

TRUNG-BẮC TÂN VĂN

SỐ 14 — 2 JUIN 1940 — GIÁ: 0\$12

A16167



TRƯỜNG BÀO-HỘ MỎ HỘI

PARIS PHOTO

Hàng năm khi sắp tới vụ hè thi anh em học sinh trường Bưởi lại nô nức chờ ngày « Hội thể-thao » và chúng cứ ngày ấy thi tài cả Hanoi trai-trẻ, Hanoi tươi đẹp, Hanoi học-sinh đều cùng hào-nhau tới đây để gặp nhau, để vui đùa một cách trong sạch và để sống lại những ngày vui vẻ của những niên học cũ đã qua...

CHỦ NHẬT

Ý NGHĨA GI?

Ra tập «Trường Bưởi» chúng tôi không có ý làm công việc của nhà Sử-học nghiên cứu về việc giáo-đục quốc-dân từ lúc ta học chữ Pháp. Chúng tôi cũng không có ý tìm tới lịch-sử trường Bưởi từ-lúc: ông Schneider yêu cảnh đẹp trên bờ hồ Tây, dịch vài nóc nhà nhỏ ở chỗ khu vườn trơm cây bảy giờ để làm chỗ cho con em các người làm trong nhà in của ông tên học, giấy bút lỵ ông phải cho...

Không! Không! Chúng tôi chỉ nghĩ: cái đời học trò là quãng đời êm-ái nhất, không có thể quên được. Nên chúng tôi muốn cung các anh em học-sinh trường Bưởi cũ quay lại quãng đời ấy một vài phút. Chỉ một vài phút thôi!

Vì vậy chúng tôi chỉ sưu-tập tất cả những cảm-tưởng, ký-niệm của một vài anh em trường Bưởi từ lúc mới có trường đến giờ.

Xin nói trước để những ai yêu tri chúng tôi sẽ dem cách thức tổ-chức trong trường ra nói, khi đọc tới khôi-bị thất-vọng!

T. B. C. N.

Du'oi mắt chúng tôi

Các báo ở xứ ta không
hết bị ảnh hưởng và
nạn khan giấy

Tù khi xảy ra việc Âu-ichi-en, nhất là từ lúc Phan-lan, Na-uy và Hà-lan cũng bị lôi cuốn vào chiến tranh thi cả Âu-châu và phan, nhiều các xứ trên toàn cầu đều phải chịu nỗi khan giấy. Các xứ ở miền Scandinavie là những xứ giàu gỗ sản xuất ra bột giấy và giấy, cung cấp cho khắp các xứ trên thế-giới, ngày ở xứ ta ở cách xa các xứ mèo Bả: Âu-châu đó hàng vạn cây số mà vẫn phải mua giấy của các xứ đó, vì ngay ở Pháp kỹ-nghệ làm giấy cũng không đủ cung cấp cho sự tiêu-thụ trong nước. Ở Bắc-kỳ ta tuy đã bao nhiêu năm nay vẫn có nhà máy làm bột giấy và nhà máy làm giấy ở Việt-tùy và Đáp cầu nhưng số giấy xuất-sản không đủ dùng cho xứ ta vì thế mà giấy lúc này không

chỉ dại có báo đê trảng hàng nứa trang vi kiêm duyết bô hoặc vi cách xấp đặt các bài vở rất kỳ khôi Người, ngoại quốc mới đến xứ này, nếu nhìn đến các báo chí thi ai dám bảo xứ này là khan giấy!

Ngay các báo bắn Pháp, lón như Paris Soir, Petit-Parisien trước kia mỗi ngày ra hàng 10 đến 12 trang, thê mà gần đây cũng chỉ ra có 4 trang và theo một sự quyết-nghị của liên-đoàn báo giới thi từ 21 Mai chỉ ra mỗi báo có 2 trang nữa thôi! Những tờ báo thu nhô lại có 2 trang đó chúng ta chưa được đọc nhưng chắc là chỉ dâng toàn những tin tức cần thiết về chiến tranh và thời cục cho độc giả biết còn ngoài ra thi các bài nghị-luận, điều tra, các quảng cáo đều bộ hổ hoặc chí thu lai một vai đóng. Với việc này chúng tôi, dám chắc là nạn khan giấy ở Pháp đã đến cực điểm.

Thê mà giữa lúc này các báo xứ ta vẫn không chịu rút trang và vẫn ra nhiều trang đê dâng những bài cho đầy trang, hoặc đê cho độc giả gop lại bán cùn cho nặng!

Thật là một sự rất-khó hiểu!
(Xem tiếp trang 21)

ĐÀO TẠO NHÂN-TÀI

Đào tạo nhân tài là một ngày nay coi giữ cả việc học chính trong xứ lại kiêm cả chức đốc học trường Quốc-tử-giám.

Ngoài các trường của nhà vua lập ra thì việc học ở xứ ta ngày xưa rất tự do và lan khắp trong xứ vì thế mà theo ché-dó của xứ ta không phân biệt giàu nghèo sang hèn, nhưng kể có tài năng đều có thể từ một người học trò mà bước lên địa vị cao quý trong nước.

Ở xã-hội Việt-nam ta từ xưa đến nay việc đào tạo nhân tài vẫn coi là một việc rất trọng đại lúc nào nhà nước cũng cần phải lưu tâm đến. Về các tiền-triều nhà nước ta ngày xưa, việc đào tạo và lựa chọn nhân tài bằng các khóa thi Hương, thi Hội là việc mà triều đình và nhà Vua đời nào cũng săn sóc đến một cách đặc biệt.

Kịp đến nhà Nguyễn, sau khi bình định được nước nhà thống nhất được giang-son, nhà vua cũng nghĩ ngay đến việc đào tạo nhân tài và mở các khoa thi lựa chọn những người có đủ tư cách ra giúp đỡ nhà nước. Các lò-chức thi có kinh-đô thi có trường Quốc-

Tử-huân 30 năm đến nay và từ nay về sau, trường Trung-học Bảo-hộ bao giờ cũng là một nơi rèn dícs, gởi giữ cho các bậc thanh niên tuân tú Việt-nam. Các cựu-sinh-viên trường Bảo-hộ ngày nay bết bao nhiêu người đã thành-dạt trở nên những người ích-lợi cho xã-hội và nòi-giống Việt-nam.

Mãi đến năm 1907, trường Thống-ngoん ở Hanoi mới đổi làm trường Bảo-hộ, một trường dạy dỗ các lớp về ban cao-dâng tiểu-học Pháp viêt, nơi đã đào tạo ra biết bao nhân tài khắp trong xứ.

Bang đầu việc học trong nước ngày xưa có quan Tể-tiểu bao giờ cũng lựa chọn trong hàng các vị đại-khoa, học-vấn uyên-thâm, tài-năng-tốt-lạc. Quan Tể-tiểu có thể sánh với Bảo-hộ là trường học lớn thứ quan Thượng-thư bộ Giáo-đục nhất mở ra và lò-chức theo

chế-dó, qui-cử của nền học chính ở Pháp.

Sau trường Bảo-hộ ta mới thấy ở Hué có trường Quốc-học, ở Haiphong, Nam-dịnh rồi đến Vinh và Qui-nhon và nhiều nơi khác đều dần dần mở từ lớp một cho đến lúc thành một nhà trường cự-thê về ban Cao-dâng tiểu-học Pháp-Việt.

Ngày nay thi trường Bảo-hộ đã thành một trường Trung-học Pháp-Việt chính-thíc của xứ Bắc-kỳ, có đủ từ lớp đồng-áu cho đến các lớp thi tú-tài cách lò-chức và chương trình dạy cũng chẳng khác gì các trường Trung-học lớn của người Pháp ở xứ này và ở chánh-quốc.

Từ hơn 30 năm đến nay và từ nay về sau, trường Trung-học Bảo-hộ bao giờ cũng là một nơi rèn dícs, gởi giữ cho các bậc thanh niên tuân tú Việt-nam. Các cựu-sinh-viên trường Bảo-hộ ngày nay bết bao nhiêu người đã thành-dạt trở nên những người ích-lợi cho xã-hội và nòi-giống Việt-nam.

Những ngôi nhà dò-sô trên bờ hồ Tây, một thằng cảnh Hà-thành có nhiều dấu vết về lịch-sử của dân tộc Việt-nam thật đáng gọi là noi dâ đào tạo nhân tài cho nước nhà.

T. B. C. N.

« TÚ' HỘ TRÀNG-AN »

LÚC BAN ĐẦU

của NGUYỄN-LÊ

Báo Trung-Bắc Chữ-Nhật xuất bản một số đặc biệt về trường Trung-học Bảo-Hộ nên có cái nhả ý gêu cầu lôi kẽ một vài kỷ-niệm về trường ấy.

Kỷ-niệm? Biết nói chuyện gì cho đỡ nhảm tai các bạn đọc báo. Tôi viết mấy dòng này trước để cảm tạ nhà báo đã lưu tâm đến cái trường yêu quý của bao nhiêu người Nam và sau đê 15 tỉnh luyễn-đảo với anh em bạn học cũ, ngoài ra không có mục đích gì khác.

Năm 1908 tôi đang theo trường Thông-Ngôn thi thấy có nghị định thuận trường ẩy lên Bưởi và đổi tên là trường Bảo-Hộ. Họ-trò trường Thông-Ngôn cũ, trưởng Jules Ferry Naan-dinh, trưởng Sir-Phạm đều dồn về họé ở đó cả. Đối với trường Thông-Ngôn thì trường Bảo-Hộ là một bước tiến bộ cả về phương-dien tinh-thần và phương-dien vật-chất.

Về tinh-thần thi chương trình dạy học nâng cao iền nhiều. Trường Bảo-Hộ không những đào tạo những thông-ngoń, thá-ký theo việc cho Chính-phủ mà còn rèn luyện cho họe-trò cùi một cái học thúc phò thông-rãy rái và thiết thực hơn trước. Về phương-dien vật-chất thi trường Bảo-Hộ tờ chace có quy cù hon và là cái trường đầu tiên ở xứ ta nhận hòn 200 lưu-học sinh ăn ở trong trường. Các lớp học, nhà ăn cơm, các nhà ngủ đều ngán nắp, mát-mẻ, cao ráo và hợp vệ-sinh.

Lúc ban đầu chỉ có nhà tắm cùi khuỷt-đầm. Họ-trò phải tắm ở giữa trời và ở trong những thùng rơm cưa dời. Hết thay bông một người đàn bà thi phải nép mình ẩn cho kín vì anh nào cũng trần như đóng cùi, chỉ anh nào ghê lòi mới được thả xuống Hồ-tây để cho cá nuốt bớt hộ lì cùi ghê.

Ngoài số lưu-học sinh còn có độ 200 họe-trò ở Hanoi hoặc ở chung quanh trường cùi ngày hai

buổi tối học, một phần theo học ở Grand Collège, một phần theo học ở Petit Collège Grand Collège, nghĩa là trường Bảo-Hộ chính thức chỉ tha nấp những họe-trò đã thi đỗ bằng Cơ-thùy Pháp-Việt rồi. Người nào dỗ cao thi Chính-phủ cấp cho 4p lương một tháng, nếu ở trong trường thi không được ăn lương vi nhà nước cùi phải phụ thêm cho 4p nữa, nghĩa là tiền ăn, tiền tro, tiền học lúc bấy giờ kinh phí mất 8p một tháng. Sinh viên nào không ăn lương Chính-phủ mà muỗi ở trong trường iết nhiên phải trả 8p một tháng. Trong số 4 lưu-học-sinh có 10 người Thủ, người Mân và người Trung-Hoa.

Có một điều đáng kỷ-niệm là hơn 400 họe-trò, tuy mồi ở một nơi xa lại, mà thân yêu nhau như con một nhà và hết thảy ganh đua học tập khiến cho các giáo-su Tây, Nam không mấy khi phải phiền lòng. Tình bâng hẫu hàn mật ẩy còn ràng buộc các cựu-sinh-viên mãi về sau.

Trước khi vào tro trong trường thi mỗi người phải sắm một cái hòm khóa chuồng, nồi cái, chậu



Photo Vũ-An-Ninh

NGƯỜI XUA... HỌP MẶT
Anh em cựu-sinh-viên trường Bảo-hộ đến thăm nhà Séc» Thái-Nguyên. Bảng lùa xa cách, bát giò gặp mặt ai nấy đều vui vẻ chuyện trò.



Photo Vũ-An-Ninh

NGƯỜI XUA... HỌP MẶT
Anh em cựu-sinh-viên trường Bảo-hộ di thăm
đoàn diễn Gia-Sáng của M. Bernard ở Thái-Nguyên

thau, một cái « ca » bằng sắt tráng men để đựng nước uống và thiế nào cũng phải mua một đội quốc để kèo lè trong sân nhà trường. Như thế vira đã hu giây vira đúng mốt. Mỗi khi nhập tráng hoặc khi vè nghỉ Tết hay nghỉ hè mà được tròng thay anh em nhặt thau, xếp quoc, đơn dỗ dạc, khiêng hòn rói mồi anh chém chê trên một cái xe tay, một trolley như hoa, miệng cười rộng đến mang tai thi tới sung sướng vòi cùng.

Càng ở trong trường Bảo-Hộ mọi hòi với tôi có anh Nguyễn-xuân-Báu hiện làm Bác sĩ ở Saigon; anh Đặng-quốc-Giám hiện lịnh luân-phủ Bắc-giang; anh Phạm-kế-Toại tuân-phủ Kiến-an; anh Từ-bô-Thực, luân-phủ Ninh-binh; anh Đỗ-vân-Binh luân-phủ Cao-bằng; anh Dương-quí-Biên, luân-phủ Hòa-binh; anh Nguyễn-thúc -Quynh thanh-tra các trường Thái-binh, anh Nguyễn-khuê-Tâm nguyên châ báu Effort; anh Phạm-vân-Thắng giáo-học; anh Tô-dinh Lung tham-tá Cảnh-nông, anh Trịnh-dinh-Huynh tham-tá Công-chinh; anh Ngô-xuong-Kieu, thư ký tòa-sứ.

Ở trong trường thường anh nào cũng có một tên riêng do các anh em bạn đặt cho. Anh nào cao cảng thi bị gọi là « Sếu vườn », anh nào chơ chén thi được lịnh, cái tên « Bia đá », anh nào buồng binh thi gọi là « Ôi ương », anh nào mót rõ thi là « Phải đạn » anh nào mót có sẹo thi gọi là « Ba-sưng », anh nào người sanh sao, mặt tài tái thi được tặng cái mý hiệu « Thiên lôi sám ». Tôi không nói rõ những tên ấy đặt cho ai, nhưng các bạn cũ đều có thể gọi tên người ra một. Vẽ phàn

riêng tôi thi không hiểu tại sao anh em lại tặng cho cái tên kỳ quặc : Ma-mã.

Chẳng những họe-trò có biệt hiệu, các giáo-su cũng có tên riêng. Ví dụ cụ hiệu-trưởng Mus vì rậm râu nên anh em gọi là « cụ Xóm », ông Laurens vì có cái mũi to bị gọi là « Ông Lỗ », cụ Roudet vì cù rụt và lìai chậm chạp nên thành tên « cụ Rùa », cụ Duvigneau lúc dạy học không bao giờ nói trôi chảy được cù một câu, cần phải có họe-trò nói nót nên thành ra « cụ Bi ». Ông giáo họ Đỗ có cái mũi to bị anh em gọi là « Ông-ương ». Cụ giáo chửi nhau tên là Đồ lại có bộ râu bù chôm nên thường anh em chàu cù bằng câu : « Lạy cụ Đồ ». Tay vây, cụ Đồ không cháp, cụ coi họe-trò như con cù cùi cũng chỉ cười...

Nội các cụ giáo thi chắc anh em nhớ cụ Rùa và cụ Bi hơn cả. Chẳng tôi thường chời tính nghịch báu cóc nhứt vào ngắn bùi giày cù Rùa và đê pháo xiết dưới chân ghế cụ ngồi. Cụ Bi dạy kỹ-hà-học, đèn giờ cù dạy học là anh em vui vè vò cùng. Ví dụ cụ mún nói : AB est égal à CD par hypothèse nhưng cụ chỉ nói được AB est égal à CD par hypo... rồi họe-trò phải nói nót nhưng chúng tôi không nói thèse. Chẳng tôi lại nói tame thanh ra AB est égal à CD par hippopotame. Cụ tức mihi cù kêu « lè, lè, lè » rồi cù lúy giày bít bạc của cù, cù múa như một ông tướng Quảng-lạc vậy. Về phắt riêng tôi biết ơn cụ Bi lâm, vì mít đở, không biêt cù nghĩ thế nào mà cho tôi đặc quyền gọi họe-trò, lén bâng den, hay dạy bài học. Tôi gọi tên ai là người ấy phải đọc bài nên được anh em vèi ném. Anh nào không thuộc bài phải đến nói

Bồ-thân tiêu độc

Bồ-thân-khí, thận-huyệt, tiêu-nhiệt độc, khói mọi chứng dài vàng, nóng, ngứa ngáy, đau lung, lọc độc phong tinh. 0p.60 1 hộp, 3p, nửa tá 5p. Ité.

HAI SINH DUC!

Trước mắc bệnh tình ướng nhiều thuốc phát haj, nay kèm giao tinh, hóng sinh dục! Bồ-cùu-tai bâng thuốc « Trùng sinh đại bô » Tô-Dân cực kỳ hiệu nghiệm. 1p.50 1 hộp, 6p. nửa tá, 10p. 1 tá. Xin gửi lịnh hóa giao ngan-

NHÀ THUỐC TÉ-DÂN

N° 131 phố Hàng-Bông - Hanoi

thuyền thao chép Phi Hùng Cua HS Petrus Ký (67-74) tặng Huỳnh Chiêu Đặng chủ Kho Sách Xưa Quản Ven Đường

THẦY CỨ... NHANG

Lại thấy V... Tây và! Cái thân thể không khéo,代表团, mèo như con mèo, cao không đầy lm 40, bò chật trong bộ quần áo và vang cát sát người, cái cõi cõi, cao ngang ngoài 30 phân, deo chiếc «cõi công sứ» là cứng đanh bong cũng cao ngắt nghẽo hông cõi, thêm chiếc mũ tráng thuộc địa và dời kính cắp trên chiếc mũi tọt, lúc bước đi phải ngửa mặt lên cho kính khỏi rơi, đó chính là một hình nhân thấy bậy trong các cửa hiệu they may tay vậy!

Lại thấy N... Gà-gáy! Lung gù gù, người thấp, bước nhanh, sán tới nói chuyện thi nói nhanh mà lắp, thực chẳng khác chú.. Hùng-kê kê sán đến gã gầm dàn gá mái...

Thầy B... Tảo Phè! Chao ôi, người đầu lục trưởng, thye a vai năm thuộc rộng, thân mười thước cao. Lúc đi thi cái người to lớn ấy đảo từ bên nõ sang bên kia, đứng sau nhìn they là «רגان phè» mà chẳng khác chiếc «tiú» đang đảo ..

Còn cửa! Còn cửa! Nào thầy Q... Cốc, thầy T... Ngu, thầy L... Ông Nhồi v.v. Toi gian qua, các thầy họ qua. Mả những tên ấy còn in sâu trong cái khung khé trường Buổi!

Tất bão những viên giám thí cũ, nay nhiều vị đã đến đến chức Họ-quan, khi đọc lại bài này, thi cũng chỉ mỉm cười mà ôn lại cái thời cũ. Cười mà không giận, lũ họ trai tính mà kia, nhưng lại buồn thiy thời gian que rất chóng, đều chẳng mấy lúc đã hoa râm!

Hồi ấy, một vị giáo-sư trên trường Buổi tất phải là một nứa sư phạm dung tuồi, dù g dán, nếu không có bộ râu xóm tăng thêm vẻ đạo mạo! Mả trừ cụ Phèn ra thi chỉ có ông đốc mới là người có bằng cử nhân thôi!

Ông trò đã quên học những vị giáo-sư có bằng cấp Brevet Supérieur hay Tú-tài, chyện một bứa một tin làm náo động suốt cả trường, nhất là những biến họe trên: Tin ấy nói trường Buổi sắp có một ông giáo-sư có bằng Cử-nhân khoa Văn-chương!

Thật là một tin quan trọng. Nhất là các học sinh cảm hứ tư đang luyện tập riết để thi bằng Thành - chung cuối năm, thi lại càng scii nỗi. Nhiều anh mãi ban tán quá mà quên hẳn không gọi them nước mắm vào tráng đĩa-tiết bò băm. Sự đó dù bết tri

não các anh em đang bị cái tin kia ám ảnh.

Người ta bảo tên xôn xao Giáo sư mà có văn bằng cử-nhân thi tú-hài-já sẽ dây lớp trên. Các anh hỏi «yếu» về khoa Pháp-văn đều mừng thầm. Vì giáo-sư có bằng cử-nhân kia, mà lại cử-nhân khoa Văn-chương kia dây, sẽ sửa chữa chỗ «yếu», ấy đe kịp cuối năm các anh tranh tài đoạt giải ở các kỳ thi. Nhưng...

Nhưng người ta lại lo không biết ông giáo-sư có bằng Văn-chương ấy có được.. giỏi không?



Một vị giáo-sư trường Buổi lại, nhưng phạt lại rất nặng. Rồi ông giáo-sư có bằng cử-nhân khoa Văn-chương, mà không có râu? Như thế tất không giỏi bằng các ông có những bộ râu xóm mà rậm, các anh em quen thấy! Nhưng người yêu Pháp - vẫn, chán chường nhìn vào vị giáo-sư mới mà đều lắc đầu bi-quan!

Điển thứ nhì: vị giáo-sư ấy trẻ tuổi, chỉ độ ngoài hai mươi tuổi, uy lực con không được đạo mạo cầm cá đến ba - tám năm mới cuối người ta chứ!

Thế rồi tiếp đến một việc chưa từng có ở trường Buổi. Là vị giáo-sư ấy đặt một miếng tựu sám hành ở ngay chỗ phòng học trò để tiếp phản-ayay, để giới-thiệu bà vợ trẻ với các bạn đồng-sư!

Anh em trong trường lại một phen bàn tán. Có lẽ sẽ mở một kỳ - nguyễn mới mê, trả trung chặng?

Rồi giáo-sư bắt đầu làm quen với các anh học trò. Thày trò tuồi sàn sàn nhau, giáo-sư coi các trò như bạn hữu, đứa cười,

nhưng phạt lại rất nặng. Rồi ông giáo-sư tổ chức một đội đá bóng chính-thức thứ nhất của nhà trường, dem ra bãi sau trường luyện tập, mà chính ông giáo cũng lội bùn ngoài, mặc quần đùi, chạy lùa bóng với anh em bị anh em «chuych» cho cái nào neden thán cái ấy.

Thế là từ khi ông giáo-trẻ ấy iới, trong trường sinh ra lện sónn vùa học, vùa chơi, vùa phạt rất nặng. Anh em đặt cho ông thye cái tên, quý: Cử-Nhang!

Qua 20 năm trời, ông Cử-Nhang này đã thành ra một vị giáo-sư đạo mạo, tóc hè râm không còn lâng nhàng như trước.

Kiểm duyệt bở



— Cử-nhân nhé?

— Thưa... hơn một thi nữa ạ! Ông giáo không chạy nứa, mà di bước một duỗi theo:

— Phô... Bằng nhé?

— Thưa... hơn một thi ạ! Lần này thi ông giáo đứng bắn-lại:

— Gi? gi? Nói mau?

— Bầm... tiễn sỹ ạ!

— Tiễn-sỹ ư? Ai?

— Bầm ông X... ạ!

Tên một cụ Thượng đường xuôi.

Ông giáo mặt tái mét, thở bồn-hên, bỏ giày xuống giờ canh quạt chỉ vào mặt anh T.P. ôn tồn nói:

— Cậu hí quá, rồi đê tội trình Cụ lón nhà mới đưa!

THƯA HƠN MỘT THÌ A

Chúng ôi (1920-24) có một ông giáo tuồi, da kha cao, nhưng có tình rất tყ-tყi-cho khang trong đời chi có một mình ông là đỗ được.. ví-dụ Phô-bằng chẳng hạn! Cho nên trong trường ông chí «trọng» những học-sinh con cái nhà khoa-hoan thoi. Bắt được học trò nõi nghịch thi trước hết ông hấy hỏi:

— Bố máy đồ gì?

Một bứa anh T. P. một tay «chúa» năm thứ nhì, bì ông giáo ấy bắt được đang nghịch, ông liền gọi lên, nhưng anh P. không lên. Ông liền đén tận chỗ hiện tên, anh P. đứng dậy chạy

ra, ông duỗi theo. Anh P. chạy quanh lớp. Ông giáo-càng tức giận, cung rát giày ra đuổi theo. Vừa đuổi ông vừa quát hỏi:

— Tên kia, bố máy đồ gì? Có đồ được phô-bằng không?

Anh P. vừa chạy vừa đáp:

— Có, bố tôi có đồ.. nhưng đồ tháp.

Vẫn giọng khinh bỉ và vẫn đuổi theo nhanh:

— Đồ Tá-tai nhé?

— Họp mội... thi ạ?

Thầy là con cái nhà khoa-hoan, ông giáo vẫn đuổi nhưng đã thấy hơi chậm!

VÒNG MẸP BĂNG MỤC TÍM

Có lẽ vì trong sách luân-lý nào cũng tố cáo thuốc phiện, thuốc lá, thuốc lão là những chất độc hại người, nên trong trường Bưởi cảm ngát học trò không được hút thuốc lão chảng?

Người bán quả quái quỷ trong trường được đếm vào bàn đú thử, duy có cái diều là tối kỵ, không được đếm vào. Mà bao học trò chúng tôi nghiêm túc hào hả lại... da só!

Giám-hì mà bắt được anh nào hút thuốc lão thì phải bắt là phải rất nặng: Một công-sinh là hì! T ôi, thê là từ giã cái nò ước bỗn của nhai sật tối tết được ra thăm nhà, được di lợp mệt mỏi vài vòng, được thấy mặt người con gái mà mình vẫn... bám mói

Mì phiêng viên giám-thị qua mìnghiem, hét súc «tray» họ học trò, nghiêm, nghiêm khi «công-sinh» lấp tối như mưa.

Bị trừng phạt nghiêm-khắc như thế, vậy là họ nghiêm thuốc lão chúng tôi đành nhịn cả tuấn chảng? Khó khai nà! Càng tối vẫn hút huốc lão như thường, co anh lại ranh mãnh, hút thuốc ngay trước mặt giám-thị mà không bị bắt, thế nè tại tinh chó!

Lẽ có nhiên là chúng tôi không dám giật hòn cái diều vào trong trường rồi. Dưới nhà bếp cũng có cái diều cây, nhưng đã có lệnh cấm học-trò không được hén mảng đùn nhà bếp, và phúc ông thu-đu-ян Raymonde tóm được anh nào lén vào bếp thi phái biết, phạt nặng đến vài «công-sinh» chứ chẳng chuyên chơi vì ông cho là vò an... vung!

Điếc cây ở nhà bếp chúng tôi đã không được dùng thi chúng tôi phải tự chế ra... diều vậy. Cái diều của chúng tôi rất nhỏ bé, tiện, giặt luôn luôn trong túi được. Đó là chiếc quấn

bút tre, rỗng trong lồng. Khi hút chỉ việc ra máy ngum một ngum nước lâ là đã say... là người đi rồi!

Lại cái chồi có cán tre của người gác trường, dựng ở góc tường ngoài sân kia, cũng là chiếc diều của chúng tôi đấy. Chúng tôi chỉ việc khoét mõi, lõi nhỏ & doang gióng trên cùng chiếc cán tre là đã có mít cái diều cây tươm tất rồi! Cơm xoang nhiều khi họ nghiêm chúng tôi c' lảng ai bảo ai mà sao tu-nhiên có cảm tình với chiếc chồi tre ấy thế? hết tay nọ chuyên tay kia, thường hút ngay trước mặt các viên già a thi mà không sao cả!

Nhờ thế mà tuy có lệnh cấm, tuy các viên giám-thị canh phòng rất nghiêm mà ban nghiên thuốc lão chúng tôi chẳng lùi nào phải nín, ngày ngày sang giờ 2, giờ 3, khói thuốc vẫn bốc lên lèn gác sân và nhất là trong buồng ngủ!

Trong các viên giám-hì, duy chỉ có một mìn' ey U... vì họ iành quá, học trò đâm nhớn. Cụ cũng nghe tên thuốc lão, trong phòng cụ có sẵn một chiếc diều cây. Gặp những đêm tối phiên cụ coi thi scott đêm học-trò lẩn vào phòng cụ van lạy hút nhô mít diều. Rồi sau nhô quá, học-trò chờ cụ ngã rồi cứ tự do ra vào hút thuốc không cần phải xin phép nữa.

Nhưng một bứa họ nghiên chúng tôi bị một mè sờ... mày phạt! Đầu trước tới phiên cụ U... coi. Ban nghiên theo lệ thường tự do soi đèn lấy diều cây của cụ ra dâng. Cụ không nói gì cả, nhưng sáng hôm sau vừa trống đèn 1 thíc g' ấy, chúng tôi kinh ngạc thấy cụ ngồi im trang, trịnh trọng d' «vòng giường» một mè biển tên.

Nhưng cụ chỉ biến tên dọa mà không trình cung ông Đốc, nên chiếc diều cây của cụ chúng tôi vẫn được dùng.



Ô HAY SAO CƠM TÂY CÓ CÁ RỬA CHUA?

Ông V., được chúng tôi (1920) đặt cho cái hiệu là Tây Gỗ. Ông là dân da vàng trâm ruồi phản trám, vây mà chỉ thích có bộ Tây, tây đặc. Từ chiếc mũ trắng «Cát-cờ cỏ-lô-nhẫn» đội trên chiếc đầu nhô sùi mà nhọn hoắt coi chừng khác cái mèng chót đặt chất chưởng trên đầu quả bần cho đến cặp kính, và diệu bộ, ông đều làm ra dáng Tây cả. Sóng mũi ô g' tet sát đến mặt, vây mà ông cũng cố cho một cặp kính tráng khúi gọng cưỡi lèn. Nhưng mồ hôi rón đặc lại phai ngắn mặt nhìn trời và nhau súng mũi lại, vi cặp kính k'a khồng cơm lành, canh ngọt với bộ mặt ông mà luôn luôn lèn sóng sọc, chí những một hai «ly dị» chiếc sống mũi không gờ gập của ông thôi. Một hôm đặt học-trò đi chơi ông quên vừa cui mắt xuống thi cặp kính, vui mừng quá nhảy tối xuống đất. Ông với «vò» lầy, thấy kính không vỡ liền toét miếng ra cười mà nói:

— Ah! Ah! Je suis de la chance. Mes lunettes n'ont pas cassé.

Nguyễn văn Ph

Nhiều ông lùn thấp, khẳng khíu như chiếc bút chì đang gọt dở mà lúc ông bước đi hai tay ôm khuynh khuyanh... tay lầm. Thỉnh thoảng cao hứng ông chơi đồi ảng da quan-binh cao đến gần thất lạng thi... tuyệt!

Ông nói không b'ết ăn thứ gạo nấu chín của An-nam bao giờ. Ông Đốc thường thực cũng chiên, cấp cho ông một khoản phụ cấp riêng để ngày hai bữa ông đem cơm tây ở nhà.

Nhưng cụ chỉ biến tên dọa mà không trình cung ông Đốc, nên chiếc diều cây của cụ chúng tôi vẫn được dùng.

Thế rồi mọi bứa, thằng nhô mới nhà ông đem cơm tây ở nhà.

mèn » dụng búa ăn của ông vào ứa trường ngo neckline hồi thanh người này người nọ. Vô phúc gắp mày tay chúa-ôn, đứng đó, chúng liền nắn lại giò cà-mèn ra thi, ôi cha mẹ ô, bửa cơm tây của ông V., có dù mây mòn này: đậu rau, rau chua, cá kbo, canh-tương và một... thùng cơm rang ở từ dưới cũ g...

Cái «mơ-nuy» ấy đến mắt ông Đốc. Thời đánh-tử g' khoản một cặp kính tráng khúi gọng cưỡi lèn. Nhưng mồ hôi ròn đặc lại phai ngắn mặt nhìn trời và nhau súng mũi lại, vi cặp kính k'a khồng cơm lành, canh ngọt với bộ mặt ông mà luôn luôn lèn sóng sọc, chí những một hai «ly dị» chiếc sống mũi không gờ gập của ông thôi. Một hôm đặt học-trò đi chơi ông quên vừa cui mắt xuống thi cặp kính, vui mừng quá nhảy tối xuống đất. Ông với «vò» lầy, thấy kính không vỡ liền toét miếng ra cười mà nói:

— Ah! Ah! Je suis de la chance. Mes lunettes n'ont pas cassé.

Nguyễn văn Ph

Học-trò trường Bưởi vào năm thứ nhất thi theo qui tắc của Nha-học-chinh ít nhất phải 13 tuổi. Nhưng cái bằng 13 tuổi ít lắm. Trước kia chưa cần phải bắt buộc khai sinh, thi 100% trai ta ha hồ mà khai ráu tuổi đi, hay tăng tuổi lên. Có anh mồi ký thi So-hoc lại làm một bản khai sinh khác nhau.

Cho nên học-trò được vào trường Bưởi thường thấy hàng 16, 18 tuổi. Ở giống người. Á-dòng là là giống người già các, thát tinh sớm khai, thi tuổi ấy đã là sắp đến tuổi tinh yêu phát động rồi! Cái yêu đương trong sạch về tinh thần! cái yêu đương

mơ màng, bay bổng trên hồn-mặt đất của bọn trai to!

Kiểm duyệt bộ

Tình yêu trong người đã sớm nhóm như thế, thi các học-trò phải tim ái xinh, cái đẹp mà yêu. Cao nên ta thường thấy những anh to đầu ở ban Thành-bung, tim két bự với những cậu em bé nô nức xinh xắn, mơn mởn như gái tí ở ban Sơ học.

Thế rồi những cặp bạn hữu ấy yêu nhau, không một lúc nào rời nhau. Ta thường thấy những cặp ấy cắp nách nhau thi thăm dạo kháp mõi x' trong trường, đến lúc ăn cỗ ngồi cùng bàn, cho đến giờ ngủ, mồ người mới trở về buồng ngủ riêng từng lớp.

Mà những anh lớn đầu ấy chiều bạn bè nhỏ lầm, quâ báu, nịnh vợi săn sóc, au yém vòi cùng.

Những anh ấy bị chúng bạn đặt cho cái tên riêng là «Búc» Búc nghĩa là con Đè Đực.

Anh Tr.-s.-T., một tay «Đại Búc» hồi 1920 - 1924, hiện giờ là một nhà đại lính-trung ở thành Nam, có hai vợ và mìn con,

Kiểm duyệt bộ



LẦN ĐẦU TỎI THẤY ĐƯỜNG - KẾ - NGHIÊU

Xin thứ thực rằng hồi ấy (1920) bọn học trò Trung-học chúng tôi không được tinh-nhanh bằng học trò ngày nay. Ngày giờ có nhiều bao-chí cho học trò đọc, chứ hồi ấy làm gì có nhiều báo, sách như ngày nay.

Trong trường, anh nào han-tiêu thuyết nhất thì chỉ còn cách đọc những cuốn « Tống-Nhạc-pái », « Thụy-Sĩ-Đường », « Bích-Thanh », « Tiết-Nhân-Quý » v.v. của Saigon dịch, in, mây hiệu sách Hanoi cho thuê: ký quỹ 0\$10 một cuốn, tiền thuê 0\$02 một ngày. Đến các viêt-thế giới thì chúng tôi thực ứ ủ, các tạp-Tài còn nhớ anh tôi hàng ngày đem báo Trung-Bắc, tờ báo duy-nhất của phái-thức giả trong xứ hồi giờ già, thường thấy đọc đến « viêt Ban-Cảng » mà tôi tịt mù chẳng hiểu cái « Ban-Cảng » ấy là sáu-vật, thực-vật hay thử-thò-mộc-gi-gi. Chẳng bù với bọn học sinh ngày nay thuộc lầu-lầu chyện thế giới...

Một bữa ông đốc Lomberger chầu-tri cho các lớp nài cõi Đô-Đốc tỉnh Ván-Nam là Đường-kế-Nghiêu sắp đến thăm trường. Khi nản, vào chúng tôi có biết Ông-tưởng-ho. Đường ấy thản-thở ra sao đâu ! Một ông đô-dốc một tinh-tuộc Tàu-tuc là một vị quan-lớn chẳng như các vị quan-lớn thường thấy ở xứ ta, chắc hẳn như thế, chứ có gì là lạ. Cho nên chúng si dè ý đến vi quí khách ấy !

Thì với Đường-kế-Nghiêu cũng các quan-chức tùy-động tôi thăm trường Bưởi hời 10 giờ một buổi sáng. Cuộc tiếp đón đơn-sơ, giản-dị, không có gì là trọng-tề cả. Vả chừng tôi đã được thấy rõ

Đường-kế-Nghiêu, bằng xương, bằng thịt !

Đường còn trẻ lảm, trẻ qua, nom chì độ 21, 22 tuổi, là cùng. Đường người thấp nhưng vai ngang, lung to, đầu nhọt lốc, nhẵn bóng. Đường hận bink-phục vải vàng, bọn trưởng túng-cũng đều một loạt như thế cá. Toàn thấy đầu nhọt lốc, nhẵn thìn !



Nhìn Đường, chúng tôi đều ngạc-nhiên :

— Đó là một quan đế à ? Chẳng có lẽ ! Chỉ là một cậu học trò, hay niều lầm một công-túp bà là cùng !

Là vì non Đường còn trẻ hơn nhiều anh ở năm thứ ba, thứ tư lứa ấy !

Ông Lombeger đi hương dão Đường thăm các lớp học; n'ăt là chỗ học trò Khách ăn, ngủ... rồi dì 11 giờ Đường cao üz ra về! Càng không ai dè ý đến nữa!

Cho mãi sau này, tuổi đã lớn, óc đã rỗng hơn, chúng tôi đọc những tin tức Trung Hoa mới biết hồi đó Đường tới Hanoi là đường đi... chạy nạn ! Một túng-tưởng ở Ván-Nam là Cố-pham-Chân nõi cõi khôi-nghịch, đánh đuổi chính phủ. Đường phải vội vàng, dép xéo, lừa-xuống nhứ cửa Bắc-kỳ. Nhưng tuoc nội biến ấy chẳng bao lâu dẹp yên ngay. Đường lại trở về ăn-chơi đất Ván-Nam cho tới vài năm sau vi trác-tang quá độ mà thụ bệnh bỏ mình !

Cũng vì việc chạy nạn ấy, mà chúng tôi đã được thấy đồng-nhan một tay « Chúa Tề đất Ván-Nam ».

NGỌC THỎ

Cours de Violon et Solfège.
Leçons particulières sur place
et à domicile par M. NGUYEN-
VAN-GIAP diplômé du Con-
servatoire F. E. O.

S'adresser au N° 15-ter
Hôpital Chinois

HỌC CHỮ HÀN BẰNG THƯ

Bắt đầu từ letz Mar 1940, Hanoi đã có một lớp dạy chữ Hán bằng thư. Trong lớp có chia ra rất nhiều bậc cho вра сюc học của từng người. Mỗi bậc, mỗi tháng sẽ có làm bài; bài học và bài tập hoặc tập dịch hoặc tập phân tích văn pháp (analyse grammaticale).

Cách dạy hoàn toàn theo phương pháp mới-nay với rất dễ hiểu và chóng tóm tắt.

Học phí mỗi tháng 5 đồng.
Ai học xin trả tiền trước.

Thư và mandat gửi cho :

Ông NGÔ - TẤT - TỐ
ở nhà Mai-Sinh số 57
phố Phúc-kien Hanoi

NHỚ LẠI NHỮNG NGÀY VUI

CƯỚI TRONG NIÊN HỌC CÙ

Trò trả thù thầy

Bởi lòng tim vết học-trò nhiều, ông Q. Các cũng bị học-trò « chơi » lại cho nhiều « vỗ ». Cố ăn phải cõi trại, nghĩ thế nên đối với ông Q. lúc nào học-trò cũng tìm cách trả thù.

Cái cõi rõ ràng và dễ hiểu hơn cả là thuở nào học-trò cũng chỉ chịu đứng sau hàng lối quỷ vâ-ma.

Từ xưa đến nay, tinh-nghịch, tưọng không ai hơn được đám học-trò.

Nhất là học-trò trưởng « Cõ-le », cái tên chung mà người ta vẫn gọi các sinh-viên trưởng Bưởi tíc là trưởng Bảo-hò ô trên con đường lén-lẩn Thụy.

Cách đây mươi lăm năm, hết thầy các giám-thị của trường Bưởi kẽ trên đều bị các kỹ-théc học-sinh ở trường Bưởi này đặt cho những tên gọi riêng tùy theo hình-thức hoặc tám-tinh riêng của từng giám-thị

Bởi thế, trong đám học-trò trường Bưởi, và cả ở ngoài nhà trường nữa ni mà không nghe tiếng cõi những ông giám-thị nổi danh như các ông : « N. Gia-quy », « Q. Các », « T. Phở », « B. Tảo-phè ».

Trong bọn mày ông này, chỉ có ông Q. Các là học-trò ác-cam-hoa; cõi vì cái vóc người khô-dết với lớp da săn-sút niêm da cõi ông ta.

Không những thế, ông Q. Các hay « trù » học-trò, thường làm họ phải ăn « consigne », và chủ-nhật k'ong được ra enoi-phò.

Trong giáo-giỏi tưọng không một chúc-vu nào phải chịu nhiều nỗi hực minh bằng chúc-giam-thị của các kỹ-théc học-xu.

Có ăn phải cõi trại, nghĩ thế nên đối với ông Q. lúc nào học-trò cũng tìm cách trả thù.

Có một lần, đã đứt hõi trống vavo học, ông Q. Các thấy một đám đông nhồn-nháo, chưa chịu đứng xếp thành hàng lối, mà hầu hết là học-trò năm thứ tư A.

Nhân thấy ông Hiệu-trưởng cũng đứng ở sân trường, lại muôn tõi mình là người biết làm hết phà -sy, nhà nghè, ông Q. Các túi-tã chui vào đám học-trò bắt tuân hiệu-lệnh, rõ-hết :

— Eh là ! Mettez-vous en rang les uns sur les autres !

Học-trò đứng xếp thành hàng, rồi hàng nào cũng có những tiếng khúc-khích cười, rồi ở hàng thứ hai, tró T. bảo với một bạn đứng bên, nhưng định ý là đe hồn tiếng riệu-cot của nõi « có chuột » của ông Q. Các :

Này, chúng minh kóng-kéng nhau mà vào lớp đì, không có lại ăn « con igne » nhợc !

Biết minh vừa nói một câu cõi phổi, ông Q. Các cầu tiết,

nhưng cũng chiu nhìn và biết lúc ấy không làm gì được, chỉ bảo cho T. biết : « Được, mày

Bà hôm sau, quâ-nhien T. bị ông Q. Các tìm cõi cho ăn một « consigne ».

của VŨ-BÌNH-CHÍ

Biết giám-thị Q. xõi minh, T. cũng cõi làm ra bộ thần-nhiên, nhưng nhất định nõi cách trả thù Q. cho bằng được, và trả thù một cách thật chưa cay, đau-dòn.

Cách đây chừng một tuần, môt hôm trời mưa to, lại đúng vào giờ ra chơi, học-trò phải tu-tập cõi trong hàng hiên, dưới quyền ông giám-thị Q. coi-sóc.

Đứng ngâm-cánh sân trường giờ mưa, thấy có nhiều cõe nhón, cõe con nhảy qua rãnh nước, T. nảy ra một ý-kien : rùa cái thò phai-sực một « consigne » bùa nõ.

Rồi lâng-lâng, môt minh T. nhẹ bước ra sân.

Dưới những hạt mưa dào, trước mặt Q. Các cũng mẩy trán học-sinh, T. diem-nhiên đứng sững giây sáu, làm hết thấy mọi người phải ngạc-nhiên nhìn và cho T. là loạn óc.

Sự-thật T. không loạn óc tí nào mà còn rất tĩnh-trí là khác.

Đe mọi người chú ý đến minh rồi, bấy giờ anh-ta mới yên ống quần, bén phái lén, giò thẳng mũi giày ra, đòn đà những con cõe đang nhảy-hi-bom trong nước, miệng thì hé hét lớn :

— Các, sung sướng gi mà làm bộ, nhảy-hặng xi-lén !

Biết dụng ý của T. định báo thù Q. Cốc, trước mặt Q. Cốc, tất cả học-trò đều vỗ tay cười ầm.

Giám-thị Q. chênh cung hiếu T. vừa xô-mích, câu tiết thật lèn, nhưng lần này thi bằng tiếng annam :

— T. thẳng khốn-nạn, Thẳng giỏi đánh.

Đợi mấy trăm học-trò ngồi cười lèn thứ hai rồi, trò X. hận cùng lớp với T. bước đến gần giám-thị Q. chắp hai tay cung-kính :

— Bầm thây, con không dám nhin thây, bảy giờ con mới biết thây hay chữ thật !

Q. đang câu, quắc mắt lên :

— Còn anh nữa, anh đừng có hồn.

X. vẫn thản-nhiên, kinh cần :

— Con mà có hồn với thây thì cả nhà nhà con chết. Thật quá con nói thật ! Thây hay chử lầm ! Thây nói có sách, nghĩa là đúng tục-ngữ, phuong ngôn.

Giám-thị Q. càng phát cáu :

— Anh im ngay miệng, tôi không cần anh nói dài dòng.

— Bầm thây hay chử, thay cũng phải cho phép con khen. Thằng T. đã cóc mà thây mắng nó là thằng giỏi đánh thi thật thay hay chử chẳng kém, gi Trang-Quynh vi phuong, ngon Annam vẫn có câu : « Con các lú eau ông giỏi, hé ai đánh nò thi... giới aánh cho ».

Học-trò lại được một dịp vỗ tay cười ồ.

Riêng giám-thị Q. thi mọi người cứ hấy tái dần mặt đi dù ông ta không trùng gió.

CHÀNG-BA



Paris Photo

NGÀY HỘI TRƯỜNG BƯỚI

Hàng năm cứ vào dịp gần hè là khai-pi cả Hanoi học-sinh, Hanoi trai tráng. Hanoi đẹp xinh đều kéo nhau đến trường Bưởi để xem học-sinh trường Bưởi khoe tài, phô-sóc trong một ngày « Hội thể-thao trường Bưởi », một ngày vui vẻ của bạn trai đầy nhiệt - thành, đầy hăng - hái đáng, làm tiêu biểu cho tuổi trai Việt - Nam.



Photo Võ-An Ninh

NGÀY HỘI... TRƯỜNG BƯỚI

Các cô nữ học-sinh tươi đẹp của các trường Hanoi kéo nhau đến xem anh em trường Bưởi phô-tai khoe tài trong ngày « Hội thể-thao trường Bưởi ».

VUI VẺ TRẺ TRUNG

Mấy học-sinh trường Bưởi nhảy-múa, nô-nurdy theo tiếng dân thánh-thót trong ngày « Hội thể-thao trường Bưởi » để làm vui vẻ trăm ngàn người đến dự ngày họp mặt hàng năm này.

Paris Photo



NGÀY HỘI TRƯỜNG BƯỚI

Một tiếng liê, hàng trăm người cui-xuống-lập thể-thao đều như máy. Học-sinh trường Bưởi bao giờ cũng vui vẻ làm việc, tập-tành có qui-cử; sự vui vẻ và qui-cử bao giờ là những tinh-tốt của bạn trai đang rắn bước trên đường đời.

Photo Võ-An Ninh



ĐÊM ẤY
ĐÊM GÌ...
của LINH-CHI

Mười giờ đêm.

Trên doóc-toa trường Bảo hộ, những lầu-học-sinh đã về giường nằm ngủ. Đèn điện tắt hết, trong gian phòng chỉ còn lại ánh sáng lấp mờ của bóng trăng ở ngoài phản chiếu vào.

Thỉnh thoảng tiếng gió rung những chòm cây sưa nọc ở sân trường nghe rào-rào, càng thêm rõ-rệt sự lặng lẽ bao la của cả một khu trường rộng-rãi.

Đây là doóc-toa của học sinh, năm thứ nhất và là những học sinh mới làm vào cuộc đời « ăn, ngủ, có giờ ». Họ còn ngán ngoán và biêt « sợ », tuy năm ấy — năm 1926 — họ sinh năm thứ nhất vẫn còn người lớn lùn, phì-ển người đã có vợ-rồi. Vì họ mới bước chân vào ô trong trường, còn sía-thang, lợ-thò» nên họ mới « ngoan » và « bết-sợ » như lời các ông giám-thị đã khen họ lúc bé giờ. Phải, cứ lúc bấy giờ thời chư-vài ba năm sau thi họ đã trở nên « qui-quái » ồi. Họ sợ các ông ấy-thực, như hổ, còn bé họ sợ ông « ngáo-oopp » dù không trông thấy, nhưng cũng hoảng via kinh hô.

Các ông giám-thị có tiếng là « sáu-dêm » vì các ông bay di lòng, tay doóc-toa khuya-lâm, để bắt những người nói chuyện thầm-với nhau. Các ông ấy đi lel-lỏi quanh các giường nhiều khi chỉ nom thoảng bóng qua những chếc màn con trang linh chẳng khặc gì, đóng ma vậy. Những đôi « trickey » thúc khuya-thò đầu ra ngoài màn để Lôi chuyện nhỏ với nhau, bị các ông ấy tóm được là thường. Chỉ một tiếng « say » mạnh, đợi 2 cái đầu chui lui vào màn xong rồ,

các ông mới lặng lẽ đi ra chỗ khác, chẳng nói hồn lấy một câu hay mắng gắt gi; nhưng đến hôm chủ nhật thì « các chàng » sẽ rủ với nhau vi... xem trong số doan trường có tên : « Công-sinh ».

Đêm ấy đã 10 giờ ; anh Từ và tôi vẫn chưa ngủ.

Anh và tôi là 2 người vào von lớn tuổi năm ấy. Có lẽ cũng vì cái chò « lung » tuổi như nhau ấy mà anh và tôi đã kết thân với nhau thành một đôi bạn « già », cho mãi đến ngày nay tình thân vẫn còn nồng mặn như xưa. Chúng tôi về việc học cũng như về việc nhà, chẳng có điều gì không đem ra bàn bạc và kể lè cho nhau nghe. Bởi thế nèo tôi biết anh là rè một quan huyện. Cái đời anh dù chưa « túc-phục » nhưng đã bị « thê-tròc » rồi.

Đêm ấy lên dobe-toe đã lâu, đợi khi ông giám thị đã lùi về buồng riêng rồi giao phòng im lặng chỉ còn nghe tiếng dội giày ta kéo lết lẹt ở ngoài hèi, anh Từ, nằm trong màn nỗi sụng phi tai, vui giòng anh và gường tôi gần nhau.

— Tráng đẹp quá, đây mà xem đã ! Ngủ làm gì với !

Trong ra ngoài cửa sổ thấy một vùng trời trong sáng, tôi nhẹ bao trờ dậy. Lẹ-lẹn, bài chúng tôi đưa nhau ra đường bên cửa sổ trông về phía Hồ-tây.

Trước mặt cảnh trời nước mênh mông, dưới bóng trăng trong vắt, coi về huyền ảo và cùng. Từ và tôi ngồi trong chí Hằng-nga lo lắng ở trên khôn, tưởng như chí cũng đang ngô chảng tòi và đợi nó cùng nhau một vài câu tâm sự.

Nhung, trước cát ánh sáng trăng đẹp nhường kia, tôi nhận thấy từ như đang buồn và một nỗi gi. Nên chí anh đã không ca tụng cái cảnh đẹp mờ màng — vốn anh sán có một tâm bồn thi sĩ —

mà anh rู้ tôi ra cùng ngầm cảm.

Từ đang bận theo đuổi một ý nghĩ hay một nhớ nhung?

Cũng vì thế mà gian và tôi đã dễ bao giây phút lạnh lùng trôi qua. Không một lời nói đi, không một câu đáp lại.

Giây lùn Từ đứng thẳng người lên và anh rủ ở trong túi áo ra một mảnh giấy màu tim. Anh giở ra ngoài cùa sô có ảnh trang chiếu vào rồi cái sát đầu xuống cố đọc lấy những dòng chữ con con.

Vừa được mấy phút thì Từ đã lại gấp với mành giấy cắt vào túi ; anh tráng như không để sáng cho anh đọc hết. Rồi chổng tay lên tướng của sô, anh nhìn châm chู ra phia Hồ-tây lúc bấy giờ taфт nước phản hiếu bóng trăng tựa một tấm gương rất lớn.

Buộc một lát, bỗng Từ quay sang vỗ vai tôi nói :

— Tôi đọc câu này, anh có biết ở đâu không nhé;

« Anh o! cái đêm nay là đêm

» gi mà mưa giờ âm thầm lâm

» vậy? Có phải là đêm 23 tháng

» bảy : à Chúc, chàng Người gặp

» gõ đó không anh ? » .

— Ô chuyện Tố-Tam chả đâu.

Chắc là anh thuộc văn Tố Tam

niêu thi phải?

Tú cãi :

— Tôi nhớ có đọc chuyện đó

dã lâu nhưng quên cả rồi. Cậu tôi vừa hỏi anh là một cậu ở trong bức thư người ta vừa gửi cho tôi buổi chiều.

Vừa nói Từ vừa tóm tim cười. Tôi cũng cười và hiểu ngầm « người ta » đây là vợ anh chứ con ai.

Sau đó, Từ lấy giọng đọc lại câu văn kia, cái giọng nhẹ sao mà buồn thê, nỗi buồn như lây cả sang tôi.

Đoạn di đọc lại mãi đã hả, ba lần. Đến lần thứ tư anh Từ vừa đọc tới : « Anh o! cái đêm nay là đêm gi... thi cù anh và tôi đều giật hồn mình lên bởi một tiếng quát ô dâng sau gáy làm cho anh thi.. Tình mộng và tôi thi .. hoảng hốt:

— Đêm gi à... Đêm « công sinh ».

Thôi kĩ rồi ! Ông giám-thị đã đứng lù lù ở dâng sau. Khi chúng tôi chỉ còn tra ra nhữ 2 tượng gỗ và yên trí là đèn hòm chủ nhật sẽ phải di « công-sinh ». Vẽ giòng nâm, riêng tôi không lấy gì làm buồn lắm.

Nhung ngài đến bêa thân của tôi, anh Từ, chắc là anh còn khắc khôi trong đêm nay, cái đêm nô lâm cho anh khô mà ngù yên dove. Và cũng là cái đêm để dâng hủ, một cách luong đổi lại cái đêm mưa giờ âm thầm của yo anh ở nhà, mong nhó sah...

LINH-CHI

Một cuốn sách rất cần cho các giáo-sư cùng các thi-sinh Cao-dâng tiều-học Pháp-Việt

RECUEIL

de sujets donnés au Diplôme d'études
Primaires Supérieures Indochinoises
de 1933 à 1939

do nhà Học-chinh Đông-Pháp xuất bản
sách dày 124 trang — kh 18,5 x 2,5
Giá bán: 0\$80 Cước gửi: 0\$10

BÁN TẠI:

Nhà in Trung-Đắc Tân-Vân
26, Rue Henri d'Orléans, HANOI



Tôi được ra vào cửa trường Bưởi một độ, vào khoảng 1911 hay 1912 không còn nhớ rõ.

Nhung tôi nhớ rõ cái nguyên nhân nó đưa tôi vào là sự

lười rồi nó duỗi tôi ra lú sụy.

Vì lười mà vào học, sau vi

sợ mà bỏ trường, chuyện thật là éo le, đến giờ mỗi lú chot nghĩ lại, vừa then thùng tíc cười cho mình, vừa như mơ màng ở trong giấc mộng.

Lúc bấy giờ tôi dò 11 tuổi, đang học chín nho ở tỉnh Ðô, thu nghiệp mới ông thầy khoa bảng có tiếng và mòn đòn bieng nhất ở xứ Bắc. Trong khi ông thầy có tiếng mồ phạm nhất xứ thi tôi có tiếng lười bieng nhất trường. Mỗi lú súng, nghe giảng nghĩa sách rồi là tôi bỏ đi chơi mát: dâ cầu, đánh đáo lò, đánh cờ, cãi nhau, ụ nhau vớ, trè, con cưng tuổi, rồi ăn phở chịu, ăn keo vừng kẹo heo cũng chịu, thường bị ông thầy mắng là « vò ác bất tác ». Vì không mấy tôi thuộc bài, không ngày nào không bị hàng quâ đòi nợ.

Tôi được vào cửa trường Bưởi từ đó.

Ông thầy tay tôi được gặp trước hết, cũng chính là người nho mềm dẻo không phải vừa,

Ký, con cụ thương Đoàn Triền mới ở tay về, bộ làm giáo học trường Bưởi - nhô được ít lâu.

Thi ra tiếng tăm của tôi đã đến tai ông, nên chỉ hôm đầu người ta dẫn tôi đến để ông xin dùm vào trường, ông gọi tôi là cậu bé « vò sở bắt chí ». Vì tôi dã nỗi tiếng là một thằng bé thông minh, mà lười biếng đáo dè, ham chơi đáo dè, liều lĩnh dào dè và ăn quá chịu cũng dào dè.

Có lẽ cái cảm giác của chú mán về Hanoi lần đầu ngắn ngo thể nào, thi hôm tôi mới vào trường Bưởi cung thế. Buổi đầu, sự hãi hùng bên lén bao trùm lấy tôi từ đầu đến chân: bao nhiêu cậu bé trang lứa với mình, vui cười, đùa nghịch, chạy nhảy dâu này, tu tập chuyện trò dâng kia, xem thật hoạt động và đồng dào; còn mình thì mặc chiếc áo bông dâng lê loi ủ-rũ dưới một gốc cây, chưa quen biết ai mà cũng chẳng ai hỏi dò. Từ trường học này vút đi sang trường học khác, cả không khí và cảm giác dồi hẵn.

Chẳng hiều sao độ ấy mới cuối tháng chín mà tôi đã mặc áo bông, trong khi các bạn cùng lớp và cả trường còn mặc đồ trang bay áo the mồng. Chỉ nhớ là chiếc áo bông ấy đã khiến cho tôi có cái biệt hiệu là « ông đồ », đặt ra tự mày anh ngồi gần rồi sau thành ra thông dụng cả lớp.

Họ gọi tôi là ông đồ, vì áo — xống bộ tịch một phần, còn một phần nữa, vì sức học lối lúc ấy chưa dâng học lớp trư mà người ta cứ nhét tôi vào lớp tr. Đến nỗi mỗi khi ông Nguyễn-vân-Ngoc dạy tập đọc, bắt cứ hỏi chữ nào nghĩa gi hay là giống đọc giống cái

tôi chỉ một mực lắc đầu. Còn những bài ám là, toán pháp thì luôn luôn chép trộm của mấy người bạn ngồi bên cạnh, miễn có giấy trắng mực đen cho thầy giáo khỏi bắt ngửa bàn tay để gõ thước kẻ lên thi thoảng, chẳng kể đúng sai gì hết.

Một người bạn ngồi bên, hay cho tôi chép bài hồn cá, — bảy giờ đang là n bố-chính một tinh trung châu — lúc bảy giờ đã biết mùi thơ Tú Xương và tên mặt thi-sĩ với chúng tôi. Còn nhớ một Lóm thi sĩ «dày non» rùng động hồn thơ hay sao không biết, nhè ngay quyền vòi sач sè nhất của tôi, mà viết toát lên bốn câu này:

«Ông đồ đâu tá? ở Hán-dông,
«Đã rết gi mà điện áo bóng?
«Thầy hỏi một câu, một
cái lắc,
«Bài nào cũng cop của chúng
ông. »

Hôm gần đây anh em gặp nhau tay bắt mặt mừng, quan lớn bố-chính nhắc lại chuyện cũ và bài thơ cho tôi nhớ, nhưng ba chục năm trước tôi đánh cắp rằng bồ quyến vồ đi chờ có đám mây với thầy giáo đón. Vì sợ anh ta trả thù, không cho chép bài thi khôn.

Cái biệt hiệu ông đồ của tôi còn có một lẻ khác nữa. Cả tuần lễ, phẩm bài gì có chữ tây tôi ủ ù, các cụ, thua hết anh em, nhưng cứ đến thứ năm, giờ học chữ Hán thi tôi út út. Những chữ thê-en: *giỏi, địa, đất, cù, cát, tồn, còn, thầy* giáo nhò viết lên trên bảng, tôi đọc vẹn vách. Hình như giứa thầy với tôi có chỗ tương tri, tương dẽ.

Chỉ ái ngại cho ông hay bị học trò khinh nhòn, chọc ghẹo và khuấy phá nhiều cách. Khi thi họ giấu mắt cái ô cũ rách của cụ mà xé toạc thêm ra hay

là dứt vào hàng rào găng, làm dùi tìm nháo-nhác. Có lần cụ phải xuống nước nói khéo, họ mới trả lại:

— Cậu nào bết cái ô của tôi ở đâu, cho tôi xin.

Khi thi họ cầm bốn năm chiếc đinh ghim trên ghế thật chắc, làm cu mới đỡ dit ngòi xuống, với vòng nhẫn mặt nhảy chồ n lén phu người phải bỏng. Cu chửi con nhà nào mất dạy. Cá lợp cuối ô ên, nhè được xem mới, lân tuồng khôi tài út.

Chúc ai cũng nhân thấy như tôi, giờ học chữ tây, học trò sờ thấy giáo mới phép, nhưng đến giờ học chữ nhò thi thấy đỡ bị lòn mặt và coi thường xem khinh, bắt cứ ở trường nào cũng thế. Hình như nội sự đặc thắng của thời da, hay sự thất thế của cựu học đã lao ra cái khinh miệt ấy.

(Xem tiếp trang 35)



Dưới mặt chúng tôi

(Tiếp theo trang 2)

Cách lấy tin của một vài bạn đồng nghiệp!

nhiều tin quan hệ mà nhiều người cần bết.

Thật là một sự trái ngược rất khó hiểu. Có người nói cái lối lấy tin và đăng tin lý túy như thế chính là cái thuật chiêu số thieb của độc-giả và làm cho chạy báo ở xứ này. Một vài bạn đồng nghiệp chúng tôi cũng tin như thế nên vẫn khư khư giữ lấy tin ấy từ bao nhiêu năm nay và tự phụ đó là một cái đặc sắc của bộ truc sô Cầm hàng Trống, nhay đánh tóm một cái đặc thể nào các ông đại-xếp đứng gác ở sô Cầm cũng phải ra cứu. Có có tự túc mà chỉ ướt áo quần áo chưa vượt dải, có có được người với lén còn hỏi cái ví đựng phần và sáp môi của có dâu để đánh lại mặt phản trước khi vào sô Cầm khai rõ nguyên nhân vì sao mà chân đớ. Thế là y hôm sau tên các cô đượ dâng lên các bô ngay!

Nếu thêu-nữ tân thời
đó ở Hanoi thì đã ra
bờ hồ Gươm.

Báo T.B. trong số 12 ngày 27
Mai có đăng tin một thiếu-nữ
tân thời ở Lạng-sơn tên là Lê-

Tibi-Huynh chủ một hiệu bán sách vở vì chán đời về chuyện gì không rõ, nên uống thuốc «formol» để tự tử nhưng sau khi vừa uống khỏi miệng thì lại kêu là «cuồng cuồng» nói là uống làm phải chất độc để người nhà đưa đi nhà thương cứu chữa ngay. May sao, chỉ một lát sau thì có chán đời kia đã khôi hồi.

Hạng thiêu-nữ tự tử lại số chết và mục đích chỉ để làm nũng người nhà hoặc tình nhân này ở xã hội ta không phải là ít. Nhưng nếu các cô này mà ở Hanoi thì rất tiện vì các cô cứ việ giửa ban ngày, làng đông người qua lại, ra bờ hồ Gươm, đợi lúc có người hoặc đội-xếp đi qua rồi vào kêu vùa nhảy xuống bô, lại vùt cả áo ngoài và giày tén thời lại trên bờ kèo sô hóng! Có có lại ranh mặn ra ngay bô bờ trước sô Cầm hàng Trống, nhay đánh tóm một cái đặc thể nào các ông đại-xếp đứng gác ở sô Cầm cũng phải ra cứu. Có có tự túc mà chỉ ướt áo quần áo chưa vượt dải, có có được người với lén còn hỏi cái ví đựng phần và sáp môi của có dâu để đánh lại mặt phản trước khi vào sô Cầm khai rõ nguyên nhân vì sao mà chân đớ. Thế là y hôm sau tên các cô đượ dâng lên các bô ngay!

Một cách quảng cáo rất giàn dí.

T.

Kiosque THANH-TAO

Chủ - nhân : YÊN - SƠN

BÁN DÙ CÁC THỦ SÁCH BÁO
VÀ ĐỒ PHỤ TÙNG HỌC TRÒ

BÁN RẺ VÀ TIẾP ĐẠI TỬ TẾ

—— Square ——

Nguyễn-Khoa-Hao — Vinh — Annam



một buổi ra đi

CHUYỆN NGÂN TRƯỜNG BUỒI

của TÙNG - HIỆP
tranh vẽ của NGUYỄN HUYỀN

Thu đứng dậy, di ron rén lại gần phía cửa sổ trông ra phía bờ Tây và nở tung cửa sổ ra. Hàng ngàn tia sáng của ánh trăng râm rọi vào mặt Thu. Một làn gió nhẹ nhàng từ mé bờ lật vào và làm tung bay các bức màn cửa các buồng-học-sinh đang ngủ ở trong những chiếc giường con con ở tầng dortoir thứ ba...

Một người khác ý chừng nhận ra Thu nên bảo:

— Thu đãi à? Thủ về giường đi ngủ đi! Cậu nào đấy, đóng hộ cửa lại cho anh em ngủ nhô di.

Một người khác ý chừng nhận ra Thu nên bảo:

— Thủ đãi à? Thủ về giường đi ngủ đi! Tay vừa thấy lão Tông đi về xong. Khéo nó bắt được thi lại consigne mét!

Consigne! Consigne!

Không lúc nào Thủ coi thường sự bị phạt consigne bằng lúc này. Đứng trước Thủ là một người học trò lười biếng, hư hỏng. Trái lại, he, đã ngồi bốn năm trời nay, chưa bao giờ trường Buổi có một người lười-học-sinh ngoan ngoãn và chăm chỉ bằng Thủ; ngay bốn năm giờ, Thủ chỉ những người là nhất, bết chiếm tru-lílm và học hành lại chiếm *vô-số* lý và *hy-đe*-kiêm. Trường Buổi bình như kiểu ngoan có một người học trò như Thủ. Vì ngoài bốn năm trời không bị một buổi phạt, không bị một lốt xấu, Thủ đã vui sướng nêu lên một cái gương sáng cho khắp thầy, lera-hoc sinh trường Buổi, khôn ấy.

Nhưng tại làm sao, đêm nay Thủ lại không sợ bị phạt *consigne*? Có phải vì giáng trọng quá chăng? Hay là vì nước bờ Tây hôm nay gợn sóng rì rào, ở phia xa xa đã làm cho Thủ mờ mòng và điên rồ không sợ hãi gì cả?

Điều đó!

Đó có thể! Một người vi khinh ngoan và mảnh mẫn như Thủ thì có thể nào lại điều rõ được? Nhưng mà hôm nay coi thường sự bị phạt là vi trong óc Thủ đã quyết làm một việc thật to lớn, mà việc có lẽ rất có ảnh hưởng cho đời chúng sau này.

Chính cái đói của Thủ, Thủ cũng còn chẳng lo ngại, thì Thủ có lo ngại gì một cái phạt *consigne* còn con?

Bởi thế nên Thủ cười một cách chưa chán! Chẳng điểm tĩnh khép cửa sổ lại và đưa tản vào khung cửa kinh, lalu tảng lặng uốn ra xa.

Trăng vẫn lạnh lùng sol, sông nước vẫn rì rào và gió hé vân nhẹ nhàng rung động mấy cây chuối khô sáo sáp hòn hòn.

Quyết định...

Thủ đã quyết định tự mắng hôm nay. Vì từ ngày chủ nhật trước, khi Thủ được nghỉ ra chơi nhà Hương, chị ruột của Thủ, Thủ đã nhìn rõ thấy trong lòng chàng, chàng phái i là m những gì rồi!

Nghĩ đến chị Hương, Thủ chỉ biết thở dài!



— Chị Hương, đáng thương吧 qua!

Mà đáng thương hại thật. Đầu năm giờ nay từ ngày thầy với mẹ của Hương và Thủ mất đi thì Hương vẫn vẫn tảo bần buôn dề lấy tiền cho Thủ ăn học. Năm nay chị Hương đã 27 tuổi rồi. Nhưng ngày đèn nghị ngợi, thức khuya dậy sớm, bầy lùm giờ ấy đã làm phai nhạt cái sắc đẹp của chị Hương đi và ngày nay trông chị đã già hơn tuổi nhiều lắm.

Chị hi sinh cho Thủ đã quá nhiều. Cố lè vì thế nên Thủ chỉ biết chăm chỉ học hành để có ngày đèn bao được ơn chị! Thủ không hề nghĩ ngợi gì đến sự chơi bời! Ma chơi bời làm sao được, khi người chị mình ở nhà đang cặm cụi làm việc để kiêm ra tiền cho mình ăn học.

Thú trong lại một cách dày đã ra bầm, khi Thủ còn họ: năm thứ nhất trường Buổi, có một ông phản đối hỏi chị Hương làm vợ. Sau mấy đèn nghị ngợi, chị Hương quyết chí chối từ. Chị bảo Thủ:

— Thân chị không cần, miễn là em cứ chịu khó học hành, cố đạt làm nên là chị vui lòng.

Thú chưa quên lần ấy Thủ cầm đong suýt khóc, và tự phút ấy Thủ đã thề với lòng sẽ không bao giờ làm trái lệnh chị Hương.

Nhưng hôm nay đây, Thủ đã quyết định không vâng lời chị Hương nữa. Thủ biết làm như vậy, chị Hương sẽ buồn lắm. Nhưng mà Thủ quên sao được cái vẻ mặt bẩn khoăn, buôn bã, lo nghĩ của chị Hương hôm vừa rồi! Vânh là sau khi đợi chị vào bếp, Thủ đã dám cả gan lục túc của chị để tìm thấy một bức thư — cái nguyên nhân sự buồn của chị Hương:

— Em Hương,

Nghĩ không thè hieu được sự do-dự của Hương ra sao cả? Nghĩa đã trái lệnh của gia đình để chờ đợi Hương trong gần hai năm giờ nay rồi! Nay Nghĩa mới được tin bồ di làm nhà giàn thép ở Luang-Prabang, chỉ nửa tháng nữa thì phải di. Bả cạ muốn bắt Nghĩa phải lấy vợ rồi hãy đi để chaco người săn sóc đến Nghĩa ở chỗ la nước, lợ non. Lần này mà Hương còn chịu lùi hày bắt Nghĩa phải đợi Hương nữa thi có lẽ không bao giờ chàng minh sẽ lấy được nhau. Nghĩa hy-vọng chờ đợi một lời tốt đẹp của Hương.

Người yêu Hương:

Nghĩa.

Thu vẫn lắng nghe nhìn ra phía hố xé cèle glї:

— Nhưng tại sao chị Hương lại gấu ta những nỗi tình u-uân ấy? Tại sao? Tại sao vậy?

Và chàng thở dài nức. Vì chàng đã vui tình nghệ đến ngày thi của chàng sắp tới. Chỉ hon một tháng nữa thôi! Hơn một tháng nữa! Thủ biết chắc chị Hương sẽ dù can đảm để chờ đợi đến ngày Thủ di thi, cái ngày mà Thủ đã đợi tự bốn năm trời cầu lao, siêng học...

Nhưng ngày Thủ di thi sẽ là ngày Nghĩa di Luang-Prabang mất rồi, nó lại là ngày ái-tình của chị Hương tan nát một lần thứ hai nữa!

— Chị Hương sẽ hy sinh cho ta!

Thú biết chắc vậy!

— Nhưng ta không có quyền để cho chị hy sinh đến thế! Đã đến lúc ta phải hy-sinh rồi..

Thú biếu rõ lần! Chàng không điện!

Mai kia đây, chàng sẽ bỏ trường Buổi ra đi, di dời cung không biết nữa. Thủ buồn lắm. Học hành chăm chỉ trong bốn năm trời để làm gì? Phải chăng là để cố đạt, để kiêm ra tiền đến ơn chị Hương!

— Nhưng tiên nօa mua lại cho lòng chị ái-tinh rồi đây sẽ tan nát! Tèn mà làm gi, nếu lòng chị Hương sẽ phải chết, nếu hy-vọng của lòng chị — ngày ấy — sẽ nguội lạnh như giò tǎn!

Thú hiểu rõ lắm. Nhưng đót nobet trong một phút giây phải bỏ cả những kỷ niệm êm đềm đã sống ở trường Buổi, khi chơi, khi học, khi tắm, khi đùa, khi thi, khi tập võ... Thủ thấy lòng như mến hán di! Nhất là ngày thi đã sắp đến rồi, và cái kết quả rõ ràng Thủ đợi trong bốn năm giờ nay đã ở ngay trước mắt mà bây giờ Thủ phải... trả trước mặt bồ di sao??

Nhưng Thủ đã quyết định rồi! Vì đã có mìn lầu chị Hương nói được câu:

— M em là em sung-sướng là chị mẫn nguyện rồi!

Thi phút này đây tại sao Thủ lại k^tông rô can đảm để nói được:

— Chị sung-sướng tức là em sung-sướng!
(Xem tiếp trang 32)



NHÓ' LAI...

TRƯỜNG BƯỚT

của THAO-THAO - Tranh vẽ của MẠNH-QUÝNH

Đi lèo dèo từ phố hàng Trống
đến đầu sô Cầm hàng Đầu rồi từ
đây lùn theo con đường dài thăm
thẩm phố Carnot đi lèo đầu
trường Bùi, xà, xé quâ, rêu
lúc tôi cảm thấy sự ngạc-ngùng.
Mà ngày nào cũng như ngày nay,
nếu kẽ ngãv chả nhặt, rày
lè hì «công sinh», cứ thế, bỗn
buổi uê-oải đi về. SE không bao
giờ có thê, nếu là một người họ-
trot biếu học. Nhưng tôi? một
người khêng tra học, hung cung
không tra chor,
ng'y, tháng lo-
ding nhìn cuộc
đời...

Số uê oải dĩ,
về ấy mãi đến
khi lèn năm thứ
u (4 Aunée)
mới hết, nhô có
mấy người bạn
cùng duong sang
trau, chiêng luon
luon mong-mô
gặp nhau dè...
phản đối nhau
kịch-liệt. Không
biết tại sao, đến
năm ấy, chung
tôi lại gặp nhau
trên con đường
đời — chung tôi
gọi thế cho nó có
về tòn nghiêm-
dẽ... hung-hăng
với nhau suốt
một năm đồng
rồi từ biệt xa
nhau, nếu không
còn sót lại một
người, giờ thi ô

bịt lịch mãi tận nơi thăm thăm
núi, rừng và tôi.

Có lần miệng hằng nói khiến
chân cũng hâng dì thành ra đến
cửa trường hay đến chỗ iê dè ai
về phô người ấy từ lúc nào!

Không ai bảo ai, đánh ngoắt
một cái, chúng tôi quay phắt lại
để đi lại một lần nữa và thêm
một lần nữa, để cãi nhau, để
quéo cả bùa cơm sáng hay bữa
cơm chiều!

Cứ thế. Hôm nay cũng... hung-

bịen với nhau ở dọc đường, phản
đối nhau ra mặt, ghét nhau ra
mặt, lầm lùc dường như sắp lẩn
sâ vào nhau để hộp cõi cho ngat
hoi, mất nói nhưng nêu thế thi
rồi sẽ thiến mất một người dè...
tranh luận dọc đường? sẽ kém
hung hồn kém kịch liệt dì mất.
Là mấy thiếu niên ngang tàng
khi phách, chúng tôi hẫu nhữ
thờ phung hai thử!

Ai cũng tự cho mình là phải
cả, hằng-hai, hung-hồ bênh vực
cho cái lý-truyết cao siêu của
minh! Phải cao
siêu, vì nó mit
mờ.

Anh Yên thì
nhất định thâm
thế anh sẽ trọn
vẹt trong hai
chữ: Hy - sinh:
hy-sinh cho chí
nguyễn: nô hùng
dũng và lòn-lao
biết chưng nào!
Nhưng kẽ nào —
dù chỉ có mấy
dứa lòi — không
đồng ý kiến với
anh là anh, chửi
tèm cá lèn! Anh
cho là hèn nhát,
hèn nhất một
nút. Phường già
áo, túi cơm thi
thôi!

Người đồng ý
kiến với anh và
tôi mất theo anh
là anh! Phùng, lúc
nào cũng hầm-
hầm, bờ-bờ làm
như sắp... hy-
sinh đến nơi! Ké

nào ngán cảm ạnh lại thi sê... nát
nhữ với hai bàn tay đang nỗi
gần lèn của anh!

Anh Thường thì... kịch và kịch-

Bời — dõi với anh, là những
võ kịch đùa thiên hình vạn trạng.
Anh sẽ soạn kịch, sẽ dễn kịch,
sẽ cảnh tỉnh đời bằng kịch, giáo
hoa đời bằng kịch, diễn cợt đời
bằng kịch, an-ủi đời bằng kịch,
nhất hất đều bằng kịch tuối!

kịch tuối! Cả cái việc sẽ làm

theo chí nguyện của anh Yên và

anh Phùng kia đều là kịch, kịch

cá!

Anh Tiêu thì chỉ... tiêu thời!
Anh không biết gì hơn là cái Ông
tiêu của anh: Anh với Ông tiêu
đồng đồng, đồng diệu. Anh quý
nô lâu. Anh bảo buôn, tôi thời
ông tiêu! vui, tôi thời ông tiêu!
Ông tiêu là tất cả tâm sự của tôi,
chỉ có ông tiêu biết, bóng tôi,
bết, bốn bắc tường biết, không
gian biết... » Tôi — muốn thêm:
giờ thi nái, rừng biết... biết dè
mà não-núng...

Tôi kỳ ấy đến nay đã xa lắc
xa lơ. Vì dã, phái, mười năm
tôi rời cõi gi�述! Soi gương
tôi đã thấy có đường rầu & trán,
nhìn đến tóc, tóc dã có cái hoa
râm! Ma mới có bẩm mốt, bẩm
hai tuỗi! Buôn chúa?

Tôi ước gi cũ, mãi mãi là
những thiếu-niên hai mươi hay
dưới hai mươi tuối thôi, để nghe

ngày cấp sách di học, đọc dường
gấp nhau tay bắt mặt mừng, bì-
bì chuyện trò hay cao dàm hùng
luận cho đến cung đường...

Sung sướng thay quãng đời
Ấy! Đang ca-tung thay quãng
đời ấy!

Chu mỗi ngày một thêm mãi
tuổi lèn dè di sâu thêm vào cuộc
đời chí thêm thờ dai, ngao-ngán,
luga-nga...

Thi mới trong có mười năm
mà biết bao nhiêu sự sít ay đổi
rồi? Ngày nứu tôi. Tính hằng
hai năm xưa hầu nứu không còn
nữa. Nô nhại rồi. Nô chêt lạnh
& trong lòng tôi rồi! Lám lúc tôi
mướn chém no lèn, đót cho nó
bung cháy lên & trong lòng tôi
nhưng không sao được nứa!

Một buổi tối, nhý lại mấy bạn
ứng dường, tôi lẩn-nò đến nhà
các bạn khi xưa nung chảng
gấp một bạn nứa cả. Các bạn di
dau mứt cùi rói?

Còn gì thương tám hòn?

Sau cùng thi một lần vị lèn
diêu tra tại mọi miền thuồng-du
Bắc-kỳ, tôi đã được ghi tiếng
tiêu lèn-à-lèng, thê-thâm của sinh
Tiêu trong một gian nhà hất-hìn
bên sườn núi. Anh dã vi sinh kế
phải xa lánh bần Hà-thanh để
lên biệt tịch ở cạnh núi-rừng, lấy
tiếng tiêu để tiêu sáu!

Dọc đường về, tiếng tiêu của
anh như lay-lú, như mơ-bồ.
như vương vấn bên tôi. Cho
đến ngày nay tôi vẫn không sao
quên được.

THAO-THAO

Thế rồi tôi băng di, không
ngã gi đến họ nữa.
Nhưng...

Nhung nghệ-nghiệp đã dày
tôi đến gấu họ, đến sự tàn-nhẫn
của sự thực, khiến nghĩ đến lúc
nào tôi cảm thấy sự mía mai lúc

Tôi đã mắt thấy anh Yên và
anh Hùng làm được như chín-
nguyễn. Tôi phải theo hai anh
từng bước để chụp ảnh để ghi
nhớ-tưởng lý từng tý để quay về
tòa soạn viết bài tưởng thuật.
Ói! mía-mai. Cầm bút run lên,
tôi viết về hai anh. Tôi đã bước
vào buồng ngủ-nhin con Thưởng
mẫu den ean cã ở trên áo. Tôi
lại bắt tay là tát cả tám sự của tôi,
chỉ có ông tiêu biết, bóng tôi,
bết, bốn bắc tường biết, không
gian biết... » Tôi — muốn thêm:
giờ thi nái, rừng biết... biết dè
mà não-núng...



Cô Tú Hồng

Của HỒNG-PHONG

VII

Mưu sâu của cụ Bá

Một hôm, vào khoảng 23 hay 24 tháng chạp, bác phó ta đang loay hoay trong bếp, bác lén chiết nồi to và trét lại ống rãm để nấu thêm một nồi rượu bán tết, bỗng rõ tiếng người gọi cửa. Bác vội vàng chạy ra, thấy một người ra dâng giã-bộn nhà ai, dập đội thúng gạo, say xánchez giã-bộn, nhau nói rằng cụ bà Kim-sơn sai lại biến.

Bác phó kinh hoàng, ngạc-ngẩn, hồi-tưởng những lúc mình còn làm phó-lý ở làng minh, cũng chưa hề có cái hàn-bộn được ai lết phong-hậu như thế, hổng chí bay giờ làm thân nghèo khó, ký ngụ tha-huơng. Hay là người ta đã là nhà chưởng? Nhát là dời bến không có bá con, không hề quên biết, cũng không có ăn-inh gì với nhau, mà chánh - tông đương-lứu mội-đong tự nhiên biến tết một lão hàng rượu như bác, cảng-khiển bác hoảng-hốt và một hai cùm chắc là tên già-bộn đã di sai đường làm ngô.

Nhưng tên già-bộn cứ bình tĩnh, đặt thúng gạo lồng gạo xuống tủ-tết, rồi móc túi lấy ra một tờ giấy hòng điều



Một cách ăn mặc có vẻ nhà nho và qui phái mà ngày nay vẫn còn thấy ở nhiều nơi.

có viết sẵn ba chữ iên, trao tay cho bác phó và thưa bẩm lế phép:

— Cụ bà tôi dạy nhận dịp tết sắp đến nỗi, gọi là có cặp gá tháng gạo làm quí, sai tôi đem đến bếu hai ông bà, xin ông bà nhận cho.

Trong khi bác phó còn đang ngạc-ngẩn, tarsi-gần, thì tên già-bộn đã vái chào và rảo bước đi ra thật mau rồi hút bóng dâng náo mắt rồi, bác phó không kịp nói gì, cũng không kịp gọi lại để phản trả hắc-bạch-giá-cá.

Nhà sán túng nghèo, năm hết tết đến, được cặp gá tháng gạo tự nhiên cho già-dinh minh ăn tết phong-vận, kè ra như một sự may mắn trời cho, ngoài tần sự tuồng tượng của bác. Nhưng bác longay-ngay, vì không duyên-có, có thè tuồng là người ta đánh bảy gi小時 khôn đây thi khôn. Chứa lật, trước mặt vợ con đóng đú, bác bác dem việc lợt ỷ ra bần tính mồi, iỏi lẩy hòi, cõi dân là danh-thiếp trên vách, công-công với gạo vẫn đe y nguyên, có thấy mà thèm cũng đánh, không dam động đến. Trong y bác, tình đe dày sảng mai chiêu hòn gỉ chính bác hòn-hòn dem già lại người ta. Việc này chẳng lẽ nào sai vợ sai con di, bất tiện. Nhưng

bác còn bận hàng tết, không thể đi ngay được. Thị-Lan chắc hiểu sự tình ài khú: dò ra sao, song phải làm lơ như không biết, mà kè sự thà! cũng khéo nói ra. Nàng chỉ bảo cha:

— Người ta đã biểu nhà minh thì nhà minh ăn, việc quái gì phải đem già lại, bỏ thầy. Có đi có lại mới toại lòng nhau, thì minh đem biểu họ một hũ rượu cho ngon, cảng thê.

Bác phó lắc đầu:

— May còn trẻ con, biế gi mà nói. Thế ngô người ta lập tâm đánh bẩy gi đầy với cái gá tháng gạo này thì có khô không?

Lan không nói gì nữa, lôi-thôi vào bác vội cầm ra quay cho tòn ăn. Nàng thầm biết lão chánh Kim-sơn quỷ quái, dụng tám, chắc hẳn một lần nàng vào nhà ông nán rượu ra vè, ông

bà cho người ta theo húi dâng sau đến tận nhà dâng mà nàng không ní-ở. Vì đó gá gạo mời biết nòi mà đến.

Tuy ban đầu bác phó định bụng đến gá gạo ấy trả về nguyên-chỗ, nhưng sau có lẽ bác nghe thầm rằng con gái minh nói cũng phải, họ giàu minh nghèo, họ cho thì cũ việc cũ, cũng đón tốn được mòn mòn tết cũ nhà minh, việc quái gi phải khách-khui, chối từ. Thành ra luôn mấy hôm sau, thúng gạo đe trong góc nhà, mồi hứa khuyết dì một vài đú, bác phó chẳng nói gì. Đến cặp gá, tối hôm bù mươi, hai đì cháu Lan cắt tiết vật lóng một con đe cung giao-thứa, còn lại một con, qua ngày mùng một xứt-lú nốt. Thêm với mỳ quan tiền thịt lợn và dâm bảy chiếc hành chư g, thế là cái tết của già-dinh bác phó cũng lúg liếm phong-lụ, ma lại đỡ ón tiền nhà đượi đến quá nứa.

Hôm mùng một, cùng ông bà ông vải rồi, bác lấy cặp chén giã gạo ngồi xem tần mǎa — vi bác cũng hao về mòn di-đoan này nhiều lì, — thấy

móng giò eo quắp không đều, và lại những tia đèn lợt ra nhieu quá, bác chắt luợt và nói nhỏ mệt minh:

— Quái l diễm gi tết này!

Rồi chúc nứa bác ngồi gặt gù nhằm ruou của nhà với cắp-chán giò ấy, luôn cả dâu gá cảnh gá, nhai nứa reu-rán, giòn tan; con cún ngồi bênh móm trống lòn, chẳng thấy ông chủ nâm mồi mừng tuổi cho nó cái xương ráo.

Sang ngày mùng ba, xương cắp chán giò đã tiêu tóm đòn rồi, nhưng mà nhung tia đèn cũn thì vẫn còn bắn khoản ghi chép ghi chép ở trong tư tưởng bác phó, chưa phai. Ngồi khanh lai hô gõ, suy nghĩ vẫn vờ, rồi sẽ thưa-te đánh thức bác phai nhớ lại hôm

nay còn có mấy giờ nứa là xong tết nhất, ai nấy đều trở lại cuộc lo sinh sống hằng ngày. Bác với vàng xuồng hép, cám cựi sửa soạn cái nồi cái hủ để cất một nồi rượu năm mới, cho cái Lan ngày mai đi chợ mò hàng. Giữa lúc ấy có tiếng nhạc ngọt nhong nhong, dpong lái trước cửa nhà bác phó. Bác từ trong hép hép tấp chạy ra xem ai, không ngờ là khách vào

Khách ra vẻ bao hoa, chừng chục, dâu đói nón lồng dài lụa hoa thò gớm ngực, minh mặc áo bông phäu, khay hò phách, chân di giày tan, bì tất trắng. Sau lưng có người đội nón da, ôm liều tráp theo hẫu. Hai thầy trò ung dung bước vào trong nhà. Trước khi chủ nhân chưa kịp chào mời câu nào, khách đã tươi cười nhanh nhau, nói:

— Nhán dịp tết-xuân, tôi xin đến mừng tuổi ông và chúc ông năm nay đặc tài sai lộc, vạn sự như ý.

Thuo này chỉ quen tiếp những khách khứa



Một lối phục sức của phụ nữ ta, rủi sang, rớt quí pí ái vè hời 30, 40 năm về trước: nón quai theo, khăn vánh, tay deo dây xuống.... lối phục sức này so với bây giờ thì đã khác nhau một giờ, một véc.

binh thường với lối xã giao giản dị, giờ đột nhiên có một quý khách như thế đến nhà, nhất là một vị khách lạ, chưa từng biết tên gặp mặt bao giờ, khiến cho bác phò ngỡ ngàng, lắc quỳnh. Đến nỗi bác chạy vào trong buồng, ti nứa vấp ngã, và lấy khăn đèn áo dài vua mặc vùi rùa, ra chiều lung tung. Bác cung kính mời khách tạm ngồi trên bộ phản thấp, giải chiếc chiếu đã cũ sờn cả bốn góc. Sa-lông tiếp khách của nhà bác đây.

Nhà lại chẳng có tôi tớ con trai nào mà sai bão, chính bác phò rủa qua bộ chén sút mè và các ghét chè troi lâu đời, để phà một mâm trà-long thật khách. Khách uống một hớp rồi đứng dậy sủi khán áo, như người sắp từ biệt ra về; bác phò ăn cần nói:

— Mọi ngài hãy ngồi chơi thư thả, xoi cạn chén nước đã. Mấy khi nhà chúng tôi có phước may được thưa tiếp quý-nhân.

Bác làm. Khách chưa từ bỏ. Khách sửa lại chữ nhân ở nếp khăn cho ngay ngắn, vừa ra trước bàn thờ vừa nói:

— Xin ông cho phép tôi làm lễ giái-tiễn.
— Sứa áy thực chúng tôi không dám nhận, xin ngài chúc cho.

— Theo lê-phép tiền nhân phải thế, ông cứ để tôi tự-tiến.

Thôi rồi khách lẽ-bốn lẽ rất kính cẩn. Bác phò đưa g bén vái ba vái để tạ ơn. Cứ chỉ từ tết của khách càng làm cho bác lung tung thêm.

— Thế này không phải, xin lỗi ngài cho chúng tôi được biết quý linh cao danh và tôn phủ ở đâu để chúng tôi đến dập lẽ mới được.

Khách cười:

— X n ông miễn thứ cho tôi thật quá đường đột. Tên tôi đã viết trên vách kia kia.

Khách chỉ vào tờ danh thiếp bằng giấy hồng diêm mà bác phò đã trân trọng dán trên vách hòn nõ.

Bác phò giật mình:

— Chết nỗi! Thế ra ngài chính là cụ bà Kim-son mà không chịu nói ngay cho biế; dè chúng tôi sơ suất trong việc tiếp nghinh, thật là dắc tội với ngài nhiều lắm. Bấy lâu vẫn nghe danh vọng, nào ngờ hôm nay được ngài khuất già, rồng đến nhà tôi.

Phải khách chính là chánh tông đương thứ Kim-son, chúng ta đã biết.

Ông cười, và ngắt lời bác phò:

— Xin ông chờ đợi qua lời. Quản tử kết giao với nhau có phân biệt gì giàu nghèo, quý tiễn.

Giờ ông mới biết tôi, nhưng tôi đã từng hỏi thăm người ta mà biết ông cũng là con nhà hàn nhò, danh giáo, trong lòng chưa chan luồng mè, vẫn muôn làm quen dã lâu.

— Đa tạ ân ngài chiểu cố.

— Vâ lại tôi là một khách hàng rất chuộng mè rượu của ông, mà ông chưa biết đấy thôi.

— Chẳng qua nghề nghiệp quen tay, có gì mà được ngài quá khen đến thế.

Hôm nay tôi cõi đến làm quen với ông, thèm cháng là cháng ta nhất kiền như cựu rồi. Đề miếy hôm nứa tết nhất cho qua, tôi sẽ đến xin ông mọi người sang bên nhà tôi truyền nghề nấu rượu thì quý hóa biết mấy.

Bác phò ta thật thà, vô tình, không hiểu câu nói có nghĩa bóng dà, chỉ liên thành **đáp**:

— Xin vâng! Xin vâng!

Sau khi quý khách lên ngựa đi rồi, Thị-Lan mới thò mặt lên nhà trên:

— Chính ông ta mày phiên chợ Kim-son-gi con vào trong nhà mua trùt cát gánh rượu đấy, thay a!

Bà kẽ mău nòng cười ha hả:

— Thôi thế thì phải rồi, ông ấy muốn cưới cô đây! Hèn nào trong năm tết già với giao, hôm nay đến lê giường thờ và mùng tuối.. ông bố vợ.

VIII

Thầy nô oř!

Cái Lan trốn đi mắt rồi.

Thì ra bao nhiêu sự hào phóng, sự tú-té, sự lê-nghĩa của lão chánh tông Kim-son, chỉ dời bởi một nguyên nhân và chỉ dồn vào một mục đích: Cái Lan.

Cái Lan trè măng, xinh xắn, sắc sảo, dễ yêu. Mà nguyên nhân ấy là nguyên nhân da tinh; mục đích ấy là mục đích Ich kíy.

Quá nhiên vừa mới qua ngày khai bạ, ông chánh Kim-son cậy tay mới lái sang nhà bác phò để đạm hỏi Thị-Lan về làm kế thất. Bấy giờ bác phò tinh ngó về những cử chỉ dụng làm của ông chánh từ trong năm đèn nay, các nhở-lại mừng thăm vè cặp chân giờ đã xem hóm mừng một, tưởng đâu tìn den là báo triều diêm dù mà lo ngay ngày, chẳng hóa ra lại là diêm lành.

Một ông chánh tông giầu có nhất tông muôn lấy con gái một bác phò cựu nghèo kiết, mà lại cưới vè làm bà kẽ, còn gì vè vang sung

sóng cho bác phò hơn nữa? Mộng tưởng của bác không bao giờ dám nghĩ đến sự ấy.

Phúc đầu đem lại như từ trên giờ sa xuống. Bác phò ta üz ngay, làm như đang thẳng cánh tuy ra, chụp lấy vòi lấy hạnh phúc ấy cho mau kéo sợi châm trễ, nó vượt đi mất.

Chắc hẳn các ngài không lạ gì luân lý và phong tục cõi truyên của xứ mihh, đối với cuộc nhán duyên, hôn phối của con cái, ngày nay có thể thời đổi thay dè dặt đi nhiều, chứ ba bốn chục năm về trước thì cha mẹ nǎm quyền tuyệt đối, Lya chụp, ưng chịu, già han, nhất thiết ở trong ý muôn của cha mẹ cõi đại dâu con phải ngồi đấy», không cần gì phải bồi con:

— Tacea định già mày cho thẳng đò, hay là tacea định cưới con bé kia về làm vợ mày, mày có chịu hay không?

Người làm cha mẹ ý có quyền hành, lại thêm tẩm lòng tha thiết thương con, và sự lịch lâm kinh nghiệm của mình, hẽ đã lựa chọn đám nào phò-hợp cho con, tức thị đám ấy xứng đáng, thích hợp, ty nhiên khỏi phải hỏi ý con bay là bảo nó biết trước làm quái gi.

Tức như bác phò, bác định già con gái cho một chánh tông đương thứ, vậy là xứng đáng dù mặt, bác đã chịu thi tất cái Lan cũng phải chịu.

Bảo rằng thẳng chồng ấy xấu?

Mặc kệ! Nhưng nó đang làm chánh tông hách chánh nhất vùng, lại có thể gao gáo chúa mày mươi gian nhà, ruồng đất cỏ bay thẳng cánh.

Bảo rằng nó hơi già cho cái Lan?

Phải. Nhưng nó cưới vè làm bà kẽ, trông nom tất cả nhà hào luộng nương, sung sướng biết bao. Cái Lan mới hai mươi tuối, dâu sđ đường đường làm một bà chánh, mà bác phò sẽ được dựa hơi nhở-thể, trả nêu danh giá, hánh bao quanh miện.

Thành ra mối lái vừa mới đánh tiếng ngô iới bác phò gật đầu tức khắc và tự cho mình là phải lẽ, chẳng thèm hỏi con. Chẳng những bác nghĩ minh có quyền như thế, mà dến sự phái lẽ, chẳng con cung đồng ý với bác, không thể không được.

Dến nỗi cách sau mấy hôm, bèn nhà ông chánh đem sang mấy mâm trà rượu bạc tiền, làm lễ vấn-danh và định ngày mừng 4 tháng 2 xin cưới, bác phò cũng nhận lẽ và chịu ngày mùng 1 mihh, chẳng hỏi xem y Lan thế nào?

Một chốc, người ta vè rồi, bác mới nghĩ rằng đến lúc cho con biết về việc chung-thân của nó:

— Đây, lẽ-vật của ông bà Kim-son ăn hỏi con và xin chọn ngày làm tháng tốt là mùng 4 tháng 2 sau, thầy đã ưng chịu dân vào đây rồi. Con muôn sám sira g thi lo sám sira dân dì. Gá được chồ này, thầy cũng yên lòng và mừng cho con.

Thị-Lan sững sốt:

— Vâng, thầy dè cho con suy nghĩ xem đâ.

— Còn suy nghĩ cái gi? mọi việc thầy đã bàn định thỏa-thiện với người ta rồi. Thầy dè ra con, muốn cho con nên con khà, mới chọn lựa và ưng chịu gá con cho đám này, thật là xứng đôi phái lửa, cát cùi lân danh, không còn phải dân do suy nghĩ gì nữa. Đến mai đón dì với dì con sang Nam, đánh một đồi khuyên vàng và sám sira các thứ, có mấy chục nén bạc người ta dâng lè kia, con muôn may mặc gi cứ việc. Thầy bảo phò nghe.

Cá đêm nắng trầu trọc không ngủ, lại còn khỏe thẳm nõa. Sáng dậy, thấy bài mat sung hốp, gần mảu nõi lèn hô hò. Nắng xuồng so rõa mặt xong xà rồi lên đứng trước mặt cha, thu gõ tâ cá tinh thần, quá quyết mạnh bạo vào lời nói:

— Thưa thầy, dêm con suy nghĩ kỹ rồi, con nhất định không lấy lão bà Kim-son đâu. Thầy già lèi làch cho người ta.

Nếu lúc ấy set đánh bén minh hay là đất động dưới chân, chắc không làm cho bác phò ta chống vang cát người hơn là nghe câu nói của con gái bác.

— May hóa diễn tì nỗi. Mới tưng này tuổi, chẳng phải lõi thi quá lúra gi, con còn muôn già giup đỡ thầy, chư chua muôn lấy chồng.

Hay thầy muôn già con cho bô cu, bô dì nào cũng được, nhưng lão bà Kim-son thi con nhất định không lấy.

— May giết ông đi cho xong! May xuồng bếp vò con dao rựa lên đâm chết thẳng cha mày đì. May định bén riệu không cho ông ở làm ăn và đâm thấy mặt ai ở đất này nhà phải không? Con tôi nõ báo biếu cho tôi thế đấy, g'ời đất!

Bác quay cuồng gần hết như điên, như khùng, rút lũy cây đón gái cảnh cửa liếp dè phang con mít mè. Thị-Lan sợ quá, vút chạy sang nhà hàng xóm đê trốn. Bác chỉ làm osi làm bộ thế khôi, không nõ nào đánh con; nhưng không khôi lấy làm lú sao lún này con dám cãi bác, nhất là cãi bác một việc rất quan-he. Qua con giận chối lát rồi, bác nói nhỏ với vợ, bảo vợ lấy lè hiết hòn, phải trả khuyen-bão Lan. Đàn bà với nhau, họ tí tê khuyen bảo nhau đê hơn.

(xem tiếp trang 32)

(HIẾN KHUẾN HÀNH NHƯNG KHÔNG HAY VỀ

Việc phòng-không tại kênh đào Panama

Vì sự phòng-bị chu đáo của Hoa kỳ nên cả về mặt bộ và mặt thủy hiện nay không có gì đáng lo ngại cho kênh đào Panama. Thực thế, trên bộ thi xã Colombie là xứ có quân lực mạnh nhất ở vùng Panama, dã là nước rất thân thiện với Hoa kỳ. Gần đây nước đó lại cam đoan không dã cho ai tò chửc việc gì có thể làm nguy cho kênh đào Panama; Về mặt thủy thì các nơi cản cù của Hoa kỳ tại đảo Antilles về phía Đại Tây dương và các cơ quan phòng thủ lại mấy hải đảo ở ngay cửa vào kênh Panama và phía Thái bình dương cũng đủ ngăn hạm đội của kẻ địch không thể vào được miền Panama, chí có về mặt trên không là đáng lo ngại nhất. Các phi-cơ hàn-dịch có thể đe dọa kênh đào Panama bằng cách ném bom phá các công-thống nước ở giữa kênh để làm nghẽn lối tàu bè đi lại.

Điều này có những hứa-ph-cơ từ tú, chỉ có đợi được mục đích đầu phi-cơ và phi-công bị hại cũng không cần.

Ở Mỹ, dư luận rất chú ý đến những sự ám-mưu của các tay do thám Đức gần đây đã cố tìm cách đặt những nơi quan sát ở miền Panama. Trong vụ bắt thám tử Đức Fritz Kuhn, lính tự quâc xã ở Hoa kỳ có khám phá được nhiều tài liệu quan hệ rõ rệt.

Trong cuộc chiến tranh Na-uy,

trước sicc mạnh tàn bạo của quân Đức, vua và chính phủ Na-uy đã phải từ giã Oslo mà đổi chính phủ di nhiều nơi khác. Ở Hamar, vua Haakon và hoàng-tử Olaf nước Na-uy đã có lần bị phi-cơ Đức đuổi bắn rết ngay, một quả bom Đức rơi ngay gần chỗ nhà vua đang đi; như chúng tôi đã thuật trong bài trước.

Theo báo « Yorkshire Evening News » ở Anh thì họn quốc-xã Đức khô g những muôn hắt cát của Haakon mà thôi mà còn định hắt cát cũ Nú-hoàng Wilhelmine và cát cô-đế Juliane nước Hà-lan và cả thiền-quân Pierre nước Nam-tulip phu-nữ.

Viec Đức ám-mưu hắt cát: các vua chúa, các nước nhỏ đó ngày nay ở Âu-Mỹ ai cũng biết rõ vì việc đã bại lộ và kí ức thành. Cái tò-chửc các vua hắt cát dò chảng khai gác trong một cuốn phim trình diễn của Mỹ. Ở Na-uy, viên sứ-thần Đức ở Na-uy dùng tung tẩy cát cho họng người Đức ám-mưu bắt vua Na-uy ở ngay trong sở quan Đức. Việc này dịnh thi hành vào trước hồi quan Đức xâm lấn Na-uy nhưng tò-chửc không khéo bị bại lộ nên vua Haakon và hoàng-tử Olaf mới trốn khỏi Oslo lên miền Bắc.

Ở Hà-lan thi người Đức định cho một bọn người Hà-lan phản quốc theo chủ nghĩa quốc-xã có nhân viên sở Do-thám Đức giúp sức vào ngày trọng hòng cung đế thi hành thủ đoạn bắt các Nú-hoàng và công-chúa Hà-lan.

Tù khi xảy ra cuộc Âu-chiến, đây, đã nhiều lần ta thấy nói đến bọn quốc-xã Đức ám-mưu bắt các vị vua chúa ở một và nước nhỏ Âu-châu lẩn cẩn với Đức.

Sau khi xảy ra cuộc xâm lấn Na-uy và Hà-lan gần đây thi việc ám-mưu của người Đức lại càng rõ rệt thêm.

Trong cuộc chiến tranh Na-uy,

bọn quốc-xã Hà-lan đã sửa soạn rất chu đáo việc bắt các Nú-hoàng và Công-chúa Hà-lan mong rằng nếu trong nước không có vua sẽ gây nên sự rối loạn khắp trong xic nhưng tuy vậy việc đó cũng bị bại lộ và chính phủ Hà-lan, phòng bị rất nghiêm nhặt và luôn luôn sự canh gác ở hoàng cung La Haye rất là cẩn mật. Việc này nêu thi hành thành công được 15 phút thì có lế Hoàng gia Hà-lan khó lòng thoát bay quân Đức.

Công dụng « đội quân thứ năm » trong các nước bị quân Đức xâm lấn

Mấy hôm trước đây, trong khi báo chí về nước Hà-lan phải bỏ khí-giới thời cuộc kháng chiến trước sicc mạnh tàn bạo và sự ám-mưu qui quyết của bọn quốc-xã Đức, các hãng thông tin như hãng Ar-pô nói đến « đội quân thứ năm » (cinquième colonne) của Đức và công dụng đội quân này trong cuộc xâm lược Hà-lao.

Mục đích của « đội quân thứ năm » là gây nên sự bối rối trong những xứ mà Đức định đem quân xâm lấn. Đội quân đó gồm những người Đức kiêm cư ở xứ bị xâm lấn, những tên do-thám Đức phải sang trước quân đội và cả bọn người trong xic mà theo chủ nghĩa quốc-xã của Đức. Đức lại lợi dụng cả những phái chính trị phản đối chính phủ và

nhiều số dân thiên-số, những kẻ bất bình và những dân Đức di lánh nạn chiến tranh trong các xứ đó ria. Theo như M. Rauschingh đã nói trong cuốn « Hitler et Moi » vừa xuất bản ở Pháp và đã diễn ra nhiều thử nghiệm thi một phương pháp mà Hitler thiêng dùng để đánh dò kẻ địch là tìm cách gây nên nội-tuân trong nước bị Đức dom-dó.

Hitler có nói với viên nguyên Thượng-sứ ở Danzig tác giả cuốn sách kia là y định dùng nó công khai lồng thoát bay quân Đức. Chừng nấp trên các nhà do cửa sổ bắn ra hoặc trên nóc nhà bắn xuồng, mục đích là chiếm lấy những nơi trọng yếu các số và tuyendien theo, số bưu điện v.v... lại dự định tò-chửc với bọn phi-hòng các cơ quan phòng thủ trong xic.

Sở dĩ sự hành-dòng của « đội quân thứ năm » này khó-trú và rất nguy hiểm là vì sự hành-dòng của họ nay toàn là những việc bí mật, lén-lút mà các nhà chuyên-tranh cần phải chú ý đến lúc trong xic còn hòa bình. Hà-lan mà không chống nổi với quân Đức tuy đã phải hi sinh một phần tư quân đội và bạo linh « nhảy dù » từ trên các phi-cuối mà thành công được ở Hà-lan, một phần lớn là công của « đội quân thứ năm » này.

MUỐN IN DỄ... MUỐN IN NHANH CHONG...

PHAI LAI:

IMPRIMERIE

Trung-Bac Tan-Van
36, Henr'i d'Orléans, Hanoi
TÉLÉPHONE 266

Một nhà in mỹ-thuật, chuyên in dù các thứ sách vở, báo chí, danh-thiếp v.v. ■ ■ ■

KIỂM DUYỆT BỘ

T.

TRONG MÙA NÓNG NƯỚC NÉN UONG THUỐC

HUYẾT TRUNG BƯU ĐẠI-QUANG

sẽ được ngon và ngọt ngào, tinh thần tinh-lao, không lù đù mồi-mết, it khát nước — Huyết Trung Bưu Quang là một thứ thuốc bồ-huỷet rất hay. Đàn ông, đàn bà, người già trẻ con, đàn bà thai sản uống đều tốt lắm.

chai to \$2.00, chai nhỏ 1\$20.
ĐẠI-QUANG DƯỢC-PHÒNG, 23, Hàng Ngang — Hanoi — Giấy nolis: 805

(Tiếp theo trang 29)

Bốn mảng-lịnh cưỡng bách của cha, nàng còn không chịu khuất-phục, buông chi những lời khuyên-nhủ của bà di ghê.

Còn phải bé bõng gi, Lan hai mươi tuổi đâu, đã bết đắc do suy nghĩ nhiều it. Minh đang son trè thè này dì lấy một người dì ngoại tú-tuấn, sao gọi là xứng đì vira lứa được. Tóc bạc, má bồng, chẳng gi' nước với lửa, không thể tương dung và phối hiệp nhau. Lan lại suy nhớ lại cái vẻ hờn hem không có gì đáng yêu của lão bà mà Lan đã được nhìn rõ nhiều lần khi vào hàn rụyn : Lan tuồng tượng đẽo dồi dà hõi hõp, bộ râu dài ba chòm, mái tóc dà quá nứa của ông Bá mà Lan nghĩ đến số phận mình sau này dàu có được ngồi trên đồng bạc cũng không thè gọi là hạnh phúc được. Lúc nào, lú chị em xấu hổ dã xâm xí thi-phí dủ điều giờ họ thấy mình về làm vợ lão bà Kim-son, dỗ khôi bọ chே cười minh tham ligm vàng bạc, bán rẽ xuân xanh. Lá them câu chuyện chị em bàn tán về tình cách ăn ở của lão bà Kim-son, nay vợ' nọ mai hẫu kia, chẳng ai được bền ; biêt dàn rồi cái thân-phận ấy không dẽ lượt nàng. Đời có thiếu gi' kẻ giàu có ngõng cuồng, hoặc vì lòng hiếu sác, ich kỳ dám quăng ra một số tiền dè mua lấy hòng hoa dàu mù mà chơi tí lúc chán ngán, dỗ thèm rồi, họ chà dẹp dưới cảng ?

Lan không phải là người không ham g' au, ham danh, nhưng chỉ sợ những nồng nỗi nỗi trên, khiến nàng có cái quyết tâm không lấy língh chính-đồng Kim-son, mặc dùi ý của mìn...²²

Không biết đêm hôm ấy dì dêm lối hòn lèi thiệt ra nhô ta khuyên bảo cháu ra thế nào, đến lúc trời tờ mờ sáng dì gọi cháu thức dậy thời cơm như mọi ngày, chẳng nghe cháu thừa ; chạy ra phản ngoài xem thấy chồng, sờ lên cày sáo mạc xổng áo thấy sạch tron, bấy giờ bà mới hoảng hốt, kêu réo ông chồng :

— Thầy nòi ơi ! Dậy mà xem mau lén, cái Lan bỗ nhả trốn dì dâu mất rồi ?

(Còn nữa)

HỒNG-PHONG

MỘT BỮA RA ĐI

(Tiếp theo trang 23)

Giờ đã gần sáng ! Trong buồng ông surveillant bỗng có tiếng ho. Thủ lâng lặng quay về phia giường ngủ.

Ba ngày hôm sau : các lưu-học-sinh trường Bưởi nhốn nháo cả lên vì nghe thấy anh Thu một người học trò tố' nhất trường, bộ trưởng ra dì ! Và cùng ngày hôm ấy chị Hương nhận được một bức thư của Thu :

— Chị Hương,

Em đã nhận được số tiền hai chục bạc của chị gái cho em để giài tiền tháng này. Nhưng khi chị nhận được thư này thì em Thu của chị đã dì xe rời dì theo một tiếng gọi tha thiết của trái tim, một tiếng gọi mà em không dỗ lòng cưỡng nỗi !

Em mong chị hiểu và tha thứ cho tháng em dài dót này !

Lạy chị :

Thu

Tái bút. — Chị nhớ vào trường xin lấy hôm nay sách vở của em ra.

Nhận được thư, chị Hương khóc như mưa giò. Chị chỉ nói có một câu :

— Ai ngờ Thu lại hư đến như thế !

¶

Nhưng từ ngày ấy ờ trên một cái đòn-diễn lèo lánh ở Yên-Bái vẫn có một người cái châm chỉ làm việc và mỗi tối khi trở về nhà lại giờ' một bức ảnh có hình một người con gái cũ kỹ ranh và làm bầm nỗi :

— Không biết bây giờ chị Hương có sung sướng không ? Chị đã có mấy con rồi nhỉ ?

Và lần nào cũng vậy, cứ mỗi khi mùa hè lại trở lại khu rừng xanh um kia, thi người ấy lại làm bầm tinh toán một mình :

— Đã ba năm rồi, dà bốn năm rồi ! Ta muốn về gặp chị Hương quá ! Nhưng bây giờ thi còn biêt tin tức chị ở đâu ?

TÙNG-HIỆP



Tóm tắt mây ký trước : Phiên, một nhà văn-si, vì em được Hằng – một cô gái hùa giùm – khỏi chết đuối khi tàu đắm nên được Hằng yêu...

Phiên cũng yêu Hằng... dù chàng vẫn hiểu rằng từ một người nữ sinh-viên trường Bảo-Chế như Hằng đến một anh văn-si kiêu như chàng cái địa vị của hai người cách xa nhau lắm.

Nên khi nhận thấy tìn Hằng thi truy, thi Phiên mừng rỡ, vì chàng thấy có thể yêu được Hằng...

Nhưng Hằng vẫn cảm chí học-hành... dì xin thi vào trường Đại-học...

Vì một việc còn con Phiên giận Hằng và quyết ra Hằng tuy chàng vẫn yêu Hằng và vẫn ghen tức Hằng... vì Hằng thường đi chơi với các bạn giò...

Một hôm bà Phan định ngồi ý già Hằng cho Trào — một cậu ký sư ở Pháp về. Nhưng Hằng từ chối vì nàng đã chót yêu

chàng mới rồi và thù thật tình yêu của nàng với Phiên... Hằng khuyên Phiên bỏ nghề văn-si để đi học thi Tú-tài : như thế

chàng mới có hi vọng lấy được Hằng...

Thật là éo le ! Trong lúc Phiên đương muốn giải nghệ thi nghệ-thuật lại khéo đem cái phần thường về tinh-thần ra quyền-dữ chàng. Dù không có mấy là thu này thi phải tron nghệ-huật Phiên cũng đã thấy đau khổ lão, nhưng là tho khuyen-kibich ấy chỉ đến dè làm tăng thêm sự nhớ liếc của chàng. Dù dành rằng chàng cõi rời bỏ cán bút trong một thời-gian thôi, nhưng cũng phải co Hằng — có sức mạnh của ái-linh, mới khiến nàng làm được một việc mà linh hồn chàng nỗi phần lén-dến cực-diêm...

Phiên có cái cảm tưởng như sấp phải ta biệt một tinh nhân yêu dấu dè ra dì một việc viễn-du, mà ngày về còn chưa nhất-định.

Phiên đưa mấy lá thư cho Lưu xem, rồi lầm-bầm nói một mình :

— Đến lúc vẫn hay thi sắp hết

Lưu mím cười hỏi :

— Anh mơ màng gì thế ?

— Không, tôi có mơ màng gì đâu. À quên, tôi không nói với anh tôi sắp nghỉ viết rồi.

Lưu kinh-ngạc :

— Anh nghỉ viết ? Anh thôi không làm báo với chúng tôi nữa. Anh diễn hay sao-thế ?

Phiên vẫn thản-nhiên :

— Anh muốn bảo tôi diễn hay dìng cũng được. Nhưng nhất-định là tôi phải nghỉ việc, và từ ngày mai.

Lưu hỏi dòn :

— Anh nghỉ dè làm gì kia chứ ?

— Tôi đã bảo anh tôi phải nghỉ thi là dù.

Lưu đứng dậy di di, lại lại, dáng điệu hực túc :

— Anh là lâm ! anh có biêt it lâu nay anh thấy đổi nhiều rồi không ?

Phiên chống tay xuống bàn, dăm dăm nhìn lên trần nhà, không giả lòi. Lưu dõi giọng :

— Anh phải bình tĩnh mà suy xét. Tài nghệ của anh bay giờ đương như côn ngựa to chạy trên đường thiên lý, súc đương cường, chân đương dẻo, mà lại giũa đương bỗ dở thi còn bao giờ đạt được mục đích nữa.

Phiên vẫn không giả lòi. Lưu nhìn thẳng vào mặt hồn :

— Ồ, ồ ! tại sao anh cứ ngồi-thần người ra thế ? hay là anh giận hùng hổ tôi thi anh cũng phải hào cho biết chí !

Phiên bỗng bật cười :

— Ai giận gi mà lối thói lầm !

Lưu cũng cười :

— Thế sao anh lại nghỉ việc ?

— Vì tôi sắp phải di xa, và di không có ký hạn.

Lưu tưởng Phiên sắp có một cuộc hành-trình quan trọng, sẵn đổi hỏi :

— Anh đi đâu? Có việc cần làm không?

Phiên cười thầm, nhưng cũng làn bộ kỷ niệm trang đáp:

— Khả năng.

— Thể bao giờ anh đi?

— Ngày mai.

Lưu nghe-nghị một chút rồi khán-khoa:

— Vậy thỉnh-thoảng anh gửi bài về cho chúng tôi nhé. Ngày tôi đã hứa cho các anh em biết, sẽ sáng mai đến tiễn anh.

Phiên gật đầu:

— Thôi, không cần. Sáng mai tôi phải đi sớm lắm tôi sẽ có thư về cho các anh sau.

Dứt lời chàng đứng dậy bắt tay Lưu.

Về đến nhà, Phiên lại bàn lùm việc ngồi thử ra một lúc, rồi lặng-lặng thu nhặt những sách vở báo chí và những bǎn-thǎo còn đương viết dở, gói thành một bó to để cất vào tủ. Trước khi khóa cửa tủ, chàng buôn rầu nhì lại một lần cuối cùng những con đẽ của tim-đóc mình, từ đây sẽ bị vùi sâu vào trong đêm tối của thời gian... Đoạn, Phiên lại dâng cao phòng mở một chiếc hòm kẽm đựng những sách học cũ mà chàng thường mang theo di bên mình để làm kỹ-nhận; chàng lấy ra một ít quyển cũn dùng và lau chùi sạch sẽ xếp lên bàn. Lần xong cái công việc ấy thi đồng hồ đã điểm 11 tiếng, Phiên nãy nỗi giờ một quyền ra trong qua nội dung một chút. Trên các trang sách, chỗ nào chàng cũng thấy di tích của mình khi thi là một câu thơ hay hoặc một ý tưởng về chính trị, hay xã hội chưa ngay dưới một bài tình, khi thi là một cái đầu để chuyện ngắn viết len vào những giòng tư tưởng của Rousseau hay Voltaire...

Những cái kỷ niệm ấy gọi cho Phiên nhớ lại những đêm gióng

đêm thức suốt sáng, những giờ nồng nực, oi-á, căm căm học hành và chàng tự nhiên thấy ngại ngùng quá! Không phải chàng sợ phải nỗ lực, tình rõ lực xưa nay vẫn là tình của chàng, nhưng nỗ lực để làm một việc mà tự mình thấy không có cái nghĩa gì cao thượng, thi kia sao không ngại được. Trước kia, chàng chăm chỉ học hành được là vì lúc ấy, mỗi khi giờ đến sách, chàng thấy nỗi lén lút trong những trang giấy một luồng gió say sưa, quyến rũ, và một cái nóng này đã được tượng lai.

Nhưng bây giờ hy vọng về tương lai của chàng không còn ở những trang sách ấy nữa. Hơn 10 năm giờ lăn lén trên trường đời, chàng đã thấy rõ sự vô ích của cái học nhồi sọ, và bây giờ có lẽ chàng phải luôn luôn cầu cứu đến hình ảnh của Hàng mới có dù nhanh-nại dè làm việc...

Trước hết Phiên thảo một cái chương trình. Hồi còn đi học chàng rất trội về khoa văn chương, nên bây giờ chàng chỉ cho vào chương-trình thật ít giờ về môn ấy thôi. Cái nguyên-tắc của chàng là phải học nhiều những cái gì mình không sở-trường. Mà môn chàng không sở-trường nhất là kỹ-hà-học. Trước kia, tuy chàng đã học qua một lượt, nhưng sự thực chàng vẫn chưa hiểu chut gì. Phiên nãy cuốn tách học kỹ ra trước mặt, và nhất định phải tìm cho lấp hiền...

Sáng hôm sau Hàng đến, thấy Phiên đang cầm-cụi làm tinh. Nàng vui với người yêu, áu-yếm nói:

— Cậu học-trò của em ngoan quá! Nào học gì thế, để em bảo! Phiên cầm bút vào lò mực, ngang lén nhìn nàng:

— Anh đang học một cái théorème géométrie, khó quá!

Hàng ngồi ghế vào một bên ghe của Phiên, cùng cái xuồng nhìn sách:

— Đầu chí cho em xem!

Phiên chỉ tay vào cái théorème chàng đã đánh dấu một chữ thập bằng bút chí đỏ. Hàng làm-bầm đọc :

— La sommes des faces d'un triangle est comprise entre zéro et quatre droites.

Nàng xem qua chỗ giải thích nenh dưới một lượt rõ cầm bút chí vừa vẽ hình vừa cát nghĩa.

Phiên chăm chú ngồi nghe như một cậu học trò nhỏ. Thành-thoảng chàng lại ngắt lời Hàng bằng một câu hỏi ngô ngênh, làm cho Hàng có lúc phải hơi cầu:

— Ô, thế từ nay đến giờ anh không nghe à?

Phiên chỉ cái xuồng cười một cách hời hởi lén. Chàng có cái cảm-giác ngày ngót lợt lung mà đời chàng không bao giờ ngõ đến. Cái cảm giác ấy giống như cái cảm giác chàng thường có trong hồi thơ ấu, những khi đọc truyện kiêm-hiệu, chàng đặt dia-vi minh vào một công-tử bị một nữ-vương bắt lén sơn-trại để ép làm chồng. Nữ-vương ấy bây giờ là Hàng. Tuy Hàng không có cái vò-nghệ siêu-quẩn của người trong truyện, nhưng ái học-lực của nàng có thể đặt nhanh vào dia-vi di-nhân được rồi. Lắm lúc Phiên nhảm hồn mất lại, để tưởng-tưởng như sinh được lạc vào một thế giới thần tiên, và đương nghe một tiên-nữ dạo một hòn đảo du-duong tràn bồng. Và từ hòn đảo lại này ra những tiếng thuộc về loài toán học thi nô-nghinh biết chàng nào. Lúc ấy, Phiên có thể quên hết được, dù ngô hết được những cái bẩn-khoa-hãy về nghệ-thuật, những cái lò-láng v.v tương-lai, v.v chí-nghen...

Nửa giờ sau Hàng mới giảng nghịch xong, Phiên gấp sách lại, có vẻ suy nghĩ:

— Ngày đã gần hết décembre rồi, chàng biết có học kịp chương-trình không?

Hàng cả quyết:

— Làm gì mà chẳng kịp. Minh-hoc lấy ở nhà thì một tháng hàng ba tháng học ở nhà trường, miễn là chịu khó một chút. Bây giờ anh hãy cố chuyên luồn ba tháng sciences và math, còn hai tháng nữa thi học các môn khác. Em chắc littérature-tôi anh thừa sức di thi rồi.

Phiên khẽ lắc đầu:

— Chưa chắc.

Nhưng một tia hy-vọng bồng nhôm lèm trong chàng. Chàng đánh-diem châm thuốc lá húi, rồi ngực маш-nhìn lên trần nhà, chàng chậm rãi nói:

— Thật là mía-mai! Lúc bé chàng chịu học, bây giờ hàng tháng này tuh đầu còn đi thi với lũ trẻ con, coi là lám!

Hàng ngắt lời:

— Trời! còn chán vạn người nhiều tuổi hơn anh kia chứ. Nhưng mà tám-tám làm già đến nhảm mon ấy, mục đích của mình có phải chỉ ở rong việc di thi không thôi đâu. Anh nên luôn luôn nghĩ đến hạnh-phúc của chúng ta mà by sinh lòng tự-ái di một chút.

Phiên mím cung:

— Thi anh có từ chối sự hy-sinh nào đâu.

Đoạn, chàng gõ tay Hàng quàng ở cổ mình ra, rồi châm chú nhau, vào những hình vẽ kỹ-hà...

Luôn bốn tháng giờ, Phiên chỉ đóng cửa ở trong nhà đọc sách. Chàng dặn Quỷ hể có người hỏi thi giả-lời là di thuê chỗ khác rồi, dè khôi bì có khách đến quấy rầy. Chàng cầm cự làm việc suốt đêm ngày, sáng thường dậy từ 5 giờ và đêm nào cũng thức quá 12 giờ. Chàng không bao giờ đám rái sách ra một-phút để di chơi phố, với lại, chàng còn sợ di chơi phố,

TẾT THÁY MỘT QUÀ CHUỐI

(Tiếp theo trang 20)

Ông thầy nho của chúng tôi ở trường Bưởi lúc đó xem ra có ý lự trọng và bức bối với học trò dáo dề, nhưng mỗi khi chạy mach ông đốc, hóa ra chuyện nhảm, và lại ngôn ngữ bất-thông; còn nếu bỏ quách dia-vi mà về, thi vẫn y như cũ. Ông thầy nho lúc xong giờ học chửi nhau rồi, hai anh kia ra hiệu bão-tội di theo lên đứng

cung kính trước mặt thầy dock, trong khi một anh Jay trong túi ra một quả chuối bầy trên cái đĩa ravi nói:

— Tết nhất đến nỗi, chúng tôi đều là con nhà nghèo, gọi là vi-thiêng xin lè tết cự một quả chuối.

Các ngài dù biết ý nghĩa khă-č trong trong cái cự chỉ tết một quả chuối là thế nào?

Thầy dock nho chúng tôi lúc ấy đồ mặt tía tai, vỗ bàn héttlon:

— Các anh đừng lão, ta di trình ông. Đốc duỗi hết cho mà xem.

Cu vúra la vúra cầm thước duỗi-danh ba người dài diện. Tôi chạy trước nhất.

Sợ quá, không những chạy ra khỏi lớp mà thôi, lại chạy vọt ra ngoài hàng rào-giang của nhà trường nữa, vì lúc ấy cũng vúra hể giờ học rồi. Tôi lo bị đánh, bị phạt và bị đuổi vi cái cự chỉ hồn hảo, mà tôi đã dại vào một cách vò ý thức, thành ra từ hôm ấy tôi bỏ trường Bưởi đi luôn, lại trở về với giầy bần-bút-lòng như trước!

ĐÀO-TRINH-NHẤT