

# TRUNG BAC TAN VAN

SỐ 13 — 26 MAI 1940 — GIÁ: 0 \$ 12



## HAY CОН TÔ LỤC CHUỘT HỒNG

● Như những ngày thường, một vú-nữ vẫn trang điểm cho được thêm xinh đẹp. Nhưng không phải là đè tới bar nhảy đầm — vì các bar đã bị đóng cửa rồi — mà đè đi chơi với các công-tử xưa nay vẫn chờ đợi mình.

(Xem phỏng-sự và  
tranh-ảnh ở trang 1)

Photo Võ-AN-NINH

# CHỈ CÓ HAI ĐƯỜNG THẮNG HAY CHẾT

Tình hình mặt trận phía tây từ sau khi Hà Lan và một phần lớn nước Bỉ về tay quân Đức rất là nghiêm trọng. Cuộc chiến-tranh lớn nhất thế giới từ xưa đến nay đã xảy ra tại mặt trận Pháp-Bỉ. Hàng chiến-lũy Maginot rất kiên cố không thể phá thắng được nên quân Đức mới phải đi đường Bỉ qua kênh đào Albert, hàng phòng tuyến của Bỉ, mà đánh vào nước Pháp. Quân Đức đã tràn vào ba quận nước Pháp: Nord, Aisne và Ardennes và tuy quân Pháp và quân Đồng-minh kháng cự lại một cách hăng hái nhưng quân địch vẫn liều chết dùng toàn lực mà tiến không kẽ đến sự thiệt hại rất lớn.

Trước tình thế đó, Thống-tướng kiêm tòng-tham-mưu quân Pháp đã ra bản hiệu lệnh trong đó nói rằng :

« Một đội quân không thể tiến được nếu phải chết ngay tại chỗ, chứ không thể bỏ miếng đất của nước nhà dà giao cho mình giữ. Cũng như trong những giờ nghiêm trọng trong lịch sử, khai hiệu ngày nay là :

« Thắng hay chết, át phải thắng ».

Hiệu lệnh quả quyết của thống-tướng Gamelin đã tố ra lòng quyết chiến-dấu, hi sinh của quân Pháp và quân Đồng-minh trong những thời khắc nghiêm trọng ngày nay.

Quan Tông-lý Nội-các Paul Reynaud đứng trước Nghị-viện và quốc-dân đã nói rõ cái tâm của quân Đức trong khi tiến công qua nước Bỉ mà vào đất Pháp: « Hitler muốn thắng cuộc chiến tranh trong hai tháng. Nếu thất bại thì sẽ nguy khốn, Hitler đã biết như thế. Vì thế sau khi rút rè, Hitler đã quyết liều đánh », Hitler đã đem một phần lớn phi-cơ và quá nửa các đội cơ-giới-hóa của

quân Đức ra mặt trận phía tây. Trong một trận quân Đức, dùng đến 2.500 hoặc 3.000 xe thiết-giáp có phi-cơ phóng pháo tro-chiến để xông đánh vào quân Pháp. Một tờ báo Anh đã nói : Nếu quân Đồng-minh nhỡ ra thua trận này còn có thể hứ vọng vào các trận khác, còn nếu Đức mà thất bại trong trận này thì Đức khó lòng mà ngóc đầu lên được vì một phần lớn khí-cụ chiến tranh đã bị tàn phá !

Tù khi xảy ra cuộc xâm-lược ba nước Hà, Bỉ và Lục-xâm-bảo, Nội-các nước Pháp đã hai lần thay đổi : lần cuối cùng ta thấy Thống-chế Pétain đang giữ chức đại-sứ ở Tây-ban-nha đã được mời về giữ chức Phó-tổng lý Nội-các kiêm quốc-vụ-khanh để giữ quan Tông-lý Nội-các Reynaud nay kiêm bộ Quốc-phóng về việc điều-khiển chiến tranh một cách quả quyết hơn. Bộ Tông-tu-lệnh và tòng-tham-mưu quân Pháp cũng thay đổi hiện nay do Đại-tướng Weygand đã giúp việc Thống-chế Foch hồi Âu-chiến trước đê đưa nước Pháp đến cuộc toàn thắng.

Tình-thế cuộc Âu-chiến ngày nay chẳng khác gì tình-thế hồi Septembre 1914 trong cuộc Âu-chiến trước, khi Thống-chế Joffre đã ra hiệu-lệnh cho quân lính : « Đầu sao cũng phải quyết tiến, thà chết chứ không thể nào lùi được ! ».

Ngày nay quân Pháp và quân Đồng-minh cũng chỉ có hai đường : thắng hay chết. Nước Pháp và Đồng-minh có trách nhiệm bênh vực cho nền văn-minh thế giới tránh khỏi sự tàn bạo giặc-man của Đức phải quyết thắng trong cuộc chiến tranh này.

T. B. C. N.

## Đời-mặt chúng-tôi

Phái-tử-giả-thần-khiêu  
vũ, các vú-nữ không  
oán-thán-gì cả

những khách chuộng mòn khiêu vũ và những cốc rượu, cốc nước giải khát giữa hai diện nhảy du dương. Thời chớp chuyền này các cô sẽ phái bán xói Hành-thanh, iêu thương-du, hoặc ra ngoài-quốc tìm cách sống về nghề nghiệp. Hay có nào không có « lung-lâm-nhà-nghề » thi sẽ cùi lảng nước như cầu-cứa-kè chia chảy hoặc cùi-cấp, việc nguy hiểm gì. Khi làng nước đến đông thì ông chồng lại đóng cửa giục cho họ vào xem cái cảnh gai mắt của gian phu, đám phu, hình như y lấy làm thỏa thích khi được công chứng chứng thực cho cuộc ngoại-tình của vợ y vìệc y bị mọc sưng ! Sau đó y mới cởi trói cho gian phu, đám phu, già quan áo cho chúng và giải chúng ra nhà y. Trước tòa án về tội « cẩm sừng yào dàn người » cả đám gian phu, đám phu đều bị kết án mỗi người 16 quan, người chồng mọc sưng được 1\$ bồi thường.

Chuyện thứ hai lại cũng xảy ra tại một làng gần Sa-gon, Một viên Lý-trưởng da tinh gặp một thiếu phu, đòi bén hẹn hò rồi giờ lúc đang cùng nhau tình-tị thì cửa buồng bỗng mở, một người vào tự xung là chồng thiến phụ đòi 600p, không sê chém chết. Ông Lý biết mình mắc bẫy có 200p, trong túi phải đưa nộp lại phải ký văn tự nợ thêm 400p, nữa. Khi thoát thân mới di trình các nhà chuyên trách.

Hai vị lang quân bị mọc sưng này thật dã khôn khéo, thủ đoạn và can đảm ngang nhan. Một bên thi nhò công-chứng chứng (Xem tiếp trang 32)

Hai ông chồng ấy cũng  
khôn khéo và can  
dám ngang nhau !

Hai chuyện dưới đây đều là chuyện xảy ra ở Nam-kỳ chỉ có ở miền nam mới thường có những chuyện oái oăm đến thế !

Theo các báo hàng ngày thì chuyện thứ nhất là chuyện ông chồng « moc sưng » bao thù vợ và người tình dịch bằng cách mời hắt cả hàng xóm họ hàng đến xem khi y bắt được quả tang vợ đang cùng tình-nhân lõa-lồ trong giường ngủ của mình. Anh chồng này nhân lúc cấp gian phu, đám phu bối rối bèn trói cả đôi vào vào với nhau rồi rủ ranh cùi lảng nước như cầu-cứa-kè chia chảy hoặc cùi-cấp, việc nguy hiểm gì. Khi làng nước đến đông thì ông chồng lại đóng cửa giục cho họ vào xem cái cảnh gai mắt của gian phu, đám phu, hình như y lấy làm thỏa thích khi được công chứng chứng thực cho cuộc ngoại-tình của vợ y vìếc y bị mọc sưng ! Sau đó y mới cởi trói cho gian phu, đám phu, già quan áo cho chúng và giải chúng ra nhà y. Trước tòa án về tội « cẩm sừng yào dàn người » cả đám gian phu, đám phu đều bị kết án mỗi người 16 quan, người chồng mọc sưng được 1\$ bồi thường.

Chuyện thứ hai lại cũng xảy ra tại một làng gần Sa-gon, Một viên Lý-trưởng da tinh gặp một thiếu phu, đòi bén hẹn hò rồi giờ lúc đang cùng nhau tình-tị thì cửa buồng bỗng mở, một người vào tự xung là chồng thiến phụ đòi 600p, không sê chém chết. Ông Lý biết mình mắc bẫy có 200p, trong túi phải đưa nộp lại phải ký văn tự nợ thêm 400p, nữa. Khi thoát thân mới di trình các nhà chuyên trách.

Hai vị lang quân bị mọc sưng này thật dã khôn khéo, thủ đoạn và can đảm ngang nhan. Một bên thi nhò công-chứng chứng



### THỜI QUÁ KHỦ ẾM ĐÊM !

Một lối phục sức dân ông rất sang, rất đúng mốt với thời kỳ 30, 40 năm về trước của xã hội ta. Hai vị trưởng-giá ngài trong ảnh, nếu may còn sống nhau lại chán dung chắc phải tiếc cái thời-gian đã qua.

VI

### Túy-đong chi ý bắt tại túu.

Trời vẫn còn mưa lâm râm, cảnh vẫn u ám, chưa thấy có vẻ gì lạnh ráo hừng nắng lên được. Những bước chân nhẹ tiếng lấp-nháp, càng như cày bùn lên bùn thuỷ, lầm lội thêm. Tuy vậy, số người đi chợ cũng đông. Các bà nồi nồi, thím lý mua sắm đồ ăn thức dùng rồi, phẫn nện không quên tìm đến mấy gánh bán rượu để mua thêm ba tiền một quan về cho bố dì nó ở nhà. Những họ tin mua ở mấy gánh rượu quen biết xưa nay; không ai để ý một cõ hàng rượu mới nhập-lịch, mà có lẽ rượu ngon hơn không chừng.

Thành ra Thị-Lan chỉ ngồi suông; cặp mắt này vè lo nghĩ, lúc thiêng lèng, thấy thiên hạ qua lại mua bán tấp nập, lúc thiêng xoong để phòng bị kẽ cắp và thấy hai hũ rượu của mình vẫn còn đầy nguyên. Một quan bát thịt chó cách chỗ nòng ngồi máy bước, vài cù lý già với một cậu nhóc trong buộn đang ngồi khẽ khà đánh chén và báu bạc về là đơn sấp sùa vào

hầu quán buồi chiều. Trong lúc gặt gừ chén chén chén anh, họ dão-nhân trông thấy con bé bán rượu có dáng hay hay, bèn gọi mua ném vài nạm đồ bộ đưa cay cho hết đĩa dồi chí. Ấy, từ sáng sớm đến giờ, nàng mới bán được có thể thôi, trong khi các gánh rượu kia đã sắp lật đít bù chồng lên, quầy gánh ra về.

Nàng lo quá, không khéo dến phải nguyên gánh trở về, làm sao có tiền để đóng gạo và mua mớ rau, mớ tép đem về, theo lời ông bố căn dặn lúc ra đi. Nhất là buồi đầu buôn bán chẳng may, nàng nghe như tinh thần khêng được khoan khoái.

Bỗng, tên già-dinh theo hầu, vị trưởng-giá ban này mà nàng còn phảng phát nhớ mặt, đội nón lá, khoác áotoi, như có vẻ iết-tử với vàng đèn trước mặt nàng, vừa thở vừa nói :

— Cụ... em bá bão... bão tôi ra chợ gọi có gánh rượu vào trong nhà mà bán. Tôi sợ cụ về đâu mất rồi, tôi chạy bán sống bán chết.

— Nhà cụ bá ở tận đâu kia, bác ?

— Ở ngày trong làng này. Đứng đây trông thấy cõng gạch ở đầu làng kia kia.

— Thế bắc đòn dường dùm tôi nhỉ.

Nói xong, nàng đứng phát dậy, đặt gánh lên vai, di theo tên hướng-dạo. Chưa biết vào đây có bán được bao nhiêu, nhưng nàng ngây ngô suông ngoài chợ vòi ịch, chàng thà gánh vào trong làng bán rong, may ra được nhẹ bỏ gánh mà về sớm cũng tốt.

Nàng đi ra khỏi chợ rồi, không được nghe thấy mấy chị em bạn trong chợ ngồi nói chuyện gẫu và cười khúc-khích với nhau :

— Tôi dỗ chị biết đây ? chị Cong.

— Biết cái gi ? Ô, cái Tý sao hôm nay hì hùng tè ; may ngồi phái cọc rồi đấy, phải không ?

— Cụ bà gọi cái Lan dem rượu vào tòn trong nhà bán, chả phải là sự vòi tám đâu. Ban nãy tôi thấy lão ta đứng mà mắt nhìn vào mặt cái Lan tròng-trọc, không chớp. Giờ lại sai chủ trưởng túuu ra gọi. Lại đây xem lại cho gần, phỏng tin được một vai phần hay không ? ý hứa thế đấy, chia a.

— Góm ! có lại k'êu-lày. Rõ thấy người ta gọi cái Lan chó không gọi mình, thì lồng ngay lên.

— Thôi, chị oi ! em chả có phúc làm vợ bé chàng-lồng đâu.

Hai cô cùng cười và trông theo Thị-Lan thi nòng di khuất đã xa rồi.

Phải, người trưởng-giá đã can thiệp vào việc con mẹ húi nón hót với cõ hàng rượu và bày giờ có vào tận nhà để mua rượu, chính là ông

# Túy-đong

Của LÔNG-PHONG

chánh-lồng bá-hộ ở tòng s'-tại Kim-son Ông bá-vợ vải ba rãm nay, con cái dâ-phương-trưởng, nhà giàu có nhất nhì trong vùng, nhưng được cái tình khai biến lành, khὲm tốn, nguyên là hù nhó mẩy khoa đ?p phái vỗ chuối rồi phá ngang, thành ra khô-gó có cùi chi hống-hách như các bắc cường-hào chính-biệu.

Thị-Lan theo chủ trưởng-tuun dồn vào tối trước thêm nhà gang ; ông chánh dâng ngồi trên gác bộ ngực trái ch'ếu c?p độ, diều tráp dè bên cạnh ; một tên người nhà vừa bưng mâm cơm lên dồn vào chính gíra. Thấy có hảng rượu vừa đặt gánh xuống, ông vui vẻ hỏi ngay :

— Nào, rượu của nã có nấu có ngon không ? Cam-doan nguyên-chất, chưa pha tí nào đây chứ ?

Ý-chứng ông thầm nghĩ câu hỏi « nguyên chất » của mĩ có ý-vì hòn hình, ranh mảnh, mà ấy làm thích-chí, cho nên thấy ông vuốt mẩy sợi râu mép, rồi nghiêm c?p mắt cá ngõ vừa nhìn có hảng vừa cười một cách khó hãi-hố.

Nàng quê múa chát phác, vừa mới nhớn lên, dâu dã hiều nỗi nhũng tiếng ngân ở ngoài sợi giây dàn là gì ; mèc si bồng giò, nàng cứ thật thà co sao nói nãy :

— Bầm-cụ, rượu nhà cháu bao giờ cũng nguyên-chất, cụ thử xơi một chén thì biêt ngay.

— Thế cõi cho tôi « thử » tí xem nãy !

Nàng mặc rượu đồ đầy trong một chiếc nón lồng-ám mà tên người thà dem ra ; ông chánh rót vào một chén hột mít, cung mồi uống cõi mọi hơi, rồi gật gù nãy :

— À, rượu có ngọt thật.

— Đây, cụ xem cháu có dám nói sai đâu. Các cụ ở tòng dưới, hông nào cũng cho người nhà lên tận nhà cháu để mua.

— Tôi muai cõi gánh, cõi cõi bán không ?

— Cõi gánh là thê nào cơ ?

— Nghĩa là rượu trong hai hũ kia còn lại bao nhiêu, tôi mua hết cho cõi.

— Vâng, cháu xin dèle bãu cụ nãy.

— Thế bao nhiêu tiền cõi thê ?

— Nãy ở ngoài chợ, cháu mới bán có môt it, thi cụ sai gọi ; đây còn đến 8 quan 6 tiền, bãm-cụ lấy hết cho nhà cháu, hay thê nãy ?

— Phải, đến mấy chừng ấy nữa cũng được.

Túe khák ông bảo người nhà dễm dû 8 quan 6 tiền trả cho nàng, lại nói ăn cần :

— Rượu ngon thế này tôi thích lắm, lại được người bán rượu là cõi, thành ra luồng toàn cả người lân ruou. Từ nay, mỗi bận ôi nhà bắc nõi ruou lên, cõi phải nhớ đến phán tôi nhá. À, mà nãy có ở đầu ta nãy ?

— Bãm-cụ, nhí cháu ôi xa lâm.

— Tôi dập cõi sau trờ di. Mõi lần cõi gánh rượu di ch'y Kim-son, thê nào cũng phái rẽ vào nhà tôi cho tôi mua trước dâ nghe.

— Vâng ạ.

Thị-Lan trờ ra vừa tòi, ngã ba đầu làng thì gặp cái Tý và bón chị em nữa ở ch'y ra vè. Chị em lại nhập họa di về cùng đường với nhau.

Tý vồn vã hỏi Lan :

— Cú bá mới ố-lại ăn cơm hay làm trò trống giì mà lán quá thế. Tao có ý đợi mãi ngoài ch'y không thấy mày ra, nên tao dành quay gánh về đây.

— Người ta mua cõi gánh.

Lan đáp, cõi mua đầu mà trờ ra chợ.

### CÁI BUỒI QUÁ KHỦ ẾM ĐÊM !

Còn gi' ém-đêm bằng cõi một già-dinh bận bõ y-phuc đẹp nhất, dê nhá nhiều ánh lựu cái hinh lại cho con cháu vè sau. Nhưng cõi bê trong béc ánh đồng thời với cõi Tu-Hồng nay, ngày nay nêu chưa la thê thi cõi cũng dã là những bã cõi tóc bac, má rán cõi rõi.



— Ủi chà ! rồi họ mua cả người nữa kia đây.  
Lão bà này dồn hồn sang cái cát mà không có  
sợ lẽ mà chẳng thấy có náo ở được lén. Mỗi cô  
chị ở được cầm ba thang lạt bước. À mà, ao  
bối sau này may mắn thật nhá : lão cô dò là hổ  
thâm nhà cứ may ở đâu không ?

— Điều ấy thi cô, khung nạo chỉ nói ở xa.

Thể thi tao đoán giỏi thật. Lão trong thấy máy  
xinh xinh, lại định tóm tem cười may về làm  
nàng hồn cho má xem.

Lan nhoèn miêng cười, toan nói git dó nhưng  
chưa kịp nói thì một người trong bọn đã xen  
vào câu chuyện :

— Nhận tiện nói đến nàng hồn vợ lẽ, ta lại



thò chí cả, con bà có ruột luo, hỏi dò có một  
ông ý ngay trong tên nhà cô là hàng mía mía  
chứu đầu hai trăm qua tiền, một dồi lợn, mươi  
gánh gạo nếp, đê cười vè làm bầu, mà chí là  
nhất định không chịu. Cbjia ta bảo thà lấy thẳng  
cu bộ dĩ ma chông một vợ một con sướng hơn  
lam nang hồn vợ lẽ nhà giàu, chí như đứa ở  
không công, mà lũ có chiêu cẩn tiê bên chông  
hành hạ cho cõng dù khò. Thể rồi chí ta nói  
đó ở nhà gánh vải lèn tinh bần, di suốt ra ngoài  
Phòng, loày-hoay thế nào vò được chủ khách  
chủ hiếu, sung sướng đáo dề. Bộ nó mới vè thăm  
nhá, tao thấy mặc áo nhiễu, đi giép cong, vân  
đuôi gá, trê dép khác lúp lúp trước. Tao  
ngõi hay là ở chốn lầu thành dẽ làm ăn và kiêm  
chồng hay sao không biết?

Cái Tý chát luô :

— Điều đó chắc phải nhớ có  
phúc đức và sự khôn ngoan của  
từng người. Các cô trê ở vùng ta  
xuôi Nam, rả Phòng thiếu gì, hồi  
ra phần nhiều di ố nhà thò bay là  
ở vù bô, nhiều à lúe vè chẳng thấy  
cô hai mạnh ào. Trò tướng cù ở  
đáu quen đúy, buôn hán lán tảo  
má sống vỏ ai, vè tiếng con hồn.

Mặc kệ chí em bạn rã vãi  
nhau bét chuyện này sang chuyện  
kia, Thị-Lan cù lùi thủ dìu dây  
cho ve đến nhá, không xen vào  
núi lời nோ hét. Nhưng biết đâu  
câu chuyện phết phơ của chí em  
chẳng là nhúm' cái móng sắc dã  
in vào trong khói óc nàng ôa  
dang zon yá mềm như miếng  
sáp ong; biết  
đâu nó chẳng  
lung lay đánh  
tháo một cái  
ý-nghỉ gi bấy  
lâu nằm ngủ  
ở trong đáy  
lòng và sau  
nay sẽ có ảnh  
hưởng nhiều  
đến đời sống  
của nàng?

Phiên chợ  
mờ hàng, bố  
chúc cho con  
buôn may bán  
đắt, thi ra  
được buôn  
may bán đắt  
thật. Cõi

mông quá quên chà việc phán là vào cho  
đong gạo mua đồ ăn theo lời bố dặn. Nhưng ông  
bố cũng mừng, vì thấy con ở  
chợ vè với doi bù  
đứng rưốg chông  
đít lèn trời,  
tiến cung-quán  
cả việc minh đã  
đận mà con  
không làm theo.  
Bây giờ cha con,  
di cháu mới tia-  
tit, kè di kiêm  
quan hầy cái lán,  
người vào trong  
xóm dong gạo  
đè thời nấu bía  
cơm trưa ; thể  
cho biết gia-dinh  
này thật là túng  
bần, ngay náo  
chạy ăn ngày ấy.  
Có lúc vợ quá  
lo nghĩ thử than,  
bác phò khéo  
tim cách an ủi :

— Bu nô đừng  
io ; đất có trầu,  
nhân có vận, ai  
giản ba khó  
ba đổi. Giờ phà  
ta có cái Lạp dâ  
tòn khôn. buôn  
bán dở dán, thế  
là cái vốn to của  
nhà là đấy; dã  
có vốn tất phải  
cõi lãi, việc quái gì mà lo.

Thật thế, giờ Lan bắt đầu đứng làm tru cọc cho  
sự sống một nhà bác phò ý-hác vào một cách  
trong yêu.

Qua phiên chợ sau, nàng lại gánh rượu từ nhà  
đi cùng một bạn chí em quan xóm, nhưng  
đến chỗ ngã ba gác chợ thi nàng từ bệt họ:

— Vô phép các chí, đê thi rẽ vào nhà ông  
cháu th một tí nhá.

Cũ họp nhá nhó nhau cười ô lèn :

— Thôi, ditch-lị có àn phái hùa của lão bà  
Kim-sor rồi. Coi chàng hò rún lão ta nhọn như  
chồi xè, dám vào cái má phình phinh kin chí  
đê chí lầm dây nhé ! Tuy nghe rõ nhưng Lan từ  
giá điếc di thằng. Vào tối nօi ông chánh vừa  
mới ngủ dậy, khoác chiếc áo hóng, đang ngồi gặt  
cù với sún' nướu trà tau, khói tỏ lên cao trước  
mặt. Thấy có hàng rượu đặt gánh ngoài thêm,  
nét mặt ông tươi tinh ngay, nói cười đòn dã ;

đang quý quên chà việc phán là vào cho  
đong gạo mua đồ ăn theo lời bố dặn. Nhưng ông  
bố cũng mừng, vì thấy con ở  
chợ vè với doi bù  
đứng rưốg chông  
đít lèn trời,  
tiến cung-quán  
cả việc minh đã  
đận mà con  
không làm theo.  
Bây giờ cha con,  
di cháu mới tia-  
tit, kè di kiêm  
quan hầy cái lán,  
người vào trong  
xóm dong gạo  
đè thời nấu bía  
cơm trưa ; thể  
cho biết gia-dinh  
này thật là túng  
bần, ngay náo  
chạy ăn ngày ấy.  
Có lúc vợ quá  
lo nghĩ thử than,  
bác phò khéo  
tim cách an ủi :



hen. Hôm nay cũng rượu nguyên đấy chứ ? Cả  
gánh bao nhiêu tiền, lại bán hết cho tôi.

— Bầm cu, kỳ này rượu nhà cháu ngon lắm,  
hai bù còn nguyên, cù dùng hết thì xin cu cho  
nhà cháu mưới quan a.

— Ô ! bao nhiêu thi bao nhiêu cù muốn điều  
giá dâm có khó khăn đến đâu chàng nứa, tôi cũng  
không ngại, nứa là mươi quan tiền.

— Thế rồi ông gọi người nhà đem chiếc vỏ ra  
trái rượu và đếm v số tiền trả cho Thị-Lan, chảng kèo nài gi cả. Ông lại gọi trê lấy gánh ra  
mời nàng ăn, và áu cần dán với, khi nàng quay  
gánh ra gán đền ngoài công.

— Cõi nhó lán sao lè rẽ vào đây trước nǚ.  
Đến phiên chợ sau cũng thế, nàng gánh rượu  
vào nhà ông chánh, lại được bán trái cù gánh  
rồi v số, khôi phái ra chợ bán, tưng gáo tung  
ruột, lật vật mất công. Vả iai, mỗi lần nàng nói  
bao nhiêu tiền, ông đâm trả ngay bấy nhiêu,

chó, hổ có ché đắt rẻ hay bò đi  
một đồng kẽm nào. Nếu như nàng  
tham lam, nói nhiều gấp đôi gấp  
ba dì nữa, chắc ông cũng vui lòng  
trả đủ, không chút ngại ngùng.

Thành ra mấy lần tiếng thi di  
chợ, nhưng nàng chỉ gánh rượu  
đến nhà ông chánh bao hết rồi  
được về ngay. Đến nỗi bọn chị em  
nghe nàng  
bản được mòn  
bở như thế,  
họ phải đậm  
ghen, đậm tức,  
lại càng xâm  
xị bao tàn thi-  
phi.

— Nay, chí  
thủ nghĩ mà  
xem, ý hồn là  
cô thế nào,  
chứ đời thưa  
nhà ai cù  
mấy ngày lại  
muốn gánh  
rượu, có họa  
tâm gởi cũng  
chẳng hết.

— Ôi chào!  
cô à thấy  
người ta cò  
tường hòn  
sàn gạch, lò  
đun trâu dàn,  
lại làm ông  
này ông kia  
mà đang hóa  
vợ nữa thì cò  
thích mê đì.

— Tao bao  
là nó bán  
trát cù xác  
nó nữa chứ  
không phải  
gánh rượu mà thôi đâu. Sao không ai thử nhìn  
kỹ xem bộ tịch nó mấy hôm nay đổi bắn, rõ  
hoi gai vào có khác.

Chí là một sự buôa bán gặp may của nàng,  
mà bọn chị em ganh ghét miếng ăn, dành già  
cho những tiếng bắc chí gồm ghiếc đèn thế. Tay  
nàng được nghe lọt vào tai, nhưng chỉ cảm ức  
riêng trong lòng, không dám nói ra, vì nói ra e  
rầm rí xóm g ặng hay chí em đến nói chửi nhau  
danh nhau, là một việc mà bần-linh hiền lành  
của nàng lấy làm kiêng sợ nhất. Đến sau, trông  
thấy có già-dinh ông chánh lai vắng nhà bác



phó; lại một hôm thấy đích-thân ẻng khánh  
cười ngựa nhòng-nhòng đến; bọn tí-phi giải  
lưỡi kia càng thêm đặc-ý, như vớ được chứng  
cớ hồn hôi dè nói :

— Bấy, chúng mình nói có sai đâu.

Cứ nói cho ngay, những cứ-chí hữu lâm vă  
ich kỹ của ông chánh Kim-sơn, khiến cho Thi-  
Lan trong chò vò-tinh đã lâm cái dịch cho sự  
châm chích, binh phàm của chí em cũng phải.

(Còn nữa)  
HỒNG-PHONG

## MỘT ĐOẠN UĘ-SỬ CỦA « VUA LỢN » ĐỜI LÊ



của SƠ-BÁO

Tranh vẽ của TRỊNH-VÂN

Vào khoảng năm 1521, chí là  
một vị thần-vương vốn không  
phải là trù quan có quyền thừa  
kết. Tương-Dực đã khéo dùng  
thủ đoạn giết vua Uy-mục mà  
curop lấy ngôi vua.

Muốn cho địa-vị được vững  
vàng và để phòng vua nhà Minh  
hàng Trung - quốc khỏi lấy cờ  
mang quân sang hồi cài tội giết  
vua curop ngôi của mình, Tương-  
Dực sai mấy sứ thần đem nhiều  
phúng vật sang công vua Minh,  
nói dối là Uy-mục bị bệnh chết,  
minh được lập lên nối ngôi,  
chiều lxin « Thiên-trào » phong  
vuong cho, để ló cái ngôi vua  
được một người :

« Vua lợn » hay Tương Dực-  
để!

Vào giữa thế-kỷ 15, non sông  
đất Việt do vua Lê Thái-tô gây  
dựng hơn chục năm trời làm  
nên được cái đê-nghép lớn lao  
trayen cho con cháu, đến đó đã  
gắn bì lung lay, cái ngai vàng  
tôn già trở nên cái đinh tranh  
cạnh nhau, diễn ra những cuộc  
liêu huyết gớm ghê, nhân dō  
hại lây, đến cả trâm họ. Trong  
đám con cháu của vua Lê Áy  
Tương Dực-để là một ông vua  
da sát và đà dâm.

Sợ cầu được như ý, xiết bao  
vui sướng, khi sứ Tàu sang,  
Tương-Dực đón tiếp và cung dâ  
rút hù. Sự trọng dâi áy đã  
không mua chu được lòng sứ  
Tàu lại càng làm cho họ khinh  
bí, vì-tâm địn và tư cách của  
Tương-Dực, sứ Tàu đã xét thấu  
và nói riêng với mấy vị đại thần  
nuốc ta, lúc ấy vang mệnh hàng  
ngày đến tiếp dài « Thiên sứ »;

a Quốc - vương của các ông  
diện, mạo dù xinh đẹp, nhưng  
thân hình nghiêng ngã, đó là  
tướng đà dâm, có thể gọi là « Vua  
lợn ». Các ông khai coi chừng,  
nuốc này sẽ bị rối loạn và mất  
đến nơi rồi !

Nói vậy rồi vài hôm sau sứ  
Tàu từ tè về nước. Tương-Dực  
lại đưa biểu nhiều vàng bạc và  
vật quý, nhưng sứ Tàu đều từ  
chối hết, chẳng chịu nhận một  
thứ gì.

Từ đó Tương-Dực cho là địa-  
vi minh thực đã vắng vàng rồi,  
chẳng còn sỹ gi, chẳng hẹn-cận  
thần bày đủ các cách chơi bài  
cho thưc sung sướng. Lập ra  
nhieu tòa cung-diện tráng lè  
nguy nga, mỗi cung-diện chứa  
nhieu mĩ-nữ cung-tần, đe mỗi  
khi ngủ giờ đến rồi, đều sẵn  
cô người chầu hầu múa hát.

Thay quản thương châ g trong  
rom quốc chinh, ngày đêm chỉ  
miệt mài vui thú ở các nơi cung  
cấm, ló cho mènh ván nuoc nhà,  
cyc châng dâ, Nguyễn-quận-công  
Trịnh-duy-Sân-dâng sơ can ngắn.  
Mặc, chẳng chút động lòng,  
Tương-Dực lại có lân hai ba hòn  
châng ra triều coi xét chính sự,

Chẳng thể như vậy trước là phải  
đâm đuối theo vị hôn quân đang  
đầm đuối trong bể tình, Trịnh-  
duy-Sân đang đâm vào thẳng Dao-  
cung lớn tiếng kêu van. Lời trung  
ngôn xiết bao thông-thiết, Tương-  
Dực không nghe thì chờ lại nồi  
trận lôi đình, sai thi-veo ног Trịnh-  
duy-Sân ra giữa sân cung, phết  
danh mày chục trượng rồi đuối  
ra, chẳng còn kiêng nè.

Đã lập oai nghiêm, từ đó  
Tương-Dực mặc sức chơi bời  
chẳng còn si dam can ngăn nữa.  
Nghe lời bạn cận thần bày vè,  
Tương-Dực bả lệnh cho công-tao  
đóng mấy chiếc thuyền theo  
kiểu riêng rẽ деп, đem thả  
trên bờ Tây; nói là để đợi khi  
hoàng đế ngự, tập các trận thủy  
chiến.

Tuồng hoàng đế chấn hưng vồ  
bi, ai nấy ngóng chờ mặt hồ  
Lăng-hạc sẽ có những cuộc diệu  
võ dương oai đầy vẻ hùng tráng.



SƠ-BÁO

Nhưng đất trong giặc họ thuyền Phù (tết 7-4) đồng Huỳnh Chiết Dắng thủ Kho Sách Xưa Quán Vạn quang

chiến ấy rồi chỉ là cái « trò khỉ » của « vua lyn » đã già danh đô do

Sau khi mấy chiếc thuyền đã  
đến bờ, Tương-Dực sai đem ra  
cửu ở giữa hồ, đóng cọc và  
trên môt khoảnh hồ rết rộng,  
chung quanh có cảng vải che kín.  
Mỗi chiếc thuyền có một đội « vú  
thủy binh » chừng hai mươi  
người, toàn là các cung lũn mìn-  
núi có nhan sắc đẹp, có trát da  
trắng, có thân hình dày dà và  
chỗ khy sung vào. Mỗi đội đều  
phải túc trực luôn trong thuyền,  
các « vú khí » là những dân, nhí  
trong phái. Hàng ngày, Tương-  
Dực ngự chiếc thuyền rông ra  
giữa hồ lại, khởi cuộc « ập trận ».  
Thuyền rông đi giũa, các chiến  
thuyền chầu theo chúng quanh.  
Các « thủy binh » đều là điêm mà  
phản mồi son và đều tràn mình  
không dược dùng quân so. Mỗi  
thuyền đằng mũi 4 người, dâng

Những cuộc « ập trận » ấy là  
cuộc thường, lại còn những cuộc  
bất thường nữa, trong mỗi tháng  
những đêm giờ trong giáng sương,  
lại có chi bạ cù hành, các cuộc  
ép lại càng vai vè lắm.

« Vua lyn » cứ phòng tảng chờ  
hoài, không ngờ « Thượng hùm »  
vẫn đe ý thầm cơ đe bão cát thù  
bị đánh mấy chục gãy. Một đêm  
Tương-Dực cũng đi « ập thủy  
chiến » trên bờ Tây, được dịp ấy  
Nguyên quân công Trịnh-duy-  
Sân liền sal, mấy tướng hổ hạ  
đem 4 đội thân binh vào đóng  
gữ cấm thành, còn Duy-Sân  
đem môt đội quân đi đòn đường  
bắt Tương-Dực.

Được tin chẳng lành, Tương-  
Dực truyền bài cuộc, rồi với  
vàng lén bộ cùng bọn cận thần  
phi ngựa trót vè. Bi đến Chu-  
trước-tri (thuộc xã Bích-cửu-  
phường) thi gặp Duy-Sân, trong  
lòng Duy-Sân mang quân đi nghinh  
giá, liều hối kẽ nào sinh biến.  
Duy-Sân mẫn ngo khόng đáp,  
thấy thế biết có ý khác, Tương-  
Dực toan dục ngựa chạy, thi một  
tiếng thiết vang « bắt lấy », tức thi  
quân lính xông vào bắt trói.  
Tương-Dực đem giam giữ một  
nơi rồi ngâm sai giết chết.  
Bấy giờ Tương-Dực mới 27 tuổi.

# NGƯỜI VĨNH TÌM VÀNG

## DÒM CÁC CÔ TẮM

Nhất thủy doanh doanh tầng bắt  
cách,  
Vì tiêu kim binh riệc du khuy.

Đại lý là:

« Mù lan thơm phúc, nước  
lên hoa,

« Xiêm áo dâng kia mới cội rồi,

« Bè tắm lung lung không cách

mấy,

« Chẳng gi cũng rộm liếc dom  
chơi.

Da trắng vỏ bạch.  
Cầu áy trái mây trăm năm nay  
vẫn chưa ai đổi được. Nếu bây  
giờ cậu nào tò mò muốn dòm,  
các cô bao đội 5 chư của Thị-  
Diêm di, tất nhiên họ cũng phải  
bỏ chạy như Cổng-Qoynh, mà  
còn chạy mòn hơn nữa.

Hoàng-công-Đô, tên sĩ cuối  
đời nhà Thanh, hối đi sứ bên  
Nhật, chắc được dòm mãi, đến  
nỗi khóc yết nết tho.

Tục nước Nhật ta đời xưa đã  
có nhà tắm công-công, gọi là  
Thang-hay Hồn-đường, trè,  
già, trai, gái tắm chung một bờ  
nước rất tự nhiên. Đến lúc duy-  
ên cải cách mới ngần hổ tắm  
ra làm hai, phân biệt trai gái,  
nhưng chí phân cách nhau bởi  
một tấm ván che thấp thấp, cho  
nên khéo kẽ tò mò vẫn được  
nó béo hai mắt vì sự dom nom.

Hắn lúc sang sứ, Hoàng-công-  
Đô không quen lăn đến những  
Hồn-đường để nuối cập mắt  
biểu ký trong giày lát, nên trong  
tập ký sự của ông ta vẫn truyền  
tụng ở nước Tàu, thấy có bài  
thơ thứ thất sau này:

蘭湯緩霧靄  
背面羅衫乍解時  
一水盈盈曾不隔  
未消金解亦偷幾

Lan thang noan vụ uất mê ly,  
Bối diện la zam sa giải thi.

## LẠ QUÝ VỚI MA

Nhân kỷ trước nói về hai câu  
thơ vịnh Cồ-lon, tác-giả không rõ  
« quỷ » đối với « ma », chúng tôi  
suc nhớ đến hai câu thơ khác,  
cũng đối « quỷ » với « ma » nhưng  
câu chuyện là lối thư vịnh.

Cái lớp nhà văn nhà báo chúng  
tôi nợ như chúa Chôm. Đến nỗi  
ngày nào cũng thế, chẳng anh  
nay thí anh kia, phải ti-p-kien  
một ông Mô-itäa đem trảt đối nợ  
dùm cho mấy anh se-ý da-ten  
ở hàng Đảo hay hàng Gai. Nhờ  
sự dì lốc trái mài, ông mô tòa  
ý đã nhớ tên quen mặt khắp  
lượt chúng tôi. Thường khi tôi  
đến gặp nhau, anh này hỏi anh  
kia : « Hôm nay ông mô tòa đến  
thẩm án lúc mấy giờ ? »

Nhân đó, một anh cao-hùng  
vinh bài thơ ông mô tòa này, tôi  
còn nhớ hai câu :

« Tổng trát đòi thay phuường mặt  
quý » Điều lang xin học cụ Bụy-ma.

Cụ Alexandre Dumas père ngày  
nay nó vẫn cung dù, quanэн năm  
không biết bao nhiêu lần rò mó-  
tôa đến nhà đưa trảt đối nợ hay  
là thi-bành án tù lịch-hiên đồ  
dạc. Tiên-sinh hực túc về nỗi  
túng túng, ròi giận lây đến cả  
mô-tôa mà tiên-sinh tưởng là  
hang người làm cho minh điều  
đứng. Một lần, ông mô-itäa ở bắn  
linh tạ thuế, người ta đền rết tiên-  
sinh chung vào 5 quan đê múa  
vòng hoa diệu tang.

Tiên-sinh cầu nhẫn, móc ra  
muoi quyền tiền và nói :

— Đày, đè các ông chôn dùm  
tôi hai người.

X. Y. Z.

UỐN IN DẸP...  
MUỐN IN NHANH CHÓNG...  
PHẢI LẠI :

IMPRIMERIE

TRUNG BẮC TÂN VĂN  
36 — Henni d'Orléans — Hanoi  
TELEPHONE : 266

Một nhà in mỹ-thuật, chuyên  
in dù các thứ sách vở, báo chí,  
♦♦♦♦♦ danh thiếp v. v... ■■■■■

cũng tránh khỏi và vẫn giữ trung-lập. Nhờ cuộc thái-binh lâu dài đó nên Hà-lan đã trở nên một nước rất phong phú, khép-trong, xứ chố nào cũng diễn ra nền cài cách phong lưu, no ấm. Hà-

Hà-lan Ngoại  
tướng nước Nhật

# Chương-trình-xâm-lan Hà-lan và các thuộc-dịa của xứ ấy. Đức dự định từ 1938

Từ ngày 10 Mai vừa rồi Hà-lan  
đã sa vào cái thảm-cảnh chiến-tranh.

Hà-lan một nước nhỏ dân số  
không đầy 7 triệu người diện  
tích chỉ độ 34.000 cây số vuông  
tự hòn-một thế kỷ nay vẫn đứng  
ngoài những cuộc chiến-tranh  
nảy ra ở Âu-châu. Cả đến cuộc  
Âu-châu đại chiến 1914-1918 là  
hầu khắp các x+ Âu-châu, Hà-lan

NHỮNG MIỀN Ở THÁI-BÌNH-DƯƠNG CÓ NỘI-BÌN TRONG HỢP ƯỚC BÌ MẶT GIỮA NHẬT VÀ ĐỨC KÝ NGÀY 20 NOVEMBRE 1938

Nhưng chố bờ den là đất thuộc-dịa Nhật hoặc là đinh sê ch'a làm thuộc-dịa của Đức. Các những chố gach-rang là mìn mả trong hợp ước đinh sê thuộc-phạm-vi thế-lực của Nhật



lan lại là  
xứ có nhều  
thuộc-dịa thứ ba  
trong thế-giới, đế-quốc  
Hà-lan kẽ vè cả dien-tich  
và dân số chỉ kém có đế-quốc  
Anh và Pháp. Thuộc-dịa quan-  
trọng nhất của Hà-lan là Nam-dương quản-  
dảo một xứ rộng đến 1.900.000 cây số vuông  
(gấp năm chánh quốc) và dân số hơn 80 triệu  
người. Vì những lẽ do mà việc thương-mại và  
kỹ-nghệ Hà-lan ngày càng thêm thịnh-vượng. Vì lòng tham-vong của Hitler và bọn

quốc-xã Đức mà một nước  
thịnh-vượng như thế đã dâng  
thành bối chiến-tranh, và một  
dân-tộc yên ổn và sung-sướng  
như dân Hà-lan cũng phải chịu  
cánh-lâm thanh do chiến-tranh  
gây ra.

Cái họa «máu sông xương núi»  
dân Hà-lan đã ném nát lo sợ từ  
hai-năm nay. Ngọn lửa chiến-tranh  
do tay lãnh tụ Quốc-xã  
Đức là Hitler châm lên đã bùng  
cháy ở nhiều nước trung-lập  
Trung-Âu, Bắc-Âu và Tây-Âu  
cũng không kiêng nể gì Hà-lan  
và giang-sơn gầm vóc của Nữ-hoàng  
Wilhelmine, đã cùng với  
Bỉ và Lục-xâm-bảo bị dày-xéo  
dưới gót giày của bọn Quốc-xã.

Làn sóng chiến-tranh từ biên-giới phía Đông đưa lại còn nguy hiểm cho dân Hà-lan hơn là  
những lớp-sóng của Bắc-hải mà  
từ năm thế-kỷ nay dân Hà-lan  
vẫn quen-tranh-dâng một cách  
nhân-nại. Chính phủ Hà-lan từ  
mấy năm nay vẫn phải hết sức  
để tâm vào việc tăng-bin hị tú  
hải-quân, để lục-quân. Tuy thế  
đội quân 40 vạn của Nữ-hoàng  
Hà-lan cũng không sao chống  
lại được với làn sóng xâm-lược  
của quân Đức và đã thiệt quá  
một phần tư.

Ra lệnh xâm-lan Hà, Bỉ và  
Lục-xâm-bảo Hitler biết rằng sẽ  
phải đương đầu, không những  
với quân hải-nước nhỏ ấy mà  
còn phải đương chạm với đội  
quân hùng-dũng của Anh và  
Pháp tất-thế nào cũng ứng-cứu  
Hà, Bỉ.

Vì thế-nên Hitler đã phải dùng  
toàn-lực để công kích một cách  
dữ-dội ở mặt-trận phía-tây.  
Trong bài diễn-văn trước máy  
truyền-thanh, quan Tông-ly Nội-  
các Raynand nước Pháp đã nói:  
«Đức đã dùng toàn-lực vào  
chiến-tranh. Đức đã xâm-lan ba  
nước túy và nay nhè vào quâ  
tum nước Pháp. Tại biển-giói  
Pháp-Bỉ Đức đã đem dùng hết  
về các lực-lượng tàn-phú. Hitler

quân-dồng-mình để giữ các  
thuộc-dịa của Hà-nhất là Nam-  
dương-quân-dảo. Một đội lục-  
quân Hà vẫn kháng-chến ở vùng  
Zélande là miền hãi-dảo ở cửa  
sông Meuse và Escart có đến 25  
vạn-dân. Nhiên quân lính Hà đã  
chạy sang Bỉ-vào-vào quân-dồng-  
minh để đánh Đức. Thế là tuy  
Đức dùng vũ-lực và sự-quí quyết  
chinh-phục được đất Hà-lan  
nhưng tinh-thần của dân Hà vẫn  
không sao đánh-dò được.

## Chương-trình-xâm-lược Hà-lan dự định từ 1938

Ở Âu-châu, các nhà chính-trị  
và các nhà-biên-hồi năm 1938,  
giữa lúc mọi người còn hi-vọng  
cứu-văn-hoa bình-bằng hợp-ước  
Munich và sự-gắng-sức điều-dịnh  
của thủ-tướng Chamberlain  
nước-Anh, đã biêt rõ cái-chương  
trình-xâm-lan Hà-lan của bô  
tham-mưu Đức. Các nhà-cam  
quyền Đức vẫn cho rằng-sắp-ia  
chiến-tranh thi cần-phai đánh  
vào trung-âu nước-Anh mà  
Đức coi là kẻ thù-số-một.

Sự-kinh-nghiêm-về-cuộc-chiến-  
tranh-trước đã tỏ ra rằng đánh  
Bỉ không-phải là thượng-sách vì  
sẽ-phải dùng-nhiều-quân Đức vào  
đó. Về-phía-nước Pháp thi đã có  
phòng-tay-sân Maginot không-sao  
danh-nén Đức muôn-danh  
miền-duyên-hải Anh chỉ-co cách  
danh-va Hà-lan. Theo ý-kien  
đại-tu-sĩ Mertsch, cõ-ván-quân  
sự của Hitler thi chiem được  
Hà-lan là một sự-lợi-lớn cho  
Đức vì từ Rotterdam cách-miền  
trái-mặt-nhất ở giữa-nước-Anh  
chỉ-co 400 cây-số, phi-co Đức có  
tùy-hay để đánh-phá các thành  
phố-lớn của đảo-quốc. Các hãi-  
cảng Hà-lan lại có-thể là những  
toi-cán-cứ cho tàu-ngân Đức để  
đánh-hạm đội Anh và Pháp ở  
Bắc-hải.

Một-diều-thứ ba là thuộc-dịa  
Hà-lan rất-quan-trọng vì rất-giàu  
các-nguyên-liệu như dầu-hỏa-của  
Nam-dương-quân-dảo và vi-trí



DẠI-TƯỞNG OTT  
Đại-sứ Đức tại Nhật

về chiến-lực của các đảo này ở phía Nam Thái-binh-dương rất quan-hẹ.

Chương trình trên này 'uy nỗi là' để đánh Hà-lan và chiếm các thuộc-dịa của Hà-lan nhưng kỳ thực là 'để tìm cách hại nước Anh. Cái chương trình này trong các thủ-hạ của Hitler và các phà cầm quyền của nước Đức thì có Göring, Rudolf Hess và Von Ribbentrop là hoành nghênh. Thực hiện cái chương trình này ngay từ 1938, Đức đã phải rất nhiều người sang Hà-lan cõng đống cho chủ nghĩa quốc-xã vi lập nên một bợn-người Hà-lan và kiêu dâm Đức ở xứ đó có thể làm nỗi công-ghét súc cho quân Đức khi nào. Đức xâm-lan Hà-lan như ta đã thấy vừa rồi.

lẽ là kẻ thù số một, tuy đã có hối chính phủ Đông-kinh cố điều-dịnh với chính-phủ Mạc-tu-khoa để giải quyết những việc lôi thôi giữa hai nước và nhất là về việc Nga giúp đỡ chính-phủ Trung-khánh.

### Kiểm duyệt bô

#### Tinh-hình Nam-dương quần đảo và cuộc phòng-thù xúi áy

Việc Đức xâm-lan Hà-lan đã làm cho ván -để Nam-dương quần đảo thành một việc: quan-hẹ trên trường quốc-tế. Không những Hà-lan và các nước đồng-minh chủ ý tinh-hình Nam-dương quần đảo mà Nhật và

Hos-ký hai nước có nhiều quyền lợi ở Thái-binh-dương cũng không thể bỏ qua xúi áy được. Từ tháng Av il ta đã hấy các bô ngoại-giao cả nước: Anh, Pháp, Hà-lan, Nhât, Mỹ tuyển bổ thâp-dồi với việc Nam-dương quần đảo và với việc Hà-lan bị xâm-lan, nước nào cũng đỡ ý muốn giữ nguyên chế độ hiện hành ở xứ thuộc-dịa đó. Nay việc Hà-lan bị xâm-lan đã là việc đì-nhiên thì lẽ tất-nhiên là việc Nam-dương quần đảo lại càng làm cho các cường-quốc chú ý, nhất là Nhật là nước vẫn cần mua nhiều nguyên-liệu của Nam-dương quần đảo và vẫn coi quần đảo đó là nơi cản-cứ để mở-mang kinh-jé mìn-Nam-Thái-binh-dương cũng như Hải-nam và bắc đảo Mã-lai. Vì thế mà Nhật quyết không để cho ai can thiệp vào để thay đổi tình-hệ & Nam-dương quần đảo.

Cả Anh, Pháp và Hoa-ký cùng đồng ý với Nhật như thế. Nam-dương quần đảo dien tích 1.900.000 cây số vuông và

đến năm 1960 mới về Hà-lan. Trong hàng trăm đảo ở miền Nam-dương có hai đảo Madoura và Java là đất thuộc-dịa của Hà-lan là quan-trọng. (130.000 cây số vuông và 41 triệu dân) còn

ngoài

ra gần có những 328 nước

1.770.000 cây số vuông và 19

triệu dân).

Tuy số đất cây cối

chỉ bằng 1/10 diện-tích nhưng

nóng-sản Nam-dương quá -đảo

rất quan-trọng. Hàng năm xú

dó sả-xuất 93% số vò quinquina

trong thế-giới; 80%; số bông gòn

và 70%; số bò tiêu. Ngoài ra lại

còn gạo, đường, mía, bắp, cao-

su, cà-phê, chè v.v... Kháng-

sản thi quan-hẹ nhất là dầu-hỏa

hàng năm có 6-trieu tấn, ngoài

ra có 1-trieu tấn iahn thanh,

25.000 tấn thiếc, 65.000 kgrs bạc

và 3.400 kgrs vàng nữa.

Mấy năm nay lực-lượng phòng thủ ở Nam-dương quần đảo đã tăng lên nhiều, nhất là từ năm ngoái số chi-tiêu về việc quốc phòng có tới 140 triệu florins. (25 fcs) nghĩa là hàng 25%. ngàn sách trong xú. Ngoài việc tăng quân lính lại mua thêm nhiều phi-cơ, khí-cụ chiến-tranh tối-tàn. Về hải-quân Nam-dương quần đảo cũng có dù tuân dương hạm, diệt-ủy-đài và tàu ngầm và binh-lục thuộc-dịa này biệt lập hẫu-dồi với chính-quốc.

Cứ như thế thi Nam-dương quần đảo rất chú ý về việc phòng thủ và quyết-chống lại với mọi cuộc xâm-lực của nước ngoài. Vả Anh có quân cảng Tân-g-a-ba liền ngay đây, Nam-dương quần đảo lại ở trêng đường đi Úc-dai-lij, Hoa-ký lại có Phi-ni-lân cũng liền với quần đảo đó chắc sẽ không ngồi yên đê cho nước nào động đên Nam-dương quần đảo. Có lẽ nhờ đó mà quần đảo này sẽ được yên ổn chẳng?

HỒNG LAM



Chuyện ngắn của HOC-PHI. Tranh vẽ của NGUYỄN-HUỲNH

— Chị Thanhơi! chị Thanh  
đau rồi?

Thanh đã ra đến cửa, thấy  
tiếng em gọi, lại vội vàng trở  
vào. Nàng đèn bên giường em,  
âu yếm hỏi:

— Lương không ngủ nữa à?  
Lương có ăn cam không, đê  
chị gọi?

Lương gióng đèn dồi:

— Em không ăn; chị tiêm!  
Em chưa ngủ, chị đã định bỏ  
em đi chơi rồi.

Thanh giọng cười:

— Không, chị có định đi chơi  
đâu. Vừa rồi, chị ra cửa đứng  
để đợi mưa cam cho em dậy  
chù!

Lương không tin, nguyệt chí:

— Thời, em biết rồi. Chị đứng  
bên em nữa.

Rồi Lương uể-oải tung chăn  
ngồi dậy.

N ưng nó vừa nhắc đầu lên  
thì chợt con ho dữ-dội dã kéo  
đến làm rung chuyển cả người  
nó. Thành đỡ sau lưng cho em  
ho xong, mới ngọt giọng.  
dỗ-danh:

— Em nằm xuống đi, không  
thì ho khô thân.

Lương vừa hôp hồn thò vừa  
lắc đầu. Nó hắt Thành phải giở  
cho ra ngõi ngõi người về dâng  
sau một lúc lâu, và đến khi  
đã thấy mỏi rời rã, nó mới chịu  
nằm xuống giường. Nhưng nó  
vẫn không quên dặn Thành:

— Nếu chị đi đâu thì em bảo!  
Thanh đợi em nằm yên rồi

mới rời rẽ ra ngoài ngôi khán,  
nhưng nàng không sao định trí  
vào việc làm được, mũi kim của  
nàng như bối rối đi trên mảnh  
lụa, và thỉnh thoảng nàng lại  
ngừng tay để nhìn về phía em  
nằm rồi lại nhéo chiếc đồng hồ  
đánh thức để trên bàn lò suối.

Hai giờ! rồi 2 giờ 15 phút 3 giờ!

Lương vẫn chưa ngủ và luôn luôn  
bị chấn rẽ nhín về em. Thành  
có đi đâu không. Thành cố làm  
bộ thần nhiên, như hết sức chả  
ý vào -mũi kim cho Lương khỏi  
nghe. Nhưng ruột gan nàng lúc  
ấy nóng sôi lên như lửa dốt.  
Mấy gióng c. 15 trên tẩm danh  
thiép mà Ký - vị hôn phu của  
nàng - vừa gửi cho nàng sang  
hòn nay, như nhảy nhót ở  
trước mắt nàng. Nàng muốn  
quay đi, nhưng mắt nàng cứ dán  
vào đáy:

« Em Thành,

« May lão anh địu gặp em mà  
không thấy bóng em đâu cả.  
« Em té lẩn đáy! Nhưng thời  
anh cũng không trách em làm  
cái gì và bao giờ anh cũng sẵn  
lòng tha thứ cho em... Vày  
cái hòn nay, bời 4 giờ, thế  
« nào em cũng phải ra vườn hoa  
« Cảnh - nồng đợt anh, anh có  
« cảm chuyện cần lẩn phải nói  
« với em. Nếu em sai hẹn lẩn nói  
« nữa thì đừng có trách em!

« Vị hôn phu của em:  
« Ký»

Thanh buông một tiếng hờ  
đài và ngừng kim lại để gõ một  
mỗi chỉ bị rối. Trời tiều-diều  
và căn phòng nàng đương ngồi  
lạnh lẽo quá! Cái lạnh lẽo ấy  
truyền từ bốn bức tường với  
trắng sô, từ chèc lò suối iản  
người từ những chai cốc dung  
thuốc để lồng cồng trên bàn  
và tật lòng nàng...

Bên ngoài gió vẫn vùi vũ thi  
trên những cánh cây sơ sáu và  
cùng với tiếng gió lợt qua khe  
cửa, Thành vắng -nghe thấy  
tiếng trẻ con nô nức ở bên chùa  
Trung-Lương. Những tiếng nô  
nữa vui vẻ ấy đối với nàng hinh  
như xa-xôi và lạ-lùng quá! Từ  
ngày nàng xuống dưới Áp-nay  
trong nồng ấm cho Lương đã bị  
ho lao đến thời kỳ thứ ba, nàng  
co cái cảm-tưởng như đã sa vào  
thế gối của tữ-thần rồi...

Thanh buôn rãnh nhín lên  
chiếc đồng hồ một lần nữa: đã  
4 giờ kém 5 giờ! Thành cau mày  
xong nghĩ một chút, rồi r่าง  
cả quyết-dung dài lây chiếc áo  
mantoua khóa vào mình, đoạn



Từ đó đến nay tình hình quố -  
tả đã thay đổi nhiều nhất là từ  
22 Aout 1939 sau khi Đức đã  
cứng Nga ký hợp-trước bắt xâm  
phạm gây nên cuộc Âu chiến  
thứ hai ngày nay. Bắn bợp  
vớ Nga-Đức hùng-hảo như đã làm  
cho Nhật hơi xúi Đức-rá-vi  
Nhật vẫn quyết bối trù cộng-  
sản, coi chủ nghĩa đế tam quốc

# MÙI HƯƠNG

## HÃY CÒN THOÁNG THOÀNG

và và đời nàng sẽ không còn nghĩa gì nữa. Nếu có phải hi sinh cho Lương mà chết ngay được với nó thì nàng sẽ không oán hận gì. Nhưng còn phải sống để đợi những sự đau khổ không bờ của tháng ngày sẽ đến lại với cái mầm bệnh ác nghiệp thi nàng không có cái chết, trong lòng một người trẻ tuổi bao giờ cũng có một sức phản-động ngầm-ngầm nhưng mãnh liệt: Đó là tiếng gọi của sự sống. Trong một phút, Thanh cảm thấy cần phải sống, sống hoan-toàn, đầy đủ, hưởng tất cả những lạc thú mà đời dương hỉa hẹn với nàng... Nhưng cái tiếng gọi của Lương lúc nàng mở cửa ra đi: « Chị Thanh đâu rồi? Chị Thanh! » lại vang lên tai nàng.

Thanh biết là chàng giận nàng lắm, vì nàng đã đến chậm giờ hẹn những 40 phút. Nàng phải chịu làm lành, nũng nịu hỏi: — Anh Kỳ giận em đây à?

— Tôi giận thế nào được Thanh.

Thanh giả vờ làm mặt dỗi:

— Nhưng sao anh giận em mới được chứ?

Ký dồn từng tiếng:

— Tại sao? Thế Thanh có biết bấy giờ là mấy giờ rồi không?

Thanh gõ lòn đáp:

— Em không biết.

Bỗng Kỳ bật cười, tát yêu vào má nàng:

— Gõm, bướng thật! Đè cho người ta đợi hơn một giờ đồng hồ, báy giờ mới đến, cưng chẳng thèm xin lỗi một tiếng.

Thanh cũng cười:

— Vậy em xin lỗi anh. Thế anh bảo có chuyện gì cần nói cho em biết di!

Ký vừa đánh đinh châm thuốc lá vừa thu-thả đáp:

— Việt có quan hệ đến cuộc hôn-nhân của chúng ta.

Rồi chàng nói tiếp bằng một giọng da-bé thép:

— Phiền quá! Không hiểu sao đã thòe móm với thầy me anh mà các cụ đã biếc việc em đi chiếu cưới, có một vết den ở p. 8. Các cụ to dữ lắm! Anh phải nói rõ rằng vết den ấy là do bùn ấy em bị trúng cảm vào phổi, chứ không phải tại vi-trùng

lao. Nghe chứng các cụ đã ho yên lòng. Nhưng dù sao anh cũng khuyên em đừng néo gào gai em Lương quá! Anh cũng biết em không muốn hiểu bô-phản-lâm chí, điều đó rất hay, nhưng sự hy-sinh của em chắc là không có kết quả gì. Vì Lương thế nào cũng phải chết mà em chỉ còn cả một cuộc đời phải làm. Nếu em bị lây bệnh lao thì thế nào cuộc hôn-nhân của chúng ta cũng không thành...

Thanh trố mắt lên nhìn Kỳ, nghiêm ngặt không nói thành tiếng. Trời! nàng không bao giờ tưởng tượng được Kỳ lại có cái giọng tàn-nhẫn ấy đối với nàng. Nàng còn ngày thơ và tin ở tính yêu quý! Nàng không ngờ dưới e rằng cuộc tình duyên của nàng lại có thể lở-dở được vì sự hy sinh của nàng đối với một đứa em — dù sự hy sinh ấy sẽ đưa em cho nòng bênh lao. Nàng yên trí đã là vợ Kỳ, ngày từ khi thấy mẹ Kỳ mới đưa lễ vân danh đến nhà nàng rồi...

Bây giờ biết xô-trí thế nào? Đè đặt được hành-phúc của nhau mà phải ruồng bỏ một đứa em sắp chết, nàng không có luong-tâm như thế được. Nhất là đứa em ấy đương cần những sự a-ùi cho những ngày sắp tan của nó. Má ôi trên đây nó gào như chỉ biết có linh yếu ủa một người già.

Nhưng nếu Thanh bị ho lao? Hạnh-phúc của nàng sẽ bị tan



Bạn này vẫn còn lạc-quan lắm. Nhưng anh chàng khôn lượt trinh-trọng, áo cộc cõi cõi bông loáng áy vẫn định-ninh hy-vọng còn được sống với nghề...

Trước kia chiều chiều, vào giờ ấy các anh chàng đang tối mắt, tối mũi, lau bùn dọn ghẽ thi bảy giờ vào cái gõe bõi nằm ngoài cửa tiệm, cho cõi hai chân cõi lèn cánh cửa; tay gõ dài miếng vòi von vào cửa sa mạc gat tuôn hạt lê, bắt chước Chu Ðu đời Tam-Quốc mà than rằng:

— Trời đã sinh raitem nhảy... lại còn són ra chiếm tánh lâm gi?

Thế là từ nay, những sán nhảy lô trời, sẽ mặc cho rêu phong cõi mọc. Những « lầu-dài » tiệm nhảy, bóng bẩy nguy-nga sẽ đóng cửa im lìm; rồi thời gian sẽ kéo dài và sự hoạt-động vui-vẻ, liên-miêú-hết đêm này sang đêm khác xưa kia sẽ thay lại bằng những cảnh-luong lung-l襌-có titch! Mạng nhện rồi dây sẽ trảng từ quạt trần xuong đến ghẽ xa-lòng, bàn ruou. Những tiếng kèn du-duong từ « pick-up » tối tối đưa ra từ nay sẽ là những tiếng dü-dۆn của khánh nhón, chuột hó, chuột già, chuột trè, bay của tát-cá bắc-dao, thè-tứ nhón chuột sẽ kêu nhau ra giữa « bít » đầu-don, vui sướng trong những đêm hè mát mẻ!

Trong lúc này, các ông chủ tiệm ngồi thủ hinh lại phu con « ngũ vân », « bát sách », nhưng chàng phải đẽ hút thoả lá mà là đẽ và đầu ngõi kẽ xoay nghẽ! Các ông « sẽ » cho ra nem chả? phở ti? bì? kem lá? sét???

Hay... mà tiệm hủi..

Một phần tử trong những người sống về tiệm nhảy chưa có lương Hoặc có thì độ 10p, giờ lại.

(1) Hạng vú-nữ iáp-su, tối đèn

cũng nhảy nhưng chưa có lương

Hoặc có thì độ 10p, giờ lại.

(2) Hạng vú-nữ muôn nghề.

Hạng này nhảy cung giờ nhưng

ngực đích chẳng phải chỉ sống vă

nghề nhảy. Hạng này có náo cũng thuê một căn nhà nhỏ bờ ở trong những ngõ hẻm, ở các vùng ngoại ô dùng làm chỗ « tiếp khách » đậm - đậm khi ở tiệm nhảy v.v.

3 ) Hạng vú-nữ tài tử.

Các cô này có chồng con; di nhảy để kiếm thêm tiền tiêu pha trong gia-dinh.

4 ) Hạng vú-nữ nhà nghề.

Hạng này là hạng thực sống về nghệ nhảy. Có cô sống một thân một mình, hoặc ở chung với chồng bạn. Có cô nhờ nghề nhảy để nuôi cả gia-dinh: cha mẹ già, em dại.

Trước hết tôi đến thăm cô em T. K. 16 tuổi là vú-nữ hạng số 1 gấp lục cô em đang đứng tựa cửa. Mơ tóc thê dã châm ngang lưng, hai tay có đang thắn thoát mõi kim dan, trên chiếc găng tay.

— Thế nào em, tiệm nhảy đóng cửa, em định làm gì?

Cô em ngây thơ đáp:

— Em ở nhà dan « găng ».

Tôi nhận thấy các cô vú-nữ, ngay sau hôm có nghệ-dịnh đóng cửa các « ba »: Vì trong tôi đối với các cô có âm cảm-tình mật thiết hơn ai bết.

Người ta đã nhầm lẫn, khi muốn bết cái dài-cuong về sự sinh-hoạt của các vú-nữ, khi di phỏng vấn một vú-nữ không phải chỉ... sống về nghệ nhảy!

Cô ta vừa ngã dậy, tuy lúc ấy đã 11 giờ ruồi sáng. Dưới mói tóc hú rối, đẽ lộ ra cái mặt phán mộc mạc nhám nhò với cặp môi đỏ chót lòi và hông nhõng của đêm trước.

— Bây giờ không được phép nhảy nữa, cô có eo không?

Cô Ngh. ở dưới ô chợ Dừa là vú-nữ ở hạng số 2.

Cô ta vừa ngã dậy, tuy lúc ấy đã 11 giờ ruồi sáng. Dưới mói tóc hú rối, đẽ lộ ra cái mặt phán mộc mạc nhám nhò với cặp môi đỏ chót lòi và hông nhõng của đêm trước.

— Khéo dan và dan nhanh thì mỗi tháng được 6 đồng.

Câu chuyện ngắn ngủi chỉ có thể thôi.

Cô Ngh. ở dưới ô chợ Dừa là vú-nữ ở hạng số 3.

Cô ta vừa ngã dậy, tuy lúc ấy

đã 11 giờ ruồi sáng. Dưới mói

tóc hú rối, đẽ lộ ra cái mặt



#### -RAU MUỐI QUÀ NGÀY

Tiếng kêu ở các «bar» từ nay im bặt. Vả các cô vũ-nữ lại trả-lại cái nhà-dè bắt đầu sống eo hẹp và hi vọng chờ đợi một ngày sáng tươi hơn. Biết cơm hàng ngày đã thấy thay đổi nhiều, rau muối tạm thời. Cô vũ-nữ bèn phải ý chứng cao lương mỹ vị đã quen nên nhân nhwayne không ăn-



#### TÂN BỘ

Các nhà nhayne đậm đồng cưa và đã trả lại vé hè những cô vũ-nữ vỗ tội. Giờ đây các cô di bách bộ ở hè phố, khách qua đường vì vậy đã vô tình được nhìn thấy nhan sắc của các cô.



#### NGHỈ NGƠI

Không nhayne thi nghĩ. Cô vũ-nữ này nghỉ thế. Vì nếu các bar mờ cửa thì lúc này đây các cô đã phải đến bar để làm việc rồi, đâu có được nằm yên trên chiếc giường êm ái này.



#### NHỮNG CHUYỆN TÂM TÌNH

Bên đã bắt lên, nhưng đây là một ánh đèn thân thiện hơn ánh đèn rực rỡ của các tiệm nhayne đậm! Ngồi yên trong buồng để đọc chuyện tâm tình trong những ngày rồi rãi này là một cái an ủi cho nhiều cô vũ-nữ ngoan ngoãn không thích chơi bời.



#### SỦ SOAN

Chiếc giày sáng-dan lại đóng vào. Nhưng không phải là dễ di nhayne nữa. Mà là dễ chờ. Chắc chắn rằng ở ngoài kia sẽ có một vài cậu cong tử tài hoang đứng chờ đợi những cô vũ-nữ này để cung di hướng những phái thân tiền ở Hồ-Tây, ở Bách Thủ, ở Cầu-Giấy hay ở cầu Thủ-Húc



#### GIẾT THÌ GIỜ

Bài chia ra. Máy cô vũ-nữ đợi thời điểm nhất định đánh chẩn. Nhưng cuộc sát phạt hình như có phần kém gay go vì số tiền trong ví của các cô không còn nhiều như trước, khi tiếng kèn côn-âm vang trong các tiệm nhayne

# Nghề làm báo lấy tin ở xú nguời

Có lần, ở trong báo này, tôi đã có dịp nhắc lại câu chuyện: Bạn tôi, làm phóng-viên cho một tờ báo hàng ngày ở Saigon. Một hôm nọ, trước cái nhanh nhô của ông chủ báo vì thấy không có tin tức gì mới là cho báo mình đăng, ba tôi nghiêm nhiên gọi người chụp ảnh và nói:

— Mau mau đem máy ảnh đi theo tôi.

— Lại có việc quan hệ hay án mạng ở đâu đây?

— Ở đâu! Đè tôi vẽ dốt nhà và gét vở tôi, anh chụp ảnh, tôi viết bài, cho báo ta ngày mai tin quan hệ và nhanh chóng.

Có-nhiên là một câu nói khôn-hài.

Nhưng trong câu nói khôn-hài ấy có chứa một cái ý chưa cay, cốt chỉ rõ ta việc lấy tin cho báo ở xú minh là việc khôn-khôn nhiều nỗi. Trước hết, trường hợp-dòng của xú minh, bắt dù về phong diện nào cũng còn họa hôi. Sau nữa, những khi có việc gì quan hệ, xảy ra nhà nghề muôn lầm phán-sy, thường bị ngăn trở chật vật dù cách nỗi không tiễn nổi ra, các bạn đọc hao không thè náo trường trọng được.

Tuy vậy, tin tức hàng ngày của báo ta bây giờ kè-cùng mờ mang tinh túi hơn xưa nhiều, mặc dầu so sánh còn thua to thiên-hà. Ấy là công-tác của các bạn nhà nghề lấy tin. Có nhiều tin, họ phải có tài giao

thiệp, khéo luồn lỏi tìm kiếm, lại có khi phải tốn phi nữa mới lấy được. Đa-ý, chẳng những độc-giả không biết dã-danh, ngay đến nhiều ông chủ báo cũng chẳng lương biết cho những người giúp việc mình nữa mới là dám buôn.

Cái nghề lấy tin quanh đất nước nhà còn chưa được khuyễn khích và ưu-dãi, biết bao giờ bao-giờ minh mới có những nhân-tài lấy tin thê-giới như người ta. Nhân-tài phải được ưu-dãi, khuyễn-khích, mới sinh sản ra được.

○

Cách vài ba năm nay, một nhà thông tin ngoại-quốc tiếng tăm của Mỹ, là Eugène Lyons, cũng 16 nhà viê báo đại-danh hiệp nhau biêt-lập một quyền sách 441 trang, nói về nghệ-thuật dã-lấy tin, nhất là lấy tin & thiền-ha.

Những chuyện thuật ra trong quyền này chắc ai xem cũng lý thú, không riêng gì các bạn chuyên nghề lấy tin. Vì mười mấy nhà báo Mỹ, mỗi người tự biêt-chép lấy sự kinh-lị h và những điều sô-kiến, sô-vấn của minh với nhiều tài liệu phong phú, sự tích ly kỳ, nếu họ không nói ra thì không ai có thể tưởng tượng.

Ta nên biết một người dã-lấy tin thiền-ha, nhiều lúc hiềm-trò gian nguy, đem sinh-mạng họ dồi-lấy một cái tin mới lạ, để cho các ngài nâm khinh ở nhà cũng biêt trong thế-giới có việc biến-dộng gi. Sự sinh hoạt của người dã-lấy tin ngoài lấy tin, thật không được thư thái chút nào. Lại còn gặp phải lâm sự trồ

ngại: nào là bị nhà đương-cục nước ngoài kiêm xét tin tức, nào là khô khát về hoán cảnh không quen và ngôn ngữ, bất đồng. Thế mà sau khi tiếp được mệnh lệnh cùa ông chủ một vài giờ, người dã-lấy tin ngoại quốc phải xách valy lên máy bay hay đáp tàu biển dến-tới khách địa tha-hương. Nếu xú minh dến nơi, đang có chiến tranh thi minh phải luôn-lot di theo quân-dội xông pha ở chỗ rùng bom, mra đạn; phải ở mây quán-trò đor-dáy, làm mồi cho muỗi rệp; phải ăn uống cùa khô, mà giày phút não tính mạng cũng có thể bị nguy. Nhưng chỉ cót lấy được tin tức cho mau, cho đúng và dùng phương pháp rất nhanh để gọi về nhà báo.

Ông Eugène Lyons nói rằng: vú được một tin tức đặc biệt trọng yếu cùa khô khát trăm lần, đe-trong số độc-dắc năm, mươi triệu.

Có tin vú được, hoàn toàn nhô-noi tri-sáng-kien nay kién-tâm, nhẫn-nại của minh; nhưng có tin thật chỉ nhớ noi vận may.

Hồi 1936, Ý-quốc bắt đầu xâm chiếm A-bit-xi-ni, vua A-Hailé Sélassié muôn tránh cho đất nước và quyền lợi minh khỏi bị chiếm cùa hết sạch, bèn giao thiệp bi-mặt, ký một bản giao-kéo với công ty dầu hỏa Oil-Compagnie nước Mỹ, đem một nửa mỏ dầu và nguồn lợi ở nước Ý giao cho công ty ấy khai thác; phòng ssu A có mứt vê tay Ý, thi cái phần đã bán cho Mỹ tên là cùa Mỹ mà trong đó nhà vua cũng được hưởng, cho Ý không phạm tội được.

Việc này hai bên giao thiệp hết sicc bi-mặt, chẳng một người ngoài nào hay biêt. Không hiểu nhà viết báo Mỹ là James Mills là làm cách nào lại biêt được, đánh gãy thép thông tin vú Mỹ, dãng-toet lên báo, dãng-dá là «Việc nhường mỏ dầu cho Rickett».

Báo Mỹ dãng tin này ra, làm rung động cả thế-giới, cho là việc lụa-xua nay chưa có.

Gì nhà lụy tin James Mills mót thuật rõ trong quyền sách nói trên đây, sô dĩ ông ta vớ được tin lụ này chỉ do một sự ngẫu-nhiên. Chính minh, Rickett đem chuyện bi-mặt nói rõ cho ông ta với một bạn đồng-nghiệp Anh nghề. Liên ngay lúc đó, ông đánh vú tuyen-dien, yê

Nhà -vuc cho nhà báo minh, nhưng nhà báo nghĩ là việc quái-ký, sợ è người ta dồn bầy, cho nên không dám đăng ngay. Nhà báo lại dành-dien sang Á-quốc, ông James Mills phải tìm chứng-cứ. Ông này lập-tức trả lời rằng chính người cùa quan-hệ là Rickett đã nói ra. Bấy giờ nhà báo mới phát-biển tin này lên báo; người ta cho là một tin trọng-yếu nhất trong năm 1936.

Cũng có tin trọng-yếu, người ta dụng tám-ché tạo ra cùa tin ta trước, rồi sự thực sau. Vì



CUỘC ĐẤU BÓNG RỔ PHỤ-NỮ

Ảnh chụp đội bóng rổ phụ-nữ nhà máy sợi Nam-Dinh chụp trước khi ra tranh đấu với đội bóng rổ phụ-nữ Trung-Hoa.

## CÓ KHI LIỀU TÍNH MẠNG ĐỒI

### LẤY MỘT TIN DÃNG BÁO

lúc có phong trào Gandhi đang sôi-nỗi, và thánh Gandhi bị bắt bạ ngục. Ông kêu rõ tinh-hinh bến-dộng ở xứ Án-dô và đặc-điều việt Gandhi bị bắt, viết thành một bức điện-văn hòn 2000 chữ, đem ra nhà giấy thép để gửi về Mỹ.

Nhưng mà sô kiêm-xét điện-béo của chánh-phủ Anh lập ở Án-dô bắt ấy, giữ bức điện-văn lại, không chịu đánh-di. Ông Farson kêu vài không được, rồi nghĩ ra môt kế, đương-ngoan rằng minh sẽ đánh giày thép qua Luân-dôn, cho ông ban quen là nghị-viện Mô ở Quốc-hội Anh, nhờ ông đem viêt-câu-hoa điện-tin ra chát-ván chánh-phủ.

Kỳ thật ông Farson chỉ đưa hoi-doa xâng. Nhưng viên quan Anh kiêm-xét điện-tin sợ chuyện này đem ra Nghị-viện lôi-thôi, lập-tíc cho hòn giày thép của ông Farson di, không gữ-lại nữa.

Trong quyền sách của nhà báo Eugène Lyons còn kẽ nhiều chuyện lý-thú đại khái như thế. Tôi tưởng ai làm nghề viết báo cũng đều nên đọc.

Đọc rồi ta sẽ thấy tình-trạng và phương-pháp lấy-tin của các báo xú ta cùa hợp-hội thấp-kém quá. Càng là hơn nữa, là các ông chủ báo muôn-bão minh cho nhiều tin hay, mà không dám-tốn tiền và không biêt-biêt dâi-dài những người nhà nghề-lấy-tin.

X. Y. Z.

# THIỆN-MINH TIỀN-SINH

Một kỳ báo trước tôi đã thuật chuyện Cô-hồng-Minh, một bức người quái lạ của nước Tàu, ai muốn cho là một vị á-thánh hay một thầy đồ chí gân cẳng được.

Kỳ này tôi muốn giới thiệu độc-giá một bức người quái lạ của nước Nam ta, xấp xỉ đồng thời với Cô-hồng-Minh và tự-hiệu cũng có chữ Minh: Thiện-Minh tiên-sinh.

Ông cụ này, về học-vấn có ý bướng-bỉnh như hổ. Cố nước Tàu, về cách ăn ở thì bướng-bỉnh.

Thêm có tài làm thuốc, mà làm thuốc cũng bướng-bỉnh, nhưng không biết so-sánh gần giống như ai mà nói.

Thiện-minh tiên-sinh, người tình Nam, sinh vào cuối đời Tự-Đức, họ gi tôi quên, chỉ nhớ tên thật hình như là Khiến, cho nên tự hiệu là Thiện-minh (善勸). Mấy năm về trước, ông bạn Ái-liên, một người hiết rõ cu Thiện-minh, có dịp thuật chuyện cho tôi nghe rõ lắm. Tiếc vì trí nhớ đã bị thời-mịn mài rữa đi mất nhiều, đây chỉ còn thu-thập được những điều nganh-khai mà thôi. Tuy vậy, tôi cũng muốn viết ra, như cất một tiếng gọi dè nhắc-nhớ các bạn da-vấn curos-ky sẽ chép truyền của bức người lạ này một cách đầy đủ, rõ-ràng.

○

Hắn các ngài thừa biết sờ-dì ông Gandhi ở Ấn-độ được thế giới hâm mộ, một phần lớn vì cách ăn ở cồ-quái của ông. Vốn là con nhà giàu, đỗ luật khoa, làm thầy kiêm, hồi nào từng diện áo-phục rất sang, từng hoạt-động theo cách phong-lư trống-già, hắn cũng có lúc mặc smoking di dự tiệc nhảy đầm. Thế mà từ năm 1925 trở đi, hông dưng người ta thấy ông đổi hẳn: đầu cao tạo lõc, chân di giáp da, mình quấn cái chăn vải trắng, mà là thứ vải của người Ấn-độ dệt ra. Bữa ăn chi có một chén sữa dê. Phàm những thứ gì là

## BÈ TRƯỚC GANDHI

sản-phẩm của co-khi, ông đều không dùng. Đến nỗi di đâu chỉ cuốc bộ, chờ không chịu ngồi ô-tô hay di xe hỏa.

Lúc chánh-phủ Anh-mời di dự hội - nghị-Bàn-tròn (*Conférence de la Table ronde*), chắc là sự bắt-dắc-dĩ lầm ông Gandhi phải đáp một chiếc tầu hê chạy bằng máy hơi đê sang Luân đôn, vì không thể nào cuốc bộ từ Á sang Âu, còn lội ngang Ấn-độ-dương và Địa-trung-hải thì ông cũng không lội được.

Có người cho ông Gandhi sinh-hoạt như thế là kỵ-tuyệt; cũng có kẻ cho thế là gân.

Nếu có phải thế là kỵ-tuyệt hay gân, thi ông Thiện-minh nhà mình cũng kỵ-tuyệt và gân vây đó. Còn hơn nữa, ông đã thực - hành trước Gandhi cho mình cái đạo ăn ở gân bướng như thế.

Cuối đời Tự-Đức về sau, cả nước mình lẩn hởi đổi cách sinh-hoạt theo văn-minh co-khi vật-chất, càng ngày càng tần-tới và phổ-thông. Đáng lẽ ông Thiện-minh cũng phải chịu ảnh-hưởng ấy mà sinh - hoat như mọi người, chẳng nhiều thi ít. Nhưng mà không. Mặc ai sống theo cách mới, dùng những đồ - mới, ông vẫn giữ nguyên cái bản-sắc một người Annam từ đời Gia-Long, Minh-Mạng trở về trước, tự cho cách sống ấy giản-dị, tự-nhiên, đỡ hao tổn và tránh được những bệnh tật mới lạ.

Quanh năm chỉ mặc .hứ vài của dân quê ta, dệt, dâu dội nón lá của dân quê ta làm, để ai bắt được trong mình ông có một thứ gì do co-khi tần-thời chế-tạo, cho đến ngày hàng Tàu ông cũng không dùng. Di đâu xa mấy

## MỘT NGƯỜI LÀ CỦA NƯỚC TA

cũng chỉ di bộ, không hề đặt bước chân lên tàu hỏa, tàu thủy. Người ta nói có lần ông đi làm thuốc ở vùng Bắc di bộ về qua Hanoi lúc ấy cầu Giác-gach đã làm xong rồi, nhưng ông di bộ lùn dù ngang đê sang sông Nhí-hà, chứ không chịu đi qua cầu.

Dù ở nhà minh hay đến nhà ai cũng vậy, sự ăn uống hết sức tần thường giản-dị, cự-tuyệt tất cả những món mỳ-vị cao lương. Đầu hỏa của công-ty Rockefeller đem sang bán, dân quê ta bắt đầu thông-dung, nhưng trong nhà ông luôn luôn chỉ dùng thi đèn cồ-thời, là đĩa dâu lạc thập bát túm bắc.

Tóm lại, ở giữa nước Việt-Nam đầu thế-kỷ thứ 20, chung quanh bao nhiêu máy móc và vật-chất tần-thời, ông Thiện-minh bắt cháp cả dù-luân, cùi-sinh-hoat khói-cu hình như một người từ đời Trần, đời Lê còn sống sót vậy.

Ông chính là một nhà nho, nhưng không phải là nhà nho câu-nệ như các nhà nho khác. Nhất là ông sớm biết khinh bô cái lối học từ chương khoa-cử, giờ lúu người đồng-thời còn mài-mięt đeo gót câu thơ văn phú đê giặt lấy coi biến làm trang xuất thân. Bởi vậy, người ta không hề thấy ông ngâm vịnh bài thơ nào, cũng không thi cửばo giờ, nhưng mà những ai biết ông đều phải chịu là tay học nho rất cứng, có-quan-niệm và hiểu biết khác hẳn chúng nhân.

Thường khi ngồi biện-bác nghĩa-ly, kinh truyện với các bực danh-nho, đại-khoa, ông giải-thích ra lâm nghĩa-ly cao kỵ, thấu triệt, làm cho người ta không ngờ. Chẳng những thế, ông chỉ vạch và bắt bẽ nhiều chỗ hiểu lầm tám nhảm của các liên-nho đời Hán, Tống. Đến ngay tu-tuồng ý-kiến của Khổng - Mạnh, cũng có chỗ ông chỉ trich, không tha. Tô ra ông là nhà nho có kiến-giải độc-lập, không chịu như mọi người, nhất thiết cứ dâu bụng mắt tin theo thánh hiền và các kinh truyện đời xưa đê-lại. Cho nên cả kinh Dịch, ông cũng học hiều theo một ý riêng, chẳng giống người ta chút nào. Ông khéo chiết - phúc những kể

phản-dối ý-kiến hay biện-bác lý-sự với ông, tuy họ cho ông là thằng bướng, nhưng cũng phải chịu ông là người kỵ.

Kỳ thật! Họ nho đã vậy mà nghè thuốc cũng khác hẳn khuôn sáo. Có thể nói là ông sô-trưởng và sinh-nhai về nghề làm thuốc. Quanh năm di lang thang kỵ-tuyệt hết làng này qua làng khác, xong tinh nọ đến tinh kia, chuyên việc cứu-bệnh cho thuốc; nhưng chỉ cầu dũ sống một cách tần thường, chứ không ông luôn luôn chỉ dùng thi đèn cồ-thời, là đĩa dâu lạc thập bát túm bắc.

Hình như ông nghiên-cứu y-thuốc với lương-tâm nhà nghè, và cố tìm cách lợi-dụng các vị thuốc nam thay dẫn vào thuốc bắc, được nhiều chứng nào càng bay chứng ấy. Theo ý-kiến ông, thi trời sinh ra một dân-tộc với một phong-thổ nào, nội nguyễn óc đó có dũ lá cây, rẽ cỏ để cứu-nại trị bệnh cho người ta, có điều các nhà làm thuốc chỉ lười biếng, cùi sán phượng-xa, vị cũ dẹt ra, chẳng chịu tìm tro ta cứu đẩy thôi.

Hè nào trong đời thầy lang của ông, phẫn nhiều chữa bệnh bằng thuốc nam, theo phương-pháp tôt-truyền hay lỵ ông mới sur-tum kinh-nghiệm cung-có. Trừ ra bệnh nào mà thuốc nam không có công-hiệu mau chóng, bấy giờ ông mới dùng đến thuốc bắc.

Tinh-khi ông lại dê-dàng, vui vẻ, nhiều khi chữa bệnh bằng mưu-meo và khôi-hai bằng chửi-nghĩa rất lý-thú. Người ta thuật lại câu chuyện sau đây:

Một bác nông-gia mang bệnh đau tức lâu nám, trải qua nhiều thầy lâm thuốc cũng chỉ tiền mất tật còn, bệnh vẫn không khỏi. Bác nghe tiếng ông lang Thiện-Minh thuốc hay lâm, đến cầu ông chữa-dùm. Sau khi xem mạch rồi, ông nói :

— Bệnh anh nguy lâm dấy, không chữa ngay thi chết đến nơi! Nhưng anh có thành-tâm tin thầy, thầy bảo sao phải nghe, doi sao phải làm y vậy thi ta mới cứu dùm cho.

— Cứ dạy thế nào con cũng xin vâng.

— Nghe nói giống hành ô lảng anh tốt lắm, ta dời anh về một tháng hành trước khi cho thuốc, mà hành ấy dễ nguyên cả là và chinh anh phải đợi nó đến sang đây mới được.

Bác nồng-dần ta hết sức lo bệnh tin thay, qua hôm sau đội một thùng hành dày, chịu khó đánh đường ba bốn cây số, đến sang lễ thầy lang Thiên-minh. Nhưng ông dời thêm một tháng nữa. Ngày thứ hai, bệnh nhân lại đội tới một thùng. Rồi ông kiêm cờ chè xâu, đội thùng thứ ba. Bệnh nhân phải cắn răng bẩm bụng chiều ý thầy lang; trong óc bác suy nghĩ nếu tháng này đến lễ mà chưa chịu kể đơn cho thuốc, thì bác sẽ to tiếng làm nhục thầy lang một mẻ.

Qua hôm thứ ba, bệnh nhân đặt thùng hành xuống rồi, ông bồi:

— Bệnh tật của anh mười phần đỡ được bảy tám rồi phải không?

Quả có thể thật, bệnh nhân thấy mình đỡ bớt đau tết nhiều lắm. Ông Thiên-Minh nói:

— Thế là ta chữa bệnh đau tết cho anh rồi đó. Ba thùng hành kia ta trả lại anh cả ba, anh đem về, với cái đơn có mấy vi này, cứ vể bồ thêm mấy thang mà uống là khỏi hẳn.

Thì ra ông dùng mưu mẹo bắt người ta đợi thùng hành tết là một phương của ông chúa

bệnh đau tết, cốt lấy cái hơi của hành từ trên ván xuống. Có người hỏi vẫn ông căn cứ vào đâu mà chữa như thế, ông cười và đáp:

— Căn cứ ở Kinh Dịch chữ ở đâu. Thành ngài dạy là:

«*Thiên hành kiện, quán-tử ái, tự cường bất tết* 天行健君子以自强不息», bác không nhớ à?

Ông khéo khôi hài bằng chữ sách, như kiền tay gọi là «*jeu de mots*», vì trong câu ấy có chữ *hành*, chữ *cường*, chữ *tết*, để tỏ ra thành bão lát hành mà chữa thì mạnh, không tết nữa.

Một lần khác có thằng bé ngã gãy xương cánh tay, ông chữa bằng thuốc lá với xương gà tán nhỏ ra, bó ở ngoài chừng nửa tháng thì thằng bé khôi phục. Có người lại hỏi phương thuốc lấy ở đâu, ông nói khôi phục

— Tôi lấy ở tục ngữ, vì tục ngữ chẳng có câu «*chó liên da, gã lén xương*» là gì?

Đó, Thiên-Minh tiên-sinh của ta là người kỳ quái, bướng bỉnh đại khái như thế, ai muốn cho là một bác đồ giàn, hay bảo là một bợ khắc thường, một người chán đời rồi kiêu nhân lập dị, tưởng cũng có lẽ.

Q.C.

## NGƯỜI TRINH - NỮ CỦA RỪNG

là một câu chuyện gồm đủ tình-cách ái-tình, trinh-thám, mạo-hiem — Các bạn nếu đã bắt đầu đọc là sẽ phải đọc hết, vì trong chuyện ấy, một vai chính sẽ khiến các bạn phải stay-sura, yêu mến và thán phục — Vai chính ấy là Nàng Nhạn, là

## NGƯỜI TRINH - NỮ CỦA RỪNG

của LAN KHAI

Các bạn nhớ đón coi từ bài đầu sắp đăng trong báo này

## Khi người ta cău

Nhà đàn cầm Fritz Lang xưa cay vẫn có tiếng là nồng tính. Đóng một lối thiệp bàn, dập ghê hét toáng lên. Nhiều người làm ở studio ai nấy đều sợ hãi ông ta. Có người nhận dịp một hôm Fritz Lang vui vẻ liền hỏi ông ta rằng những lúc ông ta cău kinh thi ông: ta hay làm những cái gì! Từ thì ông ta kể ra những điều sau này.

Khi người ta cău thi:

— Người ta nhỡ ăn ở cao lâu phải một miếng bit tết dầm quả, người ta sẽ ném nó vào mặt thằng bồi mà bảo: «Chiếc giày sảng-dá này của cậu, cậu đem về mà bán cho những hàng đồ cũ!»

— Người ta mo-phú cả những lời cẩn thận của lão cảnh cửa khi người ta vào chơi một nhà nào. Và người ta cứ đếm niêm di cùi giây đây, bùo-lèn thang gác của lão vừa đánh xi bóng loảng!

— Khi người ta vào hiệu cao lâu, người ta ăn đến 4 chục bát mà người ta chẳng cho người hầu bàn một su me nào cả!

— Người ta roj dân ông như là một lũ lợn và dân bà là một đàn bò.

— Nếu có vợ, người ta sẽ nói với vợ: «Gõm mà tiêu pha tốn quá! Từ hồi Đại-Ấu-chiến 1914-1918 đèn giờ may cái áo này là bà cái rồi đấy!»

— Khi người ta nghe radio không thấy một bài dân nào hay người ta vác lúa dập bừa vào cái máy radio ấy, dù nó chỉ là máy mìn thôi!

— Và sau hết khi người ta dạo đầu người ta sẽ bảo anh thơ cao:

— Bác cao kém quá. Hông cả tóc tôi rời. Hái court thè thè giết con người ta. Xin bác làm... thê nào để cao dài tóc của tôi ra!

## Khi người ta vui.

Nghe thấy Fritz Lang hào hứng, Jack Oakie một tay chánh cháy ở Hollywood cưới kò ra và cũng theo Fritz Lang nghỉ ngay mấy cái cùi chí lượng phản lị cùi chí của Fritz Lang để ra rắng mìn vui.

Theo Jack Oakie, khi người ta vui thi:

— Vào cao lâu, nhỡ ăn phết một miếng bi tết dầm, người ta



VIVIANE ROMANCE với một dáng điệu lang lơ liêu hồn

sẽ tươi cười bao anh bối : « Rằng, lợi của tôi khỏe lầm. Thành ra chiếc giày sắng-dá anh vừa giùm ra cho tôi ăn dày, tôi nai nò và nuốt nó ngon lành hết sức ! »

— Khi người ta vào chơi nhà ai, người ta sẽ nghe lời lão canh cửa để lau dội giày dép hùn của ta vào cái thâm bẫy trước cửa. Lau bao giờ cho mòn hết tiết cả đế giày, gói giày thì thôi !

— Vào hiệu cao lâu ăn chả tốn có độ một hào (*hai bát chè hạt sen chẳng hạn*), lúc ra người ta cho người hầu bàn hàn cả năm hào mà người ta không tiếc !

— Nếu có vợ, người ta sẽ nói với vợ : « Đô này mợ trông đẹp hơn năm 1936 nhiều ! Thời đó tôi xoay tiền mua biếu mợ một cái áo depl »

— Khi người ta nghe máy radio và nghe thấy ông speaker ca tụng hoài hoặc thử thuốc lâu này, hoặc thử phấn kia, người ta sẽ suýt xoa khen ngợi : « Chà cái ông speaker này giọng trong trẻo và ăn nói có duyên quá ! »

Và sau hết, khi cạo mặt, ta bị anh thợ cạo nhõ thõ, cạo dứt hẳn một miếng mà hay một nửa cái mũi đi, người ta vẫn vui vẻ nói :

— Cảm ơn bác, vì bác làm tôi chảy máu nhõ thõ có lợi cho tôi lâm. Quan đế-tờ thường bảo tôi khỏe quá, có nhiều máu quá cỏ khỉ có thể đứt mạch máu sinh bệnh hiểm nghèo đượç»

Rồi sau đây khi ở nhà thợ cạo ra người ta vẫn cho bác thợ cạo lạy tay kia... nhiều tiền pourboire như thường !

### Ấy là một đồng xu...

Đứng tường chỉ có dân Annam mới ghét ông già Sacha Guitry, một kép xi-né già đã lão-lai đi rồi, mà vẫn thích đóng những vai công tử trẻ tuổi để lừa các cô gái xinh xắn và lại thích lén mặt đạo đức giày đori ! Ô-hen Pháp cũng vậy, rất nhiều người không ưa Sacha Guitry một tí nào !

Một tờ báo ở Pháp kể về chuyện Sacha Guitry có đăng một cái tin này không biết có thật hay không :

— Một ngày công ich !

Chúng ta nên vui mừng vì dân Pháp đã biết theo tiếng gọi của trái tim, mà ra sức gúp ích cho nước nhà trong khi nước nhà hữu sự. Vì hết thảy mọi người ở Paris và cả nước Pháp đã đồng lòng như bão ra những đờ đồng, đờ sát cũ cho nhà nước đúng. Cái kết quả đã tối đẹp



Cái hung đẹp và nụ cười tươi thắm của JOAN BLONDELL.

một cách không ngờ ! Vì ai nấy đều sẵn lòng giúp jech cho nước nhà.

— Cái gương đang để cho ta theo nhất đã do nhá tái-là xi-né trù danh là Sacha Guitry nêu lên ! Hôm ấy Sacha Guitry rất giản dị, ông chỉ để cho có một trăm lạy phóng viên nhà báo, thay chụp ảnh và các lạy quay phim theo ông... để ông bắc chiếc ô-tô cà-rì của ông cho nhà nước dùng.

Sau sự hi sinh kia, Sacha Guitry đã nói với các nhà báo rằng từ nay ông sẽ dì bộ hay là dì bông xe zap zap bằng chân như xe tro-tinette của trẻ con thường dùng, để dì lại cho nó đỡ mệt.

Trong khi khoa chí vi giáp được nước nhà, Sacha Guitry suýt nữa thi cho nhà nước cả một miếng đồng hính tròn có lõi mاء ông đã vô tình im lặng ở trong vi. Nhưng sau khi nhìn kỹ lại và biết rằng miếng đồng tròn đó là một đồng xu thi Sacha Guitry lại với vang bỗ nò ngay vào ví và cho vào túi như cũ !

Chết cười !

ROMEO

### Thuốc Thiên-truy

Bệnh Thiên-truy, hòn to, hòn nhỏ, sa xuống, rãnh, xung, có đau, không đau, lát 9, 10-năm, nhẹ 2, 3 ngày uống thuốc này đều tiêu khôi han, 1 hộp . . . . . 0p 50

### Các bệnh hoa liêu

Các bệnh Lậu, lậu kinh niệu, lậu mồi mắc buốt, lậu tự nhiên, lậu côn nọc, rót, dài ván, giang mai, sang độc, hạch xoài, hôi cho được các thuốc hay nhất của Tế-Dân. Xa giri linh hoa giảo ngần. Nhận chữa khoán các bệnh nặng.

### NHÀ THUỐC TẾ-DÂN

N° 131 phố Hàng Bông - Hanoi



## TÂN-MÃN-ĐỀ VÁC LỌNG

Của CỐI-GJANG. Tranh vẽ của TRỊNH-VÂN

Thể chân đức vua kèo rtrou nói ở bài trước, ngồi lên ngai chiến-tranh, quang-cánh rải đổi-tán. Trong thành gai-góc mọc đầy, nhân-dân không nói trèm hố, eà công-lan tư chí có được bốn cỗ xe, các quan đều không

ngài lèo ngôi Hoàng-dế. Khi ấy Trường-an, vista qua mấy trận chiến-tranh, quang-cánh rải đổi-tán. Trong thành gai-góc mọc đầy, nhân-dân không nói trèm hố, eà công-lan tư chí có được bốn cỗ xe, các quan đều không

xem hai bên đánh nhau, ai được, ai thua.

Lưu-Dịen thừa cơ liên đắc đại-quân thắng tới ngoài thành Trường-an, Khúc-Doân, Sách-Lâm liệu chừng khống hè chống lại, phải rút quân vào trong thành nho.

Chẳng bao lâu trong thành bắt lương, tướng sỹ tranh nhau đi trốn, cần lại không được. Ngày đêm ra sức giặc thua, chi còn được hẹn nghìn Lương-châu.

Dần dần nhà vua cũng không còn gì mà ăn. Bỗn-một trong kho, chi ói và chục hánh men, Khúc-Doân sai giặc thành bộ, rồi đem nấu cháo để vua ăn lạm. Mân-dế đón lấy bát cháo vừa khéo vừa béo Khúc-Doân :

— Bây giờ cùng quân thế này, vẫn không thấy có quân cứu, trâm đánh nhau-nhục ra hàng, để cho quân-dân khỏi bị chết oan.

Rồi ngài sỹ-sự than-thở :

— Lèm jờ trăm chí tại hsi ông

Khúc-Sách.

Mấy người cản-thở liên tau :

— Nhà vua muốn hàng củng phái ! Bây giờ nhân-dân trong

thành đã đương đắt giá, cồng  
trõ, tim đường lánh nạn, tiếng  
khóc vang cả trời đất. Minh đã  
thiếu quân, ít tướng, không thể  
dịch lại với giặc, thì thả hàng đi,  
để cứu trán họ.

Đức-ông Thập, con trai thứ  
tám của Mân-dé-lúc ấy nấp ở  
sau bức bình-phong, nghe bọn  
cánh-thần nói vậy liền nhảy ra  
thết:

— Những quân so-chết, sao  
dám bắn liều việc nước! Xưa  
nay có vua hàng giặc bao giờ!  
Hãy chém tất cả bọn đó, tôi xin  
ra thành đánh giặc!

Mân-dé vội vàng gạt đi:

— Các vị đại-thần đều nói nên  
hang! May mắn cậy cái hăng  
của kẽ-nóng-nỗi, làm cho cả  
thành đồ mâu hay sao!

Thập vẫn khảng khái:

— Bọn đó mọi ngày không hề  
biết đến việc nước. Nay đám mồ  
miệng nói cùn, thật là vô lý. Tôi  
tưởng trong thành Trường-an,  
hãy còn được vài vạn quân cung  
đả chống nhau vây gác; Hết!



chi toàn quân của Lang-gia-  
vương vẫn đóng ở vùng Giang-  
nam, nên có người ra đón cầu  
cứu chắc Lang-gia-vương  
phải đến. Khi ấy trong ngoái  
cùng đánh, quyết là phà được  
quân giặc. Nhà vua không nên  
nghe lời lũ chuột, mà bỏ co-  
nghiệp của tiên-dé.

Mân-dé chứng mắt quát mắng:

— May là một đứa con nít,  
chưa biết vận trời, không được  
nói láo!

Thập cố dập đầu xuống gach  
và khóc :

— Nếu như thế cùng, sức kiệt,  
không thể tránh khỏi hoạn-nạn,  
cha con nhà ta cũng nên liêng  
chết cố đánh một trận, để cùng  
chết theo xâ-tắc và đến ân-đức  
của các tiên-quản...

Mân-dé giận quá, sai người lôi  
Thập khỏi thềm đèn. Thập  
càng khóc lớn :

— Tiên-tô dựng nên xâ-tắc,  
không phải dễ-dàng, bay giờ  
nó nêu bỗng chốc dem dung cho

người? Thủ chết thi chết, nhất  
định tôi không chịu hàng.

Mân-dé mếu khóc sài người  
Thập ra khỏi cửa cung, rồi ngài  
tự viết một bức hàng thư giao  
quan Thị-trung Tôn-Suông đưa  
cho Lưu-Diệu.

Sách-Lâm liền giữ Tôn-Suông  
ở trong dinh mình, rồi cho con  
trai ra thành nói với Lưu-Diệu  
như vậy:

— Nếu như điện-hà ưng cho  
cha tôi được dùng nghi-trưng  
xe ngựa của một tước công muôn  
hộ, cha tôi sẽ dem cả thành ra  
hàng.

Lưu-Diệu chén luồn người  
con Sách-Lâm và sai thủ-hạ vào  
vào bảo Sách-Lâm :

— Quân của đế-vương chỉ biết  
làm điều phải-nghĩa. Ta đã cầm  
quân mười lăm năm nay, chưa  
còi khi nào dùng mưu lừa đối đế  
lấy đất cát của ai. Lời của Sách-  
Lâm nhân sang với ta, tức là  
một điều đại-ngranh, không thể  
đong-thú.

Sách-Lâm so quá,  
liền cho Tôn-Suông  
ra thành để nộp Lưu-  
Diệu bức hàng thư  
của Mân-dé.

Lưu-Diệu bằng lòng  
để cho Mân-dé ra bàng.

Hôm sau, Mân-dé  
sai chờ một chiếc  
quân-tài di trước, tự  
minh cởi trần bung  
hòm ngọc bích, ngồi  
chiếc xe để theo sau.  
Quân thần vén lấy  
bánh xe, kén khóc  
rim-rí. Mân-dé nước  
mắt giàn-dưa, nước-nó  
khóc không ra tiếng.  
Ra khỏi cửa thành,  
Mân-dé và bọn triều-  
thần đều xuống về  
đường phà-phục, ai  
nấy cùi rạp tản đất.



Lưu-Diệu được tin, tức thi  
cuối ngựa đốc quân đi vào. Tới  
chỗ Mân-dé, hán-xuống ngựa  
nặng Mân-dé dậy, đón lấy ngọc  
bích và sai đốt chiếc quan tài  
của ngai, rồi hán hả lệnh đưa  
ngài và các quan Tân vào dinh  
giao cho quân lính dem ngay  
canh-giữ.

Sau khi vào thành Trường-an,  
Lưu-Diệu liền cho quân-sỹ giải  
lùon Mân-dé và các triều thần  
bên Tân về xứ Bình-dương nộp  
cho vua Hán.

Vua Hán mừng lắm, liền ngự  
ra điện Quang-cực cho vua nhà  
Tân vào hầu.

Mân-dé và các công-khanh đều  
phải khấu đầu dưới sân. Khúc,  
Sách ra bộ cảm-động, hu-hu khóc  
trước thềm.

Vua Hán nói cơn lôi-dinh, bèn  
sai dem giám vào ngục. Rồi hán  
phong cho Mân-dé làm chức  
Quang-lộc đại-phu, trước Hoài an  
não, để ngài và các công-khanh  
ở riêng một khu nhà trạm, mỗi  
tháng phát cho ít gạo.

Một hôm, vua Hán cao hứng  
dem quân ra săn ngoài thành  
Bình-dương. Khi đi, bắn từ ngòi  
trong kiệu rồng bắt Mân-dé làm  
chiếc xa-ky-tưởng-quan, ăn mặc  
đồ binh, cầm kích di ở trước  
kiệu. Ra khỏi cửa thành, nhân  
dân xúm lại xem-nó. Có kẻ nhận  
được Mân-dé, chỉ vào mặt

Mân-dé vừa mếu vừa cầm cán  
long, coi bộ rất đáng thương.  
Công-khanh nhà Tân ở đằng  
đến phải chảy nước mắt. Một  
viên đại-thần của Mân-dé tên là  
Tân. Tân dâng lấy chiếc long  
trong tay Mân-dé, định dập vào  
đầu vua Hán.

Vua Hán giận lẩm, sai diệu Tân  
Tân ra chém.

Cách vài bữa sau, Mân-dé cũng  
bị giết nốt.

Hôm sau, vua Hán ra điện  
Quang-cực, ban yến cho các văn  
võ. Khi đã hết ba tuần ruyg đầu,  
bắn bắt Mân-dé phải ra quỳnh  
rượu.

Mân-dé rung ưng nước mắt,  
cố kèo được hết một lượt.

Vua Hán lại sai dem chén di  
rửa.

Mân-dé đánh phải văng lời,  
nước-bán ra áo ướt đậm.

Giây-lát, vua Hán đứng dậy ra  
chỗng sỹ, bắn bắt. Mân-dé xác  
lòng di che cho hắn.

Ký sau :

SƠ GIẤY TRÊN NÚI MÔI

CỐI-GIANG

# RÂU NO CAM KIA

(Kết nỗi đói nhận vũ mây, mòn  
ý hổ vào khò quất-ván của mình)

Trong số trước tôi lược sú miết câu đối của người Tàu mà kể rõ ý thức nào đã nhận bảy làm của cụ trong Mạc-đinh-Chi, nay xin nói tiếp câu đối này mà hiện nay trong đám sĩ-phù ta cũng vì bị kẻ đã nhận xứng mà nhiều người cứ tin là vẫn của cụ Chu-thần Cao-bà-Quát, tức là câu đối :

*Quân án thần khâ báo  
Phu nghiệp tử dương thừa*

Bài câu đối ấy nghĩa là: «on vua kẻ làm tội ném bão, nghiệp cha người làm con nên nỗi theo». Nói về vần thi đối câu đối này cũng chẳng có gì là bay, người ta truyền tụng chỉ vì cái nguyên nhân sinh ra nó, lại thấy nó là của cụ Chu-Thần một bậc văn chương đại-tài sinh trước đây sâu bảy mươi năm. Kể nhận bảy tội tự bia đặt ra như có sự thuế để cho người ta tin. Họ nói lúc ấy cụ Chu-Thần làm chức hành tâu ở kinh đô tuy là một viên quan nhỏ, nhưng vì có ván tài lối lạc, nên được các vị vương công qui menh, nhất là Tùng-Thiện vuong, thường có thiếp mời cự đến phủ để uống rượu làm thơ. Một hôm cụ cũng nhận lời mời, đến chơi vương phủ, vừa vào đến sân, ngài Tùng-thiện đã vui vẻ ra đón và dắt ngay vào văn phòng phò một đôi câu đối ngài mới iám và vui viết lên tƣờng:

*Tử dương thừa phu nghiệp  
Thần khâ báo quân án*

Có ý tự đắc, Tùng-Thiện chắc thế nào cụ Chu-thần cũng phải phục, nhưng rái lại, cụ không nể ứng không khen, cái vế mặt vốn kiêu ngạo lại như tỏ ý khinh bỉ. Cụ hưng, vương hỏi dồn luôn mấy câu, cụ là đầu nói:

— Câu đối đã không hay, lại bị cái lối bắt kinh nữa, vì con lại dám đứng trên cha, tôi lại dám đứng trên vua, thì tha thứ sao được.

Nghé nói, lạnh toát cả người, vương chịu là hỏng và xin cụ nghỉ giùm câu khác. Cụ ung dung nói:

— Tôi đâu dám, mà cũng không cần nghĩ cân nhắc, cứ để nguyên hai câu của ngài, mỗi bên chỉ dão ngực lên là được và lại hay lắm. Đảo lại thế này:

*Quân án thần khâ báo  
Phu nghiệp tử dương thừa*

Nghé xong, vương vỗ bàn khen hay quá, lại cảng phục cụ quả có đại tài, và tự nhận tài học của mình còn kém xa.

Về vần-hương của cụ Chu-Thần, ai là người không kinh phục, lại nghe nói một vần sự như thế và đối câu đối như thế, ai này tuồng thức rồi tin ngay. Nhưng có bết đâu đó lại là vần của người Tàu, tôi lại đem hồn xưa xưa của nó bày ra đây, dè các lứa cúng thấy:

Cuốn «Hải-nam nhân-vật-chí» của Tân, có chép chuyện ông Khâu-vân-Trang, một vị danh thần đời Minh, từ tuổi trai đã có tài cao học rộng. Khi ông độ 9, 10 tuổi, trong làng có một vị quan to về hưu, rất có thể lực, că vung ai cũng phải nể sợ. Ngoài, công nhà vị quan ấy mới treo đối câu đối gỗ rèn son son chữ thép vàng: «Tử dương thừa phu nghiệp, thần khâ báo quân án». Hằng ngày ông Khâu bài bùi di học và ở trường về đều đi qua đó, lại cứ giờ tay đánh «lô tót» vào hai bên câu đối ấy. Lối giờ tay đánh như thế là cách chơi dưa của trẻ con có ý khinh bỉ. Người canh công hôm đầu không để ý, sau đó hôm nào cũng thấy ông chơi dưa như thế, chay vào mách cho.

Vì quan ấy nghe nói giận lắm, sai ra đuổi cái dem vào xem con nhà nào, vị quan hép hỏi:

— Thằng nhãi con kia đã biết gì mà dám hồn xurge ta?

Chẳng chút sợ hãi, Khâu ung dung đáp:

— Ngài là quan lớn, khai nào tôi dám hồn xurge ngài. Ngài dỗ tội con cho tôi.

Vì quan giận dữ nói:

— May không hồn xurge, làm sao hôm nay mà cũng chém đến đánh «lô tót» vào hai bên câu đối công nhà ta?

Khâu mím cười nói :

— Câu đối là câu đối, quan lớn là quan lớn, tôi chỉ đánh «lô tót» đổi câu đối, chứ không dám vồ lè với ngài, vậy mà ngài lại nỗi giận, phải chăng ngài là đổi câu đối?

Thấy dứt trê lai lợi, nói nồng hạo dạn, vị quan nghe rõ là nó có ý giày, liền đổi giận làm lanh, vui vẻ hỏi:

— Dám kinhh bì như thế, may cho là câu đối đổi hay chữ xấu? Đó là vần của một vị danh nhân đời này vừa nghĩ và viết ặng ta đó.

Khâu nói :

— Vẫn hay hay đổi, chửi tối hay xấu tôi không kể đến, chỉ xin hỏi ngài: Vua với tôi ai là trên? Cha với con ai là trên?

Vị quan nói :

— Bao giờ vua cũng trên tôi, cha cũng trên con cháu.

Khâu nói :

— Ngài đã biết thế, làm sao trong đổi câu đối, ngài lại dám đề con đứng trên cha, tôi đứng trên vua? Thế là luân thường đảo ngược, hỏng to mất. rôi! Vậy ngài kip nén đổi lại như thế này: «Quân án thần khâ báo, phu nghiệp tử dương thừa».

Nghe xong vị quan ấy mừng quá, tự nhận câu đối của mình hỏng và chịu Khâu chửi là bay, goi người nhà đem quà bánh ra thưởng, nhưng Khâu chối từ không nhận, cúi chào rồi ria, bước ra về.

Bó, các bạn lại nhận ra một cái vở ý thức của người minh, dã là cái hàn học mượn viết nhớ chữ của người lại că gan xoay că văn-lứu của người ta, làm nhẹ cho cõi nhân như thế, đáng cảm giận biết chừng nào. Có người lại nói dã trả láy thi cùi nhận làm của mình, nay nói toạc rã, chẳng là

buộc cho cõi-nhân cái tội ăn cắp ru? Chết nỗi! Không phải cõi minh mà bảo cõi nhận làm sao được, dã biết là lầm là bay, mình phải tự sửa đổi lấy, mới giữ hoàn toàn được danh dự cho cõi-nhân.

Càng nói càng thêm ngạc ngáo, sự vở ý thức như thế, chẳng những riêng về văn-chuông, về chính-trị pháp luật phong tục phần nhiều chỗ cũng rưa thê mà. Đã chẳng có văn tự, phái theo học-văn tự Tàu, rồi cái gì cũng bắt chước Tàu cả, chẳng bao giờ sáng chế ra được một cái gì. Những điều đó các bạn cũng đều đã nhận thấy không cần phải nói ra đây, nhân chuyên câu đối vừa kể trên, tôi suy nhớ cũng hồi này năm ngoái giữa cái mâm bì con ta đang dang nóc trây chiu Huong-lich và nhiều nơi thắng cảnh khác, chứng là một Hoa-kieu ở Hà-nội có lai cáo một bài đang trong một tờ báo Tàu xuất bản ở Huong-cảng, dẫu bài nói về lịch-sử An-nam, chí vân vẹt có vài chục dòng, trong cơ một đoạn nói rằng: «về các địa danh trong nước Nam, họ đều đặt theo các địa danh ở nước ta (người Hoa-kieu tự xưng) như Sơn-tây, Hà-nam, Bắc-ninh, Hà-dông, vân vân. Buôn cười nhất là trong tỉnh Hà-dông có mấy quả núi, trong núi có chùa thờ-phật, họ cũng đặt theo là Huong-lich-sơn, Huong-tich-tuy như tên bài nói danh thắng trong huyện Truong-an tỉnh Thiêm-tây ở nước ta. Một quả núi đặt ở tỉnh Sơn-tây của họ, (tức là chùa Tay phuoc, huyện Thach-thati) họ cũng đặt theo là Cau-lieu son như tên nơi danh thắng thuộc huyện Lưu trong tỉnh Quảng-tây, buôn cười nữa là họ cũng nói Cát-Hồng đến tu tiên ở núi ấy như chuyện tự truyện về núi Cau-lieu ta là».

Áy người Tàu họ dã nói ra thế đó, nếu họ lại nhìn thấy những «văn ăn cắp» do những kẻ vở ý thức nào dã làm đó, thì họ sẽ bình-phẩm ra thế nào?

SỞ BÁO

TRONG MÙA NÓNG NÚC NÊN UỐNG THUỐC

## HUYẾT TRUNG BỬU ĐẠI-QUANG

sẽ được ngọt an ngon ngọt, tính thanh涼, không lú dù mồi meat, it khát nước — Huyết Trung Bửu Đại-quang là một thứ thuốc bổ huyết rất hay. Bán ống, dàn bả, người già trẻ con, dàn bả thai sản uống đều tốt lắm.

chai to - \$2.00, chai nhỏ 1 \$20  
ĐẠI-QUANG DƯỢC-PHÒNG, 23. Hàng Ngang — Hanoi — Giấy nolis: 805

## Hay còn thoang thoảng mùi hương

(Tiếp theo trang 3)

Cô Ngh. ngôc cò ra ngoài  
giường nhô một bãi nước bọt,  
rồi nhìn tôi cười khanh khách,  
đè lè ra hai hàm răng vàng khẽ  
khé vì chất nhựa thuốc lá lâu  
ngày bám lại đã thành cao :

Em chẳng lo một chút nào  
hết; vì xưa nay em có phải chỉ  
trông riêng về nghệ nhây để sống  
đau.

### Kiểm duyệt bô

Tôi với chào cô Ngh. « chuồn »  
thẳng:

Hơn 3 tháng nay, giờ tôi mới  
đến thăm vợ chồng anh P. Anh  
làm từ k công nhật ở sở địa  
chính, vợ anh vẫn đi nhảy đê  
thêm vài đồng tiền tiêu pha  
hàng ngày.

Hai vợ chồng anh thuê một  
cái nhà nhỏ nhô ở ngõ Tạm\*  
thương. Vợ anh vào hàng vñ nñ  
số 3.

Đến chơi vừa gặp lão vợ chồng  
anh ăn bánh cuốn lót da buồ  
sóng.

— Thế nào ch? các liệm nhảy  
đóng cửa cả bịt nghì sao?

Vợ anh P. cười đáp:  
— Em chẳng nghĩ gì cả. Bóng  
cửa tiệm thi em nghĩ ở nhâ.  
Luong của nhà em cũng đủ ăn;  
kè ra thi cũng hơi lúng một  
chút.

### Kiểm duyệt bô

Cuối cùng đến thăm cô B. ở phố  
H. B. cò vñ nữ thượng hạng số  
4. Đến nơi gặp lão người mẹ đê  
ra cò đang trẻ rau, còn cò thi

## Dưới mắt chúng tôi

(Tiếp theo trang 3)

kiến cuộc ngoại tình của vợ và  
tình địch vì công chúng là người  
chứng có giá trị nhất, muốn có  
chứng cứ xác đáng không gì gọi  
cả lảng xóm họ hàng cho xém rõ  
bản cõn hõa là nhõ thừa phát lâ  
hoặc ông Cầm làm bén bản dâ  
tôn tiền lại lõi thôi!

Một bén thi lợi-dụng ngay sự  
người tình của vợ để làm tiền,  
cho ngay tình địch vào bẫy, thực  
không có cách trường phạt nào  
đau đớn bằng thế nữa !

Hai vị lang quân cùng một tinh  
cảnh này chả đã cung xuất thân  
ở một trường cù thi phải.

### Mới có ba vợ mà gia- đinh dã lục dục thế?

Theo tin các báo hàng ngày  
thuật lại thì vừa rồi tại vùng  
Thanh-liêm, Phù-lý, một vụ da  
thê đã suýt gây nên một cái án  
mạng rất ghê gớm. Nguyên một  
vị hương chức ở làng Yên-lại,  
huyện Thanh-liêm tuy đã 52  
tuổi nhưng nhà bà và vẫn da  
nhán duyên nên lấy những ba  
ba vợ: bà cả đong tuổi với dứa  
lang quân, bà thứ hai 56 tuổi và  
dệ đơn kiêng hai bà chị lân nhâ.  
Chưa rõ việc này quan trên sẽ xử  
ra sao.

Theo thiên-ý của tôi thi « ôi  
nào là ôi chẳng cay » dân bà  
ghen là sự thường, có lõi chẳng  
là chì tại ông chồng đã có gan  
lấy ba vợ mà không biết khuôn  
xứ trong gá dinh cho em dẹp.  
Các vua chúa A-dông ngày xưa  
có vị ấy đến hàng 100, hàng  
1.000 cung lão, mỹ nữ mà vẫn  
bò hão như thường, thế mà bá  
hương cúc kia mới ba vợ mà  
gia-dinh dã lục dục đến thế thi  
còn làm sao trông nom được  
vệc lèng nước ?

Tôi cảm-động nhìn cô B. Tôi  
cảm thấy lòng tôi nao nao vì  
thấy mình đứng trước một người  
đàn bà đáng thương và ái ngã...

TRẦN VĂN NĂNG

bà thứ ba mới cưới gần đây xuân  
xanh mới cõ 33 tuồi.

Bà bà vợ nay không ở chung  
với nhau và không rõ vì hương-  
chức đã dùng cách gì để tự chia  
sẽ ái-tinh cho cả ba phòng. Cõ lõi  
vì sự quản phán bất lè về ái-tinh  
đó nên gần đây đã gây nên một  
tấn náo kịch trong gia-dinh kia.  
Hai bà vợ trước đã già nên hợp-  
lực để đổi phó với bà vợ bé đang  
trẻ, đẹp và chắc đượ: đức lang  
quân yêu mến cung chiểu chuộng  
hơn.

Vì thế mà người vợ hai định  
mura hai vợ ba và chồng cũng ở  
chung với nhau nhưng việc  
không thành bị bại lộ nên đã  
rửa cửa công. Được tin này vợ cả  
bên đồng tình với vợ hai và sai  
người đánh vợ ba. Ông chồng đã  
không điều dinh lại cõn bênh vợ  
ba nên báu trâu dí để giàng tiền  
phi lòn cho vợ ba kiện hai vợ  
trước. Tin này vừa lan ra thì hai  
vợ trước ghen-tức quá không  
chịu được nên bèn chia trai ông  
chồng lại và xui người đánh vợ  
ba một trận nên thán, lại định  
cho lấy hõi ôi, cù ráy bõi vào  
mắt vợ ba định dè cho mù hẳn  
đi. Sau vụ này người vợ ba lại  
đề đơn kiêng hai bà chị lân nhâ.  
Chưa rõ việc này quan trên sẽ xử  
ra sao.

Gia minh em thi không cần. Chết  
cái còn me em, và thẳng bé em  
dang di học. Hiện giờ em cũng đê  
danh được vãi chục bạc, vậy anh  
bảo có cách nào buon-báu dù  
sống không anh?

Tôi cảm-động nhìn cô B. Tôi  
cảm thấy lòng tôi nao nao vì  
thấy mình đứng trước một người  
đàn bà đáng thương và ái ngã...



Tóm tắt mấy kí trước: Phiên, một nhõ văn-si, vi eru được Hàng — một cõ gái nhà giàu — khỏi chết đuối khi tàu dâm nén được Hàng cứu.

Phiên cung yêu Hàng, dù chàng vẫn hiểu rằng từ một người nữ sinh-viên trường Bảo-Đế như Hàng đến một anh văn-si ki bù nhú chàng cõi vị của hai người cách xa nhau lắm.

Nén khõ nhận thấy tin Hàng thi trượt, thi Phiên mừng rỡ, vì chàng thấy có thể yêu được Hàng...

Nhưng Hàng vẫn chán-chí học hành... để sin thi vào trường Đại-học...

Vì một việc cõn con Phiên giận Hàng và quyết xa Hàng tuy chàng vẫn yêu Hàng và vẫn ghen tức Hàng... vì Hàng thường di chui với các bạn gái...

Một hôm bà Phiên định ngồi yê gá lồng cho Tráo — một cõi kỹ sư ở Pháp về. Nhưng Hàng từ chối vì nàng đã chót yêu

Phiên mất rồi và thời thật yêu của nàng với Phiên... Muốn hoa Hàng bỏ Phiên ông phản lập ra một buổi hội họp để cho

Hàng nhận thấy, sự đót mắt của Phiên. Nhưng...

Tôi thấy rằng những văn-si có  
tiếng hao giõ cũng là những người  
học rộng cõi. Hãy xem ngay trong  
làng văn ở xứ ta, như bọn Tự-  
Lực chẳng hạn, họ-đòi danh  
được phần nhiều chàng phái  
nhõ ở những cái bảng Cử-nhân,  
Tú-tài của họ là...

Phiên ngắt lời :

— Bấy óng mới chí biết có  
một minh họa Tự-Lực. Tôi có  
thể kể cho ông xem tên mõi số  
văn-si nõi tiếng nõa mà không  
cõ một minh bằng nõa, và hàng  
trảng tên những cõi bằng Tiết-  
sĩ. Cử-nhân mà cầm bút suốt  
đời vẫn không thành được văn-  
sĩ...

Phiên vừa toan kể một vài tên  
ra làm thí-dý, chợt thấy trong  
đám đông có tiếng người nói:

— Văn-chương chí là câu  
chuyện phù phiếm. Ở trong cái  
sâu-hội máy móc này ta phải sống  
bằng sự thực, chứ sống bằng

Xem chừng không còn ai có  
ly-luận phản đối nữa, một người  
trong bọn liền đứng dậy yêu cầu  
nói về vấn-dõe khác. Túc-thi-

Tám—một sinh-vien năm thứ ba  
trường Luật, чтết nhõ ra một  
đoạn vña học ở nhà trường về  
kinh-tế học. Lòng dũng dây khoa  
chân khoa tay nói :

— Tôi xin nói về kinh-tế học.  
Hôm nõi giáo-sư K... phàn nán  
rõng người Annam minh bắn  
tinh lười và khõng có óc kinh-  
doanh lớn,

Tôi thi tôi  
còn nhận thấy thêm rằng người  
minh khõng biết hợp quan và  
thieu sáng kiến. Nhiều người  
phải tự hỏi tại sao người An-  
nam khõng biết hún vñ lèp  
những hội buôn to, như những  
hội buôn, những nhà « hảng »  
của người Âu Mỹ. Ta nên biết  
rõng trong những hội hún vñ  
ấy, tu-bản được đậu-chi-hoa

(démocratisation du capital) và các cđ động giàu hay nghèo đều có quyền ngang nhau.

Cứ-lợp đùa vòi tay khen Tâm có mắt quan sát thâm đáo. Phiên đợi cho sự im lặng đã trở lại rồi mới mỉm cười nói :

Tôi cũng nhận như ngài rằng người mình kén chi kinh doanh to, nhưng ngài đã quên không xéi đến những điều kiện thuận về hoàn-cảnh đã ghi chép kinh doanh của người mình không phát triển được. Ở đây, tôi không nói nỗi rõ những điều kiện ấy, tôi chỉ già lời ngài về việc lập hội buôn. Ngài tưởng trong các hội buôn to, tu-hàn có thể dàn-chú-hoa được ư? Sự thực không như ngài tưởng-tượng đâu. Trong các hội buôn ấy bao nhiêu quyền hành đều thu vào trong tay những người có nhiều cđ phán, còn những người có một, hai cđ phán thì có được sự-gi dùa. Ngài hãy nhớ lại hội « Tiền - Long Thương-Đoàn » năm xưa sẽ rõ.

Tâm và các bạn học của-chàng không ngờ rằng Phiên lại xem cả đến Kinh-tế-học và chàng lại biết đem những lý-thuyết ở trong sách ra ứng-dụng vào việc đời xác đáng thế! Còn họ thi chỉ biết đói quá những trang sách, họ không còn biết cái thế nào nữa...

Sau cuộc đàm với các bạn học của Hằng ở ngay trước mắt vò-chồng Ông Phán, Phiên không còn bị kinh hãi dốt nữa, nhưng đối với mọi người chàng vẫn chỉ là một anh văn sĩ nghèo, một người không có địa vị gì trong xã-hội, và nhất là không có một cái trong lai chắc chắn để mưu hạnh-phúc cho gia đình. Như thế thì dù chàng có tài cao họa rộng đến đâu cũng không có thể kết hôn với Hằng được...

Một hôm, trong bữa cơm chiều bà Phán hỏi chồng :

Ông đã định việc gia thất cho con Hằng thế nào chưa?

Ông Phán chống đầu xuông móm không giả nhời và bà phản hồi tiếp :

Ông phải già lời dứt khoát cho người ta, có xong thi cho người ta còn lo trong năm này, chứ có bắt người ta đợi mãi, ngực cả mặt. Vâ-lại, sang năm là năm tuổi con Hằng, mà họ nhà người ta thi to, tang tóc luhn-luhn, biết thế nào mà liệu được.

Ông Phán ngẫm nghĩ một chút, rồi nhìn về phía Hằng, mới chầm rãi nói :

Bà hãy hỏi con gái bà đã. Bà Phán lườm chồng :

Ông nói chuyện mới bay chừ! Ông là bố nó, ông muốn sao nó phải nghe yêu, chứ việc gì ông còn phải hỏi ý kiền nó.

Sự thực thi ông Phán hơi siêu lòng vì tài học và nhất là về lòng khảng-khai của Phiên nên ông muốn dùi cái trách-niệm định đoạt việc hôn-nhan của Hằng cho vẹn. Chứ ông còn lì gi nếu hỏi ý kiền Hằng thì nàng sẽ ký cả bốn tay lấy Phiên. Nhưng đối với Hằng câu nói của ông là một cách khuyến - khích giàn - tiếp nón với nàng thưa :

Bà con nói rất phải. Con cũng đã thưa với mẹ rằng việc hôn-nhan là tối quan-trọng, cho cả một đời người của con, mẹ cho phép con được tự ý kén chọn, sau này dù có sảy ra điều gì, con cũng không có chó trách được cha mẹ.

Bà Phán mỉm mè :

May đúng có chứng khôn hon rận! Đề cho may tự ý kén chọn thi con chẳng ăn lại ấy..

Hằng khôi-hài :

Thế me đã thấy con ăn..đất ba giờ chưa?

Bà Phán mắng con :

Không có nói bài bày!  
Rồi bà nói tiếp bằng giọng danh thép:

Tao mắt công đê ra máy thi  
mày cũng đê cho taó co quyền  
gá báu may chư!

Hằng ngắt lời mẹ:

Nhung con cđ phải là mó  
rau đậu mà mẹ bán.

Bà Phán trừng mắt, quát:

Tao không nói dùi với mày!  
con nhà vò-giô-dục, không còn  
biết coi cha mẹ ra gi nữa.

Hằng sực mặt lại:

Me kêu từ trước đến giờ con  
cò dám trái lời Ba, me điều gì  
dầu. Nhưng bấy gờ chính me  
đã bắt con phải bắt hiếu.

Bà Phán đặt mạnh bát cơm  
xuong mâm:

À, con này buộc tội tao đây  
phải không?

Hằng vân cãi:

Con không dám buộc tội  
me nhưng me bắt con phải lấy  
một người con không yêu thí  
con không thể nghe lời được.

Bà Phán dồn tiếng :

Hử! Lấy người yêu! Thế đến  
lúc hết gạo có yêu được nhau  
nữa không?

Hằng lầm bầm một mình :

Hết gạo cũng vẫn yêu được.

Bà Phán mỉm mai:

Phải! Ai thắc biết các cđ  
bày giờ làng mạn lâm! Chỉ một  
tập lều tranh với một trái tim  
cũng dùi sống rồi kia mà!

Hai mẹ con cùng im lặng một  
lúc, rồi Hằng chợt có cái ý  
tưởng đánh vào mặt cảm tình  
của mẹ, nàng liền buồn rầu  
nói :

Con tướng me không nên  
lãnh-dạm với anh Phiên mới  
phải. Me thử nghĩ xem nếu  
không có anh ấy thi con còn  
đau đến ngày này. Mà anh ấy  
có hư hỏng hay dốt nát gi mà  
me ghét bỏ cha con. Me không

thấy hôm nọ anh ấy tranh luận  
với những bạn học của con đấy  
à? Con tướng một người đồ  
tiến-sĩ thi cũng chỉ hiểu biết  
dến thế là cùng.

Bà Phán bùi môi!

Phải! anh Phiên nhà may  
giỏi! Nhưng sao không thấy mai  
cái giòi ấy ra mà ăn lại phải  
sống cầu bơ cầu bát như một  
thằng thât nghiệp. Còn ta có công  
anh ấy cứu may thi tao có quên  
đau. May không thấy Ba may  
đã tìm cho anh ấy việc làm như  
anh ấy hách rồm không làm  
đâu à? May còn phải bắt tao  
đến ơn anu ấy bằng cù người  
may nữa sao? Thế đê thường  
một thằng ăn cắp nó cứa được  
mày tao cũng phải gả mày cho  
nó à?

Hằng sực mặt lại, vất bát dứa  
đứng dậy, phung phuju di vào  
nhà trong. Ông Phán trông theo  
con, gật gù nói:

Chỉ hiểu một nỗi thằng  
Phiên nó không có bằng cấp gi.

Chiều hôm sau, khi Phiên đến  
đón Hằng đi học vẽ, nàng liền  
thuật lại cho Phiên nghe tất cả  
tất kinh hồn trước, rồi nàng  
kết luận :

Hình như Ba em bây giờ  
đối với anh có nhiều thiện cảm  
hơn trước; ông cụ chí còn băn  
khoăn với tôi anh không kđo hàng  
cấp. Hay là...

Hằng nịt ống lại, cầm mồi nhìn  
Phiên bằng cặp mắt vò bạn yêu  
đương. Phiên giục:

Hay là làm sao?

Dại Phiên giục đến lán thó

hai, nàng mới khẽ nói:

Em bắn điệu này, nên hay  
không nên tùy anh, anh đừng  
giận em nhé!

Phiên tát yêu vào má Hằng:

Góm! em bay loli thôi quá,  
rồi thi làm thế nào mà học lại  
kiếp được?

Hàng ngược mắt lèo nhín  
Phiên, nói thật nhanh.

Hay là anh đi thi...

Nàng tướng Phiên sê khô  
chịu vđ cái ý-kien nhượng bộ  
hòn cảnh ấy của nàng, nhưng  
chẳng khống tỏ vđ gì phạt ý  
và mờ mang hỏi:

Nhung thi gi được?

Hàng hét lo, binh-tinh giả lời :

Thi tú-tái vẹ.

Phiên ngâm nghĩ một chút:

Thi thi án thua quái gi. Đến  
lúc-anh đỗ được tú-tái thi em đã  
thành bà Cử rồi, dia-vị vẫn  
chênh-lench như cũ thôi.

Hằng cười :

Anh không lo. Em sđ đợi  
anh bao giờ đđo xong tú-tái mới  
thi cù-nhận một thè. Bây giờ  
em già tăng trượt hoài, ai  
ngán đoán được.

Phiên nghiêm nét mặt lại :

Anh không muố em phải  
hy-sinh với anh đến thè.

Nhung anh cũng hy-sinh  
cho quâ khé kia mà!

Thật vậy! Bây giờ Phiên phải  
tử-gi nghệ-thuật là một việc rất  
đau đớn cho chàng. Nhưng  
chàng tự an-ủi rằng cuộc-ly-biệt  
này chỉ là hữu-hạn và một ngày  
kia chàng vẫn có thè trờ vđ  
phụng-sự nghệ-thuật được.

Chàng hỏi Hằng :

Hôm nay la bao nhiêu tay  
rồi?

15 décembre rồi. Anh làm  
bão mà lại dâng tri thè? Nhưng  
anh hỏi ngày đđ làm gì?

Đè xem còn mấy tháng nữa  
đi thi.

Làng tinh đđt ngón Jay :

Còn ngồi 6 tháng nữa, kịp  
chán!

Nhung anh quên hết tất cả  
những môn học ở nhà trường  
rồi thi làm thế nào mà học lại  
kiếp được?

Khô gi, anh quên đâu em sđ  
giảng nghĩa cho.

Phiên khôi-hài :

Thế anh phải làm học-trò  
Hàng à?

Hàng nhìn Phiên một cách  
tinh tú:

Cũng được chứ sao. Nhưng  
anh nhất định chưa?

Nhất định.

Hàng lè vđ sung-sướng:

Có thể chứ! Anh Phiên của  
em ngoan quá!

Ngay tối hôm ấy, Phiên đến  
tòa báo « Văn-Hoa » để xin nghỉ  
việc. Chàng mò cửa vào tòa soạn  
thấy Lưu đương lúi-hái viết bài.  
Lưu ngang dẫu lên thay Phiên,  
vui mừng reo:

Kia anh Phiên!

Rồi chàng hòi tiếp luôn:

Anh dđc bài kỳ này chưa?

Mấy hôm nay Phiên chưa viết  
được chữ nào, nhưng chàng  
cũng đđp liều:

Có rồi nhưng còn đđe đêm  
nay sđa lđi đâ, sáng mai sđa đura.

Lưu mỉm cười :

Góm! Anh cần thận lâm!  
đđe đđi sđa épreuve có bon  
không? À này, anh có mý cđ  
thứ.

Phiên nđ oái cầm mý phong  
thư, bóc ra đọc. Nhưng phong  
thư gửi đến một tòa báo, cđ bao  
giờ được người nhận đọc một  
cách bâm-hô đầu. Nhưng lần  
này Phiên có vđ hâm-hô và chđ  
hòn mọi lđn, vì đđ là những  
bức thư của đđc giài gđi vđ khen  
ngợi một cách thành-thật vẫn tài  
của chàng cũng là phé-binh một  
vài chđ sai lầm.

(Còn nữa)

**HỌC - PHI**

Imprimerie Trung-Bắc Tâ-Vân

36, Bd Henri d'Orléans, Hanoi

Le Gérant: NGUYỄN-DOANH-VŨ-QUÝNG

3000 exemplaires

Ulunne 85