

SỐ 12 — GIÁ: 0 \$12

18 MAY 1940  
12 MAY 1940

# THƯA BÀU

DEPT. OF LEGAL  
INQUIRIES  
N-A16167



Lúc cò Tư-Hồng mới lên 5 tuổi, bác Phó Cưu là thám tử phi công của mìn-hỏa-khô  
nên phải gánh cò qua làng này, làng khác để làm nghề ném riou dẹ thán...

C.860  
**CHỦ NHẤT**

# Du'ői mắt chúng tôi

Nếu ở nước Việt-nam  
này cũng đánh cái thứ  
thuế phầm - tước và  
huy-chương đó...

Theo tin một ban đồng nghiệp Pháp thì vừa rồi chính phủ Ý đã định đánh thuế tất cả các phẩm tước và huy chương trong xứ. Thứ thuế đó nặng từ 270.000 francs về các vị hán vương cho đến 250frs về các chức và các huy chương trong xã hội ngoài quốc. Xét ra cứ mỗi người Ý có một địa-vị chính thức hoặc về giao-iết nhất cũng có một bài thủ huy chương như thế mỗi người hàng năm phải chịu 50 lires thuế và về thứ thuế này chính-phủ La-mã cũng thu được một món tiền khá lớn.

Nếu Chính-phủ Đông-duong cũng thi hành thứ thuế này đối với những người có phẩm hàm chức tước và huy chương trong xã-hội này thì riêng về thứ thuế đó hàng năm số thu nhập cho ngân sách không phải là i-vây.

Nếu dùng số thu về thuế phầm trước và huy chương đó vào các công cuộc cứu-tổ về chiến tranh như công cuộc Pháp-Việt hắc-ai hoặc các công cuộc từ thiện trong xứ thì sẽ giúp được biết bao nhiêu việc ích lợi.

Kiểm duyệt bộ

## Càng cao danh giá càng dày gian nan !

Câu tục ngữ trên này dẫu ở thời-đại nào và xã-hội nào cũng đúng sự thực Từ xưa đến nay ta đã thấy biết bao nhiêu chuyện về nhũng bậc đế vương, nhũng kẻ giàu sang cực diêm đến lúc gặp hoạn nạn thì lại gian nan đến cực-diêm!

Những chuyện ly kỳ dăng trong mục « Ngai vàng g ố bụi » từ số Trung-Bắc chử-nhật trước là những chứng cứ biên nhiên tỏ ra rỗng diệu kinh - nghiệm trong câu tục ngữ đó rất đúng. Đó là những chuyện ngày xưa.

Cứ theo những tin tức hàng ngày ta cũng thấy biết bao nhiêu chuyện về nhũng kẻ cao quý nhất đời như các bậc vua chúa mà nhiều khi gặp cảnh nguy hiểm đến tính mệnh, phải trốn bao sự gian nan mới tránh khỏi.

Nước Na-uy một nước yên ổn ở phía Tây-Bắc Âu-châu. Tuy là một nước ít dân nhưng là một xứ rất giàu mảnh sả vật dồ dào, kỹ nghệ mỏ mang lại có cả thuộc-dịa và một đội thương-huyền lớn thứ tư trong thế giới.

Làm vua một xứ như thế tưởng là một sự hạnh-phúc nhất đời còn ai bì kịp nữa. Nhất là vua Haakon nước Na-uy là một ông vua có óc binh-dân, trong nước từ vua đến Nô-ác, đến nghị-viện và dân-chúng ai nấy một lòng lo cho nước càng ngày càng thêm phồn thịnh. Thế mà bỗng chốc ngọn lửa chiến-tranh hàng nò ở Âu-châu. Tuy Na-uy đã hết sức

giữ trung-lập và chiêuAPON quốc-xã Đức thế mà vẫn không thỏa lòng tham lam của Hitler, kè dã nhom lên chén-tranh ở miền Bắc-Âu. Vua Haakon và hoàng-gia Na-uy đang yên ổn tại hoang-cung ở kinh thành Oslo thì bỗng nhiên phải bỏ ngai vàng mà chịu cảnh loạn ly. Vì nhà vua không chịu điều đình với bọn quốc-xã nên quân Đức lại cố theo rôi de hại vua Haakon. Nhà vua phải cung hoang-tú chạy nhanh noi dê lánh nạn thế mà vẫn bị phi-cô Đức đuổi theo ! Theo tin các báo ở Pháp sang gần đây thì một hôm ở gần Hamar nhà vua, hoàng-tú và mấy vị đại thần đang chạy tìm nơi lánh nạn ném bom, thì phi-cô vù vù đã bay đến và ném một quả bom rơi xuống gần đấy một mảnh bom vắng cách chỗ nhà vua có mấy thước, may sao nhà vua và những người túy-tòng đều thoát nạn. Vua Haakon bèn cho chặt mảnh bom kia để giữ làm kỷ-niệm những phút giây nan trong khi nước gấp con nguy biến. Tuy gấp sự nguy hiểm như thế mà vua Na-uy vẫn kháng khăng không chịu điều đình với Hitler và vẫn ra lệnh cho quân lính kháng chiến một cách oanh liệt.

Trong những giờ phút nguy nan như thế mà vẫn giữ được khảng khái không chịu khuất phục trước kẻ thù đe dọt bênh vực nô-tuyn và độc lập cho lô-quoc, thật là một sự làm cho cả thế giới phải kính phục.

Sở dĩ vua Na-uy không chịu điều-đình với Đức là vì nhà vua và cả nước Na-uy vẫn tin vào sự thẳng-iết cuối cùng của đồng-minh ! (Xem tiếp trang 32)

# ĐÃ ĐẾN THỜI KỲ QUYẾT-LIỆT

Cuộc chiến-tranh giữa Đồng-minh và Đức xảy ra đã hơn tám tháng nay tuy đã lan rộng khắp từ Ba-lan đến Tây-bắc Âu-châu nhưng ở mặt trận chính là mặt trận phía tây thì chưa có cuộc xung đột lớn. Quân Đức và quân Đồng-minh vẫn cố thủ ở sau hai chiến-lũy kiên-cố Maginot và Siegfried. Ngoài những sự hành-dộng không quan-trọng của các đội tuần-tiều, các phi-cô thám-thính và cả pháo binh thì hai quân chưa hề giáp chiến. Cả mặt trận Na-uy, cuộc chiến-tranh giữa hai quân cũng chưa quyết liệt tuy về mặt thủy chiến Đức đã bị thiệt hại lớn. Tất c những người đe ý đến thời cục Âu-châu đều mong đợi một sự thay đổi về tình-hình mặt trận phía tây. Sau Ba-lan, Đan-mạch, Na-uy người ta vẫn mong đợi xem đến lượt nước trung-lập nào sẽ bị quân Đức giày xéo.

Hỉ hôm 10 Mai, giữa lúc nội các Chamberlain nước Anh đang trải qua một cuộc khủng-hoảng, vận mệnh Nô-ác đang rất bấp bênh thì ở mặt trận phía tây, ở biên giới Đức và Hà-lan, Bỉ và Lục-xâm-Bảo đã có sự thay đổi lớn. Hitler sau khi gửi một bản công-diệp cho ba nước trung-lập miền Tây-Âu vu cáo cho đồng-minh có ý muộn dem quân qua đất ba nước đó để đánh hại Ruhr của Đức và đồ cho Hà-lan và Bỉ đã phạm vào luật trung-lập, đồng-mưu, và giúp đỡ Đồng-minh trong việc mưu đánh bại Đức. Hitler lại bịa đặt ra việc Đồng-minh có ý lừa dối Đức bằng

cách tăng thêm hạm đội ở Địa-trung-hải và chủ ý đến miền đó để cho Đức sao nhãng mặt trận Hà, Bỉ. Đức công-diệp verra gửi đi thi quân Đức cũng vừa tiến qua biên-giới ba nước trung-lập và cho phi-cô dì đánh phá các thành-phố không có cơ quan phòng-thủ ở Hà, Bỉ và Pháp. Đức công-diệp kia thực là một kỳ công về sự giàn dổi trên trường ngoại giao mà Đức vẫn chiếm giải quán-quán. Phương pháp Hitler đã dùng trong cuộc xâm-lược Hà, Bỉ và Lục-xâm-bảo chẳng khác gì những phương-pháp đã dùng với Ba-lan và Na-uy, và nhắc lại cho ta nhớ cuộc xâm-lấn đất Bỉ của Guillaume II, 25 năm về trước.

Hình như đoán trước việc quan-trọng sẽ xảy ra nên Thủ-tướng Chamberlain trong cuộc tranh-luận ở Dân-chung-nghi-vien đã cảnh-cáo nước Anh phải dự-bị sẵn-sàng đối-phó với một cuộc công-kích-chứa biệt về phương nào. Cả Bỉ và Hà-lan từ mấy tháng trước và gần đây biết rõ số phận mình nên cũng đã dự-bị mọi phương-pháp phòng-lũy và gọi thêm quân lính. Trước sự xâm-lược của Đức một nước hơn 90 triệu dân, Hà và Bỉ với số dân độ 7 và 8 triệu người và một quân đội nhỏ nhưng rất can-dam đã hăng-hái kháng-chien, không bao giờ chịu khuất-phục dưới sức mạnh tàn-bạo của Đức. Theo tin tức mấy hôm nay thì quân Đức đã tiến công rất dữ dội khắp các mặt. Hà-lan lại cho thảo nước trên

vào nhiều miền ở biên-giới để phòng ngự quân địch. Đáp-tiếng gọi của các chính-phủ Bỉ, Hà và Lục-xâm-bảo, quân đồng-minh đã lập tức ứng-cứu các nước trung-lập bị Đức đe-nén.

Với cuộc xâm-lăng ba nước trung-lập miền Tây-Âu, cuộc Áu-chiến đã bước vào một thời-kỷ quyết-liệt. Ở Anh M. Winston Churchill đã lên thay M. Chamberlain để lập một Nội-các quốc-gia hợp-nhất, ở Pháp Nội-các Reynaud cũng mở rộng để cho đại-biểu tất cả các đảng-dự vào, hai việc thay đổi này có nghĩa là từ nay đồng-minh sẽ điều-khiển chiến-tranh một cách rất mạnh-bạo, quâng quyết. Quân Đức tuy có thắng lợi một vài trận ở miền Nam Na-uy nhưng chắc muốn tránh một cuộc chiến-tranh lâu dài, quân lính khởi chán nản và phá cuộc phong-tỏa của đồng-minh nên mới phải lấn công vào Hà, Bỉ và Lục-xâm-bảo. Đức lại mong có thể chiếm những nơi căn-cứ ở duyên-hải Hà-lan và Bỉ để đe đánh-Anh và Pháp.

Cuộc xâm-lược các nước trung-lập phía Tây-Âu này, một việc đã làm cho các nước đứng ngoài chiến-tranh nhất là Hoa-kỳ tỏ lòng công-phẫn, sẽ là « bước đầu của bọn quốc-xã Đức trên con đường bại-vong ». Đó là ý-kien của các nhà chính-trị và quân-sư chuyên-môn để tám quan-sát thời-cục Âu-châu và đó cũng là hi-vọng của các nước dân-chủ yêu-hòa-bình và tự-do trên thế-giới.

T. B. C. N.

# Cô Tu Hồng

Của HỒNG-PHONG.  
Tranh vẽ của MẠNH-QUÝNH



VIỆT NAM THỜI CŨ

Đây là mấy sinh-viên Annam hồi đầu thế-kỷ thứ 20 này.  
Nếu nhớ rằng hồi ấy ăn mặc như thế này là điện công tử làm.

IV

## Giặc Cờ-den và Trần-thị-Lan

Một thầy tử-vi ở miền Nam, ngày nay đã già nói chuyện với chúng tôi rằng bốn chục năm trước ông đã có dịp xem số tử-vi của Trần-thị-Lan, còn nhỏ rỗ nang sinh ra giờ ngọ, mùng 7 tháng 2 năm Kỷ-ly, dương-lịch 1869. Giờ lúc ấy Nam kỳ đã trở nên lâm-thổ nước Pháp, còn xứ Bắc thi đang bị giặc Cờ-den, Cờ-vàng quấy nhiễu và bắt đầu da-sy.

Thần-thị-Lan — nhờ hơi con gái mà trời ném cự-cố với hàm Hán-lâm thị-dộc sau này — lúc đó đang làm một bác phó-lý kiết cầu trong

làng, mới ngoài ba mươi tuổi. Tuy vậy trước nhà cũng có vườn cảnh; trong vườn cảnh có một vài chậu lan. Ấy là cái mốt đương-thời của những nhà khoa hoạn nhọ-ý và mấy nhà hào lý dân anh chôn hương-thôn, thường khi có thóc trong buồng không đinh một bột, nhưng thế nào ngoài sân cũng có chiếu bê-cán với hỏa non bộ mốc rêu.

Chính ngày hôm có à vừa cát tiếng o-e o-cháo dời phi-thường, hai chậu lan bạc-ngọc trồ được mấy giờ hoa, ông Phó-ly đặt ngay tên nang là Lan, gọi thế là dè kỵ-niệm mùi hương vương-giá.

Đời nàng được ném những mùi dâng cay lưu lạc ngay từ lúc còn bé bỏng trôi di.

Hồi mới 3 tuổi đã mồ-côi mẹ. Bà này chỉ sinh ba hé-i-o giài; một chị dâu lồng, tối nang là tứ-tri-hai. Cả hai đang còn thơ nè cạn ó-ó-mé, thì bà rat lại cao anh chồng ng-éo uê-dim cự-lic thế-giới. Bác Phó-ly đóng vai gác song nuô con được l-i lâu, lanh-thở buộc phải tục-huyện. Lái cảnh e-bán dứt-không xuong giao-x-hội ta-chẳng-pái nói tai ai đoán ra chúng biế. Còn may dời chút, người vợ khe-là-chau gọi bằng co-ú-á dời vợ trước; sợi giày huyết-toóng ấy tuy mỏ-g manh, nhưng nó cũng không iờ đánh chật thông-long vào cõi hai con bê-mô-đì-mé kia, thành ra chúng nó cũng bối-khổ-nhè-ít.

Song, đến cảnh khô-vật-chất thì bao trùm cả chàng nó lắn che ruột, di ghê. Trước kia mẫn tè, bác Phó-ly dành thời gian cho các bê-cán phải làm gai-ron làm thuê để nuôi con thờ, vợ dai. Một gia-dinh như thế, có vài ba sào ruộng thi-



Một cảnh Pháp-Việt dè-huề tại Hanoi  
hồi đầu thế kỷ 20 này.

ăn muối cũng không đỗ. Lại thêm mấy năm mất múa (hồng-luôn); suốt cả vùng Nam giặc cuộp như ong, đói khát dày-nội. Bác Phó-ly e-tiệu bê-tuynh-uyễn-s-a hương-mãi-i-phâ-ti-đi; ô-nhị-chín-ch'-t-á-danh-iêu-d-cầu-sô-g-tha-phuong-g-còn-bon.

Thì là ví-chưởng-on cái phải dắt diu n'au, bỏ lảng ra đi.

Trên con đường gõ ghẽ, khép kín-bé, từ N'm sang Đống, m'tanh đ'n-ong olec luồng, quần áo tǎ-ti, dâu-dội nén-rách, gánh dôi quang gánh hàng-há, di-trước, trong mỗ-ichiếc thúng có một dứ-ué, con ngồi chém-hé, lech-lech; còn chiдан hai hai vai deo koala gọi lay-nâ, lech-lech di sau. Đó là cá g-a-dinh giang-sen của bác Phó-ly-leg Thà-hi-di-a nau sang inh Đống đê tim sinh-ké.

Lúc ấy Trần-thị-Lan 5 tuổi.

Thời buồ-dò chưa có nhà-đồn, dân được nấu rượu tự-do. Vợ chồng bác Phó-ly-rua-ø-nghè-nau rượu rất khéo. Với nghề sô-tuong-ay, bác dem ra đồi lấy cùm áo-ø-chôn giang-hồ.

Nhung trời còn bắt phong-trần phải phong-trần, khiến gia-dinh bá. Phô-ti đầu cũng không thể lạc nghiệp an-cư, con no áo ấm, mặc đầu rươi bắc nấu ngon ! Thành ra dân vùng này chỉ được ít lâu, lại phải dắt vợ gánh con búi kít hai vai, tim đì xú khát. Bước lướt lạc bè tha may đồng mai bắc, có khi vào mãi trong Thanb, trong Nghé, tha-phụng cái thực luôn một hơi đến 22 năm trường, mà còn mà nghèo dối vẫn theo riết bến minh, không huống.

Hình như thuốc nhỏ bắc cò được học nhiều it ; có người nói lúc bắc 21 tuổi đã thi đỗ khoa-sinh, rồi sau vi cha mẹ mất sớm, nhà nghèo, không được học thêm nữa. Bấy giờ phong-trần lưu-lạc, đến nỗi xác cảm mạnh qua, bắc mồ cái túi cồn-con đựng được một mớ chửi nghĩa gör nhặt bồi trước, chấp-chèn nên thơ, gọi là tiểu sáp khiền hưng. Người ta nhận ra mỗi khi trong rá hết rao, hay là nỗi buồn chan chứa tâm-an là mỗi tý bắc ngâm nga bốn câu thơ tự-tác như vầy :

a Nước chảy hoa trôi sóng ráp rènh,  
a Ba chim bồng nôi, chín lènh đènh.  
« Lòng giới có biết thương hoa nữa,  
a Cứu vật cho hoa lại bén cánh.»

Trần-thị Lan lần lần trường-hành giữa cái cảnh-huống cha khó, nhà nghèo, gia đình lưu lạc ấy.

Lúc 15-18 tuổi, nàng trở nên người phụ-tá lớn khôn trong nhà, vì người chị đã bị giặc khách bắt đi dài mất tích. Trong khi cha mẹ di báu ruợu, nàng ở nhà phải xách nước, tưới cỏm, báu rau, kiềm cùi, vớt bèo, nấu cám cho lợn ăn, suốt ngày vất vả.

Thật thế, giặc Cờ-den lúc ấy ngang tang những nui-xứ Bắc ta lâm. Ngoài sự bắt buộc dân-làng cung dồn lương thực và phụ-dịch khổ sở, chúng thấy nhà nào có vợ đẹp con xinh cứ tự do đâm-thru, bắt hiếp, hay là đem báu bán cho tự buôn người mua-về bên Tàu. Thị nhà bắc Phô đã mất đứa con gái lớn vì giặc khách, Còn Thị-Lan, bắc sợ đê thò mặt ra cho lợ giặc kia trông thấy, đố khỏi chung lại bắt đi mất.

Thành ra bắc phải dấn hàng rất kín ở trong một gian phòng, nằm trên cột thóc. Nào phải là tiểu-thru dài các cẩm-cung, nhưng tình thế bắt buộc Thị-Lan phải làm thân từ gián lồng trong nhà bơm một năm giờ. Về sau nàng giàu có tiếng lâm, nhà khách Mạch-văn Điện xem số túy, có câu quyết đoán :

— Hồi bà 18, 19 tuổi, nhà có sự gì lo sỹ ngay niềm mà thân bà phải bị giặc băm mới nơi, thế

là thân bà mới toàn nhà bà có nhục hâm. Nếu không thì đã bị trâm hè lạc thủy từ năm ấy rồi, dân còn đến ngày nay.

Thì ra vận-số con người về sau được thoa phấn trắng, lanh sắc vàng, mấy chú Cờ-den không làm quái gì được.

V

## Cô hàng rươi

Hai huyện Kim-son, Tiên-hải do tay một nhà nobo kinh-iết là cu Nguyễn-công-Trú đã khai-thác dưới triều Minh-mạng, như dâ nam-châm, hút bao nhiêu gia-dinh ở những miền dân-cư đông-



đặc, kéo nhau cả bầy đoàn theo đến đất mới để sinh cơ lập nghiệp.

Cuộc di-dân tự-dộng ấy, lần hồi mà liên tiếp, bồi dắp cho hai huyện mới lập, không dấy ba bốn chục năm, đã trở nên một địa-phương phồn-thịnh : số người càng ngày đông đúc, ruộng mướn càng ngày nhiều thêm.

Đến sau quốc-gia dù sự, khắp xứ loạn ly dối kém, người ở giữa chỗ chiến-trường co-cắn, còn dân dung-thán cho họ tối hon là Kim-son, Tiên hãi : một là có thê mưu sống yên thân, hai là xa

## Do-vo Phi Hung Cuu HS Petrus Ry (67-74) tặng Huỳnh Chiêu Đẳng chủ Kho Sách Xưa Quán Ven Đường

tranh được cái họa Cờ-den và bọn thò-phi, cường-hào thửa cờ quấy nhiễu.

Trong đám lưu-dân lúc ấy, gia-dinh bắc Phô-cuộn Thành-thị là một.

Sau mươi mấy năm kiếm chác dù nghè, lưu lạc nâu-xứ, mà nghèo khổ vẫn hoàn nghè khổ, bắc Phó nghe người ta mách bảo, dắt vợ già-pinh lớn bé cả thảy 5 miệng.

Bắc Phó khéo xoay xở, thuê dircot vài miếng đất, dựng lên ngôi nhà cột tre lợp rạ, một gian hai chái, bên này làm buồng, bên kia nấu bếp. Bằng trước không có công ngõ ; phía sau ba bước sân, đến chuồng lợn nbo nhỏ, với khóm chuối lợt the bén cạnh, thế là hết đâ. Giang sơn, sự nghiệp chỉ có tuế thời. Đồ vật trong nhà chỉ có nồi, chảo, ống rầm, là khí-cú nấu rượu, thêm một cái bù, một đôi quang gánh, là quý hóa nhất. Những món ấy đối với bắc, như mây bộ may của nhà đại-công-nghệ, chả khong phải vừa. Bởi nhó nó mà cả nhà bắc : súng.

Thị-Lan mỗi ngày một lớn, tuy có duyên, có sắc it-nhiều, mặc dù sống vayah dùy, nhưng cũng bị bao nhiêu phong trầu của cái nghèo nó che lấp và làm cho iỏi đi. Nếu phải là con nhà giàu ăn trắng mặcron, thì đã thiếu gì kẻ muốn dão cả người lẩn ẩn. Khốn nburg nàng là con nhà có một địa-vị đê dang – ciáng gi cảng là một ông phô-ly cựu, còn thêm dòng dõi dài tiễn triều – lại khong có lấy tíc đất cầm dài, ibanh ra cao khong iới, thấp khong thông.

Vợ chồng bắc phó mong mỏi bắn khoản mui về việc nhân-duyên của Thị-Lan. Ước gi có ai rice nó đì cho, để kí năm bà chục quan tiền làm vốn cung phúc. Chẳng những bót được một miếng ăn cho gia đình bắc, lại còn lấy được một số tiền vê.

Nhưng cô à có tình hom đời và đồng đánh làm kiêu dáo dè. Nghèo khổ mặc kệ, trong túi cũng có chéi gương Tu-mã, ngay doi ba dạo mở ra soi hình ngầm dáng, hình như có ý tự pụ :

— « Ta thê này lại di lấy chồng què mùu cúc-mich sao ? »

Quá thật, có mấy đám trong làng, trong xóm mối manh đậm hổ, bắc phó khắp khởi mừng thăm, nhưng cô à khảng khảng từ chối.

Một đám, con một bắc nông-phu trong làng, bị nòng ché là béc bồng (kém nòng tới 5 tuôni) lại còng vần ràng, lấy vê đê đem bòn nó khóc, mỉnh dỗ khong được, nó còn cău mình đau chết. Một đám khác là anh khón con một ông nhí-trưởng, đang tập văn ở trường Huấn-hàn-huyện, nòng cung chéi a học trô dài lung lòn vải, àn no lại nǚ, khong chịu.

Bắc phó ta phát cầu :

— Con gái đì lớn, bắc phản cha mẹ phải kén noi định chđ cho mà nhờ tấm thân. Ai, mà cung chéi bằng chéi hỏi cù, dễ thường mày định ô vây già đời được chđng ?

— Thưa thầy, con muốn lấy chồng để nhẹ bỏ gánh lo cho thầy và có thể giúp đỡ cho nhà ta; nhưng...

Bác phó nói mát:

— Thế bức người thế nào thì có mới c'Ju lấy eo? Có muốn làm thử phi hay mạn-phụ chắc?

— Chẳng gì thi' hãy thông thả, nào dã vội gi. Thầy cứ để con theo dõi chí em đi buôn thúng bùn mắm, để kiểm thêm đồng c'đồng muối ở dồn cho thầy với di con, xin thầy đừng lo.

— Mày tưởng thời buổi này buôn bin đẽ lầm, hứ con? Nhứt là con gái mới chừng ấy tuổi...

— Thưa thầy, con vẫn b'ết khảng d' đâu. Nhưng công v'ệc nhà ta e' lảng c' бо' lầm, bây giờ hả' g'le' con cù' ăn khô' g' ngồi ò mái, V'ệc dõi trước là sau quen, người ta cù' ch'ju khô' đẽ, rồi cũng buôn bán được, thầy a.

Dẫu sao, trong gia đình bác phó, Thị-Lan vẫn dùng một địa vị quan hệ. Trước, n'ng d' đóng nhang mây vai: con trưởng t'ong nhà, chị vú giữ em, đứa ô' không công; giờ sáp đóng thêm m'nh vai nữa: c' hòng bán rượu.

Hôm sau, già mới, g'ay một dạo, Thị-Lan v'ội vàng thức dậy, s'ra soạn quang gánh: u' ổi hén thủng đẽ m'nh h'ru'ng, đ'u' n'ut bằng lá chuối khô, chung quanh ch'en rơm cho ch'ec, p'ếu thiếc, gióe' tr' thi treo lóng lảng trên g'óng. Hàng hóa n'nh' sắp đ'i che b'án ch'ic'c'ò th'è. Lần này, n'nh' mới xuất thân đ'i bán rượu là lần thứ nhất. Bác phó thương con, cũng th'è dây xen lại g'óng gánh t'ub' th'è, rồi n'nh' mới cách n'nh' c'ùa k'òn, n'nh' ủn yểm:

— Tôi ch'ec'c'ò đ'i buôn may b'án đất nhá!

Bà đ'i nghe tiếng tinh giếc, nói giọng th'è:

— Trong chạn còn bát cơm nguội với ít tép rang, lấy mà ăn rồi hãy đi.

Tưởng là việc gì chứ việc ấy thi' Lan nhớ từ lúc n'ay kia rồi. Lại con nhớ thời một n'đ' cơm, n'nh' một n'nh' tưống, gói vào m'nh n'ng' dem theo n'nh'.

Chưa tờ mờ đất, Lan đã cất gánh khỏi hành nh'ap h'ọn với n'nh' s'au chí em quen b'ết trong zóm, c'ung nhau đ'i ch'or, chí đ'o b'án c'ay s'b', n'nh' c'ò phái xa; nhưng ai c'òn l'agi th'òu xưa đường s'nh' què c'òn qua hép h'òi, khuất k'úc, phần nh'nh' đường đ'i l'ì là b'ò ro'g. Lại gặp tiếc tr'òi vào h'òi-một chép, chí' em m'nh d'ám, ac' c'ò thi'nh' s'nh' g'anh n'ng' đường tr'òu, n'nh' s'ch' v'ì. Mở b'ò ch'ia, ph'íi b'awn g'hi n'nh' d'au ngón xu'ng t'ub' thi' ch'et, s'g' ng' thi' d'ò v'ò h'et c'ò s'y-



nghiệp giang-son. Thành ra d'ường g'anh h'oa za, trời sáng r'õ một lúc, các cô mới dần x'ce' đến c'ng.

C'ac' ngài ch'ec'c'ò tưống t'ug'ng ch'ợ b'áu th'on-qué h'òi cuối th'è-kỷ 19, c'óng c'ìn i' d'ồn s'ach s'b' được nhu bao gi'c'. Ch'ợ b'áu th'on-s'y ch'ì là c'òi t'y hợp tu' nhien' của nh'nh' người c'awn d'ùng m'nh b'án, ho'c' trên miếng ruộng, hoặc trước s'nh' dinh mà không c'òi t'uo' th'òc, c'ung ch'ang c'òi sáp d'át trong n'nh'. Quán i'nh' hàng tu'nh' hàng ng'ú và c'ac' n'nh' cai n'nh' l'up x'ep, đ'o dày, shi' m'nh con giò to đ'i bay h'et c'ò ch'ợ. Vì n'nh' là một t'âm p'ae'n

đặt trên b'ón cái c'oc' bằng n'nh', hay là một người ph'ao nh'nh', đ'ến ngày phiến ch'ợ người ta mới dựng lên, gấp d'au c'âm d'ò, rồi tan ch'ợ lại d'ò d'ì. Nh'nh' người kh'ong c'ò l'au quâ'nh t'ì ngòi lò thi'nh'. Phiến ch'ợ n'nh' cũng thấy b'ùn l'ay u'ot ái, trú ra m'nh' th'èt n'ng' ráo. Ngay đ'ến s'nh' t'ai phủ b'uy'en, ví dụ như Kim-son, tinh' c'awn ch'ợ b'áu c'ung l'oi th'òi như th'è, hoa ch'ang c'òi kh'ac' là khu'vep hợp r'òng và người m'nh k'è b'án c'ò ph'än đồng h'òi.

Nh'ng' có một m'nh' t'ê ch'ung c'ò, là ch'ợ n'nh' c'ung c'ò b'ón h'oi quay nh'nh'. Đời ấy, h'ui ch'ura

b'í nh'ot rieng' m'nh' no', c'òn d'ược t'ý do thông hành k'í'k'ap c'ò th'èt-h'í' hương th'on. Đời ấy, ch'ợ ch'ua c'ò thu'c quan, nh'ng' ph'òi c'ò thu'c h'ui. Người ta m'nh' d'ón hàng quán xong hay là v'ira đ'at quang g'anh xu'ng đất, khách m'nh' ch'ua thấy d'au, đã thấy m'nh' tên h'ui là-lù ti'nh' d'én, d'ua cái b'án tay n'nh' quay vào, gh'è l'ò kh'ay nh'nh', m'nh' tuy n'nh' là yin ti'nh', nh'ng' k'y th'ec' là n'nh' d'anh thu'c. Cái b'án tay gh'è l'ò kh'ay là kh'í-giòi đ'e' d'ona ton. Người b'án hàng bi'et di'eu, mau mau thi' b'òi m'nh' v'ao đồng k'ém, nh'nh' cách' l'ong ôn, đ'e' x'eo di noi' kh'ac'. Kh'ong th'ec' thi n'nh' c'ù' d'ung ngo'c' d'au, ng'ra tay mà n'nh' lai nhai m'nh', hoặc kh'ong kieng' n'nh', th'ò tay r'ò r'äm vào h'oa-v'at c'ùa minh', th'òi h'oi kh'ac' nào th'òi m'nh' m'a' c'òn d'ám m'ua?

C'ò d'au gh'è ch'ec' qua loa, d'ám các s'í: th'on 'h'è cho gh'è ch'ec' n'nh' và b'òi d'or trát b'án, c'ang l'ám, roi' nh'ng' d'au v'ao ch'ung n'nh' c'ang i'oi. L'am th'ec' d'è' th'èm ph'än h'oi, anh b'án th'on m'nh' d'ea'ng người ta. N'nh' ph'òi c'ò l'it; c'ò ch'ợ đ'ến n'nh' m'nh' d'ea'ng kh'ong ch'ung, v'ra h'ai th'et, v'ra h'ui gi'. Người b'án hàng thường ph'òi b'òi-thí kh'ap l'uet m'nh' d'ec' y'en th'on. C'ó người kh'ong cho, ch'ung d'ám n'nh' h'ui, đ'è' n'nh' k'eo'k'è quay nh'nh' tan h'ong c'ò ch'ợ. Theo lời các b'át ph'òi lão, thi 'h'ui ph'òi ch'ợ' là m'nh' t'ân hoạt-k'ich' thường d'è' n'nh' r'au'ôn.

Thị-Lan, bu'oi d'au l'am c'ò h'ing b'án rượu ở ch'ợ Kim-son, gặp ngay m'nh' s'ý b'uc' túc vi h'ui.

N'nh' mới đ'anh ch'ợ, đ'at quang g'anh xu'ng, n'nh' n'nh' minh d'ua' sau' l'ean giánh' m'nh' hàng x'eo' cho d'ò giò, rồi m'ò' g'òi g'òu cau' ra l'ay m'nh' miếng an' d'è' b'òi l'ac' s'ng' trong minh' m'nh', ch'ong v'oi gi'et. Trong óc' đang v'au' v'ò lo' ng'ai ch'ieu trời th'èt này, ch'ang bi'et bu'oi ch'ợ c'ò b'án ch'ac' gi' d'ec' kh'ong; kh'ac' là bu'oi ch'ợ b'án d'au c'ùa minh', c'awn ph'òi, l'ay may. Ch'ua' nhai d'ap' b'áu k'ém, d'ah' th'ay c'ò b'án tay c'ut, gh'è l'ò h'oi tanh', c'ùa m'nh' m'nh', d'ang như giúi vào' g'anh' sát mặt n'ng' d'è' th'òi thu'c:

— L'am ph'òi l'am d'uc', c'ò!

T'óm quâ' n'ng' tr'anh' m'nh' sang m'nh' b'én và n'nh' cách' g'at g'ong' :

— Cái b'át n'nh' mới hay ch'ur, b'án tay h'oi tanh' b'òi'ng' th'èt mà xia'-xoi' vào' t'ac' m'nh' người ta. Muốn xin tài đ'e' ch'ec' n'nh', cho người ta b'án m'nh' h'ang d'á, b'ay giò n'nh' d'ong k'ém c'ung kh'ong c'ò. Th'òi đ'ì, g'om ch'et!

M'át ch'oi m'nh', r'ang' ch'oi r'ang', con m'nh' h'ui kh'ong ch'ur nh'nh':

— Ch'ura cho thi' th'òi, l'am g'ì mà quai c'òi m'ò' ra, s'g' mang ai d'ay?

(Xem tiếp trang 12)



[của] TÀO-TRANG

Tranh vẽ của NGUYỄN-HUYỀN

(Đã kỷ-niệm-hai-tháng-hàng-1939-tại-Cao-bằng)

Ngày xưa ở làng Gia-Cung, có dời vợ chồng Thủ. Họ còn trẻ lắm, và họ yêu nhau lắm. Tình duyên họ hoàm-lên trong một bài « hát lượn » (1). Một ngày phiến chợ vùng gần đó, họ đã gặp nhau. Anh, với tiếng « hát » vang lồng, chỉ cũng cất tiếng hát lặp lại. Tiếng hát nỗi dài mãi cho tới lúc về. Vài tiếng hát đó lài thấu cái lén mỗi kỵ phiến chợ, mỗi cách thiêng-thần, công-nhiên, không e ngại rong mà cũng không kiêu-hanh trước mọi người. Bao nhiêu lần, những « nَا » chảm đong ánh nắng chiếu át vang như tiếng ca đều đều ta nhanno tinh-tu ngay-hor. Rồi một năm sau, vào tiết mù thu âm-Ấu và những châm sim chín tim đỏ, hai người thành vợ chồng.

Tiếng hát vẫn không ngớt, ron-cái nhà sàn hố nhô của dòi người, lát-léo mòn bên một sườn núi hẻo lánh. Sáng sáng, chồng xuông sườn làm việc. Vợ ở nhà đánh ông hay dệt vải. Khi mới trót dã nhô lên trên bắc bình-phòng không-lồ, cửa dẫu nứt trước nhà, và xiêm ánh sáng nồng-vàng qua bức phên tre, nàng lạii thấp-thập mènno thầm. Nàng chờ ta thiết như chờ một tin lành. Vì sáng nào cũng thế, vào khoảng giờ ấy lúc chồng nàng sắp về với chí vắng ánh hay dỗ thầm trong thời dở, hoặc ở giồng đánh suối, cũng tự nhiên dứt. Vâ, đồng thời, mỗi tiếng hát quen-thân sẽ tự dưới vươn vọng lên. Nàng cũng không còn hiểu, và cũng không hề tim cách hiểu, xem có phải soi-to dứt vi muôn lâm ngóng tiếng đánh suối hoặc dứt cùi để cho nàng nghe rõ tiếng hát, hay là tiếng hát cùi lén dám dứt soi-to mảnh rẽ. Nàng chỉ



biết mỗi lần như thế là với đường lèn chạy ra ngoài sân, chắc-chắn sẽ thấy chồng ở dưới cây lê dâu nhà, mặt đương ngược nhìn lên, và miệng chưa-dứt nhói ca.

Họ sống trong những bản-đám-nhạc thản-tiên của loài người. Tao-hoa cũng phải vui họa theo bản những tiếng chim hót ban sớm, bằng những tiếng gió đưa vồng trong bụi tre mai... Ngày tháng trôi mới cách quá êm đềm, hồn như động loi. Thúr ra, thời-gian không còn có, đổi với họ. Thiên-nhiên không biết thời-gian: họ đã sống hoàn-tuần trong thiên-nhiên. Hạnh-phúc không biết thời gian: họ đã sống hoàn-toàn trong hạnh-phúc.

Chờ tôi một hôm...

Hôm đó, người chồng ở muong về. Tiếng hát của chàng cất-lên đã hết bài mà chưa thấy vợ ra ngoài sân đón. Lòng chàng bỗng náo động, như cảm thấy một tai-nạn gì đã xảy ra. Chì ba bước, chàng đã lén trên nhà. Chỗ ngồi trên khung-cửi vắng-tanh. Vợ chàng không đâu thấy:

— Noong à! Noong à! (2)

Chàng chạy ra ngoài, thất-thanh gọi. Chỉ có tiếng vang của rừng núi đáp lại.

— Noong à!

Chàng nhảy xuồng dắt, với lời viron sau. Vắng nooit. Ánh nắng yên lặng dãi trên mây luồng rau cần cối.

— Noong à! Noong à!

Chim trên cây kinh sơ, pô cánh bay. Những cánh hoa lê trắng muốt rủn-rủn rơi, rung-dộng vi tiếng gọi.

Chàng lại bước lên nhà. Trán tinh lại, chàng nhìn kỹ cổ tim xem có dấu vết gì khă-dí giáp chàng tim thấy vợ. Chợt ở một góc nhà, ló ra

(1) Hát dối nhau của giải-gái, như lối hát trống-quan họ vùng xuôi.

(2) Tiếng thòi au-yém, dùng gọi người ban gái thân

một quang danh ông bố. Giọng quang đãi gần hết chí. Nhưng sự chi biếc xanh thây kéo dài đến cửa rồi ra mài ngoài sát xuồng đất. Chàng hồi-hộp, lẩn theo sự chi long-lanh dưới ánh mặt giờ di mài vào trong rừng rậm. Nó dẩn đường cho người chồng đi tìm người vợ thân-yêu.

Qua dã nhiều rừng. Qua dã nhiều thung. Chàng bước đi, lo-lắng, sợ chí liệu có khói bi đát giữa quang, liệu có lửa chàng tới đích không? — Nhưng may nó vẫn kiêm-kim dàn đường. Rừng càng hoang-thơ thêm. Vết chân người không thấy nữa. Chợt một ý tưởng thoáng trong óc chàng. Chàng losg vì vừa đoán lời cái nói mà có lẽ soi chí sẽ dẩn chàng tới. Số lợ sự của chàng nói lùi một tầng: chàng thấy điều minh đoán mỗi lúc một chắc-chắn thêm. Sau cùng dẫu chỉ biến mất trong một hang. Điều chàng đoán dã khôn-jiết nết chàng đang dường đang trước hang Tu-nguyệt, hang « thường-luồng ».

Ở đây này, không ai con là hang Tu-nguyệt. Cách đây năm năm, có mấy người dân bà đi kiếm cùi gần đây, trong khi đang cầm-cái nhặt những cành hóchợt một tiếng vi-vút như gió mạnh thổi vảo bụi già lùm mọc người ngứng lén.

Một con vật kỳ quái trong hang bò ra. Thân to lớn bồng ba bốn cái nong, chân dài và mềm mại như những ống mang mai. Nhanh nhẹn, nó dùng chân cuồn lẩy một người rồi lại lui vào trong hang mất. Một người kinh sợ kêu rú lên và chạy trốn. Lúc đã xa mới nhận thấy đã mất một người bạn việc, một cô gái trẻ, đẹp co tiếng cá vang. Họ chạy về kề chuyện cho mọi người trong bản (1). Từ đó không ai dám lảng vắng kiểm cài quanh dãy, nhưng con quái vật vẫn không dè dám ghen. Thỉnh-thoảng, một người con gái lại mất tích. Hơn nữa, có bận giữa một gia đình đương quay quần vui vẻ: một lán già mạnh thời qua, sực những mùi tanh hôi. Chớp mắt, mọi người con gái yểu-quý hay một người vợ chưa cưới xinh đẹp đã biến không thấy nữa. Nhiều lần lắm, dân cư đã rú

nhau đem lác lác lôi

dổi cửa hang. Nhưng mỗi lần như thế, lỵ trong hang dột nhiên một lần hơi lạnh thở ra. Được dù đang cháy to cũng phải tắt. Một mùi tanh ghê lốm xông ra làm người ta phải chống đầu và nón-oé. Ai nấy đều sợ hãi chạy tan-loạn.

Nhưng, hồi đó đã thấm tới tim phổi: kẻ quá yếu hay chạy chậm sẽ bị chết, người khỏe mạnh và nhanh chân cũng phải ôm kích-liệt hàng tuần. Nhiều dân ở đây đã phải kèo hào di tìm một nơi khác yên-thân hơn. Những người không thể di dời được mà phải ở lại đều thấp thỏm lo sợ. Chỉ mới ngày kia, xé đến lỷt nhà họ phải gánh cái tai-nạn quá gờ.

Hôm ấy thật là lỷt lượt vợ chàng Thủ-trê tuổi làng Gia-cung. Tai-nạn thật không ngờ đối với người chồng. Vì chàng ở cách hang dã khá xa. Vâ chàng tuồng — như mọi người đều tuồng — ràng giông quái dò chửa những người dã có chồr-g-con.

Nhưng quái - vặt dã không tha vợ chàng. Chàng cẳng quyết sẽ không tha nó. Rồng râ muối ngày, chàng tìm dàn-tùng bùi nứa để bò thành дeоc. Chàng len lỏi ở rừng sâu, lẩy những nhưa cây có tiếng lá bắt lừa. Dân cư vùng đó, đêm dem vẫn thấy cái trong surion (1)

của chàng le lỏi ánh sáng. Nhiều người muốn tới giúp, nhưng chàng nhất định chối từ. Chàng chỉ mời mọi người đứng ngay ấy, giờ ấy xê tới hang Tu-nguyệt để chứng-tiến sự bảo-thù của chàng. Cố nhiên là ai cũng không quên ngày giờ đó. Họ còn lợ họ làm mới người một bỏ duê để mong có thể giúp được người chồng bỗ-hạnh và chung-tinh kia. Từ trước họ vẫn tin là chàng-cụ lại với con quái-vật đó thật là vô-ich và nguy hiểm

(1) Nhà sản của người Thủ



nữa. Nhưng bây giờ, thái độ quâ-quyết của chàng trê tuổi đã khiến họ được đổi chất vâng lóng.

Cái ngày mong đợi đã tới, tất cả những người dân ông khoe-mạnh ở Gia-cung đều lắp-nép kèo den hang Tu-ngucre. Rồi cũng như mấy năm trước, các ngon duoc đưa gần tới cửa hang đều tự nhiên vụt tắt. Luồng hơi lạnh-lèo và tanh-tóm đưa ra. Mọi người chạy tan-logn. Nhưng lúc đó khâ xu cát hang, họ quay lại thấy người-chàng trê tuổi vẫn đứng yên chỗ. Chàng đang giò cao một ngon duoc, — chàng vừa thắp lại, — rồi xông vào hang. Một chàng, cô lay, cô chán chàng lò ra dưới những ông tag áo voi ống quần xanh gòn, đều như nhuộm một màu đỏ thắm, đỏ thắm khôn kément lòn lả đang cháy. Gió lạnh vẫn vi-vút thôi. Song người không chịu lui, bước cung không chịu lùi, dù rực một ngon lửa chói-loi, khac nán với lửa thường. Cả người chàng thiến-niên cũng dò rye. Dùo dùo đến đèn dài, cày-cối bên lùa đèn đầy. Gió đặc trong hang vẫn thời ra, nhưng ngon lửa chỉ thấy hơi tạt ra ngoài. Tháng thế, chàng cứ tiến mãi vào trong hang. Mọi người kinh-sợ hoảng hốt kêu gọi khi thấy hình chàng dần khuất vào hang. Không ai dám tới gần vì giò đặc vẫn thời hoài. Nhưng lửa cung bốc lên hoài, một lác môt to.

Giò đặc làm tất lửa sao được! Vì chàng Thủ không dâng thử lửa thường. Chàng-dâ dem một ngon lửa bắt-diệt, không có vật gì trong vú-i-ry, có thể chống lại nỗi. Chàng dâ dốt hang Tu-ngucre bằng ngon lửa-long.

Một ngày, hai ngày qua. Cháy vẫn không dứt. Đến ngày thứ ba, lửa mới thắt tàn. Dân-cư gọi nhau tên xem, thì chỉ thấy một vực sâm-den-tôi. Chàng Thủ chắc đã chết ở trong hang với con yêu quái, và với cả người yêu của chàng. Những cây ở mây trên đỉnh núi cành sém lửa. Mọi người đều kinh-dị, và lập dàn thờ người Thủ trê tuổi đã có cái phép thiêng và đã hi sinh để thêng loại yêu.

Rồi năm sau, những cây vùng gần đây đột-nhiên có những châm quâ-đồi như những khôi lùa còn sót lại con cháu nân qua. Người ta lấy xuống bóc vỏ thi thấy trong có hai mui, mũi-oi khá ngọt. Họ bèn gọi những quâ đó là nái-phay, quả lửa, mà những người kinh sau này sẽ gọi là quâ đầu-gia.

Ngày nay, hang Tu-ngucre chỉ là một hang sâu den tối, chung quanh đá và đất dán như than. Yêu vật từ đó đã mat. Nhưng bên cạnh còn có chiếc miu-ký-niệm, và dân-cư chưa ai quên cái thiên thâm-sử của đời lửa với xanh. Cả tạo-vật cũng không quên rái rách mọi rùng-rú, những cây mác-phay còn giài cái ánh lửa-long bồng-bột của người chờ g cung-tinh. Những quâ vò chảy hồng đỏ còn óm ấp ở trong hai mai mọng nước,

## CÔ TƯ HỒNG

(Tiếp theo trang 9)

— Sí mảng bác không biết điều chứ còn sỉ mảng à!

— Ủ, có giòi sỉ-mảng nữa dì xem, dây cho biết tuy. Con bé mới nứt mât ra đã lén mít góm chúa kia.

Lũ hãi kiểm ăn chợ búa ngày xưa, ý mình không khôn ai dám động đến — vì động đến thì chúng nân ẩn vâ hay tim cách phâ thối — cho nên hay có những ngón ngữ hồn hào với người ta như thế.

Tán kịch này giờ có một người chứng kiến rõ can thiệp.

Người ấy, trạc ngoại bốn mươi tuổi, dội són lồng quai lụt bạch, mặc áo bào nhiều tam-giang, móng tay dè dài, sau lưng lại có một tên gia-dinh theo hồn, ngô ra phết một bực trưởng, già hay thay dê, thay thông gò dò. Câu chuyện cãi vã sảy ra ở giữa có hàng rượu và con mẹ hủi ra sao, người ấy vira dì đến nơ, đứng lại châm chí nghe rõ, thấy hết dẫu daodi. Có lẽ phải nói châm chí nhìn vào mặt Thị-Lan dúng hơn. Bởi khen con mẹ hủi nói câu hồn hào sau chót, khiêm cho Thị-Lan nóng tiếc, và súng-sô dúng dày, chura kip trả lời, thi ông trưởng-già kia cắt tiếng khuyen can:

— Thôi, có vιi dừng thêm cãi nhau với thử người phê-khi ấy làm gì cho uồng nhời.

Rồi trung mât lén, chỉ tay vào người hủi và nói cách oai nghiêm, dõng dạc:

— Con mẹ kia xéo di lắp tức, nghe không?

Như đã nhận biêt là ai, mụ này có vẻ sâ hãi, nói một câu rất lê phép, phục tòng, rồi lùi thủi di mât:

— Bầm cu, con không dám ạ.

Hai thấy trô vị trưởng-già cũng bô di ngay.

Thị-Lan tươi cười hi-hưởng với mấy chị em ngồi cạnh mình:

— Ông nào tú-tế đấy, nhỉ.

Một cô trong bọn nói:

— Chị không biêt à? Ấy là cù bà lồng ta, hôm qua xuống lồng dưới ăn mừng đám lén lão, rồi chắc cụ ở lại nghe hát nhà то cù đêm, bay giờ vê sòn đây.

(còn nữa)

HỒNG - PHONG

vẫn vẫn những đường dô như những mạch máu. Thực ra, đó là hai trái tim. Chàng dâ dụng tụ-hop, pô sê được tụ-hop mãi mãi nhớ vê cái vò ngoai của nhing « quâ lửa » dô ối, nhớ vê sức mạnh của lửa long.

TÀO-TRANG

tho  
và  
tinh

Bài của CỐI-GIANG

Tranh vẽ của TRỊNH - VÂN

### Chuyện dò nén ngái

Trịnh-dúc-Lân, người về dời Đường, nhà ở Trường-sa. Khoảng năm Trinh-quản, được làm chức úy ở Tương-dám. Vì có họ ngoại ở vùng Giang-hạ, mỗi năm chàng vẫn một lần tới thăm.

Năm ấy chàng ở Giang-hạ sáp vê Trường-sa, vì muốn thăm lâu-Hoàng-lạc, nên còn đậu thuyền ở

duới bến Ngọc. Bên cạnh thuyền chàng, có chiếc thuyền lớn, khách khứa lên xuống lắp-nép. Hồi ra mới biêt đó là thuyền của người lái buôn họ Vi, cũng sắp xuôi vê Tương-dám. Đêm ấy bê bạn xuống thuyền, trong thuyền cười nói vui như ngày ết. Sáng mai thuyền ấy và Đức-Lân đều cùng nhô sà lùa khỏi bến Ngọc. Vì cung di một đường, cho nên đôi thuyền thường chay sát nhau.

Họ Vi có người con gái tuổi dô mười bảy, mươi tam, nhan-sắc rái đẹp. Nàng vân v ô luôn trong khoang, mông khỉ nhô ra đầu thuyền, Đức-Lân thoảng trông, tưởng như tiên xuống hạ giới.

Chàng rất say mê nàng, nhưng mà không có cách gì thông được tình-ý. Một hôm sóng êm,



Sông thu nhu-vẽ cảnh sầu,  
Trêu ai, tay ngọc buông của ngoài thuyền.

Giây lát, thấy bên thuyền ấy nép lai một bức

lôa tiền mây hồng, trong có một bài nhau :

Sóng im, trang rọi dâp, trong có một bài nhau :

Thuyền khuya hú-quanh, tắc lòng ngồn-ngang,

Vật chí sê dụng ngoai khoang,

Sen hồng mót bó, mài hương côn nồng.

Đức-Lân dọc di dọc lại mây lanh, tuy thay

trong bài thơ này không rõ ra giọng dâp lại những

câu của chàng, nhưng mà lời lẽ tươi-sắc, ý-ứ

thanh cao, thật đáng cho là kiết-tác, chàng rất

khen ngợi và cảng to - uống den nàng.

Rồi đó, những lú trăng trong, gió mát, đôi

thuyền vẫn song-song đi trên mặt sín. Một hôm

trời dương quang-dâng, bỗng thấy mây đen mù-mít, cơn giông nổ lên đúng đúng, trên sông sóng đánh cộn cộn. Thuyền của Đức-Lân nhô quâ, đánh phải dập lại, thuyền của họ Vi lónh hơn, có việc giao hàng buôn dê sông mà đi. Cách vải bùa sau, có người thuyền chài bảo với Đức-Lân :

— Chiếc thuyền của lái buôn hôm nay mờ đậm ở hồ Bông-dinh, trong thuyền có bao nhiêu người đều bị chết dưới tát cả.

Đức-Lân-nge nói giật mình, chàng thương nồng quá, tình thân bỗng bị hoảng-hốt một lúc lâu. Lâu lâu tỉnh lại, liền nghĩ hai bài khóc nàng như vậy :

Hồ thu gió thổi rạt bông iau,  
Còn nhớ tay tiên lúc thê cầu.  
Lệ áu hoa tần, nhìn chẳng thấy,  
Đây sông trăng dài những chim áu,

Sóng giò ghen chi với má hồng,  
Nõ dem son phẩn dày hang rồng.  
Mảnh liên cùa đùa, người khôn chuộc,  
Dâng-dác trăm nán, một tâm lòng.

Nghỉ xong, chàng viết vào mảnh giấy trắng, dũng ra đầu thuyền, khán nàng rõ nén xuông sông. Thủ thần gó trên mặt sông, chàng bồi, hồi nàng và cứ ngâm đi ngâm lại bài thơ trong bức hoa tiên màu hồng. Chứng hết cảnh hả, chợt thấy vật gì dựng vào mạn thuyền, bấy giờ nhèn: người chàn sào đều ngã, chàng với tháp ném ra soi. Dưới ánh lửa sáng, nhận rõ ra người con gái quần áo lịch sự, hai tay ôm chặt mảnh ván, trôi trên mặt nước. Thất kinh chàng với với vào trong thuyền, nhìn kỹ thì chính là nàng. Luồng cuồng nứa mừng, nứa sợ, chàng liền gọi bọn chán sào trù dập.

Nàng tuy mè mẫn không biết gì, xác mặt sầm nhợt, chân tay cứng đờ, nhưng ở dưới mũi, còn có hơi thở se sẽ. Cả thuyền xùm lại, tìm cách cứu chữa.

Trong lúc thay đổi quần áo cho nàng, thấy thước lụa thảm của mình vẫn buộc ở cánh tay nàng, chàng càng cảm động vô hạn. Chứng quá nứa đành nàng hối dần dần, sảng ra thi đã tỉnh hẳn. Nhìn quanh trong thuyền, không thấy cha mẹ, nàng nức nở khóc không ra tiếng. Hồi đến quang cảnh lúc sảy ra nàn, nàng nói khi thuyền bị đắm, nàng may và được mảnh ván, nên không bị chìm. Nhưng vì sóng đánh dữ quá, gần đến cảnh hai, thi nàng mệt nhọc, rồi-tả người đi.

Chàng bèn đưa nàng về quê, nuôi cho bình-phục, rồi lấy làm vợ. Bấy giờ mới biết nàng không biết làm ván như bao giờ. Hồi những câu trong bức hoa tiên màu hồng, nàng thuật lại rằng: Đêm ấy nàng có một người bạn già ngồi chơi trong thuyền. Chợt thấy trên sông có người ngâm mây câu dò, bạn nàng có ý muốn thích liền lấy hoa tiên của nàng chép ra. Chẳng biết là thơ của ai. Rồi khi thấy chàng ném thước lụa sang, nàng bèn lấy bức hoa tiên ném lại, chẳng hiểu ý nghĩa của bài thơ ấy là gì.

Lúc ấy chàng càng ngạc nhiên, tìm mãi không ra manh mối.

Hàn một năm sau, thấy trong tập thơ của viên tú tài Thời-hy-Chu có bài « Trên sông nhật được bô hoa phủ-dung », mấy câu trong bài, đồng như những câu ở bức hoa tiên của nàng. Chàng ngó Hy-Chu có tình với nàng, bèn hỏi cẩn do của bài thơ ấy. Hy-Chu nói:

— Hôm ấy ở trên bến Ngọc, gió êm, vắng tờ, tình cờ thấy bô hoa sen trôi bên mạn thuyền với lén, hãi cùa mùi thơm ngào ngạt, cao hứng bén là m mấy câu tức cùa, nhân lúc đêm vắng, ngâm chơi, chứ không có ý gì cả.

Téra bài thơ vo van dã thành môt mối tình quan hệ giàu chàng với nàng.

CỐI-GIANG



## Cô phai bù đú ô' cho tôi

Chuyện vui của NGỌC-THÔ  
Tranh vẽ của MANH-QUÝNH

Thanh tên con tặc già, lanh sut sít khỏe, bước liên ra ngoài cửa, lùi thùi một miňa di vè me đeo! Lúc ấy trời vừa đồ lung nói:

— Lỗi gi chử đến sur đồ thi không thè nào tha thứ được. Cô thử nghĩ xem cõi làm vợ tôi trong ba năm nay, tôi đã đe cho cô thiếu thời gi chưa? Cái gi cũng bằng chí bằng em, nhiều khi lai hor. Như vầy mà chura vừa lòng cõi, đén nõi cõi phái... đén thế? Tình yêu đã làm mù mắt tôi trong bấy nhiêu lâu, thán tôi đã phải vã tinh làm bia chín bao sý ché riều, kinh bỉ của thiên hạ. Tưởng đén thè dã quã lầm rồi. Vậy thi trong khi chờ tòn tuyền an cho đói ta ly đi; tôi xin có vě bén nhà mà cho khuất mắt tôi. Cõi không còn quyền gi ở nhà này nữa! Thôi di ngay đi!

Từ nay Quý chí cùi đầu sut sít, không dám ngang lén nhìn chồng. Lúu này Quý đã thay hối hận về sự sa ngã của mình. Nghé giọng nói lạnh lùng, nghiêm khắc của chồng, Quý biết rằng không còn gì - vọng gì được chồng thứ lỗi cho. Thời thi hành!

Bị xoá xuông con đường dốc, Quý không thè nào dừng chân được nữa. Việt tối lối ắt Quý, dấu diếm được chừng với tháng

thì hại lồ. Ban đầu Thanh nghe tiếng đồn còn cười không tin, thét rồi cũng phải đe ý đó xé thi... quả sự thực!

Thực là, tieng sét ngang tai. Nhưng tình vốn tiềm đậm, nên dù bắt được quả tang mà Thanh cũng dám lòng không đe sảy sự bạo động gì, mà đánh đứt tinh cung Quý.

Thánh-thoát đã được hai năm. Tòa đã cho Thành Quý ly-dì. Quý thi đã tản tại đời mình, không phải với Thủ, mà với một thanh-niên khác, cũng có địa-vị khá trong xã-hội.

Duy có Thành thi trái tim khô héo, không còn thiết gi lập lại gia-dinh nữa. Quý đã chiếm đoạt hết cõi hạnh-phúc đời chàng rồi. Tuy chàng đã can-dam bể chửi đồng làm đói, nhưng trong hai gãm nay không lúc nào chàng khuây-khảo được. Chàng vẫn còn yêu Quý... Muốn quên đi chàng đã đâm ra rượu chè, thuốc phiện. Bây giờ chàng chàng còn là một my-nam-tử hòng-hó tráng-kien, thiết-tha đời như lúc mới lấy Quý nữa.

Buổi chiều hồn ấy, Thành nghỉ ở Sầm-son, nè-oái ra ngoài hiên khách-sạn, gọi một cốc rượu mạnh, nhấp từng ngum, đưa mạnh-nhiên nhín khách ngồi mát dang tưng hàng, tưng lũ nhấp-nhô rôm với lòn sòng bạc... Nhìn vây thôi chứ chàng chẳng thiết gi cả.

Bỗng con mắt lờ-dở của chàng sáng ngời lên, rồi chàng buông miếng khen :

— Chà! Con người mới đẹp sao?

Thi ra chiếc xe ô-tô của khách sạn vừa đón được hai người khách mới ở Hanói tới thuyền xe hỏa buổi trưa. Chàng là một người tuồi độ 30, biền-lành, khôi ngo. Còn Nàng... thi chao ôi, đẹp quá, đẹp long-lãy, mỗi bước như có hào-quang phát ra, làm cho người ngoài phải lóa con mắt!

Khiêu xuồng một câu xong,  
Thanh đưa cốc rượu lên miệng,  
cáp mài đã sắp đưa di nơi khác,  
bóng chàng tái mặt, phai run,  
tay không đỡ nổi cốc rượu, vội  
đặt mạnh xuống bàn, rượu sảng  
rót cát ra ngoài. Thị trong cái  
người mỹ-nữ chàng vừa khen là  
đẹp ấy, chàng đã nhận rõ ra là...  
Quý!

Quý không nhìn thấy chàng,  
cùng chồng đi thẳng lên trên  
buồng. Mười phút sau, nàng

một mình lững thingo xuồng  
trước, bước ra ngoài hiện. Thành  
cúi mặt tránh, nhưng Quý đã  
nhận được người cũ tươi cười  
bước đến cạnh bàn, vui vẻ hỏi:  
— Kìa anh Thành của em cũng  
ra nghe đây n?

Cái tiếng osanh làm cho trái  
tim Thành như ngừng đập! Cố  
gượng Thành mời Quý ngồi,  
nhưng Quý tặc khen:

— Em đẹp lắm, đẹp quá, đáng  
yêu quá. Anh tiếc...

Quý bùi môi:  
— Giờ anh mời tiếc? Chậm  
quá! Em đã có chồng rồi, nhà  
em còn thay quần áo rồi xuồng  
sau.

hai người chuyện trò phu đôi  
bạn quen nhau lâu ngày, hỏi về  
cảm trạng của nhau. Bỗng Thành  
mỉm cười ranh mãnh:

— Nay em, ta nên coi nhau như  
đôi bạn trai, anh hỏi thực câu  
này em chờ đâu nhé...

— Anh cứ hỏi!

— Cái dạo em còn là vợ anh,  
rồi ngoái tính với chàng Thủ thi  
mỗi tuần lễ em gặp nó mấy lần?  
Em cứ nói thực cho anh rõ.

Quý đỏ mặt lườm Thành:

— Anh loli thôi làm, chuyện cũ  
còn bời ra bay gi. Nhưng em  
cũng nói anh biết dại! Ngày  
mỗi tuần em và Thủ chỉ gặp  
nhau có một lần, trưa thứ ba thôi!

Thanh đưa bàn tay làm bộ  
tinh toán:

— Anh hỏi thế xem em có thực  
không chứ dạo đó anh dò xét đã  
biết rõ cả. Trong năm tháng có 20  
tuần lễ, mỗi tuần lễ em gặp hắn  
hai giờ vì chỉ là 40 giờ. Thế là  
em đã «tâm thiết» anh mất 40  
giờ. Nay thì em phải bù cho dù  
số ấy đi.

Quý nguyệt Thành, dập vào tay  
chồng cũ:

— Anh chí nói nhảm.

Thanh đứng lên, sửa lại cà  
vạt, vuốt lại tóc, kéo ghế sang  
bên cạnh, làm bộ bước di nói:

— Em không chịu đón sự thiệt  
thời của anh, thời được để anh  
lên bàn tinh cùng chồng em xem  
hắn có phải công nhận lời yêu  
của anh là cbi phải không  
não?

Quý vội vàng nắm tay Thành  
lời giật lại, dây ngồi xuồng ghê:

— Góm mành, thi hấy ngồi  
xuồng đây làm gì mà rối cả lên  
thế. Ủ thi em đến, em bù. Nhưng  
dùn bùn, thế nào kia chứ?

— Em ở phòng nào? Số 5 à!  
Thì thi tiền lầm. Đêm nay chờ  
chồng em ngủ say, em vờ di ra  
ngoài hóng mát, rồi lên vào  
buồng anh ở số 15 gần đây.

(Xem tiếp trang 20)



## Nếu Ý cung tham - dụ

### Cuộc Âu-chiên sắp lan đèn Địa-trung-hải

## THÌ NGỌN LỬA CHIẾN- TRANH LAN KHẮP ÂU-CHÂU

Hiện nay tất cả những ai chủ  
ý đến thời-cục Âu-châu cũng đều  
phải chủ ý đến thái-dộ của nước  
Ý một cường quốc đang vào  
hàng thứ nhì ở Âu-châu đối với  
cuộc Âu-chiến này nay. Gần đây, sau cuộc Ngoại-tướng Đức  
Ribbentrop sang La-mã để gặp  
các nhà cầm-quyền Ý hôm 10 Mars và cuộc hội-kiện giữa hai  
nhà độc-tài Quốc-xã và Phát-xít  
ở trên đèo Brenner chỗ giáp giới  
hai nước Ðức, Ý vẽ địa phận Ý  
cùng những việc vận-dộng của  
họn Quốc-xã thi người ta lại  
càng nóng lòng mong đợi sự  
quyết định của Thủ-tướng Mussolini. Cái giờ điểm rõ số-mệnh  
của nước Ý đã đến chăng? Đó  
là một câu hỏi mà chỉ riêng  
chính-phủ La-mã có thể định  
được câu trả lời.

Thấy thái-dộ các báo Ý càng  
ngày càng bênh vực ông bạn  
trong trực Bá-linh — La-mã, tán  
đường hết cả những việc hành  
động của Hitler và lối tiếng công  
kích các nước đồng-nhị, người  
ta lo rằng đó là cái triệu chứng  
báu trước cái nguy nghiêm trọng  
của nước Ý đã đến. Thay thế  
theo giọng các báo và lời tuyên  
bố của các nhà chính-trí La-mã  
thì Ý đã dự bị sẵn sàng chỉ đợi

một cơ-hội là nhảy xô vào đồng-

lửa đó do ông bạn độc-tài Quốc-xã đã nhóm lên từ hơn 8 tháng  
nay và định dùng để đột khắp  
Âu-châu từ phía cực bắc cho  
đến miền đông-nam. Hình như  
Ý hiện nay đang cồn hậm hực,  
tức hực như một kẻ hiếu chiến  
đứng ngoài xem một đám đánh  
nhau chỉ lầm le đợi lúc nào  
vào đê khoe tài, đê súc. — Ta cứ

Ta cứ xem những câu nói đầy vẻ  
dọa dám, khoe khoang của các  
nhà cầm-quyền Ý thi đà rõ. Một

chinh-khách Ý, ông nguyên-lão  
nghị-viên Maraviglia, vừa rồi  
đó hiện nay Ý đang đứng trong

tình thế trước lúc tham-chiến  
(pré-belligérence) nghĩa là đã  
đã bị sẵn sàng để tham-chiến.

Không nói ai cũng biết là tham  
chiến lần này chắc sẽ khác với  
cuộc Âu-niên 1914-1918, Ý sẽ  
đứng về phe độc-tài để thêm vây  
cánh cho Ðức, giúp cho lãnh-ü  
đảng chử Vạn-thực-hành lồng  
tham-vong làm bá chủ Âu-châu  
và sẽ phản đối các nước đồng-  
minh. Dưới đây ta thử xét xem  
điều gì nước Ý ngày nay và những  
sự lợi hại của Ý nếu chính phủ  
La-mã công-nhiên tham dự vào  
cuộc Âu-chiến.

Từ « hợp-ước thép » đến  
cuộc hội-nghị Brenner.

Cuộc hợp-tác giữa hai nhà độc  
tài áo nâu và áo đen không phải  
mới từ hôm qua mà đã bắt đầu  
từ 6, 7 năm về trước, ngày sau  
bởi Hitler lên giữ quyền-chinh  
ở Ðức. Ngày 14 năm 1933 là năm  
đảng Quốc-xã giữ quyền, Mussolini  
đã tò cảm tình với chủ  
nghĩa Quốc-xã. Cuối gấp gô  
thứ nhất của hai nhà độc tài  
Ðức, Ý & Venise ngày 14 Juin  
1934, Hitler lúu đù mới nồi lén  
đang cần được bọn phát-xít bênh  
vực thă-luc ở ngoài nên phải  
sang tận Ý cầu thân.

Lần gặp nhau thứ hai vào  
ngày 26 Mai 1937 trong khi thủ  
tướng Mussolini và các thủ-hu  
sang thăm Munich và kính thành  
Bá-linh để cảm ơn lãnh tụ  
Quốc-xã đã không dự vào cuộc  
tùy-chay Ý và kinh-tế do Anh  
xướng ra để trừng trị Ý trong  
cuộc chinh-phục xứ Ethiopia  
và nhân tiện để ký kết hợp  
-uoc-tuong-trợ Ðức, Ý thường  
gọi là « hợp-ước thép » (Pacte  
d'acier). Lần này, cuộc đón tiếp  
Mussolini ở Ðức rất là long  
trọng, thủ-tướng áo đen dự cuộc  
tập tròn lớn của quân-đội Ðức,  
đu lề kỷ-niệm cuộc chinh-biến  
Manich và di thám cả các xưởng

chế tạo khí-giới của Đức như xuồng Krupp, v.v... Trong Bả-linh-La-mã bắt đầu có về chắc chắn từ đó và luôn luôn người ta được nghe bọn quốc-xã Đức và phát-xít Ý tan-tuong, ẩn-hộ nhau trong các bài diễn-văn.

Cuộc gặp gỡ thứ ba của hai nhà độc-tài vào ngày 4 Mai 1938 trong khi Tông-thống Đức Hitler và bà-ha sang thăm La-mã và Naples và dự cuộc tập trận lớn của lực-quân, không-quân Ý và cuộc thao-diễn của thủy-quân Ý ở quân cảng Naples.

Lúc này Hitler vừa mới cho quân sang xâm-lục Áo, và Đức Ý mới bắt đầu có biến-giới chung ở phía đèo Brenner, phạm vi thế-lực Đức lan rộng mãi đến vịnh Adriaticus trong Địa-trung-hải. Cảng trong hồi này, Đức và Ý cũng cho quân ngầm giúp tướng Franco ở Tây-ban-nha đánh dồn-phát-binh-dân nước dâng dê phà cái chủ-nghĩa bắt can-thiệp của Anh và Pháp.

Cuộc gặp gỡ thứ tư gữa Mussolini và Hitler vào ngày 30 sept. 1938, một ngày đáng nhớ vào lịch-sử hòa-binh Âu-châu vì chính ngày đó thủ-tướng Ý Mussolini, thủ-tướng Anh Chamberlain và Tông-ly Nội-các Pháp Daladier sang Đức để ký hợp-ước Munich đã làm hoãn được cuộc Âu-chiến một năm.

Rồi đến cuộc gặp gỡ thứ năm mà thấy gần đây là cuộc hội-kien Mussolini-Hitler ở trên đèo Brenner v.v. địa-phận Ý ngày 18 mars 1940. Cuộc hội-kien này có lẽ do chính Hitler yêu cầu vì cuộc đòn-định của Ngoại-tướng Đức Von-Ribbentrop ở La-mã vào ngày 10 mars đã thất bại.

Trong cuộc hội-kien ở Brenner, hai nhà độc-tài đã bàn những gì? Mục đích thứ nhất của Hitler là kéo Ý vào hợp-ước Đức-Nga để cho thêm mạnh vây cánh và cùng chia nhau miền Ba-nhi-cam và sông Danube

nhung Mussolini lại không thể nào cùng đi với Staline và để cho chủ-nghĩa cộng-sản lan rộng đến cửa ngõ nước Ý được. Tay bè ngoài các báo Đức và Ý chỉ nói là cuộc hối-kien Hitler-Mussolini chỉ có mục đích là thát chát thanh tinh thanh-thiện giữa Đức và Ý nhưng theo tin các báo trung lập thì hai nhà độc-tài lại có xét cả đến những điều kiện cuộc giáng-hòa của Đức đã-nghi với đồng-minh dê giao cho M. Sumner Welles, thủ-tướng ngoại-giao Hoa-kỳ đang điều-tra ở Âu-châu bồi dò. Nhưng hình như cả hai việc đều thất bại và cuộc hội-kien Bremer cũng không có kết quả gì.

#### Mussolini có thể cứu ván hòa-binh

Hồi đầu tháng sep/embre 1939, linh-thể Âu-châu nghiêm trọng đến cực điểm, Đức đem quân đánh Âu-châu chỉ treo hảng sợi tóc, Mussolini có can-thiệp với Hitler định rõ-chứ một cuộc hội-nghị Munich thứ hai, nhưng việc đó bị thất bại và nước Ba-lan bị dày xéo dưới gót giày của quân quốc-xã Đức. Có lẽ việc định cứu-ván-hoa-binh của Thủ-tướng Ý den không thành thực nên ngay lửa chiến-tranh mới bùng nổ. Mussolini khi thấy Đức xâm-lấn Áo, Tiệp và Ba-lan chắc phải hiểu rằng một cuộc Âu-chiến thứ hai phải xảy ra, nên Mussolini biết ngay ngừa người bạn trong Bả-linh-La-mã sau khi Đức ký hợp-ước với Nga ngày 23 aout 1939 thì Hitler đã không dám làm giả với Ba-lan. Mussolini dê cho một cuộc chiến-tranh mà mình có thể ngăn được xảy ra có lẽ Mussolini có đó là một mối lo cho mình và thủ-tướng Ý đã định trước sẽ tham dự vào dê chống với các nước: dân-củ-chẳng? Nga không thể biết bao nhiêu lần Anh, Pháp tin cách giáng-hòa lâu dài với Ý mà Ý vẫn ra vẻ dũng định

lại nhân đó lợi-dụng cơ-hội dê dọa dâm đồng-minh yếu sách những điều vô ý thức.

Ngoại-tướng Ý bá-tước Ciano lại thủ-tiểu cả hợp-ước Đức-Ý 1935 mà nguyên thủ-tướng Laval nước Pháp đã nhọc lòng điều-dinh mới kỵ xong. Tuy chính-phủ Ý không thô-lộ ý muốn với Pháp, nhưng du-luận Ý thi lớn tiếng đòi náo đảo Corse, náo Tunis và Djibouti là những thuộc-dịa của Pháp.

Tông-ly Nội-các Pháp Daladier trong cuộc kinh-ly đảo Corse và Bắc-Phi đã dập lại Ý một cách quả quyết là không thể nhượng một tấc đất nào trong đế-quốc Pháp cho ai cả. Thái-dộ Ý nhất là từ khi xảy ra chiến-tranh đến nay thật rât là khó hiểu. Lúc đầu Ý tuyên-bố là giữ thái-dộ bất-tham-chiến nhưng vẫn phải chủ ý đến cuộc chiến-tranh, vì Ý là một nước lợn có nhiều quyền-lợi cần phải bênh vực. Từ sau cuộc hội-nghị Brenner và từ khi Đức đem quân xâm-lấn Ba-niêch và Na-uy thi ta thấy thái-dộ Ý đã có hơi thay đổi. Giọng các bá-hoảng ngày càng thấy bênh vực thêm Đức, tàn-dương những việc hành-dòng của Hitler và phu-hoa với Đức công-kích đồng-minh. Cỏ lở là do ảnh-hưởng của sự cỗ-dộng-man-trá của Đức và đó là kết-quả những cuộc ám-mưu của bọn Quốc-xã dê lôi kéo Ý dự vào chiến-tranh dê chia lục lượng của đồng-minh.

#### Anh - hướng cuoc chiến-tranh ở Na-uy

Cuoc chiến-tranh ở phia tây-bắc Âu-châu cũng không phải là không có ảnh-hưởng đến thái-dộ của Ý.

Vì muôn cứu Na-uy và cắt đứt đường vận-tai sắt của Đức để múa đóng-ném với các nước: dân-củ-chẳng? Nga không thể biết bao nhiêu lần Anh, Pháp tin cách giáng-hòa lâu dài với Ý mà Ý vẫn ra vẻ dũng định

thua một cách đau đớn, mất đến một phần ba hạm đội bị đánh và bị chôn ở Bắc-bắc, hạm đội Ach, Pháp lại chặn được cả đường của Đức ra Đại-tây-dương bằng cách bao vây ở vùng Skagerrak, Kattegat. Không-quan Anh lại đánh phá nhiều truong bay ở Ba-niêch và Na-uy làm cho Đức bị hại nhiều phi-cơ. Nhưng về mặt bộ thi vi thiêu noi căn-cứ và quân Đức đã lập được co-sở vững vàng ở phia nam Na-uy nên sau khi dê bộ và đánh nhiều trận kịch-liệt, quân Anh, Pháp biêt khô lấy lật được các nơi trong-yêu như Trondhjem, Nam-sos nên dàn-hàng phái bờ phia nam mà xuống tàu lên phia bắc hoặc về nước.

Cuoc tranh-luận vira rời tại Thủ-dân ngbi-viên Anh đã tố rõ sự thành-thục của các nước đồng-minh. Thủ-tướng Chamberlain đã nhận trách-niệm về sự thất-bại ở phía nam Na-uy và sau được Nghị-viên tin-nhiêm. Theo lời tuyên-bố của Hải-quan Tông-trưởng người giữ quyền điều-khien cuộc chiến-tranh ngày nay thi quâ là Đức có một đội phi-quân khá mạnh. Việc kém Đức về số phi-cơ sẽ gây nén cho đồng-tay trong ít lâu nhiều sự khó khăn và nguy-hiem tuy vê giá-tri phi-công và phi-cơ của Anh, Pháp thi vẫn hòn hân Đức.

M. Churchill lại nói thực là không thể dùng tàu chiến trên mặt bê ở miền Skagerrak để cắt đường vận-tai của Đức sang Oslo kinh-dô Na-uy vì các phi-cơ Đức sẽ có thể làm cho đồng-minh thiệt-hại lớn. Ở vùng này đồng-minh chỉ dùng tàu ngầm dê ngán rở Đức. Hiện nay, hạm đội Đức đã bị hại nhiều nên đồng-minh không cần dê nhiều tàu chiến & Bắc-bắc và Đại-tây-dương như trước nữa và theo lời tuyên-bố của các nhà cầm quyền Anh, thi một đội tàu chiến dê dời từ Bắc-bắc mà xuống Địa-

trung-bắc dê giữ cuộc tri-an vung này. Viết quân đồng-minh rút khỏi phia nam Na-uy tuy chí là một cuộc lui binh về chiến lược nhưng trong con mắt người Ý thi đó là một sự thất-bại lớn của đồng-minh và một sự thắng-lợi của Đức. Việc đó có thể làm tăng thêm lòng tin-nhiệm của Ý đối với lực-lượng của Đức nhất là về lực-quân và phi-quân. Ý lại cho việc Anh tăng thêm thủy-quân ở Địa-trung-bắc là một việc gầy hận với Ý dê làm cho chiến-tranh lan rộng đến Địa-trung-bắc. Nhưng ai cũng hiểu rằng việc hành-dòng của Đồng-minh chí có nghĩa là giữ sự yên ổn ở Địa-trung-bắc và bênh-vực quyền-lợi của mìn' h ở miền đó.

#### Những nguyên-nhân xui Ý tham dự chiến-tranh

Trong một bài chinh-kien của báo "Popolo d'Italia" một tờ báo lâm co-quan của đảng phái-xít và các nhà cầm quyền Ý gần đây có dâng một bài nhan dê là "Giờ-một-mệnh" (L'heure du destin) có nói rằng: "Một dân tộc như dân Ý ở giây quăng lich-sử, ô giũa kha chiến-tranh không thê nào ô yêng được mãi mà không roi vào thời thế các dân tộc hòa-binh là những dân-eu-cuối sẽ bị công-kích kháp các mặt. Một dân tộc lớn như dân Ý không thể nào chịu phục-tay dâng trong mọi thời kỳ cung-thê, phải theo một sự kiêm-soát ngay trong nhà-minh. - Chóng ta còn biết rằng cái kiêm-còn có gâ-tri hon vàng, chúng ta lại biết rằng không ai có thể giữ vững-dịa vê mà không phải yêu so sánh mình với Cesar một vi anh-hùng có những chiến-công rực rỡ, một nhà độc-tài trong thời kỳ La-mã."

Cac báo Ý buộc cho đồng-minh là có ý muốn cho cuộc chiến-tranh lan rộng đến Địa-trung-bắc và định phong tỏa bêng cách đóng eo Bélgaria và kênh đào Suez nên mới tăng

Một diều đáng ebú ý là cái mong-tường của bọn phát-xít cầm quyền nước Ý khác hẳn với ý kiến Hoàng-gia La-mã và ý muốn của dân-chung nước Ý.

Biết rằng một chính-thê độc-tai muôn được lầu bến thi lúc nào cũng cần phải dâng vào những con-cuộc vây-dai và những cuoc chinh-phu ton lao hoặc những cuoc xâm-luc ng các nước tiêu-ubuc dê tò rô lực-luong của minh và khoa-hoc giong với dân-chang, nên họ Phat-xít Ý ván nuoi cái mông-tường làm bâ-châ cù miền Địa-trung-bắc và các nước ở trên bờ h ên dô. Mussolini ván có cái cuoc vong-lap nén một đê-quoc Ý như đê-quoc La-mã ngày xưa và vân-lu so sánh minh với Cesar một vi anh-hùng có những chiến-công rực rỡ, một nhà độc-tài trong thời kỳ La-mã.

Cac báo Ý buộc cho đồng-minh là có ý muốn cho cuộc chiến-tranh lan rộng đến Địa-trung-bắc và định phong tỏa bêng cách đóng eo Bélgaria và kênh đào Suez nên mới tăng

lực-lượng hải-quân ở Địa-trung-hải. Các cơ-quan ngôn-luận ở dưới quyền kiểm-soát của họ « phái-xít » lại nói là đồng-minh ngày nay không còn hy-vọng giữ độc-quyền ở Địa-trung-hải và không thể nào phong tỏa được một cường-quốc như Ý vì hiệu nhì thứ nguyên-liệu cần dùng không phải mua ở ngoài miền Địa-trung-hải phải qua eo biển Gibraltar mà Đức, các xứ thuộc địa Ý và các nước ở quanh-miền Ba-nhì-cán có thể cung cấp cho Ý được.

Ý không biết rằng như thế thì Ý sẽ phải phụ-thuộc Đức về phuơng-diện kinh-tế nhất là về một phần lớn số than cồn-dùng trong nước và do Ý sẽ phải chịu phục-tòng dưới sức nén của Đức về tinh-thần và vỗ-bị. Theo những tin-giản đây thì các tay-thủ hứa của Himmler, chánh-sở trinh-thám Đức hoạt động rất dữ ở La-mã để cót-dò xét-thái độ và Am-mira kéo Ý vào cuộc chiến-tranh.

Những ảnh-hưởng tai hại xảy ra nếu Ý tham-đụng chiến-tranh

Dư-luận hoàn-cầu hiện nay đều nồng-biéết thái-độ của Ý, thái-độ đó có thể đột-ngoè-thay đổi-lùn nà không-biéết. Vì thế nên đồng-minh ngoài việc đem thêm một thay-doán đến miền Đông Địa-trung-hải lại vừa tăng thêm quân-số ở miền Cận-đông. Quân Pháp ở Syria hiện đã có tới 20 vạn, còn quân Anh-đông

ở Ai-cập và Palestine có tới số 60 vạn. Thủ và các nước ở miền Ba-nhì-cán như Hi-lạp, Nam-Đại-đế-đế lại nói là đồng-minh ngày nay không còn hy-vọng giữ độc-quyền ở Địa-trung-hải và không thể nào phong tỏa

được một cường-quốc như Ý vì hiệu nhì thứ nguyên-liệu cần dùng không phải mua ở ngoài miền Địa-trung-hải phải qua eo biển Gibraltar mà Đức, các xứ thuộc địa Ý và các nước ở quanh-miền Ba-nhì-cán có thể cung cấp cho Ý được.

Cứ xét-dia-vì Ý, tình hình quốc-tế và những nguyên-nhân trên kia thi việc tham-đụng vào chiến-tranh đã không-lợi-gi cho Ý mà còn có thể gây-nên cho nước Ý một tinh-thể bấp-bênh và nguy-ngập là khác-nữa.

Không-biéết đó có phải là ý-kien của các nhà cầm-quyền nước Ý chăng?

HỒNG-LAM

### Cô phải bù đù số cho tôi

(tiếp theo trang 16)

— Chịu-thôi! nhớ-ra người-a-biết...

Thanh-lai đứng-giáy :

— Thế-thì dè-anh-bao-tinh-cùng-ông-chồng-em ra sao-dâ...  
Và lúc ấy có tiếng-dàn-đóng gọi-trên-thang :

— Em-Quý-dâu-rồi-nhì!

Quý-vội-vàng đứng-giáy, sê-nỗi:

— Xin-vàng-theo-lời-ông-manh  
Vậy-dùng-10 giờ-tối-nay...

Thanh-lai béo-tay-Quý-lên-miệng-hôn, thò-dài-nói:

— Rồi-chúng ta-lại-tựa- cửa-sô  
ngắn-tròn-biển-trắng-sau-như-đạo  
mặt-nguyệt-năm-nào... Bóng-10  
giờ. Đừng-dè-anh-chờ-nhé!

Ngọc-Thô

TRONG MÙA NÓNG NƯỚC NÉN UONG THUỐC:

## HUYẾT TRUNG BỬU ĐẠI-QUANG

sẽ được ngọt-ăn ngọt-ngô, tinh-thần-tinh-táo, không-lú-dứ-mỗi-mết; it-khát-nước — Huyết-Trung-Bửu-Đại-Quang là một-thứ-thuốc-bồ-huyết-rất-hay. Ban-đông, dân-bà, người già-trẻ-con, dân-bà-thu-sản-uống-tốt-lâm.

chai-to \$2.00; chai-nhỏ 1\$20

ĐẠI-QUANG DƯỢC-PHÒNG, 28, Hàng-Ngang — Hanoi — Giấy-nói: 805

## CÔ THIỆU NỮ NGỎI TRONG CỬA SỔ

của TÙNG-HIỆP

— Đì đâu mà với-thể-cũ?

Hoàng không-dáp-lại-lời-bạn-hỏi, chàng-phóng-xe-dẹp-như-giò. Rồi-khi-ré-Hàng-Da thi-chàng-mới-bép-phanh-cho-xe-dì-từ-tù-lại. Các-bà-chàng-tiến-lên-gần-hồi-chàng, chàng-chỉ-cười-không-dáp.

Vì-dáp-rá-làm-sao? Thật-thể- Hoảng-không-hiểu-tại-sao-cứ-mỗi-lần-đến-phố-hàng-Bóng-vào-dùng-chỗ-này-thì-chàng-bỗng-tự-nhiên-lại-dáp-xe-nhanh-lên-như-thế? Cái-cứ-chỉ-kỷ-quặc-ý-ra-ngoài-hắn-sự-quyết-định-của-lòng-chàng. Đã-nhiều-lần-den-chỗ-này, chàng-bép-hỗn-phanh-lại

muốn-cho-xe-di-thật-chậm, nhưng-bao-giờ-cũng-vậy, chỉ-trong-một-giây-dồng-hồ, chàng-dã-không-tự-chỗ-sau-khiến-được-hai-cái-chân-của-chàng, và-ngay-day-chí-xe-lại-vùn-vụt-di-như-tến-bắn.

Hoàng-không-hiểu-là-hồi-vì-chàng-không-dám-hết-hàng. Chàng-dã-dổi-lòng-chàng. Vì-cái-có-làm-cho-mỗi-lần-quá-day-chàng-phái-dáp-nhanh-x... thật-rất-dé-hiển. Đó-là Phượng.

Phượng-này-này-thường- ngồi-ở-trong-cửa-sổ-trên-gác-nhin-xuống-dường-phố!

— Ví-chắc-dù-Phượng-dã-có-cảm-tinh-gi-với-ta! Bừng-nói-gi-den-chữ-yêu-với.

Đó-là-một-câu-Hoàng-thường-nói-dễ-tự-an-ủi-chàng. Chàng-không-dám-hi-vọng-được-Phượng-yêu-vì-chàng-biết-chàng-ngheo-lâm, mà-Phượng-không-nhưng-dã-xinh-dẹp-lại-là-con-gái-nhà-giữa...

Những-ý-nghĩ-về-sắc-dẹp-Ấy-mỗi-nghị-biện-thêm-ra-ở-trong-đó-Hoàng-rất-nhiều. Và-chàng-chắc-chắn-rằng-sáng, chiều-khi-chàng-di-học-hay-lúc-đến-trường-về, bao-giờ-ở-trong-cái-cửa-sổ-kia. Phượng-nàng-tiến-xinh-dẹp-của-lòng-chàng—cũng-sẽ-ngoì-đây-dè-dọi-Hoàng-di-quá... Đè-ban-cho-Hoàng-những-nụ-cười-thật-tươi-thắm!



Ngày-tháng-quá-và-quá-mãi...

Tinh-yêu—phải-chàng-dù-là-tinh-yêu—của-Hoàng-dối-với-Phượng-vẫn-không-hơn-trước-một-tý-nào. Không-phải-là-Hoàng-không-yêu-Phượng-hay-trước! Chàng-yêu-nàng-mỗi/ngày-một

hơn. Nhưng-bản-tinh-chàng-rút-rát, nên-mỗi-đời-khi-gặp-Phượng-di-một-mình-ở-ngoài-phố, Hoàng-chỉ-biết-nhin-trong-nàng-một-cái-rõi-lại-phóng-xe-dẹp-di-ngay. Đối-với-Phượng, Hoàng-không-mong-gi-hơn-là-mỗi/ngày-được-di-qua-phố-hàng-Bóng-dè-ngừa-mặt-lên-gác-nhin-thấy-Phượng-ngoan-ngõn-ngó-dày-như-đang-chờ-dỵ-chàng...

Thê-là-quá-dù-cho-Hoàng. Hoàng-không-mong-được-di-xa-nữa-vào-trong-trái-tim-của-Phượng.

— Ví-chắc-dù-Phượng-dã-có-cảm-tinh-gi-với-ta! Bừng-nói-gi-den-chữ-yêu-với.

Đó-là-một-câu-Hoàng-thường-nói-dễ-tự-an-ủi-chàng. Chàng-không-dám-hi-vọng-được-Phượng-yêu-vì-chàng-biết-chàng-ngheo-lâm, mà-Phượng-không-nhưng-dã-xinh-dẹp-lại-là-con-gái-nhà-giữa...

Tuy-vậy-dã-nhiều-lần, sau-khi-làm-việc-suốt-đêm-vì-kỷ-thi-sắp-tới, Hoàng-thấy-mết-mỗi-và-chán-nán-cứa. Chàng-ao-ước-có-Phượng-ngồi-ngoay-cạnh-minh, hay-là-ri-một-tháng-Phượng-cũng-cho-chàng-được-gặp-một-hai-lần, dù-cho-lòng-chàng—cũng-sẽ-ngoì-đây-dè-dọi-Hoàng-di-quá... Đè-ban-cho-Hoàng-những-nụ-cười-thật-tươi-thắm!

Nhưng-cái-quyết-định-không-bao-giờ-ở-bên-trong-lòng-chàng-được-một-phút, vì-Hoàng-cho-nó-là-lỗ-lặng-quá:

— Ai-lại-thò-lộ-thò-yêu-như-thé-bao-giờ!



nha Phượng một lần nữa. Lần này thi Hoàng dù can đảm đi từ từ lại để nhìn Phượng. Nàng ngạc nhiên hết sức vì nàng tưởng hao giờ Hoàng cũng qua mặt nàng như một cái chớp nhoáng mà thôi ! Bởi thế lần này nàng chăm chú nhìn kỹ Hoàng và cười một cách thật yêu-đương-tinh-tứ !

Chính thế, nụ cười của Phượng hôm nay thật yêu-đương-tinh-tứ. Vì chính trong lòng nàng, nàng đã yêu Hoàng trong yên lặng một cách tha-thiết từ lâu. Ai mà không yêu được cái anh chàng ngoan-ngoài ấy dù đã hơn hai năm giờ nay ngày nào cũng đi qua nhà nàng để nhìn bao nhiêu cách say đắm... và biết đâu đấy chả để yêu nàng...

Nàng nhớ hết cả tinh yeu phô bầy lên cái cười ấy ! Và can đảm thay, hôm nay Hoàng cũng mỉm cười đáp lại ! Lần đầu tiên Hoàng dám cười như thế ! Vì làm sao Hoàng lại không dám... nhất là hôm nay đây — chỉ vài giờ đồng hồ nữa — Hoàng sẽ dám tản đi Saigon buôn bาน, làm giùm dè mai mốt kia trở về với tất cả những hy vọng trong lòng.

Nghỉ hè tới, Hoàng vừa trúng tuyển kỳ thi diplôme. Già như người khác thi Hoàng đã mừng biết mấy ! Nhưng Hoàng không nghĩ sao :

— Cái diplôme chưa đủ cho ta được yêu Phượng !

Rồi sau mấy đêm say nghỉ, trong óc Hoàng bỗng mây ra một cái ý-kiện bất ngờ : đi buôn. Vì chỉ có đi buôn mới cho Hoàng cái hy-vọng làm giàu, để lấy được Phượng mà thôi !

Điều đầu may mắn là lùng, Hoàng bỗng gặp ngay Thu, một người bạn thân vào buôn bán ở Saigon da mây năm nay. Thấy cái ý-dịnh của Hoàng định đi buôn, Thu vui mừng khôn xiết. Vì từ xưa Thu vẫn có lòng mến Hoàng :

— Tài giỏi có anh... tiền của dà có tôi ! Tôi chắc không có lẽ gì có thể làm cho chúng ta không thành những nhà triệu-phú được !

Sự quyết - định ra dà gân chặt trong óc chàng. Rồi một buổi chiều êm dịu kia, trước khi ra đi, Hoàng lại lên xe đẹp đà qua

— Ta phải làm ra thiệt nhiều tiền nữa ! Phượng, ta muốn cho Phượng được sung sướng, đầy đủ suốt đời !

Bởi thế nên một năm sau, khi di chiếc xe ô-tô rất đẹp của chàng về Hanoi với một số tiền rất lớn trong tay, Hoàng nóng nảy nhừng muộn được gặp ngay Phượng. Vâng trong lòng chàng, dột nhiên bỗng này ra không biết bao nhiêu hi vọng :

— Ta sẽ làm cái này ! Mua cho Phượng cái-kia !

Chàng nhìn thấy giới như vui dẹp hồn lên, và tất cả mọi người quanh mình đều ngọt ngào, dầm thắm... như để vui mừng hộ chàng.

Và cái công việc đầu tiên của Hoàng khi đến Hanoi là với vàng sâm sưa, ăn mặc thật chỉnh tề, rồi lại dẹp xe dap — một chiếc xe dap lịch sự chàng mới mua — để đi qua nhà Phượng như trước.

Hoàng vẫn như xưa, không thay đổi !

Nhung ba năm trời dà qua rồi !

Hoàng hồi-hộp qua phố Hàng Bông.

Chàng ngược mắt lên nhìn cái cửa sổ năm xưa ! Nó vẫn ở đấy, một màu son sáng sủa dà làm cho nó nổi bật hồn lên. Nhưng Hoàng nhìn mãi và chờ đợi mãi, Phượng — cô Phượng năm xưa — không còn ngồi trong cửa sổ ấy nữa.

# nguồn văn tìm vàng

## Giận lây dến Sĩ-vương

Nhà khoa không gặp thời-vận, long dong tung kiết quá đến nước dâm khung, oán trách cả thành hiền sách vở, có lẽ mới thấy ông thủ-khoa Nguyễn-móng Bạch là một.

Ông là người tỉnh Bắc-ninh, đỗ thủ-khoa năm Giáp-ngo (1894), nổi tiếng là một danh-sĩ đương-thời. Nhưng có lẽ tạo-tật muốn xú công-binh, đã cho ai nặng về phẫn « tài » thi phải trừ về phần « ngô » cho cần hay sao không biết, ông Mông-Bạch mang tiếng hay chữ mà lao-đao cùng khổ suốt đời.

Trong khi nhiều bạn đồng-khoa đã làm nên phủ huyện hay tọa trấn một nơi, vỗng lọng nghênh-bang, bắc tiêu chan-chứa, ông

là người học giỏi hơn họ, đỗ cao hon họ, lại chẳng vớ được một chức vị, một bước may giùi nuôi thân cho được sung-sướng ấm-no. Đến nỗi lưu-lạc này đờ mai đây, tim-chó ngồi đây học cầu lầy dung-thân yên phậu mà cũng không xong.

Ngoài gõ đầu tré ở nhà một quyền-môn kia, con họ học đót quâ, ông không thêm gõ đầu, ông đã dít nó lán từ trên gác xuống dưới, làm cho nhà chủ phải tống thầy đờ đi.

Trot vè ở nhà, cung quản vò liêu, ông than thân mình đã làm trung phải cái độc thi-thư làm cho mình khổ kiếp này, thà k ếp sau làm thân con trung mà được no say còn hơn. Cầm-tướng trêu-út ấy, ông viết ngay lên trên vách :

Sinh liên ngộ trùng thi-thư độc,  
Tử hậu ninh vi tây bão trùng.

Ngữ-khi tò rả oán hòn dến cự diêm.

Ông lại giận lây dến cả Sĩ-Nhiếp, ta gọi tên là Sĩ-vương, đã đem sách vở chữ Hán qua truyền-bá cho nước ta. Tại Sĩ-vương, cho nên Hán-học làm liên-lụy người minh. Qua dến Sĩ-vương, ông đã bài thơ thông-trach, hai câu kết như sau này :

Thiên tự nhất kim vò xù mài,  
Thứ quản doan đích ngô nhân da.

千字一金無處覓  
此君端的誤人多

Đã có người dịch :

Nghin chữ một xu không  
chỗ bán,  
Lão này dào dề hại người  
ta,

Lúc Hán-lự còn đặc thời, một chữ dang giá  
ngàn vàng, bấy giờ ngàn  
chữ chí bán một xu  
cũng chẳng ai mua, thật  
là chưa chát!

## Long-biên

### Ái-hoa-hội

Còn nhớ cách nay  
hơn hai chục năm, ở ấp  
Thái-hà bày một cuộc  
choi đấu hoa rất nhâ-thú, do sòng ý của cụ  
Hoàng Thái-xuyên, gọi  
là Long-biên ái-hoa-hội.



Những người chơi cảnh yêu  
hoa ở khắp xứ Bắc dem các thứ  
ký-hoa di-thảo vẽ đua tranh, sặc  
sắc hương thơm, muôn ào ào  
ngập tràn.

Nhà-thú nhất là các nhà tờ  
chức cuộc chơi hoa này, sán dip  
bày ra cuộc thi thơ, lấy ngay bốn  
chữ Long-biên ái-hoa làm đề  
mục.

Các tay thợ dẽo chữ, gởi văn,  
gửi những giai-tác về dự cuộc  
thi.

Hôm c'oxa m  
rồi đem ra  
binh - văn  
trước công -  
chúng, tinh ho  
bài thơ giải  
nhất có bài  
câu này được  
khuyên dò  
lòn cả quyền:  
Vạn xối cánh  
lè lá gốc lý,  
Bua ghen nâu  
trắng lẩn da  
váng.

Ai cũng chịu  
lì hay, vì tác  
giả khéo dùng  
tên hai giống  
hoa lè, lý, để là  
Long-biên, có  
đó của nhà Lý,  
nhà Lê, lại  
dùng màu sắc  
đè ngụ ý bảy  
giờ hai dâ  
tộc Pháp-Việt

thán ái đê-huê nhau ở đất này.

### Chung quanh thành ốc

Thành Cồ-loa nến như có voi  
có lung như người ta, tôi tưởng  
nó đã phai, sụp xuống vì bao  
nhiều gánh thơ ca của các nhà  
vịnh-sử, các nhà sinh-thơ, các  
nhà cảm khái đã đê-lén vai nó  
xưa nay.

Về mặt thơ chũ, có nhiên có  
lám bài hay, khôi nói. Nhưng về  
thơ nôm cẩn lây giải-tác hoàn  
toàn thi có lẻ hơi biếm.

Hình như đến nay các nhà  
sành-thơ vẫn phai suy tôn bài  
của cụ Thái-xuyên là đứng đắn,  
trang nhã nhất, lại ngụ có ý vị  
thâm trầm, như ngoài đường  
to nghe có tiếng ngâm vàng vang:

Thành ốc mây mờ, cỏ mọc réu,  
Bè-Tê giang lận, sóng dâng triều,

vạn



LUỐN IN DEP...  
LUỐN IN NHANH CHÓNG...

PHẨM LẠI : IMPRIMERIE

TRUNG BẮC TÂN VĂN

32 — Henri d'Orléans — Hanoi

TELEPHONE : 266

Một nhà in mỹ-thuật, chuyên  
in dù các thứ sách vở, báo chí,  
chung-tài từ được như thế  
không? Chưa chắc.

Hoa-thán trót dã làm dối chũ,  
Án-odon gác nép dù mọi đâu,  
May nô dẫu rằng cơ tạo dồi,  
Lòng ngan song cũng nợ tình deo.  
Ai ơi! Thời thế xem cho kỹ,  
Thành lin bao nhiêu, dõi bấy  
nhieu.

Nhiều người khéo gõ gầm từng  
chữ và ngụ ý khôi bài cũng hay.  
Tức như bài cũa ngày xưa  
của Ngô-trọng-Nhật:

Thành ốc khen cho tài nước quý,  
Móng rùa khéo vẽ truyện con ma.

Chắc các  
ngài đều nhớ  
nước ta xưa  
có tên là  
Xich - quý  
quốc. Tác giả  
khéo đổi chọi  
tùy g chữ  
như thế, có lẽ  
này ra trong  
khoảng-khác,  
hay là đã  
mất công děo  
got trong óc  
biết mấy đém.

## Văn chương cô dào

Còn nhở  
cách nay hơn  
hai chục năm  
ở Thái-binh  
cô dào tài  
hoa, gởi cho  
có một tinh

lang ở xa bài thơ từ  
tuyệt sau đây, nghĩ thật tinh tú:

a Giác mộng đêm quá ngũ lợ  
doi.

b Tỉnh ra muôn khóc lại buồn  
cuối.

c Áy ai có phái minh chàng ta?

d Cố phái hay là bóng đô thời.  
Trong khách lâu hồng dêm  
trắng ngày nay có ai có văn  
chương tài từ được như thế  
không? Chưa chắc.

# Thật hay không?

## CÓ BÀ SINH RA MỘT LÚC 11 ĐÚA CON

Nhiều nhà bác học đã đem những con số chắc chắn ra làm chứng để ngỏ ý lo xa cho nhau: loại sinh sản nhiều quá, có ngay trai đất chất hết chỗ và cạn hết đồ ăn, rồi chết nhau rong cá lũ với nhau.

Ngoài ta có cùi lo, các bà đẻ cứ đẻ. Vấn minh khoa học càng mở mang chứng nào, nhau loại sinh sản càng nhiều thêm chứng ấy. Chẳng những các bà đẻ năm một mà thôi, lại còn sinh đôi, sinh ba, sinh tư, sinh năm là sự thường thấy. Làm như người ta thi đẻ với lợn vậy.

Các bà nhả ta giỏi đẻ năm một thì có, nhưng bảy giờ có ý muốn tò ra con cháu Trung-Triệu lại đẻ không thua kém gì ai, cho nên lâu nay hình như các bà đã dù cuộc thi đẻ với thế giới, thấy các lão đàng tin sinh đôi sinh ba luôn luôn.

Ta nên biết khắp trong thiên hạ ngày nay chỉ có một nhà chuyên-môn nghiên cứu về vấn đề sinh đôi đẻ lứa, ấy là bác sĩ Horatio Nervmann, giáo sư trường đại học Chicago bên Mỹ.

Thấy công phu và tài liệu nghiên cứu của ông mà giật mình.

Theo ông đã xét thi dia-phương hay đẻ lứa (?) nhiều nhất là xứ Đan Mạch (Denmark) tiêu quốc dã bị Đức xâm

(1) Tiếng này có ý nói đẻ ra từng đản lứa chẳng hạn là sinh đôi hay sinh ba, sinh bốn v.v...



(lần hơn tháng nay), cứ trong 53 đản ở cùi, lại có nòng đản đẻ lứa. Còn xứ ít nhất là nước cộng-hòa Colombia ở Nam Mỹ, trong 250 bản đẻ mới thấy một

bà sỉ nòng người ta không thể nào quyết định được trong một cái thai của người mẹ có thể sản xuất bao nhiêu đứa con mới là mẫn hạn. Sách thuốc về đản trùng cõi Âu-châu có chép nhiều vụ sinh sản ghê hãi.

Ví dụ câu chuyện nàng Dorothy người Ý, ở cùi một lần đầu tiên 9 đứa con. Qua bản đẻ thứ hai, nàng xô ra một lúc 11 đứa. Té ra cái việc mà những người đản bà khác làm luôn trong ba bốn chục năm chưa chắc đã được, thi nàng Dorothy chỉ làm trong 2 bản 2 năm.

Một tích cũ nữa: một vị dan bà quý tộc ở nước Pháp, cứ mỗi lần đẻ lại thêm lên một đứa: năm thứ nhất sinh đôi, năm thứ hai sinh ba; năm thứ ba sinh tư, năm thứ tư sinh

## NGƯỜI TA MUỐN THI ĐẺ "VỚI LỢN CHĂNG!"

năm; đến năm thứ sáu đẻ ra một lúc vừa vặn 6 đứa con. Nhưng sau khi ở cùi xong rồi, người mẹ đuối sức quá, chết liền.

Hai việc trên đây đều là việc lừa dối quá, có lẽ người ta hiểu sự đã bay đột tưởng tượng ra, không biết thế nào mà tin được. Cũng như chuyện bà Âu-cơ nước ta đản xra đẻ ra một bọc 100 đứa con vậy. Cái bụng của bà cùi то nhà minh tài phải to bằng con voi thương-hang thi mới chứa nổi một thai lục-nhúc như thế.

Nhưng xin các ngài biết cho rằng bốn tiếng «la lung đặc biệt» của người ta đã dùng với 5 con bé Dionnes tuồng cõi thiểu sót ý nghĩa và lực lượng kia đây. Nói cho đúng ra, người ta phải dùng những tiếng gì mạnh mẽ hơn thế mới được. Sao vây? Là bởi trước khi viên sinh duồng lùi trễ sinh 5 & Canada chưa phát-sinh ra, ai nấy đều lo ngại về chủ khoa học có giỏi thế nào di nữa, e cũng không có tài saxe họ vé cho một bọc 5 con có thể hoàn toàn mập con vuông được đâu. Vì 32 bản trước, những người ta đẻ một thai 5 đứa, tuy không may mắn phải tin là có được.

Duy có một thai 5 đứa thi bác-sĩ Horatio Nervman nói rằng cách chứng 7 năm rưỡi lại thấy phát xuất một lần.

Kể từ năm 1894 cho tới bây giờ, trải qua tay-cát-y-su dùng phương pháp khoa-hoc đẻ để cho người ta và chứng minh chắc chắn, thi một thai đẻ ra 5 đứa, trước sau đã có 33 lần rồi. Ấy là tinh luhn cả 5 con bé đã làm vang động thế giới mấy năm nay là 5 con bé Dionnes ở xứ Canada vào trong số đó.

Chắc có độc giả muốn hỏi :

« Nếu quả một thai 5 đứa là việc trong vòng 7 năm rưỡi lại thấy có một lần, thế thi 5 con bé Dionnes ở Canada da kia có phải là sự lạ lùng đặc biệt gì đán mà nhà nước nhân làm cõi nuôi, gày dựng « vốn liếng cho mỗi đứa có bạc triệu, vâ lai thế - giới đều khuyễn tâm chủ mục, làm « rầm rí cõi kiến - văn du-luân « huon mấy năm nay là nghĩa « gì? »

Cầu nguy-vấn của các ngài đúng lắm.

Nhưng xin các ngài biết cho rằng bốn tiếng «la lung đặc biệt» của người ta đã dùng với 5 con bé Dionnes tuồng cõi thiểu sót ý nghĩa và lực lượng kia đây. Nói cho đúng ra, người ta phải dùng những tiếng gì mạnh mẽ hơn thế mới được. Sao vây? Là bởi trước

khi viên sinh duồng lùi trễ sinh 5 & Canada chưa phát-sinh ra, ai nấy đều lo ngại về chủ khoa học có giỏi thế nào di nữa, e cũng không có tài saxe họ vé cho một bọc 5 con có thể hoàn toàn mập con vuông được đâu. Vì 32 bản trước, những người ta đẻ một thai 5 đứa, tuy không may mắn phải tin là có được.

Duy có một thai 5 đứa thi bác-sĩ Horatio Nervman nói rằng cách chứng 7 năm rưỡi lại thấy phát xuất một lần.

Kể từ năm 1894 cho tới bây giờ, trải qua tay-cát-y-su dùng phương pháp khoa-hoc đẻ để cho người ta và chứng minh chắc chắn, thi một thai đẻ ra 5 đứa, trước sau đã có 33 lần rồi. Ấy là tinh luhn cả 5 con bé đã làm vang động thế giới mấy năm nay là 5 con bé Dionnes ở xứ Canada vào trong số đó.

Chắc có độc giả muốn hỏi :

khi nhân loại có lịch sử đến giờ mới có là một ha sao?

Chứng có rõ ràng hơn hết, là cách đán vải và tháng nay, các báo dâng tin ở miền nam nước Pháp cũng có một người tên-phu sinh 5 như chị Dionnes bên Canada, nhưng chỉ hôm trước hôm sau 5 đứa nhỏ lăn lướt chết cả.

Còn như sinh đôi sinh ba, cố nhiên là việc rất thường trong thế giới, và lại khoa-hoc đã bảo-dưỡng một cách hoàn-tuân. Ngay ở xú minh, những chị em hay anh em sinh đôi, cùng khỏe mạnh lớn khôn, chẳng phải là it.

Đó, thế giới ta sinh đán đẻ lứa mãi như vậy, e có ngày trai đất phải chặt hết chỗ ở cũng nên.

Người ta đang thi nhau đẻ. Ngày nay sinh đôi, sinh ba, hay sinh mấy di nữa, trưởng cũng không phải sự là. Nhưng là nhất có một con bé mới 5 tuổi dầu cũng dự vào cuộc thi ấy.

Thật thế, các ngài chán xem « Paris Soir » là tờ báo hàng ngày xuất sắc nhất trong báo-giới ở Pháp hiện thời, chắc hẳn còn nhớ trong khoảng tháng 4 bay tháng 5 năm goái, báo ấy chép những dâng tin, lại in hình rõ ràng một cô bé con 5 tuổi ở xứ Pérou (Mỹ-châu) đã sinh ba một đứa con, mà cả ba mẹ con vuông tròn, tươi tắn, đang nằm trên giường viện họ sinh, đứng bên cạnh là một cơ dỗ.

Có điều là trong trường hợp nào có bé 5 tuổi ấy đã trở nên một bà mẹ, tiếc thay không thấy báo nào nói rõ. Hắn đó là một việc mà ai cũng cầu kỳ muốn biết và ai cũng lấy làm án hận vì không được biết; có phải thế không?

K.Y.Z

# XƯƠNG TINH

(Thuật [theo] "truyện cổ của Tàu")

Chữ tốt vẫn hay, năm 15 tuổi, Trần-sinh đã nổi tiếng là một cậu học trò giỏi. Lại được về người phong nhà, rết mài khôi ngo, thanh giá của chàng vì đó lại càng cao quý. Các nhà giàu sang rong thành Hàng-châu có con gái đền thi, muốn kén chọn một khách du lịch đồng xứng đáng, đều cậy muối đến đánh tiếng với cha mẹ chàng.

Bởi con dù có tài học hơn người, nhưng muôn mai sau khi xuất đầu lộ diện được có người dát-diu đỡ đầu, cha mẹ chàng cũng muốn được kết thân với các thiền uyên quý, nhưng chàng chẳng ứng ý mọi đám nào, vì vậy đến năm tuổi chàng đã ngoại hai mươi, vẫn chưa có người nâng khăn sửa tóc. Nóng ruột, mẹ cha ghen hờn, chàng phải tò bậy ý định của mình:

— Người ban trăm năm của con phải là người tài mạo song toàn, nhưng đời này ít có được người như thế. Nhưng có à các nhà phú quý kia, cái nhau sắc lộng lẫy, chí nhở có son tó phấn điểm, ngực dài vang deo, căng trang sức lấp lèo, càng mắt cái vẻ đẹp thận nhiệm. Mà cái đẹp làm ra ấy chỉ là cái đẹp giả, tôi khi tuổi xuân đã quá chịu xế bóng, nếu lại không có cái tài gì đáng qui đáng trọng, dỏa hào nỗi tàn cảnh ác, chàng ròm si buồn nhín. Nếu đời này không được người nào ưng ý, con dành ở không sao đời.

Mang mây ý ngã khác ti ường, muôn được rảnh minh theo dõi việc học, ch ng xin phép cha mẹ chờ được đến trợ học

trong một lăng phòng chùa Tiên-sor.

Chàng đã cho đời ít có người con gái tài mạo song toàn để sánh đôi cùng chàng, câu chuyện hòn nhau không bao giờ nói tí, cả đến những chuyện hối tiếc tim ho, cười giăng cợt giò, các ban tre thường vẫn góp vào câu chuyện mua vui trong những khép mặt, chàng cũng không hề nói đến. Đời líu các hanh đã cất ý dem nũng câu chuyện tình ra khêu gợi, chàng cũng không cảm hổng, mẫn ngay không báo một nu cười. Có người cho chàng là vô tình, là quá tình, có người cho chàng là kiều tình, già dạo đức. Vẫn một ý định ấy, chàng bày tỏ với mọi người:

— Người không phải gỗ đá, ai lại vô tình, nhưng tình ấy phải chung ác vào một người cung minh tâm lý hợp, đó là tình yêu, nó sẽ đưa đất ta vào con đường sống êm đềm sáng sủa, cái đời chung dụng lúc nào cũng tươi như hoa nở, đẹp như giáng tròn. Trái lại, nếu chi chiêu theo lòng ham muốn nhất thời, bá ai cũng là..., đó chỉ là tình dục, lúc đầu dù có được cái thú kho i lạc hả-hè về xác thịt, nhưng dần dần nó sẽ rủi ro vào con đường sống ô-nghối tăm, rồi sẽ nỗi vào chỗ chết lục nao không biết.

Lanh lanh tiếng vang, rõ ràng tiếng môi thiêum, nhưng chung quanh chùa đều là những đát hoang phế và bãi bà ma, không có nhà người ở, vậy có cô à nào đêm khuya lại ra đó mà ngâm thơ. Sản tinh hiếu kỳ,

chàng liền theo phía có tiếng người-réo lên ngọn tướ g, nhìn ra bên ngoài, thì dưới bóng giang ảm đạm bỗn bề mảng như tờ, lắng tai nghe cồng gõ lâu, ngoài những tiếng lá vàng thỉnh thoảng bay rơi lác đác và giunđể rêu-rỉ kêu rền, tuyệt không một tiếng động gì khác mà cũng chẳng thấy có bóng người. Trong lòng nghĩ hoặc, sự nhớ nhiều người vẫn nói tại chùa này đêm đến vẫn có ma quỷ hiện hình, có lẽ có à ngâm thơ lúc này là một nữ quỷ chui hiện ra để trêu cợt mình, nhưng thấy ta là người chinh dinh, có à chắc còn e lệ không dám lộ diện xuất đầu dòi chàng. Cứ xem lời thơ, có à này lú sống cũng là bậc tài nữ đây, tài đã vậy, còn mạo thể nào, nếu quả là người có đủ tài-mạo mà bị chết yếu, thực cũng đáng tiếc. Bởi này đã chẳng có người tài áo song osn để làm bạn trăm năm với ta, nếu nữ quỷ kia quả hợp như người mà ta vẫn quan trọng, có thể đêm đêm biến hình cùng ta kết bạn trong nơi cõi-tiếng này, tưởng cũng thú lâm Ngũ vây, rồi cũng ngầm vọng hồn cầu ba vần:

Nghé lời thơ ngâm, già Thịnh  
Đương  
Tài cao thực đáng due nhà vàng  
Đại đai ai đó người tri kỷ?  
Xin thưa lòng đáy nỗi tiếc thương

Bèm càng khuya, gió càng lạnh, không thể đứng mãi được, chàng với trèo xuống di vè lăng phòng. Ngồi xuống đèn án, lại khêu đèn-dép sách, nhưng nghĩ đến tiếng người ngâm thơ lúc nầy, trong lòng tự thấy vui sướng như đã gặp tiên, rồi từ ván voi ngồi, trong óc luôn luôn tưởng-tưởng một người dã có tiếng kêu như vang, tất có sắc đẹp như ngọc, tay chống cằm, mái lim-rim, môi lát bồng hòn hở vui cười, rỗi khuynh ta ra như đùi ôm ghì lấy ai ngồi bên cạnh!

Bỗng chàng giật mình, hốt hoảng đứng phát dậy, vi chàng chỉ quàng tay ôm người tưởng tượng, ngờ đâu lại có cho chàng rắn người không kêu được nữa, hai mắt cứ chà-chồ nhau: một vị giai-nhân uyết-tha, xuân-xanh ngoài độ găng tròn, từ khi lớn lên biệt ngầm, biết nhìn, chàng mới thấy có người này đáng gọi là gái đẹp. Rồi đánh bạo hỏi:

— Cô là ai? đi đâu lại vào đây? Người con gái với sám nét mặt dẫn-dỗi nói:

— Anh vừa nói đã quên ngay rồi sao? Anh nhận em là tri-kỷ và là lòng trắc thương em, nên em chẳng hemi dùng-dot đến đây là lòng.

Biết đích là nữ-quý hiền binh, lúc đầu còn chôn-chợn, nhưng đứng trước cái sắc đẹp mê hồn, càng nhìn càng ưa, rồi chẳng còn e-lệ, ngồi xán ngay là bèn cởi nòng, ôn-tôn bồi lai-lịch. Nàng buôn dâu đáp:

— Em là con gái ông Vuong-Lộ làm tri-phủ Hàng-châu, từ bé vốn theo dõi bùi-ngiên, nên vè vẫn thør cung cháp nít được thành bài, được cha mẹ yêu quý như viên ngọc trên tay. Vì thương em, nên cha mẹ định khen cho em một tấm chồng xứng đáng, không ngờ năm 16 tuổi, trong ngày hội thành-minh, con gái quan tuan-phủ Chiết-giang là Hứa-Mô gặp em đem lòng yêu mến, rồi tay bâcha đem lê vật đến bắt ép-ha mẹ em phải gá em cho hồn. Vốn biết hồn là kẽ dù dâng không học thức bay làm càn, cha mẹ em từ chối. Hứa Mô tức giận rồi thúc dục cha hồn kien cớ bâchi tru phu của cha em, lại bịa đặt những điều ô-ue gớm ghê phao dồn di dề hâm hại thành giá của em. Vốn nhà rong sach đồng bị tiếng nhuênh nho, trong lúc nóng nghỉ huy suy, em đã curop công cha mẹ uống thuốc độc mà tử tết đến nay đã bao 30 năm. Hài cốt em chôn ở một gò ron phia tây chùa, có mò c'oi do ty tay cha em dè, lâu ngày c'oi ày

(Xem tiếp trang 33)



# Trước khán giả

## Trước máy quay phim...

Nhiều khi đi xem xi-nê ta thường hỏi không hiểu tại sao các tài tử đóng trò lại hay và đóng thật đến thế, muốn đóng vai nào thì lột được hết hình thần của vai ấy, tưởng như họ sống cái vai của họ đóng vậy.

Ta đã hỏi một câu thừa! Vì các tài tử trước khi định đóng một vai nào thì họ đã dè xem vai ấy tinh nết và cứ chỉ phải ra sao rồi!

Đến khi học võ thi họ lại vừa đọc những câu nói vừa làm dáng diện theo vào đấy. Nghĩa là họ đã học tập rất nhiều thi giờ...

Tí dụ như Greta Garbo, vai đào bát hủ của Mùa Bạc, Garbo học lời lẽ và cử chỉ của vai trò mình đóng rất cẩn thận, mắt hàng ngày là thường. Và khi nào có học được thành thuộc rồi thì cô mới chịu nghe lời. Hôm sau, trước khi ra đóng trò trước máy quay phim, cô chỉ cần nhìn qua lại vỏ là đã nhớ kỹ vai trò是怎样.

Khi nào phải hát thì Jeannette Mac Donald cũng chịu khó luyện tập với ông thầy hát rất là dồn bó kỹ vai trò是怎样.

Charles Laughton, không những đã học lèo lèi mà khi đóng thử thì các cảnh vật quanh minh chàng phải y như hệt trong cuốn phim định quy.



DOROTHY LAMOUR

Một cô đào đẹp đã bị các ông sinh viên Harvard o ép chè là đóng trả lác mèo ghen ghét.

Chàng kè lại một chuyện đóng thử phim rất buồn cười :

Hôm ấy tôi phải đóng một xen uống rượu với cô đào Verree Teasdale. Trước kia, khi đóng ở sân khấu rạp hát cảnh ấy thi hao giờ tôi cũng được uống rượu thật. Nay giờ cảnh ấy quay thành phim thi tôi cũng bảo доп rượu thật ra cho tôi, nhưng nhà đài cảnh hão rằng phải tập thử xen này mười lần đã... rồi mới quay phim. Nghĩa là tôi phải uống thử luôn 10 cốc rượu một lúc! Như

thế thi chỉ có vào nhà thương.. chứ còn đóng gì phim nữa. Tôi nghĩ một lúc rồi buôn gẫu mới nói với nhà đài cảnh :

— Thời được rồi, tôi xin uống nước lá có pha màu đỏ vào vậy. Nhưng tôi xin thưa với ông rằng : nếu lúc quay thành phim rồi, mà tôi uống rượu lại không ra vẻ uống rượu thật.. thi không phải lỗi tại tôi đâu đây nhó.

Chả bù với những ông bà diễn kịch Annam, những khi tập thử thi chẳng bao giờ chịu học thuộc vai mình đóng. Họ còn dè thi giờ đầu bõn, trên ghêo, nhí nhảnh với nhau...

Rồi lúe ra sân khấu, không thuộc vai, họ không cần. Họ sẽ vung búa ra, bịa thêm những câu nói nhiều khi trong vỏ không bít cõi. Giá khán giả có là ôi thi họ đã cầu kính rồi than vãn :

— Người Annam không biết xem kịch, không hiểu rõ nghệ thuật sân khấu!

Troi oi! Đó là những người khán giả, thì dù ở Tây, dù ở Mỹ, dù ở Annam bao giờ cũng có những khán giả sành sỏi chút.

Ta đã hiểu vì đâu tất cả những vở kịch của Annam chẳng một vở kịch nào được khán giả hoan nghênh cả!

## Phim dở nhất..

Các sinh viên Mỹ xưa nay quấy ván cờ tiếng là dữ lắm, nhưng các sinh viên của trường Harvard, một trường đại học lâu đời nhất ở Cambridge (Mỹ) thì lại quấy không ai bằng. Các ông ấy có một tờ báo riêng gọi là *Harvard Lampoon*.

Các ông ấy mỗi năm họp nhau lại bắn túa và kê ra mươi cuốn phim Mỹ dở nhất trong năm. Năm 1939, thi mấy cuốn phim sau này bị cho vào số... đoạn trrought :

— *The Rains Cause* của Clarence Brown.  
— *Hollywood Cavalcade* của Cummings.  
— *Five Little Peppers*

— *Bat Little Angel*.  
— *Idiot's Delight* của Clarence Brown.  
— *20,000 men a Year*.

Ông Clarence Brown bị hai cuốn phim vào số đoạn trrought, không khéo tức đến tý tử mất...



JANE WYMAN

Gần guốc thế này, chắc là phải khỏe mạnh lắm.

Lamour đến chết ngất di chúc không chơi!

Còn Richard 'Green và cô đào Ann Sheridan — vừa rồi cô nay được bầu là cô đào có sex-appeal nhất Mỹ — thi lại bị các ông sinh viên trường Harvard phê bình rằng: bài dào - kép tội quá, chắc không bao giờ có hi vọng đóng được xi-nê.

Điển cho Richard Grenn và Ann Sheridan chura?

Nhưng cuốn phim thời nhất năm 1939, theo các ông sinh viên trường Harvard sẽ là cuốn phim *Wizard of Oz* của nhà sản xuất Merwyn Leroy.

Các bạn nên nhớ khi dòi những phim tôi đã kể lại trên này, có dem sang đây thi đóng có di xem đây nhé!

Không thể các bạn nghĩ thế nào chứ riêng tôi thi tôi biết có rất nhiều ông bà sẽ kêu thất thanh lên :

— Ché gi thi ché ché Dorothy Lamour — người đã tạo ra hai vai Hula và Tousa, thi các

ông Harvard quái lầm! Kia đây bộ ngực nở nang, cái mõm, cặp môi, cặp mắt, hai vai, cái móng và cặp chân của Dorothy Lamour đây! Ai trong ma chăng phải rún cả người ra...

ROMEO

## Bồ - thận tiêu độc

Bồ thận-khi, thận-huyết, thận-nhiệt độc, khói mọi chứng đau vàng, nóng, ngứa ngáy, đau lưng, nọc độc phong tình. 0p.60 1 hộp, 3p. nứa ta 5p. 114.

## HAI SINH DỤC:

Trước mắc bệnh tinh uống nhiều thuốc phạt, nay kém giao tình, hóng sinh dịch, khói mọi lụi bàng thuốc. « Trứng sinh đại bồ ». Té Dán cúc kỳ hiệu nghiêm. 1p.50 1 hộp, 6p. nứa ta 10p. 1 tạ Xin gửi linh hóa giao ngan.

## NHÀ THUỐC TẾ-DÂN

N- 131 phố Hàng Bông - Hanoi

Bối với cắp tinh-nhân  
đó chết là thoát nợ và  
hạnh-phúc được toàn  
vẹn!

Câu chuyện dài tinh-nhân  
đem nhau ra thuê buồng ở Đồ-  
son rồi sau khi đã tận hưởng  
ái-tình đã cùng nhau sống thuộc  
phiệt và dám thanh toán tự tú  
tại gian cài cánh đồng rêu ro vỉ  
vút, sóng bê đập dã-hãy theo  
móng, nhưng số còn hằng nòng  
gì không cho chết nén cỏ dài  
dù có người cứu sống ã làm  
một cái đầu dẽ cho các báo  
hàng ngày đăng tin hàng mấy  
kỳ mới hết!

Cắp tinh nhàn đó nguyên ở  
Hanoi, cậu là một giao tử chung  
giang hồ, có là một già già lồng  
mạng nhà khai giả dò bén  
gặp nhau rồi yêu nhau dã mây  
năm năm mà vẫn chưa thành  
vợ chồng chính thức. Người ta  
nói chính có kia trước khi ra  
Đồ-son ngã-mát dã năm đường  
sân, tại một nhà hòi sinh phố  
Chancaveille. Sau khi sinh nở,  
mẹ tròn con vuông, có dã già on  
ba đỡ bà g cách chuồn thẳng,  
tiền phì tốn trong hòn mặt tháng  
ở nhà hòi sinh bà đỡ không  
được một đồng!

Thì rồi, bỗn cho bà đỡ,  
cắp tinh nhàn đưa nhau ra một  
khách sạn nơi thửa lương thứ  
nhất tại bờ bờ Bả-kỳ dã cùng  
nhau hưởng thêm cái hạnh phúc  
của ái-tình, cái cõc ái-tinh có  
còn muôn uổng khô g trú cậu  
rồi mới rủ nhau dính cung chép!  
Trước lúc định chết, cậu và cô  
lại quên không già tiễn, chũ  
k ách sạn, có thể vì thế chũ  
khá h sao mới tặc lục chạy  
chết cho cắp quai khách kia!  
Sau khi đã bắt đầu dí phai sống  
lại, cậu Ng. r.g. Kh. phải đé tinh  
nhân lại làm « va-li », tại buồng

## Những chuyên hay về chiến-tranh

Người Đức định phá  
hở các tàu bè qua  
kênh đào Panama

Vừa rồi Tổng-thống Roosevelt  
vừa di kinh lý kênh đào Pan-  
ama, con đường rất quan trọng  
cho các tàu buôn đi từ Đại-  
tây-dương sang Thái-linh được  
hợp từ Thái-binh-dương qua  
Đại-tây-dương.

Người Hoa-kỳ từ trước đến  
nay vẫn hối sự săn sóc cho sự  
tri an của kênh đào là một  
đường đi quan trọng cho các  
tàu buôn và cho sự hành động  
của cả đội tàu chiến của nước  
họ. Muốn hiểu rõ vì sao mà  
người Hoa-kỳ lại cần phải coi

sóc luôn đến kênh đào đó thì ta  
cứ nhở là cuộc thảm-vấn trong  
vụ án xử ba thảm-lú Nga & trước  
thượng-thảm viện của Hợp-  
chủng-quốc tại Nieuw-rode hồi năm  
ngoài. Ba tên thảm tử này đều bị  
can và tội đã đánh cắp các tài  
liệu quan hệ và bí mật của bộ  
hai-quân Mỹ.

Quân Chuồng-lý Benjamin-  
Harrison đã tố rõ ràng trong  
số 69 tài liệu bí mật cấp co một  
cái rái quan hệ do một viên sĩ-  
quản của Nga làm việc tại  
phòng lưu-trữ văn-tho của bộ  
Hai-quân đã lấy cắp được. Trong  
các tài liệu mà bọn Nga-Sô-Việt  
đã lấy được đó có nói đến một  
cái kí ghi bí mật của Đức mà  
viên trung-uy Clayborne đã tung  
lên tờ trình rất rõ ràng:

Khi-giá là một thứ cường  
toan rất mạnh và rát bí mật đem  
lẫn với nước bê-thi có thê nói  
lệnh bénh và nếu các tàu bè đi  
qua chạm phải thi chất cường  
toan sẽ làm rì và hư hỏng vò  
tàu bằng kim khí.

Người ta lại nói hồi năm  
ngoài, cắp tinh nhàn này cũng đã  
đến đây để vỡ bờ bắc Sams-  
son phía Bắc Trung-kỳ-cũng như  
đã để dấu chấn ở Đồ-son và  
rõ, và cắp này cùa dưa nhau đã  
khắp nơi, dè cùng vui sướng với  
nhau để phi tốn lại cho chủ  
khách sạn chịu.

Tôi thi tôi nghĩ khi cắp này  
tự tử ở Đồ-son là thật lòng  
muốn chết vì chết đối với họ  
một là thoát nợ cho mình, hai  
là thoát nợ cho người khác, ba  
là cắp do moi được hưởng  
hạnh phúc một cách toan vẹn  
còn đâu phải chịu cái nực nỗi  
« va-li » và xoay tiền!

Sao giờ không cho những  
ai-dò chết quách cho rồi mà  
ai-còn cùa họ lau gi nữa!

T.

## Việc phòng thủ tại kênh đào Panama

Ngoài kênh đào Panama người  
ta lại biết rằng người Đức tuy ở  
xa nhưng vẫn rái chủ ý đến các  
xứ ở miền Trung Mỹ vì vậy nên  
người Hoa-kỳ vẫn dè ý dò xét  
hành động của bọn quốc-xã.  
Theo các tờ trình của các nhà  
quan sát vẫn vò ở Mỹ thì người  
Đức đã ý chí đến các thuộc địa  
của Hà-lan & vùng долnh như  
Curaçao và xứ Guyane thuộc  
Hà-lan. Còn tin nêu ngày nào Đức  
xâm-lấn Hà-lan ở Âu-châu thì  
sẽ chiếm cả các thuộc địa của  
Hà-lan ở Trung-Mỹ để làm nơi  
của cải hải quân. Vì rõ ràng  
muốn cướp cáo người Đức, nước  
Hoa-kỳ đã -chứa một cuộc  
tuần du có 22 chiến-hạm đưa vào  
để thăm các xứ bị Đức dòm dò.  
Như thế Hoa-kỳ tỏ ra cho Đức  
biết rằng dùn Đức có chiếm Hà-  
lan mặc dùn cũng không thể nào  
động đến các thuộc địa của Nữ-  
hoàng Wilhelmine & Mỹ được.

Kênh đào Panama là m en rất  
trọng yếu ở Trung Mỹ nên việc  
phòng thủ nhất là từ khi xây ra  
cuộc chiến tranh ở Âu-châu rất  
là chu đáo. Một vị đại-tướng  
chuyển về các vấn đề Trung Mỹ  
là David L. Stone được cử vào  
chức Thủ-đô-quân hòi ở Pa-  
nama. Vừa rồi Quốc-hội Hoa-kỳ  
đã y-chứa một ngân sách 53 triệu  
mỹ-kim để tăng sức phòng-hỗ ở  
Cristobal nơi cùa cùa của Hoa-kỳ  
& vùng Panama. H ện đội quân  
thường trực ở Panama đã tăng  
lên 25.000 người. Phi-quân ở  
vùng này gồm có 325 cái. Hiện  
nay nước Cộng-hòa Panama đã  
ký với Hoa-kỳ một hợp-ước và  
nay mai & địa phận xứ Panama  
sẽ mở thêm nhiều trường bay  
lớn và phi-quân sẽ tăng thêm  
nhiều.

Hoa-kỳ lại lo phòng bị cả trên  
đất và dưới bờ ở quanh vùng eo  
bắc Panama để phòng những sự  
bất trắc có thể xảy ra ở vùng này.  
T.

## Xương trắng tình thâm

(Tiếp theo trang 29)

mọc lấp, không người viếng  
thăm, hồn oán ngày ngày vờ vẫn  
ngồi cửa trờ-hi, mong được dắt  
phát sớm siêu sinh linh độ.  
Thấy chàng là bậc ván nhân tài  
tử, lại có mối tình yêu cao quý,  
nên hiếu hiện bày lô máy  
lời quê kệch, mong được  
giải tội nỗi lòng. Chàng nêu u  
hiền, chàng lại ròng lung lóng  
bao dung, tri ngộ on sain  
sân lynch chí bão áp, nết sرم  
được tuân sinh dương thế, xin  
châu trầu khẩn lược gọi tò chót  
long-triân.

Nàng nói xong, nét mặt dẫu  
đãn rã và buồn bã, Trần-sinh  
lực lời an-ủi, cầu chuyen ràng  
mán mà, tình yêu càng dâng  
thâm, trong áu yếm như đã có  
chiều lơi, hì tú bê gá đã gáy  
dục, nàng vùi đứng dậy từ biệt  
và hồn từ tối hôm sau trở đi, cù  
sang canh bà lại dến cung nhau  
hợp mặt. Trần-sinh toàn nám lại  
thì nàng đã biến đâu rồi.

Tối hôm sau, Trần-sinh chỉ  
xem sá h qua loz rồi chờ chung  
đêm ngồi đợ, canh vía diêm ba,  
lạ thay không thấy tiếng gọi mồ  
cửa, đã thay nón đèn vào từ lúc  
nào đứng ở bên cạnh rồi. Mừng  
quá, Trần-sinh vội bê nòng vào  
long, thi thấy người nhợ như  
bóng, không có một chút sức  
nặng. Bé luộn vào trong man,  
toan đùa ép liêp nái hoa, nàng  
khôn khanh từ chối:

Em đến đây, là vì căm lòng  
tri-kỷ ủ-hàng, muốn đem tình  
cao-thuong kết bạn cùng nhau,  
nếu giờ điều quyết nợ họa kia,  
không những hại đến liết hạnh  
của em, ngày đến thanh già của  
chàng cũng sẽ bị do bão. Sau  
nữa em xin nói thiệt, anh là  
người, em là ma, nếu giao hợp  
cùng nhau, tình kí cùa anh sẽ  
bi suy kiệt, thế ra em vi yêu anh  
lại hóa ra giết anh, lòng em  
không nỡ. Nếu luân hồi cùa  
chàng đã lấy ma làm vợ,  
kiếp, em sẽ dồn bối cõi kia.

Như ci ẳng nghe lời, Trần-sinh  
nói:

— Gặp người đáng yêu đáng  
quý như em, được vui vầy cùng  
nhau chỉ một đêm rồi chết ngay  
cũng hả. Người ta đã nói:  
« Chết dưới hoa mầu-don, làm  
ma cũng sung-sướng lắm mà ».

Chàng nói rõ, ôm ghi lòng  
vào lòng, ton kẽ môi hôn  
má nang, bồng giật minh huâng  
với ra, lạ thay rõ ràng con người  
mặt hoa da ngọc trầm ngâm vẻ  
dâng yêu bồng borm thanh con  
qui dà so, tòi rõi đầu bù, mài lõ  
mắt lõi, mâm hâm hòi như cái  
gàu, ràng chia tua tủa, lưỡi dài  
thê-thê. Sợ quá, toàn nhảy xuống  
giường bỏ chạy, bồng bị giật áo,  
nỗi ngòi xép xuồng, lui con qui  
dọn xoa dâni mán, nâm bén  
minh vẫn guyễn là một vị tuyệt  
thê gai nhân. Nàng cầm lấy tay  
vừa cười vừa nói:

— X'n anh chờ già làm la, dò  
lá em thê theo ý anh, muôn đồi  
ta lấy tình yêu mà kết hợp, thi  
sẽ được hưởng cái đời sống êm  
đềm n'ur hồn tiên, nêu chí vì  
tinh đê măt lỵ bả cung nhau,  
thi sẽ gặp cái sống gán ghẽ như  
ma quỉ. Anh đã thấy chưa?

Tù dò dám náo nàng cũng đến,  
lâu dài đến tai cha mẹ T àu sinh,  
sợ có sự chán lanh sây ra, ông  
bà liền bắt hàng về nhà, chung  
tù dò cho đến lúc thi dò làm  
quan chàng cù ở không không  
chứa lây vợ. Có điều là cù đêm  
đến chàng vào phòng ngủ mệt  
mình, mà đêm nօo cũng nghe  
có hai người nói chuyện, vui vẻ  
cười đùa, như cảnh vợ chồng ái  
án dâm thâm. Lại là nữa, khi  
chàng làm án-sát Thiêm-tay,  
chiều lè chàng lại xin cho người  
vợ đỗ chét la Vượng-tị được  
phong làm từ phẩm phu-nhân.  
Bấy giờ người ta mới bết rõ là  
chàng đã lấy ma làm vợ.

SƠ-BÁO



Tóm tắt mấy ký trước: Phiên, một nhà văn-si, vì cảm được Hàng — một cô gái nhà giàu — khỏi chết đuối khi tắm đầm nên được tiếng yêu...

Phiên cung yêu Hàng... dù chàng vẫn hứa rằng từ một người nữ sinh-viên trưởng Bảo-Chế như Hàng đến một anh văn-si-kết như chàng cái dịa vị của hai người cách xa nhau lắm.

Nan khai nhận thấy típ Hàng thi trượt, thi Phiên mừng rỡ, vì chàng thấy cô thể yêu được Hàng...

Nhung Hàng vẫn cầm chỉ bợt hành... dù anh thi vào trường Đại-học...

Vì một việc của con Phiên giàn Hàng và quyết xin hàng tuy chàng vẫn yêu Hàng và vẫn ghen tức Hàng... vì Hàng thường đi chơi với các bạn già...

Một hôm bà Prân định ngô ý gả Hàng cho Trào — một cậu kỵ sư 王爷 Pháp về. Nhưng Hàng từ chối vì nàng đã chót yêu một ai khác rồi và thù thật tình yêu của nàng với Phiên... Muốn cho Hàng bỏ Phiên ông phán lập ra một buổi hội họp để cho

Hàng nhận rõ và xác nhận tình yêu của nàng với Phiên... Nhưng...

Chàng kia toàn hỏi thêm nữa: hãy thiên kiến về cuộc hội họp này. Theo ý tôi, thi ta còn tránh tiếng lầm gi mà không gọi thẳng ngay những cuộc hội họp của chúng ta là salon (il faut appeler les choses par leurs noms). Vâng, tôi nhận thấy việc lập salon trong lúc này là rất cần. Ta há chẳng biệt ở bên Pháp về thế kỷ thứ 18, những thành-nhân trong trường chính-trị bay trong vần glorie đều đào tạo ở trong những salon của các bà Jeoffrin, Du Deffand v... đó sao?

Vậy trong cái xã-hội Áu-nam còn hù - hại này, chúng ta là những kẻ tiêu-tiến, chúng ta phải tự bắt buộc có cái nhiệm-vụ làm những người dân đao cho quốc-dao, dạo lối hây những anh tài sau này.

Một tràng pháo tay nữa đưa hết câu nói của thanh-niên ấy, và thêm vào đấy có tiếng người kêu: Bravo Trào!

Lúc ấy, Phiên mới biết tên hắn là Trào — tinh dịch của chàng.

Tôi xin tiếp lời có Hàng tôi

Thảo nào, từ nay đến giờ hẳn đổi với chàng có cái thái độ rất kiêu căng và khêu-khích. Nhưng một khi đã nhận được kẻ thù, Phiên không bao giờ chịu lui bước. Chàng dự-bị sẵn khi-giới để đợi lúc quyết chiến...

Người đứng dậy nói sau Trào là Tân — một bạn học của Hàng mà Phiên đã có lần gặp ở giao phòng này. Tân nói bằng tiếng Pháp:

— Chúng ta không cần bàn có nên hay không nên lập salon, vì trong chúng ta chắc không còn ai phản đối cái ý-khiển lập salon nên mới dấn dây. Bây giờ chúng ta tìm đâu để nói chuyện đi thôi. Theo ý tôi thì hôm nay chúng ta hãy bàn về vấn-chương trước đây.

Tán vừa dứt lời thì Trào đã lại đứng dậy. Chàng cố lén giọng nói tiếng Pháp cho ra «fay», nhưng giọng của chàng chỉ thành ra ngô-nghê, thêm vào đấy những

tiếng nói lắp và những dáng điệu khà ố:

— Ban này tôi đã toan để nghe với các bạn nên nói đến vấn đề khoa học trước đã, vì ta phải tuân-tuở từ cái quan-ting trọng nhất đến những cái vừa vừa. Nhưng bạn Tấn đã muốn bàn đến vấn-chương, vậy tôi cũng xin chiều ý và xin phát-bièn ý-kien.

Tôi thấy rằng nền văn-chương hiện tại của xít này đương ở vào một thế rất bi-quan. Bọn tư nhân là văn-si bảy giờ chia là một bọn bắt đầu chí, học không hay cay không giỏi nên nộp nhảy vào lăng văn để mưu d.nh mưu lợi. Còn văn-chương của họ, lẽ tất nhiên chí là một thứ văn-chương dâm, bẩn-thieu, rất co-hai cho một hạng độc-giả i học...

Một người ngồi trước, mặt Phien giờ bỗng đồng-tinh:

— Chính như anh Trào nói.

Nền văn-chương ở xã-hội ta hiện nay thế đang buồn lâm! Nói là gần đây, lại mới mọc ra một hòn văn-si nhãi nhép, có kẽ cầm bút viết những câu văn lầm thwang như đàn bà nói chuyện, thật là nhạt nhẽo hết sức. Như thế sao gọi là nghệ-thuật đây. Đã gọi là nghệ-thuật thì phải thảm-trâm bông bảy, làm cho người xem phải say-nghỉ thầm - thia chư! Ta hãy xem các bậc văn - hèo nước ngoài có gì lại viết văn một cách thế?

Có tiếng người nói nhỏ :

— Dỗ thương văn của Chateau-brian cũng khó lầm đây!

Nhưng điều lầm nhau không nghe thấy, vẫn nói tiếp :

— Sở dĩ có cái tình thế đáng buồn ấy, xét ra chỉ tại bọn văn-si già mờ của ta thi họe-thác, kém giáo-duc; họ là lảng văn không cần phải có một bằng cấp gì, một hành kiêm tối nào. Vậy chúng ta cần phải sửa bọn «so-dâng» ra nga ngoi làng văn thi những người có học mới chịu bước vào...

Trong khi diễn-giả hùng-biên thi mọi người đều châm chú

nhin Phiên, tưởng chừng như chàng sẽ hờ hững đến bỏ ra về được. Nhát là Hàng thi lại càng bắn khoán lo lắng. Nếu Phiên bị làm nhẹ ở đây, thi nàng sẽ xử-trí với Ph én thế nào? Nàng cãi thế nào cho tránh khỏi cái tội phản-chắc đối với người yêu...

Hàng đương bối-rồi thi đã thấy Phiên đứng dậy, ôn-iôn hỏi:

— Ngài có ý kiến gì khác về vấn-dề này nữa không?

Chàng nói tiếng Pháp với cái giọng quý-phái của hàng thương lưu-trí-tuc ở Paris, làm cho dense Hàng cũng phải ngạc nhiên vì tí khi gặp Phiên, sự thát-nàng chưa thấy Phiên nói tiếng Pháp với nàng bao giờ. Và nàng cũng không quan-lâm đến cái việc không có liên-lạc gì đến tình yêu ấy.

Đợi một phút nữa không thấy ai giả lời, Phiên mới đồng-dạc nói:

— Từ nay đến giờ, các ngài chỉ toàn chê bợn văn-si hiện thời ở xít là dốt và văn-chương ở xít ta là thấp kém. Tôi không chối điều đó, vì trong một xít như dân bà nói chuyện, thật là nhạt nhẽo hết sức. Như thế sao gọi là nghệ-thuật đây. Đã gọi là nghệ-thuật thì phải thảm-trâm bông bảy, làm cho người xem phải say-nghỉ thầm - thia chư! Ta hãy xem các bậc văn - hèo nước ngoài có gì lại viết văn một cách thế?

— Ông Phiên vừa nói rõ ràng hay không cần phải học giỏi. Điều đó tôi xin phản-dối.

(Còn nữa)

HỌC - PHI

phí là dân-dị. Viết duoc: dân-dị tức là đã đạt được chỗ cao-siêu của nghệ-thuật rồi. Cái ý-kien ấy đã thành một phương châm của các nhà văn, tướng các ngài không còn là gì mới phải chứ!

Các ngài từ trước g-tuyêng một câu văn khi đọc đến, dập thẳng ngay vào trái tim ta, không bắt ta phải nghĩ ngợi một giây nào, có thể ché là dở được không? Trái lại, một câu văn làm cho ta phải xuy-xét hàng giờ lâu không hiểu, có thể gọi là hay được không?

Phiên ngừng lại một chút để đọc sự kinu khổng trên nét mặt mọi người. Chàng thấy Hàng nhìn mình một cách sung-sướng còn Trào thì ngồi ngày như phồng mồ-hôi chảy đậm đia trên trán.

Phiên ung dung nói tiếp:

— Kết luận tôi rất cảm ơn các ngài đã quan-tâm dến vấn-chương nước nhà và muốn nâng nó lên một trình-degree cao, nhưng tôi xin các ngài hãy ché khô suy-xét kí-lưỡng trước khi bàn đến vì đó là một vấn-dề khá quan-trọng.

Phiên nói xong, khoanh hai tay vào ngực, đứng yên đê đợi những tiếng phản-dối mà chàng đoán chắc sẽ kịch-liệt, nhưng chàng ngác nhiên không thấy một ai nhức nhối. Một cái im lặng nặng nề bao chung lên mọi người và không khí mỗi lúc một thêm khò thò. Còn Hàng thi luôn luôn nhìn mặt cái khêu khích về phía Trào làm cho chàng lặng thinh cũng không xong, chàng bèn đứng dậy ấp-ting nói :

— Ông Phiên vừa nói rõ ràng hay không cần phải học giỏi. Điều đó tôi xin phản-dối.

(Còn nữa)

HỌC - PHI

Imprimerie Trung-Bắc Tân-Vân

36, Bd Henri d'Orléans, Hanoi

Le Gérant: NGUYỄN-DOANH-VƯỢNG

1000 exemplaires