

DEPT LEGAL
INDOCHINE
N^o 116010

Trung-Bắc



CHỦ NHẬT

INDOCHINE
N° 116010

Đặc-san chủ-nhật của T.B.T.V.

có bán khắp Đông-Dương

- HANOI**
BÁCH GIA Rue des Chapeaux.
BẮC HÀ Rue de la Citadelle.
TRƯỜNG XUÂN Rue des Graines
MINH SƠN Rue du Takou.
ĐÔNG PHƯƠNG Rue Tiễn Tsin
NAM HOA Rue Lambert.
VIỆT DÂN Rue du Papier.
THỤY KÝ Rue du Chanvre.
PHÙ-VĂN-ĐƯỜNG
LIBRAIRIE CENTRALE
Rue Pont en Bois.
NAM KÝ Rue Francis Garnier.
Kiosque NAM KÝ.
TRƯỜNG XUÂN Route de Huế.
TRƯỜNG XUÂN Route Sinh-tử.
THỊCH KÝ
HƯNG THỊNH Rue Neyret.
ĐÔNG TÂY Rue du Coton.
HƯNG THỤY
HƯƠNG SƠN
KHOANH TRUYỀN
CAM VÂN
QUỐC HOA
TRẦN VĂN TÀN
THANH KÝ Rue des Médicaments
- HẢI-DƯƠNG**
NG-V-ĐỒNG Rue Pierre Pasquier
QUANG HUY Rue Cordonniers.
- HẢI-PHONG**
MAI LĨNH Rue Paul Doumer.
NAM TÀN Rue Bonnal,
HON-GAY
HỮA THÀNH
- CAMPHA-PORT**
CẤP TIẾN
- KIẾN AN**
HOÀNG HẢI: Rue du Commerce
- QUẢNG YÊN**
HÀ MINH Rue Ml. Foch.
- BẮC-NINH**
VĂN VIỆT thư quán Rue Tiễn An
- BẮC-GIANG**
CÁT LỢI Rue Thọ Xương.
- LẠNG-SƠN**
ĐỒ ĐÌNH CHÍNH Rue Bourcier
St. Chaffray
- SƠN-TÂY**
PHÚ LƯƠNG Rue Cửa Hậu.
- TUYÊN QUANG**
NG-HỮU-DỰ Rue des Mandarins
- VIỆTRI**
ĐỨC SINH THÀNH Rue Việt-lợi.
- LAO KAY**
HẠ SƠN Rue Commerce
- PHÚC YÊN**
TỬ DÂN Rue Commerce,
VĨNH YÊN
LÊ VĂN THỌ Rue Vinh Thành.

- PHÚ THỌ**
PHÚC SINH ĐƯƠNG Rue Tân Hưng.
YÊN BÁY
LÊ SỸ NGŨ Rue Yên Hoa.
THÁI BÌNH
MẬU HIỀN thư quán Rue Jules Piquet.
HƯNG YÊN
PHÚC LAI THANH Rue Harmand
CHÍ TƯỜNG Rue General Marchand.
- CAO BANG**
ĐỒ NHẬT CHƯƠNG Hôtel.
THÁI NGUYÊN
ĐẶNG XUÂN LUYẾN Boulevard Romanousky.
NINH GIANG
SĨ KÝ Rue Ninh Thinh.
PHÚ LÝ
TRẦN GIA THỤY à côté de l'école franco annamite.
NAM ĐỊNH
TÂN NINH Rue de France.
HỘI KÝ Rue Carreau
- NINH BÌNH**
ICH TRÍ thư quán Rue du Marché
ĐẶNG VĂN THIỀU Rue Père Six
- UÔNG BÍ**
MAI-LĨNH 6 Rue Vernaz.
TOURANE
LÊ THỪA AN Commerçant Gare N° 32
- THANH HÓA**
ĐÀO ĐÌNH KHUẾ Boite postale N° 32
- HUẾ**
LE THANH TUẤN Rue Paul Bert
HƯƠNG GIANG Rue Paul Bert
- VINH**
QUẢNG VĂN Rue Ml. Foch.
TAM KÝ Rue Ml. Foch
Kiosque Thanh Tao
- ĐỒNG HỚI**
BẢO SANH ĐƯƠNG Rue du Marché.
- QUY NHƠN**
MỸ LIÊN Rue Gia Long
- HÀ TĨNH**
LÊ THỊ HUỆ Rue Lucien Lemair
- QUẢNG NGÃI**
TIẾN HÓA Route Coloniale
- SAIGON**
MAILINH 120 Georges Guynemer
ĐỒ PHƯƠNG-QUẾ 31 Aviateur Garros.
và khắp các hiệu sách ở Saigon và Lục-tỉnh

GIÁ BÁN DÀI HẠN ĐẶC-SAN CHỦ-NHẬT
của

Trung-Bắc Tân-Văn

Một năm 6 \$ 00
Sáu tháng 3 . 25

MANDAT, VÀ THƯ TỜ XIN GỬI CHO

TRUNG-BẮC TÂN-VĂN

36, Bd Henri d'Orléans — Hanoi

(Xin biên đúng như trên này, thì bản quán mới nhận được)

MỤC LỤC

Số 11 : 12 Mai 1940

- Kỹ-aghê-hóa : một vấn đề cần kíp cho dân Đông-dương ngày nay T. B. C. N.
Cố Tư-Hồng II HỒNG - PHONG
Trường học Trinh-thám tư nhất thế-giới X. Y. Z.
Hương biệt-ly. . . . LAN-KHAI
Cố Hồng-Minh. . . . X. Y. Z.
Ngai vàng gió bụi. . . . CỐI-GIANG
Trang Thời sự
Máy truyền thanh NGỌC-THỎ
Thơ và Tinh CỐI-GIANG
Thái - bình - dương có thể thành bài chiến trường giữa các nước Nhật, Nga Mỹ? HỒNG-LAM
Mối u tình NGỌC-THỎ
Dưới mắt chúng tôi T.
Những tin cần biết trong tuần lễ T.
Đám tâu HỌC-PHI
Trang ảnh của VÕ-AN-NINH
Ng.-DUY KIẾN
Tranh vẽ MANH-QUYNH
TRINH-VĂN

VĂN-LANG xếp đặt

KỸ-NGHỆ-HÓA

Một vấn-đề cần-kíp cho dân Đông-dương ngày nay

Từ gần ba năm nay Đông-dương đã phải gián tiếp chịu ảnh-hưởng về cuộc Trung-Nhật chiến tranh xảy ra ở ngay cửa ngõ xứ này. Ảnh hưởng đó lại càng rõ-rệt từ khi ngọn lửa chiến-tranh bùng nổ ở Âu-châu lan khắp miền Trung-Áu và Bắc-Áu. Nước Pháp đã cùng với các nước đồng-minh tuyên-chiến với Đức để trừng-cửu các nước nhỏ bị xâm lấn và ngăn ngừa cái dã-lâm làm bá-chủ Âu-châu của bọn Quốc-xã và Sô-Viết. Đông-dương một phần tử trong đế-quốc Pháp lẽ tất nhiên phải đứng trong tình thế chiến-tranh. Ngoài việc giúp nước Pháp trong cuộc chiến-tranh với Đức, Đông-dương còn phải lo về công cuộc phòng-thủ bờ cõi của mình và phải dự-bị sẵn sàng để đủ mọi phương-diện để đối phó với những sự bất trắc có thể xảy ra không phải từ Âu-châu đưa lại. Vì thế Đông-dương cũng phải theo một chính-sách hi-sinh trong thời kỳ chiến tranh như lời quan Tổng-ly Nội-các Paul Reynaud đã nói, nghĩa là cũng phải « xuất-sản nhiều hơn và chi-tiêu hết sức tiết-kiệm ».

Giữa tình thế ngày nay, xuất-sản là cái chủ-dịch thứ nhất của xứ này. Quan quyền Toàn-quyền Georges-Catroux đã giải rõ cái chính-sách đó như sau

này : « Không những là xuất-sản về những ngành đã khai-khần từ trước mà cả trong những ngành mới về nông-sân, khoáng-sản và những phương-pháp bằng kỹ-nghệ. Xuất-sản để có thể xuất-cảng thêm và để khỏi phải nhập-cảng ».

Muốn giảm số nhập-cảng nhất là đối với những thứ hàng của ngoại-quốc, Đông-dương phải tìm cách tự cung cấp lấy các thứ nhu-yếu nhất là trong lúc chiến tranh. Có như thế mới khỏi phải nô-lệ về kinh-tế đối nước ngoài và khỏi bị thiếu thốn về những sự cần dùng. Đông-dương ta là một xứ giàu nguyên-liệu, nhiều thứ chưa khai-khần được, những hàng hóa ta mua của Chánh-quốc và nước ngoài phần nhiều là các đồ chế-tạo. Một phần lớn các vật-liệu cần cho công-cuộc phòng thủ xứ này cũng mua ở Pháp và ngoại-quốc. Hiện nay, Đông-dương không những thiếu hẳn các xưởng kỹ-nghệ lớn để chế những khí-cụ chiến tranh tối-tàn mà cả các kỹ-nghệ cốt-yếu không cần phải nhiều tư bản và tài-lực khá cao về chuyên-môn mới lập được cũng không đủ để cung cấp cho những sự cần-dùng trong xứ.

Vì tình-hình quốc-lẽ càng ngày càng thêm nghiêm trọng,

sự vận tải có thể một ngày kia trở nên khó khăn, các thứ cần dùng cho việc quốc-phòng ta không thể trông mong vào nước Pháp hoặc các hữu-bang lân-cận như Ấn-độ theo một hợp-ước vừa ký giữa xứ thuộc-địa của Anh và Đông-dương này. Đến lúc đó thì Đông-dương sẽ đứng phương pháp gì để tự cung-cấp lấy các thứ cần dùng đó? Chỉ có một cách là lập ra các xưởng kỹ-nghệ để tự chế tạo lấy các thứ đó với các nguyên-liệu có sẵn trong xứ. Vấn đề này không những chỉ là một sự ích lợi mà còn là một sự tối-cần-thiết cho Đông-dương nữa. Việc lập xưởng máy chế các thân tàu bay, lắp và chữa phi-cơ cùng xưởng làm đạn ở Bắc kỳ gần đây là bước thí nghiệm đầu tiên của xứ này trong các kỹ-nghệ về quốc-phòng.

Vì sự nhu-yếu về chiến-tranh và công cuộc phòng-thủ xứ này, việc mở-mang các kỹ-nghệ về quốc-phòng và các kỹ-nghệ chế-hóa đối với Đông-dương ngày nay đã thành sự cần kíp.

Ngày bây giờ Đông-dương phải dự bị việc đào tạo nhân-công chuyên-môn và về các phương diện khác để theo đuổi cái chương trình kỹ-nghệ-hóa xứ này.

T. B. C. N.

Cố Tu Hồng

Của HỒNG-PHONG.
Tranh vẽ của MẠNH-QUYNH

II

Đồng-đôi nhà vua

« Có đời phi thường mới sinh ra người phi-thường ».

« Có người phi-thường mới làm được việc phi-thường ».

Các ngài cứ xem những câu chuyện lã lướt kể ra sau đây, sẽ ngấm thấm hai câu của Trần-Lâm mở đầu bài luận đánh Tào là đúng.

Thiết tưởng không phải nói quá đáng: Con người đáng vai chính ở trong những trang giấy này tức là một kẻ phi-thường, đã làm được việc phi-thường.

Truy tìm gốc tích tổ-tên 800 năm trước, đã thấy có sự phi-thường rồi.

Hồi đó, chắc là vận số nhà Lý đến thế suy-vĩ, thiên-mạng đến lúc cần phải đời dài, cho nên

xi khiến ngôi báu không truyền cho một người Tôn-thất nào lép khèo, lại đặt vào trong tay Chiêu-hoàng, một cậu bé mới có 8 tuổi. Có bé hi mũi chưa sạch, không chừng đêm nài còn dài đêm mẹ-mè, biết quái gì là ngôi vua việc nước mà người ta vội đặt lên ghế chỉ-tôn và trao cho cái gánh trách-nhiệm quá lớn. Nhất là bé miêng không có những bực lờ, thẫn, ỉn-ỉnh phò-là. Một đời phi thường.

Trần-thủ-Độ, người làng Tức-mặc tỉnh Nam-dịnh, lúc bấy giờ làm Thái-sư trong triều, tức

là một vị trọng thần phụ-chánh của Lý-Chiêu-hoàng. Vốn người cơ-muru, giáo-quyệt, lại đang ở địa-vị trọng yếu nhất nước, cai quyền hên hách giữa chốn miếu-đường, nếu Thủ-Độ muốn thừa thời cướp ngôi nhà Lý cho mình, chắc là được ngay. Nhưng có lẽ còn sợ nhân tâm bất phục hay hậu thế chê cười sao đó, Thủ-Độ khôn ngoan, tinh di nước cờ cao tay hơn, bắt chước cái cố-chỉ của Tào-Tsao để ngôi nhà Hán lại cho con là Tào-Pai, vừa không mất cai daan vị tôn vinh mà bản thân lại tránh

được c[?]m[?]ng tiếng thoán đoạt đối với thiên-hạ hậu-thế.

Song, lúc ấy hoặc giả Thủ-Độ chưa có con trai, hay là có rồi, mà cậu ảm ta xấu - xí ngu đần, không đủ tư cách đóng nổi vai tuồng mình sẽ đặt cho.

Không cợn thì cháu, cũng là lợi sáng xuống nia, có mất mát đi đâu mà sợ, Sản có cậu cháu

Trần-Cảnh, mới chín mười tuổi,

linh nết lanh lẹn, khôn khéo, lại được cái bộ mặt khôi-ngô. Thủ-Độ lợi dụng oai quyền của mình, tiến dần ngay cậu cháu Cảnh vào ở trong cung cấm, phục dịch chung quanh ngài ngự; tiếng phò-thông ta gọi là thàng nhỏ hậu cậu, nhưng vua chúa đặt cho cái tên sang trọng là nội-thị.

Nước ta thưở ấy, hẳn chưa có lệ bắt buộc mấy chú đàn ông con trai vào hầu nội cung lật phật là hơen quan, cho nên Thủ-Độ mới đem cậu cháu Trần-Cảnh nguyên lành vào ở



Photo Võ-an-Ninh
Dãy nhà hai làng ở phố Richard bên cạnh nhà thờ
Bảo-hộ trước kia do có Tư Hồng làm ra và người ta
thường gọi là « dãy Cổ Tư Hồng »

bên Chiêu-hoàng được như thế, Hay người ta nghĩ hai đảng còn là tí nhau cả, chưa có gì phải lo.

Trần-Cảnh tinh ranh, khéo hầu hạ vừa lòng nhà vua ra, sao không biết: một buổi sáng kia, theo như lệ thường, cậu bưng chậu nước dâng lên ngài - ngự rửa mặt, lần này Chiêu-hoàng lại nò đùa trẻ con - vì còn đang tuổi bé bỏng chơi nghịch, mặt cậu làm vua - lấy tay múc nước, tạt vào mình cậu.

Trò chơi vô tình của Chiêu-hoàng trúng ngay vào chỗ đợi-chờ hữu-ý của Thủ-Độ.

Chỉ có thế thôi, mà Thủ-độ được dịp trịnh trọng tuyên - bố giữa triều-dình rằng hoàng-thượng đã kén chồng, và cái cử-chỉ tạt nước tức là có ý gao cả nước non lại cho Trần Cảnh.

Thế là ngôi vua trải qua một cuộc đời triều, thay họ rất êm thắm, dễ dàng, nhờ một đám cưới.

Từ đó cậu-thị Trần-Cảnh trở nên Thái - tôn hoàng - đế, vua sáng tạo nhà Trần.

Đoạn lịch-sử, dĩ-thường và thú vị ấy lần các ngài đều nhớ.

Tự-nhiên Thủ-Độ có công gây dựng đế-nghiệp, trong lúc vua cháu còn nhỏ, quốc-gia quyền bính, thao túng trong tay. Sau, Thủ-Độ già yếu về hưu, nhà vua ghi nhớ công ơn to tát ấy, phong cho một làng ở gần bên Tức-mặc quý-hương, để làm thực-ấp.

Tương-truyền làng này là nơi văn vật tối-cổ, nhà địa-vị nói có nhiều-kiền đất tuyệt đẹp. Thủ-Độ về dựng hưu-dinh ở trên một khu vù rộng rãi, ngó ra trước mặt có những bình đất giống như vôi lọc, cở quạt, vôi ngửa, trông giống, như nghi về thiên nhiên của một vị lễ-tượng vậy.

Thực - ập ngày xưa của Thủ - độ chính là làng Thành-thị thuộc về tỉnh Hà-nam ngày nay. Tại đây, hiện còn dấu tích và lăng-mộ Thủ-Độ: con cháu trải mấy chục đời sinh-tụ, biệt lập một chi họ Trần.

Đến lúc cha con Hồ quý Ly doạ ngôi nhà Trần, con cháu ở làng Tức-mặc sợ họa, nhiều người chạy sang thực-ấp Thủ-Độ nương náu rồi cũng sinh cơ lập nghiệp luôn ở đó, truyền đời hết đời nọ sang đời kia. Thành ra làng Thành - thị ở Hà-nam bây giờ tuy có hai chi họ Trần, nhưng kỳ thật là cùng một gốc ở làng Tức-mặc bên Nam-dịnh.

Cố Tư-Hồng - nhiều người gọi là bà An Hồng - chính danh Trần thị Len, người làng Thành-thị, tỉnh Hà-nam, đồng-đôi của chi họ Trần ở Tức-mặc có là đồng-đôi vua chúa nhà Trần nước ta vậy.

Đừng về gia-tộc mà nói, từ Thủ-Độ đến có, kể ra cũng là một người phi-thường, gặp đời phi-thường, làm việc phi-thường nữa; cõ-nhiên, mới người có một phương-diện khác nhau.

Một phố Hanoi hiện nay đang giữ được quang cảnh-cổ hồi 30, 40 năm về trước



Photo Võ-an-Ninh



Con voi cái

Tôi đổ si muốn kiếm tìm nguyên lai phát-đạt của một gia-tộc, một nhân-vật nào trong xã-hội ta, mà trước hết không thấy hồn đất.

Đời có thiếu gì khách tài hoa. Nhưng không phải cứ tài hoa đều được thanh-nhân, phú quý. Chẳng thấy những hạng như Manon hay Dupleissis, kẻ thì chết vì nghèo khổ, người thì chết vì ho lao. Có tư Hồng « tay trắng làm nên cơ nghiệp lớn, mà hồng trang đầm phần son vua » hình như có một số phận đặc biệt. Nhất là nhà cô, luôn bao nhiêu đời đồ phụ nghèo khổ, bỗng phát ra một người đàn bà « có tên, có tài, có hương-đài ».

ân thờ vua, được sắc phong cho cụ », nếu quả nhớ bời đất, hi hòa đất ấy cũng kỳ.

Các độc-giả không ngại gì câu chuyện đong-dai.

Vùng Thành-thị còn có ông già, bà cả nhớ chuyện hơn trăm năm nay, ông từ từ-đại của cô Tư Hồng làm chánh-lông, có tiếng hiền lành, phúc đức, được dân cả vùng mến yêu, gọi là cụ lông Bụt.

Lúc đó về đời Lê-mạt, hai triều Tây, Nguyễn đang tranh nhau thiên-hạ nhiệm máu giang sơn suốt cả nam bắc.

Sau khi thân phục được cả Gia-định Phú-xuân rồi, đức Cao-hoàng đem quân ra bình-định Bắc-

hà, nơi còn có dư-đạo Tây-sơn, nhiều-nhưng cắt-cứ.

Tương-truyền một hôm về chiều, long-thuyền ngự đến khúc sông làng Thành-thị thì ghénh mất lối đi. Tình-thế của đức Cao-hoàng lúc ấy rất nguy, bởi từ phía binh như đều có quân Tây-sơn trụy tung khăn-cấp, thành ra xa gần không dám đồ bộ, chỉ còn một nước làm sao thông ra sông cái mới thoát được.

Ông tổng Bụt lập tức chiêu-lập những dân-phụ đình tráng trong làng được hơn 3 ngàn người, ai nấy đều dự-bị cuộc xông, tức tốc đèo môtô con sông nhỏ. Nhờ lúc binh-tố được lòng dân kính-phục, thành ra khi bừ sự, ai cũng tận lực. Chỉ có một đêm, mấy ngàn cánh tay lực-điên ấy đèo xong một con sông nhỏ từ làng Thành-thị qua ba làng nữa thông ra đến sông Bồ-đề. Giữa canh năm cả đạo ngự-thuyền và quan quân hộ-giá đã có lối trảy ra sông Vi-hoàng.

Đến lúc Cao-hoàng định xong việc Bắc-bà, trở về Phú-xuân, thì ông tổng Bụt đã qua đời rồi. Ngài không quên cái công lao đèo sông cứu giá, troy phong tước Triền-nghiêm-bá cho ông.

Tay ông làm chánh-tổng 35 năm và có danh-vọng như thế, nhưng cảnh nhà rất là thanh bạch; có thể nói là nghèo đói cũng được. Đến nỗi khi chết, chẳng để lại cho vợ hóa con cói được vật gì khác hơn là hai bàn tay trắng. Người con trai ông trước có theo đòi đi nh ền bát nghĩa, giờ cảnh nhà ông bắt buộc phải xếp lại để đi tìm ăn nuôi mẹ.

Sầu có viên chánh-lông mới ở làng Ngô xá đang cầu đàng một anh nào thay mình lo liệu giấy tờ việc quan, cậu con ông tổng Bụt sang xin làm chức ấy. Con chánh-tổng cũ trở nên bác họ, tức là thủ hạ của chánh-lông mới.

Mặc dầu mưa nắng đường xa, ngày nào bác họ cũng sáng đi tối về, cho được phụng-sự mẹ già, không hề sơ sót. Chánh-lông Ngô-xá trông thấy thế, sinh lòng cảm-động, ngại ra sự trợ-giúp, càng ngày càng tin cậy mến yêu, coi như một người thủ-hạ thân tín.

Nhà viên chánh-lông này vốn giàu có nhất vùng. Lại có tinh hay cầu phúc hiển danh, tin sự mê mả, cho nên thường nuôi thầy địa-lý Tàu cao tay ở trong nhà hàng ngang hàng năm, không ngại tốn kém. Mỗi ngày thầy địa-lý Tàu thả hồ ché ché no say, chỉ có việc xác tử la-kinh địa-bản đi tróc long tâm mộ, rồi lại cất ngôi mộ này, để ngôi mộ kia cho nhà cụ lộng.

Khi có thầy Tâu đến ở, làm việc đất đai mỗ mà nhà mình như thế, chánh-lông Ngô-xá đều

50 \$ 2.50 - 5 4 - 1.50 4 1.20

phủ thác cho tên thủ-hạ thân-tin là bác họ, giso tức thủ tịch và hướng dẫn đường lối.

Người quanh vùng ấy, ngày nào cũng thấy hai người, một khách một ta, theo nhau như hình với bóng, lững thững đi hết giờ này sang bãi kia, nay lẫn mỗ ở làng này, mai lẫn lộn vào xóm khác.

Cặp kẻ với nhau lâu ngày, tự nhiên quen hơi hén tếng. Bước đường khắp khênh buồn tình, thế nào cho khỏi thốt ra một hai câu chuyện tâm-sự. Chủ khách rõ biết anh chàng 6-năm đồng-hành với mình, vốn là con nhà gia-thế, nhưng giờ sa sút khó khăn, một nách mẹ già, hai bàn tay trắng, tình cảnh rất là khổn đốn. Bác họ ta thân thân buồn phận thì có, nhưng chắc trong chí không có cái mộng tưởng thay đổi mỗ mà đất đai. Muốn được đất trước hết phải có tiền. Bấy từ biết thân kết xác như vợ, lấy gì mà mua đất!

Một hôm về mùa hè, giữa lúc chính-ngo, ngọn lửa của mặt trời tội xuống như thiêu như nấu, hai người phải vào ngồi nghỉ mát trước thềm một tòa cô-miếu thờ bà chúa Liễu ở bên cạnh đường. Trong khi bác họ ngồi trầm-ngâm suy nghĩ đầu đầu, thầy địa-lý Tàu cũng lắc lạng ngó nhin ra phía trước giây lâu, rồi lại ngẫm nghĩa tướng-mạo bác họ một cách trầm-hú.

Bác chỉ thấy tay ông cầm quạt phàn h phạch, miệng nói những tiếng lia lo, liu lườm gì mà bác nghe không hiểu. Một lát, ông tươi cười vỗ vai bác và nói với bác bằng tiếng annam rõ ràng, không chút ngượng ngịu, dù tỏ ra ông đã lấy nghề địa-lý ăn cơm 6-năm, khoét hồ-bao 6-năm không phải là ít:

— Tôi trông diện-mạo anh cũng có phúc tướng lắm đấy, không lẽ nghèo khổ mãi; chỉ vì còn thiếu ăn-chất đó thôi. Bởi vậy tôi đã lura tâm tìm kiếm, để dành cho anh một kiểu đất rất hay...

Như được nghe chiếu chỉ thiên-từ, mặt bác bỗng đưng đổi sắc, nét mừng nổi bật lên các thớ thịt.

Thầy địa-lý Tàu bảo bác đưa mắt đi theo ngọn tay ông chỉ-trỏ ra đám bãi tha-ma ở phía trước mặt và nói:

(Xem tiếp trang 22)



TRƯỜNG HỌC TRINH-THAM

TO NHẤT THẾ-GIỚI

Khắp thế-giới đều biết tiếng và phải công-nhận Scotland Yard ở thành Luân-đôn nước Anh là một cơ-quan cảnh-sát có một không hai trong thiên hạ.

Người ta còn gọi nó là Trường học Trinh-tham (Ecole des Detectives).

Bà con ta xem tiểu-thuyết và phim xi-nê, thấy nhắc đến cái tên Scotland Yard luôn, nhưng chắc chưa mấy ai biết cách tổ-chức và công-việc làm của nó lớn lao ghê gớm đến thế nào?

Các ngài chịu khó đọc bài kỹ-thuật này sẽ biết.

Thi vào bằng mắt và bằng trí nhớ

Chính giữa thành Luân-đôn, một tòa nhà nguy nga, thâm nghiêm kiểu công-ca-trường, các cửa sổ đêm ngày đều đóng kín mít, có vẻ bí-mật và hãi-hùng, ấy là sở-đại-cảnh-sát S. Y. hay trường học Trinh-tham to nhất thế-giới.

AI muốn vào đây, lúc vào chẳng khó khăn gì, nhưng coi chừng lúc ra không phải là dễ.

Ngài muốn vào, người lính cảnh-dông cái đưa cho ngài một tấm giấy thông-hành rồi ngài cứ việc đi vào tự-do thông thả. Nhưng ngài coi chừng, nếu đánh mất tấm giấy quý báu kia thì không được ra. Người ta phải giữ ngài lại để tìm xét tung tích xem có phải thật ngài là khách-lương-thiện không đã.

Vì người ta đã bị làm quân đại-bộm lọt vào hay trốn ra, cho nên bây giờ phải cẩn-thận.

Những ai muốn được vào làm cảnh-bình — tiếng Anh gọi là « Bobby » — cần phải là thanh-niên cao lớn, vạm vỡ, cường-tráng và có học thức. Nhưng thế cũng chưa đủ. Cái nhất là ở hai con mắt và trí-nhớ. Sự lựa-chọn về hai phương diện này rất nghiêm-khắc.

Trước hết, người ta để cho cử-tri một mình vào trong gian phòng chừng 40 hay 45 giây đồng hồ, rồi trở ra nói mình đã trông thấy những gì. Phòng này bày biện đồ đạc sơ-sài, chẳng có gì lạ, nhưng nó có một vài cái lật vật để thử khuất mắt, ví dụ một đôi giày

để dưới gầm tủ hay một cái chén nhỏ nằm trong tủ sách, cử-tri tất phải ngó thấy mới được.

Rồi người ta đưa cho cử-tri xem một táxi bằng gỗ biên-nhiếp con số. Cử-tri chỉ được nhìn qua chừng 20 giây đồng hồ rồi phải ôn-lại cho đúng.

AI nói đúng cả hai bài thì này thì được sung vào một cabin ở trong số 22.000 cảnh-bình của thành Luân-đôn.

Ngoài ra số 2 van 2 nghìn cảnh-bình chuyên coi việc-giao-thông và trông nom trật-tự của kinh-thành Luân-đôn hơn 6 triệu dân-cư, số cảnh-sát Scotland Yard lại có 300 cảnh-bình ky-mã và 110 cảnh-bình dân-bà.

Các bà, các cô đội-xếp ở Luân-đôn có phân-sự rình bắt những quân buôn bán thuốc phiện, và trừng-giới tất cả những việc cử-động gì phạm đến nhâ-quan, mĩ-tục của xã-hội.

Một ngón tay dù bắt được một kẻ sát-nhân

Trong các bộ-phần quan-hệ của sở Scotland-Yard có bộ-phần tàng-trữ và nghiên-cứu về những dấu vết ngón tay « Finger Print Département » chiếm tới 5 phòng rộng lớn và cất giữ được đến 46 vạn dấu tay đủ các hạng người.

Nhà chuyên-môn Anh đã khéo phát-minh ra cái bàn chải bằng lông con lạc-đa có công-dụng thật tài. Nhiều khi dấu tay của quân trộm cướp còn lưu lại trên một món đồ vật gì, đến nỗi người ta chỉ nhìn kính hiển-vi cũng không trông thấy. Người ta dùng bàn chải lông lạc-đa chải qua trên món đồ muốn xét, rồi rắc mấy thứ bột phân-hóa-học vào, tự-nhiên dấu tay lộ-hình ra ngay. Đầu tay ấy của tên bộm nào, người ta tìm kiếm trong 46 vạn dấu tay để danh-kia chỉ vài ba phút đồng hồ là truy-ra, chẳng phải mất công lâu gì.

Có lần, người ta chỉ bắt được có một ngón tay của một tên đại-bộm, thế mà tìm ra dấu tích cả bàn tay nó rồi nắm đầu nó nữa.

Sáng sớm hôm đó, phát-giác ra vụ án-mạng ghê-gớm: một thiếu-phu bị giết ở trong biệt-thự của nàng. Nhà đương-các cảnh-sát đến-đăng-kết, lục-lục khắp ngoài vườn, trong nhà, chẳng thấy có dấu vết máy may nào của kẻ sát-nhân để lại. May sao, một viên thanh-trà dóm xuống dưới đất thấy mấy giọt máu, liền dò theo vết máu ra đến hàng rào sắt, thì vô-được một ngón tay trở cảm trên đầu mũi nhọn của thanh-

sắt hàng rào. Người ta đoán rằng đây sát-nhân giết xong thiếu-phu kia rồi vội vàng chạy trốn, nhảy vọt qua rào sắt, một ngón tay vướng phải mũi nhọn, đứt ra, dính luôn ở đó.

Với một ngón tay ấy, người ta truy-tìm ra cả đầu-tích bàn tay rồi trục-nã được tên bộm đã giết thiếu-phu.

Đến bộ-phần coi về căn-cước Hình-án « Criminel Recorder Office », do nhà trinh-tham đại-danh J. Hendrick sắp đặt rất công-phu và mới lạ. Nơi đây, người ta sưu-tập đủ các giấy tờ tang-chứng về những vụ trong-án đã xảy ra từ mấy chục năm nay, lại là rõ-hình-dung, tình-cách của những kẻ nào có thể nghi là hung-phạm, để khi làm-sự, tìm kiếm để dàng mau lẹ. Câu chuyện sau đây là một chứng-cớ.

Hôm nọ, người ta thấy một tù-thủ đàn ông trần-trường, nổi

lành-bệnh trên mặt sông Tamise, mình mẩy có đến mấy chục nhát dao đâm chém. Lần này là lần thứ ba, phát-giác ra vụ án-mạng bí-mật giống nhau như thế. Du-luận sỏi nổi-đào để, mà mặt-thăm tra xét mãi chưa ra manh-mối gì. Bỗng đưng, một lão-ngư-ông đến sở cảnh-sát khai-rằng trước hôm phát-giác tử-thì, ông ta để vớ đang nửa-đêm có một chiếc ca-nồi chạy vùn-vụt trên sông Tamise, chẳng có đèn-lửa gì cả. Người ngồi trên ca-nồi cứ huýt còi, thổi sáo miệng liên-tục bất-thuyết.

Phong-coi về Căn-cước Hình-án liền lục-lạo trong các tập hồ-sơ, lấy hồ-sơ của một thằng đại-bộm có biệt-hiệu gọi là « thẳng hay huýt còi » (Le sif-fleur). Người ta tìm bắt nó. Quả thật nó là hung-phạm của vụ án-mạng nói trên. Thế cho biết ở sở này, người ta ghi-chép hình-dung-tính-cách của mỗi tên nghi-phạm rõ-ràng kỹ-lưỡng đến thế nào? Đến đôi-tháng nào binh-nhiệt ưu-ông thử rượt-gi, hay hút thuốc là hiệu-gi cũng không bỏ sót.

Tuần phòng khắp cả trên trời dưới đất

Trên nóc nhà của viện cảnh-sát Scotland Yard có một phòng rộng lớn, để toàn máy móc, gọi là « Top Floor ». Đó là phòng vô-tuyến-diện để thâu-nhà kiểm-xét tất cả tín-tức, trong nước Anh, luôn cả các-thuộc-địa và ngoại-quốc nữa.

Bây chực chiếc ô-tô cảnh-sát đi tuần-phòng khắp thành Luân-đôn, trong mỗi xe đều đặt máy vô-tuyến để cho các nhà-trinh-

tham có thể giao-thông tin-tức luôn luôn với tổng-cục.

Người ta lại khéo chế ra một thứ thuốc riêng bằng chất hóa-học để bắt những xe hơi nào chạy nhanh quá lệ-định của nhà nước. Xe nào chạy nhanh trái-lệ, đến đó nghe hiệu-còi của lính cảnh-sát cũng không ngừng lại, chủ-linh ta móc quả bom chứa thuốc nói trên, quăng vào chiếc xe hơi chạy trốn, thuốc ấy là một nước sơn không

tại gi cao, rửa cho sạch. Nhờ vậy rồi sau người ta thấy phải ra chiếc xe phạm pháp.

Các nhà hóa-học chuyên-môn của viện *Scotland Yard* lại tài xem xét phân biệt đến cả dấu bìn dính dưới gót giày nữa mới kỳ. Một tên hung-phạm kia, muốn tìm cơ thoát tội, đã nói láo rằng mình không hề bước ra khỏi thành Luân-đôn, nhưng nhà hóa-học chuyên-môn lấy đất dính ở gót giày rồi xét nghiệm không phải là thứ đất ở kinh-thành. Té ra tên hung-phạm ấy đã ra khỏi Luân-đôn cướp của giết người rồi mau mau trở về, tưởng là khải man với nhà trình-thám được, không dè có gót giày nó làm chứng. Nó đành phải thú tội.

Ta nên biết *Scotland Yard* có tờ báo riêng, tên là « *Police Gazette* » chỉ giữ cho các ty cảnh-sát nước Anh và cả ngoại quốc, để những người có chức-vụ trình-thám đọc với nhau thôi. Vì trong báo đó chỉ đăng tin tức vãng lai của những quân trộm cướp quốc-tế và những kẻ nào khả nghi, đáng để làm dò xét.

Mỗi khi có dịp chuyên chở món đồ gì quý báu, vì dụ như mũ áo của nhà vua đây những kim-cương đáng giá ức triệu, ty cảnh-sát bày vẽ ra một cuộc hộ-tống rất là trang-nghiêm, gồm có binh lính kỵ-mã và ngồi xe hơi đi bảo vệ chung quanh chiếc xe chở đồ. Nhưng bao giờ trong chiếc xe ấy cũng chống rỗng, không có gì hết. Đồ quý-giá đựng trong chiếc bao gai, do một viên thanh-tra mặc giả thợ thuyền, vác trên vai đi lẻo đẻo theo sau. Nếu bọn cướp nào tính đánh cướp chiếc xe kia thì bị mắc lừa chết.

Trên kia đã nói viện cảnh-sát Anh có tiếng là một trường học Trình-thám. Thật thế, trong viện có những lớp dạy học đủ các khoa dò xét. Làm bạc giả, buôn hàng lậu, cơ gian bạc lận, lấy hai vợ v.v... mỗi thứ tội-ác đều có lớp dạy riêng về những phương-pháp điều-tra tìm-nã. Lại có các viên trạng-sư đại-danh tới dạy nhà trình-thám cũng cảnh-bình học luật nữa. Vì ở nước Anh rất trọng sự

công-bằng, nhân-đạo, đến đời cầm-chỉ những lời tra-tấn, đánh đập, bắt nhện dối, xà-lim v.v... để lấy lời khai và xét hỏi các tội-nhân.

Ngoài ra bài học về lý-thuyết, các nhà trình-thám phải học cả bơi lội, đánh vật, đấu đả, bắn súng, cưỡi ngựa, cầm lái xe hơi, để những khi đi bắt trộm cướp, gặp phải trường-hợp nào cũng ứng-biến được ngay.



Sir Phillip Game, giám-đốc sở Trình-thám nước Anh và sở *Scotland Yard* một ngôi nhà rất đồ-sộ ở Luân-đôn.

Do Võ Phi Hùng Quy HS Petrus Kỳ (67-74) tặng Huỳnh Chiêu Đẳng chủ Kho Sách Xưa Quán, Ven Đường

Bức thơ dài viết bằng máu người ta

Dưới hầm sâu của *Scotland Yard* có nhà bảo-tàng, gồm 6 phòng lớn, chứa đầy những di-tích của các vua á n to. Từ khuôn mặt của những kẻ đại-phạm, cho đến khi-giới vật-dùng của nó lúc còn sống, và cả sợi giây thắt cổ lúc xử tử nó, người ta cũng để dành, coi như di-tích quý báu.

Nơi một góc phòng, con treo một chiếc đèn điện bầm, là di vật của một tên gián-điệp Đức, trong kỳ Âu-chiến 1914-1918, đã dùng để ban đêm ra hiệu

cho phi-cy Đức tới thả bom xuống thành Luân-đôn. Nhưng lấy ấy viện cảnh-sát Anh khám phá ra kịp và tên gián-điệp ấy bị bắt.

Một di-vật xem, ghê gớm nhất là bức thơ tự thú viết toàn bằng máu tươi của người ta, dùng thay cho mực. Hồi đó, một người ghen tuông, đâm chết tình nương, rồi lấy ngay máu của cô này viết một bức thơ dài, gửi cho viện cảnh-sát để tự thú rằng chính mình là hung-phạm, và chỉ thất cổ ở cho cảnh-sát đèn mã điều tra.

Một ông vua giết chết 8 cô thiếu-nữ

Trong viện *Scotland Yard* có một bộ-phần và một đội trình-thám riêng (*La Spécial Branch*), chuyên coi về mặt chánh-trị, về hộ vệ nhà vua, các ông thượng-thư, các quan ngoại-giao, đại-sứ. Đội trình-thám đặc-biệt này thường đi ra các nước ngoài, dò xét một cách kín đáo về những việc có quan hệ với lợi-quyền nước Anh.

Chính họ đã khám-phá ra việc một vị vua chư-hầu ở Ấn

độ đã phát diên giết người như ngoé. Nguyên ở một đất chư-hầu kia tại Ấn-độ, bỗng dựng một cô thiếu-nữ mất biệt tông-tích, ty mật-thám bản-xứ còn đang tra xét chưa ra manh mối chút nào. Đội trình-thám đặc-biệt tự nhiên mất tích, rồi đến một cô thư bà nữa cũng thế. Trong vòng ba tháng, có 9 cô con gái trẻ măng bỏ nhà đi biệt; dư-lượng hết sức kinh-gạc. Đội trình-thám đặc-biệt ở

Luân-đôn phải can-thiệp, phải đi 3 tay kiện-tướng của mình sang tận Ấn-độ, sau khi điều-tra công-phu làm mới phát-giác được sự thật.

Thì ra các cô thiếu-nữ bắt hạnh kia đều bị thủ-hạ của vị vua chư-hầu vàng lịnh bất cóc, làm vị vua này phát diên, nghe lời mấy thầy đạo-sĩ Mông-cô hiến kế cho ngài cứ bắt con gái về làm thịt cúng thần thì được khỏi lịnh.

Một việc nữa cũng ở Ấn-độ và cũng nhờ có đội trình-thám đặc-biệt Anh mới khám-phá nổi.

Có một cô vũ-nữ Ấn-độ nhan-sắc khuynh-thành được một vị vua chư hầu đã già, cực giàu, để vào mắt xanh, cho nàng ở tòa lâu-dài lộng-lấy gần thành Calcutta. Trải qua 3 năm ân-ái, bỗng một ngày kia nàng mê một chàng thiếu-niên Anh, tình đi theo chàng sang Âu - châu, nhưng giữa hóm cặp trai gái này nghe có hơi đi dạo một nơi nhậu thì có bà kẻ mặt đờn đường, đâm chàng thiếu-niên Anh chết tức khắc! Còn cô vũ-nữ lúc ấy sợ ngắt đi, bị dao rạch nát cả mày mắt.

Đội trình-trám đặc-biệt xét ra vị vua chư-hầu nọ đời ghen vì mất người yêu, cho nên sai khiến thủ-hạ ra tay bắt thủ-ghe gớm như thế. X.Y.Z.

CHÈN RƯỢU TIỆC VUI NÊN DỪNG

Thuộc Mạnh Đại-Quang

Thuộc chế bằng sâm, nhưng các thứ hoa thơm, các vị thuốc bổ, để hòa rượu mà uống, mới thơm ngon ngọt, bổ khí huyết, bổ thần trạng-dương, khai vị tiêu thực, hoặc hòa với nước sôi mà uống cũng tốt lắm. Trong những cuộc vui, ông chén rượu có thuộc Mạnh Đại-Quang sẽ thêm vui vẻ khỏe mạnh, nam phụ lão ấu uống đều hay lắm.

- BÀN MỘT BIỂU MỘT

Giá mỗi lọ 60, mua một lọ biếu thêm một lọ, hạn mua mỗi lần m 1 lọ mà thôi. Dịp may hiếm có, xin chờ bù qua ĐAI-QUANG ĐƯỢC-PHÔNG, 23, Rue des Cantonnais - Hanoi



hưởng biệt ly

của LAN-KHAM

Nước đượm màu ti-bê-lít
Trời vương hương biệt-ly

XUÂN-DIỆU

Người phu xe, cao và gầy dát tron con cò bự, vừa đặt càng cái xe thô tả xuống thêm tè một biểu khách vừa rón lay bầy :

— Thay hồi trong này xem ?

Tôi xuống xe.

Trên quãng đường đất gồ gề tron như mớ, từ gare Phủ-ly về đến xô phố huyện này, con đường dài ngất hai chục cây số, chiếc xe tay bánh sắt đã xóc lộn cả thân-thể tôi, làm tôi đau như, chẳng khác người không quen vừa phải tập thể thao nhiều quá. Tôi rùng mình. Tôi phải nghiêng hai bả vai rón lay cho đỡ va vào nhau. Hai bên tay và hai bên chân tôi, trong đôi giầy xúng nước, tè công bả đi. Tôi liếc nhìn phong cảnh nơi tôi vừa đến. Những nhà tranh lụp xụp chen sát nhau trên một khu đất nhỏ trơ vơ giữa những đồng ruộng mờ dưới bụi mưa và cái ánh sáng tàn một chiều tháng ebap. Tôi trông vào cửa hiệu, cái nhà sạch đẹp nhất của xóm này. Hàng họ lơ thơ lấm. Nhiều nhất chỉ có rượu. Sau quầy hàng, một thiếu-nữ đương cầm cụ xem sách, một thiếu nữ Trang hoa, mà nhan sắc đã lấm lòi ngọc nhien: vẻ đẹp của nàng, trong

nơi quê mùa này, là một mụn gam và trên chiếc áo nâu thô.

Thiếu-nữ đã nhìn trộm tôi. Sự ấy không lạ. Ở những chỗ hẻo lánh như chỗ này, một khách từ phương xa đến bao giờ cũng đem theo một cái gì khiến người ta phải tò mò chú ý.

Tôi bước vào hiệu, mỉm cười chào thiếu nữ.

« Ông hỏi gì ạ ?

— Tôi hỏi thăm nhà ông T.

— Ông T. làm sở coi đề phải không ?

— Thưa vâng.

— Nếu vậy, ông T. không ở đây nữa. Ông vừa bị gọi lên Lành từ mấy hôm nay rồi.

Tôi choáng người.

Bụng đói, cái rét, từ cổ về thân, chắc có bạn thì bạn lại đã đi nơi khác !

Tôi sờ túi: còn độc một hào. Là vì, khi ở Hà-nội xuống thăm bạn thân, tôi chỉ mang theo vừa đủ tiền lấy vé xe hỏa, còn bao nhiêu trả bác xe kéo hệt.

Thiếu-nữ thấy tôi băn khoăn liền hỏi :

— Ông có phải là ông Lê Khôi ?

— Thưa chính tôi. Sao lại... ..

— Thưa cười, sắc mặt hơi bủng đò :

— Ông T. quen bà em ; ông hay ra đây chơi và thường nói đến ông. Rước ông ngời.

Nội đồm, nằng chạy vào nhà trong.

Tôi nhìn quyền sách trên quầy thì ấy lại chính là quyển tiểu thuyết của tôi vừa xuất bản : *Thiếp cũng về Hồ*. Lòng tôi dật đề này ra một hi vọng.

Cùng lúc ấy, một ông cụ hực ra, dao mạo trong tầm áo trường công phủ nhiều mầu hổ-thủy cũ. Ông cụ bảo tôi :

— Nghe cháu nói ông xuống chơi, tôi lấy làm vui mừng lắm. Ông T. với chúng tôi cũng là chỗ tâm giao và, tuy chưa được hân hạnh tiếp kiến ông, tôi đã biết tiếng ông từ lâu. Tôi ưa văn-pẩm của ông lắm. Nhất là quyển *Thiếp cũng về Hồ*, tả một mối tình Hoa-Việt, nó nhắc lại cho tôi nhiều kỷ niệm êm đềm.

Tôi nghiêng mình khiêm tốn thì ông cụ lại nói :

— Chẳng mấy khi ông quá bộ tới nơi thôn quê mùa này, xin kính mời ông hãy lưu ở chơi với lão một đêm. Mai ông hãy lên Lành. Tháng này là tháng củ mật. Trời lại tối rồi và đường sá bấp bênh lắm.

Tôi không thể từ chối sự mời mời mọc ân cần của ông cụ. Tôi xin vâng và theo ông cụ vào phòng khách.

Ấy là một gian phòng rộng, vách có bình, có cổ họa. Giữa phòng kê bàn ghế, tràng kỷ và sắp cụ trên dề khay đèn.

Chủ khách phân ngồi. Ông cụ thân quạt lò phạ trà đãi tôi.

Đương và lạnh mà được ngồi bên than lửa, tôi như kẻ sống lại Toà than tối róng dần: mầu dỏn lên mà một cách êm dịu.

Tại cuộc ông cụ nói chuyện về văn thơ Việt-Nam và Trung-Hoa nói nhiều nhất về thơ thời Thịnh-Đường. Ông cụ học nhiều, nói tiếng Việt-Nam thạo. Câu chuyện giữa chúng tôi dầm dấp và thân mật. Chúng tôi sống tan âm tra thì một mẩu rượu đã soạn xong, do con gái ông cụ bưng lên. Tôi nghe những câu sai báo của ông cụ, biết tên nàng là Nhruc-Lan.

Cái tên thực xứng với người ! Nàng thực là một bông lan nở giữa nơi thanh vắng.

Con tôi, một chiều mưa gió, đứng gót lạng du ở một nơi xa lạ được trông dài vào hang thượng khách, lòng cảm thấy vai về như chàng Từ-Thức vào động Tiên.

Nhruc-Lan vừa sản sóc bên mình phục-thần nằng và khách lại vừa lắng nghe chăm chú câu chuyện của chúng tôi. Nàng thỉnh thoảng cũng góp lời. Và, nhân đây, tôi được biết trình-độ học vấn của nàng cũng khá.

Cái không khí rất tầu của gia-đình Nhruc-Lan khiến tôi nhớ đến những đoạn tình-sự phi thường trong các cổ-văn Trung-hoa như Liễu-trai, Kim cổ kỳ kỳ và nhất là Tinh sử. Tôi bâng khuâng với cảnh sắc, tôi chuẩn choàng về hơi men, làm tức cũng chẳng rõ mình là sống với sự thực hay đương mơ một giấc mơ.

Nhưng rồi sau, tiệc rượu cũng tàn.

Tôi nằm một bên khay đèn hầu chuyện ông cụ.

Tôi thức mãi đến một giờ đêm thì bị thừa sự nhọc mệt của chuyện lữ hành ba ngày và ngủ quên một lúc nào không biết.

Tôi đã chiêm bao thấy nhiều cảnh di thường.

Những tiếng động và tiếng nói quen thuộc, dù đã dề-dề, làm tôi thức giấc.

Nhruc-Lan đã dậy tưới bao giờ. Nàng đương pha nước đề ông cụ và tôi dùng sớm.

Tôi nhìn đồng hồ : bốn rưỡi sáng !

Lòng tôi có một hồi-bận em

đêm là đã khiến Nhruc-Lan phải vất vả vì tôi.

Ông cụ cũng đa dầy.

Chủ khách dùng trà và nói chuyện.

Trong khi ấy, Nhruc-Lan đã sắp các lễ điếm làm ẹp tôi. Nàng lại cho gọi xe kéo đến mặc cả cho tôi lên Lành. Nàng chọn những lay xa-phu quen thuộc và chắc chắn để tôi đi đường khỏi bị sự gì khổ chịu. Phải là đàn bà, trời sinh ra để làm người yêu, làm vợ, làm mẹ mới có được những sự chu-truân cảm động như thế !

Tôi ăn uống xong, lập tức biệt ông cụ ra đi.

Chủ nhân hai ba lần hẹn cuộc tái ngộ. Tôi cảm động xin vâng. Tôi muốn một máy câu ly ợu Nhruc-Lan.

Đề khỏi ngưng nhớ, tôi xin ông cụ cứ nằm trên sập viên lễ cụ tuổi già ; không nên ra sương gió sớm quá.

« Vâng, thế ông thứ cho lão nhè ?

— Không dám ạ, xin cụ tự nhiên con ạ.

Tôi chào ông cụ rồi ra cửa. Quả nưon con cò mọt mình Nhruc-Lan sạch cây đen bảo heo tiểu chan tôi.

Tôi thêm, tôi đứng bước. Nhruc-Lan giơ cao cái đèn ba giây. Gương mặt kiểu diêm của nàng h ện trong ánh sáng vàng lay động... Một mùi hương ly toc nằng thoảng tới giac quan tôi như một mon trợn.

Tôi khẽ nói, giọng tự nhiên bài ngãi :

« Một đêm đứng bước lạng du, tôi đã khiến có phải lộn dận nhiều quá. Sự hào hiệp của cụ và tấm lòng... quý hóa của cô, tôi xin ghi lòng.

(xem trang 22)





Một thầy đồ gần hay là một bậc Thánh

Giữa đời vua Quang-tự nhà Thanh, nước Tàu có hai huynh-hướng, hai luồng tư-tưởng, tranh hành nhau và chống cộ nhau một cách kịch-liệt. Một đảng là đám nho thần và sĩ-phu thủ-cụ muốn khư khư giữ mãi văn-hiến chế-độ cũ, không chịu để mây may nào bị động chạm thay đổi. Một đảng khác là thầy trò Khang - hữu Vi, Lương-khải-Siêu cũng ít nhiều người kháng khái thức thời, mạnh bạo kêu gào dung-tán biến-pháp và yêu cầu nhà vua mau mau thi-hành chính-thể lập-hiến.

Vua Quang-tự tán thành chính-kiến của bọn Khang Lương, nhưng bị Tây-hậu ngăn trở cấm đoán, một mặt giam lỏng vua ở Doanh-dải, một mặt xua đuổi chém giết những chí-sĩ duy-tân. Khang, Lương chạy trốn mau lẹ, mới được sống sót.

Tuy vậy, tư tưởng Khang-Lương đã có vang bóng rất to trong nước. Thanh-niên kéo nhau sang các nước Âu Mỹ cầu học đông lắm; ai cũng ôm

cái đại-chí đi học về sau về cải-tạo quốc-gia.

Nhưng, tiếc thay phần đông trở về, chỉ thích làm quan sung-sướng cho mình, hơn mình vì dân vì nước. Kể về tri-thức, không thật là họ đã hấp-thụ gì được văn-hóa mới, nó chẳng chỉ mới cái bông dáng bên ngoài và cách ngôn ngữ, y-phục; còn văn-hóa cũ thì họ đã xây với mắt gốc, trở lại khinh miệt bao nhiêu những điều gì là văn-minh cổ-hữu, của tổ-phụ di-truyền

Riêng có một người làm tri-hân lại, tuy được hàng tri-thức Âu Mỹ cho là bậc kháng khái, kỳ kiệt, nhưng bị đồng bào cho là thầy đồ gần.

Người ấy là Cồ-Hồng-Minh.

Cồ-Hồng-Minh, người tỉnh Phúc-Kiến, vào hàng những thanh-niên Trung-quốc xuất dương du-học sớm nhất.

Lúc bước chân ra đi, họ Cồ có hai cái lập chí. Về sau thực-hiện được cả hai. Đi học cốt để cầu biết cho đến nơi đến

chỗ, hầu đem cái biết ấy truyền bá cho quốc-nhân đồng bào, chớ không thêm mớ ước một mai về làm quan, chớ được vinh thân phì-gia. Đi học người, cốt xem xét tận gốc văn-minh người để so sánh họ cứu văn-minh nhà mình sẵn có.

Bởi vậy luôn mười mấy năm, Cồ chu-du cầu học ở hầu khắp các nước lớn Âu-châu. Sau khi đỗ triết-học bác-sĩ Đức rồi sang Luân-đôn nghiên cứu văn học Anh, thi đỗ văn-khoa bác-sĩ. Có qua Pháp, ở Paris học những cô-tự La-tinh Hy-lạp, có ý khảo-sát văn-minh Âu-châu đến tận căn-đề. Người ta nói lúc ở Paris, Cồ cũng hiểu học như Lénine sau này, đọc hết một phần chia tư sách vở trong thư-viện Sainte-Genève ở xóm La-tinh. Có lại sang cả La-mã, Y-phá-nhò, Bồ-đào-nha, Hy-lạp, để lại dấu chân ở nhiều nơi danh-lam cổ-khí. Thành ra Cồ nói và viết được bốn năm thứ tiếng, mà sở-trường nhất là Anh-văn; ngoài ra lại thông thạo cả cô-tự La-tinh, Hy-lạp, người ta nói thế-giới lúc ấy có chừng

mười lăm vị tinh-thông hai thứ cô-tự Âu-châu, họ Cồ là một.

Khi trở về nước, Cồ được đồng-đốc Lương-Giang Trương-chí - Động quý mến tài-học, dùng làm mac-khách, để hồi hạn đại-kế và chuyên coi giấy tờ về việc ngoại-giao. Trong mấy năm Cồ giúp đỡ nhiều việc quan-hệ. Trương muốn tiến-dân Cồ với Triều - đình, hoặc sung một yếu-chức trong bộ ngoại-giao, hoặc bổ làm an-sát-sư một tỉnh lớn, để mở đường đại-dụng về sau, nhưng Cồ đều từ chối, không nhận. Cồ chỉ riêng với người ta:

— Cờ làm một nhà học-vấn, mình được tự do và hữu ích hơn. Thật thế, suốt đời họ Cồ chăm chăm về học vấn, bao nhiêu phong-trào chính-trị làm rung động biến đổi Trung-quốc từ cuối triều Thanh sang đến Dân-quốc, Cồ đều đứng ở vòng ngoài, không hề dự đến.

Hình như sau lúc Trương-chí-Động mất rồi, Cồ-Hồng-Minh nhân cơ hội nghiệp đầu hết một độ mấy năm, rồi mới được mời về Bắc-kinh sung chức giáo-sư ở trường Bắc-kinh đại-học. Có giữ chức này mãi đến lúc qua đời vào hồi 1927, hưởng thọ gần bảy mươi tuổi.

Trong thời-gian mười mấy năm làm giáo-sư, Cồ ra tay trit-tác nhiều sách, hoặc bằng Anh-ván, hoặc bằng Hán văn, nhưng số sách viết bằng chữ Anh nhiều hơn. Công việc trit-tác của Cồ có một mục-đích là cốt đem những cái tinh-hoa của văn-hóa Trung-quốc và học-thuyết Không-tử ra giảng - giải, phổ - bầy khoe-

khoang với người Âu-Mỹ, kể bấy lâu họ chưa chịu nghiên cứu đùm cho thấu đáo, cứ khinh thị và chê cười văn-hóa Trung-quốc.

Được du-luân Âu-Mỹ chủ ý nhất là quyền « Trung - quốc dân-tộc », cả thầy mười mấy bản dịch tiếng ngoại quốc, có một bản dịch chữ Pháp, chắc ít nhiều bà con mình đã có dịp đọc qua

Trong quyền này, thầy rõ tác-giả công nhiên ngộ ý không phục văn-minh Tây-phương, cho là văn-minh quá trọng vật chất, ích-kỷ, khiến họ phải đánh nhau lục đục mãi, khó mong hòa-bình được vững bền. Rồi họ Cồ lần lượt đem hết tư-tưởng lễ-nghĩa của Trung-quốc ra giải - thích và ca tụng, từ việc cúng tế, xã-giao, hôn phối cho đến cây bút lông mèo của người Tàu dùng viết xưa nay.

Có cũng ca-tụng là tuyệt-phần. Khi nói thì ai cũng đoán biết chủ-y của Cồ là cho văn-minh Trung-quốc rất tốt đẹp, hơn cả văn-minh Tây-phương.

Thứ đến quyền « Xuân-thu đại nghĩa », hình như cũng được phiên-dịch ra nhiều tiếng ngoại quốc. Có lẽ sự bình vực Không-giáo, chữa những chỗ hiểu lầm của tiên nho và khoe khoang luân lý của đạo Không cao thượng, mỹ mãn, truyền đến ngày nay vẫn thích hợp và cần dùng. Xem quyền này người ta thấy Cồ khuyh hướng về chính thể quân-chủ hơn là dân chủ. Theo ý tưởng Cồ, tinh thể và tinh cách dân Tàu hợp với quân-chủ hơn, nếu cưỡng hành dân-chủ, thế tất có cái họa tranh quyền cướp lực mà gây nên nội chiến lung tung, chẳng ai thắng thuộc được ai, rồi cái

họa ngoại xâm vì đó mà tới. Tư-tưởng này trái hẳn với lâu hết chúng nhân ở nước Tàu, họ Cồ đã mạnh bạo bày tỏ ngay hồi Dân-quốc mới thành-lập.

Về việc bình vực Không-học, đáng lý là phen sự của nhà nho. Nước Tàu có những bậc lão-nho túc-học thiếu gì, nhưng việc bình Không-học lại bởi một tay tân-học là Cồ-Hồng-Minh; cũng như ở nước mình, các cụ nghệ bưng và thâm nho còn sót lại không phải là ít, nhưng viết ra được bộ Nho-giáo không phải các cụ, mà lại là nhà tân - học Trần-trọng-Kim. Sự nhận xét ấy có chỗ lý thú, chua cay.

Ngươi hai quyền quan - hệ nói trên, Cồ còn giới-thiệu với Âu-Mỹ thường thức những văn-chương luân-ly của Liễu-trai, Thủy-hử nữa.

Trong lúc những người Tàu khác đi du-học về, nhắm mắt ca-tụng nhất thiết văn-minh cổ-truyền nhà mình, họ Cồ cả quyết cái văn-minh ấy là hay hơn và đẹp khoe với ngoại-quốc.

Trên kia đã nói Cồ khoe khoang và tự-đắc cả cây bút lông của nước mình cũng lợi-tiền hơn.

Vì văn-đề còn con ấy mà có lần Cồ không ngần ngại biện bác với một nhà bác-học Mỹ lúc đến Bắc-kinh thăm Cồ, vì được đọc sách và nghe đài-danh đã lâu. Câu chuyện biện bác này càng tỏ ra Cồ bướng bỉnh, nhưng không phải là vô vi:

— Nghe ông khoe mỗi cây bút lông của nước Tàu — lời khách Mỹ nói — tôi tưởng có gì lạ đâu. Giấy Tàu chẳng là

(Xem tiếp trang 29)

NGAI VÀNG

GÍO ĐUỘI

CỦA CỎI - GIANG

Thiên-tử kéo rọ

Nói về vua khờ, có lẽ nước Tàu cũng là một xứ (thổ-sàn). Trong sử Tàu, riêng về cuối đời Tây-Tấn, đã có được đến mấy vị. Bây giờ chế-độ phong-kiến đổ nát. Anh em họ hàng nhà vua e bị, vì tranh nhay ngai vàng, người nọ giết hại người kia, trong nước luôn luôn rối-loạn. Thủa dịp, các giống người ở ngoài Trường-thành như là giống Cai, giống Khương, giống Yết, giống Tiên-đ... lần-lượt trau vào phía trong Trường-thành, chiếm-đắc các miền Tây-Bắc, xưng hùng, xưng bá.

Đầu tiên làm nhục nhà Tấn là giống Hung-nô. Thế-liên của giống người ấy vốn là dòng-dõi vua nước Hung-nô, trước vẫn làm quan với vua nhà Tấn. Thấy họ Tư-mã cốt-nhục trong tàn, biết là vận-mệnh sắp hết, họ liền tự-tập được hơn năm vạn người dân Hung-nô, chiếm xứ Tây-cước, tự lập làm vua. Vì là cháu ngoại nhà Hán, nên mới tự đặt quốc-hiệu là Hán.

Qua đời Hoài-đế nhà Tấn, thế lực nước Hán rất mạnh, người Chi, người Yết theo về với họ rất nhiều. Đến năm Vĩnh-gia thứ năm, vua Hán sai hai đại tướng Lưu-Điền, Thạch-Lạc (thống-linh

Trong lúc lựa chọn nghề nghiệp, người ta thường hay cân nhắc: nghề này là khờ, nghề kia là sướng. Cái quan niệm ấy có lẽ chỉ đúng một nửa. Thực ra, sướng hay khờ phần nhiều quan hệ ở tài đức và ở cảnh ngộ của từng người, không phải hoàn toàn do ở nghề-nghiệp.

Nói ngay một nghề « làm vua » — phải làm vua cũng là một nghề — xưa nay ai chứng tin rằng làm vua là sướng? Nhất là các vua đời xưa. Chỉ có những vua đời xưa mới tự-đo lấy của thiên-hạ làm của riêng. Chỉ có những vua mới được chữa hàng mấy nghìn con gái trong cung làm đồ mua vui cho mình. Sướng đến như vậy, kẻ đã cực điểm.

Tuy vậy, bên cạnh mấy ông vua sướng, còn có vô số những ông vua khờ. Và cái đời làm vua, khi đã bị khờ, thường thì trong thâm khế-khế kẻ tâm dân!

Về các vua sướng, sử sách nói đến đã nhiều. Nay hãy kể qua ít ông vua khờ, cho biết ít đời không có nghề gì sướng cả, cũng như không có nghề gì khờ cả.

hai mươi vạn kéo xuống đánh thành Lạc-dương.

Trải bao năm trong nhà lạc-dục, mưa-hắn vô-sự nhà Tấn

chết oan đã nhiều, thỉnh-linh gặp loạn giặc lớn như vậy, còn lấy sức dầu chống-chọi. Nhờ về Lạc-dương là xứ kinh-đô của cả nước, thành lũy cũng khá kiên-cố, cho nên quân Hán không thể phá-liền.

Đánh thành chừng hơn một tháng vẫn chưa hạ được, Lưu-Điền, Thạch-Lạc bên trong rút quân đi lấy nơi khác. Vua Hán nghe tin, lại sai viên đại-ương khác là Hồ-Điền-Ẩn đem thêm một vạn bảy nghìn tinh-binh hiệp-lực với hai người kia càn đánh Lạc-dương. Khi Hồ-Điền-Ẩn tới nơi, quân của Lưu-Điền, Thạch-Lạc đã kéo đi hết. Dù vậy vua cũng lờng, hẳn vẫn hàng-hải tình vào và hạ lệnh quân sỹ, ban trong năm ngày phải lấy được thành Lạc-dương. Nếu không, các viên bộ-tướng đều bị chém hãm.

Đánh nhau luôn mười hai trận, quân Tấn thua đủ mười hai, các tướng bên Tấn phải rút vào thành, liều chết cố giữ. Bên ngoài, quân Hán chia ra bốn mặt vây-học kín mít.

Giữ v an chừng một tháng nữa, trong thành dần dần hết lương, nhân dân chết đói quá nửa, Hoài-đế lưỡng-cưỡng lo-sợ, không biết làm ra thế nào. Một viên đại- hân là Vương-Tuấn khuyên ngài hãy tạm thiên-đô ra

xứ Sương-viên để lánh quân giặc. Bây giờ Hoài-đế cũng như con kiến bò trên chảo nóng, ai bảo gì mà không nghe? Nhưng khi đem việc thiên-đô bàn với triều-thần, hầu hết các quan đều tỏ ý phản-ván bất quyết. Và lại, trong mấy bữa đó, nhân-dân trong thành đã phải ăn thịt lẫn nhau, rồi thì quan lại trong triều, mười phần trốn đi mất chín, tình-thế mỗi lúc: mỗi thêm cấp-bách, cực chẳng đã Hoài-đế phải đánh liều ra đi. Nhưng lúc lên đường, các viên quan hầu lại bỏ đi rảo, xe kiệu không có, nhà-vua phải đánh cồng mấy viên đại-thần lái-thủ cuốc-hồ lên ra cửa Tây hoàng-thành. Bấy giờ trong thành trộm-cướp nổi lên như rươi. Khi ngài đến đường Đổng-đá, thì bị một toán cướp đó đón đường bắt-lọt. Vì chúng không biết là đức Thành-thượng, nên lại thả cho ngài đi. Ngài muốn trốn ra ngoài thành, nhưng các cửa thành đóng cả, không sao ra-thoát. Bụng đói, chân mỏi, lang thang đến vùng Hà âm, vừa gặp một viên cựu-thần tự-tập chửi chửi trảm nhà dân siêu, đóng ở trong xứ Giáp-thạch. Viên ấy cướp được của các nhà khác rất nhiều lúa gạo, chứa ở trong trại, thấy Hoài-đế không có gì ăn, hẳn bèn chia cho một phần và liền sai người tải lương, luôn thể đưa ngài về cung, để giữ lấy ngôi cựu-quân.

Bên kia, Lưu-Điền, Thạch-Lạc nghe tin Lạc-dương đã nguy, lại vội đưa quân lại lại, họp nhau với qua của Hồ-Điền-Ẩn, ra sức đánh thành.

Sau mấy ngày vắng cung-nô rông-rữ hẳn xuống dưới thành, toán quân ốm đói bên Tấn chết dần chết mòn gần hết. Hồ-điền-Ẩn phá được vào thành, thâu quân kéo vào ở.

Trước đó, Hoài-đế liệu chừng Lạc-dương không thể giữ nổi, đã sai đại-ty thiên-hồ ở dưới sông Lạc, cực theo đường thủy chạy vào Trường-an. Lúc ấy

nghe tin quân Hán phá được cửa thành, ngài bèn cùng bọn Dũ-Dần, Vương-Tuấn tháo cửa hậu trốn ra bờ sông, bỏ cả cung-ngự, thái-nữ Rủi cho ngài, khi gần tới bến thì thấy thuyền-bè của mình đã bị quân Hán phòng-hộ đốt hết, cũng qu, ngài phải quay lại, rồi rẽ sang vườn Hoai-lâm. Ý ngài cũng định lặn vào trong đầm loạn quân, để kiếm lối khác trốn vào Trường-an. Nhưng khi đi đến nửa đường, thì bị quân Hán túm được cả tụi, đưa về nộp Hồ-Điền-Ẩn.

Lúc đó Hồ-Điền-Ẩn đã đóng quân ở điện Kim-loan, đương

lình giáng xuống trước công, kẻ công khi sai. Như v giục thất thế, khối chết đã là may lắm. Nếu không xảy ra sự gì, có khi ngài sẽ giữ cái ngôi ấy đến già.

Chẳng ngờ một hôm, vua Hán cao hứng ban yến cho bọn Trường-thần ở điện Quang-cực, đưc cựu hoàng-đế nhà Tấn và lũ đại-thần bị bắt một lượt với ngài cũng bị mời đến đủ mặt. Bất đầu vào tiệc vua Hán bắt phải khoe một tấm áo xanh, cầm hồ kéo cho các bộ hạ của hắn.

Dũ-Dần, Vương-Tuấn thấy thế lấy làm đau lòng.



sai quân-sỹ lùng khắp hậu-cung, thu vét vàng-bạc châu báu đóng vào rương-hòm. Thấy bộ-hộ giải đức hoàng-đế nhà Tấn vào đó, hẳn bèn đưa ngài vào chửi, giao cho tá-hầu canh-giữ. Cách đó vài bữa, hẳn bèn cho quân dùng củi rước ngài về thành Tá-quốc dựng nộp vua Hán.

Chứng như vua Hán cũng muốn chơi-chua với đức hoàng-đế Thiên-triên, cho nên, sau khi « bệ-kiến long nan » hẳn bèn phong ngài làm chức Quang lộc đại-phu, «ở Bình-a-công.

Đương làm Hoàng-đế, thỉnh

Họ nói với nhau: — Vua lo, tôi phải nhục ta đả nhục, tôi phải chết. Chúng ta đã không giải được quân mọi, mặt nào còn sống ở đây để chịu lấy sự sỉ nhục?

Rồi họ cùng khóc ầm-ỹ chủi vua Hán tàn-nhân.

Tức quá, vua Hán liền sai vô sỹ bắt luôn đức cựu thiên-tử và bọn Dàn, Tuân tất cả hơn mười người điểu ra chém ở trước tiệc.

Tính ra ngài ở ngôi gần được năm năm.

CỎI GIANG

Ký sau: « HOANG-ĐẾ VÁC LỢN »

TRANG THỜI SỰ BẰNG ẢNH

Hanoi, 5 Mai 1940. — Đội ban Ancre đã thắng Olympique 2 bàn gỡ 1 và đoạt cúp Pernot. Hai đội ban nhất của Hanoi và Haiphong sức lực đều tương đương. Người kéo tới sân Mangin để xem trận đấu đông khón xiết kể. Cuộc đấu hòa thì đúng lẽ hơn, vì Thông của Olympique lỡ ra ăn một quả pénalty dễ dàng lại đá hỏng mất ấn bản ấy!

Photo Ng-duy-KIÊN



Photo Ng-duy-KIÊN

TRẦN ĐÁU ANCRE — OLYMPIQUE

Fays bắt một quả bàn bóng thật hay. Fays hôm nay đã lo tròn phần sự nhưng cũng nên nhớ rằng hôm nay Fays ít phải làm việc vì có hai hậu vệ của Ancre che đỡ cho chàng nhiều.



ĐỘI LÍNH LÊ-DƯNG Ở BẮC-NINH

làm lễ kỷ-niệm ng-hội Camerone.

Ảnh trên: là một đội qn kỵ-mã Lê-dương sắp sửa biểu diễn tt sân vận-dộng.
Ảnh dưới: là cảnh diễu-lúc một người lái buôn Mex cain bị sấn quân da đỏ vây chung quanh mình.

TAM MẶT TRẦN PHÁP

Một quân tuần tiễu Pháp, đang lui qua hàng giây thép gai trên tuyết để đi thám thính mặt trận Đức.

Hãy trông lại ở đây sự rơi rớt, nhọc nhằn của những người lính hi sinh cho tổ quốc!

Vì muốn thỏa lòng tham vọng của anh, Hitler đã làm cho bao nhiêu người cực khổ!

CÔ BELLA NHU-NHUNG

một cô đào sẽ giúp
tối hát Pháp - Việt
Bác - Ái ở Phủ - Lý
tối 18 và 19 Mai.



CÔ HUỖNH

sẽ ra một bà con Phủ-Lý hát tối 18 và 19 Mai trong cuộc hát giúp hội Pháp-Việt Bắc-Ái. Chắc bà con sẽ đưa nhau đi coi đông để giúp vào việc công ích này!





MÁY TRUYỀN THANH

Chuyện vui của NGOC-THO

Suốt trong tuần lễ này, ông Bái không một phút nào nhàn rỗi. Là vị hai vai ông gánh hàng cái trong-chợ Hội-trưởng thành-hội « Kết Ban » tỉnh nhà, mà hội ấy đến tới thứ bảy này sẽ làm lễ khánh thành nhà hội-quán mới.

lâm lễ khánh thành nhà hội-quan xong, sẽ có cuộc diễn-thuyết long trọng, rồi sau cùng tới một cuộc khêu-vũ rất lớn có một không hai ở tỉnh Đồng này.

Vì vậy ông hội-trưởng Bái phải luôn luôn lo nghĩ đến việc tổ-chức ngày đại-hội long-trọng ấy, sao cho thực hoàn toàn. Có thể thì chi-hội ông mới có thể hành-trưởng ở khắp tỉnh được.

Ông đã kê danh-sách các cụ, các quan, các ông, các bà, các cô, các cậu trong tỉnh « cũ » phải mời đến dự lễ này. Bữa đó tất cả các nhà tai mắt, tất cả phái thượng-lưu tri-thức hay không tri-thức hàng tỉnh sẽ có mặt, không thiếu một ai. Ông lựa tám nhất đến cuộc diễn-thuyết. Nên ông rất vui sướng đã được một đại-hùng-biến-gia ở chốn Ngân-Năm-Vân-Vật, là nhà đại-vân-hào Ngoc-Điền nhân tới sẽ lên diễn-đàn tới đó, bỏ hao giúp hội cái tinh-thần đoàn-kết, tương trợ.

Được lời nhà đại-vân-hào, đại-hùng-biến Ngoc-Điền nhận giúp,

ông Bái xoa tay, tươi cười, mình lại nhủ mình:

— Thế thì tất buổi đại-hội đó sẽ được thập phần hoàn hảo. Ông Ngoc-Điền xưa nay vẫn nổi tiếng trên diễn-đàn. Mỗi lời ông nói ra như châu, như ngọc, làm gì mà phải tri-thức tỉnh nhà không có vẻ cả hội ta!

Nhưng ông lại lo:

— Chết nỗi, phòng hội - đồng rộng như thế, chẳng biết nhà đại-vân-hào Ngoc-Điền có nói đủ để hết thầy, thỉnh-giá đều nghe rõ không?

Ông vội vàng khoác áo, nhảy lên xe chạy đến nhà hội quán dùng bữa xong, hết đo ngang, lại đo dọc... Ông chợt vỗ tay lên trán như một nhà đại thông thái vừa phát minh ra một điều gì to tát, mà rằng:

— Ủ, ừ, ta phải cần thận trọng, đặt một cái máy truyền-thanh ở trong phòng hội-dồng thì còn lo chi nữa. Tồn thêm ít tiền cho hội, nhưng được việc cho hội. Lại tăng vẻ của hội ta trong thời đại khoa-học này nữa.

Thì ra ông chợt nhớ tới các máy truyền-thanh của mấy hiệu thuốc lặn do một cửa hàng bán máy vô-tuyến-diện trong tỉnh đặt cho để tới tổ cở động vang lên cho khách qua đường biết đến những món thuốc không trừ khỏi bệnh của họ.

Ngay tối ấy ông cho mời ông chủ hiệu bán máy vô-tuyến-diện kia đến, bày tỏ ý muốn. Ông chủ hiệu vốn là tay thợ chuyên-môn,

vừa nghe ông nói liền cướp lời đáp:

— Tôi hiểu ý ngài muốn gì rồi. Bày tôi đặt cái hó-bác-lơ cở góc phòng, cho cái loa chỗ lại, mi-cô-rô thì đặt chỗ diễn-giá đứng, nhưng bằng ngài có muốn cho phòng khác cũng nghe nhà thì tôi chỉ việc bố-ràng đây...

Ông Bái hề hã xua tay:

— Thế là đủ rồi ông đã hiểu ý tôi rồi. Nhưng ông nhớ đặt cái mi-cô-rô ngay ngắn trên bàn mặt đá, thế nào vừa nghe với làm phòng diễn-giá cho đấy, nhưng tôi không muốn thỉnh-giá nòm thấy máv.

— Tại hiểu rồi, hiểu rồi! Đứng 7 giờ 45 phút không sai một giây, khi ngài bước lên diễn-đàn mở miệng nói một tiếng thì thế nào lúc khắc trong phòng hội-dồng sẽ oang oang như tiếng sét, người điếc cũng phải nghe rõ. Ngài cứ tin cậy vào tôi. Được, được tôi xin y theo lệnh, đặt giữu máy không cho người ngoài nòm thấy.

Quả nhên trưa hôm thứ bảy một người thợ chính và một người thợ phụ của hiệu kia đem đủ khi cụ lạ nhà hội quán hội « Kết Ban ». Người thợ chính đã được ông chủ đặt bảo kỹ lưỡng, nên công việc làm rất mau chóng. Đến lúc tìm chỗ đặt chiếc mi-cô-rô, người thợ đưa mắt tìm quanh quán:

— Ông chủ đặt đặt trên bàn mặt đá! Mà đặt cho khéo để người ngoài khỏi nòm thấy.

Vậy ta đặt máy nghe lên ngay mặt bàn, người diễn thuyết chỉ cúi mặt xuống là vừa ngang tầm miệng. Nào cả bàn mặt đá ở chỗ nào nhỉ?... Ờ... ờ... đây rồi!

Đặt máy xong, thử thấy chạy rất chu đáo, bọn thợ yên tâm ra về.

Lẽ khánh thành long trọng thực.

Rồi ông Bái trình trọng long bộ áo đen, ve lụa, run rẩy đọc chúc từ.

... Thực là hoàn hảo.

Đến cuộc diễn thuyết. Tất cả các nhà tai mắt trình tinh đều đến đủ. Đa số là các bà, các cô. Ông Bái tươi tỉnh càng bao trị sự đứng trên thêm tiếp đống các thỉnh-giá. Phòng hội-dồng rộng tới vài chục thước vuông, vậy mà không còn thừa một chỗ. Trong khi ấy thì đoàn vũ-nữ hội đến ở Hanoi xuống, ông Bái cho vào phòng bên để phần sắp, điểm trang chờ lúc diễn thuyết xong.

Ông Bái đã run nói máy của giới thiệu nhà đại-vân-hào Ngoc-Điền. Nhà đại-vân-hào đã

bắt đầu vào câu chuyện. Nhưng quái lạ... một chàng trẻ tuổi ngồi hàng ghế dưới cùng, ý hẳn là hạng thiếu giáo-dục, nên vừa thét:

— Sao mà lì-nhì trong mồm, không ai nghe thấy gì cả thế? Nói to lên!

Ông Bái ngạc nhiên nhìn thì rõ ràng cái loa máy truyền thanh vẫn há hốc chỗ vào p-tông ở góc dưới kia. Sao mà lại không nghe rõ tiếng gì to cả nhỉ? Ông tự an ủi:

— Chắc là lần đầu, thử chưa được đứng. Đã chột thế, thôi để bàn sau.

Nhà đại-vân-hào Ngoc-Điền lúc đó đang hoa chân múa tay, cao đàm hùng biện trên đèn đàn, lời nói thông như nước chảy. Thỉnh-giá như « dính vào môi » diễn-giá. Bỗng diễn-giá đang nói tin bật lại nghe ngang, nghe ngửa. Rồi đến cả cả thỉnh-giá cũng nghe ngang, nghe ngửa, trên mặt ai nấy lộ vẻ ngạc nhiên...

— Gì vậy?

Thì ra trong phòng đồng tự nhiên nổi lên một thứ tiếng đồng

như tiếng người ngủ gật « ờ... ờ... ờ » trước cơn nổ như ở xa thì, dần dần như lại gần, to thêm lên... Rồi trong lúc mọi người ngơ nhiên nhìn nhau, không hiểu ai chuyện ma gì gì, thì oang oang như tiếng sét làm tan cả không khí yên lặng trong phòng hội đồng, một câu nói từ trong loa máy truyền thanh đưa ra:

— Rõ đại quá, máy bằm vào « kếp » ấy hi « nước mầu » gì, chính ta đã bị nó gặm, khi nó được « thỏa thuê » rồi là nó bở rơi, không thương sót gì cả...

Ông Bái thất kinh! Diễn-giá thất kinh! Thỉnh-giá thất kinh! Ông hội-trưởng vội hoảng hốt chạy đi tìm. Một phút sau, ông, ngã ngửa người ra:

— Thôi chết tôi rồi!

Thừa máy mi-cô-rô, ben thợ lại đặt trên bàn đã trong phòng bọn vũ nữ đang trang điểm. Hai ả Hồng và Lan đang va đánh phấn vừa kể cho nhau câu chuyện tâm tình chủ ngày vào máy, oang oang phá tan cả cái không khí trang-nghiêm trong phòng hội-dồng!

NGOC-THO



CÔ TỰ HỒNG

(Tiếp theo trang 7)

— Kìa! chính là kiền đất tôi để phần cho nhà anh đó. Nhưng tất phải đến đời cháu chắt của anh thì mới thấy đất ấy phát. Tính ra cũng phải một trăm năm sau. Thế, anh có ưng ý không?

— Thưa cụ, trời cho con cháu được hiền dương phát phúc thì ông bà thân ân cho đất. Nhưng rồi chột nói về đức cảnh nghèo mà ngoạ ngàn, bác vừa nói vừa sụt sùi khóc lóc.

— Khôn nhưng cảnh nhà tôi nghèo khổ quá, biết làm thế nào?

Thầy địa-lý ôn-ôn an ủi:

— Tôi há không biết cảnh nhà anh nghèo ra thế nào? Nhưng anh đứng lo, để mặc tôi toan liệu cách sao cho ông cụ nhà anh được có mỡ yếm mà đẹp thì thôi mà.

Tôi hôm ấy, thấy Tâu ngồi đánh chén với cụ chánh Ngô xá. Trước bữa rượu, đĩa nem, không ai biết thầy đã khéo điều đình tán tỉnh ra sao, mà lúc bôi bàn còn đang lơng-lơ, cụ chánh gọi bác nho kiết lên, nói cách trịnh-trọng:

Ta cho phép anh ngày mai đem đi-hải ông cụ nhà anh tới cái-tàng ở miêng đất non Ngô mà ông thầy địa-lý đây đã cho bảo tằm làm phúc cho anh. Công việc đi-tàng ấy phi-ên bao nhiêu ta sẽ chu cấp cho anh đủ hết, miễn được êm-đẹp là quy; không cần gì phải có ơn ma to mới là có hiếu, nghe chưa?

Thế là, một mặt nhờ thầy Tâu cho đất, một mặt chánh-lồng Ngô-xá giúp tiền, bộ xương khô của ông tổng Bụt qua ngày hôm sau được tái

táng ở kiền đất mới một cách chú đáo.

Cả đất ấy, mộ ấy, ngày nay vẫn còn di-tích y-nhiên.

Nó là một bãi rộng chừng bốn năm mẫu, cao hơn bình-địa xấp xỉ một thước ta, hình-tượng trông rõ ra con voi dựa vòi vào lấy đám cỏ cũng trước mặt. Thầy địa-lý Tâu ở ồm huyết cho mộ ông tổng Bụt tang ngay vào giữa ức con voi ấy.

Người ta thuật lại rằng giữa hồi bấy giờ, ở trên đám cỏ nằm trước mặt voi, đã có ngôi tổ-mộ của nhà Bộ-Định tang ở đó, con cháu đang phát giãu có thịnh vượng nhất nhì trong vùng. Nhưng quá thay! từ khi có bộ xương ông tổng Bụt đem về ký ải ức voi, thì con cháu nhà kia bỗng hoa suy vi, sa sút, đến nỗi họ tức mình, phải dời tổ mộ đi nơi khác.

Tuy vậy, nhà họ Trần cũng chưa thấy phát gì truyền nhau ba đời, vẫn nghèo xơ, nghèo xác. Họ trông mong mãi, chẳng thấy sinh được một chú đàn ông nào tài năng, có máu mặt, hầu được ứng nghiệm với kiền đất.

Thì ra ông thầy Tâu tiên-đoán một trăm năm sau kiền đất con voi ấy mới phát.

Ma chắc con voi này là con voi cái, cho nên về sau phát ra một thị-mệc có đủ cả càn, tán, hương-án, bàn đọc, tù sắt, nhà lâu s! (Còn nữa)

H. P.

HƯƠNG BIỆT LY

(Tiếp theo trang 13)

Trong đời tôi, tôi chẳng rõ có còn trở lại đây lần nào nữa không, nhưng cái cảnh trọng lúc này chỉ có thể chế-trong trí nhớ tôi khi nào chính tôi đã không còn sống nữa.

Nước-Lan long lạnh hai mắt nhìn tôi. Nàng muốn nói gì mà vì cảm-xúc nên không nói rõ.

Cơn gió lạnh ào tới. Tôi không thể không nghĩ đến tấm thân nhỏ nhắn của nàng, đành phải cúi chào rồi xuống thêm. Tôi không ngờ xe tôi đã đi sâu vào mưa gió mà ảnh đèn vẫn hắt hiu trên thêm gạch! Lòng tôi ngao ngàn, bàng khuâng mãi về sự gặp gỡ tình cờ.

Về sau này, tôi không có dịp nào trở lại đây nữa. N. ơng, hình ảnh nàng dưới ánh đèn lung lay và rõ trong trí tôi, và mỗi khi thấy một mùi hương giống với mùi hương trên tóc nàng tôi lại bồi ngùi nhớ tiếc, cảm sâu xa như đã để bên mình nàng từ thuở ấy một phần tằm bằm...

LAN-KHAI

thơ
và
tĩnh

Bài của CỎI-GIANG
Tranh vẽ của TRINH-VĂN

Khúc Phụng-câu

Tư-mã Tương-Như tự là Trương-Khanh, quê ở Thành đô, người đời Cảnh-đế nhà Hán, rất giỏi nghề thuốc, lúc trẻ tuổi được làm quan lang. Tĩnh-có gặp hôm Lương-Hiếu-Vương về châu qua Hán, Tương-Như thấy những người đi theo ông ta như Châu-Dương, Mai-Thập, đều là bậc có tiếng một thời, trong bụng lấy làm hâm-mộ. Chẳng béc cáo bình trị quan sang chơi nước Lương. Bắt đầu chàng làm bài phú Ngọc-như-y dem-dưng Hiếu-vương. Xem rồi, Hiếu-vương rất vừa ý, lên ban cây đàn ngọc-y cho chàng. Ở đó mấy năm, Hiếu-vương ta thế, chàng lại về quê. Nhà nghèo quá, không còn cách gì mà sống.

Nhân trước có quen quan huyện Lâm-cùng tên là Vương-Cát, chàng bèn sang đó, để hồng-nương-tựa vào bạn.

Trong huyện Lâm-cùng có Trác-Vương-Tôn nhà rất giàu tình lại hiếu danh. Vương-Tôn có người con gái là Trác-vân-Quần mới mười bảy tuổi và mới học xong, «nhan sắc rất đẹp» lại thích nghe đàn. Vương-Cát muốn lập kế cho nàng kết duyên với chàng, ông ta bèn đề chàng trở ở Đô-đình, ngày ngày tự mình sang hầu, tỏ ý kính-trọng đặc-biệt.

Quả nhiên Trác-Vương-Tôn tưởng là quan huyện có vị khách quý, liền thiết bữa tiệc rất long-trọng để mời Vương-Cát và chàng. Nhưng chỉ có mình Vương-Cát đến dự, còn chàng cáo bệnh không đi. Thấy vắng chàng, Vương-Cát già vợ không dám ngo. ăn, tự mình đàn xe đến chàng. Chàng làm ra bộ nề quá phải xách đàn đi.

Rượu say, Vương-Cát đứng dậy nói rất lễ-phép:

— Nghe nói Trương-Khanh thích đàn, vậy tôi xin dạo một khúc mua vui.

Chàng nhận lời. Hết bản đàn của Vương-Cát, đến lượt chàng phải đáp lại. Đoán chắc Văn-Quần thế nào cũng đứng nghe trộm, chàng bèn gảy khúc Cao-phụng-câu-hoàng để khêu ý nàng. Khúc ấy như sau:

Thần-thơ con phượng về
làng.



T
V
A
N

Phòng lan ai hỏi có hay?
Gần nhà, xa một dáng cөг dү vàng!

Thuốc Thiên-trụy

Bệnh Thiên-trụy, hôn to, hôn nhỏ, sa xuống, rắn-sung, có đau, không đau, lâu 9, 10 năm, nhẹ 2, 3 ngày uống thuốc này đều tiên-khổ han. 1 hộp 0p.50

Các bệnh hoa liễu

Các bệnh lậu, lậu kinh niên, lậu mới mắc buổi, lậu tự nhiên, lậu còn noc, rớt, dài vắn, giang-mai, sang đét, hạch xoài, hải cho được ca thuốc hay nhất của Tế-Dân. Xa gửi lĩn-hồ-hàng giao ngàn. Nhận chữa khoán các bệnh nặng.

NHÀ THUỐC TẾ-DÂN

N° 131 phố hàng Bông — Hanoi

Long-dong tìm-kiểm chim hoàng (1) bấy lâu.

Lỗi thời, nào được chi đâu?

Vân vợ nay/bông gập nhau chôn nay.

Phòng lan ai hỏi, có hay? Gân nhà, xa mắt, dăng cay dạ vàng.

Ước gì hóa cáp uyên-wang, Bay la, bay bông, chạng đường rong-chơi.

Vân quần lúc ấy thực có đứng trong khe cửa nhôm ra. Thấy đàng-diệu chàng, nàng đã yêu-mến, nghe ngón đàn của chàng, nàng càng say-mê.

Tạo tiệp, chàng bèn cho tiền những á hầu-hà Văn Quân, để tỏ lòng mình yêu nàng.

Cách vài hôm, Văn-Quân lừa lúc đem khuya, cái lều đi sang Đò-dinh theo chàng.

Hôm sau chàng đưa luôn nàng về quê.

Trác-Vương-Tôn tức-giận vô cùng.

Có người đến khuyên Vương-tôn nên chia gia tài cho Văn-Quân. Vương-tôn cau mày nghiêng mắt rằng:

— Con cái như thế, tha giết là tốt! Hoài gia-tai đâu mà chia cho nó.

Văn-quần về nhà Trương-Như, chỉ tro có bốn bức vách, vợ chồng càng ngày càng cùng-quần. Trương-Như có một lúm cừu tú-sương là thứ áo cừu rất quý, định đem cầm cho hàng rượu ở chợ, lấy tiền cùng nàng mua vui. Văn-quần ứa nước khóc và nói:

— Tôi từ thừa nhỏ giầu có, bây giờ đến nỗi cầm áo lấy rượu thì chịu sao được!

Nàng bèn khuyên chàng lại sang Lâm-công. Rồi bán xe ngựa, lấy tiền mua một chai rượu ở chợ. Nàng thì đan lều, chàng thì mặc chiếc quần đùi, rùng bợn làm thuê ra chợ rửa-ráy đồ đạc. Trác-vương-Tôn thấy thế lấy làm xấu hổ, suốt ng ý đóng cổng không thêm bước ra khỏi cửa. Anh em họ Trác lại khuyên:



Ước gì hóa cáp uyên-wang, Bay la, bay bông, chạng đường rong chơi.

— Ông chỉ sinh được một trai hai gái... Và lại cái mà ông vẫn thiếu thốn hẳn không phải là tiền ai. Nay Văn-quần đã trốn đi theo Trương-khanh. Trương-Khanh vốn là một người trư-ái giặc hồ, chẳng tay nghèo, cái tài của chàng có thể nương tựa. Huống chi chính chàng lại là khách của quan huyện... lẽ nào cứ làm nhục nhau như thế.

Trác Vương-tôn bắt đặc đi phải cho Văn-quần trăm đũa dây tó và một trăm vạn quan tiền, cùng những quần áo đồ đạc của nàng khi cưới chồng trước. Văn-quần lại cùng Trương-Như trở về Thành-tô, mua nhà, tậu ruộng, làm một nhà giầu.

Cách ít lâu vua Hán đọc bài phú Tô-bur của Trương-Như, rất lấy làm lạ, liền phong chàng làm chức quan lang. Vài năm sau, vì muốn thông với các nước tây nam, ông ta lại thăng cho chàng làm chức Trung-lang-tướng. Khi cơ tiết-mao của vua Hán đưa ra nước Thục bâu cho Trương-Như, từ thái-tử nước Thục trở xuống đều phải ra đồng đón-tiếp, quan huyện số lại đội cung cấp tên đi ở tiền quân, người xử Thục hết thấy lấy làm vẻ vang. Bấy giờ Trác-vương-Tôn lại ngắm ngời than thở, cho rằng con mình đi lấy Trương-Như muốn que!

Đôi trắng thay đen

Cuối đời Đường, Thời-Như và Trương-Huyền đều nổi tiếng là bậc thơ hay. Những khi để vịnh các nhà con hát, họ khen ai thì người ấy xe ngựa đầy cửa, họ chê ai ấy là người ấy mằm chến lồng chóng. Một hôm, hai người cùng điếu Lý-Đoan-Đoan máy câu như vậy:

Đi lối khôn hay, nếu cùn thịnh (1)
Mũi như ông khời, tai quai xanh.

(1) Ý nói da nàng đen quạ, nếu đi tới mà không đánh tiếng, thì không ai biết.

Cầm chiếc lược ngà chải mái tóc,
Trên núi Côn-lôn trắng một vành (1).
Nàng nghe tin đó, lo sợ vô cùng, liền đến tận nhà lai chàng kêu van. Hai chàng bèn lạng cho nàng một khúc thề này:

Chiếc gòn theo gấm, ngựa hoa văn,
Tim Lý-Đoan-Đoan, khách bước lân.
Rầy đất Dương-châu như vẫn tồn:
Một bóng đơn trắng biết đời chân.

Nhờ vậy khách khứa đến đặng nhà nàng. Có người biết được chuyện đó, nói đùa hai chàng:

— Có á họ Lý vừa ra ao mực, liền lên núi tuyết. Chỉ trong một ngày, mà sao đôi trắng thay đen chóng thế!

Người đời thừa một mắt

Về đời nhà Tống, ở miền Giang-hoai có á ca-kỹ bị chột một mắt, nghèo quá, không đủ chi dùng. Một hôm, nàng bán với mẹ muốn vào kinh-sư kiếm ăn. Có người ngăn nàng mà rằng:

— Nhưng mà kinh-sư là kho nhân sắc của gấm trời... Giàu-sử mắt mày đủ cả hai con, tôi đó còn sợ không ai hỏi đến, huống chi hai mắt lại chột mất một...

(1) Vì đen quạ, cho nên khi ta cầm chiếc lược ngà mà chải mái đầu, người ta có thể tưởng như vầng trăng mọc trên núi Côn-lôn.

Nàng liền khăng khái trả lời:
— Tục-ngữ có nói: «yêu nhau dẫu ngựa tròn». Một nơi rộng-rãi như đất kinh-kỳ, biết đâu lại không có người tri-kỳ của tôi?

Rồi nàng cứ đi, tới xứ Đại-lương, nàng trọ trong một căn nhà gần bờ Khê-hà. Cách một tháng sau, có người thiếu niên chạng vài, hạ đũa dây tó ngựa đi ở trên sông. Thấy nàng chàng rất vừa ý, liền vào nhà nàng uống rượu. Hôm sau, chàng lại đến chơi và lại uống rượu vui đùa. Dần dần chàng càng yêu nàng, rồi xin kết duyên với nàng và đưa nàng về cho ở riêng một toa nhà. Từ đó, chàng bỏ họ hàng, bè bạn, không đi lại chơi một người nào. Cả ngày chàng không đời nàng, có khi chàng còn thổi cơm, nấu nước nấu nàng. Nàng ăn thì chàng mới ăn, lỡ khi nàng bị đau ốm không ăn, chàng cũng không ăn. Tuy rằng chàng đã hết sức hầu hạ chiều chuộng, không dám để trái ý nàng, nhưng chàng vẫn còn sợ là chưa xứng đáng. Có người học trò chế chàng về chuyện đó, chàng hăm-hăm nổi giận và nói:

— Từ khi tôi được gặp nàng, quay lại nhìn các con gái, người nào cũng thừa một mắt.

Ừ! mắt đẹp, một con là đủ, làm gì cần nhiều!

(Trích ở Hoài-đời-lạp của Tân-quan)

CÓI-GIANG



(1) Con Phượng mái gọi là chim hoàng.

THÁI-BÌNH-DƯƠNG CÓ THỂ THÀNH BÀI CHIẾN-TRƯỜNG GIỮA CÁC NƯỚC NHẬT — NGA — MỸ ?

**Nhật và Hoa-kỳ đều
đồng những chiến-
đấu hạm trọng tài ngoài 40.000 tấn**

Nga chỉ cách Hoa - kỳ có 90 cây số

Thái-bình-dương ở giữa hai châu Á và Mỹ ngăn đôi tán và cụ-thể-giới xét trong lịch-sử đã có nhiều lần vì tham vọng và lòng hiếu chiến của loài người mà nhiệm mầu và nổi cơn sóng gió dữ dội.

Không kể những cuộc chiến-tranh giữa Tàu và Nhật hai nước ở gần nhau, cùng thuộc giống da vàng và đời đời vẫn kinh-dịch nhau, hồi 1904-1905, Thái-bình-dương là nơi đã xảy ra cuộc thủy chiến lớn giữa thủy-quân Nga và thủy-quân Nhật và đã là cái mỏ chôn sâu một phần lớn các chiến-hạm trong hạm đội của Nga-hoàng bị đè bẹp dưới sức mạnh của hạm-đội Nhật do đô đốc Đổng-bương chỉ huy.

Trái với cái tên rất đẹp dễ của nó, Thái-bình-dương là nơi đã từng nổi lên b ất bao những cơn gió to sóng cả và ngày nay vẫn là nơi ẩn nấp của những đội thủy-quân mạnh vào bậc nhất nhì trên thế-giới lúc nào cũng dự bị sẵn sàng bình như chỉ hằm bề nhau và đợi một cơ-hội là gây nên những cuộc thủy-chiến ở giữa bề khơi mênh mông bát ngát.

**Địa-vị các cường-quốc
ở giữa và trên bờ
Thái-bình - dương**

Như trên đã nói Thái-bình-dương ở giữa hai châu Á và Mỹ. Không kể các nước nhỏ hoặc các thuộc-địa của các cường-quốc thì trên bờ Thái-bình-dương có bốn nước lớn: phía tây thì có Nga-Sô-Viết, Trung-hoa, Nhật-bản và phía đông thì có Hoa-kỳ. Trong bốn nước đó thì Trung-hoa là nước đất rộng người đông hơn cả nhưng hiện nay như một con sư-tử bị trói buộc còn lo gỡ mình chưa xong không thể vung tay được còn ba nước kia đều là những cường-quốc có nhiều quyền-lợi nhất ở Thái-bình-dương, quyền-lợi đó nhiều khi lại xung-đột nên mới gây ra những vụ hiềm-khích có thể là nguyên-nhân chính trong cuộc đại-chiến ở Thái-bình-dương sau này.

Ngoài ba nước đó ra thì Anh, Pháp, Hà-lan cũng là những nước có địa-vị vững-vàng và quyền-lợi lớn ở Thái-bình-dương và nếu sau này xảy ra chiến-tranh ở miền này cũng không

thề nào đứng ngoài mà giữ địa-vị hàng-quan được.

Từ sau khi Nhật vì muốn thực hành chính-sách đại-lục đã lần lượt đem quân chiếm Mãn-châu và xâm lấn Hoa-bắc, Hoa-trung và Hoa-nam gây nên cuộc Trung-Nhật chiến - tranh, một cuộc chiến-tranh đã kéo dài ra 2 năm rưỡi nay,

Kiểm duyệt bỏ

Tất cả các cường-quốc Âu, Mỹ đều có nhiều quyền-lợi ở nước Tàu, nên

đều phải tìm cách bênh vực lấy quyền-lợi mình. Nếu người Tàu không đủ lực-lượng chống lại với cuộc ngoại-xâm, cả hoặc một phần lớn Trung-hoa bị Nhật thôn-lĩnh thì chắc hẳn là các cường-quốc Âu, Mỹ sẽ bị thiệt hại nhiều quyền-lợi ở Tàu. Nhật lại vẫn tự nhận là bênh vực cái thuyết «Châu Á của người Á» cũng như thuyết Monroe của người

Mỹ, nên các cường-quốc đều lo sẽ bị trục-xuất khỏi Thái-bình-dương nhất là Nga và Hoa-kỳ.

Nhiều nhà chính-trị và quân-sự sau khi quan-sát tình-hình Viễn-đông đều tỏ ý lo rằng cuộc xung-đột ngày nay giữa Tàu và Nhật sẽ có thể gây nên một cuộc chiến-tranh lớn hơn có nhiều nước dự vào mà bài chiến-trường sẽ là Thái-bình dương.

Nhật và Hoa-kỳ

Nhật-bản và Hoa-kỳ là hai nước đối đầu nhau và có quan-lực tương-đương ở Thái-bình-dương. Từ bao nhiêu năm nay cả người Nhật và người Mỹ đều lo đến một cuộc xung-đột có thể bất kỳ xảy ra giữa hai nước.

Ta cứ xem ý-kiến của các nhà chính-trị và quân-sự của hai nước thì rõ:

Đại-tướng Shigeru Honjo, một vị thượng-tướng có công lớn trong cuộc chinh-phục Mãn-châu quốc, trong một bức thư gửi cho Chiến-tranh đại-thần Nhật đã nói:

« Trung-hoa đã tỉnh giấc, ở gần nước Nga Sô-Viết và những sự lấn bước luôn luôn của Hoa-kỳ trong Thái-bình-dương toàn là những trở-lực cho chính sách nước Nhật.

Nhưng muốn ngăn bước của Hoa-kỳ thì trước hết cần phải củng-cố địa-vị phòng-thủ ở trên bộ... Và trước khi tuyên chiến với Hoa-kỳ, thì Nhật cần phải có một quân-lực mạnh hơn quân-lực của Tàu và Nga. Ta cần phải phá hẳn hai nước đó hay ít nhất là cũng làm cho họ mất hết lực-lượng trong một thời kỳ khá lâu mà ta sẽ lợi-dụng để đuổi người Mỹ ra khỏi bên kia quần đảo Hawaii. Đến lúc đó thì việc chiếm Phi-luật-tân cũng không cần lắm nữa.

Kiểm duyệt bỏ

Ngoài ý-kiến của đại-tướng Honjo, lại còn ý-kiến của đại-tướng Hoang-Mộc, của tướng Hayao Tada và chương-trình làm bá chủ Á-đông của cố thủ-tướng Điền-trung.

Một võ-quan Nhật đã dự bị cả cuộc chiến-tranh Nhật-Mỹ sẽ xảy ra như thế nào

Kiểm duyệt bỏ

Về phía Hoa-kỳ thì thái-độ của chính-phủ và quốc-dân đối với Nhật gần đây đã thay đổi và càng ngày càng thêm ác-cảm. Việc thủ-liệu bán thượng-uớc Nhật-Mỹ vừa hết hạn hồi đầu năm nay và việc dự-định cấm bán khí-giới cho Nhật là những chứng cứ hiển nhiên. Vì du-luận ở Mỹ đã công-kích hành-động

Những đèn pha để phòng ở đảo Hawaii (Hoa Kỳ) ban đêm đang tập chiếu tìm các phi-cơ sáng rực cả một góc trời.



Thủy-quân đó-dỗ Taussig lại dự-bị cả việc hợp tác với Anh, Pháp, Hà-lan và việc định-dinh để hạm-dội Mỹ có thể dùng các nơi các-đều hải-quân của họ cường-quốc đó.

Những ý kiến trên đây, tuy toàn là những ý-kiến riêng của một nhân vật có địa-vị mà không phải là chính-sách của một xứ, nhưng cứ xem tình thế gần đây ở Viễn-dông, thì những kế thường kể thường để tâm đến thời-cơ đều phải công-nhận lời nói của vị hải-quân đó-dỗ Hoa-kỳ có thể đúng và giữa hai nước Nhật và Mỹ khó lòng mà tránh khỏi chiến-tranh được.

Hiện nay cả hai nước Nhật và Mỹ đều lo tăng-thêm lực-lượng chiến-dấu của hải-quân và đồng thêm nhiều thiết-giáp-hạm lớn trọng tải ngót 4 vạn tấn. Cả hai Hoa-kỳ đã bắt đầu đồng

5 chiếc thiết-giáp-hạm 42.000 tấn và Nhật cũng đang định 8 chiếc thiết-giáp-hạm mỗi chiếc 45.000 tấn, với những đại-bác không-lò (B) sẽ là những chiếc tàu lớn nhất thế-giới, nhưng thì pháo-dại lớn trên mặt-đà-dương, có thể hành-dộng ở xa nơi của các. Một việc đáng hải-quân này cũng đi là ra rằng ở Nhật và Mỹ đều dự-bị sẵn sàng cả về mặt công-khả và mặt phòng-thủ.

Tình hình này ảnh-hưởng ở Viễn-dông và ảnh-hưởng cuộc Âu-

châu đến miền An-đô-dương, Thái-bình-dương lại càng làm cho việc giao-thiệp giữa hai nước càng ngày càng thêm gần gũi. Tình hình giữa Nhật và Nga Nhật và Nga là hai nước cựu-thù, lại có thuộc địa ở gần nhau nên thường vì những sự phân-tranh về cương-giới mà gây ra nhiều sự xung đột.

Những việc như việc lợi thời ở



Tây-bá-lợi-a, đất của Nga. Số-nhĩ chỉ cách "A" của "Đ"; "Đ" của "M"; "Đ" của "Đ" là đất của Hoa-Kỳ bằng eo-bề Bering rộng có 90 cây số.

Trương-cai-phong khô lòng mà tránh khỏi tay Nhật gần đây bên về việc chiến-tranh ở Tàu đã hết sức đề-dối với Nga.

Nga Số-việt lại có nhiều quyền lợi ở Đông-tam-thị, hiện nay ở dưới quyền người Nhật nên các nhà cầm-quyền Nga Số-việt vẫn tìm cách giúp đỡ cho Tàu và bán khí-giới cho Tàu. Nước Nga chắc lại không quên được thất bại của thủy-quân Nga ở eo-bề Béc-ting và chắc của đại-dịp để giết thù Nhật.

Nga Số-việt và Hoa-kỳ Nga Số-việt ở miền cực đông Âu-châu cách Hoa-kỳ hàng vạn cây số, nhưng vì Nga có thuộc địa rộng lớn là Tây-bá-lợi-a ở cực bắc Á-châu chỉ cách xứ Alaska thuộc Hoa-kỳ ở cực bắc Mỹ-châu bằng eo-bề Bering dài 90 cây số.

Eo-bề Béc-ting và xứ Alaska lại do một người Đan-mạch quân ở xứ Juland tên là Vitus Bérhing, tức việc cho Nga hoàng Pierre le Grand tìm ra trước tiên. Eo-bề Bérhing ngăn đôi Á và Mỹ-châu bằng một quãng bề có 90 cây số, do đó Bắc-bang-dương thông với Thái-bình-dương. Xứ Alaska trước kia của Nga, mãi đến năm 1801, Hoa-kỳ mua lại bằng số tiền 35 triệu phẩy lăm (tức nay hơn 1.000 triệu quân). Trước kia người ta tìm ra được nhiều mỏ vàng ở xứ Alaska tại

miền Dawson gần biên-giới Giu-ni-đại nên mới gây ra cái phong-trào tìm vàng ở Bắc-mỹ mà cuốn phim tâm "La Ruée vers l'Or" của Chariot đã tả cảnh làm cho chúng ta buồn cười nên ruột.

Xứ Alaska diện-tích rất rộng bằng hai lần rưỡi nước Pháp, nhưng chỉ có 80.000 dân trong đó có 30.000 người da đỏ. Số người giống đó này vì hồi có nhiều người lên tìm vàng được tiếp xúc với văn-minh nên sinh ra nghiện-rượu và mắc nhiều

bệnh khác nên chết mất đến một phần tư.

Ở-phệ chính trong xứ này nay là nghề đánh cá ở dọc sông Youkon. Nghề này hàng năm thu được chừng 500 triệu phẩy lăm. Số vàng khai ở Alaska trước kia nhiều này đã giảm xuống quá nửa và chỉ còn bằng 1 phần 7 số vàng của Hoa-kỳ hàng năm. Mỏ bạc cũng có nhưng không được mấy.

Alaska vì đất rộng và dân ít nên có thể thành một đất thực-cực rất tốt. Xứ rét lạnh ở Bắc-cực đó có thể nhờ sự tiến bộ của khoa-học mà mở mang dân và có tương lai rực rỡ. Vì ở gần xứ Tây-bá-lợi-a thuộc Nga, nên Nga có thể dùng đất ấy làm con đường cho cuộc thực dân từ Á sang Bắc-Mỹ và cho việc có-dộng chính-trị. Xứ Alaska lại có một dãy núi đảo dài ở rải rác trong bể Bérhing và gần Á-châu, một vài đảo đó có thể dùng làm nơi căn-cứ không-quân.

Quần đảo này của Hoa-kỳ chỉ cách xa duyên hải Tây-bá-lợi-a mấy trăm cây số, cách xa Hoanh-tân của Nhật có 1.800 cây số và Hải-sâm-hy của Nga có 2.000 cây số. Đó lại là một nơi trong cái tam-giác phòng-thủ của Hoa-kỳ, (quần đảo Aleoutiennes, đảo Guam trong quần đảo Mariannes và quần-đảo Havaï) mà hải-quân Hoa-kỳ gồng làm nơi căn-cứ ở Thái-bình-dương. Cuộc chiến-tranh lên tới bắc-cực

Với cuộc chiến-tranh ở Phấn-lan và ở Na-uy ngày nay, ta có thể nói là cuộc chiến-tranh có chiến mãi lên miền bắc-cực. Biết đâu một ngày kia bể Béc-ting và xứ Alaska lại không là một cái môi để gây nên cuộc chiến-tranh giữa Nga và Hoa-kỳ: giữa Cựu và Tân-thế-giới.

Đó là một điều không ai nghĩ đến, nhưng là một điều có thể xảy ra.

Trở về trên là những nguyên-nhân chính có thể gây ra một

Cô Hồng Minh

(Tiếp theo trang 15)

mông manh quá, chỉ có thể đứng bứt lòng mới viết được thôi. Đầu được như giấy tây vừa dày vừa tốt, cho nên viết bằng bút lông được mà viết ngòi bút sắt cũng được. Dấu sao, sánh lại giấy tây cũng tốt hơn giấy Tàu.

Cô cười và đáp:

— Thế không phải lo số sách giấy tàu chúng tôi xấu tệ kém giấy tây đâu. Thà ra bút tàu so sánh tốt hơn bút tây thì phải hơn. Thì bút lông của Tàu, vô luận giấy mông giấy dày đến có thể viết được cả, không như bút sắt, bút chì của phương tây các ngài, không dùng giấy dày thì viết không được.

Nhà bác học Mỹ lại bị:

— Nhưng bút lông Trung-quốc chỉ có dùng viết chữ Trung-quốc, chứ không viết Tây-văn được. Trái lại, bút chì bút sắt của Tây-phương muốn viết Tây-văn hay Trung-văn đều được, cho nên nói thì nói, bút Tàu vẫn không tốt bằng bút Tây.

— Thưa không—Cổ cái lại—

đó không phải bút Tàu chúng tôi xấu hơn bút Tây, thà ra chữ Tàu đẹp hơn chữ Tây thì có. Ngồi thế xem với chữ Tàu, muốn dùng bút Tàu hay bút Tây cũng viết được tốt đẹp như nhau, chứ như Tây-văn bắt buộc phải dùng bút sắt mới viết được. Và lại, viết chữ Tàu

cuộc chiến-tranh ở Thái-bình-dương. Cuộc chiến-tranh đó sẽ xảy ra giữa Nhật và Hoa-kỳ giữa Nga-Nhật hay là giữa Nga và Hoa-kỳ cũng chưa biết chừng?

Câu hỏi đó chỉ thời gian có thể giải tới ta một cách dứt-đáng.

HỒNG-LAM

chính là một mỹ-thuật, viết thần treo lên đẹp như bạc tranh, hay viết chân-phương thì chắc nét chữ kỳ ngượng bằng số ngày, muốn đi hàng dọc hay hàng ngang cũng đều được nhanh chóng, còn Tây-văn chỉ viết hàng ngang từ trái qua mắt được thôi. Bởi vậy, chữ Tàu đẹp và tiện hơn.

Ta xem đại-khai như thế thì biết Cô-hồng-Minh bướng bỉnh và quá tự-phu văn-minh Trung-quốc đến thế nào?

Chẳng trách có làm người, Tận phải kêu rằng họ Có là một thói đồ gan. Nhưng Có lại được những nhà kiến-thức ở Tây-phương khen phục là con người khảng-khái, có tư-tưởng đặc-sắc, khác là thường-nhân. Phẩm cái gì khác thường, thì người Tây-phương quý trọng và chú ý, mặc dầu cái khác-thường văn-hoá Có để chê bai và bắt-phục văn-hoá người ta.

Chính hội chợ đó Có được nổi danh ở Âu-Mỹ. Những danh-sĩ như Bernard-Sah Blasco Jhanez, Sinclair Lewis qua tàu Bắc-kinh, lấy sự gặp gỡ đàm đạo với Có làm thích. Thi-sĩ Tagore ở Ấn độ là bạn tri-ký. Có lần, chỉ thiếu chút nữa, Có được phần thưởng Nobel văn-học, một cái vinh-dự từ hồi nào đến giờ. Trung-quốc chưa có nhà văn nào, khác hơn Có, được kể tên vào số lựa chọn.

Cô-hồng-Minh chỉ là một trong hai cái thái-cực này: hoặc là một thái-độ cực-gan, hoặc là một bực-á-thần-s:

X. Y. Z.

MẮT TRÁI ĐÔI
của
NGỌC - THỎ



Anh Tấn đã tạ thế!

Một buổi sáng mùa đông âm đạm, trên trời mây sấm phủ giầy, trời rét như cắt ruột, mấy người bạn thân của anh cũ buồn bã, yên lặng đi sau chiếc xe tang mà tiễn đưa anh về tận nơi ở vĩnh viễn cuối cùng!

Anh Tấn đã tạ thế! Tin này tất hẳn hết thảy bạn cũ của anh ai nấy đều phải giật mình kinh ngạc:

— Tấn mà chết non? Không có lẽ.

Là vì Tấn sức vóc khỏe mạnh, chúng bạn ít ai bàng. Ngay từ ghế nhà trường, cái gì thứ đến cái sức khỏe thì thường tôi đến thua anh một bậc. Ra đời anh lại là người biết theo phép vệ-sinh, đừng dẫn không hề chơi hơi trác táng, quanh năm chẳng ai thấy anh ốm lấy một ngày. Người như thế mà chết non thế ư?

Quả vậy, anh Tấn đã chết thực, mà chết về bệnh lao phổi!

Hay là anh có bệnh lưu truyền ấy từ lúc lọt lòng chăng? Chẳng phải! Cái bệnh ghê gớm, đục khoét là phổi dần dần nhưng không ngừng ăn phát nào, anh Tấn mới mắc vào hồi giữa năm nay!

Tôi hồi tưởng lại tháng giêng năm ngoái, chớ tôi ba người đi ăn cưới anh Tấn. Lúc bắt tay

từ biệt, anh Khải có nói đùa:

— Thế là anh đã được đẩy đủ trên đời rồi nhé. Đại-dũng-khoa năm ngoái, năm nay tiêu đềng khoa. Hạnh-phúc gia-đình của anh hoàn toàn, tương lai về đời công lại tốt tươi rực rỡ, đầy hy vọng, như thế anh còn mong gì hơn nữa?

Anh Tấn cũng tưởng được như thế, nhưng anh có biết đâu cuộc đời không thể nào đoán trước được. Con đường đời của anh ai

chẳng nhìn thấy tốt đẹp, nào ngờ đầu ngay từ bước đầu anh đã hụt bước xuống một đám bùn lầy. Từ đấy cũng không ngờ đâu lên được nữa.

Anh Tấn mồ côi cha mẹ sớm, cho nên vẫn nương tựa người anh làm thư ký tòa Sứ. Vợ chồng người anh cư xử với em thực tốt, nuôi nấng cho em học hết ban trung học, cho tới lúc trúng tuyển bằng kỳ tham tá một công sở kia. Thế rồi lại



chính vợ chồng người anh đứng lên lo liệu lấy vợ cho em.

Vợ anh Tấn là một gái mới. Khi về nhà chồng, thấy phải ở chung với vợ chồng người anh cô ta đã không bằng lòng rồi. Nhưng Tấn cố tìm lời khuyên giải:

— Anh chị nuôi ăn đi học cho tới lúc thành thân. Chính cưới tôi, chị phàn cũng phải chạy đi vay 500p đấy. Nay vợ mới về mà đã vội ra ở riêng thì bất tiện. Thời ta bầy chịu khó nếm nếm ít lâu, độ 6 tháng để tôi góp trả ít nợ rồi lúc đó ta bầy xin ra ở riêng!

Tấn vợ là một người ít hoạt động. Ngay từ nhà trường anh cũng không mấy khi chạy ra đùa nghịch với chúng tôi, lúc nào cũng chỉ nằm thừm đũa gọi anh là nhà «triết học».

Lấy vợ là gái mới cần phải chiều chuộng cấp nạch đi dạo chơi Gò-Đa, hồi gia hàng Bombay, chọn mặt nhân ngọc. Tôi đến hoặc xem hát Cải-lương, hoặc xem chớp ảnh. Có thể người đàn bà thời nay mới chịu được.

Anh Tấn tuy rất thương yêu vợ nhưng tình vốn ít hoạt động lại thêm nhà vẫn giữ lễ lối cũ nên chiều chuộng tan số về, anh mới nhạt trịch xem, com tới xong dạo quanh vườn hoa ngoài



cửa nhà một lát, về vào giường ngủ, thấp đèn hút thuốc lá đọc sách, gặp đoạn rào thú vị, thì anh rú lên cười một mình như điên. Người vợ cho cái đời sống ấy làm vô vị. Rồi một hôm người vợ không thấy về nữa. Sáng hôm sau mới thấy về, nhưng cô ông Cầm theo chân, để lấy các hòm siêng ra! Tôi lúc đó anh Tấn mới ngã ngựa người: tin lời thiên hạ nói là đúng. Trước kia anh cũng đã văn-kỳ-thanh rằng vợ anh bị người anh rề lấy chị ruột hãm, quyền dữ. Nay mới ra sự thực.

Tuy miệng không nói ra nhưng Tấn là người thương yêu vợ hết sức. Người vợ ấy tức là tất cả cái lẽ sống của anh... Việc người vợ bỏ anh đi, chính là một vết từ thương! Thì quả vậy, đời anh càng ngày càng «tối tăm» mỗi đờ. Rồi tới lúc anh đem ra như người mất trí. Không thể làm việc được, anh phải xin nghỉ nhà một năm. Trong khi ấy thì người vợ cũ nổi duyên với người nam rề, cam phận tiền-linh.

Được tin ấy anh lạnh lùng như không nhưng riêng tôi biết anh đau đớn như dao cắt ruột...!

Ngay chiều đó tôi gặp anh một mình trong thư-viện ra. Bất tay, tôi hỏi đến việc nhà, thì anh điềm nhiên chép miệng đáp:

— Cần quái gì kia chứ? Để thường không vợ không sống được sao.

Nhưng tôi ấy một sự ngần nhiên làm cho tôi trông thấy anh Tấn, tay sách chiếc ba-toong song, chân bước ngẩng ngưỡng, qua lại của nhà... vợ cả mấy lần. Tôi đã nhìn thấy cái ngực eo của Tấn từ phút đi!

NGHỈ NGẤM NGHỈ NGẤM ĐỪA
MƯỠN IN ĐẸP...
MƯỠN IN NHANH CHÓNG...
PHẢI LÀ:
IMPRIMERIE
Trung-Bac Tan-Van
36, Henri d'Orléans, HANOI
TELEPHONE: 266
Một nhà in mỹ-thuật, chuyên in đủ các thứ sách vở, báo...
■ ■ chi, danh-thiệp v. v. ■ ■

Nghỉ ngấm nghĩ ngấm mãi, anh đắm ra ho. Anh em hết lòng lo chữa nhưng không lại. Bệnh tình ngày một tăng. Cho tới hôm thứ năm trước anh nhẹ nhàng thở hơi thở cuối cùng, từ giờ cõi đời một cách êm ái vô cùng.

Tôi đứng đấy lúc ấy, thấy cặp môi ngọt nhạt của anh mấp máy, ghé tai vào chỉ thấy anh thều thào nói được một tiếng:

— Liên!

Tên người vợ cũ của anh!



Tam tái mấy kỳ trước: Phiến, một nhà văn-sĩ, vì cứu được Hằng - một cô gái nhà giàu - khỏi chốn đui khi thì đắm đuối được hằng yêu...

Phiến cũng yêu Hằng... dù chàng vẫn hiểu rằng thì một người nữ sinh-viên trường Báo-Chức như Hằng đến một nhà văn-sĩ khi đó như chàng cái gì vì của 1 ai người cách xa nhau lắm.

Nào khi như thấy tin Hằng thì trượt, thì Phiến mừng rỡ, vì chàng thấy có thể yêu được Hằng... Nhưng Hằng vẫn chìm chí học hành... để xin thi vào trường Đại-học...

Vì một việc của nhà Phiến gần Hằng và quyết xa Hằng tuy chàng vẫn yêu Hằng và vẫn ghen tức Hằng... vì Hằng thường đi chơi với các bạn gái...

Một hôm bà Paán định ngõ ý gả Hằng cho Trào - một cựu kỹ sư ở Pháp về. Nhưng Hằng từ chối vì nàng đã có một người yêu. Phiến mất rồi và thú-thật tình yêu của nàng với Phiến... Một hôm Hằng đi dự Chợ-Phiến Phiến đó đây xem...

Và giữa những đám người sáng tạo ấy, giữa những luồng ánh sáng mờ mang huyền ảo, những điệu nhạc du-dương trầm-bồng, Hằng lòng-lấy như một tiên-nữ, luôn luôn một nụ cười rất tinh-thần nở trên cặp môi tươi thắm. Phiến đứng nép vào đám công-chúng ở ngoài vỉa hè, dăm-dăm nhìn theo Hằng từng cử-chỉ, từng nét mặt, còn những tiếng nói nói với mọi người, Phiến cũng lắng tai mà không sao nghe được, nhưng chàng chắc là đang tiếng ngọt-ngào, âm-viên lấm, những tiếng mà đáng lẽ chỉ mình chàng được nghe thôi. Trời! nếu Hằng có thể cao-rô, buồn-bực trong giữa đám người kia thì Phiến sung-sướng biết chừng nào! Nhưng lời nói, mỗi tiếng cười, mỗi cái cử-dộng của Hằng là một mũi tên đâm thẳng vào tim chàng...

Mấy hôm trước, Phiến còn cho cái ghen của mình là vô-lý và cảm

mơ-hồ thấy rằng mình làm phiền cho Hằng, nhưng bây giờ chàng lại thấy cái ghen ấy là chính-đáng. Bao nh ên máu nóng trong người chàng bắt đầu cả lên mặt, thiếu một chút nữa chàng có thể nhảy vào sinh sự với Hằng được...

Phiến thấy cần phải giả thù Hằng, dù bằng cách nào. Lúc ấy chàng trở nên nhẩn-tâm, tàn nhẫn hết sức. Chàng cầu mỗi đứng im một lúc nữa, rồi bỗng vụt ngồi được một kẻ, chàng liền thuê xe về phố Hà-Trung. Nửa giờ sau, chàng trở lại nhà thầy-tạ với một thiếu-nữ rất lộng-lẫy. Thiếu-nữ ấy là vợ một người bạn của chàng, trước đây mấy năm đã từng nổi danh trong các tiệm khiêu-vũ. Phiến cũng đã thay bộ quần áo đi đường và vận một bộ lễ-phục rất lịch-sv. Chàng không còn cái bộ mặt của kẻ đi đưa đám ma và cái đầu bù của kẻ chán đời như ban nãy nữa. Chàng sống vai thiếu-nữ đi vào

nhà thầy-tạ với cái dáng điệu đường hoàng của một đại-gia công-tử. Chàng liếc trộm thấy Hằng đương nhìn mình bằng cặp mắt kinh-gạc, nhưng chàng cứ thân-nhiên kéo thiếu-nữ lại ngồi ở một góc phòng và gọi rượu uống. Lúc ấy kén vừa mới nổi thì Tango, Phiến liền kéo ngay người bạn gái vào vòng nhảy. Chàng có ý quay vù-như đến chỗ Hằng đứng và nhìn vào mặt Hằng một cách ngạo-nghe, chàng khẽ gật đầu chào. Chàng thoáng thấy một Hằng tái nhợt đi, và từ lúc ấy cái nụ cười rất có duyên ban nãy đã tắt hẳn trên môi nàng. Khi xong bài kèn, Phiến lại về chỗ cũ ngồi với vũ-nữ lúc hội hè của nhà nê!

— Anh đến đây từ bao giờ?
Phiến nhắc cốc mời người bạn gái, rồi mới chầnhnhng giả lời:
— Anh vừa mới đến.

Hằng lại hỏi:
— Thế anh không về nhà quê à?
— Có. Anh về qua rồi lại lên. Nhưng thôi, em đi tiếp khách đi, lát nữa sẽ nói chuyện.

Hằng nhìn Phiến bằng cặp mắt đầy hờn giận trước khi quay đi. Nhưng đến lúc nên nói bài khác, không hiểu nghĩ thế nào nàng lại đến trước mặt Phiến, dấn dỗi nói:

— Anh phải đi với em bài này.
Phiến từ chối:
— Xin lỗi em, anh đã nhận lời nhẩy với người bạn gái của anh rồi.

Rồi chàng lạnh-lặng đứng giậy đất thiếu-nữ vào vòng nhảy. Hằng ngẹn ngào ngồi vật xuống một chiếc ghế...

Một lúc sau, Phiến tiễn người bạn gái ra về. Hằng cũng ra theo, đi về phía bên kia đã lên xe đi rồi, nàng mới đến bên cạnh Phiến, buồn rầu gọi:

— Anh Phiến!
Phiến quay lại và nhìn Hằng đứng nép vào một gốc cây, Hằng nước-nở nói:
— Anh tàn-nhẫn lắm!

Phiến ôm đầu Hằng, ghé vào ngực mình:
— Nhưng cũng tại em cả. Ai bảo em làm cho anh phải khổ sở mấy tuần lễ này.

Lúc ấy Hằng mới biết là Phiến trả thù mình, nàng lau nước mắt, thổ-thê:

— Thế từ giờ em không đi dự hội hè nữa nê!

Đã hơn một tháng giờ rồi ông Phan không gặp Phiến. Thật tình ông cũng thấy hơi nhớ chàng, những nghĩ đến hạnh-phúc, đến tương-lai của Hằng, ông lại muốn xa lánh chàng và

cái chút ít tình-cảm tươi đẹp của lòng ông lại tan biến đi trước những sự tính-tóan ích kỷ. Ông đã tưởng dứt nợ được với Phiến bằng cách tìm cho chàng việc làm, nhưng ông thật không đợi đến sự từ-chối của chàng Ông cũng không ngờ rằng Hằng lại có thể yêu một người học-lực kém năng đến thế được.

Vì ông đã rõ cuộc yêu đương nồng thắm giữa nàng và Phiến rồi, nhưng ông không dám ngăn cản ra mặt. Ông cho là ái-tình đã làm mù lóa mắt Hằng và ông hy-vọng sẽ làm cho nàng phải xa lìa Phiến khi nàng nhận thấy sự chênh lệch về học lực giữa Phiến và những bạn-trai của nàng. Nhưng dù sao, thấy Hằng mỗi ngày đi sà vào con đường tình ái mà ông cho là nguy-hại đến chạng-thần sự-nghiệp của nàng, ông không khỏi lo lắng...

Sau mấy ngày trầm ngâm suy-tưởng, ông đã nghĩ được một kế.

Ông liền bàn với Trào và Cung ngầm bảo bạn bè của Hằng khuyên nàng nên bỏ chức những cuộc nói chuyện hàng tuần ở nhà, theo như kiểu các salon ở bên Pháp hồi xưa. Những cuộc nói chuyện ấy không phải chỉ thu hẹp ở trong một vấn đề hay thuật, mà còn lan rộng đến mọi vấn đề: văn chương, mỹ thuật, chính trị, triết-học... về Hằng, có thể mời tất cả các bạn bè quen biết của nàng đến dự, trong số ấy là tất nhiên phải có Phiến. Hằng sẽ có cơ hội so sánh học lực của Trào và Phiến, rồi đến lúc nhận thấy sự kém cỏi của Phiến, tình yêu của nàng đối với chàng sẽ thay đổi đi chăng?

Hằng không thể hiểu được cái dụng ý ấy của ông Phan; nàng cho rằng có lẽ tại ông muốn cho nàng được mở rộng thêm tri thức và muốn giữ nàng ở nhà khỏi đi với Phiến trong những

ngày chủ nhật. Dù sao, với cái tính hiếu học đưa đến cực điểm, Hằng cũng rất tin thành cái ý kiến mở salon...

Thế rồi sáng chủ-nhật ấy, Phiến đến nhà Hằng, đã thấy có đông đủ các bạn hữu của nàng ở đấy rồi. Mọi người ngồi trên hai hàng ghế mây kê sát vào hai bên tường ở giữa phòng có một chiếc bàn vuông trên đó một hộp thuốc lá, một bình nước lọc và một ít báo sách. Phiến bước vào trong phòng với một vẻ hồng của dân đường rừng về thăm Hanoi, vì Hằng không nói rõ ý nghĩa của cuộc hội họp ấy cho chàng biết trước, cố ý làm cho chàng ngạc-nhiên. Phiến đã vốn tính hiền lành, không quen với những cách xã giao trượng-giã, bầy giờ bị lạc vào đây, chàng thấy khó chịu vô-cùng. Chàng có trán thò, nhưng mặt mày vẫn thấy nóng bừng, không định thần tưởng nghĩ dự một vật gì.

Sau lời giới thiệu của Hằng, Phiến thoáng nghe thấy có tiếng lao xao và một vài tiếng cười khinh ở trên máy ghế. Chàng nhìn Hằng một cách trách móc, nhưng Hằng làm như không để ý đến, và mời Phiến ngồi xuống bên cạnh một thiếu-nữ vận quần áo đen và một thanh niên bề bực đi phượt, đeo kính trắng và luôn luôn một điệu si-gã cầm trên môi. Thanh niên ấy nhìn Phiến một cách chằm chú rồi ngạo-nghe hỏi:

— Ông văn ở Hanoi?
Phiến biết là hẳn có ý chế nhạo không được « Hanoi » như hẳn, nhưng chàng cũng lễ phép đáp:
— Thưa ngài, chúng tôi mới ở nhà quê ra.

(còn nữa)
HQC-PHI
Imprimerie Trung-Bắc Tân-Vân
36, Bd Henri d'Orleans, Hanoi
Le Gérant: NGUYỄN-ĐOÀN-VƯƠNG.

hào samplong
Ullmora