

THI PHÁP NHẬP MÓN

TRAITÉ DE VERSIFICATION ANNAMITE

PAR

THÈ-TÀI, TRƯƠNG-MINH-KÝ

OFFICIER D'ACADEMIE

Chévalier de l'Annam et du Cambodge

Ancien professeur au collège Chasseloup-Laubat

Interprète au titre européen

AU SECRETARIAT DU GOUVERNEMENT DE LA COCHINCHINE



EDITION ILLUSTRÉE

SAIGON

Imprimerie Commerciale REY

1898



THI PHÁP NHẬP MÓN

TRAITÉ DE VERSIFICATION ANNAMITE

PAR

THÈ-TÀI, TRƯƠNG-MINH-KÝ

OFFICIER D'ACADEMIE

Chevalier de l'Annam et du Cambodge

Ancien professeur au collège Chasseloup-Laubat

Interprète au titre européen

AU SECRÉTARIAT DU GOUVERNEMENT DE LA COCHINCHINE



EDITION ILLUSTRÉE

SAIGON

Imprimerie Commerciale REY.

—
1898

DU MÊME AUTEUR

1. Fables de Lafontaine (traduction).....	0\$50
2. Télémaque (traduction).....	0.10
3. De Saigon à Paris (<i>Như tây nhụt trình</i>).....	0.50
4. Exposition Universelle (<i>Chư quắc thoại hội có hình</i>).....	0.50
5. Riche et Pauvre (<i>Phú bần truyện</i>).....	0.10
6. Méthode pour apprendre l'Annamite (<i>Tập dạy học tiếng annam</i>).....	0.20
7. Cours gradué de langue française (<i>Pháp học tân luong</i>). .	2.50
8. Cours de chinois (<i>Âu học khải mông</i>).....	0.20
9. Entretiens sur la Piété filiale (<i>Hiếu kinh diễn nghĩa, ba thứ chúa</i>).....	0.20
10. Petite Etude (<i>Tiểu học gia ngôn</i>).....	0.20
11. Morceaux choisis de littérature chinoise (<i>Cỗ văn chọn bưu</i>) .	0.20
12. Préceptes de morale chinoise (<i>Khuyến hiếu ca</i>).....	0.10
13. Trésor poétique chinois (<i>Ca từ diễn nghĩa</i>)	0.10
14. Tragédie de Joseph (<i>Tuồng Joseph</i>).....	0.10
15. Tragédie de Bá-apse-khảo (<i>Tuồng phong thần Bá-apse-khảo</i>) .	0.10
16. Tragédie de Kim-Vân-Kiều (<i>Tuồng Kim-Vân-Kiều, ba thứ</i>)	0.50
17. Syllabaire quôc-ngữ (<i>Vân quôc-ngữ</i>).....	0.05
18. Premières lectures enfantines (<i>Quôc-ngữ sơ giai có hình</i>) .	0.10
19. Vingt-quatre actes de Piété filiale (<i>Nhị thập tứ hiếu diễn ca</i>) .	0.20
20. Traité de versification annamite (<i>Thi pháp nháp môn</i>)....	0.20

Các thứ sách kể trên này để bán tại nhà Trương Thè-lai ở Saigon
Ai muốn mua thì gởi bạc đến đó, và để tên họ cùng chỗ mình ở
cho rõ, thì có người gởi sách lại cho chặng sai.

THI PHÁP NHẬP MÔN

THI NIÊM BÌNH TRẮC

Bình khôi :

Bình bình,	trắc trắc,	trắc bình bình.
Trắc trắc,	bình bình,	trắc trắc bình,
Trắc trắc,	bình bình,	bình trắc trắc,
Bình bình,	trắc trắc,	trắc bình bình.

Con voi.

Trong loài tấu thú thiệt voi thô,
Khác lợn ngà voi bờn dựng to,
Ruộng Thuân xưa cày còn đẽ tiếng,
Nay người thày lớn gọi ông Bố.



Trắc khôi :

Trắc trắc,	bình bình,	trắc trắc bình,
Bình bình,	trắc trắc,	trắc bình bình,
Bình bình,	trắc trắc,	bình bình trắc,
Trắc trắc,	bình bình,	trắc trắc bình.

Con t่าย.



Dù tợn loài t่าย thú bờn chwin,
Da như giáp sắt, mũi như sừng,
Ăn gai uồng đục, không wa bóng,
Y mạnh nghin-ngan cứ miệc rừng.

Nhứt, tam, bát luận :

Con dê.



Phận hèn chui-nhủi tháng ngày qua,
Dắng-dòi đêm hòm tiếng thiêt-tha,

Bay nhãy với đời coi thử sức,
Vui chơi cùng biết đá như gà.

Con ve.



Sanh dọc bờ tre dâng-dòi kêu,
Ngâm phong vịnh nguyệt chôn điền-hiu
Hứng sương phi dạ qua ngày tháng,
Thiên-thôi còn danh cứu bệnh nhiều.

Nhi, tú, lục, phân minh.

Bình khói :

—	bình	—	trắc	—	bình	—
—	trắc	—	bình	—	trắc	—
—	trắc	—	bình	—	trắc	—
—	bình	—	trắc	—	bình	—



Chiếc ghe.

Ghe thuyền đi BIỂN, chiếc di sông,
Chèo LÁI buồm chẵn sấp ĐẶT xong,
Cõi SÓNG ngược xuôi tùy THÈ nước,
Thẳng quanh rộng HẸP lượng theo dòng.

Trắc khõi:

—	trắc	—	bình	—	trắc	—
—	bình	—	trắc	—	bình	—
—	bình	—	trắc	—	bình	—
—	trắc	—	bình	—	trắc	—

Chiếc tàu.

Xuôi gió trương BUÔM tách dặm khơi,
 Trầy SANG biển cả nước CÙNG trời,
 Giữ LÈO coi lái theo THỜI thè,
 Dong ruỗi đường TRƯỜNG được thành-thoi



Bình chia ra làm hai giọng : thương bình, hạ bình.

1º Thương bình là tiếng không dầu.

Con quỉ.



Trong đám tú linh đứng thứ ba,
 Ba sô tài chậm, chậm sao qua,
 Qua thôi ngàn tuổi còn chua thát,
 Thát để cho đời dễ bói khoa.

2º Hạ bình là tiếng có dầu huyền.

Cái giường.

Phòng ngũ đế giường phải cách thay,
 Mùng che vạc lót thê thân hay,
 Mơ màng tưống gòi Trần-doàn êm,
 Cơ giũi mặc mình giắc điệp say.



Trắc chia ra làm ba giọng: *thượng thính, khứ thính, nhập thính.*

1º *Thượng thính* là tiếng có đầu hỏi, đầu ngã.

Con séo.



*Cò đồ mỏ dài cẳng lại cao,
Đặt tên là séo thuở đời nào,
Rạch châm lẩn-quẩn phòng tôm cá,
Bắt đặng xíu liên khỏi tữ lao.*

2º *Khứ thính* là tiếng có đầu sắc, đầu nặng, mà không chữ c, ch, p, t, ð sau.

Con nhện-nhện.

Búa lụci dǎn-dǎn, nhện-nhện hùm,
Một mình trân giữa thè ngồi thum,
Muỗi ruồi vươn tới khôn phuong thát,
Động môi liền hay vân chỉ trùm.



3º *Nhập thính* là tiếng có chữ c, ch, p, t, ð sau.



Bầu nước pha ly.

Bầu nước pha-ly thây rặc-ròng,
Thân ngoài xem được thâu thân trong,
Bạn nhơ khó đóng minh trơn sạch,
Dè-dặt tuông-phá mới đẹp lòng.

THI CÂU KHỔ ĐỘC.

Chữ thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, cứ hai trắc một bình hay là
một trắc hai bình luôn, thì khỏi khổ độc.



Cái xe.

Bình khôi: Theo dàn quanh thẳng DẤY liên xe,
Cái bánh xay vẫn NGHĨ ÉO-le,
Chồng chõi luồng công con CHÂU-CHÂU,
Lướt qua buội thây ĐÀT trời che.

Cái ghê.

Trắc khôi: Cái ghê chịu người THÈ ĐÃ quen,
Đá quen giúp đỡ CÀ sang hèn,
Sang hèn nương dựa ai không chịu,
Không chịu ngồi yên, PHẬN CHÙA yên.



Chữ thứ tư như hạ bình, thì thứ bảy phải thượng bình, chữ
thứ tư thượng bình, thì thứ bảy thượng bình, hay là hạ bình mặc ý.

Cái nhà.

Nhà cửa bảy LÀM tự thuở xưa,
Vững lòng cẩn nắn lại ngăn mưa,
Chõi trời chồng đât day ngang dọc,
Rộng hẹp thấp cao mặc ý wa.



KHỒI, THỪA, CHUYỄN, HIỆP.

Con
chuồn-chuồn.



1º Khởi.

Vì nước xông-phạ vuợt tới vời,
Nhẹ-nhàng bờn cánh thành-thoi choi,
Trè ưa xang-xít vẩy nhau tập,
Lui tới thung-dung ở giữa trời.

2º Thừa.



Con công
Con công tô-hộ giọng nghe vang,
Vẹn-vẹn đầu đuôi sắc rỡ-ràng,
Bán-dạng múa-men coi yêu-diệu,
Trời cho xinh-tốt phải khoe-khoang.

3º chuyễn.

Con chó.

Sáng hời lạnh mắt giỏi nghẽ săn,
Được thịt vui lòng để chúng ăn,
Giữ cửa, đưa gian nghe tiếng sọi,
Giận-mèo biêng-nhác thây nhăn răng.



4º Hiệp.

Con mèo.



Leo-trèo đê nhứt, cọp kiên vì,
Bộ mặt hàm râu thây phát nghi,
Ai triu tờ-vẹ nghe tót nết,
Đói lòng lén-lúc, chuột sáu-bi.

THI GIA TỨ TẮC

1^o Cú.

Con heo.

Hắc diện lan quàn tục gọi heo,
Dầu voi đuôi chuột bôn chun cheo,
Cứ lo dướng vóc, ăn rỗi ngũ,
Út-ét dày rân, biệt cám treo.



2^o Tự.

Con chuột.

Đứng dầu con giáp được phán vinh,
Léo-dẻo bầu nan khuây thât kinh,
Thù vật, cá cơm khôn già mặt,
Xoi hao mạch nước, sợ mèo rình.



3^o Pháp.

Con chiên.

Chiên trừu gãm nghĩ thiệt hiền lương,
Chọc huyết nính nghe rật thảm thương,
Đế tiếng lông mềm làm nỉ nhuyền,
Nào lo nát thịt với tan xương.



4^o Cách.

Con cọp.

Ra oai làm chúa chồn sơn lâm,
Vâu sắt mình vàng vẽ vện thảm,
Vây cánh có không trời đất biệt,
Võ cho già-giặng mới tri âm.



THI HỮU THẬP KHOA



1^o Ý.

Con cóc.

Nực dông thiên hạ thảm gần xa,
Cóc ở trong hang, cóc nhảy ra,
Phinh bụng nghiền răng trời đật động,
Tuôn chàu roi lụy chúa-chan à.

2^o Thú.

Con khỉ.

Nhăn mặt nhăn mày bộ liền bàn,
Chọc trời khuây nước dõi theo bàn,
Ai dư công khéo run cây nhác,
Chẳng tưỡng *Ngô-không* mắc lục trán.



3^o Thần.

Con quạ.



Lông cánh mỏ giò cà thảy đen,
Tiếng kêu quạ-quạ ày xưng tên,
Ra công làm ồ nuôi tu-hú,
Thịt dạ thi ăn chẳng đợi đèn.

4^o Tinh.

Con én.

Đầu tròn mỏ ngắn lưỡi rè hai,
Liên thập bay cao đáp vẫn dài,
Bóng lá bót sâu nhờ bụng mèn,
Bồn phuong đâu âm tới lui hoài.



5^o Khí.

Con gà.



Trên đầu như đội mào văn nhàn,
Có cựa có oai tĩ vồ thần,
Với chúng chi sờn nhơn đồng tin,
Gỗm hay năm đức tới chung thân.

6^o Lý.

Con bướm.

Dung nhan đẹp-dè trẻ mê-sa,
Đáng mặt chơi hoa phái gọi-là,
Ông rũ hoa khoe đang nở nhụy,
Vi lòng chuộng sắc hóa sa-dà.



7^o Lực.

Con ngỗng.



Tục kêu con ngỗng, hiệu vinh sinh,
Huềnh-hoảng tro-trơ tự tánh tình,
Động-dạng tôi-tăm iêng-ồi tiêng,
Ó lèn gian-tê hoàng hôn kinh.

8^o Cảnh.

Cái ly.

Cái ly hình dáng chê coi xinh,
Lớn nhỏ tròn bông sắc được tinh,
Sánh chén dạ-quang thêm rẻ giá,
Vui lòng rót rượu mặc tang tinh.



9^o Vật.



Dồng-hồ.

Dồng-hồ nước đỗ tỳ mưa sa,
Giờ khắc đêm hôm chí thay qua,
Máy-móc đời nay thêm chè biến,
Nhỏ to xét lại khéo hơn xa.

10^o Sự.

Con bò.

Sừng sắt da vàng móng cẳng nai,
Thái-lao tê lê, chàng kêu nài,
Qua truông động mò kinh hùm sồi,
Làm ruộng nhường trâu, đứng thứ hai.



THI HỮU THỄ CHÍ.



Ông thầy.

Dọn bài giải sách chí lán cho,
Rò nghĩa cang thường, rò đạo nho,
Nâu sùi xôi kinh đều được chín,
Cùng vì siêng-sáng cả thầy trò.

Bà tháy.

Nghĩa trọng ơn sâu thê dâtrời,
Cha sanh mẹ dưỡng được nên người,
Thái-Nhám, Vwang-Quí gương còn tạc,
Đạo đức truyền trao để dạy đời.



Con cái.

Sanh con ai cũng ước về sau,
Vẹn giữ thân danh ây việc đâu,
Tài cả đức dày đời nhắc nhớ,
Hiền cha vinh mẹ được dài lâu.



Ông thánh dạy cầm viết.

Phép cầm ngòi viết cách phuong tây,
Ba ngón kẽm day cán phía vai,
Ngón trỏ đè trên liền ngón giữa,
Một bên ngón cái kẹp cho ngay.



Con gấu.

Gấu xem bộ mặt thiệt u-mê,
Ăn mặt say nǎm, thây górm-ghê,
Mạnh-mè làm chi khi thât thê,
Bị người mổ mặt chẳng kiên dè.



Con nai.

Lớn lên có gạc, nhảy thành danh,
Viết-lách bắn xiên, cung đỗ dành,
Thây cọp hay rinh nên thủ thê,
Ăn no đồng trảng thiệt là lanh,



Con ngựa.



Dạng-dì xông pha chôn chiên trường,
Mặt dài có tiếng, chịu yên cương,
Mượn răng gạt-gầm bày mưu quí,
Cuồn vó, trâu thua thê phải nhường.

Con lừa.

Xuồng dốc lên cao chàm-hảm đi,
Tai dài mặt lớn ngựa nào bì,
Quá tay ngàn cò ra ngày dài,
Có mạnh không khôn chúng chẳng vì.



Con la.

Ngựa lừa lai giồng gọi là la,
Giồng mẹ, có phần cũng giồng cha,
Thua ngựa khôn ngoan, hồn súc mạnh,
Chở chuyên đồ nặng lại đi xa,



Con dê.

Lớn bụng to lông cứng cỗi đầu,
Có râu, dọc cái củng như nhau,
Lan-chau tánh-nết khôn chửa được,
Tó-vồ xưa chăn thảm phát đau.

Con thỏ.

Thây bóng sáng trắng, nhảy giốn trắng,
Nhảy qua nhảy lại, lại coi chừng,
Ngũ còn mồ mắt, nghỉ chi quá,
Nhát tưống như cheo, sợ chẳng bằng.



Con cò.



Xem ra giồng dạng hạc phương nam,
Lông trắng phau-phau, mò cảng thâm,
Nhơn tiễn gấp ngao, ngao hoàng kẹp,
Ngư-ông thừa thê khôi truy tâm.

Con kếc.

Lưỡi dày mò quặm, sắc lông tươi,
Keo-kếc tài hay mượn tiếng người,
Ông-óng kèu la làm phờ-lờ,
Mà không biết xét, để trò cười.



Chim sè-sè.



Minh xám rắn đen, tiếng sè sừng,
Có ăn nhảy-nhót ngó coi chừng,
Theo người nương dựa, theo nhà cửa,
Tầm-màn bò qua thây bụng mừng.

Con vịt.

Vịt ưa lặn lội dọc theo sông,
Tôm cá no lòng đứng rĩa lồng,
Con cậy mẹ gà chiu chắc lớn,
Hình dương đựng cá đòi ngư-ông.



Con bồ câu.



Tròn-trịa mắt đầu, láng-cuộng lồng,
Vẩy đoàn bay liẹt giữa đồng không,
Xứng đài quyền-luyện, ưa thịnh-tịnh,
Ô ô đơn sơ khác ở lồng.

Con ong.

Quán tam tụ ngũ đặng làm ngan,
Bông tót nhụy tươi, hút tới tàn,
Nọc độc, ai nghe không ghét bõ,
May nhờ ngọt mật, chúng khôn than.



Con kiến.



Lo xa dự trữ cùng đều hay,
Con kiến mưu-mô đáng mặt thấy,
Sớm tôi phản phiền chuyên vận của,
Đem về dành để giữ từ ngày.



Cá voi.

Biển-đục trời mờ nỗi gió dòng,
Lên voi đô-sộ giữa minh-mông,
Ra ơn cứu vớt người làm nạn,
Nam-hải tướng quân, sắc tặng phong.



Cá mập.

Ngan dọc ngoài khơi trãi nắng mưa,
Chín hám răng sắt tự răng cưa,
Vây vùng oai thê, con người khiếp,
Lâm tới chàng-va át chàng chừa.



Con sâu.

Vảy rùa nanh cọp, vóc in rồng,
Ở láng bờ bung ở dọc sông.
Hàng-dù làm vạn phân phải quay,
Chứ lời khôn khéo nói nhẹ thông.

Con cua.

Trong sông ngoài biển củng nghìn-ngan,
Giáp ày da đồng, gạch ày gan,
Ai gọi vỏ-trường, đưa tám quý,
Kêu là công-tử, tréo-ngoe càng.



Con tôm.

Sông-mùi dường cưa lại có càng,
Ở sông ở biển lội ngang-ngang,
Tánh hay búng-ráy, hay co-cú,
Nhưng được chào ngon được tiếng vang.



Con ếch

Con ếch bón chun chằng mò mồng,
Cớ sao bợm rượu gọi gà đồng,
Lúc nǎm dây giềng than trời hép,
Nhãy khỏi lèn rồi thảy rộng không.



Con rắn.



Rắn chia bón loại cứ nơi sinh,
Đất nước cỏ cây vẽ dạng hình,
Muôn nuốt tới voi, lòng quá súc,
Ngậm ch đâu đáp nghĩa, cầm thảm tình.

Con ốc.

Nghe ra con ốc có nhiều dòng,
Ở biển ở sòng ở miệt giồng,
Có thú Xiêm-la làm báu nước,
Đất ta cùng chuộng cùng yêu dùng.



Con tằm.

Xé tới loài tằm có ích thay,
Kéo tơ nên kén vân bao dày,
Khen ai bày biện làm ra chí,
Dệt lụa thêu hàng, dụng vá may

Cái bàn.

Nhiều kiểu tự bàn khéo vẽ-viên,
Theo màu theo dáng đặt theo tên,
Theo hỏi theo lời dùng theo chuyện,
Có cái theo chiu gọi bát tiên.



BÁT CÚ THI NIÊM BÌNH TRÁC.

Bình khởi :

- | | | |
|----------------------|------------|-----------------|
| 1. <i>Bình bình,</i> | trác trác, | trác bình bình, |
| Trác trác, | bình bình, | trác trác bình, |
| Trác trác, | bình bình, | bình trác trác, |
| <i>Bình bình,</i> | trác trác, | trác bình bình. |
| 2. <i>Bình bình,</i> | trác trác, | bình bình trác, |
| Trác trác, | bình bình, | trác trác bình, |
| Trác trác, | bình bình, | bình trác trác, |
| <i>Bình bình,</i> | trác trác, | trác bình bình. |

Lời dặn. — Dạy con nít, thì dạy đọc mày bài thơ mà thôi,
khoan dạy đọc *bình trác* đã.

Năm 1875, ta làm thấy dạy chữ nho tại trường Bồn quõc. (A) hay
nhắc chuyện thuở còn thơ ấu, Thấy ta bắt đọc THI NIÊM BÌNH
TRÁC cho quên, mà không cát nghĩa *bình trác* là di gì, cho nên ta
thường cát-cớ đọc như vậy, lại cũng tưởng đâu như vậy :

Bím bìm, xát xát, xát bìm bìm, vân vân.

(A) M. Truong-minh-Ký, au Collège Indigène (*Saigon.*)

Saigon, le 10 mars 1875.

Monsieur,

Je vous annonce que, par décision en date de ce jour, je vous ai
nommé, à compter du 1^{er} janvier, professeur de caractères chinois,
pour servir sous les ordres de M. le Directeur du Collège Indigène.

Votre solde est fixée à mille quatre cents francs par an.

Le Directeur de l'Intérieur,
PIQUET.

Bát cú thi niêm bình trác theo tuyệt cú, bòn câu dưới như bòn câu
S A riệu. Đây câu thứ năm, chữ thứ 5, 6, 7, hè khôi bình, thì là : *bình*
bình trác; hè khôi trác, thì là : *bình* trác trác.

Trác khôi :

- | | | |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 1. Trác trác. | <i>bình</i> <i>bình</i> , | trác trác <i>bình</i> , |
| <i>Bình</i> <i>bình</i> , | trác, | trác <i>bình</i> <i>bình</i> , |
| <i>Bình</i> <i>bình</i> , | trác trác, | <i>bình</i> <i>bình</i> trác, |
| Trác trác, | <i>bình</i> <i>bình</i> , | trác trác <i>bình</i> . |
| 2. Trác trác, | <i>bình</i> <i>bình</i> , | <i>bình</i> trác trác, |
| <i>Bình</i> <i>bình</i> , | trác trác, | trác <i>bình</i> <i>bình</i> , |
| <i>Bình</i> <i>bình</i> , | trác trác, | <i>bình</i> <i>bình</i> trác, |
| Trác trác, | <i>bình</i> <i>bình</i> , | trác trác <i>bình</i> . |

Nhứt, tam bát luận ; nhì, tứ, lục phân minh.

Bình khôi :

- | | |
|---|--|
| <i>Con voi.</i> | Giồng <i>chi</i> đồ sộ trước <i>kia</i> cà, |
| | <i>Chẳng</i> <i>phải</i> là <i>voi</i> , cá MỘT gà |
|  | Mặt LỢN lưng <i>tôm</i> kè BÒN dụng |
| | Vòi róng miệng <i>cá</i> chõi hai ngà ; |
| | Tiêng cày ruộng THUẬN là làm cò, |
| | Tục DÀM mồ ma ây PHÁ nhà, |
| | Quê QUÁN xưa kia noi TƯỢNG quận |
| | Cùng là thô săn nước Xiêm la. |
- (Thor xưa.)

Trác khôi :

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Sương tuyêt gọi NHUẨN đâ mây thù, | <i>Con ong.</i> |
| Da ĐEN mặt lợ tiếng vù vù, | |
| Ý MÌNH lúc láo râu TRÊN sọ, | |
| Hại chúng so SE nọc dưới khu ; | |
| Chàm chít đồ MĒN khoe bực tri, | |
| Đục xoí cày mục tò LÒAI ngu, | |
| Công LINH chàng nghī người VUN quén, | |
| Bông bí nụ BẤU xúm xít bu. | |
- (Thor xưa.)



Thơ tám câu thì phần làm tám về là : Một câu-khai, một câu-thira,
một cặp-trạng, một cặp-luận, một câu-chuyển, một câu-kết.

Con muỗi.

Muỗi hời ! sanh sao sướng mọi đê,
Thiều chi chi nửa hảy còn kêu,
Lâu son các tía hàng lui tới,
Da tuyêt má đào mặc áp yêu,
Béo miệng chàng thương con trè dại,
Cành hông nào tưống chúng dân nghèo,
Một mai dẫu gặp Vương-hoài-Quắc,
Sứa tội nhà ngươi át chàng nhiêu ! (Thơ xuwa.)

Làm thơ phải giữ theo đê, mà chẳng nên phạm đê, là trạng luân
chẳng được dùng chử ra nơi đê.

Con qui.

Trời sanh vật quý gọi kim qui,
Đất sắn giông linh biêt lề nghi,
Nho giáo hòn thiên còn vẹn đê,
Lạc thơ tám què cùng bền ghi,
Cành tiên mên đạo ngày ngày tới,
Cõi Phật nghe kinh bừa bừa đi,
Mặt xâu mặc dầu lòng háo thiện,
Vóc hèn nhưng vảy dạ từ bi. (Thơ xuwa)

Thơ hoặc lầy vận trúc, hoặc lầy vận bình. Hết thơ bốn câu thì ba
vận ; mà tám câu thì năm vận. Có khi hạng vận trước, phải làm theo.

Lò mò lo cho trò,
Bè tre che le the,
Xô cỏ vỏ ô rò,
Ôi thôi rồi nỗi xôi,

Đem nem nhem thèm em,
Thangs ăn mǎn nhǎn răng,
Không chống tròng bông lồng.
Qua nhà bà già ta.

Văn trắc :

Sao bắc ngang trời, đêm muôn sáng,
Người buồn dựa nguyệt, lòng ngao-ngán,
Tranh Tán bên các bồng tai vang,
Gái Triệu gân nhà dờn tiếng rảng,
Khúc dứt, mày xanh, tường sắc phai,
Điệu mau, ngón, ngọc, e sương dạn,
Thàm trông, then bạc, cửa côn gái,
Chi bằng chiêm-bao may thùy hàn.

Văn bình :

Sao bắc ngang trời muôn rạng đông,
Người buồn dựa nguyệt ý khôn cùng,
Tranh Tán, tiếng vàng nghe trên các,
Gái Triệu, tay dờn rảng dưới cung,
Khúc dứt mày xanh thương mặt ủ,
Điệu mau ngón ngọc cầm sương lồng,
Tư bể cửa các then còn đóng,
Mượn giặc chiêm-bao họa thùy không.

Phép thi tám câu, trạng luận thường phải làm liền dòi. — Đòi có
sáu thè: 1º chánh-danh, 2º đồng-loại, 3º liên-cháu, 4º song-thinh,
5º diệp-văn, 6º song-ngưng.

Thời thê.

Lớp tàn lớp mọc ngó cho cung,
Thời thê xây ván khó biệt hung,
Trời đât nỡ chịu tay bạc ác,
Nước non dễ giận kè anh hùng,
Ra tuồng rộng-rải đàng nguy hiểm,
Tối lôi hép-hỏi ngà hiêu trung,
Lập thảm quạt sáu ngày thôn-mòn,
Dứt đi nỗi lại nghĩ mà xung.

Thơ bày chữ phải giữ bình thường, bình hả nơi chữ thứ tư với
chữ thứ bảy; lại phải giữ bình trắc nơi chữ thứ năm: Trắc dẽ bình,
kêu là *phong yêu* là eo khúc giữa nõ hai đầu; còn bình dẽ trắc, thi
kêu là *hạc-tác* là to khúc giữa, nhô hai đầu.

Dại làm cho lầm, dại huờn dài, (hạc tác).

Khòn có bò qua, khòn củng khòn, (phong yêu).

NGÙ NGÔN LUẬT THỨC.

Bình khởi:

1. Bình bình,	trắc trắc bình,	2. Bình bình,	binh trắc trắc,
Trắc trắc,	trắc bình bình,	Trắc trắc,	trắc bình bình,
Trắc trắc,	bình bình trắc,	Trắc trắc,	bình bình trắc,
Bình bình,	trắc trắc bình;	Bình bình,	trắc trắc bình.

Trắc khởi:

1. Trắc trắc,	trắc bình bình,	2. Trắc trắc,	binh trắc trắc,
Bình bình,	trắc trắc bình,	Bình bình,	trắc trắc bình,
Bình bình,	bình trắc trắc,	Bình bình,	bình trắc trắc,
Trắc trắc,	trắc bình bình;	Trắc trắc,	trắc bình bình.

Ngù ngôn thi niêm bình trắc cũng như thát ngôn bỏ bớt hai
tiếng đầu.

1. Hùy hùy! chà chà! cao,	2. Suối khẩy đòn rì-rit,
Lên coi thử thẻ nào,	Chim trò chuyện lang-xao
Kiền trày xoài trúu hột,	Mau chon lui buóc xuông,
Rày mọi bắp tro mao;	Cho khởi tiếng tâm pháo!

(*Thơ xưa.*)

Tuyệt cú thi là thơ bốn câu, phân nửa bài tam câu : hoặc bốn câu trước, hoặc bốn câu sau, hoặc hai câu trên hai câu dưới, tùy ý người làm thơ.

Cây vòng.

Ghé mắt loài săn cò, Riêng buồn phận chú vòng,
Cột rường không đáng mặt, Thêm bận những gai chông.

(*Thơ xưa.*)

Văn chương chuộng liên đới. Đồi song-quan có hai câu, đồi cách cú là cách một câu, còn đồi hạc-tắc thì là cách cả về.

1. Mắt,

Dôi. — Còn.

2. Môi son,

Dôi. — Má phán.

3. Người yêu điệu,

Dôi. — Kè tư phong :

4. Bén hơi rơm lùa,

Dôi. — Động lòng mưa mây.

5. Dã run cày nhát khì,

Dôi. — Lại vạch lá tìm sâu.

6. Há dè bưng tai rộm lạc,

Dôi. — Chìn khôn bịt mắt bắt chim.

7. Trăm trận oai linh, đèn dưới gió,

Dôi. — Năm năm công nghiệp, bợt ngoài sòng.

Cách cú: Nèo tuổi xanh xay gấp bụi hồng,

Thuyền ngư phủ đưa vào động bích ;

Dôi. — Khách má đò tảng đeo phận bạc,

Chỉ nguyệt ông dát lại lũ son.

Hạc tắc: Nào những thuở nếp cày xanh, nghe lạc ngựa,

Thập-thoán bóng dù dạng kiệu,

Mà than rằng chí cá trưng phu ;

Dôi. — Đến lúc đây ngồi giữ ờng ngọc, nhảm tranh người,

Xon-xao ngoài vòng trong rèm,

Lại làm choanh ngồi sang hoàng đế.

Phép đặt thơ vần lục bát, thì giữ nhữ từ lục phản minh :

— bình — trắc — bình.

Câu tam, chữ thứ sáu thượng bình, thì chữ thứ tam phải hạ bình ;
chữ thứ sáu hạ bình, thì chữ thứ tam phải thượng bình.

Cửu-chơn có à Triệu-kiều,
Vú dài ba thước, tài cao muôn người ;
Gặp cơn tháo muội cơ trời,
Đem thân bồ liều theo loài bồng tang.

Câu sáu có mõ đôi, thì chữ thứ hai hoặc trắc hoặc bình ; chữ
thứ tư có khi cùng đẽ bình.

Người quốc sắc, kè thiên tài,
Tinh trong như đã, mặt ngoài còn e.
Tuần trăng khuyết, dìa dẫu hao,
Mặt mõ-tuồng mặt, lòng ngao-ngán lòng.
Khi nghe hạnh, khi nét ngồi,
Khi ngâm-ngợi nguyệt, khi cười-cợt hoa.

Câu tam có khi phân hai đoạn, có khi phân ba đoạn.

Bảy-giờ đất thấp trời cao,
án làm sao, nói làm sao, bảy-giờ.
Tiệc thay, trong giá trăng ngắn,
dèn phong trán, củng phong-trán, như ai.
Một mình âm-ý canh cháy,
đìa dẫu voi, nước mắt đầy, nám canh.
Sớm khuỷa khăn mặt luộc dẫu,
phận con hấu, giũ con hấu, dám sai !
Chùa đâu trùng-thây nèo xa,
ranh-ranh: Chiêu-ân-am, ba chử bày.
Hoa trôi béo giật đà dành,
biết duyên mình, biết phận mình, thê thòi !

Văn chương bay dũng tiếng liên-doi cho êm lời nói :

Nào người phụng chạ loan chung,
nào người tiếc lục tham hồng là ai?
Đã không kè doi người hoài,
Sẵn đây ta kiêm mợt vài nén hương.

(Đây lựa riêng ít tiếng, sắp theo vần cho dễ đọc).

- Đẹp mặt nở mày, ven mày bắn nhạn.
Đỗ quán xiêu đình, thân kinh quỉ khóc.
Kết tóc xe tơ, đào thơ liều yêu.
Dặm liều dang hòe, sương che tuyêt chố.
10 Hương cũ phàn thừa, tắm mưa chải gió.
Trách sô than thản, rảy lân mai lựa.
Đóng cửa gài then, buột yên quay gánh.
Mưa tạnh gió khoan, xuân lan thu cúc.
Nhã ngọc phun châu, treo báu quay niệp.
20 Gió kép mưa đơn, non nhơn nước tri.
Phu quý thê vinh, cha lành con thảo.
Cá chậu chim lồng, vào lòn ra eúi.
Tháo cùi sổ lồng, thura hồng rậm lục.
Thay bực đổi ngồi, sao dời vật đổi.
30 Bèo nỗi mây chim, bóng chim tăm cá.
Bướm rã ong rời, huê cười ngọc thò.
Lố một lám hai, châu mày ủ mặt.
Bèo giật huê trôi, phàn giổi son diễm,
Chó điêm mèo đàng, hoa tường liều ngò.
40 Dày gió dạn sương, ong chưởng bướm chán.
Chì Tân tơ Tân, khô lòn chà phụng.
Huê rụn hương bay, than dài thõ ván.
Đổi trắng thay đen, giàn duyên thiện.
Cười phản cợt son, chán đơn gỏi chich.
50 Nước bích non xanh, trắng thanh gió mát.

Văn chương ta hay dụng tiếng trùng-dòi cho êm lời nói:

Khi ăn khi nói dờ-dang,

Khi thấy khi tờ, xem thường xem khinh.

Sanh càng như dài như ngay,

Dợt dài dợt vắn, chén dày chén voi.

(Đây lựa ít tiếng làm kiêu).

1 Đù nghé đù nghiệp, cung kép cung đào.

Vui đâu vui óc, bực bắc bực nam.

Đã lâm đã lố, làm vợ làm chồng.

Vào khuôn vào rập, sẵn kẹp sẵn trăng.

10 Té tiên té bạc, dõi bực dõi ngồi.

Hết hơi hết sức, ngó quắt ngó quanh.

Dị hình dị dạng, mồi cẳng mồi chør.

Lo hơn lo thiệt, hết sách hết vở.

Và tú và thấy, cạo mày cạo mặt.

20 Bá vật bá vơ, cờ bơ cờ bắc.

Phép đặt vịnh ngâm thì là một cặp dòi bảy chữ, kè một cặp văn sáu tám. — Cặp dòi giữ tam ngũ thất phán minh.

— — trác, — — bình — — trác,
— — bình, — — trác — — bình.

Chìm đáy nước, cá lờ-dờ lặn,

Liện da trời, nhạn ngắn-ngoè sa.

Hương trời đậm nguyệt say hoa,

Tây-thi mật via, Hằng-nga giật mình.

Cặp dòi lầy vận nơi chữ thứ bảy trên với chữ thứ năm dưới. — Có khi lầy vận tại chữ thứ ba.

Chín lán gươm báu chồng tay,

Nửa đêm truyền hịch định ngày xuất chinh.

Nước thanh bình, ba trăm năm cũ,

Aó nhung trao quan vù từ đây.

Văn chương ta phân làm nhiều loại: *Phú, van, thơ, tự, giải; chiêu, biêu, luận, minh, bì; truyện, thuyết, nguyên, biện, khái; sớ, hành, châm, tụng, ký.* — Thi ngữ ngôn, thát ngôn lại phân làm *triết*, *thiên*, *doán thiên*; lại có thi *triết* *doán cù*, lại phân làm: *Ca, từ, dân, khúc, ngâm*; vv.

TRỊNH CÔNG AN-TUYẾN HÂU, LIÊN HUỒN THI.

1. Vuông tròn trời đất nói khôn cùng,
Tháng bảy ngày râm tối Quàng-đòng,
Kéo kéo lảng-nhang nhai chưa đứt,
Tơ vò rỗi-râm gõ hau xong,
Nửa năm rượu thịt, dời quan khách,
Ngàn dặm non sông, một chiếc đồng, (1)
Chờ gấp cồ nhơn, bày khoản khúc,
Kéo dây thương đó, đó nguôi trông.
2. Nguôi trông nên phải gán chiu lòn,
Tháng tí ngày dẫn tới Úc-môn,
Ngàn trường ơн sâu lai-láng biển,
Muôn trùng nghĩa nặng chập-chồng non,
Dưới trời ai kè không tội chúa,
Trên đất mày người chẳng vợ con,
Đỗ-sộ vật chí, xem hời đó,
Chàng sau chẳng trước chàng đèn mòn.
3. Đen-mòn sao đặng nghĩa cùng ta,
Nắn-nỉ sớm khuya việc cửa nhà,
Ít sông xưa nay, người bảy chục,
Nhiều lo lui tới, dạo năm ba,
Trăng tròn mặt ủ, mày chưa vén,
Biển mặn lòng thương, nước khó pha,
Cây có Diêu-quang soi tò dã,
Đè đâu chẳng biệt vây nhưng là.

(1) Chiếc đồng hay là mông đồng, là chiên thuyền, là tàu trần.

4. Nhưng là muôn mõ nèo chông gai,
Chi quản đường xa mày dặm dài,
Dưới nguyệt ham vui nên chước chén,
Trong sương chịu lạnh đặng tẩm mai,
Đã cam minh phải cày vô dụng,
Chờ nại người chè dứa bát tài,
Nghĩ kẽ ba trăm năm có lè,
Xin đừng năn-nỉ chuyện nay mai.
5. Nay mai còn có chỗ chưa tường,
Cách bạn xa-xuôi mày tháng trường,
Đường nọ phải chăng còn lòn-lạo,
Việc này khôn dại hảy lương-ương,
Chanh-ranh bởi đó sao lăng-liêu,
Mắt-mò vì ai khéo vân-vương,
Trinh với bao nhiêu người quyền thức,
Đam lòng quân tử mặc lo lường.
6. Lo lường lại giận nỗi con cua,
Tường đèn càng thêm sự đâm dưa,
Mây mịt-mù che trời nhớ bạn,
Nước minh-mông dãy biển trông vua,
Đi cờ thè đỏ tay không thập,
Đêm đât dâng này cuộc chằng thua,
Cho rõ làm người thì phải vậy,
Đè mò chảng biết một bản lúa.
7. Một bản lúa sạch đúia hoang hung,
Phong cảnh như vầy phì luồng trông,
Đoi vịnh năm ba thuyền đỗ liều,
Bèn non bảy tám hạc về tùng,
Vật còn chút biệt trời khuaya sớm,
Người đè không hay đât lạnh-lùng,
Liếc thay chín trùng chưa khỏe gỏi,
Đám đâu mình chịu phận thung-dung.

8. Thung-dung theo thè ít ai bi,
Mượn mò làm vui dè khó chí,
Thu hứng tám bài thi Đồ phù,
Đông ngâm một bức họa Vương-duy,
Cảm xan chong phiêm thường tri kì,
Cờ sắp thưa con học chinh sư,
Nhớ đó thời thoi nguội dè dặng,
Thôi nguội dè dặng khó chí chi.
9. Chi chi nghe đèn, tâm lòng xiêu,
Chắp nỗi Ti-bà hoán hây nhiều,
Riêng trách chẳng vàng, tay vê tượng,
Thám than không bạc, mặt mua yêu,
Đàt Hồ huệ ủ màu khôn lợt,
Trời Hán trắng tròn bóng xê theo,
Bao quẩn ngọc quang, tình mây dặm,
Mây sáu gió thảm buổi ban chiều.
10. Ban chiều bên núi bóng cờ dưa,
Tiết nghĩa năm ba hày đợi chờ,
Lò thày ác vàng, lòng có Hán,
Liệc xem tuyêt bạc, mắt không Hồ,
Chồng sương mít cát, cờ ngay thẳng,
Trãi gió năm canh, dạ phát-phor,
Vói hòi xanh xanh kia biệt chẳng,
Ngày nào vê dặng nước nhà xưa.
11. Nước nhà xưa có phụ chí ai,
Nhắn với bao nhiêu kè cỏi ngoài,
Gắn sức dời non khoan nói tướng,
Trãi lòng nàng vạc mới rằng trai,
Nàng sương chưa đài trời chung mệt,
Sông núi dừng cho đàt rẽ hai,
Giúp cuộc Vò Thang thêm trí lực,
Người còn dể tiềng nức lâu dài.

12. Lâu dài mong trả nợ quản thân,
Bao quản dường xa gánh nặng hoảng,
Chíp lụy anh hùng khi tác biệt,
Bày tình trung nghĩa đạo vi thần,
Con ve mây chặp, hơi kêu hạ,
Đỗ vù năm canh, tiếng khóc xuân,
Gió thảm mưa sầu đang đậm-dà,
Bút huê mượn chép sự khùng kh้าง.
13. Khùng kh้าง lại tưống chuyện lăng-nh้าง,
Tôi chớp mai mưa gấm chẳng-bắng,
Bên nước mười hai đứa chiếc lá,
Đất trời ba bảy đợi con trăng,
Thương dày lại dặn dừng thương lăng,
Nhớ đó thời thoi chờ nhớ xẳng,
Mỗi nợ dày duơn, ai có hỏi,
Xưa nay cùng một tâm lòng chẳng.
14. Tâm lòng chẳng phải, phải phản trán,
Ít nói ày người dưỡng tánh chán,
Đã bện bồ-nhin làm đứa quỉ,
Lại trau cục đá tượng ông thần,
Dầu chưa nước phản tò gương mặt,
Sắn có cày da cày tâm thân,
Cùng muôn đem mình theo thè ày,
Đem mình theo thè ày bần thân.
15. Bần thân phát giận dứa xung-xẳng,
Quán Sở lâu Tân dã mây trăng,
Phói-phói mưa xuân, hang dề lập,
Chan-chan nắng hạ, lửa đương hừng,
Thu trao thơ nhau, lời no àm,
Đóng gấp tin mai, chuyện khó-khăn,
Trời đất bôn phượng noạ nước đó,
Làm chi nên nỗi tối lăng-nh้าง.

16. Lặng-nhắng bùa diệp củng hoang-dâng,
Tiệc ngọc thuyền huê, bạn dài-dâng,
Than phận linh-định, đảo lác-lở,
Trách tình lạc-léo, liều lặng-quảng,
Con trăng nhán bóng, cày mai bạc,
Đi gió đưa duyên, dỏa cúc vàng,
Ôn đới chúa xuân, cơn gấp-gờ,
Canh tân mộng tĩnh, dám mê-mang !
17. Mê-mang cho đèn bức là tiễn,
Năm đâu năm bài già dạng diên,
Vui sẵn trước huê vài đóa cúc,
Lo chi trong dày mây đồng tiễn,
Lưu-linh, vợ lạy, không rời chén,
Lý-bach, vua kêu, chàng nói thuyền,
Háu muôn học đòi theo thê ây,
Song lo thời thê háy chưa yên.
18. Chưa yên ta phải tính làm sao,
Cơm áo ngồi không dễ dàng nào,
Đã cậy binh sương trừ giặc cò,
Lại bày trận gió phát cờ lau,
Đất an còi Việt, rừng nho rậm,
Trời giúp nhà Ngu, biển thánh cao,
Mới rõ tài non đến nợ nước,
Dám đâu tưởng chuyện ăn nguồn đào.

CHUNG



DU MEME AUTEUR

1. Fables de Lafontaine (traduction)	0.850
2. Télémaque (traduction)	0.10
3. De Saigon à Paris (<i>Nhà tân nhát trinh</i>)	0.50
4. Exposition Universelle (<i>Chợ quốc tế tại Saigon</i>)	0.50
5. Riche et Pauvre (<i>Phù hán truyện</i>)	0.10
6. Méthode pour apprendre l'Annamite (<i>Tập dạy học tiếng annam</i>)	0.20
7. Cours gradué de langue française (<i>Pháp học tân lương</i>)	2.50
8. Cours de chinois (<i>Âu học khai mông</i>)	0.20
9. Entretiens sur la Piété filiale (<i>Hien kinh dien nghĩa, ba thuc tieng</i>)	0.20
10. Petite Étude (<i>Tiểu học giài ngôn</i>)	0.20
11. Morceaux choisis de littérature chinoise (<i>Tu ván thâm bìn</i>)	0.20
12. Préceptes de morale chinoise (<i>Khuyễn hiếu cát</i>)	0.10
13. Trésor poétique chinois (<i>Cá tách điển nghĩa</i>)	0.10
14. Tragédie de Joseph (<i>Tuồng Joseph</i>)	0.10
15. Tragédie de Bâ-áp-khảo (<i>Tuồng phong thần Bâ-áp-khảo</i>)	0.10
16. Tragédie de Kim-Vân-Kiều (<i>Tuồng Kim-Vân-Kiều, ba thứ</i>)	0.50
17. Syllabaire quốc-ngữ (<i>Văn quốc-ngữ cử hình</i>)	0.10
18. Premières lectures enfantines (<i>Quốc-ngữ sơ giải rõ hình</i>)	0.10
19. Traité de versification Annamite (<i>Thí pháp nháp mầu</i>)	0.20
20. Cours de Chinois (3 ^e partie), (<i>Tiểu học tập số</i>)	0.50

Các thứ sách kê trên này để bán tại nhà Trương Thủ-tài & Saigon
 Ai muốn mua thì gửi bao đến đó, và để tên họ cùng chữ mảnh ở
 cho rõ, thì có người gởi sách lại cho chàng sau.