

# thắng-tiên



BÁO HƯỚNG - ĐẠO MỘI THÁNG HAI KỲ

Nhà bao : 55, Phố Jambert — Hanoi

Năm 2, số 24

3 XU

20 Décembre 1936

1050 11865



# DÂY TUOI TÔI

Tờ *Thắng-Tiến* này ra vào ngày 5 Novembre 1936, lúc anh em di trại các chefs ở Do Lễ về đến ngày nay dứa buổi linh đình hội hè về lê thọ hai mươi năm của Liên hội thì số thứ 24 ra. Một năm rồi, có là bao; nhưng một bước cũng đã rộng. Trải những nỗi khó khăn, sống được một tuổi, sống được là thỏa thích rồi.

Có anh trách bão nhà là nhát; có anh trách là nhỏ-bé, sầu si, vụng về, cái tội của anh em chủ trương tờ báo thì đã hẳn, nhưng có lẽ trước khi trách các anh quên giúp cho tờ báo của các anh một ít. Hết một năm lẽ tất nhiên là phải làm một bản mục lục anh em xem lại thế nào cũng có bài mà sao nhăng anh em chưa xem chăng. Đọc kỹ có lẽ cũng ích được một vài, đỡ phu lòng sốt sắng của bao nhiêu anh đã vì bão mà viết lách, tim tôi, nhiều lắm.

Qua uăm 1937, không như ý mấy anh đã vô tâm mà muốn dìm chết *Thắng-Tiến* bằng cách không trả tiền, *Thắng-Tiến* vẫn sống. *Thắng-Tiến* vẫn thắng *Tiến* cùng với bạn đồng-nghiệp và đồng-tâm trong Nam là báo *Hướng-Đạo*, hai dan hợp lại thành chiếc nhà lớn, nhà chung cho năm xứ để anh em lấy chỗ gặp nhau. Nhà mới này là tờ *Hướng-Đạo* *Thắng-Tiến* sẽ ra số đầu vào tháng giêng 1937.

Chỉ khác một điều là không giám làm « điều ác » như *Thắng-Tiến* nữa, *Thắng-Tiến* biết tội mình lắm; *Thắng-Tiến* có cái tội lớn đã cứ tin liều mà gửi báo cho anh em, không đòi tiền trước, vô tâm đã sai mấy anh làm một điều « không thiện » là không trả nợ. Vậy từ nay xin chừa, hổ anh nào trả tiền thì *Hướng-Đạo* *Thắng-Tiến* mới giám gửi đến.

Nhưng anh chưa trả tiền thì xin thử cho cái lỗi đã nói trên kia, xin thử lỗi thứ lỗi...

Nhưng chắc vẫn có nhiều anh em yêu *Hướng-Đạo* *Thắng-Tiến* rất đầm thắm như yêu *Thắng-Tiến* và yêu *Hướng-Đạo* năm ngoái vậy. Xin anh em cứ viết bài cho, cứ cõi động cho, trả tiền ngay cho, để cho tờ báo mới của chúng ta đỡ lo suối lo ngược mà cứ tiến lên mãi.

*Thắng-Tiến*

# LÊ THỌ 25 TUỔI

## Ở ĐÔNG - DƯƠNG

7 Novembre 1936

**K**hắp các đoàn ở Đông Dương băng hái phản-công bọn Síp-hỷ. Bọn này khinh thường anh em mình nên mặt thư viết chẳng bí mật là mấy tí. Anh em xem lọc ra nên vây riết các nhà những anh đoàn sinh sẽ bị bắt. Síp-hỷ biết rằng gập nhũng tay không vừa, nhưng biết đã muộn quá cho nên phải suối toàn lực mới đem nồi các anh bắt cóc đi.

Nửa đêm tiếng anh Lão hãi Ly từ bên kia trái đất sang, ở Bắc thì có anh em Lạng-Sơn và Thái-Bình nghe rõ, thấy hát hai bài ca liên hội của Hướng-Đạo và Sói Con rồi nghe Hải-Ly nói thì cảm động, cảm động nhất khi thấy ông anh già kè cả đến cái tên Hà-nội, cảm động vô cùng, lúc ấy tưởng như bốn bề trong gang tấc, trái tim một nhịp đậm vây.

Sáng hôm sau, ối thôi là vỡ tờ sì-cút. Một người nói: « không bao giờ tôi lại thấy lầm sì cút như hôm nay, từ sáng tôi thấy qua mắt tôi có đến mấy trăm ấy ». Anh em băng hái tìm cho ra mấy người bị bắt cóc; có mấy em sói nhỏ tức phát khóc thảm, dấn bước, mắt long lanh, nhìn các vết tích bên đường, nhung chực như phẩn đấu cùng anh Thợ. Rút cục bọn Síp-Hỷ đại bại, bao nhiêu cơ mưu bị phá tan cả. Té ra họ là một lũ cũng có mục đích cao thượng như mình, Síp-Hỷ là cái tên Hiệp ước nói lại lại, họ bày truyện bắt cóc để làm cho tinh thần nghĩa hiệp sống lại và mạnh mẽ lên. Biết thế, anh em H. Đ. mới cùng họ mưu nhũng việc « thiệu » to lớn, nào sửa sang các nhà đỗ nát, gặt hái hộ dân nghèo, rửa quét nhũng cái trường mà đã bao năm nay khát nước, v. v. .

15 Novembre

Các anh, các chí đoàn-trưởng, lão đoàn họp trại. Ở Bắc-Kỳ thì các vị đến họp ở Chi-Lăng. Đêm 14, hơn ba mươi anh đến chân núi Mã Yên hạ trại. Dưới bóng tối lập lòe đèn lửa, từ Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, cho chí Hanoi, Hải Phòng, Lạng Sơn, Cao Bằng đều có mặt cả. Rồi thì lửa tắt, gió thổi, tiếng vù vù trên ngàn cây, thành khúc ca khẳng khái, trong đó như có tiếng hò hét của vua Lê hồi nào dưới đất Liêu-

Tháng ở chốn này. Sáng sớm giây anh em lên đồi cao tập một bài thể thao tự nhiên rồi đến ngọn sông Thương lâm tấp. Anh em thi nhau khuân những tảng đá lớn làm một đường qua sông cho khách quá giang đỡ phải lội. Song đó chèo lên cái thành cõ cao chót vót ngầm ra bến phia. Hội đồng toàn kỳ họp bàn bạc việc lập trại nghỉ mát lớn ở Bãi Cháy, lập Hội quán ở Hà Thành. Hội đồng vừa tan thì tiếng còi đầu nổ ở bên sông quân giặc từ phia bờ vây phá trại trước lều sau tan hoang cả, họ luôn cả thủ cấp Hồ sút, đồ đạc mất vô số. Quân giặc táo bạo quá, các « lão » chở tay không kịp, sau mãi mới tóm được một thì ra bọn « Mẫu sơn ». Tưởng là bọn nào ! Theo vết l่าน đến trại giặc thấy họ giữ kiên cố quá, chòi canh chót vót, trại cắm bến bên, dứa có bừa tiệc linh đình. Các « lão » báo thù, ra oai ăn một hơi hết, họ thấy mà sợ mới đem đồ ra cho chuộc. Anh em dọa Lợn lòi sốc - xác đừng có xuống đồng băng mà có ngày bị cưa nanh.

Nghỉ một lát rồi tìm vết tích thành Chi-Lăng cõi, qua trước hòn đá Liễu Thăng đến Đồng Mỏ là sào huyệt của bọn « Chi-Lăng ». vào Quỷ-môn-Quan, trên vách đá hai con mắt trùng trùng nhìn. Tìm thấy bốn bức thành đã đổ nát, nhưng dư oai như vẫn lâm liệt, anh em vào rừng đốn củi làm một cái bếp khồng lồ, không biết từ ngày có hướng đạo đã bao giờ có đống lửa to thế này chưa ? Ngựa dò cất tiếng hí gọi đến lửa trại, vang khắp khe dong, giãy núi Cai Kinh đằng sau như sua lại, hùm, beo, sói, lợn lòi vô số thấp thoáng quanh lửa đỏ. Anh em im lặng một lúc, đưa mông hồn lên mấy trăm năm về trước, viếng bãi cõi chiến trường, nhớ công gian lao của tiên tổ, hướng chí khí thẳng nhìn cuộc tương lai tốt đẹp mà cái mục đích thanh cao của Hướng Đạo do tay anh em ta đặt lên sẽ đem lại cho đời sau. Câu hát trò vui mãi đến khuya mới kẻ nam người bắc chia tay, hò hẹn nhau, một góc thế kỷ nữa, sẽ họp mặt đủ cả quanh một cuộc lửa trại thế này nữa.

Mấy hôm sau thư của Lão bài Ly đến báo tin cụ Baden Powell ngày 13 Décembre sẽ đến Paris. Ông già cẩn dặn rằng hôm đó anh em Pháp tiếp lão thủ-lĩnh trong tri sênh nhớ đến chúng ta luôn.

### 13 Décembre

Bên Pháp trại H. Đ. miền Paris, 25.000 Hướng Đạo Sinh đơn  
Cụ Bi Pi

Tất cả anh em Hà-Nội, Hà-Đông cũng họp ở cánh đồng làng Giao-Quang (Hà-Đông), trên khoảng đất thiêng của ba Ông đại vương Tây-Mỗ, cuộc gặp gỡ hàng năm của các đoàn Hà-Thạnh. Chiếc cờ xanh lá cây đội Hồ (Vạn-Kiếp) cướp được từ năm nào lại đem ra tranh đấu. Buổi sáng có cuộc thi bạ trại đội kèn kỵ mỗi đoàn một đội vào kỳ thi phá giải buổi chiều. Tha hồ khoe khéo anh em bày ra đủ đồ (lèm ngay ở trại), trình diện nhiều lối lá mắt. Suất sắc có Trâu (Hùng-Vương), Tê giác và Cáo (Đại-Là) và Gà (Vạn-Kiếp). Mỗi đội được lĩnh thưởng . . . . . 2 quả cam.

Đến chiều nai nít chỉnh tề, 11 đội đại biểu của 11 đoàn (có cả M-Rivière) lên vòng cờ nghe lệnh. Trại trưởng cho biết rằng quân cướp đang đóng ở cái trại nhỏ bên kia sông, các đội phải trong 80 phút (ước phỏng) bắc một chiếc cầu 4 thước qua sông bằng thừng và gậy của mình để cả đội sang, thám thính trại giặc, về địa đồ thật đúng (ước phỏng) vào kho giặc lấy 2 cân vàng (ước phỏng) đem về.

Anh em hăng hái ra đi, đến nơi thì sông rộng, bờ hẹp, già chỉ dí dung vào cây lúa là bắt vụ; gậy yếu, thường cả năm không dùng đến, bai như chỉ, người ngã xuống trước ùm ùm, phải phạt điêm vô số. Đến lúc khó nhọc lắm mới về đến dưới cờ thi các vị đoàn trưởng giờ ra nào đồng hồ, nào thước, nào cân, ngọt bết chỗ nói Kết cục đội Sóc của Lãng-Bạc giật giải, phần nhì về Hồ và Gà (Vạn-Kiếp), bao nhiêu đội khác chỉ kém một tí nên dự bàn ba.

Cuộc thi khó khăn nhưng đủ to được những anh chém làm, dùng đến thừng đến gậy, ước đạc luôn, nhất là nhớ luôn được điều luật số 8, rất cần cho những lúc cầu đồ, về muộn hay tham mang và đến chục cân vàng.

SÓI VÀNG

## 20 Décembre

### CUỘC SĂN CHUNG LỚN CỦA NGÓT 70 SÓI CON

(hay là cuộc họp bạn thứ nhất của Sói con Hanoi)

Ngày to tát và mong đợi không được tươi đẹp. Trên trời nắng và ám đưa xuống lơ thơ mấy hạt mưa bay. Gió lạnh... nhưng mới tinh sương các sói đã đông đủ ở nơi hẹn. Rồi từ Hanoi đến rừng Đại Mỗ trong một tiếng đồng hồ, các già non đã tờ ra cứng cáp.

Sói Già, Báo Đen, và tất cả loài vật ở rừng đều về chứng kiến buổi săn lớn ấy. Cá đèn nhúng bầy khỉ (bandarlogs) cũng có mặt tuy sợ hãi chỉ đứng lảng vảng远远 xa. Đúng giờ, Hồ sút — biến lành chử không rũ tựn như Shere Khan — đứng lên mở cuộc săn sau vài lời khuyên các sói. Rồi buổi săn ấy bắt đầu, úc huyên náo vang những tiếng sủa inh ôi như bao nhiêu sói cùng só đèn vồ mồi; lúc yên lặng sẽ sàng cho đèn hoang non tai thính cũng chỉ nghe thấy tiếng gió sô trong đám lá. Mười ba bộ, cộng đèn ngót 70 sói, đua nhau thi nhanh nhẹn, thi tinh khôn, đem hết tài khéo đã tập trong hang ra khoe trước hội đồng các anh bầy trưởng. Cảm động nhất là trong mười ba bộ ấy lại có một bộ ở rừng Lạng Sơn, đã hưởng ứng lời mời, băng hái qua mấy chục dặm về cung săn sói anh em Hanoi.

Bến gần chưa, Sếu Nha-Trang và Lợn Rừng già đến thăm, một phút đón rước long trọng và cảm động. Sau giờ nghỉ cuộc săn lại nối tiếp cho mãi đến gần chiều.

Bộ Vàng Nùng sơn, suất sắc nhất trong mười ba bộ, đứng rún vì sung sướng ở giữa một vòng rộng sói con khi nghe sói già khen và hô lớn :

— Các anh nhìn cho kỹ, sói con!

SÓI SÁM

## Hướng-Đạo-Thắng-Tiên

Báo Hướng Đạo cùng báo Thắng Tiên từ nay là một. Tình anh em thân lại thêm thân bằng một giây liền lạc mới nữa. Ở mỗi xứ, ở bộ ủy viên đã đặt một tòa soạn. Việc quản lý thi ở Hanoi (55 Jambert như cũ). Tình thắn, hình thức sẽ hơn xưa, anh em nhận được số 1-1937 sẽ rõ.

Các bài vở về chuyên môn hay tiểu thuyết, tùy anh em gửi qua anh ủy viên xứ hay gửi thẳng ra Hanoi cũng được. Còn như tin tức về Đ.H thì thế nào cũng xin gửi qua anh ủy viên xứ mình cho đỡ chùng điệp.

Việc là việc nhà, xin anh em nắm nơi cùng gắng sức cho. Chúng tôi mong mỏi vô cùng.

H.Đ.T.T.

Anh em nên cả đoàn gửi tiền một lúc cho tiện và đỡ tốn. Nếu khó khăn thì cứ trả từng 3 tháng là 0\$15 một cũng không sao.

Xin các Vị Đoàn trưởng săn sóc cho Báo nhà ngày một khá thêm.

# CUỘC THI LÓ'N

(Nhời một anh Phi-Yến thuật)

T<sup>h</sup>ấy Thắng-Tiến dăng bức mật-thư của đảng Síp-hý, trong đội Phi-Yến em đã có anh tìm ra được : anh Ngô văn Ái sẽ bị bắt. Anh em không dám bảo Ái, nhưng đều phòng bị để bảo hộ cho Ái. Chẳng biết sao Ái lại biết, lấy làm lo lắng. Sau khi nghe Radio, Ái nói khẽ với Đoàn Trưởng : « Tối nay em vào hòm em ngủ ! ».

Anh có vào hòm ngủ không chả biết, nhưng sáng ngày 8, đến Đoàn-quán, đã được tin Ái bị bắt từ đêm rồi. Cả 5 đội cùng Sói-con chạy lại 21 Miribel thì thấy gần cột thóc có nhiều vết chân di lại và trên cột có dấu chỉ vào đồng thóc. Bới thóc ra, thấy một bức địa đồ vẽ nguệch ngoạc, nhưng không có dấu gì, chữ gì cả. Anh « Yếu ít nói », Đoàn-Trưởng đội Phi-Yến cầm soi lên, thì ra có 5 lốt châm kim ở 5 chỗ khác nhau. Phải rồi ! sau khi Ái bị bắt đã nghe lỏm được đảng síp-hý sẽ đưa mình qua 5 Sơn-Trại : Monguillot, Local, Chùa-Chung, Đèn-Trần và Vọng Cung. Anh đã cố tìm cách vẽ vội vàng 5 nơi đó, lại sợ đảng giặc sinh nghi, nên không đẽ chử, chỉ lấy cái kim mà bao giờ trong hộp các đồ vật của anh vẫn có, khẽ châm vào 5 chỗ vẽ sơn Trại của đảng. Vậy chúng em cứ dò đến 5 nơi sơn-trại ấy, tất sao cũng được dấu hiệu của anh đẽ lại. Mặc các đội khác còn tìm tòi, xét đoán, chúng em kéo toàn đội, mạo hiểm đi trước. Đến Mon guillot. Đè ý xem xét, trên mấy gốc cây to, có dấu « Tiến » chúng em đi đến một cây cổ thụ, thì dứa hai cành cây sát nhau, thấy một mảng dây gài dây. Lấy xuống xem, thấy « N W 60 ». Phải rồi, đi 60 thước về Tây-bắc. Quả nhiên lại được trong một hốc đá tờ giấy có mấy chữ : « . - - - . - - - , . - - - . - - - » 21, 12 là gì ? Nếu theo « chìa khóa » của anh Doanh thì là u,l, Ul là cái gì ? Dành chịu, chúng em lại kéo sang trại Local. Trên vách đá lại tìm được tờ giấy nữa, viết một cách kỳ quan :

Trên con đường độc-đạo, chỉ vừa một người một ngựa qua, thành ra phải kẻ trước người sau, dần dần tiến. Trước có : 12 tên giặc, sau cũng vừa một tá, em len vào giữa, không

sao chốn được. » Bí mật ! « Yến it nói » biến lầy rồi lại thôi thúc chúng em tiễn vào Chùa chúng. Dưới mẩy gốc cây, thấy lá bánh, vỏ quýt, bã mía bừa bãi, chúng em nhặt được 2 cành lá. Chúng em đoán : dáng sipay vừa nghỉ ở đây ăn uống, hai cành lá này có ý tứ gì đây. Anh Yến trăng ra vẻ ta thạo về khoa thảo mộc, cầm ngắm nghĩa chán rồi vò ra ngửi. Sau anh quả quyết là lá Na và lá I-lăng. Anh « Yến it nói » nghĩ ngợi một chút rồi lại thôi thúc dục chúng em lên Trần-Vương Cờ-Tự. Gần đèn, thấy đồng đá sếp thành dấu « phải coi chừng ! », chúng em đều mỗi người nấp vào một cây. Nhưng nào có thấy gì đâu, trên cành cây gần đó chỉ thấy cái dây buộc còi của Ái ; lấy xuống, thấy anh thắt chiếc nút « Tisserand » là chửa ! chúng em ngồi nghỉ, bàn tán. « Yến it nói » ra vẻ mệt, nằm sấp trên bãi cỏ, lấy đá vạch xuống đât chơi. Bỗng « Yến lầu ! » kêu rời lên : Hô ! Hô ! anh em à ! « Yến it nói » chồm dậy, cầm lấy gậy. Chúng em cũng đứng cả lên thì Yến lầu nói tiếp: Đội hô đã kéo đến Chùa chúng rồi ! Chúng em bắt cười ! « Yến it nói » bảo : « Hô thật hay hô đã đến, ta cũng phải đi đi thôi Còn một sòng trại nữa chưa qua cơ mà ! Ta quyết tìm cho được Ái, mà tìm\_ibấy trước tiên ta mới nghe. »

Chúng tôi lại tiến về núi Vọng-Cung. Vọng-Cung cao ngất trong ghê cả người. Tình cờ thấy dấu « 3 bước có thư », chúng em lật tảng đá lên, lại được một lá thư, kỳ quái không kém gì lá trước. (thư đính theo đây).

T Ú Á G Ô Ó C À H M T M  
H C N T B I V C M. I À C  
A Ô N O Ô N T È Ô L U À  
C À C D Ä Ô M T I À D A  
Đ I N H M Å À H Đ Ä N I

Mọi người đều ghé vào đọc mà chẳng ai đọc ra chữ gì cả « Yến it nói » bảo : Ta đã qua 5 sòng trại của giặc rồi, những dấu hiệu tìm được còn mập mờ cả trước khi tiến hành việc tìm Ái, Ta hãy khai kỵ Hội nghị để xét xem những dấu hiệu kia có nghĩa lý gì không. Anh nào có ý kiến gì xin cho biết. Tôi thì tôi đoán : Ái trong khai theo giặc, đã dò biết được nơi Đại bản doanh rồi ; song không nói rõ ràng để báo cho Ta biết, nên tìm cách bí mật dùng chữ số, chữ Morse, nút thừng, lá cây để thông tin cho ta. Những cái dấu hiệu tìm được là những tin tức cả đây.

Yến lầu nói : « Ta đã biết chắc 21-12 là u, l rồi. Còn hai thứ já .. chả có nhẽ.. à ! Ta thử lấy hai chữ đầu xem, na là n, i là o là i, ni, in là nghĩa gì ?

Bỗng « Yến sứ Lạng » kêu : em đọc được lá thư này rồi : cứ đọc cheo từ trái sang phải từ dưới lên trên, ta thấy : « Thưa các công, đàn tôi có 4 đội chẵn và một chẵn mềm, mà tôi thì làm đầu cả đàn Ái » quái ! y như anh ấy khai cung với quan tòa ấy ! Đàn anh Ái làm gì có 4 đội, mà anh ấy làm đầu đàn bao giờ ! kia !

« Yến it nói » bỗng hô : lấy bút chì, sờ tay ra ! viết ! l, u, a, m, i, n, t, chắp lại xem chữ gì !

— Luật - nim !

— Min - Luật !

— Tuân - lim !

— Luân - tim !

— Ma - lun - ti !

— La - mu - tin !

Nghe anh em nói song . Yến it nói + nhầm nắt nghĩ ngoi một lát, lại hô « Theo tôi m-u ! không Ái nguy mất ! » rồi anh chạy trước, chúng em theo. Qua mấy con đường quanh co, khúc khuỷu, đến một ngọn núi, trên có một ngôi cổ miếu. Anh ra hiệu dừng lại, vòng quanh tường nhận kỹ từng đống, từng túm cỏ, đến một chỗ tường khí cao, anh ra hiệu làm « thang người », anh leo lên trước, rồi dùng thừng kéo nhau lên và vào được cả trong. Trong hâu cung, quả thấy Ái đang... đọc báo Tiếng Tiếng với ủy viên và các đoàn trưởng, tẩm bánh tây gãy rở, đương ở trong tay.

Một lúc sau, khi đi làm việc thiện, « Yến lầu » kéo « Yến it nói » lại hỏi : sao bàn nãy anh biết Ái bị rốt ở đây ?

— Những chữ ta chắp phải có nghĩa, phải là tên người, tên đất gì mới được. Cũng là sự tình cờ mà sau khi các anh cho nghe những cái tên quái quỷ gì ấy, tôi chợt thấy chữ Minault. Minault là chỗ hẻo lánh, ít người qua lại, nên chắc là Ái bị rốt đấy chẳng còn đâu nữa..

— U, l, n, i, tìm được rồi, nhưng làm sao anh biết đượ m với a ?

— Kho gì : 12 người dàn trước, 12 người dàn sau, nghĩa là 2 chữ trên 12 chữ dưới, chữ ở gữa chả làm là gì ?

— Còn chữ a ?

Năm thứ 000.002  
Số.....24

# THE - GIỚI SI - CUT

Tòa lồng lý;  
Tòa nhà chọc trời  
phố Giям-Bé, Hanoi

Tin riêng của 1. T.

## B. P. ĐẾN PARIS

Quộc họp ban 25.000 người.

Tối thứ bảy 12 Décembre ở trường Đại Học Sorbonne đông nghịt những người, giồng quần cự áo vàng nhau nhau. Quan Giam - Quốc có mặt, có cả mấy quan thương thư Quan Giám Quốc Lebrun tàng huân trước Baden Powell đệ nhì hang Danh nghĩa hội tỉnh (Bắc Đầu). Mỗi địa phương (règion) có hai hướng đạo sinh đưa cho cụ B.P. những giấy chứng tụng sửa khắp các đoàn H.B. bên Pháp.

13 Décembre

Buổi sáng mây mưa bao phủ thành Paris mà buồm chiều lai nắng ráo. Một giờ, ngoài cửa Versailles, trên bến đất hôi-chợ Paris đã đặc obrung sicut và sói con. Một đường giài hai bên có b.s. và lão đầuo sinh giàn. Hai giờ một khắc, B.P. ngồi xe ô tô đến, tiếng hip hurrah anh em hô àm trời, cụ vui vê ~~gió~~ tay chào, các xe sau có huân tước phu nhân B. P. ủy viên Wilson trưởng trại học Gilwel, các ông Bertier (E. d. F.) Wiellizot (E. U.) và Lafont (S. d. F.) bà Duhamei (G.d.F.), bà Walther (Ecclaireuses de F) một lượt cờ xanh ngà cháo, cu B.P. tbur thâ xuống xe thăm 8 đoàn kỵ cựu quá 16 tuổi, rồi thi như sám giày, sói sửa « hét sức ». h.d.s kêu « sáu sang », cụ đì qua một it, thỉnh thoảng dừng lại xem mấy cột biếu-hiệu (mặt totem) là kèu, khien mấy anh nhiều bàng chuyền mòn.

Sau cùng cụ lên một tảng đá có trãi da cọp, các em sói sum lại hát « Mowgli chasse, lue Shere Khan, Ecorte le tigre... » điệu « Frère Jacques », vừa hát vừa mưa lhi dụng lều. Đoàn « l'Etoile » đang hát có phút 36 giây chiếm giải. (Anh em Đồng Dương thử xem). Lúc gần tối lão-dau-uyuc duyệt các đoàn song, phu nhân cũng thăm các đoàn nữ h.d. rồi, đều bróc lèn bệ đá lớn, trong cái rìng H.O., ên lặng. Cụ nói trước bằng tiếng pháp, lõi lòng vui mừng vé ngày hôm ấy, tán dương tinh-thần H.H. rồi chúc cho

cùng sức khỏe. Phu nhân cũng nói mấy phút rồi thi cẩ hai van rưỡi người cùng lên tiếng hát câu « tạm biệt »

Tối 13 Décembre các nam nữ đoàn trưởng EUF dự một bữa tiệc sĩ Quế lù hội trướng mới.

lòn (lòn vi tinh thần) có uỷ viên ký niêm,

## Đoàn quán Lang Sơn

Đoàn H.Ø Lang Sơn đã khai móng sây đoàn quán ở Đồng Trân. Hôm vừa rời H.S lên thăm đã thấy tướng lèn đến ngang lưng. Đoàn quán này hoàn-thành thi Lang Sơn thật là hối có một đoàn quán (sày riêng) trước thắt ở Bắc kỳ vậy.

Mừng anh em ubé

## Thé náo anh em các nơi

### Anh C. L. Crowet về Tây

Trung úy Crowet sắp về Pháp vào đầu Janvier 1937. Mấy năm gắng sức để lập lại các đoàn ở sứ Lang, làm việc H.Ø, rất vui lòng vài sây dựng được đoàn quán trước khi ra về, anh Crowet thật đã hối lòng với anh em lâm Xin chúc anh chỉ và chìm non và nức binh an và lai có ngày trở lại gặp ~~nhau~~ xai ~~nhau~~.

Anh Réatif (Sanglier bùcheur) thay

## Đoàn Bàng Giang

### tuyên lời hứa

Từ ngày ở Chi-Lang và anh Phan-văn-Huông, có đại úy Grinda và quan bá-chánh Bé-qui-Binh giáp đỡ cho, hàng hãi lán việc. Đoàn Bàng-Giang đã có kế quả vui vẻ. Hôm 25 Décembre 1946 anh HØ Sứt cùng anh Réatif đã lên nhận lời hứa của anh Huông và 4 anh đội trưởng. Sản trường học Cao Bằng hòa ra một trại H.Ø, có 3 cái lều rom đồ - sô anh em làm lầy. Buổi tối, cuôc lửa trại linh cảnh, có quan Năm công sứ và quan bá-chánh chủ tịch. Tuy mới tập hợp mà các trại cung khai lấp được quan khách tan thường rất nhiệt thành.

Sáng hôm sau có một lễ tuyên lời hứa cho mươi mảnh anh em trong đoàn nữa

Tháng trước đây ông hội trưởng là một giải Lang-Sơn Cao-Bằng phong trào H.Ø. đã lao khắp lòn vui mừng vé ngày hôm ấy, tán dương tinh-thần H.H. rồi chúc cho

## Đồng - Hời

ASIER đổi ra Thanh, anh em H.Ø có một cuộc lửa trại rất cảm động để tiễn Ông và hoan nghênh Ông về Quế lù hội trướng mới.

## Tin riêng của 1. T.

## CHIẾU 17 DÉCEMBRE

(CRA nói về bắc-sỹ Charcot & trường Bertrand chủ tịch, đồng anh em H.

B. tới nghĩa, tiếc thay budi nói chuyện có ý nghĩa như hôm nay mà người ngoài đến nghe lại không được đồng lầm, đó thật là làm cho chúng ta nghĩ ngợi.

## Thái-binh

Ngày 7 và 8 anh em H.Ø đã làm lễ nhai-thập ngũ chu niên rất vui vẻ. 5 giờ chiều hôm 7, anh Phan nói chuyện về « trai Dalat », Học - sinh và Phụ-buynh đến nghe rất đông. 8 giờ tối, lùa trai. Trò mới, phần nhiều cỗ động cho tình thân H.Ø. Được hơn ngàn người đến xem ngồi khán. 12 giờ rưỡi nghe Radio & nhà Ông Hội trưởng Nguyễn-thúc-Quynh, cảm động nhất khi nghe tiếng Lão hãi ly nhắc cẩn đến anh em bên ta.

Chùa cháy — Quan công - sứ vừa thiêng cho H.Ø các đồ chùa cháy (Voi rõng, búa, v.v.) thi vài hôm sau ở phố P. Beau, một rẫy nhà là cháy một cách rất rứ rứ. Anh em được dịp thí nghiệm với rồng rất băng hải. Máy anh cựu đoàn-sinh (vi bận sắp thi tên tamnghỉ) quên cả bộ y phục sấp dùng trong cuộc chợ phiêu, lẩn sả vào trong đồng khói lửa. Ngót hai tiếng đồng hồ mới giẹp được ngọn lửa. Quan công sứ đã từ giã vào trường ugri khen anh em.

## tin tàu bay :

Anh Lebas S.D.D Bác-Ký vừa được bồ dụng làm S.R, thư ký toàn sứ Đông-Dương, C.D.lai bồ aub Bernard (Vieux Sanglier) làm C.D.D Bác-Ký nữa. Xin gửi lời thân ái mừng hai vi.

Hiện đang sửa soạn lập một liên-hội (Tổng cuộc) chung cho cả H.Ø. S. Đông-Dương.

Üy Viên Schlemmer (assistant du tàu Portos, sẽ đến thăm Đông-Dương, Chúng tôi chúc anh đến nơi bình yên may mắn. — Mong rằng anh em E. D F khắp nơi sẽ tiếp đón vị huynh trưởng S.D.F' một cách nhiệt thành và vất thắn ái.

— Một dàn chǎe có 24 sỏi, thêm một chǎn mềm là 25 sỏi là 25. chữ cái anh đầu dàn là chữ a có phải không? Nhưng kia! Ông lão lòe kia sắp lão xuống hố hây giờ, anh Yên trắng » lại rất ông cù qua đường đi. Tìm thấy Ái trước, ta được nhất về cuộc chơi, nhưng nhất về cuộc chơi thích sao bằng nhất về việc làm điều thiện. Có làm việc thiện mới nêu được cái tinh thần H.Đ. mới tỏ được cái ý nghĩa ngay kỹ niệm hôm nay chứ!

PHI - YẾN

## Xin chú ý!



Báo Hướng Đạo Tháng Tiền từ số 1 trở đi chỉ in đủ số cho anh em gửi mua thôi vậy anh nào mua xin  
cho biết và gửi tiền (ít ra 0\$15) ở Nam kỳ xin gửi  
tiền cho anh ủy viên Trần văn Khắc) Nếu để chậm  
thì không có thể có trọn bộ được. Sẽ không gửi bán  
đâu cả cho đỡ phí tổn.

## HƯƠNG-ĐẠO THÁNG-TIỀN

Sẽ in khổ rộng, bìa mì  
Toà soạn mới  
Xin anh em kíp kíp  
gửi thư mua báo nhà

# BÁO THẮNG-TIẾN

## tru'c tòa - an Trùng - Trị

8 giờ sáng hôm nay, tòa án Trùng Trị xử vụ báo Thắng-Tiến. Mới 7 giờ, trong phòng, ngoài biển đã chật ních những người là người. Sở mật-thám và sở xem-đầm phải phái thêm lính đến giữ trật tự. Trên hàng đầu, có lẽ vì tòa thi hành điều luật thứ năm mà mấy cô thiếu nữ, mấy ông cụ già cũng, mấy ông phóng viên nhà báo còn được có chỗ ngồi, còn khắp nơi, toàn thấy dân « quần cùi sanh, áo sơ mi vàng » chen chúc nhau đứng. Một điều lạ: mọi phiên tòa đông đúc như thế thì ổn ào hết chỗ nói, lầm khi quan tòa phải hạ lệnh đuổi người xem ra, mà phiên tòa này rất yên ắng lặng lẽ. Nhưng ai có ý nhận kỹ thì phải lấy làm lạ hơn, là anh nào anh ấy đứng cầm như thóc, nhưng đầu, mắt tai, mũi, chân, tay, chuyên động một cách ngộ nghich. Thì ra, họ nói chuyện với nhau toàn bằng « moóc » cả, báo nhiêu dầu, mắt tai, mũi, chân, tay, là bấy nhiêu bộ máy « vô-tuyến điện-vô điện »

Ngoài trên cao, quan chánh án, hai quan bồi thẩm và quan trưởng lý, đều là bậc lão thành. Các quan không mặc áo đỏ như các phiên tòa khác, lại mặc áo vàng, mũ cũng bóp thành ra 4 múi. Còn viên luật sư, một người trẻ tuổi, trên miệng lúc nào cũng nở một nụ cười vui vẻ và nhạo đời.

Sau khi viên mõ tòa hô: « Phiên tòa khai mạc », quan chánh án lần lượt cho gọi hết các nguyên-cáo lên khai:

Trước hết một sói con lực lưỡng, mép và cằm xanh rì nhũng râu chưa kịp cạo, ra khai:

— « Bầm quan lớn, tôi xin truy tố báo Thắng-Tiến về tội báo ấy trẻ con quá, văn viết non nớt quá, ý tứ lại tầm thường quá. »

Một câu Hướng đạo sinh loắt choắt chạy lên, lát sau nói:  
— « Bầm cụ lớn, nếu người ta bảo báo Nam-Phong là một bà lão » thì báo Thắng-Tiến nên gọi là một « Ông lão ». Báo cho thiếu niên gì mà lại đầy những bài lý luận khô khan, đầy những bài nghiên cứu khó hiểu. »

Một câu to nhơn, đậm đà: « Bầm bài vở nhất lăm a ! »

Một cậu uể oải, nhạt nhẽo: - « Bầm, văn chương nồng nàn đậm đà quá. »

Một cậu quần áo thúng thính, búi tóc củ hiềng lòi ra ngoài mũ bê rê, móng tay lá lan ngoằn ngoèo trên mươi đầu ngón tay, cặp kính trắng cưỡi trên đầu mũi: - « Bầm cụ lớn, lấy cơ là làm cho vui vẻ, báo dùng nhiều động hài-hước, trái với cái đức nghiêm-trang của nhà Hướng-Đạo vậy vay! »

Một cậu quần áo lôi thôi, mặt mũi nhí nhảnh: - « bầm: bài đứng đắn quá, xem buồn lâ-ă-ăm a! »

Một cậu, xuốt cả quần lân áo, mỗi túi nhét một bó báo thông-tin-hàng-ngày: - « bầm báo không có những tin « sảng-sa-si-on-nen ». Chúng tôi cứ mong trong mục « thế-giới-si-cút » được đọc những tin chó chết, những nạn ô-lô ghê gớm, những chuyện hiếp dâm rùng mình, những vụ vợ giết chồng, con giết cha, người ta giết lão nhau, mà chẳng lần nào được đọc cả. »

Cậu này khai xong, bỗng thấy tòa im phẳng phắc, mọi người đã tưởng tòa hoãn đến chiều, thì thấy mõ tòa cầm tờ giấy giải gọi:

- « Đến lượt; Nguyễn-văn-Nguyễn, tức đả-hồ-tướng, tức Trại-phi-phì-tăng, tức tiều-nhất minh-thiền-sư, tức đại-Na-tra-thái-tử, tức đa-bảo-đạo-nhân, túc. . . »

Viên mõ tòa đọc được độ 20 cái túc thi & cuối phòng có tiếng thưa: « chẳng hay vì nào gọi bần-đạo đấy? » rồi một cậu nhô lên, đầu tóc bờ phờ, nút phu-la quặt ra sau lưng, sô-mi lò ra ngoài quần, con mắt vẫn dăm dăm nhìn vào một quyền tiều-thuyết. Viên mõ-tòa phải cắt nghĩa mãi, cậu mới hiểu là mình đến tòa để làm gì. Mắt vẫn không rời quyền chuyện, cậu khai: - « Dám bầm thượng-quan, ai lại suýt cả quyền bảo mà không được lấy mươi chuyện kiêm-tiên, quái-hiệp, đạo-sỹ, những bài khảo cứu về thuật phi-hành về thuật phi kiêm, thì cứ như bần-đạo, xin lỗi thượng-quan, cứ như tôi đây xét, báo Thắng-Tiến là tờ báo vô giá-trị, sao bằng. . . » rồi cậu ngồi luôn xuống sàn nhà, đọc tiếp cuốn tiều-thuyết đang xem giờ.

Dến lượt một cậu quần áo cũ kỹ, và chẳng vá đụp, cái phu la bằng lát lót áo cũ, các giây chàng mang bằng sợi giài rút, cái ca bằng ống bơ rỉ, dài dày quá rộng, hình như mới xin được của ông linh lê-dương nào.



R.J.

— « Bầm quan lớn, báo có 20 trang mà bán "tới" 3 xu một số, 0\$60 một năm, có chết kẻ ít tiền như chúng tôi không. Giá tôi là chủ nhiệm, thì tôi bán « su đôi » hay « hai su ba » và, muốn cho nền H Đ chóng bành trướng, tôi cho không các Hướng-Đạo-Sinh, ấy là không kè các phần thưởng rất to phát cho những kẻ nào ham đọc. Xin quan lớn xét cho, thực ý tôi muốn cờ động cho Hướng-đạo, chờ có phải là tôi hèn-tiện hay biền-lận đâu. Lay quan lớn a. »

Nhưng khi cái xuống, vô ý, trong hết các túi, bạc, bào, xu rơi ra, bò lăn khắp phòng. Cậu tái mét mặt, rút luôn còi thổi S.O.S. rồi vội vàng chạy, nhặt, con mắt lầm lét, nghi ngờ, nhìn khắp mọi người.

Tán náo kịch liệt hồi vừa hạ màn, một cậu ra vẻ lịch sự, đầu trai bóng, rồng vàng, kính châng, phu la thêu kim tuyến: áo len « den bếp » quần « séc » hòm sô hai tay đeo đủ các thứ nhẫn:

— « Bầm quan lớn, báo Thắng-Liển xem cũng hay hay, song tòa báo không chính đốn. Tôi đã giả đủ 0\$15 mà nay gần hết năm rồi, tôi chưa nhận được số nào cả. »

Lúc quay về chỗ, ai cũng lấy làm ngạc nhiên: trong hai túi quần sau của cậu, cành cành có hai cuốn báo giải.

Rồi một cậu nữa, đứng trước mặt quan tòa, gõ bǎng từng số báo một, xem lia xem lia: « Bầm quan lớn, Thắng-Tiễn là một tờ báo kém hết chỗ nói vì... vì... xin phép quan lớn cho tôi xem qua đã, vì tôi chưa đọc nó lần nào ». Rồi cậu ngồi xuống cạnh cậu đọc tiều-thuyết-kiếm-tiên, bạn này bắt đầu xem từ số 1.

— Khiếu-như vẹt! mồ tòa kêu.

Tôi đứng lên, nhìn quan tòa và cử-tòa rồi lấy đọng dĩnh đặc nói:  
Bầm ba tòa quan lớn, các tội của báo Thắng-Tiễn các bạn tôi đã kê cả rồi, riêng tôi, tôi xin nói tóm tắt: Thắng-Tiễn văn bài vừa non vừa già, vừa nhạt vừa mặn, vừa khôi-hài, vừa đứng-dắn, vừa ít tin chó chết. vừa không có tiều-thuyết-kiếm-tiên vừa dắt vừa không gửi cho người mua; nay ít người đọc và lỗ vốn, tuy có chết chỉ chết riêng anh Ngỗng trắng và anh Hồ Sút, nhưng đã là cơ quan chung cho Hướng-Đạo, Danh-Dự cũng như tài chính của Hướng-đạo sẽ vì Thắng-Tiễn mà bị một vết thương to. Vậy tội của báo Thắng-Tiễn thực không phải là nhỏ. Tôi rất lấy làm khoái chí vì lời buộc tội của tôi cũng đồng lời buộc tội của quan Trưởng-Lý; nhưng tôi phải lấy làm lạ về bài cãi của viên luật sư bên Thắng-Tiễn:

Luật sư cãi: « Thưa các ngài, từ thủa bé đến giờ tôi mới được tòa cử cãi một việc kỳ đời như việc này là một. Tôi không còn biết cãi cho khách hàng tôi thế nào nữa, vì các nguyên cáo đã cãi bộ cả cho tôi rồi. Tôi chỉ xin quan chánh án kết án rất nặng khách hàng tôi nếu ngài cho khách hàng tôi đích là thủ phạm trong vụ này, vì cũng như nguyên cáo như quan trưởng lý, tôi xin tòa kết tội rất nặng kẻ đã làm hại đến danh dự cùng tài chính của H.Đ. một nền giáo dục cần thiết cho đời nay! »

Một phút sau, trong phòng luận tội ra, quan chánh án tuyên án. Phạt bị cáo nhân mỗi người sáu hào, giá một năm Thắng-Tiễn 100\$ bạc bồi thường danh dự và 2800 án phí. Nếu bị cáo nhân không giả đủ ngay, sẽ bắt đưa sang đè lao.

Tôi mừng rỡ quá vừa toan hô anh em làm cái « bǎng đốt pháo » để mừng cuộc « đại thắng » này thì thấy anh em rùng rùng chạy chốn tôi không hiểu làm sao cũng đám đầu chạy theo. Một viên xem đầm tóm lấy tôi:

— Tôi là bên nguyên cơ mà!

- Thế anh có là Hướng-Đạo không ?
- Ông cứ trông tôi, khắc biết ; Hướng-Đạo đủ 100 phần 100.
- Thế nghĩa là anh là bị cáo đủ 100 phần 100 !
- Tôi ? Hướng-Đạo-Sinh là bị cáo ?
- Cố nhiên, vì báo Thắng-Tiến đã là báo chung của cả Hướng-Đạo, thì tất cả Hướng-Đạo-Sinh đều phải trách nhiệm của báo Thắng-Tiến đều là bị cáo cả. Ban nay các anh tự truy-tố các anh, tự buộc tội các anh, mà các anh không biết à ? A-lê ! Đì !

Tôi sợ quá rật ra chạy và kêu rầm lên :

- « Lạy quan lớn, quan lớn tha cho tôi. Tôi không biết... »
- Một cái phát cháy dùi làm tôi rật mình, nhìn lại: viên xem đầm quái sao trông dỗng thày tôi thế quát bảo tôi rääng :

Vẹt ! tôi hôm qua làm gì mà bây giờ còn nằm ườn ra, hò héi rầm nhà lên thế ?

Thì ro tôi vừa nằm mộng, một giấc mộng kinh-hồn !

KHIẾU-NHƯ - VẸT  
Đoàn Đông Phương-Sóc

Niên lịch 1937 đã in song, giấy 140 trang, có đủ 365 ngày mỗi ngày có đủ chỗ để ghi chép, có bản thiên văn tinh riêng cho Đông Dương, mục cấp cứu, làm vườn và linh tinh nhiều thứ cần dùng cho anh em Bla bạc, giấy tốt. Giá 0\$25. In rất ít vì sợ lỗ vốn (nói thật) vậy anh em cần dùng xin gửi mua n gay (55 Jambert). Mua từng đoàn cho tiện.

Giá riêng cho anh em 0\$20.

H.D.T.T.

### G I Á Y

### CẨM LÁI Ô - TÔ

Giấy khoán đè lấy bằng

Giấy luật đi đường

rất cần thận và nhanh chóng

HỎI TẠI :

54, Rue des Teinturiers — Hanoi

Nên dùng giấy hiệu

### QUÊ - HIỀN

6. Rue des Peintres

KIỀU ĐẸP

BỀN

HẠ GIÁ

**MỤC LỤC**  
**BAO THANG - TIEN NAM 1936**

BÀI ĐẦU	Số	trang
Lời nói đầu	1	2
Thưa anh em	1	3
Lương tâm	2	2
Tập nghề	3	2
Chúng ta quảng cáo	4	2
Bức thư của lão sư	5	2
Năm mới chương trình mới	6	2
Chef,	7	2
Thơ gửi cho một anh không quen biết	8	2
Vieux Castor	9	2
Đúng	10	2
Lão sư nói truyện	11	2
Saint Georges	12	2
Thi, cử,	13	2
Người chăn hươu trên Bắc cực	14	2
Luật H. Đ. tức là luật trai	15	3
Tín	17	2
Luật đi đường	18	2
Trại Dalat	19	3
Đoàn Dalat thứ nhất	20	2
Chào	21	2
Charcot	22	2
25 ans de scoutisme	23	2
THỦ CÔNG		
Tre (số 1, 3, 4)	1	14
Cái tầu điện	2	15
Nút lat và nút mây	9	14
Thủ công	13	5
Máy cưa dao bằng tre	14	4
LINH TINH		
Thư ở Cappy gửi đến	1	5
H. Đ. thủy đoàn	1	13
Récit de Cappy (numéros 3 et suivants)	3	4
Bảo hiểm (số 3 và 17)	3	12
Những truyện lạ lùng	3	13
Thế giới ngũ (số 3, 5, 13)	3	17
Nữ sinh H. Đ.	4	3
Thư công kích H. Đ.	4	9
Gilbert Daufès	4	12
Lão đoàn sinh	5	3
Một năm Hướng Đạo	7	15
Phỏng vấn Hồ Sút	9	7
Máy cái « ban » (số 15 và 17)	15	22
Tủ sách H. Đ. (số 18 và 21)	18	8
Con dao	18	12
Sức khỏe cần	19	7

Tinh thần đoàn	19	8
Thè giới vận động hội ở Berlin	21	16
Aux îles Feroë	22	5
Tết trung thu	22	8
Hương Đạo sẵn sàng	22	11
25 năm Hương đạo	22	12
Lễ thọ 25 tuổi	23	5
Khánh thành đường xe lửa Nam Bắc	23	15
Lễ thọ 25 tuổi (nối)	24	3

### TIỀU THUYẾT VÀ CÔ TÍCH

Quận He	1	11
Bảo Công nước Nam	2	4
Cái bánh tây	2	7
Tử hổ Gươm đến bắn Giốc (số 3 và các số sau)	3	18
Điều luật thứ ba	5	7
Tiếng tre trên mặt nước	8	7
Lòng nhân hiệp	9	3 —
Việc thiện hàng ngày	13	13
Tình nhân loại	17	3
Uỷ-viên mất trộm (số 18 và các số sau)	18	18
Mowgli	19	4
Ba Ếch đi tắm	19	14
Một sói con chân mềm	21	7
Bắt cóc	23	6
Việc thiện	23	13
Thắng Tiên ra tòa án trường tri	24	13

### TRÒ CHƠI

Cửu chương	5	16
Bánh phết	7	16
Biên hòa	13	17
Câu truyện đứt khúc	17	5
Tìm mỏ dầu	18	7
Chôn găm	22	9

### KỊCH

Ma làm	1	7
Hai buổi họp	3	7
Dọa thày bói	4	7
Lý Toét làm cảnh sát	10	5
Hai vở câu đố nôm	11	6
Kim Kiều tuyệt mạng	13	3
Âm Y vào đàn	18	3

### CẤP CỨU

Rắn cắn	10	3
Say nắng và cháy nắng	17	15
Cây cối và cấp cứu	19	9
Cứu thương	19	11

### HÁT

Luật sói con	2	9
Sói gọi đàn	4	13
Thắng tiên (thơ)	5	9
Les pommes de terre	8	6

Gọi đến lứa trại	9	16
Đi đi	9	17
Lời hứa	14	3
Đường trường	15	32
Mười điều luật	18	13
Bài hát đội trâu	19	12
Lý Toét xem họp bạn	20	20

## SỐ RIENG

Hợp bạn Nam kỳ 1936	6	
Hợp bạn Thái Bình 1936	12	
Trai	15	
Trại Dalat	20	

## TRẠI

Trai các Chefs ở Do Lễ	2	12
Đi Nam kỳ	4	4
Hợp bạn Nam kỳ (số 6 và số 7)	6	
Trai Phúc xá	7	17
Hợp bạn Thái Bình	11	3
Nơi đóng trại	15	3
Nhà sì ở trại	15	7
Công việc ở trại	15	1
Bếp nước	15	18
Nước uống ở trại	15	14
Lửa trại	15	19
Đồ đem đi trại	15	23

## CHUYEN MÔN

Đoán chiều giờ (số 2 và số 8, trang 14)	2	13
Đám sao Orion	3	9
Thi kéo lửa	8	13
Một cách học văn Morse (số 8 và 9)	8	16
Cái túi của tôi	9	6
Nút lạt và nút mây	9	14
Cây dùng làm thuốc	10	8
Cây khúc膳	10	8
Bắc cầu (số 10 II, 15, 17)	10	12
Dây tờ hồng	11	15
Đội của tôi (số 13 và các số sau)	13	12
Chuỗi	13	15
Khúc膳	14	3
Chuyên môn	14	8
Thể thao	14	15
Bếp nước	15	11
Lô đốt giác	15	13
Nước uống	15	14
Lửa trại	15	19
Trè ruồi	15	24
Cây soan	18	5
Chiếc lều của tôi	21	4
Cây sưa	22	15
Làm cho lều vải khỏi thấm nước	23	16

# *thắng-tiên*

HANOÏ

5 Novembre 1935

20 Décembre 1936