

tháng-tiên



1^{re} DALAT

BÁO HƯỚNG-BẠO MÔI THANG HAI KỲ

Nhà bao: 55, Phô Jambert – Hanoi

Năm 2. số 19

Mỗi số 3 XU

5 Août 1936



870 (1865)

THĂNG-LONG

HỌC HIỆU

RUE BOURRET – HANOI

Sáng lập năm 1920



TRƯỜNG TỰ THỰC TỔ NHẤT VÀ
VỮNG BỀN NHẤT Ở ĐÔNG DƯƠNG

■ ■ ■

CÓ ĐỦ CÁC BAN TÚ-TÀI, CAO-ĐẲNG
TIỂU-HỌC, TIỂU-HỌC VÀ SƠ-HỌC



Muốn biết thêm lênh nhà trường xin gửi thư hoặc đến hỏi
tại phòng Thư-ký trường Thăng-Long – Hanoi.

TRẠI DA-LẠT



Từ 3 đến 13 Août, 50 vị huynh trưởng Đông Dương cắm trại lần thứ nhất ở Đà-Lạt.

Đoàn Đà-Lạt dè nhất ra đời, chúng tôi gửi vào bao nhiêu điều mong ước.

Chúng tôi mong ước ở Đà-Lạt, cũng như ở Cappy, cũng như ở Chamarande, ở Gilwell sẽ có một « tinh thần » cũng như « tinh thần Cappy » « tinh thần Chamarande, Gilwell » vậy. Các vị huynh-trưởng tới Đà-Lạt cùng nhau tập luyện, học lẫn nhau, khó nhọc bao nhiêu, anh em Hướng-Đạo năm xưa đãt Đông-dương này được nhờ bấy nhiêu đó. Các anh cùng nhau suy xét cái chân lý Hướng-đạo, khiến cho lúc về, tuy đã năm ngả khác nhau, mà vẫn một lối, một phép tắc, một lòng âu yếm nhau.

Chúng tôi mong trại Đà-Lạt sẽ là cái trại sáng sủa, chở ao ước của khắp cả các anh em lớn và sắp lớn, ao ước rồi sẽ đến, để cho cơ nghiệp Hướng-đạo đãt này nhờ số đoàn-trưởng tăng lên mà phát đạt mãi mãi.

Chúng tôi mong ước làm lắm.

Chúng tôi gửi lời thân yêu chào tất cả các anh trong đoàn Đà-Lạt dè nhất.

THÀNG - TIẾN

MOWGLI

Dối với các em sói con, tôi không cần phải giới thiệu: chỉ nói cái tên ấy lên các em đã nghe ngay đến bao nhiêu truyện lỵ thú của anh nhái « con người » ấy rồi. Nhưng còn không biết bao nhiêu là em khác không là Sói con mà cũng đọc trang này, sự giới thiệu một nhân vật trong phạm vi của trò chơi « Sói con » lại càng cần lầm.

Mowgli đóng một vai chính trong cảnh hoạt động của những con cùm thú ở chốn rừng sâu. Mowgli là một cậu bé con lạc trong rừng từ bé, được một nèo sói nuôi nấng và được sống trong cảnh đời của cả một bộ sói can đảm và vui vẻ.



Theo luật rừng, hoc cách săn, Mowgli nhớn lên tay tri n, uồi sai muôn vật, dùng hai bàn tay và súng minh để sống sung sướng trong xã hội rất mực công bằng của các loài thú.

Những chuyện chính của Mowgli, Rudyard - Kipling đã kể cả rồi, ông quên không thêm vào đây những mẩu chuyện nhỏ nhặt mà chính tôi — anh Sám — đã được mục kích trong những buổi săn bắn cạnh Mowgli.

Èày giờ quanh hòn đá bòi đồng, những đêm trăng sáng, lại đây Sói con, Sám kè cho nghe những mẩu doi dã qua của anh Nhái « con người » ấy.



Một buổi chiều nóng bức, mặt trời còn điểm vàng trên ngọn cây, tôi thức dậy nhìn không thấy Mowgli đâu cả. Ngáp dài một cái, tôi dùn mình xuống đất. Giời không một làn gió. Mấy rặng cây yên lặng rặng chiu những khóm lá trắng đầy bụi. Đến chỗ phiến đá Mowgli vẫn hay nằm bóng mát ở dưới hàng sì, tôi cũng chẳng thấy bóng ai. Nhưng xa xa, về phía đầm lầy, phảng phất như có tiếng nước bì bõm. Tôi chạy

vội về phương ấy, chân hắt tung những cát sỏi trên con đường mấp mô.

Mowgli ở đây thật.

Bám vào một giây leo lơ lửng trên mặt đầm, Mowgli đương đánh đu, tiếng giây kêu kít làm tăng thêm vẻ tinh nghịch của cánh rừng hoang. Mỗi lần giây gầu mặt nước, anh « con người » ấy lại thả lia chân xuống rẽ tung lên một làn nước trắng, bồng bềnh đi rạt vào bờ.

— Sáu, mau xuống đây tắm !



vuốt làn tóc cho nước khỏi chảy xuống mặt.

— Thị bơi nào !

Tôi cũng biết trước rằng bơi chẳng kịp Mowgli vì anh « nhái » ấy thật đúng với tên me tôi đã đặt cho. Anh sống ở dưới nước cũng như ở trên cạn ; tôi đã có lần được xem anh bơi ngược sông Wanigunga đến mấy dặm đường. Nhưng cũng là cách tập vui cho rắn xương thịt trước buổi sáu đêm, tôi không đợi đè Mowgli ra hiệu, vội dún mình, ngâm hơi bơi lấy bờ đè. Được một quãng lạ không thấy có tiếng động nước bên mình, tôi ngẩn lại vẫn còn thấy Mowgli đứng nguyên chỗ cũ đương cười như nắc nẻ tôi chưa hết ngạc nhiên đã thấy một đám nước sủi trắng lên đi thẳng về phía tôi. Không kịp dở mình tôi đã bị Mowgli đè lên dìm xuống nước. Hoảng vía ôi lấy hết sức cố nhoi lên, sửa được một tiếng thì lạ thay ở xa xa có một tiếng hoảng nòn đáp lại như một tiếng âm vang. Ít khi có một mùi ngon như thế, tôi kéo Mowgli vào bờ. Nhưng anh còn lưỡng lự lắng tai nghe : lần này tiếng hoảng rõ ràng hơn, gần mà lại như ở trong đám lá cây trước mặt

Trong lúc vội vàng nhảy xuống nước, tôi không đề ý thì Mowgli đã buông giây văng mình xuống đầm gần tới bờ bên kia, rồi biến mất. Tôi bơi lại toan lặn xuống tìm, bỗng thấy đuôi như có ai kéo mạnh. Ngẩn lại tôi đã thấy Mowgli nhô đầu lên, nhoèn miệng cười tay

Mowgli ngược mắt nhìn về phía ấy. Bỗng một loạt hạt dẻ dài ở trên không rơi xuống, vào cả đầu tôi và Mowgli, rồi lâng lâng rơi xuống nước. Một dịp cười khanh khách tiếp theo ngay giữa những tiếng lá sột soạt. Một cành cây mới bẻ liệng xuống ngay bên cạnh Mowgli. Anh đè tôi ở dưới nước, vùng bơi vào bờ, leo nhanh như vụơn lên một cái cây gần đấy và chỉ nháy mắt đã biến trong đám cây xanh. Theo tiếng soạt đều rất mau và một tiếng rít sợ hãi, lá tới tấp rơi lá tả xuống đất.

Tôi vừa lên đến bờ thì Mowgli cũng vừa ở một cành cây nhẹ nhàng nhảy xuống bên cạnh tôi, diễm nhiên nói :

— Chấp chi cái giỗng khỉ ấy.

Rồi hai chúng tôi thủng thỉnh theo đường đồi về hang. Được chừng cầm chục bước, về phía trước mặt trong đám lá rậm bỗng nghe thấy những tiếng sột soạt rất dữ rộn như có hai con vật đuổi nhau trên cành cây. Vụt một cái, một con khỉ nhảy xuống dun lầy bầy nấp ngay sau Mowgli, ngược mắt như van lợn che chở hộ. Ngay lúc ấy, một cái đầu rắn cũng vừa như cái tên trong khóm lá xanh đám thẳng ra.

Mowgli vội chẩn ngang đường nói :

— Chúng ta cùng một máu với nhau, anh và tôi.

Nghe thấy « câu chú » nơi rừng xanh ấy, rắn lùi lại vươn cao đầu lên nimb, thong thả nói :

— Chào Mowgli, Từ ngày ở trong lầu « Hang Lạnh » bây giờ mới lại gặp nhau, Mowgli vẫn mạnh khỏe ?

— Cảm ơn anh. Hoảng nồn ngoài 50 thước tôi bắt trong nhảy mắt. Nhưng câu chuyện cần hơn là anh tha cho quan nhái nhép hèn nhát này.

Mowgli vừa nói vừa chỉ vào chú khỉ đặt tại xanh đứng đứng dun đằng sau lưng. Liông cái dáng diện khum núm lố sọ của hắn, Mowgli lại nghĩ đến cách tinh quái ngỗ nghịch hắn vừa đùa mình và Sám một lúc trước mà buồn cười.

Anh không biết, quan ranh ấy là một con bọ không đáng sống một tí nào. Nó đùa nghịch người ta một cách oái oăm lắm. Con tôi suýt chết vì hòn đá nó lăn vào trong lầu « Hang Lạnh » đấy. Đề nó lại chỉ là thêm cái đơ dác cho rừng này mà thôi !

— Đã dành vậy, nhưng hòn máu hôi kia không đáng làm bằn mồm anh. Ta còn có nhiều mồi ngon hơn, Mowgli xin liền anh một bữa.

SỨC KHỎE CẦN !



Quần hở gối, mũ rộng vành, gậy bịt sắt vác vai, bị nặng đè chűn trên lưng, một « chân mềm » vui vẻ theo đoàn đi cắm trại một buổi, hai buổi, rồi băng không đến nữa.

Anh đội trưởng đến hỏi, nhận được câu trả lời :

« Em nó yếu lăm, không thể theo các anh được »

Hướng Đạo đối với số đông phụ huynh còn là cách huấn luyện nhọc nhằn của quân lính :

Một ngày chủ nhật, sau lúc vui chơi với anh em, anh có đem cái tưới tinh, nhanh nhẹn, băng hai ở trại về nhà đâu ! Trông mặt anh, nhìn giáng anh ai cũng thấy anh nhọc mệt, lờ thờ. Dù anh có cãi hay cho Hướng Đạo, ai còn tin được nữa. Vì không mệt — lứa người đi cũng có khi — làm sao được ! Anh đã đem ra hoạt động luôn trong 10 giờ đồng hồ (có khi hơn nữa) cái xác thịt đã bị đam hầm 6 ngày trong những gian phòng chật hẹp, khó thở. Anh đã nhầm tưởng rằng những buổi cắm trại cách quãng ấy đủ cho anh cái thân thể vạm vỡ rồi.

Không đâu ! Những buổi vui chơi ấy chỉ làm mệt anh, nếu anh không mỗi ngày tập thể thao một lần, nếu anh không tắm rửa luôn và chăm lo đến cả cách ăn uống.

Một người Hướng Đạo sáng dạ không quên tập thể thao, rửa mặt và đánh răng cũng như không quên việc thiện hàng ngày.,

ĐIỀU - HẬU

Nói xong Mowgli quay lại, sốc cổ khỉ cho đứng thẳng lên nhìn vào bộ mặt sắc tái kia nói :

— Thôi cút ! Nhưng liệu hồn không có bận mất sá !

Được lời, khỉ nhanh như cắt leo lên cây, và trước khi lẩn vào đám cành lá rướm rà, còn dừng lại nhìn chúng tôi mà nhăn mặt một cái.

SÓI SÁM

TINH THẦN ĐOÀN

Em Sĩ.

Cuộc họp bạn qua đã nửa thăng rồi mà hình như em
òn buồn lắm thì phải.

Phải, anh cũng biết rằng trong những kỳ thi hôm họp bạn
ấy, đoàn em đã kém quá: cả hai đội không đội nào được
đọc đến tên cả. Anh lại biết rằng trong cuộc lửa trại đoàn
em cũng không có trò vui nào cả. Hết đoàn nọ đến đoàn kia,
đoàn nào cũng đem hết tài năng ra làm cho cuộc lửa trại
thêm vui vẻ. Chỉ riêng đoàn em là các đoàn sinh cứ ngồi
yên từ đầu đến cuối. Kèm như thế cũng đáng buồn thật.

Anh không trách em, nhưng giá cái buồn ấy là cái buồn
hăng-hái, mạnh mẽ thi quí hơn.

Anh trông thấy giáng điệu của em trước những đoàn-sinh
đoàn Tự Đức, anh thương hại quá, việc gì em phải tránh
lẩn như thế. Anh không khuyên em chơ-cháo vì chơ-cháo
là điện-bô của người không biết liêm-sỉ. Nhưng em có thể
vẫn tự nhiên làm công việc của em kia mà. Em nên biết
thẹn nhưna thẹn để rồi cố làm cho bằng người chứ không
phải thẹn để rồi chán nản, tự mình khinh mình.

Em thấy đoàn em kém, em buồn. Nhưng nếu em chỉ buồn
không thôi thì cái buồn của em không có ích lợi gì cả. Đoàn
em sẽ cứ kém mãi mãi.

Đoàn em tự nó, nó có sức mạnh gì đâu. Nó nhờ ở đoàn
sinh cả. Đoàn-sinh có làm cho nó mạnh thì nó mới mạnh
được chứ, chắc em muốn hỏi anh: nhưng làm thế nào
cho đoàn mạnh?

Thì tấm gương sáng là đoàn Tự Đức đấy.

Đoàn Tự-Đức sở-dĩ mạnh vì nhờ ở Đoàn-Sinh có tinh thần.
đoàn mạnh. Ai cũng hết sức săn-sóc đoàn mình. Nếu em chưa
quên thì đoàn Tự Đức cũng đã có phen lung lay rồi đấy, lung-
lay hơn đoàn của em bây giờ nhiều. Cả đoàn chỉ còn có
sáu đoàn sinh. Thế mà rồi nhờ ở tinh thần đoàn mạnh, đoàn
lên được cái địa vị vể-vang bây giờ đấy.

Nhưng thôi, thư cũng đã hơi giải rồi. Anh kết luận: Nếu
em muốn cho đoàn em được vui vẻ, mạnh mẽ thì em phải
có tinh thần đoàn mạnh-mẽ. Tình-thần đoàn yếu ớt thì
đoàn phải chết, không chết cũng không ra gì.

B. T. T. E.

CÒ YÊN LẶNG

CÂY CỐI VÓI CẤP CỨU

ÔNG NĂM : Anh bảo hoa, lá, quả, hột, vỏ rễ gỗ, dựa, dùng làm thuốc. Tôi tưởng chỉ có lá là làm thuốc thôi chứ.

ĐỘI TRƯỞNG : Anh không tin, tôi kề thí dụ cho anh nghe nhó : hoa hồng bạch chữa ho, lá dâu dit vết thương, quả cà đê được đồ nhọt, hột nhăn chữa bỏng, vỏ táo chữa đau răng, rễ lựu chữa sán, gỗ giã hương làm long não, dựa ruối chữa nhức đầu, củ gừng chữa đau bụng, lông cu-ly cầm máu ..

ÔNG BA : Thôi thôi ! Khiếp, anh cứ kề mãi thì đến tối chưa hết. Nhưng mà những thuốc ấy cồ-bù lầm rồi. Ngày nay đã có thuốc tây, chế theo khoa học, sạch sẽ và chắc chắn...

Đ. T. Anh nói thế nhầm to. Chính Tây cũng còn dùng các thứ thuốc hoa lá, như hoa bourrache giải cảm, ra mồ hôi; hoa và rễ guimauve chữa ho, lá bouillon-blanc dit cầm máu, v. v. kè cho hết được cũng nhược. Vả chăng những thứ thuốc của các nhà bào chế Tây cũng nhiều thứ lấy ở cây ra đấy chứ. Ta chó có khinh miệt những thứ của mình mà chỉ chuộng thứ của người thôi. Những thứ thuốc Nam cò thật, nhưng càng cò càng bay vì đã có kinh nghiệm lâu đời rồi. Ta sống ở rừng núi, đồng ruộng, ta cần phải biết dùng cây cối trong những công cuộc cấp cứu của ta, chứ dễ mỗi choc đi mời được đốc tờ hay là vác cả một cửa hàng bào chế đi theo ư ? Thí dụ bây giờ anh Năm bị ong đốt thì các anh làm thế nào ?

ÔNG BA (nói đùa) : Thì ta đốt trả lại ! Ta cũng là Ông kia mà !

PHÓ ĐỘI (nói một hơi ra vẻ thao) : Nặn ngòi ra rồi lấy nước pha đậm hay là pha nước đái quỉ mà rửa bay là lấy cái định ghim chấm một giọt nước đái quỉ dí vào là khỏi.

Đ. T. Giỏi lắm ! Thế nhưng ngộ ở nhà quê mà anh không mang ammoniaque về thì sao ?

P. Đ... ?? ...

Đ. T. Thế thì nặn ngòi rồi rửa bằng nước muối. Nhưng không bằng lấy một nắm lá phèn đen nhai, nuốt nước, còn bã thì luyện với vôi mà rít là khỏi liền.

ÔNG BA ; Thế ngộ không có lá phèn đen.

Đ. T. Lá phèn đen ở bờ ở bụi đâu chả có. Nhưng nếu không có thì bôi vôi không cũng được. Chẳng có thì cù hành sống

Năm thứ 000.002
86.....19

THE GIỜI SI CÚT

Tòa tổng lý :

Tòa nhà Học giới
phố Giám-Be Hanoi

BÁO THÔNG TIN HƯƠNG - ĐÀO CÁ HOÀN-CẨU
Ra hàng ngày mỗi tháng chỉ nghỉ 28 hay 29 ngày thôi.
3 000 000 phóng - viên và trợ - bút

XÃ THUYẾT

Nghị lực

Ở đời chả ai là giày
được
minh có nghị lực. Chỉ có
mình
là làm được cho mình có nghị
lực thôi.

Sí-CÚT



Dalat

Trại Đà Lạt đã họp. Mồng 1 tháng
Aout do ba nraj! hơn 50 vị đoàn-
Trưởng đến. Saigon thi 18 anh vừa
Đường-1hồ vira Nam-kỳ. Huế cũng
18 anh vừa Ai Lao vira Trung - kỵ.
Còn Hanoi thi có 10 anh, ngang đường
chiếc tàu Jai nhất được một anh &
Phủ-Lý, 3 anh ở Nam-Thái, 1 anh ở
Thanh-Hóa và một anh đợi sẵn bên
sông Hương. Trên cao nguyên vài
ngàn thước phông tầm con mắt ra bờ
Đông, anh em chơi chắc thù lầm.
Thà-giời-sí-cút đã đánh Q.-tô nhá
(mượn) cho ba phái-viên vào trước
quan sát khi trai còn vắng. Tháng
Tiểu lại có chuyen tàu riêng (anh
em nhà cù) đã theo các anh từ
Bắc vào mà lấy tin giặc đường
Anh em chờ xem sẽ tới ne.



Đi Miy

Anh Henri Frossard, tay giỏi chuyên
môn và thao nhất của H. Đ. Pháp.
đã được H. Đ. Miy mời sang chơi
hai tháng ở trại. Anh đã lên
ngày 24 Juin

Làng - Sơn



Cầm ơn

Đoàn Hùng Vương chung lối xin có
lời trán trong cầm ơn Quản Chánh sứ,
Lang-son, Quản Bố-Chánh, quản hai
châu Cao-loc, các ông Ernest, Nguyễn
tiến Thor, Nguyễn triều Nguyễn, Nguyễn
diễn Giải. Ngay sau văn Viên và tất cả
nhóm Hùng, đạo Lang-son đã án
cần săn sóc đến anh em chúng tôi
trong khi chúng tôi cảm trại tại quê
tỉnh tir 5 đến 13 Juillet.

Trưởng đoàn Hùng Vương
NGUYỄN XUÂN ĐÀO



Thái Bình

có trại ở gần Đồng Châu, không xa
bè mấy tí.

Phủ Lý

Nghé nói Hà Nam sắp có đoàn sói
con, đoàn trưởng sẽ là Ông giáo Lưu.
một nhà giáo có tiếng.
Đoàn H. Đ. Lê Hoàn vẫn tuần tự
tண bằng lối lập lùng đội.
Anh em làm việc có phuong pháp
như vậy chắc sao cũng có kết quả
giáo dục rất tốt.

Nhanh trí

Anh phó đội G. L., đội Aigles của
đoàn Senouire ở Chavaniac đang cùng
câu hé thấy con rắn độc liều can
đè dứt độc ra. Sau anh cùng mấy
bạn khiêng người bị nau vào nhà
thương cấp cứu. Khi được ông y-si
Faure và hai trâm bao khen ngợi
và hoan hô về việc nhanh tri và
dũng cảm của anh thì anh lấy làm
khổ chịu lắm vì anh là người rất
nhuộn nhặn.

Đi Miy

Anh Henri Frossard, tay giỏi chuyên
môn và thao nhất của H. Đ. Pháp.
đã được H. Đ. Miy mời sang chơi
hai tháng ở trại. Anh đã lên
ngày 24 Juin

Nhớ : Nếu trong mồm mình không
có vết thương nào **để** cho nọc có
thể chuyền vào được tai mót vết
rắn cắn không ngại gì mà lai cứu
nạn được cho người.

©

Sở đoàn sinh E. D. F.

Năm nay ở Pháp có 10.000 **đoàn sinh**
Đặc Phi và các thuốc dia 3.500 đ. s.
Cứ 1.000 đ. s. thi có 140 đì làm, 860
còn đi học.

Trong 1.000 đ. s. thi 463 học trường
tiêu học, 92 học bức cao-đẳng tiều
học, 394 học bức trung học, 42 học
chuyên môn, 9 học trường cao-đẳng.
Trong 1.000 đ. s. thi có 19 anh hăng
nhất, 272 hàng nhì, 435 thi sinh và
274 lập sự.

Từ 1.000 sói con thi 149 có hai sao,
278 có một sao, 292 giờ non, 280
tập sự.

Chúng ta nên nhớ rằng mồm đ.s.
thật thi phải vào hàng nhất và một
sói con trâm phần trăm ấy phải có
hai sao. Như vậy tính ra thi tất cả
mỗi có độ 200 đoàn sinh và đảm trán
sói con thật ; ít quá ! ít quá !

©

Báo claireur de France

Vì cuộc cải cách vừa rồi nên đã
được 2.650 khán giả. Anh em nên
cố mua cho báo ấy được tăng tiền
lên.

Báo Thắng Tiến ta cũng được 1.200
độc-giả. Thé thi cũng khá đấy. Khốn
nỗi nội độ 400 vị trả tiền, mà gần
hết rầm rời, vì thế nên lùng tung
dáo dề

©

Paul Victor

Anh Paul-Victor đã lại l'en đường
sông pha vùng băng tuyết nữa rồi
Anh Henri Lhote cũng tài sáp sang
Phi-Châu nữa.

CÚ'U THU'Ơ'NG

(THUỐC NAM KINH NGHIỆM)

1) Bị thương máu chảy ra mài ; lá gai (gai đan dưới, lá gai làm bánh gai) nhai nhỏ dít vào cầm máu ngay.

2) Ngã nặng quá, chết tức :

a) Lấy lá nhọ nồi, cho tí muối vào, dập ra, Vắt nước cho uống. Bã đem dít vào chỗ đau sẽ khỏi.

b) Phép khác : lấy chừng một thìa con (cueiller à café) nhựa cây sanh hòa với một chén rượu ta ngon, cho người bị thương uống thì hồi lại ngay.

3) Bị thương nhẹ chảy máu :

a) dít thuốc lào.

b) dít lông cừu rất kiến hiệu.

c) dít mang nhện (được cái túi đựng trứng của con nhện thì may nhất).

d) Lấy lá cỏ chỉ đỏ nhá nhỏ mà dập.

d) Lấy vôi bột đè dập lâu, dập với lá hay là bột thanh-hao, mà dập

e) Lấy lá thanh-yên, lá lốt, nõn khoai sọ, ba vị dập nhỏ, dập vào.

4) Bị thương nhẹ mà nát thịt :

a) Hạt nhăn phơi khô bỏ vỏ den bên ngoài đi, lấy nhân trắng ở trong, dập nhão dày kỹ, rắc vào chỗ đau, khi khỏi không có seo.

b) Lấy hành sống và đường cát dập nhỏ dít vào.

5) Bị thương nhẹ, không chảy máu :

a) Lá phèn den Vò lấy nước uống – Còn bã thi nặn mà dập chỗ bị thương

b) Lá thanh táo hay lá tía tô (tức là tử-tô) dập nát ra, hòa với nước giải trẻ con – Đun nóng cho uống. Bã thi nặn mà dập vào chỗ bị thương.

P. V. XUNG

Cây cối với cấp cứu

(tiếp theo)

hay cù kiệu sống lấp mìn sát vào chỗ bị đốt cũng khỏi. Lại thí dụ như ta bị chuột cắn thì ta lấy lá vải hay bột vải bỏ vào mồm nhai rồi dập vào chỗ đau là sẽ khỏi. Anh em xem đó : lá cù, bột, các phần trong cây đều có ích hết cả. Ta nên học dần cho biết hết.

P. Đ.: Nào anh em, ăn xong, rửa đòn, ngồi nghỉ, rồi ta đi bắt đầu học cây.

P.V.X.

Bài hát của đội Trâu

(Biệu les gars de la Marine)

Complet

Đoàn sinh ta lấy tiếng trâu,
Thì ta hết súc với nhau.
Làm cho khắp nơi biết tiếng
Rằng các trâu Vạn-Kiếp không lười
Ngày đêm ta nhớ xiêng nồng

Dù ta có thấy khó khăn
Thì ta cố gắng hết sức
Mà tiến lên đừng cho ai cười

Lầm chân ta có xá chi
Hố xâu ta dần bước đi
Đến khi bông lúa đã chín
Tim bông đà ta ra ta ngồi

Refrain

Làm trâu rõ thật là xung xưởng lắm thay
Nằm nghỉ mát suốt cả một ngày
Kia non nước ấy thú vui nào tẩy !
Này đây: Đồng cỏ còn xanh ngắn ngắt
Kia: giòng suối trắng róc rách dưới cầu
Tươi tốt muôn mẫu
Chiều chiều mục đồng cùng cất tiếng ca
Vài bài hùng hồn, hăng hái, thiết tha
Làm trâu rõ thật là xung xưởng lắm thay !
Nhiều công việc luôn chân luôn tay.
Đến khi làm song tâm hồn vui thay
Anh em vui thay

TRÀU GIÀ

Vạn - Kiếp

CÂU HỎI ?

Một con ruồi trong 6 tháng trời sinh sản ra bao nhiêu ?
Ai tìm ra cách chụp ảnh ?
Ai làm ra phong-vũ biễn ?
Tháp Báo-Thiên xưa ở đâu ?
Mô bà Triệu-Âu ở chỗ nào ?
May bộ quần áo H. Đ. làm sao cho rẻ nhất và khá tốt ?
Ai làm ra địa bàn ?

ANH ÉCH ĐI TẮM

(Chuyện xảy ra trong đoàn Khao-sơn tháng Juin năm ngoái)

Éch, một H. Đ. S., hành kiêm hoàn toàn Đoàn Khao-sơn thật đã vang vì anh. Trong lớp, ai ai cũng quý mến anh.

Nhưng người ta, dù có trăm nết tốt cũng phải có một thói xấu, cho nên anh Éch tội, dù là H. Đ. S., cũng không thể tránh được cái « luật » kia của Tạo hóa ; cho nên anh Éch ôi, dù hoàn toàn đến đâu, cũng còn có một thói xấu còn con : bay lơ đãnh.

Éch có những 28 anh em, vừa trai vừa gái, ấy là không kể bằng em Ông, em út anh. Thày mẹ anh phái chia « tua » mỗi người được tắm một ngày. Anh con thứ 29, cứ ngày thứ 29 mới được tắm.

Hôm nay là ngày 29 tháng Janvier. « Tua » anh đã đến. Anh chỉ mong được đi tắm song, còn đến họp « hội đồng sì cút » với anh em, « vây » diễn luật thứ 10.

Thì giờ tắm đã đến. Theo phép vệ sinh, trước khi tắm Éch cử động cho máu chạy đều đã. Anh chạy loảng quăng hết nhả trên nhà dưới, leo thang gác 10 lần, chạy quanh bàn ăn hai mươi lần, làm « mouvement Bi Pi » 30 lần .. rồi mới đi tắm. Trước hết, Éch gội đầu 3 lần bằng sà phòng thơm, rửa mặt, cọ gáy, kỳ cổ, hết sức cẩn thận cho nước da được trắng trẻo. Ra soi gương, anh chải đầu cho mượt, nặn mẩy mun trứng cá ở mặt, rồi lấy quần áo mà anh đã có ý vác hết sách vở đè lên để cho rõ phẳng, rõ nếp. Rất « sẵn sàng » để đến 7 giờ tối anh đi họp hội đồng, anh trong dạ định ninh chuyến này anh « thanh tra vệ sinh » đội anh chỉ có phục lăn ra, đừng có hòng bê anh vào chỗ nào nữa. 7 giờ đúng, anh đồng dạc bước vào đoàn quán. Quả nhiên, anh « thanh tra vệ sinh » lăn ra thật, vì đầu, mặt, cổ, gáy anh sạch quá, duy có cái ngực vẫn còn « vân » lên. Thị ra anh Éch tội « lơ đãnh » thế nào chỉ gội đầu, quên không tắm nết. Éch thất vọng, mà thất vọng nhất là chủ nhật tối, anh phải thi thể thao đè lên H. Đ. hàng nhì, mà cái ngực « vân » của anh thì những « hai » tháng nữa mới đến « tua » được kỳ cọ, vì tháng sau, tháng Février, không có « tua » anh !

Yến nói róc
TRẦN - LÃM Thái-bình

DỘI CỦA TÔI

(Tiếp theo)



ÔM nay không biết các anh em đội tôi hóa điện hay sao, tôi thấy anh nào bước chân vào đội quân cũng múa may quay cuồng, chân đánh dập, mồm è a... À phải rồi, bài hát đội phải chọn.

XUÂN : Chả phải kén chọn gì cả tôi xin anh em cứ giờ quyền sách hát ra có sẵn mấy bài cho các đội ong, sói, hổ, v.v. ta cứ đem hát cũng đủ.

TRUNG : tôi xin bác lời anh Xuân. Bài hổ ấy là hổ thông thường, câu hát là câu hát cho hổ thường, ta dùng sao được. Nếu tam mươi nhăm đội hổ của khắp thế giới sì cút đều hát bài ấy thì còn thú gì.

— Phải đó, phải đó.

CHÍNH : vậy anh nào đã đặt thành bài thì xin hát đề hội - đồng nghe.

Tứ hát một bài theo điện Madelon chỉ được vài cái vỗ tay nhất. Bài của Trung theo điện « Đề đỡ đà-múa » cũng không ăn thua vì nhiều tiếng không đúng cung bức.

Chính : tôi có một bài xin đọc thử ; tôi như yết hậu ấy mà, cứ ba câu lại có một tiếng « hầm » to tướng.

Chính hát song anh em ưng cả.

Giờ đến việc làm sổ.

CHI THU

Tứ, thủ-quỹ của đội, dứt quyền sổ ra : Xin anh em lo tinh đến việc làm sổ dự-toán chi thu năm thứ nhất của chúng ta. Vấn đề này quan trọng lắm chờ có vừa đâu.

CHÍNH : Tình hình bây giờ làm sao ?

Tứ : Tôi đã lỉnh ở quỹ đoàn sổ tiền trợ cấp 3 đồng bạc. Anh Trung được lên lớp, thầy anh ấy thưởng cho 3 đồng, anh ấy đưa cho đội một nửa. Anh Nghĩa cũng cho đội 1 đồng. 3 đồng, 1 đồng ruồi, với 1 đồng, vị chi là 5 đồng ruồi. Đó là bên thu.

Bên chi thì có : đồng sổ sách nai hao ruồi, hai cuộn len làm tua vai một hào tám, giấy viết thư và phong bì hết hai hào nửa xu. Cộng là sáu hào ba xu nửa xu. Như vậy trong quỹ còn có 4\$86 ruồi thôi.

XUÂN : giấy gì mà đắt góm thế, đề tôi xin ba tôi lấy ở sổ cho.

Chính giơ tay trả, sẽ nói : điều luật thứ 9

Phòng hội đồng im lặng như tờ.

Tôi hỏi : Thế từ giờ cho đến hết năm phải tiêu những món gì ?

Bàn bạc mãi rồi Tú mới viết xong bảng sau này :

SỐ DỰ CHI 1932

Sách vở đội	5\$00
Giấy viết thư và sổ	0.60
Tua vai	0.18
Cờ đội	0.70
Või quét tường và maul	0.03
Đồ làm thủ công	0.20
Trang hoàng đội quán	0.95
Quỹ kinh bảo trợ	3.00

Cộng là 12\$46

Chè, 12 đồng bốn hào sáu cờ à ? kiêm đâu được món tiền to ấy ? Thế mà không khoản nào đảm được có nguy không ?

Tú : Hay là giảm quỹ bảo trợ.

CHÍNH : Chả nên. Ta cần có món tiền đó để giúp ngầm anh em tung thiếu và làm việc thiện chứ. Đó là một món cần bậc nhất đấy. Nhưng mà vốn đã có 5 đồng rưỡi rồi ; vậy phải trừ độ 7 đồng nữa thôi.

Tú : Xin phải nhất định tiền đóng cho đội đã

Quyết định mỗi tháng mỗi người đóng cho đội sáu su. Như thế được mỗi năm 3\$60. Mà hễ cứ dần tháng là đóng không phải tốn công thu.

Tú : còn thì ta mэр một cuộc lắc nguyễn trong chỗ quen thuộc. Àm àm như sấm : Không.— Đì xin à ? — Chịu thôi. — Chớ, chớ !

TRUNG : Tôi xin sau tháng anh em ta lại có một tuần lễ « nhịnh » nhận quà vật, nhịnh khớp bóng, nhịnh đi xe, nhịnh tất cả những thứ vô ích hay không ích mấy. Tiền đê dành bỏ vào quỹ đội. Như vậy hai tuần eo lõi được đến đồng bạc, hay hơn nữa.

Hội đồng hoan hỉ ưng thuận

CHÍNH : Chúng ta phải làm các đồ nhỏ để bán ở Hội-chợ như đồ chơi, tranh kinh, dao dọc giấy, đũa, bàn chải, chụp đèn, khung ảnh, chồi, quạt, cặp sách, v.v. Để hội đồng đội trưởng họp tôi sẽ bàn đê ngày hội đoàn mỗi đội có một dan hàng nhỏ nữa, ta thi nhau làm khéo mà bán, lãi chia đội với đoàn. Được không ?

— Được lắm...

Tú : Anh có đi hội đồng thì nên bàn mở một cuộc số xổ lấy đồ, cái ấy phát tài to đấy.

CHÍNH : Phát tài to thì phát tài to. Nhưng hôm nọ có anh bán bị anh đoàn-trưởng cho một hối : Đánh số tuc là đánh bạc, chơi may rủi. Đánh bạc luật phép H. Đ. nghiêm cấm. Các hội làm là bất đắc dĩ. Đoàn thì không nên tí nào.

TRUNG : Chúng ta nên hái các thứ thuốc Nam bán lấy tiền và dùng được. Tôi lại có một ý không biết anh em có ưng không. Có biết bao nhiêu thứ bỏ phí mà ta có thể kiếm để dành rồi bán lấy tiền được : xu con rồng, bao trè cũ, mảnh chai, nút nhôm các chai rượu giấy vụn v.v.

CHÍNH : Ý này đấy. Chúng ta nên làm chiếc hộp, nhặt được cái gì bỏ vào đấy, sau sẽ đưa ra soạn rồi bán.

Anh Tứ lại kỵ cõi viết :

SỔ DỰ THU 1932

Đoan trợ cấp	3\$00
A. Trung cero	1.50
A. Nghĩa cho	1.00
Tiền đóng	3.00
Hai tuần lễ « nhịn »	1.50
Thủ công	6.00
Bão cõi cũ	1.00
Cộng lại	
	17\$60

Tứ : mươi bảy đồng sâu hào, a a thừa được dăm đồng.

CHÍNH : Anh quên rằng đó mới là dự thu thôi vì ở đây là thực thu đâu. Nếu chúng ta không nhịn, không đóng, không làm thủ công, không dành đồ cũ thì vỡ nợ chứ. Vậy tôi xin anh em đồng ý với cái « băng » này :

CHÍNH : Đề danh	Cả đội : Hết sức
Đóng tiền	Hết sức
Chăm lam	Hết sức
Hết sức	Hết sức, Hết sức, Hết sức

CHÍNH : Tuở anh nào có việc gì bàn về quỹ đói nữa không.

Tứ : Quỹ đói thì cả nói, chờ tôi muốn hỏi anh làm sao quỹ đoàn lại chẳng trợ cấp cho ta nhiều nhiều một tí.

CHÍNH : Thế anh không biết đoàn còn phải trả dần món vay ở quỹ bội ư ? Đoàn còn phải mua nhà vái cho chúng ta ư ?

TRUNG : Tuần sau có họp hội đồng nữa không anh ?

CHÍNH : Còn một lần nữa. Chúng ta mới lập đội phải « mở hàng » làm một điều thiện to mới được. Các anh nghĩ xem nên làm việc gì để lần sau ban. Song kỳ ấy thì cứ hai tháng mới lại có một kỳ bội-đồng. Còn hàng tuần chỉ có họp để học và chơi thôi.

Hồ Cố Nghĩa

ỦY VIÊN MẤT TRỘM

II — KHÁM XÉT VÀ XÉT ĐOÁN

NỮA giờ sau Báo Khênh đưa các nhà chuyên trách về tới nơi. Cuộc điều tra bắt đầu ngay. Người đồ thuốc nỗi hình lên cánh cửa và cửa tủ, người chụp hình các vết tay, người cùi cúi xuống sàn gạch xem vết chân... Giờ lâu, khi cuộc khám xét đã gần song, Ông Chánh-Mật-thám, — vì là vụ trộm to nên ông cũng đến, — hỏi anh Báo-Khênh: « Ngoài nhời khai ở sở cầm, ông còn muốn nói thêm gì nữa không? »

— Không. Tôi không còn điều gì khai thêm nữa.

— Ông có nghĩ cho ai ở trong nhà không? Đây tớ, ông có bao nhiêu người?

— Tôi chỉ có một người vú già rất chung thành, ở với tôi đã 15 năm nay, và một tên bếp mới, do tên bếp cũ xin nghỉ đem lại thay. Nhưng vì kén công việc nhiều, tên này đã xin thôi, ra từ chưa hôm qua.

— Thế ông này là ai? Vừa nói vừa chỉ Cường.

— Người nhà tôi đấy.

Anh nói thế vì không muốn để Cường phải đòi hỏi lôi thôi; và không biết tại sao, bắt cứ lúc nào, công việc khó khăn đến đâu có ấy Cường ngồi lưng trên ghế sisch-đu, hai chân gác thẳng lên bàn, mắt nhắm chặt. Hơi thở đều đều bảo cho ta biết rằng, giấc ngủ của anh rất say-sưa bình-tĩnh. Đây là giáng điện của anh sau những lúc soa tay đi lại để suy nghĩ. « Giấc ngủ lai hồn ». Anh vẫn thường gọi như thế anh nằm dài ra ngủ.

Sau khi thu gọn các vật liệu, các nhà chuyên-trách đứng giây ra về. Ra tới cổng, Ông Chánh-Mật-thám còn nói với một câu: « Ông luôn ở nhà luôn để lúc nào cần hỏi đến cho tiện. »

Báo-Khênh thở dài. Vì như nhời viên mật-thám nói, từ nay cho tới ngày xa xăm, ngày tìm thấy kẻ lấy 800\$, công việc của anh sẽ bị trở ngại rất lớn. Anh vào buồng làm việc nghĩ miên man, ngồi thử ở ghế không buồn gọi Cường dậy.

Một lúc lâu Cường vươn vai ngồi lên mìn cười hỏi anh: « Thế nào? Họ đi rồi chứ? »

Như người sực tỉnh cơn mơ, Báo-Khênh rật mình với hỏi: « Ai? »

— Còn ai nữa? Anh mê đấy à? Nhưng mà thôi. Các nhà chuyên-trách có thấy thêm điều gì không?

— Hình như chả được điều gì mới cả.

— Ô! Không thêm được điều gì! Lạ nhỉ!

— Thế anh?

— Tôi ấy à, nhiều lắm.

Cường sea tay, túm tím cười rồi anh thản nhiên gõ nhịp vào bàn, miệng thổi sáo bài Vui Hương đạo.



Báo Khèn không th
hỏi dồn anh :

« Cường ! Anh thấy những gì ? Nói đi
nói đi ! »

— Như tôi đã nói, nhiều lắm. Nhưng
kia anh đi đâu nữa mà còn sù sụ khoác
cái áo với cái khăn quàng. Cởi nó ra đã
cho rẽ chịu. Mà cần gì nhiều gió thế này,
yên tôi đóng cửa lại đã. »

Anh vội chạy ra đóng cửa rồi lại ném
mình vào ghế sitch-đu dung tút :

« Giờ xin lảng tai nghe. Đêm qua, nửa
giờ sau khi anh về, một bóng đèn don
đồng cao và gầy khoác chiếc áo túi cao-
xu dài đến trước cổng anh, mở ra rồi vào.
Hoặc vì đã thông thạo đường lối hay đã
có người chỉ dẫn, cái bóng ấy đi thẳng
đến chỗ cửa sổ này, nhìn thấy anh kiềm
lai số tiền. Cái bóng ấy đợi cho đến khi
anh ngủ say qua cửa sổ vào trong phòng».

Báo Khèn vùng giật, ra nắn lại cái thanh sắt ở cửa sổ, toan
cãi. Nhưng Cường đã vội sưa tay bảo anh đứng yên rồi tiếp :

« Trong một thời gian rất ngắn cái bóng ấy mở tủ, lấy bôm két, và
không những thế... : rồi mở cửa ra đi. Hắn làm rất nhẹ nhàng và
nhanh chóng đến nỗi anh Báo Khèn của tôi xưa nay vẫn có tiếng
là người thính tai cũng không nghe thấy tiếng động nào. Rồi cái
bóng ấy đi ra đường, sau khi đã cẩn thận khóa cổng lại cho anh,
ung dung như một người đi chơi khuya... »

Báo khèn vội cướp lời :

« Ủ ! Cho rằng tôi không nghe thấy gì nữa nhưng hắn làm thế nào
mà vào được trong phòng này, nhất là lại vào đằng cửa sổ. Vả lại
căn cứ vào đâu mà anh có thể chắc chắn được như thế ?

Cường rút đồng hồ ra coi rồi nói :

« 7 giờ 45 ! Còn 15 phút : đủ thời giờ. Được rồi ! xin anh theo tôi.
Trước hết ta hăng xem những vết ở trong phòng này đã. Nào, anh
cúi xuống đây ».

Cường rút kính hiển vi, soi xuống sàn gạch, gần cửa sổ rồi, bỗng
đứng phắt lên, nói lớn :

« Các ông tướng ấy kéo mờ hết cả cửa mình rồi còn đâu. Nhưng
thôi, chưa hề gì, anh theo tôi ra ngoài này ».

Nói rồi, Cường dẫn Báo Khèn vòng ra cửa sổ trước bụi tre đằng ngà :

« Đây rồi, may chưa bị mờ hết. Kính dày, anh nhìn kỹ. Thấy gì không ?

Báo Khèn cầm kính soi, thấy ở gần cửa sổ, trong một vòng đường
kinh gần 50 phân, lờ mờ có những vết nước khô, khác với mọi chỗ.

« Có vết cát vàng ».

— Phải rồi, vết phù sa ! Nếu không bị sáu mờ, thì ở trong phòng,
anh cũng thấy những vết như thế, nhưng ít hơn. Anh lại đây !

THẮNG-TIẾN 55, JAMBERT - HANOI

Cường vừa nói vừa kéo Báo Khèn lại sát chấn song cửa sổ, chỉ thanh sắt ngang và hỏi:

« Anh có thấy gì khác không ? »

— Có, nó cong trở lên »

— Phải rồi. Mà mới chứ không phải cong đã lâu, vì vết sơn sát còn tươi mầu. Như thế đã đủ rồi, giờ anh theo tôi ra dâng cồng sắt ».

Ra tới cồng, Cường chỉ một vết tường sứt ở cạnh cồng, cách mặt đất 70 phân và bảo Báo Khèn:

« Đây là vết cuối cùng... Thôi thế đủ rồi, sức tôi không thể thấy hơn được nữa. Bây giờ, tôi có chút việc phải làm ngay. Độ nửa giờ sẽ về. Anh ở nhà đợi tôi và xét xem có thêm điều gì mới, xem nhời tôi đoán có đúng. Thôi anh ở nhà, đèn già rồi, tôi đi... »

Không đέ Báo Khèn kịp hỏi nhời, Cường đã nhảy lên moto, đậm hết sức hối di thẳng.

Báo-Khèn, quay vào, vừa đi vừa lắp bắp: « Vết đất phù sa, ở trong phòng ở ngoại phòng, gần cửa sổ, theo hình tròn..., thanh sắt cong,.. vết sứt ở tường... »

Ngần ấy thứ cứ lần lượt diễn trong trí anh. Anh cần thận xem lại các vết cũ, lấy kính hiếu-vi soi lại từ trong phòng đến ngoài xan. Anh mang thước ra do lại vết sứt gần cồng sắt thì thấy dài 4 phân bảy ly, chỗ sâu nhất 4 ly, rõ ràng vết một vật gì vuông và sắc và phải. Anh lại quay lại cửa sổ, nắn lại, nhưng những song sắt vẫn lạnh lùng, cứng nhắc, không dung động tí nào. Còn thanh sắt ngang, bị uốn cong trở lên, anh dùng hết sức đè xuống, cũng không hạ được một ly nào. Tự mình, anh lấy búa nén. Một cái, hai cái, không suy suyển. Anh hết sức bình sinh giáng xuống như mưa... Mắt anh như đồ lừa nhìn vào những sóng sắt.

« À ! », bỗng nhiên, trong lúc nén choang choang, anh vội reo mừng và dừng búa.

Vừa lúc ấy chuông điện kêu ran ! Anh vội chạy ra Không thấy bóng người nào... (còn nữa)

Theo các vết tích Cường đã chỉ dẫn cho Báo Khèn, các anh em, chỉ em xét, xem luận-lý thế nào mà Cường có thể biết rõ được hình giáng, ý phục và cách hành động của quân gian.

Trước ngày 16 Août (ngày đưa in số 20) ai gửi thư về trả lời dùng sđt nhận được một vật kỷ-niệm của Thắng-Tiến.

