

A6363 thắng-tiên



BÁO HƯỚNG - ĐẠO MÔI THÁNG HAI KỲ

NHÀ BÁO : 52 PHỐ LAMBERT — HANOI

Năm 1, số 6



20 Janvier 1936

8e 50 11865

NĂM MÓI CHU'ÔNG TRÌNH MÓI

Năm mới tới đây, ta mừng xuân, ta vui vẻ, là việc cốt nhiên rồi, nhưng anh em ta cũng chả nên quên rằng : một năm qua là một dịp để ta ôn lại những việc ta đã làm, xét xem ta tiến hay ta lùi. Xét một cách nghiêm khắc mới được ; một năm mới là lúc ta phải phác một cái chương trình mới để ta làm việc. Làm thế nào cho mồng một năm nay ta ở bậc này, ba mươi tháng chạp năm nay ta tiến lên bậc nữa. Nếu mà ta vẫn cứ ở chỗ cũ hay ta tụt đi mấy bước thì đối với hai chữ « thăng tiến » chúng ta cũng ngượng trong lòng.

Anh đoàn-sinh, ví dụ anh đang làm thí sinh, anh cả quyết định rằng trong năm nay anh quyết đến tháng tư anh phải làm đoàn sinh hàng nhì. Anh chia bao nhiêu bài ra mà tập trong 3 tháng, làm một cái chương-trình lớn gồm 3 chương trình tháng 12 chương trình tuần, anh quyết theo cho đúng. Sau đó anh nhất định thi bằng cấp cứu, bằng cứu hỏa, bằng làm ruộng v.v. Anh cũng về chương trình hàn hoi. Đó là về học, Anh lại xét xem anh có những thói xấu gì, anh kê thật ra rồi nhất định trong năm nay chừa cho tiệt hết chứng nợ đến tận kia. Anh còn thiếu nết gì, viết chữ đó vào rồi dán già tập cho đến được.

Các anh cả trong các đoàn, tôi biết rằng các anh cũng định chương trình hành động của các anh rồi. Anh có mấy đoàn-sinh anh quyết cho lên hạng máy, những bằng này quyết phát cho ai, các môn này quyết giảng đến nơi, tập để đến ngày ấy quyết tổ chức một cuộc vui để thết các vị phụ huynh, quyết cắm trại ở những chỗ này, xen những nhà máy, những nơi cõi tịch nay. Làm cho anh em chừa những tật này, luyện cho anh em những tính kia. Cái chương trình to lớn ấy anh cùng các đội-trưởng thu xếp rồi chia ra 12 ô, 52 ngăn.

Chương trình có rồi, ta dấn bước lên, ta

THẮNG - TIẾN

Tôi xin hẹn anh em đến tháng chạp sang năm, chúng ta lại sẽ đeo đường cùng nhau.

Hồ-Sút



Ngày xuân ấm áp, cảnh vật tốt tươi

THẮNG - TIẾN

cùng tất cả bộ binh tập, nghĩa là
hai ngàn rưỡi H.Đ. S. Đông-Dương
và ba triệu H.Đ. S. khắp chốn xin
trân trọng chúc

các vị độc-giả yêu quý
được :

MUÔN VIỆC VỪA LÒNG

HỌP BẠN NAM - KÝ

Lần thứ nhất ở Đông-Dương, cuộc họp bạn một xíu được anh em mấy nơi
cùng về, vui vẻ hơn ba cuộc
hop bạn của Bắc-kỳ nhiều
lắm. Được vui vẻ như vậy
không phải là rẽ gi. Ông Trần-văn-Khá, hội-trưởng
Hướng-Đạo Nam-kỳ đã tổn
bao công trình, trù được
ba ngàn bạc để chi dụng.
Anh ủy-viên Trần-văn-Khắc
đã lo lắng mấy năm nay.
Hai người thật đáng cho
khắp nhà Hướng-Đạo hô một tiếng lớn: Cảm ơn.

Được như vậy cũng là nhờ sáu trăm anh em từ
Nam chí Bắc, từ Cửa Thuận đến Biển Hồ, đã cố công
đi cho được, để bắt tay nhau mà hát, mà chứng thực
rằng chủ nghĩa Hướng-Đạo là chủ nghĩa thân ái
(những cuộc tụ họp thể thao thật không được kết quả
tốt đẹp như vậy), đã chẳng hẹn với mấy chữ
« trai Hữu-á » để to trên cửa lớn.



Ông Trần Văn Khá
hội trưởng H.Đ. Nam Kỳ

HOÀNG-ĐẠO-THÚY

Trại Họp Bạn Saigon

Tôi viết bài « Trại Họp Bạn » dứa lúc mưa xuân lái phất, trước mây khóm cúc vàng tươi.

Tôi viết dứa lúc tâm trí mơ màng, ký ức đầy những hình ảnh êm đềm, náo nhiệt của Trại Họp Bạn vừa qua.

Trại Họp Bạn đã qua rồi.



A. Trần văn Khắc

Người có công đầu trong cuộc họp bạn Nam kỳ, anh em quên được cái phút thiêng liêng, lúc hai đcan Bắc Hà và Thàn-Kinh ở trên xe lửa tốc hành bước xuống ga Saigon, đoàn sinh ba xứ đều tung hô một lượt :

Trung, Nam, Bắc : một nhà !

Tiếng tung hô hùng tráng, dõng dạc, vang lừng, thốt từ tám cao, như đã cảm động cả non sông, cảnh vật...

Lúc đó, mắt anh em đều sáng quắc, má anh em đều đỏ bừng. Trái tim anh em đều đập dồn một dịp mà trí nghĩ anh em cùng chung một ý tưởng sau đây :

« Anh em chúng ta, Trung Nam, Bắc, cùng chung một Tổ, giọt máu sẻ làm ba, lẽ tất nhiên phải thương yêu nhau như anh em một nhà. Nhưng chúng ta còn là đoàn sinh đoàn Hướng-Đạo nữa. Cái tình « thân yêu một nhà » há chẳng nên bền chặt, khăng khít gấp mấy nữa sao ? . . . »

Anh em đoàn sinh và các em Sói Con đã ấm trại ở sân Mayer !

Mấy ngày vui vẻ, nô đùa, hát hòng tung bừng dần dần đưa nhau vào con đường dĩ vãng, xa xăm...

Nhưng bao nhiêu hình ảnh êm đềm và náo nhiệt của Trại Họp Bạn đã in sâu vào trong trí nhớ của một ngàn anh em vừa dựng lều trên bãi cỏ Mayer.

Anh em Hướng-Đạo Việt-Nam !

Chắc không bao giờ

như đã cảm động cả non sông, cảnh vật...

Chắc không bao giờ anh em quên được bữa tiệc trà của anh em Saigon thết chúng ta trước hôm ra về !

Một ngàn đoàn sinh, Sói Con của mầy nước Pháp, Nam Môn, Trung, xen lẫn với nhau, ăn uống, hát hò, cười đùa... Cười đùa mà trong bụng đều thấy thấp thỏm, nao nao, vì ngày vui sắp hết và đã gần đến lúc phải ngậm ngùi chia tay !

Anh em đoàn sinh Tbàn-kinh !

Chắc không bao giờ anh em quên mấy ngày êm đềm ở trại Họp - Ban Saigon, mấy ngày sống trong một cái không khí hòa hảo, thân mật, không phân biệt tôn giáo, không mảy may nghi kỵ, nhỏ nhẹ. Anh em đã nêu được một cái tình thần Hướng Đạo khá cao trong cuộc Họp Ban vừa rồi !

Anh em đoàn sinh Bắc-Hà !

Chắc không bao giờ anh em quên được cái phút trịnh trọng cuối cùng, lúc anh em ta sắp phải rời Saigon để trở về đất Bắc.

Anh em có thể quên được hơn một trăm anh em, chỉ em đoàn sinh và Sói Con ra ga tiễn chúng ta, với những nắm tay dùng dằng, chắc chắn, với những câu chuyện âu yếm, mặn mà không ?

Anh em có cảm thấy cái sức mạnh huyền bí, mãnh liệt nổ sụi dục anh em chị em Nam, Bắc phải yêu nhau hơn lên, hiều nhau hơn lên, thương nhau hơn lên không ?

Tôi còn nhớ anh Hưng muối nói mà nói không nên lời, chị Lưu đợt giải dợt vẫn, chị Hướng cảm động sụt sùi, anh Khắc cố cười nhưng cười ra nước mắt.

Còn biết bao nhiêu anh em nữa, lúc tầu chạy còn cố gắng chặt tình thân ái bằng một chiếc hôn vội vàng nhưng ấm áp, một chiếc hôn mà ở trong người biết bao nỗi nhớ, tình thương...

Tôi lại không thể quên một câu chuyện của một anh Ủy Viên Cao-Môn đã nói trước mặt đại biểu Hướng - Đạo Pháp, Nam và Trung-Hoa trong một bữa tiệc của anh em Saigon thết.

— Tôi rất lấy làm bài lòng, anh Ủy - Viên Cao - Môn nói; mà tuyên bố rằng lần này là lần đầu anh em thiểu niêm hai nước Việt Nam và Cao Môn đã áo chung ở lộn với nhau trong 120 giờ đồng hồ mà không xảy ra sự xung đột !

Câu nói vừa thành thực, vừa có ý vị lắm thay !

Đó, thưa anh em, cái công dung quý báu của chủ nghĩa Hướng - Đạo, cái mục đích Hòa - Bình, Thân Thiện của lão sư Baden Powell.

Và cũng là cái kết quả vẻ vang, đáng chú ý hơn hết của Trại Họp Ban Saigon 1935.

MỘT TẬP NHẬT-KÝ KHÔNG TIỀN KHOÁNG HẬU

HANOI ... SAIGON ... HANOI trong 14 ngày

TỪ BIỆT HÀ - THÀNH

23 Décembre 1935 12 giờ trưa. Sân ga Hanoi tấp nập những người, chuyển xe lửa tốc hành Hanoi - Saigon sắp chạy, đưa 15 Sĩ-Cút Bắc-kỳ vào Nam dự cuộc Họp bạn Saigon.

Anh em ra tiễn đoàn Bắc Hà rất đông. Ông Hội - Trưởng Nguyễn Lê, anh ủy viên Hồ sút săn sóc anh em, ân cần đủ thứ. Trước khi tàu chạy, chúng tôi còn có dịp nghe dìt-cua của anh Ủy viên: " Các em vào Nam chuyến này phải làm thế nào cho xứng đáng hai chữ Bắc - Hà và cái khăn quàng mủi nâu của các xếp ".

Trời đất ơi ! Cái phu-la củ nâu, 12 xu một chiếc cả công máy mà quý vây kia à !

TRÊN TẦU

Tàu huýt còi, chạy. Anh Hồ Sút còn dặn với một câu: « Cẩn thận ! Cốt nhất, không có tai nạn ». Anh làm chúng tôi nghĩ đến cuộc thám hiểm Saigon mà ghê, dựng cả tóc gáy.

Tàu đến Cổng vọng. Chúng tôi hết cảm động và bắt đầu vui vẻ với cuộc đời phiêu lưu, mới mẻ.

Tiêu và Gà bắt đầu đụn ồ. Anh em vui vẻ, nhanh nhẹn xếp đặt lều chiếu, soong chảo, mắm muối, bị gác vào từng gó, dưới con mắt lóng lánh của anh đầu đoàn Mèo Mập.

Của đáng tội, cái cặp mắt lườm lườm, lúc nào cũng như sắp vồ chuột, những hắp thịt đồ sộ, cái dạng nói dỗng dạc của anh Mèo Mập đã dập cho kỷ luật nghiêm minh và công việc nhanh chóng đoàn Bắc Hà nhiều lắm.

Vì nêu anh em ai cũng yêu, cũng nề, cũng quý anh Phó Đoàn-Trưởng Tiêu vui cười, thì ai cũng sợ, cũng khiếp oai anh Mèo Mập, nhất là cái bàn tay hộ pháp của anh và chiếc dao găm lớn anh vẫn đeo luôn bên mình.

Từ Hanoi đến Phủ Lý, không có gì lạ.

Tàu đến Nam-Định, gặp anh Đoàn-Trưởng Trần Quốc Tuấn ra tiễn Bắc Hà. Tay bắt, mặt mừng, chưa kịp hàn huyên, tàu

lại chạy. Đến Ninh-Bình, thêm được một Trâu, một Gà. Tiếng hoan hô át cả còi tàu hỏa.

Từ Ninh-Bình đến Thanh-Hóa, phong cảnh đã thay đổi. Rừng núi chập chùng, làng mạc thưa thớt. Nếu nói theo dạng văn sĩ anh Uỷ viên Hươu Trắng Hồ Ba Bè (tên chi ma dài dữ vậy!) thì ta phải nói: « Mở rộng mắt ra mà ngắm cảnh vật Thanh-Hóa ! Một dãy núi, một bãi bè, giang sơn này quê quán biết bao nhiêu bậc anh hùng từ họ Đinh cho đến giờ... vân vân » vậy.

Về phong cảnh, xin đọc giả Thắng Tiến tạm trở lại trang 4, 5, 6 số bốn mà coi, vừa có tranh ảnh, vừa được đọc những câu văn hùng tráng, mạnh mẽ của anh Hươu Trắng, chờ theo Yến Lém mà chẳng thấy gì!... Đến Vinh, vừa tối mịt. Anh em lo giải chiếu, thu gọn đồ đạc để đánh một dãc cho tới Hué. Anh phó đội Gà làm một chiếc chống báng thửng và gài nhường dáng chừng anh nào cũng sợ làm « Bang Bạnh » nên không ai chịu ngủ cao. Cảnh giác đã có anh Phó đoàn Trưởng và anh đầu đoàn. Anh em cứ việc ngủ kỹ để tới Hué còn phải.... đi chơi !

4 GIỜ SÁNG 24 DÉCEMBRE TỐI HUÉ

Tàu tới ga Hué vừa đúng 4 giờ sáng. Trời mưa, rét. Hai còn ngáp ngủ, anh em Bắc Hà, do anh Triệu-vui-cười chỉ huy cũng cố kêu ba lần rất lớn: Trung Bắc, một nhà.

Đã tướng anh Phó Đoàn sai anh em kêu thẽ để lấy lòng ông Xếp ga Hué. Té ra để chào anh em H.Đ.Thần-Kinh. Lịch kịch khuân dọn đồ đạc xuống, dụi mắt nhìn thấy: anh Tuyền cựu Thùng Tương, Scoutmestre Scout d'Annam, ông Trần Bá Vy hội trưởng Hướng đạo Việt Nam Hué và nhiều anh em khác nữa. Hỏi ra mới biết vì thơ từ lôi thôi thẽ nào anh em H.Đ. Việt Nam Hué đã khêng cả đồ đạc ra ga để vò Naru với Bắc Hà một lượt, lại không đi nữa vì Bắc Hà đã khi đồ đạc xuống ga để đợi anh em H.Đ. Thần kinh đi một thẽ. Rõ thật luẩn quẩn. Nhưng khổng hề gi!

Bắc-Ha được ở lại Hué ba hôm thì sung sướng lắm.

VỀ HỘI QUÁN SCOUTS D'ANNAM

Anh Tuyền mời về hội quán của anh ở gần ga. Anh nói gần nhưng đi dã lâu lâu vẫn không thấy đến. Nhất là mưa



←
Đoàn Bắc Hà ở nhà « chọc giòi » đi ra để vào Nam
Chào brandi lối ngủ tàu. Ở gà và chuồng trâu
Đội hỏa đầu lèn sáu khẩu. Trại Bắc Hà ở Saigon
rào arc tendu. Cửa Trung kỳ, Cao - Mén và Nam-kỳ

rết, trên vai lại đeo cái bị nặng tới ba chục ki-lô. Thị ra, hôm sau, một anh Bắc Hà tinh nghịch lấy cái thước ở bìa Thẳng Tiến ra đo, tinh đường đất mất tất cả một ngàn, linh một thước, mười hai phân ruồi....

Sắp dọn đồ đạc vào hội quán song, anh em rửa mặt đánh răng, ăn sáng do anh Tuyền thử.

ĐI THĂM CHÍNH THỨC

Ấn song lo đến việc đi chào. Trước hết sang các cô Rédemptoristes, các cô rất ân cần vui vẻ. Ở đó, sang Collège Providence. Ở đây có cuộc tiếp rước long trọng là ông Đốc cho học trò vào chật hai giờ để đón anh em đoàn Bắc-Hà. Thăm trường, hát Chant Fédéral, rồi trở về Hội-Quán, ngay trước mặt.

Cánh đồn lại y phục, anh em kéo nhau rá dài Triệu-vong Tướng-Sĩ. Đến nhà Xã Thừa Thiên. Ông phó Đốc-Lý tiếp ái cảm, tử tế, câu chuyện có vẻ mặn mà thân mật. Anh đội Trâu được dịp vẽ lẩy vẽ đẽ. Ông phó Đốc-Lý vui vẻ ký tên vào cuốn sổ vẽ. Sau hỏi ra mới biết ông trước kia cũng là Si-Cát bên Pháp Thảo nào !

Ở nhà Xã Thừa Thiên ra, sang qua cầu Trường-Tiền, đến thăm ông Hội-Trưởng Trần-Bá-Vỵ, báo Gazette de Hué và Tràng-An.

Chưa về ăn, lại do anh Tuyền thử.

Anh Niedrish, chủ máy điện, lão đoàn sinh Unioniste sang chơi. Chuyện trò thân mật rất lâu. Anh em ngủ chưa đến ba giờ mới dậy. Chuyên đồ đạc sang Bắc-kỳ chầu phả để giả Hội Quán, tối hôm đó có cuộc vui của Sói Con và Réveillon.

4 giờ đến cung Kiến-Trung chào cụ Thượng Quỳnh. Cụ hỏi thăm Hướng-Đạo Bắc KỲ hồi lâu rồi dài anh em bài tẩm các đè đi coi Lăng và Cung Điện.

Tối về sang nhà anh Niedrish uống nước trà. Anh kể chuyện Cappy, Birkenheatt và Godollo là chỗ anh đã từng để gót đến. Rồi anh, anh Trâu vui cười và Yên Lém cũng ký vào một tấm ảnh gửi cho anh chủ mỏ Bernard.

LAIT CONCENTRÉ SUCRÉ
NON ÉCRÈMÉ

SỮA ĐẶC HIỆU " THUYỀN BUỒM"
RẤT TỐT VÀ BÁN RẺ HƠN HẾT

MARQUE

JONQUE



0\$22 một hộp

Seul Importateur

Louis OGLIASTRO & Cie
S. A. R. L.

SAIGON HAIPHONG HANOI
KAMPOT PHNOM - PENH

9 giờ tối Bắc Hà dự hội của Louve eau Hué. Dùp vui bằng ba trò : Fakir của anh Mèo Mập, Lạc-dà hát nó, của anh Voi đà-gà và Ông tửu Đơa hùng Tín của cựu tài tử trứ danh Célabreaux. Công chúng hoan nghênh Anh em Bắc Hà thi nhau bỏ một « giắc » để cầu đồ chơi của Sói con. Kết cục anh Mèo Mập được nhiều đồ nhất : 1 cái súng thần công bằng cao xu, 1 con búp bê bằng dưa, 1 cái trống bồi, 1 gói kẹo « giấy ».

Đến khuya, anh Bầy Trưởng phân phát quà cho Sói con. Anh em Bắc Hà cũng được mấy quả táo cheo trên cành cây Noël...



A. lão đoàn sinh Niedrish
chủ máy điện Trung kỳ

Cả ngày mưa rả rích Tuy vậy Bắc-Hà đi coi lăng, vẫn vui vẻ như thường. Anh Tuyền, vẫn anh, không muốn cho anh em đi bộ, đã đi thuê hai chiếc xe hơi « Delahaye » đợi ở cửa hội Bắc-kỳ.

Anh Tuyền, anh Thủ và một em nữa (xin lỗi quên mất tên) dẫn đường Chia làm hai xe : Gà và Trâu. Gà được hân hạnh đi cùng anh Phó Đoàn, anh Mèo Mập và anh Tuyền. Vì xe torpédo thường, mà chở những 13 người, nên xe Gà có tới 6 « Bang Bạnh », nghĩa là có sau anh ngồi lên trên chỗ dựa lưng.

Thoát đầu lên lăng Gia Long. Đi qua Belvédère, anh em dừng lại để ngắm phong cảnh chụp ảnh và vẽ. May anh Bắc Hà hôm qua thất vọng về thành phố Hué vắng người, lẻ tẻ, hôm nay thật bá hả. Có anh nói ; Giang sơn đẹp thế này mà chúng ta không yêu nước thì cũng là một sự kỳ cục trong thế giới ! »

10 giờ tối lăng Gia Long. Phải ba chiến thuyền mới chở hết anh em. Bắt đầu vạch cỏ rẽ lau tiễn vào. Nghe nói ở đây săn Cọp nên anh em nhường anh đầu đoàn Mèo Mập đi tiên phong. Lấy cớ rằng nói dại đồ xuống sông xuống bể,

Ông Cọp có vồ anh Mèo Mập thì cũng đủ no nê một tuần lễ, sẽ tha hết anh em đi sau.

Lăng Gia Long, kề về quy mô, sông núi thì đẹp nhất các lăng. Đẹp một cách hùng tráng, oai nghiêm.

11 giờ về, đến lăng Khải Định. Lăng này giữ kỷ lục về nhiều bức, mà những bức khó bước làm sao! Kiến trúc có vẻ thiên về lối: Đông-Tây gặp nhau. Anh Mèo Mập tìm được một kỳ quan: những mảnh thủy tinh gắn ở tường đều có chữ «Quinquina».

Ba giờ về đến Tự Đức. Lăng của một nhà vua thi sĩ nên có vẻ mơ màng: hồ sen, đình Thùa Lương, mây khóm trúc. Lai langoi hoa thơ.

Bốn giờ toan đi coi thêm mấy lăng nữa nhưng toàn ban già già Bắc Hà cản lại vì từ sáng chưa có bữa nào. Đành về.

Tối, sang nhà anh Uý Viên Võ Thành-Minh ăn tiệc.

Chú ý: ừ hôm tối Hué tiệc tung liên miên Dạ giày cảm động quá.

26 DÉCEMBRE

Chương trình định hôm nay có cuộc cắm trại hết các Đoàn ở Hué để tiếp anh em Bắc Hà. Nhưng trời mưa lâu nên lình lại.

Bắc Hà đi xem Cung Điện. Cây vàng, lá ngọc, châu báu, nhà cửa đồ sộ, sơn son thếp vàng, chói lọi.

Lên chiếc xe Car lớn của Collège Providence cho mượn, anh em đi thăm chùa Thiên Mụ nhưng sợ cầu sắp, lại quay trở về. Thì may gặp một túi Mọi vừa mùa vừa hát đang đi tấp tèn ở đường

Chụp ảnh. Học cách nhảy, múa. Múa kèn mợi, điệu mợi. Rồi lên xe trở về.

Anh Phó Đoàn thôi còn gọi anh em lại ban. « Chúng ta được anh em Hué tiếp đãi long trọng quá. Trước khi đi Saigon, ta phải đáp lại tấm thịnh tình ấy. Vậy anh em sẽ đáp lại bằng một bữa tiệc Bắc kỳ và một buổi dạ hội ở hội quán Bắc kỳ. Sẽ mời đủ anh em Hué, các nhà báo và thân hào tới dự hội. Xin anh em Ràng sức! »

15 tiếng trả lời một lượt anh Phó Đoàn: « Chung em xin Ràng sức, Ràng sức! »

Rồi chia nhau ra anh nấu bếp, anh dọn nhà, anh kê bàn ghế, anh chay giấy, anh đi mượn giày điện, bóng điện, anh ngồi gậy, buộc thừng, căng mền, căng chiếu... Mỗi người một

việc. Trong ba tiếng đồng hồ, bữa tiệc sáu chục người đã sẵn sàng đợi quý khách Hướng-Đạo Thần kinh. Cuối dãnh phòng lớn, một chiếc sân khấu đồ sộ, nguy nga, cờ cheo, biển dựng, một bên bức tranh Thủ-Tiến, một bên chân dung Bi-Pi, như có vẻ đón chào những bạn yêu Hướng-Đạo đến dự dạ hội của đoàn Bắc Hà.

Tám giờ tiệc song. Năm phút, bàn ghế dọn sạch chia, bầy biện lại để đón khán giả.

Tám giờ rưỡi, khai diễn. Ba đoàn sinh Bắc Hà ngồi trong rừng rậm, ca bài « Tiếng Chiêng ». Rồi lần lượt hết trò nọ đến trò kia, công chúng ián thưởng, vỗ tay không ngớt. Anh em H. Đ. Thần-kinh cũng dúp vui bằng mấy trò rất khéo. Một em Sói Tí hơn mới có 4 tuổi vừa đàn Mandoline vừa ca. Một kỳ quan trong H. Đ. giới!

11 giờ tan hội.

12 giờ giỗ dập, kê lại bàn ghế, sôc bị lên vai: anh em lên đường, từ biệt Hué để đi Saigon. Có 15 anh em hai hội Hướng-Đạo Hué cùng đi. 15 anh em cùng lấy một mầu phu-la và đeo băng đoàn à Thần kinh. Một ý kiến hay, nêu cao được tinh thần H. Đ. và thực hành điều luật thứ 4.

27 DÉCEMBRE

Từ Hué đến Tuy Phước; coi Thủ-Tiến số 4 trang: 4, 5, 6. Duy có một sự đáng chú ý: từ Quảng Ngãi trở đi, bắt đầu nắng to. Bao nhiêu chăn len, bu-lô-lor, cho vao bị cho mau, không nóng quá có thể phát diên được...

Ba giờ chiều đến Tuy Phước. Lên ô-tô Staca. Xe bắt đầu nồ máy, như tàu bay. Mà quả nhiên đi tần bay thực, vì đi qua đèo Varella ban đêm tài xế mờ bẩy, xổng dốc vụt vụt như đi tần bay. Anh Mèo Mập vì đã nếm qua mùi ngã ô-tô đến sứt cả nặt, ngồi trên xe mắt hết hồn lẩn via. Đến Nha Trang anh quay lại hỏi anh em, như ngày xưa Tur-Mã-Ý hỏi quân lính: « các anh xem hộ đầu tôi còn ở trên vai không? »

Đầu anh thì còn cả, duy có tóc anh đã hoa râm! (xin nhớ đọc chõ này, trừ bì 99%)

Từ Nha Trang đến Saigon, vì tối đêm không xem được gì, anh Phó Đoàn hạ lệnh ngủ cho kỹ để sáng hôm sau đến Trại Họp Bạn còn « dùng tay vào việc. »

28 DÉCEMBRE: ĐÊN SAIGON

6 giờ rưỡi đến Bên
Hòa Anh em Biên Hòa
mang lên cho Bắc-Hà và
Thần-kinh một thùng
bánh mì và mấy chục chai
sữa cà-phê, sô-cô-la.
Cám ơn! Cám ơn! Anh
em uống vào, thấy tinh
như sáo, đủ nghị lực để
chống với sự cảm động
sắp đến: bước chân
xuống Thành Phố Saigon,
đích của cuộc Thám hiểm
Bắc-Hà, Đa-Năng, Gia
định.

7 giờ 15 tần đến ga
Saigon. Anh em ra đón
rất đông; Tung hô ba
lần: « Trung, Nam, Bắc
một nhà ». Đầu mặt.



Voi hắt hơi già công
cưa tre để làm công



Hai trâu ngất nghèo trên trời,
đang làm chòi canh trại Bắc-Hà

anh Sếu Vườn, anh Hươu Trắng, chí
Sói dí dỏm.., và một trăn hai mươi
đoàn sinh Cao-Mèn, đi đều hơn lính
khổ đỏ Hà-Thành.

Về Trại, anh em các nơi đã tề tựu
đủ mặt, lều cồng đồng hoàng. Riêng
góc Bắc-Hà chưa thấy đâu vào đâu.

Anh Đoàn Trưởng Hươu Trắng gọi
anh em dặn:



« Hai ngày trước khi chính thức mở
Trại của Bắc Hà là hai ngày vất vả,
anh em nên nhớ lấy. Nào, chúng ta « dùng
tay vào việc » !

Một tiếng dạ ran.

Anh em Bắc Hà sẵn tay áo, hăng hái
bắt đầu làm việc.... 10 giờ trưa rắng quâ,
phải vào Minh-Nghĩa Đường tam trú.

2 giờ chiều lại bắt đầu làm việc.

8 giờ tối, Bắc Hà thết cơm anh Phó
Uỷ Viên Đông Dương Serène.

Trao đổi ý kiến. Anh em định mời
anh bữa cơm hối lộ, đề xin phép làm
việc ban đêm. Nhưng anh dá quá, nhất

A. Serène khoe với cả làng định không cho.

HĐ. rắng « tôi có cái trán

phẳng phiu dày »

(Còn)

Yến-Lém Thái-Binh

N H Ở N H Ạ N Đ Ư A

Các mandais xin để tên Trần - Văn - Tuyên 55 Jambert, Hano

THUA.- THỰC - Anh em à, Báo của chúng ta bán rất chạy, thè mà
tiền gửi về rất ít. Anh em muốn cho tờ báo này khá nữa (có thấy không,
mấy số này giấy lai tốt ghê, tranh lại nhiều gớm) thì xin gửi tiền về cho.
Hết tiền thì hủyết mạch cạn, cạn thì chết thôi. Theo lệ đã định HĐ.
ở đoàn mỗi anh mua báo xin gửi ngay 0\$15. Cả đoàn gửi một lúc. Bà con
mua năm thì xin gửi cả 0\$60 về, gửi bằng tem (cò) càng tiện.

Anh nào nhận báo bán lẻ thì cứ mỗi chục chừ 8 xu cho đội, còn thì gửi về
cho.

Anh nào dù được người mua năm thì cứ 10 người anh giữ lại cho đội 1\$,
gửi về cho nhà báo 5\$

Các ngài Đại lý.- Số này là số 6 rồi. xin các ngài tính tiền và gửi báo
thừa về cho.

Lẽ bất đắc dĩ là chúng tôi không thể gửi báo đến những vị chưa trả tiền.
vì nói thực tình con nhà H.Đ. làm gì có vốn.

Các anh ủy viên và đoàn trưởng - Xin các anh thúc dục anh em cho, chúng
tôi trông cay ở các anh lắm lắm.

A. Hùng, Baclieu - Nhận được thư các anh lấy báo, rất cảm động.

A. Định, Haiphong - Nhận được của anh gửi trả 2\$40 rồi

Anh Bò Rồng Nam Kỳ - T. T. cảm ơn anh Bò-Rồng đã gửi cho vở tuồng
Thiện Ác rất hay và có ý nghĩa. Anh em có thể gửi mua tập đó ở Tín-đức
lưu-xã 28 Sabourain Saigon.

Anh Tự Long-Xuyên và anh Thủ Phú-Xuân - Chúng tôi đã gửi Vô gia đình
cho hai anh rồi.



Chuyến tàu đặc biệt của Trung, Bắc

CƯỘC VIÊN DU CỦA ÔC SÊN MIỀN BẮC

Trâu mơ mộng đang ăn cỏ ở ngoài đồng im lặng nghe lóm được câu chuyện sau này :

Sên sên sên, mày lên ăn bắp ăn bạ...

« Hôm ấy mưa phùn gió lạnh, Sên đang thu hình trong mây mờ rau cải ở một góc toa hang tư; bỗng nghe rầm rộ, vào voi hầm ngựa hí, gà gáy phượng kêu, nào tiếng én gọi đàn, tiếng trâu tim nghé, đinh tai nhức óc, tưởng chừng như mãnh thú sô sát nhau.

Sên này sợ quá cứ nín hơi quặt tròn trong vỏ nhưng sau tức thở dàm liều thò đầu ra ngoài, thấy đến hơn một chục gã thanh niên quần cộc áo vàng đang khuân vác những gói nặng. Ủa là! họ hình người hẳn hoi mà cứ gọi nhau như súc vật: nào Trâu độc, Gà Tè... Trông thấy họ vác búa to gậy lớn, tôi đoán hẳn chưởng phái thiện nhân, lại vội rụt đầu vào trong vỏ...

... Tiếng đâu gọi: « Sên sên sên mày lên ăn bắp ăn bạ » làm tôi chợt tỉnh. Rồi văng vẳng bên tai tiếng hát mừng vui du dương trầm bổng khiến tôi bừng mắt nhìn ra thấy quanh mình vẫn mây gã thanh niên khi nãy nhưng sao lúc này trông tươi cười hiền lành cả, Thấy tôi họ cười hà hà! tưởng át cả tiếng xe lửa chạy Họ tranh nhau xem tôi, tranh nhau giữ tôi mà bảo tôi rằng: « Nay sên sên sên, theo Bắc Hà vào Saigon nhé! »

Thế là đi đi, ta cùng đi...

Con tàu hỏa hồn chạy suốt ngày, đến một nơi thấy gọi là quê quan Bang thì tối mịt — Trong toa tàu, Trâu lăn ra nằm dưới sàn còn gà tờ đã có cái ô treo leo ở trên. Nhưng có lẽ tàu sóc mạnh quá nên cả đàn gà ngã cả xuống chuồng trâu.

Sáng hôm sau, thấy mình lạc vào một nơi quan cách quá, đếm sao được thẻ bài kim khánh. Họ bảo đây có cung điệu. Cố sức dương to mắt thu hết những vẻ đẹp đất này...

Rồi một đêm, trong toa xe lửa lại thêm mười lăm con hùm béo phượng én đất Thần-Kinh và một ông cụ có bộ râu già đẹp quá.

Qua hầm, vượt ải, hết nhìn bè xanh lại trông cát trắng, nhưng sao nóng nực thế này...

Nào đã hết: đến một nơi họ nhốt cả vào một hòm không lò rồi một đèo, một đèo lại một đèo tôi bò trên con đường anan lô

Qua một đêm trên xe lửa là tôi đã vượt từ Bắc vào Nam rồi đó.

Trời nắng dữ quá, Sên gầy
yêu này phải chùm vỏ trắng
để dạo chơi trên sân cỏ rông
người ta gọi là sân « banh »

Một chú ruồi đất đang đào
tổ trong thấy tôi quẩn quít
chào mừng:

« Trời ơi ! Người anh em vô
đây hồi nào đó ? Khoái dữ
a ! » Sau mấy câu giáo đầu
tôi mới rõ rằng quê chúa ở
sân banh này nên tui hỏi :

“Chắc mấy hôm nay anh khó chịu lắm nhỉ ?”

— Không mà, vui lắm anh à. Đã nứa tháng nay tôi quen rồi.
Ngày nào chú Sếu Vườn cũng chạy đi chạy lại phờ cả lồng. Rồi
Rồi thấy cuộc đảo, húa rót, họ bàn tán nhau sẽ có mấy trăm hổ
báo, trâu bò ở cùng với nhau. Tôi ngạc nhiên nên nhất định ở
dây để xem sự quái gở ấy.

Nhìn trung quanh anh vừa nói vừa chỉ: « Anh chàng lêu nghêu
đang chạy ấy là trưởng trại Sếu Vườn đấy. Còn đây là anh Cò-
Hương phó trưởng trại đang nhăn mặt gọi loa »

Tôi bò lai gần hỏi một con sâu đất : thế nào ?

— Vui lâm, Sếu và Cò thi nhau chạy cả ngày.



Gặp một chú Dé bao tôi rằng :
“ Dừng lại anh ; đây là trại H.Đ Pháp anh à, này anh xem bàn
cao ghẽ dài ngồi ăn có thích không ? Ở đây ít bữa tôi sẽ hát giỏi
anh à ».

Chú Đề còn khoe tôi có cả mấy hiệp sĩ nữa và kè nhiều điều, bay lăm nhưng tôi còn vội đi.

Bay là xuống đất, một con chim sẻ quých quých gọi tôi: lại đây
lại đây xem đồng - tử - quân Trung-quốc.

Tôi lắng tai nghe thấy trong lều đưa ra.

« Hãy, hãy, hãy, sếnh sáng, ngồi chơi. Ngộ thích lăm thích lăm ! »
Nhìn vào thấy viên đoàn-trưởng Chợ-Lớn đang truyền trò với mấy



Ô 1Ô Staca

Chợt tôi bị một luồng điện giật dùm cả người với kêu rầm lên. Sâu đất vội bịt miệng tôi lại: «Ấy chêt nói khẽ chứ, đứng trước máy truyền thanh mà anh kêu thế cả trại sẽ ùa đèn bây giờ ».

Sợ luồng điện, sợ máy truyền thanh, tôi lại sê mình đi nơi khác

Gặp một chú Dế báo tôi rằng :

con Trâu Gà Bắc-kỳ. Xung quanh chừng 20 đồng-tử-quân ngậm kèn thổi : La lá, la là, la là là lá, lá là là là...

Tiếng âm nhạc dịu dàng bỗng dừng xen vào một tiếng long trời lở đất. Rồi đánh soet qua đầu, tôi sợ quá rụt râu lại thì thấy bà hoan hô àm ĩ : Ủy-viên đầu Bi-ve (Consigny) ngồi tàu bay đang một mình nhào lộn đé chụp ảnh.

Sân này vội lẩn đe tránh ông Ủy-viên mạo hiểm ấy thì đúng ngay vào một bức tường, thấy rung chuyển cả. Lùi lại xem, hóa ra một chiếc cổng bằng vải màu vàng rực rõ có rất lấm soáy ốc. Bụng bảo dạ, chắc đến đây gặp người quen Y như rằng ; một chú ốc buou loán soán ra mời đón ; thấy tôi ngạc bảo rằng : « Không can chi, anh cứ đi qua, cổng này thợ làm rất chắc chắn ». Yên lòng tôi chui qua, miệng khen khéo thật. Ở đây nguiêm lâm khiến tôi phải sửa sang lại áo quần — ấy chết — vỏ ốc bọc tôi. Chợt gặp mấy ông hộ-pháp minh tràn mặc váy, tôi sợ quá. Ốc bảo tôi : các ông Sêp Cao-Mên đấy mà. Rồi lại chỉ cho tôi những sói con chân mềm mà lực lưỡng chẳng kém gì Trâu đất Bắc.

Nhưng bụng thấy dối tôi định bỏ đến chỗ hai tay đầu bếp đang sào nấu thi êu Thần-kinh đã mang tôi về trại Hué ép tôi khai vị bằng một bửa cơm ét. Rồi êu lại kề che tôi nghe :

« Ở trong hai chiếc lều con này với anh em Thần-kinh vui quá anh a. Giọng hát sông Hương mê hồn, tình yêu các anh nồng nàn khiến tôi quyến luyến nơi này quá ».

Cơm no rồi ngủ kỹ. Lúc tỉnh ra thấy ngồi trên ghê sa loong của Phượng Saigon, rồi riu ra riu rit chỗ này gọi, chỗ kia mời, nào thử giường lân thời, nào ngâm bàn ăn mô-dec bạo nhiêu những cái khéo, hay.

Trên trời một con bướm vẫy gọi : « Sân này đi với tôi, vượt qua hàng rào này. Kia trông xem Chim con và Sói con đang chơi đùa có vui không đẹp không ? »

Từ giã hương tôi bò về nhà thấy hiệu lèn nào cửa tam quan cùng chòi cạnh chót vót, nào cây chuỗi đỏ lắn trong khóm chuỗi xanh

Hà hà hà một tiếng — Tiệp theo một tràng pháo lach tạch, từ trên chòi tung xác đỏ xuồng cỏ xanh, khiến sân nay nghĩ đến cảnh tết ngoại đinh, các quán viễn đang họp

Mà họp thật : các bạn cùng tôi với Bắc Hà hô to « Hướng - Đạo một nhà », 3 lần kêu vang trong trại.

Tôi ngồi dưới bụi cây hướng bóng mát dịu dàng. Anh run kia thích chí cười uốn khúc, chí bướm nó cũng cao hứng liệng bay

Trên cảnh chim nó kêu : « Vui quá ». Dưới đất ~~rè~~ nghêch cỏ họa theo...

Vui quá, vui quá. Sân này quên sao được những ngày embers đêm cõng nhau két chặt tình thân ái khiên cho lúc ra về anh em chí em H. Đ. bỏ rơi mất luật thứ 8 mà Sân này cũng ngậm ngùi chia tay cùng các bạn mến yêu...

Ngoài đồng im lặng, cảnh chiều hôm như gọi tĩnh tịnh, nghe xong truyện trâu cõng tê mê mơ mộng.

Trâu Mơ-Mộng