

TÂN - ĐÀ  
NGUYỄN - KHẮC - HIẾU

# Thần Tiễn

CÓ NHIỀU LÀ GIẦU  
CÓ ÍT LÀ NGHÈO  
AI MÀ KHÔNG CÓ  
KHỔN KHÓ TRĂM CHIỀU

HƯƠNG-SƠN XUẤT-BẢN

**Được giấy phép số 117m-thuyết  
hảo-chí phủ Thành-Sai Bùc-bộ  
Việt-Nam số 98 S.T.ngày 13-6-66**

TÀN-ĐÀ NGUYỄN-KHÁC-CHIẾU

THẦN  
TIỀN

CÓ NHÌU LÀ GIẦU,  
CÓ ÍT LÀ NGHÈO.  
AI MÀ KHÔNG CÓ,  
KỂNH KHÓ TRĂM CHIỀU

Nhà xuất bản HƯƠNG SƠN  
113-115, Phố Lò Đúc, Hà-nội

Hai cô con gái nhà ai ?

Mặt hoa da phấn như người đúc nê.

Hỏi ra không họ không tên,

Đem thân mạnh bạo quanh miền bể Đông.

Nợ đói giả mãi không xong,

Trăm năm tặc một chữ đồng cùng ai.

Nì non đêm vẫn tình dài...

## Lời tựa của nhà xuất-bản

**T**HẦN TIỀN! cuộn tiểu-thuyết đổi-thời  
của Tân-Đà Nguyễn khắc-Hiếu tiên-  
sinh làm vào khoảng 1917-1919  
tù hai đồng bạc con gái năm canh nón  
chuyện với nhau về công-dụng đồng tiền  
ở thế-giới và tội-ác của xã-hội vì tiền  
mà sinh ra : nhất là những tội-ác tiền ở  
xã-hội ta hồi bấy giờ. Kết luận tác-giả  
cho là người ta chỉ-sở-dĩ vì tiền mà mắc  
vào tội-ác chỉ & sự kém đạo-đức. Nếu  
làm cách nào chđ người ta giàu lòng đạo-  
đức lên thì công-dụng và ích-lợi của  
đồng tiền lại vô-giá.

Cứ những câu chuyện tiền & trong  
sách « Thần Tiên » nay xem lại cũng  
chưa thấy cũ. Lời văn tả-mạc rất  
lưu-loát, tỷ-mỹ mà khúc triết. Câu  
chuyện của hai cô con gái lại nói rất

vui, xem di đọc lại bao lần vẫn còn thấy thú-vị không nỡ bỏ qua. Tật là một thiên tiều-thuyết kiệt-tác ở trong tủ sách tiều-thuyết quốc-văn ta.

Vì lẽ ấy, chúng tôi mới châm chước với Tân-Đà phu-nhân cho tái bản, vì nhiều đoạn hãy còn bức-chân với nhân-tâm-xã-hội ngày nay. Sau này, nếu đạo đức của dân-tộc ta có tăng-cao, thì tập văn này cũng vẫn là bức ảnh truyền-thần về thời-đai Pháp-thuộc ở nước ta. Boo giờ cũng vẫn có giá-trị lớn trên đàn văn-học.

Mong rằng: những bạn yêu chuộng văn vǎn cũa Tân-Đà tiên-sinh, nên ghé mắt thêm vào những tập văn-vǎn và thuyết-vǎn của Tân-Đà như «Thè non nước», «Giấc mộng con», «Giấc mộng lớn» với «Thần tiên» nay để xét biết rằng: Văn-chương của Tân-Đà dù viết ra nhại xuôi, nói ra câu chuyện, không một bài nào, cuốn nào là chúng ta chẳng thấy ở trong hầm-xúc những thi-vị chúa chan. Cái tu-tưởng của Tân-Đà bao giờ cũng cẩn-cứ vào đạo nghĩa và cảm-tình, những ước muốn cho người đời sẽ là

— 9 —

những bức siêu-nhân sống với Thiên  
lương cao-khiết.

Quyển « Thần-Tiền » này cũng không  
rò ngoài vòng quan-niệm ấy. Quan-niệm  
rất chân chính của hiền-nhân quán-tử  
Á-Đông.

Viết tại nhà xuất-bản Hương-Sơ  
Ngày 10 tháng 6 năm 1945  
NGUYỄN-MẠNH-BỐNG.

CẠNH MỘT

**E**M nghĩ, em giận dời lắm ! Chị ạ.

— Việc gì mà giận dời ?

— Nghĩ dời đang giận, cho nên  
em giận.

— Dời việc gì mà đang giận ?

→ Nghĩa là dời ở với mình bạc.

— Thế tao nghĩ lại khác.

— Chị nghĩ làm sao ?

— Tao nghĩ dời không giận em ; em  
minh thì thôi ; chị em minh không nên  
giận dời.

— Thế nghĩa là làm sao ?

→ Nghĩa là dời đang giận mình.

— Minh việc gì mà dời đang giận ?

— Nghĩa là mình & với dời bạc.

— Minh việc gì mà bạc với dời ?

- Thế đời việc gì mà bạc với mình ?
- Đời bạc với mình lắm !
- Như thế nào là đời bạc với mình ?
- Nay nhé, em hằng cứ một thân em mà nói, em sinh ra đời năm nay 13 tuổi, giang hồ ngay từ lúc lên một...
- Tao cũng giang hồ ngay từ lúc lên một mà tao năm nay 18 tuổi thời tao còn trai đời hơn mày nhường 5 năm, chắc tao khôn biết hơn hẳn.
- Chị hăng dè cho em nói dã.
- Ủ, thế nào ?
- Như cái em minn thật không ăn gì của ai, không mặc gì của ai mà làm cho người đời bao nhiêu kẻ được nhớ ; thế mà cái thân mình thời tru-lac đầy-dọa, nay ở chò của nau, mai vê una cậu tình, ngày kia lại vào tay anh kéo xe. Hoà trời bèo rạt, xem thương xem khinh.
- Nếu mày có nghĩ như thế nữa thì cũng chỉ nên hơn duyên túi phan, tự mình giận riêng cái thân mình ; chờ giận gì người đời ?
- Giận vì người đời không ai biết ơn mình qui mình.

- Mày nói thế thời ra mày không  
biết gì cả!
- Biết thế nào?
- Giang hồ lưu lạc là cái duyên  
phận chị em mình phải như thế. Nhưng  
dẫn rằng giang hồ đi đến đâu người ta  
quí mình như giờ. Thế tự mình thì  
đã có ăn huệ gì với đời được bao  
nhiêu? mà đáng kè!
- Chẳng muốn kè thời chẳng kè, chả  
sao không có ơn?
- Tao cho mày kè nứa thời mày kè  
được những gì?
- Em không muốn kè thời không kè,  
chứ chỉ cho thế nào được!
- Ừ thời tao nhờ mày kè hộ cho  
gao nghe.
- Kè cũng không kè cho xiết được.
- Nhiều thế kia à?
- Nhiều lắm!
- Thế mày thử kè qua đai khai  
như thế nào?
- Kè đai khai thời như những các  
người sung-sướng, hiền vinh, tài trí,  
công nghiệp trên thế gian đều là cờ  
nhờ chị em mình mà được như thế cả.

- Thế có ai không nhờ chi em mình mà từ người ta được thế không ?
- Hoặc cũng có, nhưng ít lắm.
- Thế mà kẽ những người nhờ đi, thử thế nào ?
- Kẽ thế nào xiết được ?
- Mày cứ thử kẽ qua tiếng hang mèo.
- Nhì hang người sang sướng thời người nào cũng là nhờ chi em mình cả. Nghĩa là có nhờ chiếm mình thời mới được ngồi đây ăn miếng ngon dũng đỗ tốt, đi đâu có người có xe.
- Mày phải nói thế nào cho ra nghĩa, chờ nếu chỉ như thế cũng không bảo là người ta nhờ mình được.
- Thế không là nhờ thời là gì ?
- Thời mà hang cứ kẽ đi dã, rồi tao nói lại cho mà nghe.
- Ủ. Thế là hang sang sướng. Còn như hang hiền vinh mà từ người ta làm nên thời cũng nhiều : nhưng thật cũng nhiều người nhờ chi em mình đi đêm đi hôm, vào cửa này lendon cửa nọ để lo hộ công danh, cho thời mới được hiền vinh.
- Còn như hang tài trí ?

— Hạng người tài trí kia thời cũng phải nhờ có mình mới được đi chỗ này, đến chỗ nọ mà học biết cho rộng cho thành tài.

— Hạng công nghiệp ?

— Hạng công nghiệp thời như những các người buôn to bán nhặt, mà trên cơ đó ; hay các người đứng lên làm các công trình to mà được lấy cái đó làm sự nghiệp. Ấy các hạng người đó đều là có nhờ chị em mình ; còn những hạng người kém hơn dưới hơn nữa thời không thể nói cho xiết.

— May nói như thế có nhẽ cũng không được.

— Thế chị bảo thế gào ?

— Nay tao chưa nói những hạng người sung sướng vội ; hẵng nói như một người bình thường làm ruộng ở nhà quê mà có cái áo the để mặc trong ngày đám ngày tết thời mày cũng bảo là người ta nhờ mình à ?

— Cũng là nhờ mình lắm.

— Nghĩa thế nào là nhờ ?

— Nghĩa là có chị em mình thời cai người ấy mới, được mặc cái áo ấy. Chờ nếu không nhờ chị em mình thời cai the ấy có thành áo mà có về cho người ấy mặc không ?

— May nỗi thế, nhưng may phải biết rằng : cái người ấy tại làm sao mà người ta mới có chị em mình thời tất là người ta phải có thóc lúa bán đi, mới có chị em mình về để đi mua cái the mà may được áo mặc chứ ? Chứ có phải tự nhiên võ cổ mà có chị em mình ra dãy để cho người ta mua the may áo mà mặc đâu ?

— Vẫn thế. Em cũng biết thế lắm, nhưng cũng vẫn là nhờ.

— Nhờ thế nào ?

— Nếu không nhờ chị em mình thời sao cái người có thóc ấy không gánh thóc về chô lỉnh đòn lây the mà may áo ư mà còn thêm một tùng mua, một tùng bau cho bạn đến chị em mình lùa tám chi ?

— Nếu thế tao tưởng cũng không gọi

là nhở được.

— Thế chị gọi là gì?

— Tao cho là người ta phải can thiệp đến mình thôi.

— Người ta phải can thiệp đến mình thời từc là có nhở mình rồi.

— Can thiệp với nhau, nghĩa là vẫn có khác nhau, nhưng thời hằng cho mày bảo thế là nhở. Thế rồi thế nào nữa?

— Ấy nhiều người nhở mình cả như thế mà thật không có ai biết ơn.

— Có ai biết ơn hay không thời tao cũng không biết; nhưng nếu là biết ơn thời mày bảo người ta phải thế nào với mình?

— Cũng không bảo người ta phải thế nào làm gì, nhưng người ta không biết ơn thời mình cũng biết thế mà thôi.

— Ở thời thế nào là người ta không biết ơn?

— Chỉ xem như trong thế gian bao nhiêu là các sự cúng lě, những chđ to

nhớn không dám bì, còn như các lão công lão quân, các thánh sư nghề nghiệp, các đức cô, đức bà thời chắc đã có một chút ân huệ gì với ai thật hay không? mà thiêu hạ tôn qui? mà đến chỉ em mình thời không?

— Nói làm gì những cái nboro mօn ấy  
Đầu người ta có cũng nưa thời mình  
có hướng chi?

— Người ta cũng thời mình cũng  
không hướng. Nhưng xem sự không  
cùng thời biết là đời không biết ơn.

— Cũng không phải là đời không  
biết ơn. Nghĩa là người ta cho mình  
không biết gì.

— Nếu như thế thời người ta khinh  
mình quá.

— Mình còn đáng khinh nữa, tao tưởng  
người đời hãy còn quí mình quá.

— Nào chí nói cho em nghe cái sự  
đáng khinh của mình như thế nào?  
mà thế nào là người đời quí mình?

→ Thời tao chẳng muốn nói nữa.

— Chí cứ phải nói đi.

— Thế mà hằng nơi đi xem người đời khinh mình có một sự không cung, hay còn khinh thế nào nữa không?

— Còn nhiều sự người ta khinh. Không những khinh mà thôi, mà người ta lại làm khinh mình cũng nhiều lắm

— Như thế nào?

— Thế chí không từng bị những kẻ bay tài bàn tôm à? Nó đem mình ra làm một cái đồ chơi suốt đêm, quăng đi vứt ch (1) lại, vừa nhọc mình, vừa nhẫn mặt. Nhặt là những kẻ chơi súc địa, nó quật mình càng kẽm mà thường khi trọng bợn chí em mình, nó lấy đứa này cộp đứa nọ, cộp cái nào cái ấy thật đau.

— Cảnh ấy cũng khöh thật. Nhưng vất đã là người ta khinh mình. Đầu may báo là người ta khinh, nhưng tự tao xem ra thời cũng có một phần rất qui chí em mình ở đấy.

---

(1) Sự im về sau có dùng đến hai vần mới thêm ương, ương, đã nói ở trang thứ 11 quyển Lên Sáu. Kinh Tường. (T. Đ.)

— Quý thề nào?

— Xem như những kẻ cùa ngõi chơi tài bản xóc-dĩa, dù là anh em bạn thân qui, nhưng hễ bối dẽo bị em mình ta muốn rật mượn nhau thời nghe khó lâm. Kẻ kia b媒體 có nè bản lâm mà phải đưa mình ra thời cũng như dướch ở một khúc ruột. Lại thường khi vì chí em mình mà lâm cho anh em bạn người ta cãi nhau, ghét nhau, gian lận nhau. Vậy thời trong một cuộc tài-bản xóc-dĩa ấy, vẫn là người đời lấy chí em mình ra làm một cái đòn chọi, nhưng chẳng coi qui hơn các người bạn thân qui của hẵn ru? Cho nên dân bảo là người ta khinh mình mà thực người ta qui mình quá.

— Thề còn cái sự người ta làm khinh mình thời chí bảo thế nào?

— Người ta làm khinh mình thời cái điều ấy thật thề; nhưng mình nên biết rằng cái sự khinh ấy nguyên cũng là người ta yêu mình.

— Yêu mà lại làm khinh?

— Nghĩa là tư minh thấy khô, chứ người ta không định làm khô minh.

— Thể nguyên thể nào ta yêu?

— Người ta có yêu minh, cho nên người kia muốn lấy minh ở người này, người này muốn lấy minh ở người khác, bởi thể mới có cuộc tái-ban tò-tòm.

— Cái nghĩa ấy, em nghe vẫn chưa ra làm sao.

— Thể ta lại nói một sự khác thật là yêu mà làm khô cho may nghe.

— Ủ.

— May có phải vào chum lán vào chưa?

— Vào chum thể nào?

— Là người ta đè minh ngồi vào trong cái chum rõ đồng, rồi người ta đem cuon cõ xuồng đặt.

— Thể thời khô làm nhì?

— Khô, chứ lại chẳng khô?

— Thể chí đã phải lăn vào chưa?

— Tao phải hai lần như thế rồi.

— Chí thù nói cái tình cảnh ấy cho

em nghe.

— Một lần trước, bị một nhà giàu ở xứ quê, đương đêm hai vợ chồng chủ nhà cùng đứa con, đem tao với các chị em, không biết là bao nhiêu rốt cả vào trong một cái chum, rồi đào đất chôn xuống, nén thật chặt. Ở trong chum lúc bơi quá, không thể nào thở được,

— Buồn cười nhỉ ! Thế rồi làm sao chí ra được ?

— Ấy dành chịu thế mãi đến năm năm. Sau có một đêm tự nhiên thấy có người đào lên thời thấy được lửa sáng trưng, xem ra một bọn kẻ cướp.

— Bọn kẻ cướp sao biết rằng các chị ở đây mà đào ?

— Lúc ấy thấy có người chủ nhà vừa bị thương, vừa bị trói, cũng đứng dãy ; chứng người chủ ấy trở chồ bắn.

— Thế rồi chị theo bọn cướp ấy đi à ?

— Ủ. Rồi tao cùng các chị ấy cùng theo cả bọn cướp đi, rồi sau lại tan lạc mỗi kẻ đi mỗi nơi, lại ra đời như thường.

— Thế không có bọn cướp ấy, có lẽ

bây giờ chị vẫn còn ngồi ở trong chum ?

— Có nhẽ thế thật.

— Thế còn một bận nữa thế nào ?

— Bận sau này cũng phải vào chum như thế, nhưng bị ở nhà một ông quan già mà phải ngồi có hơn một năm, lúc ra cũng hơi khác.

— Tình trạng lúc ra bận sau này làm sao ?

— Cũng đương đêm có người dáo lén, nhưng thấy chỉ có một người mà tức là người con gái của ông quan ấy. Tao với chị em độ hai trăm kè được ra, còn các chị em đều phải ở lại nhiều lắm.

— Những chị em phải ở lại thời thế nào ?

— Tao ra rồi thấy người con gái ông quan ấy lại bịt miệng chum và san đất nện phẳng đi, bây giờ thường vẫn còn ở đấy cũng nên.

— Nghĩ đến các chị ấy thương nỗi. Thế tại sao mà chị được vào cái số ra ?

— Có tại gì đâu, chỉ là lúc bị rọi vào chum, những kè nào vào sau thì ở trên,

cho nên lúc bấy giờ được ra.

— Thế ra rồi chị đi đâu?

— Ngay đêm hôm ấy theo người con gai ông quan ấy lên nhà cô đầu, ở đấy vài hôm rồi lại đi.

— Như thế, người ta bắt mình đem giam thật khồ sở mà chị còn bảo là người ta yêu thời cái nghĩa yêu ra làm sao?

— Nghĩa là người ta yêu chị em mình quá, không muốn cho mình đi đâu nữa, lại sợ rằng ngô có kẻ khác trong thay mình mà lấy mất, cho nên người ta mới đe mình ở vào chum mà giấu riêng một nơi. Nếu không yêu thời như hòn sỏi kia, dã ai chó vào chum làm chi? Cho nên mình đâu có hay khồ, nhưng cũng phải nén biêt cái ái-tinh cho người ta.

— Cái ái-tinh của người ta yới chị có bấy nhiêu, cho nên khi năm năm, khi một năm mà chị còn được ra; nếu cái ái-tinh của người ta đó, chỉ mà lai thêm thiệt hơn thời hòn sỏi, ai chìn sâu cái chum, giam chị xuống mây tung đất đen

nữa thời cái thân chí u-sầu trong địa ngục, đã bao giờ cho trông thấy thế gian !

— Tao cũng vẫn biết thế là khờ, có dam cái lầu mà mày phải rień móc.

— Ủ, thế người đời yêu qui chí em mình độ như thế, hay còn có cái tình yêu qui gì khác nữa không ?

— Có. Cái tình của người đời yêu qui chí em mình, đại khái chia làm hai thứ : 1) liền tiếp ; 2) cách tiếp. Liền tiếp là cái tình yêu qui đó tiếp liền vào thân chí em mình, nghĩa đó hiền nbiên không cần nói. Còn như thứ cách tiếp ..

— Cách tiếp là thế nào ?

— Cách-tiếp là cái tình yêu qui đó cách một từng mới tiếp đến chí em mình.

— Như thế nào ?

— Như người này, yêu người kia mà cái tình yêu đó là yêu chí em mình, người này qui người kia mà cái tình qui đó là qui chí em mình. Nghĩa là chí em mình ở với người kia, cho nên cái tình yêu qui của người này vẫn muôn nhầm

vào chí em mình, nhưng còn phải đi qua cái thân người kia một lượt dã.

— Cái sự yêu quý cách tiếp ấy có nhiều không?

— Cũng nhiều lắm, và lại còn có một nghĩa nữa là : cái tình của người đời đối với chí em mình mà tiền tiếp thời chỉ có yêu và quý ; còn cái tình cách tiếp thời lại là rộng hơn.

— Như những thế nào?

— Như người này sợ người, kia mà cái tình sợ hãi đó là sợ chí em mình, người này nịnh người kia mà, cái tình nịnh bót đó là nịnh chí em mình...

— Như các cái ấy cũng có thể thay

— Thể cho nên tao nghĩ rằng chí em mình di đến đâu, có người yêu, có người quý, có người sợ, có người nịnh, ở đời sướng thể cũng là đủ. Còn như một đời lúc phải khổ, cũng không nên bùn giận nữa làm chí !

— Chỉ nghĩ thể, em nghĩ thời lại khác

— May nghĩ thế nào?

— Em nghĩ rằng cho kè cả những

các cái tình liên tiếp hay cách tiếp của người đãi mà yêu mình quý mình, sợ mình, nịnh mình đó, nhưng thật có ích gì cho chị em mình không ? Thế mà người ta làm khổ mình, thời mình thật thấy khổ. Nay hẵng có một cái thân chị mà nói với chị mới 18 tuổi đầu mà đã đi 6 năm ngồi tù ở trong chum lại những cái khổ ngoài chưa kể đến như thế mà chị không giải oài ? mà chị lại bảo rằng đời đáng giận mình ?

— Ấy thế mà đời đáng giận mình, chị em mình thật không nên giận đời.

— Chị bênh đời qua thời em rồi lại thế nào được !

— Tao bệnh đời làm gì ?

— Không bệnh đời sao chị cứ cãi gượng nhẽ cho đời mãi ?

— Là tao nói nhẽ phải mà nghe chơi đùa thôi, còn mày muốn giận đời, mày cứ giận. Tao tưởng đời làm khổ mình có như thế, chứ chị em mình làm khổ đời nhiều hơn .

— Chị thế nào mặc chị ; em chẳng làm

khô gi đời cá.

— Chính may làm khô đã không biết  
bao nhiêu người ở đời!

— Vô cõi, chỉ lại buộc tội vào cho tội  
là làm sao?

— Thời hết cảnh một rỗi, đi ngủ,  
không có lại sinh ra cái nhau.

CANH HAI

**N**GHĨ LÂM LÚC TÙC MÌNH QUÁ.  
— Bảo đi ngủ, không ngủ, lại  
còn tẩm-túc !

— Chị cứ đi ngủ trước đi.

— Mày tẩm-túc ở bên cạnh tao không  
ngủ được.

— Chính chị làm tôi không ngủ được.

— Tao làm gì mày ?

— Chị làm cho tôi tức, thế là tôi không  
ngủ được.

— Tức về cái nỗi gì ? Thôi im đi !  
Đừng nói lầm mà thế - gian người ta  
nhò vào mặt ấy !

— Người ta nhò vào mặt tôi thời khác  
giùm nhò vào mặt chị !

- Thế mời im đi.
- Thế chỉ bảo người ta nhồ về cái gì hể?
- Về cái nhẽ ở bạc với người ta, chứ về cái nhẽ gì?
- Nào mình đã ở bạc với người ta những gì?
- Mình ở bạc với người ta nhiều lắm, tao không muốn nói, nghĩa là càng nói ra bao nhiêu thời càng giờ mãi cái tội ác của mình ra bấy nhiêu.
- Chẳng việc gì mà tội ác, chỉ cứ nói đi.
- May chắc rằng may không có tội ác gì với ai ở thế gian này, phải không?
- Em không biết thế nào mà chắc, nhưng chỉ hăng cứ nói đi.
- Ủ thế lao bằng nói một cái tội may làm khờ người cho may nghe.
- Ủ, thế nào?
- May có từng phải theo người đàn rào cua lên hẫu quan bao giờ không?
- Có. Cái ấy thời thường lắm.

nhiều là theo những các ông Kỳ-mục hay ông Lý ở trong làng.

— Thế sự đi ra làm sao?

— Theo các ông ấy lên hàng cöm ở phố. Các ông ấy ăn cöm xong rồi thời đưa mình vào quan.

— Vào quan thời thế nào?

— Khi đã vào trong cửa quan, trên thời quan nha, dưới thời linh tráng dập sự mà các ông ấy đè mình nằm tràn-truờn ra trước thềm công-đường. Lúc ấy hẹn phải chết!

— Thế rồi thế nào nữa?

— Rồi thấy một cậu lính, nhắc lên hầu quan, thời xem các ông nha như có ý thèm mình lắm.

— Thế hầu quan thời thế nào?

— Lúc lên gác bàn giấy, trông thấy ông quan, em sợ quá. Sau rồi quan cho ngồi với quan.

— Ngồi đây rồi thế nào?

— Ngồi đây rồi thấy quan cũng có quát mắng luộn, nhưng về các dân-sự, chứ không phải là quát mắng mình mà

mình thỉnh thoảng thấy quan nhin đến  
mình, thời như có ý thương yêu lâm.  
Ấy một lần thứ nhất như thế cho nên  
từ lần thứ hai giờ ài, lúc ra trước công-  
đường cũng cởi bẹn, nhưng lên gần bì  
giấy trong thấy quan em không sợ nữa.

— Ủ, thời ư ậy không nói nua. Tao  
lại hỏi mày có từng phải theo người  
dân nào đưa lên hầu quan mà vào đêm  
bao giờ không?

— Có, cũng thường lâm. Nhưng các  
bản vào đêm thời phải đi đồng với cả  
các chị em, it ra thường cũng mười lăm  
hai mươi kè trời sến.

— Thế sự đi ẩy ra làm sao?

— Ấy cũng theo các người dân, ban  
ngày lên ở phò, rồi đến đêm người ta  
mời đưa vào hầu quan.

— Lúc vào ẩy thời tình-cảm ra làm  
sao?

— Những lúc vào đêm thời không phải  
ra trước công-đường nữa, thấy người  
dân đưa mình đi theo một người nhà  
của quan dẫn vào nái cẩn một chỗ như

là buồng riêng của ông quan.

— Vào đèn đây rồi làm sao ?

— Thấy cái người dân vào lùi đi ra chỗ khác ; rồi người dân mới đưa cả các chị em cùng chờ ra hầm quan thời những nhời kêu khản có bể kho chịu qua !

— Thế rồi sau thế nào nữa ?

— Rồi sau lúc người dân đã lui ra, còn một mình quan thời quan cho các chị em cùng ở cả vào một chỗ rất kín đáo cùng trong một buồng của quan, thấy các chị em vào trước cùng ở chỗ đấy đóng lầm.

— Cái tình-cảnh đi thời đại-khai như thế, thế mà có biết cái ý-nghĩa những sự đi ấy là thế nào ?

— Em nghe rằng những lúc đi vào đêm như thế, một là chị em mình gõ tội cho người đời mà hai là giúp cho người đời được danh-phận.

— Thế còn có ý-nghĩa gì nữa không ?

— Em không biết.

— Ấy những lúc đi đêm như thế,

một là chỉ em mình gõ tội cho người đời, hai là giúp nên danh - phật cho người đời mà ta là giết người cũng lúc ấy!

— Sao lại có lá thế?

— Thường tâm! Không là một tí nào, Chỉ em mình giết người thời thát ubiều, nhưng tao hăng nói cho may nghe một sự rất uổng mọn.

— Ừ, chí nói đi.

— Nay như có một nhà, bố mẹ chết đi rõ, mà hai anh em nó tranh nhau ruộng nương, nhà cửa, đùi nhau lên cửa quan, đứa nào cũng cậy chỉ em mình, đi đêm vào hầu quan để giúp nhẽ cho nó. Sau rút lại, đứa thời mất ruộng mất nương, đứa thời mất nhà mất cửa mà sinh ra oán thù nhau suốt đời. Như thế thời chỉ em mình chẳng làm khổ người ta là sao?

— Cái ấy không phải là lỗi mình.

— Tại sao?

— Nghĩa là chúng nó đem mình đi chứ mình có thích đi làm gì?

— Tao không nói cái sự thích, nhưng mình đi vào đây thời là mình cũng có lỗi.

— Không, em nói như bài đứa cầm dao đè đám nhau thời là tự anh em chúng nó muốn giết nhau, chứ con dao có tội gì?

— Con dao có tội làm!

— Thế nào là con dao có tội?

— Con dao, nguyên người ta làm ra để làm một đồ dùng mà bây giờ đè chúng nó cầm mà đám nhau thời con dao cũng có tội.

— Chỉ nói thế thời oan cho con dao làm! Chúng nó muốn cầm thời chúng nó cứ cầm, chứ con dao có được đè cho chúng nó cầm đâu?

— Con dao vẫn không được đè chõe; nhưng có con dao đây thời chúng nó mới cầm mà đám nhau. Nếu không có con dao thời hoặc anh em nó đánh đấm nhau một lúc rồi người giận đi thời thôi.

— Chứ lỗi thế, xin không có con dao

dãy mà anh em chúng nó muốn giết nhau nó đi tìm dao ra để đâm, thế thời thế nào?

— Con dao cũng có tội.

— Nào như thế thời chỉ định khép tội cho con dao ra làm sao?

— Nếu không có một con dao nào thời chúng nó muốn tìm đâu cũng không ra; đã có con dao dãy để cho chúng nó tìm lấy mà đâm nhau, thời con dao cũng có tội.

— Nếu thật không có một con dao nào mà chúng nó đã cố lòng muốn giết nhau, nó ném nhau bằng đá, đánh nhau bằng gậy cũng đến chết, thế thời chẳng có Dao mà chúng nó vẫn giết chết nhau được, có đồ tội gì, cho con dao?

— Nếu như thế thời tội ở hòn đá, ở cái gậy. Nhưng nay hiện nó cầm dao mà đâm nhau đến chết thời con Dao còn đồ tội cho ai?

— Cũng vẫn oan cho con Dao lắm!

— Không oan lý nào cả. Nay tao

lại nói chất nghĩa cho mày nghe : Như hai anh em nó tranh nhau là vì nhiều ruộng nương, cửa nhà, nếu không có chị em mình thời chúng nó có tiện mang những ruộng nương cửa nhà ấy lên cửa quan đê giúp đỡ mà hại nhau được không ?

— Thời nó lại đem bán đi, chờ sao ?

— Bán đi, thế nào ?

— Nó đem bán những ruộng nương cửa nhà ấy đi cho người khác dè...

— Đè.. thế nào ?

— Nói nó quanh-quẩn lắm

— Quanh-quẩn là thế nào ? Thôi, có cái răng chị em mình nói chuyện riêng với nhau như thế khôi, chứ người đời chưa chắc đã ai biết cái tội đó là đâu ?

— Thế ngờ có người biết thời người ta có ghét chị em mình không ?

— Ngó có người biết ra thời chắc người ta cũng có ghét, nhưng cũng chỉ ghét phỏng mà thôi.

— Là thế nào ?

— Nghĩa là chỉ biết phỏng, cho nên

ghét phỏng.

— Thế nào là biết phỏng ?

— Nghĩa là người ta chỉ đoán phỏng cái tội mình mà biết rằng như thế, chứ có biết thật đâu ?

— Thế nào là biết thật ?

— Những lúc chỉ em mình đi đêm như thế, biết thật tội mình thời chỉ có hai người : một là người đưa, hai là người nhận. Người đưa đã nhờ chỉ em mình đi giúp việc ; người nhận, được chỉ em mình về thời vui mừng lắm. Như thế thời còn thiệt gì mà còn ghét gi ?

— Hoặc có người, người ta không biết thật cái lúc chỉ em mình đi đêm như thế, nhưng người ta biết thật rằng chỉ em mình vẫn thường hay đi đêm như thế, thế thời người ta có ghét không ?

— Thế vẫn là biết phỏng, đâu có ghét cũng vẫn là ghét phỏng ?

— Người ta đã biết phỏng như thế mà sau có lúc chỉ em mình lại về với người ta, thời thế nào ?

— Người ta yêu lầm.

— Thế là thế nào?

— Nghĩa là cái tội chỉ em mình mà đáng ghét, chỉ có những lúc đi đèn làm hại người như thế. Còn lúc khác mà mình về với người ta, hoặc vì sự mua bán, hoặc vì sự công-xa thời lúc ấy mình không có tội, người ta cũng yêu lầm, việc gì mà ghét?

— Ừ, lúc ấy người ta yêu mình cũng cái tội mình vẫn hay đi đèn làm hại người thời người ta có ghét không?

— Người nghĩ đến thế thời có ít lầm. Như thế thời người ta hoặc cũng ghét nhưng phần yêu vẫn hơn.

— Tại làm sao?

— Nghĩa là cái tội đáng ghét của mình không ở ngay trước mặt mà cái sự đáng yêu lúc nào cũng như thường.

— Thế nếu những người ấy mà người biết thật cái tội quinh ngay lúc mình đương có tội, thời thế nào?

— Những người ấy không khi nào biết

thật được cái lộc mình đương có tội.

— Tại làm sao?

— Nghĩa là người ta đã biết nghĩ như thế thời không khi nào người ta cậy chí em mình lên cửa quan để giúp nhẹ mà hại ai.

— Thế, nếu người ta làm ông quan?

— Nếu những người ấy mà làm quan, trừ một việc lương thuế, chí em mình ít khi được giáp mặt; nữa chí sự vào đêm?

— Thế mà em vẫn đi đêm vào với quan luôn mãi!

— Bởi mày 'gặp' được nhiều những ông quan yêu mày thế, cho nên mày làm khổ người ta càng nhiều.

— Chỉ thời quân cũng yêu mà chí cũng vào đêm luôn dày, chử gì?

— Ủ, tao thời cũng thế.

— Thế bây giờ chí em mình muốn cho ông quan đừng yêu nha, thời làm thế nào?

⇒ Chẳng làm thế nào được! Vẫn muốn

cho ông ấy đừng yêu, nhưng ông ấy cứ yêu.

— Thế chỉ có một cách xa chô cửa quan ra là được.

— Ai cho xa mà xa ? Chị em mình với chô cửa quan đã như có một cái duyên-nghiệp không biết từ bao giờ, cho nên đến bây giờ hời có một lý công việc gì thời người ta lại đưa mình lên hầu quan.

— Ủ, thế dã không xa được thời cũng phải lên thật, như già được đi những việc gõ tội cho người ta thời hoặc cũng chuộc được cái tội mình làm hại người ít nhiều.

— Ấy chính di gõ tội cho người mà thường cũng là làm hại người.

— Chị nói di gõ tội cho những kẻ gian-ác thời ta làm hại người lương dân, hay sao ?

— Nghĩa ấy cũng có, nhưng còn xa. Thường khi di gõ tội cho người ấy mà chính mình làm hại người ấy,

— Thế thời là làm nhỉ ! Thế là thế nào ?

— Như có một người bị cháy nhà, hay một nhà có người chết cuối mà quan muỗn khép cho nhà nó vào tội, rồi nhà nó phải cày đến chí em mình lên hòn quan đẽ gõ tội cho nhà nó. Như thế là minh làm hại nó đây.

— Là thế nào?

— Nghĩa là quan muỗn chí em mình, cho nên mới khép tội cho nhà nó. Chứ nếu không thời cái người bị cháy nhà hay cái nhà có người chết, vị-tất nó đã có tội gì. Thế chẳng là vì chí em mình mà ông quan bời móc đến nó ru?

— Dẫu có như thế nữa thời mình cũng đã đi gõ cho nó rồi.

— Ấy chính mình làm hại người ta ở cái chỗ đi gõ ấy.

— Là thế nào?

— Những người ở nhà quê, mất bao nhiêu-hồ hởi, nước mắt, mới có chí em mình về trong nhà, là các việc ăn mặc, giỗ tết, cheo cưới, chạy ma cùng các việc sưu-thuế đóng góp quanh năm, nhất-thiết trông nhờ vào mình cả...

— Chị cứ nói đi dã, việc gì mà khóc?

— Thế mà vì tai bay và gió, đến nỗi phải lia chị em mình mà cho lên hâu quan...

— Phải, như thế nghĩ cũng thương cho người ta thật.

— Ấy những người ấy cũng còn khá. Phần nhiều lại những người nghèo khổ hơn nữa: thời làm gì có sẵn chỉ em mình ở trong nhà? Cho nên sẩy sinh có tai và thời phải liệu cầm cổ, bán xác tìm được chị em mình để đưa lên hâu quan, miễn là gỡ cho khỏi tội cho được yên, còn nhữ sự đói rét của vợ chồng còn cái trong một nhà thời lại chưa bung nào đã tinh đến; cho nên vẫn làm ăn khó nhọc suốt quanh năm mà không bao giờ có máu mặt. Ấy thiên-hạ lâm người khổ như thế mà xét ra cái căn-cơ, chỉ vì chỉ em mình.

— Như thế thời nghĩ tức lâm nhỉ! Mình thật không có lòng làm hại người mà thành ra mình làm hại người!

— Ấy thế cho nên lâm lúc ngồi mà

nghĩ, chỉ em mình thật nên thương đời là phải, chứ không nên giận đời.

— Những người ấy thời đáng thương thật, nhưng, các người kia thật đáng giận. Thật nhiều người thờ chỉ em mình mà lầm nên danh-phận, đến lúc đã nên danh-phận rồi mà đem lòng tham-tàn làm hại người khác khiến cho chỉ em mì à cũng lại phải có tội vào đấy.

— Mày nói thế thời ra mày chẳng nghĩ gì cả. Cái lối-căn của chỉ em mình, phần nhiều chính ở lúc làm nên danh-phận cho người ta ấy, Tao nghe thiên hạ có câu rằng: Sát nhất tử cò cứu thiên vạn nghìn tôm chi tép. Nay mình đã chắp mồ vào một con cò, đến lúc nó mồ tép, lại còn trách chỉ! Vả chi những các người đã cầu nhờ chỉ em mình đã làm nên danh-phận thời phần thiệt-hại cũng đã nhiều, cho nên sau lúc đã làm nên mà tính đường gốc lối thời chắc có không biết bao nhiêu con tép chết vào đấy.

— Thế như chí em mình mà muốn  
cho khỏi tội thời làm thế nào?

— Không làm thế nào được. Nghĩa  
là chí em mình đã sinh ra phản bội  
thời gáy sao hay thế, sự hay dở ở ta  
người ta.

— Bây giờ em muốn được một chỗ  
rõ tinh-mịch để đi tu cho chọn đời  
thời có thể nào được không?

— Cũng không thể nào được. Nghĩa  
là chí em mình, đã sinh ra cái kiếp  
long-dòng thời phái lầy lội mà giả  
nợ cho đời, ai cho đi tu mà dại tu!

Thế em muốn gặp được một người  
nào thật tri-kỷ mà cùng người ta trăm  
năm tạo một chữ đồng thời có thể nào  
được không?

— May mắn cần ấy thời thật là nghĩ  
quản mà ngu quá.

— Làm sao?

— Nghĩa là chí em mình đã sinh ra  
cái thân giang-hồ thời trong bước  
giang-hồ, ai cũng là tri-kỷ, biết cùng  
ai mà trăm năm? ! Vả chì nói đến

nghĩa tri-kỷ thời tri-kỷ với mình nhất là một hảng người buôn bán, nhưng người ấy lại rất là vô-tinh, có trăm năm với người ta thế nào được? Còn những người mà mình có thể trăm năm được thời lại không phải là tri-kỷ

- Sao thế?
- Nghĩa là lại vào chum.
- Ủ, nhỉ.

CANH BA

**H**E mà sang canh ba rồi dãy ! mày ạ.  
— Chị đã buồn ngủ chưa ?  
— Ngủ lúc nào thời ngủ, cần gì !  
— Em thấy hơi buồn ngủ rồi dãy,  
— Mày cứ ngủ trước đi.  
— Thế chị thức một mình làm gì ?  
— Tao chưa ngủ được.  
— Sao thế ?  
— Không biết tại làm sao ?  
— Tại chị cứ hay nghĩ làm dãy chứ  
gi.  
— Nghĩ thời nghĩ chứ, nghĩ thời có  
làm gì !  
— Đã biết không làm gì, sao chị cứ

bay nhanh ?

— Ấy ở trên thế-gian này, không có gì minh-tao mà cũng không có gì chí-em-nhau, phem là những kẻ giang-hồ lâm, lưu-lạc lầm thời thường nhiều lúc cù-hay-nghĩ. Những lúc đã không nghĩ thời gặp cảnh nào-hay cảnh ấy, cũng vui-vẻ cho qua thì ; thế mà đã gợi ra cái sự ughĩ thời nghĩ man-máu nỗi.

— Thời từ bấy giờ chỉ dùng rêu-nghĩ lâm-nữa. Em tưởng ở đời có chí-tròn thời thời ; còn như hay dở tự-đi người ta, mình cũng chẳng có lòng nào xui giục gì ai cả.

— Vẫn không có lòng nào xui giục ai, mà xui giục lòng người nhất vẫn là chí-em-mình.

— Ch' bảo mình xui giục lòng người nhũng cái gì ?

— Xui giục người ta nhũng cái hư-chứ cái gì !

— Thế có xui giục người ta được nhũng cái hay không ?

— Hoặc cũng có, nhưng phần nhiều

chỉ những cái nhô-mợp, chứ những cái nhón thời minh không xui giục được ai.

— Tại sao thế?

— Như những người trung, hiếu, trinh, tiết, chẳng có vì mình mà người ta mới trung, hiếu, trinh, tiết; mà li có xui được cho người ta nên thế đâu? Thế mà những cái hư thời thật tự mình xui giục lòng người được quá lầm.

— Như chí thời chí thấy xui giục người những cái gì?

— Nhiều lầm! Không thể nhớ hết được. Nhưng phần nhiều là những lúc ở thành-thị.

— Những người ở thành-thị, người ta coi mình rẻ-rúng làm thời minh còn xui giục được ai?

— Ấy bởi người ta coi mình rẻ-rúng thế, cho nên mình càng xui giục được nhiều người vào những cái hư.

— Em tưởng cái người hư thời tự nó vẫn hư, chờ cái gì có mình, và người hư?

— Từ nô vẫn hư thời là cái hư riêng của thế-gian, cũng nhiều lầm, nhưng

mình không nói làm gì. Tao nói những người hư tự chí minh mà nên.

— Như hạng người nào?

— Nhiều hạng lắm!

— Nhất, thời là hạng người nào?

— Cái người hư thời vô-cùng; cũng khó nói hạng nào là nhất được.

— Thế chỉ nói một hạng đi, xem nè.

— Tao muốn nói một hạng người này, nhưng nghĩ đến miệng lưỡi.

Cười với nói đi.

— May chắc ở thành-thị cũng đã nhiều, sao may lại không biết mà phải hỏi?

— Ơn ở thành-thị cũng nhiều, nhưng em không hay nghĩ, cho nên ~~nhà~~ không biết.

— Thế này có chí rằng ta đây cũng xui giục người ta cho nên hư thời tao mới nói.

— Ngộ em không thể thời thế nào?

— Thế thi, tao không nói nữa,

— Tôi chỉ giữ nỗi đùi.

- Thể mày chịu nhận rằng thể nhỏ.
- Ủ.
- Ở thành-thị, mày có thường bay theo những người vào dì chơi đám không?
- Có.
- Thường theo những người như thế nào?
- Thường đi với những người ăn mặc lịch-sự cả.
- Đầu ông bay dàn-bà?
- Phản nhiên là dàn-ông.
- Nay thể rồi đi đâu?
- Cũng nhiều nơi lắm, mỗi lúc đi một khác.
- Như những đâu?
- Hoặc là vào nhà hát, hoặc là vào rạp-lâu, hoặc vào những chỗ có tài-bàn sôc đĩa.
- Có vào chỗ nào khác nữa không?
- Cũng có khi vào nhà cô dâu.
- Còn có vào chỗ nào khác nữa không?
- Em không nhớ được hết, chăng cũng

có chỗ khác như thế, đã từng vào mà rồi quên đi mất.

— Thế tao lại hỏi mày theo với những người đàn-ông đi như thế thời có khi nào gặp những người đàn-bà nào mà rồi cùng đi không ?

— Có, thường thế lắm.

— Những người đàn-bà ấy như thế bao ?

— Thường cũng ăn mặc lịch-sử cả.

— Có mùi nước hoa không ?

— Có.

— Có thấy đeo vòng, hoa gì không ?

— Thường có cả.

— Những người như thế thời có nhẽ người ta khinh chì em mình lắm đấy nỗi ?

— Em cũng không xét rõ.

— Thế cùng đi chơi cả, rồi đi những đâu ?

— Cũng lại vào nhà hát, hay tầu-lau hoặc lên xe cao-xu đi nhăng.

— Thế rồi có bận nào cùng đi vào đâu nữa không ?

— À ! eo.

— Vào đâu ?

— Thời em chẳng nói nữa.

— Tại sao không nói ?

— Em không muốn nói nữa.

— Ừ thời không khiến mày nói nữa, nhưng có bận nào đi như thế mà rời người đàn-đóng đem giao mày về cho những người đầu-bà kia không ?

— Có.

— Về người đàn-bà kia thời với thế nào ?

— Rồi theo người ta về nhà.

— Về nhà người ta, rồi thế nào ?

— Rồi hoặc lại đi với hàng gạo; hoặc lên với các hàng lụa ở phố.

— Như thế thời tao tưởng mày cũng dẽ hijết làm. Những người chỉ đi chơi như thế mà cũng vẫn ăn mặc đồ tron, ăn cơm trắng thời thế-gian bao nhiêu những kẻ lười biếng, ai còn tưởng làm

ăn lò nghĩ cho nhoc lòng nhoc sức  
nữa mà chí? Cho nên những người  
dàn-bà chỉ có riêng một việc bồi-son  
danh-phẫu, mỗi ngày thấy mồi nhiều,  
mà thật là tự chí em mình xui nèo cà.

— Cũng có rhee thê thật. Thế còn  
bạng nào nữa?

— Các cái hứ vì chí em mình mà  
ra thời nhiều làm, đại-khai chia làm  
hai hạng; có hạng hứ tự chí em mình  
xui nèo; có hạng hứ vì chí em mình  
làm nèo.

— Xui nèo hứ với làm-nén hứ, nghĩa  
có khác nhau không?

— Không. Xui nèo là ta như những  
người không có bý em bít, trong  
thay mìn, trong tên mìn, tên-thuật  
mìn, khao-khai mìn, ao-toc mìn  
mà mìn quyền-dò vào cái hứ, xui cho  
hứ, như những người dàn-bà ai chơi  
với những người dàn-bà ấy. Làm-nén  
hứ là hứ người có cái dịp mìn, dùng  
mìn một cách không chính-át, và  
mìn đưa vào con đường hứ, làm cho  
hứ, như những người dàn-bà ấy.

— Hai cái hư đó đâu khác nhau, nhưng vẫn chỉ là eo một sự trai gái. Ngoài sự trai gái mà những cái hư vì mình xui nên hay làm nên thời như thế nào ?

— Nhiều lầm ! Nay tao nói cho mày nghe, hai cái hư này, trên thế-gian không ai cho là hư, mà thật toàn là vì chí em mình làm cho hư.

— Như thế nào ?

— Hai cái hư này thời hay làm !

— Hư mà lại là hay ?

— Không phải cái hư đó là hay, nhưng cái phương-thể làm cho hư, thời rất khéo mà hay.

— Thế sao ? Chỉ hỏi ái !

— Phấn nhiều cũng thuộc về thành-thị.

— Ừ thời thành-thị, nhưng thế nào ?

— May xem như ở nhà quê, đâu người già có đến ba bốn mươi nǎu ruộng, trâu, bò, nhà gạch, nhưng vẫn chân tay lam-lung khuya sớm coi sóc...

— Chì nói những người ấy làm gì ?

— Hằng phải biết thế đã. Thế mà ở thành-thị thời có một hằng người cho vay-lãi, chỉ trông cậy vào chí-em mình mà ngồi dè-ăn chơi phong-lưu suốt quanh năm! Lại một hằng những người đàn-bà lảng-nhang buôn không buôn, bán không bán, quanh-năm chỉ trông vào lụcng-của chồng, con-dâ có dứa nẫu, con-dâ có vũ-âm, ngày ăn xong đi họp chuyện dè-dua nhau nói những cách-lịch-sự, rồi lại sinh-ra lồ-tom, tai-bản, chẩy-phông...

— Ủ, cái-hư-ký nghĩ cũng lịch-sự thật!

— Ấy bối-bang người ấy riêng thành ra một thứ người chỉ ngồi ăn không mà khinh người, mà thiên hạ không ai cho là hư. Vậy tài-cái phuơng-thể của chí-em mình làm cho hư có rõ khéo mà thật bay không?

— Ủ, hai cái-hư-ký thời-toàn vì chí-em mình mà nghĩ cũng bay thật. Thế còn những hằng nào nữa?

— Thời, ai nói được mãi!

— Thể chí uất qua các danh-mục những cái hư của chí em mình xui nêu hay làm nên thời như những thế nào?

— Thường cũng lén với các cái hư riêng của thế-gian.

— Ủ, nhưng chí cứ nói đi.

— Như các cái kiệu-bạc, diều-cháé, gian dối, lừa đảo, nịnh hót, xiên rồ, du-tăng, dâm-dật, hiềm ác, quỉ quái... không thể kể xiết được. Người chẳng hư cái này thời hư cái khác, người chẳng hư cái nọ thời hư cái kia. Người mỗi hụt nỗi vể, hư mỗi lúc mỗi cách ; nhau ra nứa thời đến vợ bỏ chồng, cha tị con, anh xả em, bè giã bạn, mà tội-án của chí em mình ngày càng khô biến !

— Những cái ấy vì chí em mình mà thêm ra cũng có, nhưng em tưởng phần hư riêng của thế-gian nhiều hơn.

— Không, phần vì chí em mình nhiều hơn. Mày cứ xem như một chỗ nhà quẽ ấy với chỗ thành-thị thời tự thấy

cái tinh-tinh phong-tac của người đời khác nhau xa.

— Nhà quê với thành-thị và tinh-tinh phong-tuc con người đời khác nhau là cái tinh-thể của thế gian phải như thế, chứ cũng không chuyên tại chi em mình.

— Thế mà chỉ tại chi em mình cả.

— Tại làm sao?

— Xem như chỗ nhà quê, chi em mình ở đây ít lâm, người đời từ đâu-đóng đến dàn bà chỉ chuyên cần về nghiệp làm ruộng thời tinh-tinh còn có ý ôn-bậu, phong-tac còn có ý thuần-thực : những làng nào ít ruộng, không có ruộng thời dàn mới theo về nghiệp buôn, làng nào theo nghiệp buôn thời chi em mình ở đây đã hơi đông, cho nên dân dãy tinh-tinh xem ra đã kiêu ngoai, phong-tuc xem ra đã tiêu-trác ; lại nhì chỗ cửa huyện, chỉ em mồm thường hay đùa lùn thời nhân-tinh lại thay, kiêu-bạc lắm : đến như chỗ thành-thị thời chi em mình ở thật đóng qua, cho nên

bao nhiêu các cái hư đều tự mình xui giục nên.

— Chỉ nói thế cũng có nhẽ phải, nhưng em xem ra thời chưa cho là một án bất-dịnh được.

— Ủ, thế mà xem ra làm sao ?

— Em xem ra ở chỗ thành-thị to nhơn thời các người thông-minh, tài trí, hoc-vấn, sự-nghiệp so với nơi nhà quê cũng đều hơn nhiều. Nghĩa đây là một chỗ đô-hội thời bao nhiêu những cái hay, bao nhiêu những cái hư phần nhiều đưa dồn về đây cả. Đã đưa dồn nhau về đây ở thời người hay gặp người hay càng dẽ hay, kẻ hư gặp kẻ hư càng dẽ hư. Đã thế mà sự thường của thế-gian xưa nay bao giờ người hay vẫn có ít mà kẻ hư thời nhiều. Nay chỉ chỉ thấy những kẻ hư mà chỉ đem kè dẽ nhận là lỗi mình, còn những người hay thời chỉ không nói đến, như thế chẳng hóa ra chỉ ghét riêng gì những người ở thành-thị mà lại tự mình gia thêm tội cho mình không ?

— Nào có phải thế ! Tao có ghét riêng gì những người ở thành-thị mà tự gia thêm tội vào cho mình làm gì ? Nghĩa là may nói cũng vẫn có lẽ phải, nhưng may chưa xét.

— Ủ ! Thế chị đã xét kỹ thời chị nói ra làm sao ?

— Những người hay ở thành-thị mà hơn chỗ nhà quê, không phải tao không biết. Nhưng nguyên các người ấy, một là tự trong mình người ta vốn có cái hay sẵn ; hai là ở vào chỗ đô-bộ, các sự nghe biết rộng hơn nơi nhà quê mà sinh thêm được cái hay ; còn như nhữ chị em mình mà người ta hay lên thời cũng có, nhưng các người ấy ít lâm. Thế mà bao nhiêu những người hư thời những cái hư đó quả từ chị em mình xui làm nên nhiều. Bởi thế cho nên tao bảo những cái hư ở thành-thị thời chị em mình phải nhận lấy cái lỗi xui giục mà còn các cái huy tao không nói đến, nghĩa là mình không nên nhận công.

— Cứ như chị nói thế , thời chị em

mình đi đến đâu, phần ruột làm cho người ở đây sinh hüz quá như thế, thời chí em mình đi đến đâu, sao người thiên-hạ vẫn yên quy?

— Ấy sự đời chính như thế! Nghĩa là thường-tình của thiêng-gian không chuộng sự hiền ngay bằng chuộng sự sung-sướng. Chỉ em mình đi đến đâu thời có kẻ được nhờ mà sung-sướng, cho nên vẫn làm cho thiên-hạ hùnua thiên-hạ vẫn yên.

— Chỉ nói câu ấy thực rất hay, nhưng cũng vẫn là khôngkin nghĩa. Thường tình của thiêng-gian như thế.

— Ở thời nhẽ ấy đã dành thiêng, nhưng cũng có người chuộng phần đạo-đức hơn sung-sướng, mà với chỉ em mình cũng vẫn yêu thời nghĩa ấy là làm sao?

— Những người chuộng phần đạo-đức hơn sung-sướng thời trong thiêng gian có được mấy? ! Nhưng đâu chuộng đạo-đức hơn mà vẫn còn một lòng thích sung-sướng thời với chỉ em mình

vẫn phải yêu.

— Cùng là yêu chí em mình cả thời những người chuộng đạo-đức hơn ấy cùng với các người thường-tình kia khác gì nhau?

— Cũng có khác. Người trên đời đại-khai chia ra làm ba hạng, đều phải can-thiệp đến mình mà cũng yêu mình cả. Nhưng tự mình giao tiếp lại mỗi hạng khác nhau. Cứ xem cách giao-tiếp của chí em mình thời biệt hạng người ấy hay hay dở, hơn hay kém.

— Nghĩa thế nào?

+ 1.) Hạng người chuộng phẩn đạo-đức hơn sung-sướng cũng yêu chí em mình, nhưng mình không xui được cho người ta nêu hư. 2.) Hạng người chuộng phẩn sung-sướng hơn đạo-đức yêu chí em mình, làm cho hư thực rất dễ, 3.) Hạng người chí chuộng sung-sướng mà không có một chút lòng nào với đạo-đức thời mình làm cho hư, xui cho hư, muốn bảo hư thời hư, muốn bắt hư thời phải hư.

— Chị nói ba hạng cũng chưa hết, em tưởng còn có hai hạng nữa là một hạng người thứ nhất và một hạng người thứ ba.

— Thế nào?

— Hạng người thứ nhất là người ta chỉ chuộng đạo-đức mà không tưởng thiết sự sung-sướng thời có nhẽ người ta không yêu đến chị em mình?

— Nhưng hạng người ấy thời thế-gian bây giờ lại hiếm quá! Nhưng đâu không yêu chị em mình mà cũng vẫn phải can-thiệp.

— Còn hạng người thứ ba là người ta coi chuộng đạo-đức cùng với phần sung-sướng ngang nhau, hạng người ấy thời minh không xui được cho người ta nêu hụt; nhưng cũng có khi làm được cho hụt.

— Ủ, hạng người ấy may cũng thường có.

— Nhưng mà thôi, câu chuyện ta nói rồi gần thuộc về nghĩa tâm-lý riêng của người đài mà làng chuyện minh

mắt.

- Ủ thõi, dấu chuyện mình cũng chẳng nói nữa. Tao thấy mệt lắm rồi.
- Em vẫn không thấy mệt.
- Sao may buồn ngủ từ ban nãy kia mà ?
- Bây giờ em lại thấy tinh lám.
- Đãy thõi lại hết canh ba rồi ! Ngủ đi.

CANH TUR

UNG ngũ voi, chị ạ!

— Thế thức đê làm gì mai?

— Thức nói chuyện chơi.

— Tao mệt lâm rồi, đê đêm khác  
hang nói chuyện nữa.

— Biết thế nào là đêm khác? Nghĩa  
là chỉ với em thời gặp nhau lúc nào  
biết lúc ấy, ngộ ngày mai bay ngày  
kia lại mỗi kẻ đi mỗi ngả thời trò  
chuyện vào đâu?

— Dẫu có thế nữa thời chỉ em mình  
còn giang-hồ, rồi cũng lại gặp nhau  
khi khác chứ gì?

— Biết thế nào là khỉ khác? Không  
nói chi xa-xôi cứ trong một cõi Việt

Nam này mà hai chị em mình lại có khi được gặp nhau, em tưởng cũng khó lắm ! Và chỉ dẫu có gặp nhau nữa thời chắc rằng có nhớ nhau được không ?

— Sao lại kh�ug nhớ ?

— Nghĩa là trong chị em mình thật giống nhau như dúc cát, mà kể bằng tuổi em cũng nhiều, kể bằng tuổi chị cũng nhiều.

— Nghe tiếng nói chuyện thời rồi biết.

— Tiếng cũng lại giống nhau cả.

— Ủ nhỉ ! Thế mà nãhĩ ra cũng không biết rằng hai chúng ta đã từng gặp nhau lần nào về trước chưa ?

— Em nghĩ không biết thật. Nhưng em biết được rằng mười ba năm nay, bây giờ mới được nghe những câu chuyện như của chị nói là một thời chắc rằng được gặp chị lần này là thứ nhất.

— Ủ ! Thế mà chị lần này mới gặp may là mươi ba tuổi mà cũng nói chuyện được như thế thời có nhẽ lần này là lần thứ nhất của hai chị em mình gặp

nhau thật.

— Đây thế chi thứ nghĩ xem: em muối ba tuổi chí muối tam tìnđì, riêng mấy năm về trước của chí không tính, nhưng muối ba năm nay mà hai chí em mình mới gặp nhau một lần thời nghĩ cũng nên tiếc cái có duyên hội ngộ mà nói chuyện thêm một đời giờ.

— Ủ thế mà nói đi.

— Nói thế nào?

— Ý mà em muốn nói gì thời nói.

— Em chẳng có ý gì cả.

— Thế sao mà lại rủ nói chuyện?

— Nghĩa là em muốn nghe câu chuyện của chí thời chí có ý gì chí nói cho em nghe.

— Tao cũng chẳng có ý gì, cả.

— Chí nhiều ý lắm.

— Nhưng nói mãi hết rồi.

— Bao giờ hết được ý của chí!

— Thế tao vẫn chờ có một cái ý thương đời, mà có nghe nữa thời tao lại nói

cho mà nghe.

— Ủt chí cứ nói đi.

— Mày có thích nghe không đã?

— Em có thích, nhưng có khác với những câu chuyện chị đã nói lúc nãy không?

— Có khác lắm.

— Ủ! Thế thời em muốn nghe lắm!

— Lúc nãy tao đã nói đến chị em mình làm khô người, làm hư người; bây giờ tao nói đến cái nghĩa làm nhục người cho mày nghe.

— Làm nhục với làm khô thời gian như là một nghĩa à?

— Khác lắm. Làm khô là khiếm cho thân-gia người ta phải chịu phần thiệt hại, làm nhục là khiêm cho gan ruột người ta phải chịu phần đau-dớn.

— Ủ thế chị nói cái nghĩa làm nhục đi cho em nghe.

— Làm nhục người cũng nhiều hạng lắm. Nay tao nói cho mày nghe một hạng những các người bị chị em mình

làm nhạc bằng kẽt cách thanh-nhã.

— Đã nhạc mà lại có hạng thanh-nhã à ?

— Có. Ngày nay nhiều hạng : có hạng nhạc trầm-luân ; có hạng nhã ; bỉ-tục ; có hạng nhạc thanh-nhã.

— Ừ, trong ba hạng ấy thời hạng nhạc thanh-nhã những nghe cái danh-hiệu cũng đã cũ chủ hơn ; nhưng chỉ hằng đê dành lại sau mà nói trước hai hạng nhạc kia cho em nghe đã !

— Hai hạng kia thời nghĩa nó không có gì ra là nói.

— Cứ cứ nói qua một lượt.

— Hạng nhạc trầm-luân là như những các người bị cai em minh xui dỗ mà đem cai thân đời giam vào trong áng nhạc, ngày này như ngày khác, tháng này như tháng khác...

— Chị nói thế em đã hiểu rồi. Nhưng một hạng người ấy mà chị bảo là nhạc thời nghĩa chưa tinh-thảo.

— Nghĩa làm sao ?

— Tức như nghĩa chị nói làm nhạc

người ta khiếu cho gai ruột người ta phải chịu phần đau đớn, nhưng một hạng người ấy thời gan ruột đã như tê lạnh cả, còn có biết đau-đớn đau nứa mà nhục?!

— Tao cũng đã nghĩ thế, nhưng trong hạng trầm-luân lại cũng có hai bá thứ người, phần nhiều những người gan ruột tê lạnh thời đê ra ngoài, hạng nhục; nhưng còn cũng có người gan ruột chưa thải đến tê lạnh thời chắc cũng có một đôi lúc đèn mờ trăng nhạt mà thấy đau.

— Thôi bạn ấy biết qua thế thôi, chỉ nói dể hạng bỉ-tục cho em nghe.

— Hạng này lại nhiều thứ người lắm, kè họp lại thời có nhẽ nhiều hơn hạng trầm-luân nguyên cũng là những các người bị chị em mình xui giục mà đưa chân nỗi gót bước vào trong vòng nhục, ngày này sự nhục này, tháng khác điều nhục khác...

— Chị nói thế em cũng thường hiểu rồi. Nhưng trong hạng bỉ-tục này thường

cũng có người gan ruột đến tê lạnh  
mà nên dè ra ngoài hạng nhục ?

— Cái ấy tao chưa dám biết.

— Nao thê đến hạng thanh-nhã ?

— Hạng nhục này thời rất là bất-thường, không có phản thú hạng người  
nào cả.

— Thế sao chỉ lại chia làm một hạng  
nhục thanh-nhã ?

— Nghĩa là trong sự nhục đó có một  
cách tha-h-tao hòa-nhã, xem thù-vị  
hơn hai hạng kia.

— Thê cũng tự chí em mình à ?

— Không tự chí em mình thời có nói  
làm gì ?

— Thế chí nói đi.

— Nhiều khi lao ở nhà một người  
giầu, hoặc ở chỗ một ông quan đương-  
chức, thường thấy có những người khách  
đến chơi, có người trong thật lịch-sự,  
có người không lịch-sự lắm, nhưng cũng  
đạo-mạo phong-i hã cả. Lúc chủ khách  
cũng ngồi nói chuyện, hoặc là chyện  
gia-sự, hoặc là chuyện thói-sự, hoặc

là chuyện văn-chi trong, ta nghe những câu chuyện nói thời thấy ra rời rạc tê nhạt lắm...

— Nghĩa là cái lúc người ta không vui thời nói chuyện nó không vui, chứ sao?

— Cái lúc người ta không vui mà nói chuyện ra thời nó không vui, nghĩa ấy dành có thể; nhưng dâng này tao xét ra những câu chuyện nói có hình như có ý gượng muối vui mà không thè nào vui được.

→ Cái ấy cũng thường lắm, nghĩa là trong bụng người ta hoặc có một sự buồn riêng gì mà ngồi chơi với ai, không muốn cho người kia cũng buồn, không muốn cho người kia biết rằng mình buồn, như thế thời phải gượng làm vui mà vẫn không vui được. Cũng thường lắm.

Ủ, Nghĩa ấy cũng đã dành; nhưng dâng này tao xét ra thấy những tiếng nói cùng nét mặt của người khách lại như còn thêm một cái linh-thần, hãi, bẽn lẽn, vơ-vẩn, áp-úng khinh

thể nào tâc hết được. Chắc mày cũng có thường nghe xem luân mãi, nhưng mày không hay nhặt, cho nên không nhớ đầy mà thôi.

— Ủ! Thể chí nói cái nghĩa đó ra làm sao?

— Chẳng có nghĩa làm sao cả.. Chỉ là sau rút lại lại là câu chuyện hỏi đến chí em mình!

— À! Thể mà chí nói dài giòng mãi. Cái tình-cảnh ấy thời em cũng thường biết lắm. Nhưng lạy rằng trước khi chưa bồi đến chuyện chí em mình mà người khách nói ra không vui thời đã dàn phim; còn như người chủ nói câu chuyện mà như cũng không vui là làm sao?

— Ấy, cái nghĩa ấy tinh-vi lắm. Một là người chủ đã lượng biết người khách kia tất sẽ hỏi đến chí em mình; hai là con người ta sắp có một chí sự vô-ích mà có lần thời tình-thản cảm-giác, tự-nhiên không thấy vui. Xem một sự nhỏ mọn đó mà cũng đủ biết giòng người trên thế-gian; cái óc cũng linh-mẫn thật!

— Ủ, thú thật ! Nhưng cái tinh-cảnh ấy chỉ có ai cũng từng ở đây mà nghe xem thời mới hơi biết được cái thú. Nếu ngoài mắt không trông thấy, tai không nghe thấy thời dấu có đồ chụp ảnh, máy lưu thanh mà để lại cũng sai hết tinh-thần.

— May nói thế thời cảnh may cũng chưa biết được hết cái thú.

— Chắc thế, nhưng thế nào ?

— Đồ chụp ảnh, máy lưu thanh, dấu cho thật tài, thật khéo nữa, cũng chỉ truyền dè lại được những cái tinh-thần hiện-biện ra ở hình dáng cùng tiếng nói, còn như cái tinh-thần không hiện-hiện ra hình dáng cùng tiếng nói thời lấy đồ gì mà truyền ?

— Đã gọi là tinh-thần sao lại không hiện-hiện ; nếu không hiện-hiện thời sao chỉ biết được rằng có cái tinh-thần ấy ?

— Ấy thế mà thật có cái tinh-thần không hiện-hiện ấy ! Thế mà tao biết được mới tài chứ !

— Như thế nào ?

— Nhung người khách nhí thế, hoặc là người văn-chương thời bao nhiêu khi-vị của văn-chương đến lúc ấy như mất cả, hoặc là người khoa-bảng thời bao nhiêu cái thành-gia của khoa-bảng đến lúc ấy như không có cả; cả bao người phầm-tước, nghệ-thuật, tài-hoa. Nhưng hê chơi đâu mà có hỏi chuyện đến bọn chờ em mình thời đại-khai thẩy thế cả.

— Ủ, bình như có thể thật.

— Chính thế thật, lại còn bình-tự gi !

— Thế cùi xét về cái gì mà chỉ biết ?

— Tao xem như : hoặc là người khách văn-chương mà người cũn có bối đến sự văn-chương thời người khách kia đáp chuyện lại một cách như coi văn chương là một vật rất rẻ-rúng, hoặc là người khách khoa-bảng mà người chủ lôi đến chuyện khoa-bảng thời người khách kia đáp chuyện lại một cách như coi khoa-bảng là một vật rất tầm-thường.

— Ủ, nếu thế thời vẫn là cái tịnh-thần có hiền-hiện ra nhời nói.

— Ủ, như thế thời là có hiền-hiện ra nhời nói. Nhưng hoặc người chủ không

hồi đến thời khôn-khi nào người khách kia tự đem giờ nhứa, cái bắn-sắn ấy của mình ra mà nói chuyện, bao giờ, nghĩa là đã tự coi mình một cách rẽ-rúng quá! Ấy những bạn như thế thời suy-doán mà biết, chứ nào có tinh-thần hiểu-hiện ra đâu?

— Ủ thời chí sành thật, nhưng em tưởng cái sự nhục như thế chỉ gọi được hai chữ « nhục-nhã » của thế-gian thời phái; thêm một chữ thanh nữa, sợ rằng làm chẳng?

— May mắn nghe rõ cả nghĩa chữ thanh thời tao lại nói cho mà nghe.

— Nói được rõ cả nghĩa chữ thanh thời em tưởng khó lắm?

— Đè tao hăng cứ nói, nếu không rõ thời may lại hỏi lại.

— ! Thế chí nói đi.

— Tao cũng thường khi hay ở vào nhà những các người lảng nhảng dở bí-tục, dở phong-lhã, như những người khách vừa nói chuyện mới rồi. Ở nhà những người ấy thời không khi nào

được gấp đồng chí em ; nhiều lầm cung  
chỉ đê mươi kê giờ lai, mà thường khi  
chỉ có hai chị em như đêm hôm nay  
này...

— Vậy chị này.

— Cái gì ?

— Chị nói đến câu ấy thời em mới  
sực nghĩ ra, tức là từ người chủ-phân  
mà ta nằm đây đêm hôm nay, có lẽ  
cũng là hàng người ấy ?

— Ủ ! Đẽ có lẽ thật. Chết ! Thế  
ma mình nói mãi những câu chuyện  
với rồi, ngộ người ta nghe thấy thời  
khung tiệp.

— Nhưng bây giờ quá nửa canh tư  
rồi, chắc người ta cũng ngủ say, chứ  
thực đâu mà biết ?

— Không, tao thấy hôm nay người ta  
đi ngủ ngay từ chập tối, ngộ từ lúc  
mời rồi mà người ta đã thức giấc  
dậy chẳng ?

— Nhưng cũng không ngại gì. Nghĩa  
là chuyện minh minh cứ nói, chờ minh  
có định nói gì người ta đâu. Nếu

người ta không từng có những tình-tư  
như thế, thời đầu nghe thấy cũng không  
bận lòng gì ; nếu người ta cũng thường  
có những tình-tư như thế thời hoặc  
nhân nghe mảng câu chuyện mình mà  
rồi bớt được điều nhục-nhã ùi thời  
cũng là cái ích cho người ta, chó sao ?

— Nhưng cũng vẫn là không tiện lắm.  
Nghĩa là mình hiện nằm ở nhà người  
ta mà lại nói những câu chuyện -chó  
hoặc chạm ý đến người ta.

— Thế chỉ nói nhỏ mà nghe vậy.

— Ủ.

— Thế rồi, thế nào nữa ?

— Ấy những khi nằm ở nhà những  
người như thế này, nhiều bận lại chỉ  
có một mình, mình thời thật là buồn  
quá ! Cho nên suốt đêm dần dọc mãi khó  
ngủ, hoặc thường thấy người chủ-nhân  
ngồi một mình lấy giấy bút ra viết. Khi  
đã lấy giấy bút ra đầy rồi, ngồi thẩn  
người ra một lúc rồi mới cầm lấy bút  
để viết, viết đở một lát giòng chữ lại  
thôi ; ngồi một lúc lại viết, viết đở vài  
ba giòng lại thôi. Cứ như thế mãi. Đến

lúc viết xong cái giấy, thấy cầm soi lên, gần đèn đèn đọc tiếng nho-nhỏ nghe hết cái thư xong mà trong lòng tao tự-nhiên bồi-hồi ái-ngại thay cho người chủ-nhân !

-- Lại là chuyện hỏi đến chị em mình hẵn ?

— Phải, chỉ có thể.

— Thế chị nghe cái nhời thư ra làm sao ?

— Chỉ thấy nhiều những nhời hỏi thăm cùng chúc-tụng, rồi ruột thư đến cái căn-cơ minh-bạch về nỗi phải cần chị em mình, sau đến những câu mong ơn và cảm ơn nữa là hết.

— Cái thư ấy là rồi gửi đi đấy ?

— Ủ ! Thế rồi bỏ vào phong-bì là ngày mai gửi đi, thời không biết cái thư ấy đi đến chỗ kia có công-trạng gì không ? Mà công người viết thư ân-cần qua làm vậy !

— Như thế thật là nghĩa thanh ! Nhưng hai chữ *thanh-nhã* mà dè liền nhau với chữ *nhục* thời chẳng thà bí-tục

cho xong ? !

— Ấy lại còn có một bảng *thanh hồn* như thế một tùng mây, nhưng khó xét mà biết được.

— Thế sao chí biết được ?

— Tao cũng không xét đến được, nhưng tao có từng được nghe những người thế-gian họ nói chuyện với nhau thời lược-hiệu mà thôi.

— Ý-nghĩa ra làm sao ?

— Như những người tài to chí cao trên thế-gian, chỉ vì phải cần chí em mình mà cái tài ấy, cái chí ấy dành xếp bỏ một nơi để lấy ngày giờ làm những việc không muốn làm, nói những câu không thích nói, viết những chữ không muốn viết, thời đâu không ai cho cái đó là nhục, nhưng tự gan ruột con người ấy chắc biết bao nhiêu là sự đau !

Ù, như chí nói mấy bảng về sự nhục đó, cứ bung em nghĩ ra thời bảng trầm-luân thực đãi đau thương, bảng bí-tục lại đáng thương hơn, đến

hạng càng thanh này thời lai càng  
dáng thương lâm. Cái nhục càng nhẹ  
đi thời lòng thương của mình càng  
nặng lên, không hiểu là vì làm sao?

— May nghĩ thế, phải đấy. Nguyên  
nghĩa là một hạng người trầm-luân  
thời gan ruột đã tê lạnh, cái nhục  
động vào đây cũng như không, cho nên  
dáng thương ít. Còn như những hạng  
người kia thời gan ruột không tê-lạnh,  
cái nhục động vào dễ thấy đau, cho nên  
dáng thương hơn. Càng những người gan  
ruột tinh-thanh, cái nhục hơi động vào  
đã đau thời càng nặng thương lâm.

— Phải, được chị giảng cho như thế  
thời em mới rõ nghĩa. Thật nhiều cái  
em nghĩ thấy thế, nhưng không biết tại  
làm sao mà ra thế?

— Thế bây giờ may có thương đời  
không?

— Bay giờ em nghĩ cũng thấy thương  
dời lâm.

— Thế may còn giận đời không?

— Nguyên cái bụng giận đời của em

thời nặng lâm, chưa chắc đã được  
được.

Thế trong hang mây giờ hiện  
vừa thương đời vừa giận đời hay sao?

Có nhẽ thế

Trung bụng bụng hay giận hơn?

Bảy giờ rồi bỏ ngay thời kiếp xưa  
nỗi nhớ xưa cũ

Kết làm sao?

Nghĩa là trong bụng đường thấy  
nó không thể định bụng thời mới  
còn mà biết trước

— Thời ta là nghĩ một tí cho  
mấy định bụng để may cẩn xem khé  
nào? (nói là)

— Ư! Thời chí hang nghĩ đi.

— Nhưng mà thời lại sang cảnh năm  
rồi.

— Cảnh năm thời cau hán năm, hôm  
nay là phải thức hết đêm để xét cho  
ra cái nhẽ phải mới thôi.

— Nhưng mà chẳng lẽ, không thời  
ta sang mất đây?

CẠNH NĂM

**T**HƯƠNG đời?... giận đời?... giận  
dời?... Thương đời?... Thương  
giận đời?...

- Sao mà làm như người rõ thế?
- Chị cứ nghĩ đi.
- May làm buồn cười thế ai im được.
- Em nghĩ mãi chẳng ra làm sao cả.
- Thế bên nào hơn?
- Không bên nào hơn.
- Hay là bằng nhau?
- Cũng chưa biết được.
- Thế còn gì là đậm nữa?
- Thế bây giờ em hăng hỏi chị cái nghĩa này đã thời mười có thể xét ra,

được.

— Nghĩa gì?

— Không chắc chỉ đã biết được không?

— Cứ nói đi.

— Thế nguyên đời sinh ra mình để làm gì?

— Cái nghĩa ấy phải nói từ lúc mới có giòng giống mình, chứ đến trật chúng ta thời không đem kê mà nói được.

— Ủ! Em cũng hỏi là từ lúc đời mới sinh ra giòng giống mình để làm gì?

— Ấy cũng bởi cái nghĩa đã nói lúc chập tối. Nghĩa là người có thóc mà gánh thóc về tận tinh để đổi lấy the thời khó nhọc, hoặc là người có thóc mà cần ăn thóc thời lại phải đem the về nhà quê để đổi thóc cũng phiền. Ấy giòng giỗi mình sinh ra đời nguyên chỉ bởi có một nghĩa thế. Bến trật chúng ta bây giờ thời không biết thế nào nói nữa.

— Ủ! Nếu chỉ như thế thời dành chịu phiền khó một ty cũng không sao, cần

gi phải nghĩ sinh ra mình để lối-bôis?

— Nguyên không những như thế là phiền-khổ, lại làm cái không tiện nữa:

— Thế nào?

— Các giống người ở trên thế-giới này, mỗi người chỉ làm ra được một vật, hoặc là vải, hoặc là thóc, thế mà dùng thời lại muốn dùng cho đủ cả.

— Em biết rồi, nhưng người nào cần dùng đến thứ gì thời lại đem cái thứ của mình có đến người kia mà đòi chứ sao?

— Cũng không được. Vì như thế này Tao là người có vải, mà y là người có thóc, mà muốn dùng vải thời đem thóc đến tao đòi, nhưng tao hãy còn thóc ăn mà cái vải của tao lại còn cần phải để đổi muối, thế mà làm thế nào?

— Em lại đến người có vải khác chứ gì?

— Ngó những người có vải khác, hoặc người ta cũng chưa cần thóc, hoặc người ta hết vải, hoặc người ta lại ở tận xa

lâm. Thế mày làm thế nào ?

— Nếu thế thời em phải đòi thóc  
cho cái người có muối đòi cho chị.

— Thế cũng đã hai tùng phiến rồi.  
Hoặc cái người có muối ấy, người ta  
lại cũng chưa cần thóc mà muối của  
người ta còn phải dễ đòi lấy đâu thấp.  
Thế mày làm thế nào ?

— Thế thời không tiện lâm thật ! Nhưng  
sao cái lúc chưa có giỗng mình ra mà  
người thế-gian cũng vẫn xong ?

— Trước cái khi ấy thời những cái  
ăn cái dùng của giỗng người này bấy  
còn ít, mới có độ như những cái cần  
dùng ấy mà thôi, cho nên còn có thể chia  
phiến mà cũng xong, Nhưng chắc không  
tiện lâm, cho nên người ta mới phải  
nghỉ mà sinh ra giỗng mình.

— Thế từ lúc nghỉ sinh ra giỗng mình  
thời người ta có biết rằng rồi sau mình  
làm khò, làm hư, làm nhục cái loài  
người hay không ?

— Có lẽ không biết được. Nếu biết  
đến sau thế này thời những người  
nghỉ sinh ra giỗng mình chưa chắc đã

dám sinh ra giỗng mình.

— Những người đã nghĩ sinh ra giỗng mình, thời cũng là một hang người minh-trí, sao lại không biết đến cái sự hại về sau ? Em cho là người ta không biết rõ đến sau như thế này thời chắc cũng lượng biết tự-nhiều, nhưng chỉ thế người ta không dùng được mà tất phả sinh ra giỗng mình.

— Nếu như thế thời ngày từ lúc sắp sinh ra giỗng mình, sao người ta không nghĩ luôn lấy một cách dễ dàng phòng mình cho đến sau này khỏi làm hại ?

— Hoặc người ta cũng đã có nghĩ đến, nhưng không thể nèo tim được cách gì mà dễ-phòng nổi mình.

— Nếu đã lượng biết đến sự hại ít nhiều mà lại không tim được cách dễ-phòng thế mà cứ dám sinh tiều ra giỗng mình để làm hại đài sanh thời người xưa cũng có lỗi.

— Cái ấy mà chỉ đỗ lỗi cho người đời xưa thời ta nghiệt người ta quá. Nghĩa là người ta cứ biết theo 'sự

tiện-nghi mà làm, còn như sau này  
hai dẽn đâu thời liệu đề-phòng dẽn  
đấy, là công việc về phần của người sau.

— May nói thế thời vẫn là phải với  
người xưa, nhưng chưa xét cái tình-thế  
cho người sau. Nghĩa là người đời  
xưa đã đem cái quyền giao-thông của  
thế-gian mà gửi vào trong tay tờ-tiên  
giống mình thời người đời sau cứ  
phát, theo như thế, không thể nào dám  
sai. Đã thế, mà cái quyền mình mỗi  
ngày càng to lên thời cái cách đề-phòng  
của thế-gian cũng mỗi ngày càng khó,  
cho nên từ khi giống mình làm bại  
người dẽn nay, trên thế-gian chắc  
cũng nhiều người đã hết lòng lo nghĩ  
về phương-cách đề-phòng nhưng không  
thể lại được. Đến đời chúng ta nay thời  
quyền-thế lại thật là vô-hạn, thế-gian  
càng không có cách để đề-phòng.

— Chị nói như thế, đề em lại nói một  
nghĩa này cho chị nghe,

— Ủ i Thế nào?

— Trên thế-gian có một chứng bệnh  
ho lao là bệnh rất khó chữa mà những

người học-trò bị bệnh lao lại là những người học-trò nguyên trước châm học quá. Như thế thời cái bệnh lao ấy là về việc người thầy thuốc phải tìm cách mà chữa, ai có trách gì người thầy học giày học-trò chăm quá cho đến lao?

— Ủng như bệnh lao ấy, nếu người thầy học giày học-trò có điều-độ, có cho chơi cho nghỉ, đề-phòng giữ từ trước khi chưa bệnh thời dễ hơn; đến lúc đã sinh ra bệnh lao thời làm khó cho người thầy thuốc, như thế mà chuyên-trách vào người thầy thuốc thời vẫn là người thầy thuốc chưa tìm được cách chữa, nhưng cái khó ấy chẳng cũng là tự người thầy học dễ lại ru?

— Thời cái sự ấy đã dĩ-nhiên, chẳng kè là lỗi ai mà cũng không nói làm gì nữa. Hằng nói như tình-thế ngay bây giờ: Cái bệnh mà chưa có cách chữa là người ta chưa tìm được cách gì để trừ bỏ con sâu lao ở trong phổi người. Còn như chỉ em mình ở trên thế-gian này không có chui lẩn vào chỗ nào thời người ta muốn trừ bỏ ối có được không?

— Không trừ được. Nghĩa như thế này : trong một cái thân người thời cái phổi là chỗ cơ quan để chuyên vận khí-mạch, nếu trừ cho được cơn sầu lao ở trong phổi thời cái phổi hư-nát, khí-mạch không chuyên vận được nữa mà người phải chết. Trong một cái thể-gian to nhón như thế này thời cái cơ-quan để chuyên vận khí-mạch là một sự giao-dịch, tức cũng như cái phổi của thân người, mà chỉ em mình chính ở vào cái phổi của thể-gian ấy ; nếu trừ bỏ chỉ em mình đi thời sự giao-dịch không thông, ta cái phổi của thể-gian hư-nát, khí-mạch không chuyên-vận được nữa, bao nhiêu sự văn-minh đều tắc-trệ mà thể-gian phải loạn.

— Vậy giờ trừ bỏ chỉ em mình đi thời bao nhiêu sự văn-minh của thể-gian đều tắc-trệ, cái nghĩa ấy em cũng đã hiểu ; còn như chỉ bảo đến loạn là làm sao ?

— Văn-minh tắc-trệ thời thể-gian không văn-minh nữa, chờ việc gì mà loạn ?

— Ấy thế mà loạn! May xem như trên thế-gian bây giờ bao nhiêu là những người tự trong tay không có làm ra một vật gì mà vẫn sung-sướng hơn những người chân tay có làm ra. Thế nếu bây giờ trừ bỏ chí em mình đi thời những người ấy lấy gì đổi cho ai cho có được thức ăn thực mặc?

Ấy như thế thời có nhẽ đều phải tìm lấy ai đó người một vật gì mà làm, thành ra trên thế-gian không có những người ngồi ăn không nữa, thời cũng bay lầm.

— Những người ấy cũng không phải là người ta ngồi ăn không, chỉ là người ta làm những việc sang-trọng mà trong-tay không có thành riết một vật gì. Nếu trừ bỏ, chí em mình thời may định bảo người ta ra làm sao?

— Không khó! Ấy thế thời những người sang-trọng ấy mới phải bỏ việc sang-trọng dây mu về dề đóng dép, hoặc đan sọt, cốt là trong tay phải có làm ra lấy một vật dề đổi cho người khác lấy thức ăn thức dùng.

Như thế thời vướn-bỏ hết các sự văn-minh đi mà hồi lại cái phong-vị đời thá-sơ của thế-gian, như thế thời thế-gian mới không loạn.

— Cái phong-vị đời thá-sơ của thế-gian thời không khi nào hồi lại được. Nghĩa là như một người đã ngoài hai mươi tuổi mà muốn khiển cho cái tinh-tinh lại như lúc lên mốt, khó thay! Còn như những người sang-trọng mà mày muôn bảo người ta phải về mà đóng dép hoặc đan sọt thời mày thật không hiểu cái tình-trạng của loài người trên thế-gian ra làm sao?

— Ủ, thế ra làm sao thời chi nói đi.

— Trên thế-gian có một phần người ăn nhở theo về sự văn-minh. Trong một phần người ấy thời một nửa là các người sang-trọng, chỉ quea làm những các việc cao-ráo sạch-sẽ, quen một cái tinh-sung-sướng dài-các, mà phần nhiều lại là có tài-trí hơn các người chân tay phải khổ nhọc. Nay nếu trừ bỏ chi em mình thời các sự văn-minh phải lão-trẹ ma một phần người ấy không có chỗ ăn

nhơ. Một phần người có tài-trí, quên súng-súng ấy mà không có chỗ ăn nhơ thời biết có chịu về mà đóng dép đan sọt cả hay không? Ấy cái cơ-nghị-loạn của thế-gian ở chỗ ấy.

— Thế trước khi chưa có giỗng minh sao thế-gian khêng loạn?

— Ấy bởi trước kia thế-gian chưa văn-minh thời chưa có những người ăn nhờ theo về sự văn-minh. Bây giờ thế-gian đã văn-minh, đã có những người ăn nhờ theo vô-sự văn-minh thời đâu muôn không văn-minh nữa cũng không được.

— Cái ấy cũng là tự-ý riêng của chí lượng-doán, ra như thế, chủ thát-tinh thế-gian có đến thế hay không thật cũng chưa biết chắc. Nhưng cứ hiểu-rạng của thế-gian này mà nói : thế-gian cứ văn-minh, chí em minh cứ giữ quyền giao-dịch người thiên-hạ kẻ hư cứ hư, kẻ nhục cứ nhục, kẻ giết nhau cứ giết nhau, như thế thì có gọi được là không loạn không?

— Như thế mà gọi là không loạn cũng không được, nhưng có hơn rằng trừ bỏ chi em mình. Nghĩa là hiện trạng của thế-gian bây giờ thật có giống như một người bệnh ho-lao, tha hằng cứ đánh thế mà liệu cách chữa dần, hoặc con có thể được; nếu trù ngay con sâu lao mà làm hại đến phổi thời cái thảm-kịch lại hiện ngay ra ở trước mắt, sợ thay cho thế-gian!

— Cái ấy cũng vẫn là tu-ý riêng của chi. Lượng đoán ra như thế, chờ thật tình thế-gian có đến thế hay không thời cũng chưa biết chắc. Nhưng cứ chi vừa nói về sự văn-minh của thế-gian đều là phải có nhờ chi em mình mà bao nhiêu những các người ăn nhờ theo về sự văn-minh càng nhờ chi em mình làm lầm.

— Chính thế.

— Thế sao trước chi bảo người ta không nhờ mình?

— Người ta nhờ mình, nhưng người ta mà nói rằng nhờ mình thời

phải ; tự mình bảo người ta là nhờ mình thời không được.

— Tại làm sao ?

— Nghĩa là thật tự người thế - gian sinh ra mình, chờ có phải tự-nhiên có giống mình ra dãy mà cho thế-gian được nhờ đâu ?

— Nay cứ biết hiện-thực mà nói : thế-gian đã nhờ mình mà vẫn mỉm thời đổi với sự văn-minh của thế - gian, mình cũng là có ăn mà đổi với các người ăn nhờ theo về sự văn - minh thời minh lại là có ăn lầm. Sao trước chỉ bảo không có ăn ? Mà sao lại đem ví mình với con sâu lao là một vật chỉ làm hại người ?

— Cái ví mình với con sâu lao là sự mày, mày nguyên cũng là chỉ lấy một phần làm hại người khó chữa mà nói, còn như phần làm tiện-lợi cho thế-gian đè lên được văn-minh thời chiếm minh vẫn có lầm, nhưng cũng chỉ gọi được là có công mà không gọi được là có ăn.

— Ăn với công, khác nhau như thế nào ?

— Như nước với thế-gian là có ân ;  
như lửa với thế-gian là có công.

— Nước cùng lửa đối với thế-gian  
khác nhau như thế nào ?

— Nước là tự-nhiên có ra đây, lửa là  
tự người ta sinh ra. Nếu tự-nhiên có  
chi em mình ra đây mà cho người thế-  
gian được nhờ về một sự giao-dịch để  
thành nên văn-minh thời mình mới  
là có ân ; nay thật tự người ta sinh  
ra mình chỉ sai dùng về một sự giao-  
dịch để cho được văn-minh thời mình  
chỉ là có công.

— Ủ, thời cho là công nữa, nhưng mình  
đã có công với đời to như thế thời người  
đời cũng nên biết ơn.

— Ấy tự người đời, mà biết ơn mình  
cũng là phải ; nhưng tự mình mà kề  
on thời không nên. Huống chi công của  
mình dẫu to mà tội mình cũng không  
bé, thời còn nên kề nữa làm chi !

— Ủ, thời không phải là kề, nhưng cũng  
phải xét ra như thế thời mới biết cái  
sự mình đối với đời và dài đối với

mình ra làm sao.

— Ủ, thời nay lấy mình mà xem với nước cùng lửa : Nước thời tự-nhiên bỗn ra đấy, không những một giống người, mà cho cả các giống sinh-vật trên thế-gian cũng được nhờ đê-mà sống. Nếu không có nước thời bao nhiêu các sinh-vật phải chết cả. Cho nên nước làm hại người thật nhiều mà người đời không dám trừ bỏ được nỗi. Vậy thời uy-đức của nước ở trên thế-gian này thật là nhất, không thể nào dám bì...

— Còn như lửa ?

— Lửa thời tự người ta sinh ra, nguyên cũng chỉ có một việc đê đun nấu cho khỏi phải ăn sống. Sau không những việc nấu ăn mà lại dùng đê đốt đèn, đê chạy máy. Nếu không có lửa nữa thời không những nhiều việc phải tắc-trệ mà ngay một sự ăn của loài người không hơn các loài vật được mấy. Cho nên lửa làm hại người cũng nhiều mà đời không dám trừ bỏ. Vậy thời công-đức của lửa ở trên thế-gian này thật cũng to. Ấy hai cái ấy là người

thể-gian này nhà nào ngày nào cũng đều phải cần đến mà xem ra thiên-hạ vẫn không quý bằng mình ; nếu mình mà giận đời thời như hai cái ấy lại đáng giận đời biết bao nhiêu ?

— Hai cái ấy, công-đuc ở thể-gian cũng to thật, nhưng thường trong một lúc làm hại thể-gian chết không biết bao nhiêu người, mất không biết bao nhiêu của. Còn như mình, đâu gọi là làm hại người, nhưng cứ nghĩa trực tiếp mà nói thời thực cũng không làm chết một mạng người nào của thể-gian, không làm mất một chút nào của thể gian.

— Nước và lửa làm hại người vẫn dữ thật, nhưng chỉ một lúc ấy, còn lúc khác thời không ; chỉ một chỗ ấy, còn chỗ khác thời không ; và sự làm hại cũng chỉ đến chết người mất của là cùng mà lại hiền-nhiên ở trước mặt, khiến cho người đời còn có cách bảo nhau mà đề-phòng. Chớ như cái giỗng mình thời lúc nào cũng là làm hại người, chỗ nào cũng có làm hại người ; đâu

không giết một mạng người nào của thế-gian mà thế-gian vì mình mà chết chắc cũng không biết bao nhiêu mạng, đâu không làm mất một chút của nào của thế-gian mà thế-gian vì mình mà mất của chắc cũng không biết bao nhiêu người. Đã thế mà sự làm hại không những người và của lai hại cả đến gan ruột con người ta, khiến cho bao nhiêu những các sự như chính-trị, pháp-luật, luân-thường, phong-hoa, đạo-nghĩa, liêm-sỉ trên thế-gian đều vì mình hư-kém mà cái phương thế làm hại đó, trăm đường nghìn lối, lúc ẩn lúc hiện; khiến cho người thiêng-hạ không còn có cách để đề-phòng. Vậy thời cái công-đức mình ở thế-gian so với nước lửa còn kém xa, mà cái tội-ác ở trên thế-gian này đến giống chị em mình thật là nhất.

— Nay giờ bỏ nước lửa không nói nữa, cho nói ngay mình đối với thế-gian thường công cũng to mat tội cũng nhiều, đã thế mà cái linh-thể của thế-gian lại không thể trừ bỏ mình đi được. Mình

dẫu muốn cho thế gian trừ bỏ mình đi cũng không được, thời chi nghĩ như thế nào là hơn ?

— Khó lắm ! Tự mình không biết nghĩ thế nào được !

— Em tinh rắng : Cái thân mình đã là tự người đời sinh ra, thời đâu có công với đời nữa, tự mình cũng không nên kề ơn ; cái tội mình cũng là tự người buộc vào thời đâu có tội với đời nữa, tự mình cũng không cần phải đè bụng. Böyle giờ đem công với tội cắn nhau mà xúy-xóa bỏ cả đi, không giận đời làm gì, cũng không thương đời làm gì, chỉ biết rằng người đời giao cho mình một việc giao-dịch thời mình cũng xin hết bõn-phận ; còn như người nào muốn hay ta cho hạy : kẻ nào muốn khá, ta cho khá ; mà kẻ nào muốn hư, ta cũng cho nó hư ; kẻ nào muốn nhục, ta cũng cho nó nhục ; kẻ nào muốn giết nhau, ta cũng cho nó giết nhau.

— Nếu như thế thời còn phải nghĩ gì nữa : mà mày nói được ra như thế

thời mày i bắn-tâm thật !

— Chẳng thể thời hiết-nghĩ thế nào mà không nhän thời có làm thế nào được ?

— Tao nghĩ rằng : Mình đã nhận một việc giao-dịch của người đời thời phải cho hết bồ phan, cái đó đã dành ; nhưng đừng dè ai vì mình mà hư, đừng dè ai vì mình mà phục, đừng dè ai vì mình mà giết nhau, như thế thời mới hết được cái hụng thương đời của tao mà cái tội-ác chung của chí ẹm mình cũng mới có thể được thanh-thoát.

— Làm thế nào cho được như thế ?

— Có nhẽ lại phải phỏng như cách chữa bệnh lao của thế-gian.

— Cách chữa bệnh lao thế nào ?

— Tao mới nghe thấy nói : Có một người thầy thuốc mới nghĩ ra một cách chữa bệnh lao, không trừ trị con sáu lao, chỉ lấy chất đường tiêm vào phổi người cho biến-hóa nước chất ở trong phổi, cho cạn cái nước chất xấu, ấy là

thời con sâu lao tự không có chỗ sinh sản mà làm bệnh. Cái cách chữa bệnh lao như thế, chữa chắc có được thật, nhưng phỏng cái cách ấy ở thời-gian thời chắc được hiệu-nghịem hơn.

— Phỏng ra như thế nào ?

— Nghĩa là : Không trừ bỏ chỉ em mình, chỉ lấy chất đạo-đức tiêm vào lòng người để i cho biến-hoa tinh-nết ở trong lòng người, c ho mắt nhũng cái tinh nết xấu ấy di, thời chỉ em mình tư không có chỗ di-duyên mà làm hại.

— Như thế thời chỉ có thể đem đạo đức mà tiêm vào lòng cho người ta được không ?

— Tao tiêm thế nào được ?

— Thế ai là người thầy thuốc đứng ra mà tiêm được như thế ?

— Người thầy thuốc mà tiêm được như thế thời cả trên thế-gian xưa nay cũng không có. Nếu thế-gian mà có được một người thầy thuốc như thế thời thế-gian đã không như thế này.

— Trên thế-gian đã không có người thầy thuốc tiêm được, chỉ cũng không tiêm được, thế thời cái bài thuốc tiêm của chị chẳng hóa ra vô-dụng làm sao?

— Sao lại là vô-dụng? Đã có bài thuốc tiêm sẵn ra đây thời rồi lòng người nào, người ấy tiêm lấy: ai cũng tự là thầy, cầu gì phải có ai là thầy?

— Như thế thời lại càng khó lâm! Chị có thể làm cho người ta nghe chị mà người ta tự tiêm lấy hay không?

— Chỗ ấy thời khó thật! Tao cũng vẫn biết là khó lâm, nhưng em ấy cũng không đánh! Để tao liệu tò vòi người đòi biết cái lòng nhí-nữ của mình mà hoặc có ai nghe mình được phẫn náo thời cái án-bạc-tinh của chị em mình may cũng nhẹ đi được phần ấy.

— Một nửa phần, em tưởng cũng không có người nghe. Chị mà có cái tinh trung-hậu như thế thời hăng xêp bỏ đi một nơi; đời đã chỉ muốn bạc thời mình cũng cứ bạc mà ở.

— Máy hèo bắc-ắc lồn ! Nó đã biết  
người ta có súng béc không, mà rúy gạt  
trước đi !

— Đây ! Tôi đã chỉ đây !

SÁCH NÀY IN TẠI NHÀ  
IN THỦY - KÝ 98 HỘ  
HÀNG GAI, NGOÀI NHỮNG  
CUỐN THƯỜNG CÓ IN THÌM  
40 CUỐN TRÊN GIẤY LỤA  
DO VÀ 30 CUỐN TRÊN  
GIẤY BẢN THƯỜNG - HÀNG.



*Hai vai gánh nặng,  
Con đường thời xa  
TÂN-ĐÀ*