

THÂN-CHUNG

XUẤT BẢN MỖI BUỔI SÁNG

Chủ-nhiệm:
DIỄP-VĂN-KÝTòa báo:
Góc đường Filippini và Espagne
Số 1072Cá-bát:
NGUYỄN VĂN BÁ

Cái tội của ông Ng.-an-Ninh

Từ ngày ông Nguyễn-an-Ninh di M., bà về ngang gare Bến-lúc gặp ông Phan-van-Hum bị xé gãy đầu lưỡi mà sau là chuyện điều thuyền, danh hồn cho đến nay, lần ra lửng ngay cũng đã 121 tết.

Trong khoản bốn tháng, cái chuyện nhỏ nhoi do nó đã sói nồi mà thành ra cái án quở sự là lung hết sức.

Bây giờ ng-điều như tướng quan Biên-ly đã xết xong và đã giao lại cho tòa định ngày xưa.

Trước khi tòa xé, trước khi bắt tại cái tội của quan Biên-ly cho ông Nguyễn-an-Ninh, tướng nên yên lòng nã bắn đầu dưới chrysanthemum này dã.

Cách chừng một tháng trước khi xảy ra vụ Béulac, ông Blanchard de la Brosse có cho mời ông Nguyễn-an-Ninh để phỏng vấn của Ngài nói chuyện.

Chuyện xong, ông Ninh già lại thăm ông Bé và tôi. Chung tôi hỏi có chí là không, thì nghe thuật lại như vầy:

— Tôi mới ông đều đây là để làm quen lại.

— Tôi can ơn ngài. Song trường chúa có chuyện chi chờ.

— Có, có người ta cho tôi hay rằng dù này ông đi cùng lục tỉnh làm nhiều điều có thể ròi sự tri an trong xứ. Có vay không?

— Tôi thường có di chèo này chèo k' chơi. Chờ ai nói làm chi ròi sự tri an, thì thật là tôi không hiểu.

— Có hay không chưa biết. Cứ nói ta đã qua quyết với tôi như sau:

đã trảt cho với tôi đến đây, tôi xin ngài hãy chỉ coi có cách chi dặng tránh cho khỏi người ta vu oan cho tôi chăng?

— Tôi đâu biêt. Tôi chỉ cho ông bay cái tự do của ông cũng là tự do tamen. Nếu ông không giữ mình thì Chánh-phủ sẽ thảm cái tự do ấy lại lên.

— Điều đó là quyền của Chánh-phủ.

Rồi câu chuyện, quan Thống đốc có hô ông Nguyễn-an-Ninh sao không chịu vò làm việc; nhà nước, thi ông Niuh trả lời tôi cách gần, di rằng tại ý không mang. Để bảo hanhhi người phạm cái tội « làm những điều có thể ròi sự tri an ».

Cũng vì nó minh mông như biển, nên từ mấy năm nay nó đã nhận chìm biết bao nhiêu mạng. Để bảo hanhhi người phạm cái tội « làm những điều có thể ròi sự tri an ».

Quả nứa Chánh-phủ thuoc địa ngãy ràng nếu không có điều luật ấy, thi quyền Phan-ly cũa nước Pháp ở xít này phải nguy, thi tôi không dám nói mà cũng không nói mà làm chi. Bằng không, thi tôi tưởng cứ lấy cái luật đó mà trại, chẳng những giám hối sự trang nghiêm của hình-pháp rất nhiều mà lại còn vỗ lên là khác nữa. Cái người mà đã có lòng khuyễn phục Chánh-phủ ra mặt, tôi trọng bẩn hỏi, thi thiểu chí một luật khác. Còn ai dám cho có ý như vậy di nà, mà cả làm điều chí rõ mị là có tội cho đến nỗi phải dùng cái mực luật ấy mà trại, thi trị đặng làm chí. Nói rằng dùng sự nghiêm khắc mà ngửa trước, vậy chứ Chánh-phủ không đủ thê lực đặng & cho ra mặt một cái Chánh-phủ nhau ài sao?

Cái là ý, tôi tưởng điều với việc ròi cũng vậy là phải, mà đối với vụ Nguyễn-an-Ninh lại càng phải hơn hết.

Sao vậy?

Vu Nguyễn-an-Ninh hơn ba tháng nay, vì ai mà đã sói nồi thành ra một cái án rất quan trọng. Quan trọng thiệt, vì đã có đến vài ba trăm người bị hòn oan. Thế thời, một là,

Hết hồi kia, nghe đồn hồn cộng sản. Thêm chí cái án mạng

đường Barbier, chuyện thùy

thông giày thép ở Côn-nôn cũng

mùa dem mà buộc vào lung

hồi kia, muốn khuyễn phúc

LỜI BẢN GIÁI

Cảnh ngộ của chị em.

Em vẫn thường nói rằng đứng về phương diện nào

thì trong nước ta bây giờ

cũng không thể phân biệt

nữ giới, nữ lưu hai phía

được.

Vậy thời nói tới cảnh ngộ

của chị em tất là nói tới

cảnh ngộ chung của cả đồng-

bào ta vậy.

Não kinh tế, não chính trị,

não văn hóa, chị em ta có

phải chịu sự áp bức của anh

em nam-giới ta dâu : hết

thay đổi bao ta dâu chung

trong một vòng dò dã.

Người di học, kẻ di cày,

người di buôn, kẻ làm thơ,

chị em ta có phải chịu sự áp

bức của anh em nam giới ta

dâu : hết thay đổi bao ta

dâu chung trong một cảnh

dó dã.

Lại có tin rằng gần đây Phùng

như bị bệnh lâm kinh suy yếu,

phải uống thuốc tây, tuy nay

cũng dâ có phái khởi sắc nương

mà thay thuốc dâu còn phải tịnh

duyên dâ.

Phùng-ngoè-Tường

có thông

sức cho quân lính rằng ai có

giấy tờ gì dâu gởi về khai phòng

để cho quan tham-mưu trưởng

tộc bản khai.

Việc giao thiệp của hai nước

Trung-Nhật

Trước đây quan ngoại-giao

hộ trưởng Tầu là Vương-chánh-

Dinh với sứ Nhât là Phuong-

Trach dâ cùng nhau nghị định

về giải-quyet việc lôi thôi ở

Tế-Nam, nhưng bâi vì chánh-phủ

đã chử : « Rồng-Nam phun bạc,

danh dâ Đức-tic.

Đây bị đánh dâ không chưa

biet. Chợ rằng nam lúc đó phun

bac thiethi nhiều. Ấy vậy là có

chi sii dâu.

Anh chèo vây là hàn sao?

Ai biết, cái đó tùy theo

phía bên anh đang.

Tân - Việt.

Truyện Tầu

Ngô-Việt Xuân-Thu

Mới xuất bản lần đầu. Mua

sí là do n. Nhà-in Bao-

Tôn.

23 Đường Filippini.

Các cuộn tiêu khiển

trong ngày nghỉ

thứ bảy chúa nhứt

Hát Tây

Tối thứ bảy. — Les cl-

ches de corneville

Chúa nhứt. — Matinée. Le

Comte Obligado

Hát bóng

Casino. — Till 1°

Eden. — L'équipage

Cáil lường

Casino Dakao. — Văn-hi-

Thành - Xương. — Bán

thanh niên Sadec.

Hát bộ

Rạp cao Muối. — Cao-long-

Ngô. — Thi vò Lý-nguyễn-Hà

Bá banh

Sân Gladinh đường Mayer.

— 3 giờ 1/2 Gouva với Elec-

tro.

Dua ngựa

2 giờ chiều. — Coi chương

trình nổi trang thứ 2.

... .

... .

... .

... .

... .

... .

... .

... .

... .

... .

... .

... .

... .

... .

... .

... .

... .

... .

... .

... .

... .

... .

... .

... .

... .

... .

... .

... .

... .

... .

... .

... .

... .

... .

... .

... .

... .

... .

... .

... .

... .

... .

... .

... .

... .

... .

... .

... .

... .

... .

... .

... .

... .

PARIS.—KHẨM LỐN SAIGON

(tiếp theo)

Tuy vậy Phật cũng chẳng vui, người thấy cái khổ không biết cảm, thấy cái đau đớn không biết tức, thì có ích chi cho xã hội, cho nước nhà? Nói không làm chí được. Chưa làm, sao chắc làm không được? Minh liệu làm không được, có thể giúp người bảo tồn, sau lại không giúp? Sao chẳng biết nghĩ mà hờ cho phản râu mày, cứ ngồi hiu hiu tự dắc?

Suy rồi, nghỉ lui, lật bát dà gáy lời giờ tàu chạy, rồi dà xé. Qua kêu rèn tai, ngoài đường xe chạy dập điệu. Thiên hạ, dạo chơi đóng dão xung quanh tôi, ai ai cũng chuyện chuyện cười cười. Còn ta một buôn đầu dầu. Phật! Gandhi! Gandhi! Phật! xứ người sao có nhiều ông đại tài? Xứ người này đã tĩnh giác mộng. Ta đây cũng dẫu đèn mâu đỗ, sao cứ ngồi oái? Chừng nào mới mở mắt? Chừng nào mới hiểu? Buổi thay! Đầu đèn thay!!!

Gây lộn lần thứ nhì

Từ Colombo qua Singapore năm ngày. Năm ngày mà coi cũng gần bằng năm tháng. Ở dưới tàu này đã gần hai mươi ngày. Bye bye, tú túng. Ngày nào cũng giống như ngày này. Sớm mai thức dậy lót lòng lối 7 giờ. Án rồi lên Pont nằm nghỉ chuyện vẫn hay là đọc sách. Tôi mười giờ rưỡi ăn cơm trưa. Án rồi ngồi. Ba giờ uống trà. Sáu giờ ăn cơm chiều. Rồi lại cùi ăn, rồi nghỉ. Mãi không ngon, nghỉ cũng không được. Lớp trời nực, lớp đất cực khổ, lít cà không tươi, có mấy món ăn là không ăn. Muốn đi ngủ, nằm nằm xuống, mâu bối ra như tám, lăn qua trở lại, chđ không cũng nóng như lửa.

Tới đây, vừa tới cửa ra. Ai ai cũng cho vài quan, dặng mua bông cúng Phật. Chờ ở đây không có giấy tiền vàng bạc như xứ mình. Cung bông có lẽ phải hẹn. Cao tần rồi ký tên, vào cuối sổ vàng để làm dấu tích.

Pha tôi ra khỏi chùa, trong bụng ngùi ngùi. Phật là con vua chúa. Già sang biết mấy. Muốn chi lại không có. Vày mà ngài còn bỏ cha mẹ, vợ con, chẳng mang cái phu quí, vinh huê, vì một cái chủ nghĩa của ngài. Còn mình đây, giàu cũng không thật giàu. Sang cũng không chắc sang. Nói về danh vọng, danh vọng chi? Hết quá giàu sang, danh vọng với một lồng, một lô, với một thứ người kia mà thôi. Sao mình không dù gian làm như Phật? Sao còn sự cự khô? Sao còn quyền luyến với gia đình hoài? Sanh ra làm con

(Còn nữa).

Thi-văn

Lời than gác mất mẹ

1

Bà tăng bà biết tại vân hay (1)
Không mẹ sao nên giống họ này.
Lòng cảnh ngại ngùng con giò.
Ó diều e né mai non tay bắc,
Bà vò lùi trống và đoàn mai,
Ngo ngoà đường về với lối đi.
Ôm áp lấy nhau may mắn mạnh.
Tốt mộng sắc cưa họa ghe ngày.

Thuyền di đêm chơi rông

Nước đây thuyền di thuyền đây
minh,
Một chèo thẳng thẳng lúc đêm
thanh.
Khoai mày dậy mờ mung tròn
phủ.
Tựa nguyệt ngồi nghe trăng bế
rènh.
Cõi giò xong pha lán sóng bạc,
Xem triều dò dần lối chim xanh.
Tôi bờ môi biết on chèo chóng.
Lên xuồng tăng phen thác loi
gánh.
Trich ở báo Tiếng-dân

(1) Gà có năm đực: vẫn, vũ, dung, mẫn, thi.
(?) Tức ngũ cõi cầu: chỗ cây nhà, già cây vườn.

Biệt dại Tây và Nam

Ở Huế, có một cái khách sạn rất to của người Pháp gọi là Hotel Morin. Khách sạn ấy to nhất ở Huế nên khách quan cả Tây và Annam đều ăn rất đông. Lúc trước thi không phân biệt Tây và Nam ai có tiền thì được vào, ngồi chờ cho muộn ngồi bên ngoài thì ngồi. Nhưng mỗi tối, người Tây thấy người mình ngồi giữa ăn uống chuyện trò lý do như vậy thi lấy làm ghê gớm thường hay sinh ra những chuyện xấu xa nhau. Vậy khách sạn ấy mới bày ra một điều lệ mới là từ rày, người Annam đến ăn uống thi ngồi một phòng riêng chờ không được ngồi lẫn chung với người Tây nữa. Vậy tuy khách sạn Annam cũng nhiều người mình cứ đến ăn uống ở nhà hàng tây ấy mãi. E họ cho vậy là sang trọng lắm sao? Ông sao mà không biết tự trọng làm vậy.

Ở khách sạn ấy cũng có một phòng chiếu ánh, nhưng những lô và các hạng nhất thi để riêng cho người Tây mà thôi, còn người mình muốn coi thi chỉ phép được ngồi theo các bậc chờ hết. Vậy mà tuy ở Huế cũng có một nhà chờ ánh của người mình mà khi nào ở nhà chờ vách tây ấy cũng có người mình đến coi rất đông.

Sao không biết túi phản minh làm vậy?

Dua ngựa

Chiều chủ nhật 8 Mars

KỶ THỦ 17

Prix du thuong Revenant
Dua rào 3800 thước ngựa ta 6
tuổi, trả lén Catégorie B
Độm-b-Dông 44 | Đem sáp 45
0 phùng 44

Prix du thuong Cầu kho
Dua rào độ chập 2200 thước ngựa
ta 4 tuổi trả lén Catégorie A
Centaur 35,5 | Mạnh-t-ngọc 39
Đem phùng 36,5 | Vang hung 34,5

Prix du thuong Hoemón

Dua tron độ chập 1600 thước
ngựa ta 3 tuổi Catégorie B

Aut. 49 | Bi-blhoa 30
Vang phu ghi 45,5 | Le Brut 30
Kim anh 43 | Vàng chum 30
Ô hung 33 | Ô vàng 37,5

Đam tiêu 35 | Hồng diều 41

Prix du thuong Aéro

Dua tron 1000 thước ngựa lai 3
tuổi và 4 tuổi trả lén

Thanh long 4,5 | Valencia 47,5

Maury 49 | Meneur 43

Littier 49 | Bouvelet 47,5

Nich long 47,5

Prix du thuong Excelsior

Dua tron độ chập — 2000 thước
ngựa lai 3 tuổi trả lén chưa an
đã nau 300 p. trong mua.

Pai thoan 30 | Bl galop 32,5

Fleur d'amour 31 | Longphung 31

Hung ngó 33 | Tau bay 43

Le Reine 46 | Phisant 41,5

La Lune 33 | P. Errant 32,5

Brind'or 44,5 | Gia phu nǚ 33

Eminence 47,5 | Victoria 39

Kim sen 33 | Blac lez 52

Prix du thuong Gia iateur

Dua tron 4000 thước 700p. ngựa
lai 5 tuổi trả lén.

Rouvelet 55 | Huynhlong 48,5

Lời bàn

Kỳ này có độ ngựa nào dâng coi hơn độ ngựa bùa tuổi chạy chung với ngựa bùa tuổi vì từ hôm đầu mua đèn nay mới gặp nhau kỳ này để thử sức. Xem ngựa lai ba tuổi muộn này không có con nào hơn ngựa lai ba tuổi mua rồng, thử thi chả phải mất phần thưởng.

Độ thử nhì.— Độ này di rào ba ngàn ba trăm bước để cho ngựa sau tuổi sắp lên nấu i ngựa. Con Đam-Sap đá bay mà ben không cần phải bàn luận đồng dai. Cứ việc: danh nó gagnant thi phu tên vò bông.—

Mà có thua thi utg nhà vắng ngã!

Độ thử nhì.— Cũng đưa rào độ chập. Con Đam-pi-phug chờ rát lạng, nếu có nai giờ cứ thi nó cung áu được vì là hòn kỵ rồi co 1 kilô tuổi.

Danh Đam - phung gagnant,

Độ thử ba.— Cũng độ chập. Con Auto chờ nặng quá không thể nào áu được đâu. Con Vang

phung cũng hay mà chờ nặng

tai xác phu nhương cho Kim-Anh và Bich-hoa. Con Hồng-

điều cũng hay mà chờ nặng

khai duyệt chứng quả, không

biết ra đưa chịu chạy chung, tò

chứ nhợ chờ có phần. Con

Né danh Eminenc gagnant,

Tau bay Brind'or placé.

Danh vót La Reine.

Độ thử sáu.— Chạy 4.000

thước gác dù g ba vòng mà

chỉ ó hai con chạy thi đánh con

Rouvelet chờ có đánh con nào

khác đầu. Con Huynh-Long

làm sao hơn Rouvelet duyệt.

Danh Rouvelet gagnant.

Né-Rom



Chuỗi điếu hieu con đùi

嘎 煙

CIGARETTES CANARD

Agent exclusif :
Lucien BERTHET & C° - SAIGON



RẬT THUẬN TIỆN TÙ' ĐÂY

Cờ Quan... Cờ Quan; ai nhẹ nói Cờ-Quan mà không muốn chơi khipcá trong nước ai cũng thích chơi Cờ Quan. Vì Cờ Quan là một môn chơi rất giải trí rất thành nhả, rất thủ vị.

Tiếc vì Cờ Quan hôm nay chỉ có bán ở Saigon còn ở các tỉnh khác chưa có đầu bia, làm cho chư qui khách ở xa Saigon muốn chơi Cờ Quan cũng khó mua cho diverse.

Từ đây muốn thuận tiện, cho nên các hiệu buôn ở các tỉnh kè sát đây đều có trả bia Cờ Quan, cùng y giá định, một bia cờ và cơm hot nguyên bao giá \$0,40.

Các hiệu buôn có bán Cờ-Quan

Salgon : Biệu Nguyễn-đức-Nhuận Hiệu Nguyễn-đức-Trần.

Châu Ðốc : Hiệu Nguyễn-văn-Hiệu Hồi-kiết.

Rạch Giá : Hiệu Nguyễn-nhạc-Thái. Travinh: Hiệu Nam-Huê.

Sadec : Hiệu Nguyễn-kim-Phe. Bến Tre Bùi-quang-Nho.

Longxuyên : Hiệu Trâm-Khuê. Tân An : Hiệu Nam-Huê.

Soctrان : Hiệu Lâu-Các. Càmau : Hiệu Trường-vàng-Hàn.

Trà Vinh : Hiệu Lương-vân Thông-Biên-hòa : M. Ty nhà thuốc tây.

My tho : Hiệu Bùi-thị-Dần, Bà-la Hiệu Thomas-Đại.

Cholon : Hiệu Công-Thanh số 300 đường Marins.

Vinhlong : Hiệu Lê-vân-Nhiều. Gocong : Hiệu Võ-dinh-Dần.

Càmtha : Hiệu Phan-vân-Nghia. Longmy : Hiệu-Nguyễn-văn-Ngô.

Baclieu : Hiệu Trần-vân-Tia. Phnompenh : Lý-hưu-Dư.

Hànội : Photo Hương Ký Hué : Hiệu-An-Nhon



CARROSSERIE PEINTURE
Réparations Mécaniques

Saigon có một tiệm Nam-hiệp-Thanh là có phòng kiểm rộng, sơn xe hơi hoặc tối và mao, sửa chữa xe hơi máy xe-hơi rất cần thận, đóng thùng xe rất mao kiêu ráo rít.

Máy mìn xe và áo nón (casques et housses) từ các kiều thiết bị. Súng đưa làm chiếu lái xe, khung mái công cho doi Charger bon accès, bảo hành từ ampe, đóng đường lái.

Các qui tắc ở Lục châu muôn nơi công chuyền về xe-hơi xin vui thương ngõi, bồn biển sẽ trả lời liền.

Nam-hiệp-Thanh
Buri khái, Directeur
M.S. M. Gallieni - SAIGON
Telephone n° 178
Chuyên xe điện khí choles.

QUỐC-TẾ

TIẾT-KIÊM HỘI

IVAN-QUỐC TRỌNG SỰ KIỆN
HỘI HỘ KHẨU ĐẤT PHẬP VỚI MẶT VÙA

Tổ chức của đất
50.000 (tương ứng với)
2.000.000 quan hột lông 2M (tương ứng)

QUẢN LÝ CỔI ĐÔNG-PHÁP

25 đường Guyemer - SAIGON

Téléphone 571

Hội các vé tiết-kiệm lại

Xô so lan thứ mươi bảy

Ngày 28 Fevrier 1929

Serie n° 1050 được ra.

Vi Tiết-kiệm số 1021, được hồi

lại theo như giá trị bốn mươi đế.

MỘT NGÀY ĐÔNG

Vé kíp vé phèn ông Nguyễn-vân-Tung

tỷ giá ở Saigon

Xô số ký tời nhambi ngày thứ

năm 28 Mars 1929 3 giờ chiều.

Tarif phong lam việc của

khai, 25 đường Guyemer, Saigon

AI muốn lấy vé Tiết-kiệm của

bồi lai tại mảnh người Couriers

hay là Agents của hối, hoặc đến

phòng văn Quản-ly Đông-Pháp số

25 đường Guyemer, Saigon.

Có một cuốn sổ các nghĩa rành

gởi cho người nào bồi,

Phong khan binh
ở CANTHO

của

Ông Trần-văn-Nhà, y-thu Tỉnh

— Tối-nghịch tại trường Đại

học Paris —

— Chuyển-tại đã cho chúng

hộ —

12 Boulevard Gallieni — Cầu

— ngang trước hòn kỷ niệm.

AI là người có hận-nhận đến cho

Ông Trần là một tên quái thú đê

đi

Sách luật

Ông Nguyễn-thanh-Khiết có

xuất bì i một cuốn sách luật cò

ich cho xã hội Annam; sách ấy cò

bản tại tại nhà cùi cò Nguyễn

tbi Kinh, 3- rue Rolland Garros

Saigon và tại Chợ-mới Saigon

quán số 11.

Gia mìn cuu.....0\$16

tien giri sach.....1\$.

TAI HÀNG

ĐẠI-ICH

383-385, đường-Tháp-Bình
CHOLON

Bán đại hả giá

Bán succès 101, sicc sicc

đặng 200 bougies tron bộ,

thang 5 litre, 5 thueo giay

óng bom tay giá 16p. 50.

Gói theo cách cò Minh-hà

giac-nghia i tên phi-tiền người mua phải chịu.

Giá vĩ mìn mua sỉ dà có giá riêng.

Còn các hòn đèn Platoulier, cò hòn tại crom chai dà mìn

rất đẹp, sicc sicc đặng 60 bougies ché 100 bougies.

Ký này hàn-hiệu hòn rất rõ. Xem vĩ mìn mua sỉ mìn

đập dập mìn để đóng hòn chape — Vị mìn 5 mìn mìn hòn đập

gởi theo thương-ngã, Bến-Mìn sỉ mìn 14p. 50.

Chỗ nhaon kinh cò

<p

