

Dân nào đồng nói một thú' tiếng thì dân đó mồi dè liên lạc nhau.

THÂN-CHUNG

XUẤT BẢN MỘT THÁNG SÁM

CẤU HÌNH:
DIỄP-VĂN-KÝTòa báo:
Góc đường Filippini và Espagne
GIẤY THỦY TIN: 324Chủ-bút:
NGUYỄN-VĂN-BÃ

Việc kinh - tê trong nước

CHÁNH-PHÙ BỊNH TĂNG THUẾ ĐƯỜNG NHẬP-CĂNG

Sự quan - hệ đường với gạo

Vài mươi năm về trước, xứ Nam-ký toàn dùng đường trong nước. Thủ trưởng ở Biển-hồ Bà rịa là hàng den, xấu, phô-thông người ta hay dùng; còn lâm báu, lâm mứt, thì dùng thứ đường cái trảng mà khách-trù mua của người Annam mình ngoài Quảng-nam Quảng-nghia để vò ban. Mỗi năm, Namký tiêu đường Quảng-nam Quảng-nghia kè uốn hàng-mây vạn lô, không phải it. Bấy giờ Annam ta chưa có nhà buôn то, đường của Annam bán cho Annam mà phải nướt tay Khách-trù làm trung-gian, mỗi lô lợn vào trong tay họ, ấy là một sự đáng tiếc. Nhưng cùng tòn cưa hai mây, vì Namký còn ăn đường Quảng-nam Quảng-nghia thi đường hai tinh ấy còn có giá tiêu được.

Sắp về sau, độ 15, 20 năm này đường ở ngoại-quốc như Java và Philippines lần lần cỡ qua ban ở Nam-ký ta. Đường của họ nấu hàng-mây, đã trảng lại trong sạch hơn đường Quảng-nam Quảng-nghia xa lâm, mà giá cũng không cao, thành ra người ta ua dùng đường ấy họa đường bốn quốc. Lão đèn bay giờ đây, ở Namký, từ thành thị đến thôn quê, đến đâu cũng thấy người ta dùng đường ngoại-quốc, tức là thứ đường bột trảng lâm bán trong các tiệm nước và thứ đường thê vò thùng sắn.

Người ta hay trách sao người mình không có lòng sốt sắng dùng nội-hoa. Lú rách như vậy mà không xét cho dân đầu dân dưới để tìm phương cứu chữa thì vò ich. Vá cháng, đường của mình xấu, đường của ngoại-quốc tốt mà giá tiền cũng ngang nhau, thì ai dại gì chịu mất tiền mà chẳng mua lìa miếng ngon? Đầu cho người thương nước dân bực não di nua, có lòng sốt sắng giúp đồng bào mày di nua cũng khó lòng dài đường ta sau khi đã thấy đường ngoại-quốc.

Ở Nam-ký đã vậy thì Ác-ky cũng vậy mà cả nước dân đều cũng vậy, già giờ đi dân dân den dás, là nội nguy, hái quán, cũng lấy ròng đường ngoại, và họi nguy! La Haye lâm tour quốc-cá, đường ta chẳng còn hoi. Về việc nội nguy sau này, tiều-tho được mấy thi. Bởi vậy, có dịp chúng tôi se nói thêm, Quảng-nam Quảng-nghia là hiat này cui nói về y kiêm nước xứ sán đường ra dù cung cấp V. ap về cuộc hội nghị trước mà cho cả nước ăn đàng từ thoả thuận.

Mới rồi, nhon việc bắn cãi nhau công-nuô tuýp hinh tại Ha-

nguy-Việt, ông Leygues, thượng tho bộ thủ, binh tuyên

giết không trọng nua mà đã giao

Cuộc hội nghị ở Londres bắt

lại bằng trảng mía để nấu dọn đường để cho Hội Vạn

chiến họ nấu ra không tranh lại

Nước Pháp không khí náo nhau

không nấu đường trảng nấu

Rồi quan thương tho nói rằng

chương trình thấy binh nước binh chung của họ Vạn Quốc

và Hướng-cảng. Như vậy, chẳng

Pháp đều do sự báo hỉ nhất đai, còn đường giải quyết đó thời

CHÁNH-TRỊ

Án-dộ và Đông-dương

Đông-dương gần Án-dộ lâm, và bởi vay cho nên những điều mà bạn (?) Ông-le chung ta đường thi hành một cách rất nguy hiểm bên Án-dộ, thi chàng la chàng nên chàng đùy đèn.

Ngay náo mà Ông-le làm lỗi này hết kẽi khác chia đến nỗi phải ôm lây dỗi quát mà khóc giồng như vua Boardil dã khóc cái sự nghiệp de vương của mình, thi ai dám chắc rằng, lúc bấy giờ, nước Pháp lại khôi nhìn Đông - dương mà khóc?

Bó là lời của tờ báo L'Opinion thuật lời cuộc Án-dộ ngày nay mà bón ra như thế.

Mỗi sự làm ăn trong nước ta đại dè đều như vậy cả. Nghèo gi cũng giữ theo lối cũ, cù chiu vung một mục mà không hề biết cái lương, biết học khôn học khéo, thi tài chi tranh lại được với khoa học đời nay? Cho nên, trong nước ta từ nay về sau, bắt kỳ việc gì cũng vậy, nếu muốn tránh cạnh với đời, thi phải theo dõi khoa-hoc kỵ xảo; không thể thi guy lâm, sỹ có ngày chàng còn chòi thò!

Có lẽ cũng vì thấy nghe đường xít ta lun bại quá, Chánh-phù muôn cầu với cao một ít nên mới có sự nguy lagog truô đường nập cảng, hau dè hau chéi bòi đường ngoại - quốc đem bón trong nước ta, và bảo hộ cho nghe làm đường bón quố: được photoc.

Mới rồi quan Thống-đốc Nam ký có giao cho bản ủy - viên thường trực của Hội đồng quản trị một bộng; án nói về sự tăng thuế ấy, và nói ý kiến các Ủy viên đối với việc ấy thê nào. Sau khi thảo luận, các ủy viên ta lời rằng việc ấy quan hệ với nhà nông nhà thương trong xít, thi trước phải hỏi ý kiến phòng thương mại và canh nông dâ, rồi mới co chòi ban luận được.

Xem qua truong thứ nhì

TRƯỚC HỘI-NHỊ HÀI-QUÂN

Y kiêm nước Pháp
đối với cuộc giám
chiều thuyền

Theo nước Pháp, thi cuộc

giam binh thuyền, prai

tuy heo cuộc giám định

chung, thi có một minh bộ

Vạn Quốc có dù quyền giải

quyet ma tho.

Dự luận & Pháp bảy giờ đều

xây theo hai cuôc nói ngi

sóng

den dás, là nội nguy, hái quán,

cũng rắng ròng đường ngoại,

và họi nguy! La Haye lâm tour

quốc-cá, đường ta chẳng còn hoi.

Về việc nội nguy sau này,

tiều-tho được mấy thi.

Quảng-nam Quảng-nghia là hiat

này cui nói về y kiêm nước

xứ sán đường ra dù cung cấp V. ap về cuộc hội nghị trước mà

cho cả nước ăn đàng từ thoả thuận.

Mới rồi, nhon việc bắn cãi

nhau công-nuô tuýp hinh tại Ha-

nguy-Việt, ông Leygues,

thượng tho bộ thủ, binh tuyên

giết không trọng nua mà đã giao

Cuộc hội nghị ở Londres bắt

lại bằng trảng mía để nấu dọn

đường để cho Hội Vạn

chiến họ nấu ra không tranh lại

Nước Pháp không khí náo nhau

không nấu đường trảng nấu

Rồi quan thương tho nói rằng

chương trình thấy binh nước binh chung của họ Vạn Quốc

và Hướng-cảng. Như vậy, chẳng

CHÁNH-TRỊ

Án-dộ và Đông-dương

Đông-dương gần Án-dộ lâm, và bởi vay cho nên những điều mà bạn (?) Ông-le chung ta đường thi hành một cách rất nguy hiểm bên Án-dộ, thi chàng la chàng nên chàng đùy đèn.

Ngay náo mà Ông-le làm lỗi này hết kẽi khác chia đến nỗi phải ôm lây dỗi quát mà khóc giồng như vua Boardil dã khóc cái sự nghiệp de vương của mình, thi ai dám chắc rằng, lúc bấy giờ, nước Pháp lại khôi nhìn Đông - dương mà khóc?

Bó là lời của tờ báo L'Opinion thuật lời cuộc Án-dộ ngày nay mà bón ra như thế.

Mỗi sự làm ăn trong nước ta đại dè đều như vậy cả. Nghèo gi cũng giữ theo lối cũ, cù chiu vung một mục mà không hề biết cái lương, biết học khôn học khéo, thi tài chi tranh lại được với khoa học đời nay? Cho nên, trong nước ta từ nay về sau, bắt kỳ việc gì cũng vậy, nếu muốn tránh cạnh với đời, thi phải theo dõi khoa-hoc kỵ xảo; không thể thi guy lâm, sỹ có ngày chàng còn chòi thò!

Có lẽ cũng vì thấy nghe đường xít ta lun bại quá, Chánh-phù muôn cầu với cao một ít nên mới có sự nguy lagog truô đường nập cảng, hau dè hau chéi bòi đường ngoại - quốc đem bón trong nước ta, và bảo hộ cho nghe làm đường bón quố: được photoc.

Mới rồi quan Thống-đốc Nam ký có giao cho bản ủy - viên thường trực của Hội đồng quản trị một bộng; án nói về sự tăng thuế ấy, và nói ý kiến các Ủy viên đối với việc ấy thê nào. Sau khi thảo luận, các ủy viên ta lời rằng việc ấy quan hệ với nhà nông nhà thương trong xít, thi trước phải hỏi ý kiến phòng thương mại và canh nông dâ, rồi mới co chòi ban luận được.

Xem qua truong thứ nhì

Lại là lô thuô: hét hết 1 205.359 lượng, và mỗi lượng

giá là 25 « thuô » (Gulden, tiền Ha-lan, bằng tiền Aug-le 1 Shilling 7 Pence, người Tàu kêu tài là Thuần) thi mỗi một năm phi

hơn 30 triệu « thuô » vậy. Gue

thay!

Càng heo biếu thông kế năm ấy, hét hết Hué-kiêu ở Đông

Án-dộ cộng là 959.510 người, và

lấy số người ut trên kia mà

so, thi cứ mài 10 người là co

mỗi người hét.

Lại là lô thuô: hét hết 1

205.359 lượng, và mỗi lượng

giá là 25 « thuô » (Gulden, tiền Ha-lan, bằng tiền Aug-le 1 Shilling 7 Pence, người Tàu kêu tài là Thuần) thi mỗi một năm phi

hơn 30 triệu « thuô » vậy. Gue

thay!

Càng heo biếu thông kế năm ấy, hét hết Hué-kiêu ở Đông

Án-dộ cộng là 959.510 người, và

lấy số người ut trên kia mà

so, thi cứ mài 10 người là co

mỗi người hét.

Lại là lô thuô: hét hết 1

205.359 lượng, và mỗi lượng

giá là 25 « thuô » (Gulden, tiền Ha-lan, bằng tiền Aug-le 1 Shilling 7 Pence, người Tàu kêu tài là Thuần) thi mỗi một năm phi

hơn 30 triệu « thuô » vậy. Gue

thay!

Càng heo biếu thông kế năm ấy, hét hết Hué-kiêu ở Đông

Án-dộ cộng là 959.510 người, và

lấy số người ut trên kia mà

so, thi cứ mài 10 người là co

mỗi người hét.

Lại là lô thuô: hét hết 1

205.359 lượng, và mỗi lượng

giá là 25 « thuô » (Gulden, tiền Ha-lan, bằng tiền Aug-le 1 Shilling 7 Pence, người Tàu kêu tài là Thuần) thi mỗi một năm phi

hơn 30 triệu « thuô » vậy. Gue

thay!

Càng heo biếu thông kế năm ấy, hét hết Hué-kiêu ở Đông

Án-dộ cộng là 959.510 người, và

lấy số người ut trên kia mà

so, thi cứ mài 10 người là co

mỗi người hét.

Lại là lô thuô: hét hết 1

205.359 lượng, và mỗi lượng

giá là 25 « thuô » (Gulden, tiền Ha-lan, bằng tiền Aug-le 1 Shilling 7 Pence, người Tàu kêu tài là Thuần) thi mỗi một năm phi

hơn 30 triệu « thuô » vậy. Gue

thay!

Càng heo biếu thông kế năm ấy, hét hết Hué-kiêu ở Đông

Án-dộ cộng là 959.510 người, và

lấy số người ut trên kia mà

so, thi cứ mài 10 người là co

mỗi người hét.

Lại là lô thuô: hét hết 1

205.359 lượng, và mỗi lượng

giá là 25 « thuô » (Gulden, tiền Ha-lan, bằng tiền Aug-le 1 Shilling 7 Pence, người Tàu kêu tài là Thuần) thi mỗi một năm phi

hơn 30 triệu « thuô » vậy. Gue

thay!

Lương bông của các chiến tướng
đá banh nghệ nghiệp

Ở xứ là cảng có hàng dò, hưng có lì thối, mà có lầy nghè đá banh mà làm kẽ sành nhai thì cùng chẳng được bao nhiêu. Cách trả tiền cho các chiến-tướng dò khác hàng nước này sang nước khác. Nhưng về số tiền đắp cho chiến-tướng thi nước Ét banh là rộng rãi bùn hết; không đâu, dẫu ở An, Mỹ là nước giàu có, và có tiếng ham chung khè-tháo nhất, cũng không trả đến số lương các chiến-tướng thi nước Ét banh; như những tên Zamora, Samitzer PieraSagi, Plakko là những danh tướng E-ban; tiền lương họ bằng lương ông Hoàng. Mới rồi sau một trận quyết chiến của nước Ét banh dà với một nước khác; trong trận chiến-tướng Zamora dà một cách rất tài tình, một tờ báo tên là "Le Journal des Sports" (tiền nước Ét banh), nhưng cũng phải là quá đáng lấy cái tên của va mà luân thi dà giao Namky sẽ không có đường báu ra.

Bà, một chiến-tướng đá banh mà mỗi tháng xé đến 5.000 pesetas (tiền nước Ét banh), nhưng cũng phải là quá đáng lấy cái tên của va mà luân thi dà giao Namky sẽ không có đường báu ra.

Xin mách cho các chiến-tướng nước ta thường hay dùng nghề đá banh mà làm kẽ sành nhai, nhưng xin nhớ phải tấp lên một tí, lao giờ vở bụng quốc tế, rồi sẽ dập tay qua biển.

Mandat của ai?

Bản báo tiếp đây là cài Mandat ở Canibô gửi lên ngày 5-12-29 số bạc 450 N° 028 — Série A 000,379 của vị nào gửi cho biết tên và chỗ ở.

Ai có thiệt tâm giúp đỡ thi bao giờ cúng không khỏi có kẽ ghe ma lại có những hạng người ở trong vòng bắc ám trả hem oán cai kẽ ra tay thùa cái số lồng cao, ấy mòn ta lợ chor! Chán-tri vậy, lòng-giáo vậy, mà vẫn-học cũng vậy.

Nhưng người đã biết bắn pháo, không sợ ai ghét, cảng rồng-cắn ai thương, nên trước sau không bao giờ dà cho sai lạc tôn chí.

Tiền sanh dà nói: « Trong nghề ván-học rất cần có sự phê-binh », tiền sanh dà biế: là « rất cần », sao tiền-sanh lại ngai? T

Nếu tiền-sanh có « ngai », thì bao giờ ván-học mới có ve sau về mờ nhà mày. Vị thanh-quang-vinh? Ma nêu nường mien ấy nhà lại giàu có thế người thiệt tâm giúp đỡ cùng lyc rất to, già quyết lâm thi cứ ngai tai bao giờ Xã-hội hết làm được thưa. Quả nhiên ông ta học thành tài, đậu kỵ-sư nơi phụ truong.

Chánh-phủ
định tăng thuế
dường nháp cảng
(liếp theo)

Một điều chúng ta rất nên dà y, là: bàn ỷ viễn có nói thêm rằng, phần nhiều đường ngoại quốc đem báu xứ này là của các thuộc địa Hòa-lan, mà các thuộc địa Hòa-lan ấy lại là bạn hàng mua gạo Nam-kỳ nhiều nhất. Nay nếu Chánh-phủ tăng thuế nháp cảng đường của họ thì họ cũng sẽ tăng thuế nháp-cảng gạo của mình, như vậy rồi gạo Nam-kỳ sẽ bị cản chặng. Cho nên số tăng thuế đường nháp-cảng đó chánh-phủ nghĩ dà nghĩ lại cho kỹ lán mới dậy.

Các ông nghị-viễn ấy như vậy cũng phải. Gạo Namky mấy lần đã mất một môt bón, tức là cái chợ bón Nhựt-bản, Chánh-phủ họ dà cấm gạo Namky không cho chở vào. Nay nếu còn bị các thuộc địa Hòa-lan làm khó nữa, thì gạo Namky sẽ không có đường báu ra.

Vậy thi sự tăng thuế đường ngoại-quốc nháp cảng cưa ua biết rồi sẽ có thi hành được không?

Đó dò chưa chắc. Song nay chúng ta chả ưng giá-dịnh sự tăng thuế ấy là chả, rồi tính thử chính người Annam ta có hưởng được nhiều lít lợi quyền trong sự đà chặng.

Theo chúng tôi tưởng, dàu Chánh-phủ có ý dàu thuế nặng ngoại-hòa để bảo-hộ nội-hòa, mà người Annam minh và nghè đường còn cùi giữ theo cách cũ, không cùi cải lương, thi cũng chẳng báu được chắt lít nào trong sự ấy.

Hiện nay các dòn diễn người Pháp như ở Cam-tiên, ở Công-ty, có trồng mía rất nhiều, và có dòn phà mía nấu đường nứa. Nếu mọi ngày kia, đường ngoại quốc vì lúu nặng mà không cho vào được, thi đường của các sở dòn diều ấy sẽ báu khắp cả nước, Annam ta hết ăn đường Hòa-Lan, sẽ áu đường người Pháp; còn đường Nam-Nghia của ta tuýt-nghiệp, cũng vào hoàn tuýt-nghiệp. Ấy là sự lít nhien, không cần đợi thành-tiến tri mới biết vậy.

At đánh may
chứ giời nhứt ở
nước Nam?

Nhơn được cài báu tăng thuế — cảng ấy, đường ngoại-quốc ít tiêu tao trong xứ ta, nếu nhà tr-bản ở các xú có đất trồng mía như Quảng-nam, Quảng-nghia, biêt hiệp bón lại, lập công ty, mua mía về nấu đường theo như kiểu đường ngoại-quốc, thi thật là một môt lít to. Nhưng khôn thay, không ai cùi làm.

Năm xưa, ở Quảng-nghia có một vị thanh niên sang du học bên Pháp, vì nghĩ rằng xí minh là xí nhiều đường, nên quyết học nghề nấu đúi ở g рож ròi.

THÀN-CHUNG
NHỚ XEM:

Chương-trình duu nguy
nơi phụ truong.

Tin Thé Tháo

Tranh
"Coupe des Leaders" 1930

Chùa nhại này, trên sân Mayer, có hai cuộc đấu cầu như sau này dà tranh "Coupe des Leaders" năm 1930:

Trận đầu: Commerce dà với Giadin.

Trận sau: Victoria dà với Thudaumot.

Thé là người môt thê tháo được xem một bùi đấu cầu kịch liệt nứa! Giadin gờ tiếng lại được chặng?

Hội Police làm lễ Khánh thành sân banh mới.

Nhà dip làm lễ Khánh thành sân banh mới gần kho pháo Colon, hội Police có mời hội Cercle sportif, chiều chủ nhật này vở duyệt chơi cho công chúng xem. Trận đầu, Palikao dà với E oile du Sud. Hội Police hiện thời là anh hùng dè nhứt, cách 3 tuần nay dà thắng Union Sportive Cholonnoise mà giết chúc vở dica 1 đồng cuộc thi holon.

Vậy thi trận Police Cercle, khô pâ, cao bâ. Chúng tôi xin chúc cho cuộc thi này được kết quả hoàn toàn.

Vậy thi trận Police Cercle, khô pâ, cao bâ. Chúng tôi xin chúc cho cuộc thi này được kết quả hoàn toàn.

Giá 2000\$ thiệt rẻ vô cùng.

Garcerie Tennis Club

Hội hét lòig cảm qùi đồng-bào và qui hội viên, vì ngai ma hiên cùi hội dâig một số uân râ, dâng :

MM. : hoai 200\$00, Michel Cang 50p, C. S. A. 10p, Triệu-vâu-Yen 10p, L. Brodeau 10p, Ngu-eko-roy 10p, Huynh-vân-Ngai 50p, Võ Văn Niệm 50p, Paul Luc 50p, Ng-vân - D. em 20p, Anonyme 9p, Huynh-vân-Vo 10p, Ng-phong-Canh 20p, Ng ngoc-An 5p, Trần-dinh-Mian 20p, Jacques Day 50p, Trần - vuô - Bia 10p, Phan-vân-Lai 20p, Bùi - vân Trung 10p, Bonvicini 30p, Nadal 10p, Ng-su-Nam 10p, Ng-vân-Qui 10p, Lê công Luong 20p, Anonyme 10p, C. S. S. Etou de Giadinh 50p, Phuoc Cuong 100p.

PENSIONNAT
KHU ỐNG - HƯỚU - PHUONG
VINH LONG

Bãi trường Tết ngày 19 Janvier 1930 (20 tháng chạp annam). Tựu trưởng ngày 16 Fevrier 1930 (18 tháng giêng annam).

Xin lưu ý Contieu trô nhai xâinh, muôn học nhâ-nhure trưởng phai kiêm nhâ-nhuan cùm thang. Mù phan đồng-chùnh-hà, vi da doan công việc, lôi khai phái sô-trường, nên it xem xét tới mày rõ ràng.

Như vậy biêt bao nhiêu đều hót cho các trô. Như là tam chui phép học, giang-nâng an chua, tám song lít suoi, vân vân. . . .

Mà nhút là iuy trô lớn, tối lị thi theo cái-ting hat-bô, vui cuộc đồng-hoa.

Thay vậy, bón-trường muôn trú dum môt hâ. Nêu kỵ tựu trưởng

tới bón-trường lanh nuôi dum

mây trô nhai-xa. Hè mang giờ học

trường tinh thi phái vê trường tư

cho dùng giờ, rồi nhập theo học

trò trong cùm bón-trường, ăn học

theo giờ, chơi bài có lúc; có thay

gát coi chung, không dêng thông

thâ luon tuon.

Hồi ngày áu hai bón-cum, môt

tháng

Có ăn cháo sôm mai, thêm. . . 1.00

Có bô giac áo quần, thêm. . . 1.00

Tiền cùm phái đóng trước; mây

ngày lè không trù.

Ký nêu bón-trường lanh chung

hai chuc trô, vây trô nêu muôn 6,

này mà thôi. Mua nơi Tín-Dức

Thứ-Xâ và Nguyễn tbi-Kinh.

Hóng - Y Hiệp - Nú

Tối 5 Ja vier 1930 à Phuoc-Cuong, sẽ bắt tông nay tại Moderne-Cinéma Saigon để giúp bội « Trung-ký Ái-hiến ».

Lại có 14 người tài tử của ông Antoine Đại ở Tân Định và Ông Sở giúp dàn tay bò với dàn Annam như: Tây-lh, Cò-bảng, Bình-bảng, Xuân-tinh, Lưu-thủy, Pau-luc, Xang-xé và Mây-bán Tiêu-l.

Bóng-bào Nam-kỳ dà sẵn long hào nghĩa, châ: châng bô qua, cùi anh em Trung-ký, vâ tinh đồng-châ, cùi gâi lân nâm nhâ.

Vậy xin như 5 Janvier 1930 dà mua vui làm nghĩa.

2000p thi được

Một cửa hàng ở chô rất thi từ là số 50 đường Vannier chô cùi Saigon, muôn sang, có sâng kệ sâm-tù, sán-dèn sâm-quát, nghĩa là những dô dát chung dọn trong cửa hàng đều sâng-mang.

Vậy thi trận Police Cercle, khô pâ, cao bâ. Chúng tôi xin chúc cho cuộc thi này được kết quả hoàn toàn.

Giá 2000\$ thiệt rẻ vô cùng.

Ai mua xe hơi

Có người muốn bán môt: cùi xe FIA 1, 4 c.đ ngô, 10 ngay, số hiệu trên C. A. Iu, còn mới tinh bao. Máy tôt như trong

vâng vừa đâm ra. Định giá 1800 đồng. Xin do báo-quán T ần-Long mà hỏi.

PENSIOONAT

KHU ỐNG - HƯỚU - PHUONG
VINH LONG

Bãi trường Tết ngày 19 Janvier 1930 (20 tháng chạp annam). Tựu trưởng ngày 16 Fevrier 1930 (18 tháng giêng annam).

Xin lưu ý Contieu trô nhai xâinh, muôn học nhâ-nhure trưởng phai kiêm nhâ-nhuan cùm thang. Mù phan đồng-chùnh-hà, vi da doan công

việc, lôi khai phái sô-trường, nên it xem xét tới mày rõ ràng.

Như vậy biêt bao nhiêu đều hót cho các trô. Như là tam chui phép

học, giang-nâng an chua, tám song lít suoi, vân vân. . . .

Mà nhút là iuy trô lớn, tối lị thi theo cái-ting hat-bô, vui cuộc đồng-hoa.

Thay vậy, bón-trường muôn trú dum môt hâ. Nêu kỵ tựu trưởng

tới bón-trường lanh nuôi dum

mây trô nhai-xa. Hè mang giờ học

trường tinh thi phái vê trường tư

cho dùng giờ, rồi nhập theo học

trò trong cùm bón-trường, ăn học

theo giờ, chơi bài có lúc; có thay

gát coi chung, không dêng thông

thâ luon tuon.

Hay đến kiêm hoac viết tho cho:

Mr Nguyễn Văn-Bé

23 ru Filippini

SAIGO.

Số mai từ 8 giờ tới 11 giờ

ruồi. Chiều từ 3 giờ tới 6 giờ.

Ở xe muôn hôi chuyện minh

cùi gòi cho chung tôt một cái

mandat 10p 00 trong vâi bùn

liên có tho recommendee trô

lít.

Hay đến kiêm hoac viết tho cho:

Mr Nguyễn Văn-Bé

23 ru Filippini

SAIGO.

Số mai từ 8 giờ tới 11 giờ

ruồi. Chiều từ 3 giờ tới 6 giờ.

Ở xe muôn hôi chuyện minh

cùi gòi cho chung tôt một cái

mandat 10p 00 trong vâi bùn

liên có tho recommendee trô

lít.

Ký nêu bón-trường lanh chung

hai chuc trô, vây trô nêu muôn 6,

này mà thôi. Mua nơi Tín-Dức

Thứ-Xâ và Nguyễn tbi-Kinh.

TIN TRONG NUOC

NAM KY

CHOLON

Tiệc khánh thành hội

Rackets tennis

Sáng mồng tết nhất 29 December 1929. Qui hội viên hội Rackets-tennis đều là tự do, nhà ông Võ-hữu-Nghĩa đương kiêm Báo học trường Rackets và phó hội trưởng hội Rackets-tennis đang lo sắp đặt tiệc khánh thành của hội. Nhờ qui hội viên ẩn tám lô lăng nên bữa ấy chỉ Rackets có một cái quang cảnh rất vui vẻ trong tái tro đồng kết tưởi, ngoài lại có xí từ dâng cát ra rất là long trọng.

Bây giờ các quan khách lâu lịc đến trước hởi ông Triệu-văn-Yên vì có hội mới nên mời đêm xung Chùm-Giao có Ban theo trật tự nên cuộc chơi Mỹ làm dẹp mắt, kể qua phu Hoa Tán. Qui hội này ở Goccon Canduoc, Goccon, Cangiac, Saigon Tân-phú-Thượng và Long Thượng đều dâng mặt. Các chuyên qua lại không mấy phút đã ta'y Chùm-Giao ra sân vội cho anh em co. Muốn cho cuộc chơi đúng soái lòng công chúng nên Lực, Faucong đụng cắp với Caim Giao đánh một bài bàn cho công chúng thấy. Sau đánh Joc chéec, Caim-bac và Giao-Thường không cần nói cao như đọc ghi cảng đấu trước rồi ai đó ai thua, đều là thua vẫn vỗ vai miếng cho được giúp vui ấy là tối mà càng chưa biết mai sau ngày Lực-Tường sẽ nói tiếng nua Chùm Giao không?

Bầu viva, dua lại, dân M. Metter là cháu nội trưởng hội Abecile sportive trên Phu lâm xã, cầu chuyễn hàn tuyễn Ông Võ-hữu-Nghĩa thay mặt cho hội ra tò vòi iỏi cảm ơn qui hội có lòng sốt sắng vi nghĩa trung thành chẳng nai xa xuôi cựu nhoc, đến chung vui trong cuộc tiệc, và moi các qua'khaen dùng cựu ly sam banh.

Tổng sáu banh và rót, Caim Giao ra đụt với anh em hội Rackets như Hì, Dàm, Tá, Táu mồi người chơi val Jeux c'obet cái tai cùa tay Nam-ky vô-dịch. Hì, Dàm đánh, có phản bợ, Táu coupe, cảng kieu con Tien drive vâng tất nhưng bộ tinh chưa mấy nhá.

Đang 11 giờ anh em đều là tụi vào nhà ông thành hội trưởng dặng dâng cơm, qua ba g' đều giải tang.

T. T, lai cão

MÁY ỐNG BÁN ĐÓ
GIA VỊ VÀ BÁN HÀNG

Máy ống sẽ được lợi nhiều và sẽ làm vui lòng những bạn hàng của các ông, thí nên đem rượu mua tại bảng ESPERIQUETTE.

Rượu này, rót là của người Lang Sa sẽ ra. Những người Lang Sa hảo và biết dùng rượu ngon, thì ông rượu của bảng ông ESPERIQUETTE.

J. ESPERIQUETTE
VINS LIQUEURS SPIRUEUX
155 RUE D'ESPAGNE SAIGON

CHÂN THỦY

103 MAC-MAHON, SAIGON

Boutique à la vente

VINH LONG

Một mình mà gánh sao xong

Pass đồng máy người có việc đến hoa-bó Vinhlong đều than phiền lắm. Mè than phiền nỗi gì? Một mòn lần đì xin hàn sách ghe hoặc là xin patente thi phải chờ đợi lâu lắc cũ ngay cũng chưa rõi, mà coảng phải 1,2 người mà thôi.

U, lẽ gi mà sao ra việc trả trả cuộn trá như vậy?

Vì một mình thay ký ôm tờ ba tờ 1: kiêm biển lai xã dâng thuế, 2: coi về sách ghe. 3: coi sơ patente.

Hãy làm thầy chùa thi lo vòi tạng kinh gó mò, còn đơn thoi to i danh trong tuổi kia. Coi ai có thuở giờ miêng thời kén mà tay gó mó dâu. Lam như là bể cối hoi lâm, kẽ violet bài này mong rằng quan chủ tinh Vinhlong tra nghe phuong pháp nào mà cùa bợt cái công việc của thầy kỵ ra thi thiền hơ sôca tụng An đức ngài lâm.

Hết mong thay
Thanh-Long.

PHUOCLONG

Hội Thể-thao đã thành lập

Hội Thể-thao đã thành lập

Hội Thể-thao Pauoclong mới thành lập mà đã với họ Ngan-dua hôm 11 November àn dâ g' nán tron.

Tinh binh trong hội coi mỗi mao phat đạt lâm. Mr Trần Văn Sang hết lòng sôt sắng cung bột nên người địch taun đam nhâ mồi vị hao lam ma cau xin tr'giup cho hội mao tan toanu. Mien nay sô tien áy cung dược trea 200p.00 rđi.

Aub, em hoi, vien doi voi hội thi dông long lâm. Möi buoi chiêu nac cung ru unau lai sán mà tlap dreyt rất đông.

Nếu hội viên và chiến tướng trong hội mà được cung nhau nhút lâm, chay thoi chi ngâ lông nhur may lâm trước kianu tai có lô hoi the thoau Pauoclong chayg kém gi may noi-thé thoau khác & chung quanh vùng ấy.

Kể viết bài này cảng cầu chúc cho hội deng sánh cung sòng Cầu-long mà tranh cầu trường thô.

Mal-thai-Thuận

MOUSTIQUAIRES
DRAPS ALUT
TIÈRE, COMBAS, NATTES
STORES

TẾT TẾT !!

Tết Tát và Tết Annam gần tới, qui ông, qui bà muốn mua đồ biếu ai, hoặc đồ chung chơi bay đồ thờ trong nhà cho lịch sý, xin lại ngay biếu:

PHÙNG PHI PHƯƠNG

Số 15 số 17,
dường Sabourain Saigon.

Vì ở hiệu ấy bán rộng đồ kỷ - nghệ ở ngoài Bắc mà mua thời dược vira y.

Châ-phân kinh thinh

Hết mong thay

Thanh-Long.

PHUOCLONG

Hội Thể-thao đã thành lập

Hội Thể-thao đã với họ

Ngan-dua

hôm 11 November àn dâ g' nán tron.

Tinh binh trong hội coi mỗi mao phat đạt lâm. Mr Trần Văn Sang hết lòng sôt sắng cung bột nên người địch taun đam nhâ mồi vị hao lam ma cau xin tr'giup cho hội mao tan toanu. Mien nay sô tien áy cung dược trea 200p.00 rđi.

Aub, em hoi, vien doi voi hội thi dông long lâm. Möi buoi chiêu nac cung ru unau lai sán mà tlap dreyt rất đông.

Nếu hội viên và chiến tướng trong hội mà được cung nhau nhút lâm, chay thoi chi ngâ lông nhur may lâm trước kianu tai có lô hoi the thoau Pauoclong chayg kém gi may noi-thé thoau khác & chung quanh vùng ấy.

Kể viết bài này cảng cầu chúc cho hội deng sánh cung sòng Cầu-long mà tranh cầu trường thô.

Mal-thai-Thuận

NAM-PHON

Tùng-thu'

Sách đã xuất bản

Văn - Minh-lan.

Ba thán

b Paris. — Vда-hoc nước Phá

Triết-học đạo Khống. — Chín

tư nước Phá I — Khảo về tên

tháng: giá mỗi 1.000p.40.

Chinh-tri nước Phá II, giá 0p50

Carre gởi mỗi cuộn 0p19, mđ

mđ mđ san thêm 0p06.

Mua luôn có trả hu-hong.

Bán tại phâ

LÉ-VĂN-PHÚ

80 phô Hàng-Gai — Hanoi.

Hàng

M. L. M. MOHAMED

Ancien associé de la maison IBRAHIM

Buôn bán hột xoàn

57, Rue Catinal, 57 Saigon

Hàng

M. L. M. MOHAMED

Joallier-Diamantaire

57 Rue Catinal 57 Saigon

AU REGRET

76, Boulevard Bonn rd

TRÀNG HOA-TANG

(Coronnes)

bán cuộn và bằng sành

1.8 giá 1.8 p.00

Giá riêng cho các hoi Lou-

hong và cho các người

muoi mua lại

Ai muốn mua trả tiền

đem 20 mua, và 20

lần trả cho vay

hàng trả tại Paris

và Marseille

J. ESPERIQUETTE

VINS LIQUEURS SPIRUEUX

155 RUE D'ESPAGNE SAIGON

NHA HOA CHON DUNG

VA SON THUY

HIEN

LA VIOLETTE

112, rue Léopoldine - 51100

CHU NHAN SANG-LAP:

Hoi-Khanh LE-YEN, Giao-su

Cam-Dinh LE-QUANG-TINH

toi nghiep my-nghiep Cao-

dang-Ho duong va Truong

am-nuc o Hanói; va

Viêt-nam LÊ-TRUNG-NHĨA

Lanh ve son thay du thô,

Hoai chon dung du kieu.

Ve hoa do nhâ, pho, lanh-dai.

Co kieu san de lura.

Ve hinh tieu-thuyt,

ba sach. Hinh quang

cau v. v. rat tinh xao.

Roi binh ra lon co du

muu (muu dâu, muu nuoc,

muu den va nau).

Thay don Annam thi dau

truong Am-nuoc Tay o Ha-

noi day don violon, mandoline,

va violoncelle. Giu re

khong dau bi kip.

DAI PHONG-CANH

KHACH-LAU — SAIGON

La chô sach se hon bei, phong deo

theo kieu Langus, trong phong du de

Jung, tieu, leu, am. Khoi di ra ngoai.

Khi roi ngay ler December 1929, chu

qui hoi thi doi 18 ngay thi dung

bai ngay khoi thi doi. Hoac la

mot lan hay la hai lan lai.

cho da 15

ngay thi dung o hai ngay khoi thi

doi, thi dung o hai ngay khoi thi</div

ĐOÀN THIÊN TIẾU THUYẾT CÁ KHÔNG ĂN MUỐI CÁ UƠNG

(tiếp theo trang thứ ba)

là ở nhà cầm cay, bay đi làm thuê, dù cho mấy người vò phước đó, có già dâu bạc đãi nữa, họ cũng chưa thẳng đắn, thẳng thớ Bồi cài tiếng "Thằng" đó là tiếng khinh khi, cho nên Huynh Anh không chịu lanh, tính đi tìm cho ra chức thầy mờ nghe.

Ít ngày sau ông thấy Huynh Anh vắng, tưởng di chơi, chẳng để con ông trốn lên Saigon. Ông lấy làm buồn, và tức tối cao vọ vì ông vò phước sành phái hàng con báu hiếu, hồi nó đã muôn ba vạy, ông phải đánh cui cúc một mình còn khi nắng lửa mua dầu cũng nhớ thẳng Qui sán sác. Từ đó sự buồn của ông càng ngày càng dồn dập khi đau khi mạnh, mà nào thấy con đâu.

Cách chừng một tháng sau, ông đồng thơ Huynh Anh gửi về tháo, và cho ông hay rằng đã làm việc an nèn ngày nời một số nào đó. Ông xem thơ rồi ông cũng không vui gì, ngày lụn tiáng qua cõi giao một năm rồi mà không thấy con về thăm, may dầu con ông gửi về một nang thơ nữa như vậy:

Saigon, le....19.

Con bắt hiếu kinh lời vè câu chúc cho cha dặng khương ninch trường thô. Sau con xin cha tha tội cho con. Cha ôi! ngày nay con mới biết: "cá không ăn muối cá uơng" là phải. Con an nǎn đã muộn, con tưởng con đã làm việc dặng cầu danh và lợi, hẫu làm cho vè vang cha già, cha mẩy phèn không ưng lòng cho con ra đi, con lại cài cha, vì vậy ngày nay con phải làm lùi nợ nần, một đòn no lâm cho con muộn trờ vè quê hương chung cùng với cha, là iúc con đau co nứa thang, chū sờ không cho con lùi nhà thương dường biob, mà lại trù tên luong mẩy ngày con nghebi nứa. Cha nghe coi con đau, ở nhà không co tiền nồng thuết, còn uen nhà và uen con phải trả đù, tên luoc men hao tốn, mà lại không dặng hinh luong mẩy ngày, ở nhà dường biob làm sao mà nợ không mang. Cha ôi con không dám cho cha hay, cũng một đòn lùi, vì con sợ cha rầu lo mà khò thân già. Te ra con dem thân lam tội cho gười Lè mạnh thi làm mọi con đau thi trói kẽ, không cho phép nhà thương dường nuôi, còn tên luong lùi trù, cũng vì

On lão xem thơ rồi béo xếp thơ lại, có vè buồn, lần lần dõi giọt nước mắt cuồng cuồng rót xuống bàn, ông thấy vây giọt mình đòn giọt nước mủ và gục gât đầu đội ba cái, nói thăm rằng: À vây cho dáng cái thân con, cha đã mẩy phen khuyên con ở nhà lo cậy sáu cuộc bầm làm an với cha, nay con thac phiển với cha, sự lờ rờ.

Tôi nghiệp ông lão, nằm ly bi, nhớ thẳng Qui lo iuốc men, cõm cháo. Ông cũng tưởng bình chút ít,

không cho con ông hay làm gi, chẳng dê bình ông trờ

lại có một đêm, hõa dà vè

am cành. Thương thay

ngày chot của ông mà con

dầu không thấy, "lấy ai

má trối lại ít lời vàng dà

của ông."

Xóm làng hay vây, vội

vàng gởi giấy thép cho con

ông hay, Huynh-Anh yê ôm

thay cha than khóc, rã

thương tiết. Ôi! sự khóc

và thương này, làm cho

hỗng Qui nó thấy nó, ghét

nó giận cho người sao ham

danh vọng đánh bô cha già

một minh hiếu quanh nhó

có uô thuộc men đến giờ

chol ông Huynh, cũng là nó

đi báo cho làng xóm hay,

không thi không si hay biết.

An tăng cha rồi Huynh

anh viết đơn xin thôi làm

nhà, cho làng xóm hay,

cũng một đòn lùi, vì con sợ cha

rầu lo mà khò thân già.

Te ra con dem thân lam

tội cho gười Lè mạnh thi

làm mọi con đau thi trói

kẽ, không cho phép nhà

thương dường nuôi, còn

tên luong lùi trù, cũng vì

BÁN RẤT HẠ GIÁ CÁC KIỀU XE HƠI

AMILCAR

Nhơn diệp TẾT qui ngai rúng nén lra
mua một cái xe hơi AMILCAR dẽ làm
của cho là v!

Hiệu xe này ai cũng đều ưa.
Xe chắc chắn, chạy mau, mạnh bạo.
6 lít xăng chạy được 100 cây số.

TRƯ BÁN TẠI HÀNG:

Charrière - Dufour - Garrigue

và CONG-TY
4-12 Boulevard de la Somme - Saigon

Các ông chủ xe hơi nên chú ý
CARROSSERIE PEINTURE

Réparation Mécanique

Saigon có một tiệm Nam-Hiệp-
Thạnh là co phòng kiều rộng, son
xe hơi thiết tốt và mau, sún đủ các
biu may xe hơi rất cần thận, đóng
phong xe rái mau, kieu rái đẹp.

May muỗi xe và áo nệm (capotes et
housses) có đủ các kiểu thiết kế. Sóng
dura làn cao lát xe, không mai công
chi ay. Charger biab accu, bảo
lamin đồ ampe, dùng duyên lâu.

Các quý khách & Lực-châu-muôn
hội công chayen về xe hơi xin viết
thu thương ngài, bồi biub sẽ trả lời
lên.

Nam-Hiệp-Thạnh
Bui-Khai, Directeur
168, Bd. Gallieni — SAIGON
Téléphone a: 178
Đường xe điện khí Cholon

TIỆM

TRẦN-TAM-CHI

ở đường Catinal số 37 Saigon
Khác con dấu hiện nay, có
mục lục Con dấu (catalogue)
1930 đã in rời. Kính mời quý
khách chiểu rõ.

con nhà lão động Annam
minh cảng thêm thương
xót.

Tôi nghiệp ông lão, nằm
ly bi, nhớ thẳng Qui lo
ihuoc men, cõm cháo. Ông
cũng tưởng bình chút ít,
không cho con ông hay làm
gi, chẳng dê bình ông trờ
lại có một đêm, hõa dà vè
am cành. Thương thay
ngày chot của ông mà con
dầu không thấy, "lấy ai
má trối lại ít lời vàng dà

của ông."

Xóm làng hay vây, vội

vàng gởi giấy thép cho con

ông hay, Huynh-Anh yê ôm

thay cha than khóc, rã

thương tiết. Ôi! sự khóc

và thương này, làm cho

hỗng Qui nó thấy nó, ghét

nó giận cho người sao ham

danh vọng đánh bô cha già

một minh hiếu quanh nhó

có uô thuộc men đến giờ

chol ông Huynh, cũng là nó

đi báo cho làng xóm hay,

không thi không si hay biết.

An tăng cha rồi Huynh

anh viết đơn xin thôi làm

nhà, cho làng xóm hay,

cũng một đòn lùi, vì con sợ cha

rầu lo mà khò thân già.

Te ra con dem thân lam

tội cho gười Lè mạnh thi

làm mọi con đau thi trói

kẽ, không cho phép nhà

thương dường nuôi, còn

tên luong lùi trù, cũng vì

Ta vỡ uống nước giếng ta
Dầu trong dầu đục giếng
nhà còn hơn.

Cá ca dao đã thế nhưng nếu
nuôi giếng nhà cũng nguồn cung
ngot thì ta mồi liệu sao?

Dùng đồ ngoại hóa ist là pha
hoặc tài chánh nước ta mà nước
nhà juc là ta dò. Vậy dò gi ta co
dược ta làm được thì ta nên mua
giúp lẫn nhau.

Như hấy là kinh-nghệ ngoại
quốc đã chia "giết" hai phần ba:
quyền lợi ta thôi tên hày giờ đưa
hình dưới ngoài cũng họa mà dè
lại cho IN-HECH cung hoa vay ta
nên dò lại giúp IN-HECH ta được nhiều
phân lợi. — là hiệu mới tạo thành
công ty làm lái kỵ dè chiêu
khách; — cũng dẹp cung khéo
như người. — là vi hai lè trêu
chắc được vui lòng luon; —
tiễn ta vẫn & nước ta vay.

Ai không tin cứ thử đến nhà họa
chop dung IN-HECH là đường
Colonel Grusaud (trúe cho Bến
thành Saigon) thử xem.

THUẬN-THÁI-LAI

số 353 đường Thủy-binh Cholon
hàn dỗ trang, vàng ngọc,
và kiêng dè mất thất thủy tinh

Tiệm dòi tò Quỳnh-Đông
Hương-cảng danh tiếng hơn 30 năm nay

Tiệm chúng tôi chuyên bán các
thú, đồ ngọt, chè ngọt, thư ngọt,
cau bông tai, vong, bột, bột, chè
thịt một mon nǎo, lại thêm trân châu
để quy cung các món nǎo trang, bông
vàng thay dầu linh dẹp, hàng hóa
hàng chung tôi là tiệm cao bến Quận;
Hàng gọi sang; còn các món dòi nǎo
trang, thi thư Khéo Hưởng cảng lau
ra, dùng vàng thay dung chí. Mỗi mon
đòi đến eo ghi hiệu của chúng tôi, vào
để chúng rõ ràng không có điều chi
giá-dòi. Lại nhiều những tiệm bún
dòi dòi ngọt ở Saigon-Nam-Việt
ong các tiệm khác đều có "muỗi" dù
của tiệm chúng tôi là bún bò.

Kinh-nhó-qui khachnghe lại xem
choi chúng tôi hết mò, hoàn, nganh
và tinh theo giá.

VĂN QUỐC

TIẾT-KIÈM-HỘI

(Văn-quốc trù súc Hội)

HỘI NÀO DANH PHÁT

THỊCH-CA, sách dày, bìa toé,
tron bột một cuốn, kè rõ từ khai
Phát mới ta dòi cho dân lục vò còi
Nát-Bản.

Hoặc ai-muốn so sánh Phát với
đạo minh, nřa văn-chương nghĩa,
ly, ai có tình-hảo ký, thời cù gởi
muas cách lanh hoa giao ngắn
hoặc gởi mandat lylu mòi cùi.

Mua ai và mua lèo do:

M. DOAN-TRUNG-LỘN
49 rue Latigniere. Tel. 9, 91
Saigon

SALON DECOIFFURE

Thưa cùng quý ông và quý
thầy: tôi mới sang một tiệm
bói tóc ở đường d'Espagne
số 141 (nhà khuc đường gần
hòn bờ biển). Tôi mới

sử dụng lại rất đẹp và sạch sẽ.
thợ làm nghề rất kỹ lưỡng.
Trong chỗ salon tôi mới mè
và vàng và không lòn-xòn. Xin
quí khách giáp ủn làm nghĩa,
Bồn-tiệm vui lòng tiếp rước,
không dám để trễ khai giờ quý
khách. Xin lòn y. Bồn-tiệm
không dám quay ott.

Chủ-nhóp: Nguyễn-vân-Vàng

PHÒNG-NGU-MỚI

hiệu

ĐINH-CÔNG

KHÀCH-SAN

63-65 Rue Colonel Grimaud
Saigon (trước Chợ-mới) Saigon

Phòng thiệt rộng rãi và sạch
sẽ. Họ có khung phép và bức
thiệp.

Gia-tinh và-hoa các nơi. Cầu
tất-thanh-đòi và-mát-hút

Chủ-nhóp:

ĐINH-CÔNG-SANH

Thị-Trườ'ng
tiên-túc

Ngày 2 Jauvier 1930

GIÁ BẠC 9 F. 90

GIÁ LÚA

(kè 100 kilos)

Vinhlong 7.00

Gocong 7.20

Laizan 7.00

Macleiu 7.06

Cambodge, thô trắng 6.43

Cambodge, thô dc 6.43

GIÁ GÀO

(kè 100 kilos)

Gạo số 1 12.00

Gạo số 2 11.61

Gạo số 2 11.37

TIN TÀU

MỘT ĐẰNG BI MẬT

Tác giả: LIÊN-CHI

Bây giờ, mà họ chưa dám bắt anh thời anh còn không ngại chi hết.

Áy họ giam lồng anh mà thôi, Đã có lệnh truyền vây kín nhà anh lại rồi.

Càng hay! anh ở nhà một mình đêm tối sợ mà lắm!

Trời ơi! anh cứ đón hoặt chịu sao nỗi! Thế anh còn muôn cái gì nữa?

Khinh không muốn chi hết, anh cũng không mong mỏi chi hết, nhưng anh quyết rằng bây giờ không ai dám dụng tới lỗ chân lồng anh nữa.

Bà Thám nó ra tay thời sao?

Bà Thám thì thấy kệ Ba Thám. Không có trát thời nó làm gì được anh.

Trại tù khác có người ký chờ?

tay dân và khám lén.

Chẳng bao lâu câu chuyện dần rầm lên. Các báo trong toàn cầu đều xôn xao về hồn cải ác mang lý khẽ góm kia. Đặng-vân-Chinh, Nguyễn-Kim, cha con Ngô-Công cùng lần lượt bị đánh thuốc đòn chết. Má thủ phạm là ai? Một tên dân bà! Ơi thật là tội ác phi nhân!

Mà kỳ lạ nhất là bằng tự nhiên một tên khelsa hiếp khách ở đâu trờ ra. Người khách доли tiền triền toàn làm sao, vừa nghe được câu chuyện đã biết ngay là Đặng-vân-Chinh và Nguyễn-kim là chính. Cảm giác này thật sự là không thể là Đạo-trich lại tái sinh! Mà Đạo-trich lần này thời khác hẳn Đạo-trich trước. Đạo-trich lần này là biếu rõ chữ ác chủ thiện. Đạo-trich lần này biết tem tài tri thông minh ra mà lắp biển và trời mà thực hành lòng ngã. Đạo-trich đã biến thành Quản-biép....

Hồi sớm mai bùa áy Quản-biép

đã diem tẩm xong bèo bước lên phòng giấy tòa nhà tháp ở có vẻ nguy nga tráng lệ lâm. Xe ngựa, xe bơi, đầy đủ rộn riph sang trọng hết sức. Thầy không có vợ con cả có một người thợ kyle là Minh-Chau mỗi ngày hai buổi tối trông nom đầy đủ nhà cửa glum thay mà thoi!

Quản-biép lên tới phòng giấy số 10 ngoài cửa sổ rồi làm bâng rông: « Khoi chua! May chua wa! là chô chát vâu chua shui di cho. Biết có râu câu chuyện si không mà cù ihe thán hoài! Loko ky! ». Liên ngay lúu dò thời có Minh-Chau tới. Cố ăn bận coi râu thanh khiep, quần áo toàn một màu hổ-thúy. Tinh cỏ nhú mè mè lèi it nói, nhưng mèi lèn có mè mèi mèi thua đều gi thời Quản-biép lại iónxai mà nghe ra dâng thiech chí lâm vi giong nói nghe ra, rất là êm ái dùi dâng.

Có rai sì là không có?

Đó có mèi cái lbor của nèung người dương lâm vong hoạn nói tới câu cùm.

Thôi, nèung cái sì cò bằng đê cho tôi, giờ tôi nèung muôn biết câu chuyện bà Ngô-Công ra sao?

Cô Minh-Chau nghe Quản-biép nói vậy liền mở máy tờ báo ra đọc cho thầy nghe. Cảnh bao chúa của bà Ngô-Công vẫn như cũ. Bà vẫn một mục khoe lóc, va kêu oan. Quản-biép biết vậy thời lâm bùm nói một mình rằng: « Lạ thật! Sao bà ấy chối cãi một cách vụng về quá làm vậy ta? Cô Minh-Chau nghe vậy thời cũng sê nói một mình tuồng như trả lời cho thầy rằng: « Thế ngô, bà Ngô-Công bị oan thời sao? »

Sao có biết bà bị oan?

Cô lập bắp miếng muôn trả lời nhưng không hiểu sao lại có dân long tháo thác: « Không không, tôi không có ý kiến chi hết! Quản-biép thấy vậy thời ra dâng ngạc nói ma nói rằng: « Tôi vậy, chắc có cung có mèi nghe ngô chí đây bần. Cố có ý kiến chí là cứ nói đi. Biết đâu một soi tu soi tóc mà khong kiêm ra được thang lúu dòi dọc luôu mấy của nó rai! Đã giết bét bùn ruộng người rai mà nó vẫn chưa chán tay lại còn dòi tội cho một người dan bà và tội rai ngồi kiêm ra thang dong mà đoạt lấy cái giá tài bai trầm vạn đồng kia! Sở mèi-tham lập ra để làm gì? Khám lòn bò khong để yên cho nó hoành hành mãi vậy! Tác-giả viết bài này mong rằng quan chánh mèi-tham sẽ thẳng tay mà làm bết chức vụ trong vụ này».

Lê-manh-Thân là người em họ mày chị em bà Lê-thi-khuê cũng mèi tinh không thấy ai hết. Ngoài thich Đặng-vân-Chinh coi chúng như tôi bà Ngô-Công là bêt. Quản-biép thấy có Minh-Chau ngưng lại không đọc nữa thời nói rằng:

Còn tin gì là nèu không có?

Dị thư trong Đại-Việt-Tân-Bao con có một bài nghị-luận về ngai cách xác lão lâm.

« Gó làm ur đep giüm. »

Cô Minh-Chau vang lời liền đọc: « Sao chua nhòi nó vào khám lòn con dvi gi nèu? Quai chua Đạo-trich giun thanh thiên hach nai mà cùi việc qua lai tui do, một mèi ở một toa lòn-dai to nhai Hanoi mà giùi thû doan tân khoe của nó rai! Đã giết bét bùn ruộng người rai mà nó vẫn chưa chán tay lại còn dòi tội cho một người dan bà và tội rai ngồi kiêm ra thang dong mà đoạt lấy cái giá tài bai trầm vạn đồng kia! Sở mèi-tham lập ra để làm gì? Khám lòn bò khong để yên cho nó hoành hành mãi vậy! Tác-giả viết bài này mong rằng quan chánh mèi-tham sẽ thẳng tay mà làm bết chức vụ trong vụ này».

Quản-biép nghe xong thời nèo khi xung thiên, kèn máy nói mà nói ống Đặng-Quang rằng:

Thưa ông, từ lùi tôi được tiếp kiến ông ở trước mặt quan Chau-mít-tham, tôi vẫn biết ông vi mày cái tai nhỏ mìn của tôi mà đem lòng yêu mến, thế nay... coi một việc của con đường di muôn nho ơng, ông có khung giờ, khong?

Đó, cái gì chó làm ơn cho một người mà bấy lâu tôi vẫn hâm mộ, tôi tôi chịu hứa. Nhưng chẳng hay việc gì vay, thua thay?

Thưa, không có chí hết! Ông có đọc Đại-Việt-Tân-Bao bù, may không?

Đã mua cò.

Tôi muốn mời kù iáo xung-não viết bài đó lên bài Hòn-Núi hòn nhỏ hòn hòn vai dien, ông... khung lâm chung giám cho không?

Úa! chí mà dù vay! thay

(còn nữa)

Đua ngựa

Kỳ thứ chín, chúa nhật 5 Janvier 1930

PHẦN THƯỞNG SLOSS

Bua iron độ bán 350p., 2.000 thước, nhứt 140p., nhì 40p.

ngựa ta 4 lùi trờ lén. Catalogue B.

Khung long 10 phong (250) 41
(350) 45 Vang tiên 41,5

Hồng pauc 350 41,5

thanh (200) 37 Kia paung

Vương anh 250 43

(300) 43

Bộ này, con Tia phung sẽ về nhứt một cách dễ dàng, con Vương anh nêu có nài cùi đứng 43 kilos, cung có phần anh được. Dành ngược nêu dè ý con O phung, nhưng nó phải chạy, ống lâm; có một mèi nái kim (47 kilos) cùi nài it đâm on bêt. Con Vang tiên chạy 2 ngàn bước thiêu hoi. Vay dành Tia phung gagnant, Vương anh place, hoặc dành ngược lại cùi dâng.

PHẦN THƯỞNG BRISE D'AMOUR

Bua iron 3e série—1500 thước

— phút 250p. nhì 70p. ngựa

lai lùi.

Kantara 44 Flèche d'ar-Huet 42,5 gent 42,5

Hồng long Vang dan 46

thanh 42,5 Nú long 42,5

Sans atout 44 Kim sang 44

Hồng lân 44 Hồng sọc 42,5

Bộ này nhứt nài tôi chúc sẽ

về con Flèche d'Argent và con

Sans Atout. Con Sans Atout tuy

coura cosy chung với mèi con

có dò như Flèche d'Argent, Huict, Vang dan, Hồng long, Hoa,

emo no một em với Flying star,

Subade, iai chác nó phải bay

rồi iai dành nò gagnant, Flé-

che d'Argent và Huict placés.

PHẦN THƯỞNG SOURBIER

Bua iron độ chập—2000 thước

nhứt 240p., nhì 80p. ngaya

lai lùi.

Tia long 35 Hồng nh. lgi 44

Kim ayu 35 Kim sen 44,5

Thanh long 39,5 H. phi long 45

Tia long 40,5 Lutteur 46

Haganic 41 Joyaq 47

Mingueut 42,5 Motor 49

Vit argens 43 Fau bay 49

Kim lila 43,5 Haganic long 49

Pigalop 43,5 Bouvelet 51

Bộ này mèi con lâm thường

mèi chạy nhẹ cũng có phần

về nài nai hòn, nhưng không

để gi kiểm nài cho đứng cân.

Thinh thit, bắt đầu di, phải dùng

nài nòng mà vòi vang. Tôi

nhóng ngaya về không mất họng

đe trong đám chờ từ 41 cho tớ,

47 kilos là; Kim lila, Hồng

pauc, lgi, Pigalop, Kim sen,

Lutteur. Lòi nhò nòi Tia long

và nặng như Haganic long, cung

và sự lila!

Theo ý tôi, đánh: Huynh long gagnant Lutteur và Kim lila placés.

Với Motor hoặc Hồng phước lợi.

PHẦN THƯỞNG DERBY DE COCHINCHINE

Bua iron Special 240p.—

thuốc—nhứt 820p., nhì 250p.

bua iron lai 4 lùi trờ lén.

Catalogue B.

Hồng long 51 Aubade 42,5

Salmon 47,5 Menur 47

Rouvelot 51 Xich long 47,5

O phi long 47 Bon filon 51

Bô này nên dè ý con Salmon và O phi long là ngựa nhò tần lén, có thể ăn ngực dâng. Con Hắc long bị què ngilieu, không biết tài lực của nó lúc này thè nào, nhưng có lè nó dâng dâng dâng dâng mới dì cuộc đua lòn lao này chó! Đầu sao di nòn, tôi cũng còn trông cây lòn trưởng Rouvelot, nên dâng nòn Salmon, còn placé tôi thich Bon filon và Salmon bon filon long và O phi long. Chó bò Xich long và dâng thâng, dè này mèi năm ngoái.

PHẦN THƯỞNG TREMBLAY

Bua iron spacial 2000 thước

nhứt 400p., nhì 100p.—ngaya

lai lùi.

Kantara 44 Flèche d'ar-Huet 42,5 gent 42,5

Hồng long Vang dan 46

thanh 42,5 Nú long 42,5

Sans atout 44 Kim sang 44

Hồng lân 44 Hồng sọc 42,5

Bộ này nhứt nài tôi chúc sẽ

về con Flèche d'Argent và con

Sans Atout. Con Sans Atout tuy

coura cosy chung với mèi con

có dò như Flèche d'Argent, Huict,

Vang dan, Hồng long, Hoa,

emo no một em với Flying star,

Subade, iai chác nó phải bay

rồi iai dành nò gagnant, Flé-

che d'Argent và Huict placés.

PHẦN THƯỞNG ROSE VERTE

Bua iron spacial 2000 thước

nhứt 400p., nhì 100p.—ngaya

lai lùi.

Kantara 44 Flèche d'ar-Huet 42,5 gent 42,5

Hồng long Vang dan 46

thanh 42,5 Nú long 42,5

Sans atout 44 Kim sang 44

Hồng lân 44 Hồng sọc 42,5

Bộ này nhứt nài tôi chúc sẽ

về con Flèche d'Argent và con

Sans Atout. Con Sans Atout tuy

coura cosy chung với mèi con

<p

LƯA ĐÒ LÒNG SON

LỊCH SỬ TÌU THUYẾT

VÂN TRÌNH viet

HỘI THỦ NHĨ

Vang linh me, anh hùng độc lập,
Lung nghĩa binh, hào kiệt ra tài.

Tiếng ca due sang, trống cao với vâ diêm nâm, tiếng người vâ
vâ diêm nâm, lâng lâng vâ rên cát
xom. Ngày là tiếng kinh két chảy
mô giâ cao, đó gọi là hơi hót von
tiêu thời của trời mực đồng, buổi
hứng đồng lô lén, tức là một cái
lời mới cũng theo mà lên dây.

Hai mẹ con Vo-Tambi từ đây sống
vào một cái dời mới và Nguen-
ân Huân cũng sống theo một cái
dời mới khác.

« Con ôi ! ngày nay con sắp sửa
ra đi làm chồn chúa, mẹ mới dem
sự nhà là thời con nghe. Dành
nhà năm mươi lăm năm tròn, mẹ
cứu binh, không muốn cho ai biết
khác ton là mẹ với con minh...
Me cái cái sau đây thương ấy vào
lòng nay thiên hạ cái một vật qui
hữu vâ, trên thế gian này
hâng ó mói chí dồi dặm, dâng
chờ con trưởn thành... Từ khicon
lên rồi, từ lòe theo thay
luyện tập với nghê, dâng lòe
giao-đu với anh em, mẹ lòi khâ
dối ngọt den tân, hay là nhâm
lù con kề dưới gối, cũng muôn
đem cho con biết phết cho rồi, dâng
còn cục đâng triệu triệu nó dâng
trên ngực mẹ; cục đâng ấy là cái
NIHÓ dòn à!

Nuôi con là cái nhớ, có chối
dầu. Nhưng mẹ nghĩ chưa đến буди
nói, nên mẹ hùng lấp miệng binh,
dâng dâu đòn thê nào, mẹ cũng vui
ong chịu. Cái lòng của mẹ bấy

giờ đây nó đã nát tan rồi, như
một cái đèn dài, bằng ngọc-thạch
lưu ly xa cù nguy nga phải cuộn
phong dâng dò vây. Mỗi một cái
ma hâu đồng của mẹ vật một
sự đau đớn; mỗi một sợi tóc bạc
của mẹ là một điều nhô thương.
Cái lòe đau đớn, nhô thương này
dâng cho mẹ sốc mấy nhanh nán
nửa, mẹ cùi hâ khin ào quèo được
dâng như nó khẩn khẩn trong
xương thịt của mẹ vậy.

Người ngoại họ thấy mẹ có con
như vậy, họ khen mẹ là người có
phước; họ thấy con dược mẹ như
nay, họ mừng con là kẽ có phúc;
họ biết dâu cái phản phước bấy
giờ đây thật là cái kết tinh của
những sự khô cạn gian-nan muôn
ngân thuở trước. Mẹ nân dâng
không kẽ ôi xao xang lão da, không
dâng chung nào, san ruột mẹ như
ó ai dem dâng làm lò mà nói lò
dem kim làm áo mà may chung
nâ. Sóng mẹ phái nói. Nói là bón
phận của mẹ, mà cũng là một
dip để khuấy khích chí con.

Con ôi ! con mới sanh ra, vừa
t ây hông inat trời thi cha con
nhau vò mà bùa - ua chát cát, rin
tù, xác lú và k uân cù vàng bạc
lụa băng.

Trong nhà bấy giờ chỉ có mẹ,
cha con cùng một lú già-dinh mà
thoi. Còn anh con là Võ-Nhân
máu the Đô-thanh Nhau, dâng
giúp an biển trấn

échuot mà gặp phải rắn dữ vậy;
dùy chí có một mình cha con. Àm
trưởng thương quyết cự dì bì với
bạn là europe áy cho đến khi vùng
mới nê. Con cũng biết thời buồ
bày gò là thời buồ loago lạc nhau
dâng dâng kêu vò ngâa, có con mà
khoa - gion bùa, có nhà mà
ngu không au tam; ai ai cũng lo
ay trong lòng không biết sống may
dâng, rỗi đâu, mà cũng không
tiego cái chết ngày nào, già nào!
Người it ria cải chẳng uôi chí, chờ
người nhiều của cải, thì hoặc dí
phong vò hủ dâng mà chôn trước,
hoặc phải chieu tự trong nhà nhâ
người tùy tú g cho giỏi vò nghệ.
Nhà ta là nhà có của, cha con rằng
là người tò lâm tiếng với đời,
abung ghét cái dâng ham rồng hư
danh, hòn n' ông lò vào lòn ra cùi,
nén mìngh biết lấy mìngh, cứ mai
dan' lòn lich, vui t ù dien-vien,
không tưởng chí hi dâng nghiệp
của vương dâng bì.

Khi ch, khi rượu, lúc trangs, lúc
hoa, hèn dâng lâm cùi mìngh,
phai nghĩa thi lèn ngâa gop nguy
bì phò nguy. Nhưng trời dâng
lém dâng gop mìngh, dâm sai tất

như muôn dâng hận cho người có
chi có tài, khiến nân đêm trên kia
nhà vòi k' lú rù n' au dâng cuôp
giut. Nhiều cùi, mít cop, đến
nước cùi phái thiết mìngh theo lê
tú nhiên.

Mẹ thật là vung tinh lâm!
Trong lúc hoán hốt ra dâng, quên giài
của nhà dưới lại, dâng cho bạn ấy có
một hai đứa lén vào dâng mít cửa
nhà trên cho anh em chung nô so
vô thể như nước chảy tràn, châ
con tung phái dâng lung vào môi
cây cùi mà đối địch cùng bạn

Người lisi xóm hay lén, dâng n' ô
la lâng om-sôm, nhưng khi họ
chay lai tiếp cùi thời rỗi i con
tiếp cùi dâng muôn rỗi i...

(còn nữa)

PROFESSEUR de Francais et
Matematiques préparant candidats au Diplome, brevet, Certificat.
Lecons a domicile ou par correspondance.

INSTITUT diplome de l'Ecole Normale, ayant servi dans
l'enseignement, s'occupera des
enfants se préparent au certificat.
Ecritre a 46 Boulevard Paul-Bert
Saigon Dakao

MÓI LẠI ĐÙ THÚ BÔNG

(Fleurs artificielles de France)

Nhanh lòn 3 bóng dê chung binh	0.70
Nhanh lòn 2 bóng 0 \$ 50, nhanh là 1 bóng	0.50
Nhanh kết 12 bóng dù màu chung luc binh	8.00
Nhanh nhô chung Jardiniere (10 nhanh)	1.50
Jardiniere thô nhô xi đồng, có chung bóng	2.00
Jardiniere thô trung xi bạc có chung bóng	3.50
Jardiniere thô lớn xi bạc có chung bóng	12.00

Có nhiều kiểu bình chung bóng và surtout de table. Có
đỗ thay dia hat cái lượng, và bài bộ kim thời.Lành gởi contre remboursement. Xin hỏi mục lục nơi
hiệm LÈ-VÂN-TÀI 52, Rue G. Geynemer Saigon (tùy chí).

NOUVEAUTÉS - CATINAT

185. rue Catinat - Place du Théâtre - Téléphone 730

Kê từ ngày 2 Décembre

CHUNG ĐÙ CÁC MÓN ĐỒ CHƠI - ĐỒ TẾT ĐỒ BIẾU

Ngày Chúa-Nhật và ngày Lễ Ván Hiệu mở cửa từ 8 giờ cho đến 11 giờ.

PHARMACIE SINO-ANNAMITE

THIỀN-HÒA-DU'ONG

N° 208, Rue des Marins-Cholon

SAM-NHUNG VÀ SANH HOÀN

(Thuốc Pô)

Thuốc Vệ-Sanh này, bởi chép nó dùng những thuốc thường
pharm, nén sự công hiệu của nó khác thường, cường thê cùi bùn,
lâm cho kê ứng nó có sự giáng long phuc hò.

Xin dùng khép thi biss.

Mỗi hộp 4 viên giá là 1820

THIỀN-HÒA-BƯƯNG

Cá-chos Diết-Hội-Bàng & Hocel Cần khép

TRƯỜNG

Nguyễn-Văn-Mùi

10, Rue Martin des Pallières, 10
Ngang Ph Dakao Saigon

Dạy các khoa dâng rất chuyên môn,
và sự quyết riêng những học sinh của
bản trường khi chung khoa sẽ đăng
thanh tài. Nếu liệt-quát mìngh tông
rõ ràng hơn, xin đến tại trường coi
cách do thi biss.

Chuyên dạy khoa:

Bát ống tông-mài, Thu xếp dâng
cách tinh khép sách nhà buôn kiểm cho
lòi lòi, dâng cách khép sái sái sót. Lòp
tay dạy ban ngày mồi bùa 2 gò
đến 3 giờ rưỡi. - Đánh máy viết và
cách dâng máy in nhô trong nhà
buôn. Chép cách thức cần kip, cách
dâng những giấy tờ nhà buôn, luât
suh, nhà buôn, ngón hàng v.v.

Vết thư tông dâng trọng theo nhà
buôn và các cách làm những toa
pharma giấy nay cùng các giấy tờ cách
của nhà buôn và giấy hàng (Documents
commerciaux). Hai khoa này
đang giảng.

Cá-đu chi muốn hỏi chép khép xin
vết thư theo nhà buôn.

Lâm bén chép khép tò, đơn trọng
nặng vòi vè và lòi lòi, á, á, á, á,
nhép chép hàng máy Duplicator.

Lâm lâm sô sách nhà buôn trọng
bi-ulu, lâm kỵ luồng và mìngh,

Nouvelles

Sports

AU BON MARCHÉ SAIGONNAIS

Mme NGUYỄN-THI-QUY DITE THANH
54 Rue Viatot Saigon

CHEMISES-NŒUDS-REGATES ARTICLES DE BAZAR

Hàng to, lòn và hàng vòi thư Hắc-kít.

Nón dâng : nô, vâi, laine và nút ro cho người lớn

ĐÙ THÚ

- con nit.

Ho dâng trong eric d'anh (foot-ball).

Đò dâng trong cùc đánh bênh (tennis).

Có thể khâ, con dâng bằng đồng, a chạm da, cầm-thach dâ
mìngh rất thiện nghệ. Ở xa xin viết thơ.

MÁY IN GẠCH, MÁY XAY LÚA, GAO, MÁY NƯỚC BÁ, MÁY CUP, MÁY ÉP DẦU, MÁY RỘM, MÁY CANOT, MÁY DIỀN, MÁY MAZOUT, MÁY HƠI, LÒ LÚA.
Có bán tại hàng L INDUSTRIE-MODERNE

"NGUYỄN TAN-PHAT"
SA 5-6 Rue Colonel-Giraud SAIGON
(đo ngay trước chợ mới gần au xe lửa ("train"))



Cá-đu v ... rõ khép nhà máy, có máy sản-tai Hàng - 18

mìngh tông-mài máy gach, máy gao v.v.

COCHINCHINE-GARAGE

Atelier de Reparation Mecaniques

N° 1 et 1 bis rue le Verdus Saigon, Téléphone N° 768

Đò chđ dâng xe hơi cho mìngh tháng giá rẻ lâm, xin
bôi mìngh mìngh mìngh kêu hêt chđ.
Đò chđ cùm bánh xe hơi cho tới cù giây thi giá rẻ
và mìngh ti ánh nghệ lại có dâng sùa máy phu thêm
không tiền tiền, xin viết tò nòi cách thức và giá cả.
Có bán dâ phu tùng, xe hơi

Chú nhon kinh bách:

J. CAIRNS

Adress télégigraphique "Dous-as" Saigon.
N° 36 Rue Lebelv-e-nig-n (sau Banque de l'Indo n're

N° 21 Quai My tho Cholon (Binhhd.).

BÁN GÓP

Thiên nghệ mìngh máy xay gạo. Bán và ráp nhiều cái rồi dâng
và lâng qui khách.

Máy xay và đun chep người (Potter và National) chạy bằng
dầu mazout (dầu) it hao dầu mỡ, cũng có本事 to lớn như trên
(mazout); máy hối (National a vapor).

Có thể m 10-12 tấn gạo trung, có cối gạo trắng, lò bún vân
và 2000 kg gạo, 1500 kg phân bón, 100 kg chà chát, 100 kg
đuôi mìngh dùng đầu tay mìngh sán và mìngh thau.

BÀI-ÍCH

29. BUÔNG TỔNG-BỐC-PHƯỢNG
CHOLON

Bán SUCCÈS

25 101

Bán hàng buôn dâng (gạo d'annam)
sóng Hán, tò lòi lòi buôn buôn.Trong 10 gò cùi
chỉ hối có mìngh mìngh (chát).Bán có mìngh
chát buôn buôn.

GIÁ 1000 0

GIA 1000 0