

Nuôi con mình là một phật sự  
thiên nhiên của người làm mẹ ; mà  
nuôi con người là một điều nghĩa vụ  
rất lớn của chị em trong nước.

Một vấn đề xã-hội rất quan trọng

## HỘI NUÔI CON NÍT

Chị em bạn gái ta, ai đã có chút ngày giờ dư mà  
lại chẳng nên để dành mà lo tính đến chuyện  
này ? Nuôi con mình là một cái phận sự  
tuiten nhiên của người làm mẹ. Mà nuôi  
con người lại là một điều nghĩa  
vụ rất lớn lao của chị em  
bạn gái trong nước

**N**gày hôm qua tôi có nghe  
tin bà Bézat, vợ ông  
Đốc-thanh-phố Saigon, bà Francee và bà quan  
nám Séc đã hiệp nhau tại nhà  
thương con nít (Institut de Puericulture) định lập một cái hội  
đục ann, (nuôi con nít), đặt tên  
là Société d'Entraide maternelle,  
l'E. A. M. Mục đích của hội là  
để lập tại Chợ-thanh Saigon  
mỗi xóm một cái nhà nuôi  
con nít (crèche).

Tôi nghe thật lây làm mừng  
hết sặc. Vì theo ý riêng của tôi,  
thì điều đó là một điều rất cần  
cho dân lao - động ở thành-phố  
Saigon.

Luc tôi còn ở bên Pháp đã từng  
thấy rõ sự ích lợi và cách sắp đặt  
của các cái nhà nuôi con nít ấy,  
nhất là ở Paris. Mỗi quan đều  
có năm ba cái nhà nuôi con nít,  
hoặc kêu là crèche, hoặc kêu là  
goutte de lait (dại sữa). Bất kỳ  
ta sao mà không có thể  
nuôi con đúng mực ngày, thì cứ  
mỗi buổi sáng trước khi đi làm  
việc tìm lại giao cho các nhà nuôi  
con nít ấy. Mỗi ngày chỉ đóng  
cố mực vài quan tiền, mà hé  
con mình để là để dành rủi  
rasher, có người chán giúp, cho  
áncho bù dung theo chừng mực  
ngày giờ cho đến chiều tối mình  
đi làm việc về lại lánh dem ra.  
Có khi thiếu sữa không đủ nuôi  
con lại do xin cũng có, khi nào  
còn không có, thì tự mua khô de,  
hoặc tước, hoặc nhắc chơi cùng  
cô thê lại do mà hỏi thăm để  
người ta chỉ về cho. Nói tóm lại  
là nhữngh cái nhà nuôi con nít  
đó mà đầu cho giờ quyến rũ  
nuôi con theo phép vệ sinh,  
tránh bẩn bao nhiêu lát bịnh  
cho con vì bẩn sự thiếu thốn mà  
phải mắc lây.

Áy đó, tôi nói sơ lược bấy  
nhieu, hướng cảng dù cho chị em  
bạn gái mình hiểu sự ích lợi của  
Hội-nuôi-con-nít đang náo.

Tôi tưởng chị em cũng đã  
biết những nỗi đắng cay khổ  
khổ của các nhà thiều ăn ở chầu  
thành Saigon này. Một giang  
nhà là, nhà rách, nhà lánchez,  
chỗng mác lò để làm cooli, làm  
thợ, vợ buôn gánh bán bưng,  
buộc đứa con nhỏ ở dưới chun

Cách mạng !  
Cộng sản !

Quan cựu Thủ tướng  
Poincaré đã thiệt  
nhẹ rồi

Bấy lâu nay phong-trào cách  
mạng bỗng bột nở khắp thế giới,  
ngày nay cũng bỗng tràn người  
bị bắt, cho đến dân tộc ta là một  
dân-tộc hèn yếu nhất mà những  
người làm cách-mạng bị bắt  
cũng không phải là ít, mỗi kỵ  
bảo ra là mỗi thấy « Bất người,  
xét nhà ». Nay lại hay tin thêm  
3 người sau này cũng đã bị ngô  
bốt và trả khéo máy đếm nay.

Nguyễn-Nguyễn, thư ký sở xe  
tả Saigon.  
M. Mẫn, thư-ký sở Bách-phản.  
Quan, bộc anh trưởng Huynh  
khuong-Ninh.  
Công, Biện, Học anh trưởng Pétrus-ký.  
Lý, học anh trưởng Nguyễn  
Ngoc.  
Nguyễn-Vân-Núi, thư người sở  
trái cây.

Xưởng.

Không biết số mệt-thâm, bá  
những người đó có đủ chứng  
cứ là làm cách-mạng, cộng sản  
hay bắt chơi rồi lại tha ra ?!

# THÂN-CHUNG

XUẤT BẢN MỖI BUỔI SÁNG

Chủ-nhiệm :  
DIỄP-VÂN-KÝTòa báo :  
Góc đường Filippini và Eustorgie  
GIẤY THỜI KIẾM : 324Chủ-bút :  
NGUYỄN-VÂN-BÁ

C.S.A di Trung-Bắc

### CHÁNH-TRỊ

Muốn cái gì ?

... Cứ theo thứ tự những điều  
giúp cầu, thì hàng Anhdam có học  
thức đã tự xưng là kẻ theo cái  
chánh sách Pháp-việt thân thiện,  
họ đã vần-dè thật hành Bảo-hộ  
lên trên hết, Bảo-hộ theo ý như  
mấy lời Hoa-việt đã định.

Ấy vậy mà gặp nhau lúc nào,  
tôi không nói lừa phiền động mà  
chỉ là lúc nào tuân sáu nghiêm nhục  
hay là là trung trí mày cái hối  
kin trán trái trong hai xứ lân cận,  
Bắc-kỳ, thì có Tòa Đài-hình hay là  
hơn là Hội-danh-danh-hình, Trung-  
ky, thì mắng eidi Tòa Nam-dn.

Thật cái tình cảnh của họ  
nghe nói cũng đã thương tâm,  
chẳng lừa chi trong thấy.

Và nếu lập dặng ở chầu thành  
Saigon năm mươi cái nhà nuôi  
con nít như thế, thì chẳng nhứng  
chi một mình hàng người thật  
nghe khô như tôi vừa nói trên

« Tôi rời mặc sức cho mắng ông  
Bopy - nghiệp Au - nam công kinh  
những điều trái bảng với tuệ lè :

« Họ lại khao sát tên đến cái chết  
ở Nam-kỳ : quan Tòa Nam-kỳ lại  
con nhơn tu hòn quan Tòa Bắc-kỳ  
như, vi trong Nam là do theo  
cái đòn Phap, nén mây vụ như  
vậy, thoi chí đem ra Tòa trung  
tri, cho không bao giờ đến nỗi đây

cang mắc, mắc lên xấp trâm,  
xấp mười mà lưỡng bỗng mấy  
người đồng-burg của chúng  
đã tảng lèng đặng cò bao nhiêu.

Trừ ra những kèo cù già tên  
bay là nhớ cha mẹ bù chí thèm,  
còn bao nhiêu đều là & trong  
một cái lòi » « nghèo khô khổ  
vàng », thiếu sao hùi trước. Đó  
với mắng người này, bằng như  
bọn con đồng, thi các cái nhà  
nuôi con nít này đây cũng là  
cú thê giáp họ nhiều lắm.

Hoàng chí, chẳng phải là giúp  
của ma thời mà lại còn giúp đỡ.  
Giúp cho chị em bạn gái là nuôi  
con cao khôi làm lạc thất là  
một điều rất công bằng.

Mấy anh muôn cái gì ?

Muốn Bảo-hộ theo như mấy tờ  
Hoa-trot ?

Muốn Bảo-hộ phân bay / protot-  
orat militaire ?

Muốn chánh-thề trực tiếp  
(Administration Directe) ?

— Thưa, chúng tôi ebi muốn  
cho phái minh hơn một chút.  
Chúng tôi ebi muốn biết chung  
tối là thử đầu cùi đây.

Chí như cái cauynh hình phạt  
Nam-kỳ nhẹ hơn ngoài Trung  
Bắc mà nón nay tôi chẳng muôn  
nói ngay vào đây lại thuộc vở  
văn-danh-tuong-doi.

Mà cái nồng nhẹ khôn-nhau đó  
là vì ai vậy ?

Ông A. M. R. có ta là trả lời cho  
chúng tôi biết chàng ?

DIỄP-VÂN-KÝ

Còn mong chi nữa

Abd-el-Krim ô-hài  
dáo La Réunion

« Anh hùng quen thói vây  
vùng » ấy là cái tên của Abd-  
el-Krim lúc trước khi còn hùng  
nhà Maroc, làm cho binh Pháp và  
binh nước Et-banh có lúc cùng  
kinh lâm tan dởm. Nhưng sau  
khi Abd-el-Krim thất thế rồi, tì  
bi thành-phố Pháp mới ra khỏi  
đảo La Réunion, chẳng còn  
mong chi đến sự nghiệp anh  
hùng đế-vương nữa.

Mới rồi đây nhơn xem báo  
Le Matin thấy nói rằng Abd-el-  
Krim hiện giờ chưa được 50  
tuổi, nhưng coi dường như  
không được mà lồi tung,  
trở nên một tay xép già vậy.

Ông ta ít dì ra ngoài, và bỏ  
quốc-phục mà theo au-phuc. Sau  
khi di dọc kính & đến thờ rồi,  
thì còn bao nhiêu giờ rảnh đều  
lò học tập. Bay giờ ông ta nói  
và viết giỏi tiếng Pháp lâm, và  
thích xem lịch-sử nước Pháp  
nhờ quan ba Vérernes dạy dỗ.

Ông ta có mua 3 hiệu báo ở  
Pháp, để coi hình ảnh trong xó,  
và mỗi năm đến ngày 14 Juillet  
hay là 11 Novembre, người ta  
nói ông viết cho quan Thống  
Đốc ở đảo một cái thư cảm ơn  
lâm lâm, đọc đến thật là cảm  
động và cảm !

Chim thâng Liverseit  
một lần nữa

Anh em thâng tháo dã khôi  
hành dã hành-Hoa

Hôm qua chúng tôi được giấy  
thép ở Huế để ngày 26 November  
đến đây.

« Chiều bữa 25, ông Trần-thanh-  
Công, người Nam-kỳ, tham là số  
thường, họ cù kêu an xù từ (do là  
chưa kẽ cách tra vấn và sự  
khô kít nhiều) khi hỏi dân mang  
người), còn tòa án ngoại Bắc, tòa

thường bay là đặc biệt chỉ cung  
vợ, cũng bắt qua là day lùn xu  
ít num.

« Tôi rời mặc sức cho mắng ông  
Bopy - nghiệp Au - nam công kinh  
những điều trái bảng với tuệ lè :

« Họ lại khao sát tên đến cái chết  
ở Nam-kỳ : quan Tòa Nam-kỳ lại  
con nhơn tu hòn quan Tòa Bắc-kỳ  
như, vi trong Nam là do theo  
cái đòn Phap, nén mây vụ như  
vậy, thoi chí đem ra Tòa trung  
tri, cho không bao giờ đến nỗi đây

cang mắc, mắc lên xấp trâm,  
xấp mười mà lưỡng bỗng mấy  
người đồng-burg của chúng  
đã tảng lèng đặng cò bao nhiêu.

Chúng tôi không có mà bàng giờ  
có, vay thi vụ tróm nồng chẳng  
lại sao ? Ta nên bồi một quê xem  
ai lây.

Bởi nè :

Cán, khám, chấn, lòn, ly, khôn,

Nó là què khôn, mà động hao

chung lanh lanh, ám biến ra dương.

Có què mà đoán thí là người

dân-ông lây.

— Ủa hay, thằng nói vay sao  
được ? Trong chốn dịch-dinh, dù  
Tiền-danh bàng rồi, Kim-thượng di  
vông, bàng giờ còn ròng nhùng  
đàn-bà là đàn-bà mà dân có dan  
ông ?

— Nếu vay thí của lại không  
mãi. Bởi vì dân bàng trong cung  
không hở ra được, vay thí dân có  
lây của ấy di nồng cảng đê lanh  
quanh nội trong đó mà thôi. Vẽ  
kiêm lại di.

Theo què thí phái đoán như  
vậy mới động i Nếu trong cung,  
dân bàng không được thiết, và  
dân-ông không vay được thiết, thi  
của này chưa mất. Còn nếu dân-ông  
vay được, dân bàng ra được, thi què  
mãi rồi ; mà mãi vay lag người  
dân-ông, . . . . .

Tòa kiêm duyết bồ lòn bài

Tòa kiêm duyết bồ lòn bài

TÂN-VIỆT

Hai ngàn năm đầu cù ...



Đó là ngôi mộ chôn Đức Chúa Jésus tại thành  
Jerusalem, ở Palestine là chỗ A-Rôp và  
Do-Thái đánh nhau hôm giờ.

Ký sau sẽ có bài thuật cuộc vận động phục sinh  
của người Do-Thái.

Kỳ nhóm thứ tư

TẠI NGHỊ-VIỆN THÀNH-PHÔ

Thuê xe máy bô được rồi. Năm cắt tiền công sưu  
cũng không tăng. Chiều hôm qua ông Nguyễn-  
vân-Thơm đặc cử phó-xã. Thế là thành-  
phố Saigon có một ông xã Tây và  
ông phó xã Tây và một ông  
phó xã Annam

Y theo lời bồn bả hứa : số cử tri, có quyền bỏ thăm ký  
cử mắng ông nghị viên thành-

phố Annam làm đều gi bay  
thi bồn biền lên dây cho  
công chúng biết, còn mắng ông  
lâm đều chi dở, bồn bả cũng  
không giấu diếm.

Chúng tôi tưởng rằng bỏ thăm  
bởi người làm việc là một  
chuyện xin thường thuết hết những  
lời bồn và công chuyện của  
mắng ông nghị viên và thứ nhứt  
là mắng ông nghị Annam yêu cầu  
nơi định Đắc-lý.

Xin nhắc sơ lược cho anh  
em biết rằng bầy lùn này thành-  
phố Saigon vẫn thiêu tiền luon.  
Tiền thâu và thi lùn, còn tiền xái  
thi nhiều, thành ra bô muôn  
cho số thâu và số xuất cân nhau  
thì phải tăng thuế này thuế nò.

Tăng thuế nhùn và thuế xe  
hơi là một điều chúng tôi biết  
được vì người buôn lùn là nhùn  
lùn và các chủ xe hơi đều là nhùn  
lùn. Cái xe máy là vật đắt chon  
di lùn mà cũng dánh lùn là đắt  
chung vây. Và chúng tôi tưởng  
rằng mắng ông bị thòi trong  
bung cũng tưởng như chúng  
tôi.

Trong kỳ nhóm thứ tư này có  
ba điều yêu cầu của nghị-viên  
Annam đáng cho công chúng  
biết.

1- Xin tăng số nghị viên Annam  
lên.

Hiện nay ở Saigon có 6000  
người tay mà họ vẫn được 12  
đại biếu, còn dân Annam trên  
80.000 mà đại biếu có 6 thi hilt  
công lâm. Lời yêu cầu này sẽ  
đòi cho thành-phố Pháp và đòi  
trả lùi.

2- Trong các thứ thuế, duy có  
thuê xe máy lùn bô cho anh  
em lao động nhiều. Tưởng không  
nói giông dài làm chí. Chi nhán  
cho anhem biết rằng kỷ nhomnay  
6 ông nghị-viên Annam NHƯỚC  
ĐINH XIN BỎ THUẾ XE MÁY.

Lời yêu cầu được mắng-mắng. Thế  
thì bắt đầu năm 1930 sau bảy  
ngàn anh em di xe máy ở Saigon  
khoi bị đòn 1p.50 thuế nùa  
và khôi bị mất plaque rồi phải  
lùi thòi với mắng chủ lanh tay.

3- Xin cử một ông phó xã Annam  
cũng như nhùn ông phó xã  
tay vậy. Được. Liền đó cả thay  
đến nết đặc cù. Là thay thứ  
18 đê trắng tay là cù ông.

Ông Thơm đứng dậy cầm on  
và hứa rằng sẽ đem hết sức  
minh lò chuyện công ích. Anh  
em nên tin lời ông mà chờ  
còn hành sự.

Mắng giờ, ai vè nhà nay.  
Thể là xong một bùi nhùm.

Bô thuê xe máy là một chuyện  
hay của mắng ông nghị ta, nhưng  
mắng ông đặc đùa chẳng nhò  
rằng đùi với lòn lòng tin nhiệm  
của quốc dân, mắng ông còn phải làm  
hiết bẩn bao nhiêu chuyện hay khác.

NGUYỄN-VÂN-BÁ

Tòa Nội-Các nước

Bí đà từ chức

Hết nước Pháp đến nước Bi.  
Lập rồi đó, dò rò lập, phiên  
nước này qua đến nước kia. Ở  
Pháp hôm trước vi một vấn đề  
ngoại giao, ở Bi hôm nay vi một  
vấn-dè ngôn-ngữ.

Số là ở nước Bi họ dùng hai  
thứ tiếng, tiếng Pháp và tiếng Fla-  
mand. Lòng sau này họ kè nài  
phải đem tiếng Flemand dạy ở  
các trường công như các thứ  
tiếng kia vậy. Vì vấn đề ngôn  
ngữ ấy, mà các chủ thương không  
đóng ý kiến với nhau, khiến

quan Thống-Jaspar phải xin  
từ chức ngày 25 November

Trung Nga xung đột  
Chánh-Phù Trung-Hoa cày nước  
Đức đưa cho Chánh-Phù Nga một tờ tư nói về việc chiến tranh ở Mảng Châu

Tin nước Đức ngày 27 November cho hay rằng quan sứ thần Trung-Hoa ở tại Berlin có đưa cho Chánh phủ Đức một tờ tư cậy trao giùm cho nước Nga, nói về việc hai bên đánh nhau hiện thi ở Mảng Châu. Trước hết chánh-phù Trung-Hoa nhắc rằng nước mình vẫn giữ tròn bổn phận nước có kỵ binh công nhận tờ phi chiến Kellog luon luon, nên lấy tình hòa hiệp và giao hảo với các nước, với nước Nga cũng vậy.

Cứ coi mấy lời tuyên bố ngày 19 Juillet và ngày 27 Aout về vấn đề Trung-Đông thiết-lộ thì đã biết khó gán ngai ngữ được.

Cho đến khi Nga tuyên bố không chịu giao thiệp với Tàu nữa, thì Chánh-phù quoc-dân không bê khi nào dùng binh mã ở giáp giới, để có thể cho là một phương muôn hành hung khêu chiến.

Kể từ từ của Trung-Hoa xin giữ sự hòa bình, mà tránh sự lưu huyệt thi 2 bên phải rút binh khỏi biên-giới 30 dặm. Lại thêm rằng nước Tàu sau lòng đem cuộc xung đột ấy giao cho các cường quốc và phan xá, theo tờ phi chiến Briand Kellog.

Tờ ấy nói nửa rằng, dần dần Trung-Hoa bị biếp đập và tịch biên già tài ở nước Nga, người Tàu chẳng đem lòng canh trả nửa lít, người Nga vẫn được tự-do anh-hoát, hành động ở nước Tàu luôn luôn. Thái độ Nga tuy có trọng-nghanh, nhưng Tàu cũng ràng làm cho hai bên giữ hòa làm quí. Song trong lú đó, thi binh Nga xâm lấn bờ cõi Trung-Ho, rát dữ-dội, mà lại còn tàn hại chinh cứ thành-trại rất nhiều.

Binh Tàu cứ giữ đất nước mình, chẳng bê đe đọa qua dia-gioi Nga, Chánh-phù Tàu lấy làm là mà nghe Chánh-phù Nga oan cho người Tàu tự mình cử binh đánh trước, hay là truy lục cho quân Bạch Nga.

Mỗi giải nghĩ cho hai bên, và giữ sự hòa bình, Tàu xin đặt ra một bản phái viên người ô

## Đua ngựa

Nói về cách tính tiền cá và cách bắt ngựa chạy độ bán.

Người mò cá ngựa vẫn không ít mà phần đông đánh bài đánh ván, thua thì thua tới số trăm số ngàn, chờ không mấy ai để ý cách bài tính tiền cá thế nào. Cố người lai muốn dẹp đi việc nuôi ngựa, có ý bắt về một hai con chạy độ bán, cho dù đều với thiên hạ, kẽo mỗi tuần mồi di cá, mà không dặng làm chủ con nào hết, thì buôn lầm, thiệt thời lầm!

Vậy nay tôi xin phép bày tỏ hai cái vấn đề ấy ra, mong giúp ích cho quý ngài mò ngựa đua đang tương lầm.

Cách tính tiền cá.—Bên Pháp, mấy cái trường đua lớn đều có máy đánh bài và rát công bình; như nó mà công-chung được biết liền con ngựa mình đánh cá, sẽ ăn được bao nhiêu, không sai không lòn chút nào. Ở xứ mình, coi như mấy ông tây và mấy thầy giúp việc, cộng trú nhau chia mà chưa chắc gì kuối lòn.

Thứ dù một độ ngựa chạy năm con, gồm đủ các con danh tiếng mà khán giả đã biết là: Rouvelet, Maury Bon filon, Xich-long, Meneur.

Rouvelet đánh cá được 1.600p. Maury — 900 Bon filon — 300 Xich-long — 190 Meneur — 10

Cộng lại được 3.000p. Phải trừ tiền xau mươi bốn phần trăm (14%), thì 3000p. xau bết thay là

$11 + 3000 = 100$  120p.

Con lai — 2580p. Con Rouvelet về nhứt, ai đánh cá một đồng, vốn lời được: 2580p. — 1p.60

Con nêu con Meneur về nhứt (ăn ngược) đánh cá

một đồng vốn lời được:

2580p. — 10

Áy đó, thường mấy con ngựa hay như Rouvelet hay là Maury chạy chung với mấy con sút hơn nó, thi tiền cá sao cũng phải lì-cùnh như mấy con đỡ mờ Án được mấy con bay, thi tiền cá khà to như nói trên đây vậy.

Ký sau, tôi sẽ nói về cách bắt ngựa chạy độ bán.

LA-MÀ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....





# MỘT ĐẲNG BÍ MẬT

Tác-giả: LIEN CHI

Vua may có chiếc tàu về Bắc sắp kéo neo tới vội lấy vé đi ngay. Tới Hai-phong mới có mười giờ đêm. Tôi chỉ còn mồi một việc là chọn trong mười hai cái nhà kia, cái nào ngai hay bá cổ tôi. Việc đó cũng chẳng khó chí; trong mấy căn nhà đó có một căn ở Đầu - Thủys mà nơi đây tôi đã nghe tiếng là nơi thường xảy ra những chuyện kỳ quái luôn luôn, nên cứ theo con đường bí mật đã coi trong địa đồ mà tôi đây cho kịp ra mồi của ngài. Thủys Ba Thám cũng hơn ba chục người lính mặt thâm cung nhảy xô vào trong phòng, người nào người nấy lầm lầm cầm tay súng nơi tay.

Thầy Tráng vui cười ra lớn: « May quá! Thủys tôi vừa gặp cơ hội tốt. Sứa soạn gông cùm ra mà còng tay các ngài lại đi. Phan này thiệt là đại thắng ». Thủys vừa nói vừa vội lấy cuốn sách địa đồ Đạo-trich còn để quên trên bàn rồi nói tiếp: « Thủys khéo coi chàng đổi dâng cho từ tể với các ngài đây vì chàng này không phải vừa đâu: Quốc-tế-khoa-sát. Đẳng đó. Tôi xin nhường cà công trạng cho thầy đó... »

Không, không thấy dừng nén từ chối. Cả hoàn-cầu, biết được tin này thèn nêu cõi tông-tòng đắc thầy mà! Còn tôi thời danh lợi không màng, đời bao quát, tôi kiêm cõi nguy hiểm mà shen chán vào một chút động tiêu khiển đó thôi! Thủys cũng nén cảm ơn cuốn sách này nùn. Vì nó mà tôi

bày. Chúng nó chết rái dâng tôi. Đó là uỷ tên phản bội, đồ dâng ta đã tôi dò mà làm àu dâng tê cờ dò. Ta dò là phường đạo-tặc abung giỗng một mực hai lòng ày không thể nào dung thứ được....

Thầy Đạo-trich ngưng lại không nói nữa thời thầy Tráng tiếp luon:

Sao tiên-sinh không nói nỗi, hay dè tôi dò lời. Vụ này cũng một lối như trên kia. Thủys coi trên cuống dia dò, ném câu nhả cõi nuzzi bí kmát kia đều cõi trong đó cả. Nhãy nhãy dường chấm như nhó này lúc là lối kín thông những đường lối ra một nơi béo lùn dò. Sát nhau không thêm dung cửa sổ cửa cõi mà mặc sức ra vỏ rất dâng. Thủys thấy không.

Nói với đó thầy Tráng bỗng la vang: « Ông, là quái Cái chí thế, nãy » làm mọi người kinh ngạc cung ngó ngão nhìn thầy. Mùa lý khen. Số là, nãy giờ thầy và... chun kip rủi tai, nên mấy tấm dia dò thầy cầm tay đều nhợt nhung không rõ nhưng tôi dò coi ý ấy rõ! Ông không tài nào rời bỏ ra được nữa. Tôi thương lão già cung

lại, chí cõi mâu người thời ở với tôi lâm Lão chưa từng trai iết, vàng bạc của lão tôi cũng không thêm muôn mà à phai rồi, có lè là tại con mắt chót của lão. Con mắt chí quái gói con người lão ra coi gồm ghiech khôn xiết nói Mỗi lần nó nhìn tôi rùng mình sấp đồng già lại vậy. Chẳng bao lâu tôi co ý muốn trả con mắt quái, ô áy dì mà muốn trả nó chí cõi một cách là giết phút lão già.

LỜI TƯ THUẬT CỦA MỘT ĐÁNG-VIÊN TRƯỚC KHI BỊ TỘI TỬ HINH.

« Thời thê iới hời có bệnh thần kinh mà thôi, sao người đời lại dám bảo tôi là điên. Thường thường thi giác quan người càng ngày càng tệ hại đi, chờ nhuôi tôi hồn thần kinh làm cho giác quan càng thêm sâu sắc kia mà Thịnh quan của tôi thời lai mâu nhiệm hơn nữa: một cái bóng di qua tôi cũng nghe thấy, một con sói mọc tòi cũng dứt mình.

Tai sao ma cái ý kiến quái vớ

Số hôm qua, ở mục tiêu thuyết

tay cột thứ năm có bài chủ iết

(còn nữa)

PROFESSEUR de Français et Mathématiques préparant candidats au Diplôme, Brevet, Certificat. Lecons à domicile ou par correspondance.

INSTITUTRICE diplômée de l'École Normale, ayant servi dans l'enseignement, s'occupera des enfants se préparant au certificat. Ecrite à 45 Boulevard Paul-Dukas Saigon Dakao

## THÀNH THẮNG-LONG

ĐÀ DỜI

Bấy lâu nay nghe tiếng, hay giờ mới thấy đây, thật rõ ràng

Đánh bẩn bùi truyền. May khéo dùng MODE, kim thời, già rõ thật là vui vẻ. Ai sống vui lòng.

Thang-Long

Tailleur Tonkinois

33 rue Colonel Grimaud Saigon ngay gần Canac-Cholon Xem kia là đường d'Espagne, hè em qua đóng bao chiến cũ, nay đã dời lại phố mới, quyết lấy hất tai khéo mà kia em tri kỷ. Chú-nhó-e vẫn-khái

## Xin sửa lại

Số hôm qua, ở mục tiêu thuyết

tay cột thứ năm có bài chủ iết

(còn nữa)

## CHÂU NIÊN BÁI GIẢM GIÁ

Mười phần hạ còn bảy phần trong một trăm-lẻ mươi hời, và cả đ. 11 hiêng

vẫn thường mít ban-chép các thứ thuốc rượu alk. & alk. mía, và

như nãy gáp ngày Kỷ-Niệm 1919-1920, sáu mít có họ già

zai phần con hổ trong một tuần lễ mà tuổi và có dì là bà hổ.

Ấy là nói trong thời kia, bà hổ là dì của tên bà là bà hổ

Trong Lục-Chân ai có mìn-đàm, Bà hổ mìn-đàm, Bà hổ

trong ngày Kỷ-Niệm đó, sin với già, súc Bà hổ-Bà hổ, mìn-đàm

trong mìn-đàm sẽ dũng dũng để giá hối huy.

Và lòn giá thường 130 nay còn 870 nỗi m., các vú cao

Như ai mua 1 vú lòn sẽ thường 1 m. dài mìn-đàm mìn-đàm

Đến - Sán - hòn - cát Bán-Ba-Ba

Đến - Bán-Ba-Ba

## AI MUỐN IN ĐỒ NÊN LẠI

# BÌNH-TÔM

Số 23 du'òng Philippini - Saigon

IN MAU - GIÁ RẺ

CHỮ TỐT, ĐÚC CÁC THÚ GIẤY



NHÀ IN

# BÌNH-TÔM

Số 23 du'òng Philippini - Saigon

IN MAU - GIÁ RẺ

CHỮ TỐT, ĐÚC CÁC THÚ GIẤY

