

Trí mà biết tri thì hiệp lại cũng không sao và chẳng là có thể thông hơn, dễ hơn chẳng ?

VĂN-DÈ DO-THÁI Ở PALESTINE NGÀY NAY

Xem vân-dè này, thi thấy cái thế lực kim tiền nó mạnh liệt dường nào. — Đọc lại lịch-sử người Do-thái cũng đã làm gương cho dân-lực nào thắt bại bít rằng đâu cho nguy khốn đến đâu mà hèn nghị lực, dù kiên nhẫn lết cũng phải có ngày sanh lớn một cách rực rỡ

Bấy lâu nay Thân-Chung thà làm dắt cẳng cứ. Bởi vậy nên chi, tờ Hera nghị rỗ sự tích người Do-thái Versaille vừa ký xong thì các nước Đồng minh phải giao Palestine cho Án-le làm lãnh thổ dâng cả báu bộ người Do-thái đến đó dụng cơ nghiệp.

Vậy hôm nay tôi chỉ xin cãi nghĩa tại sao mà người Do-thái lại được quyền trả lại Palestine chẳng khác nào như một nước cường quốc di chiếm lãnh thổ địa mà làm cho sanh ra sự rắc rối với dân bần thê là người Arabe và dân có đạo thiên chúa như thế ấy.

Muốn biết, thi phải nhớ một điều này trước đã :

Cái người Do-thái mà cách mấy thê - kỵ từ trước di đến đâu cũng bị chung xưa, chung duối như súc vật có ghê, ngày nay là chúa tể nền kính tế cát toàn cầu. Vá bế dã là chúa tể kính-tế, thi còn vật cui ở thê giàn này mà chẳng làm chúa tể.

Các cái Ngân-hàng lớn nhất từ Âu sang Mỹ đều là do tay người Do-thái quản lý.

Song dùn cho giàu mạnh đến đâu, nếu có một cái dân mà không quê hương xứ sở thời cũng phải buồn. Huống chí người Do-thái là một thứ người co tánh giãi phong tung tơm cha hồn ai hết.

Palestine lại là quê hương của họ.

Mãi đến ngày nay mà cũng còn mấy ông già Do-thái mới buồi sàng đến trước vách tường « Mur des lamentations » mà than khóc thì dã biết.

Họ cứ chờ cơ hội để có làm cho đến mục đích.

Ấn chiến nỗi lén, Thống-lãnh Wilson muốn đem Hué-ký dự vào giúp cho Đồng-minh. Song « Đồng-tiến là gán cốt của giặc » nên trước khi phái lơ ván-đe tài chánh dã. Lại với áy giờ? Tất là lo với mấy cái ngân-hàng lớn bên Mỹ. Ngân-hàng lớn bên Mỹ đều & trong tuy người Do-thái.

Giúp thi họ chịu giựt cho Chánh-phủ Hué-ký đem binh sang Âu, song họ chỉ xin có một điều: hèn thắng trận rồi, thi phải dã Palestine cho người Do-

CHÁNH-TRỊ

Chia ra mà tri
Như vi bài diễn-ván quan Toàn-quyền Pasquier đọc ở chùa Cao-môn dưới Travière cách mấy tháng nay mà độ này ông Jacques Danlor đương viết ở báo La Tribune Indo-chinoise nói rằng bần Ý quan Toàn quyền là muôn nương cao người Cao-môn ở xứ này lên dặng... để cai trị An-nam mìn.

Điều đó có không, mình cũng nô biết.

Mà dẫu như có vậy cũng là một lẽ tự nhiên.

« Chia ra mà tri » là một cái chánh-sách của người La-môn nói dẫu, dã-quốc nào lại chẳng dùng.

Án-le ở Án-dô cũng thế. Cúng chi cứ xút dân theo đạo Hồi-bồi với dân theo đạo Phật

Hiện nay ở xứ mình cũng đã có nhiều người mượn cái tên cộng sản mà nhảc mấy nhà trùm An-nam.

Đoàn cát lại là « chia ra mà tri ».

Nhưng tôi thất thường quan Toàn-quyền Pasquier là một người lịch duyệ: nhơn tình xứ này nhiều lâm, thi chúa sao Ngài cung dir hiếu cát địa vị Cao-môn với Annam & Nam-ký chẳng có chút chi giống như đạo Hồi-bồi

Chỉ như cái cạnh tranh giäl cấp mà có người muốn đem ra dặng làm cho Annam chia ra nhau lại càng khó hơn nữa. Vì hiện nay có bao nhiêu người An-nam đang gọi rằng từ bần mà phỏng đường chúa ngậm dao trong họ xuông lir 50 đến 60 %.

Quản tài chánh bộ đồng trưởng T.V. Soong & Thương-hải mời

bị chung ám sát, chạy ẩn

mình ở Hòn-Khâu. Ngày tình

diệu dính với các ngón hàng ở

Hòn-Khâu, vay 10 triệu đô-la

dặng giúp sức cho Trưởng-giới-

Thach, trong lúc ấy bình của

Trưởng-phát-Khuê cù việc thủng

thủng di đến thành Yingkak, còn

ở Máng-Châu thi Nga, Tàu đánh

nhau rất kịch liệt. Hôm ngày 17

November, thi đán-tranh

Ngoài, thi Nga đang mai bay ma

phát nát mọi chiếc xe lửa, còn

binh lính thi quăng trái pát

vào thành Máng - chau - lý chặt

dứt đường thông thương.

Qua ngày 20 November thi

được tin nói rằng Nga mà đánh

Tàu bắn chúa nhựt và bắn thử

hai là có ý muốn phá hầm

tháo dã ở Ujalanor. Đát muc-

đich ấy rồi, thi lui về biên giới

của mình.

DIỄP-VÂN-KÝ

THÂN-CHUNG

XUẤT BẢN MỖI BUỔI SÁNG

Chủ-nhiệm
DIỄP-VÂN-KÝ

Tổ-báo:
Goc đường Filippini và Espanja
giá-tri thuế: 324

Chủ-bút:
NGUYỄN-VÂN-BÃ

DEPOT LEGAL
HOOC-MINH
H. 122/0

CÁC CUỘC ĐỘNG-BẤT Ở NHỰT-BỘN

II

Tấn thám-kịch ấy lại còn phần, bởi đó Chánh-phủ Nhựt-Bộn vay rất dễ dàng. Tiền vay được rồi, khởi-công liền. Ban đầu dão một cái kính và làm một dài-lộ dài 30 ngàn thước, dã nối Tokio với Yokohama. Khoản giữa dài-lộ ấy, dã cho xe cộ chạy (chaussee), rất rộng: mà lai bén-lè đường (trotoir), đều có trồng thông, củng, rát rộng. Đường ấy chia làm sáu đoạn, mỗi đoạn có một công-viên. Nửa đường, trong lảng Kawasaki, lập một vườn lớn có ao, nước kinh chảy vò dò. Nhờ cái kính và con đường ấy, nên hàn thành Tokio và Yokohama bây giờ cũng như một thành vây, chẳng khác Saigon — Chợl-on ở Num-ký ta. Muôn tranh thương với Eata-Unis (Hué-ký) nén Chánh-phủ dã định rằng những dò, do tài liệu ở ngoài mua về mà chế ra tại Tokio-Yokohama rồi chở ra ngoái lại dã bán, thi khởi chi thu thuế xuất cảng, vì vậy, nên Chánh-phủ hét sục kiêm cách làm cho sự vận-tái trong hai thành Tokio-Yokohama được tiện lợi hơn.

Đã xuất 700 triệu đồng vien để dùng về việc dò và dã dụng lai, để-dò, cũng mở rộng các công-số trong thành phố. Đường theo kiểu Tân-thời, gồm có 6 con đường rộng trên 22 thước và dài cả thay 119.000 thước, 121 con đường rộng 22 thước đến 11 thước và dài cả thay 139 ngàn thước. Ở Tokio, có 486 cầu mới làm, hoặc mới làm lại; ở Yokohama có 126 cái. Một mình sông Sumida dã có 6 cái cầu kính, đều dão cho sáu và rộng thêm. Còn công-viên, thi có bá cát lớn, bê-mặt cả thay được 68.000 bộ (nghia là 204.000 thước vuông tay) và 52 cái hồ lớn, diện-tích cả thay được 47.000 bộ (nghia là 141.000 thước vuông tay). Công-viên lớn nhứt, ở hướng bắc sông Sumida, rộng 39.000 bộ (nghia là 177.000 thước vuông tay). Nếu đất động, thi nhơn dân sẽ chạy nup ở những chỗ đó. Tại Yokohama, ngày nay cũng có ba công-viên, rộng cả thay 51.000 bộ (153.000 thước vuông tay). Trong các công-viên ấy, người ta kết nhánh và lá cây lại, làm thành chảng biêt bao nhiêu chỗ ngang nồng che mưa, rất ngô-nguignh.

Thành Yokohama bây giờ có thêm vài mươi lạng ở chung-quanh. Thành Tokio cũng thêm 84 lạng, vì vậy diện-tích thành Tokio, thi trước chi có 30 lạng vuông, ma ngày nay lại được 200 lạng vuông. Tuy vậy, dân số là 14.993.303, vẫn gần gần như cũ là bởi cuộc động-dã năm 1923 giết nguoii rất nhiều. Tokio bây giờ, co vò so se dien và xe hơi đưa hành-khach (autobus : năm 1922, chi có 124 trieu nguoii dùng hai thi xe ôy; mà năm 1928, nghia là trong 3 năm, số hành-khach lai tăng gấp tư: 500 trieu nguoii!) nhan - dan Tokio dã co moi duong xe ôya trên troi; nhưng duong xe lửa di cac vung chung-quanh se bien thanh duong xe dien ca, va hien thoai o Tokio, da khói sụ lam moi duong xe lửa chạy duoi dat (metropolitain).

TRÚC-VIỆN

XIN NHỚ:
Đến ngày 1er DÉCEMBRE
bản báo không thâu bài và
(CUỘC THI QUỐC-SƯ) nứa.

CẨU CHUYÊM HẰNG NGÀY

Phái cộng-sản không?

Tôi hôm qua dò 11 giờ, hai người lính bận dò thường, nhìn thấy dưới bóng trắng lù ở một con đường ván có anh chàng thiếu niên dì coi bộ là kha, tag lại cặp một bộ đồ khá lớn, hình như là giày lót sáu và chỉ đỏ.

— Chắc là sách cộng-sản, truyền đơn cộng-sản rồi nái!

Hai chà lính nghĩ như thế rồi cứ nhẹ nhõ theo sau quyết rinh mà bắt cho dạng ô, ô chua... cộng-sản. Cảng di, trắng cảng lu, chàng khác nào ở trên thiên-cung bảy giờ cảng có cộng-sản, nên chỉ hắng tinh chở gởi thân, nái là những người kiêu khùng cho đến nái điên khùng... biết kè sao cho hết các trạng thái phiền phức và kỳ dị của những kẻ khốn nạn ấy, bìa du duỗi cho khuc đường Daries phải lối thai.

Bí một hòi lùi, hai chà lính hỏi bùn ngù, theo hòi được, nên kêu chà chàng kia dừng chun lại.

— Ngày, cầm gói chí đỏ, dò ra coi!

— Ma coi cái gì?

— Mai, linh day, dừng giài ngay.

Lời lời giây nay hét, đèn lòp giây kia, bón con mắt hai chà lính mến nhau hét muôn nháy. Do ra xong, thi thay mà hót ôi :

Khô bò, tóm khô cùng một đồng cùi kiệu của anh ta mới dò cộng-sản a vế, chờ không phải là dò cộng-sản.

Hai chà lính phát ngã lòng, tức giận hét sác :

— E, giáp thắt-thân!

Nghe một tiếng hét hồn, hai tay móc cùng mây tái bành tó, mag sáo lâm giây thuỷ thuỷ dương cùn bén két e bôp.

Hai bùa hòn chín vía, chát nứa mà phải « cộng-sản » với hai anh này một đám.

Thoi !

Ha cái bông tê re hai con đường, bùi bùi mài ngãy sụt loi-hei-cộng-sản.

Anh kia được khỏi — nghe nói như luồng cảng người trong lang bao — vía di vía rõ gỏi khò bù vía dòn lâm bùm trong bụng :

Ở thời buổi này ai muốn yên phải nhớ haidai :

1 — Dân-bá chò nén hót ic.

2 — Dân-ông, thi dừng ôm khò bùi đem.

Cộng-sản !

TÂN-VIỆT

Chung - quanh cuộc Hội - nghị - bài - quân

VIỆC TỰ - DO THÔNG - THƯƠNG

trên các mặt biển và sự trừ bỏ tàu ngầm

Hôm nay tôi phải đem cuộc hội nghị hải-quân ra nói nứa, vì có do tìn tức thế giới mới đây thi thấy nhiều sự kiện mới rồi đây quắc họ có các lẻ phải riêng của họ mà cái lẻ phải của minh không khi nào biết được.

Từ xưa đến nay các nước họ chia phép không giải quyết được về vấn đề đó, họ cho là một cái « vấn-de lịch-sik ». Mới rồi đây ông Hoover và ông Mac Donald có nói một lượn với nhau rằng từ rày về sau nén đem các « vấn-de lịch-sik » ra giải quyết dưới « tám con mắt mới » và thòi đại-jit làm lý.

Còn trước, Anh với Mỹ thiêu chát nứa đánh nhau, cũng tại cái quyền tự do qua lại trên biển, vì Anh chán ghét nước Mỹ.

Nhưng năm 1921, nước Mỹ đã có quyền giật lại trên biển, thi chúa sao không khi nào phân chia!

Bò là một.

Nhựt, Ý, Pháp là 3 cái quốc gia vừa nhở bình bị trên đất vía nhở bình bị dưới nước, nên phải cần tàu ngầm mà bảo thủ lấy minh, thê mà Anh-Mỹ xin bô, duyên cùi ở đâu? Cò An-tinh gi trong đó chăng? Sự này minh nào biết được, chỉ biết rằng họ chúa may lại nói rằng: « Thủ dò đặc ác giang mang » rồi làm thính luôn không chịu cát nghĩa cho minh nghe.

Ta nên biết rằng Pháp, Ý, Nhựt, là 3 nước năm 1921 tại Hội nghị Washington phán khảng rất kịch liệt về sự trả bù tát ngầm vien lô ràng những tàu ngầm là binh khí đe giết minh, dã man lę, mà lại tìn tên binh khí của kẽ yếu.

Chắc rằng trong cuộc Hội Nghị hải - quân sắp đến đây, họ sẽ đem cái lý này ra mà biện luận.

Và việc tàu ngầm, trước như sau, sau như trước, ba nước thi đấu không khi nào phân chia nhau đâu, ta nên tin chắc chắn như vậy.

Và lại cũng ở cuộc Hội-Nghị Washington năm 1921, nước Mỹ có đưa một tên dài là 163 đồng; và ở Pháp mỗi tên dài là 200p.

Ở Nhựt, số bạc giấy phat hành là 100 phần, còn số bạc thiệt là 85

(Xem qua trangba thứ nhì)

Tin thè-tháo
Cuộc tranh
Challenge Khoa-học
Tập-chí
Thub hình trận
Giadinh-Thudaumot

Chiều chủ nhật này, trên sân Mayer, hội Paul-Bert sẽ đá với Télépost. Trận sau, Giadinh sẽ gặp Thudaumot.

Theo lè, chúng tôi xin đề vài lời báu coi ai thắng ai bại cho biết. Paul-Bert và Télépost thật rất đồng tài dò gác. Sự thành bại do nơi đâu may rủi. Song chúng tôi có phần chắc cho Paul Bert vì 2 lý. Một là chiến tướng Paul-Bert là người như một, đều nhau và ăn ý nhau lắm. Đó là chỗ yếu điểm của hội Télépost. Hai là chiến tướng Paul-Bert cũng như Giadinh có cái tài « chuyền bài » vi nháng vào trán nên thắng được phe nghịch thi quyết đap lồ đến cùng; rủi như co thua thì lại tên tám tên lực cố gắng gõ lại cho được, chẳng nán lòng thôi chi.

Đó là cái cù chỉ đặc biệt đáng phục, cũng là một nguyên nhân có nhiều ảnh hưởng nơi sự thành bại.

Vì hai lè trên đây, mà chúng tôi xin giùm cho Télépost phải nhượng bộ, tuy rằng tài liệu đối bên vẫn đồng nhau.

Trận sau, Giadinh gặp Thudaumot chẳng khác nào là một trận tái-hiển vì mới đây, trong cuộc tranh « Giải thưởng Định chiến » Thudaumot thua trận 3 bàn. Thudaumot cũng là một hội tài ba của Tông cuộc An-nam; danh tiếng lẫy lừng bấy lâu nay. Ấy là một tay đối thủ lợi hại của « ngôi sao » Giadinh. Thudaumot cũng như Commerce, đã ghen phèn quyết bị Giadinh, nhưng cũng vô kẽ khái thi. Nhờ lè nắm rồi trong cuộc tranh « Giải thưởng Định chiến »

Thudaumot lúc bấy giờ là tay cự phách, đánh Nam giùi Bắc, rồi cuộc gặp « ngôi sao » Giadinh cảng chịu bùi tuy đầu hàng, bại trận 1 bàn (lè). Đến ngày tranh hinh đồng khoa-học-lè chí, là một dịp để trả thù, nhưng cũng vò phuong; lần này thua 2 gờ 1. Từ ấy đến nay, cách một năm trời, hai bên mới gặp nhau hôm ngày lè Định chiến vừa rồi đây kết quả, Thudaumot bại trận nữa !!

Ngày chủ nhật này, đây ròi sẽ kết liêu ra sao ? Thudaumot thắng nói chăng ? Hay là phải nhường tài nữa ? Đó là câu hỏi chung của anh em mè thè-tháo.

Chúng tôi xin特别声明 rằng dù M. Mai có điều binh khiển tướng giỏi thế nào, Thudaumot cũng không dẹp đỡ « ngôi sao » Giadinh nỗi. Ngày nay, mà Thudaumot và Commerce có dù ngùi tướng liên phuong tài ba như tiền phuong của Giadinh thì ngày đó anh em mèo có nhiều hy vọng mà họ Giadinh được. Chứng tôi nói chèn phái cho rằng bất khả thi hành.

Anh em cũng có thể mong-mỗi tháng được chờ nào không, song phần thắng ít lè.

Dua ngựa

Kỳ thứ ba, ngày chủ nhật
24 November 1929

PHÂN THƯƯỞNG REINE CLAUDE

Dua tron spacial - 1800 thước

nhứt 140p., nhì 40p., ngựa la

4 tuổi trở lên - catégorie B.

Anh long 45 Béam long 47

Auto 41 Kim xanh 45,5

Do theo hai kỳ đua rào dà qua

thi có thể đoán rằng Anh-long,

Kim-xanh và Béam-long đồng

sắc, kỳ này không dè gì theo

quýnh nhau nhì cho dặng. Phân

chắc, nếu con Béam-long có

nài apprenti còi, được bot

2 kilos ruồi, tôi tưởng giài

thường sao cũng vđ nò; còn

chạy y 47 kilos, biết nó theo

kịp Anh-long hay chẳng ? Con

Auto tuy chò nhẹ hơn hết, nhưng

coi giòi lâm là vđ được place

thôi. Vậy theo ý tôi, nên đánh:

Anh long gagnant, Kim xanh

placee.

Nếu con Béam long có nài

apprenti còi thi nên đánh nó

nhứt.

PHÂN THƯƯỞNG KHỦ III

Dua rào 3e série. - 1800 thước

nhứt 140p., nhì 40p., ngựa la bốn

tuổi trở lên. catégorie A.

Huê-nú 45,5 Mạnh-tần-Ngọc

Huê-ký 43 47

Kim-hoa 43,5 Vang-hùng 45

Bộ này, nên dè y Kim-hoa,

Vang-hùng và Mạnh-tần-Ngọc.

Con Kim-hoa nhảy rào dà hay

mà lại chò nhẹ, không đánh nó

gagnant chò đánh con nào bay

giò ? Con Mạnh-tần ngọc

duyết rào coi khà nhiêu hon Vang

hung, không biêt chung nó vđ

nhứt được, tè hon hét là con

Huê-ký, nhảy rào coi con bợ

ngay lâm. Tôi chỉ đánh :

Kim-hoa gagnant.

Có chè Mạnh-tần ngọc chò

ngòi thi đánh Vang-hùng place.

PHÂN THƯƯỞNG VAURIEN

Dua tron, độ bón 350 đồng-

150 thước, nhứt 140p., nhì 40p.

Ngựa ta 4 tuổi trở lên. catégorie B.

O-phung(350) 45 Hóng phi Longli

Fim phung (250) 39

41 Khứu-phung

(200) 37,5

41,5 Vũ-pung (200)

Khứu-phu Djah 41,5

(350) 41,5 Hóng-cầm (350)

Hồng-hai (300) 39

45 Hóng-phuc

Vang-kim (250)

39

Kim-O (300) 41,5

Bộ này Tia phung, Hóng-cầm

O-phung, Khứu-phu định, Vang

Tien và Kim-O là ngựa hay hét,

song phân chắc dè y con

Tia phung mà khán giả đã thấy

được chun cần kỹ no chạy voi

Béam-sáp và O may. Con Hóng

cầm moi ra độ kỹ dầu múa, nêu

về nhứt được thi trắng ca khóng

it, con O-phung cũng vậy.

Số là sòng khuya phu định ;

chạy 1500 m rất có hi vọng.

Trận Giadinh Thudaumot chắc

sẽ được công chung hoan nghimb

vì là một trận kỳ phùng địch thủ.

AI là người mè banh tròn chò

bó qua rất ương.

Trong sân Cholon, hội Phulam

đã với Binh-tiến. Trận sau,

U.S. Cholonnaise đã với Xóm-cái

V. N.

Theo ý tôi, đánh :

Tia phung gagnant, khứu-phu định và Hóng-cầm placés, với O-phung hoặc Vang-tien cũng dặng.

PHÂN THƯƯỞNG DAPHINS

Dua tron spacial - 800 thước

nhứt 250p., nhì 80p. - ngựa la

3 tuổi.

Vang-dàn 44 Aloï 44

Charmeur 44 Devenan 44

Kim-sang 44 Hóng-lau 44

Fidèle 44 Bon-thanh long

44

Trong đám ngựa lai 3 tuổi

nhất 140p., nhì 40p., ngựa la

4 tuổi trở lên - catégorie B.

Anh-long 45 Béam-long 47

Auto 41 Kim-xanh 45,5

Do theo hai kỳ đua rào dà qua

thi có thể đoán rằng Anh-long,

Kim-xanh và Béam-long đồng

sắc, kỳ này không dè gì theo

quýnh nhau nhì cho dặng. Phân

chắc, nếu con Béam-long có

nài apprenti còi, được bot

2 kilos ruồi, tôi tưởng giài

thường sao cũng vđ nò; còn

chạy y 47 kilos, biết nó theo

kịp Anh-long hay chẳng ? Con

Auto tuy chò nhẹ hơn hết, nhưng

coi giòi lâm là vđ được place

thôi. Vậy theo ý tôi, nên đánh:

Anh-long gagnant, Kim-xanh

placee.

Nếu con Béam-long có nài

apprenti còi thi nên đánh nó

nhứt.

PHÂN THƯƯỞNG BAGDAD

Dua tron, 2e série - 1800

thước - nhứt 330p., nhì 110p.,

ngựa lai bốn tuổi, trở ên.

Bouvet 51,5 Joyau 17,5

Tan-long 42,5 O-pai-long 47

Bộ này chỉ bón con nào sẽ vđ

place, cho phân chắc cái phần

toulong 330p., không thè nào

khô khát bị con Bouvet giết.

Vậy con cái phân thường con nào

sẽ vđ hạng nhì day? Chò nhè thi

coi Tân-long, mua rõi àn hang ba

dò ban, nặng thi co Yoyau, hom

như nán dưới Motor coi hay

lâm, và lai mua rõi thường hay

nhìn O-pai-long và Tân-long. M. O

pai-long nằm ngoài không phải

phiên O-pai-long là

Từ ngày 20 Novembre cho tới 31 Mới bắt đầu dá có

Décembre 1929, NHÀ HÀNG LỤA

NUGYEN ĐỨC-NHUẬN ở đường Catinat

bán trọn một ngày không lấy tiền. Quý khách muốn biết rõ hơn xin đọc bài

« MUA KHÔI TRÀ TIỀN » đã đăng số

hôm qua hay là số ngày mai cũng có.

Chó bò qua rát uổng.

Gánh hát TÁI-DONG-BAN
bởi HIỆU LAI LÀ
AN-LACHát tại rạp EDEN CHOLON
Từ 21' tới 24 novembre 1929Bản ban diễn nhiều thứ tuồng từ đầu tới vần không
có bô mảng như các gánh làm cho khán quan thất
công đợi chờ.Nội tác: Sơn thủy đep - Y giáp mới - Đào kếp
đang - Lớp lanh trung.Kinh mời quý ông quý bà thưa nhau đến xem trước
mùa vui sau giúp bắn ban cho mau tết phát. Rất cảm ơn.NGUYỄN-VĂN-CƯ, Mỹ-ho
Chủ-hon: NGUYỄN-VĂN-TÂM, chef du 34 quartier
la Ville de Saigon

Lưu Ðá Ôn bán búa, tôi bán thuốc.

Người ta có câu rằng: « Thuốc cao đơn huyền bí thần
tiền cúng khô bồi uốn chí thường bay bì qua bảy bảy
thuốc đổi đổi, chẳng những lấy tên của người, lại còn
lâm bối đến sám man của chúng. Vì người đời không
xét ra chỉ thường bị gai trường đều do bởi lỗ ấy. Bò
vày nên chỉ chung tôi đã chỉ biế là sự thật là chưa
chánh giáp người nguy, con kê có chung cấp, ó công

khai ó bò anh, và chung khác lồng obung sang lán, cái lót nói: Thần Hồn

khô hồn - thật công chéng có chí là quá dâng ».

Chỗ nào tiếc chung tôi xưa lòng đưa người di aboa trao các phuyens

mỗi mìn nhiệm. Nghiêng có cửa qui mà chỉ để trong nhà, sao bắng đem

thuốc đổi đổi, chẳng những lấy tên của người, lại còn

lâm bối đến sám man của chúng. Vì người đời không

xét ra chỉ thường bị gai trường đều do bởi lỗ ấy. Bò

vày nên chỉ chung tôi đã chỉ biế là sự thật là chưa

chánh giáp người nguy, con kê có chung cấp, ó công

khai ó bò anh, và chung khác lồng obung sang lán, cái lót nói: Thần Hồn

khô hồn - thật công chéng có chí là quá dâng ».

Chỗ nào tiếc chung tôi xưa lòng đưa người di aboa trao các phuyens

mỗi mìn nhiệm. Nghiêng có cửa qui mà chỉ để trong nhà, sao bắng đem

thuốc đổi đổi, chẳng những lấy tên của người, lại còn

lâm bối đến sám man của chúng. Vì người đời không

xét ra chỉ thường bị gai trường đều do bởi lỗ ấy. Bò

vày nên chỉ chung tôi đã chỉ biế là sự thật là chưa

chánh giáp người nguy, con kê có chung cấp, ó công

khai ó bò anh, và chung khác lồng obung sang lán, cái lót nói: Thần Hồn

khô hồn - thật công chéng có chí là quá dâng ».

Chỗ nào tiếc chung tôi xưa lòng đưa người di aboa trao các phuyens

mỗi mìn nhiệm. Nghiêng có cửa qui mà chỉ để trong nhà, sao bắng đem

thuốc đổi đổi, chẳng những lấy tên của người, lại còn

lâm bối đến sám man của chúng. Vì người đời không

xét ra chỉ thường bị gai trường đều do bởi lỗ ấy. Bò

vày nên chỉ chung tôi đã chỉ biế là sự thật là chưa

chánh giáp người nguy, con kê có chung cấp, ó công

khai ó bò anh, và chung khác lồng obung sang lán, cái lót nói: Thần Hồn

khô hồn - thật công chéng có chí là quá dâng ».

Chỗ nào tiếc chung tôi xưa lòng đưa người di aboa trao các phuyens

mỗi mìn nhiệm. Nghiêng có cửa qui mà chỉ để trong nhà, sao bắng đem

thuốc đổi đổi, chẳng những lấy tên của người, lại còn

lâm bối đến sám man của chúng. Vì người đời không

xét ra chỉ thường bị gai trường đều do bởi lỗ ấy. Bò

vày nên chỉ chung tôi đã chỉ biế là sự thật là chưa

chánh giáp người nguy, con kê có chung cấp, ó công

khai ó bò anh, và chung khác lồng obung sang lán, cái lót nói: Thần Hồn

khô hồn - thật công chéng có chí là quá dâng ».

Chỗ nào tiếc chung tôi xưa lòng đưa người di aboa trao các phuyens

mỗi mìn nhiệm. Nghiêng có cửa qui mà chỉ để trong nhà, sao bắng đem

thuốc đổi đổi, chẳng những lấy tên của người, lại còn

lâm bối đến sám man của chúng. Vì người đời không

xét ra chỉ thường bị gai trường đều do bởi lỗ ấy. Bò

vày nên chỉ chung tôi đã chỉ biế là sự thật là chưa

chánh giáp người nguy, con kê có chung cấp, ó công

khai ó bò anh, và chung khác lồng obung sang lán, cái lót nói: Thần Hồn

khô hồn - thật công chéng có chí là quá dâng ».

L'INDUSTRIE MODERNE

NGUYỄN-TÂN-PHAT

58-61, Rue Colonel Grimaud (Place Catinat devant le Marché Saigon)

Máy in gach, máy xay gao, máy Diesel (tiêu namp) máy-evo
máy điện-khi, máy nước-dâ. Máy ca-nút, máy bơm nước, máy bơ
jô-lors (chum cát), hoặc trầu.

Bô phu tăng cho máy gach, máy gao cho xay - bô - điện-khi.

Sân máy-xe-hoi, xe-xe-hoi bằng máy, và bằng tay, sân cát
turb Magstro, Dyasmo, Demagras và các thứ máy-đầu.Đèn bia và rạp rót nhiều cái nhà gach ngói và máy xay gạo
ai công với lồng thán chả.

(Máy có riêng tại hàn)

Việc đó xảy ra c i trong

**Mỗi bắt đầu dá có
việc đáng buôn**

Trong đai-hội-nghi kinh vài phút mà thôi, nhưng thời là một cái triều-chứng đồng buôn. Tất cùng ô kê đọc xong câu cuối cùng trong bài diễn văn. Các ngài, chắc các ngài cũng đã rõ ràng vấn mạn xứ Đông dương này trong cậy ở các ngài, các ngài đã biết quyền lợi và cũng biết bão phan của các ngài; bão chúc rất lấy làm cảm-dòng mà khuyên các ngài nên cùng nhau mà làm việc và sau khi quan Toàn-quyền ra về, thì các ông nghị viên bao túc trị sự mới.

Chức nghị trưởng dê cho một người Pháp. Ông Lecombe hội trưởng phòng Cảnh-nông Bắc-kỳ được 27 phiếu, còn ông Blanchard là hội trưởng Hội đồng quản bao giờ mà con cái đất cỏ Việt-Nam này lại được biết cái thời giờ long trọng và cảm động như thế. Nhờ có cách cư xử quang đại và cao thượng của nước Pháp, nên họ được cùng nhau hội họp với cả các ông dân biếu tay. Đảng lý họ phải có tinh liên lạc để tỏ ra có lòng ái quốc mới phải, thế mà nó chia rẽ nhau ngay, họ xungđột nhau ngay, mà về một việc gì? Một việc tranh nhau nhõ mọn về ngôi thứ.

« Không, chó ngồi ấy là vê phản đối, không phải phản anh. Tôi là người xứng đáng hơn, sành sỏi hơn. » Anh em cũng nói giống xa cách nhau trong bao nhiêu năm, đáng lẽ tay bắt mặt mừng mới phải, thế mà chỉ những lườm nguyệt, đối với nhau dùng những lời chua cay.

Không, chó ngồi ấy là vê phản đối, không phải phản anh. Tôi là người xứng đáng hơn, sành sỏi hơn. » Anh em cũng nói giống xa cách nhau trong bao nhiêu năm, đáng lẽ tay bắt mặt mừng mới phải, thế mà chỉ những lườm nguyệt, đối với nhau dùng những lời chua cay.

Ông Lecombe được trúng cử phó nghị-trưởng tay, vì cách cư chỉ của ông rất được người ta hoan-nghinh và cả hội-nghi đều mến phục. Sau hết đến bầu chức phó-nghị-trưởng Annam. Có hai người ra ứng cử.

(còn nữa)

A. E. BABUT.

La Revue Franco-Annamite

MỚI LẠI

Đi hát tiếng bắc nhiều thứ
thiệt hay. Đại-ly độc-quyền bán
cho bà hàng tại Nam-Ký Pathé,
Victor, Béka. Có nhiều đài Đài
Tiêm. Kép nhát.

Bán tại tiệm BÙI-NHƯ-LIÊN

51-53 Đường d'Espagne Saigon

Điện-thoại: 600

PHẢI NIỂU

Tiệm chụp hình
QUANG-CHÂU
428, Quai de Choquet Cholon
(Ngân cầu xóm chà)
là đóng hòn hốt trong TAM
KÝ ta.
Chụp hình, họa hình không
ai sáp kíp.

Mới bắt đầu dá có

việc đáng buôn

Việc đó xảy ra c i trong

Nouveautés**Sports****AU BON MARCHÉ SAIGONNAIS**

Mme NGUYỄN-THI-QUY DITE THANH

54 Rue Viêt-nam Saigon

CHEMISES-NUÉUDS-MÉGATES ARTICLES DE BAZAR

Hàng nhẹ và hàng vóc thứ Bắc-kỳ.

Nón bằng: al, vải laine và nút ve cho người lớn

và con.

Đồ dùng trong: đồ da buôn (foot-ball).

Đồ dùng trong: đồ da buôn (tennis).

Là thợ khéo tay: đồ da buôn và cao su để cầm-bộp đỡ m

đi rất thuận tiện. Ở xia viết làm.

COCHINCHINE-GARAGE

Atelier de Réparation Mécaniques

R. 1 et 1 bis rue de Verdun Saigon, Téléphone N° 289

Chỗ để xe hơi cho mướn tháng giá rẻ làm, xin

bởi mướn mau mau kéo bết chỗ

để cầm bánh xe hơi cho tối có giấy thi giá rẻ

và mau thành nghề lai có dợt mua mày phu them

không tinh tiền, xin viết thợ hồi cách thức và giá cả.

Có bún đồ phụ tùng xe hơi

Chủ nhơn kính bạch:

TAM-THÀNH-DƯỢC

1. Trữ-te — 2. Bô huyêt — 3. Giái lao.

1- Trữ-te bột cũt mứt xưng cối rất thân hồn, mỗi hộp 1200

2- Bô huyêt kính trát bột hồn. Xây xem xát ruồi rái huyêt, mỗi hộp 1500

3- Bô huyêt leo giài trát nát Lán-viết mứt mâm thường dùng, mỗi hộp 1500

Có tát mứt tháo gỡ mandat đà;

Monseur Truong-Ninh-Y

M-đn đến bát hồn Châ-tiem Tao-Nhon-Duong,

do-nay 12- xelata đà N° 4 rue de la Gare Hoemon

LUNETTREIE MY-KHOUAN

23', Rue des Marins-Cholon (Ngang ga xe đón giữa Cholon)

Nơi làm Đai-ly : Tiệm Khaï-Minh 30 Rue de la Por-e. — Poempeng



Bán đủ các thứ kiển: Hué-ky, càn-thi, viền-th, ống
giá, vệ sanh, dù các thứ gọng coi rái lich-sú. Có thợ chuyên
môn về khoa quang-hoc, có máy điện-khi coi con mắt
trước khi lựu kiển. Tiệm mờ dã lâu nồi danh khắp Đông
Pháp

Phật ra đò'i

Phòng ngủ NAM THIHNH,
NAM TRUNG ở Saigon, mờ
thêm BÔNG-BAN KHÁCH-SANG
ở đường Bourdais 164, 166,
d'Espagne 249 và 26 Cholon,

Boulevard Tông-Dốc-Phương
75, 77, 79 với NAM-THÀNH ống
ngu số 76, 78.

Phòng chung dọn kim thời,
giá tinh rẻ hơn các nơi, xin
Đồng Ban chiếu cỗ.

hù-nhơn

M. HIỆP-KINH-THỊNH

gian dài tri, thi hinh khach di tieu
tre mien ngay lai thanh nhan khach.**AU REGRET**

76, Boulevard Bonnard

TRÀNG HOA-TANG

(Consonnes)

hàng cao vóc và bằng tĩnh

100 gr giá từ 8 p 00

Qua công cho các hòn: Lorraine

điều và các mèo agouti

con giài hòn

điều mèo trắng heo mèo

điều đà mèo mèo, yò da

lông đà mèo mèo

lông đà mèo mèo

MỘT ĐĂNG BÍ MẬT

Tác giả: LIEN CHI

Mỗi đoàn chúng trong mười
đều là đội ta để độ một hai cái
để làm việc riêng và cho đồng
đảng ở. Các hồn mì đã cho tên
Ba Thám biết tên mười hai nhà
đó đang do thám xem nơi nào
lương thiện nơi nào trộm cướp?

Không mi lầm.

— Tôi lầm, vì ta xưa nay vào
hành động một mình khôngitem
muốn tay ai cả. Thầy Ba Thám
biết tên mười hai cái nhà của mì.

Vậy, lời may! Ta không còn
sợ cõi nữa. Mì ở tay ta rồi mà.

Bấy giờ ở tay mì nhưng lát
nữa ta sẽ thoát khỏi tay mì. Vậy
thôi lén sự ta lầm.

Đạo-Trich xít lại gần thầy Thông
để ta lén vai thấy ôn tồn mà nói.

Xin lỗi thầy, nay giờ tôi nồng
quá nên có vòi lè chút đỉnh. Tôi
còn mến tài thầy lắm không
nói hại thầy đâu. Nhưng tôi muốn
nói với thầy một câu không biết
thầy có ưng chàng?

Nói đi!

Tôi muốn thầy cam đoan với
tôi rằng không kiểm cách trốn khỏi
tàu này trước khi tàu tới bến Saigon.

Tu cam đoan với mì-sẽ kiêm
bết cách thoát khỏi tàu này trước
khi tàu tới Saigon.

— Ông, thầy này hướng quái! Thầy
không biết tôi vây tay một cái thì
thầy biết nói phách sao? Tôi bỏ lên
một tiếng thời có người tới xiêng
cõi thầy ngay lại mà.

Xiêng được nhưng bê xiêng

cũng dã.

Họ liệng thầy xuống bờ.

Ta biết bơi.

Thầy nói cứng lâm. Vậy thời
tôi xin phép thầy cho tôi dề phòng
cản thận.

Cứ việc. Nhưng dề phòng cản-
thận tôi dề dâu cũng vòi ịch.

Thật vậy ư?

Đạo-Trich vùi nói vừa mở cửa
kêu hai người lính thủy tôi. Hai
người lực soái trong người thầy lấy
durus cuốn sách dia đồ nhà rồi rót
chai chon thầy lại và dề thầy nằm
trên giường.

Đạo-Trich cầm cuốn sách dia đồ
nhà, min cười hỏi thầy Thông:

Thầy có biết tại sao tôi giết ông
Đoàn-Sinh, tại sao tôi toàn giết

thầy dạng đoạt cuốn sách này
không? Thầy coi đây thời rõ». Vừa
nói lần vừa bấm một cái lò so,

lung sách bồng mò ra thi thấy viên
nọc-bích Biển-hoa chối lời ở

trong Thầy Thông bụm miệng làm

bầm: « Trời ơi! Thế mà ta cứ

tưởng nó cái lò này tấm dia đồ
rách kia mà thôi. Đầu có ngò! »

Đạo-Trich thấy thầy Thông nói

nhu vậy thời thích chí lắm, tiếp

luôn: « Lạ lâm nabi? Trong nhà
một ông đồ già như ông Đoàn-Sinh
ai ngờ đâu có cửa qui thế này mờ
tim kiêm. Ấy thầy Nguyễn-ngọc-

Ký sư công chính vẫn hay lại chơi
nhà ông dâ gởi ngầm ông giữ giùm
mà ông, không biết dâ iỏi ». Hai
người lính thủy làm xong công

việc, trả ra rồi, Đạo-Trich quay lại
nói với quan Chùa tàu: « Ngài làm
Ơn cho một người đứng dày hầu

thầy này. Cần nhét là tên ấy phải
lè phép. Thầy không i phái là một

tán tú binh thường dầu. Kéach
qui của tôi đó. Mày giờ rủi ngài?

— Да, bao giờ thiếu người làm

phụt.

— Từ đây tôi Tourane mấy giờ.

— Đã dì gấp thì mười giờ.

Làng yên lôi tình. Tôi phải
tới chủ tịch hội đồng bắt thương bay
giờ. Trù tính viে nọ vié kia có lẽ

mười hai giờ đêm mới trả về đón
nhà di được. Vậy thời ngài cho

tau chạy chậm chậm dè độ mười
hai giờ mà di từ đây tới Tourane.

It ra 4 giờ chiều hôm nay bằng

thả cho thầy này xuống bộ
Nghe không, 4 giờ chiều bây giờ

Tourane, bảy giờ bời thầy ấy có
bơi thuốc mê nên sảng ra Isah
dị mau tới đầu cảng không thể
trở về Hanoi kịp trước 12 giờ đú c

— Vắng, tôi biếu rồi.

Thôi, kinh chào thầy Thông.

Bao giờ ta lại gặp nhau nhl.

— Chiều hôm nay, Đạo-Trich

tiên sinh a.

Mấy phút sau có tiếng đồn là tòa
nhà dâ bán lại cho người khác rồi.

Người này nói chủ mua là một

tên khách trú, người kia nói chủ
mua là một tên chà và. Không
biết nghe ai cho trúng nhưng có

một điều như dịch xác là bán dâ
được mấy tháng rồi mà nhà vẫn
bô hoang không có ai lai vè

tới. Một ngày kia hóng nhiên thấy
máy chèo ghe mành chờ đèn vò
số nhuras rường to tướng. Bấy

tâm người ghe chèo da den, lục
luồng dù ton khuân nhuras rường

dò vào trong tòa lâu dài không

có người & kia rồi lại cheo ghe di
mất.

Về việc này, trong làng đang

xôn xao bàn tán thời lại có tiếng
dòi rằng trong nhà dòi còn xay

ra lám chuyên ly kỳ nữa. Ai di
duoi chun tường thường nghe có

tiếng gầm thời ngát thao, tuồng

có người chạy nhảy đậm c'êm
nhau ở trong đó. C'ems người

nông-phu bao gao đám bắt thang
treo qua tường mà du xét. Hồi họ
thời họ chỉ lắc đầu le lưỡi mà
không trả lời.

Hồi gian mai thời họ mới nói
thật nhưng mà cùng khô lồng mà
tin được. Họ kêu rằng trong vườn

có lâm con vật bình thà rất nên
quái lạ: gốc cây này mày con quí
nhân danh, đor vuốt nhảy nút
lăng xăng, gốc kia thời ba bốn c'êm
màu đang leo cây bài trai. Mèo 1
ký c'v, mà lớn bằng con bò, mìn

(còn nữa)

TRƯỜNG XUÂN

BẾN-CÀT – THỦ-DẦU-MỘT

Ganh hót mồi ra đời nín dâ,
diền nhiều lối đặt diệt áo kep
đóng, áo mào mới, chung đón
lớp lang rất chỉnh tè. Síp tieb
hay, ván churong tron g tuồng

lại có vẻ diệm lệ. Xin mời qu
khách đến xem chơi, cho biêt.

Tuần tới sẽ xuông diễn tại rạp

Thầy Tú Mytho.

MỘT THÚ XE CÓ DANH TIẾNG NHỨT

Hàng GÉNÉRAL MOTORS đã định trong năm 1929 làm ra 1.250.000 chiếc xe hơi hiệu CHEVROLET

Tới ngày 31 Juillet mới đây thứ xe ay bán ra khỏi hàng đà t'i 4.500.000 chiếc



ĐẠI-LÝ

Sté Anonyme des GARAGES INDOCHINOIS

1, RUE LEFÈBRE – SAIGON

GARAGE BONNARD

Tru'ōc nhà hát-bóng Casino Saigon

