

廣集炎文

QUÀNG TẬP VIÈM VĂN

—

CHRESTOMATHIE ANNAMITE

*CONTENANT 180 TEXTES EN DIALECTE TONKINOIS
suivie d'un lexique encyclopédique annamite-français
illustré de 62 fac-simile;
et d'un index français concernant ce lexique.*

PAR

EDMOND NORDEMANN

PROFESSEUR AU COLLÈGE DES INTERPRÈTES

Fondateur de la Société tonkinoise d'Enseignement mutuel
Primé pour la connaissance de la langue annamite
et des caractères chinois

PRIX 8 00

Frais de poste en sus.

教學吳低曼摘錄

DÁO HỌC NGÔ-ĐÈ-MÂN CHÍCH LỤC

HÀ-NỘI. — 1898

MỤC - ĐƯỢC

NHỮNG SÒ CHUA LÀ ĐỀ CHA Ở MỤC (THU TÊN SÁCH) CHÈN NÀY

THIỀN THỨ NHẤT

Sò bài	Các sự-tích thường nói chuyện.	Sò dang
1.	- Người khôn hơn loài vật. (1).	1
2.	- Chuyện con kiêm sứa hươu★ nuôi cha mẹ. (29).	1
3.	- Tích nhời ví: « Nước đồ khó bóc ». (39).	1
4.	- Chuyện con dâu quít đè biêu mẹ. (29).	2
5.	- Tích tết « <i>Thanh-minh</i> ★ ». (40).	2
6.	- Sự-tích nghệ dèn đồ sắt, ở nước <i>Nam</i> ★. (30). . .	2
7.	- Sự-tích nghệ thuộc da làm dây dép, ở nước <i>Nam</i> ★. (30).	3
8.	- Tích sông <i>Tô-Lịch</i> ★. (31).	3
9.	- Chuyện con tặc tượng thờ cha mẹ. (29).	3
10.	- Sự-tích bà <i>Triệu-Âu</i> ★. (32).	4
11.	- Chuyện con đi kiêm quả dâu★ nuôi mẹ. (29).	4
12.	- Sự-tích ông <i>Bố-cai-dại-vương</i> ★. (31). . . .	5
13.	- Sự-tích nghệ thợ bạc, ở nước <i>Nam</i> ★. (30).	5
14.	- Tích hồ <i>Tây</i> ★ bên thành <i>Hà-nội</i> ★. (31).	6
15.	- Chuyện con cá tinh. (31).	7
16.	- Sự-tích ông thần <i>Long-đồ</i> ★. (31).	7
17.	- Tích nhời ví: « Quân mạnh dẫn quân mạnh ». (1).	8
18.	- Tích câu chuyện: « Ng tình chưa dà cho ai, Khôi tình★ mang suông <i>Tuyến-dài</i> ★ chưa tan ». (41).	9
19.	- Sự-tích ông sư <i>Huyền-Chân</i> ★. (33)	9
20.	- Tích bánh dây★, bánh chưng★. (34).	10
21.	- Tích dưa hấu★. (31).	11
22.	- Sự-tích ông thần núi <i>Tản-viên</i> ★ cưới vợ. (31).	12
23.	- Tích nhời ví: « To dâu mà dại ». (1).	13
24.	- Sự-tích ông thánh <i>Chèm</i> ★. (31).	14
25.	- Tích câu ví: « Sinh con dôi mới sinh cha; sinh cháu dứ nhà dôi mới sinh ông ». (1),	15
26.	- Chuyện người liên-bà mắc oan, tự-vấn★. (34).	16
27.	- Tích dâu cau mây vôi. (31).	17
28.	- Chuyện người phải lòng ma. (34).	18
29.	- Tích nhời ví: « Làm ơn nên oán ». (42)	19
30.	- Tích nhời ví: « Cùa thiên dà địa ». (1).	20

31. - Sự-tích ông thân núi <i>Tán-viên</i> ★.	(31).	21
32. - Sự-tích người <i>Quí-Li</i> ★ mắc lí con cáo★ mây con vượn★.	(34).	22
33. - Sự-tích vua <i>Thục-An-DưƠng</i> ★ mây con rùa★ vàng.	(31).	23
34. - Sự-tích ông <i>Nguyễn-Trãi</i> ★.	(33).	25
35. - Chuyện người sông làm tưống ma.	(34)	27
36. - Sự-tích người <i>Tù-Thúc</i> ★.	(34).	29
37. - Tích nhời ví: «Hôn phách <i>ChưƠng-Ba</i> ★ sương da hàng thịt.	(33).	30
38. - Tích nhời ví: «Nói dối như <i>Cuội</i> ★».	(1).	32
39. - Chuyện người liên-bà có nghĩa.	(34).	33
40. - Sự-tích vua <i>Lý-Thái-tô</i> ★.	(35).	35
41. - Sự-tích ông <i>Tù-Uyên</i> ★.	(2).	36
42. - Tích tết «Mồng hai tháng chạp».	(43).	38
43. - Tích tết «Đầm tháng bảy».	(44).	38
44. - Tích tết «Mồng chín tháng chín».	(45).	39
45. - Tích tết «Mồng năm tháng năm».	(46).	39
46. - Tích tết «Khai hạ».	(47).	40
47. - Chuyện con mèo có đù năm đúc.	(48).	41
48. - Chuyện bà ni-sư★ có đúc-hạnh.	(31).	41
49. - Tích tết «Đầm tháng tám».	(49).	42
50. - Sự-tích nghệ khắc ván in sách ở nước <i>Nam</i> ★.	(30).	43
51. - Tích tết «Mồng ba tháng ba».	(50).	43
52. - Tích nhời ví: «Đột đặc hơn hay chữ lòng».	(1).	44
53. - Sự-tích ông thánh <i>Chấn-vũ</i> ★.	(31).	45
54. - Sự-tích ông <i>Sĩ-vuƠng-tiên</i> ★.	(31).	46
55. - Tích tết «Cà».	(51).	47
56. - Sự-tích ông <i>Phạm-ngũ-Lão</i> ★.	(36).	49
57. - Sự-tích ông thánh <i>Gióng</i> ★.	(31).	50
58. - Sự-tích hai chị em bà <i>Chưng-Chắc</i> ★, bà <i>Chưng-Nhị</i> ★.	(31).	51
59. - Sự-tích ông thánh <i>Hưng-đạo</i> ★.	(37).	52
60. - Sự-tích ông <i>Tù-đạo-Hạnh</i> ★ mây ông <i>Nguyễn-minh-Không</i> ★.	(31).	54

THIỀN THỦ HAI

Tờ-bồi việc quan.

61. - Tờ huyện★ bẩm tinh★, báo nước lụt.	(52).	57
62. - Tờ toà Công-sú★ tư sang quan Tòng-độc★, hỏi việc thuê.	(52).	57

63. - Tờ quan Tòng-độc★ tư lại toà Công-súr★, nói việc thuê. (52).	58
64. - Tờ toà Công-súr★ tư sang quan Tòng-độc★ hỏi thuê công-sưu★. (52).	58
65. - Tờ quan Tòng-độc★ tư lại toà Công-súr★, nói việc thuê công-sưu★. (52).	59
66. - Tờ toà Công-súr★ tư sang quan Tòng-độc★ đề bắt phu. (52).	59
67. - Tờ quan Tòng-độc★ tư lại toà Công-súr★, nộp phu. ((52)).	59
68. - Tờ Linh-binh★ bảm dài nộp đặc lên tinh★. (52).	60
69. - Tờ quan Tòng-độc★ tư mật chinh sang quan Công-súr★. (52).	61
70. - Tờ mật quan Công-súr★ tư lại cho quan Tòng-độc★. (52).	61
71. - Tờ toà Công-súr★ tư sang quan Tòng-độc★, hỏi thuê thiêu. (52).	62
72. - Tờ quan Tòng-độc★ tư chinh lại toà Công-súr★, khai thuê thiêu. (52).	62
73. - Sớ quan Tòng-độc★ tâu án tù. (52).	64
74. - Sớ quan Kinh-lược★ tâu sin thuong cho người có công. (52).	65
75. - Tờ Đê-độc★ tư tinh★, báo đánh được đặc. (52).	66
76. - Tờ Bộ★ lục thuong công. (52).	67
77. - Tờ Bộ★ lục làm sò tuyên-dinh★. (52).	68
78. - Tờ quan Bộ-chính★ tư tinh★, báo-tri★ đánh được đặc. (52).	68
79. - Tờ phù★ bảm tinh★, báu cai-tòng★. (52).	69
80. - Tờ huyen bảm tinh★, bắt người đầu dứp người nghèo. (52).	70

THIỀN THÚ BA

Đơn-tử.

81. - Đơn lý-trường★ báo cướp. (52).	71
82. - Đơn dân kêu Công-súr★, sin thuê công-sưu★. (52).	71
83. - Đơn dân sin quan Công-súr★ khám lúa. (52).	72
84. - Đơn người dân lên toà Công-súr★, kiện lý-trường★. (52).	73
85. - Đơn dân lên toà Công-súr★ kêu oán cho người làng. (52).	74
86. - Đơn dân lên toà Công-súr★ kêu việc đắp đê. (52).	75
87. - Đơn dân lên toà Công-súr★ kiện lý-trường★ tiêu lạm thuê công-sưu★. (52).	76
88. - Đơn dân khai chinh quan Công-súr★, cho người làng phải tiêu-sưng★. (52).	77
89. - Đơn liên-bà bảm quan Án★, thưa chống tinh-phụ★. (52).	78

90. - Đơn lý-trưởng★ bầm tinh★, khai tục thêm đinh★. (52).	78
91. - Đơn lý-trưởng★ sin phép quan phủ★ đè vào đám. (52).	79
92. - Đơn dân kêu quan Công-sứ★, sin lính súng đè dứ làng. (52)	79
93. - Đơn dân kêu quan Tòng-độc★ kiện dân khác dứ nước làm duộng. (52).	80
94. - Đơn các lý-trưởng★ hàng tòng★ lên toà Công-sứ★ kiện cai-tòng★. (52)	81
95. - Đơn người mẹ lên toà Công-sứ★, kêu oan cho con phải bắt lậu thuê thuộc phiện. (52).	83

THIỀN THÚ TƯ**Án-tù.**

96. - Án người làm đặc phải tội chém. (52).	84
97. - Án liên bà diệt chồng, phải tội thắt cổ. (52). . .	85
98. - Án người cậy cùa ăn hiếp người ta, phải tội đi đáy. (52).	86
99. - Án đứa ăn chộm phải tù ba năm. (52).	87
100. - Án hai anh em chửi đánh lẩn nhau, phải phạt chượng, chuộc bạc. (52) . . , . .	88

THIỀN THÚ NĂM**Thư-khê.**

101. - Văn-khê bán nhà mây vườn. (52).	89
102. - Văn-khê bán duộng. (52).	89
103. - Văn-uristic bán thuyền. (52).	90
104. - Văn-tự vay tiền. (52).	91
105. - Văn-uristic bán ngựa. (52).	91
106. - Tờ chúc-thư cha mẹ chia da-tài cho con. (52).	92

THIỀN THÚ SÁU**Thư-thiệp.**

107. - Đương mùa Suân, gửi thư hỏi thăm bạn học. (52).	95
108. - Đương mùa Suân, bạn học gửi thư lại. (52). . .	95
109. - Đương mùa Hạ, người làm quan sa gửi thư hỏi thăm cha mẹ. (52)	96
110. - Đương mùa Hạ, cha mẹ gửi thư lại cho con. (52).	96
111. - Đương mùa Thu, gửi thư hỏi thăm bạn. (52). . .	97

112. - Đương mùa thu, bạn gửi thư lại . (52).	98
113. - Đương mùa đông, anh gửi thư hỏi thăm em đi lính. (52).	98
114. - Đương mùa đông, em gửi thư lại. (52).	99
115. - Thư vợ tiễn chồng đi đánh đặc . (52).	100
116. - Thư chồng đi đánh đặc, đè lại cho vợ. (52).	101

THIỀN THỨ BÂY

1^o Lối chuyện văn băng.

117. - Bài ông Nguyễn-Trại★ dậy con ở cho có đức. (3).	102
118. - Bài ông Nguyễn-Trại★ dậy học chò ở cho phải đạo. (3).	104
119. - Đoạn chuyện « Kim-Vân-Kieu★ ». (4).	107
120. - Đoạn chuyện « Nhị-dộ-mai★ ». (5).	108
121. - Chuyện vua « Đinh-Tiên-hoàng★ ». (6).	110
122. - Đoạn chuyện « Phan-Chân★ ». (7).	111
123. - Đoạn chuyện « Hoàng-Tú★ ». (8).	113
124. - Đoạn chuyện « Nữ-tú-tài★ ». (9).	115
125. - Đoạn chuyện « Phương-Hoa★ ». (10).	116
126. - Bài hát ba mươi sáu phô Hà-nội★ . (1).	116

2^o Lối chuyện văn chớc.

127. - Chuyện con đánh hổ★ cứu cha . (11).	118
128. - Chuyện con chịu muỗi đốt cho cha mẹ ngủ. (11).	118
129. - Đoạn chuyện « Cung-oán★ ». (12).	119
130. - Đoạn chuyện « Chinh-phụ-ngâm★ ». (13).	120
131. - Đoạn chuyện « Thu-vi-lù-hoài-ngâm★ » . (14).	121

3^o Lối thơ.

BỘN CÂU

132. - Thơ người Nguyễn-Soạn★ đưa cho nàng Phi-Nga★. (9).	122
---	-----------	-----

TÁM CÂU

133. - Thơ nàng Kiều★ đi chơi hội Thanh-minh★. (15).	122
134. - Thơ người Mộng-Long★ mừng một nhà bón người đỗ. (16).	122
135. - Thơ người Phan-sinh★ nhớ nhà. (7).	123
136. - Thơ con chuột bạch họa vẫn chuột công. (17).	123

Thú vĩ ngâm.

137. - Thơ nàng Hạnh-nguyên★ tự tình mây người Mai-sinh★. (5).	123
--	-----------	-----

Sô bài	4º <i>Lối phú.</i>	Sô dang
138. - Đoạn phú « <i>Hàn-Vu σong-tôn★</i> .	(18).	. 124
<i>5º Lối hát nhả-chò.</i>		
139. - Bài hát người phải lo cho có công-danh.	(19).	. 125
140. - Bài hát chơi dăng.	(20).	. 125
141. - Bài hát lầy nhàn-hạ làm thích.	(21).	126
<hr/>		
THIỀN THÚ TÁM		
Văn sách mày tinh nghĩa.		
1º <i>Lối văn sách.</i>		
. 142. - Bài văn sách hỏi những người con gái, làm sao chỉ muôn lầy học-chò .	(22).	127
2º <i>Lối tinh nghĩa.</i>		
143. - Chứ chong kinh Lê★ nói dằng: Tật kính tật dối vô vi phu tử .	(22).	129
<hr/>		
THIỀN THÚ CHÍN		
Nhời ví mày câu ví, dọn theo văn a b c.		
1º <i>Nhời ví nôm.</i>		
144. - 152. - Ba chǎm nhời :	(1).	131
2º <i>Nhời ví chữ.</i>		
153. - 156. - Sáu mươi nhời .	(1).	141
3º <i>Câu ví.</i>		
157. - 161. - Chín mươi câu .	(1).	144
<hr/>		
THIỀN THÚ MUỜI		
Mày bài kinh cốt-tử.		
1º <i>Đạo Da-tô★.</i>		
162. - Kinh Thiên-chúa★.	(23).	. 152
163. - Kinh A-ve Sang-ta★.	(23).	. 152
164. - Kinh tin kính.	(23).	. 152
165. - Kinh cáo minh.	(23).	. 153
2º <i>Đạo Nho★.</i>		
166. - Văn-tê tơ hồng★.	(39).	. 153
167. - Văn-tê ngu, ma mẹ.	(39).	. 154

— XXII —

Sô bài	3º <i>Đạo Phật</i> ★.	Sô dang
168. - Bài kinh thường niệm Phật★. (24).		156
	4º <i>Đạo Lão-tú</i> ★.	
169. - Bài sai quan Ngũ-hò★. (25).		157
	5º <i>Đạo Tiên</i> ★.	
170. - Văn phụ đồng tiên. (26).		158
	6º <i>Đạo Đồng-cốt</i> ★.	
171. - Văn đức thánh <i>Cáu-chùng</i> ★. (27).		160
	7º <i>Đạo Nội</i> ★.	
172. - Văn đức thánh <i>Hưng-đạo</i> ★. (28).		161

THIÊN THÚ MUỜI MỘT
Linh-tinh.

1º *Bài hát trống-quân*★.

173. - Con dai hát ve con gái, muôn lây làm vợ. (1). . .	165
174. - Con gái hát ve con dai, muôn lây làm chồng. (1). . .	165
175. - Con dai hát ghẹo con gái. (1).	166
176. - Con dai hát đõ con gái; con gái dẳng lại. (1). . .	166
	2º <i>Câu đõi</i> .
177. - Mười lăm câu. (1).	167
	3º <i>Bài hát du ché-con</i> .
178. - Ba bài. (1).	169
	4º <i>Câu đõ</i> .
179. - Năm câu. (1).	169
	5º <i>Câu đõ nói nhanh</i> .
179 bis. - Sáu câu. (1).	170
	6º <i>Tiếng dao hàng dong ở các phố Hà-nội</i> ★.
180. - Ba mươi tiếng. (1).	170

Những tiếng viet tắt

172

Tự-vị An-nam-Đại-pháp thông dài.

173

Tự-vị Đại-pháp đè cha lại tự-vị kia.

Sửa những chỗ sai



CHAPITRE I

CONTES, LÉGENDES ET TRADITIONS POPULAIRES EN PROSE.

1. — Người khôn hơn loài vật.

Ngày xưa có một người đi cây ruộng, ông cọp đèn mới hỏi rằng: « Mày có trí khôn không? — Thưa ông, có. — Mày đè đâu? — Thưa ông, tôi đè ở nhà. — Thê thì mày về lây. — Nhưng mà tôi xịt ông ăn mât trâu của tôi; thì tôi xin trói ông lại. » Ông cọp ừ; người ây lây dày trói lại, rồi lây bắp cây đánh mãi, bảo rằng: « Trí khôn đây này! »

Thê mới biết rằng người khôn hơn loài vật.

2. — Chuyện con kiêm xưa hươu★ nuôi cha mẹ.

Dời nhà *Chu*★, có người *Đạm-tú*★ là người có hiếu; cha mẹ già, ngày-ngày muôn uông xưa hươu★. Xưa ây thật là khó kiêm. Người *Đạm-tú*★ tìm được lôt hươu★, đội đi vào rừng, lộn mây đan hươu★, nặn lây xưa đẽ đem về nuôi cha mẹ. Đến lúc giờ vê gặp lú đi xăn trông thầy, ngờ là hươu★ thật, xấp giường cung bắn; người ây vội-vàng chút lôt hươu★ ra, lại mà kề thực xụ mình. Những người ây thầy nói như thê, mới thòi, khen rằng là người có hiếu.

3. — Tích nhở ví: « Nước đồ khó bóc. »

Dời nhà *Hán*★, có người *Chu-mãi-Thân*★; nhà thì nghèo, chỉ giõc chí học-hành; ban ngày phải vào rừng kiêm cùi; tối về thi lại học. Vợ thầy nghèo, vợ bò. vợ đi. Đến ba bón năm sau, người ây đi thi đồ, được bò đi tri-huyện. Lúc bảy giờ, người vợ thầy giàu-sang, lại xin về. Người ây nghe nói, nực cười, sai lính lây bát nước, đồ xuông đất, mới bảo người vợ ây rằng: « Hé bóc bát nước lại, đây được như trước thì tao cho vê ». Người vợ nghĩ lại, xâu-hò, mới đi tự-vẫn★.

Thê mới biết rằng: « Nước đồ khó bóc. »

4. — Chuyện con giầu quít đè biêu mẹ.

Ngày xưa có người *Lục-tích*★, mới lên sáu tuổi, đi đèn chơi nhà người *Viên-thuật*★. Người ày thây sinh mà lại có phép, mới lây quít cho ăn. Người *Tích*★ ăn thây ngon, mới giầu hai quả trong tay áo. Đèn lúc vê, ra trước thêm, chắp tay chào, thì hai quả quít trong tay áo rơi ra. Người *Thuật*★ trông thây cười rằng: « Sao, hãy còn tính trẻ-con, mà lại giầu quít đè dành? » Người *Tích*★ quì thura rằng: « Vì tính mẹ tôi ưa, cho nên tôi đè dành đem vê biêu. » Người *Thuật*★ khen rằng: « Bé mà có hiếu! »

5. — Tịch tết « *Thanh-minh*★ ».

Tết *Thanh-minh*★ là cách từ hêm lập suân sáu mươi ngày. Hòm ày thây khí giới xáng-xùa, hây-hây gió động, thì người được mạnh khoẻ, thóc lúa được mùa. Bởi thế người ta mới đặt ra hội *Đạp-thanh*★, dù nhau đi thăm nhận các mô-mà★ tờ-tiên★, dấp-diêm cho cao-ráo, quét dọn cho sạch-sẽ; rồi về làm cổ dâng cúng. Trước là cầm đức tờ-tiên★, sau là ăn uống chơi-bời vui-vè.

Áy, như thế gọi là tết *Thanh-minh*★.

6. — Xự-tích nghề rèn đồ sắt, ở nước *Nam*★.

Xưa ở làng *Nga-hoàng*★, huyện *Quế-dương*★, tỉnh *Bắc-ninh*★, có một người tên là *Lư-cao-Sơn*★ mạnh bạo, giỏi lăm. Böyle giờ nước *Thục*★ xang ăn cướp nước *An-nam*★. Ông ày thây có nhiều khí-giới mây nhiều đồ bằng sắt, muôn sem nó làm những đồ ày thê nào. Khi quân nó vê, theo xang, ở đây bảy năm, học được cà những phép nghề rèn đồ sắt, mới về dậy các dân học làm được nghề ày. Sau, ông ày mất, thì nghề thợ rèn thờ làm tờ-xu★.

Áy, những nghề rèn đồ sắt có từ đây.

7. — Xí-tích nghề thuộc da làm giày dép, ở nước Nam★.

Đời vua *Dâng-dong*★, nhà *Mạc*★, có ông tiên-xi★ tên là *Nguyễn-thì-Trung*★, ở làng *Chúc-lâm*★, huyện *Tú-kỳ*★, tỉnh *Hái-duong*★, vua sai xang công nhà *Minh*★. Ở đây có nghề thuộc da làm các thứ giày dép; đèn học thì nó không dày. Ông ấy mới già cách, cứ ngày-ngày đèn sem, rồi học lòm được cả các phép thuộc da, hun da; lại lân-la lây những mẫu giày dép của nó, vạch vào vật áo, về nhà cho, lại hoạ lây, đẽ làm kiều. Đèn khi về, chì dày những người làng mà thôi. Sau, ông ấy mất, làng ấy thử làm *tò-xur*★. Đèn bày giờ vẫn chỉ có người làng *Chúc-lâm*★ làm được nghề ấy.

Nghề thuộc da, làm giày dép, có từ đây.

8. — Tích sông *Tô-Lịch*★.

Đời vua *Í-tôn*★, nhà *Đường*★ năm thứ sáu, khiên người *Cao-biển*★ làm quan đò-hộ★, nước Nam★. Người ấy đem quân xang đánh nước *Nam-kiều*★ mới đáp thành *Dại-la*★ (1) rộng ba nghìn bước, đẽ làm đồn đóng quân. Có con sông nhò bọc quanh thành ấy từ phương tây đèn phương nam. Khi tháng sáu, mưa ngập đầy sông ấy, người *Biển*★ cưỡi thuyền đi chơi, chợt thấy một ông già, đầu, râu, tóc bạc, đứng giữa dòng sông, cưỡi hớn-hờ. Người *Biển*★ hỏi: « Là ai? » Ông ấy nói rằng: « Họ ta là *Tô*★, tên ta là *Lịch*★ ». Người *Biển*★ lại hỏi « Nhà ông ở đâu? » Ông ấy nói rằng: « Nhà ta ở giữa sông này. » Vừa nói song, nước sông mờ-mịt thì biến mất. Người *Biển*★ biết rằng là ông thần, mới đặt tên là sông *Tô-Lịch*★.

Áy là tên sông *Tô-Lịch*★ từ đây.

9. — Chuyện con tặc tượng thờ cha mẹ.

Đời nhà *Hán*★ có người *Đinh-lan*★; thủa còn bé thì cha mẹ

(1) Đời nhà Lý*, vua Thái-tô* đi thuyền ra chơi sông Nhĩ-hà*; gần đèn thành ấy, có hai con rồng* nồi lên giắt thuyền; bởi thế mới đổi tên là thành *Thăng-long** (nghĩa là « rồng nồi lên ») mà đóng kinh-dô* ở đây. Thành ấy, bày giờ là thành *Hà-nội**.

mắt cá; đèn lúc khòn nhón, thương nhớ cha mẹ, mới tạc hai pho tượng gỗ, hình giáng y như cha mẹ, để thờ. Ngày-ngày, hai bữa cơm canh, dâng cúng; tôi lại dù chǎn, mǎn, đệm, gối; thờ phụng chǎm-chút y như còn xông. Gặp phải người vợ chàng hiền, thây chồng thờ phụng mây mươi năm, bao giờ cúng thê; nhân khi chồng đi vắng, mới lây kim, châm vào kẽ ngón tay tượng, thử sem, thờ lâu ngày có thiêng không; thì thây máu chảy ra dòng-dòng. Đến bữa, chồng về, bưng cơm vào lè, tròng lên mặt tượng, thây nước mắt chúa-chan; xét sem mới biết là vợ lấy kim châm; âm-âm nỗi giận mới đuổi vợ đi. Ấy thê mới biêt lòng có hiêu; thờ kính cha mẹ lúc xông làm sao, lúc chêt cúng vậy.

10. — Xuу-tich bà Triệu-âu★.

Xưa ở núi *Cieu-chân*★ có một người liền bà tên là nàng *Triệu-âu*★; mình cao một trượng hai thước; vú dài ba thước, vắt quặt ra sau lưng được; mà không lây chồng. Bây giờ vua *Tôn-Quyên*★ nước *Ngô*★, sai hai tướng là người *Bộ-Chất*★ mây người *Lã-dại*★ đem quân xang đánh người *Xi-huy*★ (là con ông *Xi-vương*★); cướp được nước *Nam*★, thì vua nước *Ngô*★ chia quan làm đô-hộ★ các quận★. Nàng ây mới họp tập được ba vạn quân; mình mặc áo giáp, chân đi dép sương, tay cầm cờ vàng, cưỡi voi; đem quân ra đánh các tướng nước *Ngô*★, lây được thành, hăm được âp★. Sau, nước *Ngô*★ lại sai người *Lục-giận*★ đem quân tiếp xang; người ây lây diều ân tín, dụ quân nàng ây, đều ra hàng cả. Nàng ây không chịu, đánh mãi, phải chêt trận, hoá làm thần thiêng. Dân đây lập đền lên thờ. Đến ây, bây giờ, ở làng *Phú-diên*★, huyện *Mỹ-hoa*★, tỉnh *Thanh-hoa*★.

11. — Chuyện con đi kiêm quả giàu★ nuôi mẹ.

Đời nhà *Hậu-Hán*★, có một người tên là *Thái-Thuận*★; mẹ thì già, nhà nghèo, gặp phải thi loạn, không có gì nuôi mẹ. Có một hôm, đi vào rừng kiêm quả giàu★, đương ngồi chọn thứ

sanh thứ chín làm hai, thì có quân giặc *Sich-my*★ đi qua. Tướng nó trông thấy người ây ngồi chọn giàu★, nực cười mới hỏi: « Thằng kia! Lây giàu★ làm gì mà lại chọn thê? » Người ây xó hãi quùi thưa rằng: « Nhà con nghèo lám, không lây gì nuôi mẹ con được, cho nên phải kiêm nhứng quả này; chọn nhứng quả đen, thì ngọt, để dành mẹ con; còn nhứng quả đỏ, hơi chua, thì con ăn. » Tướng giặc nghe nói, khen là người có hiếu, sai quân đưa cho một thúng gạo mây một đòn trâu. Người ây mừng lám, tạ ơn, vội-vang đem về dành mẹ.

Cho bay hέ người có hiếu thì đèn giặc cũng khen, cũng thương.

12. — Xự-tích ông *Bố-cái-dại-vương*★.

Xưa có một người, tên là *Phùng-Hưng*★, ở quận *Đường-lâm*★, (bây giờ thuộc về tỉnh *Sơn-tây*★). Vốn nhà giàu; có sức mạnh; hay bắt hổ★ tay không. Em là người *Tuấn*★ lại có sức mạnh hơn; đè đỡ nặng bằng nghìn cân vào trong chiếc thuyền nhỏ, vừa đội, vừa đi được hơn mươi dặm★. Các quân mán★, quân mồi★, đều xó cả.

Đương năm thứ bảy, đời vua *Đức-tôn*★, nhà *Đường*★, có quan đô-hộ★ là người *Cao-chính-Bình*★, trị nước *Nam*★, dân-xã phái tàn-hại cực-khổ lám. Người *Phùng-Hưng*★ dày quân ở châu *Phúc-lộc*★, (bây giờ gọi là huyện *Phúc-thọ*★,) đem trăm thê voi mây nghìn con ngựa, đánh lây được thành. Người *Chinh-bình*★ lo xó mà chết; *Phùng-Hưng* lên ngôi làm vua nước *Nam*★; surng hiệu là *Phùng-vương*★. Làm vua được bảy năm thì mất. Con gai cả là người *An-ninh*★ nôi ngoài; tôn cha là *Bố-cái-dại-vương*★, bởi vì thói đây bây giờ gọi cha là bố, gọi mẹ là cái; cho nên mới đặt tên hiệu như thê. Được ba năm, nhà *Đường*★, sai người *Triệu-xương*★ xang làm quan đô-hộ★. Người *Ninh*★ đem quân ra hàng. Họ *Phùng*★ mất nước từ đây.

13. — Xự-tích nghề thợ bạc, ở nước *Nam*★.

Đời vua *Nam-đế*★, nhà *Lý*★, ở làng *Bình-công*★, huyện *Thanh-*

trì★, tỉnh *Hà-nội*★, có ba anh em tên là *Trần-Hoà*, *Trần-Điện*, *Trần-Điền*★. Nhà thì giàu, mà cũng mạnh bạo, đều có chí cả. Bây giờ, nước *Nam*★ đương loạn, ba anh em mới dù nhau xang nước *Ngô*★, để tìm mưu-kê lập công danh. Đi qua huyện *Quế-dương*★, tỉnh *Bắc-ninh*★, gặp phải giặc đánh, bỏ chạy mỗi người một ngà, mất cả cùa. Người *Điện*★, người *Điền*★, xang nước *Tấn*★, ở mây nhà thợ bạc, học nghề; còn người *Hoà*★ chạy xang nước *Tùy*★, ở mây nhà thợ trạm đồ bạc. Cách ba năm, người *Hoà*★ học được nghề ây, mới về, vẫn nghĩ rằng hai em mắc nạn, buồn-bã, không muôn làm gì. Cách hai năm nữa, mới thấy hai em ở nước *Tấn*★ về. Ba anh em mừng lắm, nói chuyện tình đâu mây nhau; thày cùng học được một nghề, mới mò cửa hàng, gọi là thợ kim-hoàn★, thường gọi là thợ bạc. Rồi sau, chỉ dậy người làng học nghề ây. Đến khi ba anh em ông ây mất, thì nghề thợ bạc thờ làm *tò-xu*★.

Nghề thợ bạc có từ đây.

14. — Tích hổ *Tây*★ bên thành *Hà-nội*★.

Dời xưa, ở phía tây thành *Hà-nội*★ bảy-giờ, có một cái núi đá nhò; có một con cây★ chín đuôi ở trong hang dưới núi ây. Con cây★ ây xông đã hơn một nghìn năm; thường hóa ra muôn thú yêu-quái★; lúc thì hóa làm quỉ, lúc thì hiện làm người, đi khấp cả nhân-gian★.

Khi bảy-giờ, ở núi *Tán-viên*★, có ông thần thiêng hiện lên dậy người *Mán*★ lây cò làm nhà, cây ruộng, dệt cùi, lây vài tráng mà mặc, cho nên gọi là «*Mán áo trắng*». Con cây ây cũng hiện ra người mặc áo trắng, giả làm người *Mán*★, lộn vào cùng hát xướng mây nhũng người ây, rồi thì dỗ-dành con gai, con gái đem về giàu trong hang.

Vua *Lang-quân*★ thày nó hại người ta thật là khôn khò, bèn sai quân *Thúy-phủ*★ dâng nước lên, phá vỡ hang núi nó ở, mới bắt nó. Chỗ ây thành cái đầm xâu, bây giờ gọi là hồ *Tây*★.

Người-ta mới lập chùa quán ở bên hồ ây, để trừ giông yêu-quái ★; chùa ây, bây giờ là chùa Thiên-niên ★.

Ấy là tích hồ Tây ★ bên thành Hà-nội ★.

15. — Chuyện con cá tinh.

Đời xưa ở chỗ bờ Đông ★ có con cá tinh dài hơn năm mươi trượng; chân nhiều như chân dê ★; nó lây đá lấp ngang một khúc bờ, làm hang ở; biến hóa được: lúc thì hiện ra người, lúc thì hóa làm mưa gió. Hễ có thuyền đi qua đây thì nó đánh đắm để bắt người mà ăn.

Lúc bây-giờ có một ông tiên, đêm, xuống chỗ ây, đào làm lôi đi. Còn đương đào, chưa song, thì con cá ây hiện ra con gà gáy. Ông tiên tưởng rằng gần xáng, bay ngay lên giờ. Bởi thế người ta gọi chỗ ây là lôi Phật-dao★.

Sau, vua Long-quân★ thấy nó hại người lắm, mới hoá ra mội chiệc thuyền buôn, đi qua đây, sai quân già cách ôm một người, ném xuống. Con cá ây há miệng chực đớp; ông ây kíp lây hòn sắt nung đùn xắn, bò vào miệng nó. Nó bong lầm, mới nhảy lên đánh vào thuyền. Ông ây rút hươn, chém chêt, cắt lây đuôi, đem phơi trên núi, thì hoá ra đá, cho nên bây giờ gọi là đá Đuôi-rồng. Đầu nó hoá ra núi; bây giờ gọi là núi Đầu-chó; tên chữ là núi Cầu-dầu-sơn★. Minh nó chôn vào đất Mán★; bây giờ đất ây gọi là nước Man-thủy★.

16. — Xứ-tích ông thần Long-dồ★.

Đời vua Ý-tôn★, nhà Đường★ sai người Cao-biên★ xang làm quan đò-hộ★ nước Nam★. Người ây đóng ở thành Thăng-long★; một hôm ra chơi cửa thành, trượt thấy năm thức mày đùn tự dưới đất lên; có một người mặc áo gấm★, cầm hột★ vàng, đứng giữa đám mày; độ một ch杓, tan mắt. Người Biên★ ngờ là quỉ, muôn làm bùa trừ★. Đêm hôm ây, nằm chiêm-bao, thấy người bảo rằng: «Ta là thần Long-dồ★, tên là Tô-Lịch★, đèn mừng

người mới đắp thành *Đại-la*★, lo gì mà phải trừ. » Người *Biển*★ thức dậy, lây làm xịt lợ; đem một nghìn cân sắt làm bùa yểm★; đem hôm ây, mưa to, gió nhớn, đánh chõ yểm bùa sắt tan ra gio, bay đi mít cá. Người *Biển*★ xợ lấm, mới đem quân về. *Đàn-xụ* thày ông thân ây thiêng như thê, mới lập đèn thờ ở ngoài thành kinh-đô★.

Sau, vua *Thái-tô*★ nhà *Lý*,★ đắp thành ở đây, cũng nắm mộng thày ông thân ây lại, mừng rằng: « Xin nhà vua tràng trị muôn năm, thì tôi cũng được hương-hoà như thê. » Vua thức dậy, sai làm lễ, phong sắc cho là « *Thăng-long* thành-hoàng đại-vương » (nghĩa là « Vua cõi thành *Thăng-long*★ »). Đến ây bày giờ vẫn còn; gọi là đèn *Bach-má*★, ở phô hàng buồm, giữa xô 78-80, chân phương động thành *Hà-nội*★.

47. — Tích nhời ví: «Quần mạnh dẫn quần mạnh».

Xưa có năm người thày bói★ ehura biết voi là thê nào, nhàn buồi ê hàng, đương ước muôn sem, trượt thày người ta mách có voi đi qua; bảo nhau, đưa tiền cho người quản, để voi đứng lại cho xờ sem. Người quản có ý chơi bốn, chỉ cho người xờ chõ voi, người thì xờ chõ ngà, người thì xờ chõ tai, người thì xờ chõ chân, người thì xờ chõ đuôi; song rồi, thúc voi đi. Năm người hỏi nhau rằng: «Còn voi nó như thê nào? » Người xờ chõ voi, nói rằng: «Nó như con đỉa». Người xờ chõ ngà thì bέ rằng: «Không phải; nó như cái đòn càn». Người xờ chõ tai thì bảo rằng: «Nó như cái quạt thóc». Người xờ chõ chân thì cãi rằng: «Nó xứng-xứng như cái cột nhà». Đến người xờ chõ đuôi thì mang rằng: «Bôn anh nói xằng cả; nó chính như cái chồi rẽ cùm». Năm người cãi nhau mãi, rồi cầm gậy đánh nhau, vỡ toạc đầu, chảy máu; cùng vào quan thưa kiện, kè xụ trước sau như thê. Ông quan phì cười, mới sai lính đi tìm người quản đem voi đèn, bắt nó đứng yên, để cho năm người thày bói★ cùng xờ kháp cả đầu-đuôi mình-mày. Năm người xờ song rồi, bảo nhau, vào lạy tạ quan, thưa rằng « Chúng tôi thực là mù cả ».

Ông quan vỗ đùi, cười rằng : « Bây-giờ mới biết chuyện quân manh dẫu quân manh ! » (Nghĩa là : Lũ mù giắt lũ mù).

18. — Tích câu chuyện :

« Nợ tình chưa già cho ai.

Khôi tình mang xuống *Tuyêñ-dài* ★ chưa tan ».

Dời xưa có một người con gái quan tè-tướng★, tuổi đờ mười sáu mươi bảy, vẫn cầm cung ở trên nhà lâu cao, gần bờ sòng. Bây giờ, có một người con gái thuyền chài cứ ngày-ngày dèn dây câu cá, thì lại hát; tiếng deo-dắt, hay lám. Người con gái nghe thấy, phải lòng. Có độ mươi hòn, người ây không dèn câu; người con gái không nghe thấy tiếng hát nữa, mới phát bệnh tương-tư★, thuốc nào uống cũng không khỏi; cha mẹ hỏi vì làm -sao, cũng chẳng nói. Sau, người ây lại dèn câu; người con gái nghe thấy tiếng hát, thì bệnh khỏi ngay; cha mẹ mới biết vì thê, liền cho người nhà đi gọi người câu cá đên, đè sem người thê nào mà tiếng hát hay như thê. Người đi gọi cũng nói chuyện tình ý mày người ây, người ây mới đên. Người con gái ra sem mặt, thấy xâu lám, từ đây không tương-tư★ nữa. Còn người câu cá trông thấy người con gái ây đẹp lám, giờ về nghỉ sa nghỉ gân, rồi phải bệnh thất-tình★, chữa mãi không khỏi, mà chết. Được ba năm, người nhà bóc mà, thấy một khôi bằng quả cam, trong như thủy-tinh★, mới đem về, đè ở mũi thuyền. Có một hòn, ông tè-tướng★ thuê chiếc thuyền ây chờ đi chơi, thấy cái khôi ây trong đẹp, tường là ngọc★, mới mua, đem về, tiện làm chén uống nước. Rót nước vào chén ây, thì thấy có người ngồi thuyền, câu cá ở bên sườn; ông ây lây làm quí lám. Người con gái mới cầm, trông thấy người câu cá, nhớ đên chuyện trước, mới chày hai hàng nước mắt ra, đợi một giọt vào chén nước, thì tự-nhiên cái chén tan ra nước; mới biết là cái khôi tình của người câu cá gấp được hơi người con gái ây, thì mới tan cho nên có câu chuyện ây.

19. — Xự-tích ông xur *Huyêñ-Chân* ★.

Xưa ở chùa *Quang-minh*★, làng *Hậu-bồng*★, huyện *Gia-lộc*★,

tỉnh *Hái-duong*★, có một ông xư tên là *Huyễn-chân*★, tu đắc đạo. Một đêm, nằm thây phạt *Di-dà*★ báo mộng rằng: « Nhà ngươi ơi tu-hành cả công-đức, giờ phạt độ cho kiếp sau được làm vua nước *Trung-hoa*★ (nước *Tâu*)★ ». Nhà xư thíc dậy, lây làm xư lạ; gọi các đạo-chàng★ bảo rằng: « Đêm, thây thây mộng lạ; đèn khi thây chết thì lây bút son mà viết trên vai thây mươi chín rằng: « Nhà xư tu ở chùa *Quang-minh*★, nước *An-nam*★»; rồi đem mà thiêu, đừng có chôn ». Khi ông ây chết, tuổi đã chín mươi, các đạo-chàng làm theo như nhời ông ây dặn trước.

Đến đời vua *Hoằng-dịnh*★, nhà *Lê*★, sai ông tiên-xi★ tên là *Nguyễn-tụ-Huyễn*★ xang công vua *Khang-hi*,★, nước *Trung-hoa*★; vua *Khang-hi*★ phán hỏi ông ây rằng: « Người có biết chùa *Quang-minh*★, ở nước *An-nam*★, thuộc về tỉnh nào? » Ông ây trả lời rằng: « Muôn tàu nhà vua, tôi chỉ biết chùa *Quỳnh-lâm*★, chùa *Phổ-quang*★, chùa *Huơng-tích*★, chùa *Thiên-phúc*★, còn chùa *Quang-minh*★ tôi không được rõ ». Vua nói rằng: « Khi trẫm giáng xinh, ở trên vai có mươi chín son, hẳn là kiếp trước ta tu ở chùa ây; nay trẫm muôn bò những chín ây đi, mà không phép nào rửa sạch ». Ông ây lại trả lời rằng: « Dám xin có phải thê thì lây nước riêng chùa ây mới được ». Vua dặn rằng: « Thê thì khi về, ngươi tâu mày vua cho người đi tìm mà lây cho trẫm ít nước riêng ây ». Ông ây, lúc về, cũng tâu mày vua như thê; vua lại sai đi. Ông ây tìm đèn chùa ây mới mực một lọ nước riêng, đem xang dâng vua *Khang-hi*★; vua lây mà rửa, thì những chín ây sạch ngay; mừng lắm, mới đưa cho ông ây ba trăm lạng★ vàng đem về tu-bồ chùa ây lại cho lịch-xự, đè rõ-ràng: « Nhà-xư tu ở chùa *Quang-minh*★, nước *An-nam*★, ngày nay làm vua nước *Trung-hoa*★.

20. — Tích bánh dây, bánh chưng.

Vua *Hùng-vươn*★ đời thứ sáu xinh được hai mươi hai con gai; đánh song giặc nhà *Ân*,★ thây nhà-nước thái-bình, muôn truyền ngôi cho con; mới bảo các con rằng: « Hé, đứa nào kiêm được vật gì lạ, trước, dâng cúng, sau, ta ăn; thây ngon thì ta

truyền ngòi cho. » Các con đua nhau, đi kiêm những vật lạ trên rừng, dưới bè; chỉ còn người con thứ mười tám, tên là *Lang-liêu*★, mẹ mệt xóm, thảy-tớ thì ít; đêm ngày lo-lắng, không biết lây vật gì lạ mà dâng được.

Có một đêm, nằm chiêm-bao, thây thân bảo rằng: « Chỉ có gạo hay nuôi xông được người, thì lây gạo nếp mà ngâm, đồ lên, đâm ra làm một thức bánh tròn, già làm tượng giờ. Lại đem gạo nếp mà vo, lây lá dong, gói làm một thức bánh vuông, già làm tượng đất; trong thì đẻ nhân: đậu, hành, thịt mỡ, hạt tiêu, cà-cuông, già làm bọc chira muôn vật. Rồi luộc cho chín, đem dâng thì được ngòi. » Người *Lang-liêu*★ sực thức dậy, cứ theo nhời thân bảo, làm y như thê.

Đến ngày hẹn, các con đều dâng lên; vật gì cũng có. Vua ném cả mọi thức; chỉ có hai thức bánh của người *Lang-liêu*★ là ngon; mới hỏi: « Sao mà biết làm hai thức bánh này? » Người *Lang-liêu*★ tàu thực như nhời thân bảo. Vua lây làm quí, mới truyền ngòi cho; đặt tên thứ bánh tròn, là bánh dây, thứ bánh vuông, là bánh chưng.

Hè, đến cuối năm, thì phải làm bánh như thê má cúng tết.
Ấy là tích bánh dây, bánh chưng, xinh ra từ đây.

21. — Tích dưa hấu★.

Vua *Hùng-vươn*★ đời thứ chín mua được một đứa con gai tám tuổi; đem vê nuôi. Đến lúc nhứt, đặt tên là *Mai-Yên*,★ hiệu là *An-Tiêm*;★ lây cho một người vợ; xinh được một gai, một gái. Vua yêu lắm; mọi công việc, đều giao cho coi giữ. Từ đây người *Yên*★ được giàu có, thường nói chuyện mày người ta rằng: « Những của ây, là của tôi kiếp trước. » Vua nghe tiếng, giận lắm, bảo rằng: « Nó không biết ơn; đem đây ra ngoai bè, chở bãi vắng người, thử sem của nó kiếp trước đâu? » Cho nó lương ăn độ bốn năm tháng. Người vợ người *Yên*★ lo khóc, người *Yên*★ cười nói rằng: « Giờ xinh ta, xông chêt lo gì? » Nói vừa song, bỗng thay con chim ở phượng tây bay lại, đậu bên sườn núi, kêu lên ba tiếng, dơi ra bốn năm hạt. Rồi những hạt ây

nở ra mây dày sanh-tót, quả xai díu-dít. Người *Yén*★ chày một quả, ăn thây vừa ngon, vừa ngọt, mừng nói rằng: « Giời nuôi ta! » Sau, giông thêm ra được nhiều, may có chiếc thuyền chài đi qua, mới đem đòi lây gạo để nuôi vợ con. Thuyền ây lại cứ đến buòn, ai ai cũng mua làm giông.

Cách mây năm được giàu-có; vua sực nhớ đèn, sai người ra chỗ ây, sem cồn xông hay chêt. Người ây về tâu đâu đuôi chuyện người *Yén*★. Vua than rằng: « Thê thì nó nói phải! » Bèn sai gọi về; lại giao cho công việc như trước.

Bởi tên người ây là *Mai-Yén*★, hiệu là *An-Tiêm*★, người ta mới gọi bấy đây người ây là bấy *An-Tiêm*★; làng lập ra chỗ ây là *Mai-thôn*★; bây giờ thuộc về huyện *Nga-sơn*★, tỉnh *Thanh-hoa*★. Ấy là tò dưa hấu★ ở đây; mà tại con chim từ phương tây bay lại, chừ mới gọi giông dưa ây là « Tây-quá★ ».

22. — Xự-tích ông thần núi *Tán-viên*★ cưới vợ.

Đời vua *Hùng-vương*★ thứ mười bảy, đóng đò★ ở *Phong-châu*★ (bảy-giờ thuộc về tỉnh *Sơn-tây*★,) có một con gái tên là *My-nương*★, đẹp lấm. Vua muôn kén người có tài, để gà cho. Ông *Sơn-thần*★ ở núi *Tán-viên*★ mây ông *Thuý-thần*★ ở bờ *Đông*★, cùng vào nói tên, xin làm đê. Vua nói rằng: « Hai người thử phép, sem người nào hơn. » Vua nói chura rút nhời thì ông *Sơn-thần*★ hoá phép, dời núi, đồ cày, phả rừng, dê đât; ông *Thuý-thần*★ thì hoá phép nhà mây, thổi gió, nồi xóng, phun mưa. Vua thấy hai người tài ngang nhau, mới hẹn rằng: « Đến ngày mai, hễ người nào kiêm được nhřng đồ báu, thật lợ, đem đến trước, thì ta gà cho. » Xáng xóm hôm sau, vua thức dậy, trông ra cửa lâu, thấy ông *Sơn-thần*★ đã đến, có nhřng quân cầm-thú★ đem đồ châu★ báu lạ: voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng-mao, mây đồ vàng ngọc★, güm★ vóc★, vỏ xô. Vua cứ nhời hẹn, nhận lě, rồi cho trăm cổ xe, cắt quan quân đưa nàng *My-nương*★ mây ông *Sơn-thần*★ về ngay núi *Tán-viên*.★ Được một chõc, ông *Thuý-thần*★ đến, có nhřng quân thuỷ-tộc★ đem đồ lě; ông ây thấy ông *Sơn-thần*★ đã cưới rồi, tức lám, kéo

quân đuôi theo; ông Sơn-thần★ biết, mới hoá phép ra lưỡi sét chấn ngang sông Tù-liêm★. Ông Thuý-thần★ không đi được mới đem quân quanh về sông Lý-nhân★, ban đêm đào sông Tiếu-hoàng★, gần đên núi Tân-viên★. Ông Sơn-thần★ thây thê, mới hoá ra con gà gáy; ông Thuý-thần★ tưởng giờ gần xáng, rút quân về; Ông Sơn-thần★ mới sai dân kíp lây phên, chấn ngang sông, thây giông gì chổi qua thì cứ đánh. Quân ông Thuý-thần★ hoá ra thuồng-luồng★, dài★, lõt★, phải dâu, chêt, nồi đầy sông. Từ đây, ông Thuý-thần★ mây ông Sơn-thần★, năm nào, đến tháng sáu, tháng bảy, thì lại đánh nhau.

23. — Tích nhời ví: « To đâu mà dại ».

Xưa có một con hùm★ mày một con voi đánh đô nhau rằng: « Hết, đứa nào kêu lên ba tiếng được chuyền giờ, động đất, thì đứa ấy ăn thịt đứa kia ». Con voi cậy mình súc nhớn, cảm ngà, cong đuôi, giông lên ba tiếng, clang thây gì. Con hùm★ mới vươn vai, gầm lên ba tiếng, thì rùng núi nồi gió âm-âm, chim bay nháo-nhác. Con voi thua, khát ba ngày, xin đem mình lại cho con hùm★ ăn. Đến hẹn hôm ấy, thì con voi đi đến giữa đường, gặp một con thỏ, xấp bắt, đem thê cho hùm★; con thỏ mới hỏi rằng: « Sao mày chực bắt tao? ». Con voi mới nói thực sự: « Tao thua quoc con hùm★, bây giờ tao bắt mày, đem thê cho nó ». Con thỏ nghĩ mẹo đè khòi phải bắt, mới nói rằng: « Mày bắt thê nào được tao? Tao không xợ; thê nhưng mà mày có muôn xông thì nầm xuông đây, tao cứu cho ». Con voi vừa nầm yên, con hùm★ trót đến, con thỏ mới lên đầu con voi, hỏi con hùm★ rằng: « Đi đâu? đi tìm voi, có phải không? thì tao đã cắn chêt đây rồi! mày không chặn thì tao cắn chêt nốt! ». Con hùm★ thây con voi nầm xóng-xượt, tưởng con thỏ cắn chêt thật, vật đuôi, ù chậy. Được một quãng, lại gặp hai con hùm★ hỏi rằng: « Xợ hãi gì mà chậy thê? ». Con hùm★ ày kè thực đâu đuôi cho hai con kia nghe; hai con kia bảo rằng: « Con thỏ, nó chỉ nói láo! nào! ba chúng ta cùng lại bắt nó! ». Con thỏ thây ba con hùm★ đến, mới chậy nhảy xuông

riêng gần đây; con voi xợ, cũng nhảy theo; ba con hùm★ cùng xò xuông bắt. Con thò, bé-nhỏ, men bờ riêng, lèn đườc; còn ba con hùm mây con voi, to-nhớn, xa lìa, không lèn đườc, mới cắn nhau kèu giông lèn ám-ám, nh匡ng lèng quanh đây, nghe tiêng, đem súng bắn chết cá.

Ấy thè là « To đâu mà dại ».

24. — Xự-tích ông thánh Chèm★.

Cuối đời vua *Hùng-vươnɡ*★ thứ mươi tam, ở làng *Thuy-hương*★, huyện *Tù-liêm*★, có một người tên là *Lý-Thàn*★, mình cao hai trượng hai thước, cày có sức khỏe, diệt mồi một người, phái tội đáng chém chém; vua *Hùng-vươnɡ*★ thày người có tướng lạ, không nỡ chém. Đến đời vua *Thục-An-Dương*★, vua *Tân-Thuý-hoàng*★ (bên Táu★), xắp đem quân xang cướp nước *Nam*★; vua *Thục-An-Dương*★ đem dâng người ây. Vua *Thuý-hoàng*★ trông thấy, mừng lắm, không xang cướp nước nữa; dùng người ây làm quan *Tư-lệ-hiệu-uý*★. Đến lúc vua *Thuý-hoàng*★ lây được cà thiền-hạ★, lại khiên người ây đem quân giữ đất *Lâm-thao*★, chông mây dợ *Hung-nô*★. Quân *Hung-nô*★ thày người cao-nhớn dữ-dội, xợ lắm, không dám đến gần. Vua mới phong tước cho là *Phụ-tín-hầu*★. Sau, ông ây xin về nghỉ; quân *Hung-nô*★ thày vắng ông ây, lại vào ăn cướp. Vua *Thuý-hoàng*★ sai người xang vời ông ây, thì ông ây đã mất. Vua *Thuý-hoàng*★ tiếc lắm, mới lây đồng, đúc làm tượng có mày ngoảnh đi ngoảnh lại; trong bụng đè rỗng, chứa đưọc và mươi người; đặt hiệu là *Lý-ông-trọng*★; đè ngoài cửa tòa *Tu-mã*★, cung *Hàm-duƠng*★. Hè, lúc quân *Hung-nô*★ vào ăn cướp, thì sai quân chui vào trong bụng tượng ông ây, vặn mày, mới xe ra. Nó trông thấy chân tay giơ-giang, ngoảnh đi ngoảnh lại, tướng ông ây hẫy còn xông, lại xẹt, chạy mất. Từ đây không dám đến ăn cướp nữa.

Đến đời nhà *ĐituƠng*★, người *Triệu-xươnɡ*★, xang làm quan đò-hộ★ nước *Nam*★, nằm chiêm-bao thày mình ngồi cùng mây một người đọc sách *Suân-thu*★, nói tên là *Lý-ông-trọng*★ ở làng *Thuy-hương*★, người *Triệu-xươnɡ*★; tìm đến làng ây, lập

đêm lên thờ. Sau, người *Cao-biên*★ xang đánh đất *Nam-chiểu*★, vào đền ông ấy, cầu việc gì cũng được, anh-linh★ lăm, mới xửa đền lại, tạc tượng gỗ để thờ. Đền bây giờ vẫn còn như cũ.

Làng *Thuy-hương*★, nôm gọi là làng *Chèm*★, hóa mới gọi ông *Lý-ông-trọng*★ là ông thánh *Chèm*★.

23. — Tích câu ví: « Xinh con, rồi mới xinh cha ; xinh cháu giữ nhà, rồi mới xinh ông. »

Xưa có hai người kêt bạn mây nhau, một người giàu, một người nghèo. Người giàu thày vợ chồng người bạn nghèo khó, mới giúp cho năm nén★ bạc, để làm vốn đi buôn. Người ây nhận bạc, đi buôn sa, mãi không thảy về. Người giàu lại giắt năm nén★ bạc, mây mặc đồ cũ-càng, để đi đường cho yên, mà tìm; bụng nghĩ rằng : « Hè, anh ây giàu thì thôi, mà nghèo thì ta lại giúp cho ngân này nữa » ; hỏi thăm đên nơi, thì thày nhà anh ây giàu lăm ; mới giàu bạc ngoài còng, vào thăm. Hai vợ chồng người bạn tròng thày anh giàu ăn-mặc rách-rưới, ngờ đã xa-xút, đên đòi nợ, mới dùng mưu diệt chêt, đem vùi ở sau vườn, giòng cày chuôi lên chõc. Sau cày chuôi ây có huồng chỉ được một quả to ; vợ người bạn thày quả chuôi chín ngon, thèm lấm, chay ăn, rồi có mang, xinh ra một đứa con gai; lên năm tuổi chưa biết nói. Có một hôm, hai vợ chồng ngồi, dậy nó nói, thì nó bảo rằng ; « Có mời quan đên chơi thì tôi mới nói được luôn ! » Vợ chồng nghe thày, mừng lăm, đi mời được quan đên, thì đứa con gai đứng dậy, chò vào người cha, bầm rằng : « Lậy các quan, tôi là bạn mây anh này, chứ không phải là con ; » mới kè đầu đuôi xụ mình ; liền thưa rằng : « Tôi ở thùy-chung★ như thê, mà anh ây nỡ diệt tôi ; nên tôi phải lộn lên làm người, để kêu oan. Kìa, sác hấy còn trong vườn kia ! bạc giàu hấy còn ngoài còng này ! xin các quan lớn xét cho ! » Các quan nghe nói, sai khám; thày thực như thê, mắng vợ chồng người ây bất nhân,★ mới bắt tội; còn già-tài giao cả đên cho tên này. Song rồi, người ây giờ về nhà, thì con cháu thày người là trè-con, không nhận, phải kè xụ-tích trong nhà ra. Sau, chúng nó tin, mới kéo đên : đứa thì nhận là cha, đứa thì nhận là ông. Bởi thê, phuơng-ngòn mới có câu ví

ràng : « Xinh con, rồi mới xinh cha ; xinh cháu giữ nhà, rồi mới xinh ông ».

26. — Chuyện người liên bà mắc oan, tự-vấn★.

Xưa, ở huyện *Nam-xương*★, tỉnh *Hà-nội*★, (1) có người con gái tên là *Vũ-thị-Thiết*★, đẹp-de, có nết-na, lây chồng người làng tên là *Chương-xinh*★; tính người ây hay nghi-hoặc; nàng ây thay chồng thê, càng giứ-gìn ý-tú. Vợ chồng lây nhau chưa được bao lâu, nàng ây có thai; gần đến tháng đẻ, thì có giặc *Siêm-thành*★; người ây phải ra lính. Chỗ đi đánh giặc, vừa được mười hai ngày, thì nàng ây đẻ ra một đứa con gai. Cách nửa năm, mẹ người *Chương-xinh*★ phải đau mà chết. Nàng ây làm ma làm chay, cho mẹ chồng, cũng như mẹ đẻ. Đến năm sau, giặc *Siêm*★ đã tan, quân lính ở đâu về đây. Người *Chương-xinh*★ về đến nhà, thấy mẹ mất rồi, mà con mới lập-bé, biết nói, muôn ầm ra thăm mà mẹ; thì đứa con chỉ khóc không chịu theo; người ây hỏi ràng : « Tao là cha mà, sao mà không theo? » Nó nói ràng : « Mọi khi cha tôi không biết nói, bây giờ người lại biết nói thì không phải là cha. » Người ây mới hỏi làm sao; nó nói ràng : « Đêm nào cũng thay cha tôi lại đây; mẹ tôi đi thì cũng đi; tôi ngồi thì cũng ngồi. » Người ây nghe con nói, ngờ vợ có tình riêng ai; đêm ngày chửi mắng; làng-nước, họ hàng, ai can cung không nghe. Nàng ây phẫn-chí★ ra sông *Hoàng-giang*★, tự-vấn★. Người ây tìm đâu cũng chẳng thấy; đèn đèn, đốt đèn, ngồi nghỉ, chợt thấy đứa con chồ vào bóng mình bảo ràng : « Kìa, cha tôi đã lại kia! » Hỏi ra mới biết ràng: lúc vợ ở nhà một mình, con hỏi cha, thì thường chồ vào bóng mình, nói bốn con, là cha nó. Sau nghe thay người ta nói nàng ây tự-vấn★ ở sông *Hoàng-giang*★, người ây mới lập đàn giải oan ở bên sông ây. Cúng ba đêm ngày, phút thay ở giữa sông có sáu mươi cỗ xe, cờ quạt lấp-loáng; nàng ây ngồi xe nói ràng : « Giả ơn chàng có lòng giải oan chồ tôi, nhưng mà bày giờ đang *Thurgung-dέ*★

(1) Bây giờ thuộc về tỉnh « Hà-nam »

thương tôi là người tiết-nghĩa, đã cho tôi ở trên cung tiền ». Nói vừa song biện mât.

27. — Tích giàu cau mây vòi.

Đời vua *Hùng-vương*★ thứ tư, có ông quan lang★, họ *Cao*★, xinh được hai con gái, giống nhau như đúc, đặt tên anh là *Tàn*★, em là *Lang*★. Đến khi tuổi độ mười bảy, mười tám, cùng cho đi học ông *Lưu-huyền-Đạo*★. Ông ấy có một con gái cũng chừng tuổi ấy. Người con gái ấy thay hai anh em cùng đẹp-de, muôn lây người anh, nhưng mà chưa biết ai là anh là em; không có nhẽ dám hỏi; mới dùng mưu: Nấu một bát cháo, đặt một đòn đũa, đưa mời hai người ăn; thay em nhường cho anh, thì mới biết; xin cha mẹ gả cho.

Từ khi anh lấy vợ rồi, thì ở mây em không được như trước. Em giận, bỏ đi, đến giữa rừng, mắc suối không có đò, mới ngồi trên bờ, tủi-thân, khóc mà chết, hoá ra một hòn đá. Đến lúc người anh đi tìm đèn đây, cũng không qua được suối, ngồi bên hòn đá ấy, thương nhớ em, khóc mà chết, hoá ra một cái cây. Sau, vợ nhớ chồng, cũng đi tìm đèn đây, không xang được suối, ôm gốc cây ấy, thương khóc mà chết, hoá ra dày leo quanh cây. Rồi, cha mẹ biết, thương-xót, mới lập đèn thờ ở chỗ ấy, gọi là đèn «*Anh em hòa-thuận, vợ chồng tiết-nghĩa*».

Được ít lâu, khi tháng bảy tháng tám, vua *Hùng-vương*★ đi chơi qua đây, thay cày tốt, đèn lặ, mới đòi dàn đây mà hỏi; dàn tàu thực chuyện ba người ấy. Vua mới sai chày quẩ cày ấy, hái lá dày ấy mây đem nung hòn đá ấy, chộn ba thíc, giã lắn làm một, đẻ sem, lúc xông như thê, chết thì làm sao, Thây sắc đò mà mùi thơm, cho người nhai thử; lại thay mồi đò như hoa phù-dung★, mới khen rằng: «Xông, đã tiết-nghĩa chết, lại hòa-thuận»; mới đặt tên cày ấy là cày cau, dày ấy là dày giàu-khòng, đà nung là vòi; truyền thiên-hạ★ đầu-đầu cũng phải lây giống mà giống; hễ ai, trong nước *Nam*★, lây vợ, lây chồng, thì đem ba thíc ấy làm lě hỏi.

Ấy, giàu cau mây vòi xinh ra từ đây.

28. — Chuyện người phái-lòng ma.

Đời vua *Thái-Tôn*★, nhà *Lê*★, ở phủ *Thiên-trường*★ (bây giờ thuộc về tỉnh *Nam-dịnh*★), có một người học-trò tên là *Hà-nhân-Giá*★, theo thầy lên học ở kinh-xứ★. Buổi nào đi học về cúng thây hai người con gái đẹp, đứng ở trong vườn cũ nhà quan thái-xứ★, nói cười hớn-hờ; lúc thì lây quà cho, lúc thì lây hoa ném. Người ày hỏi rằng là ai; hai người con gái nói rằng: « Chúng tôi là con hầu quan thái-xứ★, tên là *Liễu-nhu-nương*★ mày *Đào-hồng-nương*★; từ khi quan thái-xứ★ mất, vẫn giữ dâu thơm★; nay, gặp nhà thầy, xin kêt làm bạn». Người ày thuận, mới đưa nhau về nhà chọ, thơ-từ, gian-díu, tuy chưa lây nhau, cũng như vợ chồng. Từ đây hai người con gái, xóm về vườn, tôi lại đèn. Hòm đầm tháng riêng, hai người con gái mời người ày lại chơi nhà; nhân đêm xáng giăng, giải chiêu ở giữa vườn; bây những đồ riệu, bánh, hoa, quà, mời người ày sơi. Lại thây một lú con gái đèn mừng, nói tên là: họ *Vi*★, họ *Lý*★, họ *Mai*★, họ *Dương*★, họ *Kim*★, họ *Thạch*★; giờ gần xáng, đều về cả.

Được và tháng, cha mẹ người ày cho gọi về để cưới vợ cho. Người ày về, chôi, chưa chịu lây, lại lên kinh-đò★; ngày thì đi học, tôi thì chơi-bời mày hai nàng ày. Một hôm, người ày đi học về, thây hai nàng ày ngồi chồ vườn khóc, mới hỏi làm sao; hai nàng ày nói rằng: « Chúng tôi chỉ độ đêm hôm nay, lúc nào gió to thì chết, xin đưa hai đài hài hạt châu★ này để nhà thầy làm khuây. Người ày ngâm-ngùi, về nhà chọ; đèn nứa đêm thây mưa gió âm-âm, mới xang nói chuyện thực mày ông cụ láng-diêng; ông ày nói rằng: « Thôi, người nhảm rồi! từ khi quan thái-xứ★ mất, thì đã hơn hai mươi năm nay; không có ai ở đây; sao bây giờ lại có lăm người như thế? hẳn là giông yêu-tinh★! » Đêm xáng ngày, cùng nhau ra chồ vườn ày sem, chỉ thây mày toà nhà nát, mây lại cây đào★, cây liễu★, gẩy đỗ; ông ày mới chồ, bảo người ày rằng: « Nay, đây là con Đào★, con Liễu★; còn lú bạn nó nói rằng « họ Kim★ »; ày là hoa cúc-kim-tiễn★, « họ Thạch★ » là cây thạch-lựu★ « họ Lý★ », là cây

mận★, « họ Mai★ » là cây mơ★; « họ Vi★ » là cây tường-vi★, « họ Dương★ » là cây Dương★, đều mượn tên cây mà làm tên họ». Người ây mới tinh biêt, giờ vê lây hai đỏi hài ra sem, thì thây đặt những lá non cà.

29. — Tích nhời nói ví « Làm ơn nén oán ».

Xưa có người Mạc-tú★ đi dậy học vê, gánh một đỏi tù xách, đi qua đường rừng, gặp một con beo★ xơ lú đi xăn chậy tìm chỗ ăn, nói mày người Mạc-tú★, rằng : « Xin người cứu cho, không thì chết mất ». Người ây thương tình, mới mở tù cho nó chui vào, buộc lại. Được một nhát, lú đi xăn đèn hỏi rằng : « Người có gặp con beo★ chậy qua đường này không? » Người ây bảo rằng không; lú ây tin nhời đi tìm nơi khác. Con beo★ ở trong tù, nghe biêt, mới nói rằng : « Người mở cho tôi ra, không thì chết ngạt mất. » Người ây mở cho ra, chẳng ngờ nó giờ mặt toan vô minh mà ăn. Người Mạc-tú vội-vàng cầm đòn gánh, chông nhau mây nó; mới bảo rằng : « Mày là đứa vô ơn, tao không thèm nói; hãy đi mày tao, gặp ai thì hỏi sem, hổ ai nói phải thì cho mày ăn ». Đi một quãng, gặp một con trâu già; con beo★ chỉ hỏi rằng : « Tao có ăn được người này không? » Con trâu nói lý rằng : « Khi tao còn trẻ, ngày-ngày đi cầy ruộng cho người chù, nên giàu; bây giờ tao già, người chù chực làm thịt bán; ây, giông người ở bạc thê, đê làm gì mà chẳng ăn? » Người ây không nghe, bảo rằng : « Bắt quá tam ba bận ». Đi một quãng nữa, gặp cây hạnh★; con beo★ lại hỏi. Cây hạnh★ cũng nói lý rằng : « Lúc tao nhỏ, có hoa, có quả, người làm vườn này nhờ tao được giàu-có; đèn bày giờ tao già, xắp chặt làm cái bán; giông người ở bạc như thê, chả ăn thì đê làm gì? » Chợt thây một ông già đèn; người Mạc-tú★ kể chuyện đầu-đuôi cho ông ây nghe. Ông ây mới bảo con beo★ rằng : « Mày lại chui vào tù đê tao sem có thực như thê không? » Con beo★ nghe, chui vào; người Mạc-tú★ lại buộc như trước. Ông ây mới cảm hươm, đâm chết beo★, nói rằng : « Nó là giông ác-thú; đã làm ơn cho nó mà nén oán, không diệt thì đê làm gì? »

Cho nên có nhời nói ví : « Làm ơn nén oán ».

30. — Tích nhời ví: « Cùa thiên già địa ».

Ngày xưa có anh *Thiên* mây anh *Địa*★; hai người ở lảng-diềng mây nhau; cha mẹ cùng chết xóm; nhà thì nghèo că. Anh *Địa*★ thày anh *Thiên*★ học xáng lám, mới bảo rằng: « Tôi đi làm thuê, đẻ nuôi anh đi học; hễ làm nên thì nhớ tôi mây ».

Đến khoa thi, anh *Thiên*★ được đỗ trạng-nguyễn★. Anh *Địa*★ đương cây ruộng, nghe thày tin, mừng lâm, đem trâu mây cày về già nhà chủ, lây tiền công, đi mua đồ đèn mừng; ai ngờ anh *Thiên*★ đã dặn quàn canh cầm cửa không cho mình vào! Mới túi-thân, đem đồ mừng về, ngồi bên bờ sông, khóc. Có một ông *Phật* hiện lên, cho chiếc đồ, dặn rằng: « Mày cứ ở bên này; chờ khách đi lại cũng đủ ăn; không phải đi làm đâu nữa. » Anh *Địa*★ nghe nhời ông ấy, chờ gán được một năm, chỉ đủ ăn, chẳng thừa đồng nào; xắp đèn ngày đồ cha, không biết lây gì mà cúng; cô nhịn đói ba ngày ba bữa, đẻ dành tiền mua đồ cúng. Chiều tối hôm thứ ba, chờ khách xang bên kia rồi, giờ về đèn giữa sông, thày có một người liên bà, độ hai mươi tuổi, đứng trên bờ gọi: « Anh lái ơi! cho tôi xang mây! » Anh *Địa*★ giờ lại chờ người ấy. Xang đèn bên này, giờ vừa tôi, người ấy nói rằng: « Nhà tôi còn sa, anh cho tôi nghỉ nhờ đây. » Anh *Địa*★ chỉ có một cái túp★ mây một cái chồng, nhường cho người ấy nằm, còn mình thì nằm dưới đất. Đến nửa đêm, người ấy đánh thức anh *Địa*★ dậy, mới nói rằng: « Tôi xin kêt duyên mây anh làm vợ chồng. » Anh *Địa*★ ngân-ngừ, không biết nói thê nào. Nàng ấy lại nói rằng: « Tôi ở trên cung tiên, vì anh có nhân-đức, nên *Giòi*★ sai tôi xuống giúp anh ». Nói rồi, hoá phép ra, cửa-nhà, cửa-cái, nhiều lầm; lại có các nàng tiên làm cổ đẽ dỗ cha anh *Địa*★. Đến xáng, anh *Địa*★ ăn-mặc từ-tê, đi mời anh *Thiên*★ lại nhà ăn đồ; anh *Thiên*★ vènh mặt lên bảo rằng: « Chú có chiêu hoa giải từ đây đến nhà chú, thì tôi mới đến ». Anh *Địa*★ vè nói mây vợ; nàng ấy lại hoá phép được chiêu giải như thê. Anh *Thiên*★ mới đến, uông riệu say, thày vợ anh *Địa*★ đẹp lám mây cửa-cái, cửa-nhà linh-đình, mới bảo rằng: « Chú đòi vợ chú mây cơ-nghiệp này cho tôi thì tôi nhường chúc tôi mây định-cơ tôi cho chú ». Anh *Địa*★ nghe nói, vào bàn mây vợ; nàng

Ây dặn rằng: « Anh ây muôn đòi thì cứ đòi ». Hai bên cùng làm tờ giao ngay, rồi anh *Địa★* lên vông về dinh; còn anh *Thiên★*, sạy mệt, nằm ngủ một giấc. Đến lúc giờ dậy thì vợ mày cờ-nghiệp đã biến mất cả; từ đây lại nghèo-khổ hơn lúc trước; mà anh *Địa★* từ đây được thông-thái, làm quan, xung-xướng mãi-mãi.

Vì thế, phuơng-ngôn có nhời ví rằng: « Cùa thiên già địa ».

31. — Xự-tích ông thần núi *Tản-viên★*.

Đời xưa có một người cháu vua *Lạc-long★*, ở sườn núi *Tản-viên★* (làng *Đường-lâm★*, tỉnh *Sơn-tây★*); thường vẫn làm tiêu-phu★. Ông này có một cây cao nhốn, bóng giợp và mầu; người ây chặt ngã xuống. Mai đèn, toan bò làm cùi, thì thấy nó lại đứng lên như trước; ba ngày ba lần cũng như thê. Người ây mắt còng, túc lấm, mới nằm định bên gốc cây. Đến nửa đêm thấy một ông lão cầm gậy trúc★, đèn gỗ vào gốc cây ây, thì nó lại đứng lên; người tiêu-phu★ hầm-hầm chạy ra hỏi: « Làm sao ông thê? » Ông lão nói rằng: « Ta là sao *Thái-bạch★* ở trên giờ, thương cây ây nhốn tốt, nên ta cho nó xông lại; mà nhà ngươi sao nỡ hại những loài cây-cối như thê? » Người tiêu-phu★ nói rằng: « Không làm thê, lấy gì mà ăn-tiêu? » Ông lão mới bảo rằng: Thê thì ta cho ngươi cái gậy này; bê ai ôm-đau già-yêu, lấy mà gỗ vào mình, tự-nhiên khòi ngay; rồi, người ta có lě tạ gì, chỉ được lấy đủ ăn mặc mà thôi»; đưa gậy rồi, biến đi.

Người tiêu-phu★, từ khi được cái gậy ây, mới bò kiêm cùi, di chúc bệnh. Có một ngày, người ây đi chơi qua bờ sông, thây lú trè mục-đồng đương khiêng một con rắn chêt, già làm đưa đám ma. Người ây trông thấy trên đầu con rắn có chữ vương★, biết rằng chàng phải là con rắn thường, bảo lú trè rằng: « Cho tao xin, để tao làm phép nó xông lại cho mà sem»; mới cầm gậy, gỗ vào đầu con rắn, thì nó xông lại ngay, bò xuong sòng, lội đi mêt. Đến vài hôm sau, người ây đương ngồi chơi, thây một người con gai đem những đồ vàng, bạc, châu★,

ngọc★, nhiều l้า, nói rằng: « Thưa ông, tôi là *Tiêu-long-hầu*★, con vua *Long-quân*★ ở bờ Nam★; bữa trước tôi có lên chơi trên đất, chàng may, gặp phải người đi thăm đồng đánh chết, may lại gặp ông cứu cho được xông; gọi là có vật này đem tạ ơn ông ». Người ây nhất định, không lấy; người *Tiêu-long*★ mới mời xuống chơi dưới bờ, đưa cảm ông linh-tê★ dê nước, đi xuống. Vua *Long-quân*★ thấy người ây xuống chơi, mừng lắm, mời ăn yến★ ba ngày, rồi đưa tiền đồ báu lạ; người ây cô từ, không lấy. Vua *Long-quân*★ cảm ơn l้า, mới đưa cho một bộ xách ướt★; người ây nhận lấy, đem về, giờ ra sem, muôn ướt★ phép gì cũng được. Từ khi người ây có cái gậy mây bộ xách, thì cứu cho dân được nhờ nhiều l้า; mà các thần thiêng ở nước Nam★, không ông nào theo kịp phép người ây. Sau, người ây hoá làm thần, thường gọi là ông *Sơn-thần*★ núi *Tán-viên*★. Vua mày dàn đời bày giờ cầu việc gì cũng được, mới lập hai tòa đèn thờ ở núi ây; cứ ngày đêm, mồng mợt, lên lè, thì thây hùm★, beo★, tê★, tượng★, vè châu; đèn bày giờ vẫn anh-linh★ như thê.

32. — Xự-tích người *Qui-Ly*★ mắc lý con cáo★
mây con vượn★.

Xưa, vua *Phế-de*★, nhà *Trần*★, cùng mây người *Qui-Ly*★ đi xǎn, gặp phải mưa tuyêt, không về được, đậu thuyền ở sông *Dà-Giang*★, đêm mờ tiệc riệu.

Lúc bây giờ, có con cáo★ mây con vượn★ tinh nói chuyện ở dưới chân núi gần đây. Con cáo★ bảo con vượn★ rằng: « Vua tôi, nhà *Trần*★, đem quân vào xǎn chỗ núi này là chỉ chăm vào lũ ta; ví không có mưa gió, thì hai chúng ta chàng mắc đạn cũng phải tên. Mày, sao chàng cùng mây tao đi ra mà kêu, để vua đừng vào xǎn đây nữa? » Con vượn★ nói rằng: « Chỉ xị người ta biết mình, thì khôn cả? » Con cáo★ lại nói rằng: « Ở đây chỉ có người *Qui-Ly*★ là giỏi, nhưng mà học cũng chưa rộng, tất nhiên cũng không biết ta được ». Con vượn★ thuận tai; hai con mới hoá ra hai người; con vượn★ già làm

tú-tài★, họ Viên★; con cáo★ già làm xứ-xi★, họ Hô★; đèn chõ vua đóng quân, tâu rằng: « Chúng tôi nghe nhà vua có đức tốt, thì những loài cầm-thú được hoà-thuận; bây giờ đương lúc thái-bình, sao nhà vua chàng kén kè hiên-tài để giúp nước, trị dân, mà lại chăm việc xăn bắn? » Bây giờ, vua đã mòi, muôn đi nghỉ, sai người Quí-Ly★ ra tiệp; người ây mời hai người lên thuyền, ngồi mà nói rằng: « Việc xăn bắn cũng là phép đời xưa, sao nên bỏ? » Hô-xứ-xi★ thưa rằng: « Bầm quan lớn, đời xưa đi xăn, là những lúc dân làm ruộng song rông; trước là đuỗi những con té★ con tượng★ khòi làm hại dân, sau thì tập vô. Nay đương mùa hè mà để dân nhọc-nhàn là không phải thì; dám nát lúa để bắt loài vật là không phải chòn; tát cạn đầm, đốt cháy núi, là không phải lè; sao quan lớn chàng can vua giờ vê, để giông người cùng giông vật đều được bình-yên? » Người Quí-Ly★ nói rằng: « Nghe đây có con vượn★ mày con cáo★ thành tinh, cho nên muôn xăn trừ nó đi, để nó khòi quay dân, không cốt gì việc đi xăn ». Hô-xứ-xi★ mày Viên-tú-tài★ nghe nói, trùng nhau mùm-mùm cười; người Quí-Ly★ hỏi: « Cớ sao mà cười thế? » Hô-xứ-xi★ mới nói sa rằng: « Bầm quan lớn, con sài★ con lang★ đứng chắn đường, sao chàng hỏi, mà lại hỏi con cáo★ con vượn★ làm gì? » Người Quí-Ly★ lại hỏi rằng: « Nhà ngươi nói thế là nghĩa làm sao? » Hô-xứ-xi★ thưa rằng: « Kià! bầm quan lớn, giặc Bồng-nga★, như chó dại, cắn ở cõi đông-nam; giặc Lý★, như hổ★ đói, kêu ở phương tây-bắc; mà nhà vua bò chàng xét đèn; cứ chăm-chăm những việc xăn-bắn! đâu được cầm-thú chât cao bằng núi thì chúng tôi cũng không dám khen! » Người Quí-Ly★ thày nói phải nhẹ, nhận nhời, rồi mòi uông riệu. Hai người ây uông say, từ-tạ, xin vê. Người Quí-Ly★ nghi tình, mới sai người đi theo dò sem. Đêm giữa rừng, thày hai người ây hoá ra một con cáo★, một con vượn★, chagy mắt. Người Quí-Ly★ chót nhận nhời mới tâu vua đem quân vê.

33. — Xự-tích vua Thục-An-Dương★ mày con rùa★ vàng.

Xưa, vua Thục-An-Dương★ đắp thành ở quận Võ-ninh★ (bây

giờ là tinh *Bắc-ninh*★; không biết làm sao, đắp mây lán, lại cù
đò; tôn nhiều còng-chình; vua lo lám, mới lập đàn cầu-đào các
bách thản. Sau, thây một ông lão đèn bảo rằng: « Độ mây ngày
nữa có xứ dưới sông lên giúp nhà vua, thì thành đắp song ngay »;
nói rồi từ-tạ đi. Cách mây ngày, thây một con rùa★ vàng từ
sông phượng đồng lại, đứng trên mặt nước, nói rằng: « Tôi là
xứ★ dưới sông★ ». Vua nghe nói, mừng lâm, rước vào, hỏi xem
đắp thành, rùa★ vàng nói rằng: « Chỗ này có con hạc★ trắng
xông hơn nghìn năm, hoá làm yêu-quái★; còn ở núi *Thất-diệu*★
thì có người phuồng-nhạc★ chêt, hoá làm quỉ; hê, diệt được
những giông ây, thì thành đắp song ngay ». Vua sai đào núi ây,
thây một đồng sương mây đỗ nhạc-khí★, đem đỗ xuông sông;
rùa★ vàng làm phép trừ; những giông ây mất từ đây. Sau, đắp
thành có nửa tháng thì song; thành ây dài rộng nghìn trượng★,
hình tròn như con ôe★, mới gọi là thành *Cô-loa*★ (bây giờ về
huyện *Đông-ngạn*★, tỉnh *Bắc-ninh*★). Song rồi, vua xin rùa★ vàng
cho phép gì để giữ nước; rùa★ vàng mới chút cho vua một móng
chân, dặn làm mây nò thì giặc nào cũng không xợ, mới từ-tạ
giờ về.

Sau, nhà *Tần*★ sai người *Triệu-dà*★ làm tướng, đem quân
xang cướp nước *Nam*★, vua mới lây nò thân, bắn, thì quân
Triệu-Dà★ chêt nhiều lâm, thua chạy. *Triệu-Đà*★ thây thê biêt có
phép lạ, xin hoà đè dò sem thê nào; nghe thây vua có con gái
tên là nàng *My-châu*★, mới hỏi lây cho con gái tên là *Trọng-
Thuý*★; vua thuận gà, cho giri đè. Được ít lâu, người *Trọng-
Thuý*★, thông mưu mới cha, hỏi dò vợ, biêt thực chuyện, mới
đỗ đem nò thân cho sem, liền đòi trộm, lây mây móng rùa★, rồi
vào tàu vua xin về thăm nhà; vua cho. Người ây có bụng thươn
vợ mới hỏi rằng: « Anh về, ngộ có xú gì thì lây gì làm tin? »
Nàng ây nói rằng: « Tôi có cái đệm lòng ngỗng, ngộ có việc gì
thì tôi đi đâu, giặc ra đây, cứ theo mà tìm ». Người ây đem
mây móng rùa về, đưa cho cha, mới kể xú-tình; người *Triệu-Đà*
mừng lâm, liền đem quân xang cướp nước. Vua chắc có nò
thân, không lo gì suốt cả, cứ ngồi đánh cờ, bảo rằng: « À !

Triệu-Dà★, nó không xợ nò thân của ta, à! » Lúc quàn nó vây gân đên thành, mới lây nò ra, thì thây bắn không ra gì, vội vàng, cùng con gái cưỡi ngựa, chạy. Nàng ây cứ giắc lòng ngỗng ra đường; người *Trọng-Thủy*★ cứ nhời hẹn, trông đâu lòng ngỗng, đem quàn theo mãi. Vua chạy đến bờ *Dòng*★ thì cùng đường, mới kêu khản; thây rùa★ vàng nồi lên, bảo rằng: « Giắc bên mình ây! » Vua ngoảnh lại, chỉ thây con gái cưỡi ngựa đi sau, mới nghĩ ra; liền tuột hươm, chém; rùa★ Vàng mới dê nước đưa vua xuống bờ. Một chốc, *Trọng-Thủy*★ đên nơi, thây vợ chết rồi, thương khóc rằng: « Tại ta ở bạc, cho nên đên nỗi thê này! » Chôn rồi, mới vê chỗ cung nàng ây ở trước, thương nhớ, đậm đà xuống riêng đây mà chết. (Riêng ây, bày giờ vẫn còn).

Khi nàng ây phải vua cha chém, thì khản rằng: « Hết, bụng tôi ngay-thật, chết thì xin được hoá làm châu★ ngọc★! » bởi thế cho nên máu nàng ây chảy xuống bờ, những con chai★ ăn phái, hoá ra có ngọc★ chàm-châu★. Sau, người ta lây được ngọc★ ây, lại lây nước riêng ây rùa, thì ngọc★ được trong.

34. — Xự-tích ông *Nguyễn-Trãi*★.

Đời vua *Thái-Tô*★, nhà *Hậu-Lê*★, ở làng *Nhị-khé*★, huyện *Thượng-phúc*★, tỉnh *Hà-nội*★, có một người tên là *Nguyễn-Trãi*★, (tục gọi là *Nguyễn-Trãi*★) giúp ông *Thái-Tô*★ đi đánh những quan đò-hộ★ nhà *Minh*★. Khi ông *Thái-Tô*★ được lên làm vua, thì phong cho ông ây làm thái-xu★. Sau, vua *Thái-Tô*★ mất, con là *Thái-Tôn*★ nối ngôi, ông ây xin chí-xi, về ở núi *Côn-sơn*★ (tục gọi là núi *Hun*★, huyện *Chí-linh*★, tỉnh *Hải-duong*★); hễ vua có đài thì lại vào chầu. Có một đêm, ông ây nằm chiêm-bao, thấy một người liền bà kêu rằng: « Xin ông cứu cho mười ba mẹ con tôi, không thì người ta diệt mất». Sự thật đây, còn nghĩ-ngợi; đên xáng thì thây vua sai sứ ra đài. Ông ây vội đi, chưa kịp nghĩ ra. Đến lúc về, thây người nhà nói: « Lúc dọn vườn, chém phải con rắn trứa mười hai trứng»; ông ây mới

phàn-nàn rằng: « Nó đã báo mộng cho ta, mà ta không nghĩ ra; hần thê nào nó cũng oán! » Đến đêm, ông ây nằm vông xem xách, thì tự-nhiên thấy một giọt máu ở trên nhà giò xuông quyền xách, thâm suối ba tý giây; ông ây than rằng: « Xứ này thì nó oán đèn ba đời! » Sau, ông ây đi chầu; về đèn giữa đường, gặp một người con gái đẹp lấm, gánh chiêu bán; ông ây hỏi dọng thơ rằng:

« À ở đâu, nay bán chiêu gon★?
Chẳng hay chiêu ây hết hay còn?
Suân thu, nay độ bao nhiêu tuổi?
Đã có chồng chưa? được mây con?»

Nó đáp ngay rằng:

« Tôi ở Tây-hô★, bán chiêu gon★;
Nỗi chí, ông hỏi hết hay còn?
Suân thu, tuổi mới gi้าง tròn lè;
Chồng còn chưa có, hỏi chi con?» (1)

Ông ây thấy nó thông-minh, hỏi tên là gì, thì nó nói tên là Thị-Lộ★; mới lây làm nàng hâu.

Khi ây, vua Thái-tôn★ thường vẫn ra chơi nhà ông ây; thấy Thị-Lộ★ đẹp lấm, mà lại hay chữ, mới hỏi ông ây rằng: « Nó là thê nào mây thái-xư★? » Ông ây lâu rằng là con nuôi. Vua mới đem về đẻ hâu trong cung. Được ít lâu vua đi tuần-thú★, cho nó theo hâu. Đi qua huyện Chí-linh★, lại vào chơi nhà ông thái-xư★, thì ông ây đi vắng; nó mới pha nước chè, bỏ bột vào chén nước, -dàng vua sợi. Vua uống rồi, sưng ngay mình lên mà chết. Một phật, ông Nguyễn-Trại★ vê, thấy như thê, hỏi; mới nghĩ ra: con rắn hiện làm con Thị-Lộ★, đẻ báo thù mình; sai người giữ lây nó; vội-vàng đặt sác vua vào vông, khiêng xuông thuyền, nói dối rằng: « Vua phải đau ». Đến vê kinh-đò★, vông vào cung rồi, đánh trống đe các quan Chiêu-định★

(1) Tục ngoài thường đọc sai thê này:

Ông Nguyễn-Trại★ hỏi: « Ở đâu mà bán chiêu gon?

Giời thì dã tôi, chưa vê con?»

Nó đáp lại:

« Người làng Hói★, bán chiêu gon;

Chồng còn chưa có, hỏi chi con?»

vào châu; mới kể thực sự đầu-đuôi như thế, thì luận án cho thê nào? Các quan không ai dám xù. Ông ây khóc mà xù lây rằng: « Phép nhà-nước xưa nay, bảy-tội★ mà diệt vua, thì phải tội *chu di tam tộc*★, xin các quan cứ làm án cho.» Nói song rồi, uông thuộc độc mà chết. Các quan thao án theo nhời ông ây, cho bắt cả ba đời, đem chém. Còn con *Thị-Lợ*★, bò vào cùi sắt, đem dìm xuông sông, thì tự-nhiên nồi cơn mưa gió, thây nó hoá ra con rắn ở trong cùi chui ra, lội xang bên kia sông, đi mất. Các quan mới biết, ngậm-ngùi rằng ông ây chết oan.

Lúc đương bắt họ-hàng nhà ông ây, thì có một người vợ bé, có mang, đi chợ, nghe thây tin, mới trốn xang nước *Bồn-man*★, rồi đè một đứa con giai. Sau, vua *Thánh-Tôn*★ nôi ngôi, cũng biết ông ây chết oan, lại phong tước cho người con y như ông ây.

Nghe có người nói rằng ông *Nguyễn-hữu-Đô*★, làm Kinh-lược *Bắc-kỳ*★, tước là *Vinh-lại-quận-công*★, mới mất năm *Đông-khanh*★ thứ ba, cũng là dòng-doi ông ây.

35. — Chuyện người xông làm tướng ma.

Cuối đời nhà *Trần*★, ở phủ *Quốc-uy*★ có một người học-trò tên là *Văn-dī-Thành*★; tính ngay-thẳng bạo-dạn, không xợ nhứng ma quỉ. Bây giờ nhà *Trần*★ loạn, thiên-hạ★ chết nhiều lắm; nhứng hồn người chết oan họp thành một lú cứ đi quây dân, hại lắm; không ai phép nào trừ được. Người *Văn-dī-Thành*★ nghe tiếng đồn, mới cưỡi ngựa đi sem; lú ma đương ngồi ăn uông, trông thây người ây đèn, xợ, chảy tan cà. Người ây gọi bảo: « Ta thây chàng bay chúng may mà chết oan, ta đèn chơi hỏi chuyện ». Lú ma mới giờ lại, mời người ây ngồi trên, nói chuyện. Người *Dī-Thành*★ hỏi: « Sao, chúng bay cứ hay hại người ta? — Thưa ông, chúng tôi bắt đè thêm cho nhiều quân. — Quân chúng bay nhiêu thì làm gì? hại người ta chết, lây ai cúng cho mà ăn? — Thưa ông, vì đời nhà *Trần*★, nay xấp biến, cho nên đời người; đời vật; tại thê, dưới *Âm-ti*★ không

cảm chúng tôi; năm nay còn hại vừa, xang năm còn hại hơn nữa. — Đã dành vận giờ như thế, nhưng mà chúng bay làm việc gì cho nó có chừng, không nên hại người ta quá! » Lũ ma thấy người ây uy-vọng★, ngay-thẳng, có nhàn-đắc, mới xin bầu làm tướng; người ây cười nói rằng: « Ta, vẫn hay, vô giời, dàn làm tướng chúng bay cảng được, nhưng mà *Dương-gian*★, *Âm-phú*★, khác nhau; và lại, ta còn mẹ già, thì làm sao? — Thưa ông, chúng tôi chỉ xin ông đây bảo cho uy-nghiêm★ kỷ-luat. — Có dùng ta làm tướng thì phải theo hiệu-lịnh ta, hễ lỗi thì không được». Lũ ma thuận cả, xin nghe nhời. Từ đây có việc gì, cũng phải trình người ây; dàn mới được đỡ hại. Độ hơn một tháng, lũ ma nói: « Bây giờ vua dưới *Âm-ti*★ đặt ra bốn bộ *Gia-thoa*★, kén mỗi bộ một người tướng; chúng tôi đã bầu ông, thì không nên từ ». Người ây nói: « Đã gọi là người trượng-phu★ thì ta cũng làm, để tiêng về sau ». Liên vê nói mày mẹ, dặn việc cửa-nhà, rồi chết, đi làm tướng.

Bây giờ, người *Di-thành*★ có bạn tên là *Lê-Ngô*★, đi dạy học ở huyện *Quế-dương*★; người ây cưỡi ngựa đèn chơi dây nói chuyện: « Bây giờ, tôi làm quan òn★, coi việc dịch-lệ★ từ sông *Tràng-giang*★ về phượng bắc; tôi sem trong xò, thầy nhã anh phải nặn cá; tôi đèn bảo anh, đè anh về; hễ có việc gì thì bấy nhiêu cỗ ở giữa xàn mà lè ». Người *Lê-Ngô*★ nghe nói, về ngay, thầy ở nhà, vợ con phải bệnh nặng cá, liền làm cỗ, bảy ra xân. Một chõc thầy lũ ma kéo đèn ăn; ăn gần song, người *Lê-Ngô*★ ra lấy mãi, thầy quắn bàn nhau rằng: « Hắn, người này là chủ có cỗ; chả có nhẽ ăn một bữa mà trừ năm nhàn-mạng★! » Người tướng bảo: « Thôi, đã chót ăn rồi, thì cứu cho người ta »; mới mở xò, lây bút sơn, soá mười chục, rồi kéo quắn đi. Được vài hôm, nhà người *Lê-Ngô* khóc cá; nhớ ơn người *Di-Thành*★, đặt tĩnh-thờ. Sau, dàn lang đèn cầu việc gì cũng được mới lập đình thờ, làm thành-hoàng. Đình ây, bây giờ vẫn còn, ở làng *Thượng-hội*★, huyện *Túc-liêm*★, tỉnh *Hà-nội*.

36. — Xứ-tỉnh người Tiết-Thúc★.

Dời nhà Trần★, ở tỉnh Thanh-hoa★, có người Tiết-Thúc★ làm quan tri-huyện Tiên-du★. Chùa bên huyện ấy có hội hoa mầu đơn★; hễ đèn mùa hoa ấy nở thì các phuơng, xe ngựa đèn sem. Tháng hai, năm bính-tí★, giáp thứ sáu mươi hai, có người con gái đẹp lám, độ mươi lăm mươi sáu tuổi, đèn sem hội, vô ý đánh gãy một cành hoa, phải bát; giờ đã gần tối mà chưa có ai nhận. Người Tiết-Thúc★ cũng đi sem hội, trông thấy, thương tình, mới cởi áo gấm★ đèn cho nhà xư, để tha người con gái ấy đi.

Võn tinh người Tiết-Thúc★ hay uông riệu, gầy đàn, ngâm thơ, chơi cảnh; không chăm việc quan, phải quan trên quở, mới già ân, từ quan, về ở nhà, bên núi huyện Tống-sơn★.

Có một ngày, giờ đây, tròng ra ngoài cửa bê Thanh-phù★, phỏng độ vài mươi dặm★, thây năm thíc mày mọc tròn như chiêc hoa xen★, mới xuống thuyền, ra sem. Thây núi đứng thẳng như vách, cao ước chừng nghìn trượng mồi trèo lên, lây bút đề thơ vào dây; sịch thây vách đá mở ra một cửa hang tròn; người ấy mới bước vào vài bước, thì cửa hang đóng sập lại, tối mù tối mịt, xơ hãi. Tay dờ, chân dờ, thây có lối khúc-khuỷu, lân-lân lên đèn đỉnh núi. Lại thây mặt giờ xáng tỏ, mà ở chỗ ấy có những lầu-dài★; chợt gặp hai người con gái mặc áo sauh, ra mồi. Người ấy theo vào cung, thây tường gấm★, cửa son★, giường ngọc★, chiêu ngà★; có một bà tiên mặc áo gấm★ trắng, ngồi trên giường; bên cạnh đặt giường đan-hương★ cho người ấy ngồi. Bà tiên hỏi chuyện một lúc, mới gọi một người con gái ra, chò bảo rèng: « Nàng này là con gái ta, tên là Giáng-hương★; ngày trước có xuống sem hội hoa mầu đơn★, đánh gãy cành hoa, may gặp được người cứu cho; bày giờ ta gả nó cho người, để đèn ơn ấy ». Mới lâm lě cưới, mời những tiền các động đèn ăn mừng; múa hát vui-vé. Người ấy ở trên cung tiên, thảm-thoát đã được một năm, nhớ nhà, nói mày nàng Giáng-hương★ ràng: « Cho tôi xuống thăm nhà, để chơi mây

bè-bạn độ một vài tháng, rồi tôi lại lên ». Nàng ây khóc nói rằng: « Tôi không dám lây tình vợ chồng mà ngăn giữ chàng; nhưng mà bây giờ cửa-nhà chàng ở *Hạ-giới*★ không còn như trước nữa ». Người ây không nghe, cứ vào tàu mây bà phu-hàn★; bà ây nói rằng: « Chàng ngờ nhà người còn nhớ cõi *Trần*★ như thế »; mới cho một bức gầm mây một cỗ xe đê đưa về. Nàng *Giáng-hương*★ tiễn một phong thư nhiều★, gạt nước mắt, đưa người ây lên xe. Đi một nháy mắt, đã xuống đèn nơi, thay cửa-nhà làng-nước chàng, còn gì như cũ, mới đem tên họ mình hỏi các ông già; có một ông nói rằng: « Lúc tôi còn bé, nghe nói: « Có ông tò ba đời cũng gọi tên thê, lên chơi núi, xa » vào hang, không thay về »; đã hơn tám mươi năm; bây giờ là cuối đời nhà *Trần*★, bây giờ là đời thứ ba vua nhà *Lê*★ ». Người ây thay thê, lại muôn giờ lên cung tiên, thì cỗ xe cưỡi xuống hoá ra con chim loan★, bay đi mất. Người ây mới mở phong thư, sem thay trong có thư nói rằng: « Duyên chỉ có thê mà thôi; đã xuống thì lên không được nữa ». Ngậm-ngùi, đi vào núi *Hoàng-sơn*★, biệt mật. (Núi ây bây giờ ở sâ *Hoàng-sơn*★, huyện *Nông-cống*★, tỉnh *Thanh-hoa*★).

37. — Tích nhở ví: « Hòn phách *Chương-Ba*★
sướng dạ hàng thịt ».

Đời xưa, ở làng *Liêu-hạ*★ (bây giờ gọi là làng *Cô-liêu*★) huyện *Đường-hào*★ (bây giờ là huyện *Mỹ-hào*★), bộ *Đường-tuyên*★ (bây giờ là tỉnh *Hai-duong*★), có một người tên là *Chương-Ba*★ đánh cờ cao lâm; đời bây giờ không ai đánh lại được. Một hôm, có một người đèn đánh cờ mây anh ây; lúc thê cờ người ây gần thua, anh ây mới bảo rằng: « Ván cờ này, ông *Đế-Thích*★ gỡ cũng không được ». Nói vừa song, thay một ông cụ đầu bạc phơ-phơ, đèn mách người ây mây nước, thì cờ người ây lại được. Anh *Chương-Ba*★ lây làm lạ, bụng nghĩ rằng: « Ta vừa mới nói như thê, mà ông cụ này đèn mách được nước cờ cao thê, hẳn không phải là người thường »; mới mời ông ây vào nhà, làm tiệc thết đãi. Thay ông ây uống riệu

chỉ nhắm những hoa quả mà thôi, xúp lèy, nói rằng: « Thưa cụ ở đâu? hiệu cụ là gì? xin bảo cho con được biết ». Ông cụ ây cười, nói rằng: « Ta là *Đê-Thích*★ đây; nghe thày người nói đến ta, nên ta xuống mách người ây mây nước, để thử sem cờ người cao đến đâu ». Anh *Chương-Ba*★ nghe nói, thưa rằng: « Con chót nhớ nhời, xin cụ miễn-chấp cho, mà xin cụ cho con một phép gì, để khi nào con có hoạn-nạn, thì cụ biết, mà xuống cứu cho con ». Ông *Đê-Thích*★ mới cho ba nén★ hương, dặn rằng: « Hé, khi nào có việc gì, thắp hương này lên, thì ta xuống cứu cho »; nói vừa song, biến mất. Anh *Chương-Ba*★ cất ba nén★ hương một chỗ. Cách mây năm thì phải bệnh, quên, không thắp hương ây, mới chết. Được hơn một trăm ngày, vợ dọn nhà, thay ba nén★ hương, mới đem thắp; sực thảy ông cụ đèn hỏi rằng: « Ta là *Đê-Thích*★ đây; nào, anh ây đi đâu? » Vợ *Chương-Ba*★ khóc nói rằng: Thưa cụ, nhà con mất đã hơn trăm ngày ». Ông *Đê-Thích*★ mới bảo rằng: « Ta có phép chữa xông lại, nhưng mà đã quá trăm ngày, sác ây đã nát, thì chữa không được; chỉ có biết ở quanh đây có ai mới chết không? » Vợ *Chương-Ba*★ nói rằng: « Thưa cụ, ở làng này có một người hàng thịt lợn mới chết mây hôm nay ». Ông *Đê-Thích*★ nói rằng: Ta triệu được hồn anh ây nhập vào sác người hàng thịt xông lại, về ở mây chị; có thuận không? » Vợ *Chương-Ba*★ mừng lắm, xin vàng. Ông ây đèn chỗ mà★ người hàng thịt, đào lên, làm phép triệu hồn anh *Chương-Ba*★ nhập vào sác người ây xông lại; rồi, ông ây biến đi.

Anh *Chương-Ba*★ xông lại rồi, mình thì mình người hàng thịt, tinh-nết thì vẫn tinh-nết cũ; lại về ở mây vợ. Vợ người hàng thịt thảy chồng, không biết làm sao, được xông lại, mà ở mây vợ anh *Chương-Ba*★; mới lên huyện, kiện vợ anh *Chương-Ba*★ dở-dành chồng mình. Quan huyện nghe thày, cho đòi vợ chồng anh *Chương-Ba*★ đèn hỏi; vợ chồng *Chương-Ba*★ cũng kè thực xú trước sau. Quan huyện lây làm lụ, lưỡng-lự một lúc, mới sai lính đem một con lợn, bảo anh *Chương-Ba*★ làm thịt; thì thày lóng-cóng, không làm được; lại sai lây bàn cờ, bảo vào đánh; thì

thầy nước cờ cao lâm, mới nói rằng: « À! thê là thàt hòn phách *Chương-Ba*★ sương da hàng thịt! » rồi phán xứ cho hai vợ chồng *Chương-Ba* về ở mây nhau; còn vợ người hàng thịt, thì cho phép về lấy chồng khác.

Áy, tích nhời nói ví: « Hòn phách *Chương-Ba*★ sương da hàng thịt » là thê.

38. — Tích nhời nói ví: « Nói dôi như *Cuội* ».

Xưa có một người tên là thằng *Cuội*★; chỉ hay nói dôi; cha mẹ nó thì mệt xۆm; ở mây cậu mợ cứ bắt nó đi chăn trâu. Có một hôm, cậu nó đi thăm đồng, mợ nó thì ở nhà dọn-dẹp, nó ở ngoài đồng chạy về bảo mợ rằng: « Cậu tôi, trâu húc xồ cá ruột chết ở ngoài đồng ». Mợ nó khóc từ nhà ra; nó lại chạy ra trước, bảo cậu rằng: « Mợ tôi trèo lên gác, ngã vỡ đầu, chết ở nhà ». Cậu nó khóc từ ngoài đồng về. Đến nửa đường hai vợ chồng gặp nhau, mới biết là nó nói dôi, giận lám; về, chặt tre, đan một cái dọ, bắt nó, bò vào, vác ra đèn bờ sông, toan ném xuống, thì nó lại nói rằng: « Lậy cậu, cháu có quyền nói dôi, giấu trên gác bếp, cậu về lấy cho cháu, cháu chết xuống *Âm-phú*★, sem xách ây đè kiêm ăn ». Cậu nó thây nói thảm-thiết, nghĩ thương, tưởng thật, đè nó bên bờ sông, chạy về lây. Được một nhát, có người sầm đi qua; nó gọi sầm rằng: « Sầm ơi! xưa kia, tao cũng như mây; chui vào dọ này, được xáng mặt ra! » Sầm ta tưởng thật, mừng lám, mới dờ cỏi dọ cho nó. Nó ra rồi, nó đè sầm chui vào, buộc lại như trước, chạy đi ần. Cậu nó về nhà tìm không thấy xách, giận lám, hầm-hầm chạy ra, bảo rằng: « Xắp chết, lại còn nói dôi », Sầm ta nằm ở trong dọ, nghe tiếng, xợ hãi, kêu lên: « Lậy ông, tôi là sầm đây! » Cậu nó tưởng nó lại nói dôi, gắt bảo rằng: « Sầm! ông cũng chẳng tha! » Miệng nói, tay cầm, vứt tôm xuống sông, giờ về.

Thằng *Cuội*★ mới ra; đi được một quãng, gặp bà lão gánh đồ hàng tôm. Nó nói mây bà ây rằng: « Bà thì già, gánh thì nặng; bà đưa tôi gánh đỡ; đèn chợ, bà cho tôi bữa cơm. » Bà ây hỏi nó rằng: « Chú ở đâu? tên chú là gì? » Nó nói rằng: «

Tôi ở *Bông-lông-huyện*★, *Bang-lang-sā*★, tên là thằng *Cha-căng-chú-kiết*★ ». Bà ây ngờ thực, đưa cho gánh; nó cùn-cụt chạy mãi, bà ây đi theo không kịp, cứ gọi : « Ô ! thằng *Cha-căng-chú-kiết*★ ! thong-thà ! đợi lão mày ! » Ai đi đường cũng cười rằng ! « Thòi ! bà mắc lừa nó rồi ! » Nó chạy biệt lên rừng, rồi sắp nước ướt gánh hàng, đem về nhà phơi. Cậu nó thây nó phơi vóc, nhiều, lụa, vải, nhiều lám, mới hỏi : « Tao đã vứt mày xuông sông, cùa đâu mày lây được nhiêu thê ? » Nó nói rằng : « Cậu vứt cháu xuông đây, cháu thây ở dưới ây nhiều lám, mới lây về đây một ít ». Cậu mợ nó thây nói, ngót của, cùng hỏi : « Tao xuông có được không ? » Nó nói rằng : « Cậu mợ có muôn được thì phải làm y như trước ». Cậu mợ nó, vội-vàng, đi đan hai chiếc dọ, đem ra bờ sông; cậu nó chui vào một chiếc, bảo nó buộc lại, vứt xuông. Thây tắm nước, xùi lên xùng-xục, nó mới vỗ tay reo : « A a ! cậu ta đương lây ! » Mợ nó, vội-vàng, dục nó rằng : « Mày vứt tao xuông, đè tao lây mày ! » Nó lại bò mợ nó vào dọ, vứt xuông nốt; thê là chêt cả hai vợ chồng !

Từ đây mới có nhời nói ví rằng : « Nói dối như *Cuội*★ ».

39. — Chuyện người liên bà có nghĩa★.

Xưa, ở phủ *Khoái-châu*★ có một người con gái quán, họ Tù★, tên là nàng *Nhi-Khanh*★, lây con giải quan thiêm-thư★, tên là *Phùng-trọng-Quì*★. Được mây năm, người *Trọng-Quì*★ phải theo cha, chầy đi đánh giặc ở tỉnh *Nghệ-an*★. Đã năm sáu năm, chưa thây về, nàng ây ở nhà, cha mẹ đều mất, làm ma làm chay rồi, về quê ở mây bà cô. Böyle giờ có một người cháu chồng bà cô làm quan tướng-quân★; người ây thây nàng ây sinh đẹp, muôn lây; bà cô cũng toan ép gà. Dỗ-dành mãi; nàng ây nhất-định, không chịu; mới sai người vào tỉnh *Nghệ-an*★ tìm chồng. Người ây tìm đến nơi thì thây người *Trọng-Quì*★, cha đã mất, mà tính quen chơi-bời cờ-bạc, phá hết cửa-cài, ăn-mặc rách-rưới, mới bảo về. Người ây về đèn nhà, hai vợ chồng

mừng-dở, chuyện-trò, than-thờ mây nhau; sau xinh được hai đứa con gái.

Người Trọng-Quy★ quen tính, lại làm bạn mây người lái buôn giàu-có tên là Đô-Tam★, chỉ chơi riệu-chè cờ-bạc như trước; nàng ây ngăn-giữ không được. Đô-Tam★ thày vợ người ây đẹp, muôn lừa đê lây; làm tiệc riệu, mời người ây, mới đặt một triệu★ quan tiền làm quoc đê đánh bạc, bảo người ây rằng: « Không có tiền thì lây vợ đặt quoc ». Hai người cùng thuận, làm tờ giao mây nhau rồi, thì người Trọng-Quy★ đánh ba tiếng bạc, thua quoc, ngồi sám mặt lại, ngắt đi một lúc, mới gọi vợ đèn, đưa tờ cho sem. Nàng ây thày thê, là xịt đã chót rồi, không thê nào mà lo được tiền, mới cười gượng, chịu nhận; rồi xin về chơi mây con một chốc; người Đô-Tam★ được quoc, mừng lấm, thuận nhời. Nàng ây về than-thờ mây hai đứa con, rồi lây khăn thát cò, tự-ván★. Người Trọng-Quy★ thương tiếc lấm, làm ma làm chay cho nàng ây.

Sau, có một mình, kiêm không đù ăn, túng-bân lấm; sực nhớ có bạn cũ làm quan ở châu Qui-hoa★ (hảy giờ là phủ Qui-hoa★, tỉnh Hưng-hoa★), mới tìm đi. Đến nứa đường, mồi chân, vào góc càm nghỉ, nghe văng-vàng thày tiếng như là nàng Nhị-Khanh★ nói rằng: « Có phải là chàng Trọng-Quy★, thì mười ngày nứa phải đèn đèn bà Chung-vương★, ở huyện Phúc-lộc★, sã Hát-môn★, mà đợi lòng ơn »; trông lên thi chì thày đám mây đem đi xang phuong tây-bắc, lây làm lạ. Theo nhời hẹn, đèn đèn ây, ngồi đợi; xang canh ba, nàng Nhị-Khanh★ hiện lên, than khóc, trách rằng: « Cám ơn chàng lấm, không biết lây vật gì mà đưa được ! » Người ây xin chịu lỗi, mới dò hỏi chuyện; nàng ây nói rằng: « Từ khi tôi mất, Giời★ thương có nghĩa, cho ở đèn Nghiêm-tử★, chức giữ tờ tâu; hôm nọ đi làm mưa, gặp thày chàng, mới hẹn như thê đê nói chuyện; không thi chàng biết bao giờ được gặp nhau nữa. Nhận nghe thày các tiên bàn rằng: « Nhà Hồ★ gán hết vận, đèn năm bính-tuất★ loạn to, thì có » người Lê-Lợi★ ở đất Lam-sơn★, tỉnh Thanh-hoa★, ra dẹp » loạn, làm vua ». Chàng cứ về khuyên dậy hai con đê sau cô theo người ây ». Nói vừa song, giờ gán xáng, mới biên đi. Người

Trọng-Quì ★ theo nhời, giờ vê, ở vậy, cứ nuôi dày hai con. Đến khi hai đứa con khôn nhớn, gấp thì ông *Lê-Lợi* ★ ra mờ nước, mới bảo hai con đem quân theo. Rồi, ông ây lên ngồi làm vua, ây là vua *Lý-Thái-tô* ★, thì hai đứa con ây được làm quan đền chức nội-thị★. Nay vẫn còn dòng-doi ở phủ *Khoái-châu* ★, tỉnh *Hưng-yên* ★.

40. — Xứ-tích vua *Lý-Thái-tô* ★.

Cuối đời nhà *Tiên-Lê* ★, ở làng *Cố-pháp* ★ có một người liên ông, họ *Lý* ★, hiền-lành lâm; nhà nghèo khó, đi làm ruộng thuê ở chùa *Tiêu-sơn* ★, huyện *An-phong* ★, tỉnh *Bắc-ninh* ★, phải lòng người tiêu nữ; ở mây nhau, có mang; được tám tháng, nhà xư thây thê, không cho ở chùa nữa. Vợ chồng đem nhau đi, chẳng có đồng tiền nào, nhịn đói đã hai ngày, đèn rùng *Bang* ★, gấp bọn thợ gặt đương ăn cơm trưa, mới đèn xin; những người ây cho hai vợ chồng ăn no. Rồi, chồng lại chở riêng giữa rùng, lày nón múc nước uống, sảy chân ngã xuống, chêt đuôi. Vợ ngồi đợi, thây lâu, chậy lại sem, thì riêng ây đật đùn lên lập rồi. Ngồi khóc một lúc, định vào chùa *Üng-tâm* ★ gần đây, ở nhờ.

Ông xư chùa ây, đêm hòm trược, nằm chiêm-bao, thây ông *Long-thân* ★ bảo rằng: « Mai, dọn chùa cho sạch, có hoàng-đế★ đèn ». Ông xư thức dậy, sai tiêu quét dọn sạch-sé như nhời ông thân bảo, ngôi đọi từ xáng đèn chiêu, chỉ thây có một người liên bà trưa đèn xin ở nhờ. Ông xư lày làm lạ, hỏi rằng: « Chồng con, quê quán, ở đâu? » Người ây nói thực họ tên, quê quán chồng, mây xư chồng ngã xuống riêng. Ông ây mới cho ở nhờ ngoài tam-quan★. Được hai tháng, có một đêm, thơm nức cả chùa, ông xư giờ dậy trông ra tam-quan★ thây xáng dực cả lên, mới gọi bà hộ-chùa ra thăm; thì người liên bà ở đây đã xinh được một đứa con giai. Bà hộ-chùa bê vào cho ông xư sem, thì thây hai bàn tay nó có hai đầu son mây bôn chữ: « Sơn hà sǎ tắc », (nghĩa là: « Sông núi bờ cõi »). Sem rồi, tự-nhiên giờ mưa to gió nhớn. Đến lúc bà hộ giờ ra thì thây người mẹ nó chêt rồi. Ông xư bảo người đem quân đằng

sau chùa. Đến xáng toan đem đi chôn, thây mồi đùn lên thành ra mà, mới đè yên dày. Từ khi ấy ông xư nuôi đứa bé lên sáu tuổi; thây nó dĩnh-ngộ lăm. Một hôm, sai đem oán lên chùa dâng cúng, thì nó khoét ruột oán, ăn trước; đêm, ông *Long-thân*★ báo mộng cho ông xư. Xáng mai, ông xư thúc dậy, gọi mắng đứa bé ày; nó mới hỏi: « Ai nói mày xư-ông thê? » Ông xư bảo rằng: « Ông *Long-thân*★ mách tao đây ». Nó giận lẩn, lên chùa, đánh vào cò ông *Long-thân*★ ba cái gãy tay mày lại viết sau lưng bôn chữ: « Lưu tam thiên lý », nghĩa là: « Đây ba nghìn đậm★ ». Đến đêm, ông *Long-thân*★ lại nói mày ông xư rằng: « Hoàng-đế★ đuổi tôi thì ông nghỉ lại, mai tôi đi ». Ông xư dậy xóm, vội-vàng, lên chùa xoát sem, thây sau lưng tượng ông *Long-thân*★ có bốn chữ ày, sai tiều lây nước, lên rửa. Rửa đi rửa lại cũng không sạch; ông xư mới bảo đứa bé ày lên rửa, thì nó dò tí nước bọt, chùi sạch ngay. Ông xư mới biết hẳn nó là người khác thường; theo nhời mẹ nó nói khi trước, mới đặt tên là *Lý-công-Uẩn*★. Từ đây, học, càng ngày càng thông-minh. Lúc nhớn, đi làm quan, đến chức Điện-tiên-chì-huy-xí★. Khi vua *Lê-Long-dinh*★ mất, các quan *Chiêu*★ dựng ông ày lên làm vua, hiệu là *Thuận-thiên*★, rồi sau miêu hiệu là *Lý-Thái-Tô*★.

Ông ày đên sem chỏ riêng cha chết, thì những cái gò chung-quanh đây, tròng ra như chièc hoa xen★ tam cành; mới biết chỏ ày là huyệt★ đê-vương, bây giờ thuộc về làng *Dinh-bảng*★, huyện *Đông-ngạn*★, tỉnh *Bắc-ninh*★.

Vì ông ày đè ra ở chùa *Üng-tâm*★, cho nên mới gọi chùa ày là chùa *Dận*★.

Ày là xự-tích ông *Lý-Thái-Tô*★.

41. — Xự-tích ông *Tú-uyên*★.

Đời nhà *Lê*★, ở làng *Bích-câu*★ (ngoài cửa *Giám*★ thành *Hà-nội*★) có một người học-trò tên là *Tú-uyên*★; vốn người tài-mạo, cha mẹ thì mệt xóm, nhà nghèo, chỉ chăm việc học-hành. Có một hôm, chùa *Ngọc-hồ*★ mở hội, người ày đi sem;

chiêu, giờ về qua chùa *Tiên-tích*★ (ở phô cửa *Nam*★ thành *Hà-nội*★), bỗng thây cái lá dơi trước mặt, có bốn câu thơ; nghĩ lạ, toan hoạ vân lại, trông lên, thây một người con gái đẹp lấm đương đứng bên gốc cây đu★. Người ây đánh bạo, lại gán hỏi chuyện; hai người vừa đi vừa nói, đèn chõ *Quảng-minh-danh*★ (cũng ở ngã-tư cửa *Nam*★ thành *Hà-nội*★), thì người con gái biến đi; bây giờ mới biết là tiên. Đứng ngơ-ngẩn một lúc, mới giờ về nhà. Từ đây đêm ngày thường nhớ, phải bệnh tương-tư★, thuộc nào uông cũng không khòi. Có một hôm, nhớ đèn xự bói thè, liền đi vào đèn *Bạch-mã*★ (ở phô hàng Buồm thành *Hà-nội*★), lẻ khàn thực xự mình, xin nầm mộng ở đây. Đêm, thây thân bảo rằng: « Xáng xóm mai, ra công cầu *Đông*★ (1) sòng *Tô-lịch*★, thì gặp ». Người ây mừng lấm, sức thừa đây, giờ vừa dạng đồng, vội-vàng chạy ra đây, đứng thở thản độ vài giờ, không thày gì, toan về, mới gặp một ông cụ mang bức chanh bán; người ây cầm mờ ra sem, thây người *tô-nữ*★ vẽ trong tờ chanh giồng y như người mình gặp ngày trước, mua lây, đem về treo ở buồng học; từ đây mới giải phiền. Hè đèn bứa nào ăn cơm, cũng đặt hai cái bát, hai đòn dưa, mời người *tô-nữ*★ trong chanh, như là vợ chồng. Có một hôm, mời, thì thây như người mỉm cười, muôn nói. Hôm sau; đi học về, thây mâm cơm đọn xắn, nghĩ không biết thê nào, ăn thì thây những mùi ngon, vật lạ cà. Ngày mai, giả cách đi học, đứng định, dòm vào trong nhà, thây người trong chanh hiện ra, đương điềm-trạng. Người ây xé hé cửa, bước vào, hỏi rằng: « Duyên xự làm sao, thì nói cho tôi biết ». Nàng ây nói rằng: « Tôi ở trên cung tiên, tên là *Giáng-kiều*★; vì nhà chàng có phúc-đức nhörn, nên gặp nhau từ khi ây; thây chàng thương nhớ, chúa tiên sai tôi xuống kêt duyên mây ». Nói vừa song, rút tràm cài trên đầu, hoá phép ra cửa-nhà, lâu-dài★, cửa-cài, thây-tó; làm cỗ, mời các bạn tiên xuống ăn cưới.

Sau, người ây mê vợ, cứ ở nhà uông riệu say-sura, bò cà xự học-hành. Được ba năm, vẫn thê; nàng ây tìm nhời khuyên dǎn, mà người ây cũng không nghe, say riệu cứ mắng; nàng

(1) Câu ây ở giữa phô hàng Đường thành Hà-nội*.

Ây giận lầm, biền đi. Người ây, lúc tình, thây vợ bò, biết là tại mình không phải, liền đi tìm, đâu-dâu cũng không thấy; nghĩ bực, buôn-bã, giờ về nhà, lây dày lurg xáp thắt cổ, tự-vẫn★, thì nàng ây ở đâu sitch đèn đứng bên; người ây trông thấy, nứa mừng nứa thận, liệu nhời từ-tạ★. Hai vợ chồng lại ở mày nhau vui-về từ-tê, xinh được một đứa con gai, đặt tên là *Chán-nhi*★. Sau, đứa con ây đi học, thây thông-minh, xáp thi được, nàng ây mới nói mày chồng rằng: « Ông dưới *Hạ-giới*★ này, một đời người được có tám chín mươi năm, chẳng là bao lâu, và lại trong xò tiên cũng có tên chàng, thì ta đưa nhau lên ở cung tiên ». Liên đưa cho người ây uống một viên thuốc mày cầm một đạo bùa. Vừa song thì có hai con hạc★ xuông đón; hai vợ chồng cưới lên, ngoanh lại, cùng dặn với con rằng: « Con hãy ở đây, bao giờ thi đỗ thì ta xuông đón », mới bay lên giờ.

Sau, chỗ nhà hai vợ chồng ông ây ở, dân đây lập lên thờ, gọi là đền ông *Tú-uyên*★; bây giờ vẫn còn.

42. — Tích tết « Mồng hai tháng chạp ».

Theo chữ là: « Lạp-tiết★ » (1).

Nghĩa chữ *lạp* này cũng như chữ *lạp* (2) là đi xăn; cho nên hễ đên tết ây thì đi xăn. Trước là tập vó, sau là bắt các giông cầm-thú★ để làm lỗ. Hễ bắt được giông nào thì tha con cái mày con non; còn con đực mày con già thì lây, đem về làm cổ, cũng tê. Nhà-nước thì tê *Sũ-tắc*★ mày các bách thân; dân-sã thì tê *Thành-hoàng*★; ở nhà thì cũng ông vải.

Tết chạp là thê.

43. — Tích tết « Dần tháng bảy ».

Theo chữ là: « Trung-nguyễn-tiết★ » (3).

Ngày hòm tết ây là đầu nứa năm, cho nên chữ gọi là: « Trung-

nguyên-tiết★ ». Trong kinh nhà *Phật*★ có dày rằng: Hòm ây các quan Âm-phú★ xét nhứng người thùa xông ở *DưƠng-gian*★, người nào ở lành thì phong, người ở ác thì bắt tội; nhưng mà hòm ây cũng tha cả, cho phép đi chơi. Bởi thê tục truyền, theo chũ, gọi ngày ây là ngày « Phong nhàn sá tội » (1), (nghĩa là: « Có nhàn thì phong, có tội thì tha »). Người ta mới nghĩ rằng Âm-phú★ sao, *DưƠng-gian*★ vậy. Nhà ai cũng có tò-tiên★, nên, ngày ây, ai-ai cũng làm cỗ-bàn mây vàng-mã, đồ-đạc, quần-áo bằng giấy, đê cũng, gọi là đồ « Lễ bội ».

44. — Tích tết « Mồng chín tháng chín ».

Theo chũ là: « Trùng-dương-tiết★ » (2).

Chín là xô dương★; ngày hòm tháng ây, hai xô chín cà, cho nên gọi là « Trùng-dương-tiết★ » (nghĩa là: « Đôi khí dương »).

Xưa có người *Hoàn-Cánh*★ theo người *Tràng-Phòng*★ đi học phép tiên. Có một hòm, người *Phòng*★ bảo người *Cánh*★ rằng: « Ngày mồng chín tháng chín năm nay, nhà người mắc nạn to; phải bảo cả nhà đeo túi thuộc thù-du★, đem nhau lên núi, uống riệu cúc★, thì mới khỏi nạn ây ». Người *Cánh*★ nghe nhời, đem cà nhà lên núi; đèn tôi, giờ về, thây ở nhà nhứng gà, chó, trâu, dê, chêt cà. Người *Phòng*★ lại nói rằng: « Thê là nhứng giông ây chêt thay cho nhà người đây! » Nên bây giờ, đèn tết ây, người nào thong-thả, bắt chước, cũng lên núi, bè cành thù-du★, uống riệu cúc★.

45. — Tích tết « Mồng năm tháng năm ».

Theo chũ là: « Đoan- ngọ-tiết★ » (3).

Tết « Mồng năm tháng năm », vì ngày hòm ây chuôi sao *Dầu*★ chỉ ngay vào phương ngọ★, cho nên gọi là « Đoan- ngọ★ ». Tháng ây, khí âm★ gân thịnh, hay có bệnh lè-khí★. Hoá ra từ xưa đến nay, hể đèn tết ây thì lây lá ngài-cứu★, kêt làm hình người hay là hình hò★, treo ở trước cửa; người nhơn uống riệu

(1) 封 仁 舍 罪 (2) 重 陽 節 (3) 端 午 節

sư-ông-bô★; trẻ-con bôι thuộc hùng-hoàng★ vào mình vài chô, đeo chì ngú-sắc★, duộm móng tay, đê trừ khí độc; rồi, ăn bánh dun★, riệu nêp★, mây các thức hoa-quả chua-chát, gọi là: « Diết sâu-bọ★ ». Lại đên giờ ngọ★, lấy các thức lá, phơi khô, đê nâu nước uông.

Đời Suân-thu★, có người Khuất-nguyễn★ là báy-tôi★ trung thờ vua nước Xô★; phải vua ngu tôi, hay yêu kè gian-nịnh mà ghét người trung-nghĩa. Người ày xợ rằng vua cứ thê mãi thì phải đên loạn, tìm nhời can-gián; vua cúng chàng nghe, lại đây ra làm quan ở Tràng-sa★. Người ày mới làm bài ly-tao★, dâng vua đê vua nghỉ lại, mà vua cúng chàng biêt; bức mình, ngày mồng năm tháng năm, ôm đá, nhảy xuông sông Cốt-la★, chêt. Đời bảy giờ, ai-ai cũng thương người ày là người trung-thân, mà phải chêt đuôi. Hé đên ngày tết ày, bên Tâu★, ai cũng đua nhau chờ đò, đem bánh, bò xuông sông, đê cúng người ày.

46. — Tích tết « Khai-hạ » (1).

Khai-hạ, nghĩa là mờ tiệc ăn mừng. Trong xách Xô-thuc★ nói rằng: « Chính nguyệt, nhật nhật kê, nhị nhật cầu, tam nhật trư, tứ nhật dương, ngũ nhật ngưu, lục nhật mã, thất nhật nhân, bát nhật cộc » (2). Nghĩa là: « Tháng riêng, mồng một là ngày thuộc về giông gà, mồng hai thuộc về giông chó, mồng ba thuộc về giông lợn, mồng bốn thuộc về giông dê, mồng năm thuộc về giông trâu, mồng sáu thuộc về giông ngựa, mồng bảy thuộc về giông người, mồng tám thuộc về giông lúa ». Nghiệm đầu tháng riêng, tám ngày ày, hé ngày nào khì giờ tạnh ráo, xáng rõ, thì giông thuộc về ngày ày cả năm được tốt. Cho nên đên ngày mồng bảy, thày giờ xáng-xùa, không mưa gió, thì người cả năm được mạnh-khoẻ, mới mờ tiệc ăn mừng gọi là tết « Khai-hạ ».

(1) 開賀 (2) 正月 一日鷄 二日狗 三日豬
四日羊 五日牛 六日馬 七日人 几日穀

Trước thì thê, nhưng mà bây giờ theo thói, ngày mưa cũng ăn tiệc.

47. — Chuyện con mèo có đủ năm đức.

Đời nhà Đường★, có một ông, tên là Tăng-cúng★, tính hay nói khôi-hài, nuôi phải con mèo lười. Hè có khách đến chơi, uống rượu, thì nó cứ ngồi bên, chực ăn thịt ăn cá. Một hôm, có ông bạn đến chơi, thày thê, mới hỏi; ông Tăng-cúng★ cười, nói diều rằng: « Con mèo này quí lám, nó được đủ cả năm đức ». Ông bạn nực cười, hỏi rằng: « Nó là giông súc-vật★, sao lại được thê? Xin ông giảng câu ây cho tôi nghe ». Ông ây mới nói rằng: « Nó thày chuột, nó không bắt, thê là đức nhân★ (1); hay nằm mây chù, thê là đức nghĩa★ (2); có khách đến chơi, cứ ngồi chực, chàng phải lé★ (3) là gì? có đồ ăn ngon cát kín cung lục được, chàng phải chí★ (4) là gì? hè đèn mùa rét, cứ vào bếp nằm sưởi, chàng bao giờ sai, ây thê là tin★! (5) » Ông bạn phì cười, chịu rằng: « Bây giờ tôi mới được nghe chuyện con mèo có đủ năm đức! »

48. — Chuyện bà ni-xur★ có đức-hạnh.

Xưa có bà ni-xur★, họ Phạm★, tu ở chùa Thanh-lương★, mặt dứ như mặt tượng La-hán★. Các xur, sa gân, ai cũng kính xợ. Vua Nghệ-tôn★, nhà Trần★, đặt tên cho là « Huệ-thông★ » (6) (nghĩa là: « Có ơn suốt cả »). Một hôm, bà ây bảo các đạo-chàng★ rằng: « Ta muôn bò mình ta cho hò-lang★ »; liền vào ngồi ở trong rừng ba ngày, chàng ăn gì; những hò-lang★ đi qua đi lại, không dám đến gần. Các đạo-chàng★ thày thê, lây làm lạ, lại xin rước về. Bà ây mới sai đóng cửa chùa để làm phép nhập định★, lên đan thiêu, dặn lại các đạo-chàng★ rằng: « Hè, ta hoá rỗi thì các người nhặt lây sương ta, mài ra mà chữa bệnh cho những người Thể-gian★ ». Đến lúc thiêu song, các đạo-chàng★ nhặt sương bà ây, thì không nở cho ai; lây giây gói lại, cát vào

(1) 仁 (2) 義 (3) 禮 (4) 智 (5) 信 (6) 惠 通

trong hòm. Đến hòm sau, lại thay những gói sương ây ở trên mặt hòm; các đạo-chàng★ lây làm linh-nghiệm. Rồi sau, ai có bệnh gì, đến chùa ây xin chữa cho, thì các đạo-chàng★ lây sương bà ây, mài mây nước lă, soa vào chỗ đau một bận, thì bệnh-tật gì cũng khỏi ngay.

Thê mới biết bà ây thật có đức hạnh mới được như thế.

49. — Tích tết « Dầm tháng tám ».

Theo chữ là: « Trung-thu-tết★ » (1).

Ngày hôm tết ây là giữa mùa thu, cho nên, theo chữ, gọi là: Trung-thu-tết★. Hôm tết ây, nhà ai cũng làm cỗ cũng ông vài★; đèn tôi thì uống riệu, tròng giăng, đẽ nghiệm mùa làm ruộng. Hè giăng trong thì được lúa mùa, đục thì được lúa chiêm; mà ngộ không có giăng thì mất cả hai vụ. Vì thê tục cũng gọi tết ây là tết « tròng giăng ».

Dến đời nhà Đường★, vua Minh-hoàng★, tôi hôm ây, đi mây thay đạo-xi★, lên chơi cung Quáng-hàn★ ở trong mặt giăng, thay hơn mười cô nàng tiên ra xàn múa hát hay lăm. Khi vua giờ về mới chে ra khúc Nghé-thường★ như lúc sem trên cung Quáng-hàn★, bây giờ gọi nôm là: Múa bài-bông★. Sau, dàn bắt chước, làm ra những thức đèn cù, đèn máy bằng giây, theo các tích ngú lão★, bát tiên★, vân vân.

Lại đến đời nhà Tống★, có con cá chép vàng, thành tinh; hě, hôm tết ây thì nó hiện ra người, đi dỗ mắt những liên ba, con trè, hại lăm. Ông Bao-công★ thay thê, tàu vua, sai các dàn, nhà nào cũng phải làm đèn cá bằng giây, treo ở trước cửa, đẽ nó tròng thay cùng giông nó thì nó không đèn nữa. Từ đây dàn mới được yên.

Bây giờ, hě đèn tết ây, thì bôi giây làm ra voi, ngựa, rồng★, long-mã★, kí-lan★, xư-tử★, vân vân, mây các thức đèn tôm★, cá, cho trè cầm đi hô-khoan★ chơi. Hoá ra tục cũng gọi là « tết trè-con ».

50. — Xự-tích nghệ khắc ván in xách, ở nước Nam★.

Đời vua *Lê-Thái-tôn*★, có ông thám-hoa★ tên là *Lương-như-Hộc*★, ở làng *Lục-hồng*★, huyện *Gia-lộc*★, tỉnh *Hái-dương*★; vua sai xang công nước *Ngô*★. Ở đây có nghệ khắc những bàn in; ông ấy đên học thì nó không dày. Khi về, tàu mây vua rằng: « Tôi xang xú★, thay bên ấy có nghệ khắc ván in xách, quí lâm, mà tôi đên học, nó không dày, xin nhà vua cho tôi xang công một khoá nữa, để tôi có học lây nghệ ấy, đem về dày dàn ». Vua nghe nói, lại cho đi. Ông ấy xang dâng đồ công rồi, mới giả làm người lái buôn, đên chọ bên nhà khắc ván in, chọc thủng vách, dòm sem nó làm những thê nào, rồi học lòn được cả các phép. Lúc về, lại tàu mây vua, vua mới cho đi dày dàn; thì chỉ có làng *Liêu-tràng*★ (huyện *Gia-lộc*★, tỉnh *Hái-dương*★) chịu học mà thôi. Ông ấy dày đủ các phép khắc phép in; làng ấy học làm được cả. Sau, ông ấy mất, dân đây cảm ơn, xin rước về, thờ làm *tò-xur*★; vua mới phong sắc, cho mười một chữ rằng: « Thiên văn thánh hiên khoa. nho công thê trạch đại, vương » (1) (nghĩa là: « Vua văng giờ phép thánh, có ơn đè đời, có công mây học-trò »); đên bây giờ vẫn anh-linh★.

Ấy, nghệ khắc những bàn in xách từ đây.

51. — Tích tết « Mông ba tháng ba ».

Theo chử là: « Hán-thực-tiết★ » (2).

Đời *Suân-thu*★, ở bên nước *Tấn*★ loạn; con vua, tên là *Trùng-nhī*★, chạy xang nước *Tấn*★ mượn quân. Đi đên giữa rừng, đói là, không có gì ăn; bảy-tôi★ tên là *Giới-tú-Thôi*★ cắt thịt đùi, nướng, dâng người *Trùng-nhī*★, nói dối rằng xin được miếng thịt lợn thui. Người *Trùng-nhī*★ ăn rồi, tình lại, thay người *Tú-Thôi*★ què chàn, hỏi mới biết xự-tình. Xang đên nước *Tấn*★, mượn quân, đem về, đánh lây lại được nước, lên làm vua, phong tước cho những người có công, mà không nhớ đên người *Tú-Thôi*★. Người ấy giận, vào ẩn ở

núi Miên-sơn★. Sau, thày-tớ người ây làm bài thơ, gián ở cửa cung; vua đi qua, trông thấy mới nhớ đèn, cho đòi; người ây không chịu ra. Hôm mồng ba tháng ba, vua đèn chở núi ây, sai người đốt, để người ây phải ra; mà người ây nhất-định, không ra, chịu chết cháy. Vua thương lầm, mới lây ruộng quanh núi ây, cho dân cây cây để cúng tế người ây. Những người trong nước, ai-ai cũng thương người ây là người trung-nghĩa, mà phải chết cháy. Hè năm nào, đèn mồng ba tháng ba, thì kiêng đốt lửa, làm xáu các thức bánh chay bánh chòi, để ăn tết hôm ây. Bởi thế, theo chữ, gọi tết ây là « Hàn-thực-tiết » (nghĩa là: « tết ăn nguội »).

Bây giờ, tục nước Nam★ vẫn theo lệ, nhưng mà không kiêng đốt lửa.

32. — Tích nhời ví: « Đốt đặc hơn hay chữ lỏng ».

Xưa, có một ông nhà giàu, xinh được hai người con gái, gà con cà cho người làm ruộng, gà con thứ cho người học-trò. Có một hôm, thong-thả, bô vợ mày hai con đẽ đưa nhau đi chơi; bô nghe tiếng con ngỗng kêu, mới hỏi hai con đẽ rằng: « Làm sao tiếng nó to thê? » Con thứ nói chữ rằng: « Tràng cảnh tắc đại thanh » (1). Con cà nói rằng: « Giời xinh nó ra thê ». Đì được một quãng; lại thấy con vịt đương lội dưới ao, bô lại hỏi: « Tại sao nó nồi? » Con thứ lại nói chữ: « Đa mao thiều nhục tắc phù » (2). Con cà lại nói: « Giời xinh nó ra thê ».

Đến lúc giờ về nhà, ba bô con ngồi uống riệu; bô khen con thứ hay chữ, chê con cà đột. Người con cà tức lầm mới hỏi người con thứ rằng: « Tôi thì đột thật, nhưng mà chú nói con ngỗng: « Tràng cảnh tắc đại thanh », là nghĩa làm sao? » Người em bảo: « Nghĩa là: Cò dài thì tiếng to ». Người anh mới bè rằng: « Thê thì con inh-ương★, cò đâu mà tiếng cung to? » liền hỏi: « Con vịt, chú nói: « Đa mao thiều nhục tắc phù », là nghĩa làm sao? » Người em bảo: « Nghĩa là: Nhiều lông ít

(1) 長頸則大聲

(2) 多毛少肉則浮

thịt thì nòi ». Người anh lại bè rằng: « Thê thì cái thuyền lồng đậu, thịt đậu, mà cúng nòi? Chàng qua là giờ xinh ra thê cả! ». Người em được mặt ra, không biết lây nhê gì cãi lại được. Bô cười nói rằng: « Thê mới biết: Dốt đặc hơn hay chứ lòng ! »

53. — Xự-tích ông thánh *Chân-vù*★.

Xưa, bà Hoàng-hậu★ nước *Tinh-lạc*★ (ở phương bắc bên *Tâu*★) nằm chiêm-bao thấy nuốt mặt giờ mây mặt giăng; sực thức dậy, thày khác trong mình; từ đây có thai. Được mười bốn tháng, đên giờ ngọ ngày mồng ba tháng ba năm giáp- ngọ★, tự-nhiên thấy trong cung xáng-quác, thơm ngát cả, thì xinh một người con gái ra đằng nách. Người con gái ây tinh-anh★ xáng-suốt từ thủa bé, không muôn nỗi ngồi làm vua; chỉ thích đi tu-hành học đạo đè trừ những loài yêu-tinh★ ma-quì, cứu thiên-hạ★. Lên mười tuổi, xin vua cha cho lập cung *Tứ-tiêu*★ trong núi *Thái-hoa*★, đè ở tu. Đến năm bốn mươi hai tuổi thì đắc đạo; đương ban ngày bay lên giờ.

Vua *Ngọc-hoàng*★ thày ông ây là người uy-mạnh★, phong làm: « Bắc phương chán thiên chán vũ, huyền thiên thượng đê » (1) (nghĩa là: « Đang *Thượng-de*★, giờ đen, thực mạnh, giữ chò phương bắc »). Ông ây vàng lệnh, mới làm bùa chán phương bắc; bao nhiêu những loài yêu-tinh★ ma-quì, tan mây hết; chỉ còn hai tướng Qui★ (là con rùa★) Sà★ (là con rắn) không chết; vẫn làm hại thiên-hạ★. Vua *Ngọc-hoàng*★ lại sai ông ây xuống *Hạ-giới*★ đè trừ nốt hai tướng ây. Ông ây xuống, đuổi cả hai tướng Qui★ Sà★ về phương bắc, cầm thanh hươm chò vào, thì tướng Qui★ tướng Sà★ đều phục dưới mũi hươm; ông ây không nỡ diệt, mới bắt theo hầu. Từ đây thiên-hạ★ được yên.

Đàn phương bắc nước ây nhớ công đức ông ây, mới lập đền thờ.

Đêm đời vua *Lê-Chí-hoà*★, nước *Nam*★, sem thây xự-tích ông ây thiêng thê, mới lây sáu nghìn sáu trăm càn đồng, mượn thuyền, đúc tượng ông ây mây hai tướng *Qui*★ *Sà*★ phục ở dưới hướm, lập đền thờ ngoài cửa bắc thành *Hà-nội*★, trông ra hồ *Tây*★, để chân phượng bắc thành ây. Đêm ây gọi là đêm thánh *Chùm-vũ*★; bây giờ thường gọi là đền *Quán-thánh*★; cũng có người gọi sai là chùa *Quan-thánh*★.

Đời *Tây-sơn*★, có người *Công-Chính*★ muôn phá tượng ông ây để lây đồng đúc tiền, cầm búa, đánh vào đầu gôi, thì ông ây vật nó ngã ngửa ra. Tên ây tức lâm, lại sai lây than, đồ chung-quanh tượng, bắc bẽ thỏi; thì thây tượng đồ bô-hôi ra, tắt mắt cả than. Tên *Công-Chính*★ mới biệt là thiêng lâm, chịu, không sao phá được.

Bây giờ, ở nước *Nam*★, cũng có nơi thờ vọng ông ây.

34. — Xự-tích ông *Xi-vương-tiên*★.

Đời vua *Hiển-dế*★, nhà *Hán*★, có một người ở đất *Quảng-tín*★, tên là *Xi-Nhiếp*★, từ thủa bé học kinh *Suân-thu*★, đi thi đỗ khoa Mậu-tài★. Vua bò làm quan thái-thú★ ở đất *Giao-chi*★ (bây giờ là nước *Nam*★); ông ây xang đáp thành *Doanh-lâu*★, (bây giờ chỗ ây thuộc về làng *Tam-á*★, tỉnh *Bắc-ninh*★), lây chữ nghĩa dậy dân; nước *Nam*★ mới được gọi là nước *văn-hiên*★. Ông ây làm quan được bốn mươi năm, đến chín mươi tuổi thì mất; đem chôn ở phượng đông-nam thành ây. Những học-trò mày dân đời bây giờ nhớ công đức ông ây, mới lập đền lên thờ ở đây.

Đêm đời nhà *Tấn*★, vua *Hiếu-dế*★ sai quan đò-độc★ là người *Đào-Khán*★ xang trị nước *Giao-chi*★. Người ây đi qua chỗ đền ông *Xi-vương*★, trông bia, tính ra ông ây chết đã hơn một trăm sáu mươi năm, muôn sem mặt, mới sai quan đào mà lén. Thay ông ây vẫn như người xông, xợ-hãi, vội-vàng lấp lại như cũ; ai-ai cũng nói rằng: « Ông ây được phép tiên ».

Đêm đời nhà *Đuờng*★, người *Cao-Biển*★ xang đánh nước

Nam-chieu★, cung di qua den ay, gap mot nguoi hinh-dong dep-de, ao-mu tu-tet, don duong, tiep chao; nguoi *Bi'en★* moi vao don choi, noi chuyen *Tam-quoc★*, phut thay bien mat. Nguoi ay lay lam la, lien doi dan day ma hoi; dan noi rang: « Chỗ ay là má★ ông *Xi-vuong★* »; nguoi *Bi'en★* than, moi ngam cau tho rang:

« *Tự Nguy Hoàng-xor★* hậu,
Toán lai ngú bách niên;
Đường Hầm-thông★ bát tài,
Hạnh ngộ *Xi-vuong-tiên!* »

自魏黃初後
算來五百年
唐咸通八載
幸遇士王仙

Thich tho noma la:

« Thân vê kè tự *Nguy★ Hoàng-xor★*,
Năm chài năm trăm lại có thừa;
Đường★ kỳ *Hầm-thông★* năm thứ tám,
Xi-vuong★! may lại gặp người xưa! »

Tu day ai den den ong ay, cau vien gi thi duoc vien ay. Dori nha *Tran★* chuy phong ong ay la: « Thiện huệ linh ứng đại vương» (1), (nghia la: « Vua co on lành, ưng thiêng). Bay gioi o huyen *Siêu-loại★*, tinh *Bắc-ninh★*, co hai den tho; mot den o làng *Thanh-tương★*, mot den o làng *Tam-á★*; nam nao cung co quoc te.

53. — Tich tet « Cà »

Theo chur la: « *Nguyên-dán-tiệt★* » (2).

Tet « Cà » la dau ca mot nam, cho nen, theo chur, goi la: « *Nguyên-dán★-tiệt* », ma an to hon ca các tet. Gan den tet ay, ai-ai cung xua-xang nha tho, xap do le tet; bay-toi★ thi le tet vua, hoc-trò thi le thay, dan le tet quan, con le tet cha me, con nhung nguoi an nghĩa đưa tet cho nhau; tục đều goi la « dem le tet ».

Den mong mot thang rieng, tren thi vua quan, duoi thi dan-xu, đều mặc quần-áo tu-tet sach-se, thap den hương, bay co-

bàn, lè ông vái, đốt pháo. Rồi, các quan cùng vào mừng vua, lậy năm lậy, dâng chén riệu, đọc rằng: « Chúc Thiên-tú★ vạn niên ! » (1), (Nghĩa là: « Chúc nhà vua muôn năm ! ») Vua ban cho chén riệu, đáp lại rằng: « Tứ nhí bách phúc ! » (2) (Nghĩa là: « Cho các ngươi trăm phúc ! »)

Học-trò đèn mừng thầy, lạy hai lạy, chúc rằng: « Mừng thầy xông lâu trăm tuổi, thăng quan, tiên chức ! » Thầy đáp lại rằng: « Mừng cho các anh văn hay, chữ tốt, thi đỗ làm quan ! »

Con mừng cha mẹ, lạy hai lạy, chúc rằng: « Xin cha mẹ xông lâu trăm tuổi, tóc hạc★, da mồi★ ! » Cha mẹ nói rằng: « Mừng cho các con bình-yên, làm việc gì, chăm việc ấy ! »

Còn họ-hàng mây bè-bạn, đi lại mừng nhau, lè ông vái; rồi đưa thiệp-danh★, chúc lẫn cho nhau rằng: Mừng ông, bà, bác, chú, anh, chị, vân vân (tùy bậc mà gọi), năm nay mạnh-khoẻ giàu sang hơn năm ngoái! » Mừng người già thì thêm rằng: « Con một, cháu đản ! » Mừng người còn trẻ thì thêm rằng: « Đè con gai ! » Mừng người làm quan thì thêm rằng: « Thăng quan, tiên chức ! » (3) (nghĩa là: « Lên quan, hơn chức ! ») Mừng người buôn-bán thì thêm rằng: « Buôn may, bán đắt; một vồn bồn lãi ! »

Tục nước Nam★, xưa nay, từ vua quan đèn dàn, cả năm chỉ lo việc nước việc nhà, khó nhọc; cho nên đèn tết ây thì nghỉ bảy ngày; trước là mừng được thêm tuổi, sau là chơi-bời cho bô còng.

Đời vua *Hoàng-dế*★, có những loài quỉ, hổ đèn tết ây, cứ đi hại dân. Bảy giờ, trên núi *Độ-sóc*★, có thân *Thần-trà*★ mây thân *Uất-luỹ*★ ở gốc cây đào★, tính hay bắt quỉ; vua sai bè cành cây ây, làm bút vẽ hình hai ông thần ây, gián ở cửa, thì nó xẹ. Sau, lại có giông quỉ, mình cao hơn một thước, tên là *Sơn-tao*★, ở núi phuơng tây, đèn tết ây cũng đi quây đâm; hổ ai trông thấy nó thì phải đau ôm. Đèn đời nhà *Tống*★, ở bên cạnh nhà người *Lý-Điển*★, có người phải quì ây làm; người ây bảo lây ông tre, đốt nồ lên, thì khói ngay. Bởi hai tích ây, dàn mới được yên;

cho nên bày giờ, đèn tết ày, viết chữ Thân-trà Uất-luý (1), mây
gián chanh, đốt pháo, là vì thê.

Ấy là tích tết « Cà ».

56. — Xự-tích ông Phạm-ngũ-Lão★.

Đời vua Nhân-tôn★, nhà Trần★, ở làng Phù-úng★, huyện
Đương-hào★, tỉnh Hải-duong★, có một người tên là Phạm-ngũ-
Lão★, tính khí-khai mà có hiếu mây cha mẹ. Ở làng ày có ông
Bùi-công-Tiển★ đi thi đỗ tiên-xí★, về làm khao★; cả làng, ai
cũng đèn mừng, chỉ có người ày không đèn; mẹ dục đi mừng
thì người ày nói rằng: « Thưa mẹ, con chưa làm nên gì để mẹ
mừng lòng, mà con đi mừng người ta thì con nhục lắm ». Sau,
ông Bùi-công-Tiển★ gọi người ày đèn, trách rằng: « Sao, người
còn bé mà khinh bạc thê? » Người ày nói chữ rằng: « Lão ô bách
tuê bát như phượng-hoàng★ xơ xinh » (2) (nghĩa là: « Con quạ
trăm tuổi không bằng con phượng-hoàng★ mới xinh»); về nói mây
mẹ rằng: « Thưa mẹ ở nhà, để con đi tìm kê lập công-danh »,
mới xang ở mây chúa nước Ai-lao★, đi chăn đàn voi. Sau, lập
mẹo, may một chiếc áo đò, một lá cờ đò, giàu một chỗ; lúc đem
voi đi chăn thì mặc áo mây câm cờ, dậy những voi phải trông
hiệu: Hé thây lá cờ phát xuông thì đều nầm phục, cầm ngà xuông
đàt, giồng lên; hé thây cờ phát lên thì đều đứng dậy. Người ày
ở đây được hai năm, dậy những voi đều thuộc phép cà, chợt
nghe thây tin có giặc Ô-mã-nhi★ xang cướp nước Nam★, mới
tròn về, đi theo ông Hưng-đạo★. Ông ày thây người có tài, giỏi-
giang, hể việc binh có điều gì, cũng bàn mây. Khi dẹp yên giặc
Ô-mã-nhi★ rồi, ông ày mới đem con nuôi gà cho, mây xin vua
phong chức cho làm Quận-thánh-dực-quận★. Người ày được
chức rồi, tàu vua xin xang đánh nước Ai-lao★; vua thuận, cho
đem quân đi. Chúa nước Ai-lao★ thây báo, kéo quân
mây voi ra nhiều lăm, bảy trận; đèn lúc giáp trận, ông Ngũ-Lão★
mới mặc áo đò, câm cờ đò, phát xuông, thì bao nhiêu voi

(1) 神茶鬱壘 (2) 老烏百歲不如鳳凰初生

trông thấy, đều nàm phục, cám ngà xuồng đất, giông lén; ông ây mới sai quân vào bắt được chúa *Ai-lao*★; từ đây nước *Ai-lao*★ mới chịu công nước *Nam*★. Sau, ông ây mất, vua phong làm: « *Minh lâm đại vương* » (1) (nghĩa là: « Vua xáng biêt »); cho làng ông ây tiễn bắc đè lập 'đền thờ; đền bày giờ vẫn anh-linh★.

Ở thành *Hà-nội*★, phò *Chàn-cảm*★, giữa hai xô 15-17, cũng có đền thờ vọng ông ây.

37. — Xự-tích ông thánh *Gióng*★.

Đời vua *Hùng-vương*★ thứ sáu, ở làng *Phù-dông*★ có một bà lão hơn sáu mươi tuổi, không có con. Một hôm, đi thăm đồng, thảy một vệt chân người, nhớn lấm, ở giữa đường, mới ướt chân vào thử. Sau, có mang; được mươi hai tháng, xinh ra một người con gái. Người con gái ây lên ba tuổi chì nambiatura mà chưa biết nói.

Lúc bày giờ có quân nhà *An*★ xang chực cướp nước *Nam*★, không ai đánh được. Vua sai xú★ đi giao thiền-hạ★: « Ai đánh được thì phong cho chức to ». Xú★ đi giao đên làng ây; người con gái ây nghe thày tiếng giao, vụt ngồi dậy, nói mây mẹ gọi xú★ lại. Xú★ vào đên nơi, người con gái ây bảo rằng: « Người về tàu vua đánh cho ta một con ngựa sắt, một cái nón sắt, một cái côn sắt rõ thật nhơn, đem đên đây, đè ta giúp cho ». Xú nhận nhời, đi rồi, mẹ xợ mới bảo con rằng: « Síc mày làm gì được mà dám nói thê? » Người con cười nói rằng: « Mẹ xợ gì việc ây? cứ lo cho tôi đủ ăn ». Nói song, tự-nhiên nhơn bồng lén, ăn-uông tôn lấm, mẹ lo không đủ; những láng-diêng thày thê, đem cho trâu thui, cơm, riệu, bánh, quả, ăn cũng không đủ; vài, lụa, mặc cũng không vừa.

Cách mây hòm, thày xú★ mang những đồ ây đên, người ây đứng dậy, vươn vai, cao hơn mươi thước, đội nón, cầm côn, cười ngựa, hé lèn nói rằng: « Ta là tướng nhà giờ! »

(1) 明覽大王

thì con ngựa thét ra lửa, chạy như bay, xông vào đồn giặc; đánh mãi, gãy mât côn, lại vơ tre đánh; giặc thua, chạy tan mât cà. Ông ây đi đèn núi Sóc-sơn★, cõi áo bò đây, cưỡi ngựa bay ngay lên giờ; bây giờ, trên núi ây, vẫn còn đâu chòn ngựa.

Vua nhớ công, lây chữ tên làng ây, phong sắc làm: « Phù-dồng thiên vương » (1) (nghĩa là: « Vua nhà giờ giúp trị »), lập đèn thờ ở làng ây, mày cho một trăm mẫu★ ruộng để cúng tế.

Làng Phù-dồng★, bây giờ, thuộc về huyện Tiên-du★, tỉnh Bắc-ninh★, tiếng nôm gọi là làng Gióng★, hoá cho nên thường gọi ông ây là ông thánh Gióng★.

Những tre ông ây nhò đánh giặc, bây giờ thành rừng ở huyện Gia-bình★, gọi là tre Đằng-nga★.

Chỗ con ngựa thét ra lửa, cháy mât một làng, cho nên bây giờ làng chỗ ây vẫn gọi là làng Cháy★.

58. — Xứ-tích hai chị em, bà Chung-Chắc★, bà Chung-Nhi★.

Xưa, ở huyện My-linh★ (bây giờ là huyện An-lâng★), đất Phong-châu★ (bây giờ thuộc về tỉnh Sơn-tây★), có hai con gái quan lạc-tướng★; tên chị là Chung-Chắc★, em là Chung-Nhi★. Chị thì lây người Thi-Xách★, là dòng-dối vuợ Hùng-vương★, ở bộ★ Chu-diên★ (bây giờ là phủ Vĩnh-tường★, tỉnh Sơn-tây★). Hai chị em, vốn là người anh-hùng★. Bây giờ có quan thái-thú★ là người Tô-Định★, tính hay tham tàn, nghe thây người Thi-Xách★ đã lây bà Chung-Chắc★, xợ có mưu phản, đem quân vây thành Chu-diên★, diệt người Thi-Xách★. Bà Chung-Chắc★ tức giận, cùng mây em, thu quân sa gân được hơn mươi vạn, đuôi đánh người Tô-Định★ đèn bè Nam-hải★, lây lại được sáu mươi nhăm thành đất Linh-nam★ (bây giờ là nước Nam★), tự mình lên làm vua, surng hiệu là Chung-vương★, đóng đô★ ở huyện My-linh★.

Được ba năm, vua Quang-vũ★, nhà Đông-Hán★, sai người Mă-Viện★ đem quân xang. Người ây đánh nhau mây hai bà ây

chỗ hổ *Lăng-bạc*★ (bây giờ là hổ *Tây*★ bên thành *Hà-nội*★); hai chị em thua, cùng lui về; đèn sǎ *Hát-môn*★, huyện *Phúc-lộc*★ (bây giờ gọi là *Phúc-thọ*★, ở tỉnh *Sơn-tây*★), bực chí, nhảy xuống cửa sông *Hát-giang*★, tự-ván★, hoá ra hai người bằng đá nồi lên, chòi đi. Làng nào cũng ra khàn, xin vớt đèn thờ, chỉ có làng *Đông-nhân*★, huyện *Thanh-trì*★, tỉnh *Hà-nội*★, vớt được, mới lập đèn thờ ở bãi làng ày. Dàn ở sǎ *Hát-môn*★ thày thê, cũng lập đèn, thờ vọng hai bà ày. Cứ đèn mồng năm tháng hai, là ngày hai bà ày hoá, thì rước kiệu ra tắm ở giữa sông; rồi, rước nước về, vào đầm.

Đèn đời vua *Anh-tòn*★ nhà *Lý*★, thì chỗ bãi *Đông-nhân*★ lờ gân đèn đèn; vua mới sai làng *Hương-viên*★, huyện *Thọ-xương*★, cũng tỉnh *Hà-nội*★, bên trong đè, ra rước tượng hai bà ày vào; cho tiền bạc để lập đèn thờ, phong sắc là: « Trinh linh nhị phu-nhân » (1) (nghĩa là: « Hai bà phu-nhân★ chính thiêng»). Đèn ày, bây giờ vẫn còn, gọi là « đèn hai bà »; cũng có người gọi sai là « chùa hai bà ».

Đèn đời nhà *Trần*★, lại phong thêm tám chữ: « Uy liệt, chê thảng, thuần trinh, bảo thuận » (2) (nghĩa là: « Công dũng, đánh được giặc, vẹn chính giữ thuận»). Đèn bây giờ vẫn anh-linh★; từ quan đèn dàn, ai đèn cầu gì, được này.

Khi hai bà ày thua rồi, người *Mù-Viện*★ đem quân về, đèn đụng *Cô-xâm*★, đập *Khâm-châu*★, dựng cột đồng-trụ, chia cõi *Nam*★ *Bắc*★, mày khắc nhời thê vào cột ày rằng: « Đồng-trụ chiết, Giao-chí diệt » (3) (nghĩa là: « Cột đồng-trụ gãy, nước Giao-chí★ mất»); cho nên, hễ người nước *Nam*★ đi qua đây, xợ nó gãy, mới lây đá sập chật chung-quanh, lâu ngày lập đi mât, thành ra gò, bây giờ không biết đâu nữa.

59. — Xự-tích ông thánh *Hưng-dạo*★.

Đời vua *Nhân-tòn*★ nhà *Trần*★, đóng đô★ ở thành *Thang-long*★

(1) 貞靈二夫人 (2) 威烈制勝純貞保順
(3) 銅柱折交趾滅

(bây giờ là *Hà-nội*★), có giặc nước *Nguyên*★ là tướng *Ô-mă-nhi*★ (thường gọi là *Phạm-Nhan*★), tướng *Thoát-hoan*★, đem quân xang cướp nước *Nam*★. Kéo gần đên *Lạng-sơn*★, thì vua sai các tướng đem quân đánh, cũng thua cà, nó đuôi đên *Bắc-ninh*★. Vua nghe thây tướng nó thì dữ, quân nó thì nhiêu, toan ra hàng, bàn mày ông *Trần-quốc-Tuấn*★ (là ông *Hưng-dạo*★); ông ây khùng-khai, xin đánh. Vua mới phong làm: «Thượng quốc công; hưng đạo đại vương» (1) (nghĩa là: «Vua đây đạo trên cà các quan trong nước»), giao tiết-chê★ cà các tướng. Ông ây đem quân đóng đồn ở núi *Vạn-kiếp*★, huyện *Lục-ngạn*★, tỉnh *Bắc-ninh*★. Được mày ngày, thì quân *Ô-mă-nhi*★ lây mặt kinh-đò★; vua chạy vào tỉnh *Nghé-an*★. Ông ây mới dùng mưu, sai những con cháu gái già cách, đem riệu xuông tàu nó, bán. Quân nó thây con gái đẹp mà thật-thà, đều tin cà; rồi, ông ây sai lây thuộc mê, hoà vào riệu; quân nó uông phải, mê-mẫn, nầm quay ra cà; những người con gái mới đóng đánh vào nhí các xứng★ trụ, liền vê báo. Ông ây đem binh đên đánh, chém diệt được hơn mười vạn, lây lại được kinh-đò★; những mà tướng nó chạy được, về đồn *Phá-lại*★, thu quân, lại đem vây đồn ông *Hưng-dạo*★ ở núi *Vạn-kiếp*★. Ông ây bí lôi, đem binh xuông thuyền, chạy vào ngòi *Vạn-kiếp*★, đên làng *An-mô*★ thì cùng đrowsing. Quân nó đuôi gần đên nơi, vây cà bôn mặt; ông ây trông lên đầu làng ây, thây có miêu thờ, mới lên khàn, rồi lại xuông thuyền. Đêm nửa đêm, tự-nhiên nồi cơn mưa to gió nhớn; bóc cà thuyền, chạy qua mây đầy núi, bò xuông sông *Luc-đầu*★, (Bây giờ, những đầy núi ây hấy còn vết thuyền chạy). Xáng, ông ây thây những thuyền binh của mình đã ở cà ngoài vòng vây, mới biết là thân ở miêu ây giúp, lập-tức, vào vây lại, đánh. Những quân nó thây thê, lây làm thân binh, xơ hãi, thua chết nhiêu lăm, bò cà tầu-bè khí-giới, chạy vê.

Vua nước *Nguyên*★ tức lăm. Cách một năm, lại sai những tướng ây đem quân xang đánh báo thù. Người *Ô-mă-nhi*★ lại đên cướp

kinh-đô★; vua chậy ra châu★ *Hám-nam*★. Ông *Hưng-đạo*★ biết rằng lương-thực của quân nó hẳn phải chờ đi đằng bì, mới sai người *Khánh-Dư*★ đem binh ra phục ở cửa bì *Đại-bàng*★. Được ba ngày, thây nó chờ đến, liền đuổi đánh đến cửa bì *Lục-thuý*★, huyện *Hoành-bô*★, tỉnh *Quảng-an*★, thì đánh hết. Ông *Hưng-đạo*★ lại biết rằng: Bây giờ quân nó thiêu ăn thì thè nào nó cũng phải lui về, mới sai lây gỗ thông★ cắm cù ở lòng sông *Bạch-dũng*★. Được mày ngày, quân nó về qua đây, đương lúc nước chiêu lén, ngập cả những đêu gỗ; ông *Hưng-đạo*★ xợ nó về mât, mới lập mạo, sai quân ra dờn, cứ già cách thua, chậy giờ lại. Quân nó tưởng thua thật, suay thuyền giờ lại, đã đuổi mãi. Đến lúc nước chiêu xuông, những đêu gỗ ày chia lén, thì ông ày đem quân, dô ra đánh. Quân nó lại thua, chậy xô tâu vào cù gỗ, vỡ cà; chém diệt được nhiều lăm, máu chảy đầm cà sông, bắt xông được người *Ô-mã-nhi*★, người *Tích-Lệ*★, người *Cơ-Ngọc*★; còn người *Thoát-Hoan*★ chậy về được. Từ đây, nước *Nguyên*★ xợ tài ông *Hưng-đạo*★, không dám xang cướp nước *Nam*★ nữa.

Đến đời vua *Anh-tôn*★, năm thứ tám, thì ông ày mât. Vua cảm công, phong thêm làm: «Thái-xur thương phụ, thương quốc công, nhàn vú, hưng đạo đại vương» (1) (nghĩa là: «Vua thây cà, ngang vai mày cha, có nhân có mạnh, dày đạo trên cà các quan trong nước»); lập đền thờ ở chỗ đồn *Vạn-kiếp*★, là sâ *Vạn-an*★, huyện *Lục-ngạn*★, tỉnh *Bắc-ninh*★. Đến bây giờ vẫn anh-linh★ lăm; ai có tà ma, đèn cầu thì được khôi ngay; hoá cho nên các dân-sâ đêu-dêu cũng lập điện riêng ở nhà, thờ vọng.

60. — Xự-tích ông *Tù-đạo-Hạnh*★ mày ông *Nguyên-minh-Không*★.

Đời vua *Nhân-tôn*★ nhà *Lý*★, có ông *Tù-Vinh*★, làm quan đòn★, lây phép dòi, chêu-ghẹo quan *Duyên-thành-hầu*★; quan *Duyên-thành-hầu*★ tức mình, mượn người *Đại-Điên* làm phép diệt chêt, vứt xuông sông *Tô-Lịch*★. Con ông ày, tên là *Tù-Lộ*★, thây như

(1) 太師尚父上國公仁武興道大王

thê, oán thù, mới vào tu ở chùa *Phật-tích*★ (bây giờ thường gọi là «chùa *Thầy*★», ở làng *Xài-sơn*★, huyện *Thạch-thất*★, tỉnh *Sơn-tây*★), đặt hiệu là *Tử-dạo-Hạnh*★, học thêm phép đẻ báo thù cho cha. Cách vài năm, học được đủ phép, thư phu vào gậy sắt, thả xuống sông *An-quyết*★ (tiêng nôm gọi là sông *Cót*★, ngoài ô cầu *Giấy*★, thành *Hà-nội*★), chôn ngược đên nhà người *Đại-Điên*★; người ây nghe thây người nói, ra sem, thì cái gậy ây bật lên đánh chết. Tiếng đòn ông *Tử-Lộ*★ báo thù được cha, tài nhât cả nước.

Bây giờ vua *Nhân-tôn*★ (đóng đô★ ở *Hà-nội*★) chưa có con nối ngôi, lập đàn cầu-tự★ hơn ba năm, thây người ta đón: Có một đứa trẻ-con ba tuổi, tên là *Giác-Hoàng*★, nhiều phép tài lâm, ở bãi cát giữa bè phù *Thanh-hoa*★ (bây giờ là tỉnh *Thanh-hóá*★), vua mới sai ra đem về. Thây nó xáng-suôt, muôn lập làm thái-tử★, nhưng mà các quan Chiêu-đình★ không thuận, can, tàu rằng: « Xin đẻ người ây làm phép thác-xinh★, lộn vào làm thái-tử★; có được, thì mới phải ». Vua nghe, sai đặt đàn chay bảy ngày cho người ây làm phép thác-xinh★. Ông *Tử-Lộ*★ nghe thây tiếng đòn, mới bảo chí rằng: « Hắn nó là người *Đại-Điên*★ hiện lên đây! »; liền làm bùa khoán★, đưa cho chí đem treo ở mái đàn chay ây. Bởi thê người *Giác-Hoàng*★, mới vào đàn được ba ngày, thì phải đau, nói rằng: « Tôi thây những lưỡi sắt vây cà nước, không phép nào ra khỏi mà thác-xinh★ được ». Vua nghe thây mới nói rằng: « Hắn, chỉ có người *Tử-Lộ*★ làm phép khoán★! » liền sai bắt, đem giam ở lầu *Hưng-khánh*★, đẻ các quan luận án làm tội. Ông *Tử-Lộ*★ trọng phép vua, thây quan *Xùng-hiên*★, là em vua, đi qua, mới nói rằng: « Xin ông tâu hộ cho tôi, đẻ tội lộn vào làm con ông, mà già ơn ông ». Ông *Xùng-hiên*★ nghe nói, thương tình, vào tâu mày vua rằng: « Người *Tử-Lộ*★ khoán được người *Giác-Hoàng*★, thì phép người *Tử-Lộ*★ hơn, hại người ta không nên, xin tha cho »; vua nghe, mới truyền tha ngay. Ông *Tử-Lộ*★ về nhà quan *Xùng-hiên*★, làm phép ngũ-thai★, dặn rằng: « Đến khi bà phu-nhân★ giờ dạ, thì cho báo tôi ». Rồi, lại về ở chùa *Phật-tích*★, dặn ông *Nguyễn-minh-Không*★, là bạn tu ở chùa *Phá-lại*★ (thuộc về huyện *Quế-dương*★,

tỉnh *Bắc-ninh*★) rằng: «Tôi phải thác-xinh★, lộn lên làm vua, hễ có bệnh gì, xin ông chữa cho tôi». Được chín mươi tháng, thây người đèn, bảo rằng: »Vợ quan *Xùng-hiển*★ đương giờ dạ»; ông ây mới vào hang đá trong chùa, đập đầu, hoá đi. Böyle giờ, hang ây vẫn còn vết kiếng chân mây vết đập đầu; dân ở đây vẫn thờ.

Vợ ông *Xùng-hiển*★ xinh ra một con gai (ây là ông *Tù-Lộ*★ thác-xinh★), đặt tên là *Dương-Hoán*★. Khi lên ba tuổi, thì vua *Nhân-tôn*★ vẫn chưa có con, mới đem vào nuôi trong cung, dựng làm thái-tử★. Đến khi vua mất, người *Dương-Hoán*★ nôi ngoài, miêu-hiệu là *Thần-tôn*★. Được mày năm thì phải bệnh: không biết làm sao, mình-mày, tự-nhiên, mọc những lòng-lá, tiếng kêu gầm lên như hò★; đòi các thây bùa, thây thuốc, đèn chữa; không phép nào khỏi. Các quan chợt nghe thây trè-con các nơi hát rằng: «Tập-tâm-vòng, có ông *Nguyên-minh-Không*★ chữa được ngài *Thiên-tú*★!» liền sai xí★ đem năm trăm quân, chờ thuyền đèn chùa *Phá-lại*★, rước ông ây. Ông ây thết quân một bùa, hoá phép thổi một niêu cơm, nâu một niêu canh, cho năm trăm quân ăn không hết, mới bảo xuống cà thuyền, nằm nghỉ, đợi đây; được một chốc, quan quân giờ dậy, thây thuyền đã đậu ở bên kinh-đò★, đều lây làm lạ, rước ông ây vào cung. Ông ây thây các thây bùa, thây thuốc, đóng lầm, mới cắm cái dùi vào cột, bảo rằng: «Hè, ai nhò được cái dùi này, thì chữa được bệnh *Thiên-tú*★». Các thây làm phép, cô súc nhò, mà không ai nhò được; ông ây dón tay xé nhò ra được ngay; các thây đều chịu cà. Ông ây mới sai đun một vạc râu sôi ba dạo, làm phép, đem dội vào mình vua, thì khỏi ngay. Vua cảm ơn mới phong làm «Lý chiêu quốc xư» (1) (nghĩa là: «Thầy nước đời nhà Lý★»). Ông ây linh sắc, về chùa; đèn khi mất, vua sai lập chùa một trăm hai mươi gian, mây tạc tượng chàm★, đè thờ; cho một trăm mẫu★ ruộng đè cúng tế.

Ở phô *Chân-cẩm*★ thành *Hà-nội*★, bên *Nhà-thờ*★, cũng có đèn thờ vọng ông ây, gọi là «đèn ông *Không-lô*★».

CHAPITRE II

LETTRES ET RAPPORTS ADMINISTRATIFS

61. — Tờ huyền bẩm tinh, báo nước lụt.

Tri-huyện★ *Phú-xuyên*, *Nguyễn-văn-Suân*, có tờ bẩm lên quan
Tòng-độc★ *Hà-nội* xét cho :

Ngày hôm qua, nước vỡ vào huyện *Duy-tiên* huyện *Kim-bảng*, mà huyện tôi tiếp-giáp mây hai huyện ấy. Đến ngày hôm nay, nước chèn lên đường vệ-nông★ ở huyện tôi; tôi đã súc dân-xụ tòng-lý★ ra hộ trị, mà nước nhón lầm, không thể nào hộ được. Bây giờ, nước đã ngập cà rồi; vì thế cho nên tôi phải làm tờ bẩm lên, xin quan lớn biết cho.

Này kính bẩm.

Niên hiệu *Thành-thái*★, năm thứ tư, tháng sáu, ngày hai mươi sáu.

62. — Tờ toà Công-xí★ tư xang quan Tòng-độc★, hỏi việc thuế.

Toà Công-xí★ *Hà-nội* có tờ tư xang quan Tòng-độc★ xét :

Vụ thuế năm nay, đến bây giờ đã quá hạn, mà những tòng-lý★ quanh hạt★ này, có làng mới nộp được một nửa, có làng mới được quá nửa, có làng mới được non nửa; sao không thấy làng nào nộp nửa? Hoặc là các phủ huyện đòn súc không được chăm; hoặc là những tòng-lý★ đã thu của dân, mà còn đẻ lại, chưa đem nộp; không, thì làm sao mà thuế nộp chậm thế? Cho nên có tờ này tư xang, quan lớn xét. Có thế nào thì tư lại một nhời đẻ bên toà tôi được biết.

Này tư.

Niên hiệu *Thiên-chúa-giáng-xinh*★, năm thứ một nghìn tam trăm chín mươi hai, ngày mười chín, tháng tám.

63. — Tờ quan Tòng-độc★ tư trình lại toà Công-xú★,
nói việc thuê.

Tòng-độc★ Đào, tỉnh Hà-nội, có tờ tư trình lại toà Công-xú★ biệt cho:

Bùa trước có tiệp tờ quan lớn tư xang hỏi vụ thuê này làm sao mà chậm nộp; tôi có lược trong nhời quan lớn tư, súc xuông hỏi các phủ huyện, có bảm lên rằng: «Vẫn trộm biết việc thuê là việc quan-hệ, đêm ngày thời đóc, không dám chê-nài; bởi vì tại năm nay giờ làm nước lụt, dân-xự đói-khát, đem nhau đi các nơi làm mướn, kiêm ăn; không biết làm thê nào mà thu được thuê. Bởi thê cho nên thuê đã quá hạn, mà vẫn chưa nộp được đủ»; thì xin quan lớn xét lại cho dân thêm hạn một tháng nữa; để đợi nước lui xuông, xin bắt kỳ-mục★, giam lại nghiêm thu, phải nộp đủ thuê nhà-nước★, không dám đe chậm như trước nữa; xin quan lớn xét cho.

Này tư.

Niên hiệu Thành-thái★, năm thứ tư, ngày mồng sáu, tháng bảy.

64. — Tờ toà công-xú★ tư xang quan Tòng-độc★, hỏi
thuê công-xuu★.

Toà Công-xú★ Sơn-tây, có tờ tư xang quan Tòng-độc★ xét:

Thuê công-xuu★ năm nay, các dân-sã còn thiêu nhiều lăm; trước, đã mày lân, tư xang quan lớn súc thu, mà chưa thây nộp, cho nên lại tư tờ này, đe phải kíp súc các phủ huyện xét sem: những tên tòng-lý★ nào thu thuê công-xuu★ năm nay chưa song, thì bắt, giải lên tinh, giao xang toà tôi đe chiêu luật, giam thu cho đủ thuê; hẹn cho mươi ngày, mà các phủ huyện không bắt được đủ những tên ấy, thì cũng phải phạt.

Này tư.

Niên hiệu Thiên-chúa-giáng-xinh★, năm thứ mốt nghìn tam
trăm chín mươi mốt, ngày mồng chín, tháng tám.

65. — Tờ quan Tòng-độc★ tư trình lại toà Công-xứ★
nói việc thuê công-xưu★.

Tòng-độc★ *Hoàng*, tỉnh *Sơn-tây*, có tờ tư trình lại toà Công-xứ★ xét cho:

Búra trước có tiệp tờ quan lớn tư xang nói súc bắt những tòng-lý★ chưa nộp đủ thuê công-xưu★, giao xang toà đè mà giam thu. Tôi đã kíp súc xuống các phủ huyện, đã bắt được đủ những tên tòng-lý★ ấy, cho nên có tờ này tư trình lại đè giao xang toà; xin quan lớn xét cho.

Này tư.

Niên hiệu *Thành-thái*,★ năm thứ ba, ngày hai mươi tám, tháng bảy.

66. — Tờ toà Công-xứ★ tư xang quan Tòng-độc★ đè bắt phu.

Toà Công-xứ★ *Nam-định* có tờ tư kíp xang quan Tòng-độc★ xét:

Chợt tiệp thây tờ ông quan năm tư bắt sáu trăm tên phu dân, đè tài đồ lên tỉnh *Lạng-sơn*; chỉ hẹn sáu ngày phải bắt cho đủ. Bởi thê có tờ này tư kíp xang, quan lớn phải xét những nhời trên ấy, súc xuống các phủ huyện quanh gần tỉnh, hẹn năm ngày chia bắt cho đủ bảy nhiêu tên phu; đem đèn toà tôi, đè giao xang xờ quan năm. Hé, phủ huyện nào ché-nài, mà bắt không đủ phu, thì quan lớn tư xang toà tôi đè nghỉ biện.

Này tư.

Niên hiệu *Thiên-chúa-giáng-xinh*,★ năm thứ một nghìn tám trăm chín mươi ba, ngày mồng một tháng ba.

67. — Tờ quan Tòng-độc★ tư trình lại toà Công-xứ★, nộp phu.

Tòng-độc★ *Đào*, tỉnh *Nam-định*, có tờ tư trình lại quan Công-xứ★ xét cho:

Bứa nợ có tiệp tờ quan lớn tư xang, hẹn cho năm ngày, súc bắt sáu trăm phu dân, giải xang tòa quan năm, đê tái đồ lên tỉnh Lạng. Tôi, lập-túc, súc xuông các phủ huyện, chia ra mỗi phủ huyện lây bôn năm mươi tên. Bây giờ bắt đã được đủ; cho nên có tờ tư trình lại mày ngân ây tên phu, giải giao quí tòa, xin quan lớn nhận cho.

Này tư.

Niên hiệu Thành-thái★ năm thứ năm, ngày mười bảy, tháng riêng.

68. — Tờ linh-binh★ bảm giải nộp giặc lên tỉnh.

Linh-binh★ Phan, tỉnh Hà-nội, đóng đồn ở huyện Phú-xuyén, cùng tri-huyện★ Lê-dinh-Cánh, có tờ bảm giải nộp giặc xin quan Tòng-độc★ xét cho:

Đêm hôm mười hai tháng này, thây một tên lý-trưởng★ làng Mộc-hoàn báo: Có một toán cướp đồ một trăm đứa, đủ cả đồ khí-giới, vào phá cướp làng ây. Tôi, lập-túc, cùng tri-huyện★, đem quân đèn, chia làm hai đạo: tri-huyện★ kéo quân vào đánh mặt trước, tôi thì phục quân ở chòn lũy mặt sau. Toán cướp ây thây tri-huyện★ đèn đánh, mới đem trâu bò, cùa-cải, chút chay ra mặt sau; tôi liền lên hiệu, thúc quân đuổi đánh, chẹn ngang, bắt xông được mươi hai tên, bắn chém diệt được mươi lăm tên, lại bắt được ba khẩu xung★ sáu lòng, năm khẩu xung★ khai hậu, mươi ba thanh mã-tâu★, mây nhứng trâu bò đồ-đạc của làng ây. Những đồ ây, tôi đã già cho làng ây; còn mươi hai tên giặc, mươi lăm quắc★, mây đồ khí-giới này, thì tôi cắt một tên đội mây ba mươi tên lính giải lên tỉnh, bảm nộp. Cho nên có tờ này, xin quan lớn xét nhận cho.

Này bảm nộp.

Niên hiệu Thành-thái★ năm thứ hai, ngày mồng chín, tháng một.

69. — Tờ quan Tòng-độc★ tư mật trình xang quan Công-xứ★.

Tòng-độc★ *Hoàng*, tỉnh *Hà-nội*, có tờ tư mật, trình quan Công-xứ★ biết cho:

Chín giờ, xáng hôm nay, thày tờ tri-phù★ *Üng-hoà* cùng quan đồn báo rằng: « Nửa đêm hôm qua, lý-trưởng★ làng *Độc-khé* báo: « Có một toán giặc độ bảy tám trăm, đủ đồ khí-giới, xáng-ông, kéo vào đóng ở làng ây, tông lây tiền bạc, trâu bò ». Quan đồn đã đem một trăm lính khô sanh, tri-phù★ lây một trăm năm mươi tên mợ-dũng★, đem tiếp đánh; bây giờ đương vây ở làng ây, mà thê giặc to lắm ». Vì xự giặc cướp là quan-hệ, tri-phù★ mày quan đồn đã có tờ mật báo tình, nên tôi có tờ mật trình này đưa xang toà, quan lớn xét cho.

Này tư mật.

Niên hiệu *Thành-thái*★ năm thứ hai, ngày mồng mươi tháng tư.

70. — Tờ mật quan Công-xứ★ tư lại cho quan Tòng-độc★.

Quan Công-xứ★ *Hà-nội* có tờ mật tư lại quan Tòng-độc★ xét:

Vừa thày tờ quan đồn báo, mày tờ tình mật trình xang, thì hai tờ nói cũng như một. Xét ý trong tờ, không thày xin quân đẻ tiếp thêm; nhưng mà cái nhẹ xô quân mình cùng xô quân giặc đã hơn nhau ba phần, mà lại quân nó đóng ở trong làng ây, thì hiềm-hóe lắm, chưa dễ đã đánh ngay được. Bởi thê, bên toà tôi đã cắt hai trăm lính khô sanh, thì bên quan lớn cũng phải cắt hai trăm lính cơ, đẻ hội cùng quân quan đồn mày quân phù *Üng-hoà*, vào đánh toán giặc ây, bắt cho hết; không đẻ cho nó hại dân. Vả nhẽ dùng binh là việc cần, cho nên có tờ mật này tư kíp lại quan Tòng-độc★ biết.

Này tư mật.

Niên hiệu *Thiên-chúa-giáng-xinh*★, năm thứ mốt nghìn tám trăm chín mươi, ngày dần, tháng năm.

71. — Tờ tờà Còng-xú★ tư xang quan Tòng-đôc★, hòi thuê thiêu.

Toà Còng-xú★ *Hà-nội* có tờ tư xang quan Tòng-đôc★ xét :

Vụ thuê năm ngoái, cà tinh, mươi phân chì mới nộp được bảy, còn ba phân, đã hai ba lân tư súc các phù huyện thu cho dù, đem nộp, mà đèn bảy giờ cúng chàng thây sã★ nào đem nộp; không biết xự ây bởi vì dân-sã chưa chịu nộp, hay là tại các tòng-lý★ có tình gì; mà phù huyện lây làm thường, bò yên, không hòi; cho nên có tờ tư này đưa xang. Quan lớn súc cho chù kho tính trong cà tinh, vụ thuê năm ngoái, tất cà bao nhiêu bạc, bao nhiêu tiền; phù huyện nào nộp chưa dù, còn thiêu ngân nào thì phải khai cho rõ, để đưa xang tòa tội liệu phép biện.

Này tư.

Niên hiệu *Thiên-chúa-giáng-xinh*★, năm thứ một nghìn tám trăm chín mươi mốt, mồng mốt, tháng năm.

72. — Tờ quan Tòng-đôc★ tư trình lại tờà Còng-xú★, khai thuê thiêu.

Tòng-đôc★ *Đào*, tỉnh *Hà-nội*, có tờ tư trình lại tờà Còng-xú★ xét cho :

Bứa truớc có tiệp tờ quan lớn hòi vụ thuê năm ngoái bao nhiêu tiền, bao nhiêu bạc; phù huyện nào thiêu bao nhiêu, thì súc chù kho tính suốt lại, khai ra cho rõ, tư xang tờà quan lớn xét biện. Tôi đã lính nhời súc cho chù kho tra xò hội-đông★ mây xò nhật-ký★, tính thuê cà tinh, tiền bạc, ngân nào; mây các phù huyện nào thiêu bao nhiêu, xin khai rõ ở sau này. Cho nên có tờ tư trình lại, xin quan lớn xét cho.

Này tư.

Niên hiệu *Thành-thái*★, năm thứ ba, ngày mồng chín, tháng tư.

Khai xò thuê bạc mây tiền tất cà tinh cộng được bảy nhiêu: Bạc, được một triệu★ hai úc★ tám vạn bốn nghìn bốn trăm bảy mươi đồng;

Tiên, được hai triệu★ một ức★ chín nghìn tám trăm sáu mươi tám quan.

Mới thu được xô bạc mây xô tiên bảy nhiêu:

Bạc, được một triệu★ hai ức★ năm vạn bốn nghìn năm trăm tám mươi tám đồng;

Tiên, được một triệu★ chín ức★ sáu vạn tám nghìn sáu trăm bốn mươi chín quan.

Trừ đi bảy nhiêu, còn thiêu lại bảy nhiêu:

Bạc, thiêu hai vạn chín nghìn tám trăm tám mươi hai đồng;

Tiên, thiêu một ức★ bốn vạn một nghìn hai trăm mươi chín quan.

Thuộc về những phủ huyện này:

Phủ *Hoài-dúc* còn thiêu:

Xô bạc, năm nghìn một trăm đồng;

Xô tiên, một vạn một nghìn năm mươi nhăm quan.

Huyện *Thọ-xương* còn thiêu:

Xô bạc, hai nghìn sáu trăm tám mươi sáu đồng;

Xô tiên, năm nghìn tám trăm năm mươi quan.

Huyện *Vĩnh-thuận* còn thiêu:

Xô bạc, một nghìn hai trăm mươi hai đồng;

Xô tiên, một nghìn bảy trăm năm mươi sáu quan.

Phủ *Thường-tín* còn thiêu:

Xô bạc, năm nghìn chín trăm sáu mươi chín đồng;

Xô tiên, ba vạn năm trăm sáu mươi tám quan.

Huyện *Thanh-trì* còn thiêu:

Xô bạc, hai nghìn sáu trăm tám mươi tám đồng;

Xô tiên, ba vạn năm trăm sáu mươi quan.

Huyện *Phú-xuyên* còn thiêu:

Xô bạc, hai nghìn chín trăm bảy mươi nhăm đồng;

Xô tiên, hai vạn sáu nghìn chín mươi bảy quan.

Phủ *Üng-hoa* còn thiêu:

Xô bạc, bảy nghìn tám trăm sáu mươi nhăm đồng;

Xô tiên, hai vạn bốn nghìn sáu trăm tám mươi một quan.

Huyện *Hoài-an* còn thiêu :

Xô bạc, một nghìn ba trăm tám mươi bảy đồng;
Xô tiên, một vạn sáu trăm năm mươi hai quan.

73. — Tờ quan Tòng-độc★ tàu án tù.

Thân★ tòng-độc★ *Hà-nội*, *Lê-văn-Đức*, kính tàu vì dâng án lính-binhh★ giặc, tên là *Vũ-văn-Vân*, đợi chì★. Ngày mươi ba, tháng hai, năm nay, thây đê-độc★ bảy-tỏi★ *Nguyễn-đình-Khoan* tư nộp tên ây. Tỏi cùng bô-chính★ thân★ tên *Bùi-Thúc*, án-xát★ thân★ tên *Nguyễn-văn-Dực*, hội đồng, tra tân ba kỳ, tên giặc ây mới sưng tên là *Vũ-văn-Vân*, ba mươi nhăm tuổi, quê ở làng *Cô-nhuế*, tòng *Cô-nhuế*, huyện *Tử-liêm*, phủ *Hoài-đức*, tỉnh *Hà-nội*; năm *Đồng-khaihinh★* thứ hai, tên ây làm lý-trường★, phải án thiêu thuê, bỏ làng, trôn đi xang tỉnh *Bắc-ninh*, theo tên tuân★ *Vang*, mới được chức lính-binhh★ ây. Đến khi tên tuân★ *Vang* chết, tên ây lại đem toán quân giặc ây về tỉnh *Hà-nội*, đi phá cướp các nơi. Xét án tên ây như thế: trước, đã tiêu lạm thuê nhà-nước, sau, lại làm giặc hại dân; xo vào luật chiêu-địnhh★ thì tên ây phải tội chém ở làng, bêu đầu mươi ngày. Án lập song, đã có tờ tư trình quan *Thông-xứ★*, nha Kinh-lược★, toà Công-xứ★, tư lại y thế cà. Cho nên các bảy-tỏi★ dâng bàn xó này, dám xin. Tò xét thế nào, phê xuông cho tình chúng tôi được biết, theo biện.

Kính tàu.

Niên hiệu *Thành-thái★*, năm thứ ba, ngày hai mươi mốt, tháng riêng.

Thân★ *Lê-văn-Đức* ký.

Thân★ *Bùi-Thúc* ký.

Thân★ *Nguyễn-văn-Dực* ký.

74. — Xứ quan Kinh-lược★ tàu xin thưởng cho
người có công.

Cân-chính-điện★, Đại-học-xí★, Cơ-mật-viện-đại-thân★, xung
Bắc-kỳ★ Kinh-lược★ Đại-xứ★, Vĩnh-lại-bá★, thản★ Nguyễn-
hữu-Độ★ kính tàu dâng xách các viên★ tình thân★ có công,
đợi chì★ ơn chuẩn.

Ngày mồng hai tháng mười năm ngoái, tiệp tờ tòa Thông-xứ★
báo rằng: Viên★ án-xát★ Phạm-hữu-Lương, tỉnh Lạng-sơn, dù
được đê-độc★ giặc, tên là Trần-văn-Nghi, đem một trăm quân
mây các thú xứng-ông mươi khâu, sáu lá mộc★, hươn, cờ,
giáo, mác, bôn mươi cây, ra thú.

Đêm mồng sáu tháng một, lại tiệp tờ tòa Thông-xứ★ báo
rằng: Viên★ lính-binh★ tỉnh Nam-dịnh, tên là Lưu-văn-Phong,
đánh giặc, bắt được vùa quân vùa tướng sáu mươi tên,
xứng-ông khí-giới năm mươi chiếc, mây một hòm đạn, đem
nộp tòa Công-xứ★.

Đêm hai mươi tháng chạp, lại tiệp tờ tòa Thông-xứ★ nói
rằng: Viên★ bô-chính★ tỉnh Hải-duơng, tên là Đào-văn-Khôi,
đi tuần-tập, dù được lính-binh★ giặc tên là Nguyễn-văn-Bột,
mây độc-binh★ giặc tên là Dương-văn-Kim, đem hai trăm
quân mây đồ khí-giới, xứng-ông, hươn giáo, thuốc đạn, ra thú.

Ngày mười hai tháng hai năm nay, lại tiệp tờ tòa Thông-xứ★
nói rằng: Có viên★ đê-độc★ Hà-nội, tên là Lê-ván-Thịnh,
bắt được lính-binh★ giặc, tên là Nguyễn-văn-Quế, mây sáu mươi
tên quân cùng đồ khí-giới năm mươi chiếc, đã đem nộp ở
tòa Công-xứ★.

Quan Toàn-quyền★ đều cho giây khen cả.

Tỏi trộm xét bốn viên★ ây cùng có công đánh được giặc;
cho nên dâng bàn xách tàu này, dám xin Lương xét đến thưởng
công lao cho những viên★ ây thê nào, đê khuyên người có
công; phê chuẩn, ban xuống Bộ-lại★ nghĩ biện; kính lục tu
ra nha chúng tôi được biết.

Kính tàu.

Niên hiệu *Đồng-khánh*★, năm thứ ba, ngày mười sáu, tháng mười.

Thân★ *Nguyễn-hữu-Độ* ký.

75. — Tờ đê-dộc★ báo tình, đánh được giặc.

Đê-dộc★ *Nguyễn*, tỉnh *Hà-nội*, có tờ báo đánh được giặc, xin quan *Tòng-dộc*★ biết cho:

Ngày hôm mồng mươi tháng này, tôi đi tuần qua phủ *Üng-hoà*, thây tên lý-trưởng★ làng *Yến-vi* báo có một toán giặc độ chừng năm trăm, đủ đủ khí-giới, tướng nó sưng dôi là linh-binh★ *Vạn*, kéo vào đóng ở làng ây, tông lây trâu, bò, tiên, gạo, cho quân ăn; đêm nào cũng kéo đi đánh phá các nơi, lây cùa, đem về để ở làng ây. Tôi thây báo thê, mới cùng tri-phù★ đem ba trăm quân vào đóng ở núi *Hương-tích*; trông sem, địa-thê làng ây hiềm lầm: ba mặt đồng chiêm, một mặt thì sông, không có lối nào vào mà đánh được. Tôi mới nghĩ kê: cho tên lý-trưởng★ về định sem, đêm nó đi ăn cướp lối nào, thì đèn báo cho kíp. Tên lý-trưởng★ về sem, thây có một lối, cứ đèn cuối canh hai, thì nó lại kéo quân đi; liền lên báo. Tôi, lập-tức, sai quân ngậm tăm★, ra nắp hai bên lối ây. Đèn đầu canh năm, thây quân giặc khuân của kéo về qua, tôi mới phát hiệu lên; những quân nắp giờ dậy, bồ vây sát bôn mặt, bắt ngọt được cả sáu mươi tên quân chiên, mây một trăm quân lương. Tôi sai thu lây cả khí-giới, mới dỗ quân nó rằng: « Khi chúng bay đi đánh phá các nơi, được của đem về, thì phát khẩu-hiệu★ thê nào đè quân đóng trong làng ra mờ cồng? Chúng bay nói thực thì rồi tao liệu tha cho ». Quân nó mới nói thực khẩu-hiệu★; tôi mới sai giải về đồn, còn những đồ-vật, lại đem vào chỗ *Jàng* quân nó đóng, phát khẩu-hiệu★ như là quân nó. Quân nó nghe hiệu, ra mờ cồng; quân tôi kéo đèn giữa làng, tôi phát hiệu tôi lên.

Quân nó mới biết, vội-vàng giờ đây, không kịp cầm khí-giới, quân bò tướng, tướng bò quân, chạy dôi-dít cả. Tôi đã sai quân phục bôn còng làng ây, bắt được cá, vừa tướng vừa quân, hơn hai trăm tên nữa, mây những đồ khí-giới.

Bởi vì đánh được giặc là việc mừng, cho nên có tờ báo-tiệp★ này trình quan lớn biết cho; còn những quân nó mây đồ-vật khí-giới, thì xin giải nộp lên sau.

Này báo-tiệp★.

Niên hiệu Thành-thái★, năm thứ hai, ngày mười tám, tháng ba.

76. — Tờ Bộ★ lục thư^đong còng.

Bộ-lại★ có tờ khâm-cáp★ lục ra, Tuần-phủ★ Hà-nam xét:

Bàu trước; tiệp một tập xách tàu, trong có một tên Mạc-văn-Tú, hai mươi bốn tuổi, ở làng Ngò-khé, tổng Ngò-khé, huyện Nam-xương, tỉnh Hà-nam; năm Thành-thái★ thứ hai, theo viên★ lính-binhh★ tên là Nguyễn-dinh Phúc, đẻ làm từ-hàn★, đi dù được hai tên tướng giặc, một tên nguy lính-binhh★ mây một tên nguy độc-binhh★. Ấy cũng có chút còng; tỉnh đã quyên-cáp cho thât-phảm-văn-giai★, theo đi quân-thú★, đợi có nha nào thiêu, thì xin dien vào ngạch ây.

Đến tháng mười, năm ngoái, tỉnh ây thiêu một viên★ kinh-lich★, quan tình xét tên ây làm việc quan xáng-suốt, mới cho quyên chức ây; bởi thế có tập xách tàu, tư về Bộ-lại★ dâng tàu. Đến tháng riêng năm nay, Bộ★ phiền vàng, phê cho tên ây chính-thât-phảm★, quyên lính chức ây, đợi sau có thực giỏi, xé dùng. Cho nên Bộ★ có tờ khâm-cáp★ này, lục ra quan tình Hà-nam theo thê, kính biện.

Này khâm-cáp★.

Niên hiệu Thành-thái★, năm thứ tư, ngày mồng tám, tháng tư.

77. — Tờ Bô★ lục làm xò tuyên-đinh★.

Bô-hộ★ có tờ cung-lục★ tư ra nha Kinh-lược★ *Bắc-kỳ*★ xét:

Ngày mồng một tháng hai năm nay, Bô★ phiên tàu năm nay vừa đên khoá tuyên-đinh★, xin tư ra các tỉnh làm xò đinh★ lại, cho kịp hợp lệ; mặt phiến vàng, phè son cứ theo lệ trước, tư biện cho kính. Cho nên có tờ lục này tư ra nha Kinh-lược★ để chuyên lục đi các tỉnh, sức xuống các phủ huyện, đòi lý-trưởng★ các làng đem mộc-chiện★ mây xò bìa sanh★; thuộc về tỉnh nào thì nộp tỉnh ây. Sem làng nào thịnh thì kén thêm đinh★, mà làng nào suy★ thì bớt đinh★ đi. Phải bắt lý-trưởng★ khai cho thực; hễ mà dôi-dá, như lây tên người trẻ làm người già, hay là lây tên người xông làm người chêt, thì lý-trưởng★ phải tội.

Này cung-lục★.

Niên hiệu *Thành-thái*★, năm thứ năm, ngày mồng mười, tháng hai.

78. — Tờ quan Bô-chính★ tư tỉnh, báo-tri★
đánh được giặc.

Bô-chính-xứ★ *Nguyễn*, tỉnh *Sơn-tây*, có tờ báo-tri★ tư về quan Tòng-độc★ biết cho:

Ngày mười hai tháng tám, tôi đem quân đi tuần-tập; đên phủ Quốc-uy, thây tên cai-tòng★ *Sơn-lộ* báo rằng: « Có một toán giặc khách, ước độ bảy tám trăm, kéo vào đóng ở làng *Đông-lư*, bắt tên lý-trưởng★ làng ây, giắt đi đánh phá các nơi; tên lý-trưởng★ ây không trốn được; bày giờ vẫn còn đóng ở làng ây ». Tôi nghe báo, liền đem quân vào đóng ở làng *Sơn-lộ*, trèo lên núi cao, trông xang làng giặc đóng, thây một mặt núi, một mặt sòng; thê chỗ ây thật là hiểm lăm; không vào lối nào mà đánh được. Tôi mới dùng mưu: già làm người đi bán thuốc phiện, lại sai một tên hiệp-quản★

già làm người bán nước mắm, cùng đem bán cho chúng nó, đê sem bình-tinh thê nào; thì thây chúng nó, đêm nào cũng cát nhau đi ăn cướp; được cùa, đem về, rồi sêp đồ khí-giới đê cà một chỗ, mới dù nhau đi các nhà, nằm hút thuốc phiện; từ nứa đêm đèn đầu trông năm thì ngủ cà. Tôi ở đây hai đêm ngày, thày cùng như thê, mới dặn tên hiệp-quản★ ở lại đây, đê đèn trông canh năm, hôm sau, ra chực: hễ thày gõ cồng ba tiếng thì phải mở. Tôi mới về xắp quân, đèn trông canh ây kéo xang; tên hiệp-quản★ nghe hiệu, ra mở cồng; tôi liền sai một đạo quân đi phục quanh làng, còn tôi thì đưa một đạo quân vào đột nhà chúng nó đê khí-giới, rồi phát hiệu lên đánh. Quân nó thức dậy, thày nhà chúa đồ khí-giới đương cháy, chộn-nhộn bò cháy; đèn đầu thì đã có quân tôi phục giữ đây, không thê nào trốn được. Xáng ngày, chúng nó bảo nhau, và hàng cà; tôi truyền quân xắp giải về nộp tinh. Cho nên có tờ báo-tri★ này tư lên trước, đê quan lớn biết cho.

Này báo-tri★.

Niên hiệu Đồng-khánh★ năm đầu, ngày dần, tháng tam.

79. — Tờ phù bảm tình, bâu cai-tòng★.

Tri-phù★ *Hoài-dítc*, *Nguyễn-Nhiếp*, có tờ bảm lên xin quan Tòng-độc★ *Hù-nội* xét cho:

Tòng Phương-can, thuộc về phù tôi, có khuyết một tên cai-tòng★; tôi đã súc cho tòng ây bâu một người ra làm cai-tòng★. Tòng ây bâu được một tên lý-trưởng★ làng Nhân-mỹ, tên là Đỗ-định-Quang, bôn mươi hai tuổi, nhà ba anh em giai, vừa giàu-có, vừa biết giữ việc quan, làm lý-trưởng★ đã mươi năm rồi, dân đây ai cũng phục cà. Tôi mới cáp làm quyền biện cai-tòng★ đã được ba tháng nay; thày tên ây coi những việc thuê, việc lính, đắp đê, đắp đường, đúc súc trong hàng tòng mau lăm, không có việc gì chậm-chạp; người giỏi như thê nên dùng. Vì thê

có tờ này bẩm lên xin quan lớn phóng bằng thực-thụ★ cho tên ây làm cai-tòng★.

Này kính bẩm.

Niên hiệu Thành-thái★ năm thứ tư, ngày hai mươi tháng tám.

80. — Tờ huyền bẩm tình, bắt người giàu giúp người nghèo.

Tri-huyện★ Phú-xuyên, Đào-suân-Lan, có tờ bẩm lên xin quan Tòng-độc★ Hà-nội xét cho:

Huyện tôi, tháng sáu năm ngoái, phảiぬLEC lụt, đên tháng chạp lại phải sương muỗi xuồng; trong hạt tôi mười phân ruộng, chỉ cây được ba bốn phân; đên bây giờ dân đói-khát lâm, xấp kéo đi cà. Tôi mới đòi lý-trường★ các làng đên hỏi sem, làng nào có người giàu thì phải khai cho rõ; rồi, tôi lại sai đòi những người giàu ây đên, dỗ phải đem thóc ra, bán chịu cho những người nghèo, mà những người nghèo phải viết tờ vay lãi ba phần, giao cho người giàu; tôi bảo lý-trường★ phải đứng nhận thực; đên mùa lúa chín, thì già gốc lãi cho đủ; dân đều thuận cả. Bởi thế dân huyện tôi mới được đỡ đói-khát. Nghĩ như thế thì người giàu cũng có ích-lợi, mà người nghèo cũng được no. Bởi vì bắt dân cho vay giúp nhau cũng là việc quan-hệ, cho nên có tờ này bẩm lên tình, xin quan lớn xét cho.

Này kính bẩm.

Niên hiệu Thành-thái, năm thứ năm, ngày mồng một tháng bá.

CHAPITRE III

REQUÊTES

81. — Đơn lý-trưởng★ báo cướp.

Chúng tôi là lý-trưởng★ làng *Ngọc-hồi*, tòng *Cô-diển*, huyện *Thanh-trì*, phủ *Thường-tín*, tỉnh *Hà-nội*, có đơn báo xin quan đôn xét cho:

Đêm hôm nay, ước độ canh ba, tôi cùng phu làng tôi ngồi ở điện tuân, thấy một toán quân độ chừng hơn mươi người, mặc quần áo lính tập, gọi chúng tôi mờ còng làng, đè vào bắt kè gian. Chúng tôi nói rằng: « Làng này, xưa nay, vẫn cây caye làm ăn, có ai là gian đâu? Và lại đêm-hôm, không biết quan quân nào, không có tờ báo-tri★, chúng tôi không dám mờ còng ». Nói vừa song, thây hô quân bắn; tôi đem dân phu giàn ra cắc còng luý, giữ được hơn nửa trông canh; rồi sau thây vài tên phu phái đạn, tôi nghĩ rằng dân chỉ có sào gậy, mà nó có xung, không thè nào giữ được, mới xé lõi sau làng, đè cháy xuống báo. Vừa cháy được một quãng, ngoảnh lại, thì thây nó đã đốt trong làng, cháy lên to lắm. Xụ kíp như thế, tôi có đơn báo này xin quan đôn đem quân đến cứu cho dân tôi, không thì nó phá đốt mất cả.

Việc thực làm vậy, hễ dôi-dá thì tôi xin chịu phạt.

Này báo.

Niên hiệu *Thành-thái*★, năm thứ nhất, ngày dăm, tháng một.

Lý-trưởng★ : *Đào-văn-Tuyêñ* chiện★ • ký.

82. — Đơn dân kêu quan Công-xú★, xin thuê công-xưu★.

Chúng tôi ở làng *Phong-chieu*, tòng *Kim-giang*, huyện *Phú-xuyên*, phủ *Thường-tín*, tỉnh *Hà-nội*, có đơn lên kêu quan Công-xú★ xét cho:

Làng chúng tôi, năm nay, phải chịu bạc thuê công-xưu★: sáu trăm năm mươi đồng; đã nộp hai thứ được bốn trăm đồng, còn thiếu hai trăm năm mươi đồng. Quan huyện chúng tôi đã ba bốn lần sức thu; dân chúng tôi không thể làm sao mà nộp được, và đât chúng tôi vốn là chôn đồng chiêm★; tháng sáu năm nay, phải nước sông vỡ vào, cửa-nhà, thóc lúa, chòi mât sạch cả; dân-xự đổi-khát lâm, tìm đi các nơi làm thuê, làm mướn, kiêm ăn; tướng đên tháng tám, tháng chín, nước xuông, thì dù nhau về làm mạ; rồi, chúng tôi thu cho đầy, đè đem nộp. Chẳng ngờ, lại phải hai ba lần nước vào; đên bây giờ, nước vẫn chưa xuông. Bởi thế cho nên những người ở dân chúng tôi đi kiêm ăn các nơi, không ai về cả. Tình dân chúng tôi thực là khò lâm; đã kêu quan huyện chúng tôi xuông khám một hai lần, chẳng biết có bảm lên cho, không? Nay chợt thấy có tờ súe về dân chúng tôi phải nộp đủ xô bạc ây, không thì phải phạt; chúng tôi thực lo sợ, không lây gì nộp được. Vì thế dù nhau lên kêu, trăm lạy quan lớn xét lại, thương tình dân chúng tôi, tha cho xô bạc ây, đè dân chúng tôi khỏi phải siêu-giặt; muôn cảm ơn quan lớn.

Này kính bá姆.

Niên hiệu Thành-thái★, năm thứ tư, ngày hai mươi tháng mười.

Lý-trường★: Lý-văn-Nhàn chiện★ ký.

Kỳ-mục★: Lê-văn-Nghĩa ký;

— Phạm-văn-Suân ký;

— Đỗ-văn-Quí ký;

vân vân.

83. — Đơn dân xin quan Công-xứ★ khám lúa.

Chúng tôi ở làng *Dương-khé*, tổng *Dương-khé*, huyện *Sơn-lăng*, phủ *Üng-hoà*, tỉnh *Hà-nội*, có đơn lên kêu quan Công-xứ★ xét cho:

Ngày tháng sáu năm nay, giờ làm nước nhơn vở đường, cửa-nhà, ruộng-nương, ngập lụt mít cá; mà đồng chúng tôi thấp hơn cá trong hàng huyện, bởi thê cho nên hàng huyện cây được cá, mà đồng chúng tôi vẫn còn bón năm thước nước, khêng cây được một cây lúa nào suôt; đem nhau đi mít cá. Chúng tôi trộm nghĩ thuê nhà-nước là việc trọng; chẳng may dân phải nước lụt, ăn còn chưa đủ, lây gì mà nộp được thuê? Ví chẳng đem xúi dân lên kêu, xợ đèn vụ thuê, biết nộp làm sao được, át phải phạt mày nhà-nước. Vì thê chúng tôi đem nhau lên lậy xin quan lớn thương cho dân chúng tôi, phải xuông cùng mày quan phủ khám thực; rồi, bầm lên để quan lớn rõ, xét chuẩn tha cho dân chúng tôi thê nào, để dân chúng tôi khỏi phải đi.

Muôn đội ơn quan lớn.

Niên hiệu Thành-thái★, năm thứ tư, ngày mươi hai tháng tám.

• Lý-trưởng★: Vũ-văn-Liên chiện★ ký.

Hương-trưởng★: Lý-văn-Quế ký.

Kỳ-mục★: Trịnh-suân-Hoà ký;

— Phạm-khắc-Minh ký;

vân vân.

84. — Đơn người dân lên toà Công-xứ★, kiện lý-trưởng★.

Tôi là Nguyễn-văn-Thợ, tuổi bầy mươi tám, ở làng Tứ-dương, tổng Bình-lăng, huyện Thương-phúc, phủ Thương-tín, tỉnh Hà-nội, có đơn lên kêu việc oan úc, xin quan Công-xứ★ xét cho:

Tôi xinh được năm con giai; hai đứa nhơn đã ra lính nhà-nước, còn ba đứa ở nhà đi học, cùng được đỗ khoa khoá cá. Từ khi nhà-nước đặt ra phép thuê công-xứ★, dân tôi có gọi ra bảo rằng: nhà tôi sáu cha con đều được trừ cá, mà những con giai trong làng, một người có, chín người không,

thì tôi phải đỡ cho đàn em ít nhiều. Tôi xin nhận nhời dân, đỡ dân, mỗi vụ công-xưu★, bôn đồng bạc. Đến năm nay, giờ làm vở đường, ngập lụt, không cây cây được, tôi đã có nhời thưa lại mày dân, thứ cho vụ này, đến vụ khác tôi lại xin đỡ. Dân cùng thuận cả, chỉ còn tên lý-trường★, là *Nguyễn-văn-Du*, cứ một mực không nghe. Nay cho người đòi, mai cho người đòi, bây giờ lại sai tuân-phiên đèn bắt trâu của tôi, bảo rằng: bắt về việc thiêu thuê; các con tôi ra giữ trâu, thì lại đánh con tôi đau lắm. Và lại tôi ở trong làng từ xưa đến nay không bao giờ dám đè thiêu thuê từ một đồng giờ lên; chỉ vì vụ công-xưu★ năm nay, tôi không có bạc đỡ dân, mà tên lý-trường★ ày bè ra xụ thiêu thuê, đè làm thê; tình cha con tôi thực là oan ức. Bởi thê chে nên tôi lên kêu trăm lậy quan lớn, thương lại cho cha con tôi, đòi tên lý-trường★ ày đèn, hỏi cho, đè cha con tôi khỏi phải chịu điêu oan ức.

Muôn đội ơn quan lớn.

Niên hiệu *Đồng-khánh*★, năm thứ hai, ngày đầm tháng chín.

Nguyễn-ván-Thợ ký.

85. — Đơn dân lên toà Công-xú★, kêu oan
cho người làng.

Chúng tôi là lý-dịch★ kỳ-mục★ ở làng *Phương-liệt*, tổng *Hoàng-mai*, huyện *Thanh-trì*, phủ *Thường-tín*, tỉnh *Hà-nội*, có đơn kêu oan cho người làng chúng tôi tên là *Nguyễn-văn-Cát*; xin quan Công-xú★ xét cho:

Ngày hôm nồng mười tháng này, có tờ quan lớn súc vé bảo rằng: có tên giặc sưng ra tên ày cùng đi làm giặc mày nó; sai lý-trường★ đưa lính đèn bắt, giải lên toà, đè tra hỏi. Lý-trường★ dân chúng tôi xơ phép nhà-nước, đã bắt tên ày, giải nộp rồi. Chúng tôi lạy làm lo xơ, phải dù

nhau lên kêu. Tên ày, xưa nay, ở trong làng vẫn dày học-trò, vốn là người hiền-lành, cũng có đi thi hai ba khoa, khoa nào cũng được vào hai kỳ; không biết bởi làm sao mà có xur như thê; tên ày thực là oan lầm. Vì thê dân chúng tôi có lá đơn này lên kêu, trăm lạy quan lớn, cao sa, soi xét lại, đè cho tên ày khỏi phải oan.

Muôn đội ơn quan lớn.

Niên hiệu *Dông-khánh*★, năm thứ ba, ngày mồng mười, tháng sáu.

Hương-trưởng★: *Đinh-văn-Thiên* ký.

Kỳ-mục★: *Lưu-suân-Mỹ* ký;

— *Hoàng-dinh-Hoè* ký;
vân vân.

86. — Đơn dân lên tòa Công-xú★, kêu việc đắp đê.

Chúng tôi là lý-dịch★ kỳ-mục★ ở làng *Mai-phúc*, tổng *Gia-thuy*, huyện *Gia-lâm*, phủ *Thuận-thành*, tỉnh *Bắc-ninh*, kêu quan Công-xú★ xét cho:

Ngày hai mươi tháng trước, có thày tờ quan huyện súc về dân chúng tôi phải đắp mười hai trượng đê, mây phài nộp một trăm cây tre. Dân chúng tôi dù nhau đên kêu quan huyện chúng tôi rằng: Năm ngoái, dân chúng tôi phải hai ba lần nước lụt, dân tình đói-khát, những liền em đem nhau đi nơi khác làm thuê làm mướn, kiêm ăn, vắng cà, không có người đâu mà đắp cho được. Xin nộp khoán mây quan huyện chúng tôi, mỗi một trượng đê là một trăm quan tiền, còn tre thì xin nộp đủ. Quan huyện chúng tôi đã thuận cho; chúng tôi về bờ lây tiền lây tre, đem nộp đủ cà, hiện có phái công nha biên nhận.

Đến bây giờ, lại thày tờ quan huyện súc về dân chúng tôi lại phải chịu đắp sáu trượng đê, mây phài nộp năm mươi cây tre. Dân chúng tôi đã ba bốn lần kêu xin tha;

quan huyện chúng tôi nhất định, không nghe. Dân tình chúng tôi thực là khờ-xờ, không thể làm sao mà lo được nữa; cho nên có lá đơn này lên kêu, trăm lạy quan lớn thương cho dân chúng tôi thê nào, không thì phải bỏ làng mà đi mít cà,

Muôn đời ơn quan lớn.

Này kính bá姆.

Niên hiệu Thành-thái★, năm thứ nhất, ngày mươi một tháng hai.

Lý-trưởng★: *Lương-văn-Díce* chiện★ ký.

Kỳ-mục★: *Đào-díce-Trạch* ký;

— *Bùi-văn-Cát* ký;

vân vân.

87. — Đơn dân lên toà Công-xứ★, kiện lý-trưởng★
tiêu lạm thuê còng-xưu★.

Chúng tôi là kỳ-mục★ ở làng *Bạch-mai*, tòng *Kim-liên*, huyện *Thọ-xương*, phủ *Hoài-díce*, tỉnh *Hà-nội*, có đơn lên kêu quan Công-xứ★ xét cho:

Ngày cuối tháng một năm ngoái, quan huyện chúng tôi có tờ súc về dân chúng tôi, năm mươi sáu suất-định★ phải chịu một trăm mươi bai đồng bạc thuê còng-xưu★. Chúng tôi đã nộp các thứ được sáu mươi đồng, còn thiếu năm mươi hai đồng, hẹn cho năm ngày, lập-tức phải đắc thu đem nộp cho đủ, không thì phải phạt nặng. Dân chúng tôi sợ hãi, đắc thu có ba ngày, được đủ cả xô bạc ây, giao cho lý-trưởng★ tên *Nguyễn-văn-Tài*, đem lên nộp.

Đến năm nay, không biết làm sao, lại thây tờ súc về dân chúng tôi vẫn còn thiếu xô bạc ây, chưa nộp. Như thế thì tên lý-trưởng★ thực là ngoan-ngạnh, cho nên chúng tôi có lá đơn này lên kêu, vạn lạy quan lớn, xin xét tình cho dân chúng tôi, mà đổi tên lý-trưởng★ ây, hỏi cho;

không có thì dân chúng tôi đã phải chịu thuê năm nay, mà lại phải chịu xô bạc ây, thì khὸ úc lăm.

Muôn đội ơn quan lớn.

Này kính bá姆.

Niên hiệu Thành-thái★, năm thứ ba, ngày mười tư, tháng sáu.

Kỳ-mục★: Đỗ-văn-Hàn★ ký;

— Bạch-văn-Tính ký;
vân vân.

88. — Đơn dàn khai trình quan Công-xú★, cho
người làng phải tiêu-sưng★.

Chúng tôi là kỳ-mục★ ở làng Lưu-xuyén, tổng Bạch-xam,
huyện Mỹ-hào, phủ Bình-giang, tỉnh Hải-duong, có đơn khai
trình quan Công-xú★ xét cho:

Ngày hôm qua thấy huyện súc về dàn chúng tôi lên khai cản-
cước cho tên Nguyễn-ván-Vi phải tên phạm là Trần-văn-Bạo,
tháng chạp năm ngoái, sưng ra tên Vi, ngày tháng ây, cùng
đi ăn cướp mây nó; thì tên Vi ở trong làng, xưa nay, là
người thê nào, phải khai cho rõ, để quan lớn xét. Cho nên
chúng tôi phải lên khai trình quan lớn.

Và tên Vi ây từ xưa đến nay ở trong làng, vốn là người
biên-lành, từ đời ông đời cha tên ây, chỉ biết nghề làm
ruộng, nuôi vợ nuôi con, mà thôi; đến như việc đi ăn trộm ăn
cướp thì thực là không có. Bây giờ, tên Trần-văn-Bạo tiêu-sưng★
ra như thê, thì tình tên Nguyễn-ván-Vi thực là oan lầm; cho
nên dân chúng tôi cứ thực thê nào thì xin khai thê ây; hễ có
khai gian thì quan lớn bắt tội, dân chúng tôi xin chịu.

Này khai.

Niên hiệu Thành-thái★, năm thứ hai, ngày mười tám, tháng riêng.

Lý-trưởng★: Bùi-văn-Nhân chiện★ ký.

Kỳ-mục★: Hoàng-văn-Dức ký;
— Mạc-văn-Phúc ký;
vân vân.

89. — Đơn liên bà bảm quan An★, thura chông tình-phụ★.

Tôi là *Nguyễn-thị-Thuân*, ở làng *Tử-vân*, tòng *Bình-lăng*, huyện *Thượng-phúc*, phủ *Thường-tín*, tỉnh *Hà-nội*, có đơn kêu việc tình-phụ★, xin quan An-xát★ xét cho:

Chồng tôi tên là *Lương-suân-Thiéu*, lây tôi đã mươi hai năm nay; xinh được ba con gái mây hai gái. Khi vợ chồng mới lây nhau thì cửa-nhà nghèo-khổ; cõ chí cây-cây buôn-bán, làm được năm gian nhà ngói, mây tậu được mươi mẫu★ ruộng. Đến năm ngoái, chồng tôi lây vợ bé vê; con ày chỉ hương-lực phàn-sáp, không chịu làm ăn. Tôi xợ nó cứ như thê thì hại mắt cà cơ-nghiệp★, mới dậy-dỗ đường làm ăn; chồng tôi lại bệnh nó, bảo tôi là đứa ghen-tuông, đêm ngày đánh chửi, duồng-dẩy. Tôi trộm nghĩ: Thân liên bà lây chồng thì phải theo chồng, và lại tôi đã có năm sáu mặt con, mây gày dựng nên cơ nền nghiệp, mà chồng tôi chẳng nhớ công cho tôi, lại ờ ra lòng tình-phụ★; bụng tôi thực là khồ úc. Cho nên có lá đơn bảm này, cắn đơm cắn giác, trăm lậy quan lớn là đèn giờ soi xét cho, đòi chồng tôi đèn, chò bảo thê nào để vợ chồng tôi lại được thuận-hoà, ở mây nhau làm ăn như trước. Muòn cảm ơn quan lớn.

Này kính bảm.

Niên hiệu *Thành-thái*★, năm đầu, ngày hai mươi hai, tháng mười.

Nguyễn-thị-Thuân điêm-chi★.

90. — Đơn lý-trường★ bảm tình, khai tục thêm đinh★.

Tôi là *Trần-văn-Đương*, lý-trường★ phường★ *An-thái*, tòng *Thượng*, huyện *Vĩnh-thuận*, phủ *Hoài-đức*, tỉnh *Hà-nội*, có đơn bảm tục thêm đinh★:

Ngày mươi sáu tháng hai này, thày tờ huyện sức rằng, năm nay đèn khoá tuyển★, lý-trường★ các làng phải đem mộc-chiện★ mây xò bìa sanh★ lên tình làm xò tuyển★.

Tôi xét trong làng tôi, có năm tên đinh★ mới đèn tuổi chịu

việc quan; xin đem những tên ây tục thêm vào xò định★. Tôi trộm xợ việc tuyễn-định★ là việc quan-hệ, không dám giàu-diêm. Cho nên có lá đơn này xin quan Bô-chỉnh★ Hà-nội xét cho, phê chử, đóng dấu làm tin, để tôi được tiện, theo làm xò định★. Tên tuổi năm suất-định★ ây, xin khai ở dưới.

Này đơn bảm.

Kê khai.

Nguyễn-văn-Giáp, mươi tám tuổi;
Diệp-quang-Huy, mươi chín tuổi;
Chu-danh-Quế, mươi chín tuổi;
Trần-văn-Nghiêm, hai mươi một tuổi;
Cao-văn-Hiên, hai mươi tuổi.

Niên hiệu *Thành-thái*★, năm thứ năm, ngày hai mươi sáu, tháng hai.

Lý-trường★: *Trần-văn-Đương* chiện★ ký.

91. — Đơn lý-trường★ xin phép quan phủ, để vào đám★.

Tên tôi là *Cao-dắc-Ý*, lý-trường★ làng *Đan-loan*, tòng *Hoà-loan*, huyện *Năng-an*, phủ *Bình-giang*, tỉnh *Hải-duong*, có đơn bảm xin quan phủ xét cho:

Lệ dân tôi, hễ năm nào đến tháng hai tháng tám, thì vào đám★ mươi ngày, phải mờ cờ, đánh trống, giương tàn, đốt pháo, diệt trâu, mò bò, để tê thân. Trộm xợ phép nhà-nước nghiêm cấm, không dám tự tiện. Vì thê có lá đơn này, trăm lạy quan lớn xét cho, phê chử đóng dấu vào lá đơn này làm tin, để dàn tôi được tiện mờ đám★. Muôn cảm ơn quan lớn.

Này trình.

Niên hiệu *Thành-thái*★, năm thứ tư, ngày mồng một tháng hai.

Lý-trường★: *Cao-dắc-Ý* chiện★ ký.

92. — Đơn dàn kêu quan Công-xí★, xin lĩnh xung để giữ làng.

Chúng tôi là lý-dịch★ kỳ-mục★ ở làng *Dương-san*, tòng

Chi-ngãi, huyện *Chi-linh*, phủ *Nam-xách*, tỉnh *Lục-nam*, có đơn kêu quan Còng-xứ★ xét cho:

Chỗ dân chúng tôi ở tiệp giáp nhiều nơi hiềm-nghèo lám, mà lại gần rừng gần núi, những quan giặc cướp thường đi qua đi lại, đã hai ba lần phá vào làng chúng tôi, đốt cửa đót nhà, cướp trâu-bò của-cái, mây bát liền-bà con-trè; dân chúng tôi thực là hại lâm. Chúng tôi trộm nghĩ rằng: giặc thì có xứng-ông mây khí-giới, dân thì chỉ có sào gậy mà thôi, không có gì chống lại được mây nó. Cho nên chúng tôi có lá đơn này, trăm lạy quan lớn rộng thương tình dân chúng tôi, cho chúng tôi xin linh hai mươi khẩu xúng★ khai hậu, mây tám trăm viên đạn, để chúng tôi đem về giữ làng. Hết có môt khẩu nào, hay là có lỗi điều gì, thì cả dân chúng tôi xin chịu tội; hiện có cai-tòng★ chúng tôi nhận thực, không dám gian-dối. Muôn đời ơn quan lớn.

Này đơn linh.

Niên hiệu *Thành-thái*★, năm thứ hai, ngày mười tám, tháng chín.

Lý-trường★: *Nghiêm-văn-Bút* chiện★ ký.

Hương-trường★: *Lê-văn-Bình* ký.

Kỳ-mục★: *Đỗ-hữu-Vinh* ký;

— *Dinh-văn-Síu* ký;

vân vân.

Thưa nhận thực,

Cai-tòng★: *Lê-văn-Nghĩa* chiện★ ký.

83. — Đơn dân kêu quan Tòng-độc★, kiện dân khác giữ nước làm ruộng.

Chúng tôi là lý-dịch★ ở làng *Hạ-hiệp*, tòng *Thuợng-hiệp*, huyện *Thạch-thất*, phủ *Quốc-uy*, tỉnh *Sơn-tây*, có đơn lên kêu quan Tòng-độc★ xét cho:

Hai dân *Thuợng-hiệp* *Hạ-hiệp* chúng tôi, từ xưa, có đóng tiền mây nhau, sài một cái công★ ở chân đè, mây đắp hai

cái bờ đìa★. Hè, năm nào phải nắng to, thì hai dàn dù nhau ra mờ cửa công★, tháo nước sòng chày vào cho đầy đìa★ trên; rồi, đóng cửa công★ lại, mà tháo nước đìa★ trên chày xuống đìa★ dưới, để hai dàn cùng được cây cây.

Đêm năm nay, chàng may, phải giờ nắng từ tháng hai
cho đèn tháng năm, ruộng đồng khò-khan cà, không cây
cây được; dân chúng tội đã hai ba lần lên bàn mây dàn trên
đè mờ công★, thì dàn ây chưa chịu mờ. Cách mây hòn,
chúng tội tròng lên đồng dàn ây, thây nước chúa-chan cà;
dàn chúng tội mới biết rằng dàn ây cò đánh lừa, tháo nước
vào, giữ lày, đè cây cây một mình. Dàn chúng tội bảo nhau,
đem giầu cau, lên nói mây dàn ây, đè tháo nước xuống đìa★
dưới, cho dàn chúng tội cây cây mây, thì dàn ây cứ một mực
không nghe, sai tuân-phiên ra giữ đìa★, không cho tháo nước.

Chúng tôi trộm nghĩ rằng: công★ mây đia★ ây, là của chúng
cà hai dàn; bày giờ, dàn ây thay giờ làm đại-hạn★, không
mây nơi cây cây được, thì cô giữ lây nước, đè làm lợi
riêng một mình. Chúng tôi thực là út lầm. Cho nên có lá
đơn này, trãm lây quan lớn xét tình cho dàn chúng tôi
được nhờ; sai đòi dàn ây đèn, chờ bảo thê nào, đè dàn
chúng tôi được nước làm ruộng, khôi phái chịu úc hiếp.
Muôn cảm ơn quan lớn.

Này kính bá姆.

Niên hiệu Thành-thái★, năm thứ ba, ngày mồng sáu tháng sáu.

Lý-trường★: Mai-văn-Bách chiến★ ký.

Hương-trường★: *Tạ-vǎn-Viết* ký.

Kỳ-mục ★: *Hô-vă-n-Bút* ký;

— *Dương-văń-Năng* ký;

vân vân.

94. — Đơn các lý-trưởng★ hàng tòng lèn toà Còng-xú★,
kiên cai-tòng★.

Chúng tôi là các lý-trưởng★ ở tòng *Cô-pháp*, huyện *An-dũng*,

phù *Lạng-giang*, tỉnh *Bđc-ninh*, có đơn bẩm xin quan Công-xứ★ xét cho:

Lê tòng chúng tôi, năm nào đèn mồng mười tháng riêng, cúng vào đám★, mờ hội đánh cờ-người★. Đã bày tám năm nay, dân phải giặc phá tàn-hại, không lây gì mờ hội được. Đèn mồng sáu tháng riêng năm nay, cai-tòng★ chúng tôi, tên là *Vũ-văn-Phụng*, ở làng *Cô-pháp*, đưa tờ cho các sǎ★, bắt phải xăm đố, đè mờ hội; chúng tôi cũng phải thuận cả. Tên ày mới làm đơn bẩm xin được phép quan lớn vào đám★ mười ngày: trong đám★ thì đánh cờ-người★; ngoài đám★ thì đánh thò-lò★, quay-đất★, sóc-đĩa★, tò-tòm★, đáo-đĩa★, leo-dày★, múa-dôi★. Đến khi già đám★ rồi, tên cai-tòng★ ày cậy thê có tờ quan lớn cho phép, mới mờ sòng★, gá sóc-đĩa★ ở trong làng tên ày, đè lây hổ★ làm lợi mình. Đã non hai tháng nay, cứ dỗ-dành những người các làng đèn đánh bạc, không mảy người khóc thua, mắt cà cửa-nhà, ruộng-nương, trâu-bò; vợ con người ta phải đối-khát khò-xờ.

Chúng tôi trộm nghĩ rằng: việc gá bạc là việc nhà-nước cầm ngặt, có nhẽ đâu mà lại được như thê? Vì chúng tôi chẳng đem việc ày lên kêu, thì trong hàng tòng đua nhau đánh mãi; người nào được thì cũng chẳng làm gì, người nào thua thì lụn-bại kiết-cáu, xinh ra ăn trộm ăn cướp; ày là việc hại dân. Cho nên dân chúng tôi có lá đơn này, trăm lậy quan lớn xét tình cho dân chúng tôi được nhở, đòi tên ày lên, dǎn bào thê nào, đè tòng chúng tôi khỏi phải hại. Muôn đội ơn quan lớn.

Này kính bẩm.

Niên hiệu *Thành-thái*★, năm thứ tư, ngày mười tám tháng ba.

Lý-trường★ làng *Cô-pháp*: *Chươn-gvân-Lươn* chiện★ ký.

—	<i>Đăng-mại</i> : <i>Vươn-gvân-Tín</i>	—
—	<i>Phú-mại</i> : <i>Lươn-suân-Hậu</i>	—
—	<i>Hành-quán-thươn</i> : <i>Vũ-đình-Chí</i>	—
—	<i>Hành-quán-hạ</i> : <i>Mai-khđc-Suân</i>	—

95. — Đơn người mẹ lên toà Công-xứ★, kêu oan
cho con phải bắt lậu thuê thuộc phiện.

Tôi là *Bùi-thị-Khang*, ở làng *Vạn-báo*, tờng *An-thành*, huyện *Vĩnh-thuận* (*Thợ-xe σong kiêm-lý★*), phủ *Hoài-đức*, tỉnh *Hà-nội*, có đơn bẩm xin quan Công-xứ★ xét cho:

Nhà tôi xưa nay vẫn nghề bán hàng cơm, cũng có xăm bàn đèn, để ngộ có người khách chọ nào muôn hút thuộc phiện, thì đã có bàn đèn xán. Hôm hai mươi tháng này, có một người đèn chọ, ăn cơm tôi rồi, mượn bàn đèn, nầm hút thuộc phiện; xáng mai dậy xóm, già tiền cơm, rồi đi. Được một chõc, thây người ây đem bôn người nứa đèn khám, bắt chúng tôi mờ cà hòm-dương ra; khám chẳng thây gì, tìm trước tìm sau, đèn chõ gầm giường người ây nầm chọ đêm hòm trước, thì thây một hộp thuộc phiện còn độ một ít, mây trên mái gianh gân đây, lại thây một cái cân tiêu-ly★. Những người ây mới bảo rằng: nhà tôi bán thuộc phiện lậu thuê nhà-nước, liền bắt con giai tôi, tên là *Trần-văn-Bình*, trói lại, điệu đi, nộp ở huyện từ xáng hôm qua. Tình mẹ con tôi thực là oan ức lắm; vì thê có lá đơn này, lên cắn cò, lạy quan lớn nghìn năm; ngài là đèn giờ soi xét, thương tình mẹ con tôi, tra hỏi những tên khám ây thê nào, để mẹ con tôi khỏi phải chịu việc oan ức thê; muôn trông ơn quan lớn.

Này kính bẩm.

Niên hiệu *Thành-thái★*, năm thứ ba, ngày hai mươi ba tháng ba.

Bùi-thị-Khang diễm-chì★.

CHAPITRE IV

JUGEMENTS

96. — Án người làm giặc phải tội chém.

Theo chữ là : Án xử quyết (1).

Tòng-độc★ cùng An-xát Hà-nội, xét án tên lính-binh★ giặc là Hoàn-văn-Ca, hai mươi nhăm tuổi, quê ở làng Suân-la, huyện Thương-phúc, phủ Thương-tín, tỉnh Hà-nội :

Ngày hai mươi tháng riêng năm nay, có tên lý-trưởng★ ở làng Phượng-nhị, huyện Thành-trì, lên báo quan đôn Thành-trì rằng: Độ trông hai, ba khác, đêm hôm ấy, có một toán giặc ước chừng năm sáu mươi tên, vào đột phá làng ấy, thì xin quan đôn đèn cứu cho. Quan đôn liền cùng tri-phù★ đem quân vây đánh, bắt được tên nguy lính-binh★ ấy mây hai mươi tên quàn nó, giải nộp tỉnh. Tỉnh hội đồng, tân tra ba kỳ, thì tên ấy sưng ra chức nguy là thê, tên-tuổi quê-quán là thê, từ thủa bé đến nhớn chì đi ăn trộm ăn cướp. Đòi các kỳ-mục★ lý-trưởng★ làng ấy khai ra, thì cũng như nhời nó sưng. Vả xét án tên ấy là người chì đi hại dân, diệt người, lây cùa; xo vào luật thì án tên ấy phải tội chém, bêu đầu ba ngày. .Đã có tờ tư trình Bộ-hình★ chuẩn y, cùng tờ tư trình tòa Thông-xí★ mây nha Kinh-lược★; các tòa đều tur lại y như thê cà.

Đến năm giờ chiều, ngày mươi hai tháng tư, thì đem tên ấy ra xử ngoài ô cầu Giấy★, chỗ bãi làng Thành-báo, bêu đầu ba ngày, để cho đứa nào có nét ấy, trông thấy thê, thì chừa đi.

Này án.

Niệm hiệu Thành-thái★, năm thứ ba, ngày mươi một tháng tư.

(1) 案處決

97. — Án người liên bà diệt chồng, phải tội thắt cổ.

Theo chữ là: Án xử giáo (1).

Tông-đốc★ cùng Án-xát★ *Hà-nội*, xét án tên *Nguyễn-thị-Giám*, tuổi hai mươi hai, quê ở làng *An-xơ*, tông *Dương-liêu*, huyện *Đan-phuợng*:

Ngày mười bốn tháng hai năm ngoái, thày tri-huyện★ đệ án, bầm giải tên *Thị-Giám*; trong tờ án, huyện nói rằng: « Chồng nó phải đi lính đã hai năm; nó ở nhà, phải lòng tên *Đỗ-văn-Lâm*, tuổi hai mươi bốn, cũng ở làng ấy. Đêm khi nó thày tin chồng nó mẫn khoá, gân được về, nó bàn mày tên *Lâm* rằng: Hết chồng nó về thì nó dùng mưu diệt chêt đi, rồi hai đứa lây nhau. Đêm mồng mười tháng chạp năm kia, chồng nó được về, thì những họ-hàng làng-nước đèn hòi thăm mừng-dở. Lúc tối, nó làm riệu cho chồng nó uồng say, giắt vào buồng nằm ngủ, rồi ra mờ cửa cho tên *Lâm* cầm dao vào đâm; thì chồng nó chỉ kêu được một tiếng to lám, chung-quanh hàng-xóm★ chạy đèn; thày tên *Thị-Giám* chạy ra đèn đâu hè, mà chồng nó nằm ở trong buồng, chêt xò ruột ra; liền gọi lý-trường★ mày tuân-phiên★ đèn, giữ lây tên *Thị-Giám*. Đêm xáng, lý-trường★ đi trình huyện về biên khám; song rồi, cho đêm chôn xác chồng nó đi, sai giải nó về huyện, tân hỏi, thì nó ~~ứng~~ ra ~~sự~~-tình đau-đuối như thê ». Huyện liền sai lý-trường★ đưa lính lệ về bắt tên *Lâm*; thì tên *Lâm* đã trốn đi mất; tìm mãi, không bắt được, mới giải tên *Thị-Giám* nộp tình. Tình hội đồng, tra tân ba kỳ, thì nó cũng ~~ứng~~ ra như thê cả; đòi kỳ-mục★ đèn, hỏi, cũng khai hợp như tờ huyện bầm. Xét tội cho nó là đứa liên bà, thắt-tiết, mà lại thông mưu mày giai đe diệt chồng; xo vào luật thì án nó phải tội thắt cổ; còn tên *Lâm* trốn mất, thì sức cho tòng-lý★ làng ây tìm bắt, bao giờ được, xé luận tội. Đã có tờ tư Bộ-hình★ phiên, chuẩn y, cùng tờ tư trình toà Thông-xứ★ mày nha Kinh-lược★; các toà đều tư lại y như án thê cả.

Đêm năm giờ chiều, ngày mồng mười tháng ba, thì đem tên

Thị-Giám làm tội thắt cò ngoài ô câu *Giấy*★, chở bãi làng *Thanh-báo*, đe cho ai có nêt ây, trong thây thì chừa.

Này án.

Niên hiệu *Đông-khánh*★, năm thứ hai, ngày hai mươi tháng hai.

98. — Án người cạy cùa, ăn-hiệp người ta, phải tội đi đây.

Theo chử là: Án xù lưu (1).

Tòng-độc★ mây Án-xát★ *Hà-nội*, xét án tên *Phạm-văn-P Phú*, bốn mươi nhăm tuổi, ở phô *Đông-thành*, hộ★ thứ ba, huyện *Thọ-xưσong*, phủ *Hoài-diέc*, tỉnh *Hà-nội*:

Ngày hai mươi tháng mười năm ngoái, tri-huyện★ xét bảm giải tên ây; trong nhời án huyện bảm rằng:

Tên ây có tiền cho tên *Nguyễn-văn-Thục* vay hai trăm quan tiền, văn-tự có nói rằng: chịu lãi mỗi quan, một tháng, mươi tám đồng, hẹn một năm phải đem già dù cà gõe mây lãi. Đến hẹn, tên *Phú* cho người gọi tên *Thục* lại, đòi nợ, thì tên *Thục* chưa lo được tiền già; tên *Phú* mới sai người chửi đánh, rồi bắt phải viết tờ thê nhà. Tên *Thục* về nhà nghỉ lại, cách ba ngày, thắt cò, tự-tử★; vợ tên *Thục* mới lên huyện, kiện tên *Phú* bức-hiệp chồng nó phải chết. Huyện liên sai biên nghiệm, tên *Thục* thực là thắt cò, mới cho bắt tên *Phú* đèn, tân hòi, thì sưng ra xụ-tinh như thê; cho nên huyện đe bảm.

Tỉnh mới cho đòi láng-diέng tên *Phú* đèn làm tờ khai, thì cũng khai như nhời huyện bảm. Xét như thê thì là tên *Thục* vay nợ, không già được, tự mình diệt mình, không lây gì đèn tên *Phú*. Nhưng mà tên *Phú* có tiền cho người ta vay, có thì người ta già, chưa có thì cho người ta khát, không nghe thì bắt thê nhà thê ruộng, việc gì mà đánh chửi người ta, đe đèn nỗi thê? Xo vào luật thì tại tên *Phú* cạy mình có cùa, mà ăn-hiệp người ta, thì tội phải đây đi ba nghìn dặm★, suốt đời. Đã có tờ tư trình Bộ-hình★ phiên tâu, chuẩn y; đã tư trình toà *Thông-xứ*★ mây nha Kinh-lược★, đều tư lại cho y thê cả.

Đêm ngày mồng sáu tháng ba, phát lưu tên ây ra núi Côn-lôn★, để cho người có tính cậy của ăn-hiếp người ta, thày thê thì phải chừa.

Này án.

Niên hiệu Thành-thái★, năm thứ ba, ngày mươi tư tháng hai.

99. — Án đúra ăn-trộm phải tù ba năm.

Theo chữ là: Án xứ đỗ (1).

Tòng-độc★ cùng Án-xát★ Hà-nội, xét án tên Vũ-dinh-Hùng, ba mươi hai tuổi, quê ở làng Tuân-lộ, tòng Đông-dương, huyện Thanh-uy, phủ Úng-hoa, tỉnh Hà-nội:

Ngày hai mươi một tháng riêng năm nay, tri-huyện★ đệ án giải bảm tên ây; trong nhời án huyện nói rằng:

Tên ây, ngày mồng chín tháng chín năm ngoái, xang ăn trộm trâu của người làng Đông-dương, giắt ra đèn cánh đồng; tuần-phiên★ làng ây bắt được, giải nộp huyện. Huyện mới đòi kỳ-mục★ làng nó đèn, hỏi thì đều khai rằng: xưa nay, nó là đúra nghèo-đói ở trong làng, thường cũng có bắt con gà con chó mà thôi. Cho nên huyện bảm giải tên ây để tình cứu xù.

Tình thây tờ bảm, mới tra tân ba kỳ, thì nó cũng sưng như thê; đòi kỳ-mục★ lên, thì cũng khai như nhời huyện bảm. Xét án, nhời nó sưng, cùng mây nhời dân nó khai, thì trước mới ăn trộm con gà con chó, mà bày giờ ăn trộm con trâu; thê thì ngày nay còn ăn trộm, ngày mai ăn cướp, ngày kia làm giặc; và lại, ăn trộm một con trâu, mà người ta không làm được ruộng, cà nhà người ta phải nhịn đói, thì đã là hại dân. Tội nó tuy rằng tội bé mà ác nhơn. Xét ra như thê, xo vào luật thì án nó phải tù ba năm. Tờ tư trình Bộ-hình★ phiên tòa, chuẩn y; tờ tư trình toà Thông-xứ★ mây nha Kinh-lược★, đều cho y cà.

Án thành từ mồng một tháng năm nay, bắt nó đi làm những việc khó-nhọc, để nó biết nhục; đèn bao

giờ dù ba năm thì đòi dân nó lên nhận lính, đem nó về, khuyên bảo cho nó làm ăn.

Này án.

Niên hiệu Thành-thái★, năm thứ hai, ngày mồng một tháng ba.

100. — Án hai anh em chửi đánh lẩn nhau, phải phạt trượng, chuộc bạc.

Theo chư là: Án xử trượng (1).

Tòng-độc★ cùng An-xát★ Hà-nội, xét án hai tên anh em con chú con bác, là Trần-văn-Nga mây Trần-văn-Ngư:

Ngày hai mươi tháng tám, thày tờ tri-huyện★ Thanh-trì đệ án bầm rằng:

Hai anh em tên ây, quê ở làng An-mỹ, tổng Vạn-phúc, huyện Thanh-trì, phủ Thường-tín, tỉnh Hà-nội, hai đứa cùng đi cày ruộng, liền bờ mây nhau; đứa anh phát lân bờ của đứa em, đứa em tức, mới chửi; hai đứa đánh nhau toạc đầu, nầm vạ. Tòng-lý★ ra phân xử, thì hai đứa không nghe; mới đem giải nộp huyện. Huyện đòi chứng-cớ đền, hỏi, cùng nói y như thê, mới bầm giải lên tinh cứu xử.

Tỉnh xét án hai đứa như thê, thì đứa anh, nó là đứa tham, đứa em, nó là đứa hồn; xo vào luật thì mỗi đứa phải tội, phạt năm mươi trượng, bắt chuộc mỗi đứa tám đồng★ hai phân★ bạc cân. Đã tư trình Bộ-hình★ phiên tòa, chuẩn y; trình tòa Thông-xứ★ mây nha Kinh-lược★, cũng cho y án cả.

Đến ngày mồng một tháng mười, thì đem ra phạt tội hai đứa ây bảy nhiêu trượng, mây thu lây bạc chuộc, để cho chúng nó nhục mà chừa nết ây đi; song rồi, đòi lý-trường★ đền lính, đem về, khuyên bảo ăn-ở cho từ-tê.

Này án.

Niên hiệu Thành-thái★, năm thứ tư, ngày hai mươi ba tháng chín.

CHAPITRE V

ACTES ET CONTRATS

101. — Văn-khê bán nhà mây vườn.

Ngô-văn-Cầu cùng mây vợ là *Trần-thị-Công*, ở làng *An-quyết*, tổng *Dịch-vọng*, huyện *Tù-liêm*, phủ *Hoài-đức*, tỉnh *Hà-nội*, vốn có hai lớp nhà ở, mây một lớp nhà bếp; mỗi lớp ba gian★, trên, lợp lá gõi★, dưới, tre gỗ lắn-lộn; ba mặt tường gạch; quanh, thêm gạch; hai xán lát gạch *Bát-tràng*★; một bệ gạch đựng nước; mây một khu vườn, bê dọc sáu mươi thước, bê ngang hai mươi mốt thước; trong vườn có giống các thíc cày; ba bên, lũy tre; ở đât làng ây, bên dòng gần nhà tên *Thái-văn-Lai*, bên tây gần nhà tên *Nhu-văn-Ý*, bên nam gần đường cái, bên bắc gần ao xen★ làng, bồn bên y như trong văn-khê này.

Nay, vì thiêu tiễn tiêu, mới đem nhà mây vườn ây, nhường bán cho người làng tên là *Đào-danh-Phú*, y giá tiền kẽm: một nghìn hai trăm quan; nhận tiền song rồi, giao văn-khê.

Nhà mây vườn ây thực là của vợ chồng tôi; hễ có dôi-dá thì tôi chịu lỗi, chằng lây gì đèn chủ mua; xin chủ mua đèn ở, truyền cho con-cháu mãi-mãi.

Nhà-nước vẫn có phép làm tờ, cho nên viết tờ văn-khê này, giao cho người mua, để làm tin.

Niên hiệu *Thành-thái*★, năm thứ ba, ngày hai mươi tháng tám.

Ngô-văn-Cầu ký.

Vợ *Trần-thị-Công* điểm-chì★.

Viết giúp văn-khê, *Lý-văn-Năng* tự ký.

Thừa nhận thực, lý-trưởng★: *Phan-duy-Cơ* chiện★ ký.

102. — Văn-khê bán ruộng.

Tạ-văn-Hải cùng mây vợ là *Dương-thi-Lan*, ở làng *Nhân-mỹ*, tổng *Phuơng-can*, huyện *Tù-liêm*, phủ *Hoài-đức*, tỉnh *Hà-nội*,

có một phần ruộng của mình, năm mươi★ năm sào★, ở đông làng ấy; bên đông gần ruộng tên *Bạch-văn-Nhân*, bên tây gần ruộng tên *Nguyễn-văn-Lương*, bên nam gần ruộng tên *Phan-văn-Uân*, bên bắc gần ruộng tên *Lý-như-Ngọc*; bốn bên y như trong văn-khê này.

Nay, vì trong nhà thiêu tiễn tiêu, mới đem thừa ruộng ấy, bán cho người làng tên là *Hoàng-văn-Khai*, y giá tiễn kẽm: một trăm quan; nhận tiền song, giao văn-khê.

Thừa ruộng ấy thực là của vợ chồng tôi; hễ gian-dôi, thì tôi nhận lỗi, không can gì đền người mua. Xin chủ mua nhận lấy ruộng ấy mà cây-cây, truyền cho con-cháu đời-đời.

Nhà-nước vẫn có phép viết tờ, cho nên làm văn-khê này, giao cho người mua, để làm tin.

Niên hiệu *Đồng-khánh*★, năm thứ hai, ngày mồng mười tháng tư.

Tạ-văn-Hải ký.

Vợ *Dương-thị-Lan* điêm-chì★.

Viết giúp văn-khê, *Ngô-văn-Tín* tự ký.

Thừa nhận thực, lý-trường★: *Mạc-văn-Tuấn* chiện★ ký.

103. — Văn-urớc bán thuyền.

Đinh-văn-Nhượng ở vạn★ *Đồng-châu*, tòng *Đồng-châu*, huyện *Kim-dộng*, tỉnh *Hưng-yên*, có một chiếc thuyền thoi★ bằng gỗ chò★, bê dọc, dài ba mươi thước, bê ngang, rộng tám thước; đù cà đồ làm: cột buồm, cánh buồm, dây chằng, dây lèo, phên mui, ván xập, bê chèo, cọc chèo, sào dây, cột nạnh, neo, dây neo, dây xong hàng, cột nọc, dây nọc, ván cầu, gầu, trục sà-lai.

Nay, vì thiêu tiễn tiêu, mới đem chiếc thoi★ ấy mây những đồ-đạc ấy, bán đứt cho người vạn★ ấy, tên là *Dương-tế-Xuyên*, y giá tiễn: một nghìn năm trăm quan; nhận tiền song, giao văn-urớc.

Chiếc thuyền cùng đồ-vật ây thực là của tôi; hễ có dôi-dá, thì tôi xin chịu lỗi, chẳng can gì đến chủ mua.

Nhà-nước vẫn có phép làm tờ, cho nên viết tờ văn-ước này, để người mua cầm lây làm tin.

Niên hiệu Thành-thái★, năm đâu, ngày hai mươi tháng năm.

Đinh-văn-Nhưng ký.

Viết giúp văn-ước, Lê-văn-Học tự ký.

104. — Văn-tự vay tiền.

Vién-văn-Câu mày vợ là Đàm-thị-Lưu, ở làng Nhã-lộng, tổng Nhã-lộng; huyện Tư-nông, phủ Phú-bình, tỉnh Thái-nguyên, vì thiêu tiền tiêu, nhờ được người làng Văn-lăng, tổng Văn-lăng, huyện Đông-hí, cùng ở phủ ây, tên là Đặng-văn-Cần, cho vay ba trăm quan tiền kẽm. Vợ chồng tôi nhận lây xô tiền ây, đem về tiêu, chịu lãi mỗi một quan, một tháng, mươi tám đồng; hẹn đến tháng sáu xang năm, đem già cà gộc mây lãi; hễ, để quá hạn, chưa già được, thì xin chịu một thành hai.

Nhà-nước vẫn có phép làm tờ, cho nên viết tờ văn-tự này, giao người cho vay cầm, để làm tin.

Niên hiệu Đồng-khánh★, năm thứ hai, ngày mồng mười tháng tám.

Vién-văn-Câu ký.

Vợ Đàm-thị-Lưu điêm-chì★.

Viết giúp văn-tự, Thái-văn-Lai tự ký.

105. — Văn-ước bán ngựa.

Phó-thiên-hộ★ là Hồ-danh-Ngọc, ở phủ Đông-mỹ, hộ★ thứ ba, huyện Thọ-xương, phủ Hoài-đéc, tỉnh Hà-nội, có một con ngựa đực, sắc hồng, lèn ba tuổi.

Nay, vì thiêu tiền tiêu, mới đem bán con ngựa ây cho Chính-thiên-hộ★ hộ★ thứ sáu, cùng huyện ây, tên là Đặng-huy-Bình, y giá bạc hoa-viên★: bốn mươi tư đồng; lây tiền song

thì giao văn-ước; rồi, cả người mua cùng người bán không được phàn-nàn.

Con ngựa ây thật là của tôi; hoặc sau có ai nhận, thì tôi xin chịu lỗi, chẳng can gì đến chủ mua.

Nhà-nước thường có phép viết tờ, cho nên làm tờ văn-ước này, giao cho người mua, để làm tin.

Niên hiệu Thành-thái★, năm thứ ba, ngày mồng tám, tháng hai.

Hồ-danh-Ngọc ký.

Viết giúp văn-ước, Lê-văn-Trung tự ký.

106. — Tờ chúc-thư cha mẹ chia gia-tài cho con.

Trần-văn-Phúc mày vợ là Lưu-thị-Dức, ở làng Hà-hội, tổng Bình-lăng, huyện Thuận-phúc, phủ Thủ-đông-tín, tỉnh Hà-nội, cùng nghỉ tuổi đã già yêu, không biết xông chêt lúc nào, nay có ít của: nhà-cửa, ruộng-vườn, cửa-cái, đồ-vật, để lại, mà không chia phân trước cho các con, xý bát thình-linh chêt đi, thì chúng nó tranh nhau, xinh hại.

Có của chüm của nòi tật cá bày nhiêu:

Của ông cha để lại cho:

Ruộng, năm mươi mẫu★;

Vườn, một mẫu★ hai sào★;

Ao, năm sào★.

Còn của vợ chồng làm nên có, tậu thêm được:

Ruộng, bốn mươi mẫu★;

Vườn, tám mẫu★;

Ao, bá sào★;

Nhà thờ, một toà;

Nhà ở, năm lớp;

Trâu, năm con;

Bò, năm con;

Vàng, năm mươi đinh★;

Bạc, một trăm nén★.

Cho nên làm tờ chúc-thư chia ra chín phần: một phần

hương-hoà★, còn tám phần thì cho năm con giai mây ba con gái, mỗi con một phần, để làm vôn.

Những cửa ày thực là cửa của vợ chồng tội, không phải là cửa họ-hàng bên nội bên ngoại nào cả; thì các con cứ theo tờ chúc-thư này mà nhận lây; cửa đứa nào thì đứa ày giữ, phải chăm-chút cây-cây, buôn-bán, làm-ăn, để giữ dỗ tết. Hé, đứa nào ngang-ngược mà tranh-cạnh, thì đứa ày phải tội bát hiêu, mà lây phần cửa nó lại, thêm vào phần hương-hoà★.

Nhà-nước vẫn có phép làm tờ, cho nên viết tờ chúc-thư này chín bức: một bức để làm hương-hoà★, còn tám bức giao cho tám con giữ làm tin.

Phân hương-hoà★: Một tòa nhà thờ, ba lớp, lớp giữa bảy gian★, trên lợp ngói, dưới gỗ lim★, chung-quanh tường-gạch, xàn lát gạch Bát-tràng★; mây, vườn, một mẫu★ hai, quanh bốn mặt toà nhà ày; mặt trước có ao, bên đông gần nhà tên Mai-lương-Giáp, bên tây gần vườn tên Hoàng-văn-Ất, bên nam gần đầm của làng, bên bắc gần đình★ làng.

Một thửa ruộng mười mẫu★, bên đông gần ruộng tên Vũ-dinh-Thông, bên tây gần ruộng làng, bên nam gần ruộng tên Bùi-văn-Hương, bên bắc gần vực làng; bốn bên đều y như trong tờ chúc-thư này, mà cùng ở làng ày cả.

Giạo cho con giai cá, tên là Trần-văn-Nhân, giữ, cây-cây, để làm dỗ, cúng tê.

Phân con giai cá, tên là Trần-văn-Nhân: Một lớp nhà ở, năm gian★, trên, lợp lá gõi★, dưới, tre gỗ lắn-lộn; liền mây một mẫu★ vườn chung-quanh nhà ày, mây một cái ao hai sào★; bên đông gần nhà tên Lý-dinh-Huệ, bên tây gần nhà tên Lêu-hữu-Lương, bên nam gần đầm xen★ làng, bên bắc gần ngô★ đình★.

Một thửa ruộng mươi mẫu★, bên đông gần ruộng tên Cung-tân-Quế, bên tây gần ruộng tên Bùi-suân-Thân, bên nam gần

ruộng tên *Lưσong-hoà-Tú*, bên bắc gán ruộng làng; bôn bên đều
y như trong tờ chúc-thư này, mà cùng ở trong làng ây.

Một con trâu,
Một con bò,
Năm đinh★ vàng,
Hai mươi nén★ bạc.

Còn phần bôn con gai thứ, tên là: *Trần-văn-Nghĩa*, *Trần-văn-Lê*, *Trần-văn-Chí*, *Trần-văn-Tín*, mỗi đứa một phần cung
thê, chỉ kém mươi nén★ bạc mà thôi. (Đất, ruộng, vườn,
ao, đồng tay tú chí tùy đầy).

Phân ba con gái tên là: *Trần-thị-Mai*, *Trần-thị-Cúc*, *Trần-thị-Đào*, mỗi đứa một mẫu★ ruộng, một sào★ ao, mươi nén★
bạc; chỉ con gái nhơn hơn được mươi nén★ bạc. (Đất,
ruộng, vườn, ao, đồng tay tú chí cung tùy đầy).

Niên hiệu *Tự-đức★*, năm thứ ba mươi sáu, ngày hai
mươi tháng mười.

Cha là *Trần-văn-Phúc* ký.

Mẹ là *Lưu-thị-Đức* diêm-chì★.

Viết giúp chúc-thư, *Đào-khôi-Khoa* tự ký.

Trưởng-họ★ *Trần-văn-Vương* chứng kiêm tự ký.

Thừa nhận thực, lý-trưởng★: *Tạ-dịnh-Chinh* chiện★ ký.

CHAPITRE VI
LETTRES PRIVÉES

107. — **Đương** mùa suân, gửi thư hỏi thăm bạn học.

Lơ-thơ tơ liêu★, bát-ngát hương đào★;
Thôi ngày nhẵn cá, lại tôi trông sao!
Mây trùng non★ thẳm, một lá thư chao.
Lan-quê★ đua tươi được mây?
Suân-huyện★ đôi khóm★ nhường nào?
Hàn-mặc★ xưa kia đã thê,
Khoa-danh nay nhúng làm sao?
Tiện gió, truyền mây, gửi nhạn★,
Bô công dây ước, mai ao.

Này thư.

Ngày mười một tháng hai năm giáp-tí.

Tôi tên hiệu là *Đào-mộng-Lân*, ở phô Hàng *Bông*, xô 167, tỉnh *Hà-nội*, gửi cho bạn tên hiệu là *Tổng-tuờng-Vân*, ở phô *Vi-hoàng*, tỉnh *Nam-định*, xét nhận.

108. — **Đương** mùa suân, bạn học gửi thư lại.

Ngạt-ngào gió huệ★, hảy-hảy mùi lan★;
Từ ngày sa cách, biệt mây thờ-than!
Nào ngờ hang thẳm được tiệp thư nhàn★!
Nghe câu kim-ngọc★, hả dạ bàn-hoàn!
Hoè-quê★ ba chồi★, cừa *Chình*★ hăm-hờ;
Suân-huyén★ hai cỗi★, ngày *Thuấn*★ thanh-nhàn;
Lọc cát lây vàng, lầm-le *Vũ-lăng*★,
Đức dây, phận mòng, lắt-lèo *Tôn-San*★!
Nghìn vạn ghi nhới vân-thụ★,
Tắc-gang★ dâng chữ bình-an.

Này thư.

Ngày mồng hai tháng ba năm giáp-tí.

Tôi tên hiệu là *Tống-tường-Vân*, ở phô *Vị-hoàng*, tỉnh *Nam-dịnh*, gửi cho bạn tên hiệu là *Đào-mộng-Lân*, ở phô hàng *Bông*, xô 167, tỉnh *Hà-nội*, xét nhận.

109. — Đương mùa hạ, người làm quan sa gửi
thư hỏi thăm cha mẹ.

Lập-loè lửa lựu ★

Bừng-bừng bóng lộn áng kỳ-phong ;

Ngăn-ngắt mâu xen ★

Thoang-thoảng hương lồng đậm ★ *Tú-chạc* ★.

Ngừa thây giờ sanh vàng-vặc,

Thơ Lục-nga ★, xiết nỗi bàng-hoàng !

Đoái tròng mày trắng đùn-đùn,

Câu chung-mộ thực là chêch-máy !

Nặng hai vai gánh chữ trung-trinh,

Nhé tặc dạ ra tình bội-bạc !

Nhớ đời trước quạt nồng ập lạnh,

Lây thừa-hoan đem thay nêp đinh-chung ;

Tường bày giờ xóm viêng tôi thăm,

Thì viễn-hoạn ★ khác nào thận lưu-lạc !

Ôn cúc-dục ★ non ★ cao bè rộng,

Nghìn đậm ★ dâng tin nhạn ★ tờ mây.

Chôn đinh-vi gió thuy mưa suân ;

Trăm năm chúc xô rùa ★ thè hạc ★.

Này thư kính.

Ngày mồng mười tháng tư năm canh-dần.

Tuân-phù *Quảng-nam*, tên là *Phúc*, gửi về cha mẹ ở làng *Hoàng-mai*, huyện *Thanh-trì*, tỉnh *Hà-nội*, xét nhận.

110. — Đương mùa hạ, cha mẹ gửi thư lại cho con.

Gió nam hảy-hảy,

Coi trùng-hoa nghe vàng khúc cầm xưa ;

Nắng hạ nồng-nàn,
Càu khà-úy thây đâu nhời ngạn trai-ớc.
Tự thua giật lèo thu-cúc★,
Đã mừng du-tử★ phùng thi;
Đêm khi vịnh khúc hoàng-hoa★,
Lại được dương suân híu cước.
Đội ơn vua, phải nghỉ ơn vua;
Nhờ lộc nước, phải lo việc nước.

Dân hoà, của thịnh,
Làm sao cho xứng chức thừa-tuyên★?

Trộm hết, giặc tan,
Thê mới gọi ra tài thao-lược★!
Công có nên, tư cũng mới nên;
Trung đã được, hiếu thì cũng được.
Áy, tuổi sanh đà phì chí thô-hành,
Mà đâu bạc cũng cam lòng túc ước.

Này thư.

Ngày mồng hai tháng sáu năm canh-dần.

Cha mẹ ở làng *Hoàng-mai*, huyện *Thanh-trì*, tỉnh *Hà-nội*,
gửi cho con tên là *Phúc*, ngôi tuấn-phủ *Quảng-nam*, xét nhận.

III. — Dương mùa thu, gửi thư hỏi thăm bạn.

Lựu★ đỏ vừa tàn, cúc★ vàng đua nở;
Một tờ thư nhạn★, muôn đậm★ đường mày.
Có khi gió mát, giăng trong,
Nhớ lúc quộc cờ, chén riệu.
Từ thua chia tay nam bắc,
Những là khát mặt đêm ngày.

Bởi thế có phong thư này gửi xuông hỏi thăm ông. Từ khi
ông xuông buôn-bán dưới ây, chẳng hay cửa-nhà có được

bình-yên, thì ông gửi lại cho tôi mây chúc, để tôi được mừng lòng.

Này thư.

Ngày mồng bốn, tháng bảy, năm nhâm-thìn.

Tờ thư này, của tên *Mai-hiên* ở *Hà-nội*, phô hàng *Bông*, xô 84, gửi dâng ông bạn hiệu là *Chúc-dinh* ở *Hải-phòng*, phô chợ *Cẩm*★, xô 23, xét nhận.

112. — Dương mùa thu, bạn gửi thư lại.

Sườn non★ hoè★ nở, mặt riêng ngô★ bay;
Tin cá, chợt nghe, mày hoa hồn-hờ.
Nào biết nghìn trùng nước biếc,
Được nghe mây tiếng nhời vàng?
Há rằng nhìn mặt, bắt tay,
Mà vẫn ghi lòng, tạc dạ.

Từ thày ông có thư gửi xuống hỏi thăm, tôi lây làm mừng lăm; từ khi tôi xuống buôn-bán dưới này, may được cùa-nhà vợ-con bình-yên mạnh-khoẻ. Thường, lăm lúc nhớ ông, muôn lên chơi, nhưng mà đường sa-xòi, chưa lên chơi được. Nhàn bảy giờ có thư ông gửi xuống, tôi xin dâng lên mây nhời mừng ông giàu-sang, mạnh-khoẻ.

Này thư.

Ngày mười tám, tháng bảy, năm nhâm-thìn.

Tên tôi là *Chúc-dinh* ở *Hải-phòng*, phô chợ *Cẩm*, xô 23, gửi lên ông bạn hiệu là *Mai-hiên* ở *Hà-nội*, phô hàng *Bông*, xô 84, xét nhận.

113. — Dương mùa đông, anh gửi thư hỏi thăm em đi lính.

Anh ruột tên là *Đào-hữu-Tâm*, ở làng *Vạn-phúc*, huyện *Thanh-trì*, phủ *Thường-tín*, tỉnh *Hà-nội*, có thư gửi cho em út tên

là *Đào-hữu-Quí*, đi lính tập, đóng ở đồn *Yên-bái*, được biết:

Từ khi em ra lính nhà-nước đèn bày giờ, đã được ba năm; nhưng là đánh đồng; đẹp bắc, nambi sương, gỏi đất, thực là khó-nhoc. Anh vẫn nhớ mong, nhưng mà không biết đóng ở đâu mà hỏi thăm được. Bây giờ nghe thày tin em về đóng ở đồn ày, cho nên có thư này gửi hỏi thăm, bảo em và nhời. Làm việc quan thì cho cẩn, còn như riệu-chè, đĩ-bợm, cờ-bạc, chớ có chơi-bời! Hé được như thế, trước thì không phải phạt, sau được bình-yên, chàng việc gì mà lo-lắng.

Gió thông★ hây-hây,

Tuyết★ ngọc★ hây-hây.

Nghìn đậm★ ghi lòng nhời ày,

Tắc-gang★ gửi bức thư này.

Này thư.

Ngày mồng tám, tháng mười, năm Tân-mão.

114. — Đương mùa đông, em gửi thư lại.

Em ruột tên là *Đào-hữu-Quí*, đi lính tập, đóng đồn ở *Yên-bái*, có thư trình đưa hỏi thăm anh ở làng *Vạn-phúc*, huyện *Thanh-trì*, phủ *Thường-tín*, tỉnh *Hà-nội*, biết cho:

Tôi, từ khi ra lính nhà-nước, chỉ những phải đi đóng đồn ở sa. Bây giờ, nhờ quan lớn được đòi về đồn này, cũng nhiều lúc muôn về hâu anh, mày hỏi thăm họ-hàng làng-nước, nhưng lại xợ việc quan nghiêm-cần, chưa sao về được. Tháng trước em đã gửi nhời về hỏi thăm anh, chỉ, cùng các cháu, được bình-yên; nay, lại thày anh có thư gửi lên khuyên bảo, muôn ơn anh, xin nghe nhời dậy-dỗ. Còn như xụ cửa-nhà, thì nhờ anh trông nom cho cà; thực là đợi ơn lầm-lầm.

Giăng tòng★ vàng-vặc,

Gió bách★ hoà-hoà.

Nghìn đậm★ ngàm câu đường-lệ★,
Tắc-lòng dàng bức tiên-hoa★.

Này thư.

Ngày mồng hai tháng một năm Tân-Mão.

115. — Thư vợ tiễn chồng đi đánh giặc.

Chiêu-rồng★ vàng mệnh,
Thành-phượng★ dời chàn;
Vó-câu★ muôn đậm★,
Tiêng trông nghìn quàn;
Tắc dạ đau tình nhạt-dưỡng,
Hai vai nặng chữ quân-ân.
Chàng cứ chăm câu phụng-phật,
Thiêp xin ghín việc tảo-tần★;
Cật ngựa, ra tài Mă-Việt★,
Trong màn, vận churóc Ngô-quân★.
Hang thò★, dẹp thanh khói lửa,
Ái lang★, quét sạch bụi trán.
Án đồ, dàn vui bôn cõi;
Ngai★ vàng, tiêng dậy chín lầu.
Gió mát, dựa thanh hương báu;
Giăng trong, treo túi cung thân;
Nhời úy-lạo, khâu đầu trên bệ,
Chì huân-lao, vàng mệnh trước xan.
Dưới gôi, vui lòng khuya xóm,
Cửa buồng, đẹp phận chiêu-chăn;
Phì chí vén mây bắn nhạn★,
Bồ công xưa túi nàng khăn.
Hồ thi, ước đà phì ước;
Khuê phòng, suân lại thêm suân.

Này thư.

Niên hiệu Tự-đức, năm thứ ba mươi hai, ngày mười tư
tháng tư.

Đào-thị-Cúc, dâng thư tiễn lang-quân★, làm quan thị-xứ★
đi dẹp giặc ở Lạng-sơn.

116. — Thư chồng đi đánh giặc, đê lại cho vợ.

Năm-mây★ xuông chiêu,
Nghìn đậm★ lên đường;
Biết mây gọi mưa, chài gió,
Quần bao gối đât, nầm sương;
Chín-chứ★ nhớ ơn cúc-dục★,
Năm canh cám nghĩa tao-khang★.
Mượn thiệp thay nhời định-tình★,
Đè anh gánh việc cương-tràng★;
Vượt xóng, tuôn mây,
Bè rộng, tuyệt tăm kinh-ngạc★;
Trèo non★, lặn suối,
Rừng sanh, vét sạch sài-lang★.
Dàn-xự được yên bề nhãm tịch;
Coi-bờ, đem dâng lại quân-vương;
Bài lộ-bô★, sa bay chín-bệ;
Xách hiên-phù★, dâng nộp một chương.
Nhời thường tú, ban chao toà-ngọc★;
Tiêng huân-danh, ghi tạc nhà-vàng★.
Một nhà đã đợi ơn mưa móc,
Nghìn năm thêm dạng về giàu sang.
Tóc-bạc★, da-môi★, yên tình huyền-thât★;
Năm rùa★, tuổi hạc★, phì nguyệt suân-đường★.

Này thư.

Niên hiệu Tự-đức, năm thứ ba mươi hai, ngày mười
sáu tháng tư.

Quan thị-xứ★, họ Cao, đê thư lại cho nội-tướng★ là họ Đào.

CHAPITRE VII

MORCEAUX CHOISIS EN VERS

1^o *Lối chuyện văn bằng.*

117. — Bài ông *Nguyễn-Trại*★ dậy con ở cho có đức.

Lây đường ăn-ở dậy con,
Dẫu mà gấp tiết nước non★ soay vẫn;
Ở cho có đức có nhân★,
Mới mong đời trị được ăn lộc giờ.
Thương người tật-tả ngược-xuôi,
Thương người nhớ bước, thương người vẫn-vơ,
Thương người ôm giắt trẻ-thơ,
Thương người tuổi-tác già-nua bần-hàn,
Thương người quan-quà★ cò-dan★,
Thương người đói-khát nầm-gian kêu đường.
Thây ai đói-rét thì thương:
Rét, thường cho mặc; đói, thường cho ăn;
Thương người như thè thương thân,
Người ta phải bước khó-khăn đèn nhá;
Đồng tiên, bát gạo, đem ra,
Rằng: « Đày cần-kiệm, gọi là làm duyên »;
May ta ở chôn bình-yên,
Mà người tàn-phá, chẳng nên cảm lòng.
Tiêng rằng ngày đói, tháng đòng,
Thương người, bót miệng bót lòng mà cho,
Miếng khi đói, gói khi no;
Cùa tuy tơ tóc, nghĩa★ xo nghìn trùng.
Cùa là vạn xự cùa chung,
Xông không, chêt lại tay không, có gì?
Ở cho phải có nhân★-nghi★,
Thơm danh, và lại làm bia miệng người;
Hiên lành, lây tiêng mây đời,
Lòng người yêu-mên, là giờ độ ta.

Tai-ương hoạn-nạn đều qua,
Bụi trân, dù sạch, thật là từ đây;
Vàng, tuy giờ chàng chao tay,
Bình-an hai chữ, sem tẩy★ mây mươi;
Mai sau, tiên chín tiên mươi,
Xông lâu, ăn mãi cùa giờ về sau.
Kia! người ăn-ờ cơ-cầu!
Ó thì chàng biết về sau phòng mình;
Thầy ai đói-rách thì khinh,
Cạnh nào là cạnh ích mình thì nên;
Hứng tay dưới, vắt tay trên,
Lọc-lừa từng cạnh, bon-chen từng đồng.
Ó thì phát giày đan lồng,
Nói thì mờ miệng như rồng★ như tiên;
Gan liền, quá ngớ sắt rèn,
Miệng hờn-hờn, ngớ dơi tiền bạc ra;
Mặt lành, khéo nói thật-thà,
Tường như xe cửa xe nhà cho nhau.
Ó nào mùi-mẽ gì đâu?
Như tuồng Cuội-đất★ giàu đầu hờ đuôi,
Nói rồi, thì lại ăn nhời,
Một lung bát sáo, mươi voi chàng đầy.
Cho nên mới phải lúc này:
Cửa-nhà ngang-dọc cúng đầy chan-chan;
Kè thì mắc phải vận-nàn,
Cửa-nhà một khắc lại tàn như gio;
Kè thì phải lính phái phu,
Đem mình vào chôn quân-nhu trận tiên;
Kè thì mắc phải dịch-ôn;
Kè thì thuỷ-hoả dan-nan, kia là!
Sem người thì phải lo ta,
Xờ-xờ trước mắt, thật là thương thay!
Khuyên con chớ bắt chước người,
Ó làng nhàn★-nghĩa★ cho đây mới khôn.
Nhời cha dậy-bảo nì-non,

Điều nêñ, nêñ phải dậy con mây nhời;
Nghe thì mới phải dâng người,
Chẳng nghe thì cũng là đời bỏ đi.

118. — Bài ông *Nguyễn-Trại*★ dậy học-trò ở cho phái đạo.

Nào là những kè học-trò,
Nghe nhời thấy dậy thì lo xùa mình.
Nghĩa★ cha xinh cùng công mẹ dươñg, (*Vân trắc*)
Thì đêm ngày lo tưống chớ khuây;
Hai công đức ây nặng thay,
Sem bàng bè ròng, coi tày★ giờ cao.
Trình vâng từ-tôn ngọt-ngào,
Đi vê thura-thôt, ra vào thăm-lênh,
Bánh quà, cá thịt, cơm canh,
Xóm trưa, thay đói, đê dành hàn-hoi;
Bứa thường, dâng ngọt dâng bùi,
Nâng-niú chào hỏi, chẳng chơi đâu là.
Nghĩ công khó-nhoc nuôi ta,
Đên ngày cà nhớn, mong cho vuông-tròn;
Kè từ lúc hâñ còn thai dựng,
Đến nhữñg khi nuôi-nâng giú-gìn,
Nặng-nề chín tháng cưu-mang,
Cơm xinh bàng vượt bè xang nước *Người*★.
Đoạn thôi, lúc ây vừa rồi,
Ấp-ôm bú-mớm, chẳng dời trên tay,
Mong cho biêt lâ biêt ngày,
Biêt chuyện, biêt hóng, chẳng khuây bao giờ.
Ngày trứng-nước, thủa ngày-thơ,
Bao giờ xài★-ghè★, bày giờ lại lo;
Lo cho biêt lấy biêt bò,
Mong cho biêt đứng, mong cho biêt ngồi.
Đoạn rồi, lại lo khi xời★-đậu★, (*Vân trắc*)
Còn trẻ-con bé-dại u-σ,

Ba năm bú-mớm còn thơ,
Kè công cha mẹ, biết cơ ngần nào?
Chứ rằng: xinh ngã cù-lao,
Bè xâu khôn ví, giờ cao khòn bì.
Như mà gặp thủa bình-thì,
Tiên trǎm, bạc chục, việc gì lo-âu?
Hay là gặp cửa nhà giàu,
Cửa chìm, cửa nòi, dẽ hâu lo chi?
Xong, ta vôn đã hàn-vi,
Lại xinh ra phải gặp thì can-quá★,
Đòi nao kém-cót thiết-tha,
Bán buôn tản-tào cho qua lúc này.
Việc nhà, việc cửa, chuyên tay,
Đêm thì quên ngủ, ngày thì quên ăn;
Ngược xuôi gánh vác nhọc-nhằn,
Chân le★, chân vịt, nào phản khoan-thai?
Hình-dong ăn-mặc lôi-thời,
Áo thì sôc-sêch, khô chỏi đuôi nheo★,
Dan-nan đòi đoạn ngặt-nghèo,
Mà cho con học có chiêu bao-dong.
Thê-gian★, mày kè có lòng?
Có công, giờ hàn dành công đẻ chờ;
Bây giờ loạn-lạc bơ-vơ,
Cơ giờ, loạn nước, nắng mưa, là thường;
Khuyên con học lây văn-chương★,
Có bên nghĩa lý, có đường hiền-vinh.
Loạn rồi, lại có khi bình,
Khi bình, ta hãy cá kinh★ giữ ương vây.
Say-sura kinh★-xù★, chớ khuây,
Sắt mài, quyết hàn có ngày nén kim.
Mái-Thần★, kia mới là gan:
Trèo non★ kiêm cùi, đốt than đòi râu,
Bè thánh xâu, cõi ra công lội,
Rừng nho gai, thẳng tới xông-phá;
Ba năm, chợt đỗ khôi-khoa,

Xân-rồng★, duòi ngựa; đường hoa, gióng cờ.

Trân-Bình★, nhà bạc, cửa thưa,
Đói no chàng quản, muối dưa chàng nê;

Đọc xách là chí nam-nhi★,
Giúp Lưu★, thoát đã sáu kỳ nén còng;

Lòng giương, ngựa cưỡi, xe gióng,
Bè xâu, cá cà vây-vùng bô khi.

Áy là thủa trước nam-nhi★,
Bày giờ đèn xách xóm khuya, thê nào?

Chứr ràng: loạn đọc thư cao;
Khi nén cúng thê, khác nào người xưa?

Nắng lâu cúng có khi mưa,
Giồng chè thì lại được chè, lệ chi?

Mai ngày, treo biển tên đê,
Khôi-khoa lại gấp được thì thánh-minh,
Lộc giờ, tước nước hiền-vinh,
Báo đèn được nghĩa★ đường-xinh bảy chay;
Bô khi nghèo-khổ chua-cay,
Bô khi đèn xách, bô ngày dan-chuân.

Bệ-rồng★ gang tâc chín-lân,
Trong Chiêu★, mực thước; ngoài dàn, quyền hành.

Một chiêu là một thanh-danh,
Bởi chưng có chí học-hành thì nên.

Bao nhiêu là gái thuyền-quyên★,
Lưng ong, má phan, cung sen chân vào;
Đã má đò, lại má đào,
Thơm-tho mùi sạ★, ngọt-ngào mùi hương.

Đù mùi, nhứng thức cao-lương:
Sơn-hào★ hải-vật★, bùa thường đòi chao,
Lợn quay, sói sói, chè tâu★;
Ai-ai là chàng đèn hẫu làm tội;

Quạt lồng, gỏi sêp, thành-thơi,
Một nhời dậy đèn, trăm người dạ vàng;
Tiêng đàn, tiêng phách, tung-bừng,
Câu thơ, câu phú, lại dâng chén quỳnh;

Trong ngoài, quan-khách linh-đình,
Chiêng treo cung-thât, truyền sênh công-đường,
Phát-trân, chanh-cánh, giá hương,
Khi buông màn vóc, khi giùng chiêu hoa;
Người hầu, người hạ, nhờn-nhở,
Thắm sen về tía, vàng pha mâu hồng.
Nhà ngang, dãy dọc trùng-trùng,
Hầu non, con nhị; tiều đồng, thằng chanh;
Giai khoe lịch, gái khoe thanh,
Ra vào, hài hán, cung dinh, đậm-dìu.
Bàn chè, chén mầu, cáp-siêu,
Bè nuôi cá bạc★, chum lồng bô-cu★;
Cùa thì kho Hán★, tàng Chu★,
Vò ván★ tiên thóc, thiên thu bạc vàng;
Vừa giàu, và lại vừa sang,
Vì chưng cảm đức cưu-mang có lòng.

Chữ ràng :

Nghĩa có ba, là trong thầy-tớ, (Vân trắc)
Đây mây nhời, phải nhớ ninh-ninh;
Nghĩa đường xinh, hiêu trung, là thê.
Đường công-danh có chí thì nên.

119. — Đoạn chuyện Kim-Vân-Kiều★.
(Xự-tích hai chị em Vân-Kiều★).

Trăm năm, trong cõi người ta,
Chữ tài, chữ mệnh, khéo là cợt nhau!
Chải qua một quộc bè giàu★,
Những điều trông thấy mà đau-đớn lòng!
Lạ gì bì-sắc★ tư-phong★?
Giỏi sanh quen mây má hồng, đánh ghen!
Kiều-thơm★, lần giờ trước đèn,
Phong-tình cỏ-lục★ còn truyền xứ sanh:
Rằng năm Gia-tinh★, chiêu Minh★,

Bôn phương phẳng-lặng, hai kinh vứng-vàng;

Có nhà Viên-ngoại★ họ *Vương*★,

Gia tư nghi★ cứng thường-thường bậc trung;

Một giai, con thứ dốt lòng,

Vương-quan★ là chữ nối dòng nho gia.

Đâu lòng, hai á tô-nga:

Thúy-Kiều★ là chị, em là *Thúy-Vân*★,

Mai★ cốt cách, tuyêt★ tinh thần;

Một người một vẻ, mười phân vẹn mười.

Vân★, sem trang trọng khác vời:

Khuôn giăng đầy-đặn, nét ngài★ nở-nang,

Hoa cười, ngọc thô, đoan trang,

Mày thua nước tóc, tuyêt★ nhường mầu da!

Kiều★, càng sắc-sảo mặn-mà,

Xo bẽ tài sắc, lại là phần hơn :

Làn thu-thuỷ★, nét suân-sơn★,

Hoa ghen thua thắm, liễu★ hờn kém sanh !

Một đôi nghiêng nước, nghiêng thành,

Sắc, đành đòi một; tài, đành hoà hai :

Thông-minh, vồn xắn tư Giời,

Pha nghê thi-hoạ, đù mùi ca-ngâm,

Cung-thương, lầu bậc ngũ âm,

Nghê riêng ăn đứt *Ho-cầm*★ một chương;

Khúc nhả, tay lựa nên chương,

Một thiên bạc-mệnh, lại càng não nhân.

Phong-lưu giật mực hồng-quân,

Suân sanh sáp-sì tới tưởn cặp-kê★;

Êm-đêm, chướng giữ, màn che,

Tường dòng, ong bướm đi về, mặc ai.

(Kim-Vân-Kiều tân chuyện.)

120. — Đoạn chuyện *Nhi-dộ-mai*★.

(Nàng *Hạnh-Nguyên* khôn được hoa mai★ nở hai lần).

Trần-công★, phải buồi dạo quanh,

Đây vườn, thây nở mây cành hoa mai★;

Tính ngày mai, bùa mười hai,
Truyền làm tiệc riệu, đặt nơi hoa-định.
Vào trong, khi bắt thỉnh-linh,
Phu-nhân★ sem thây, ra tình chàng vui;
Rằng : « Vừờn ta, cảnh ở người,
Sắc ông, sao bỗng kém tươi, thêm xấu? »
Ông rằng : « Chàng đánh mà đau;
Ngày mai, sực nhớ dỗ đâu Mai-huynh★,
Nghĩa bàng-hữu, bậc trung-trinh;
Thây hoa mai★, bỗng động tình sót ai! »
Dạng ngày, mượn tiếng thường mai★,
Đem lòng thành kính viêng người tinh-anh★:
« Có thiêng chàng nhẹ, Mai-huynh★?
Chớ nê u-hiên, thâu tình anh em!
Bây giờ kè khuất, đã cam,
Kè còn, dun-dủi cho tìm thây tội! »
Tròng hoa, lại khàn mây nhời:
« Họ Mai★ còn chút lạc-loài nên thương,
Phỏng ngày sau có ra tuồng,
Thì hoa lại nở bội thường hơn xưa! »
Hoá-nhi★, khen khéo ôm-ờ!
Bởi đâu một trận gió mưa đêm trường!
Dạng mai, tròng suốt bôn thường,
Cành hoa xuống đất, mùi hương lên giờ!
Trần-công★ thây chàng như nhời,
Thương tình bạn, giận xịt đời ngòn-ngang;
Gác ngoài phú quý một thường,
Mù-ni★, tràng-hạt★, quyết đường suất-gia★.
Phu-nhân★, công-tử★, vào thura : .
« Xưa nay, mưa gió dụng hoa, đã thường;
Làm chi nhọc bụng lo-lường,
Tuổi già, nhà vắng, thêm đường giờ-giang? »
Ông rằng : « Thôi, chớ bàn ngang!
Một nhời nói, đâu nghìn vàng đội đầu? »

Cả nhà siết nỗi thàm xâu;
Tiêu-thư★ lạy trước, thưa sau dãi báy
Rằng: « Xin đợi lại mây ngày,
Câu Giời★, khàn Phật★, hoa này lại tươi! »
Ông rằng: « Thực có như nhời,
Mai★ nhị độ nở, mới dời lòng ta! »
Tiêu-thư★ ra trước vườn hoa,
Khàn năm bảy lượt, lạy và bôn phen;
Lòng thành thâu Cửu-trùng★-thiên,
Cành phàm đã chắp hoa tiên bao giờ!
May sao, đèn bùa thứ ba,
Mai-xinh★ thức dậy, bảy giờ còn khuya;
Hương đâu, phung-phức bôn bè?
Hoa đâu, san-sát đầy-khé một vườn?
Tâm lòng mừng-rỡ như sơn,
Đê thơ tứ tuyệt thât ngôn, một bài:
« Mây dày quình mai★ ngắt bóng gân,
» Móc mura một trận dục tin suân;
» Hoa đêm xưa thê, đêm nay thê,
» Dụng, lại thêm tươi, đê mây lán? »
Đê rồi, bè một cành mai★,
Chao con đòi, cày thưa nhời Trần-công★.
Một nhà thây xụ lạ-lùng,
Trước sau một lú, đều cùng ra coi;
Trần-công★ rằng: « Xụ rõ mười,
Chắc rằng: Mai-thị★ còn người làm nên! »

(Nhị-độ-Mai tân chuyện.)

121. — Chuyện vua Đinh-tiên-Hoàng★.

Có ông bộ-linh★ họ Đinh★,
Con quan thứ-xứ★, ở thành Hoa-lư★,
Khác thường từ thủa còn thơ,
Dù đoàn mục-thụ★, mờ cờ bông lau★,

Dập-dìu kè trước, người sau;
Trần-ai★ đã thây vương-hầu uy-dong!
Một mai, vê mây Trần-công★,
Hiệu sưng Vạn-thắng★, anh-hùng★ ai qua?
Bôn phuong, thu lại một nhà;
Mười hai xứ-tướng★, đều là quét thanh.
Tràng-an★, đâu dựng đò thành,
Cái nguyên là hiệu Thái-bình★ từ đây.
Nghìn năm, cơ tự mới gầy,
Lên ngôi Hoàng-đế★, đặt bảy trăm quan:
Có đường-bệ★, có y-quan,
Đẳng uy có biệt, giai ban có thường.
Tổng★ phỏng Giao-chí-quận-vương★,
Cha con đều chịu xung-chương★ một ngày.
Hồng-bàng★ đè môi đèn nay,
Kè trong chính-thông, từ đây là đâu.

(Đại-nam quốc-xứ diển ca.)

122. — Đoạn chuyện Phan-Trần★.

(Người Phan-xinh★ mang bệnh tương-tư★).

Chàng từ thưa-thớt âm hao,
Tới lui ngân-ngại, ra vào giờ-giang;
Gió từ hây-hây đưa hương,
Lạnh-lùng án tuyêt, đoạn trường đòi nau;
Giăng thuyền vàng-vặc in lâu,
Lâm-dâm đèn hạnh, gượng xấu thiu-thiu;
Tiêng chuông, tiêng cành★, tiêng tin★,
Xách nhìn, biêng đọc; cầm trèo, biêng đàn.
Bây nay nương-náu thuyền-quan★,
Muỗi dura nhạt-nhéo, sương hàn pha-phôi;
Lại mang phiền-não đứng ngồi,
Đá kia cũng đồ bô-hôi, lợ người!
Bệnh tương-tư★ cũng nực cười,
Dễ phuong ngũ-tích★, dễ bài bát-chàn★!

Bùa nào nghiệm, thuốc nào dần?
Dược-xu★ ngán nỗi, *Lão-quân*★ khôn chiêu!
Có chặng liên-nhục★, liên-kiêu★,
Dùng thang đồng-nữ★, mới tiêu bệnh chàng.
Lòng cò đã dộn trambi đường,
Mười phuơng đã mây, nén hương đã tàn;
Bói, thì ra què phong-san★,
Động hào thiêu-nữ★, ai bàn cho ra?
Có chặng, ta biết xứ ta:
Diệu-thường★ là một, vãi★ già là hai,
E xư, và cũng nè người,
Nàng theo *Huơng*★ đèn phòng chại, thăm chàng,
Nghiêng mình hé bức rèm sương,
Chiều thanh khép-nép, tiêng vàng khoan-thai:
« Trộm nghe sương tuyệt hơi-hơi,
Thuốc-thang giãn mây, cơm sơi thê nào?
Lậy Giời, xin mát-mẻ nao,
Kéo xư tuồi-tác, ra vào băn-khoǎn! »
Bên tai nghe tiêng nàng gân,
Mười phân phiền-não, chín phân đồ sòng;
Vội-vàng tay gạt đòi dòng,
Bạch rắng: « Đã đòi ơn lòng đèn dày;
Bệnh sao cơn tình cơn say?
Mới rồi thì thê, lúc này thì không?
Như lúc này thê đã song,
Rồi ra, nào biết rằng thong-thà này?
Vì ai, Giời nhẽ có hay?
Độ trì cho, hoạ là may chút nào!
Kè thòi, thánh-thót quyền bào,
Sem hoa nhường vô, sem đào★ nhường phai! »
Chiều lòng, nàng phải lựa nhời,
Rắng: « Người thành kính thì Giời chứng tri;
Hãy xin hỉ-xả từ-bi,
Cơn này, đừng thắc-mắc chi, thêm càng! »

Xinh★ đương nâu sắt nung vàng,
Bồng nghe như nước cành đương trói nhuán,
Thành-thơi đua xàng tinh-thân,
Thiêu-quang★ đem lại phong trần dũ bay.

Vừa mong giờ nỗi-niêm tây,
Ngoài hiên nghe sịch tiêng giấy sa-sa;
Giã Xinh★, nàng giờ gót hoa
Khỏi mành-mành, thây xư già xuông thăm.
Thây chàng dựa án nương cầm,
An nhàn, xư đã bình tâm, lại vê.

(Phan-Trần★ tàn chuyện.)

123. — Đoạn chuyện *Hoàng-tú*★.

(Nàng Ngọc-còn★ lập mưu gớ tội cho chồng
là trạng★ *Hoàng-tú*).

Đạo giời báo ứng chàng sai,
Sui lòng chàng *Tống*★, hòm mai lại vào;
Nào hay nàng có trí cao?
Cửa lâu gian giữa, hò đào bên trong.
Chàng thì bôi-dôi công lòng,
Say hoa tưởng nguyệt, sót mong xư nàng;
Cửa lâu, thây ngò, bước quàng,
Xa chàm xuông hô, nghỉ càng long-đong:
“ Ngớ là nàng thực một lòng;
Ai hay? giáo-giờ anh-hùng★, mới ghè!
Say nhau quá nỗi, nên mê,
Nào còn nhớ đèn, kè chè, người cười!
Chuộc mình, nàng lây mây mươi?
Lộ ra, thê biết rằng người đảo-đIÊN!
Trước là chè đèn thuyền-quyên★,
Sau, chè quân-tử★, cũng hèn cả hai!

Tù trong, chớ có lộ ngoài,
Rồi chia hai ngà, nào ai biết gì? »
Nàng nghe, mới nói vân-vi:
« Lang-quân★ vẹn ước cô-tri mây chàng,
Nghĩa trong bằng-hữu lan vàng,
Vì sao ra dạ làm đường bất nhàn★?
Ám vàng, bò vạ lang-quân★,
Lại toan nỗi môi ái-ân vợ người!
Ó sao chàng xơ đạo Giời?
Hại nhàn, nhàn hại, là nhời Thê-gian★!
Thôi! đừng nghĩ xụ thờ-than; .
Chàng còn ở đây, mới an dạ này! ».
Thoát thôi, vào tối lâu tây,
Bản dâng động đạt, tàu bầy trước sau:
« Chồng tôi, cháu chực bày lâu,
Độc lòng trung★-nghĩa★, biết đâu gian-tà?
Đêm ngày gánh việc quốc-gia,
Cùng quan họ Tống★, giao ca bạn cùng.
Nghĩ là ở thực một lòng;
Chàng ngờ qui-quái ở mong hại người!
Ám vàng, trộm giàu một nơi,
Vu oan nỗi chồng tôi phải đây;
Đen nhè, toan hiệp tôi đây,
Bèn xa xuông hô. Ngự★ hay, thứ tình ».
Cửu-trùng★ nỗi giận lôi-định,
Phán rằng: « Phó mặc Chiêu-định★ khám tra ».
Khám sem thây thực, chàng ngoa;
Luận đây Sơn-hải★, mà tha trạng★ về.
Vua khen rằng: « Vẹn nhàn★-nghi★,
Vợ đà khôn-khéo, chồng thì khỏi lo!
Phu-nhàn★ tiết nghĩa★, phong cho».
Chữ vàng choi-chói, ai hô chàng khen?

124. — Đoạn chuyện *Nữ-tú-tài*★.

(Nàng *Phi-nga*★ giả làm con gái đi học, thi đỗ tú-tài★).

Thong-dong nhàn thủa thanh-nhàn,
Thây trong Kim-cò-kỳ-quan★ xách ngoài:
 Họ *Văn*★ có nữ tú-tài★,
Con quan tham-tướng★, tuổi vời suân-sanh,
 Và thêm quốc sắc khuynh thành,
Đã hay nghê ngựa, lại lành nghê cung;
 Chân thiêu-nữ★ giả anh-hùng★,
Trương-phu★ mày kè địch cùng kém sa!
 Đặt tên là à *Phi-nga*★,
Huyền-đường★ xóm vắng, còn nhà nghiêm-quản★.
 Tống-Chiêu★ đại chân tư văn,
Nho-phong thì chuộng, vũ-thần thì khinh.
 Phi-nga★ có trí cậy mình,
Quyết lòng nâu xù★ sôi kinh★ theo thi;
 Quân chàn, áo chít cài khuy,
Chá hình làm đảng nam-nhi★ học-hành,
 Cài tên hiệu gọi *Tuấn-khanh*★,
Lậy cha, thôi mới khởi trình tòng xư;
 Đêm ngày luyện tập thi-thư★;
Phong tư chính-chện, ngôn từ khoan-dong;
 Bạn cùng *Nguy-soạn*★ *Tú-trung*★,
Đua nhau trận bút, vẩy-vùng kinh★ còn★,
 Một phen cá vượt Vũ-môn★,
Ba chàng cùng chiêm khôi nguyên tú-tài★;
 Tiêng đôn dậy khắp vang giờ,
Kè xin xùa túi, người nài nâng khăn;
 Bướm dờn ong đạo vườn suân.
Ai hay rằng: kè nho-nhàn nữ tài!
 Ba người kinh★-xù★ dùi-mài,
Mặc ai kêt chì, mặc ai gieo câu★.

125. — Đoạn chuyện Phượng-hoa★.

(Nàng Phượng-hoa★ đi thi thay chồng tên là Cảnh-yên★).

Suân-thiên tiết đênh Thanh-minh★,
Bỗng đà thày chiêu Chiêu-đinh★ mở khoa;
Văn-nhàn tài-tử gân sa,
Đều vào ứng thí quốc-gia cầu hiền.
Nàng từ nghe biết thày tin,
Nghỉ mình một súc, giá nên khôi-tài,
Xứ★ kinh★ tìm-tỏi hôm mai,
Văn thơ, phú lục, mọi bài lầu thông;
Phun châu★, nhả ngọc★, nức lòng,
Đã trường kinh★-xứ★, lại thông chuyện ngoài.
Chá hình gái đồi làm giai,
Uy-nghi diện-mạo, kỳ-tài phượng-viên,
Áo quân, giầy dép, bút nghiên;
Quyền đê Thuân-Lộc★, Cảnh-yên★ là chàng;
Xăm-xăm ra đênh trường-mòn★,
 Tay đưa quyền nộp, vội-vàng vào thi.
Tên giương bẻ què★ tài kỵ,
Quyền thi, đều được ba kỵ có tên;
Tiêng đồn dậy khắp bờn phượng:
Cảnh-yên★ thực có đã nên danh tài,
Sức nên bạt chúng tốt vời!
Chàng hay dong-mạo, tướng người, làm sao?

(Phượng-hoa★ tàn chuyện.)

126. — Bài hát ba mươi sáu phô Hà-nội★.

Nghìn thu gấp hội thái-bình,
Chài sem phong-cành khắp thành Thăng-long★:
Phô ngoài học kín thành trong,
Cửa nam bắc giám tây dòng rõ-ràng.

Ba mươi sáu mặt phô-phường :
Hàng giấy, hàng bạc, hàng ngang, hàng đào ;
Người dài-các, kè thanh-tao,
Qua hàng thợ tiện, lại vào hàng gai,
Hàng thêu, hàng trông, hàng bài,
Hàng khay, giờ góit ra chơi tràng-tiên ;
Nhác trông chằng khác động tiên,
Trên đòn cờ kéo, dưới thuyền buồm giăng,
Phong-quang lịch-xự đâu bằng?
Dập-dùi vông lọng, tung-bừng ngựa xe.
Hàng vôi, xang phô hàng bè,
Qua toà thương-chính, giờ về đồng-suân,
Chải qua hàng giây dân-dân,
Cung đàn, dịp phách, riêng suân bôn mùa.
Cầu động, vàng tiêng chuông chùa,
Giăng soi giá nén, gió lùa khói hương,
Mặt ngoài có phô hàng đường ;
Hàng mây, hàng mã, hàng buồm, hàng chum,
Tiêng Ngô★, tiếng nhắng um-um,
Lên lầu sem điêm tò-tòm đánh bài.
Khoan-khoan chàn giờ góit hải,
Qua hàng thuộc bắc, xang chơi hàng đồng,
Biết bao cùa báu lạ-lùng?
Kià đồ bát-bào, nợ lồng-âp hương !
Hàng bùa, hàng quốc, ngôn-ngang,
Giờ về hàng cót, đạo xang hàng gà,
Bát Ngô★, hàng sắt, sem qua,
Hàng vài, hàng thiêc, lại ra hàng hòm ;
Ô đâu nghe tiêng òm-òm ?
Trông cháu nhà hát thòm-thòm vui thay !
Hàng da, chợ sắt, ai bầy?
Bên kia hàng điêu, bên này hàng bông.
Ngã-tư Cẩm-chí★, đứng trông,
Qua hàng thợ duộm, thằng giọng hàng tàn,

Đoái sem phong-cảnh bàn-hoàn,
Bút hoa giờ viết, chép bàn mây càu:
Chài qua một quoc bè-giàu★,
Nào người đê★ bá★ còng★ hâu★ là ai!

2o *Lối chuyện văn trắc.*

127. — Chuyện con đánh hò★ cứu cha.

Tǎn★ Dương-Hương★ mới mười bốn tuổi,
Cha bước ra, hằng giỏi theo cha.
Một khi thăm chôn đồng sa,
Sót thân tuổi-tác! Thoát xa miệng hâm★;
Đau con mắt, âm-âm nỗi giận,
Nấm tay không, vợ-vật giữa đường;
Hai tay dần-dọc đè ngang,
Ra công chông mây hò-lang★, một mình.
Hâm★ mạnh phải nhẹ nanh, lánh vuốt;
Hai cha con lại một đoàn về.
Cho hay, hiêu mạnh hơn uy!
Biết cha, thôi có biết chi đèn mình!

(Khuyên-hiêu★ thư.)

128. — Chuyện con chịu muỗi đốt, cho cha mẹ ngủ.

Tǎn★ Ngô-Minh★ tuổi thì lên tám,
Lòng thờ thân, khắc dám khi nhàn;
Cực về một nỗi bần hàn,
Có giường trong đặt, không màn ngoài che.
Giờ đặt buổi đêm hè nồng-nã,
Tiêng muỗi bay, lă-chă nhường mưa.
« Sót thay! hai đức nghiêm-tử★,
Đè người chịu muỗi, bây giờ biết sao?
Nghĩ da thịt nhường nào thay lây?
Quyết nằm chán, muỗi mây, chàng lo;

Dầu lòng cho muỗi được no,
Đè người êm-ái giấc hồ cho an ».
Tuổi tuy bé, mà gan chàng bé,
Dạ ái thân, đèn thê thì thôi !
Cho hay ! trí tính bời Giời,
Những đau trong ruột, dám nài ngoài da !

(Khuyễn-hiệu* thư.)

129. — Đoạn chuyện *Tân-cung-oán*★.
(*Tân-cung*★ than mình vừa tài vừa đẹp mà vua
không nhìn đến).

Chải bích-quê★, gió vàng hiu-hắt,
Mảnh vú y lạnh-ngắt như đồng !
Oan chi những khách tiêu-phòng★,
Mà s-ui phận bạc nằm trong má đào ?
Duyên đã may, cớ sao lại dùi ?
Nghĩ nguôn-cơn, giờ-giỏi sao đang ?
Vì đâu nên nỗi giờ-giang ?
Nghĩ mình, mình lại nên thương nỗi mình !
Trộm nhớ thùa gày hình Tạo-hoa★,
Về phù-dung★ một đoá khoe tươi,
Nhị hoa chưa mỉm miệng cười,
Gâm★ nàng Ban★, đã nhạt mùi thu-dung★.
Áng đào★ kiềm đem bồng não chúng,
Khoé thu-ba giợn xóng khuynh-thành.
Bóng hương lấp-ló trong mành,
Cò cày cúng muôn nỗi tình mây mưa !
Chìm đáy nước, cá lờ-đờ lặn ;
Lùng da giờ, nhạn★ ngàn-nga xa !
Hương giờ, dám nguyệt, say hoa,
Tây-Thi★ mắt vía, Hằng-nga★ giật mình !
Câu cầm-tú★, đàn anh họ Lý★;

Nét đan-thanh★, bậc chị chàng *Vương*★!
Cờ tiên, riệu thánh, ai đang?
Lưu-Linh★, *Đé-Thích*★, là làng tri-âm★.
Cảm đêm nguyệt, phóng tâm *Tư-mã*★;
Phú lâu thu, là gã *Tiêu-lang*★!
Đầu mà tay múa miệng giang,
Thiên tiên cung ngành *Nghê-thường*★ trong giăng!
Tài sắc đã vang-lừng trong nước,
Bướm ong càng sao-sác ngoài hiên!
Tai nghe, nhưng mắt chưa nhìn,
Bệnh *Tết-tuyên*★ đã nồi lên dùng-dùng!

(Cung-oán ngâm khúc.)

130. — Đoạn chuyện *Chinh-phụ-ngâm*★.

(Người liên-bà nhớ chồng đi dẹp giặc sa, lâu về).

Thùa giời-đất nồi cơn gió-bụi,
Khách má hồng nhiều nỗi chuân-chuyện!
Sanh★ kia, thăm-thăm từng trên;
Vì ai gây dựng cho nên nỗi này!
Trông *Tràng-thành*★ long-lay bóng nguyệt,
Khói *Cam-toàn*★, mờ-mịt thức mày;
Chín-lán★, hươm báu chao tay,
Nửa đêm chuyền hịch★, định ngày xuất chinh.
Nước thanh bình, ba trăm năm cũ,
Áo nhung★, chao quan vũ từ đây.
Xứ giời, xóm dục đường mày,
Phép công là trọng; niềm tây xá nào?
Đường giong-duỗi, lưng đeo cung tần,
Buỗi tiễn chàng, lòng bạn thê-noa.
Bóng cờ, tiếng trống, sa-sa,
Xâu trên ngọn cờ, oán ra cửa phòng!
Chàng tuổi trẻ, vồn dòng hào-kiệt★,

Sêp bút nghiên, theo việc đao-cung!
Thành liên, mong tiên bệ-rồng★;
Tắc hươom đã quyết, chằng giong giặc giờ!

(Chinh-phụ-ngâm*.)

131. — Đoạn chuyện *Thu-giạ-lữ-hoài-ngâm*★.
(Người đi làm quan sa nhớ nhà).

Nay, hàn bảo giờ đã mát-mè?
Lương-nhân★ ta, gân thùa ra vê;
Biết đâu đường-sá nghiêu-khé?
Nghìn trùng chưa dẻ đi vê cho năng.
Nay, hàn bảo ta chừng lâu ở:
Ôm khàm-chù★ thay, đã có người!
Phong-lưu, tính đã quen rồi,
Đã nên son phấn, lại người *Tràng-an*★!
Ví chằng thê, bàn-hoàn chi mãi?
Hết suân rồi, hạ lại xang thu.
Lạ gì một sắc một thù?
Anh-hùng★ kia mây trượng-phu★, ai từ?
Như thê ây, bây giờ ai biết?
Trong yên hoa, khôn siết dạ xấu;
Há còn tuổi trẻ chi đâu?
Phong-lưu thói cũ, giang-hồ tính xưa;
Cành du lữ, cùu thơ, tâc phú,
Bóng hương quan, sa khuất đậm★ nghìn.
Giang-hồ dù có biệt thương,
Vẫn tình là nhớ, nhưng đường thực khơi.
Tuy rằng nói, đã người *Tân*★ *Việt*★;
Trên tông-đường★, trong việc tê gia,
Rau khe, nước suối, cũng là!
Mình sa, chằng biệt ở nhà làm sao?

(*Thu-giạ-lữ-hoài-ngâm**.)

30 *Lối thơ.*

—
QUATRAIN

132. — Thơ người *Nguy-Sogn*★ đưa cho nàng *Phi-nga*★.

Trộm nghe danh già, động lòng nho;
Cung quê★ hương đưa, chài mày thu?
Toà ngọc★ ra tay buông đạn sè★;
Sông-ngàn★ nhờ dịp bắc cầu ô.

(Nữ-tú-tài★ tân chuyện.)

—
HUITAINS

133. — Thơ nàng *Kieu*★ đi chơi hội Thanh-minh★.

Vừa tiết suân xang, liễu★ giữ mành,
Đập-dùi, ai cúng hội Thanh-minh★;
Gio tàn pháp-phóri đường xa-mã,
Gò đồng sa gần núc yên-anh★.
Nâm đất, thương đau người chín-suôi★!
Trên cầu, gặp-gỡ khách ba-xinh★,
Tình kia cảnh nọ, càng lai-láng;
Khi giờ gót hài, bóng đã chênh.

(Thuý-Kieu★ thi tập.)

—
134. — Thơ người *Mộng-long*★ mừng một nhà
bốn người cùng đỗ.

Chưa dẽ xưa kia, có hội này:
May thì may, lại những điêu may!
Lân★ chơi cõi *Thuấn*★, *Rồng*★ phun nước;
Qui★ nhờn sòng *Nghiêu*★, *Phượng*★ múa *Mây*!
Sen tiếng cầm★ thi, sen tiếng sắt★,
Chài mùi cam đậm, chài mùi cay!

Một nhà, ngũ phúc★ gồm no cà;
Mọi về thanh tân, mọi về hay!

(Tú-linh★ chuyện.)

135. — Thơ người *Phan-xinh*★ nhớ nhà.

Hai chữ công danh hăng đợi giờ!
Sát cảm lằn-thẳn đám thuyền-chai★,
Lòng quê vò-vô, lân mây ngát;
Nghĩa trước ngùi-ngùi bóng nguyệt khơi!
Non★ nước, luông ghi niêm tự tại,
Hương đèn, khôn thâu dạng *Nhu-lai*★!
Anh-hùng★, còn chắc kiên-khòn★ rộng,
Mười ước no nao, vẹn cà mười!

(*Phan-Trần*★ tân chuyện.)

136. — Thơ con chuột bạch họa vân chuột công.

Danh tiết kia mà biết mây thu?
Nghe quyên khắc-khoái tiếng tư phu!
Mây ngài★ hoa ủ, xâu khôn tà!
Má phân châu★ dơi, giọt dẽ khô!
Chút nghĩa đã nguyên vàng ngọc-thò★;
Tâm lòng phó mặc bóng kim-ô★!
Thâu đêm, mang tiếng ràng kia nọ;
Đá sắt, gan vàng, dẽ biệt du!

(Trinh-thú★ tân chuyện.)

137. — Thơ nàng *Hạnh-Nguyên*★ tự tình mây người *Mai-xinh*★.

Thêu dệt ra chi một chữ tình? (*Lối thú vĩ ngâm.*)
Đè người kim cò buộc vào mình?
Ngang mây Mệnh-thị★, chưa nâng án;
Nét mặt Triệu-quân★, đã mạc chanh!

Ly biệt, nỡ nào lay nứa bước?
Đoàn viễn, chắc hẳn đợi ba-xinh★.
Giời già, khen khéo chua cay lắm!
Thêu dệt ra chi một chữ tình?

(Nhị-dộ-Mai★ tân chuyện.)

4º *Lối phú.*

138. — Đoạn phú *Hàn-vương-tôn*★.
(Người *Hàn-Tín*★ lên đàn lính chức đi đánh giặc).

Đùng-đình lên đàn đại-tướng,
Ba quận tròn mặt, khiêp uy thanh!
Khoan-thai lính ân nguyên-nhung★,
Thiên-tử★ nghiêng mình chao tiêt-chê★.
Chín-lần★, bàn-bạc thảm mưu;
Muôn đậm★, đậm-đang trọng ký.
Chò vót mờ đường cõi-đạo,
Tịch quyền tam *Tân*★;
Việc quân đương mặt dòng quan,
Sâm dan bôn bè;
Dưới màn, hằng tơ-tường *Di-Ngô*★;
Trên ngựa, những bǎn-khoǎn *Bạch-Khí*★.
Thuyên san-sát bảy sòng *Lâm-tǎn*★,
Nguy★ quanh thành, quân kéo đèn-xì;
Trông tùng-tùng qua cửa *Tinh-hình*★,
Triệu★ bôn mặt, cờ bay đò-khé.
An-giáp★, dụng bài nhu-viễn★,
Lây tâc gang giày, dẹp cường *Yén*★;
Quyết-nang★ bảy trận còng nhau;
Đem bảy mươi thành, dâng *Sích-dế*★.
Đứa *Long-thư*★ sương dǎn, hêt hung-hăng;
Thằng *Vũ-thiệp*★ lười mềm, khôn thò-thè!

(Hàn-vương-tôn★ phú.)

Số *Lối hát nhả-trò.*

139. — Bài hát người phải lo cho có còng-danh.

Ba vạn sáu nghìn ngày thâm-thoắt,
Tự mọc răng cho đèn thủa bạc đầu,
Cái nhục vinh, gập lại chưa bao lâu !
Ngồi thử ngáy thơ giờ sem, khéo quá !
Núi tự tại, cớ sao sòng bát xá?
Chim thì lồng, hoa thì cánh.
Khéo còng đầu, thừa trù
Từ nghìn trước, nhản nghìn sau ?
Kết cục, mỗi người song một kiếp !
Nhập thê cục, bát khà vỏ còng nghiệp.
Suất mầu hoài, tiện thị hữu quân than.
Mà chữ danh liên mây chữ thân,
Thân đã có, át danh àu phải có.
Này phút chóc, kim rồi, lại cò !
Có hẹn gì, sau chẳng bằng nay?
Râu mày ! kia hời ! râu mày !

(Ca-chù* thè cách.)

140. — Bài hát chơi giăng.

Suân tiêu, nguyệt bạch,
Quộc cầm ca, có nguyệt mới tinh-thân;
Mỗi tờ duyên, nguyệt-lão★ khéo soay ván,
Khách diệc tri phù nguyệt già?
Tình khắc-khoái năm canh khi nguyệt hạ !
Tỏ tình nguyệt ày hẹn non★ sông.
Cầu ca rằng: bão minh nguyệt chi tràng trung;
Dãi tâm lòng soi bóng nguyệt trên không,
Mà có phải tuyệt nguyệt phong hoa chi đó cũng;

Kéo lây nguyệt đè ca không tiệc ngọc★,
Nhác tròng lên nguyệt đã xê gân.
Ngậm-ngùi tướng nguyệt đêm suân!

Thị-dộc★ Định-viết-Thận★ soạn.

141. — Bài hát lây nhàn-hạ làm thích.

Hồng nhạt tam can, miên vị khởi,
Toán lai danh lợi bát như nhàn.
Coi trăm năm ngát-ngường chôn Trần-gian★,
Nhân xinh chàng gì hơn thích chí:
Chén riệu *Hoàng★ Lưu★*, câu thơ *Đô★ Lý★*,
Cung đàn lưu-thuỷ★, nước cờ tiên!
Thú phong-lưu tiên-định tự-nhiên,
Dáu miệng Thê★ chè khen chi đó cung!
Thiên xinh ngã tài tật hữu dụng;
Thiên kim tán tận, hoàn phục lai.
Chôn nam-xong cơn tình giắc hoàng-mai;
Nghìn vàng đồi trận cười chi há ngại!
Kìa! những kè giam danh toà lợi,
Khéo công đầu mà bối chài xụ đời chi!
Chứ rằng: an phận tri ky.

Hoàng-giáp★ Trịnh-dinh-Thái★ soạn.

CHAPITRE VIII

DISSERTATION ET COMMENTAIRE

• 1º Lối văn xách.

142. — Bài văn xách hỏi những người con gái, làm sao
chỉ muôn lây học-trò.

Đâu bài hỏi rằng:

Lây chồng cho đáng tâm chồng,
Bô công trang-dièm má hồng răng đen.

Nhời tục-ngúr★ nói rằng:

Chằng tham ruộng cà ao liên;
Tham về cái bút cái nghiên anh đò.

Nhưng mà: Dài lưng, tôn vải; ăn no, lại nảm; từng
thày người ta vẫn cười, chằng biết làm sao mà quyền-luyên
như thê. Bạn kim-loan★ kia hỡi! nói thử sem bụng nhớ
suân thê nào.

Thưa rằng:

Tôi là con gái nghe nói xen★ ngó đào★ tơ, mong gặp hội
hòn-nhân★ chi phái lúa; gai tài, gái sắc, thực là cầm sắt
chi bén duyên. Nay vàng nhời xách hỏi, trộm nghĩ rằng: Má
đò hảy-hảy, răng đen dựng-dür, chằng những đám ư cò tú
dì nho chi thê; cúng chung tình ư chồng phượng★ vợ loan★ (1)
chi duyên. Nhị cam ngọt mây quả quít hỏi, em cũng
liệu, ba đồng một, một đồng đòi chi giá; hoa đào★ tươi,
quyết chằng đem bán cho lái buôn; cây gỗ lim★ chìm, át
không đè chòn làm cột đậu.

Nay vàng nhời xách hỏi, ý cũng nghĩ rằng: Ruộng liên ao
cà, chú nòng★ kia chi phi nghĩa★, những khoe giàu; xong

(1) Tục thường nói sai rằng: Chồng loan★ vợ phượng★.

VưƠng-Khai★ Thạch-Xùng★ đã từng đầu phú, cũng là giương mắt êch★ ư của đời người thê chi thu.

Nghiên ruộng bút cây, anh đô nọ chi đa văn, không ngại khó; xong Mai-Thân★ Mông-Chính★ có nhẽ tràng bân, cũng át giương cánh phượng★ ư bí-cực thái-lai chi hội.

Nòng★ nhì, xí★ nhất, nhẽ ây đã dành. Vả chán lâm, tay bùn, nòng★ già nãi vú-phu chi cục-kịch, dí yêm thăm quán là chi tha-thướt; chưng ây mà mê bồng, tướng trông, sao cho cam minh ngọc★ đé ngâu★ vây.

Tai hiền, mắt thánh, nho giả nãi quản-tử★ chi thong-dong, dí môi son má phân chi nhờn-nhở; chưng ây mà xưa túi nàng khăn, thực mới đáng cày đồng★ cho phượng★ đậu.

Và còn trong Trần-luy★, anh đô là vị vú chi giao★-long★, may khoa thi mà danh chiêm bảng vàng; túc hòm nọ chi hàn nho, hòm nay đã ông cử★ ông nghè★ chi dài-cá. Vả em nay duyên đeo lá thăm, thì trước voi anh, sau vồng thiệp, cũng thoả đời ư vồng-giá chi nghênh-ngang.

Chưng thủa hàn-vi, anh đô là àn sơn chi hồ★-báo★, gấp vận thái mà ơn vua sắc ngọc★; túc ngày xưa chi hàn xí★, ngày nay đã quan tham★ quan thượng★ chi phong-lưu. Vả em nay phận đẹp chi hồng, thì anh quan cà, thiệp hẫu bà, cũng xướng kiếp ư ngựa xe chi đúng-định.

Dài lưng tôn vai, bày giờ đã vông đào áo gâm★ chi bánh-bao; ăn no, lại nằm, bày giờ đã ghê trúc★ giường đồng chi chính-chện. Như thê thì chồng quan sang, vợ hâu đẹp, ai chàng khen: nhất thê chi thần tiên; danh-phận cà, bòng-lộc nhiêu, thê mới thoả tam-xinh★ chi hương-hoà★.

Như thê thì ai chàng muôn quyền-luyện mây anh đô ư!

Chúng em nay vừa độ giăng tròn gấp tuần hoa nở, nhỉ yêm trắng giặt hồ và đi và lại, chi mong anh nho xí★ chi yêu-đương. Tiêng ong★, lưỡi én★, uôn-éo trăm chiếu, cũng mặc giọng Thê-gian★ chi mai-mìa.

2º *Lời tình nghĩa.*(1).

143. — Chữ trong kinh★ Lễ★ nói rằng: **Tật kính tật giới vò vi phu tử** (2).

(Nghĩa là: Mẹ khuyên con về nhà chồng, giữ cho phái lê★, không được trái ý chồng con).

Khuyên con lây đạo làm dâu; bà già nghĩ đã đèn vậy.

Phù con dại, cái★ mang. Nhẽ xưa nay vẫn thê; mà dày rằng: át kính át dǎn, bà già nghĩ đã đèn vậy, lầm thay!

Mẹ đưa con ra, ý nghĩ rằng:

Trong phôi-định★ ba giường đạo cá, thực là muôn hoá chỉ theo ra.

Mà hòn-nhàn★ hai họ giao vui, há đè một nhời chi trách đèn.

Mẹ đưa con ra, mẹ càng nghĩ lầm, con, nhé!

Con, con mẹ; mà dâu, dâu người ta vậy. Hoặc nhời ăn nhời nói chi ra tuồng, túc lành đòn sa, dứ đòn sa; ai bảo rằng: con chi còn nhò.

Dâu, dâu người; mà con, con mẹ xinh ra vậy. Hoặc trong cửa trong nhà chi có chuyện, túc yêu, nên tốt, ghét nên xấu; rồi ra trách mẹ chi không dǎn.

Về nhà chồng, phải kính phái dǎn, chớ có trái nhời chồng, con mẹ, nhé!

Lúc ở nhà, nhờ mẹ nhờ cha; về nhà người, nhờ chồng nhờ con, nhé! Khôn chàng qua nhẽ, khoẻ chàng qua nhời; chớ bắt chước người đời xò chân lỗ mũi chi lăng-nhăng. Nhù này con! nhù này con! Đi đèn nơi, về đèn chôn; việc nhà việc cửa cho xiêng-năng; hỏi thì nói, gọi thì thưa; chờ mẹ chờ cha cho phái lê★. Kính lây đây, dǎn lây đây. Liệu học

(1) Tục thường nói sai là « kinh nghĩa ».

(2) 必敬必戒無違夫子

ăn, học nói, học gói, học mở. Khi anh nó hoặc ra san-sát chi nhời, cúng tươi, cúng đẹp, cúng vui cười; chớ như ai những thói nhà ma, mà hoặc tính con cà★ con kê★ chi kè-lè!

Lúc ở nhà, là mẹ là con; về nhà người, là đâu là con, nhé! Khôn cho người giải, dại cho người thương; chớ bắt chước người Thê★ mặc áo qua đầu chi khùng-khình. Nghe chưa, con? nghe chưa, con? Ăn có nơi, nằm có chôn; nhời ăn, nhé ở cho ra tuồng; gọi thì dạ, bảo thì vàng; thờ cha thờ mẹ cho phải phép. Kính vậy thay, dǎn vậy thay. Chớ cậy khôn, cậy khéo, cậy duyên, cậy tài. Khi anh nó hoặc tác bùng-bùng chi sắc, thì lạy, thì van, thì lê★ phép; đừng học chi những tuồng đí-thoã, mà hoặc giứt dây mơ★ dây má★ chi lôi-thôi.

Thê★ có kè sem chồng như đúra ăn đúra ở, thậm đên điêu mày tú chi khinh; chàng biết rằng: Ngu-xi cũng thè chồng ta; đâu rằng khôn-khéo cũng ra chồng người. Chàng xuy chàng nghĩ, lại ra điêu: cà vú lập miệng em. Sao chàng biết: xâu chàng hò ai chi lý? Mẹ khuyên con giữ đạo cương-thường: Đói-no cũng chịu, giàu-sang cũng nhờ; chớ hoặc khinh vênh-vênh chi mồi, khi anh nó cà giận hoá xinh cần. Mẹ con át phải bèo★ chòi chi tiêng.

Thê★ có kè giận chồng mà đánh cái đánh con, thậm đên nỗi mày tao chi quá; chàng biết rằng: Khôn-ngoan cũng thè đòn-bà; tuy rằng vụng-dại cũng là đòn-ông. Bạ ăn bạ nói, lại ra điêu: múa dù qua mặt thợ. Sao chàng biết: già đòn non nhé chi cơ? Mẹ khuyên con giữ nét thảo-hiền: Vọt-roi cũng chịu, yêu-đương cũng mừng; chớ hoặc nặng châm-châm chi mặt, khi anh nó nói dai càng thêm chuyện. Cha con át mang vớ cọc chi cười.

Con, nhé! Nhập gia tuỳ tục, mẹ nhù cho đạo vợ chi đường; suất giá tòng phu, con phải cứ nhà chồng chi phép. Mẹ về.

CHAPITRE IX

PROVERBES ET MAXIMES

Classés par ordre alphabétique.

10 *Nhời ví nôm.*

144 — 152

A

- 1 Ăn bớt bát, nói bớt nhời.
- 2 Ăn cày nào, dào cày ây.
- 3 Ăn cơm chúa, múa tội ngày.
- 4 Ăn cơm mây mắm thì ngầm về sau.
- 5 Ăn có nhai, nói có nghĩ.
- 6 Ăn ít, no lâu; ăn nhiều, chóng đói.
- 7 Ăn mày, lại đòi sói★ gác★.
- 8 Ăn miêng trà★, già miêng bùi.
- 9 Ăn một miêng, đè tiêng một đời.
- 10 Ăn ngay ở thật, mọi tật mọi lành.
- 11 Ăn quà, nhớ kè giồng cày.
- 12 Ăn theo thủa, ở theo thi.
- 13 Ăn thì hóc, học thì quen.
- 14 Ăn trông nói, ngồi trông hướng.
- 15 Ăn uông, đi trước; lội nước, đi sau.
- 16 Ăn uông tìm đèn, đánh nhau tìm đi.
- 17 Áo rách khéo vá, hơn lành vụng may.

B

- 18 Bày mươi, học bảy mươi mốt.
- 19 Ba mươi sáu cửa bè, phải nè cửa *Tuân-vương*★.
- 20 Bán anh-em sa, mua láng-diềng gán.
- 21 Bán giờ, không có văn-tự.

- 22 Bát cơm *Xiêu-mẫu*★, giả ơn nghìn vàng.
23 Bé chặng vin, cà gầy ngành.
24 Bè ta, gỗ chú nó.
25 Biết thì thót; chặng biết, dựa cột mà nghe.
26 Bói bèo★, ra bọ★.
27 Bói giè còn hơn ngồi không.
28 Bói ra ma, quét nhà ra giác.
29 Bòn nơi khô-cạnh, đãi nơi quán-hồng.
30 Bụng đói, đau gòi phải bò; cơm no, àm cật, chặng lo-láng gì.
31 Buòng dâm★, cầm chèo.
32 Buôn tàu chặng giàu bằng hà-tiện.
33 Bụt chùa nhà chặng thiêng, lại cầu *Thích-ca*★ ngoài đường.
34 Bụt trên toà, gà nào mò mắt.
35 Bút xa, gà chêt.

C

- 36 Cà bè còn hơn cày nứa.
37 Cày muôn lặng, gió chặng đứng.
38 Cày nhà, lá vườn.
39 Căm sào xâu, khó nhồ.
40 Cạn [ao] thì bèo★ đèn đất.
41 Cao nâm★ thì àm mồ★.
42 Cáo★ chêt ba nami, quay đầu về núi.
43 Cà sông, đồng chợ; lám vợ, nhiều con.
44 Cắt lúa thì dụng thóc.
45 Cá vàng★, bụng bọ★.
46 Chả có thầy, đồ mày làm nền.
47 Cháy nhà mới ra mặt chuột.
48 Cháy thành, vạ lây.
49 Cha mẹ hiền-lành đẻ đức cho con.
50 Chánh voi, chả xâu mặt nào.
51 Chặng đẻ thì chặng thương.
52 Châu-châu★ đá ông voi.
53 Chi đường cho hươu★ chạy.

- 54 Chiều người, lây cùa; chiều chồng, lây con.
55 Chị ngã, em nàng.
56 Choại vò dừa★, thây vò dừa★ phài chánh.
57 Chó cày gân nhà; gà cày gân chuồng.
58 Chờ cùi về rừng.
59 Chó dại có mùa; người dại quanh năm.
60 Chờ được nạ★, má đã sưng.
61 Chó gảy, hò mặt người nuôi.
62 Chó ghè★ có mõr đằng đuôi.
63 Chưa chọc đui★, đã đòi bói ra xụ.
64 Chưa đỡ ông Nghè★, đã đe hàng tòng.
65 Chưa khỏi vòng, đã cong đuôi.
66 Chưa làm sã★, đã học ăn bớt.
67 Chưa nóng nước, đã đồ gợng★.
68 Chưa qua cầu, đã cắt dẹp★.
69 Chưa qua đào, đã vỏ vê.
70 Chùa rách mà có bụt vàng.
71 Chuồn-chuồn★ được mây hột thịt, chim chích★ được
 mây hột lòng.
72 Chuột xa chính★ gạo.
73 Có bột mới gột nên hổ.
74 Có cá, làm vụ cho cơm.
75 Có công mài sắt, có ngày nên kim.
76 Có cùa, lây cùa che thân; không cùa, lây thân che cùa.
77 Có đứt tay mới hay thuốc.
78 Có hoa, mừng hoa; có nụ, mừng nụ.
79 Có không, múa đồng mới biết; giàu khó, ba mươi
 tết mới hay.
80 Cơm treo, mèo nhịn đói.
81 Con cháu khôn hơn ông vải★.
82 Con chị công con em.
83 Con dại, cái★ mang.
84 Con gái mười bảy, bè gảy sừng bò.
85 Công-nợ, già dân; cháo★, húp quanh.
86 Công rắn về cắn gà nhà.

- 87 Có nhàn★, nhàn★ nờ; vô nhàn★, nhàn★ trầm.
- 88 Con nhà lính lại muôn tính nhà quan.
- 89 Con nhà tòng★ chà giông lông cúng giông cánh.
- 90 Con rò★ cúng tiệc, con riệc★ cúng muôn.
- 91 Có phúc★ thì có phân.
- 92 Có răng, răng nhai; không răng, lợi gặm chàng sai miêng nào.
- 93 Có tật thì giật mình.
- 94 Có tiếng mà không có miêng.
- 95 Cùa ít, lòng nhiều.
- 96 Cùa một đồng, công một néu★.
- 97 Cùa ruộng đắp bờ.
- 98 Cùa thiên già địa.
- 99 Cú★ chè vẹo★ răng hói.
- 100 Cú★ có, vẹo★ mừng..
- 101 Cùi đậu nâu đậu.
- 102 Cú★ kêu cho ma ăn.

D

- 103 Dâu hiền, hơn con gái; dè hiền, hơn con giai.
- 104 Dò nhà ai, quai nhà ây.
- 105 Đốt đặc hơn hay chử lòng.
- 106 Dùi đánh đục, đục đánh chạm.

Đ

- 107 Đắc thê, đât nắm nên bụt.
- 108 Đã đâm lao, phải theo lao.
- 109 Đánh chó, phải ngó chúa.
- 110 Đánh trông qua cửa nhà sâm.
- 111 Đât lành, chim đậu.
- 112 Đát là quê★, ê là cùi.
- 113 Đât sói có chạch★, riêng khơi có đò.
- 114 Đèn nhà ai, nhà ây dạng.
- 115 Đeo đòn gánh, đòn gánh đè vai.
- 116 Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ.

- 117 Đì một quăng đàng, học một sàng khòn.
118 Đói, ăn vụng; túng, làm sàng.
119 Đời cha ăn mặn, đời con khát nước.
120 Đói cho sạch, rách cho thơm.
121 Đời cua, cua máy; đời cây★, cây★ đào.
122 Đói ngày đồ cha, no ba ngày tết.
123 Đòng có mày, tày có sao.
124 Đũa mõc lại chòi mâm son.
125 Đục nước thì béo cò★.
126 Được bùa đồ, lỗ buồi cây.
127 Được bùa nào, xào bùa ây.
128 Được chim, bò ná; được cá, bò nơm.
129 Đường đi, hay tôi; nói dối, hay cùng.

E

- 130 Éch★ nào chả là thịt.
131 Éch★ ngồi đáy riêng, coi giờ bàng vung.

G

- 132 Gà đẻ, gà cục-tác.
133 Gái có chồng như rồng★ có vây.
134 Gái có công thì chồng chẳng phụ.
135 Gái tham tài, gai tham sắc.
136 Gày ông lại đậm lưỡng ông.
137 Gân chùa gọi bụt là anh.
138 Gân mực thì đen; gân đèn thì xáng.
139 Gạo đồ, bóc chàng dây thưng.
140 Gà ở một chuồng, bôi mặt đá nhau.
141 Gà què ăn quắn cõi-say★.
142 Gà túc nhau về tiếng gáy.
143 Giặc, chà bắt, bắt thây tu.
144 Già đòn, non nhẽ.
145 Gai thi mạnh, gái thi mềm.
146 Già lê chúa mường★.
147 Giận cá, chém thớt★.

- 148 Giản mảnh sành ra mớ; vắt cồ chầy ra nước.
149 Giảu, làm kép; hép, làm đơn.
150 Giảu về bạn; sang về vợ.
151 Giờ được mã★ thì già hêt đám.
152 Góp gió làm bão.

H

- 153 Hay ăn thì lăn vào bếp, ai khen rằng nết hay làm?
154 Hay chơi dao cúng có ngày đứt tay.
155 Hầm chó, vó ngựa.
156 Hồi thây tu mượn lược.
157 Hồn phách *Chuorong-Ba*★, sương da hàng thịt.
158 Hòn đất ném đi, hòn chì ném lại.
159 Hơn một ngày, hay một chừng.

Y

- 160 Yêu cây, nêng giầu đèn hoa.
161 Yêu, cho vẹt; ghét, cho chơi.
162 Yêu trẻ thì trẻ đèn nhà; kính già, già đè tuổi cho.

K

- 163 Kè ăn rươi★, người chịu bão.
164 Kè có nhân★, mười phân★ chẳng khôn.
165 Khách đèn nhà, chẳng gà thì gọi★.
166 Khát nước, chà lợ đè sừng.
167 Khéo ăn thì no, khéo co thì âm.
168 Khôn, ăn cái★; dại, ăn nước.
169 Khôn, chẳng qua nhẽ; khoẻ, chẳng qua nhời.
170 Khôn đâu đèn trẻ? khoẻ đâu đèn già?
171 Khôn-ngoan đèn cửa quan mới biết.
172 Khôn-ngoan hiện ra mặt, què-qnặt hiện ra chân tay.
173 Khôn nhà, dại chợ.
174 Khôn, từ thủa lên ba; dại, đèn già vẫn dại.
175 Khuất mắt, khôn coi.
176 Kiêm cui ba năm, thiêu một giờ.
177 Kiêm tha lâu cũng đầy tờ.

L

- 178 Lây vợ không cheo★, quèo-nèo không mâu.
179 Lây vợ, sem tòng★; lây chồng, sem giông.
180 Lắm môi★ thì tôi nầm không.
181 Lắm đĩ chín phượng, đè một phượng lây chồng.
182 Làm ơn, nên oán; làm bạn, thiệt mình.
183 Làm thấy, nuôi vợ; làm thợ, nuôi miệng.
184 Làm thấy-tớ người khôn, hơn làm thấy người dại.
185 Làm tôi ngay, ăn mày thật.
186 Lừa cháy, lại đồ râu thêm.
187 Lừa gân dơm, lừa ngày cúng bén.
188 *Lieu-Bi*★ thê cùng, giáo tràng, ngô hep, khòn vung
đường nào?

M

- 189 Mắc mưu con đĩ, thua trí học-trò.
190 Mài hươm, dày vợ; diệt chó, khuyên chồng.
191 Mạnh, dùng sức; yêu, dùng chước.
192 Mật lòng trước, hơn được lòng sau.
193 Mật ngọt chêt ruồi; những nơi cay-đắng là nơi thật-thà.
194 Mật súra★, gan lim★.
195 Máu chảy đèn dầu, ruồi bâu đèn dây.
196 Mẹ giàu, con có; mẹ khó, con không.
197 Mẹ hát, con khen hay.
198 Miêng ngon, nhó lâu; điêu đau, nhó đời.
199 Mở đè miệng mèo.
200 Mỏi hờ thì răng lạnh.
201 Một câu nhịn, chín câu lành.
202 Một chả ăn được cứt sát.
203 Một chữ ông thánh bằng gánh vàng.
204 Một điêu nói dôi, sám-hôi bảy ngày.
205 Một đời ta, man★ vàn★ đời nó.
206 Một giọt máu đào bằng ao nước lă.
207 Một miêng giữa làng bằng một sàng★ só bếp.

- 208 Một trăm bó đóm cũng bắt được con éch★.
209 Mưa dầm, lâu cũng lụt.
210 Múa dù qua mắt thợ.
211 Mười voi không được bát xáo★.
212 Mượn cá nâu canh★.

N

- 213 Nằm ngừa, nhò ngược.
214 Nắng lâu, cũng có khi mưa.
215 Nắng nhặt, chặt bị★.
216 Nắng tắm, nắng mát; nắng hát, nắng hay.
217 Nặn như bà cò b López con cháu.
218 Ngò cửa thì gió lọt vào.
219 Ngôi thúng, cât thúng.
220 Ngù ngày, quen mắt; ăn vặt, quen móm.
221 Người cười ba tháng; không ai cười ba năm.
222 Nhà giàu đứt tay, bằng kè ăn-mày xồ ruột.
223 Nhẹ bằng lòng, đậm chẳng đi; nặng bằng chì, quăng sa lăng-lắc.
224 Nhẹ, chả ưa; lại ưa nặng.
225 Nhiều cha, con khó lây chồng.
226 Nhiều sai★, không ai đóng cửa chùa.
227 Nhịn đói nằm eo, hơn ăn no phải làm.
228 Nhịn đói qua ngày, hơn ăn vay phải già.
229 Nhờ gió bè măng★.
230 No ăn, nhà bếp; chóng chêt, quán★ voi.
231 Nóc nhà sa hơn kè chợ.
232 No cơm, âm cật, giậm-giật mọi nơi.
233 Nói nào, vung ây.
234 Nói tràng ba mươi, khoát không được một tấc★.
235 Nòm-na là cha mách-qué.
236 Nước đờ, khó bôc.
237 Nuôi cò★, cò★ mò mắt.
238 Nuôi ong★ tay áo.

O

- 239 Ôc★ chà mang nòi mình ôc★; ôc★ lại mang cọc rêu★.
240 Ông mât cái giò, bà thò nai★ riệu.

P

- 241 Phúc đức nơi nao, cầu ao chàng bắc.

Q

- 242 Quan cà thì vạ to.
243 Quan cứ lệnh, lính cứ truyền.
244 Quan thì sa, bán nha thì gán.
245 Qui tha ra thì ma bắt lây.
246 Quyên dơm, vạ đá.

R

- 247 Rắn dết★ bò vào; cóc★ nhái★ nhảy ra.
248 Rắn đênh nhà, chà đánh thì quái.
249 Rau nào thì sâu ày.
250 Rẽ xâu, gió cà khôn lạy.
251 Rời★ trong sương rời★ ra.
252 Rừng có mạch★, vách có tai.
253 Rú ốc voi về rầy mồ★.
254 Rút dày, chà xợ động rừng.

S

- 255 Sui nhau làm phúc, không ai dẹc nhau đi kiện.

T

- 256 Thây người sang, bắt quàng làm họ.
257 Tham thực thì cực thàn.
258 Thằng chết cãi thằng khiêng.
259 Thằng mực tâu★, đau lòng gỗ vẹo.
260 Thà vò quít, ăn mắm ngâm★.
261 Theo đóm, ăn tàn★.

- 262 Thiên-lời★, chí đầu, đánh đây.
263 Thóc-lúa đầu, bô-càu★ đây.
264 Thợ may, ăn dè; thợ vê, ăn hờ.
265 Thủ thay mới được làm thay.
266 Thuận vợ, thuận chồng, tát bè ĐÔNG★ cúng cạn.
267 Thuyền theo lái, gái theo chồng.
268 Thuộc đáng, đã tật; xụ thật, mêt lòng.
269 Thứ nhất hay chữ, thứ nhì dứ đòn.
270 Tin bợm, mêt bò; tin bạn, mêt vợ, nầm eo mệt mình.
271 To cánh bè, dài dòng văn-tự.
272 To đầu mà đợi.
273 Tội xờ qui, ai làm? ây chịu.
274 Tòm★, kè đầu; rau, kè mó.
275 Trăm giàu★ đồ đầu tầm★.
276 Trăm khúc sông đồ một ngọn nguồn★.
277 Theo voi, ăn bã mía.
278 Trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết.
279 Trâu buộc, ghét trâu ăn.
280 Trâu ghè thì né cật.
281 Trâu đồng nào, ăn cỏ đồng ây.
282 Trâu lành, không ai mặc cá; trâu ngã, lâm kè cầm dao.
283 Trè, cây cha; già, cây con.
284 Tre già thì măng mọc.
285 Tre, vui nhả; già, vui chùa.
286 Trông đánh xuôi, kèn thổi ngược.

U

- 287 Uông nước chè tàu★; ăn giàu cơi★ thiêc.
288 Uông nước phài chùa cặn.

V

- 289 Vạch lá, tìm sâu.
290 Vay thì ha-há, già thì lâm-bám.
291 Vắng chủ nhà, gà mọc đười tôm★.
292 Vì cây nên dày leo★.

- 293 Vì con lợn nên cù chuôi đèn chợ.
 294 Voi chéo ngà; liền bà một mắt.
 295 Vô lâm thì lại vập đau.
 296 Vô quít dây, đã có móng tay nhọn.
 297 Vụng múa, chê đât lệch.

X

- 298 Xâu, hay làm tốt; dốt, hay nói chúa.
 299 Xinh con, ai có xinh lòng?
 300 Xinh con, rồi mới xinh cha; xinh cháu giữ nhà, rồi
 mới xinh ông.
-

20 Nhời ví chử
153 — 156

A

- 301 Ác giả, ác báo; thiện giả, thiện lai. 惡者惡報善者善來
 302 Áu bát học, lão hả vi. 幼不學老何爲

B

- | | |
|----------------------------|-------|
| 303 Bách nhàn, bách tính. | 百人百姓 |
| 304 Bán cùng xinh đạo tặc. | 貧窮生盜賊 |
| 305 Bắt di chi thù. | 不遺鎰銖 |
| 306 Bắt xỉ hạ vân. | 不耻下問 |
| 307 Bội nhập, bội suất. | 悖入悖出 |

C

- | | |
|---|--------|
| 308 Cơ thàm, hoạ diệc thàm. | 機深禍亦深 |
| 309 Cứu bệnh như cứu hỏa. | 救病如救火 |
| 310 Cứu nhàn, nhàn oán; cứu vật, vật àn. 救人入怨激物物恩 | |
| 311 Cứu nhất nhàn, đặc vạn phúc. | 救一人得萬福 |

D

- | | |
|----------------------------|-------|
| 312 Danh lợi bắt như nhàn. | 名利不如閒 |
| 313 Dục tốc bắt đât. | 欲速不達 |

- 314 Dụng, như hổ; bắt dụng, như thù. 用如虎不用如鼠
315 Dưỡng hổ, di hoạn. 養虎遺患

B

- 316 Độc được khò khàu, lợi ư bệnh. 毒藥苦口利於病

H

- 317 Hại nhàn, nhàn hại. 害人害
318 Học nhất xứ, kính vạn xứ. 學一師敬萬師
319 Hữu bị, vô hoạn. 有備無患
320 Hữu chư trung tât hình chư ngoại. 有諸中必形諸外

I

- 321 Ích kỵ, hại nhàn. 益己害人

K

- 322 Khai quyền, hữu ích. 開卷有益
323 Kính lão, đặc thọ. 敬老得壽

L

- 324 Lão mưu, đa kè. 老謀多計
325 Lão ô bách tuệ, bắt như phượng hoàng xơ sinh. 老鳥百歲不如鳳凰初生
326 Lý bắt cập thê. 理不及勢
327 Lộ bắt hành, bắt đáo; chung bắt đà, bắt minh. 路不行不到鐘不打
328 Lợi bắt cập hại. 利不及害

N

- 329 Nghĩa lý vò cùng. 義理無窮
330 Ngọc bắt trác, bắt thành khí. 玉不琢不成器
331 Nhàn bắt học, bắt tri lý. 人不學不知理
332 Nhàn cực tắc phản. 人極則反
333 Nhàn hiền, tại mạo. 人賢在貌

- | | | |
|-----|---|------------|
| 334 | Nhân phi nghĩa, bát giao; vật phi nghĩa, bát thù. | 人非義不交物非義不取 |
| 335 | Nhân tham tài nhi tử; điều tham thực nhi vong. | 人貪財而死鳥貪食而亡 |
| 336 | Nhân vò bản, bát lập. | 人無本不立 |
| 337 | Nhập khẩu, vò tang. | 入口無貳 |
| 338 | Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. | 一藝精一身榮 |

(1)

- | | | |
|-----|--------------------|------|
| 339 | Oan hồn, hồn hiện. | 冤魂魂現 |
| 340 | Ô danh, nan thực. | 污名難贖 |

13

- 341 Phú quý xinh lè nghĩa; bần tiễn 富貴生禮義貧賤親
thân thích ly. 戚離

342 Phúc đức tại mẫu. 福德在母

1

- 343 Quán manh dǎn quán manh. 群盲引群盲
 344 Quàn-tử cô cùng; tiều-nhàn cùng
 tư lạm hỉ. 君子固窮小人窮斯
 濫矣
 345 Quàn-tử oán tam niên; tiều-nhàn
 oán nhơn tiền. 君子怨三年小人怨
 眼前

ס

- 346 Sảo ngòn lệnh sác, tiễn bí nhàn. 巧言令色鮮矣乎
347 Suy mao, cầu tì. 吹毛求疵

1

- | | | |
|-----|--|----------|
| 348 | Tại gia, tòng phu; suát giá, tòng phu. | 在家從父出嫁從夫 |
| 349 | Tâm động, qui-thần tri. | 心動鬼神知 |
| 350 | Tà thần bất cảm chính. | 邪神不敢正 |
| 351 | Thượng bất chính, hạ tắc loạn. | 上不正下則亂 |
| 352 | Thượng hành, hạ hiệu. | 上行下效 |

- 353 Toại thực, sơn băng. 坐食山崩
 354 Trọng giả, tôn chi. 重者尊之
 355 Trung ngòn, nghịch nhĩ, lợi ư hành. 忠言逆耳利於行
 356 Từ xinh, tại mệnh; phú quý, 死生在命富貴由天
 do thiên.

V

- 357 Vô tiêu-nhàn bát thành quàn-tử. 無小人不成君子
 358 Vô tửu, bát thành lễ. 無酒不成禮
 359 Vô vật, bát linh. 無物不靈

X

- 360 Xát nhát nhàn, vạn nhàn cụ. 殺一人萬人懼

30 Câu vi.

157 — 162

D I S T I Q U E S

B

- 361 Bầu★ già thì vứt xuông ao;
 Bí★ già, đóng cã★ làm cao lây tiền.
 362 Bé thì ôm ấp lây nhau;
 Đen khi cà nhớn, ại giàu, ây ăn.
 363 Bồ-còi cha, ăn cơm mây cá;
 Bồ-còi mẹ, liêm lá đầu chợ.
 364 Buồn ngủ, lại gấp chiêu mạnh;
 Đường đi đâ tôi, gấp anh cầm đèn.

C

- 365 Chẳng sinh cũng thè sao xa;
 Chẳng thơm cũng thè là hoa ngâu★ tâu★.
 366 Chẳng tham ruộng cà ao liền;
 Tham vê cái bút cái nghiên anh đố.
 367 Chẳng thơm cũng thè hoa nhài★;
 Chẳng lịch cũng thè là người tràng-an★.

- 368 Chanh★ chua thì khê★ cúng chua; .
 Chanh★ bán có mùa, khê★ bán quanh năm.
- 369 Chì đâu mà buộc ngang giờ?
 Thuốc đâu mà chữa con người lảng-lơ?
- 370 Chim chích★ mà ghẹo bồ-nòng★;
 Đến khi nó mồ: « Lậy ông, tôi chữa!
- 371 Chim khôn thì khôn cả lòng,
 Khôn cả vừa lòng, người sách cũng khôn.
- 372 Chó đâu có cắn chỗ không?
 Chẳng thằng kẻ trộm thì ông ăn-mày.
- 373 Chơi hoa cho biết mùi hoa:
 Hoa lê★ thì trắng, hoa cà★ thì sanh.
- 374 Chơi suân kèo hết suân đi,
 Cái già xồng-xộc, nó thì theo sau.
- 375 Chồng khôn thì nòi cơ-đồ★,
 Ví bằng chồng dại, vú-phu nặng mình.
- 376 Chữ nhẫn là chữ tương vàng.
 Ai mà nhẫn được thì càng xông lầu.
- 377 Chuông khánh★ còn chẳng ăn ai;
 Mành cong★, mành chỉnh★, ném ngoài bờ tre.
- 378 Cờ-bạc thì đánh tờ-tòm★;
 Uông chè liên-tử★, sem nôm *Thuý-Kieu*★.
- 379 Cóc★ chết lại có minh-tinh★;
 Thật-nghiệp nằm đình, có trông cầm canh.
- 380 Có cha có mẹ, thì hơn; .
 Không cha, không mẹ, như đòn đứt dây.
- 381 Có con, chẳng được đi đâu;
 Có chồng, chẳng được đứng lâu cùng người.
- 382 Có con, phải khó vê con;
 Có chồng, phải gánh giang-sơn★ cho chồng.
- 383 Có cửa thì có nàng hâu,
 Có bắc, có râu, thì có người khêu.
- 384 Có giàu mà chả có cau,
 Làm sao cho đò mồi nhau thì làm?

- 385 Cơm, ăn chàng hêt thì treo;
Việc, làm chàng hêt thì meo mặt vào.
- 386 Con cò, con cại thì sa;
Con chú, con bác, thực là anh em.
- 387 Con gái là con người ta;
Con đầu mới thực mẹ cha mua về.
- 388 Công cha như núi *Thái-sơn*★;
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn★ chảy ra.
- 389 Còn giờ, còn nước, còn non★.
Còn giăng, còn gió, hấy còn đây đây.
- 390 Có tiên thì hậu mới hay,
Có giống cày đức, mới dày nến nhàn★.
- 391 Cũng vì một chút con thơ,
Cho nên giải chiêu dập dơ, trăm đường,

D

- 392 Đày con, từ thủa còn thơ;
Đày vợ, từ thủa bơ-vợ mới về.
- 393 Đề-dàng là thói hồng-nhan;
Càng cay-nghiệt lâm; càng oan-trái nhiều.
- 394 Dù ai buồn đau, bán đau,
Mông mười tháng tám, chơi trâu, thì về.

B

- 395 Đàn cầm★ mà gầy tai trâu:
Đạn đầu bắn sè★? hươn đầu chém ráo?
- 396 Đi cho biết đó, biêt dày;
Ó' nhà mây mè, biêt ngày nào khòn?
- 397 Đừng có chêt mắt thì thôi;
Còn thì như cóc★ bòi vòi, lại vồ.
- 398 Đừng khôn-ngoan, chớ vụng-về;
Đừng cho ai cuỗm, chớ hể cuỗm ai!

G

- 399 Giã-tràng★ xe cát bে Đòng★,
Nhọc mình mà chàng nên còng-cắn gì!

H.

- 400 Hoài nhời, nói kè vò tri;
Một trăm gánh chì, đúc chàng nên chuông.
401 Hoa thơm, ai nở bò đợi?
Người khòn, ai nở nặng nhời đèn ai?

Y

- 402 Yêu nhau, cau bầy, bỏ ba;
Ghét nhau, cau bầy, bỏ ra làm mười.

K

- 403 Khi vui thì vỗ tay vào;
Đen khi hoạn-nạn thì nào thây ai?
404 Khôn-ngoan, chàng khôi thật-thà;
Lường thương, giáo đâu★, chàng qua đóng đáy.
405 Khôn-ngoan đòi-đáp người ngoài;
Gà cùng một mẹ, chớ hoài đá nhau.
406 Khuyên anh cờ-bạc thì chừa;
Riệu-chè, hoa-nguyệt★, say-sura mặc lòng.

L

- 407 Làm giai chí ở chợ bến;
Chớ lo muộn vợ, chớ phiền muộn con.
408 Lập nghiêm, ai dám tới gân;
Bởi quan dùn-đờn cho dân nó nhờn.
409 Liên ông chớ kè *Phan-Trần*★;
Liên bà chớ kè *Thuý-Vân*★, *Thuý-Kiều*★.
410 Liên ông nòng-nồi riêng khơi;
Liên bà xâu-sắc như cơi★ đựng giàu.
411 Lươn★ ngắn lại chè chạch★ dài;
Thờn-bơν★ méo miệng, chè chai★ lệch mồm.

M

- 412 Mây dời bánh đúc★ có sương?
Mây dời dì ghé★ có thương con chồng?

- 413 Mẹ nuôi con bằng giờ, bằng bè;
Con nuôi mẹ, con kè từng ngày.
- 414 Miễn là đừng thăm, chớ phai;
Cứ như thoang-thoảng hoa nhài★ thơm lâu.
- 415 Một cày, làm chàng nền non★;
Ba cày dum lại, nên hòn núi cao.
- 416 Một năm là mây tháng suôn?
Một ngày là mây giờ dần★ xóm mai?

N

- 417 Nau cảnh thì ngủ có ba,
Hai cảnh lo-lắng việc nhà làm ăn.
- 418 Người thanh, tiếng nói cũng thanh,
Chuòng kêu, xê đánh bên thành cũng kêu.
- 419 Nói người, chàng gầm đèn ta;
Cái hương tây★ liệp★, đê mà ai soi.
- 420 Nói nhời, phải nhớ lây nhời;
Đừng như con bướm đậu rồi, lại bay.
- 421 Nợ tình, chưa già cho ai;
Khôi tình, đem xuống *Tuyên-dài★* chưa tan.

O

- 422 Ót★ nào là ót★ chàng eay?
Gái nào là gái chàng hay ghen chồng?

P

- 423 Phượng-hoàng★ đậu chồn treo-leo;
Xa chân, nhớ bước, phải theo đàn gà.

R

- 424 Rồng★ vàng tắm nước ao tù;
Người khôn ở mây người ngu, nặng mình.

S

- 425 Sòng, bao nhiêu nước cúng vừa ;
Người, bao nhiêu vợ cúng chưa bằng lòng.
426 Sòng xàu, còn có kè dò ;
Lòng người nham-hiem, ai đo cho cùng?

T

- 427 Thày hùm★ ngủ, mà vuốt râu ;
Đến khì hùm★ dậy, đâu-lâu chàng còn.
428 Tháng chín thì quít đỏ tròn ;
Tháng ba, ngái★ mọc, cái★ con tìm về.
429 Thủ-gian★ chàng ít thì nhiều,
Không nhưng, ai có đặt điều cho ai ?
430 Thủ-gian★ lám kè mơ-màng,
Thày hòn son thăm, ngỡ vàng chắt-chiu.
431 Thủ lâu mới biết đêm dài ;
Ó lâu mới biết là người thuỷ-chung.
432 Thủ nhất thì chuyện *Phương-hoa★*,
Thứ nhì *Hoàng-tú★*, thứ ba *Phan-Trân★*.
433 Thủ nhất thì tu tại gia,
Thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa.
434 Thuuyên đua thì lái cúng đua,
Bè lim★ đi trước, bè rùa★ đi sau.
435 Trăm năm bia đá thì mòn ;
Nghìn năm bia miệng vẫn còn chờ-cho
436 Trông giăng, chàng thẹn mây giờ ;
Soi hương, chàng thẹn mây người trong hương.
437 Trứng rồng★ lại nở ra rồng★ ;
Liu-điu★ lại nở ra đòng liu-điu★.

V

438 Vắng giăng thì đà có sao ;
Vắng hoa thiên-lý★, có đào★ nhị tiên.

- 439 Vết vò★, thương kè ăn đong;
Vắng chồng, thương kè nằm không một mình.
440 Vô duyên, chưa nói, đã cười;
Có duyên, gọi chín mươi nhời, chưa thưa.
441 Vô duyên, ghét kè có duyên;
Không tiền, ghét kè có tiền cầm tay.

TERCET

- 442 Cùa làm ra, đè trên gác;
Cùa cờ-bạc, đè ngoài xan;
Cùa phù-vân★, đè ngoài ngõ.

QUATRAINS

A

- 443 Ai ôi! chờ lây học-trò!
Dài lưng tôn vải, ăn no lại nằm;
Ngày thì cắp xách đi giong,
Tối về, lại giữ đèn chong một mình (1).

C

- 444 Chẳng chua cũng thè là chanh★;
Chẳng ngọt cũng thè cam-sành★ chín cây.
Chẳng chua sao đứng được đây;
Có ngọt đã ở gốc cây cam-đường★.
445 Chồng cò, vợ cậu, chồng dì;
Trong ba người ây chêt thì không tang.
Láng-diêng còn đè ba ngày;
Chồng cò, vợ cậu, một ngày cũng không.

G

- 446 Giăng khoe giăng tò hơн đèn,
Sao giăng lại phải chui luôn đám mây?

(1) Học-trò có câu này đáp lại:
Dài lưng, đã có vông đào;
Tòn vải, đã áo cầm-bào★ vua ban.

Đèn khoe đèn tỏ hơn giăng,
Đèn ra chỗ gió, được chăng? hởi đèn!

M

- 447 Mồng chín tháng chín có mưa,
Thì con đi xóm, về trưa mặc lòng;
Mồng chín tháng chín không mưa,
Thì con bán cà cây bừa con ăn.

R

- 448 Ra đường, thày cánh hoa dơi,
Hai tay nâng lây, cũn người mới ta.
Ra đường, thày cánh hoa dơi,
Hai chân đẹp đapse, chàng chơi hoa thừa,

T

- 449 Thực vàng, chàng phải thau đầu!
Đừng đem thử lửa, mà đau lòng vàng.
Vàng thì thử lửa, thử than;
Người khôn, thử tiêng; người ngoan, thử nhời.
450 Tò-vò★ mà nuôi con dẹn,
Ngày sau nó nhón, nó quyền nhau đi;
Tò-vò★ ngồi khóc ti-ti:
« Dẹn ơi! dẹn hối! mày đi đường nào? »

CHAPITRE X

PRINCIPALES PRIÈRES LITURGIQUES

1o. *Đạo Gia-tô*★.

162. — Kinh Thiên-chúa★.

Chúng tôi lạy Thiên-địa-chân-Chúa★ ở trên lời★ là Cha chúng tôi; chúng tôi nguyện danh Cha cả xâng, quốc Cha trị đênh, vâng ý Cha dưới đất bằng trên lời★ vậy. Chúng tôi xin Cha dây cho chúng tôi hàng ngày dùng đủ, mà tha nợ chúng tôi bằng chúng tôi cũng tha kè có nợ chúng tôi vậy. Xin chớ để chúng tôi xa chưng cảm dỗ, bèn chừa chúng tôi chưng xui dữ. A-men.

163. Kinh *A-ve-Sang-ta*.★

A-ve Ma-ri-a★ đầy *ga-ra-sa*★; Chúa *Dêu*★ ở cùng bà; nứ trung bà có phúc lạ, bà thai từ *Jé-su*★ gồm phúc lạ.

Sang-ta Ma-ri-a★, Đức Mẹ Chúa *Dêu*★, cầu cho chúng tôi kè có tội, khi nay cập thân đàng tử hậu. A-men.

164. — Kinh tin-kính.

Tôi tin-kính *Dêu*★ Cha hay lợn vậy, dựng nên lời★-đất. Tôi tin-kính một con *Dêu*★ Cha, *Jé-su-Ki-ri-si-tô*★, chúa chúng tôi. Tôi tin nhân phép *Phi-ri-tô-sang-tô*★ thánh *Ma-ri-a*★ chịu thai mà xinh-de đồng-trinh. Tôi tin thừa chịu nạn chưng thì quan *Phong-thi-ô-Phi-la-tô*★, đóng đanh gác cầu-rút★, chết mà bèn lập. Tôi tin thừa xuông địa-ngục★, ngày thứ ba bời trong kè chết lại xông. Tôi tin thừa lên lời★,

ngự bên hữu *Dieu*★ Cha hay lợn vậy. Tôi tin thưa ngày sau bời lời★ lại xuông phán-xét kè xông và kè chêt. Tôi tin-kính *Phi-ri-tô-Sang-tô*★. Tôi tin có *Sang-ta*★ *Y-ghê-rê-gia*★ *Ca-tô-li-ca*★, các thánh cùng thông công. Tôi tin chưng tha tội. Tôi tin chưng loài người lại xông. Tôi tin hằng xông vậy. A-men.

165. -- Kinh cáo mình.

Tôi kính lạy Thiên-địa-chân-Chúa★, tôi cáo mình sưng tội tôi cùng chúa *Dieu*★ hay lợn vậy, tôi sưng tội cùng giật thánh Đức Bà *Ma-ri-a*★ lợn đồi đồng-thân, cùng đức thánh *Mi-ghê-A-rê-can-giô*★, cùng ông thánh *Ju-ong-Bao-ti-si-ta*★, cùng hai ông thánh *A-phò-tô-ly*★, ông thánh *Phê-rô*★, ông thánh *Báo-lộc*★, cùng các thánh. Tôi lại cáo mình cùng thầy, vì tôi đã phạm tội nhiều, và lòng động, lòng lo, miệng nói, mình làm, tôi có tội, tôi có tội, tôi có tội cực trọng. Vì vậy tôi cầu cùng giật thánh Đức Bà *Ma-ri-a*★ lợn đồi đồng-thân, cùng đức thánh *Mi-ghê-A-rê-can-giô*★, cùng ông thánh *Ju-ong-Bao-ti-si-ta*★, cùng hai ông thánh *A-phò-tô-ly*★, ông thánh *Phê-rô*★ ông thánh *Báo-lộc*★, cùng các thánh; tôi lại xin cùng thầy cầu cùng Thiên-địa-chân-Chúa★, là Chúa chúng tôi, tha tội cho tôi cùng. A-men.

2o Đạo Nho★.

166. -- Văn-tê tơ-hồng★.

Kính nghĩ Thiên tiên,
Cầm cân trung chính.
Này mực công bình;
Hương ngọc★ tò soi Thê-xu★:
Tơ-hồng★ xe kêt nhân-xinh★.
Biết bao thư cá, tin chim!
Nhờ môi-churốc★ mong cho phận đẹp.

Nay đã chồng loan★, vợ phuợng★,
Bè thât-gia★ xóm gấp duyên lành.
Phôi hợp, đã đội ơn Đức cá,
Chiêu lâm, xin xét chút lễ thành.
Vui đạo sướng-tuỳ★,
Nhời khê-khoát tặc lòng son dạ sát.
Yên tình khuê-khòn★,
Nghĩa cương-thường ghi nước biêc non★ sanh.
Xóm ứng diêm lành,
Lan★ *Tạ-thị*★ khoe tươi mây khóm★;
Lân chao mộng tốt,
Quê★ *Yên-sơn*★ đua nở dâm cành.
Chứng nhời khản nguyễn,
Đội đức cao minh.
Cần cõc.

167. Văn-tê ngu, ma mẹ.

Trước giường thiêng, khóc mà than rằng:
Thói nước đầy voi,
Quộc đời chìm nồi!
Cơ giờ dê biết
Then kiền-khòn★ sích đóng tịch chiêu man!
Thợ tạo khôn lường
Hương kim-cò bỗng loè xinh tú voi!
Bóng nhạn★ lơ-thơ,
Ruột tằm★ bôi-dôi!
Nhớ mẹ xưa:
Đức-hạnh vôn lòng,
Hiền-hoà xắn lôi;
Nét thảo-ngay, vàng nguyệt lâu-lâu;
Nén tiêt-hạnh, bóng hương lời-loi.
Kè từ lúc cài then tú-khòn★,
Chữ công-đong khuya xóm tập-tành:

Nhǎn đèn khi bảy lứa tiên-nghiêm★,
Thơ tản-tảo★, đêm ngày gắng-gỏi.
Chôn hương lư, đà dày tiếng nghi-gia;
Bè tộc đảng, lại vang nhời thiện-phôi.
Điếm lành xóm ứng,
Cõi *Vương-danh*★ hoè★ này ba chòi;
Mộng tốt lân sen,
Xàn *Tạ-thị*★ huệ★ mừng đời bụi.
Giời-dắt gặp cơn gió bụi,
Mây mươi năm cơ-nghiệp★ vững-vàng;
Xách đèn giữ nêp xóm khuya,
Dẫn đàn trẻ tháng ngày oánh-òi.
Cay đắng nhẽ nhà nghèo con dại;
Đã ăn-cản, không một khác nào dời!
Gây dựng nên giai vợ gái chồng,
Lòng xinh nguyễn, ví nghìn xưa chàng lối!
Đức cù-lao★, bè rộng mòng-mệnh;
Đường tiết-hạnh, non★ cao vời-vợi.
Chúng con, đầy đã cả khôn, vẫn còn nguôi;
Những ước tháng dài, ngày rộng,
Ngửa tròng tóc hạc★ da mồi★.
Nào hay, giời lờ đất long;
Sui khiên sao dời vật đói!
Chẳng biệt bởi vì phận-mệnh đèn thê mà thôi,
Hay là lỗi đạo thân-hòn cho nên đèn nỗi!
Cũng muôn vạch giời, kêu một tiếng:
Giời thầm, khôn kêu.
Lại toan dám dắt, hỏi và câu;
Dắt dây, khó hỏi.
Ngòn-ngang trong dạ nghìn trùng,
Vân-vít bên lòng trăm mồi.
Nay nhản đặt lẻ xơ-ngu★, xin hồn yên-ủi.
Cừa-nhà thanh-bạch, biết lây gì bát nước nép hương!
Lé-vật đơn-xơ, gọi là kiêm lưng rau đĩa muối.
Giời che, đất chờ, khôn đem tặc cò báo ba suôn;

Lẽ bạc, lòng thành, mây giọt lệ tình đưa chín-suôi★.
Cần cõc.

3o *Đạo Phật*★.

168. — Bài kinh thường niệm Phật★.

Phật★ thương chúng-xinh★ mác vòng,
Địa-ngục★ ngã-quí★ ở trong luân-hồi★.
Cùng mây súc-xinh★ mọi loài,
Muôn nghìn úc★ kiếp khò dài chưa thôi!

Hay là có được làm người,
Lại nhiêu khò-não hợp vào trọng thân;
Sang hèn, già trẻ cung ngần,
Chẳng ai giật được khò nhàn lâu dài.

Phật★ thương người Thê★ khác thời:
Như nhà con mọt, chẳng dời lúc nào.
Nhiều cửa dày-dỗ cho vào,
Kinh mười sáu phép, truyền chao rõ-ràng.

Có người nào biết lo-lường,
Muôn nghìn úc★ kiếp khòi đường khò sau.

Cứ kinh Phật★ dày cho mau,
Hoặc thường một phép, hoặc h้า hai ba;
Hay là thường cà được mà,
Lại thêm niệm Phật★, cầu Đà★ tây★ phƯƠng.

Khán rằng: Đến lúc Vô-thường★,
Phật★ cùng bồ-tát★ dẫn đường về Tây★.
Cứ thê thì đến lúc nay,
Phật★ đem liên-bảo★, rước ngay mình về.
Sau, rồi chứng quả bồ-đề★,
Độ cà nội ngoại bôn bê gia tiên;
Xung-xướng, an lạc, hoàn toàn,
Hằng-hà-sa★ kiếp vững bền kìm-thân★.
Sem kinh, đừng có ngại-ngần.

Nghi nhời Phật★ nói, tội thàn lâu dài.

Nam-vò A-di-dà★ Phật★. (Niệm đèn một trăm lần giờ lên.)

Quan-thể-âm★ bồ-tát★. (Niệm đèn mười lăm giờ lên.)

Đại-thể-chí★ bồ-tát★

Thanh-tinh-hại-hái-chúng★ bồ-tát★

(Thập lục quan kinh tự diệu âm.)

40 *Đạo Lão-tú★.*

169. — Bài sai quan Ngũ-hò★.

Hơi! hơi! ngũ-hò★ tướng quan!

Thầy có việc cân, sai chày hành chinh.

Đông phuơng, thanh-hò★ uy-tinh;

Nam phuơng, sích-hò★ mành thay, chờ chày;

Tây phuơng, bạch-hò★ bằng nay;

Bắc phuơng, hắc-hò★ cùng dây chur tinh;

Linh sai hoàng-hò★ trung-ương★,

Dũng-manh uy-cường, hoá phép thán-thòng.

Cảm phiền năm tướng còng đồng,

Đi sơn bạt trụ, phi phong lạ nhường.

Ngũ-hò★, thầy luyện ngũ-phuơng★,

Khu-trù cho hết hung-ương mọi loài:

Ly★ My★ Vọng★ Lương★ làm xong.

Thạch-tinh★ cô-khí★ ở trong đất này,

Ôn-hoàng★ dịch-lệ★ bằng nay,

Kim★ mộc★ thuỷ★ hoá★ cùng dây chur tinh.

Linh sai tướng chóc gia hình,

Bài-binh bồ-trận, kéo ra túc thi,

Phá thành, phá luỹ ghê thay!

Trèo non★, lặn suối, thủa dây càng ghê!

Khen tội, quan tướng phải về,

Công-lao khó-nhoc nặng-nề công-danh.

Hơi! đẳng quan ta cùng đã chày,

Phát uy-hùng lừng-lẫy bôn phuơng.
Há rằng tín-chù★ lòng tin,
Lòng ơn đên tưống, lòng tin đên thầy;
Rõ mặt thầy thơm danh nức tiếng,
Kia, Thê-gian★ thăm viêng vào ra.
Bày giờ xát quì, trừ tà;
Linh-thiêng then-máy áp qua hò★ hình.
Bất đặc cùn đình, câp-cáp như *Luýt-lệnh*★!

50 *Đạo Tiên*★.

170. — Văn phụ đồng tiên.

Trước Bảo-toạ★ khói hương sực-nức,
Cành Bông-lai★ năm thức mày tuôn;
Khí thiêng quanh khắp kiên-khòn★,
Hư không nỗi áng Đào-nguyên★ mày máu;
Vàng Đào-nguyệt★ soi đầu chàng tò.
Dám tàu qua dãi ngò lòng tin,
Thày trong lục cũ đẽ truyền:
Cành tiên, có cảnh; người tiên, có người;
Kiệp xuồng đời, lạ nhường phong cột,
Giá thiên nhiên, ngọc★ chuôt, vàng lau,
Tài cao, chí cả, học xâu;
Tâm thản là trọng, công-hầu★ là khinh;
Thú thích tình, non★-non★ nước-nước.
Hạc★ mây cầm★ là ước xưa nay;
Tiêu-giao thong-thả tháng ngày,
Chàng với bâu riệu, hăng đầy túi thơ.
Gió thoảng đưa Chín-lân★ Ngọc-bệ★,
Nghiêng xe rồng★, thịnh lê tiệp nghinh,
Rõ-ràng đê-toạ, khách-tinh,
Văn-chương★, vàng ngọc★, sem băng gâm★ thù.
Quộc ở đời, trăm điều đã chải,

Chút phù danh đè lại nhàn-gian★,
Giờ về luyện tính thâm san,
Chân-kinh★ một quyền, kim-đan★ một lò;
Trong Thạch-động★ bôn mùa thanh sáng.
Ngoài Trần-gian★ ngày tháng là bao,
Xun-vây khách lạ, người cao,
Phiền-sương★ nhìng uông, bàn-đào★ tùng vin.
Đạo đã nên, khí cơ vừa ứng,
Chò lân mày ứng-thứng bay theo;
Xiêm nghệ★, áo vú đậm-dìu,
Sích-tòng★ là bạn, Đan-tiêu★ ây nhà.
Chén tử-hà★, voi-voi tay rót,
Khúc vân-thiều★, não-nuột bên mày;
Hứng vui yêu cảnh bạn-bây.
Gần thay nghìn đậm★, chóng thay muôn đời.
Tùng gióng chơi thập chàu★, Tam-dáo★,
Chải qua ba mươi sáu động tiên;
Lần semi thương-hài★, tang-diễn★,
Bầu giờ đã rộng, ngày tiên càng dài.
Khi đặc ý, bè khơi rút lại,
Chơi một ngày Bắc-hai★ Thương-ngo★;
Lạc-duơng★ viêng cảnh, đã no,
Hứng vui dù Động-dinh★-hồ cũng bay.
Vững trong tay linh-phù★, bào-kiêm★,
Phép thần-thông ứng-nghiệm càng ghê!
Cứu dàn, độ thê, nhiêu bê,
Thiên cơ báo ứng, nọ hê chút sai.
Đè-tử★ tội giộc lòng cầu-khản,
Xin tiên động tiệp dàn xa loan★;
Mảng ràng thiên-thượng★, nhàn-gian★,
Tương cầu, tương ứng, chờ toan hàn-hò;
Phép thần cơ chuyển thiên động địa,
Chứng lòng thành, đừng có giàu chí,
Bảo cho biện bạch tinh vi,
Biết cơ lành dữ, giữ-giè mới bay.

Xo còng-đức cao-dáy★ siết kè,
 Bút thiêng còn dãi đè đời sau;
 Bát thiên suàn hựu bát thiên thu,
 Kiên-khòn★ bát lão, xông lâu càng dài.

Túc bái ngã tiên òng, túc bái ngã tiên đồng, tật-tật tóc giáng!

6o *Đạo Đồng-cốt★*.

171. — Văn đức thánh Cửu-trùng★.

Vận bôn mùa âm dương tuyêt thảo,
 Lòng chí thành cầu-đảo bình-yên,
 Đăng trà quả thực, dâng lên,
 Lòng tin thỉnh đức chúa tiên cửu-trùng★.
 Ngự long-cung★ linh-tiêu★ chính vị,
 Ở trên giờ, xở trị bôn phuơng.
 Lòng Châu★ trong xáng như hương.
 Thân-thòng biền-hoa xứa-xang cõi giờ:
 Mặt hoa, mày liễu★ tôt-tươi,
 Hình-dong yêu-điệu, miệng cười nở hoa,
 Lưng ong★, tóc phuợng★ dà-dà,
 Áo xông hương sạ★; hài hoa chàng giấy.
 Đức Mẹ★ ngự chín lán mây,
 Quản cai các bộ tiên nay Thiên-đynch★;
 Có phen, Mẹ★ mặc áo sanh,
 Ngự chơi dòng-diện, đàn thanh chơi-bời:
 Đập-diu hẫu-hạ dư trăm,
 Kè nàng túi vóc★, người cầm hương xông,
 Áo sanh thay đổi áo vàng,
 Cung năm, dịp bảy, xe vàng đinh-đang,
 Tay đeo trăm chuỗi hạt vàng,
 Hoa cài trăm thức vè-vang hay là.
 Ngự thòi, Châu★ mới giờ ra,
 Áo trắng quần là, ngự tối đồng-cung,

Bầu giờ cảnh ây, đứng trông,
Tràng-xinh★ tiên được, tiên dâng mỹ vị.
Lại sai các bộ tiên phi,
Cờ sanh thằng chò, chày đi dân-dân.
Tiêng đòn cung bắc thanh-tàn,
Có bát nước thái, tẩy Trần★ bụi bay,
Chân★ liên ngự tới một khỉ,
Màn mây, chướng phù bôn bê thanh-tàn;
Hầu-hầu xưa túi, nâng khăn,
Hương hoa, phân sáp, đầy ngăn hộp giàu,
Lược ngà★, Chúa★ lây chài đầu,
Áo vàng Chúa★ mặc, quạt tâu★ cầm tay.
Cờ vàng chò phát như bay,
Xa loan★, các phượng★, ngự dây đồng cung.
Thây dưới Hạ-giới★ có lòng,
Chiện hương thâu đèn Cửu-trùng★ Thiên-thai★.
Đồng vân, giá vū, một thời,
Thiên-danh★ phút đã xuống chơi Dương-danh★.
Ba nghìn Thê-giới★ cảnh thanh,
Đâu-dâu là chàng lòng thành kính tin;
Chúa ban đòi chū: thảo hiền,
Từ ngày phụng-xụ, bình-yên trong nhà.
Lậy Châu★, xin giáng phúc cho,
Tuy rằng của ít, kính thành hưu dứ;
Tú thì, bát tiết, vồ ngu,
Trừ tai, giải ách, tòng đưa hái ngoài.
Chū rằng: thiện giả, thiện lai;
Đệ-tử★ cầu tài, tài đáo tại gia.
Thờ Phật★, thờ Thánh★ trong nhà
Thánh★ cho bôn chū: vinh hoa, thọ trường.

7o Đạo Notti★.

172. — Văn Đức thánh Hưng-dạo★.

Đời bình-trị, hương giờ mờ dạng,

Năm trăm năm có tướng giáng xinh,
Kinh-luân★ đè giúp vận lành,
Uy-linh★ khi xông, anh-linh★ khi về.
Nhớ Quốc-xứ★, xưa kia Trần★-thị:
Vua Thái-tôn★ xờ trị muôn dân;
Họ Trần★ có quý phu-nhân★,
Thanh-y đồng-tù, thây thân-mộng chao;
Xinh được dâng anh-hào★ chí dũng,
Đã tuyệt vời hơn chúng khác sa;
Gót lân★ dòng-doi· vương-gia★,
Trong vào lương-đông★, ngoài ra can-thành★.
Thùa Nguyễn★-khâu kéo binh ái tía;
Vàng ăn cờ, tiết-chê★ quyên sang,
Nhơn-nhơn vót★ bạc, hương vàng;
Quần Hô★ trăm vạn dám đang, giờ về,
Chém nhứng loài muông★ dê như giác.
Bình nhung★ rồi, bảy chước hoà nhung★;
Chuyện-trò mây xú★ giao thông,
Giả hình hoà-thượng★ dò lòng xú-quân★.
Đèn Thiệu-báo★, lên dân phảm trật,
Ngôi Quốc-công★ bậc nhất vinh-quang;
Thuỷ xưu mọi việc, xùa-xang,
Bộ binh muôn đội★, dậy đường chiên-công.
Quân Thoát-Hoan★ đúng-đúng kéo đèn,
Trong lục-xứ★ đều khiên một tay;
Xe loan★ gấp thùa bụi bay,
Cối-ké★ hai chữ, đêm ngày chẳng quên.
Trên then-khoá, cầm quyên thưượng tướng,
Dưới Yết-kiêu★ Giã-tuợng★, hai người,
Lừng đua một trận ra tài;
Xo công Vạn-kiếp★, dứt vời Hàm-quan★.
Giặc đã tan, bụi Trần★ đã quét,
Đem lại vàng nhạt nguyệt như hương;
Hai phen chông-chỏi Hô-khuơng★,
Vững-bên thê nước, rõ-ràng trung-can.

Vàng Thánh-toán★, ban nhời viễn-lụ,.
Hồi đên bài khu-xứ vê sau,
Xin tu Chiên-xách★ chước mâu;
Lại cho Tòng-đôc★ Vương-hầu★ chư quân.
Giờ còn khiên Nguyên★-nhân quây dôi,
Ô-mă-nhi★ lại mây Thoát-Hoan★,
Ba trăm chiếc hải-dòng-đoàn★,
Quân, mười tám vạn, têch ngàn bè Đông★.
Cờ đại-tướng, tiên phong hạ lệnh,
Các đạo đầu chao mệnh Phân-duơng★,
Vân-dốn★, trước hấy đoạt lương;
Hâm★ đà bè vuôt, khôn đường lung-lao.
Nghĩ trí cao, biệt cơ thua được,
Sông Bạch-đằng★ bảy chước cẩm thông★;
Quân Nguyên★, thê yêu, đường cùng;
Lú nai★ khôn lánh khòi vòng trùng vi.
Bắt Phàn-nhiếp★ Mă-nhi★, nào thoát!
Tung lưới vê, còn một Thoát-Hoan★;
Một phen ngồi chút gio tan,
Nguyên★-nhân từ duỗi Bắc★ hoản, bắt hơi.
Trên cao thàm, chín giờ soi đuôc,
Kè đầu công, ban tước đại-vương★;
Một nhà nhuân gội ân quang,
Phong-lưu, ai ví? giàu-sang, ai tẩy?
Duyên cá nước xum-vây vui-vé,
Chài bôn chiều quan tè★ giao phu.
Nguy-nghi đương buổi loạn Hố★,
Tâm lòng, dãi mây bóng thu tò-tường;
 Tay cầm môi cương-thường càng vững,
 Trước bôn Tào★, chàng khứng vào tai,
 Khăng-khang trung-thuận quyết bài;
 Người hoà bò bợt, con nài tuột hươm.
 Một khi nỗi tiếng thơm lừng-lẫy,
 Uy bay ra đâu, đây đều kinh;
 Trước sau trọng-vẹn huân-danh.

Hai mươi, tháng tám, thu linh về thán,
Chữ thợ mây chữ nhân, súng-đáng,
Kiêm vũ-văn★ tướng-tướng đều khen,
Đài mây các khói treo tên,
Miêu thờ Vạn kiếp, bia truyền nghìn năm.
Nào những giông tà-giàm mạo-phạm
Xợ uy-linh★, chàng dám loạn đan;
Quây người, kìa đứa Phnym-Nhan★,
Nghe hơi, phách dụng, hôn tan sa dời.
Xưa, Nhan★, nó là người cù-tặc,
Khi trận tiên, đã mắc đao binh;
Đông-chiêu★, tên cũ Bá-linh★,
Hồn ma, nó lại biến hình gờ-chêu.
Nhờ Đức-Thánh★ thương người, cứu nạn,
Ai khâm cầu bệnh-tật cũng qua;
Người cũng qua, kè dâng hoa,
Người hoà đòi chiêu, kè hoà xin con.
Dâu linh-khí, vàng son choi-chói,
Chái bôn mùa, hương khói hai dàn;
Âu★ vàng vục nước nghìn suân,
Dàn ạp nhờ phúc thánh-thán dài lâu.

CHAPITRE XI
VARIÉTÉS

1o *Bài hát trống-quân*★.

173. — Con giai hát ve con gái, muôn lây làm vợ.

Nhà anh công-việc hô-đô★,
Vợ-con chưa có, biết nhờ cậy ai?
Xưa nay mượn những người ngoài,
Đường kim mũi chì, mượn người vá may;
Tình-cờ bắt gặp nàng đây,
Mượn vá cái áo, mượn may cái quân.
Nhác trông giàu áo, chán quân,
Tương-tư★ chín khúc, dần dần còn ba.
Đương cơn gió táp, mưa xa,
Ghé vai ghính đá, rá tay vá giờ.
Ở đời, ai chàng nợ đời,
Đem thân mà già vôn lời cho song.

174. — Con gái hát ve con giai, muôn lây làm chồng.

Đêm qua, xáng giăng mờ-mờ,
Em đi ghính nước, tình-cờ gặp anh;
Vào vườn, bè qua cau sanh,
Bỏ ra làm tám, chiêng anh sơi giàu.
Giàu này tém những vôi tâu★,
Ở giữa đệm quê★, đói đau châm cay.
Chiêng anh sơi miêng giàu này,
Dù mặn, dù ngọt, dù cay, dù nồng,
Dù chàng nên đạo vợ chồng,
Cảm năm ba miêng, kèo lòng nhớ thương.
Cảm lược thì nhớ đèn hương;
Năm chăn, nhớ chiếu; đi đường, nhớ nhau.

175. — Con gai hát ghẹo con gái.

Trên giờ có đám mây sanh,
Ở giữa mây trắng, chung-quanh mây vàng.
Ước gì anh lây được nàng,
Thì anh mua gạch *Bát-tràng*★ vẽ sài;
Sày dọc, rồi lại sày ngang,
Sày hô bán nguyệt, cho nàng rửa chàm,
Nên ra tình ái nghĩa★ ăn;
Chẳng nên phú già vẽ dàn *Bát-tràng*★.
Năm quan đưa xuống *Bát-tràng*★,
Mười quan đưa xuống *Vị-hoàng*★, em ơi!

176. — Con gai hát đố con gái.

Anh đố câu này, em giáng làm sao:
Cái gì mà thấp, cái gì mà cao?
Cái gì xáng tò hơn sao trên giờ?
Cái gì em giải, anh ngồi?
Cái gì thơ-thần ra chơi vườn đào★?
Cái gì mà sắc hơn dao?
Cái gì phơn-phớt lòng đào, thì em bảo anh?
Cái gì trong trắng, ngoài sanh?
Cái gì soi tò mặt anh mặt nàng?
Cái gì sanh, đò, trắng, vàng?
Cái gì ăn phải, dạ càng tương-tư★?
Cái gì năm đợi tháng chờ?
Cái gì anh đội phát-phơ trên đầu?
Cái gì sắc hơn dao câu★?
Cái gì tiện chum, cho nhau ăn cùng?
Một quan là mây trăm đồng?
Một môi tơ-hồng★ là mây trăm dày?
Một cây là mây trăm cành?

Một cành là mây trâm hoa?
Em ngồi em tính cho ra,
Thì anh kêt ngãi★ giao hoà mây em.

Con gái giảng lại.

Anh đã đô thì em xin giảng ra:
Dưới đất thì thấp, trên giới thì cao,
Ngọn đèn xáng tỏ hơn sao trên giới,
Chiêu hoa, em giải, anh ngồi,
Đêm nằm tơ-tường ra chơi vườn đào★,
Nước kia, thì sắc hơn dao,
Trứng gà phơn-phớt lòng đào, thì em bảo anh,
Tre non, trong trắng, ngoài sanh,
Hương tấu★ soi tỏ mặt anh mặt nàng,
Chì ngũ-sắc★, sanh, đồ, trắng, vàng,
Bùa yêu★, ăn phải, dạ càng tương-tư★,
Đôi ta, năm đợi, tháng chờ,
Nhiều★ tam-giang★, anh đội phát-phơ trên đầu,
Con mắt liếc sắc hơn dao cầu★,
Cau non, tiệm chum, cho nhau ăn cùng.
Một quan là sáu trăm đồng,
Một môi tơ-hồng★ là sáu trăm dây,
Một cây là sáu trăm cành,
Một cành là sáu trăm hoa.
Em ngồi, em tính đã ra,
Thì anh kêt ngãi★, giao hoà mây em.

III.

2º Câu đối.

- 2 Phèn★ đan mắt cáo★, mèo chui lọt.
Nghé★ lội ao xen★, ngó★ nòi lên.
- 3 Chây★ cháy★ chòi★ sòng, chú ngư-ông ngớ cà.
Hòn★ mai★ vượt★ bè, người tinh-tuếng sem sao.
- 4 Lỗi ngươi, tớ chắt đầy ba thạch.
Ti chú, anh coi đáng nứa đồng.
- 5 Ao Thanh-trì★ nước trong leo-leo, cá lội ngác-ngư.
Sòng Ngàn-hà★ sao bạc chan-chan, vịt nằm âm-áp.
- 6 Gái phô Dum★, yêm đò lòm-lòm.
Giai xứ Nghé★, bàng vàng choi-chói.
- 7 Tôi ba mươi, năm tận tháng cùng, đóng diệt lại,
kèo Ma-vuơng★ đưa quì đèn.
Xáng mồng mợt, cũ qua mới tối, mờ toang ra, cho
Thiêu-nữ★ rước suân vào.
- 8 Nước riêng rông★, uông chè Long-tình★.
Lừa câu Rắn★, thấp hương Sà-kiều★.
- 9 Ông lão hàng mày★, da sanh mai-mái.
Con gái câu Cây★, má đò hồng-hồng.
- 10 Ruồi đậu mầm sòi★, mầm sòi★ đậu★.
Kiên bò đĩa thịt, đĩa thịt bò.
- 11 Huyện Tam-duơng★ có ba con đè, đứng núi đá, tròng
về Lập-thạch★.
Quan Tú-kỷ★ đi bôn xe ngựa, vàng mệnh giờ, ra
trị Thùa-thiên★.
- 12 Ba xí ngồi mợt ghê, đội đức Đέ-Nghiêu★.
Một bách sách hai cung, đáng tài Phụ-Bật★.
- 13 Kiên đậu cành cam★, leo quân-quít.
Ngựa về đường Buổi★, chạy lanh-chanh.
- 14 Vũ cây mạnh, vũ ra, vũ múa; vũ đứng mưa, vũ ướt
cá lòng.
Thị vào châu, thị đứng, thị tròng; thị cung muôn, thị
không có ây.
- 15 Bình★ gâm★ phát-phơ, oanh★ dục én★.
Chướng★ hoa nghiêng-ngửa, phượng★ hoa loan★.

3º Bài hát du trú-con.

—
178

- 1 Bao giờ cho đèn tháng ba;
Ếch★ cắn cò rắn, tha ra ngoài đồng.
Hùm★ nầm cho lợn liếm lông;
Một chục quả hồng★ nuốt lão tám mươi.
Năm sói★ nuốt trè lèn mươi.
Con gà, be★ riệu, nuốt người lao-đao.
Lươn★ nầm cho chum★ bò vào;
Một đàn cào-cào★ đuôi bắt cá rô★.
Lúa mạ★ nhảy lên ăn bò;
Cò nắn★, cò lác★ định-mò bắt trâu.
Gà con đuôi bắt diêu-hậu★.
Chim gi★ đuôi đánh vỡ đầu bô-nông★.
- 2 Con gà cục-tác, lá chanh!
Con lợn ủn-ìn, mua hành cho tôi!
Con chó khóc đứng khóc ngồi,
Mẹ ơi! đi chợ mua tôi đồng riêng★!
- 3 Con mèo mà trèo cây cau,
Hồi thăm chủ chuột đi đâu vắng nhà;
Chú chuột đi chợ đường sa,
Mua mắm mua muối, dỗ cha con mèo.

—
4º Câu đố.

—
179

- Đò ai biết:
- 1 Da cóc★ mà bọc trứng gà,
Bồ ra thơm ngát, cà nhà muôn ăn.
Là cái gì? — Là quả mít★.

- 2 Hai ông mà không có bà,
Xinh ra con-cháu, được ba mươi người:
Mười con mặt-mũi tốt-tươi,
Bốn con nho-xí, lại đòi làm quan;
Tám con voi-ngựa bành vàng,
Tám con xứng-ông đã vang cà giờ.
Là cái gì? — Là cỗ bài tam-cúc★.
- 3 Sông không đèn, bên không vào,
Lơ-lửng giữa giờ, làm sao có nước.
Là cái gì? — Là quả dừa★.
- 4 Cả nhà có một bà hay ăn cơm trắng.
Là cái gì? — Là cái bình vôi.
- 5 Năm tháng cầm hai con sào★,
Đuôi đàn trâu trắng chạy vào trong hang.
Là cái gì? — Là ăn cơm.

5º *Câu đố nói nhanh.*

179 bis.

- 1 Chanh xắt mà giặt chǎn rǎch. Chanh xắt mà.....
2 Nói đồng nâu ốc★, nói dắt nâu éch★. Nói đồng nâu.....
3 Nướng con mồi★ béo, đè mèo đòi ăn. Nướng con.....
4 Đúa cà★ quay cám. Đúa cà.....
5 Búa bò đầu đồ. Búa bò.....
6 Băm măng★, bác mắm cho mẹ chồng ăn. Băm măng★ bác....

6º *Tiếng giao hàng-giong ở các phố Hà-nội.*

180

- 1 Aaai cua bêêê mua!
2 Ai bánh bao★, bánh bè★, raaa muuuaaaa!

- 3 Ai bánh nhǎn★, bánh đậu★, bánh giéo★, phù-dung★,
trứng-gà★, raaa muuuaaa !
- 3^{bis} Ai bánh đậu★, bánh xâm★, bánh trứng-gà★ khôôôông ?
- 4 Ai bánh quôn★, raa muuua !
- 5 Ai cá cháy★ muuua !
- 6 Ai cá thu★ raa muuua !
- 7 Ai cá mòi★ raa muuua ?
- 8 Ai canh★ đậu★ không nààào? 8^{bis} Ai ăn caaanh★.
- 9 Ai cháo★ bánh-canhs★ khôôôông ?
- 10 Ai chum★, vại★, bát vớ, hàààn không ?
- 11 Ai có bao chè, tiễn gầy, bán khôôôông ?
- 12 Ai đồng nát bán đồi hàn nôi khôôôông ?
- 13 Ai đồng nát, thau★ thiêc, gang★ sắt, bááán không ?
- 14 Ai kẹo vừng★, kẹo lạc★, kẹo bột★, chám★, bánh gián★,
khè★ khô, ô-mai★, raaa muuuaaa !
- 15 Ai mía raaa muuuaaa !
- 16 Ai mua bánh gừng★, bánh quê★, raa muuua !
- 17 Ai mua dưa★ cải raa muuaà !
- 18 Ai mua kẹo cau★, kẹo cà★, da-gà★, mứt lạc★, bánh
gián★, ô-mai★, chè kho★, bòng vừng★, raaa muuuaaa !
- 19 Ai nèp★ muuua !
- 20 Ai rươi★ muuua !
- 21 Ai su, bạc con, đồi không nààào ?
- 22 Ai tééép★, muuua !
- 23 Ai trà chay★ raa muuua !
- 24 Ai trà nhááái★ raa muuua !
- 25 Ai vá vooong không ?
- 26 Ai xò★ muuua ?
- 27 Bánh giò★; bánh dây★, raaa muuua !
- 27^{bis} Ai bánh dây★, bánh giòò★, raaa muuua !
- 28 Bao chè khôôôông ?
- 29 Khai lầu đồ đââât khôôôông ?
- 30 Quốc thuêêê ! 30^{bis} Quốc ơơơ !

ABRÉVIATIONS

*	voyez ce mot.		
Abrév.	abréviation.	M. p.	en mauvaise part.
Annam.	annamite.	Mérid.	méridional.
Ap.	après.	Mus.	musique.
Arr.	arrondissement.	N.	nord.
Astr.	astronomie.	O.	ouest.
Av.	avant.	Occ.	occidental.
C.	centre.	Or.	oriental.
C. à. d.	c'est-à-dire.	P. ext.	par extension.
Cant.	canton.	Prononc.	prononciation.
Chin.	chinois.	P. us.	peu usité.
Ch.-l.	chef-lieu:	Pr.	propre, proprement.
Comm.	commune.	Prov.	province.
Dép.	département.	S.	sud.
E.	est.	Sap.	sapèque.
Env.	environ.	Sept.	septentrional.
Fam.	familièrement.	Syn.	synonyme.
Fig.	figuré, figurément.	T.	terme.
Instr.	instrument.	Vill.	village.
Iron.	ironiquement.	V.	voyez.
J. -C.	Jésus-Christ.	Vulg.	vulgaire, vulgairement.
Loc.	locution.	Vx.	vieux.
