

Thuốc xức mụn VAN-ĐAI

Phạm đàn bà con gái, đương lúc xuân thời, quí nhất là giữ gìn cho da mặt được mịn màng, trong trẻo. Người con gái đầu cho gương mặt xinh đẹp, miệng cười có duyên tới đâu nữa, mà nước da lại xỉ mọe mung, để lâu thành tàn nhang, thì coi cũng kém vẻ yêu kiều, vì như hồn ngọc quí mà có tí cở vôi vấy.

GIÁ BÁN MỖI HỦ LÀ :

Hủ lớn 1\$50. - Tủ vừa 1\$00. - Tủ nhỏ 0\$50

Ở xa ai muốn mua, hoặc muốn thử bản xin viết thư thương lượng với Mme Huỳnh công-Sáu, Rue Luciana (Travinh). - Cũng có gởi bán tại Societes Ng.-dức-Nhuận Chợ-củ-Saigon.

P. S. Xức thuốc này, muốn cho tuyệt nọc thì nên dùng thuốc x. - Tiêu-dâm-tử hai con Voi - một tháng hai kỳ, thì không bao giờ có mụn.

BỘ MINH VÌ NƯỚC

Một viên phi-tướng tuổi trẻ nước Tàu trong cuộc chiến-tranh ở Thượng-hải vừa rồi

Trong cuộc đánh nhau với Nhật ở Thượng-hải vừa rồi, quân-nhân Tàu đã nêu tiếng là can-đảm, ngoài mấy sư-đoàn bộ binh kỵ-binh và đội đại-đao thuộc đạo quân 19 ra, lại còn những đội không-quân cũng đều là lòng can-đảm, nên cũng thấy xuất-hiện nhiều tay oanh-liệt gồm-ghe, trong đó ta thấy có hai vị anh-hùng thiếu-niên là Hoàng-Dục-Toan và Triệu-phủ-Minh đều đã bỏ mình vì nước.

Triệu-phủ-Minh năm nay mới 23 tuổi, người huyện Tam-thủy, thuộc tỉnh Quảng-đông, mồ-côi cha, nhờ mẹ nuôi dạy nên người, tinh thông-minh lái ham học, năm 18 tuổi tốt-nghiệp trường trung-học bổn-tỉnh. Triệu lập chí rất cao, thường nói đại-trượng-phu ở đời, nên cần một môn học thực dụng để sau này vì nước ra sức, mới có thể lập nên công-nghiệp để tiếng về sau. Triệu tin theo cái thuyết «hàng-không tin quốc» của ông Tôn-Văn, cho rằng muốn cứu nước được mau có cớ gì thì không gì bằng nghề hàng-không, bên quyết-định đem thân vào hàng-không-giới. Năm dân-quốc 17, vào học trường không-quân ở Quảng-châu, đốc chỉ dùi mài, sự học sức tiến bộ, không ngờ chừng bị bệnh nặng phải xin thôi học.

Nhưng cái y-hướng về nghề hàng-không của Triệu vẫn còn hăm húi, sau khi khỏi bệnh, liền xin vào làm các chân bi thư và cán-sự trong hội hàng-không hiệp-liên và hội hàng-không uy-viên, để mong lúc rồi nghiên cứu học-thuật hàng-không. Nhưng Triệu thường vẫn phân-nhân là chưa học được đến chốn đến nơi, nhân người anh là Triệu-Cường mở ban dạy nghề hay ở Hạ-môn, liền đến theo học, khổ công học tập hơn một năm, rồi tốt nghiệp được, về kỹ-thuật hàng-không thì hơn các bạn học. Hồi tháng 7 năm ngoái lên Nam-kinh sung-chức phi-công trong đội hàng-không thứ sáu, từng dự cuộc thi nhảy dù từ trên cao 5 ngàn thước, ở trong mây bay đi Tri-đ-châu, vì mây mỏng và gặp tuyết phải hạ xuống hai lần mà người và máy đều được an-toàn, kỹ-thuật rất tinh-lương, đã nêu tiếng trong hàng-không giới.

Triệu vốn tánh ngay thẳng, lại giàu lòng yêu nước, tháng 9 năm ngoái, quân Nhật chiếm Đông-lam tỉnh, trong lòng tức giận lạ thường, trong những bức thư gửi cho các bạn đều nói việc nước nguy cấp, sẽ tìm người Nhật gặp nhau ở trên không, quyết một trận trống mái, đầu tan xương nát thịt cũng cam lòng.

Đến tháng giêng năm nay, quân Nhật lại đánh Thượng-

ĐÔNG-DƯƠNG HÒA-XA NAM QUẢN

Lời rao

Xe lửa khởi sự chạy lại trên khoảng đường Tourcham Dalat

Kể từ 30 Juin 1932, đường xe-lửa Tourcham-Dalat khởi sự chạy lại theo như thể-thức sau đây :

1.- Xe-lửa chạy đi được từ Tourcham tới Arbre-Breyé nhưng hành-khách và hàng-hóa phải sang xe ở khoảng cây số 42+500 tới 42+850. Từ Arbre Broyé tới Dalat tới sân đi xe hơi như trước.

2.- Xe-hơi chạy tiếp với xe-lửa hằng ngày lên xuống Saigon-Dalat thì chạy theo giờ xe cũ mà có sửa đổi lại chút đinh (xem bản giờ xe chạy dán ở các ga). Còn xe-hơi chạy tiếp với xe-lửa hằng ngày lên xuống Dalat-Nhatrang thì hiện nay chưa có thể chạy được.

3.- Xe-hơi chạy tiếp với xe đém lên xuống Saigon-Dalat vẫn chạy mỗi tuần hai lần (thứ hai và thứ sáu ở Saigon chạy, thứ tư và chúa-nhật ở Dalat chạy)

4.- Hành-ly và hàng-hóa gởi đi mau, mỗi môn không được nặng quá 80 ki-lô và phải trả tiền sang xe mỗi môn 0\$05.

5.- Hàng-hóa lẻ gởi đi chậm phải sang xe thì khi đem gởi phải trả trước tiền sang xe tính theo hai cách này : Một môn đồ nặng không quá 200 ki-lô : chiều nào dài nhất của nó không hơn 3 thước tây, thì trả tiền sang xe mỗi tấn 0\$50.

6.- Hàng-hóa phải sang xe mà muốn chờ một toa xe thì không môn hàng nào được nặng quá 300 ki-lô và chiều nào dài nhất của nó không được hơn 5 thước, bằng không thì xe lửa không nhận chở. Còn tiền sang xe thì trả một giá với hàng-hóa lẻ gởi đi chậm, nghĩa là 1\$00 mỗi tấn, nếu như không một môn hàng nào chờ trong toa xe được nặng quá 200 ki-lô và chiều nào dài nhất của nó không được hơn 3 thước ; còn như quá số đó, nghĩa là có một môn hàng nào nặng trên 200 tới 300 ki-lô và chiều nào dài nhất của nó hơn 3 thước tới 5 thước, thì phải trả tiền sang xe đã định như trên, chứ không phải tính riêng từ môn hàng một.

7.- Hàng-hóa bỏ rơi như là gạch, sỏi, ngói, ván ván, cũng những môn hàng nào mà không nặng quá và dài quá số đã định ở khoản trên đây mà phải sang xe thì đáng lẽ không nhận chở, nhưng sau khi đó hỏi người lãnh đầu việc sang xe chịu rồi, thì có thể nhận chở, song gặp lúc như vậy thì phải thương lượng bán-bạc để tiền giá tiền sang xe là bao nhiêu.

Saigon, le 25 Juin 1932.

BỘ-LỬA ! BỘ-LỬA !

Quí Bà ! Nên bỏ lửa đi !

Nếu quí Bà lúc sanh sản muốn : khởi phải năm lửa khởi phải nóng nực khởi phải phiền phức được ăn áp được ngon ăn hợp vệ sanh

thì quí Bà nên uống

R'OU BO L'UA

của nhà thuốc tây NGUYỄN-VĂN-TRU (Mytho)

Gởi cách lãnh hóa giao ngân khắp cõi Đông-Pháp

THUỐC HAY CÓ TIẾNG

Của ông Đặng-thúc-Liêng chế ra

- 1.- Cứu-bổ nhứt-tả hoàn là thứ thuốc « xđ » xđ độc trừ nóng rất hay.
2.- Bổ-huyết dưỡng-thai-cao là thứ thuốc bổ-dưỡng đàn-bà có đương lúc có thai được mệnh cho tới khi sanh đều được bình an cả mẹ cả con.
3.- Bổ-huyết điều-kinh-cao là thứ thuốc trị đàn-bà có đương kinh hay trừ hay sút, đau bụng, lại sanh chứng « hach-dai-ho » hay là « cục máu nhỏ con ». Cũng no khối xác chứng kể trên rồi mới có tinh-thần tươi tắn lại.
4.- Sâm-nhưng bổ-thận-hoàn là thứ thuốc bồi-bổ những người yếu đuối, mệt mỏi, suy cả khi huyết tinh thần.
5.- Cẩm-mạo phát-ban-tân là thứ thuốc trị bệnh « ngoại cảm » muốn phát « ban ».
6.- Bình-vị tân là thứ thuốc trị « an không tiêu », « nước đờ phai hoàng đản », « đau bao-tử », « ỉa ỉa », hoặc « sạn thận » ; « kiêu trị lỵch-dai-ho ».

Các thứ thuốc kể trên đều của ông Đặng-thúc-Liêng ở đường Lagrandiere số 130 sau chợ Sài Gòn 1 ông ấy là thầy thuốc An-âm đã có danh trong 40 năm rồi, chỉ ra cho đồng bào ta dùng đi có kinh-nghiệm. Ai có chứng gì khác nữa, xin tới nói ông coi mạch, rồi sẽ định thuốc uống, hoặc muốn dùng Sâm, Nhung, Quế, Yến thật tốt đều có sẵn tại nhà.

Chỉ để người Đại-ly :

- SAIGON : Vạn-an-hóa, tiệm thuốc bắc, số 55 đường Vialat ; Đức-thọ-đường, tiệm thuốc bắc số 32 đường Vialat ; Nguyễn-thị-Kinh, buôn bán đèn và tạp-hóa ở Chợ-mới.
GANTHO : Trung châu Lữ-quân, số 18 đại-lộ Delanoue.
HUE : Tùng-lâm Dược-phòng số 5 đường Cladelle.
PNOMPENH : Paul Báu và Công-ty, số 115 đường Badens.
Món đáng thuốc mà khỏi cần thầy, thời năm mua 1 cuốn sách « Tri-y-tiên-dụng » của ông Đặng-thúc-Liêng coi chắc hay.

Advertisement for R'OU BO L'UA and Quina Gentiane. Includes an image of a bottle and text describing the product's benefits for health and vitality.

Advertisement for TÂN-LỢI TAILLEUR COUPE ÉLEGANTE. Located at Rue d'Espagne N° 134 :: SAIGON. Includes the text 'May rất khéo !!' and 'Giá rất rẻ !!'.

Table listing various books for sale with prices. Title: TIÊU THUYẾT MỚI XUẤT BẢN. Author: TÀI SỬA IN P. VIẾT & FILS. Includes items like 'Cải nhủ bị mắt', 'Hiệp nghĩa phong nguyệt', etc.

Advertisement for XIN CHÚ Ý. Promoting 'Nón Casque hàng liège và hàng cao-su nguyên giá 1\$50' and 'Nón Mossant có hai màu'. Located at 48, Rue Vannier SAIGON.

lửa, có liền khoát khoát mà nói : - Thế thì anh quên lời tôi dặn rồi sao chứ ? - Tôi nhớ, song cái ơn của cô đó là ra cho thiên hạ nghe lại càng thêm quí, chứ có hề gì đâu cả hai. X, có một đồng đầu như nó nhện kia, có coi chừng kéo nó dính giay có dư rồi. Có hãy đồng-tranh qua bên là một chút.

Có khóc, có buồn, có vật vã, có cứ tự trách lấy cô, có cứ nói tại cô có lỗi đó, nên mới hại cho bà Phạm gặp sự rủi ro như thế. Cảnh cửa phòng hát ra, Văn-Anh và Trọng-Thiện bước vào. Các-Hương lại đợi có vợ Hữu-Phước và Sĩ-Vân, có đờng đặng ngay mặt Văn-Anh rồi hỏi : -- Quan thầy nói làm sao anh hai ?

cho Các-Hương vô cùng. Muốn cho Các-Hương không để ý lời việc ấy, Sĩ-Vân kiếm chuyện hỏi : -- Còn ở nhà tôi đâu ? Sao lại không theo hai thầy qua đây đóng thêm có hai luôn thể. -- Ông Lê muốn anh làm lời khai, thuật rõ lại việc bà Phạm bị rủi ro làm sao để trình cho ông Cô.... Hữu Phước muốn tỏ ý mình thương yêu lo lắng cho Các-Hương nhiều lắm nên nói hơi bực dõ : -- Anh bà Phạm, anh vô ý nên anh mang họa để đánh, chỉ tội nghiệp cho cô hai, khi không mà trong tay thầy anh ghê ghê ấy, nếu anh phát bệnh, thiệt tức tôi hết sức ! Các-Hương nghe nói có ý không bằng lòng, nên có vẻ khoát tay vờ nói : -- Người ta dứt nát một cánh tay mới đáng tức giận

và thương hai, chứ còn tôi chỉ thấy máu mà sợ, lâu cho có phải bệnh đi nữa cũng chẳng hại gì mà ! Ai lấy đầu lạng thỉnh hết, Một lát Hữu-Phước mới nói : -- Mấy người coi tôi ghê có ý tôi hay là không cho biết. Tôi nói coi mấy này không có vai về gì mà lại nguy hiểm lắm, Rồi một cái vật ào phất vào đây trần là thấy nguy đến tởm mang rồi. Văn-Anh nghe Hữu-Phước nói chẳng tức lắm nên ngó Hữu-Phước lo lắng lắm làm cho chàng ta cũng không dám nói thêm nữa. Bây giờ Văn-Anh mới nói : -- Cái gì anh cũng chế hết, chế, mà si đi đầu cũng có anh đến đó hết thầy. Anh không thích xem những máy móc, sao bởi này anh cũng theo người ta đến đây mà làm chỉ vậy kia ?



Số 6

KIỆP NỔI TRỜI!

KHÔNG-TUYỀN dịch

Nguyên văn của HECTOR MALOT

(Tiếp theo)

« Tuổi, nghĩ hát thuốc cái đã » ông vừa nói vừa kéo bộp thuốc ra mà nước nó chảy ròng. Ông ngó tôi mà nói tiếp: « Thiệt cái bộp thuốc của ông nó giống cái bình lọc cà-phê quá!»

Ông nói sao thì nói, tôi không chú ý đến, tôi chỉ trông về đến nhà bạn thì mẹ tôi và sẽ qui trước người mà tạ tội. Tôi tưởng đã gần bờ nào đó còn phải trải qua nhiều nỗi cam go nữa.

Sương càng ngày càng dày, đêm lại thêm tối, đầu đó lắng lắng êm đềm. Sau lưng chúng

tôi nghe có tiếng nước ào ào đến. Bây giờ chúng tôi chỉ cần cử vào tiếng đó mà làm dạ-bàn, giầy phát có tiếng chuông gõ đường như xe lăn cảnh tịch tịch. Thỉnh-thoảng lại tiếp tiếng nhĩ rồi tiếng bả. Hết một tiếng chuông gõ thì chúng tôi nằm tay nhau nhắm ngay hướng đó mà chạy tới. Tiếng chuông dứt chúng tôi vẫn còn đi trên bãi cát. Bây giờ chúng tôi còn có cái hi-vọng là tức ao sao được một ngọn gió đùa tấp mành sương đi chỗ khác để trông thấy ánh sáng ngọn đèn rồi. Cái hi-vọng đó sau

này tôi mới biết là cái hi-vọng hào: hết có sương sa thì thì khi có gió.

Thế thường hề giờ đó chuông gõ mấy hiệp như vậy là thôi, nào đề hôm nay sao lại có gõ thêm nữa. Tôi biết có lẽ chỉ đây mà hết rồi thì chuông gõ ít nữa là trên hai mươi phút mới dứt. Nhưng tiếng chuông chốt mà chúng tôi được thoát nạn.

Ông hi-hoa-Ranh muốn bảo tôi về nhà ông, tôi không chịu. Tôi muốn về làm sao cho trước giờ mẹ tôi làm việc về.

Nhắm thế cầm tôi không được ông mới nhún vai tôi nói lại mẹ tôi rằng mai ông sẽ đến viếng.

Bụng tôi thật không muốn cho người đến viếng mẹ tôi. Tôi sợ đây rồi sẽ đi về công chuyện ngày hôm qua của tôi nữa.

Mẹ tôi chưa về, nhớ vậy mà tôi đối lừa lên hơ kẹp quần áo với.

Chiều ngày sau, thật y như lời nói trước, ông hi-hoa-Ranh đến nhà tôi. Vừa thấy dạng ông bước vô cửa tôi đã muốn co giò tẩu thoát. Cái bàn dít vữa dẹt lên trên cái ghế xit-xet ở nhà tôi thì ông liền hỏi mẹ tôi: « Thằng này, nó có thuật lại cho có nghe những chuyện gì nó làm hồi hôm qua chưa?»

— Dạ thưa không (mẹ tôi trả lời).

— Nó trốn học trọn ngày hôm qua đó có!

Mẹ tôi ngó tôi, mặt có vẻ buồn, và nói: « Nó-Me con làm thế đó há!»

— Có đúng có rầy quở nó, nhớ nó trốn học mà nó cứ được mạng tôi. Có đứa con gan dạ như thế, đáng lẽ nó nên tự đâm mình phải chớ.

Ông mới kể là không sót một điều rồi ông lại tiếp: « Thiệt không có nó thì tôi phải chết, đó có. Cái thằng gì mà ngày sớm mới nó đối tôi tên một con só con liên nó cũng không biết, mà đến khi hoàn nạn nó ngoan trở trời. Nếu không nhờ nó thì hồi chiều hôm qua mấy con của biển với tôm bùm nó sẽ mò tôi ra mà kinh nghiệm về anh-ly-học rồi! Tôi mắc nó cái nợ rất lớn nên bây giờ tôi, phải lo mà trả.»

Mẹ tôi làm thỉnh suy nghĩ, ông tiếp: « Có hãy an tâm, tôi thấy nó khôn ngoan lanh lợi nên tôi muốn đem nó về mà chỉ giáo cho nó. Tôi không có con nên tôi thương nó lắm. Bao giờ nó cũng sẽ hạnh phúc nếu nó gùn gủi tôi.»

Mẹ tôi không muốn xa tôi.

— Tôi biết, ông già lại tiếp, có thương nó lắm, vì nó là con

một, và lại cha nó đã khuất rồi. Có muốn nó ở bên có luôn luôn để giải khuây có, đều này tôi dư biết. Song có phải nghĩ, nó là đứa có trí nếu để nó ở đây thì tôi dám chắc không bao giờ cái trí nó phát triển được, phải cho tôi đem về làng tôi, có hãy suy nghĩ cho tôi lý đi, chiều mai tôi sẽ trở lại.

Ông đi rồi thì đến giờ ăn. Mẹ tôi không ăn mà cứ nhìn tôi chòng-chọc. Nhiều khi tôi ngược mặt lên thì người lại ngó qua phía bên tôi.

Người buồn!

Đến giờ ngủ, khi tôi chúc mẹ tôi, mẹ tôi ôm tôi vào lòng mà hun thì tôi nghe gõ má tôi ư ư!

— Mà đừng có khóc má, tôi nói, còn không xa má đâu. Con thương má lắm.

— Không con, con phải xa mẹ, ông hi-hoa-Ranh nói có

ly lăm, mẹ phải nhận tội!

Về nhà ông hi-hoa-Ranh, tôi mới biết thêm được ông nhiều.

— « Chưa bấy lâu đây, ông không để cho tôi suy nghĩ gì hết, cháu xưa nay có viết thơ cho ai không? Thời bây giờ cháu viết cho mẹ cháu một bức thơ nói rằng cháu đi tới nhà ông rồi và cho mẹ cháu hay rằng ông già «Chưa-nhứt» sẽ sai thằng Bầy ngược mai đi qua bên lấy quần áo của cháu.»

(Còn nữa)



ĐỒ NHỮ-LIÊN
HORDESPAGNE SAIGON
Bán đồ phụ tùng xe đạp giá rẻ.

Đồ phụ tùng xe hơi mới loại
Cople Conique Renault F.P.11.
Cople Conique Chevrolet L.O.
Cople Conique Unic M.L.A.
Cople Unic M.Q. et A.
Cople Conique Delahaye Type 83.
Tous les accessoires de toutes dimensions.

Pieces de rechange pour Alliage.
Pat. Batterie.

Dầu xe hơi bán lẻ từ lítre
Motobol B. B. M. C. C. 3 Shell
Giá bán rẻ hơn các nơi khác.
Cho mượn máy viết, và sửa chữa
con dấu và bình đồng.

TELEPHONE 620

MÌNH SAO HAY LẮNG TRÍ QUÁ

Thu thuốc «Diệu phụng» dục lân hoàn» gọi là thuốc bổ của dân-bà đây, hôm nào mình đau tôi vô tiệm mua có bốn năm hộp nhữn chữ Á nhà thuốc «Phùng-gia-viên số 123 đường Paris» bây giờ mình ăn uống ngủ được, trong mình lại khỏe, vậy bây giờ mình lại quên là nghĩa gì, đó cũng vì thuốc hay nên hàng phụ nữ thường hỏi mua không ngớt! Vậy chắc ý có chỗ đại-ly cho mình mua đây, Nguyễn-thị-Kinh Saigon. Long-Phát bán đồ nữ trang ở Phú-nhuan, và ở tại Nam-vang Maison Paul Báu.

CHƯƠNG-TRÌNH các cuộc vui thể-thao tại sân Mayer ngày 10 Juillet để giúp dân bị bão tố ở Trung-kỳ, do hội báo-giới và T. C. T. A. tổ-chức

« Một ngày thể-thao » để giúp đồng-bào bị nạn miền Nam Trung-kỳ, của báo-giới quốc-âm và Tổng-Cuộc Thể-Thao Annam tổ-chức.

Sân Thể-thao đường Mayer
Chúa nhật 10 Juillet 1932

Buổi sớm mai từ 7 giờ tới 9 giờ các cuộc thi điền-kinh (concour d'Athlétisme).

- 1- Chạy 100 thước
- 2- 200 thước
- 3- 400 thước
- 4- 800 thước
- 5- 1500 thước
- 6- Ném tạ (Lancement du poids)
- 7- Phóng lao (Javelot)
- 8- Ném đĩa sắt (Lancement du disque)
- 9- Nhảy sào (Saut à la perche)
- 10- Nhảy cao (Saut en hauteur)
- 11- Nhảy xa (Saut en longueur)
- 12- Chạy tiếp sức (Course de relay)

Buổi chiều ngày thứ tư 8 giờ rưỡi tới bốn giờ rưỡi

- 1- Tiếp theo cuộc thi điền kinh (đợt chót).
- 2- Trận đá banh tròn kịch liệt, có hai hội trẻ danh tranh nhau.
- 3- Phát phần thưởng.

Các cuộc thi điền-kinh nơi trên đây, anh em Thể-thao đũa dự động hết đầu óc chọn trong Tổng-cuộc hay là ngoài Tổng-cuộc cũng được.

Đáng tên dự thi do nơi báo-quân Trang-Lập, Sài-Thành, Đuốc-nhà-Nam và Công-Luân, kể từ ngày bữa nay cho đến ngày 5 Juillet 1932 là ngày khóa sổ.

Khởi phải đóng tiền chi hết.

Điều lệ cuộc thi điền-kinh

Sân chơi.— Các cuộc thi sẽ chơi trên sân Tổng-cuộc Thể-thao Annam, vô phía đường Mayer. Chỉ có những người trong bàn kiểm-soát được vô ra trong sân với các thi-sinh mà thôi.

Bàn thẩm xét.— Bàn thẩm xét (kiểm soát) do nơi ban Trị-sự của Tổng-cuộc cử ra.

Thi-sinh.— Thi-sinh phải là hạng tài-lữ (amateurs). Trong khi dự thi xin giữ tư-cách thể-thao, nghĩa là biết toán kỹ-luật, và lấy cách phong nhã mà đối đãi với các anh em thể-thao khác.

Y phục.— Chính-lễ quần cut tới gối (culotte) trắng hay là màu tự ý; áo thun cụt tay (maillot). Thi-sinh nào có chọn trong hội thể-thao, nên dùng màu áo hội của mình.

Bàn thẩm xét sẽ phát số hiệu để đeo sau lưng và trước ngực theo thứ tự.

Trong lúc dự thi, không được có người theo sát sóc gì cả.

Cách trừng phạt.— Thi-sinh nào không giữ kỷ luật của môn thể-thao mình xin dự thi, sẽ bị ban thẩm xét sa thải ngay hồi đó.

Trách nhiệm.— Ban trị-sự Tổng-cuộc lãnh phần trách nhiệm sắp đặt theo thứ tự, theo kỷ luật mà thôi, còn sự rudi ro thì không biết tới. Nên có lời khuyên thi-sinh liệu theo sức mình mà xin dự thi.

Mỗi thi-sinh có phép dự thi đến 4 môn theo chương-trình sắp trên đây.

Nghĩa-cử đáng khen mà cách làm quảng-cáo cũng khéo thật

Mới rồi ông Hội-trưởng hội Cứu-tế Nam-dân có tiếp được một bức thư của M. Nguyễn-vân-Đắc, chủ tiệm trà bánh ở đường Sabourain (Saigon) gửi lại cho hay như vậy:

1- Kể từ ngày 1er Juillet sắp tới, mỗi ngày tiệm trà bánh của ông bán được bao nhiêu, ông sẽ trừ ra 10% mà quyên vào hội Namkỳ Cứu-tế.

2- Muốn cho công việc được phân minh, ông Đắc xin hội Cứu-tế mỗi ngày phải một người đến kiểm-soát số tiền thừa của ông bán trong ngày ấy.

3- Ông Đắc lại nói rằng, theo như sự buôn bán của ông thuở nay, nếu mỗi ngày cũng trừ ra 10% thì mỗi tháng cũng được lợi 150\$.

Tiếp được thư này, hội Cứu-tế rất khen ngợi và cảm ơn ông Đắc, nên chiều ngày 30 Juin, lúc 5 giờ rưỡi, qui ông trong hội Cứu-tế: Nguyễn-v. Cúa, Bùi-thế-Xương, Nguyễn-vân-Sâm và Nguyễn-đức-Nhuân đồng đến tiệm ông Đắc, để ký tên làm chứng vào sổ bán trong tháng Juillet của tiệm ông.

Bây giờ, vì lòng thành thật, ông Đắc có cho qui ông trong hội Cứu-tế xem sổ bán mấy tháng trước, lấy bức trung-tiệm ông bán mỗi tháng cũng lợi 2.000\$, thế thì tháng Juillet này, trừ ra 10% có lẽ ông cũng giúp cho hội Cứu-tế lợi 200\$ là ít.

Tiền nghĩa nhi hậu lợi chúng tôi rất khen ông Đắc có cái sáng-kiến ấy. Ông làm như vậy vừa giúp được cho hội Namkỳ Cứu-tế ít nhiều, vừa làm quảng-cáo cho tiệm trà bánh của ông luôn thế. An uống ở đâu cũng phải trả tiền, mà đồng-bào ta kéo nhau đến tiệm ông Đắc mà ăn uống, sẽ giúp cho hội Namkỳ Cứu-tế chẳng là hay lắm sao?

Ông Đắc lại còn nói rằng trong tháng Juillet này ông sẽ tận tâm trông nom sắp đặt tiệm trà bánh ông thiệt hẳn hoi, món ăn với uống nào cũng ngon lành hơn trước, để cho vừa lòng qui khách nữa.

Chúng tôi ước mong các tiệm cà-phê khác của đồng-bào ta cũng nên làm như ông Đắc—nhất là tiệm Đức-Thành-Hưng ở đường d'Espagne—thì thiệt may mắn cho hội Namkỳ Cứu-tế ta lắm.

P. N. T. V.

PHAN-BÁ-LƯƠNG
118, Rue Espagne, Saigon

Vô ruột thư nào làm vừa lòng chủ xe? Thì chỉ có hiệu Continental của người Đức chế ra thôi.

Lâu mòn, không nổ bậy, không trơn, không trượt, mầu trời hồ cũng không sao, ấy là mấy cái tính chất đặc-biệt của vô Continental.

SAIGON - AUTO

Etablissement TANG-QUANG-DI
Đo-lý dục-quần Đổng-dương
18-28 Rue Amiral Roze, SAIGON

May khéo, cắt đúng, giá rẻ là mấy cái đức tánh của tiệm:

Hiệu Rượu RHUM
tốt nhứt là hiệu **Rhum Mana**
Hãng **MAZET**
có trữ bán
ở đường Paul Blanchy, số 20 SAIGON

Giá 15\$00 tính có 5\$00

Hai mươi năm danh tiếng là phòng trống rỗng và chụp hình ngày và đêm, về hình mực Tàu ở chợ cũ PHOTO-SAIGON đường Vannter số 74; ở Dakao số 116-118, Bđ. Albert 1er Photo KHONG-MINH có cho mượn máy chụp hình lớn, nhỏ đủ đủ và rồi hình thiệt đẹp, đều lớn nhỏ cũ mới đều rồi đây, tùy theo ý thích của qui vị, hình rồi không tới không giống, chẳng dám lấy tiền, giá thật thiệt rẻ chỉ 0m50X60 giá 0m, có 0m50X80 giá 3p. Muốn thêm mầu thì tính thêm 1p. mỗi tấm, có trang Vernis thì mỗi tấm 1p.

Ở cách xa gọi hình lại, tôi sẽ gọi cách ảnh hóa giao ngân.

Nguyễn-vân-Chấn

GẮN TỜI MƯA MƯA BÀ CON NÊN COI CHỨNG

HỆ NÊN NÀO NẮNG GIẤY, SANG QUÁ MƯA MƯA THƯỜNG HAY CÓ BỊNH THIÊN THỜI LÀ MỘT HÌNH 151 BIỂM NGHỀ.

MUỐN ngra bình ấy nên để dabb trong nhà 1 ve thuốc trị bính Thiên-thời kêu là « Eleuxir - anticholérique Khương - Bình - Tĩnh » ở Cánh-thà là một thư thuốc mà trong Lạc-chiến đều có-giữ như là thần hiệu và đã cứu sống cả ngàn người.

THUỐC này, đã nhiều lần quàn tự thầy thuốc Sar-ramon khuyên nhủ là thần chủ của người ngra có trong nhà luôn luôn.

Giá mỗi ve 0560, 12 ve 6\$99.

Có chỉ cách dùng rành rã.

Có trữ bán tại nhà thuốc: Khương-Bình-Tĩnh-Cánh-thà

- Longxuyên
- Sader (chủ Cát-ann)
- Pharmacie Dalat

Médecin TIẾT-Chấn-dức

BA THỨ BỘT
Annam làm tại Longxuyên
Nhà chế tạo M^{re} VUONG-THI-MUỐI

1- Bột Mãn-thích - 2- Bột Bào - 3- Bột Đậu-xanh

Đảm bảo kết dính qui bà, qui có bề mặt bột này mà lau bánh thì một trăm lần không trượt một.

Trở bán sỉ và bán lẻ tại hiệu: NGUYỄN-THỊ-KINH, SAIGON

Tạp Phụ-nữ Tân-vân
ra ngày hôm qua đã bắt đầu đăng bản tiểu-thuyết:

HAI NGÔI SAO

ÁI TÌNH

Hay làm! Hay làm!
Xin nhớ xem đừng bỏ qua uồng lăm.

TRAN-VAN-HAI dit Hai KỶ
62 64, rue Amiral Dupré, Saigon

Người Nam giúp người Nam

Tôi đã làm 15 năm tại nhà sửa đồng hồ, trừ danh của người Pháp. Tại Hanói, và 10 năm máy tiệm kim-hoan lớn nhất tại Saigon. Tôi chuyên nghề sửa các thứ đồng-hồ lớn nhỏ, đã được nhiều giấy khen.

Nay tôi ra mở tiệm riêng, tại đường (Thy-dực), rue Amiral Dupré, số 62-64. Tôi có lính sửa đủ các kiểu đồng-hồ lớn nhỏ, và có bán đủ thứ đồ thứ đồng-hồ treo tường, như là Carillons Westminster, và Regulateur kiểu nào cũng có, thứ 8 baguilles và 5 baguettes giá rất rẻ, và có bán đủ đồ phụ tùng về nghề đồng-hồ.

Từ nay xin Qui khách chiếu cố đến bản tiệm.

Mua hay sửa, chúng tôi xin làm rất cẩn thận và về bảo hành chắc chắn, chắc Qui khách sẽ được vừa lòng lắm.

Kính cáo,

Chủ nhân: TRAN-VAN-HAI dit Hai KỶ
Đường Thủ-Đức, bên hông nhà hàng Courtina

Dầu TÙ-BI thiệt hay thần hiệu

