

— NGÀY 26 MAI 1982 —

10.63650

GIÁ : 0\$20

Nhà Chợ Phố Huế Việt Nam 4-8 Mai 1932

NU * 工 CÔNG

右門

左門



*Chụp hình, rồi hình lớn
có tiếng khéo nhứt
giá lại rẻ
là :*

PHOTO DAKAO

Ở
ngang gare
xe điện Dakao
số 8, 10, 12 đường
Martin des Pallières, Saigon

ĐẦU NĂM 1932 CÓ GÌ LẠ ?

Có TÂN VIỆT - NAM THƯ - XÃ mới xuất bản :

1. — VỎ GIA ĐÌNH

là bộ giáo dục tiêu-thuyết đã từng dịch ra trên mươi thứ tiếng: Anh, Nga, Đức, Nhật, vân vân. Nay mới dịch ra Quốc-văn là lần thứ nhì. Sách dày ngoài 400 trang, giá 15.

2. — TẬP VĂN MÙA XUÂN CỦA ĐÔNG-TÂY

Có nhiều bài hay, hình đẹp, in khéo, giá mỗi cuốn 0\$20

3. — ĐÔNG-CHÂU LIỆT-QUỐC

là bộ lịch sử tiền-thuyết Tàu rất có giá trị.

Sách dày 400 trang, giá 15.

Địa lý & Namký: Báo quán Phụ nữ Tân-văn.

Mua lẻ hoặc mua sỉ xin do nơi Báo quán Phụ nữ Tân-văn. Thơ và manzat mua sách cũng để cho Phụ nữ Tân-văn 48, Rue Vannier Saigon, mỗi bộ phụ thêm tiền gửi 0\$25; mua hai bộ tiền gửi 0\$50.

HÃY HÚT THUỐC JOB

CẨM TRÍCH LỤC CÁC BÀI VÓ ĐÁNG TRONG PHỤ-NỮ TÂN-VĂN MÀ IN LÀM SÁCH
(DROITS DE REPRODUCTION RÉSERVÉS).

KHUYÊN ĐỜI

Dùng văn-tự nhứt-báo mà khuyến khích đời thi là hay, nhưng cũng chưa đủ vì xem qua rồi thời hay chán, ít người coi trở lại. Dùng việc chơi khi hưng chí có lẽ nghe chơi có ích mà chẳng nhảm.

Ấy là bộ dia "MỘT TẮM LÒNG QUÊ" và "GIÁ TRỊ DANH DỰ".

Trong đó thì ta được nghe nhiều câu tao nhã ý, từ thâm trầm, chờ không phải đợi ca trót dia như theo lời dia trước.

Đia BÉKA
59 Boulevard Charner, Saigon

HÃY HÚT THUỐC JOB

NĂM THỨ TƯ — SỐ 131



NGÀY 26 MAI 1932



CỬA CHÁNH HỘI-CHỢ Ở ĐƯỜNG LAREYNIERE

HỘI CHỢ PHỤ NỮ KẾT QUÀ MỲ MÂN



Trước đây, khi các báo hàng ngày ở Saigon cò-dòng cho cuộc Hội-chợ có một bạn đồng-nghiệp viết một câu như vầy : « Xin chị em hãy sôi-sáng hưởng ứng cuộc này, vì là một cuộc mà xứ ta mấy ngàn năm nay mới có ! »

Trong khi đọc tới mấy lời ấy, nhiều người cũng lấy làm ái-nghai thay. Vì câu nói nghe lớn lõi quá, giống chi dó mà đám hò lên là một việc sáng-kiến của mấy ngàn năm ? Sở cho sau này thành-tịch chẳng ra chi, thi có khò gì mà chẳng hóa ra một cái trò dừa voi đuôi chuột ?

Đến khi Hội-chợ phụ nữ mở cửa rồi, ai có dại pháp-phòng ấy mấy hôm trước thi hôm nay đã thấy không còn pháp-phòng nữa. Kịp Hội-chợ qua đến hai ngày, ba ngày, bốn ngày cho tới năm ngày, đêm cuối-cùng giải bài, lúc bấy giờ người người mới càng vừng dạ : quà nò không phù với cái, danh « mấy ngàn năm mới có », vì nò có kết-quả mỳ-mân vô cùng !

Cái cốt-tử của Hội-chợ này là ở cuộc đấu-xảo nữ-công. Phòng sún như sự tò-chức hồn-hỏi, trò vui dù thử, mà những đồ hàng nữ-công lô-lít, vụng-về, thi Hội-chợ cũng phải kè lá hết lám phần mười thất-bại. Nhưng đảng

PHU NU TAN VAN

mừng thay ! Bao nhiêu thức do tay phu-nữ ta làm ra đã bày la-liệt ở nhà đấu-xảo hôm đó, theo con mắt nhà công-nghệ và nhà mỹ-thuật, thì cũng đều cho là có vẻ khả quan. Đồ hàng dã nhiều mà lại khéo, cả dâng lượng cũng ngang bằng dâng phàm.

Dẫu rằng, bởi muốn tòi rồi còn thêm tòi nữa, số sau chúng tôi phải có bài bình-luận chỉ-trích một vài ; nhưng theo hiện-trạng Hội-chợ ta vừa rồi mà nói, thì sở dĩ có được kết quả rõ-ràng là cốt nhỡ ở mọi thức nữ-công dã bày ra trong nhà đấu-xảo hôm đó vậy.

Phải ! Lần này là lần thứ nhứt mà phu-nữ Việt-nam ta mới đem cái khéo của tay, cái khôn của trí sẵn có dâu từ hồi đời bà Trung bà Triệu đến giờ, phô bày ra cho thiên-hạ biết ; bảo cho rằng « mấy ngàn năm nay mới có », cũng không phải là quá dâng đâu.

Mỹ-mân cho đến cách tò-chức. Người mình từ lâu đã mang sẵn một cái tiếng xấu là không biết tò-chức rồi. « Annam làm ra gì ! » câu ấy là câu người ngoại-quốc ở đây thường nói. May ra lần Hội-chợ này có thể rứa bớt cái tiếng ấy đi một ít.

Ai cũng phải chịu cách sắp đặt trong Hội-chợ vừa rồi là chau-dáo. Các tay tò-chức không quên đến một sự tình-cờ nào có thể xảy ra trong đó hết, nên đã phòng-bị chẳng cho sót. Ngoài các việc sắm-sutura những gian-hàng, những trò chơi, có thầy-thuốc ở rộng để ngừa chữa cho người đi xem vì động mà phải chứng xây-xâm ; có linh-kín để-phòng kẻ cắp ; có cảnh-sát chực sẵn để can-thiệp dám dánh lòn nào xảy ra. Nhờ sự khôn-khéo siêng-nâng của các ban trị-sự, mọi việc làm cho đầu vào đó, cho nên suốt năm ngày đêm không có xảy ra điều gì ; mà có xảy ra chút-dính thi lại xử-trí yên liền, vì có dự-bị sẵn-sàng cả.

Có mấy người tòi hàng buôn lớn di coi mà lấy làm tiếc, nói phải chi mình cũng thuê gian-hàng chưng-dọn thi hay, vì là một dịp quang-cáo tốt hơn hết thuở nay, bỏ qua rất uổng ! Ta thử ngầm-nghĩ lời nói ấy thi biết rằng từ trước họ nghe nói Hội-chợ phu-nữ họ dã khinh rồi : của Annam dã là không dâng, huống chi lại của dân-bà Annam ! Nhưng hôm nay họ dã tiếc, thi át là không còn khinh nữa.

Mỹ-mân cho đến khách thăm-quan. Giữa đám đông người mình có mấy khi khỏi sanh chuyện, không chuyện này, cũng chuyện khác. Nhứt là đám nào có cả dân-bà dân-ông mà đến nỗi chen lấn nhau thi lại càng nhiều chuyện lâm. Song lần này không có.

Ngày nào cũng có hàng ngàn người trở lên trong một khoang đất rộng hai mươi ; ban đêm lại đến năm bảy ngàn nữa kia ; vậy mà không hề có một tiếng to. Các thanh-niên nam nữ gặp nhau, dẫu quen dẫu lạ, chẳng hề có ai chỉ-trích được một cái cứ-chí-nào là phi-lè.

PHU NU TAN VAN

Mấy đám hội khác, sự vải bông-giấy làm cho người ta khó chịu lắm, đến nỗi có kẻ cho là « cái nạn », nên trước Hội-chợ dã có mấy tờ báo lên tiếng dặn dò rồi. Hoặc cũng có nhở sự lên tiếng ấy mà trong mấy đêm có « giặc bông giấy », vui mà lịch-sự lắm, không ai có một lời nào phản-nản hết, ấy cũng là một điều đáng khen, đáng kề vào đây.

Một người Pháp già nói riêng cùng chúng tôi rằng : « Xã-hội Annam các anh gần đây coi có vẻ chính-lẽ hơn trước : Người ta thấy ở đám làng Phan-chau-Trinh lần thứ nhứt, đến Hội-chợ này lần thứ hai. »

Đó là lời một người ở ngoài ngoò vào khen chúng ta. Mà có lẽ lời khen ấy không phải vì mặt. Đại-phàm muốn biết một xã-hội nào ra sao, xem cái quần-chủng (*la foule*) của xã-hội ấy thi biết. Một quần-chủng mà có cái cứ-chí coi được, thi tất là cái trình-dộ tri-thức của xã-hội ấy dã khá.

Mỹ-mân ! Cái kết-quâ của cuộc Hội-chợ phu-nữ lần thứ nhứt này thật là mỹ-mân !

Sự mỹ-mân tách ra từng phương-diện như trên đó mà chưa kè tới số tiền huê-lợi dã thâu được để giúp cho Hội Dục-anh, do lòng tốt của anh em chị em chúng ta. Bởi sự đó như là một cái dấu tỏ ra rất rõ-ràng, ai nấy đều xem thấy, và lại sẽ nói trong « Lời cảm ơn » kể theo dây, nên ở đây chừa ra.

Cái kết-quâ của Hội-chợ lần này chẳng *nhiều* làm vê-vang cho phu-nữ Việt-nam ta thôi đâu, mà cũng có ích cho cả dòng-bang ta nữa. Trong các báo Tây báo Tàu, luôn mấy bùa dò, cũng thường có bài khen ngợi lắm.

Ước gi phu-nữ ta mỗi năm mỗi có Hội-chợ ! Ước gi Hội-chợ sang năm lại càng tốt đẹp hơn năm này !

Ước gi phu-nữ lần-lượt thiêt-hanh cả mấy việc minh dự-dịnh từ trước ! Hội-chợ có kết-quâ rồi, ước gi Nữ-lưu-học-hội cũng sắp có kết-quâ !

Chúng ta hãy bước tới mà chờ giật lùi !

P. N. T. V.



LỜI CÀM ƠN

Hội chợ phụ-nữ vừa rồi mở cửa trọn năm ngày đêm, tính số người vào xem có phòng chừng 50 ngàn, đủ cả ba kỳ Nam, Trung, Bắc. Mỗi người đã bỏ ra, kể lớn 5 đồng, con nit 2 đồng để giúp cho Hội-cho được kết-quả rõ-ràng, tức là giúp cho Hội Dục-anh có tư-bồn để bắt tay làm việc.

Chẳng phải hết thảy ai nấy tới dự hội cũng đều có một mục-dich tim, sự ích-lợi về công thương riêng cho mình, hay là tìm sự vui-thú trong giấy lát, nhưng cốt là vì lòng từ-thiện, vì sự giúp đỡ trẻ con các nhà lao-dộng sau này, cái từ-tâm ấy, cái ý-ý ấy, rất đáng cho những người để-xướng vui mừng và cảm phục.

Bởi vậy, trước hết chúng tôi có lời thành-thật, cảm ơn chung một tiếc hết thảy.

Các ông, các bà, các cô là những người dự vào Hội-dồng Tô-chức, Hội-dồng Trị-sự, các ban Uỷ-viên Trung-ương và Tiêu-tò, mà Bồn-báo đã đăng tên trong mấy sổ trước, thật đã bỏ vừa tâm vừa lực vào cuộc Hội-cho này nhiều lắm, nên mới được thành-tựu vè-vang như thế. Xin có lời cảm ơn các ông, các bà, các cô.

Các bạn đồng-nghiệp, tức là hết thảy các báo hàng ngày ở Saigon cùng ít nhiều tờ báo ở Trung-Bắc hai xứ, lại các bạn đồng-nghiệp ngoại-quốc, báo Tây báo Tàu ở đây, và Chợ-lớn, cũng đều đã hết lòng vì Hội-cho cỗ-dòng, cho nên mọi người mới hưởng ứng mà đi xem đông như thế. Chúng tôi xin cảm ơn các bạn đồng-nghiệp.

Hai hội Trung-kỳ Ái-hữu và Bắc-kỳ Ái-hữu, nhất là hai ông hội-trưởng, thật đã giúp công rất nhiều vào Hội-cho. Nhờ có hai hội ấy chủ-trương nên ngoài Trung-Bắc mới có gởi nhiều hàng nữ-công vào. Chúng tôi xin cảm ơn hai hội Ái-hữu Trung-Bắc.

Các ông chủ-quận khắp các hạt Nam-kỳ đã vì Hội-cho mà rao-bảo cho nhân-dân hoặc đem đồ tới đấu-xảo, hoặc đi xem; lại có nhiều ông đã sai đến các cô ái-nữ minh-lên Saigon giúp việc cho Hội-cho nữa, cái hào-ý ấy mới thật là ít có. Chúng tôi xin cảm ơn các ngài.

Các anh em lính, vừa Pháp vừa Nam, hoặc gác ngoài, hoặc gác trong, hoặc đánh nhạt, đi cột đèn để giúp vui cho Hội-cho luôn năm ngày đêm, có công khôn-nhiều lắm. Chúng tôi xin cảm ơn anh em.

Hơn ba trăm anh em vừa dân-thợ, vừa eu-li đã ra công cất-dựng và dọn dẹp cho Hội-cho trong vòng một tháng. Nhờ đó một miếng đất trống kia mới trở nên cảnh-tượng huy-hoàng xán-lạn. Chúng tôi xin cảm ơn anh em.

Hội-cho phụ-nữ lần thứ nhứt này được có kết-quả rõ-ràng, ấy là nhờ lòng tốt và công-lao của các bậc mà chúng tôi cảm ơn trên đây. Cái kết-quả ấy chẳng những Hội Dục-anh được nhờ mà thôi, nhơn đó cũng nghiệm thấy được cái trình-dộ của quoc-dân ta nữa. Đáng mừng lắm! Đáng mừng lắm!

Hội Dục-Anh và Phụ-Nữ Tân-Văn.

Buổi nhóm tại hội-quán Dục-anh để tính toán số sách và tiền bạc của Hội-cho phụ-nữ

Bữa 20 Mai 1932, đúng 8 giờ tối, qui vị sau này có nhóm tại hội-quán Hội Dục-anh, 65 rue de Massiges Saigon, để xem xét giấy tờ, tính toán số sách và kiêm diêm tiền bạc của Hội-cho phụ-nữ mở ra từ 4 đến 8 Mai 1932 tại sân Thể-thao Saigon.

Qui ông Docteur Nguyễn-xuân-Báy, Trưởng-ban, ban Tô-chức Hội-cho; Trịnh-dinh-Thảo, phó Trưởng-ban, Diệp-văn-Ký, Từ-hàn; ông và bà Nguyễn-dức-Nhuận, Thủ-bồn; Nguyễn-dinh-Tri, Trưởng-ban ban Thể-thao; Hồ-văn-Kinh, Trưởng-ban ban Kiến-trúc; Lê-trung-Cư, Hội-trưởng Trung-kỳ Ái-hữu; Hồ-văn-Ánh, Hội-trưởng Bắc-kỳ Ái-hữu; Triệu-văn-Yên, Hội-trưởng C. S. A; Cosmes Nguyễn-văn-Tài, Trưởng-ban Kiểm-soát; Bùi-văn-Còn trong nom về ban bán giấy vào cửa.

Khi Hội-dồng an tọa rồi, liền cử ra một ban ủy-viên có hai ông Hồ-văn-Ánh và Lê-trung-Cư để xem xét hết các cuốn sổ bán giấy vào cửa Hội-cho, và cử ông Diệp-văn-Ký đọc hết các khoản thầu xuất của Thủ-bồn đã trình cho Hội-dồng được biết.

THẦU

1 Bán giấy vô cửa	11.085 \$ 30
2 Cho mướn gian-hàng và đất	1.070 00
3 Bán Médailles Duc-Anh	455 38
4 Huê-lợi về gian-hàng từ-thiện, nhà đấu-xảo và phòng trà	707 67
5 Tiền của các nhà từ-thiện cho	610 00
6 Bán lại cho Hội Dục-Anh 1200 Médailles còn lại	136 00
TỔNG CỘNG SỐ THẦU	14.064 \$ 35

XUẤT

1 Tiền mướn sân Saigon-Sports	135 \$ 00
2 Cắt gian-hàng	1.056 69
3 Sở phi tô-chức, bài-trí các cuộc	1.859 04
4 Quảng-cáo và cỗ-dòng	1.195 76
5 Tiền đèn điện	1.180 00
6 Tiền nhà-in và các thứ giấy	608 77
7 Tiền làm Médailles Duc-Anh	240 00
8 Thủ công cho những người bán giấy vô cửa và ty kiêm-soát	225 00
TỔNG CỘNG SỐ XUẤT	6.500 26
Số Lời	7.564 00
	14.064 \$ 35

Ông Diệp-văn-Ký đọc các khoản thầu xuất của Hội, hết bén thâu, tới bén xuất mỗi khoản khi đọc lên đều hỏi ý kiến của Hội-dồng, và có một hai khoản phải xem lại trong mấy điều giải, khoản nào cũng thấy rành rẽ phản minh nên Hội-dồng đều ưng thuận hết cả và đồng ký tên vào tờ biên bén thâu xuất của Hội-cho.

Xét vì trong mấy bữa Hội-cho, cái trách-nhiệm nặng nề khó nhọc hơn hết là việc bán giấy vào cửa và kiêm-soát sự vào ra trong Hội-cho, thế mà hai ông Bùi-văn-Còn và Cosmes Nguyễn-văn-Tài đã hết lòng sắng với bồn phận mình, không để sơ thất một việc nhỏ mọn nào cả, nên Hội-dồng tỏ lòng ngợi khen hai ông đã làm tròn bồn phận một cách xứng đáng và cảm ơn hai ông đã hết lòng giúp cho Hội-cho.

Việc tính toán số sách tiền bạc cho Hội-cho đã xong rồi thì Hội-dồng định gởi trọn số tiền thầu vô cửa đêm chót là 823\$ để cửa giúp đồng-báo bị nạn ở Trung-kỳ sở phi đêm đó để Hội-cho chịu hết và Hội-dồng đều ưng thuận.

Đúng 10 giờ rưỡi Hội-dồng giải tán.

LỜI THƠ MỚI

Hội-cho đã qua

Mấy tháng trời cỗ động, một tinh-thanh mới dựng lên miếng đất trống. Dưới muôn ngàn ngọn đèn điện sáng choang, dù người dù vật, ước trăm gian hàng. Đề nội-hóa chế hợp phép vệ-sinh, trông vào mà phải thất kinh. Ông Cò ngồi đâu con đường tiến hóa, chị em đã bước dì một khoan rất khéo của mấy bà mấy cô. Gian hàng đấu xảo ngó vỏ, dày nghịt những món khéo của mấy bà mấy cô. Nào mứt bánh, nào đồ thêu cho đến mấy bức vẽ, ai dám vồ mà dám khinh rẻ?

Gặp dặng dịp phò tài, chị em đưa nhau ra tay. Ấy mới thiệt là phấn son tó điểm, khôi phái làm con người không trách nhiệm.

Tinh cờ gặp gỡ một nhá, nhờ Hội-cho này, chị em Trung-Nam-Bắc ta!

Chẳng những đem tình liên-lạc ràng buộc, mà lại được coi nhau là thân thuộc.

Đây nhau bằng một cách hay, phu-nữ Việt-Nam

về vang thay!

Dầu khách ngoại bang ghé mắt, không khỏi khen nghe tẩm-lắc.

Bước đầu mà được thành công, lo gì bước sau không xong?

Cố gắng lên chị em hời, năm nay rồi còn năm tới!

Không-TUYỀN



CUỘC HỘI-CHỢ

PHU-NỮ VIỆT-NAM

Mở tại sân Thể-thao

TẠI SAO CÓ CUỘC HỘI-CHỢ PHU-NỮ ?

Khi cuộc Đầu-xảo Nữ-công do Phụ-nữ Tân-văn-hoà và tò-chức trong phiên Chợ-dêm 7 Novembre 1931 được kết-quả mỷ-mẫu, chúng tôi liền có cái hi-vọng: sao cho mỗi năm ở Saigon ta đây đều có một cuộc Hội-chợ hoặc Đầu-xảo như vậy, thì lợi ích cho phu-nữ Việt-nam không biết-chừng nào.

Bây-tô cái hi-vọng của chúng tôi ra cho các nhà tri-thức và chị em đồng chí nghe, mọi người đều cho là phải, đều khuyên chúng tôi nên kiêm-cơ hội để thiêt hành cái hi-vọng kia, sẽ có các nhà tri-thức và chị em đồng chí làm hậu-viện, hoặc của hoặc công, tận tâm tận lực mà tán thành vào cho nên việc.

Dùm thấy chị em, trăm người như một, ai ai cũng muốn mỗi năm ở Saigon có một Hội-chợ phụ-nữ để có cơ hội cho chị em trong ba kỳ phô bày những món nữ-công và trao đổi học hỏi thêm nhau những nghề hay tài khéo, cũng dễ cho chị em có dịp thân cận cùng nhau, ngõ hầu kết chặt mối dây đoàn-thê và thân-ái của người chung một nước, chúng tôi lại càng hăng hái vò cùng.

Lòng chúng tôi đã ao ước, lại được anh em chị em tán thành và khuyến-khích cho, thật chúng tôi lấy làm mừng lâm. Chúng tôi quyết lựa ngày kiêm dịp để tò-chức ra một cái Hội-chợ phụ-nữ, làm

← Quang-canh
Hội-chợ: Bên
trên hết là nhà
đầu-xảo, ở
ngoài ngoài với
hai bức gốm là
những bát nồi
mứt bảy ở
trong; bức dưới
chót là đồ thêu
đồ vải.

Saigon từ 4 đến 8 Mai 1932

làm sao cho cuộc Hội-chợ ấy nó có ích về đường nữ-công của chị em, mà nó cũng phải có lợi cho một công cuộc từ thiện nào đó nữa.

Mấy tháng trước, Hội Duc-anh thành-lập, người vào hội thật cũng sốt sắng lắm, song bởi gấp lúc kinh-lễ khung-hoàng, tiền trong quỹ của hội có ít, không thể bắt tay làm việc gì được cũ, chúng tôi nghĩ việc giúp huyết mạch cho Hội Duc-anh là việc nên làm trước hết.

Lập Hội-chợ đã có ích cho việc nữ-công của chị em, lại thâu được lợi mà bồi bõ cho nền tài-chánh của Hội Duc-anh, một việc làm có ích lợi cũ hai bên thi còn chi hay hơn mà dù dữ?

Chúng tôi quyết vì cuộc đầu-xảo nữ-công và bồi bõ nền tài-chánh của Hội Duc-anh mà tò-chức ra Hội-chợ phụ-nữ. Cái ý-kien ấy đều được các nhà tri-thức và chị em đồng-chí biếu-đồng-tinh, bởi vậy ngày 4 đến 8 Mai 1932 mới có Hội-chợ phụ-nữ ở trên sân Saigon-Sports đó.

LỰA NGÀY VÀ KIÊM CHỖ LẬP HỘI-CHỢ PHU-NỮ

Năm nào cũng như năm này, hè đến tháng Avril, Mai lui trôi đã khởi sự mưa, chúng tôi van biển như vậy, thế mà còn dần dà đến đầu tháng Mai mới tò-chức Hội-chợ thật cũng là một sự bất đắc dĩ của chúng tôi đó.

Muốn lập một Hội-chợ cho xứng đáng, phải cò-dòng đối ba tháng trời mới mong có cái kết-quả theo ý mình muốn, và thế nào cũng phải làm sau cái phiên Chợ-phiên ở huê-viên dinh Toàn-quyền một vài tháng mới có người dự. Bởi cờ ấy, chúng tôi mới bàn tính với các nhà tri-thức ở Saigon và chị em trong ban Trị-sự Hội Duc-anh định lập Hội-chợ vào đầu tháng Mai là dịp lễ Ascension cho tiễn.

Ngày giờ đã quyết định rồi, bây giờ còn phải lựa một miếng đất trống nào cho sạch sẽ cao ráo, có ráo giậu kin đáo, nhứt là phải rộng rãi, có thể

chứa được năm bảy ngàn người mà không chật chội. Cuộc Chợ-dêm ở sân Cercle Sportif đường Colombier bùa 7 Novembre 1931 đã cho chúng tôi một bài học, khiến cho chúng tôi càng phải cần thận về sự lựa chọn chỗ lập Hội-chợ này lắm.

Trước hết chúng tôi muốn lập Hội-chợ tại sân Thể-thao Tông-cuộc Annam nên chúng tôi liền đến bàn tính việc mượn sân với ông Hội-trưởng Tông-cuộc ấy. Rủi cho chúng tôi, ông Trần-văn-Khá trả lời rằng trong lúc đầu tháng Mai sẽ có hội đá banh Xiêm-la qua tranh đấu với các hội trong Tông-cuộc ta, thành ra không thể nào cho Hội-chợ mượn sân ấy được.

Mượn không được sân chúng tôi đã buồn, lại còn nghe trong lúc Hội-chợ có hội Xiêm-la qua đá banh, khiến cho chúng tôi lại càng thêm ái ngại cho cái kết-quả của Hội-chợ hơn nữa. Tuy vậy, một việc đã tinh làm, đã nhứt định rồi, thì dầu phải gấp những cái trò lụa gì là chúng tôi cũng cứ tiến hành cho đến đạt mục-dich.

Chúng tôi nhờ lại gần sân của Tông-cuộc, có sân của hội Saigon Sports, tuy không rộng lớn bằng sân Tông-cuộc, chờ cũng sạch sẽ, kin đáo và vừa chỗ lập Hội-chợ lắm.

Chúng tôi tìm đến hội Saigon Sports mà bàn tính việc mượn sân, nói cho ngay, đối với công cuộc từ thiện, nếu ai có thể giúp được điều gì là cũng vui lòng giúp cả.

Mượn được sân Saigon Sports, sân ấy nằm giữa 4 con đường cái, có 4 cửa vào ra, thật là tiện-lio vò cùng, nên chúng tôi lấy làm mừng rỡ lắm. Chúng tôi quyết lập Hội-chợ trên sân banh ấy, không còn dời đổi chi nữa.

VỀ BẢN ĐỒ VÀ CHIA CÔNG VIỆC ĐỂ LẬP HỘI-CHỢ PHU-NỮ

Chọn được sân để lập Hội-chợ, bây giờ đến lúc bắt tay làm việc, phải làm việc một cách sốt sắng mới khôi trè nải.

Quang-cảnh Hội-chợ ban đêm

Hội-chợ của chúng tôi tinh-lập ra đây là Hội-chợ của phu-nữ Việt-nam, song công việc tổ-chức nếu không cậy đến sức bạn mày-râu, thi không thể nào lập nên một cái Hội-chợ cho xứng đáng được.

Và lai việc lập Hội-chợ là một việc to-tát rộn ràng, chẳng những để cho chị em tự lập lấy không xong, mà nǎm ba người đàn-ông tự lo liệu với nhau, cũng chưa chǎo-sẽ thành-tựu được. Việc lớn phải cần có đồng/người.

Sau khi nghe chúng tôi bày tỏ ý-khiến, Hội-Duc-anh liền gửi thư mời các nhà kiến-thức và anh em trong báo-giới hội-lai tại hội-quán Duc-anh, eū đặt nhiều ban-uy-viên để chia-công sót việc với nhau ma làm cho mau-le và có thứ-tự.

Bùa-sau, ông Kinh-ly Phan-Thanh (Chợ-lớn) vè xong cái bǎn đồ (plan) Hội-chợ, các báo Tây Nam rập nhau đăng bài cǎ-dộng, xe bò xe ngựa chờ cày-chở là vào sân-banh, thợ-nhà in sǎp-quảng cáo in chuong-trinh, chị-em lo may, thêu, làm bánh làm mứt, hất-ký ai có một cái-trách-nhiệm gi đối với Hội-chợ cũng đều bắt-tay làm việc, và trong lúc làm việc cho Hội-chợ, ai ai cũng đều có nuôi-một cái hi-vọng như-nhau: làm cho Hội-chợ rõ-ràng và kết-quả mì-màn.

HAI TUẦN LÈ TRƯỚC NGÀY KHAI HỘI-CHỢ

Hai tuần lè trước ngày khai Hội-chợ, ngày nào cũng co-đoi ba-mươi người lo cất-gian-hàng tại sân Saigon Sports, còn ở trại bão-quán Phu-nữ Tân-vân, thi-kể ra người vào-thật là náo-nhiệt. Chị em đến-dâng-tên để dự-cuộc thi, hoặc gởi đồ-nữ-công để-chưng-bày trong Hội-chợ; các nhà thương-mãi đến-mướn-gian-hàng: thợ, dây-thép tiếc được-liền-liền, chuồng-diện-thoại reo-luôn không-dứt.

Thấy đồng-báo nô-nức, ai-ai cũng tò-lòng hoan-nghinh Hội-chợ, chúng tôi khắp-khỏi mìng-lòng, chắc-thể nào Hội-chợ nǎm nay cũng có một cái-kết-quả vè-vang, quá-lòng-trong mong ao-ước của những người đứng-tổ-chức ra-nó.

Thiệt-vậy, mỗi ngày chúng tôi mỗi-tiếp được món-này-vật-kia của chị-em xa-gần-gởi-tới, món-nào-cũng-dep-cũng-khéo; gian-hàng-vừa-cắt-xong-là có-người-hỏi-mướn, phải-cắt-thêm-luôn-luôn; trò-chơi, nay-ông-này-giúp-cho-một-món, mai-bà-kia-bày-cho-một-trò, khiến-cho-chúng-tôi-trước-định-mở-Hội-chợ có-một-phần, mà-bây-giờ Hội-chợ-rộng-thêm, vui-thêm-dẽn-hai-ba-phần-lận.

Dự-bị-dù-cả-mọi-sự-cần-dùng, sắp-dặt-rất-nhiều-trò-chơi, song-trong-Hội-chợ-cũng-chưa-ngót-người-làm-việc. Chị-em-lo-chung-dồ-nữ-công, thương-gia-lo-dọn-gian-hàng và bảy-hàng-hóa, người-trong-hội-lo-bồi-bõ-sứa-dồi-những-chỗ-nào-còn-thiếu-sót-vung-về, trên-mặt-sân-banh-kể-lại-người-quá-rộn-ràng-như-một-doàn-kiến-xây-hay-cắt-đ.

NGÀY 4 MAI 1932

Ngày 4 Mai 1932 là một ngày đáng-cho đồng-bảo-ghi-nhỏ, vì-nó-là-một-ngày-rất-về-vang-trong-lịch-sử-tấn-hoa-của-phu-nữ-Việt-nam ta-dó.

Ngày 4 Mai, các con đường-lớn-trong-thành-phố đều-có-treo-vải-giăng-ngang-quá đường-dẽ-mẩy-chữ-lớn: «Hội-chợ phu-nữ từ 4 đến 7 Mai tại sân Saigon Sports. Có-cuộc-dẫu-xao-nữ-công, có-nhiều-trò-vui-cuộc-lạ.»

Gần-khắp-các-vách-tường-trong-thành-phố đều-có-dán-quảng-cáo «Mẹ-bông-con» của Hội-chợ, các-néo-dường-và-mẩy-cái-ngũ-tư-ngũ-ba-trong-thành-phố Saigon Cholon nơi-nào-cũng-có-dán-mùi-tên-chỉ-ngay-dường-di-lai-Hội-chợ; trên-trời-có-máy-bay-bay-rải-giấy-cǎ-dộng-cho-Hội-chợ, là-nhứt-là-có-năm-sáu-cái-xe-ngựa-di-rong-khắp-dường-lớn-dường-nhỏ, đánh-trống-thòi-kèn-cao-rao-Hội-chợ, làm-cho-mọi-người-đều-phải-chú-y-và-nó-nức.....

Chúng-tôi-dám-nói-về-sự-làm-quảng-cáo-cho-Hội-chợ, sở-Moderne Publicité, các báo-quốc-ám và-chúng-tôi-dám-hết-sáng-kien-của-minh-ra-mà-làm, biết-làm-cách-nào-có-lợi-ich-cho-cái-kết-quả-của-Hội-chợ là-chúng-tôi-làm-liền, và-từ-xưa-den

PHU NU TAN VAN

nay-chưa-có-công-cuộc-gì-có-sự-quảng-cáo-khéo-và-nhiều-như-thế.

Ngày 4 Mai, quang-cảnh Saigon đã-hiện-ra cái-cảnh-náo-nhiệt-khác-thường: đường-phố đông-dảo-người-di, nhà-hàng-quán-nước-chật-núc-người-ngồi, còn-những-cái-khách-sạn-rộng-lớn, mít-mết-và-dáng-tin-cậy-như «Phong-cảnh Khách-lầu»-của-ông-Võ-văn-Ban, «Tam-ký»-của-ông-Huynh-huệ-Ký, «Thanh-huê Khách-sạn»-của-ông-Lê-văn-Huê, v..v... các-khách-sạn-có-den-mẩy-trăm-phòng-mà-ngày-4-Mai, hoi-tham-không-còn-một-chỗ-trống-nào-cũ. Khách-ba-kỷ-người-Nam-vang-tựu-lại-Saigon-để-xem-Hội-chợ-thật-là-vô-số.

Hội-1 giờ-trưa-tại-sân-Saigon-Sports-đã-có-về-òn-ao-rộn-rực. Thứ-nhứt-là-tại-gian-hàng-Đầu-xảo-nữ-công-quí-bà-quí-cô-lo-dọn, lo-chưng, nào-là:bánh, mứt, đồ-về, đồ-thêu, mỗi-món-sắp-riêng-một-nơi, món-nào-coi-cũng-khéo-cũng-dep-cá.

Ở-các-chỗ-khác, người-lo-treo-dồ, người-lo-chưng-hàng, ông-Lê-trung-Nghĩa-ở «Nhà-báo-giới», ông-Triệu-văn-Yên-ở-gian-hàng «Nguyễn-văn-Trân», cặm-cui-lo-sắp-dặt-công-việc-của-minh-một-cách-chăm-chỉ-lâm.

ĐÊM GIỜ KHAI MẠC

Ba giờ-chiều-trời-mưa, ai-nấy-đều-thở-dài, đều-hồi-đi-cho-Hội-chợ-phu-nữ! Trời-định-phá-dám, Trời-muốn-giết-con-nhà-nghèo-day-chẳng? Khô-lâm, khô-lâm, mà-khô-nhứt-là-anh-em-chị-em-chúng-tôi, những-người-đứng-tổ-chức-ra-Hội-chợ! Hè-một-giọt-mưa-nhỏ-xuống-là-một-giọt-nước-mắt-nhieu-trong-lòng.

Đã-biết-Hội-chợ-mở-cửa-den-4-ngày-4-đêm, trời-mưa-choi-một-lát-cũng-chẳng-hai-gì, song-ngặt-bữa-nay-là-bữa-dầu, bữa-Hội-chợ-ra-mắt-dồng-bảo, trời-cướp-mắt-cuộc-vui-của-người-ta-di, vậy-là-irc-lâm!

Thiệt-vậy, đã-biết-gian-hàng-trong-Hội-chợ-cắt-bằng-cây-là-rất-chắc-chắn-và-kin-dáo, dùn-trời-mưa-lớn-cũng-không-dot-vết-hàng-hóa-chưng-bày-kia-dược, song-ở-gian-hàng-không-vết-không-hư, còn-ở-ngoài-sân-bùn-sinh-nỗi-lên, nước-nối-dòng-vũng, cũng-hư-hại-cho-các-trò-chơi-ngoài-trời-và-bất-tiến-cho-công-chung-di-lại-trong-Hội-chợ-lâm-chợ.

Khá, trời-mưa-sơ-một-dám-vừa-đến-sân, kể-liền-dứt-hội, dầu-màu-trời-không-dược-trong-tréo, chờ-nhầm-cũng-không-còn-mưa-nữa.

Ba giờ, bốn giờ, các-con-dường-chạy-lên-Hội-chợ—nhứt-là-con-dường-Lareynière—người-di-xe, kè-di-hộ, lù-lượt-tốp-bầy-doàn-ha-rùng-rùng-kéo-lên-như-nước-ròng-cuồn-cuộn-rút-ra-biển-cá. Trên-tay-mỗi-người-đều-có-cầm-một-lấm-chương-trình-và-vi-di-và-dọc...

— Chưa-chi-chờ-thấy-thiên-hạ-dập-diều, ngựa-xe-như-nước, cũng-dự-doán-được-Hội-chợ-này-sẽ-vui-về-lâm.

— Vào-Hội-chợ-mình-di-coi-cái-chi-trước-bây-giờ?

— Muốn-coi-chỗ-nào-trước-tùy-ý-của-mình, chỗ-nào-cũng-không-nên-bỏ-quá-uồng-lâm.

Áy-là-lời-anh-em-chị-em-lúc-vừa-di-den-cửa-Hội-chợ-dã-bản-soạn-với-nhau-như-vây-dó.

VÀO HỘI CHỢ PHỤ NỮ

Đến-cửa-chính-của-Hội-chợ-ở-dường-Lareynière, thấy-xe-hơi, xe-kéo-dài-dài-den-mẩy-trăm-thước, còn-người-ta, kè-qua-người-lại-rất-là-nhộn-nhàng-tấp-nập. Dòn-lên-khuôn-cửa-hùng-tráng-và-khéo-dep, thấy-dẽ-mẩy-chữ «Hội-chợ-phu-nữ»-thật-lớn, có-người-trong-Hội-và-linh-tráng-canhh-gác-rất-nghiêm-nhật. Mua-một-cái-giấy-năm-cắc, ở-phòng-bán-giấy-bên-tay-mặt, trình-lại-cửa-chánh, tức



Danh-hoạt

Gian-hàng-bán-sách «Gia-chánh»
bán-dược-hơn-600-dồng-bạc



như sao giáng một bồi lâu,
các quan mời vào lời.



1.— Gối thêu hình bà cô Trung-Nam-Bắc
của cô Trương-vinh-Tông.
2.— Bốn cái gối thêu của bà Docteur Nhã.
3.— Tấm tranh thêu « Me day con »
của cô Nguyễn-thị-Hanh, cháu ông Joseph Việt.

nhiên minh đã vào
dến Hội-chợ phu-nữ.

Mấy dây gian hàng
sắp ra hình chữ thập,
hang hóa chung bày
la liệt khoe màu,
khoảng giữa có ba cái
đai dê dành nhạc và
diễn-thuyết, có trống
cột cầm cờ, giăng dây
treo đèn coi thiệt là
rực-rỡ.

Công chúng chen
nhau, lẩn lẩn vào
Hội - chợ. Ai cũng
dừng chon dừng lại,
dưa cặp con mắt
sáng suốt của mình
soát qua một lượt
như ngọn đèn rọi,
rồi mỉm cười và nói :
« Thiệt là tốt ! Thiệt là
có thứ tự ! Thiệt là
khéo tò-chức ! Đứng
đây mà ngó cũng đủ
biết trước cái kết quả
mì mẫn của Hội-chợ
rồi ! »

Bà Nguyễn dứt lời, cù tọa vò tay bồi lâu, quan
Thống-dốc bèn đứng lên ngó lời khen ngợi công
cuộc Hội-chợ này và rất tán dương cái ý-nghĩa
của nó.

Cô bông ở Thủ Đức,
Gò - vấp, Hóc - môn,
Chợ-lớn v. v... ông
Tây say, bà đầm cười,
lão-trưởng công Tiễn-
Bửu, di quanh lòn

cùng khắp Hội-chợ, ai thấy cũng tức cười và trầm
trồ khen khéo, khen đẹp.

Cứ theo chương-trình của Hội-chợ thì 5 giờ rưỡi
chiều nay sẽ có quan Thống-dốc Namky, qui phu-
nhơn cùng các quan văn vò Tây Nam đến chứng
kiến cuộc lè khai mac và dự tiệc trà, nhưng vì
mắc bận việc quan nên sau khi đèn điện bật lên

đi cùng qui phu-nhơn, có quan Tòng-bin, quan
Đốc-ly, ông Outrey, quan Huyền Cửa và nhiều qui
quan đi theo không thể kể ra cho hết.

Ban Hội-dồng ra tận cửa tiếp rước các quan
vào, trước hết thỉnh quan Thống-dốc đến viếng
nhà Đầu-xảo Nữ-công, chỉ cho ngài cùng các quan
xem từng món thêu, món bánh, coi bộ các quan
chú ý và khen ngợi lắm.

Xem khắp nhà Đầu-xảo Nữ-công, ban Hội-dồng
Hội-chợ và ban Trị-sự Hội-Duc-anh mời mời quan
Thống-dốc, cùng các quan sang qua nhà tiệc dê
dự tiệc trà bánh.

Khi các quan an vị rồi, bà Trịnh-dinh-Thảo có
tỏ rằng bà chánh Hội-trưởng Hội-Duc-anh khó ở,
nên bà Nguyễn-dức-Nhuận, chủ báo Phụ-nữ Tân-
văn liền đứng thay mặt đọc một bài diễn-văn bằng
quốc-văn tỏ bày cái việc phuộc thiện của phu-nữ
ta làm là thiệt hành chủ nghĩa của Hội. Bài diễn
văn của bà Nguyễn-dức-Nhuận thật là thăm trâm
tuồng thiệt, ai nghe cũng đều cảm động. Bà đọc
tuy nhò mà rõ ràng, và lại lúc bấy giờ đâu đó
đều lăng trang nên dù ở xa cũng nghe được từng
tiếng.

Bà Nguyễn dứt lời, cù tọa vò tay bồi lâu, quan
Thống-dốc bèn đứng lên ngó lời khen ngợi công
cuộc Hội-chợ này và rất tán dương cái ý-nghĩa
của nó.

Tiệc trà hôm nay có nhiều thứ bánh vừa ngon
và khéo, do các cô ai nữ của ông bà Bác-vật Lưu-
vân-Lang và Jh Nguyễn-văn-Viết làm ra để hiến
cho Hội.

NHÀ Đầu - XẢO NỮ-CÔNG

Trong Hội-chợ phu-nữ có trốc trăm gian-hàng
mà cái nào cũng tốt, cũng đẹp, cũng chung bày
hang-hoa chất hết. Không có một gian-hàng nào
còn dư, bỏ trống, thấy đó đủ biết các nhà thương
kiến cuộc lè khai mac và dự tiệc trà, nhưng vì
mắc bận việc quan nên sau khi đèn điện bật lên

Gian-hàng tốt đẹp, rộng lớn và được công-chung
chú ý hơn hết trong Hội-chợ chính là cái khán-
dài của hội Saigon-Sport mà hội chung dọn thành
ra cái nhà Đầu-xảo Nữ-công của chị em phu-nữ đó.

Trong nhà Đầu-xảo, lúc nào cũng có qui bà
qui cô, đứng trông nom các thức hàng, tiếp rước
khách quan và có một cái bàn viết dề giấy, khi bà
Hồ-trường-Sanh (Tràon) ; khi cô Ng-thị-Khương ;
khi cô Ngọc-Thanh (Giadinh), thay phiên nhau
mà biên chép những dò của chị em đem dự cuộc
Đầu-xảo.

Các thức hàng như : bánh, mứt, nem, dưa, mận,
thâm, gối, tranh, tượng, quạt, giày, khăn, nón,
bóng, hình v. v... sắp trên hai kệ dài và treo trên
vách, đâu đó có lớp lang thử-tý, và mỗi món đều
có dán nhãn tên họ người làm ra rành rẽ lắm.

Chúng tôi xin kể ra ít món. Bánh hình con
rồng con phụng của hai cô Pauline và Georgette
(Rächgiá) thiệt khéo và rất kép công. Mứt của bà
Nguyễn-thị-Đào (Thủ Đức) ; các thứ bánh, mứt của
bà Nguyễn-văn-Bá (Dakao) ; bánh hộp của cô Lê-
thị-Án (Môay) ; bánh men chocolat của cô Nguyễn-
thị Ngân-Thủy (Chợ Lớn) ; bánh hình con rồng con
phụng của bà Trương-văn-Cường ; các thứ bóng
bằng bột của hai bà Chi và Tiếng (Gòcòng) ; bánh
phồng tôm (vô hộp), cá kho bông của cô Bùi Rozia
(Bentre) cô Mỹ-Ngọc (Socstrang) ; bánh đậu (petits
sours) của cô Nguyễn-Duy (Giồng Luông) ; trái nho
giả của cô Tào-ngọc-Lan v. v... món nào cũng
là tay thợ mời làm ra nỗi.

Lưỡng-lôn-cung Hoàng-thái-hậu (la Reine mère)
ở Huế có gửi vào tặng Hội-Duc-anh mấy bức thêu
rồng phượng thật là khéo, đẹp.

Hai cô Mỹ-Ngọc và Bạch-Mai ở Socstrang có bày
một chục hột gà thiệt ngô. Trên vỏ mỗi hột gà
cô khắc một bài thơ, nhờ được đổi bài, xin
chép ra đây để hiến độc-giả :

I

Mưa gió đem nhau đến giữa đèo,
Trèo lên trèo xuống những cheo leo.
Thôi thôi sóng khặc xin dừng ngại,
Trời bể mình mông một cái liều !



II

Trung trình từ đức khá rên lòng.
Mới gọi con nhà phan giá trong.
Chẳng ương sành ra trời đất Việt,
Bởi lời nhán nhũ chị em chung.

Cô Madeleine Ng.-thị-Hanh, cháu ngoại ông
Joseph Việt (chú nhà-in) có thêu một bức tranh « Me
day con đường kim mồi chỉ » thiệt khéo, (sau
được chấm hạng nhất) dưới bức thêu có 4 câu
thơ như vậy :

Con cùi cùi mẹ làm gương.
Đường kim mồi chỉ là phương dàn-bà.

Trò tài dệt gấm thêu
hoa.
Rõ ràng cho nước cho
nhà từ đây.

1.— Tấm tranh thêu « Con Công » của cô
Trương-vinh-Tông ;
2.— Môt cái gối thêu của cô Nguyễn-thị-
Hanh, cháu ông Jh. Việt.



dùng con gà luộc mà làm ra hình ông Lữ-Vọng ngồi câu, giống hệt, thiệt khéo hết sức. Hai bữa sau bà bỏ hình ấy chưng hình ông già đi cuốc đất, trời nắng mệt, ngồi nghỉ trưa trên một cái gò cao, ai đến coi cũng phải chịu là xảo thủ.

Về cách chưng từ - linh bằng hoa quā, hai ông Trần-vân-Nhơn dit Minh (Chợlòn) Phạm-văn-Vi (Hốcmôn) có chưng mấy cỗ « Công-hầu » « Anh-hùng hội » « Long-phung » coi đẹp lắm.

Trước nhà Đầu-xão còn nhiều chậu kiêng lớn thiệt tốt, cũng có một con đồi-mồi còn sống lặn lội ở trong một cái chậu.

Cuộc Chợ-dêm bữa 7 Novembre 1931, phu-nữ Việt-nam có lập một cuộc đấu-xảo nữ-công, kết quả thế nào, độc-giả đã biết, nhưng nếu đem cuộc đấu xảo ấy mà so sánh với cuộc đấu xảo tại Hội-chợ phu-nữ hôm nay, thì nay mười trước chỉ có một. Đò dã nhiều, dã khéo hơn mà cách sắp đặt cũng dung-dẫn hơn nhiều lắm.

Ở nhà Đầu-xảo Nữ-công ra, ai cũng phải trầm trồ khen ngợi, cho là kết-quā hoàn-toàn, và ước ao sang năm sẽ có một cuộc đấu-xảo nữ-công như vậy nữa.

NHÀ TRUNG-BẮC-KÝ

Ngay nhà Đầu-xảo Nữ-công là gian hàng Trung-kỳ và Bắc-kỳ, vừa rộng lớn tốt đẹp vừa làm cho khách phải chú ý.

Gian hàng Trung-kỳ, có qui ông Lê-trung-Cư,



Gian hàng Trung-kỳ và qui ông Lê-trung-Cư

Hồ-hữu-Nhả, Võ-khắc-Thiệu và nhiều anh em chí em Trung-kỳ sắp đặt, chưng bán đủ các món nữ-công, như đồ dệt, lụa sọc, lụa trơn, cắp, nhiều cát, do xưởng Cửa-Tùng chế tạo; cũng có phẩn, sáp, khăn, quạt, nón, áo, giày, dép, bông hoa đủ thứ. Khit một bên gian hàng Trung-kỳ thi có hiệu cơm Vi-Tiên bán ròng thực phẩm Trung-kỳ, mỗi bữa mỗi đòn món ăn và chọn ròng tay đầu bếp khéo nấu. Hiệu Vi-Tiên có dọn bàn ghế trên một khoanh đất trống sạch sẽ, làm như một cái phòng ăn già, đêm nào khách ngồi ăn cũng chật chỗ hết. Ở đó lại có bày ra cuộc hò già gao, ca diệu Huế và hát bài chòi, vừa ăn uống vừa nghe dòn ca thiет là vui tai ngon miệng.

Bối với gian hàng Trung-kỳ thi, có gian hàng Bắc-kỳ, cách kiến trúc thiệt là nguy nga tráng lệ, đứng ngoài trông vào thấy rực rỡ (xin xem hình trong tập báo này thi rõ), và cũng chưng nhiều đồ qui giá như: tranh thêu, ghế cần, chụp đèn, thảm, bánh, mứt. Có bán nệm thêu Chân-thuy, dép Phi-phung, trà Thủy-tiên, món nào cũng khéo cũng đẹp mà cũng rẽ tiền nên bán chạy lắm.

NHÀ BÁO GIỚI

Một cái khuôn cửa hùng tráng, sơn màu xám xanh, trên đầu có đè một trái đất bằng vải xây tròn không dứt, gần bên trái đất có 2 bình mực, 2 cây bút lông, ấy là nhà Báo-giới (La Maison de Presse).

Mấy ngày rày hai ông bà Lê-trung-Nghĩa lo chưng dọn cái nhà Báo-giới thật cũng khó nhọc lắm. Ba tấm vách dảng đầy các báo chí trong ba kỵ, một cái bàn lớn chưng đủ thứ báo quốc-đam để bán lẻ. Ai vào nhà Báo-giới xem chơi cũng được ông Lê tiếp rước chào mời, giới-thiệu các báo một cách vui vẻ.

NHÀ THÈ THAO

Bên tâ nhà Báo-giới, đối diện với gian hàng Trung-kỳ, một cái gian hàng rộng rãi rực rỡ ấy là nhà Thể-thao Nam-kỳ với hiệu Nguyễn-văn-Trận nhập mội, do ông Triệu-văn-Yên, Võ-văn-Ban và Nguyễn-hữu-Tường sắp đặt. Trước nhà ấy có treo nhiều hình chiến-tuong đá banh, đánh vợt, chưng đủ thứ Coupe bạc của các hội đã được thường.

Ngoài các món ấy ra, hiệu Nguyễn-văn-Trận có chưng bán: giấy bông(papiers peints) đủ kiểu; nhiều thứ raquettes hiệu Régy, Wimbledon và Slazengers; nhiều thứ balles Ping-pong láng mướt hiệu Championnat « Đầu Ông Cope » và ballons hiệu Cristor thật tốt.

Thật nhà Thể-thao và hiệu Nguyễn-văn-Trận chưng dọn coi tốt đẹp vò cùng. Đò chưng coi chơi hay đò đè bán cũng đều có lớp lang thử tự, ai dì ngang cũng đều dừng bước lại nhìn.

CÁC GIAN HÀNG KHÁC

Ở cửa chính Hội-chợ (đường Lareynière) bước vó, bên tâ có: hiệu Nguyễn-văn-Đắc, bán cà-phê, rượu, bánh, nước đá, đồ ăn dã ngon mà chòi ngòi cũng sạch sẽ lắm. Kế đó có hiệu Nguyễn-văn-Châu, đóng sách và làm hộp giấy thiệt khéo. Gian hàng Sóc-trăng chưng các thứ bánh mứt, gối, khăn, đồ may đồ thêu, giờ nào cũng có năm bá cô chực sẵn để tiếp khách, chào mời vui vẻ.

Kế gian hàng Sóc-trăng thi là Như-vân Học-đường (Cánh-tho) của bà Huỳnh-ngọc-Nhuận, chưng bánh mứt, áo choàng, khăn, gối, tranh, khâm v. v... dò các cô nữ-giáo và nữ học-sanh làm ra thiệt khéo thiệt đẹp. Tôi có ý coi qui bà qui cô nào vào Hội-chợ cũng cố tìm xem các món nữ-công của Như-vân Học-đường, và ai vào xem, cũng có

Nhà Báo-giới
mấy cỗ (chắc là nữ học-sanh) đem dò ra cho coi và cất nghĩa rõ cho biết.

Hiệu Công-Binh chưng bán đủ thứ guốc eó bông và dép dừa; hiệu Lê-văn-Thể chưng bán khăn, vò, áo thun v. v... dệt tại đây, tuy không tốt lung nhưng cũng chắc chắn và rẻ tiền, có nhiều người mua lầm.

Chưng dòn vừa khéo vừa đẹp là hiệu thuốc ho Bác-Bửu, thuốc xô Nhành-Mai, hội cườm rắn, của ông Nguyễn-vân-Phổ, Saigon. Các thứ thuốc bao chế rất kỹ-lưỡng, tinh sạch lầm.

Gian hàng Lưu-văn-Huệ (Hatién) chưng ròng các



PHU NU TAN VAN

món làm bằng đồi-mồi và huyền, như hộp khay quạt, cang viết v.v... thật khéo, thật xảo, được công chung, nhứt là các bà dầm Langsa mua cho nhiều lăm.

Gian hàng Mỹ-Lợi (có tiệm lớn ở đường Vannier chợ cũ Saigon) chưng bán các thứ bông làm bằng giấy cầm vào châu, mời thấy ai cũng ngờ là bông thiệt. Bông hàng lúa như khăn, chụp đèn, áo trẻ con, đồ dã tốt mà may thật khéo.

Hiệu Broderie Moderne của bà Trương-văn-Huân cũng chưng toàn đồ may đồ thêu bằng máy, theo theo kiều kim thời, được qui bà qui có chủ ý lâm.

Hiệu Dakao Photo của ông Phan-Quan là một hiệu chụp hình kim thời, rất có tiếng lâu nay, ai cũng đã biết, chưng nhiều tấm hình kiều thật khéo đẹp la lùng.

Dakao Photo lại còn có một thứ thuốc hóa-học rất qui, il có tiệm chụp hình có, hề thoả nước thuốc ấy vào tấm hình thì dầu dè bao lâu cũng không phai màu tróc giấy, không có mối mọt gì đục khoet được cả. Những tấm hình của Bdn-báo in ra trong số này dày phân nhiều do hiệu Dakao Photo chụp cả, độc-giá xem đồ dù thấy tài mỹ-thuật của hiệu chụp hình ở ngang gare Dakao vậy.

Khit một bên gian hàng Dakao Photo có treo một tấm vải i chữ « Da yén cõ bát » là chỗ ban đồ ăn Bác-ký, trót i đêm khách khứa vào ra nướm nượp, ai cũng khen đồ ăn ngon chẳng kém bên gian hàng Trung-ký.

Bên tâ Bác-ký Nữ-công-quán có hiệu súra đóng hò Lê-văn-Vinh, chưng bán và đánh số nhiều thứ đồng hồ; kể tới lò bánh Quốc-nữ của ông Ng.-khắc-Nương làm nhiều thứ bánh thật khéo thật ngon, và cũng có vỏ hộp, chẳng kém các thứ bánh Tây một chút nào.

Hiệu Au Tisseur bán các thứ hàng lúa, nhứt là thứ lanh Sóng-Hương cũng có chưng bày tại gian hàng bánh Quốc-nữ.

Lai đến hiệu Võ-dinh-Dần, là một tiệm thuốc lớn của đồng-bào ta ở đường Marins trong Chợ-lớn. Hiệu Võ-dinh-Dần bán đủ thứ thuốc: cao, đơn, huơn, tán, nhứt là thứ thuốc Cửu-long-hoàn của ông Trần-mạnh-Trát bảo chế dã nỗi danh khắp cả ba ký. Mỗi thứ thuốc đều có vỏ ve, vỏ hộp, dán nhãn, chỉ cách dùng, cũng như các tiệm thuốc lớn Tây Tàu kia vậy. Về các món trang điểm của dân-bà, hiệu Võ-dinh-Dần lại có chế ra phấn, sáp, tước hoa xức tóc, ai có dùng qua cũng đều công nhận là tốt lắm.

Moderne Publicité là häng làm quang-cáo, đã duy một phần công lao trong việc làm quang-cáo cho Hội-chợ này. Ai muốn rao hàng, đăng cáo bạch v. v... nên do Moderne Publicité, công việc làm dã mau, rẻ tiền, mà có kết-quả rất tốt.

Hàng Nestlé cũng chiếm một gian hàng trong Hội-chợ để làm quang-cáo cho thử sữa, bột, fromage hiệu Nestlé và phát quang-cáo cho hiệu ấy. Hàng có chưng nhiều kiều hàng và một con bò sữa, giống hệt như bò sống, vì nó cũng biêt ngoắc đuôi, bả miệng, day đầu qua lại.

Hiệu Đào-té-Ái và Thăng-Long bán đồ gốm, dồi mồi, ngà, huyền, thử nào cũng tốt, nghe nói bán được nhiều lăm.

Hiệu Huê-Mỹ bán các thứ giày đồng sẵn và măt giày thêu cườm, thêu chī, thêu kim tuyển thật khéo, qui bà qui có thích lâm. Cho đến bà Thống-dốc hòn di viếng Hội-chợ cũng có mua của hiệu Huê-Mỹ một đôi giá 10\$.

Hiệu Tân-Hương và Tây-Thi chưng các thứ phấn sáp, đồ may, đồ thêu và bánh mứt, cách chưng dọn thật khéo, mà các cô dưng bán chào mời cũng vui vẻ.

Hiệu Hồng-Phúc bán các thứ bánh, rượu, nước dâ, khách vào ra nướm nượp.

Hiệu Savon Việt-nam chưng ròng thử xà-bong chẽ tao tại Chợ-lớn chẳng kém gì xà-bong Marseille, mà rẻ tiền hơn nhiều lăm.

Trở lại cửa chính (đường Lareynière) đi vô, bên hữu, có gian hàng Bentre chưng rất nhiều đồ nữ-công, phần nhiều do cô Bùi Rozia và bà Cao-văn-Mộc làm thật khéo lâm. Ai vào Hội-chợ, có viếng gian hàng Sôctrang thì cũng phải đến gian hàng Bentre, vì 2 gian hàng đối diện nhau, mà cũng đều đáng chú ý cả.



Mấy món đồ của qui cô Lê-kim-Huê (Mytho) Nguyễn-thị-Tươi (Saigen) Đặng-thị-Nhân và Lién-Hương (Sadee) làm bằng chỉ và nút áo.

Kế đồ là phòng việc của Hội Duc-anh để tiếp rước qui bà qui có xin ghi tên vào hội và xem điều lệ cho biêt sự ích lợi của nó, do bà Bác-vật Nguyễn-háo-Ca là phó thos-ký của Hội Trống nom.

Gian hàng bán đồ từ thiện (Vente de Charité) nghĩa là bán những món đồ - bất kỳ là đồ gì - của các nhà hảo tâm từ-thiện tặng cho Hội-chợ,

để lấy tiền bỏ vào quỹ Hội Duc-anh do bà Paul Luân và qui cõ trông nom. Cuộc bán này thâu được gần 200 đồng bạc.

Gian hàng bán đồng-hồ của M. Huchet (Société Indochine Import) cũng được công-chung chủ ý lâm. Bán thử đồng hồ túi và deo tay, rời không hú, dập không bẽ kiển, thật là một thứ đồng-hồ « anh chị » hon hết thảy các thứ đồng-hồ tu dã biêt.

Một gian nhà treo mấy mươi kiều hàng cấp của các họa sư dự vào cuộc thi vẽ bảng cấp phát cho chị em dự cuộc đấu-xảo nữ công. Kiều bảng cấp nào vẽ cũng khéo, công-chung vào xem không ngót.

Còn nhiều gian hàng bán đồ xưa, đồ cổ, đồ làm bằng đồ mồi không thè kẽ ra cho hết.

Hiệu chụp hình Khánh Ký có chiếm một gian hàng, treo nhiều tấm hình kiều thật đẹp, có nhiều người vào chụp hình tại đó, đều được vira lòng.

Hiệu bán đồ phu tùng xe-hơi Tăng-quang-Di dọn một gian hàng thật đúng-dắn, bán đủ cả các món phu tùng xe-hơi, món nào cũng tốt và cũng rẻ tiền. Gian hàng này cốt dè làm quang-cáo cho häng lớn Tăng-quang-Di ở đường Amiral Roze, Saigon, là một häng buôn của đồng-bào ta, lâu nay



1.—Phòng trà bánh của Hội Duc-anh do bà Trịnh-sur Trịnh-dinh-Thảo chủ trương.
2.—Chi em Trung Nam Bắc.

dâ nói tiếng là thật thà, đồ tốt, giá rẻ.

CÁC CUỘC LÀM PHƯỚC

- Trọn năm đêm Hội chợ, đêm nào cũng có các cô tiều-thơ bưng rờ hoa tươi, hoặc « insigne » di gán cho những người dao chơi trong Hội-chợ mà xin một mồn tiền - nhiều ít tùy lòng mỗi người - để bồi bô vào nền tài-chánh của Hội Duc-anh. Chúng tôi có ý coi, ông bà nào được các cô gán bông hoặc « insigne » cũng tươi cười và móc tiền bỏ vào rờ, không du dự một chút nào cả.

Góp gió làm bão, số tiền của đồng-bảo làm phuoc với Hội trong năm đêm tinh chung được đến 155\$38.

Về gian hàng bán đồ phuoc thiện (Vente de Charité) nhờ bà Paul Luân qui có Lê Minh, Lê-Bich, Thoại-Hoa, Mai-thị-Hảo và Lê-ngọc-Thành tận tâm chăm nom bán giúp, và cũng nhờ đồng-bảo chiểu cố dễn, nên cũng thâu được một số tiền gần 200 đồng bò vào quỹ hội.

KHOẢN TIỀN THÂU VÀO CỬA

Tuy hai đêm đầu, trời có mưa lai rai làm cho số người đi xem Hội-chợ không được đông đảo



Các thứ hàng của cô Phước-Mỳ Gladinh

cho lâm, nhưng mây đậm sau, trời trong gió mát, số người dự vào Hội-chợ có thể đến bù hai đêm trước được, nên chúng tôi có thể nói được rằng Hội-chợ phu-nữ lần này thật có cái thành-tích hoàn toàn mỉm mỉm lâm.

Muốn cho đồng-bảo biết rõ số tiền vào cửa Hội-chợ mỗi đêm thâu được bao nhiêu, chúng tôi xin liệt-kê ra dưới đây một cách rành-re :

Đêm 4 Mai thâu được. 2.136 \$90
Đêm 5 Mai thâu được. 2.664 50
Đêm 6 Mai thâu được. 2.058 40
Đêm 7 Mai thâu được. 3.402 00

Trước kia Hội-chợ chỉ tinh mờ cửa đến hết đêm 7 Mai là bế mạc, nhưng bữa ấy lại tiếp được tin các tỉnh phía Nam Trung-Kỳ bị bão lụt thiệt-hai nhiều lâm, nên ban Hội-dồng tổ chức mời ban tình với các nhà báo cùng hội Trung-Kỳ Ái-hữu mở cửa Hội-chợ thêm một đêm chúa-nhựt 8 Mai nữa, để thâu huê lợi, giúp cho đồng-bảo đang bị nan. Tuy ngay giờ gấp ruc, không kịp cỗ-dong cho nhiều, nhưng cũng thâu được một số tiền 823\$50 để giúp cho anh em mắc nan bão lụt.

Tính ra, nếu cộng chung số tiền vào cửa Hội-chợ trong năm đêm, thì được tới 11.085\$30, một số tiền quá sự trông mong ao ước của chúng tôi vậy!

NĂM CUỘC DIỄN THUYẾT

Ngoài cái bài diễn-văn của bà Nguyễn-đức-Nhuận, bốn-bao chủ-nhơn đọc tại tiệc tra trước mặt ông Nghị-viên E. Outrey, quan Thống-dốc Eutrope và quý ông qui ba khác để làm lễ khai-mạc cho Hội-chợ, từ trong năm đêm, đêm nào cũng có một cuộc diễn-thuyết tại diễn-dàn, chính giữa Hội-chợ, và cuộc diễn-thuyết nào cũng được đồng-bảo chủ y và hoan nghênh hết thảy.

Đêm 4 Mai, có Ngọc-thanh diễn về văn-dè « Đan-ha và việc Dục-ant », bộ tịch nghiêm-trang, lời nói chậm rãi, nghe được rõ ràng, ai cũng khen ngợi.

Đêm 5 Mai, là thi bà Trạng-sư Phan-văn-Gia diễn về văn-dè « Hòn-nhơn », nhưng rủi bà đau cổ nên có Nguyễn-thi-Kiêm, ái-nữ ông bà Nguyễn-đức-Tri, phải thế cho bà mà diễn về văn-dè « Nữ-lưu với Văn-hoc ».

Cô Nguyễn-thi-Kiêm là nữ học-sanh, tuồi vừa đôi tám, vóc nhô, mặc bộ đồ hàng trang, bước lên diễn-dàn, ai cũng lo sợ giùm cô, nhưng coi bộ cô tu tin lấy mình, nên dạn dĩ lâm.

Lần, thấp, đứng trên diễn-dàn nó luốt qua, nên ông thán cô là quan Huyện Trí mới cho phép cô lên đứng trên bàn để diễn cho tờ rõ và công-

chúng được thấy mặt cô một chút.

Bưng ly nước thăm-dọng, công-chúng cười rần, nhưng cô Kiêm vẫn tự nhiên, bắt đầu khai diễn.

Bộ tịch dạn dì, dọng nói trong suối, cô thiêu-nữ đứng nói trót giờ, lúc nào cũng rõ ràng, cung suông sè, nghe không biết chán.

Cô Kiêm dứt lời, chào thính-giả mà bước xuống, sau mắng hiệp vỗ tay, tôi còn nghe được nhiều câu khen : « Cha nào con nấy » (Tel père tel fils) !

Đêm 6 Mai, có Bùi-thị-Út diễn về văn-dè « Phụ-nữ đối với Thể-duc », cũng được đồng-bảo tựu nghe đồng-lâm.

Khác hơn hai nữ diễn-giả trước kia, cô giáo lại càng dạn dì, lớn tiếng, phải mặt một vị hội-viên trong trường Thể-duc lâm. Bài diễn-văn của cô ngắn mà gọn, ít lời mà nhiều nghĩa, bởi vậy khi cô dứt lời, được tiếng vỗ tay vang dội.

Đêm 8 Mai, lại đến lượt bà Trạng-sư Phan-văn-Gia, một bác nữ-lưu tan-học, bước lên diễn-dàn ra mắt công-chúng lần thứ nhứt, bởi muốn giúp ích cho Hội-chợ phu-nữ.

Theo chương-trình của Hội-chợ thì bà Phan sẽ diễn về văn-dè « Hòn-nhơn », nhưng đêm nay bà lại diễn về văn-dè « Phụ-nữ giải-phóng ». Tại sao vậy ? Bà có nói mấy lời ở đầu bài diễn-văn của bà dặng sau đây, xin đọc sẽ rõ.

Bà trạng-sư Phan cũng dạn dì tu-nhiên, đứng nói rõ ràng trước mặt mắng vòng thính-giả. Bài diễn-văn của bà dài hơn bài của cô Bùi-thị-Út, song bà đứng nói rất có duyên, nên người nghe không biêt mỏi.

Thật, chúng tôi rất vui mừng, nhơn dịp Hội-chợ này được thấy tài phun chau nhã ngọc của chị em chẳng kém chi các ban mày râu, kéo lầu nay có nhiều người làm trưởng dân bà vẫn còn giữ tinh e lệ nhát-nhát ở chỗ đó hội.

Đêm 8 Mai, đêm chót, trong Hội-chợ cũng còn một cuộc diễn-thuyết nữa, song lần này diễn-giả lại không phải là « người thuộc về giồng yến » nữa.

Diễn-giả đêm nay là ông Trúc-Viên, người lính Phao-ri, nhơn vào xem Hội-chợ, thấy đêm nay Hội-chợ biến số thâu cho đồng-bảo bị bão-lụt ở Trung-Kỳ, ông Trúc-Viên là người ở xứ mắc tai nạn ấy, quyết lên diễn-dàn để kể rõ, cái tình cảnh thương tâm thảm mục của trận bão ác-nghiệp kia lại cho đồng-bảo trong Nam cùng biết.

Ông Trúc-Viên đem cảnh đau thương hóa trong lời nói, khiến cho ai nghe cũng xót dạ đau lòng. Cũng đáng tiếc, chờ chi sau khi ông Trúc-Viên dứt lời, có ai bày ra mở cuộc nghĩa quyền-thêm, chắc sẽ góp được một số tiền khá lớn.



Hình trên là lúc chị em đang ngồi nấu cơm, khít bên hàng rào.

Hình dưới là lúc nấu rồi, đem ra cho Hội-dồng chấm.

Số 1 là bà Lê-Hiền ; số 2 là bà Lý-kim-Châu ; còn người mặc áo trắng đứng sau lưng người số 3 là bà Trần-thị-Tu đó.

KẾT QUẢ CÁC CUỘC THI

Cuộc thi nấu cơm của Đuốc-Nhà-Nam

Muốn giúp cho Hội-chợ phu-nữ thêm vui mà cũng có ích, ban đồng-nghiệp Đuốc-Nhà-Nam có xuất ra 50\$ giao cho Hội-dồng tổ-chức Hội-chợ bày ra một cuộc thi nấu cơm, có 3 giải thưởng.

Cuộc thi nấu cơm này được công-chúng chú ý lắm, và có đến 12 cô đăng tên dự cuộc.

Hồi 5 giờ chiều bữa 7 Mai, các cô dự cuộc đều tụt lại trong miếng đất có hàng rào chung quanh, & trước nhà Đầu-xảo nữ-công. Hội-dồng tổ-chức Hội-chợ đã sắm sẵn lò, cùi, gạo, nước, và tay-cầm để cỗ đó rồi.

Có 12 cô đăng tên dự cuộc, nhưng đến khi gần thi chỉ có mặt 10 cô, lại có mấy cô mắc cở không chịu vỗ « trường thi », nên chỉ còn có 7 cô dự cuộc.

Bấy chị em xin áo ngang ngồi chõm-hồm trước 7 cái lò, lo nhùm lửa. Khi các lò cháy đều lên hết, ông Nguyễn-đức Nhuận là giám cuộc mới

thôi tu-hít ra hiệu lệnh cho chị em vỗ gạo bắc nồi lên nấu.

Ở ngoài rào, thiên hạ phu-vây mà coi đóng không biết bao nhiêu, có nhiều cậu lại đứng chỗ góc một cõi thi-sanh mà chọc ghẹo, làm cho cõi mắc cở, nên cõi lụi hui với ông táo dữ !

Xây qua trở lại, đã nghe có tiếng hô : « Chín rỗi ! » Bà Lý-kim-Châu (Nam-vang) đã nấu chín trước hết. Kế đó bà Lê-thị-Sâm, cô Nguyễn-thi-Lục, bà Lê-Hiền, cô Huỳnh-thi-Trí, bà Trần-thị-Tu, chót hết là cô Trương-thi-Ngọc-Liên.

Cả 7 người liền bưng 7 tay cầm cơm lên nhà Nữ-công cho Hội-dồng chấm. Hội-dồng chấm thi có bà Diệp-văn-Ký, bà Nguyễn-văn-Lung, Võ-văn-Dặm và bà Nguyễn-đức-Nhuận.

Trước hết Hội-dồng chú ý vào nồi cơm của cô Nguyễn-thi-Lục, nồi cơm cô coi được, bắt đở ra xem. Trước cô Lục mừng, nhưng sau cô lộ vẻ lo ra liền. Cô không bời, lại đặt bưng cỗ tay cầm cơm đưa cho Hội-dồng chấm. Té ra nồi cơm của cô, bị ông táo khuấy chơi, thò già lữa hết một góc, nên cô bị đánh rớt !

Bấy giờ Hội-dồng mới xết lời nồi cơm của bà Lý-kim-Châu, bắt bời ra ehén, các bà ăn thử, lại đưa cho các bà các cỗ đứng coi xung quanh cũng ăn thử và phàn bình nữa. Mỗi nồi cơm nào cũng làm như vậy hết.

Kết cuộc, cơm của bà Lê-Hiền (Dakao) được chấm nhứt, vì cơm nấu dẻo, xốp, bời rời, ăn ngon. Hội cách cô nấu ra làm sao thi cô nói vỗ gạo rồi bắc lên bếp nấu cho lồi chin thi thôi, chờ không có động trời nữa.

Bà Lý-kim-Châu được chấm thứ nhì, cơm bà cũng ngon như của bà Lê-Hiền, có đều hơi đà lồng, bà Châu thủ thiệt rằng mình có xới hồi còn trên bếp, vì sợ khét ! Kế đó là bà Trần-thị-Tu được phần thưởng hạng ba, vì cơm bà mới vừa chín tới (kêu là còn ngòi !)

Mấy nồi cơm kia, hoặc sống sượng, hoặc khép-khép nên bị bắt hết.

Bữa thứ ba 10 Mai, ba bà trúng thi trên đây có đến tại bão quán P. N. T. V. để lãnh phần thưởng.

Bà Lê-Hiền (Dakao) lãnh giải nhứt được 25\$00.

PHU NU TAN VAN

Bà Lý-kim-Châu (Namvang) lãnh giải nhì được 15\$00, nhưng bà biến hết lại cho hội xin gửi ra cứu giúp đồng-bào bị nạn Phan-rí.

Bà Trần-thi-Tư (Saigon) lãnh giải ba, được 10\$00.

CUỘC THI DIỀU GIẤY

Cuộc thi này thường sẽ có đông người dự lâm, không ngờ bùa ấy chỉ có hai con diều dự thi mà thôi.

Con diều « lá dâu » của M. Trần-văn-Thu, ở đường Paul Blanchy thả lên rất cao nên được thưởng thứ nhứt.

CUỘC THI SẮC PHỤC TRẺ CON

Cuộc thi này thiệt vui, thiệt ngộ. Cả thay có 17 em đăng tên dự cuộc, đứa nào cũng tươi cười vui vẻ, số sáu dễ thương và mặc y-phục rất tốt đẹp.

Hội-chợ có đặt một cái bàn dài trước nhà « Rừng bánh mứt », có sắp bánh mứt và nước trà hàn-hồi, lại có phái ông giáo Nhiệm cùng ngồi ăn uống với đám « lương lai » của nước nhà » để cho Hội chấm thưởng.



1.— Cô Nghĩa lãnh Coupe Ping-pong.
2.— Một trận tranh đấu Ping-pong.

Kết-quả, mặc đồ Annam, em Nguyễn-thi-Nở, 6 tuổi, được giải nhứt, em Nguyễn-thi-Hoa, 8 tuổi, được giải nhì.

Còn mặc đồ đầm thi con ông Đỗ-như-Minh, 4 tuổi, được giải nhứt.

Các em đều có lãnh thưởng hết.

CUỘC THI VỀ KIỀU BẰNG CẤP

Muốn dè chút kỵ-niệm cho chị em có dự vào Hội-chợ, Hội có chế ra một thứ « médaille » xuy vàng để tặng cho người đã có công giúp đỡ trong Hội-chợ, lại còn bày ra một cuộc thi về bằng-cấp (diplôme) để lựa một vài kiều cho thiệt khéo, phát cho chị em đã trúng thưởng trong cuộc đấu-xảo.

Cuộc thi này được các nhà họa sư có danh ở khắp cõi Đông-dương rất hoan-nghinh, gửi dự đến gần 40 kiều.

Muốn chấm cuộc thi này cho được công bình đúng-dắn, phải có tay nghề, có con mắt mỷ-thuật mới xét thấu cái hay cái khéo của nó được, bởi vậy Hội-dồng có nhờ ông Gaston Huỳnh-đinh-Tựu đốc học trường Mỹ-nghệ Giadinb, làm chánh chủ khảo và qui ông Hồ-văn-Lái, Bùi-văn-Duòng, Lê-trung-Nghia, Trương-văn-Huấn, Nguyễn-đức-Nhuận làm ủy-viên.

Kết-quả bức vẽ của ông Lê-Yến (Hội-Khanh) họa sư trưởng H.K.N. được giải nhứt; ông Vũ-xuân-Thiệu chủ hiệu Nam-xuân-Hải họa quán ở Tân-dịnh được giải nhì; ông Vũ-Kế Hanôi được giải ba. Số tiền sẽ có hình 3 kiều bằng cấp này.

CUỘC THI ĐÁNH PING-PONG.

Cuộc đánh Ping-pong của phụ-nữ trong Hội-chợ thật là vui vẻ vô cùng. Lúc nào cũng có người ta bao vây chung quanh mà coi chị em tranh đấu, đông lâm.

Những cô dự cuộc đều là tay sành sỏi nghề chơi, đánh hay đỡ giỏi cũ, nên được công-chung vỗ tay khen ngợi nhiều lần.

Đêm 4 Mai, cô Hà đánh với cô Hai, cô Hai thắng 6/2 6/4.

Đêm 5 Mai, cô Tâm đánh với cô Kiêm, cô Tâm thắng 6/3 3/6 6/4.

PHU NU TAN VAN

Cô Chính thắng cô Nam 1/6 7/5 6/4.

Cô Hai thắng cô Nga 6/0 6/0.

Cô Nghĩa thắng cô Ca 6/1 6/1.

Đêm 6 Mai, cô Tâm thắng cô Chính 6/3 6/1.

Cô Nghĩa thắng cô Hai 6/1 6/1.

Đêm 7 Mai, bộ chót, cô Nghĩa thắng cô Tâm 6/3

6/1 6/3 mà đoạt cái Coupe vô-dịch của bà Nguyễn-hảo-Ca, rất là vinh diệu.

CUỘC THI ĐÁNH MÁY CHỮ

Hiện nay phụ-nữ Việt-nam hẫu còn ít người tập cái nghề đánh máy chữ (dactylographie); ta cứ coi cuộc thi đánh máy trong Hội-chợ đây thi biết.

Hội-dồng Hội-chợ giao việc này cho ông Trần-mạnh-Nhão, đốc học trường Ecole Centrale iờ-chức.

Cuộc thi bày ra tại diễn-dàn ở gian Hội-chợ, có 6 cô đăng tên dự thi, nhưng đến lúc thi chỉ có ba cô ưng thi, còn ba cô kia nghe nói vì đau nên không dự được.

Kết-quả như dưới đây :

Hạng nhứt : cô Lê-thi-Tốt, tho-ký đánh máy ở hàng Crédit Foncier, đánh được 349 chữ, được ghi chép vô-dịch trong cuộc này. Hội giao cho cô cái Coupe bằng bạc của hội Thương-mãi Công-nghệ Nam-kỳ hiến. Coupe ấy có khâm chữ vàng, và một cái đồng hồ đeo tay của xưởng Lê-văn-Vinh cho.

Hạng nhì : cô Bửu-Liên, tho-ký ở viện Institut Pasteur (Saigon), đánh 338 chữ, được thưởng cái máy Remington nhỏ của hãng Denis Frères cho.

Hạng ba : cô Phi-Phượng, học sanh ở Cholon, đánh 289 chữ, được lanh mây lố dầu thơm, sữa và phẩn cung của hãng Denis Frères cho.

Các cuộc vui

HÁT CÀI-LƯƠNG VÀ HÁT BỘ

Hai đêm đầu, gánh cải-lương Hồng-Nhịt có giài vui trong Hội-chợ, hát tuồng theo truyện Tây, như lâ tuồng « Ba người ngự-lâm pháo-thủ » được công-chung hoan-nghinh lắm. Đầu kèp gánh Hồng-Nhịt ca ngâm khá mà tranh-cảnh mũ-măng cũng dẽ coi nữa.

Ba đêm sau gánh hát bộ Kim-thời Quê-Bưu-Ban là một gánh hát vào hạng nhứt nhì ở Namkỳ diễn 3 thứ tuồng : 1. Gau sát long son ; 2. Mùi tên nghĩa-hiép ; 3. Trí giả tự xữ; người đến xem không biết mỏi. Đầu kèp có thính, có sắc, ca hát đả bay mà tranh cảnh, mũ-măng thứ nào cũng đều rực rỡ cả.

Gánh-Quê-Bưu-Ban tuy là một gánh hát-bộ,

nhưng mấy đêm diễn trong Hội-chợ muôn làm cho vui lòng khán-giả, nên có pha thêm nhiều màn cải-lương thiệt hay, khiến cho ai mới thấy không ngờ là một gánh hát-bộ mà hát tuồng cải-lương in hệt như gánh hát cải-lương thiệt hiệu kia vậy.

BÔNG SEN BIỆT NÓI.

Ngoài cửa bước vào Hội-chợ, bên tay trái, có một cái nhà nóc nhọn, theo kiểu nhà người Lào, ấy là nhà để cái chậu bông sen có cái đầu dừa nhỏ biết nói, mỗi người vào xem phải trả 0 p.30.

Một cái chậu bông sành, trồng một bụi sen già, có cái nghẽ dành máy chữ (dactylographie); ta cứ coi cuộc thi đánh máy trong Hội-chợ đây thi biết.

...

Hội-dồng Hội-chợ giao việc này cho ông Trần-mạnh-Nhão, đốc học trường Ecole Centrale iờ-chức.

Cái bông sen vừa dù chưa đầu, có chõ đầu giấu cái mình, và mấy cọng sen cũng chĩ bông

cộng sen thường, thì che làm sao cho khuất cái mình của dừa nhỏ được ?

Ở đây không le chúng tôi vẫn cái mà bí-mật « chậu sen đầu người » lên, e có thiệt hại đến quyền lợi của người đã có công bày ra nó để kiếm tiền, bởi vậy chúng tôi chỉ nói rằng đó là một món « qui thuật » cũng như nhiều trò « qui thuật » ở các gánh hát thuật kia, xin khán-giả chờ tin là sự thật mà làm.

ÔNG GIAO NIỆM

Trong mấy đêm Hội-chợ, người ta nói nhiều hơn hết, chính là ông giáo Nhiệm ay Charlot Việt-nam cũng là ông ! Gian hàng nào cũng có ông đứng làm quang cáo, nhưng là gian-bàng Nguyễn-văn-Trận, diễn ba đao bốn chuyện rồi lại mời anh em chí



Lão-trưởng công Tiên-Đetu

PHU NU TAN VAN

em mua một trái banh « Đầu ông Cọp » !

Ông giáo Nhiệm đã già, trên năm chục tuổi, song sức vóc mạnh khoẻ, điều cợt có duyên, tôi còn nhớ ông nhai lớp « con gái bị con trai đeo » ai cũng phải tức cười đau bụng.

THAI, ĐỒ

Cuộc chơi thai đồ thật vui và cũng thú vị, được công chúng hoan nghênh lắm. Đêm nào ông Diệp-văn-Ký cũng dăng đàn ra năm bảy câu thai, phần nhiều rủi những câu re rẽ trong Kim-vân-Kiều, nên cũng đe dát.

Đêm đầu, sau khi ông Diệp đồ rồi, có một ông mặc đồ vẫn, lối năm mươi ngoài tuổi, lên đàn xin phép cho ông ra ít câu để giúp vui cho đồng-bao, và hỏi ông không có sâm giái thường, nên ông xin hẽ ai đáp trúng thì ông tặng một hoặc hai đồng bạc.

Ông ra nhiều câu thai, đồ thiệt ngô, lối còn nhớ được vài câu như vậy :

1. *Thượng hả, phản minh*. Xuất mộc. Không ai đáp được, ông nói là « Cây cao (cau) lán » !

2. *Trường sanh bất lão*. Xuất mộc. Cũng không ai đáp trúng, ông nói là « Cây Vạn-niên-xuân » !

Bấy giờ có một ông thanh niên, mặc Áo-phuc mang kiến đồi mồi, lên đàn xin cho ra một câu và hứa thưởng một đồng bạc.

Ông ra thai như vậy : « Vợ chết » ! Xuất quâ.

Ông vừa nói xứt lời, cái ông « thay thai » hồi nãy đã đáp : « Trái dầu Tàu » !

Ông thanh niên – chính là ông Vệ-Á Cao-hiền-Khiết – khen hay, móc bớp-phơi thường 1\$00 y theo lời hứa.

Cuộc chơi thai đồ thật vui, tiếc vì có nhiều người hèn nghe ra là đáp cản, chờ không suy nghĩ gì hết, thành ra lộn xộn, có người muốn tinh mà không tinh được.

P. N. T. V.

CUỘC VÀI GIẤY BÓNG

Bất kỳ đám hội hè nào, cuộc vải giấy bóng cũng là một cuộc chơi rất vui.

Cuộc vải giấy bóng trong Hội chợ phu-nữ, chúng tôi đám nói rằng đúng-dắn lắm, mà được như vậy cũng nhờ có các báo chí trích một vài kè chơi bất nhả, nên kỹ này mới được trọn vui trọn lành như thế.

CUỘC CẦU SIÊU CHO ĐỒNG-BAO BỊ BÃO Ở TRUNG-KÝ

Đêm 8 Mai, Hội chợ đã định thầu tiền để giúp cho đồng-bao bị nạn bão lụt ở mấy tỉnh phía Nam

Trung-ký, lại cũng có lập một cái đàn để cầu siêu cho những người chết về nạn bão lụt ấy nữa.

Về lề cầu siêu này, nhà báo « Từ-Bi-Âm » thật đã hết lòng với Hội-chợ lâm, nên mới rước được quý vị Hòa-thượng sau này đến cù hành lễ ấy :

1. Hòa-thượng Từ-Phong, chùa Giác hải (Cholon);
2. Hòa-thượng Tri-Thiền, chùa Tam bão (Rạch-giá);
3. Tru-tri Thiện-Dư chùa Linh-sơn (Saigon) và hai mươi vị tăng đồ khác.

Trong lúc làm lễ có nhạc lè xướng, có qui ông trong hội Trung-ký Ái-hữu đứng chủ-tể, công cuộc thật rất nghiêm trang cẩn trọng.

Giúp nạn-dân bào lụt miền nam Trung-kỳ

Đêm chúa-nhật 8 Mai, Hội-chợ phu-nữ đã riêng số tiền góp của trong đêm ấy, để gửi ra giúp cho đồng-bao ở phía nam Trung-ký bị nạn bão lụt, kết quả thâu được 823 \$ 50.

Qua ngày sau, bà Lý-kim-Châu (Namvang) là người đã đoạt được giải nhì 15 \$ trong cuộc « thi nấu cơm » của Quốc-nhà-Nam lò-chức, lúc đến bão-quán P. N. T. V. lanh thường, lại có lòng hảo nghĩa xin quyền hết số bạc ấy vào việc cứu-giúp đồng-bao Trung-ký bị bão.

Ngày 19 Mai, lại có M. Trần-văn-Mẫn, Hội-đồng địa-hat ở Cai-be (My tho) quyên 50\$ và M. Ng.-văn-Sửu, học-sanh năm thứ tư trường Sư-pham Saigon, đem giao cho Bồn-báo 26 \$ 04 là món tiền của anh em học-sanh trong trường Sư-pham chung đậu nhau lại, nhờ Bồn-báo gởi ra giúp đồng-bao bị bão nữa.

Bồn-báo đã nhận chung ba bốn bạc này lại làm một, mua mandat gởi thẳng ra cho quan Khâm-sứ Trungký để nhờ ngài phán phát lại cho đồng-bao ta ngoài ấy.

P. N. T. V.

Sách hữu ích nên mua

1. Vậy muốn biết phen sự Hương-chức phu lá quan Biện-lý ra thế nào ? Thì mua « Tuần tra pháp lê » của Ông Võ-vân-Thơm.

Gia mồi cuồn 2500
Tiền gửi 0 17

Al muốn mua xin do nơi nhà in Au-hà (Imprimerie de l'Ouest) Cần-thơ.

BAN GIÁM THƯỞNG CHẤM

ĐỒ NÚ-CÔNG



Thêu máy lối Tây

Cô Nguyễn-thị-Hạnh cháu ông Jh. Viết thêu mũi point de sable, tấm tranh « mẹ dạy con » hạng nhứt.

Các cô Trương-vịnh-Tông thêu cái gối dựa ba cô Trung, Nam, Bắc hạng nhứt.

Bà Docteur Nguyễn-văn-Nhã, cái gối dựa hình bia báo Phụ-nữ Tân-văn hạng ba.

Thêu máy lối Tàu

Cô Bạch-Liên 4 tấm tranh, hạng nhứt.

Cô Nguyễn-văn-Thiệt Tri-phú Saigon mấy tấm tranh chung tại gian hàng của bà T.-v.-H hạng nhứt.

Các cô Tan và Hoang ở nhà bà Châu Ký (người Tàu) tấm tranh hạng ba.

Thêu tay lối Tây

Cô Nguyễn-thị-Hạnh hạng nhứt.

Cô Nguyễn-thị-Khuê Phú-lâm hạng nhì.

Cô Ngọc-Thanh Gia-dinh hạng ba.

Thêu tay lối Tàu

Nhà nghề có mảng bà:

Bà Đoàn-văn-Địch tức Lê-thị-Nhà Hanoi thêu nappe và chemin de table hạng nhứt.

Cô Lê-thị-Hồ Hanoi chemin de table hạng nhì.

Thêu lướt

Bà Nguyễn-văn-Nhã cái gối dựa hạng nhứt.

Cô Nguyễn-thị-Hiền-Lành cái gối dựa hạng nhì.

Thêu eudem tây của nhà nghề

Hiệu Huê-Mỹ hạng nhứt.
Hiệu Thái-Lai hạng nhì.

Thêu eudem cái nhỏ hộp của nhà nghề

Hiệu Thái-Lai Saigon hạng nhứt.

Hiệu Huê-Mỹ hạng nhì.

Thêu eudem cái nhỏ hộp của các bà khuê-các

Bà Đức phủ Tùng hạng nhứt.



Gian « Broderie Moderne », Mạc áo trắng ngồi giữa là bà Trương-văn-Huấn, chủ gian hàng ấy.

Bà Chi, Tiếng, Tân hạng nhì.

Thêu khăn mouchoir, khăn giặt túi Bà thày-thuốc Tiếng Goccong hạng nhứt.

Cô Triệu-trường-Thê tức Bach-Tuyet hạng nhì.

Cô Trương-thi-Năm hạng ba.

Thêu khăn

Cô Dương-thi-Yêu Mocay khăn pochette hạng nhứt série B.

Cô cháu bà Tống (Trương-vịnh) hạng nhì série B.

Cô Marie Hiểu hạng ba.

Thêu nồi chì ni

Cô Lệ-Trinh Caiolon ba cái gối dựa hạng nhứt.

Cô Hồng-hiếu-Phung (người Tàu) bức tranh con cọp hạng nhì.

Cô Nguyễn-thi-Hiền-Lành mảng gối dựa hạng ba.

Thêu chỉ màu (quạt thêu)

Cô Trương-tần-Vị hạng nhứt.

Cô Đỗ-thanh-Sử, Trần-thi-Nắng Bạc-liêu hạng nhì.

Đồ làm bằng nút áo

Cô Lê-kim-Huê Mytho cái lịch (calendrier) hạng nhứt.

Cô Nguyễn-thi-Tươi Saigon bộ đ-trầu hạng nhì.

Cô Lê-thị-Liên-Hương Sadec bộ salon bằng nút áo hạng ba.

Nón bé bé thắt bằng chỉ Coton perlé

Nữ học-sanh trường Nhu-Vân Càn-thờ hạng nhứt.

Nón bé bé của cô Nguyễn-thi-Khuê Phú-lâm hạng nhì.

Đồ làm bằng chỉ Coton perlé

Cô Đặng-thi-Nhân fille de M. Đặng-văn-Hoài bộ salon bằng chỉ hạng nhứt.

PHU NU TAN VAN

Bồ thêu của các cô học trò bà Huân Saigon, có nhiều kiều lụa và khéo, vì có nhiều cô được hạng nên xin đề kỷ sau sẽ dũng rò.

Bồ thêu của trường Như-Vân Cần-thơ

Các cô học-sanh trường Như-vân Cần-thơ thêu và may năm nay tinh-biện hơn năm ngoái nhiều, thử nhứt là dệt khăn lông thi không thua chi khăn lông tay là mấy.

CÁC THỦ BÁNH ĂN ĐƯỢC

Bánh kẹp tráng

Cô Lê-thị-Ân và mấy chị em Mộc-ây bánh làm không được tráng nhưng xốp và vỏ hộp khéo léo hàng nhứt.

Bà Nguyễn-văn-Bá Dakao bánh kẹp tráng hơn mà ít xốp hơn, hạng nhì.

Bánh quai vặt kim-thời

Cô Chính Sóc-tráng hạng nhứt,
Cô Lê-thị-Ân Mocay hạng nhì.

Bánh men lớn

Cô Tào-ngoc-Lang
Rachgia hàng nhứt
Cô Nguyễn-dặng-
Phong Cholon
hạng nhì.
Cô Ta-mỹ-Linh
hạng ba.

Bánh men nhỏ

Hiệu Sanh-Lý Da-
kao hàng nhứt.
Cô Nguyễn-thị-
Đào Thủ-đức hàng
nhì.
Cô Ngân-Thùy
Cholon hàng ba.

Bánh men trái bì

Bà Nguyễn-Duy
Giồng-luông hàng
nhứt.

Bánh men tây

Bà Tiếng Gocóng
hàng nhứt.

Bánh thuần

nướng
Bà Nguyễn-văn-
Lung Saigon hàng
nhứt.

Bánh Nguyễn-văn-Bá

Dakao hàng nhì.
Bánh thuần hấp
Bà Nguyễn-văn-Bá
Dakao hàng nhứt.



Hàng thứ nhứt : Bà Võ-văn-Dãm
và ái-nữ ông phủ Bàu (Phước-long)
Hàng thứ nhì : Bà Nguyễn-Lung ;
ái-nữ ông Đốc-phủ Thẩm (Gia Định)
và cô Ngọc-Thanh.

PHU NU TAN VAN

Bà Nguyễn-văn-Lung Saigon hạng nhì.

Bánh bò bí rợ

Bà Nguyễn-văn-Lung Saigon hạng nhứt.

Bánh bò bột bán

Cô Marie Nguyễn-phan-Long hạng nhứt.

Bánh bò trong

Bà Bùi Rozia Béntre hàng nhứt.

Bà Trần-văn-Ninh hạng nhì.

Bánh hạnh-nhỏ

Bà Nguyễn-văn-Bá Dakao hàng nhứt.

Bà Nguyễn-Duy Giồng-luông hàng nhì.

Cô Nguyễn-dặng-
Phong Cholon hàng ba.

(Bánh hạnh-nhỏ của bà Bá xốp mà ít tráng, bánh bà Nguyễn-Duy thiệt tráng mà cứng quá).

Bánh in

Bà Nguyễn-đức-Nhơn Phanrang bánh in bột
đậu hàng nhứt.

Cô Tươi nhà Lê-công Châudốc bánh in bột
đậu hàng nhì.

Cô Nguyễn-văn-Báu Tri-phû Phước-long bánh in
Phúc-linh hàng nhứt.

Cô Bạch-Mai Sóc-tráng bánh in Liên-hoa hàng
nhứt.

Bà Vũ-tá-Nhi Saigon bánh in Phù-dung hàng
nhứt.

Cô Thu-Thủy Sóc-tráng bánh in Mỹ-ngân hàng
nhứt.

Bánh mộng dừa

Bà Bùi Rozia Béntre hàng nhứt.

Bánh phồng tôm

Cô Mỹ-Ngọc Sóc-tráng hàng nhứt.

Cô Chính con bà Phủ Thuận Sóc-tráng hàng nhì.

Bánh hột sen

Cô Nguyễn-thị-Tư con bà Nguyễn-văn-Bá Da-
kao bánh hột sen hàng nhứt.

Bà Nguyễn-thị-Đào hàng nhì.

Bánh champagne

Cô Chính con ông Phủ Thuận Sóc-tráng hàng
nhứt.

Cô Nguyễn-thị Phước hàng nhì.

Bánh con đường

Bà Nguyễn-Duy Giồng-luông bánh con đường
hàng nhứt.

Bánh thuê rẽ

Cô Nguyễn-văn-Thiệt Tri-phû Saigon bánh thuê
rẽ bắt bông đường hàng nhứt.

Bà Tiếng Gocóng hàng nhì.

PHU NU TAN VAN

Cô Elisabeth hạng ba.

Bánh Tết chưng

Cô Marie Nguyễn-phan-Long hạng nhứt.

Bà Nguyễn-Duy Giồng-luông bánh dừa hàng nhứt.

Bà Bùi Rozia Béntre bánh bông-lang hoảng hàng
nhứt.

Bánh Petit-four

Bà Nguyễn-Duy Giồng-luông bánh petit-four
hàng nhứt.

Hội-dồng Nương Saigon bánh tây các thứ
hàng nhứt.

Cô Huỳnh-thị Tuyết-Hoa bánh nǚ-công và các
thứ hạng nhì.

Kẹo chuối

Cô Marguerite Nguyễn-Thanh kẹo chuối khéo
và ngọt hàng nhứt.

Cô Hồ-thị-Sanh Dakao bánh Trung-thu hàng
phứt.

Bà Đỗ-tường-Thoại hàng nhì.

Bánh bắt bông đường màu

Bà Huỳnh-ngọc-Nhuận Cành-thơ bánh tây các thứ
ré bông đường hàng nhứt.

Cô Nguyễn-ngọc-Diêu hàng nhì.

Cô Thúy-Hoa Béntre hàng ba.

Bánh bắt bông đường

Cô Marguerite Trinh hàng nhứt sérise B
Cô Trương-văn-Cường Vinhlong hàng nhì sérise B

Bánh mì lớp

Cô Nguyễn-văn-Báu Phước-long hàng nhứt.

Bà Đỗ-tường-Thoại hàng nhì.

Bà Trần-văn-Ninh bánh mì ngọt hàng ba.

Cô Trương-thị-Chi Nǚ-công học-hội Huế, bánh
sen chay hàng nhứt.

Bánh gừng chiên

Cô Hồ-ngọc-Cát hàng nhứt.

Cô Nguyễn-văn-Báu Phước-long bánh tarte à
l'ananas hàng nhứt.

Cô Lê-kim-Huê bánh bông lang dòn hàng nhứt.

Bánh cravate chiên

Bà Tiếng Gocóng hàng nhứt.

Bánh từ-linh nắn bằng bột cỏ màu :

Bà Trương-văn-Cường Vinhlong, bánh từ-linh
bằng bột cỏ màu hàng nhứt.

Mứt ăn được

Mứt bí đòn và tráng trong

Cô Lâm-thị-Khiêm Tràvinh mứt bí đòn tráng
mà cát chín nhão sắc-xảo, hàng nhứt.

Cô Tươi nhà Lê-công Châudốc mứt bí đòn
tráng mà đòn, hàng nhì.

Bà Đặng-văn-Long mứt bí miếng hàng ba.

Mứt bi

Bà Nguyễn-văn-Bá hàng nhứt sérise B.

Mứt bí cắt trái nhỏ

Cô Tào-ngoc-Lan Rạch-giá hàng nhứt.

Cô Pauline và Georgette hàng nhì.

Mứt gừng già

Bà Nguyễn-văn-Bá hàng nhứt.

Mứt thơm miếng

Cô Chung-bach-Mai Sóc-tráng mứt thơm tráng
trong mà láng, hàng nhứt.

Bà Siêu Thủ-đức hàng nhì.

Cô Nguyễn-thị-Đào Thủ-đức hàng ba.

Mứt ôi

Bà Nguyễn-văn-Lung Saigon mứt ôi mà trong
và dẻo hàng nhứt.

Cô Lê-thị-Ân Mộc-ây hàng nhì.

Mứt thơm giảo

Hiệu Tân-Hương, Saigon, hàng nhứt.

Cô Ngọc-Thanh hàng nhì.

Mứt cà tó-mách

Cô Thu-Thủy Sóc-tráng hàng nhứt.

Nǚ-công học-hội Huế hàng nhì.

Mứt rau câu

Các bà : Chi, Tiếng, Tân Gò-công mứt tráng
dẻo, mà làm bao khéo. (Trong ruột là miếng rau
câu, ngoài vỏ là hình cái gối bằng giấy có thận
hai đầu như cái gối thiệt.) Hàng nhứt.

Cô Nguyễn-văn-Báu Phước-long mứt rau câu
cắt chún tây hàng nhì.

Bà Siêu, Thủ-đức hàng ba.

Mứt tía bông các thứ

Cô Tào-ngoc-Lan Rạch-giá tía các thứ bông
đủ bằng vỏ bưởi trắng và tía mì làm hàng nhứt.

Cô Pauline Hoa Rạch-giá tía các con chim các thứ
bông khéo nhiều nhưng mứt không được tráng

Bà Nguy-thanh-Chơn Cholon tía thiệt khéo,
song không được trắng, hạng ba.

Mứt bông có màu

Cô Elisabeth fille de M. Nguyễn-tùng-Lộc Saigon
tía dũ thứ bông rất khéo, và cho màu rất đáng,
hang nhứt.

Chi em Trung-kỳ hang nhì.

Cô Thu-Thủy Sóc-trăng mứt vở bưởi hang ba.

Các thứ dưa chua

Bà Nguyễn-thanh-Chơn Cholon. Dưa bách-thú và
dưa từ-xảo hạng nhứt.

Cô Lê-thị-Àn Móc-cây dưa kiệu trắng trong mà
dòn, hạng nhứt.

Dưa tỏi trắng, nước thiệt trong và dòn hang
nhứt.

Cô Dakao dưa tỏi trắng
hơn của cô Lê-thị-Àn song ít dòn hơn, hang nhì.

Cháo

Cô Lê-thi-Tốt Bến-trè cháo lôm hang nhứt.

Bánh sầu rieng

Cô Ngân-lhuy Cholon hạng nhứt.
Cô hang nhì.

Trứng gà chảm chừ

Cô Mỹ-Ngọc Sóc-trăng hạng nhứt.

Mứt chanh

Cô Nguyễn-thị-Đào Thủ-đức hang nhứt.

Thêu theo lối Trung-kỳ

Bà Vinh-Thành (Huế) hạng nhứt.

Các thứ bông

Chi em Phan-thiết làm bông bằng giấy hang nhứt.
Bà Phạm-gia-Chang làm bông bằng ruột cây m López
hang nhứt.

Cô Nguyễn-thị-Năm Saigon bông giấy và các
thứ bằng giấy hạng nhì.

Cô Ngọc-Thanh làm bông vải hang nhì.

Trường Như-vân Cầm-thơ làm bông bằng lúa
hang nhứt.

Cô Trương-tấn-Vị bông bằng lúa hang nhì.

50 số giá 1\$00

Phụ-nữ Tân-văn từ ngày ra đời đến nay đã
hơn ba năm, những số báo cũ mỗi kỳ dư một
ít dồn chưa rất nhiều. Tuy không được liền
số cùng nhau nhưng cũng có thể đọc các bài
vở ích lợi được.

Bản báo định bán 50 số giá 1p00 tiền gửi
về phần bồn báo chí. Trong 50 số đều khác
nhau chứ không trùng. Cứ một collection 50
số là 1p00; quý vị muốn mua xin đến tại hào
quán còn ở xa thì gửi mandat theo thư. Bản
báo không gửi cách lanh hóa giao ngan.

Ở xa mua hay là đến tại báo quán cũng
đồng giá 50 số là 1p00.

P. N. T. V.

Tặng cô Nguyễn-thị-Kiêm, nữ diễn già trong Hội-chợ phụ-nữ

Tài Nguyễn có-nương mỵ kè kè ?
Đang đòn diễn-thuyết vạn người nghe.
Nói năng chẳng chút tuồng e lệ.
Bộ tịnh không ra thái rực-rè.
Lè phải đánh tan hồn thủ cựu.
Văn hay thút tinh bạn buồng the.
Nữ-lưu tân-bộ là gương dò,
Hồi khách mày râu ai dám ché ?

Mme CÔNG-HÀU

BALLES PING-PONG CHAMPIONNAT ĐẦU ÔNG CỘP

Qualité supra, tốt nhất mà rẻ nữa.
Bán lẻ 1\$00 một lố. — Bán sỉ tính giá riêng
NGUYỄN-VĂN-TRẦN
94-96, rue Bd Bonnard, Saigon — Telephone n. 178
DAI-LÝ ĐỘC-QUYỀN

HÃY HÚT THUỐC JOB



CÁC BÀI DIỄN VĂN Ở HỘI CHỢ PHỤ NỮ

Chân dung của một
vài nữ-diễn-giả: trên
là cô Bùi-thị-Út, dưới
là bà Phan-văn-Gia.

Mấy lời khai mạc Hội chợ

Chiều bữa 4 Mai, tiệc
trà khai-mạc Hội-chợ,
có quan Thống-đốc và
quí ông quý bà hội Đức-
anh mời lại chứng
glâmcuộckhánh thành,
bồn-báo chủ nhơn đứng
lên đọc mỵ lời như
sau này :

Bàm quan Thống-đốc và phu nhơn,
Thưa quý ông quý bà,
Thưa nam nữ đồng-bảo,

Thật là một sự quá vê vang mà cũng là một sự
quá cảm động cho tôi bữa nay, được ra đây tò
bày ý-nghĩa và mục-dịch của Hội-chợ phụ-nữ này
là một công cuộc tổ-chức thứ nhứt của nữ-giới ta
ở đây.

Mấy lời thâm thiết của tôi trước hết xin cảm ta
quan Thống-đốc và phu-nhơn, cùng quý ông, quý
bà đã có lòng chứng giám cho cuộc khánh-thành
này, luôn dịp xin cảm ta tất cả các nhà công,
thương, các bạn báo-giới và tất cẩn nam nữ đồng-
bảo hoặc ra công-phu, hoặc giúp tài lực, đã xây
dựng tò diễm nên công cuộc Hội-chợ phụ-nữ như
ngày nay.

Thưa quý ông quý bà :

Tôi làm dự một cái ghế trên đòn ngôn-luận
mấy năm nay, được cùng nhiều chi em đồng-chí
cộng-sự kết-giao, chúng tôi không có chi nguyện

nào cao hơn, không có công việc nào trọng hơn
là cùng nhau khuyến khích giằng-cầu, mong
sao cho chị em chúng ta mạnh bước tiến thủ
với đời, và giúp ích được cho gia-dinh xã-hội.
Tôi bao co-quan của chúng tôi bao nhiêu lâu nay,
chỉ có deo đuổi hô hào một mục-dịch như thế
thôi, tuy có gặp một vài cái trở lực ở trong dư-
luận, đại khái như người ta gieo cho cái ý mà
chúng tôi không tưởng đến, đồ cho cái việc mà
chúng tôi không hề làm, nhưng mà cái trở lực
ấy chúng tôi vẫn cố gắng vượt qua, và không có
công việc gì chúng tôi nhìn nhận là có lợi ích
cho đoàn-thể và cho xã-hội mà chúng tôi không
nòng lòng ra sức làm cho tới nơi. Công việc Học-
bông, Đức-anh và Hội-chợ này đều là chứng cứ
vậy.

Mấy việc này vẫn có dính lìu với nhau và
nương dựa vào nhau mà sanh ra.

Người ta vẫn trách thiện chị em chúng tôi ở chỗ
làm sao giúp ích cho xã-hội. Chúng tôi thiêt-nghi
phụ-nữ Việt-nam, muốn giúp ích cho xã-hội,
không có việc gì cần dùng và thiêt thật hơn là
việc từ thiện. Hồi năm ngoái đứng trước bà Tổng-
trưởng REYNAUD, một người chị em chúng tôi
ở Hà-thành đã nói câu này thật là phải : « Phụ-
nữ Việt-nam chúng tôi muốn tiến-hóa trên con
đường xã-hội từ thiện ». Mà việc xã-hội từ thiện
đó, chúng tôi thấy việc sảng súc nuôi nấng những
cửa con trè nhà nghèo là nên cần kíp hơn hết,
vì nó không những đã hạp với cái thiên-chức của
nữ-lưu mà cũng là hạp với chỗ cần dùng của xã-
hội nữa.

Ai bảo tuổi xanh là bông thơm của nỗi giỗng, hy vọng của tương-lai, mà thấy đám con trẻ nhà nghèo phần đông trong xã-hội, phải bơ-vơ khô sôt bệnh hao mòn dường kia, lại không chạnh niềm xót thương, không đem lòng cứu vớt cho đặng? Thú ngó quanh mấy chau thành Saigon Cholon đây, đã biết bao con nhà lao động bần cung, cha mẹ, anh chị lo di làm ăn tối ngày, bỏ con cái em út ở nhà nheo nhòe chẳng ai chăm nom nuôi nấng. Nói chi những chốn thôn quê nghèo khổ, thi cái tình cảm của đám con trẻ còn đáng thương hơn nữa. Đám con trẻ vô-phước ấy sanh ra, đã không được cha mẹ nó chăm nom, thì nhơn-quản xã-hội phải chăm nom giùm, cái lè mất còn tột xấu của một dân tộc quan-hệ ở đó.

Bởi nghĩ vậy cho nên chúng tôi dựng lên Hội Đức-anh.

Công việc từ-thiện này chúng tôi tính lập ra một cái chương-trình hành-động rất lớn. Chẳng những chúng tôi muốn lập lên ở những xóm đồng người lao-dong, mỗi xóm có một nhà nuôi giüm con nít cho nhà nghèo, chúng tôi lại còn muốn làm sao cho có các món cần dùng như xống áo thuốc men, để cấp phát cho con nhà nghèo nữa. Chẳng những chúng tôi muốn ở thành-thị, có các cơ-quan làm phước ấy mà thôi, mà chúng tôi còn mong ngày kia, khắp các nơi thi-tử thôn-quê cũng đều có nứa.

Nhưng muôn việc gì cũng khó khăn buỗi đầu. Việc lập Hội Đức-anh đây cũng thế. Chúng tôi không thiếu chí-nghiệp mà chỉ thiếu tài-lực. Khoan nói chí-nhiệp, hãy lập ra một vài nhà Đức-anh, cũng đã thấy tốn kém rồi. Có lẽ phần nhiều trong chí-em nǚ-giới chúng tôi chưa thấy rõ chỗ lợi ích của một việc như việc Đức-anh này ra sao, nên tuy Hội ấy xướng lập đã lâu, mà người hường-ứng vô-hội còn ít, lại thêm lúc này là giao-lúc kinh-tế đang nguy, thời-cơ không-tiến, thành ra cái sự kiêm tiễn để làm ra việc từ-thiện như vậy thật là khó.

Nhờ lòng sốt-sáng với công việc, khiến cho chúng tôi này sanh ra cái tư-tưởng làm sao tò-chức nên một công cuộc gì vừa có ý-nghĩa cho dân-thì, vừa có cơ-hội kiếm được tiền cho Hội Đức-anh. Chúng tôi bèn ra công-góp sức với nhau mở ra cuộc Hội-chợ phu-nữ này.

Tuy là Hội-chợ phu-nữ ở trong cái tư-tưởng tán-trợ cho Hội Đức-anh mà ra, nhưng thiệt Hội-chợ phu-nữ cũng có cái ý-nghĩa độc-lập của nó.

Thiết vậy, Hội-chợ phu-nữ là một việc làm để phô bày những cái tiêu-công mỳ-nghệ của chí-em chúng tôi, kéo bấy lâu mỗi người cất giấu một

nghề, không có ai thấy hay mà truyền ra đặng, rồi thi người ta chế phu-nữ Việt-nam không có kỹ-xảo chí. Cũng có khi một món kỹ-xảo của chí-em chúng tôi, không chứng có thể lợi dụng mờ mang ra, nhưng chí-vì không ai biết tôi, nên không lợi dụng mờ mang ra đặng.

Hội-chợ phu-nữ cũng là một việc làm: để cho chí-em chúng tôi trong Nam ngoài Bắc, thành-thị thôn-quê có cơ-hội gặp nhau, mong trao đổi tu-tưởng, gắn bó tình-thâm cho được hiểu biết và liên lạc nhau, mới có lợi ích cho công cuộc tiến-hoa của chúng tôi. Cái cơ-hội như vậy tất nhiên phải có, kéo bấy lâu phu-nữ nhà ta chỉ thu-thi trong nhà, không quen giao-thiệp, không đi đâu được xa, thành ra chẳng có mấy lúc hội-ngoé để tò-tinh thân ái, kết dây đoàn-thì với nhau.

Hội-chợ phu-nữ lại cũng là một việc làm: để cho chí-em chúng tôi khuyến khích nhau về nǔ-công, về chúc-nghiệp mới. Nhiều chí-em chúng tôi thấy cuộc chung-bày như vậy, sao không sanh lòng nô-nức tranh dua, rồi thi người dã có tài nghệ càng làm cho tài nghệ mình thêm khéo-hơn, người không có tài nghệ gì riêng, cũng mong lựa chọn

Hình in ngoài bìa số này là hình của các chí-em giúp các ban trong Hội-chợ cùng bồn-báo chủ-nhơn chụp trước nhà đầu trong đêm chót trước khi bãi hội.

PHÒNG KHÁM BÌNH BẰNG MÁY ĐIỆN
Cabinet d'Electro Radiologie médicale
Bác-sí Pierre MASSARI
Xuất thân ở Y-viên Paris

Khi-cụ quang-tuyến X kiêu tôi tân rất mạnh, có thể xem thấu các tạng phủ ở trong, và để đoán được bệnh chúng. Trị hầu hết các bệnh bằng sức điện, dùng khi-cụ tinh-xảo eó quang-tuyến (Rayon Ultra-Rouges et Ultra-violets, Diathermie et Haute Préquelle) và luồn điện.

Khám bệnh sớm mai từ 10h.30 đến 12h.
Rước đến nhà thi sớm mai từ 8h. đến 10h.30 chiều từ 3h. đến 6h.

16 Rue Taberd Giấy nolis 551-1

lấy một món mà học. Bởi càng thấy mới, người càng khôn khéo thêm hoài thi chí-em chúng tôi cũng không thể nào đứng yên mà không lo miru lấy chúc-nghiệp mới, để sống còn với đời mới.

Lát nữa mời quý ông quý bà di thăm viếng từng gian-hàng xem xét từng món đồ ngõ thấy chí-em nhà Nam ta không phải là không có ít nhiều tài nghệ. Chúng tôi chắc nhiều món có thể cầm được con mắt nhảm nhíu, có thể rước được đôi tiếng ngợi khen của quý ông quý bà. Cũng như nếu thấy có chỗ nào khiếm-khuỵết, quý ông quý bà sẵn lòng chỉ giáo cho, chúng tôi càng hoan-nghinh hơn nữa. Quý ông quý bà sẽ thấy đây là một cơ-hội cho chúng tôi được gặp gỡ chí-em chúng tôi ở núi Tân, ở sông Hương vô-dây cùng chúng tôi xây dựng nên cái vê-khâu quan của Hội-chợ này. Quý ông quý bà sẽ thấy công cuộc này bày ra, ngoài việc phô

trương nhiều il tài hay nghề khéo của chí-em chúng tôi, cũng có những trò là cuộc vui cốt là để vừa bày cuộc quan-sát, vừa giúp cuộc tiêu-khiên dặng góp tiền giúp cho Hội Đức-anh, ấy là một công việc của chí-em chúng tôi làm đây, có cả hai ý-nghĩa: mỳ-nghệ và từ-thiện. Hai cái dương-dựa nhau mà sanh ra, như chúng tôi đã nói mới rồi.

Một cuộc có ý-nghĩa gồm hai như vậy, mà được quý ông quý bà tới chứng giám một cách sốt-sắng, tức là tán-thành, và khuyễn-khích cho, chúng tôi lấy làm thầm ta và cảm động lắm. Chúng tôi cần phải tố bày ý-nghĩa của Hội Đức-anh và Hội-chợ như thế, để quý ông quý bà rõ, và trước khi quý ông quý bà sắp di xem xét tất cả cái công cuộc này, chúng tôi xin nâng chén trà mà chúc:

Vietnam phu-nữ lần bô!



**Cô Ngọc Thành
nói về văn dê
Đàn bà và việc
duc anh.**

Thưa quý ông, quý bà,
Cùng các chí-em,

Năm ngoái, ở Hanoi, trong cuộc chợ phiên của phu-nữ, có cô Việt-An ra bình vân, phần đông đều cho là dạn dí. Nhưng cũng không tránh khỏi có một vài nhà « đạo - đức » lại kích bác, chê bai.

Nay ở Saigon ta, cũng có môt cuộc Hội-chợ của phu-nữ, lại cũng có cuộc diễn-thuyết, mà diễn giả không phải là bạn râu mày. Như thế cũng đáng cho là công việc mới, hành động mới; đối với những kẻ ghét mới, đã sợ lời chí-nghi; mà đối với những người ta mới, lại sợ chẳng khỏi đê-phu-long.

Mà thiệt, phảm làm việc gì mà xưa nay chưa ai làm, thi không tránh khỏi trái với con mắt nhiều

người, và việc đó thế nào cũng con vung về, còn khuyễn-diễm. Thật tự tôi dã không tin được ở tôi, thi còn dám mong đâu ta-dap được một cách xứng-dáng, cái thanh-tinh, nhã-y của quý ông, quý bà, cùng hết thấy chí-em đương ha-cố đứng nghe đây.

Bởi vậy nên khi ban Tò-chức ủy-thác cho tôi việc này, tôi thiệt đã nhiều phen từ chối; song từ chối không được, nên nay mới phải ra, ra đê nói chuyện với các ngài cùng các chí-em về vấn đề « đàn bà và việc Đức-anh », là một dâu đê rất thích hợp với chỗ này, lúc này vậy.

Cuộc Hội-chợ hôm nay tò-chức ra, mục-đich là để khuyễn khích việc nǔ-công trong nước; nhưng tiền-thầu vào, chính là để giúp cho quý-hội Đức-anh.

Hội Đức-anh ra đời là do ở tấm lòng từ thiện của mấy bức nǚ-lưu tri-thức, nhơn thay cảnh cực khổ của con nǚ nhà nghèo mà động mối từ-tâm, đứng ra xin với Chánh-phủ cho phép lập một cơ quan để chấn nuôi chúng nó.

Ta nuôi chúng nó, trước hết là giúp cho cha mẹ chúng nó được rảnh rang dặng lo đường sanh-kế. Sau nǚ, là sự nuôi dưỡng của ta, may ra có phần cháu-dao và hợp phép vệ sanh hơn là sự nuôi dưỡng của những người nghèo nản khốn khó, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, nghĩa là những hang người vô-phúc ở xã-hội ta đây vây.

Hàng người vô-phúc đó, ở xã-hội ta nhiều lắm. Họ vô-phúc nên con họ sanh ra cũng vô-phúc như họ.

Những đứa trẻ vô-phúc đó, Hội Đức-anh muốn tạo-phúc cho chúng nó :

Chúng nó đói, hói cho ăn, chúng nó khát, hói cho uống. Chúng nó cần có quần áo che thân, hói phải lo cháu-cấp. Chúng nó cần có nhà cửa thoảng-khi, nhà hói là nhà của chúng nó.

Rủi, mẹ chúng nó vì nghèo đói mà chết, cha chúng nó vì cực khổ mà chết, thì hội-viên Hội Đức-anh sẽ là cha mẹ của chúng nó, sẽ đem tình thương con, thương cháu, mà thương yêu dạy dỗ chúng nó cho nên người, — người của xã-hội, của quốc-gia, ấy là tôi chưa muôn nói là người chung của cái nhơn-loại lớn lao kia nǚ.

Ngoài bia bão Phu-nữ Tân-van, thấy có dè hai câu thi :

« Phản son tò diêm sơn-sà,
Làm cho rõ mặt dân-bà nước Nam. »

Tôi thường vẫn tự hỏi : Phản son tò diêm sơn-hà là ra làm sao ? Mà làm sao cho rõ được mặt dân-bà nước Nam kia chờ ?

Rồi tôi lại nghĩ : Chỉ có những sự-nghiệp hiền-hách của các bức anh-thư, hoặc có tài-ba lối-lạc của một vài nǚ-si, thì mới kêu được là phản son tò diêm sơn-hà mà thôi.

Nhưng xét ra, dân-bà nước Nam (mà có lẽ ở nước nào cũng vậy) không phải nhứt thiết ai ai cũng là anh-thư cũng là nǚ-si cả, mà việc tò-diêm sơn-hà phải là việc chung cho hết thảy mọi người dân-bà nước Nam.

Sơn-hà là sơn-hà chung, thì sự tò diêm há phải là phận sự riêng của ai đâu ?

Xã-hội cũng tǐ như một tấm thảm lớn, mà dân-bà vẫn là thợ và may.

Tấm thảm đó, tùy ý ta, ta có tay khéo thì ta

thêu bông, thêu trái cho thêm đẹp thêm xinh : ta có vắn-tài, thì ta làm thi, làm văn đề mà đề vịnh.

Nhưng nếu nó rách chỗ nào, thì ta phải nhíp nó lại ; nó lủng chỗ nào, thì ta phải vá nó lại. Mà là việc chung của hết thay những ai đã có kim chỉ trong tay.

Cái tấm thảm xã-hội đó thường bị rách bị lủng luôn luôn. Lut ngoài Bắc, bảo trong Nam, sự cơ-hàn của nhơn dân Nghệ-Tịnh, cảnh thắt-nghiệp của anh em đồng-bào, đã làm cho nó phải rách nhiều chỗ, phải lủng nhiều lần. Những chỗ rách, chỗ lủng đó, chỉ em ta cũng đã có chút công nhíp, công vá 'ai rồi. Các cuộc chợ phiên dè giúp vào cho sự cứu-tế xã-hội, ở Hanoi, Saigon, trước đây đã từng thấy cái lòng hảo-nghĩa của phu-nữ Việt-nam vây.

Nhưng lut, bảo, thất mùa, thất-nghiệp, chỉ là việc thịnh thoảng mới có, và cũng chỉ có trong một thời-gian mà thôi.

Còn sự nghèo nản cực khổ của đồng-bào, thì không bao giờ là không có, mà cũng không bao giờ là hết được.

Những sự nghèo nản đó, đã không bao giờ là không có thì việc vá nhíp của chỉ em cũng không bao giờ là dứt được.

Mà những sự cực khổ đó, đã không bao giờ là hết được, thì bạn phu-nữ chúng ta tất phải rắn-sức đến kỵ cùng. Tấm thảm xã-hội đó, dầu chẳng ta mà được nguyên vẹn hoài hoài ; nhưng nếu ta lúc nào cũng có sẵn kim chỉ trong tay, thì lo gì mà không nhíp vá lại được một vải vết thương đau của nó ?

Sự nghèo khổ đã là một vết thương đau của xã-hội, thì sự giúp đỡ người nghèo cũng phải là cái bồn-phận chung của chúng ta.

Nhưng giúp đỡ làm sao ?

Cái số người nghèo khổ ở xã hội ta nhiều quá, ta không có thể lấy cái sự nhỏ mọn của chúng ta mà thay đổi cuộc đời cho họ được. Ta chỉ muốn giúp cho họ trong muôn một mà thôi, nghĩa là ta nuôi giùm con cái của họ. Họ khổ mà họ thấy con cái họ được no ấm, thì sự nghèo khổ của họ cũng giảm bớt được nhiều phần.

Đã vậy, mà những đứa con nǚ này, vô-phước sanh nhầm nhà nghèo, nếu ta không cứu vớt lấy chúng nó thì sự nghèo sẻ phải theo chúng nó hoài. Cha truyền con nối, mà truyền cái áo rách, nỗi cảnh bần-hàn, thì sự truyền nối thiệt không có gì là vinh-dự cả.

Hội Đức-anh ra đời, sự sáng-lập đã đánh nhau ở một vài người, mà sự duy-trì là phải tròng vào hết thay chỉ em trong nước.

Một nhà giáo-duc Pháp đã từng nói : « Tạo-hoa đã phủ-bàm cho dân-bà những mối tình-cảm linh thiêng, vừa là cái đặc-sắc lại vừa là cái cao-phàm của nhơn-loại, như : tình thân-ái, đức dịu-dàng, lòng yêu trẻ con, dạ thương người yếu, tánh nhàn nhục kiên-gan, đức cần-lao tận-tuy, bụng âu-yếm gia-dình, chí sốt sắng làm nghĩa... Vậy thi cái

cette flamme de sentiments généreux, si sujette à pârir, sinon à s'éteindre, dans la mêlée épaisse des disputes intellectuelles, dans le conflit de plus en plus violent des passions et des intérêts.)

« D'après Félix Pécaut »

Theo như lời đó, thi cái bồn-chất của dân-bà là nặng-nề tình-cảm, mà cái đặc-sắc cùng cái phàm-giá của dân bà là cũng nhờ ở tình-cảm mà có.

Nay ta vào Hội Đức-anh dè chấn-nuôi con nǚ, chính lại là một cái cơ-hội dè cho ta được phát-



Một quang-cảnh náo nhiệt trong Hội-cho

thiên-chức và cái phàm-giá của dân bà là phải bão-tòn lấy ngọn lửa của những mối tình-cảm thanh-lương đó, nó dầu không tắt hẳn, song vẫn thường vì những sự xung-dot về tri-thức, hay vì những sự tương-phân về nhơn-dục tu-lợi mà trở nên mờ ám vậy.»

(La nature a fait des femmes les gardiennes dé-signées des sentiments qui sont, par excellence, le propre de l'humanité et son titre supérieur.

Tendresse, délicatesse, compassion pour les petits et les faibles, enthousiasme pour les nobles causes... C'est leur rôle à elles, c'est leur dignité d'être au sein de la société des conservatrices de

triền và lợi-dụng cái tình cảm của ta.

Lòng ta đầy những sự yêu thương, thi những đứa con nǚ vô-phúc kia, hả lại chẳng đáng được cho ta san-xé ư ? Ta san-xé cho chúng nó, cũng lại là một cách dè ta nuôi dưỡng cái tình-cảm của ta nữa.

Nhà tư-bồn xài tiền thết, có khi nghèo. Nhà vắn-hào dùng tri-lâm, có khi lụt. Mà tấm lòng thương yêu nhơn-loại không biết đến đâu là cùng, ta càng dùng nó lại càng tăng. Mà nó càng tăng thì cái phàm-giá của ta lại càng qui, càng cao vây.

Tuy nhiên, cũng có người nói được rằng :

• PHU NU TAN VAN

« Lòng thương yêu, cha mẹ có thể chia cho con cái, con cái có thể chia cho cha mẹ. Vợ chồng, anh em, thân-quyến, tộc-thuộc, có thể chia lìa được cho nhau, mà rồi không còn đâu đem phản-bố ra chỗ khác nữa. »

Nói thế là lầm.

Ta thương cha mẹ, anh em, thương vợ chồng, con cái, trong nhà; mà lòng ta vẫn còn thấy ái-nghỉa cho kẻ nghèo nàn; ái-truất cho người cùng khổ; xót xa vì những cảnh đau đớn của xã-hội; tức bức vì những sự xâu-xé của loài người, thi cai lượng yêu của ta thiệt còn rộng rãi vô cùng, mà tấm lòng nhân-ai của ta thiệt không biết đâu là bờ-bến.

Và, kể bên ngay những người được có người thương mà thương, người yêu mà yêu, bà lại không có những kẽ khóc thăm ân-hàn vì từ-thần đã giết cha, giết mẹ, giết chồng, giết con, mà bà họ phải lâm vào cảnh cõi-doke vô-liệu, trong một cai đời mưa sầu gió thăm dấp ư?

Cho những người vô-phúc đó, Hội Dục-anh xin giao những đứa trẻ vô-phúc kia. Hai cai vô-phúc gặp nhau, ái phải thương nhau. Thương nhau để lắp cho hết cái chỗ vắng trong lòng, để khuây cho hết cái mồi sầu trong dạ, mà rồi thành ra cái việc ta kêu là nghĩa-vụ, lại trở lại làm cái phần thường qui-hau của ta.

Nói tới đây, tôi lại nhớ đến một câu chuyện rất cảm động mà tôi vừa đọc được ở một cuốn sách kia. Truyện một người dân bà Huế-ký, mồ côi cha mẹ từ hồi nhỏ, ở làm con nuôi cho mấy người ở làng-giềng. Sau lấy chồng, tới năm 20 tuổi thì chồng chết; kể ít lâu, còn một đứa con cũng chết nữa. Tâm thân cõi-doke, ở cảnh vô-liệu. Chỗ vắng trong lòng để hổ lắp dặng?

Vậy mà, tự nhiên như có tiếng nhủ bảo ở chỗ thâm-tâm, bà biết đem cái tình thương cha mẹ, thương chồng, thương con mà san-xé cho những đứa con nít ở lân-cản bà. Nhì nghèo mà lai rõ học, nên tâm thân phu-nữ bà phải lao-dộng vô cùng!

Nhưng bà siêng lâm, không những làm lũy dùi ẩn, bà còn ráo lâm để kiếm thêm tiền quyên vào cho Hội Dục-anh của các bà Phuote gần nơi bà ở.

Góp từng su, dành từng cắc, sau bà đủ tiền mua một cõi bô cái, để vật sô đi bán đồng. Trong thời-kỳ này bà vẫn không quên tư giúp vú cho các hội Dục-anh ở đó.

(Còn nữa đăng tiếp số tới)

Mè-day ký-niệm, chờ không phải là kim-khánh

Nhơn cuộc Hội-chợ, Hội Dục-anh chúng tôi có chép ra một thứ mè-day xuy vàng, có hình người đàn-bà bồng con và có hai chữ « Dục-anh » để tặng chị em có dự trong cuộc này, kêu bằng « Mè-day ký-niệm », nghĩa là để làm dấu tích, ghi nhớ một cuộc hội ngộ vui vẻ thôi, cũng như các hội khác lùng lam, chờ không gì lạ.

Vậy mà có một vài tờ báo lại nói nữa dồn nữa thiệt, kêu cái mè-day ấy bằng cái « kim-khánh », và nói rằng để thường công trạng cho chị em giúp việc Hội-chợ, thì thật là quá đáng, mà e rằng có hai đến việc làm của Bồn-hội nữa.

Chúng tôi phải lấy làm quan-hệ mà định-chánh lời các báo lại ở đây. Luôn tiện kè một việc xảy ra bữa tiệc trà dâng chị em Trung Bắc.

Bữa tiệc trà ấy, bà Nguyễn-đức-Nhuận là thơ-ký của Bồn-hội có đứng lên nói mấy lời cảm ơn các bà các cô ngoài Trung Bắc vào dự Hội-chợ, được dù mặt chị em ba ký như vậy là tốt lắm. Rồi có theo ý định của Bồn-hội từ trước, tặng bà Đốc Xưởng và cô Anna Hội mỗi người một cái mè-day ký-niệm nói trên. Cô Anna Hội đưa tay nhận liền và cảm ơn; còn bà Đốc Xưởng không nhận, bà lại nói rằng vì bà không có công gì trong Hội-chợ. Trừ ra có cái mè-day ký-niệm Hội, gửi tặng Nữ-công học-hội Huế thì bà ấy nhận mà thôi. Dầu kể đó bà Nguyễn-đức-Nhuận có cái nghĩa cái mè-day ký-niệm này là đúng, để ký-niệm chờ không phải để thường công, thế nào là bà Đốc cũng cố từ.

Hồi đó cù-lợt chị em ai cũng có ý ngạc-nhiên cho bà Đốc, vì bà ấy đã từ một sự không đáng tin. Có người đã nghĩ cho rằng bà Đốc ở Huế, quen thấy nhì vua thường kim-khánh kim-tiền cho người ta, rồi tưởng đâu cái mè-day ký-niệm của Hội Dục-anh đây cũng có tinh-chất như vậy nên mè, ngại mà không nhận chăng.

Có gì đâu, chuyện này thường lầm, cái mè-day ký-niệm để tặng nhau, thì nhiều hội đời nay vẫn có.

Vậy mà sau đó lại có một vài tờ báo cũng đem việc này ra nói nữa. Họ có ý nói mà chơi, nhưng thật sự là có hai cho sự hành-vi của Hội chúng tôi.

Bởi vậy có mấy lời thanh-minh ở đây để hết thảy chị em trong Hội và những chị em nào đã được tặng mè-day hôm đó đều rõ cho. Người ta ở ngoài nói gì họ nói, miễn chúng ta làm không sai lầm thi cứ việc làm.

HỘI DỤC-ANH cản bạch

QUANG-CÁNH ÍT NHIỀU GIAN HÀNG TRONG HỘI-CHỢ PHỤ-NỮ. TRÊN HẾT LÀ NHÀ BÀY CÁC BỒ NỮ-CÔNG CỦA CHỊ EM BẮC HÀ, HOẶC TỪ HÀ NỘI GÓI VÀO, HOẶC CHẾ-TẠO Ở ĐÂY. HAI BÌNH DƯỚI LÀ CÁC GIAN HÀNG: HUÈ-MỸ BÁN GIÀY, HIỆU TÂN-HUNG BÁN BÁNH, MÚT; TÂY-TĨ BÁN PHẤN, DA-KAO CHỤP HÌNH VV... DƯỚI HẾT LÀ GIAN HÀNG TÙ-Thiện BÁN ĐỒ ĐỂ GÓP TIỀN CHO VIỆC PHƯƠNG THIỆN DỤC-ANH.



HÌNH BA CÓ ĐÃ TRÔNG THƯỜNG VỀ CUỘC THI NẤU CƠM DO DƯỚC-nhà-NAM XUẤT TIỀN TỔ-CHỨC TRONG HỘI-CHỢ. KÈ TỪ TRONG RA NGOÀI: CÔ LÊ-HIỀN Ở DA-KAO, hang nứt; CÔ LY-KIM-CHÂU NAM-VĂNG, hang nứt, và CÔ THẦN-THỊ-TU Ở SAIGON, hang fa.



BÀ NGUYỄN-VĂN-BÀ Ở DA-KAO. Bà được nhiều giải nhứt về các thủ bánh dứa-xao.

BÀ CHƠN, ĐƯỢC HÀNG NHẤT VỀ DỰA * TÚ XÀO * VÀ DỰA BÁCH-THU.



THÔNG HINH NÀY, NGUYỄN NGỌC LÃ CỎ, LÂU-VĂN-LANG, RẤT SỐT-SẮP VỚI CÔNG CƯỢC HỘI-CHỢ, CHIẾU CÓ BÀ LÂM NHÌU MÓN HÀN HẤP KAO, BÌ BẮC KHẨU TRONG TIẾC TRÀ KHAI MẠC HỘI-CHỢ. Người sang bên là cô Cuin, coi gián hàng của chị em Socthang.



Cô Nguyễn-thị Kiêm nói về văn đề Nữ lưu và Văn học

Thưa quý ông, quý bà,
Thưa các chị em,

Báo Phu-nữ Tân-van trong số Mùa Xuân có dự
tính làm ba việc :

- 1) Tiến hành công việc Hội Đức-anh ;
- 2) Tổ-chức một cuộc Hội-chợ phu-nữ ;
- 3) Mở một Nữ-lưu Học-hội.

Trong ba điều dự tính đó, có hai điều đã thiết
hành. Hội-chợ phu-nữ nay đã mở cửa. Tiền thầu
được sẽ giúp vào cho sự tiến-hành của Hội Đức-
anh. Về hội hôm nay, về văn-dê Đức-anh cũng đã
có chị em ban giao ra diễn-thuyết ở đây nữa.

Vậy còn Nữ-lưu Học-hội bao giờ mới ra đời ?

Việc đó cũng như việc trên, không phải riêng
của Phu-nữ Tân-van mà là chung của Nữ-lưu Nam-
việt, thi-tường cũng nên nhơn cơ hội này, đem ra
nói chuyện với hết thảy chị em trong nước có
mặt ở đây.

Câu chuyện đã khó mà nói ra lại khó hơn. Nói
ra ở lúc nào, chờ nào, còn dè, mà nói ra ở lúc này,
chờ này, thiệt lai khó quá.

Tài sors, trí-thiều và lại ăn nói vung về như tôi,
thiết lấp lấp e lệ mà bước lên diễn-dàn và cũng
lấp lấp áy-nay, sê khòng khòi dè phu lòng quý
ông, quý bà và hết thảy các chị em.

Nói chuyện về Nữ-lưu Học-hội tức là muốn nói
chuyện phu-nữ với văn-chương. Nếu cho Nữ-lưu
Học-hội là cần-ich thì cũng phải cho đàn-bà là có
mặt-thiết quan-hệ đến văn-chương nước nhà.

Sự quan-hệ đó, tôi muốn nói rõ ở bài này. Tôi
lại còn muốn xét qua cái địa-vị của đàn-bà trong
văn-học cõi kim, nói về cái công-dung của nữ-lưu
đối với tinh-thần tri-thức của loài người, giâ-
thiết như được cùng chị em trong nước đương hội
hiệp nhau ở nhà Nữ-lưu Học-hội mà chung vui câu
chuyện văn-chương.

Phạm văn-học nước nào cũng đều có thể chia
ra làm hai phần, phần khách-quan và phần chủ-
quan (littérature objective et littérature subjective).

Cái văn-học khách-quan thường thiên về triết-
lý với khoa-học. Cái văn-học chủ-quan thường
trọng về mỹ-thuật với thi-ca. Một đảng nhờ ở cái
tư-tưởng nhơn-sanh mà có, một đảng do ở cái
tinh-cảm nhơn-loại mà ra.

Theo lẻ sanh-lý, thi đàn-bà thường nặng về
phản hồn và nhẹ về phản-tri, cảm-tinh thi sâu
mà tư-tưởng thi hẹp, nên trong văn-học thường
sở trường về lối tâ-canh đạo-tinh mà ít hay về
lối khách-quan triết-lý.

Đem cặp mắt tinh-thần mà thường-thức đến
những kỳ-quan-thắng-canh của thiên-nhiên vò-
tru, đem khôi tinh-thâm-thiết mà hòa-theo với
những nỗi cay, đắng, bi, thương của nhơn-loại
thế-gian, dỗ ai nói được rằng đàn-bà đã phải thua
sút đàn-ông về chờ đợi.

Đã sẵn có cặp mắt tinh-thần ấy, đã sẵn có khôi
tinh-thâm-thiết ấy, mà lại có văn-tài dù hình dung
được những cảnh minh coi, dù tâ-diễn được những
tinh-minh cảm, thì khó gì mà chẳng làm nên
được những công-trình tuyêt-xảo về mỹ-thuật, văn-
chương.

Thứ đọc bài thi vịnh Đèo-ngang của bà Huyện
Thanh-Quan :

Qua đinh đèo ngang bóng xế là,
Cỏ cây chen đá, lá chen hoa.
Lom khom dưới núi tiêu vài chù,
Lác đặc bên sông chợ mấy nhà.
Luyễn chùa đau lòng con quốc quốc,
Thương nhà mỏi miệng cái già già.
Dừng chơm nganh lại trời, non, nước,
Một mảnh tinh riêng ta với ta.

thì ta phải công-niệm là một bài thi tâ-canh thiệt
hay, phải có tinh-thần mỹ-thuật mới chụp được
hết những cái-canh sắc thiên-nhiên, mà lại cũng
phải có tinh-hồn thi-sí mới cảm-thấy được những
mối-kỷ-tinh cao-tử.

Lại thử đọc một đoạn văn sau này trong bài
« Giọt lệ thu » của nữ-sĩ Tương-Phố đã thấy đăng
trong tạp-chí Nam-Phong :

Thu về đẹp lứa duyên Ngâu,
Năm năm ô thước bắc cầu Ngân-giang.
Đôi ta ăn ái lở làng,
Giữa đường sanh-tử đoạn trường chia hai.
Anh vui non nước tuyển dài,
Cỏi trân hương lứa thương ai lạnh lung.
Nhơn gian khuất néo non bồng,
Trăm năm nỗi kiếp tẩm lòng hờ vơ...

thì ta sẽ thấy thiệt là tinh-thâm, dong-thiết,
phi ngọn bút đàn-bà không lấy đâu được lời văn
thống-thiết như thế, và nếu không phải là đàn-bà
về hạng cao-dâng (femme supérieure) thì cũng
không lấy đâu được cái tinh-cảm nặng-nề như
kia.

Hoặc có kẻ nói : bài văn tả cảnh chỉ là một cái
đồ-chơi tì-mi của khách-nhau-cư, mà lời thơ dao-
tinh nhâm-cung chẳng ích gì cho nhàn-tâm-thể-
dạo.

Nó vây thi những bài thi tâ-canh của La Martine
sao có người dám dem mà so sánh
với những bài văn triết-lý của Descartes mà
những giọt lệ nén thơ của Musset sao có người
dám dè trên những thiên hùng-văn dai-luân của
Voltaire ?

Không. Nếu cái-óc ta cần phải làm bạn với
những cái-tư-tưởng cao-siêu thì cái-hồn ta cũng
cần phải tiêu-dao với những cái-công-trình mỹ-
thuật. Nếu cái-phản-tri-thức ta cần phải trau-dồi
cho được sung-túc phong-phù, thì cái-khôi-tinh-
cảm ta cũng cần phải bồi-dưỡng cho được thâm-
thiết-trú-minh.

Và, một giọt nước mắt của kẻ da-tinh, một tiếng
thở dài của người mang-bạc, nếu ta biết nó từ
dầu mà có, lại thấy rõ được cái-tâm-sự của kẻ
đoạn-trường, thi đều có thể bồi-ich được như mấy
thiên-khao-cứu của những nhà-triết-học vậy.

Nếu văn-học khách-quan có thể làm cho ta khôn
người ra thi cái-văn-học chủ-quan lại khiên ta
được biết mình hơn.

Thấy người vui mà xét đến nỗi vui của ta, thấy
người buồn mà xét đến nỗi buồn của ta, thấy
người xót xa đau khổ mà xét đến những chò-dau
khô xót-xa-cula-ta, thi chẳng những ta được vừa
lòng-rằng-dâ-có người cùng một tâm-sự với ta,
mà ta lại còn thỏa chí vì ta đã nhơn-dây mà tự
biết thêm được cái-bồn-ngã của ta nữa.

Một nhà-Tây-nho có nói : Mỗi người ta đều có
debt theo một cuốn sách nhơn-loại (livre de
l'humanité).

Cuốn sách đó ở đàn-ông thường vi cai khuynh-
hướng về khách-quan, mà bị bỏ quên hoặc dè
mất. Song đàn-bà vốn nặng về chủ-quan, nên
không hề chẳng nhận thấy cái-kho-tàng qui-báu-ý
của mình.

Nhưng của cải-tích-trữ ở trong cái-kho-tàng đó,
nếu có thể phân-phát ra bằng ngon-bút-dương-văn,
thì cái-văn-ý là cái-hình-ảnh của nồi-long, kh
thuong, khi-biển, lúc-an, lúc-nguy, tùy-theo với sự
kịch-hịch của ngoại-canh mà thẳng-trầm, hòa-theo
với cái-ca-diệu của thiên-nhiên mà họa-văn.

Nhưng nếu không có văn-tài dù tâ-diễn nó ra
thì cũng có thể gây-lấy-anh-hưởng tới những-văn-
nhơn-tao-si, mà hoặc truyền-tho cái-nguồn-thi-
cảm của mình, hoặc phát-sanh cái-kho-tinh-cảm
cho người dè-gián-liếp giúp vào cho văn-học.

Cái-công-việc trực-liếp của đàn-bà đối với văn-học
thi từ-xưa-tới-nay ta đã thấy-nhiều, thấy bà
Thi-Điêm, thấy bà Thanh-Quan, thấy bà Sévigné,
thấy bà Stael v.v... Mỗi bà đều có-thêm-chương,
thêm-tiết, vào cho cuốn-sách nhơn-loại, càng ngày
càng được hoàn-toàn-thêm-lên, được phong-phù
thêm-ra, cho cái-tâm-giới minh-móng-bất-ngát
của người dời-dâ-phai-theo-vết-chun-nhà-thâm-
hiểm mà lần-lần-cũng được khám-phâ như cái
thế-giới-hữu-hình của ta vậy.

Còn công-việc gián-liếp của đàn-bà đối với văn-học
thi trong lịch-sử cũng đã từng có-nói : nói Pascal
đã từng chịu-anh-hưởng của cô-em Jacqueline mà
lâm-riêng « Tu-tường » (Les Pensées); lại nói
Chateaubriand đã chịu-anh-hưởng của bà-chị Lu-
cile mà lâm-riêng « Tình-Thần-Đao-Cô-Đốc » (Génie
du Christianisme).

Con-nào là nhà-bac-hoc Ernest Renan đã-nhờ
sự-ua-duc của bà-chị Henriette mà lâm-riêng « Đời-Chúa-Giê-su » (Vie de Jésus) là một
công-trình tuyêt-xảo của tu-tuong-loài-người, cùng
là nhà-văn-hảo Jean-Jacques Rousseau đã-nhờ
sự-cảm-hoa của Warrens phu-nhơn mà khai-đạo
ra cái-văn-mạch-lâng-man ở nước Pháp.... kẽ
sao-ché-xiết.

Ta-văn-thường có-câu : « Nhị-nữ-tao-anh-hùng »,
ma-những-văn-nhơn-tao-si, tức-cũng-là-những-anh-
hùng-ở-trong-tinh-thần-giới và-tư-tưởng-giới-của
nhơn-loại. Những-bực-anh-hùng-này nguyễn-bản-
chất-dâ-có-chò-khac-người, mà chỉ-vì-trần-ai-vâng-
mặt-trí-ký-nên-thường-khi-khong-biêt-tự-minh
phat-minh được-những-cái-thien-tai-của-minh.

Ở-nước-Anh, về-thể-kỷ-thứ-19, có-một-nhà-bac-
hoc là Stuart Mill, thông-minh-sớm, học-văn-nhiều.
Ba-tuổi-dâ-biêt-tiếng-Hy-lạp. Tám-tuổi-dâ-thông-

chữ La-tinh. Mười hai tuổi đã biết khảo về triết-học và kinh-lẽ. Mười lăm tuổi đã lãnh hội được hết thảy những tri-thức của nhơn-loại cõi kim.

Nhưng tới năm 20 tuổi thi diên. Sự diên này, người thi cho là bởi quá dùng sức của tinh-thần mà kè lại nói bởi thiếu dỗ ăn cho tinh-cảm.

Sau ông gặp một nhà nő-sĩ là Taylor phu-nhon Ông thương bà, rồi ông cưới bà. Từ đó ông hết diên và làm ra được nhiều sách rất có giá-trị, tới nay còn nhiều người noi đến.

Sau khi bà Taylor chết, trên bài tựa một cuốn sách của ông, ông có viết mấy hàng đề kính-tặng cái hương-hồn của bà, xin dịch ra sau đây :

* Quyền sách này là để kính-tặng cái hương-hồn một người vừa từ phần cám-hoa lại vừa giữ việc trù-tac trong những chỗ đặc sắc nhất ở các công-trình văn-nghệp của tôi, tức là cái hương-hồn của người vừa là nő-hữu (amie) vừa là hiền-thê, mà tôi đã được thư-hưởng, biết bao nhiêu những lời khuyên-khích phản khởi, cũng những ý-kiến biếu-tinh mà tôi đã coi như những phần thưởng đích-dâng vậy. Từ mấy năm nay những cái gì tôi đã viết ra, tức vừa là ở công-tôi, vừa là ở công-nang

* Những quyền sách này mà tôi đã xuất bản ra đây, không được nàng coi lại như lòng tôi sở nguyện, thiệt đã khiến cho nhiều chỗ quan trọng cần phải phủ-chanh mà không được nàng ở lại để phủ-chanh lại cho.

* Nếu tôi chỉ được lấy nőa phần những cái tư-tưởng quang-bắc, những cái tánh tinh cao-siêu mà nàng đã đem đi mất, thi thế-giới sẽ được hưởng thụ gấp mấy mươi những cái tôi viết bấy giờ, chỉ riêng một mình độc-lực mà không có cái tài trí độc-nhứt, vô song của nàng bồ câu vào cho.

Coi như vậy thì cái địa-vị của dàn-bà ở trong văn-học cũng không phải là thấp-thỏi gì, theo như nhiều người đã tưởng. Và cái ảnh-hưởng của dàn-bà đối với những học văn-nhơn tao-sĩ cũng rất là nặng-nề thâm-thiết, nhờ đó mà văn-học được phát đạt vô cùng.

Tuy nhiên, cái địa-vị đó thường vẫn có nhiều người lấy làm bất mãn vì thấy nó cách biệt quá với cái địa-vị của nam-giới ở trên văn-dàn. Và cái ảnh-hưởng kia, lại có kẻ coi là không danh-giá gi cho phu-nő ở giữa đời văn-minh khoa-học.

Bởi vậy mà mới đây có sự cách-mạng rất đáng chú ý ở làng văn-nő-giới là sự « Nam-hóa » (la

masculinisation) nghĩa là sự dàn-bà muôn hóa theo dàn-ông.

Sự nam-hóa này là cái kết-quā dĩ nhiên của cái phong-trào nő-quyền ở thế-giới.

Quyền-lợi trong xã-hội đã muôn hướng ngang nhau thi địa-vị trong văn-học cũng không được cách-dị. Dàn-ông chê dàn-bà không có tư-cách về khoa-học, dàn-bà phải tỏ ra là có. Dàn-ông chê dàn-bà không có tư-tưởng về triết-học, dàn-bà phải tỏ ra là có. Dàn-ông chê dàn-bà không sô-trường về lối khách-quan nghị-luận, dàn-bà phải tỏ ra là có.

Mà dã muôn tỏ ra có tư-cách khoa-học, có tư-tưởng triết-học, biết nghị-luận khách-quan thì cái bồn-ngā đặc-biệt của mình cũng phải hi-sanh để cho cái bồn-ngā khác-thể vào.

Có người cho sự « Nam-hóa » này là không có lợi cho văn-học, vì nếu dàn-bà mà hòa theo dàn-ông cũ, thi trong tư-tưởng-giới (monde intellectuel) không biết có thêm được gì không, mà trong tinh-biểu-tinh mà tôi đã coi như những phần thưởng đích-dâng vậy. Từ mấy năm nay những cái gì tôi đã viết ra, tức vừa là ở công-tôi, vừa là ở công-nang

Riêng tôi, thi tôi không hề có bi-quan về sự ấy. Dàn-bà muôn nam-hóa thi cứ việc nam-hóa, mà đâu có nam-hóa được hết, và đâu có thể bỏ hẳn được cái bồn-sắc của mình.

Nhà nő khoa-học sẽ làm cho khoa-học nên thơ. Nhà nő văn-học sẽ làm cho tư-tưởng thêm ngọt. Nhà nő tác-giā sẽ làm cho nghĩa lý thêm duyên. Nhà nő tác-giā sẽ làm cho văn-học (genre littéraire) sẽ đều có cái vẻ diệu-dâng êm-ái, cái vị phong-thù thanh-tao của dàn-bà nő diễm-chuyết vào cho.

Thứ đọc qua văn-học-sử nước Pháp ngày nay, ta lại chẳng thấy những nhà nő-sĩ như Arvède Barine, Séverine, Madame de Sarcèy, v.v... kẻ chuyên về sữ-học, người viết văn phê-bình, kẻ đứng làm chủ báo... phần nhiều đều được hoàn toàn đặc-thể cả ư ?

Vã, bấy giờ ta mới thấy ở văn-học nő-lưu có phong-trào nam-hóa, mà từ trước đến nay, ở bên nam-giới đã có biết bao nhiêu sự nő-hóa về văn-chương ?

Ông Lamartine vì thương bạn gái mà làm nên được những bài thi tuyệt-diệu, ông Alfred de Musset vì giận tri-âm mà có được cái dòng diệu-tieu-tao. Ở Hà-tiên có nhà văn-sĩ Đông-Hồ

viết văn dã nhiều mà chỉ có bài văn khóc vợ là hay hơn hết cũ. Ở Hanoi có nhà thi-sĩ Tân-Đà, thường phải giả-thiết ra một người tinh-nhơn không quen biết để lấy từ làm thi.

Nay có cái phong-trào nam-hóa, không biết sự nő-hóa còn được ở trong văn-học không ? Hai việc đó xét ra không có gì là mâu-thuẫn cũ.

Dàn-bà muôn học cái cứng cỏi của dàn-ông cũng vẫn chia bớt được cái uyên-chuyên của dàn-bà. Dàn-bà muôn có cái khách-quan của dàn-ông, thi dàn-ông cũng vẫn mượn được cái chủ-quan của dàn-bà chứ sao ?

Nay xét đến sự nam-hóa đó ở trong văn-học nước nhà thi ta cũng đã thấy có nhiều cái hiện-tượng khă-quan.

Thấy các bà chủ thơ-quán hò hào việc dàn, việc nước, các bà chủ tàn-văn cõi-dòng binh-dâng, binh-quyền, các cô nő tác-giā, nő trợ-bút, kẻ kê-cửu học-thuật, người nghị-luận văn-chương, kẻ giữ việc khôi-hài trên báo chí, người chuyên bán đạo-lý giưa văn-dân... nhứt nhứt đều nhiệt thành nam-hóa, công-nhiên phần đối hàn cái địa vị trước kia dàn-bà ở văn-học, mà tư-tưởng, học-thức, giáo-duc, hành-dòng đều muôn như bạn nam-nhi để miru lấy quyền-lợi binh-dâng ở xã-hội.

Lấy riêng về phuong-dien văn-học mà nói thi cái phong-trào này chính là một cái chứng-triệu về sự tản-hóa của nő-lưu ở trên đường văn-học.

Sự tản-hóa đó ta chưa thấy được mạnh mẽ, vì trong xã-hội, ngoài những trường học công-tu, theo chương trình của nhà nước, thiệt chưa có cái cơ-quan văn-học nào của nő-lưu.

Đó là một sự thiếu sót mà chúng ta đều lấy làm phản-nản, và chính cũng là một lẽ khiến cho chúng ta trông đợi có một vài nő-lưu học-hội mở ra trong xã-hội Việt-nam này.

Đã đánh, việc văn-học không phải là việc chung của hết thảy mọi người, mà hè có duyên nợ với văn-chương thi cũng không cần phải có nő-lưu học-hội mà mới phát triển được cái văn-tài thi-câm của mình.

Đối với những cái thiên-tài « xuất-chàng, nő-lưu học-hội có thể không là cần thiết ; đối với những kẻ dung-lục chi-ingu, nő-lưu học-hội có thể cho là dỗ thura.

Nhưng đối với những người như chúng tôi đây, ngu mà muốn học cho khôn, dốt mà muốn học cho giỏi, không biết mỹ-thuật mà biết yêu mến mỹ-thuật, không biết văn-chương mà biết cảm mến văn-chương, thi nő-lưu học-hội thiệt là cần ích cho chúng tôi làm.

Theo như lời tuyên ngôn trong Số mùa Xuân của Phu-nő Tân-Đà thi học-hội sẽ do một bọn phu-nő lập ra và đứng chủ-trương. Đại đê dạy nhau bằng cách nói chuyện, ai cũng có thể nghe mà hiểu được hết, ấy là học đỗ. Chì cần có căn phô rọng, bàn ghế cho nhiều, tuần lè mẩy lần, mời những tay thông-thái đến giảng về những vấn đề cần yếu cho chị em nghe, bắt luân sang hèn, ai muốn học đỗ có thể ghi tên vào mà nghe giảng.

« Ấy chẳng qua là một phương-pháp cấp-cứu cho nạn đói khó về sự học mà là một phương-pháp dũ kiến-hiệu được ở nhiều nước. »

Ở các nước thi tôi không biết, chờ ở nước Pháp hiện có cái Université des Annales do bà Yvonne Sarcèy chủ-trương mỗi tuần đều có mời những nhà văn-hóa thi-sĩ, hoặc những vị bác-học hàn-lâm tới diễn-thuyết về văn-chương lịch-sử, mỹ-thuật, thi-ca, hoặc nói chuyện về luân-lý, giáo-duc, xã-hội, kinh-lẽ.

Mỗi lần diễn-thuyết, nő thính-giā đến dự rất đông. Cõi học-sanh sau khi đã ra khỏi cửa trường, chỉ tho-ký sau khi đã rời việc trong số, bà nội-trợ sau khi đã rãnh chuyện gia-dinh, khách khuê phòng sau khi đã xếp đồ may vá... ai cũng vui lòng đến nghe diễn-thuyết để học thêm lấy một vài cái la, cái hay mà tu bồ vào cho trí-thức của mình, và để tiếp hưởng lấy một vài cảm-giác về mỹ-thuật, văn-chương động sống qua một vài chục phút cái đời tinh-thần giữa thế-lục.

Cái nő-lưu Học-hội ở nő, ta mà Phu-nő Tân-văn đang dự tính dày liệu sẽ có được cái kết-quā đó không ?

Lẽ phải thi phải chờ cho nó ra đời, ta mời nên mời tới kết-quā.

Nhưng nếu các chị em trong nước đã cùng tôi nhận thấy cái địa-vị của mình ở trong văn-học thi tất phải muốn cho cái địa-vị đó càng ngày càng cao, cái công-dung đó càng ngày càng lớn mà vui lòng trọng cho cõi Nő-lưu Học-hội ra đời.

Kinh Phật có câu « Tư giác nhì giác tha », nghĩa là tự sáng minh để sáng người.

Người dàn-bà cũng có cái tinh-thần cần phải tự-giác để chiếu sáng ra ở chung quanh mình, cho già-dinh được êm đềm phong-thú, cho xã-hội được rực-rỡ văn-minh.

Cái tinh-thần đó ta muốn có thi ta lại càng tha-thiết mong cho Nő-lưu Học-hội sớm ra đời.

Vậy, tôi đây, xin cho chúng tôi được tạm biệt với hết thảy chị em đã ha cố nghe tôi từ này đến giờ, cùng nhau hẹn hò sẽ lại còn được gặp-gặp ở trên ghế nhà học-hội.



Một quang cảnh náo nhiệt trong Hội chợ

Cò Bùi-thị-Út nói về vấn đề Nữ lưu đối với Thể dục

Thura Chur-tôn :

Nay nhơn dịp chur-tôn tôi đây dự Hội chợ do Hội Đức-anh và báo Phụ-nữ Tân-vân tổ-chức, tôi xin ra mắt và hầu một câu chuyện có lợi ích cho tương lai của chúng ta.

Tôi là người rất mờ thể-dục, và cũng là người rất muốn khuyên cả thay nữ-lưu đều mờ thể-dục như tôi. Mà câu chuyện tôi hầu chur-tôn đây cũng là câu chuyện về thể-dục.

Tai sao tôi mờ thể-dục ?

Tai sao tôi muốn khuyên cả thay nữ-lưu đều mờ thể-dục ?

Tai sao hôm nay tôi lại hầu chuyện cùng chur-tôn về vấn đề thể-dục ?

Áy vì tôi đã quyết định thể-dục có lợi ích nhiều cho xã-hội, có lợi ích nhiều cho chị em chúng ta.

Đối với vấn đề thể-dục chur-tôn bên nam-giới đã sớm rõ sự ích lợi của nó và đã có bày ra hội thể-thao hầu khắp trong xứ rồi. Vậy về phương-diện đó tôi không bận giải làm chi nữa. Hiện thời, tôi chỉ bận giải về phương-diện nữ-lưu ; vì tôi thấy, đối với vấn đề thể-dục, đường như chị em chưa quyết nhận là sự thật ích lợi.

Vậy, tôi xin nói về vấn đề nữ-lưu với thể-dục.

Khi đọc sách Đông Tây thấy những gương nữ anh hùng, chị em tấm-tắc khen thầm : « Ủ, dàn-bà con-gái cũng có người dù đồng-cam lo làm

việc xã-hội có kém gi dân-ông, con trai đâu. Chị em khen rồi, có khi chị em tự nguyện làm được các công-nghiệp kinh-thiên, đồng-dia như vậy. Nhưng, vì sao chưa thấy làm ? Có lẽ chị em quên xét rằng : Hai bà Trưng nhờ đâu mà thắng được Thắng-Tô-Đinh, bà Triệu nhờ đâu chống được voi binh Ngô ; nàng Jeanne d'Arc nhờ đâu mà lui được quân Anh; cô Trầm-vân-Anh nhờ đâu mà thế cha giữ

được Đạo-châu ; chị của Nhiếp-Chánh nhờ đâu mà giữ được danh-nghĩa của em ? Còn nhiều chuyện kẽ không xiết. Tôi dám nói quã quyết rằng các vị ấy chỉ nhờ nơi đồng-cam. Mà những người có đồng-cam quyết chẳng phải là người không tinh-thần thượng vò. Lại con người tinh-thần thượng vò quyết chẳng phải là người cái thói ngồi ruc tú, di sợ động xác.

Chị em chúng ta hãy gồm chồ đó.

Chứng nào chị em ta gồm mà hiểu được chồ đó thời trước-khác chị em sẽ quyết-nhận sự thể-dục cũng có công-dụng cho nữ-lưu như nam-giới vậy.

Hời ôi ! Phần nhiều chị em ở các nước Á-dong, vi cái phạm-vi chuyên-chế của gia-dinh làm khốn hại, chị em Việt-nam chúng ta cũng vậy, đã gây ra bao nhiêu nỗi khốn-hại tự xưa.

Trong các nỗi khốn-hại, bỏ phần về tinh-thần ra, chị em ta còn chịu một phần lớn-lao về thể-chất ; chính là không có dịp giúp cho sự sanh-dục của cơ-thể.

Nói cái chí chí là « Khuê môn bắt xuất », rồi bảo dàn-bà con-gái nằm yên nơi phòng khuê như người tù ở ngục. Quí cái chí chí là « Minh hac, xương mai », rồi bảo dàn-bà con-gái giữ gìn linh-dáng long-không như cây sậy ở sinh. Day cái chí chí là « Nam động, nữ tĩnh », rồi bảo dàn-bà con-gái lẩn-bẩn như mèo nằm bếp. Ôi, vì lê-giáo, phong-tục, tập-thượng đã làm cho cơ-thể chị em liệt nhược. Cơ-thể đã liệt nhược, thời làm sao tinh-thần khỏi tiêu-tuy ? Nhơn ấy mà mấy cái tai hại này sanh ra :



PHU NU TAN VAN

Tai-hai thứ nhất.

— Nữ-lưu sở - dĩ bị nam từ khinh hèn là vì nữ-lưu không mấy người dương nõi cái chức-trách to lớn nồng nè của gia-dinh hoặc xã-hội. Mà sở dĩ như vậy là vì phần nhiều nữ-lưu kém lực-lượng và can-dam từ khi học

can-dam, mỗi khi gặp việc gì trở ngại trên bước đường đời thời liền tự-tử để thoát khỏi khò. Áy có phải vì không thể-dục mà một số đông chị em ta đã chết cách vô-lý hay không ?

Tai-hai thứ sáu.— Theo lẽ tự-nhiên, dẫu ở gia-dinh hay ra xã-hội bất luận trai hay gái, ai cũng có cái trách-nhậm hộ-trợ cả. Thế mà khi muốn giúp đỡ, cứu gở chuyện gì cho ai, có khi là người rất thân-thiết, chị em ta không đủ đồng-lực mà dám-dương, khi kiến-nghĩa như vậy, đánh khoanh tay mà ngó, để mang tiếng « kiến-nghĩa bất vi ». Áy, có phải là vì thiếu thể-dục mà ba đều trọng yếu đe xúi thế là : trí, nhơn, đồng, chị em ta đã bỏ mất cái đồng rồi hay không ?

Còn nhiều tai-hai sinh bởi không thể-dục, nhưng nhò-nhặt hơn, kè ra dày e lâu, nhọc lòng chư tôn đứng nghe. Tuy tôi chỉ kè đại-khai, song, các ngài cũng đã nhận cho là phải, và chắc rằng mấy đền-hai ấy đã thâm-nhập, hiếp-chế vào trong nữ-giới lâu và nhiều rồi. Còn có trong gi sự-nghiệp lớn lao ?

Thura Chur-tôn :

Nếu chư-tôn cho lời tôi vừa nói đây là đúng sự thật, thời ai là bác tu-mi hãy nong-trang cho vợ con theo tập thể-thao ; ai là hàng cản-quác hãy cố gắng theo tập thể-thao. Ai đã tán-thành sự nữ-lưu thể-dục là phải, thời nên vận-dộng cho nó được thiệt-hiện trên đất nước Việt-nam một cách rõ ràng. Có vậy, chẳng bao lâu, theo ý tôi định, chị em Việt-nam ta sẽ khởi dậy ra mấy cái hai vừa kè trên đây mà chính mình lại được hưởng cái hạnh phúc trong đời là nhờ cơ-thể khương-kien mà thỏa-mản cái sanh-thú.

Xin chư-tôn hãy chú-y đến nền thể-dục. Hoặc có nói rằng : E đã muộn lâm rì. Không sao, dẫu có muộn đi nữa cũng chẳng hai gi. Tuy là đẻ muộn, sanh sau, may cũng thấy lung dài, vai rộng. Tuc-dao đã có câu : « Trầm hoa đua nở mùa xuân, cờ sao cúc lai nở tuần ba thu ».

Muộn mà có cái chánh-sắc với thiên-ha mới là hay, mới là qui !

Tôi đây, sắp kiều chur-tôn, tôi xin trân-trọng đọc một câu tuc-dao nữa đe chur-tôn suy-xét cái thâm ý. Tuc-dao như vậy :

Trai khôn tìm vợ chợ đông,

Gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quan.

Cái công-dụng lớn-lao về phần nữ-lưu thể-dục có như vậy !



Bà Phan-vàn- Gia nói về sự phu- nữ giải phóng

Qui bà, qui cõ và qui ông.

Trước khi bàn đến cái vần-dè của tôi, tôi xin thú thật với qui bà, qui cõ và qui ông hai điều. Điều thứ nhứt: xưa nay người Pháp có tiếng là người tôn trọng phu-nữ. Cái tiếng ấy có đúng với sự thật cũng chẳng, tôi chưa có dịp mà biết rõ. Nhưng hiện thời, tôi thấy người mình dối dã với phu-nữ thật là lịch sự. Mấy bữa rày, cứ dở nhặt trinh nào ra bắt kỹ, thi cũng đều thấy có bài khen tặng phu-nữ, mà khen nhứt là mấy cô đã lên diễn-dàn trước tôi. Làm cho tôi phải mừng và có lẽ hết thảy chị em cũng đều mừng như tôi. Mừng cho cái bước đầu của chúng tôi không có đều chỉ trả ngai. Đã không có trả ngai lại thêm có người khuyến khích. Bao nhiêu thính giả, người nghe tiếng được, tiếng mất, có người nghe không dặng chi hết. Tuy vậy, ai ai cũng êm phát, lẳng lặng, không có lời chi phiền hà. Qui ông đối với chúng tôi thật là tử tế. Mà qui ông tử tế chừng nào, thi làm cho tôi lo sợ chừng nấy. Lo sợ cho tôi tài sỉ, tri sién, làm thất công của qui ông làm mất cõ lòng tin cậy của qui ông. Tôi chỉ biết xin qui ông (tôi không xin qui bà và qui cõ, là vì tôi biết rằng qui bà và qui cõ dù có lòng thương sỉn), xin qui ông nghĩ đến cái bước đầu của tôi, và lại là vì tôi không dù thi giờ mà châm chẽ cho tôi.

Tôi không dù ngày giờ đây tôi phải xin lỗi qui bà qui cõ và qui ông cho tôi thú thật điều thứ nhứt — tôi không dù ngày giờ là vì ngày trước tôi nhứt định tôi thử năm 5 Mai lên diễn-dàn, bàn về vần-dè hôn-nhơn. Rủi cho tôi, bị đau cõ lật tiếng, không thể nào lên diễn-dàn được. Đã vậy báo Cảng-Luận lại nhè đăng lở trọn cái bài diễn văn của tôi, trong số đặc-biệt ngày thứ sáu vừa qua.

Làm cho tôi rã nên khổ làm, không lẽ dã hứa chờ mà không lên diễn-dàn. Còn nếu lên diễn-dàn, không lý dem ra bàn một cái vần-dè mà ai ai cũng đều đã biết trước, dã đọc trước? Thành ra tôi phải đổi vần-dè. Bỏ vần-dè hôn-nhơn, bàn qua phu-nữ giải phóng. Vần-dè rất quan hệ, rất khó khăn mà tôi chỉ còn có hai ngày, cho nên phải hối hả. Mà hè hối hả, thi có thể nào khỏi sơ sót. Vậy có chí sơ sót, xin qui bà, qui cõ và qui ông miễn chấp.

Bây giờ tôi xin bàn về phu-nữ giải phóng.

Ở trong thế-kỷ hai mươi này là thế-kỷ máy bay, tàu lặn, giày thép gió. Chuyện chi xảy ra bên Âu Mỹ, thi cách vài giờ sau, bên Viễn-dong đã biết. Chuyện chi có thể hại Âu Mỹ, thi cũng hại đến Viễn-dong. Chuyện chi hại cho Viễn-dong, thi cũng có thể hại đến Âu Mỹ. Không có xứ nào mà không giao thiệp với ngoại quốc được. Mà nếu giao thiệp với nước ngoài, thi thế nào cũng phải bị truyền nhiễm ý kiến, tư tưởng của nước ngoài.

Hiện thời phong-trào giải phóng đương sôi-nỗi. Từ Đông chí Tây, từ Nam chí Bắc, không có ở đâu mà phu-nữ không kêu nài, xin cho nam-pú được bình quyền. Trừ ra phu-nữ nước Pháp, chưa được quyền tuyển-cử, chưa được vở hạ-nghị-viện, thượng-nghị-viện và thượng-tho, chờ phần đông nước khác, phu-nữ có quyền gần bằng đàn-ông. Bên Huê-ký đã có phu-nữ làm thống-dốc, cai quản một xứ. Bên Anh-quố: đã có phu-nữ vò lùm thượng-tho. Bên Nga, đã có phu-nữ làm khâm-sứ. Cho đến đối có nhiều nghề thuở nay người ta hằng tưởng rằng chỉ có đàn-ông làm được mà thôi, mà bây giờ cũng có phu-nữ vò làm. Tý như nghè linh tuân thành, mưa, nắng, tuyết, sương cũng phải đứng ngoài trời mà chịu. Thêm lại là nghè rất hiềm nghèo. Đứa giàn tham lộm cuộp bên Âu Mỹ đều có súng lục-liên, có nhiều người lính vi làm bón phản mà phải bỏ mạng.

Cho đến phu-nữ Án-đô, phu-nữ Tàu, phu-nữ Nhựt cũng rộn rực bón chôn. Bên Án-đô hiện thời đã có phu-nữ ra làm chánh-trí. Bên Tàu đã có phu-nữ ra làm quan tòa, làm trạng-sư. Bên Nhựt cũng có phu-nữ cõi phi thoái.

Phu-nữ nước ngoài và nước lân cận như vậy, thi làm sao phu-nữ Việt-nam khỏi bị truyền nhiễm, khỏi rộn rực, phân bi muốn giải thoát? Dẫu cho bọn râu mày muốn hay là không muốn cũng không thể nào cần được cái p'long-trào phu-nữ giải-phóng. Ai là người Ich-ký, muốn cho phu-nữ cõ vẫn mề mang trong vòng hắc ám, dặng dẽ cho mình áp chế thi buồn, thi than. Ai là người muốn cõ vợ bé, vợ mọn, muốn giữ câu « Chồng chúa,

vợ tôi », thi cử việc bức đầu, bức cõ. Còn ai là người thấy xa biếu rộng, biết rằng không thể nào nhốt phu-nữ trong chốn gia-dinh, rõ ràng phu-nữ cũng có gánh vác một phần trách-nhệm với xã-hội, thi không khỏi mừng. Mừng cho phu-nữ ngày nay mở mắt, mà cũng mừng cho xã-hội nước nhà.

Phu-nữ Việt-nam xin giải-phóng là phải. Nhưng phải rõ hai chữ giải-phóng. Vì di trè, nên phu-nữ Việt-nam muốn di cho mau dặng cho kịp chị em nước ngoài. Mà hè di mau, hè hối-tốp, thi chỉ cho khỏi làm lạc, chỉ cho khỏi biếu làm hai chữ giải-phóng. Phong-lục nước nhà mấy ngàn năm lưu truyền, tuy có chỗ không hay, chờ không quá tệ, mà muốn bỏ, muốn ném phuc cho rồi? Quên rằng « Nam nǚ binh quyền » có nhiều chỗ đã không lợi cho phu-nữ, mà lại có thể hại. Hại cho phu-nữ, mà lại có thể hại đến nước nhà, xã-hội.

Annam ta có câu rằng: « Xe trước gảy, xe sau phải tránh. » Ấy vậy ta chẳng nên bón chôn, chẳng nên mỗi mỗi đều bắt chước người. Ta chẳng nên làm như anh nhà giàu mới, (*nouveau-riché*) có tiền không biết bao nhiêu, mà di tói đâu cũng bị người ta cười chê nhạo báng, vì làm không phải cách. Ta phải biết chọn lựa, cái nào hay thi ta nên bắt chước, cái gì của ta hay, thi ta nên gìn giữ. Chẳng nên làm cho người ta chê nhạo rằng mình không còn chi Annam, mà cũng không có chút gì tay hết.

Hôm nay tôi xin đem mấy cái hại về « nam nǚ binh quyền » cho chị em suy xét. Hại về phuơng-diện gia-dinh, hại về phuơng-diện xã-hội, mà lại cũng hại cho phần riêng chị em.

Đối với gia-dinh, nếu không ai chịu thua ai, thi tôi e cho gia-dinh không vững chắt. Gia-dinh cũng như xã-hội, cần phải có người làm đầu, có người cai quản. Đầu mấy ngàn năm nay, từ Đông chí Tây, từ Nam chí Bắc, đầu đâu cũng đẽ cho đàn-ông làm chủ trong gia-dinh. Cho làm chủ là vì đàn-ông có đủ sức mạnh mà chống chọi với kẻ nghịch, có đủ trí mà lo liệu cho gia-dinh. Mà hè có quyền, thi tự-nhiên có trách-nhệm. Anh chồng được quyền cai quản trong gia-dinh; thi phải có trách-nhệm bảo bọc cho gia-dinh, phải nuôi vợ, nuôi con. Quyền cũng lớn, mà trách-nhệm cũng nặng. Chỉ vợ ở nhà lo nỗi cơm trách mắng, cực thi có cực thiệt, nhưng đối với cái cực của anh chồng, thi có cực là bao nhiêu. Anh chồng lớp nào làm việc cũ ngày, bao nhiêu trí não, bao nhiêu sức lực đều quên ra hết, lớp nào phải lo chờ vợ ấm, con no,

phải lo cho con đi học. Cực xác, mà lai cực trì, có cái cực nào hơn nữa được? Tôi nỗi đây không phải bình phái râu mày. Khi xưa, phu-nữ Annam thật là khó khăn. Phải làm dầu, thức khuya dậy sớm, không được ngồi chung một mâm với cha mẹ và chồng, đã vậy lại còn phải mang tiếng nặng nhẹ, bị em chồng ganh gù. Đó là chuyện xưa. Ngày nay phong-tục đã mờ mang. Ở trong chỗ khi ho cõ gảy, sao tôi không biết, chờ ở tại chau-thanh, nếu có chồng làm việc, it có ai mà bị làm dầu. Đám cưới rồi, thi hai vợ chồng ra ở riêng. Nếu chồng làm việc khá tiền, thi có bồi, có bếp, chỉ có coi chừng dứa ở. Có lẽ vì vậy, mà nhiều cô sanh tật đi đánh bài giờ, làm cho trong gia đình không được đám ấm. Có khi làm ra nợ nần, tôi nghiệp cho chồng con phải thốn thiểu

Huống chi tiếng nói rằng trong gia đình, anh chồng được quyền cai quản, chờ tình thật biết bao nhiêu gia đình mà chỉ vợ làm đầu? Đầu ở bên Âu-Mỹ, hay là bên Việt-Nam cũng vậy, hết thay đàn-ông không phải đều là người tài-ba tri-thức, cùng là cứng cỏi hết. Cũng có người ngu khờ, yếu ớt. Cũng có người có tài, có trí mà tánh tình yếu đuối. Nếu mấy anh đó mà gặp chị vợ lạnh lẽ, mưu mô, thi tự nhiên vợ muốn dần đi đầu cũng được. Như vậy cũng không chắc là hại hoài. Ta thường thấy, nhiều anh chồng lù đù, nhờ vợ mà làm được ông này ông kia. Ở đây tùy theo vợ. Nếu như người vợ nết na đảm thắm, trinh tiết vẹn toàn, thi cũng là đáng khen, đáng kính. Nếu rủi gặp người vợ nết na lăng loàn, thấy chồng yếu ớt, tài sỉ, tri sién, thi dẽ rồi lại sanh tâm ngoại tình thi có chi đáng buồn đáng tiếc hơn nữa?

Trên kia, tôi có nói rằng: « Xe trước gảy xe sau phải tránh. » Bên Âu-Mỹ, vì phu-nữ được tự do quá lè, người vợ muốn di đầu cũng được, thành ra cái gia-dinh phải tiêu tan. Thật vậy, hôm nay bên Âu-Mỹ, trong mười cặp vợ chồng, chừng đối ba cặp ở bên bì với nhau, còn sáu bảy nếu không bắn giết nhau thi cũng đẽ bò nhau. Trong đó có một vài người đàn-ông bồ vợ, còn bao nhiêu thi lõi tai người vợ. Không chi là. Đàn bà tánh tình yếu đuối, hay cảm. Nếu có sắc, mà giao thiệp với nhiều người thi không tránh khỏi bị chọc ghẹo. Tiếng kẽn, động quyền nếu nói hay, mà lai đẹp tra, thi khó cho người đàn-bà khỏi xiu lòng bị luy.

Hại cho vợ chồng, mà cũng hại lây đến con. Có nhiều người hiều rằng « phu-nữ giải phóng » là mỗi người phu-nữ đều phải kiểm mội cái nghè riêng

PHU NU TAN VAN

làm lầy nuối mỉnh, khôi tùng ai. Chờ hiện thời phụ-nữ Việt-Nam vẫn ăn núp theo ông chồng chẳng khác nào miay cát dâng giữa bóng tùng quân. Ông chồng vì làm ra tiền, vợ vì nhờ chồng mà sống, nên vợ phải tùng, mà chồng lại còn ăn hiếp vợ.

Tôi không chắc. Không chắc rằng vì phụ-nữ không nghè riêng nên bị ông chồng áp chế. Cũng tùy theo. Nếu rủi gặp người chồng thô tục, đánh vợ, đập con, thì có nghè cũng không nghè cung vây. Không phải mỗi tháng đem về năm chục, một trăm mà làm cho dồi tánh của người chồng. Với cái hạng người lồ-mang, hèn mạt đó, thì không phải có nghè riêng, mà lại phải có học vò. Còn

nhiều phụ-nữ đi làm việc là số ít, mà đã có một số người thất nghiệp khá to rồi. Nếu phụ-nữ mỗi người đều muốn ra làm việc, mỗi người phụ-nữ đều làm việc, thì xã-hội của ta nó sẽ trở nên ra sao? Có phải chừng đó phụ-nữ với đàn ông tranh giành công việc với nhau, làm cho có nhiều người phải bị nạn thất nghiệp, làm cho tiền lương phải sụt xuống tưa chăng?

Hôm nay trong gia-dinh, một mình anh chồng làm dù nuôi vợ con, ngày nào phụ-nữ ra tranh với đàn ông, có lẽ hai vợ chồng làm việc và lương không hơn anh chồng khi trước. Dầu lương hơn đi nữa, thì cũng còn cái nạn thất nghiệp. Hiện thời bên Anh-lê có cả vài ba triệu dân thất-nghiệp. Bên Đức cũng vài triệu. Bên Pháp cũng vài ba chục muôn người. Chánh-phủ Anh, Đức và Pháp phải kiếm thế giúp cho bao nhiêu người thất-nghiệp đó, thành ra mỗi năm tiền công nợ phải bỏ ra cũng một vài ức quan.

Huống chi, nói rằng có một triệu người thất-nghiệp, chờ thật sự có lẽ tới vài ba triệu người phải, ta nên lựa bén nào? Nếu không đi làm việc, không đến nỗi thiêu trước hụt sau, thì cũng nên ở nhà, thừa lúc ở không, dạy dỗ cho con, vì lúc thơ ấu, là lúc dễ dạy hơn hết. Bên Âu-Mỹ, con nit hoang dã, ăn cắp vật càng ngày càng thêm đông, cũng vì cha mẹ cả hai, đều mặc dù làm việc tối ngày, không ai chấn giữ. Ở nhà một mình, đoàn năm, lũ bầy, truyền nhũng gương xấu cho nhau. Bầy trẻ con không dạy hôm nay là đạo binh trộm cướp ngày tomorrow.

Tôi nói đây, không phải là muốn cho chị em phụ-nữ dừng đi làm việc. Tôi chỉ muốn cho chị em rõ ràng hai chữ giải-phóng không phải là mỗi người phải có một cái nghè riêng mới được giải-phóng. Phụ-nữ bên Âu-Mỹ không phải tự nhiên mà ra lẩn lóc dày bừa, dàn dội cái sụng sướng thánh nhàn, lanh chêu cái cực khổ. Thật vậy, nếu sánh cái cực của gia-dinh, với cái cực của người mẹ được nhẹ nhàng một chút. Nhẹ nhàng chờ cũng không phải là không có. Cha vì đi làm việc trọn ngày, ít khi gần gũi với con, ít có ngày giờ dạy con. Còn người mẹ trọn ngày gần con, thêm con thường hay mến mẹ, dễ cho mẹ dạy dỗ con. Nếu mẹ cũng đi làm việc như cha, có phải là tội nghiệp cho đứa bé chăng?

Cho nên, thế nào người mẹ đi làm việc cũng đều có chỗ hại. Chẳng những hại cho gia-dinh, mà lại cũng hại cho xã-hội. Hiện thời tại xứ ta phần

kích dữ dội. Dầu cho tránh khỏi mấy cái khổ trên kia, thì cũng còn cái khổ khác. Đì làm việc phải đi đúng giờ, đúng khắc. Trong khi làm việc, có thể nào bỏ đi chơi? Có chuyện chi muốn vắng mặt, cũng phải xin phép, mà xin phép cũng không được lâu. Ai mà tưởng rằng đi làm việc là sang, là sướng, cũng nên hỏi lại mấy người đã có làm việc rồi. Hỏi coi có phải nhiều khi muốn quăng hết công việc, từ chức, ra làm thẳng dân quên còn sướng hơn? Ở trong nhà, dầu cho cha mẹ chồng có nói nặng nhẹ, dầu cho chồng áp chế, thì cũng là người thương của mình. Chờ ra làm việc, phải bị người ngoài dân vật, bị người áp bức, có chi đau đớn, khổ tâm hơn nữa? Cho nên bên Âu-Mỹ, phụ-nữ đi làm việc, chỉ là tai hoàn-canh bô buộc. Hoặc cha mẹ nghèo mà lại không chồng, phải đi làm việc để nuôi thân và cấp dưỡng cha mẹ. Hoặc có chồng mà chồng không giàu, thêm làm việc không đủ nuôi vợ con, phải đi làm việc để phụ với chồng. Bên xứ ta cũng vậy, bao nhiêu phụ-nữ đi ra làm việc, là cũng vì mấy cớ nói khai này, là một sự vạn bất đắc dĩ, cho nên tôi mới nói rằng không ai cầm cẩn được. Biết rằng đó là hại cho gia-dinh, hại cho xã-hội, mà cũng phải bó tay. May cho xứ ta, là sự sanh hoạt còn dè, số phụ-nữ không nhiều hơn số dân-ông quá lè, cái nạn cười vợ kiêm tiền chưa là cái nạn đã truyền ra khắp hết xứ Việt-nam, vẫn-dè làm việc hay là không đi làm việc, chưa phải là một vẫn-dè sanh tử, thì chị em ta cũng nên trú ngãy lại.

Trù nghẽ rằng trong cái « nam nữ bình quyền » có nhiều chỗ lợi, mà cũng có nhiều chỗ hại. Lợi là nung cao cái trình độ, cái tư-tưởng phụ-nữ nước nhà. Biết tự lập, tự trọng, không còn trông mong ở nơi người nǚ. Biết rằng sanh ra ở giữa xã-hội, hấp thụ cái không khí của nước nhà, ăn ngon rau, hội-gạo của quê cha đất tổ, thì không phải chỉ biết nỗi cơm trách mắm là đủ. Hại là rỗi đây gia-dinh phải bỏ phế, xã-hội phải bị cái nạn thất-nghiệp, mà rồi cũng hại lấy đến phụ-nữ. Vì hè nói đến quyền, tự nhiên phải nói đến phận. Phụ-nữ muốn có quyền bằng dân-ông, thì phụ-nữ phải lãnh trách nhiệm như dân-ông. Đì với gia-dinh, xưa nay ông chồng có quyền cai-quản, mà cũng có trách nhiệm bảo bọc vợ con. Ngày nào nam nữ bình quyền tự nhiên bà vợ phải chia cái trách nhiệm của ông chồng khi trước. Đì với xã-hội, người dân-ông bình thường phải di lính, đến khi có giặc giã phải vào ra trong lắn tên mũi đạn. Cái khổ, cái đau đớn, không phải ở trong cái chết. Khốn

nạn là sống mà mất cả hai tay, hoặc mất cả hai chân, hoặc bẽ mặt, hoặc đui cả hai con mắt. Sống thừa. Sống đặng chịu khổ. Sống đặng làm cục cho người, cục cho mình. Bao nhiêu cái cục khổ ấy, bao nhiêu cái ghê gớm ấy, phụ-nữ có vui lòng gánh chịu hay chăng?

Huống chi hôm nay, phụ-nữ tuy là có chỗ hẹp hòi, chờ cũng có nhiều chỗ lợi. Đì lên xe, dầu cho chật mấy, cũng có người nhường chỗ cho ngồi. Đì tới đâu người ta đều tiếp rước ăn cần. Đàn-ông kính vi, trọng trọng là vì thuở nay phụ-nữ có tiếng là yếu đuối. Ngày nào hết thảy phụ-nữ đều ra làm thợ, làm thầy, di lính, đánh giặc, nghĩa là sức lực như đàn-ông, thì có người đàn-ông nào còn tung trọng nữa?

Cho nên phần tôi, tôi hiểu hai chữ giải-phóng không phải là mỗi chị em đều phải có riêng một nghè, không phải dân-ông có quyền chi, thì phụ-nữ phải có quyền đó. Không phải, phải ra làm việc, làm quan tòa, trạng-sư, lương-y mới có thể giúp ích cho xã-hội, nước nhà. Người nào, có địa vị này. Miễn cho ai này đều làm bỗn phận của mình, biết thương nỗi giống của mình, thì tự nhiên nước nhà được cường thanh. Về phần phụ-nữ, cái trách-nhàm làm vợ, làm mẹ cũng là đủ rồi. Đì với chồng, làm sao cho chồng được trọn vui vẻ, gia-dinh được dâm ấm, khuyên khích cho chồng hết lòng tră nợ nước, ợn nhà, nung chí của chồng lên, làm những chuyện lớn lao, trọng đại. Ở đây chồng vợ không còn phải chồng chùa vợ tôi uña, mà thật là bạn tri kỷ, thật là đồng tâm, đồng chí. Đì với con, un đúc tình thân của con, cho được tình khiết, trong sạch, cao thượng. Làm vợ như bà Berthelot, làm mẹ như bà Đồng-Mẫu, thì có chi qui-hoa, không đáng cho phụ-nữ ta nên bắt chước hay sao?

Đến đây, tôi xin đề lời cảm ơn quý bà, quý cô và quý ông có công lớn lao nghe tôi cho đến cùng. Diễn già dã không hay, thêm vẫn-dè rất nên nghiêm nghị, thì cái công khó của quý bà, quý cô và quý ông gồm ra cũng không phải nhỏ.

Xứ ta đương trải qua một cuộc tang thương dâu bể, trong vài năm nay, cái lo, cái buồn ai ai cũng gánh, ai ai cũng deo; nay quý bà, quý cô và quý ông đến đây là có ý làm phước và lại muôn mua vui trong giây lát, mà tài lai làm cho quý bà, quý cô và quý ông phải nghĩ ngợi, có người phải thất vọng, thật là tôi rất lỗi. Nhưng cái vẫn-dè phụ-nữ giải-phóng, là một vẫn-dè rất quan hệ, có ảnh hưởng to tát đến xã-hội nước nhà, nên tôi mới có bài này dặng bày tỏ ý kiến muốn cho chị em thật rõ ý nghĩa hai chữ giải-phóng mà thôi.

*Lời khuyên cho các nhà
thể-thao của ta*

BRODERIES DENTELLES DU TONKIN

Một nhà bác-sĩ trú-danh có nói rằng : chẳng có giống dân nào mà trội hơn các giống dân khác về sức lực. Truy-trận gốc thì loài người, về phần xác thi bằng nhau, dầu cho sanh đẻ ở xứ nào cũng vậy.

Thế thời vì đâu mà một ít giống dân lại mạnh mẽ hơn nhiều giống dân khác, ấy chính là tại ở cách ăn uống khác nhau mà thôi.

Dân Annam đã chứng-ràng họ cũng thành được những tay thể-thao xuất-sắc, có dù sức mà chuyên luyện bất-cứ là môn thể-thao nào. Nhưng mà họ cần phải giữ sự ăn uống cho bò-dưỡng, và nhứt là đồ uống nào bò được tặng-phủ. Những vật uống mà có chất rượu mạnh đều hại cho sức khoẻ. Nước tra thi làm cho suy nhược ngâm-về lâu. Tôi khuyên nhủ cho các nhà thể-thao ta hay hơn là chỉ nên dùng thứ rượu la-ve mới đặt ; bởi vì rượu la-ve không có chất rượu mạnh nên rất hợp cho bùm-tanh của ta, như là cho các nhà thể-thao, như đi xe máy đạp, thi vò, đánh banh vợt, chạy bộ, v.v...Những ai mà hàng ngày phi sức lực ra vì thích chí hay vì nghè-nghiệp, như những người cưỡi xe kéo, thợ thuyền v.v...nên dùng một món đồ uống cho hiền như rượu la-ve, vì nó dã-mát mà lại bò. Một « bò » rượu la-ve thiệt mới ngon lanh, uống cho thường sau mỗi khi tập-duyet hay mỗi lần phải nỗ lực mà rán-rút, sẽ bù lại cho các nhà thể-thao ta nhiều sức lực hơn là một bữa ăn.

Những tay lực-sĩ đồng-dạc Âu-lý họ biết rõ sự ích lợi này lắm, nên ngày nào họ cũng dùng đến 3 litre rượu la-ve mới còn lèn bọt. Ấy chính là vì rượu la-ve là một món đồ bò rất công-hiệu và cũng là một vị thuốc-lầy uế cho bộ đồ trường (ruột). Tẩy cho tiêu những chất độc ở nơi tạng-phủ, nó sẽ làm cho gai-déo cũn gân cho trở-nên tráng-kien.

Thể-thao các anh ơi ! Các anh hãy uống rượu la-ve cho nhiều thi các anh sẽ giữ được bờ-mạnh-dung của các anh và các anh súc-dự tranh nhũng cuộc « vô-dịch » lớn bao nhiêu cũng không sợ.

Docteur PHAM

Đồ thêu và ren Bác làm bằng
tay dùng để trang hoàng
trong nhà, coi rất lịch-sự.
Giá vừa rẻ ai dùng cũng đặng.

Bán tại tiệm

THÈU MÁY !
Thêu theo kiểu Tây (Broderie moderne).
Có dù kiều và đồ phu-tùng.
Hỏi thăm Mme Huân, 200 rue d'Espagne—Saigon.
NGUYEN CHI HOA
88 CATINAT SAIGON



TẶNG HỘI-CHỢ PHỤ-NỮ

Hai chục triệu chúng dân mâu dò,
Khắp ba Kỳ chung họ da vàng,
Cùng sanh trong cõi Viêm-bang,
Cùng da, cùng máu, cùng thương
nhau cùng.
Bấy ấu trĩ con chung của nước,
Nỗi già-tình gặp bước cơ hàn.
Nguyễn-nhân cung bời da-doan ;
Cô-dơn khá xót! nghèo nàn khá
thương!
Vếu-dau chẳng thuốc-thang điều-
dưỡng,
Đói khát không cơm nước bù chí.
Hại thay cho lũ anh-nhi,
Chua cay từ buổi ấu-si nấm mùi !
Ai là chẳng ngâm ngùi than thở,
Muốn ra tay giúp đỡ cho qua.
Tâm lòng từ thiện người ta,
Ấy là non-nước, ấy là sát-son.
Trẻ nhỏ đâu không con ta đẻ,
Chị em thay làm mẹ nó nuôi.
Sân lòng thương giống thương
nồi,
Nặng vì máu chảy mà ruồi bu theo.
Gánh nghĩa vụ vai deo, đầu đội,
Vậy hùn nhau lập hội DUC-ANH.
Người tố-chức, kẻ tán-thành,
Chị em chung tấm nhiệt-thành cùng
nhau.
Ráng trám dịp bắc cầu biền-khổ,
Bến trám-luân phô-dộ chúng sanh.
Nay dù cơ-sở lập thành,
Trông rắng lẵn bước tấn-hành từ
dày.
Song ngặt nỗi chút nay những ngại,
Chị em ôi! nganh lại mà trông !
Ai hay tắt cạn biền-dòng ?
Công-phu vì một chữ « đồng » mà
nên.
Nếu đồng chí không quên đồng
chung,
Đem đồng tâm tế chúng suy ra.
Đồng bào ta bọc lấy ta,
Đồng nhau hiệp lực ấy là thành-công.



Còn trò âm-nhạc đồ thai ;
Cải-lương, hát xiếc, cùng bài dòn
ca.
Văn dã dū, bày ra thi võ ;
Giải quán-quán khieu vỏ bắn giang.
Bốn ngày buôn bán rộn ràng,
Hợp phiên chợ mè, mua hàng cho
con,
Mong kết cuộc cho tròn công-quả.
Một việc làm trọn cả đời đường,
Trước là chấn chỉnh công,
thương ;
Sau là đem tấm lòng thương giống
nhà.
Nghĩa là lợi, gần xa tỏ rạng ;
Đức làm nhơn, ngày tháng chưa
chan.
Tinh thâm lai-lảng khôn hàn,
Chắc rắng nghĩa-vụ hoàn toàn chẳng
không.
Bao nhiêu đoạn tình sòng, nghĩa
biển.
Khuyên các nhà từ thiện đồng-lòng ;
Người giúp cửa, kẻ giúp công,
Bón cho cây phước ngày trồng
rượm-rà.
Ấy tờ diêm son-hà là đó,
Phản son là mâu dò, da vàng.
Muốn cho nhà nước phủ-cường,
Phải phò-ké nhược, phai thương
người bần.
Kê bần nhược lẩn lẩn cường-phu,
Của dù dùng, sure dù cạnh-tranh.
Xây dần từ buổi Dục-anh,
Cho nên cơ-sở-van-minh phủ-cường.
Cơ-sở tự thị-trường nay trước,
- Phủ-cường trông tại bước tiền-dở.
Mấy bà cùng với mấy cô,
Công-an công-lich mưu-trú nghĩa
công.
Phu-nữ thiệt mè chung bầy trẻ,
Công, tư đều vẹn vẻ hòa-hai.
Lời quê góp-nhật đồng-dâm,
CÔNG-LUÂN
(5 Mai 1932)

Con Nhà Giàu

(Tiếp theo)

Thượng-Tử đáp rằng : « Phải, em làm trái đời thiệt. Mà em coi đời này cách ăn ở của thiên-hạ trái mắt em lắm, nên em không thèm làm theo ai hết. Cái phải của họ là cái trái của em, thi tự nhiên cái phải của em là cái trái của họ, có lạ gì đâu. »

Thầy Bang biện không phục lý-thuyết của em song thầy cũng không có lời chi mà cãi được, nên thầy từ mà về.

Cách ít ngày con Mang hay tin mà nó đau, nên nó xin phép Thượng-Tử về it bùa dặng săn-sóc mà nó. Đã biết con Mang về thì không ai lo cơm nước cho Thượng-Tử, nhưng mà cậu nghĩ mẹ nó đau, không lẽ cậu cầm nó ở lại được, bởi vậy cậu cho nó về rồi cậu mượn con Quế, là con gái Hương-hộ Huy, lên ở di chợ nấu ăn giüm.

Tuy con Quế là con nhà nghèo, áo-quần lam-lụ, không biết diêm trang, chỉ deo có một đôi búp mù-u đồng mà thôi, chờ không có nữ-trang chi khác, song mặt mày sáng rỡ, đi đứng dịu-dàng, miệng cười hửu duyên, mắt ngó hưu đức. Đã vậy mà nó là con gái mới lớn lên, trong lòng chắt-chừa mồi cẩm-tinh, trong tri tuồng-tuệ đều viền-vọng, nên cái lòng với cái trí ấy hiệp lại mà làm lộ ra nơi mặt nó một cái vẻ thiên-nhiên đẹp-de phi thường, cái vẻ ấy hay làm cho mê-mẫn lờ-dở cho bọn tu-mi nam-tữ.

Bữa nọ, Thượng-Tử nghĩ trưa một lát rồi cậu thức dậy leo lên vồng nấm đưa ton-ton. Trước sân trời nắng chang-chang như đốt lửa, ngoài vườn cây có im-lim như ngũ trưa, duy có con cu xanh đứng gáy trên ngọn tre, với con thằn-lằn chắt lưỡi trong két cửa. Tháng Ngô thi mắc làm cỏ sau vườn. Tháng Lạc thi lén chạy về thăm nhà. Con Quế đương ngồi chơi dưới nhà bếp, nó thấy Thượng-Tử thức dậy, bèn lật-dật lên lấy bình trà mà chè nước cho cậu uống.

HÃY HÚT THUỐC JOB

Thượng-Tử thấy con nó lên xuống qua lại gần cái vòng cậu nằm, cậu mới liếc mắt ngó nó. Cậu coi kỹ lưỡng, cậu mới thấy dung nhan của nó. Cậu nghĩ thầm nếu con nhò này mà sanh trong nhà giàu có sang trọng, thi nhan sắc đó, tuổi tác này, chắc người ta giành giựt mà cưới đã lâu rồi; vì nó là con nhà nghèo nên mới chịu thiệt-thời, không ai thèm ngó tới. Tình đời thiệt là khổ nan! Có tiền dầu ngu xuẩn, dầu xấu xa, người ta cũng yêu chuộng không tiềng dầu khôn ngoan, dầu dẹp dẻ, người ta cũng không màng!

Cậu đương buồn về thế-tình, bỗng con Quế ở dưới nhà bếp bước lên nữa. Chứng nó đi gần tới chỗ cậu nằm, cậu bèn kêu mà hỏi rằng : « Quế, năm nay em mấy tuổi? »

Con Quế dứt minh, nên đứng khụng lại, ngó cậu, rồi đáp nho-nhỏ rằng :

— Thưa, năm nay em 18 tuổi.
— Sao em chưa lấy chồng?

Con gái tới tuổi lấy chồng, hè nghe ai hỏi tới việc ấy, thi thường hay mắc cở. Con Quế nghe Thượng-Tử hỏi như vậy, nó không đỏ mặt tia tai như gái khác, mà nó lại lộ sắc buồn thâm, cúi mặt xuống đất, đứng lặng thinh một chút rồi mới đáp rằng : « Thưa, cha mẹ em cũng đã định gả em rồi. »

Thượng-Tử ngồi dậy, ngó ngay nó mà hỏi nữa :
— Cha mẹ em đã định gả rồi, mà sao em nói với qua coi bộ em buồn dữ vậy?

— Thưa, em có buồn chi đâu.
— Em giấu qua làm chi. Qua dòn sắc mặt, qua nghe tiếng nói, thi qua đã biết bụng em rồi, em chối sao được? Tại sao hỏi tới lấy chồng mà em lại buồn? Em không ưng chồng đó, mà cha mẹ em gả ép phải hồn?

— Thưa, không phải. Chồng đã đi nói em từ hồi năm ngoái.

— Dù hồn! Nói từ năm ngoái đến nay mà sao chưa cưới?

— Thưa, chưa cưới.
— Vậy chờ đợi tới chứng nào nữa?
— Em không biết.
— Em ưng chồng đó hay không?

— Thưa, cha mẹ định lẽ nào cũng được, em đâu dám cãi.

— Gả cho con ai ở đâu?

— Thưa, gả cho con bà Tâm Hưng ở trên xóm trên.

— Tên thẳng gì?

— Thưa, tên Sang.

— Tại sao cha mẹ chịu gả, em cũng không cãi, mà dè lâu như vậy, không cưới phứt cho rồi.

— Thưa, hời di nói, thi mà em đòi một đôi vàng. Bên chồng em cũng chịu, tinh tháng ba năm nay cưới. Chẳng dè bước qua tháng giêng bà già chồng em đau một trận dữ quá, chạy thuốc tốn hao hết tiền. Chồng em sắm đôi vàng không nói, nên ông mai xin với cha mẹ em định lại, dè thủng thẳng rồi sẽ tính.

— Té ra tại đôi vàng đó mà cưới không được! Vậy mà em thương thẳng Sang hay không?

Con Quế cưới mà không trả lời, lại coi bộ nó mặc cờ.

Thượng-Tử hiểu ý nó rồi, nên cậu không hỏi nữa. Cậu cho nó xuống nhà bếp, rồi cậu nắm gát tay lên trán mà suy nghĩ. Đóng tiền khốn nạn lắm thay! Vì nó mà nhiều khi vợ chồng hết thương nhau! Vì nó mà nhiều khi vợ chồng thương nhau song sum hiệp không được! Vì nó mà nhiều khi người tốt phải trả ra xấu! Vì nó mà nhiều khi việc nên lại hóa ra hư! Con Quế tuy chồng chưa cưới, song coi bộ nó đã thương chồng rồi. Tại chồng không tiền mà cưới nói, nên nó bức-rứt trong lòng, đến nỗi lộ sắc buồn ra ngoài mặt. Nếu thẳng Sang dè hoài, không cưới được, lòng người dời đổi không chừng, rủi có chỗ nào khác có tiền họ đến nói, vợ chồng Hương-hộ Huy hồi chồ trước mà gả chồ sau, thi cái tình của con Quế mới trả ra làm sao? Lấy chồng mà không thương chồng! Có đổi bạn mà lại tư tưởng đến người khác! Cái kiếp con người dường ấy, cái cuộc gia đình như vậy, thi vui sướng chồ nào? Huống chi coi Quế là gái xuân xanh, lại là con nhà nghèo nữa, thiếu gì những cơ-hội làm cho nó dè ô danh xù tiết. Nếu nó gặp một cái cơ-hội như vậy thi tội nghiệp cho nó biết chừng nào!

Thượng-Tử nắm suy nghĩ một hồi rồi cậu đi rữa mặt, thay đồ, lên xe mà đi chợ Mý-tho. Cậu ghé tiệm bán đồ nữ-trang cậu lựa mua một đôi vàng một lượng, chậm thiệt khéo. Cậu bỏ túi đem về, không nói cho trong nhà đứa nào biết hết.

Đến tối con Quế dọn-dẹp dưới nhà bếp xong rồi nó về, cậu mới sai thẳng Ngô lên nhà bà Tâm Hưng mà kêu thẳng Sang xuống cho cậu biếu.

Thằng Sang nghe kêu, không biết có chuyện gì,

nên lật-dật xuống liền. Cậu hỏi thăm thi thiệt quả nó di nói con gái Hương-hộ Huy, định hôm tháng ba rồi đó cưới, nhưng vì hỏi bà già nó đau thịnh-linh, nó chạy thuốc hết tiền hết lúa, nó không thể lo đám cưới nỗi, nên phải nói mà định lui, đợi chứng nào nó làm có tiền rồi sẽ hay. Cậu hỏi làm đám cưới phải tốn hết bao nhiêu. Nó nói bà già vợ nó đòi một đôi vàng, một cặp áo, 20 đồng bạc heo, 20 đồng bạc chày, bởi vậy phải có một trăm rưỡi đồng bạc mới đám làm đám cưới.

Thượng-Tử liền di mòi tủ lấy đôi vàng với một trăm đồng bạc mà đưa cho thẳng Sang và nói rằng : « Đây, tôi cho chủ mượn vàng bạc đây mà cưới vợ. Chứng nào chủ làm ăn khó rồi chủ sẽ trả lại cho tôi. »

Thằng Sang chưng-hững, đứng ngó Thượng-Tử mà không dám lấy vàng bạc và cũng không biết nói chi hết. Thượng-Tử cười và nói rằng :

— Chủ cứ việc lấy đi. Chủ chưa muốn cưới vợ hay sao, nên tôi cho mượn mà chủ lại due-dặc?

(Còn nữa)



MỚI XUẤT BẢN, CUỐN SÁCH

PHỤ KHOA TẬT ĐỘC

HYGIÈNE ET TRAITEMENT MALADIES,
MALFORMATIONS DES ORGANES GÉNITAUX DE LA FEMME
của ông thầy-thuốc KIM nhà thương CAILAY
M Y T H O

Vệ-sanh hàng ngày của đàn-bà. Phương-pháp trị bệnh đều chỉ rõ. Tất bệnh các phần vi-ăn. Hình vẽ đã ký lại nhiều.
Đàn-ông xem blết cũng hay.

Từ nay tới 31 Mai 1932

Giá đặc biệt : 1 \$ 00.

Có gởi bán tại Hội-chợ phụ-nữ ở Saigon từ 4 tới 7 Mai, dè lấy Hoa-hồng giúp Hội Đức-anh.

LẠI CÓ THỦ BẢN TÀI :

Nhà thuốc-tẩy lòn Solirène, Saigon.— Nhà hàng bà Nguyễn-d-Nhuận, 48 rue Vannier (chợ-cũ), Saigon.— Nhà hàng Nguyễn-vân-Trần, 94-96, Boulevard Bonnard (chợ-mới), Saigon.— Nhà in Đức-lưu-Phương, 158 rue d'Espagne (sau chợ mới), Saigon.— Nhà in Nguyễn-vân-Cùa, 13 rue Lucien Mossard, Saigon.— Nhà thuốc-tẩy Nguyễn-vân-Tri (ngang gare xe lửa), Mytho.— Tiệm Nữ-Quán, bán cơm lầy và cơm annam (gần bến xe hơi), Cailay.— Nhà thuốc-tẩy Khương-bình-Tịnh, Cần-thơ.

Cậu Tám Lọ

(Tiếp theo)

Cô dì mẹ ngồi trên ghế rờ i cô cũng ngồi một bên. Bà hội-dồng khóc ngắt, ông hội-dồng nhủ mày, ngo cò rồi hỏi : « Vậy mà bây giờ mày đã hết điên chưa ? Mày định ở đây hay là về với cha mẹ mày ? Mày muốn cho má mày chết sớm nên mày mới ăn ở như vậy. Thà là mày chết đi còn hơn là sống lờ dở như thế này. Cha mẹ mày còn sống mà mày lại đến ở nhà một người khác, mày không sợ thiên-hạ người ta cười sao ? Tao thật lấy làm xấu hổ với mày lắm. »

Ông nói một cách giận dữ, bà lau nước mắt, ngo ông với cặp con mắt khẩn cầu. Ông hứ một tiếng rồi toàn đứng dậy. Cô Huệ gục đầu xuống ghế mà khóc. Bà nói : « Con nó dại dột nên mới ăn ở như thế, nhưng bây giờ nó đã ăn năn rồi, tôi xin ông tha thứ cho nó ; nó ở đây có phải là tu ý nó muốn đâu, trong mấy bức thư của Thành-Trai đã nói rõ ràng rồi, sao ông nỡ nào nghĩ cho trẻ những sự không xứng đáng. Ông không tin con ông chờ tôi tin lắm. »

Ông hội-dồng hứ một tiếng rồi nói : « Bà muốn cho nó đừng biết liêm sỉ phải không ? Mỗi khi tôi nói một câu gì thì bà cũng kiềm cò chửi lối cho nó. Tôi biết chán đờ hư ấy rồi. Con gái mà bỏ nhà đi đến nhà trai thì còn tốt lành gì nữa mà nói. Thôi, bà cứ đem nó về, nuôi cục xấu của nó cho lớn thêm, tôi không muôn dạy nữa. »

— Tôi lay ông, ông đứng nói những câu ấy mà mắt lòng người ta. Ông đã biết nhà này là nhà của ai chưa ? Ông đã hiểu tánh hạnh của người cứu con mình chưa ? Sao ông với nói những lời không hay ấy ? Người ta đã cứu con mình, đã đem hết tâm lực ra để chữa bệnh cho con mình, theo như trong thơ cậu Thành-Trai đã nói, mà mình lại ngờ người ta thi minh cũng không phải là người biết dều. Ông xem thử cậu Thành-Trai ra thế nào ? Có phải là một người biết trọng danh dự chẳng ? Người ấy đã nói rõ cho mình biết, sao ông lại đờ cả ơn nghĩa của người ta xuống vực

HÃY HÚT THUỐC JOB

sâu vây ? Tôi thiết tưởng rằng người ta cũng không cần gì mình dèn ơn, nhưng mình nói như thế thì tệ lắm. Con mình có hir thi cứ nói nó, chờ đứng ngồi vực cho người khác. Mà ông tưởng để một đứa con dè lầm hay sao mà ông biếu nó chết. Nó chết thì tôi cũng chết, ông cứ sống một mình cho sung sướng »

Bà nói rồi cũng khóc với cô Huệ. Cô Huệ thấy cha mẹ nói khúc mắc nhau thì cô đau đớn lắm, nhưng cô không dám thưa một lời gì, cô chỉ cùi đầu xuống mà nước mắt tuôn ra như suối. Ông hội-dồng đứng dậy, đi qua đi lại, nói : « Đó con chết bầm như vậy mà cũng bình vục... Đè rồi nó đem trai về nhà mời biết. Bình hoài ! Hè nói gi thi làm giận làm hờn, làm giận làm hờn để che tội lỗi của nó, đè nuôi sự hư hại của nó. Hèn gi mà con nó không hư sao được. »

Ông nói một mình nên bà không nghe, bà kéo cô Huệ lại gần, nói nho nhỏ rằng : « Sao con không lay tia con mà xin lỗi đi. Con lỗi lắm, mà sợ tia con rày râ nên mà nói dở cho con đó. Con phải thưa thật cho tia con hay đi. »

Cô Huệ vẫn sợ cha nên rut rè lắm, nhưng nếu cô không nói một lời gì thi chắc ông Hội-dồng không nguội giận nản có đứng dậy lại trước mặt ông khóc mà nói rằng : « Xin tia cho phép con thưa rõ sự khờ tam của con cho tia biết. Quả con hư hại, con vẫn biết như thế, con không dám giấu tội lỗi của con. Bức thư con đe lại đã nói rõ tấm lòng của con rồi. Nếu con không hư hại thi có đứa con đe cho tia mà phải buồn rầu, phải xấu hổ. Một khi con đã biết lại sự hư hại của con, một khi con đã biết rõ sự xấu hổ của con, thi chẳng một lúc nào là con không muốn chết. Con muốn chết phút cho rồi. Chết đe rữa sạch sự xấu hổ cho tia mà chờ than con thi còn có ra gì mà mong. Con lờ dại nên đến nỗi làm lạc như thế, con biết tội con không thể tha thứ được. Con sống lại đây không phải là tự con. Họ với con lên, họ đem con về đây, họ muốn cứu con sống. Sự ấy là tự họ sắp đặt. Bây giờ con thấy tia mà, con đau lòng lắm ; con xin tia mà thứ lỗi cho con, từ rày về sau con xin hầu dưới gối, không còn dám

mong mỏi sự gì khác hơn là sự thờ kinh tia mà dè dặt những sự nhục nhẫn bấy lâu nay. »

Ông Hội-dồng nghe cô nói, thấy cô khóc, ông thở ra rồi hỏi : « Vậy thi người vớt con là ai ? Người ấy đi đâu rồi ? Và cũ-chì người ấy đối với con ra thế nào ? » Cô liền đem đầu đuôi sự thuật lại cho ông bà nghe, lại thưa thêm rằng : « Con không biết người ơn của con là ai, nhưng nếu bạn của người ơn con là cậu Thành-Trai thi có lẽ người cũng đã quen tánh cùu kê làm lạc nhiều lần rồi. Đồi yới con, người vẫn nghiêm chỉnh, không hề nói sự gì khác hơn là khuyên con nên sống để báo đáp công ơn cho tia mà và lo ít nhiều việc nghĩa ở đời. Chắc một chút nữa người sẽ về xin tia đừng nghỉ ngờ cho người. Người vẫn là người mà con vẫn là con. Con đã làm lạc đã đau đớn, có lẽ nào con lại không biết mà còn dám phạm những sự đáng khinh bỉ nữa. Con ở đây cũng như ở nhà thương vây. »

Bà hội-dồng nói : « Đó, ông đã nghe rõ chưa ? Một hai ông nói con ông hư hại, thế nào nó cũng đem xáu đem hổ về nhà. Bây giờ ông đã rõ chưa ? Tôi đã nói với ông nên tin cậu Thành-Trai, cậu là người xứng đáng, không lè cậu lại gạt mình. »

Ông hội-dồng đứng một hồi lâu, nhìn vợ nhìn con, toan nói ít lời để tha thứ tội của con thi người nuôi bình đã vào, tay cầm một phong thư đưa cho cô Huệ mà rằng : « Ông chū dặn đưa thư này cho cô, ông tôi nói rằng ông tôi không trở về đây nữa và đã trả tiền cho tôi rồi. »

Cô Huệ cầm thư ngó người nuôi bình và hỏi : « Đưa thư này cho ai hồi nào ? »

— Thưa hồi chiều. Khi cô đang sữa soan di xem hát bóng thi ông chủ kêu tôi ra sau vườn, đưa cho tôi năm chục đồng bạc và dạy tôi rằng : « Cô Hai đã bớt rồi. Tuy cô còn có vẻ buồn nhưng nếu cô gặp ông thân bà thân cô thi chắc cô sẽ vui. Chỉ đã hết lòng với cô, chỉ lãnh món tiền này mà dùng, lúc nào chỉ có cần dùng sự gì thi chỉ cứ tim lại tôi. Sáng này thi cô Hai về Trà Vinh. Tôi đã tin cho ông thân bà thân cô bay đe lên rước cô. Chỉ ở nhà, thay mặt tôi mà tiếp rước ông bà hội-dồng nghe. Tôi muốn làm cho cô Hai ngạc nhiên. Phần việc của tôi đã xong rồi. Phần việc của chỉ cũng đã xong rồi. »

Ông hội-dồng nói : « Sao mà lại kỳ khôi vậy ? Dẫu thế nào ông cũng cho mình thấy mặt đê ta ơn ông chờ, sao ông lại tránh mình ? »

Bà hội-dồng nói : « Tạ ơn làm gì ! Ông sợ vè

Chocolat NESTLÉ
chẳng nhú'ng là đồ đe tráng
miệng qui mà nó cũng là một
món ăn bỗ khoè.



Chocolat NESTLÉ

PHU NU TAN VAN

đây bị xấu hổ nên ông không dám về. Chưa chi mà ông đã nói tiếng nầy tiếng khác huống gì thấy mặt thi ông mới nói làm sao nữa. Người ta làm ơn, người ta có tròng gi minh trả đâu. Thôi, ông đừng phiền nữa.»

Ông hỏi-dòng nói : « Bà cứ nói khúc mắc mãi... Huệ, con đọc thơ đi.»

Cô Huệ bóc thơ ra đọc :

« Thưa cô,

« Hôm trước tôi đã thưa với cô rằng tôi đã lãnh một phần việc rất khó khăn là cứu vớt cô và chữa bệnh cho cô. Tôi vẫn biết rằng một người thường, một người cũng yếu ớt như mọi người khác, một người cũng biết đau đớn như mọi người khác mà dám lãnh phần việc cứu người thì thật là bạo lâm. Nói tiếng cứu có lẽ là quá đáng, nhưng tôi xin phép cô cho tôi dùng tiếng ấy là vì lúc ký tờ giao ước với bạn, bạn tôi đã nói tiếng ấy rồi. Tôi không có tài gì cứu cô khỏi chết mà tôi cũng không có tài gì chữa cho cô khỏi bình được. Tôi chỉ vâng theo ý muốn của bạn tôi. Bấy lâu nay tôi đã

dòm chừng, xem chừng mũi, chưa dám chắc rằng những lời khuyễn khích của tôi là có hiệu nghiệm. Nhưng đâu thể nào có cũng cần phải sống. Sống để bảo hiếu cho cha mẹ, sống để làm ít nhiều việc phải mà chưa hề làm. Tôi xin chúc cô ở được như lời tôi mong mỏi, nghĩa là sống cho đáng cái sống để đèn ơn cho cha mẹ, để làm vui cho cha mẹ. Khi đọc bức thơ này thì tôi đã đi xa, mà ông bà đã lại gần. — Nay kinh.»

Ông hỏi-dòng hỏi : « Có ký tên không ? »

Cô Huệ thưa : « Không. Cho đến hôm nay cũng còn giấu tên họ. Ông này ký khôi lầm. Sao lại tránh đi ! »

Ông hỏi-dòng ngồi ngâm nghĩ một hồi rồi nói : « Dẫu cho hôm nay ông tránh được, hôm sau ta cũng gặp vì cậu Thành-Trai còn đó. Tia không hiểu những chuyện này nên tia có dạ nghi ngờ, hôm nay tia đã biết, tia lấy làm cấm phục người với con lầm. Con hãy quên hết những lời tia trách con đi, miễn từ rày về sau con làm cho tia mà được vui lòng thì thôi. Con hãy đi nghỉ để khuya dậy sớm mà về.»

(Còn nữa)

Sách « Gia chánh » có bán tại Báo quán *Phu-nu Tân-van*. Sách này chia làm 4 phần :

Phân thứ nhất. — Chí cách nấu lồi một trăm món ăn thường. — 20 món đồ bát. 1t món đồ chay.

Phân thứ nhì. — Chí cách làm 80 món bánh và 30 món mứt.

Phân thứ ba. — Bàn về cách sắp đặt cỗ bàn, việc ăn uống, cách chưng dọn, cách tiếp đón vân vân.

Phân thứ tư. — Phụ thêm mục gia-dinh thường-thức để giúp chị em việc vặt-vanh trong nhà.

Sách in giấy thiêt tốt đặng để đời, bìa sách lại chính tay nhà nữ mỳ-thuật là cô Lê-thị-Lưu học-sanh trường Mỹ-thuật Hanoi về giúp.

Giá bán mỗi cuộn : 0\$80

Phòng Trồng Răng BA HAMON - CORBINEAU

Y-khoa đại-học Paris
Cách kim-thời
không đau đớn 164 rue Pellerin
Làm răng vàng Tél. n° 914.
Giá rẻ.

Bán hột xoàn có tiếng đã 20 năm nay.

XIN QUÍ BA QUÍ CÔ CHIỀU CÔ

O. M. IBRAHIM & Cie

44, Rue Catinat 44.

SAIGON

THUỐC XỨC MỤN VÂN-ĐÀI

Phản dàn bà con gái, đương lúc xuân thời, qui nhất là giữ gìn cho da mặt được mịn màng, trong trẻo. Người con gái đều cho gương mặt xinh đẹp, miệng cười có duyên, lối đâu nőa, mà nước da lùi xùi mọc mụn, để lâu thành tàn nhang, thì coi cũng kém về yêu kiều, vì như hòn ngọc qui mà có tỳ có vít vậy. Cho nên chúng tôi, đã từng thí nghiệm nhiều lần tìm ra thứ thuốc này trừ các chứng mụn trên mặt như mụn bọc, thâm kim, tàn nhang, v. v...

Người nào mụn ít xứng nỗi trong ba đêm, mụn nhiều trong năm đêm thì hết. Mấy đêm sau mới xứng thấy da mặt có hơi ngứa, thì cho sờ, cứ xức hoài cho tái hết mụn. Đã có nhiều người dùng thử đều khen ngợi rằng : « Thuốc hiệu-nghiệm không có thứ thuốc xứng mụn nào hay bằng.»

GIÁ BẢN MỎI HỦ LÀ :

Hủ lớn 1\$50.— Hủ vừa 1,00.— Hủ nhỏ 0,50.

Ở xa ai muốn mua, hoặc muốn trả bài xin viết thư thương lượng với Mme Huỳnh-Công-Sáu, Rue Luciana Travinh.— Cũng có gởi bán tại Solerics Ng.-đức-Nhuận (Chợ-cũ) Saigon.

P.S. Xứng thuốc này, muốn cho tuyệt nạo thì nên dùng thuốc xổ « Tiêu-dàm-tè hiệu con Voi » một tháng hai kỳ, thì không bao giờ có mụn.

CÁCH TRỪ BỊNH HO LAO

Qui ngài có bệnh ho, xin chờ để lâu khỏi tri. Các chứng ho như là : Ho phong, ho gió, ho siêng, ho cảm, đờn-bà ho máu, ho dầm, ho khạc ra máu ho cho đến đổi khang tiếng, xin qui ngài hãy nhớ mua cho được THUỐC HO (BẮC - BÙU) dùng trong mươi phút đồng-hồ thì thấy họ dầm, hết ngứa cõi trong mình rất dễ chịu, nội ngày thi hết ho (hiệu thuốc này có cầu chung tại Tòa) và khắp cả Đông-Pháp có hơn 150 nhà đại-lý bán.

Tôi dám bảo kiết, và dám nói quả quyết rằng, dùng thuốc này thi hết ho. Sự bay của thuốc nói không đúng, dùng rồi mới rõ lời nói tôi là đúng với sự thật. Salgon có tiệm bán nơi iệm có Nguyễn-thị-Kinh và tiệm Alphonse Đồng ở tại góc chợ-mới. Các iệm bazar, và các gare xe-diện đều có bán, từ gare Bình-tây tới gare Thủ-dầu-một, xin hỏi mấy gare đó thi có, chờ tôi không có để bán. Mu sỉ do nơi nhà độc quyền đại-lý khắp cả Đông-Pháp.

M. Nguyễn-vân-Phố boite postale n° 63 — Saigon
Giá mỗi gói 0\$14



Thưa các bà :

Nếu như mặt các bà có nốt ruồi, có mụn, da mặt có rỗng, nước da vàng và có mờ xinh rịn; tóc rụng, lông mày mệt không dày; mắt không sáng sủa v. v...

Muốn có những chứng đó, thì xin các bà dùng những dầu phấn của Viện-Mỹ-Nhơn « KÉVA » chế ra.

Nhiều bà đã dùng thử, đều làm chứng cho là thần hiệu.

Tôi xem không phải trả tiền. Ai xin catalogue, xin gởi cho, không lấy tiền.

Mme MOISAN
Viện-Mỹ-Nhơn KÉVA
40, rue Chasseloup-Laubat Saigon. Téléphone 755.

Le Directeur Gérant : NGUYỄN-ĐỨC-NHƯẬN