

NĂM THỨ BA – SỐ 105

GIÁ 0 \$ 15

22 OCTOBRE 1931

Phụ-nữ Tân-văn

TUẦN BÁO XUẤT BÀN NGÀY THỨ NĂM



Phản som tò diem son-hà
Làm cho rõ mặt dàn-bà nước Xanh

TÒA-BÁO
(RÉDACTION ADMINISTRATION)
N° 48, Rue Vanner, N° 48
SAIGON

6000 ex
19/10/31

NAM NỮ
thanh-niên
muốn có
chức nghiệp
thì hãy đến
học tại

ECOLE CENTRALE
DE COMMERCE
47, Rue Vassolgne
Tandinh Saigon
Téléphone 8. 04

Directeur: TRẦN-MẠNH-NHÃN,
Cô dạy bằng cách gửi bài đến nhà
Xin hỏi điều-le.



Phòng Nhỏ và Trồng Răng
Ở đường LAGRANDIERE, móm bài số 20.
SAIGON, TEL. 175

Ông PIERRE BLANC
Thầy mồ xé và nhổ răng gốc ở Y-viện
thanh Bordeaux xuất thân.
Đường binh đau miệng và
sau răng, nhổ răng không đau đớn.
Có dù thử khi-ghệ dùng đường binh.
Giờ thăm bệnh: Sáng 8h. tối 11h., chiều 2h. tối 7h.

Mẹ ăn đồ bổ chưng não.
Con nít nhỏ được mạnh chưng não.

CÙNG CÁC BÀ LÀM MẸ

Muốn cho con nít nhỏ có máu tốt
thì cho nó bú sữa tốt, mà muốn cho
sữa tốt thì chỉ có một cách là người
mẹ phải ăn đồ bổ. Không cần phải
ăn cho nhiều, mà cần phải ăn thứ
bổ. Phải nên lựa kỹ vì có nhiều món
ăn ngon, song rất khó tiêu. Đồ ăn bồi dưỡng nhứt, có thể ăn trong mỗi bữa thi
chỉ có Phoscao. An Phoscao người mẹ được khỏe mạnh, có khỏe mạnh thì mới
có sữa tốt mà nuôi con cho mau lớn. Phoscao là thứ đồ ăn tốt nhứt.

Phoscao

DIỀU HÒA SỰ TIÊU-HÓA KHÔNG GÌ BẰNG

Đồ ăn ngon hàng nhứt

Xin échantillon hàng gửi: Đồ bồi dưỡng tốt hạng nhứt.

Nên dùng THUỐC XÔ HIỆU NHÀNH MAI

Là thứ thuốc xô để như: hay, Xô em, uống để
đam nhiều, lùi-kim và côn-trung nho nhỏ, đều bị
thuốc tống lôi ra. Cơ bản nơi tiệm Nguyễn-thị
Kinh cho mời Saigon, và các ga xe điện. Giá 0\$20.
Mua sỉ, lời nhiều do nơi Madame Hương-giáo Village
de Binh-dang Cholon, 46 Cao-tho M. Hồ-hru-Tú 5 Bd
Saintenoy, và nhà thuốc Tế-nam-Dường Gallieni Sa-lice
Mme Bà-thi-Mản 67 quai Vinh-phước. Bác-si Lê
Ngoc Thành-dit Thân pharmacie. Bác-si: Nguyễn
Nguyễn-Thái Savouer.

DẦU THIỀN-HÒA

Tốt nhứt hạng. — Trị đủ bá chứng

Y-KHOA TÂN-SI

Docteur TRẦN-THỌ-BỘNG

Ancien Interne des Hôpitaux et de la
Maternité de Perpignan (France)
Ở tại đường Thủy-bin (Rue des Marins) 137, Cholon
Đây-thép-nói: № 418

Coi mạch mỗi ngày.

Sớm mai từ 8 giờ tối 11.

Chiều từ: 2 giờ rưỡi tối 5 giờ.

Như ai muốn rước đi lục-tinh thi sảng lồng đi.

Coi các thứ bệnh về sự sanh đẻ và đường thai,
hoặc lâu năm rồi mà chưa có thai đặng. Về các
bệnh của dân-bà (đường kinh không đúng kỳ,
huyết-bạch, tử-cung nằm không ngay, hay là các
thứ bệnh khác trong tử-cung.)

PHU NỮ TÂN VĂN

Năm thứ ba, số 105 — 22 Octobre 1931

Chủ-nhơn: Mme Nguyễn Đức Nhuận
Chủ-nhiệm: M. Nguyễn Đức Nhuận
Bảo-quán: 48, Rue Vannier Saigon
Số dây nói: 566, Saigon
Đây-thép-tất: Phunutanvan Saigon

Giá báo — Một năm 6\$00 — Sáu tháng 3\$50 —
Ba tháng 1\$80 — Mua báo phải trả tiền trước, thư từ
và mandat xin gửi cho M. Nguyễn-đức-Nhuận chủ-
nhiệm Phụ-nữ Tân-văn, 48, Rue Vannier Saigon.

YẾU MỤC

- 1 — Phải chi ta biết dạy nhau. — P. N. T. V.
- 2 — Văn-de Cau-lé Nghé-Tịnh.
- 3 — Bản về Quốc-học. — PHẠM-QUÝNH.
- 4 — Văn-de vợ chồng. — VÂN-ANH.
- 5 — Chuyển là thế-giới. — V. A.
- 6 — Một bài tập thể-thao cho dân bà. — TÔ-DIỀN

VÉ-SANH. — VÂN-UYỄN. — GIA-CHÁNH
TIÊU-THUYẾT và PHẦN NHI-DỘNG

PHẢI CHI TA BIẾT DẠY NHAU

Ai có vẻ bi-quan mà nói rằng con đường tiến-hòa văn-minh, ta còn phải đi lâu ngày lâm mưu theo kíp người ta cũng phải. Hứng thấy nhà lầu, xe hơi, đèn điện, máy nước, mà tưởng cho ta đã
văn-minh bằng người hay là gần bằng người rồi mà làm. Những thứ ấy, nếu như dân mường moi ở
trên miệt rìng rù kia có tiền cũng sắm dù cũ, chờ có khó gì đâu.

Cốt-tử của nền văn-minh là việc học, mà việc học của ta bây giờ hấy còn thiếu sót quá chừng,
còn thua kém người ta hết sicc. Việc giáo-duc cũng thế. Vì ai cũng biết rằng hai việc ấy khác nhau,
chờ không phải là một.

Trường công, trường tư, trường nghè, trường chữ, lập ra thiếu gi kia, nhưng chúng tôi muốn hỏi
rằng đã đủ dùng cho giống người đang khao khát sự học này chưa? Có phải rằng ai cũng học được
cả không? Có phải rằng những người không muốn học theo lối đi thi lâm việc, mà chỉ cầu học lấy
chút ít tri-thức phổ-thông, thì chẳng có chỗ nào mà học hay không? Ai trả lời những câu hỏi ấy, thì
đã thấy rõ rằng việc học ở xứ ta còn hép hời thiếu kém lâm vậy. Thì nhứt là về phần của chị em ta.

Việc học, ở xứ nào cũng vậy, không những là chánh-phủ phải lo liệu mò mang cho dân, mà
chính dân cũng phải tự lo liệu mò mang lấy cho mình nữa. Lấy ngay một nước Pháp mà nói, cũng
đã thấy đại-khai cái tinh-hình việc học của các nước tàn-tiến ra thế nào?

Công-học, tức là những cách học và trường học, do nhà-nước tổ-chức ra, đã là đầy đủ rộng rãi
lâm rồi, mà đến tư-học là của dân mở ra dạy dỗ nhau cũng đầy đủ rộng rãi lâm. Biết bao tư-nhom
đem lòng sốt sắng ra dùng vào việc mò mang tri-thức cho đồng-bào? Bao nhiêu phương-pháp gì có
thể dùng vào việc dạy người, là họ đều dùng cũ. Dùng hát-bóng vào việc học; dùng dạy thép giờ vào
việc học; dùng đĩa hát vào việc học; lấy cách nói chuyện, cuộc diễn-thuyết để dạy học. Sự học của
họ có bè thế rộng rãi vô cùng. Dầu cho một người lớn tuổi quá thời, một anh thợ dốt, một chị di ở,
muốn nhọn giờ rảnh, học chữ học nghề gì, cũng có chỗ cho họ kiểm đõ ăn đẽ nuôi tri-thức của họ.
Miền là họ có ý muốn, chờ không phải là không có chỗ học, mà đến đổi họ phải chịu dốt cũ.

Xứ ta, chúng tôi thấy rằng dân người có ý muốn, nhưng ngoài bàn ghế trường công và ngoài
cách học đi thi bằng-cấp ra, thì không có chỗ nào để cho hàng quá tuổi lờ thời, hàng học lấy biết,
có thể mò-mang tri-thức của họ ra được. Chúng tôi than thở rằng việc học ở xứ mình còn thiếu sót
thua kém là vậy đó.

Phải chi ta biết tìm cách để dạy nhau?

PHU NU TAN VAN

Ai cũng phải lấy làm lạ rằng các hội khuyến-học lập ra ở Nam-kỳ ta, cho tới quận nhỏ cũng có, nhưng chỉ có cái danh-hiệu mà thôi, chứ người ta không làm việc gì để khuyến-kích việc học cũ. Tức như hội khuyến-học ở Saigon ta đây, quanh năm cưa đóng nhện giăng, thiệt thay quang-cảnh mà chán ngán. Nếu như người ta biết lợi-dụng cái cơ-quan ấy, thi nhiều người như lao-dong và phu-nữ có chí muốn học, chắc là được nhờ lâm chờ.

Bây giờ ta day nhau ra thế nào?

Tuy có nhiều cách, đại-khai như lập ra Phđ-thông Học-hội dạy bằng cách nói chuyện, như lối Université des Annales của bà Sarscey bên Tây, mà chúng tôi vẫn ước mong thiết-hành bấy lâu, nhưng cái giờ thiết-hành chưa tới, thi chúng tôi rất trông mong ở hai hạng người sau này: Một là các thầy giáo, cô giáo; hai là các nhà văn-sĩ viết sách. Học cũng dùng cách nói chuyện, và dùng quốc-ngữ mà thôi.

Các nhà có trách-nhiệm gõ đầu tré, bây giờ ở đâu mà không có. Nếu các vị ấy sẵn lòng nhiệt-thành, thi dạy trường ở chỗ nào, cũng có thể mở ra một lớp học riêng ở chỗ ấy, dạy những điều thường-thức phđ-thông cho anh em chị em lớn tuổi mà muốn học cho biết chuyện đời với người ta. Thế nào là không-khi? Thế nào là vẹ-sanh? Lịch-sử ta ra làm sao? Năm châu là những gì? Cách giao-tiep ở đời nay ra sao? Ấy đều là những chuyện thông thường, có nhiều người muốn biết mà bấy lâu không biết học hỏi vào đâu.

Không những là thầy giáo cô giáo; ai có chí khai-hóa cho người ta, cũng có thể làm việc dạy nhau đó cả; và chắc người ta mừng rỡ và thọ nghiệp thiểu gì! Nhưng cớ là hiện nay chúng tôi thấy một cô thiếu-nữ ở Gia-dịnh, bày ra dạy Hán-văn, mà người ở đây tới học và người ở xa học bằng cách gửi thư vô số. Hán-văn mà người ta còn muốn học như vậy, nếu dạy về các môn phđ-thông tri-thức, thi những người ham học ham biết sẽ hoan-nghinh đến đâu.

Các ông thanh-niên tân-học, đi du-học về, đâu bằng-cấp lớn, phải làm sách quốc-văn, đem kiến-văn tri-thức ra truyền-bá cho đồng-bào di. Chưa biết viết quốc-văn cũng phải rán tập mà viết. Không có lý học về rồi ngồi lì, cũng không có thể từ chối được rằng không viết được tiếng mẹ đẻ, vì sự ấy mặc cờ lấm. Còn các nhà văn-sĩ hay viết sách in bán, nên đừng cài ngọn bút viết tuồng cãi-lương xẳng và tiêu-thuyết nhảm lại; kiểm những sách gì thông thường mà dịch, hoặc đem những kiến-thức thông thường của mình biết mà viết ra sách, như vậy còn có ích cho đồng-bào xã-hội hơn. Đừng đem sách hư truyền nhảm ra nhồi sọ người ta hoài, nguy lầm.

Nói tóm lại việc cần kíp cho cuộc tiến-hoa thanh-cường của ta, là những người có học-thức, có tâm-chi, phải lo làm sao giáo-hóa cho những người còn dốt ở bên-mình, cũng được hưởng ít nhiều kiến-văn tri-thức ở đời mới dặng. Có nhiều người được cấp sách đi nhà trường, vầy vùng trong biển học, là một sự may, nhưng không nên để cho đồng-bào thất-học của mình chịu chìm đắm trong vòng dốt nát. Bấy lâu tuy họ muốn học cho biết, mà không có phương-thể; bây giờ ta phải giúp cái phương-thể ấy cho họ, nghĩa là ta đem cái biết của ta mà dạy bảo cho anh em chị em lứa thời chập hước. Ta phải dạy nhau.

Dân có khôn thi nước mới mạnh, lè đó ai cũng biết rồi. Dân có học có biết ít nhiều cho đều, thi giữa xã-hội nhơn-quần, mới tránh bớt được mọi sự gian-tham oan-ức di. Vì dân đã khôn biết, thi bọn tham-quan ô-lai, bọn ý thế cậy quyền, không có thể đe lấn hùng hiếp được. Xứ người ta một người thợ, một con ô, làm trọng phận sự thi thời, không ai phạm tội lợi-quyền của họ được, là nhờ ở chỗ họ có hiểu biết, có tri-thức dù dùng trên đời và dù bình-vực lợi-quyền vậy.

Bởi thế, ngày nay ta phải làm sao cho đồng-bào bình-dân của ta cũng được học được biết ít nhiều, chứ tần-sĩ cũn-nhơn tuy có hàng nọ kia, mà bình-dân còn ngu-dốt nhiều, thi thật là một sự hổn công, một sự vô-phước, mà nhơn-quần xã-hội không thể phủ-cường tiến-hoa được với sự chênh-lịch như thế đâu.

Phu nu tan van



Ý-KIẾN CHUNG TÔI ĐỐI VỚI THỜI-SỰ

Nhơn vì mấy lúc nay: ngoài Nghệ Kia thi đồng bào đối ăn khắp tỉnh, trong Nam ta thi anh em thất-nghiệp cả ngàn, nên chi bàn việc cứu-tế ngày nay là một việc khẩn-cấp lâm. Gọi là tố-lòng trong cơn quốc-nạn, góp ý vào việc cứu nguy, bởi vậy bồn-báo kỳ này để riêng mục này bàn về các vấn-dề cứu-tế mà thôi.

Nói rằng tai-nan nguy nan, thi năm nay khắp trong nước nhà và khắp các hang dân đều bị cã, chứ không riêng một chỗ nào, hay hang người nào mà thôi. Nếu Nghệ Tĩnh nguy về bão lụt đói nghèo, thi trong Nam ta cũng nguy về lúa gạo mất giá; nếu nông-dân nguy về kinh-tế khuất-bach, thi công-nghệ, thương-gia, cho tới anh em lao-dong bằng óc bằng tay, cũng đều chịu nguy chung: đồng cưa, vó nợ, tịch-biên, thất-nghiệp. Nói tóm lại cái nan kinh-tế không chừa một ai, không tha nghề nào cả.

Chúng tôi biết rằng các nhà chuyên-trách, mắt thấy những cảnh đau thương, tai nghe những lời than xiết, thi đánh-chung ai nở ăn ngồi cho yên, cho nên các nhà chuyên-trách cũng đã lo việc cứu-tế rồi. Bởi vậy ngoài Nghệ-an đã có cuộc phát chum và kiểm công-việc làm cho dân; trong Nam ta đã có cuộc cho vay tiền làm mua, và huỷ các việc tịch-biên về công nợ. Hiện nay, còn nhiều phương pháp đang tính-làm, như là tính cho vay dài hạn mà nhẹ lời, như là tính cứu giúp dân thất-nghiệp; ấy đều là những việc cứu-tế mà các nhà chuyên-trách đang lo thiết-hành cả.

Song việc cứu-tế, theo ý chúng tôi, không phải là việc riêng của chánh-phủ mà thôi, mà cũng là nghĩa vụ chung của dân đối với dân nữa. Bởi vậy những việc cứu-tế nào to lớn, có quan-hệ tới chánh-trị ở trong, thi là việc của các nhà chuyên-trách phải làm; còn cái nghĩa-vụ của ta, phải thương đồng-bào

lúc nguy, giúp đồng-bảo lúc thiểu, nếu ai có thể làm được việc từ-bi cứu khổ, thi đồng tiền bát gạo, manh áo chén cơm, ấy là việc nhơn-dân phải lo để giúp đỡ cứu với lùn nhau vậy.

Người có chuyên-trách phải làm việc cứu-tế của họ; ta phải làm việc cứu-tế của ta.

Việc cứu-tế mà chúng tôi muốn bàn bừa nay: một là đối với đồng-bảo bão lụt ở ngoài Nghệ, hai là đối với anh em thất-nghiệp ở trong Nam.

Theo như tin tức của bồn-báo nhận được ở ngoài Nghệ gởi vào, cũng là xem các báo tây nam hàng ngày thường nói tới, thi tình-canh đồng-bảo ở Nghệ-an, hết nan nọ tới nạn kia, bây giờ vẫn còn khô-sở lâm. Trời nắng cho đến can sòng nức đất rồi, tới hồi tháng năm, dân có nước cây cối được chừi dính, tường là đến mùa tháng mười này có lúa ăn, thi nạn đói cũng đở di được. Ai dè trời muôn làm hại tới cùng, cho nên hồi cuối tháng trước thi mưa to làm lụt, bồi đầu tháng này lại gió lớn làm bão; chẳng nói gì vườn tược cửa nhà, tan tành xiêu dở, mà tới cái hi vọng cuối cùng là mấy cây lúa nằm ngoài ruộng kia cũng hư đỗ hết.

Thế là mùa tháng mười này chắc mất rồi. Lại còn bị cái giặc cào-cào phá hir lúa là khác nữa. Tóm lại, đồng-bảo Nghệ-an bây giờ vẫn nằm trong cái cảnh đói, mà đói khô đói nguy, chứ không phải vừa đâu.

Tiền cứu-tế thâu góp bấy lâu, tinh ra được 43

ngàn đồng, nhưng chưa thâm-tháp gì cả. Vì tai-nan lớn hơn số tiền đó nhiều.

Ta phải lo cứu giúp nứa mới được.

Anh em chỉ em học-sanh nên chung góp nhau ở trong trường.

Các gánh hát, mỗi gánh nên tổ-chức ra một đêm làm phước.

Viên-chức các hảng các sở nên quyền góp trong anh em đồng-sự với nhau.

Các hội lương-hữu nên hò-hào lòng từ-thiện của hội-viên.

Nói cho phai, việc nghĩa này ai cũng nên làm, nếu ai có thể làm thì đừng từ chối. Chính bồn-bảo đây cũng đang sưa soan tổ-chức một đêm hát cải-lương để lấy tiền gửi ra cho đồng-bảo Nghê-an, và bồn-bảo đang hò-hào chờ em làm bánh để bán chợ đêm (*Kermesse*) bữa 7 Novembre tới đây, cũng là vi mục-dich ấy.



Bối với việc cứu giúp đồng-bảo Nghê-an, thiệt hội Nam-kỳ Cứu-tế của ta ở đây, đã bày tỏ tẩm lòng rộng-rải sot-sang.

Hội đã gửi ra 5.000\$ lâu rồi, việc đó ai cũng biết và đều phục cái cũ-chĩ của các ông tri-sự trong hội, thứ nhứt là ông Huyện Của, là người có nhiệt-thành đáng kính.

Chẳng những hội giúp cho đồng-bảo Nghê-Tịnh mà thôi, lại gởi giúp cho nạn dân Tàu ở bên Hán-khâu nứa. Một lần trước 3.000\$; một lần sau 2.000 đồng; trước sau 5.000 đồng, ấy là lòng tốt của người Việt-nam đối với nạn-dân bên Tàu, dù cho không thấy Huè-kiều ở đây bày tỏ chút lòng từ-thiện gì với ta cũng mặc.

Nhơn bấy giờ thấy cái tình cảnh ngoài Nghê càng nguy hơn trước, cho nên chúng tôi ước mong sao hội Nam-kỳ Cứu-tế nên gởi thêm ra một số tiền cứu giúp nứa. Bao nhiêu, tùy ở lòng tốt của hội và tùy ở số tiền của hội có thể xuất ra, song nhiều ít chi, cũng là nên giúp thêm cũ.

Kia, nạn-dân Hán-khâu chẳng phải người đồng-hương với ta, và trong khi Huè-kiều ở đây vô tình với tai-nan của ta, thế mà hội còn làm một việc nghĩa-cứ kia thay, cũng giúp được cho họ 5 ngàn đồng thay, vậy thi nạn-dân ở Nghê là đồng-bảo ta, dầu có giúp thêm bao nhiêu di nữa, chắc hội cũng không cho là nhiều và không lấy làm tiếc vậy.



Luôn dịp, chúng tôi muốn xin hỏi doái-tưởng đến anh em thất-nghiệp nứa.

Ký trước chúng tôi đã tổ bày cái tình-cảnh anh

em thất-nghiệp ở quanh Saigon Cholon đây. Cái tình-cảnh ấy dâng thương thật, cho nên ở giữa Hội-dồng Quần-hat hồi đầu tháng này, nhơn một lời thỉnh-cầu của ông Nguyễn Phan-Long, mà chánh-phủ truất ra 10.000 \$ và lập ra ban ủy-viên cứu-tế thất-nghiệp. Số tiền ấy không thâm gì, cho nên quan Thống-dốc đã hứa sẽ kiếm tiền khác để thêm vò việc cứu-cấp đó.

Chúng tôi thiết tưởng hội Nam-kỳ Cứu-tế nên nhơn dịp này, bỏ ra một số tiền, để tỏ lòng chiếu-cố tới anh em thất-nghiệp, vì đó cũng là một việc ở trong nghĩa-vụ của hội vậy.

Có người cãi lại với chúng tôi rằng: Hội đã mang danh là « hội cứu-tế những người bị tai-nan chung » (*Comité Cochinchinois de Secours aux Victimes des Calamités publiques*), thế thi mục-dich hội chỉ cứu-tế những người bị tai-nan nào xẩy ra làm hại chung cho cả đám đông người, có phạm-vi, có chí-dịnh, như cháy, như bão, như lụt mà thôi; còn thất-nghiệp là việc riêng của từng cá-nhơn, thì việc cứu giúp đâu phải ở trong nghĩa-vụ của hội.

- Ai nói vậy mặc ý, phần riêng chúng tôi cho cái nạn thất-nghiệp, cũng chính là cái nạn chung. Vì từ lúc kinh-tế nguy nan, hàng nọ đóng cửa, sở kia bớt người, làm cho cái số hơ vơ mất việc, không nhà ở, không cơm ăn, có mấy ngàn người ở quanh Saigon Cholon này bị nằm vào trong cái tình-cảnh đáng thương, chờ phai số ít gì sao? Họ cũng là những người bị nạn chờ cứu và nên cứu, như là những tai nạn cháy nhà bão lụt kia vậy.

Nước nào bày giờ không có dân thất-nghiệp? Nước nào bày giờ mà chánh-phủ và các cơ-quan từ-thiện của họ lại không cứu dân thất-nghiệp?

Bởi suy nghĩ như thế, cho nên chúng tôi muốn sao hội Nam-kỳ Cứu-tế cũng bỏ ra nhiều ít để giúp đỡ cho anh em thất-nghiệp của ta. Việc ấy tuy hội không dứng ra chủ-trương được một mình, thì sẵn có ban ủy-viên của nhà-nước đã lập ra kia, hội cứ xuất tiền ra, giao cho ban ấy cũng được.



Nói tới ban ủy-viên thất-nghiệp đã lập ra đó, chúng tôi lại có một điều ước mong. Là mong cho ban ủy-viên nên xem xét cho mau, thiêt-hành việc cứu giúp cho gấp mới được. Vì cái nạn thất-nghiệp xẩy ra lâu rồi, đáng lý việc cứu-tế phải tính sớm hơn kia; tối nay mới làm, thì nên làm cho mau, kèo có nhiều người mất việc cả năm bấy tháng nay, khổ sở nheo nhọc, chắc họ phải trông mong sự cứu-cấp như trời hạn trong mưa vậy.

BÀN VỀ QUỐC-HỌC

Của PHẠM-QUÝNH



(Tiếp theo)

Nói tóm lại thời địa-ly, lịch-sử, chánh-trị đều như hiệp sức nhau lại mà gây cho nước ta một cái tình-thể rất bất lợi cho sự học-văn tư-tưởng. Bao nhiêu những người khai trong nước đều bị cái tình-thể ấy nó áp-bách trong mấy mươi đời, nên lần-lần tập thành một cái tâm-ly riêng, là cái tâm-ly ỷ-lại vào người, chờ không dám tự-lập một mình; trong việc học-văn thi cái tâm-ly ấy tức như trên kia gọi là cái tâm-ly làm học-trò suốt đời vậy.

Nước ta ở ngay cạnh nách nước Tàu, từ hồi ấu-trí cho đến lúc trưởng-thành đều nấp bóng nước Tàu mà sanh-trưởng cả, khác nào như một cái cây nhỏ mọc bên cây lớn, bị nó « corm » không thể nào nảy-nở ra được.

Nhưng trước kia mọc dưới bóng cây « da » phuong Đông, đã bị « corm » mà không lên cao được, chỉ sợ nay mọc dưới bóng cây « sén » phuong Tây, cũng lại bị « corm » mà cắn-cọc hằn lai, thi thoái, còn mong-mỗi gi nứa!

Song nay ta đã tỉnh-ngộ rồi, thi ta nên kip tìm phương bồ-cứu.

Mời đây tôi có viết một bài luận bằng Pháp-văn dâng trong báo tây nói về sự đồng-hoa. (Bài ấy nguyên-văn chữ Pháp có lục-dâng vào phần Phụ-trương kỳ Nam-Phong trước). Tôi nói rằng đồng-hoa có nhiều cách: có cách đồng-hoa đến không còn cốt-cách tinh-thần gì của mình nứa, mà biến hằn theo người; có cách đồng-hoa lấy những cái hay của người mà vẫn giữ được cốt-cách tinh-thần của mình, lại bồi-bồi vào cho mạnh-mẽ thêm lên. Cách đồng-hoa trên là cách ta đồng-hoa với Tàu ngày xưa đó, kết-quả đến ngày nay anh em ta phải than rằng nước ta không có quoc-hoc. Giờ trước còn đó, ta phải soi dãy mà liệu dường đi sau này. Nếu ngày nay ta lại đồng-hoa theo Tàu như ngày xưa đồng-hoa theo Tàu, thi giả-sử có thành-công nứa, cũng phải đến mấy mươi đời, mà rõ cuộc lại cũng chỉ thành một bān phỏng mờ của nước Pháp, chờ chẳng có tinh-thần cốt-

cách gì cả. Rồi hai trăm, ba trăm năm về sau này, lại có ông Phan-Khôi nào hậu-sanh đó, trông thấy cỏi học nước nhà vẫn vắng-vé tịch-mịch, không khỏi thở dài mà than rằng: « Quái! nước ta học tay đến ba bốn trăm năm mà vẫn chưa có một nền quốc-học riêng! » — Bấy giờ không phải là trong nước không có lâm-tay làm thơ làm văn tay giỏi, chẳng kém gì người Tây, tức như các cu ta ngày xưa cũng lâm-tay làm thơ làm văn tau, chẳng kém gì người Tàu; nhưng cũng chỉ đến thế thôi, chờ ngay trong làng thơ văn xưa kia chưa cu nào được bằng Lý Đô Tô Hán, thi sau này có lẽ cũng không ai bằng Victor Hugo hay Anatole France được, vì cái nghiệp học mượn viết nhò có đời kiếp nào cho bằng hồn người ta; thơ văn còn thế, đến học-văn tư-tưởng tất lai còn kém hơn nữa.

Vậy thời ngày nay nếu ta phải đồng-hoa theo Tây, — mà cái đó là tất-nhiên, vì lẽ chánh-trị, lẽ kinh-tế, lẽ văn-hoa bắt-buộc ta càng ngày càng phải giao-tiep với người Tây, — ta nên đồng-hoa một cách có ý-thức, có nghĩa-ly, nên kén chọn lấy những cái hay của người ta mà bắt-chước, nên xét xem mình thiếu những gì mà học-tập lấy của người ta để bồi-bồi cho mình.

Nói riêng về đường học-thuật, — mà học-thuật là chủ-não của văn-minh, — thi học-thuật của Đông-phuong ít tần-tori, học-thuật của Tây-phuong mau phát-dat, là vì người Tây họ có cái quan-niệm về khoa-hoc, mà người Đông-phuong minh thi không có vậy.

Khoa-hoc đây là nghĩa rộng, không phải là nói về các khoa chuyên-môn, như lý-hoc, hóa-hoc, thiên-văn-hoc, địa-ly-hoc đều. Khoa-hoc đây là nói về cái phuong-phap, cái tinh-thần của sự học do người Thái-tay khởi xướng ra. Khoa-hoc là lối học phân ra khoa-loại, đặt thành phuong-phap; để cầu lấy kết-quả đích-xác, tìm lấy chân-ly sự-vật. Khoa-hoc là phép học chỉ chau-tuần trong cỏi thực-te, không mơ-tưởng những sự huyền-vi. Khoa-hoc là sự học lấy lý-luận làm tiền-phong, lấy thật-nghiệm làm hậu-kinh, lấy sự-thiệt hiền-nhiên làm căn-cứ, lấy lẽ phải tất-nhiên làm muc-dich.

Lối học như vậy thì Đông-phương ta thật khéng có. Đông-phương chỉ có đạo-học, chứ không có khoa-học. Đạo-học với khoa-học khác nhau thế nào, Lương Khải-Siêu trong bài tựa bān tiết-yếu sách *Minh-nho Học-án* có phân-biệt như sau này, tưởng cũng xác-dáng lắm :

* Đạo-học với Khoa-học, phải nên phân-biệt cho rất rõ. Đạo-học là cái học thu-dung, tự mình tìm lấy được, chứ không phải đợi ở ngoài, cõi kim đồng tây cũng chỉ có một, chứ không có hai. Khoa-học là cái học ứng-dung, nhờ cách biện-luận tích-lùy mà thành ra, tùy cái trình-dộ văn-minh trong xã-hội mà tiến-hoa. Cho nên khoa-học chuộng mới, đạo-học thời những lời nói cũ từ trăm ngàn năm về trước, kể hiền-triết đời nay vị-tất đã nói được hay hơn; khoa-học chuộng rộng, đạo-học thời một lời nói một nứa câu, có thể đem ra mà thu-dung suốt cả đời không hết. Lào-tử nói rằng : *Vi học nhặt lich, vi đạo nhặt lòn* (làm việc học thì ngày càng nhiều lên, làm việc đạo thì ngày càng ít đi). *Học ấy là nói khoa-học, mà đạo ấy là nói đạo-học* vậy.

(道學與科學。界線最富分明。道學者受用之學也。自得而無待於外者也。通古今中外而無二者也。科學者應用之學也。藉辨論積累而如成者也。隨社會文明程度而進化者也。故科學尚新。道學則千百年以上之陳言。當世哲人無以過文。科學尚博。道學則一言半句。可以畢生受用不盡。老子曰。為學日益。為道日損。學謂科學也。道謂道學也。)

Lương Khải-Siêu nói câu đó, kè cũng là khám-phá lâm vây. Đông-phương với Tây-phương khác nhau chính là ở cái quan-niệm về sự học đó.

Cái học của Đông-phương là đạo-học, là cái học « thu-dung » nghĩa là dùng cho mình, là cái học « nhặt-lòn » nghĩa là càng nhập-diệu bao nhiêu thì những cái chi-tiết bẽ ngoài nó càng bót đi bấy nhiêu, mà chỉ còn lại cái tôn-chí thâm-trầm cao-thượng, là cái tôn-chí học làm nhà đạo-đức, làm ông thành-hiền ở đời. Đã là « thu-dung » thì là thuộc về phuong-dien chủ-quan, người nào làm-dắc là người ấy được, không cần mà cũng không thể đem tuyên-truyền ban-bô ra cho thiên-hạ được.

Đã là « nhặt-lòn » thì học càng thâm, càng qui-nap lai mẩy diều cõi-yếu, tự mình giác-ngộ là đủ, không cần phải suy-diện ra cho nó rờm-rà bẽ-bộn làm gì.

Nay ta làm án cõi-nhân mà buộc cho cái tội không gây nổi một nền quốc-học cho nước nhà, ta cũng phải nghĩ lại mà lượng xét cái quan-niệm về sự học của các cu là thuộc về đạo-học như vừa giải nghĩa đó. Các cu dã có cái quan-niệm như vậy thì học là chủ đề thu-dung, cõi là trau-dồi cái nhân-cách minh thể nào cho có thể hi thành hi hiền được, chứ không phải cõi lập ra học-thuyết để truyền cho đời vậy. Các cu day hoc trò cũng là đem cái tam-thuật mà truyền cho học trò, khiến cho người nào có tư-cách thì tự mình tam-dắc lấy, mà lại đem thu-dung cho mình. Vậy muốn phân-doán về các cu cho công-bằng thì phải xét các cu về cái chõ thu-dung đó, nghĩa là xét các cu làm người thế nào, ra đời thế nào, xú-tri những lúc làm-nguy thế nào, chứ không phải xét cái lý-thuyết của các cu hay hay dở, có hay không vậy. Nếu xét ở cách học để làm người của các cu, thì ta thật đáng thờ các cu làm ông cha, chứ không phải vì các cu mà xấu-hổ vậy.

Song đạo-học là cái học để làm thành-hiền, ở vào đời nay, cõi đâu được bằng cái học cho được giàu mạnh. Khoa-học tức là cái học cho được giàu mạnh đó. Lấy về công-dung mà xét thì khoa-học đích hồn là thích-hợp với đời này hơn là đạo-học. Các nước Thái-tây được phú-cường như bây giờ là nhờ ở khoa-học. Ta muốn sanh-lòn được ở đời này, ta cũng phải cần có khoa-học.

Nhưng đó là đúng về phuong-dien duy-lợi mà nói. Bản về học-thuật, không nên thiên về sự lợi-ich, chỉ nên nói về nghĩa-lý mà thôi.

Nói về nghĩa-lý thời khoa-học cũng có lầm cái hay lầm. Những cái hay đó, người Âu-tây cũng không phải là một sớm một mai mà tìm ngay được. Hi-lap La-mã đời xưa cũng chưa biết khoa-học là cái gì. Cái học cõi của họ cũng chỉ là đạo-học mà thôi, mà trong khoảng đời Trung-cõi thời cũng là phiền-toái lôi-thoi lầm; lại thêm quyền áp-chế của Giáo-hội Gia-tô nứa, có lẽ còn tệ-hai độc-ác hơn là cái quyền chuyên-chế của Nho-giáo ở Đông-phương ta. Nhưng từ thế-kỷ thứ 16, ở Âu-châu họ có một cuộc cách-mạng về tinh-thần, đẽ-xướng lên cái quyền tự-do phè-phán, đem cả các học-thuyết cõi sát-hạch lại, rồi lần lần mới ra cái quan-niệm về khoa-học đời nay.

Như vậy thì cái quan-niệm về khoa-học của Thái-tây mới mầm-mống ra từ thế-kỷ thứ 16 mà thôi, mà cũng còn hụt-đức mãi đến thế-kỷ thứ 19 mới thật là xuất-hiện ra một cách rực-rỡ. Từ đấy thời mỗi ngày một phát-đạt, thiên-biến vạn-hóa, đỏi mới cả mặt địa-cầu, có trong khoảng một thế-kỷ mà làm cho thế-giới tiến-hoa mau bằng mẩy ngàn năm về trước.

Nay chúng ta tiếp-xúc cái văn-minh của Thái-tây, mới biết đến cái giá-trị cùng cái sức mạnh của khoa-học, thì ngoảnh lại xét mình, thấy cái óc minh dưỡng hảy còn như cái óc của người Tây về trước thế-kỷ thứ 16 vậy. Vậy nếu ta có muốn tiến-hoa cho bằng người, thì ta cũng phải làm một cuộc cách-mạng về tinh-thần, như người Âu-tây về thế-kỷ thứ 16, cách-mạng một cách hòa-bình mà thôi, vì đường lối người ta đã đi qua, mình cứ việc theo, không phải khó-nhọc gì.

Mục-dịch của sự cách-mạng đó, không phải là phá cái đạo-học cõi-hữu của mình đi đâu, nhưng cõi là gãy lấy cái quan-niệm khoa-học mà bỏ thêm vào. Hai đảng tuy khác nhau, nhưng không tắt-nhiên là phân-trái nhau. Cái học thu-dung với cái học ứng-dung có thể kiêm cõi cũng được. Day cái học thu-dung là thuộc về cá-nhân, thuộc về chủ-quan, là phần riêng của mỗi người, không cần và cũng không thể truyền day được; cái học ứng-dung là thuộc về phổ-thông, thuộc về khách-quan, là của chung của xã-hội, có thể dùng làm cái lợi-kí để trao-dồi tri-thức, để xúc-tiến tư-tưởng, để bồi-dâp lấy một cái nền quốc-học cho sau này được.

Vậy thời việc cần-cấp bây giờ là phải đem cái quan-niệm về khoa-học của Âu-Tây ra mà phân-tích cho tinh-tường. Khi đã dò được đến nơi, tìm được manh-mối rồi, thì phải tập dùng cái phương pháp của khoa-học mà nghiên-cứu những nghĩa-lý cõi của Đông-phương minh. Vì cái khoa-học sẵn có của thái-tây, thì đã biên chép cả trong sách tày rồi, ta cứ việc theo đây mà học, không cần phải bàn làm chi. Nhưng cái học đó là cái học « vô-ngã », thuộc về cái kho-tri-thức chung của cả loài người, dù có học được hết đi nứa, cũng vẫn không bao giờ thành quốc-học riêng của mình được. Muốn cho gãy được thành một cái quốc-học riêng của mình, thì phải dùng phương-pháp phê-binh khảo-cứu của khoa-học mà phân-tích những học-thuyết cùng nghĩa-lý cũ của Á-dòng ta, rồi đem ra nghiên-ngâm, suy-nghĩ, đổi-chiếu với những điều chân-lý cùng những sự phát-minh của khoa-học Thái-tây. Kết-quả của sự phân-tích cùng tổng-hop đó, tức là tài-liệu để gãy ra quốc-học sau này vậy.

Việc gãy dựng ra quốc-học, không phải là việc môt vài người, cũng không phải là việc môt đời người mà làm xong được. Nhưng nếu các học-giā trong nước đều có cái chí về việc đó, thi trước hết có thể gãy ra được một cái « học-phong » để làm

hoàn-cảnh cho quốc-học sau này có chỗ mà sanh-nở ra được.

Chi đó chính là cái chí muôn tu-lập về tinh-thần. Muốn tu-lập thi không thể làm mất cái cốt-cách tinh-thần của mình đi mà đồng-hoa theo người cũ được. Phải mượn phương-pháp của người để tự bồi-bô cho mình.

Tren đầu bài này có tiêu-dè một câu của nhà phê-binh nước Pháp bàn về cách Đông-phương và Tây-phương có thể hỗ-trợ lẫn cho nhau thế nào. Ý tac-giă là Tây-phương ngày nay đã đem khoa-học đến cực-diểm, nên quay về mà hỏi cái bài dao-học của Đông-phương; còn như Đông-phương thi bấy lâu triền-miên trong cái đạo-học mơ-màng, ngưng-trệ, lai mà không tiến-hoa được nữa, thi nên mượn phương-pháp của khoa-học Tây-phương để mà chấn-chỉnh lấy cái cổ-học của mình cho có vẻ hoạt-bát hơn. Nhà phê-binh tóm-tắt cái ý-kien ấy bằng một câu rằng : « *Đem hình-thức của khoa-học Tây-phương mà ứng dung về nội-dung của học-thuật Đông-phương (appliquer la forme de la science occidentale au contenu de la connaissance orientale).* »

Nay cũng xin lấy câu ấy để kết-luận bài này.

PHẠM QUÝNH

Ai hưởng của này ?

Một anh tú bị dày, làm giàu có
mấy chục triệu, bây giờ có
800 con cháu giành nhau
cái gia-tài ấy

Năm 1790, một người Hồng-mao tên là Robert Hobbes, bị dày qua bên Úc-châu. Sau hết han được thi, anh ta làm ruộng ở xứ Nouvelles-Galles, trở nên giàu có lớn.

Mời đây, người ta mời kiểm thấy tờ chúc thư của anh ta, dè năm 1839.

Theo tờ chúc-thơ ấy, thi anh tú bị dày hết han kia, có đẽ lại một cái gia-tài, ngày nay tính ra có mấy chục triệu đồng *livres* của Hồng-mao (mỗi đồng *livre* Hồng-mao đàng 10 đồng bạc ta, theo giá ngày nay).

Hiện nay có 300 người tự xưng là con cháu của người ấy, ra tranh giành gia-tài.

Vu kiện này còn đang lôi thôi. Không biết rồi con cháu có hường được su nào, hay là tranh giành kiện cáo nhau hoài, rồi chỉ mẩy thay-kiện ở Luân-dôn và ở Úc-châu ăn hết thôi.

Có gia-tài mà di kiện cáo tranh-giành nhau, thật là dai. Chẳng thấy ở mình đây, có nhiều vu kiện gia-tài, mà rồi cuộc lại con cháu không được su nào đó sao?

QUYỀN LỢI CỦA DÂN BÀ PHÁP



Quyền chánh-trị (Droits politiques)

Coi trước kia, đặc-giā đã thấy rằng nói về công-quyền và tư-quyền thì người dân-bà Pháp nghiêm-nhiên đồng-dâng với dân-ông; chẳng những thế, họ còn có một ít đặc-ân riêng là khác.

Về phương-diện chánh-trị, tuy rằng có một cái phong-trào kịch-liệt yêu-cầu sự đồng-dâng với dân-ông thi mặc-lòng, chúng ta hãy chịu ngay rằng dân-bà vẫn còn đang thiếu-kém dân-ông mọi nỗi.

Cuộc Đại-cách-mạng — và, phần dân-ông — đã vứt bỏ cái địa-vị thàn-dân (*sujet*) mà nhắc họ lên địa-vị công-dân (*citoyen*), còn về phần dân-bà lại không có sứa đồi chi ráo.

Chẳng những vậy mà thời đầu: Dưới Cựu-chế-độ (*ancien régime*) những người dân-bà nào có đèn dài-dắt, cái được cù làm đại-biều hàng-tinh hoặc dai-biều cho quốc-dân, còn những người dân-bà dân-gian thi lại được cù vào các hội-dồng dân-chung (*assemblées d'habitants*). Thế mà các nhà lập-luat lúc Đại-cách-mạng là không cho họ dự vào các việc quốc-chánh, vien-le rằng Tao-hóa sanh họ ra để mà lo việc tè-gia nội-trợ, chờ họ không đủ tư cách mà lãnh-trách nhâm-lâm việc nước việc dân.

Cuộc Cách-mạng năm 1848 cũng không từ-té gì với phu-nữ. Dân-ông thi được quyền phổ-thông đầu-phiếu, còn dân-bà, xưa kia nội-trợ tè-gia, thi nay cũng cù tè-gia nội-trợ.

Nhưng những tư-tưởng Bình-dâng lòn lòn mờ-mang, qua kỳ Đệ-lam Cộng-hòa (*troisième république*), người ta lại mở rộng cùa ra cho cả những đều ước-vọng của phu-nữ. Nhờ đó mà họ được phép làm các nghề tự-do mà thuở nay họ bị cấm (như nghề trang-sú), rồi bắt đầu từ thế-kỷ hai mươi này, họ mới khởi sự hoạt-dộng hân-hỏi mà yêu-cầu quyền lợi họ.

Những sự họ yêu-cầu, dai-khai có hai điều:

1) được quyền bỏ thăm và dự-cù trong các nghị-viên;

2) được thong-thă vào làm việc trong các công-sở như dân-ông.

Một dâng, lúc Âu-chiến, vì thiếu dân-ông, nên dân-bà phải lâm-lúc vào mà thay thế trong các công-thực, và một dâng, vì sự khó-khăn về vật-chất nên họ chiếm một cái địa-vị ngang-hàng với dân-ông trong sự sanh-kế: những đều đó làm cho tưống giải-phóng của họ càng thêm mạnh mẽ-lên.

Vì vậy cho nên tuy là vẫn-de « phu-nữ đầu-phiếu » chưa được giải-quyết thời mặc-lòng, ta cũng nên nhìn nhận rằng người lập-luat ở Pháp lần-lần cũng xu-hướng vào sự bình-dâng của hai giống nam-nữ về đường chánh-trị.

Hãy nhắc sơ cuộc vận-dộng ấy thi dù rõ.

Ngày 20 Mai 1919, theo lời báo-cáo của ông Nghị Ferdinand Buisson (hiện nay làm Nghị-trưởng), Ha-nghị-viện Pháp ưng cho dân-bà bỏ thăm và dự-cù như dân-ông (có 95 lá thăm-nghịch mà đến 379 lá thuận). Qua năm 1921, thi bỗn dự-thảo-luat ấy (*proposition de loi*) lại được thêm một tờ báo-cáo thuận-tinh của ông Nghị Joseph Barthélémy làm trưởng-ban của ban Ủy-viên Phổ-thông Đầu-phiếu (*Commission du Suffrage Universel à la Chambre des Députés*). Kể đó, đệ-lên Thượng-nghị-viện. Ngày 15 Juillet 1921, các vị Nguyên-lão mới bỏ thăm tạm-dinh vẫn-de ấy lai và sau sẽ xét (có 201 lá thăm-dinh còn 159 lá nghịch lai). Cho đến tháng November năm 1922, nghĩa là gần ba năm rưỡi sau cuộc bỏ thăm ưng thuận của phòng Ha-nghị, mà cái vẫn-de ấy mới được đem ra bàn-cái-trước phòng Thượng-nghị. Rốt cuộc các vị Nguyên-lão mới bỏ thăm-bất-thuận (156 lá bất-thuận, nghịch lai với 134 lá thuận).

Nhưng những tư-tưởng Bình-dâng lòn lòn mờ-mang, qua kỳ Đệ-lam Cộng-hòa (*troisième république*), người ta lại mở rộng cùa ra cho cả những đều ước-vọng của phu-nữ. Nhờ đó mà họ được phép làm các nghề tự-do mà thuở nay họ bị cấm (như nghề trang-sú), rồi bắt đầu từ thế-kỷ hai mươi này, họ mới khởi sự hoạt-dộng hân-hỏi mà yêu-cầu quyền lợi họ.

Những sự họ yêu-cầu, dai-khai có hai điều:

Sau cái sự bắt-môn ấy, ông thứ-dân-nghị-viên Justin Godart lại đệ-lên phòng Ha-nghị một bỗn dự-thảo-luat khác, bỗn này cũng được ông ủy-viên Barthélémy làm cho một tờ báo-cáo ưng thuận nữa (20 Février 1923). Nhưng vì việc này việc kia rồi ra cũng chẳng được thành-tựu. Qua năm 1925, phòng Ha-nghị mới bỏ thăm cho dân-bà có quyền-cù và dự-cù trong các cuộc tuyển-cù hàng-xã và hàng-tổng (*élections municipales et cantonales*) y như dân-ông (có 390 lá thăm-thuận, 180 lá nghịch).

Qua năm 1926 và 1927, phòng Ha-nghị lại có phê-y một bỗn dự-thảo-luat khác, cho phép dân-bà được cù và dự-cù trong cả các cuộc tuyển-cù.

Những bỗn dự-thảo-luat nói trên đó, không khi nào phòng Thượng-nghị đem ra mà bàn-xét cả.

Còn phía bên Thượng-nghị-viện, hồi 1927, cũng có ông Nguyên-lão Louis Martin đệ-trinh một bỗn dự-thảo yêu-cầu cho dân-bà trọn quyền tuyển-cù như dân-ông. Bỗn ấy, giao-lại cho ban ủy-viên đầu-phiếu tại phòng Thượng-nghị (*Commission sénatoriale du Suffrage*) bị ban ấy hủy-bỏ (7 lá thăm-hủy, 5 lá nghịch). Ban ủy-viên này cũng đã hủy một bỗn dự-thảo của ông Nguyên-lão Henry Chéron yêu-cầu cho dân-bà có quyền được dự-cù trong các hội-dồng thành-phố, và một bỗn khác của ông Nguyên-lão Jénouvier chỉ-xin cho những người dân-bà không chồng hay góa chồng được hưởng quyền phổ-thông đầu-phiếu mà thôi.

Áy vậy, theo như đã nói trên đây, thời cái vẫn-de phu-nữ đầu-phiếu tuy là được Ha-nghị-viện mấy lần hoan-nghinh, nhưng Thượng-nghị-viện vẫn một mực phản-kháng.

Tuy thế, ta cũng nên chú-ý rằng cái sự phản-kháng của Thượng-nghị-viện lần-lần cũng giảm-bớt, và Hạ-nghị-viện cũng chưa chịu thua-nào! Cỏ ngày rồi đây cái vẫn-de ấy cũng đạt-thành, chờ chẳng khống.

Những phe-dâng của phu-nữ lấy-lê-gi mà yêu-cầu cho họ được dự vào việc chánh-trị trong nước và những phe-dâng nghịch lấy-lê-gi mà phản-kháng không chịu-cho? Tưởng ta cũng nên xem qua cho biết.

Nhà luật-sư trứ-danh là ông Esmein, (vẫn là một người trong phái phản-kháng) viết như vầy:

« Từ khi mới có xã-hội, Tao-hóa dường như đã định phân chia-vụ riêng cho hai giống nam-nữ « dành-ranh », và sự phân-cắt ấy đã mấy ngàn năm rồi, một ngày một thêm-rò-rét mãi. Dân-ông thi lo các việc thuộc về sanh-kế bên ngoái, còn dân-bà thi gìn-giữ sán-sóc gia-dinh bên trong và lo sự giáo-duc trẻ con lúc còn nhỏ-dại. »

- * Nay nhất-dần đem dân-bà ra gánh vác những việc xưa nay đè riêng cho dân-ông, mà không kể đến sự phản-biệt trên đây, thi tức là đem vó việc chánh-trị của các nước kim-thời những nguyên-chất mới để làm cho nó càng thêm rắc-rối. Cái sự tần-bộ thất-hữu-ich cho dân-bà, không phải là cho họ những tay vào bàn-cái-chánh-trị hay là để cho họ làm những việc xưa nay phủ-thác cho dân-ông đâu, mà là làm cho cuộc hôn-nhơn được dễ-dàng và chắc-chắn cho họ và làm cho họ khỏi phải làm những việc lao-dộng ngoài công-việc ở gia-dinh. Được như vậy, cái phần của họ không phải là phần-té đâu (*leur lot ne serait point le pire*).

Nghịch lại với cái lý-thuyết không cho dân-bà dự vào chánh-trị ấy, những người trong phe yêu-cầu thi phản đối lại rằng :

- * Những sự thay đổi trong xã-hội trong khoảng thế-kỷ mười chín đã rất nhiều người dân-bà ra khỏi cái phạm-vi cố-nhiên và tuyệt-nhiên làm mẹ-làm-vợ rồi, mà đã cho họ dự vào sự sanh-kế của dân-của nước rồi. Hiện nay, dân-dâu cũng có họ: trong thương-trường, trong kỹ-nghệ, trong các công-sở. Đó là một cái hiện-tượng bắt-ngờ (*soit brutal*) mà chúng ta phải công-nhận và phải lấy-lê-công-binh mà khu-xử. Nếu như cho rằng dân-bà dù tư-cách để làm những công-việc thuở nay để dành cho dân-ông, thời sao lại không cho họ — cũng như dân-ông — dự vào sự tuyển-cù trong các chánh-trị-viện?

Ngoài cái lý-thuyết cực-doan ấy còn có một cái lý-thuyết khác của một phái người cho rằng phải phản-biệt trong sự yêu-cầu của phu-nữ cái nào nên tán-thành và cái nào không-nên.

- * Nếu cho dân-bà có chồng có quyền tuyển-cù như chồng thời đều đó chắc là trái với cái trật-tự trong gia-dinh và trái với cái thuyết bình-dâng trong quyền tuyển-cù của công-dân. Vì sao? — Có một trong hai lê-này: hoặc người dân-bà muốn có tư-trưởng riêng về chánh-trị, thời tức thi trong gia-dinh xẩy ngay ra một mối gai-gỗ bất-bình; hoặc người dân-bà cố giữ bồn-phận vắng-chiều ông chồng (như điều 213 bộ Dân-Luat đã-day) thời tất-nhiên họ liền theo ý kiến của ông chồng ngay. Như thế thi cuộc tuyển-cù sẽ thiếu cái nguyên-chất cần-kíp của nó, nguyên-chất ấy chính là sự « công-binh ». Vì rằng cho dân-bà bỏ thăm như thế chẳng khác chí-cho người dân-ông bỏ thăm hai-lần.

* Vậy thời cho dân-bà có chồng được quyền tuyển-cù, sẽ là, tùy theo mỗi trong hai trường hợp nói trên, hoặc gây ra mội sự hại cho gi-

PHU NU TAN VAN

* định, hoặc là làm sai lệch cái ý nghĩa của quyền tuyên-cử.

* Tuy là xét cho kỹ chẳng có lợi chi cho người dân-bà chen vào việc chính-trị rắc rối thi mặc lòng, nhưng ngoài những người có chồng ra không kè, cũng nên cho những người không chồng hay góa chồng được quyền tuyên-cử, vì họ đang gọi là một phần tử của xã-hội nước-nhà, họ tự lập lối thân y như dân-ông chẳng khác...»

Đó là sự viễn-le của phái « trung-dung » nói trên đó.

Nhưng những người trong phái « hoàn-toàn bình-dâng » (*égalité intégrale*) đánh dỗi cái sự biện-luận ấy và cho rằng nói như thế là có ý muốn giảm giá-trị của dân-bà có chồng đi và dường như có ý ban thường rieng cho những người góa chồng và không chồng vậy. Vì thế nên họ ưa-ao nêu như cho dân-bà có quyền dự-tâm đến việc chính-trị thời phai cho tất cả dân-bà, không được phân biệt có chồng, góa chồng, hay không chồng chi e.

Áy, trong phương-diện lý-tưởng họ phản đối nhau về vấn-le cho phu-nữ dự vào chính-trị là như vậy đó.

(Còn tiếp)

Qui khách có đến Cân-tho
xin ghé lại nhà ngủ

TRUNG - CHAU LU - QUAN
(HOTEL CENTRAL)

Là nhà ngủ to nhứt, đẹp nhứt, kinh-thời
nhứt ở miền Hau-giang.

Directeur : ĐO-VĂN-Y

Phòng Trồng Rặng

BÀ HAMON - CORBINEAU

Y-khoa đại-học Paris

Cách kim-thời
không đau đớn 164 rue Pellerin
Lâm răng vàng Tél. n° 914.
Giá rẻ.

Mme NGUYỄN-THANH-LONG
Cấp bằng Cao-đẳng tốt-nghiep (Brevet supérieur)
Lĩnh dạy học trò con gái.
Do số nhà 54 đường Aviateur Garros.

Bạn gái ta ở Nam-vang

Hàng năm, lối ha-tuần tháng Septembre, phòng Thương-mại tại Cao-miền có tổ-chức những cuộc thi bút-toán (Comptabilité) và đánh máy (Dactylographie). Dàn bà cũng được dự thi. Hai bảng-cấp này, có quan Khám-sứ Cao-miền và ông Hội-trưởng phòng Thương-mại ký tên, tưởng chí em cũng rõ nó có giá-trị dường nào. Nếu sở nào có thiểu người làm bút-toán, hay hoặc thiểu người đánh máy, ai có cấp-bằng trên đây thi chắc chin mươi chín phần trăm là sẽ được nhận vào sở ngay.

Năm nay thi khó, thế mà có hai cô dâu, ấy là có Nguyễn-thị Hoa-Lý và có Mùi. Sự thành công của hai cô thật là sự vê vang vây. Số cử-tử khá đông, nhưng rốt cuộc chỉ còn tám người dâu, mà hai cô Mùi và Hoa-Lý đứng vào số 5 và số 6, trước hai viên thợ-kỹ đánh máy nơi sở nhà-nước, ấy hả chẳng là rõ ràng cho bạn gái ta lầm ư?

Hiện giờ có Hoa-Lý đang giúp việc tại hàng tàu « Messageries Fluviales »; thiệt cô được có cái vinh-hạnh phất ngon cờ « Việt-nam phu-nữ chúc-nghiệp » trước nhứt nơi hàng buôn ở Cao-miền.

Đây, chị em chúng tôi không thể bỏ qua mà chẳng thô-thật rằng chúng tôi hằng ước mong cho mấy ông chủ hàng thương-mại cùng xưởng kỹ-nghệ nén mờ rộng con đường chúc-nghiệp ra cho chúng tôi cùng vào giúp việc nơi các sở bút-toán và đánh máy với. Tuy về sức lực thi có kém bạn trai ít nhiều, chờ sánh trí-thức thi chúng tôi không thua sút họ mấy đâu.

Con dảng giải-phóng còn dài, hi-vọng còn lầm, chị em ta nên cố gắng vầy-vùng, tự mình luyện tập lấy một nghề, để cho khách ngoại-bang trông vào mà khỏi liết ta về hạng lười, hạng biếng, hạng ngu, hạng dốt nუ! Gãng chí lên, hời chị em! Góp tinh-thần, đậu trí-thức lui mà cùng nhau lo:

- Phản son tò diêm son-hà,
- Lá mìn cho rõ mắt dân-bà nước Nam.

THANH-NGUYỆT

PHU NU TAN VAN SỐ TỐI

1. — Phê-bình Hồ Biểu - Chánh
của Thiếu Sơn.
2. — Một nhà Nür-van - học đại-danh
của nước Pháp.

CHUYỆN — LẠ — THẾ-GIỚI

DÂNG QUẢNG-CÁO LẤY CHỒNG Ở NƯỚC ĐỨC.

1. — DÂNG QUẢNG-CÁO LẤY CHỒNG Ở NƯỚC ĐỨC.

2. — LÀNG DÂN-BÀ GÓA Ở NƯỚC NGA NGÀY NAY.

3. — CÁI LÀNG RIENG CỦA NHỮNG TRÁI TIM BÉ.

Đại khai cách quảng-cáo của hai bên là thế, có đều ta nén lấy làm la, là một bà già dà 60 tuổi mà còn dâng quảng-cáo kiếm chồng. Coi đó dù biết sức dân-bà nước người mạnh khoẻ là thế nào?

Còn một chỗ ta dâng chú ý hơn nữa, là trong các quảng-cáo, phần nhiều ta chỉ thấy bọn dân-ông đi tìm người góa góa, chờ không kiếm góa to. Chỗ đó, là vì ở sự quan-hệ về của cải mà ra.

Một người dân-bà góa chồng, thế nào cũng là người đã sẵn có mọi thứ đồ-dạc cần dùng cho mình rồi. Nếu cưới họ, thì khỏi phải sắm sửa gì cho họ nữa.

Khi đọc quảng-cáo của người dân-ông rồi, người dân-bà trả lời ra sao? Biết này, ta cũng phải biết sơ qua mới được.

Họ trả lời rằng :

• Thưa ông.

• Đọc lời quảng-cáo ông, tôi phút đồng lòng cầu sự hanh-phước cho tôi. Tôi thường nghĩ, nếu được một người đồng tình đồng ý, mạnh mẽ, lanh lợi, mà kết làm ban trា̄m năm thì còn gì qui-bằng.

• Nếu được như thế, thi bốn giờ chiều chúa-nhựt này, chúng ta sẽ gặp nhau ở....

• Tôi tóc vàng, mặc đồ đen, ông tới đó, tức khắc thấy biết được..

Đó, cái cách của họ trả lời là như vậy.

Nhờ sức quảng-cáo mà đôi bên được gặp gỡ nhau, chung-đầu nhau, sự đồ người Đức thường có lầm. Nhưng bảo rằng nhờ sức quảng-cáo mà đôi bên hướng được cái hanh phúc trời đất thì không dám chắc. Vì thường thấy nhiều sự tai và xảy ra bởi cách dâng quảng-cáo kẽm-hòn, là cách trong dư-luận Đức có nhiều người phản đối.

Bài này chỉ có ý cho độc-giả biết sự tự-do của họ về việc hôn-nhơn, chờ về sự lợi hại ra thế nào, không phải ở trong phạm-vi bài này nói đến.

LÀNG DÂN-BÀ GÓA Ở NƯỚC NGA

Thế-giới sau trận Âu-chiến rồi, người chết của hết, không một nước nào là không ở trong vòng kinh-lẽ khùng-hoảng, không mỗi nước nào là không thấy cái số dân-bà trời hơn dân-ông.

Riêng một nước Nga, hiện giờ số dân bà trội hơn số dân ông tới 400 muôn người.

Chỉ một tỉnh Dân-bà dã có 1 vạn người dân bà goa rồi. Còn ở huyện Sa-lap thì có làng xóm toàn là dân bà goa, nghĩa là có địa-phương riêng của dân bà goa, lại có cả đoàn tu-tri dân bà goa nữa.

Ở các chỗ đó, trừ bọn con trai còn nhỏ tuổi ra, thi không có một người dân ông nào ở lòn vào cũ.

Cái bi-kịch độc-thân ấy, mà diễn ra nhiều như vậy, là vì nước Nga sau trận Âu-chiến rồi, trong nước lại bị nội loạn ghê gớm lắm, người ta chết không biết bao nhiêu.

Một nhà văn-sĩ Nga là Nha-khă Lợi-phù đã từng đem cảnh sanh-hoạt của bọn bóng chiếc chán đơn ấy mà thuật ra trên một thứ tạp-chí ở Nga rồi.

Nhưng bọn ta, công-dầu mà đi điều tra cái trang-huống sanh-hoạt của tất cả 400 vạn người vô-phước ấy. Vậy xin lụa ra một làng dè thuật lại cho độc-giả biết đại-khai mà thôi.

Làng này tên là Lộ-tay-Á. Số dân bà trong làng trội hơn số dân ông tới 296 người. Trong số ấy dã có 179 người dân bà goa.

Bon áy phải sanh-hoạt làm sao bây giờ? Về hảng người chán đơn gối chiếc, ở vây thờ chồng, thi chẳng nói chi; còn về hảng lảng lơ trác nết, thi họ hè nhau tự mở lấp con đường dì của họ. Con đường dì đó, họ kêu là sanh-hoạt kiều mới, mục-dich để sáng tạo cái cách giao-tế mới mè giữa đám dân ông và dân bà.

Cái kiều sanh-hoạt mới mè đó, bây giờ đã thành ra một thứ phong-tục, truyền-bá từ làng này qua làng khác, đã thành ra cái tuc đặc-biệt của sự sanh-hoạt về miệt ruộng rẫy ở Tô-Nga rồi.

Trong cái phong-tục ấy, có một cái lạ hơn hết, là cái hội « ôm nhau ». Hội này, không những nhiều bọn dân bà goa vào, cho đến các cô thiếu-nữ cũng có nhiều cô hoan-nghinh nữa.

Hiện giờ hội áy đâu đâu cũng có.

Sau ngày 15 tháng tám, tức là ngày lễ thánh lén trói rồi, thi con gái ở trong làng, hoặc 10 người làm một đội, hoặc 15 người làm một đội, kéo nhau đi mướn nhà cửa rộng rãi, để làm hội-sở. Rồi bắt đầu từ tháng 8 năm áy cho tới tháng 1 sang năm, cứ mỗi tuần-lần là họ hội-hiệp lại 3 lần. Cái thứ hội-trường như vậy, làng áy có tới 15 hay 16 chỗ.

Đến ngày nhóm hội, thi bọn con trai trẻ tuổi trong làng, kéo nhau từng bầy từng lũ, đi kiếm ý-trung-nhơn của mình. Lúc bấy giờ, nếu có một cô nào bị một người con trai bỏ đi, không thèm ngó ngàng tới, thi họ cho là một sự đại-xi-nhục cho cô ta. Vì thế, nên chỉ có nào thấy được một cậu con trai thi tức khắc chạy lại ôm chặt lấy. Cũng vì thế mà người ta mới đặt tên hội là hội « ôm nhau ».

Các hội-viên vào hội này, một đều thử nhất là phải luyện tập đôi tay cho linh, và học cách ôm cho khéo.

Viện nghi-trường trong làng dã từng đem cái tình-hình của hội, mà thuật lại với nhà văn-sĩ Nha-khă Lợi-phù rằng: « Trước ngày hội áy nhom, thi bọn con gái đã gửi thư báo tin trước cho bọn con trai biết, và mời bọn con trai tới dự hội. Đến khi nhom hội, chúng ca hát rầm lên, lai nhảy múa vui cười cho tới khuya lắc. Giữa lúc họ đang nhảy múa vui đùa như vậy đó, thịnh-linh cò kẻ chơi nghịch tất phúc đèn di, rồi thi giữa hội, chỉ nghe tiếng người hún nhau và tiếng la ó, tức cười lắm. Vấn-dè này, tôi, (lời viện nghi-trường trong làng) đã bốn lần đem ra giữa hội-nghi làng mà bắn bạc, muốn cấm chi di, nhưng vẫn không làm sao mà giải-quyet được. Tuy ai nấy cũng ưng cấm-chỉ ngay di, vì có hai cho phong-hoa, nhưng ai nấy cũng không có phương sách gì hay dè thế vào đó cả.... »

Đọc hết chuyện này, tất độc-giả cũng bảo rằng: tuc đâu có tuc là đời! Nhưng ta phải biết rằng người Nga mù sa vào con đường lố lăng như vậy đó là tự sao? Ai làm cho 400 vạn người vô tội kia tron đời phải chán đơn gối chiếc!

Ghé thay! họa chiến tranh. Thâm khốc thay! họa chiến-tranh!

CÁI LÀNG CỦA NHỮNG « TRÁI TIM BÈ NÁT »

Bên Nga thi có làng dân-bà goa như vậy, trái lại, ở tỉnh Coventry bên Hồng-mao, lại có một làng riêng cho bọn dân-ông thất ý tình-trường, rồi cùng nhau lập riêng một xóm mà ở.

Chỗ họ ở, thành cao đất rộng, kêu là « chỗ ở của những trái tim bè nát » (*Colonies des cœurs brisés*). Trong có 320 người dân-ông ở, đều là hảng bị luy vì tình, bị gat vì tình, bị đau đớn vì tình cả. Họ ở riêng với nhau, không cho dân-bà bước cẳng vào đó. Vì dân-bà là giông thù nghịch của họ.

Ai vô đó mà nói tới tên người dân-bà, thi họ lấy làm hãi hùng gớm ghieec lắm.

Trong làng bè tim áy, kết-hiệp lại dù các hảng người: nhà giàu có, quan lớn có, thợ thuyền có; mà dã vỗ ở chung với nhau, thi ai nấy đều có một sự thù nghịch chung: áy là dân-bà.

Nếu người dân-ông nào háo-ký, được vỗ trong làng, để xét cách sanh-hoạt của những người bè tim, hỏi chuyện họ thất ý về tình ra làm sao, thi sao cũng nghe họ kẽ-lẽ đại khái như vậy:

« Hồi đó tôi đi nói với vợ rồi, tôi đã mua một cái nhà nhỏ ở nhà quê để rồi vợ chồng ăn ở với nhau. Ngày cưới sắp tới nơi, thịnh-linh có cuộc chiến-tranh xảy ra, tôi phải di lính, thi ở nhà con khốn nan cặp với đứa khác. »

Họ nói chuyện-vậy mà nét mặt tôi rã tức lối oán hờn dân-bà lắm.

V. A. dịch thuật

VÂN DÉ VỢ CHỒNG

(Tiếp theo)

VỢ CHỒNG LỐI CŨ VÀ VỢ CHỒNG LỐI MỚI

THẾ NÀO GỌI LÀ VỢ CHỒNG LỐI CŨ

Vợ chồng lối cũ tức là cặp vợ chồng không có tư-tưởng mới, không theo hình-thức mới, cứ bo bo giữ theo cái phong-tục lúc trước: chồng chưa vợ tôi. Nói rõ ra thời người chồng có cái quyền tuyệt đối, người vợ thời ở vào địa-vị phục-tùng, bất kỳ là việc gì vợ phải nghe theo lời chồng tất cả. Theo cái lối vợ chồng đó thời cái ái-tình của vợ chồng không nên làm, thi họ đều làm được hết: lời ăn tiêng nói của họ được tự-do, thành ra cái gia-dinh được vui vẻ, được đâm-thâm, được khoái lạc vô cùng; ấy là cái đặc-sắc của vợ chồng lối cũ.

SỰ SO SÁNH VỢ CHỒNG LỐI CŨ VÀ VỢ CHỒNG LỐI MỚI

CÁI ĐẶC-SẮC CỦA VỢ CHỒNG LỐI CŨ

Như trên đã nói: Cái ái-tình của vợ chồng lối cũ không có hiện ra bên ngoài, vì thế nên cặp vợ chồng áy cho sự ở trước mặt người ngoài mà tỏ ý thương yêu nhau, nói chuyện tình-tự với nhau, là một việc đáng mặc cờ. Trong ngày ở nhà có khi họ làm ra cách như vua với tôi, như chủ với khách, chờ không tỏ ra vẻ vợ chồng gì cả. Một việc họ làm, một lời họ nói, họ đều giữ theo lối, vì thế mà trong chỗ gia-dinh thành ra có trật tự, có tiết chế, có lề nghi; đó là cái đặc-sắc của vợ chồng lối cũ.

THẾ NÀO GỌI LÀ VỢ CHỒNG LỐI MỚI

Vợ chồng lối mới, tức là cặp

một hồi mà lấy nhau, rồi vì một sự bất bình nhỏ-nhen mà bỏ nhau. Như thế thi không bằng lối vợ chồng cũ ở với nhau nghiêm-chỉnh mà ái-tình giữ được lâu dài. Lại nữa cái gia-dinh của vợ chồng lối mới tuy có vẻ ngọt dịu đâm-thâm hơn, nhưng lại thường hay lộn xộn xích-mích nhau luôn, chờ không bằng cái gia-dinh của vợ chồng lối cũ có trật-tự, có oai-nghi. Cái đặc-diểm của hai bên là thế, cái nhược-diểm của hai bên là thế. Chúng ta ở giữa cái lối mới cũ giao-thừa này, phải lừa lọc lấy cái hay của nó, đừng mới quá mà sanh ra hồn-loan, đừng cũ quá mà mất lẻ cõng-binh, có vậy thi gia-dinh ta mới có thể êm-ái vui-vẻ được.

CHỒNG HIỀN VỢ TỐT

Trong chỗ vợ chồng dối dài với nhau, trước phải biết rõ cái địa-vị của mình, và phải gìn giữ mấy điều cốt yếu, như gìn giữ được các điều cốt yếu đó thời chồng mới có thể gọi là chồng lành, vợ mới có thể gọi là vợ tốt. Không thể thi trên chỗ tình-ai và trên sự gia-dinh phát-triển sẽ có nhiều điều chướng ngại xảy ra. Theo ý-kien của tôi, thi tôi tưởng nên đem mấy cái cốt-yếu của người làm chồng bàn rõ ra dưới đây:

LỜI NÓI

PHẢI ĂN VỚI VIỆC LÀM

« Lời nói với việc làm ăn rập nhau » câu áy là nói bồn-phận chồng đối với vợ, ngày thường người chồng nói ra giỗng gì thi

PHU NU TAN VAN

phải nhớ lời nói ấy và làm theo lời ấy để giữ gìn lòng tin-cậy của người vợ. Vì rằng nói một đường làm một ngò, nếu bài lò ra thời tự mình mất cả tin-dung. Mà rủi gặp phải người vợ da nghi, thời sao cũng sanh ra chuyện rày rả xung đột, rồi thì gia-dinh nhơn dò mà mất vẻ êm-dềm, hay là gây sự xáo xáo. Bởi thế mà người làm chồng phải nên chủ ý chỗ này mới được.

ÍT GIỮ SỰ BÌ-MẬT

Ra với xã-hội, trong chỗ giao-tiep nhau thời giữ gìn sự bí-mật là một thứ nghĩa-vụ của con người, nhứt là những người làm việc quan, làm tòa-áh, làm nhựt-trinh, lại càng nên giữ sự bí-mật hơn nữa, nhưng trong chỗ vợ chồng, chồng đối với vợ phải coi vợ như người bạn tâm phúc, trừ những việc không nên cho người đàn-bà biết ra, còn bao nhiêu việc khác thi đúng giữ bí-mật với đàn-bà, vì rằng vợ chồng là ban trâm năm với nhau, vui sướng cùng hướng, buồn rầu cùng chia, nếu không tỏ hết sự thật ra thời còn gì là tinh chồng vợ. Vả lại vợ thấy chồng long ngay da, thẳng, thời tất sao long cũng yêu đương mà cái ái-tinh chồng vợ cũng nhơn dò mà mặn nồng hơn nữa. Không thế, mà chồng coi vợ như người đi đường, trăm việc trăm giấu, thời trong chỗ vợ chồng tất không có kết-quả tốt.

GIỮ TÌNH TÌNH

Làm người ai cũng có tinh tình riêng, có người có tinh nóng này, có người có tinh ôn nhu, có người có tinh ngay thẳng, có người có tinh nhám hiềm, có người có tinh thát thè, về các

tinh tinh tốt chẳng nói làm gi, đến như những tinh tinh nóng này, cầu chấp, nhám hiềm, đều có hại cho cuộc hạnh phước của vợ chồng. Vì rằng những người

có tinh nóng, bắt cứ là gặp việc gì không cần suy nghĩ, cứ việc làm cản, hay là gặp việc thường hay giận dỗi, nếu tinh ấy mà không sửa đổi lại thời trong chỗ vợ chồng tất sanh ra ác-cấm ngay. Còn người có tinh quá cầu chấp, thường thường cho mình là phải, bắt kỳ gặp việc gì cũng không dem ra bàn bạc với vợ, chỉ ép vợ làm theo. Tinh ấy mà không đổi đi, trong chỗ vợ chồng tất sanh ra xung đột. Còn những

người tinh tinh nhám hiềm, gặp việc gì bè ngoài cũng già dò thuận theo mà thát ra trong lòng thời muôn làm khác di một ngã, tra nói chỗ dò của người ta, để cho mình được ích lợi, cái tinh ấy nếu dùng ra trong chỗ vợ chồng thì tất có nguy hiềm đến ái tinh ngay. Vì thế mà người làm chồng phải tự xét biết tinh tinh của mình rồi thay đổi lần di cho hiệp với đạo.

PHẢI CÓ Ý TRONG VỢ

Trong chỗ gia-dinh, bắt kỳ là việc gì, người làm chồng phải hỏi đến ý kiến vợ trước rồi sẽ làm. Nếu như gặp việc cứ làm ngang không cần hỏi đến vợ, thi người chồng thế áy chính là phạm vào cái ác đức khinh rẻ đàn bà, mà lại làm cho vợ con nhẹ lòng trách nhám, tiêu diệt mất tinh thần tự chủ và làm tăng thêm cái tinh ý-lại. Kết quả việc nhà không ai coi sóc, mà về đường gia-dinh sanh-hoạt cũng nhơn dò mà sanh ra trở ngại nhiều. Vì thế mà người làm chồng phải có ý trọng vợ.

PHẢI LÀM HẬU-VIỆN CHO ĐÀN ÔNG, HAY LÀ LÀM NGƯỜI KHÍCH LÈ CHO ĐÀN ÔNG

Chồng vợ là bạn tác trăm năm, địa vị rất là bình-dâng, người làm chồng không nên tự coi mình là lớn, và coi vợ con như kẻ ở con dòi. Tôn trọng nhơn cách đàn bà, đạo làm đàn ông là

phải vậy, nếu chồng coi vợ như đứa ố, rày la chưởi mắng dũ dều, thời còn gì đạo làm chồng nữa. Người làm chồng mà như vậy thời trong gia-dinh chắc sanh ra hai cái kết-quả không hay: Một là làm mất cái oai quyền của người đàn bà để xếp đặt việc nhà, hai là nếu gặp phải người đàn bà có tinh tự ái, chắc không chịu cùi đầu làm thính để cho chồng dày dọa, rồi sao khỏi vì đó mà sanh ra sự lôi thôi để bỏ nhau.

Mấy việc kể trên đây người làm chồng phải nên chú ý. Bay giờ đây thử nghĩ về bốn phận đàn bà nên ra làm sao?

NGƯỜI ĐÀN-BÀ PHẢI LÀNH TRÁCH-NHIỆM TRỊ GIA

Gia-dinh là cái thành quách của đàn bà, mà đàn bà là chủ nhân của thành quách đó, nhơn vây người ta kêu đàn bà sira trị việc nhà là chủ phu. Người chủ phu đối với gia-dinh, như quan lại đối với nước phải gánh hết trách nhám; cái tiền đồ của một nhà đều ở trong tay người chủ phu. Bốn phận người đàn bà đối với gia-dinh có hai việc lớn: Một là nuôi con, hai là coi sóc việc nhà. Người làm chủ phu phải có tinh-thần tự chủ mạnh bạo, dồn hai trách-nhám ấy gánh một vai, dàn đầy xếp đặt cho xong xuôi, không cần phai nhờ tay chồng giúp đỡ; không thể thi chồng phải bận dạ việc nhà, mà không thể ra phản đấu cùng xã-hội được.

PHẢI LÀM HẬU-VIỆN CHO ĐÀN ÔNG, HAY LÀ LÀM NGƯỜI KHÍCH LÈ CHO ĐÀN ÔNG

Người đàn ông ra làm việc đời, thành công hay thất bại, phần nhiều đều tự đàn bà ở nhà mà ra. Như gặp lúc bước may vận tốt, làm đâu nên đó, thời kẻ làm vợ trong lúc ấy phải làm

hậu-viện cho chồng, giúp cho chồng dựng nên sự nghiệp mới thời. Còn như gặp lúc chồng sa vào cảnh khuân, vương lầy hồi đèn, công ăn việc làm đều thua kém chúng ban, thời bốn phận người đàn bà trong lúc đó, ngoài sự khuyên lợn chồng ra, còn phải khích-lè chồng nữa, phải làm sao cho chồng được hăng hái, đừng thôi chí ngã lòng, để gày dựng lại cơ đồ sắp nghiêng ngửa. Không thể mà chỉ biết buồn rầu than thở hay là trách móc giận dỗi chồng, thi con người ấy đâu phải là người đàn bà khôn, mà nói là ngu cũng được.

ĐÚNG YÊU - CẦU QUÀ ĐÀNG

Người làm vợ phải xét biết cái sức chồng làm ra được bao nhiêu, rồi tự mình định lấy cái phạm-vi để cho chồng cung cấp. Nếu sức chồng làm ra có chứng mà vợ yêu cầu quà đàng, để cho chồng nhọc lòng cực trí về chỗ đó thì là không nên. Ví dụ như chồng làm lương tháng ba chục, ngoài sự chi tiêu về phô-xá gao mắm ra, đồng tiền ấy tất không còn dư mấy, thế mà người vợ lại muốn đeo bông đeo vàng, sắm quần sắm áo, để đua chơi với chị em; yêu cầu như thế, dành đã trái bốn phận đàn bà, mà trong chỗ vợ chồng e cũng không có ái-tinh chon-chanh. Vì rằng, con người mà dù không thiết tài cảnh chồng cực khổ, chỉ lo cho mình sung sướng, thi con người ấy còn biết ái-tinh là vật gì đâu.

TÌNH TÌNH PHẢI CHO MỀM MỎNG

Đàn bà cũng như đàn ông, cũng có người có tinh nóng nẩy, mềm mỏng, ngay thẳng, nhám-hiềm khác nhau. Trong các tinh tinh ấy, tôi tưởng người đàn bà

nên có tinh tinh mềm mỏng là tốt hơn hết. Nếu ai đã phạm vào các tinh xấu, thi phải lo mà thay đổi lần di cho nó thành ra cái tinh mềm mỏng. Vì như cái tinh mềm mỏng do nó gửi cho ai-tinh của chồng vợ được lâu dài, mà với người nhà, tinh ấy nó cũng có thể làm cho người ta yêu mến. Nhưng thường thường những người có tinh mềm mỏng lại là những người yếu đuối không tài. Vậy thi bốn phận người đàn bà, một mặt thi luyện cái tinh tinh được mềm mỏng, lại một mặt phải luyện tập lấy tài năng và nghị-lực mới được.

V. A.

PHU NU TAN VAN

họ hiểu cái chức vụ của họ ra thế nào.

Nghé hỏi, bà Pattie Field liền đáp:

— Cũng như đàn ông. Muốn được cử lên cái địa vị cao quý ấy, người đàn bà mỗi lúc mỗi phải bay to cái tài làm việc, cái óc thông minh, cái tinh siêng năng cần thận của mình ra cho người ta thấy trong lúc mình con ở địa-vị thấp thỏi kia dã. Nói rộng rãi ra mà nghe, người đàn bà thường có tinh hay trong các công việc phải bay giải rõ ràng, làm hay nói việc gì cũng kỹ lưỡng và cần thận, bởi vậy mới hòa ra người phục sự rất qui báu của chánh-phủ. Có nhiều người nói tư-cách của đàn bà thường ngang trái với đàn ông, họ nói như vậy mà họ không trưng bằng cờ gi ra được cả. Tôi cho họ nói như vậy là rất sai lầm, nhứt là trong việc ngoại-giao của các nước.

— Thưa bà, bà không có ý lo ngại về sự người đàn-bà thường tra lời ngọt điệu tung bốc hay sao?

— Phải, cái sự * phỉnh phờ* của người đàn ông, nguy hiểm cho chị em chúng tôi làm, nhưng theo ý tôi tưởng, một người đàn-bà có học thức hoàn toàn, có tinh tri thông minh, thi chẳng bao giờ làm những lời cam đồ bung bối của đàn ông được. Vả lại, có việc này là một việc hiển nhiên, là chánh-phủ có thể dung những sự ban khen, dù có quá đàng một đòn chót lại càng tốt, để nòng chí giục lòng người đàn bà, trong lúc họ làm được một việc gi đáng khen ngợi, mà khen ngợi thi họ vui lòng làm.

Bà Pattie Field nói câu trên đây dù bay to ra bà là một viên quan làm đầu rул cõi giã-tri, nhứt là bà biết dùng lời nói để khích-lè kẻ dưới.

V. H.



MỘT CÁCH THỂ-THAO ĐỂ TẬP CHO ĐÀN BÀ



Đàn-bà tập thể-thao, không ai còn bảo là một việc không cần. Chỉ có một điều khó là không biết làm thế nào mà tập được. Chị em tưởng làm rằng chỉ có đánh tơ-nít hay là đá banh, mới là thể-thao. Đánh tơ-nít thì ngại nói tốn tiền, đá banh thì lại e mắc cở ; vì hai có ấy nên chị em tuy biết thể-thao là có ích mà chưa ai dám tập.

Chị em không biết rằng hai món thể-dục đó, có thể khiến cho người ta bền-sức, lanh-trí, nhưng chưa chắc thân-thể đã khỏe-mạnh, nò-nang đều-dặn, và đẹp đẽ.

Nếu chị em muốn cho thân-thể vừa mạnh khoẻ, vừa nò-nang đẹp-dẽ, thi có một cách thể-thao này : *thật không khó khăn, không tốn thời gian, không mất tiền, không sợ người ta cười ;* dã vây mà chỗ tập lại không cần phải sán nhựa, hay bài cỏ gì cả ; ở ngay, trong phòng hay trong sân nhà mình cũng tập được, và cũng không phải sắm sửa vật liệu hay quần áo riêng gì hết.

Cách luyện-tập có mấy điều nên chú ý như vầy :

1. Ngày nào cũng tập một lần về buổi sớm ; muốn tốt hơn thì tập một lần lúc sớm mới ngũ dậy và một lần lúc khuya sắp đi ngủ.

2. Khi tập đừng mặc yếm và thắt lưng chặt ; nên mặc quần áo rộng mà ngắn, cho khí-huyết dễ chịu lưu và cho tiện.

3. Tập ở ngoài sân, ngoài vườn ; nếu muốn tập ở trong phòng thi nên đứng gần cửa sổ.

4. Tập thông-thá, không nên hốp-lốp.

5. Hít không-khi vào bằng mũi, thở ra bằng miệng (nhớ kỹ). Khi tập cần thở cho đúng phép.

ĐÂY CŨNG LÀ MỘT CÁCH THỂ-THAO TRONG NHÀ CỦA PHỤ-NỮ ÁU MỸ : CO CHUN MẶT LẠI, QUÍ GỐI XUỐNG ĐẤT ; CHUN TRÁI DÀNG THANG RA ; HAI TAY ĐO THẮNG LÊN, CÁC NGÓN TAY CHỤM LẤY NHAU. RỒI SAU LẤY CÁ CÀI MINH TỪ DƯỚI TRỞ LÈN, LÀN LÀN CÙI LUNG XUỐNG, LÀN LÀN LÀN NGỦA NGỰA RA, CÚ LÀM NAM LÀN NHƯ THẾ, LẠI ĐÓI CHUN TRÁI CHUN MẶT ĐỀ QUÍ XUỐNG ĐẤT MỘT LẦN. CÁCH LUYỆN TẬP NÀY KHIẾN CHO THÂN THỂ MINH NÓ SẼ TRỞ NÊN SỰ MẠNH KHỎE, NÒ NANG VÀ TỐT ĐẸP LÂM.



Thở phải phép thi tim phổi mới nò-nang mà máu tốt hơn nhiều.

6. Mấy hôm đầu hãy tập mỗi ngày vài ba lần, khi nào quen hãy tập thêm lên. Mỗi khi đọc sách lâu, hay làm việc gì dùng trí nhiều, mà tập vài ba phút thi đỡ mệt ngay.

BÀI TẬP :

1. Chải đầu, chà răng (tối một lần, sớm một lần) súc miệng, rửa mặt, rửa lỗ mũi, uống một ly nước là trong sạch.

2. Đứng thẳng ngắn, hai tay buông xuôi, đầu thẳng.

a) Hai tay cùi để thẳng mà dor lên (theo hai bên) khỏi đầu ; vừa dor vừa hit thật nhiều không-khi (bằng mũi) ; — b) xong rồi lại cùi theo hai bên mà bỏ tay xuống như cũ ; vừa bỏ vừa thở ra (bằng miệng) thật nhiều. — Khi dor lên đến vai thi lật ngửa bàn tay lên, khi bỏ tay xuống đến vai lại lật bàn tay xuống như trước.

3. Đứng ngắn, hai tay để hai bên vào khoang thắt lưng.

a) Kiêng chân lên;

b) Vừa xấp đầu gối, vừa xuống lòn lòn (hai đầu gối hai bên) ;

c) Đứng lòn lòn lên ;

d) Đứng xuống gót chun như cũ (thôi không kiêng nữa). Trong khi làm cách này, đầu phải thẳng luôn.

4. Đứng ngay, hai tay gấp ép vào hai bên nách, bàn tay úp vào vai.

a) Đưa hai tay ra dâng trước rồi lại kéo về như cũ ;

b) Dor hai tay ra hai bên như chữ thập, rồi lại kéo về như cũ ;

c) Dor lên khỏi đầu, rồi lại kéo xuống như cũ.

5. Đứng ngay, hai chân dang xa nhau (*vira vira thoi*), hai tay vòng hai bên thắt lưng.

a) cùi mình ra dâng trước, rồi lại kéo về như cũ ;

b) ngửa mình ra dâng sau rồi lại đứng ngay như cũ.

6. Đứng như cách trên.

a) nghiêng mình sang bên trái rồi lại đứng ngay;

b) nghiêng mình sang bên mặt rồi lại đứng ngay.

7. Đứng ngay, chân thẳng, hai bàn tay úp sau gót.

a) vặn người ra bên trái rồi lại quay về;

b) vặn người qua bên mặt rồi lại quay về. (*Bao giờ chưa từng đê yên, chờ không quay chút nào*).

8. Tập lại cách thứ ba, (*tập chân*).

9. Tập lại cách thứ hai, (*tập thở*).

Tập xong một bài mà tắm trong vài phút thi sẽ thấy trong minh khỏe khoắn lắm.

Nên nhớ rằng khi có thai thi phải tập cẩn thận : không nên dùng tay quá mạnh, không nên chạy nhảy, không nên tập ngửa người quá. Có lúc lại nên nghỉ hẳn, chỉ đi lại vận động luôn cũng đủ.

TÔ-BIEN



Đầu trí với nhau : Cách rao-hàng khôn khéo

Tại một con đường rộng lớn ở thành Nghiê-la-do (Hué-ký) có một anh thợ may kia để tắm bằng chiêu-khách ở trước cửa tiệm như vầy : « Thợ may khéo nhất thành Nghiê-la-do ».

Anh thợ may ở gần thấy vậy tức quá. Nếu nó nói nó là thợ may khéo nhất ở thành này, thi ta đây còn ra cái cốc-rác gì đâu ? Nhưng không lẽ nhận thừa, buồn bức hai ba ngày, anh ta liền nghĩ ra được một kế, lột quách tắm bằng của mình xuống, đè lại như vầy : « Thợ may khéo nhất nước Hué-ký ! »

Một anh thợ thứ ba thấy vậy mỉm cười, rồi cũng kéo tắm bằng của mình xuống mà sửa lại : « Thợ may khéo nhất hoàn-cầu ! »

Rồi cho ba anh trên đây, ở con đường ấy lại còn một tiệm may thứ tư nữa. Anh thợ may này thấy ba anh kia khoe hay chưng giỏi quá lè thi lắc đầu, rồi cho là đồ nói dối. Đáng lý, ai đứng vào địa-vị của anh, chắc cũng đè tắm bằng của mình là : « Thợ may đỗ đeo vua chúa » hay là : « Thợ may khéo nhất trên Trời », nhưng anh ta lại không làm như vậy. Anh ta chỉ kéo tắm bằng của mình xuống rồi đè : « Thợ may khéo nhất ở con đường này » thế mà thiên-hạ đỗ xô vào may đỗ ở tiệm anh ta, còn ba tiệm kia thiết nhé !

PHIÊN CHỢ DÊM BÊ GIÚP ĐỒNG-BÀO NGHỆ-TỊNH



Hai năm nay, Nghệ-an Hả-tinh ta, nạn nọ tai kia, đồn dập đưa tới, nắng đì báo lại, khô sô đến đều ; hiện giờ đồng-báo ta ở hai tỉnh đó đang ở trong vùng đồi rét khổng lồ, không có việc nào tả ra cho hết.

Than ôi ! Anh em tại nạn, ai nòi ngồi yên ? Ruột thịt đau thương, lè nào không cứu ?

Bởi vậy, M. Triệu-vân-Yén, hội-trưởng Tổng-cuộc Tơ-nít ta ; bón-báo ; cùng ít nhiều nhà từ-thiện, đã quyết định tổ-chức ra một cuộc chợ-dêm (KERMESSE) ở sân Tơ-nít ta, đường Colombier, để lấy tiền gửi ra giúp cho nạn-dân Nghệ-Tịnh.

Cuộc chợ-dêm ấy mở ra ngày thứ 7 Novembre, khai-sự từ 8 giờ rưỡi chiều, và trọn đêm bùa ấy. Có các cuộc mua vui làm phước như vầy :

1.— ĐÁNH TƠ-NÍT TRANH BỘ CHỐT COUPE JULES ROBIN ;

2.— ÂM-NHẠC, CÀI-LƯƯƠNG, HÁT BỘ.

3.— ĐÁNH VÔ TA.

4.— ĐÁNH TƠ-NÍT TRÊN BÀN (PINGPONG).

5.— THI BÁNH VÀ BÁN BÁNH, DO P. N. T. V. TÙ-CHỨC.

6.— CHỐT LÔ-TÔ KIỀU MỚI, DO M. TỰ-DO.

7.— LIỆNG HÌNH THÀY ĐÀ, DO M. BƯỚC.

8.— CÁC CỔ THIẾU-NỮ LIỆNG BÓNG GIẤY MÀU.

9.— BỐT PHẢO BÓNG V.. V..

Cuộc chợ-dêm 7 Novembre đấy, thật là một cuộc mua vui làm phước ít khi có, vì tổ-chức rất công-phu, rất vui vẻ và rất thu-vi.

Những người có lòng thương trường anh em bị nạn, chắc không nên để qua cái dịp này vui tới cầu vui mà chính là giúp đỡ cho đồng-bào đói khổ Nghệ-Tịnh !

Riêng phần bón-báo xin kêu gọi lòng tốt của tất cả chị em ta, có thể làm món bánh gì thi nên làm, gửi tới cho bón-báo, để đem ra bán chợ-dêm. Ấy là một dịp cho ta khoe tài làm bánh và ra tay làm phước vậy.

Cuộc đời

I

Bảy đặt ra chi cái cuộc đời,
Mà cho nhân-loại điều hèn chør;
Miếng ăn lấm mặm làm long đất,
Chợ lợi trường danh lấn động
trời.
Ngán-nghèm thương-luân trò trước
mắt,
Nghe-nghéo bác-di chuyện ngoài
môi.
Quyền kia bắc nở là hơn cả,
Máy độ tang-thương chán vè-vời.

II

Vè-vời đèn đỏ khéo đa mang,
Bè-hàn bao sâu lè sóng tràn!
Kẻ dại vinh râu thường đắc-chi,
Người khôn bóp bụng chịu lầm
than!
Dinh-hư liêu-trường chòm mây
bạc,
Phù-quí vinh-hoa giắc mộng vàng.
Thé-sự trăm năm tan hiệp mãi;
Ích gi mà khóc, gượng cười khan.

THỦ-KHANH



Thu cẩm

Hiu hắt hơi thu rung lá vàng,
Như khêu ngàn nồi kiếp sồng
nhạn.
Cuộc đời bao trái cơn giông tố,
Thân thể đời phen kẽ phụ phàng.
Mở mắt tròng lén mây khói túi,
Đau lòng nhìn lại mảnh bờ lan.
Ngán thay cái phan cơ bần nhĩ,
Ba chục năm dư mây đoạn tràng.

Bản-đứ : DUY-THANH



Thăm mộ anh rể.

(Là ông père Nam-Sách chết chôn ở
Nam-dịnh)

Ngán ngút người ta cái kiếp sinh,
Dám dẫu trách Tạo & vó linh.
Vi-dem số ấy thi trăm tuổi,
Mà khôn nằm đây có một mình.
Vè-vời con đau lòng lữ-thẩn.
Em với anh cảm cảnh gia-dịnh.
Đến thăm khôn xiết lời than-thở,
Từ biệt ra vè ác đã chinh.



Qua đèo Tam-diệp

Các cờ khen ai thiệt khéo là,
Đá xây chồng chắp đội làm ba,
Tuy ngắn nam bắc trời hai ngả.
Nhưng cũng non sông đất một
nhà.

Trượt xuống trèo lên danh với lợi,
Kẻ đi người lại trẻ hay già.
Chòn chưa mỗi gối ngồi đáy nghỉ,
Ngày tối đường xa chờ với má.

THƯƠNG-TÂN-Thị (Vĩnhlong)



Dêm khuỵ, gánh nặng,
đường sa.

Dêm nay tối mil thế này a?
Chị Nguyệt đâu không ngó mặt
ra?

Bước thấp bước cao, gai gốc cắn,
Trông ngang, trông ngã, dorm
bay qua.

Đồng không mông quanh, sương
gioe nặng.

Rù lười trên không, cù vọ xa.

Muốn đậm trên đường vai gánh
nặng;

Bước dồn cho chóng đến nhà ta.

NỘI-HOÀNG, DƯƠNG-VĂN-SƠI



Thương người bạc-mạng

(Giọt lệ sông Hương)

Vì đâu dun dùi hóa sám-thương,
Độc-địa trắng - già khéo vẫn
vương.

Vàng me, mong đèn ơn cúc dục,
Phụ chàng, đà lòi đạo cang
thường.

Ngâm duyên tao-ngo, duyên hờ
hững,
Má kiếp hồng-nhan, kiếp doan
tràng.

Giặc ngủ ngán nấm còn đe giận,
U-hòn phảng phát mai sòng
Hương.

TÔ-VÂN

VĂN-ĐÈ NUÔI FM NHỎ

BÀI THÚ MUỐI
CÁCH THỨC NUÔI BẰNG
SỮA BÒ

Kê từ con người ta biết dùng
sữa loài vật để thay vào sữa
người mà nuôi em, thì người ta
đã thấy rằng trẻ em mà dùng
sữa của con vật, thường hay sanh
đau bụng, mửa, ỉa, không được
ăn chơi cho mấy. Có đứa lai
lưng thi trái me giờ lại sưng trâu,
đều do nơi sữa hộp mất
chất sanh-phàm (vitamine). Lớp
thi trẻ em hay eo-uột, chậm phát
lớn; bởi vậy cho nên con nit mà
nuôi bằng sữa giống thú hay chết
nhiều hơn trẻ em bú mẹ. Ban
sơ người ta đồ thừa cho vì lè
sữa thú-vật không được tinh tần,
vậy nên kiêp khi người ta bắt
đầu nấu sôi thì những tường
rằng sữa hết trùng độc ắt không
còn mấy mối lo vừa kẽ trên kia.
Ký thật dùng sữa nấu sôi (Stérilisé)
là một bước đã mỹ-hanh,
nhưng chưa phải là mỹ-mãng;
gỗm au lấy sữa con thú mà thế
cho sữa người chẳng phải là một
việc không ảnh-hưởng.

Lấy riêng sữa giống bò mà
binh luân. Sữa bò mà thua kém
sữa người là ở nhiều lè.

Bây giờ chỉ so về phương diện
hoa-học mà thôi. Ai đã đọc mấy
bài trước thi chắc còn nhớ sữa
người nhiều đường lactose hơn,
nhưng lại ít chất mờ (beurre)
mà như là ít chất caséine hơn,
(caséine là loại albuminoide,
cũng như trong trắng trứng gà)
vì vậy mà người ta mới nghĩ ra
thêm chất này, rút bỏ chất nò,
để cho vì mặt hóa-học hai thứ
sữa có thể tương đương.

Nhưng cái gì mà giữ thuyết
chấp-trung thi còn khả, chờ hẽ
mà con người cậy mình ở chờ



nhem-tao muốn thay vào thiên
tao thì đường như môi lè môi
hồng môi. Vì như có lúc, người
ta (không phải người minh, díng
cò lòn) tưởng đã yên được mán
bi-mát về àm-thực, cho nên toan
lâm những liều, những viên cò
đủ cân lượng chất này chất no
để nuốt, khòi phải chiên xào,
nấu, nướng. Tè ra chỉ hai ròn
ròn, phong té dù thử.

Về sự dùng sữa loài vật mà
nuôi em cũng vậy. Tuy rằng sữa
bò bởi phần chất khác hơn sữa
người nên không được hoàn-toàn,
chờ kẽ cũng đại hữu ích. Nhưng
lấy đèn chất này hơn kém thế
nó thế kia, rồi làm theo lối người
Mỹ, người Đức, người Anh pha
vị này vào cho đủ số cân lượng,
rồi giấm vị kia cho thành số, như
người ta chế thuốc, thi rồi kết
cuộc còn tệ hơn là đê sữa bò
nguyên chất. Vậy chỉ nên sữa đồi
vừa phải mà thôi, chờ canh cài
quá đến đồi hết phải là sữa, thi
hai hơn. Trong việc sữa đồi thi
nên nhớ :

Chất caséine sữa người có lối
17 phần ngàn còn sữa bò 35
p. 1.000.

Chất beurre — 35 — 37

Chất lactose — 70 — 50

Chất kim-thach (sels) — 1 — 7

Sữa đồi có nhiều phương pháp,
song chỉ nói sơ về vài cách thế
mà thôi.

Vì như cách pha nước và thêm
đường cũng còn ông thi chịu thế
này, ông thi ứng lối kia. Ông thi

biểu pha 2 lần sữa, một phần
nước đường.

Pha như vậy cho bớt số cần
caséine vì caséine mà quá độ thi
thành chất độc cho em. Con nhỏ
phà nước đường thi trong sữa
khỏi thiêu-sốt đường như sữa
bò nguyên-tinh. Song có ông lai
biểu pha 3 lần sữa, một phần
nước. Con đường thi có ông tra
dùng lactose — ông khác lai nói
lactose mà dùng nhiều sanh ra
chứng thảo da nên biểu dùng
đường mia. Nhưng bên Pháp thi
phương pháp của ông giáo sư
Marfan được hoan nghinh nhiều.
Ngài dân pha hai phần sữa, một
phần nước đường. Nước đường
thi dùng đường mia, cứ 90 grammes
nước thi giá vò 10 grammes
đường saccharose. Như em nhỏ
mà bón lâm thi nên dùng đường
lactose.

Song người ta chế phương
pháp này nói rằng pha cách đó
thi tuy là giảm caséine, nhưng
beurre cũng bị giảm luôn nữa.
Bởi vậy người ta bay cách chế
kêu là lait maternisé (sữa mẹ
giú) có làm cách thức, dai khái
đều đê nguyên beurre trong sữa
beurre, chỉ giảm chất caseine mà
thôi. Đây tôi nói cách thông
dung ở mấy sở duc-anh. Đò sữa
vò thứ chai riêng dung được hai
litres có nắp dày, dưới dày có lò
đẩy bằng nút cao su. Đò sữa
cách chùng 4 giờ đồng hồ, thi
beurre nồi lên mặt. Rút lò dưới
lấy ra một phần ba sữa. Thành
ra sữa trong chai còn nguyên
beurre, nhưng xém bởi một phần
ba chất caséine và sels minéraux.
Đoạn đò vào chai nước đường
cho hòn số 2 litres. Nước đường
này thi pha cù một litre nước
bò vò 35 grammes đường lacto-
se. Tốt hơn là giá một gramme

mùi vào chai luôn thế.

THU'ONG THUC

Làm đồ ăn hóa ra lạnh

Sữa đặt là bởi nấu cho cạn bớt nước rồi gia đường và. Theo số cân lượng thường thường thì phải đủ 200 grammes sữa đặt mới có đủ nhiệt-bd như 1 litre sữa người. Song như vậy thì tuy là vừa chứng caséine chờ ít beurre và dai da số đường. Vâ lai cũng tùy hiệu hộp sữa, mấy số đó không đồng. Dầu thế nào chờ sữa hộp nhở đê lâu được nên dai hưu ích.

Còn sữa khô là sữa nấu đê cho thiệt can nước. Chỉ đê nước vào thi luồn nguyên. Có nhiều thứ, thứ thường thường thì phải 150 grs mới bd bằng 1 litre sữa người. Sữa khô tuy tốt nhưng người ta hay giả mạo, dùng mờ cây mờ thủ mà thay vào chất beurre.

MÔNG-ĐIỂM
Y-khoa Tân-sĩ



Cách trù bụi bay vào mắt

Đi xe-hơi hoặc đi bộ, chắc chị em cũng thường bị bụi bay vào mắt rất khó chịu. Cố người bị như vậy, lấy tay dụi, mượn

D. P.

người thô, chưa chắc đã làm cho bụi cát rời ra, mà có nhiều khi phải bị xốn nhức cả giờ, làm lúi lại hóa thành bình đau mắt rất nguy-hiểm.

Tôi xin bày cho chị em một cách, coi thi tuồng như nói già-ngo mà chơi, nhưng đê có nhiều người làm chi, chờ còn ở trong đồng trong ruộng, thi làm sao mà ngâm cho được?

Tôi xin bày cho chị em, không cần có nước đá, mà cùng làm cho đồ ăn lạnh ngắc được vậy. Trước hết chị em hãy lấy một cái dĩa bàn lớn, hoặc một cái thao, đồ nước lạnh vò cho được 2 phần ba cái dia hay cái thao ấy, rồi lấy một cái tộ, hoặc một cái thô, úp ngay vào giữa lòng dĩa hay thao đựng nước ấy. Trên dĩa cái tộ hoặc cái thô, chị em cứ đê dĩa đồ ăn, hơi nước ở dưới thủng thẳng bốc lên, chứng vài ba giờ đồng hồ, đồ ăn sẽ hóa ra lạnh— tuy không lạnh bằng đồ ngâm nước đá thật— chờ nó cũng lạnh nhiều hơn những đồ ăn thường.

Xin chị em hãy làm thử.

Trù chảy máu cam

Khi bị chảy máu cam, chị em hãy ngược mặt lên trời, cho cái đầu nó nghiêng ra phía sau một chút, rồi thở chậm chậm mà thở hơi nào hơi nấy cho dài. Làm vậy máu nó động ở trong đầu mình, nó sẽ theo mày gân máu dựa cõi mà chạy thẳng vào trái tim rất tiện, và hơi mình thở dài ấy nó sẽ thông vào phổi, làm cho đầu mình bớt nặng đi.

Nên nhớ lúc chảy máu cam đừng sợ nó chảy vào miệng mà cui dầu xuống cho nó chảy xuống đất, vì máu ấy nó có chảy vào miệng, và ví dầu mình có nuốt lở nó đi nữa, cũng không nguy hiểm chi ca.

D. P.

HỮU ÍCH CHO CÁC CÔ, CÁC BÀ

Bởi thầy các Cô, các Bà từng coi Tây-Du mà ngờ rằng thiệt, nên M. Đoàn-trung-Còn, 15 đường Filippini, Saigon mới vừa xuất-bản cuốn «Văn-Minh Nhà Phật, thầy Huỳnh-Trang đi thỉnh kinh» là đê đánh-dò sách di-doan kia và giúp ích về đường Văn-chương và Sứ học.

Chuyện thật, soạn theo lý-luận, nhưng cũng có chỗ bí-mật như tiểu-thuyết, tình-tử như văn-thi, lại có chỗ cung oanh-liệt, hùng hồn.

Các Cô, các Bà hãy mua mà xem, đê tại chỗ thi 1\$00 mandat và cò thi 1\$06, contre remboursement thi 1\$30.

MÓN ĂN

Mì cõ

Nếu muốn dãi lối 30 người khách, thi mua 2 cân thịt nạc, 2 cân cá lóc, và nửa cân tôm khô.

CÁCH LÀM :

Cá lóc làm sạch, lấy khúc minh đem luột chín, vớt ra lặt bỏ xương và da, vắt ráo nước bắc chảo lên đê nóng, bỏ cá vò chà cho bông thịt, đê vò chút nước mắm, lúi riu-riu.

Thịt nạc luột, xé nhỏ quết cho bông thịt rồi cũng chà như cá vậy.

Tôm khô ngâm, dấm cho bông ra, rồi bắc chảo lên chà.

Bé cải trắng xắt như con bún, ngọt trước nhỏ, lá hành trước bông, đá lát đầu lát đuôi.

Nấu xương heo, gà tiêm lấy nước ngọt.

GÀ TIÊM

Gà làm sạch, nấm thông, nấm đồng-cõ, đậu phộng, bạch-quả, hột sen, bún tàu xắt khúc, tào-hủ-ky cũng xắt khúc, nấm mèo thịt nạc quết nguyên, mỏ xắt vuông, mày thử hột ngâm lột vỏ rửa sạch trộn với thịt nạc quết đó, đê vò chút xiếu đường, nước mắm liệu vừa; cũ hành xắt nhỏ, rồi dồn cả đồ đó vò bụng con gà bắc chảo lên tiêm, hay là bỏ thêm tôm hùm cho ngọt nước (1).

Phải nhớ nấu lấy nước ngọt thi giữ lửa riu-riu nước mới trong được.

Còn mì mỗi tó một vắt. Khi giàn dọn ăn, trước khi bắc chảo nước thiêt sôi bỏ mì vò luột chừng 5 phút đồng hồ, đê ra rò xả nước lạnh, xốc ráo nước. Bắc chảo lên cho mỏ vò cho nhiều

(1) Nước gà tiêm nấu lấy nước thi nem mắm muối cho vừa ăn; còn những đồ hội thi không dọn, khi ăn nếu có lại thi nem thêm chút maggi hay là táo-yêu.



CÁCH LÀM :

Trứng gà, đường, sữa, nước cốt dừa và bột mì. Nhồi chung cho đều, nếu bột đặt phải đê thêm nước là. Lấy khuôn bánh kẹp đê lên lò thang cho nóng, thoa mỏ, đê vò một muỗng bánh dày khuôn lại, trở cho đều chưng bánh vàng lấy ra cuộn tròn lại, đê vò ve dày lại cho kin.

Mlle Hồng-Hoa (Hôc-môn)

CRÈME CHOCOLAT

3 tròng đỗ trứng gà.
3 muỗng bột mì tinh.
2 muỗng sữa.
5 muỗng đường cát.
1 chút đường thơm.
1 thé chocolat, và nước lã.

CÁCH LÀM :

Bột, và tròng đỗ, sữa, đường và đường thơm nhồi chung nhau trong cái soon, liệu vừa. Chocolat thăng riêng cho tan, rồi trút chung vào, bắc lên bếp khuấy vừa chín, nhắc xuống liệu dùng lồng dùng đặc lầm. Đê nguội, đoạn đem bánh bông-lang lang ra từ miếng vừa mỏng, kế trét crème lên, cuộn tròn lại, gần ăn cắt miếng tròn sấp vào đĩa.

Mlle Hồ-NGỌC-KHƯƠNG

BÁNH MEN VỎ

1 can bột mì khoanh (mi-tinh).
11 lượng đường cát trắng bông.
1 chung trà nước cơm rượu.

CÁCH LÀM :

Nhồi bột đường kè đê với nước cơm rượu cho nhuyễn; đoạn chế nước cốt dừa vò, liệu cho vừa vò, dùng khô qua mà cũng đừng nhão quá. Nhồi 7 giờ tối, rồi đậy giấy đê đỗ, lối 8 giờ sáng, đem ra vò mà nướng. Nắp đậy giấy cho kin và thang trên dưới cho đều là được.

Lê-Thi-Quyết
Phong-diển (Cần-thơ)

Mới vừa nhuộm rồi

Lành

Thứ tốt nhất và bền.

Mặc lâu ngày càng den, càng tốt, chờ không bão-nhau như thứ lành mới bảy giờ, bè giặt một lần thi thấy hư hết.

Lành

Của bón-hiệu bán đã có tiếng khắp ba Kỳ trót mười năm rồi, bán có bảo kiết chắc chắn.

Giá Lành :

1 cây (2 quàn) 9 p 00
Thứ thượng hạng 10 00

HIỆU :

NGUYỄN-DỨC-NHUẬN
48, Rue Vannier, Saigon.



THÈ-GIỚI PHỤ-NỮ TIỀU-TỨC



TRUNG-HOA

Hội « Cứu-quốc » của chị em nước Tàu và đội binh cảm-tử của Nữ-học-sanh.

Khi Nhứt-bồn kéo binh qua chiếm-cứ Mản-châu (phía bắc nước Tàu, thuộc quyền Trương-học-Lương cai-trị) thì nam học-sanh Trung-hoa nỗi lên phản-dối rất kịch-liệt. Đến đồi có mấy ngàn người kéo đến bộ Ngoại-giao đánh ông Tông-trưởng bộ ấy là Vương-chánh-Đinh trọng thương, vì họ cho tại sự ngoại-giao vung-về yếu-ớt của Vương đối với Nhứt, nên Tàu mới mất Mản-châu như vậy.

Lúc bấy giờ Trương-học-Lương đang ở tại Bắc-bình (Peipin) dưỡng bệnh, nam học-sanh ở đó cũng kéo tới trước dinh cũ ngon, yêu-cầu Trương một hai cũng phải khai-chiến với Nhứt-bồn để giành đất Mản-châu lại.

Bên nữ-giới — phần nhiều là nữ-học-sanh — cũng không chịu ngồi yên trong lúc quốc-gia hữu sự. Bởi vậy chị em ở Thượng-hải mời họp nhau lại tổ-chức ra một hội kêu là hội « Cứu-quốc ». Bữa 1er Octobre rồi, hội có nhóm lần đầu tại Thượng-hải (Shanghai) các bà các cô đến nhóm có trên 2.000 người. Họ cùng nhau thề nguyện một lòng một bụng, kết chặt dây đoàn-thê để phản-dầu và tuyệt-giao kinh-tế với Nhứt. Còn ở Hà-nam thì nữ-học-sanh xin lập trận và lập thành đội cảm-tử của dân-bà.

Từ bữa chị em nước Tàu lập hội « Cứu-quốc » úy ra, phu-nữ trong thế-giới lấy làm ngợi khen và chú ý lắm.

**HUẾ-KÝ
Dân-bà chuyên-môn nghề làm cầu làm đường**



Thoai-sĩ (Suisse) Mỹ-quốc (Amérique) Bi-lợi-thi (Belgique) Đức-quốc (Allemagne) Hồng-mao (Angleterre) hội nhau lại để lập ra một cái hội kêu là « Nữ Trạng-sư Quốc-tế Tổng-hội » (La Fédération Internationale des Avocates). Hội mới vừa thành-lập, đã nhận được đơn của nữ Trạng-sư hơn 20 nước khác xin vào hội.

Có tin nói rằng nếu không có sự giặc ngăn trở thi hội sẽ khai-mạc tại nước Y-ta-li, và bữa nhóm ấy sẽ có đủ mặt nữ Trạng-sư vạn quốc đến dự, chắc đông đảo lắm.

Mục-dịch của hội này là gom nhóm nữ Trạng-sư trong thế-giới về một mối để gần gũi thương yêu nhau và trao đổi ý-kien nhau trong bạn cùng nghề.

Vã lại, những nước mà dân-bà chưa được lãnh-tước vị của nhà-nước, những tước vị ấy chỉ để dành riêng cho đám mày râu mà thôi — ví dụ như nước Pháp — khi có hội này lập ra, có lẽ sẽ yêu-cầu việc ấy có hiệu-quâ lâm.

Khi ban Tri-sự tổ-chức của hội vừa thành-lập, bà Dyvrande-Thevenin, là một vị nữ Trạng-sư Pháp rất có danh tiếng, được bầu chức Hội-trưởng, và bà Kraemer-Bach, nữ Trạng-sư Pháp, cũng được bầu chức Tứ-hàn (secrétaire) cho hội nữa.

Trong hình này, là lúc cô đang vé hoa-đò đó.

Y-TA-LI

Hội Quốc-tế nữ Trạng-sư

Mới rồi có đại-biểu của hội nữ Trạng-sư (Avocates) trong 9 nước lớn ở Âu Mỹ là những nước: Tây-ban-nha (Espagne) Ý-đại-lợi (Italie) Phô-lan-nhã (Pologne)

Coi đó đã biết mục-dịch của hội này là lớn lao, và công việc của hội là bôn-bè và hữu ích là thế nào.

TIN TỨC TRONG NUỐC

◎ Tiền cứu-tế Nghệ-Tĩnh được bao nhiêu ?

Tiền cứu-tế Nghệ-Tĩnh tính ra đến cuối tháng Septembre, tất cả các nơi góp về được như vầy :

Bắc-kỳ 31.000 \$

Nam-kỳ 5.000

Trung-ky 6.000

Hội An-Tịnh chầu-cấp góp được.. 6.000

Công-nho Đông-dương cũng giúp cho 4.500

Vậy tính tất cả tiền cứu-giúp được gần 43 ngàn.

Hiện nay ở Nghệ-an, có lập ra 32 sở phát gạo, mỗi ngày có 50.000 người tới lãnh gạo, mỗi người lãnh 300 grammes về ăn, bữa sau lại đi lãnh nữa.

Dân trống mong mùa tháng 10 tới đây, nhưng bị trận bão và trận lụt mới rồi, chắc mùa này vô vọng, bè nào cũng đổi cho tới sang năm. Bởi vậy việc cứu-tế cần phải làm thêm nữa mới được.

◎ Ông Nguyễn-an-Ninh đã mẫn tú rồi.

Gần đây có nhiều người dồn ông Nguyễn-an-Ninh sấp mẫn tú, song cũng không có ai biết chắc là ngày nào. Té ra hôm bữa thứ sáu 2 Octobre 1931 vừa rồi ông mới hết hạn, và mới được thả ra.

Trước khi tha ra, quan dự-thambi (Juge d'instruction) Gorsse có kêu ông qua phòng ngài để ngài giàng luân lý. Ông Ninh có hứa với ngài bây giờ ra khâm đây rồi an cư lạc-nghiệp mà thôi.

◎ Người đạp xe máy đi vòng thế-giới đã tới Saigon bữa 8 Octobre 1931.

Ấy là M. Lucien Péraire, đạp xe máy đi vòng quanh thế-giới để cõ-dộng và truyền bá Thế-giới-ngữ (Esperanto).

Từ khi khởi hành đến nay đã được 3 năm, Lucien Péraire trải qua nhiều nước, sau mới đến Hanoi và di thẳng vào Saigon ta đây. Ở Saigon chơi ít bữa rồi M. Péraire sẽ đạp xe máy qua Xiêm-la, Mâ-lai và Ấn-dô...

Người có chí mạo-hiem như Lucien Péraire thật rất đáng khen ngợi.

◎ Có 29 người chà xã-trí trả ba-tăng không làm nghè cho vay nữa.

Năm 1930 có 8 người xã-trí trả ba-tăng (patente) lại cho nhà-nước, không làm nghè cho vay lờ i nữa. Nhưng từ hôm đầu năm 1931 tới giờ, lớp bì

nhà-nước buộc họ phải làm sổ sách chử-tay, lớp bị kinh-tế khuân-bach, nên lại có thêm 21 người xã-trí ở Saigon nộp trả ba-tăng lại nữa.

◎ Viên chức tây nam bị bớt tiền phu-cấp.

Nhóm vi-nam nay kinh-tế nguy nan, công-nho khiêm khuyết, nên bữa 22 Septembre trước, chính-phủ đã ký nghị-định bớt 20% về tiền phu-cấp việc quan (*indemnité pour supplément de fonctions*) của viên-chức tây nam, rồi ngày 6 Octobre, lại ký nghị-định bớt tiền phu-cấp sanh-hoat và phu-cấp cho vợ con (*indemnité de zone et de charges de famille*) nữa.

Viên-chức tây kêu nài, bởi vậy đã hai lần họ nhóm ở dinh Đốc-ly Saigon có cãi ngán người, xin chính-phủ bãi cái nghị-định ngày 6 Octobre đi.

Sự bớt phu-cấp này, các viên-chức ta ăn lương ít, nay tuy bị bớt đi năm mươi đồng mỗi tháng, cũng thấy thiếu hụt bột-bàng. Mong sao chính-phủ đừng bớt của viên-chức nhỏ thì hay lắm.

◎ Có người Tây điện gởi thư hâm giết quan Toàn-quyền Pasquier.

Mới rồi ông Pasquier có tiếp được một cái thư, dài đến 8 trương giấy. Thư ấy của ông L... 65 tuổi, trước làm việc hàng buôn, bị thay hồi, nên bay giờ thành ra người thất-nghiệp, nghèo khó, rầu buồn đến mất trí khôn-bết. Trong thư ông L... trách quan Toàn-quyền nọ kia và giao hẹn với quan Toàn-quyền đến bữa thứ bảy 10 Octobre phải kiêm việc cho va làm, bằng không thì va sẽ giết chết !

Quan Toàn-quyền xem thư rồi, giao qua Toàn-án, kể một lát sau ông L... bị bắt gởi vào nhà-thương có linh-caoh gác, đợi tĩnh tri rồi sẽ ra hầu Toàn.

Khi linh-danh xét nhà ông L... có bắt được một cây súng có nạp đạn sẵn.

◎ Bắt được một bọn in giấy bạc 1\$ giá ở tỉnh Hải-dương.

Cuối tháng trước, có người cáo báo với viên san-dam ở Hải-dương (Bắc-kỳ) rằng vợ chồng tên Phạm-bà Cư, 33 tuổi, ở làng Trảng-liệt (Hải-dương) làm và xài giấy bạc giá 1\$.

San-dam và quan phủ Bình-giang liền đến nhà Cư tra xét, lấy được khuôn cây một cở với tấm giấy bạc 1\$, bản in kèm, viết mực màu đậm. Giấy bạc này giống giấy bạc thiệt-làm, chỉ có màu

bơi đậm chút thời. Quan có lấy được 24 tấm giấy giả vừa mới in rồi.

Giải về tỉnh tra hỏi. Cư thủ nhận và khai có tên Mùi đồng mưu với va để vẽ hình, còn vợ nó thì đem ra chợ xài, đã xài được 30 tấm rồi.

Quan đến xét nhà tên Mùi, quã có giấy giả giả trên mai nhà nên hai vợ chồng tên Mùi cũng bị bắt và cả 4 người đều bị giải ra quan Biện-ly Hải-phòng rồi.

◎ Một người tay làm việc sở dây-thép ở Hanoi chưa có bạc mới bị bắt.

M. Soubrier làm việc ở sở Dây-thép ở Hanoi, có vợ Annam, nên mướn nhà để cho vợ ở và chưa có bạc lấy xáu đã lâu rồi.

Mới đây linh-mật-thám biết tin liền tới bắt được. Bấy giờ M. Soubrier muốn êm nhém việc ấy mời tới nói riêng với quan Bồi-t-âm, xin ngài bỏ qua, thi ông sẽ di lè một món đồ quý giá lắm.

Ai ngờ gặp phải viên quan thanh-liêm, ngài đã chẳng nhận của hối mà lại bắt giam cả hai người.

It bửa sau Soubrier được tại ngoại hầu tra, song đã bị sở Bưu-diện cách chức và còn phải ra Tòa nghe xử nữa.

◎ Một ông Lục-sự xài thăm tiền công rồi nhảy sông Hậu-giang tự vẫn.

Mới rồi, vào tối 3 giờ khuya, M. Souriceaux, Lục-sự tòa-án Châudoc đập chiếc tàu lục tĩnh « Khmer » mà đi Longxuyên, nhưng khi tàu đến nơi, ai ai cũng lấy lầm lụa, không biết M. Souriceaux biến đi đâu mất.

Tìm kiếm cùng tàu, tra hỏi từ người cũng không ai biết chi cả. Vâ lại từ Châudoc xuống Longxuyên, chiếc Khmer cũng không có ghé bến nào, thi có nghi M. Souriceaux lên đầu cho được.

Dời chở

COUTURIER

Y-KHOA TÂN-SI

Cựu chủ nhiệm Y-viện
chứa bệnh con mắt ở Huế

Kể từ ngày 28-9-31,

Ngài dời phòng khám bệnh con mắt
lại số 148 bis đường Mac-Mahon

Trà VĨNH-THÁI

là trà của người Annam mới chế ra, giống hệt trà Tàu. Tánh-chất tốt hơn trà Tàu, hương vị ngọt hơn trà Tàu, mà giá lại rẻ hơn.

Qui ngài muốn mua sỉ hay muôn làm đại-lý các tỉnh, xin viết thư thương lượng.

PHUC-LOI
29, Rue Sabourain—Saigon

M. Souriceaux năm nay đã 50 tuổi, có vợ Annam và có con đồng.

Bửa sau người ta vớt xác lên được và tra xét ra thì chính Souriceaux nhảy sông tự vẫn thiệt, mà tự vận đó là tại lão ta đã xài thăm tiền bạc của phòng Lục sự Châudoc hết 7000\$ vậy.

Chết là hết chuyện chờ gì?

◎ Con gà có hai cái mỏ.

Theo tin Ngọ-báo ở Hanoi thì vừa rồi ở tỉnh Cao-bằng có nhà người Nùng kia có nuôi một con gà trống có hai cái mỏ. Hình dạng con gà ấy cũng giống hệt như các con gà khác, chỉ có khác một điều là nó có tới 2 cái mỏ, và khi ăn lúa bắp nó cũng mổ cõi 2 mỏ một lượt.

Có người thấy con gà lạ, hỏi mua để đem các nơi cho thiên-hạ coi lấy tiền, nhưng người Nùng kia nhứt định không bán.

◎ Lạ thay! Một người đàn-bà đẻ ra trứng!

Mới rồi, tại làng Long-thời (Trà Vinh) có một người đàn-bà tên Thị-Biểu có chưa mới được 5 tháng, kể chyện bung cõi hơn hai ngày, rồi đẻ ra một bọc trứng rất nhiều. Trứng ấy màu ngà-nga, lớn có nhỏ có, nhưng không có trứng nào lớn quá đầu ngón tay.

Sau khi đẻ rồi, Thị-Biểu liền phát bệnh đau nặng, và thiên-hạ nghe chuyện lạ ứng ứng đến xem đông lâm.

Thuở nay Thị-Biểu có sanh đẻ mấy lần, nhưng không có lần nào nuôi con được, kể nay lại đẻ ra trứng đó.

◎ Ở Nghệ có bao sập nhà và chết người.

Bửa 8 Octobre có tin ở Vinh cho hay rằng có một trận bão khá lớn, làm sập đồ hét hai cái nhà và chết hết 6 người.

Tác-giả: B. Đ.

XÃ-HỘI TIỀU-THUYẾT

Câu Tám Lợ

(Tiếp theo)

Hồng-Hạnh đọc xong, nhích miệng cười rồi nói rằng: « Chị Nguyệt-Hương con khen cô Kiều-Tiên ấy lắm. Con chưa biết cô Kiều-Tiên là người ra sao, nhưng theo như lời thiên-hạ nói thì chính là một vị giai-nhan tuyệt sắc. Người mà đến nỗi làm cho kẻ khác phải mê mẩn, quên cả tánh mạng mình, thi phi Tây-Thi cũng là dừng vào hàng khuynh thành rồi. »

Bà Thượng, tức là mẹ Hồng-Hạnh, mỉm cười mà rằng: « Con nói có lẻ. Mẹ biết Kiều-Tiên lúc nõi mới sáu bảy tuổi. Khuôn mặt nõi mẹ còn tưởng tượng được. Đẹp thật!... Con nên biết rằng đàn-bà con gái tuy cần phải có nhan sắc, nhưng nếu không nết-na thì chẳng khác gì dò hoa hãi-dường xem thì đẹp mà ngửi chẳng có mùi thơm tho gì. Người mến sắc tuy nhiều nhưng không lâu dài bằng người trọng nết... Người như Nguyệt-Hương mẹ mới cho là hoàn toàn. Mẹ muốn con cũng được như thế... Con hãy biếu chui xe, đồ đầu cho tết rồi hai giờ sẽ di Vĩnh-long, đê mẹ vào nghỉ một chút. »

Nói rồi bà bước vào trong... Hồng-Hạnh kêu sờ-phor căn dặn cần thận rồi vào phòng, viết mấy hàng kêu dứa ở bảo dem di đến nhà Hàng-Tâm.

Hai giờ chiều hôm ấy, cái xe hơi tám chỗ ngồi hiệu Fiat đã từ trong tòa nhà nguy nga ấy chạy lăn lăn ra, mà trong xe hai mẹ con - hai chị em tùy theo con mắt người lạ - ngồi gần nhau, đồng nhau hai bên đàng.

Tòa nhà bà thản rõ Hồng-Hạnh đã lộ ra thịnh-linh như thế, ta cũng cần dắt độc-giả di luôn đến một sở nhà, một cái nhà thì có lý hơn, của một người quen để cho biết... Tại góc đường Boulevard Norodom — Paul Blanchy, bên tay trái, ta thấy

HAY HÚT THUỐC JOB

một dãy thành xây kiều liên-hoa rất khéo, những cái vành hoa xi-măng ôm nhau liền lạc, bọc quanh một cái nhà cao, hai tầng, lợp ngói đỏ láng, sơn màu son trắng mịn màng. Cửa ngoài thẳng vào cửa nhà phải di bọc quanh một cái bồn hoa lớn, dãy các thứ hoa đẹp, cỏ la, có nhiều tượng hình nân bằng thạch-cao... Một bên cái nhà lầu có một dãy bồn nấm cảng, đê dùng làm nhà xe và nhà bồi... Một bên khác thì là cái nhà bếp... Cửa ngoài bao giờ cũng đóng. Cửa trong nhà bao giờ cũng mở. Nhà ấy cũng không khác gì các nhà chung quanh đây, nhưng chỉ khác là từ người chủ sắp đặt. Trước cửa có một cái nhà bằng thiếc, trong nhà ấy bao giờ cũng có một người moi, mặt đen như lò chảo mà lông xày như thoa mồ, hai con mắt tròn như hai cái luc-lac mà sáng lòa như hai cục lửa, lò mũi gãy ngang mà to lầm, lò tai rất lớn, cái trán rất cao, râu mọc xồm xàm như râu bát-bội, đầu bịt cái khăn den thã xuồng lung, cheoean một cái áo tây màu xám, trong có sơ-mi đen, bên một cái quần tây màu den, đi đôi giày ống vàng. Người trông kỳ dị, ai thấy cũng lạnh mình. Điện mao như thế mà lại còn lõi, mặt vẫn điểm nhiên như không, nên đẹp ý chủ nhà lắm. Nhà ấy là nhà của Hàng-Tâm vậy. Trong nhà, từng dưới chung diện đơn sơ không bày bố như những nhà khác... Tùy theo từng phòng, phòng tiếp khách ở cảng giữa, có một cái bàn mun, bốn cái ghế mun lót nệm, một cái ghế mây dài, trên vách treo hai bức họa lớn, một là của Prud'hom tượng « Sợ báo thù theo đuổi cái ác-mang » (La vengeance poursuivant le crime) và một bức của Oudry trọng cành « Săn chó sói » (la chasse au loup); phòng ăn thì một cái bàn bằng đá-lị dài, có trải tấm nắp màu lục, mười hai cái ghế sao mây mây, và gần bên cửa thì có cái bàn đá rửa mặt. Tủ thì chẳng có một món gì hay là một chai rượu gì cả. Chỉ vài chai nước lọc.

Phòng kế hai phòng ấy thì lớn lầm, treo đầy các món tập thể-báo, dù cõi găng tay, trái đắng,

PHU NU TAN VAN

gươm, dây thun... Tầng trên thi ít ai thấy, chỉ có một người cảm chừng ba mươi ngoài tuổi, cao gần một thước chín, lưng lớn, vai tròn, thường lèn quét dọn mà thôi. Người cảm này mặt cũng đen láng, nhưng ít ai rõ được tông tích ở đâu. Người cảm bồi phòng và người mọi gác cửa thân thiết nhau lắm. Thường ăn chung với nhau, và biếu nhau. Có ba bốn đứa ở khác nữa, nhưng mấy đứa ấy chỉ ở dưới nhà bồi, lo nấu ăn, giặt ủi... Ngoài hai đều ấy, Hàng-Tâm chẳng sai biều sự gì khác.

Hôm ấy trong một cái phòng nhỏ trên lầu, Hàng-Tâm ngồi trèo mây trên một cái ghế tròn bằng gỗ thuy có lót nệm bông dày, gần cái bàn vuông bằng đá xanh... Trước mặt có ngọn đèn điện bóng đồ.. gần vách có một tấm nệm lớn bằng nhung lót bông trải trên gạch hoa và vài ba cái gối tròn. Trên ghế có vài tấm hình cỏn con... Hàng-Tâm mặc áo nhiều trảng, chăm chỉ nhìn một tấm hình nhỏ... Hình ấy chỉ là cái mặt của một người mỹ-nhan nào mà nét mặt đã hơi phai ! La nbi ! Người như Hàng-Tâm mà lại còn nhìn hình của mỹ-nhan thì cũng khó nghĩ thật. Con người sát đá ấy có động lòng bao giờ ! có thương yêu bao giờ !! Nhưng mà nhìn từ nét mặt của chàng thì biết là không phải chàng vì ái-tinh, chàng cố xem cố gọi lại trong trí nhớ coi thử cái mặt ấy có phải là cái mặt lúc xưa chàng. Chàng nhìn rồi đè xuống, lấy một bức thơ ra xem... mà miệng thì nói lầm thầm rằng : « Ta đã bùa với Thành-Trai rằng sẽ lo giùm việc nhà cho chàng, sẽ làm cho Minh-Đường được khỏi ngàn ngò về tinh, sẽ làm cho Kiều-Tiên khỏi lo lắng về người vì nàng mà đau đớn, vì ái-tinh mà ganh ghét, thi ta phải làm cho irôn. Theo như bức thơ này thi có lẽ thành được, ta cũng mong giúp xong vụ này để rảnh mà lo về việc riêng của ta. Đứa làm nhục chị ta, đứa gạt gẫm tấm lòng thật của ta, se phải khò sờ, phải đau đớn... »

Chàng xem thơ :

« Ông Hàng-Tâm,
Hôm trước, hôm tôi vừa mới biết ông, hôm ông
vừa mới đem câu chuyện ông nói với tôi, tôi đã
có một tấm lòng yêu ông. Tôi biết ông không
phải như một người tầm thường chốc buồn
chốc vui kia, mà tôi biết ông quyết đoán lắm.
Tôi đang bận nhiều công việc, phải đi khắp nơi
nên không thể cứu vớt mấy người thân thuộc,
quen biết, ra khỏi vực tội lỗi kip. Tôi biết ông

tuy giận dỗi, chán tất cả cuộc sung sướng ở đời, ghê gớm lòng dạ, miệng lưỡi dỗi, nhưng cũng không muốn xô tất cả loài người xuống vực sâu... Ông có hứa rằng ông sẽ thay mặt cho tôi đè xép đặt việc nhà em tôi, vậy tôi xin có mấy lời tin cho ông hay. Ông cũng đã thấy sự ghen ghét làm cho con người phạm những tội lỗi gì rồi, vậy xin ông già tâm về việc này cho. Tôi đã thấy và đã biết rằng cô Lê-thị-Huệ con ông Hội đồng Ngưu có nuôi sự hi vọng được làm vợ Tạ Minh-Đường. Tôi không nói về cái tình ấy chánh đáng hay là không, nhưng tôi chỉ nói về sự thương yêu làm lạc có thể một là làm hại cái tánh mạng cô, hai là gây sự oán thù cho Kiều Tiên. Cô Huệ không phải là người hư, cô chỉ vì quá yêu Minh-Đường nên mới hóa ra lẩn thẩn như thế... Một người đã bị ái-tinh làm cho đau đớn, nhưt là một người con gái non nớt thì khó chống chọi lại nổi, cần phải dùng một thứ thuốc gì cho thần hiệu thì chữa mới khỏi. Phi ái-tinh thì không còn thứ thuốc gì nữa !... Hôm trước tôi đi Mỏ cát, tôi có thấy cách điện Trần-thiện-Tâm và có hỏi thăm cách ăn ở của Trần-thiện-Tâm. Lúc này va dà được bình phục như xưa, không còn những sự mơ ước hão huyền. Con người Thiện-Tâm bây giờ không phải sai lạc như trước, Trần-Tâm đã tự-hối và đã sửa đổi tánh nết nhiều. Vậy tôi có gởi theo đây một lá thiệp xin Ông bồn thân đến mời Thiện-Tâm đi đám cưới. Tôi chắc thế nào va cũng từ chối vì va sợ khói tinh chưa tan, nhưng Ông có thể mời được. Ông mời thi va chịu đi ngay... Vậy bỗng lúi đến nhà Kiều Tiên thi Ông cứ đè tự tôi, tôi sẽ dùng Thiện-Tâm mà chữa bệnh sầu cho cô Huệ. Nếu hiệu nghiệm thi bay lầm. Thôi, hôm ấy ta cũng sẽ gặp nhau.

THÀNH-TRAI.

Đọc xong bức thơ, đè trên bàn, gặt đầu mà rằng : Lần này là lần thứ ba mà ta đọc lại bức thơ ấy ! Sở liệu đúng lắm. Một bức thanh niên thông minh như thế, tinh anh như thế, và lại can-dãm như thế thi có thể tự-phụ làm được tất cả mọi việc. Cái dời ta, ta không ngờ lại lạnh lěo với nước non. Ta chỉ vì riêng ta. Ta không hiểu ngày sau này ta ra thế nào, hẳng là một đứa vô-tinh với đời hay là chán đời cũng chưa biết nữa. Nếu

HÃY HÚT THUỐC JOB

PHU NU TAN VAN

chán đời thi là phạm tội bén nhất, mà vô-tinh với đời thi lại thành ra một vật vô-trí-giác... Dẫu thế nào ta cũng phải nhứt định trị tội lũ vô-tinh-tâm này đã. Đời còn nhiều người hơn ta, không có ta cũng không sao ! »

Chàng đứng dậy... Đồng hồ gõ mười hai giờ... Chàng lại nói thầm nữa rằng : « Bây giờ chắc Trần-thiện-Tâm đã đến nhà Nguyễn-viết-Chí rồi. Bùa nay di Vinhlong tất gặp lâm người... Ta phải làm sao cho họ đừng biết ta mới được... »

Chàng qua phòng gần, vén rèn kéo một cái tủ, bấm cái khóa-kín, mở dày ra, lấy một tấm hình dựng trước cái gương đứng.. Chàng ngó hình chàng trong gương rồi lại nhìn tấm hình dựng... Trông khác nhau xa !

Tấm hình ấy dọi ra một người trạc chừng mươi chín, hai mươi tuổi, mặt sáng, lông mày xanh, miệng lại cười chum chiếm... Hình ấy tươi tắn như đoà hoa mới nở khác hẳng hình Hàng-Tâm trong gương. Hình này thi nét mặt đã hơi nhăn, râu mép đã den rậm, hai má hơi cộp, con mắt lại nghiêm nghị. Con người lúc còn thiếu-niên

vui-vẻ đẹp đẽ như thế mà bây giờ lại nghiêm ngắt lạnh-lạt như kia ! Chàng nhìn rồi gật đầu mà rằng : « Dẫu cho mẹ ta, chị ta, người phu bắc ta, gạt gẫm ta, có thấy ta đi nữa cũng không làm gì nhớ ta được. Về bờ ngoài ta thành ra một người khác, mà về bờ trong ta cũng thay đổi nhiều rồi. Có lẽ dòng nói ta cũng không giống lúc nhỏ ! Ta sẽ ngồi trước mặt những người quen biết, ta sẽ biết rõ ràng họ mà họ chẳng làm sao biết ta được. Loài người ! Hè ai muốn sống theo rắn rít cọp beo thì cứ sống, mà ai muốn theo lòng dạ óc gan thì cũng cứ sống. Rắn rít không phải là không có, óc gan không phải là không có, hè muôn cao thi khó, chờ muôn thấp thi chẳng khó gì ! Ta nào có sự ở chung với rắn rít đâu, nọc chúng nó tuy độc nhưng không sao phạm đến mình ta được. Một ngày kia ta lấy nọc chúng nó mà giết lai chúng nó. »

(Còn nữa)

HÃY HÚT THUỐC JOB

Chứng nào đứa trẻ đã lớn lên
mà sữa không đủ cho nó dùng thi phải cho nó ăn

BỘT SỮA

NESTLE



HIỆU

Con Chim

là một thứ vật thực lành, bò, và dễ tiêu hóa.

Hàng NESTLE Ở số 35 đường Mac-Mahon có sách dạy nuôi dưỡng con nít bằng chữ Quốc-ngữ của Bác-sĩ Vidal. — Quý bà qui cõi muôn dùng xin hỏi tại hàng sẽ gởi không.

Con Nhà Giàu

(Tiếp theo)

Thằng bồi đi một hồi lâu rồi trở xuống thưa rằng cậu từ ngã mè, kêu cậu không chịu dậy, cậu biếu ai muôn thăm thì đè chiếu sê-lai. Bà Kế-hiền biếu trả lén nói rằng có bà già ruột của cậu lại kiêm cậu, nên cậu phải xuống nói chuyện một chút. Bà ngồi đợi gần một giờ đồng hồ, Thượng-Tử mới chịu xuống. Cậu mặc một bộ đồ py-ja-ma bằng lụa trắng có sọc xanh, tóc chôm-bom, mặt sật-sật.

Bà Kế-hiền thấy mặt con thì bà nỗi giận, nên bà hỏi cục-ngũ-rang :

— Mày đi đâu dữ vậy hữ ?
— Tôi thăm anh em chơi chờ có đi đâu.

— Về. Về nhà dặng tao nói chuyện cho mà nghe.
— Chuyện gì ?

— Ày, thì về nhà rồi sẽ biết mà.

— Mày về trước đi.

— Mày không chịu về hay sao ?

— Chiều tối rồi tôi sẽ về.

— Vậy chờ mày về liền bây giờ không được hay sao ?

— Không được. Tôi còn mắc công chuyện một chút nữa.

— Ủ hụ ! Con thiệt là quá-quắc lắm.

— Có gì đâu mà quá-quắc. Má về đi. Tôi nói chiều tối về mà.

— Chắc hồn ?

— Sao lại không chắc.

— Ở, thời tao về. Má chiều mày phải về da, nghe hồn ?

Bà đứng dậy cáo từ ông chủ khách-lầu rồi lấy dù mà đi về.

Bà Kế-hiền vò túi săn, bà thấy có một cái xe hai bánh đè đó, chồng gọng lên trời, bà không biết xe của ai. Chứng bà bước lên thăm bà thấy cô ba Mạnh ở trong nhà chạy ra xá bà thi bà mừng quỳnh nên bà hỏi rằng :

— Con qua hỏi nào đó ?

— Thưa, con mới qua. Hôm nay con muốn đi.

HÃY HÚT THUỐC JOB

mà mắc công việc lặn-dận hoài, nên bừa nay con mới đi được. Thưa, má ở bên này mạnh ?

— Ở, mạnh. Anh chị bên nhà cũng mạnh, con hả ?

— Dạ, thưa mạnh. Thầy má con có gửi lời thăm má.

— Sao con không đi sớm sớm, để đi trưa nắng quá.

— Thưa, con qua hỏi này cũng còn sớm.

Bà đi rửa mặt và hối trẻ ở dọn cơm. Cô ba Mạnh lật đật đi xuống nhà bếp mà coi cơm nước cho mẹ chồng. Bà Kế-hiền kêu lại mà nói rằng :

— Con đè đó cho con Mang nó dọn con. Con ở đây cho má hỏi thăm một chút.... Hôm nay anh chị bên nhà hết giận thẳng tú hay chưa ?

— Thưa, con có thấy giận hờn chi đâu. Má con có hỏi không biết tại sao anh từ rời về ở biệt bên này, không thấy anh qua nữa.

— Ở, bừa hôm mà về má rầy nô, mà biếu phải qua lay anh chị mà xin lỗi. Nó nói nó sợ quá, đè it bừa người-ngoại rồi nó mới dám đi. Rồi kể có một thầy, anh em bạn học của nó hỏi trước, tới rủ nó đi Vũng-tàu hứng gió. Nó đi với thầy hôm nay. Nó nói chiều bừa nay nó về. Con đi qua đây, con có thưa trước cho anh chị biết chừng nào con về hay không ?

— Thưa, mì con dặn qua thăm má bên này rồi xé phai về.

— È ! Về chỉ gấp vậy nào ! Ở chơi vài bừa rồi sẽ về con.

— Thưa, con hứa xé về, nếu con ở, sợ e thầy má con ở nhà trông.

— Không hai gi. Xe đè đàng trước đó là xe ở bên con mướn con qua, phải hồn ?

— Thưa, phai.

— Nếu vậy thi tiện lắm. Đề một lái kèu thẳng đánh xe nó ăn cơm, rồi biếu nó về bên nó thưa giùm với anh chị hay, con ở bên này chơi vài bừa rồi sẽ về.

— Thưa, sợ ở lại bên này, thầy má con trông lắm.

— Không có sao đâu. Về bên này, chờ phai đi đâu hay sao mà sợ. Còn mình có cho xe về nói mà trông giống gi.

Đi về bên ! Quán báy khinh khí tao lầm, còn đâu theo làm chi ? Muốn báo tao phải hồn ? »

Cô ba Mạnh là gái ăn nói nhò-nhoi, có nghe những tiếng thô-tục như vậy thi chắc-chứa lì tai cô, bởi vậy cô đứng mà khóc, chờ không biết lời chi mà đáp.

Bà Kế-hiền la lớn lên rằng : « Thằng qui ! Nói hơi du-còn với ai vậy ? Vợ mày nó có lỗi gì mà mày dám mắng nó ? Tao đập đầu đuổi mày đi đây mày không lo, lai lo đuổi nó. Bừa nay tao mời thầy cái tài của mày rồi da. Hén chi anh chị ở bên chịu mày không nói phải lầm mà »

Thượng-Tử quát mệt nói rằng :

— Tôi biết mày. Má thấy họ giàu mà mê, nên chuyện gì mà cung bình họ hết thấy. Họ coi tôi như rơm như rát, mà cũng không kể.

— Ai coi mày như rơm như rát đâu ? Khéo kiểm cơ mà chửa minh ! Giá mạng mày mà cưới được con vợ như vậy thi đáng lay nó nứa chó, khéo làm bộ.

— Hứ ! Qui với má, chờ qui với ai đó mà má chưng.

— Hơi nó nói, ai chịu được thi chịu đi coi nê !

— Má nói nó qui lầm ; mà đê rồi coi tài có vợ bằng mười nó hay không mà.

Bà Kế-hiền thấy con nghinh-ngang quá, nếu nói nữa thi là chọc cho nó nói bậy thêm chờ không ịch gi, bởi vậy bà lắc đầu ngồi lặng thinh.

Thượng-Tử bỏ mẹ, trở qua hỏi vợ rằng :

— Bộ khi thẳng cha với con gái mẹ mày sai mày qua đây chọc cho tao đánh đặng làm cờ mà lèn Tòa xin đê, phải hồn ? Không cần gì đê. Tao cho phép mày về lấy chồng khác làm ăn. Cái giàu của mày đó không đủ cho tao xài một lát, đừng có chộn rộn.

(Còn nữa)

PÉTROLE HAHN

Là thứ dầu xức dầu rất tốt đã khỏi rụng tóc lại sạch cà gào nữa.

Nó lại làm cho tóc mềm mại, bóng láng, mùi nó thơm tho dễ chịu, khi gội đầu cũng dễ dàng.

Các vị lương-y đã khuyên người ta nên xức thứ dầu này.

CÓ BẢN KHẨP MỌI NƠI





Danh thức em

Em ơi ! tinh dãy kéo trưa rồi,
Anh rạng vàng đồng tảo khắp nơi.
Biển học minh-mông tua gâng súc,
Rừng vân lặn lội, chờ ham chơi.
Chuyện nhà chì gánh phần lo liệu,
Việc thế, em nên cố ghé vai.
Em ơi ! tinh dãy kéo trưa rồi.
Em ơi ! tinh dãy kéo trưa rồi.

Em ơi ! tinh dãy kéo trưa rồi,
Kia sóng vân-minh bùa khắp nơi.
Mòn nợ tan-bồng lo phải trả ;
Lâm thán nam-tứ, chờ rạng chơi!
Giang-san mờ mặt, nhớ em trẻ,
Nghĩa-vu làm người, phải ghé vai.
Bốn biển vang lừng, chuồng tiễn-hoa,
Em ơi ! tinh dãy kéo trưa rồi !
Mlle Lê Thị-Liệu.

Không chịu nói tên

Bùa-kia có người đi đường gặp
một thằng nhỏ, liền hỏi :

— Nè, em tên họ gì em ?

— Thưa ông, cũng như ba tôi
vây.

— Được. Nhưng ba em tên họ
là gì ?

— Thưa ông, cũng như tôi vậy.

— Phải, nhưng lúc tôi bùa cám,
cha mẹ em muốn kêu em ăn-cám,
thì kêu tên gì chứ ?

— Có cần gì phải kêu ? Hè cám
vừa dọn ra là có tôi liền mà.

— YM —

Trò chơi khoa-học

Đốt cháy mà không sao

Nếu các em muốn làm cho bạn
như các em lấy làm ngạc-nhiên,
không hiểu tại sao các em lấy
một tờ giấy đốt cháy rầm rầm,
thì mà khi lửa tắt rồi, thì tờ
giấy vẫn còn y nguyên như cũ,
thì nên làm như vậy :

Trước hết các em hãy lấy một
cái chậu nhỏ, đồ nước và bỏ
phèn vô cho thật nhiều. Khi phèn
tan ra hết rồi, các em mới lấy



Giải bài đố giải-trí

(Trong P.N.T.V. số 104)

Phản Nhi-dồng P.N.T.V. số
104, có ra một bài đố như vậy :

« Trong một cái ao kia có một
« bầy vịt, không biết là mấy con.
« Nhưng thấy con trước thi lội
« trước 2 con, con giữa thi lội
« giữa hai con, con sau chót thi
« lội sau chót 2 con. Hỏi vậy bầy
« vịt này có hết thảy là mấy con ? »

BÀI ĐÁP :

Bầy vịt này có hết thảy là 3
con. Bởi vì con trước lội trước
2 con, nghĩa là nó lội trước con
giữa và con sau chót. Con giữa
lại giữa 2 con, nghĩa là nó lội
sau con vịt trước, mà lội trước
con vịt sau. Con sau lội sau chót
2 con, nghĩa là nó lội sau con
trước và con giữa. Vậy bầy vịt
này có phải là 3 con không ?

NGUYỄN-KHOA-TRINH
(Hương-diêm)

một tờ giấy trắng đem nhúng vào
nước ấy, cứ hé nhúng ướt đều
hết thi đem phơi khô, mà hé khô
thì lại nhúng lại. Làm như vậy
năm bảy lần, chừng nào thấy có
phèn đóng vào tờ giấy trắng ngồi
mới thôi. Bây giờ nếu các em
đem tờ giấy ấy ra mà đốt (coi
hình in trên đây) nó sẽ cháy dù
lắm, song cháy đó là cháy cái
lớp phèn bao bọc ở ngoài, chờ
tờ giấy không hề hổng chi cả.

Chơi cách này mà giấu không
cho bạn bè biết trước, ai lai
không lấy làm lạ ?

Muốn chơi bằng sợi dây cũng
được. Các em hãy lấy một đoạn

Điệu-Pháp

Cũng nên biết qua Những gia đình của loài chim

(Tiếp theo)

Chim «tiếc-vợ»

Cũng như con chim Hit-cô, thứ
chim tiếc-vợ này đi tìm đâu cũng
đi lè-loi có một mình, chờ không
bao giờ thấy có bầy có bạn.

Ở nhà-quê có nhiều người biết
và thuật chuyện con chim tiếc-vợ
cho tôi nghe, tôi lấy làm cảm-
động, tôi cảm-động còn hơn
«chuyện nhà» của con chim Hit-
cô kia nữa. Để tôi thuật lại cho
độc-giả nghe chơi.

Họ nói con chim tiếc-vợ kiếp
trước nó là người làm ruộng
hay làm mướn chi đó. Nhà có
một chồng một vợ và một con
trai mới vừa bảy tám tuổi, mà
nghèo nàn lắm.

Bùa kia chồng đi làm ăn xa,
đến năm sáu bùa mới về. Nhơn khi
vợ đi khỏi, cha nấm dòn với
con, chẳng lành thì chờ, đưa con
lai méc với cha nó rằng lúc cha
nó đi vắng, mà nó ở nhà đêm
nào cũng dắt trai vô buồng, để
làm gì không biết !

Anh nó đã sẵn có tánh ghen,
nay nghe con học chuyện như
vậy thi giận lắm. Hỏi đi hỏi lại
nó năm ba lần, nó cũng nói
quyết như vậy, ánh giận rung,
bèn đi mài dao, kế vợ về đến
nhà, ánh chém bay đầu, rồi đem
thay mà giấu.

Ai ngờ tôi lại, sau khi đốt đèn
lên rồi, anh nó đi đến đâu thẳng
con cùng ngó theo, anh nó thấy
vậy lấy làm kỳ mò hỏi nó :

— Lạ lùng gì tao mà mày ngó
dù vạy mày.

Thằng nhỏ liền chỉ sau lưng
anh rồi đáp :

— Đó, cái người đêm nào cùng
tới nhà mình hôm tia di khôi,
bây giờ họ còn tới nữa đó.

Anh kia sắng sỏi, day lại té ra
là cái bóng của anh ta, ánh biết
là đứa con làm bóng ra người,
làm cho ánh cũng làm tin rằng
vợ ánh bội nghĩa vong tình rồi
ánh giết chết một cách rất oan
uổng.

Bây giờ ăn năn cho mấy cung
là muộn rồi. Đêm ấy ánh than,
ánh khóc rất nồng nàn thâm
thiết, đến khuya, thẳng con ngũ
mè, ánh bèn lấy dây ra chõ chôn
vợ, thất cõ mà chết.



Cách ít tháng sau, tại chõ đó
có một con chim, không biết ở
đâu bay lại, cứ bay nhảy trên
cây mà kêu «tiếc vợ tao, tiếc vợ
tao», hoài, khiến cho người ở đó
phải tin rằng sau khi chết rồi
anh nó hóa thành chim để kêu
rêu thâm thiết mà chuộc tội mình
cho đến ngày nay đó.

Nếu việc này mà quã có thiệt
như vậy, thi cùng tội nghiệp cho
thứ chim ấy vô cùng. mà ai là
thợ săn xin chừa nó ra đừng bắn
giết nó tội nghiệp. V.H.

(Còn tiếp)

Làm trai

Mang tiếng mày ráu đứng cõi đời,
Phải sao cho đáng giá làm trai.
Đứng e biện-học muôn trùng rộng,
Chờ ngai đường mây mây dầm dài.
Ngò lèn tang bồng khôn lèn mãi,
Gánh chung non nước phải kè vai.
Ra công gâng súc mà xoay xòa.
Trời đất xưa nay chẳng phụ người.

No-eia-Truy

Má anh thật là hiền nội-trợ

Tới giờ chơi (Recreation) trò
Bà với trò Mai mời dắt nhau ra
ngồi dưa gốc da nói chuyện. Trò
Bà nói :

— Lúc này không biết tai sao
ba má tôi than túng tiền quá.
Mỗi lần, mỗi bữa đi học, bữa nào
cũng cho tiền su (2 su) giờ phút
cô su nhỏ.

— Ấy là má anh bà-tiện chờ gi.

— Ủ, má tôi bà-tiện. Còn má
anh có bà-tiện hay không ?

— Sao lại không có. Má tôi bà-
tiện gắt cù kiệu.

— Để tôi nói cho anh nghe,
rồi anh tức cười chết. Mọi lần
tháng nào, hè lanh lương rồi ba
tôi cũng mua ít cái rè-gát (regate)
nhưng bây giờ má tôi có cho ba
tôi mua đâu.

— Chờ làm sao ?

— Má tôi lấy mấy cái áo hàng
bom-bay cũ của má tôi đã rách
rồi đó, má tôi mới cắt ra, lấy rè-
gát cũ của ba tôi ráp khuôn, rồi
cắt, may, cho ba tôi xài, khỏi
phải mua cái mới nữa !

— À, má anh làm như vậy mà
nói bà-tiện là bà-tiện cái gì ?
Thưa má tôi xài tôi mấy khoắng
dây-thép rồi !

— Trời đất ơi. Má anh còn có
cách gì bà-tiện hơn nữa hay sao ?

— Cũng đơn một bản với má
anh đó, song má tôi đơn dày oán !

— Là nghĩa làm sao ?

— Là má tôi gop hết thay
những rè-gát cũ của ba tôi rồi....

— Rồi trò bẽ nó lai cho mời
đè ba anh xài phải không ?

— Đầu có phải. Má tôi cắt chỉ
tháo nó ra, ủi ngay thẳng, rồi nối
từ miếng lai cho thành một tấm
lụa lớn...

— Chi vậy ?

— Rồi cắt may áo bà-ba đè bên
trong nhà cho khỏi tốn tiền mua
vải chờ.

— Thời, má anh thật là hiền
nội-trợ rồi !

— YM —

TÌM NGƯỜI VỢ HIỀN

(Tiếp theo)

Thế-nữ đi rồi, bà suy nghĩ : « Chiếc nhẫn này thiệt của bức hoàng-tử mới có, thôi, để chờ thế-nữ về rồi ta sẽ rõ coi phái người này có ý làm bộ rót chiếc nhẫn dặng làm cho ta dè ý đến chẳng. Nếu phải vậy thì quả là người không tốt. Còn như tự-nhiên, rủi làm rót chiếc nhẫn mà không hay biết, thì người ấy với ta chắc là có duyên nợ chi đây ».

Nói rồi bà liền deo chiếc nhẫn vó tay, thật nó vừa khích với ngón tay của bà, làm cho bà càng thêm nghi ngờ hơn nữa.

Một lát thế-nữ về tới, tâu với bà rằng :

« Tôi thấy ông hoàng hãy còn ở đó, nhưng ông vừa khóc, vừa khóc dưới cõi. Ông nói ông mới làm mất một chiếc nhẫn, giá quý hơn hết của cái trên đòn, vì chiếc nhẫn ấy của lệnh mẫu-hoàng của ông để lại cho ông làm dấu tích. Hoàng-tử có năn nỉ với tôi xin trả lại số kiếng giùm cho ông nữa ».

Nghé dứt lời, bà công-chúa Keo-Pha cảm động vô cùng. Bà nói thầm : « Nếu thật người có ý gì, thi đâu có vừa khóc vừa tim chiếc nhẫn. Vậy dù biết là một việc rủi ro, chờ hoàng-tử chẳng có ý chí làm bộ cũ ».

« Thế khi to hổng nguyệt-lão xui khiến cho ta gặp hoàng-tử này đây chăng ? Thuở nay ta chẳng hề dè ý đến ai, sao nay lại bất động lòng thương người này thật cũng lai ! »

Suy nghĩ xong, bà mới nói với thế-nữ rằng :

« Mi hãy ra nói với hoàng-tử như vầy : « Tâu hoàng-tử, chiếc nhẫn của ngài không có mất đâu ».

của công-chúa thấy hoàng-tử là người hiền dứ, ăn nói khiêm nhượng cũng đem lòng mến thương, nhưng ông buồn một điều là sợ nếu công-chúa ưng lòng thì cha con phải xa nhau, ông nỡ thương không chịu nổi. Ông suy nghĩ một lát rồi nói : « Thời đẻ ta kiêm cách dừng cho con ta thấy được hoàng-tử, và làm sao cảng trờ nhân duyên của hai dặng mời dặng. Nếu quả thật chúng nó có nhán duyên với nhau, ta không thể cảng dặng, thi ta sẽ kiêm thế tri hoản cho lâu ngày ».

Ông liền ra lệnh đem lại một thùng gạo lớn, và nói với hoàng-tử Rothisen rằng : « Hết thay mấy hột gạo trong thùng này trăm đều có làm dấu, và trăm cũng biết số nó là bao nhiêu. Trăm sê sai người đi rải khắp nơi, trong vườn, trong ruộng, trước mặt hoàng-tử thấy. Nếu ngày mai, hoàng-tử đem dung cho trăm dù số mấy hột gạo làm dấu ấy, thi trăm mới chịu gả công-chúa cho ».

Gạo rải xong, hoàng-tử Rothisen bưng cái thùng không, nét mặt rất buồn rầu. Ông quí gối xuống, dòm thẳng lên trời và cúi mặt xuống đất, miệng van vài nghe bất động lòng :

« Nay chìm chóc và côn-trùng ôi ! Xin các ngươi đừng ăn những hột gạo mới rải đó, mà tội nghiệp cho ta lắm. Trái lại, nếu cái người có thề giúp ta dặng, thi hãy đến phu lực với ta, mà lượm lại cho dù, chẳng bao giờ ta quên ơn các ngươi đâu ».

Đoạn ngài cúi đầu xuống, chấp tay cầu khẩn : « Nếu tôi có duyên nợ chí với công-chúa Keo Pha thi xin tiễn-phá-thâhh-thân cho tôi làm dặng việc khó khăn này ! »

(Còn tiếp) PHAN-VĂN-CHÍNH



Thuốc
diệu
người
Annam
và hút
hơn hết



Bán hộp xoan có tiếng đã 20 năm nay.
XIN QUÍ BA QUÍ CÓ CHIỀU CÓ

O. M. IBRAHIM & Cie

44, Rue Catnat 44,

SAIGON

THUỐC MỚI!

THUỐC MỚI!

NÊN BỎ Á-PHIỆN

Bằng thuốc Giòi-yen dài-bỗ hiệu CON Ô của nhà thuốc
BÁ-NGỌC-DƯỜNG

Bản-đường chuyên môn bán rộng thuốc bỏ Á-phiện gần 10 năm nay. Khắp Đông Pháp đều nghe danh thuốc Nguyễn-hòa-liên hay dài tài.

Vì muốn cho vừa lòng mỗi người, nên bản-đường tận tâm bào chế riêng một thứ thuốc thiết mạnh mà chất thuốc lại mát mẻ vô cùng. Để riêng cho các xứ nóng như Nam-kỳ, Trung-kỳ và Caomén dùng thi bỏ được rất dẽ, ít tổn tiền. Hút thuốc không mỏi ngày 1\$00 thi tổn 6 ve dù bỗ.

Mỗi ve 70 viên 1\$00 — Ve 85 viên 0\$50

Người hút lớn hay hút nhụa mồi ngày trên 3\$00 thi uống thử thiết mạnh ve 70 viên 1\$20 càng tốt. Ở xa gởi cách « Lành hóa giao ngan ».

Thờ và mandat gởi cho : M. NGUYỄN-HÒA-LIỀN
Pharmacie

246 Rue d'Espagne, 246 Saigon

RÂY HÚT THUỐC JOB

DEN HIỆU
COLEMAN
LÀ ĐÈN TỐI
HÀNG NHỰT
HỘI Ở HÀNG
L'UNION COMMERCIALE
SAIGON



Đều nên nhớ

Dầu « Ba-Cô » chất thật tốt, chất thật kĩ, mùi thơm rất mặn mà, nhân véc ba có Trung-Nam-Bắc. Khi thử dầu xéc-tic vừa làm mượt, vừa làm cho tóc thêm nhiều thêm xanh mà lại giữ được và sạch cho da tóc. Pha-hỗn-dị hòa 2 nồng độ, pha-hỗn-dị, các bà, các cô ở Trung-ky đã đều quen dùng cả. Bản-lê, cao-quảng-cao, cũng nói trong tờ Đông-Pháp, mỗi chai 0\$15. Mua buôn, làm đại lý, và cho thuê cho nhà ché-tao :

Hàng dầu BA-CÔ
Đông-hợp (Trung-ky)



* Thưa các bà.

Nếu như mặt các bà có nốt ruồi, có mụn, da mặt có rãnh, nước da vàng và có mè xinh rìn ; tóc rung, long mi mắt không dày ; mắt không sáng sủa ...

Muốn trị những chứng đó, thi xin các bà dùng những dầu phẩn của Viên-Mỹ-Khoa + KEVA + chế ra.

Nhiều bà đã dùng thử, đều làm chứng cho là thần-hiệu. Tôi xem không phải trả tiền. Ai xin catalogue, sẽ gửi cho, không lấy tiền.

Mme Courrier
Viên-Mỹ-Khoa KEVA
40, rue Chasseloup-Laubat Saigon. Téléphone 715.

Le Directeur Gérant : NGUYỄN DUC-NHƯỢN