

Phụ-nữ Tân-văn

TUẦN BÁO XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM



Phân sơn tô diêm sơn-hà,
Làm cho rõ mặt đàn-bà nước Nam.



TÒA BÁO
(RÉDACTION ADMINISTRATION)
N° 42, Rue Catinat, N° 42
SAIGON

DÉPÔT LÉGAL
Le 20/07/31
4/1/31
Huong

[Handwritten signature]

THE DRAGON

IMPERMÉABLE DE GRAND LUXE



Bỏn hiệu làm Đại-ly hiệu áo mưa này đã 5 năm rồi, được quý khách xa gần ưa chuộng lắm. Thứ áo này may bằng fil cho nên dùng được bền bỉ không mau rách như thứ bằng vải.

Lại được một điều qui đặc biệt hơn hết là : nó không trở màu, dầu khi dùng cho tới rách cũng còn màu sắc y như lúc mới. Ni tắc rất vừa vặn theo vóc vạc người Annam.

Thứ cỡ thường
giá. . . 24 \$ 00

Thứ cỡ nhung
giá. . . 26 \$ 00

Thứ mỏng cho đàn bà, tay và bâu bằng nhung
giá. . . 24 \$ 00

Đại-ly bán sỉ và bán lẻ
trong cõi Đông-Pháp

Hiệu NGUYEN-ĐUC-NHUAN

42, RUE CATINAT SAIGON

N.B. — Khi mua ao xin nhớ nói rõ bề dài từ đầu chỉ tròn ; và bề dài cái tay, từ xương sống chỉ chừng tay, cho 2 ni đo là đủ.

THE DRAGON

IMPERMÉABLE DE GRAND LUXE

PHU NỮ TAN VAN

Năm thứ ba, số 90—9 Juillet 1931

Chủ-nhơn : Mme Nguyễn Đức Nhuận
Chủ-nhiệm : M. Nguyễn Đức Nhuận
Báo-quản : 42, Rue Catinat Saigon
Số dây nói : 566, Saigon
Dây thép sắt : Phunutanvan Saigon

Giá báo — Một năm 6\$00 — Sáu tháng 3\$50 — Ba tháng 1\$80 — Mua báo phải trả tiền trước, thơ từ và mandat xin gửi cho M. Nguyễn-Đức-Nhuận chủ-nhiệm Phụ-nữ Tân-vân, 42, Rue Catinat Saigon.

YÊU MỤC

- 1—Cho con đi học bằng mắt.— P. N. T. V.
- 2—Tục kiêng tên.—PHAN-KHÔI.
- 3—Thay đầu vật này qua vật kia.—VĂN-ANH.
- 4—Người đàn bà bất-trình bị chặt đầu.—V. A.
- 5—Y muốn của người đời.—Mme VĂN-ĐẠI.
- 6—Gái-góa (dịch thơ La Fontaine)
V... V...

CÔNG VIỆC TRONG NHÀ — VỆ-SANH — VĂN-UYỄN
TIỂU-THUYẾT «Con nhà giàu» — PHẦN NHÌ-ĐỒNG

Cha mẹ nên nhơn lúc nghỉ hè này

CHO CON ĐI HỌC BẰNG MẮT

Sau chín tháng học tập chuyên-cán, trí-não mệt nhọc, đến mùa này là mùa các trường đóng cửa, để cho học trò lớn nhỏ nghỉ ngơi.

Ở các nước phương tây, hay là ở nước Nhật bên phương đông với ta đây cũng vậy, việc giáo-dục nhi-đồng của họ đã mở mang rộng rãi ; lại không có một cơ-hội hoặc là một cách thức nào có ích cho con trẻ mà họ lại không lợi dụng. Tức như vụ nghỉ hè này, không phải họ nhốt con trẻ ở nhà, cho chúng ăn chơi gì tự ý như ta đâu ; họ dắt chúng đi chỗ này chỗ khác ; ở nhà quê thì lên tỉnh-thành ; ở tỉnh-thành thì về nhà quê ; đi lên núi cao, đi ra bãi biển ; tìm nơi cổ-tích cho viếng, dẫn tới công-xưởng cho xem. Đem chúng đi cho biết đó biết đây như thế, tức là cho chúng có dịp rộng rãi kiến-vấn, mở mang trí-não ra. Rất đỗi họ làm cách trao đổi con nít trong các nước với nhau : ví dụ bên Pháp cho mấy trăm con trẻ qua Đức, bên Đức cũng cho mấy trăm con trẻ qua Pháp, có người chỉ dẫn điu dắt cho chúng thăm viếng phong-cảnh nọ, xem xét sự vật kia, một ít lâu rồi về.

Lợi-dụng lúc nghỉ trường mà cho con nít đi chơi, chính là cách dạy nó học bằng mắt vậy. Bày lâu ngồi đầu ghê nhà trường, nghe giảng những núi sông sự vật ở trên sách, nay dắt tới nơi cho chúng nó thấy tận mắt thì chẳng những là khiến cho chúng mau nhớ, mau hiểu, mà lại để gây nên cảm-giác, và mở rộng

kiến-vấn ra cho chúng nữa, như vậy chẳng phải là một cách chơi có ích cho sự học của chúng lắm sao?

Xứ ta, chúng tôi thấy đèn vụ nghĩ hè như lúc này, là cha mẹ bắt con ở riết trong nhà, không muốn cho rời đi đâu nữa bước. Chẳng ăn, chẳng thì đánh lộn, chẳng vọc đất thì leo cây; loành quanh có vậy mà nó hết mấy tháng nghỉ ngơi, chớ nó không được như dịp đó để đi viêng thăm xem xét những phong-cảnh sự vật trong nước, cho tâm con mắt của nó được thấy xa, khi đi non của nó được mở rộng ra đâu.

Nhiều người nghĩ rằng con mình học tập cả năm mệt nhọc và bấy lâu cách biệt xa xuôi, giờ được dịp nghỉ thì để cho nó ở hủ-hỉ trong nhà, ra vào ôm ấp, muốn ăn gì cho ăn, muốn chơi gì cho chơi, vậy mới là thương con. Lòng thương con như thế, tiêng rằng xác thịt nó được búong lung, mà kỳ thiệt là tinh-thần nó bị tù túng vậy. Còn những cái hại trong lúc nghỉ học, bởi sự chịu chuộng của cha mẹ, cũng là bởi cách chơi nghịch của đứa trẻ mà sanh ra thiếu gì. Tưởng người làm cha mẹ có biết lợi-dụng lúc nghỉ hè mà dạy con học bằng mắt, như cách của người ta, đã nói ở trên đây, vậy mới thiệt là thương con.

Chúng tôi khuyên các nhà có con cái, nên như lúc này dắt con đi chơi chỗ này chỗ kia; dắt nó đi mà mỗi nơi chỉ dẫn cho nó thấy, mỗi việc giảng giải cho nó nghe, thì biết bao nhiêu non sông cảnh vật kia đều là bài học thiên-nhiên về cách-tri, địa-dư, lịch-sử, có ích cho nó cả.

Ở tỉnh-thành thì dắt nó về hương-thôn, chỉ cho nó thấy những công việc làm ăn, dân-giau tặt khổ; nó sẽ động lòng thương yêu giống nòi.

Ở hương-thôn thì dắt nó lên tỉnh-thành, chỉ cho nó thấy bao nhiêu cơ-quan tiên hóa, bao nhiêu công cuộc lớn lao; nó sẽ mở được cái óc hẹp hòi bấy lâu, và biết nông chí học-hành tiên-thú.

Sông rộng núi cao, nào là chỗ ký-công của tạo-hóa; bia tàn miếu cổ, nào là chỗ di-tích của anh-hùng; kia bức tường đổ, nọ gốc cây xưa, nào là những chỗ ghi chép các chuyện vinh nhục hưng vong trong lịch-sử; trong khi đi dạo, mà gặp mấy cái đó, chỉ ra cho nó thấy, giảng rõ cho nó nghe, tự nhiên là nó biết tưởng nhớ đến công-nghiệp của tiên-nhơn, và có quan-niệm cao xa về quốc-gia chúng-tộc.

Nói tóm lại, đã biết cách dẫn nó đi chơi, thì bất cứ một sự vật gì, đều có thể là một bài học bằng mắt cho nó hết cả. Nó được đi chơi, đã thấy khoan khoái vui vẻ, lại được học bằng mắt, thì càng mau nhớ mau hiểu, và có ích chắc chắn sâu xa cho nó hơn là học trên sách vở nhiều lắm. Phương-ngôn tây nói: « Đi tức là học » và ta cũng thường nói: « Đi một bước đàng, học một sàng khôn » chính là vậy đó.

Chúng tôi mong rằng ai có con cũng hiểu cách giáo-dục cho con trẻ như thế là cần ích, thì phải nên tùy sức của mình mà làm, chớ không nên quá giám cấm chịu chuộng nó, mà bỏ qua cái cơ-hội mở rộng kiến-vấn, bồi-bổ tri-thức cho nó lúc này, thật là uổng lắm.

Phu-nu-tan-van



Ý-KIẾN CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI THỜI-SỰ

Chánh-trị-phạm ta có được Đại-xá chăng?

Mới rồi đọc các báo hằng ngày, tưởng ai cũng thấy đăng cái tin như vậy:

« Quan Hình-bộ Tổng-trưởng Bérard đã thảo một « bản dự-luật Đại-xá, thi-hành rộng tới những « người bị án ở Colmar ».

Cái tin vắn tắt ấy làm cho chúng tôi có chút hi-vọng nảy ra ở trong óc.

Đại-xá (amnistie) là một cái ơn-diễn của nhà nước thi-hành trong lúc có việc gì vui mừng, để tha tội cho những người bị án, thứ nhất là chánh-trị-phạm. Chắc hẳn trong lúc này nước Pháp như có quan Tổng-thống mới là ông Paul Doumer lên kế-vị, cho nên ông Bérard muốn xin ban ơn Đại-xá.

Tin trên kia nói rằng ơn Đại-xá sẽ thi-hành rộng tới bọn bị án ở Colmar. Tưởng nên nói sơ cho biết bọn bị án ở Colmar là thế nào? Bọn ấy tức là chánh-trị-phạm. Số là mấy năm trước, ở hai tỉnh Alsace, Lorraine mà nước Pháp mới khôi phục lại được từ hồi chiến-tranh, nổi lên một bọn kêu là phái « biệt-lập » (les séparatistes), muốn cho hai tỉnh ấy độc-lập, không thuộc về nước Pháp nữa. Âm-mưu bại lộ ra, những người chủ-động đều bị đem ra tòa Đại-hình ở Colmar xử. Bởi vậy nên kêu là những người bị án ở Colmar.

Nay nước Pháp mở lòng quăng-đại, muốn tha thứ tới những người « biệt-lập » ở Colmar, thì chúng tôi cũng mong rằng nước Pháp cũng tha thứ cho bọn « bạo-động » ở nước Nam này nữa.

Nghĩa là chúng tôi mong cho các chánh-trị-phạm của ta cũng được nước Pháp ban ơn Đại-xá.

Chúng tôi thiết tưởng trong hai năm nay, oai-nghiêm của nước Pháp đã bày tỏ ra như thế là

đã rồi, giờ nên bày tỏ ra nước Pháp có lượng khoan-hông là phải. Hướng chỉ lúc này quan Toàn-quyền Pasquier lãnh cái sứ-mạng trở qua thi-hành mọi việc cải-cách cho dân chúng tôi, thì chính là lúc nên quên bỏ chuyện xưa, tha thứ lỗi cũ cho dân, để chỉ tỏ cho dân thấy lòng rộng rãi của nước Pháp.

Đại-xá cho cả chánh-trị-phạm Việt-nam, không phải là dấu tỏ rằng cái tinh-thế của nước Pháp yếu đi, kỳ thiệt là dấu tỏ rằng nước Pháp đã có oai rồi, lại có ơn nữa vậy.

Trong đám chánh-trị-phạm bấy lâu, có chị em chúng tôi cũng nhiều. Ví dụ như nay mai thấy người như cô Bắc, được đem đưa con nhỏ, để trong ngục lúc nọ, về nhà nuôi nấng dạy dỗ, lạc nghiệp an cư, thì ai thấy cái cử-chỉ rộng rãi ấy của nước Pháp mà không cảm-động cho được.



Ôi! các ông lớn làm việc.

Cách mấy tháng trước đây, có năm ông lớn ở Saigon này, thầy-kiến có, đốc-tơ có, chữ-băng có, nhà-giàu có, ngồi xúm quanh cái bàn, vuốt ngực thờ ra, nói với nhau: « Trời ôi! Dân còn ngu, nước nhiều việc, mà phải kia làm dở, người nọ rất hèn, lấy ai đâu binh vực đồng-bào, gánh vác

việc nước cho bây giờ ; anh em ta phải ra làm việc xã-hội mới được. * Rồi không hẹn nhau mà ăn ý với nhau quá : mỗi ông nắm tay thật chặt, vỗ xuống bàn cái rầm, nói lớn rằng :

* Ta chung nhau mỗi đũa một ngàn, mua máy mua chữ về làm một tờ báo chữ Tây, một tờ báo quốc-ngữ, để binh-vực quyền lợi và mở mang trí não cho dân. *

Câu chuyện nghe rôm râm làm sao ! Tâm chí hăng hái làm sao ! Ai thấy vậy mà không mừng cho vạn mang nước Nam, may phước có các ông tai to mặt lớn như thế.

Vậy rồi một ông trong bọn, sốt sắng hơn hết, bỏ ra một ngàn đồng, gọi trước qua Tây để mua máy mua chữ. Ai cũng trông mong được đọc báo xem văn của các ông thầy-kiến đốc-tơ dạy khéo mở ngu cho mình.

Thất-vọng chết đi !

Đến chừng máy và chữ qua tới nơi, là lúc phải bỏ tiền ra để lãnh về, thì ông nào ông nấy thụt mất. Chẳng báo thì đừng ! chẳng khai hóa cũng thây kệ ! chẳng thượng-lưu cũng cam ! chớ bây giờ bỏ tiền ra xót ruột lắm. Thế là cái tiếng vỗ bàn, cái động thở ra, mới cách có mấy tháng, bây giờ bay đi đâu mất cả.

Các ông lớn nhà ta, hạng thượng-lưu của xã-hội ta, làm chuyện đời và lo việc nước là như vậy đó. Thượng lưu của người ta, hi-sanh cả thân-danh tài-sản với dân với nước, còn chưa lấy làm vừa lòng, còn thượng-lưu nhà mình mới làm việc nhỏ mọn, bỏ số bạc ngàn, mà đã nguội lạnh lơ là như thế kia, thật càng suy nghĩ chừng nào càng buồn, càng so sánh chừng nào càng thấy mắc cỡ với người ta chừng nấy.

Chúng tôi trách các ông đi học tây về cũng phải.

Hay là có người cho rằng xã-hội Việt-nam chưa có thượng-lưu cũng phải.



Bấy lâu ta vẫn nghe bên Huế-kỳ có trường dạy thứ vật, có chó cũng dạy « bác-sĩ ». Hình in đây là quang-cảnh trường dạy chó ở châu Los Angeles; mấy cậu đang ngồi chờ thì tốt-nghỉệp, ta thấy một cậu đang vẽ hình trên bảng đen, tức là làm bài thi đó.

Một cái tục, nếu không bỏ đi thì bất tiện :

TỤC KIÊNG TÊN

Hiện nay xã-hội ta đang ở vào thời-kỳ quá-độ (1). Có nhiều việc, đã thấy bên mới là tiện-lợi mà theo rồi, song bên cũ cũng vẫn còn giữ đó. Như các nhà ở thành-phố, trên bàn-thờ đã có giầy đèn-diễn năm ngọn hay ba ngọn, mà cũng còn để chơn đèn bằng đồng thấp đầu phụng theo với bộ ngũ-sự cho chặt chỗ ; dưới bếp đã có máy nước, vụn khi nào chấy khi nấy, mà cái gàu với đôi thùng gánh nước cũng còn treo tòn-ten. Những sự ấy, để yên thì thôi, chớ dỡ ra nói, thì ai cho khỏi phì cười, phì cười vì cái sự mình làm nó gần như là vô nghĩa.

Thuộc về vật-chất, những điều chống-bàng nhau ấy cũng chẳng hại chi : ai rộng nhà thì chứa những chơn-đèn đồng, gàu và thùng gánh nước ấy có nhiều mấy cũng chẳng đến nỗi hết chỗ ăn chỗ nằm đâu mà sợ. Duy có những điều nào chống cháng nhau về tinh-thần, thì thật là khó lòng ; bởi vì cứ giữ cái cũ hoài thì nó cứ làm ngạnh với cái mới, rồi cái mới phải mất thì giờ nhiều lắm mới làm quen với xã-hội được.

Bởi vậy tôi muốn ví dụ cái mới với cái cũ ở xã-hội ta ngày nay cũng như hai vợ chồng : Hai vợ chồng không vừa mắt nhau, đến nỗi làm như mặt trăng với mặt trời, muốn phần không còn phần nào ở đời với nhau được ; vậy mà nói đến chuyện ly-dị thì không bên nào dám hở môi, vì sợ cái tiếng dỡ đổ về mình, nên cứ làm thinh để đủ đưa vậy thôi. Cái mới với cái cũ ở trong xã-hội ta ngày nay, thật là không dung nhau, nhưng lại chưa hề quyết-tuyệt nhau, khác nào như vậy ?

Đối với cặp vợ chồng ấy, người ngoài ai cũng muốn thành nhân chi mỹ chớ có thành nhân chi ác làm chi, nên lại cứ khuyên mỗi bên chịu mỗi chút đặng ở đời với nhau ; song đến cái đã không chịu đành thì thôi, có trời xuống mà cột nó cũng không dính được, thành ra lời khuyên kia cũng vô hiệu.

(1) Quá-độ (過渡) là vượt ngang qua sông, khi đã lìa bờ bên này rồi mà chưa đến bên bờ kia; dùng để chỉ lúc lắt đầu cái-cách, ở giữa sự mới và cũ. Chữ này khác với chữ quá-độ (過度), nghĩa là vượt qua mực thường, thái quá, quá chừng.

Theo ý tôi, khi gặp như vậy, phải lấy sự lợi-hại của đời mình làm trọng, còn miệng lưỡi mỗi, thây kệ nó, chớ nên quăn đến mà để sự làm-lỡ cho đời mình. Vậy nên, đối với vợ chồng kia, tôi khuyên họ ly-dị đi, kẻ không vợ kiếm vợ khác, kẻ không chồng kiếm chồng khác mà làm ăn thế nào, thì đảng này, khi cái cũ với cái mới không dung nhau, tôi cũng khuyên người ta liệu mà quyết-tuyệt đi, hề lấy củ thì bỏ mới, hề lấy mới thì bỏ cũ thế ấy.

Như cái ý của tôi đó, chắc có nhiều người cho là cấp-lấn hoặc vong hồn. Nhưng, ai nói vậy là tại họ không nghĩ cho kỹ. Chớ đã nghĩ cho kỹ, thấy chỗ nó không dung nhau là thế nào, thấy chỗ lợi-hại của đời mình là thế nào, rồi tương cũng phải làm như lời tôi. Nếu không làm như lời tôi, thì cuộc đời lại thành ra mâu-thuẫn, đê-ngổ, chẳng có ý-nghĩa gì hết.

Trong nhiều việc, lấy ra một việc rất tầm thường mà nói, là sự kiêng tên (1). Tôi xin rao trước lên một câu rằng : Kiêng tên là một cái tục cổ của nước mình, đến ngày nay vẫn còn giữ, nhưng ngày nay ta lại cũng có cần dùng những sự khác, mà những sự này lại tương-phản với sự kiêng tên, nên hề không bỏ cái tục kiêng tên đi, thì có điều bất-tiện cho ta lắm vậy.

Kiêng tên, nói là cái tục mà vốn nó là cái lẽ ; lẽ thì còn đáng qui hơn tục nữa. Cái lẽ ấy ta bắt chước theo người Tàu, mà người Tàu bày ra cái lẽ ấy rất xưa.

Trước đây độ ba ngàn năm, vua nhà Châu lập ra lễ-nhạc chế-độ ; trước hết rất trọng sự lễ-tự nơi tông-miếu để tôn-kính tổ-tiên mình. Bởi đó bày ra phép « húy », (2) không dám nói động đến tên tổ-tiên, cũng là một cách để tỏ niềm tôn-kính vậy.

Theo cái ý-nghĩa đó thì chữ kiêng tên người chết rồi mà thôi, chớ không kiêng tên người còn sống. Vả lại, sự kiêng cũng có giới-hạn, không phải gặp khi nào cũng kiêng hết thảy như các đời sau. Theo

(1) Kiêng tên, có nơi nói là cử lễ, hay húy tên.

(2) Chữ viết là 諱, nghĩa là kiêng tên.

lễ thì như là chỉ có lúc nói chuyện thường mới kiêng, cho nên có dạy rằng « không kiêng trong khi đọc sách và viết chữ. » (1) Cũng vì đó nên vua Văn-Vương nhà Châu tên Xương, vua Võ-Vương tên Phát, mà người nhà Châu không kiêng hai chữ ấy, trong kinh Thi có câu « Khắc xương khuyết hậu » (2) và Trường phát kỳ tường. » (3)

Lại theo Lễ, thì chỉ cái chữ chánh tên mới kiêng mà thôi, chứ chữ đồng-âm với tên cũng không kiêng; và như cái tên đôi thì duy có khi nào gặp hai chữ ấy đi liền với nhau mới kiêng, chứ không kiêng độc chiếc một chữ. (4) Coi đó thì cái luật kiêng tên đời xưa cũng còn rộng-rãi dễ chịu, không đến nỗi bó-buộc quá.

Hình như hồi đầu mới đặt ra luật này thì duy có nhà vua mới được dùng mà thôi; nhưng tên của nhà vua mà người trong nước phải kiêng, kêu bằng « quốc húy ». Nhưng đến sau rồi nhà sĩ-phu cho đến thứ-dân cũng được phép kiêng tên tổ-tiên mình, kêu bằng « gia húy », sự ấy, thì tôi không rõ bắt đầu từ hồi nào. Trong kinh Lễ, chỗ thích nghĩa « nhị danh bất thiên húy », có lấy cái lệ (exemple) như vậy: « Như mẹ đức Khổng-tử, tên là Trưng-Tại, vậy khi nào nói trung thì chẳng nói tại, khi nào nói tại thì chẳng nói trung. » (5) Theo đó thì về đời đức Khổng, đã có gia-húy rồi vậy.

Từ nhà Hán về sau, đời càng xuống chừng nào thì cái luật húy càng nghiêm chừng nấy. Như vua Hán Cao-tổ tên Bang, thì đổi chữ « bang » làm chữ « quốc »; vua Đường Thái-tôn tên Dân thì đổi chữ « dân » làm chữ « nhân ». Người nhà Hán không được dùng chữ bang cũng như người nhà Đường không được dùng chữ dân, mà hai chữ ấy thành ra bị bỏ dứt.

Vả lại như vua Đường Thái-tôn tên Thế-Dân, ấy là tên đôi, theo lễ, có kiêng độc chiếc một chữ « Dân » đầu, vậy mà người nhà Đường phải kiêng một chữ « dân », như thế muốn nói là nghiêm hơn lễ cũng được, hay muốn nói là trái với lễ cũng được.

Đến các vua đời sau, kiêng cả những chữ đồng-âm, cho nên có khi vì một cái tên mà kiêng đến mấy chục chữ; lại khi đọc bất phải trại tiếng, khi viết bất phải bớt nét, gặp chữ chính tên thì cấm tuyệt không cho dùng. Mà có phải húy một mình tên vua thôi đâu, nào mẹ vua, nào vợ vua, cũng

đều có húy cả. Cho nên có người sợ rằng nếu trong nước mà cứ một họ làm vua hoai thì có ngày phải hết chữ, chữ nào còn lại thì cũng sứt mẻ không nên thân!

Lịch triều nước ta cũng theo luật húy ấy của Tàu. Đến triều Nguyễn lại càng nghiêm hơn. Hồi trước, đi thì, mà ai phạm húy nặng lắm, có khi bị đến tội « đồ », chứ không phải đòn.

Sự quốc húy trên đó tuy là nghiêm nhặt mà còn dễ chịu, vì nhà vua kiêng tên gì có sức ra cho nhân dân biết; lại phạm húy nặng nhẹ thế nào thì mắc tội nặng nhẹ thế nào, cũng có điều luật hẳn hoi, cho ai nấy biết mà tuân theo. Chớ đến cái gia húy, tuy không tội lệ chi, nhưng nó làm cho trong xã-hội sanh ra nhiều sự rắc rối khó chịu lắm.

Sự này sanh ra bởi một vài ông quan to. Mấy ông thấy vua có quyền bắt người ta húy tên mình cùng tổ tiên mình, thì mấy ông tưởng mình cũng có quyền ấy. Mấy ông quên lững đi rằng làm như vậy, đối với vua là tiếm.

Thuở trước ở Nam-kỳ có hai ông quyền thế không kém gì vua, trước là ông Lê-văn-Duyệt, sau là ông Nguyễn-tri-Phương. Vì sợ hai ông ấy quá mà người Nam-kỳ kiêng tên họ cho đến bây giờ: « duyệt » thì nói là « duợt », « phương » thì nói là « phang »; nhưng bây giờ thành ra tự nhiên rồi, ít ai biết là vì kiêng tên mà nói trại như thế.

Có kẻ nói vì lòng mến-phục yêu-kính mà người ta kiêng tên một ông quan nào, chứ không phải vì sợ oai-quyền. Nhưng trước kia ở Huế, tôi nghe những lính vì nói chạm tên quan trên mà bị đòn luôn luôn. Lại chính mắt tôi ngó thấy một ông án-sát tỉnh kia, khi mới trụ-ly, liền viết những tên ông cha mình theo cách viết quốc-húy mà yết ra nơi ty niết, hầu cho ty-tào biết mà tránh-ghe. Lại còn chuyện ông Nguyễn-Thân nhưn giận viên chánh-tổng nọ nói một câu xấu với tên mình mà làm án chém, thì còn ai không nghe, không biết (1)? Những chứng-cớ đó vừa đủ tỏ ra mấy ông quan ấy lấy quyền-thế mà bắt người ta kiêng tên mình, chứ không phải vì họ kính-phục đâu.

Quan lớn như vậy rồi quan-nhỏ a-dua, rú nhau kiêng tên « các cụ » để được « các cụ » thương.

(1) Người ta truyền rằng khi ông Nguyễn Thân đi đánh Giặc Rợ Bình-dịnh, có đòi một viên chánh-tổng đến hầu. Viên chánh-tổng đương ở trong quán, nói với tên lính đi đòi mình rằng: « Vào bẩm quan lớn, đưa thân mắt đệ, tôi sẽ vô hầu. » Ông Nguyễn Thân nổi giận, bảo là nói xấu, sau làm án vị chánh-tổng ấy về tội thông với giặc, rồi chém đi.

(1)禮:讀書不諱臨文不諱。(2)克昌厥後。(3)長發其祥。(4)禮不諱嫌名二名不偏諱。(5)言微不言在言在不言微。

Lắm khi thấy họ kiêng-cữ một cách thái-quá, ra tuồng như kẻ hầu người hạ trong nhà, chứ không phải là hàng quan ty-thuộc nữa. Vả chẳng sự kiêng tên là một cái tục, tôi đâu có phản-đối; tôi chỉ phản-đối sự nịnh-hót đê-hèn quá mà thôi.

Họ làm thét rồi các ông đại thần chỉ còn chức-tước trùm-trùm, chứ mất hết họ tên! Như nói với người ở gần đó, biết ông nào làm chức gì rồi, thì cứ nội cái chức ra mà nói; còn được. Chớ đối với người ở đâu tới, bình-nhục có ai để ý làm chi, mà họ cứ mở miệng ra là cu Lại, cụ Lê... thì còn ai biết là ai? Người nghe lấy làm tức, phải hỏi cho được tên, thì họ mới rón-rén lời ra cho một cái họ: cụ Lại ấy là cụ Nguyễn mà! cụ Lê ấy là cụ Phạm mà! Thật nó khó chịu làm sao?.....

Mấy ông quan nhỏ đó có học chứ phải không sao mà không biết? Kiêng tên phải tùy từng lúc, không ai kiêng đại kiêng đột như vậy bao giờ. Hãy mở sách Luận-ngữ ra mà coi: Hồi đức Khổng sai Tử-Lộ hỏi bên đò nơi Trường-Thơ và Kiệt-Nịch, Trường-Thơ thấy Tử-Lộ thì hỏi rằng: « Chớ cái người cầm xe đó là ai? » Tử-Lộ trả lời rằng: « Ấy là Khổng-Khưu. » — Đò, rất đối đối với tên trai cây (Trường-Thơ) mà Tử-Lộ còn phải xách quai nồi thầy mình ra, huống gì là ai. Phải chi mấy ông làm Tử-Lộ thì mấy ông đã nói rằng: « Ấy là cụ Thượng-Bình »! — Bởi vì đức Khổng từng có làm Tư-khẩu nước Lỗ, cũng như Thượng-thơ bộ Bình bây giờ vậy.

Lại nên đọc luôn đến chỗ này nữa. Cũng Tử-Lộ ấy, có khi nói thông, có khi lại nói bất thông. Là khi thầy ta đi lạc sau đức Khổng, gặp ông già quấy giò cỏ bằng cây gậy, liền hỏi rằng: « Nhà người có thấy phu-tử chẳng? » Hỏi bất-thông như vậy thì bị mắng liền! Ông già bảo cho: « Tay chùn chẳng siêng, năm giống thóc chẳng phân-biệt, ai là phu-tử? » Tử-Lộ xưng « phu-tử » với ông già đó, cũng như ta đây, thường có kẻ xưng « cụ lớn » hay là « quan lớn » tròng với mọi người, tiếc không có ông già quấy giò cỏ ấy ông mắng cho!

Sự kiêng tên đã sanh ra lắm điều rắc-rối khó chịu như đã nói trên kia; mà còn cái người có tên được kiêng, cũng chẳng thấy gì thêm vinh-hiễn, chỉ tỏ làm trò cười thì có. Như các quan ở Hà-dông kiêng tên ông Hoàng-trọng-Phu, đổi chữ « phu » làm « cụ-li », rồi trong khi đánh tổ-tôm, họ nói với nhau: « Bài không có một cụ-li nào! » Lại như ở Huế kiêng tên ông Nguyễn-hữu-Bái, nói trại

ra « bởi », rồi trong khi đánh tổ-tôm, cũng thường dùng tiếng « bởi » mà đùa-bổn. Thế thì chỉ bằng đừng kiêng là hơn, khỏi có sự kính-cẩn là danh mà khinh-lớn là thiệt ấy.

Nói về gia-húy thì có sự con cháu kiêng tên ông bà cha mẹ, nghe chánh-dàng hơn, chánh-dàng hơn mấy người có thể-lực bắt kẻ khác phải kiêng tên mình và tên ông bà cha mẹ mình. Con cháu kiêng tên ông bà cha mẹ, cũng do cái lòng sùng-kính tổ-tiên mà ra. Cái tên của tổ-tiên, mình không dám xách ra mà nói, ấy là coi tổ-tiên cũng như thần-mình vậy.

Người nhà Hán có câu nói rằng: « Nghe sự quấy lỗi của người khác cũng như nghe tên của cha mẹ mình: tai có thể nghe mà miệng không có thể nói. » (1) Lời ấy tỏ ra cái tâm-lý người ta lấy sự kiêng tên làm biểu-hiệu cho sự kính cha mẹ là do tập-quán mà đã thành ra tự-nhiên rồi.

Trong nước ta ngày nay, trừ ra nhà nào dốt-nát quá không kể, còn nhà nào có ăn học, biết lễ nghĩa đôi chút, vẫn giữ theo tục ấy, con cháu đều kiêng tên ông bà cha mẹ mình. Vậy thì nó là cái tục tốt, để tỏ niềm kính-trọng tổ-tiên, có việc gì mà phải bỏ? Nhưng, ngặt vì có hai việc trái hẳn với cái tục ấy, cho nên nó mới thành ra vấn-đề cho tôi bàn-luận hôm nay.

Theo tục kiêng tên, thì cái tên của ông bà cha mẹ ta, ta không nên nói đến; nhưng trong xã-hội ta hiện-thời có hai việc lại như buộc ta đầu có gặp tên ông bà cha mẹ cũng phải nói ra!

Một là việc học quốc-ngữ. Học quốc-ngữ, như là trong khi học văn, phải đọc tiếng nào dùng tiếng ấy, không được trại ra. Nếu đọc trại qua tiếng khác, thì về sau rập vắn lộn bậy hết. Sự ấy đã chắc như đinh đóng rồi, tưởng không còn ai cãi chối được nữa.

Vậy thì, thử lấy ra một cái lệ mà nói cho dễ nghe: Xưa nay xưng ta, nếu ai có gia húy là « Ca » thì thường nói trại là « cơ »; gia húy là « An » thì nói trại là « yên ». Nhưng ngày đây, nếu có đứa con nít, cha nó tên « Ca », mẹ nó tên « An », thì chúng ta hầu bảo nó phải kiêng cách nào? Nếu đọc « an » ra « yên » thì lộn với vắn « yên », đọc « ca » ra « cơ » thì lộn với vắn « cơ », rồi bữa sau nó

(1)漢書:聞人過失,如聞父母之名:耳可得聞,口不可得言也。

làm thế nào mà ráp vào cho trùng được? Một việc đó, nếu còn giữ cái tục kiêng tên, thì tôi chẳng biết làm thế nào cho trôi được!

Hai là việc đặt tên đường phố. Cái này thì rõ là ta bắt chước lối tây. Theo thói tây, trong nước có người nào có công-lao danh-vọng thì sau khi chết dùng cái tên người ấy mà đặt cho con đường phố (rue) (1) nào, hoặc cái cầu, cái trường học nào... để người ta kêu đến luôn cho khỏi quên. Hiện trong các thành phố ta, cũng đã có nhiều con đường hoặc trường học được đặt tên bằng tên của những danh nhân ta thuở trước. Ấy là như đường Tổng-đốc-Phương ở Chợ-lớn, trường học Nguyễn-trường-Tộ ở Nghệ-an.

Vậy nếu còn theo tục kiêng tên thì con cháu ông Tổng-đốc Phương và con cháu ông Nguyễn-trường-Tộ mới làm thế nào? Không lẽ cái tên ông cha mình, thiên hạ đem biểu dương ra mà mình lại đem vùi giập đi không nói tới. Còn như họ cũng như ai, cứ kêu đường phố Tổng-đốc-Phương, trường học Nguyễn-trường-Tộ, thì trong khi cái tục ấy chưa được tuyên bố bị trừ phế, e có người lại viện lấy mà trách họ bất hiếu với ông cha. Rõ thật ngặt cha chả là ngặt!

Có ai dám chủ trương rằng người Việt-nam rày về sau không cần học quốc ngữ nữa không? Có ai dám đứng lên phản đối cái cách lấy tên danh nhân mà đặt tên cho đường phố và trường học không? Bằng không thì phải bỏ cái tục kiêng tên đi, nếu để vậy thì nó ngại cho kẻ làm con làm cháu đã đành, mà cũng ngại cho cuộc tân hóa của một dân tộc nữa.

Sách Trung-dụng có nói rằng: «Đạo cùng làm mà chẳng trái nhau.» (2) Theo ý-nghĩa câu ấy, có thể nói rằng: Học quốc ngữ cứ học, đặt tên đường phố cứ đặt, mà kiêng tên cứ kiêng. Nhưng trời ơi! cái lẽ mâu-nhiệm quá sức hiểu của tôi đó, tôi không biết làm thế nào hiểu được? Tôi chỉ thấy hai bên nó trái lè nhau: hề kiêng tên thì đừng học quốc ngữ, đừng lấy tên người mà đặt tên đường phố; còn như muốn học quốc-ngữ, muốn lấy tên người mà đặt tên đường phố, thì phải bỏ tục kiêng tên.

Vì sự bất tiện như tôi đã nói trong bài này, và cũng vì sự học quốc-ngữ là cần, sự đặt tên đường

(1) Rue, phải nói là đường phố, để cho khác với route, chemin.....

(2) 道並行而不相悖.

TIN MỚI CHUYỆN LẠ

13 CÁI TÍCH-TÁC ĐỒNG HỒ CHẾT MỘT NGƯỜI.

Có một nhà toán-học (mathématicien) đã lính ra trong bốn năm (1914-1918) Âu-châu chiến-tranh, chết cả thảy 11 triệu con người ta, thế là cứ 13 cái tích-tác của đồng-hồ, là có một người lính ra chết.

Có 19 triệu người bị tàn tật: gãy cẳng, què tay, mù đầu, đui mắt v... v... Số dân tàn tật ấy bằng dân-số cả nước như nước Việt-nam ta.

Tiền hao-phí về bốn năm chiến-tranh, có 100 ngàn triệu đồng livres sterling (tiền Hồng-mao, mỗi đồng đáng giá 124 quan tiền tây, hay là 12540 bạc ta, thì tính coi biết mấy ngàn triệu mà kể.) Với số tiền ấy, ta có thể cho mỗi gia-đình bên Huế-kỳ, bên Canada, bên Úc-châu, bên Hồng-mao, bên Pháp, bên Bỉ, bên Đức và bên Nga, cho mỗi gia-đình một cái nhà đáng giá 500 đồng livres sterling, cất trên miếng đất rộng rãi và có 250 đồng livres sterling đồ đạc trong nhà nữa.

Vả lại người ta có thể lập cho mỗi đám 20 ngàn gia-đình, có một cái nhà thương, một trường đại-học, và nhiều trường tiểu-học, ấy là kể cả lương thầy-giáo, điều-dưỡng, thầy-thuốc và giáo-sư vào đó nữa.

Sau hết, nếu lấy hết cả những cây thập-ác cặm trên mộ những lính tử trận hồi đó, mà nối đầu lại với nhau, thì nó dài từ Paris qua tới Wladivostok, nghĩa là đi ngang Âu-châu qua Á-châu, mà cây chót thì chấm nước biển của Nhật-bồn.

Đánh nhau mấy năm mà chết người tổn của tôi như vậy, ghê thay! Ngày nay người Âu-châu sợ họa chiến-tranh, mà lo tính cuộc hòa-bình, việc giảm binh, là phải làm.



phố đã được công-nhận là một cách kỹ-niệm tối, tôi xin kết-luận rằng bỏ tục kiêng tên đi là phải; trừ ra cái lệ quốc-hủy là lệ riêng của nhà-vua, tôi không nói đến.

PHAN-KHÔI

Phụ-chú: Có một vị thanh-niên, độc-giá của P. N. T. V., bấy lâu từng viết thơ cho tôi, hồi riêng ý-kiến tôi đối với nhiều việc; tôi đều có trả lời bằng thơ riêng. Mới rồi, vị ấy lại viết thơ cho tôi, nói về vấn-đề kiêng tên này mà bảo phát-biểu ý-kiến trên mặt báo. Cái động-cơ tôi viết bài này là vì đó; toàn thể gói ở đây để trả lời cho vị độc-giá ấy. P. K.

THAY ĐẤU VẬT NÀY QUA VẬT KIA

Tôi hứa với chị em, cách vài ba kỳ báo, tôi lại thuật một chuyện về khoa-học. Tôi muốn lựa những chuyện mới lạ ngày nay, để chị em đọc vừa vui, mà lại bổ ích cho kiến-thức. Chị em ta có tánh ham đọc những thứ vui quen rồi, nếu nói chuyện khoa-học mà nghiêm-chánh mắc mớ quá, chắc hẳn sanh chán mà không muốn đọc.

Bởi vậy, những chuyện khoa-học tôi thuật ra đây, vừa lạ vừa vui, lại đọc dễ hiểu, vậy xin chị em chớ bỏ qua.

Kỳ này tôi nói về chuyện thay đầu vật này qua vật khác. Cái sự hóa-sanh vạn-vật, cái sự sống của muôn loài, có lẽ nay đã tới ngày khoa-học làm chủ, chớ không phải ở tay ông tạo-hóa nữa. Ngày nay, người ta đã có cách lấy mắt, lấy đầu của giống này, để chắp qua giống khác; người ta đã có thể làm cho kẻ già hóa trẻ lại; một mai người ta có cách làm cho người trường-sanh bất tử, biết đâu?



Trước hết hãy nói về loài thảo mộc.

Về loài cây cối, hai cây khác nhau, mà người ta có cách làm nó hội-hiệp lại với nhau được. Sự hội-hiệp ấy, kêu là «sống gởi» (parasitisme), nghĩa là cây này nhờ vào cây kia mà sống.

Muốn làm như vậy, phải nhờ phép «tháp nhánh» (greffes), tức là cách cắt nhánh cây này, tháp vào thân cây kia, mà hai cây cùng sống cả. Cách tháp nhánh hay là chiết cành theo tiếng Bắc, người mình từng làm từng biết đã lâu; chị em ta, ai ở chỗ vườn tược cây cối, chắc đã thấy cách đó rồi.

Hai cây là hai loài khác nhau, mà người ta tháp nhánh cho nó sống chung với nhau, mà mỗi cây vẫn đâm bông trái riêng theo loài của nó. Như chùm nho mà tôi in hình theo đây cho chị em thấy, nửa là nho trắng, nửa là nho đỏ, ấy là hai cây nho đã tháp nhánh lại cho nó sống chung với nhau, nhưng trái ra khác nhau vậy. Cùng là loài nho đã đành; người ta lại có thể tháp nhánh cây ôi vào cây mít, hay là cây cam vào cây xoài v.v... được hết.

Nói tóm lại cách tháp nhánh, người ta biết đã lâu đời rồi, mà xử nào cũng biết cả, chính người mình cũng vậy. Tiếc vì mình biết tới đó rồi thôi, không chịu suy nghĩ cho rộng ra những cái công-dụng khác. Người phương Tây không vậy; do cách tháp nhánh cho cây cối, mà họ suy rộng ra tới loài vật và loài người. Họ tiến-hóa văn-minh, và nền khoa-học được mở-mang rực rỡ, là nhờ ở sự học suy một ra mười đó.



Những nhà khoa-học phương Tây cách có hằng trăm năm nay, như Ollier, như Carrel, đã từng biết cách lấy da giống vật, hay là da của người và qua thịt người khác, để cho liền chỗ da hoặc đã bị cháy mà mất đi.

Chùm nho độc-giá thấy hình đây, là do ở cây nho mà người ta đã tháp nhánh hai giống nho lại với nhau, cho nên cùng một dây nho có hai thứ nho trắng và đỏ khác nhau, mùi ngọt của nó cũng khác nhau nữa.

Gần đây, một nhà khoa-học nước Áo (Autriche) là ông Przibram, đã phát-mình ra những phép chắp nối các cơ-thể cho loài vật, như chuột,ếch, cá, sấu bọ v... Ông mò lấy mắt con chuột này để vào trong con chuột khác bị đui, thế mà cách 8 ngày sau con mắt chắp đó liền lại, rồi cũng có ánh sáng và ngó được như con mắt thiệt của nó vậy; thiệt tài.

Công-phu của ông thí-nghiệm về loài sâu bọ, lại càng có kết-quả lạ lùng hơn nữa. Nghĩa là lấy đầu con sâu này, chắp qua cổ của con sâu khác.

Khi làm phép thay đầu đó, thì người ta cũng phải làm cho con sâu mẹ đi, như là đánh thuốc mê cho người, khi cần dùng mổ xẻ vậy. Sau lúc chắp đầu xong rồi, con sâu tỉnh dậy, sự cử-động của nó ban đầu còn chằng-vằng ngất-ngự, rồi sau nó bình-phục lại lần lần. Chừng một hai tháng thì

cái đầu chấp đó đã liền với mình, như là cái đầu thường rồi, nên con sâu lại bò, lại ăn, và cử-dộng như thường. Những con sâu mà người ta dùng để thử phép thay đầu đó, hay dùng con niêng-niêng, tức là những loài có cánh trên cứng (coléoptère) như gián, cá-cuồng v...v...

Một nhà khoa-học khác là ông Walter Wincker còn thí nghiệm được nhiều cách tài-tinh hơn nữa.

Ông lấy đầu con đực mà chấp vào mình con cái chừng một tuần-lẽ thì thấy nó nguyên lành và cử-dộng như trước. Chấp đầu đực cái như vậy rồi, đem ra thí-nghiệm coi thử giống vật ấy có nhìn lầm lộn nhau không, té ra nó không nhìn lầm nhau, vậy mới biết là giống vật hạ-đẳng, cũng có tri-giác riêng của nó.

Con cái mà chấp cái đầu đực vào rồi, thì nó cũng sanh-hoạt như con đực. Song để những con cái đã chấp đầu đực đó, ra trước mặt những con đực nguyên giống (nghĩa là không bị chấp đầu lộn xộn), thì lạ thay! những con đực ấy không làm; nó cũng biết con kia là giống cái, tuy có đầu giống đực mặc lòng.

Trái lại, con đực mà chấp đầu cái vào, thì nó lại sanh-hoạt giống như con cái. Rồi dắt con đực đầu cái này lại trước mặt con đực nguyên-lành, thì con này tuy thấy con kia có đầu cái mặc lòng, nhưng nó cũng biết đó là con đực, nên chỉ nó không động tình gì hết.



Đây là hình con niêng-niêng mà nhà khoa-học đã chấp đầu con khác vào cho nó. Ấy tức là phép thay đầu vật nọ qua vật kia, mà nó vẫn cử-dộng và sanh-hoạt như thường.

Cũng một loài sâu đó, mà ông Walter Wincker lấy đầu của giống này chấp qua cho giống khác cũng được. Kết-quả thành ra một con vật, không biết đặt tên là gì, vì mình nó thuộc về giống này, mà đầu nó về giống kia.

Các nhà sanh-vật-học (les physiologistes) người Nga, như phép trên đây, mà thí-nghiệm vào giống động-vật cao hơn là loài mèo loài chó. Cái đầu con chó đã chặt đứt rồi, mà họ có cách làm cho nó cử-dộng như thường vậy.

Cách chấp đầu giống vật như mèo chó, tuy ngày nay chưa thí-hành đặng, nhưng mà nó đã là một vấn-đề nghiên-cứu cho các nhà chuyên-môn mổ xẻ (les chirurgiens). Họ chắc rằng một ngày kia họ có cách thay đầu cho người. Chừng đó, chẳng có



Hai con gà mà độc-giã thấy hình đây, đều là thứ gà trống lớn, cỡ 2 tuổi. Con bên tay trái, mới ngó ai chẳng bảo là gà mái, song kỹ thiệt không phải; lúc trước nó cũng là gà trống như con bên tay mặt vậy, có đều nhà khoa-học làm cách để học-trúng vào cho nó, rồi nó biến đổi từ cái mào cho tới lông, mà thành ra gà mái, như ta thấy đó.

vợ kém nhan-sắc, hay là vợ có chồng bộ mặt vô duyên, thì có thể bỏ tiền ra, mua cái đầu tốt đẹp hữu-tình, hai bên đánh đổi cho nhau, rồi nhà chuyên-môn mổ xẻ, sẽ đưa đầu người này chấp vào người kia cho. Một ngày kia, -- tôi muốn tin rằng ngày ấy sẽ có, -- khoa-học làm được phép thay đầu đổi mặt một cách thần-diệu như vậy thiệt, thì tôi chắc có người mặt đẹp mà nghèo su, có lẽ bán đầu đi để lấy tiền ăn. Mà những câu chuyện của ta : ông Đê-Thích đang đem đi cắt đầu người khác về đổi đầu cho vợ anh Trương-Ba ; cũng là câu chuyện Lục Phán-Quan ở trong sách Liêu-trai của Tàu, đều là chuyện thiệt hết.

Ngày nay, người ta đã dùng cách chấp nối ấy để làm cho loài vật nuôi trong nhà, như lừa, ngựa, trỉu, thỏ v...v... đã già yếu mà hóa ra trẻ mạnh lại. Ấy tức là phép « phãn-lão hoàn-đồng » (le rajeunissement) của ông đốc-tơ Voronoff vậy.

Phép ấy người Nga phát-minh ra trước hết, như câu chuyện trên kia đã nói, họ làm cho cái đầu con chó đã bị chặt đứt rồi mà cũng cử-dộng được. Đốc-tơ Voronoff là người nhập-tịch dân Pháp, nhưng mà chính là người Nga ; năm trước đây ông đã qua xứ ta diễn-thuyết và thí-nghiệm, có nhiều người mình được thấy kết-quả rõ ràng.

Phép phãn-lão hoàn-đồng của ông đại-khái là lấy cái hạch có quan-hệ đến việc sanh-sản kêu là testicule hay là glande génitale của con vật trẻ mạnh mà để vào cho con vật già yếu, khiến cho con già yếu được thay đổi cũ việc vận-dụng của các cơ-thể nó, trở nên trẻ trai mạnh khoẻ và sanh-sản được. Nhiều người có ngựa đưa già tuổi yếu sức, đã từng nhờ ông làm phép tiếp hạch, chỗ nó trẻ mạnh lại để đưa nữa. Ông có thể lấy hạch của

mấy con khỉ rừng, mà chấp vào cho người già, làm cho người già trẻ và mạnh lại. Bởi vậy người ta kêu cái phép của ông là phép phãn-lão hoàn-đồng.

Truy-nguyên từ hồi năm 1849, đã có những nhà khoa-học như Hunter, Berchtold và Pézard, đã từng biết cách tiếp hạch, mà đổi gà trống ra gà mái, gà mái ra gà trống. Năm 1896, ông Morris lại thay được da-con cho một người đàn bà, có kết-quả tốt lắm. Người đàn bà ấy mới có 21 tuổi, bị hư da-con, ông bèn lấy da-con của người đàn bà khác 33 tuổi mà thay vào, rồi người 21 kia cũng chữa dễ như thường vậy. Người mà còn thay da-con được, nói chi tới giống vật, cái sự thay học-trúng để cho nó chữa dễ, là sự dễ làm lắm.

Rất đổi những con vật giống cái, đã thiến (châtrer) nó đi rồi, mà người ta để học-trúng vào trong mình nó, nó lại chữa dễ được như trước. Lại lòng hơn nữa, là ông Steinach để học-trúng vào trong mình một con vật giống đực đã bị thiến, mà con đực này tự nhiên biến ra có tánh chất con cái ; vú nó lớn ra, mà tới gần con đực khác, xem ra cũng động tình, chắc có con đực khác thấy mà tỏ vẻ thì bị làm chết.

Xem những cái kết-quả trên đây, từ cách chiết nhánh ở loài cây, tới cách chấp đầu loài sâu bọ, cho tới những cách tiếp hạch đổi giống cho loài vật, thấy mỗi ngày một phát-minh và tiến-bộ thêm, cho nên người ta tin rằng có ngày kia có lẽ khoa-học làm cho người ta trường-sanh bất-tử đặng. Ngay như hồi Âu-châu chiến-tranh, có tin rằng các nhà bác-học Đức đã lo trước cái sự đánh nhau đặng dai dôi ba chục năm, mà người lớn chết dần mòn đi, con nít đẻ ra không kịp, nên họ đã tìm tới những cách chế tạo ra người ta. Nghe nói những cách ấy quái-lạ lắm : nào là đàn bà không cần có đàn ông, cũng có thể chữa dễ ; nào là cái thai mới thành hình ở trong bụng mẹ, người ta có phép khoa-học làm cho nó mau lớn và mau sỏ ra, chớ không cần tới đủ ngày đúng tháng.

Mới nghe những cách này, ai cũng phải cho là chuyện mộng tưởng, vì nó trái với lý sanh-sản tự-nhiên xưa nay, nhưng mà cứ xem những cái kết-quả của khoa-học chấp nối đã thuật ra trên đây, thì có lẽ một ngày kia, khoa-học của loài người, tới cái trình-độ rất cao, cướp cả quyền của tạo-hóa, mà chế-tạo ra người hay là làm cho người trường-sanh bất-tử đặng.

Ngày nay tuy có nhiều người không tin, chớ những nhà bác-học ở Âu Mỹ có cái mộng-tưởng tới như vậy lộn. VÂN-ANH.



Một kỳ báo trước, bốn-báo đã đăng bức thư của những người thay mặt dân làng Phú-điền, bày tỏ rằng đền thờ bà Triệu-Âu đã hư đổ tời-tàn, nay phải sửa lại. Việc sửa lại một chỗ có quan-hệ đến lịch-sử như thế, trông cậy ở lòng yêu nước của tất cả nam-nữ quốc-dân.

Lại một kỳ báo khác, bốn-báo đã viết mấy lời tuy là vấn-tất mà ý nghĩa nhiều, bày tỏ vì sao mà ta phải chung liên góp sức để sửa sang đền thờ bà Triệu. Vì bà là bực nữ-anh-hùng có công-nghiệp với dân-tộc ta, không ai là không nên tỏ lòng sùng-bái ; vì đền bà là một nơi cổ-tích có quan-hệ đến lịch-sử ta, không nên để tời tàn mà không tu-bổ.

Vậy thì những đồng-bào biết tưởng nhớ công-nghiệp tiền-nhơn, biết yêu mến di-tích lịch-sử ở đâu ? Nên giúp vào việc sửa đền bà Triệu !

PHƯƠNG-DANH CÁC NHÀ HẢO-TÂM

- Bác-kỳ Nghĩa-trang 10 \$ 00
- M. Đặng-phước-Truyện (Bình-tây) 8 \$ 00
- Melle Huỳnh-thị-Vinh (Châu-độc) 1 \$ 00
- Trần-mậu-Thưởng, học-sanh trường Đông-ba Huế. 1 \$ 00
- Thành-Tâm Lalthieu. 5 \$ 00
- Anh em làm sở Thủy-xưởng (Ba-son) Saigon 7 \$ 50



CÒN NHIỀU NHÀ HẢO-TÂM NỮA, XIN GẤP GỞI LẠI

MỘT BỨC THƠ Ở PARIS GỬI VỀ

Cô Ng.-thị-Khang bị đuổi về xứ

Cô Nguyễn-thị-Khang, một bạn đồng-nghiệp ở Phụ-nữ Thời-dâm ngoài Bắc, được cử qua làm bành ở trường Đẩu-xảo Vincennes để dạy dỗ nữ-công của phụ-nữ ta, ấy là một việc các báo hằng ngày có nói, chắc ai cũng biết cả rồi.

Hồi cô ở Bắc và Saigon để đi Tây, có ghé qua thăm báo chí như ở Bắc, và tỏ ý thương tiếc báo P. N. T. V. bị đình-bản. Lúc bấy giờ cô đi là vào hồi cuối tháng Mars, cùng một chuyến với Chim Giao và nhiều người khác nữa, cùng qua dự cuộc Đẩu-xảo một lượt.

Cách đây vài tuần thấy bạn đồng-nghiệp Phụ-nữ Thời-dâm ngoài Bắc, đăng tin rằng cô Khang và 5 người đàn ông nữa bị đuổi về xứ, chúng tôi đang bợ ngỡ, không hiểu cơ gì, thì vừa có thơ của báo phóng-sự-viên ở Paris gửi máy bay về, tế ra mới biết là cô Khang vì tình-nghĩ là có tư-tưởng chánh-trị và giao-du với học-sanh ta bị nghị ở Paris, nên chỉ mới bị đuổi.

Bản-báo đăng nguyên bức thơ của báo phóng-sự ở Paris gửi về như vậy, và ý-kiến trong đó, bản-báo cũng nhận là ý-kiến của bản-báo.

MỘT BẠN ĐỒNG-NGHIỆP BỊ ĐUỔI VỀ XỨ.

Chiều 9 Juin, cô Nguyễn-thị-Khang, nhà viết báo Bắc-kỳ, và bốn người Annam nữa ở trong trường Đẩu-xảo bị bắt giải xuống Marseille để kịp chuyến tàu 12 Juin về Đông-dương.

Cô Khang thấy linh tới bắt thì tỏ ý ngạc-nhiên và phản-đối: song rồi cũng bị áp giải đi. Thiết-tưởng vì chánh-phủ phòng-ngừa những cuộc vận-động có thể xảy ra ở cuộc Đẩu-xảo; mà những người nào có quen biết với những học-sanh bị tình-nghĩ ở Paris phải bị đuổi về như thế.

Nhân nói về bạn đồng-nghiệp Nguyễn-thị-Khang là một nữ-sĩ rất thông-minh, chúng tôi muốn biện-hoặc về những lời đồng-dại tự kể cùng sang dự Đẩu-xảo với cô đã thêu-dệt ra, để phạm đến danh-dự cô.

Kể ấy đã hiên về cho một tờ báo Bắc-kỳ những lời không đâu, có ý muốn làm cho độc-giã ngờ đến cuộc đời tư của bạn nữ-đồng-nghiệp. Nhiều những học-sanh Annam ở Paris quen biết với cô đều bất-bình về cái thủ-đoạn không chánh-dáng ấy.

Gần đây trong xã-hội Annam có được ít nhiều những « tàn-nữ-lưu » dần-dĩ bước ra trường tranh-dấu (văn-giới, chánh-giới) thì phần nhiều bị lời mỉa mai, tự những kẻ chẳng có một chút gì gọi được rằng là đạo-đức, mà lại lên mặt nhà luân-lý. Họ thêu-dệt ra làm câu không dính-dàng vào một mây may bằng-cớ nào; muốn làm cho đàn-bà phải lùi bước lại và lúc-thúc ở trong buồng và dưới bếp. Không kể rằng đầu các cô có xữ thân-thể của mình, cuộc đời tư của mình ra thế nào thì là tự quyền ở các cô, ta có phép nào can thiệp đến. — thường thì những lời đặt để như thế là chuyện thù vợ oán cha cả.

Bao giờ cho độc-giã các báo hiểu được nỗi khó-khăn của một « tàn-nữ-lưu » ở trong chế-độ Annam ngày nay, những cái trở-lực gì làm vướng chum bần lòng họ, và sẵn lòng vứt bỏ ngoài tai những câu dị nghị vô-lý, thì mới không còn có báo in những tin nhảm như thế.

THẠCH-LAN.

Bên Huê-kỳ, bà vợ mập là một cớ cho chồng bỏ

Tòa án ở châu Nevada bên Huê-kỳ mới xử một vụ án ly-dị, thật là quái-lạ.

Có một ông chồng nọ, từ 43 năm nay kiện để bỏ bà vợ, vì chèn vợ càng ngày càng mập quá. Lúc ông lấy bà, thì bà chỉ có 50 ki-lô, đến nay bà cân nặng 120 ki-lô; đứng lên cân mà cân muốn gãy lặn.

Ông ta thú thiệt rằng ông ta ghét đàn-bà mập ú lắm, thế mà bà vợ không chịu nghe lời, rán ăn đồ kiêng cử, để cho gầy ốm bớt đi, lại cứ ăn những mỡ heo và đồ bở đường hoai. Bà vợ trả lời trước tòa rằng bà có quyền tự do, muốn ăn gì thì ăn, miễn là vừa miệng thì thôi. Bà lại nói bà không chịu theo chồng buộc ăn đồ làm cho ốm gầy đi như vậy.

Tòa án xử bà thất kiện, và cho hai vợ chồng li-dị nhau, mà không xử cho người vợ được lãnh lương trợ-cấp của chồng su nhỏ nào hết.

Có lẽ quan tòa thấy bà đã mập lắm rồi, khỏi phải ăn nữa chẳng?

DẦU KHUYNH-DIỆP

TRỊ BỊNH

**đã nổi tiếng hay !
giá thật là rẻ !!
mới rõ là nội-hóa !!!**

**DẦU BA-CỎ NƯỚC SÔNG-HƯƠNG
TRÂM-HUÊ MƯỜI-THƯƠNG BỐN-MÙA**

Mua buôn, làm đại-lý, viết thư cho
VIÊN-ĐỆ ĐÔNG-HỚI

CÂU CHUYỆN TIẾT-THÁO CỦA ĐÀN-BÀ

NGƯỜI ĐÀN-BÀ BẮT TRINH BỊ CHẶT ĐÁU

Một cái cảnh-tượng chính mắt tôi mục-kích từ hồi năm ngoái, mà từ bấy đến giờ, hễ trực nhớ tới, lúc nào, là khiến cho tôi ngao ngán thở than, và giật mình lúc ấy.

Bữa đó vào hồi tháng 8, không nhớ là ngày nào tôi cùng vài người chị em đi mua đồ ở chợ-cũ, tới chỗ góc đường Vannier và Guynemer đứng nhau, thấy đông người xúm quanh, có hai ba bà già đứng ở vòng ngoài, đang trẻ môi nói với nhau: « Thật là con đàn-bà ác-đức ! » Mấy tiếng đó làm động lòng hảo kỳ của chị em tôi, nên chúng tôi cũng chen lấn vào coi thử chuyện gì cho biết. Thấy người đàn-ông trạc chừng 35 tuổi, bần Âu-phục tầm-thường, tay bồng một đứa con nhỏ độ một năm, còn tay nữa thì dắt một đứa nhỏ khác đầu lổ hai tuổi, đã đứng vững vàng; người đàn-ông đang nói cách năn nỉ với người đàn-bà đứng đó rằng:

— Tôi van lạy mình, mình trở về nhà cho vợ chồng mẹ con sum hiệp và mình trông nom cửa nhà con cái, cho tôi lo làm ăn. Chờ đứa bồng đứa dắt như vậy, còn ở nhà ba đứa nữa, mà mình nỡ nghe lời người ta, mình bỏ mình đi, thì lấy ai chăn nuôi đàn con cho tôi đi làm ăn để nuôi chúng nó... Thôi mình, chuyện mình làm lỡ, tôi bỏ hết, mình về với con đi mình...

Người đàn-ông vừa nói vừa khóc, nước mắt nhỏ xuống ròng ròng, còn đứa con nhỏ thì dơ hai tay đòi má nó ấm. Thật là một lần ai-kịch, đến gỗ đá cũng phải chảy nước mắt. Tôi ngó quanh cặp mắt mọi người, thấy đều ươi cả, mà mấy chị em tôi ngó nhau, cũng thấy hai hàng chảy xuống gò má; chưa có khi nào chúng tôi thấy lần tưởng đời đau đớn nào nung như thế. Lúc bấy giờ ai cũng để mắt ngó, lòng tai nghe coi người đàn-bà trả lời ra sao, tới chừng chị ta trả lời, làm cho ai cũng phải nghẹn ngào sững sờ:

— Tao đã nói rằng tao không về, bây giờ thân tao tao phải lo, chờ cực khổ hoai, tao chịu sao nổi. Con cái mấy đứa đó, mấy nuôi được thì nuôi, hay cho ai thì cho, tao không biết...

Chị ta nói chưa hết mấy tiếng cuối cùng đó, thì đã đặt mình trên xe kéo, con « ngựa người » sấp chạy rồi; đứa nhỏ ở trên tay bà nó, ngựa mình và dơ tay ra vừa khóc rống vừa kêu bập bẹ: « Má !... Má !... », thế mà chị ta cũng đành ngó lơ mà đi thẳng... Người chồng như ngày như đại, ngó theo chị kia mà rung rung hai hàng nước mắt, coi nét mặt thật là thất-vọng thâm sâu, đáng xót đáng thương, tình cảnh ấy không bút mực nào mà tả ra cho hết. Rồi anh ta cũng bồng bế hai đứa con lên xe kéo đi, nghe miệng nói lầm rầm: «... đời phải sống là vì năm đứa con ! »

Lúc bấy giờ, tôi hỏi mấy người chứng kiến cái tấn thãm-kịch ấy từ lúc đầu, cho biết đầu đuôi câu chuyện ra sao. Tế ra chị kia lấy anh nọ 9 năm nay, có năm đứa con; nhưng chị ta có tánh ham mê cờ bạc, cờ bạc rồi cầm bán, cầm bán rồi nợ nần, nợ nần rồi trai gái, trai gái rồi nghe lời một người nào đó có tiền bạc dụ dỗ, chị ta đành bỏ một chồng với năm con mà đi. Cả tuần nay, người chồng phải xin nghỉ việc, rồi tay bồng tay dắt, đi tìm kiếm khắp nơi, thỉnh linh bữa ấy gặp nhau mà năn nỉ khóc lóc cả buổi không được đó. Than ôi ! Người đàn-bà ác-độc thay ! Người đàn-bà nhân tâm thay ! Không ai dè trên đời có người như thế, mà trên đời có người như thế thiệt; thôi, thế-thái nhơn-tinh, thật là chán chường đau đớn !

Câu chuyện tôi kể ra trên này, có cái vấn-đề tiết-tháo và danh-dự của đàn-bà ta nằm ở trong đó, trông ta nên xét. Song trước khi xét, tôi muốn thuật ra một câu chuyện khác, xảy ra ở xứ khác, để cho biết ở xứ người ta, trọng danh-dự và tiết-tháo ra thế nào ?

Câu chuyện này ở Ai-cập. Chỉ vì danh-dự của gia đình, mà họ dám phạm tội ác gớm ghê, không khác gì cái tục « *thế-thù* » (Vendetta) của dân cù-lao Corse nước Pháp, cũng vì vấn-đề danh-dự, mà cha truyền con nối, phải trả thù cho được mới nghe.

Chuyện Ai-cập mới xảy ra vài tháng nay như vậy đây:

Một làng nhỏ kia trong nước Ai-cập, có một nhà nông-dân, một mẹ với bốn đứa con vừa trai vừa gái. Con Ra-bi-ha (Rabiha) 16 tuổi thì lấy chồng tên là Ha-na-sanh (Hanassin), là người cày sấu cuộc bần, chàm chỉ làm ăn.

Vợ chồng lấy nhau, được hai đứa con. Mấy năm đầu, mùa màng sung túc, thì cái cảnh vợ chồng con cái, sung sướng yên vui. Qua mấy năm sau, mùa màng thất bát, cái gia-đình của vợ chồng ấy thành ra nghèo đói khổ sở lắm. Ha-na-sanh nghĩ mình là trưởng-phu nam-tử, không lẽ ngồi đó mà nhìn vợ con chết đói, bèn quyết chí từ giã đồng-bái và vợ con, ra tỉnh-thành kiếm việc; hứa rằng hề kiếm được việc, là về rước vợ con liền.

Chồng đi rồi, Ra-bi-ha ở nhà quê vô vô một mình, cũng chịu khó kiếm ăn đắp đổi cho qua ngày tháng, để trông đợi tin chồng. Trông đợi lâu lắm rồi mà không thấy tin tức của chồng ra sao cả, Ra-bi-ha vừa nhớ thương vừa nóng ruột, liền bồng bế hai con, vai mang gói, lên tỉnh để tìm chồng. Lên tới tỉnh, ngó thấy những nhà cửa trang-hoàng, cảnh-tượng rộn rục, làm cho chị ta chóa mắt, vì nhỏ lớn sanh-trưởng ở chỗ quê mùa, đã thấy cái cảnh phồn-hoa nào-nhiệt ở nơi tỉnh-thành thị-từ ra sao ở đâu. Tội nghiệp thay! Chị ta đi là đi liêu, chớ trong lưng không có tiền, thiệt ra chẳng có bà con hay quen biết ai trên tỉnh hết, mà cũng không biết chồng lưu lạc nơi nào mà tìm. Cái nguy cái khổ của con người ta sanh ra ở đó.

Mẹ con lang thang qua đêm thứ hai, có một người lạ mặt cho chị ta ở đậu. Cách một tuần lễ sau, không biết là bị mu đầu chũ thổ du dỏ ngon ngọt thế nào, mà chị ta công-nhiên làm nghề « rước khách » trong cái phòng ngủ kia ở đường hẻm Barky.

Bữa nọ Ra-bi-ha muốn báo tin tức của mình cho người nhà biết, bèn viết thư cho người anh ruột là Sê-lim (Sélim). Sê-lim tiếp được thư của em gái, cũng tưởng là em mình có nghề nghiệp gì làm ăn tử-tế tại chốn châu-thành kia, chớ có để đầu em làm nghề sanh-nhai son phấn; bởi vậy được tin thì Sê-lim mừng lắm.

Trong khoảng đó, Sê-lim biết chỗ ở của em rõ mình, liền lật đật viết thư lên tỉnh cho Ha-na-sanh hay, và chỉ chỗ ở của Ra-bi-ha cho Ha-na-sanh biết, động tới đó mà kiếm vợ. Rồi thì chính Sê-lim cũng lên tỉnh để thăm em gái và em rể.

Ha-na-sanh và Sê-lim cùng đi lại kiếm Ra-bi-ha ở trong cái phòng ngủ của Ra-bi-ha ở. Tình cảnh anh em vợ chồng gặp nhau lúc này có vui mừng mà cũng có đau đớn. Vui mừng là vì cuộc hội-ngộ không ngờ; đau đớn là vì thấy Ra-bi-ha lở bước sa cơ,

làm nghề hạ tiện. Ha-na-sanh và Sê-lim đều năn nỉ Ra-bi-ha bỏ cái nghề như nước ấy đi, trở về sum hiệp vợ chồng, làm ăn tử-tế. Song không biết là Ra-bi-ha vì đã bèn mùi tỉnh-thành, vì đã tập tánh làm biếng, hay là vì đã sa-dắm vào cái cuộc phồn-hoa giả-dối kia rồi, mà anh và chồng năn nỉ cách nào, nàng cũng không chịu nghe.

Ha-na-sanh tức mình, ra tòa xin ly-dị. Anh ta được kiện, nhưng hai đứa con còn nhỏ, tòa vẫn giao cho má nó là Ra-bi-ha nuôi.

Tuy để bỏ nhau rồi, nhưng Ha-na-sanh cũng nằng đi lại lui tới để thăm con, mà mỗi lần tới, đều xin tiền Ra-bi-ha cả. Cách ít lâu, anh ta đòi tiền càng ngày càng nhiều, thét anh ta buộc Ra-bi-ha phải cho anh ta một số tiền lớn, hăm rằng nếu không cho thì về làng xóm, anh ta khai xấu của Ra-bi-ha ra cho bà con trong làng đều biết. Sở dĩ Ha-na-sanh hăm dọa như thế, là vì dân-tộc Ai-cập có tánh trọng danh-dự ở trong chốn hương-thôn lắm.

Ha-na-sanh chỉ muốn hăm dọa để lấy tiền bạc vậy thôi, chớ không có ý gì muốn báo thù cho danh-dự cả. Song Sê-lim là anh ruột Ra-bi-ha, thì không chịu như vậy. Khi biết rõ bụng Ha-na-sanh cố chỉ báo-cửu, thì Sê-lim giận lắm, rầy Ra-bi-ha tàn tệ, rồi buộc Ha-na-sanh phải phục thù để giữ danh-dự cho nhà mình mới được. Sê-lim lại rủ được người anh lớn cùng đồng tâm.

Chiều tối bữa kia, ba người (hai anh em Sê-lim và Ha-na-sanh) bàn mưu định kế với nhau rồi, quyết chí là tối bữa đó lấy máu của Ra-bi-ha để rửa cái nhục cho gia-đình mà tự Ra-bi-ha đã bôi lọ.

Trong đường hẻm của Ra-bi-ha ở, tối lại vắng tanh, ít ai đi lại, lính tuần cũng không vô ngó đó làm gì. Ba người lên vào trong nhà Ra-bi-ha, núp dưới chum cầu thang lâu, để thừa cơ hạ thủ. Một lát thấy cửa phòng của Ra-bi-ha mở, một chủ đàn-ông ở trong đi ra, coi về mặt hơn hờ lắm. Đó là người khách cuối cùng mà Ra-bi-ha đã tiếp rước vậy. Ba người ngó thấy như vậy, máu nóng càng như sôi lên sục sục. Rồi đó cả ba bò lên cầu thang, mở cửa phòng nhẹ nhẹ mà vô. Trong phòng trang hoàng lịch-sự lắm. Hai đứa con nhỏ, đang nằm ngủ trong xô, Ha-na-sanh nghĩ tới cái cảnh đau đớn của hai đứa nhỏ, ngó thấy mẹ nó tiếp người này rước kẻ khác suốt ngày, thì anh ta bần rần chun tay, xám xanh mày mặt, thương con mà tức mình!

Sê-lim đi trước. Lúc ấy Ra-bi-ha, đã nằm ngủ thiêm thiếp, về mặt coi hình như đã dạn dầy với gió bụi phấn son lắm rồi. Sê-lim bước tới, rút con dao lớn, giấu trong áo ra, một tay đè đầu Ra-

bi-ha, một tay để dao lên cổ nàng, nàng chưa kịp giựt mình tỉnh dậy, thì anh ta đã chặt đứt đầu văng ra rồi.

Xong việc, ba người lăm hai đứa nhỏ ra đi.

Qua bữa sau, mấy anh em suy-nghĩ lại, phải làm sao tiêu-hủy cái xác đi mới được. Họ bèn trở lại nhà cũ, mượn một cái xe chở đồ chực sẵn ngoài cửa. Họ lên phòng rửa sạch hết thảy những dấu máu, rồi bỏ xác Ra-bi-ha vào trong một cái rương. Còn đầu nàng thì gói riêng vào cái khăn để đem đi. Đoan họ khiêng rương xuống xe, biểu chớ ra ga xe-lửa. Làm hình như người lữ-khách chở đồ đi đâu xa lắm vậy.

Giữa đường, thỉnh linh tên đánh xe ngó lại, thấy ba người mượn mình chở rương đầu mất, chỉ còn cái rương trên xe, thì nó sợ hoảng hồn hoảng vía. Nó nghi trong rương có vật gì ghê gớm, nên chỉ nó ngó quanh ngó quất thấy đường cái lúc ấy vắng người, liền xô cái rương xuống bên lề đường, rồi quất ngựa chạy bay như gió. Cách mấy phút sau, một chủ lính tuần lững thững đi ngang, thấy cái rương bỏ đó, tức thì báo tin cho sở cảnh-sát hay, sai người ra khiêng về sở, mở rương ra coi, té ra cái xác không đầu của Ra-bi-ha, máu me ghê gớm.

Hai anh em Sê-lim và Ha-na-sanh, dắt hai đứa nhỏ trở về làng, đưa cái thũ-cấp ra khoe khoang với bà con lối xóm, lấy làm tự-phu rằng mình đã trừng trị được con đàn-bà bất-trình rồi. Nhờ đó cảnh-sát khám-phá ra được vụ án-mạng ấy, và cả người hung-phạm đều bị bắt bỏ khám. Họ vào khám thì chắc nay mai là bị án-nặng, thế mà vẫn vui vẻ như không, thỉnh thoảng còn nói với mấy chủ lính gác rằng:

— Chúng tôi đã báo thù cho cái danh-dự của nhà rồi, thế là đủ, cái đời của tôi sống chết có kể vào đâu.



Hai câu chuyện thuật ra ở đây, đều là quan-hệ tới sự tiết-tháo của đàn bà và danh-dự chung của gia-đình cả. Có đều cái kết-cuộc của mỗi chuyện một khác: người đàn-bà ở chuyện trên kia thì được bỏ qua, còn người đàn bà chuyện dưới thì bị thiệt mạng. Đó là chỗ bày tỏ ra rằng cái quan-niệm về tiết-tháo và danh-dự, mỗi nơi một khác nhau vậy.

Ở đời phải trọng danh-dự, ấy là sự đương-nhiên rồi, không cứ giàu, nghèo, quan, dân, trẻ, già, trai, gái, ai cũng phải biết trọng cái danh-dự của mình thì mới có thể lập thân xử thế được, vậy đều đó khỏi nói nữa. Còn vấn-đề tiết-tháo của người đàn bà thì sao?

Có người tưởng rằng đời nay tiến-hóa văn-minh rồi, tiết-tháo của đàn bà là một thứ luân-lý cũ xưa, không còn thể đứng trong đời tự do này được nữa. Nhiều khi vì sanh-kế, vì cảnh-ngộ, vì nghề làm, hay là vì nhiều chuyện không ngờ, mà người đàn bà phải mất tiết-tháo, vậy không nên lấy cái đo mà chấp-trách người ta.

Theo ý tôi, người ta gặp lúc biến, họa may có thể lượng-tình dung thứ cho về chỗ tiết-tháo nặng, song cũng còn là vấn-đề tùy cảnh tùy người mà định. Đến như sự trọng tiết-tháo, sự giữ tiết-tháo, thì đời nào nước nào cũng phải giữ phải trọng hết cả. Phong-tục phương tây, tự-do giải-phóng đến đâu mặc lòng, xem ra họ cũng vẫn trọng cái tiết-tháo của người đàn bà ở với chồng, ta thấy nhiều khi vì thói ngoại-tình, bất-trình, mà thiếu chí người đàn bà bị thiệt tới tánh-mạng; hoặc là người vợ có tư tình, thì đó là cái có vừng vàng thứ nhất cho anh chồng xin ly-dị. Vậy thì đủ biết là phong-tục và pháp-luật của họ cũng buộc người đàn bà phải giữ tiết-tháo vậy. Nói chi các nước ở phương đông ta, thì tiết-tháo vẫn là một thứ thiêng liêng, người ta vẫn giữ vẫn buộc từ xưa đến nay.

Có đều luân-lý của ta xưa nay, chỉ buộc người vợ phải giữ trinh-tiết, một lòng một dạ với chồng, mà không buộc anh chồng phải giữ trinh-tiết với chị vợ, thì thật là một việc bất công. Có lý nào chỉ để một mình người đàn bà phải ôm lòng son da sắt đối với anh đàn ông, nếu sai thì bị luân-lý làm án thế này thế kia, còn anh đàn ông có quyền năm thiệp bầy thế, được phép tự-ngộ ngoại-tình, không ai được nói động đến. Thứ luân-lý ấy ở ngày xưa là lúc chồng chưa vợ tới, mới là hap thời thích dụng mà thôi, chớ ngày nay đàn ông đàn bà cầu phải bằng hàng hiệp sức với nhau để mà sống, thì cái luân-lý nặng nhẹ phân chia quá như thế kia, không thể giữ lại được nữa. Tất nhiên phải vợ chồng đều có nghĩa-vụ ràng buộc như nhau. Nếu chồng muốn vợ giữ tiết-tháo với mình, thì mình cũng phải giữ tiết-tháo với vợ mới được. Có cùng giữ với nhau như thế, thì mới được trách nhau.

Mới rồi phụ-nữ Nhật-bổn và phụ-nữ Trung-hoa đều yêu-cầu chánh-phủ của họ phải thi-hành cái pháp-luật, buộc người chồng cũng phải ôm tiết giữ trinh với vợ; tôi chịu là phải, và có vậy mới là công-bằng. Tôi muốn sao ở xứ ta cũng có cái pháp-luật ràng buộc chung cả nam nữ như thế, và đàn ông, người chồng, phải bỏ cái thói ích-ký đi, mà cũng phải giữ tiết-tháo đối với đàn bà, tức là đối với vợ, như vậy rồi khi có xảy ra chuyện gì quan-hệ tới tiết-tháo của chị em tôi, thì các ông mới có chỗ đắc-thể mà nói.

VĂN-ANH.

Ý MUỐN CỦA NGU'Ò'I ĐỜI

Một kỳ báo trước, ông Phan-Khôi có bàn đến cái cười của con Rồng cháu Tiên, cái cười có nhiều chỗ vô vị độc ác, không có nhơn đạo gì. Lời bàn thiệt là xác đáng.

Còn cái ý muốn của người đời cũng vậy, đã kiếm cả sự độc ác, mà thêm một cái hại sâu xa.

Muốn vẫn là một điều trong thất tình của người ta, thì mình phải công nhận rằng người đời ai cũng có cái thiên-tánh đó.

Muốn sang giàu, muốn tốt đẹp, muốn lên xe xuống ngựa, muốn nhà rộng cửa cao, muốn lắm con nhiều của, muốn gấm vóc xa hoa, muốn kẻ hầu người đớ, muốn kẻ bầm người thưa. Cái muốn thường tình đó thì ai người chẳng có. Nhưt là đời bây giờ, người người đều thiên về cái quan-niệm vật chất, ai cũng muốn cho cuộc sanh tồn của mình được sung sướng thông thả.

Những cái ý muốn đó, nói là không hại cho ai, nhưng vẫn là có hại. Vì cái lòng dục-vọng của người ta không biết thế nào là đầy đủ được. Người ta đã bước chân vào vòng tranh cạnh, là ai cũng vì tư lợi mình. Miền lo lấy mình cho vinh thân phì gia, dẫu cho hại đến ai cũng mặc. Tâm lòng độc ác của người đời làm ra những chuyện bất bình trong thế giới, cũng vì tư lợi mà ra cả. Nghĩa là làm cho vừa cái ý muốn của mình.

Đã đành rằng, muốn cũng chia ra có chỗ hay chỗ dở. Nhưng than ôi! những đấng thánh hiền muốn cho nhơn-loại khỏi lầm than, thế-giới được yên ổn, thì cái muốn đó không phải ai muốn cũng được.

Con người ta sanh trong đời, được làm chúa tể muốn vật là nhờ ở cái trí khôn, có thể thay quyền tạo-hóa, mà sai khiến muôn loài, làm cho thế-giới trở nên một cõi đời vui vẻ hòa bình được.

Nhưng trí khôn người ta nào có nghĩ như vậy đâu, chỉ một mực tranh cạnh nhau, cho thoả lòng giục-vọng, gây ra nhiều mối hại. Hại nhỏ, thiệt thòi cho xã-hội. Hại lớn thì diên đảo cho nhơn-quần.

Hãy lấy thử một cái thí-dụ rất tầm thường ra mà nói, tỷ như con Lã bần áo cẩm nhưng bom-

bay, con Lữ lại muốn hơn con Lê, mà sắm hàng Thượng-hải. Ông điền-chủ A sắm xe Delage, thì ông B là người giàu hơn, phải sắm xe Hochkiss mới được. Ấy là cái việc nhỏ mọn, mà cũng chứng rõ rằng lòng dạ con người ta, vẫn có một chỗ tối độc ác, là không khi nào muốn cho ai bằng mình hết. Nếu ai cũng cứ nghĩ rằng, áo dề che cho thân thể được kín, xe có thể giúp cho sự thông hành được mau; miễn cho chạy được, mặc được là đủ. Như thế thì có chi là tranh cạnh nhau nữa. Đây là nói về giục vọng của kẻ thường nhơn hằng ngày trong xã-hội.

Còn cũng có bực trí thức, giàu lòng giục vọng, đã muốn cho đời mình được no ấm, xe ngựa, đã đành, lại còn muốn đến việc sau này, một mai sao đời vật đổi, thân thế trăm năm, tuy cái thân-hình tiêu ra như củi mục mặc lòng, nhưng muốn rằng danh tiếng vẫn còn sống với giang san, sự nghiệp vẫn còn ấm no con cháu. Bởi vậy có người ngày ngày cắm cúi, cúi cúi, trong phòng hóa-học, chế ra một muỗng bột-có thể giết muôn người, một cục đạn có thể phá tan mấy tòa lâu lớn.

Lòng ác đã đầy đầy hiển hiện, mà người ta lại cứ hoan nghinh, khen ngợi, nhựt trình này, nhựt báo kia, biên tên chép tuổi ra ý tôn trọng lắm.

Hình như cái sự độc ác đó, không ai cho là quan trọng, mà lại thích hợp với ý muốn của người đời.

Có người nói rằng: Người ta sợ dĩ hơn con vật, là vì lấy chút nhơn đạo mà ở với nhau.

Nhưng trái lại, thì người ta hơn con vật là ở chỗ nào kia, chớ về sự cạnh tranh, thì người ta còn dữ tợn với người ta hơn con thú vật lắm. Con vật cắn xé nhau để giành miếng mồi, là khi ruột đói như cào như xé, không thể chống cự nổi với con ma đói được. Chớ còn khi no bụng rồi có mấy khi cào cấu nhau. Chớ con người thì khác, đã no cơm ấm áo rồi, lại còn lập tâm lo kiếm sự này, việc khác, để hại nhau, giết nhau cho thỏa lòng tham muốn của mình mới nghe. Vậy thì lòng người thật là độc ác. Mà bao nhiêu sự độc ác đều ở trong cái ý muốn lòng tham mà ra hết.

Mme VÂN-ĐÀI

Gái góa — La jeune veuve

Ngụ-ngôn LA FONTAINE

TRẦN-THỊ-KIỆU tập dịch

La perte d'un époux ne va point sans soupir :
On fait beaucoup de bruit, et puis on se console.
Sur les ailes du temps la tristesse s'envole.
Le temps ramène les plaisirs.
Entre la veuve d'une année
Et la veuve d'une journée
La différence est grande ; on ne croirait jamais
Que ce fût la même personne :
L'une fait fuir les gens, et l'autre a mille attraits:
Aux soupirs vrais ou faux celle-là s'abandonne;
C'est toujours même note et pareil entretien.
On dit qu'elle est inconcevable :
On le dit ; mais il n'en est rien,
Comme on verra par cette fable,
Ou plutôt par la vérité.



L'époux d'une jeune beauté
Partait pour l'autre monde. A ses côtés, sa
femme
Lui criait: Attends-moi, je te suis, et mon âme,
Aussi bien que la lienne, est prête à s'envoler.
Le mari fait seul le voyage.
La belle avait un père, homme prudent et sage:
Il laissa le torrent couler.
A la fin pour la consoler ;
— Ma fille, lui dit-il, c'est trop verser de larmes:
Qu'a besoin le défunt que vous noyiez vos
charmes ?
Puisqu'il est des vivants, ne songer plus aux
morts.
Je ne dis pas que tout à l'heure
Une condition meilleure

Gái nào chồng chết chẳng sầu,
Tình thương nổi nhớ, mặt rầu, lòng đau.
Lời than, tiếng khóc xôn xao,
Nhưng rồi quên hẳn, có bao lâu ngày.
Thời giờ như có cánh bay,
Bay đi mang cả sầu này cùng đi.
Sầu đi, vui lại trở về.
Đố ai còn biết có kia góa chồng.
Một cô góa đã năm tròn,
Với cô vừa mới quanh phòng hóm qua.
Khác nhau không thể nhìn ra,
Vẫn có gái ấy nhưng mà khác xưa.
Cô xưa ủ rũ đào tơ,
Ngàn vàng không thể nào mua nụ cười.
Cô nay mền cảnh mền người,
Việc muốn năm cũ, cũng người người dần.
Cô xưa vẫn thờ dài than,
Ngày qua tháng lại báng khuàng mối sầu.
Có người đã phải lo âu,
Đề ai đắp thăm quạt sầu cho tan.
Xin ai chớ có tin cần,
Lắng nghe chuyện kể rõ ràng dưới đây.
Hay là chuyện thật đời nay,
Hãy xem cho rõ mới hay trò đời.

Người chồng trẻ tuổi đẹp trai,
Xa chơi tiền cảnh, bỏ nơi cõi trần.
Bên mình vợ trẻ khóc than :
« Khuôn xanh độc địa, phủ phàng thì thôi !
« Đợi em đi với, anh ơi !
« Đợi em, em nguyện bỏ đời, theo anh.
« Hồn em bay tận mây xanh.
« Cùng anh trọn vẹn chữ tình bấy lâu. »
Người chồng yên giấc ngàn thu,
Phòng loan lạnh ngắt, mặt mù tường đồng.
Cô ta còn chút nhà Thông,
Khôn ngoan đến mực, sâu nông rõ tình.
Ra vào giữ mực làm thính,
Mặc nàng than thở, lệ tình tuôn rơi.
Về sau, ông mới buống lời :
« Nay con, hãy lắng nghe lời cha khuyên.
« Con ơi ! chớ quá ưu phiền.
« Chồng con đã xuống cửu-tuyền yên thân.
« Con nên giữ ngọc gìn vàng.
« Khóc nhiều, than lắm, chỉ ngần ấy thôi.
« Trên đời đâu thiếu tài trai,
« Thôi con đừng nghĩ đến người cửu-nguyên.

Change en des nocces ces transports :
 Mais après certain temps souffrez qu'on vous propose
 Un époux beau, bien fait, jeune, et tout autre chose
 Que le défunt. — Ah ! dit-elle aussitôt
 Un cloître est l'époux qu'il me faut,
 Le père lui laissa digérer sa disgrâce.



Un mois de la sorte se passe ;
 L'autre mois, on l'emploie à changer tous les jours
 Quelque chose à l'habit, au linge, à la coiffure ;
 Le deuil enfin sert de parure,
 En attendant d'autres atours.
 Toute la bande des Amours
 Revient au colombier ; les jeux, les ris, la danse,
 Ont aussi leur tour à la fin ;
 On se plonge soir et matin
 Dans la fontaine de Jouvence.
 Le père ne craint plus ce défunt tant chéri ;
 Mais, comme il ne parlait de rien à notre belle :
 — Où donc est le jeune mari,
 Que vous m'avez promis ? dit-elle.

FABLE DE LA FONTAINE.

« Không bao rằng con quen liền,
 « Bây giờ có thể bán phiên mua vui.
 « Thời giờ thắm thoát đưa thoi,
 « Rồi sau này nếu có người hỏi con.
 « Cũng trong ngọc-bội kim-môn.
 « Phong tư tài mạo, còn hơn bội phần.
 « Tội gì lao tổn tâm thân ! »
 — Con đâu dám tiếc tâm thân bạc này.
 Nguyễn đem mình bỏ am mây,
 Lòng này gởi với cỏ cây cũng vơi.
 Nhà thông nghe vẫn thờ ơ,
 Nồi nung, nung cứ thần thờ hôn mai.
 Hết thờ ngân, lại than dài,
 Nay hoàng-hôn đã lại mai hôn-hoàng.
 Tuần trăng thắm thoát xoay vần,
 Mối sầu như đã gỡ dần dần ra.
 Tháng sau đã thấy đổi xa,
 Cài trâm, sửa áo, vào ra nói, cười.
 Tang xưa nào dấu hi-ai,
 Mà nay lại hóa ra môi diễm trang.
 Sầu xưa như đồng tro tàn,
 Ngày đêm trên gối, mơ màng mộng xuân.
 Hội khiêu-vũ, tiệc lầy-trần,
 Phất phơ đã thấy bóng nàng lán la.
 Khi ngậm nguyệt, lúc cười họa,
 Ngày đêm trang diễm lượt là phần son.
 Cha già trông thấy tinh còn,
 Mối lo dường đã tiêu mòn từ đây.
 Chuyện xưa nối tóc xe dây,
 Nhà thông già cách không hay biết gì.
 Nồi nung chiếc bóng song the,
 Nửa tình nửa cảnh như chia tấm lòng.
 Hờ mới ra cũng thẹn thùng,
 Lựa lời nàng mới tỏ lòng cha hay ;
 « Nào người cha hứa những ngày ! »

Mlle TRẦN-THỊ-KIỆT

DÒI CHỒ

Kể từ 1^{er} Août 1931, hiệu Nguyễn-Đức-Nhuận và tòa báo Phụ-nữ Tân-văn sẽ dời về đường Vannier số 48 (chợ-củ) Saigon. Xin chư quý-khách và chư quý-độc-giá chú ý, cho khỏi lầm lạc về thơ từ.



SU' NGỦ

Thân thể con người chẳng khác gì là một cái máy xe, máy tàu ; ấy là lời người hay nói ví như vậy. Ví dụ như bộ máy cũng phải. Song phải biết sự giữ gìn bộ máy còn dễ, chứ đến như sự giữ thân thể ta thì thật là khó. Đi đứng, làm công chuyện nặng nề, sanh sãn, làm lung đở này vật nọ, tính toán, thiên-vấn địa-lý, khoa-học v...v... chi chi cũng là nhờ bởi cái tri ta mà ra.

Trong lúc thân mình làm mấy điều đó cũng nhờ bởi sự cháy của mấy món đồ mới ăn uống, hay là dưỡng-khí (oxygène) chứa trong thân mình, chẳng khác chi cái máy xe chạy được cũng nhờ bởi có than, dầu sãng cháy, mới có hơi nóng mà chạy xe được.

Xe chạy lâu cũng phải nghỉ đặng mà chùi lau máy móc và vô dầu thêm. Thân thể mình cũng phải nghỉ đặng cho đỡ đơ đáy trong mình đi ra, cho thân thể có sức lực mà làm công chuyện lại.

Theo thân thể người lớn, trong 24 giờ, hay là một ngày một đêm thì nghỉ tám giờ cũng đủ dùng. Ấy là theo mấy người dân làm công chuyện ngoài đồng, làm thợ thầy. Bởi vậy mấy người làm ruộng, sớm mai dậy theo gà gáy, chừng bốn giờ rưỡi năm giờ đi làm công việc, và thức cho đến tám chín giờ tối mới ngủ ; sự đó là lệ thường, mà người họ cũng mạnh giỏi.

Còn ở thành thị, đàn ông, đàn

bà chẳng phải đi làm ở ngoài mà thôi, mà lại còn lo tính toán, học hành thêm nhiều, vậy nên ở thành thị thì thân thể mình hay mệt hơn là ở ngoài đồng ; mà lại còn bị đồng dao, chạt chọi, chẳng có khi trời tinh sạch như ở đồng.

Bởi vậy nên ở thành - phố hay đau ốm hơn ở đồng, chẳng khác gì như cái xe máy hơi kia chạy một ngày 12 giờ trong chỗ đường xấu tự nhiên là phải mau hư hơn cái xe nọ chạy một ngày tám giờ ở nơi đường êm ái và sạch sẽ. Ở thành phố phải ngủ hơn tám giờ ; — tối chừng 10 giờ ngủ cho đến năm sáu giờ, còn trưa ngủ hay là nghỉ một hai giờ. Ấy là sự ngủ của người lớn, nghĩa là người hết có sức mà lớn hơn nữa.

Còn như con nít thì lại cần dùng ngủ nhiều hơn nữa, ngủ đặng mà lớn và sửa soạn trong thân thể. Con nít trong một hai tháng đầu, như mạnh mẽ trong mình, bù rồi ngủ, khi đứng giờ bú thức dậy bú rồi ngủ lại. Còn thường thường con nít lớn hơn phải cần dùng ngủ như sau này, trong 24 giờ.

Cần dùng 16 giờ — từ 2 cho đến 3 tuổi.
 — 15 giờ — từ 3 cho đến 4 tuổi.
 — 14 giờ — từ 4 cho đến 6 tuổi.
 — 11 giờ — từ 6 cho đến 9 tuổi.
 — 9 hay 10 giờ — từ 9 cho đến 16 tuổi.
 — 8 hay 9 giờ — từ 16 cho đến 18 tuổi.

Chẳng phải ngủ mà đủ, cũng phải chọn cái chỗ ngủ cho mát mẻ, rộng rãi, có khi trời tinh sạch vô ra cho dễ, đừng có mùi hôi

hám đơ đáy. Ở xứ ta nóng nực, chẳng cần gì có nệm cho nực nội thêm, giường cây ván ngựa, trải chiếu, có mùng cho khỏi muỗi, ruồi, và nhấm chỗ thanh tịnh, vậy là có ích lắm.

Trong lúc ngủ phải có cái sự thở và trái tim đánh cho đều đặn êm ái. Mấy người ngủ mà nằm có queo lại, lấy tay gối đầu, nằm nghiêng một bên, chẳng nghĩ được yên giấc, vì phải bị đè nửa bên, và mạch máu bị chơn căng cong lại và bị cản trở, vậy nên chạy chẳng đặng đều, làm cho sự thở cũng khó, thành ra nhiều khi hễ ngủ là ngáy rống.

Mấy người ngủ làm vậy lại hay bị nằm chiêm bao, thấy hung dữ, có khi mệt nhọc thêm nữa. Ngủ, nằm ngửa tay cho... ngay thẳng, quần áo thông thả, chẳng nên cột dây lưng dây nịch làm chi. Như muốn nằm nghiêng thì nằm bên tay mặt ; nằm bên tay trái, nhưt là lúc mới ăn no, trái tim bị bao tử còn đầy dề, máu chạy khó và hay tức ngực. Phải coi chừng có nhiều khi mới ngủ nực, không đắp mình, khuya bị lạnh mà bị đau, trúng thực, hay ho.

Con nít đừng cho nó hà miệng trong lúc ngủ, để cho nó thở bằng lỗ mũi. Khi trời vô phải bằng lỗ mũi tốt hơn, vì nóng hơn, và trong lỗ mũi nhờ có lông mũi ngăn cản bụi bặm lại, nên khi trời đi ngang qua đó sạch hơn khi trời vô nơi miệng.

Docteur TRẦN-VĂN-ĐÓN



CÔNG VIỆC TRONG NHÀ

MÓN ĂN

THỊT BÒ ĐUNG

Thịt bò chừng nửa kilô lan gán cho kỹ, xắt mỏng; 1 muỗng café rượu cỏ-nhắc hoặc ấp-sanh (absinthe), nửa muỗng tương Tàu, ướp thịt rồi rải lên cái dĩa để cho ráo, 1 tép sả băm nhỏ, 2 muỗng nước cốt dừa, 1 su tương Tàu vắt lấy cái, dấm nhuyễn, chừng thịt ráo để vò cối quết thiệt nhuyễn, để các món vò trộn chung nhau, chế thêm 2 muỗng mỡ nước cho béo; xong rồi nướng 1 viên dùng thử, như lát thì ném thêm tương, viên từ viên tương tay cái, gùn ăn nướng dọn ăn với bánh tráng thoa sương nước, cắt vuông để vò xững hấp đem ra sắp lên đĩa, nước cốt dừa nấu sôi gần đặc, để hành lá cho thơm, thoa lên mặt bánh tráng, chuối, khế, rau sống, cải salade, dùng với tương như nem nướng.

CHẢ PHÔI (chả cua)

Cua biển, lựa cua chắc, luộc chín, rửa lấy nạc, bóp nát đều, ướp hành ta, nước mắm, tiêu, mỡ gáy, luộc xắt nhỏ như cộng bún, hai phần cua, một phần hoa mở ướp chút đường cát, và củ hành ta, bún Tàu chần khức, năm mẻo xắt nhỏ, như mần 3 con cua thì 3 tròng trắng trứng vịt, còn tròng đỏ để khi chần chín thoa mặt. Các món trộn chung cho đều, lấy muỗng húp thử 1 một

chút coi vừa ăn không, như lát thì ném thêm nước mắm, nếu có đặt để thêm tròng trứng vịt, lá lót xững phải thoa mỡ, trút chũ vô xững, lấy muỗng tán ra cho đều mặt, chừng chũ chín nhắc ra tròng tròng đỏ trứng vịt và gán lá ngò, hấp lại một chút cho vừa chín trứng vịt là được. Chũ này dùng nóng ngon hơn để nguội.

CHẢ BẮP

Mua bắp lựa bắp còn non, để sống lột vỏ, lấy dao xắt cho thiệt mỏng để vò cối quết, nếu làm 10 trái bắp thì 2 con tôm càng, lột vỏ rút chỉ chà muối cho thiệt sạch, đập nhuyễn ướp hành tiêu nước mắm, để tôm vò cối quết chung với bắp, 1 cục mỡ gáy, lột chín xắt nhỏ như cộng bún, 3 tròng trắng trứng vịt, 1 chút xiêu đường, các món trộn chung nhau, ném nước mắm, rồi lấy muỗng múc 1 chút húp thử, như còn lát thì ném nước mắm, ít béo thì thêm mỡ nước, cũng thoa mỡ lá, hấp xững, trút chũ vô ép đều hấp chín, đem ra tráng mặt tròng đỏ trứng vịt rồi hấp lại một chút.

Mme B. V. C.



GIA-ĐÌNH THƯỜNG THỨC

Cách chữa sưng mộng răng.

Lấy tiêu (poivre) dầm nhỏ ra, rồi bọc vào một miếng vải, nhúng vào rượu mạnh Cognac, đắp lên bên má chỗ sưng mộng răng. Cứ đắp luôn cho tới lúc hết thấy đau nhức, sẽ bỏ ra.

Muốn cho sữa khởi cháy.

Sữa tươi, nhiều người không quen dùng, thành ra thường phải nấu sôi lên, cho thêm đường vào rồi mới uống. Nấu như thế mà không cần thận thì hay xảy ra tai nạn bất-kỳ, là vì sữa cũng như dầu sống, rượu, dễ bắt lửa mà cháy bùng lên; hề vô ý khi nấu mà để ngọn lửa lên quá miệng soon, là sữa bắt lửa cháy ngay. Mà sữa đã cháy thì không còn ăn được. Nếu muốn trừ cái hại đó thì trước khi nấu sữa, ta nên tráng qua cái soon bằng nước lã, rồi hãy đổ sữa vào nấu thì không hề gì cả.

Cách giữ sữa tươi được lâu ngày.

Đong sữa vào chai, đập nút cho thật chặt, gán keo lại rồi đem ngâm vào nước sôi độ mười lăm phút. Sữa tươi làm như thế có thể để được hàng năm, mà khi đem ra dùng vẫn ngon lành và còn có vị sữa tươi.

SONG-HÀ



VAN UYEN

HỮU CẢM

Mượn bút làm phương thuốc giải sầu!

Người đời thối thoát có bao lâu!
Thử xem vô trụ chừng bao tuổi?
Ngắm lại non sông vẫn một màu!
Dương cảnh phong trần đánh chịu đại,
Trong vầng tranh đấu nghĩ mà đau.
Ở đời vẫn biết chua cay thiệt,
Tìm cảnh bằng-lai chưa thấy đâu!

MỘNG-TRUNG-NHON.

TRONG NGỰC NGÓ TRẮNG

Nhà công ta ở, linh quan hậu,
Ngắm nghĩ buồn cười cuộc bể dâu!
Vận đỏ bên mình đây hạn thiệt,
Hồi đen lánh mặt thấy ai đâu?
Lâu hồng nhớ thuở thi hùng chí,
Thành khổ thấu canh mờ gọi sầu!
Bỉ thớt cuộc đời âu cũng thế,
Ta đây trắng đó, khác gì nhau!

ĐOÀN-HY-TỎ

MONG BẠN

Mong mỗi nầy ai một tấc thành,
Khởi tình vắng vẻ, bóng trắng thanh.
Ước gì ta gặp ta trò chuyện,
Chưa biết đêm thừa mấy tròng canh.

CẢM TÁC

Vừa một đêm nào đẹp biết bao,
Đêm qua vầng đỏ trận mưa rào.
Đêm qua thì thế đêm nay thế,
Rồi biết đêm mai lại thế nào?

NGO-DUY-PHÙNG

THẤY BÈO TRỜI MÀ CẢM

Ngành lại trời tây; một góc hồng,
Cảnh bèo tha-thớt giữa dòng sông.

Trời đi đâu đó? về đâu đó?
Thấy cảnh, ta dấy nặng tâm lòng.....

Tâm lòng thương vật, với thương ai?
Duyên phận linh-dính, gái sắc tài,
Con Tào trêu chi người nhược-chất?
Rủi may, may rủi, bến mười hai?

TRẦN-THỊ-ĐẬU (Bêntre)

KẸN CHỒNG

Tài nhém không ngờ, sắc cũng không,
Mà em các cố, lại đeo bông.
Túi cơm giá áo xin chừa mặt,
Mọt nước sâu dân chẳng để lòng.
Xe ngựa đi về kia lắm kẻ,
Mày râu nhẵn nhụi thiếu gì ông.
Mà em không thích nên không muốn,
Không muốn nên em mới kén chồng.

BẠCH-YẾN.

TỰ THÂN

Chim, nổi, chua, cay, trái đu điều,
Nghĩ mình tuổi ít, khổ thì nhiều.
Đường danh gai góc đau chơn bước,
Bề ai phong ba mỗi cánh chèo.

Tam-kỳ Tạp chí

Cơ-quan tiến-thủ của bạn thiếu-niên

GIÁ BẢO:

Một năm. 5 p 00
Sáu tháng. 2 p 70
Ba tháng. 1 p 50

NGOẠI-QUỐC

Một năm. 6 p 00
Sáu tháng. 3 p 20
Ba tháng. 1 p 80

Tòa báo: 115 phố hàng Bông Hà Nội

Nhắc chuyện ba-sanh thương mái tóc,
Nghe câu bốn-biên cảm thân bèo.
Vận thời đá thế, thời thời thế,
Càng nghĩ bao nhiêu cảm bấy nhiêu.

THAN NGHÈO

Non ni nhà ai tiếng nhạc thiếu,
Buồn tanh riêng cảm cảnh thàng
nghèo.

Xong công việc tối lo công sáng,
Rời bữa cơm mai, chạy bữa chiều.
Nhà đột nợ đòi ngao ngàn chửa,
Non cùng sống cạn vẫn còn theo.
Cái nghèo ta bán ai mua chẳng?
Giá cả ta không kể ít nhiều.

MÀNG XỐI

Biết không thiên hạ sá chi mà,
Đã có trời cao rộng ta.
Trăm chuyện từng quen khi nắng dài,
Một đời không quên lúc mưa sa.
Sá gì gió tạt ra cùng nước,
Bạn với rường cao giúp lấy nhà.
Chung thủy tấm lòng là thế thế,
Biết không thiên hạ sá chi mà.

HỒ-VIỆT-DÂN.

CẢNH GẦN SÁNG

Chùa vắng chuông khuas vắng ắc đậy,
Non xa mây đầy bóng trắng vào.
Ngọc tròn ngọn cỏ, long-lanh mọc,
Vàng điểm đa trời, nhấp-nhảy sao.

THĂM BỤI HỒNG CẢM-TÁC

Thong-thả ra chơi ngắm bụi hồng,
Bụi hồng xo-xác chũ buồn tròng!
Cảnh thừa, lá úa, coi trần lệ,
Nụ bèo, hoa sầu, ngắm chạnh lòng.
Trời nắng làm chi nên nổi thế?
Người trông thôi đến mắt công
không!

Em đâu? mang nước meo anh tưới,
Anh tưới cho tan khi nực-nồng.

ĐÔNG-XUYEN.

TIN TỨC TRONG NƯỚC



GẮN ĐÂY

Ông Pasquier sẽ cải-cách cho nước Nam.

Quan Toàn-quyền Pasquier về Tây bấy lâu, vừa đáp tàu trở qua chưa tới Đông-dương, thì các báo Bắc Nam đã bàn soạn rằng: « Thế nào ông Pasquier trở qua đây cũng sẽ đem theo một cái chương-trình cải-cách lớn cho nước Nam chứ chẳng không.»

Lời các báo dự-đoán ấy, nay đã thành ra thật sự rồi, nghĩa là chuyến ở Tây qua đây, ông Pasquier có đem theo một cái chương-trình cải-cách lớn mà ngài phụng mạng nước Pháp thi hành cho dân Việt-nam ta.

Cứ như lời một ban đồng-nghiệp ở Saigon thì cái chương-trình cải-cách ấy gồm cả chánh-trị, pháp-luật, kinh-tế và xã-hội như sau này:

Chánh-trị.— Sửa sang lại các hội-nghị, các cơ quan của chánh-phủ; mở rộng quyền tuyền-cử; cho người Nam vào ngạch cai-trị; quan-lai ta cũng được lương-bổng và tiền hưu-tri như người Pháp; trừng-trị thẳng tay bọn tham-quan ó-lại.

Pháp-luật.— Sửa sang lại từ tòa Đại-hình cho tới ngạch quan tòa Annam vãn vãn...

Xã-hội và kinh-tế.— Cho dân lần lần trở nên tiểu điền-chủ; thi-hành luật lao-động; giảm các sắc thuế chánh và thuế phụ; bỏ lần lần thuế muối và độc quyền muối; bỏ độc quyền rượu; mở mang việc y-tế, vệ-sanh cho dân, vãn vãn...

Nếu thiệt quã, chuyến này quan Toàn-quyền thi hành cái chương-trình trên đây thì đồng bào ta hân hạnh lắm.

Kinh-tế khủng-hoảng : người mất sở, kẻ sụt lương.

Cái ảnh-hưởng của nạn kinh-tế thật là nặng nề khôn khổ cho người ta quá. Mấy tháng nay chẳng những anh em lao-động ta, bị sụt lương mất sở rất nhiều, mà thậm chí cho đến người Tây là hạng làm mướn sang trọng, cũng không thiếu chi người chung chịu một số kiếp ấy.

Từ hồi đầu năm đến giờ, có nhiều người Tây làm việc ở các sở cao-su, các hãng buôn bán ở Cao-mên và Nam-kỳ, bị đuổi, hay đã mần giao-kèo, hãng không đứng nữa, phải dắt vợ bằng con về Tây nhiều lắm.

Nội một tháng Mai mới rồi, các hãng buôn Tây ở Saigon, đã đuổi hết 63 người Tây làm công, còn những người còn ở lại làm việc thì đều bị sụt lương từ 10 tới 20%. Tình cảnh của họ thật là nguy ngập vô cùng.

Nguyễn-Huân lên đoạn-dầu-dài.

Nguyễn-Huân là một tay cách-mạng háng hái, đảng-viên Việt-nam Quốc-dân-đảng, đã thọ hình hồi 5 giờ sáng ngày thứ ba 23 Juin, trước khám-đường Hanôï.

Huân phạm nhiều tội: vào đảng cách-mạng, lãnh trách-nhiệm lo mua súng đạn cho đảng, lại ngày 22 Avril 1930 cầm súng bắn đội Dương, sở mật-thám Hanôï, và ngày 30 Mai năm ngoái, giữa ban ngày lại dám giết M. Nguyễn-Bình, Tham-tá sở Tạo-lác, mà đoạt 11 ngàn đồng bạc để giúp tái-chánh cho đảng cách-mạng.

Cách ít ngày sau Huân bị bắt, và bị phiên Hội-đồng để-hình nhóm hồi tháng Novembre 1930 lên án xử tử. Án ấy có gởi về Tây xin ân-giảm, nhưng bị bác, nên Huân mới bị chết chém độ.

Trước khi lên đoạn-dầu-dài, Huân có xin phép viết một bức thư chữ Tây gởi về nhà, lời lẽ rất thông và cảm-động lắm.

Lúc Huân bị hành hình, có bà mẹ đến chứng kiến, và xin xác con đem về chôn. Tòa cũng rộng lượng cho phép.

Một ông đại-diễn-chủ bị đâm gần chết.

M. Trương-hoảng-Lâu, ở Cầu-kê (Cầnthơ) là một ông đại-diễn-chủ, giàu có lớn, mà tánh tình nóng nảy lắm. Nhà ông ở Cầu-kê, nhưng có ruộng đất ở làng Long-thời (Travinh) nhiều, nên ông có cất một cái nhà nhỏ ở đó, rồi thường hay xuống ở làm ruộng.

Hồi 2 giờ chiều bữa 8 Juin, có tên Suốt là tá-diễn của ông, bắt được 4 người giăng câu bắt cá trong đất của ông, là sự ông cấm ngặt, nên dắt tới cho ông trị tội.

Lúc ấy có nhiều người theo coi, lại có tên Lã kêu là Ty, lối 25, 30 tuổi, bộ-hạ củ của M. Lâu, cũng theo coi nữa. Sau khi ông xử đâm kia rồi

PHU NU TAN VAN

chợt thấy tên Lã, không biết gian bòn chi trước, mà ông lại chưỡi mắng đánh đập nó như tử.

Bạn đầu tên Lã còn lay-lục năn-nĩ, đến sau nó tức quá, bèn rút dao nhỏ mới dùng gọt xoài ăn với anh em hồi này, kể thấy đâm ấy thì chạy theo coi, nhẩy tới đâm vào bụng M. Lâu 2 dao trên rùng rắt sâu, máu ra linh-lãng. M. Lâu bèn chạy ra sau lấy cái chét, quyết trả thù tên Lã, nhưng bị bọn bộ-hạ giữ lại, kể ông nhào lán, la lớn: « Trời ơi! Thời tôi đã hết rồi! »

Thiên-hạ áp bắt tên Lã, đánh nó đến chết giặc, rồi giải ra quan Biện-ly Trávinh, và chờ M. Lâu lên nhà thương Cầnthơ. May nhờ có đốc-tơ Hilaire và lương-y Nguyễn-tấn-Đỗ mỗ bụng ra may ruột lại, cứu được M. Lâu khỏi chết, và nay mai ra nhà-thương được.

Linh bản một tên dân.

Tên Nguyễn-văn-Thu lâu nay có trát tòa tập nã về tội bạo-động trong hạt Chợ-lớn, song linh và làng tìm bắt nó không được.

Bữa thứ bảy 20 Juin mới rồi, có ba vị Hương-chức làng Mỹ-thành, quận Đức-hòa (Chợ-lớn) cùng một người linh, có súng, đang đi tuần, bỗng lại gặp Nguyễn-văn-Thu.

Mừng quá, Hương-chức bèn kêu nó đứng lại, nhưng nó lại co giò mà chạy riết. Hương-chức và linh liền rượt theo, khi liệu thể chạy không khỏi, Ng.-văn-Thu bèn trở lại toan chống cự với linh và làng, kể bị linh bắn trúng đùi té quỵ.

Thấy Thu bị thương nặng quá, người ta bèn chở nó lên nhà thương Chợ-rẫy (Chợ-lớn) song qua hai bữa sau thì nó chết.

Một viên quan Cai đồn Tây, giết chết một thầy giáo và đánh một ông Đốc-học ta trọng thương.

M. Siviel là Cai đồn Can-lộc ở tỉnh Hà-lĩnh, mới bị ban Ủy-viên điều-tra thời-cuộc Nghệ-Tĩnh khép vào tội giết chết một vị giáo-học, của nhà-nước bỏ ra làm thông-ngôn cho ngài, và đánh ông Đốc-học, chủ của thầy giáo vô phước. Kia bị trọng thương, phải chớ vào nhà thương Vinh, bịnh tình nguy ngập lắm.

Siviel đã bị bắt giải về Hanôï, giam vào ngục, và nay mai sẽ đem ra tòa Đại-hình xét xử.

Khách-trú mua vàng đồ để làm gì?

Dao này người Huê-kiêu đồ đi miệt Lạc-tĩnh mà hỏi mua vàng đồ, là vàng đã làm ra đồ nữ-trang rồi, nhiều lắm. Có cả thợ bạc ta cũng đi mua như họ nữa, mà họ mua mắc, mua gần đúng giá vàng y, chớ không phải mua rẻ mạt đâu.

Thấy họ giành nhau mà mua, mua nhiều lắm, và hết khi hết tiền thì họ lại đóng về Saigon, bán những vàng kia lại lấy tiền, rồi trở ra mua nữa.

Không biết họ mua làm chi, và sợ e có bán làm rẻ đi chăng, nên có người toc-mạch hỏi thăm cho biết nguyên-nhơn thì họ đáp:

« Lúc này nhà-nước cần dùng vàng để đúc đồng vàng nên kiếm vàng mà mua đủ lắm, hôm nay mua có mấy mướn lượng rồi, bây giờ tiệm Đồng-thanh, tiệm Nam-thanh... ở Chợ-lớn không còn một lượng vàng! »

Người Huê-kiêu nói « nhà-nước » đây là nhà-nước nào? Nhà-nước của họ hay nhà-nước của ta? Và họ mua vàng để làm gì, mua như vậy, bán như vậy, có thiệt hai gì cho người Annam chăng?

Chúng tôi xin sở Mật-thám hãy can-thiệp vào vụ này và giải bày việc ấy ra cho chúng tôi biết với.

Một viên Phóng-sự nhà báo bị giết tại Bến-thủy.

Đêm thứ tư, 24 Juin, M. Phạm-đình-Phước, là Phóng-sự viên của ban đồng-nghiệp France-Indo-chine ở Vịnh bỏ nhà đi đác mắt, nay mới tìm thấy tử thi trôi dưới giòng một con sông ở Bến-thủy, mà nơi cổ có dấu dao chém hai vết rất sâu.

Theo dư-luận ở đây thì có lẽ M. Phước bị giết vì oán thù hay là về ý-kiến chánh-trị, song chưa tìm ra thủ-phạm.

Cải-chánh

Kỳ trước có bài nói về tin tức trong làng báo, chúng tôi nói làng báo Bắc-kỳ mới khai-sanh ba tên dân mới, mà trong đó có báo *Donnai* của M. Đoàn-quang-Tân, ấy là một sự làm vô ý.

Tờ báo mới đó sẽ xuất bản ở Saigon, và nghe nói là của một ông đốc-học trường tư.

Sự làm vô ý như thế, chắc có lẽ độc-giã cũng đã cải-chánh giùm cho trong khi đọc tin ấy rồi.

HÃY HÚT THUỐC JOB

TIỂU THUYẾT MỚI
Hiệp Nghĩa Phong Nguyệt

Trọn bộ là 4 cuốn, giá 1 \$ 00. Dịch giả là Nguyễn-chánh-Sát tiên-sanh, ấy là một bộ truyện rất hay, rất có giá trị; trong đấy có một cậu Công-tử tài tình đúng bực, nghĩa dũng phi thường; lại thêm một cô Tiểu-thơ cơ trí nhiệm mầu, kiên trinh tuyệt thế; về phương diện luân-lý và phong-hóa thì cực kỳ cao thượng, về phương diện ngôn ngữ thì đầu cho ai có cái lưỡi bén như gươm cũng không hơn được. Trường khi đọc-giã chừ tồn, ai ai cũng từng biết. Bộ truyện này sự tích rất hay, mà câu văn lại tao nhã; mấy cậu thanh-niên nên xem, mấy cô thiếu-nữ lại càng nên đọc.

SỮ NƯỚC ANNAM
Lê-triều Lý-thị Những ai muốn biết việc nước nhà hãy mua mà xem.

Giọt lụy thương tâm Lỡ trước quyết ân nang, son phấn đã phai màu trắng bạc. — Tinh sau mong chấp nối, bút nghiên vẽ đậm nét lòng vàng. Giá: 0 \$ 40.

Trám gày bình rơi Trám năm tạc một chữ đồng. Giá: 0 \$ 30.

Nhi-nữ tạo Anh-bùng Cho phụ-nữ xem. Giá: 0 \$ 20.

Nam-nữ anh-hùng Thiên hạ hoan nghinh trừ nha-phiến. 0 \$ 20.

Sư-Tử cưới vợ Chuyện bên An-dộ. 0 \$ 15

Có bán tại nhà in J. NGUYỄN-VĂN-VIỆT, rue d'Ormay 85-87, Saigon.

Đàn bà..... có con!??
Con nít phần nhiều trong ruột có « Lãi-kim » nó làm cho khó lớn và hay đau. Vậy nên cho nó uống Thuốc xỏ hiệu NHANH-MAI, thì qui bà được vui lòng thấy xỏ phần đờ đờ. (Lãi-kim) và còn-trùng nhỏ nhỏ đều bị thuốc tống lòi ra cả. Người lớn con nít đều đáng đáng. Có bán nơi tiệm Nguyễn-thị-Kính chợ mới Saigon, và các gare xe điện từ Bình-Tây tới Gò Vấp, và có gửi bán khắp các tỉnh trong Nam-kỳ, nơi mấy tiệm thuốc Annam và mấy tiệm Bazar. Ở Hanoi có bán nơi M. Nguyễn-văn-Đức, 11 Rue des Caisnes. Haiphong nơi Quảng vạn Thành 120 Bonnal. Mua sỉ, lời nhiều, do nơi Madame HƯƠNG-GIÁO Village Bình-đông (Cholon). Giá mỗi gói 0 \$ 20.

TRẦN-DUY-BINH
LÀM TRƯỞNG LIÊN KIỆU KIM THỜI
KHÁC CON ĐÁU ĐÔNG VÀ BÀN ĐÁ CẨM-THẠCH
CHẾ TẠO CÁC THỨ NÓN BĂNG CAO-SU
Bán sỉ và bán lẻ 9999 CÓ CATALOGUE

ÉCOLE CENTRALE DE COMMERCE
Rue Vassoigne, Saigon-Tânđinh
Directeur: **TRẦN-MẠNH-NHÂN** Ingénieur.

ÉCOLE CENTRALE DE COMMERCE là trường Thương-nghiệp rất lớn tại Saigon, sáng lập đã lâu năm, chuyên dạy các khoa: *Bút toán, đánh máy viết, viết tắt, chữ Pháp, chữ Anh, tiếng Quảng-Đông* và nhiều khoa khác không ăn tiền. Các vị giáo-sư đều có cấp-bằng trường Cao-đẳng Pháp-quốc, và ngoại quốc, hết lòng dìu dắt bạn thanh-niên trong đường học-vấn, nên những cựu học-sanh đều có việc làm và được chủ hăng khen ngợi. Vậy qui ông, qui bà có con em muốn cho học mau thành tài và chắc có việc làm thì nên gửi tới bên trường, chắc được vừa lòng. Có chỗ mát mẻ cho học sanh ăn ở luôn trong trường. Cần hỏi đều chi xin viết thư cho:

MONSIEUR TRẦN-MẠNH-NHÂN
Directeur de l'École Centrale de Commerce,
47, Rue Vassoigne — Saigon-Tânđinh.

Một trăm thứ hàng mới kiêu lạ
Trước khi lựa chọn hàng giẻ cho đúng theo kim-thời, xin qui bà qui có nhớ hiệu:

WASSIAMULL ASSOMULL ET C^{ie}
34-36 Rue Calinal
SAIGON

P. S. — Qui bà ở xa muốn dùng thứ chi xin nói rõ, đơn-biểu sẽ gửi kiêu hàng và cho giá.

Ni móng thiệt tốt
Mới lại có đủ màu
Mền toàn lông chiên
Trắng và màu.

Nón ni MOSSANT
Hiệu: **NGUYỄN-VĂN-TRẦN**
96 — B^d Bonnard
— SAIGON —
Téléph: N° 178

Tác-giã: B. Đ.

XÃ-HỘI TIỂU-THUYẾT

Cậu Tám Lọ

(Tiếp theo)

Chị em cầm tay nhau đi thẳng ra nhà ngoài... Bà Phan đang ngồi uống trà với Thị-Minh, Kiều-Nga đang chỉ biểu cho ba Hoa chùi đồ. Bà thấy Kiều-Tiên thì cười mà rằng: « Con coi em con lo lắng giùm cho con nhiều lắm. Con ba Hoa cũng vậy. Sao hôm nay hai con nói chuyện gì với nhau mà lâu dữ vậy? Ừ chỉ còn có mười ngày nữa thì đi xa, cũng nên nói cho phỉ tinh. »

Kiều-Tiên thưa rằng: « Em Kiều-Nga siêng năng quá. Sau đến phiên của em thì con sẽ xin lo lại. Hôm nay mẹ có khoẻ không? »

— Khoẻ lắm. Hồi hôm thức khuya như vậy rồi bữa nay dậy sớm mà trong mình vẫn khoẻ như thường. Cho biết hề có chuyện vui trong nhà thì quên hết cả sự mệt nhọc. Ừ, ngày sau mẹ sẽ giao hết công việc cho con để đền ơn cho em con lại.

Kiều-Nga để chai thuốc chùi đồ đồng xuống, nói với Kiều-Tiên rằng: « Em có lấy chồng đâu mà chị lo? Em chỉ muốn ở với mẹ trọn đời. Chị ra lấy chồng... Liễu-Chi ra lấy chồng... Ai ở nhà với mẹ? Em không muốn đi khỏi nhà này đâu. »

Nói rồi lại mỉm cười, đưa hàm răng bột đưa trắng nõn trắng ngần giữa cặp môi son trông rất dễ thương. Cậu nói rất vắn tắt mà có nhiều lẽ làm cho bà Phan ngần ngại, Thị-Minh bối rối, Kiều-Tiên và Liễu-Chi ngậm ngùi. Nếu chẳng ai hiểu thấu tâm lòng và tự tưởng của Kiều-Nga trong lúc bấy giờ thì đều ái ngại cả. Bà Phan dạy rằng: « Con nói mẹ nghe lạ quá, sao mà lại không lấy chồng? Bây giờ con nhỏ chớ trong vài ba năm nữa, lúc đến trạc tuổi của chị con thì từ chối sao được. Mà thôi! Mỗi năm nghĩ một khác, để thưng thưng rồi sẽ hay. »

Kiều-Tiên nói: « Em nói vậy chớ một người như em không bao giờ ở với mẹ suốt đời được. » Nàng và nói và cười... Liễu-Chi cũng cười.

Kiều-Nga cầm cây đèn bằng đồng mà sững sờ. Trước mắt thoảng thấy Thành-Trai cùng các bạn đồng-chí đang treo non vượt biển...

Kiều-Tiên nhìn quang cảnh nhà chưng dọn rực rỡ mà mơ màng thấy Minh-Đường cầm hai chiếc nhẫn trong tay, miệng cười chum chím...

Trên ghế bàn dài, giấy tờ ngổn ngang nằm chen những cuốn tiểu-thuyết, những quyển tạp-chi, những cái cliché... bên thì một xấp nhật-trình, bên thì một chồng giấy trắng rọc, giữa có cái cặp-đa đẹp, mấy cây viết xinh, đôi bình-mực lịch sự. Một người ngồi chống tay trên bàn ấy, miệng đang ngậm thuốc xi-gà, chơ tréo mấy, ngó một người khác ngồi bên cạnh chăm chỉ dịch mấy cái tin ngoại quốc. Người hút thuốc ấy trạc trên ba mươi tuổi, tóc chải láng như cái hộp mun đánh sập, con mắt nhỏ, mặc áo sơ-mi lụa, quần tuyết-so, đi giày oet-ni, cái áo « set » thì móc sau ghế ngồi... Người ấy chính là Hải-Tâm, chủ-bút báo C. ... người ngồi gần đấy cũng một trang tuổi với Hải-Tâm, áo quần cũng bảnh bao như thế, là Lê-thành-Tượng... Bên góc, gần cái bình-phong bằng mây, có một cái ghế dài và ba bốn cái ghế mây... Phía ngoài, bên phòng kế đó có năm sáu người lon-ton đang viết bằng nhật-trình.

Hải-Tâm phì phà đôi ba lần khói, thọc tay vào túi quần lấy khăn mu-soa lau mặt, rồi bấm chuông. Một người sau nhà in lật đật cầm một xấp « morasse » chạy lên. Hải-Tâm tiếp lấy và nói: « Hôm nay có cái cliché « Đế-thiên Đế-thích » đẹp lắm, anh sắp làm sao cho cân phân, để trông cho lịch-sự nghe? À, bài « Định-dư đối với lịch-sử thế nào » của ông Thủy-Cảnh gửi đến đâu rồi? Anh đã sắp chưa? Nếu chưa thì nên đình lại, để sắp bài « Vay cũng là làng » của ông Hương-quần Lê-Tào cho kịp ngày nay đi. »

Người thợ sắp chữ lật qua vài ba tấm giấy chữ in ướt mẹp, lấy một tấm lớn đưa cho Hải-Tâm mà rằng: « Sắp rồi đây. Bài này hay quá, có nhiều ông đọc khen tư-tưởng cao và văn-chương lợi lạc, vậy ông cho ra bữa nay hay sao? »

HÃY HÚT THUỐC JOB

Hải-Tâm nhân mặt, nói: « Cũng được! nhưng mà dài quá, ít nữa là ba bốn kỳ báo nữa mới hết. Nếu không đăng tiếp thì độc-giã không chịu, mà hệ đáng cho hết, đừng gián đoạn kỳ nào thì còn chỗ đâu mà đăng bài «Vây cũng là làng». Thôi, anh chịu khó trả chữ rồi sắp lại bài này.»

Người thợ sắp chữ ngó qua ngó lại một hồi rồi lắc đầu mà rằng: « Nếu trả chữ lại thì chắc là hôm nay báo phải ra trễ.»

Lê-thành-Tượng nghe nói; để cán viết xuống, xây lại nói rằng: « Nếu không kịp thì để mai cũng được. Hôm qua tôi đã nói với ông Hương chưa chắc cho ra ngày nay kịp. Ông ta cũng biết mình hết lòng với ông lắm mà.»

Hải-Tâm gật đầu.

Câu chuyện chưa dứt, người thợ sắp chữ đứng tần ngần một bên bàn, thì tên lon-ton đã vào thông tin rằng có người đến hỏi ông Chử-bút... Hải-Tâm lật đật vuốt tóc, mặc áo, xếp đặt giấy má trên bàn lại có thứ tự rồi biểu mời lên. Người thợ sắp chữ bước xuống thang lầu thì Minh-Đường và cô Lý đã lên tới.

Hải-Tâm và Lê-thành-Tượng ra chào rồi mời vào trong. Minh-Đường và cô Lý ngồi xong, Hải-Tâm nói: « Hôm trước chúng tôi có tiếp được thiệp mời; lấy làm cảm tạ lắm. Cliché đó làm xong rồi ít bữa nữa sẽ đăng lên báo để mừng cho ông và cô Thủy-Hoa. Chúng tôi hằng ước mong cho cô xuất-giã để bớt sự bận bịu, và có lẽ sau này chúng tôi còn được thưởng-thức văn-chương của cô nhiều.»

Cô Lý nhit miệng cười, hai con mắt chăm ngó Hải-Tâm làm cho Hải-Tâm rất khó chịu... Minh-Đường vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị, ngồi xích lại gần bàn, nói một cách rất ôn tồn rằng: « Tôi cũng tham cảm tấm lòng quý hóa của ngài. Quý ngài đã được biết Thủy-Hoa chẳng những về phương-diện văn-chương, tư-tướng, và cả về các phương-diện khác nữa. Thủy-Hoa là người ra thế nào, một người chồng, một người yêu, không thể bình-phẩm được, tôi chỉ xin quý ngài lấy con mắt tinh đời mà xem xét mới thật đúng đắn. Vây thì quý ngài có sự gì bất bình với Thủy-Hoa, hay là với Kiều-Tiên thì xin nói cho tôi rõ. Kiều-Tiên với Thủy-Hoa tuy là một người, nhưng có lẽ lại thành hai nhân-vật khác nhau, tôi chưa hiểu rõ nên chưa muốn nói nhiều, xin quý ngài cảm phiền mà cho tôi hay ý-tướng của quý ngài về cuộc đám cưới ấy.»

Hải-Tâm và Lê-thành-Tượng đều ngạc-nhiên, ngó nhau rồi xây lại nhìn Minh-Đường... Minh-Đường không đổi sắc, mặt vẫn như lúc mới vào, tay vẫn để trên bàn, hai con mắt vẫn chăm vào Hải-Tâm. Hải-Tâm hỏi: « Cau nói của ông lạ lắm,

làm cho tôi không hiểu chút gì cả. Thủy-Hoa là một người mà chúng tôi vẫn có lòng yêu quý đã lâu. Khi chưa biết người, chúng tôi rất mến vấn của cô, nay biết được người, chúng tôi lại càng trọng tấm lòng cô lắm, chớ có sự gì bất bình xảy ra đâu. Hoặc là có ai đem chuyện gì nói vu cho chúng tôi chẳng? Ông phải biết rằng người làm báo bao giờ cũng có kẻ thù, không sao tránh được. Nếu quả như vậy thì ông cứ nói thật cho chúng tôi rõ, chúng tôi sẽ liệu.»

Cô Lý không để cho Minh-Đường nói, cô nói trước rằng: « Nếu ông không thù oán gì với cô Kiều-Tiên sao ông lại đăng bài vào báo để mỉa mai cô. Bài ấy phạm đến danh giá của cô và của ông Minh-Đường, ông chưa biết sao?»

Minh-Đường cũng gật đầu rồi nói thủng thẳng rằng: « Quý ngài nói cũng có lý. Quý ngài yêu Thủy-Hoa cũng có lẽ. Nhưng có một việc mới xảy ra rất quan-hệ đến danh-dự chúng tôi, tôi mới tìm đến đây để hỏi lại quý ngài. Quý ngài có thấy một bài đăng hôm thứ tư ngày 29 tháng này trong qui báo nói về cuộc hôn-nhơn của tôi chẳng?»

Thành-Tượng và Hải-Tâm đều biến sắc, bầm chuông kêu lon-ton lục tờ báo hôm ấy. Hải-Tâm nói: « Ông cứ ngồi yên, chỉ vài phút đồng hồ nữa thì rõ ràng. Có lẽ nào trong báo tôi mà lại có bài kỳ quái ấy. Từ lúc nào tôi vẫn có lòng ngưỡng mộ ông, không bao giờ tôi lại để cho ai dùng tờ báo này trong lúc tôi còn làm chủ-bút mà công-kích những người phải bao giờ.»

Tên lon-ton đem tờ báo ấy lên, Hải-Tâm tiếp lấy dở ra thì thấy bài « Sự thật hay là tiêu-thuyết » choán gần hai cột báo ở trương thứ hai. Minh-Đường lấy tay chỉ bài ấy mà rằng: « Xin ngài cứ đọc cho hết bài này thì rõ.»

Hải-Tâm chưa đọc mà đã đổi sắc.

Đọc xong, Hải-Tâm dấm tay xuống bàn kêu Thành-Tượng mà rằng: « Quả là lời của ông Báo-vật không sai chút nào. Anh dò-morasse mãi mà sao không đọc cho kỹ những bài này để sanh ra sự méch lòng nhau?...»

Minh-Đường chặn lại, nói rằng: « Méch lòng thì cũng không đủ kể, phạm đến danh giá của một người đàn bà mới thật là hệ-trọng. Quý ngài đã thấy rõ bài này trong báo không còn ngờ việc gì nữa, vậy quý ngài có vui lòng tỏ cho chúng tôi biết bài này do một kẻ nào viết ra không?»

Hải-Tâm nói: « Xin ông biết cho rằng tuy thế nào mặc dầu chúng tôi cũng vẫn có ít nhiều học-thức,

chúng tôi biết danh-dự là trọng, chúng tôi không làm những sự hèn hạ như vậy đâu. Chúng tôi xin thề rằng chúng tôi không hề thấy bài này.»

Minh-Đường nói: « Quý ngài đã tin rằng bài ấy là không thật, bài ấy là chuyện bày đặt để nói xấu cho những người khác thì xin hãy tìm nguyên-vấn của người viết cho tôi xem có được chăng?»

Thành-Tượng gật đầu, biểu lon-ton đi lục bài ấy. Hải-Tâm chống tay vào gò má, ngó lên vách tường, xem bộ giận dữ mà không nói được. Thành-Tượng nói giả lã rằng: « Sự này cũng là một sự quái lạ. Một bài đăng báo mà trong tòa-soạn không ai hiểu thì thật cũng kỳ. Thôi, để chúng tôi tra hỏi bọn lon-ton và những thợ sắp chữ lại thử coi.»

Minh-Đường nói: « Ông tính như vậy phải lắm. Ông hỏi coi ai sắp và ai sửa bài ấy thì có lẽ biết mà!»

Tên lon-ton tìm được bài đem lên đưa cho Hải-Tâm. Hải-Tâm cầm xem rồi đưa qua cho Minh-Đường. Minh-Đường thấy một bài báo mà từ đầu chí cuối đều sắp bằng những chữ in rất cẩn thận. Chẳng thờ-ra, gật đầu mấy cái dường như đã đoán được chút đỉnh gì rồi. Bấy giờ Thành-Tượng cho kêu tất cả lon-ton và thợ sắp chữ lên hỏi thì có một

người thợ thưa rằng: « Chính là tôi thấy trong tạp bài. Tôi sắp xong đem lên cho ông sửa; nhưng lúc ấy lại có một ông khách lạ. Ông ấy nói để ông sửa giúp ông cho mau để cùng đi chơi. Qua bữa sau cũng có ông ấy đến, khi đem « morasse » lên thì ông lại bảo đưa cho ông khách ấy xem. Chính vì có thế mà bài này đăng ra báo trong tòa-soạn không ai biết cả.»

Hải-Tâm đập tay xuống bàn, cắn rằn một hồi rồi nói: « Bậy quá! Cái tánh làm biếng nhiều khi cũng có hại thật, xin ông thứ lỗi. Để rồi tôi sẽ viết một bài đính-chánh lại, tôi sẽ nói rõ tại sao mà có bài ấy đăng lên báo, và bài ấy vào tay thợ sắp chữ cách bí mật thế nào cho độc-giã biết thì mới khỏi sự khiếp-nhược của kẻ khác. Nếu tôi biết trước một giờ nào thì tôi cũng đã đính-chánh lại nội giờ ấy rồi.»

(Còn nữa)

HÃY HÚT THUỐC JOB

Chocolat Nestlé
chẳng những là đồ ăn tráng miệng quý mà nó cũng là một món ăn bổ khỏe.



Chocolat Nestlé

Con Nhà Giàu

(Tiếp theo)

— Không có được. Tôi biết gọt lúa, chứ tôi không biết làm ruộng.

— Không chịu làm ruộng, thì lúa đâu có mà gọt? Minh nói nghe kỳ quá, muốn giàu mà không chịu làm.

— Mấy kẻ nghèo thì họ phải làm cực khổ dặng có cơm mà ăn. Minh là con nhà giàu có, đại gì mà phải đi làm cho mệt.

— Nếu vậy hễ con nhà giàu thì không nên làm ăn hay sao? Giàu cho mấy đi nữa, mà nếu không lo làm, cứ ở không đi chơi phá tiền hoài, thì dầu ruộng đất có bay thẳng cánh đi nữa, tôi sợ cũng phải tiêu hết.

— Minh có giỏi làm thì mình làm đi. Tôi đi chơi, chứ tôi không thêm làm việc gì hết.

Có ba Mạnh hết muốn nói chuyện với chồng nữa. Có lúc đầu rồi xây lưng muốn đi ra. Thượng-Tứ kêu có lại mà nói rằng: «Đưa cho tôi ít trăm đồng bạc». Có chung-hững, đứng ngó cậu mà hỏi rằng:

— Bạc đâu có mà đưa? Vậy chứ bạc lay với bạc má cho hôm về bên này đó mình làm tiêu hết rồi hay sao?

— Hết rồi.

— Cha chả! Xài giống gì mà bốn năm trăm đồng bạc mới hơn một tháng nay đã tiêu hết lộn?

— Tôi cho họ mượn.

— Cho ai mượn ở đâu? Sao tôi không hay?

— Minh không phép tra vấn tôi trong cuộc tôi ăn xài. Tôi không quen thói bo-bo, có đồng nào các-cá các-cúm bỏ ống đồng nấy như họ vậy được. Đời này đồng tiền đồng bạc dặng cho mình xài, bởi vậy hễ có tiền thì xài, đại gì mà hà-tiện.

— Xài thì xài, song xài phải cho có độ có lượng, chứ xài cố mang nó tiêu hết rồi còn gì mà ăn.

— Chưa hết đâu mà lo!

— Dầu bây giờ chưa hết, thì một lát nữa nó cũng phải hết.

— Thầy kệ, chừng nào nó hết rồi sẽ hay. Bây giờ còn thì xài.

— Minh còn thì mình xài đi, sao hỏi tôi nữa làm chi?

— Của tôi hết rồi.

— Hết thì thôi. Tôi có tiền bạc gì đâu mà mình biểu đưa cho mình.

— Minh giữ chia khóa sao lại không có tiền?

— Bạc tôi giữ đó là bạc của thầy má, chứ phải bạc của tôi hay sao.

— Bạc của thầy má tức thì bạc của mình chứ của ai.

— Minh nói sao vậy? Bạc của thầy má là bạc của thầy má, chứ của tôi sao được? Minh coi của thiên-hạ là của mình hết hay sao nên mình nói như vậy?

— Minh là con trong nhà; bạc của cha mẹ là bạc của mình, trước sau gì mình cũng xài, bây giờ mình lấy mở nhấm mình xài lại hại gì.

— Minh muốn tôi ăn cấp bạc của thầy má mà đưa cho mình xài phải hôn? Không được. Tôi không chịu làm cái thói đó. Thuở nay tôi giữ tiền bạc, chẳng hề bao giờ tôi dám động tới một đồng su. Như mình muốn có tiền mà xài, thì mình thưa với thầy má mà xin. Chừng nào thầy má biểu đưa thì tôi sẽ đưa cho.

— Ai mà xin kỳ cục vậy nà!

— Minh không dám xin thì làm sao tôi dám cho.

— Thôi, mình xin giúp cho tôi đi.

— Ý, ai dám! Xin bây giờ biết nói sao mà xin.

— Làm sao thì làm, không biết. Phải có tiền cho tôi xài chơi, bằng không thì tôi buồn đây tôi đánh mình chết.

— Đánh thì đánh, chứ ai biết làm sao cho có tiền.

Thượng-Tứ xu mặt cháu mà nói làm bầm rằng: «Đồ mọi, biểu đưa ít trăm đồng bạc, nhiều lắm hay sao? Khéo lắm bộ chó chết.»

Có ba Mạnh thấy chồng trở mặt thô-lở thì có

chung-hững; có ngó chồng một cách rất khinh-bĩ, rồi có bỏ đi ra ngoài. Trời tối đã lâu rồi, mặt trăng rằm đã ló mọc, mà vợ chồng ông Hội-đồng còn ngồi trước sân mà chơi. Có ba Mạnh đứng dựa cửa, ngó cha mẹ rồi ngó mặt trăng, có lấy làm buồn cho mẹ cha, mà cô cũng lấy làm thẹn với bà Nguyệt.

Có ba Mạnh là con gái nhà giàu ở thôn-quê, hồi nhỏ cô đi học tại trường trong làng, biết chữ quốc-ngữ với bốn phép toán mà thôi, chứ cô không có học Nhà-trắng hay là Nữ-học-đường mà biết nói tiếng Tây, biết đòi sơn phấn, biết đi giày cao gót, biết xách bóp tôn-ten như con gái khác. Nhưng mà cô nhờ có cha hiền-đức, lại nhờ có mẹ chín-chắn, người dạy luân-lý, kẻ tập nết-na, nên dầu chỗ kiến-thức của cô không được rộng xa, chứ lòng cô kính thờ cha mẹ, cách cô giao-tiếp người trong xóm trong làng, cũng là cách cô cư xữ với bạn-bè tôi-tớ, mỗi mỗi đều đàng-đắn hết thảy. Trong gia-đình chẳng có một việc nào mà cô không dòm ngó, có coi nấu nướng dưới nhà dưới, có coi quét dọn trên nhà trên, bởi vậy từ khi cô mới 15 tuổi thì cha mẹ đã giao hết việc trong nhà cho cô quản-suất. Ngày thường thì cô cầm chìa khóa tủ cây tủ sắt hết thảy, đến mùa lúa thì cô coi thê mà thâu lúa ruộng vào kho. Bạc tiền bao nhiêu một tay cô giữ gìn; lúa thóc bao nhiêu cũng một tay cô cầm sổ. Thuở nay những người trong làng trong tổng thấy ông Hội-đồng có con giới-giản

như vậy cũng đều cho ông là người có phước.

Cũng một người đó mà đối với cha mẹ thì cha mẹ có phước, còn đối với chồng sao chồng lại mang là mọi rợ?

Thuở nay có ba Mạnh chưa từng nghe ai nói với cô một tiếng nặng-nề. Có cô chồng chưa được mấy ngày, lại có cũng chẳng có làm việc chi quấy, mà chồng mang là «đồ mọi»; có nhớ tới hai tiếng ấy thì cô đau-dớn tức tui trong lòng, chẳng khác nào như chim bị tên, như hoa héo nắng. Sự đau-dớn tức tui này có nên tỏ cho cha mẹ biết, hay là phải giấu-giếm để than trộm khốc thầm? Tô cho cha mẹ biết thì làm buồn cho cha mẹ, để giấu-giếm khốc thầm thì càng nhục cho tri mình. Mạng số mình phải gặp người chồng du-hi du-thực, phá của phá tiền, không biết lễ nghi, ăn nói thô-lở, thì mình cũng nên cười mà chịu, chứ tỏ với ai làm chi mà cũng chẳng nên than phiền làm chi.

Có ba Mạnh đốt đèn bưng vào phòng, có thấy Thượng-Tứ còn nằm trên giường, có bèn móc túi lấy 2 cái giấy năm đồng mà đưa và nói rằng: «Tôi có 10 đồng bạc riêng của tôi đây, mình có muốn đi chơi thì lấy mà đi, chứ tôi không còn đâu nữa.»

Thượng-Tứ giựt 2 tấm giấy bạc xé tan xé nát mà quăng dưới đất và nói rằng: «Tao có phải ăn mày đâu, nên xin năm mười đồng bạc. Đừng có khinh dễ tao. Mặt này sưng lắm mà, để rồi coi thì biết.»

(Còn nữa)

Bán hột xoàn có tiếng đã 20 năm nay.
XIN QUÍ BÀ QUÍ CÔ CHIÊU CÔ
O. M. IBRAHIM & C^{le}
44, Rue Catinat 44,
SAIGON

HÃY HÚT THUỐC JOB

Y-KHOA TÂN-SI
Docteur TRẦN-THỌ-ĐÔNG
Ancien Interne des Hôpitaux et de la
Maternité de Perpignan (France)
Ở tại đường Thủy-bình (Rue des Marins) 137, Cholon
Điện-thếp-nói N° 418
Coi mạch mỗi ngày.
Sớm mai từ 8 giờ tới 11.
Chiều từ 2 giờ rưỡi tới 5 giờ.
Như ai muốn rước đi lực-tính thì sáng lòng đi.
Coi các thứ bệnh về sự sanh đẻ và dưỡng thai,
hoặc lâu năm rồi mà chưa có thai dặng. Về các
bệnh của đàn-bà (đường kính không dặng kỹ,
huyết-bạch, tử-cung năm không ngay, hay là các
thứ bệnh khác trong tử-cung.)

HÃY HÚT THUỐC JOB



Trò chơi giải-trí

Kỳ trước có bài toán đố các em, có 5 con số, sắp như vậy :



Rồi cho các em biết rằng cộng 3 số bên ngang được 21, cộng 3 số bên đứng được 15, cộng 4 số vuông vức được 22, bây giờ, hỏi các em, vậy chớ có thể nào làm toán mà biết được con số ở chính giữa là con số mấy không?

Chắc hôm rày các em cũng có làm thử chơi rồi, vậy nay xin giải ra đây cho các em biết.

Bài toán đố này chỉ phải mất công làm ba bài toán: Cộng, trừ, chia, là kiếm được con số ở giữa đó liền.

Đây, trước hết lấy con số bên ngang là 21 cộng với con số bên đứng là 15 thì $21 + 15 = 36$. Bây giờ lấy số 36 ấy trừ với con số vuông vức 22 thì $36 - 22 = 14$ lấy 14 này chia làm hai (con số 2 này là con số mượn ở ngoài) thì $14 : 2 = 7$.

Con số 7 này tức là con số ở chính giữa bài toán, mà người ta đố các em tìm kiếm cho ra đó.

Muốn cho các em biết rằng hệ làm toán cách đó thì đầu gặp bài toán nào khác, mình cũng

tim ra con số chính giữa được hết, nên tôi ra và làm một bài toán khác cho các em coi, dưới đây :

218
132 9 426
513

Đó, các em đã thấy con số chính giữa là con số 9 rồi đó phải không? Bây giờ giả đò như tôi không biết, nên các em đố tôi làm toán mà kiếm nó.

Trước hết các em nói: Cộng bên ngang (ấy là cộng $132 + 9 + 426$) được 567.

Cộng bên đứng (ấy là cộng $218 + 9 + 513$) được 740.

Cộng vuông vức (ấy là cộng $132 + 218 + 426 + 513$) được 1.289.

Bây giờ tôi bèn làm toán: Tôi cộng bên ngang 567 với bên đứng 740 thì tôi kiếm được con số: 1.307.

Tôi bắt con số 1.307 đó tôi trừ với con số vuông vức 1.289 thì ($1.307 - 1.289$) tôi kiếm được con số 18.

Tôi chia con số 18 này làm hai, thì tôi kiếm được con số 9 của các em đó đó liền.

Còn muốn rõ ràng hơn, các em hãy đổi bài toán khác, và cứ làm theo kiểu đó mà chơi thì biết.

Mlle Kim-Ngọc

Chuyện vui

CÓ GÌ ĐAU!

Tư Hòa làm thợ đóng giày, nghe như trong mình có bệnh, bèn lật đật tới Đốc-tơ Nam xin coi mạch. Đốc-tơ Nam thăm mạch một chút rồi nói:

— Có gì đau.

Tư Hòa vừa mồm bọt-tờ-phời vừa hỏi:

— Bây giờ tôi phải trả tiền công cho ông bao nhiêu?

— Ba đồng.

— Cái gì mà ăn mắc dữ vậy?

Hôm trước ông đem đôi giày lại cho tôi sửa, tôi sửa rồi đòi tiền công hai đồng, ông nói « có gì đau? » rồi ông trả cho tôi có 8 cắc, thì nay trong mình tôi cũng « có gì đau? » thì tôi cũng trả lại cho ông 8 cắc thôi chớ?

BẦM, TÔI VỚI NÓ Ở MỘT LÀNG

Tới ngày thi, thầy ra bài lập đặt (Rédaction) « Hãy bày tỏ hình trạng cái đình thần trong làng chúng bây coi ra sao ».

Khi học trở nạp bài, thầy giáo thấy bài trò Nam làm, sao giống hệt trò Nữ, nghi cho trò Nam lên chép bài trộm của trò Nữ, bèn kêu trò Nam lên hỏi:

— Sao bài của mày làm giống y như bài của trò Nữ, không sai một chữ, một nét nào hết vậy?

Trò Nam mồm-mím cười rồi đáp:

— Bầm thầy, nó với tôi ở chung một làng mà!! Ym

TRÒ CHƠI GIẢI TRÍ

Chia ba cái bánh cam

Trò Tùng mới 11 tuổi, mà học hành siêng năng, ít có trò nào bì kịp. Ngày chúa-nhựt ba trò Tùng cho con 3 đồng su, biểu mua bánh lấy mà ăn. Trò Tùng vừa mới mua 3 cái bánh cam, thỉnh linh lại có trò Bá và trò Mai, nhà ở gần bên, lợt xợt chạy tới.

Trò Tùng vui lắm, lúc bấy giờ ý muốn chia cho 2 bạn, mỗi đứa 1 bánh, song ngẫm nghĩ làm sao không biết, mà không chia, lại nói:

— Nè, để tôi ra cho 2 anh một câu đố, nếu 2 anh đáp được, thì tôi thưởng mỗi người một cái bánh nghe không?

Trò Bá và trò Mai chịu nên đồng nói một lượt:

— Đố đi?

Trò Tùng vừa cười, vừa chỉ 3 cái bánh cam mà nói:

— Đố, 3 cái bánh cam đó, bây giờ tôi đố hai anh làm sao chia cho « hai cha hai con » mà mỗi người đều được lãnh trọn một cái bánh mà ăn hết thấy? Chia đi.

Trò Bá ngó trò Mai, hai đứa nhìn lẫn nhau mà cười, coi bộ khó tính quá. Hai cha, hai con nghĩa là « bốn » người, mà có 3 cái bánh cam thì làm sao chia cho mỗi người một cái được?

Tính hoài mà tính cũng không ra, trò Bá và trò Mai nói:

— Thôi, tụi tôi chịu bí, đầu, anh chia sao được thì chia thử coi?

— Hề tôi chia được thì tôi không cho hai anh ăn bánh, chịu không?

— Chịu. Mà còn như chia không được?

— Chia không được thì 3 cái

PHU NU TAN VAN

Cuộc thi Nhi-Đông đã hết hạn từ bữa 30 Jun rồi, xin các em đừng gởi nữa. Bôn-báo tiếp được cả thầy có hơn 2.000 bài đáp. Đó là cái chứng cứ rằng P. N. T. V. được các em ham đọc vậy.

Để một vài tuần-lẽ chấm xong, ai được phần thưởng sẽ biết.

bánh này về phần hai anh em, tôi nhún.

— Vậy thì sướng lắm. Chia đi?

Trò Tùng cười rồi nói:

— Hai cha, hai con là 3 người chớ không phải bốn!

— Ủa, sao lạ vậy?

— Cái gì mà lạ? Đây nè: Ông nội của anh là « cha » của ba anh; ba của anh là « cha » của anh, đó là 2 người « cha » rồi thấy chưa? Bây giờ ba của anh là « con » của ông nội anh, và anh là « con » của ba anh, là 2 người « con » nữa thấy chưa? Té ra trong đám ấy có « ba » người: ông nội anh, ba anh và anh, mà có tới 2 cha và 2 con phải không?

Trò Bá và trò Mai vỗ tay khen phải, và nói:

— Vậy mà tính gần chết không ra chớ!

Trò Tùng bèn lấy 3 cái bánh cam chia nhau mà ăn và chơi giỡn với nhau coi vui vẻ lắm.

MỘNG-HOÀ



NHỮNG ĐIỀU NÊN BIẾT

Sự biết giờ khác tiên-hóa ra làm sao?

Các em sanh ra ngày nay, có sẵn đồng-hồ chỉ giờ chỉ phút rành rẽ, nên biết được ngày giờ một cách rất đúng.

Song người đời xưa không được sung sướng như vậy đâu.

Từ xưa tới giờ, trải bao nhiêu công-phu suy nghĩ chế hóa, mới có đồng hồ cho ta dùng. ta phải nên biết. Bài này thuật cho các em biết sự định ngày giờ, từ xưa đến nay, đã thay đổi ra làm sao?

ĐỊNH GIỜ BẰNG BÓNG NẮNG

Người xưa định giờ khác bằng bóng nắng, kêu là « đồng-hồ bóng người ». Ngay xứ ta bây giờ, mấy nơi hương-thôn nào không có đồng-hồ, thì cũng vẫn dùng cách xem bóng mặt trời để định trưa chiều; còn đêm thì coi sao và nghe gà gáy.

Cách này thì nghiệm để biết lắm:

Sáng mặt trời mọc đằng đông, các em ra đứng đay lưng vào mặt trời, thì thấy bóng của các em ngã về phía tây. Lăn lặn mặt trời lên cao, thì bóng cũng rút lặn lặn lại, cho tới lúc trời giữa trưa, thì bóng liền với người không tỏa ra nữa. Qua trưa trở đi thì bóng lại ngã về phía đông, lăn lặn dài ra, cho tới khi mặt trời lặn, thế là chiều tối rồi.

Người xưa dùng cách xem bóng người như thế mà biết giờ đó.

Các em cặp sách đi học nên nhớ hai điều này:

1. Học để làm người.
2. Học để giúp nước.

CẬU BÉ ĐỪN HAY VÀ VẼ GIỎI

(Tiếp theo)

— Thiệt à? người này có tài ít ai sánh kịp, tôi muốn biết lắm. Khi nào ông gặp cậu ấy, nhờ ông bảo giùm nên sang La-mã mà tìm tôi, có bao nhiêu tranh tôi mua hết, và muốn đòi bao nhiêu tiền tôi cũng trả cho.

San-vân-Tổ đứng núp sau xe, nghe nói như vậy, bèn chạy ra tự giới-thiệu mình cho Hậu-tước biết.

Hậu-tước ngạc-nhiên, nhìn cậu hồi lâu, rồi vẫn nói với cậu rằng :

— Kia ra, chính cậu vẽ được bức tranh này ư? Giỏi thiệt! giỏi thiệt! tôi mừng cho cậu lắm! Tên cậu hiện thời tuy chưa ai biết, nhưng có một ngày kia, tên cậu sẽ lừng lẫy trong khắp nước này. Cậu nên cố vẽ mãi đi. Tôi khuyên cậu nên qua bên La-mã ở với tôi, tôi sẽ coi như người nhà, tôi dám cam đoan rằng những tranh của cậu vẽ sẽ bán được một cách rất xứng đáng.

Hậu-tước ân cần khuyến-khích cậu, rồi từ giả lên xe về La-mã, hứa sẽ có ngày tái hội.

Những lời của Hậu-tước bình-phẩm lần lần lan rộng ra khắp tỉnh. Tên San-vân-Tổ, đi đến đâu cũng nghe người nhắc tới.

Bây giờ những đứa ghen ghét khinh bỉ cậu khi xưa, đều quay lại làm lành chúc tụng khẩn-khít với cậu. Thói đời đen bạc, chỉ ham chức lợi mua danh, nghĩ cũng buồn cười.

Cái tài của cậu bấy lâu nay bị đám mây mờ che lấp, nay đã lần lần tỏ rõ tia sáng ra ngoài. Lần này cậu ra đi, hi-vọng chưa chán hơn mấy lần trước. Cậu theo lời Hậu-tước dặn, sang La-mã là nơi cậu trở tài, mà danh tiếng về sau này cũng do nơi đó.

Gặp tiết mùa xuân, hơi mai dầm ấm, hoa nở đua tươi, hình như cũng có ý nong-nã nhà thiếu-niên danh-họa, bước lên con đường danh-vọng.

Cuộc hành-trình từ thành Náp (Naples) sang La-mã (Rome) mà lại đi bộ vào hồi thế-kỷ thứ XVII thiệt rất là nguy-hiểm. San-vân-Tổ vừa đi vừa ngắm cảnh, gặp chỗ phong-cảnh hữu tình, đứng to lâu lại, lại mở cặp ra mà vẽ. Trãi bao lên thác xuống gành, lạ nước lạ non, mà nhà thiếu-niên danh họa cũng không thấy sờn lòng.

Một buổi chiều, khi chỉ còn cách thành La-mã độ vài dặm nữa, thì gặp cơn-bão tố. Lũ-hành cô độc, lại thêm chung quanh đồng vắng khoảng không; đầu là nhà, đầu là cửa, tiền tiêu cũng hết, cái tình-cảnh của San-vân-Tổ lúc bấy giờ càng thêm bối rối.

Cũng liêu nhảm mắt đưa chơn, cậu đành rào bước đi liêu. Khi đi qua dãy núi, thời may trông thấy một túp nhà lá, ở trong có thấp thoáng ngọn đèn. Vừa khi ấy trong nhà có một ông già mở cửa ra ngắm phía trời đen nghệt. San-vân-Tổ lại gần, chào và hỏi rằng :

— Xin ông làm ơn chỉ giùm, gần đây có quán xá nào cho ở đậu không?

Ông già trả lời: « Hàng cơm thì ở mút trong làng mới có, nhưng còn xa lắm. »

— Thưa được, ông cứ chỉ giùm đường đi để tôi đi ngay kéo mừa tới lớn lắm.

Ông già ở cái nhà này là một người nông-phu, rất thiệt thà hiền hậu, khi nghe San-vân-Tổ nói dứt lời liền nói :

— Chết nỗi! phong ba bão tố như thế kia thì đi sao được? Tôi không khi nào để một người nhỏ tuổi như cậu mạo hiểm như vậy được, huống chi từ đây tới đó, còn phải lội qua mấy cái đầm, trèo qua mấy ngọn núi, mừa gió nặng nề, cậu không thể vượt qua được đâu. Thôi, hơn tiện sẵn nhà sắp sửa ăn cơm, cậu hãy vào ăn với chúng tôi luôn thể rồi tới ngủ đây, sáng mai hãy đi.

Ông già vừa nói vừa kéo San-vân-Tổ vào nhà. Cậu thấy nhà đông trẻ đã toan từ chối, nhưng thấy ông già vẻ mặt hơn từ thành thiệt, nên cũng vui lòng nghe theo.

Ông già dẫn San-vân-Tổ vào trong bếp lửa, hơi khô quần áo rồi cùng cả nhà ngồi lại ăn cơm. Bữa cơm hôm đó thiệt vui, tuy rằng khoai cháo lồi thối, nhưng gặp lúc đói bụng và căm lòng hào-hiệp của ông già, San-vân-Tổ ăn rất ngon miệng.

Đương lúc ăn uống, ông già lại hỏi cậu rằng :

— Tôi xem hình như cậu không phải người xứ La-mã, vậy cậu ở đâu tới đây?

— Thưa ông, tôi ở thành Náp, tôi đi từ nhà tới đây, toàn đi bộ cả.

— Kia! Ở Náp thì còn đâu tốt đẹp hơn nữa, sao không ở mà lại tới đây làm gì?

— Thưa sở dĩ tôi bỏ tỉnh bỏ nhà mà sang La-mã là vì đây là nơi xuất-sản mỹ-thuật, còn tới lại là một nhà hội-họa.

(Còn nữa)

Hoài-Sơn, dịch thuật.

dentelles. broderies
 chapellerie
 chaussures
 sur mesure
 photogravure
 gravure

BỒ THIÊU BẢNG SATIN ĐÚ
 CÁC MÀU, CỦA NGƯỜI BẮC
 LÀM RA : MẶT GỐI, TAPIS,
 TRANH TỬ BÌNH, TRẠI
 GIƯỜNG V. V... DÙNG ĐỂ
 BIỂU AI LÀM KỸ NIỆM, HAY
 ĐI MỪNG Đám CƯỚI, TẶNG
 QUAN THÌ LỊCH SỰ VÀ QUÝ.

BÁN TẠI HIỆU
 NGUYEN-CHI-HOÀ

chihoa
 85 rue cailinet
 téléphone 798
 SAIGON

MỜI RA ĐỜI

Quý ông Điền chủ, Nghiệp chủ, Thương gia, Hương chức, thường hay làm các thứ giấy tờ này kia thì nên mua một cuốn :

TỪ-HÀN BỔN-QUỐC

của ông LÊ QUANG-GIÁP

Cứu Đại-tho Nổ-tê đã đầy công soạn ra.

Trong cuốn sách này có đủ kiểu thư từ, đơn trạng tờ phúc bẩm về hôn-phần làm làng, tờ cớ, tờ mướn, tờ mua bán, bán ruộng, tờ tự thân, tờ giao kèo, tờ tông-chi, tờ hôn bản-tộc, tờ tương phần, tờ thuận phân gia lai, tờ di-chức, tờ giao quyền cho người khác, tờ vay, tờ thực ruộng, vườn đất, tờ chuyển thực, v.v. Nói tóm lại thì cuốn sách này là một người ký-lục giỏi, thông thạo việc hình, việc hồ, việc hồ biếu, làm các thứ giấy tờ gì đều làm đúng theo phép luật.

Sách dày hơn 200 trang, bìa cứng, giá bán 1500 một cuốn, xin do nơi nhà in và nhà bán sách J. Nguyễn-vân-Việt, 85-87 rue d'Ormay Saigon.
 Note - Mua sỉ về bán lại từ 10 cuốn sắp lên huê hồng 30%, từ 50 cuốn sắp lên huê hồng 40%.

DENTELLES et BRODERIES

Mấy nhà sành mua đồ thêu thì không có nhà nào mà không biết hiệu :

NGUYỄN-VĂN-DIỆM

9 & 11, Rue Paul Blanchy
 (Lối ngang nhà máy nước đá) Saigon

Tại mua đồ thêu, Dentelles nơi đây cũng như mua tại nhà nghề ở Handi, vì đây là chỗ trữ và đại-lý cho các hiệu thêu lớn ở Hà-thành. Về đồ Broderies và Dentelles thì luôn luôn thứ gì kiểu gì cũng có sẵn cho quý khách mặc tình lựa chọn.

Le Directeur Gérant : NGUYỄN-ĐỨC-NHUẬN