

Thụ-nữ Tân-văn

19667

TUẦN BÁO XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM



Phản son tô diêm sơn-hà,
 Làm cho rõ mặt đàn-bà nước Nam.

TÒA BÁO

(RÉDACTION ET ADMINISTRATION)

№ 42 :: Rue Catinat :: № 42

SAIGON.

VIỆT-NAM NGÂN-HÀNG

Công-ty hữu hạn vốn 250 ngàn đồng

54 & 56 đường Pellerin SAIGON Chi ngành: VINH LONG

Dây thép số 748

Tên dây thép tắt: CRÉDITANA

— Nhận lãnh tiền gửi không hạn kỳ kêu là « Comptes Courants de chèques » bằng bạc Đông-Pháp hay là *lên quan Langsa*, sanh lời 4 phần trăm (4%) mỗi năm.

— Nhận lãnh tiền gửi vô hạn « TIẾT-KIỆM » bằng bạc Đông-Pháp hay là *lên quan Langsa*, sanh lời 5 phần trăm (5%) mỗi năm. Số này để cho người tiện lợi. Rút ra khỏi phải cho hay trước và chờ đợi lâu. Gửi vô bao nhiêu cũng nhận.

— Nhận lãnh tiền gửi có hạn kỳ kêu là « Dépôts Fixes » cho lời 6 phần trăm (6%) mỗi năm, nếu gửi một năm trọn. Khi hữu sự xin rút ra trước hạn kỳ cũng được, nhưng mà tiền lời mất 4 phần trăm (4%) mỗi năm, cũng như bạc gửi không hạn kỳ vậy, tính từ ngày gửi cho tới bữa rút ra.

— Mua bán Ngân-phiếu (chèques) và lãnh tiền qua Đại-Pháp theo tàu thơ hay là bằng dây thép

— Lãnh trả bạc tháng cho học-sinh Annam đương du học bên Tây

— Cho vay động giúp họ-sinh muốn đi học thêm bên Pháp hay là Ngoại-quốc (Về cách thức cho vay, xin qui Đồng-bào đến thương nghị với Việt-Nam Ngân-hàng).

— Cho vay có người đứng bảo lãnh chắc chắn và có đồ bảo chứng hiện tại đó.

— Cho vay ở ngoại-quốc về hàng hóa nhập cảng.

Công-ty VIỆT-NAM NGÂN-HÀNG sẵn lòng mà chỉ cho qui đồng-bào biết rõ về công việc Nhà băng hay là hăng buôn

HUYNH-DINH-KHIEU, *Danh dự Hội-trưởng.*

TRAN-TRINH-TRACH * *Phó Danh dự Hội-trưởng.*

TRƯƠNG-TAN-VỊ * *Chánh Hội-trưởng. Bàn Trị-sự.*

NGUYEN-TAN-VAN, *Quản lý Hành-sự.*

NGÔ-TRUNG-TINH, *Docteur TRAN-NHU-LAN, P. NGUYEN-VAN-THOM, NGUYEN-HUU-DO và*

VO-HA-TRI, *Quản lý.*

Pháp-định Tổng-ly P. LÊ-VĂN-GỒNG

LỜI RAO CẦN KÍP

Kính cùng chư quí-vị dạng rõ, những truyện của chúng tôi đăng trong các báo, hứa bán 8 xu một cuốn, nay thỉnh linh giá giấy tăng lên gần bằng hai hồi trước, nên ép lòng chúng tôi phải tăng lên một các mỗi cuốn, kể từ ngày 1^{er} Septembre 1930, trừ ra bộ Nhạc-Phi thì chúng tôi bán y giá 8 xu. Chớ chi giá này đưng tăng lên thì cũng bán 8 xu, miễn là cho đủ tiền giấy và tiền công cho thợ thì thôi.

Chúng tôi giữ một lòng thành thật, là những truyện của nhà in chúng tôi in ra, khi trước sao, thì bây giờ chúng tôi cũng in lại y vậy, chẳng thêm bớt chữ nào, mỗi cuốn truyện của chúng tôi in, thì 48 hay 52 trang, chớ chẳng phải như mấy nhà khác, họ giục lợi họ bớt truyện lại còn 30 hay 32 trang mà thôi, bởi họ bán có 8 xu tính ra bộ truyện của họ bớt hết một phần, nếu vậy thì bộ truyện còn gì là giá-trị. Vậy xin chư quí-vị chớ tưởng rẻ mà làm truyện thiếu. Quí-vị có mua truyện xin coi ngoài bla truyện mỗi cuốn có tên con tôi Cosme NGUYỄN-VĂN-TÀI thì khỏi làm truyện thiếu.

Sau này xin chư quí-vị phải lưu-ý cho lắm, vì những người đi bán dạo, là những người bán qua đường, một lần họ đi bán hai ba tháng họ mới về, có nhieu cuốn sách nhà nước cầm, mà họ mặc đi bán, có coi Nhứt-trình đâu mà biết, cho nên họ bán cần, nếu chư quí-vị không biết mà mua lầm, sau đó bẻ ra, mình phải bị Tòa đòi lên đòi xuống thì mất công lời thời lắm; chi bằng muốn coi sách vở xin gửi thơ ngay cho tiệm tôi mà mua, sau có điều chi tôi xin bảo-lãnh hết, vì nhà in tôi đã lập trên 30 năm rồi, buôn bán chắc chắn, giá lại rẻ hơn các nơi khác.

Nay kính J. NGUYỄN-VĂN-VIỆT ET FILS—85 87 Rue D'Ormay—SAIGON

Cấm trích lục các bài vở đăng trong Phụ-nữ Tân-văn mà in làm sách
(DROIT DE REPRODUCTION RÉSERVÉS)

PHU NỮ TÂN VĂN

Tiền bạc và thơ từ xin gửi cho :
M^r NGUYỄN-ĐỨC-NHUẬN
CHỦ-NHIỆM
42, Rue Catinal - SAIGON
TÉLÉPHONE N 566

SÁNG-LẬP
M^{me} NGUYỄN-ĐỨC-NHUẬN
N^o 80 - 4 DÉCEMBRE 1930

GIA BẢO
Một năm 6\$00 -- Sau tháng 3\$50
Ba tháng 1\$80
Mua báo phải trả tiền trước
Adresse Télégr. PHUNUTANVAN SAIGON

MỤC LỤC

- | | |
|--|---|
| 1 ^o Văn-đề Quốc-văn — Huy-Ho. | 10 ^o 3 thiếu-niên đi xe máy đã tới Hanoi |
| 2 ^o Phụ-Nữ ta đã vào thời kỳ hành động mới. | 11 ^o Chuyện vật đời Mãn-Thanh. |
| 3 ^o Phương thuốc thần của ông Nguyễn-an-Gur | 12 ^o Việc trong bếp. |
| 4 ^o Ý-kiến đối với Thời-sự. | 13 ^o Phụ-Nữ chính lý — Lạc-Mông. |
| 5 ^o Phụ-nữ Tân-văn từ Nam ra Bắc. | 14 ^o Hà-Đàm — Văn-Uyển. |
| 6 ^o Thiên-chức thiêng-liêng của đàn bà. | 15 ^o Ngồi lê đôi mách. |
| 7 ^o Vua đàn bà — PHAM-VĂN-ANH. | 16 ^o Việc trong nước gần đây. |
| 8 ^o Thuốc Tây và thuốc Annam — Đ ^r NG-VĂN-NHẢ. | 17 ^o Mảnh trăng thu. |
| 9 ^o Phụ-nữ đối với cuộc tuyển-cử. | 18 ^o Phần-ghi-đồng |

Độc bài ông Phan-văn-Trường mà cảm tưởng về...

VĂN-ĐỀ QUỐC-VĂN

Mới đây, tôi được đọc bài của ông Phan-Văn-Trường bàn về Quốc-văn, lòng tôi cảm-động khôn xiết.

Quốc-hồn ở đâu? Quốc-Túy ở đâu? Quốc-văn chính là một phần lớn của Quốc-túy. Những người thương nước, há chẳng nên hết lòng hết sức mà giữ gìn quý trọng lấy, mà tô-diêm thêm cho Quốc-văn hay sao?

« Giữ vững được tiếng nói của mình bao nhiêu tức là giữ chắc được cái chìa khóa để mở những sự trói buộc mình ra bấy nhiêu! »

Thế mà có kẻ dám mơ màng đem thứ tiếng nước khác, thay vào tiếng nước mình, là thứ tiếng mà ông tổ chúng ta đã truyền lại mấy ngàn năm nay! Sao họ lại nghĩ sai lầm quá vậy? Hãy đọc mấy câu phong-dao, ta đã đủ thấy tinh-thần nước Nam-Việt ta rồi, cái tinh-thần tươi cười mà mạnh mẽ:

« Làm trai quyết chí tu-thân,

« Cống danh chớ vội, nợ nần chớ lo.

Hay là:

« Trèo lên trái núi mà coi,

« Kia bà quân-tướng sưỡi voi đánh sông.

Cùng là:

« Nhiều điều phù lụy giả-gương,

« Người trong một nước thì thương nhau cùng » v.v.

Ta đọc mà tưởng-tượng như là-tiền ta vãng-vãng bảo ta rằng: « Bồn phận các con là phải vun-trồng cho quốc-văn tốt-đẹp hơn lên. »

Hướng chí, trừ ca-dao ra, văn nước ta còn có những quyển: « Quốc sử diễn-ca », « Đoàn-Trường Tân-Thỉnh », « Chính-Phụ-Ngâm », « Tân-sung-oán », v.v...; và ngoài những tay văn-sĩ ấy, nước ta còn có có Xuân-Hương, ông Yên-Đồ, ông Tú-Xương, v.v...

Những kẻ nghĩ lầm kia, nếu muốn cho con cháu họ quên tiếng mẹ của họ đi, để chúng nó đóng cái vai mẹ gà con vịt ở nước Nam ta này, thì may ra còn được; chớ họ mong thay tiếng nước Nam bằng tiếng nước khác thì chẳng khác họ mong đời ông trời xanh ra trời vàng cho ít muối!

— Tiếng nước Nam nghèo quá, ít *voculaires* quá, không có đủ để nói, không đủ *exprimer* cái ý muốn của người ta! Than ôi!

Than ôi! Kể kia dám nói thế, suốt đời họ không mở lời một cuốn sách Quốc-văn, không cầm

đến cây viết để luyện một câu Quốc-văn, mà họ dám chê Quốc-văn nghèo. Quốc-văn ta nghèo là vì ít « vocabulaires ».

Nhưng dầu có ít hơn tiếng nước khác (bằng nữ), cũng không phải là không đủ tiếng dùng.

Nếu tiếng Italia có những chữ: *Valente, prode, animoso*; tiếng Pháp có những chữ: *vallant, va-leureux, preux, courageux, intrépide, hardi, animé, audacieux, brave*, etc...

Thì mình có hen gì mà không đưa ra những chữ: Mạnh mẽ, bạo gan, can đảm, hăng hái, anh-hùng, vững-vàng, dạn-dĩ, cá-gan, bền-chí, sẵn-sưởi, cứng-cỏi, hung-lợn, chai-dá, danh-tiêu, lớn-mặt, tài-lực, v.v...

Mà Quốc-văn vốn là thứ tiếng một văn, nên còn thay đổi nhiều cách mà hai thứ tiếng trên không có, như: Mạnh-bạo, mạnh giỏi, mạnh dạn, vững gan, vững chí, vững lòng, v.v...

Nếu như tiếng nước Pháp có năm tiếng để chỉ tỏ ra sự tham ăn là: *Gourmand, goulu, friand mangeur, glouton* thì tiếng nước ta cũng có những tiếng tham ăn, ăn tặc, chén phàm, sực phũ, chớ khỏe, lão ăn, háu đói, trạng ăn v.v... để cho mình dùng thay đổi cho đúng với việc mà mình muốn bày tỏ ra.

Tiếng nước Nam thật không ít, nhưng mà là ít, tôi xin chịu như thế, vì rằng tiếng ta có một văn, tiếng nào tiếng ấy không có họ hàng gì cả. Như tây, một chữ *porter* thì có nào là: *portant, portée, portable, portatif, porteur, portage, apporter, colporter, comporter, rapporter, rapporteur*. Văn văn... nhiều lắm! Ta thì không sao thoát được chữ « mang », nghĩa là: mang có thể mang được, mang đi nơi khác, người mang, mang đi theo mình v.v. Cứ một tiếng mang mà chấp mãi vào.

Nhưng may thay, nước ta cũng có những tiếng xách lấy, đem theo, dắt vào, lôi về, khiêng đến, vác lên, cầm lấy, ôm đi v.v..., để các nhà cầm bút thay đổi cho tiếng « mang », cho khỏi phải nhắc luôn trong lời văn câu chuyện. Nhưng thưa các ngài: « Tiếng nước giàu nghèo, không phải tại có nhiều hay ít tiếng, mà chính là tại có nhiều hay ít những ang văn-chương tuyệt-tac », nhà văn-sĩ Voltaire nói như vậy đó.

Văn nước ta hãy nói như văn truyện Kiêu có giá-trị về nhiều phương-diện, ta có thể không thẹn mà đem sánh với « Illade » và « Odyssee » của Homère cũng là « Enéide » của Virgile; ngoài ra còn năm bảy quyển sách khác cũng hay đáo để, có kèm gì đâu. Có lẽ là ta chỉ có ít, thành ra không ai coi trọng, và cũng không so bì được với văn người ta.

Tuy vậy, nếu anh em ta, được nghe ông tay nao đọc mấy câu trong « Les châtements » :

« Ils chantaient, il allaient, l'âme sans épouvante, « Et les pieds sans soulers... »

« ... O Waterloo ! Je pleure et je m'arrête, hélas ! « Car les derniers soldats de la dernière guerre « Furent grands ; ils avaient vaincu toute la terre, « Chasse vingt rois, passé les Alpes et le Rhin, « Et leur âme chantait dans les clairons d'airain... »

thì cũng nên cho ông nghe những câu trong Nam-Sử :

« ... Phát cơ nương-tử thay quyền tương-quân. « Ngạn tay nổi ang phong-trần,

« Âm-âm binh-mã xuống gần Long-Biên.

« Hồng-quân nhẹ bước chinh-yên,

« Đuối ngay Tô-Định dẹp an biên thành... »

« ... Cấm-Khê đều lục hiểm nghèo,

« Chị em thất thế cũng liều với sông... »

« ... Vạn đời còn chửa hanh-thông,

« Nước non dễ giận anh-tung ngạn thu... »

Thiệt ra, Quốc-văn ta cũng giàu ma, tuy không giàu bằng những nước khác như Pháp, Tàu, Hồng-Mao, Đức v.v. nhưng quyết không phải là qua nghèo. Thưa ôi! Nước ta ít sách hay, là tại đâu? Chỉ tại dân trong nước không biết yêu quý tiếng nước mình đó thôi. Khi xưa thì lấy chữ Tàu làm chữ nước mình, gọi ngay là chữ ta. Phạm thì-cử học-naoh, nhưt thiệt đều dùng vậy, các ông đi học đâu có gột sạch được óc cũ, nhưng cai óc mới cũng kuong dùng được việc gì — Y đó ông Phau đã nói rõ — Tôi dám đó tại dân ta vì không biết quý quốc-văn, nên sự học không được truyền-ba rộng, đến nỗi trình-độ nước ta phải thấp kém như ngày nay. Ôi, nghĩ mà đau lòng!

Đã vậy thì còn lấy đâu được nhiều sách hay? Được nhiều ang văn-chương tuyệt-tac! Quốc-văn được đến thế, tôi tưởng đã là may-mắn lắm rồi, cũng đã có cơ phát-dạt lắm rồi.

Ngày nay chúng ta đã hiểu biết Quốc-văn là cần cho nước, đã biết quý trọng Quốc-văn, thì chúng ta nên hết lòng hết sức mà bồi-bổ thêm vào, mà luyện-tập mãi đi cho Quốc-văn ta có gốc vững vàng, có nhánh là sum-sê, có bông trái tươi tốt.

Gần đây sách quốc-ngữ ra đời đã nhiều, mà xem ra giá-trị thì ít! Các văn-sĩ hiện thời thường chỉ thiên về ai-tình và tình cảm. Giọng văn nếu không lắng lo bay-bướm, khiến cho người xem, lòng dục phiêu phiêu, thì tất lại là văn sâu, giọt lệ năm canh, tơ lòng chín khúc, khiến cho người xem nhẩn mặt châu mây.

Lại còn thêm cái tệ viết liều, không chịu tra xét kiểm tìm mà viết cho đúng văn đúng chữ là khác nữa. Tôi, trước đây một năm, cũng hãy còn chìm đắm vào trong hai thứ văn ấy, nay tỉnh ra mà giật mình, xin cảnh cáo anh em.

Nay xét rõ ra nước ta đương cần những quyển sách nói về xã-hội, có ảnh-hưởng cho phong hóa; những quyển có động văn mạnh bạo cứng-cáp, có ảnh-hưởng cho tinh-thần và nuôi mạnh được cho quốc-bôn quốc-tuy, mà cần hơn nữa là những sách về khoa-học, để làm cái thang tiến-bộ cho nước nhà.

Tiếng nước nhà giàu, đến nay đã có cơ phát-dạt, vậy chúng ta nên hết sức vun trồng cho được tươi tốt, xinh đẹp hơn lên. Huy-Hạo

Phụ-nữ Annam đã bước vào một thời-kỳ hành-động mới

(ở xã-hội Annam ta ít lâu nay trong đoàn phụ-nữ đã thấy có biến-đổi.

Cách mười năm về trước các bà Quốc-ngữ còn đặt ra tên đàn-bà để kỷ các bà khuyến-khích nữ-lưu ra lo công việc xã hội.

Mấy năm kể sau, đã thấy có đàn bà thật viết làm bài văn có giá-trị trong các báo quốc-âm.

Vài năm gần đây lại có một đàn bà ra dự nhiều việc công ích; chúng ta đã thấy nhiều thợ quán mang lên đàn bà mà xuất hiện. Năm 1929 Phụ-nữ Tân-văn ra đời.

Thế là đàn-bà ta đã dự vào cuộc tân hoa chung của xã-hội Annam. Nhưng mà thế là rất chậm, và không đủ. Tôi xin kể vài cái chừng cỡ.

Bên-báo có được hân-hạnh đang những bài của cô Giáo Lê-thị-Đầu nói về vấn-đề làm sách, bà Văn-Đài nói về tình thế phụ-nữ, bà Hương-Nhật nói về tề-gia nội-trợ với cách nuôi con, và ít bài khác; những bài đó đều được công chúng hoan-nghinh cho là có giá-trị. Nhưng ta tình thử coi có được mấy bà và mấy bài có giá-trị như thế?

Đàn bà ta viết văn tỏ sự đau đớn trong lòng mình thì nhiều; làm bài thật rất hay, song le văn-luận có bổ ích cho đời thì có được bao nhiêu?

Chẳng những vậy, Phụ-nữ Tân-văn đã hết sức

khuyến-khích chị em lập hội đánh tennis, mà từ mấy tháng nay, chỉ mới thấy có một số ít hưởng ứng.

Đời nay chơi trẻ như đàn-bà Tau, mà người ta cũng đã quang đời gray bé nhỏ ta đầu nô-lê, để tập đủ các môn thể-thảo như cầu bóng, và chen chơn trong đường hoạt động thể mà chị em Annam còn chưa dám hỏi hiệp để đánh banh vợt! Dầu bao-chương có kích-thích cũng mờ!

Có nhiều chị em ít chú ý lời môn thể-thảo hữu-ích ấy. Lam người nghĩ rằng tha buồn thì đánh bài còn hơn là chạy trên sân tennis, vì đánh bài ta noi theo cựu-lê, khoai ai công-kích, khỏi mất công lỗ chực, còn đánh tennis thì phải chương ra trước mặt công-chung, lau phải sắp đặt kho khan.

Sự biến-đổi trong đoàn phụ-nữ ta có thật chứ chẳng phải không; nhưng mà chỉ có ở lý-thuyết chứ chưa có ở nơi thiệt-hành. Mọi bon thiếu-nữ đã có ý muốn bước vào thời-kỳ hành-động, song ít có ban đồng tâm, nên chưa dám bước.

Họ mới dạn nói trong nhà với bạn thiết mà thôi, chớ chưa dám làm. Bởi vậy bao Phụ-nữ tuy được rất nhiều bạn yêu mà chưa gây nổi những việc như tổ-chức hội nữ-công, hội thể-dục và tri-dục cho đàn bà. Tình thế như vậy, chúng ta phải làm sao?

Làm sao cho chị em Annam hiểu biết mình phải hiệp nhau, nghe nhau, cùng nhau tổ-chức nên sự mạnh; thì ở gia-đình mới gây được hạnh-phúc cho con cái là tương-lai của xã-hội; còn về xã-hội thì cũng phải có một cái giá-trị hẳn hoi.

Các cô giáo là hạng người tiên-tân trong nữ-lưu nên xét cái vấn-đề này mà lo giải-quyết, để làm gương cho các chị em theo.

Xưa nay đàn-bà ta vẫn là kẻ hoạt-động, nao việc nhà, và việc ngoài như làm ruộng, đi buôn v. v. ... Biết bao sự nghiệp tự tay đàn-bà dựng nên! Ngày nay người ta còn thuật chuyện làm đàn-ông chờ vợ buôn bán mà nuôi cho học-hành. (1)

Thiệt đàn-bà ta từ xưa đã biết làm lung nhọc nhàn, nhưng mà không biết là mình có quyền lợi. Chỉ biết có nghĩa-vụ, chịu cực thì có mà giá-trị và hạnh-phúc thì không! Ngày nay thì đàn-bà còn phải làm lung hơn xưa nữa, nhưng mà cái thời-kỳ hành-động này khác xưa một điều: là chị em Việt Nam không chịu làm như nô-bộc. Chị em hành-động là đã được có quyền-lợi, để được dãi là bạn ngang hàng với đàn ông. Bởi muốn thế nên chúng tôi khuyến chị em phải tổ-chức cho thành đoàn-thể.

M^{lle} NGUYỄN-ĐÈN-NHUẬN

(1) Cui Phụ-nữ số 78 bài 1 đàn-bà ta trong xã-hội cũ.

mới rồi đây, chủ-nhơn quyền-thế kia hăm-hiếp nó, mu vớ độc-ác giả-man của lão, nổi cơn ghen lên, liệng cây đèn dầu hời trùng nó, cháy mình mây. Nhờ người bà con là M. Guillemin ở Saigon hay chuyện liền đem nó lên nằm nhà thương Gladinh mấy tháng, nó mới hết bệnh, ra nhà thương vài tuần lễ nay nhưng nó quê căng. Còn việc M. Guillemin lo minh oan cho con nhỏ, thì nghe vầu ồm, nên chỉ có người nghĩ rằng hay là M. Cuillemin đã được nhà quyền thế kia lo lót lam sao, nên không kiện nữa.

Nghi vậy là oan cho M. Guillemin, vì sự thiệt thì khác. M. Guillemin mới viết cho báo-báo bức thơ như sau này:

Cung quý-đạo P.N.T.V.

« Trước khi nói chuyện, tôi xin cất nghĩa cho ông rõ tôi và Trần-thị-Phân là bà con cách nào đã. Con Trần-thị-Phân kêu tôi bằng chú mà không phải một họ. Ông cố nói nó và ông ngoại của tôi là hai anh em một mẹ khác cha, nên nó họ « Trần » còn má tôi họ « Huỳnh ».

Thưa ông, ngồi trong phòng làm việc mà nói chuyện xa ngàn dặm là nghề của ông, tôi không dám bì. Còn tôi là người trong cuộc này nên biết rõ việc con Phan, xin tỏ cho ông hay. Chuyện trước chẳng nhắc lại chi, duy hôm tôi đem con Phan lên Saigon mới có dư-luận xôn xao, chờ nhà quyền-thế giả-man kia che đậy đã trôi thàng rười rồi tôi mới hay. Trong lúc họ che đậy đó, thì mẹ con Phan có làm ba lời khai. 1. ở làng, 2. ở quận, 3. ở Biện-lý; đều nói rằng: « Con nó bị rui ro ».

Nay tôi quyết minh oan cho nó, nên mượn thầy kiện, (tôi còn ở tay cái biên-lai số tiền) mà nó phải lên Saigon đăng ký tên cái đơn ấy vì con Phan là vị thành-nhơn. Tôi vô đơn ngày 24 Sept, qua ngày 6 Octobre thì có thơ quan Biện lý Bentre kêu tôi và má con Phan tới phòng ngài. Ngài mới cho tôi coi lại tập hồ-sơ và ngài nói rằng: « Tôi nghi trong vụ này có chuyện lao ». Khi ấy tôi mới kể lại đầu đuôi cho ngài nghe, ngài hứa rằng sẽ lấy lời khai thêm. Nhân từ ấy nhân này im lìm, không thấy trả lời, có lẽ là ngài không xét. Và theo lý-đoán của ông Phan-văn-Gia, thì ông cũng cho là kiện không ăn gì mấy lời khai của má nó. Nhưng tôi muốn tận lực, nên tình đóng tiền tòa cho quan Bồi-thâm xét. Trong lúc đó thì câu ruột của nó tên là Nguyễn ở nhà gần kẻ quyền-thế đó, nó nghĩ sao không biết, mà tôi đòi án 500\$00, hứa rằng nó sẽ biểu má con Phan thôi kiện. Nhà quyền-thế họ liền phân chứng vì bằng, rằng lên Nguyễn muốn ăn tiền nên xúi cháu nó

vu oan. Ông coi minh thất lý hết bài chuyện.

Còn bằng có thì mình có con nhỏ bị cháy má thôi, mà má nó đã khai rằng « rui ro » rồi, thì còn đâu mà làm bằng có. Nếu tôi cương lý đi tới quan Bồi-thâm, mà xét không ra lẽ nó thì mới sao? Xin ông xét mà đình-chánh gùm cái tin đồn rằng: « Tôi ăn xôi chùa ngấm miệng » kéo tội nghiệp. Vì chúng nó oan tôi lắm, nên đương kiếm có má khép bà con tôi ở Bão-trị vào án cộng-sản, tôi đương tìm cách đối-phò về sự ấy. Tôi mang một vết thương chưa lành được, dự-luận nở nào đi đâm thêm tôi một mũi nữa sao? GUILLEMIN

Thưa ôi! Con nhà nghèo-ben yếu thế, bị hành hà oan ức trăm bề, mà không biết sao tỏ bày ra được. Là vì những kẻ quyền thế độc ác kia, hai người ta rồi nhủ mặt ở sau lưng tù bạc của họ, nên chỉ ông Bắc-vật Côn, Bà Lê-thị-Chính đều bị chết oan, cho tới con nhà nghèo khổ, như con Trần-thị-Phân bây giờ, phải chịu tang tạt suốt đời, thật là tội nghiệp! Kẻ làm hại nó, có hối hận trong lương-tâm hay không?

Tuy vậy, M. Guillemin cứ rần mà minh oan, chờ chưa nên với thất vọng, đành sau đã có dư-luận tiếp cho. Ta phải làm sao kỹ cho thấu tới chỗ Pháp-luật, đành lời cái thứ mặt ăn hiếp người rồi trốn tránh kia ra.



Nếu em bằng lòng qua, thì qua sẽ mua cho em một cái nhà lầu, một cái xe hơi tốt nhất, còn hết xoàn thì tùy ý, em muốn bao nhiêu cũng có.

— Thôi! Thấy đừng có hứa bướng như mấy ông ra ứng cử hội-đồng.

— Em nói trúng tim đen đã!

Muốn biết trình-độ quốc-dân ta cao thấp thế nào thì nên xem kết-quả cuộc tuyển-cử nghị-viên quân hạt sẽ tới nay mai đây.

Thứ coi trong 4 năm nay đã lên cao được mấy độ (degré)?

Phụ-Nữ Tân-Văn từ Nam ra Bắc

THĂM CÁC THẮNG-CẢNH Ở THANH-HÓA

Bài kỹ-thuật cuộc quan-sát các nơi danh-sơn cổ-tích và phong-văn các bậc trí-thức ở Trung, Bắc-kỳ

Thăm viếng nhà thờ Triệu-Tường ở làng Qui-Hương xong thì chúng tôi tiện đường đi vãn cảnh đền Phố-Cát ở cách đó chừng chín cây số. Đường đi nhỏ, chỉ vừa cho một cái xe hơi, hai bên thì núi cao rừng rậm, chim hót ve kêu, thiệt là một chốn sơn lâm u-tịch, ít người lại qua. Trông qua những bụi sim rậm rạp, thỉnh thoảng mắt thấy một vài cái nhà cao cổng (maison sur pilotis) của dân Mường mọi, mái lợp tranh, vách bằng tre.

Đền Phố-Cát lập ngay cạnh rừng, trên một cái đồi cao. Nơi đó có ba cái đồi thành hình cái ngai, xa xa phía trước mặt có ba ngọn núi tên là Tam Thái, đứng án-ngũ như một bức bình-phong. Trước cửa đền có một cái thác nước chảy (hình in đây, lẫn trắng là nước), tiếng kêu rĩ rách quanh năm như một cung đàn để ca-tụng công đức vị nữ-thần nơi đó.



Ngọn thác tự đầu trong khe núi chảy ra, đi qua rừng rậm, khi hiện, khi ẩn, khi mau, khi khoan, tiếng ồm ồm dồn dập tùy nơi cao thấp, tùy khúc vắn dài, thiệt là một cảnh thiên-nhiên đặc-sắc, càng nghe càng thú, càng ngấm càng mê.

Ngay chỗ đền thì thác nước rộng vùng ra như một cái hồ có những viên đá lớn ngăn đôi, dưới có hàng muôn ngàn con cá lớn chen nhau bơi lội. Người ta nói những cá đó là cá châu đức Thánh-mẫu; những cá ấy khôn lắm, không ai dám câu bắt để ăn. Mà xét ra cũng lạ thiệt, cá

chỉ quanh ở chỗ cửa đền thôi chứ không đi xa, và bao nhiêu con lớn ở về một bên, con con nhỏ ở về một bên, không có bơi lẫn sang địa-phần nhau. Những con lớn thì mình dài tới sáu bảy mươi phân tây, con nhỏ thì cũng tới ba bốn mươi phân, và thuộc về loài cá chép, mình dẹp mà rộng ngang, vây nhiều và trắng như bạc, đuôi và vây lớn mà đỏ đỏ mau hường. Đi ra giữa hồ, đứng trên hòn đá lớn mà xem thì thấy hai bên, cá chen nhau bơi lại gần mình, một bên toàn thì cá lớn, một bên cá nhỏ, ngóc miệng lên mặt nước để chờ ăn. Mùa chung năm bảy các ngô (bắp vườn), cầm liệng xuống nước thì thấy cá giành nhau mà ăn, làm cho mặt hồ rung động và nước cuộn cuộn như cái nồi nước đang sôi. Theo lời người thủ-tự nói, thì cứ mỗi năm về cuối xuân sang hạ, cá lại thay đổi đi một lần, bao nhiêu con cũ được miễn triều đi hết, có một lớp mới tới thay. Nếu chưa dùng năm thì không con nào được phép bỏ đi, nên số cá châu bao giờ cũng đủ. Có một năm vì mưa nhiều nên thác nước chảy không kịp, đến đời nước tràn ngập chung quanh như một cảnh vô đề nước lụt, thế mà cá vẫn cư ở nguyên một chỗ, chờ không có theo nước mà bơi đi. Cá khôn lắm, những thực-phẩm chưa cúng mà thả xuống nước thì nó không dám ăn. Những ngày tuần, người ta ngấm gạo nếp để làm xôi oản, có khi để cả đêm mà không hao mất hạt gạo nào. Còn nếu không phải đồ để cúng lễ, thì hễ liệng xuống nước là chúng cướp nhau ăn liền.

Đền thì nhỏ và nghèo, vì làm ở một nơi xa, nên ít người tới viếng cảnh, huy là lẽ bài. Trong đền thờ Chúa Liễu, tức là Liễu-Hạnh Công-chúa. Thường người ta không dám nói tên, chỉ kêu là đền thờ Đức Thánh-Mẫu.

Tương truyền rằng Đức Thánh-Mẫu vốn là một vị Ngọc-nữ trên Thiên-đình, vì sơ ý làm rơi một cái chén bằng ngọc lưu-ly, nên Ngọc-hoàng Thượng-đế dày xuống trần gian. Về đời vua Lê-Anh-tôn thì Ngọc-nữ phải hạ phàm, kết duyên

với một người tên là Đào-Lang, quê ở Nam-dịnh (Bắc-kỳ). Tới khi hết hạn trần duyên, thì Ngọc-hoàng lại cho phép về nơi tiên cảnh. Song tâm lòng quyến luyến phạm trần chưa dứt, nên thường khi ngài vẫn hóa phép xuống ngao-du những nơi thắng cảnh. Có một lần Liễu-Hạnh Công-chúa cũng hai vị tiên-cô theo hầu là Hồng-Nương và Quế-Nương, hiện xuống ở Phố-Cát giữa ban ngày. Ngài ban phước ban lộc cho những dân lương-thiện làm ăn, và trưng tri những kẻ gian tà độc ác. Vì vậy nên lương dân cảm đức ngài mà lập đền thờ ngay nơi ngài giáng hạ.

Năm 1662, về đời vua Lê-Huyền-tôn, chúa Trịnh lộng quyền nên bốn bề giặc cướp nổi lên khắp trong nước. Ở Phố-Cát có một đấng nổi lên đứng cờ lam phẫn, nên các quan tâu với vua xin phá đền thờ bà Liễu-Hạnh. Quân binh đi đánh giặc có đem cả những thầy pháp cao tay, một mặt dẹp giặc cho yên, một mặt đốt phá đền thờ, yểm trừ phép linh. Chúa Liễu thấy vậy giận lắm, được vài tháng sau làm cho miệt đó sanh ra nhiều điều tai biến, như thủy tai, đại hạn, chết hại, nhân dân! Quân trấn-thủ nơi đó phải làm sớ về tâu Triều-dinh, xin lập lại đền thờ. Vua nghe theo, truyền chỉ cho lập lại đền Phố-Cát và ban sắc tặng phong chúa Liễu là Ma-Cái Công-chúa. Từ đó trở đi, dân tình lại được bình an làm ăn thanh vượng.

Về sau chúa Liễu lại có hóa phép hiển linh giúp vua Lê dẹp giặc để bảo-tồn ngôi báu, nên được phong là Chết-Thắng Hóa-Điều Đại-Vương.

Khi vua Gia-Long hãy còn là hoàng-tử Nguyễn-Ánh, lưu lạc tha phương, qua đến Phố-Cát, thì Chúa Liễu có hóa phép ra người con gái bán nước ở trước cửa đền. Gia-Long thấy người xinh đẹp, nên buông lời chọc ghẹo, muốn gả nghĩa trăm năm. Cô hàng nước chỉ mấy trái xoài mà nói: « Nếu đời ta có duyên nợ cùng nhau thì mỗi người ăn một trái xoài, còn hột liêng đi trong hai ngày phải mọc thành cây cao lớn. » Nói xong thì làm liền. Cách hai bữa sau, hột xoài của cô thì mọc thành cây tươi tốt, con hột của vua Gia-Long mới nảy năm non. Thế rồi có biển mặt: và vua Gia-Long hiểu ngay là Chúa Liễu hóa phép gạt mình.

Ngày nay có hai cây xoài thật xưa và thật lớn mọc rùm rả ở vào cửa đền, cứ theo như chuyện cũ của những người mê-tín đã thuật ở trên, thì là mọc từ hột triều nhà Nguyễn chưa khai sáng vậy.

Sau khi viếng cảnh Phố-Cát, như tiên đường về, chúng tôi qua lối Bim-Sơn viếng cảnh Đền-Sông tức là đền Sùng-Sơn (hình in là cửa ngoài) cũng như ở Phố-Cát; tại Đền-Sông người ta cũng thờ



đức Liễu-Hạnh. Đền lập lên từ đời vua Lê-Hiển-Tôn, ngày Chùa Liễu hạ trần, cho Đào-Lang được gặp mặt để thỏa tâm lòng thương nhớ từ ngày cách biệt âm-dương. Đền-Sông lớn hơn đền Phố-Cát, vì lẽ gần tỉnh thành và tiện đường đi lại, nên nhiều người viếng thăm lễ bái. Qua cửa ngoài vào tới cái sân rộng rồi mới tới đền thờ. Trong đền bày biện nghi tiết chỉnh tề, và coi có cái vẻ tôn-nghiêm hơn những cảnh chùa khác.

Đi được ba nơi: Triệu-Tường, Phố-Cát, Sùng-Sơn, phải gần hết một ngày. Chiều bữa đó chúng tôi tình ra bãi biển Sầm-Sơn tắm mát. Qua 4 giờ chiều, trời gần hết nắng, chúng tôi mới ra đi.

Sầm-Sơn xa tỉnh 17 cây số. Đường đi rất tốt, xe chạy rất êm, hết đồng ruộng mình mông lại tới xóm làng đông đảo. Xe chạy chừng 13 cây số, thì đường đi qua một khúc đê dài đắp trên mặt cánh đồng thấp. Mỗi khi nước lớn (nước thủy-triều lên) thì cánh đồng ngập hết và nước chảy tràn ra con Sông-Mả, vì vậy nên phải đắp đê để lấy đường cho xe chạy. Gần tới Sầm-Sơn thì hai bên đường có rào tre rậm rạp làm địa-giới phân cách xóm làng.

Sầm-Sơn là một nơi nghỉ mát ngoài bãi biển ở phía bắc Trung-kỳ, cũng như Long-Hải ở trong Nam, như Đồ-Sơn ở ngoài Bắc. Ra tới Sầm-Sơn thì làm sao cũng phải đi ngoạn cảnh đền thờ thần Độc-Cước lập ở trên đồi cao, ở cạnh nhà nghỉ mát của quan thủ-hiến tỉnh Thanh. Nói đến thần Độc-Cước, thì tức là thuật những truyện dị-đoan mê-tín, vì không ai biết rõ gốc tích thần đó ở đâu. Song có đền thờ đó, thì ta cũng nên nhắc lại những câu chuyện mà dân Sầm-Sơn lưu truyền tới ngày nay.

Thần Độc-Cước hạ phàm, xuống chỗ núi Sầm-Sơn đã hơn một ngàn năm nay. Lúc ngài hạ phàm thì đất động trời vang, gió mưa dữ dội, nên nhân dân sợ hãi, kéo nhau vào ẩn núp trong hang

sâu kẹt đá. Khi cơn khiếp-sợ đã qua mới dắt nhau ra về, thì thấy trên núi có một dấu bàn chân lớn lạ thường. Họ bảo nhau rằng đó là thần Độc-Cước (thần có một chân) ra oai cho biết mà lập đền thờ. Cách vài tháng sau có một bè gỗ lim ở đầu trời lại, sóng biển đánh tạt vào nơi chụm núi. Dân làng lấy cây đó làm ba cái đền thờ trên núi Sầm-Sơn. Cái cao hơn hết là Thượng-từ, thì lập ngay ở chỗ có dấu bàn chân, rồi tới cái thấp hơn là Trung-từ, còn cái chót là Hạ-từ, thì ở kế bên nhà nghỉ mát của quan công-sứ tỉnh Thanh, ngay chỗ cái mỏm đá tên là Cỏ-giải, lộ ra ngoài biển (cỏ-giải nghĩa là cỏ con giải, vì cái mỏm đá đó giống bình cái cỏ con rùa lớn).

Có người nói thần Độc-Cước khi xưa là một vị huê-thượng tu ở chùa Phúc-Nghiêm, pháp hiệu là Tăng-Gia La Bồ Lê.

Vị huê-thượng đó mỗi khi tụng kinh thì quên đứng có một chân mà tụng suốt ngày không biết mỏi. Có một bữa, huê-thượng gặp một người dân bà tên là Mang-Nương, nhan sắc dầu chẳng xiêu đình đờ quan, song cũng đủ làm cho xúc-cảm lòng dạ kẻ tu-hành, lâu nay xa mùi trần tục, phải tiếc cảnh nguyệt-hoa mà vượt ra ngoài vòng trai-giới. Mang-Nương trở về thọ-thai được 14 tháng mới sanh dạng một gái, liền đem giao cho huê-thượng trông nuôi. Huê-thượng đem đưa nhỏ vào rừng rồi đi mất, nhưng lúc phân ly thì có đưa cho Mang-Nương một nhánh cây khô mà dặn rằng ba năm nữa trong xứ có đại hạn, nếu muốn đảo vô thì cứ lấy nhánh cây khô đó gò xuống đất mấy tiếng, thì trời sẽ mưa liền. Quả nhiên ba năm sau trời đại-hạn, nhờ phép linh ứng của huê-thượng để lại mà cứu được muôn dân khỏi vòng đói khổ. Muốn tỏ lòng cảm tạ, dân mới lập đền thờ trên núi Sầm-Sơn. Ngày nay mỗi khi nắng nhiều mưa ít, người ta cũng làm lễ tế thần và đảo vô.

Các vua nhà Lê đều có phong sắc cho thần Độc-Cước, coi như một vị thần Quốc-tể, vì đã phò-hộ cho triều-dinh nhiều phen thắng trận. Đời vua Lê-Thái-tổ, thần Độc-Cước âm-trợ binh ta thắng quân Tàu của nhà Minh; đời vua Lê-Thánh-Tôn, thần giúp binh triều-dinh đánh đuổi quân Hời vào lẫn cướp bờ cõi; đời vua Lê-Trang-Lôn, thần phò vua đánh họ Mạc, giết chết được tướng Tử-Nha. Vì những công tạc đó nên thần Độc-Cước được triều-dinh Lê phong làm Thượng-dã Quốc-tể thần. Ngày nay ba cảnh đền cheo leo trên núi Sầm-Sơn, ngoài bãi biển, là nơi thờ vị thần một cảnh đó.

Tắm mát và vãn cảnh đền xong, thì trời đã tối,

chúng tôi ra xe về thấy trong mình lạ lẫm khỏe mạnh, bao nhiêu cái nặng nề kho chiu của tiết trời viêm-nhiệt lúc buổi trưa bình như ngọn sóng Sầm-Sơn đã rửa đi sạch sẽ.

Về đến tỉnh thì quá 7 giờ tối, lo ăn cơm buổi chiều xong rồi mượn xe kéo đi hừng gió và tiện thăm coi các nơi trong tỉnh thành. Trước hết cho xe chạy một vòng quanh thành để xem tình thế.

Thành Thanh-Hóa xây bằng gạch, hình lục-lăng) vòng ngoài rộng ước chừng trên hai ngàn thước, và cao lối trên bốn thước. Lúc khởi thủy vào đời năm 1803, thành đó xây bằng đất theo lối các thành đời xưa. Thời đời Minh-Mạng, năm 1829, thì phá thành đất cũ đi để xây lại theo kiểu Vauban bên Pháp, nghĩa là theo kiểu khuất khúc, chứ không vuông lắn như lối thành ta. Kiểu thành mới này đem dùng ở bên ta từ đời Gia-Long. Người vi kiến là Olivier de Puymanel mà Cha Ba-da-Lộc (Evêque d'Adran) đã chiêu mộ ở bên Ấn-độ (tại thuộc địa Pháp) sang để giúp vua Gia-Long, rồi đánh nhau với Tây-Sơn. Thành có bốn cửa đông, tây, nam, bắc, mà cửa Nam-môn thì bao giờ cũng đóng, vì tục truyền từ xưa tới giờ lối cửa đó có vị hung-thần canh giữ, nếu mở ra thì trong tỉnh chẳng dạng bình an, cũng như ở thành Nghệ-An, cửa Bắc-môn đóng kín quanh năm. Câu « Thanh vô tiền, Nghệ vô hậu » là chỉ nghĩa hai thành Thanh Nghệ, mỗi nơi thiếu một cửa, cửa tiền ở Thanh-Hóa tức là Nam-môn, cửa hậu ở Nghệ-An tức là Bắc-môn. Năm 1903 vua Thanh-Thái qua Thanh-Hóa có bắt khai Nam-môn cao ngài đi, song các quan đều qui tâu xin ngài lấy lòng thương dân mà đừng bắt mở cửa đó. Đến năm 1918, vua Khải-Định ngự du Bắc-kỳ mới truyền lệnh mở Nam-môn mà đi qua lần thứ nhất.

Quanh một vòng thành rồi mới qua cửa Đông-môn, vào trong. Bên trong lại chẳng có chi lạ đáng kể, có nhà Hanh-Cung là nơi để vua ngự mỗi khi qua lại, có dinh các quan Annam như dinh Tổng-đốc, dinh Bộ-chánh và dinh An-sát.

Xem thành xong rồi mới đi chơi các phố, tới 11 giờ khuya về đi nghỉ để bữa sau có sức đi viếng thăm mấy nơi thắng-cảnh khác.

(Sẽ tiếp theo)

ĐÀO-HÙNG

AI TÍN

Bồn-báo hay tin buồn rầu rằng thân-mãn ông Đào-thao-Vỹ, tức Chân-Thụy, đa tạ thế ở tư-xá, số 108 đường Mac-Mahon.

P.N.T.V. xin phân ưu cùng ông Đào-thao-Vỹ cùng tang-gia.

Thiên-chức thiêng liêng của đàn bà

Về sự nuôi nấng và dạy dỗ con nít

IV

Lúc thơ ấu.— Nuôi con tới khi thấy nó biết làm trò này trò khác, ấy là nó đã bắt đầu tỏ ra ra có trí-khôn; khi đó không gì vui lòng bằng, tưởng hình như nó đã đến bởi lại những công sanh dưỡng, nỗi nhọc nhằn của mình vậy.

Thường thường con gái sớm có trí khôn hơn con trai.

Hễ nó lớn lên chừng nào thì sự hiểu biết của nó cũng theo sức lớn mà thêm lên chừng nấy. Lần lần trí-tuệ mở mang, trí xem xét và trí nhớ cũng phát hiện ra.

Ta nên biết rằng những sự cảm-giác lúc còn thơ ấu đều không để ý nhớ, nó cũng in sâu vào trong trí-não suốt đời.

Hồi vậy nên lúc con nít còn nhỏ, phải luyện tập cho nó vào khuôn phép ngay. Dạy cho nó có lãnh diu ngọt, lễ lễ và tập cho biết thứ-tự điều-dò sạch sẽ và biết nghe lời. Không nên cho nghe những điều tâm bậy hay là trông thấy những sự xấu xa.

Một năm rưỡi thì nó đã có nhiều răng, nên cho ăn những đồ bổ, vì khi đó nó có thể nhai được đồ ăn rồi.

Sớm mai nó dậy thì nên tắm rửa ngay. Tắm rửa lấy khăn khô hay khăn có thấm eau de cologne mà chà vào thân thể nó cho mạnh. Mỗi buổi sáng nhớ đánh răng bằng nước sôi để nguội, dùng bàn chải mềm, thuốc đánh răng cho tốt.

Con nít cần phải sạch sẽ, không khi tốt, đồ ăn bổ, tinh dưỡng thân-thể và tinh-thần.

Trừ ra những hôm thời tiết xấu, con thì không nên bắt con trẻ ở trong nhà. Nên cho nó đi dạo, chơi giỡn và tập thể-tháo ở những nơi có nhiều cây cối mát mẻ. Song không nên cho chơi qua độ đen tối mịt.

Con nít từ 2 cho tới 6 tuổi thì phải cho ngủ từ sáu giờ tối tới tám giờ sáng hôm sau.

Nên kể cho nó nghe những chuyện vui mà chuyện phải cho có ý nghĩa thiết-thực về sự vật.

Phải kiếm cách làm cho nó mở mang trí khôn song không nên quá cái sức của nó. Nếu nói mà coi bộ nó cảm xúc, sợ hãi và bất suy nghĩ thì không nên nói nữa.

Con nít còn nhỏ, sự gì nó cũng muốn biết. Khi nó có hỏi thì nên trả lời ngay, cần thiết là phải giải nghĩa cho nó hiểu và nói cho thực. Không nên cấm nó hỏi. Thường thấy nhiều người hễ con nít hỏi gì thì gạt đi mà mắng: « Mày con nít biết gì mà hỏi, đừng làm rộn người lớn ! »

Trời lại, phải làm cho là nao trong trí nó cũng được tỉnh táo.

Khi bắt nó làm hay học thì phải làm sao cho nó vui lòng mà coi như sự chơi, hay như một cái phần thưởng, chớ đừng để nó tưởng như một cái tội.

Con nít nên dạy nó học những bài ngu-ngôn ngắn ngắn, mà phải tránh những bài hoang đường vô nghĩa.

Thường thấy nhiều nhà khi có khách, cứ gọi con ra khoe với khách và bắt nó làm trò hay nói điều gì dễ cho người lớn khen.

Làm như vậy chẳng khác nào nuôi cho nó có tánh kiêu căng.

Con nít nên cho ăn đúng bữa, ngoài bữa ăn thì không nên cho ăn cái gì khác. Không nên cưng vô lý như là nó muốn sự gì cũng chiều theo.

Những lảnh hay hết tốt đều phải tập ngay từ khi nhỏ. Nếu mình nhu nhược không đầy báo, để cho con nhieu phải những lảnh xấu thì suốt một đời nó về sau không sao mà sửa lại được nữa.

Những nơi đông người như đám hội, nhà hát thì không nên cho con nít tới vì đã không có ích gì cho nó mà còn thêm bận cho người lớn, và những chỗ đó không khi không tốt, thường dễ mắc bệnh truyền nhiễm.

Có một cách tốt hơn là lựa vài đĩa nhỏ bằng nó và có giao-dục mà cho nó chơi.

Đánh đàn là một sự nên tránh.

Nếu mình muốn cho nó oai quyền thì dẫu một đứa nhỏ, đối với nó bao giờ cũng phải tỏ ra công bằng ngay thẳng. Con nít rất hiểu sự không công bằng.

Khi nó làm điều gì lỗi thì ta không nên la rầy dọa nạt để nó sợ, ta nên kêu nó lại mà chỉ bảo cho nó biết cái điều lỗi của nó đã làm.

Nếu phạt nó mà không giải nghĩa cho nó biết lỗi của nó thì có hại lắm, phải giải nghĩa cho nó hiểu để lần sau nó chừa. M^{me} HƯƠNG-NHỤT

ĐÈN HIỆU
COLEMAN




LÀ ĐÈN TỐT
HẠNG NHẤT

HỎI Ở HÀNG
L'UNION COMMERCIALE
Indochinoise et Africaine
34 - Boulevard Charner
SAIGON

VUA ĐÀN-BÀ

Từ xưa, xã-hội Đông-phương hay xã-hội Tây-phương cũng vậy, vẫn để đàn bà vào hàng thấp kém, cho đàn bà là không đủ tri-lực làm những việc to tát, bởi vậy đàn bà chỉ ở trong gia-dinh, là cái vạc của đàn ông đã định cho, còn ra ngoài, là những việc tranh tài đua trí, trí nước yên dân, thì đàn bà không được nói tới, làm tới. Bởi vậy đàn bà không có dịp nào ra mặt lộ đầu với xã-hội như-quân, cũng không có chỗ nào đem sức trở tài làm những công-việc to lớn đáng.

Tại xã-hội và đàn ông đã cần ngăn bó buộc đàn bà, chớ nếu buông thả thả lỏng ra, thì đàn bà làm việc gì mà không đáng. Chúng có là tiên lịch-sử loài người, những đàn bà bị cầm bị nhốt kia, đã có bao nhiêu người làm nên những việc đáng ngợi khen, đáng ghi-nhớ, bao nhiêu công-nghiệp của đàn-bà đã làm rạng vẻ non sông, lưu-ruyền về hậu-tế; cho tới ngày nay, ở những nước nào mà đàn bà đã được tự-do được giải-phóng rồi, ví dụ như ở Hồng-mao, ở Huế-kỳ, thì đàn bà có thua kém gì đàn-ông đâu ?

Lấy chứng cứ trên lịch-sử, và sự thiệt ở đương thời mà suy xét, thì tôi có thể nói quả quyết rằng cứ để cho phát-triển tài-năng, tự do hành động, thì đàn-bà làm vua, làm chúa, cai-trị một nước, chăn nuôi một dân cũng được, chớ nói chi là những việc không có trách-nhiệm nặng nề, không dùng tri-lực to tát bằng sự làm vua làm chúa.

Đàn bà làm vua ! Sự đó có phải là mới lạ gì ở trên lịch-sử như-loại đâu ? Không kể nước nhỏ dân nhỏ, có đàn bà làm vua, ví dụ ngay như nước ta, hồi Bắc-thuộc có bà Trưng-Trắc, và hồi cuối đời nhà Lý có bà Chiêu-hoàng, đều là vua đàn bà cả. Đến như những nước lớn dân lớn, mà cũng có đàn bà làm vua, trị vì thiên-hạ, cai-trị nhưn-dân được kia. Ấy là bà Võ Tắc-Thiên ở đời nhà Đường nước Tàu, và bà Catherine nước Nga hồi thế-kỷ mười tám. Thứ coi nước Tàu nước Nga, đất biết bao là lớn, người biết bao là đông. Lấy những người đàn ông, là bực anh-hùng, minh-chúa còn khó sửa sang việc nước, thâu phục lòng dân thay, thế mà đàn bà như Võ-hậu, như Catherine làm vua, cai trị được những nước đất rộng dân đông như nước Tàu nước Nga, trong lúc khó khăn bối rối, mà lại làm được nhiều sự-nghiệp lớn-lao, chánh-trị sáng tỏ, để cho muôn dân thiếp-phục ngàn đời ngợi khen, vậy thì đàn bà có thua kém

có hèn-thẹn gì với đàn ông đâu ?

Không những là ngày xưa mới có vua đàn bà mà thôi, ngày nay ở giữa thế-kỷ thứ 20 này cũng có một nước lớn dân lớn, suy tôn một người đàn bà làm vua. Ấy là nữ-vương Wilhelmine nước Hà-Lan vậy.

Nước Hà-Lan (Hollande) hay là Pays-Bas (vì ở chỗ đất thấp về phía tây châu Âu, cho nên mới có tên như thế) vốn không phải là nước lớn gì, vì đất chỉ có 35 ngàn cây số vuông và người chỉ có 7 triệu, nghĩa là chỉ bằng xứ Bắc-kỳ ta mà thôi, nhưng mà nước ấy có thuộc-địa lớn lắm. Thuộc-địa của Hà-Lan là xứ Indes-Neerlandaises hay là Nam-duong quan-bảo, cách nước ta có một quãng Trung-quốc-hải, đất rộng tới 2 triệu cây số vuông và dân số tới 49 triệu người. Thế là Nam-duong đất rộng hơn nước Hà-Lan tới 6 lần, mà người đông hơn bảy lần. Mới rồi có ông Toàn-quyền Junkber de Graeff qua viếng xứ Đông-Dương ta, ấy tức là ông Toàn-quyền xứ Nam-duong là thuộc-địa của Hà-Lan vậy.

Đó, nữ-vương Wilhelmine là đàn bà, mà làm vua, vừa tổ-quốc vừa thuộc-địa, cai-trị và sai khiến hơn 50 triệu con người ta.

Hà-Lan xưa đã nhiều lần thuộc dưới quyền nhiều nước, như Y-pha-nho (Espagne) nước Pháp v. v. là nước cương thành ở Âu-châu về thế-kỷ thứ 16. Đến năm 1581, họ đánh lại Y-pha-nho mà dựng lên một nước độc-lập, ấy là nước Hà-Lan.

Sau khi đã thành ra nước tự chủ rồi, thì Hà-Lan to mở mang thế-lực ở phương Đông, lần lần chiếm được đất Nam-duong ở tay người Y-pha-nho và người Bồ-đào-nha, mà làm thuộc-địa mình, từ thế-kỷ 17 cho tới bây giờ.

Tổ-tiên của nữ-vương Wilhelmine là giông họ Orange de Nassau. Trước hết là vua Guillaume đệ-nhứt, làm vua Hà-Lan hồi năm 1815. Lúc bấy giờ Hà-Lan còn kiêm cả đất nước Ben-gich (Belgique) bấy giờ, song đến năm 1830, Ben-gich biệt-lập ra một nước riêng, thì vua Guillaume đệ-nhứt chỉ còn làm vua có một nước Hà-Lan mà thôi. Qua năm 1840 thì ngài thoái vị, nhường ngôi vua cho con lên thế, ấy là Guillaume đệ-nhị.

Vua Guillaume đệ-nhị ở ngôi năm 1849 rồi thăng há, con là Guillaume đệ-tam lên nối.

Ngài làm vua tới năm 1890 thì mất, để ngôi vua lại cho con gái của ngài, tức là nữ-vương Wilhelmine bây giờ vậy.

Nữ-vương Wilhelmine làm vua nước Hà-Lan từ năm lên mười tuổi, đến năm nay 50 tuổi, nghĩa là làm vua đã 40 năm nay rồi. Chanh-thể nước Hà-Lan cũng là chanh-thể « quân - chủ lập-hiến » (monarchie constitutionnelle), có hai nghị-viện do dân bầu lên, để ban định việc nước.

Nữ-vương Wilhelmine không phải là làm vua



cho có vi đó đâu; ngài là người thông minh, có mưu lược, có đức độ cao xa, lực văn rộng rãi lắm; bởi vậy từ khi ở ngôi, đã mở mang xếp đặt cho dân nước Hà-Lan được rất nhiều việc lớn lao về học-thuật, võ-bị, công-thương, kinh-tế, khiến cho nước Hà-Lan tuy là nước nhỏ mặc lòng, nhưng mà được vẻ vang giàu mạnh lắm. Bởi vậy dân tình rất là mến phục; bà nói một lời gì, hạ một lệnh gì, là dân đều tuân theo một cách cung kính. Coi như mới rồi là lễ thọ ngũ tuần của bà, khắp nước Hà-Lan, lớn, nhỏ, trẻ, già, sang, hèn, giàu, nghèo, hết thấy ai này đều reo mừng vui vẻ, không có bút mực nào tả ra cho hết được.

Bà lại có khí-độ người anh-hung hào-khết nữa. Hồi năm 1914, có cuộc Âu-châu đại-chiến xảy ra, nước nào cũng vậy, không theo phe Đức thì cũng theo phe Pháp, đều có dự vào cuộc chiến-tranh cả; chỉ có nước Hà-Lan là không dự vào phe nào. Bà giữ nước Hà-Lan đứng vào địa-vị trung-lập; theo các nước đồng-minh mà đánh nước Đức thì không khi nào bà làm, là vì giống người Hà-Lan cũng là giống người Đức; huống chi bà lại còn có họ hàng với vua Guillaume II nước Đức nữa; còn theo Đức mà đánh đồng-minh, bà cũng không theo, vì e đến khi nước Đức thua, thì Hà-Lan cũng chịu liên lụy. Bởi thế bà chỉ giữ một lòng công bằng trung lập mà thôi. Tuy vậy, lúc chiến tranh có 70 muôn dân Ben-gich và

Lang-sa trốn nạn vào nước Hà-Lan, thì bà cũng cho vào mà tị nạn, rồi đến sau nước Đức thua, vua Guillaume II mất ngôi, chạy qua thành Doorn nước Hà-Lan, bà cũng để ở yên ổn từ tể; các nước đồng-minh buộc bà phải đuổi vua Guillaume II ra, bà nhất định không chịu, như vậy mà vua Guillaume II vẫn được thông thả trong nước Hà-Lan cho tới ngày nay.

Xem công việc nội-trị và ngoại-giao của bà như vậy, chẳng phải là vị vua tài giỏi xứng đáng lắm sao? Nói đến danh hiệu nữ-vương Wilhelmine, chẳng những dân Hà-lan yêu mến kính phục mà thôi, cho tới người nước khác nghe tiếng cũng phải yêu mến kính phục.

Chắc hẳn chị em đọc tới đây, chưa thấy nói đã động tới vấn-đề quan-hệ cho đời người, thì đã lật đặt muốn hỏi: « Vậy chờ nữ-vương Wilhelmine có lấy chồng hay không? »

Đàn bà, không ai quên cái sự quan-hệ đó.

Có, nữ-vương Wilhelmine cũng lấy chồng, chờ sao lại không. Bà có lấy chồng, là một ông hoàng-tử nước Đức, tôi quên lừng không nhớ tên, chỉ nhớ có coi sách ở chỗ nào, thấy chép rằng phu-quáu của nữ-vương Wilhelmine cũng có danh-phận và địa-vị như là bà hoàng-hậu, vợ một vị vua nào là dân ông vậy. Ở các nước khác, như Hồng-mao, Nhật-bổn, thì bà hoàng-hậu làm chủ tam-cung lục-viện, chờ ở nước Hà-lan, địa-vị ấy lại về người dân ông, ấy là danh-phận trái ngược vậy. Mỗi nam tới kỳ Nghị-viện khai mạc, hay là khi có đại lễ phải tiếp sứ-tuần các nước, thì nữ-vương ngự xe bốn ngựa đi trước, tiền tước hậu ủng, nghị-vệ đế-vương, con ông chồng thì lèo đèo theo sau, như các quan đại-thần vậy.

Nữ-vương sanh hạ được một vị công-chúa là công-chúa Juliana, năm nay đầu lên 20 tuổi. Lúc nhỏ cũng vào trường tiểu-học, rồi lên đại-học, cũng học với con nhà thường dân, được chị em trong trường yêu mến lắm, vì tinh thần của công-chúa đôi với dân, với chị em bạn học rất là dễ dàng thân mật, quên mình là con nhà vua, và sẽ lên ngôi cửu ngũ mai sau này. Hiện nay công-chúa đã đậu tiến-sĩ rồi, về ở trong cung cấm to những nữ-công, và giúp đỡ giấy tờ, học tập quốc-chánh với mẫu-hoàng, dự bị sẵn sàng để cho xứng với cái địa-vị sau này của mình, vì công-chúa tức là Đông-cung Thái-tử, nay mai sẽ nối ngôi của mẫu-hoàng Wilhelmine mà làm vua nước Hà-lan vậy.

PHẠM-VĂN-ANH

Fumez le JOB

BÀN VỀ THUỐC TÂY VÀ THUỐC ANNAM

Báo P.N.T.V. ngày 30 Octobre, 5 bài « Thiệt là Bệnh Thuốc tái sanh » ông Nguyễn-đức-Nhuận khen tài ông Nguyễn-an-Cư và ông khuyến khích mấy ông Y-học ta đứng quá thiên về cái ánh sáng của y-học Âu Mỹ mà để lóa mắt mình, rồi mỗi việc mỗi môn đều cứ cái đầu phục của người là hay, là giỏi, và khinh rẻ của mình là dở là tồi... »

Qui hóa thay tim lòng biết trong cái tai hay cái nghề gì của người mình! Cao thượng thay cái đức tánh không chịu để phục cái ánh sáng của người, đều rằng cái ánh sáng đó ở phương Âu phương Mỹ chiếu lại!

Tôi có đi thăm bà Trần-hữu-Đỗ ở Annam đường đường. Tôi có nói với ông Đốc binh năng, nhưng có phần làm thuốc đông, kể lần sau tôi trở lại thì bà đã thôi ở nhà thương. Sau mới hay bà nhờ ông Nguyễn-an-Cư cứu tử. Tôi muốn phớt chuyện này mà bản mấy câu về thuốc tây và thuốc annam. Ban là bản về luận chứng về cách coi bệnh, chứ tôi không dám luận cái nào hơn cái nào.

Tôi ngày nay, phần đông người mình vẫn chưa nhất quyết nên theo thuốc tây hay theo thuốc annam. Cho nên có lắm người (thường là mấy nhà ít nhiêm Tây-học) hề đầu thì uống thuốc annam, chừng bệnh ngặt mới đem lại thấy Tây để cứu may. Lại có nhiều người (đây là mấy ông, mấy thầy) chỉ độc dùng thuốc tây, khi nào thấy tây chạy thì mới lại thấy annam. Lại cũng có một đôi khi, đương uống thuốc annam lại sang thuốc tây, rồi lại trở về annam, rồi lại xoay qua ông tiến-sĩ khác.

Ái cũng phải công nhận làm như thế chẳng khác nào dùng người binh làm con bo (cobave) để thử thuốc, thiệt là tôi nghiệp quá!

Tôi tuy là tân-học chứ không có « hề nghe ai khen điều hay nghề giỏi của đồng-bào thì nhất định không chịu mà còn ra ý cười nhạo nữa ». Tôi viết đây không có sẵn lòng miết thì thuốc ta. Tôi không khinh thuốc ta, là vì cha, chú tôi đã từng chuyên nghề ấy. Tôi không khinh bĩ thuốc ta, vì có nhờ thuốc ta tôi mới sống đến tuổi mà học thuốc tây. Học thuốc tây rồi trở lại nhạo cười thuốc đã từng cứu binh mình sao? Ai lại có lòng da như thế cho được?

Thuốc annam có lắm thứ hay. Sự hiệu-nghiệm chắc có một phần bởi phong thổ xứ nào thì hợp với phương thuốc xứ đó hơn. Cũng như đở thực phẩm mỗi xứ thì thích-hợp với dân-tộc xứ đó hơn. Tôi có kinh-nghiệm một hai thứ thuốc thấy chóng kiến-hiệu hơn thuốc tây, cho nên gặp mấy chứng đó thì tôi bỏ phương tây mà làm theo phương annam. Thuốc annam có đến này tiền lợi về cùng là rẻ lắm. Vì như thuốc kiết-chứng một các có thể khỏi bệnh, theo thầy tây ít ra cũng mười đồng.

Thuốc Annam thì hay, rất hay, chỉ khổ một nỗi là thầy thuốc không hay. Lại gặp hồi tân thanh cựu suy, cái trình-độ học thức mấy ông thầy lại càng thêm kém. Trước kia ông lang vừa là nhà thám-nho-học, sách thuốc nằm lòng. Bây giờ thử tìm coi nói trong 10 ông thầy thuốc, có được mấy ông hay chữ. Ai dám cho rằng vẫn chương không tro ch y học? Có được mấy ông học thuốc cho được 3 năm

róng rã? Mà học ở đâu? Ai dạy binh? Sự lan thuốc là một cái nghề theo như mấy nghề khác, nghĩa là nhờ tập-luyện, hay là một khoa học thuộc lòng?

Có ông thầy nào có thấy tang phủ nhm sắp thứ nào không? Thôi, cũng cho là không cần gì biết giải-phẫu là gì, thấy Annam không cần dao mổ. Mà còn có mấy thầy biết sanh-lý-học là gì?

Cốt vậy mỗi tang phủ là gì? Có ích về đâu? Sao là binh hóa sao là biến? Mỗi cân nhá may cơ-xảo kia, tao ra chất gì có ích, chất gì độc? không thuốc cái binh thời ngũ tạng lục phủ thì lấy gì hiểu, kịp khi may có đều trực trực?

Tôi rất ngưỡng mộ muốn học thuốc Annam để coi có điều gì hay đáng bỏ khuyết trong nghề mình. Thương nết Hòa-công đánh sẵn chế nhưn loại lâm phương điều được. Ta tôi gì cư khư khư, độc dùng thuốc tây, hay là độc dùng thuốc ta, không chịu nghiên-cứu các phương mới để thêm khi giới mà đánh lui cái Chết? Song rất là tôi phải chịu phép, cái đầu tôi ngu dốt quá, không thể nào hiểu nổi cách luận thuyết thuốc annam. Tôi thuốc nay quen học. Binh bởi vì trùng sanh ra. Người ta dạy tôi coi tan con mắt. Con vì trùng binh ra thể nào, không giống con trùng binh kia bởi đâu, người ta dạy tôi nuôi giống đó, con này nuôi ở trong bouillon thì ra lăm sao, con kia nuôi ở gelatine thì ra thế nào. Đem giống đó mà chích cho thỏ, gà, chuột, khỉ, thì sẽ thấy ra sao... Mỗi mỗi người ta dạy tôi cái gì, tôi có thể kính-sát lại.

Đến chừng học thuốc Annam, thì luận qua âm, dương, ngũ hành, cái óc tôi khép chặt, không sao lọt vô được. Ví dụ: Sách dạy tám khắc thân; đến lúc tôi coi thân khắc cái gì, thì lại thấy khác... (không phải tám) khắc tí, thì hiểu làm sao?

Còn xem mấy cái hình vẽ ngũ tạng lục phủ, mấy mạch máu thì bất tư bởi: Đã hay rằng theo thuyết Darwin, các loài vật đều tiến hóa, nhưng con người tiến hóa làm sao mà mấy ông đời xưa hình thể lại ra thế nó? Phỏng coi theo đó mà mổ có được chăng? - Rồi tôi bắt suy nghĩ tới cái nghề Âu-Mỹ - Tuy là thời buổi này chưa phải buổi giải vấn đề binh, nhưng bằng khoa Toán-pháp.

Vì như: binh kiết thuốc Emétine
binh rét, thuốc Quinine v. v.

Song cách luận binh thiệt là đích xác không có chút gì hám-hở, chỗ nào chắc quyết thì tin chắc, chỗ nào ho nghi, thì chỉ tin đó để thăm sát lại, hoặc phải đánh đó cái thuyết đó, hoặc là thêm cho vững chắc. Cho nên khoa y học của người càng cũ, càng tiến, để mong vin cái chọn ý. Nói riêng một cái xứ Pháp, ở riêng một tỉnh thành-trong lúc ngựa xe rộn rịp, người ngoài đòu nhưu danh gọi thì biết là mấy ông cầm cui trên quyền sách, cầm cui trên mác ông nuôi Microbes, trên mác chai thuốc máu để tìm ra cái thuyết gì mới, dùng cái nghĩa cái cách binh phá khuẩn, rồi vì đó mà đổi cách trị bệnh, để bảo ton nhưn loai.

Ông nào đã kinh-nghiệm thấy có cái tin sáng gì mới trong chỗ hắc-ám, thì nào có ho bo giữ lấy một mình. Hoặc

đề lên y-khoa hàn-lâm viên, hoặc trình với các hội thầy thuốc, hoặc viết trên y-báo, hoặc viết ra sách để truyền-bá các phương pháp mới. Vì như khi ông Calmette nghĩ ra cách ngừa trẻ con khỏi bị bệnh ho lao do mẹ cha truyền sang, thì khắp cùng các nước văn-minh mấy ông thầy thuốc đều hay biết, mấy ông bác sĩ đều thí nghiệm và giữ kỹ Observation là cái giấy biên ký bình tình biến cải ra thế nào, xoay trở ra làm sao, kiếp khi bình chết nếu được dịp mở thì không khi nào bỏ qua để hạch hỏi cái chết bởi đâu mà sống tới. Cho nên về vấn-đề vaccin B. C. G. (thuốc ngừa ho lao cho con trẻ) dự luận kết thành sách này, sách kia. Vì vậy trong ít lâu đây sẽ có cái kết luận về B. C. G. đó là một cái gì dự còn còn trong muốn ư thuyết y-học Thái tây. Lại còn lâu lâu đến kỳ J. urnées medicales lâu lâu đại hội nhóm bác sĩ các nước chuyên trị về ngoại khoa, hoặc về bệnh lao, mấy vấn đề mới trong nghề nghiệp.

Còn điều mà tôi muốn so sánh Thầy thuốc tây với Thầy thuốc annam ở đây là cái phương-pháp (methode); một dạng thì dùng lối phân giải để luận cho rạch ròi, dùng cách thí nghiệm làm nền, cho nên càng đi tới mà càng thấy thêm đường mới lạ. Còn một dạng thì dùng lối Synthese (hiệp nhứt) cho nên chỉ thủ rồi đến thối, không thối làm sao được. Trường nào là trường dạy làm thuốc, bình viên nào là bình viên để thầy nán học trò. — Đã vậy khi thầy trao nghề, thầy lại nắm giữ mấy « bài thuốc ruột » — cụ dẫu với điểm, rồi man' ai nấy riêng vui, ở học mình, không trực tiếp với nhau, dẫu có giao tiếp cũng khó mà luận biện, vì tôi thấy cùng thời một bệnh mà mỗi ông luận mỗi cách. Con nói gì lỗi coi mạch, hai dạng khác nhau biết mấy.

Bên Âu Mỹ hơn một trăm năm về trước, người ta cũng coi mạch như thầy annam bây giờ và như thầy annam một trăm năm nữa; nghĩa là coi sắc mắt và nắm tay, song họ không biết lối đặc biệt coi mạch nắm sợi chỉ, một đầu thì cột nơi cườm tay bệnh nhân. Song bây giờ bên Âu Mỹ họ vẫn minh rồi, họ bắt ra coi mạch làm cách lổ lang; nào là vạch áo gò, rồi đặc lổ taj, có khi lại phải nhờ phóng thí nghiệm thử dầm, thử nước tiểu, thử máu thử phần v.v. Bởi lại còn dẫu vô phóng tới, chớp nháng xe xe, rất nên ghé sơ. Vậy mà có khi còn chưa dám đoán bệnh một cách quả quyết. Chớ nói gì cái chủ ư bệnh ở nam, thầy ở bắc, không thấy mắt thấy máy nghe kẻ bình mà ra toa. Tôi muốn biết tên ông Tân-sĩ y-khoa nào dám làm chuyện như vậy đáng tội lán đương ông « Biển Thước » đó.

Tôi nói lập lại câu nói tôi ở trên: thuốc annam có làm bài thuốc hay. Song thầy thuốc tế làm. Mong sao Chánh-phủ để ý vào các nhà đó; lâu nay có tiếng trẻ hiền tài, ngất bây giờ bắt đầu thí Chánh-phủ hiệu như có nên cho vào hàng cổ tịch quý báu thì nên chấn chỉnh lại. Chớ mấy ông thầy thuốc annam cũng nắm quyền sanh tử bệnh nhân trong tay như thầy tây mà sao Chánh-phủ không bỏ bước mấy ông phải có đủ tài học về nghề mình.

Chúng tôi khi nào dùng mấy món thuốc mạnh ở tableau A, tableau B, chúng tôi phải chiếu theo luật pháp, không được làm ngang mà phải tới. Thoảng chúng tôi có quên cân lượng, quên cách dùng phạt 2 vì chửi nhau thì có ông Báo-tê-sư để nhắc lại. Còn mấy ông lang rồi khi nào quên cân lượng, thì mấy ông hết thuốc có nhắc mấy ông không?

Trước hết tôi không biết mấy ông có học Posologie (sự cân) mỗi vị thuốc không. Như chúng tôi thì ai cũng phải biết vị onabaine một lần cho không được quá bao nhiêu, còn trong khoảng 24 giờ không được quá bao nhiêu. Còn mấy ông lang đường như không quan tâm gì lắm về sự đúng số cân. Vì như tôi biết một bài thuốc kiết trong đó có vị á-phiền người ta dạy tôi mua 5 su hòa với vị khác, còn con nit thì tây tuổi mà giảm. Than ôi! tôi chưa dám thử với trẻ con, vì thuốc độc như giống á-phiền mà cân không hết mục tình tế thì tôi không lòng nào dám dụng thuốc. Cũng thời ở một chỗ mà 5 su thuốc tiệm này, còn mắc rẻ hơn tiệm kia, phương chi tiệm thuốc ở Cholon với tiệm thuốc ở Cầu-Ngang (là chợ nhỏ ở tỉnh Travinh).

Không biết bao nhiêu người ngộ hại vì thầy dụng qua số thuốc?

Muốn cho nghề thuốc annam thịnh lại, tôi không thấy cách nào khác hơn là dùng phương-pháp theo Âu Mỹ, là có nhà thương để cho học sinh học bích và giáo sư kinh nghiệm. Mấy ông thầy thuốc phải bỏ tập dẫu nghề quăng gạo với nhau, lâu lâu có dịp hiệp nhóm lại để trần tỏ những sự mình đã chiêm nghiệm.

Tôi lại còn một điều ao ước nữa là mấy ông thầy thuốc tây nên kiếm dịp gần gũi mấy ông thầy thuốc annam giỏi. Mấy ông phần nhiều là người ít oi, hay ngại ngùng, thì chúng ta nên bước tới trước.

Chúng ta nên học mấy bài thuốc gia truyền thiệt có giá trị thì chắc rằng các thần chú sẽ hưởng nhờ được cái chánh sách « Pháp Việt » để huê » đó.

NGUYỄN-VĂN-NHÀ
Y-khoa tân-sĩ

KHOA-HỌC THƯỜNG-THỨC

Ai là người ngủ không được

Gần đây có nhà bác-học là Donald Lair, ở Colgate, có thí-nghiệm giấc ngủ con người ta mỗi đêm là mấy giờ đồng-hồ như sau này:

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Người từ 25 tuổi ngủ mỗi đêm là..... | 7 giờ 26 |
| — 35 — | 7 « 45 |
| — 45 — | 7 « 50 |

Còn người lớn tuổi hơn thì ngủ ít hơn, và trái lại người lớn tuổi hơn nữa thì ngủ nhiều hơn nữa.

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Người từ 55 tuổi ngủ mỗi đêm là..... | 7 giờ 45 |
| — 60 — | 7 « 50 |
| — 80 — | 8 « 10 |

Và ông có báo những người nào mà ban đêm canh thâu thốn-thức bàng hoàng về tâm-sự mà ngủ không được, thì nên lấy nước lạnh gội đầu cho ướt trước khi muốn ngủ thì sẽ ngủ được ngon giấc lắm.

Chị em ta ai muốn ngủ được ngon giấc thì làm thử cách này. Nhưng có điều tôi lấy làm lo cho chị em dẫu lúc đã nhiều, nếu gội cho ướt và chờ tới khô, lên giường nằm ngủ, thì trời đã bưng tưng rồi!

Hy-Vọng

MỘT CÁI Ý-KIỆN

Phụ-nữ đối với cuộc tuyên-cử kỳ này

Về cuộc-tuyên-cử Hội-đồng quản-hạt sắp tới đây, số trước, Bồn-bao đã có một bài nói đến rồi. Nay tiếp được một bài của một v. nữ-dục-già ở Saigon gửi tới, tuy dung ý có chỗ hơi khác với bài của chúng tôi, nhưng lời lẽ vẫn chánh-đáng, nên đáng lên đây để cho đủ ý-kiến về các phương-diện.

Trong Phụ-nữ Tân-văn số 79 vừa ra, có bài xã-thuyết nói về Phụ-nữ đối với cuộc tuyên-cử hiện-thời. Tôi đọc đến, thấy Qui báo dụng ý rất sâu-xa. Sau khi phân nán về số-phần bạn gái Việt-nam chưa được cheu vai trong vòng chánh-tri với hàng Nam-tử như ở nước Anh, nước Đức, rồi Qui báo kiếm một đường cho chúng ta đi, hầu có hy-vọng cho cuộc tuyên-cử, đường ấy tức là: chị em ai nấy có cha, có anh, có chồng, có con, hoặc làm người ứng-cử, hoặc làm người cử-tri, cũng đều phải làm hết bổn-phận mình mà khuyến-khích họ, đừng cho họ vì danh vì nghĩa, chớ làm những việc bất-chánh, e khi có hại đến nước, đến dân.

Chỗ đó thật là chỗ khổ tâm của Qui báo. Muốn cho chị em ta phải dăm tâm đến việc chánh-trị, giúp ích cho quê-hương, không theo đường thẳng được thì theo đường quanh, không làm cách trực-tiếp được thì làm cách gián-tiếp. Nếu trong hàng phụ-nữ ta mà biết thiệt-hành theo lời khuyến-báo ấy thì ai dám cho là vô-bổ?

Thật vậy, chỉ có con gái mà đem chuyện đó nói với cha, bản nên thế này, can không nên thế nọ, thì hơi khó một chút; chớ còn, mẹ khuyến con, vợ khuyến chồng em gái khuyến anh: ra ứng-cử phải nhắm mình cho đủ tư-cách, làm cử-tri phải biết tiếc lá thắm của mình, thì sự đó rất là dễ. Đản ông tuy có tánh cương-cường, nhưng duy có lời đàn bà thì lại mau lọt tai họ hơn hết. Như là vợ đối với chồng, khuyến can lại càng có công hiệu lắm. Tục ngữ nói: nước chảy đá mòn. Đản bà mà biết lấy điều phải khuyến chồng mình, mỗi việc một chút, mỗi khi một ít, đem những lời mềm mỏng diệu ngọt của nhi-nữ mà uốn-nắn anh-hùng, là sự thường kiến hiệu xưa nay. Việc gì cũng vậy, hướng chỉ việc quốc-gia xã-hội, việc có quan hệ đến danh-dự của kẻ nam-nhĩ, thì có lẽ nào sợ đến điều nước đổ là môn, nước xao dẫu vịt?

Cuộc cách-mạng bên Đài-loan mới rồi, thấy các

báo nói Phụ-nữ họ có làm người tự tử để khích-lệ chồng con mình đi tưng quân. Việc bạo-dộng như họ, ta dấy chẳng làm. Ta chỉ lấy lời lấy lẽ khuyến nhau để làm tròn bổn-phận công-dân, giữ lấy danh-dự gia đình, thì lại còn dễ hơn và thuận tiện hơn họ muốn phần vậy.

Trong bài đó cái ý mới vừa nói trên là ý cốt. Tôi xem đi ngắm lại mà cảm phục vô cùng. Vì nhà tôi không có người ra ứng cử, chớ cũng có người vào hàng cử-tri; khi tôi mở tờ báo ra đọc ngay khúc này, thì chính người đàn ông cũng lấy làm cảm động. Bởi vậy tôi xin biểu đồng tình cùng Qui-báo về cái ý-kiến này.

Đến như trong bài đó có một đoạn nói về những người ra ứng cử phen này chia ra nhiều phe, giành xé với nhau, Qui-báo cho là không tốt, vì cũng là người Annam hết, thấy, chỉ bằng hiệp lại là hơn thì về chỗ đó, Qui báo lấy nghĩa đồng-bào làm trọng mà nói như vậy cũng phải. Song theo ý tôi thì không thể thiệt hành được nghĩa là các phe trong cuộc tuyên-cử bây giờ dấy không thể hiệp làm một được.

Mấy số Phụ-nữ mới rồi, Qui-báo luôn luôn có bài công-kích ông Bùi-quang-Chiêu và đảng Lập-hiến. Tại làm sao mà Qui-báo công-kích? Lấy chớ nào mà Qui-báo công-kích? Tôi tưởng những sự thiệt mà ông qui chủ-nhiệm đã đem phò-bày ra đó thật là xác-thực lắm, vậy thì sự công-kích ấy há chẳng là chánh-đáng lắm sao? Qui-báo công-kích đã là chánh-đáng thì sự hành-vi của ông Bùi cùng đảng Lập-hiến quả là quốc-dân không trông cậy được.

Đảng Lập-hiến cùng ông đảng-trưởng họ như vậy đó mà luôn mấy năm nay choán hết thảy các ghế trong Phòng Hội-đồng quản-hạt! Như vậy, tất-nhiên trong đám thức-giả có nhiều người không bằng lòng, vì sự ích lợi cho dân cho nước mà phải chia-lia họ ra. Kỳ tuyên-cử này mà rợn-rợn hơn các kỳ khác chỉ vì cái lẽ đó.

Hiện nay, ngoài các ông trong đảng Lập-Hiến ra, còn có nhiều ông ra ứng-cử nữa. Những người này, hoặc có thực-tài, hoặc không có thực-tài, cho đến cái lòng họ hoặc chơn hoặc giả, chúng ta làm sao biết cho hết? Nhưng, trong khi họ xuất đầu lộ diện ra quốc-dân đây, họ đều phải dấn cái nhũn ở ngoài cho dễ coi. ĐỂ

vậy thì họ phải tranh các ông Lập-hiến đi mà độ-lập một mình, hầu để khỏi bị đồng-bào nó công-kích mà như là sự công-kích của Qui-báo có thể-lực hơn hết. Như vậy mà bảo giá trẻ hiệp nhau, đừng chia bè phân đảng, thì thật là khó cho họ quá.

Huống chi, ở các nước, nước nào cũng vậy, hệ đã có cuộc tuyên-cử thì tất phải có sự chia phe và giành xe nhau. Người nước họ há chẳng phải cùng một nòi một giống với nhau sao? Họ cũng như chúng ta, đồng thì là con Rồng cháu Tiên vậy chứ. Theo lẽ ấy thì sự cùng một nòi-giống không phải là một điều luật để cấm sự giành nhau trong cuộc tuyên-cử.

Bây giờ chúng ta nên bước tới một bước mà luận về cái chỗ giành nhau đó là thế nào, có đáng hay không đáng. Quả như họ vì chánh-kiến mình, vì lợi-ích chung cho phần nhiều người mà chia bè chia đảng để tranh-canh nhau, như vậy, ai giỏi thì hơn, ai có tài có tài thì được, sự tranh-canh ấy là quân-ữ, chúng ta chẳng nên chẳng đáng trách mà lại nên mừng. Nhưng hẳn trái lại, những người ra tranh cử không kể chỉ dân chi nước, chỉ lo đem đồng tiền ra mua cái ghế nghị-viên, như mua cái danh phận gì, rồi nhờ đó mà làm ầu làm chúa, tức như Qui-báo đã cho là « Bọn nghị-viên lợi dụng » thì sự giành-xe đó chúng ta nên lấy làm gớm-ghiếc mà kiếm cách để trừ-khử đi cho liệt.

Theo ngu-y tôi, hệ là có tuyên-cử thì phải có sự chia phe và giành nhau. Huống chi cuộc tuyên-cử xứ Nam-kỳ ta chuyển này lại có sự quan-hệ đặc-biệt, làm cho những tay ra ứng-cử không thể hiệp-nhất được. Ấy là cái chỗ tôi không đồng-y với Qui-báo.

Tuy vậy, chỗ đó là chỗ ngọn, không quan hệ là mấy. Cái chỗ gốc kia, tức cái đường Qui-báo đã chỉ cho phụ-nữ chúng ta đi để giúp-ích cho cuộc tuyên-cử, như đã nói trên kia, thì thật là chánh-đại lắm, không có gì ích-lợi hơn nữa vậy.

M^{re} Văn-Khanh

Người dù tư-cách làm đại-biểu cho dân là những người đức tài gồm đủ.

Có đức mà không tài thì không làm được gì, còn có tài mà không có đức thì tuy làm được việc, song họ hay vì tư lợi mà bán mình họ và bán luôn cả quốc-dân nữa. Nguy lắm! Ta phải coi chừng.

PHỤ-NỮ' HUỐNG-TRUYỀN

Nước Ý rất phân đôi thì sắc đẹp.

Có lẽ chỉ em đều biết rằng sáu bảy năm nay, mỗi năm các nước Âu Mỹ đều mở ra cuộc thi sắc đẹp. Cuộc thi ấy tổ-chức như vậy: Mỗi nước lựa chọn con gái trong nước mình lấy một người nào thật đẹp, làm đại-biểu rồi cho đi dự-hội với đại-biểu các nước ở một chỗ nào đó hình như là si-từ đi thì một kỳ phục-hạch vậy, rồi có một ban hội-dồng xem xét phẩm-bình, hệ người nào đẹp nhất thì được tôn là « thế-giới mỹ-nhơn » (Miss Univers) hay là « Sắc-trung-vương » (Reine de Beauté). Cách lựa chọn, hội-dồng buộc các cô dự thi, nào là đo ngực đo vai, nào là nắn tay nắn bụng, nào là xem từ mái tóc hàm răng, nào phải bán đồ tắm, để khoe bắp đùi với ngực nở, nói tóm lại phải phơi thân thể ra để mọi mắt cho người ta coi, rồi ai được giải nhất thì hội-dồng mời đình.

Cách lỏa lồ chai mắt như vậy, chắc chị em phương Đông sợ cho là mắc cỡ không làm, vì cái quan-niệm về sự đẹp của ta, phần nhiều là ở chỗ then thõng, e lệ, giấu giếm, mới là đẹp.

Song ta đừng tưởng rằng tất cả các nước Âu Mỹ đều tán thành sự thi sắc đẹp như thế đâu, mà thiệt ra cũng có nước phân-đôi dữ lắm. Phân-đôi thứ nhất là nước Ý. Vì đó, ông Mussolini ra lệnh cấm con gái trong nước dự cuộc thi sắc đẹp. Ông nói rằng: « Sự đẹp của đàn-bà là ở đạo-đức, ở ái-tình, chứ không phải là vật có thể đem phô-trưng ra được. Cái gì lỏa lồ thân thể, không biết hổ người, để cầu lấy tiếng khen giã dối của người đời. Thân ái! mấy con tôi đời ở châu Phi còn biết mặc cỡ, giữ gìn che đậy thay, thế mà mấy bà hoàng bà chúa nhan sắc ở Tây-phương thì phơi cả da thịt ra, thật là vô-sĩ! »

Bên Pháp đã có nhiều nơi bỏ nhà điếm

Bên Âu-châu đã có nhiều nước thiết-hành sự bỏ nhà điếm rồi, vì ai cũng biết rằng nhà điếm là chỗ đầy dọ con gái đàn bà, là chỗ sanh binh truyền-nhiễm cho thanh-niên nam nữ.

Mấy năm về trước, nước Pháp chưa tính gì đến sự này, nhưng nhờ gần đây, có nhiều hội đàn bà lập ra để vận-động bỏ nhà điếm nhiều lắm.

Cuộc vận-động ấy đã thấy kết-quả. Rồi vậy cho nên có các tỉnh như Grenoble, Aisne, Roubalz, Strasbourg, Liévin v. v. đã bỏ nhà điếm cả. Đàn bà Pháp đang hô-bào cho hết thấy các tỉnh đều đóng cửa nhà điếm cả mới nghe.

Còn nước ta thì sao?

Phụ Nữ ta ở ngoài Trung-kỳ thuở nay vẫn có tiếng là giỏi về việc nấu ăn và bánh mứt.

Bản-báo mới tiếp thư bà Hội-Trưởng hội Nữ-Công ở Huế hứa rằng bà sẽ gửi vô nhiều bài dạy nấu ăn để đăng lên P.N.T.V.

Ba người thiếu-ni n mạo-hiêm đi xe máy từ Saigon ra Hanói

Khởi-hành ở Saigon sáng ngày 5 Novembre, trưa ngày 23 Novembre tới Hanói

Tin này, kỳ trước bản báo đã nói sơ lược, nay bản-báo muốn nói rõ lại, vì việc mạo-hiêm này đáng ngợi khen đang khuyến-kích lắm.



Việc này khởi-xương lên từ một người thanh-niên trong hội thể-thao Khanh-lôi là Văn-viết-Ninh, định tới ngày 4 Janvier 1931 mới khởi-hành. Ban đồng-nghiep Đ. N. N. liền đứng lên hô-hào cổ-vô, có nhiều bạn thanh-niên hưởng-ưng theo, trong đó có ba người muốn đi ngay tức thì là Lưu-vân-Đình, Nguyễn-vân-Tô và Nguyễn-vân-Thời.

Sáng sớm bữa 5 Novembre ba người

thanh niên cấp-tiến này khởi-hành ở trước nhà hàng Nguyễn-vân-Trận ở đường Bonnard, tức là nhà ông Triệu-vân-Yên, vì chính ông cũng là người tán-đành sốt sắng cho cuộc mạo-hiêm này; ông lấy danh-nghĩa của hội C. S. A. phát thông-hành cho ba người đi và giới-thiệu cùng anh em quen biết của ông ở dọc theo các tỉnh, từ lấy ra tới Hanói.

Đường từ đây ra Bắc, theo con đường thiên-lý, tức là đường thuộc-địa số 1, gần tới 1900 cây số, mà nhiều chặng đường lối quanh co, núi non hiểm trở, chắc có nhiều người đã biết rõ. Lại thêm mùa này, ở Trung-kỳ mưa nhiều, nước ngập, nên có nhiều chặng đứt khúc, thì sự đi lại càng thêm khó khăn vất vả hơn nữa. Trước kia đoàn xe máy tình đi 20 ngày, nhưng sau chỉ hết có 16 ngày rưỡi, ấy là trừ những ngày nghỉ đi rồi. Nếu đường bị xel hời lơi thời ở dọc đường nếu đường bị bắt giam ở Quảng-nghĩa hết một đêm, nếu đường gặp những chặng đường nước ngập, mà anh em phải

đắt xe máy thì tới 20 cây số, thì anh em có thể tới Hanói sớm hơn được nữa.

Tuy vậy cuộc thành công của đoàn xe máy Bình, Thời Tô, đã to ra chí can-đảm, nên khen nên phục-lâm.

Bởi vậy khi ra tới Hanói, được đồng-bào thanh-niên thể-thao ta ở ngoài ấy, do bao Hà-thành, Ngô-bào, hồ hào và tổ-chức thành ra hoan-nghinh ủy-viên-hội, tiếp rước đoàn xe máy ở Saigon ra, rất là nao-nhiệt.

Bình, Thời và Tô còn có chí mạo-hiêm lớn hơn và xa hơn nữa là tình từ Hanói đi xe máy lên tới Lào-kay, chỗ địa đầu của nước ta giáp ranh với nước Tàu, rồi từ Lào-kay trở về đường cũ, đi thẳng suốt qua Trung-kỳ mà về cho lên Cà-mau, nghĩa là đi suốt nước ta từ đầu no giáp Trung-quốc, cho tới đầu kia là miền Xiêm-la vậy.

Hiện nay có lẽ đoàn xe máy đang đi Lào-kay hay là từ Lào-kay trở về Hanói rồi.

Ba người thanh-niên mạo-hiêm này, đều xuất tiền nhà ra đi, chứ không có ai hay là hỏi nào trợ-cấp cả. Lưu-vinh-Đình thì nhà còn có tiền, chứ như Nguyễn-vân-Thời, Nguyễn-vân-Tô thì nghèo, đáng lo cái nan tuyệt lương. Bản báo biết vậy, nên chỉ ngay khi đoàn xe máy tới Hanói, gửi liền máng-áo dày thép một món tiền là 60\$00, vừa là để tỏ lòng khen ngợi, vừa là để giúp đỡ chút ít cho anh em lấy tiền đi về; chúng tôi còn mong nhiều nhà hảo-lâm tiếp tế cho anh em nữa.

Sau hết, chúng tôi thiết tưởng rằng những người có gan, có chí đi lại xe máy Saigon Hanói, và liên-lạc Bắc Nam như thế, mai một về tới Saigon, ta cũng nên hoan-nghinh một cách xứng đáng mới phải.

Hỡi các nhà tri-thức!

Cuộc tuyên-cử nghị viên quân hạt đã tới, các ngài nên lưu tâm chọn lựa, cử cho được người có tài có đức.

Nếu quận các ngài không có người xứng đáng ra mặt, thì các ngài nên nắm nhà mà ngủ (còn hay hơn là đi bỏ thăm).

Trần-duy-Bình

N° 42 Boulevard Charner Saigon

Làm trường, liên, chẩn, về việc hiếu hĩ. Trong nhà có người nho-học cao-thâm, làm cầu đối bằng chữ Hán và chữ quốc-ngữ, quốc-khách khó phải nhờ cậy người ngoài - Chế-tạo các thứ non kim-thời - Khắc các thứ dấu, bia đá v. v. ...

CHUYỆN VẬT ĐÒI MẢN-THANH

QUAN ĐỐT

Nhà Mản-Thanh từ khi vào làm chủ Trung-hoa, mọi sự ở chốn triều đình đều theo văn-báo Trung-hoa hết. Người Mản tục bấy giờ cũng học chữ Hán, vào đi thi như người Hán. Và nếu trong ba trăm năm thuộc về triều Mản-Thanh đó, ở Mản-châu có nhiều người học giỏi, làm quan lớn, được tôn là bậc danh-thần và danh-nho. Tuy thế mà lòng, ở chốn triều các quan Mản cũng làm người đời.

Nhất là vào buổi thục qui, (1) sự thi-cử không công-mnh, đương suất-thần lại lớn-xôn, cho nên trong hàng các quan, người đời xen vào rất nhiều. Cho đến chức ngự-sử là chức trong-viện, ở gần bên vua, mà cũng còn có người chẳng biết viết một chữ.

Qua chế nhà Thanh, ngự-sử chia ra hai ngạch: Hán ngự-sử và Mản ngự-sử. Người ta nói rằng ngự-sử Mản phần nhiều là đốt đặc.

Triều Quang-tự, năm giáp-ngọ, mùa đông, bấy giờ Tàu đương đánh với Nhật-bôn mà bị thua luôn luôn. Một buổi kia, trước khi vào châu, một ông đại-thần đứng nói chuyện với các quan ngoài cửa ngo-môn, than thở mà rằng: « Thời sự đã gấp rồi, nếu chẳng mời Đản-đạo-Tể ra làm đại-thương-tại, thì coi bộ không xong. »

Đương Đại-đạo, có Đổng-phước-Tướng là tay giỏi việc binh-lâm, về nằm nhà, người ta thường đem sánh với Đản-đạo-Tể, là người thuở Nam-Bắc-Triều và là bậc danh-thần. Ông đại-thần kia nói mời Đản-đạo-Tể ra, tức là nói mời Đổng-phước-Tướng vậy.

Vậy mà có viên ngự-sử Mản kia đứng mở bên, nghe lời của viên ngự-sử ấy nói, liền hỏi cho được ba chữ « Đản-đạo-Tể » viết thế nào. Có người viết ba chữ ấy cho coi. Ngay một, quan ngự-sử ấy liền dâng sớ, xin vua xuống chỉ khải-đình Đản-đạo-Tể!

Vua Quang-tự xem lời tâu ấy, nổi cơn thanh-nộ, tình cách tuốt viên ngự-sử ấy đi. Song có một ông đại-thần Mản đứng bên, nói rằng, nếu làm như vậy thì lời cải-đốt của quan Mản kia, sẽ bị thiên-ba khinh-chết. Vua bèn thôi.

Chẳng những vào triều Quang-tự đầy mời vậy, thuở Khương-hi là thành chủ quan Mản cũng vẫn không khỏi đốt. Thuở đó, có một quan thi về già, cháu vua đã vài mươi năm, vua thấy mà thương, bèn cho đi làm tướng-quân Kinh-châu.

Chiến-chỉ ban ra, vì con của ông ta đều mừng rỡ, nhưng có một mình ông ta đau đầu chẳng vui. Ban đồng.

(1) *Thục qui* là những đời vua gần chốt của một triều-đại nào.

Lại có một ông đương quan người Mản, cũng vào lúc đó, đương sơ nơi cửa « Phò đông bắc nước Nhật-bôn có hai nước Trái, bên là nước Miêu-diễn và nước Giao-Chi. Từ đất ton băng hai bên là nước Nhật, nước Nhật sơ hai nước ấy như sơ cop (1) vậy xin sai một viên đại-thần có tài khải-biên đi sứ qua hai nước đó, kết đồng-mạnh với họ mà cùng nhau đánh Nhật-bôn thì sẽ trở được quốc-thu » vẫn vẫn ..

liều nghe tin, ai nấy đến mừng ông ta được thăng-chức được đi ra ngoài làm một vị tướng-quân hach-dịch, thì ông ta lại nhìn họ mà khóc ngon khóc lành. Hỏi có làm sao thì ông ta nói rằng: « Kinh-châu là nơi hiểm-yếu, thế nào hèn Đổng-ngô nó cũng giành; rất đối tri-đồng như đức Quan-công mà ngài còn không giữ nổi, huống là tôi! Ôi! Phèn này tôi chắc sẽ chết về tay quân Đổng Ngô rồi! » Nói vậy rồi lại hu hu khóc nữa. Ai nấy nghe như vậy, đều phải ôm bụng mà cười, vì biết rằng khó lòng đem mà giải-thuyết cho ông ấy được.

Về chầu-ên này, có hai lời nghị luận khác nhau. Một thì nói rằng: « Ông này đối là vì có đọc truyện Tam-quốc; phải chi không đọc truyện đó thì có đến nỗi làm như vậy đâu ». Một thì nói rằng: « Ông này tuy đốt mà con hơn hai ông trên kia, vì còn có biết đến truyện Tam-quốc. »

Thế nào đi nữa, quan mà đến đốt, ấy là cái triều mất nước, đời nào cũng vậy.

Con nhà họ Khổng, xin để tóc, bị cách chức

Hồi nhà Thanh mới vào làm chủ Trung-hoa, họ lệnh cho nhân-dân hết thảy phải cao đầu dóc tóc. Ban đầu còn có kẻ không tuân lệnh, thả chết, không thả cắt tóc. Nhưng triều-đình Mản thấy vậy lại làm gắt lắm, đến thì hành cái luật « hữu đầu, vô phát, hữu phát, vô đầu » — hễ bớt tóc thì còn đầu, để tóc thì đứt đầu, — rồi thì ai nấy sợ chết, rũ nhau cao một loạt.

Bấy giờ có Khổng-vân-Phiêu, con cháu nhà họ Khổng ở huyện Khúc-phụ, tỉnh Sơn-đông, nguyên làm quan đến tri-phủ, đứng dâng sớ cùng vua nhà Thanh rằng:

« Từ ngày triều-đình ra lệnh tri-phát, hết thảy con cháu nhà họ Khổng chúng tôi đã dứng là cáo với tiên-tổ nhà chúng tôi mà thi-hành theo như lệnh rồi. Có điều nghĩ rằng Tiên-thánh nhà chúng tôi làm tông-chủ cho lẽ nhạ: hai ngàn năm nay, mà lẽ, chẳng có gì trọng-yếu hơn đồ quan-phục. Bởi vậy, mỗi chương-phủ, áo đồng-dịch (2) của Tiên-thánh, chúng tôi phải giữ lấy đời đời. Từ nhà Hán trải qua nhà Minh, chế-độ mỗi triều có khác, duy có quan-phục nhà chúng tôi chưa hề thay đổi. Bấy giờ nếu thay đổi đi, e khi cái chỗ sùng-nho trong đạo của hoàng-thượng có chưa trọn-chang. Vậy con cháu nhà họ Khổng chúng tôi có nên để tóc lại, hầu giữ lấy quan-phục của Tiên-thánh xưa kia hay không, xin nhờ lượng cứu-trùng soi xét. »

Huống chỉ bác « thánh chỉ thời », ngài ở thời nào, theo thời ấy. Thế mà Phiêu lại dám trái lệnh triều-đình, có phải là cũng trái luôn với đạo « thời-trung » của

(2) *Mũ áo đồng-dịch* là mũ áo của nhà nho đời xưa do Khổng-tử chế ra.

Thuốc chữa lang-beng

1° Lưu-hoàng ở tiệm thuốc Bắc, mua chừng 5 su
2° Lá họ chừng 2 su.

Đem về nhúng vào lu nước, rây một cái thì đủ rồi, đừng rây nhiều lần thì thành ra khó là họ, không có nước ở trong họ mà đậm.

Lưu-hoàng bỏ chung với lá họ đem hai món cho thiệt nát. Tu sớm mai cho đến chiều cứ xức hoài, bề khô thì lại xức mà phải chườm một ngày một đêm, đừng bấn áo vì lưu-hoàng hơi lắm, nếu bấn áo thì thuốc tằm vào áo, kết hiệu-nghiệm. Xức trọn một ngày một đêm như vậy đừng tằm, chừng được một ngày một đêm rồi sẽ tằm. Mà xức thứ thuốc này chẳng có thấy hết ngay sau khi xức thuốc, phải chờ năm mươi ngày mới thấy hiệu nghiệm. Đứng ăn thời giờ, nếu ăn thì nó sanh lại.

Melle LAM-SUOC-THI đite SAC
Rachgia

MỘT MÓN THUỐC RÚT NỌC RẤT QUI Ai xin tôi cho làm phước

Tôi mới tìm ra một thứ hột, trị nọc rắn, rít, bò-cạp, và con ong, rất thần hiệu. Tôi đã dùng hột này cứu được nhiều người rồi. Hột này ở miệt ruộng rất nhiều, tên là hột (Cừm Rắn), có người kêu là hột (Sóng Rắn) hột màu đỏ, nhỏ bằng mức dĩa, bỏ theo mình rất tiện.

Ai muốn xin viết thơ cho M. Lương, colis postaux Saigon và nhờ bỏ theo một con có 0\$05 làm sớ phí, tôi gởi cho làm phước.

tiền-tổ mình nữa chăng? Hỡi cách chức Khổng-vân-Phiêu, vẫn bất tự dụng. » (3)

Ấy cái đạo « thời-trung » của Khổng-thánh bị người ta lợi-dụng là như vậy đó. Chính cái đạo ấy nó đã làm cho đổng-dôi thần-minh phải bặm miệng mà theo tục mọi rợ, và đã làm cho mất chức tri-phủ của một người cháu xa đời của ngài!

Tướng lĩnh của Niên-canh-Nghiêu

Niên-canh-Nghiêu làm đại-tướng quân về đời Khương-hi Ung-chanh, đánh giặc giỏi, nhờ ông công-binh-đinh đất Thanh-hải mà được nhà vua tôn trong yếu-qui không ai bằng. Một đời ông ta làm tướng hiệu-linh bao giờ cũng nghiêm-nhất, truyền ra làm sao thì bó-hà y làm vậy, bề sai một chút là chết. Có nhiều sách chép câu chuyện gom-ghe như vậy.

Một ngày kia ông ta ngồi kiệu đi ra, lính kiêng kiệu là khác, còn một bọn quan hầu vin tay trên cái đòn kiêng kiệu mà đi. Vừa gặp trời sa tuyết nặng lắm, tuyết đầy trên tay các quan hầu, lạnh muốn rụng cả ngón. Ông ta ngồi trong kiệu, thay vậy mà thương-bại, bèn hạ lệnh rằng: « Bỏ tay » Các quan hầu ai nấy cũng rút gươm ra chặt bỏ bàn tay mình; máu đỏ hòa với tuyết trắng, coi rất thảm hại.

Số là ông ta thấy tuyết sa trên tay lạnh tội-nghiệp nên biểu bỏ tay đi, nhưng quan hầu nghe không rõ, vô-vàng làm như vậy. Ông ta rất lấy làm án-nan vì mình ra lệnh không phân-minh, nhưng việc đã lỡ rồi, chỉ có chặt lưỡi mà trừ. Coi đó thì biết hồi bình-nhục Niên-canh-Nghiêu tàn-khốc là dường nào.

Vì được vua trọng nên ông ta coi cả trao không ai ra chi hết. Hồi dẹp yên Thanh-hải, khải-hoán về kinh, vua Ung-chanh truyền cho trao thần từ bực vương-công trở xuống ra ngoài thành qui xuống mà nghinh tiếp. Vậy mà ông ta cứ việc quát ngựa chạy mau, không thèm nhìn một ai. Giữa đường, gặp một ông bạn đồng niên, ông ta lại xuống ngựa chào mừng, rồi bảo ông bạn ấy lên một con ngựa khác đi so-cương với mình mà vào thành. Ấy, cái kiểu ông ta khinh người như vậy đó.

(3) *Vĩnh bất tự dụng* là tự hậu không dùng cho làm quan nữa.

« Phú-Hữu-Công-Ty » Cấn-thơ

Société Anonyme des Tuileries Mécaniques « Phú-hữu » Cấn-thơ

Trước khi cất nhà cửa chi bất cứ, xin hỏi hội Annam « Phú-Hữu-Công-Ty » tại làm sao mà:

1° — Gạch máy « Phú-Hữu » làm kỹ hơn gạch tay thường tới một trăm lần, mà giá lại tính rẻ hơn gạch tam thất thường, lại nhẹ nền, mát nhà, đặng vệ-sanh và chắc đời đời. Hãy xem nhà thờ nhà nước đó thì rõ:

2° — Ngói Marseille « Phú-Hữu » làm kỹ hơn ngói mộc thường trên một trăm ngàn lần, và nhẹ bằng phân nửa ngói mộc thường, mà tính ra thì rẻ hơn giá ngói mộc vì lợi sườn, lợi công và màu nó đỏ au, đẹp mắt vô cùng. Thứ ngói này làm không có tro và ép mỗi tấm có sức chịu nặng bằng 8.000 giạ lúa (160.000 kilos)

3° — Trong Nam-kỳ là xứ nắng mưa không chừng, thì càng nên dùng ngói « Phú-Hữu ». Các thứ ngói ciment và ngói thường, đã nặng bằng hai ngói « Phú-Hữu » mà lại giòn dễ bể; còn thứ ngói nhẹ, thì nóng và rút nước nhiều làm cho mau hư nhà.

Ngói « Phú-Hữu » không có mấy sự hại trên đây.

Xin hỏi giá-cả và kiểu tại hãng « Phú-Hữu-Công-Ty » đường Tòa-Bộ Cấnthơ.



Các thức-bánh

Bánh công-chúa

Một cân bột mì trắng.
 18 lượng đường cát trắng.
 Cách làm.— Bột mì rây sạch, trộn với đường trộn đều, mở thớt sẵn mức từ muỗng chế vò; nhồi chừng nào thấy bột vừa vò được thì thôi. Mạ riêng 2 su bột mì, nhồi với nước lã cho hơi nhào. Lấn bột đã nhồi, nhồi chung với đường, vò tròn giống như viên bánh men vát, đoạn bắt một miếng bột nhồi với nước lã, lấy chai nhỏ cán mỏng ra, bao lại, đoạn lấy dao chẻ ra làm sáu miếng, dùng chẻ dứt hết, rồi rắc mè rang lên, đem đi nướng.

Bánh kẹp

8 lượng bột tẻ.
 20 lượng đường cát trắng.
 4 trứng gà.
 Nửa trái dừa khô.
 Dừa nạo lấy nước cốt đổ thêm vô chút nước ngâm bột tẻ. Trứng gà đánh với đường cho nổi, để bột đã ngâm với nước dừa vô đánh nữa cho nổi rồi để bột mì đánh nữa, nếu như bột có ý đặc thì đổ thêm nước mà đánh cho thiệt dẻo, bỏ vô chút vanille cho thơm. Để khuôn cho nóng, thoa mỡ đều, mức bột đổ vô giữa khuôn, kẹp lại cho khít nướng cho vàng.

M^{me} HỒNG-CUẬN (Giadinh)

BÁNH BÍT-QUI (Biscuit)

26 lượng bột mì,
 8 lượng đường tây
 4 muỗng sữa
 2 muỗng bơ (beurre)
 4 cái trứng gà.
 Trứng gà với đường đánh lần cho tan rồi cho cả sữa và beurre vào mà đánh cho thật kỹ; đoạn cho bột vào, nhồi cho dẻo. Lấy chai cán bột cho mỏng rồi cắt hình các thứ bánh vuông, tròn, chữ nhật v. v. đoạn thoa mỡ vào nắp hộp biscuit hay cái plat, đặt bánh lên trên rồi để vô lò mà nướng cho vàng đều cả hai mặt thì được.

Các thức mứt

MỨT DẦU

1^o— Chọn thứ dầu thật chín. Một cân dầu một cân đường tây và một ly nước lã; đường thắng cho đặc, phải để ít lửa, đường sôi thì nhồi bột; khi đường đặc và hơi vàng thì lấn muỗng mức bột ra cái thớt rồi sắp dầu lên trên, đường còn dư đem thắng cho đặc lại rồi đổ hết vào dầu.
 2^o— Một cân dầu, một cân rượu đường, hai ly rượu chát, (vin) một miếng vanille. Đổ đường vào hai ly rượu chát, đặt lên lò ống, đốt than chừng vài giờ, rồi cho dầu và vanille vào mà đốt chừng hai mươi phút thì được.

MỨT ĐÀO

Chọn thứ đào vừa chín, gọt bỏ vỏ và hạt đi, cắt đào làm hai hay làm tư tùy ý. Một cân đào phải một cân đường. Đường đem thắng với một ly nước lã. Bỏ đào vào nước đường mà nấu hơn nửa giờ, đoạn vớt đào ra để vào thớt, còn nước đường thì lửa nấu lại cho đặc rồi rót lên trên đào. Cho thêm một ít rượu Rhum càng tốt.

MỨT ĐU ĐỦ

Đu đủ còn tên là thu đủ. Chọn đu đủ ương (hườm hườm) gọt vỏ, nạo hết ruột, cắt từng miếng bằng bánh bít-qui, đem luộc rồi vớt ra để cho ráo. Một cân đu đủ phải một cân đường và một trái vanille. Đường thắng với vanille còn nước sắp sấp, đoạn cho đu đủ vào chum lửa ít ít, như ba phần đường còn lại hai phần thì nhắc ra, để ngâm độ một đêm, rồi đem nấu lại, khi nào rõ đường thấy đặc như keo thì được. Mứt khéo thì đu đủ trong và hồng hồng.

MỨT MƠ

Mơ chọn trái thiệt chín. Bốn cân mơ, một cân đường. Lấy kim xam chung quanh trái mơ rồi bỏ vào ngâm với nước phèn, chừng năm sáu giờ thì vớt ra, đem luộc sơ qua rồi đổ mơ ra cho ráo nước; đường thắng cho hơi đặc rồi cho mơ vào mà đun, bao giờ trái mơ hết nước mà sần vô thì được.

M^{me} DUONG-THỊ TUẤN-TÂM -:- Hanoi

Một ý-kiến về vấn-đề « Phụ-nữ chính-ly »

Cải công cuộc một đời con người ta có phải là một bộ tiêu-thuyết hay là một tấn bi-kịch đau, mà nhiều người tư-tưởng viên-vong thường tự nghĩ hoặc tự sắp cho nó hóa ra éo-le huyền-bí? Vấn biết cũng có khi chẳng may nó xảy ra như thế, nhưng mà hiềm lắm; có phải tư tưởng có vậy đâu?

Đời người ta toàn cả những thực-sự thôi, dầu nhiều kẻ có cho là điều tâm-thường, nhưng bỏ để dăm bảy ai là người tránh khỏi; đã có xã-hội nào không vì các thực-sự ấy mà chuyên-chế phong-tục cung luật lệ của mình.

Một cái thực-sự trước nhất là « gia-tộc ». Trong một gia-tộc thì có ông, cha, bà, mẹ và các con. Cái nghĩa-vụ lớn nhất của một gia-tộc đối với xã-hội là điều sinh-sản con cái, nuôi nấng cho nó mạnh-mẽ, dạy dỗ cho nó khôn-ngoa, chỉ bảo cho nó làm đủ được các bổn-phận ở đời.

Thường tình trong một gia-tộc thì ông cha phải đi làm việc để bảo-dưỡng thế-nhi ở nhà; bà mẹ thì phải san-sóc cho chồng được mạnh-khỏe thanh-nhân khỏi bề nội cố, dạy dỗ con về đường lễ-ngĩa cho được noan-toàn. Đã biết điều ấy là lẽ tự-nhiên, tưởng không cần nói, nhưng nhiều khi cũng phải nhắc lại, vì cái lối tiến-bộ đối-trà của phong-tục bây giờ, nó trái hẳn với những điều chơn-đáng dân-dị ấy cả.

Nhiều người tưởng rằng nếu muốn cho trong gia-dinh được phú túc thì phải để cho đàn-bà ra làm việc; tưởng như thế đều là tưởng lầm.

Nữ văn-sĩ Lâm-pi-ê (Lampierre) phu-nhơn có câu nói rằng: « Đàn-bà ra làm việc đua-tranh với đàn-ông, thời xét về phương-diện nào cũng có điều hại cho xã-hội cả, vì rằng đàn-bà khi đã ra chăm-lo công việc bua-quan thời việc nhà hoang-phế, chồng không ai san-sóc, chồng vì đó mà giảm-bớt tinh-thần; con không ai chăm-nom con vì đó mà nhiều điều hư-hỏng; náo là đường vệ-saah, náo là đường giao-hoá đều khiếm-khuyết cả; còn riêng về phần người đàn-bà cũng có phần thiệt-ại, vì bao nhiêu tinh-thần đã đem ra mà lo việc bua-quan, thời cái sanh-lực của người hóa ra suy-nhuộc, làm cho đường săn-dục thường phải kém; may rủi không chừng. Đã vậy mà về đường lý-tài cũng có phần tổn-phí nhiều hơn, vì phải mướn người hoặc để trọng-nom việc nhà, hoặc để gìn-giữ con cái. Các việc ấy là về phần người nội-trợ, người đàn-bà chủ-trương trong nhà có thể làm được tiêm-tất hơn mà lại tiện lợi hơn nữa.

Đàn-bà ra làm công-việc ngoài, mới ngờ thì ai cũng tưởng có phần ích-lợi, nhưng tự-trung thiệt là không hay cho cả xã-hội và cả phần lý-tài riêng gia-dinh nữa.

Lâm-pi-ê phu-nhơn trên kia không phải có ý bài-bác; xem như dưới đây phu-nhơn là một người đàn-bà cực-kỳ thanh-cao, diêm-lệ, công hạnh hoàn-toàn, ai nghe thấy lại không sanh lòng kính mộ.

« Người đàn-bà không phải là một vị cát-thần để cai quản cả các việc trong ngoài cho có điều-độ, siêng-năng, cần kiem; để lo việc tương-lai; để khi khuyển lớn yên ủi chồng cho khỏi vì công lao khó nhọc mà phần chi buồn rầu mà thôi đâu; lại còn chính là một vị tiên nữ thường khi nét mặt ôn hòa, ra dáng vui tươi chiều chuộng, có lòng thành-trực, làm cho cái hoàn-cảnh trong gia-dinh lúc nào cũng được êm đềm vui vẻ. Chính là tay biên-thế nội-trợ rất khôn ngoan có khiếu thông minh, đủ điều lịch-sr, biết tìm cách để làm về vang nhà cửa, để mời tiếp quan khách, để cầm giữ « đức ông chồng » lại, cho chồng khỏi ham mê nơi từu-quan tra-dinh, hoặc chốn cơ gian bạc lận. »

Trích-dịch sách: A travers le monde vivant của ông Ed Perrier. LAC-MONG

NHÂN TƯỚNG

Hai trái ổi

Một người đang đi đường, qua dưới cây ổi, thỉnh linh một trái ổi thiệt lớn từ trên cây rụng xuống, nhằm chính giữa, đầu người kia đau lắm. Người ấy ngửa mặt lên nhìn cây ổi, rồi thoa dầu mà đi chớ không nói chi hết.

Song nếu trái ổi ấy lại không từ trên cây ổi rơi xuống, mà từ một người nào vô ý liệng nhằm, thì chắc người kia không chịu thoa dầu rồi ngó lơ mà đi như thế. Bề nào cũng đứng lại rầy rà gãi lấy, rồi có khi đến đánh lộn nữa, cũng không biết chừng.

Vì sao vậy?

Vì loài người đối với cây ổi chẳng phải là kẻ chung dụng với nhau mà, loài người đối với loài người, mới là kẻ chung dụng với nhau, nên mới có mỗi gan đua ác cảm nhau; thường vì một cái lợi còn con cũng đủ sanh ra những chuyện ghét ghen mắng chưởi, đâm chém nhau!

Vậy người ta muốn cho thân được an-nhàn, tất phải tự-nhiên với mọi cái « lợi » ở đời. Song náo có vậy ai? Vũ-long-Vân

NGÒI LÈ ĐÔI MÁCH

CHỦ, TỚ

Thầy ngồi ban ăn ; cô mới thức dậy, rửa mặt vừa xong, tay vén mái tóc, tay kéo ghế cái rột, ngồi ngang thầy mà nói : thầy Ba Nhỏ, hôm qua nói lại ăn cơm mà sao không lại kia?...
Thầy. — Ôi, thằng cha đó mắc thờ bà; vợ đặt một tiếng thôi lui ba bước, mà đi đâu được?

Thầy và hai miếng cơm rồi nói tiếp : phải cơm với cá chiên này bù nhau thì vừa : cơm không được chín, cá lại khét.
Cô — Ôi, con Năm mà nên thân gì, trăm món trăm hư. Đã vậy mà còn ăn nói như vô đực. Hồi sớm thiếu chút tôi đập nó một chiếc guốc bẻ đầu.

Tuầy. — Minh phải dạy dỗ nó chứ, bắt cầu là hạng nào, những người ăn nói thanh-bai cũng phải ít; huống chi nó là người vô học. Hơi dẫu mà né cổ...
Cô. — (con mắt trợn đục như Trinh-An) Vậy nó mới leo lên đầu!..... hừ!...

Thầy chắc là giận nên mặt... xanh như chàm, nhưng mắc dương nha, nên không kịp trả lời: Vừa nuốt kể mắc và miếng khác thành ra tôi rồi bữa ăn mà thầy cũng chưa có ngay giờ trả lời có ra sao.
Tuầy vậy em sực nhớ câu này của chàng Figaro nói cũng công tước Almaviva, vậy đem dịch ra tiếng ta dạng hiệu một vai bà chủ nha :

« Ôi! Trời ôi! tại người ta muốn cho kẻ nghèo không được có tật xấu đó Đức ông! Một người dầy tờ mà phải có đủ cả đức-bách như ý người thường buộc phải có do, thì Ngài có biết dạng mấy ông chủ dang mặt làm tờ, từa ngài? »

M^U ĐẶNG-NGỌC-ANH

HỘI-ĐỒNG ĐỜI NAY VỚI HỘI-ĐỒNG ĐỜI XƯA
Gần tới kỳ tuyên-cử hội-đồng quân-bạt, nghe rằng sẽ có rất nhiều người ra mặt, cho nên Thảo-Mai mừng lắm. Song phải nói sự mừng ấy cho rành rẽ mới được : mừng là mừng cho quốc-dân ta ngày nay phần nhiều đã biết quyền-lợi là gì, biết cái đời này là đời khôn sống, bống chết, cho nên các nhà tri-thức rất sẵn lòng đưa vai ra gánh vác cái chức-trách bình quyền vực lợi cho đồng-bào. Mừng là vậy, chứ không phải mừng vì có nhiều người ra thì chắc sẽ có nhiều người đút lót dẫu....

Không! Không! Ai kia, chứ Thảo-Mai dám nói quã-quyết rằng : Không thêm trông mong gì đến sự nhờ nhớp đó! Vì mừng nên cũng phải có mấy lời phân-trần cùng mấy ông sắp vô ngồi ghế Hội-đồng. Các ông nên biết rằng :

« Hội-đồng đời nay không phải như hội-đồng đời trước. Hồi trước thì miền là choán cho được

một cái ghế trong nghị-trường và mang một cái ruban ở vai, được họ bảm ông hội-đồng là đủ, chờ bấy giờ là lúc phải ăn phải nói, phải có óc khôn, tri-sáng, tai đức lợi-lạc dặng mà giúp ích cho đồng-bào. Một bên tai phải có tai tế-thể để ban bạc điều lợi lẽ hại cũng chanh-phủ; một bên lại phải am-biểu rõ tình-thế của dân-chúng để thay mặt đòi lợi. Các ông ra tranh chức nghị-viên phải ngo ngay vào mục-dịch ấy, chứ hội-đồng đời nay không phải như hội-đồng đời xưa dẫu. Phải coi chừng!

RA ỨNG CỬ HỘI-ĐỒNG PHẢI CÓ HUY-HIỆU CỦA ĐẢNG

Gần tới kỳ tuyên-cử, đi tới đâu cũng nghe nói rờng chuyện tuyên-cử : Người thì biểu ông này xứng đáng, kẻ thì nói ông kia xứng đáng hơn, cái lộn om-sòm, không có gì là thu vị. Thu vị có chăng là câu chuyện kể dưới đây.

— Ra ứng cử phải có huy-hiệu mới dặng!
— Huy-hiệu là giống gì, tôi không biết.
— Trời ôi! Ông này nha què qua! Thi huy-hiệu là huy-hiệu chứ là gì.

— Ma tôi không biết huy-hiệu là gì!
— Vậy mà cũng dám ban chuyện chanh-trị. Thôi để tôi tôi dụ cho mà dễ hiểu : Ở bên Tây, như ông A. Sarraut ra ứng cử nghị-viên thì dưới chữ tên, ông thêm cái huy-hiệu của đảng là Xã-hội cấp tiến; ông L. Marin thì thêm cái huy-hiệu của đảng là Liên-hiệp công-hoa dân-chủ v.v. Nói vậy ông đã hiểu chưa?

— Hiểu rồi, mà tôi tưởng huy-hiệu là giống gì lạ kia, chứ huy-hiệu như vậy thì ở đây ta cũng có chứ. Lập-Hiến đó chẳng phải huy-hiệu của đảng ông Bùi-quang-Chiều ta là gì!

— Thôi thôi, xin hãy dẹp cái huy-hiệu Lập-Hiến đó lại! Ông không tuầy sao? Bấy giờ người ta sợ nó như sợ chết vậy! Chính ngay mấy ông thuở nay ta vẫn tưởng là rường cột của đảng Lập-Hiến mà bây giờ cũng con thối lui thay.

Đảng viên đang lung-tung thì một ông quân-sư đứng lên hiến cái kẻ này :

Phải theo thời-thế mà bỏ phứt 2 chữ Lập-Hiến đi. Kỳ này ra ứng-cử Hội-đồng Quân-bạt, đảng-viên đảng Lập-hiến nên lập một cái số (liste) như vậy :

Bùi-quang-Chiều, đảng Homberg.
Trần-vân-Khá, Ng-Minh-Chiều đảng Fontaine.
Trương-v-Bền, đảng Fontaine và đảng Homberg.

Cứ tọa nghe rồi đều đồng-thình khen là dặng với sự thiệt, vô tay rùm lên như pháo nổ.

THẢO-MAI



Chiêu-Quân hòa Phiên

Trời đất gầy chỉ cuộc chiến trường ?
Giãi dẫu phận gái ngời thêm thương
Đem thân bỏ hiến hòa Phiên chưa,
Dứt nghĩa loan-hoàng giữa Non-vương,
Những tưởng ra vào nơi gác bia,
Sao ngờ chìm đắm giữa dòng dương
« Trung, trịnh » thanh sử con ghi chép,
Sung hải ngàn thu để khơi hương.

Sông hải ngàn thu để khơi hương,
Cam loài Mao-tặc dạ vô lương,
Tây-cung ngời mới vừa yên chỗ,
Nhan-ai trông chừng đã rười chơng,
Một ngọn ty-ba vui đậm thắm,
Vào hàng huyết-lệ tỏ tình vương,
Phu-kieu chẳng biết giờ dẫu tá ?
Ngân nỗi vua Phiên chịu bề bang.

NGUYỄN-CAO-MINH (Hảidương)

Tiền bạn sơ-giao sang Tây du học

Tình khừ lưu, nghĩa tôi với bạn,
Lục biệt ly tiền bạn mấy lời :
Nam nhi sanh ở trên đời,
Bốn phương hồ thì xa khời quần nào.
Nay đang buổi phong-trào tiến hóa,
Kìa nhìn xem gió Á, mưa Âu,
Van-minh tràn khắp địa cầu,
Thanh-niên ta phải lo âu mới là.
Phải lo lánh cho xa tục hủ,
Phải mong sao tiến thủ bằng người.

Nom sông đang buổi như tàn,
Mầm Hồng, chồi Lạc cây ai vun trồng ?
Sao cho sớm khai thông dân trí ;
Sao cho nhiều quốc-sĩ anh-hung.
Ban này có chí vậy vung,
Theo dõi tân-học, quyết lòng Tây-du,
Sắt thành kim, công phu tuy khó,
Cố công mài ắt có ngày nên.

Van-chương gắng sức tập rèn ;
Kinh-luân gắng sức đua chen với người.
Long yêu nước tốt tươi hơn hơ,
Khí trường-phu bốn bề ngang tàng..
Sá gì vạn thủy, thiên sơn,
Công thành danh toại về vang giống noi.
Trước hồ công khổ học sách đen,
Sau thỏa lòng ước dục mẹ cha,
Đem thân bái đáp sơn hà,

Quốc-dân kỳ vọng mới là người ngoan,
Cố sức chí cho toàn danh vọng,
Cố dùi mài cho chóng thành công,
Ai ơi bia đá, tượng đồng!

ĐỖ-VĂN-THIỆN (Hongkong)

Vợ khuyên chồng

Đêm thanh vắng, hồn thơ ngơ ngào,
Xót nỗi tình lại giàn nỗi duyên.
Chàng ôi ! Tình giấc trường miên,
Ngồi tại, thiếp bỏ khối phiên vào cho :

Thiếp từ thuở xe tơ kết tóc,
Chốn loan-phòng trần trọc chẳng vui.
Đêm ngày lòng những ngậm ngùi,
Tiếc thân trong giá đem vùi bùn dơ.
Chàng chớ già mắt ngọc, tai điếc,
Thiếp khuyên chàng nay biết mấy dòng ?

Hỡi ơi, là dực ông chồng !
Lấy chồng phải dạy, khổ không hơi trời !
Này thiếp hỏi một lời cho rõ :
Gánh nam-nhi chàng bỏ cho ai ?
Cũng cùng mất mỗi mất tại,
Cũng con người vậy, thua ai cái gì ?
Cớ sao lại ngu-si thái quá !
Tắm thân kia, dầy đọa bấy lâu.

Ra vào nét mặt u sầu,
Cái danh không thực mưu cầu mà chi ?
Thế nhưng cũng khinh khi tư dắc,
Ấm no dả vác mặt khoe khoang !
Tui cơm, giá áo ai màng ?
Thầy đi thịt chạy là đoàn ký sinh !
Thôi để-tiền nhục vinh dẫu biết,
Hết tháng ngày mãi miệt ăn chơi,
Đua nhau khoái lạc nhứt thời,
Cờp công cha mẹ thiệt đời thanh-niên !

Thiếp chẳng kể làm tiền nhiều bạc,
Cũng không màng dãi các diêm tô,
Nghĩ chàng công uống, danh ô.
Tốt gì chước lấy bà cô thêm phiền !
Thiếp một bụng cố khuyên chỉ cũ,
Sớm trông chàng lo trả nợ trai,
Sống mà không ích cho ai,
Thui thã chết quách cho rồi còn hơn !
Muốn nắm tình cuộc vương tròn.

HỒNG-VIỆT

• Quý khách đến CĂN THỜ —
— xin ghé lại nhà ngủ

TRUNG-CHÂU LỬ-QUÁN (HOTEL CENTRAL)

là nhà ngủ to nhất, đẹp nhất, klem thời
nhứt ở miền Hậu-giang.

Directeur : ĐỖ VĂN-Y

MỚI RA ĐỜI

Qui ông Điền chủ, Nghiệp chủ, Thương gia Hương chức thông hay làm các thứ giấy tờ này kia thì nên mua một cuốn.

TỪ-HÀN BỒN-QUỐC của ông LE-QUANG-GIÁP

Cựu Đại thư Nô te đã dạy công soạn ra. Trong cuốn sách này có đủ kiểu thơ tự, đơn trang tờ chúc bầm về hôn-phận làm làng, tờ cờ, tờ mừng tờ mua bán, bán ruộng, tờ tự thuận, tờ giao kéo, tờ tống-chí, tờ hội hôn-tộc, tờ tương phân tờ thuận phân gia tài, tờ di-chức, tờ giao quyền cho người khác, tờ vay, tờ thực ruộng vườn đất, tờ chuyển thực, v. v. Nói tóm lại thì cuốn sách này là một người ký-luoc giỏi, thông thạo việc hình, việc hộ, việc bố biếu làm các thứ giấy tờ gì đều làm đúng đúng theo phép luật.

Sách dày hơn 200 trang, bìa cứng, giá bán 1\$20 một cuốn, xin do nơi nhà in và nhà bán sách J. Nguyễn Văn-Việt, 85 87 rue d'Ormay Saigon. Note - Mua sẽ về bán lại từ 10 cuốn sắp lên huê hồng 30 l., từ 50 cuốn sắp lên huê hồng 40 l.

CÁC CÔ! CÁC BÀ!

Cha chả! Chừng em của các cô các bà biết nói, thì các cô các bà sẽ dạy bảo thế nào? Sẽ biếu ăn uống thức gì?

Có phải là biếu chúng nó ăn dùng rỗng rã một thứ sũa đặc NESTLÉ chẳng?

Ồi! Con hời con hời! Uống sũa NESTLÉ.

Các ngài hãy dùng rượu SUPER BANYULS

Rượu này uống thêm sức-lực và khỏe mạnh

ĐẠI-LÝ ĐỘC-QUYÊN: C^{le} OPTORG SAIGON

Dầu cá thu

Dầu cá thu là một vị thuốc trong khoa chế thuốc của nước Pháp tương dùng hơn hết.

Vì dầu ấy dùng để chữa những cơn nít hiếng ăn, ẻo ọt, và hư phổi, song phải có dầu thiệt tinh khiết và thiệt tốt mới có công hiệu.

Nhà thuốc Dieu-Trau bán ròng thứ dầu nguyên của hàng đánh cá ở phía bắc nước Pháp ép ra nên khỏi sợ dầu pha và xấu.

- Mỗi lít 2.50
 - Nửa lít 1.40
 - Phần tư lít 0.90
- Cũng có thứ dầu cá buôn

Giá mỗi ve... 1.20

Grande Pharmacie de France 84-90, đường d'Ormay - SAIGON

GẦN ĐÂY TRONG NƯỚC CÓ NHỮNG VIỆC GÌ

Sáng bữa 22 Novembre, ở miêng đất trước trại lính khố xanh Phủ-thọ, grom máy đã hành hình 5 dăng-viên cách-mạng. Số 1: ngày 28 tháng 5 năm nay, Hội-đồng Đề-hình nhóm ở Phủ-thọ, để xử những vụ cách-mạng ở Lâm-thảo và Hưng-hóa, đã làm án 10 người tử-hình. Sau cái án này cũng như mấy án xử-tử những lần trước, có để về Pháp để quan Tổng-thống Doumergue xét lại, y án hay giảm án là nhờ ở lượng ngài. Ngày cuối tháng trước, chánh-phủ bên này tiếp được tin bên Bộ đánh dây thép qua, nói quan Tổng-thống giảm tử-hình cho năm người, còn 5 người thì ngài y án xử trảm. Tiếp được lệnh ấy, chánh-phủ báo-bộ thi-hành ngay. Tức là vụ hành-hình bữa đó là: Nguyễn-vào-Toại, Trần-vân-Hợp, Phạm-Nhân, Lê-xuân-Huy và Bùi-xuân-Mai.

Còn sáu người mới bị Hội-đồng Đề-hình nhóm tại Hải-dương, làm án xử tử ngày 15 tháng trước, là những người này: Trần-quang-Riệu, Vũ-vân-Giao, Trần-Nhật-Đông, Nguyễn-Khải, đều là những người bị tội giết ông huyện Hoàng Gia-Mô. Còn Lê-Hữu-Cánh, Nguyễn-Hữu-Huân thì bị về tội giết Nguyễn-Bình lấy 11 ngàn đồng, và bản Phạm Thành-Dương tức Đội Dương đã bị thương nặng. Đó là 6 người bị xử tử. Những người bị án kỹ này phần nhiều không chịu chống án lên Hội-đồng Bảo-hộ (Conseil du Protectorat). Trần-quang-Riệu, Nguyễn-Khải, Vũ-vân-Giao, đều vào số người không chịu chống án, chịu chém mà thôi. Kỳ này trong số 87 người bị án đây không có kỳ-hạn (déportation) có một người đàn bà là cô Lê-thị-Thanh. Cô này cũng không chống án gì cả.

Nhơn vì hồi này giấy mắc, mực mắc, các báo hàng ngày ở Saigon rên xiết, nếu cứ bán 5 su một số y như giá cũ thì lỗ là thiệt hại nhiều lắm, bởi vậy tất cả năm tờ báo hàng ngày ở Saigon, là Đuốc-Nhà-Nam, Sài Thành, Truug-Lập, Lục-tinh Tân-vân và Công-Luận đã đồng ý với nhau, khởi-sự từ ngày 1^{re} Decembre mới rồi, lên giá báo như vậy: Mỗi số 8 su, một tháng 2\$00, ba tháng 5\$00 nửa năm 9\$50, một năm 18\$00. Còn các bạn đồng nghiệp hàng ngày ở Hanoi vẫn giữ cái giá 2 su một số, 6 đồng một năm, từ bao giờ đến nay, mà vẫn chịu nổi, hay thiệt. Mai sau cái vấn-đề hiệp-nhứt giá báo trong nước, cũng là cái vấn-đề khó giải quyết chứ phải chơi sao.

Còn 3 ngày nữa tới ngày 7 Decembre, là kỳ tuyên-cử Hội-đồng Quản-hạt Nam-ky. Đảng Lập-hiến đứng ra một số đủ 15 người trong 5 quận tuyên-cử, là vì mỗi quận 3 người (hai thiệt-thọ và một dự-khuyết còn những số ra ứng-cử, phần-đổi Lập-hiến hay là độc-lập, thì quận nào cũng có. Xem chừng sự cạnh-tranh phần-đầu trong kỳ tuyên-cử này gặt gao khó nhọc lắm, thứ nhất là ở quận thứ năm là miệt Bắc-liêu, và quận thứ nhất là miệt Tây-ninh, Thủ-dầu-một. Có lẽ ngày 7 Decembre này báo chưa đủ số, còn phải mở một kỳ nhằm ngày 21 nữa. Nghe chừng có nhiều người bỏ kỳ thứ nhất, mà dự-bị ra tranh kỳ thứ hai. Để coi kết quả ra sao?

Kỳ trước hôn báo đã nói ngày 12 Novembre, có một nhà nữ-phi-hành là cô Maryse Hilt, một mình ngồi máy bay, khởi hành từ Paris, bay thẳng qua Đông-pháp. Cô đã tới Rangoon từ bữa 25 Novembre, nhưng bị máy hư thành ra chưa bay tới Saigon được bữa 27, theo như hành-trình đã định. Thiêu-hạ ở đây đang sửa-soan'hoan-nghinh rộn rục lắm, vì ai thấy người đàn bà gan dạ, một mình cỡi máy lướt gió, từ Tây qua Đông như thế, thì đều kinh-trọng khâm phục cả. Cũng vì đó mà hôn-báo đã khởi xướng lên cuộc nghinh-tiếp của phụ-nữ Annam ta. Tiệc hoan-nhinh ấy sẽ long-trọng lắm.

Nhiều nhà gặp cơn cái ngộ-nglich, mà thường khi đã xảy ra cái thảm-kịch gia-đình, tức là việc đã xảy ra ở Bentre ngày 14 Novembre mới rồi. Chuyện xảy ra như vậy: Không biết vì chuyện trong nhà cãi lầy làm sao, tên Marcel Nguyễn-Lân, rút súng sáo ra bắn người cha là Barthélemy Nguyễn-ngọc-Cần, cựu thông-phân tòa án và là diên-chủ-giàu có lera tại Bentre; Lân lại bắn luôn người anh là Philippe Nguyễn-vân-Phụng nữa. Ba cha con anh em nhà này đều là dân tây. Người cha bị hai dấu ở bụng và người anh bị một phát ở cổ. Hai người đều bị thương nặng, người ta phải đem liền vào nhà thương. Còn hung-thủ sau khi bắn cha và anh rồi, thì ra cò tự thú tội. Theo như lời thú-phạm đã khai thì cái thảm-kịch này xảy ra là do sự tranh cãi gia tài mà thôi. Vì gia tài mà nó bắn cha và anh, than ôi!

Vì nhiều bài quá nên phải hoãn bài: Xâu-Thue của Trạng-sư Trịnh-đình-Thảo lại kỳ tới.



AI-TÌNH TIÊU-THUYẾT

MẢNH TRĂNG THU

Soạn-glả : B.-D.

Bà Phan đứng dậy mời Hương-hào Sung ra ngoài... Kiều-Nga thấy Hương-hào Sung đi rồi thì nói thầm rằng « Không biết sao mà tôi không thể ra được cái cách thức ăn ở của tên này! Con mắt chỉ ngó ngang, mà cái miệng của nó hễ nói là giả dối. Vậy sao mà nó ở được lòng nhiều người qua! Nó coi nhà có mấy nẩy mà đã bày điều dối mắt Tầm Lọ là đưa làm việc siêng năng mà lại có y trung tín. Phải chi có Tầm Lọ, ta biểu đi dò thám công chuyện của anh Thành-Trai cho rõ ràng... Thành-Trai ơi, anh hôm nay ngồi trong chốn tù ngục, anh có nghĩ đến tình cảnh của ai không? Anh có giận đời, trách đời chăng? Anh ơi, đời ngu dại, trách làm gì, anh bao giờ cũng là anh, ai đổi chi anh được? Anh bao giờ cũng khi khải, cũng can đảm mà sao anh lại vô tình vậy anh! Em có lỗi với anh lắm vì em cứ nghĩ những chuyện dị kỳ, xin anh chớ chấp em... Mà sao tôi không thể nào quên được kia! Kiều-Nga ơi, mi sắp đi rồi, trời sắp phạt mi đó! Thôi, hãy chết mà ôm mảnh tình đi theo... »

Nàng không dám khóc lớn, chỉ úp mặt trên gối mà khóc thầm...

Hương-hào Sung theo bà Phan ra ngoài, trong lòng bứt rứt khó chịu, muốn sẵn sóc Kiều-Nga theo ý mình mà Kiều-Nga lại không nghe... Té ra Kiều-Nga có bộ lãnh đạm với mình, không biết rằng mình đã vì nó mà bỏ cả Trời Phật luật-pháp. Bà Phan thấy Hương-hào Sung có dáng suy nghĩ thì hỏi: « Ông suy nghĩ sự gì đó? Ông đừng giận con Kiều-Nga nghe, nó hay nói lời thôi lắm. »

— Không, tôi có giận đâu. Có ba con nhỏ nên có chưa biết nghĩ kỹ... Tương nói chuyện được vậy là không đau, chớ có biết đau bệnh trong tâm mới thiệt khó tri... À, hồi này tôi có gặp một người còn nhỏ ở đây đi ra, không biết lại có việc gì vậy?

— Đó là bạn với tôi, mới ở Tây về đến thăm.
— Có nói gì không?
— Có hỏi thăm chuyện con Kiều-Tiên, tôi buồn nên nói sơ qua vậy thôi.

— Có phải người ấy đem tin Thành-Trai bị giam chăng?

— Phải.
— Nguyễn-viết-Sung gục gặt đầu, cười cách khó chịu rằng: « Bà nghe làm chi lời của mấy đứa lau-chau ấy cho thêm một lòng trông đợi. Bọn nó chỉ hay nói nơi miệng mà thôi, chớ làm gì nên thân. Bà coi như Thành-Trai đó, chưa gì hết mà đã bị hại, thế thì dù biết bọn thù của bà ghê gớm lắm. »

— Tôi làm gì mà có bọn thù?
— Không thù hằn gì bà mà biết chừng đâu họ không thù về bà, hay là con bà. Tôi đã từng trải nhiều, tôi biết nhiều cách báo thù ghê gớm lắm. Chỉ bằng cứ giả đó im lặng rồi tôi xin tìm kế gian cho bà. Tôi thì ít ai nghĩ, chắc là thành việc hơn bọn nhỏ đó.

— Được vậy thì tốt lắm, mà tôi không muốn cho ông bị nguy hiểm... Ông nói bọn gian ghê gớm lắm vậy thì ông cũng không nên chống cự với bọn nó làm gì.

— Vậy mà tôi không sợ... Tôi có thể giúp bà một là trả ơn ông Phan hậu đãi tôi lúc trước, hai là tìm cho ra sự thiệt, kéo bọn gian cứ quen thói hại người... Thôi xin kiếu bà.

Nguyễn-viết-Sung ra khỏi nhà, bà Phan dạy đóng cửa rồi vào phòng Kiều-Nga, thấy nàng đang úp mặt mà khóc thê thảm. Bà buồn quá; bà vỗ vào vai nàng nhẹ nhàng mà rằng: « Sao mà con cứ khóc hoài vậy con? »

Kiều-Nga rằng ngồi đây lau nước mắt mà thưa rằng: « Con khóc là vì những chuyện buồn cứ theo báo hại nhà ta mãi. Con buồn quá, không

Fumez le JOB

Fumez le JOB

biết làm sao mà cứu anh con ra cho được, con tức tối lắm. »

— Con cứ nghỉ đi, đừng khóc lóc nữa, mà đã nhờ cậu Minh-Đường, bạn của anh về con lo rồi. Trước sau gì anh con cũng ra khỏi ngục vì anh con vô tội. »

— Con làm nhọc lòng mà quá, xin má thứ tội cho con... Má về nghỉ đi kéo khuya rồi.

— Má con đừng khóc nữa nghe.
— Dạ... mà xin má chớ nói một chút gì cho hương-hào Sung biết hết, con nghỉ lắm má à.

— Sao vậy, con?
— Vì coi bộ hương-hào Sung không thiệt tình. Mỗi khi nói đều có ý dò hỏi gì đó, nên con nghi quá.

— Con đừng nghi bậy nà, hương-hào Sung từ lúc nào vẫn tử tế với nhà ta lắm, chớ không phải mới bây giờ đâu.

— Mười đời không chắc được má à. Vậy sao mà họ dám nói chi con giết chồng rồi trốn. Chi con không phải là người có đức hạnh sao?

— Ủ, con nói mà nghe cũng có lý, thôi má không cho ý biết chi hết. Thôi nghỉ đi nghe không con.

— Dạ.

Minh-Đường khi ra khỏi nhà bà Phan rồi thì trở về nhà hàng, tính tiền xong, toan lên xe đi Saigon thì vừa thấy ông thân chàng đi với cậu chàng đến...

Chàng vội vàng vái chào, ông Cai-tổng nói: « Con đi lương-tướng như thế mà không có một cái thơ về để cho má con lo sợ mà sanh bệnh. Thôi hãy trở về ngay kéo má con phiền lắm. »

Chàng nghe mẹ đau thì thất sắc, cậu chàng là ông huyện Quý, trách rằng: « Cháu đã lớn mà không lo gì việc nhà cửa cả, lại còn đem sự buồn về cho cha mẹ, thiệt là lỗi lắm. Chi có nói với cậu rằng vì cháu có tâm-sầu nên để cho cháu đi chơi một đôi ngày, cho cháu khuây; té ra

cha mẹ thương yêu mà cháu lại không nghĩ. Thôi, về đi kéo chỉ hồi hoai; con Ngọc-Liên khuyên giải bao nhiêu cũng không được. »

Chàng không biết nói thế nào, phải vâng theo lời cha và cậu mà trở về... Trong lòng thật nặng nề như chất mỷ ta sắt, phần thì lo sợ về bình mẹ, phần thì lo sợ về nỗi Thành-Trai, phần thì thương nhớ Kiều-Tiên, chưa có một điều gì yên cả... Bây giờ về hầu mẹ, phải đợi cho mẹ mạnh lại mới xin phép đi nữa được! Thật lâu lắm, vì một giờ chàng coi bằng một năm. Chàng tính thăm mãi, ông Huyện hỏi rằng: « Coi bộ cháu có sự gì không được như ý chăng? Nếu cháu muốn điều gì thì cứ nói thiệt cho câu biết, câu sẽ tính cho. Hay là muốn cưới vợ? Cậu tướng chừng con Huệ con anh Hối-dồng đó cũng xứng đáng lắm chớ. »

Minh-Đường thưa: « Cháu đời ơn cậu. Nhưng không phải cháu buồn về sự vợ con đâu. Cháu chưa muốn cưới vợ má. »

— Vậy thì cháu buồn về sự gì? Thôi ở nhà không làm gì thêm buồn, chi bằng xin đi làm việc cho vui. Coi như mấy ông bác-vat Canh-Nông bây giờ làm việc Nha-ước cũng vinh vang lắm chớ. Người Annam như vậy đã có được bao nhiêu đâu.

— Cậu dạy phải, nhưng cháu chưa muốn sung sướng một mình và hưởng lấy chút quyền lợi một mình trong khi nhiều người khác còn chịu cực khổ vô học, dốt nát.

— Cháu nói vậy thì khó lắm. Sinh ra ở đời phải có kế trên người dưới, kẻ mạnh người yếu, kẻ giàu người nghèo chớ! Cháu học giỏi thì cháu làm lớn, người khác không học thì họ làm nhỏ chớ gì... Nếu cháu muốn cho ai cũng như nhau thì sao được.

— Cháu vẫn biết rằng ở đời người mạnh hơn kẻ yếu là lẽ thường, khi nào cũng thế, nhưng người mạnh không nên khinh kẻ yếu. Minh mạnh thì phải nâng đỡ kẻ yếu cho cũng mạnh như mình mới hay.

Nhung đen, nhung xanh dương và
nhung hai da, tốt nhất hạng,
mới lại tới kỳ tàu này.

Hiệu: NGUYỄN-ĐỨC-NHUẬN

42, Rue Catinat -- SAIGON

Xe đến nhà, Minh-Đường lật dật chạy vô thấy mẹ nằm trên giường. Ngọc-Liên và cô Huệ ngồi một bên, còn bọn tớ gái đang lằng-xằng. Cô Huệ thấy chàng thì đứng dậy chồm chồm cười mà chào, chàng chào lại rồi đến bên giường kêu: « Mả ơi con đã về đây. »

Bà Cai mặt vàng như nghệ, mở mắt thấy chàng thì thở ra mà rằng: « Mả chiêm-bao thấy nhiều sự ghê gớm nên dợt mình mà sanh bệnh. Mả thấy con dong ruồi trên con đang dầy cả chông gai. Mả thấy chung quanh con đều là yêu ma quỷ quái, rình rập con, toan lòng hãm hại... Mả thấy con bị bọn nó cùm thân trời tay... Con ơi, vì vậy mả mà lo sợ cho con quá. »

Minh-Đường kéo ghế ngồi mà thưa: « Xin mả nằm tĩnh dưỡng cho khỏe, mả đừng nghĩ đến chuyện gì hết. Con đã về đây rồi! Mả đâu đi đâu cũng không sao? »

Ngọc-Liên nói: « Anh cũng biết là vì ngày nào mả cũng nói tới anh, lo sợ cho anh nên mả sanh bệnh. Em hết sức khuyên giải mà mả không bớt

chút nào... Vậy thì anh đã dò hỏi ra được [chút gì chưa?]

Minh-Đường thấy cô Huệ nên nói: « Cũng có tìm ra ít nhiều, nhưng công sự còn bề bộn lắm... »

Cô Huệ mỉm cười rằng: « Cậu đi tìm sự gì đó? Hôm qua tôi có đọc Tribune Indigène thấy có bài nói về chuyện ông cũ Trần Thành-Trai bị bắt giam ở khám lớn, sự có thiệt không câu? »

— Thiệt. Đó là bọn thù mong hãm hại Thành-Trai nên gởi thơ nặc danh vu cho chàng thông đồng với phái Việt-Nam cách-mạng ở Tàu.

— Chỉ một cái thơ nặc-danh mà bị tổng giam vào khám lớn sao? Tôi tưởng không có lẽ.

— Không tưởng được, sự gì cũng có lẽ cả. Một cái thơ há không đủ giết người sao?

Ngọc-Liên nói: « Thôi, mả đã ngủ rồi, anh đi thay áo đi. Lát nữa qua bên phòng sách sẽ nói chuyện. »

Minh-Đường lui ra, cô Huệ nói với Ngọc-Liên rằng: « Xem diện sắc cậu Hai có bộ lo lắng lắm, mà không biết lo việc gì... à, Cô giáo Loan đi từ hồi đó đến nay có tin tức gì không? »

Fumez le JOB

Fumez le JOB



Thưa các bà.

Nếu như mặt các bà có nứt rứt, có mụn, da mặt có lằng nước da vàng và có mở xinh rịn; tóc rụng, lông mi mắt không dầy; mắt không sáng của v... v...

Muốn tr những chứng đó, thì xin các bà dùng những dầu phần của Viện-Mỹ-Nhơn « KÉVA » chẻ ra.

Nhiều bà đã dùng thử, đều làm cho là thần hiệu. Tôi xem không phải trả tiền. Ai xin catalogue, sẽ gởi cho không lấy tiền.

Viện-Mỹ-Nhơn Kéva
40, rue Chasselous-Laubat Saigon

VIỆT-NAM CÔNG-TY
BAO HIỂM XE HƠI

HỘI NẶC DANH, SỐ VỐN 200.000 \$
Hội-quan ở số 54, 56 đường Pellerin - SAIGON
Dây thép tất: ASSURANA - Dây thép nói: 748

- 1 - Bảo kê xe gì rấ hơ hể.
- 2 - Khi rũi ro bởi hường mau lăm.

P. LÊ-VĂN-GỒNG

Muôn may bộ đồ cho thiệt đúng:
Đội nón Feutre cho thiệt đẹp:
Choàng áo mưa cho đúng
Kiểu Raglan: xin đến tiệm
TANG-KHANH-LONG
84 đường Bonnard Saigon.
Có CẢI cắt may rất đúng đần.
Bán đủ thứ nón kiêu tôi bán.
Và áo mưa áo lạnh của
Đàn bà, giá thiệt rẻ.



— Không có tin tức gì hết.
— Vậy mà hai chiếc nhẫn mất rồi đã tìm lại được chưa?

Ngọc Liên nghe cô Huệ nhắc lại hai chiếc nhẫn ấy thì không dám ngồi trong phòng bà Cai, nàng kéo cô Huệ qua phòng sách, rồi mới nói: « Trước mặt mả em, chị đừng nêu nhắc chuyện ấy lại vì mả em không muốn nhớ tới nữa. Mà chuyện hai chiếc nhẫn có ăn thua gì với cô giáo đâu! »

— Sao lại không ăn thua, dường như là vì vụ mất hai chiếc nhẫn ấy nên có giáo mới bỏ đi nà.

— Không, chị không biết; có giáo đi là vì có giáo muốn đi, đâu có mất nhẫn hay không, có cũng đi.

— Em thì nghĩ sao không biết, chờ chị nghĩ lăm. Nếu có giáo đi mà có tin tức về thì là chuyện thường, còn bất tin thì là chuyện lạ. Ông bà thương cô lăm, lẽ nào có lại không tưởng đến, nhưng vì có sự gì làm cho cô thẹn thùa...

Cô Huệ mới nói đến đó thì Minh-Đường đã bước vào... Chàng nghe cô Huệ nói xấu cô giáo Loan thì sắc mặt chàng đổi, tay chơn chàng run, chàng bước đến nói: « Xin cô đừng đổ tiếng cho bất kỳ ai. Mà tôi mất của mà còn chưa dám nghĩ cho ai thay; huống gì cô là người ngoại cuộc. »

Cô Huệ ngó chàng trân trân, nước mắt muốn chảy ra, mà hai môi đã tím rìm... Cô nói: « Không phải tôi muốn nói xấu ai, hay là đổ tiếng xấu cho ai, tôi bàn chuyện đời, vì tôi biết cô giáo. Tôi có chơi với cô giáo. »

Minh-Đường cười: « Có chơi với cô giáo nên có mới nghĩ cô giáo há?... Tôi chưa biết cô giáo mà tôi còn chưa nghĩ cho cô thay! »

Cô Huệ đứng dậy, bước lại gần Minh-Đường mà rằng: « Cậu đừng dẫu tôi. Cậu mà không biết cô giáo thì ai biết? Tôi hiểu hết rồi. Tôi biết hết rồi. Vậy chờ lúc xưa cậu nói với tôi thế nào mà bây giờ coi bộ cậu hồ-hững với tôi như vậy? »

Ngọc-Liên thấy cô Huệ giận, nên bước ra ngoài để cho hai người dễ tranh luận. Minh-Đường ngồi trên bàn, bỏ thông chơn xuống, ngó cô Huệ mà rằng: « Lúc trước tôi nói với cô thế nào, bây giờ tôi quên rồi, số có nhớ thì nhắc lại cho tôi nghe với. Còn việc biết cô giáo hay không thì không ăn thua gì đến ai cả. »

— Phải, có ăn thua gì ai mà ai nói làm gì cho mệt. Tôi tưởng cậu một lòng một dạ kia, nên tôi mới... Mà thôi, nhắc lại làm gì cho thêm nhiều chuyện, tự ý cậu muốn sao thì muốn, tôi có dám xen vào làm chi.

(Còn tiếp)



KHÁNH-KY

PHOTO
54, Bc. Bonnard
SAIGON
Téléphone 420

SÁCH DẠY CHỤP HÌNH

Bal-ly:
FILM GEVAERT
và máy
BOX-KAMERA
Ai chụp hình cũng
đáng chụp thế
không ăn tiền

HÌNH RỌI LỚN GIÁ NỬA TIỀN

| | | | |
|-------------------------|-------|-------|--------|
| | 30/40 | 50/60 | 60/100 |
| Màu nếu không phải..... | 5\$00 | 9\$00 | 15\$00 |
| Thêm ăn người..... | 2.00 | 3.00 | 5.00 |

PEPTO KOLA ROBIN

(Peptone, Glycérophosphate et Kola)

Là vị rất đại bổ không thứ nào bì kịp, chế riêng cho máy vị nào ăn cơm không ngon, ngũ không yên giấc, hay là mệt nhọc vì làm công chuyện nhiều.

Thật là một thứ rượu mùi vị rất ngon ngọt.

Mỗi khi dùng cơm rồi uống một ly nhỏ thứ rượu này thì mau phục sức mạnh lại.

THẬT LÀ MỘT MÓN RẤT CẦN KÍP
CHU MẦY TAY CHUỘNG THỀ-THẢO

Các nơi nhà thuốc có bán
Hãy nhớ nài cho được hiệu

LABORATOIRES M^{re} ROBIN

13 rue de Poissy Paris

Và hãy đừng thêm dùng những đồ giả



PHAN NHI ĐỒNG

Mây hàng vân tăt mà rất cảm động

Thưa ông

Của ít lòng nhiều, gọi là chút thanh-tĩnh đối với anh em học-sanh nghèo. 0\$30 bằng cô tuy không là mấy, song góp cây thành rừng, cái ảnh-hưởng bài ông Minh-Thường không phải là nhỏ. Mong anh em, chị em đồng-bào ta chớ nể của ít mà khinh thường; xin thực-hành ngay cái cách đồng su cho học-sanh của ông Minh Thường đi

Kính chúc nền học-bồng tấn tới.

Kính chủ báo Phụ-Nữ Tân-Vân trường thọ
VIỆT Hài hinh

Con nít thông-minh

Bữa trước, như ra Chợ-cũ mua trái cây ở một cái quán khách-trú, tôi thấy một chuyện ngộ lắm. Có một đứa con nít chừng 8, 9 tuổi, ăn bàn ra lung học-trò, cũng đi lại cái quán khách-trú bán trái cây đó, hỏi một cách tự-nhiên rằng:

- Cán cam mấy cái?
 - Bốn cái rưỡi.
 - Cán hồng muối mấy cái?
 - Ba cái tại.
 - Cán sa-lì (lê) mấy cái?
 - Hai cái tám.
 - Cán cam 0\$45; cán hồng muối 0\$32; cán sa-lì 0\$28, vậy hết thấy là bao nhiêu?
 - Hết thấy là 1\$05.
 - Nếu tôi đưa cho chủ tờ giấy bạc 5 đồng, thì chủ thôi lại cho tôi bao nhiêu?
 - Thối lại ba đồng chín các rưỡi.
- Anh khách-trú thấy trẻ nít hỏi giá và tính tiền cần-thận như vậy, tưởng là bán được mỗi hàng to, ai dè sau khi nói số tiền thối lại còn bao nhiêu, thì câu nhỏ kia khoan-thai bước đi và nói rằng:

- Cám ơn chủ đã lau giùm tôi bài toán. Đó là bài toán của thầy giáo đưa ra cho tôi.
Rồi cậu đi một nước, anh khách trú chưng hửng, còn tôi thì khen thắm là cậu nhỏ thông-minh.

P. V. A.

Học trò làm biếng

Tám giờ dùng, trống trường đã đánh, Học trò kia vốn tánh ngủ trưa.

Tùng! tùng! Lay tinh giấc mơ,
Vội vàng cấp sách, hất-ho vào trường,
Mặt chẳng rửa, áo quần lổ-thổc,
Lòng những lo không học thuộc bài,
Cầm đầu cầm cổ chạy dài,
Giữa đường sách vở bỏ rơi nhiều lần,
Giờ tập đọc sách cần không có,
Bao lời thầy gác bỏ ngoài tai.

Việc làm nay để đến mai,
Nhiều phen bị phạt, vì bài chưa xong.
Học đã kém lại không chăm học,
Mãng vui là trốn học đi chơi.

Mấy năm đèn sách công toi,
Biếng lười nên nổi ra người ngu-si,
Phụ cha mẹ mong khi già yếu,
Cậy nhờ con báo hiệu mai sau,
Ở đời mang-tiếng loài sâu,
Sống thừa ăn hại ai cầu làm chi?
Các em phải xét suy mới rõ;
Tánh biếng lười, nên bỏ chớ theo.

Siêng-năng, kiên-nhẫn, cần lao,
Tập quen chắc hẳn mai sau nên người.

THƯỢNG-VIÊN (Haidương)

Hai bài đố

Mấy lúc này ít đặng bài toán đố, để cho các em giải-trí, chắc các em buồn, vậy kỳ này có hai bài như vậy:

1° - Một người có ba cái bánh, mà muốn chia cho hai người cha, hai người con một nhà kia, vậy các em hãy tính coi cha con nhà ấy mỗi người được mấy cái? (Phải nhớ rằng bánh phải để nguyên cái mà chia, chớ không dặng cắt).

2° - Một người làm vườn có 12 cây cau, muốn trồng làm 6 hàng, mỗi hàng 4 cây, vậy các em hãy vẽ hình ra coi trồng cách nào cho đặng.

Kỳ tới có bài đố.

M. T. (Vinh)

CHUYỆN VUI CHO NHI-ĐỒNG

Hai chị em

(dịch văn tây)

Một người thợ guốc có một người vợ và hai đứa con tên là Lan (Lisolle) và Hương (Rosette). Nhà anh ta ở bên núi Vũ-sơn (Vosges). Anh ta khéo léo, và có thanh siêng năng nên làm được dư tiền. Guốc anh ta đã đẹp lại chắc, ai cũng tìm đến mà mua.

Hai đứa con gái của anh ta, đứa được 15, đứa được 18 tuổi, nhưng tánh tình không giống nhau, con Lan là chị, đẹp dễ hơn người nên có ý tự đắc, ưa trang điểm, chỉ thích đồ bông bầy, ai đến nhà cũng đua khen theo nó, nên nó ao ước lấy được hoàng-tử, được ở trong cung; em nó là con Hương, khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang, có tánh khiêm nhường, biết thủ thương, nói đến dung hạnh nó thì ai cũng khen.

Tuy tánh tình khác nhau, nhưng hai chị em cũng có lòng như ai, hay giúp đỡ kẻ nghèo náu. Gia quyến người thợ guốc đương sum hiệp vui vầy, bỗng dưng một trận hỏa tai lam tiêu hủy cả cửa nhà, khí cụ và sản đồ của người thợ đã mua sắm. Anh ta bây giờ trở nên nghèo khổ. Anh ta phiền rồi chết, chẳng bao lâu người vợ cũng chết theo.

Con Lan và con Hương chẳng biết nương nhờ vào đâu, tính đi qua bên kia núi Vũ-sơn để tìm những người bạn thiết của cha chúng nó hồi trước, may được nhờ cậy ít nhiều.

Đi giữa đường mệt quá, chúng nó ngồi nghỉ mát dưới một cây đề to, trong lòng buồn bã. Thình lình thấy một bà già, mang một bó củi từ xa đi lại, coi bộ mệt nhọc lắm. Hai chị em nó muốn đến đỡ cho bà ta, nhưng bà ta để bó củi xuống đất và nói rằng: « Hai cô quên tôi chớ tôi quên hai cô đã lâu. Một khi hai cô gặp tôi rồi đem về nhà tiếp đãi tử tế. Tôi biết rằng hai cô có nỗi buồn riêng. »

Con Lan trả lời: « Chúng tôi thấy bà tội nghiệp, cũng muốn giúp bà lần này nữa, nhưng chúng tôi đang cơn hoạn nạn, không có một miếng bánh mà ăn. Chúng tôi thấy bà khổ mà không giúp được, rất lấy làm đau lòng. »

Bà già nói: « Cám ơn, cám ơn hai cô có lòng nhơn. Tôi biết hai cô mới gặp sự rủi ro. Mấy lâu này hai cô cứu giúp kẻ nghèo khổ đã nhiều, bây

giờ phần tôi phải trả ơn hai cô và đền bù lại của cải hai cô đã đem ra làm phước. »

Tức thì bà già đổi hình dạng ra một người đàn bà trẻ tuổi, nhan sắc tuyệt vời, trên đầu có hào quang sáng rực. Hai chị em con Lan và con Hương đương kinh hãi, người đàn bà ấy nói rằng: « Đây hai con, ta là Khiêm-nhượng tiên-nữ, hay cứu giúp người có nhơn và hành phật kẻ bạc ác. Nhiều phen ta đã thử lòng hai con, thấy hai con nhơn hậu ta bằng lòng. Hai con đi với ta, ta sẽ cho mỗi đứa một món đồ quý, tùy thích mà lựa chọn. »

Tiên-nữ cầm chiếc « đũa-thần » chỉ vào hai chị em con Lan và con Hương, tức thì hai đứa thấy vào trong một cái lầu đẹp lạ lùng, chưa đủ đồ trần-bửu: nao ngọc-thạch nào nữ-trang bằng vàng, bằng bạc, bày đặt nghinh-ngang. Hai chị em đương nhăm nhĩa chưa xem mắt, thì tiên-nữ nói rằng: « Cho hai con xem khắp mọi nơi, chọn lấy một món cho vừa ý. »

Con Lan lựa hết sức lấy một sợi dây có hạt ngọc châu, con Hương chỉ lựa một cái nhẫn trơn bằng vàng. Hai đứa đến trình cho tiên-nữ. Tiên-nữ nói: « Ta để cho hai con tùy thích lựa chọn, bây giờ ta nói cho hai con hiểu cái biệt-tánh của mỗi vật ấy: này con Lan hạt châu này có cái thiên-tanh lam cho thêm nhan sắc của người ta; con giữ nó được chừng nào thì trong thiên-hạ chẳng có ai nhan-sắc hơn con, dầu tuổi cao, dầu gặp bệnh con cũng cứ xinh đẹp mãi; nếu con lam mất nó thì nhan sắc con cũng mất theo liền; con con Hương, cái nhẫn con lựa, giá chẳng là bao, nhưng nó có cái thiên-tanh bảo-toàn hạnh-phúc, đeo cái nhẫn ấy, cả đời con không khi nào túng thiếu và gặp hoạn nạn. Con Hương nghe nói mừng qua. »

Tiên-nữ lại hỏi con Lan rằng: « Ta còn một cái nhẫn giống như của em con, con có muốn đòi hạt châu mà lấy cái nhẫn ấy không? » Con Lan trả lời rằng không. Tiên-nữ nói tiếp: « Con đã quyết định thì thôi. »

Nói xong tiên-nữ cầm chiếc đũa thần chỉ con Lan và con Hương, tức thì hai đứa thấy ở giữa rừng, chẳng biết đường nào đi. Con Lan lấy hạt châu đeo lên cổ, nhan sắc thêm tươi, em nó trông thấy cũng dè dặt khen thắm. Con Lan hỏi: « Sao em không lựa một hạt như chị? Có nhan sắc chắc được sung sướng em à, cụ đây có lẽ chiêm được ngôi vương-phi, may ra nữa cũng được ngôi hoàng-hậu. »

Hai chị em đi một hồi lâu đã đói bụng, ngồi xuống bìa rừng. Con Hương nói: « Ước gì được

một ít bánh trái để ăn cho khỏi đói». Nó nói vừa dứt lời, thấy trước mặt có một cái bàn đầy các thứ bánh trái, hai chị em cả mừng ngồi lại ăn no nê. Vừa lúc đó nghe có tiếng còi và thấy một lớp người còi ngựa theo đường bèo rừng đi tới. Một hoàng-tử diện-mạo khôi-ngô đang điêu nghiêm chỉnh đi trước hết. Khi đi ngang qua cái bàn, hoàng-tử lấy làm lạ, đứng ngựa lại và hỏi: «Coi này, coi này, lạ thật, lạ thật, ta không ở nơi bạch-địa này lại có một bữa ăn tử-tế hơn trong cung ta. Thưa qui-nương, qui-nương đẹp để quá chừng, chắc là công-chúa nơi nào đi dạo... Vậy kẻ theo hầu qui-nương đâu?»

Con Lan trả lời: «Chúng tôi mở cõi khổ sở, không có nhà ở, phải lưu-lạc giữa đường, nào có ai theo hầu đâu.»

Hoàng-tử lại nói: «Vậy qui-nương chắc là tiên-nữ nên mới có bữa ăn như vậy. Xin qui-nương giúp cho tôi một việc.» Con Hương hỏi: «Việc gì?»

— Tôi và mấy người đây từ mai đến giờ, chạy khắp trong rừng tìm một con gấu, nó đã phá hại và làm cho dân-gian vùng này khiếp sợ. Tôi đã hứa giết cho được nó, nếu bắt không được thì bỏ thân làm.

Con Hương nói: «Chúng tôi không phải là tiên-nữ, nhưng có thể giúp hoàng-tử được việc ấy. Nó đang trốn trong cái hang đá ở mé đường kia!»

Hoàng-tử cả mừng đáp lại: «Cam ơn, cam ơn quý-nương, qui-nương giúp tôi, chờ nếu không phải tiên-nữ thì dựa có tại tình như thế.» Hoàng-tử liền sai quân lính vây cái hang đá để đuổi con ác thú. Vì con gấu không chịu nháy ra, người ta lấy lửa đốt những cây ở trước cửa hang rồi mới trông thấy nó. Con gấu muốn nhảy chụp mấy người vây nó, nhưng nó bị đâm chết.

Hai chị em con Lan và con Hương đang ngồi chơi xem cuộc săn ra thế nào thì hoàng-tử lại tận nơi và nói rằng: «Quý-nương giúp tôi một việc to tát, mời qui-nương đi với tôi về cung ở gần đây; phụ-hoàng-tôi sẽ tiếp đãi qui-nương rất tử tế.»

Con Lan và con Hương nhận lời và theo về đến cung, được tiếp rước tử tế. Khi chung no kê rõ tình cảnh, thì vua liền phán rằng: «Ta cho hai con ở đây, từ nay về sau hai con khỏi sợ khổ sở nữa.»

Hai chị em bây giờ được sung sướng. Con Lan đẹp để mười phần vẹn mười, ai thấy cũng khen; con Hương khiêm nhường, nhơn từ ai thấy cũng mến. Chẳng bao lâu hoàng-tử thấy con Lan sắc sảo mặn mà, càng nhìn nét mặt càng ưa vẻ long,

CAM TÌNH VỚI PHỤ-NỮ TÂN-VĂN

(Tập Kiêu)

Đàn bà dễ có mấy tay,
Phúc nào đọ được giá nầy cho ngang?
Hoa cười ngọc thuyết đoan trang,
Lời lời châu ngọc hàng hàng gấm thêu!
Lòng riêng riêng những kính yêu.
Những điều vàng đá phải điều nói không.
Ngôn ngang trâm mối bèn lòng.
Nên câu tuyệt diệu ngụ trong tình tình...
Nghĩ đi nghĩ lại một mình.
Xa xuôi ai có thấu tình chàng ai?
Thương vì hạnh trọng vì tài,
Nước non lưỡng lự lảng tai Chung kỷ
Thấy lời sắt đá tri-trí,
Tâm riêng, riêng những nặng vì nước non
Trăm năm tính cuộc vương tròn,
Con tâm đến thác hãy còn vương tơ!
Quần bao tháng đợi năm chờ,
Rõ ràng mờ mắt còn ngờ chiêm-bao.
Chút thân liễu yếu thơ đào,
Mà cho thiên-hạ trông vào cũng hay...
Đền bây giờ mới thấy đây,
Mà lòng đá chắc những ngày một hai.
Còn non còn nước còn dài,
Càng sâu nghĩa bề, càng dài tình sông.
Cùng trong một tiếng tơ đồng,
Ai lay chẳng chuyển, ai rung chẳng rời.
Công trình kẻ biết mấy mươi!..

VỎ-KHẮC-MINH

tỏ tình vàng đá, rồi làm lễ kết-hôn. Lễ này long trọng lắm: có yến tiệc, có khiêu vũ, các nhà vương bá gần miền đều đến dự.

Trong lúc mùa nháy, con Lan làm rơi mất hộp chiếu, nó tìm khắp nơi không thấy. Từ lúc đó nhan-sắc của nó cũng mất, mặt nó tự-nhiên xấu xa như người già. Nó phiền mà đau gần chết. Còn con Hương càng ngày càng thêm lịch-sự, người ta càng yêu cái nét của nó. Nó đính duyên với hoàng-tử và hết sức khuyên lơn để giải buồn cho chị nó.

Con Lan bây giờ mới hiểu rằng: «Cái sắc đẹp và sự bảnh-bao bề ngoài là vật không bền bằng đức khiêm-nhượng, tánh thủ-thường, lòng nhơn-ái.»

N. T. Đ.

dentelles. broderies
chapellerie
chaussures
photogravure
gravure

BỘ THÊU BẰNG SATIN ĐU
CÁC MÀU. CỦA NGƯỜI BẮC
LÀM RA: MẶT GỐI, TAPIS,
TRANH TỬ BÌNH, TRẢI
GIƯỜNG V. V... DÙNG ĐỂ
BIỂU AI LÀM KỸ NIỆM. HAY
ĐI MỪNG Đám CƯỚI, TẶNG
QUAN THỈ LỊCH-SỰ VÀ QUÝ.

BÁN TẠI HIỆU
NGUYỄN-CHI-HOÀ

chihoa
85 rue calinal
téléphone 798
SAIGON

SOIERIES Nguyễn-Đức-Nhuận

42, Rue Catinat. — Saigon

Ở trâu đồng bạch, đồng đỏ, vàng tây.

Gấm, lụa, hàng Thượng-Hải
hàng Bombay.

Hàng Tàu, hàng Lyon, hàng Nhật-Bôn.

Lưới tàn ong thừ trơn và thừ
có bông đẹp lắm.

Nỉ mỏng đen mượt như nhung
dễ may áo dài.

Mền gấm tốt, may sẵn
cho các ông lão bà lão đường già.

Giày đàn-bà đóng thiết kế. Nhiều
kiểu mới rất xinh. Khăn é-sap,
khăn choàng đủ các màu,
thiết lịch-sự

Thang-Long
20, RUE SABOURAIN - SAIGON
ĐỒ HÀNG TỐT, GIÁ PHẢI CHĂNG

Nón Casque
thượng hạng. Các
thứ nón giầy, áo con
nít. Tranh thêu, gối thêu, khăn
trải giường, đủ màu đủ kiểu làm rất kỹ

Le Directeur Gérant : NGUYỄN-ĐỨC-NHUẬN.