

MỤ-NỮ TÂN-VĂN

TUẦN BÁO XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM



Phản son tó điểm sơn-hà,
Làm cho rõ mặt dàn-bà nước Nam.

TÒA BÁO
(RÉDACTION ET ADMINISTRATION)

Qu 42 :: Rue Catinat :: Qu 42

SAIGON

VIỆT-NAM NGÂN-HÀNG

Công-ty hữu hạn vốn 350 ngàn đồng
54-4 Rue du Général Gallieni - SAIGON

... VIỆT-NAM NGÂN-HÀNG

P. LE VĂN GỘNG

Một cái xe 5 chỗ ngồi 6 máy mà giá có
MỘT ĐÔNG BẠC



Đã vào năm VIỆT-NAM BAO
HIỂM KHOA HỌC là công ty Peugeot
tại Saigon, với các kỹ thuật
và kinh nghiệm trong việc
thanh toán hàng tháng không tính tiền bao chí hết.

Giai số Tính toán ngân hàng bao chí các nhà buôn bán và báo chí: Phụ-Nữ-Tân-Văn; ở
xã hội nhanh chóng và nhạy bén hơn.

PHỤ NỮ TÂN VĂN

Tiền bạc và thư từ xin gửi cho:
M^e NGUYỄN-DỨC-NHUẬN
Chủ-nhiệm
42, Rue Catinat - SAIGON
TELEPHONE N 866

SÁNG-LÂP
M^e NGUYỄN-DỨC-NHUẬN
N° 60 - 10 JUILLET 1930

Giá Báo:
Một năm 6500 - Sau tháng 2250
Ba tháng 1580
Mua báo phải trả tiền trước
Paris: Lévy PHUNUTRAURA SAIGON

CÁI TÁNH LẠT LÈO CỦA CHỊ EM TA BỐI VỚI MỌI VIỆC

Hồi đầu năm nay, hội nghị quốc-lễ Phụ-nữ nhôm & Bả-linh, có một bà hội-viên nói câu này, tôi suy nghĩ hoài phải rồi phục là câu chi lý: Cuộc vận động của chị em ta, có được kết-quả lớn hay không, là do ở lòng sôt sáng của ta. •

Thiệt vậy, muôn việc ở đời, có việc gì không do lòng sôt sáng mà thành công cho được? Người cấp-sách đi học mà không sôt sáng thì bao giờ thành tài; người làm thơ mà không sôt sáng thì bao giờ thiện nghệ; người có trách-nhiệm trong gia-dinh mà không sôt sáng thì bao giờ gia-dinh thanh-vượng, con cái nên người; người ra gánh vác công việc quốc-gia, mà không sôt sáng thì bao giờ thâu được kết-quả tốt có ích lợi cho dân cho nước. Nói mày diệu đó ra làm ví dụ như vây thôi, chờ nội là việc đời, bắt cứ lớn, nhỏ, nếu muôn cho nên việc, thì đều phải nhờ ở lòng sôt sáng cả; không có nó thì chẳng có việc gì thành.

Hãy nói một người, muôn ra tay làm một việc gì, có lợi riêng cho thân-mình hay là nhà-mình mà thôi, mà không đem lòng sôt sáng ra, thì việc còn chẳng nên, lợi ích cho thân-gia của mình còn chẳng có thay, phương chi đối với công việc xã-hội, mình có những

cái trách-nhiệm lớn lao, hy-vọng to-tát, thế mà không có lòng sôt sáng, thì còn trông chờ nên việc, trông bô iêh cho ai làm sao được?

Chị em ta trừ ra có mày người cõ-cháp hay là không có kiền-thức đồi với việc đời không nói, còn thi ai không định-ninh khăng-khit, muôn sao cho nâng cao cái địa-vị của mình ở gia-dinh và ở xã-hội lên, muôn giành cái phán-nghĩa-vụ minh đồi với cuộc tiến-hóa chung cho dân-tộc; ấy là chưa kể đến nhiều người, trong trí còn muôn chen vai ra sực gánh những việc lớn lao, như chuyện vả trời lấp biển là khác nha.

Song hối-thứ rằng đồi với cái trách-nhiệm của ta phải gánh, đồi với sự hy-vọng của ta đương-om, chị em ta có tờ hết lòng sôt sáng ra không?

Tôi có thể nói ngay rằng không; thật chị em ta không sôt-sáng ngay với những việc có quan-hệ trực-tiếp đến thân-mình hay là đoàn-thể của mình, chờ chưa nói chi đến xã-hội nhơn-quán là chuyện cao-xa quá.

Nhiều khi tôi thấy chị em ta đồi với mọi việc, bằng cách lững-lơ lạt-lèo, khiến cho tôi không biết con đường tiến-hóa và nữ-quyền ở vào ngã nào dẫu mà kiềm. Than

Ôi ! Ta cũng là một phần-tử quốc-dân, ta là một đoàn-thể có quan-hệ cho gia-dinh và xã-hội, ta thấy phụ-nữ các nước bước lên bước cao, mà ta ~~nhưng~~ ta thêm, ày vậy mà trách-nhiệm nào ta phải gánh, phận sự nào ta phải làm, nhort thiết ta có cái khai-dộ vô-tinh, vậy thì có lẽ phụ-nữ ta còn phải ở trong vòng thua-kém, áp-chè và trầm-luân mài-mài.

Thật vậy, biết bao nhiêu là việc, trống chi em ta nên sót-sáng làm, mà sao không đt-xing ?

Cái việc hô-hào mày ra Phụ-nữ Khuyên-học-viện, lây phò-thông tri-thức để khai-hoa cho chị em, có phải là chuyện lợi-ich chung, nên tân thành sót-sáng không ? Thì mà tôi xem ra sau khi báo Phụ-nữ đã phát biểu ý-kiện, tuyên-bô chưong-trình về việc này, dè hỏi ý chị em nên tân thành thi viết thơ cho biết, mà từ hỏi đó tới nay có năm sáu tháng trời, chẳng qua chỉ được có vài ba bài thơ ngỏ ý hoan-nghinh, còn thì lặng lẽ im lìm, không nghe ai dâ-dòng lời.

Cái việc khuyên rủ ít nhiều chị em ra di hàn giấy số Tombola và di quyên tiền từng nhà để giúp đồng-bảo bị nạn trong nước, có phải là việc từ-thiện, mà chỉ em ta nên sót-sáng làm không ? Thì mà lời khuyên mới nản ní, công-bô ra có cà tuân, cùng không thấy có một bà nào có náo, tự mình sót-sáng dâng tên dè làm việc nghĩa.

Lại còn như cuộc thi văn-chưong và đức-banh của tờ báo này mò ra, có phải để khuyen-khích những sách vở hay và khuyen-khích những người có đức-tốt không ? Thì mà xem ra báo nhiều lời hô-hào cõi-dong, hình như tiếng gọi ở giữa đồng không, chưa có mấy người chịu ra hưởng ứng.

Kè dại-khai một vài chuyện như vậy, dù thấy rằng những việc gì có quan-thiết đến xã-hội nhơn-quán, thì chỉ em nhà ta không hâm hố sót-sáng gì hết. Than ôi ! Mày chuyện có quan-hệ và lợi-ich ngay cho mình, mà còn luring hờ-lạt-lèo, thì hèn chi mà địa-vị phụ-nữ ta chàng-cú-ở hoài trong vòng thiêt-thời chìm-dầm như bảy giờ ; chính tôi đây cũng là dân-bà, tôi không lấy gì làm lạ.

PHƯƠNG-LAN

Đinh ninh xin dặn mấy điều.

Bản báo đã nhiều lần cần-bach về lệ mua báo xin trả tiền trước. Vậy mà lâu nay mỗi ngày vẫn còn tiếp-dặng rất nhiều tờ báo gửi báo mà không có mandat gởi theo. Có vị nói vì ở xa nhà thơ, xin gửi báo trước, rồi ít ngày hoặc ít tháng có dịp sẽ gởi mandat sau ; có vị nói hễ tiếp được vài số báo sẽ gởi mandat vào vận...

Xin nhắc lại để các Ngài lựng cho, chúng tôi thiệt là cực chặng dã mà phải lập ra cái lệ đó, vì không vậy thì báo không thể sống được.

Một vị độc-giả thiếu 6\$00 thì không đáng là bao thiệt, song nếu cả ngàn vị thiếu thi số tiền dã lên tới 6000\$00 rồi, nhà báo lấy đâu mà chi dụng. Vậy từ đây xin qui-vị có lòng yêu bồn-bảo, muốn mua xem thì khi gởi tờ mua, xin nhớ gởi mandat theo tờ ; ấy là điều cần-nhứt.

P. N. T. V.

Mày nhà sót-sáng cùng việc từ-thiện rất đáng khen

Trót tháng nay, vì lòng thương đồng-bảo bị nạn dòn, mà các nhà từ-ibien kẽ sau đây rất dày công với cuộc cùu-té :

Ông Phạm-hạ-Huyền lãnh chở chuyên gởi gấm 300 bao gạo ra Bắc mà không tính tiền công.

Ông Bù-nhu-Liên lo di từng nhà ở Saigon cùng ông Hội-trưởng vừa quyên tiền vừa xin và mua đồ dùng vào cuộc xổ số Tombola sắp tới đây.

Ông Chân-Thụy lo xếp đặt cuộc hát.

Ông Lê-Mai gởi sách cho các nơi bán, hẽ bán được bao nhiêu thì quyên bấy nhiêu.

Ông chủ biếu Tiên-Duệ là tiệm may ở số 37 đường Đỗ-Hữu-Vị đã xin hội cùu-té lại làm chứng số thầu của hiệu Ông từ ngày 24 Juin cho tới 24 Juillet, bê Ông thầu và được bao nhiêu thì Ông sẽ trả ra 10% cho hội Cùu-té. Nghe đâu số thầu của hiệu Ông mỗi tháng thường thường được hơn 2000\$, vì hiệu Ông đông khách lắm.

Ông Khanh-Ký là chủ hiệu Photo KhanhKý chụp những hình ảnh về cuộc Cùu-té và các cuộc hát cho hội Cùu-té. Nhà làm cliché Nguyễn-Chí-Hòa làm những hình dễ cõi-dong cho cuộc cùu-té mà cả hai nhà đều ra công-làm không, chờ không lính tiền bạc chi hết.

Đây là kê những vị hảo-tâm mà chúng tôi được biết, chờ còn biết bao nhiêu vị hoặc ở xa hoặc chúng tôi chưa được biết, nên không thể kê xiết được, xin miễn chấp cho.

P. N.

LÀM THẾ NÀO CHO THÀNH MỘT TẬP BÁO PHỤ-NỮ TÂN-VĂN

Bút-thơ ngỏ cùng cô Trần-thị-Vân
ở Rạchgiá và cùng chư-việc độc-giả của bốn báo

(Tiếp theo)

Trong kỳ trước, chúng tôi đã kê về việc soạn bài vở, việc sáp-chữ, việc đưa kiêm-duyet, đều là những việc đầu của tờ báo. Song đó mới là một phần công-việc mà thôi, còn một phần nữa là in, là đóng, cho thành-thành tập báo ; rồi lại còn việc dán-bang, phát-hành đi các nơi, cũng là công-việc quan-hệ lắm.

Kỳ này chúng tôi kê về những công-việc đó.

Việc lên máy in

Khi đã làm *mise en page* xong, thì một mặt chúng tôi gởi bài lên sở kiêm-duyet coi, một mặt ở nhà phải sửa lỗi. Lần này bài vở đã xếp đặt thành-trương, thành-thứ tự rồi, chỉ có việc đọc lại coi còn lỗi nào sót lại thì sửa. Công-việc này gọi là *sửa morasse*. Sửa một lần, thợ in đem về sửa những lỗi còn lại, sửa xong vô morasse một lần nữa đưa cho chúng tôi coi, rồi chúng tôi mới cho bon à tirer, nghĩa là nhận rằng hết lỗi, cho in.

Lúc bấy giờ thợ mới ráp khuôn lên máy. Cái máy ở nhà in Portail dùng để in báo Phụ-nữ mà độc-giả thấy trong tấm hình này, là một kiểu máy mới chế ở bên tay, có nhiều cái đặc-sắc lắm, tại Saigon này chỉ có nhà Portail là có mà thôi, và giá nó tới 35.000\$.00.

Nó có những cái đặc-sắc như sau này :

1. — Nó chạy đúng, nói theo tiếng nhà ngõ-bè, gọi là nó có *précision*. Phím là cái máy chạy đúng, thi bao nhiêu cơ-quan bộ-phận trong máy, đều phải ăn khớp với nhau từng li từng chút, nếu như có chút nào sai-chạy ở trong đó, từ cái bánh xe nhỏ nhõ, từ cái đinh vít (*vis*) cõi con, thi là không đúng nữa rồi. Không khác gì cái đồng hồ nhõ, máy móc có bao nhiêu dây, ấy vậy mà nó trực-trặc một chút gì trong đó thôi, thi ta đã thấy sai giờ sai phút rồi. Cái máy in cũng vậy, nếu như nó chạy không đúng thi tự nhiên in ra có tờ đậm mực, có tờ lợt, xiên đầu này, méo đầu kia, lại còn có khi bù gáy cả chữ là khác nhau. Trái lại nếu máy tôi và chạy đúng, thi từng chữ, từng tờ in ra, coi đều dặn, bắn-bồi, rõ ràng, ngay ngắn, tức như báo

Phụ-nữ in bảy giờ, độc-giả nhận kỷ, chắc cũng thấy khác lúc trước nhiều lắm.

2. — Cái máy này-vừa in vừa cắt giấy. Thường các máy khác, người thợ in (*margeur*) phải ngồi dài từng tờ giấy để cắt sẵn sang, theo tờ giấy như trình, dài-tông 65 = 100. Song cái máy in báo Phụ-nữ đây không vậy, nghĩa là không phải có người ngồi dài từng tờ giấy, không phải in bằng giấy lẻ, mà in bằng cả một cuộn giấy cuộn tròn thiệt lớn. Cuộn giấy dể ở một đầu máy, in tới đâu thi đã có máy cắt ra từng tờ tới đó, chờ không cần phải tay người mò vào, thật là hời được nhau công và tiện lợi mà chóng hết sức.

Các máy thường, dã phải có người ngồi dài từng tờ giấy rồi, lại còn phải có người đứng luym từng tờ mà máy dẽ in ra, dẽ xếp-dong-lại. Cái máy này lại tránh luym được cả sự đó. Từ đặt giấy, lấy mực, cho tờ in ra thành tờ và xếp lại, như thiết đều là máy tự làm lấy cả ; người thợ bắt quá chỉ dừng ngo-chóng thời, chờ không kho nhọc gì hết.

3. — Nó chạy mau và êm. May xấu, chạy nhẹ rầm rầm, mà chạy chậm chạp, mỗi giờ chỉ in ra được chừng 7, 8 tấm tờ như tờ nhại-trình thời. Còn máy này tốt thương-hàng, thành ra nó chạy êm như ru, đèn dỗi dưng bên me cũng không nghe có tiếng động gì cả. Dù vậy, lại có sít in mau, mỗi giờ tới 1800 tờ giấy, song thường người ta chỉ cho nó in chừng 1000 hay 1200 mà thôi, vì dầu cho nó mạnh lẹ như con ngựa thiền-ly mặc lồng, nhưng không mấy khi ai thê-cuong cho nó chạy hết sức, mà muốn cho nó chạy vừa đủ dường sức cho nó.

Đại-khai máy chở đặc-sắc của cái máy in báo Phụ-nữ như vậy. Nhờ đó mà độc-giả có thể nhận kỹ ra rằng báo Phụ-nữ bảy giờ, trừ ra chủ in hơi cũ một chút, song ít lâu nữa có chủ mới ; còn về sự in, thi thiết là đúng dắn bắn-bồi, không có sai-chạy, lầm-lem một chút nào cả.

Nay giờ chúng tôi quên nói về sự in bia, vậy trường nên nói sơ dẽ độc-giả biết. Bia báo Phụ-nữ bao giờ

cũng in hai màu: màu này xen với màu kia. Nhiều người không biết, thấy bìa báo in màu như vậy thường là in bằng bùn da (*Chromolithographic*) nhưng kỹ thuật là in máy thường; mỗi màu in bằng cái cliché bằng kẽm, in màu này trước màu kia sau. Sự lựa màu phải lựa cho màu này hợp với màu kia thì mới đẹp; việc này do một tay chuyên môn pha màu và trộn thuốc; lại được máy in tốt, khiến cho những người không rành, thi không thể biết được là in bùn kẽm, và in hai lần, mà cho là in bùn da. In bùn da lần nhiều tiền lắm.

Báo Phụ-nữ có 32 trương nhỏ, tức là nguyên hai tờ giấy báo bằng ngày xếp lại, mỗi tờ 16 trương. Bởi vậy, mỗi lần lên máy chỉ in được 16 trương, rồi lại lên khuôn thứ hai 16 trương nữa mới xong.

Khi thợ sắp chữ sửa lỗi hết rồi, thì đem khuôn lên máy cho thợ máy ráp lại sẵn sàng, và lấy cây hoặc sắt, ném đóng bốn phía xung quanh lại cho thiệt chặt, để khi máy chạy khỏi sút chữ ra. Lại nếu như trong khuôn có cái cliché nào thì máy phải coi chừng sửa sang lại, thấp quá thì phải dán nó cao lên, cao quá thì bao di cho thấp xuống, làm vậy thi khi in mới đều nhau, không có chỗ đậm

chỗ lợt. Công việc sửa soạn trên máy như thế kêu là *mise en train*.

Như tiện, bùn-báo thường nên nói sơ qua về sự làm cliché, cho độc-giả biết. Cách làm hình kèm (*photogravure sur zinc*) bây giờ các nước Âu-mỹ đã dùng những phương-pháp hóa-học của họ mới nghĩ ra, làm đã giản-tiện mà lại còn mau chóng là khác; ở ta đây vẫn dùng lõi cũ, máy cũ, đợi khai-lam như vậy: Độc-giả có tấm hình, muốn đưa làm bùn kèm (cliché) để in lên báo, thi người thợ chuyên-môn đem tấm hình ấy ra máy chụp hình — thử máy riêng — rồi qua một thứ kiền mỏng, rồi người thợ lấy miếng kèm vào trong buồng tối, pha thuốc vào, đem ra, đặt miếng kiền đã chụp kia lên trên, cho hình ăn xuống kẽm, mỗi lúc lâu mới gó miếng kẽm dò ra; nhưng bây giờ trên miếng kèm chưa tuách hình gì hết, người thợ lấy miếng kèm đó thả vào trong một chậu nước *acid*, lắc đi lắc lại chừng 15 phút, *acid* ăn lùng vào kẽm, mới làm cho hình nỗi lên. Vậy là thành cái hình kèm rồi. Công việc, trước sau làm hết 1 giờ đồng-hồ. Lâu nay bao nhiêu hình kèm in trong bùn-báo, đều là do



Hình cái máy lớn, in báo Phụ-nữ

nha Nguyễn-Chí-Hoa ở đường Catinat làm cũ; nhà này làm cliché tinh-xảo dễ có tiếng ở Saigon cho nên những hình in ở các báo tây lớn như *Depêche* và *Opinion* đều làm ở đó hết.

Chúng tôi trở lại chuyện in. Khi thợ máy làm *mise en train* xong đầu đõ rồi, thi thợ in cho máy chạy. Máy chạy bằng hơi điện, cho không phải dùng người quay bánh xe như lõi cũ. Tới đây là công việc của máy, in hết tờ này tới tờ khác, chúng nào dù số của mình đã định thi thôi.

Việc đóng thành tập

Máy in được chúng nào thi có thợ đóng (*relieur*) đem ra xếp lại chúng này. Độc-giả coi trong tấm hình bùn-báo in dày, là toàn thợ xếp, đóng, và cắt báo Phụ-nữ mỗi tuần, cũng là một công-việc khó nhọc và cần nhiều nhon-công-lâm.

Thường những nhà in nhỏ, về việc xếp đóng như vậy, đều dùng tay người phần nhiều, nhưng nó dày họ dùng bằng máy. Từ việc xếp lại cho thành thứ tự từng trường, rồi đóng, rồi cắt, người biêt đã có những thứ máy riêng cũ. Nhờ vậy mà công việc làm được mau chóng, cho báo Phụ-nữ

mỗi tuần in ra trên mươi ngàn số, nếu mà xếp và đóng bằng tay, thi phải dùng ít nhất 25 người và làm ít nhất năm ngày mới xong.

Khi thợ xếp đã xếp xong 32 trường ruột ở trong và đặt ra ở ngoài rồi, thi chồng cao thành đống lõi đó, rồi có người thợ đóng đem ra máy mà đóng. Độc-giả thấy giữa cửa hào Phụ-nữ, có một sợi dây bằng kẽm, ấy là đóng bằng máy vậy. Người thợ cầm tongs cuồn hào dài vào máy, máy ráp xung một cái, tức là nó đã dài và xau dây kẽm vào rồi.

Thợ đóng xong, thi đã có thợ cắt đem lại máy cắt. Máy cắt này như thử máy lớn, có thể cắt được máy trăm cuồn một lượt; cắt chiếc này thi trả chiếc kia, ba lần vẫn mày cho luân dae luân xuống, mới thành ra tập báo đã cắt hẳn hoi.

Công việc của nhà in, lãnh in báo Phụ-nữ, từ việc sắp chữ, việc in, cho tới khi xếp, đóng, cắt, thành thành tập báo, ấy là công-việc của họ xong rồi. Họ gởi từng gói, mỗi gói một trăm cuồn, cho người chở đến bao quản, giao cho chúng tôi.



Quang-cảnh chỗ xếp, đóng và cắt báo Phụ-nữ.

Việc dán băng gởi di

Trước kia, tuy là bồn-bảo định ngày xuất bão là thứ năm mồng tết, nhưng bao giờ cũng tới sáng thứ tư tết do là đã có bão ra rồi; bây giờ số in càng ngày càng tăng, và công việc in, muốn làm cho cẩn thận hơn, nên chỉ hời này chúng tôi định lại i cứ sáng thứ năm thi mới có bão phát hành.

Ôi thôi! Ngày nào nhà in in xong, chờ bão tung xe lại giao cho bão-quân, ấy là tối ngày bão ra, thì ở ty phát-hành của chúng tôi có cái quang-cánh lắp-kép, bồn-bé, nếu có vị đốc-giá nào tới thăm bão-quân nhâm vào bão đó, ngó mấy chồng bão ngần ngang cao ngút kia, cùng là thấy ngườ

làm xang xát, thi tướng cũng phải ngó mắt. Phải quang-cánh ngó thấy bô-bè lắp nắp thiệt: Trong nhà có cả chục người ngồi xum quanh cbông bão, người thi xếp bão, người thi dán băng, người thi soạn riêng ra từng tinh từng quân, người thi bộ lại từng bộ, để chục dem ra nhà dày thép, ai nấy đều xắn tay áo lèn mà làm, coi hăng hái vui vẻ, nhưng không có thể giấu được cái vẻ tội vàng khò nhọc; còn ngoài cửa th. có hàng mấy chục đứa nhỏ, ngồi chục sẵn ở đó, rồi thi chúng nó xum nhau lại, tiếng cãi lầy thấp cao, lời chuyện trò to nhỏ, làm om sòn inh-ỏi ở trước cửa bão-quân, ấy là mấy đứa nhỏ chờ trong ty phát-hành xep xong, thi giao cho mồi đứa mấy chục tấp, dem di bán lẻ ở khắp châu-thành Sa-



Con nit chờ ở trước bão-quân, để lãnh bão-bán lẻ.

gon Cholon. Cái lắc phản phác này, mấy đứa nhỏ tranh giành nhau, xô đẩy nhau, đứa nào cũng muốn giành được phần trước, để chạy ra rao bán cho mua. Thật chúng làm rộn ràng xang xát quá, có khi vì tranh giành nhau mà thi vò với nhau tội khóc.

Công việc phát-hành, chúng tôi làm cẩn-thận hết sức. Độc-giá xét coi: Chúng tôi tiếp được thư mìn bão gởi về, thi có người biên vào sổ lợn, lại cho sổ thứ tự phản minh, thứ nhứt là ghi số riêng ra từng tinh từng quân, rành rẽ lắm, để phòng khi muôn biết vị nào mua bao nhiêu ? ở đâu ? thuộc về số dày thép nào ? trả tiền chưa ? bão mìn đến bao giờ hết hạn ? chúng tôi mđ số ra là thấy liền, chờ không phải tìm kiếm hay là sai sót gì cả. Rồi mấy người viết băng (bandes), tức là miếng giấy dán ngoại bão, để tên và chđ ở cửa đốc-giá) dem số ra, y theo đó mà viết. Viết xong quên nào bay hat nào rồi thi dán lại coi số băng có đúng với số đốc-giá ở quân hoặc hat đã ghi trong sổ không ?

Khi viết băng xong rồi, thi chúng tôi phải kê-khai vào trong tờ giấy in sẵn của nhà dày thép, kêu là bordereau, biên rõ ràng bao nhiêu băng gởi đi quân nào, bao nhiêu băng gởi đi hat nào và tổng cộng là bao nhiêu đê cho nhà dày thép đóng dấu vào và tinh tiến gởi. Cái dấu ký tức là thế cho con niêm; nhà bão nào cũng phải dem ra cho nhà dày thép đóng dấu bande trước, rồi mới dem về dán vào bão mà gởi đi.

Ty phát-hành của chúng tôi, dán băng xong xă rồi, có người chiếu theo trong sổ, mà soạn riêng từng tinh từng quân ra, ví dụ như bão gởi đi My-tho bao nhiêu, ra Hanoi bao nhiêu, về quận Cai Lậy bao nhiêu, mồi quận mồi hat đều bộ riêng từng bộ, ngoài có cột dày chắc chắn, để dem ra nhà dày thép chánh. Nhà dày thép chánh cứ đê y bô như vậy, theo tên tinh hay quân đã ghi ở ngoài, mà gởi đi tới đó, rồi nhà dày thép số tại mồi mõi ra mà cho trạm phát di mọi nơi.

Công việc dán băng và gởi di, chúng tôi làm kỹ lưỡng cẩn thận như vậy, không có thể sót một vị đốc-giá nào mà không có bão gởi di. Ấy vậy mà thường khi có đốc-giá ở xa viết thư về trách sao kỳ này kỳ kia, quên không gởi báo cho tôi. Không phải là chúng tôi quên đâu, mà không có thể nào quên được, là vì mồi ký phải gởi di cho bao nhiêu đốc-giá, là chúng tôi dán băng và gởi tại nhà dày thép chánh, dù bấy nhiêu số bão. Chắc hẳn về tới trạm nhà quê, còn có nhiều kẽ thưa hành công vụ, không có lương-lạm, nhẹ bão

của đốc-giá mà ăn cắp; đôi khi đốc-giá mất bão là duyên do bô sự thất lạc giặc đường như thế; thật là một sự khốn cho nhiều người phải kêu nài. Mỗi lần có đốc-giá kêu nài, là bồn-bảo đưa ngay thư cho nhà dày thép chánh tra xem giám, chúng không bắt được chứng cớ thi biết làm sao dâng. Chẳng qua tại công việc hàn-chành & dày, chưa th-choc hàn hối ở mấy nơi xa chau-thanh, nên chỉ mới có những chuyên mđi tho mđi bão luôn luôn như thế.

Xong việc gởi bão di cho các đốc-giá rồi, chúng tôi mới làm tới việc gởi bão di cho các nhà nhân bão lẻ ở các nơi, kêu là gởi dépôt. Khuynh Lực-tinh, lại suối từ Nam ra Bắc, không sót mđy tinh, mđy chỗ thi-sa, mà không có nhà dépôt bão Phụ-nữ. Thủ nhứt là ở Saigon, Hanoi, và Haiphong, mỗi kỵ chúng tôi bán lẻ, kỵ bán lì hơn hết cũng là bốn ngàn số, trong nội 3 tỉnh đó.

Công-việc làm cho thành-thân tập-báo Phụ-nữ-Tân-văn là như vậy. Mỗi tuần đốc-giá có một tập bão mà coi, chưa kể đến sự dò hay, kể về công-phu, từ tờ soạn, ty quản-lý, cho đến mấy người: thư chử, thư in, thư xếp, thư đóng, không biết bao nhiêu là người, ao-nhiên là khò-nhoc, lại kể đến sự tốn-kém, từ tiền nhì, tiền đền, tiền soạn bài vở, tiền mướn người làm, cho tới tiền gởi di, mỗi thứ mỗi kỵ công lai nhiều lắm. Nếu hày giờ có một nhà triều-phủ nào, có tinh hào-phóng và hào-kỵ, muốn in mỗi tuần ra một tập bão như Phụ-nữ này đê mà coi riêng, thi sự hao tốn về soạn bài, công in v.v.. tất phải tốn ít nào là 5000.000 mđi dù. Độc-giá suy-xét như vậy, thi dù biết chúng tôi làm cho thành-thân tập-báo này, thật mđi tinh-thân, tinh-lực, tiền bạc, công-phu nhiều lắm.

Mất nhiều tinh-lực và công-phu như vậy, mà không phải là mong có lời gì đâu. Có lời, là lời vi-cái chđ chúng tôi đã dem hết thành-tâm và phản-sự ra, chờ không lời gì về tiền bạc cả. Phương chí chúng tôi còn có việc Học-bông mà đoàn-thê Việt-Nam Phụ-nữ đã xướng-lập ra, phản-sự chúng tôi phải Jo-lảng, thâu-gop, chia xé thê nào cho hết người học-sanh dương ở bên Pháp hay phi-khoa-phuc thiếu-thôn và phải lo liệu hâm-hao-phuc cho Học-bông khác kẽ theo. Ấy nêu Phụ-nữ có lời lẽ lời ở chđ đó.

Một tập bão làm ra, công-phu phi-lết, hao tốn như thế và có cái gánh phẩn-sự như thế, thi độc-giá có nên hết lòng chiếu-cố, hết sức cố-dòng? Nhỏ nđi công-phu, hao tốn, thi có thể không? Nhưng đây là một điều không thể tin nổi, nếu không có rồng rai ra hay không?

TRÀ LỜI CHO MÂY VỊ ĐỘC-GIÀ HỎI VỀ BÀI

THÂN-OAN CHO VÔ-HẬU

Cái này, "số giác-đang-dia" là là tự-tôi, bà Vô-hậu có bị người ta chửi-thì mặc-hả, tôi lại là-lay can thiệp vào làm-chi cho tham-chuyen. Nhưng mà đã-dồn ra tôi phải-và, tôi không-và, tôi bỗ và cho-si?

Sau khi bài ấy ra, có hai bà, một ở Hanoi, một ở Vinh-long, viết thư chối-văn. Lại một ông, tên là Nguyễn-hoàng-Cánh, bài chối-văn của ông đang trong số 53 của Phụ-nữ Tân-văn. Chúng tôi đã nói-đang bài-đang này vì lời-đã-danh-có-điều-hay-hay-đang-đang.

Bà là nhơn-tiền nói vào mày-câu, chờ chờ-đây-cết-dè nói-về cái-y-hường của tôi-trong-khi viết-văn. Trong khi tôi viết những bài như bài nói-về Vô-hậu đó, tôi dùng tinh-một-lời-khách-quan, chờ không-xem-vào-chút-chứ-quan-nào-hết. Nếu độc-giá lấy chủ-quan mà đọc của tôi, cái-y-hường bài-bên-trái-khau-rồi, thì tài-gi chẳng sao ra-mỗi-hò-nghi?

Khách-quan và chủ-quan là nghĩa-như-vậy: Nếu-khi-ông-coi-và-danh-giá-một-con-ngựa, mà-ông-cứ-theo-những-xoay-nó, xác-nó, bè-cao-nó, chun-nó, móng-nó-mà-ông-coi, rồi-ông-doán-nó-tối-bay-xấu, giá-nó-dáng-bao-nhiêu; ấy là-dùng-khách-quan-dó. Nếu-trong-khi-sý, ông-lại-xem-vào cái-y-lợi-dụng-của-ông-về-con-ngựa-ấy; ông-lại-nghĩ-cái-trạc-ông-thì-thấp-bé, còn-nó-thì cao-lớn, không được-việc-cho-ông, rồi-ông-nói-nó-là-xấu, không-dáng-bao-nhiêu-tiền; ấy là-ông-dã-dùng-chủ-quan. Chủ-quan-chang-phai-là-không-nêu-dùng, song-tùy-tung-việc-trong-khi-ông-mua-con-ngựa-dẽ-ông-cởi, thi-ông-dùng-chủ-quan được; nhưng-khi tôi-nhờ-ông-coi-một-con-ngựa-thoi, mà-ông-cũng-dùng-cách-ấy-thì-ông-làm.

Khi tôi viết bài "Thân-oan cho Vô-Hậu", tôi-dùng-luôn-về-dịa-vị-khách-quan. Nói-thì-vô-phép, chờ-bời-bấy giờ tôi-coi-tôi-như-là-ở-chỗ-rất-cao-mà-ngo-xuống, tôi-chỉ-thấy-loài-nhân-mà-thôi, chờ-tôi-chẳng-phân-biệt-dân-ông-với-dân-bà. Lần-lần-tôi-ngo-kǐ, tôi-thấy-dân-ông-có-làm-vua, tôi-mới-bởi: sao-dân-bà-lại-không-dược-làm-vua? Tôi-thấy "vua-dục" có-nhiều-cung-phi-mỹ-nữ, tôi-mới-bởi: sao "vua-cái" lại-không-dược-có-nhiều-cung-phi-mỹ-nam? Tôi-dò-trong-óe-tôi-không-có-cái-vết-của-những-chữ "Nam-tôn-nữ-tỷ", không-có-cái-vang-của-những-câu "Tàn-kê-tu-thần", không-có-cái-lần-của-những-lời-tue-ngữ-như-là "Thập-nữ-viết-vô; phu-nhân-nan-hóa". Tôi-dò-tôi-coi-lịch-sử-là-một-cái-tài-sản-chung-của-loài-nhân, dân-ông-không-dược-chiếm-làm-của-riêng-minh. Biết-bao-dân-ông-xưa-nay-dã-làm-lầm-di-biết-bao-trương-lịch-sử; thứ-nhân-dân-bà-này-mới-làm-lầm-có-một-trương-mà-kể-số-vào-dâu, cho-nên-tôi-nói-rằng-không-dắc-lợi. Tôi-dò-tôi-cũng-coi-luôn-cái-vua-Trung-quốc-dời-bấy-giờ-như-một-khoảng-ruộng-hoang-ở-miệt-Cà-mau-Rạch-giá, ai-muốn-chiếm-thì-chiếm, ai-có-sức-thì-chiếm, người-này-chiếm-rồi-mà-nhân-kia-dến-droat-di-cũng-mặc-kệ-ho, chẳng-can-gi-dến-tôi. Tôi-dò-tôi-cũng-cho-sự-giết-nhân-ở-trong-lịch-sử-là-thường. Vô-Hậu-dã-giết-con-cháu-nhà-Dương, thi-cũng-như-nhà-Dương-giết-con-cháu-kẻ-khác. Tôi-tóm-lại, họ-làm-chi-dó-họ-làm, trốn-thay-họ-với-nhau, tôi-chỉ-dừng-ngoài-tôi-coi-tôi-chơi-mà-thôi. Mà-nói-cho-dến-cùng, tôi-dò-tôi-cũng-quên-dứt-di-tôi-là-dân-ông-hay-dân-bà-nữa, tôi-chỉ-biết-tôi-là-một-nhân-trong-loài-nhân-vậy.

(1) Nếu muốn-nói-cho-thiệt-dùng-thì-chữ "đồng-loại" nầy-phải-nói-là "đồng-tách" (同 - 挑). — Theo tiếng Pháp là "même sexe".

(2) Chữ y-hường nầy tôi-dùng-như-chữ-khuynh-hường-nhân-ta-thường-dùng, theo tiếng pháp là *Tendance*. Nó-là-một-danh-từ-cũ.

Nếu-nói-nó-cho-thiệt-dùng-thì-chữ "đồng-loại" nầy-phải-nói-là "đồng-tách" (同 - 挑). — Theo tiếng Pháp là "même sexe".

Nếu-nói-nó-cho-thiệt-dùng-thì-chữ "đồng-loại" nầy-phải-nói-là "đồng-tách" (同 - 挑). — Theo tiếng Pháp là "même sexe".

nам-thì-hay-thiếp, may-nó-gielp-nhân-dân-ta-chinh-chuyen-là-phép, rùi-gielp-hà-dài-án-ném-dì-cu-iết-óng-đi-chứ, thi-cái-dò-là-lỗi-tai-minh, sau-không-trach-minh-lại-trach-nhì? Gia-dinh-tan-nát-là-chiù-lỗi, chẳng-ai-thuong-hai. Mì-cái-gia-dinh-cha-của-nhân-sý-thì-chung-nén-dì-nó-tan-nát-di-cho-ranh!

Cái-y-hường-đang-Nguyễn-hoàng-Cánh, ông-chỉ-day-thì-dược-có-toé-chứ. Nguyễn-văn-của-tôi-như-vậy: « Cái-dè-quốc-doi-nay-di-chinh-phuc-nuoc-nhân, doi-cái-chánh-quyen-đ-tay-này-quay-tay-khác, mà-không-làm-ngay-nó-là-làm, vẫn-theo-cái-kieu-tung-huoc-muối-của-Vô-Hậu-de » Ông-hỏi-tôi-rằng: « Vì-sao-mà-gi-cung-theo-cách-kieu? Lấy-chi-mà-chắc-rằng-cácdé-quốc-mi-theo-Vô-Hậu? »

Chỗ-dò-tôi-phải-cái-mặt-ashtag-mà-nhận-là-cái-lỗi-của-tôi, tôi-dă-dùng-chữ "theo" hoi-sóng-sóng. Tôi-xin-cám-on-ông-chỉ-cho-mà-cái-chánh-lại-như-vậy: « Tôi-kè-cái-kieu-tung-huoc-muối-của-Vô-Hậu-de », thi-thôi, kiêm-có-sự-ngang-aganh-chi-nhà.

Ông-Cánh-chứa-biết-lỗi, nén-rồi-bài-có-noi-với-tôi-rằng: « chờ-né-con-nít ». Sợ-đó-ông-khỏi-dồn. Thành-nhiên-là-vị-thần-của-tôi-thờ. Nếu-ông-là-con-nít, thi-tôi-con-muốn-tôi-là-con-nít-hơn-ông-nhà.

PHAN KHÔI

Fumez le JOB



Thưa-các-bà.

Nếu-như-một-cái-bà-có-nút-rudi, có-mắt, da-mặt-có-lông-uốc-da-vàng-và-có-mồ-xinh-tịn; tóc-turg, lông-mi-mắt-không-dài; mắt-không-sáng-sủa-v..v..

Muốn-tri-những-chứng-dò, thi-xin-các-bà-dùng-những-dầu-phấn-của-Việt-Mỹ-Nhơn-KÉVA-ehlé-ra.

Nhiều-bà-dă-dùng-thúi, đều-làm-chứng-cho-là-thần-hiệu. Tôi-xem-không-phải-trả-tienda. Ai-xin-catalogue, sẽ-gởi-cho-không-lấy-tiền.

lòng tên được mà ta vẫn là ta, chờ không lâu với người Áy là hưng thê của tôi như thế. Tôi vẫn biết Nhỏ-giao như ta đã thi hành ra từ xưa đến nay có nhiều điều đó. Nhưng cái dữ đó là về người mình không biết dùng lời cát-tinh-thần mà chỉ giữ khau-khau tuy cái cát-hà, mà không biết tay thời mà biến đổi, để đến khi đã bêp cả, rồi không biết tự hỏi, tại sao ta cho Nhỏ-giao Xem ra tân-giao nau và học thuật nau cũng vậy, người sang lập ra, chỉ dạy minh cát-tinh-chí mà thôi. Về sau cái hình-thể cũ biến mất đi, đến khi không hiểu được nữa là một Nhỏ-giao sói đi đến mức này là vì ta không biết theo thời mà biến. Gia-sú ta hứa hết những cái van-vật cát-hà đó, nhưng cái ấy có lẽ thích hợp với thời cũ mà không thích hợp với thời nay nữa; rồ ta rút lấy cái tinh-thần, gác nó lên cho mảnh-mè, thì biết đâu ta lại không làm được việc rất đúng làm hay sao?

Trước kia tôi cũng như Phan-quân, điều gì của ta, tôi cũng cho là dở, muốn bỏ đi cho hết, để di luum của người về mà thay vào. Sau lâu lâu tôi thấy những cái mảnh mảnh huyền của người, lại là cái bá mà người ta nhai chán mảnh mảnh nhà ta. Nếu mình ta chạy theo mà luum lấy đem về làm của qui, thế chẳng hóa ra mình dai làm sao!

Tôi chắc Phan-quân cũng biết rằng ngay ở bên Tây, những nhà thợ-giá có nhiều người cũng lấy cái cảnh-tuong vĩ-hội ngày nay làm hồn của di tìm-tòi xem có cách gì mà sửa đổi được không. Thương chí ta đây cũng là tại một, có dù tri-tue, ta hả không làm ra được việc gì là riêng của ta, mà ta cứ nhút nhút phải chạy theo đuổi người làm gi.

Phan-quân với tôi cùng nhau đã được trò chuyện một hồi lâu, tôi biết Phan-quân là người học-thực rộng và ta có nhiệt-tâm về sự cải-cách của xã-hội ta. Nhưng tôi e rằng Phan-quân nồng ruột quá, cho nên với muôn theo Tây-học. Phan-tiền-sanh nhiệt-tâm đến nỗi cái tinh-thần mảnh tiền-sanh ta thuở nhỏ đến giờ, mà đến khi chia tay ra đi, không được một giọt nước mắt! Tiền-sanh vốn không phải là người Tây-học mà nhiều được cái tinh-thần Tây-học như thế, thì ra cái tinh-thần Tây-học mạnh thật, mà cái tinh-thần Nhỏ-học suy-nhược làm thật! Tôi càng nghĩ càng xót-xa đau-dớn cho cái tinh-thần nước nhà, đến nỗi hàng lẻ chưa-chan. Hay là vì tôi không cho Tây-học là mản-nuyễn, quay trở lại làm ban xóm Nhỏ-giao, cho nên lại bị Nhỏ-giao quyến-rủ mà me di như thế chẳng. Cố-le cái tinh-thần Không-giao và cái tinh-thần Tây-học khác nhau ở một chút mối tình do chàng.

Dùu thế nào mào lung, xem đó thi biết Phan-quân với tôi đi hai con đường khác nhau. Thời thi tiền-sanh đã chia ra tâ-hưu, và tiền-sanh cát-di dương tâ, tôi cứ di dương hưu, mong rằng một ngày kia ta cùng nhau tới một chỗ cao ráo sach-sé, tiền-sanh thì đem cái tài-năng của Tây-học, tôi thi đem những vật-lieu của nước nhà, rồi hai ta cùng ra sicc xây lấp một cái nhà thật đẹp, theo kiểu mẫu rất mới, mà vẫn là nhà của ta, chờ không giống nhà của người. Lúc ấy ta cùng nhau cát cười rằng ta di con đường khác nhau mà cũng tới một cái mục-dich.

Nếu được như vậy, thi ta cũng có thể phảng-phất như cầu Mạnh-tử nói: «Quán-lữ diếc nhân nhì dì hí, hà-lát đồng.»

Lê-thần TRẦN-TRỌNG-KIM

Phụ-nữ nước Nhật

Bao tây đăng tin rằng ở nước Nhật có một cô con gái tên là Kaneko Moriaka 22 tuổi, tốt nghiệp ở trường Cao-Dẳng, mới được bổ làm một viên-chức trong tòa Cảnh-sát thành Nakano (gần Tokio).

Chắc ấy lần này mới có một người đàn bà làm là lần đầu.

Bao ấy lại dâng thêm rằng nhau vì lệ giao-thiệp nam-nữ ở Nhật nghiêm-ngặt, nên quan-trên ra lệnh rằng lúc cát vào sở làm việc thi phải xa các bạn & nam đồng-nghiệp s' ra, hai bên không được chào hỏi chuyện trò, chứng nào có ra đường có gặp ông Chánh cũng không được chào.

Có vậy không?

TÂN-NỮ

Kỳ này bài nhiều quá và vì trung số cuối tháng nên bắn Phương danh các nhà hảo tâm quyền giúp nạn-dân xin hồn lại.

Ai muôn cưới?

Lại hiệu sách Tinh-Đức Thư-Xã mua một cuốn «CHIẾNG-NGỘC» là cuốn Hồi-Kịch có 5 hồi, đọc qua thi cưới non ruột.

Giá nhất định 0360.

Muôn nghe dìa hát điện-khí cho rõ ràng, phải mua máy

OLOTONA
Pathé

là thứ máy chè riêng lặng
xài dìa điện-khí

Giá từ: 70\$00 tới 450\$00

Hày xin mục-lục
và hỏi những điều cần biết
nơi hàng

Pathé

10, Boulevard Charner, Saigon

Một vân-dé

mà chị em ta nên nghỉ đèn

VÂN-DÉ NÂU ĂN

Ở nam-ky mấy năm gần đây, chàng phong-xe sắp đặt trong nhà, và trang điểm bề ngoài đều theo Âu, theo Mỹ mà thôi, cho tới sự ăn uống cũng theo Tây theo Chết-nữa. Khi chị em ta hẵn xem, những đám kia tiệc nọ hè đám nọ có vẻ long trọng thì họ dài bằng dò Tây dò Tau... Là quả, nói vậy thì dò ăn của nước ta không làm được cát được tiệc hay sao?

Vân-dé này nếu không bàn tới, cứ để vậy hoài, không giải quyết thi thiệt xốn xang lòng chị em ta lắm. Có người bảo là tại người Annam có tánh bắt chuồc. Điều ấy chưa àt. Người Nhựt-bon họ bắt chuồc bằng trăm ngàn người Annam Văn-minh Âu Mỹ tạo thành phải cả trăm năm mà trong khoảng vài mươi năm họ bắt chuồc được y như người Âu Mỹ; chỉ có món ăn của nước Nhựt thì người Nhựt ăn, đám tiệc của người Nhựt thi người Tây, người Tau, hè có việc có đám thi người Tây dài dò Tây, người Tau dài dò Tau, người Ấn-dô dài cari, chờ họ có dài dò Annam đâu? Sao ta là người Annam lại chỉ dài ròng bằng dò của họ?

Đã biết làm vậy là sai lầm, vậy nay nên hỏi lòi ấy tự nơi ai? Chị em ap hàn dàn đám mà nhận lòi ấy tự nơi chị em ta, chờ dừng có dò thừa là tại nhà đơn chiết, tại cha tôi muôn dài dò Tây, tại nhà tôi muôn dài dò Tau.... Đã biết là lòi ấy tự nơi chị em ta, (1) Vậy ta nên xét cái nguyên-nhon.

1° Vì tục xua lè cũ ta không chế sửa lại cho hạp thời.

2° Vì cách nấu nướng không có kỷ luật, không có thầy dạy, sách chỉ.

3° Vì sự sắp đặt của chị em ta không có trật tự, không có hội hiệp nhau mà lo về nữ công, cho nên đơn chiết làm không khâm.

Đã biết các nguyên-nhon, nay ta phải liệu làm sao mà sửa đổi lại?

1° Phải sửa đổi sự sắp đặt cát bàn lại theo kim thời, sắp đặt cách dàn dâng cho hạp vệ-sauh.

2° Phải sửa đổi cách nấu nướng lại, món ăn thi cát làm cho ngon, chờ dừng lo làm cho khéo cho đẹp mắt mà không lo sự ăn ngon.

Chính tờ Phụ-nữ Tân-văn mới đây một tuối mà đã phải lòi một lần về bữa tiệc dài 2 học-sanh lanh Học-ông sang Pháp tại nhà hàng cơm Tây. Đó là sự bất đàu dí.

XIN CHỈ BẢO GIƯỜNG CHO...

Nguyên lòi có một cục hạch ở dưới hầm rằng đã bốn năm nay, lòi có trị nhiều thứ thuốc mà không hết. Khi thi lớn, khi thi nhỏ, khi thi xếp bài di lực lại hiện ra, mà thường thi chạy chò này ra chò khác, song cũng cứ ở quanh dưới hầm rằng mà thôi. Nay có người biền bài một con thằn-lằn trắng mà nổi sống thi hết. Thuở nay mỗi tội chưa thấy ai nuôi như vậy, nên sợ rằng nuôi có hại chằng, vậy xin nhờ Qui-Bảo làm ơn như biết thi chỉ giùm, hoặc chẳng lén một bảo để hỏi các vị kiến-thức, hoặc có ngài nào biết thứ thuốc gì trị hết bệnh đó thi chỉ cho, chúng tôi xin hết long đà tè và cảm ơn Qui-Bảo làm.

Nay kính thơ
VINH

à Phnom-penh

P.S. Còn như trong lục-châu nếu có vị Danh-su nào có phương thuốc trị deng-binh dò mà không tiện dâng lên mặt báo, vì là phương thuốc bí-truyền thi xin viết thơ lại thương lượng cùng tôi ở số 71, Avenue de Kampot, à Phnom-Penh.

Signé : TRẦN-VĨT-VĨNH

Cách nấu món ăn phải có kỷ luật, món nào ăn với món nào, không nên theo lối cũ lòn xòn, một cát dọn cát ném ba chục món.

1° Số nấu dọn tiệc lớn, đám trọng thi cần phải có đồng tay, chị em ta phải hiệp bọn mà lập thành hội nữ-công; như ở chau-thanh lớn thi chàng những có hội nữ-công là dù mà hội lại còn phải có sẵn dò nấu dọn.

Đây là một bài mở đầu dè kinh-cáo với chị em, rồi tôi sẽ tiếp tục mà bàn cho rõ ràng các nguyên-nhon dà kề, và bản thân chính-dồn lại.

Hỏi các chị em! xin giúp sức cùng chúng tôi mà lo giải quyết cho xong vấn đề này, nếu dè vậy hoài, chẳng những cha ta, anh ta khi dè ta là bọn bắt tài, mà người ngoại-quốc họ thấy vậy còn quyết chắc là dàn bà Annam không biết nấu nướng chí hết, hay là họ nói: nước Annam không có món ăn gì ngon, cho nên hè có tiệc có đám thi người Annam phải dài bằng dò ăn nước khác.

GAO-THI

Fumez le JOB

Tự thuật

Một mình mình biết một mình hay,
Tâm sự cung ai khó lý hay,
Trót đã rong pha con quay bay,
Miền dam tài hả phản rau may,
Kè vui gánh xác non song cũ,
Quyết chí đưa chén sơn hối này,
Số ai có di thời eo lui.

Trời con cao đó dát con day,

II
Trót con cao đó dát con day,
Tắc dù sao xưa mày thè nòng,
Nhân nghĩa giờ gìn nhân nghĩa cũ,
Hữu trung theo về hiếu trung nay
Quan bao miếng thê kí khôn dài,
Chi sáu dương-trần bươc rủi may,
Trong lục tràn ai ai dè biết,
Một mình mình biết một mình hay.

QL.

Bài họa

Đó ai có biết rõ ai hay,
Một tím long son khu giải bay !
Gặp lục phong trán chia tì mờ,
Lum con nguy biến đậm chua may,
Giang son mót giải cùa chín cũ,
Có nghiệp ngàn năm để thế này...
Tiếng quắc nì non ngoan ngàn nói !
Hết hồn Thục-dé ở đâu đây ?

II

Hết hồn Thục-dé ở đâu đây,
Có thán cho chúng nỗi nước này ?
Nhọc sức ông cha từ thuở trước,
Đau lòng con cháu bãy lâu nay.
Đieng dài tựa như khôn dong ruồi,
Vài ít người nhiều khó và may,
Khóc nghé hổng ai cười với mắt !
Đó ai có biết rõ ai hay ?...

THANH-Trúc

Vịnh hai bà Trưng.

Còn lưu trêu chi khach ma-hàng.
Hai thán ganh xác non song.
Quyết dem tức cùa đèn an nước,
Thê với ba quân trả ughia chồng:
Nỗi tiếng bà-vương lừng đất báu,
Phát cờ nương-lết rợp trời đông.
Phá toang mây cõi thanh Tô-Dinh,
Tò mệt anh-thút chiếm bệ rồng.

Fumez le JOB**Các nước trên thế-giới**

Tren thế giới, tất cả có 71 nước độc-lập :

Ở Âu-châu 36 nước :

Ở Á-châu 11 nước :

Ở Phi-châu 3 nước :

Ở Nam-my 20 nước :

Ở Bắc-Mỹ 1 nước (Già-nâ-dai là một nước thực dân của Anh, tuy tông quyền tự-trị nhưng không thể kể làm một nước độc-lập).

Ở Âu-châu nước Cộng-hòa Saint-Marin, nằm vào giữa địa-thể Ý-dại-lợi, là nước nhỏ nhút ở Âu-châu, rộng 52 ngàn thước vuông tây (kilomètres carrés), dân-cư có 10.000 người. Nước lớn nhất là nước Nga, chỉ kê địa-bản ở Âu-lục đã rộng 15.000.000 km², dân-cư có 130 triệu người ; kê cả địa-bản ở Á-châu nữa thì rộng 22.479.500 km², dân-cư có 180 triệu.

Nước dân-cư ít nhút là nước Cộng-hòa Mont-Athos, ở phía nam bán đảo Salonique (Hi-lập, Grèce), có 2.000 người.

Tất cả có nười nước họ quyền ở dưới quyền ủy-nhiệm (mandat) của liệt-quốc : Syrie, Palestine, Transjordaine, Irak, v. v....

Còn những nước họ quyền bảo-hộ và những thuộc-dịa, thì chưa thấy, chưa biết là bao nhiêu ?

YẾT THỊ
Phát mãi đâu giá đắt quốc gia

TINH RACHGIA

Lời rao cho công chúng rõ : Ngày 6 tay, tháng 8 tay, năm 1930, đúng 9 giờ ban mai, tại Tòa Bồ Rachgia sẽ khởi hành đấu giá một miếng đất quoc gia, đặc thành 18 mẫu 40 cao, lot số 42, tờ họa đồ thứ hai, tọa lạc tại làng Vinh-Tuy (Rachgia).

Định giá mỗi mẫu 50 đồng, tổng cộng 920 đồng.

Những người nào muốn dự cuộc đấu giá này, gửi đơn làm bằng giấy tín chỉ xin quan Nguyên-Soái Namky và ghim theo đơn những tờ giấy định trong lời nghị ngày 13 tháng 6 tay năm 1929, về cẩn cước, dân nước nào, thành nhơn chura, dù tư cách về tài chánh và hình-luật không, về tờ khai đất khẩn bảy xin trong Đông-Pháp. Đơn và giấy tờ phải gửi trước bữa 28 tay tháng 7 tay 1930 là kỳ hạn cuối cùng.

Chương trình và họa đồ về cuộc đấu giá này sẽ tại Tòa Bồ Rachgia và tại Tòa Năm dinh Hiệp ly Saigon.

Fumez le JOB**CHUYỆN VẶT PHƯƠNG TÂY****Công-tước bị mắng**

Công-tước Wellington (1767-1852), tức là Công-tướng có tiếng nhất nước Anh, là một vị hilt-tri Hy-lập, có một người tên là Etilianit, khi học với Zeno, tài nghiệp rực rỡ về nhà thơ minh. Người cha hứa rằng :

— Lâu nay con học được cái gì ?

Chàng luôn trả lời :

— Học được cái gì, chỗ đó فهو quả. Tháng tháng đây rồi cha cũng biết, chàng cần hỏi làm chi.

Người cha nói giận nói rắng :

Cái tháng nói là dù chưa ! Mất bao nhiêu năm mà bây giờ nó chỉ học được cái mà không thể nói ra được !

Nói vừa dứt lời, ông già cầm roi quát vào lưng chàng tuổi trẻ, con minh ; song chàng ra cù linh-tao, tự-nhiên như không, xác-mặt cũng chẳng đổi một chút nào, thẳng thủ nói rắng :

— Cha nè ! Chu-thầy chưa ? À ta cái chủ sá-đắc mà tôi đã học được thầy tôi này năm nay vậy.

Sự vô-ý của nhà văn-hào

Những người thông-minh, khôn-ngoan, hồn-hanh giỏi-giàng, vậy mà trong việc nhà lai bay so-sút, vô-ý, hình như khờ dai, hàng người ông xưa nay thường thấy.

Như ông Lessing (1729-1781) là một nhà văn-hào có tiếng ở nước Đức, người làm sao nỗi có tánh so-so-vết quá. Ông ta để tiền, cùi mít luồn luồn, lại ngờ cho kẻ túi tò trong nhà an-cóp ; một hôm ông muốn thử chứng nỗi cói có thiệt hời hay không thiệt thà, bèn giả đò bỏ quên trên bàn giấy mấy đồng vàng. Tính cùi có người ban tối chơi, biết ý ông định làm, hét sang :

— Thời đang nói chi hét, tiền vàng này anh đã đem qua hay chưa ?

Ông Lessing nghe nói, xác-mặt xám đi, tu đồng hối-hận sự minh vô-ý, liền nói rắng :

— Đêm hay chưa ? À ! Tôi quên đêm !

— Nếu vậy thì chúng nỗi áy di một vai đóng anh có biết điều ? Thế mà anh đợi thử người ta :

— À ! À ! Tôi quên lồng....

Lời tự trách của vua Pierre le Grand

Pierre Đại-Đế, trong năm 1722, đặt ra pháp luật, nói rằng nếu có nhà quý-lộc nào đánh-dập tá-diễn, hay là ngược-dãi lá-diễn, thi sẽ bị coi như là người

Các ngài hãy dùng rượu
SÂM-BANH MUMM
thì các ngài sẽ được vừa ý.
Soc đòn (*Cordon Rouge*) thiệt gắt
Hai soc (*Double Cordon*) gắt
Soc xanh (*Cordon Vert*) hơi gắt
Nhàn trắng (*Carte Blanche*)
ngot

DẠI-LÝ ĐỘC-QUYỀN :
Cie OPTORG
SAIGON

THANG-LONG

20, rue Sabourain - SAIGON

NÓN CASQUE
TRANH THÊU
GÓI THÊU
GHẾ XỊCH DÙ
GHẾ THONET
GIÀY DÀN BÀ
KHĂN CHOÀNG
NÓN ÁO CON NÍT
DẦU TỪ-BÌ
PHIMA PHIMA

20, rue Sabourain - SAIGON
THANG - LONG

hiêu Xe Fiat

Tốt
Linh-sự
Xinh đẹp
hơn hết các xe khác.
Rất nhiều kiểu mới
bày tại hàng.
Mời quý vị ghé lại coi giá.

Hàng xe hơi FIAT, 62 đường Testard, Tel. 177
(cò dù dù phu tùng)
Hàng BRUN, đường Charner SAIGON
Hàng ASTELLO PNOM-PENH
Hàng AVIAT HANOI
và Hàng Sté INDUSTRIELLE D'INDOCHINE



GIA-DÌNH TIỀU-THUYẾT

Tác-giả : HỒ-BIÊU-CHÂM

KHI ÓC THÀM

9. — Nhà giàu hại nhà nghèo (Tiếp theo)

Thu-Hà hết tròng mong cải lương xã-hội, khai-hoa đồng-bào được nữa, thì cô lại quyết lấy xác riêng của cô mà giúp ích cho con nhà nghèo trong lồng. Cô dọn cái nhà dưới cho trống, rồi cô để bàn đê ghế, làm cũng như một cái trường học. Cô biểu hết thầy những người trong xóm ai có con thi dem đến dâng cô dạy cho chúng nó học. Mọi bữa đều mà con nít đã tựu đến đông nút, và trai và gái kè hồn 30 đứa. Cô thấy có nhiều đứa quẩn áo rách lá-toi cô chịu không được. Chiều lại cô ngồi xe đi lên chợ, cô mua ván, mua giấy, mua viết, mua mực mà cô lại còn mua vải den vải trắng rất nhiều nữa.

Sáng bữa sau, con nít tụi tôi, cô phát cho mỗi đứa một cuộn ván. Cô lại kêu ít người vợ tá-diện ở gần tụi tôi rồi cô đưa vải ra, biểu cát mà may áo quần dâng cô cho mấy đứa nhỏ rách-rưới đó nó bận. Cô ngồi mà dạy con nít học A.B. tuy là mệt, song cô quên sự buồn được, nên cô làm ơn cho con nít nhà nghèo, mà cô lại cảm ơn chúng nó vô cùng.

Vinh-Thái thấy công việc của vợ làm, tuy chàng không cần, song chàng rủn vai trè mồi mà nói rằng : « Khéo làm chuyện bà lạp ».

Thu-Hà mở trường dạy học mới được ít bữa, kể vợ chồng Bá-Hí ở dưới Căn-thơ lên thăm. Thu-Hà nghe xe hơi ngừng trước cửa, không biết là xe của ai. Cô sai thằng Tùng chạy ra coi rồi nó trở về thưa rằng xe của vợ chồng Bá-Hí. Cô lật-dật lên nhà trên mà tiếp khách; chẳng dè có vừa mới dừng dậy, thì vợ Bá-Hí đã xuống lối chờ cô dạy học.

Vợ Bá-Hí thấy con nít ngồi vây xung quanh Thu-Hà, thì nàng cười ngất rồi nói rằng : « Cô làm cái gì đó ? Dạy học trò hay sao ? »

Thu-Hà cũng cười mà đáp rằng :

— Thưa, em dạy học. Buồn quá nên dạy trẻ em ở lối xóm chơi. Xưa này anh hai chị hai mạnh hả ? Có anh hai lên hay không ?

— Có. Cha chả ! Cô có chồng rồi cô rủi ở nhà hoài, không chịu đi đâu hết. Sao không xuống Căn-thơ chơi vậy hả ?

— Thiết, xin rày em không xuống thăm anh hai chị hai được, em thi hung quá. Song em xin chỉ hai xết lại mà tha lối cho em. Bà em đi du-lịch, giao-hết việc nhà cho em, vì vậy nên em không nói đi đâu được chờ không phải em và bà với cô.

— Dù hòn ! Như có xe hơi, chạy đi chơi mỗi ngày một buổi rồi về, ai hưng nhà dem đi đâu hay sao mà sợ, nên bo bo ở nhà mà giữ hoài vậy.

— Đã biết như vậy đó chui. Ngất vì đi mà không yên trong lòng, thi có vui-về gì mà đi..... Đầu đê em lên nhà trên cháo anh hai. Mọi chí lên trên đây.

Hai cô dắt nhau tró lên nhà trên. Thu-Hà chào mừng Bá-Hí rồi mời vợ Bá-Hí lại vào ngồi uống nước.

Bá-Hí với Vinh-Thái nói chuyện và cười om-som. Cách một hồi hai chàng dắt nhau ra ngoài sân mà coi xe hơi. Vợ Bá-Hí ngồi mặt Thu-Hà và hỏi rằng :

— Cô làm giông gi, mà lúc này có ôm dù vay ?
— Em buồn quá, nên phải ôm.

— Sao mà buồn ? Buồn việc gì ? Vợ chồng có rầy-rá với nhau hay không ?

Thu-Hà nghe câu hỏi sao đó, cô lấy làm cảm xúc. Cô tra nước mắt, muốn nhون dịp này mà bày tỏ tâm-sứ cho chị nghe. Ma rồi cô nghĩ đầu vợ chồng Bá-Hí biết được căn nguyên sự buồn của cô, thì cũng không xua tanh tịnh chí ý của Vinh-Thái được, bởi vậy cô dần long giả vui mà đáp rằng :

— Từ khi mà em mất cho đến bây giờ, em thương nhớ hoài, không người trong lồng được. Em buồn việc đó, chờ có buồn việc chi nữa đâu.

— Tai số trời định đi tới tưng tuổi đó mà thôi. Em chẳng nên buồn chi lắm. Em buồn rồi đi sống lại được bay sao ?

— Chị nói cũng phải. Ngất vì hồi mà em còn sanh tiền, em thương mà em lầm, nên bây giờ em khóc nguôi. Chờ chi mà em còn sống.....

Thu-Hà nói mồi nữa câu sau, rồi cô chảy nước mắt, nói không được nữa. Vợ Bá-Hí thấy vậy mồi lụa lời khuyên dù rồi kiêm chuyện vui mà nói cho Thu-Hà quên nỗi buồn.

Bà-Hi trả vò nhà rồi đi thẳng lại chỗ Thu-Hà ngồi mà hỏi thăm tin tức của thầy Hội-dồng Chánh. Chàng nói chuyện với Thu-Hà, vui-rê vò cũng, lại người vợ cũng xem vò, rồi vợ chàng pha lúm với nhau, coi bộ làm điều ý hiệp, tượng ai tượng thần Hán.

Thu-Hà cầm khách ở lại ăn cơm chiều rồi về. Bà-Hi nói mình đã có hẹn lờ với anh em chiều nay phải ăn cơm với người ta dặng nói chuyện hàn-dưa xe-hơi, bởi vậy đúng 4 giờ chàng từ vợ chồng Vinh-Thái rời hối vò lên xe mà về. Thu-Hà đưa khách ra xe, vợ Bà-Hi kêu mà nói với rắng: « Rùa nào rãnh, hai ông bà xuống chơi nghe hồn. Tôi trong lâm da. » Thu-Hà gật đầu mà cõi tra nước mắt. Cõi trả vò nhà: ngồi dạy con nít, cõi nhò vò chồng Bà-Hi thân ái với nhau, rồi cõi nghĩ đến phản cõi tì cõi lấy làm đau đớn trong lòng. Cõi ngồi chồng tay cõi mặt xuống bàn mà khóc. Sán con nít döm thẩy, chắc là chúng nó buồn, nên ngồi lặng trang, không học, không giòn như hồi nãy nữa. Cõi khóc một hồi rồi cõi lau nước mắt và hối sán nhỏ học.

Cuối tháng ba, trời bắt đầu mưa một đầm rất lớn. Nóng-nhu ai nãy đều lo sâm-sả phản, cây, bùa, trực, dặng chờ ruộng có nước mà đợi đất gieo mạ.

Vinh-Thái xuống nhà Hương-háo. Đầu mà chơi và biếu anh ta dì nhắc tá-diễn dặng họ đến vay bạc hoặc vay lúa. Tá-Diễn ý có lời của Thu-Hà dặn trước, nên có vài người tung tiền họ mới đến làm giấy mà lấy bạc, còn bao nhiêu họ ninh hết, không thêm đến.

Thầy Hội-dồng Chánh di du-lịch ngoài Trung-Kỳ rồi lần lần thầy di thẳng ra Bắc-kỳ. Mỗi tuần lễ thầy đều có gửi về cho con gái và rè một bức thư để cho chúng nó biết thầy di tới đâu. Bức thư chót thầy gửi tại Hải-Phòng và thầy nói thầy sẽ di xem vịnh Hà-Long. Đầu hơn 2 tuần rồi, Thu-Hà không có được tin của cha nữa.

Một buổi sớm nay, Vinh-Thái đương rày vải người tá-diễn ở trên nhà trên, về sự họ không chịu hỏi bạc, còn Thu-Hà thì mặc dạy sáp con nít ở dưới nhà dưới cho chúng nó đọc vần, thinkinh có một cái xe-hơi chạy vò cửa rồi thẳng Tùng là om rắng: « Thầy vè! Thầy vè! »

Thu-Hà lát-dật di lên nhà trên, thấy cha xuống xe rồi mà còn dương đứng ngoài cửa, thi cõi mừng quỳnh, cõi chạy ra chào cha rồi coi cho thẳng Tùng vác hành-lý đem vò. Vinh-Thái hỏi rùy tá-diễn nữa, chàng cũng chạy ra cửa mà mừng thầy Hội-dồng.

Thầy Hội-dồng Chánh tắm rửa, thay áo dỗi quần rồi thẩy mới thuật hành-trình của thầy lại

cho con rẽ nghe, thầy đâu chỗ nào, được thấy phong-tục gì, được xem thẳng-cánh gì, thầy thuật đủ hết. Sau rồi thầy lại nói rắng: « Có di chơi mời thầy rõ hiền-trang của nước nhà. Ba thầy ba buôn quái! Từ Nam chí Bắc quyền-lợi và thương-mãi công-nghệ thì người ngoại-quốc họ hoàn mà hưởng hết. Đồng-hang ta nếu không loi-nhoi trong chốn ruộng rây, thi là làm mướn cho thiên-bà. Tình-canh như vậy, biết chừng nào mới leo lên được mà ngồi cái địa-vị chủ-nhon-ông. »

Thầy-Hà tuy mừng cha, nhưng mà nghe cha than mấy lời thi cõi ngồi buồn bin. Còn Vinh-Thái, chàng hi-hồn như thường, nghe sự đau-dớn chung như vậy chàng đã không động lòng, mà chàng lại buông lời nói rắng: « Annam còn ngu quá, sánh với chết, mình cũng còn thua xa. chàng luận là người Âu-châu. » Thu-Hà chau mày đứng dậy di liền, cõi không muốn nghe chàng nói nữa.

Dến bữa cơm, thầy Hội-dồng rời chuyện với con rẽ, thầy lò ý rắng trong vài tháng nãy thầy sẽ xin giấy thông-hành dặng di du-lịch mấy nước ở miền Cực-Đông như: Trung-Quốc, Nhựt-Bồn, Lử-Tống, Xiêm-La. Thu-Hà vừa nghe cha tính di nữa thi cõi nói rắng: « Ba ở nhà, ba di chi nữa ba. » Lời cõi nói nghe rất bi ai, bộ cõi ngồi coi rất buồn thấm. Người có ý, ai nghe lời cõi nói, ai thấy bộ cõi ngồi, thi cũng biết cõi sợ cha di chơi nữa lắm, nên xin cha ở nhà. Bởi vì thầy Hội-dồng vò ý, lại thầy không dè ở nhà có chuyện chi, nên thầy cười và nói rắng: « Có sao mà sợ. Minh biết nước mình, mà mình cũng phải biết nước người nữa, rồi mình so sánh mới thấy cái nào dở của mình mà chừa, cái nào hay của họ mà học chở. »

Thầy Hội-dồng nghỉ vài ngày khỏe rồi, thầy mới biếu sổ-phor đem xe ra cho thầy di Bồ-Ót mà thăm người chú, là Hương-chú Lung. Khi sửa soạn ra di thầy hỏi Thu-Hà rắng:

— Ủa! Tháng Mau di đâu, mà mày bữa rày ba về ba không thấy mặt nó vây con?

— Thưa, nó ở tù.

— Sao vậy?

— Nó nói lên anh hai thẳng Cản sao đó không biết, nên đánh nó rồi thả với Tòa bỏ tù nó.

— Dữ hồn! Nó có nói lên thi rày cho nó sợ mà thôi, sao lại làm cho nó ở tù lận?

Thu-Hà dạy mặt chờ khác, không muốn trả lời, mà cũng không dám ngó cha.

(Còn nữa)

Fumez le JOB

LÝ-TÌNH TIÊU-THUYẾT

MÀNH TRẮNG THU

Soạn-giả: B.-B.

— ~~soe~~



Chàng đứng ngay đây, thay áo quần, bão bời mướn một cái xe hơi, nhất định di về nhà bà thân Kiều-Tiên. Xe chạy vùn vụt, chàng ngồi dựa ngửa ngó mấy ngôi sao nhấp nhánh trên trời mà suy nghĩ... Chàng nghĩ lại lúc chàng nên tam cùng với Kiều-Tiên học một trường, anh em yêu nhau mến nhau như anh em một cha một mẹ. Mỗi từ khi chàng thi đậu sơ-học rồi cùng với Minh-Châu qua Pháp, là anh em xa cách cho đến ngày nay. Minh-Châu về trước chàng hai năm, chàng còn phải ở lại để thi cử-nhon khoa-luật nên chuyện nhà chàng cậy một tay bạn. Lúc trở về nghe Minh-Châu thuật chuyện Kiều-Tiên giết chồng, làm cho thím chàng là mẹ Kiều-Tiên phải thế phải tu hành; làm cho chàng ruột đứt từ đoạn... Thương em bao nhiêu lại giận em bấy nhiêu, lo cho em bao nhiêu lại nhục cho mình bấy nhiêu, nên chàng rủ Minh-Châu di chơi các xứ ngoài cho khuây khỏa. Song trong lúc di du ngoạn chàng vẫn không quên chuyện nhà, nên chàng mới nghĩ ra cách viết « Mành trắng thu », tóm một người gái gặp cảnh sầu khổ, chịu lâm gian nan mà vẫn bè lòng như sắt đá, cõi y đê tẩm kiềm Kiều-Tiên mà bài cho ra gốc ngon.

Hôm nay trong lòng đã yên được một bẽ, song lại phải lo thêm nhiều nỗi. Tuy rằng biết em mình không phải đứa giết người, song làm sao mà mình chứng tỏ ra được? Tôi phải gõ mặt nạ đứa thù phạm ra.

Xe qua dò, chạy một lúc nữa thi đến Kinh-Long, chàng trả tiền xe rồi choảng áo mưa, đội mũ kết, xách va-ly mà di thẳng thẳng... Đêm đã khuya, chàng có một bóng người, chàng di riết đến nhà bà Phan... Chọn bước mà bụng bồi hộp, chàng dừng ngó quanh rồi lại di... di một đồi thấy hai bên đồng, nhà cửa thay đổi rất nhiều, nhìn muôn không biết dâng cũ... Chàng còn nhớ trước nhà Kiều-Tiên có trồng hai cây đào nên chàng cứ dẽ y kiềm nhà nào có đào. Di quanh qua vài ba con đồng nhỏ

thì đến một số nhà, trước có hai cây đào cao, nhánh lá xum xê... Chàng đứng lại nhún kỹ thi quả là nhà Kiều-Tiên... Cũng là một số nhà người ấy... cũng là cái vách thành ấy... cũng là ban non bộ ấy... Nhưng mà cái cảnh coi khác xưa nhiều.

Trong nhà còn thấy sáng đèn, ngoài ban công, các chậu kiểng lo-thơ; chàng trông thấy cảnh mà lòng thêm đau đớn... Chàng đang đứng ngắn ngo, thi con chó trong nhà chạy ra sủa dòi lên môi tiếng... Chàng búng tay nghe trót trót và kêu tên « Su-tử... Su-tử » thi con chó ấy chạy lại ngoặt đuôi mừng. Chàng ngồi xuống, ôm con Su-tử mà vỗ ve nó... Chàng thấy Su-tử thi cảm động vô cùng vì lúc còn nhỏ chàng và Kiều-Tiên thương hay dòn với nó. Chàng thở ra mà rắng: « Su-tử ơi! May có nhỏ có chủ mày không? Lúc nào chủ mày ở nhà thường săn sóc mày; nay chủ mày sầu khổ, linh đình như đưa hoa trôi, mày có biết không? May ở nhà, thường thương ở một bên có mày mà sao mày không biết ai là kẻ giết chồng có mày, báo hại có mày? Tao thấy mày thi tao nhớ lại cảnh xưa lắm, vậy mày có thể giúp tao được chút gì chàng? »

Chàng khóc nước mắt rơi trên lưng con Su-tử... bỗng chốc thấy nó nằm lăn xuống, mà kêu r้อง lên như tuồng cũng than khóc vậy. Con chó Su-tử này cao lớn hơn thi chó thường nuôi nhiều lần, đầu nó lớn và lông mọc rất dài nên Kiều-Tiên kêu nó là con Su-tử. Nó vốn là loài chó giữ-nhà, giống chó tây nên mạnh mẽ lẹ lùng. Lúc trước Kiều-Tiên hay vỗ ve săn sóc nó. Nó khôn lầm, khôn cũng như người mà chỉ hiềm nó không biết nói.

Khi nó kêu r้อง lên thi nghe tiếng trong nhà mồ cua, một người con gái trạc mười lăm, mười sáu tuổi, bụng đèn ra hỏi: « Ai làm gì mà con Su-tử kêu vậy? » Thành Trai đứng dậy bước vào hỏi: « Em chưa ngủ sao? Thím có nhà không? »

Cô nhỏ ấy ngó Thành-Trai một hồi mà không biết ai... Chàng nói: « Em quên anh rồi sao Kiều-Nga? Anh là Thành-Trai đây. »

Kiều-Nga mừng quá, không nói rằng gì hết, để đèn trên bàn, chạy thẳng vào trong kêu mẹ, mà rằng : « Mẹ ơi ! mà, có anh hai con bac Phù qua... »

Bà Phản dẫu dỗi mào quan âm, người ôm yêu, nết mặt ôn săn, bước thẳng thẳng ra nhà trước. Bà thấy Thành-Trai thì khóc nức nở. Thành-Trai trong thấy quang cảnh thi động lòng, cũng không cầm được giọt lệ. Kiều-Nga thấy mẹ và anh khóc thì có tay lung láy khăn lau nước mắt... Thành-Trai thưa : « Thưa thím, cháu về nghe câu chuyện của em Kiều-Tiên, cháu đau lòng vô cùng... Cháu thưa thiệt, xin thím cho ngờ cháu. Cháu suy nghĩ, cháu phản đoán, cháu quyết chắc là em cháu không bao giờ làm sự ghê gớm ấy... Cháu lên ba mà cháu mà qua hẫu thăm thím và em Kiều-Nga, xin thím đừng áu sầu lâm mà bao tốn tình thần. Sứ ngay giao một ngày một rò, lè nào Trời Đất chỉ công mà lại để cho người nhơn đức như thím phải chịu буда râu đau đón mãi... »

Bà Phản lắc đầu, khóc mà rằng : « Cháu ơi, thôi cháu đừng nhắc chuyện ấy lại làm chi cho thêm đau lòng thím. Dừng nỗi đến cái tên của đứa khốn-nặng ấy nữa mà thêm nhục cho miệng cháu... Thím đã lạy Trời lạy Phật để đến cái tội lỗi không biết dạy con, mà chưa chắc đã hết tội được. Vì thím mà cực nhục đến anh chị bên nhà và cháu, thím không bao giờ yên lòng. »

Thành-Trai ngó sững bà hỏi lâu rồi mới hỏi : « Nói vậy thì thím cũng tưởng rằng con thím giết chồng sao ? »

Bà gật đầu đáp một cách rất buồn rầu rằng : « Thím chắc lầm chứ thím không tưởng gì hết. Lúc tháng Thuần-Phong về xin cưới, thím có hỏi nó, bộ nó buồn bực lắm, nhưng thím không để... Té ra giờ nó đi học cho nên người tốt mà hóa di dem một sự nhục về cho nhà. Cũng vì tin nó nên để cho tự nó muốn làm gì thì làm... Thím nay phải chịu cái lỗi đó. Hồi nhỏ cháu thương nó lắm mà bây giờ có lẽ cháu cũng còn thương nó, nên lại muốn che cai tội cho nó. Thím không muốn dấu ai, thím muốn cho người ngoài biết rằng vì thím cho con đi học ở ngoài, thà cho nó theo chúng bạn, bị chửi tự-do làm hại nên nay mới có cái họa này... Nếu ở nhà như thím, lo việc ruộng vườn như thím, thì có đâu đến thế... Thời cũng không nên nhắc sự ấy lại làm gì... Cháu về bao giờ ? Hôm trước nghe rằng cháu đậu cử nhân rồi phải không ? »

— Thúy phải, cái bằng cấp cũ-nhàu thiệt không qui báu gì, nhưng cũng phải thi cho có, kéo thiên hạ cười rằng học dốt, vì phần nhiều người còn lầm, cứ ngờ là có bằng thi mới là học giỏi Cháu về

dã lâu mà chưa qua thăm thím là vì lo dù xét vụ án-sát đã xảy ra mà thiên hạ nghĩ cho em Kiều-Tiên làm chủ-dòng. Nay vì cháu đã gần tìm ra mồi, cháu quyết là không phải em cháu giết chồng, nên cháu mới lại hầu thăm thím để thưa cho thím mừng... Thưa Thím, từ ngày ấy nhẫn nay bến bờ Thuần-Phong có qua lại đây không ?

— Không, mà sao cháu biết được con Kiều-Tiên không giết chồng nó ? Thiệt vậy không cháu ?

Thành-Trai thấy bà Phản hỏi mà có bộ hơi mừng, nên chàng cũng an ủi được lòng, chàng thưa : « Thưa thiệt, cháu đảm chắc rằng em cháu không giết chồng, nhưng thím chờ nêu nói cho ai hay vậy, để cháu tìm kiếm cho ra kẻ thủ-phạm đã rồi bấy giờ sẽ đem nó ra tòa mà rửa nhục cho nhà ta.... »

Bà Phản mừng quá, chấp tay lạy lạy Trời Phật... Kiều-Nga chạy lại gần Thành-Trai mà rằng : « Nếu quả vậy thì xin anh hết sức lầm kiêng cho ra mồi, để gỡ oan cho chị em có vây thì mà em mới người lòng được. Tôi nghiệp chị em, sao chị em lại không tra hỏi gì hết mà đi nhảy trampus ngay như thế.... »

Thành-Trai mỉm cười mà rằng : « Cuộc đời xay trở không biết sao mà nói cho cùng... Sứ Kiều-Tiên còn hay mất cũng chưa có thể định quyết được, nhưng mà theo ý anh thì Kiều-Tiên chưa chết. Điều đó cần phải lâu ngày mới biết được. Tim cho ra gian nhơn là cái phận-sự của anh phải làm, em cứ an tâm. Mấy lâu nay em có đi học không ? »

Kiều-Nga đáp : « Không. Chị có học lúc trước với chị em mà thôi, từ lúc xảy ra biến cố trong nhà, mà em không cho em đi học nữa... Mà bế em xin học thì mà em khóc, cứ nói vì sự học mà chị em giao du với bọn gian ác, nên mới sanh ra độc hiềm như thế... Em tin là chị em vô tội song không dám chắc vào đâu... Nay có anh đến đây em thiệt có nhiều hy vọng.... »

Bà Phản tiếp nói rằng : « Cháu ơi, cháu thật rất có lòng, xưa nay vẫn không bao giờ bỏ bụng ai. Cháu đã thương thau thím góa bụa lại gấp phải cảnh nhục nhã này thì cháu nên làm sao cho thím chóng thấy mặt dứa giết rẽ thím và mưu hại con thím, để cho khi thím chết cũng được an lòng mà nhắm mắt. Ngày nay tuy thím còn sống, song chỉ sống cái xác tàn nát mà thôi, chờ ký thật thím như người đã chết rồi, thím chẳng dám ngó mặt một ai.

« Kiều-Nga, con xuống biếu nấu cháo cho anh con ăn kéo khuya mệt, và biếu thẳng Lộ dọn phòng cho anh con nghỉ... Cháu ở đây ít ngày với thím cho vui. »

Thành-Trai thưa : « Cháu cũng muốn ở lại đây ít lâu để đợi kết quả việc ấy... mà thím phải dẫn người nhà giàu, dùng cho người ngoài biết rằng có cháu về. Mấy lúc này cái phòng của em Kiều-Tiên rõ ràng đòi món gì không ? »

— Không, thím không cho ai rò vào món gì cả, thím cho đóng cửa bô đó từ ngày ấy nhẫn nay... mà trong nhà cũng không ai dám leo vào phòng ấy. Cháu muôn xem hết, thím hiểu con Kiều-Nga đưa chìa khóa cho cháu. »

Thím cháu chuyện trò một hồi thì chào đã done, chàng cũng đã mệt nên ngồi lại ăn ít chén, uống một tách cà-phê rồi kiều mà về phòng. Kiều-Nga đặt chàng vào một căn phòng bên trái đóng. Phòng ấy đương như một cái phòng ở nhà khách sạn, có giường bằng đồng, có ghế bành bằng sao, và một cái tủ kiếng đứng. Nguyên sở nhà ấy xưa ông Phán làm kiều mới, có năm cái phòng trống để cho khách, chia làm hai phía, bên đông ba cái để cho khách dàn ông, bên tây hai cái để cho khách dàn bà, ở giữa lại có một cái phòng hình thuần, để làm phòng đọc sách xem phim-trinh, rộng rải lắm.

Kiều-Nga dè đèn trên bàn, ngồi bên ghế nói với Thành-Trai rằng : « Hôm nay đã khuya quá, xin

anh nghỉ cho khỏe, mai em sẽ dắt anh vào phòng chị Kiều-Tiên em. »

Thành-Trai quẳng áo musa trên ghế, bỏ non nị trên bàn, ngồi suy nghĩ một hồi rồi nói : « Thời em đưa cái chìa khóa phòng Kiều-Tiên cho anh, anh sẽ qua đó xem xét một mình tiếc hơn. Em cứ đi nghỉ đi. »

Kiều-Nga vắng lời, trao chìa khóa cho Thành-Trai rồi lui ra. Thành-Trai mới chỉ áo ngoài chui kịp thao giày thì con Su-Tú chạy vào chồm lên trên mình chàng, cắn sợi giày nít chàng mà kéo đi.

Con chó ấy đã già lắm, năm nay hơn mươi lăm tuổi mà vẫn mạnh mẽ khác thường. Hình dạng nó to lớn hơn con chó đó của Tây ; nó đi săn và lội lăn rất tài linh..

Thành-Trai thấy nó kéo chàng thì chàng qui xuống một chon, lấy tay rờ đầu nó và nói nhẹ nhõ rằng : « Su-Tú ơi, lúc trước Kiều-Tiên tra mày, mèn mày, săn sóc mày lắm, nay chủ mày bị tiếng oan mà mang nhục, mày không giúp được chủ mày sao ?... Chủ mày chưa chết đâu ! Chủ mày còn sống... »

(Còn nữa)

Neurotróphol

Hàng Byla tại Paris bào chế thử thuốc này đã nhiều năm danh tiếng. Thuốc này là thuốc bắc gan thượng hạng và uống ngọt ngọt nên Annam ưa dùng. Nếu trong người thấy buồn bực, bức rứt, hay lâng trì thì mau mau uống thuốc này.

Thuốc này bào chế ra một thử nước như rượu ngọt và một thử khô như bột đường để cho những người bao-tử yếu uống.

Thử nước hay thử đường

giá một ve... 2500

Grande Pharmacie de France
84-90, đường d'Orsay — SAIGON

Các món thuốc gia-truyền đã nổi danh trong cõi Đông-Pháp

- 1° Thuốc Thuần-nguyên-Tề, hiệu dòng hổ trại quill của ông Trần-phấn-Chẩn điện-chù Mytho.
- 2° Mấy món thuốc của hiệu Từ-ngọc-Liên Hanoi.
- 3° Tám món thuốc đều là Bắc-thanh-Dược của nhà thuốc Tao-nhựa-Dương Hoa-món.
- 4° Thuốc Hóa-dàm-linh-don, của Nguyễn-ngọc-Rang Béntré.
- 5° Mấy món thuốc của hiệu Võ-dinh-Dần Gocóng, như là món thuốc Cửu-long-Hoàn thật là đại bắc.

Trữ bán tại Saigon
nơi cửa hàng NGUYỄN-THỊ-KINH
số 30, đường Roland Garros
Giá nói số 923

LỜI RAO CẦN KÍP

Kính cung chư quý vị mua truyện nên lưu ý

Những truyện sách Tàu dịch ra Quốc Ngữ của nhà in tôi in ra, là do những ông Văn-si ở Nam-kỳ có danh tiếng cao, tiếng khí chữ vi cảng rõ rát. Vì tại sao mà tôi ban truyện sách rõ, trước là tôi nhớ ơn chữ quý vị chiếu cố đến tên tôi, nên tôi đã dùng tiếng trên đường thương-mại hơn 30 năm rồi, thật tôi chẳng biếtilly chỉ mà đều ra chữ quý vị, nên tôi hứa trả giá như vậy cho quý vị để bù mua trước là chữ quý vị xem chơi giải mạn, sau cho ra chửi với gươm tất mà how nói, việc xấu mà từ bỏ cũng là có ích.

Tháo nay, những kẻ dì báu đạo, họ nhớ ơn tôi mà no cơm áo, bể thường mãi của họ càng ngày càng khinh thường ra, thi cũng như nhà in tôi in ra mà dồn lại cho họ, nếu họ muốn bán giá nào thì tự ý họ, may họ đã chẳng biết ơn tôi cho, đã ăn trái lại muôn đảo gốc, đảo rẽ cho tận tuyệt, bởi vậy họ lấy những truyện cũ, tôi đã in ra bấy lâu nay mà sửa lại hết, rồi họ mướn những người sửa lại cho họ, như bộ CHUNG-VỐ-DIỆM của tôi in bấy lâu nay là 658 trang, bây giờ họ sửa lại in ra có 404 trang bớt hết 254 trang, bộ PHONG-KIỂM XUÂN-THU của tôi in ra 370 trang họ sửa canh 348 trang bớt 222 trang còn nhiều thứ truyện khác họ cũng ra và làm theo kiểu đó.

Những kẻ ấy có ý làm như vậy cho ít tốn tiền in bản rẻ hơn tôi, họ có ý gạt chư quý vị làm, nếu bớt hết như vậy thì còn gì hổ truyện, trong truyện sửa lại như vậy lòn xòn làm cho nên xin quý vị có mua truyện mà xem thử xin nài cho đúng tên của mấy ông: TRÀV-PHONG-SẮC, NGUYỄN-AN-KHƯƠNG và NGUYỄN-CHÀNH-SẮT là những tay dịch-thuật trứ danh ở Nam-kỳ này, thi mới khỏi làm truyện sửa bấy ha của những người dực lực.

Sau này xin chư quý vị phải lưu ý cho lắm, vì những người dì báu đạo là những người bán qua đường một lần họ đi bán bài ba-thông họ mới về, có nhiều cuốn sách nhà nước cầm mà họ mặc dì bán, có coi Nhị-Trinh đâu mà biết cho nên họ dập can, nếu chư quý vị không biết mà mua làm, sau đó bê ra mình phải bị Tòa dời lên đồi xuống thết công lời thời lâm, chỉ bằng muôn coi sách vở xin lỗi thơ ngay cho tiệm tôi mà mua, sau có điều chi tôi xin bảo hành hết, vì nhà in tôi đã lập trên 30 năm rồi, buôn bán chắc chắn, giá rẻ hơn các nơi khác.

Nay kính J. NGUYỄN-VĂN-VIẾT et Fils—85, 87 Rue D'Ormay—SAIGON

NOTA — Những truyện sách bảy giờ tôi cày ông NGUYỄN-CHÀNH-SẮT, giờ dư ông coi lại chỗ nào thiếu sót thi thêm tờ cho đúng dân chủ chẳng bớt, vậy chư quý vị lưu ý đừng có trường mắc, vì của tôi in nhiều truong cho đã theo truyện Tàu xin chư quý vị xét lạy, lại trong lúc này ông Nguyễn-chành-SẮT đương dịch bộ Tam-Quốc lại cho tôi ông dịch luôn những bài phê của Thành-Thần-Tiêu-Sanh, có nhiều chỗ trả trêu khúc khíc đáng tức cười lầm. Tôi lại mướn thơ thiện nghệ vẽ hình Tam-Quốc thiệt khéo, tiền công thơ vẻ và tiền làm điện-hàn hơn trót ngàn ngoài tôi quyết in bộ Tam-Quốc lại phen này cho thiệt hoàn-toàn, trường khi chư quý vị đọc-giả sẽ được vừa lòng lầm.

CÁCCÔ! CÁCBÀ!

Cha chà! Chừng em của
các cô các bà biết nói, thi
các cô các bà sè dạy bảo
thè nào? Sè biểu ăn uống
thứ gì?

Có phải là biểu chúng nó
ăn dùng rộng rá một thứ
súra đặc NESTLÉ chẳng?

Oi! Con hởi con hởi!
..... Uống sữa
NESTLÉ

PEPTO KOLA ROBIN

(Peptone, Glycérophosphate et Kola)

Nếu các ngài muốn giữ được sức lực
của các ngài về đường thể-thao, thi
thường thường phải dùng một ve rượu
bỗ nầy, nó sẽ làm cho các ngài được
nở nang gần cốt cùng các thớ bắp thịt,
và tránh khỏi được những chừng bị nhau
đau trái tim, sanh ra bởi sự thở hổng
hở trong khi luyện tập.

THẬT LÀ MỘT MÓN RẤT CẦN KÍP CHO MÃY TAY CHUỘNG THÈ-THAO

Các nơi nhà thuốc có bán
Hãy nhớ nài cho được hiệu
LABORATOIRES M^e ROBIN

13. rue de Poissy Paris
Và hãy dùng thêm dùng những đồ già



CHỌN CHỌN BẠN

Trong lớp học có anh em bạn nhiều. Nhưng mà chẳng có mấy trò là giống nhau. Có trò giàu, trò nghèo, trò biền, trò dữ. Các em phải chọn bạn mà chơi. Chọn trò nào thật hiền lành tử-tế học tập biết siêng năng và không kiêu-ngạo. Dẫu mà trò ấy có nghèo hơn và các em có giàu hơn cũng vậy. Chọn bạn là dễ có gương sáng mà soi và bắt chước người tốt. Không phải chọn bạn nào áo hàng quần lụa, bạc các dây túi mà chơi đâu! Các em đọc truyện Bá-Nha và Tú-Ký cũng dù thấy họ kết nghĩa bạn bè là vì đồng-tâm đồng-chí chứ không phân chia địa vị phủ-ban như đời буди быв giờ vậy. Trong ngầm gương đó thi các em dù rõ cái tình bâng hữu là một sự quý ở đời.

CÓ CHỈ THÌ NÊN

Ở đời có chí thì mới làm nên công kia việc nọ. Trâm công ngàn việc không có công việc nào là khó c小事. Chỉ có người không có chí gọi nó là khó mà không chịu làm thì khó. Chó hổ người có chí dám làm việc gì khó khăn thế nào cũng cố mà làm cho kỹ được. Như trò Kiên-Chi con nhà nghèo, ngoài giờ học trong trường về nhà còn phải lo giúp đỡ công việc cho cha mẹ nữa. Lại trò không thông-minh bằng chúng bạn. Nhưng mà trò có chí ham học. Bất kỳ đêm ngày giờ nào rảnh thì trò đều sách bến lồng, học lối bài hay của thầy cho. Nhờ trò ra công học tập mà khoa thi vừa rồi trò được đậu-dầu.

Các em học tập muốn tấn tới thi phải tranh đua, bắt chước gương trò Kiên-Chi; hể có chí thi nên.

HUYNH-HI-VỌNG

CÓ TIỀN PHẢI BIẾT DÙNG TIỀN

Đồng tiền là đứa dày lá tốt mà lại là ông thầy xấu.

Người biết dùng tiền thi đồng tiền sẽ giúp được

nhiều việc, không biết dùng tiền, thi đồng tiền sẽ làm cho thành ra người thấp hèn biền-lộn, khờ sô, diệu dừng.

Có một anh, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, gom góp được mấy trăm đồng bạc bỏ vào một cái hộp, chôn giấu ngoài vườn. Ngày đêm thăm nom, lúc nào cũng lo sợ có kẻ lấy mất, thành ra mất ăn mất ngủ, chỉ vì đồng tiền. Không ngờ có kẻ ở bên biết chỗ giấu của anh ta nên rình lục anh ta không ngó, mà đào trộm mất. Anh ta ra thăm cửa, thấy có kẻ đào mất rồi thì bức đầu bức tai, kêu trời khóc dỗi, rất là thảm thiết.

Đáng thương thay! Kẻ có tiền lại bị đồng tiền đe dâu cỏi cõ.

Melle Đoàn-Kim-Tuyệt.

CON CÓC VÀ CON CHUỘT

Cóc kia hình tượng dị kỳ:
Đầu to miệng rộng bụng thi chung bang.
Ngày thời Cóc ở trong hang,
Đêm thời lại nhảy ra dâng kiêm ăn,
Gặp anh Chuột chạy nhung-nhang.
Voi vàng chàng lại thưa rằng: « Chào anh! »
Chuột bèn đáp lại chằng lanh.
« Thân ngươi như thế hôi tanh chờ gán,
Ta đây không phải kè bẩn,
Ấm no sung sướng tấm thân thay là. »
Cóc nghe anh Chuột phản qua,
Trái tai chàng mới thổi ra dội lời.
« Xin anh chờ khâ nhiều lời.
Quả anh sung sướng ịch dời được chi?
Tôi thi ăn trộm lúa mì.
Cắn quẩn cùng áo ịch gi cho ai?
Tôi tuy nghèo khó không tài,
Nhưng không đem dạ hại ai bao giờ,
Bởi thi ăn mồi chúng nhở. »

