

Phụ-nữ Tân-văn

TUẦN BÁO XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM



*Phân sơn tô diêm sơn-hà,
Làm cho rõ mặt đàn bà nước Nam.*

TÒA BÁO

(RÉDACTION ET ADMINISTRATION)

N° 42 — Rue Catinat — N° 42

SAIGON

6500
21-2
1930

Đại-ly độc-quyền



HÀNG
BOY-LANDRY
Saigon—Haiphong—Hanoi
Thakhek—Shanghai

CẤM TRÍCH LỤC CÁC BÀI VỞ ĐANG TRONG PHỤ-NỮ TÂN-VĂN MÀ IN LAM SÁCH
(DROITS DE REPRODUCTION RÉSERVÉS).

PHỤ NỮ TÂN VĂN

Tiền bạc và thơ từ xin gửi cho:
M^{re} NGUYỄN ĐỨC-NHUẬN
CHỦ NHIỆM
42, Rue Calinal — SAIGON
TÉLÉPHONE N^o 499

Sáng-Lập
M^{re} NGUYỄN-ĐỨC-NHUẬN
N^o 41 — 27 FÉVRIER 1930

Giá Báo:
Mỗi năm 6\$00—Sáu tháng 3\$50
Ba tháng 1\$80
Mua báo phải trả tiền trước.
AGENCE TELEON PHUMUTANVAN-SAIGON

LÀM MẸ PHẢI BIẾT DẠY CON

Ai là người đàn-bà đã có con, có ý thương con, nên biết: Thương con tức là phải dạy cho con nên thân, chớ không phải thương con nghĩa là chiều theo ý nó muốn. Thương con phải vì con mà rèn tập, dạy bảo.

Khi đứa con mới lọt lòng mẹ, bà mẹ đã phải đề sẵn sự giáo-dục một bên rồi. Phải dạy con cho biết sớm, dạy nó từ khi chưa biết nói, chưa biết đi mới được. Bà mẹ phải tùy cơ mà ứng biến. Khi nào nên dùng oai mà trị? Khi nào phải dùng lòng nhơn-lữ mà an-ủi con? Tuy nó còn nhỏ dại chưa biết gì là công bình, song bà mẹ phải đối đãi với nó cho công-bình mới được. Thí dụ như lúc nào nó cũng đòi ăn bánh, như vậy là tánh xấu, là nó hư; lúc đó bà mẹ phải dùng oai với nó. Nó đòi lần đầu, bà mẹ phải ra oai ngay, đòi mấy lần sau cũng vậy; rồi cái tánh ấy sẽ tiêu mất đi. Còn như đứa trẻ nào đau ốm, có mục có chốc, như thế mới phải khóc, bà mẹ nên rõ thấu sự đau đớn của con, phải vuốt ve nó, phải an-ủi nó, làm sao cho nó vui lòng mà quên đau.

Còn như về sự ăn uống, cần tập tánh cho con phải biết thế nào là lễ phép. Bà mẹ phải cho nó ăn cho có điều độ, sạch sẽ. Con nít, hề ngồi lờ ăn, thấy cái gì ngon thì ăn hoát. Cái tánh ấy rất xấu, bà mẹ phải triệt đi mới được. Em thường thấy phần đông người đàn-bà coi sự đó là thương. Có một khi, em lại chơi nhà người chị em bạn, khi dọn cơm lên, ai nấy chưa ngồi đến, mà mấy đứa nhỏ đã a vào ngồi trước, không kể kiêng gì người lớn cả. Đến sau em có hỏi người chị em

bạn của em sao không bày dạy chúng nó, lại để cho con tập lấy tánh vô lễ làm chi... Chị trả lời: «Chị hỏi câu ấy em rất lấy làm buồn, song em không có quyền hơn mẹ em, cái gì mẹ em cũng bình vực chúng nó, em buồn quá!» Nhờ câu trả lời ấy, em lại biết thêm một điều là bà mẹ thương con, có sự gì sai cũng không la rầy, dầu có anh chị nó la thì bà lại không chịu! Bởi phần nhiều người đàn-bà vì tỏ ý thương con, đến bữa ăn, có cái gì ngon cũng để cho con ăn, cái gì cũng nhường cho nó, làm cho nó quen thói tánh ấy rồi. Em cũng có đôi lần khuyên họ nên dọn riêng cho con ăn một mình, cơm bao nhiêu, cá bao nhiêu, cho vừa sức nó thì thôi, đừng cho nó ăn đói, và cũng đừng ép nó ăn no, cách ấy có phải là tiện không. Họ lại bảo: «Đông đảo gì mà ăn riêng, có mấy mẹ con, nếu làm cách ấy, người ngoài ngó vào, coi sao được?» Bởi vậy họ tập tánh cho con ăn chung đã quen rồi, ăn chung họ lại để cho nó ăn hờn. Rồi có khách đến chơi, dầu mâm cơm có sang trọng đi nữa, thấy mấy đứa nhỏ như thế, người khách ăn cũng mất ngon lành.— Cái xấu ấy ai mang? Người ta có chê, thì chẻ mẹ chẻ có ai chẻ con nít! Cũng như câu tục-ngữ: «Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà.»

Con càng lớn lên, bà mẹ càng phải đề ý tới sự giáo-dục. Con nít mới tập nói một ít tiếng, bà mẹ không nên bày cho nó nói hờn hào; khi bày thì lập cho nó nói những câu lễ phép, bắt nó thưa, trình, bẩm, tạ... bày cho nó lập những câu tục-ngữ và phương-ngôn.

Bà mẹ nào vì hân việc làm ăn, giao con cho vú giữ, thì càng phải đề ý tới lắm. Vì vú là người

Mày lời tiên-tri của bà Fraya

Bên Pháp, có một người đàn bà coi tiên-dịnh hay lắm, là bà Fraya. Mấy lần bà nói tiên-tri việc gì, người ta nghiệm ra, đều thấy đúng cả.

Đầu năm nay, có mấy bà mấy cô về phái vận-động-nữ-quyền nước Pháp, tới hỏi bà coi trong năm 1930 này, số-phận của chị em có khá lên được chút nào không, tức là việc vận-động tham-chánh có được thành-công hay không?

Bà Fraya nói:

« Năm nay thì Đệ-tam Cộng-hòa (1) chết. Không phải tôi nói rằng cái chế-độ dân-chủ chết hẳn đi, mà lại có quân-chủ đầu. Tôi nói vậy, nghĩa là bản Hiến-pháp đặt ra năm 1875, thì năm nay sẽ sửa sang lại, thay đổi mới, và nó sẽ có vẻ tráng-kiến hơn.

« Đó là sự-nghiệp của những người thiếu-niên. Nội năm nay những tòa nội-các nào lập theo như lối cũ, thì không sống được bền.

« Còn nhà Bourse, là trái tim của thành-phố Paris, thì sẽ có cuộc trời sụt lên xuống đáng lo, nhưng sau giá đồng phát-lãng lại cao lên. Tôi biết trước rằng trong mấy năm nữa, sẽ phát-hành một thứ tiền mới.

« Còn như tình-hình đàn bà, thì có lẽ năm nay sẽ thiệt-hành đảng sự-bình quyền-bình đẳng như đàn ông.

« Các bà sẽ có quyền bỏ thăm. Tôi không chắc rằng hết thầy đàn bà được bỏ thăm, và cuộc tuyền-cử nào ta cũng được bỏ thăm, song bề nào chị em ta cũng được quyền tuyền-cử. Tôi lại thấy có mấy bà thông-minh tri-thức được cử vào Nghị-viện. Nghĩa là ta có quyền ứng-cử nữa. »

Tiết thay không được gặp bà qua Saigon chơi, cho dân ta hỏi coi số-phận năm nay ra thế nào?

(1) Nền Cộng-hóa Dân-chủ của nước Pháp hiện đương bầy giờ, là lập lên lần thứ ba, vì trước đã lập hai lần, nhưng sau lại đổ. Cho nên người ta gọi nền cộng-hóa bầy giờ là 3e République (đệ-tam cộng-hóa).

liệu sỏi qua sỏi lại cho nhâm, chớ cứ theo nguyên như câu đó cũng không được, vì khi con trở chứng, mới dùng roi dùng vọt, còn khi nào nó thương, ấy là cái dịp tốt để cho bà mẹ dùng ngọt ngào với nó, mà khuyên răn, an ủi và dạy bảo nó.

PHAN-THỊ MẠNH-ĐỨC
Quảng-nam

đứng, trông cho qua ngày tháng để lấy tiền ở, chớ có gì, thời tha hồ nó hay cho con nít nói thế này thế nọ. Con như con nít không có vú nuôi, bà mẹ vì bản việc không bằng âm được, thì cũng phải để ý lời nó, chớ nên bỏ lửng cho nó theo với lũ trẻ khác, vì con nít chơi với nhau, hay để tập cho nhau nói bậy nói bạ. Vậy làm bà mẹ phải cần thận mấy điều đó.

Khi con nít mới lớn lên được ba bốn tuổi, tức là lúc mà nó hay đòi cái này cái nọ lắm. Vậy bà mẹ phải làm thế nào? Về sự nó đòi ăn, hoặc đòi đồ chơi, hay xin tiền, mấy tất ấy đều là xấu cả, bà mẹ muốn trừ đi cũng dễ lắm. Theo như lời em đã nói ở trên: Nó bắt đầu vào tật xấu, bà mẹ phải ra oai ngay, tất nhiên tật xấu mấy đi nữa cũng không còn. Phải chỉ mấy bà làm mẹ mà làm theo được cái ý-kiến thấp hèn của em, thì tốt biết bao nhiêu, song các bà có chịu làm đâu! Cứ chiều con, cưng con, tập cho con tánh xấu. Con nít hai ba tuổi xin tiền để làm chi? Vô ích quá, thế mà các bà cứ cho chúng nó hoài, được đồng su này lại xin đồng su khác. Nhiều lần như thế rồi sự xin tiền và cho tiền cũng như là cái lệ của mẹ với con. Đã thành lệ rồi, tức nhiên khó bỏ đi, nên khi nào có sai biểu con việc gì, phải chiều nó, mà như là phải cho su thì nó mới chịu đi cho. Ôi, nuôi cho nó lớn, có điều gì phải thuê nó mới làm!

Cũng thì làm một bà mẹ, có người không hề đánh đập con một roi nào, từ nhỏ cho chí lớn lên, họ cứ dùng cái lỗ miệng khéo léo mà dạy bảo con. Họ đánh con, họ la con, họ khuyên con đều là tùy theo lúc cả. Cũng có người từ sớm chí tối, tay không rời cái roi, miệng không ngớt chưởi rủa, thế mà con của họ vẫn hư. Tại có gì vậy? Đó chẳng qua là người rõ cách dạy con, còn người thì chưa rõ vậy thôi.

Con nít nó hay triệu mến người nào hay bằng âm nó, khuyên lớn nó, nó đã triệu mến người ấy thì lại hay nghe lời theo người ấy, cho nên người mẹ lạnh lợi thì thường hơn lúc đó mà khuyên cho con nên, còn người mẹ lỗ mồm thì lại làm cho con hư nết.

Tục ngữ có câu: « Thương con cho roi cho vọt, ghét con cho ngọt cho ngào. » Ai làm mẹ, biết theo câu đó để làm gương, tất nhiên dạy được con nên người. Song em còn nghĩ một điều này: Các bà mẹ theo câu đó mà làm gương, nhưng phải

Ý-KIỆN CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI THỜI-SU

Khen thay các ông Nghị-viên ta ở Thành-phố Haiphong

Sau khi xảy ra việc khởi-loan ở tỉnh Yên-báy, mà có mười ông quan binh tây ngô-hại, thì mấy ông nghị-viên ta ở Thành-phố Haiphong lại đặt lên tòa Đốc-lý, bầm với quan Đốc-lý rằng: « Chúng tôi nghe việc rối loạn mới xảy ra, chúng tôi lấy làm giận lắm, vậy chúng tôi đến xin chia việc buồn ấy với chánh-phủ và tỏ lòng chúng tôi rất trung-thành với nước Pháp luôn luôn. »

Việc tỏ lòng trung-thành với nhà-nước, thật là việc đáng khen lắm.

Song lời nói chưa đủ, phải có việc làm nữa mới được. Trong lúc này, dân-giã cứ yên nghiệp làm ăn, tức là tỏ lòng trung-thành tin cậy về chánh-phủ bảo-hộ. Giữ lòng trung-thành tin cậy ở trong lòng như vậy là đủ, chẳng cần bày tỏ ra lời nói làm gì. Nhưng nếu đã ngộ ra lời nói thì cần phải có công-việc làm chứng.

Lịch-sử hơn-loại xưa nay, những việc bày tỏ lòng trung vua, yêu nước rất nhiều. Người mình thuộc lịch-sử Tàu nhiều hơn, vậy nên lấy chuyện Tàu làm ví dụ:

Hồi Xuân-thu Chiến-quốc, vua Hoàn-công nước Tề, có một người đầu bếp của ngài là Dịch-Nha, thương ngài lắm; bữa nọ Dịch-Nha muốn bày tỏ lòng mình trung vua, như dịp thấy hồi Hoàn-công ăn sơn-hảo hải-vị gì cũng không ngon, Dịch-Nha bèn về nhà làm thịt con, nấu nướng dâng cho Hoàn-công ăn. Hoàn-công khen ngon, và hỏi thịt gì, Dịch-Nha nói thiệt: « Thần thấy bệ-hạ ăn gì cũng không ngon, cho nên về làm thịt con, dâng ngài ăn, dâng tỏ lòng trung quân của thần. »

Sự trung-thành ngày nay, không ai cần lấy cách quái lạ như vậy, vì làm vậy là vô nhưn đạo làm!

Song đã tỏ lòng trung-thành, thì ít nào cũng phải có công việc làm chứng cơ.

Vậy ai muốn tỏ lòng trung thành với nhà nước lúc này, thì nên bỏ hết cả gia-tài, ra giúp vào việc binh, bỏ hết thân danh đi và liều tánh mạng ra theo quan Tổng-đốc Vi-văn-Định và các quan binh,

đặng giữ cuộc trị-an cho trong xứ, thì mới thiệt là đại-trung thành!

Mấy ông Nghị-viên Haiphong có giỏi thì làm đi !!!

Chúng tôi xin làm quảng-cáo.

Bọn khởi-nghịch đánh phá hai huyện Phu-đực và Vĩnh-bảo, chém mấy tên dân, giết ông Hoàng-gia-Mô, rồi trốn vào làng Cờ-am mà ẩn-núp. Nhà-nước cho 5 chiếc máy bay về làng đó, liệng xuống 57 trái bom và xô đạn cối xay ra, phá làng Cờ-am và mấy làng gần đó. Nhưn việc ấy, quan Thống-sứ Robin đánh giầy thiệp thông tư cho hết thầy các quan công-sứ chủ-tỉnh như vậy:

« Le village de Cờ-am province de Hai-dương où s'était réfugiée la bande des rebelles qui avait mis à mort le tri-huyện de Vĩnh-bảo, a été bombardé fier par les avions. Je vous prie de donner à ce fait la plus large publicité, et d'ajouter que tout village qui se mettra dans une situation analogue subira impitoyablement le même sort. »

Phụ-nữ Tàn-vạn phụng dịch:

« Loán giặc giết chết ông huyện Vĩnh-bảo rồi trốn vào làng Cờ-am ở Hải-dương, thì ngày hôm qua làng ấy đã bị máy bay quăng trái phá xuống. Vậy bần-chức xin các ngài quảng-cáo việc ấy cho rộng và nói thêm cho hơn-dân biết rằng nếu làng nào chứa chấp cho bọn giặc ẩn núp thì cũng sẽ bị trái phá như làng kia chớ không dung. »

Làng Cờ-am chỉ vì có giặc ẩn núp ở trong mà bị trái phá của máy bay liệng xuống . . .

. . . Chánh-phủ muốn làm quảng-cáo việc ấy cho rộng, để cho các làng khác coi đó làm gương, đừng có chứa chấp bọn khởi-nghịch

Làm quảng-cáo cho rộng, thì còn gì hơn là đăng vào Phụ-nữ Tàn-vạn, vì báo này mỗi kỳ xuất-bản tới hơn 10 ngàn số!

Lại chuyện cái lưới của ông Esope.

Hồi cuối năm ngoài, cũng trong khoảng giầy mực này, chúng tôi đã kể chuyện cái lưới của ông Esope, mà nói rằng báo Opinton ở đường Pelle-rin, thật có cái lưới đó, Hồi nào, tờ báo ấy công-

TA HÀY CỒ GẮNG GIÚP TA

Miền tình trong nước ta, nếu nói đến đường kinh-tế lý-tài thì ai là người biết lo về vận mạng tương-lai cho nói giống, cho con cháu, cũng đều cháu may xót ruột mà than rằng: quyền lợi của ta bị khách ngoại-bang nắm hết trong tay, nếu ta cứ mơ màng để cho ngày này qua, tháng nọ tới, mà không lo giành giật lại, thì hậu ta tính chịu năm eo trong vòng nô-lệ và k-nh-tế tới bao giờ?

Trong 10 năm trở lại đây, như trận Âu-chiến nó đánh thức đồng-bào ta đã biết rằng ở vào thời buổi khôn sống dai chết này, công thương là món ăn cần của nước, nước không công thương thì không trông sống được, cho nên đã thấy được một ít nguồn lợi về công thương mà đồng-bào ta đã ra tranh cạnh mà vẫn-hời được. Vậy chúng tôi dám khuyên anh em chị em một điều: ta hãy nên màng và nên giúp cho ta, để tới được một bước là màng một bước.

Kể sơ những bước đường mà đồng-bào ta ở Nam-kỳ từ khi bước vào trong trường kinh-tế, làm được có kết-quả: như về lúa gạo thì có Nguyễn-thanh-Liêm, Nguyễn-Chiêu-Thông về xe hơi thì có Nguyễn-thành-Điền, Nguyễn-văn-Kiệt, Trần-dắc-Nghĩa v.v.. đồ thể-thảo thì hiệu Nguyễn-văn-Trần, Hàng lụa, tạp hóa thì Ng.-đức-Nhuận, đồ tây Ng.-viết-Thạch, phân vãi ruộng Lê-dinh-Huê, nhà dệt Lê-phát-Vinh, xe máy Lê-văn-Du, nhà làm vỏ Lê-văn-Thế nhà in Nguyễn-văn-Viết, Nguyễn-Của v... Đó là những nhà dinh-thương lâu nay, có kết-quả vững vàng phá-đạt.

Còn trong vài năm nay, đồng-bào ta lại may mắn mà có được nhà Việt-nam Ngân-hàng. Viết đến tên Việt-nam Ngân-hàng làm cho chúng tôi không thể quên câu đố của khách-trú, họ đồ An-nam trong lúc lầy-chay, vì lúc đó đồng-bào ta là ông Lê-văn-Mẫu có xưởng việc lập nhà băng, nên họ đố rằng: « Nếu Annam lập được nhà băng thì họ thưởng cho một cái xe hơi 8 chỗ ngồi. »

Có lẽ cũng nhờ câu đố của họ mà ngày nay ta có được nhà V. N. N. H.

Nhà V. N. N. H. là một công-ty của mấy trăm người Annam, mà là một công-ty có thể cho đồng-bào ta tin cậy là một tương-tiên-phương giới trong

đường kinh-tế ở Nam-kỳ này vậy.

Công-ty V. N. N. H. thành lập đã hơn 2 năm, số bạc lời được hơn mấy chục ngàn, và vừa rồi các cổ-phần đã được chia lời 10%. Tôi tưởng chắc trong các sự hùn hiệp lớn của đồng-bang ở Nam-kỳ xưa nay, mới có được lãnh lời lần này là lần thứ nhất.

Mời đây đồng-bào ta lại lập thành được một công-ty để bảo hiểm xe hơi nữa, thiệt là quý hóa biết bao! Thật, ngân hàng, và công-ty bảo hiểm, là hai điều rất cần trong đường kinh-tế mà xưa nay ta vẫn chịu thiếu kém, thì bây giờ đã có rồi.

Tuy bây giờ đã có được rồi, song có rồi cũng chưa đủ.

Theo ý chúng tôi thì ta còn phải cố gắng giúp ta để mở mang thêm mãi ra.

Ta giúp nhau thì có lợi cho ta, mà nguồn lợi của công-ty lại quanh quẩn trong nước, không mất đi đâu. Ta giao thiệp với ta thì được tiện lợi dễ dàng, ngôn ngữ không có nhiều sự khó dễ như một hai nơi khác. Thấy một hai hãng bảo-kê khác, lúc lãnh tiền bảo-kê thì vui vẻ tươi cười, trăm điều, điều nào cũng nói dễ như chơi, mà chừng đến sự đền bồi thì ối thôi! chầu chực đợi chờ, bất điều này, bẻ điều nọ, làm cho nhiều khi chủ xe giận mà bỏ không thêm bắt đền nữa...

Nếu ta mà biết lo binh vực quyền lợi của ta, thì một đồng su cũng đừng cho lọt ra ngoài, hề đồng su nào mà ta giúp được cho ta thì chớ nên bỏ qua!

Chúng tôi xem xét về nỗi thiệt thòi của đồng-bào ta trong trường kinh-tế, nay thấy lửa đã nhóm rồi, đường đã có người bước tới, nên phải hô hào cổ động cho đồng-bào chú ý đến sự ích lợi chung. Dầu cho có ai không xét mà bảo rằng chúng tôi làm quảng-cáo cho mấy nhà thương mại, công-nghệ Annam, thì chúng tôi cũng vui nhận vậy. Có người hỏi: giao thiệp với các nhà Annam, nếu sau không được từ tế thì làm sao?—Chúng tôi xin đáp: cổ động cho nền kinh-tế Annam là phận sự của chúng tôi, đến như có nhà nào mà làm mất lòng tin cậy, hoặc xáo trá đặng đối gạt đồng-bào thì tờ báo này cũng không khi nào dung được!

P. N. T. V.

CUỘC VẬN ĐỘNG THAM-CHÁNH của đàn-bà các nước Âu-mỹ

Đàn bà nước Pháp vận-động tham-chánh

Mấy kỳ trước, tôi đã lược thuật đàn bà nước Hồng-mao và nước Huê-kỳ vận-động việc tham-chánh đã được hoàn-toàn thành công rồi. Kỳ này nói tới đàn bà Pháp.

Đàn bà nước Pháp, tuy tới ngày nay chưa được tham-chánh mặc lòng, chớ cái phong-trào vận-động của họ đã bắt đầu từ năm 1848 lận mà!

Trước khi nước Pháp chưa làm cách-mạng, tuy đã có nhiều người gọi ra cuộc vận-động cho trai gái được bình-dẳng thật, song bấy giờ đàn Pháp còn ở dưới quyền vua chuyên-chế lắm, cho nên đối với những kẻ náo hô-hào chuyện nữ-quyền, là bị nhà vua trừng trị không tha. Đến đời một bà hăng hái về việc nữ-quyền hơn ai hết thấy, là bà Roland, đã bị xử trên máy chém. Nhà vua trừng trị quá, thành ra những người theo một chủ-nghĩa như bà Roland đều im hơi lặng tiếng cả, không dám lộ đầu ra nữa.

Tới năm 1848, là hồi nước Pháp nổi cách-mạng, nhơn-dân trong nước lấy mấy tiếng « tự-do, bình-dẳng, bác-đi » làm khẩu-hiệu, lo đập đổ chánh-phủ chuyên-chế, mà lập dân-quyền: ấy chính từ đó, việc vận-động tham-chánh của phụ-nữ mới thấy bày tỏ ra một cách quang-minh chánh-đại. Các nhà học giả có tiếng, như ông Saint-Simon và ông Fourier, đều hết sức cao rao về vấn-đề nam nữ bình-dẳng; lại có các báo chuyên-môn của đàn bà lập ra, đặng hô hào về vấn-đề đó.

Từ năm 1876 cho tới năm 1882, chính là thời-kỳ đàn bà Pháp vận-động về việc tham-chánh thật hăng-hái. Năm 1882, họ đã gửi đơn lên chánh-phủ xin cho đàn bà được đóng góp trên đàn chánh-trị, song tiếc thay lúc bấy giờ, công-động vận-động chưa được rộng, mà thời-cơ chưa chín, thành ra không có kết-quả gì hết.

Sau trận Âu-châu chiến-tranh mới rồi, các bà ở các nước, trước sau đều có quyền chánh-trị hầu khắp, chỉ duy có chị em nước Pháp là chưa có gì; bởi vậy họ càng gia sức vận-động dữ. Họ

phân-bì rằng sao từ năm 1929 trở đi, đàn bà các nước đều có quyền bỏ thăm rồi, mà trơ trọi có đàn bà Pháp là không có, là nghĩa làm sao?

Cuộc vận-động của phụ-nữ Pháp hăng hái là thế nào, tạp báo này đã nói nhiều lần, không cần nhắc lại nữa. Bấy giờ chỉ xin nói tóm tắt rằng dư-luận bên ấy hiện nay, Hạ-nghi-viện là các ông Deputés thì phần đông thuận cho đàn bà có quyền bỏ thăm, nhưng chỉ có mấy ông già ở Thượng-nghi-viện là mấy ông Sénateurs, vẫn còn chưa chịu. Thành ra chị em bên Pháp chưa có quyền bỏ thăm và ứng-cử.

Một nước dân-chủ làm đàn anh cả thế-giới, một nước tổ cách-mạng như nước Pháp, mà đàn bà vẫn còn chịu phận bên nước dưới, chưa được tham-chánh như người, thật là một việc lạ lùng lắm.

Còn các nước khác

Còn cuộc vận-động tham-chánh của đàn bà các nước khác, thì vì giấy mực hẹp hơi quá, không có thể nói riêng đầu đuôi công việc của từng nước ra đặng. Nay chỉ xin kể tên những nước nào, và từ năm nào, mà đàn bà đã được quyền chánh-trị như đàn ông.

Finlande	1906
Norvège	1907
Irlande	1907
Danemark	1915
Russie	1917
Allemagne	1918
Angleterre	1918
Suède	1918
Hollande	1919
Belgique	1920
Autriche	1920
Etats-Unis	1920

V...V...

Còn các nước bên phương Đông ta, mà có phong-trào nữ-quyền thanh hơn hết là nước Nhật và nước Tàu, thì bọn phụ-nữ của hai nước, coi mỗi sẽ được thành-công trong nay mai. Ở Nhật, thì chánh-phủ

và Nghị-viện đang xét, phần đông dư-luận đều biểu đồng-ý, có lẽ nội trong năm nay, là chỉ em liền đó, được quyền tuyên-cử hoàn-toàn.

Còn phu-nữ Trung-hoa, tuy đã trải mấy phen vận-dộng dư-dối, từ khi lập ra Dân-quốc cho tới bây giờ, nhưng vẫn chưa có quyền tuyên-cử ứng-cử. Lễ thứ nhất là hội nội-chánh nước Tàu bấy lâu còn lớn hơn, ngay bọn đàn ông có quyền bỏ thăm, mà thất ra họ cũng chẳng bỏ thăm bao giờ. Tuy có mấy lần lập quốc-hội, bầu nghị-viện, mà cách bỏ thăm cũng còn lờ mờ, chớ chưa phải là cách tuyên-cử chánh-thức. Đàn ông còn vậy, nói chi đàn bà.

Tuy vậy, đàn bà Trung-hoa, trên đàn chánh-trị, chưa có quyền gì, nhưng mà về mặt pháp-luật, mặt giáo-dục, mặt kinh-tế, thì họ đã ngang vai đồng bước với đàn ông lắm rồi. Cái vấn-đề phu-nữ bỏ thăm, nếu nay mai nước Tàu yên nội-loan, có chánh-phủ cho vững, có nghị-viện hẳn hoi, thì việc tuyên-cử và ứng-cử, chắc không còn mấy bà mấy cô ra ngoài đặng.

Trở lên, coi cuộc vận-dộng nữ-quyền của phu-nữ các nước xưa nay như vậy, thì ta biết họ đã

Một cô máy bay mới có 18 tuổi

Ở xứ nào mà người ta mở mang giáo-dục và chế-độ cho đàn bà cũng ngang như đàn ông, thì ta thấy rằng đàn bà cũng có tài sức chẳng kém gì đàn ông hết.

Thiệt vậy, hai chục năm về trước thì ai dám nói rằng bây giờ có con gái ngồi được máy bay?

Cô Elnor Smith, người Huế kỳ, mới có 18 tuổi, đã có bằng cấp được cầm máy bay, vừa rồi được chánh-phủ bổ đi làm chức chánh-đốc một sở máy bay nhà nước chở thư và chở khách, từ Nuru-da đi Floride.

Cô này, trước kia đã có giải quán-quân về nghề bay của đàn bà, vì cô bay trên không được lâu, tới 26 giờ 21 phút 33 giây mới xuống.

Cô từng luyện-tập và hô-hào mất nhiều công-phu, hết nhiều ngày giờ, mới có kết-quả, chớ không phải tự bọn đàn ông bụng quyền-lợi lại mà dâng cho họ đâu. Họ có công huấn-luyện, có công học-vấn, không kém gì đàn ông, cho nên mới bước lên bằng hàng với đàn ông được như vậy.

HUYNH-LAN.

SỔ BÁO KỶ-NIỆM HAI BÀ TRƯNG

Ngày 4 mars tới đây, là ngày kỷ-niệm hai bà Trưng, bốn-báo định ra một số đặc-biệt để kỷ-niệm sự nghiệp của hai bà, may được chị em anh em đồng chí trong Nam ngoài Bắc, gửi luận văn, đặt sự, đồ họa, thi ca, vẽ rất nhiều; bài nào cũng đều một ý mộ hùng-phong của nữ-kiệt, gửi tâm sự bằng văn chương, hay làm, cảm làm. Nếu đừng có chuyện chi ngăn trở, mà đừng hết cả những bài ấy lên, thì thật là số báo kỷ-niệm hai bà rất xứng đáng.

Song vì hồi này thời-cuộc đang rối ren, cho nên bốn-báo thiết nghĩ chúng ta nên tiên-cơ mà huân sự xuất bản số báo ấy lại, vì đã hay rằng lòng mình kỷ-niệm tiền-nhơn vẫn là thành thiết rõ ràng, nhưng biết đâu người đương-đạo không nghĩ ra thế vậy thế khác. Rồi những bài văn như hoa như gấm, không được để cho hoàn toàn, thì thật lưỡng công thêu dệt thành văn của các bạn. Chi bằng huân qua năm sau.

Tuy vậy, trong kỷ tới, bốn-báo cũng thuật qua sự nghiệp oanh liệt của hai bà, gọi là tờ lòng thành kính kỷ-niệm, tuy không được bày tỏ hết ra văn chương, nhưng mà vẫn chan chứa ở trong tâm trí.

Huân lại như vậy, thật là sự rất tiếc, xin các độc giả lượng-cho.



Thầy trò đi giạo núi

Từ thời tối hảo thị phong nguyệt,
Ba giờ chiều gió mát trời thanh,
Ngắm xem cảnh vật hữu tình.
Thầy trò ta sẽ bộ hành đi chơi.
Khỏi trường học ra ngoài đường cái,
Theo con đường lối rải bước lên.
Trước sông sau núi đôi bên,
Nửa làng dân ở thiên-nhiên họa-đồ.
Ngoài bến nước dưới đó trên chợ,
Cảnh Kinh-kỳ có rira hay chăng?
Bước qua làng Thượng, làng Trang,
Cùng làng rồi sẽ lần đàng lên cao.
Nhìn muôn dặm thu vào trước mắt,
Cảnh trường-giang lặng ngắt như tờ.
Một vùng cỏ mọc lơ thơ,
Đồn ai đóng đó, nền xưa hầy con.
Nam bấy đưa bốn chôn chạy lại,
Đưa tìm sơn, đưa hái bông hoa.
Đa tình chỉ hỏi trời già,
Trái đầu đã sẵn làm quà trẻ con.
Khi chớp mắt mây tuôn khói phủ,
Khi bên mây trống gié chuông kêu.
Khoan khoan giọng hát chú tiêu,
Một đàn chim gọi bên đèo ni-non.
Cơn du-lãm lòng còn thích thú,
Thoát bóng chiều đã bỏ về tây.
Ngập ngừng toan trở gót giày,
Non cao nước biếc ai rày tri-âm?
Ngừng chơn lại hỏi thăm ông đá:
Cuộc tang-thương ông đã trải chưa?
Sao ông một mực tro-tơ?
Ngồi im thế mãi ông chờ đợi ai?
Đã nghe nói kiếm lời thừa lại,
Dám xin người chớ vội làm chi.
Một niềm vàng đá tri-tri,
Còn thân ắt cũng có khi và trời.
Biết chăng chẳng biết mặc ai!

TRẦN-LUU-HỘI sao lục.

Tục khướ-phụ thần

I
Ủa này chồng! Ủa này con!
Duyên nợ chi xui cuộc chẳng tròn.
Kể ở một mình đau chín khúc,
Người đi muốn dậm cách ngàn non.
Ôm lòng biển Ấn trông mù mịt,
Ngóng cổ trời Phi ngó vót von.
Chua xót nỗi này ai có thấu,
Xương mai ngày tháng lưỡng hao mòn.

II
Hao mòn thân thiếp chín lo âu,
Sống thác quê người có biết đâu.
Nước cũ dầu còn khôn ngớt thấm,
Biển cũ chưa lấp dể người sầu.
Lưới thưa mở đặng chằng thì mở,
Phận mỏng dầu may rủi mực dầu.
Lương lự ra vào trăng đã xế,
Đồng hồ tích tắc suốt đêm thâu.

III
Đêm thâu ta đứng lại ta ngồi,
Bào bọt trong lòng thể bụng sôi.
Kim chích chín chiều đau khó chịu,
Tơ vò trăm mối gỡ không rời.
Nghĩ khi dựa gối kẻ bên canh,
Nhớ lúc trao tay kẻ xuống nơi.
Chia rẽ bây giờ thành mấy ngã,
Trời làm chi tẻ lăm trời ơi!

IV
Trời ơi! Có phải thiếp là tương,
Giọt lệ vì ai để nhớ thương.
Bốn chín tuổi dư gần bóng xế,
Hăm hai năm lẻ vắng mùi hương.
Biển dâu đời cuộc xui nên thế,
Trâu ngựa đèn nghi phải tình phương.
Tin tức xa xuôi, thông chẳng tiện,
Vải van sức khoẻ được như thường.

V

Khoẻ được như thường ganh một vai,
Chữ tình xin chờ phụ lòng ai.
Trắng thỏ còn đó trơ trơ mặt,
Sấm giân vì đâu chác chác tai.
Lỡ đời cái duyên mình bốn chén,
Linh đình chứt phứt bốn mươi hai.
Vì chi có phép thâu đường lại,
Non nước muốn trông chẳng mấy ai.

VI

Chẳng mấy ai mà da chẳng càng,
Gia vàng giữ ngọc tiết « nhũ chung ».
Trời mây gan óc lo đèn nghĩa,
Tâm mãn tình duyên phứt ven từng.
Sương nhiều giọt sầu tươm là chuỗi,
Gió đưa hơi thắm phất cây từng.
Đông nghe đâu đã canh năm trở,
Trống đánh tung ! tung ! tung tung tung !

VII

Tung tung ! tung tung trống trên thành,
Giấc ngủ không đầy nửa trống canh.
Nệm tụy lạnh lùng thương chiếc bóng,
Gương nga thấp thoáng đợi bên mình.
Từ dân chông vợ chia nhau rữa,
Cho đó cha con cách bức danh.
Thời thế cũng là trời khiến vậy,
Ta nguyện vào tử với ra sanh.

VIII

Ba sanh biết có gặp nhau không,
Hay lại như người cách trở sông.
Non nước tin chờ thừa cánh nhận,
Đã vàng chi quyết nhẹ lòng hồng.
Kêu hồn « Thục-đế » chim quyền rũ,
Than phàn « Hạng-nga » bóng thỏ lồng.
Nghĩ nỗi mình đây thêm lắm nỗi,
Nỗi thương con với nỗi thương chồng.

IX

Thương chồng ai rõ bụng ta chăng !
Trên cô trời cao, dưới đất bằng.
Giữ da chẳng sơn cơn gió táp,
Xốt lông còn bán đám mây giăng.
Đuộc dầy « U-uất » bao nhiêu mối,
Mỡ hội « sấu-tư » biết mấy ngàn.
Trước các chấp tay thơ thần bước,
Một mình bán với một vành trăng.

NHỮNG VIỆC LỚN

Ở TRONG

- ☞ — BỌN KHỎI-NHỊCH GIẾT ÔNG HOÀNG GIA-MÔ, TRỊ-HUYỀN VINH-ĐÀO
- ☞ — 5 CHIẾC MÁY BAY CỦA NHÀ NƯỚC LIỆNG 57 TRẠI BOM, PHÀ... LÀNG CỎ-AM Ở HẢI-DƯƠNG.
- ☞ — NGHE TRONG MỎ THAN Ở MẠO-KHÊ, BỰC BỊCH CỎ HIÊN.
- ☞ — VI CHUYỆN XIN TẶNG LƯƠNG CHO CÁC VIÊN-CHỨC TÂY, MÀ 4 ÔNG HỘI-ĐỒNG QUÂN-HẠT TÂY TỬ CHỨC.

Ở NGOÀI

- ☞ — TOÀ NỘI-CÁC CHAUTEPS BÊN PHÁP ĐÃ LẬP
- ☞ — BÊN TÀU, PHƯƠNG NAM VÀ PHƯƠNG BẮC, NGHĨA LÀ TƯỚNG GIỚI-THẠCH VÀ ĐIỂM TỊCH-SAN LẠI BẮT HÒA NHAU.
- ☞ — ÔNG GANHI ĐÃ GÂY LÊN PHONG-TRÀO BẤT-HIỆP-TÁC (non-coopération) ở ẤN-ĐỘ.
- ☞ — HẢI-QUÂN HỘI-NHỊ Ở LUÂN-ĐÓN KHÔNG KHÉO TAN MẮT.

X

Vành trăng tuy đã ngậm đầu non,
Còn thấy xa xa dang mấy hòn.
Đánh ngọc núi kim hình vẫn tổ,
Sóng Hương bến Ngự dấu chưa mòn.
Mỏ canh vòm Vạn đương hồi cốc,
Chuông sấm chùa Thiên lát đánh bon !
Gặp gỡ họa là khi ngũ mớ,
Ừ này chồng ! Ừ này con !

THƯỢNG-TÂN-THỊ

Các cuộc đồ mùa Xuân

Vẽ các cuộc thi mùa Xuân, bốn-báo đã khóa sổ lại, cộng hết thấy được 1277 quyền, chia ra như vậy :

Đồ Kiều.— 594 quyền, nhưng không quyền nào đáp trúng.

Đồ Nhị Đồng.— 683 em gửi bài giải đáp lại, nhưng chỉ có 105 em đáp trúng.

Kỳ lời sẽ đăng kết-quả.



Sự da vàng của con nít còn trong tháng

Có nhiều đứa nhỏ, lúc mới sanh rồi chừng đôi ba bữa thường hay có vàng da ; có đứa vàng nhiều, có đứa vàng ít, vàng da má thôi, rồi năm ba bữa hết, chẳng có dấu chi lạ nữa. — Lúc con nít mới sanh ra, thì da mình nó đều có bà côm, trắng trắng nhợt nhợt. Tầm rữa nó và chùi bã côm sạch rồi, thì coi da nó đều đỏ tât cả mình. — Qua bữa thứ hai hay thứ ba, coi nó lại càng đỏ hơn nữa, nhứt là trên mặt, nơi cổ, nơi tay nơi chân. — Người Annam tục hay nói « mới đẻ ra còn đỏ chói. » Chừng ba bốn bữa lúc da đứa nhỏ lột xùi xùi ra, thì bớt đỏ ; và như nó phải vàng da thì lúc đó ngộ thầy da nó khởi sự vàng. — Lúc mới có, khi ngộ thầy, mà như muốn biết và thầy cho rỏ, lấy ngón tay đè cái da đứa nhỏ rồi lấy tay ra thì da đứa nhỏ hết đỏ mà mình lại thấy nó vàng.

Như ít vàng thì mình ngộ thầy trong trông trắng con mắt nó, nơi mặt, nơi da bụng nó mà thôi.

Trong sự da vàng con nít, cũng một hai khi coi mình nó muốn sưng, nơi bụng, nơi tay, sự sưng rồi cùng hết một lượt với sự da vàng. Chẳng khi nào con nít non hết ; — phần nó vàng như mây đứa con nít mạnh khác, nước tiểu cũng nhiều như thường. Trong một năm đứa nhỏ mới sanh ra, thường có tới bảy tám

chục đứa có da vàng như vậy. Theo lệ thường nước da hay vàng nơi mây đứa con sau này :

1. — Mây đứa đẻ non tháng, mây đứa yếu, nhỏ thó, mây đứa song đôi.

2. — Lúc chuyển bụng lâu, khó đẻ, phải kềm ; hay là đẻ ra rồi hay sưng đầu, hay đẻ ra rồi bị ngộp hơi. — Mây đứa nhỏ mà cai sữa lâu — vì muốn cho nó có máu nhiều — cũng hay có da vàng.

Mây đứa nhỏ lúc mới đẻ ra mà bị lạnh cũng thường hay có da vàng. Sự da vàng mới chỉ đây coi cũng như sự thường, đứa nhỏ chẳng có bệnh chi hết ; chẳng cần thuốc men chi, trong năm bảy bữa tự nhiên nó hết.

Song như trong mười lăm, hai mươi ngày mà chẳng hết, con nít càng ngày càng ốm, ja cứ trắng, mửa, khóc nhẹ nhẹ thì sự có khi đau bình trong mình mà sanh ra da vàng. Hoặc khi con nít bị ngộ đường của mật đi bít mật, chạy vô máu làm ra da vàng. Hoặc khi bị đau trong gan, tại tự nhiên mà đau, mà cũng có khi tại nơi máu của cha mẹ nó sanh ra. Và lại như con nít có da vàng mà trong mười lăm bữa không hết, thì có lẽ nó có bệnh, nên đem vô nhà thương cho quan thầy xem.

Docteur TRẦN-VĂN-ĐÓN.

HỚT ĐỒNG-BÀO : Trình-độ ta cao, chỉ nhờ cậy lấy ta. Chúng ta nên đem mỗi người một cục đá mà xây dựng nên hậu vận nước nhà. Cục đá ấy gọi là : Sự làm việc. — Đức kiên-cần. — Tinh đoàn-thề.

VIỆT-NAM NGÀN-HIỆNG.

PHỤ-NỮ CHỨC NGHIỆP

Nghề tâm tơ đời với phụ-nữ

Ông Đinh-Mạnh-Triết, tốt nghiệp trường Cao-Dẳng Nông-Lâm, chuyên môn về khoa tâm-tơ, quần-độc về tâm-tơ Tân-châu đã sáu năm nay. Sở thí-nghiệm này là sở bìn nhứt của viện Canh-Nông Nam-Kỳ; còn nghề tâm-tơ tại quần Tân-châu thì mỗi năm mới thêm phát-đạt. Cứ theo như bản-đăng-kê của Nha-nước, thì xứ Nam-Kỳ hằng năm sản được 200.000 kilos kén, mà phần Tân-châu đã tới 170.000 kilos.

Bà Đinh-Mạnh-Triết, vừa ham việc chăn-lâm-ươm-tơ, lại mấy năm nay nghiên-cứu ngay tại gốc, và nhờ có ông chỉ-giáo việc chăn-ươm theo khoa-học Thái-tây, nên về vấn-đề tâm-tơ, bà không thiếu chi một nhà chuyên-môn vậy.

Bởi với Phụ-nữ, thì cần tâm-ươm-tơ, là một công việc rất hạp. Ý bà Đinh muốn phổ-thông công việc này, nên đã mua một số máy-ươm-tơ, và gửi lời báo-báo tại báo-cáo về việc làm-tơ mà Báo-Báo rất vui lòng đăng dưới đây.

1.— Sự ích lợi của nghề tâm tơ

Gần đây xem báo thấy các ông rất nhiệt thành cổ động cho đồng-bào lo lấy sự tiết kiệm và có hức nghiệp làm gốc.

Bên phụ-nữ thì ít lâu nay cũng tỏ ý muốn ra chen với các ông, hầu chung lo việc ích dân lợi nước.

Lo việc nước thì còn chi cần bằng lo cho nước mau giàu có; mà cần tâm, ươm-tơ là một nghề đã nhẹ nhàng rất thích hạp với phái «chun yểu tay mềm» mà mỗi lợi lại rất lớn.

Không kể chi mỗi màu dâu mỗi năm bán kén được tới 300\$00, dân xứ mình lại quen ăn bán đồ tơ lụa, hàng năm tiêu thu hàng tây, hàng tàu, hàng nhưt, hàng bombay, lính ra biết mấy mươi triệu; ngày nào nghề ươm dệt của mình phát đạt bằng của ngoại-hang thì số bạc triệu đó sẽ khỏi lợi mất vào tay người ta.

Không vậy mà thôi, tơ sống lại là một vật liệu rất dễ xuất cảng. Nói chi tới các nước, một mình Đại Pháp, mỗi năm mua tơ của ngoại-quốc đến số 11.000.000 kilos, tính theo giá hiện thời mỗi kilos là 20\$ thì là 220.000.000\$00. Tính ra số tơ nước Pháp mua gần một ngàn phần, thì nước Nam ta bán chưa được một.

Cho hay cái mối lợi ta nên để ý đến còn rất lớn mà lợi này ta có thể hưởng được, là vì xứ ta nhờ đất đai phì mĩ, mưa gió thuận hòa, thời tiết ấm-ấm, đủ cho cây dâu con tâm có phương thế mà sanh-hoại một cách rất dễ dàng.

2.— Nghề tâm tơ là nghề của Phụ-nữ

Việc nuôi tâm ươm tơ thì cần phải tinh khiết, tỉ mỉ, nhẹ nhàng, thiết là một việc trời dành để cho bạn mà hồng. Mà thiết vậy, xem lịch-sử thì thấy 2.700 năm trước khi Thiên Chúa giáng sanh, đời vua Huynh-tê trị vì Trung-quốc, bà Hoàng-hậu Tây Lang bày ra nghề nuôi tâm, ươm tơ, sau truyền đến các cung-lần mỹ-nữ. Hàng lụa đời bấy giờ là một vật báu, một minh nhà vua riêng hưởng, nếu ai mà đem tiết lâu cách chăn ươm ra ngoài thì phải xử tử-hình.

Qua đến Thế-kỷ thứ mười, thì dân ta mới biết được nghề tâm-tơ. Đời nhà Nguyễn, vua Minh-Mang trị vì, lại cất nhà tâm trong hoàng-cung cho Ngự-thê săn sóc.

Bấy nhiêu đó cũng đủ thấy nghề tâm-tơ là nghề của bạn quần xoa. Tôi từ biết Tân-châu là nơi để tâm nhiều nhất trong xứ Nam-kỳ, thì cũng chỉ thấy một tay bạn Phụ-nữ chuyên lo từ lúc tâm còn nhỏ cho đến ngày kéo tơ làm kén, rồi cả đến nghề ươm, công dệt cũng vậy.

Nghề dễ tâm lại chẳng buộc ta phải dầm sương dãi nắng, hay gánh xách nặng nề, mà thà là một nghề rất nhẹ nhàng và thuận tiện trong gia-đình.

Ta gặp đời cạnh-tranh lại sẵn có nghề báu, vậy còn dư dự nôi chi mà chẳng cùng nhau chung lo mở mang công nghệ.

Không kể những nhà riêng lấy nghề tâm làm gốc, chớ chi phe Phụ-nữ nước ta, khi rảnh rang việc nội-trợ, mỗi bà tùy tiện săn sóc một ít nong tâm thì mỗi tháng đã thấy thêm lợi cho nền tài-chánh trong nhà, mà rồi ra cũng tức là giúp một viên gạch móng xây thêm vô nền kinh-tế của nước ta nữa.

(còn nữa)

Mme ĐINH-MẠNH-TRIẾT
Tân-châu

Sách rất có ích cho các nhà thương mại:

Phép biên chép sổ

sách buôn bán

của ông Đờ-văn-Y soạn.

Sách này viết bằng quốc-ngữ, chỉ rành rẽ về cách biên chép sổ sách, dễ coi dễ hiểu, các nhà thương-mại nên mua dùng. Giá mỗi cuốn 1\$00

Có bán tại nhà M. Đờ-văn-Y, Cantho.

VIỆC LỚN TRONG NƯỚC

MỌI VIỆC BỎI RỜI Ở NGOÀI BẮC

Tin tức ở đâu...

Việc khởi-loan ở ngoài Bắc-kỳ, trước bôn-báo đã thuật rồi. Chẳng nói chắc chừ độc-giã cũng biết rằng về sự thông-báo tin tức, thì bôn-báo là tuần-báo, cố-nhiên không đáng được liền như các ban đồng-nghiệp ra hằng ngày, và cũng không kể lẽ được hết mọi điều lật vật. Song ban đồng-nghiệp hằng ngày, được tin nào là đăng tin ấy, không cần gì có thông-hệ trước sau, nếu độc-giã nào không để ý mà đọc thì thấy bối rối, khó hiểu khó nhớ mỗi việc phát-sanh ra từ đầu đến cuối, cho nên bôn-báo tưởng rằng bôn-báo tóm tắt lại và dán ra từng công việc, từng chi-tiết mà nói, có lẽ cũng dễ hiểu và có ích cho độc-giã lắm.

Việc bối rối ở ngoài Bắc hiện giờ, thì các báo lấy tin tức ở đâu?

Độc-giã nên hiểu rằng những khi có việc bối rối lớn như việc ở ngoài Bắc hiện giờ, thì các báo — bất cứ là báo tây báo ta — đều mông tai lạnh mắt cho mấy, là thần là thánh đi nữa, cũng đều là theo tin tức của chánh-phủ cho biết mà thôi.

Trong lúc quốc-gia có loạn, thì đầu chánh-phủ nào cũng vậy, trước hết phải kiểm-đuyệt các tin tức, rồi mới để các báo đăng cho dân biết. Chỗ nào nên cho biết thì cho, chỗ nào nên không thì không, ấy là do cái ý lấy đại-sự của quốc-gia làm trọng vậy. Vậy mà mới rồi thấy tờ báo tây là *Ami du Peuple* ở ngoài Hanoi đánh giầy thép vào cho báo *Dépêche* ở trong này rằng: « *Protestions contre reportage officiel. Signalons que fonctionnaire reporter soumet article censure Gougal* »; nghĩa là « chúng ta nên phản-đối viên quan coi việc thông tin tức của nhà nước. Viên quan ấy đem tin tức trình chánh-phủ rồi mới thông báo cho các báo. » Theo ý báo *La Dépêche* thì những lúc tình-thế nghiêm-trọng như vậy, mà chánh-phủ kiểm-đuyệt tin tức trước khi thông-báo cho dân như vậy là rất phải; nếu mình ở địa-vị chánh-phủ, cũng phải làm như vậy chớ chẳng không.

Vậy những tin tức của P. N. T. V. cùng hết thấy các báo, đăng về việc ở ngoài Bắc, đều là tin của chánh-phủ cho cả.

I heo những tin về sau đây, bôn-báo muốn tưởng

thuật các việc đã xảy ra cho độc-giã biết một cách rõ hơn.

Ấm mưu cộng-sản

Trước kia tưởng là cả hai cơ linh khổ đồ (*trait-leurs*) đóng ở Yên-bay, vì một chuyện bất bình gì đó mà nổi loạn, song sau chánh-phủ tra xét ra, thì chính là một việc ấm-mưu cộng-sản. Có chừng 60 đảng-viên cộng-sản ấm-mưu với mấy chục người lính trong trại đêm bữa 9 rạng ngày 10 Février lén vào trong trại mà xúi lính làm loạn. Xúi những người đồng-chí thời, còn lính nào không muốn làm sự nguy-hiểm ấy cũng bị bọn cộng-sản hăm dọa, hoặc bị chúng nhốt vào một chỗ.

Vậy chúng — cả bọn cộng-sản và ít nhiều lính đồng mưu — kéo nhau đánh nhà các quan binh, tức là các quan coi trại lính ấy. Chúng bắn, chém, đánh chết, vừa quan, vừa cai, vừa đội tây, cả thảy 10 người.

Từ nửa đêm cho tới 5 giờ sáng, họ phá thành (vì tại Yên-bay còn có nhiều thành lính đóng nữa, chớ không phải một trại có lính làm loạn đó mà thôi) ý muốn chiếm lấy tỉnh Yên-bay, song bị lính ở thành bên kia leo lên pháo-đài bắn xuống dữ dội, thành ra họ phải lùi, và vẫn còn chiếm giữ trại mình. Sau ông Thiệu-lã Tacon đem hai cơ linh lại đánh, chỉ trong 15 phút thì lấy lại được trại. Bọn khởi nghịch phải tháo vào rừng núi, từ khoảng Yên-bay tới Phú-thọ. Họ đem theo được ba khẩu súng trái phá, 20 khẩu súng thường và vài trăm viên đạn. Cả bọn, vừa lính vừa người thường, có lẽ độ năm sáu chục người chi đó.

Việc phát sanh ra có từ một cơn khuya cho tới 6 giờ sáng là bọn khởi nghịch lén vào rừng, cho nên hồi 9 giờ rưỡi sáng hôm ấy, quan công-sứ Yên-bay mới đánh giầy thép về Hanoi rằng: « Việc yên rồi. Dân cư trong thành phố không bị thiệt-hại gì hết. »

Cùng cái đêm ấy ở Hưng-hóa.

Chắc là đám khởi nghịch định làm cuộc lớn, lung tung ra tới mấy tỉnh, cho nên đã cắt đứt con đường giầy thép Yên-bay về Hanoi, và hẹn nhau cùng đêm ấy, các tỉnh cũng khởi biến cả.

Bối vây xung một giờ ấy đêm ấy, ở Yên-báy thì bắt khởi loạn, còn ở Hưng-hóa thì có đầu hai ba chục đảng-viên cộng-sản đến trước trại lính khổ xanh, đọc hai bức dụ lệnh làm phản. Lính trả lời hàng súng bắn ra. Lại có một bọn đánh phủ Lâm-thảo, (tức là phủ thuộc tỉnh Hưng-hóa), nhưng bị lính khổ xanh đuổi kịp. Đồi bên đánh nhau. Nhiều người trong đám khởi nghịch đó bị bắt, và bị giết, cả người đi đầu là Nguyễn-khắc-Như cũng bị đâm chết. Người này chính là người đi bị Hội-dồng Đê-hình xử vắng mặt 20 năm còn có vụ Việt-Nam Quốc-dân-dảng. Còn đảng-dăng đều chạy, bỏ lại mấy khẩu súng lục, ít viên đạn, và một lá cờ đỏ.

Hồi tình-hình ở Hưng-hóa cũng yên ngay.

Bình lính canh giữ Hanoi nghiêm lắm.

Chắc hẳn là vì bọn khởi-nghịch cắt đứt giây thép, cho nên đêm hôm ấy ở Yên-báy và Hưng-hóa có việc gì thì Hanoi không hay không biết liền được. Qua sáng hôm sau, Hanoi hay tin, thì quan Thống-tướng Aubert hội-nghị với quan Toàn-quyền Pasquier, một mặt phái binh ở Hanoi và các nơi lên Yên-báy trừc nã bọn nghịch, một mặt sai cảnh-phòng mấy ngả ở ngoài Hanoi, phòng khi quân nghịch ở Yên-báy có tràn về Hanoi chăng.

Từ hôm đó, viên sơn-dâm Genis gác cầu Doumer, bị một đảng-viên cộng-sản đi xe hơi ngang cầu, rút súng bắn, M. Genis que căng. Chuyện này kỳ trước đã nói rồi.

Ngay hôm giờ chiều bữa đó, thì lính bắt được bung-thủ, tên là Lương-ngọc-Tôn, mới chừng 20 tuổi. Sở mật-thăm xét ra thì Lương-ngọc-Tôn chính là một người rất nguy-hiểm. Va vâng mang của đảng cách-mạng, xếp đặt việc dùng bọn mà phá tỉnh Hanoi. Khi va đi xe hơi qua cầu đó, là đánh song Bắc-ninh, chắc hẳn là tính gây cuộc khởi-loạn gì ở Bắc-ninh, song tới cầu chẳng may vì sơn-viên sơn-dâm, thành ra bại sự mà bị bắt. Người ta đều nói, nếu để cho va qua khỏi cầu, thì về mặt Bắc-ninh, chắc sao cũng có cuộc rối loạn như ở Yên-báy.

Đêm hôm ấy, sau khi Lương-ngọc-Tôn bị bắt rồi, thì có mấy người đồng đảng, chia nhau đi các ngả, liệng cả thấy 16 trái bom vào các công-sở :

- 2 trái vào nhà ông Arnoux, chánh sở mật-thăm.
- 8 trái vào khám lớn.
- 2 trái vào sở Sơn-dâm.
- 2 trái vào bot quận thứ nhất.

2 trái vào bot quận thứ nhì.
Song chỉ có một chỗ là bị trái bom làm hư hại mà thôi, ngoài ra không có thiệt nhơn-mạng nào hết.

Liên đêm, có một người bị thương ở tay và mặt, lê xiêu ở đường phố Hàng-giấy, lính thấy dắt về nhà thương. Sau xét ra thì người ấy tên là Nguyễn bá-Tôn, 19 tuổi - chính là người đã liệng bom ở bot quận thứ nhì, vô ý làm sao, để trái bom nổ, mà bị thương.

Khi nghe tiếng bom nổ lung tung trong thành-phố, thì trái binh cho lính và súng cối-xay đi tuần phòng khắp nơi.

Từ bữa đó tới nay, đêm nào lính cũng mang đủ khí-giới đi tuần khắp Hanoi, rất là nghiêm nhặt, đến đôi người mình tới 8 giờ tối, thì không ai được vắng lai ở ngoài đường nữa.

Lại có bom ở Yên-báy trước khi quan Toàn-quyền lên

Ngày 12 Février, quan Toàn-quyền Pasquier lên Yên-báy đặt dự lễ tổng táng mười vị quan binh đã ngộ hại. Trước khi xe lửa tới ga 20 phút đồng-hồ, có kẻ liệng hai trái bom vào ga: ông quan một đứng gác đó bắn hung-thủ mấy phát súng, nhưng hung-thủ trốn thoát.

Trong khi đưa đám, quan Toàn-quyền đọc bài ai-diếu, có nói đại khái như vậy :

« Những đứn khổn nạn muốn sanh sự rối loạn « đang ngăn trở việc khai hóa của nước Pháp, « nhưng chúng dụng nhằm cái thế lực của nước « Pháp vững vàng cứng cáp không có gì lay chuyển « được.

« Nhà nước sẽ trừng trị ngay những kẻ xướng « loạn một cách đáo-dẻ, đặt phục thù cho mấy « người cả Tây cả Annam đã bị hại một cách giả- « man. Mai đây sẽ có Hội-dồng Đê-hình xử bọn đó « xứng đáng với tội ác của chúng nó. »

Hội-dồng Đê-hình

Thiệt, bữa 14 Février, ngài đã ký nghị-định lập Hội-dồng Đê-hình (Commission criminelle) cũng tức như Hội-dồng Đê-hình đã xử vụ Việt-nam Quốc-dân đảng hồi tháng bảy năm ngoài. Song lần này không phải ông Công-sứ Bride làm chánh-án, mà là ông Công-sứ Guillemain.

Hội-dồng này có quyền rộng ra tới miền P ù-thọ và Yên-báy, là những chỗ đã xảy ra việc rối loạn.

Ngày thứ hai tuần trước, Hội-dồng đã nhóm, đặt tra hỏi những người đã bị bắt từ bữa có loạn tới nay.

Có bọn nghịch-quân phá huyện Phú-dực...

Nhơn cái phong-trào rối loạn xảy ra trên miền Yên-báy, mà bọn nghịch ở các tỉnh về Trung-châu cũng nổi lên.

Đêm bữa thứ bảy rạng ngày chưa như 16 Février mới rồi, thừa lúc đêm khuya trời tối, bọn nghịch kéo nhau đến 60 người, có nhiều súng đạn, tới đánh huyện Phú-dực (Thuộc về tỉnh Hải-bì, giờ không phải thuộc về tỉnh Hải-dương theo như các báo tây nói lộn. Huyện này là địa-đầu tỉnh Hải-bì, giáp giới với huyện Vinh-bảo là địa-đầu tỉnh Hải-dương) Họ đều bận áo vàng, làm giả như lính khổ xanh của nhà nước, cho dân-làng khỏi nghi. Tới khi dân làng biết rằng mình lầm, thì họ đã kéo tới nơi, phá một làng ở gần huyện; bắt bọn hương-chức, và cướp phá mấy nhà giàu, giết hai người dân, rồi kéo qua huyện Vinh-bảo...

.... Giết ông huyện Vinh-bảo là Hoàng Gia-Mô

Ngay đêm bữa đó, ông Huyện Vinh-bảo là Hoàng Gia-Mô nghe tin bên Phú-Dực có giặc, thì biết trước sao chúng cũng kéo qua huyện mình. Bởi vậy, đang đêm ông tức tốc đi xe hơi lên Phủ Ninh-giang, là chỗ có đồn lính khổ xanh đóng, để xin viện-binh.

Tới nơi, ông xin bốn người lính có súng đạn, rồi cho chở lên xe hơi của ông mà về Vinh-bảo trước. Ông dặn sếp-phơ đưa lính về huyện rồi, thì đem xe hơi trở lại Phủ Ninh-giang mà rước ông ngay.

Từ Ninh-giang về Vinh-bảo chỉ độ 30 cây số, không dè xe hơi đưa lính về tới huyện thì huyện đã bị nghịch-quân đánh phá và chiếm-cử mất rồi, cả sếp-phơ và bốn người lính đều bị quân nghịch bắt.

Ông Hoàng Gia-Mô ở Ninh-giang chờ hoài không thấy xe hơi lên rước mình, thì nóng lòng nóng ruột lắm, nhưt định đi xe kéo về huyện. Ông đi có một người lính có khí-giới, cùng đi dè hộ-vệ ông.

Về gần tới huyện Vinh-bảo thì trời đã lạng sáng, nghịch-quân biết ông là ông huyện, liền xúm lại bùm chêm ông và người lính, chết một cách thê-thảm.

Nội ngày ấy, nghịch-quân vẫn chiếm giữ huyện

Vinh-bảo cho tới chiều tối mới có đội lính của ông Rigali đem về giải-cứ, bấy giờ nghịch-quân mới bỏ huyện Vinh-bảo mà rút về làng Cổ-am, bình như là sào-huyệt của họ ở đó.

Ông huyện Hoàng-gia-Mô tức là con quan Tổng-đốc Hoàng Mạnh-Trí, cháu kêu quan Tổng-đốc Hoàng Trọng-Phu bằng chú ruột, và chính là nội-tôn Quận-công Hoàng Cao-Khải, tức là con nhà thế-tộc ở ngoài Bắc vậy. Hồi trước ông có du-học bên Tây, song bị bệnh rồi về, chưa đậu gì cả; sau nhờ có thế nhà, ông ra làm quan. Năm nay mới lối chừng ngoài 30 tuổi mà thôi.

Máy bay bắn phá làng Cổ-am.

Hanoi được tin ấy thì truyền lệnh cho 5 chiếc máy bay nhà binh, bay về miền ấy, để xem xét tình thế. Những máy bay này đều là máy bay liệng trái phá (avions de bombardement), được lệnh rằng nếu gặp giặc thì được bắn giết. Cũng như các ông tướng ngày xưa, vua cho « tiền trăm bùa lâu » vậy. Bởi đó, khi máy bay về làng Cổ-am, biết có nghịch-quân núp ở trong đó, thì máy bay ở trên không, liệng trái bom xuống, cả thấy 57 trái, mỗi trái 10 kilô. Liệng xong 57 trái ấy rồi, thì máy bay bay thấp gần đất, xô đạn cối xay ra như mưa, bắn phá làng Cổ-am và mấy làng xung quanh rồi mới trở về Hanoi. Trước sau chưa đầy hai giờ đồng hồ.

Chắc bên lính nhà nước, bên dân làng, và bên nghịch-quân đều chết nhiều, nhưng chưa rõ số thiệt là bao nhiêu.

Nhơn việc này, quan Thống-sứ Robin thông tư bằng điện-tín cho khắp các công-sứ chủ tỉnh biết rằng :

« Bọn giặc giết ông huyện Vinh-bảo rồi trốn vào « làng Cổ-am, thì ngày hôm qua, máy bay liệng « bom xuống... Vậy bọn-chức thông « tư cho các ngài biết, các ngài phải rao báo « việc ấy cho rộng, để các dân-xã đều hay, nếu làng « nào chưa chấp bọn khởi-nghịch, thì cũng bị « như làng Cổ-am, chờ không tha thứ. »

Rục rịch ở các nơi.

Còn nhiều nơi cũng nghe rục rịch. Như sở mộ-than ở Mao-khê, thuộc tỉnh Quảng-yên, là chỗ có cả ngàn cả muôn dân lao-động làm mỏ, nghe như cũng có việc biến động.

Lại còn trong những trại lính khổ đỏ đóng ở mấy nơi trọng yếu như Nam-định, Phả-lại, Hải-dương,

Nhà-nam, hình như rục rịch cũng có chuyện bối rối, bởi vậy đã có nhiều lính khố đỏ bị bắt, và nhà nước đã phải nhiều đợt lính tây ở các nơi về đóng tại mấy nơi ấy.

Đảng dân hải tương

Mỗi lần có việc rối loạn gì trong nước, thì thành phố đều phong cho một vị đại-thần ta làm chức Khám-sai, đem lính đi đánh giặc. Như hồi ông Phan-dinh-Phụng ở Hà-tĩnh, thì nhà nước giao cho ông Nguyễn-Thần đề binh đánh giặc; hồi ông Đề-Tham ở Bắc-giang, thì nhà nước cho ông Lê-Hoan làm Khám sai.

Lần này cũng vậy, Chánh-phủ đã cử ông Vi-văn-Dịun, Tổng-đốc tỉnh Thái-bình đem một đại-dội binh mã, lo việc tuần tiễu và đánh giặc quân nghịch.

Văn còn rúc rỏi...

Theo tin tức của chánh-phủ cho dân hay, thì trong cuối tuần lễ trước, lính mật-thám đã bắt

được nhiều người can-phạm, và đã khám phá ra nhiều hầm chôn ở các nơi.

Ở Kiêu-an, Hai-phong, Bắc-ninh, Hai-dương gần đây đều có đào được nhiều hầm của bọn khởi-nghịch chôn giấu ở dưới ruộng. Hình như họ định hiệp mưu gây loạn, cho nên xung quanh những tỉnh-ly về miền Trung-châu, thì họ đều trừ bóm sắn, để làm thời lấy đó ra mà dùng.

Còn ở Sơn-tây, thì mới rồi, lính mật-thám đi tuần, đã dò xét và bắt được một người rất trọng-yếu. Người ấy là Phó đực Chính, hình như là bộ-tướng tham-mưu của Nguyễn Thái-Học. Sở mật-thám nghi rằng chính và là người gây lên những cuộc đánh Yên-báy, Hưng-hóa và phủ Lâm-thao.

Hiện nay những chỗ hiểm-yếu ở ngoài Bắc, trên thì Phú-thọ, Yên-báy, Tuyên quang, Thái-nguyên, dưới thì Sơn-tây, Bắc-ninh, Nam-dịnh, Phủ-lai, Quảng-yên, nhà nước đều cho nhiều binh lính đóng, để giữ trật-tự và đề đối-phó với thời-cuộc.

NHỮNG NƠI RỐI LOẠN Ở NGOÀI BẮC



Muốn cho độc-giả biết rõ những nơi nào ở ngoài Bắc hiện nay có việc rối loạn, cho nên bản-báo in cái bản-đồ trên đây để độc-giả được dễ nhận hơn. Trong bản-đồ này, hệ tỉnh nào, hoặc huyện nào có đánh dấu một cái gạch ngang ở dưới, ấy là nơi đó đã xảy ra việc rối loạn. Còn chỗ nào vòng tròn ở ngoài, chính là chỗ hiện nay chánh-phủ bố-hộ cho binh lính đóng nhiều, đáng lo phòng giữ.

DU' LUẬN CÁC BÁO...

Cái dân-tộc chưa hiểu nghĩa hai chữ công-lich là gì, thì khoan nói đến sự tự-do độc-lập.

Báo *Tribune Indochinoise* ngày 12 Février, ông Jacques Danlor — biệt-hiệu của ông Georges Garros, tác giả cuốn «*Forceries humaines*» — có viết một bức thư ngỏ cùng một ông nhà giàu Annam. Tuy là bức thư cùng một ông nhà giàu, nhưng kỳ thiệt là gởi cho tất cả các nhà giàu vậy. Trong đó đại-khải ông khuyên các nhà giàu, trời cho có tiền của thì nên làm việc công-lich cho nhơn-quần xã-hội nhờ với. Rồi ông nói :

«*Khi nào mà một dân-tộc chưa có đủ sức thông-minh và sự lão-luyện để hiểu nghĩa hai chữ công-lich là thế nào, thì cái dân-tộc ấy thật chưa đáng tự-do.*»

«*Dân-tộc nào muốn cho thế-giới biết mình và muốn cho số-phần của mình khá hơn, thì tất nhiên phải có cái tiếng đi cho xa mới được. Cái tiếng ấy, chính là nhờ ở báo-giới phải xếp đặt cho hoàn-toàn, người viết cho đúng-dắn, phải thật là hoạt-dộng thì mới có được. Một tờ báo còn có giá-trị gấp mấy là những súng đại-bác, bởi vì cái sức mạnh của ý-kiến, những một mình nó cũng có thể làm sồi nổi hoàn-cầu, có thể đập đổ những nền chuyên-chế, có thể phá-hoại hay là khôi-phục lại mọi điều tự-do; chớ còn như sức mạnh của những khẩu súng đại-bác thì chẳng khi nào có thể lực rộng khắp bầu trời, chẳng có cái gì chống lại được, như là thế-lực của ý-kiến. Lịch-sử nhơn-loại còn kia, các ông coi đó thì biết.*»

Không biết các nhà giàu của ta, đọc mấy lời của ông Danlor khuyến-khích trên này, thì có cảm-động gì không?

Chẳng ai là không biết rằng trong xã-hội nào cũng vậy, hề ai giàu có hơn, thế-lực hơn, thì càng phải có trách-nhiệm đối với nhơn-quần xã-hội nặng hơn. Bởi vậy, bên Âu-Mỹ, nhà giàu của họ thường bỏ tiền ra làm mọi việc công-lich cho xã-hội, mà chẳng tiếc gì. Nhờ vậy mà xã-hội người ta đã tốt đẹp rồi, lại càng thêm tốt đẹp nữa.

Còn nhà giàu ta? Chúng tôi không nói hết thấy, nhưng thật phần

hiều ông, chỉ ăn tiền giấu của, cho tới tan xương nát thịt cũng không chịu lợi ra làm việc gì có ích cho ai hết; kẻ thầy giống nói! kẻ thầy non nước! Có lẽ vì thấy xã-hội Việt-nam còn nhiều cái giống «*một tiền*» như vậy, cho nên ông Danlor mới viết bức thư ngỏ kia chăng?

Việc Yên-báy chẳng phải là cộng-sản đâu!

Nhơn việc lính khố đỏ ở Yên-báy làm loạn mà trong báo *France Indochine* ngày 13 Février, một người tây là Saint-Faust nói như vậy:

«*Trước hết, người ta nói là bọn cộng-sản gây sự. Tôi thì tôi không tin rằng những bọn làm loạn đó, là do tự bên Moscon xúi giục. Chính là do cái phong-trào... vụ hội kín Việt-nam Quốc-dân đảng xúi hời tháng bảy năm ngoái, đã liên-miên cho tới nay mà gây lên việc loạn kia. Không phải là tự cộng-sản đâu, chính là phải... bắt chước ít nhiều lẽ lối của tụi cộng-sản đó thôi.*»

«*Nghĩ như vậy, rồi tôi tưởng rằng có một đôi khi chúng ta đã đi lầm đường trong việc cai-trị.*»

Mở đầu như vậy rồi, tác-giả nói rằng hiện nay có hai vấn-đề phải giải-quyết. Một là đừng dùng lính khố đỏ nữa, vì tâm-lành của bọn này khó hiểu lắm; mình luyện-tập cho chúng giỏi bắn, rồi chúng trở súng lại nhè mình mà chơi. Bây giờ phải mộ lính lê-dương (*légionnaires*) ở bên Tây qua cho đông, để làm thời sai-khiếm mới chắc. Hai là xin pháp-luật, phải xử những việc án chánh-trị cho gấp. Đời thuở nào vụ án Bazin xảy ra một năm nay, mà tòa cứ để lỏng thông, mãi chưa xét. Còn vụ bản ông giáo Phạm huy-Du, đã bắt được hung-thủ rành rành đó rồi, còn đợi chỉ nữa, mà chưa đem ra hành hình. Người Annam đã quen như lối quan Annam ngày xưa, gặp việc gì phải xử ngay tại trận thì chúng mới sợ. v.v..

Về chuyện các viên-chức tây xin tăng lương

Trong thế giới này, không có cái xử hào, số chi thu chung, xuất ra đến gần 80% để trả lương cho quan-lai, như là chánh-phủ ta ở đây đối với các quan-lai tây. Vậy mà hồi này mấy ông ấy còn là

không đủ ăn, đòi chánh-phủ tăng lên cho 20% nữa. Chánh-phủ nói số chi-thu hết tiền rồi, cho nên chỉ trấu ra được có 150 muốn để tăng cho họ. Nhưng vẫn chưa đủ số 20% thành ra họ không chịu. Họ nói họ đem tới nghị lực cuối cùng (derniere energie), để đòi tăng lương đủ 20% mới nghe.

Nhưn việc ấy, mới rồi ông chủ nhà Việt-Nam Ngân-hàng là Lê-văn-Giông viết trong báo *Echo Annamite* như vậy :

« Các viên-chức tây có thể-lực nhưt ở xứ này, « chính họ cũng bày tỏ ra như vậy. Song chánh « phủ Đông-Pháp như một hãng buôn bán lớn. « Nếu hãng tăng hoái khoản « chi tiêu » lên để « cho vừa lòng những người làm việc, mà lại giữa « lúc hãng buôn thua bán lỗ, thì chắc bề nào « hãng cũng phải bớt người làm đi.

« Dầu sao mặc lòng, nếu nhà nước bỏ vào những « kẻ đóng thuế nặng có tiền làm cho vừa lòng các « quan lúc này, thì là một điều sai lầm lắm ; « huống hồ bọn quan-lai cũng là bọn phải đóng « thuế, phải chi họ biết đem cái nghị lực cuối cùng để « bình vực lợi riêng của họ là xin tăng lương đó, « ra mà làm cho đồng bạc đứng giá cao hơn nữa, « thì có lẽ họ đã làm được có kết quả rồi.

« Tôi thiết tưởng, nếu như các viên-chức biết « nghĩ về điều lợi chung, mà chính tự miệng họ « cũng nói rằng họ để lợi chung lên trên những « lợi riêng của họ, thì họ sẽ biết rằng hồi này nhà « nước không thể tăng lương cho họ như họ muốn « được ».

Tướng-giới-Thạch là người ngu dốt ?

Báo *La Volonté Indo-Chinoise* ngày 4 Février có một bài của ông Gerome Demos nói về nước Tàu, chê người Tàu là không biết yêu nước, là do ở cái lẽ của ông kết luận như vậy :

« . . . Người Tàu thù ghét người ngoại-quốc « thắm hại, vô nghĩa-lý, tôi lo cho họ làm vậy, « sao cũng gây cho ngoại-quốc trừng-trị họ thì « nguy. Người Tàu nào cũng có tánh bài-ngoại ; họ « đánh nhau ở trong nước thì đánh, song đến khi « đối với người da trắng, thì họ lại đồng lòng với « nhau.

« Chứng cứ đâu ? Bao giờ đối với người ngoại- « quốc là họ cũng kiêu-căng la lùng, dầu cho « thấy việc trước mắt rành rành ra đó, họ cũng « chẳng giảm cái tánh kiêu-đi, là bởi nước Tàu « bây giờ đang vào tay những kẻ vô học-thức, từ

NGỒI LÊ ĐÔI MÁCH

MANH VI TIÊN

Chú tư Lâu khăn đen áo dài, lăm lăm đi một nước vô dinh quan Phủ một quận kia. Nhâm lúc quan Phủ đang ra khách. Chú ta bước tới xá.

Quan Phủ hỏi rằng :

« Chú đến tôi có việc chi cần ? »

— Đại Bẩm quan lớn (Chú Tư và nói và móc túi lấy « tấm giấy sớng) lẳng lỏi đương thiếu chức Hương- « hào ; tôi muốn ra làm, ngặt vì có thể, nên tôi đến « cúi xin quan lớn tình giùm cho, tiện đây có chút « lễ mọn xin ngài chờ từ.

Quan Phủ liếc xấp giấy sớng, đoạn liếc chú tư Lâu ; chăm rai đáp rằng : « Được, không sao, chú « cứ việc về ; chuyện đó tôi sẽ tính xong cho. »

Việc như vậy tưởng đã xong rồi, dè đâu bữa sau dinh quan Phủ vừa mở cửa, chú bày Mau xam xúi bước, vô vừa gặp quan Phủ ; chú ta xá chào, đoạn móc túi lấy ra 10 tấm giấy sớng dè trên bàn và bậm rằng : « Con nghe làng con đương « lo kiếm người làm chức Hương-hào, con có xin ra « làm, ngặt hương chức trong làng không cử. Nèn « con đến xin quan lớn tình giùm việc này. »

Quan Phủ ngó ra sân, bộ suy nghĩ lắm. Một chấp ngài liếc ngó thấy tấm giấy sớng dè trên bàn, rồi ngài gặt đầu, ngó chú bày Mau mà rằng : « Không « sao ! Chú an lòng, mai tôi sẽ viết trát dạy làng « cử chú. »

Chú bày Mau đa đa lui ra. Cách ít ngày sau thấy trát dạy làng cử chú bày Mau làm chức Hương hào. Còn chú Tư Lâu thì quan Phủ đòi đến quận nói giã-lã ít lời, đoạn trả bạc lại.

THẢO-MAI.

« Tướng Giới-Thạch trở đi, cho tới các Đốc-quân, « là phường trộm cướp ngày xưa. »

Chúng tôi chẳng biết Tướng-giới-Thạch học tới bậc nào, có bằng-cấp gì, chỉ biết là tay kéo cờ phạt Bắc, chưa đầy một năm mà trừ được Trương-tác-Lâm, lập được chánh-phủ Nam-kinh, đòi lại được mấy to-giới, lại bây giờ đang phá những điều-ước bất-bình-dẳng, và đã bãi được quyền lãnh-sự tài-phần của ngoại-quốc ở nước Tàu đi rồi, vậy Tướng không phải là người vô học-thức, như lời ông Gerome Demos đã nói thiên quá.

MU'ÒI THÁNG Ở PHÁP CỬA CỎ PHẠM VÂN-ANH

Đồng bào ông Tôn Dật-Tiên ở Paris

Đến Paris không có thể nào bỏ mấy người Tàu mà không nhắc tới được. Người Hồng-mao thường nói tự-phu rằng : « Mặt trời xoay tới đâu là có ta đi tới đó. » Người Tàu cũng không kém gì ; họ có thể nói : « Hễ chỗ nào có người ở được là có ta. » Thiệt vậy, trong gậm trời này, có lẽ không có chỗ nào, kẻ khác đi tới được, mà người Tàu lại không đi tới. Xứ nào, có thể sanh-nhai dễ dàng, mà thứ nhưt là dân ở xứ đó lười biếng, không lo gì về công-nghệ thương-mãi, như là xứ ta đây, thì người Tàu kéo đến muôn trùng, làm bá làm vương, sự ấy là đành rồi ; cho tới những nơi xa xôi, cách mấy chặng non, vượt mấy lần biển, là nơi khó tránh dành sanh-hoạt tới đâu, họ cũng chẳng từ, cũng lần tới được. Thật phải chịu cái gan và cái tài dinh-nghiệp của mấy ông Trung-quốc !

Paris là cái chợ mua bán rất đồ xô, tấp nập, mà chính cái tài kinh-dinh của người Pháp, chẳng còn thua ai một nước gì, bởi vậy cho nên về mọi đường mua bán sanh-nhai, người Âu-châu họ xi phần hết thấy, tưởng chừng như người nào la tới đó, thì chỉ có việc chết đói mà thôi, chớ con đường sanh-kế, hình như không còn có một cái lỗ hồng nào cho ai chun vào dặng. Ấy vậy mà cũng có phần dè dành cho mấy chú chệt. Họ cũng có hàng này hàng khác, cũng làm nghề nọ, nghề kia. Tuy thế-lực của họ ở bên, chỉ như hai muỗi bỏ xương biển mà thôi, nhưng mà ở chỗ khó khăn chừng nào, ta càng thấy cái tài mưu-sanh, cái chí kiên-nhẫn của họ chừng này.

Tại những đường lớn, ta thấy họ có cửa hàng bán đồ xưa, cửa hàng bán tơ lụa, cửa hàng bán thực-phẩm ; lại có cả một công-ty làm đậu hũ, bán khắp Âu-châu. Đậu-hũ tức là một thứ đồ ăn, ở Nam ta đây kêu là *chao*, còn ngoài Bắc kêu là *đậu phụ* như vậy.

Ở xóm học-sanh, họ lập ra năm sáu tiệm cơm, sang-trọng có, phổ-thông. Mấy hàng cơm của họ, cứ tới hải bữa ăn sáng chiều, là ta thấy đông kín những người ; ai đi trễ một chút, không còn mà ăn. Chẳng những đông khách phương Đông mà thôi, lại đông cả khách Âu-châu nữa. Mấy chị đầm

cũng ưa nếm thực-phẩm của phương-Đông coi ra thế nào ; có chị ăn thết rồi ghien, cầm đũa và com coi rất gọn gàng, lại chế bánh mì là khó khăn vô vi. Ăn một bữa cơm sang trọng của họ hết hàng trăm quan không chừng ; còn gọi là bữa cơm phổ thông, thì cứ năm quan tiền một bữa ; ba món đồ ăn, com no túy ý. Nhiều cậu học-sanh ta, khi mới nhận được tiền cha mẹ gởi qua, có bạc ngàn trong túi, thì đi ăn những nhà hàng lớn của tây ; chừng tới khi tiền gần hết, túi gần khô, thì lại thấy trở về quán cơm của mấy chú « thiên-triều » đây, mà ăn 5 quan một bữa.

Người mình ở Paris rất đông, dầu sao mặc lòng cũng không ai quên được những cái vị gao com nước mắm, phải chỉ có người mình lập ra được tiệm cơm chắc khá lắm. Hồi em còn ở bên, đã nghe có mấy anh em lao-dộng hùn nhau 200.000 quan mở tiệm cơm ở Quartier-Latin, nhưng sau mướn nhà không được, rồi thôi. Chẳng biết bây giờ đã có chưa. Vì không có tiệm cơm ta, thành ra anh em mình ở Paris, muốn ăn cơm, là phải vào tiệm khách-trú. Ở Saigon đây, muốn ăn cơm cho ngon, tất phải vào Cholon, mà qua tới tây cũng vẫn phải ăn cơm của họ : cái nghiệp-báo chí, nó theo mình hoài !

Trong những người Tàu qua mưu-sanh bên Paris, em phục hơn hết là mấy chú đi bán hàng dạo ngoài đường. Thật, trời lạnh như cắt thịt xé da, sáng sớm mình ra đường, đã thấy chú chệt, dơ mấy món hàng ra chào khách qua lại. Họ không buôn bán chi nhiều, chỉ có mấy chuỗi bột trai giả (perles artificielles) của người Nhật mà thôi. Ấy vậy mà mấy chú đi cùng Paris, góc đường lớn nào, là mình cũng dưng ; mấy chú chẳng cần biết tiếng tây chi nhiều, chỉ đủ mấy tiếng nói giã-cã ; ai hỏi tới cũng chỉ có việc nhân rằng ra cười, và với ai cũng *tuloyer* hết thấy. Người Hồng-mao, người Huế-kỳ, người Pháp qua lại, thấy lạ, lại càng xum nhau vào mua ; nhờ vậy mà các chú làm ăn khá.

Cái bọn buôn bán chuỗi bột ở bên xe đầu đường như thế, có người lấy đó làm sanh-nhai, cũng có người lấy đó kiếm tiền dè học. Đó cũng tức là cách cần-công kiệm-học của họ. Cách cần-công kiệm-học ấy, thử hỏi trong anh em mình, ai có

tính-cách nhân-nhục, làm được như họ vậy không?

Con học-sanh của họ, vừa nam vừa nữ, lưu học ở Paris cũng đông lắm. Về luật-pháp, về văn-chương, về y-hoa, về công-nghệ, về chánh-trị, không có trường nào là không có học-sanh Trung-hoa. Xem ra họ nói tiếng tây không giỏi bằng học-sanh mình, nhưng mà sự học của họ có căn-bản hơn mình nhiều.

Họ làm cả chánh-trị nữa.

Tại Paris, cũng chia ra phái cộng-sản và phái quốc-dân, mỗi bên đều xuất-bản mấy tờ báo viết bằng Hán-văn, công-kích nhau kịch-liệt; song hình như phái quốc-dân đông người hơn và mạnh thế hơn.

Hồi đó em có làm quen với hai cô nữ-học-sanh Tàu, cũng ở bên phòng-trợ với em. Hai cô đều là Quốc-dân-dảng cả. Trong khi nói chuyện tâm-sự và bàn bạc về thời-cuộc, các cô có nói nhiều chuyện hay; tiếc thay thuật lại ở đây không dặng.

(còn nữa)



PHỤ-NỮ HƯ'ÓNG-TRUYỀN

Vợ chồng bỏ nhau, chỉ vì một lời nói

Theo lẽ tục của ta xưa nay, hề chồng bỏ vợ, là thường vì vợ phạm một điều trong bảy điều, kêu là thất xuất « 七出 ».

Thế nào là « thất xuất »?

Một là không con; hai là dâm-dăng; ba là không biết thờ mẹ chồng; bốn là lắm miệng tiếng; năm là ăn cắp ăn trộm; sáu là có tánh ghen ghét; bảy là có tàn tật.

Đó, người đàn-ba mình có phạm những tội như vậy, thì chồng mới được bỏ, và họ hăng, luật-pháp mới nhận cho.

Đời nay bên Âu Mỹ, vợ chồng họ bỏ nhau là lắm, có khi vì chồng không hun mà vợ xin ly-dị;

có khi chỉ vì một tiếng nói bông lông, mà cũng bỏ nhau. Như câu chuyện dưới đây:

Mới rồi có người Hồng-mao ra tòa xin để vợ, vì chỉ vợ chỉ nói có câu này:

— Tao tức sao quán A-lơ-măng bán mấy chết hụt.

Chắc hẳn anh chồng trước kia đi lính qua đánh quân A-lơ-măng, cho nên bây giờ chị vợ mới nói như vậy đó.

Nếu cứ vì câu nói bông lông như vậy mà vợ chồng bỏ nhau, thì ở nước mình thấy chồng nhểch vợ là dở « mất dịch », với lại vợ nói chồng là « Thiên-lời đánh mấy rây bừa », thì một ngày biết mấy ngàn đám để bỏ nhau!

Con cô, con cậu có lấy nhau được không?

Về sự hôn-nhơn, thuở đó tới giờ, nước mình kiêng cử gắt lắm. Ví dụ như con cô, con cậu, con bác v..., v... thì không bao giờ lấy nhau. Lấy lẽ rằng cô, cậu, chú, bác, đều là chung huyết-hệ với nhau, không thể loạn luân dặng. Chớ thật ra thì ta chưa biết rằng nếu cùng một huyết-hệ mà lấy nhau thì có hại về sanh-lý.

Bên phương tây, thì họ lấy nhau lộn xộn hết, chẳng kể gì là bà con dòng họ. Bên Tàu thì con cô con cậu cũng lấy nhau là sự thường.

Song ngày nay, bên tây cũng đã xét thấy sự ấy là hại. Các thầy thuốc nghiệm ra rằng bà con mà lấy nhau, sau đẻ con cái không được khoẻ mạnh.

Tuy vậy, còn có nhiều thầy thuốc khác thì nói sự lấy nhau như vậy, không có hại gì hết.

Bởi đó, mà cái vấn-đề đồng tánh kết-hôn còn lời thôi, chưa biết là nên hay không nên!

Lời rao cho đồng-bào mua xe hơi tại các hãng

Khi nào Qui-ngài mua một cái xe hơi, hoặc mua chận, Qui-ngài đủ quyền báo kẻ xe hơi của qui-ngài tại hãng bảo kê nào qui-ngài vừa ý hơn, hoặc vì qui-ngài là chủ-đồng của hãng bảo kê ấy, hoặc vì hãng bảo kê ấy làm giá rẻ hơn và bồi thường mau hơn, v... v...

Đừng cho ai can dự vào việc báo kẻ xe hơi của qui-ngài, vì họ can dự vào dặng thủ lợi, lợi cho họ mà hại cho mình.

VIỆT-NAM CÔNG-TY BẢO HIỂM XE HƠI

36, đường Pellerin, Saigon

sân lòng chỉ về cho qui-ngài về việc báo kẻ xe hơi.

Gần đây trong nước có những việc gì

Giữa hồi chánh-phủ đang bận lòng để giữ cuộc trị-an, thì các viên-chức Tây nân-nĩ xin tăng lương, bổng, lời-thời quá. Chánh-phủ đã chiều lòng, xuất ra 150 muôn bạc tăng cho họ, nhưng số đó chia năm xẻ bảy ra, vẫn không được đủ số 20%, theo như ý họ muốn. Họ nói bề nào cũng đem cho tới cái nghị-lực cuối cùng (derniere energie) mà làm chuyện này cho bằng được, dầu có kêu nài sang bên bộ Thuộc-địa, và đem ra giữa Nghị-viện, thì họ cũng làm. Có mấy ông Hội-đồng Quản-hạt tây cũng bình việc này, hứa với họ rằng sẽ đem ra nói tại giữa Hội-đồng. Vừa gặp dịp hồi này Hội-đồng Quản-hạt nhóm kỳ bất-thường, ông Ardin định đem việc tăng lương ra nói, nhưng mà quan Thống-độc và ông Nghị-trưởng Blanchard không cho nói, vì là chuyện ngoài chương-trình của Hội-đồng đã định từ trước, thì không nói được. Ông Ardin tức mình, từ chức, kéo luôn cả ba ông nữa là Caillort, Lacouture và Mariani, cả thấy là bốn người cùng từ chức luôn.

Mới rồi có bốn người tù bị đày ở Côn-nôn thả về định trốn, nhưng mà lịnh-định ở giữa biển, rồi có chiếc tàu Maurice Long vớt lên, mà bị lời chơn-tướng ra. Bốn người ấy là, Gia, Hảo, Ngân, Ngươn, đều là người Nam-kỳ, bị tội từ 5 năm cho tới 20 năm đày Côn-nôn; bữa họ bốn người đồng mưu với nhau đóng bè đi trốn. Trên bè có để ba chum nước ngọt và ít đồ ăn; không dè nửa chừng bị bè hết hai chum nước, thành ra ra mấy anh linh-dính ở biển đã bốn ngày bốn đêm rồi, thiếu chút nữa bị chết khát, thì vừa có tàu đi ngang vớt lên đem về Saigon giao cho cô bót. Chắc mấy anh lại ra Côn-nôn chớ gì.

Có mấy hiệu nhật-báo và tạp-chí mới được phép chánh-phủ cho xuất-bản:

1. — Nam nữ giới-chung, của ông Nguyễn-kỳ-Sắt, mỗi tuần lễ ra một kỳ, vừa viết bằng chữ quốc-ngữ và chữ nho.

2. — Phổ thông-báo, của ông Đặng Nguyên-Quang, báo hằng ngày, xuất-bản tại Hanoi.

3. — Phổ thông Tạp-chí của ông Dương Tự-Quán, xuất-bản tại Hanoi.

Ai cũng còn nhớ vụ ám-sát Bazin xảy ra từ tháng Janvier 1929, ngay khi đó bắt được Leon Sanh (tên-nghĩ là hung-thủ, và Leon Sanh

bị giam ngay từ đó cho tới nay là trên một năm rồi, mà chưa thấy tòa xử. Các báo tây ở Hanoi cũng phải la rằng luật-pháp sao mà chậm chạp như rùa vậy. Chắc có lẽ chưa tìm ra đủ chứng cứ, cho nên tòa chưa xử chàng. Đến ngày 28 Avril năm nay, tòa Đại-hình Hanoi mới họp, người ta mới rằng có lẽ đến kỳ kỳ mới đem Leon Sanh ra xử. Có lẽ mà thôi, chớ vẫn chưa chắc.

Hôm 12 Février, tòa Trừng-trị Hanoi đã đem việc ông Clementi, chủ báo Argus ra xử. Nhơn hồi tháng mười năm ngoái, ông giãi-nguyên Huân vô cớ chết ở trong ngục tỉnh Hà-tĩnh, và ngày 11 Octobre 1929, các quan ta ở Vinh xử vụ án quốc-sự, mà ông Clementi viết nhiều bài trong báo Argus nói về những chuyện kỳ. Tòa cho là ông nhục-mạ các quan Annam, cho nên lời ông ra tòa Trừng-trị. Nhưng bữa 12 mới rồi, ông Clementi nói rằng tòa Trừng-trị không có quyền xử việc này, bởi vậy tòa còn hoãn lại phiên sau để xét xem quyền-luan của mình có đủ xử được việc ấy không. Lâu nay trong Nam ta, không ai được báo Argus; chẳng rõ là ông Clementi định-bắn lấy lâu, hay là báo gởi không tới; nhiều người mong mỏi, mà chẳng hiểu vì sao?

Bấy lâu chánh-phủ đó xét ra trong Nam-kỳ cũng có chi-bộ của Việt-nam Quốc-dân-dảng ngoài Bắc, nghĩa là có nhiều người đồng-chí lấy cách-thức và theo mang-linh của hội cách-mang đó mà hành-động ở đây. Bởi vậy trong vòng tám tháng nay có nhiều người tinh-nghị bị bắt giam đầy khám lớn, tất cả gần trăm người. Cứ theo như tin tức trong tòa, thì hình như tòa đã lấy khâu-cung xong rồi, mà có 8 người thú-nhận rằng mình làm đầu chi-bộ trong này, mỗi người cử-động một lính. Trong số đó có M. Trần-huy-Liệu. Vì đó, tuy M. Trần-huy-Liệu đã nằm hết 6 tháng tù vì việc truy-diện cu Lương-ngọc-Can, nhưng vẫn còn phải lưu lại trong khám, để chờ xử về việc V.N.Q.D.B. nữa.

Trần-duy-Binh

N 42 Boulevard Charner Saigon

Làm trưởng, liễn, chẵn, về việc Hiếu Hi theo kim thời. Chết tạo các thờ nôm bằng cao su (liège caoutchouc) Bón si và bán lẻ. — Khắc con dấu bằng đồng, bằng cao-su, chạm khắc đồng và bán đá, cẩm thạch đỏ hia.

Ở đời phải biết lo cho vợ con.



Biết lo như ông Nguyễn-
Lân-Thành, Clerc principal
de Me Darliguetnave ở Sai-
gon chờ tướng không ai
giỏi hơn.

Ai ai cũng biết ông là
một người có danh giá, sang
giàu mà ông còn bảo kê
nhơn-mạng ông thì thật ông
là người biết lo hậu cho vợ
con.

Nếu ông đau mà chết thì
hãng đóng cho vợ con ông
10.000\$ nữa bị tai nạn mà
mãng phần thì lãnh 20.000\$.

còn bị tâu tại hãng phải nuôi mỗi năm lãnh 600\$ khốt đóng
bạc kỳ nữa; đến chết vợ con có bạc muốn.

Đang bảo ai thương cha mẹ vợ con thì nên bảo kê như
vậy tại hãng:

Tại hãng Asia Life 31 rue. Lefebvre Saigon.

Bảo kê 1.000\$ đến 100.000\$ tùy ý mình.

Muốn hỏi điều chi xin đến hay là viết thư cho:

Nguyễn-minh-Chiêu

Tổng đại-lý agent général.

72 đường Pellerin Saigon Téléphone 988.

Sau sẽ in thêm hình mẫu người đã bảo kê rồi, còn nhiều lắm.

Một bức thư nữa, chứng nhận xà bông Rong-Nam là xà bông tốt nhất

Hatien le 11 Aout 1928

Kính thăm ông khương kiện và quý quyền
bình an.

Sau đây tôi tỏ cho ông hay, hôm trước tôi
có dùng savon hiệu con Rong thì mặt tôi bớt
mụn nhiều.

Tôi rất cảm ơn ông có công bảo chề ra thứ
savon hiệu con Rong này thật là tốt vậy tôi xin
tỏ đôi lời cầu chúc cho tiệm ông đặng thanh
hành vĩnh viễn.

Sau này tôi xin ông gởi cho tôi ba chục cục
savon hiệu con Rong và hai chục cục savon
giặt quần áo tôi rất cảm ơn ông, xin ông gởi
theo cách lãnh hóa giao ngân thì tôi sẽ tiếp
đặng.

Mlle LY-THY-SO.

Ancien élève à HATIEU

Mua sỉ và mua lẻ do M. Nguyễn-ngọc-Thái — Rachgia

Rượu bổ hiệu MAUBAR

Trong những rượu bổ mà thiên hạ háo
nhứt thì có thứ rượu bổ MAUBAR tốt và bán
được nhiều hơn hết và Annam ưa dùng.

Rượu đó chế bằng rượu nho thượng hạng
ở tại PHÁP QUỐC, có nhiều chất bổ, nó làm
cho những người uống được đỡ da nở thịt,
tri hóa thông-minh, thêm sức mạnh, vui vẻ
luôn luôn.

Thật là một thứ thuốc hay và bảo chế kỹ
không có giống những rượu khai vị khác bán
trong mấy tiệm tạp hóa, vì rượu đó là những
người không có học cách chữa bệnh mà
chế ra.

Những người làm việc, học hành, thể thao,
những dân-bà nằm bếp nên uống rượu bổ
MAUBAR. Hễ đã uống rồi rồi thì phải ưa, vì
rượu đó uống ngon lắm.

Mỗi ve lít (có một hạng) giá 2\$ 20

Grande Pharmacie de France

84-90, đường d'Ormay — SAIGON

Quý Bà, Quý Cô!

Muốn mua hột xoàn thiệt
tốt nhất hạng mà được giá
rẻ, thì tới hiệu:

M. L. M. MOHAMED

Ở đường Catinat số 57

— Saigon —

Ấy là hiệu mới khai trương
nên bán giá rẻ chiêu khách
mà chủ nhơn vẫn là người
chuyên môn về nghề hột
xoàn lâu nay, nên lựa mua
được nhiều hột nước tốt
không đâu dám bì.

THỜI-SỰ TIỂU-THUYẾT

MÀNH TRĂNG THU

Tác-giả: B. Đ.



Cô cũng gắng gượng nói cười cho tôi khi tan
tiệc rượu. Bấy giờ cô lại nắm gần má hút, tay
cầm cái tiem lán vào hộp thuốc, rồi đưa lên ngon
đền mà suy nghĩ đầu đầu... Lê-thành-Tượng, Cao hải
Tâm và Tuyết-Sĩ đều mời Thành-Trai lên ván nằm
quanh cái mâm hút ấy. Cái bàn tay trắng trẻo mềm
mại, có mấy ngón tròn như mấy cái móng măng
non, lán cái tiem một cách rất dịu dàng, trông thật
dễ thương. Cô tiem một điếu thuốc nhỏ nhỏ, lấy tay
nhấn xuống, xoi một lỏ, rồi cầm cái ống nung
hai tay, mắt nhìn cả các ông khách mà chưa biết
trao cho ai. Tuyết-Sĩ vội vàng đỡ lấy đưa cho Thành-
Trai mà rằng: « Mời ông kéo một điếu cho khỏe,
rồi sẽ thức chuyện trò chơi đêm nay. » Thành-
Trai đáp rằng: « Chuyện gì thì tôi xin vâng, chớ
còn sự nầy tôi không dám, vì lúc nào tôi cũng vẫn
tự nghiêm-cám lắm. »

Lê-thành-Tượng cười rằng: « Dùng một điếu
chơi cho khỏe, kéo thức khuya lắm, mệt. Bữa nay
tôi vào Cholon, ghé nhà ông Bang Hên, ông có
cho một cục long-giễn-hương, tôi trộn chung với
thuốc, hút vào khoẻ lắm. » Cao-hải-Tâm kéo
tay cô Tâm mà rằng: « Tại em không chịu đưa
lên tay ông Thành-Trai nên ông buồn. Em làm sao
cho ông nhận điếu thuốc ấy thì qua sẽ thưởng. »

Cô Tâm thừa nhỏ nhẹ rằng: « Mời ăn mời uống
thì em dám, chớ còn mời hút thì em chẳng dám
ép ai. Nếu thiệt vì em mà ông phải phiền lòng
thì em không vui chút nào hết. » Thành-Trai
nghe cô Tâm nói câu ấy lại càng lấy làm
lạ hơn nữa. Chẳng bao giờ một người
gái giang-hồ lại nói được như vậy, hay là cô
có chút tình riêng gì với chàng chàng? Chàng cười
thăm cho chàng khéo nghĩ vu vơ; đã gọi là gái
giang-hồ thì bao giờ có tình với ai, họ chỉ trau
chuối lời nói để mua lòng khách làng chơi mà
thôi, chớ hạng đưa rước thì còn có tình gì nữa!

Chàng cười rằng: « Có nói phải lắm, thế chơi
tây thích mỗi người mỗi vui, chớ ép quá, thì hết
vui rồi; xin các ông cứ cho tự ý thì hơn. » Lê-
thành-Tượng nói: « Nếu vậy thì nhơn sinh qui
thích chí, tự ý mỗi người, ai ưa thứ gì thì theo
thứ ấy. » Và nói và kẻ miệng vào kéo một hơi
nghe rõ rõ, rồi phi phà thổ khói, mũi thơm ngào
ngạt.

Thành-Trai đứng dậy ra ngoài lan can, ngó móng
xuống xa xa, thì chỉ còn mấy cái xe kéo đi lơ lơi
và vài ba cái xe hơi chạy qua lại... Đêm đã khuya,
trong phòng mấy ông viết báo thờ vài ba khói,
cười nói như pháo rạn. . .

(Cái thú của mấy nhà viết báo có khi là đời thật!
Các ngài thường-công kích rượu Công-ty, những
thuốc á-phiện, những cờ bạc, những đi điếm, thế
mà chính các ngài trog đêm tối lại đỡ ra những
trò hư-tệ hơn người thường nhiều! Mỗi ngài đều
miệt-mài vào cả các thú, mà những nhà luân-ly
thường lấy làm lo sợ. . . Các ngài thông thạo
những nghề chơi ấy lắm, nên bỏ vào cuộc nào
các ngài cũng sợ trường. . .) Tuyết-Sĩ khea cô Tâm
tiem thuốc khéo, nên hút vừa miệng lắm... Thành
thoảng cô lại ngấm một hai câu Kiều, ca một vài
bản hành-văn lưu thủy để giúp vui cho các ông:

Cô ngâm:

Chém cha cái số hoa-đào,

Cởi ra rồi lại buộc vào như chơi!

Tuyết-Sĩ lại ngâm:

Hoa tàn mà lại thêm tươi.

Trắng tàn mà lại hơn mười rằm xưa.

Thành-Tượng và Hải-Tâm đều vỗ tay cười sảng
sặc. . .

Đến ba giờ khuya, Tuyết-Sĩ và Thành-Trai tiễn
Cao-hải-Tâm, Lê-thành-Tượng, Cô Tâm ra về. Khi
bắt tay hai ông viết báo rồi thì cô cũng bước đến

nói với Thành-Trai : « Hôm nay em xem ông có đáng buồn... Em không được hầu chuyện với ông, em cũng không vui chút nào, nhưng vì cái số phận đào hoa của em làm cho em không tự chủ được, mà phải hầu hạ tùy theo ý từng người. Xin ông tha lỗi cho em, nếu hôm nào ông có chút thì-giờ rảnh xin mời ông lên Bà-lạc-viên chơi... em ở đó. »

Thành-Trai gật đầu, cảm ơn rồi lên xe về.... Đến nhà, Tuyết-Sĩ nói với Thành-Trai rằng : « Tôi xem bộ ông mệt lắm, nếu hồi này kéo một hai điều thì khỏe liền. À, ông đưa cho tôi bộ tiểu thuyết để cho ra kỳ báo mai. »

Thành-Trai dắt Tuyết-Sĩ lên lầu, mời ngồi rồi lấy một tập thảo, nhan đề là « Mạnh trắng thu » đưa ra mà rằng : « Bộ tiểu thuyết này tôi soạn trong lúc tôi đi chơi Huế, vậy ông đem về xem thử, nếu đáng được thì đăng. »

Tuyết-Sĩ đọc hai ba trang, khen lấy khen để rằng : « Hay lắm ! hay lắm ! Chính là một pho tiểu thuyết có giá trị, đáng đem công bố cho thiên hạ biết. »

Thành-Trai nói cách nghiêm nghị rằng : « Câu chuyện ấy lắm sự thâm-đạm vô cùng, ấy là cái lịch sử của một cô con gái ngộ biến đấy, vậy ông chờ để tên tôi, xin để cái hiệu Thanh-Thủy là đủ. » Tuyết-Sĩ gật đầu từ giả ra về, Thành-Trai đưa xuống thang lầu.

Một chiều chưa hết, lối sáu giờ, Thành-Trai mặc áo đen dài, đi dạo quanh đường Charner rồi ghé vào nhà hàng Lương-hữu dùng nước chanh giải khát. Chàng ngồi một cái ghế phía ngoài cửa, đang ngó bọn con nít rạo rạo trình, thình lình nghe ai nói sau lưng, dường như tiếng người quen. Chàng xoay lại thì thấy nơi bàn bên kia có một người đàn bà trạc chừng hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi, gương mặt hơi tròn, khoe mắt rất đen, mà trông sáng lóng lánh, mũi nhỏ mà ngay thẳng như nét kẻ, hai má hơi hơi lóp, miệng nhỏ mà hai cái môi đỏ tươi như son, trâm khăn đen, mặc áo quần đen, đi giày nhung đen, giống in người gặp ở Casino hôm trước. Người đẹp mà đẹp một cách khó tả, đẹp một cách khác thiên hạ. Cái vẻ đẹp ấy dường như một bức tranh chiều hôm, nửa còn ánh mặt trời chói xuống bằng hồng, nửa có bóng mặt trăng soi vào vàng vàng, chứa chan cả muôn mối tình cảm, muôn vẻ sầu tư. Chàng trông lại càng thấy cái vẻ đẹp, mà đẹp một cách sắc sảo, một cách đậm đà. Trong vẻ đẹp ấy

trông thấy cả sự ảo não, nỗi thương sâu của người trong cuộc. Một bên người đàn bà ấy, thì một người chừng ba mươi tuổi, mặt hơi dài mà trắng mét, con mắt nhỏ, hai má bầu, lại có râu mép đen rậm, mặc áo ni màu tím, mặc quần flanelle, đi giày hai da, tay cầm liều thuốc xi-gà, xem chàng rất hào-phóng.

Thành-Trai xây lưng, ngó mông nhưng lóng tai nghe, nghe một cách rất chăm chú.

Người đàn bà ấy nói nhỏ nhỏ rằng : « Hôm qua em đọc tiểu thuyết « Mạnh trắng thu » trong báo Nông-Cổ, em lấy làm lạ vô cùng. Không biết làm sao những nỗi éo le trong tiểu thuyết ấy làm cho em phát chốc đầu đờn như điên. Em lấy làm lạ, cái người trong tiểu thuyết sao lại giống cái thân bạc mạng này. »

Người đàn ông thở ra mà rằng : « Lúc nào em cũng không vui, lúc nào em cũng kiếm được cơ mà nói rằng em buồn. Em đa cảm đa sầu, nên bề em đọc tiểu thuyết, thấy ai làm cảnh hoạn nạn, thì em đã đau đớn thay cho người rồi ! Cái bệnh sâu của em thật là khó giải, nhưng em không nên như thế, rủi hại cho thân thể thì sao ? Em phải lo tinh dưỡng thì mới khỏi phụ lòng của qua... Thôi, mai ta sẽ ra Banghoi chơi ít ngày, trước là tránh sự náo nhiệt, sau là đổi gió cho khỏe. »

Người đàn bà lại nói rất nhỏ rằng : « Vậy thì làm phiền ông lắm... Em vẫn biết ông ưa nơi thiên-hoa nào-nhiệt, nay đành ra chốn thanh-tĩnh u-nhàn, thì rõ là ông vì em quá... Em đâu ngờ ! »

Lại nghe tiếng người đàn ông nói : « Ở như vậy mới hết lòng với nhau, chớ biết sao bây giờ... Em thường hay nói ở Saigon ồn-ào quá, em không thích, mà biểu đi về miệt lục-tĩnh tìm nơi tịch-mịch, thì em lại không chịu. Vậy nên qua tưởng đi tránh nơi đó-hội một ít lâu, thì chắc là em bằng lòng... »

Vừa lúc ấy, người vào nhà hàng đông quá, nên Thành-Trai không nghe được gì nữa, mà ly nước chanh chàng cũng chưa uống hợp nào. Chàng liền uống cạn, dùng vài ba cái bánh ngọt, trả tiền rồi đi ra ngoài phía mé sông, và đi và suy nghĩ... Chàng lại ngồi trên một viên đá lớn, dưới gốc một cây cao mà ngẫm nghĩ về người đàn bà kia. Lạ thật ! Người có vẻ trầm-tĩnh, mà nét mặt rất âu sầu... Con người ấy ai trông thấy một lần rồi thì không làm sao mà quên được, vì những nét ấy đã in sâu ngay vào óc vậy... Đẹp thì thật đẹp, mà đẹp một lối

riêng, ít có người đàn-bà nào giống. Đẹp một cách mơ màng, không trông thấy rõ, chỉ phượng phất như những hình-dung trong óc đã tưởng tượng nên. Cái hình bề ngoài như thế, tất nhiều cái lòng bề trong cũng chẳng khác gì, rõ ràng là một khối sâu đục đến vậy.

Thành-Trai từ lúc ra khỏi trường học đến nay, để ý về hình dạng tâm tánh một người đàn-bà, lần này là lần đầu..., mà cũng vì có lắm duyên cớ làm cho chàng phải để ý vậy. Cái hình-dung ấy vẫn hiện hiện ra trước mặt chàng luôn... Chàng nghĩ thầm rằng : « Lạ quá, sao ta lại phải tư-tưởng đến người này mãi kia ? Người đàn-bà này hẳn có một nỗi gì riêng mà chưa ai rõ thấu... Ta phải dò xét xem. Hay là Nếu thật, thì trước sau gì ta cũng biết. Hồi này, ta nghe người đàn-ông kia nói nàng thường kiếm cơ bảo rằng buồn uất, vậy thì sự buồn ấy có lợi ích gì cho nàng không ? Bảo rằng nàng không ưa nơi thiên-hoa nào-nhiệt, mà cơ sao tìm nơi tĩnh tịch cho nàng thì nàng lại từ chối ? Vậy thì nàng phải ép lòng mà chen vào nơi thiên-hoa nào-nhiệt để làm gì ?... Đều ấy là một điều ta cần phải biết. Ta phải khám phá cho ra sự bí-mật này. »

Chàng liền đứng dậy, lên xe kéo, lại nhà Tuyết-Sĩ, Tuyết-Sĩ vội vàng mời vào hỏi :

— Hôm nay ông định đi chơi đâu mà mặc áo dài, hay là đi bãi yết miếu chúa nào chăng ? »

Thành-Trai đáp : « Như có một việc cần, nên tôi không kịp thay Âu-phục, tôi đến để mượn cái xe hơi của ông ít hôm, ông có chịu không ? »

Tuyết-Sĩ cười rằng : « Ông cứ lấy đi, lúc này tôi cũng không cần gì lắm. » Tuyết-Sĩ liền kêu sóp-phơ bảo đổ dần vào xe và hỏi : « Ông đi xa hay gần, và có cần dùng gì nữa không ? »

Thành-Trai nói : « Đi xa nhưng không cần dùng gì nữa, miễn sóp-phơ chắc chắn thì đủ. » Nói rồi cảm ơn Tuyết-Sĩ, bước lên xe bảo chạy về nhà. Chàng lên thay Âu-phục, bảo bồi xếp áo quần để vào hai va-ly da, dặn coi sóc nhà, rồi ra đi. Xe mở máy chạy hơn một dặm mới đến Ba Ngôi... Cảnh Banghoi thật là tịch mịch, chỉ có mấy dãy nhà thơ thơ. Phía sau thì cây cao, rừng rậm ; phía trước thì đá dựng sóng xao, thật là một nơi có thú vị cho những tao-nhơn mặc-khách. Chàng vào nhà hàng Lâm-a-Bình mượn phòng rồi cho xe về.



Các bà ưa nhan sắc nào hơn?

Nhờ có MỸ-VIỆN « KÉVA », có danh tiếng khắp hoàn cầu, mà người ta có thể thay hình đổi sắc được. Dùng những dầu, phấn, của viện chúng tôi chế ra, theo cách chúng tôi chỉ, thì nhan sắc bao giờ cũng xuân. Nó làm cho nước da trắng mịn, sáng ngời, và mất hết những vết tích làm hư vẻ đẹp của người đàn bà.

Al hỏi điều gì và xin Catalogue, đều không in tiền. Mỹ-viện « KÉVA » ở 40, Chasseloup-Laubat Saigon.

CÁC CÔ! CÁC BÀ!

Cha chà! Chừng em của các cô các bà biết nói, thì các cô các bà sẽ dạy bảo thế nào? Sẽ biểu ăn uống thức gì?

Có phải là biểu chúng nó ăn dùng rỗng rả một thứ sữa dặt NESTLÉ chăng?

Ồ! Con hỏi con hỏi! Uống sữa NESTLÉ

LỊCH SỬ CÔ PHU'ÔNG

Từ đó, chẳng những tôi không dám ngủ trưa, lại gắng công sức-sảng bội phần, gây nên hiệu-quả rất tốt. Dự luận hoan-nghinh, các báo-quản cũng đồng tình tán-tụng, làm cho thanh danh tôi được vang lừng trong giáo-dục-giới, thật là một sự vẻ vang mà tôi không ngờ có! Thời thì trên chánh-phủ ban cho bội-tinh vàng, bộ giáo-dục ban cho bội-tinh danh-dự, hội Nông-lâm khuyến-học đặt tiệc chúc mừng... sự vinh-quang kể sao cho xiết.

Quốc-dân chỉ biết tán-tụng công nghiệp của tôi, có biết đâu rằng chính là công-nghiệp của Phương-nương đã làm nên cho tôi đó. Vì nếu không có Phương-nương ngày đêm vạch đường chỉ nẻo, thì có đâu tôi được sự vẻ vang ấy!

HỒI CUỐI CÙNG

Đào này chồi non, lè phun hué trắng, trời xuân quang-dãng, gió xuân êm-hòa. Các học-dường đều có lễ nghỉ một ngày, để thưởng-ngiạn giai-tiết mùa xuân. Gặp dịp ngày xuân cảnh đẹp này, có lẽ nào mình bỏ qua. Và lại thường ngày ở nhà, hoặc đánh cờ gây đàn, bình văn uống rượu, nghe đã chán rồi, nên hôm nay mới rủ Phương-nương và Từ thị cùng đi dạo cảnh xuân một buổi cho khoan-khoái tinh-thần. Lại sai con Thu-lần và Lạc-thần sửa soạn rượu ngon món lạ xách theo, và bằng cả thặng nhỏ đi nữa.

Khi băng dặm liễu, khi vượt ngàn dâu, khi vào chùa lay phát, khi trèo núi hai buổi, nhón-nhờ du-ng ngoạn một hồi, đến quá trưa, nên ngồi trên bãi cỏ non, dưới bóng cây-thụ, mà cùng nhau vui vầy tiếp rượu. Trong khi uống rượu, Phương-nương bèn đem cảnh-ngộ đã qua mà nói rằng:

— Cảnh của tôi khi còn nhỏ tuổi, thật là một cảnh rất bí-thâm; lúc mới lọt lòng, thân-mẫu sớm đã bỏ con về địa-phủ, chưa được bao lâu thân phụ lại nổi gót quy-tiên, bỏ lại giọt máu đào bo-vơ trên trần-thế. Trên dưới không có họ-hàng thân-thích, tài-sản, duy chỉ có tay trắng với lóng-son mà thôi. Cảnh bèo mặt sóng, trôi nổi linh-dính, khi góc biển chơn trời, khi bến mê biển khổ, trời cao đất thấp, tư-cố vô-thân, từ mình bỏ-liều chút thân, phong-ba mấy độ, phong-trần bao pheo! Cuộc thân lưu-ly lận đận, tưởng bị gió vùi sóng dập đã lâu kia rồi, cứ có ngờ đâu lại gặp cái cảnh-tượng ngày nay, thật là một cảnh tôi không mong-tưởng đến! Trong quãng đời thương-tâm của tôi chỉ có một người, tôi không sao không nhớ đến,

dầu khi rằng lóng dầu bạc, cũng không khi nào quên, tức là người ơn-nhân của tôi, lại là nghĩa-phụ của tôi, là Nhạc-tiên-sanh kia vậy. Nếu tôi không gặp được Nhạc nghĩa-phụ thì ngày nay nếu chẳng là vợ anh lái buôn thì cũng uống mạng đã lâu kia rồi. Bởi vì khi đó Cừu-má-má trôi tôi mà ép đưa đến nhà lái buôn kia, tôi thì kháng-kháng một mực không chịu. Trong khi nguy cấp, đã quyết định lập chí rằng: duy chỉ còn một cách tự-tử, mới có thể bảo-toàn danh-tiết được! Vì làm vợ kẻ phú-thương, tuy được tiếng là ngồi lên núi vàng non bạc, nhưng kỳ thiệt là bị trói buộc trong vòng nô-lệ, cái thân chẳng khác dừ tội-tù. Cho nên tôi quyết thể như cây trúc, dầu cháy ra than, cũng còn giữ được tiết-thảo thẳng-ngay, như hòa bạch ngọc kia, dầu đập bể tan, cũng còn giữ được tánh-chất thanh-bạch.

Nhà tôi đã mấy đời thanh-bạch, nay nữ nào đem thân thanh-bạch mà hòa lẫn với phường dung-phu tục-tử cho danh? Vì thế mà tôi không chịu. Nhưng thân thể đã nguy cấp như chuột chạy cùng đường, không còn hy-vọng gì nữa. Trong lòng còn tính dầu đến sự cầu cứu nữa. Nên mới tính rằng: thế tất phải chết; ngoài sự tự tử ra, thật không còn kể gì có thể bảo toàn danh-tiết được nữa. Thế cao nên tôi coi nghĩa-phụ là ơn-nhân đệ-nhứt của tôi, vì chẳng những nghĩa-phụ đã cứu tôi, cải tử hoàn-sanh cho tôi, lại xuất ra hàng trăm hàng ngàn mà cấp cho tôi vào trường, đã dưỡng-dục cái thể-phách tôi, tại tại-bồi cả tinh-thần cho tôi; khiến cho tôi được trở nên tư-cách con người, được gặp gỡ bực hiền-minh quâ-tử. Tuy báo rằng nhân-duyên vốn định tự trời, nhưng tôi nghĩ rằng: một nửa bởi cơ trời định, còn phần lớn nhờ ở công-phu gây dựng của nghĩa-phụ tôi; trời đất nặn nên hình-nai tôi, nghĩa-phụ đào-tạo nhân-cách cho tôi, công-đức nghĩa-phụ bao-la to lớn như thế, thì nào mà tôi không cảm-khích đến tận gan, tài nào tôi không phải suốt đời ghi nhớ cho được!...

Phương-nương nói đến đó, trong lòng cảm-khích quá, đến nỗi ứa nước mắt ra, không nói được nữa. Nàng vội vàng lấy khăn tay lau mắt, ai ngờ càng lau càng thấy chan chứa mãi ra, không sao mà ngăn cầm lại được nữa...

Tôi nghe nói, trong lòng cũng cảm xúc bởi-hồi, than thắm rằng: «Hồi ời! nhân-tâm xảo trá, thế-lộ chóng gai. Người như Hoàng-dụng-Thành kia (ức là người lừa Phương-nương phải hãm mình

vào thanh-lâu) đời này thật là nhiều lắm. Còn người anh-hung đại-hiệp như Nhạc-tiên-sanh kia, thì phỏng được mấy ai? Vì nghĩ thế mà trong lòng tôi phải ngâm-ngủ cảm động vậy.

Phương-nương sờ-dĩ giấu lòng từ thiện, hay thì An-bổ nghĩa với đời, phần nhiều cũng bởi cái đức lành của nghĩa-phụ nàng đã cảm-hóa lòng nàng vậy. Nàng theo gương nhân-ghĩa của nghĩa-phụ, mà gây nên phước đức cho nhà tôi. Thế thì nhà tôi được phước tuy nhờ ở công-đức của nàng, nhưng xét gốc tích ra, thì một phần lớn là nhờ ở công-đức Nhạc nghĩa-phụ vậy. Nhạc nghĩa-phụ đã gián-tiếp mà tạo phước cho nhà tôi như thế, nay Phương-nương cảm-động nghĩa-phụ, lẽ nào tôi lại không thăm-cảm nghĩa-phụ được sao?

Phương-nương đang ở vào cảnh-ngộ khổn-nạn đáng thương, ngẫu-nhiên gặp được nghĩa-phụ mà cảnh ngộ đáng thương, phút đổi ngay ra cảnh ngộ đáng mừng, thế thì Phương-nương nghĩ lại nên ơn ai?? Tôi nghĩ vậy, bèn cất lời bảo Phương-nương rằng:

— Ai-khanh bỏ quên một người ơn-nhơn đệ-nhứt rồi, Nhạc nghĩa-phụ chỉ là người ơn-nhơn thứ nhì mà thôi!

Phương-nương kinh-ngạc, vội hỏi: Người ấy là ai? Tôi đáp:

— Có mẹ chủ thanh-lâu Cừu-má-má ấy, chính là đệ-nhứt ơn-nhơn của nàng đó!

Phương-nương nghe câu nói sừng sốt càng lấy làm quái lạ, dương cặp mắt chững chững mà nhìn vào mặt tôi, bình như không hiểu làm sao, tôi lại nói lạ lùng như vậy? Tôi bèn giải nghĩa cho nghe rằng:

— Nếu không vì con mẹ đó làm sự tàn-ngược như thế, thì khi nào tri-ngộ được Nhạc nghĩa-phụ, không nhờ được nghĩa-phụ tận tâm bồi dưỡng, thì khi nào chúng ta được hưởng-thọ cái hạnh-phúc ngày nay. Nay hiền-khanh cảm công ơn nghĩa-phụ là sự cố-nhiên đi rồi, nhưng nếu bảo ứa nước phải nhớ nguồn, thì trước hết phải cảm tạ công đức của mẹ Cừu-má-má mới phải!

Phương-nương dương nhai miếng cơm, nghe tôi giải nghĩa như thế, liền phì miêng cười ra mà cười lẫn, cười lóc... Rồi nói:

— Việc trọng-dại ấy, tất phải nhờ chàng thân-hành đem hậu-lễ đến tận nhà mẹ ta mà bái tạ thay cho thiệp, chàng nghĩ có nên chăng?

Tôi cũng cười mà đáp rằng:

— Vì tôi thấy ai-khanh cứ dầm dẫm nhỏ lệ mãi,

nếu mới nói vậy, cho rằng được khuây-khỏa cơn buồn đó thôi!

Chúng tôi trò-chuyện vui cười, tới khi ác-lận non desi mới trở ra về.

Tôi bấy lâu lo công việc nhà-trường cực nhọc vô cùng, tuy được đời chúi danh-dự, nhưng không bù với sự lao-làm khổ-tri của mình chút nào. Và lại gia-đình tôi đang lúc làm ăn hưng-vượng, công việc bận bịu, tôi gì mình bỏ việc nhà mình, tôi gì ăn cơm nhà, đi vào ngà con voi! Suốt đời vài đầu vào học-giới, mà kết cuộc không ích lợi gì, há chẳng vô vị lắm ru? Bấy giờ ta phải đổi lại phương-châm, tìm chức-nghiệp gì có thể bày tỏ tài năng mình được mà làm thì hơn.

Tôi đem ý ấy ra thương nghị với Phương-nương, nàng vội gạt đi mà rằng:

— Lang-quân chớ nên nghĩ sai như thế. Phạm làm việc gì phải chuyên tâm chú-y cho có thủy có chung, chớ nên làm việc «dầu voi đuôi chuột» mà trái đạo làm người. Chàng đã dể mình vào học-giới, phải nên lập chí cố quyết, chớ nên nửa chừng bỏ dở như vậy. Hưởng chỉ mất bao nhiêu công-phu tâm huyết mới lên được tới bực này, há phải dễ dãi! Nay nếu lại bỏ mà đi làm việc khác, thì cái danh-dự bấy lâu sẽ mất hết. Khác nào người đắp núi, chỉ còn thiếu một thùng đất nữa thì hoàn-thành, mà không chịu gắng công, vậy cũng như không mà thôi. Đến như việc gia-đình, tuy nhiều thiệt, nhưng đã có bọn thiệp-trông nom, thiệp-đế biết cây biết bữa, có thể trợ-lực cho lang-quân được rồi, hưởng hồ chí từ, lại xuất thân ở nghiệp-nông mà ra; hai chúng tôi nương dựa lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, phỏng làm gì mà không nổi việc. Thế là chàng không bận sự lo nghĩ bề trong nữa rồi, lẽ nào chàng không chịu gắng sức cho thành công-quả vẹn tròn, cho toàn cái chí nguyện bình-sanh của chàng. Lang-quân ơi, tiền-trình còn rộng, danh-dự còn nhiều, chàng chớ nên nghĩ rằng việc giáo-dục không phải là việc trọng-dại!

Tôi nghe nàng nói, rất lấy làm phải, cái ý-tưởng thay đổi chức-nghiệp của tôi, phút đã tiêu tán như mây tan ngói bể vậy. Lại nhiệt-tâm theo đuổi công việc như cũ.

Cách ít lâu, quan Học-bộ Thượng-thư đi thanh-tra đến trường Nông-nghiệp tư-thục của tôi, thấy cách giảng dạy có khuôn-phép, sở thí-nghiệm xếp đặt rất chỉnh-dốn, thấu-góp được đủ các khí-cụ tối-tân bên Âu-Mỹ, rất tiện lợi cho việc thí-nghiệm thiết-hành. Ngài khen ngợi không biết chừng nào,

tức khắc tư về bộ, ban cho tôi một đạo văn-bằng và tặng cho tôi một chức « *Nông-vụ giảng-học* ».

Tôi mở-mang việc tu-học trong bao nhiêu năm trời, nay được như thế, trong lòng cũng lấy làm vinh.

Hồn chữ « *Nông-vụ giảng-học* » ăn-tử, làm cho tôi sanh nghĩ-ngợi miên-mạn : tuy bấy lâu tôi hết nghĩa-vụ với học-đường, nhưng được sự vinh-quang này, thật là toàn nhờ ở sức Phụng-nương hết thấy. Phụng-nương thật đã ngọc-thành cho thân danh tôi không ít vậy.

Trước kia tôi cứ tưởng rằng : Phụng-nương may gặp tôi, nên nàng mới được hạnh-phúc ngày nay như vậy. Kỳ thiệt thì chính vì tôi may-mắn gặp được Phụng-nương, nên mới có quang-cảnh ngày nay đó !

Tôi lại nghĩ cái thân-thể Phụng-nương, trước kia thật đã đáng thương, mà cảnh ngộ ngày nay cũng không phải không đáng thương ! Than ôi, vì số-kếp hồng-nhan phải bạc-mạng, mà xoi Phụng-nương gặp lắm cảnh điên-đảo éo-le như thế chẳng ? Vì sao ? Vì Phụng-nương đối với tôi, tuy rằng tình-nghĩa keo-sơn, tương ái tương-liên, đồng thanh đồng khí thật, nhưng so bề danh-phận, thì tôi đã có chánh-thất rồi, đến đời Phụng-nương phải đổi ngôi thay bực, làm phận tiểu-tinh ! Ôi ! sự bạc-mạng trong thế-gian, còn sự gì đau-dớn hơn sự ấy nữa chẳng ?

Cũng may ! cha tôi ngày trước thì ghét bỏ Phụng-nương, giận hờn Phụng-nương như thế, nay vì cảm tấm lòng chí thành, chí hiếu của nàng, mà phải hỏi : tấm thương xót đến con người bạc phận, chớ nếu không thì Phụng-nương đã bị cái khổ nhục vợ lẽ nàng hầu, lại chịu thêm cái khổ nhục cha chồng khinh bỉ nữa, há chẳng đau lòng oan uổng lắm ra ?

Phụng-nương vốn có học-thức nhiều, lại có tài quyết đoán, biết quyền-biến tùy-cơ, thật đã mở ra một thời-kỳ mới cho nữ-giới vậy.

Phụng-nương không cầu-nệ cò tục, mà cũng tôi tự do đề-kết việc hôn-nhơn, khi đó nào nàng đã biết cữ tiểu-tinh, chữ thứ-thiếp, là vật gì Jau ! Sau khi Phụng-nương đã về nhà tôi rồi, nhiều người thấy, nàng là phận lẽ mọn, mà đáng kính trọng mười phần, cũng khinh rẻ ngay xuống, chỉ còn đôi ba phần, đó lại là một điều đau lòng, làm cho Phụng-nương phải chết gan chết ruột, ai gại thay !

Tôi đối với Phụng-nương vì quá thương, hóa ra càng nặng lòng yêu mến, mà thò hết tâm-an với nàng. Ngoài nàng không còn ai hơn nữa. Nếu tôi không hết lòng hết dạ như vậy, thì không còn biết lấy gì, để tạ lại tấm lòng Phụng-nương.

~ Khi cùng Phụng-nương đính ước, tôi còn là một gã trai tân, vì còn thanh-tân mới dám hy vọng đến Phụng-nương, cũng vì còn thanh-tân, Phụng-nương mới rù lòng thương yêu đến, Thỉnh lnh, gả đính đại biểu, Từ-thị ở đầu biện hình vào chiếm lấy ngôi chánh thất. ! Tôi đã phải cưới Từ-thị rồi, thì đối với cái đoạn nhân-duyên của tôi cùng Phụng-nương bấy lâu, thôi đành là chuyện « *bành về* », chuyện kiếp sau, chớ kiếp này thì :

« *Tơ duyên thối liê thì thối,*
« *Đã đành nước chảy hoa trôi theo dòng !*
« *Có còn chi nữa mà mong !*
« *Một đời thối liê là xong một đời !...* »

Trong khi tôi viết bức thư « *tuyệt-vọng* » kể rõ sự đại biểu trong gia đình cho nàng nghe, lòng tôi bấy giờ muốn vùn vùn túi hồ, vô hạn đắng cay, sự khổ lắm thật không tả sao cho xiết.

Ái ngờ Phụng-nương, chẳng quản gì danh phận, chẳng nệ thối thường, khẳng-khải theo về tôi, làm cho một mối lương-hảo nhân-duyên kia không đến đổi tan tành, ấy toàn là nhờ ở sự cao-kiến của Phụng-nương, sự hào hiệp của Phụng-nương, nên mới gây nên sự gương bề lại lách như thế.

Phụng-nương đã hy-sanh cả thân thể cho tôi, lại hy-sanh cả danh phận cho tôi, tài nào mà tôi không hết lòng thương yêu Phụng-nương hết bực ?

Xét ra những phụ-dức, phụ-công, phụ-gôn, phụ-dung của Phụng-nương thật đáng ngợi khen ! Tôi biên chép lịch-sử của Phụng-nương không có tên chi gì khác, duy chỉ muốn truyền-bá được cái phương danh của Phụng-nương cho rộng ra mà thôi. Nếu những ai ở đời, mà chẳng may gặp cái cảnh ngộ như Phụng-nương, đọc đến sách này mà biết cảm động ngùi ngùi, thì cái gương phụ-dức của Phụng-nương không đến đời bụi mờ, mà kẻ cầm bút chép sách này cũng không đến đời uổng công vô ích vậy !

CHUNG



Tâm gương Nhi-dòng

MAU TRÍ

Má thằng Thu đi khỏi, giao cho Thu ở nhà coi giữ đứa em nó, mới lên năm tuổi. Thu dắt em ra đường chơi. Ham vui đánh đáo với mấy đứa trẻ lối xóm, Thu quên hẳn em, không biết là em đang làm gì. Một lúc nó chơi trốn mấy bàn, thì nhớ tới em, mới xón xác đi kiếm. Ngó xung quanh chẳng thấy em đâu hết. Nó sợ hãi quá. Sau trông thấy nhà phía trước, đang sửa mái, có cái thang bắc cao. Té ra em nó đã leo lên, song Thu cứ làm thinh không la lối gì cả, chạy đi kiếm người lớn, nhờ leo lên đỡ em nó xuống. Em nó xuống tới đất rồi, nó mừng hết sức.

Tại sao Thu thấy em trèo cao, mà không la ? Đó là một điều nó hơn người vậy. Trẻ hay có tánh nhát sợ ; em nó ở trên cao, nếu nó la, chắc hẳn em nó giật mình trở xuống. Đã trở xuống, em nó không tránh khỏi bị té bề óc. Nó biết vậy, nên cứ dè yên, nhờ người lên đỡ em xuống, em nó mới được vô sự.

Thu thật là đứa trẻ mau trí.

HỌC PHẢI CÓ CHÍ

Đã cấp quyền sách tới trường học, trong trí các em ước ao sau này trở nên người có ích cho nhà cho nước. Các em muốn cho sự ước ao đó thành sự thiệt, thì các em phải chăm học. Không những chăm học mà thôi, cần phải có chí nữa mới được. Trong khi đang đi học, chẳng may các em gặp phải sự rủi ro, ví dụ như thiếu giấy thiếu bút, nếu các em là người có chí, thì những cái thiếu đó, không đủ làm ngăn trở sự học của các em.

Các em hãy nghe kể câu chuyện ông Châu-Tri ngày xưa :

Châu-Tri vốn con nhà nghèo, song là người có chí ham học. Ông lên 10 tuổi, đã biết làm văn. Ông nghèo quá, phải tới ở nhờ một cảnh chùa. Thường đêm phải đốt lá khô để lấy ánh sáng mà học, viết thì viết toàn những giấy đã viết rồi, ông đem về lộn lại mà viết. Ấy vậy, mà sau ông thi đầu giải-nguyên, làm tới chức quan lớn lắm.

Trong thời bấy giờ ai cũng khen ngợi ông.

« *Có chí thì nên* ». Các em nên nhớ lấy câu cách-ngôn đó

L. V. VŨ LONG-VÂN

CÂU ĐỐ GIẢI TRÍ

Qua ra cho các em câu đố này, các em rưng nghĩ cho ra. Tôi kỳ báo sau sẽ có bài giảng.

Một ông già lượm được một đoạn giấy kèm cong queo.

Ông muốn cho nó thẳng, dặng dưng có việc, bèn ngồi lấy búa đập hoai, mà cũng không thẳng, vì nó thẳng được khúc nọ, lại cong khúc kia. Vậy các em mách giùm ông làm cách nào cho cái dây kèm thẳng được ?

Tiểu-thuyết « *LỊCH-SỬ CỔ PHỤNG* » kỳ này hết, sẽ đăng tiểu-thuyết mới của ông Hồ-Biểu-Chánh.

Khỏi phải giới-thiệu, ai đã đọc hai bộ tiểu-thuyết trước đã đăng vào báo này, thì đủ biết tiểu-thuyết của ông Hồ-Biểu-Chánh lý-kỳ thâm-thúy là thế nào.

Bộ tiểu-thuyết mới của ông, còn hai hơn mấy bộ trước nữa

CHUYỆN VỚI CON NIT.

MỘT CHUYỆN PHIÊU-LƯU

Ngày xưa có một người thiếu niên tên là Bạch-Ngọc, con một nhà cự-phủ, có tính chỉ ưa phiêu lưu khắp mọi chốn danh-sơn thắng cảnh.

Một bữa, chàng đang hăm đi bắt một con chim hoa-mi, không dè chạy mãi vô rừng một khu rừng hiên-học mà không hay. Chim nháy mắt nhanh nọ chuyển nhanh kia, chàng chỉ để ý bắt tới chiều tối mới bắt được chỉ, bỏ vào trong một cái bao vải rộng. Chàng mừng rỡ, lại đang đói bụng, bèn lấy đồ ăn ra ăn uống. Xong xuôi, tìm lối về nhà, nhưng không thông tin tức, nên bỡ ngỡ quá nửa đêm, vẫn loay quanh trong đó. Hồng dầu chàng thấy thấp thoáng xa xa một vài tia sáng thì rảo bước lại, quả nhiên gặp một căn nhà hiu quạnh; chàng liền gõ cửa; một người thiếu-nữ đẹp tuyệt trần ra mở cửa, hỏi chàng rằng:

— « Đêm khuya chàng tới đây làm chi đó? »

Bạch-Ngọc đáp: « Tôi vì lạc đường, xin nàng ra ơn cho tôi ngủ nhờ một đêm, được không? »

— Chàng không rõ cha tôi là Yêu-tinh sao? Ngày thì cha tôi nghỉ, đêm thì đi khắp mọi nơi, có lẽ bây giờ cũng gần về.

— Tôi không sợ, miễn là nàng rộng lượng cho tôi trú ở, ngày mai xin khởi hành, không dám để phiền đến phụ-thần nàng và nàng đâu.

Người thiếu-nữ để Bạch-Ngọc vào nhà; một lát Yêu-tinh về, hướn từ phía, gạt đầu, rồi kêu con gái hỏi:

— Ta hướn trong nhà, bình như có mùi thịt người sống thơm lắm thì phải.

Người thiếu-nữ đáp:

— Thưa cha, vừa rồi có một chàng thiếu-niên hình dung tuấn-tú, đến xin nghỉ nhờ một đêm, chàng có tài khéo đủ mọi nghề, a cha!

Yêu-tinh gạt đầu nói: « Đặng vậy thì hay cho ta lắm ».

Sáng bữa sau, Yêu-tinh kêu Bạch-Ngọc, bảo:

— « Ta sợ người phải gỡ hết các mối chỉ rối này cho ta, lên trưa thì ta lấy, nếu làm không xong thì người sẽ bị ăn thịt đó ».

Bạch-Ngọc bắt đầu gỡ hỏi lâu mà chưa kiến đặng đầu mối chỉ, thì lo buồn quá đỗi. Bấy giờ

người thiếu-nữ, con gái cũ Yêu-tinh, chạy lại hỏi: — « Cha tôi bắt chàng làm chi đó? » — « Cha nàng bắt tôi gỡ rối chỉ này sắc này, nếu khó gỡ thì chàng chết, hớ c'àng hơn.

Nàng cầm cây sừng thỏ, bỏ vào mối chỉ, thì mối chỉ mở ra tức thì, và thế chỉ nào phải ăn hẳn ra thứ chấy. Huỗi trưa, Yêu-tinh tới hỏi để làm xong chưa. Chàng đáp rồi, Yêu-tinh bảo: « Ngày mai người phải gỡ các lông chim, phân thứ nào ra thứ ấy cho ta nghe. Ta bận trưa mai mà không xong, thì coi chừng ta ».

Sáng bữa sau, chàng đem lông chim ra lựa, gần trưa rồi mà lựa hoài vẫn chưa xong, vì nhiều lông chim dính chặt với nhau, và ngó lông mà dũa lóa cả mắt. Thấy gỡ người con gái Yêu-tinh lại hỏi:

— « Cha tôi bảo chàng làm chi vậy? »

Bạch-Ngọc đáp: « Khốn khổ cho tôi! Cha nàng bắt tôi lựa các lông giống chim rừng, hề lựa được một ít, mà có số thời thì chỗ lông đó lại trộn ngay vô với đồng lông rối kia! »

Người thiếu-nữ cầm chiếc tua bấu, gõ vào đồng lông, thì tự nhiên, lông màu nào đều rỏ phân ra màu ấy. Chàng mừng rỡ và cảm tạ nàng.

Yêu-tinh tới nơi xem xét xong rồi đi liền.

Ngày hôm sau, người thiếu-nữ, con gái Yêu-tinh, hỏi chàng rằng cha nàng có sai bảo việc chi nữa không. Chàng đáp: « Không biết chi cả ».

— « Như vậy là cha tôi muốn ăn thịt chàng đó ».

Rồi nàng khuyên chàng đi trốn với nàng Bạch-Ngọc ứng lên, hai người cùng nhau rảo bước lánh nạn. Được vài giờ đồng hồ, nàng bảo chàng nhìn phía sau coi có gì không. Bạch-Ngọc đáp: « Tôi thấy một người chạy tới mau như gió thổi ».

Huyết-trung-Bừu

HIỆU CON BƯỚM-BƯỚM

Quý Bà! Quý Cô!

Khí uống thuốc này rồi thì khí huyết sung túc, xinh đẹp hơn xưa, thật là một vị thuốc rất quý trong đời.

Mỗi ve giá là 2\$00.

ĐẠI-QUANG DƯỢC-PHÒNG
Cholon — Hanoi — Hảiphong

Solerie NGUYEN-DUC-NHUAN
42 Rue Catinat Saigon

LÀNH NHUỘM BENTRE TỐT NHẤT.

Ồ TRẦU ĐỒNG BẠCH, ĐỒNG ĐỎ, VÀNG TÂY.

GẤM, LỤA, HÀNG THƯƠNG-HẢI, HÀNG BOMBAY.

HÀNG TAU, HÀNG LYON, HÀNG NHỰT-BỒN.

LƯỚI TÀNG ONG THỦ TRƠN VÀ THỦ CỎ BÔNG ĐẸP LẮM.

NỈ MỎNG ĐEN MUỘT NHƯ NHUNG ĐỀ MÂY ÁO DAI.

MỀM GẤM TỐT MÂY SẴN
CHỢ CÁC ONG LÃO BÀ LÃO ĐƯƠNG GIÁ.

HÀNG TẾT MỚI LẠI ĐỦ THỨ.

Cái án Cao Đài

Có gởi tại:
PHU-NỮ TÀN-VÂN, 42 rue Catinat.
IMPRIMERIE J. VIÉT, 85 rue d'Orléans.
CỔ-KIM THƯ-XÃ, rue Albert 1er Da-Nao, Saigon.

HÀNG TỐT!! GIÁ RẺ!!

Ghè xích-du và ghè kiểu Thonet

THĂNG-LONG
20 Rue Sabourain — SAIGON

NHÀ NÀO CŨNG CẦN CÓ SẴN DẦU TỪ-BI

Một dịp rất tốt!

Cho mượn hay bán đứt một cái Garage có đủ các thứ đồ làm, và sẵn cả khách quen, mời tốt.

Ai muốn mượn hay mua và hỏi han điều chi thì mời lại:

83, rue Catinat
~ SAIGON ~

Phùng-Phí-Phương

15 và 17 SABOURAIN
SAIGON Bán đồ kỹ nghệ
Bắc-kỹ, nưc đồ
đồng, đồ chạm,
đồ cần, ghế salon
bằng gỗ và trác
thiết tốt v... v...

Nhà ngủ mới mà chủ cũ hiệu là:

Tam-Kỳ Khách-Lầu

Ở đường Bd Gallieni n 11-13-15-17-23-29
— SAIGON —

Chỗ này là nơi đường lớn có xe đò ra vô Saigon và Cholon, ngay nhà ga Mitho, bến hoa và gần chợ mới Saigon, lấy làm căn cứ cho quý khách làm

Mỗi phòng rộng lớn đều có phòng tắm, cầu tiêu riêng trong phòng. Chủ-nhà HUYNH-HUẾ-KY

Le Gérant: NGUYEN-DUC-NHUAN