

NĂM THỨ NHƯỢT — SỐ 22

GIÁ: 0\$15

26 SEPTEMBRE 1929

TUẤN BÁO XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM



*Phản son tó dièm sơn-hà,
Làm chò rõ mặt dàn bà nước Nam*

TÒA BÁO

(RÉDACTION ET ADMINISTRATION)

N° 42 — Rue Catinat — N° 42

SAIGON



DEPOT LEGAL
INDOCHINE
N° 42



Đại-lý độc-quyền



HÀNG
BOY-LANDRY
Saigon — Haiphong — Hanoi
Thakhek — Shanghai

NĂM THỨ NHÚT. — SỐ 22

26 SEPTEMBRE 1929

SÁNG-LẬP
Maison NGUYỄN ĐỨC KHUAN
Mua bao, gởi bài,
trả tiền xin dè cho:
M. NGUYỄN ĐỨC KHUAN
Tông-Lý
Phụ-nữ Tân-văn.
42, Rue Catinal,
SAIGON

XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

PHỤ NỮ TÂN VĂN

TÒA SOẠN: 42, Đường Catinal. — SAIGON.

CHỦ-NHIỆM
M. NGUYỄN-ĐỨC-KHUAN

GIÁ BÁO

Một năm..... 6\$00
Sau tháng.... 3.00
Ba tháng.... 1.50
Lê mua bao xin trả
tiền trước.

XONG CÁI HỌC-BỒNG THÚ' NHÚT

Độc-gia coi bài kỹ-thuật cuộc thi học-bóng ở mày
trương sau đây, dù thày rõ ràng cuộc thi ày thật có
kết-quả vê vang rực rỡ. Thè là việc học-bóng mà độc
già Phụ-nữ Tân-văn cùng là các bạn nhiệt-thành trong
nước hêt sức tán-thanh, ngày nay đã xong một phần
thứ nhứt. Cái kết-quả ày làm chứng rằng có một phần
đóng trong quốc-dân ta đã biết chung tài góp sức làm
một việc thật là có ích cho xã hội đồng-bảo; hay nói
một cách khiêm-cung di nưa, thi thật là có ích cho
phái học-sanh nghèo, có đường tiền thân và có cơ
hy vọng.

Phải, kết-quả ày là do lòng nhiệt-thanh của bao
nhiều người chung-đúc lại. Chúng tôi không có lời
nào bày tỏ sự cảm động và lòng vui mừng sâu-xa của
chúng tôi cho bằng hai tiếng cảm ơn.

Cảm ơn các bạn đọc báo Phụ-nữ Tân-văn. Cảm
ơn các vị có lòng hảo-hiệp, đã gởi tiền quyên-giúp vào
học-bóng. Cảm ơn anh em học-sanh dự thi hôm 15
Septembre mới rồi, đâu được đâu thua, cũng là có lòng
sót sảng chiêu-cô tới học-bóng. Cảm ơn cả hội-dồng
giám-khảo, đã đem lòng công, dạ thiệt, vì học-bóng mà
lựa chọn được chon-tài. Cảm ơn cả những bạn đóng
nghiệp đã vi công-cuộc của chúng tôi mà ra sức tán
thanh và cõi-dộng. Nói tóm lại, nhờ vê mỗi người đều
đem hết thành-tâm và nghị-lực ra, cho nên mới trong
bốn tháng trời, mà học-bóng đã thành công mau mắn
như vậy. Chúng tôi cảm ơn.

Nhơn dịp này, chúng tôi cũng muốn bày tỏ thêm
về cái tâm-sự của chúng tôi cho được rõ ràng, vừa là
để trân-tinh với những người còn án-hận điều này
diễn kia, vừa là để tạ ơn các bạn đã khuyên nhủ cho
nhiều lè vầy lè khác.

Có người hỏi sao cuộc thi học-bóng không mở ra
ở mỗi thành-thị lớn trong 3 kỳ, để cho học-sanh ở
đâu thi thi ở đó, khỏi bắt người ta đi lại xa xôi; vì
học tài thi phận, biết đâu là sự rủi may, nêu những
người xa từ muôn dặm, lặn lội tới đây, mà đem cái

thất-vọng trở về, thì chẳng những đã hao tổn bạc tiền,
lại mất thêm ngày giờ khổ nhọc.

Hồi vây cũng phải, trong khi tổ-chức ra cuộc thi
vừa rồi, không phải là chúng tôi không liệu trước
đến sự đó. Song ngặt vì học-bóng mới có một cái bắt
đầu, nên mở cuộc thi ra ở mày nơi, các bạn thử
bản cho chúng tôi làm cách thế nào cho tiện? Thật
vậy, nói ví dụ như mỗi nơi như Saigon, Hanoi và
Hué đều mở cuộc thi, tất nhiên là mỗi nơi phải có
một người trung, nhưng học-bóng chí-mới có một,
vậy thi sau biết định-doạt ra làm sao? Ày là chưa
nói tới những việc tổ-chức và trông nom còn có
nhiều điều khó khăn bắt tiện là khác. Sao cho có
năm bảy cái học-bóng, rồi đồng thời mỗi nơi trọng-
yêu đều có cuộc lựa người đi, ày đó là điều mờ-urec
của chúng tôi, chứ ngày nay việc mời bắt đầu, mà
làm phiền anh em ngoài Trung-Bá: phải mệt công
bát-thiệp vào đây, thì chúng tôi cũng lấy làm không
yên tâm cho những người nhà nghèo, song le su-thê
bắt buộc, không vậy không được.

Sơ-tâm của chúng tôi xướng lập ra học-bóng, là
chỉ để riêng cho bạn nam-học-sanh, điều ày đã từng
tuyên-bô trong thê-lệ. Nhưng có một vài cõi tối hỏi
rằng học-bóng là do cơ-quan Phụ-nữ lập ra, sao lại
không cho đàn bà dự-thí, có lẽ đàn bà không đủ sức
học, cùng với nam-nhi chiến vai län bước chặng? Không,
chúng tôi không nghĩ như thế. Vẫn biết
trong chí em ta hiện giờ, cũng có nhiều người đã
từng trèo lên cái nắc thang học-van khá cao, thi sao
lại chàng có người ra tranh tài đâu sirc với anh em
đàn ông được. Song thường chí em nên hiểu cho rằng
học-bóng của Phụ-nữ Việt-nam có cái trách-nhiệm
nhiều tùng, nhiều lớp-làm. Kèn sao cho được người
có chọn tài để cấp học-bóng, đã là một tùng trách-
nhiệm rồi, lại còn phải bảo-lành trông nom cho người
ta, làm sao cả đường vật-chất và tinh-thần trong
khoảng lưu-học bền Pháp mày nám, đó lại là một

từng trách-nhiệm nữa. Chị em ta bây giờ tuy đã có người học giỏi mặc-lòng, nhưng còn vướng viu nhiều về những chè-dè-xưa, lè-giáo-cù, vậy có ai dám chắc là mình quên được cái thù êm-diêm & gia-đinh, cái về mặn-nóng về tinh-nghĩa, mà có can-dám và nghị-lực, sang Pháp học được cho đến nơi đến chốn không?

Phương chi cái cơ-sở lưu-học của nam-học-sanh ta ở bên Pháp đã có mực thước sẵn sàng, chờ cơ-sở của chị em ta chưa có, vậy có ai dám bảo lãnh cho một cô hoc-sanh đi phu-tuong-xa? Chỉ vì có mấy lè-dò mà chúng tôi chưa dám mở cửa Học-bóng cho chị em ban-giá. Nhưng chị em cũng không nên ngâ-lòng. Chúng tôi đương suy nghĩ lập một cơ-sở gì vững-vàng cho nữ-học-sanh ta ở bên Pháp, nên cơ-sở ấy thành và còn nhiều hoc-hồng di theo nữa, thì sao trong mai-một, cũng có một phần để riêng cho bạn nữ-lưu.

Sau hết, có nhiêu ban khuyên khích chúng tôi nên tìm cách nào làm cho có nhiều Học-bóng, chờ như cái phương-pháp của chúng tôi làm bây giờ, là chỉ trông vào sò-dò-giá P. N. T. V. và các nhà hảo-tâm cho chút ít, thi cũng có chừng-mà-thôi, e khó-lòng di xa bự-ruê cao cho đăng. Ấy cũng tức là tâm-sí của chúng tôi, chúng tôi đương suy-nghĩ đó.

Khô-khan-thay! Bây giờ làm sao cho có nhiều Học-bóng?

Trong vé các ông phu-gia hảo-hồ-tr? Sự trong mong như thế, ở nước người ta thi khởi phải nói rồi, nhưng mà ở nước mình, khác nào giặc mộng-mà-thôi. Thật, kiêm những ông nhà giàu chôn tiền giàu-bạc, cầu-tuần mua-quan thi hiền-gi, nhưng kiêm ông nhà giàu-biết-bỏ tiền làm chuyện công-tâm, mưu-việc công-ich thật là khó. Đã từng thấy nhà giàu bên Âu-bên Mỹ bỏ ra bạc-triệu-sứa sang những nơi cờ-tịch, hay là sáng-lập hoc-dường, chờ chưa thấy nhà giàu nào bên ta xuất-bạc ngàn-năm để nuôi hoc-trò nghèo-khó.

Trong vé cái phương-pháp « Đồng-su-cho-hoc-sanh » như chúng tôi đã bàn khi đầu-tr? Cách ấy nếu thiêt hành-dang, thi hàng-năm ta có thể gởi ít nào là 50 học-sanh ra ngoài, nhưng mà nói-thiệt, ở đây khó-làm-làm. Khó-là-biết có ai dể cho mình-làm? Khó-là ai dù tài-lực và lòng-tin-nhiệm để đứng-lên chủ-trương. Khó-cả từ mọi cách tổ-chức và thiêt-hành-nữa. Trước kia chúng tôi đã nghĩ-tới-rồi, nhưng biết chắc không-làm được, mới xoay ra cái phương-dien của chúng tôi, nghĩa là lày 15%, trong số mua-bảo này ra để làm Học-bóng.

Vậy thi-biết làm sao? Chúng tôi lập-lên Học-bóng, tức là hy-vọng cho nhiêu cơ-quan hay là tư-gia ở trong nước cũng-làm,

P. N. T. V.

Phim ảnh và giáo dục Các bà mẹ sau này

Kỳ trước bồn-báo đã đăng một bài, nói sơ về sự ích-lợi của phim ảnh có quan-hệ với việc giáo-đục thế nào, và giới-thiệu cùng các chị em rằng mai-một sẽ có mấy phim ảnh giáo-đục chiếu ở đây, chị em ta nên coi.

Cái tựa ở trên bài này tức là cái tên của phim ảnh *Les Futures Mamans* sẽ đem ra chiếu ở đây này.

Tối bữa thứ hai 16 Septembre mới rồi, tại nhà hội-quán S. A. M. I. P. I. C. có chiếu thử phim ảnh ấy một lần nữa, bồn-báo chủ-nhơn và bồn-báo chủ-nhiệm có đến coi. Phim ảnh này xếp đặt nêu thề-tiêu-thuyết nà ở trong toàn là dạy-phụ-nữ về cách thai-sản và phép nuôi-nâng con-nít, thật là hay.

Bồn-báo chủ-nhơn có viết một bài cảm-tưởng về cuộc di coi này, song vì kỳ này nhiều bài quá, nên phải lưu lại kỳ sau sẽ đăng.

128 tuổi mà còn là vợ-lần-thứ ba

Chuyện ấy mới thiệt là lạ-vô-cùng, thật trên thế-giới xưa nay, chưa thấy như thế bao giờ. Theo như báo *Evening News* bên Hồng-mao thì có một ông già người xứ Johanneburg (thuộc về nước Hồng-mao), năm nay tính ra 128 tuổi rồi, mà mới đây lấy vợ-lần-thứ ba.

Ông lấy một người đàn bà 18 tuổi, và tuyên-bố rằng lấy nhau vì ái-tình, mà hiện nay ông thấy tình-thân của mình thu-thái nhẹ-nhàng, như hồi còn xuân-xanh vậy.

Hai lần trước, ông lấy vợ đã đẻ ra 35 đứa con.

chó không phải nguyên là chỉ-cây ở một mình, mà mong-có-nhiều được. Thật, sò-dọc-báo ở nước ta hình như chỉ-có-hạn, hổ-sò-dọc-báo chỉ-có-hạn, thi sò-Hoc-bóng của chúng tôi chủ-trương cũng chỉ-có-hạn mà-thôi. Bởi vậy chúng tôi càng phải trọng-mong các bạn đồng-chí trong nước, cố-dòng cho cái-cơ-quan này được mở mang rộng-rãi-thêm, thi-tức là lập-thêm ra Học-bóng vậy. Phản-riêng chúng tôi, cũng không tiếc-một-chút thành-tâm nào không đem ra, hay là còn chút-dư-lực nào cũng không-hết-cắt-giàu, thi với non-sông-dát-nước, theo đuổi-việc này cho tới-cùng, dấu-mặt-bao-nhiều-nam-tháng, bao-nhiều-công-lao-cũng-vậy, miễn là có-nhiều-cuộc thi như ngày 15 Septembre mới-rồi, là chúng tôi vui-lòng-hà-dạ, hết-phận-sự với-xã-hội đồng-báo.

Công-việc này, gánh-nặng-dường-xa, chúng tôi tự-nhận-làm-phận-sự; nếu các bạn đồng-chí cũng-tự-nhận-làm-phận-sự minh-mà chia-vai-chung-gánh-với chúng-tôi, cùng-nhau-gang-cho-hết-sức, làm-cho-hết-lòng, thi-chắc-là-công-cuộc Học-bóng sẽ-to-tất-biết-là-bao-nhiều. Chúng ta đã-mừng-chặng-dường-mới-di qua-nhưng-còn-phải-lo-chặng-dường-sẽ-di-tới. Mục-dich-còn-xa!

Ý-KIỀN CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI THỜI-SỰ

Có luật nào cấm người ta bán áo rách không?

Mời-rồi có hai người đàn-bà bán-hàng ngoài chợ Bến-thành — một người lối ngoài 50 tuổi, một người chừng trên-hai-mươi — dắt-nhau đến tìm-chúng-tôi, vừa khóc vừa nói :

— Tôi-nghiệp-cho-chúng-tôi-làm, các-cô-ơi! Chúng-tôi bán-cá-ở-ngoài-chợ, mỗi-ngày-có-kiosk-được-bao-nhiều-tiền-lời, mà-bây-giờ-tiền-thuê-nặng, tiền-chỗ-nặng-quá. Tuy-vậy, những-diều-ấy-chú-ig-tôi-cũng-không-dám-than-phiền-chi. Cái-tuan-phiên-lúc-khi-có-thắng-Xếp-mới-dến-giờ, nó-phai-chúng-tôi-nhiều-cái-vô-lỗi-làm. Hết-một-chút-là-phat. Các-cô-nghỉ-coi, bán-cá-thì-làm-sao-cho-khỏi-nhớt-khỏi-vẩy, bán-gà-vịt-thì-làm-sao-cho-khỏi-có-cứt-có-dài, vây mà-nó-cũng-phat. Sự-dó-còn-là-vừa, rất-dồi-những-người-bán-hàng-hay-người-di-chợ-buổi-sáng, hổ-nó-thấy-ai-bán-áo-rách-một-chút, cũng-bắt-lại-mà-phat-bốn-cá, hay-tám-cá. Nếu-ai-không-chịu, mà-de-mà-bolis, thi-còn-phai-phat-tới-hai-dồng. Chúng-tôi-nghèo-khổ-như-vầy, áo-lành-dâu-mà-bán-cho-thường, bán-áo-rách-thì-bị-nó-phat, thật-là-oan-ức-cho-chúng-tôi-quá. Các-cô-làm-ora-kêu-giùm-với-nhà-nước-cho.

Câu-chuyện-ấy, chúng-tôi-mới-nghé-tưởng-là-câu-chuyện-trong-tiều-luyết, bay-là-ở-những-xứ-mọi-rợ-nào, chờ-ở-giữa-trời-dắt-nước-non-này, lại-có-nước-Pháp-dắt-tay-chỉ-lối-cho, dẫu-lại-có-những-sự-quái-lạ-dến-như-vậy. Sau-hồi người-nay-người-kia, thi-việc-quái-lạ-ấy-có-thiệt. Bất-cứ-người-bán-hàng, người-di-chợ, nếu-bán-áo-rách-một-chút-thì-ông-Xếp-bắt-phat-ngay.

Than-oi! Trong-thế-gian-này-có-cái-luật-nào-cấm-người-ta-bán-áo-rách-không?

Chúng-tôi-suy-nghĩ, hay-là-hồi-này Thành-phố Saigon đương-muốn-sứa-sang-xếp-dặt-cho-nơi-dô-bội-này được-về-tốt-dep-sach-sé, cho-nên-không-muốn-cho-ai-bán-áo-rách, làm-phi-cái-tiếng-mở-mang-khai-hoa-của-Thành-phố-di, nên-mới-có-cái-lộn-phat-quái-gở-kia-chẳng? Nhưng-mà-dẫu-có-lè! Thành-phố Paris của nước Pháp-bảo-hộ-ta, là-một-nơi-dô-bị-nghĩa-tốt-dep-nhứt-cá-hoàn-cầu, mà-ta-di-ra-giữa-chợ-lớn-ở-kinh-thành, cung-là-dạo-quá-mấy-chỗ-gầm-cầu-xô-ngách, còn-thấy-thiếu-chi-những-phường-khô-rách-áo-đom, dẫu-trần-cảng-lẩm-kia-mà! Vậy-có-lý-nào Thành-phố Saigonvin-lấy-cái-lè-mỹ-quan-của-nơi-dô-thị, mà-tu-hanh-cái-luật-ngược-dời-dến-thế?

Ở-dời, ai-lại-không-muốn-cho-minh-được-lành, được-dep, được-sạch, được-thơm, song-le-nhà-cửa-ngheo-nàn, lủ-con-neo-nhóc, làm-ăn-vất-vả, xâu-thuê-nặng-nè, ướng-lo-bữa-ăn-còn-chặt-vật-khô-lòng, lấy-dâu-ma-may-được-áo-cho-lành, quần-cho-dep-bây-giờ. Vậy-thì-bán-áo-rách, vừa-là-cái-cảnh-ngờ, mà-cũng-là-cái-quyền-của-người-nghèo, mà-sao-lại-phat-người-ta. Ai-tuở-chỉ-giùm-cho-chúng-tôi-coi-khắp-năm-cau-nay, có-chỗ-nào-là-không-có

hang-dân-áo-rách-hay-không? Và-chỗ-nào-là-chỗ-có-thi-hành-luật-phạt-những-người-bán-rách? Hay-là-chỉ-có-ở-Saigon-này-mà-thôi.

Chúng-tôi-chắc-không-bao-gờ-thành-phố Saigon-lại-dến-dỗi-làm-một-việc-diệu-khung-như-vậy. Song-các-ông-ngồi-xung-quanh-bàn-móng-ngựa, có-biết-rằng-những-ké-thứ-hành-mịnh-lịnh-của-các-ông, hành-hạ-úc-hiếp-dân-gian-dễn-nước-nào-không? Thật-dã-nhiều-lần-chúng-tôi-nói-rằng: nhungs-người-thứ-hành-mịnh-lịnh-của-nhà-nước, trực-tiếp-y-đi-dâ-n-blùn-dâ-i, phải-nên-là-những-người-có-trí-thức, có-nhơn-tâm-mới-được, nếu-không-thì-dâ-n-dân-quê-mùa-vô-học-kia, coi-dó-mà-làm-tưởng-người-Pháp, thi-đi-ống-cho-cái-tiếng-của-người-Pháp-biết-là-bao-nhiều?

Tại-làm-sao-anh-em-ngoài-Bắc, muỗi-sang-Pháp-du-hoc, lại-phai-gửi-trú-ic-300\$-để-làm-tiền-tàu-về? Cái-lè-ág-có-công-bằng-hay-không? Ai-cái-nghĩa-cho-chúng-tôi-nghé-với?

Sẽ-có-sòng-cờ-bạc-của-nhà-nước-chẳng?

Ai-cũng-biết-dến-ngày-7-Octobre-tới-dây-thì-Toà-án-Trừng-trị Saigon sẽ-xứ Paul Daron là chủ-chứa-cờ-bạc-ở-Saigon, Cholon-bấy-lâu. Thật-Paul-Daron-khô-về-dó-mà-bạc-lâm-tiền-nhiều, nhà-cao-cữa-rộng. Hình-như-hồi-này-toà-án-dịnh-làm-thắng-tay, cho-giữ-cái-họa-cờ-bạc. Nếu-thiệt-mà-toà-án-và-chánh-phủ-làm-giữ-được-cái-họa-ấy-cho-dân, thi-còn-gì-may-mắn-hơn-nữa.

Nhơn-dịp-này, phao-nhiều-báo-Tây-ở-dây-và-ở-ngoài-Bắc-dều-có-dộ-ág-de-cho-chánh-phủ-mở-sòng-cờ-bạc-của-nhà-nước-mà-lấy-xấu. Họ-nói: « Dân-Annam-có-máu-mẽ-cờ-bạc, không-sao-dùng-được. Chánh-phủ-nếu-không-tinh-cách-nào, cứ-de-cho-chúng-dánh-lén-lút, thi-có-lè-mỹ-sở-tinh-kín-và-có-bót-cũng-không-sao-tra-xét-cho-xiết. Chi-bằng-chánh-phủ-lành-ngay-việc-ấy-thì-hơ. Lành-việc-ấy-mỗi-nă-n-it-ra-cũng-thâu-đặng-13-triệu-bạc. » Họ-còn-tinh-rộng-lo-xa-hoa-nữa, là-dịnh-kiem-món-tiền-ấy-de-dập-vào-món-tiền-thuốc-phieu-nay-mai. Toi-đây, họ-nói: « Nay-nai-tất-nhiên-chánh-phủ-phai-theo-lời-dâ-bừa-với-hội-Liệt-quốc, mà-giảm-số-thuốc-phieu-ở-Đông-dương-di, lúc-ấy-liệu-chứng-kiểm-về-chuyen-gi-cho-có-13-triệu-bạc-de-dập-vào-chỗ-thiếc-ấy. Sao-không-kiem-ngay-ở-sự-chứa-bạc-di. »

Việc-thoi-thuc-chánh-phủ-mở-sòng-cờ-bạc, không-phai-là-việc-mới-gi, mà-là-chuyen-cù-mèo-từ-mỹ-cục-năm-nay-rồi. Mãi-lâu-có-dịp-gì-thì-dư-luận-người-Tây-nói-lên, nói: « Lành! », còn-dư-luận-ta-thì-phao-nhiều-nói: « Chờ! ». Thành-ra-chánh-phủ-cũng-còn-dự-dự, chưa-biết-làm-sao. Không, thi-lin-đâu-mà-trong-nom-cho-xiết-được-những-sòng-lớn-sòng-nhỏ-như-của-Paul-Daron; làm, thi-lại-có-mang-tiếng-rằng-gây-thêm-diệu-hại-cho-dân-Nam-Việt.

Theo-ý-chúng-tôi-tưởng, có-lè-chánh-phủ-không-khi-oto-lau, vì-chánh-phủ-còn-dương-muốn-khai-hoa-cho-dân,

vậy không lẻ lại lợi-dụng cái ác của dân như thế.

Song có người lại nói : « Ủ, nói dâng trước, nhưng cũng phải ngó lại dâng sau mới được. Đè cái lợi ấy cho một vài kẻ, thì cho nhà nước thâu chẳng hơn ư ! » Cũng phải, anh em mình nay mai, uống rượu Fontaine, hút thuốc phiện và đi đánh cờ bạc tự do, mà quên cả mọi sự buôn rầu khóc nhọc, chẳng phải là cảnh thần tiên lâm sao ?

Thường nghe có nhiều người than phiền rằng : « Tôi có hai cái tài, vừa đánh cờ bạc, vừa hút á-phien, thành ra tôi không biết rằng ở Pháp hay ở đây. Ở bên thì chơi cờ bạc tự do lại không được hút; ở đây được hút tự-do lại không được chơi cờ bạc. »

Tưởng những người ấy không nên lo gì, cứ sang đây rồi sẽ có đủ hết.

Thi Học-bông, thi Nguyễn Hiệu và Lê-van-Hai bằng diêm-số nhau. Một người ở Bắc, một người ở Nam, chia nhau phân Học-bông. Sự ngẫu-nhiên ág, hiết có ý-nghĩa hay.

**Việc đời, có khi eái nhẹ
cùng cân bằng cái nặng.**

Ông Tân Trinh-Trạch cho Thành-phố Saigon 100.000 \$ để làm nhà thương. Số tiền ấy không đủ, ông Trạch chịu cho thêm 50 ngàn. Cũng không đủ. Thành-phố phải xin chính-phủ trợ-cấp. Chính-phủ nói : « Các ông liệu lấy mà làm; nhà nước bây giờ không có một xu. » Vậy là chuyện nhà thương xếp lại đó. Anh em ta có đau, thi lại mấy nhà thương thi mà xin thuốc, hay là vào nằm nhờ trong Cholon mà thôi.

Kỳ Hội-dồng Quản-hạt mới rồi, hội Bảo-anh (*Protection de l'Enfance*) ở đây, kêu ca rằng nuôi một trăm đứa con nít, mà không đủ tiền chi tiêu về sự ăn uống may mặc cho chúng nó, xin nhà nước trợ cấp c 10 ngàn đồng. Nhà nước cho. Nhơn dịp ấy, ông Chiêu đứng dậy nói rằng : « . . . Không ai chịu lo đến người Annam bao nhiêu. Việc làm nhà thương là việc cần, mà hình như người ta chẳng ngó ngàng gì tới. »

Một trăm đứa con nít có 10 ngàn đồng trợ cấp, chờ mười vạn dân Annam ở Saigon không có cái nhà thương !

Bon Hoa-kiều đến an nhở sống gởi ở đất nước mình, mà ho khinh rẻ mình quá. Chuyên thân-thiện với họ khác. Còn chuyên phản-dáu, canh-tranh trong đường kin-té với họ ta dưng có quen.

Hỏi Đóng-bảo !

Hãy tiên-tần-di. Nên nghĩ tới việc tương lai của đóng-bảo, của gia-quyền quý-vị và của nước nhà. Người nào mà không có tiền dư thì không làm gì đang cũ !

VIỆT-NAM NGÂN-HÀNG

Cái án Cao-Dài

Có gởi bán tại :

Phụ-nữ Tân-văn, 42 rue Catinat.

Imprimerie J. Việt, 85 rue d'Orsay.

Cõ-kim Thư-xà, rue Albert 1^{er} Dakao, Saigon.

Học-bông của Phụ-nữ Việt-nam

Các nhà tán trợ

Bấy lâu nay Học-bông vào tiễn-hành một cách sốt sắng và có điều-dộ lâm. Các nhà nhiệt-tâm trong nước vẫn gửi thơ về mua bão và gửi tiễn về giúp đỡ. Đó là cái diêm bão trước rặng. Học-bông thứ nhứt vừa thành, thi không bao lâu nữa, sẽ có Học-bông thứ hai đi theo sau.

Ông Nguyễn-văn-Viết, là một nhà buôn bán có tiếng ở đây, và từ là ông chủ nhà in báo P. N, cũng chú ý vào việc công-ich đó lâm. Mới rồi ông có quyền giúp vào Học-bông 100 \$00. Tâm-lòng nghĩa-hiệp của ông Việt, thật bồn-báo lấy làm cảm-dộng hết sức.

Hội Bắc-kỳ Ái-hữu là cơ-quan của phần đông anh em người Bắc ở đây, cũng không bỏ qua công cuộc này là công cuộc có ích cho cả anh em trong nước; bởi vậy, mới rồi ông Đỗ-như-Liên, quyền hội-trưởng, đã thay mặt hội mà quyên vào Học-bông 30 \$00. Ông Liên nói : « Việc Học-bông thật là việc công ích, đáng lý hội Bắc-kỳ Ái-hữu phải giúp nhiều hơn mấy lần như thế mới xứng đáng. Song ngặt vì hồi nay hội đương làm nhà Hội-quán, thành ra đường tài-chánh eo hẹp quá, không giúp vào Học-bông được hơn nữa, thật là một điều đáng tiếc. »

Lại ông Xuân-Mai là chủ tiệm may ở đường Carabelli, xin tặng cho học-sanh nào thi trúng Học-bông một bộ đồ nỉ thiệt tốt, và ông Nguyễn-văn-Đoàn ở số 44 đường A niral Courbet xin tặng một cái áo pardessus.

Đối với các nhà nhiệt-tâm ấy, tuy là cũa lit, nhưng mà lòng nhiều, chúng tôi đều xin cảm-tạ, và mong rằng những gương-nghĩa-biệt như thế, có nhiều người hưởng-nghĩa tranh-tên, thi thật là may cho Học-bông lâm. Chúng tôi đã từng nói rằng : « Công-quả này không phải là do ống sút riêng của một ai, tất là nhiều người chung-tai-góp sức nhau mới có kết-quả tốt đẹp được. » Nếu như ai cũng đem lòng nhiệt-huyêt, và bởi sự lâng-phì di, mà bỏ vào công-việc này, thi chắc tỏa nhà Học-bông, sẽ rực rỡ ngay không biết đến đâu mà kẽ.

Nam-kỳ chí có một

Nó Nam-kỳ ta đây, có một tiệm chụp hình mới mở, trang hoành lịc-n-sự, công-việc rất khéo, là tiệm

QUẢNG-CHÂU

N° 428 Quai de Choquân, Cholon
(Cõc đường Jaccario, cõc đường xe điện
rue des Marins di lại)

Mấy chụp đều là kiều-miy tốt nhất bên Đức và Huê-Kỳ, cõi nên bắt-cứ, mưa, nắng, ngày đèn lúc nào chụp cũng đứng. Phải là tiệm chụp hình Mỹ-tuất, qui-khách lại chụp sé-biết.



Hình các Học-sanh dự thi Học-bông 1^{er} 15 Septembre chụp ở trước cửa nhà hội Khuyến-học sau buổi thi sáng. Trong tấm hình này hàng đứng phía ngoài hết, kể từ tay trái qua tay nát, người thứ ba đội nón nỉ, tay cầm cuốn giấy, là Học-sanh Lê-van-Hai. Hàng giữa, cũng kể từ tay trái qua tay mặt, người đội nón nỉ, đứng bìa khít bên cột là Học-sanh Nguyễn-Hiệu.

PHỤ-NỮ HƯƠNG-TRUYỀN

Các bà nên khuyên chồng cạo râu đi !

Thiết-bên nước Mỹ họ bày lâm-chuyên; về mặt khoa-hoc họ cũng chịu khó khảo-cứu nên được nhiều sự kết-quả là lùng mà ai cũng không dè ý tới.

Một tờ báo là « North-American-Review » bên Mỹ có thuật-một chuyện như vầy :

Một ban hội đồng những nhà lãnh-tu về y-hoc, có tổ chức một cuộc thi nghiệm để xét xem sự hùn-có hại cho người bị hùn là thế nào.

Họ nhờ một người con gái rũa hai bên má bằng những chất-thuốc cho thát-sach, rồi cho hai cậu công-tử, một cậu có râu và một cậu không-râu, mỗi cậu hùn một bên mà cõi thiểu-nữ. Xong rồi họ dùng một cái bàn chải-thiệt-sach (đã nấu vào nước thuốc) họ chải hai bên mà cõi thiểu-nữ và hùng vào hai nái cõi-thúy-tinh. Mấy ông thầy thuốc nõi tiếng liêng-nhóm như kháo-cứu những chất đã chứa trong hai ống đó, thi thấy cái ông hùng ở má cậu công-tử không-râu đã bun, có nhiều chất đơ và những vi-trùng thường không độc-lâm, còn ông hùng ở bên má mà cậu công-tử có râu hùn thi thấy rất nhiều những vi-trùng-bịnh truyền-nhiễm, thiệt nguy hiểm như trùng-bịnh lao, trùng-bịnh thò-ta, bịnh phu-khung-vân-vân . . . lại thấy cả một cõi-cảng-con-nhén. Sự kết-quả cuộc thi-nghiệm đó ghê-gớm quá, đến-dỗi họ không dám cho cõi thiểu-nữ kia hay.

Vậy các bà các cô, người nào có ông chồng có râu thi nên bắt cao ngay đi.

Đặng-Trấn-Tuân

65 - lăn đinh-hòn, 50 lăn lấy chồng !

Ta đã có câu phương-ngoại :

Trăm năm trăm tuổi trăm chồng.

Bép duyên thi lấy, ông tư hòng náo xe !

Các nhà đạo-dức đã là : Dàn bà gi mà voi dày như thế, cái gì mà

trăm tuổi trăm chồng, thiết là quá-quá ! Song có d-u qua quắc-bang cõi-cô-ở trong chuyến này, định hôn những 62 an, và lấy chồng thuê 50 lần kia.

Chuyện này thật là một chuyện quái-gỗ !

Cô Andrienne Guyot, là một người thiếu-nữ thật cõi-ban-sắc, nhưng mà cõi-dâu cõi-gái là dâu, chỉ con thiếu-một ông trời không-chim. Cô sinh ở nước Pháp, nhà nghèo; sau lên Paris ô, lấy được một người chồng giàu. Tới khi người chồng vi-cõi mà khanh-kết già-tai thì cõi-bà mà đi, qua Nice, qua Dome, qua Y-pha-nho và hết-thay các nơi nào gọi là phòn-hợp-lịch-sử, là cõi-gõi-sen của cõi-cô-dao-tu-cá.

Trong khi đi du-lịch như thế, đã cùng biết bao nhiêu là con-nhà giàu, hoặc định-hôn, hoặc cười-thiệt; nhưng ở với ai cũng được ít-lâu, xài-hết của người ta rồi lại đi. Đoàn-hậu qua.

Sau hết cõi-lấy một người Huê-Kỳ giàu-cô, thời cõi-tha-hồ-vài-phá, trong bốn năm trời không-biết bao-nhiêu-muôn. Rồi lại bỏ. Mỗi rồi cõi-trở-lại kinh đô Bruxelles nước Ben-giích. Trong khi cõi-duong lam-lê thành-hòay-bi-một người chồng-mới, thi cõi-một người chồng-cù-nhìn mặt cõi-má-bút-dông. Hiện nay tõn-ân ở bên duong tra-xet-viec cõi-này. Tình-rat từ-hồi-dò-tõi-giờ, cõi-dâ-dinh-hòn với 62 người và cùng 50 người cưới-xin thành-và thành-chồng-hỗn-hội.

Dàn-bà như-thể cõi-tên là « dâ-thi-dung ». Ở ta, những thành-phố-lớn như Saigon, Hanoi, thiếu-gi-hang-nay, cõi-dều ta không-biết-ho-dinh-hòn bao-nhiêu-lần-lấy-chồng-bao-nhiêu-lần-do-thoi.

Chi-vi-rệp-cắn-nà-bắt-thường
1.200 đồng

Dàn-bà Âu-elâu, thiết là nhõng-nhéo-bết-súc, hơi-một-chút-chí-là-sanh-sự-lền. Tuy vậy mà nhiều-khi họ sanh-sự-cũng-phai.

Có-một-cõi-dao-hát người A-lo-man, di qua nước Tchecoslovaquie, ngõ trong một cái nhà ngủ-kia, bị rệp-cắn-dữ-quá, cõi-dém-ngủ-không-dating. Qua-sáng-bữa-sau, cõi-kêu-anh-chủ-nhà ngủ-lên-mang-chó-một-hồi, rồi-lai-ra-toa-kien, doi 1200 đồng tiền-bồi-thuong. Tua-xu-cho-cõi-dược-kien.

Mấy con-rệp-mà-cũng-lam-nên-lớn-chuyen-cho !

Lịch-sử-cõi-Phượng?

CUỘC THI HỌC-BÓNG....



*Đã tổ-chức tại nhà hội
Khuyên-học, 80, đường
Lagrandière, Saigon....*

Công việc mà anh em chị em đồng-chi chúng tôi ở khắp trong nước đã em lòng mong mỏi và ra sức hô hào bấy lâu, là việc cứu-cấp cho anh em học sanh nghèo có tiền sang học bên Pháp, thì ngày nay đã thực hiện, đã thành công rồi.

Lâu dài nguy-nga rực rỡ là Học-bóng Phụ-nữ Việt-nam, đã vẻ kiều xà-y nền, định làm cao chót vót bao nhiêu từng thi ngày hôm nay đã lạc thành một lừng thử nít rồi.

Trong số muôn ngàn anh em học-sanh nghèo nước ta, bấy lâu chìm đắm trong cái cảnh-ngờ khốn cùng, đương than thở áu sầu không có phương thế theo học cho tới nơi tới chốn, thì hôm nay số ấy đã bắt đầu được hai người rồi!

Phải, Học-bóng của Phụ-nữ Việt-nam, xuống-lập hồ hào bỗn-tháng trời nay, thi ngày 15 Septembre mới rồi đã mở cuộc thi lụa người di, và đã có người đọc sự về vang lanh phần Học-bóng thứ nhứt ấy rồi.

Đối với việc Học-bóng, từ lúc xuống-lập lên cho tới bảy giờ lụa chọn người di, trước sau chúng tôi chỉ lấy thành-lâm và công-bằng làm gốc. Có thành-lâm thì mới khỏi phu lông tin cậy mong nỗi của quắc-dân, và công việc mới có cơ thành-trụ. Có công-bằng thì mới lụa chọn được người có thể học chon-tài, mà bao nhiêu hy-vọng đều định nịnh vào đó. Trong việc xuống-lập, chúng tôi đã bày tỏ tắc lòng thiết tha sốt sắng của chúng tôi ra thế nào, tưởng các bạn đồng-chi cũng đã hiểu xét cho rồi, ô đây không phải nói lại nữa. Còn như việc lụa chọn người di, thì coi kết-quả ngày hôm nay, dù chúng tôi ra rằng công-việc chọn tài thật là công-bằng, chúng tôi không có một chút gì ăn hận ở trong lương-lâm cả.

Thiệt vậy, chúng tôi có thể trong ngó thẳng mà nói lớn câu ấy lên được.

Số học-sanh xin dự thi, cho tới ngày cuối cùng, cả thảy là 36 người, mà số đó không có một người nào quen biết hoặc gần hoặc xa với ai trong tòa báo Phụ-nữ Tân-văn. Tai mặt và sức học của các học sinh dự thi, thật đến ngày hôm nay chúng tôi mới có cái vinh-dự được biết. Đến như các ngài sung vào hội đồng giám-khảo, kỳ-sư có, thầy-kien có, y-khoa bác-sĩ có, giáo-su các trường có, nhà công-nghệ có, nhà tài-chánh có, đều là những người ngoài cuộc, có tri-thức và danh-vọng trong xã-hội ta, mà có lẽ bấy lâu các ngài ấy cũng chưa từng chú ý chi về việc chúng tôi hô hào lập ra Học-bóng. Đầu bài thi, thi chúng tôi tin cậy ở một mือ ông kỳ-sư Lưu-văn-Lang, là một bực lão thành và có danh-vọng đáng-dân hơn hết ở đây, ai cũng

bết. Đầu bài ấy, ông Lang viết bô vào bao thư, gắn keo đóng dấu của sở Tạo-Tác (*Travaux Publics*), và trao cho Hội đồng tối lục thi mới mở từng bài ra ở trước mặt các cử-tử. Quyền thi thi chúng tôi đánh số và đọc tên cất đi, đến lúc chấm xong mới ráp lại, vậy các vị giám-khảo cũng chì-bằng ở vân-chương học-thức trong bài mà cho điểm-số, chớ không có thể nào biết được bài nào của ai hết. Nói tóm lại, trong công-cuộc này, thi nghĩa-vụ xướng lập là ở các bạn đồng-chi chúng tôi, còn quyền kén chọn chon-tài, là ở các bậc dân-anh trong nước, vậy thiệt là xếp đặt một cách chí công vô tư, khiến cho tự chúng tôi cũng lấy làm vui mừng và lấy làm cảm động.

Nhờ vậy mà cuộc thi mở ra hôm 15 Septembre mới rồi thật có kết-quả tốt đẹp. Học-bóng có hai nhịp cầu, là cầu xuống-lập và cầu thiết hành, hai nhịp cầu ấy chúng tôi đã đi qua rồi, ngó lại thật là hồn hở vui mừng, tắc lòng dù không có chút gì làm nhơ, mà bước chun cũng chưa hề biết mồi.

Bảy giờ rưỡi sáng ngày 15 Septembre, mấy chục học-sanh xa gần tề-lưu tại nhà hội Khuyên-học ở số 80 đường Lagrandière, Saigon, là chỗ mở cuộc thi Học-bóng. Số người tuy ít, mà cái khôi hy-vọng to, có lẽ khắp cả 3 kỳ đều chú ý vào sự kết quả đó.

Ban hội đồng giám-khảo mà bồn-báo đã tổ-chức cuối tháng trước, thi sáng hôm ấy ông Lưu-văn-Lang, ông Nguyễn-văn-Của và ông Nguyễn-văn-Thịnh mặc việc di xa ôm khung phai eỏi lại nữa. Còn như việc lụa chọn người di, thì coi kết-quả ngày hôm nay, dù chúng tôi ra rằng công-việc chọn tài thật là công-bằng, chúng tôi không có một chút gì ăn hận ở trong lương-lâm cả.

Tới khi xuống danh cho các cử-tử nhập trường, thi trong số 36 người đầu đơn, chỉ có 20 người đến dự thi. Chắc hẳn mấy anh em kia có việc nhà, hay là b

.....PHU-NỮ VIỆT-NAM



*..... Ngày 15 Septembre
mới rồi, rát là công-bằng
và có kết quả tốt đẹp.*

ngăn trở việc gì, mà không lời, để lờ hỏi tranh-tài này, thật cũng đáng tiếc. Một-dèu nên chủ ý: trong 20 học-sanh dự thi bữa ấy, có người ở tận ngoài Bắc, mãi tới 10 giờ đêm hôm 14 Septembre, nghĩa là trước ngày thi có 9 giờ đồng hồ, mới đi xe lửa từ Hanoi vào tới nơi; đường đêm xuống biệt-thự của bồn-báo chủ nhiệm dập cửa dặng nạp giấy tờ còn thiếu. Vậy dù biết lòng của anh em học-sanh nghèo đối với cuộc thi này sốt sắng lắm! Phải! người ấy đến trễ quá, không may mà nữa đường gấp cơn bão hay là xe lửa trượt bánh xe, là dù vắng mặt hôm thi, lờ mất bước công-danh mơi mẻ. Song le ở đời, cái người chậm chun hơn hết, biết đâu không là vào hạng những người được bước trước tiên!

Xướng danh xong thì các cử-tử mới vào ngồi bàn và lánh quyền thi, là thứ giấy riêng của bồn-báo đã đánh số đen, đóng dấu đỏ, phát cho mỗi người một quyền. Nhà hội Khuyên-học tuy rộng mặc lồng, nhưng vì muốn cho học-sanh được ngồi rộng rãi thông thả mà suy nghĩ làm bài, cho nên phải ngồi qua cả từng lầu từng dưới của hội Thượng-gia Kỹ-nghệ ở kế đó nữa. Coi cái vé của học-sanh bấy giờ nghiêm-trang và ai cũng có điều suy-nghĩ. Bài vở khó hay dễ ra sao đây? Minh-trúng hay là ai trúng? Thật chì vì có mấy chục cậu thiếu niên ngồi đó, mà chúng tôi đã bao nhiêu khổ từ lao-tâng, quắc-dân đã bao nhiêu trong mong chờ đợi!

Trên kia đã nói rằng bài thi là của ông Lưu-văn-Lang ra, và niêm phong đóng dấu kỹ-lưỡng, giao hội đồng đến lúc thi mới mở. Vậy đúng 8 giờ, thì bồn-báo chủ-nhiệm đứng trước mặt cử-tử mở ra cái phong-bì thứ nhứt. Trong đó là đầu bài luận Pháp-văn, hạn hai giờ đồng hồ. Rồi đến bài về Lịch-sử Việt-nam, hạn một giờ. Đó là buổi sáng. Đến buổi chiều, thì có hai bài toán, hạn hai giờ và một bài luận Quốc-văn, hạn một giờ rưỡi. Ngày ấy là cuộc thi xong, các cử-tử chì còn chờ đợi Hội đồng chấm trong mấy ngày xong, để coi kết-quả.

Các đầu bài như vậy:

Bài luận Pháp-văn

Décrivez la principale industrie de la région que vous habitez; indiquez les améliorations qui vous paraissent souhaitables et de réalisation facile.

Bài Quốc-văn

Les événements marquants du règne de Gia-Long.

Hai bài toán

1° — Un segment de cercle de 30°, de rayon égal à 1-20, est découpé dans une feuille d'argent de 6 millimètres d'épaisseur. Quelle est sa valeur en piastres, abstraction faite des frais de transformation?

Poids spécifique de l'argent = 10.5.

Titre de la piastre = 0.900; poids = 27 gr.

2 — Calculer en décimètres cubes et en décimètres carrés le volume et la surface totale du solide engendré par le quadrilatère ABCD tournant autour de l'axe XX.



Bài luận Quốc-văn

Nếu anh được Học-bóng mà sang nước Pháp thi, anh sẽ học về khoa nào? Vì làm sao anh tựa khoa ấy, có ích-lợi chì cho anh hay cho nước ta chúng?

Thi xong buổi sáng, thi bồn-báo có chụp một tấm hình để làm kỷ-niệm, tức là tấm hình in ống trên dây. Buổi sáng có 20 người dự thi, đến buổi chiều chỉ còn lại có 17, nghĩa là 3 người bỏ dở không thi nữa. Vậy chì kể là có 17 quyền được chấm. Khi gop bài thi xong, thi có hai ông Trịnh-dinh-Thảo và Đào-thao-Vỹ đều ký tên vào mỗi quyền thi để làm chứng.

Ngay tối bữa đó, thi bồn-báo để các bài thi cho các ngài có dự vào hội đồng chấm. Muốn cho được thiệt là công-bằng và không ai còn có chò thiếu sót hay là tu-vi gì, cho nên bồn-báo định rằng mỗi bài thi có một ông chấm sơ-khảo và một ông chấm phúc-khảo. Được điểm-số của hai dấu chấm là bao nhiêu dem cộng lại, rồi chia hai, lấy điểm số đó làm điểm-số trung-bình.

Hội đồng phản-phát quyền thi ra chấm như vậy:

Bài luận Pháp-văn thi ông giáo-su Đào-Hùng chấm sơ-khảo, ông Trịnh-sư Trịnh-dinh-Thảo chấm phúc-khảo.

Bài Quốc-sử thi ông chủ-bút *Đuốc-Nhi-Nam* Hồ-văn-Ngươn châm sơ-khảo, và y-khoa bác-sĩ Nguyễn-văn-Thinh châm phúc-khảo.

Hai bài toán, cùng ông giáo-sư Đào-Hùng châm sơ-khảo, rồi dề lên ông kỹ-sư Lưu-văn-Lang. Trưởng ban Hội-dồng châm phúc-khảo.

Bài luận Quốc-văn thi ông Đào-trinh-Nhất châm sơ-khảo rồi ông Tú Phan-Khôi châm phúc-khảo.

Trong hai ngày thứ hai và thứ ba, thi Hội-dồng châm sơ-khảo và phúc-khảo xong, giao cũ các quyền thi về cho bón-báo. Bón-báo mới công hai điểm-số sơ-khảo và phúc-khảo lại chia hai lấy số trung-bình. Xong rồi mới chiếu số hiệu ở quyền thi và số hiệu trong sò, coi quyền nào là của ai. Công việc cộng điểm số và chiếu số tìm tên, bón-báo làm rất thận trọng, hết vừa hai buổi mới xong.

Hội-dồng giám-khảo cuộc thi của P.N.T.V. tổ-chức dè cấp Học-Bồng cho học-sanh nghèo di du học, đã nhóm hứa 18 Septembre 1929 vào hồi 8 giờ rưỡi tối tại nhà hội Khuyến-học, để quyết định và tuyên bố tên người học-sanh được trúng tuyển. Đây là cái bảng kè điểm-số trên dưới.

Số trong tabel	Tên người dự thi	Tổ	Quê quán	Bài luận Pháp-vân	Bài luận Quốc-vân	Hal bài toán	Bài Quốc-sử	Cộng điểm số
1	Nguyễn Hiếu.....	20	Thái-Binh	12 ¹ / ₂	14 ¹ / ₂	8 ¹ / ₂	14 ¹ / ₂	50 ¹ / ₂
2	Lê văn-Hai.....	18	Thudaumot	12	14 ¹ / ₂	9	14 ¹ / ₂	43 ¹ / ₂
3	Đinh xuân Quang.....	20	Kiên-An	13 ¹ / ₂	14	3 ¹ / ₂	15	42 ¹ / ₂
4	Nguyễn văn-Cách.....	20	Kiên-An	11	14 ¹ / ₂	4	13	40 ¹ / ₂
5	Nguyễn Yên.....	19	Nghệ-An	9	15	5 ¹ / ₂	10 ¹ / ₂	39 ¹ / ₂
6	Trịnh quan Lai.....	23	Sadee	10	9 ¹ / ₂	7 ¹ / ₂	12 ¹ / ₂	35
7	Can văn-To.....	21	Sơn-tay	10	9 ¹ / ₂	1	14 ¹ / ₂	34 ¹ / ₂
8	Hoàng Ba.....	19	Thừa-Thiên	9	14	0	11 ¹ / ₂	32 ¹ / ₂
9	Phạm văn-Vở.....	19	Cholon	11 ¹ / ₂	10	1 ¹ / ₂	10 ¹ / ₂	30
10	Nguyễn-ván-Chẩn.....	18	Bentre	7	9	2	1	29
11	Dặng văn-Thôi.....	25	Giadinh	3 ¹ / ₂	15		11 ¹ / ₂	30
12	Bùi-văn-Khôi.....	18	Saigon	8	11	1 ¹ / ₂	9	29 ¹ / ₂
13	Lê hữu Khai.....	19	Hatinh	10 ¹ / ₂	9	0	10	29 ¹ / ₂
14	To-the Xuống.....	23	Baria	6 ¹ / ₂	13	0	7	26 ¹ / ₂
15	Dõ văn-Lap.....	25	Vinhlong	7	8	5 ¹ / ₂	5 ¹ / ₂	26 ¹ / ₂
16	Đao văn-Mạnh.....	19	Saigon	6	8 ¹ / ₂	1 ¹ / ₂	10 ¹ / ₂	25 ¹ / ₂
17	Huỳnh-văn Thanh.....	18	Saigon	8			8 ¹ / ₂	16 ¹ / ₂
18	Nguyễn-Dảng.....	18	Hoé	11			4	15
19	Trần văn-Tru.....	18	Cantho	5		0	8	13
20	Nguyễn văn-Thanh.....	20	HaiDuong	4			8	12

Cuộc thi này có một sự ngẫu nhiên rất lạ, là có hai học-sanh: Nguyễn-Hiếu, người Thái Binh, và Lê-văn-Hai, người Thudaumot đều được số điểm bằng nhau.

Vì học-Bồng chỉ có môt, mà người trúng những hai, cho nên Hội-dồng định hai lẻ như vậy:

1.) Chia học-Bồng cho mỗi học-sanh đã trúng tuyển một nửa, nếu hai bên đều thỏa thuận với nhau.

2.) Thi thêm môt bài dictée, nếu ai hơn thì được lanh-trọn cũ học-Bồng.

M.M. Hiếu và Hai, sau khi bàn lanh với nhau rồi, thi bằng lồng chia nhau học-Bồng, nghĩa là học-Bồng P.N.T.V. cấp môt tháng một ngàn qian tiền tay, thì mỗi học-sanh

lành năm trăm quan, còn thiếu thì xin cha mẹ ráng lo thêm cho dù.

Toàn thể Hội-dồng đều vui lòng công nhận cho M.M. Hiếu và Hai lanh học-Bồng chia nhau.

Định đoạt xong rồi thi bón-báo Chủ-nhiệm có mời Hội-dồng một tiệc champagne để mừng cho M.M. Hai và Hiếu. Đúng 11 giờ thi Hội-dồng giải tán.

Những vị có tên sau này đều có dự hội:

MM. Lưu-văn-Lang, Docteur Ng-v-Thinh, Nguyễn-v-Của, Trịnh-dinh-Thão, Nguyễn-Hào-Đặng, Trần-Quy, Hồ-văn-Ngươn, Đào-Hùng, Đào-Thão-Vi, Nguyễn-dức-Nhuận.

Vậy là cuộc thi Học-Bồng đã xong. M.M. Nguyễn-Hiếu và Lê-văn-Hai là hai người được lanh Học-Bồng thứ nhứt của Phụ-nữ Việt-nam sang Pháp du-học. Ngày đi, ngay bây giờ chưa có thề định trước được vào ngày nào, là vì còn phải dề cho người trúng-tuyển xin giấy tờ và dự bị xong, nhưng đại-trước cũng là nội-thảng sau thi có thề đáp tàu đúng.

Người được dề bước trước, có nhiên là một sự vể vang rồi, nhưng mà các anh em chẳng may trong kỳ này, củng đừng nên ngã lòng nản chí, cứ việc mạnh bạo can-dâm lên, còn có nhiều dịp sau nữa. Nếu như các bạn đồng-chí với

ĐU'A HỌC SANH SANG PHÁP DU HỌC

Cuộc thi của bón-báo

MỘT BÀI HẠN VĂN: LÒ MÒ LÒ CHO TRỎ. MỘT BÀI THẢ VĂN.

Cuộc thi này, có nhiêu các bạn đọc báo gửi lại, song tiếc vì có nhiêu bài làm không đúng phép thơ, hay lai có bài thi thiên cảm-khai quâ, đều là không đáng được cả. Bón-báo lựa lấy những bài nào khâ, lần lăn dâng lên đây, chỉ trong một vài kỳ báo là nết, những bài nào dâng lên đây đều là những bài được dự chấm vây. P. N. T. V.

I

Vách thấp nhà thưa ngon giò lò.
Đem thân du học, cố công mò.
Hai vai nghĩa nặng, hai vai gánh,
Một bước đường trường một bước lo.
Quyết báo ơn nhà cùng nợ nước,
Bỏ công bạc cấp lại tiền cối.
Mai sau may được danh đê bẳng,
Áo gấm yề quê rõ mặt trồ !

Dưa ai du học cảm vi ai

Học phải thành công, học mót tài.
Trò-chuyen ta ngu, thiền-hà múa;
Nghèo-nàn ai giỏi ? thề-gian coi !
Sang Tây, sang Nhụt di đâu cũng...
Pháp nô, nghè kia, chờ bỏ hoài... !

Du-lữ há quên lời sách cũ :

* Học thời phải tập * mót nên trai !

Madame Bắc-Sơn Ng-v-B.

II

Tiếng chuông Phụ-nữ dựng xây lò.
Giúp bồng, bần-nho gắng học, mò,
Khắp-khởi lòng mừng, mừng lại hẹn ;
Pháp phồng dạ sợ, sợ rỗi lo ! ...
Năm-năm cơm-ão, dành mong trả ;
Một kiếp đèn-hồi, biết xứng cho ? ..
Thỏa nguyện, hoặc may nhở lõ-quốc !

Cờ bay trống gióng dặng ra trồ.

HÀN-NHO

III

Phụ-nữ Việt-Nam đã dắp lò,
Yếm mang, quần vân cũng lòn mò.
Bởi thương bần-sĩ nên ra sức,
Ấy trọng nhơn-ài phải ràng lo.
Đất khách Văn-minh chàng học lầy,
Quê nhà tiền-bạc thiếp xin cho.
Róng sao rực rỡ cùng non nước;
Mời dâng tu mì, mời dâng trồ;

Mlle CHÂU-MINH-TÂM

IV

Hóa-công hun-duc, vốn chung lò,
Tu hả thua ai chịu tối mò ?
Nợ nước, ơn nhà, khôn lè tránh,

Nước suối CHATELINE nhẹ nhàng
và tinh khiết

Công cha, nghĩa mẹ, phải nền lo.
Thông-minh, tao-hoa dâ ban sản.
Học-bồng, đồng bào lại cấp cho.
Chuông ấy mang di dứng dể phụ,
Biết bao hy-vọng, tiền chán trồ.

VŨ-KHẮC-MÌNH

Lòng dân nóng-này quá than lò,
Nganh lại non-sông buối tối mò.
Nợ nước ơn nhà nên báo dâp,
Áo dày cơm-nặng phải cùng lo,
Đừng hoài học-bồng đồng-bảo giúp,
Chờ uổng thân-hình bác mẹ cho.
Chân-thật vài lời khi tiền biệt,
Cố công học vấn rạng danh trồ...

Du-học khuyên ai dốc môt lòng,
Mai sau mõ mặt hòn sông !
Đem tài uyên-bác vun mầm Lạc,
Luyện óc kinh-luân dắp cội Hồng.
Đèn sách dùi mai nên cố gắng,
Thú vui phong-nguyệt gác bên lồng.
Nam nhí chi khí, là như vậy,
Chờ dè Liên-Rồng phải hẹn chung !

TRẦN-DOAN-AN

Lịch sử có Phượng?

Nhà chụp hình khéo nhất!

"Khanh Ký" & Cie

54, B^d Bonnard, 54

—: SAIGON :—

Adr. Télégr: Khanh-ký Saigon

Téléphone 410

APOLLINARIS là một thứ nước suối tốt nhất
để uống khi dùng bữa.

LUẬN VỀ PHU-NỮ TỰ SÁT

Sát nhân thì kẻ giết chịu là trách nhiệm, còn tự sát thì xã hội phải chịu trách nhiệm và phải tìm phương cứu chữa.

Gần đây, trong nữ-giới ta có xảy ra nhiều vụ tự sát. Thị cách hơn tháng trước, ở Hanoi, trong một tuần lễ, mà hết bốn năm mạng vita dàn-bà, vừa con gái; ba mạng thì trầm minh nơi hồ Hoàn-kiếm, còn thi quyến-sanh vì á phu-dung. Mới trong tuần đầu tháng chín tây đây, ở Nam-dịnh có cô Trần-thị-Quế cũng tự-tử bằng cách sau đó, nhưng cứu được; còn ở Saigon cũng có người dàn-bà gieo mình xuống sông Thị-nghè, mà dù hơn tuần lễ mới vớt được thây. Ấy là những vụ chúng tôi biết được; hoặc còn nhiều nữa mà chúng tôi không được tin thì chưa kể. Nhưng mới trong vài tháng mà số tự-sát đến ngàn ấy, cũng đã là nhiều rồi.

Sự tự-sát ở nước ta, chúng như không dù làm cho người ta để ý đến. Chỉ có từ-tiết được như các ông Nguyễn-tri-Phương, Phan-thanh-Giản, thi trong xã-hội mới có hơi rùng động mà thôi; còn kỳ-dư, ai chết thi thiệt tháo-minh, xã-hội chẳng những không nao núng chút nào thi chờ, lại còn nói không sự ác lỗ-miệng mà rằng: « Con chó còn biết sống! »

Coi các bồi-án của tòa án Annam kết về những vụ tự-tử, luôn luôn thấy những chữ « Úy-tội khinh-sanh », cũng là « Tự-tâm-doán-khiến ». Bốn chữ trên, nghĩa là vì sự tội-pen coi nhẹ sự sống; dưới, nghĩa là tìm-lấy cái-khiển-thíc-và với cho mình. Như vậy, họ coi sự tự-tử của đám dàn-bà là chỉ vì úy-khiếp hay là ngu-dại.

Đến như dàn-bà, họ lại cho là úy-khiếp và ngu-dại hơn nữa, cho nên dàn-bà mà có trầm-minh, thất-cô, uống-thuốc-dóc, chết-di-chết-lại, đến ba mươi sáu kiếp di-nữ, họ cũng chẳng kẽ nào!

Thiệt ra thi chẳng có sự tự-tử nào là không có giá-trị; lớn, có giá-tri, dâng-lớn; nhỏ, có giá-tri, dâng-nhỏ. Mà những câu « úy-tội khinh-sanh, tự-tâm-doán-khiến » trên kia, người ta dùng quen-rồi, tưởng nó có nghĩa, chứ kỵ-thiết là vô-ý Nghĩa mà bất-thông.

Tôi hỏi ông chờ ở thế-gian này ông sợ cái gì-hơn-hết. Nếu ông dâng-dối tôi mà cũng dâng-dối lấy ông-nữ, thì ông phải trả lời rằng sợ cái chết-hơn-hết. Vậy thi làm sao ông dám dò cho người ta rằng úy-tội mà khinh-sanh? Chết là hết-chuyen; kiếp chết là kiếp-mất. Người ta biết rằng dùn-có có phương-thể để giữ-lại sự sống-minh-chứng-nữ, nhưng càng sống thi càng bị dày-doa trong vòng-khổ-não mà rồi cũng phải chết; muốn chết, muốn cho-hết-chuyen, muốn cho-mất-kiếp, mới quyết-long-tự-tử; ấy là chờ-thấy xa-biết-rõ của người ta, sao ông dám bảo là tự-tâm-doán-khiến?

Có người nói rằng: « Người ta khác với cảm-thứ chỉ vì biết-tự-tử. »

Nghĩ-kỳ thi câu ấy có lẻ là đúng. Những cái-thuyết-phân-biệt người ta với đồng-vật bởi tri-khon, lẻ-phai, và

tiếng nói thi chưa dù; vì biết-dâu-dộng-vật không có tiếng nói và tri-khon? Còn lẻ-phai, chẳng qua là cái người ta thấy mà tưởng là có, và nó là đối-dịch, không dù làm cờ-danh minh-nơi-hồ Hoàn-kiếm, còn thi quyến-sanh vì á-phu-dung. Mới trong tuần đầu tháng chín-tây đây, ở Nam-dịnh có cô Trần-thị-Quế cũng tự-tử bằng cách sau đó, nhưng cứu được; còn ở Saigon cũng có người dàn-bà gieo-mình xuống sông Thị-nghè, mà dù hơn tuần-lễ mới vớt được thây. Ấy là những vụ chúng tôi biết được; hoặc còn nhiều nữa mà chúng tôi không được tin thì chưa kể. Nhưng mới trong vài tháng mà số tự-sát đến ngàn ấy, cũng đã là nhiều rồi.

Sự tự-sát ở nước ta, chúng như không dù làm cho người ta để ý đến. Chỉ có từ-tiết được như các ông Nguyễn-tri-Phương, Phan-thanh-Giản, thi trong xã-hội mới có hơi rùng động mà thôi; còn kỳ-dư, ai chết thi thiệt tháo-minh, xã-hội chẳng những không nao núng chút nào thi chờ, lại còn nói không sự ác lỗ-miệng mà rằng: « Con chó còn biết sống! »

Coi các bồi-án của tòa án Annam kết về những vụ tự-tử, luôn luôn thấy những chữ « Úy-tội khinh-sanh », cũng là « Tự-tâm-doán-khiến ». Bốn chữ trên, nghĩa là vì sự tội-pen coi nhẹ sự sống; dưới, nghĩa là tìm-lấy cái-khiển-thíc-và với cho mình. Như vậy, họ coi sự tự-tử của đám dàn-bà là chỉ vì úy-khiếp hay là ngu-dại.

Người ta hay khink-re cái-tự-tử của hòng-binh-dân và Phu-nữ, vì cho là hòng-không-học; cái-dó-lâm-lâm. Sự-tự-tử, tội-cho là cái-bồn-nâng (instinct) của loài người, chứ không quan-hệ với sự-học. Trái-lại những người

đã-đóng-danh-danh là chỉ vì úy-khiếp hay là ngu-dại.

Đến như dàn-bà, họ lại cho là úy-khiếp và ngu-dại hơn nữa, cho nên dàn-bà mà có trầm-minh, thất-cô, uống-thuốc-dóc, chết-di-chết-lại, đến ba mươi sáu kiếp di-nữ, họ cũng chẳng kẽ nào!

Thiệt ra thi chẳng có sự tự-tử nào là không có giá-tri; lớn, có giá-tri, dâng-lớn; nhỏ, có giá-tri, dâng-nhỏ. Mà những câu « úy-tội khinh-sanh, tự-tâm-doán-khiến » trên kia, người ta dùng quen-rồi, tưởng nó có nghĩa, chứ kỵ-thiết là vô-ý Nghĩa mà bất-thông.

Tôi hỏi ông chờ ở thế-gian này ông sợ cái gì-hơn-hết. Nếu ông dâng-dối tôi mà cũng dâng-dối lấy ông-nữ, thì ông phải trả lời rằng sợ cái chết-hơn-hết. Vậy thi làm sao ông dám dò cho người ta rằng úy-tội mà khinh-sanh?

Chết là hết-chuyen; kiếp chết là kiếp-mất. Người ta biết rằng dùn-có có phương-thể để giữ-lại sự sống-minh-chứng-nữ, nhưng càng sống thi càng bị dày-doa trong vòng-khổ-não mà rồi cũng phải chết; muốn chết, muốn cho-hết-chuyen, muốn cho-mất-kiếp, mới quyết-long-tự-tử; ấy là chờ-thấy xa-biết-rõ của người ta, sao ông dám bảo là tự-tâm-doán-khiến?

Có người nói rằng: « Người ta khác với cảm-thứ chỉ vì biết-tự-tử. »

Nghĩ-kỳ thi câu ấy có lẻ là đúng. Những cái-thuyết-phân-biệt người ta với đồng-vật bởi tri-khon, lẻ-phai, và

Hỏi các Bà !

Xin lưu ý đến Sáng-lâi

Vì bình-sáng-lâi rất là nguy-hiểm, nên cần-tiu-kieu-nhi-mac phải-bình-nay, thi-nên cho

uống-thuốc-hoàn « Diệt-trùng-Rudy »

Các bà-nên dùng Thuốc Bồ-huyêt-Rudy

Trị các-bệnh sau này-rất-thần-biệu: Đường-kinh-trồi, sụt-tắc-kinh, băng-huyêt, v.v.

Còn muộn cho tin-thần-thêm-tráng-kien thi các-Bà-nên dùng-thuốc-bồ:

« Hypertonic-Mixture-Rudy »

đã-đóng-ngoè để-uống-lại-còn-được-thêm: Sức-mạnh-Tinh-thần-Nghị-lực.

Có-trên-bán-ở-nhà:

Pharmacie NORMALE Rue Catinat
SAIGON

càng học rộng biết-nhiều-chứng-nào, mà nếu không có cái-công-phu-tồn-tâm-dưỡng-khi, thì lại càng-nghỉ-tới-nghỉ-lui, lơ-hơn-tinh-thiệt, làm-mất cái-bồn-nâng-ấy-di, mà không hay tự-tử-chứng-này. Những người ẩy-họ ngồi-trên cao-mà-phê-cho-lù-kia-những-câu « Tự-tâm-doán-khiến, úy-tội-khinh-sanh » là lão-cả; đến-phiên-họ, họ sẽ-dan-mày-dày-mặt, sống-nhăn-răng-cho-mà-coi!

Rồi-nhà Minh-mất-nước, có-hai-ông-quan-tại-triều-hẹn-nhau-cùng-tự-tử. Trước-gó-chết, ông Giáp-sai-đầy-tờ-coi-chứng-ông-Ất-làm-gì. Về-báo-rằng-ông-Ất-dương-nhắc-người-nhà-cho-heo-ăn. Ông-k-a-nói-rằng: Con-heo-còn-tiếc-thay, huống-chi-cái-mạng! — Rồi-chết-một-minh. Lại-khi-thành-Hà-nội-dương-chống-lại-với-quân-Pháp, quan-Tổng-Hoàng-Diệu-trước-cùng-quan-Tuần-phủ-Hoàng-hữu-Xirng, hế-thành-mất-thì-cũng-tự-tử. Sau-quan-tuần-Hoàng-nhiều-ăn-mấy-hair, rồi-ăn-lại, và-sống-thẳng-dến-bảy-tám-mươi-tuổi, làm-tới-Hiệp-biên, về-hưu. Kè-sơ-lại-mấy-việc-này, dù-biết-sự-tự-tử-không-trong-quan-với-học-vấn, và-có-thể-nói-rằng-những-người-học-thức, thi-it-hay-tự-tử-dược-bằng-bọn-thất-phu-thất-phụ.

Nay-nói-riêng-về-sự-Phu-nữ-tự-sát.

Xét-lại-những-cái-án-tự-sát-kè-trên-kia, chỉ-có-hai-cái-nghuyên-nhân: là-sự-ép-uồng-trong-cuộc-hôn-nhân, và-vì-cái-tinh-trạng-thống-khổ-chốn-gia-dinh. Kè-tẩy-hạ-người-trong-những-vụ-đó: một-nàng-thiếu-phụ-tự-trầm-ở-hồ-Gươm, và-có-người-có-ruột-ép-phai-ly-hòn; một-người-tự-tử-bằng-thuốc-phiện-vì-chồng-cờ-bạc-làm-cho-cửa-nhà-tan-nát; còn-có-Quế-thì-bởi-chú-và-thiêm-ép-gà-làm-hầu-cho-thắng-cha-dâ-giá-sáu-mươi-tuổi-dần. Gặp-những-cái-cảnh-ấy-mà-biết-chết, là-cao-lâm, là-dâng-quí-lâm; một-dè-là-khoi-cái-cỏi-trần-dor-dục-này; hai-dè-là-cái-lòng-phàn-uất-của-kè-bị-áp-bach; ba-dè-in-vào-dầu-xã-hội-những-cái-vết-dau-thương, mà-làm-cho-họ-nhớ-lại-mọi-sự-tội-ác-của-minh.

Mày-Bà-Annam-sang-trong!

Hay-dùng-thứ-thuốc-giặt

hiệu NITIDOL GONIN

dè-giặt-những-cái-hà-g và-các-thứ-dò-tốt-minh-minh-mông. Thuốc NITIDOL GONIN là-thứ-thuốc-mới-chè, giặt-quần-áo-khỏi-phải-dùng-sà-bong, khỏi-phải-nấu, khỏi-phải-trả, không-mệt-nhọc.

Lấy-một-chút-NITIDOL-bỏ-vào-chậu-nước-nóng, bỏ-dò-giặt-vô-rồi-di-chơi-hay-làm-công-chuyen-khác; một-lát-lấy-ra-xả-và-phơi-là-rồi, dò-dâ-tráng-sạch-mà-không-dưa-không-mục.

CÓ BẢN TẠI:

Đại-Pháp-Đại-dược-phòng

1 đường D'ormay số 81 - 90 Saigon.

Maurice Barberousse N. ứt-dâng-bán-chè

Cựu-y-sanh-tại-Dương-dường-Paris.

Ai-dám-bảo-dàn-bà-là-giống-yếu-duối? Yếu-duối-sao-có-dược-cái-tư-tưởng-cao-siêu-ấy? Yếu-duối-sao-có-dược-cái-ý-chi-cang-cường-mà-quà-quyết-ấy? Yếu-duối-sao-dám-coi-cái-chết-như-chơi, sao-dám-tự-tử?

Lặp-lại-một-lần-nữa, cái-tự-sát-của-họ-là-có-mục-dich: một-là-vì-minh, hai-là-vì-người. Những-người-dàn-bà-con-gái-ẩy-họ-biết-sự-áp-bach-mà-họ-dâ-chi-là-nặng-nè-quá, nếu-tham-sống-thì-cứ-chết-lấy-cá-dời, duy-có-liều-minh-một-chết-thì-họ-may-mới-tranh-lại-dược-với-cái-lê-giao. Cái-chết-dó-có-thể-giết-người-ẩy-má-thói; thán-minh-dâ-khỏi-bị-nó-dày-vò, mà-may-ra-thì-doán-em-ít-sau-này-cũng-nhờ-minh-mà-dược-nó-nói-tay-ra-một-it. Vong-bồn-các-bà-các-cô! Tôi-biết-lấy-lời-gì-mà-ca-tụng-bày-giờ? Cái-tự-tử-là-cái-khô-hạnh-ấy, tôi-nhin-rằng-nếu-chẳng-phải-của-bắc-thành-triết, thì-cũng-là-của-trong-chi-si-nhân-nhân!

« Sát-nhân-giả-tử », kè-giết-người-thì-phải-chiu-lấy-cái-trách-nhiệm-giết-người, « máu-sé-lai-dò-trên-dầu-kè-ấy ». Còn-tự-sát, trách-nhiệm-về-ai?

Không-có-luat-nước-nào-hồi-và-trả-lời-câu-dó. Một-người-bắt-dắc-ký-tử, mà-khám-ra-không-phải-bị-ai-giết, dù-tang-chứng-là-người-ẩy-tự-giết-lấy-minh, thi-thói, cứ-việc-cho-chôn, luật-không-hồi-gi-lôi-thói-nữa, ở-nước-nào-cũng-vậy.

Luật-như-vậy. Song-theo-luân-lý-nếu-trên-dời-này-còn-có-cái-gọi-là-luân-lý-thì-phải-hồi.

Thường-tinh-ai-cũng-ura-sống-mà-sợ-chết, cờ-sao-lại-có-người-tìm-tới-cái-chết-mà-bỏ-cái-sống? Vày-có-phải-coi-sự-chết-là-sướng-mà-sự-sống-là-khổ-không? Tại-làm-sao-người-ẩy-lại-coi-sự-sống-là-khổ? Nếu-người-ẩy-ở-dời-chỉ-một-minh, thi-thói; bằng-ở-chung-với-nhiều-người-thì-chung-ta-không-có-thể-chối-dược-rằng-tại-nhiều-người-khác-làm-cho-người-ẩy-trở-nên-khổ.

« Nhiều-người-khác-ẩy-tức-là-xã-hội. Vày-trong-những-án-tự-sát, xã-hội-tức-là-ké-phạm, xã-hội-phải-chiu-lấy-trách-nhiệm-sát-nhân. »

Bồ-lợi-cho-xã-hội, mới-ngahe-dường-có-oan-một-chút. Vì-chính-những-cái-lê-giao-chết-dó-kia-áp-bach-quá-nặng-nè, làm-cho-kè-bị-áp-bach-coi-nó-sống-là-khổ-mà-phải-tim-dến-sự-chết; chờ-xã-hội-vốn-không-có-tội-tinh-gì. Nhưng-tray-nguyễn-ra-thì-xã-hội-là-kè-dâ-bày-dặt-và-dung-dường-những-cái-lê-giao-chết-dó-ấy, thi-phải-kè-xã-hội-là-thù-phạm.

Xã-hội-thật-có-phạm-tội-mà-không-có-cách « tօa-tօi ». Chỉ-có-cách-hồi-căi-dè-chuộc-lợi, và-dě-lần-sau-khôi-phạm-nữa. Cái-ấy-là-sửa-sang-hoặc-thay-dổi-những-cái-lê-giao-và-chết-dó-nặng-nè-ấy.

Sự-này-không-quan-hệ-dến-quyền-chánh-tri, cho-nên-tự-chung-ta-sửa-dỗi-tẩy-cũng-dược, chờ-không-cần-phải-cái-chánh-phu-hay-là-ké-có-quyền-vị-nào. Mồi-một-gia-dinh, người-gia-trường-phải-có-kien-thuc-sau-xa, phái-có-dò-lượng-khoan-dai, chờ-vu-cho-thò-lòng-tư-duc-của-minh, mà-phải-doai-dến-cái-tuong-lai-của-nước-nhà, của-nói-giōng, liêu-mà-nói-bởi-trái-buộc-cho-người-phu-nữ-dưới-quyền-minh, thi-cái-họ-tự-sát-lần-lần-tiêu-di-dược.

Sự-tự-sát-là-dang-qui-dâng-trọng; nhuros-phu-nữ-tự-sát-là-dang-cho-ta-thuong-xót-và-kinh-phuc; chī-thể-má-thói, chờ-kè-viết-bài-ấy-không-hè-có-ý-cò-dòng-cho-cái-chù-nghĩa-yêm-thể-và-khinh-sanh. Chảng-những-thể, mà-lai-muốn-cho-xã-hội-linh-ngo-rà, hối-cái-di, sửa-dỗi-những-cái-lê-giao-chết-dó-apy-chê-phường-nữ-lưu, hẫu-cho-tiệt-cái-guyễn-nhân-tự-sát-vây.

PHAN KHÔI

Lại thêm một thay kiện Annam nữa

Ông Dương-văn-Giáo

Bồn-bảo vừa mừng ông Trịnh-dinh-Thảo, luật-khoa Tảo-si, mới ở Pháp về, liền sang vào chức Thư-ký cho Trạng-sư Béziat. Nay lại thêm ông Dương-văn-Giáo mới sang chức Thư-ký cho Trạng-sư Espinet. Lẽ trong pháp-chánh, một ông thay kiện nào muốn ra mở phòng biện-hộ (*étude*) riêng một mình, thì trước hết phải làm Thư-ký cho Trạng-sư nào đó ba năm đã. Thời-kỳ ấy gọi là lập-sự, dẫu tay hay ta, cũng phải theo lệ như thế.

Ông Giáo lưu học bên Pháp 12 năm, chuyên-tri về văn-chương và pháp-luật. Cuốn sách «*Dòng-pháp và trận chiến tranh năm 1914-1918* » tức là cái luận-án của ông để lấy văn-bằng Luật-khoa Tảo-si, được ban Hội-dồng chấm liệt vào «*Üu-hạng* ». Kể dò, ông đã từng làm Trạng-sư ở Paris từ năm 1922 cho tới năm 1928. Ngoài ra lại có viết ở nhiều tờ báo lớn bên Pháp, đề bình-vực cho nước nhà. Năm ngoái ông về nước, đã chủ-trương tờ báo *Đuốc Nhâ Nam* một hồi, nhưng sau thấy nhiều việc trái lồng, nên ông từ chức, nay vào giúp việc cho Trạng-sư Espinet.

Ông Giáo cùng ông Thảo đều là những bực thanh-niên, tài học ở nước ta, nay hai ông được liệt vào viện Pháp-chánh ở đây như thế, bồn-bảo lấy làm mừng lắm.

Năm chị em nhà họ Tống bên Tàu

Ai có xem thời-sự nước Tàu thì đều biết nhà họ Tống có năm người con, đều là giỏi giang phú quý hết thảy.

1. Chị cả là Tống Khanh-Linh, tức là Tôn-dát-Tiên phu nhơn, hiện nay người Tàu suy tôn là Quốc-mẫu.

2. Người thứ là Tống Huệ-Linh, vợ của ông Công-Bô Tống-trưởng ta Không-tường-Hi.

3. Tống-iữ-Vân là trai, đương kiêm Tài-chánh Tống-trưởng của Quốc-dân chánh-phủ.

4. Em của Tống-Vân là Mỹ-Linh, hồi năm rồi đây kết duyên cùng ông Chu-Sien Quốc-dân Chánh-phủ Nam-kinh kiêm Hải, Lục-quản Tống-tư-lịnh là Tưởng-giới-Thach.

5. Còn người em út là Diệu-Linh có tư nhân hơn nữa. Hiện nay Tưởng muôn làm mai cho Đường-sanh-Trí. Ông này làm Quản-trưởng, và có tài cẩn lâm.

Cô Diệu-Linh này, khi trước Tưởng muôn gả cho Trương học-Lương, song vì thấy Trương đã có nhiều vợ, nên thôi. Nay muôn gả cho Đường, cũng là ý của Tưởng muôn thêm vi cảnh cho mình.

Lúc Tưởng cưới Mỹ-Linh, các nhà báo Tàu ở Thượng-Hải nói lên một hồi dư-luán : Kẻ tra Tưởng, thi cho là trai tài gái sắc, xứng lứa vira dồi. Có nhiều nhà báo thi công kích lâm. Họ mỉa mai rằng giàu dồi ban sang dồi vợ.

Họ nói rằng Tưởng là tin-dồ của ông Tôn-dát-Tiên. Trước kia Tôn bỏ bà vợ cũ là Lưu-thi là mẹ Tôn Khoa, mà cưới Khanh-Linh. Ông-tinh-Vé cũng là tôi thân linh của Tôn, Ông cũng bỏ vợ cũ là Lưu-nữ-si mà cưới bà Trần-khê-Như-nữ-si. Cũng một cửa dò mà ra, trách gì Tưởng không ly-hôn cùng bà Diệu-thi, mà cưới Mỹ-Linh.

Bốn chị em gái nhà họ Tống, duy có bà Khanh-Linh là vợ ông Dát-Tiên, thường huỷ động ở đường chánh-trị. Bà theo về phái cực-tâ, thuộc về phái của Ông-tinh-Vé và Trần-công-Bắc. Năm kia bà có dự việc chánh-trị ở Hòn-khâu. Sau khi chánh-phủ Hòn-khâu dò, thì bà bỏ qua Nga. Lúc bà ở Nga, thì người Hồng-mao phao ngón rắng bà lấy Trần-hữu-Nhơn làm chồng.

Khiết kỵ lè phung an của ông Tôn Trung-Son bà mới về Bắc-kinh mà đưa linh-cửu chồng bà về Nam-kinh. Bà nói với người ta rằng bây giờ bà không dự vào việc chánh-trị vì bà không bằng lòng chánh-phủ hiện thời của em rể bà, là thuộc về phe hữu. Bà cho là lão-hủ chuyên chế bà bỏ về ở Thượng-hải. Tuy là bà tuy-en-ngón rằng bà không can dự vào việc chánh-trị. Nhưng mà Bà vẫn thông tin tức với phái tâ luon.

Gần đây bà đánh một bức Điện qua Berlin tuyên bố tội trọng cùi kè làm đầu chánh-phủ hiện thời. Sau khi bức điện ấy phát hành, thì các báo ở thương-hải, ó lên làm cho tên danh dự của chánh-phủ Nam-kinh nhiều, nên Tưởng-giới-Thach hạ lệnh cấm các báo dâng về việc ấy. Còn Tưởng thì cùi gianh phu-nhơn Mỹ-Linh thân hành đến chờ bà ở mà xin ra mắt, bà đã biết ý của Tưởng muôn tới là vì chuyện gì, nên bà cự tuyệt. Tưởng thất vọng, trở về cày bá nhac-mầu, là mẹ ruột bà đến ngó lời của Tưởng xin bà dinh-chánh rằng Bà không có thông hinc diện nào mà công kích chánh-phủ, để bảo tồn thính vọng cho chánh phủ. Song bà củng không nghe. Bà lại khóc lóc mà nói rằng : khi ở Hòn-khâu, Tưởng-giới-Thach có nói rằng trong 2 năm thi sẽ thiêt hành tam-dàn-chủ nghĩa của chồng bà, ngày này đã quá 2 năm rồi mà lời của Tưởng thi trôi theo giòng sruong-giang mà ra Biển. Làm như vậy là tên danh dự cho chồng bà.

Mới rồi đây nghe tin Tưởng muôn từ chức là bởi rằng mình rất khò lâm vi nước, mà quốc-mầu còn không biết cho.

HUYNH-LAN

(1) Chuyện này lại là do mấy anh Đế quốc bày đặt ra để chia rẽ các yêu-nhơn Trung-quốc, chứ không có thiệt.

Không mua rát uòng :

Từ ngày 10 Septembre, hiệu
Vĩnh Tân ở chợ-cù Saigon vì
thôi mua bán nên bán solde
hang hóa thiệt rẻ hết chò nói.

Bán không kè vòn.... nên
mua, nên mua... bò qua rát
uòng.

MUÔN CHO TIẾNG ANNAM GIÀU

(Tiếp theo và hết)

Vì người minh ham nói chữ, cho nên tôi dám chắc rằng trong hơn một ngàn năm người Tàu cai-tri minh, minh thiệt di mất cũng kha khá tiếng. Giả người Tàu mà cai-tri minh một vài ngàn năm târa, tất tiếng Annam minh sẽ mất hết. Cứ xem như mấy bọn dân Mường trên miệt Cao-bằng thì rõ ; lầm người không biết tiếng Mường nào mà nói toàn tiếng Annam că.

Nay ta đã biết cái hại bắt chước người là thế nào rồi. Vậy công việc ta phải làm cho tiếng ta được giàu hơn lên pi ài thế nào ? Thiết tưởng người Lợc nhớ rộng nên hết sức dịch chữ nhỏ ra tiếng nước nhà. Người học tây cũng thế. Công việc ấy cũng to tát và khó khăn. Nhưng có chi thì nên, đã muôn át là phải được. Người Tàu trước kia làm gì có những chữ « Cộng-hòa, Cách-mạng, cá nhân, chữ Vật-ly-học, Kỹ-hà-học, Hóa-học, chữ khinh-khi, dường khí, đậm khí v. v... » Thế mà vì lòng sốt sắng làm cho tiếng nước nhà giàu lên, nên họ không ngại khó, rồi mới đặt ra được các tiếng mới ấy.

Người minh thì không thể ; muốn dịch một chữ Pháp hay chữ Anh nào ra tiếng nước nhà, mà không dịch nổi, thì cứ việc mờ « ngay » tự-vị Tàu ra, trong ấy dâ sẵn sàng cả rồi. Dù người Tàu có dịch sai chặng nữa cũng mặc, cứ cầm đầu, cầm cổ mà chép, ai biết đến đó mà lo. Cái tánh theo người như thế, nghĩ mà thèm nhục. Có người nói : « Những chữ về Hóa-học không theo Tàu thì làm thế nào dịch ra được, chẳng lẽ lại theo của Tây. » Tôi xin trả lời rằng chặng theo ai cả mà.

Minh phải đặt tiếng ra mà dùng

Ta thử nghĩ đến bốn năm ngàn năm về trước, khi mới có mươi lăm người nói cái tiếng Annam này. Bấy giờ tôi giàm chắc rằng tiếng nước minh rất ít, cũng như một vài giống Mọi biện bây giờ chỉ có dăm ba trăm tiếng. Bấy giờ chắc các cụ gặp cái gì mới thi bàn nhau đặt cho nó một cái tên mà gọi, khác nào như đặt tên cho con vây. Mới đầu chắc cũng không khỏi ngang tai. Ngay như bây giờ minh nghĩ mà xem : « Sao lại gọi là cái nhà, cái cửa, cái bàn, cái ghế... » Từ đấy về sau người minh cũ dặt tiếng mãi ra, cho đến khi người Tàu sang cướp nước mồi thôi. Từ khi người Tàu sang, nghĩa là độ vài ngàn năm nay, cái gì mới mẻ minh chưa biết gọi là gì dù có người Tàu bảo. Người Tàu bảo gọi là « Cung, tiền, nô », minh cũng gọi là « Cung, tên, nô. » Thời thường, nước yêu bay theo nước mạnh, cái gì của người cũng khen hay, cái gì của minh cũng chê dở ; tiếng của người khen là thắn thánchez, tiếng của minh chê là mách qué. Thành thử ra trong vài ngàn năm nay, tiếng Tàu thành ra tiếng Annam cũng nhiều, mà tiếng Annam minh mất đi cũng không phải ít. Cái tệ đó cứ mỗi ngày một tăng lên mà nhứt là từ ngày người phương Tây đem cái hay cái giỏi của họ sang thi minh lại « ăn cắp » của Tàu không biết bao nhiêu tiếng nữa ; nào « cá nhân chủ nghĩa » nào « quốc gia chủ nghĩa », nào « Kinh-tế-học », nào « Xã-hội-học », nào « Tâm-ý học », nào, nào... Càng kè ra bao nhiêu, người biết

nghĩ không lấy thế làm nhục sao ! Tiếng Annam minh không phải là tiếng giống Mường ; minh dã biết nhục phải tìm phương rữa nhục. Vậy từ nay, một là bỏ cái tánh « ăn cắp » đi, hai là những tiếng minh mới « ăn cắp » được, tiêu dùng chưa được mạnh, thì phải kéo lại mà trả người ta lần di, rồi đặt ra tiếng mới mà dùng.

Một hôm tôi chấp các chữ cái lại định làm quyền tự-vị tiếng Annam.. Tôi xem ra có rất nhiều tiếng nói được, viết được mà không có nghĩa gì, thi dụ như « vân A chữ ac, ác, ăc, ác, ác... » Những tiếng không dung ấy bây giờ ta đem ra mà dùng.

Cách đặt tiếng này rất tiện lợi cho minh về đường Hòa-học. Nguyên theo Hòa-học bây giờ (bây giờ thôi, chờ sau này chắc khác, sau này có lẽ chỉ có một chất đơn thôi, chất đơn ấy là Hydrogène, Tàu gọi là khinh-khi, các chất khác, kẽm, chì, đều là kép cả), theo hòa-học bây giờ thi có hơn 80 chất đơn như vàng, bạc, kẽm.. các chất khác như đường, rượu, sâ-hong, đất, gỗ, vải, đều là chất kép cả, nghĩa là bởi nhiều chất đơn hợp lại mà thành ra.

Hơn 80 chất ấy, mỗi nước gọi một khác. Như chất sắt, Tàu gọi là Thiết, Tây gọi là Fer, Anh gọi là Iron, Espagnol gọi là Hierro v. v. .. như vậy thi không tiện lắm. Nên các nước hợp nhau lại đặt tên cho 80 chất ấy. Vì thế cho nên nước nào cũng nhận rằng đồng là Cu, sắt là Fe, bạc là Ag...

Hơn 80 chất ấy, người minh chỉ biết 10 chất về loài kim thôi, như là: vàng, bạc, bạch kim (?) sắt, đồng, kẽm, thiếc, kẽn, chì, thủy. Những tiếng ấy có rồi không phải đặt nữa. Chỉ phải đặt tên cho các chất khác thôi. Tôi xin thử đặt như sau này :

TÊN TÂY	TÊN ANNAM	Hiệu	TÊN TÂY	TÊN ANNAM	Hiệu
Antimoine	Sib	Sb	Hélium	He	He
Argon	A	A	Hydrogène	H	H
Arsenic	Al	As	Iode	I	I
Azote	N	N (az)	Oxygène	O	O
Bore	B	B	Phosphore	P	P
Brome	Bò	Br	Sélénium	Sén	Se
Carbone	C	C	Silicium	Si	Si
Chlore	Cò	Cl	Soufre	Sinh	S
Fluor	Phò	F	Tellure	Te	Te
Aluminium	An	Al	Molubdène	Mo	Mo
Baryum	Bạ	Ba	Palladium	Pát	Pd
Bismuth	Bi	Bi	Potassium	Ké	K
Cadmium	Cáp	Cd	Radium	Ra	Ra
Calcium	Ca	Ca	Sodium	Na	Na
Cérium	Cé	Ce	Strontium	Sờ	Sr
Chrome	Còm	Cr	Tantale	Ta	Ta
Cobalt	Co	Co	Thallium	Tan	Tl
Iridium	Ía	Ir	Thorium	Tha	Th
Lithium	Lo	Li	Titane	Ti	Ti
Magésium	Mang	Mg	Tungstène	Wa (Oa)	W
Manganèse	Mào	Mn	Uranium	Uya	Ur

Cách đặt tên như vậy rất tiện lợi cho sự học. Xem như người Tàu gọi Hydrogène là khinh-khi, Oxygène là dường-khi, đến lúc viết lại phải viết là H với O. Chữ H với O không có đinh dấp chút nào với khinh-khi và dường-khi.

Chắc có người nói rằng: Người ta nói đến khinh-khi thi người ta biết được ngay cái tánh nhẹ của nó; dường khi thi biết cái tánh nuội của nó.. Thế nhưng người Tây, người Anh không cần biết đến cái chất nhẹ hay cái chất nuội. Họ chỉ cần biết rằng Hydrogène là sanh ra nước (Hydro = nước; gennan: sanh ra), Oxygène là sanh ra acide (Oxus = acide; gennan: sanh ra). Theo người Tây cũng phải, theo người Tàu cũng phải, mà chẳng theo ai lại phải hơn. Tiếng H đối với người mình sau này sẽ nghĩa là khi nhẹ hoặc sanh ra nước, tiếng O sẽ nghĩa là khi nuội hay sinh ra acide.

Bây giờ ta thử dịch một vài tiếng về hóa-học. Tiếng « acide sulfurique », Tàu gọi là « á-lưu-toan », nghĩa thật là acide của chất Sulfure (Sinh). Chữ acide (bởi chữ latinh acide = chua) người Tàu dịch là toan hay cường thủy. Minh có thể dịch là « chua » hay là « mạnh » được. Nhưng xét ra người mình không mấy người là không biết tiếng « át-sít » (minh vẫn dùng để gần thùng hay để đánh răng); và lại nhiều nước dùng chữ acide, vậy ta có thể gọi là « át-sít » được. Vậy acide Sulfurique ta sẽ gọi là « át-sít sinh ». Hay muốn rõ ràng gọi là « át-sít sinh O bốn H hai »; các nước đều viết là SO₄H₂.

Tiếng. « acide chlorhydrique », các nước viết là HCl. Minh sẽ gọi là « át-sít Cờ » hay « át-sít H Cờ ».

Cứ theo cách ấy mà dịch thì trong hóa-học, chữ gì mà chẳng dịch được.

Tôi sirc học còn non, luồi còn ít, chưa biết như thế có phải không. Nhưng vì lòng sốt sắng muôn cho tiếng nước mình giàu thêm lên để dịch các sách nước ngoài, nên tôi đánh bạo viết bài này. Phải hay trái cũng cùi xin các ngài đọc báo cho biết, hoặc viết vào « Phu-nữ-Tân-vân », hoặc viết thư riêng cho, thì thực là may cho tôi lắm.

Thiết nghĩ việc dịch sách nước ngoài là việc rất cần, ai là người Annam có học mà không phải dè ý đến. Việc gì lúc đầu chẳng khó; nhưng có khó rồi mới có đỗ. Khó mà chịu khoanh tay thời còn trong nhớ vào ai được nữa.

NGUYỄN-DUY-THANH
LÂM ĐỒNG-VÂN, HUYỆN VŨ-BẢN
Nam-dịnh

Tân-Dân Thư-Quán

98, Rue du Coton,
HANOI

Lịch Tân-Dân có dù ngày ta ngày tây, tranh vẽ do người tàu vẽ, lại chính người tàu in, các màu thuốc đậm-dà rực-rỡ, xưa nay chưa lịch nào in đẹp bằng.

Các ngài nên viết thư hỏi giá ngay kèo chậm, viết cho Tân-Dân Thư-Quán Hanoi hay là Nguyễn Kinh ấn-cục Haiphong cũng được.



Góc tích bánh Trung-thu

Ngày hôm nay, tuy là hết trăng rằm tháng tám, và cũng vẫn bánh Trung-thu, song tưởng nên nhắc lại chuyện cũ, cũng có thú-vị. Mỗi năm cứ đến tiết trung-thu, thì người Tàu làm bánh Trung-thu, kêu là « Trung-thu Nguyệt-bánh » (中秋月餅) bán cho ta không biết là mấy chục muôn đồng. Cách làm bánh ấy tưởng không khó khăn gì, vậy mà mỗi năm ta dễ mồi lợi ấy cho người Tàu, thật là rất uổng.

Mình chỉ ăn bánh Trung-thu của họ làm ra, song chưa biết cái bánh Trung-thu của họ, có lịch-sử cách mạng trong đó.

Thứ bánh ấy có từ cuối nhà Minh đầu nhà Thanh. Hồi đó nhà Minh mất nước, có nhiều bức trung-thần chí-sử, chẳng chịu hàng phục nhà Thanh, và vẫn lấy sự phản Thanh phục Minh làm tôn-chí. Song cũng sợ cơ-mưu tiết-lộ, cho nên họ nhọn liết trung-thu, bày ra thứ bánh nướng dò dặng đem cho nhau. Cái bánh ấy tức là cái ám-hiệu, ở trong dùi miếng giấy, có hẹn ngày khởi nghĩa và bày mưu tính kế với nhau; thật là bí-mật, các quan nhà Thanh làm sao mà biết dặng. Nhờ vậy mà bọn anh-hùng nghĩa-sĩ, tuy không phục lại được nhà Minh, theo chí muôn của mình, song cũng đã từng cùng nhà Thanh chống cự một hồi đỗ máu vang thay, rất là oanh-liệt.

Đó là sự tích xa, còn sự tích gần đây, là lúc Tưởng-giời-Thạch đem quân đánh miền Bắc, khi ra đi thì với ba quân rồng sao sao tới ngày trung-thu cũng cho ngựa qua Trường-giang, và cùng trường-sĩ ăn bánh trung thu trên lầu Hoàng-hạc. Lại lần sau tiến lên Bắc-kinh, cũng hẹn với chư tướng đến ngày trung-thu thì phải tới Bắc-kinh, để cùng nhau trong trăng ăn bánh.

Bánh Trung-thu của họ có lịch-sử như vậy, cho nên bây giờ họ qui lâm; ăn một miếng bánh như khiếu cho họ nhớ lời sự nghiệp của các đấng tiên-nhơn, và bước thành-công trong việc cách-mạng của họ lắm.

Sứa trị, Điểm trang, Sản súc

GIÁ TÍNH NHE

Các thứ thuộc dõi phản, crèmes, nước thơm. Chỉ cho những cách giữ-gìn.



Qui-vị hay đèn nhà:

“KEVA”

Ai viết thơ hỏi bồn-viện sẽ gửi cho quyền sách nhỏ nói về sự đẹp.

Nêu chị em biết vì quốc-thế, thì chẳng nên lấy chồng Ngô

Chị em thấy mấy chữ trên đầu đề này thi chị em biết ngay rằng ý của Huỳnh-Lan không hoan nghênh chị em lấy chồng Ngô mà lại còn bài-kịch. Chính mình tôi không có chồng Ngô, không bị người bạc đãi. Song những điều mà thấy tai nghe, biết sao kể xiết.

Người Tàu là một nước lân bang, và đồng-văn đồng-chủng với ta, mà nước Việt-nam ta lại cả chịu văn-hóa của Tàu, vậy le ra thi cùi sự lấy chồng Ngô là thích hợp lâm chờ-lâm sao tôi lại bài bác đi, không muốn cho chị em chung cùi với họ, kể giài đồng-tâm, trăm năm hão hiếp?

Người Tàu, họ sang ta phần nhiều là hàng dán di cầu thực ở nước ngoài, ấy là hàng dán cung đình thiều-học. Họ đến nước mình mà kiêu-cư kỳ túc, nhưng trong con mắt họ lại coi mình như một nước man-dì. Tôi thường đến những nhà buôn của họ, hoặc trú-lầu, khách-san, thi đã thấy họ bày ra những điều khiêm nhã, mà dãi minh. Minh bước chon-tới nơi ấy, là mình dem đồng-tiền đến cho họ mà họ con khỉ rẻ mình. Ai cũng thường thấy mấy noi Đại-lưu-lầu của họ, mà vẫn dè những thằng bồi ở trấn, hoặc áo không gai-nút; mình đến ngồi cã buồi không ai ngó ngàng. Khi bước xuống lầu lại bị chúng về cái hình tịch trong bọn mình một cách khää, dè cho người tài phú của nó biết mà thâu tiền. Việc như vậy tuy là nhò mọn, nhưng mà họ không biết trọng minh họ mới làm như vậy. Anh em chị em ai từng cùi đến họ thi thấy ngay. Rồi chị em dòm lại nhà buôn của người Tàu, là kẻ chiếm-tri ta, coi họ có thường bày cài cách khää như vậy để đối với ta không?

Mà thật vậy, dân Tàu, họ có tánh kiêu căng từ những trước; dòm vào sách vở của họ, đoạn nào nói đến nước mình, họ thường dùng những chữ Nam-man; còn triều đình của họ thi họ tự xưng là Thiên-quốc trung-nguyễn, ngoài ra là tú-di, là di-địch.

Ở Nam-kỳ ta gần có tới 100 muôn người Tàu ở nhò, làm nghề thương-mãi công-nghệ; các lợi quyền về thương-mãi, họ chiếm hầu hết; ở đồng-báu thon-quê, rìng sáu núi thẳm, hẻ dâu có khói là có hình ảnh người Tàu rồi. Có nhiều người nhớ xú ta mà kinh doanh lập nghiệp song có tánh tự kiêu, vẫn coi người Nam-minh như là vô vật. Chị em từng thấy người mình có cưới vợ dầm, chờ nào cùi thấy Annam cưới được vợ Xâm bao giờ? Cho đến con của họ là con lai với giống Annam, mà họ cũng không chịu gã cho Annam. Thậm chí bọn thanh-lâu kỵ-nữ của họ, họ cũng tiếp rước người mình. Có nhiều người mình không biết tự trọng, không lấy làm xấu hổ, lại mạo nhàn minh là người Tàu dặng vào nhà kỵ-nữ của họ! Đến lúc chúng rỏ minh là Annam thi công đầu mà chạy; cái nhục nhã như vậy sao lại coi làm thường, không mấy ai cho là nhục quốc-thế? Đó, anh em chị em coi người Tàu cùi xú như vậy, có khác nào họ coi dân ta là một giống dân mọi rợ không??

Vậy mà người Nam ta không lưu ý, cứ coi là sự thường binh như dành nhận cái thân phận ta phải như vậy là phải rồi; họ dãi ta thế gi thi dãi, ta thi vẫn tử tế kinh vi họ luôn,

Con cái của ta cũng cùi gã cho họ dàn ba ta cũng cùi khéo làm chồng. Ở thon-quê, thường thấy những nhà có con gái, đứa nào hơi yếu đuối, thi họ lại nói rằng: « Con này, sau gã cho chết, nò nhò cái thân ». Vì lấy chồng Ngô thi khỏi ra đồng cây gặt. Than ôi! cái tư-tưởng như vậy tôi cho là hèn lầm, họ thấy cái miếng mồi trước mặt mà họ quên cái nhục, cái khéo-cảnh của con cái về sau.

Chị em ôi! phải biết rằng: ăn mà sống chờ chuang cần sống mà ăn. Xứ ta chưa đến đời có người chết đói; ăn làm sao cho vui vẻ cho êm đềm, chẳng nên cần an mà túi nhục.

Họ coi người dom-bà minh là món đồ dè họ lợi dụng mà thôi. Tôi đã được nghe hai người khách họ nói ra ngoài miệng rồi, họ làm oò của dom về Tàu cát nhà cưới vợ Tàu, sắm ruộng đất ở bên. Cùa làm ra là công của chị em, là của xứ sở quê hương minh, vậy mà đến khi có con, cùi của, thi họ dem cùi con cùi của theo họ về Tàu, còn dè mặc vợ ở bên này. Cái cảnh sanh-ly này tôi thấy nhiều chị khóc lóc rất đau đớn. Tôi biết rằng nhà nước ở đây cho mình có quyền thuận cho con minh di cùi không, nhưng mà chị em có ai biết! Dẫu có biết thi cũng không dám cài họ. Cho đến cái quyền đặt tên con thi các chị có chồng Ngô, cũng nhường cho họ, nào là tên Phanh tên Xôi tên Cầu tên Xinh, tha hồ họ muôn và sao cũng đặt. Rồi lần lần chị em lại mặc áo xàm, nói tiếng chêt,

CÁC CÒ! CÁC BÀ!

Cha chà! Chứng em của các cô các bà biết nói, thi các cô các bà sẽ dạy bảo thè nào? Sẽ biểu ăn uống thức gì?

Có phải là biểu chúng nó ăn dùng rộng rà một thứ sứa đặt NESTLÉ chăng?

Đi Con bò con bò!
..... Uống sứa

NESTLÉ

diện ấy nó đánh nhầm; là người, là vật thì bị chém lién, là nhà-cửa, cày cối, đồng rơm thì bị cháy tiêu hết.

Em tôi nói:

— Em có nghe người ta bị sét đánh, bây giờ em mới hiểu sét là điện trên không sét xuống đất, chờ không có ông Thiên-lôi nào ở trời cầm búa mà đánh hết!

Câu chuyện ông Thiên-lôi là câu chuyện mè-lin, song cũng có duyên-có chút đinh, rồi người ta mới bầy-dặt thêm ra. Số là người ta nói ở ngay chỗ có người bị sét đánh, dào lên thấy có cái búa, người ta kêu cái búa đó là *tười tám sét*. Nhưng cái búa đó nguyên là búa của người đời thương-cô, hoặc làm bằng đồng hay bằng đá, vì hồi đó người ta chưa biết dùng sắt, nay vùi sâu xuống đất, người ta kiểm thấy ở nhiều nơi, nhất là ở trong mấy hang đá là chỗ người xưa ở. Những búa ấy ở Khảo-cô-viện, hay là Bảo-làng-viện có bấy nhiêu; ở Bắc-kỳ, về huyện Đan-phương, huyện Thạch-thất, người ta kiểm thấy nhiều lắm, bởi vì đó là xứ đất núi. Người vô-học đào đất thấy búa ấy thi cho là búa của ông Thiên-lôi đánh người rồi bỏ luân dò. Song nếu thiệt vậy thi sao ở những vùng đất mới như Càmau, chẳng bao giờ có thấy búa ấy được? Ngẫu-nhiên người ta đào ở chỗ đất có người bị sét đánh, thấy cái búa thi tin bậy như thế, chờ không phải hè lúc nào có người bị sét đánh là cũng đào thấy búa.

Em tôi nghe tôi giảng-giải, rồi nghĩ-ngợi hồi lâu lại hỏi:

— Sét làm hại dữ vậy có cách gì để-phòng được không?

— Có chứ! Sét là điện sanh ra, mà em đã biết điện hay truyền qua đồ kim-khi như đồng, sắt. Em thấy ở trên nóc mây toà nhà lớn, mây sở nhà-nước, có cây sắt nhọn, cây sắt ấy có giây sắt dông theo bên tường, thông xuống một cái giếng nước. Nếu đám mây có điện bay gần đầu dò, điện ấy truyền vô cây sắt nhọn, chạy xuống đất là tiêu diệt. Nếu không thi điện ấy dù sút mà sét xuống nhà, thi hành ra sét đánh vậy. Cái cây sắt ấy kêu là thu-lôi-liên (paralonnerie) nghĩa là cây roi thau sét.

— Nếu vậy thi chì dè-phòng cho một cái nhà đó thôi, chờ khi người ta đi ngoài đường, ngoài ruộng gặp con giông-tổ thi làm sao tránh khỏi sự nguy-hiểm?

— Khi nào người ta gặp con giông-tổ, sấm-chớp à nham thi chờ có chạy, vì chạy có khi mình hút cho điện sét xuống đánh mình; nếu coi thế trời làm dữ, sấm-chớp nò nhiều, mà tường như gần mình, lại trong trên trời mây đen bay thấp xuống, thi đánh liều chịu ướt, chịu đờ, nằm nhau xuống đất là hơn hết, vì mìn đứng cao thi như dòn lấp sét vậy. Khi ấy lại chẳng nên nấp dưới cây cao, hay lèn tranh, đồng rơm, vì những cái đó bị trời thi là những đồ truyền điện hút điện hết thảy.

Em tôi lại nói:

— Chì nói vậy, em hiểu, em sẽ biếu cho mấy người đi làm ruộng, để họ biết mà khỏi mang hại, tội-nghiệp!

— Ồ, vậy tốt, chì cũng đã hiểu cho nhiều người rồi.

— À, chì à, nếu trên không-khi có sấm điện tự-nhiên như vậy, bỏ ướg quá, sao người ta chẳng kiểm thử mà sài nó, lại mất công làm ra điện cho thêm khó làm chi?

Tôi nghe em tôi nói vậy thi cười và trả lời:

— Em nghĩ vậy có lý lắm. Đã có nhiều nhà khoa-học đang kiểm cách để mà tau lấy cái điện bỏ ướg trong trời đất lại sah hại đó, mà dùng vô công-việc; các cũ ig có ngày người ta kiểm được.

BÀNG-TÂN-nữ-si

-:- Vệ-Saint -:-

Cách làm cho tốt nước da

Tâm khi trời — Tâm nước nóng — Chà xát

Dàn-ba con gái ai cũng muốn cho nước da mình tốt, trắng dỏ và mịn-màng. Muốn như vậy thi chì có việc đánh phấn thoa son là được, chờ gì? Không, không phải. Nhiều người đánh phấn rồi ngó cái mặt như quết vời; còn cái mồi cát son thi coi dò choết tura tựa lỗ đít gà. Nói như vậy hơi phàm lỗ miếng một chút, nhưng mà thật da, không dẹp.

Nước da sờ-dì tốt, không phải tại nội lớp da ở ngoài mà tại sờ thịt ở trong. Sờ thịt ở trong có huyết chảy đều và tư nhuận, thi nước da ở ngoài mới trắng dỏ mịn-màng được. Cho nên muốn tốt nước da phải tụng công từ trong sờ thịt.

Có ba cách làm cho nhuần sờ-thịt, kể ra dày, xin làm thử vậy thi sao ở những vùng đất mới như Càmau, chẳng bao giờ có thấy búa ấy được? Ngẫu-nhiên người ta đào ở chỗ đất có người bị sét đánh, thấy cái búa thi tin bậy như thế, chờ không phải hè lúc nào có người bị sét đánh là cũng đào thấy búa.

Em tôi nghe tôi giảng-giải, rồi nghĩ-ngợi hồi lâu lại hỏi:

— Sét làm hại dữ vậy có cách gì để-phòng được không?

— Có chứ! Sét là điện sanh ra, mà em đã biết điện hay truyền qua đồ kim-khi như đồng, sắt. Em thấy ở trên nóc mây toà nhà lớn, mây sở nhà-nước, có cây sắt nhọn, cây sắt ấy có giây sắt dông theo bên tường, thông xuống một cái giếng nước. Nếu đám mây có điện bay gần đầu dò, điện ấy truyền vô cây sắt nhọn, chạy xuống đất là tiêu diệt. Nếu không thi điện ấy dù sút mà sét xuống nhà, thi hành ra sét đánh vậy. Cái cây sắt ấy kêu là thu-lôi-liên (paralonnerie) nghĩa là cây roi thau sét.

— Nếu vậy thi chì dè-phòng cho một cái nhà đó thôi, chờ khi người ta đi ngoài đường, ngoài ruộng gặp con giông-tổ thi làm sao tránh khỏi sự nguy-hiểm?

— Khi nào người ta gặp con giông-tổ, sấm-chớp à nham thi chờ có chạy, vì chạy có khi mình hút cho điện sét xuống đánh mình; nếu coi thế trời làm dữ, sấm-chớp nò nhiều, mà tường như gần mình, lại trong trên trời mây đen bay thấp xuống, thi đánh liều chịu ướt, chịu đờ, nằm nhau xuống đất là hơn hết, vì mìn đứng cao thi như dòn lấp sét vậy. Khi ấy lại chẳng nên nấp dưới cây cao, hay lèn tranh, đồng rơm, vì những cái đó bị trời thi là những đồ truyền điện hút điện hết thảy.

Em tôi lại nói:

— Chì nói vậy, em hiểu, em sẽ biếu cho mấy người đi làm ruộng, để họ biết mà khỏi mang hại, tội-nghiệp!

— Ồ, vậy tốt, chì cũng đã hiểu cho nhiều người rồi.

— À, chì à, nếu trên không-khi có sấm điện tự-nhiên như vậy, bỏ ướg quá, sao người ta chẳng kiểm thử mà sài nó, lại mất công làm ra điện cho thêm khó làm chi?

Tôi nghe em tôi nói vậy thi cười và trả lời:

— Em nghĩ vậy có lý lắm. Đã có nhiều nhà khoa-học đang kiểm cách để mà tau lấy cái điện bỏ ướg trong trời đất lại sah hại đó, mà dùng vô công-việc; các cũ ig có ngày người ta kiểm được.

BÀNG-TÂN-nữ-si

Những việc tai nghe mắt thấy { Ở TRONG NUÓC NHÀ VỀ HÔI GẦN ĐÂY}

Viết dè-huề.

Sáng bửa thứ hai 16 Septembre, Tòa án Trung-trị ở Saigon đã phạt ông Cao-hai-Đè chui báo Ere Nouvelle và Nhựt-lán-báo, 6 tháng tù vì cái tội đã trich dăng bài trong báo Humanité bên Pháp, nói về vụ ám-sát Bazin. Nguyên là sau khi xảy ra việc Bazin, thi lãnh-tụ dăng cộng-sản bên Pháp là Marcel Cachin viết một bài trong báo Humanité nói rằng những người bị bắt về việc đó, bị tra-tấn một cách dộc-ác dữ tợn, nào là nấu chì đỗ vào rún, nào là bỏ muối vào miếng, nào là rót nước mắm vào mũi, nào là đóng cọc phơi ra trời nắng.

Nói cho công-bằng, thi những chuyện ấy thiệt không có, nhưng báo Humanité của dăng cộng-sản đặt điều ra mà nói. Cái lỗi của bọn cộng-sản bên Pháp gán dây bận bận, có việc gì có một cung bày đặt ra mười như thế.

Quan Tòa cho rằng ông Cao-hai-Đè dăng những tin tức không thật ấy vào báo mình, là có ý muốn cho dân-gian sanh lòng ác-cảm với nước Pháp. Ông Đè nói rằng mình cũng biết tin tức ấy là nói bậy, song khi ông đi khỏi, thi một người trợ-bút đã trich-dăng, chờ tự ông không biết.

Tòa kêu án 6 tháng tù.

Hôm thứ bảy 14 Septembre, có cái án-mạng xẩy ra trên vườn cao-su Hòn-quân. Một người cập rắng ta bị bọn cu-li đâm chết, rồi vùi đất chôn ở ngoài rừng. Có ba tên cu-li tinh-nghi là hung-phạm dã bị bắt để tra-xé.

Viec này nghe như chì tại thủ hém. Chắc anh cập rắng kia binh nhựt cũng tử tế (?) với cu-li quá, cho nên họ mới đưa xuống suối vàng sớm sưa như thế.

Mới rìi Thành-phố Saigon đã có nghị định cấm những giấy bát, chuồng-trình, v.v... không được rải ở đường nứa. Ông Đắc-ly nói rằng: « Các gánh bát cứ cho người ngồi xe hơi đi cùng đường xá mà rải chuồng-trình, đã làm ngắn trở cho xe cộ và bộ hành đi lại, lại còn có nhiều tai nạn bất kỳ, hay xảy ra vì đó. » Thiệt vậy, thành-phố ta xe cộ và người ta đi lại lắp nắp hết súc, vậy mà bọn kia cứ ngồi xe hơi rải chuồng-trình khắp nơi, làm cho bọn con nít chạy ra dàn nhau lấy, rủi bị xe cộ cán chết luôn. Bởi vậy nay không được rải chuồng-trình ở đường như vậy nữa.

Mấy tay tơ-nit đại-tài ở bên Pháp là Cochet, Brugnon, Landry và Rodel sê qua Nhựt đánh dượt, đến bời trờ vè, sê ghé qua Saigon ta. Tinh chừng ngày 8 Novembre thi tới. Nhơn dịp ấy, các bạn thể-thao ta được coi tài của mấy người có danh nay.

Nghe như lời ngày đó, tay vò-dịch tơ-nit ở Viễn-Đông là Khưu Phi-Hải cũng qua đây, dè thử tài với Cochet.

Ngày thứ năm 12 Septembre, tại hội Khai-Tri Eisen-Duc ở Hanoi đã theo lệ thường-nhiên, làm lễ kỷ niêm nhà thi-si của ta về cuối đời nhà Lê, là cụ Nguyễn-Da, tác-giả cuốn Kim-Vân-Kiều. Ngày ấy là ngày ngâm thơ chơi, không có đình chỉ tới chánh-trị và quyền lợi, cho nên người Pháp đến dự đông lâm, thật là ngày Pháp

Trong một tờ báo lớn ngoài Bắc, có cuộc biến-dộng to.

Ông Hoàng-Lịch Chu, chủ bút Hà-thành Ngõ-báo, ông Đắc-ly-Văn, nhà chuyên-môn trong nome nà in báo ấy, cùng bốn ông đồng sự trong toà soạn, đều từ chức một lượt. Nguyễn-nhơn nghe đâu vì ông Chu viết bài nói về tôn-giáo, có động-chạm tới cảnh-ngờ riêng của ông chủ bút là Bùi-xuân-Học, cho nên hai bên phải từ b'ết nhau.

Không nói thi ai cũng phải công-nhận tờ Hà-thành Ngõ-báo thật xứng đáng là tờ báo lin-tic ở nước ta ngày nay, vì cách xếp-dặt khéo lâm, coi không thua gì một tờ báo ở bên Pháp bao nhiêu. Ấy là nhờ ông Đắc-ly-Văn, là người có học thức chuyên-môn về nghệ-in, đã từng học ở trường Estienne bên Pháp ra, cho nên bấy lâu nay, cách xếp-dặt và cách in của Hà-thành Ngõ-báo có đặc-sắc hơn hết.

Nay các ông ấy kéo nhau đi cũ như thế, chắc có lẽ ảnh hưởng cho bạn đồng-nghịệp Hà-thành Ngõ-báo xấu xa lắm.

Suốt mười mấy tinh Trung-ky, vẫn còn khùng-hoảng về sự bắt bù, không có ngày nào không, không có tinh nào không. Chính những người bị bắt, cũng chẳng rõ là mình có tội gì hết. Các quan công-tay thi phải đi.

Bà Đạ-u-Pnương, hội-trưởng Nữ-công Học-hội ở Hué, bị xét nhà và bắt giam hồi đầu tháng trước, thi nay được tha-rồi. Còn có Như-Mản, bà thân M. Đông-sĩ-Binh, và có Bồ-thi-Trần ở Bình-dịnh, tin tức ra sao chưa biết.



Rượu Thuốc
rất bò là:

“QUINA GENTIANE”

Các Bà, Các Cô!

QUINA GENTIANE mùi
nó thơm tho nhẹ nhàng, ai cũng
ưa uòng, mà nhứt là ở xứ nóng
nực như xứ ta thì nên dùng lắm,
có bán ở các tiệm Epicerie và trú

Tại hàng: **MAZET**

Số 20—28, Rue Paul Blanchy
SAIGON

.....
Dia Điện-kí
An-lo-man

Hieu BEKA

Mới lại
Société Indochinoise
d'Importation
40, rue Pellerin—SAIGON



Ròng là Đào và Kép trú danh ở Nam-kỳ hát lán thứ nhứt
vào dia diễn khí hiệu:

VICTOR

Cô Phùng-Há, Cô Năm Nhỏ và Cô Bảy Mào
MM. Hai Tháng, Ba Liên, Sáu At, Năm Châu và Tư Nguu.

Muốn mua hay là xin mục lục thì do nơi hàng:

INDOCHINE FILMS & CINÉMAS

160, Boulevard Charner — SAIGON

..... NGƯỜI VỢ HIỀN

XI

Quà tang bắt được nhường này...
(tiếp theo)

— Cô Trường-liền đến đây rủi gặp thi khốn nạn cho tôi
lâm vậy.

— À ! vậy sao ? Chị em mình nom theo coi chơi nè !

— Xì ! cái chị này kỳ. Tôi không bao giờ muốn coi cái
khô, cái nhục của ai hết ; tôi muốn ngừa giùm họ thôi.

— Còn cô Trường-liền không hay sao ?

— Chắc là không. Nhưng vậy, dẫu có có bay thì chỉ
buồn rầu thôi chứ không làm cách thô-bỉ như bọn mình
dẫu. Thật, trong đời, có một đôi vợ chồng đó là biết kính
nhau, biết yêu nhau vậy.

— Đời ông bà quá hả ! Vợ như vậy mà còn....

— Tệ thật ; nhưng ông Trường-liền dấu vợ lầm. Tôi lại
chắc rằng nếu vợ rõ đều nầy ông sẽ vĩnh-biệt tình-nhơn.

— Làm sao chắc ? Cái thứ dồn ông mê gái mà....

— Tôi chắc. Đè rồi chị coi.

Kế có ba bốn người đàn bà nửa bước vào ; thiêm giáo
với thiêm thông giáp chuyện cô Dung mà ra nghinh tiếp :

— Chào mấy chị, mấy cô. Thời dù tay rời, vỗ gày sòng
kéo trề.

Nơi vườn, trong căn phòng mà ta đã rõ hình-trang rồi,
nghĩa là cái căn phòng Đoàn-hữu-Minh dọn tạm để nghỉ
tura và nơi ấy cô Ba Josiane đem đồ cho ngày nay, có đôi
tình-nhơn dương mòn tròn, nhỏ to...

Nói thật ra thì mồi lần Đoàn-hữu-Minh đến chỗ hẹn
hò, lòng chàng có hơi ngao ngán, không vui, nhưng cái
tài quen rู้ của cô Josiane cũng có thể làm cho chàng tạm
quên lỗi mình, tạm quên lời ước-thệ định-ninh mà vui lúc
trăng lanh gió nghĩa.

Thầy đang cùng cô Josiane chuyện vắn, au yếm...

Cô ta ngó thầy một cách mặn-mà và thỏ-thít hỏi :

— Thương tôi không, minh ?

Thầy cười :

— Thương.

— Nhiều không minh ?

— Nhiều.

— Nhiều bằng... vợ nhà không minh ?

Thầy không đáp, chỉ cười một cách bồng-lóng, rồi bước
xuống kéo ngăn tủ lấy diếu thuốc đốt hút.

Cô Josiane đòi sặc, buồn bức mà nói rằng :

— Tôi biết, thế nào minh thương tôi cho bằng, dẫu rằng
tôi thương minh hết lòng hết dạ... Tôi là người vô-đạo-en
bạc-phước quá minh !

Đoàn-hữu Minh sè-sè vỗ gõ mà linh nhơn mà trả lời :

— Sao lại khờ đến thế, bối em ? Chẳng nên hỏi những
diều mà khó thể cho người ta lồ thát với mình ; là vì mình
chỉ được nghe những lời, dõi trá, và lại là một diều buộc
người ta phải cự : lòng vì phải chịu vô-phép làm thinh,
hoặc phải kiềm lời nói dối.

— Em biết em thương tôi, tôi thương em là đủ. Chứ so-

sánh mà chi ? Em còn nhớ trước kia tôi không dám thương
em, vì biết sau này có dồn án-hận. Nay dã thương nhau
rồi ; thương nhau thương lở, thương liều ; thương vô mục
dịch, thương thiện với lương-tâm, thiết tưởng em cũng có
lúc bất an trong lòng như tôi vậy.

« Thẹn với lương-tâm hụt là những bồi hoan-lạc
mà bỗng nhớ đến sự nhà ; cho nên tôi đã xin với em bao
giờ đổi ta hội-ngoại, đừng có nói điều gì cho tôi phải nghĩ

« Tôi cũng có nhiều điều làm cho ngừa lười, song tôi
biết hỏi ra em khó trả lời, lại có lẽ là điều làm cho tôi bớt
qui bặt yêu em nữa.

« Giã như tôi hỏi : Em thương tôi quyết vày thủy chung
không ? Trước khi thương tôi em có thương ai không ?
Vì đâu khiến cho em thương tôi ? Thị khó cho em trả lời
phải không ? mà cũng vô ích cho tôi thấu rõ.

« Lắm lúc nghĩ tôi lấy làm thương hại cho thân em,
nhứt là nghĩ đến cái tương-lai của em, chúng ta không
chắc rằng sẽ được cùng nhau hết niềm phu-phụ mà cộng
hưởng an-lạc đến già. Thương nup, thương lên, thương
diện, thương cuồng ; than ôi, dã biếu tình là kè hướng-
đạo dui-diếc mà chúng ta vào chia mũi cho nó xó, dần
dâu tự-ý ! Hại là đường nào ! Nguy hiểm là đường nào !

Cô Josiane nắm tay tình-nhơn mà bóp một cái mạnh.

— Tôi hiều ! Tôi hiều, nghe minh ! Tôi biết rằng cái
tình thương của tôi hại cho tôi nhiều bê ; nhưng đã thấy
hại mà tôi dám thương, thì minh bảy lượng giùm cái
tình của tôi đối với minh thấm thía biết bao nhiêu.

« Tôi thương minh đáo-để, minh phải rõ điều ấy. Bởi
tôi thương, nên tôi tưởng cho tôi có cái quyền được hỏi
người ta có thương tôi bằng như vậy hay không. Ngày giờ
nào tôi còn thương minh, tôi muốn minh phải thương tôi
y như vậy.

« Ngày nay tôi mới biết ! Bao giờ minh thương tôi nhiều !
Một cái chứng như vậy cũng đủ hiêu rõ-ràng : tôi gọi tình-
lang tôi là minh ; người chỉ dành kêu lại là em, cái tiếng
em nghe thiệt là vô vị.

« Theo ý ngó của tôi, khi nào tôi chỉ được thương ai
trong cái thời-kỳ ngắn ngủi, thì tôi tăng cái mảnh-lực của
âi-tinh lèo gấp hai gấp ba.

« Tôi nghe minh, tôi không muốn cho ai iỏi nghiệp đến
phản tôi, vì tôi xú theo ý tôi muốn ; tôi chỉ iỏi nghiệp
giùm cho ai kia, dòn tiền muôn khuya, rượu tiền muôn
uống, mà chỉ vì e tiếng hét, gầm, nên phải nhút-nhác, rực-
rè !

« Tình là tình, đạo-đức là đạo-đức ; người muốn giữ
toute đạo-đức thì đừng có deo đuổi với tình làm gì, bởi
không kiên-tâm được đều cùng, rồi phải ném bỏ đạo-đức
đi, thì là điều buồn cười, thì là điều đáng tôi nghiệp.

« Tôi chán mấy trang « giã-dao-dứ » cũng là những kè
« đạo-đức dở mửa » như chán cơm nếp ; tôi cũng chán
dời, nên tôi kiêm kẻ khai thiên hạ để làm bạn tri-ān. Tôi
là gai lồng-lơ, nhưng chẳng hề nhận chìn ai nơi bê ai.

« Ông mà, chơi hoa hò dè mấy người biết hoa ! »

Cô không nói nữa. Đoàn-hữu-Minh ngồi nghẽn suy...
Cô Jasiane là gái phong-tinh, cái lát ấy làm cho cô là
người đáng tiếc, đáng uổng vây. Nếu cô là nam-nhi thì có
thì qui, vì được phán-lịch-duyet, song cô là nữ-tử thì lại
vì lịch-duyet mà không còn trong giá-trắng ngần.

Ai làm cho cô chán-chê ihb-su?

Tưởng chừng cô cũng có cái tâm-sự đáng thương, cô
cũng có trái qua một khung-dường đời khe-khắt.

Buồn-dời, chán-dời, mà thành ra chẳng-tiếc-thân, than
đi, lại chẳng-tiếc-thân trong vòng hoa-nghẹt!

Nhung lóm-lai, cô là con người hư-rồi; đầu thiên kiều
bá-mị, vạn chưởng-phong-lưu, chẳng qua cũng là món đồ
cho người chuyền-tay trong lúc cùa-huong-võng, súc
dụng.

Rồi thi-thôi!...

Tại mình lầm-néo đoạn-trường mà đi, bụng-làm-dạ chịu
dâng. Nhưng nghĩ-rộng-ra, nếu cùa-thay-dàn-ông ở thế
gian nầy là tốt-hết-thi-nang không-ra-có-dỗi.

Nàng-hư, tất-nhiên có-tại ai-xô-nàng-vào-néo-chồng-gai.

Nàng-hư, tất-nhiên có/người tham-cái-nhan-sắc-của
nàng mà cảm-dỗ nàng-dễ-cho-chìm-dầm-ở-trong-vòng
hắc-ám.

Trong-dám người-hảo-sắc ấy-lại có-minh là Đoàn-hữu-
Minh, là kẻ-dã-tý-xưng là-người-biết-hoa.

Thầy-cũng-là-một-tội-nhơn-dối-với-tiết-giá-cô-Josiane!
Lại-vì-dó mà-lỗi-thầy-dối-với-cô-Dung-càng-thêm-nặng!

Nghĩ-dến-dó, thầy-xôn-xang-bứt-rứt...

Cô-Josiane-thì-xây-mặt-vào-trong, như-vui, như-buồn,
khó-tả...

Thầy-thì-gác-tay-lên-trán-nghĩ-ngoại, giây-lâu-cả-ngh
mòm, mà-tinh-nhơn-cũng-mơ-màng-giặc-diệp.

Cửa-phòng-kết-čăt, chỉ-còn-cửa-sò-không-gài...
Cánh-trưa-vắng-về...

MỸ NGHỆ BẮC

Bồn-tiệm kinh-trình-quí-khách-rõ. Lúc-này bồn
tiệm có-rất-nhiều: Kiểu-giế-salon, mă-nu, mă-dă,
tú-thờ, tú-kiêng-bằng-trác, gò, cùm-chạm-rất-dep.
Đồ-dồng-lộc, đồ-den-kiểu-lạ. Đồ-thêu-màu-v.v.

Xin-quí-vị-chiếu-cố-bồn-tiệm-rất-mang-Ơn!

ĐÔC-LQI
105, rue d'Espagne — SAIGON
Kế-dinh-Xã-Tây

KÈ LÀM NGƯỜI CHỊU Tác-giá HỒ-BIỀU-CHÀNH, ai-dâ
coi-tiêu-thuyết-của-ông-như *Cay-dâng-mùi-dời*. Nhơn-tuy
ám-lan-fi, v.v..., đều-chứa-là-nhà-viết-văn-hay. Bộ-Kè-làm
người-chiu-là-bộ-trước-bộ Ví-nghĩa-vì-lan-fi-dâng-trong
PHỤ-NỮ-TÂN-VĂN, trọn-bộ-4-cuốn: 2\$00. TẤM-LÔNG
NGHĨA-HIỆP, là-một-bộ-xû-hội-tiêu-thuyết, tâ-một-chảng
nghĩa-si-nặng-lòng-vì-nước, sau-quả-rõ-mặt-anh-hùng, lưu
danh-trong-sử-Việt-nam, dâng-làm-gương-cho-người-soi
chung, tác-giá: Lê-bảo-Quang, trọn-bộ-2-cuốn: 0\$80. HẠU
TAM QUÁC-dâng-rồi, dâng-dóc-giá-rất-hoan-nghinh, đang
in-tiếp, mỗi-cuốn 0\$40. Ông-xa, theo-giá-tiền-trên-dâng-mà-gởi,
khỏi-trả-tiền-cước, không-gởi-lành-hoa-giao-ngân.

TÌN-BÚC THU-XÃ,
37, rue Sabourain, SAIGON.

Công-ty Việt-Nam Bảo-hiểm xe-hơi

Hội-nặc-danh 200.000 p.

56 — Rue Pellerin — SAIGON — TÉLÉP. № 748

Công-ty này bảo-hiểm xe-hơi-dồng-một-giá-tiền và
một-thể-lệ-như-các-công-ty-của-người-Âu-châu-ở-dâng.

Nhưng-có-phần-ich-lợi-dặc-biệt-hơn-là-chữ-xe-khỏi
phải-dóng-mộ:số-tiền-phụ-thêm-mà-dễn-khi-công-ty
có-bồi-th-ròng-thì-bồi-thường-trọn-chờ-chữ-xe-khỏi
chiếu-một-phần-như-lệ-các-công-ty-khác.

Cho-mướn-máy-viết-và
sửa-các-thú-máy, bán-dồ
phụ-tùng-máy-viết, xe-máy
xe-hơi, đồ-dèn-khí, máy
hát-và-difa-Nam-Trung-Bắc
Tầu-Cao-man, có-tài-riêng
về-nghẽ-khắc-hình-vô-dâ
vô-thau, đè-mô-hia, khắc
con-dâu-bản-xe-hơi.

Có-bày-nhiều-dồ-mỹ-
nghệ-rất-khéo-tại-nơi
tiệm ĐÔ NHU-LIÊN

91-93 Rue d'Espagne 91-93
Telephone 690



Thinh-linh-cô-Josiane-mở-bừng-mắt-ra, rồi-vội-vàng-kéo
mền-đắp-ngực-lại, nết-mặt-xám-xanh.

Cô-thấy-gi-thể?

Cái-cửa-sò-bồng-nhiên-mở-hé, ánh-sáng-chói-làm-cho
cô-phải-mở-mắt-ra, thấy-có-người-chưởng-mắt-ngo-vào.

Nhưng-vẫn-ém-ru, không-chút-dâ-dòng.

Cô-dụi-mắt-dòm-lại-thì-cửa-kia-vẫn-còn-kép. Cô-ngồi
dày, dâng-thức-Đoàn-hữu-Minh:

— Dậy! Dậy!

— Có-việc-gì?

— Vợ-minh! Tôi-thấy-vợ-minh!

Cái-tiếng-cô-rún-với-bộ-bờ-hài-làm-cho-Đoàn-hoảng-và
bối-rối...

— Đầu?

— Kia, ở-chỗ-cửa-sò, mới-ló-dầu-vào!

Thầy-chạy-lại-loan-mở-cửa-ra. Cô-niu-áo:

— Chết-tôi-minh-oi! Đứng, đứng-mở!

— Không-sao-mà! Em-chiem-bao, chờ-vợ-tôi-di-khỏi.

— Thiệt-mà! Tôi-có-ngũ-dầu-mà-chiem-bao. Rõ-ràng...

Tôi-thấy.. Minh-oi! Chết-tôi!

Hữu-Minh-mở-cửa-ra-xem-thì-chẳng-thấy-một-người.
Thầy-danh-bạo-toan-mở-khoa-bước-ra-ngoài. Cô-Josiane
lại-kéo-lay-cảng-trở. Thầy-phải-kiểm-lời-nói-cho-cô-bởi
kinh-khung, rồi-mới-ra-được-khỏi-phòng.

Có-gi-dẫu!

Nom-trước, dòn-sau, chảng-một-bóng-ai-thấp-thoảng.

Xung-quanh-nhà-dỗ-toàn-dá-sạn, kiểm-chẳng-thấy-giấu
dày.

Thật-không-có! Huống-chi-dâ-chắc-ý-rằng-cô-Dung-vắng
mặt-từ-ban-mai...

Thầy-trở-vào:

— Cố-gi-dẫu-mà-em-sợ! Tôi-dâ-nói-vợ-tôi-di-khỏi, di
chính-mắt-này-thấy-mà. Chẳng-quá-là-bừa-nay-trong-mình

em-yếu-nên-mơ-màng-thấy-tiếng-diều-lo-tạ-trong
lúc-còn-thúc. Em-còn-ni-ở-khi-này-em-lời-tôi: « Mitt-di
thu-vợ-vợ-không-rhì-sao? »; cái-ý-lo-rugai-vẫn-còn-đu
nắp-trong-dầu, nhơn-dó-biển-ra-cái-ǎo-trạng-làm-cô-en
thấy-mà-ngờ-rằng-thiệt. Không-sao-dầu!

Cô-Josiane-có-koi-yên-tâm, nút-urg-itô-dài:

— Tôi-sợ-quá! Chiều-lại, Đoàn-lò-về-nhà, lấy-làm
lại-mà-thấy-dèn-dốt-sáng-choang, mây-cửa-mở-hoá, lại-có
nghe-hát-máy-nữa.

Ai?

Cô-Dung-với-thắng-San-di-khỏi. Không-lé-tôi-là-ở-nhà
dám-tự-do. Không-lé-có-người-thán-thích-nào.

Thầy-vào. Vừa-ngo-thấy-vợ-thì-trong-châu-lì-án-dường
như-xuống-nhàm-luồng-diện.

Vợ-thầy-không-di! Chắc-cô-Dung-dâ-thầy-thầy-với-cô
Josiane-rồi! Chết-nỗi! Rồi-dâ-thầy-biết-hao-nhiều-xâuhò-với-vợ-hiện! Rồi-dâ-thầy-có-lời-chi-mà-’ô-cho-vợ-tìn
rằng-thầy-vẫn-yêu-vợ, vẫn-một-lòng-thúy-chung-như-nhút!

Cô-Dung-giờ-là-không-thấy-sự-bối-rối-ấy, bước-lại-tiếp
chồng, và-chùm-chím-cười:

— Minh-dâ-mới-về!... Tôi-giới-thiệu-với-minh-cô-Năm
dâ-võn-bạn-dòng-món-của-tôi-này-xưa.

Thầy-cúi-dầu-chào-khách. Cô-Dung-tiếp:

— Ba-với-má-trắc-di-Saigon-nên-tôi-không-quá. Tôi-cho
phép-thắng-San-di-với-chị-Hai, hối-sớm-mời-này-cbi-di
lên-dâ-dặng-dón-bai-bác; rồi-thắng-San-sẽ-về-với-ba-má
luôn-thề. Tôi-đ-lại-may-quá! Nếu-di-thì-dâ-không-được
cái-hân-hạnh-gặp-cô-Năm-dâ-rồi.

Thầy-ngoèi-tiếp-chuyện-giây-lâu, rồi-vào-trong-lâm-tura,
ăn-cơm.

Thầy-bồi-nhỏ-người-lão-bộc:

— Ngày! Chị-Tu. Người-khách-dân-bà-ấy-dến-dâng-hồi
nào?

— Bầm, chừng-dộ-lối-ba-giờ-ruồi, bốn-giờ.

— Người-cho-vợ-tôi-hay-trước-mà-dòn-ruồi-không?

— Chắc-là-không. Bởi-hồi-trưa-có-tinh-di-vườn-dặng
chiều-với-ông; té-ra-có-gặp-bạn-củ-nên-trở-lại.

— Chà! Vợ-tôi-bừa-nay-sao-giỏi-vây! Chủ-có-nghe-nói
má-thắng-San-di-dến-dâu-mà-trở-về-không?

— Bầm-tôi-có-hỏi; có-tôi-có-nói-di-vừa-khỏi-nhà-thiếm
giáo-Hai-thì-trở-lại.

Theo-lời-lão-bộc-thì-cô-Dung-không-có-dến-vườn. Cô
thấy-chồng-về, tiếp-ruồi-một-cách-tự-nhiên. Cô-không-lộ
một-vé-nào-buồn. Thế-là-cái-sự-thấy-của-cô-Josiane-chẳng
qua-là-cái-ǎo-tuởng.

XII

Ẵn-làm-sao-nói-làm-sao-bây-giờ?

Tôi-nghiệp-cô-Josiane!

Nhưng-mà....

Nhung-mà-dâ-trót-thắng-trường, cõ-ba-Dung-chẳng
chung-gõi-với-chồng, lấy-cờ-răng-trong-minh-chẳng-an.
cõn-phái-tinh-duoing. Nét-mặt-nàng-kém-tươi, càng-ngày
càng-râu-béo, hai-mắt-có-bơi-hóm-võ, môi-khở, miệng
biking-cuối, cõ-cuối-cũng-như-hoa-ráng-nở-mùa-ha.

Cô-buồn!

Cảnh-gia-dinh-bây-giờ-cũng-kém-vé-vui. Đến-bừa-ăn
lặng-lẽ-như-tờ. Hai-vợ-chồng-il-bàn-luận-với-nhau. Phản
nhiều-ngày-giờ-là-nàng-ở-trong-phòng. Thầy-thì-xem-dường
bản-việc. Ai-cũng-thấy-cái-vé-bảng-lảng-của-nhau. Ai-cũng

Một-thú-CRÈME

Dùng-ban-ngày, làm
cho-da-mặt-dược-tráng
tréo, mịn-máu-và-không
trôi-phàn.



Một-thú-CRÈME

Dùng-ban-dêm, làm
cho-da-mặt-sạch-sé-và
tươi-tảng-lại.

Hai-thú-CRÈME-i-áy
dung-chung-trong-một
thô-sành-có-hai-ngân;
áy-là-cái-nguyên-chât
tuýt-diệu-của-thú:

Khắp-nơi-dều-có-bán



Đại-lý-dộc-quyền:

Hàng-LUCIEN-BERTHET & Cie
Bd Charner.—SAIGON

NAY KINH

O. M. IBRAHIM & Cie

nặng-nặng trong lòng. Tôi iết iới cuối ntu nien hieu nhat nhan, cang lam voi quenq qt e, ma cem co sau lai lai lang.

Nếu chẳng có cái vui nào đậm-đậm bằng cái vui ở gia đình, thì cũng không có cái buồn rào lục-bội bằng cái buồn ở gia đình.

Vì đâu ? Tại sao ? Đoàn-hữu-Minh có thấu cho chàng ? Đoàn-hữu-Minh có biết rằng vợ đã rõ cái lỗi của mình chàng ?

Cái thấy của tinh-nhơn thầy, không phải là ảo-trạng đâu. Quả thật vợ thầy. Vợ thầy thấy người của mình yêu kinh trọn đời, erga-nghiêng giữa trận ogn lối bướm lá ! Nào-nồng thay !

Vì vậy mà cô Dung khò-tâm; bị cái khò-tâm gom ghê hơn thuốc độc !

Giết nhau chẳng cái lưu-cầu.

Giết nhau bằng cái áu-sầu độc chua ?

Cô rầu vì cô cạn xết hết rồi, muốn ngui nào biết phương chi...

Cô hiểu : « trai răm thè bảy thiếp, gái chính-chuyên một ctong » là cái tục thô ray ở trước mink, đầu xấu, tối, cũng không chỉ rạng rỡ. Chàng phải rời khỏi Nam này là thế ; khắp trên mặt đất, rẽ ở trước nêu pheng-uc cầm cưới bầu, cưới lè, ili dòn ông họ lại lên-lút trang-heo, có người dám phi cũn regan lắc mìn mà mua cái heo cũn tan-ác giữa đàng, mà rango elut phan thua huong thoi. Tài rào cầm ragan cái lọn còn ông ! Huống chi đàn bà ta dã nghe câu « chàng chúa vợ là tôi » ili phải xét lèu quyền chồng, phản vợ.

Vì cái lè-lục cõi-lai nên đàn bà phải chịu : ili tôi lui

muốn được vợ, buộc phải tốn công, lao công. Vì công của ấy là xem ra cuối vợ, bè ngoài nói rằng kết bạn, chờ kỵ trung là mua một người vừa ý để lợi-dụng mà thôi. Vì vậy mà buộc cái elut lung cho phụ-nhơn, chửi tùng dữ các phương-diện !

Mua được món này, tất có quyền mua món khác ; Huống nữa là chùa ! Chùa xuốn dùng mấy lời cũng đặng ; còn tôi chàng phép hai lòng !

Chồng trung-tín ấy là phước, có dày-dọa cũng phẫn « trong nhở, dục chịu », chồng tự-do hành-dộng, qui hò lo sao cho vợ no con ấm là đủ rồi, chừng nào dể cho thiểu-tron đời, erga-nghiêng giữa trận ogn lối bướm lá ! Nào-nồng thay !

Đoàn-hữu-Minh là chồng được lâm, cách đối-dải của thầy không có chi cho vợ trách, con phiền.

Nếu Thầy có ngoại-tinh, chàng qua là một việc huu-han dò thoi. Ông như chim trong trời rộng, cá trong biển sâu, người nội-trợ phải tung quyền kia, có thể nào khuấy rối cái lạc-thú của chàng, cho hay cái lạc-thú ấy khéo giữ thì không nhiều-hại đến gia-dinh hạnh phúc !

Thật Đoàn-hữu-Minh không dại cho đến mè-sa nhan-sắc mà bỏ phế việc nhà.

Cô Dung ngã rì mày diều úy, song vẫn buồn hoài. Tại làm sao ?

Hay là cô ghen ?

Người như cô không có ghen. Thuở giờ thiêng-hạ bằng nói : Người đàn-bà nào màu trắng nôi không ghen. Thế là làm. Thế là không hiểu nghĩa tiếng ghen vậy.

(còn nữa)

Ren và hàng thêu satin dù các màu của người Bắc làm ra dùng để di biểu ai làm kỷ niệm hay mừng vé việc đám cưới, tân-quan, coi lịch sự và quý lâm.

Cô bán M^e V^r Nguyễn-chi-Hòa
tại hiệu: 82, Rue Catinat — SAIGON



Hàng lớn PRINTEMPS tại Paris

Đại-lý: 16, Boulevard Charner Saigon

Tập in hình và giá các đồ hàng dùng vé mùa lạnh năm 1929, 1930 đã có. Ai viết thư lại xin sẽ gửi liền.

TÍNH GIÁ NHẸ

Do nơi: M. VILLA Ingénieur
N° 43, Rue de Massiges Saigon
TÉLÉPHONE: N° 955



TIÊU-THUYẾT

VÌ NGHĨA VÌ TÌNH

19. — Dễ có mấy ai.

(Tiếp theo và hết)

— Ở đó luôn luôn hay sao ?

— Ở luôn luôn. Nếu có về Trà-Bang, thì qua ba lần quâ, nên anh Trọng-Qui hãy coi sóc giữ n việc nhà cho anh, dặng cho qua thấy mặt, qua bớt buồn.

— Bây giờ có còn ở bên Cần-Thơ hay không ?

— Còn chờ. Cô vái van dè n ngày, có trống cho qua tim được con, dặng có hội hiệp với em. Anh Trọng-Qui về trước đó là về thông tin cho cô hay dặng có mừng.

Cầm-Vân ngồi suy-nghĩ, rồi kiểm chuyện khác mà nói, không hỏi thăm việc cô năm Đào nữa.

Qua bữa sau, cùng quay cha mẹ rồi, Cầm-Vân thời-thúc Chánh-Tâm đi qua thăm Trọng-Qui. Chánh-Tâm thâu xếp hành-lý bỏ lên xe, rồi đi Cần-Thơ với Cầm-Vân và hai đứa nhỏ.

Trọng-Qui thấy vợ chàng Chánh-Tâm qua thì chàng mừng rỡ, hối trè & xách đồ vô phòng, sai mực nước rửa mặt lăng xêng.

Vợ chàng Chánh-Tâm rửa mặt thay áo rồi ra ngồi uống nước trà. Chánh-Tâm hỏi Trọng-Qui rằng : « Cô năm đã về trong Trà-Bang, hay là đi đâu, mà không thấy cô ở nhà đây ? »

Trọng-Qui đáp rằng : « Ở cha chă ! Bữa hôm tôi về tôi nói cậu đã tìm được Chánh-Hội rồi, mà mẹ ba cũng đã hết giận cậu nữa, thì con năm nó mừng quá. Nó mời về trống hòm qua. Tôi có nói nay mai gì đây cậu mẹ sẽ dắt Chánh-Hội qua chơi. Tôi biết nó ở lại dặng cho biết mẹ ba với Chánh-Hội. Nó cười và nói rằng phản sự của nó đã dứt rồi, nó cứ đòi về hoài, tôi cầm không được, nên phải cho xe đưa mẹ con nó về. »

Cầm-Vân nói rằng : « Hôm qua, em nghe ở nhà em nói mấy năm nay ở nhà em nhờ có cô năm khuyên giữ nên bớt buồn rầu mới còn sống được mà hòa-hiép với vợ con đây, thì em khoán-khoái trong lòng, em bươn-bả qua dặng ta oia cõi nян. Chẳng dè qua mà không gặp được, thiệt là rủi quỉ. »

Trọng-Qui chau mày nio thinh một hồi rồi đáp rằng :

— Cậu ba nhờ nó thiêt, mà mang ơn nó thì tôi mang ơn nhiều hơn.

— Sao vậy ?

— Mẹ nghe đó mà coi : tại tôi làm cho cậu ba lìa vợ mất con ; nếu dè cậu ba buôn râu mà chết, thì tôi mang cái quan báo lòn biết chừng nào. Con năm Đào nó lanh việc khuyên giãi cậu ba, tuy là nó cứu mạng của cậu, song kỳ trung thì nó giúp cho tôi khỏi mang tội ác chờ. Tôi nói với nó hết sực, nó mới chịu lanh cái vai luồng khò khao đó, chờ phải lự ý nó làm đâu.

Chánh-Tâm nghe nói như vậy chưng-hững, bèn hỏi rằng :

— Té ra anh cây cô năm ra công mà khuyên giải cho tôi đó hay sao ?

— Chờ sao ! May năm nay cậu không dè hay sao ?

Không.

Trọng-Qui cười ngất rồi nói rằng : « Bây giờ cậu đã kiểm được cháu, mà mẹ cũn hết giận cậu nữa, chắc cậu hết buông râu rồi, vây dè tôi nói thiệt cho cậu hiểu. Khi tôi làm dù thử cách mà tim Chánh-Hội không ra, tôi nói không mè-êng mà mẹ ba cũng phiền cậu hoài, cậu qua ở bên này cậu không ăn không ngủ, ngày khóc đêm than, tinh thần mệt mỏi, tôi sợ cậu chết quá. Tôi cứ nói lão với cậu rằng tôi chắc tim cháu được, tôi cứ nói gạt cậu rằng mẹ ba bớt giận cậu. Ma nói lão nói gạt thì trong năm mươi bữa, chờ gạt luôn luôn năm này tháng kia hoài sao được. Tôi tinh gân nát tri khôn, mà cũng không biết liệu làm sao. Tôi thấy con năm Đào neli-na đậm-thắm, ăn nói lành lợi, mà nhan sắc lại đẹp-dẻ nữa. Tôi mời nani-ni với nó dặn dò giúp tôi mà gò sâu cho cậu. Tôi xin nó giàn dặng đầy đưa lời nói, trêu ghẹo dung nhan cho cậu say đắm mà tạm quên việc nhà, dặn cho tôi có ngày giờ mà kiểm Chánh-Hội và nani-ni với mẹ ba. Ban đầu nó không chịu. Nó nói cũng phải, phản dàn-bà ra lanh vai luồng trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy thì còn gì là danh-dụ, bởi vì nó giữ gìn neli-na thì nó biết, chờ người ngoài ai biết được mà không chê cười nó. Tôi cãi với nó, tôi cãi nghĩa cho nó nghe, tôi nói nó làm đó là làm một việc đại nghĩa, nó liều mang liêng thi phi chút dính mà cứu được sanh-mang của cậu, lại cũng cứu cho tôi khỏi mang quan báo nữa. Tôi nani-ni quâ nela nó coi. Ma chừng nó làm cho cậu bớt buồn rồi, thì nó lại buồn, nên cứ theo đó, về hoài. May năm nay tôi nói lâm mà cậu mẹ tôi cũng ép nó nữa, nên cứ chảng dã nó pâi ở ngoài nay, mà coi bộ nó khò khao không biết chừng nào. Bán bòm tôi về tôi nói cậu đã hòa-hiép với vợ con rồi, thì nó mừng quá, mừng cho phản cậu bết buôn râu, mà cũng mừng cho nó hết nhọc lòng nữa, nên dời về Trà-Bang liền. »

Cầm-Vân nghe rồi thì nàng nói rằng : « Em phải vô Trà-Bang mà ta'u n cô năm mới được. Cô biết liều danh-dụ mà làm việc đại-nghĩa, coi bộ em en sỹ đường xa mà không dến tạ ơn cô hay sao. »

Chánh-Tâm cũng nói rằng : « Tôi cũng phải dì tạ ơn cô năm nữa. Tuổi nay tôi khôig dè có có lồng muôn cứu tôi như vậy. Ngày nay tôi đã nay rồi, mà tôi không đến tạ ơn cô, thì tôi vô tình bắt nghĩa lâm. »

Trọng-Qui sẵn lòng dắt hai vợ chồng Chánh-Tâm đi, nên qua ngày sau anh cõi sớm mai rồi, chàng biếu dem hết hai cái xe hơi ra mà di Trà-Bang với nhau.

Ông Hội-dòng Qayeq hui cõi trưa dã rồi. Sau vưứn giò đánh lá cõi khua lach-xach, trước sìn gá cõi rồng cõi gáy ô-ô. Ông nằm lim-dim mo-màng, nua mõ nua tinh. Thinh linh ông nghe tiếng xe-hơi queo và cửa, ông lồm-cõm ngồi dậy. Ông thấy hai cái xe-hơi đậu nõi đuôi, cái trước thi có hai cha con Trọng-Qui đương dắt nhau bước xuống, còn cái sau còn mõi tinh, thi Chánh-Tâm ngồi với một

người dàn-bà và hai đứa nhỏ. Vì ông có nghe cô năm Đào về nói Chánh-Tâm đã tìm được con và đã thuận với vợ rồi, nên ông thấy Chánh-Tâm đi có dàn-bà con nít thì ông định chắc là vợ con của chàng, bởi vậy ông kêu bà Hội-dồng với cô năm Đào om-sòm, biếu ra mà tiếp khách.

Bà Hội-dồng với cô năm Đào vừa ra, thì khách đã bước vô cửa, ba người lớn đi trước, ba đứa nhỏ theo sau. Chủ khách chào nhau lăng-xêng rồi ông Hội-dồng mời ngồi. Cô năm Đào hỏi Chánh-Hội là đứa nào, rồi cô ôm nó mà nựng nịu và nói với Cầm-Vân rằng: « Bữa bỗm anh hai em về thuật chuyện lại cho em nghe, thiệt em mừng quá. Trời khiếu thiệt cũng kí! Kém nó hết sức không được, rồi bình-linh nó về ở trong nhà mà không bay! »

Con Lý đứng trước lấp-ló trong cửa buồng mà dòm. Chánh-Tâm ngó thấy bèn kêu nó ra rồi vỗ đầu nó mà nói với Cầm-Vân rằng: « cháu đây là con của cô năm. Nó một tuồi với con mình. » Cầm-Vân kêu nó lại gần, tay rờ rờ n nó, còn mắt thì ngó cô năm Đào mà hỏi rằng:

— Có có một mình cháu đây?

— Em có một mình nó đó.

— Bữa bỗm, về Láng-Thé, ở nhà tôi nói chuyện lại tôi mời hay mấy năm nay nhớ có cô khuyên giải, nên ở nhà tôi bắt buôn rầu mà lo kiếm con. Tôi nong-nâ qua Cần-thơ dặng gấp mặt mà tạ ơn cô, té ra qua đó thì cô đã về trong này rồi, mà anh Bác-vật lại thuật rõ công việc lại cho vợ chồng tôi nghe. Tôi hay cô vì đại-nghĩa mà phải liều danh-dự dặng cửa ở nhà tôi, bị tôi càng kinh mến cô lắm, nên vợ chồng tôi vỗ dậy trước thăm hai bác, sau ta ơn cô. »

Cô năm Đào cười rất hưu duyên mà đáp rằng: « Anh hai em thêu dệt nhiều chuyện dặng cho mơ tưởng em là đúng-lắng, chờ việc em đã làm đó là việc thường, có chi đâu mà gọi là ân nghĩa. Em sợ cậu Tú-tài buôn rầu quá, cậu chết đi, thì cái tội của anh hai em không thể nào chuộc được, nên em phải rằng mà khuyên giải cậu. May nhờ cậu không ché những lời khuyên của em, cậu bớt buôn chút dính và cậu sống được mà hòa hiệp với mẹ và cháu, ấy là cái phước đức của cậu, chờ không phải công cán gì của em đâu, xin mẹ đừng nói tiếng cảm ơn mà ái ngại cho em. »

Chánh-Tâm vừa nghe nói như vậy, thì chàng đứng dậy nói rằng: « Cô khâm nhượn, cô không chịu lanh lời cảm ơn của vợ chồng tôi, không lẽ tôi dám cãi. Nhưng mà tôi xin lỗi cho cô biết rằng mấy năm nay cô vì tôi mà phải nhọc lòng cực trí, cô vì muỗi i cừu tôi mà phải liều mạng tiếng thị phi, cái cũ-chì ấy tôi kính trọng lắm, tôi sẽ ghi lục trong tri tôi hoài, dù có cần cũng không được. »

Cô năm Đào cười, rồi mời Cầm-Vân uống nước, cô không trả lời với Chánh-Tâm.

Cầm-Vân thấy cô năm Đào có nhan-sắc, mà lại có nết-na, thì yêu cô liền; mà ngồi nói chuyện với cô một hồi, nghe cái giọng thanh tao, nghe những lời trung hậu thi càng mến cô nhiều hơn nữa. Nàng theo mời cô ra Cần-thơ chơi, dặng chị em có ngày giờ nhiều mà nói chuyện với nhau. Cô năm Đào lấy cớ không có ai ở nhà mà từ, rồi lại cầm khách ở lại ăn bữa cơm chiều rồi se vè. Cách cô cầm vợ chồng Chánh-Tâm không thể từ được; mà cũ ig tại Cầm-Vân triều-mến không muỗn về, nên ai nấy đều vui ở mà ăn cơm.

Sách học của Tân-Dân Thơ-Quán

93, Phố Hàng Bông Hanoi (Bắc-kỳ)
có bán tại Tin-Đức Thư-Xá Saigon

(Tiếp theo bài ký P.N.T.V. trước)

Choix de dictées expliquées.	
Cours Élémentaire — NGUYỄN-VĂN-TUYỀN soạn	0\$35
40 morceaux de Récitation française par	
NGUYỄN-DŨC-PHONG Instituteur.	
Cours Élémentaire (adopté)	0.23
Cours Préparatoire (adopté)	0.25
Hai cuốn trên dày đều có giải nghĩa rất kỹ. Các ông Giáo, bà Giáo, nên bảo họ trả muộn từng vira đỡ phí thi giờ chép bài, vira khôi số họe trả chép sai. Vả họe-trò rất nên có cuốn Récitation française để thời-thường xem lại, học lại.	
Cent dictées du Certificat d'études. par NGÔ-VĂN-MINH et CAO-VĂN-HÀI Instituteurs.	
Questions d'examen — Réponses (adopté)	0.40
Problèmes du certificat d'études. par PHAM-VAN-THU NGUYỄN-THÉ-HỘI et LÊ-VĂN-NGỌC Instituteurs.	
Problèmes-types — indications — solutions.	
— Réponses (adopté)	0.50
Văn Quác-Ngữ Tân-Dân (đã duyệt y)	0.05
Lên bầy — Sách tập đọc cho văn, cho trẻ con mới học qua sách Văn Quác-Ngữ	0.12
The giới trẻ con, của VŨ-DINH-LƠNG biên-lập — là một tập chuyên giải-trí cho học trò từ lớp Sơ-dâng trở xuống. Vui mà có ích, có ích cho tâm-hồn, cho tri-thức con trẻ. Hiện sách dùng để làm Lectures récréatives — cho học-trò, mì-có cuốn này.	
Hội-dồng học-vụ đã duyệt-y	0.25



Tổng-tiếng-linh bên tàu mặc áo Hải-hồ-bí 2 muôn đồng, không tiện bằng áo Huê-ký của qui-bà qui-cô annam ta, vì áo này khí mưa mặc khòi lem đao lót trong mình, khi lạnh mặc rất ấm, ngoài bằng hàng Huê-ký màu nước biển và màu sám ửng hồng, trong lót cao-su coi rất thanh nhã, giá từ 25\$00, áo nhung to thượng hạng giá 75\$00, chí hiệu TÁNG - KHÁNH - LONG, 84 Bonnard Saigon là có dù kiều kim thời, để qui-ông qui-bà mà thôi, vì hiện nay chuyên may áo-phục và bán giày, nón, dù thử hàng lụa, Laines các màu, Nỉ den thiệt tốt, thợ may rất khéo, được vửa lồng qui-ông, qui-bà vây.

XIN KÍNH MỜI

Về tối nhà Trọng-Qui thì Cầm-Vân cứ khen ngợi cô năm Đào hoài, nàng khen nhan sắc, khen nết-na, khen tánh tình, mà cũng khen lành lợi túa. Chẳng hiểu trong đêm ấy nàng ngã tíc rào, mà sáng bửa sau nàng tỏ với Chánh-Tâm rằng nàng muốn sao được kết nghĩa chị em và ở chung một nhà với cô năm Đào; rồi nàng lại cậy Trọng-Qui làm mai dặng cho chồng nàng cưới cô nó làm đệ nhị phòng. Chánh-Tâm nghe vợ tình như vậy, thì biến sắc mà nói rằng: « Em tình như vậy không nên. Thiệt mấy năm nay cô năm Đào có làm cho qua động tình chút đinh. Nhứt là mấy bửa rày qua hiều rõ cùi chì của cô, thi qua càng yêu mến cô lung lâm. Nhưng mà cô là người phàm già cao thượng, minh không nên làm cho hèn hạ cái ân nghĩa của cô. Em có mến cô thì kết làm chị em lên xuống thăm nhau mà thôi, chờ dừng tình việc gì khác mà chờ phải thành chồ quấy. »

Cầm-Vân một là vì cảm nghĩa, hai là vì mến nết của cô năm Đào, nên chồng ngăn cản nàng không chịu nghe lời, cứ nài nỉ Trọng-Qui làm mai giùm hoài. Trọng-Qui thấy Cầm-Vân thiệt tình, mà cũng muốn cho em được gần người phải, nên ngồi xe đi Trà-Bang một mình. Đến chiều xe về tới, chàng vừa bước vỗ cửa thì lắc đầu nói rằng: « Không được. Nó rày quá! » Cầm-Vân lấy làm lạ nên hỏi rằng:

— Tại sao mà không được?

— Để tôi đọc hết công chuyện lại cho mẹ nghe: vỗ tôi nhà tôi thưa với cậu mẹ tôi trước, cậu mẹ tôi băng lồng. Tôi mời kêu con năm ra mà hỏi ý nó. Nó vừa nghe nói thì nó cự tôi quá. Nó nói không phải nó chờ cậu ba, hay là nó nghi bụng mẹ. Nó được làm vợ cậu ba và được làm em mẹ thì nó có phước lâm. Chờ chỉ thuở nay nó không quen biết cậu ba thì nó ưng.

Ngất vì nó gần-giui với cậu ba đũ hơn năm năm, nêu bây giờ nó ưng cậu thi còn gì danh-dự của nó. Nó khuyên cậu ba như có thương nó thi làm anh em vây thôi, dặng cho cậu trọn nghĩa cung thường, và cho nó khỏi nhuốm nhơ danh-dự. Nó nói tôi nghe phải quá, tôi nghe họng cãi không được, nên leo lên xe mà về liền. »

Chánh-Tâm cười và nói rằng: « Tôi nói hay hòn? Với cô năm, không phải nbu với mấy người khác đâu. »

Cầm-Vân chát luối than rằng: « Người dàn-bà biết làm đại-nghĩa mà lại biết trọng danh-dự như vậy, mà tôi không được ở chung một nhà, thiệt đáng tiếc quá! »

Vợ chồng Chánh-Tâm ở chơi với Trọng-Qui ít ngày rồi dắt nhau trở về Cholon. Chánh-Tâm son vê cái nhà lầu đường Thuận-Kiều lại, mua thêm bàn ghế, lũ giường mà dọn dẹp hực hở, rồi rước vợ con về đó mà ở.

Chiều lại, trời trong gió mát, ngoài đường kè ngõi xe, người đi bộ, qua lại dập đều. Chánh-Tâm nhắc ghẽ dẽ trước sân ngồi chơi với vợ, nhìn cảnh cùi thi nhở dạng bà Tống vỗ ra, nhắc chuyện xưa thi thương phần TỐ-Nga vẫn vội. Vợ chồng dàn-dạo, dương say vi nghĩa, dương mến vi tình, bình-linh Chánh-Hội đứng chơi với thằng Qui ngoài cửa ngõ, nó vùng ia lớn lên rằng: « Qui ơi, phải rồi, này à! Năm trước tao vỗ nhà này tao kiểm má tao dây. Tại ba tao cho Tày mướn nhà, nêu minh vỗ minh mới gặp bà dăm bã nói lăng-liu đó chờ gi, phải hòn? »

Thằng Qui gặc đầu.

Vợ chồng Chánh-Tâm ngồi con mà cười, rồi kêu nó vỗ giành nhau ôm nó mà hun.

HEȚ

VUI THÚ TRONG GIA ĐÌNH

• Cái vui thú trong-bóng nhứt, bén-bí nhứt, là cái vui thú trong gia-dinh. Trong các sự giải-trí, giúp vui trong gia-dinh thi không có vật gì bằng: Máy hát PATHÉ và đĩa hát PATHÉ.

Nghệ nhạc hay thi có thể đổi tánh tình con người, và nhạc cũng giòng một thứ tiếng nói riêng mà tình-thần, tri-í-hào chưa tò-ta-dặng.

Lúc trước, nghe máy hát, đĩa hát thi khó tra thiêt, dọng thi rè rè, tiếng thi khan-khan nghè-nghẹt, khi nào cũng giòng dọng ông già khò-khé trong ông. Chờ như bây giờ nghệ làm đĩa hát dã tinh-xảo-lâm. Đĩa chạy bằng kim-sắc, lạy hơi điện-khí đã khá rồi, mà mới đây hàng Pathé lạy hơi-bán Autocam, lại dùng máy Vô-tuyên-liện mà lạy; thi hèt súc tinh-thần, hèt súc-án-ái, rõ ràng. Hiện bây giờ đĩa hát kium-thời nhứt là đĩa hát Pathé Vô-tuyên-diện, trông dò có con gì.

Dàn-bà khôn thi làm gia-dinh vui-về và nên sắm máy hát PATHÉ. Chóng khôn thi chơi lảng phi, con cái tuy là chơi mà mờ mang trí nào.

Máy hát dù thử, đĩa hát Vô-tuyên-diện bán tại:

PATHÉ-ORIENT

10, Boulevard Charner. — SAIGON



PHÂN NHI ĐỘNG

Luận về loài thú hữu dụng.

Trò Phuộc, trò Lộc và trò Thọ, ba trò đồng học mập trưởng, tới giờ chơi, ngồi lại nói chuyện với nhau. Trò Phuộc hỏi trò Lộc và trò Thọ rằng : « Tôi đã tai trò, trong các con thú, con nào là hữu dụng hơn ? » Trò Lộc nói : « Con ngựa là hữu dụng hơn hết. » Trò Thọ nói : « Con trâu và con bò hữu dụng hơn. » Trò Phuộc nói : « Hai trò nói đều không nhầm, tôi nói con lừa là hữu dụng hơn. » Trò Lộc và trò Thọ đều không chịu.

Ba trò cãi lây cung nhau, thay nhau dặn, liền nói rằng : « Ba đứa bay cái lông diều chi đó vây ? » Trò Lộc đứng dậy thưa thiệt chuyện ấy với thầy. Thầy hỏi rằng : « May mắn gọi ngựa là hữu dụng hơn hết, thi phải cắt nghĩa chỗ hữu dụng của con ngựa cho taonge, dặng lao xanh cho. » Trò Lộc thưa rằng : « Người ta dùng ngựa mà cõi cưng dặng, dùng mà kéo xe cũng dặng, rò chạy mau lâm, dẫu có người nào sức mạnh cho mấy, chạy hay cho mấy, thi cũng không kịp nó ; khi dùng về việc chinh chiến, nó lại xông luoc vô et ô đường tên nũi đạn, mà lập công lớn cho người ; đến khi nó chết, lồng gáy và lồng đuôi của nó, dùng mà làm dặng vật nõ vật kia, thi nó dùng mà nuôi thú khác dặng. Như vậy, chưa phải nó là hữu dụng hơn hết sao ? » Trò Phuộc nói : « Ai ai cũng đều khinh thị con lừa là dở hơi ngựa, tôi đây cũng thấy có chỗ nó không bằng ; song việc chịu khó chịu nhọc, tánh ở hiền lành ; không kén ăn, rom khéo có mục rõ ăn cũng dặng, nuôi nó thi ít tốn bon ruya rất nhiều. Vã lại, da nó dùng mà bịt trống cũng dặng, thịt nó dùng mà ăn cũng dặng, xương nó dốt ra tro mà làm phân cũng dặng. Như vậy, chưa phái con lừa là hữu ích hơn hết sao ? » Trò Thọ nói : « Con Trâu, con bò mạnh hơn lại bay chịu khó. Những việc làm ruộng làm rẫy, nhờ trâu và bò nhiều lâm. Vã lại, thịt nó nuôi người cũng dặng, xương và sừng của nó thđùng làm vật nõ vật kia, da nó thi dùng mà đóng giày cũng dặng, còn mõ nó lại dùng mà thoa da giày cũng dặng. Cả mình con trâu và bò không bỏ chỗ nào. Như vậy, chưa phái trâu và bò là hữu dụng hơn hết sao ? »

Thầy cười rằng : « Ba đứa bay nói đều phải. Chỗ nào nhiều núi thi lừa là hữu dụng hơn, còn trâu bò và ngựa, thi có chỗ trâu bò là hữu dụng hơn, mà cũng có chỗ ngựa là hữu dụng hơn, nếu nói về việc ăn thịt thi trâu bò là hơn hết. »

Rút ở sách M.H.S.G.

Lịch sử cô Phượng?

Sự lá nước ngoài

Một con rùa sống 300 năm

Con rùa này sống đã được hơn ba trăm năm rồi. Nó sanh tại cù-lao Galapagos, giữa biển Thái-binh-duong. Trên cù lao ấy người ta còn giữ được những giấy tờ chứng thiệt rằng con rùa đó sanh ở đó hơn 300 năm nay. Sau người ta đem nó sang bến Mỹ được bảy chục năm rồi và hiện nay nó còn ở trong sở thú tĩnh Denver. Tánh nó rất hiền, chỉ ưa bò chơi ở trên những bãi cỏ khi trời nóng. Tuy nó hơn 300 tuổi mà nó còn ăn khỏe và súc còn mạnh lắm, một đứa nhỏ ngồi trên lưng nó mà nó đi như thường, không có sắc mồi mệt. Những người gác sở thú Denver có thuật lại rằng phần nhiều con thú như con voi, khi trở về già hay có tánh dữ tợn ; còn con rùa đây thì khác hẳn, càng nhiều tuổi, coi bộ nó càng hiền lành. Người ta chắc nó còn sống được nhiều năm nữa.

Thuần Phong

Thượng Đẳng Được Phòng
SOLIRENE
Ở ngang nhà hát tây
PHÒNG RIÊNG DỄ THỦ NGHỆ THEO CÁCH HÓA HỌC
THUỐC BÀO CHÈ SẮNG
TRÙ CÁC VỊ THUỐC – DỒ VẬT HÓA HỌC
LÀNH DẶT-DỄ PHÒNG HÓA HỌC
CÓ BẢN ĐỦ DỒ KHÍ NGHỆ VỀ VIỆC MỎ XÉ
DỒ DỄ CHO NHỮNG NGƯỜI CÓ LÂT DỨNG
SỞ RIÊNG DỄ CHẾ THUỐC THEO TỌA QUAN THẦY LÚC
GẤP RẤT TRONG BÈO TRÙA VÀ NESA DÊM KHUYA KHOÁT
Bản thuốc trọng Lực-tinh không tinh tiến giờ
LÀM KIẾN CON MẮT THEO CÁCH Y KHOA
Bán dù dỏ dùng trong việc trồng rau
Đó nghề về việc chụp hình – Dầu thơm dù thử
Làm Đại-lý cho hãng "KODAK"

CHUYỆN VUI CHO CON NÍT

Chuyện ba người linh

(Tiếp theo và kết)

Ba người đồng ý rồi chia tay. Anh linh thứ nhì đi đường phía tay mặt ; còn hai anh kia kết bạn với nhau, thi đi ra đường phía tay trái.

Nói riêng về anh linh thứ nhì, ngày đi đến nghỉ, mấy ngày ròng rả, một buổi chiều kia, không để lại lời khu rừng gấp thẳng lùn áo dò năm nọ. Anh ta đã mệt mỏi, lại thêm trời tối đường xa bèn dựa vào một cây cỏ-tho mà ngủ. Một lát anh ta ngủ say lầm.

Sáng bữa sau, chàng mở mắt dậy, thấy trên cây vỏ số là trái bồm, vừa chín vừa lớn, thi mừng lắm, nhơn dịp dồi bụng, hái một trái mà ăn. Lại ăn luôn một trái thứ hai, một trái thứ ba nữa. Khi chàng ăn hết trái thứ ba, thi tự nhiên thấy mũi mình có cảm giác lạ lung lâm, là mũi cứ dài thượt ra, dài tới rùng rỗi, mà còn dài nữa. Anh ta sợ hãi, la lên rằng :

— Trời ơi ! Sao mũi tôi dài dữ quá vậy ?

Anh ta càng sợ chừng nào, thi mũi lại càng dài chừng nấy. Lúc đó, mũi đã dài chấm mặt cõi rồi, mà nó vẫn dài, chưa biết đến đâu là cung. Sau hết, mũi ra càng dài, anh ta đã thấy thân thể của mình nặng trùi, đứng lên hết nỗi, mà mũi còn có thể dài, đã qua non vượt núi, không biết là nó dài tới địa-phương nào rồi.

Trong khi ấy, hai anh linh kia duơag dắt tay nhau, thung thỉnh mà đi. Ngày kia đi tới một chỗ, bị vật chí vướng cảng, té dụi một cái. Anh linh thứ ba la lớn :

— Ủy trời ơi ! Vật chí là lung vây này.

Hai chàng ngó kỹ, thi ra cái mũi. Liền bàn nhau rằng : « Chuyện này lạ lung quá, ta có thể cứ theo cái mũi này mà đi, coi chū-nhọn của nó là ai ? »

Bấy giờ hai người cứ theo cái mũi mà đi hoài đi húy, mấy ngày mấy đêm, mới tới dưới gốc cây cõi-tho, là chỗ của bạn ngồi đó, coi tình cảnh đang thương lâm. Hai người định ném anh ta dậy, song cái mũi quá nặng, có lẽ tới mấy muôn người cũng nhác lên không nổi. Hai người chịu phép ngồi xuống, chàng biết tình sao. Vira khi ấy, có anh lùn cho bùn bồi ngày trước hiện ra, thấy tình-canh như vậy, cười mà nói rằng : « Ha ha ! Tại mấy anh tự kiêu quá sặc, đem bùn-bối của ta cho mà dùng vào những việc không chánh-dâng, mới có ngày nay. Tôi nghe dử không, bảy giờ lại cầu ta giúp bay sao ? »

Rồi đó tháng lùn áo dò, biểu hai người kia trèo lên cây gần kẽ dò, hái một trái mơ xanh cho ăn. Ăn rồi trái mơ, thi mũi thực lùn lùn lại như cũ. Tháng lùn lại nói :

— Thời bây giờ tôi cho mấy anh 10 trái bồm và một trái mơ xanh, đem tới nước kia mà dùng cho công-chúa ăn, thi tự nhiên lấy lại dặng mấy món bùn-bối.

Tu ba anh linh ta on rồi đi, tình kẽ với nhau rằng một anh già làm người coi vườn đem 10 trái bồm dâng cho công-chúa, thi tự nhiên công-chúa phải trúng kẽ. Quả nhiên một anh già, dâng cho công-chúa, nói rằng trái chín trong vườn ngự-uyễn. Công chúa tưởng thiệt, lại hưởi mũi thơm, liền gột ăn. Ăn hết một trái, hai trái, ba trái, ăn chừng nào thi mũi dài chừng nấy. Trước hết mũi còn leo qua cửa sổ, rồi

qua hué-viên, rồi ra khỏi hoàng-cung, rồi không biết đi tới đâu nữa.

Quốc-vương thấy vậy sợ hãi lắm, liền truyền chỉ cho người trong nước, nếu ai cứu được công-chúa thì chia nửa đất nước cho. Khi ấy, bao nhiêu y-sanh và thầy pháp trong nước đều lai ra tay, nhưng không thấy kiến-hiệu gì hết.

Tới đây anh linh thứ hai biết rằng thời-co đã tới, liền giả làm một vị lương-y, lại xin ra mắt quốc-vương, tâu rằng mình có phép tri được binh công-chúa Quốc-vương liền cho vào nối cung để thăm bệnh công-chúa, anh ta làm bộ cho thuốc cầm chừng, chờ không cho hết, làm cho công-chúa đau đớn như mồi lâm. Anh ta chỉ cho công-chúa ăn một chút thanh mai, cho mũi thực bớt lại chút đỉnh mà thôi. Tới ngày thứ tư, anh ta nói :

— Công-chúa có bệnh kin, tôi tài hèn sức mòn, khó trị cho hết dặng.

Công-chúa nói : — Bệnh kin là thế nào, xin lương-y nói rõ cho hay.

Anh ta dụ dụ hoài không chịu nói, công-chúa rên la năn nĩ hết sực, anh ta bèn nói :

— Hình như công-chúa có giật của ai ba món bùn-bối gì đó, cho nên mới sanh ra bệnh này. Nếu đem ba món bùn-bối đó trả người ta thi tự nhiên bình hết.

Công-chúa nghe qua, chối từ rằng không có việc đó. Tin ấy tới tai quốc-vương. Quốc-vương có lòng thương con, liền tới khuyên nhủ rằng :

— Thân con qui hon ngàn vàng còn tiếc chi ba món bùn-bối đó, thời con trả lại cho người ta.

Công-chúa vì mũi đau và có cha khuyên hoài, liền sai thị-nữ đem ba món bùn-bối là cái áo tiên, cái túi vàng, và cái tu-hít, trả cho ba người linh. Anh linh giả làm y-sanh kia, thâu ba món ấy rồi, bèn đưa cả trai thanh-mai cho công-chúa ăn. Công-chúa ăn rồi, thi mũi thực vô như cũ.

Anh linh ta, liền khoác áo tiên, deo túi vàng lên vai, cầm tu-hít ở tay, từ biệt quốc-vương và đình-thần, chạy ra khỏi cung điện cũ, mà hưởng sự giàu sang cho tới chết.

Rút trong THIỀU-NIỀN TAP-CHI của Tàu.

Mời bòn tuổi dâu dà lày vợ

Có một lò bão ở nước Tuyêc-ky (Turquie) dǎng tin rằng mai mối sẽ có cái đám cưới vợ cho tháng nhỏ mới có... bốn tuổi.

Tháng nhỏ này tuy còn ít tuổi song nó, cung cao lớn lực lưỡng, như người thanh-niên vậy. Nó lại có thông minh và tánh-cách y như người lớn, chờ không giỗng con nít một chút nào.

Cha mẹ nó thấy nó như vậy, thi định lo bè gia-thất cho nó và các quan lương-y cũng khuyên như vậy. Nhưng luật bên nước Tuyêc-ky, hễ con trai dảng 18 tuổi mới được lấy vợ. Cha mẹ bèn làm đơn xin tòa án già on cho tháng nhỏ ấy được lấy vợ sớm. Tòa án cho. Tháng nhỏ ấy định sau khi cưới vợ rồi, thi dắt vợ qua du-lịch bên Châu Mỹ.

Chuyện này cũng thật là một chuyện quái lạ.

Kirou Cố-nhát BISQUIT DUBOUCHÉ
là thứ tốt nhất.