

NĂM THỨ NHỨT. — SỐ 21

GIÁ: 0\$15

19 SEPTEMBRE 1929

Thú-nú Tân-văn

TUẦN BÁO XUẤT BÀN NGÀY THỨ NĂM



*Phản son tó dièm sơn-hà,
Làm cho rõ mặt đàn bà nước Nam*

TÒA BÁO
(RÉDACTION ET ADMINISTRATION)

N° 42 — Rue Catinat — N° 42

SAIGON

8 000
17 d.

Đại-lý độc-quyền



**HÀNG
BOY-LANDRY**
**Saigon — Haiphong — Hanoi
Thakhek — Shanghai**

NĂM THỨ NHƯỚT. — SỐ 21

SÁNG-LẬP

Maison NGUYỄN-DUC-NHUAN

Mua báo, gửi bài,

trả tiền xin để cho:

M. NGUYỄN-DUC-NHUAN

Tông-Lý

Phụ nữ Tân Văn.

42, Rue Catinal,

SAIGON

XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

PHU NỮ TÂN VĂN

TÒA SOẠN: 42, Đường Catinal. — SAIGON.

19 SEPTEMBRE 1929

CHỦ-KHIỆM
M. NGUYỄN-DUC-NHUAN

GIÁ BÁO

Một năm..... 6\$00

Sau tháng.... 3.00

Ba tháng.... 1.50

Lê mua báo xin trả

tiền trước.

ĐÀN-BÀ VÀ TIẾU-THUYẾT

Tôi nghe có nhiều người nói rằng đừng nên cho đàn bà con gái đọc tiểu-thuyết, vì đàn bà con gái đọc tiểu-thuyết, chỉ sanh ra nhiều sầu nhiều cảm, hay là vương lây những cái thói phong-tinh hoa-nguyệt nà thời. Các cụ ta ngày xưa cũng dạy :

Làm trai chờ đọc Phan Trân,

Làm gái chờ kể Túy-Vân Túy-Kieu.

Đời nay, mà ngăn cấm người ta đọc tiểu-thuyết thì thật là một việc không hợp thời, và chàng bao giờ làm được. Ai cần được gió bay ? Ai ngăn được nước chảy ? cứ để cho gió bay, nước chảy, có điều mình phải làm sao cho gió thổi dừng đở cửa xiêu nhà, nước chảy dừng tràn dông ngập ruộng mà thôi chờ ! Cái phong-trào tiểu-thuyết ngày nay nó cũng như vậy. Có phải chỉ có nước minh bảy giờ mới thanh-hành tiểu-thuyết, mới có nhiều người ham đọc tiểu-thuyết mà thôi đâu, ngay ở các nước văn-minh trong hoàn-cầu cũng vậy, càng văn-minh tân-hoa bao nhiêu, thì càng thanh-hành tiểu-thuyết, càng có nhiều người ham đọc bảy nhiêu. Ta coi các nhứt-báo tạp-chí bên Âu Mỹ, tờ nào lại chàng có một phần tiểu-thuyết ; cho đến các sách xuất bản, tiểu-thuyết cùng chiếm một phần nhiều hơn; như vậy thì dù biết ưa tiểu-thuyết là cái tánh chung của loài người, và tiểu-thuyết là món ăn cần dùng cho thân-trí của người đời nay vậy.

Tiểu-thuyết đối với phần nhiều chị em ta, hình như là người bạn chí-thân, rời nhau ra một chút thì có lẽ buồn rầu thو-thản, ăn không ngon ngủ không yên. Thật vậy, có hai cớ biện cho đàn bà con gái ta ham đọc tiểu-thuyết là phải. Thứ nhất là cái thi giờ của chị em ở trong gia-dình rất nhiều, ngoài công việc nhà cửa, bếp núc ra rồi, nếu không phải là người hư, dong chơi cờ bạc, thì trước đèn bên ánh, chỉ có mở cuốn truyện ra đọc để khiến hứng tiêu sầu. Thứ hai là trình-dộ học vấn của chị em mình còn thấp, và lại

cái địa-vị hay còn chật hẹp ở trong gia-dình, chờ chửa ra gánh vác gì công nợ việc kia với xã-hội như các bạn Phụ-nữ ở các nước tiên-tần, mà hiểu rằng phải lo lắng công-cuộc này, khảo-cứu vân-dé khác : thành ra ta gọi là biết chữ, cảm được cuốn sách, thì chỉ có tiểu-thuyết mà thôi.

Tính-thì như vậy, bảo rằng ngăn cấm đàn bà con gái đừng đọc tiểu-thuyết sao được. Không, chị em ta ham tiểu-thuyết là phải, song cần nhứt là phải nên lựa chọn mà coi. Điều này có thể lấy sự suy xét ròng của ta, hay là theo lời huân-giới của các bậc phụ-huynh tri-thức, chờ chàng nên bạ cuồn truyện nào cùng đọc cùng coi, chỉ tiêu-khiển cho ta trong ít giờ đồng hồ, mà làm hại ta cả và thân-thè. Vì ở trong tiểu-thuyết có nhiều điều hay, mà cũng chưa không biết bao nhiêu là cái dở. Hay là nó tiêu sáu khiền hưng cho mình trong những lúc nhàn hạ thanh thoái; mở cuốn tiểu-thuyết ra, mà ở trên giày trắng mực đen dở, có-khi biết được lè này việc kia, có-khi rộng được tri-khon tư-tưởng ; có-khi nó đưa mình đi chơi những dắt lạt phuơng xa, biêt rộng tánh tình phong tục, có-khi nó đem óc minh về nhứng người cũ truyền xưa, suy nghĩ mọi việc hưng vong thành bại. Thê là hay, hay vì nó giản-tiệp mà làm cho ta rộng đường kiền-văn, mò mang sự-học. Còn-không hay là dẫu nó ly-ký chài chuốt đèn dầu, cũng là truyện huyền, nêu minh say mê quá, khiền cho minh chỉ mơ màng màng với nhứng người trong truyện, rồi đến vơ vẩn tinh-thản, mò lòi việc thực, thì thật dễ khiền cho minh lâm đường lạc-lòi, có-khi hại cho luân-ly, hại cho sự sanh-hoạt, hại cho cả cái tương-lai tốt đẹp của minh nữa.

Nếu như chị em ta đọc tiểu-thuyết mà biết bắt chước nhứng hành-vi và chi-tiết của các bậc mẹ-tử, con-thao, gái-giỏi, vợ-hiện ở trong truyện ; biết suy xét nhứng việc hay việc dở, biêt đón rước nhứng

điều phải điệu ngay, thè thì tuy là cảm cuồn truyện đọc để mua vui, mà tức là học những bài để nâng cao tư-cách, rèn đức tinh-thần, còn có gì hay và có ích hợp nữa. Chỉ lo là đọc tiều-thuyết mà học đòi những thói trang hoa, phuơng phàt trong vòng mơ mộng, dèn nỗi chàng kè gi sự thiệt, không cần gì thân-danh, rồi như-nần như mê, deo sáu deo cùm, thật là có hại chàng biết bao nhiêu.

Tuy vậy, cũng nên biết rằng sự hay dở không toàn thi là ở người, mà là ở tiều-thuyết, vì người ta hóa được hay theo tiều-thuyết thì ít, mà thật ra thì tiều-thuyết hóa dở cho người ta thì nhiều.

Bởi vậy, cho nên nói rằng chỉ em ta ham đọc tiều-thuyết là cái tánh hay, nhưng phải lựa chọn mà đọc, và các nhà viết tiều-thuyết cũng nên có lòng thương người thương đời, hạ bút xuồng viết, phải thận trọng lâm mới được.

Coi cái tánh chỉ em ta ưa thích tiều-thuyết, phản nhiều là vẻ mặt ly-ký, bí-mật, sáu-cùm và ngôn-tinh. Những cái lối ấy càng dễ khiến cho người ta mờ màng và bắt chước hơn hết. Sự thật thì món tiều-thuyết ở ta bây giờ chưa có khuôn-phép hay là mục-chuốc gi, cho nên các nhà gọi là nhà viết tiều-thuyết, chẳng kè học-thức cao hay thấp, lich-duyet nhiều hay ít, sự quan-sát rộng hay hẹp, cứ là mạnh ai nấy viết, viết nuong dura theo nhữn g tánh ham muốn xâu-xa của người đời, chứ không có ý gì rắn dạy súra sang cho ai hét thảy. Người đời đã sẵn tánh sáu-cùm, thì họ cho sáu-cùm thêm lên. Người đời đã ham chuyện bí-mật ly-ký, thì họ cho bí-mật ly-ký dào dẻ. Nhưng cái hại ở đó chứ ở đâu. Ta thấy biết bao nhiêu người vi tiều-thuyết mà những trách phận chán đời, hay là ham minh vào đường tội lỗi. Câu chuyện mới rồi, ai cũng còn nhớ mà. Tôi nghiệp cho cô con gái, mới 13 tuổi đâu, đã bỏ nhà đi-tu, tới khi xét ra, thì trên bàn có cuồn tiều-thuyết sáu-cùm.

Nói cho ngay thiệt, một phần rât lớn trong các tiều-thuyết ở nước ta ngày nay, đều có cái nọc hại người như vậy. Chỉ em ta có đọc tiều-thuyết thi cần phải tránh những nọc độc ấy đi.

Song công việc ngăn trừ những cái hại ở trong đám-thư và tà-thuyết mà ra, hình như là chức-trách của những người có quyền giáo-dục ở gia-dinh và xã-hội. Phuơng-diện này, ta nên biết ở các nước văn-minh, chánh-phủ của họ đê phòng nghiêm nhặt lắm.

Ví dụ như bên Pháp bây giờ, đâu có nhà hát bóng nào được chiếu phim ảnh « Chuyện bí-mật ở thành Neu-Do » hay là coi những chuyện như là chuyện « Thằng ôn con ở thành Paris ? » Có nhiều tư-nhơn, đồi với những sách nhảm truyện nhảm, họ cũng coi

Chớp bóng và giáo-dục

Sắp có cái phim ảnh chiếu ở đây mà chỉ em ta nên coi.

Người minh bầy giờ ta coi chớp bóng nhiều lắm, song từ đó tới giờ, những phim ảnh đem chiếu ở đây, đều là những thứ phim tinh-tý hay là tròm cướp, nghĩa là chiếu theo lòng người ta, chứ như sự giáo dục bằng giày phim màn vải, ta chưa có chút nào. Phim ảnh cũng như cái mày day có hai mặt. Nó làm hay cho người mà làm hại cho người cũng có. Các nhà tiều-thuyết của ta, phần nhiều viết bày đặt ra những cái phòng bí-mật, và bọn tròm cướp cũng có dùng súng lục xe hơi, đều là bắt chước ở trong các phim chớp bóng mà ra.

Nào những người dì coi chớp bóng trong những nhà Eden, Casino, Pathé, Palace, xưa rày, có thấy họ cho mình coi phim ảnh nào có quan hệ đến sự vẹ-sanh và sự giáo dục?

Còn may mắn là điều khuyết-diểm ấy, nay mai có chỗ bỗ-khuyết vào.

Thiết vậy, bồn-báo được tin chắc rằng trong ít ngày nữa thi có phim ảnh thật có ích sẽ chiếu tại Saigon, một là phim ảnh về cách nuôi con, hai là phim ảnh về bệnh hoa-liệu. Hai phim ảnh này đều là do mấy nhà bác-học chuyên-môn ở bên Paris đem diễn ra để dạy cho dân bà biết phép sản dục và tránh những bệnh nguy-hiem như bệnh hoa-liệu. Mấy phim ảnh có ích đó, hiện nay đã qua Đông-dương, ngày 20 Aout trước, viện Dực-anh (Institut de la Puériculture) ở đây đã mời các nhà báo đến coi chiếu thử, rồi mai mốt đem chiếu cho công-chung xem.

Chừng nào chiếu các phim ảnh ấy, chỉ em ta nên dì coi cho đóng, trường còn có ích hơn là coi bài cải-luong và đọc tiều-thuyết nhảm.

nurse là cứu dịch. Ở bên Paris, đã có một ông cò dạo — tên gì, tôi quên lửng đi — cả ngày chỉ có việc ăn, rồi đi rào mày tiệm sách, hè thay cuồn nào có hại tới phong hóa là xé là đót. Mày chủ tiệm sách di kiện, tòa xử phạt ít chục quan tiền và bắt thường tiệm sách lão chịu phạt chịu thường xong rồi, lại di kiêm dặng xé nứa. Ở những nước mà người ta nói rằng « Văn-chương không chắc hẳn là quan-hệ đên thê-dạo: làm bộ tiều-thuyết cốt là dặt cho hay, viết cho khéo, cho người đọc mê mệt đi, còn ành-hường về xà-hội phong-tục thè nào, không cần nói dèn » mà họ còn lo sợ ngán dòn như vậy thay, huống chi ở mình.

Nước minh ngày nay, văn-chương thật có quan-hệ đên thê-dạo và phong-hoa, thứ nhứt là quan-hệ đên bọn Phụ-nữ ta, vì hai lè đà nói trên kia, vậy thi chỉ em có ham đọc tiều-thuyết cùng không hại gì, nhưng mà phải coi chừng những cái hại của tiều-thuyết.

PHẠM-VÂN-ANH

Ý-KIỀN CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI THỜI-SỰ

Người Annam ta sang Pháp có phải thế chun một số tiền tàu vé không ?

Lâu nay tại Saigon có cái tin đồn rằng người Annam mình muốn sang Pháp tòng-bạc thì phải ký-quỹ một số tiền 300 \$ 00 làm khoản tiền tàu lúc về. Tin ấy làm cho nhiều người học-sanh, gia-tu vào bức thường, mà muốn sang Pháp học, phải ngân ngai không muốn đi, vì cái khoản tiền 300 \$ 00 ký quỹ đó.

Song mấy tuần trước, báo Opinion dăng rằng tin ấy là tin đồn huyền. Báo ấy đã ra hỏi tại sở phát giấy thông-hành, thì người Annam muốn sang Pháp, nhà nước chỉ bắt buộc có hai điều này :

1. — Giấy căn nước,
2. — Giấy cam-doan của cha mẹ nhận cấp tiền lô-phí, tiền ăn học cho con ở bên Pháp.

Có thể mà thôi, chứ nhà nước không buộc ký quỹ một số tiền gì trước khi đi.

Pbài, lời của báo Opinion nói trúng, song chả trúng cho trong Nam-kỳ mà thôi, nghĩa là người Nam ta đi, không phải ký-quỹ số tiền tàu vé, chờ còn anh em ở ngoài Bắc đi thì phải có.

Thiết vậy, ở ngoài Bắc, nhà nào có con muốn cho đi Tây học, thì ngoài những lệ khác, còn phải tuân theo hai điều khoản này nữa mới được :

1. — Ký quỹ một số tiền cho con đi tàu lượt về.
2. — Phái trình ra một cái giấy của một người Tây nào nhận làm người trông nom cho con mình.

Sự thật là như vậy đó. Anh em ngoài Bắc sang Pháp, ghé qua đây nói chuyện dềnh nhau mặt về khoản tiền ký quỹ.

Than ôi ! món tiền thế chun như vậy, đối với anh em ngoài Bắc ta là nhiều, chứ không phải ít đâu, có khi vì nó mà khiến cho nhiều người dành chịu uổng phí thanh-xuân, lỡ làng học-vấn:

Sở làm phuộc (Bureau de Bienfaisance) của thành-pi ô Saigon có bố-thi cho người Annam hay không ? Hay là chỉ bố-thi cho người tây mà thôi ?

Liệt-quoc-hội phái một hội-dồng qua đây để xem xét về thuế phi

Liệt-quoc-hội có phái mấy quan đại-thần, là những ông Ekstraud (nước Suède), Les Gérard (nước Belgique) và Ha-vlasa (nước Ichécoslovaquie) làm phái-viên qua phuơng Đông để khám thuế phi. Phái-viên ấy đã khởi hành từ ngày 5 Septembre rồi.

Nguyên là hội Liệt-quoc vẫn cho rằng thuế phi là một thứ thuế-dộc, làm hại loài người, thứ nhứt là người ở phuơng Đông, như ta, ta, Triều-tiên, Án-dô, Mã-lai v.v... cho nên nhứt định trừ tuyệt. Đầu có nhiều lần các

nước có thuộc-dia ở phuơng Đông, họp nhau tại hội Liệt-quoc, giao hẹn với nhau trả bỏ thuế phi; nhà nước không bán và cấm không cho dân hút nữa. Song rút cuộc lại chẳng nước nào bỏ, vì mỗi lợi đồ lớn lắm. Liệt-quoc hội thấy các nước phu lôi uác rồi, lại kiểm diều nói che mình, cho nên bấy giờ phải một hồi-dòng qua xem xét tận nơi.

(Tòa kiêm-duyet bưng hết một đoạn dài)

Thành-phố như thành-phố Scigon mà không có một cái nhà thương cho dân Annam, thì thật là khó hiểu, khó nói đến sự văn-minh khai-hòa !

Cái thứ làm reo nay.

chắc ở đây chịu lầm.

Sau khi Âu-châu chiến tranh tới giờ, ta mới biết làm « reo », tức là cách đê tòi bắt binh của mình. Thát, mấy năm gần đây, đã thấy xưởng thợ làm reo, học-trò làm reo, các người làm trong các sở công-sử tư làm reo. Tuy các cuộc làm reo ở ta, không có kết-quả gì hay, song cũng vẫn là người minh biết dùng thử khi-giờ dò lam khi-giờ của kẽ yếu súc. Mỗi lần có xảy ra cuộc làm reo nào, là mỗi lần các báo tay ở đây là : « Công-sản ! Công-sản ! » Mà kỵ thật có công-sản phản-sản gì đâu.

Kết-quả các cuộc làm reo ở ta, là năm ba người nào xưởng khởi lén bị ra tòa án, buộc cho những tội rối loạn cuộc trị-an và ngăn-trở việc làm của kẻ khác.

Phải chi những cuộc làm reo của ta, bắt chước cái lối như vậy thì . . . yên-tâm làm.

Những người làm nhà giày thép ở bên nước Lithuania (châu Âu) bị trả ít lương quâ ; đường sanh hoạt mồi ngày một tảng, mà lương-bông cũng y như cũ, thi đấu co dù nuối vợ con và mướn nhà mướn cửa. Đã nhiều lần, họ đê đơn lên chánh-phủ, xin chánh-phủ xét tình mà lên lương cho họ. Song chánh-phủ cứ giả diếc, hình như không nghe gì hết.

Tới chừng biết là điều yêu-cầu của minh không an thua gì, họ liền nhứt định làm reo.

Mà họ làm reo cách nào ?

Họ không bỏ việc, không rải truyền đor, không xung đột gì với ai hết, họ chỉ đê « hám râu mọc dài ra, cho công chúng thấy họ mà thương. »

Đó, nếu ở đây ta cũng làm reo cách đó, thi chả có mấy anh thợ hót tóc là thiệt mồi hàng.

Ngoài Bắc bây giờ, có lẽ kri năm sau chia van cai gia-dinh không nhì ở, không cấm ăn không áo bẩn. Chúng ta không cứu anh em đồng bào cho gấp, thi còn đợi đến bao giờ ?

Phép phản lào hoàn đồng

Các nhà bác-học bên nước Serbie làm phép phản lào hoàn đồng cho hai ông già trẻ lại

Bời nay là cái đời người ta dùng mưu dùng trả, dám chém nhau, dành giựt nhau ở dưới cờ hiệu công-lý và văn-minh, đến đỗi có nhiều người chán đời giận thế, muốn khuất mắt đi cho rồi, hay là như anh Alain Gerbault, muốn qua tận bến cù-lao Polynésie mà ô, vậy mà có nhiều ông già còn muốn trẻ lại làm chi không biết? Song, hoặc già có những người

*Dẫu không biết sống là vui,
Thì chỉ có biết thiệt thòi là thương.*

Chớ coi những người ở trong khoảng trời đất thái-hình Âu-ca, tự-do hạnh-phước, thì họ ham sống lâu, ham trẻ lại là phải.

Có lẽ vì thế mà lâu nay người Âu-châu chăm lo nghiên cứu về phép làm già hóa trẻ lâu. Phép ấy, cốt tử là lấy cái hạch (glande) của người này mà trồng vào cho người kia, làm như cách chiết cây (greffe) vậy.

Mỗi rỗi, có hai nhà mồ-xé (chirurgien) bên nước Serbie đã thiết-bành cách ấy có kết-quả bay lâm. Họ lấy hạch của một tên lính bị xǔ tữ mà trồng vào cho hai ông già đương binh nằm ở trong nhà thương. Tên lính ấy là Hassan Miphtar, bị tòa án xǔ tữ, và băng-lòng cho sau khi va chết rồi thì thầy thuốc được mở lấp hạch ra. Vậy khi dứt hiệp súng, mà anh lính Hassan Miphtar ngã ra, là hai nhà mồ-xé kia, xách dao kéo lại, mở xác ra lấy hạch mà trồng vào cho hai ông già.

Jacques Lê-văn-Đức và Nguyễn-minh-Chieu

Représentation — Commission — Courtage

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE : CHIẾU 72 Pellerin SAIGON
72, rue Pellerin Saigon — Téléphone 988

1. BÁO KÈ XE HƠI — Xin hỏi chúng tôi thi biết giá mắc rẻ, và khi rủi ro thi chúng tôi bồi thường mau hay là chậm và đê hay khô.

2. BÁO KÈ NHÀ VÀ PHỐ.

3. BÁO KÈ NHUN MẠNG, và bảo kê sự phòng trước, cho con khi thành-thân ra đời sẽ có sẵn vốn mà làm ăn hay là khi mình chết nó có tiền ăn học cho đến cung.

Có Chánh-phủ Toàn-quyền Đông-dương kiêm soái

4. — MUA BẢN ruộng đất, phố xá, nhà cửa.

5. — BÁN SỈ và bán lẻ rượu tay đú thứ.

6. — BÁN gạch bông MOSAIQUES, đá cẩm thạch giả, (carreaux en ciment, mosaïques, vénitiennes, potaux, dalles, buses, sounses, etc., revêtément en mosaique de marbre pour murs, escaliers, parquets etc.) và bắt kỳ đồ chi trong nhà làm bằng đá cẩm thạch giả. Cùng lanh làm mă bằng đá cẩm thạch giả, hay là đồ chi khác theo kiểu họa dô.

7. Bán sáo tay kiểu gọn gàng và rất đẹp (stores).

8. Bán dù các thứ máy đèn khei, xay lúa giả gạo, máy cày máy tàu nhỏ, vân vân.

9. — Bán và lanh làm pháo lây (feux d'artifice.)

10. — Láoh cát phổi, nhà ở và vè họa dô nhà.

Cuộc thi lày một người Học-sanh nghèo lành phản Học-bóng của Phụ-nữ Việt-nam, đã mở tại nhà hội Khuyễn học, số 80 đường Lagrandière, ngày 15 Septembre mới rồi.

Giữa ngày ày thì báo đã di kiêm duyệt xong và lên máy rồi, vì bao giờ cũng vậy cứ sò báo tuần này, thì sửa soạn đã xong từ thứ bảy, thành ra không kịp ngày giờ kỹ thuật về cuộc thi rực rỡ ày. Xin chư vị độc già coi trong sò tới.

Cuộc thi những con nít ngò-nghinh

Các nước văn-minh muốn khuyến khích người ta về việc săn-dục và phép vệ-sanh, cho nên hàng năm, hoặc thành-phủ, hoặc các nhà từ-thiện, đều mở ra cuộc thi những con nít ngò-nghinh. Nhờ có sự khuyến-khích như vậy, mà phép nuôi nấng trẻ con của người ta càng được vững vàng rộng rãi thêm, và cái nạn trẻ con chết yểu, không còn quá tệ như ngày trước. Phép này lấy giống mạnh khỏe, thông minh là ở chỗ đó.

Về phương-diện ấy, có thể nói rằng nước mình chưa thấy thiêt hành bao giờ cả.

Hồi trước đây đã có thi đấu thi con nít tại Saigon, song là con tay mà thôi, chứ con nít ta không ai ngó ngán tòi. Bồn-bảo hằng nghĩ tới việc này luôn, vẫn định để xong cuộc thi Học-bóng thứ nhứt rỗi, thì tình-tố chức cuộc thi đó. Nay nghe tin ở Saigon đã có một hội-lồng thành-lập để tổ chức thi con nít ngò-nghinh. Cách thi làm sao nay mai sẽ tuyên-bố.

Một việc có quan-hệ với gia-dinh xã xâ-hội như thế, vẫn ở trong tâm ý của Bồn-bảo luôn, nay có các nhà nhiệt tâm khởi-xướng lên trước như vậy. Bồn-bảo khôn xiết vui mừng, và sẽ hết sức cỗ-dộng cho cuộc thi này có kết quả tốt-dẹp.

Cái án Cao-Dài

Có gởi bán tại :

Phụ-nữ Tân-văn, 42 rue Catinal.

Imprimerie J. Viết, 85 rue d'Orsay.

Cò-kim Thư-xá, rue Albert 1^{er} Dakao, Saigon.

LUẬT PHÁP CÓ ÍCH CHO ĐÀN-BÀ

Của Trạng-sur TRỊNH-DÌNH-THÀO

NÓI VỀ SẢN-NHIEP CỦA NGƯỜI ĐÀN-BÀ CÓ CHỒNG

Trong một số báo trước, tôi đã nói về cài riêng của người đàn-bà và có nói rằng hiện bấy giờ tòa án bên ta, cũng theo phong-hoa của xã-hội, mà công-nhận rằng đàn-bà Việt-nam ta cũng có của riêng. Của cái ấy, người đàn-bà làm chủ, và sau khi chồng chết hay là lỏ chồng, thì có phép lấy lại mà ăn huê-lợi.

Kỳ này tôi bàn tới của cải « churg » của hai vợ chồng, nghĩa là của cải của hai vợ chồng tay dựng ra trong khi ăn ở với nhau, bay là dành gium dặng.

Của cái ấy ai làm chủ? Ai được phép cầm bán?

Vẫn-dè ấy, thi luật các nước Âu, Mỹ đã quy-dịnh rất rõ ràng. Như trong luật Dân-trật của nước Pháp, từ điều 1399 cho tới 1496, có nói tới, một cách minh bạch lắm.

Theo như Dân-trật Pháp, thi bao nhiêu của cải của hai vợ chồng guy ra dặng từ ngày đã thành-bon với nhau trôi đi, tức là của churg. Đây là iới mày người trước khi cưới nhau, không có làm tờ giao kèo về gia-sản vợ chồng (Contrat de mariage). Nguyên-vì trong luật nước Pháp, về sự hôn-thú cóchia ra làm bốn cái chế-dộ khác nhau, trước khi vợ chồng lấy nhau, luật-pháp cho phép lựa lấy chế-dộ nào cho hợp với mình thì lựa:

1. — Chế-dộ công-cộng (régime de la communauté)

2. — Chế-dộ không công-cộng (régime sans communauté)

3. — Chế-dộ phân-sản (régime de la séparation des biens).

4. — Chế-dộ ỷ-sản (régime dotal).

Tôi tưởng cũng nên nói qua về mấy cái chế-dộ này, cho biết nó khác nhau là thế nào?

Chế-dộ công-cộng mà khác với các chế-dộ kia, là vì trong chế-dộ ấy có một thứ của gọi là của chung (masse commune), nghĩa là của cải chung của hai vợ chồng, mỗi người làm chủ một nửa, nhưng trong khi hai vợ chồng còn ăn ở với nhau thì không được chia rẻ của cải ấy ra, và phải để người chồng làm chủ.

Chế-dộ không công-cộng : Cứ theo như chế-dộ này, thì không có của nào gọi là của chung hết; gia-sản của chồng thì chồng ăn huê-lợi, của vợ thì vợ ăn huê-lợi; mỗi người đều có của riêng nhau. Song, người chồng có phép dùng huê-lợi do của riêng của vợ mà ra, và vợ có muốn cầm bán hay là cho thuê cho muôn của cải của mình thì cũng phải có chồng cho phép mới dặng. Luật định như vậy, là cốt ý để cho trong gia-dinh có người làm chủ, cai-quản mọi việc.

Còn chế-dộ phân-sản thì cũng giống như chế-dộ trên này, nghĩa là gia-sản của vợ chồng đều riêng ra hết, song có một điều khác là vợ có quyền nhiều hơn trong việc cai-quản tư-sản của mình. Vả lại cứ theo như chế-dộ này, thì huê-lợi do của riêng của vợ sanh ra, thì vợ được dùng tự-do.

Đến như chế-dộ ỷ-sản cũng hơi giống với chế-

trên, song cũng có một điều khác, là khi đám cưới, người vợ đem giao một số của cải của mình cho người chồng để chồng làm sanh lợi ra, rồi lấy huê-lợi đó mà chỉ tiếc lỗ lảng công-việc gia-dinh.

Bốn cái chế-dộ ấy là bốn chế-dộ cốt yếu, khi vợ chồng lấy nhau, muốn lựa chế-dộ nào cho hợp với cảnh minh thì lựa. Người nào muốn thêm hay bớt điều chi trong mấy chế-dộ ấy cũng được. Trong khi làm tờ giao-kéo về sản-nhiep của hai vợ chồng, thì cả hai bên — bên vợ và bên chồng — muốn bỏ buộc gia-sản minh theo điều chi cũng được, trừ ra những điều trái với luân-thường, cũng là quyền lợi của chồng là không được mà thôi.

Vợ chồng nào trước khi cưới, mà không làm tờ giao-kéo cho rõ ràng, thì tự nhiên là gia-sản của mình phải theo chế-dộ công-cộng, nghĩa là sản-nhiep của hai vợ chồng làm ra trong khi ăn ở với nhau thì là của chung.

Của cải chung ấy, thi người chồng được phép cai-quản cho sanh huê-lợi và có phép mua bán cầm cố một cách rất rộng. Về phần vợ, trong khi vợ chồng ăn ở với nhau, thì không có quyền chi về của cải ấy. Trừ ra có mấy điều này mà luật định cho thì không nói. Như khi vợ đứng với chồng trong tờ cho dùi một sản-nhiep chung nào đó, hay hoặc là khi chồng di xa, thi vợ có phép cầm bán của cải chung để lập nghiệp cho con v.v. Ấy, trừ mấy chuyện đó ra, thi trong khi vợ chồng còn ăn ở với nhau, người vợ không có quyền chi trong của chung hết. Bởi vậy, khi chia của chung đó, luật định cho người vợ được phép không nhận cái chế-dộ công-cộng nữa, dặng cho mình khỏi phải trả nợ cho chồng. Hay là vợ có thể xin tòa làm giấy kê-khai tài-sản (inventaire) những của cải chung, để cho mình khỏi phải trả nợ quá số tiền mình lãnh trong vụ chia của chung đó. Hay là vợ có thể xin tòa cho mình được phép cai-quản lấy của cải riêng của mình (ấy là theo chế-dộ phân-sản) khi mà người chồng không đủ sức mà cai-quản giùm.

Luật nước Pháp định như vậy cũng là công-bằng cho đàn-bà làm, vậy mà bây giờ đảng « Nữ-quyền » còn kêu rao, muốn cho người đàn-bà trong gia-dinh cũng được ngang quyền với đàn-ông kia.

Về vấn-dè sản-nhiep này, thi luật nước mình còn bỏ thiêt thất ngặt quá. Thiết vậy, hiện nay người đàn-bà ta chưa có quyền gì về của cải mà hai vợ chồng giao dựng ra trong khi ăn ở với nhau. Điều ấy thật là ức tính cho người đàn-bà làm. Tôi từng thấy trong nhiều gia-dinh ta, người vợ lo lắng, buồn bã, làm ăn, cục khổ, còn anh chồng thì chỉ lêu lổng chơi bài. Vậy mà bao nhiêu sản-nhiep của người vợ làm ra trong khi hai vợ chồng ăn ở với nhau, thi anh chồng làm chủ, chờ chị vợ không có quyền chi cõi. Người vợ chết trước mà không con, thi

chồng giữ gia-sản dò; còn người chồng chết trước, thì vợ chỉ được giữ của cải ấy mà ăn hué-lợi thôi, đến khi mình chết, thì của cải ấy về họ hàng bên chồng được hưởng. Còn nếu như để bỏ nhau, thì của cải về chồng hết, vợ ra tay không!

Luật như vậy, xưa kia có lẽ không trái gì với lề công-binh, vì người đàn-bà dời trước chỉ có việc trong nom cửa nhà, không bước di đến đâu, không hề ra cạnh-tranh buôn bán gì. Một tay người chồng gầy dựng sự-nghiệp, vây khi chồng chết, mà vợ chỉ được giữ của ấy để ăn hué-lợi thôi thì cũng là phải.

Nhưng mà dời nay, phong-trào đòi mới, nếu cứ theo như luật xưa, thi ức cho đàn bà. Nay giờ đàn bà ta cũng học giỏi như đàn ông, cũng dù tư-cách như đàn ông, len lỏi vào các việc buôn bán công-nghệ. Gia-dinh ngày nay không như gia-dinh hồi xưa, mà người đàn bà chỉ như là cái « mày đê »; gia-dinh ngày nay có thể coi như là một cái « hời », ở trong « hời » ấy, người đàn ông và người đàn bà cùng đem sự khôn-lanh và sự chịu-khổ của mình mà hiếp lại để cho gia-dạo được phong-phủ.

Như vậy, mà luật ta không công-nhận cho người đàn

bà có quyền phân nửa trong gia-sản hai vợ chồng cùng nhau làm ra, thi thật là thiệt thời cho đàn bà và cũng là trái với sự công-bằng lâm.

Các tòa án ở đây, cũng thấu rõ sự ấy là bất công, song vì luật ta đã định rành-ràng, nên phải y theo. Tuy vậy, khi nào gặp việc mà không có sự chi bắt buộc phải theo, thi tòa cũng lấy lý công-bằng mà xử. Ví dụ hai người đàn ông và đàn bà lấy nhau không có cưới xin gì hết, mà gáy ra được sản-nghiệp gia-tài, khi muôn thời nhau, hoặc là người đàn ông chết thi tòa cũng xữ rằng bao nhiêu của cải hai người đã làm ra phải chia đôi, người đàn bà được quyền hưởng một phần.

Vậy thành ra luật ta hiện nay, cho người đàn bà ăn ở với người đàn ông không có hôn-thơ hôn-thú, lại có nhiều quyền hơn là người đàn bà lấy chồng có cưới xin hẳn hoi. Sự đó có hại cho luân-lý xã-hội lâm, vì như vậy chính là khuyễn-khích cho người ta lấy vợ bé, và tự-do ăn ở với nhau, có hại cho nghĩa hòn-nhơn chánh-thức (*mariage légal*) vậy.

TRỊNH-BÌNH-THAO
Luật-khoa Tân-sĩ. Trang-sứ tại Saigon

MUÔN CHO TIẾNG ANNAM GIÀU

Nhiều khi tôi được tiếp chuyện những người học rộng, bàn về việc dịch: các sách nước ngoài ta tiếng minh, mà không cần đến nhiều chữ Tàu, thi ai cũng nói rằng khó, vì tiếng nước minh nghèo. Mà tiếng nước minh nghèo thiệt, mượn của Tàu bao nhiêu tiếng mà chưa đủ dùng. Nhưng xét ra tiếng nước minh đến nỗi nghèo, là lỗi tại người minh cũ. Thật vậy, một là tại người minh có cái tánh lợ, hay khinh rẻ tiếng nước minh, mà cho tiếng của người là hay hơn. Thiệt là: *Có bút trong nhà, mà phải đi lay Thích-ca ngoài đường*. Hai là minh làm bểng, không chịu đặt tiếng ra mà dùng.

Tánh chuộng lợ của người minh

Ông Docte-giør-Le (R. Dorgelès), trong quyển « Trèn đường cai quan » (Sur la Route mandarine), có nói đến cái thói hay bắt chước của người minh. Đại-khai ông nói rằng: « Ngày xưa người Tàu sang cai trị Annam, người Annam nhứt nhứt đều theo Tàu cũ. Nay người Pháp sang Bảo-hô mới được gần một trăm năm mà cưa nhà dã theo Tây, quần áo dã theo Tây, chơi bài dã theo Tây. Cố người nói tiếng Tây thời rất dễ dàng, mà nói đến tiếng Annam thời kho-khản, hình như phải dịch tiếng minh ra tiếng nước ngoài. Khoa-hoc có nói rằng: « Giống thàn lân hế bám vào cây nào thời lâu dần da nó giống da cây ấy. » Ở bên Annam này thời không thế, ở bên này thàn lân không dòi màu da mà chính là cây lại đổi màu da, để lấy màu da thàn lân. » Câu nói đau đớn thay! Mà xét cho cùng ra người ta nói cũng phải. Cứ xem vài việc nhỏ mọn như cách viết thơ của mình: Trong trăm bức thơ thi đến 99 bức, trên đầu viết: Saigon le... hay Hanoi le... rồi đến Monsieur... hay Madame... Sau đến tiếng Annam. Cuối thi có người thêm: Bien à vous. Tôi không hiểu lối

viết đầu tay, duỗi tay, giữa Annam ấy hơn, hay là lỗi viết bằng Annam cả hơn? Thí dụ như:

Saigon ngày mùng bốn tháng bảy năm Kỷ-Tỵ, hay Saigon ngày mùng chín tháng tám năm 1929, rồi: Kinh gởi Ông..., Thưa Ông v. v..

Tôi không hiểu lỗi chào nhau « Thưa Ông, Thưa bà... » hơn, hay là lỗi: « Bonjour au revoir » hơn. Không dám nói sai, có người lại nói: « Thôi Au revoir anh nhé! »

Tôi không hiểu lỗi gọi nhau bằng: « Tôi, bác, anh em » hơn, hay là lỗi « moi, toi, vous » hơn. Xin các ngài đọc báo cho phép tôi kể lại câu chuyện hai người gấp nhau sau này. Một người hỏi:

— « Toa » quên « moi » rồi à?

Người kia trả lời:

— Moa trong toa quen lâm, hình như trước moa có học toa thì phải.

Áy dà, người Pháp mới sang ít lâu mà đã vậy. Ất năm trăm năm nữa, thời có lẽ các văn-lễ sẽ đặt lại. Không làm: « Duy, Đại-nam. . . . » nữa, mà sẽ viết là: « Nous, sousignés. . . . »

Đây là nói cách dùng chữ Tây. Thời ấy, còn cho là « lỗ-lỗng », nhưng thiệt ra cũng chưa đến nỗi hại cho tiếng Annam minh lâm bằng thói dùng chữ Tàu. Thời này không mấy người ché cù, mà lại khen nữa. Viết bài văn, trong có nhiều chữ Tàu, thi cho là vẫn hay, là học rộng, không có chữ Tàu thi ché. Nhà viết báo có tiếng kia, khi còn ít chữ Tàu, vẫn còn lầm người hiểu; đến khi xem được nhiều sách nhỏ rồi, thời vẫn viết không mấy người hiểu thấu, vì « Tiên-sanh » dùng nhiều chữ quá. Mà ngàn thay! già dem những chữ ấy dịch ra tiếng nước nhà cũng không mất cái hay di mấy...

Người viết văn phải có can-dâm mà dịch những chữ nước ngoài ra. Mời đầu có hơi ngang tai, sau dần rồi cũng nghe được. Cụ Nguyễn-Du không can-dâm sao dịch nổi chữ « tang-thương » ra chữ « bẽ-dầu », chữ « thiết-diện » ra « mặt-sát » v. v. Mà nghĩ cũng lạ thay cho người minh không suy xét kỹ: Người Tàu nói chữ « vân-chù », chữ « tang-thương », có khác gì minh nói chữ « mây-chò », chữ « hè-dầu » không. Ấy thế mà giá minh nói: « Bức tranh mây-chò về người hè-dầu » tất phần nhiều người cho là mách-qué!

Người minh lại còn cái rõm nữa là theo người Tàu, mà đặt lại cả tên của người phương Âu, phương Mỹ nữa. « Montesquieu » cũng theo gọi là « Mạnh - đức-tư-cửu », « Washington » gọi là « Hoa-thạnh-Đỗn ». Khốn nạn! tiếng người ta nặng, người ta nói Mạnh - đức-tư - Cửu, hay Hoa-thạnh-Đỗn, thời nó cũng na ná như Montesquieu, hay Washington. Tiếng minh nhẹ, nói nó khác hẳn đi. Ông Rousseau cũng theo gọi là Lư-thoa, ông Voltaire gọi là Phúc-Lộc, thiệt là khác nhau một vực trời. Một hôm tôi thấy trong quyển sách quốc ngữ một bài nói là dịch của ông Phúc-Lộc. Tôi nghĩ: « La thiệt! Ông Phúc-Lộc nào thế này mà ý tưởng giống ý tưởng ông Voltaire như hít; không biết ông nào « cõp » của ông đây! » Sau hồi ra mới biết rằng Voltaire với Phúc-Lộc là một. Lại một hôm có người bạn tôi bảo tôi rằng: « Ai ngờ Lã-Bố mà làm được lâm bài thơ ý tưởng thảm trầm lâm, bác à! Tôi vừa được xem mấy bài. » Rồi bạn tôi đọc cho tôi nghe bài:

Hai người đi trăng hởi chùa,
Đường qua bài cát, gấp sò nồi lén.

Tôi phì cười nói: Đó là thơ của ông La-Phong Tên người Pháp, chờ có phải thơ La-Bố đâu!

— Thế sao tôi thấy nói là của Lã-Phụng-Tiên hay Lã Ôn-hầu, chẳng phải là Lã-Bố à ...

Áy dà có phải chỉ vì minh theo người Tàu quá mà thành ra lầm người phải lầm to. Tôi thiết nghĩ minh nói ngay La-phong-Tên, hay Von-le, hay Rút-sò, lại có lợi hơn, vì chỉ nói tên không mà ai cũng biết ấy là người Pháp. Vả lại tên của các ông đương bay, phạm tệ gì mà minh lại đổi đi, tôi nghiệp!!

Trên kia tôi có nói tiếng nước minh nghèo là lỗi tại minh cũ. Thiết vậy, những người có học chữ nho, phần nhiều hay khinh bỉ tiếng mẹ đẻ, cho là nôm-na không dùng, mà lầm phen đem dịch tiếng ấy ra tiếng Tàu. Nói được một câu chữ nho thì lấy làm vẻ vang lâm. Bác ăn mày ghét tiếng « nhà nghèo, minh già », mà kêu rằng: « già-bần-thân-lão »; người làm ruộng kiêng tiếng « tắc-dất, tắc-vàng » mà nói « thốn-thò, thốn-kim »; người di buôn không nói « một vốn bốn lời » mà nói « nhứt bần vạn lời ». Người có học học chữ nho, — hạng này hay dùng chữ nhứt — mở miệng ra là nói chữ; nào « Linh-tại-đi, bất-linh-tại-đi », nào « shuu chí cảnh thành », nào « sanh tài hưu dụng », nào « Hoàng-thiên-bất-phụ » Lầm phen được hầu chuyện các « tiên-sanh », minh hỏi một câu, các « tiên-sanh », không trả lời, lại đọc ngay một thời một hồi những chữ là chữ.

(Còn nữa)

Rượu mạnh DE JEAN cò bán khắp nơi

TIN MỚI TRONG LÀNG VĂN

Những sách mới xuất-bản mà báo-quán Phu-nữ Tân-văn nhận được gần đây như sau này:

NHI-DỘNG LẠC-VIỆN của ông Nguyễn-ván-Ngọc, mỗi cuộn 0\$30, bán tại Vinh-hưng-long Thư-quán, Hanoi. Sách đặt lối văn vào như bài hát, rất có ích cho con nít.

LANGUE FRANÇAISE EXPLIQUÉE EN ANNAMITE của ba ông Nguyễn-hoài-Bình Nguyễn-Điện, Nguyễn-hà-Phò cùng dịch các bài văn-chương hay nước chắp, có cát-nhĩ và chu giải-ranh-ré. Mỗi cuộn 0\$80, bán tại nhà Long-Quang, 85 rue du Coton Hanoi.

CÁI ĂN CAO-ĐÀI của ông Đào-trinh-Nhất, nghiên-cứu rất tinh tường về đạo Cao-Đài. Mỗi cuộn 1\$00, có gởi bán tại báo-quán P. N. T. V.

PHONG-TRẦN THÀM-SƯ của ông Trần-trung-Viên, bán tại hiệu Nam-ký, Hanoi, mỗi cuộn 0\$35.

KHẢO VỀ TIỀU-THUYẾT của ông Phạm-Quynh chủ báo Nam-Phong. Sách khảo-cứu về tiêu-thuyết, dày 100 trang giấy lót giá 0\$40

NỦ-LƯU VĂN-HỌC-SƯ (0\$35) và NAM-QUỐC NỦ-LƯU (0\$40) là hai cuốn của ông Lê-Dư mới xuất-bản, chép tiêu-sử và văn-học của nǚ-lưu Việt-nam.

VĂN-VĂN BÁCH-TUYỀN của ông Dương-lư-Quán.

MỐI TỰ TÌNH của ông Đinh-huy-Hạo.

TẬP BÀI THI SƠ-HỌC YẾU-LƯỢC, của hai ông Dương-quảng-Hàm và Dương-lư-Quán.

Sách học của Tân-Dân Thư-Quán

98, Phố Hàng Bông Hanoi (Bắc-kỳ)
có bán tại Tin-Đức Thư-Xà Saigon

(Tiếp theo kỳ báo trước)

Sách dạy nói tiếng tây (Petit manuel pratique de Conversation français-annamite) học-trò các trường Pháp-Việt từ lớp ba đến lớp nhất dùng được cả. Các ông Giáo-bà Giáo-thông phán-nan học-trò minh nói chuyện tiếng tây rất kém. Kém vì thiếu sách. Sách dạy nói tiếng tây của Tân-Dân Thư-Quán thật bò được một điều khuyết. Bà Đốc-trường nǚ-học Sainte Marie đã mua mỗi lúc 300 cuốn để phát cho học-trò.

Sơ-học hợp-tuyên, tức là một tập bài thi Sơ-học yếu-lược, có đủ các đầu bài Âm-tả, Luân-quốc-văn, Tình-dồ, Âm-tả chữ Pháp, Dịch-văn cùng là các bài làm sẵn để làm mẫu cho học-trò.

0.33

Sách của ĐƯƠNG-PHƯƠNG-DŨC soạn. — Sơ-học yếu-lược toàn thư, của ông Giáo NGUYỄN-ĐỨC-PHONG soạn. — Có đủ cả Địa-địa, cách-tri, Vẽ-sinh, Sứ-ký, Luân-lý, Mục-súc, Tình-nhâm, rất tiện cho các nam-nữ thí sinh Sơ-học yếu-lược luyện-tập.

0.33

Mỗi in-làm thử, có thêm bột sữa chữa rất kỹ.

0.40

Hội-dòng hoc-vụ đã duyệt-y 0.35

Tập bài thi sơ-học yếu-lược 0.40

40 bài Quốc-sử. — Bài hoc, toán-yếu, bài đọc 0.40

0.40

300 bài Tình-dồ, soạn cho học-trò lớp Sơ-dâng dùng để luyện-tập đi thi Sơ-học yếu-lược. Sách của VŨ-DINH-LONG soạn, 300 bài Tình-dồ sắp ra từng bài: có bài giảng-sản. Các thí-sinh làm qua 300 bài Tình-dồ ấy, thi khi đi thi thế nào cũng gặp bài cũ.

0.30

Hội-dòng hoc-vụ đã duyệt-y (kỳ sau sẽ tiếp theo)

Hàng dùng bột BLEDINE JACQUEMAIRE
mà nuôi trẻ con.

CHÚ' TRINH**Cái Tiết với cái Nét**

Xưa nay trong dàn bà, chữ trình làm trọng. Mà chữ trình (禮) ta phải biết, nó cũng như những chữ đạo, đức, nhân, nghĩa; ta có nói, là nhờ sau khi hắp-thọ văn-hóa Tàu. Cũng vì lẽ ấy mà bài này được viết ra.

Chữ trình, như là một cái tín - điều của một tôn - giáo riêng cho dàn-bà. Làm sao không buộc dàn ông phải trình mà chỉ nói dàn-bà thôi? Xưa nay chứng như chưa hề có câu hỏi kỵ-khỏi ấy; vì người ta đã cho dùi di rằng cứ hè dàn-bà là phải trình, không cần hỏi gì lối thói nữa. Mà có hỏi, người ta sẽ dẫn những thành kinh hiền-truyen ra mà trả lời; rút lại, trình là cái thiên-kinh địa-nghĩa mà dàn-bà phải theo, ở trong đường như có cái nghĩa huyền vi của tôn-giáo.

Tôi thi tôi cất nghĩa đến tận gốc. Trong chữ trình, chẳng có thiên-kinh địa-nghĩa nào, và cũng chẳng có gì là huyền-bi hết. Dàn-ông không giữ trình mà dàn-bà phải giữ trình, chẳng qua là vì có sự khác nhau về sanh-lý mà thôi, nghĩa là dàn-ông không có mà dàn-bà có chừa-nghén sanh đe vậy.

Nội sự đó không, mà không có cái chế-dộ xã-hội như ngày nay thi cũng không đủ buộc dàn-bà phải giữ trình. Dàn-bà hồi thượng-cỗ không giữ trình. Coi như nhiều ông thánh sanh ra không có cha, rồi đời sau bịa ra mà nói: Bà Giản-dịch nuốt trứng chim mà đẻ ông Khiết, bà Khương-nghuyên đạp dấu chun lớn mà đẻ ông Tắc, vân vân, cho rằng « Thanh-nhan không có cha, cảm trời mà sanh ra » (1), chờ kỹ thiệt chẳng phải là không có cha đâu, hồi đó vì thời-dai mâu-hệ, dàn-bà muốn lấy ai thi lấy, các bà lấy bảy bà rồi đe con thành ra không biết cha đâu mà nhìn. Nhưng từ loài người thuộc về thời-dai phụ-hệ, cái chế-dộ gia-dinh dã vững, thi cái dia vi người dàn-bà cũng khác xưa, nếu còn giữ thời lang-chạ như bà Giản-dịch, bà Khương-nghuyên, thi làm bao nhiêu sự khó cho gia-dinh, cho huyết-thống. Vì vậy mà dàn-bà phải giữ trình, chẳng qua cũng là sự cực-chẳng-dá.

Ở dưới chế-dộ phụ-hệ, con gái thuận về cha, có chồng rồi thuộc về chồng. Con gái mất trinh mà có điều chỉ ra sẽ bị cha bỏ; kẻ có chồng mất trinh mà có điều chỉ ra, sẽ bị chồng không nhìn. Bị bỏ, không nhìn, thì cái thân người dàn bà con-gái ra ho vor, khốn-nạn, nên phải giữ trình. Ban đầu chỉ là do sự lợi-hại của một người, mà sau thành ra cái phong-thượng của cả xã-hội, ai phạm điều bất trinh thì cũng bị xã-hội loại ra nữa.

Cứ theo sự bắt buộc ấy, thi dàn bà con gái nên chuộng cái nét trình. — Tôi nói cái nét, xin đọc-giả chủ ý, vì khác với cái tiết, sẽ nói về sau.

Chữ trình nghĩa là chánh, cái nét nghĩa là cái nét doan-chánh và chánh-chuyên của phụ-nữ. Doan-chánh có ý giữ mình nghiêm nghị, không cho ai được phạm đến; chánh

(1) 圣人無父，感天而生: Ấy là cái thuyết của các nhà giải kinh bên Tàu ngày xưa.

chuyên có ý buộc mình chuyên nhất, theo với một người chồng mà thôi.

Làm thân con gái phải doan-chánh. Đến lúc có chồng rồi, chánh-chuyên mà lại phải doan-chánh nữa Trinh, không phải là cái nét thuộc về khách-quan, mà lại cái nét thuộc về chủ quan. Minh vi cái ý chí cái phẩm-giá của mình mà giữ trinh, chờ không phải vì ai — cũng không phải vì chồng nữa — mà giữ trinh. Nói cho cùng-tột cái nghĩa chữ trình, thì một người dàn-bà cũng có khi được phép cự tuyệt sự tiết-áp bất-chánh của chính chồng mình nữa.

Như vậy, trình là một cái nết. Nhưng về sau, người ta uốn-nắn nó thành ra một cái tiết. Cho nên khen người dàn-bà chánh chuyên là trình-tiết, là tiết-phụ.

Tiết khác nghĩa với nét. Tiết là một cái dấu tỏ ra mình đã làm hết bồn-phận của mình đối với người mà mình thuộc về. Một người dàn-bà chết chồng, không lấy chồng khác, mà gọi là tiết-phụ, cũng chẳng khác nào một người bầy-lời chết vì vua mà gọi là tử tiết hay là lện-thần tiết. Tiết-phụ là một người vợ đã làm hết bồn-phận đối với chồng cũng như « tử tiết chí thần » là một người tôi đã làm hết bồn-phận đối với vua.

Cũng thi trình, mà chuộng cái tiết thi hóa ra ti-bi không cao-thượng bằng chuộng cái nét, do cái lẻ một dâng thi vi minh mà một dâng thi vi người.

Trinh mà chuộng về nét thi một người dàn-bà chết chồng có thể lấy chồng khác, không gọi là thất trình được, miễn

Mây Bà Annam sang trọng!**Hay dùng thử thuốc giặt
hiệu NITIDOL GONIN**

những đồ hairy và các thứ đồ tốt minh minh móng. Thuốc NITIDOL GONIN là thử thuốc mới chế, giặt quần áo khỏi phải dùng sa bong, khỏi phải nấu, khỏi phải trả, không mét nhoc.

Lấy một chút NITIDOL bỏ vào chậu nước nóng, bỏ đồ giặt vô rồi di chơi hay lâm công chuyện khac; một lát lấy ra xả và phơi là rồi, đồ đã trắng sạch mà không dùa không mục.

CÓ BẢN TẠI:**Đại-Pháp Đại-dược-phòng**

Đường D'ormay số 81 - 90 Saigon.
Maurice Barberousse, Nhứt-dâng bao che sur.
Lựu-y-sanh tại Đường đường Paris.

là trong khi có chồng khác đó cũng vẫn doan-chánh và chánh-chuyên. Nhưng chuộng về tiết thi chết chồng mà lấy chồng khác là thất-liết. Cái luật nghiêm-khắc ấy do lòng tham-lam và thói ích-kỷ của bọn dàn-ông bày ra, rất là không công-bình.

Trái xem sử-sách, thấy người đời xưa chỉ chuộng cái nét trình mà không ép người dàn-bà phải giữ cái tiết trình. Bên tàu, từ trước cho đến thế-kỷ thứ mười, đối với việc dàn-bà cái-giá, xã-hội coi là thường, không hề phi-nghị. Những sự cấm-chế vô-lý là từ các ông Tống-nho về sau.

Sách « Cận-tư lục » có chép một đoạn vấn-dáp về việc ấy rằng :

« Có kẻ hỏi : Theo lẽ, chứng như không nên lấy dàn-bà góa làm vợ, phải chăng? — Thầy Y-xuyên (tức Trinh-Hy, sanh năm 1033) đáp rằng : Phải ; phạm lấy vợ, là để sánh đôi với mình, nếu lấy người thất tiết để sánh đôi thì mình cũng thất-tiết. — Lại hỏi : Dàn-bà ô góa mà nghèo-nàn không nhở-cậy ai được, thì có nên lấy chồng nữa chăng? — Đáp rằng : Chỉ vì người đời sau sợ chết dối, mới nói như vậy ; song le, chết dối là sự rất nhỏ, còn thất-tết là sự rất lớn. »

Từ đó rồi cái luật buộc dàn-bà thủ-liết càng ngày càng thanh-bành, càng nghiêm-nhặt. Chẳng những chồng chết không được lấy chồng, mà lại phải chết theo; rất đời chưa thành-hôn mà chồng chết cũng phải ở góa hay là chết theo nữa. Trái qua các đời Nguyên, Minh, Thanh, trong khoảng tầm chín trăm năm, cái mạng người dàn-bà Tàu coi chẳng bằng nữa đồng su nhỏ !

Hồi cuối đời Nguyên, Phan-nghuyên-Thiệu sắp đem binh ra đánh với Minh Thái-lô, kêu bảy nàng hầu của mình mà nói rằng : « Ta nếu có điều chi, chúng bay phải liệu mà tự-xử lấy mình, đừng để người ta cười cho. » Một hàng

Hỏi các Bà !**Xin lưu ý đèn Sáng-lái**

Vì bình sáng-lái rát là nguy hiểm, muôn tưu tiêu-nhi mắc phải bình này, thi nên cho uống thuốc hoàn « Diệt trùng Rudy »

Các bà nên dùng Thuốc Bò huyết Rudy

Trị các bình sau này rất thân hiệu : Đường kinh trối, sụt, tắc-kinh, băng-huyết, v. v.

Còn muôn cho tin thân thêm tráng kiện thi các Bà nên dùng thuốc bò :

« Hypertonic Mixture Rudy »

đá ngọt dễ uống lại còn được thêm : Sức mạnh-Tinh-thần-Nghị-lực.

Có trữ bán ở nhà :

Pharmacie NORMALE Rue Catinat
SAIGON

qui xuống thưa rằng : « Thiếp xin chết trước mặt phu-quân, kéo còn nghi-ngai! » — rồi vào buồng tư-ái. Sau nàng kia cũng chết nỗi. Thế rồi Nguyên-Thiệu ra làm sao? Va chẳng những là không tử tiết mà lại đầu về nhà Minh!

Cuối đời Minh, Mă-si-Anh phò vua Phước-vương ở Nam-kinh, Nam-kinh bị phá, cao dầu giặc binh mà di trốn. Să-Anh sai xây hầm đá trong núi, toan vào nấp ở đó. Trước khi vào núi kêu vợ là họ Cao mà biểu phải tự-tử đi. Cao-thi đóng cửa ở trên lầu, ôm đứa con nhỏ mà khóc. Să-Anh khiến đầy-tổ hối-giục dời ba lán. Cao-thi cứ khóc hoài. Să-Anh giận lắm, đứng phắt dậy di vò núi. Cao-thi tha-thưởi chạy theo, khóc lóc dọc đường, bị quân nhà Thanh bắt được, hối ra chỗ Să-Anh ở, bèn theo vào bắt giết Să-Anh.

Coi hai việc trên này thi biết cái luật buộc dàn-bà thủ-liết là do lòng ích-kỷ của dàn-ông, và bối đó làm cho cái mạng người dàn-bà khinh rẻ khong ra chi. Vâ, như Phan-nghuyên-Thiệu và Mă-si-Anh kia, mình không chết vì nước, sao lại bắt hầu vợ phải chết vì chồng? Minh còn muốn thoát thân di trốn, sao không cho vợ trốn theo mà lại bắt phải chết? Tâm-dịa của bọn dàn-ông như vậy, thật là chó má không còn chỗ nói; nhưng có phải tự họ làm được sự nhẫn-lâm vô-dạo ấy đâu, nó là do cái thuyết thủ-liết của Tống-nho mà ra vậy.

Áy, chuộng trình chuộng về tiết, thi chẳng những giam dàn-bà vào trong cái cảnh diu-dung dâng-cay và thấp hèn, mà lại còn sanh ra cái tệ khinh-rẻ mạng người là như thế nữa. Song, lũ dòn-ông ấy họ coi dàn-bà như đồ bô, chết mấy cũng thây kệ!

Nước ta lâu nay các nhà vua đều lấy nho-giáo trị nước, Phải biết rằng non mươi thế-kỷ nay, Tống-nho chiếm cái thế lực trong nhõ-giáo hơn là Khổng-Mạnh. Bởi vậy, cái luật buộc dàn-bà thủ-liết cũng gần muôn thi-hành ở nước ta.

Tra xem lịch-sử nước ta, về truyện tiết-phụ, không có đâu nhiều bằng nước Tàu; và xưa nay cũng không thấy có xảy ra những sự quái-gở như chuyện Phan-nghuyên-Thiệu, Mă-si-Anh trên kia dã kẽ. Lại trong xã-hội ta cũng coi sự cải-giá là thường, ai ở được cũng tốt, ai không ở được thì lây chồng, sự ấy chẳng thành ra vắn-dè. Tuy vậy, ở dưới cái tri-quotient theo học-thuyết Tống-nho, phụ-nữ ta cũng dã bị ngược-dải mà chịu thiệt nhiều bê, không phải ít.

Pháp-luat nước nào cũng dựa theo luân-lý. Vì theo luân-lý Tống-nho nên pháp luật nước ta đều không cấm hàn dàn-bà cải-giá, nhưng cũng cướp mất quyền-lợi của người dàn-bà cải-giá. Mọi người dàn-bà chết chồng mà di lấy chồng, thi luật bắt phải ra tay không, giao gia-tài cho bón chồng, đầu của ấy là của vợ-chồng đồng-công mà tạo lập ra cũng mặc. Chồng chết, có con trai, mà di lấy chồng để kiểm phuong-thể nuôi con, sau lại về ở với con trong nhà chồng trước, luật cũng không nhìn người dàn-bà ấy là vợ người chồng trước nữa, chết đi, không được thờ chung với chồng vào từ-dường.

Đã hạ người dàn-bà cải-giá xuống thi tung người dàn-bà thủ-liết lên. Nhà-vua bèn ban chiếu-sắc, cấp biền-vàng, sinh-biểu cho những người nào ở góa trọn đời hay là tự chết theo chồng. Những cái An-diễn ấy thường-linh lấy làm vinh-hạnh lắm, song nghĩ kỹ ra, chẳng qua là cái biều-hiệu tham-lam ích-kỷ của dàn-ông và cũng là cái xiềng đê trói dàn-bà lại.

Và, vợ chồng ở với nhau, ái-linh sâu nặng, một mai chồng chẽ, chẳng nở lấy chồng khác mà ở vậy, cũng là thường-tình vẫn có. Nhưng, ấy chẳng qua là cái nết trinh của một người làm theo ý-chí mình, chờ có cần ai thường làm chí? Còn chồng chẽ mà còn trẻ quá, hoặc nghèo quá, phải đi lấy chồng, ấy cũng là sự hiệp với thế với tình, can chi ai mà lại phật? Sự thường-phat ấy bày ra, chẳng những là không làm cho phong-tục được tốt thêm chút nào, mà lại làm cho trong xã hội sanh ra nhiều sự chướng tai gai mắt. Có ba góa lâu năm, mặn-dào chè-chán, rồi già lại, nhờ thế lực kim-tiền cũng được thường biền-vàng. Còn trong các làng, cũng thường thấy những gái góa bị bén họ chồng vu-hãm để kiện lấy gia-tài luôn luôn.

Ngày nay, trong xã-hội ta, cái hay của nết trinh chừng như còn lại không được bao lăm, mà cái dở của tiết trinh vẫn còn để dấu hết một phần nữ-giới. Đó là cái kết-quả của sự chuộng tiết hơn nết. Đó là cái di-dộc của học-thuyết Tống-nho. Đó là sự ban-tử của quân quyến!

Người ta sanh ra ở đời này là người... tự-do. Dùn ở dưới chánh-thề nào cũng mặc lòng, trông theo ánh sáng của thời đại, minh cũng có thể giữ được cái nhân-cách... Đàn-bà con gái cũng là người, ai lại kém ai? Tự mình phát nguyễn ra thủ-liết thì được; chờ còn sợ pháp-luật mà thủ-liết, ấy là sự làm mất cái nhân cách đàn-bà, sự sī-nhục cho cả và phụ-nữ.

Ông Nguyễn-Du nói: « chửi trinh có ba bảy đường »; nhưng tôi nói: chửi trinh có hai đường, là nết và tiết. Nết thi hay mà tiết dở. Chuộng nết thi có ích mà chuộng tiết thi có hại. Huống chi đương thời-buổi này, cái thói dâm-đi-tran-ngập cả thiêng-bà, đàn-bà nước Nam ta nếu muôn giữ lấy nhân-cách minh trên nền tự-do độc-lập thì hãy phản-dối cái tiết trinh, mà thứ nhứt là cần phải trau-giồi lấy cái nết trinh.

PHAN-KHÔI

CÁI GƯƠNG CAN-DẨM CỦA

Alain Gerbault

Ngồi một mình một chiếc thuyền con, linh đinh khắp ba biển lớn trong 6 năm trời

Lindberg người Huê-ký, năm xưa ngồi một mình một chiếc máy bay, bay thẳng một mạch từ Niu-do qua Đại-tây-duong tới Paris, cũng là một người can-dảm thiệt. Song cái can-dảm ấy còn thua Alain Gerbault nhiều lắm.

Thịt vây, Alain Gerbault ngồi một mình một chiếc thuyền buồm nhỏ, mà mặt nước chun trời, hình đơn ánh chiec, cứ linh đinh trên biển, hết biển này rồi qua biển kia, đi vòng quanh thế giới trong sáu năm trời, mới thiệt là người có gan, xưa nay chưa hề thấy có một người nào như thế.

Alain Gerbault là người Pháp, trong khi chiến tranh đã đóng quan ba. Sau khi chiến tranh xong, là có chi muôn ngồi thuyền vượt biển, vì va vào cái thù giang-hồ tịch mịch. Cái thù giang-hồ tịch-mịch của Alain Gerbault không phải như cái thù va nhau của người minh:

*Một con thuyền dừng định dạo hờ Tây,
Sóng dập dờn xác nước lăn chèo mây!
Bát ngát nhẹ ghẹo người du lâm.*

Mà cái thù giang-hồ của va, muốn cho nó rộng rãi, hiềm-nugy, cực khổ kia. Bởi vậy mới dám làm cái cuộc « một con thuyền dừng định dạo trùng-duong » ấy, trong muôn phần không chắc sống lấy một phần nào.



Alain Gerbault khởi hành từ Cannes ngày 25 Avril 1923, tới ngày 27 Juillet mới rời trở về Havre, nghĩa là di sáu năm trời, qua ba biển lớn là Đại-tây-duong, Thái-bình-duong và Án-dô-duong, và tinh hết thấy đường xa mà va dã đi được là 60.000 cây số. Trong khi va linh đinh trên mấy biển, đã từng gặp bão nhiêu phen sóng to gió lớn, bao nhiêu nỗi nguy-hiem gian-nan, nhưng mà người đã có gan to thi chiếc thuyền buồm nhỏ kia cũng là vững vàng như thành như núi. Qua biển nào, hổ gặp mồi cái cù-lao, mồi chờ danh-thắng, thi Alain Gerbault, đều có ghé vào để du-lâm và vạn-lương thêm. Có khi va ghé vào quần-đảo Polynésie, mà thò-dân ở đó thấy va là người can-dảm anh-hùng, cho nên dã tôn va lên làm Hoàng đế.

Bữa Alain Gerbant trở về tới Pháp, thì thiên-hạ hoan-nghinh hơn là hoan-nghinh một ông vua. Chiếc thuyền Firecrest của va, đã đem đậu tại sông Seine ở Paris cho công chúng xem, và sau này chắc là nó vào một địa-vị vẻ vang trong viện tang-cô.

Alain Gerbault mới về tới nơi, lại thấy cái cảnh phồn hoa náo nhiệt, đã đem lòng chán, mà còn muốn đi nữa. Lần này, Alain Gerbault muốn di rời ở luon bên cù-lao Polynésie, chờ không về châu Âu nữa. Ý của Gerbault muốn kiêm chờ nào ở lịch mịch, mà người ở đó thuần hậu thiệt thà, chờ ở những chờ đờ-hội ồn ào, và mọi người đối với nhau, hình như ngoài lề nghĩa mà trong gươm dao; và không muốn.

Cái gương can-dảm của Alain Gerbault, thật đáng treo cho nhơn-loại soi chung. Dì ra là nắm cái chết trong tay, và mà người ta dám dì, dì mà thành-công, nếu chẳng phải là người có tài, có gan, có chí hơn người mà làm được như vậy sao?

TRUYỆN NGƯỜI ĐÀN-BÀ CHÍ-KHÍ

Truyện này vẫn biết là truyện cũ, trong bài đó-qiả đã có nhiều ví tung đọc rồi, song xem như phong-hoa của xã hội ta hiện nay, còn chẳng biết bao nhiêu người như chàng Trần-Sinh, ra công-di làm, trông tới tháng lanh luong rồi thi nào kè gác mòn tiền cắp đường cha già mẹ yêu, nào kè gác nhà trống, con ố nhà đói, mà chỉ tha hồ ngựa xe trả rong, có Năm cô Bàng... cho hết túi rồi mới là nhớ lui vui con... Lai còn biết bao nhiêu người khi nghèo cực lương rau, thi nhom nghĩa vợ chồng, đến khi có chức có quyền, hoặc ván dò làm giàu làm cò, thi trả lại chè vợ nhà là dốt, là thô, sanh tam và một vợ hai; có nhiều khi tham dò bỏ dảng, mà dứt tình xưa nghĩa cũ. Gái nő người như thế mà chỉ em ta còn thấy còn nghe, thi câu truyện này không bao giờ mà nên gọi là truyện cũ. Bao giờ cũng nên đăng! Bao giờ là cũng nên xem!

P. N. T. V.

Tôi nhớ lại mấy năm trước, nghe các cụ tiền-bối nói cho nghe truyện một người đàn bà chí-khí lâng lùng, tôi muốn thuật ra đây, để biến cho chị em. Đầu xưa nay, bao giờ cũng có người qui kè hèn, nếu như thấy có một hai người đàn bà thiểu tư cách, mà dâ vội cho là « Phụ nhânh nan hóa », té ra bao nhiêu sự lồi, dỗ hể cho đàn bà, mà quên câu « Nhì nǚ tạo anh sùng », thi chẳng cũng thiệt thời cho phụ nữ ta lâng ru !!

Cách đây chưa bao lâu, về tỉnh Bắc-giang, huyện Lục-nạn có một bà hai vợ chồng họ Lưu, già-lư cũng thường thường bắc trung, song hiếm hoi, đến năm bốn mươi tuổi mới sanh dang một gái đặt tên là Lưu-Thị-Oanh. Năm nang 16 tuổi, tuy không nghiêm nước nghiêm thành, song sắc đẹp của nàng có vẻ tư nhiều, mặn mà sắc sảo, nước da hồng hồng, mắt sáng như gương. Công-dung ngon-hạnh, nàng đều kiêm cả, tuy không học rộng tài cao cho lắm, song cái tư-cách của nàng không giống như nhì nữ thường linh. Cũng trong làng có một người học trò tên là Trần-Sinh, thấy nàng nết na hiền hậu, liền nói với cha mẹ sang cầu hôn. Khi cha mẹ đến nói thi nhà họ Lưu ưng thuận, và hứa ngày sinh lề. Từ kbi Thị-Oanh về nhà chồng, trên thờ kính cha mẹ, dưới thuyền thảo với chồng; họ mặc ai cũng khen, nên cha mẹ chồng thương lâm.

Nhà Trần-Sinh thời nghèo, chỉ có trồng dâu chăn lâm, làm kế sanh-nhai, nàng cũng sớm khuya lán lão, nuôi được cha mẹ chồng và chồng đi học. Trần-Sinh đi thi không đậu, lấy làm buồn bức, cha mẹ cũng không được vui, nàng thấy vậy liền khuyên chồng rằng: « Học tài thi phận, chắc là phước nhà chưa tới, nên chàng chậm bước công danh; kuiển cho trên cha mẹ không được vui lòng, thiếp cũng ngay đêm phiền muộn. Nay thiếp muốn khuyên chàng một lời này, mong rằng chàng nhớ lời nói của thiếp là phải thi thiếp lấy làm hòn hạch lâm, chàng sao cứ thiền về mọi bê-khoa-cử, trên đời thiếu chi việc ích quoc lợi dân, kia hảy xem trong nước bao phu-nhan loạn lạc, giặc quân He, quân Hèo lây lùng, trai thời loạn, gái thời bình, lúc này chính là cơ-hội tiến thân của chàng đó. Phu-nhan-Lão ngày xưa cũng là học trò, nêu thường ngâm câu « Nam nỗi vĩ liều công danh trai, tu linh nhan gian thuyết Võ-hầu ». Cuang nêu lấy gương đó mà soi, vây bây xep bùn nghiên theo việc dao cung, chờ ngõi dừng buôa râu, than dai thở vẫn có ích chi. Còn việc nhà thần hồn định linh xin đã có thiếp. » Trần-Sinh nghe vợ nói lấy làm phán-

khởi, quyết chí ra đi. Cha mẹ thấy con biết lập thân cũng không cần trót, mà khuyên con rằng phần con là trai phải lấy chửi trung tín làm đầu, làm sao cho rạng duoc lô-tông, ấy là con thảo, còn cha mẹ ở nhà đã có vợ hiền của con là dù. Trần-Sinh từ biệt cha mẹ và vợ con, sửa soạn hành lý ra đi; dặn dò vợ thiếp chí lời tâm-huyết, nhưng chỉ tóm lại một câu « mẹ già nhả khói cây nhau cùng ». Lưu-thị nói: « Việc ở nhà là bồn-phận của thiếp, chàng bắc-tất phải nói, chàng có thương thiếp, xin gắng sức đưa chen với đời cho đạt được mục đích là thỏa lòng thiếp, chàng cũng nên nhớ câu, công danh là trọng, nử-nhi là thường.

Trần-Sinh có ý bận rộn, song nghe mấy lời trung-chánh của vợ, liền phán tay ra đi:

Người di muôn dâm một mình,

Đè ai vò vò, thâu linh cháng ai?

Khi Trần-Sinh di đến kinh-dô, vào làm quan trong một dinh quan Đề-đốc. Quan Đề-đốc thấy Trần-Sinh là người lanh lợi, bèn nhận ngay Trần-Sinh vào dàn quan, rồi đi giáp Bắc-chinh Nam, biết bao phen vào sanh ra tử. Trong khoảng bốn năm năm, ở nhà tuyệt vòi âm-tín, ai cũng chặc Trần-Sinh đã da ngựa bọc xương rồi. Còn Lưu-Thị dành cho mình như là đàn bà góa rồi, chờ còn có mong chi! Trần-Sinh không thương nhớ con, phần thi tưới cao tác lớn, như ngọn đèn trước gió, phiến nào quá thành-binh mà tự trần, ôi thôi nỗi khổ ấy kẽ sao cho xiết! Nàng phải về nhà cha mẹ mình xin tiền lo việc lồng-chung cho cha chồng, tron niềm hiếu-nghĩa. Từ đó mèo con ròng rả, năm năm tháng tháng, ngày ngày, hình như ở giữa một cái thế-giới cỏ khô vây.

Một ngày kia, nàng đi mua dâu ở làng khác, chợt có người cởi ngựa di ngang, trông thấy nhan-sắc của nàng mĩ miều, thời như động-lòng và nói thăm trong bụng rằng:

« Sao chồn thon-què mà có được người mĩ lè như thế,

thiết là ngọc trong ẩn-dâ, dè mẩy ai hay. » Chàng muôn cởi ngựa di, mà di không dứt, liền giả dò làm roi roi ngựa, dặng làm kẽ trót lai mà xuống ngựa, đến gần nàng uốn lời hoa nguyệt, thả hết tiếng kẽn giọng quyền, hứa với nàng cõi thuận linh sẽ dem lên tinh-lị đoàn vien, đường đường một vị phu-nhan, trường gấm mản thêu, lèn xe xuống ngựa. Nàng nghe mẩy lời ấy, nét mặt dày vẻ nghiêm-trang, trưng con mắt ngó ngay người kia, rồi bung thung dâu bằng cánh đồng mà vè.

Chàng cởi ngựa đó là ai? Chính là Trần-Sinh, ngày nay bao phu-nhan bình-tịnh, chàng làm được chức Phó-tống-bin, khi về thăm nhà, vì gặp nàng ở làng khác, nên không ngờ là vợ của mình, và lại mười năm, cả hai đều phong-tràn, nên chỉ tư-dung có khác, thành ra quen nhau. Khi về đến nhà, mẹ con sum hiêp, nói mừng biết lấy chi cắn. Nàng ở nhà dưới trông lên thấy rõ là người chọc ghẹo minh ở vòi vòi đâu khi này; liền nghĩ rằng công minh khuyên chồng lập thân xứng-thể, mong-rằng được như sở-cần, nay đạt chót công danh, ai dè chưa về tới nhà mà lại ghẹo già giữa đường, thiệt là một người bất-chánh, nếu minh mà lại là một người đàn bà khác cũng bất-chánh thời chàng đã

là chồng người ta rồi, như thế thì cái tư cách của chàng không đáng người chồng của mình nữa. Rồi Luu-thị khanh thai bước ra chào chồng, xin phép mẹ rồi nói với chồng rằng: « Thiếp vẫn tưởng chàng là một dung trượng-phu, mong có ngày được nhờ chàng vinh-biển, cho rò câu ngàn tăm nhớ bóng lùng quân. Không ngờ rằng hi-vọng của thiếp bấy lâu đều là ảo mộng, chàng có biết những việc phi nhẫn-cách của chàng đã làm đó chăng? Đì xa 10 năm, khi về không bãm hở cho lời bà dè mừng cha mẹ, cho bỗ lồng thương nhở, lại đánh ước với gái dè đem lên tinh-lị đoàn viên, thế là bất-hiểu; phụ ngõi lão khang, quên lời non nước, chia rẻ ái tình, không nghĩ đến thiếp, thế là bất-nghĩa; dù người vào vòng bắc ám, nếu thiếp đứng vườn dâu dỗ lốt dâu ra như ai, thì tội chàng đã làm cho người tang-lanh bại-tiết, thế là bất-nhân; đường đường một vị có tên trong quan-trường, mà ghẹo gái giữa đường, thế là vô-sỉ. Thiếp không có thể chờ một người bất-hiểu, bất-nghĩa, bất-nhân, vô-sỉ, như chàng mà làm chồng của thiếp, vậy thiếp xin từ biệt. »

Nói đoạn tắt lá ra đi. Người nhà di theo khuyên-dò. Gần tối mới thấy người nhà về, hót hoảng nói rằng nàng đã deo mình xuống sông Thương-giang mà tự-van rồi. Thao ôi! mười năm hoài bảo, bao nỗi khổ tâm, dâng phục thay kbi tiết, dâng phục ibay cách xử trí của nàng. Cái chết của nàng đã làm một bài học cho người vô-bạnh-kiềm, bắc-linh-lang kia vậy. Tôi nghe lời đây, vô hạn thương-cảm, nên có đọc bốn câu rằng:

Son sát mười năm vẹn hiếu trinh,
Trách thay Trần-sử khéo vô linh.
Ta tuôn lệ ngọt thương-ting ai lâm!
Nhờ nước sông Thương rứa bút binh.

Trần-Sinh nghe tin nàng chết, lấy làm bối bản thương iếc vô cùng, liền sai vớt thây mà chôn cất lửi lể, rồi giật mẹ ra đi. Lúc nào cũng vắng vắng bên tai, hình như lúc nào cũng nghe những lời vang tiếng sét của nàng đã khuyên nhũ. Từ đó Trần-Sinh làm quan rất thanh-liêm, sau lên đến Bình-bộ Thương-thơ, nàng cũng được truy-đặng Nhất-phàm-phu-nhân.

Madame TẮNG-KHÀNH-LONG thư

Tân-Dân Thư-Quán

98, Rue du Coton,
HANOI

Lịch Tân-Dân có đủ ngày ta ngày tây, tranh vé do người tàu vẽ, lại chính người tàu in, các màu thuốc đậm-dà rực-rỡ, xưa nay chưa lịch nào in đẹp bằng.

Các ngày nên viết thư hồi giá ngay kéo chậm, viết cho Tân-Dân Thư-Quán Hanoi hay là Nguyễn Kinh ấn-cục Haiphong cũng được.



Lời tiên tri của một người Nga Sắp có trận thế-giới dại chiến tranh

Sau trận đại-chiến năm 1914-1918 mới rồi, các nước Âu-châu đều lắc đầu le lưỡi hết rồi, bày giờ nghĩ tới một trận thế-giới chiến tranh khác, là họ đã giết mình.

Mới rồi ông Rykow là Đồng-uỷ-viên nước Nga — chắc ấy cũng như Song-thống ở các nước khác — diễn-thuyết ở trường vò-bị, có nói rằng chuyện Trung Nga xung đột bày giờ đây, sao cũng thành ra cuộc thế-giới đại-chiến-tranh nữa. Bởi vậy ông khuyên các cậu thiếu niên học-trường trường Quân-quan học-hiệu, đều nên dự bị cho sẵn sàng, dặng có làm thời mà ra xông pha mùi tên hòn dạn.

Miệng của người như Rykow nước Nga nói ra, có lẽ thiệt chờ không phải chờ đâu.

Việc Trung Nga thì bày giờ lại thấy lồi thòi, sắp đánh nhau thiệt, chờ không hòa nữa đâu. Đánh nhau đi, lối cái trận thế-giới đại-chiến-tranh nữa ra, dè coi cái thời cuộc thay đổi ra làm sao? Nếu có trận thế-giới đại-chiến nữa, thì sau trận ấy, bẩn-dò năm châu sẽ về lại khác.

Xin chỉ em lưu ý

Tiêu-thuyết Vì nghĩa Vì tình còn ít kỳ nữa thi hết, chỉ em đã đọc, chắc đã thường-giám cái lối văn tú-chọn của ông Phù Hô-biều-Chánh.

Hôm nay, ông nói giờ lên một bộ nữa, để là: **Chau con nghĩa nặng**; bộ này chắc sẽ được chỉ em hoan-nghinh hơn. Tính ông Hô-biều-Chánh xưa nay rùa là khiêm-lòn, ai cũng biết vậy, mà bộ tiêu-thuyết mới này, ông nhận là ly-ký và thâm-thúy hơn hết.

Chỉ em nên chờ, chờ trong vài kỳ báo nữa đây, sẽ được thường-giám.

Khôi Hài

Nam nữ bình quyền
— Ở nước Nam ta, nam nữ không thể bình quyền được.
— Ai đặt ra cái lề ấy?
— Trời.
— Lấy gì làm bằng?
— Cái mặt người ta.
— Sao?
— Đàn ông lưỡng quyền (1) cao, đàn bà lưỡng quyền thấp, vậy thì bình quyền sao được.

NGUYỄN

(1) Gò má.
APOLLINARIS là một thứ nước suối tốt nhất
để uống khi dùng bữa.

Nỗi riêng, riêng chạnh tắc riêng nỗi mình.
Xa sỏi ai có thấu tình?

NGUYỄN-HUY-QUAN

Nhơn đêm Trung-thu cảm tác
Bao độ trăng tròn hội Á Âu,
Mà người cay đắng mấy mươi thu.
Vừng trăng tỏ rạng trông ra vẻ.
Chén rượu đầy với mượn phà sầu.
Chiếc nhạn kêu sương thê thảm giọng.
Nhành ngô bị gió ú é màu.
Thu này đầu lò còn thu nữa,
Trời đất xây vẫn gầm chằng lầu.

Nương minh cửa Phật

Trãi ném mùi tràn chán dâng chua,
Tương rau đậm bạc bẽa cay chua.
Rắn lồng cửa phật cơn sa sút,
Nóng ruột đường đời nỗi được thua.
Tui kiếp trầm luân làn sóng dập,
Tinh hồn đọa lạc tiếng chuông khua.
Bao nhiêu tuổi chịu bao nhiêu khổ,
Trãi ném mùi tràn chán dâng chua.

Thanh-Sơn NGUYỄN QUANG-TOẢN

Chiều thu

Bảng-lảng đầu non bóng ác vàng.
Sương bay mờ tỏa, nước minh-mang.
Núi dầm mây trắng lò nhô dậy,
Sóng lợn trời xanh óng-ánh vàng.
Thoi thóp từng cao chim lại tổ,
Tôi bời trên bến khách sang ngang.
Chiều thu như gợi lòng thương nhớ,
Nghe tiếng thu không lệ muôn tràn.

Đêm thu

Mây ám, trăng soi những tò mò,
Đêm thu như ghẹo khách làng thơ.
Sầu, chuông diêm nguyệt nghe vang vẳng.
Buồn, vạc kèu sương tiếng vật vờ.
Hồn mộng mơ màng theo trước giờ,
Tâm mê lững thững ruồi bén bờ.
Trăng d', trăng dưng trăng treo bồng,
Trăng bóng trong sóng dạ thần thờ.

LUONG-PHƯƠNG-TRI

Nam-kỳ chí có một

Nội Nam kỳ ta dày, có một tiệm chụp hình mới
mở, trang hoàng lị-t-sự, công việc rất khéo, là tiệm

QUÀNG-CHÂU

N° 428 Quai de Choquàn, Cholon
(Các đường Jaccario, cục đường xe điện
rue des Marins đi lại)

Máy chụp đều là kiều mày tốt nhất bên Đức
và Hué-Ký, cho nên bắt cứ, mura, nồng, ngày đèn,
lúc nào chụp cũng căng. Thật là tiệm chụp hình
Mỹ-thuật, qui-khách lại chụp sẻ biết.



Một người con gái từ trần

Dịch bài: « La mort d'une jeune fille » của RONSARD

Tháng năm nọ trên cảnh tươi tốt,
Đóa hoa hồng dỗ chót khoe tươi.
Rạng đồng hoa chàm chìm cười,
Giọt sương diêm sắc thợ trời đánh ghen.
Cành yêu diệu đua chen anh yến,
Khắp vườn cây tiêm niềm mùi hương.
Bồng đậu mưa nắng mệt cơn,
Làm ròn cánh tia, làm sờn nhị tưới.
Hương với sắc dang tưới, dang thảm.
Đất với trời say đắm vì hoa.
Thoắt thời số-hệ không tha,
Ngàn năm một giấc hàn-gia em nằm.
Khóc đưa em cháu dầm dề nhỏ,
Bình nhang thơm, một giò hoa tươi.
Ngàn thay! em cũng kiếp người,
Dầu sanh dầu từ cũng đời hồng-nhan.

Tiền biệt (Tập Kiều)

Trông vời gạt lệ phản tay,
Chín hồi vắn vít như vây mối tơ.
Trăng thê còn dò tro tro,
Một ngày nặng gánh tương tư một ngày.
Đòn cầm khéo ngắn ngoi giây,
Tơ duyên còn vướng mỗi này chưa xong.
Vì ai ngăn đón gió động,
Đang tay bẻ một chữ đồng làm hai.
Nợ tình chưa trả cho ai,
Đầu mòn bia đá, dám sai tặc vàng.
Tiếc thay chút nghĩa cù cảng,
Đường kia nỗi nợ ngôn ngang bời bời.
Cùng nhau trót dả nặng lời,
Còn vè còn nhớ đến người hôm nay.

Cảm hoài (Tập Kiều)

Phòng vẫn hơi giá như dòng,
Lửa hương chốc dè lạnh lung bấy lâu.
Gió chiều như gọi cơn sầu,
Chân mây mặt đất một màu xanh xanh.
Tường đồng lay động bóng cảnh,
Làm chi những thói khuynh thành trêu người.
Buồn trong phong cảnh quê người,
Sầu này dâng dặc, muôn đời chưa quên.
Hiên tà gác bóng nghiêng nghiêng,

Bao giờ cho người mình hết mè-tin?

Cha mè-bụng con ra lầy gan ăn.

Thiết cái mè-tin nó làm ngăn trở bước tân-hóa của dân mình nhiều lắm. Có khi vì mè-tin mà phạm đến tội ác, trái cả luân thường, lấp ra tri khôn dì. Hại thay!

Câu chuyện cha mè-bụng con lầy gan mà ăn, đã xảy ra ở tỉnh Nam-Định ngoài Bắc mới rồi, tức là như thế.

Theo tin các báo ngoài Bắc, thì mới rồi ở tỉnh Nam-Định có xảy ra một chuyện như vậy:

Hai vợ chồng nhà họ Lãnh làm ruộng, cảnh nghèo; người vợ đẻ ba bốn lần, nhưng lần nào đứa nhỏ cũng chỉ được năm ba bốn hay là một vài tháng, rồi sài đẹn mà chết. Mới rồi vợ đẻ một đứa nữa, cũng vậy. Anh chồng tức minh lâm. Khi đem chôn, ảnh không nói gì. Nhưng tối lại, ảnh ra mà đứa nhỏ, dào lên, mè-bụng ra, lầy là gan của nó đem về, treo ở trong bếp, định tắm rửa xong rồi nướng và uống rượu choi.

Bà mẹ ảnh thấy vậy, liền đem giấu buồng gan kia đi. Khi tháng sau nó tắm rửa xong, đi kiểm dò nhậu của mình, thấy mất, biết là mẹ giấu, liền đốt bỏ duốc lên, nói với mẹ rằng:

— Nếu mẹ không đưa buồng gan ra cho tôi, tôi đốt cháy nhà ra tro hết.

Bà mẹ hoảng hồn, phải đưa ra cho nó. Nó đem nướng rồi lấy rượu ra, khẽ khà đánh chén với buồng gan đó. Nó lại bắt cả vợ cùng ăn cho vui nữa. Người vợ thấy thế, vừa thương tâm vừa sợ hãi, đâu có dám ăn. Nó đưa dao vào cõ mà hâm rằng:

— Nếu mày không ăn, thi lao cùng liều bỏ tánh mạng mày, rồi thán lao ra sao thi ra.

Tội nghiệp chị vợ cũng đánh ăn gan con vậy, nếu không thì tháng vở phu giết thiệt.

Vì sao tháng bắt nhơn kia lại nhẫn tâm như vậy, ấy cũng là do một cái tục mè-tin mà ra.

Nhiều nhà đẻ con năm bảy lần mà nuôi không dặng, thi cho là cái nghiệp báo, nó mượn cửa nhà mình mà thê-sanh rồi lại đi ngay. Bởi vậy, có nhà gấp cành ấy, khi đứa con chết, họ đem đánh dấu vào mặt nó, hay là chặt một ngón tay ngón chun đi. Làm như vậy là để cho cái đứa ấy về sau không trở lại nhà mình nữa. Song có khi đứa trước đánh dấu, rồi đẻ đứa sau ra cũng có dấu như thế thiết, làm cho những người mè-tin càng tin rằng cái oan-quâ chi đó, cứ trở lại nhà mình mà báo hoài. Họ không hiểu rằng cái đó chỉ là một cái hiện-tượng về sanh-lý mà thôi. Là vì người nào đã sẵn bụng tin mè-hoặc như thế kia, mà đánh dấu đứa trẻ đã chết đi, đến khi có thai đứa khác, thì chỉ cho khôi người vợ cứ tưởng-tượng đến những cấp trước. Cái thai trong bụng chịu ảnh-hưởng của sự tưởng-tượng ấy mà thành hình, rồi cũng đẻ ra đứa con y như trước. Cái hiện-tượng ấy kêu là « tự kỷ am-thi » (auto-suggestion) nghĩa là mình tưởng tượng làm sao thì nó ra làm vậy.

Câu chuyện anh chàng mè-gan con trên kia, cũng là do lòng mè-tin, mà sợ những oan-quâ nó bỏ đi rồi lại trở lại. Có biết đâu rằng ở nước ta, mà tới nay mới năm con nít chết non vô số, là tại mình chưa biết cách vệ-sanh dưỡng

-:- Vệ-Sanh -:-

Vài lời khuyên

Đừng cho con nít nhỏ uống a-phien

Ở xứ ta ai ai cũng biết là a-phien cũng là một vị thuốc hay trị bệnh ho, trong bệnh đau ruột, bệnh kiết. — Bởi vậy nên có nhiều người thấy vậy hay làm bày cho con nít uống; uống quá độ lượng nhiều khi con nít chết mài. — Phải biết rằng con nít còn yếu sức ít chịu a-phien. — Nên cha mẹ con nít, đừng thấy mua a-phien để và thấy nhiều người nói hay mà cho con mình uống nó. — Trong nhiều vị thuốc Annam, Khách-trú, nhứt là thuốc ho, thuốc kiết, thuốc cầm, hay có a-phien. — Phải lanh lúa mấy thứ thuốc ấy khi mình có con nít đau.

Mới đây, có một đứa nhỏ mười chín tháng, icas chảy, cha nó lấy một chút nhựa hỏa với nước cho con uống, uống vỏ rồi vài giờ tháng nhỏ ngủ mê man lẩn lộn mãi, phải rước quan thầy chữa mấy bửa mới hết; ấy là may vì cho uống ít lầm. Tết rồi, có một người dân-bà, có con một tuổi, con mạnh giỏi mập mạp mà deo theo mẹ, làm mẹ đi đánh bài không dặng, có một người bạn đánh bài biếu lấy một chút a-phien hòa với nước cho đứa nhỏ uống, ngủ êm dặng để đánh bài. — Người mẹ nghe lời cho uống một chút, rồi đứa nhỏ nằm mê, mẹ tưởng con ngủ êm, qua bên phô một bên đánh bài. Cách đói ba giờ, ông chồng đi chơi về, thấy tháng nhỏ thở ợ-ach, hô hoảng, chạy rước quan thầy đến, thi tháng nhỏ đã tắc hơi rồi, kêu trời đậm dắt cùng vỏ ịch; vì lồi tai nơi rãng nghe lời tăm bậy.

Cách lâu có một người mẹ, có nuôi con nít ở nhà, thấy nó khóc, lấy thuốc huon dỗ cho nó uống dặng cho ngủ êm, cho rãm đứa uống vỏ, ngủ luôn cả năm đứa.

Ta cũng thường thấy con nít nhỏ đau bị uống bày mà phải chết. — Vậy ta xin mấy người có con đừng cho con uống thuốc có a-phien và đừng nghe lời hàng xóm lăng rieng cho uống bày bạ, vì uống vỏ dỗ, lấy ra khô, và con nít yếu sức lắm. — Một lần may, vài chục lần khô; có tiếc có khóc lóc chỉ cũng là chuyện qua rồi.

Docteur. TRẦN-VĂN-ĐÔN.

dục mà ra. Thì coi các chò tinh thành, có nhà thương, có cổ thụ, thi con nít mè-sanh, vẫn được nuôi nấng phải cách nhiều, cho nên đẻ bớt sự chết yểu. Còn ở nhà quê, những phép dục-anh, chưa được phổ-cập, thành ra hay có cái nạn con nít chết yểu. Rồi những người nhà quê lại tin những sự thần-quyền, ma-thuật ở đâu đâu.

Than ôi! Ta vẫn chịu cái tiếng rằng được hưởng những sự văn minh khai-hóa, mà những chốn nhà-quê thi tinh cảnh sanh-hoạt và trinh-dộ trí thức cũng chẳng khác gì năm chục năm về trước là bao nhiêu. Trong khi chưa có những khoa-học mới để cứu vớt người ta, bảo người ta không dựa vào mè-tin sao được. Những cái mè-tin như ở trên, là tin về những thuyết âm-dương ngũ hành, can-chi độ số, phần nhiều là cái hại do ở am-lịch mà ra. Bởi vậy bây giờ muốn trừ những tục mè-tin ở nước ta, thi phải đổi cuồn am-lịch đi trước.

Câu chuyện anh chàng mè-gan con trên kia, cũng là do lòng mè-tin, mà sợ những oan-quâ nó bỏ đi rồi lại trở lại. Có biết đâu rằng ở nước ta, mà tới nay mới năm con nít chết non vô số, là tại mình chưa biết cách vệ-sanh dưỡng

CÔNG VIỆC TRONG BÈP

Cá hấp

Ca chèw, cá chéw, hay cá bống mủ lbi ngon hơn các thứ cá khác; làm con cá cho sạch, đẽ cho ráo nước, thịt nạc đậm 150 gr. bầm nhô, một củ hành láy xắt nhô, hột lựu, một su cải bắc thảo, một cái hột gà, một muỗng tương hột, nứa muỗng casé mui, trộn chung với thịt cho đều; cà sáp trong đĩa lớn, thịt bầm và các món đậm rộn trải trên mìn con cá, bắc lên chung cách thủy, bay hấp trong xưng cũng được, đừng cho chín quá và đừng cho nước vỏ nhiều không ngon, khi lấy ra nhớ sáp il ngon ngọt và hành ớt.



Cá hấp cách khác

Một con cá ngon thịt, làm xong để ráo, sáp cá vỏ đĩa lớn, rắc một chút nứa trên mìn cá, bắc lên hấp chín. Nhữn chợ có bán sẵn đồ cùa lbi mua 5 su càng tiện, bằng chợ nào không có bán lbi cbju khó tìm ra. Nhiều món làm đồ chua: du dù lặng bột vỏ xanh rữa sạch, thái mỏng rồi xắt nhô, đỗ chung một nhúm, rãm đậm-cô 3 tai, bảy nǎm không cũng darg, ca-rốt nứa cù, kiệu chua trộn su, kim châm một su, ngâm rồi xé nhô, các món trên cũng thái mỏng xắt nhô có cộng, bột năn nứa su khuấy cho tan, luồng nứa chén ăn cơm, đường cát 1 muỗng ăn canh đầy, nứa muỗng casé mui, một muỗng lung nước tàu yêu; bắc chảo đồ mờ, liệu chung 50gr. mờ thẳng, chum lứa cho nhiều liệu mờ sôi, đập vài tép lồi bột vỏ lhom mờ thi vớt lồi bột ra. Các vật xắt nhô sẵn trút vào xào cho thấm đều, coi chừng gần chín, nêm mui và nước tàu yêu vào xào cho thấm, đồ 1 ứa chén bột đánh sần vào xào trên cho lẹ, chê 2 muỗng canh giấm thanh coi chừng nếu đặc quá thi thêm vài muỗng ăn canh nước lạnh để cho thiệt sôi mức ra chan trên mìn con cá cho đều, bỏ mặt, ngò ớt bay tiêu.

Cá chiên ăn với cresson (sa lách son)

Cá bống mủ lbi ngon hơn hêt; cá làm sạch đẽ ráo nước, xé một đường dài từ trên đầu chí dưới, rọc lây xương sống bô ra, rắc bột mì ướp con cá cho đều, đỗ một su bột, chảo nóng đồ 300gr. mờ thẳng, mờ sôi thả cá vào mà chiên cho nỗi, lửa chum riu riu chừng vàng vớt ra, phải chú ý đẽ mờ cho nhiều, chiên mới ngọt. Măng khô ngâm mềm xắt nhô, ớt bị bột xắt nhô, một su bột năn khuấy cho lỏng đồ hai chén ăn cơm nước, bốn muỗng ăn canh đường cát, nứa muỗng casé mui, một muỗng ăn canh tàu yêu. Các vật đồ vỏ son mà nấu, liệu chung vừa lỏng lỏng, đừng đặc quá không ngọt, sáp con cá chiên rồi trên đĩa, sáp cresson chung quanh con cá cho xinh, nước bột nấu rồi cho nóng mức ra chén, chừng ngồi bàn sẽ chan trên đĩa cá mà ăn.

Nguyễn-thị

CHÚC TRÁCH NÒI-TRO'

Cách mua bán nên như thế nào thì lợi.

Người nội-trợ muốn cẩn kiêm, thi trước hết phải tránh việc mua bán. Phải biết phân biệt đồ tốt hay xấu, thi mới khỏi mua lầm.

Điều cần nhất, là thứ gì không cần dùng lâm, thi không nên mua.

Khi thấy có tiệm Tây, Chà hay Chết nào rao hàng bán sút giá thi đừng có lầm tưởng rằng: người chủ tiệm đó phải bán lò vốn đâu. Ấy là một cách họ rao hàng khéo, cốt đẽ lâm cho những đồ xấu mau hết đồ thời.

Người nội-trợ tránh không bao giờ chịu mua những đồ đó.

Thấy cửa hàng mươi đồng mà bán có năm, cũng đừng có ham, vì lờ mua phải đồ ăn-cấp rồi bị kiện thưa lối thoi, có khi còn bị tù tội nữa, như vậy là lợi bất cập hại.

Mua bán cần nhất phải biết đồ tốt hay xấu, và nên lựa tiệm nào buôn bán thiệt thà mà mua thường thường thi sẽ được người chủ tiệm đó trọng dâi minh hơn những khách lạ, và khỏi sợ mua lầm đồ xấu.

Những đồ cần dùng trong nhà phải liệu trước cho bao giờ cũng sẵn có; đừng đẽ tới khi cần dùng tới rồi mới với-với vàng-vàng đi mua; trong những lúc mua với lhi thường không có lhi giờ mà lựa chọn được đồ tốt.

Nếu hay lảng trá, thi nên có một cuồn sô, đẽ mỗi khi thấy thiêu thử gi, ghi ngay vào đó cho nhở mà mua.

Đi chợ mua cái ăn thi phải tuy trong nhà nhiều người hay ít, định liệu mà mua cho vừa đủ; đừng cùa mua ít rồi thiêu lại phải mua thêm. Mua như vậy thi tốn lâm, vì mua ít bao giờ cũng phải mắc tiền mua nhiều; song không nên mua nhiều quá, dùng không hết đẽ hao phí đi thi cũng không lợi gi.

Nếu mua bán không định liệu trước đẽ đèn thiếu, nhà ở gần chợ hay tại chau thành thi còn có thể đi mua ngay. nhưng nếu nhà ở xa chợ hay ở nhà quê, đồ không sẵn có phải di xa mới mua được, thi có phải thêm bán và mât nhiều thi giờ vỏ ịch không?

Còn cái gì phiền báng khi vào an rồi mà thiêu chát nước mắm hay chát dâm, làm cho người đà đói bụng mà phải ngồi chờ hàng giờ đồng hồ?

Người nội-trợ giỏi thi mọi việc trong nhà từ nhỏ chí lớn đều phải quản-xuyên hết, không được đẽ cho thiêu thốn chát gi.

Các thứ bình Nóng lạnh, Rét rùng, (Le Paludisme)

Những bình này rất thường có ở xứ ta, nhứt là về các miền rừng rày, khép kín, phong thu không được lanh.

Người đà mặc phải thi xanh xao mắt màu, ốm o, gầy mòn, muốn chà cho được khói hàn, thiết là một sự khó qua.

Vậy cần phải giữ mình cho cần thận lâm.

1) Hết súc cần thận, đừng đẽ cho muỗi cắn.

2) Phải ăn ở theo phép vệ-sanh luon luon.

Ai rủi đà mắc phải các thứ bình « nóng lạnh » hay là « rét rùng », này rủi thi dùng nên uống thuốc hảy ba mà tốn tiền, chỉ nên đến tiệm Thành-Long số 20, đường Sabourain, Saigon mà mua thuốc.

Tiệm này có thứ thuốc chuyên trị các bệnh « nóng lạnh » và « rét rùng » hay lâm. Thuốc giá-l-uyễn ở ngoài Bắc đà 3 đài, trăm người uống khỏi cùa trâm, mà ít ai phải tốn trên một đồng bạc.

GIA-DÌNH THƯỜNG-THÚC

CÁC VỊ THUỐC LÂY NGAY TỪ TRONG BẾP

Rượu

Rượu, bất kỳ là thứ gì, cũng đều có một chất gọi là tinh-tinh, nó có tính làm cho say. Nhưng uống ít thì nó lại làm cho phán thận-kinh, giãn gân cốt, có ích cho thận-thở. Duy uống nhiều mới thấy hại, có khi đến phát cuồng, có khi đến hư não, rồi dễ con ra u-mê ám-chuồng, cái hại của rượu không xiết nói được.

Tuy vậy, thuốc mèo di nứa cũng dùng mà trị bình được, huống chi là rượu. Trong thuốc bắc, có nhiều vị dùng rượu mà chế, coi vậy biết cái công dụng của nó. Người ta cũng lạm dụng rượu trong những việc dưới này :

1.— *Tâm cho con nit.*— Mùa đông trời lạnh-lèo, tuy dùng nước nóng tâm cho con nit, nó cũng hay nhon đỏ bị cảm. Muốn cho nó khỏi sự nguy-hiểm ấy, hãy chế một vại ly nhỏ rượu trắng vào trong nước nóng mà tắm cho con nit. Tâm xong, lấy khăn lông khô lau xát cũ mình nó thì nó liền ấm lại mà khỏi cảm-nhiễm gì hết.

2.— *Cầm máu cam.*— Lò mìu ra máu chẳng thôi, hãy dùng rượu cũ (không có thể rượu trắng ngọt cũng được) khá nhiều, hâm cho nóng, đựng trong cái vỏ cái hủ chi, rồi hiều người bình ngồi thò chun vào mà đầm cho đến dầu gối ; hể ra mồ hôi thì máu liền cầm lại.

Một phép nữa, hãy dùng rượu ngọt đem hâm cho nóng rồi lấy khăn lông thấm rượu nóng ấy mà xát vào chun người bình cho mạnh thì cũng cầm máu được.

3.— *Trị chứng kinh-phong và chết trôi.*— Có người duong vó sụt, ngã lăn mà chết ngắt, xác mặt tái-xanh trắng-bợt, tục ta thường gọi là « kinh-phong » ; nhưng đó là tại trên não không dỗ máu mà sanh ra như vậy. Gặp khi như vậy hãy để người bình nắm thông dầu xuống cho thấp hơn dâng chun, rồi hâm rượu nóng cho uống, làm cho máu trong mình nhờ rượu vận di mà đem lên não như thường ; khi não đã dù máu rồi tự nhiên tĩnh lại.

Còn người ngã xuống nước, lạnh công, vòi lén chỉ còn hơi thở pheo-pheo, thi khà làm theo cách « xóc-nước » trước đà, trong khi ấy phải để người ấy nằm sấp, đợi khi nước trong bụng ra hết rồi, bén dở cho nằm ngửa, và hâm rượu nóng mà đỗ cho ; hoặc già một ít nước giáng vắt vào trong rượu cũng nên.

4.— *Phỏng nước sói hoặc lừa.*— Phản bị phỏng nước sói hoặc lừa, như gặp khi gấp quá chưa tìm thuốc gì được hãy đem chò bị phỏng mà đầm trong rượu ; nếu trong mình có nhiều chò bị phỏng thì đỗ rượu trong thùng tắm mà đầm ; làm như vậy, mát mà khỏi nhức, rồi hãy kiêng thuốc tri sau.

5.— *Rứt gân chun.*— Có nhiều khi gân chò trái chun rút lại hoặc trẹo đi, thấy đau khó chịu, khó dùng rượu ngọt thoa và xát, cho cái chò cứng ấy tan ra thì hết. Lại lúc mùa đông trời lạnh, hai chun giá mướt, làm cho máu đông lại không chảy được, nồi lèn một miếng có sắc tim và xanh, ấy là tại huyết-phàn trong trái tim kém mà ra như vậy, khó dùng rượu nóng mà thoa xát, hoặc đầm cùng bột được.

Vệ-sanh trong bếp

Chị em đã cho rằng vệ-sanh ở chau-lâu là quan-hệ lâm, thì vệ-sanh ở trong bếp lại quan-hệ hơn...

Cái bếp, cà-ran, cùi duốc, nồi chảo, dưa chén, đồ ăn và sành-nước là mấy món phải cầu có vệ-sanh.

1. Khuôn bếp không nên để trệt dưới đất, phải kê cao cho cao lối 8 tấc tây, như bếp xây bằng gạch vây. Làm như thế đã cao ráo gọn-ghé, lại già chờ nhảy cũng không tới mà khoanb, buoi và rẩy lồng đơ, tha bùn lâm. Mả bụi do ấy sẽ bay vào nồi cà trách cơm, rồi mìn phải ăn nhầm mạt, chéi. Dưới chén bếp, trên nóc bếp, phải để lỗng, không nên làm giang làm sập gác cùi mà để cho chuột làm ổ, ihen giarg io, dã do khô quê, nếu rủi ro gần lửa khô lồng, phải để cho có chỗ. Bếp phải quét rữa bằng ngày trước khi nấu ăn. Trên bếp chỉ để cà-ran mà thôi, và mồi bùa phải đỗ tro, ngoài ra không nên để hủ mắm, tinh mui, mà hũi mui hôi hám, phải để mấy món này cho có nơi.

2. Cùi để chum phải cho sạch sẽ, nếu chum cùi do thi sanh ra khỏi độc địa lâm.

3. Cơm nước xong, nồi chảo phải cạo cho sạch lợ, dao thớt phải đánh sơ dùs, thi cm chju khô nấu nước sôi mà hún dùa chén cho trời mở dầu, các món cần dùng trong bếp nà iura bằng nước sôi là loài vi-trùng truyền-nhiêm có đó cũng phải chết hết.

4. Khi chưa dùng cơm, phải dậy mâm cơm cho kín, đồ ăn để dành cũng dậy cho kỹ, dùng cho ruồi lân bu vào. Đồ ăn nguội và thiu nhứt là đồ ăn để cách đêm, thi phải hâm lại.

5. Sàn nước phải cho khô ráo, dưới sàn nước mà bày slob thi nó sanh ra mồi mòng, rồi bay lên cắn ta. Đã biết rằng mồi truyền-nhiêm nhiều bình rất nguy hiểm đó.

LÊ THỊ-THUẤN
Biên-chủ ở Giai-Xuân (CANH)

Nước suối CHATELINE nhẹ nhàng và tinh khiết

Không mua rát uòng :
Từ ngày 10 Septembre, hiệu
VĨNH-TÂN Ở chợ-cù Saigon vì
thôi mua bán nên bán solde
hang hóa thiệt rẻ hết chò nói.

Bán không kè vòn.... nên
mua, nên mua... bò qua rát
uòng.

KHÓA-HỌC THƯỜNG-THÚC

Nở bóng, kết trái,

Đại-phàm các giống động-vật thi có con cái, con đực, hai giống đực và cái không bao giờ ở cùng trong một con vật. Tạo-hóa sanh ra làm vậy là lẽ đương-nhiên. Vì dã là động vật thi có thể cử-dộng, di-lai được, con đực, con cái di kiêm lấy nhau, mà có vậy thi mới có sự hoạt-dộng là sự cốt-yếu ở trong vò-trụ. Ấy cũng như các giống động-vật, con nào cũng phải di kiêm mồi ăn, không có thè có món ăn ngay bên mình được, chỉ trù ra những giống sâu, bọ, là giống hèn-yểu, hạ-liện, thi mồi có món ăn ngay ở trong đất, trong cây, trong trái, là chò nó sanh-trưởng. Trong loài cây-cỏ thi mồi cây có thức ăn để sống ở ngay trong không-khí, trong chò đất nó mọc. Loài cây-cỏ lại thường có trong một cây cả hai giống đực cái để mà kết trái, cũng có thứ cây có cây cái và cây đực khác nhau.

Mấy điều tôi xét-nghiệm ở trên, thiệt dã bày-lô ra một cái triết-lý về sự diệu hoa của vạn-vật (harmonie universelle), nhân nói truyện chơi với chị em nghe cho vui, nếu chị em để ý nghĩ thêm ra còn thấy nhiều điều ngô-hor nứa.

Tôi mời nói giống đực và giống cái ở trong một cây, ấy là tôi muốn nói về cái bóng. Tôi lấy một cái bóng buồi làm thí-dụ. Ở trên cái cuống có mấy cái lá nhỏ xanh, ấy là cái dài (calice, sépales); khi cái bóng còn là cái nụ nhỏ thi cái dài bao-học hết thảy để che-chở cho cả cái bóng. Rồi đến cái cánh trắng, hoặc bốn, hoặc năm cái (corolle, pétales). Trong cánh thi có những sợi chī nhỏ trắng, dầu mỗi sợi có chút phấn vàng, ấy là những nhị đực (étamines). Ở giữa cái bóng có một cái bầu như cái bầu rượu nhỏ sru, cái cõi bầu dài lên trên, trên đầu nó toè ra như cái miệng bầu, ấy là cái nhị cái (pistil). Nếu ta bỏ nó ra thi thấy ở trong có những hột nhỏ lâm.

Cái phấn vàng (pollen) ở nhị đực rời lén dầu nhị cái, ấy là sự giao cấu trong cái bóng, rồi thi mấy cái cánh, nhị đực héo và rời hết thảy, cái cõi bầu ở trên nhị cái cũng héo và rời luôn thê, chū còn cái bầu nhị cái lớn lên lâm lán mà thành ra trái bưởi.

Phần nhiều các thứ bóng đều có dù các bộ-phận như thế hết thảy. Trong một cái bóng mà có dù cả nhị cái và nhị đực thi sự kết trái dẽ-dàng lắm vậy.

Song Tạo-hóa sanh ra có thứ cây không như vậy, cây đực riêng-cũng như trong loài động vật có con đực và con cái khác nhau. Tôi lấy thí-dụ cây du-du. Cây cái có bóng lớn, màu trắng; cây đực có một chùm bóng ở đầu một cái cuống dài dũ xuống. Cây cái, cây đực cách xa nhau thi làm sao mà có sự kết trái được ? Ấy là nhờ gió thổi bay phấn ở nhị đực qua bên bóng cái. Có câu rằng :

Mỗi-manh (nghĩa là làm mai) dì gió đưa hơi,
Cho bóng đực, cái, đổi nơi giao-hoa.

Phần nhiều khi thi sự giao-thông của bóng đực và tông cái nhở ở con ong, con bướm di hút nhị đực. Như con ong thi nó ôm phần vàng ở hai cánh sau nó, đem từ bóng này qua bóng khác, chū một hột phấn bóng đực là đủ cho một bóng cái kết trái vậy. Người Tầu, người ta bình như không hiểu rõ sự kết trái là như vậy, song trong văn-chương có những chữ « diệp sứ » là kẽ sú bướm-bướm, chữ « tin ong, mối bướm » thi thiệt ngô, ấy là dẽ tả sự giao-nhân tài-tử dưa tin-tức cho nhau, lấy sự kết trái nhở ở ong bướm mà lú-dụ. Lại có câu rằng :

Tin óng mối bướm lai qua.

Cho cây kết trái để ra thànhi rứng.

Nếu các chị em yêu-quý của em chẳng cười rằng thô-lò như em đây mà cũng dời ghép ván làm thơ, thi bốn câu thơ ấy, khú dí làm hai câu hát nhà quê, hạp cảnh nhà quê, có văn-chương, có khoa-học, có ý-vị đậm-thẩm, em-ái như trong thơ Quốc Phong vậy.

BÀNG TÀM nǚ-si.

Hởi Đồng-bào !

Hãy tiện tặn đì. Nên nghĩ tì việc tương lai của đồng-bào, của gia-quyền qui vị và của nước nhà. Người nào mà không có tiền dư thi không làm gì dạng cã !

VIỆT-NAM NGÀN-HÀNG

CÁC CÒ! CÁC BÀ!

Cha chà ! Chứng em của các cô các bà biết nói, thi các cô các bà sẽ dạy bao thê nào ? Sẽ biểu ăn uống thức gi ?

Có phải là biểu chúng nó ăn dùng ròng-ròng mà một thứ sữa đặt NESTLÉ chẳng ?

Oil Cen hởi con bài !
.....Công súa NESTLÉ



Rượu Thuốc rất bò là: **“QUINA GENTIANE”**

Các Bà, Các Cô!
QUIINA GENTIANE mùi
nó thơm tho nhẹ nhàng, ai cũng
ưa uống, mà nhứt là ở xứ nóng
nực như ta thì nên dùng lắm,
có bán ở các tiệm Epicerie và trứ

Dia Dièn-khí An-lo-man

HÉCÚ BÉKA

Mới Lai
Société Indochinoise
d'Importation
40, rue Pellerin — SAIGON



Ròng là Đào và Kép trú danh ở Nam-kỳ hát lần thứ nhứt
vào đía điễn khí hiệu:

160, Boulevard Charner — SAIGON

→} Những việc tai nghe mắt thấy {←

Ở TRONG NUÓC NHÀ VỀ HÔI GÂN ĐÂY

Thật, lâu nay ở Saigon, Cholon, và Phan-thiết, có cái loạn cờ bạc. Chúng chơi ngay trước mũi cò bôl, mà bình như mấy người có trách-nhiệm bịt mắt giả đui, bưng tai giả điếc. May nhờ có của ông Biện-ly Lafrique mà cách đây hơn một tháng, bắt luôn ba sòng me lớn ở trong Cholon. Rồi từ đó tới nay, bọn chū chúa cờ bạc hinh như thuỷ đầu hết, không dám mở sòng nữa.

Tòa đã biết người chủ chứa cờ bạc bấy lâu, là Paul Daron, chỉ nhờ có lấy xâu mà làm nên giàu có. Chắc hẳn, phen này tòa nhứt định làm thắng tay, cho giút cái bại cờ bạc ở đây, cho nên tra xét dữ lâm. Bữa thứ sáu 6 Septembre mới rồi, ông Biện-ly ihan-hành đi khám xét mẩy nhà của Paul Daron, bắt được nhiều tang chứng, liền bắt giam trong khám, nhưng sau lại cho tại ngoại hậu tra. Chứng đầu tháng sau, thì Paul Daron và ba chục người tòng-pham sẽ ra tòa trừng-trị xữ.

Bé coi tòa xữ ra sao, và coi từ đây sắp tới, ở đây còn có nhiều sòng cờ bạc hoành hành như trước nữa không?

Trận bão ở ven bờ biển Trung-kỳ cuối tuần-lê trước
cũng làm hại mẩy tịnh Nghệ-an, Hà-tinh và Phan-
rang Phan-ri dữ lắm. Cũng hại mùa màng rất nhiều
và đò vò số nhà cửa. Không biết sao hời này dân
ta gặp nan luộn vậy ?

Tai nạn ở trong nước tú tung như vậy, về phía chính phủ đã bỏ tiền ra cứu giúp đỡ dành rồi, sao về phía dân thấy người lạnh như không, chẳng hô-hào nhau mà cứ cho anh em đồng-bào, thì còn chờ đợi những lúc nào nữa

Hồi này trong Trung-ký, suốt từ Thanh-hóa, Nghệ-a
trở vào cho tới Bình-dịnh Phú-yên, không có ngà
nào là không có xét nhà bắt người về những tội ám-mu
cộng-sản, hay là rối loạn cuộc trị-an. Lạ nhứt là ở Hu
sông Hương hồi này có nước mặn vào, thành ra nước
nhà máy nước cũng mặn, dân cư trong thành-phố ta thă
dữ lầm, vây mà ai nói là nước mặn thì lính bắt liền.

Còn ở Nam-kỳ ta, từ khi mấy người bị bắt ở Dakao và Cholon giam trong khám, thì vẫn cứ nằm yên trong đồn chưa thấy tòa định bao giờ xét hỏi và cũng không nghe tin tức gì khác nữa.

Còn ông Trần-hữu-Độ là người viết mấy cuốn sách bị 18 tháng tù, thì ngày mai hay ngày mốt chi, dù hả được ra đây.

Thành-phố Hanoi hội này túng tiền, là vì số lính nhiều là tăng lên nhiều, mà thành-phố không đủ tiền trả lương hằng lâu nay việc canh-phòng nghiêm nhặt, và sự bị bờ thường có luôn, cho nên phải nhiều lính mới đủ. Bây giờ thành-phố đương tính tăng thuế thô-trạch lên, để ch dung vào việc đó.

Rượu La-ve LARUE đã ngon
mà lại thiệt mát.

Hồi đầu tháng này, vì có mưa nhiều, thành ra nước sông Đồng-nai lên to, tràn ngập cả châu-thành Biên-hóa hết mẩy bùa. Song năm nay nước rút xuống mau cho nên không hại như hồi năm 1925. Hồi đó nước sông Đồng-nai cũng lên, làm ngập cả châu-thành và các xóm làng ruộng nương nứa.

Vụ án Bazin xảy ra ở Hanoi bảy tháng nay rồi, chưa
biết hung-thủ là ai, nhưng mà hình như mới rời tòa
án Hanoi đã mở ra được cái màn bí-mật.

Độc-giả cũng đã biết rằng ông Ng.v.Viên là một người trong Việt-nam Quốc-dân-đảng, mà hội-dồng Đề-hình xử vắng mặt 10 năm cấm-cđ, ông Viên trốn được ít lâu, bị bắt, hội-dồng Đề-hình lại nhóm đe-xử, cũng y án 10 năm cấm-cđ và thêm 10 năm biệt-xứ nữa. Việc này, trong số báo trước đã nói đến rồi. Song lần này, giam ở trong khám lớn mấy ngày thì ông Viên tự-vận. Cứ theo như tin báo tay nói, thi quan bồi-thàm nói rằng ông Viên có dính-liu tới việc Bazin, rồi cách mấy ngày, ông Viên tự-vận liền Sở mật thám tra xét ra, thi chính ông Viên là người chū-mưu giết M. Bazin. Hiện nay còn đương tim bắt mấy người hung-thủ trong việc ấy, và có lẽ tìm bắt ra được cả khâu súng-sáu đã bắn M. Bazin nữa.

Còn Léon Sanh và Nguyễn-xuân-Chi là người trước làm lính mờ và sau làm việc ở trong trường Cảnh-nông. thì vẫn còn bị giam trong khám. Sở mật-thám nói rằng hai người này tuy không phải chính là thủ-phạm, nhưng mà cũng đóng một vai chánh trong cái án-mạng này.

Việc giết M. Bazin thật là một thiên tiếu-thuyết ly-kỷ, chưa biết rõi nó kết-cấu ra làm sao đây.

Mấy bùa rày, các báo tây ở đây, thứ nhất là báo *Opinion*, gia súc hô hào vận động để cho chính phủ Đông-Pháp phải rời phủ Toàn-quyền ở Hanoi vào Saigon. Nguyên trước đã có đạo chỉ dụ ngày 12 November 1887, lấy Saigon làm kinh đô của xứ Đông-Pháp, mấy quan Toàn quyền trước vẫn ở Saigon, song từ bời ông Paul Donmer thì ra Hanoi, bởi vì những hồi đó người Pháp mới bảo hộ Bắc-kỳ, dân-tộc còn nao chưa chịu quy phục, cho nên hay xảy ra nhiều việc khó khăn, quan Toàn quyền cần phải ở luôn ngoài, dặng đối phó với thời-cuộc

Những người muốn đem phủ Toàn-quyền về Saigon đều đem chī-dụ kia ra, và nói Saigon là thành-phố bnlôu bán công nghệ lớn, lại là chò ngoại-giao, và là cửa biêu lớn quay mặt ra phương-Đông, vậy thì quan Toàn-quyền phải ở đây mới dặng. Họ nói rồi họ sẽ kiện tời bên bờ cho được đem phủ Toàn-quyền vào Saigon.

Những đám tiệc lớn thi đều dùng rượu
sâm-banh « MARQUIS DE BERGEY »

TIÊU-THUYẾT

NGƯỜI VỢ HIỀN

X

Dây tình vướng cảng
(tiếp theo)

— À ! đi Saigon.

Quái ! ai xui thầy trả lời đi Saigon ? Thầy nằm xuống
ghế để định tâm lại.

Người lão-bộc xách giày đem vò :

— Bầm ông tôi đánh giày rồi.

Thầy mang giày ! ..

— Bầm ông tôi đã kêu xe lại chực rước ông ngoài ngõ.

— Xe lại rồi sao ? Thôi, chủ bước ra để tôi sửa soạn.

Thầy không sửa soạn, chỉ nằm nghỉ ...

— Bầm ông xe chờ dã lâu !

Đoàn-hữu-Minh vội vàng đứng dậy thay y phục.

Đi ! ..

Thầy chậm rãi — nói cho đúng là rụt-rè — bước qua phòng khách mà cho vợ hay rằng mình đi Saigon chơi, mai sẽ về. Lại cẩn thận vợ ở nhà tôi dẫn chị Hai xem bài Xe chạy ...

Thầy trong mình lần lần nhẹ nhàng, lại có ý trong mâu
tối.

Khi đến phòng khách-sạn, thầy gõ cửa, không chúc
ngại ngừng.

Cô Ba Josiane coi vẫn tươi tắn như bữa gặp Đoàn-hữu-
Minh ở vườn. Cô ngồi gần chàng ta mà hỏi, hình như vợ
chồng thiệt.

— Nhớ không ?

Thầy tái xanh nét mặt, đứng dậy, không biết sao lại trả
lời ngùi ngầm :

— Sao không nhớ !

Rồi dom mỹ-nhơn một cách yêu đương.

Cô.— Láu cái gì mà không dám ngồi gần tôi vậy ?

Thầy.— Muốn ngồi gần lắm chứ ! Nhưng mà... tôi xin cô
vui lòng nghe tôi tôi đòi lời.

— Tôi xin cô vui lòng, không phải tôi nói cho ngon-ngợi
đầu, là vì tôi sợ tỏ ý ra cô buồn lắm.

Cô.— Nói gì nói ; đừng ghét tôi thôi !

Thầy.— Nếu ghét thì ai đến đây làm chi !

Cô.— Làm sao lại thở dài !

Thầy.— Tôi không thể nào gần cô được !

Cô.— Sao vậy ? Trời ôi !

Cô Josiane nắm ôm lấy đầu, nét hoa bồng-nhiên răn héo
một cách thương xót vô cùng.

Thầy xét lại dom. Cô đeo lắc cánh tay mà kéo ghì riết
vào ngực :

— Nở nở không thương tôi cho đánh,... mình ? (tiếng
« mìn », nói nhỏ nhở).

Thầy đứng phắt dậy, kéo ghê ngồi gần mà an-ủi :

— Bóng gọi tôi bằng tiếng ấy cô ôi ! Tôi khốn nạn lắm
cô à ! Tôi thương cô, nhưng không thể nào thương bằng
nghĩa vợ-chồng, vì tôi có vợ rồi, chắc cô đã rõ. Tôi biết

nói ra thì buồn lắm; song le thương mà khóc, thương mà hận,
thì thà là dừng thương. Cô ôi ! có lòng doái-lương xin kết
ngõi dẽ-huynh. Biết dừng lời chi mà tôi xót-xa này :
người như cô, cây cỏ thấy cũng phải xiêu lòng, huống chi
tôi là kẻ da-cảm. Bởi thương lắm nên ban sơ tôi không
có cái cao-dám mà tôi rằng tôi đã có dối. Nhưng vậy có
Trời chứng-trí : tuy quá thương chờ sự tiếc-trinh của cô
tôi vào vụn-toàn kính-trọng.

« Ngày nay tôi đến đây dỗng an-ủi cô. Đầu có oán ghét
thể mẩy, quí-bò cô đừng buồn rầu là đủ cho tôi khỏi xôn-xang.
Cô xét lại mà coi : ở thế gian này trang anh-tuấn
chẳng thiếu chi, huống nữa cô là đoá hoa - khôi già
ngàn vàng, lo gì chẳng dặng gấp người xứng đáng. Xin cô
đừng quá nặng lòng cho tôi khỏi bứt rứt với lương-lâm. »

Cô Josiane ngó thầy, cái ngó vừa có nghĩa đau-dòn lùi
phiên, vừa như khinh như ngạo :

— Đã muộn rồi ! Không cho tôi thương thì nói phết
một lời. Vẫn-hoa mà chí ! chuỗi-ngót mà chí ! Rồi về đì
kéo vợ tròng, con đợi ! Còn, ai có thất tình mà chết, trời
kết họ mà !

Cô nói rồi, cầm ngón tay, ngó mặt vào trong, thỉnh thoảng
lấy mui-soa lao nước mắt.

Thầy nói :

— Tôi nghiệp mà cô ! Đừng buồn mà !

Đằng kia không trả lời ; dâng nọ càng xót-xa không thể
mở miệng.

Yêm liêm ! ... Cái yêm liêm gó-mé-ghé hơn lúc ở vườn
ngày nọ.

Bồng bồ ở đâu chậm-ri-ài gó « bon... bon... » như bị-
sầu oán trách... Thân-lần chất lưỡi, thở-thao.

Toady bước lại ngồi kề, lau nước mắt cho cô... . Thế
là nước mắt không còn chảy nữa !

Ở nhà, Cô Dung cùng chị dâu vui chuyện. Cô Trường
tiền đem món ngon, vật lạ ra dãi khách thân. Đến bữa ăn
dọn toàn mỹ-vị. Cô Thường thật tình ăn, thật linh cười
nói. Đầu con bụng binh-rình, đầu chờ-vờ, đòn bánh trái
liền-liền.

Đòn-bà ngu dốt ngồi lâu tắt đem chuyện thiên-bạ mà
phanh-phuôi, chờ biết khoa-học gì mà bàn, công hạnh
gi mà luận. Thời tôi khen-chê thiêm này khôn, con mẹ kia
dại ; hết gia-dạo người, rồi tôi gia-dạo mình.

— Chịết, cô gặp dượng Ba đây có phước hết sức. Cảnh
nhà cô thì vui-về, còn gia-thế tôi, ôi-thôi ! buồn biết bao
nhieu. Anh Hai của cô bây giờ sahát tật căn-ran tôi ngày.
Hồi nào sao, bây giờ hở ra mồi chút là mồi bắt-lối. Đòn
ông nhô-mọn thật khứu. Tôi giận bỏ đi chơi cho &
nhà mặc sức nói hành.

Cô Dung làm thinh, lấy làm chua cay lắm. Cô trách
thầm chị dâu bởi mẩy chẳng ngại động rừng, lại thương
hại cho anh về nỗi nỗi tròn, vung mèo. Thường, đòn ông

dẫu tốt thể mẩy cũng không sao tránh khỏi cái tiếng ác của
đòn-bà thất-giao. Ai là vợ khôn có bao giờ đi than-phiền.
trách-móc chồng với người nào. Đòn-bà biến là người nào
biết rõ-diêm cho cái danh-giá ông-chồng ; nhưng khô thay !
đó chỉ là thiêu-số. Phan ubie Phu-nữ, khi thương thì
coi chồng như tượng vàng, vóc ngọc; dì dâu cũng khoe-
khoang — khoe-khoang cho đến minh nghe mà mắc-cố —
lâm khí trong câu chuyện lại thêm nhun, thêm nhí cho
cái hương-danh của ông chồng quá tròn-nan ! Trái lại,
khi có chút chi nghịch ý thì làm xấu cho chồng, đều mà
ngiịch ý, thường chỉ do sự nghi làm tướng bậy. Có khi
sanh ra ác-cảm nhau quá hơn kẻ nghịch thù. Hạng chí
ngu là vậy. Còn một hạng ngu pha-chè nữa, là hạng có
chút ít học thức, cái học thức vô lương-lâm, tai-bại cho
linh-hồn. Hạng này khi nào có điều chi trái nghịch mà chồng
cầm ngän, hoặc p'long-lục cẩm-ngän, thì ông-ông la lên :
nào đòn ông áp-chế, phong-lục hủ-lựu, nào cần có tự-do
cho đòn-bà, cần cho họ bình-quyền với chồng ! ..

Cái chức-vụ của đòn-bà là gì ?

Giúp cho bạn chung-thân của mình được yên vui dặng
đomm-duong những công việc lớn-lao ; có giỏi nữa là
giúp cho chồng vững chí trong đường phải mà làm nên
nghệp cũ. Có thể nói rằng người hiền-phụ là thuốc tiên
để chữa những đau khổ của đòn ông, là cái bùa tiên để
biến hóa sự chán-ngán làm sự hy-vọng.

Chẳng qñ lâm sao ?

Nhưng, than ôi ! lại có thứ đòn bà như cô Thường !

Nào có biết cho rằng lời bất nhã trước kia là không
bạn ý em chồng, cho nên chị dâu cứ cười nói nói :

— Tôi đi đây cho ở nhà trống đòn với mấy con « ngựa » !
Anh Hai có bảy giờ lại say-sura mèo chó nữa. Hèm tôi
bỏ đói cho một ngày ; giận thất-kinh da, đói đè, đói bò ;

bỏ tôi thì đi thuê tim-bứt mà ăn !

Nghe đến đây cô Ba không khỏi chau mẩy :

— Thôi đi chị ôi ! Anh Hai tôi tệ đến đó... Chị có gấp
lần nào không ?

— Dám cho gấp ! Tôi bắt dặng tôi xòn đầu mẩy con
lầu-xanh ấy đi. Tôi có lập cái hội đòn bà ghen, nhường
cho thiêm ký Mười làm hội-trưởng. Thiêm thiệt là một
người đòn bà dũng ; thầy ký sự như bà ! Trái ý thi thiêm
chết giấc liền ! Tôi khen thiêm có điều này ngô : bài luận
con nào lấy chồng ai thiêm gấp mặt thiêm xài dâ-dời ;
nếu ngu cự lại, thiêm đánh chết ! Ủ, mới hôm trước đây
thiêm cần con mẹ Thủ chảy máu lồ tai !

« Cô nghĩ coi, còn ức nỗi gi : có vợ nhà không dù sao
mà phải trai trên gái dưới ? Thật vậy, đòn ông mà không
gặp đòn-bà như thiêm ký Mười, họ có ghê dấu !

Cô Dung liền chau mẩy đáp rắng :

— Thôi đi chị Hai ! Đừng phiền ; thôi đi ! Tôi không
phải bình, nghe chị Hai ; song tôi biết ý anh Hai không
chịu bậy-bạ. Số chị nghi làm chờ. Thường thường có lầm
việc mình thấy tận mắt, nghe tận tai, mà còn không chắc
đã là quả thật chua ; huống chi những chỗ nghi ngờ của
chị không có bằng-cứ gì hết.

Cô Thường lại lên giọng cao :

— Cô nói vậy chờ đợi có bằng-cứ thi còn gì ! Theo ý tôi,
« có lich mời dịch ra tuồng. » Thế gian chẳng ít thời nhiều,
bông không ai có đặt điều cho ai ». Anh Hai có chẳng
có con này con kia, làm sao họ dám nói ?

« A. Tôi nghe phong-phanh rắng dượng Ba cũng có mèo
nữa mà !

Cô Hiền cười :

— Ai ở đâu, chị ?

— Người nào ở Saigon, bành lâm. Mèo của đường mà

MỸ NGHỆ BẮC

Bồn tiệm kính trình quý khách rõ. Lúc này bồn
tiệm có rất nhiều : Kiểu ghế salon, mèi nu, mèi dà,
tủ thờ, tủ kiếng bằng trắc, gỗ, cần chạm rất đẹp.
Đồ đồng lọc, đồ đèn kiều lụa. Đồ thêu màu v. v.

Xin quý vị chiếu cố bồn tiệm rất mang ơn !

ĐỨC-LỢI
105, rue d'Espagne — SAIGON
Kế dinh Xà-Tây

KÈ LÀM NGƯỜI CHỊU Tác-giá HỒ BIÊU-CHÂN, ai dã
coi tiếu-thuyết của ông như Cay dâng mùi đời. Nhion-ting
âm lanh, v. v..., đều chịu là nhà viết văn hay. Bộ Kè làm
người chịu là bộ trước bộ Vi ngifa vi linh dã dưng trong
PHU-NỮ TÂN-VĂN, trọn bộ 4 cuộn : 2\$00. TẤM LÒNG
NGHĨA HỘP. Là một bộ xâ-hội tiếu-thuyết, tả một chàng
người-sĩ nặng lòng vì nước, sau quả rõ mặt anh hùng, lưu
danh trong sử Việt-nam, đáng làm gương cho người soi
chung, láo-giá : Lê-bảo-Quang, trọn bộ 2 cuộn : 0\$80. HẬU
TAM QUÁC dã ra đời, dặng độc-giá rất hoan-nghinh, đang
in tiếc, mỗi cuộn 0\$10. Ở xa, theo giá tiền trên đây mà gửi,
khỏi trả tiền trước, không gởi lánh hóa giao ngan.

TÍN-ĐỨC THU-XÂ.
37, rue Sabourain, SAIGON.

Công-ty Việt-Nam Bảo hiêm xe hơi
Hội nặc danh 200.000 p.

56 — Rue Pellerin — SAIGON — TELFP. № 748

Công-ty này bảo hiêm xe hơi đồng một giá tiền và
một thê lệ như các công-ty của người Âu-châu ở đây.

Nhưng có phần ích-lợi đặc-biệt hơn là chū-xe khỏi
phải đóng một số tiền phụ thêm mà đến khi công ty
có bồi thường thì bồi thường trọn chờ chū-xe khỏi
chứ một phần như lệ các công-ty khác.

Cho mướn máy viết và
sửa các thứ máy, bán đồ
phụ tùng máy viết, xe máy
xe hơi, đồ đèn khí, máy
hát và dĩa Nam Trung Bắc
Tần Cao-man, có tài riêng
về nghề khắc hình và dâ
vô thau, dê mèo bia, khắc
con dấu bản xe hơi.

Có bay nhiêu đồ mý-
nghệ rất khéo lại nơi
tiệm HỒ NHU-LIỀN

91-93 Rue d'Espagne 91-93
Telephone 690



dễ lôi-thôi như mấy con gà vườn kia da. Cô không hay sao?

— Không!

— Ngày tôi tôi có đi đâu mà bay! Mỗi tháng dường đưa tiền lương cho cô dù không?

— Có dù.

— Cô ghen không?

— Ghen lắm chờ! Nhưng tôi không hề nghĩ quấy cho chồng tôi. Còn rủi như tôi không khéo cách ăn-đỗ cho chồng vừa lòng, chồng có thương ai tự ý. Mà thôi, chiều rồi, chị Hai sám-sứa đi dạo với tôi?

— Đi thì đi!

« Nè, cô nói giỏi chờ cô gặp thử coi. Thương chồng thi thương, chờ bẽ tôi gấp với con nào, tôi cẩn cẩn cũng đặng.

« Họ nói họ thấy dượng Ba với cô đó (cũng thứ ba nǚ) thường chuyện vắn với nhau lại vườn. Cô coi chừng kẻo dường mè rồi dường xin dỗi đi chờ khác dẫn người đó theo, bỏ cô ở lại da! Mà, cô đừng học lại dường oán tôi nghe? Chị em tôi mới nói.»

Cô Dung cười lạt, chỉ gặt dầu, rồi sai trê mức nước cho chị dâu rửa mặt dặng sửa-soạn đi chơi.

Giã-dặng làm vui, chờ cô Ba lấy làm buồn. Ban đầu, nghe lời mè-thót quâ-quyết kia, cô có hơi nghi chồng; nhưng tự bão: « Mình chưa-chảnh mà bị nghi-ngờ có buồn chăng? Nghi như vậy có lồi chăng? Phu-quân không phải như bạn tăm thường kia; nghi chàng cũng bằng làm khđ cho chàng vậy. Trái lại, nếu mình thanh-bạch mà bị chàng nghi, có thâm chăng? Không! cô không nên nghi: Càng nhớ lời nhau lại càng không nên nghi nữa. Nhưng cô không sao khỏi buồn, cái buồn của kẻ phải buộc lòng nghe lời thô-tục, phi-ly.

Buồn rồi trong cho mau đến lúc chồng về, tra hò kẽ

bị ngập trong cảm tối-lâm, mông-mỗi ánh sáng mặt trời. Bấy giờ nàng lại thấy rằng chồng nàng rất cần-thiết cho sự an-đon của nàng; đến cái linh-hồn của nàng cũng nhờ cái đức ông chồng mà được bình-linh, cứng-cát. Bao giờ thấy chồng nắm gát tay lên trán, nàng lấy làm ái-nghai mà tự-hỏi có điều chi chàng chẳng vui. Cô biết, con người ai có tánh da-cầm thì thế nào không khỏi phải buồn vì những điều trái ý thường xảy ra ở đời. Người hẫu-lâm là người hay chịu sầu, không thanh-thở, không phiền-hà; vì có ai là kẻ tri-âm biếu cho thi xem bằng được uống buồn thuốc bồ lao, bao nhiêu chán-ngán nhọc-nhẫn cũng có thể tiêu hết.

Khi nào Thầy lộ vẻ chẳng vui thì có vợ chum-chím cười: « Mọi anh uống nước », hoặc: « Ăn giüm dĩa bánh đồ buồn »; thành-thờ ông Trường-tiền ta đều buồn cũng không dám buồn, lại phải kiêm lời phản cho an lòng vợ:

— Tôi không có buồn điều chi mà mình phải nhọc công chăm-chí đến tôi. Độ này có nhiều việc lo nên phải suy nghĩ đó thôi.

XI

Quả tang bắt được nhường này...

Tàu sắp mở đỏi.

Cô Dung hối-hã mua ít trái cây, ít cái bánh đem theo dùng dọc đường. Cô cùng thẳng San bước xuống tàu lụa chờ ngồi, bình-linh có tiếng gọi:

— Cô Ba! Cô Ba! Đi đâu đó?

Nghe kêu, mà thẳng San dòm lại thấy cô Thường. Cô vui-vẻ hỏi:

— Ủa, chị Hai! chị đi đâu mà tình cờ gặp nhau đây?

Tôi đi Saigon rước má tôi.



Đại-lý độc-quyền

L. RONDON & C° L^{dt}

16 Boulevard Charner Saigon

Hàng ném thù mày thứ rượu:

Crème SuisseStra, Sherry Wafers
Pennsy Wafers, Mélange décoré



Nơi Đáng Tin

Xa gần đều biết hiệu Nguyễn-đức-Nhu-Nhan là một hiệu buôn dù các thứ hàng lụa, lập ra bán rộng hàng giề đã được 5 năm rồi.

Trong sự mua bán đổi với đồng bào thì hàng năm giữ một lòng thành tín, hàng tốt thì bán theo giá tốt, hàng thường bán giá thường, vốn lời nhút định phân minh, chờ không như các hiệu chà, chẹt coi mặt khách mà thách giá cao, lại còn thói tráo hàng, đòi hiệu mà gạt khách và nhiều cách gian dối rất giả mang khác không kẽ xiết.

Vậy khi nào qui ông, qui Bà có cần dùng hàng lụa gấm vóc, bất kỳ thứ hàng chi xin đến hiệu: NGUYỄN-ĐỨC-NHƯ-THỊ ở số 42 đường Catinat thi đều có dù.

— Bác đi Saigon đã bao lâu?

— Đầu sáu bữa rồi; đi Điện-Bè; có hẹn khi về giao Saigon chờ tôi. Còn cô đi đâu?

— Tôi về thăm ba má tôi. Thành-San nó nhớ ông-nội, đòi đi hôm rày; nay tôi mới ra đi, thời may lại gặp chị, tôi mừng quá.

— Hai bác đâu có ở nhà; mới đi Saigon hôm kia đây mà. Tôi có gặp. Bác đi coi chưng bộ Chà với mua hàng. Theo như lời bác nói thì mỗi bác mới về, một lượt với tôi. Vậy thì có về nhà cũng không có bác; thôi, đi Saigon với tôi chơi?

Cô Dung không đi; còn thẳng San thì hỏi mà cho nó theo mẹ, dặng sẵn dịp xin bà nội mua cho cái túi da để cắp sách di học và hộp màu, hai mươi đồng nó ướt-ao hôm rày.

Hôm ấy cả trời mây tỏa, cái nhiệt-lực của vàng thái dương không thẳng thét như mấy ngày trước kia. Hình như cũ vò-trụ có cái nhà kiếng cực to che ở trên, làm ra ánh sáng không chói lòa, cái khí-hậu không nồng nực.

Gió lai rai thổi, phất-phơ vật áo của kẻ di dường.

Cô Dung thông dong trở lại nhà, trong nhà nghe như được chút hàn-hoan. Cô vừa đến ngồi, gặp chủ lão-bộc:

— Bầm cô mời yề. Sao cô trở lại. Còn cậu San đâu?

Cô cất nghĩa sơ rồi bước thẳng vào. Lão-bộc lại tiếp:

— Bầm, ông tôi không có ở nhà.

— Đi đâu?

— Đi vườn.

— Vậy được lắm. Đã lâu rồi tôi không có đi vườn. Sản

bữa nay mát mẻ tôi đi dạo một phen; tôi đến tinh cờ, chắc Ở-nhà tôi vui lắm.

Đoạn cô di thẳng vào phòng. Khi di ngang qua tấm gương cô ngó vào ngắm hình dung của mình, rồi chùm-chim cười. Tuy trọng tuồi mặn-dầu chờ vẻ đẹp của cô còn mặn-mặn, nhưng là cặp mắt tinh-táo sáng-suốt của cô làm cho mình cô coi cô như vẫn còn con gái thê-thà, vẫn còn cái sức luyến-ai của người đồng-trinh chưa biết ai-tinh là gì mà cô thể làm ra tinh-ai trong lòng thiên hạ.

Cô vào mỗ tú lụa một cái áo dài, cái áo mà chồng vẫn ua nhứt. Thay đổi xong, cô di ngang tấm kiến ghé mắt vào lần nữa rồi trời thẳng bước.

Hai bên đường mọc những cây me suông-được giao đầu liên tiếp nhau, thỉnh thoảng gió lay làm cho rải rác cánh hoa trên mình hành-khách.

Cô di dễn khúc quẹo, trong nhà kia có vài người dàn-bà dòm ra chào và mời cô ghé chơi, cô cảm ơn xin dè ngay khac. Đợi cô di một đỗ rồi dám dàn-bà ấy xi-xao:

— Thiết cô đó lịch-sự dùng bực, lại tǔ-tế quá. Không biết làm sao tôi cần dùng cho cô di vườn.

— Sao vậy?

— Chị không rõ sao?

— Không!

— Cơ khổ thi thôi! Ai nấy người ta đều hay ông Trường-tiền tư-tình với cô Ba — tên kagy, tên u gi đây tôi quên rồi à, cô Ba Josiane. Người ta biết chắc họ ở tại nhà vườn của ông Trường-tiền.

(Còn nǚ)

Sứa-trị, Diêm-trang, Săn-sóc

GIÀ TÍNH NHE

Các thứ thuốc dồi, phàn, crèmes, nước thơm. Chỉ cho những cách giữ-gìn. Qui-vị hảy đèn nhá:



**K
É
V
A**

Là Viện
Mỹ-nhon
ở Paris

Chi-nganh ở Saigon 40, Chasseloup Laubat. Giấy thép nói: 755. Ai viết thư hỏi bón-viện sẽ gửi cho quyển sách nhỏ nói về sự đẹp.

Ren và hàng thù satin dù các màu của người Bắc làm ra dùng để di biểu ai làm kỷ niệm hay mừng về việc đám cưới, tàn-quan, coi lịch sự và qui-lâm.

Cô bán tại hiệu: **M^{me} V^e Nguyên-chi-Hoà**
82, Rue Catinat — SAIGON

Làm đỗ bằng Cầm-thạch Carrare

(CỦA XÚ Y-DẠI-LỢI)

Lãnh làm mả theo kiểu Annam và kiểu Tau. Lãnh làm hình, tượng và xây lợp đá cầm-thạch có dù hàng và dù mao.

Cô đã làm sẵn rồi và đá còn nguyên chất. Làm bột đỗ và định giá công việc của thán-chủ đặt.

TÍNH GIÁ NHE
Do nơi: **M. VILLA Ingénieur**
N° 43, Rue de Mossiges Saigon
TÉLÉPHONE: N° 955

TIÊU-THUYẾT

VÌ NGHĨA VÌ TÌNH

18— Một nhà sum hiệp ~ (Tiếp theo)

Cầm-Vân nghe hai đứa nhỏ nói như vậy, nàng không hiểu, nên nàng hỏi. Chàng thảng Hồi cất nghĩa cho nàng biết rằng hồi năm ngoái có với thảng Qui có ngã lại bộ ván để ngoài đó một đêm, thì nàng chung-hững rồi nàng chất lưỡi mà thanh rằng : « Bất nhơn quá ! Trời khiễn con tôi về nhà tôi mà tôi không hay chờ ! »

Chánh-Tâm nghe lời than ấy thì chàng nói rằng : « Vậy chờ tôi đây lại giỏi gi. Tôi ruột ró về rìa ô mây bùa mà tôi có dè rõ là con mình dâu. Hồi ố ối ố không chịu rời gốc-tích. May nhờ có thảng Qui nói tên trời tìm ra mối, chờ không thi nó ở mây năm tôi cũng không biền được. »

Con Ngó mua đồ cổ về một xe-kien. Chánh-Tâm với Trọng-Qui phu khiêng một cái bàn lớn để giữa nhà, rồi cõ ba Hải với Cầm-Vân coi sấp đặt dọn đồ lên mà ăn. Trọng-Qui sấp chồ ngồi, chàng đê Chánh-Hội ngồi giũa, còn cha mẹ nó ngồi hai bên. Cầm-Vân gấp đồ ép con ống, bộ nàng vui-vẻ, chờ không phải bị dồn râu như khi trước nữa. Trong lúc ăn cơm, cõ ba Hải hỏi thảng lại sao mà tim Chánh-Hội được. Chánh-Tâm nhơn dịp ấy mới thuật chuyện lại cho dù với vợ nghe. Đến chừng chàng nói lời lúc chép cho Tu-Cu : « Ông dè gi lợc, thi thảng Hồi tôi rằng :

— Trời ơi ! Cho chi vậy ?

— Ba thường nó. Nó không bay ba kiếm con, chờ phải nó bay, nó đến nhà mà cho chuộc, nó đòi mấy muôn, ba cũng chịu hết.

— Tia tôi ở tú mà về hối nào đó kia.

— Tu-Cu nói với ba, chủ về hơn một tháng rồi. Còn vợ chú lấy thảng nhỏ nào đó, nghe chú mâu tú thì sợ, nên dắt nhau trốn mất.

— Lấy anh Lành.

— Phải a.

— Tôi bay chuyện đó. Tại cái đó nên tôi bị dòn gãy chết. Nó lấy nhau, tôi thấy rồi nó sợ tôi nói bậy, nó trở lại đánh tôi chờ.

Ai nấy nghe nói như vậy đều tức cười. Trọng-Qui kêu Chánh-Hội mà nói rằng : « Hồi hôm qua, qua nói cháu gần gặp cha mẹ ruột cháu, bây giờ cháu gặp rồi đó, cháu tin qua bay không ? » Chánh-Hội gật đầu rồi kêu thảng Qui mà nói rằng : « Qui, ta nói cha mẹ ta giàu lắm, ở nhà lầu, mấy nói lao nói dóc, bây giờ mấy thay bay chưa ? »

Chánh-Hội nói lời đó rồi ngầm nghĩ và day qua hỏi mẹ rằng : « Nè má, tôi nhớ hối trước nhà mình không phải như vậy mà. »

Cầm-Vân nghe tiếng kêu « má » thi tho thời trong lòng, tui rời ngoài mặt, nàng liếc chồng mà cười, rồi trả lời với con rằng :

— Ông, hối trước con ở ngoài Saigon, chờ ở đâu đây. Con nhớ hồn ? Con ngã trên lầu với má, còn bà nội với cô

hai ngã dưới, có con Nên con Lại nó tắm cho con hoài đó.

— Ông, chờ tôi chờ rồi. Cô hai cũng có con như tôi vậy, phải hôn má.

— Kia kia, con của cô hai con đó.

Cầm-Vân và nói và chỉ Phùng-Sanh. Chánh-Hội ngó sừng và nói rằng : « Ủa ! Vậy mà từ hồi hôm qua tôi bừa nay không dè chờ. » Nó liền đứng dậy chạy lại Phùng-Sanh, rồi nắm tay thảng họa mà đặc hai ba cái và nói rằng : « Bon-sua, tại. Từ đó tôi giờ mạnh giỏi bã ? »

Ai nấy cười rõ, mấy đứa nhỏ cũng cười. Chánh-Hội trở lại ngồi dựa bên mẹ nó rồi day qua hỏi cha nó rằng :

— Bà nội với cô hai bây giờ ở đâu, bà ?

— Chết hết rồi, còn đâu mà con hỏi.

Chánh-Tâm nói mà ưa nước mắt. Chánh-Hội ngồi ngâm nghឃ một hồi rồi hỏi rằng : « Cái nhà lầu hối đó bây giờ còn hôn, mà ? Tôi muốn về đó với ba má, chờ tôi không muốn ở đây. »

Cầm-Vân với Chánh-Tâm ngồi nhau mà cười. Cõ ba Hải nói rằng : « Mẹ kiếp nó ! Nó xiêu lạc mấy năm nay, mà cũng không quên nhau rún. Con như vậy mà biếu đừng thương nhở sao được. »

Trời xuôi khiển thiệt là kí. Chánh-Hội lia cách mẹ dã lâu, mà bây giờ sum hiệp, nó triều mến cũng như thuở nay ở chung một nhà. Nó nói chuyện với mẹ mà cũng nói với cha ; nó chọc cho hai người phải nói chuyện với nhau, nó muốn cho hai người đều thương nó, nó nói lia lịa, nó lanh lung-bừng, làm cho Cầm-Vân chừng ăn rồi thi hết giận chồng nữa được.

Trọng-Qui muốn thửa dịp này mà làm cho vợ chồng Chánh-Tâm hòa hiệp với nhau, nên biếu Chánh-Tâm ra khách-sạn lấy hành-lý đem vò dây mà ở. Chánh-Tâm sửa soạn đi, Chánh-Hội dõi đi theo ; nó lại biếu mẹ nó cũng đi nữa, dặng chĩ cái nhà lầu hối trước đó cho nó coi. Cầm-Vân dục đặc, không chịu đi, mà cũng không muốn cho con đi, ngặt vì Chánh-Hội dời quá, nên nàng phải đợi khẩn mà đi với chồng con. Trọng-Qui ngồi trước với sô-phor và Phùng-Sanh. Thảng Qui ngồi ghế ; còn hai vợ chồng Chánh-Tâm với Chánh-Hội thiêng phia sau.

Xe chạy ra Thuận-Kiều, chiring đi ngang qua nhà lầu, thi Chánh-Tâm chỉ má nó nói với con rằng : « Đó, nhà của mình đó, con. Để ít bùa ba duỗi họ di rồi ba dọn đồ về đó cho con ở với ba má. » Thảng Hồi gật đầu và cười. Nó lại ngó thảng Qui rồi nói với cha nó rằng : « Nè, ba nuôi thảng Qui nữa, nghe hồn ba. Tôi có hồn với nó hè tôi gấp ba má thi tôi biếu ba má nuôi luôn nó nữa. »

Chánh-Tâm gật đầu. Chánh-Hội cười. Nó lại day qua nắm tay má nó mà nói rằng : « Má biếu ba mua cái xe hơi cho tôi di chơi nghe hồn má. » Cầm-Vân ngó Chánh-Tâm mà cười. Chánh-Tâm cũng cười và nói rằng : « Con muốn xe hơi, để chiều ba mua cho. » Chánh-Hội khoái chí bèn với tay vỗ lưng thảng Qui mà hỏi rằng : « Sương hồn, mấy ? Chiều này tao có xe hơi. »

Ra tới khách-sạn, Trọng-Qui linh ở lại đó với Phùng-Sanh và thảng Qui, còn dè Chánh-Tâm lấy hành-lý đi với Chánh-Hội về Cholon mà thôi. Cầm-Vân không chịu, cứ theo nái nỉ phải di hết và nhà nàng mà nghỉ. Trọng-Qui lấy làm vui mà thấy Cầm-Vân đã thuận với chồng rồi, chàng không dám trái ý nàng, nên kêu sô-phor biếu di trả tiền phòng và đem hết hành-lý xuống xe.

Khi sửa soạn đi, Chánh-Tâm bèi nói rằng : « Trong lúc con tôi bị hoạn nạn, thi nó nhờ có thảng Qui bảo hộ. Công ơn của thảng Qui tôi không thể quên được. Tôi muốn đem nó về tôi nuôi cũng như con tôi vậy, ngặt vì không biết tia nó có ngăn trở hay không. Vậy sẵn dịp đây, tướng nên di lên Đất-Hộ kiểm cấp rắn. Hơn dặng tôi nói chuyện một chút. »

Trọng-Qui với Cầm-Vân đều khen phải, nên biếu sô-phor chạy lên Đất-Hộ. Thảng Qui chỉ lối cho xe ghé ngay đường hẻm vò nhà nó. Chánh-Tâm với Trọng-Qui xuống rồi dừng bộ ngực không biết đâu mà đi. Thảng Qui không dám chưởng mặt ra mà chỉ dường. Chánh-Hội thấy vậy mới leo xuống mà nói rằng : « Ba đi theo tôi đây, tôi chỉ nhà ta thảng Qui cho. »

Mấy người di vò đường bẽm mõi hối rồi trở ra mặt mày buôn xo. Trọng-Qui liền biếu sô-phor chạy vò Cholon. Xe qua khỏi chợ Đất-Hộ rồi thảng Qui mới hỏi Chánh-Tâm rằng : « Thầy nói với ta tôi xong rồi hả thầy ? » Chánh-Tâm gật đầu. Chánh-Hội vùng nói lớn rằng : « Tia mây bị dây đèn khí quấn chết rồi, còn đâu mà nói. »

Thảng Qui chung hứng. Chánh-Tâm sợ nó buồn nên nói rằng : « Số em phải ở cho qua nuôi, nên trời mới khiển có việc như vậy. Em đừng có buồn. Em ở với qua thi tốt

hở, chờ về với mẹ ghê sao được. Mà mẹ ghê em đã đi mất rồi, biết đâu mà kiếm. » Thảng Qui ngồi buồn bia.

Về tối nhà rồi Cầm-Vân lật đật di mua hàng về kêu thợ may cắt áo quần cho Chánh-Hội với thảng Qui bên. Bàn thản nàng di tấm gối cho hai đứa nhỏ, nàng kì minh kì cõ, nàng cắt móng tay móng chun, nàng săn-sóc từ chút, không chịu để cho con Ngó làm.

Chánh-Hội tẩy rửa sạch sẽ, mặc quần áo tú-lê rồi thi theo thúc ba nó di mua xe hơi. Chánh-Tâm muôn giúp với vợ mà làm cho vua lòng, nên biếu Cầm-Vân ở nhà coi cho thợ may áo may quần và biếu con Ngó sáu đồng chiểu ăi cơm, còn chàng với Trọng-Qui và ba đứa nhỏ dắt nhau di Saigon.

Đến chiều trời về, thi Chánh-Hội với thảng Qui mỗi đứa đều có giày, có nón và có bộ đồ Tây, cũng như Phùng-Sanh vậy. Chánh-Hội chạy lại ôm má nó và nói rằng : « Ba mua xe hơi rồi mà à. Xe tôi lái, họ nói dè họ vè số rồi chiều mai mới lấy được. Ba mướn sô-phor rồi nữa. Sương lầm mai miab có xe hơi mới. Hè lấy rồi mình di Travinh nghe hồn má. Mà di với con mà. Xuống Travinh rồi mình di Cantho thăm Phùng-Sanh nữa. »

Đêm ấy Trọng-Qui mời tinh với vợ chồng Chánh-Tâm để cho chàng về Cantho trước mà thông tin cho có nâm Đào hay dặng có mừng. Chàng cẩn dặn hě lấy xe mới rồi thi hai vợ chồng Chánh-Tâm về Travinh thăm nhà chừng một vài bữa, rồi sao sao cũng qua Cantho ở chơi với chàng ít ngày. Vợ chồng Chánh-Tâm chịu, nên sáng bùa sau cha con Trọng-Qui mới lên xe di trước về Cantho.

Qui Bà, Qui Cô !

Muôn mua hột xoàn thiệt tốt
nhứt hạng mà được giá rẻ, thì
tới hiệu :

M. L. M. MOHAMED

Ở đường Catinat số 57

— Saigon —

Ấy là hiệu mới khai trương
nên bán giá rẻ chiêu khách mà
chù-nhơn vẫn là người chuyên
môn về nghệ hột xoàn lâu nay,
nên lụa mua được nhiều hột
nước tốt không đâu dám bì.



Tông-mỹ-linh bên tay mặc áo Hải-hồ-bi 2 muôn đồng, không tiện hàng áo Hué-ký của qui-bà qui có annam ta, vì áo này khi mua mặc khỏi lem à áo tít trong minh, khi lạnh mặc rất ấm, ngoài hàng hàng Hué-ký màu nước biển và màu sâm ửng hồng, trong lót cao-su coi rất thanh nhã, giá từ 25\$00, áo nhung to thường hàng giá 75\$00, chỉ hiệu TANG - KHÁNH - LONG, 84 Bonnard Saigon là có dù kiều kim thời, đế qui-ông qui-bà mà thôi, vì hiệu này chuyên may áo phục và bán giày, nón, dù thử hàng lụa, Laines các màu, Ni den thiêt tốt, thợ may rất khéo, được vừa lòng qui-ông, qui-bà vậy.

XIN KÍNH MỜI

19.—Dẽ có mấy ai.

Mặt con lia vợ gần 6 năm tròn, rồi thỉnh-linh trong một buổi mà cha con tương phùng, vợ chồng hối hiếp: làm người ai gặp cái cảnh như vậy, đầu tánh linh trầm tinh dễn thế nào di nữa cũng khó mà giấu cái mùng cài vui trong lòng được. Chánh-Tâm được sum-hiệp với vợ con, tuy chàng không lộ lòng mùng của chàng cho ai thấy, nhưng mà chàng ngồi cứ ngồi vợ rồi ngồi con mà cười hoài. Lâu lâu chàng ngoát con lại gần rồi ôm mặt nó mà hôn, hoặc chàng lại đứng một bên vợ mà coi vợ may áo cho con bẩn. Chàng hưởng thụ hòa-hiép một cách êm-ái như vậy đó, người ngoài dòm vô ai cũng tưởng chàng không vui, mừng cho lầm, duy Cầm-Vân biết tánh ý chồng, nên nàng hiểu cái cữ-chí ấy là cữ-chí khoái-lạc của chồng thuở nay.

Trọn buổi sớm mai, Chánh-Tâm xắn-bẩn ở nhà mà chơi với vợ con. Buổi chiều chàng đi ra Saigon mướn Truồng-Tòa rao giấy kỵ cho người mướn nhà lầu của chàng trong hàng 15 ngày phải dọn đồ đi và trả nhà lại cho chàng ở. Việc đó xong rồi, chàng mới lại hăng xe-hơi chồng bạc mà lấy xe.

Đến 5 giờ chiều, chàng đem xe về. Chánh-Hội ngồi thấy xe thì mừng quynn, chạy vô trong kéo má nó ra coi. Cháu Tâm mời Cầm-Vân với cô ba Hải di thử. Cầm-Vân từ rằng: « Để tôi coi may đồ sấp nhỏ riết cho rồi dặng mai có đi, chờ di chơi rồi mai di sao được. » Chánh-Tâm nghe nói như vậy thì không dám ép, nên di một vòng với cô ba Hải và hai đứa nhỏ, còn dè vợ ở nhà máy đồ.

Áo quần cũa sấp nhỏ may xong rồi, Chánh-Tâm bèn thưa với cô ba Hải dặng rước vợ về Láng-Thé thăm nhà It bữa. Cô ba Hải nói rằng: « Nó phải di chờ. Nó có nói với tao rằng hồi chị Tòng mất, nó có bệnh nó không hay. Mấy năm nay nó phiêu mày nêu nó không tới nhà được mà lạy chị Tòng. Bây giờ vợ chồng con cái hiệp với nhau rồi, thì nó di mới phải chờ. »

Cầm-Vân thâu xếp áo quần bỏ vỏ hoa-ly. Chánh-Tâm lấy đồ Tây mà bận cho Chánh-Hội với thẳng Qui. Sửa soạn xong rồi mới từ cô ba Hải mà lên xe. Hai đứa nhỏ rủ nhau ngồi phía trước với sôp-phơ, bỏ Chánh-Tâm với Cầm-Vân ngồi sau chen-ngoén.

Xe mới, máy còn êm, nên chạy tiếng nghe vù-vù. Xuống tới nhà ga An-Lạc, Chánh-Hội ngoài đầu lại mà nói rằng: « Tôi với thẳng Qui có ngủ tại đây một đêm, mà à. » Chánh-Tâm ngồi vợ mà cười. Xuống tới Chợ-Dệm, Chánh-Hội lại chỉ quán bà già cho ăn cơm hối trước, rồi xuống tới Gò-Đen nó chỉ luôn trường-học nó ở học ngày xưa nữa. Hai đứa nhỏ ngồi trước, nói chuyện cái lè om-sòm. Vợ chồng Chánh-Tâm ngồi sau cứ ngồi cười cùng nhau.

Có một lúc xe dương chạy mau, Chánh-Tâm nắm tay vợ mà nói rằng: « Em ổn long quá! Để dọn nhà ở yên rồi, qua đêm em cho quan thầy thuốc coi, dặng cho thuốc cho em mập lại như xưa mới được. » Cầm-Vân lắc đầu đáp rằng: « Em có đau nứa đâu mà uống thuốc. Bây giờ em gặp con rồi, em hết buồn rầu nữa, thì trong ít ngày đây em mập lại chờ gì. »

Chánh-Tâm muốn tinh việc sẻ tối, chờ không chịu nghe chuyện qua rồi, bởi vậy chàng nín khe môi hối lâu, rồi

Một cái xe sáu máy, mà giá rẻ bằng xe bốn máy

*Mời quý-vị ghé
lại coi thử xe
tốt và đẹp này
ngày bữa nay
tại Garage Bonnard.*

**— HIỆU —
CHEVROLET**

Société des GARAGES INDOCHINOIS, 1 Rue Lefèvre Saigon & Rue Praire Phnom-Penh



Xe Chevrolet kiểu mới, 6 máy mà định giá rẻ bằng xe 4 máy thôi. Xe tốt dùng bực hụt xe lịch sự; chạy mau thê máy cũng êm, sang sò rất dè và lẹ, có đú sút luồn; dáng dấp xinh lịch, chỉ duy có một nhà đóng xe thiện nghệ là Fisher đóng được mà thôi, có dù các cách tiện lợi, máy móc phụ tùng kiểu tối tân.

chàng dựa vào vai vợ mà nói rằng: « Qua nhút định từ rày về sau qua khống rồi em một giây phút nào hết. » Cầm-Vân liếc mắt ngó chàng mà cười. Cách ngó, cách cười ấy, trót hơn 10 năm Chánh-Tâm mới được thấy một lần nữa đây; mà thấy rồi chàng quên các mối sầu, các nỗi thảm ngày xưa hết.

Lúc 12 giờ trưa xe hơi xuống tới Láng-Île. Hai vợ chồng Hương-bộ Huỳnh nghe tiếng xe vỏ săn, không biết là xe của ai, nên lật đật chạy ra mà dòm. Hương-bộ Huỳnh ngồi thấy Chánh-Tâm mà lại có Cầm-Vân, thì chưng-hứng, không hiểu tại sao mà vợ chồng được sum-hiệp. Chánh-Tâm mở cửa xuống xe, nắm tay vợ xuống nữa, rồi nói với Hương-bộ Huỳnh rằng: « Tôi tìm được con tôi rồi, vợ tôi hết phiền lo tôi nữa, nên dắt nhau về đây mà lạy thầy với má tôi. » Hương-bộ Huỳnh hỏi rằng: « Đầu ? Thằng cháu đâu ? » Chánh-Tâm chỉ Chánh-Hội mà đáp rằng: « Nó dó ? »

Hương-bộ Huỳnh ló cặp mắt chau-óáu mà nói rằng:

— Thằng này là thằng Hồi mà.

— Nó dó da.

— Trời ơi! Sao cháu dắt nó về chuyen trước, cháu không nói cho cậu biết?

— Hồi đó tôi không dè.

Chánh-Hội nắm tay má nó mà dắt vỏ nhà, và di và nói rằng: « Tôi về đây với ba hôm trước, tôi có lập cõi trâu. Bây giờ tôi leo lên lưng trâu khỏi ai dỗ nữa. Để chiều tôi cõi cho má coi. » Cầm-Vân đáp rằng:

— Ý! hổng được da con. Cõi trâu làm chi?

— Cõi chơi, ngộ lầm chờ.

— Má không muốn cho con cõi. Con dùng có cái lời, mà giận da.

— Má giận thì thôi,

Chánh-Tâm đưa bạc cho Hương-bộ Huỳnh, biếu kiêm

mua một con heo, tặng ngày mai làm thịt mà cúng cho mẹ.

Đến chiều hai vợ chồng Chánh-Tâm dắt Chánh-Hội với thẳng Qui di bộ trên bờ lô Láng-Thé qua Ất-Éch mà chơi. Hai đứa nhỏ chạy trước, hai vợ chồng Chánh-Tâm thủng-thẳng di sau. Ra khỏi đầu giồng rồi, Chánh-Tâm thấy đồng rộng minh-mông, trong lòng sanh một mối cảm tình lai-lai. Chàng rủ vợ ngồi dựa gốc cây công mà nghỉ chun. Chánh-Tâm ngồi nhảm cảnh một hồi rồi ra nước mắt mà nói với vợ rằng: « Năm trước, lúc qua mối về dưới này, qua có ra dây chơi một lần. Qua thấy cảnh, qua nhớ lúc vợ chồng mình mới cưới, hai đứa mình ra đây dừng trò chuyện với nhau, tìnhдан-diu, nết mặn-nồng, thì qua buồn quá, qua muôn lý-vạn mà chết phứt cho rồi. Thiệt qua nhớ có năm Đào lung lầm. Nếu không có cô thì qua chết đã lâu rồi, còn đâu mà ngày nay sum hiệp với nhau như vậy được. »

Cầm-Vân ngồi chồng mà hỏi rằng:

— Có năm Đào nào ở đâu?

— Cô là con người cậu của anh Trọng-Qui, chồng chết rồi, nên trở về ở với cha mẹ trong Trà-Bang.

— Cô làm sao mà anh hết buồn?

— Cô có cái cách khuyên giải hay lắm. Chẳng nhường là lời nói cô khôn-khéo mà thôi, mà cô lại có cái điều lạ-lùng quá, tè qua thấy mặt cô thì qua bớt buồn. Qua nói thiêt với em: vì cái tình của qua đối với em nặng lắm, qua không thể nào quên em được, nên qua gẫn-gùi với cô năm sáu năm, tuy dan-diu nhau, song không có dính-dấp việc chi hết, chờ gặp người khác, không phải là qua, thi qua chắc phải xe to kết tóc với cô rồi.

— Cô ở đâu mà anh gần cô được?

— Cô ở nhà anh Trọng-Qui.

(còn nữa)

VUI THÚ TRONG GIA ĐÌNH

* Cái vui thú trong-bóng nhứt, béo-bí nhứt, là cái vui thú trong gia-dinh. Trong các sự giải-tri, giúp vui trong gia-dinh thì không có vật gì bằng: Máy hát PATHÉ và đĩa hát PATHÉ.

Nghé nhạc hay thì có thể dỗi tánh tình con người, và nhạc cũng giống một thứ tiếng nói riêng mà tinh-thần, trí nào chưa tỏ a đáng.

Lúc trước, nghe máy hát, đĩa hát thi khó ưa thiêt, dọng thi rẻ rẻ, tiếng thi khan-khan nghènghẹt, khi nào cũng giống dạng ông già khò-kè trong ống. Chờ như bây giờ nghe làm đĩa hát dã tinh-xảo-lam. Đĩa chạy bằng kim sác, lạy hơi điện-khí dã khá rõi, mà mới đây hàng Pathé lạy hơi bẩn Annam, lại dùng máy Vô-tuyễn-diện mà lạy; thi hèt sức tinh-thần, hèt sức êm ái, rõ ràng. Hiện bây giờ đĩa hát kim-thời nhứt là đĩa hát Pathé Vô-tuyễn-diện, trông đồ có con gì.

Dàn-bà khôn thi làm gia-dinh vui-về và nên sắm máy hát PATHÉ. Chóng khòi di chơi lảng phi, con cái tuy là chơi mà mờ mang trí nào.

Máy hát dù thử, đĩa hát Vô-tuyễn-diện bán tại:

PATHÉ-ORIENT

10, Boulevard Charner. — SAIGON



PHẦN NHI ĐÓNG

Thằng nhỏ khôn lanh.

Nó gạt được cả người lớn.

Thằng Thái tuy còn nhỏ tuổi, mà nó đã khôn ngoan lắm, hay bày mưu để gạt người lớn chơi, nhưng mà những cái mưu của nó đều có nghĩa lý, chứ không phải là xảo trá và hồn xước như mấy đứa kia.

Đã có nhiều người mắc mưu nó luôn luôn.

Bữa kia có người dã trọng tuồi, tới hỏi nó rằng :

— Nghe nói em thông minh lanh lẹ lắm, thường khi bày mưu gạt người lớn chơi. Qua tối đây dè thử tài em. Thời qua ở trong nhà dây, em có cách gì gạt cho qua, chạy ra ngoài ngô dặng.

Thằng Thái vừa cười vừa nói một cách lè-phép :

— Không em không có cách gì làm cho anh ở trong nhà dã ra ngoài ngô dặng. Phải chỉ anh ở ngoài ngô, thì em gạt cho anh vào trong nhà như chơi.

Người kia tưởng thiệt, liền đứng dậy chạy ra ngoài ngô, rồi quay đầu vò, hỏi thằng Thái :

— Đó, bây giờ em gạt cho qua trả vò trong nhà đi.

Thằng Thái vò tay, vừa reo vừa nói : « Đó. Anh đã thấy chưa, em đã gạt được anh ở trong nhà ra ngoài ngô rồi đó, phải chưa ?

Người lớn biết là mình mắc mưu thằng nhỏ rồi, sẵn mình ở ngoài công, thì bước luôn ra đường mà đi một nước.

Câu đố bao nhiêu chim và bao nhiêu bông sen.

Trong kỳ trước, có dăng bài toán đố rằng có một đàn chim không biết bao nhiêu con, bay tới đậu trong một hòn sen cũng không biết là bao nhiêu bông, chỉ biết khi đàn chim đáp xuống, mỗi con đậu trên một cái bông sen, thì dù một con chim không có chỗ đậu, đến sau hai con đậu chung một cái bông sen, thì lại dư ra một cái bông sen, không có chim nào đậu hết.

Áy vậy, hỏi có bao nhiêu chim và bao nhiêu bông sen ?

Trả lời rằng có 4 con chim và 3 cái bông.

Các em thử tính coi.

Vì mỗi con chim đậu 1 cái bông, thì 4 con chim đậu 3 cái bông, vậy là còn dư con chim ở ngoài không có chỗ đậu. Lần sau đáp xuống, 2 con chim lại đậu một cái bông, vậy 4 con chim hết có 2 cái bông, còn dư một cái bông sen không có chim đậu.

Như vậy chẳng phải có 4 con chim và 3 cái bông sen là gi ?

Cuộc thi giải trí



CHUYỆN VUI CHO CON NÍT

Chuyện ba người lính

(Tiếp theo)

Sáng bữa sau, ba anh lính từ biệt Quốc-vương, dè về cung điện mình. Về đến nơi, ba anh mở cái túi vàng ra dè lấy tiền xài, không dè trong túi chẳng có mốc chi hết. Ba anh bàn luân cùng nhau, dè chắc là Công-chúa con gái Quốc-vương kia đã ăn cắp của anh em mình rồi.

Anh lính thứ nhất nói :

— Ta thè di lấy lại cho lược cái túi ấy mời nghe.

Nói rồi liều khoắc cái áo của người lùn đã cho, rồi tung-tụng-dễn nội-cung của Công-chúa. Trong chớp mắt, thì anh ta đã ở trước mặt Công-chúa thiệt, thấy Công-chúa đương đếm vàng mà dè lèa trái bàn, chõng cao gần tới nóc điện. Công-chúa thấy, liền la : « Cố già ! cố già ! » Lập tức bao nhiêu thị-vệ và binh-sĩ kéo tới vây phủ lấp cung của Công-chúa dè bắt giặc.

Bấy giờ, anh lùn sợ hãi vô cùng. Trong lúc lính quấn, anh quên lửng mắt phép thần-thông của cái áo, chỉ biết vội vã qua cửa sổ dè thoát thân, không dè cái áo tiên cũng đánh ngay vào cửa sổ, bị Công-chúa lấy mất.

Anh ta cầm đầu chạy về trại, trong lòng lo sợ lắm. Ba người lùn vẫn với nhau, nếu không lấy lại được ba báu-bối, thì thà chết trước di cho rồi, đừng làm người làm chi nữa. Anh lính thứ ba bèn nói :

— Anh chờ ta, việc ấy dè tôi đây loan liệu.

Nói rồi lấy cái tu-bit ra mà tuổi một hơi, tiếng cao tiếng thấp, khảng-khai hùng-hỗn, hiph như là bài kèn thúc quân ra trận vậy. Rồi tự nhiên có không biết bao nhiêu binh lính ngựa xe, kéo lại xin trợ chiến. Sau lại có binh các chư-hầu cũng kéo đến nữa. Mấy chục đạo binh rầm-rộ

kéo tới, phủ vây nước kia, truyền lệnh cho Quốc-vương phải giao trả ba báu-bối là cái túi vàng và áo tiên, nếu không thì thả quân đập phẳng thành-trại, giết hết bá-tanh. Quốc-vương thấy vậy lo sợ xanh mặt, Công-chúa bước ra tàu rắng :

— Xin Quốc-vương hãy an nghỉ mình vàng, việc đó mặc con lo liệu. Con đã có kế lui được binh giặc đây rồi.

Lúc ấy nàng biến hóa ra một người con gái nhà nghèo. Quê mìn, tay xách một cái gõ bằng tre, nứa đêm lén ra ngoài cung, dến bên dinh giặc, hái mấy nhành bông bỏ vào trong giỏ.

Sáng ngày, nàng đi lại ở ngoài trại giặc, vừa đi vừa hát ngọt ngào, tiếng hát vang như cồng-kèm kêu, dịu-dàng như gió mùa thu ; không biết trong câu ca tiếng hát đó có sức mỉa nèo nèo gì, mà hổ thây bao nhiêu binh-sĩ trong trại giặc đều kéo nhau ra nghe nàng hát. Trong họa chay ra nghe đó, có người lính thứ ba, tức là người có cái tu-bit mâu nhiệm.

Khi Công-chúa thấy anh lính thứ ba cũng ra khỏi trại rồi, thì nàng biến đưa mắt cho con thị-nữ đi theo mình, lén vào trong trại, ăn cắp được cái tu-bit. Vậy là ba báu-bối của ba anh đều vào tay cô ig-chúi nấm hổ.

Tới chung anh lính thứ ba về trại, thấy mắt ta-bit, trong lòng hoảng-kinh. Khi ấy, tự nhiên các binh chư-hầu đều kéo nhau đi, ai về nứa này nết. Lúc bấy giờ ba anh lính tại rắc rắc khù khù như hổ nấm ngũ trong rừng mà gấp luồng lùn áo đỏ vậy.

Ba người lại ngồi bâng-bâng với nhau. Nhưng mà việc đã dò bé nết rồi, không có cách gì lấy lại được mọi sự sung-sướng hối trước nữa. Anh lính thứ ba — tức là anh lính có cái túi vàng — liền nói :

— Cứ theo như ý tôi, thi bảy giờ anh em ta chia tay, mỗi người đi một ngã, dè kẽm taé sanh nhai mới dặng cho chờ.

(Còn nữa)

Rút trong THIẾU-NIÊN TẬP-CHI của Tàu.

INHÔI IN VÀ BÁM SÁCH

JOSEPH NGUYỄN VĂN VIỆT ET FILS

Lập năm 1900 tại đường d'Ormay

số nhà 85 Saigon



IN SÁCH



ĐÓNG SÁCH

In đủ các thứ sô bô, và giấy tờ buôn bán thiệp mời đám cưới, lán già, thiệp tang, truyện, tiểu thuyết và lanh-khắc con dấu bằng đồng và caoutchouc.

Bán đủ các thứ thơ, tuồng, truyện, sử, giày, viết, mực và các thứ sách cho học trò các nhà trường.

Ai mua sỉ về bán lẻ, sẽ đặng huê-hồng rất nhiều hơn các nhà khác. Xin mua thử một lần thì biết.

Tiêu-làm

Mẹ — Có phải mày uống tách cà-phê đây phải không ?

Con — Thưa mà không, cái bánh nó uống mà !

Mẹ — Vậy chờ cái bánh đâu ?

Con — Con phạt nó, nên nhốt nó vô bụng rồi.