

NĂM THỨ NHỨT. — SỐ 20

GIÁ: 0\$15.

12 SEPTEMBRE 1929

# Phụ-nữ Tân-văn

TUẦN BÁO XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM



Phân son tó diêm sơn-hà,  
Làm cho rõ mặt đàn bà nước Nam

TÒA BÁO

(RÉDACTION ET ADMINISTRATION)

N° 42 — Rue Catinat — N° 42

SAIGON

**Đại-lý độc-quyền**



**HÀNG  
BOY-LANDRY**  
Saigon — Haiphong — Hanoi  
Thakhek — Shanghai

XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

**PHỤ NỮ TÂN VĂN**

TÒA SOẠN: 42, Đường Calinal. — SAIGON.

SÁNG-LẬP  
Masters: NGUYỄN ĐỨC NHUAN

Mua báo, gởi bài,  
trả tiền xin dè cho:  
M. NGUYỄN ĐỨC NHUAN  
Tổng-Lý  
Phụ nữ Tân Văn.  
42, Rue Calinal,  
SAIGON

CHỦ-KHIỂM  
M. NGUYỄN ĐỨC NHUAN

GIA BÁO

Một năm..... \$00  
Sau tháng... 3.00  
Ba tháng... 1.50  
Lê mua báo xin trả  
tiền trước.

## TO' HỒNG NGUYỆT LÀO VỚI HÔN-NHÂN TỰ-DO

Tôi có nhiều khi ngồi nghĩ vơ nghĩ vẩn, nghĩ hoài mà không hiểu cái chữ « hôn-nhân tự-do » là nghĩa làm sao.

Ü thật đấy, cũng nên đặt ra một câu hỏi : Hôn-nhân tự-do là nghĩa làm sao ?

Chắc có kẻ hố-lốp mà trá lời : Chi cái đó mà không biết ! Ngày xưa cái quyền hôn-nhân ở nơi cha mẹ, cha mẹ tự ý định dời-lứa cho con, đến dời nhiều khi hai người nam-nữ lấy nhau mà chưa biết mặt nhau từ trước một lần nào. Về sau cái thuyết nhân-quyền thanh lên, về sự hôn-nhân, con trai con gái không chịu ở dưới quyền cha mẹ nữa ; hai đảng phải qua lại cùng nhau, có biết nhau, yêu nhau rồi mới lấy. Hễ trai gái đã ưng nhau rồi thì lấy nhau, cha mẹ đâu không bằng lòng cũng không được cản. Vậy là cái nghĩa hôn-nhân tự-do đó, chờ có lừa gì ?

Phải. Nhưng mà đó cũng chỉ mới bắt nghĩa được có nửa phần. Cái chỗ tôi không hiểu còn ở nửa phần khác.

Ngày nay khắp các nước văn-minh đều có một cái nạn chung, là vợ chồng hay dè bỉu nhau, làm cho cái nền gia đình không vững-chắc. Nước nào, sự kết hôn càng tự-do bao nhiêu, thì nước ấy, sự ly-hôn càng dè-dàng bấy nhiêu, và những án ly-hôn càng thêm nhiều ra bấy nhiêu. Võ, nếu vợ chồng lấy nhau không cốt chi tinh cuộc trăm năm và cũng không cốt chi lập ra gia-dinh, thì chẳng nói làm chi ; chờ đã muộn ở với nhau cho lâu-dài, cho có tư-cơ con-cái, thì phải chịu rằng sự ly-hôn dè-dàng và thêm nhiều ra như thế, thì là một sự bậy. Mà sự bậy ấy là cái kết quả của sự hôn-nhân tự-do. Vậy thì tự-do trong sự bậy, mà gọi là tự-do được sao ?

Huống chí, dà lấy cớ rằng vì sự già cỗi ép-uồng có sanh ra phu-phụ bắt hờn, nên mới trai-gái tự lựa lấy nhau, hầu cho bền duyên cầm-sắc. Thế là cái ý-chí của mình cốt muốn cho thuận vợ thuận chồng, bền quai gai cuồng, đừng chối! Muốn mà được, thì cái ý-chí ấy mới đáng gọi là tự-do. Cái này, sau khi tự lựa lấy nhau chừng nào, lại càng bỏ nhau chừng nấy, muốn mà không được, kêt-quán trái với ý-chí mình, thế mà kêu bằng tự-do, là tự-do nói gì chờ ?

Đó, cái chỗ tôi không hiểu là vậy đó.

Tôi nói vậy, không phải là tôi có ý phản đối sự hôn-nhân tự-do và muốn quay đầu lại với cái chế-độ « đặt đầu ngòi đùa », đâu. Tôi nói vậy, chẳng qua là có ý nêu-nùng và than thở cho cái cuộc hôn-nhân của người đời, dường như chẳng

phải sức người ta tự chử được ! Cha mẹ định dời cho thi phàn-nàn rằng không vira-ý ; đến mình tự kiềm bạn lấy, cũng lại lanh quanh vào trong cái vòng chảng duyên thì nợ ấy thôi !

Thế ra trong sự hôn-nhân, cha mẹ không có quyền làm cho con cái được vẹn bờ già-thất ; mà chính hai người con trai con gái cũng không có quyền làm cho mình được tròn elur thắt-gia. Vậy thì cái quyền ấy ở đâu ? Ai cầm ?

Việc là việc của người ta, do ý-chí của người ta mà mới có việc ấy, thế mà nên bay hư, dặng hay mất, bền bay bở, lại không phải ở người ta. Cái gì mà lạ vây !

Trời chảng ? Thần Phật chảng ? Duyên nợ ba sanh chảng ? Tiễn-nhân hẫu-quả chảng ? Không ai biết được ! Con mắt ta chỉ ngó khỏi lồ mủi, đừng có cày minh. Trái bao nhiêu đời nay, người xưa đã kinh-nghiêm chán chê mà cũng hoàn không hiểu như ta vậy, nên đã bức tức lầm mà đặt ra cái thuyết « To-hồng Nguyệt-lão hay là Ông-Tơ bà-Nguyệt. »

Tôi nói quanh-quẩn mãi rồi té ra lại chui đầu vào trong cái rọ mè-tin của phường hù-lau. Nhưng xin hãy khoan-khoan chờ vội, đê nghe ! . . .

« Vì-Cô, người ở Đỗ-lăng, mồ côi từ nhỏ, muốn lấy vợ sớm, dạm nhiều đám mà không thành đám nào.

« Năm thứ hai hiệu Trinh-quán (1), Cô sang Thành-hà chờ, nghỉ tại một cái quán phia nam huyễn Tống-thành. Có người đièm-chì con gái một nhà quan gần đó. Cố hẹn sáng sớm thì di xem thử.

« Bấy giờ trăng đã xế mà còn sáng, có người già ngồi lire thêm, dưa cái túi, xay mát phía trăng mà dà sách (2). Cố thử dòm vào sách, chẳng biết chữ gì, bèn hỏi :

« — Ông già tra xét đó là sách gì ? Tôi hồi nhỏ châm học, biết nhiều thứ chữ, chữ Phạn bên nước Tây-trúc tôi cũng đọc được, duy có thứ chữ này tôi chưa từng thấy bao giờ, chữ gì đó ông ?

« — Sách này không phải của thế-gian, anh làm sao biết được ? Người già cười và nói như vầy.

« — Vậy thì là sách gì ?

(1) Trinh-quán là niên-hiệu vua Đường Thái-tôn, vào đầu thế-kỷ thứ bảy.

(2) Nguyên-văn bằng chữ Hán là: 斜月倚明, 有老人倚巾囊, 坐於階上, 向月檢書. — Chữ 月老 bời đó mà ra.

« — Sách của chốn Âm-gian.

« — Người ở chốn Âm-gian sao lại đến đây ?

« — Tại anh dì sớm, chờ không phải tôi không phép đến. Quan-lại chốn Âm ty đều coi việc người sống, thế nào chàng đi xen lộn giữa họ được ? Bây giờ đây, trên đường đi nữa người nữa ma, có điều mình không biện ra đó thôi.

« — Vậy thì ông coi việc gì ?

« — Tôi coi về sô hồn-thú cả thiên-hạ.

« — Vi-Cô nghe đến đó, có ý mừng, liền hỏi :

« — Tôi mò cõi từ nhỏ, muốn cưới vợ sớm để kiêm con ; mười năm nay lùm khắp mọi nơi mà chưa nơi nào vừa ý. Nay có người diễm-chí con gái quan Tư-mã họ Phan gần đây, chàng biết có thành được không ?

« — Chưa được. Vợ ai năm nay mới có ba tuổi ; đến mười bảy tuổi, sẽ về với anh.

« — Vi-cô chip lấy, hỏi trong túi đựng vật gi.

Ông già nói : Toàn là những sự dày dỗ để buộc chun vợ với chồng. (1) Lừa khi họ ngồi, lén mà buộc nhau, thì đâu hai họ vốn cừu thù, dối bền sang hèn xa cách, hoặc là mỗi người một xít, xa nhau mặt biển chun trời, mà hể giày này buộc vào rồi, đỡ trốn đi đâu cho thoát. Chún của anh đã bị buộc vào với nàng ấy, đi tìm nơi khác mà ích gì ?

« — Vi-Cô hỏi :

« — Thế thì vợ tôi ở đâu ? Nhà nàng làm gì ?

« — Nàng là con gái mỵ bán rau ở phía bắc cái quán này. Ông già trả lời như vậy.

« — Có thể thấy được không ?

« — Mụ thường bồng con đến đây dặng bán rau. Đi với tôi rồi tôi chỉ cho.

« — Đến sáng, người hẹn trước không đến. Ông già xếp sách mang túi đi. Cố đi theo, vào chợ, thấy có mụ già bồng đứa con gái ba tuổi đến, coi té lậu lầm, ông già chỉ mà bảo Vi-Cô rằng : « Ấy là vợ anh ! »

« — Vi-Cô gián quá, hỏi rằng :

« — Giết nó đi, được chàng ?

« — Người ấy mang lớn lầm, rồi sẽ nhớ anh mà được phong tước, giết đi sao được ? Ông già nói câu ấy xong thì biến mất.

« — Vi-Cô mài con dao nhỏ, đưa cho đứa dày-tớ mình, dặn rằng : Mày thuở nay vẫn được việc ; hãy giết con bé ấy cho ta, ta sẽ cho tiền.

« — Tên dày-tớ vàng lời. Hóm sau, nó giấu dao, vào trong chợ, dám dứa bé giữa đám đông người rồi chạy. Chạy thoát. Vi-Cô hỏi rằng : Đảm có trúng không ? Tên kia thưa rằng : Tôi cõi đàm ngay ngực nó, rủi trúng phải chàng mày.

« — Từ đó về sau, Vi-Cô hỏi vợ đâu cũng không thành.

« — Cách mười bốn năm nữa, Vi-Cô tập ấm cha, được bố làm tham-quán Tương-châu. Quan thứ-sử bòn-châu là Vương-Thái thấy Cô có tài, gả con gái cho.

« — Người vợ Cô dày chừng mười-sáu mươi-bảy tuổi, đẹp lắm. Cố lấy làm rất vừa ý. Nhưng nàng có thói quen dán nơi chang-mày một cái huê-vàng, đầu khi tắm gội cũng không hề bỏ ra. Hơn một năm, Cố hỏi cho kỹ được. Nàng ngâm-ngùi thưa rằng : Thiếp là cháu quan quận đây ;

(1) Nguyễn-văn bằng chữ Hán là : 赤繩子耳. 以繫夫婦之足.—Chữ 赤繩繫足 bồi dò mà ra.

chờ không phải con. Hồi trước cha thiếp làm quan huyện Tống-thành, mất tại ly, bấy giờ thiếp dương cõi bồng. Rồi thi mẹ và anh cũng mất luôn, để lại một cái lếu ở bên huyện, thiếp ở với người vú-già họ Trần. Nhà gần chợ, vú bán rau kiêm ăn lèn bùa. Hồi thiếp ba tuổi, vú bồng đi trong chợ, rủi bị cô dứa đám nhầm, vết dao hổ còn dây, nên dán cho khuất đi. Bảy tám năm nay, chủ làm quan ở đây, thiếp được theo ở ; chủ bèn nhận làm con gái mà gả cho phu-quân vậy.

« — Vi-Cô hỏi : Người vú già họ Trần đó có phải là mù một mắt không ?

« — Nàng nói : Phải. Sao mà chàng biết ?

« — Vi-Cô vừa lấy làm lạ, vừa nói : Người dám nàng đó, chính là tôi đây. Nhơa kè đầu-duôi cho vợ nghe.

« — Từ đó vợ chàng yêu-kính nhau rất mực. Sau sanh con trai là Côn, làm Thái-thú Nhạn-môn, Vương-thị được phong là Thái-nghuyên-quận Thái-phu-nhân.

« — Quan huyện Tống-thành nghe được việc ấy, bèn dặn tên cái quán đó là « Định-hôn-diêm ».

Chuyện trên này thấy trong sách « Huyền-quái-lục » của Lý-phục-Ngôn, người đời nhà Đường, tội dịch ra đây gần trọn cả nguyên-văn.

Chuyện là chuyện bên Tàu mà chừng như lọt vào tai Annam minh dã lâu rồi. Những cái danh hiệu « Tô-hồng Nguyệt-lão » hay là « Ông-tơ-Bà-nghệt », mà người minh coi như là đẳng thần-thánh cầm quyền trong sự hôn-nhân, là sanh ra bởi đó.

« — Tô-hồng », bởi chữ « xích-thẳng » nghĩa là « giây dỗ » mà ra. Cứ theo trong truyện này thì ông Nguyệt chờ không có bà ; nhưng ý chừng vì là việc hôn-nhân, thì người cầm quyền ấy cũng phải « song-toàn » dã, cho nên người ta bịa thêm « bà » cho dù dỗi.

Tên sách là « Huyền-quái-lục », thế thì chuyện chép ở trong đều là chuyện u-huyền quái-dị cả, mà tin làm sao được ? Chuyện không dủ tin, thế mà có kẻ chép ra, rồi ai ai cũng tin đi, đến nỗi trong hôn-le ta, có lẽ hiệp-cần, lẽ trung-dịnh, một ông chú-tể với chú-rể cõi-dâu, rủ nhau dám dẫu lạy vị thần bồng-lồng ấy, thì nghĩ cũng buồn cười thật !

Bồng-lồng như vậy mà tin được, là vì chuyện nó biêt với tâm-lý người ta.

Chúng ta đây, những người có vợ có chồng rồi, trong một trăm người, ít nữa cũng có năm chục người ngõi buôn nhớ lại việc dối-lừa của mình mà phải lấy làm lạ. Huống chi lại từng trải xem những trò bi-hoan ly-hiệp của kẻ chung-quanh mình, trót-trêu lầm nỗi, mà sao được chẳng đánh ngay một cái dấu-hỏi giũa lòng ta ? Lạ làm sao ! Từ trước biển thề non hẹn, mà sau ra kẽ ngược người xuôi ; đầu thi mặt trăng mặt trời mà rót lại nên nhà nên cửa ; hoặc có kẽ tinh-cờ mà gấp-gò ; hoặc có kẽ trăng gió mà đá-vàng ; chim lùm mải nhà quan mồi đậu, đậu thoát lì bay ; chuột nhắt vào chinh nếp mà sa, sa xong liền chết ; những nỗi trót-trêu như vậy, qui công cho ai, ai cũng không dám nhìn ; mà dỗ lỗi cho ai, ai cũng không khứng chịu ; vì đâu dun-dűi, tại ai mờ huộc, có ai chịu khó mà cắt nghĩa cho tôi không ? Bằng cứ đe tôi trong đám mây-mù hoài, thì tôi phải nói : « Buộc chun au cũng xích-thẳng ! »

Cái gương kiên-nhẫn

## Một bàn cờ đánh 6 năm mới rời

Phải, bèn Âu-Mỹ có những cái lùn như vậy đó ; một bàn cờ đánh 6 năm mới rời.

Bàn cờ đánh 6 năm, nhưng không phải là hai người ngồi đánh đối diện với nhau đâu, mà một người ở đầu này trái đất, một người ở đầu kia, đánh cờ với nhau. Thiết vậy, một người ở bên Úc-châu, với một người ở Mỹ-châu, nghĩa là mỗi người & cách xa nhau mấy bến lớn, mà họ khởi sự đánh với nhau một bàn cờ từ cuối năm 1921, tới vừa rồi đây mới là quyết thắng phụ, tính ra vừa đúng 6 năm mới xong.

Chắc ai cũng phải lấy làm lạ, người ở góc biển, kẻ ở chun trời, làm sao mà đánh cờ với nhau dặng. Đánh bằng cách gì ? Hai chục năm về trước, thì chắc loài người không bao giờ có cái mộng-luông và thiệt-hành như thế, song bây giờ làm dặng, là nhờ có giây thép gio.

Năm năm đầu, thì hai người còn dùng bảng thơ linh, người nay dì nước cờ nào, thì viết thơ cho người kia. Người ở My-châu gửi đi do đường biển Án-dô, còn người ở Úc-châu gửi thơ lại thì do Thái-bình-dương. Trong năm năm trường, hai bên thơ từ đi lại với nhau như vậy, sau họ suy nghĩ sự gửi thơ lâu ngày quá, thời chi bằng dùng ngay giây thép gio tiện hơn. Vậy mà cũng kéo dài đến một năm nữa, thì bàn cờ ấy mới xong. Kết quả người bên Úc-châu được. Người ở My-châu thua, phải chịu tiền phí-lòn về sự đánh giây thép, trả hết 6000 đồng tiền vàng. 6000 đồng tiền vàng chau Mỹ, là gần 18 ngàn đồng bạc Đông-Phép.

Nói tóm lại, bàn cờ này đánh xong, thì chỉ có nhà giây thép gio là ăn, chờ hai anh kia cũng chẳng ai được gì.

Tuy vậy, họ cũng bày tỏ ra cái gương kiên-nhẫn là hường. Bên nào cũng hào-thẳng cũ, cho nên mới chịu khó như vậy. Hào-thẳng là cái tinh riêng của người Âu-Mỹ, nhờ có tinh đó, cho nên trong văn-học, khoa-học, họ mới tìm tòi và phát-minh ra được cái nay cái kia. Người minh có ai mà kiên-niên như vậy được ; không phải là minh không có tinh hào-thẳng, song cái hào-thẳng của minh thấp hèn, chí tranh danh đoạt lợi với nhau những chuyện trẻ con, chờ không biết hào-thẳng những việc lớn. Cũng bởi vậy mà ngày nay là đời yếu chẽ mạnh cõi, mà minh vẫn còn chậm trẻ trên đường tấn-hóa.

hay là tôi phải kêu lên rằng : « Trắng già độc địa làm sao ! » cho no hả.

Tôi dã vậy, mà tôi tưởng ai cũng có cái tâm-lý như tôi. Sản chí tâm-lý ấy trong lòng mọi người rồi, thì cái thuyết « Tô-hồng Nguyệt-lão » tự nhiên làm cho nhiều người tin được, dẫu nó là lời vô-bằng cũng mặc.

Cho nên tôi nói : cái tự-do trong sự hôn-nhân chỉ tự do được nửa phần mà thôi ; còn nửa phần nữa phó mặc dâu dâu, minh không tự-do được. Nói rằng hôn-nhân tự-do là nói khoác. Còn cái « dâu dâu » đó có lẽ tức là « Ông Nguyệt-lão ».

Bao giờ loài người trở lại cái thói lạp-giao như hồi thượng-cõi, bỏ hôn-nhân đi, mới thật có sự tự-do. Chờ như bây giờ, còn nhà, còn cửa, còn thiếp đó chàng đây, thì xin chờ nói khoác rằng hôn-nhân tự do, mà không có một cái luân-lý gì cho vững vàng, nó hạn-chế mình, thì sự hôn-nhân tự-do cũng có lục hại.

PHAN-KHÔI

## Đàn bà đe có mày tay !



Đàn bà bên Âu-Mỹ ngày nay, họ muốn cạnh-tranh với đàn ông, chờ không muốn để cho anh đàn ông họ dỗ và nhường nhịn họ như trước nữa. Ở đây, có khi di xe điện, ta còn thấy có ông tay bà dám lên xe, chật hết chỗ rồi, mà không có một người đứng dậy nhường chỗ cho bà, thì ông tay đã lườm mắt, có ý nói là mình ít giáo-duc, không biết quý đàn bà. Các thành-thị lớn bên Âu-Mỹ, bây giờ thì trái lại như thế. Có

khi anh đàn ông thấy người đàn bà lên xe, mà nhường chỗ ngồi cho bà, bà còn mắng : « Tôi cũng là người như ông vậy, ông chiếm được chỗ trước thì cứ ngồi, nhường cho tôi làm chi. » Câu chuyện mà ông Nguyễn-văn-Vĩnh đã thuật ở trong báo này, là hiếu-tinh của đàn bà bên các nước Âu-Mỹ ngày nay vậy.

Họ nhút định đòi bình-quyền với đàn ông, nhưng cái cách họ đòi, không phải như chị em mình chỉ nói mà thôi, họ lại làm nữa. Họ cạnh-tranh với đàn ông, chứng tỏ ra minh cũng giỏi như đàn ông vậy.

Vì thế, trong các nước có nữ-quyền lấn-bộ ngày nay, trong các địa-vị xưa nay chỉ là đàn ông, mà bây giờ không có địa-vị nào là chẳng có đàn bà xen vai bước cùng tôi.

Ngày như trong cái nghề bay, hồi trước năm 1914, có người dám nói rằng nghề này nguy-hiểm và khó khăn, chắc không bao giờ đàn bà làm được, thế mà bây giờ ta thấy biết bao nhiêu là bạn mới son má phấn, ngồi con chim máy bay lên trời. Có cô bay lên trên không, ở đó cũ ngày. Cô có bay qua Đại-tây-dương nữa. Cô kèm gì đâu.

Câu chuyện trong bài này chứng tỏ ra như vậy.

Hôm trên đây là cô Maryse Bastié, người Pháp, là một người con gái còn ít tuổi, mà bay tài lầm. Mới rồi cô bay, được chấm vào hạng đàn-bà bay lâu nhất hết thảy xưa nay. Cô ngồi trên chim máy, bay lượn trên không được 26 giờ 46 phút mới xuống.

Năm trước cô người đàn bà Hué-ky là Smith bay lâu được 26 giờ 21 phút, dã vào bức nhứt rồi. Nhưng nay cô Maryse Bastié bay dài 26 giờ 46 phút, nghĩa là hơn cô kia được 22 phút, cho nên cái giải quán-quán trong bọn đàn bà, cô Maryse Bastié chiếm dặng.

Lúc cô ở trên máy bay xuống, thiên-bà hoan hô lắm, cô nói :

— Tôi còn nhiều sảng, máy chạy tối, dáng lý tôi có thể bay được 27 hay 28 giờ, song bị gió mạnh quá, phải xuống.

Các báo bên Pháp đều khen cái can-dám của cô, và nói đàn bà như thế đe có mày tay.

Rượu mạnh DE JEAN có bán khắp nơi

## Ý-KIỀN CỦA CHÙNG TÔI ĐỐI VỚI THỜI-SỰ

Như vậy đây thì càng nên bỏ phẳng âm-lịch.

Trong kỳ trước, nói về lề kỷ-niệm của Khổng-tử năm nay, người Tàu theo dương-lịch, chứ không sai âm-lịch nữa, vì âm-lịch là cái gốc mè-tin; do ở đó mà có những sự tin xứng tin nhảm, coi hường coi giờ v.v.. Cái gốc mè-tin nó làm ngan-trở bước tân-hoa của người phương Đông như Tàu và ta nhiều lắm. Nay nước Tàu đã bỏ rồi, mà ta cũng nên bỏ nữa.

Cứ theo như bạn đồng-nghiệp *Canh-Nóng-Luận* và lại mới rồi đây có một bạn đọc báo ở Mỹ-tho là cô Ngô-thị Mai viết thư lên nói rằng hồi này có nhiều miệt ở Mỹ-tho không lo cày cấy chi hết, vì họ thấy trên Lèo năm nay lụt lớn, mà tĩnh Mỹ-tho lại ở hạ-lưu sông Cửu-long-giang, thi chỉ cho khôi nước nguồn dò xuồng ngập hết, vậy cày cấy làm chi cho tốn công vô ích. Một đòn mười, mười đòn trăm, khiến cho nông-dân ta bán tin bán nghi, bỏ phế công-việc. Nghe nói cái tin đồn kia, là do một vài anh thuật-si nào tình thời tinh vận sao đỗ, lại nhơ trên Lèo bị lụt, tưởng sao nước nguồn cùng dò xuồng dưới này, cho nên xui nông-dân đừng lo cày cấy làm chi cho mệt.

Những anh thuật-si, bối toán bày bạ như vậy, mới thiệt là những anh làm rối cuộc tri-an, sao các quan đâu không đem bỏ chúng vào khám lớn cho rồi.

Các anh em chí em nông-dân ta cứ vững lòng mà cày cấy làm ăn, đê lo cơm áo cho nhà, xâu thuế cho nước, chứ đừng tin cái lời đồn thám nói bậy như thế. Quả thiệt, hồi này trên Lèo có lụt, nhưng phải biết rằng Lèo ở phía trên sông Cửu-long-giang gần với nguồn nước, còn ta ở dưới, hẻo phía trên nước dày quá, tràn ra cả bên bờ, mà làm ngập lụt, thì thế nước chảy xuồng dưới ta dã voi và yếu di rồi, còn đâu mà tràn lên dồng ruộng nữa. Vẫn lại lòng sông Cửu-long thẳng, chứ không quanh co như sông Nhị-hà ở ngoài Bắc, cho nên nước có đường chảy thẳng, không có gì cản lại mà phải tràn lan ra hai bên. Ta ở hạ-lưu Cửu-long-giang, mà lòng sông rộng và gần biển; cứ lấy hình-thể dò mà xem, thì nước ở trên nguồn dò xuồng, dã tràn ngập trên Lèo rồi, là dưới này ta không lo nữa.

Té thiệt, dân nhà quê ta hiền-lành và ít kiến thức, hay bị mấy anh đem những tướng-số và vận hạn ra nói già. Đã chuyện năm nay rồi, lại còn chuyện năm ngoái nữa. Năm ngoái cũng có một anh thuật-số, coi ngày coi vận, rồi nói ôn trong dân-gian rằng năm ấy sẽ có hồng-thủy, ngập lụt khắp mọi nơi, và biểu người ta dừng lo làm ruộng. Bởi vậy mà có nhà bỏ mấy chục mẫu đất hoang, không cày cấy chi hết, vì ông thầy tướng số kia nói chắc lầm, nói là dã coi lịch rõ ràng, nếu không có như vậy, thì va thề dốt sét đi, không coi trọng số nữa. Mà rồi có gì ở đâu! Cũng như hồi tháng tám năm ngoái, người ta rải giấy của Lưu Bá-Ôn, chắc anh em chí em hãy còn nhớ, rốt cuộc lại ta cũng chẳng thấy mấy may gì là lạ ở đâu.

Nói tóm lại, bao nhiêu những sự mè-tin ở chốn nhà-quê đồng-bài, phần nhiều là do cuốn âm-lịch sanh ra cả, không xếp dồng lại mà đốt cho tiêu ra tro, thì còn đẽ làm gì. Chùng tôi thiết tưởng những kẻ nào, còn hò hào giữ lại âm-lịch, là bảo-tồn quoc-tục này kia, là những kẻ không muôn cho dân Việt-nam tân-hoa dở.

Nói chuyện bài ngà

Ngoài Bắc-kỳ ta mới có một việc sửa đổi hay lầm. Việc sửa đổi ấy, cứ như ý chúng tôi thì thấy lợi cho tâm-đức của dân.

Cái mày day có hai mặt là thế.

Theo như bạn đồng-nghiệp *Trung Bắc Tân-Văn*, thì mới rồi quan Thống-sứ Bắc-kỳ ký nghị-dịnh cấm những người không phải là quan tại chức thì không được deo bài ngà nghĩa là từ rày sắp tới, chỉ có các quan Annam, từ Đồng-dốc cho tới Tri-huyện, còn đương làm việc quan, thì mới được deo bài ngà, tức là cái dấu hiệu chỉ tỏ ra mình là người phục-dịch cho nhà nước. Còn các quan về hưu, cũng là các thầy thông, thầy kỹ, làm việc trong các công-sở lâu năm, hay là những người có công-lao gì riêng, mà được trao-dịnh ban cho phầm-hàm gì cũng vậy, không được deo bài ngà nữa.

Câu chuyện ấy cũng có một sự-tích cũ làm nguyên-nhơn

Song trước hết tưởng nên giải sơ dòi chút, kêu anh em chí em trong Nam ta dày, xa lề-giao của trào-dịnh dã lâu, có lẽ số đông người không biết bài ngà là cái vật gì.

Thứ bài của các quan ta, hình nó cũng dài rộng như cái hộp quẹt mà làm bằng ngà, trên có khắc chữ, chỉ về phầm-hàm của'ndì ông quan; làm quan gì, được phầm gì, thì deo cái bài ngà khắc chức quan ấy, phầm hâm ấy. Ai đã từng ra Huế, thấy có những người có deo giây đeo thông lồng ở cổ, cột cái miếng hình trăng chữ đỗ ở bên nút áo, ấy chính nó là cái bài ngà dỗ.

Xưa nay, cái « vật » ấy chỉ để riêng làm dấu hiệu cho những người làm quan-lại về bên trào-dịnh Annam, chứ những ông làm việc các sở nhà nước không có. Song mười năm mới đây, trào-dịnh và chánh-phủ hão-hộ, tưởng công của các ông thống ông kỵ làm việc với nhà nước lâu năm bèn đặt lệ ban thường cho phầm-hàm Annam, cho mấy ông mừng, ví coi bộ có nhiều ông thêm deo cái miếng ngà dỗ lầm. Sau khi cái lệ ấy thi hành, thì mấy nhà bán ngà voi, mấy nhà khắc chữ, và mấy nhà chụp hình, kiếm ăn no lấm. Vì mỗi ông được phầm-hàm như vậy, đều sắm bài ngà, đê khi ăn tiệc hay là ngày tết thi deo cho oai; đều bận áo trào-phục chụp một tấm hình treo trong nhà và đê ngày sau cho con cháu thờ.

Khen thay chánh-phủ thuộc-địa ở xứ Java

Nước Hà-Lan có một thuộc-địa ở Nam-dương, là xứ Indes-Néerlandaises, tức là chỗ mà ông Toàn-quyền Pasquier lấy tinh bang-giao, có sang thăm chơi hồi mấy tháng trước vậy. Sau, cuộc du-lịch của ông Toàn-quyền & Java về, thì thấy các báo tây ở Pháp và ở đây khen

Phụ-nữ Tân-văn có lời công bô đê anh em dự thi Học-bông nhớ rằng: còn hai ngày nữa là ngày thi lày Học-bông. Cuộc thi mở tại hội quán hội Khuylén-học, số 80 đường Lagrandière, Saigon.

Vậy đúng 7 giờ rưỡi sáng bưa 15 Septembre, anh em té tụu tại đó; nên nhớ đem viết mực theo, còn giày thi có thử giày riêng của bòn-báo, tới bưa đó bòn-báo sẽ phát.

Anh em xa gán chắc hẳn bưa nay cũng lục tục tới Saigon rồi, nếu ai còn thiều giày tờ chưa nạp dù, xin đem lại nạp tại bòn-báo-quán cho tiện việc kiêm soát. Nếu trong anh em, ai có điều gì chưa hiểu rõ về cuộc thi này, xin cứ lại ngay bòn-báo Phu-nữ Tân-văn mà hỏi, bòn-báo rất hoan nghinh, và chỉ dàn cho ranh rè.

ngợi chánh-phủ thuộc-địa Hà-Lan dã lầm. Họ khen chánh-phủ ấy rộng lượng lầm, trong các nghị-viện và hội-dồng thành-phố v... v... đều cho người bòn-xứ có sổ nghị-viện đóng hơn là người Hà-Lan. Lại khen chánh-phủ ấy đối với việc mồ phu và đối với bọn cu-li làm các sở cao-su rứt là tú-tế hân hào, chứ không đê cho bọn chủ mướn hoành-hành, ức hiếp và bạc-dãi người ta.

Nếu vậy thi chánh-phủ Indes-Néerlandaises tú-tế thiệt, có chon-linh muôn khai hóa và dè-huè với dân bòn-xứ thiệt. Khen là phải.

Phương chí còn thấy một việc mới đây, càng rõ là chánh-phủ thuộc-địa ấy thiệt thà tú-tế lầm.

Ở bên Indes-Néerlandaises cũng là đất trồng cao-su, có nhiều vườn cao-su, mà thường xảy ra những vụ cu-li dâm giết chủ luôn luôn. Hồi đầu, chánh-phủ ấy cũng trọn mắt nghĩ rằng, ra oai nạt lớn rằng: « À ! chúng nó ám-mưu còng-sản ! chúng nó làm rối loạn cuộc tri-an ! » rồi đem người kia đi dày, lôi kẻ khác vào khám, dù thử hết thảy.

Song về sau họ chịu khó cùi đầu xuồng dân-gian mà dọ hỏi xem xét, thì mới biết rằng minh lầm, những việc xảy ra như thế, chẳng phải ám-mưu còng-sản, chẳng phải rối loạn tri-an chi hết, chỉ là vì dân có nỗi bất-bình, có tình oan ức, mà sanh ra. Thiệt vậy, ngày 10 Aout mới rồi, hội-dồng Nhơn-dân Đại-biểu — trong hội-dồng này số nghị-viện bòn-xứ đông hơn số nghị-viện người Hà-Lan — khai hội, thì chánh-phủ đã tuyên-ngôn như thế, là vì xét rằng dân tình bị oan ức ; bọn cu-li dã linh-ngo, dã dỗi tám tánh, chĩ muốn cho những người dùng chúng thì phải trả lương chúng cho xứng, và dải chúng tú-tế mà thôi. Không được như thế, thì trách nào chúng chẳng uất ức mà làm xang !...

Chánh-phủ nói với các chủ vườn cao-su rằng: « Nè các ông ! Tâm-tánh của người phương Đông đã thay đổi rồi, vậy các ông cũng phải thay đổi cách thức của các ông đối với họ đi mới dặng. »

### Ba điều cần

1° Chư-quí Độc-giã mỗi khi mất bão mà nếu muốn châm số thiếu dó, thì xin viết thơ nội trong hạn 7 ngày, bòn-báo kêu nài với sở diền-tin và châm cho ; chờ có nhiều vi để cù tháng mới viết thơ, kè đến bốn năm số mất, thì trè qua, có khi mấy số cũ đó đã hết không có mà châm.

Qui vị có viết thơ cho bòn-báo mà hỏi đều chi xin nhớ để cò theo thơ thì bòn-báo mới trả lời được, và muôn đời chỗ ở thi xin gởi theo thơ 1 cái băng cũ và 0\$20 (timbres) vì những bande quan báo của mồi vị dã in sẵn cả, nếu đòi chỗ thì những băng ấy phải bỏ mà in băng mới.

2° Lệ mua báo phải trả bạc trước, nếu thơ mua báo mà không có gởi mandat theo thơ thì bòn-báo không thể gi gởi báo được, và cũng miền trả lời. Từ hôm bòn-báo ra đời đến nay, đã tiếp được mấy ngàn cái thơ mua báo mà không có gởi mandat theo.

3° Chư-quí Độc-giã của bòn-báo đã mua 3 tháng, hoặc trọn năm, khi gần hết hạn thì ngoài băng quan báo có đóng con dấu dò dề là : HẠN BÁO CỦA NGÀI GẦN MÃN. Hết thấy con dấu ấy thi xin qui ngài lưu ý ở gần thi tru tại bòn-báo, ở xa thi gởi mandat về cho.

Hết đến đúng hạn hết báo mà không tiếp được thơ và mandat của qui ngài gởi về thi bòn-báo kẽ là thời mua, không gởi báo nữa.

Thê lệ như trên này, có một phần ít vì chưa cạn xet, mà trách bòn-báo là gât, song phần nhiều anh em chí em đã hiều rõ xur ta thi đều cho rằng phâv vay mới được.

Phải có vay tờ báo mới trường cữu.

Phải có vay tờ báo mới có đủ sức mà tò-diêm cho thêm hay thêm ích lợi.

Xin anh em chí em đồng-bảo lương biết cho.

Bòn-báo cần-bach

# GÁI ĐÒ'I NAY

**Lời một vị phu-nhân có nén nèp mảng răn con gái là bậc tân-học**

(tiếp theo và kết)

Mẹ xét lời ăn tiếng nói, cách đi đứng của con cũng nhiều chỗ đáng chê lâm. Sao con là gái mà không mội chút gì ra vẻ dịu-dàng thế? Trong phái tân-nữ-giới nước nhà ngày nay,\_ibấy lâm hạng đàn-bà lỗ-lăng quá mà ngán. Nhiều người con gái lên bộ mình Tây-học giỏi-dang, mà nói-nắng sỗ-sảng: trên xe lửa, cửa nhà ga, trong chỗ công-chung, nhiều cách cũ-chỉ rất đáng chê, những hạng gái ấy thực quá « ngông-nghênh », không còn chút gì gọi là ý-nhiị nữa. Con ơi! mẹ e cái văn-minh sai nghĩa, cái tự-do lạc đường nó lầm con dấy. Con phải biết rằng: người con gái đáng yêu, là ở vẻ thùy-mị, nói-nắng mềm-mỏng, đi đứng khoan-thai, chờ có phải ở cái bộ-diệu « ngông-nghênh » kia đâu. Văn-minh mà đến trút hẳn lốt đàn-bà đi, thì còn gì là vẻ khuê-các nữa. Mẹ không bắt con phải khép-nép đến nỗi: cười chờ hở hàm răng, đi chờ động gấu quần, vì giữ-gìn quá như thế, không khỏi câu-thúc, mất cả cái vẻ tự-nhiên của con người di. Nhưng mẹ khuyên con trong ngôn-ngữ dung-nghi, nên thế nào cho tự-nhiên, mà vẫn giữ được vẻ doan-trang thùy-mị của người con gái thi hơn. Đừng niềm cái lối « tây-quá » của mấy gái tân-học, « quá ư văn-minh » « quá ư tự-do » nọ, nóitbl khoa chán, khoa tay, so vai rụt cõi, nghiêng mặt, trề môi; đi thì xông-xáo tráo-truồng như « công-tú bột » vào đám gái lạ, mẹ lấy làm gai mắt lầm. Gái đời nay lại có kẽ rỗm đời, ngôn-ngữ cử-chì, muốn bắt chước hẳn như đàn-ông, thếtbl thương làm sao được? Trời sanh ra đàn-bà cõi đè làm đàn-bà, đời không biếm gì đàn-ông, mà phải cầu đến hạng gái dở-hơi biễn tưởng làm trai. Mẹ e con lỗ-lăng như thế, không khỏi ra đường người ta chê cười là con gái nhà vô giáo-dục.

Nay mẹ lại hỏi đến việc làm ăn trong nhà, phỏng con có biết li gì không? Nói ra mẹ không khỏi chán. Con lười quá! cả ngày chỉ quyền tiều-thuyết, ngoài ra, không muốn cất nhắc một việc gì nữa. Con gái cũng phải làm-lặng, có cử-dụng luôn thì mới được sắm-sẵn khoẻ mạnh con người chờ. Ăn đứng ngồi rồi, đâu có béo cũng là trè, mà gầy thì lại càng éo-le bầy-bợt, không có tinh-thần khoẻ mạnh. Con đứng học lối những gái nhà phú-quí kiều-duơng, mỗi bước ra ngoài mỗi bước xe, trong nhà hơi mỗi việc gì cũng vú già, đầy tớ, đờ chán đờ tay; hễ cất nhắc chút gì nặng đến thân là sái gân, mỗi xương, có ai con gái đương độ trè-truông mà lại hư thân như thế không? Tưởng thế là sung-sướng, có biết đâu ngồi rồi là thuốc độc! Chẳng những sự lười biếng đã hại sức khỏe, hại tinh-thần, mà lại hư thân hư nết nữa. Dương tuỗi con bảy giờ chính là thời-kỳ phải học ăn, học làm, mỗi là tập cho thạo công việc, hai là luyện tinh-thần, nuôi sức khỏe, ba là giúp đỡ cha mẹ. Cứ như thế, đáng lẽ việc gì con cũng phải chịu khó tự mình làm lấy mới phải, Mẹ không

hiều sao mà con lười quá như vậy. Hay con chắc rằng : con là gái nhà giàu có sang-trọng, mai sau thế nào cũng ấy được chồng làm nên, có bắc cờ đầu, chán vạn người khêu ; đầy tờ sẵn, mình không cần phải biết việc gì cũ. Con ạ, con đừng vội tưởng thế. có tiền nuôi đầy tờ mà khó dấy. Mình có biết công biết việc, mới sai bảo nói nó ; mình u-mờ không biết gi, chẳng những lời tờ nó lờn, khinh thầm mình là bà chủ nhà không đủ tư-cách, mà việc nhà cũng không chạy nữa. Lại còn một lẻ thứ hai : con mà hư lười không biết làm ăn lo liệu gì, thì đâu có ấy được chồng tự-tế, mình không đủ tài-năng cảng-dâng hời việc người ta, chỉ cứ ra ngâm vào vuốt, không nên cung-cách gì thi chồng có ngày cũng chán vợ, ái-ân chính mảng, xem thường xem khinh ngay. Những cảnh gia đình tan nát vì người vợ không đảm-dang cũng nhiều. Vậy con phải chịu khó lập cho quen tánh siêng-nâng đi, đừng để cái lười nó làm cho mình hóa ra con người bù doảng.

## Hỏi các Bà !

## Kin Juru ý đèn Sáng lái

Vì bình sáng-lại ràt là nguy hiểm, muốn cứu tiểu-nhi mà phải bình này, thì nên cho

Đóng thuốc hoàn « Diệt trùng Rudy »

# Các bà nên dùng Thuốc Bổ huyết Rudy

Trị các bệnh sau này rất thần hiệu: Đường kinh trói, sụt, tát-kinh, băng-huyết, v. v.  
Còn muôn cho tin thần thêm tràng kiện thì các Bà nên dùng thuốc bò;

10000 **«Hypertonic Mixture Rudy»**

dâ ngon ngọt dễ uống lại còn được thêm : Sức mạnh – Tinh-thần – Nghị-lực.

### Có tritic bán ở nhà:

**Pharmacie NORMALE Rue Catinat  
SAIGON**

người lớn trẽ con, đơn mèn lụa vải, nhưng sự may và  
cần dùng trong một gia-dinh người Annam, con là gái  
Việt-nam nên phải thuộc hết; cái được may được, mới gọi là  
khéo. Mẹ xem con chỉ kim đã vụng, đến việc bếp nước  
lại càng doảng. Con không chịu săn sóc gì đến bữa cơm  
cả, như thế thì bao giờ cho biết nấu được món ăn? Con  
dùng ngồi nấu ăn là dễ mà coi thường. Cơm giẻo, canh  
ngọt, luộc được cái rau cho xanh, bát nước đầm cho  
trong, quā cà không thảm, dĩa dưa không khù, cũng là  
khó đấy. Phàm việc gì cũng thế, chính mình phải chịu  
khó mà tay vào làm, thì rời mới biết được. Nhất là bánh  
mứt đồ nước, cùng các thức đồ nấu đồ sào, sơn-hào hải-  
vị, càng làm qua nhiều lần, càng thêm thạo thêm khéo.  
Con ạ, dàn-bà con gái mà vụng bếp, thi thực là đáng thận  
lâm. Mẹ mỗi khi đến ăn cơm nhà ai, thấy cỗ bàn sang,  
món ăn nấu vụng, hoặc mâm bát không sạch sẽ, hay đồ ăn

# Mây Bà Annam sang trọng!

## **Hay dùng thử thuốc giặt**

**NITIDOL GONIN** dễ giặt  
vững đờ bằng và các thứ đờ tốt mình mìn  
ồng. Thuốc NITIDOL GONIN là thứ thuốc mới  
đè, giặt quần áo khỏi phải dùng sà-bong, khỏi  
nhái nấu, khỏi phải trả, không mệt nhọc.

Lấy một chút NI TIDOL bỏ vào chậu nước nóng, rồi giặt vỏ rồi đi chơi hay làm công chuyện khác; đợi lát lấy ra xả và phơi là rồi, đồ đã trắng sạch và không dùa không mục.

CÓ BÁN TẠI:

# **Đại-Pháp Đại-dược-phòng**

**D'ormay số 84 — 90 Saigon.  
Maurice Barberousse, Nhứt-dâng bào-chế-sư.  
Cựu-y-sanh tại Đường-dường Paris.**

Làm gái, còn một điều nữa rất cần phải giữ gìn, tức là  
mỗi ái-tình nam-nữ vậy. Con phải giữ mình làm sao cho  
trong sạch, đừng có những điều lình-lúi-lôi-thôi bên ngoài,  
vừa đe dọa đời mình, vừa mang tiếng xấu đến cha mẹ.

Thường thấy con gái ngày nay hơi biêt chữ, viết nỗi  
bức thư là thư từ abân-tinh, nhào-nghĩ, không ra gì ngay.  
Nhiều con nhà khuê các, todi xuân ho-hó, cha mẹ chưa  
búra-hôn cho ai, mà tự mình cách buồng dào ngầm giao  
tín-lúc, đã nay thơ mai giấy, hẹn hò An-Ái, trai này, tra  
nő. Con như thế thực là bư quá ! Có phái làm gái không  
cần đến mồi lwanh cha mẹ, cứ thơ giấy mà lấy được  
chồng lữ lẽ đâu. Nhũng hàng gái nhẹ dạ chẳng qua ch  
hư đời mà thôi. Trai nào thấy gái chẳng ước-ao, nhung  
ước-ao không được thi giá người con gái kia mới là cao  
lã quí. Nếu dè phong thơ trăng giờ lọt tai, tia đi mồi lại  
thề An-Ái, nguyên đòng-lâm, rồi trong Đầu trên Bộc nhờm  
nhở tẩm tháo, thi bụng trai nó cũng khinh thầm, mướ  
phão rẽ-ràng nhau ngay cả mười, coi như chuyện bê  
vườn gấp dóa hoa ngon mắt, cợt ghẹo mà chơi, chờ lùn  
riêng, đầu kê liêm-sĩ đến đâu, cũng không khi nào lại lấp  
người con gái sờm-sở minh đã ghẹo được đem về làm vợ  
Tai nhán lắc di kỳ duyết ngã, qui ngã lắc di kỳ mà nhán

(在人則愛其悅我歸我則愛其罵人) tánh  
dàn-đóng ai cũng thè cǎi, con nên lấy đấy mà suy, dừng có  
nhẹ dạ, một bước lờ-làng muôn đời dè hận ; ngọc đã có  
vết không mong gì chuỗi được sạch nữa. Nhưng kẻ không  
biết giữ mình, dè đến nỗi hoa trên ngành hóa thân tiều  
tụ, theo thùng soa phẩn, lầm-lở một đời, dã nhục thân  
minh, lại bêu-diểu dến cha mẹ, thật cũng đáng tiếc cho.

Phần nhiều những gái được theo dõi nghiên bút, vò-vẽ  
văn-chương, lại hay bị lừa vì những bức thơ hoa-mi tâ  
linh, những câu Kiều lầy. Nào là gợi tình :

*Người đâu gặp-gỡ làm chī.*

*Trầm nǎm biết có duyên gì siay kisóng.*

*Tir phein dà biết tuổi vàng.*

*Tinh cảng thám-thia, dà cảng ngàn-ngo.*

Nào là thè-bậy :

*Khuôn thiêng dù phi tắc thianni,  
Cùng liêu bù quâ xuân-xanii một đời.*

Nào là chung-tinh bảo :

*Dầu rắng sóng cạn đà mòn,*

*Con tâm đền thíc cũng còn vương lo.*

Đọc những câu Kiều ấy, lại nghe những giọng thơ tình  
não-nuội, gái nhẹ dạ làm gì chẳng siêu lòng, tưởng kể  
viết thơ kia là tri-kỷ chung-tinh lâm, nào có biết đâu cái  
xảo-thuật quyển oanh rủ yến của bọn trai dù gái đời  
nay, chỉ toàn trong những câu văn-chương sáo ấy cǎ.  
Mẹ nói rõ hẳn như thế, dè con biết mà giữ mtoh, con có  
thân lbi-phải lo, cha mẹ không thè lúc nào cũng kèm bên  
con được. Con ơi, nếu con không giữ mình được trong  
sach, dè lâm thân làm dục, ví dù mai sau có gặp người  
chồng trung-hậu thực-thà, trong au-yêm, chồng vô-linh  
không ngờ đến điều lồi của mình nữa, nhưng về phẩn  
danh-tiết, dối với lương-lâm cũng hối-hận suốt đời, mà  
trong chǎn gői cũng hẹn thăm với bạn. Con đừng có  
tưởng mập-mờ che lồi, giấu được sự xấu của mình, không  
ai biết là dành lòng đâu. Làm trai thà rắng lấy gái góa,  
chờ không ai cam lấy vợ thối-trinh ; nếu điều kín của  
mình có một ngày lộ ra, người chồng biết được, thời dầu  
mười con cũng chán nhau. Mẹ dạy con đến thè là cặn  
kẽ hết lời. Con chờ có coi thường lời mẹ.

Khuyên con ăn, khuyên con làm, chỉ vè cho con điều  
hơn lè thiệt, là lòng mẹ mong cho con khả. Con đừng  
có nghĩ rằng : thời buỗi này là thời buỗi vân-minh, gái  
Đông phương hầu hết sắp theo Âu theo Mỹ, mà mẹ còn  
giữ lối cđ, đem cái giáo-dụ: gia-dinh cũ dè kiềm-chẽ  
con. Con ơi, sah giữa buỗi 6-10, xe lửa, tàu bay, tàu  
ngầm này, những chuyện thế-giới vân-minh, mẹ cũng biết  
lâm. Nữ-lưu các nước : nào nữ-y-si, nữ-vân-si, thời thi  
đủ mặt, nào người đương chức ngoại-giao, người làm  
chánh-sự, trong sỉ, nồng, công, thương đều rạng vẻ má  
hồng, bậc thang vân-minh, bóng xiêm-y nay đã rực-rỡ  
muôn phần khác xưa. Trong người lại ngầm đến ta mà  
thẹn thùng. Mẹ có dâu lại không mong cho con cũng  
được như người. Nếu tài-đức con có thè tôi được những  
bậc ấy, mẹ lại càng mừng lâm, được như thế, chẳng  
những dã vè vang cho con, vè-vang cho cha mẹ, mà lại  
vè-vang cho cả nước nhà nữa, mẹ thật bi-vọng lâm thay,  
con ạ. Ước cho con nếu một dáo danh-hoa trong vườn  
Hồng-Lạc giữa thế-kỷ thứ hai mươi này, là điều kỳ-vọng

của mẹ đó. Vậy thì con liệu sức con, có thể bay nhảy thi-  
thổ với đời được đến thế nào, mẹ cũng chiều. Nhưng mẹ  
chỉ khuyên con có một điều : dù con muốn đặt mình vào  
địa-vị nào sau này mặc lòng, song bao giờ con cũng phải  
xứ cho trọn cái bdn-phận làm vợ, làm mẹ, làm người  
nội-tướng giỏi-giang của cái gia-dinh đã ủy-thác cho con,  
thì con mới xứng-dáng làm gái Nam-Việt. Muốn như  
thế, trước hết con phải lấy gia-dinh giáo-dục làm cốt, và  
phải luyện lần tài-năng đức-hạnh của mình, thì rồi mới  
hoàn-toàn nhân-cách được. Mẹ ngày nay không dám trè-  
nải việc dạy bảo con, là mẹ lo rằng : con ngày nay dương  
thời-kỷ phái cần uốn-nắn, còn ở với cha mẹ mà không  
được sự dạy bảo tốt, thì một mai ra đời, dầu có tài nữa,  
cũng không khỏi là con người hưu-lai vô-hạnh. Thật thè  
dấy, con ạ, hầu hết những người hưu-lai vô-hạnh trong  
xã-hội, đều là hạng người thất-giáo ở chốn gia đình cũ.  
Thế thì con được cha mẹ dạy bảo là may, chờ có lấy  
những điều mẹ bắt na bắt nết con làm khó chịu. Song  
nói đây, chẳng qua thấy con là gái, nhiều điều hư-kém,  
nên mẹ cũng là rắn bảo qua loa, dè con biết mà sửa đổi  
lần, điều lối bỏ đi, điều hay bắt chước. Chờ luận đến  
gia-dinh giáo-dục, thì dầu từ điều nhỏ nhất lâm-thường,  
cũng phải chú-ý đến, không phải chỉ trong tóm-tắt mấy  
câu mẹ dạy con đây mà dū được.

Dẫu sao nữa, con ơi, kiếp sah con người ta chỉ có một,  
thì đời làm gái cũng không thè có bài lầm, ta mà dè tẩm  
thân đến hư-hồng, ấy là uồng phi một đời đó ; ngàn vàng  
dè có, tẩm thân lờ rỗi, không mong gì còn chuộc lại  
được. Con ơi, nếu con không giữ mình được trong  
sach, dè lâm thân làm dục, ví dù mai sau có gặp người  
chồng trung-hậu thực-thà, trong au-yêm, chồng vô-linh  
không ngờ đến điều lồi của mình nữa, nhưng về phẩn  
danh-tiết, dối với lương-lâm cũng hối-hận suốt đời, mà  
trong chǎn gői cũng hẹn thăm với bạn. Con đừng có  
tưởng mập-mờ che lồi, giấu được sự xấu của mình, không  
ai biết là dành lòng đâu. Làm trai thà rắng lấy gái góa,  
chờ không ai cam lấy vợ thối-trinh ; nếu điều kín của  
mình có một ngày lộ ra, người chồng biết được, thời dầu  
mười con cũng chán nhau. Mẹ dạy con đến thè là cặn  
kẽ hết lời. Con chờ có coi thường lời mẹ..

VÂN-HƯƠNG nǚ sĩ.

Kỳ này vì nhiều bài, nên bài Pháp-luật của  
Trạng-sư Trịnh-dinh-Thảo để lại kỳ tới.

## Tân-Dân Thư-Quán

88, Rue du Coton,  
HANOI



Lịch Tân-Dân có dù  
ngày là ngày tết, tranh  
vẽ do người tàu vẽ, lại  
chính người tàu in, các  
mẫu thuộc đậm-dà rực-rỡ,  
xưa nay chưa lịch nào in  
đẹp bằng.

Có ngài nên viết thư  
hỏi già ngay kéo chậm,  
viết cho Tân-Dân Thư-  
Quán Hanoi hay là Nguỵ  
Kinh ấn-cục Haiphong  
cũng được.

## ĐÁP TÀU ANDRÉ LEBON

Trên Án-dộ dương, ngày 4 Aout 1929.

Từ Singapour tới bến Colombo, mất hơn năm ngày dài  
ở trên biển. Suốt giờ ấy qua giờ khác, tôi chỉ thấy trời  
nước một màu, sóng vỗ mạn tàu, hay là tĩnh thoảng  
có vài con cá bay, mời trông tưởng là chim én. Tôi dẫu là  
kẻ nhẫn-nại mà cũng có lúc phải buồn. Công việc của tôi ở  
trên tàu này đơn giản quá. Cứ lối 4, 5 giờ sáng thì trở dậy  
nhảy lên hai lửng thang, di ngang qua sân chờ viên  
trưởng tàu ngũ, sân hàng nhì rồi tới sân hàng ba ; có  
hôm sóng nhồi quá, di không vững, tôi cũng rảng lên sân  
như lè thường, vì nắm hầm trong phòng buồng quá.

Lên sân tàu thường thấy ngôn ngữ ngang những ghế, còn  
hành khách thì vắng cả. Tôi đứng dựa lán-cao tàu, chờ  
đức Thái dương Hoàng-dế ra ngự.

Có khi ngài chưa kịp ngủ mà thèn giờ và thèn biển đã  
theo chọc mình, nước rưới vào mình, ướt từ trên đầu  
tới dưới chon, lại phải lui về phòng.

Đây sớm uống cà-phê, chờ cho tôi giờ ăn cơm mai, rồi  
ăn cơm chiều, chỉ có như thế. Mấy giờ dài dằng dẳng ở  
dưới tàu, muôn cho đỡ buồn, nói chuyện bắng-bút với  
mấy anh học sinh Tàu, hay là đưa dồn với mấy anh học  
sinh Annam.

Ai muốn biết các giai-cấp trong xã-hội ra thè nào, cứ xem  
sự lò chúc ở trong tàu này dù biết. Tàu có thứ cabine de  
luxe là phòng sang, dè cho những bậc quan chức to,  
phù-hảo lớn. Có cabine hạng nhì, hạng nhì hạng ba và  
hạng tư. Kè người hạng dưới thì không được di trên sân  
và các chờ chơi của hạng trên, thiệt là giống những thứ  
giai-cấp ở Án-dộ, mà có thuy như vậy mới hiểu cái thế  
lực kim-tiền.

Đi hạng tư thường là linh ta và linh tay...

Thấy họ lốp ngóp ướt-át mà thương-hại ; những khi  
sóng to gió lớn, người ta dở cái tôle ra, thì sân tàu của  
bọn họ bị nước tràn ướt cả.

Sời giờ ăn thi mỗi người một cái lon, tranh nhau mà  
lấy đồ ăn đựng trong một cái thùng lớn. Đồ ăn có đậu,  
thịt bò, thịt xúp.

Hạng ba có cabine thường, kê nệm nhô dù một người  
nằm, cái nệm chòng lên cái kia ; nhiều cabine có lối 8  
cái giường nằm như thế. Trong cabine có bồn rửa mặt,  
có quạt máy. Hành-khách di hạng ba có một cái phòng ăn  
trong phòng có dòn tay, dè ai muốn chơi cũng được. Học-  
sinh ta và Tàu thường di hạng này.

Hạng nhì sang hơn nhiều. Phòng rộng, giường ngũ lớn  
hơn Phòng ăn riêng, chung dọn dẹp. Đồ ăn uống ngon lẩm.  
Có cả phòng cho trẻ con chơi.

Hạng nhì có salon tiếp khách, có nhà dòn dịch, coi  
xa-xi lâm.

Hạng trên hết là cabine de luxe, lại càng xa-xi hơn. Trong  
cũng như một cái phòng sang-trọng, minh thường thấy ở  
những nhà quyền quý. Giường nệm tốt, tủ kiển, chờ rửa mặt  
lich-sự, từ cái hạng này xuống đến hạng tư, sự sai-biệt cũng  
bằng từ cái lầu cao của ông triệu-phú tới cái chờ tranh của

một anh cu li, ở đồng ruộng vậy.

Cái xã-hội nhỏ ở trên tàu còn một hàng nữa, ta không  
nên quên. Hàng bồi bếp

Bồi bếp Annam trong tàu này được 11 người ; còn người  
Tàu thì gần 60. Lãm lụng nhọc nhằn, ăn uống khổ-cực  
lâm. Đi vào các ngõ ngách ở cái bót bồi dưới hầm tàu ở  
dảng lái, ta thấy nằm ngang nằm dọc bao nhiêu con  
người da vàng, mặt ưa ; coi tình cảnh khổ lâm. Muốn  
quen cái buôn, cái khổ, cái khắt-khe của số-mạng, họ hút  
à phiện ngày đêm...

Cái phạm-vi bài này hép lâm, không thè nói hết những sự  
nghe thấy và cảm giác của mình. Chỉ xin nói qua loa như  
vày, và thêm rằng : nhiều cái cảnh đã trông thấy làm cho  
tôi nhớ tới mấy đoạn thương-tâm trong sách « Những kẻ  
khôn nan » của Victor Hugo.

Nỗi đau lòng của một người biêt thương, dõi với cái xã-  
hội . . . . . tá sao cho siết ! Tôi thường ở trên sân hàng  
ba và hàng nhì chơi với mấy anh em Annam và Tàu. Bọn  
nam nữ thanh-niên Tàu di chuyển này đông hơn anh em  
Annam ; kè thi sang Paris, người thi qua Londres, dè tòng  
học các trường lớn. Không có anh nào biêt tiếng Pháp cả.

Bọn này có đặc sắc lâm ; phầm nói năng và cử-dộng  
đều ôn ào hơn là Annam. Thành ra họ như cái trung-lâm,  
khiến cho ai cũng phải chú-ý đến họ. Coi cái tuồng họ  
. . . . . thiệt là khác với cái thái độ quá  
khâm-nhum của học-sinh Annam. Mấy cô nữ-sĩ Tàu dẹn  
đi lâm ; nhiều khi cất tiếng hát một bài ca ài quắc, hằng  
tiếng Tàu, có khi cũng hát bằng tiếng Anh nữa.

Trong bọn Annam, hoạt động hơn hết có lẽ là người  
viết bài này. Thấy anh em đều nằm xuôi lơ, tôi bày  
ra nói chuyện chính trị, văn-học, triết-học cho vui. Sóng  
càng nhồi, tôi càng nói to, thiệt là một cách dè dặt  
áp-sóng. Tôi thường ch้อง với cái nghịch cảnh trong  
đời, tình-thân dã dạn giờ dày sương, cho nên cũng không  
ngại chi mà không chiến đấu với sóng béc. Gặp khi tàu  
bi nhồi quá, bọn học sinh Tàu đều lui về phòng hết, kè còn  
lai thì nằm yên, vậy mà tiếng bọn Annam còn thấy cười  
nói như thường, mà cái người làm cho anh em phán-chấn  
tinh thần là kè viết mấy dòng này vậy.

Cao-Chânu

## Hết sò 1 và sò 2.

Phần nhiều Quí-vị ở xa gửi thơ mua báo àn-cần dặn gởi  
từ số 1, bồn-báo xin có lời kinh cáo rằng : Số 1 và số 2 dà hết  
đã lâu rồi, hiện nay chỉ còn từ số 3 tới số 10. Ma số 3, và số 5  
cũng còn ít lâm, ní nào muôn giữ cho dù số dè lam collec-  
tion xin mua mau kêu hết.

Còn số 1 và số 2 trong ít lâu nữa bồn-báo lập xong nhà  
in rồi sẽ tái-bản.

Rượu La-ve LARUE dà ngọt  
mà lại thiêng mát.

**VĂN-UYÊN**

Khuynh bạn thanh-niên chờ ham sác  
Còn trẻ tuổi phải nên cố gắng.  
Chờ như ai chờ nắng vì tình!  
Công cùc-dục, nghĩa sanh-thành;  
Làm con phải biết, phận mình làm sao?  
Chờ như ai sớm dào tối mặn,  
Suốt quanh năm chờ thản vì hoa.  
Chẳng lo nợ nước nợ nhà,  
Luy minh, lại đê mê cha rầu lòng.  
Sao chẳng xét Tru-vương thủa trước,  
Vì mảnh tình mất nước như chơi!  
Nước Ngô đến nỗi suy dỗi;  
Cũng vì Ngô-chúa chẳng rời Tây-Thi!  
Áy các dũng trí vì còn thế,  
Đến như ta mới dè làm nguy.  
Ai ôi! nên cố học di!

Ngày giờ luân chuyen, không khi nào ngừng.  
Nếu cứ dầm trong vòng tình-ái,  
Át rồi sau hối lại không còn.  
Khuynh ai phải nghĩ thiệt hơn. DƯƠNG-DINH-TÂY

**Ngâm bồng trong gương**

Tưởng ai xa-la hóa là ta,  
Đây đó tuy hai vẫn một mà.  
Tai mắt phương phi người phàm-cách,  
Râu mày thiêp-tú nét nho-gia.  
Hai vai gánh nặng thân cùng thế.  
Một đà lo toan nước với nhà.  
Mưa gió mặc dầu con thế vận.  
Phấn son rò mặt với sơn-hà.

**Viếng thành Cồ-löa**

Trái mẩy tang-thương, mẩy tháng ngày.  
Tro gan, thành Cồ dẫu còn đây.  
Nền xưa cung-diện trăng mờ lô,  
Đầu cũ hò-khoi khách tĩnh say.  
Canh vắng sót sa hồn Thực-Đế,  
Đêm thu lạnh lẽo trận cuồng-may..  
Nhà tan thành dỗ vì đâu ta?  
Lớp sóng hưng, vong, mẩy kẻ hay! ĐÒ-LỊNH-TỊCH

Khuynh em thi rót  
Nay bước công danh dã lở rót,  
Tbồi dừng phiền muộn nứa em ôi!  
Ra tay chịu lấy con mưa gió.  
Gâng sức cho cân tiếc đức tài.  
Gan sắt mong sao dừng dè chuyền,  
Lòng vàng cố giữ chờ cho phai.  
Một pheo dã biết ai hay dở,  
Cố bước rời ra sẽ kịp người!

LÊ-DINH-LƯƠNG

**Nhân bạn Nữ-lưu**

Bó lá lụa hai bài thi, mà bốn báo đăng vào mục Văn-  
Uyên trong số báo 12, dưới đề tên là Nguyễn-Thị Giéc, nǚ  
giáo-học, Bắc-Kỳ, song án công bò sót mất 2 chữ sao-lục.  
Hai bài thi đó là có Giéc sao-lục chờ không phải tự làm ra.

**Khôi Hài****Nửa cái củng no**

Thằng cha nhà-quê kia đến chợ trời trưa dời bụng,  
bèn vào tiệm bánh nước mà điếm tạm.

Thấy bánh bao sốt dẻo, coi bộ ngon; ăn một cái, chưa  
thấm tháp gì, lại ăn thêm một cái thứ hai, cũng vẫn như  
không; ăn luôn một hơi 7 cái. Qua đến cái thứ 8, thì  
trong bụng đã no rồi, cho nên ăn mới có nửa cái mà nuốt  
đá không vỏ; bèn tự trách mình rằng: « Phải ta dè có  
nửa cái bánh này mà no bụng như vậy, thì hà tất phải ăn  
6, 7 cái bánh kia làm chi, cho tốn hao vô ích vậy? »

DU-NHIÊN-TÙ

**Dồi phẩn cho sống lâu**

Cô.— Làm dàn-bà phải dồi phẩn để giữ không cho  
vi-rùng vỏ trong da thịt mình dặng; vậy cũng là một cách  
vệ-sanh lâm chờ!

Thầy.— Không có lẻ. Nếu vậy thì các cụ bà ta hồi xưa  
không dồi phẩn, thì có khi trong da thịt đầy những vi-  
trùng rồi chết hết hay sao?

Cô.— Thiệt vậy chờ! Minh coi bây giờ có cụ nào còn  
sống hay không?

NGYM.

**Mỗi chữ một đồng tiền vàng.**

Đây lại là một cái chứng cứ rằng văn-chương vô giá.  
Ông Smith, nguyên trước làm Tổng-đốc châu Nuru-do  
nước Hué-ky, mà hồi năm ngoái ra tranh Tổng-thống  
với ông Hoover, bị thất bại, rồi xin cáo quan về nhà  
làm sách.

Nay ông đương tính viết tập Nhật-ký của mình. Có một  
nhà xuất bản sách, ký giao-dèo với ông, trả đồng mởi chữ  
một đồng tiền vàng. Một đồng tiền vàng Hué-ky là trên hai  
đồng bạc ta. Ông Smith nói rằng:

— Tôi gắng viết được 100 ngàn chữ.  
Trăm ngàn chữ tức là 100 ngàn đồng tiền vàng, 200  
ngàn đồng bạc minki, và 2 triệu rưỡi quan tiền tây.  
Cái giá văn-chương lớn thiệt!

**Nam-kỳ chí có một**

Nội Nam kỵ ta đây, có một tiệm chụp hình mới  
mở, trang hoàng lich-sự, công-việc rất khéo, là tiệm

**QUÀNG-CHÂU**

N° 428 Quai de Choquán, Cholon  
(Cõc đường Jaccario, cục đường xe điện  
rue des Marins dí lại)

Máy chụp đều là kiều máy tốt nhất bên Đức  
và Hué-ky, cho nên bắt cứ, mura, nâng, ngày đêm,  
lúc nào chụp cũng dặng. Thật là tiệm chụp hình  
Mỹ-truật, qui-khách lại chụp sẻ biết.

**VIỆT-NAM PHỤ-NỮ LIỆT-TRUYỀN****Nguyễn - Bích - Châu**

Thuở nhà Trần, có người con gái nhà quan, tên là  
Nguyễn-Bích-Châu, tư-dung đẹp-de, tinh-tinh lại cao-  
thượng. Nàng rèn nghề Am-nhạc, lại biết chữ, bay văn.  
Vua Du-đôn nghe tiếng, đòi nàng vào cung hầu-hạ.

Một đêm, vừa tiết trung-thu, vua dùng dựa bao-lon,  
ngâm một câu rằng:

Thú-thiên họa-các quai ngắn-dũng, nguyệt-trung  
đơn-quê

Ngâm đi ngâm lại, một chập, rồi xay hối nàng Bích-  
Châu rằng: Nàng có thể đổi câu ấy được chăng?

Bích-Châu vừa bước lời, vừa thủng-thẳng đáp lại rằng:  
Xuân-sắc trang-đài khai bieu cảnh, thùy-de phu-  
dung.

Vua thấy đổi bay như vậy, khen-nghị hối lâu, rồi lấy  
hai chữ « phù-dung » mà gọi tên nàng, và từ đó yêu-qui  
nàng hơn trước nữa.

Bấy giờ nhà Trần hơi suy, nàng Bích-Châu thay việc nước  
nhiều điều sai-quấy, bèn thảo bài sớ dâng cho vua, gọi là  
« Kế-minh thập sách ». Bài sớ đặt bằng thê tú-lục, dịch  
đại-lực như vậy:

« Trộm tướng :

- Lô việc tri trước khi chia loạn ;
- Ở hối an phải nhớ lúc nguy.
- Vì tinh người dè đám sự chơi-bời,
- Má cuộc thê khó thường cho bình-trị.
- Cho nên, Cao-Dao gấp vua Thành cũng ngó lời răn-
- dạy ;
- Giả Phó dương lúc an mà sa luy than dài.
- Há phải rằng một minki một thê, làm chuyện câu-ký;
- Song vì chưng yêu nước yêu vua, tình bẽ ngira trước.
- Thien-thiếp Bích-Châu nay :
- Trẻ nương nhà lá ;
- Lớn dưa buồng tiêu.
- Thời long-nhan, từng lâm lúc dod-i-thương ;
- Cơn yến-hạn, nhung độ: ơn ban từ.
- Vá do xiêm vua Thuấn, đâm sánh minki là kẻ tu my;
- Cõi trâm lược bà Khuong, xin qua mât những fiáng  
quan-đai.
- Kinh dâng mười chươn (1)
- Ngô dặng một điều...
- Những sự tổ bày,
- Tcan là thiết-thiệt.
- Cùi xin làm điều hay, bỏ điều dở, đâm nhờ lượng  
thanh bao-dong ;
- Hầu cho nước dặng tri, dâm dặng an, dè xiết lòng  
hiên mong-mỗi ! »

Sau đó, quan trấn-tướng là Đô-ủ-Binh báo tin có giặc  
Chiêm-thanh nhei-loa phuong nam, vua định chánh

(1) Mười chươn tức là thập sách, song đoạn này mất đi, không rõ  
mười chươn là những chươn gì.

mình đem binh di đánh, nàng lại dâng bài biếu can vua,  
dịch đại-lực ra sau đây :

« Trộm ngie :

• Nghiêm-doân lây-liring khuấy rối, tir trước đã quen;

• Hung-nô cting cõ chảng đầu, gần nay càng lâm.

• Bởi mọi rợ có chí khác hìn là làm giặc ;

• Má dể vương cực chảng dã lùm mời dùng binh.

• Kla quân Chiêm-thanh,

• Ở nơi mé biển,

• Trước bới nước ta có hia, động binh-dao ra đến  
miệt Nhì-hà ;

• Nay vì dân ta mới an, khsua trống trân rộn nơi biển-  
cảnh.

• Thương bầy dàn ruồi, múa-men trong cõ !

• Khốn thay bầy chấu, dương địch với xe !

• Duy có dâng thánh-nhân

• Lấy nhu trị thiêng-hà,

• Nhịn nào phải khiec, há hoài hơi ma tranh với  
khuyen-duong ?

• Gốc, trước phải lo, xin nghĩ dânh, dung vò an lè thử.

• Xưa Ngũ-dé chĩ lu duc mà Tam-Mieu lai-cach ;

• Đến Hạ-vương, chảng dung binh mà Hữu-Hộ qui-  
hiang .

• Ấy là churc rất hay.

• Nhờ-lượng trên nghĩ lai . »

Bài biếu ấy dâng lên, vua không nghe theo. Nàng thấy  
mình nói vua đã chẳng nghe, thi quyết xin đi theo ra trào.  
Vua cho đi.

Đến ngày, đạo binh vua do đường thủy thẳng đến đất  
Kỳ-huê, có mấy ông già dón đường tàu rằng: Đang trước  
có miêu thờ thunn, rất là linh-biển, hễ khách bộ hành qua  
lại, mà có vào lè-bái thì di được thuận gió xuôi buồm;  
không thì sẽ bị chiêm dâm mà chết. Vua bèn đóng quân lại  
tại Bạch-lân-châu.

Sáng ngày ra, tàu binh của vua ra đến cửa biển, thịnh-  
linh có trận gió dữ, cuộn vào thuyền rồng, vua truyền dâu  
quân lại dè tránh gió. Đến đêm, vua nâm chiêm bao thấy  
một người mặt mày dữ tợn, râu ria bờm-xóm, dến thi-lè  
trước vua. Vua hỏi rằng :

— Người là ai?

— Tôi là quan Giao-dô-dô: ở biển nam, di làm quan  
xa xuôi mà không có người lầu-lầu, nghe vua nhiều hồn  
lâm vợ, linh cờ lại gặp nhau đây, sóng gió ban ngày đó là  
chiêm tôi làm ra, dè tò ý xin quan-vương bớt lấy một  
người, nếu ban cho tôi tôi cảm ơn, mà không, thi tôi cũng  
chẳng buôc nhau đâu.

Vua, trong mộng, nghe người kia nói như vậy, thi  
liên ặt dẫu, rồi sực tỉnh ra. Bèn kip dời các cung-phí mà  
thuật cho nghe chuyện trong mộng, ai nấy đều thắc-sắc,  
làm thính mà nô nha.

Nàng Bích-Châu rưng rưng nước mắt, qui trước vua mà  
tâu rằng: Mấy ông già hôm nay đã nói có đèn linh, lại

nghiệm thấy sóng gió đêm nay thì dù biết; thiếp nay xin huy thâu bồ-lieu để trả nợ quân-vương cho rồi.

Vua phán: Chết sống có mạng, họa phước bồi trời, ta có lè nào tin đều ma mị mà đe hại đến thân nàng?

Song Bich-Chau cù nài xù mà rằng: Việc đã đến nơi rồi, nếu hoàng-thượng còn trì-nghi, e kinh họa đến mà không tránh kịp. Huống chi trong khi hành-binh, phải trọng bên-tường-sĩ mà khinh bên-ân-âi, trong cơn nguy biến phải dứt tình, là sự thường.

Vua nghe mấy lời càng buồn xo.

Khi ấy gió lại thèm mạnh, sóng dậy dunding dùng, thuyền rồng đã mấy lần toan úp. Nàng Bich-Chau vừa lạy vừa khóc mà rằng: Thiếp dội ồn đã nhiều, ngày nay nào từ một chết, chỉ tiếc rằng trước khi chưa phà được giặc mà chết đó thôi.— Vừa nói vừa nhảy ầm xuống biển, ibi luồng sóng vồ ngay lấy nàng, song còn nghe tiếng kêu rằng: Lạy ta quan-vương, từ nay thiếp không được hầu-ha nữa!

Vua cũng các cung-phi đều sững sốt, la khóc tung bừng. Một chập, gió yên sóng lặng, kíp sai người lặn xuống vớt xác nàng thì đã chìm di đâu mất.

Sau đến đời nhà Lê, vua Thành-tôn di đánh Chiêm-thanh, binh thuyền đến Kỳ-bué, ban đêm, thấy chiêm-bao có một người đàn-bà từ dưới nước lên, vừa lạy vừa khóc mà xin vua cứu mạng. Hồi thì người ấy khai dầu duối, mình là cung-nhân nhà Trần xưa kia mà bị Giao-dō-dốc hãm hại vẫn vẫn. Ấy tức là nàng Bich-Chau vậy.

Vua Thành-tôn phán rằng: Phu-nhân thật là có nghĩa song bây giờ muôn ta cứu cho thì làm thế nào mà cứu được?

Người ấy nói rằng: Nô là người tội-ác đã đầy đầy. Ngoại bến khơi đây có Quảng-lợi-vương là đảng cai-quản-nó. Nếu bệ-hạ đưa một bức thư trách Quảng-lợi vương sao không kiềm-chê nó, thì kẻ có tội kia ắt sẽ bị già-hình.— Nói rồi, người đàn-bà biến mất. (1)

Vua thức dậy, dậy thi-thần là Nguyễn-trọng-Ý làm một bức thư bắn ra ngoại biển. Thinh linh thấy một trận bão-dào nỗi lên, rồi có con thuồng-luồng ở dưới nước nhảy ngược lên, binh thuyền đuổi theo, nó công duối mà trốn mất. Liền đó có cái thây người đàn-bà nỗi lên, mặt mày xinh đẹp như còn sống. Vua khen lèm cái thây và chôn theo lễ hoàng-hậu. Lại cắt lạm một cái miếu tranh bên bờ biển, cúng tế một dien, để một bài thơ vào nơi vách, rồi kéo quân đi.

Trận ấy, vua đánh Chiêm-thanh, tời dầu thắng đó, bắt được vua Chàm là Trà-Toàn, trở về di ngang qua chỗ cũ, dẹp cất miếu khác, và cắp linh hồn, phong là Chế-thắng phu-nhơn. Đến nay người ta vẫn còn thờ, lứa hương không dứt.

(Lấy ở phần chia nhau trong Nam-Phong)

(1) Chúng tôi rút bài trên này ở báo Nam-Phong dịch ra và dăng, là vì thấy bà Nguyễn-Bich-Chau là người đàn-bà mà có văn-chương lòi lạc, kíp tiết anh hùng; còn những chuyện Giao-dō-dốc, Quảng-lợi-vương, cũng là biến linh làm sống, v... v... đều là chuyện hoang-dương, tưởng đời khoa-họ: nầy, ta không nên tin những chuyện ấy. Độc-giả cũng nên hiểu ý của chúng tôi như vậy.

Lời của Tử Soạn.

## PHU-NỮ HƯƠNG-TRUYỀN

### Không chịu lấy chồng mập.

Hình như phong-tục nước nào cũng vậy, có nhiều người đều than phiền về cái tánh đàn-bà tra kỵ-khởi, mà kỵ-khởi thiệt, không ai biết là họ muốn cái gì, thật là khó chịu.

Mời rồi, bèn Mỹ có một vụ án lật lùng. Vợ kiện đe chồng, vì người chồng mập quá, vợ biếu ăn uống ít chờ, cho nó ốm bời đì, nhưng chồng không nghe, vợ bèn xin bỏ.

Còn nhớ hai chục năm trước, ở xứ Breslau cũng có vụ án như vậy, mà chỉ khác có một điều, là chồng xin đe vợ, vì vợ không mập. Người đó là một ông quan tòa, thấy vợ không mập, liền ra tòa xin đe. Sự thiệt thi người vợ từ lúc kết-hôn với chồng, sút đi hết mười lăm kilos, mà bà thấy mình mập quá, cho nên hay lập thể thảo và ăn uống ít đe cho mình ốm đi. Có vậy thôi mà ông chồng dành tâm bê một chửi đồng làm hai.

Khi xú cái án này, quan tòa kết rằng: « Nếu sự bà vợ nhẹ bời đì mười lăm kilos như thế, mà là sự không chủ tâm, ibi enac Tòa không có thể nào xử cho ông chồng được kiện. Song dầu này bà vợ đã thủ thiệt rằng mình chủ tâm ăn uống kiêng cữ và luyện-tập thân-thể cho mình ốm đi, chồng can ngăn mà chẳng chịu nghe. Theo phép vợ phải vắng lời chồng, nay người vợ như vậy, cho nên tòa ưng cho hai bên đe nhau. »

### Một cái hội đàn-bà không ở nhà mướn.

Trong đời, tướng không có cái gì khổ hơn là mình không có nhà, mà đi ở nhà mướn, vì những anh chủ nhà cho mướn, phần nhiều là cái vật kỵ-quái lôi thôi hơn hết thiên-hạ. Anh muôn tảng tiền nhà lén bao nhiêu thi tảng; anh muôn đồ cho mình làm hư chờ nào trong nhà thì đồ; anh muôn kiếm chuyện đuổi người ta lúc nào thì đuổi, nói tóm lại, phần nhiều những anh chủ nhà hay làm phách và ngang tảng quá, chỉ vì ý là mảnh cỏ nhà cho người ta mướn. Các thành-thị lớn bên Âu Mỹ, ôi thời họ chưởi mấy anh chủ nhà suốt ngày. Cái tinh-canh đì ở nhà mướn ở bên ta bây giờ cũng khó chịu lắm.

Bọn chủ nhà ngang tảng như vậy, nhưng mà các cô thiếu-nữ bên thành Nuru-Do nước Hué-ký không chịu. Họ nói tội gì có tiền mướn nhà, lại đe cho mấy thằng chủ nhà nó hành-minh. Không muôn sành chuyện với bạn nó, thì hãy giờ mình làm sao có riêng-hà cũn mình là hơn. Một người làm không được, thi họ hợp-quân hợp-lực lai. Bởi vậy, mời rồi bên Hué-ký có 2000 cô thiếu-nữ, toàn là những người làm công các hang, chung tiền nhau, quyết định cất một cái nhà 15 tảng, rồi họ tú nhau về ở chung đó. Mỗi người có riêng một phòng ăn, phòng ngủ, phòng tắm và một cái bếp nhỏ. Như vậy thi chẳng chiều lụy gì mấy anh chủ nhà cho mướn nữa.

Việc dù, trường là cái gương cho anh em đàn ông làm việc các hang ở Saigon ta.

### Ai biếu vợ bạt tai lại làm thinh?

Trinh độ của nữ-lưu bên Hué-ký cao lắm, chứ không phải chơi đùa. Họ lấy phải anh chồng nào mắt nhơn-cách, thi họ bỏ liền, cho rằng chàng như vậy không đáng trâm nâm kết tóc với họ.

Có một cô ở xứ Philadelphie, là Mamah Taylor, tời nói với quan tòa như vậy:

— Tôi đến đây đăng xin ly-hôn với chồng tôi, vì nó mắt nhơn-cách lắm.

Quan tòa hỏi đầu đuôi làm sao, thi cô nói:

— Ba năm trời nay, tôi lấy nó, và ba năm trời nay, không có tuần nào là tôi không bat taino một lần, vì lẽ này lè kin, và ở trước mặt mọi người. Tôi xú với nó như vậy, mà không bao giờ nó đám hé rằng nó được một lời. Quan-lớn xét coi, ở với một người chồng mắt nhơn-cách như vậy, thi còn vui thú nỗi gi.

Quan tòa xú cho tôi bèn đe nhau.

Làm anh chồng cũng khó thiệt! Cái hạng chồng đì đe cho vợ bat tai được, thi đâu đám cái-lai, vì cái lợi e vợ nài con « tam-banh » lên, còn bat tai thêm nữa. Không cái lợi, thi vợ cho là mắt nhơn-cách, rđi bị vợ bỗ như chuyện trên đây.



## GIA CHÁNH



### Các món ăn

#### ỐC NẤU

Ốc bươu thứ lớn 20 con, nhò chừng 30 con, đem về lấy dao gbe một chút ở dưới tròn, rồi lấy chiếc dưa mà ngoay cho ốc ra. Phải bỏ cho hết những dắt-san ở trong con ốc, rồi bỏ vỏ rò, cho vỏ một chút vôi, lấy cái dưa mà chà cho ra hết nhớt, rồi rửa lại nước lạnh cho thiệt sạch.

Chuối sống thứ không hột, chừng 6 trái, lột vỏ bò ra làm tư rồi xắt mồi miếng dài hơn một lòng tay, bẻ luộc qua cho hết chát.

Đậu phụ của người Bắc bán (đậu tàu hủ) chùng một miếng 5 su, cũng xắt theo như chuối, rồi bỏ vỏ chảo mở nóng mà chiên cho vàng.

Thịt heo ba rọi chừng 200 gr. xắt mỏng, bẻ lớn bằng trang tay cái.

CÁCH NẤU — Bắc chảo lên bếp, đỗ mỏ vỏ đe một lát cho nòng sè bỏ hành vỏ chiên cho thơm, rồi đỗ ốc vỏ mà xào; ném cho một chút nước mắm. Xào xong, xúc ra đe dò.

Thịt ba rọi cho vỏ chảo xào, rồi chuối và đậu phụ đều bỏ vỏ mà xào với thịt cho kỹ.

Mè (1) (liệu chừng cho vira chua) cho vỏ nước lạnh mà lược lấy nước chua, còn cái bã nó thi bỏ đi. Lược xong đỗ nước mè vỏ soong, rồi đỗ cả chảo thịt đă xào vỏ mà nấu. Đâm một chút nghệ, vắt lấy nước cho vỏ cho vàng. Nấu chừng chuối nhừ rồi, hảy đỗ ốc vỏ, đe cho sôi lại một lần nữa thi bắc xuồng. Hành và tía-tô xắt nhỏ, bỏ vỏ cho thơm.

#### Ốc hấp

Ốc bươu chừng 30 con, cũng làm theo như nói ở trên, song cái vỏ nó thi phải chừa lại và rửa cho sạch.

Thịt nạc heo 200 gr., nấm thông mười cái, hành ta mấy củ, với ốc đă làm sạch rồi đều bầm ra cho nhỏ, ném vỏ một chút nước mắm và cho vỏ chút tiêu, trộn cho đều.

Là gừng rửa cho sạch, lột vỏ trong các vỏ ốc đă rửa sạch. Khi lột nhớ đe hai đầu lá đư ra một chút, đe khi ăn cầm đó mà rút ra. Lột lá rồi đỗ thịt vỏ, đoạn xếp vào quả mà hấp hay là chưng cách thủy.

Chín rồi, lấy ra cứ đẽ y nguyên con ốc vậy mà bày lên dĩa, chừng ăn thi cầm 2 đầu lá gừng mà rút ra. Ăn nó thi chấm với nước mắm, dấm, ớt, ngon lắm!

Mademoiselle XUYÉN.

(1) Mè tức là corm đe lâu thành ra men, chua hơn dấm. Ở ngoài Bắc nấu chua thường hay dùng mè hơn là dấm. Làm mè đê lầm, ai cũng có thể làm được mà không tốn tiền. Lấy một cái lọ bằng sành rửa chosach rồi bỏ corm nguội vỏ đó; đỗ vỏ một chút nước cháo xong đậy nắp cho kín, đe chưng 3 tuần lè thi corm trong lọ thành ra mè.

### Việc nội trợ

#### Đức cẩn-kiệm

Người nội-trợ cõi nhứt là phải cẩn-kiệm. Người nội-trợ giỏi không những lù khéo lo cho trong nhà khỏi tung thiêu, mà lại còn có thể dử đạt đe phòng khi bát kỵ. Cẩn-kiệm không phải là biền-lận. Ta phải hiều, và phải biết phân-biết cái gì nên cẩn-kiệm, cái gì không nên, chứ nhứt thiết cái gì cũng cẩn-kiệm cả, thi hóa ra người biền-lận.

Mỗi nhà mỗi cách, thi sự chi-tiêu cũng mỗi nhà một khác, vây không có thể kè ra từng ly, từng chút, song có thể nói tóm lại một câu là: Phải tuy-giê phong-kiếm.

Khi mua bán thứ gì được rẻ chót đinh, đing thấy thê mà tưởng rằng có lợi đầu. Thà chịu mua mắc mà được đồ tốt hỉ còn hơn.

Người nội-trợ giỏi không bao giờ hoang-phí quá và cũng không bao giờ bón-sén quá.

Sự cẩn-kiệm có lợi ngay ở trước mắt.

Hạnh-phuộc gia-dinh cũng bởi sự cẩn-kiệm mà ra.

Nếu không cẩn-kiệm, liêu-xài hoang-phí thi trong nhà phải dến thiêu hut. Khi dà thiêu hut, vợ chồng bay sang ra bắc hòa. Vợ chồng đà bắc hòa, gia-dinh còn làm gi có hạnh-phuộc? Vây hạnh-phuộc chẳng phải là do ở sự cẩn-kiệm mà ra sao?

Người chồng fiết lòng làm việc, chỉ mong kiêm được nhiêu tiền. Được đồng nào giao phio hét cho vợ. Vây mà người vợ lại đem tiền đó đi mà cờ bạc hay là liêu hoang-phí cho hét đi, thi phông người chồng có đáng tíc gián không?

Ta thử đặt mình vào địa-vị người chồng, coi ta sẽ tíc gián đến thế nào?

Người chồng kiêm re, được tiền, cũng muốn cho vợ biết đến cái công làm ra đồng tiền đó là khó nhoc, cực khổ.

Khi đe đồng tiền nhứ những chuyện ở trong các liêu-thuyêt thi lốt lầm, còn gi cao thương bằng? Nhưng mà thái sự thi khó lầm, vì tiền có phải là thứ đe kiêm đâu?

Cứ có người Hué-ký là dân-tộc mới me, siu-lán, mà lại biết cái chon-giai-tri đồng tiền và biết cẩn-kiệm phát cách hơn ai hét thiay. Vì lè đó mà dân họ giàu, nước hì thanh. Cái giong tốt của họ ta fid lại chẳng néo bát chưng sao?

Madame Hường-Nhu.

### Đinh chánh

Kỳ rồi bài « Kết-quả cuộc thi Kiều » có sai như vầy:

Được 15 thám, ấy là số cao hơn hết, xin đọc là: Được 5 thám.

### Hỏi Ông-bào!

Hay tiện tặn đì. Nên nghĩ tòi việc tương lai của qui-dong-bào, của gia-quyền qui-vi và của nước nhà. Người nào mà không có tiền đai thi không làm gi đàng cù!

VIỆT-NAM NGÂN-HÀNG

## Gia-dinh thường-thức

### CÁC VỊ THUỐC LÂY NGAY TỪ TRONG BẾP

#### Dường

Dường cũng là một chất cần dùng cho cơ-thể người ta, như muối, không ăn không được. Thế nhưng bằng tháng ta không ăn của ngọt mà cũng không thấy trong miệng ta có khác gì, là tại làm sao? Ấy là vì trong các đồ ăn, nhiều thứ có hàm chất đường; lại có thứ, sau khi ăn vào, tiêu hóa, nó theo phép hóa-học mà biến thành chất đường nữa. Nhờ đó mà ta không ăn đường cũng không thấy hại lâm.

Dường dùng làm được nhiều vị thuốc.

1. Trị vitt thương hay là nhọt. Bị đứt bởi dao, bị xóc bởi mũi nhọn, bị té mà thành ra vitt-thương, cùng là đau nhọt, sau khi nó vỡ lở ra rồi, máu chảy dầm-dìa, nhức đau khó chịu, không dùng đường cái với cọng hành trắng, bài thứ bằng nhau, giã bấy như là thuốc dân, dân vào chỗ đau thì liền hết nhức, và sau lành rồi cũng liền da, không thấy vit.

2. Trị chó cắn. Bị chó cắn, nên dùng đường trắng và meo xanh hai thứ bằng nhau, giã bấy rồi dập vào chỗ miếng nó cắn, dập ba bốn lần thì lành.

3. Thông đại-liện. Trong mình không bình chi khác, chỉ có đường đại-liện ráo-kết, thì không nên thấy vậy mà uống thuốc xô. Phải biết rằng thuốc xô dùng để trị bệnh tich-thực; khi nào ăn vào mà không tiêu-hóa hết, còn chừa lại trong bụng thì mới nên xô. Chỗ còn bình táo, phần nhiều là bởi huyết-phân trong đại-liường không đủ mà sanh ra. Xô thi di được trong một lúc mà huyết-phân do đó lại càng kén nữa, ngày sau sẽ bị bình táo nặng hơn. Có cách này trị bình táo dễ và tiện lâm. Lấy đường trắng một ít hòa nước sôi, uống vào trước cổ di đại-liện chứng vài giờ đồng hồ, thi đến lúc di ra dễ lâm.

4. Giải độc. Bị thuốc độc, mê man bất tỉnh, cũng là bị độc phẩn chí, hãy dùng đường trắng hòa với nước lạnh cho uống thi giải được.

Bị độc thươn phiền, cũng dùng đường trắng hòa với nước lạnh mà cho uống, lại dùng khăn tay nhúng nước vật cho ráo rồi dập lên trên ngực, không đi lại thay khăn khác. Phép này có khi người bị độc đã chết rồi mà cũng cứu sống được.

#### Bát bè nén lành

Bát, chén hay là dĩa, thứ qui hay là đồ xưa, mà bê di là ướng lâm. Người ta tiếc, thường đem mà thuê thợ bit, bit trên miệng lại, còn dục mấy cái lò, đóng bằng đinh thau, coi xấu quá. Nay có hai cách làm cho bát bè nén lành mà không phải bit.

1.— Dùng vài ba con tôm sống, lột vỏ bỏ, lấy nội tủy, hòa với trứng trứng trắng gà và Bạch-cáp (tên vị thuốc, liệm Khách có bán), đem quết di cho thiệt nhuyễn — phải quết cho thiệt nhuyễn mới được, — lấy ra gán vào chỗ bát bè rồi lấp mảnh nó lại, để khô thi dính y nguyên và đựng cui cũng được.

2.— Dùng bột mì hòa với vôi đá cùng một ít trứng trắng gà, quết cho thiệt nhuyễn — quết đến mấy ngàn chày, rồi lấy ra cũng làm như trên, (lấy giấy ràng lại sau khi gán thi hơ) đợi đến khi khô thì bền chắc không nhàm ra ước.

## VỆ-SANH

### Phép cho con nit ăn

(Tiếp theo kỳ số 18)

Kỳ trước đã chỉ cách cho ăn từ 6 tháng đến một năm, cứ coi theo đó mà cho trẻ nó ăn và bú cho có điều độ, ngoài 15 tháng tới 18 tháng, nấu thịt lợn nước, nấu chung với bột mà cho ăn. Nhưng mà cho ăn đó mặn như thế thì trẻ lại chán súra, vậy phải rảng tập cho trẻ quen ăn. Trẻ con được 18 tháng thì cho ăn hột gà, lày tròng đòn mà cho ăn, mỗi lần ăn một tròng đòn hột gà mà thôi, sau cho ăn trộn hột, đánh chung với bột, hay là với khoai-tây luộc chính tán nhỏ, hay trộn chung với cháo và nêm một chút mui. Nếu sánh các vị ăn với súra thì giá trị như sau này :

Một chén cơm bằng hai chai súra; bánh tay hộp 100 grammes, độ bằng 1 chai súra; 100 grammes thịt nạc heo bằng một chai ruồi súra; 100 grammes thịt gà bằng hai chai súra; một muỗng ăn canh đầy bột bằng một chai súra, 7 miếng đường tây độ 20 grammes bằng 1 chai súra, hai trái chuối chín bằng một chai súra.

Coi đó thì tất biết những vật cho trẻ ăn kèm vào súra thì lợi cho trẻ rất nhiều, nhứt là cho ăn thêm bột đường, cơm, trứng gà thì càng tốt.

Tôi xin dặn các bà chờ cho con trẻ ăn thêm súra quá, vì ty vị đứa bé còn yếu mà bị nhói những chất lâu tiêu thi sanh ra lao nhược, lại vì thè mà cà đèn chất bỏ cũng không tiêu hóa được nữa.

Phân nhiều các bà cho ăn sớm quá, mới sanh ra được ít ngày đã cho ăn vò lòng, rồi vài ba tháng đã nhét cơm táo, cơm hầm, đèn mươi một mươi hai tháng, đã cho ăn thịt cá thứ nọ thứ kia, không khác gì người lớn. Lại có đứa đã gần 2 tuổi mà cứ deo bú mẹ, không chịu ăn thứ gì khác, như thè thiệt rát là hại cho trẻ nhỏ, vì là cho ăn cách ấy, con trẻ đã chẳng những yêu duỗi, ôm gáy, lại sanh ra sài, nhợt lợt bụng, to đầu, nói không xiết.

Phải dứt vú, dừng cho trẻ bú quá 12 tháng, phải thay bú bú bằng một bú bú súra bò, chẳng nên súra sau khi thôi bú, súra bò rất cần dùng cho trẻ đèn khi được hai năm, nhưng mà nếu nhà dư dả thì nên cho ăn súra bò thường càng tốt. Một điều tôi xin nhắc các bà muôn dứt vú cho trẻ, nên lựa mua mát, nếu cuối tháng thứ 12 mà nhâm lúc trời nóng thi hãy đợi đèn tháng thứ 15 hay, 16 cũng được.

\* APOLLINARIS là một thứ nước suối tốt nhất để uống khi dùng bú bú.

## KHOA-HỌC THƯỜNG-THÚC

#### Những hiện-tượng trong không-khí : Gió và Mưa

Trời bỗng nồi cơn mưa gió, em tôi chạy vô trong phòng thấy gió bay tung hết giấy, vở, đề trên bàn viết, mưa tắt vòi cửa sổ làm ướt hết nhà nhả, thi thất-kinh, vừa chạy ra đóng cửa sổ vừa la :

— Trời ơi! Ông làm chi dữ! Bay hết giấy vở của tôi, ướt hết nhà cửa rồi! Ông phá tôi quá le.

Nó nói vậy có ý để sửa lỗi mình đôi chút, cho tôi không rầy-nó. Tôi nói :

— Cái đó là tại em quên, không lo đóng cửa trước, chờ ông trời nào phà khuấy em làm chi. Gió và mưa là lẻ tự-nhiên, em có biết vì đâu sanh ra gió, ra mưa không?

— Em không biết, chị nói cho em nghe.

— Em vẫn biết người ta và các sanh-vật cũng vậy, có sống thì phải có thở. Thở là gì? Thở là hút không-khí vô trong mình, trong buồng phổi ở nơi ngực mình. Vậy thi em biết xung quanh mình ta, chỗ nào cũng đều là có không-khí. Người ta ở trong không-khí cũng như con cá ở trong nước vậy. Chị chưa nói, chắc em không có nghĩ tới quanh mình đây là không-khí hết thảy. Ví-dụ em bỏ con chuột vô trong hộp kin, thi nó sẽ ngạt hơi mà chết, ấy là vì nó không có không-khí mà thở vậy. Khi nào em cho tay vô trong lu nước mà khẩy thi bùn cát ở dưới đáy lợn lén, làm cho nước đục. Em lấy cái quạt mà quạt đất, thi đất cát cũng lợn lén trên không-khí. Khi em quạt là em làm động không-khí, thi sanh ra gió vậy. Gió tức là không-khí chuyển-dộng, chạy từ chỗ này qua chỗ khác. Gió thời ngoài ruộng kia thi ai có sức dẫu mà quạt cho được mạnh dữ vậy, ấy là có một-có tự-nhiên làm cho không-khí chuyển-dộng. Trời nắng, mặt đất nóng, không-khí ở gần mặt đất cũng bị nóng, thành ra nhẹ, cái gì nhẹ thi tắt-nhiên nổi lên trên, không-khí nóng bay lên từng trên cao; không-khí nóng bay lên thi không-khí lạnh ở chỗ khác phải chạy lại mà thế vô chỗ không-khí bay đi; cái không-khí lạnh chạy từ chỗ khác lại đó, là thành ra gió vậy. Em đã hiểu chưa?

— Em hiểu. Vày ra từ thuở giờ em vẫn thở không khí mà em không nghĩ tới sự không-khí có luôn ở quanh mình em, khắp mọi nơi. Chị mới nói ví-dụ con chuột nhốt trong hộp kin, nếu nó có thông-minh thi khi nó bị ngạt hơi, nó sẽ hiểu vì nó không có không-khí mà thở, nên bị ngạt hơi, vậy thi trước kia xung quanh mình nó đều có không-khí luôn luôn cho nó thở. Em đã hiểu không-khí thế nào, thi em hiểu gió là vì đâu liền.

— Em nói nhầm lè lầm. Con chuột không có không-khí mà thở mới rõ sự có không-khí, và không-khí là cần cho sự sống.

Em đã hiểu không-khí và gió là gì rồi, chị nói chuyện vì sao sanh ra mưa cho em

nghe. Em xuống bếp với chị, chị nói cho em nghe.

Tôi cũng đi với em tôi xuống bếp, thấy có nồi nước đang sôi, tôi bèn mở nắp ra, để cái dĩa lén trên miệng nồi. Vài phút sau, hơi nước đóng vô cái dĩa thành những hột nước nhỏ nhõ. Tôi nói :

— Em coi đây này. Nước nóng bốc hơi lên, hơi nước gặp lạnh thi lại đóng lại thành nước. Trên mặt đất cũng vậy. Nước sông, nước biển, nước hồ, nước ruộng, bị mặt trời chiếu nắng, nước nóng thành hơi bay lên cao, tu lai thành ra những đám mây, em vẫn thường coi thấy bay trên trời kia. Khi nào đám hơi nước ấy gặp con gió lạnh, nó đóng lại thành những hột nước, nó năng phải rớt xuống thi thành ra mưa. Em coi có mây, mới có mưa được, thi dù hiểu, chờ có khi nào không mây mà mưa được đâu!

Ở bên những xứ lạnh lâm, hơi nước nghĩa là mây, đóng thành nước rồi lại đóng thành nước đá, rớt xuống mà sanh ra tuyêt, coi tựa bón gòn trắng mà bay xuống đất. Ở xứ ta một đời khi có mây đá, những cục nước đá bắng trái tim-ruột rớt xuống lốp-dốp, ấy là vì ở tùng trên cao trong không-khí có gió lạnh lâm, mà làm cho đám mây nào ở trên thành ra nước đá rớt xuống vậy. Gió và mưa đều kêu là những hiện-tượng trong không-khí, nghĩa là những sự tự-nhiên sanh ra ở trong không-khí vậy.

BÀNG TÂM NỮ SĨ

## CÁC CÒ! CÁC BÀ!

Cha chà! Chừng em của các cô các bà biết nói, thi các cô các bà sẽ dạy bảo thè nào? Sẽ biểu ăn uống thức gì?

Có phải là biểu chúng nó ăn dùng ròng ròng một thứ súra đặt NESTLÉ chăng?

Oi! Con hởi con hởi! ..... Uống súra NESTLÉ



**Rượu Thuốc  
rất bò là:  
“QUINA GENTIANE”**

Các Bà, Các Cô!

**QUINA GENTIANE** mùi  
nó thơm tho nhẹ nhàng, ai cũng  
ưa uông, mà nhưt là ở xứ nóng  
nực như xứ ta thì nên dùng lâm,  
có bán ở các tiệm Epicerie và trú

Tại hàng: **MAZET**

Số 20—28, Rue Paul Blanchy  
SAIGON

**Dia Điện-khí  
An-lo-man**

**Hieu BÉKA**

**Mới lại  
Société Indochinoise  
d'Importation**

**40, rue Pellerin—SAIGON**



Ròng là Đào và Kép trứ danh ở Nam-kỳ hát lán thứ nhứt  
vào dia điện khí hiệu:

**VICTOR**

Cô Phùng-Há, Cô Năm Nhò và Cô Bảy Mào  
MM. Hai Tháng, Ba Liên, Sáu Ất, Năm Châu và Tư Ngưu.

Muốn mua hay là xin mục lục thì do nơi hàng:

**INDOCHINE FILMS & CINÉMAS**  
180, Boulevard Charner — SAIGON

# Gắn dây trong nước có nhúng việc gi

Ở Trung-kỳ vẫn còn xét nhà bắt người dử. Trong số bị bắt, lại có thêm một người dân bà nǚ, là thân-mẫu của ông Đồng-sĩ-Binh, tức là bạn tù quốc sự với ông Bửu-Dinh ở ngoài đảo Côn-nón bây giờ. Tôi nghiệp bà cụ, nhà đơn-chiép lại có dân con nhỏ, chắc hẳn chỉ vì một bức thư của ông Đồng Sĩ-Binh gửi về vân-an chí đó mà bà bị bắt chờ gì.

Trong đè-lao ở Huế đã có hai người dân bà, là bà Đạm-Phương và cô Như Mẫn rồi, bây giờ lại thêm bà thân-mẫu ông Đồng Sĩ-Binh nǚ là ba.

Cuộc xổ số thường lệ về công-trái 6 triệu đồng đã xổ

ở Hanoi ngày 2 Septembre. Những số sau đây mỗi số

trúng một ngàn đồng: 116.891 — 80.586 — 27.495 — 98.870.

Còn 26 số sau này trúng mỗi số năm trăm đồng

68932 — 2455 — 35909 — 16392 — 26726 —

45924 — 76056 — 63192 — 67821 — 45987 —

37526 — 77825 — 92859 — 76541 — 58598 —

106430 — 66512 — 113698 — 7138 — 72810 —

107506 — 59779 — 52336 — 122998 — 104925.

Đến ngày 22 Octobre thì Hội-Nghị Kinh-Tế Đông Pháp  
sẽ nhóm tại Hanoi. Coi trọng chương-trình của quan  
Toàn Quyền đã định, sẽ bàn những gì, thì chúng tôi chủ ý  
có hai việc có quan-hệ đến anh em chị em lao-dòng. Một  
là sẽ thi-hành luật 9 Avril 1896, để bảo-hộ những người  
làm thợ xây chun xay tay mà chết hay là bị thương. Hai  
là lập tòa-án Lao-dòng (*Tribunal du travail*) để xử những  
việc chủ với thợ.

Mấy việc ấy rất hay, và trùng vào lòng mong đợi của  
bọn lao-dòng ở nước ta lầm,

Cứ theo như các báo tây, thì mới rồi tòa-trung-trí  
Saigon xử vụ một người tây là A . . . . — đó, cái  
lối báo tây, luôn luôn hě khi nào có người Tây làm quỹ  
thì họ dấu tên — về cái tội dẹp dỗ một cái nhà người  
Annam. Tên A . . . . này ở bên một nhà người mình làm  
nhé đóng thủng cây chi đò, bầy lâu không sao, bừa dò  
giặc trưa nó ngũ không được, vì những tiếng đóng thủng  
bên chạy sang dẹp nhà người ta dỗ xếp. Cái nhà này là  
nhà nghèo, làm bằng ván cây chắp lại, thì một cái dã của  
kẻ vỏ phu tự nhiên phải dỗ. Tòa phạt tên A . . . . đó 50  
quan tiền vạ.

Chỉ vì cuộc buô-i bán ở đây, bầy lâu không có buộc  
các nhà buôn phải có sò sách trình tòa phản-m nh,  
nên chỉ hay có những ông Huè-kiều cuồn gói mà chạy.  
Nhiều người than phiền về chỗ dò lầm.

Nhưng mới rồi chánh-phủ đã ký nghị-linh buộc các nhà  
buôn ở đây, bắt cứ tây, ta, hay là chා, chෑt, hෑ ai đóng ba-  
tang trên 60\$00, thì đều phải dùng sò sách buôn bán trinh  
tỏa hồn hỏi.

Tới tháng Avril sang năm, thì ta có thể nói chuyện  
bằng giày nói với Paris được.

Theo như các báo bên Pháp đã đăng, thì ông Quoc-vụ  
khanh (*sous-secrétaire d'Etat*) làm đầu bô Biên-chánh  
ở bên Pháp là ông Germain Martin đã tuyên-bố rằng đầu  
năm, vào hồi tháng Avril thì sẽ làm xong đường giày nói  
từ Paris sang Đông-Pháp.

Giá tiền nói giày nói như thế, sẽ mất 510 quan, trong  
3 phút đồng hồ.

Đó, từ bên Tây qua đây, sắp có điện-thoai, vay mà từ  
đây ra Hanoi chưa có, lại thêm nỗi thở và nhứt báo giờ  
đi hay bị thất lạc luôn.

Trường Sư-phạm con trai đến 16 Septembre thi lựu  
trường.

Trong bọn anh em học-sanh làm reo mồi rồi, thì có hai  
phần được họ: lại, nhưng phải học lại trong năm học mà  
anh em đã sanh sự bỏ dở dang đó. Còn một phần ba nǚ  
thì bị đuổi hồn.

Hồi cuối tháng Aout mới rồi, ở hạt Bến-Tre có một  
người tự vận, mà tự vận bằng một cách can-dām và  
lạ hơn hết trong thế-giới.

Người ấy ở Giồng Luông, tên là Hưng, năm nay, 27 tuổi,  
có vợ, nhưng bấy lâu hai vợ chồng vẫn bất thuần vớ nhau,  
thường rầy lộn nhau tối ngày. Bữa trước hai vợ chồng  
cũng rầy lộn nhau dử, cho nên bữa 28 Aout, Hưng ta quyết  
tinh-tự vận. Dao hay nhự thiêu gi, chàng không dùng nhứng  
món đó, lại mua một cái pháo thiệt lớn, cắm vào miệng,  
lấy lửa châm ngòi, làm hình như là đốt cốt-min vậy. Pháo  
nó tàng dùng, thì mặt chàng nát bấy. Vày mà cũng chưa  
chết. Mãi hai giờ sau, chính là cái phút mà người ta đem  
chàng vào nhà thương, thì chàng mời từ giã thế-giới bằng  
hở thở cuối cùng.

Bữa thứ 4 Septembre, Hội-dồng Đề-hinh ở Hanoi lai  
nhóm, cũng vẫn là ông Brides làm chủ toa, để xử ông  
Nguyễn-viên can vào việc Việt-nam Quốc-dân-dảng, mà  
kỷ Hội-dồng Đề-hinh nhóm bữa 3 Juillet đã xử vắng mặt  
10 nǚ cấm-cđ.

Bây giờ mới bắt được ông Nguyễn-viên, nên Hội-dồng  
lại nhóm đè-xử. Hồi thi ông Viên chối rằng mình không  
đi chi vào việc đó hết, song toa cũng y cái án 10 năm cấm-  
cđ, lại thêm cho 10 năm biệt-xứ nǚ.

Hai bữa 4 và 5 Septembre, ở ven bờ biển Bắc-kỳ và  
Trung-kỳ lại có bão-lửa, sóng mực sao luồng gió ở  
xa, cho nên không thiệt hại g-lâm.

Còn ở mèt là ngày 14 di Bắc-kỳ thì Chàpa bị lụt, vì trời  
bão hòn 30 Juillet mới rồi, mưa dữ q-tù, nước cờ i dòng lai,  
bây giờ bể cài cống, nước chảy ra tràn đầy và rất mạnh,  
làm ngập lụt cả lính.



# NÓI CHUYÊN THẾ-GIÓ'I

## THƠ' CHO BẢN

10 năm nay Âu-châu mới tĩnh xong vẫn-dè nợ. — Việc rối loạn ở xứ Palestine.  
Có lẽ Trung-Nga không đánh nhau nữa. — Tưởng-giới-Thạch may khôi  
bị giết. — Khi cất Zeppelin bay quanh hoàn-cầu hết 21 ngày.

Chi Huynh-Lan.

Cách hai tuần nay, em làm biếng không viết thơ nói chuyện thế-giới cung chi, taёт là cái lòi lớn, chí thử cho em. Trong khoảng hai tuần lòi ấy, ở hai châu Âu Á có nhiều việc quan-hệ lớn lảm, bức thư này em viết cho chí hơi dài mới nói hể dặng.

Trước hết, em hãy nói với chí về bản chương trình Young, mà gần đây em đọc các báo hàng ngày của ta không thấy bao nào nói rõ và đẽ hiểu.

Chí coi trong những bức thư em viết mấy lần trước có nói với chí rằng nước Đức thua trận phải chịu đèn tiền lòn phí cho các nước đồng-minh (1) song từ đó đến nay là đúng mươi năm trời, mà nước Đức cứ lòng dòng không chịu trả than nghèo không có tiền. Các nước đồng-minh hối đó lại có vay nợ của Huê-ký để làm quan-phi. Đồng-minh được nợ Đức mà Đức không trả, còn đồng-minh thiếu nợ Huê-ký thì Huê-ký cứ đòi, thế rồi đồng-minh cũng phải dám ý ra với Huê-ký mà nói rằng: « Thị đẽ lúc nào nước Đức trả cho chúng tôi, chúng tôi xin trả ngài. » Ấy, nợ nần đinh lìu với nhau như vậy, cho nên hồi tháng Juin mới rồi Huê-ký phải nhóm các nhà tài-chánh chuyên môn của các nước, mà tính giùm về việc đòi nợ kia trả nợ này. Hội-dồng ấy bàn nhau xong, mới làm ra một bản chương trình kêu là chương-trình Young, tức là tên người Huê-ký làm chū-tọa cái Hội-dồng các nhà tài-chánh chuyên-môn ấy.

Khi bǎn chương-trình ấy lập thành rồi, thi chánh-phủ các nước mới nhò n nhau lại mà xé, vì vậy mà có cuộc hội-nghị ở La Haye trong tháng trước đây. Hội-nghị này hồi đầu tháng là tao; các dai-biểu đồng-minh có lẽ đến bồng-xui nhau rồi ai về nước nay, là vì Hồng-mao cứ la rằng mình chịu phần thiệt thòi quá, cho nên chỉ muốn phá tan hội-nghị mà thôi. Sau các nước đều phải nhường nhịn cho Hồng-mao, thi hội-nghị ấy mới xong được. Hội-nghị ấy chuẩn-y vi: thi-hành cái chương-trình Young. Vậy là 10 năm nay, họ mới tĩnh xong vẫn-dè Đức trả nợ cho đồng-minh, và đồng-minh trả nợ cho Huê-ký.

Chiều theo bản chương-trình Young, thi từ rày sấp tới, nước Đức phải trả nợ tách-bach ra hai phần như vậy:

Phần thứ nhứt kêu là khoản nợ bồi-thường, tức là đèn lại những sự thiệt-hai mà ngày trước binh Đức phả bại các nước đồng-minh. Khoản này phải trả làm 37 năm, mỗi năm 660 triệu đồng tiền Mác (mark) của Đức.

(1) Đồng-minh ([ji] [m], allies), là các nước Anh, Pháp, Bỉ, Ý, v.v. vào phe với nhau năm nay để đánh binh Đức.

Khoản này thì năm nào phải trả dù năm ấy, không thể thiếu được. Muốn cho chắc chắn, nước Đức phải đem số thâu nhập do các đường xe lửa trong nước ra làm của thế chun.

Phần thứ hai nước Đức trả nợ dày cho Huê-ký thay các nước đồng-minh. Khoản này phải trả làm 59 năm. Vậy là đồng-minh cũng tĩnh xong những khoản mà mình thiếu Huê-ký vì từ nay về sau, Huê-ký cứ do ở Đức mà lấy nợ, chờ không phải đòi đồng-minh nữa.

Bản chương-trình này thi-hành thi các nước đồng-minh phải rút binh đóng ở xứ Rhénanie về, Rhénanie là đất của Đức. 10 năm nay đồng-minh đem binh đóng ở đó, cũng như anh chà gác cửa sau khi chở-đi-đoá dâi tới tich-biên vậy. Còn muốn cho việc thâu nợ trả nợ cho phân-minh và giản tiện, cho nên các nước lập ra một nhà băng kêu là nhà băng tinh-nợ (Banque des réglements internationaux) để thâu nợ nước Đức và phát di các nơi.

Thế là 10 năm nay mới là xong cái vẫn-dè nợ. Có lẽ lần này em, chờ nước Đức không kiếm chuyện này chuyên kia được nữa, vì đã thiếu nợ thì dâng nào là cũng phải trả rồi, mà theo như chương-trình Young thì nước Đức trả được nhẹ di nhiều, và đẽ hơn, chờ không thất ngặt như trước.

Xứ Palestine có loạn lớn lảm. Việc loạn ấy có nguyên-nhơn là vì tôn-giáo mà cũng có nguyên-nhơn là vì chánh-trị. Palestine là một nước ở phía tây châu Á ta, kinh-thành là Jérusalem, tức là chò thánh-mộ đức chúa Giê-su vậy. Xứ Palestine, từ năm 1918, thuộc quyền người Hồng-mao cai-trị, và trong xứ ấy có hai thử dân, là dân Do-thái (Juifs) theo đạo Thiên-chúa, và dân Arabe theo đạo Hồi-hồi (musulmans). Dân Do-thái trong mấy chục thế-kỷ nay, vốn là một dân phiêu-linh, ở rải rác ra khắp các nước châu Âu, chờ tự họ không có quy-tụ vào một chò nào và không có chánh-phủ nào hết. Mười năm nay Hồng-mao cai-trị xứ Palestine, bằng muôn lập thành ra ở đó một nước Do-thái (Etat Juif), hòng cho các dân Do-thái lưu lạc mọi nơi, về đó lập thành ra quốc-gia như những quốc-gia khác. Cái phong-trào ấy kêu là Sionisme, nghĩa là muốn lập thành quốc-gia Do-thái vậy.

Song trong đất nước Palestine, có có dân-tộc Arabe nữa. Dân-tộc này nói rằng: « Nếu đẽ cho Hồng-mao làm như vậy, thi rồi đây bao nhiêu quyền-lợi của dân Arabe & miền Cận-dông đều về tay người ngoại-quốc hết. » Ma-thật, mấy chủ Hồng-mao gây ra phong-trào & Quốc-gia Do-thái là chỉ có cái ý đó. Dân Arabe nỗi lên đánh dồn

Do-thái bây giờ là vì vậy, mà cũng tức là phản-dối Hồng-mao.

Phuong chi trong một nước có hai thử dân, mà mồi dân tin-ngưỡng một khác, thi dễ sinh ra sự xung-dột nhau. Cũng như bên Ấn-dô có dân Phật-giáo và dân Hồi-hồi, it bùa lại đánh nhau dỗ máu ra một phen vậy. Hồng-mao khôn lâm, họ cai-trị những nước nào mà có hai người tin-ngưỡng trái nhau như Ấn-dô và Palestine, thi họ hay dùng cái thủ-doạn, làm bộ nâng bén này lên, ép bén kia xuống, cho dân một nước vì sự tin-ngưỡng mà chia rẽ nhau, thi có thể gì hiếp lực lại mà chống với quyền cai-trị của họ dặng. Đó là lẻ thử hai khiến cho dân Arabe nỗi lên đánh dân Do-thái, mà cũng tức là chống với Hồng-mao vậy.

Ấy đều là những cái cờ gây ra cuộc nội-loạn ở xứ Palestine, là dân Arabe và dân Do-thái đánh nhau, trong có mấy ngày mà thành ra cuộc loạn lớn, hai bên đều chết người có cả ngàn cũn muôn, mà ánh-hưởng lan ra nhiều nơi; Hồng-mao lại đem binh ròng súng mạnh đến dỗ bắn giết thêm một mớ nữa. Chưa biết rồi ra làm sao, chờ bây giờ còn thấy dỗ máu dữ lầm, và càng thấy cái tâm-dịa của mấy nước đế-quốc như Hồng-mao chỉ tính chyện lợi cho họ mà thôi, chờ không thấy đâu gọi là nhơn-dạo.

bay của họ tài, đầu cuộn có mẩy khi nghe nói máy bay của Đức rớt xuống và chết người không?

Ibiệt vậy, họ đóng chiếc khì-cầu Zeppelin đó, dễ bay trên trời, nó to lớn và vững vàng như chiếc tàu đi dưới biển vậy. Trong chiếc khì-cầu ấy có đủ phòng ăn phòng ngủ, phòng chơi, phòng đọc sách, mà nó bay mau trót gần 200 kilomètres trong mồi giờ. Họ chế tạo ra thử tàu bay như thế là cốt đẽ chở khách qua các đại-dương cho mau chóng. Chưa có chiếc máy bay nào — . . . . . bay qua Đại-tây-dương từ Âu sang Mỹ, chờ chiếc Zeppelin thi dã di về mấy lần bình yên vô sự rồi. Hồi tháng trước, Zeppelin bay vòng thế-giới, từ nước Đức thẳng sang Nhựt, rồi từ Nhựt vượt Thái-binh dương qua Mỹ, lại từ Mỹ qua Đại-tây-dương về châu Âu, cũn thấy là ba chặng mà hết có 21 ngày, thiệt là tài, thiệt là mau lẹ.

Nhơn sự kết-quả ấy, mà nay mai họ sẽ đóng những thử khì-cầu lớn bằng hai và chạy mau bằng hai chiếc Zeppelin bay giờ đẽ chở khách di khắp năm châu.

THANH-NHÂN.

MỚI LẠI!

MỚI LẠI!!

## Ghế Xích-Đu và ghê kiều Thonet

Nhiều kiều dẹp giá rẻ

THẮNG-LONG

26. Rue Sabourain. — SAIGON

## Sách học của Tân-Dân Thơ-Quán

98, Phố Hàng Bông Hanoi (Bắc-kỳ)  
có bán tại Tin-Đức Thư-Xá Saigon

Pour nos jeunes écoliers. (Lectures françaises expliquées, Cours Élémentaire et Moyen 1<sup>er</sup> année. — par NGUYỄN-DŨC-BAO Instituteur. — Préface de M. IMBERT, Directeur de l'Ecole Normale d'instituteurs à Hanoi. Ouvrage adopté par la Commission des Publications scolaires de l'Indochine. . . . . 0\$50

Quốc-Văn Độc-Bản. (Lectures annamites expliquées, cours Élémentaire et Moyen). — VŨ-BINH-LONG. Giáo-học, soạn. — In lần thứ ba có sửa lại kỹ. Hội-dồng học vụ đã duyệt-y. . . . . 0 40

Les épreuves orales du Certificat của ông Giáo DÀNG-DINH-GIANG soạn. Có đủ hết các khoa học, các sít-tử cần học để thi C. E. P. franco-indigène. Đầu sách lại có một phần « Ce que le candidat doit savoir », rất có ích. Thực là một cuốn sách mỗi người học-trò lớp nhất các trường Pháp-Việt phải có một cuốn để xem luôn luon.

Món xuất bản . . . . . 0.50

Luận quốc-văn, Giáo-học TRẦN-VĂN-THƯỢC soạn. Các đầu bài chia ra từng loại, có bài dạy kỹ lối làm và nhiều bài làm sẵn để làm mẫu. Hội-dồng xét sách đã duyệt. . . . . 0.30

(Ký sau sẽ tiếp theo)

Trước khi ký tên ở dưới bức thư này, em muốn nói chuyện với chí về chiếc khì-cầu Zeppelin của Đức, vì em khâm-phục cái tài chế-tạo cơ-khi của Đức. . . . .

Máy bay của họ tốt, nghè

Đã xuất-bản cuộn  
sách mà nhiều người  
trong đợi bấy lâu

**Cái án Cao-Đài**  
160 trang giấy tốt, in dẹp, khảo cứu  
tinh-tường, mỗi cuộn 1\$00

có gởi bán tại bảo-  
quản Phụ-nữ Tân-vân  
và các hàng sách

## TIÊU-THUYẾT

# VÌ NGHĨA VÌ TÌNH

## 17.— Bắt mối phẫn lẩn

(Tiếp theo)

— Hồi nhỏ tôi tên Hồi.

Chánh-Tâm ngó Trọng-Qui và nói rằng: « Phải rồi ! Trọng-Qui gặng đầu và đáp rằng: « Thôi, dắc nó lên cho mợ ba coi. » Chánh-Tâm đứng dậy chau mày mà hỏi thằng Hồi nữa rằng :

— Em bị đau trái giổng hồi nào ?

— Nǎn ngoái ; hồi tía tôi bị ở tù, mà tôi dem tôi về Chí-Hòa rồi tôi mới đau.

Chánh-Tâm nói với Trọng-Qui rằng : « Tôi phải dắc nó đi kiếm Tư-Tiền mà hỏi thăm gốc tích lại cho chắc đăc, chờ không nên hối tóc lâm. » Trọng-Qui gặng đầu đáp rằng : « Vậy thì cậu sūra soạn rồi di liền bảy giờ. Sáu giờ xe tôi đây. Tôi di với cậu nữa. » Chánh-Tâm lật đật đi thầu xếp áo quần bỏ vò hoa-ly. Trọng-Qui kêu thằng Qui với thằng Hồi mà biến sửa soạn dặng di Saigon.

Thằng Qui nói rằng : « Tôi không di Saigon đâu thày. Về trên rủi gấp tía tôi rồi làm sao ? » Thằng Hồi lại hỏi rằng : « Tôi mới nghe nói phải di kiếm mà tôi. Kiếm chi vậy thày ? Hè mà tôi thấy tôi, thì mà tôi bắt tôi còn gì ? »

Trọng-Qui cười và hai tay vỗ vai hai đứa nhỏ mà nói rằng : « Hai em đừng lo gì hết. Có qua với cậu ba bão-hộ cho, không hại gì đâu mà sợ. Em Hồi, dè qua nói cho em biết : qua chắc em gần gấp cha mẹ ruột em rồi. Em sẽ trở về cái nhà hồi nhỏ đó mà ở. »

Thằng Hồi ngó Trọng Qui trân trân, tuy nó không hiểu cha mẹ ruột nó ở đâu, song nó nghe nói như vậy thì bộ mặt coi tươi rói.

Chánh-Tâm sửa soạn đồ xong rồi, thì trời đã chạng-vạng tối. Trọng-Qui kêu sōp-phor vò xách hành-lý lên xe và thôi thúc Chánh-Tâm với ba đứa nhỏ ra di. Chàng sắp thằng Qui ngồi trước với sōp-phor, còn chàng với Chánh-Tâm ngồi hai bên phía sau, thằng Hồi với Phùng-Sanh ngồi giữa.

Sōp-phor đẹp mẩy, phục đèn lên sáng lòa, rồi xe hơi rút chạy, tiếng máy ồ-ồ, tiếng kèn te-te. Thằng Hồi phơi-phơi trong lòng, nên dira bèn mình Chánh-Tâm, miệng chửm chửm cười. Chánh-Tâm choán tay qua ôm nó và lại nói với Trọng-Qui rằng : « Nếu quā thiệt là nó thì tôi cảm ơn Trời Phật lâm. »

Trọng-Qui cười và bối sōp-phor chạy cho mau.

## 18.— Một nhà sum hiệp

Đảng 12 giờ khuya, xe hơi lên tấp Cholon. Trọng-Qui muối ghé phớt lại nhà Cửu-Vân mà biểu nàng nhìn thử coi thằng Hồi đó phải là Chánh-Hồi hay không. Chánh-Tâm không chịu, chàng nói rằng : « Không được. Việc còn mờ & lầm. Mẹ con cách nhau đã răm sáu năm rồi, biết vợ tôi còn nhớ hay không mà nhìn. Chỉ bằng minh

bồi cho rõ gốc-tieb, mình biết chắc-chắn rồi mình sẽ đem nó vđ, vì dầu mẹ nó nhìn không được, thì mình sẽ có cớ mà nói. »

Trọng-Qui khen phái, rồi biến xe chạy thẳng ra Saigon. Lần này cũng ghé khách-sang « Bá-huê-lâu » mà ngã nứa. Ba đứa nhỏ buồn ngủ quá, nên vỗ phòng rồi thi chùng nó nằm dùi mà ngủ liền. Chánh-Tâm nứa mừng nứa lo, nên cứ đi qua đi lại mà ngó thẳng Hồi hoài ; chắc nó là con, muốn ôm nó mà hun, mà rồi lại sợ lầm, nên dừng dụ-dụ. Trọng-Qui ép hết sức mà đến 3 giờ khuya chàng mới chịu vò mảng.

Mới tảng sáng thì Chánh-Tâm đã kêu thức dậy hết thày. Chàng hỏi thằng Hồi rằng :

— Em nói mà em là Tư Tiền ở Chí-Hòa phải hồn ?

— Phái.

— Khỏi trường đua ngựa bao xa rồi mới tới nhà ?

— Khỏi xa lắm. Đi hết xóm đó rồi mới tới.

— Em rứa mặt rồi dắc qua di.

— Ý ! Ai dám ! Lên đó mà tôi thấy rồi làm sao ?

— Không hại gì. Lên đó em chỉ nhà cho qua biết, rồi em ngồi ngoài xe, dè một mình qua vò nhau, thì mà em thấy sao được.

— Ô, thày vỗ một mình, chờ tôi không vỗ đâu. Thằng Qui di hồn, thày ?

— Nô di nứa.

— Ở được a. Có nó di dặng như mà tôi gấp mà tôi rầy thì tôi nói tại nó rứa tôi di.

Thằng Qui nghe nói như, vội thi trọn mắt đáp rằng : « Mẩy mẩy quâ ! Hồng lồng với nhau mà ối, bây giờ còn đồ thura cái gì, mẩy ? Thằng Hồi cười hề hề rồi nói rằng : « Tao nói chơi với mẩy, chờ tao đương thèm đồ thura a. Tao sướng lâm mà, dè rồi mẩy coi. »

Chánh-Tâm mượn xe của Trọng-Qui mà di Chí-Hòa. Trọng-Qui đòi di theo, nên khóa cửa phòng rồi dắc hết di ra xe.

Xe chạy lên tấp trường đua ngựa, thằng Hồi day qua hỏi Trọng-Qui rằng : « Hôm qua thày nói tôi gần gấp cha mẹ ruột tôi, mà sao bây giờ lại trở về cha mẹ ruột tôi vậy thày ? » Trọng-Qui cười và đáp rằng : « Chậm chậm một chút. Phải tôi cha mẹ ruột rồi mới thấy cha mẹ ruột được chờ. » Thằng Hồi không biếu, nên ngồi bơ-bơ mà ngó hai bên xóm.

Xe chạy ngang qua cái đường nhỏ vò nhà Tư Tiền, thằng Hồi liền chỉ tay mà nói rằng : « Đó, nhà mà tôi đó. » Chánh-Tâm bối sōp-phor ngừng lại, mà vỗ xe dương tròn chạy nên chừng ngừng được thi đã khỏi hơn một khoản dây thép. Sōp-phor muốn thực xe lại. Chánh-Tâm không cho, biếu phải đậu luôn chờ đó. Chàng leo xuống xe, biếu thằng Hồi chỉ nhà lại cho chắc, rồi chàng thủng-thủng mà đi. Trọng-Qui dặn sōp-phor coi chừng ba đứa nhỏ, đừng cho chúng nó xuống xe, rồi chàng chạy theo Chánh-Tâm. Khi hai người bước vỗ cái đường nhỏ rậm-rạp, trên

Tác giả: HÔ-BIỀU-CHÂN

cây dưới cỏ, thì Chánh-Tâm trong lòng hồi-hộp, nên nói với Trọng-Qui rằng : « Đêm nay tôi vái trời phật ông bà lung lâm, tôi cầu nguyện hỏi cho trúng, đừng cha con nhìn nhau, vợ chồng hiệp lại, cho hết buồn rầu nứa. Không biết trời phật có chứng lòng của tôi hay không. » Trọng-Qui chửm chิêm cười và đáp rằng : « Cậu vái làm gì. Nếu không phái, mà cậu vái rồi trời phật làm cho phái được hay sao. Mà tôi chắc phái rồi, cậu đừng có lo. »

Chánh-Tâm với Trọng-Qui bước vỗ tôi sân thi thấy một cái nhà tranh xịch-xạc, vách phen trống lồng, cửa nέo giệu-giệu. Có một người đàn-ông đương nằm tại bộ ván ngay cửa, ngóc đầu ngó thấy hai chàng vỗ gần tới cửa, thi ngồi dậy rồi bước xuống đất mà cặp mắt giòn-giác. Chánh-Tâm ngó người ấy rồi day lại nói với Trọng-Qui rằng : « Phải rồi ». Người ấy thực vỗ trong, bộ như muốn chạy trốn. Chánh-Tâm cười và hỏi rằng :

— Phải chủ là Tư Cu hồn ? Không có sao đâu mà sợ. Ở đây cho ta hỏi thầm một chút.

— Thưa, hai thày ở đâu mà hỏi Tư Cu ?

— Chủ quên tôi hay sao ?

— Thưa, quên.

— Tôi ở đường Thuận-Kiều, cách nǎm sáu nǎm nay, tôi cho chủ một dira nhỏ với mẩy trăm đồng bạc đó, chủ nhớ hồn ?

— Thưa, nhớ. Bây giờ tôi nhớ rồi. Mặc hồn đó nhầm ban đêm, phán thi lâu quá rồi, nên tôi quên, xin thày đừng chấp tôi tội nghiệp. Mời hai thày vỗ nhà.

— Thôi, đừng dày cũng được. Vợ chủ tên gì ?

— Thưa, tên Tiền.

— Thiểm di đâu ?

— Thưa thày, con đó khốn nạn quá. Nó bỏ tôi nó theo trai hơn một tháng nay rồi.

— Tôi nghe nói chủ bị ở tù, chủ ra hồn nào mà bây giờ chủ ở nhà đây ?

— Thưa thày, tôi ra cũng hơn một tháng nay. Cũng tại con vợ tôi, nên tôi mới ở tù đó da thày. Tôi nói cho thày

thương. Thầy cho tôi mấy trăm đồng bạc, tôi ca-cóm để dành dặng nuôi thằng nhỏ. Con vú tôi nó lên lấy thua bài thua bạc hết, nó báo hại cho tôi nghèo quá. làm không đủ ăn, tùng thê phải di làm bậy nứa. Tôi bị ở tù, nó ở nhà nó lại lấy thằng Lành, là đứa con nít đáng con nó, rồi chửng tôi ra, hai đứa nó sợ tôi nên đặc nhanh trốn mất.

— Thiểm ở mọi rợ quá như vậy, thôi thi chú bỏ thiểm cho rồi, còn kẽ mà làm gì.

Thưa không, tôi có kẽ nứa đâu. Nó bỏ tôi đó thiệt là may cho tôi lầm chứ. Nếu nó còn ở với tôi nứa, chắc là tôi không khỏi bị dày.

— Còn thằng nhỏ tôi cho chủ đó, bây giờ nó ở đâu ? Thiểm di thiểm đặc theo, hay là thiểm dè lại cho chủ.

— Thưa thày, tôi bị ở tù, nó ở nhà nó bỏ thằng nhỏ di theo ai không biết, tôi vේ dày tôi không thấy nứa.

Chánh-Tâm cười, rồi liếc ngó Trọng-Qui thi thấy Trọng-Qui cũng cười. Chánh-Tâm ngầm ngó một hồi rồi hỏi Tư Cu nứa rằng :

— Chủ có dạy thằng nhỏ đó ăn trộm hay không ?

— Thưa thày, thày dặn tôi như vậy, mà nó còn nhỏ quá, dạy giỗng gì được.

— Bây giờ chủ nghèo lầm hay sao ?

— Thưa, nghèo quá.

Chánh-Tâm móc bóp-phoi ra, děm lấy ba tấm giấy săn mà đưa cho Tư Cu và nói rằng : « Tôi cho chủ thêm 300 đồng bạc nứa đây. Chủ dè dành làm vỗ buôn bán mà kiêm lời ăn, đừng có di ăn trộm nứa, mà cũng đừng có trả lại với thiểm hứa da, nghe hồn. Tuổi, tôi vේ. » Chánh-Tâm nói dứt lời liền kéo Trọng-Qui trờ ra.

Tư-Cu cầm ba tấm giấy săn trong lòng ngạc-nghơ, không hiểu tại sao mà thày dặn cho tiền hoài như vậy. Anh ta chạy theo tấp, thi Chánh-Tâm đứng lại, khoát tay và nói rằng : « Chủ trả vỗ. Đừng nói chí hết, đừng nói chí hết. Nè, phải nghe lời tôi, đừng có trả lại với thiểm nứa da.



Sứa tri,

Điểm trang.

Sản súc

GIÀ TÍNH NHE

Các thứ thuốc dồi phàn, crèmes, nước thơm. Chỉ cho những cách giữ-gìn.

Qui-vị bày đèn nhà:

Là Viện Mỳ-nhon ở Paris

Chi-Inganh ở Saigon  
40, Chasseloup Laubat.

Giấy hép nói : 755

Ai viết thơ hởi bón-viện sè gửi cho quyền sách nhở nói về sự dẹp.

12 SEPTEMBRE 1929

PHỤ-NỮ TÂN-VĂN

26

nghe hồn, » Tư-Cu dạ rân, song dừng lại mà ngó, chờ không dám theo.

Ra tới xe, Chánh-Tâm thót lèn, ôm thẳng Hồi vào lòng mà hồn và nói rằng : « Con ôi, con, cha ruột con đây nè. con biết hồn ? » Trọng-Qui liền biếu sáp-pho chạy riết vò Cholon.

Xe chạy vùn-vụt, Chánh-Tâm ôm riết thẳng Hồi mà nụng, mà nước mắt chảy ròng-ròng. Trọng-Qui ngồi cười hoài. Thẳng Hồi không hiểu chi hết, cứ ngồi lặng thinh, mà mặt nó bờn-bờ lầm. Chứng xe gần tới Cholon nó mới hỏi rằng : « Còn má ruột tôi ở đâu ? » Chánh-Tâm lau nước mắt và nói rằng : « Một lát nữa con sẽ gặp má con. »

Vô lối Cholon, Trọng-Qui biếu sáp-pho chạy qua đường Cây-Mai dặng ghé nhà Cầm-Vân. Xe vừa ngừng, Trọng-Qui nhảy xuống trước, chạy vô nhà, thấy Cầm-Vân đương ngồi trên bộ ván với cô ba Hải thì nói rằng : « Mợ ba, cậu ba kiếm được cháu rồi, cậu dắt vô trả cho mợ kia. »

Cầm-Vân nghe nói như vậy vung đứng dậy gõ-gõ. Chánh-Tâm nắm tay thẳng Hồi bước vô, còn thẳng Qui với Phùng-Sanh thì đi theo. Chánh-Tâm vừa thấy vợ thi khóc và nói rằng : « Tôi mới tìm được con, nên dắt nó vô cho mình đây. » Cầm-Vân bước tới nắm thẳng Hồi mà nhìn, nàng rờ tay chạm, đầu cõi, nàng vạch lỗ tai, nàng vuốt mái tóc, nàng coi cùng hết, rồi nàng ôm nó và khóc và nói rằng : « Phải con tôi rồi, hai cạnh tai nó có hai cái lỗ, đời nào mà tôi quên cho được. Con ôi ! Mấy năm nay con ở đâu vậy con ? Con lên mùa hồi nào mà mặt mày rõ ràng như vậy nè, hữ ? Tại ba con độc ác lắm, nên mấy năm nay con lìa mẹ, mẹ cực khổ, mà mẹ cũng khóc hết nước mắt. »

Cầm-Vân ôm con và khóc và nói không dứt. Chánh-Tâm ngồi trên ghế, chàng cũng khóc. Trong nhà ai nấy đều động lòng, nên dừng ngó nhau, không ai nói được một tiếng. Thẳng Hồi mừng mà chảy nước mắt ròng-ròng. Cầm-Vân khóc kè dã thèm, rồi nàng nói rằng : « À, tôi có may sắm một bộ áo quầu mà chờ con tôi. Ngó a, mày lên lầu, kéo hộc tủ phia dưới đó, lấy cái áo lụa với cái quần lụa, taos may hôm trước đó, đem đây dặng tao bạn cho con tao..... Tôi nghiệp quá ! Bạn áo quần gì vầy hổng biết. »

Nàng cởi áo cởi quần thẳng Hồi ra, rồi chứng con Ngó đem bộ đồ mới xuống, nàng bận vô cho nó, dừng nhấm nhá và cười và nói rằng : « Tôi may nhầm chứng mà vừa qua chờ hả ? »

Chánh-Tâm thấy vợ vui rồi, chàng mới lau nước mắt và bước lại gần mà nói rằng : « Bây giờ kiểm con được rồi, vậy tôi xin mình đừng có phiền tôi nữa. Tại mang số vợ chồng mình phải trắc-trắc ít năm, nên mồi khiếu có chuyện như vậy, chờ phải tại tôi oán vợ thù con đâu mà mình phiền. Tôi biết năm sáu năm nay mình buồn rầu lung lầm. Tôi đây, tôi lại vui gì bay sao ? Minh hỏi anh Trọng-Qui đây coi cái thân tôi ra thế nào thì mình biết. »

Cầm-Vân day mặt chồ khắc mà đáp rằng : « Ủa ! Thầy buồn thi thầy chịu, tại thầy làm chờ phải tại tôi bay sao mà trách. Thôi, thầy trả con cho tôi rồi thi thôi, tôi có giận thầy nửa đâu. Thầy muốn về thi về đi. Tôi gấp con tôi thi đủ rồi. » Chánh-Tâm không biết nói sao nữa được, nên mày năm nay con lìa mẹ, mẹ cực khổ, mà mẹ cũng khóc hết nước mắt. »

## Thượng Đẳng Được Phòng

### SOLIRENE

Ở ngang nhà hát tay

PHÒNG RIÊNG ĐỂ THỦ NGHỆ THEO CÁCH HÓA HỌC

THUỐC BÀO CHÈ SẮNG  
TRÔ CÁC VỊ THUỐC - ĐỒ VẬT HÓA HỌC

LÀNH ĐẶT-ĐỂ PHÒNG HÓA HỌC

CÓ BẢN ĐÙ ĐỒ KHÍ NGHỆ VỀ VIỆC MỎ XÉ  
ĐỒ ĐỂ CHO NHỮNG NGƯỜI CÓ TẬT DÙNGSƠ RIÊNG ĐỂ CHẾ THUỐC THEO TOA QUAN THẦY LÚC  
GẤP RÚT TRONG BUỔI TRƯA VÀ NỮA ĐÊM KHUYA KHOÁTBán thuốc trong Lục-tinh không tính tiền gởi  
LÀM KIẾN CON MÁT THEO CÁCH Y-KHOA

Bán dù đồ dùng trong việc trồng răng

Đồ nghề về việc chụp hình - Dầu thơm dù thử  
Làm Đại-lý cho hàng "KODAK"

### Một thứ CRÈME

Dùng ban ngày, làm cho da mặt được trắng tréo, mịn-màn và không trôi phun.

### Một thứ CRÈME

Dùng ban đêm, làm cho da mặt sạch sẽ và tươi tắng lại.

Hai thứ CRÈME này đựng chung trong một thô sành có hai ngăn; đây là cái nguyên chất tuyệt diệu của thứ :

Khắp nơi đều có bán

Đại lý độc quyền :

Hàng LUCIEN BERTHET &amp; Cie

Bđ Charner.- SAIGON



Une Crème Une Crème  
de Jour qui embellit de Nuit  
qui nettoie et reconstruit  
et répiderme

Ces deux produits lumineux présentés  
dans un pot à deux compartiments  
voilà le principe merveilleux de la

12 SEPTEMBRE 1929

PHỤ-NỮ TÂN-VĂN

Chứng ấy cô ba Hải với Trọng-Qui mời xen vô mà nói chuyện om-som. Cầm-Vân lắng-xăng, dắt con di rữa mặt, lấy lược chải đầu cho nó, lấy bánh dưa cho nó ăn. Nàng mặc mừng con, nên quên hết thiêng hụ. Chứng nàng tinh trí, dòm thấy Phùng-Sanh với thẳng Qui, nàng mới hỏi hai đứa đó là con của ai. Trọng-Qui nói rằng : « Thẳng Qui đây là anh em bạn của Chánh-Hội, nhờ nó dắt Chánh-Hội trốn, nên cậu ba mời gấp được. » Chứng lại nắm tay Phùng-Sanh kéo tới mà nói rằng : « Còn thẳng này là con tôi. »

Cầm-Vân chưng-bừng hỏi rằng :

— Ông có con tớ bay lớn lận sao ?

— Phải. Nó đẻ một lượt với Chánh-Hội.

— Hồi nào đâu ? Sao tôi không nghe nói ?

— Mợ khéo giả ngộ thi thôi. Cô hai Tô-Nga đẻ nó một lượt và một nhà với mợ, sao mợ lại không bay !

— Ủa ! Té ra con của chị hai tôi đây bay sao ? Phùng-Sanh phải hỏi ?

— Phải.

— Bất nhơn dữ hồn ! Ai mà dè đâu. Sao mà nó lại về với ông ?

— Thầy Phùng-Xuân làm tờ giao nó cho cậu ba, có vảy nên tôi bắt mồi được chờ. Này, mà bây giờ mợ gặp cháu được rồi, mợ phải dãi một tiệc chờ. Đi hời sớm mai cho tới bây giờ đã dồi bụng rồi. Mợ sai mua đồ về dọn cơm ăn, mợ ba.

— Được. Tôi với di tôi cũng chưa ăn cơm.

Cầm-Vân với cô ba Hải kêu con Ngó mà sai ra chợ mua đồ thêm dặng về dọn cơm ăn. Con Ngó bước ra đi, thẳng Qui ngó theo trên trên rồi nó kêu thẳng Hồi mà hỏi rằng : « Hồi, mày nhớ chi đó hồn, mày ? » Thẳng Hồi lơ lửng hỏi rằng :

Nhớ giông gi ?

— Tao với mày ngũ ngoài trước kia, sáng ngày chỉ mò cua ra chỉ đuổi mìn, chỉ đưa chòi muỗi đánh mìn đó, mày quên bay sao ?

— À, à, phải a.

(Còn nữa)

???

Tiêu-thuyết « Vì nghĩa Vì tình »  
sắp hết, rồi thi :

1.—Phụ-nữ Tân-văn dăng tiêu-thuyết gì đè thè vào đó ?

2.—Tiêu-thuyết mới có hay không ?

3.—Nhà tiêu-thuyết có tiếng là Hô-bièu-Chánh có viết nura không ?

Ba câu hỏi ày, bòn-báo sè trà lời các bạn đọc báo trong kỳ tới.

Hàu dùng bột BLEDINE JACQUEMAIRE  
mà nuôi trẻ con.

## VUI THÚ TRONG GIA ĐÌNH

\* Cái vui thú trong-bóng nhứt, bén-bí nhứt, là cái vui thú trong gia-dinh. Trong các sự giải-trí, giúp vui trong gia-dinh thì không có vật gì bằng : Máy hát PATHÉ và đĩa hát PATHÉ.

Nghé nhạc hay thi có thể dỗi tánh tình con người, và nhạc cũng giồng một thứ tiếng nói riêng mà tình-thú, trí nào chưa tò-ta-dặng.

Lúc trước, nghe máy hát, đĩa hát thi khó tra thiêt, dòng thi rè rè, tiếng thi khan-khan nghèn nghẹt, khi nào cũng giồng dòng ông già khò-khé trong ông. Chờ như bây giờ nghệ làm đĩa hát đã tinh-xảo-lâm. Đĩa chạy bằng kim-sắc, lạy hơi điện-khi dã khà-rồi, mà mới dày hàng Pathé tuy hơi bẩn Annam, lại dùng máy Vô-tuyên-diện mà lạy; thi hèt sức tinh-thản, hèt sức ăn-ái, rò-ràng. Hiện bây giờ đĩa hát kim-thời nhứt là đĩa hát Pathé Vô-tuyên-diện, trông dò có con gì.

Dàn-bà khôn thi làm gia-dinh vui-về và nên sám máy hát PATHÉ. Chóng khỏi di chơi lảng phi, con cái tuy là chơi mà mờ mang trí nào.

Máy hát dù thử, đĩa hát Vô-tuyên-diện bán tại :

PATHÉ-ORIENT

10, Boulevard Charner. — SAIGON

## TIÊU-THUYẾT

## NGƯỜI VỢ HIỀN

**Người dâv gặp gỡ làm chi**

(Tiếp theo)

Chú thợ già bước vào có bụng một mâm trái cây, bánh và trà. Chú dè dò trên cái ghế rồi ngambanh dẫu dòm lại coi người theo sau dã đến chửa. Đoàn-hữu-Minh cũng dòm ra, thì là vị mỹ-nhân mà mình dã cứu hôm nọ!

Bữa nay cỗ ăn-mặc đẹp lâm : quần khăn màu cánh chấu nó bao cái khuôn mặt tròn-trịa trắng dỏ tươi-cười ; bàn áo dài màu lá vang dã ôm lại eo ; trên dung-dung, tòn-tèn sợi giây-chuyền có nhện hột xoàn lấp-loáng. Quần lanh đèn nó khắc với bàn cảng trắng gót son nò-nà, thêm duyên dôi giày nhung dỏ mảnh-mai ; tay quần chuỗi tròn-do, xách cây dù thêu màu trắng gà rất khéo.

Khi ngồi xong, cô mới tỏ nhu vầy : — Trước hết tôi xin lỗi ông vì hôm t<sup>i</sup> y tôi không biết, nên xưng-hó-một cách thât l<sup>i</sup>, và hôm nay l<sup>u</sup>-do vào viêng nhầm lúc ông ngồi. Phận rủi-ro nhờ ơn cứu-t<sup>i</sup>, thật cảm đúc trọng đời. Xin ông vui lòng chờ từ-nan chút dĩnh l<sup>i</sup> vật của tôi mới gởi mua về. Đã hay rằng người quản-t<sup>i</sup> thi ân không cầu báo, nhưng nếu họ ân mà chẳng chút dẽ bõi, thì tôi không an dã được. Thật bấy nhiêu đó không phải lấy gì làm xứng đáng song tôi ước-ao rằng không l<sup>i</sup> ông chẳng hạ-cố lòng thành.

Đóng cô nói trong-trèo hữu duyên, cái miệng vẫn mỉm cười xinh như đoá tường-vì vừa nở.

Đoàn-hữu-Minh khiêm nhường từ-chối, nhưng rốt lại cũng phái nhận.

Xem ý khách không vội vã, quan Trường-liền phải kiểm điều nói qua-loa cho đỡ bức :

— Thưa cô, có có bà con ở đây chăng ?

— Bảm chỉ có người dì tôi mà thôi. Tôi sanh-trưởng ở Saigon, ông thân tôi huôn-bán tại đó.

Cô lại tiếp :

« Buồn vì cảnh-dời lở-dở, nên thà về vườn hường thú thanh-nhàn, ngày nào hay ngày nấy. Thật, tuổi vira hai mươi như tôi đây không nên chán-ngán thế-linh ; nhưng phận mình gặp phải cảnh-ngộ chẳng hay-ho gi, càng & đờ-hội phiền-ba, trong người xét minh, càng lâm nỗi ngán cho phần số.

« Dùa em kẽ tôi, con Tư, nó ché lúu vườn ; chớ tôi ẩn thân vào cái hoán-canh yêm-diêm này rết lấy làm thich. Ché ràng ở vườn là buôn-bá thật là lầm. Có trái qua rỗi mới biết nơi nước dục cát bùn có lâm cảnh nên thơ, đáng làm chỗ ẩn cho hực hiền-nhơn quản-t<sup>i</sup>.

Đến đó nàng liếc thấy Đoàn-hữu-Minh cười và nói rằng :

— Thưa cô. Phải có thư ba chặng ? bởi em có là thư tư.

— Đã phải. Bảm ông, nhà này mới cất lại, có khi ông dẽ già-quyển ờ tạm nơi nào chờ ?

— Tôi có mướn phố ờ chờ.

Bỗng chú thợ già vào châm giüm bình nước, rồi nói :

— Bảm ông, tôi đi chợ mua đồ, chứng bao giờ tôi trở lại. Và tôi cũng có việc cần.

Chàng gặt đầu ngõi thầm :

— Ai nấy di h<sup>i</sup>t, d<sup>i</sup> một mình c<sup>o</sup> n<sup>a</sup>y v<sup>o</sup>i tôi sao kia !

Đoạn tiếp chuyện :

— Thưa, khi c<sup>o</sup> có d<sup>i</sup> học ch<sup>o</sup> ?

— C<sup>o</sup>. Tôi d<sup>i</sup> học d<sup>e</sup>n năm thứ nhì Ở n<sup>u</sup>-h<sup>o</sup>-c<sup>o</sup>-d<sup>u</sup>ng, k<sup>e</sup>m t<sup>i</sup>m mắt, tôi phải cam ph<sup>e</sup> học d<sup>a</sup>b năm r<sup>o</sup>i.

Ym-liem...

Bấy giờ chỉ nghe vài con chim liu lo bên hè như bạn đồng-lâm thưa lúc nhàn mà luận bàn thế-sự.

Mấy con ve càng to động bát ; tưỡng chừng lũ côn-trùng nhỏ nhen ấy đổi cảnh sanh linh mà hát, càng lâu, càng thiệt tha, quên sự mệt-mỏi.

Chòm tre thỉnh-thoảng k<sup>o</sup>-ke véo vắt, như cảm dỗ, như rủ-ren người h<sup>i</sup>nh l<sup>u</sup>m ngui cái trí ngõi quao lo quanh ....

Ai có cảm-giác thi không tránh khỏi cái ánh-huống của hoàn-canh, nhút là cái hoàn-canh ấy nó hợp với cái tánh linh của mình.

Đoàn-hữu-Minh vừa bị cái ánh-huống của hoàn-canh, vừa bị cái sức quen-rủ của nhan sắc, khiêm cho trái tim bồng nhiên mà nhãy thỉnh-thịch, hơi sung-sướng mà nbiểu bức-bối ; nếu chẳng sợ v<sup>o</sup>-l<sup>e</sup> thi thay đã d<sup>e</sup> khách ngõi đó mà di ra ngoài hóng mát cho tâm-thần hết phái xôn-xao.

Mà, mấy lúc vây thi không gi<sup>o</sup> khó-khăn bằng phái ngõi yêm, bụng vẫn ngờ rằng có cặp mắt tinh-ma của ai dòm thấu cái nội-cẩm của mình, và ngầm xem cái ngoại dung biến đổi của mình.

Thay đứng dậy rót nước mời ; tay rung-rãy làm cho dỗ-tháo : rõ là một kè sợi gai thât ! Khách dòm thấy thi có ý mỉm-thầm.

Thay hết sức gắng-gượng làm cách tự-nhiên :

— Mời c<sup>o</sup> uống nước.

Khách không uống, ngồi liếc ra ngoài, ra dáng ngõi-ngợi, rồi dường như muốn đứng dậy kiêu từ.

Nhưng vẫn n<sup>a</sup>ng ngõi, lấy khăn mu-soa nhiều ra lau miệng, mùi thơm bay nực-nồng, khiêm cho chủ-nhà h<sup>i</sup>nh lấy như l<sup>i</sup>nh l<sup>o</sup> say. Rồi cô nói :

— Đã, tôi xin cáo-t<sup>i</sup>.

Đoạn tiếp nho-nhỏ dường như bảo lấy mình :

— Ở lầu s<sup>i</sup> con nhô nó vào kiêm, thay vầy nó nghỉ... (K<sup>e</sup> to l<sup>e</sup>n) Đã vậy, tôi s<sup>i</sup> làm nhoc lòng ông l<sup>au</sup>.

Ngó quanh không thấy đứa t<sup>i</sup> nào ; c<sup>o</sup> b<sup>o</sup>n<sup>h</sup> thân lại sấp mâm d<sup>o</sup> n<sup>a</sup>n lén k<sup>e</sup>. L<sup>e</sup> vật chia ra những trái bom, xá-l<sup>i</sup>, cam t<sup>a</sup>u, quýt d<sup>u</sup>ng, bánh mì Jacob, trà Trung-quốc kỵ-chu<sup>o</sup>ng, món nào cũng quis, cũng ngon. ngon hơn nữa là khi nằm trong bàn tay trắng-trèo dịu-mềm, in như bột n<sup>a</sup>n.

Đoàn-hữu-Minh không dám dòm, lại sương-sùng, như muốn cầm khách mà không thể t<sup>o</sup>.

— C<sup>o</sup> v<sup>o</sup> sao ? Tôi lấy làm h<sup>u</sup>an-hạnh mà được c<sup>o</sup> d<sup>e</sup>n viêng. Thật... nhoc lòng c<sup>o</sup> quá ; tôi không an lâm.

Cô không đáp. Sấp xong mới nói :

— Bảm ông tôi v<sup>o</sup>.

— Dạ, cảm ơn cô !

Cái nét thanh-tân yêu-diệu của khách di lượn theo bông cây, khiến cho người nom lên phải khen thầm, mà đường như thương, như liếc, mới dòm lại ch<sup>o</sup> ai ngồi kh<sup>i</sup> này mà hình-dung ra cái nét « oanh ản n<sup>o</sup>i, liều d<sup>u</sup>ng ng<sup>o</sup>i ». Thoạt n<sup>h</sup>i<sup>u</sup> Đoàn-hữu-Minh l<sup>u</sup>y làm m<sup>u</sup>ng : trên bàn gi<sup>o</sup> th<sup>o</sup>i ph<sup>at</sup>-ph<sup>o</sup>, cái kh<sup>an</sup> l<sup>u</sup>a h<sup>u</sup>ong của người b<sup>o</sup>s<sup>o</sup>t. Chàng c<sup>u</sup>m lén k<sup>e</sup> vào mũi, rồi s<sup>e</sup> ranh-n<sup>h</sup>ia-m<sup>u</sup>nhia mà cười.

Đoạn chàng bước ra khép cửa lại, mau gói theo mỹ-nhân :

— I... Cô Ba ! Cô bỏ quên cái kh<sup>an</sup> d<sup>â</sup>y.

Lúc trao, hoặc bởi gió thổi, hoặc vì e-l<sup>e</sup> bay sao nên cái kh<sup>an</sup> thoát bay. Thay với chụp, nhè trúng tay của khách, nên m<sup>â</sup>c-c<sup>o</sup> :

— Ý...

Song c<sup>o</sup> n<sup>o</sup>i ch<sup>i</sup>m c<sup>u</sup>ri, cái m<sup>â</sup>nh-c<sup>u</sup>ri có thể in ngay vào tri-n<sup>h</sup>ao người ta kh<sup>o</sup>ng b<sup>o</sup>i xoá được...

X

## DÂY TÌNH VƯƠNG CĂNG

Hôm n<sup>o</sup>, nhon buôi chiều t<sup>i</sup>t, c<sup>o</sup> Dung c<sup>u</sup>ng ch<sup>o</sup>ng, con, ngồi xe song-mã d<sup>o</sup>o trên con đường n<sup>a</sup>m dài theo bờ sông.

C<sup>o</sup> s<sup>â</sup>m-s<sup>â</sup>m xanh. Trời ưng-ứng d<sup>ô</sup>, Cây biêp đoàn chạy ngược ; nước n<sup>o</sup>i l<sup>u</sup>yn trèo ngang ; xa xa có chiếc tàu thung-dung trong cái cảnh böh-böng, êm-ái.

Cô se-s<sup>e</sup> hỏi ch<sup>o</sup>ng :

— Thường khi gặp m<sup>â</sup>nh c<sup>ă</sup>n d<sup>â</sup>y, minh vui lâm. Sao b<sup>o</sup>ra n<sup>o</sup>i chuyện quâ, hoặc có việc chí b<sup>o</sup>u<sup>o</sup>n ch<sup>ă</sup>ng minh?

Đoàn-hữu-Minh s<sup>â</sup>ng-s<sup>â</sup>, ngồi d<sup>ô</sup> mà tr<sup>i</sup>v<sup>u</sup>n Ở đâu, nghe tiếng nói m<sup>o</sup>i đ<sup>inh</sup>-th<sup>u</sup>n, b<sup>o</sup>i lại :

— Minh nói chí ?

— Cơ kh<sup>o</sup>b<sup>o</sup> th<sup>o</sup>i ! Không nghe ? Tôi hỏi minh b<sup>o</sup>u<sup>o</sup>n t<sup>â</sup>m sao ?

— C<sup>o</sup> chí b<sup>o</sup>u<sup>o</sup>n, chàng đáp mà g<sup>u</sup>ng<sup>u</sup> c<sup>u</sup>ri, c<sup>o</sup> chí b<sup>o</sup>u<sup>o</sup>n ! Tôi nghĩ cách s<sup>â</sup>p-đ<sup>â</sup>t trong nhà m<sup>o</sup>i th<sup>ê</sup> nào cho vừa ý, chứ c<sup>o</sup> diều g<sup>i</sup>d<sup>â</sup>u.

Đoạn l<sup>o</sup> ra v<sup>é</sup> vui, lấy thuốc hút.

Cô Dung kh<sup>o</sup>ng lấy làm tin ; c<sup>o</sup> biết chắc lang quâa có diều b<sup>o</sup>u<sup>o</sup>n l<sup>o</sup> chí dây. Thường k<sup>i</sup>i th<sup>u</sup>y mu<sup>o</sup>n t<sup>â</sup>nh việc g<sup>i</sup> đều b<sup>o</sup>an-b<sup>o</sup>ac với c<sup>o</sup> cả th<sup>â</sup>y. C<sup>o</sup> ý xem ch<sup>o</sup>ng m<sup>â</sup>nh b<sup>o</sup>ra r<sup>â</sup>y l<sup>i</sup> nói l<sup>i</sup> cười. Khi ngồi xem sách, con m<sup>â</sup>t ch<sup>i</sup> ng<sup>o</sup> dâm-dâm vào vách trâng. Đến b<sup>o</sup>ra n<sup>o</sup>i c<sup>u</sup>ng h<sup>o</sup>i-h<sup>o</sup>, không chờ th<sup>o</sup>i một lược v<sup>o</sup>i c<sup>o</sup>. Ngày ng<sup>h</sup>i thi ô tr<sup>o</sup>n n<sup>o</sup>i vườ<sup>n</sup>. M<sup>â</sup>nh b<sup>o</sup>u<sup>o</sup>n chiểu lại v<sup>é</sup> tr<sup>o</sup>. Thay kh<sup>o</sup>ng n<sup>â</sup>ng xem bài v<sup>o</sup>c<sup>o</sup> thâng b<sup>é</sup> San.

Tại làm sao ?

Hay là thay n<sup>h</sup>iều công-việc phái lo ? Không l<sup>i</sup> : vì thay b<sup>o</sup>at-thiệp siêng n<sup>â</sup>ng, làm gi<sup>o</sup>i lâm.

Hay là thay c<sup>o</sup> ngo<sup>o</sup>i-t<sup>â</sup>nh ? Không ! Một tr<sup>â</sup>m lân kh<sup>o</sup>ng ! C<sup>o</sup> thương ch<sup>o</sup>ng b<sup>é</sup>t d<sup>â</sup>, h<sup>é</sup>t l<sup>òng</sup> ; v<sup>â</sup> lại c<sup>o</sup> c<sup>o</sup> nh<sup>u</sup>ng b<sup>o</sup>i ch<sup>o</sup>ng n<sup>o</sup>i.

— Tôi thương minh v<sup>ô</sup>-l<sup>â</sup>n v<sup>ô</sup>-bi<sup>ê</sup>n !

— Tôi được v<sup>o</sup>c<sup>o</sup> như v<sup>â</sup>y, hạnh-ph<sup>u</sup>c hơn được làm vua gi<sup>o</sup>ang s<sup>â</sup>ng tr<sup>o</sup>n th<sup>ê</sup> !

Hay là t<sup>i</sup> m<sup>â</sup>nh b<sup>o</sup>ra r<sup>â</sup>y trong minh c<sup>o</sup> ch<sup>â</sup>ng kho<sup>e</sup>, tri kh<sup>o</sup>ng vui, n<sup>ê</sup>n c<sup>o</sup> ch<sup>o</sup>b<sup>o</sup> th<sup>u</sup>at ch<sup>u</sup>i v<sup>o</sup>i ch<sup>o</sup>ng ? C<sup>o</sup> nh<sup>u</sup> kh<sup>o</sup>ng c<sup>o</sup> kh<sup>o</sup>i n<sup>o</sup>i s<sup>â</sup>b<sup>o</sup>s<sup>â</sup>, hay là làm t<sup>u</sup>ng h<sup>o</sup>ang. C<sup>o</sup> t<sup>u</sup>ng ch<sup>â</sup>ct tại minh c<sup>o</sup> diều chí ch<sup>â</sup>ng h<sup>â</sup>p y ch<sup>o</sup>ng mà ch<sup>o</sup>ng kh<sup>o</sup>ng n<sup>o</sup>i nói. T<sup>u</sup>ng s<sup>u</sup> chung-ch<sup>â</sup>ct thường bay

## Qui Bà, Qui Cô !

Mu<sup>o</sup>n mua h<sup>o</sup>t xoàn thiêt t<sup>ot</sup> nh<sup>u</sup>t h<sup>ang</sup> mà đ<sup>u</sup>ng<sup>u</sup> được giá r<sup>e</sup>, thi t<sup>o</sup>i hi<sup>u</sup> :

M. L. M. MOHAMED

Ở đường Catinat số 57

Saigon

Ấy là hi<sup>u</sup> mới khai tr<sup>o</sup>ng n<sup>ê</sup>n bán giá r<sup>e</sup> chíu kh<sup>â</sup>ch mà ch<sup>u</sup>-nh<sup>o</sup>n v<sup>â</sup>n là ng<sup>u</sup>ời ch<sup>u</sup>yen m<sup>ô</sup>n v<sup>é</sup> ngh<sup>é</sup> h<sup>o</sup>t xoàn l<sup>â</sup>u n<sup>ay</sup>, n<sup>ê</sup>n l<sup>u</sup>ra mua đ<sup>u</sup>ng<sup>u</sup> được n<sup>h</sup>ieu h<sup>o</sup>t nước t<sup>ot</sup> kh<sup>o</sup>ng d<sup>â</sup>u d<sup>â</sup>m b<sup>ì</sup>.



T<sup>o</sup>ng-m<sup>â</sup>nh l<sup>ên</sup> t<sup>â</sup>u m<sup>â</sup>c áo H<sup>ai</sup>-h<sup>o</sup>-bi 2 mu<sup>o</sup>n d<sup>ô</sup>ng, kh<sup>o</sup>ng ti<sup>en</sup> b<sup>o</sup>ng hàng H<sup>ai</sup>-k<sup>y</sup> c<sup>u</sup>a qui-ba qui-c<sup>o</sup> annam ta, vi áo n<sup>â</sup>y khi m<sup>â</sup>nh m<sup>â</sup>c

có thể : thân-cận quá rồi có khi đối nhau không được dè, dật, thành thử lâu ngày kẽm cái về lịch sự, không như buổi ban đầu. Cho hay gừng càng già càng cay, tinh càng lâu càng thâm ; nhưng bà chẳng nên kính nhau hoài cho được trọn cái mỹ ý, được dùng với câu « thùy chung như nhau » kia sao ?

Không lấy sự trước-lộc vinh-hoa mà làm cái lạc-thú ở đời, thì chỉ nhớ cái tình thời. Người ta nín-tinh như thế, khi thấy cái tình thương của ai đối với mình có hơi lợt-lại tại đã khò hơ người khác bị giáng-đập, bị thất-lợi nhiều.

Cái nghĩa chữ « sống » của cô Dung là trong chữ « thương », cho nên có thể hiểu ái-tinh là quan-hệ cho cái đời có là đường nào.

Chồng không vui, cô buồn, chồng buồn cô thâm ; tình là nợ đời-dời kiếp-kiếp ; vốn đâu mà cứ đẻ mãi lời ra !

Cô nắm tay chồng :

— Minh ôi ! Tôi có lầm lỡ điều chi xin minh cứ dạy bắc. Nếu minh bớt thương tôi là khổ cho tôi lắm, nghe minh ?

Thầy vội-vàng hồn lay vợ, mơn-tròn mà nói :

— Làm sao tôi bớt thương minh được !

« Không có chi đâu, đừng ngại ; cũng đừng nói vậy nữa, nghe ?

« Nhờ ai mà tôi được sống vui ? »

Chồng nói thế, nhưng cô vẫn lo : « Nếu vì tôi mà chồng tôi buồn thì khốn nạn phản tôi lắm : chồng thương 'đi đáo-dé' kia mà !

Từ đó cô càng rääng lo cho vui lòng chồng. Bỗn thân sấp-dặt bàn viết cho el-ông : sách dè có thứ tự, cuốn nào cũ thì bồi, sửa. Mua cái kính nhỏ để häng ngày chung hông trai cho ngoạn-mục. Trong nhà món nào cũ, xấu, đều thay, sửa coi sạch-sé trang-hoàng. Cố lụa mấy món ăn

ngon mà nấu cho chồng ăn, và hay hỏi : « Đẹp miệng minh không ? » Tôi lại, đầu buồn ngủ thèm mày có cũng rääng thức, hoặc xem sách, hoặc thêu thùa, chờ chồng vào phòng một lượt. Cô may nhiều cái mu-soa kiều dẹp ; cái nào ở góc cũng có hình trái tim bao vòng hai chữ N Đ xỏ tréo. Cô kiếm đủ cách lòi dấu ân-cần với chồng. Đoàn-hữu-Minh không còn ra dáng bảng lảng nữa, mà lại càng yêu vợ bội phần. Thầy hiểu ý vợ lâm nên hẳng kiềm dịp lở lại rääng minh không hề lạt tình thương yêu. Thật, chàng vẫn nói thầm : — « Minh tài đức chi mà được vợ đến thế ? Bỗn phàn minh là phải yêu kính lại hết bực. Ngày Đoàn-hữu-Minh ơi ! Nếu mi dè cho người hết lòng hết dạ thương mi phải vì mi mà rầu thi mi là kẻ khốn nạn dê-liên lầm. Phải nhớ rằng ở thế gian này không có người đàn bà nào hơn vợ yêu dấu của mi. »

Mấy hôm sau thầy vẫn ưa ở nhà, không siêng đi coi-sóc công việc làm tại vườn nữa. Thầy nói :

— Còn không mấy chút nữa là xong.

— Vợ hỏi : chừng nào về nhà mới ?

Chẳng dè một câu hỏi ấy mà làm cho chàng một cái vắn đề khó giải.

À ! Chừng nào về nhà mới ? Thầy cũng tự nghĩ...

— Về lúc này cũng được, nhưng hay hơn là chờ hết mùa mưa ; vì vách mới sơn còn hôi ; bàn ghế mua chưa kịp dũ.

Rồi Thầy cũng hỏi thăm lấy minh : « Về lúc này cũng được mà sao không về ? Khốn nạn ! Ta thuở nay không hề dù-dự, không hề khi nào... »

« À ! mà vì sao ta phải kiêm lời lừa thè kia ? Ai xui khiến ?... »

Thầy muốn thú thiệt với vợ và năn-ní rằng : « Minh ôi ! Có một người đàn bà lịch-sự lắm, hết lòng thương tôi, nhưng tôi không thương lại được, bởi tôi nguyện trọn đời

## Đò cù ra mới

Bồn-hiệu mới mè tiệm xi đô vàng bạc vân vân, như đồ phụ tùng xe hơi xe kéo xe máy muôn nia, vàng bạc giá rất rẻ hơn nơi khác, đồ làm nhôm lợ.

DỒNG-LỢI

72 Rue Amiral Dupré 72 Saigon  
(Tục kêu đường Thủ-đức)

KÈ LÀM NGƯỜI CHỦ Tác-giả HỒ BIỀU-CHÂN, ai đã coi tiểu-thuyết của ông như Cay dâng mùi đời, Nhơn tinh ấm lan lanh, v. v..., đều chịu là nhà viết văn hay. Bộ Kè làm người chịu là bộ trước bộ Vì nghĩa vì tình đã đăng trong PHU-NỮ TÂN-VĂN, trọn bộ 1 cuộn : 2\$00. TẤM LỘNG NGHĨA HIỆP, là một bộ xã-hội tiểu-thuyết, tả một chàng nghĩa-sĩ nặng lòng vì nước, sau quả rõ mặt anh hùng, lưu danh trong sử Việt-nam, đáng làm gương cho người soi chung, tác-giả : Lê-bảo-Qiang, trọn bộ 2 cuộn : 0\$80. HAU TAM QUÁC đã ra đời, dặng độc-giả rất hoan-nghinh, đang in tiếp, mỗi cuộn 0\$10. Ông xa, theo giá tiền trên đây mà gởi, khỏi trả tiền trước, không gởi lánh hóa giao ngan.

TIN-ĐỨC THU-XA.  
37, rue Sabourain, SAIGON.

## Công-ty Việt-Nam Bảo hiểm xe hơi

Hội nặc danh 200.000 p.

56 — Rue Pellerin — SAIGON

TÉLÉP. № 748

Công-ty này bảo hiểm xe hơi đóng một giá tiền và một thè lệ như các công-ty của người Âu-châu ở đây.

Nhưng có phần ích-lợi đặc-biệt hơn là chủ-xe khôi phải đóng một số tiền phụ thêm mà đến khi công ty có bồi thòng thì bồi thường trọn chờ chủ xe khôi chịu một phần như lệ các công-ty khác.

## MỸ NGHỆ BẮC

Bồn tiệm kính trình quý khách rõ. Lúc này bồn tiệm có rất nhiều: Kép ghế salon, mặt nu, mặt da, tủ thờ, tủ kiếng, bảng trắc, gỗ, cần chạm rất dẹp.

Đồ đồng lộc, đồ đèn kiệu lợ. Đồ thêu màu v. v.

Xin quý vị chép cở bồn tiệm rất mang ơn !

ĐỒNG-LỢI  
105, rue d'Espagne — SAIGON  
Kép dinh Xà-Tây

thương một vợ hiền rất quý hóa của tôi thời. Tôi cũng có lúc động-niệm thật, nhưng tôi tĩnh-ngoè rồi : tôi thương ai là tôi bạc-bảo với mình, tôi là kẻ xâu-xa nhất trong xã-hội. Tôi thè với mình rằng tôi không ở hai lòng. »

Nhưng thầy lại cười thầm : « Ngu ! Rõ tôi là dứa ngu : đã có cái cao-dãm đánh-dỗ nỗi cái lòng hiếu-sắc thi phải khoe làm chi cho ròm ? Vã lại cũng chẳng hay-ho gì. Còn điều nữa, là « người ta » thương minh mà không được thoả-vọng, ấy là khò tâm rồi ; minh dả không doái-hoài lại còn khoe ra, lấy làm điều tự-đắc, há chẳng ác, chẳng hèn lâm ru. »

Vì ai mà « người » khõ tâm ?

Thầy buồn ! . . . Trong trí bỗng hiện ra cái nét Âu-sau, « ai » khiếu cho thầy phải nao nao, nghĩ vơ nghĩ vẩn . . .

Cái người ở đâu mà khéo da tinh ! Da tinh lại mặn-mà, tưống dùng hai câu thơ cũ mà khen cho, cũng không là quá đáng :

Chim dày nước cá lờ dờ lặn,

Lửng da trời nhạn ngắn ngọt sa.

Nhưng thầy vẫn là người chín chắn, thầy dặn lấy minh : « không nên di vườn ». . .

Thật, từ đó về sau thầy không di vườn. Ngoài giờ làm việc thi xem sách, vẽ tranh hoặc chụp ảnh chơi ; buổi nhàn-hạ thi lấy sự vui vầy với vợ con làm thú vui.

Hạnh-phúc nào hơn hạnh-phúc gia-dinh !

... Ngày kia cô Thương đến thăm. Cô Dung niềm nở tiếp dãi ân cần. Đoàn-hữu-Minh hỏi chuyện qua-loa rồi sang phòng sách. Bỗn có người di thơ cầm vào một cái giay-thép, chàng mở ra xem thầy như vầy :

## Làm đồ bằng Cầm-thạch Carrare

(CỦA XỨ Y-ĐẠI-LỢI)

Lanh làm mũ theo kiểu Annam và kiểu Tàu.

Lanh làm bình, tượng và xây lót đá cầm-thạch có đũa hàng và đũa màu.

Có đá làm sẵn rồi và đá còn nguyên chất.

Lanh họa đồ và định giá công việc của thân-chủ đặt.

TÍNH GIÁ NHẸ

Do nơi: M. VILLA Ingénieur

N° 43, Rue de Massiges Saigon

TÉLÉPHONE: N° 955

Đến Saigon nhà siêng Nam việt. Tôi nghiệp

Josiane

Thầy lật đật xếp mảnh giấy xanh ấy lại, run rẩy, bối bối, nắm xuống ghẽ bối...

Vì sao có hai tiếng tội nghiệp ? Thương hại dữ chua !

Nhung mà không !

Không thế nào đi ! Mảnh giấy xanh này là lá bùa quái yểu-ma xô dục người vào nèo khõ ! Mặt mũi như vầy... lòng dạ nhu thê sao ?... Em Dung ! anh không đi đến người gái lảng lơ kia đâu !

Mà...

Mà sao lại không đi, nếu minh có lòng chon-chánh ? !

Mình sẽ khuyên « ai », sẽ dẫn giùm ai vào nèo phải... Tôi nghiệp ! Tôi nghiệp thật !... Ôi ! mà thà đừng đi ! . . .

Không biết đừng đi hay nên đi, chàng khoanh tay ngó xuống, lui, rời, trong phòng ; rồi mang vò, bận áo, rồi bắt nơ, rồi lại muỗn cởi ném bỏ !...

Không đi !

Người tớ già bước vào.

— Bầm, ông sửa soạn đi ?

(Còn nữa)

Quí vị gởi mandat mua sách « Cái Án Cao Đài » thì xin nhớ để cho M. Trần-Quý chờ dùng để cho M. Nguyễn-Đức-Nhuận. Vì nào mua một vài cuộn thi xin gởi cờ hay là mandat lại, chúng tôi không gởi cách lành hóa giao ngan.



Rượu Cognac tốt nhất hạng

Đại-lý độc-quyền

L. RONDON & C° LTD

16, đường Boulevard Charner Saigon



## Phản Nhị Đóng

### Thằng Tân

Thằng Tân đi học trong trường, đến giờ ra chơi, dắt một bạn-hữu là thằng Cầm, ra nơi góc trường mà đánh trống, ruồi thời hiện bê cái lồng-dèn của trường. Thằng Cầm nói : « Bây giờ nói đây không ai, duy tôi với trò mà thôi ; ấy vậy mau mau bỏ đi chỗ khác, chắc là không ai biết mình làm bê. » Thằng Tân nói : « Không dặng đâu, mình làm vậy thì có một điều lỗi về việc khi trả nữa. Vâ lại, thầy chúng ta không biết tại ta dập bê, chắc là quở trách người quét trường dày, chứng ấy lại thêm một điều lỗi nữa. Thời thôi, mình làm mình chịu, thà nói cho thầy mà chịu phạt, thi còn khà hơn là đê vậy mà quên tánh khi man. » Thằng Cầm nghe nói như vậy, biết mình nói quấy, mặt có sắc thận.

Thằng Tân vào thura với thầy mà chịu lỗi về việc dập bê cái đèn. Thầy nghe nói có ý khen thầm, liền bước ra chỗ ấy mà xem, thấy thằng Cầm đứng đó, mặt có sắc thận, thi lấy làm lạ mà hỏi : Thằng Cầm thuật rõ mấy lời thằng Tân đã nói. Thầy khen rằng : « Như vậy thi cũng đáng khen cho hai đứa bay, một đứa thi giữ tánh ngay thiệt, thà chịu phạt mà không chịu khi man ; còn một đứa thi muôn làm ơn cho anh em bạn, mà mổng lòng khi trả người trên : tuy cũng có lỗi dó chút, song nghe lời phải biết thận thi ngày sau chắc là không làm như vậy nữa. Thời, ta tha lỗi cho hai đứa bay. » Hai đứa ấy đều vui mừng.

*Con trẻ phải nhớ, làm lỗi mà biết chịu lỗi mình, thi tốt hơn kiêm dèn gian trá mà chời cho khỏi tội.*

M. H. S. G.

### Bài toán mới

Có một đàn chim, không biết là bao nhiêu con, dập xuống một cái hồ sen, cũng không biết là có bao nhiêu bông. Chỉ biết mỗi con chim đậu trên một cái bông sen.

Nhưng khi chim đậu hết bông sen, thi té ra còn dư lại một con không có bông đậu, nên chúng nó cũng bay lên hết.

Một lát chúng nó lại dập xuống. Lần này thi hai con đậu chung một cái bông sen. Khi chim đậu hết, thi còn ra một cái bông sen không có con nào đậu.

Bây giờ hỏi các em coi có bao nhiêu chim và bao nhiêu bông sen ?

Bài toán này các em chịu khó suy nghĩ, toán bằng miệng cũng ra liền, không cần phải đặt con số.

Những đám tiệc lớn thi đều dùng rượu sâm-banh « MARQUIS DE BERGEY »

### Câu đố giải trí

#### Giải bài toán giá trâu bò.

Kỳ trước, có ra cho các em bài toán rằng có ông già đi chợ mua 1 con trâu, 1 con bò và 1 con ngựa. Khi về, người ta hỏi ông, giá mỗi con bao nhiêu, thi ông tức giận mà nói :

Trâu bò giá 148\$00

Bò ngựa giá 134.00

Ngựa trâu giá 156.00

Vậy các em tính giùm coi giá tiền ba con thú ấy mỗi con bao nhiêu ?

Cách làm như vậy đây :

Trước hết các em nên nhận rằng khi người ta hỏi, mà ông già nói con này với con kia giá là bảy nhiêu, con kia với con này giá là bảy nhiêu, ấy là ông ấy cộng chung lại với nhau mà nói ; giá tiền con nọ kéo chằng với giá tiền con kia, thành ra mỗi con hai giá. Bởi vậy nay mình phải cộng số tiền ông nói đó, mà chia làm hai, nghĩa là lấy một nửa, thi giá tiền chung cả ba con là chừng đó.

Trâu và bò 148\$00

Bò và ngựa 134.00

Ngựa và trâu 156.00

Cộng là 438\$00

Rồi đem chia số 438\$00 ấy ra làm hai, thi là 219\$00. Số 219 đồng ấy, chính ra giá chung cả ba con.

Bây giờ mình kiểm coi mỗi con giá là bao nhiêu thi đê lắm. Cứ lấy số tiền kề chung cũ hai con do mìeng ông đã nói mà trừ với số 219\$00 thi tức là biết được giá con kia. Ví dụ như ông nói trâu và bò 148\$00, vậy các em thử nghĩ coi, các em đã biết cả ba con vật cộng lại giá là 219\$00 hết thảy, mà nay con trâu và con bò đã hết 148\$, thi rõ ràng còn dư ra bao nhiêu là giá con ngựa vậy. Mà bò ngựa kề chung là 134\$00, thi còn dư ra bao nhiêu là giá con trâu. Ngựa trâu kề chung là 156\$00, thi còn ra bao nhiêu là giá con bò. Đó là một điều rõ ràng lắm.

Kết quả như vậy :

219 - 148 = 71\$00 là giá tiền con ngựa,

219 - 134 = 85\$00 là giá tiền con trâu,

219 - 156 = 63\$01 là giá tiền con bò.

### Nhớ ơn cha mẹ

Uống nước sông, nhớ đến nguồn  
Ăn quả chín, nhớ kẻ vun, người trồng.

Mẹ cha đắp nấm, khizi dòng,

Làm con phải dốc một lòng đến ơn.

NHI-ĐỘNG LẠC-VIỆN  
(của ông Nguyễn-vân-Ngọc)

### CHUYỆN VUI CHO CON NÍT

#### Chuyện ba người lính

Hồi xưa có ba người lính, ở nơi chiến-trường mǎn khóa lính trở về, ngày đi đêm nghỉ, trải nắng dầm sương, thật là khổ sở. Một buổi kia, ba chàng đi tới một khu rừng rậm mà bấy giờ trời cũng đã gần tối mịt rồi, bèn rủ nhau ngủ lại trong rừng để qua sáng mai sẽ đi. Song trong rừng ấy có nhiều hổ-lang độc-thú, ba chàng cất phiền nhau, hai chàng ngủ lì một chàng thức để coi chừng. Nếu anh ngồi gác mà có mệt mỏi quá, thi phải gọi anh kia dậy ngồi thế cho mình ngủ.

Cắt dặt đầu đê yên rồi, hai anh ngủ trước, mới dặt mình nằm xuống đã ngay kho-kho. Còn anh ngồi canh lượm canh khô xếp đống lại, nheo lửa mà đốt dặng sưởi cho ấm. Ngồi được một lát, thình lình thấy trong bụi cây um tùm, có một thằng lùn bận áo đỏ chạy ra hỏi : Ai đó.

Anh lính gác đáp rằng :

— Một người anh em chờ ai, ở chiến-trường về tối đây trời tối, nên ngủ lại trong rừng này một đêm, mai đi.

— Té ra các-hạ (1) là lính bị thương ở chiến-trường về sao ? Tôi thắt lề quâ.

Người lùn nói rồi, lấy ra một cái áo thiệt lớn, đưa cho anh lính mà nói rằng :

— Tôi cho anh cái áo này, lúc nào anh muốn cầu ước chuyện gì, cứ vắt cái áo này lên vai, thi điều anh cầu ước sẽ tới liền.

Người lùn nói đoạn, xá một xá rồi đi.

Bây giờ tới anh lính thứ hai dậy gác thế cho anh thứ nhứt đi ngủ. Anh lính thứ hai ngồi bên đống lửa một chặp, thi người lùn bận áo đỏ lại ra hỏi : Ai đó ?

Người lính cũng nói :

— Chúng tôi là lính di đánh giặc, bị thương về đây, tối rừng này thi trời tối, cho nên ngủ lại đây một đêm, mai đi.

— Té ra các-hạ là lính bị thương ở chiến-trường về sao ? Tôi thắt lề quâ.

— Người lùn nói rồi, lấy ra một cái túi đựng vàng đưa cho anh lính mà nói :

— Vàng trong túi này, càng xài càng có nhiều, không có bao giờ hết. Xin các-hạ lấy cái túi này mà dùng.

Đến lượt anh lính thứ ba dậy gác. Lần này người lùn bận áo đỏ cũng ra, hỏi như trước và cho anh một cái túi, lại dặn rằng :

— Bất cứ lúc nào, hè thõi cái túi này, thi mọi người đều chạy lại nhảy múa, và ai nấy đều quên chức vụ của mình.

Qua sáng hôm sau, ba người lính đều thức dậy, cùng nhau kè lề sự gặp gỡ hối hả, mìng người đều đem khoe lè-vật của người lùn đã cho. Rồi bèn nhau rằng : « Anh em ta đã có ba món hưu bối như vậy, thi cầu chuyện chí mà không dặng, nay anh em ta nên nhơn cơ-hội này, di du-lịch chđ này chđ kia, cho ròng con mắt. »

Ba người đều đồng ý nhau, tức khắc ra đi.

Ba người dắt nhau đi lồng bồng, không có mục đích gì bđ, cứ ngày đi đêm nghỉ, khát uống đổi ăn, lâu ngày rồi ai nấy đều ihấy trong mình mìng mệt, thi chán nản hết,

(1) Các-hạ là tiếng xưng với người trên, mà mình kính trọng.

không muốn đi nữa, lại muốn có chỗ nào cửa cao nhà rộng, cùng ở với nhau cho yên thân.

Khi đó anh lính thứ nhứt bèn vắt cái áo lên vai, mà cầu được một tòa cung-diện thiết là nguy nga rực rỡ. Lập tức có tòa cung diện nguy nga rực rỡ hiện ra ở trước mắt. Có một cái điện làm bằng thủy-tinh, có vườn bông đủ các cây thơm bông quý. Có trâu dê và các thú-vật tung đòn tung lù, đương ẩn cỏ và dồn chơi ở phía sau điện. Một lát, thầy cửa cung mở ra, có ba cô xe từ-má thiết lớn, mỗi xe có người đánh ngựa, từ trong cung chạy ra, vòng lay mời ba vị binh sĩ lên xe về cung.

Từ đó trở đi, ba người ở trong cung, mìon phan như ý. Về sau, anh em thấy ở đó lâu ngày, cũng buôn, liền rủ nhau thu-xếp mọi đồ vàng bạc châu báu ở trong cung, rồi cùng nhau ngồi ba xe từ-má, định di thám vua ở nước lân-bàng. Ông vua này thấy có ba vị quý-hách đến chơi, rất là vui mừng, tiếp đãi theo bực thượng-tần ; lại gọi nǚ-nhạc ra múa hát và dâng rượu. Vua mời ba người ở lại trong cung chơi ít bữa.

Vua nước ấy có một người con gái, hồn nhỏ có học phép yêu, song nội trong cung không ai biết rằng công-chúa có phép thần-thông hết. Từ khi công-chúa thấy phu-hoàng mời ba người lính ở lại trong cung chơi, thi công-chúa vẫn tưởng rằng ba chàng ấy đều là con vua cháu chúa chi đó. Bữa kia, công-chúa thấy anh lính deo cái túi kỵ-quái, liền hỏi vì đâu mà có và cái túi đó để làm gì. Anh lính ngu-xuẩn quá, đem chuyện thiệt mà kè hể đầu dưới gốc-ngọn. Liền đêm hôm ấy, công-chúa may mìng cái túi bạc, giống y cái túi bạc của anh lính, giống nhau đến đỗi chàng ai có thể phân-biệt dặng. Qua chiều bữa sau, công-chúa cho thị-nữ ra mời ba vị quý-hách vào trong cung minh dự yến. Ba chàng uống rượu say quá, ngủ quên đi mất, công-chúa liền lấy cái túi thiêt của anh lính mà đeo cái túi giả vào. Anh lính không hay không biết gì hết.

(còn nữa)

Rủ trong THIỀU-NIÊN TẬP-CHI của Tàu.

### Không mua rát ướng :

Từ ngày 10 Septembre, hiệu VĨNH-TÂN ở chợ-cù Saigon vì thời mua bán nên bán solde hàng hóa thiệt rẻ hết chò nói.

Bán không kê vòn... nên mua, nên mua.... bò qua rát ướng.

Nước suối CHATELINE nhẹ nhàng và tinh khiết