

NĂM THỨ NHƯỚC – SỐ 17

GIÁ: 0 \$ 15

22 AOUT 1929.

Phụ-nữ Tân-vǎn

TUẦN BÁO XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

DEPOT LEGAL
• INDOCHINE •
N° 11770



Phản son tô điểm sơn-hà,
Làm cho rõ mặt đàn bà nước Nam.

TÒA BÁO

(RÉDACTION ET ADMINISTRATION)

N° 42 — Rue Catinat — N° 42

SAIGON



h. huij

22 AOUT 1929

Đại-lý độc-quyền

**HÀNG
BOY-LANDRY**
**Saigon — Haiphong — Hanoi
Thakhek — Shanghai**

NĂM THỨ NHÚT. — SỐ 17

XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

PHỤ NỮ TÂN VĂN

TÒA SOẠN: 42, Đường Catinat. — SAIGON.

SÁNG-LẬP
Masters NGUYỄN ĐỨC NHUAN
Mua báo, gửi bài,
trả tiền xin để cho:
M. NGUYỄN ĐỨC NHUAN
Tông-Lý
Phụ nữ Tân Văn.
42, Rue Catinat,
SAIGON

CHỦ-NHIỆM
M. NGUYỄN ĐỨC NHUAN
GIÁ BÁO
Một năm..... 6\$00
Sáu tháng.... 3.00
Ba tháng.... 1.50
Lé mua báo xin trả
tiền trước.

VÂN-ĐÊ NỮ-LƯU GIÁO-DỤC

Phàm muôn việc ở đời, có bàn di nói lại mới tỏ bày
hết được lè phài ý hay, vì mỗi người có một ý-kiện
riêng. Nhận những ý-kiện phô-bày ấy, ta suy xét cho
kỹ, rồi mới thi-hành, thì công cuộc mới mong có hiệu
quả.

Từ khi phong-trào tân-học lan khắp trong nướ',
thường thường trên các báo-chương vẫn có bàn dèn
nên giáo-dục nước nhà. Người nào có nhiệt-tâm với
việc giáo-dục, vì những việc hoặc mắt đã trông, hoặc
tai đã nghe, mà dem diệu hay lè phài cảnh-tinh quoc-
dân, thi người xướng cũng đã có kè họa, chờ không
đèn-nỗi trông đánh ngược, kèn thổi xuôi. Bởi những
lời nghị-luận chơn-chánh ấy rất ích lợi cho nền học
mới, chờ không phải là những lời nói hoang-dường
vu-vọng gi đâu.

Ta hãy xem như người nuôi chăn súc-vật, còn cần
khảo-cứu dè cho giờ mỗi ngày một tót; trông loài
thảo-mộc, còn phải chọn dàt tót, dè cho cây sanh hoa
này trái, huống chi cách dưỡng-dục nhân-loại, lại
không biết lưu-tâm chú-ý dèn hay sao?

Bát luận là dàn-ông hay dàn-bà, có được chịu ơn
giáo-dục lương-hảo thì nhân-cách mới được hoàn-
toàn. Phụ-nữ dã là một phần-tử của quoc-gia, tất
cũng có một phần nghĩa-vụ dồi với nhà với nước.
Tuy nói là có nghĩa-vụ, nhưng nghĩa-vụ của người
dàn-ông và nghĩa-vụ của người dàn-bà cũng có khác
nhau. Dàn-ông có nghĩa-vụ gánh vác công việc ở ngoài,
dàn-bà có nghĩa-vụ gánh vác công việc ở trong,
thê thi chức-vụ nǚ-lưu ở chòn gia đình, thật là một
cái thiền-chức nặng-né, đáng quý đáng trọng; ai
là người biết nghĩ, còn dám coi thường coi khinh!

Muốn cho phụ-nữ có đủ tu-cách ấy, tất phải nhờ
về sự học, người ta nên không có công-phu học-van,
thì tinh-thần mờ tối, chàng khác chỉ cái lười cày bò
xết, rồi cũng thành ra đó vô-dụng mà thôi. Trong sách
Nữ-huân của Fénelon tiên-sanh có nói: « Người con

gái nào không trông nom được việc già-dinh cho châu-tât, thi cái nguyên-nhân chỉ tại vô-học mà thôi... » Ta
xem đó dù biết rằng việc học không những là cần
cho nam-giới, mà cần cả cho nữ-giới, để thêm hạnh-
phúc cho nhân-loại nứa.

Ôi l sự học không phải chỉ là một cái nắc thang
đè cầu lè công-danh phú-qúy mà thôi. Cái mục-
dich cao-thượng nhứt là « học cho biết đạo làm
người ». Cầu ây về phần nǚ-học lại càng thích-hợp làm.
Nếu con gái di học mà hết thầy người nào cũng chỉ
khu khu vào hai chữ « khoa-danh », thi sự kêt-quả
sau này chưa biết hay dở thè nào. Trong tri dã mờ-
màng đèn cái đường danh lợi, thi con mắt tát cũng
không trông xa ra khỏi được ngoài cái ván-bàng,
nhưng nếu tránh lèo giựt gài được đà đánh, chỉ sợ
xây chun lờ hước thi làm sao? Cứ xem ngay như
bọn nam-tử hiện-thời, đã biết bao nhiêu người học-
hành dở-dang, đèn lúc quay về, thành ra vô nghệ-
nghiệp! Ta coi cái gương hiện-tại, ta nên ngàn ngừa
cái sóng tương-lai, không nên xô đẩy những bón liều
yêu dào tơ vào chỗ sóng mè bể khổ, mà xưa nay
những bọn nam-nhi đã nhiều người chiếm đàm vào
rồi.

Nói thê hoặc có người phản-dối rằng: như vậy thi
di học chàng cũng uồng công làm ư? Lời nói ấy
thoạt nghe cũng có lè phài, nhưng ta phải biết
rằng: sự giáo-dục mở ra, cót dè khai dàn-tri.
Vẫn biết rằng chòn học đường là nơi đào-tạo nhân
tài dè ứng-dụng cho đời, nhưng buổi mới đầu còn
thiều người giúp việc, nên nì có bằng tót-nghiệp là
đắc-lụng ngay. Nay trình-dột-tiền-hoa trời ngày mệt-cao,
sự học cũng theo đó mà thêm khó, chỉ những người
có thiên-tánh thông minh và nhờ được già-tư phong-
túc, thì mới có thể theo dõi cho đèn nến đèn chòn, đè
sau này bước chun vào con đường công-danh; còn
nhứt ban quoc-dân chỉ nên học lèp phổ-thông tri-thức
là đú.

22 AOUT 1929

PHỤ-NỮ TÂN-VĂN

10

trong cái túc-khiên của nàng rồi. Người ta di thanh-minh, trong thấy mă Đạm-tiên không sao, nàng Kiều trong thấy mă Đạm-tiên hì động lòng thương xót. Người ta gặp Kim-Trọng không sao nàng Kiều gặp Kim-Trọng thì dan diu mỗi tình. Đêm khuya nă ười ta nghĩ-ngoi, nàng ngồi nghĩ-ngoi xa gần, tâm tình lai-lâng. Thật là tự mình đem buộc mình vào cái sầu cái khổ. Nàng vốn có tinh thông minh và dã di học, thi còn lại gì những điều luân-lý của người phương Đông ta mà lại một mình sang nhà Kim-Trọng, nhưng cái nghiệp mà mình đã deo vào thân nó xô đẩy ra như thế. Có những điều ấy thì mới có cái sầu, cái khổ, theo đuổi đến chết mới thôi. Đến khi gặp con già-biển, phải bán mình chuộc cha, nàng đã biết giắt con dao vào lưng, lại còn không biết lấy cái chết làm vi h hay sao? Nhưng nợ đã trả đâu mà hỏng trốn nợ. Lúc dã vào tay Mã Giảm-sanh, biết là mặc tay bom già, nàng đã toàn liều mình cho khỏi nhớ-nhuốc, nhưng lại sợ lựi đến song thân. Về đến nhà Tú-bà, cực chẳng dã, nàng đã liều mình với con dao. Nào ngờ nợ chưa trả, liều mình sao được. Ở lùn Ngưng-bích chẳng qua là thế hất-dắc-dã, trong thấy Sở-Khanh, tưởng là gặp người lể-dộ, thi dã làm thân trâu ngựa cùng dành. Ngày dã muốn thoát thân ra khỏi vòng, lại bị vòng thắt chặ lại. Con người ta đã đến những bước như thế, xoay mặt nào cũng không được nữa, thi dành phải chịu liều là xong. Song liều cũng không được.

Ma đưa lối, quĩ đưa đường.

Lai tìm những chốn doan-trường mà đi.

Thúc-sanh ở đâu đến đem nàng về làm bé. Được như thế, cũng tưởng là may, dã cực khổ cũng dành chịu. Song cái nghiệp còn kia, nó dã buông mình ra dã. Cõ Hoan-thư làm cho dày-dọa, chán rồi cho nàng ra ở chùa. Nào ở chùa có yên! Thúc-sanh lại đến nói chuyện để cho Hoan-thư bắt được. Còn lại gì thói ghen của tiểu-thư, nếu không xa chạy cõi bay, thi chưa biết đến thế nào. Nhưng dã dâu, lấy gì mà độ thân, nột mình bơ-vơ, chiếc bách giữa dòng, thói thi lấy mấy cái dò thờ để phòng độ nhứt. Ngày dã vì mấy cái dò thờ ấy mà ở chùa cũng không được. Đến khi dã vào họ Bạc rồi, còn nói gì nữa, cả chum chim lồng, người ta bắt thế nào mà chẳng phải chịu. Gặp được Từ-Hài, tấm thân hơi nhàn, cái hờn giận dã nguời-người. Song có cha già mẹ yếu thì sao? Vả, hay gi nghè làm giặc, vây bảo chồng đi theo con đường chánh có hơn không? Biết dã lại nác lừa mưu gian. Đến lúc hùm thiêng thắt thế, một mình nàng trong đám loạn quân, tan hoán tè-mè, còn nghĩ gì đến nhục vinh nữa. Lần lần nghĩ ra thi chí còn cái chết là hết. Sóng Tiền-duong dày là chồ trả xong nợ, hòng nhan đến đây mới hết kiếp.

Nghiệp ấy hết, còn nghiệp khác. Vì cái thân Kiều tuy phải dày-dọa, nhưng cái tâm của nàng lúc nào cũng khăng khăng giữ điều hiểu nghĩa cho nên dã kết cấu thành cái nghiệp tốt. Ông Trời cần nhắc cái công-dức của nàng, bi cho được hưởng cái nghiệp mới ấy. Vậy nên dã xuống sông Tiền-duong lại nồi lên, gặp Giác-duyên để về nương náu chốn Thiền-môn. Song về với cha mẹ và tái hồi với Kim-Trọng là cái số-nghuyên chung thân của nàng Kiều, vậy cho nàng được man-nguyện, thật là không đèn bùi gì hơn nữa.

Cái thân béo bợt trôi dạt hàng mươi mấy năm, mà tẩm lòng vẫn trong sạch:

Gương trong chảng chút bụi trần

Cái trong sạch của nàng Kiều là cái trong sạch tinh-thần, chờ nên cuộc tái hồi với chàng Kim, cũng chỉ là cuộc tái-hồi tinh-thần mà thôi.

Nói rút lại, trong đời nàng Kiều có hai cái nghiệp: cái nghiệp cũ đến sông Tiền-duong là hết; cái nghiệp mới khởi đầu từ lúc Giác-duyên vớt nàng lên. Cả đời nàng trước sau tóm lại ở mấy lời bà sư Tam-hợp nói với vãi Giác-duyên.

Vậy hiểu truyện Túy-Kiều là hiểu được một phần đạo Phật. Trái lại, có hiểu đạo Phật mới hiểu rõ truyện Túy-Kiều. Người sa ai cũng nặng về cái kiếp luân-hồi, chìm nồi ở trong bể khổ. Cái có với cái không cứ thay đổi nhau mãi, nhưng cái còn lại, không bao giờ mất, là cái lòng thương. Ta thương nàng Kiều là ta thương một phần trong nhân-loại vì mê muội mà gây thành những nghiệp ác. Ta thương người cho nên mới có lòng từ-bi bác-ai, muốn cho người ra khỏi cái đau cái khổ, muốn cứu sanh độ thế như đức Phật Quan-âm.

Truyện nàng Kiều là truyện « đoạn-trường », ai đọc truyện ấy mà không đau lòng là người không có tâm. Hai chữ « đoạn-trường », nghĩa dã áo-não và dã dù ý-nghĩa lắm rồi, còn phải hỏi rằng nên khen hay nên chê làm gì nữa. Người ché nàng Kiều vị tắt lâm sự dã có cái tâm-địa được như nàng Kiều, mà người khen nàng Kiều cũng vị tắt dã hiểu hết nỗi niềm tâm-sự của nàng Kiều. Chỉ bằng ta gữ tâm lòng thương, thương cái số kiếp con người ta nhiều nỗi khát khe. Ta thương người thi sanh ra có lòng yêu người, muốn phán chấn làm những sự cứu người. Cứu người là phúc cho người, nà lại là phúc của Trời để dành cho ta:

Duyên ta mà cũng phúc Trời chi không

Đây là phần luân-lý, phần cao-thượng, trong truyện Túy-Kiều. Vì có cái ý-nghĩa ấy cho nên tuy có người ché, nhưng bao giờ cũng vẫn có người thích xem vậy.

Trần trọng-Kim

Rượu La-ve LARUE dã ngon
mà lại thiệt mát.

Cái án Cao-Đài

Là cuộn sách nghiên-cứu về đạo Cao-Đài rã rò ràng, bàn bạc rất đúng đắn. Có lược khảo cả Giê-Su, Khổng-tử, Phật, Lào-tử v.v. và bình-phẩm mọi cách tổ-chức và hành-động của đạo Cao-Đài.

In giấy thiệt tốt, dày 160 truong, giá bán 1\$00 một cuồn. Ở xa gởi mua, xin phụ thêm 0\$12 tiền gởi.

Có gởi bán tại báo-quán PHỤ-NỮ TÂN-VĂN.

22 AOUT 1929

PHỤ-NỮ TÂN-VĂN

ĐÁP TÀU ANDRÉ LEBON

23 Juillet 1929

Bến trảng trên biển Trung Hoa

Tối dương ngũ ngon-trong phỏng, thịnh linh thức dậy. Trong minh nghe khò chịu; đầu hơi nặng. Dở đồng-hồ ra thấy vừa hơi ba giờ. Nhớ lại sáng nay thi tới Singapour, bèn mở rương lựu một bộ áo quần lót. Minh không phải là người chán đời, cho nên cũng ra ăn mặc đẹp. Lấy dao cạo râu; mặc y-phục xong, đi thẳng lên sân tàu.

Gió thổi mạnh, nghe hơi lạnh. Sân tàu vắng vẻ không ai: ghế bỏ ngồi-ngang ra đó.

Trảng vắng-vặc; nước biếc, trời xanh. Dờm lên nbin đường ngan hả cảnh thiên-nhiên đẹp thật.

Song tôi không phải là thi-sĩ, cùng với Tagore tiên-sanh không phải là đồng-môn, cho nên dỗi với cảnh lồng-lộng này, không nảy ra được câu thơ nào cả. Sóng bè cuồn cuộn, sóng trong lòng minh cũng cuồn cuộn. Cái diệu huyền-ca ở trong tâm minh lõa với diệu quán-thiên trong cung Quảng-Hàn. Dẽ chịu lầm.

Mình vốn là nỗi những nhà nhỏ, dã từng trong bao nhiêu đời, khi ngồi thuyền sông Hương, khi thong dong qua mây rặng đèo Ngang, mà phát ra những câu thi tuyệt đẹp. Song mình có khác với hực lao-đong mặc-khách một điều là mình vốn ưa sự hành-động, sự thiêt thực hơn là câu thi khéo.

Đầu dã hết lảo đảo, tôi lại nằm ghế dề chờ sáng. Bởi người được mấy khi ngắm cảnh trảng trên biển lớn! Vày mà ngâm có mấy phút dã thấy mỏi lòng rồi. Cho bay minh không phải là người ở trong phái của ông Nguyễn Bình-Khiêm là phái chuông sự « Thanh-nhàn », và lấy trảng thanh' nước biếc làm bạn.

21 Juillet 1929 Ghé Singapour

8 giờ sớm mai, tàu vào bến Singapour. Bến to hơn bến Saigon nhiều; nằm nhầm ở đường biển, thành ra tiện-lợi lầm. Tàu còn ở dâng xa, trong dã thấy cái quang-cảnh đồ-sộ, khác với bến Saigon. Chuyển này, có mấy nhà champions Annam sang tranh với họ i quán-quâ i Malais, cho nên đồng bào ta là ông Phò, làm việc ở một bảng buôn lúa zô ra bến để tiếp rước anh em.

Ông Yên nói với tôi rằng: « Tôi gặp mấy ông như vầy thiêt là mừng lầm. Nhân tàu đậu ở đây bảy giờ, xin mời ông và các bạn về nghỉ nhà khách-sạn chơi với chúng tôi, rồi chúng tôi sẽ đưa đi xem thành-phố 11 giờ, chúng tôi hiệp nhau ở hiệu Đông-Thiên, là hiệu cao-lầu Tàu, để ăn cơm cho vui. »



Quang-cảnh một đường lớn ở Singapour

Còn nhà cửa phố phường thì dồ sộ lầm. Thành-phố không lớn hơn Saigon, mà dân-cư đông hằng ba. Nhà nào cũng là nhà « không-lồ »; dã rộng lớn, lại cao cho đến 6 tầng lầu.

Đường cõu trảng dãu hắc, và rộng lớn xấp hai, ba lần dâng ở Saigon. Không có trồng cây.

Tới đây dã thấy cái quang-cảnh các thành-phố to. Sự di lại dã khó khăn. Linh cảnh sát ở dâng đường nào cũng có. Họ mang mõi tăm bắng dài ở sau lưng, hê bằng xây về lối nào thì xe mới được di về lối ấy. Nghiêm lầm.

Tôi có chú ý hai điều: 1. Không có cảnh sát Hồng-mao rong thành-phố; 2. Không có người Hồng-mao ở lán-lộn với dân thô-trước. Nghe nói họ có khu riêng ở trên mấy cái gò.

Ở đây thi-hành lệ tự-do mâu-dịch, phàm hàng-hèa dem vào thi-trường này khôi phải dò-g thuỷ. Bởi vậy dò bẩn rẻ hơn mọi nơi nhiều lầm. Tôi có mua ít món dò cần dùng.

Ở đây gần dâng xich đạo cho nên nóng quá. Khi tôi khach-sạn, tôi vội-vàng di tâu. Khách sạn rộng lớn, bài trí sạch sẽ, nhà tắm ở một bên phòng lấy làm ưng ý quá.

Nghĩ một lát, rồi chúng tôi di xem phố. Ghé một tiệm Quảng-dong ăn hủ-liêu và « bà-lai » chanh, thật ngon. Người Tàu dinh-nghiệp ở đây còn nhiều hơn ở Cholon; thiêt là một giống dân có cái nghị-lực phi-thường. Kẽ vè mặt quắc-gia và chánh-trí, họ chưa bằng Nhứt, song sự-nghiệp của họ về dâng kinh-tế thi to lớn không biết chừng nào.

Singapour tuy dò sô hơn Saigon, mà tôi xem không lấy làm thích. Nhà lớn, dân đông; người Malais den, người Tàu vàng; xe hơi nhiều; chỉ có như thế, chờ không thấy cái vẻ đẹp ở chỗ nào cả.

Hiệu cao-lầu mà anh e n ông Yên dàn chung tôi đến, là một hiệu lớn ở Singapour. Có thang máy đưa chúng tôi lên tầng trên nhất. Khách ăn đông quá. Xem cùng giỗng như các hiệu ở Cholon.

Ở bến Singapour có rất nhiều xe taxi chịu trước khach. Chúng tôi lừa hai cái xe Ford, vì giá mướn rẻ hơn như. Xe chạy thẳng vào nhà Doan, để cho các viên-chức ở đây khám rương của mấy ban, rồi thi thang lại một nhà khách sạn Tàu rất lúa.

Tối thấy có mấy việc lạ ở Singapour: Xe di bến trái; xe điện rất nhiều, mà chỉ có một loa, và không có đường rãy. Xe kéo rộng lớn, chờ hai người được. Cu li xe phan nhiều là khách Triều-châu.

Còn nhà cửa phố phường thì dồ sộ lầm. Thành-phố không lớn hơn Saigon, mà dân-cư đông hằng ba. Nhà nào cũng là nhà « không-lồ »; dã rộng lớn, lại cao cho đến 6 tầng lầu.

Đường cõu trảng dãu hắc, và rộng lớn xấp hai, ba lần dâng ở Saigon. Không có trồng cây.

Tới đây dã thấy cái quang-cảnh các thành-phố to. Sự di lại dã khó khăn. Linh cảnh sát ở dâng đường nào cũng có. Họ mang mõi tăm bắng dài ở sau lưng, hê bằng xây về lối nào thì xe mới được di về lối ấy. Nghiêm lầm.

Tôi có chú ý hai điều: 1. Không có cảnh sát Hồng-mao rong thành-phố; 2. Không có người Hồng-mao ở lán-lộn với dân thô-trước. Nghe nói họ có khu riêng ở trên mấy cái gò.

Ở đây thi-hành lệ tự-do mâu-dịch, phàm hàng-hèa dem vào thi-trường này khôi phải dò-g thuỷ. Bởi vậy dò bẩn rẻ hơn mọi nơi nhiều lầm. Tôi có mua ít món dò cần dùng.

Ở đây gần dâng xich đạo cho nên nóng quá. Khi tôi khach-sạn, tôi vội-vàng di tâu. Khách sạn rộng lớn, bài trí sạch sẽ, nhà tắm ở một bên phòng lấy làm ưng ý quá.

Nghĩ một lát, rồi chúng tôi di xem phố. Ghé một tiệm Quảng-dong ăn hủ-liêu và « bà-lai » chanh, thật ngon. Người Tàu dinh-nghiệp ở đây còn nhiều hơn ở Cholon; thiêt là một giống dân có cái nghị-lực phi-thường. Kẽ vè mặt quắc-gia và chánh-trí, họ chưa bằng Nhứt, song sự-nghiệp của họ về dâng kinh-tế thi to lớn không biết chừng nào.

Singapour tuy dò sô hơn Saigon, mà tôi xem không lấy làm thích. Nhà lớn, dân đông; người Malais den, người Tàu vàng; xe hơi nhiều; chỉ có như thế, chờ không thấy cái vẻ đẹp ở chỗ nào cả.

Hiệu cao-lầu mà anh e n ông Yên dàn chung tôi đến, là một hiệu lớn ở Singapour. Có thang máy đưa chúng tôi lên tầng trên nhất. Khách ăn đông quá. Xem cùng giỗng như các hiệu ở Cholon.

Sóng ở Án-dô-dương

Thì giờ ít quá, tôi tiếc rằng không được xem khắp Singapore. Có mấy bức ảnh gửi về đăng báo, để đọc giữ xem cho biết cảnh khác nơi Saigon.

Từ đây trở đi là dã vào Án-dô-dương, sóng dữ hơn trước, có thứ sóng ngầm; không thấy dòng to sóng lớn ở đâu, mà tàu lùc-lắc dữ quá; hành khách phải đau nhiều lắm.

Tôi không mửa như nhiều anh em, chờ cũng bần thần lắm. Trong bọn có anh Giàu và anh Khánh say sóng bỏ cơm; các bạn muốn cho vui, mở ra một cuộc diễn-thuyết, để tỏ ý phản-dối với thủy-phủ Án-dô-dương. Tôi được cử ra diễn hai bài, một bài bằng Pháp-văn, một bài bằng Nam văn. Anh em Annam, Trung-hoa, Âu-châu, Án-dô đều vỗ tay khen, sau cùng bài diễn-văn tôi có nói: « Anh em nên cười vira chờ; từ Colombo trở đi, chúng ta sẽ cười dữ ». Tiếng vang-rầm, dàn-áp cõi tiếng sóng; sóng không chịu thua, đánh úm lên tàu, làm cho tôi đương trả tài hùng biện, bị trót từ, đầu cho đến chún. Phần đông hão kéo đến, tôi bèn dẹp cuộc biểu-tinh.

Bỗng nghe chuông rung khắc thường; đó là vì Commandant tàu thấy dòng dữ, mà truyền cho hành-khách di lánh giày cát-bàn. Hành-khách mỗi người mang một xâu giày ấy, lù lượt kéo đi, cứ theo số thứ-tự đến mấy cái Canot phòng nguy. Đây là một cuộc tập luyện để phòng con kiêm nghèo.

Tàu lắc, sóng to, mây ngày rày mệt quá; bữa nay ráng biển mây trang này, khi nào bớt đau đầu, sẽ thuật chuyện các du-học-sanh, nhứt là các nữ sĩ Tau. CAO CHÁNH

Hay dùng bột BLEDINE JACQUEMAIRE
ma muối trẻ con.

ooooooooooooooo
Mây Bà Annam sang trọng !
ooooooooooooooo

**Hay dùng thử thuốc giặt
hiệu NITIDOL GONIN** để giặt
những đồ hàng và các thứ đồ lót mình mìn
mồng. Thuốc NITIDOL GONIN là thứ thuốc mới
chết, giặt quần áo khỏi phải dùng sà-bong, khỏi
phải nấu, khỏi phải trả, không mệt nhọc.

Lấy một chút NITIDOL, bỏ vào chậu nước nóng,
bỏ đồ giặt vỏ rồi di-choi hay làm công chuyện khác;
một lát lấy ra xả và phơi là rồi, đồ đã trắng sạch
mà không dừa không mục.

CÓ BẢN TẠI:

Đại-Pháp Đại-dược-phòng

Đường D'ormay số 81 — 90 Saigon.
Maurice Barberousse. Nhứt-dâng hào ché sú.

Lưu-y-sanh tại Đường-đường Paris.

Thương con nên thương cho phái đường.

Mẹ thì hay thương con, thường tình ai cũng vậy. Song thương không, chưa dù, mà còn cần phải biết cách thương. Nếu không thế thì thương lại thành ra làm hại.

Chị em phần nhiều vì thương con nên hay cưng con. Có nhiều người cưng mà cưng không phải đường, không chịu dạy biếu gì hết, dù con có hư hèn, đại dột tội đâu cũng không dám động tới...

Con nít còn khờ dại dã biết cái gì là phải, cái gì là quấy: nói thì nói bậy nói bạ, ăn thi gặp chí cũng đòi. Vậy mà mỗi khi đòi thứ gì là mẹ mua ngay thứ đó, bắt kè là độc hay không, vì không mua lại sợ con khóc. Thôi thì cho ăn luôn miếng, không còn có điều độ chi hết! Con nít hay sanh ra ôm đau cũng là vì đó. Con hồn lảo, chười sảng nói bậy, cũng không chịu dạy biếu vì thương, sợ nó buồn; không dám đánh dập vì thương, sợ nó đau! Thậm chí có nhiều người vì cưng con quá, lại dạy nó chười, mà mòn khi nó chười ai thì lại cười, coi ra bộ dắc ý. Ôi! cưng đâu lại có cưng vô ý-thức như thế bao giờ? Thiệt là lợ đời cho cái cưng!

Nếu làm người mẹ mà cứ cưng con vô lý như vậy, thì đứa con phải hư thán mất nết. Tưởng cưng như vậy là thương con, chờ có hiểu đâu thương thế ấy là làm hại con về sau này.

Con còn nhỏ không chịu dạy bảo ngay, tới khi lớn lên dã hư thán mất nết rồi còn dạy sao được? Ta dã cố cầu: « Bé không vin, cả giàn cảnh », và « Day con dạy thuở còn thơ », chị em phải nên nghĩ kỹ.

Khi con còn nhỏ, mẹ không nên cưng một cách vô ý thức, phải biết dạy biếu ngay cho vào khuôn phép, như vậy mới thiệt là biết thương con. Ta thường nói: « Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà », câu trách dò tưởng không oan chút nào, vậy các bà làm mẹ từ nay phải nên nghĩ sao để cho khỏi mang cái tiếng mẹ làm hư con nứa. Mong thay.

Madame HƯƠNG-NHỰT

21 người đàn-bà cùng bò thuốc độc cho chồng chết

Hồi đầu tháng này, bên nước Roumanie ở châu Âu, mới phát sinh ra vụ án lật lâm. Có hai mươi mốt người đàn-bà nhà quê cùng bò thuốc độc cho chồng chết.

Mấy chục người đàn-bà bắt nhau ấy, đều bị bắt cả rời. Nguyên-nhơn chỉ vì chuyện già-tài diễn-sản chi đó mà thôi. Trong số 21 mụ giết chồng đó, có một mụ lại giết luôn cả mấy người em chồng và chú chồng nứa, dặng cho gia-tài của bấy nhiêu người đó, đều về cả phần mình.

Nhọn việc này, mà nhớ lại chuyện bà Lê-thị-Chính bị giết ở đường Carabelli hồi nào, cũng là vì việc bạc tiền ra đồng dắt. Thẩm thoát gần hai năm rồi, người bắt hạnh vẫn chịu ngã u ngùi ở dưới suối vàng, còn dừa hung thù — là ai? — vẫn tiêu-diao ở ngoài pháp-luật. Thương thay!

CÂU CHUYỆN NÚ'-QUYỀN

Em là đàn-bà, lẻ nào em chẳng binh-vực đàn-bà, theo phe các bà, các cô? Ấy là lẽ tự-nhiên, đã dành đi rồi, chẳng cần phải phao giải làm chi. Song em cũng muốn bày tỏ cái sở-dĩ ra cho minh-bạch hơn nữa. Em thường thấy trong trường chánh-trí, chẳng cứ ở bên Pháp, ngay ở xứ ta đây, có nhiều ông đang ở bên lá chạy qua bên hứa, lại có nhiều ông đang ở bên hứa chạy qua bên là; gió chiều nào che chiều nấy, đổi chủ-nghĩa như thay áo sơ-mi vậy. Chờ như em thì em sẽ trung-thành với phe đàn-bà ta, theo chị em cho đến cúc-cung tận-lụy. Vì sao? Vì kiếp này em làm đàn-bà thì phải làm đàn-bà cho đến mẫn kiếp mới thôi.. Nếu kiếp này em có khéo đường tu, mà kiếp sau em được làm đàn-ông; song em có làm đàn-ông trong kiếp sau, em cũng chẳng nỡ công-kích phái đàn-bà, vì cái nhân-duyên kiếp này em là gái vậy. Em nói: em có khéo đường tu, kiếp sau được làm đàn-ông, ấy là em đã lộ cái ý em muốn làm đàn-ông rồi đó. Mà quả thế thiệt, vì đám đàn-ông họ sướng lắm, lợi quá lè, ý chừng mấy ông kiếp này là mấy bà tu-nhân tích-đức kiếp xưa đó chẳng? ! Mấy bà kiếp này đó, chính là mấy ông kiếp trước được làm râu-mày mà chẳng làm hết chức-trách râu-mày đó chẳng? !

Có lẽ sự luân-hồi thiệt có vậy. Tuy-nhiên sự làm đàn-ông vẫn là hơn làm đàn-bà.

Cứ xem như một sự, họ không phải mang nặng đẽ đau là họ hơn chị em ta nhiều lắm. Chị em ta dã vì nhả, vì nước vì xã-hội, mà chịu đau-dớn, thì đáng lẽ ra chị em ta được trọng-dãi hơn, quyền-lợi hơn mới phải.

Mỗi người đàn-ông có thể không biết mình dã có con; đứa con biết mình tất có cha, mà có thể không biết cha là ai, chờ một người đàn-bà bao giờ cũng biết mặt con, mà đứa con bao giờ cũng biết mặt mẹ. Con Tao-hóa dã bay trờ ra như thế, tôi rất lấy làm tâm-phục nhà trước-thuật Trung-quốc dã nói rằng hối thương-cố họ theo về họ cũa mẹ. Người đàn-bà dã có liên-lạc quan-hệ với con, với nhả với nước hơn là đàn-ông, thì xã-hội phải chiều-dãi người đàn-bà, cho nhiều quyền-lợi mới là công-bằng vậy.

Chiều dãi với quyền-lợi khác xa nhau lắm. Em ăn bận tối, di xe hơi lại mấy tiệm của mấy chủ Bombay, thì mấy chủ hỏi chào đón rước o-bé em dữ lắm. Song mấy chủ bán hàng xáu cho em mà mắc tiền, ấy là mấy chủ chiều-dãi em mà hại quyền-lợi của em vậy.

Đàn-bà ở phương tây vẫn có tiếng là được bọn nam-lữ chiều-dãi lắm. Mấy bà, mấy cô di dâu cũng được người ta kính-nể, khi lên xe, đàn-ông phải nhường cho lên trước, cho chỗ ngồi. Mấy người có chồng được chồng nung-niu lắm. Anh nam-lữ nào mà dám do tay lên trên một người đàn-bà thì bị thiên-hạ nói sỉ-nhục, khinh-bỉ hết lời. Bọn đàn-ông chiều-dãi đàn-bà, ấy chẳng qua là họ tội nghiệp, khinh-re đàn-bà yêu-hèn, họ làm phách, họ tự thị họ là khỏe mạnh can-dám anh-hùng dấy khói. Họ còn vì một lẻ nứa, lè ấy là ở cái năng-lực con Tao-hóa cho bọn nǚ-lưu ta dẽ kiềm-chế bởi cái kiêu-căng của bọn râu-mày... Họ chiều-dãi đàn-bà theo lối chủ Bombay kia đó khói, chờ nói đến quyền-lợi thì họ giờ giọng liền. Mấy bà, mấy cô người Pháp, suýt đời bị coi như con trè chưa đến tuổi

thanh-nhau, vì mỗi khi có việc gì quan-hệ đến loài-pháp, là cũng phải có chữ ký của ông phu-quân mới có giá-trị. Đám nǚ-lưu vận-motion kịch-liệt bao lâu mà vẫn chưa được quyền giải-phóng, quyền bảo-cử, quyền ứng-cử; vậy mà Pháp-quốc xưa nay vẫn có tiếng là đàn-ông bết-quí trong đàn-bà hơn các nước khác bên Âu-Mỹ. Pháp-quốc nỗi danh tự cõi chí kiêm, là nước có phong-ut enjou-dans (galanterie, tiếng dịch của ông Thê-phung) thạo-hành nứt thế-giới văo-winb. Đáng lẽ ra trong một nước mà cái tục nịnh-dầm thạo-bách thi nǚ-quyền cũng phải thịnh hành mới phải, vậy mà không, thì là tại sao. Chị em ta dù hiểu rồi vậy.

Đàn-bà tây-phương bây giờ, tinh-ngộ, không chịu đẽ cho bọn nam-lữ dùng thể môi-miếng mà lường gai minh nứa, họ không đẽ cho đàn-ông chiều-dãi họ quá nứa, họ nói rằng họ chẳng phải là con nít, là người tàng-lật, chẳng cần ai nâng-dỠ họ làm chi, họ cũng có sức khỏe, có cái tài-năng như bọn nam-lữ, họ đòi quyền-lợi như đàn-ông, họ được biah-quyền thi họ cũng gánh bấy nhiêu nghĩa-vụ trách-nhậm như đàn-ông, chờ không chạy điền chi hết, mà đàn-ông bòng lo phải bị thiệt thoái.

Tuy-nhiên có một nghĩa-vụ đàn-bà khó làm lâng, là bỗn phận con dâu phải lùng-quân vậy. Đàn-bà có thể làm linh được, nếu khi ngoài bờ cõi có nỗi việc can qua, linh đàn-bà không ra chồ chiếu-dẫn được, thi cũng có thể giúp được việc vận-tải, việc lương, việc bô-thooc cho kẽ bị thương; chờ không phải là đồ vò dụng. Song vừa khi mấy bà, mấy cô đang khi thai sản, lùng quân sao được? Mấy bà, mấy cô được phép thông thả ở nhà, còn bọn tu-mi phải kéo nhau đi hết; ấy họ lấy điều đó không công-bằng...

Đám đàn-ông viễn cãi lè dô cứng lâng, không phải chơi đùa, song em tuy bất tài, em xin hỏi lại một lời rằng: nếu mấy ông so-bi, lị-nạnh như vậy, thì mời mấy ông thai sản đi, dặng có khi ấy khôi phải lùng-quân!

Chị em chúng tôi có việc thai-sản là việc tối quan-trọng cho nòi giống, quốc-gia, vậy chúng tôi có mội cái quyền-lợi riêng vi mội việc riêng ấy, thi mời là công-bằng! Chị em chúng tôi phải chịu đau-dớn, làm một việc khó khăn, mới được mội quyền-lợi đặc biệt, bà có phải không sao?

Câu chuyện em mới nói đây là bằn rộng, cứ theo lý-thuyết mà biện-bach, và là nỗi việc ở bên các xứ Âu-Mỹ, tự-do, độc lập, nước mạnh, dân giàu, trình-độ học-thức cao-mình dã lên đến tội-bực, đàn-ông, đàn-bà có tài-lực bao; chờ ở xứ ta đây thi trình-độ minh còn kém lâng, nam-giới còn lui-lại thay, hoống chi là nǚ-giới. Bọn đàn-bà ta nên châm-lo học-tập đi, mót vài khi chị em ta lại bàn với nhau những vấn-dề nǚ-quyền chơi, khiến cho họ sợ chị em mình đòi được quyền-lợi trước họ, thi tất-nhiên họ cũng phải gắng công... Chị em ta ơi! Chị em ta yêu-hèn, ngu-dốt dã dành phận rồi, mà nghe đâu các chị em bạn gái ta ở bên Âu, bên Mỹ giỏi lâng, giỏi hơn cả bọn tu-mi nam-lữ ở xứ ta, vậy mà nam-lữ ở xứ ta, họ chí hay làm phách với chị em ta hoài!

Bàng-Tâm nǚ-si



❖❖❖❖❖ Nên đọc Phụ-Nữ Tân-Văn : ❖❖❖❖❖

Về mục Xà-Thuyết giúp cho Quý-cô về đường tư-tưởng.

Về mục Tân-Văn giúp Quý-cô về tin tức mới lạ, rõ ràng, ở trong nước và thế-giới.

Về mục Vệ-Sanh giúp cho Quý-cô biết phép nuôi con, biết phép ngừa bệnh tật.

Về mục Gia-Chánh giúp cho Quý-cô về việc nấu nướng, vá may và việc nhà cửa.

Về mục Pháp-Luật giúp cho Quý-cô biết quyền lợi mình, biết thòng cự với sự trái pháp-luật.

Về mục Khoa-Học giúp cho Quý-cô nghe rộng thày xa biết thiên văn, địa-ly, thảo-mộc, ngũ-hành.

Ấy đó là các mục chính, còn ngoài ra, biết mày mục như là: Văn-uyễn, Du-ký, Tiểu-thuyết, Thơ-tín, mục nào cũng lựa chọn kỵ-lường, khảo cứu tinh tường mà giúp ích cho chị-em.

Phần Nhị-Đồng lại giúp cho các trò em học tập cho biết Đạo-đức, Luân-ly, Chức-nghiệp, Lễ-nghi....

Vì mày lè đó mà quý-cô nên đọc và nên cỗ động cho báo Phụ-nữ là báo lo binh vực quyền lợi cho chị-em ta.

Qui-cô
nên đọc
Phụ-nữ
Tân-văn!

Qui-cô
nên giúp
Phụ-nữ
Tân-văn!

Vì là cơ
quan-chung,
diễn-dàng
chung-cùa
phụ-nữ ta.

..... Theo tục-ngữ phong-dao

XÉT VỀ SỰ SANH-HOẠT CỦA PHỤ-NỮ NUÓC TA

(Tiếp theo số 15 của P. N. T. V.)

VII.— Nghề nghiệp của phụ nữ

Chương thứ III trên kia nói về công-khổ của người dân-bà đối với gia-dinh. Ở trong cũng đã có phô bày ra những công việc làm ăn của họ nhưng mà chưa hết, phải có một chương này kể về nghề nghiệp của phụ nữ.

Từ mấy năm nay cho đến hiện bây giờ, có nhiều người chú ý đến vấn-dề chức nghiệp của phụ-nữ, nghĩa là bản tinh cách dạy dỗ làm sao cho dân-bà có chức nghiệp, có công việc làm dẽ mà tự lập lấy thân. Nếu vậy thì từ xưa đến nay, dân-bà ta không có chức nghiệp hay sao? Chẳng vậy thi sao ngày nay mới bắt đầu bày ra dạy dỗ?

Không, dân-bà ta từ xưa, mà cho đến nay cũng vậy, vẫn có chức nghiệp lâm chờ. Song ngày nay lại còn bày ra dạy dỗ là vì có hai cò:

Một là bởi cái hiện-tượng ở thành-phố. Dân-bà ở thành-phố, nhứt là Saigon đây, phần nhiều là ẩn không ngồi rỗi, không có công việc. Những nhà sang trọng, ngồi đó mà ăn chơi, chẳng nói làm chi, chí như nhà bực trung, chồng di làm một tháng năm bảy chục, một vài trăm, vợ ở nhà chẳng làm gì hết, đến hột cơm cũng không muốn nấu, mà thường ngày dắt nhau đi ăn cơm tiệm. Điều có do cái biến-thái của phụ-nữ mà ra, lại cũng bởi cái hoàn-cảnh của xã-hội nứa. Người ta thấy vậy, cho dân-bà là vô-nghiệp, nên mới muốn dạy dỗ cho có chức-nghiệp.

Hai là bởi sự áp bức của tu-bồn và cơ-khi. Những nghề nghiệp dân-bà ở nhà-quê quen làm thuở nay thi lâu nay đã bị tu-bồn và cơ-khi cướp di hết. Nghề kéo sợi dệt vải, thi bị những nhà máy sợi máy dệt cướp di mất; nghề may và tui bị những máy may choán di; nghề dệt rượu nuối heo thi bị mấy công-ty rượu chặn rồi. Cho nên dân-bà nhà quê, là hạng chăm làm ăn hơn hết, mà ngày nay cũng hóa ra thất nghiệp. Vì đó người ta muốn dạy dỗ cho họ về các chức-nghiệp khác.

Ở đây không cõi bàn về sự dạy dỗ ấy, chỉ muốn nói cho rõ ra rằng dân-bà ta không phải là không có nghề làm ăn đâu, mà xưa nay trong trường sanh-hoạt của xã-hội ta, họ vẫn gánh một phần việc lớn lao chẳng kém gì dân-ông vây.

Dân-tộc ta là một dân-tộc chuyên nghề nông. Trong nghề ấy, chẳng những dân-ông mạnh chun khoẻ tay mới làm được mà thôi, dân-bà cũng làm. Mà dân-bà chẳng làm được việc nặng, cũng làm được việc nhẹ.

Việc nhẹ hơn hết, là dem cơm re đồ ợg:

Trời mưa cho lúa chín vàng, cho anh di gặt cho nắng dem cơm. Dem thí bắt sứ mâm lợn, chờ dem

Nhưng đám tiệc lớn thi đều dùng rượu
sâm-banh « MARQUIS DE BERGEY »

mâm gỗ, anh hàn không ăn.

Rồi đến làm cò và cắt cò cho trâu.

Bao giờ cho đến tháng bát, con gái làm cò, con trai be bờ.

Có kia cắt cò mồi minh cho anh cát với chung tình làn đài. Có còn cắt nứa bay thời? cho anh cát với làm đài vợ chồng.

Rồi đến di cây:

Em thí di cây láy công, dẽ anh nho ma, tiền chung một lối; dem vé chia bắc me cối. Lam con phái thế, em ỏi:

Em thí di cây ruộng bóng, anh di, cát lúa dẽ chung một nhà; dem vé phung-dường me chí, muôn đời tiếng biếu, người ta còn truyền.

Mà sự di cây là sự vất vã lắm, không phải vua. Cò khi người ta làm việc ấy trong ban đêm, niet nhọc là đường nào. Hãy nghe những coi cây nói với nhau:

Nhắc trống sao đầu vê đồng, chỉ em ra sít cho xong ruộng này. Lá mèm tay cầm chún giang, hay trống cây ngọc, có ngày hữu thù!

Dân-bà con gái cũng đánh trâu di cây được như người trai lực diền. Bởi vậy có câu con trai đã hát về cò nó mà rằng :

Có ấy mà láy anh nồng, chẳng phải di cây di cây nứa đâu. Ngồi trong cửa sò trên lầu, có lui con bé đứng hẫu hai bên.

Đại dè việc làm nông của ta là việc chung trong một gia-dinh, cả vú lồn chồng. Có người đã bỏ cõi-danh mà theo nghề nông cũng vì cái thủ vui ấy:

Công-danh deo đuôi mà chí, sao lảng châm chí giữ nghề canh-nông? Sớm khuya có chí có chồng, cây sắn bira kி mà mong được mùa!

Ngoài nghề làm ruộng thi có nghề canh cữ, dệt vải, dệt lụa. Tôi nghiệp eo cõi con gái đã van với mẹ mình rằng:

Me ôi đừng dài thon daa, dè con quay lơ dànhi ống làm giàu me coi!

Có chồng rồi, giúp chồng trong việc sanh-nhai cũng lạy nghề canh-cữ :

Lốn tay cho mềm, dết cùi cho ngoan, láy tien ta đóng việc quan cho chồng.

Canh một đan cửa dọn nhà, canh hau dết cùi, canh ba dì nám; canh từ birtuc sang canh nám, trình anh dây học chí nám lam chí!

Dân-bà ngày xưa họ hay tự mình io lầy việc làm ăn, hầu cho chồng có thi giờ mà lo việc học. Vay nghề lao ruộng và nghề dệt là gốc của họ:

Xin chàng kính sỹ học-hành, dè em cay cay, cùi canh kịp người. Mai sau xiêm áo thành-thoi, on trời lộc nước đời đời hiền vinh.

Nước suối CHATELINE nhẹ nhàng
và tinh khiết

Hai dâu nuôi tâm, cũng lại là một cái nghề cưa dàn-bà nứa :

Trời mưa lác-dáy ruộng dâu, cái nón đội dâu, cái thúng cắp tay; bước chân xuống lối dâu này, nuôi tâm cho lớn; mong ngày ướm lụa.

Còn nói chi nghề may, là riêng về nữ-công đã dành rồi, bởi vì

Đường kim mới chỉ là phương dàn bà;
và người ta cũng thường nói rằng :

Gái thi giờ việc trong nhà khui vào canh cũi, khi ra thêu-thú.

Vì: buôn-bán ở nước ta ngày xưa ở trong tay dàn-bà hết, gần như dàn-ông không biết tới. Từ việc buôn-dong bán-gành, cho đến buôn-trầm-bản ngàn, đều là việc của dàn-bà. Có anh dàn-ông dã thừa cát-cát-hội ấy mà cát-thù ra làm kè thâu thuế để có thương-giáy gặp người yêu của mình:

Em ròng em muốn đi buôn, anh về kiểm chốn nha-môn ngồi tuân. Dẫu em buôn bán xu gân, làm sao tránh khỏi của tuân anh dày?

Nghe mấy câu dưới đây dù biết dàn-bà ngày xưa giữ việc bán rau bá, cà ngoài chợ dành rồi, mà có khi đi buôn-bán cũng được, gặp chí-lâm này :

Anh về hái dâu hái ca, dè em dì chợ, kéo mà lờ phiên. Chợ lở phiên lòn công thiệt cũa, miệng tiếng người cười rùa sao nén? Lấy chồng phải gánh giang sơn, chợ phiên còn lờ, giang-sơn còn gì?

Ký này em sắp buôn bέ, thấy anh rđcđ do trở về buôn-bóng.

Buôn-bán phải tiện-lận, không thì lỗ vốn mà chết. Hãy nghe chí-bàng than rằng :

Bán hàng ăn những chùm cau, chồng'ơi có lầu có mầu nồng chẳng!

(Còn nữa) Phan-Khôi

Hỏi các Bà !

Xin lưu ý đèn Sáng-lái

Vì bệnh sáng-lái rất là nguy hiểm, muôn rủu-tiêu-nhi mắc phải bệnh này, thì nên cho uống thuốc hoàn « Diệt trùng Rudy »

Các bà nên dùng Thuốc Bò huyêt Rudy

Trị các bệnh sau này rất thân hiệu: Đường-kinh-tròi, sụt, tắc-kinh, băng-huyêt, v. v.

Còn muôn cho tin thắn thêm tráng kiện thì các Bà nên dùng thuốc bò :

« Hypertonic Mixture Rudy »

đã ngọt ngọt dễ uống lại còn được thêm: Sức-mạnh-Tinh-thân-Nghị-lực.

Có trứ bán ở nhà:

Pharmacie NORMALE Rue Catinat
SAIGON

PHỤ-NỮ HƯƠNG-TRUYỀN

102 tuổi mà chưa khỏi ra tòa

Có người dàn bà người nước Yougoslavie năm nay 102 tuổi rồi, mà bây giờ toà án mới dời ra để tra xét những tội từ 80 năm về trước.

Mụ này tên là Dée, từ hồi năm 1818-1819, phạm tội bỏ thuốc độc cho nhiều người chết. Trong lúc ấy, toà đã tra xét, nhưng không có chứng cứ và mạnh mối chi cẩn, thành ra mụ Dée bị bắt rồi lại được thả ra.

Chắc hẳn nay có chứng cứ rồi, và may sao mụ kia có lẽ trưởng sanh bất-tử, cho nên ngày nay toà án bên nước ấy bắt ra, dặng hỏi mụ kia về bảy tội sát nhon.

Ta nên biết luật-pháp hé! nước này dữ lắm, có khi kêu án khổ sai người ta, mà khổ sai tới 50 năm. Không biết bà lão ngoài trăm tuổi, phen này có khỏi bị chém hay không, và nếu bị án khổ sai, thì không biết sẽ bị dây tới bao giờ mới mãn?

Dỗ cháu báu của bà Tây-hậu

Ai cũng còn nhớ bà Tây-hậu là một người dàn bà có tiếng lừng lẫy ở trong thế-kỷ này. Tây-hậu tức như là một vị nữ-hoàng-dế ở cuối đời nhà Thanh; hồi cuối đời Thanh, nước Tàu tiếng rắng có vua, nhưng đều là vua nhỏ tuổi như Đạo-quang, Quang-tự, Tuyên-thống, cho nên bao nhiêu quyền-chánh trong trào, đều là tự-hà. Tây-hậu trong coi hết, một người dàn bà mà giá-ngự được cùn nước Trung-hoa có 400 triệu người, khiến cho ngoài quan trong trào, ai cũng khiếp sợ.

Hồi nhà Thanh sắp mất, Dân-quốc sắp lên, thì tức là lúc bà Tây-hậu băng. Đám tang thật là sa-hoa nhứt bực. Lúc chết, bà nằm trên một cái nệm toàn là băng hột trân-châu, cái nệm đắp cung-vây. Sau chôn, thì cũng chôn luôn những đồ đạc.

Năm trước bọn binh-sĩ của Trương Tác-Lâm dào mả bà Tây-hậu lên, lấy hết sạch mọi đồ cháu báu, nay đem bán được hết thảy 35 triệu đồng tiền vàng. Ghê-thay!

Vợ có quyền được biết chồng làm mỗi tháng bao nhiêu lương không?

Điều ấy, thì hình như từ thuở đó tới giờ, dàn-bà không có quyền biết tới. Ở đâu, hay ở ngày nay mình cũng vậy. Anh chồng di-làm, được lương nhiều cũng nói ill, giấu diêm-dặng sài riêng, về những chuyện trai-gái-cờ bạc. Cho nên dàn-bà vẫn rầu vì chờ dò lầm, không biết làm sao!

Các vị giáo-sư về kinh-lê-học bên Hồng-mao, mới rồi nói rằng: « Cố, người dàn-bà có quyền được biết chồng làm mỗi tháng bao nhiêu tiền lương. » Bởi vậy các vị giáo-sư kia bàn rằng nay phải đem việc đó vào chương-trình học, dạy cho các cậu nhí dỗng-thieu-niên biết rằng mai sau có vợ có con, thì khoản lương mì h làm bao nhiêu, là của chúng cā-gia-dinh, chứ không p̄ái là của riêng một mình đâu.

Tan trường mói rõ mặt hơn thua.
Ngựa xe ai kẽ dề cầu đó?
Cuộc thế coi như một nước cờ.

TRỌNG NGANG

Chơi núi

I

Một sắc non xanh lẩn sắc mây,
Càng nhìn phong-cảnh lai càng ngây.
Dưới chân xe ngựa như dàn kiển,
Chen-chúc trong vùng cát bụi bay!

II

Ai người vượt biển, khách ra khơi?
Lẩn-khuất riêng ai một góc trời!
Lên núi mỗi khi nhìn mặt đất,
Bờ gai bụi rậm kắp dời nơi!

SƠN-NỮ

Bản-nữ-thán

Ngồi buôn nhở truyện đêm qua,
Phóng không lạnh lẻo, đèn tà hắt hiu.
Nỗi riêng ngủi ngàn trǎm chiều,
Biết ai mà ngõ dõi điệu thấp cao?

Một mình thơ thào ra vào,
Sự đời càng nghĩ càng ngao ngán lòng.
Thương thay chũi phan mà hồng,
Nỗi chìm mây độ, bình-bồng bao phen!

Gọi mưa sá quản thân hèn,
Nhưng mong giây cá, được len canh lung.
Bẩm gan quyết đợi anh hùng,
Bỏ công trang đầm, phi long ước ao.

Mà cho thien hạ trông vào,
Kiếp trần áu mặc lúc nào rủi may.
Mặc ai cậy giỏi khoe hay,
Khôa buồng xuân quyết đợi ngày đào non.

Quản chí miêng thế thiệt hơ,
Gan vàng khôn chuyên, lòng son chẳng rời.

Xuân-nữ-thán

Đêm xuân một ngọn đèn tàn,
Bảng khuảng không ngũ dạ càng sót sa.

Phòng riêng thơ thán vào ra,
Đường gần nghĩ ngợi, nỗi xa lo lường.

Lưng tròn tiêng nhạn kêu sương,
Tơ sầu trǎm đoạn vần vương bèn lòng.

Mít mù nam bắc tay đông,
Biết người danh-si anh-hùng là ai?

Hồ sanh ra phan nǚ-hài,
Đở hay náo rồ, sắc tài không phản.

Thôi thới phó mặc Hồng-quân,
Ngô Lão chẳng ngại, Tân Tân không lo.

Ngân thay cái kiếp liêu-bồ,
Bụi hồng ngắn mải cũng mờ mắt xanh.

DƯƠNG-DỊNH-TÂY



VĂN-UYỄN

Khóc con gái

I

Bội-Trinh con hỏi! con di đâu?
Cha mẹ vì con luồng thảm săn.
Mười chín tháng trời công bú-móm,
Trăm năm lòng mẹ vết thương đau.
Nàng-niú những ước khi khôn lớn,
Đau xót ai ngờ cuộc biến-dâu!
Ngân cõi kêu trời, trời chẳng thấu,
Tim con trong mộng suối đêm thâu.

II

Đêm thâu chợp mắt lại mơ-màng,
Sực tỉnh trông ra lè chửa-chan.
Cái kiếp phù-sanh dành dũ vậy,
Mà con lạo-hóa cũng da doan!
Đã cho thi hầy cho, cho trọn,
Cướp lại làm chi khéo dở-dang?
Bé mồi biết di, vừa biết nói,
Tôi gi? Trời nỡ bắt cho đang!

III

Cho đang chia rẽ mối tình thâm,
Số kiếp vì đâu dè lỗi lầm?
Con mắt, đã dành yên phản bạc;
Mẹ con, thêm nặng mối thương lâm.
Đời người lâm cảnh nên ngao-ngán,
Sự thế nhiều phen ngã tui thầm;
Mẹ trời theo đời dành gượng sống,
Thương con, nhớ đến lệ khôn cầm.

IV

Khôn cầm giọt lệ dừng tròng trời,
Thờ thẫn tim con khắp mọi nơi,
Bóng dáng còn in trong trí nhớ,
Hình-hài nay đã mất đâu rồi!
Còn trời, còn đất, còn áo-hận,
Còn nhớ, còn thương, mãi chẳng thôi!
Héo ruột nát gan con có biết?
Bao giờ cho gặt hối con ơi!

L. H. P.

Tình mộng, nghĩ cuộc đời

Lác-dáy biền láy mẩy hạt mưa,
Canh tàn mộng tĩnh dã buồn chua?
Tang-thương xoxay cả thân cùng thế,
Hồ-làm ham chi Thiếu với Thủa!
Dở cuộc chúc ai người đế bá,

Rượu Cố-nhát BISQUIT DUBOUCHÉ
là thứ tôi nhứt.



GIA CHÁNH



Các món ăn

Long-tu nấu thả với giò sống

Long-tu lựa thử dày và trắng, mua chừng 60gr. bỏ vỏ nước lạnh mà luộc; khi long-tu đã nở đều rồi, và thấy trong suốt là được. Bỏ long-tu ra chậu nước lạnh, cho vỏ một chút phèn mà ngâm cho long-tu cứng lại. Ngâm chừng nữa tiếng đồng hồ, vớt ra, rồi cắt nồi miếng dài chừng 5, 6 phân tay. Cắt rồi rửa cho sạch, vắt chút nước gừng mà rửa cho thơm. Đoạn lấy dao khia nhô hai đầu miếng long-tu ra còn để chừa lại một khía giữa, rồi đặt giò (thịt heo đậm nhuyễn) sống vô đó (mỗi viên giàn hơn hột đậu phộng một chút). Lấy lá hành mà cột long-tu và giò lại với nhau (hành để nguyên lớp, chung qua nước sôi rồi chè nhỏ ra mà cột).

Nước dùng già chừng 2 lít nấu cho sôi, rồi thả long-tu vô, nấu cho sôi lại một lần nữa, nêm mắm muối cho vừa ăn, đoạn nharc xuồng.

Nấm thông nấu độn

Mua thử nấm Đông-cô thì mời lựu ngọt và phái lựu miếng cho tròn và cho vừa, dùng lòn quá mà cũng dùng nhỏ quá. Ngâm vỏ nước lạnh một lát cho nở, rồi cắt bỏ hết những chun rãnh đi. Đoạn lấy giò sống đập tròn trong lòng miếng rãnh. Đậu phộng luộc rồi tách ra làm hai, mỗi miếng nấm bảy trên mặt mỗi nứa hột rồi cho nứa vỏ quả mà hấp hay chưng cách thủy cũng được. Hễ thấy giò ở miếng nấm chín thì bỏ ra để đó.

Các món đù nấu. — Béo tǔ, gai heo, luộc qua rồi xắt vuông bằng cổ miếng nấm, thịt gà và măng tươi cũng xắt theo như vậy, song nhớ măng phải luộc cho hết dâng.

Cách nấu. — Đỗ mờ vỏ cháo, bỏ hành vỏ chiên cho thơm rồi cho mấy món đù nấu vỏ mà sào. Đoạn đù ra soong, cho nước dùng vỏ cho ngập mấy món đù, lùn nêm mắm muối cho vừa ăn, rồi nấu sôi chưng 2, 3 giiao là được.

Cách bay. — Múc ra lõi, rồi lấy nứa đã hấp chia hời này mà bày lên trên mặt lõi cho kín. (Poissé nhữ bày úp mặt có giò xuồng dưới) và rắc lên trên mấy ngọt ngọt.

Madame Hướng Nhứt



Lời dặn chí em

— Chí em ở Nam-kỳ nên lưu ý đến mấy món ăn ở Trung, Bắc kỲ, trong những món đó có nhiều món ngon, ta cứ do theo cách chí trong báo mà làm, thì trong bếp chí em t- lại được thêm nhiều món ăn mới lạ, còn các chí em ở Trung, Bắc cũng chử bỏ qua các món ăn trong Nam; nếu có chỗ nào vì một bài tiếng Nam, Bắc, mà chí em không hiểu rõ, thì cứ viết thư hỏi, bồn hào sẽ cát nghĩa thêm.

Gia đình Thường Thức

Múi.

Múi là vật có ích, từ xưa đến nay ai ai cũng dùng mà nem canh, làm mắm, múi cá, múi thịt, vân vân...

Tưởng vậy đó là đủ rồi; nhưng múi có dùng nhiều việc có ích lắm:

1.— Khi lửa than trong lò đang cháy tắt, hốt múi ném vào, múi nổ ra, lửa đều và than ít hao;

2.— Lửa ngọt đương cháy nhiều, muốn tắt nó, thì hốt một nắm múi ném vào, tức nhiên lửa tắt;

3.— Nếu có đồ sát đóng sét, thì nên chui nó với nước chanh có múi;

4.— Muốn làm bánh bông lan không nám cháy, thời hốt một ít múi vào lò than, tự nhiên lửa dù, bánh đem ra tắt lẩm không nám cháy chút nào;

5.— Nếu các anh chị, muốn cho bàn chải đánh răng của mình không hư hao, thì khi mua về, ngâm nó vào nước múi thiệt mặn và nóng.

6.— Muốn dễ đánh trứng gà còn tươi hoài hoài, phải chôn vào trong việc múi.

7.— Vải màu cũng hàng màu cũ, giặt với nước múi lâu lâu (nửa giờ) rồi xả với nước lạnh thật trong, thì màu trở nên tươi lại như mới.

8.— Đến mùa lạnh, rang múi bỏ vào bao nhỏ nhò, đê dưới giường thì được ấm sáng đêm.

VÕ-VĂN-TƯƠI (Làithieu).

Nam-kỳ chí có một
Nội Nam kỳ ta đây, có một tiệm chụp hình mới
mở, trang hoàng lich-sự, công việc rất khéo, là tiệm

QUÀNG-CHÂU

N° 428 Quai de Choquán, Cholon
(Các đường Jaccario, các đường xe điện
rue des Marins đi lại)

Máy chụp đều là kiểu máy tốt nhất bên Đức
và Huê KỲ, cho nên bắt cứ, mưa nắng, ngày đêm,
lúc nào chụp cũng được. Thật là tiệm chụp hình
Mỹ-thuật, qui-khách lại chụp sẽ biết.

Madame Hướng Nhứt

VỆ-SANH

Con súng lài hay là Ascaride

Xứ mình ai ai cũng đều có thấy con súng lài, song nhiều người chưa biết khi có súng lài, nó hại và làm đau đớn trong mình làm sao và cũng ít người biết rằng khi có súng lài nhiều, có khi bị nó, đau mà phải chết.

Con súng lài hình tượng như con trùng, nghĩa là hình tròn và hai đầu chọn, trắng ngà, mình cứng cứng và dẻo dẻo. Lài đực ít hơn lài cái, cũng nhỏ và cựt hơn con cái. — Khi lài ở trong ruột con người thì sanh ra trứng nhiều lắm — một con lài cái mỗi năm sanh ra được chừng năm sáu chục muôn. — Trứng nhỏ lầm phải có kiến hiền — vi (microscope) mới thấy rõ. — Trứng lài mỗi ngày theo phán ra ngoài và nhờ nước với hơi nóng tượng hình ; — trong chỗ nào nóng nực và ướt ác như xú le, lài còn mau tượng hình lầm ; — chừng một tháng trở lại. — Tuy tượng hình rồi mà lài nở ra khỏi trứng không dặng vì trứng có bao, dai lắm. — Vô bụng người ta rồi nhờ có nước trong ruột làm cho tan cái bao đó rồi lài con mới ra được. — Trong xứ Đông-pháp minh, mọi lầm người thi có chừng chín chục người bị súng lài ; ở xú ta hay di sông ở ngoài đồng, ngoài bụi ; di dưới ao, dưới vùng cung dưới rạch. Người nào có lài trong bụng, mỗi lần di đồng bỏ ra ít nào cũng vài ngàn trứng lài ; mua xuồng phán và trứng lài chảy xuồng sông hay là xuồng ao, vũng ; — nhu dùng nước đó mà uống hay là rửa rau, cải, trứng lài dinh theo rau, ăn vô bụng bị lây nở ra. — Còn như mùa nóng, di đồng chở khô, bị nắng phán khô thành ra bụi, trời gió, bụi, và trứng lài bay cùng, hoặc rơi xuống giềng, xuống ao, sông, hoặc rơi trên đỗ ăn. Bởi vậy nên con nít từ ba tuổi cho đến mười tuổi thường hay bị lây là vì nó bay bồ dưới đất, dưới cát, dụng cát chỉ cũng bay dài vào miếng, ăn, tay đơ có đất-cát và có trứng lài, rãm đỗ ăn vô thì cũng bị. May người điên khùn, ăn đơ uống đáy, nấm bạy, nấm bạ, cũng bay bị lây lầm. Khi trời đông giá, có bụi bậm bay lên, cũng nhiều khi mình nuốt và bị bụi có trứng súng lài vô mình. — Ti ấy đó thi biết là bao nhiêu sự biếm nghèo mà lấy phần người mà tưới rau, tưới cải. Phải biết và nhớ rằng con lài tượng hình iới ở trong trứng nó, chịu vậy và sống ước lời bốn năm năm cũng không sao.

Sau ta sẽ nói sự đau vì lây lài trong mình.

Docteur TRẦN-VĂN-BỘN

Các thứ bệnh Nóng lạnh, Rét rùng, (Le Paludisme)

Những bệnh này rất thường có ở xú ta, nhất là về các miền rừng, rày, khí hậu, phong thô không được lành.

Người đã mắc phải thi xanh xao mất máu, ốm ố, gầy mòn, muốn chữa cho được khỏi hẳn, thiết là một sự khó qua.

Vậy cần phải giữ mình cho cần thận lắm :

1.) Hết sicc cần thận, dùng đê cho muối cát.

2.) Phải ăn ở theo phép vệ-sanh luôn luôn.

Ai rủi đã mắc phải các thứ bệnh «nóng lạnh» hay là «rét rùng» này rồi thi đừng nên uống thuốc hagy ba ma tốn tiền, chỉ nên đến tiệm Thành-Long số 20, đường Sabourain, Saigon mà mua thuốc.

Tiệm này có thứ thuốc chuyên trị các bệnh «nóng lạnh» và «rét rùng» hay lâm. Thuốc gia-tuyến ở ngoài Bắc đã 3 đời, tram người uống khỏi cả trăm, mà ai phải tốn trên một đồng bạc

KHOA-HỌC THƯỜNG-THỨC

Bài thứ IV

Nói về vũ-trụ

Trong mấy bài trước tôi đã nói, tuy sơ lược mà rất rõ ràng, cho chí em hiểu được trời và đất là cái gì, vì sao mà sanh ra ngày, đêm, tháng, mùa và năm. Ngày giờ chí em đã biết mấy đều thiết-yếu về thiên-văn-học ấy rồi tôi mới có thể giảng giải về vũ-trụ, giải-bầy cách thiết-lập của vũ-trụ, khiêu cho chí em trong tri-não có được điều cốt-tủy của sự học-thức là cái vũ-trụ-quan-vây.

Không-gian (l'espace) là gì ? Không-gian là khoảng không-chỗ cứ vật gì cũng chiếm một phần trong không-gian. Muốn nói cho rõ hơn thì tôi nói không-gian là cái chưa các vật ; trái lại các vật ở trong không-gian tất-nhiên chiếm một phần của không-gian vậy. Thí dụ một cái nhà ở trong có chồng-chất nhiều cái rương ; mỗi cái rương chiếm một phần không-gian ở trong cái nhà ấy ; cái nhà ấy lại chiếm một phần không-gian ở trong vũ-trụ. Phàm vật nào cũng phải có ba bờ : bờ giài, bờ rộng và bờ dày, cho nên vật nào cũng chiếm một phần trong không-gian mà vật nào cũng có thể do lường được, từ một hột cát cho đến một hòn núi cũng vậy.

Vũ-trụ là cái không-gian lớn-rộng vô cùng, người ta chẳng biết đâu là bờ cõi, trong không-gian ấy có trái đất, có mặt trăng chạy quanh trái đất, có mặt trời là cái trong-

CÁC CÔ! CÁC BÀ!

Cha chà ! Chừng em của các cô các bà biết nói, thi các cô các bà sẽ dạy bảo thè nào ? Sẽ biểu ăn uống thức gì ?

Có phải là biểu chúng nó ăn dùng ròng ròng một thứ sưa đặt NESTLÉ chẳng ?

Ôi ! Con hởi con hởi ! Uống sữa NESTLÉ


**Rượu Thuốc
rất bò là:
“QUINA GENTIANE”**

Các Bà, Các Cò!
QUINA GENTIANE mùi
nó thơm tho nhẹ nhàng, ai cũng
ưa uông, mà nhứt là ở xứ nóng
nực như xứ ta thì nên dùng lắm,
cô bán ở các tiệm Epicerie và trứ
Tại hàng: MAZET
Số 20—28, Rue Paul Blanchy
SAIGON


Dia Dièn-khi An-lo-man
Hieu BÉKA
Mới lại
**Société Indochinoise
d'Importation**
40, rue Pellerin—SAIGON


Dia hát hay hơn hết! Có giá trị hơn hết!
**ĐÔNG-LẠC-BẢN - NGHĨA-HIỆP-BẢN -
PHƯỚC-TƯỞNG-TÂN-THỊNH-VĂN-HÍ-BẢN,
CÁ NGỐI ĐỨC BÀ VÀ D.C.G.TUNG KINH CẦU AN,
CẢI-LƯƠNG CAO-MÊN.**

ODEON

**Bán sỉ
và bán lẻ
tại hàng:**

INDOCHINE FILMS & CINÉMAS
106 Bd Charner. Saigon.



NÓI CHUYỆN THẾ-GIÓ'I THO' CHO BẢN

Anh và Pháp bất bình nhau về việc đòi nợ nước Đức.—Việc Trung, Nga, diều đình không xong.—Đò tơ lụa của Tàu dem vào Đông-Pháp sẽ bị tăng thuế nặng.

Chị Huỳnh-Lan

Thưa chí, cứ cách mồi luăp-lẽ, em lại viết cho chí một bức thư nói chuyện thế-giới, có nhiều chí em đọc báo cho là làm như vậy gọn gàng rành rẽ và có ích; song có một mội vài chí em lại kêu là sơ-luợc quá. Em nghĩ lời trách ấy quá đáng. Cố-nhiên là chí em ta phải nên biết việc nước ngoài đòi chử, nhưng ý em tưởng chí nên biết những chuyện quan-hệ to tát mà thôi; còn những chuyện tặt vặt, thi cần gì, phải không chí?

Cách một luăp-lẽ i ay, trời đất trong hai châu Âu Á, binh như có sóng dậy gió lùa, chẳng biết rồi có thành ra con giông trận bảo hay không? Bên kia thi vì chuyện tiền nong, bên này thi vì việc kinh-lẽ.

Trong mấy bức thư trước, có nhiều lần em đã nói với chí rằng nước Đức nợ các nước đồng-minh về khoản tiền bồi-thường chiến-tranh, nhưng mười măm nay cứ dè lòng dè không trả hẳn hoi. Họ cứ nói là họ nghèo quá, không có tiền. Phải chí người này nợ người kia, thi đã có phép ra tòa kiện xin tịch ký bay bỏ tù rồi. Nhưng nước nó đối với nước kia không làm như vậy được. Các nước thấy Đức làm ăn vẫn khá, mà chí than nghèo không trả được nợ, em nên trước sau đã họp hội-nghị với nhau mấy lần, dè tính toán với nhau về chuyện nợ. Cách của bộ tình toán bắt quá nhú vầy: Ông nợ chúng tôi nhiều mà lòng dòng không trả, thời bấy giờ ông trả l傮 cho chúng tôi chia nhau, tôi thi lấy huê-lợi về ruộng nương của ông, còn ông kia thi lấy số tiền về trả bò của ông cho mướn v.v.. Đò, các nước đồng-minh họp nhau lại, coi số huê-lợi của nước Đức về đường xe lửa bao nhiêu, về mỏ than bao nhiêu, về công-nghệ bao nhiêu, rồi buộc Đức làm như thế để di dặng trả nợ l傮. Cái hội-nghị chuyên sau cùng này, gọi là hội-nghị các nhà chuyên-môn (Conférence des Experts) lập ra cái chương-trình Young, cũng làm như vậy đó.

Nhưng cuộc hội-nghị ấy, giống như là các nhà tài-chánh chuyên-môn trong các nước có nợ và thiếu nợ, nhóm dè tính riêng với nhau, chứ không phải là có các chánh-phủ dự vào. Hội-nghị ấy lập thành ra cái chương-trình rồi, chứng đó các nước mới phải đại-biểu đi tới một chỗ, nhóm nhau lại để xem xét và nếu cùng chuẩn-y thi là thi-banh.

Đầu tháng này, các nước nhóm với nhau ở kinh-thành La Haye để xem xét chương-trình ấy. Ai cũng là chủ-nợ nước Đức cũ, sao bấy giờ nước thi được lấy phần nhiều, nước thi phải lấy phần ít; ấy là cái nguyên nhân khiến cho họ vì phai hơn phần thiệt mà bất bình với nhau. Thủ nhứt là nước Hồng-mao, ganh-tị với nước Pháp lắm. Hồng-mao cứ nói có gì nước Pháp lại được

phân hơn như vầy. Nước Pháp thi nói: « Xin ông nên xét cho rằng kỳ chiến-tranh mới rồi, chúng tôi chỉ người và bị hại nhiều hơn hết. » Hồng-mao cứ khăng khăng không chịu. Lại thêm người đại-biểu cho Hồng-mao trong hội-nghị này là ông Snowden vốn là người có lòng ghét-nước Pháp xưa nay, cho nên bấy giờ nhứt-dịnh sanh sự, không chịu chuẩn-y bđn chương-trình Young, và muốn phá tan cuộc hội-nghị này cho.

Cuộc hội-nghị La Haye có lẽ tan thất. Tan thi bão chương-trình Young kia, lại vào sot rắc.

Còn việc Trung, Nga, xung đột với nhau về con đường xe lửa ở Mãn-châu, mà nước Tàu dem binh đến chiếm lại con đường xe lửa ấy và đuổi người Nga di rào, thi lúc đầu hai bên đã sửa soạn đánh nhau, rồi sau nghe nói muôn giằng-hòa. Bây giờ giằng-hòa lại rắc rối không xong, thi hai bên lại sắp sửa đánh nhau. Nga dem máy bay, trái pháo, tới giáp giới Mãn-châu hâm dọa, ra oai dữ lắm. Song bên nước Tàu cũng chẳng kém gì. Tưởng-giỏi-Thạch và Trương-học-Lương cũng đem đủ những thứ đỗ ấy ra, đỗ ra oai lại; có đánh nhau thi đánh!

Có người nói rằng nếu Nga đánh nhau với Tàu thi chắc Nga thua, là vì như vầy: Thế-giới này bấy giờ, nước nào cũng ghét Nga; nếu đỗ Nga thắng thi cuộc-diện ở phương Đông này sẽ biến-dổi ra cộng-sản hết, tức thi miếng ăn của các đế-quốc ở đây đều rỗ hết còn gì, cho nên thế tất họ phải binh nước Tàu mà đánh Nga cho xep. Ấy vậy, thi sự thẳng-trận, nước Tàu đã nắm trong tay.

Chánh phủ Pháp ở đây, nay mai sẽ tăng thuế những đò tơ lụa của Tàu nhập-cảng Đông-Pháp lên 50%. Các nhà chế-tạo bên Tàu đã nhóm nhau lại gửi thư xin chánh-phủ Pháp cứ dè y như thuế cũ, vì mồi năm đò tơ lụa của Tàu dem vào bán ở Đông-Pháp từ 30 triệu đồng kia, chờ không phải it.

Chị em ta thấy chưa, mỗi năm chỉ vì những thứ che thi-banh cho miếng, mà cũng lợt ra ngoài hết 30 triệu bạc, ương quá. Chưa biết chánh-phủ ở đây tính sao, nhưng ý em thi em cầu cho tăng lén cao như thế, tự nhiên tơ lụa của họ phải béo mắc, chí em ta xót ruột không dùng, mà dùng từ nội-hoa; rồi mình sửa sang lại nghề dệt của mình cho khéo dẽ mà dược, thi bay biết bao nhiêu? Chí nghĩ có i hỏi không?

Thanh-Nhàn

Rượu mạnh DE JEAN cò bán khắp nơi

TIÊU-THUYẾT

NGU'ÒI VỢ HIỀN

VI

Tâm năm đã trôi qua
(Tiếp theo)

Thật, đến khi cô ưng anh học trò nghèo là Đoàn-bửu-Minh, thì bị chị dâu mai-mẫu làm đều: — Hay bộ khôn mà thật chí-ngu! chđ quyến cao lộc cã không ưng, để sánh đôi với bợm tay trắng túi khô, dặng làm mọi cho nó cũi đời. Thật là uổng, mà xét kỹ cũng thật là đáng kiếp!

Chính minh ông Nguyễn, bà Nguyễn cũng có ý buồn; song « ép dầu ép mỏ, ai nõ ép duysen », nên dành để tự ý con; sau có đến nỗi nào, nó không trách cha mẹ được.

Đoàn-bửu-Minh ở nhà cha mẹ vợ và đi dạy học; tánh nết thuần lương nên hai vợ chồng ông Nguyễn lần lần hết dạ yêu-duong. Toàn ít giao thiệp; có lbi giờ dù chỉ làm bạn với mấy quyển sách của mình nhìn tiền mua, có khi đem ra binh-phẩm với vợ biền, lấy bao nhiêu đó làm thù vị.

Dám cưới cô Dung rồi độ một năm thì có người có của nàng qua đời. Vì chẳng kẽ thừa-hưởng, nên sự-nghiệp để cho ông Nguyễn. Nhờ vậy mà cảnh nhà ông ấy mới khá lên. Nhưng hưởng thanh nhàn được vài năm thì ông bà lần lượt khuất hết; con, rể, thương tiếc vô cùng.

Nhứt là cô Dung.

Trước kia, khi được muối tám xuân đầy-dặng, tức là cái tuổi, mà máu dương chảy mạnh trong mạch-lạc con người, tức là cái tuổi, mà lòng như hoa nõn nụ cười, trông cho có chút tia sáng mặt trời hé vào là nở bùng ra, khiến cho người hãi lấy mùi thơm mà bừng-khuẩn cảm xúc vì đâu..., mà cô vẫn thê lòng không màng đến việc lứa đôi, chỉ lo phụng dưỡng huyền-duong, nhọc-nhân bao nhiêu cô cũng coi là chưa vừa với ơn sanh dưỡng.

Than ôi! Những kẻ bất hạnh bị loài ác-tử rẽ khinh, dày dặa mà còn tiếc chi, lại vẫn sống thừa; còn người mà con hiểu thảo cầu nguyện được trường-sanh, lại dành náo thác với!

Ông chết, bà chết, cô buồn cho đến xanh-xao vàng-võ, cho đến chồng phải sory cho cô theo lầm song-thân ở chốn u-minh.

Nhưng may vì cô còn được có cái tình chồng con quý yêu mâu nhiệm, cũng bằng giọt nước nhành dương, cho nên cái vilt đau-dòn trong lòng cô, lần lần cũng lành lại. Từ ấy cô thương chồng già bội lén mà chồng cô cũng yên cô không biết đâu là bờ là bến; thương nhau mà vẫn kinh nhau; càng thương lại càng thấy cái tôi của nhau thêm lên mãi.

Cô thấy cứ-chỉ của chồng càng đem lòng kính-phục, tăng chồng là trai phi-thường. Chồng thấy vợ nhiều khi chán chán hơn mình, khen là gái quan-lữ.

Tôi nào, hè thiếp thêu thùa, và may thi chàng làm ván, xem sách. Mấy lúc trăng thanh gió mát thi kè vai nhau, lừng-lững ở vườn hoa bàn luận về thế-thái nhơn-linh,

thỉnh-thoảng khen nhau bằng cái ngó mặn-mà, đậm thảm.

Cô Dung lại hiểu học. Ngày nào cô cũng dè vài giờ xem sách cùng làm bài của mình xin chồng ra dè echo. Cô lại sửa bài học trò giúp chồng, có khi lừa đoạn sách hay đọc cho chồng nghe; miệng hữu-duyên rất dạng diu-dẻo, bao nhiêu ngao-ngán, bao nhiêu nhọc-nhân của đàn ông cũng nhớ đó mà tiêu-tan cả.

Nhiều khi chồng cảm-tình chan chứa, nhìn sững cô, giọt lụy khôn cầm:

— Minh ôi! Tôi tài đức chỉ mà được người vợ thế này. Minh làm cho tôi có phước lâm minh à! Dầu tôi được làm vua, giàu sang hơn người, cũng không bằng được làm chồng của mình đó!

Cô đứng dậy, bước lại, choàn tay bụm miệng chồng và cười:

— Má minh thương tôi nhiều không?

— À! Như vậy thì sự thương của tôi có lấy gì làm quá đâu. Tôi sợ là không biết làm thế nào tỏ hết lòng yêu-quí của tôi đối với minh đó thôi.

Cũng thời mọi cái thương, nhưng không biết cách thương có khi là hại.

Hai vợ chồng Đoàn-bửu-Minh đã biết thương, lại mồi người còn thầm rằng làm thế nào cho càng xứng đáng với nhau; rủi ai làm khđ lâm cho ai một chút thì xem cũng bằng dã phạm tội chí trọng, lấy làm làm xốn-xang, bùi-rút.

Nhiều khi thầy xem sách mỏi mắt, xếp lại, nằm lén nhìn vợ, lòng lai-lảng cảm tình; càng xét tài-đức của vợ bao nhiêu càng yêu-quí trân-trọng bấy nhiêu. Rồi, lại nghĩ lại túi:

« Đoàn-bửu-Minh này có đáng chỉ mà được vợ như vầy! Nhìn lại địa-vị của bạn đồng-môn, kẽ quyến cao lộc cã, người phủ-quí vinh-huệ, rồi ngẫm lại phòm minh thật là hèn kém. Trang phi-phàm lục-nữ, như người yêu-dẫu ngồi kia, dáng ỡ lầu cao cửa rộng, dáng kẽ bùm người thưa, chờ không phải sưa trấp nǎng khǎn cho kẽ tài bèn trí mọn...»

Cô Ba độ hiểu cái cảm-tưởng của chồng, rầy một cách khôi-hài:

— Nhìn hoài! Vậy mà khi vào lớp, trò nào bỏ sách ngó ngang, mình rầy người ta làm sao? Cảm minh đó, nghe không!

Nhưng mà thầy cười, sέ lén lại ngồi gần bên, vuốt-ve, lắc-bàn có một câu:

— Tôi có phước chỉ mà được vợ như vầy, minh?

Cô ngừng tay lại mà ngó chồng một cách có duyên:

— « Nếu minh tưởng cho minh là không đáng làm chồng tôi, thì là minh dày tôi như hạng nhí-núi lầm-thương kia rồi. Một là tôi không biết lụa chồng; hai là tôi cũng chỉ ham những khoái-lạc vật-chất như ai...»

— Tôi không tham, minh à! Tôi muốn làm người tùy theo cái-phận thấp-thỏi của tôi, nhưng vẫn được bồng-lòng.

« Nói bá-lại mà nghe, nếu như minh rủi lật-nguyễn hoặc nghèo-khổ khốn cùng, chẳng những tôi không bồi kinh,

yêu minh, mà lại còn xót xa cho cái khđ-lâm của người quân-lữ.

« Minh cứ tự hỏi minh có phước gì. Vậy chờ tôi đây có phước gì? Nếu minh tưởng rằng nội cái tình thương của minh là chưa vừa cho tôi, thì tôi lấy làm e rằng sau này minh sẽ được cho tôi sợi giây-chuyền tôi, cái áo dẹp — toàn là những đồ mà tôi không coi rằng quý — minh đã tưởng cho tình thương của minh đến đó là cùng dâng rồi.»

Thầy cười:

— Thôi, thôi, thôi! Tôi phục-lòng cao-thượng! mà minh cũng nên xét rằng: nghĩ vẫn nghĩ vợ cho phải bị rầy, là vì tại cái lòng tôi thương minh vô-lận!

— Tôi muốn minh dừng vì yêu tôi mà tự hả như vậy.

— Tôi biết lự-irong chờ; nhưng với người yêu, tôi phải hết sức khiêm-nhường...

.... Nhưng bao giờ Đoàn-bửu-Minh xét đến phận minh thì cũng buồn.

Có cái óc thông-minh, làm chỉ mà lại chẳng có cái hạnh-phúc học đến chốn đến nơi như ai? Có lòng lương-hảo làm chỉ mà lại chẳng dũng du-giả dặng dền on sanh-dưỡng cù-lao, nâng-dở anh em, bà-con, giúp-ich cho những kẻ lai-nào khốn lụy?

Thầy mang cái tiếng « thầy-giáo » mà chẳng chút chi lấy làm vinh-diệu, vẫn thấy minh tài khôn xứng chức. Cho nên chàng hết lòng dạy-dỗ trẻ thơ mà không bao giờ cầu tiếng khen.

Lảnh cái chức-vụ dạy dời, ít nữa phải văn-chương lội-lạc, thông-cô, thạo kiêm, cho xứng đáng với cái « lạy » cái « bẩm » của học trò. Bao giờ nhớ đến câu « đốt đặc hơn là bay chử lồng » thì thầy lấy làm thiện.

Đề thường khi cái thói ái-ký nó làm cho minh lự-dắc

mà quên cái khoy-el-dièm của minh. Thật thê, ai cũng có ít nhiều lự-dắc; vì vậy mà ngui thâm, bời sầu; nhưng trái lại, cũng vì vậy mà con người cứ ở một mực ngu-dần thấp kém.

Đoàn-bửu-Minh muốn làm người hoàn-cản, nghĩa là vừa giữ được cái thân-thể tráng-kien, tẩm lòng chon chánh, vừa lo cho óc được minh-mẫn;... cái tách khiêm-nhường làm cho thầy thấy minh còn thiếu kém hoài.

Cô Dung không dè đâu ngày kia chồng xin phép đi Saigon về, nét mặt hân-hoan mà cho hay rằng đã thi đỗ bằng cấp lối-nghiệp mới rồi. Cái mừng của cô ta, nói sao cho xiết!

Song, nghe vợ mừng, khen, chồng chỉ trả lời một cách khiêm-nhường:

— Cố chí! Tôi nhớ minh đó thôi. Tôi rằng thi đậu mà chí? Đặng cho minh được cái vui linh-cờ, đặng cho những người chê minh trước kia se nói với nhau rằng minh thương tôi không uồng.

Cô hơi mắc-cờ, se réo vai chồng mà nói:

— Minh yêu tôi đến thế, tôi phải lo đáp lại cách nào?

— Dè mà! có siêng làm cho một mớ bánh ngon ăn chơi thi đủ!

Rồi hai người đều cười. Vui thay cái cảnh vợ chồng hòa-thuận.

VII

Nhớ chồng

Nhớ mà ra ngắn, vào ngọt...

Người ta ngủi-ngâm nhau là tại vì đâu?

Cách đổi dải ản-bậu, niêm ản-ài mặng-nồng, những cái làm cho nhau loại chí, vừa lòng, góp thành mỗi kỵ-niệm

Nơi Đáng Tin

Xa gần đều biết hiệu Nguyễn-đức-Nhuận là một hiệu buôn dữ các thứ hàng lụa, lập ra bán ròng hàng giẻ đã được 5 năm rồi.

Trong sự mua bán đối với đồng bào thì hàng năm giữ một lòng thành-tín, hàng tốt thì bán theo giá tốt, hàng thường bán giá thường, vốn lời như định phản minh, chờ không như các hiệu chà, chẹt coi mặt khách mà thách giá cao, lại còn thói tráo hàng, đòi hiệu mà gạt khách và nhiều cách gian dối rất giũ mang khác không kẽ xiết.

Vậy khi nào quý ông, quý Bà có cần dùng hàng lụa gấm vóc, bất kỳ thứ hàng chi xin đến hiệu: NGUYỄN-ĐỨC-NHUẬN ở số 42 đường Catinat thì đều có đủ.

SOIERIES

NGUYỄN-ĐỨC-NHUẬN

42, Rue Catinat, 42

SAIGON



Đại-lý độc-quyền

L. RONDON & C°

16 Boulevard Charner Saigon

Hàng nem thử mày thử rượu:

Crème SuisseStra, Sberry Wafers
Penny Wafers, Mélange décoré

bung-khuân. Lại thêm chờ cùng nhau thường đứng thường đi, luôn đến cây cỏ, vò linh cũng đường như khêu gợi tâm sẵn, hỏi khách tương-tư chờ người yêu đâu vắng mà luồng dè ai ủ dột màu hoa?

Bên nâm lộn lại lẵn qua, lạnh-lèo trời đông, quạnh-hiu cảnh vắng, phải chốc ngon gió lòn bén mỉm, bắt nhở chừng đến bàn tay nét mặt của bạn chung-tinh.

Thời-gian lặng-lẽ êm-đêm, cho đến tiếng l MILF chắc lưỡi, động cộc nghiền rỗng, cũng làm cho rối giấc mơ màng, càng mong càng tưởng, càng nhớ càng thương, càng áo-não cho cảnh nệm nghiêng gối chích.

Ban ngày thì thằng bé San cứ nhảc:

— Mè, chừng nào ba về?

Con nhớ cha còn có thể hỏi thăm; vợ trống chồng biết cùng ai thô-thè?

Có nhớ chồng!

Nếu có người thợ về nào họa được cái nét râu của cô Dung con dựa cửa nhìn sững, lúc bên đèn ngó trơ, thi sẽ là một bức tranh tuyệt-diệu...

Chờ phải ở nơi xa, xa-lít kia, Đoàn-hữu-Minh có cái thiên-lý nhän-lực mà trông về...

Cô Ba không ham sự vinh-hoa phú-quí. Cô chỉ ước sao chồng giữ được cái tiết-tháo quan-tử là đủ cho cái hạnh-phúc của cô. Nhưng, ý chồng muốn bay nhảy, cô không le lại dam cầm?

Phu-quản, cách một năm sau khi thi đỗ tốt-nghịệp — tức là phần thưởng xứng-dáng cho người hưu-chí — thi ra học ở Bắc-thành.

Mày ra đặc-đẹp rồi thi chàng nghèm-nhiên là « ông »

Trường-liền, cô lại là « bà » Trường-liền; nhưng có nghĩ đâu rằng cái địa-vị vè-vang mới lại làm cho giãm bớt cái thù-vị nồng-nàn của An-tinh xưa?

Nhưng, hai người đã từng nói: « Chúng ta đồng một tấm lòng. » Thầy muôn được dâng-danh, là có ý lò cho đời biết rằng người yêu của thầy lựa bạn chẳng lầm; cho vợ hiểu rằng nhờ chữ tình nên thầy có dù kiêu-nhào, ngã-lực mà làm được mọi việc.

Nhớ mấy lời ấy, cô Dung cũng an-tâm. Thế nhưng cùng nhau khăng-khit như cặp oan-tương; cách mặt, xa lìa, dạ não dạ chảng ngâm-ngùi, cho bay vần có tin nhau đi về, chia thương sói nhở.

May, nàng có thằng nhỏ San ngộ-ngôn-binh cho nên cũng người được đôi chút nhớ thương. Nàng bay tưởng-tượng ra lúc chồng về: chàng sẽ hân-hoan, đứng nghiêng tai nghe con đọc rõ những bài khuyễn-hiểu, những văn ngụ-ngôn, thính-thoảng chàng cắn-miệng cười rồi hôn con, hôn vợ, lấy làm đẹp ý...

Có dàn lồng chờ, tự bảo rằng kiên là cái đặc-tánh của người hiền-phụ. Gặp calmö éo-le, trắc-trở, còn chảng nồng-rạo, phương chi với nội một cái « chờ » mà dã lấy làm khố-lâm sao?

Có chước làm cho khuây, là lo việc dạy con. Cô thưa mấy khi xếp-dặt trong nhà mà tập cho con biết ăn-ở sạch-sẻ, vén khéo, có thứ-ứ và tiết-kiệm. Làm việc chi cô cũng có thằng bé theo hú-hí một bên; hoặc nó xem cách thế mà bả-chước, gắp giüm, tùy theo sức nó.

Cô không ham ép con sớm học chữ và học viết, chỉ ưa nỗi cho rõ nghe chuyện hay lịch-la, rồi bảo nó thuật lại.

Hàng mới lạ Dùng trong mùa mưa

Qui-ông qui-bà cần có áo mưa khi đi đâu phong ngừa khỏi làm ô áo iót bạn thường của mình, muốn cho thiệt nhẹ-nhàng và lịch-sự xin mời đến tiệm TANG-KHÀNH-LONG mà lụa, kiểu áo rất đẹp, ngoài hàng lụa Hué-ky có carreaux màu nước biển và màu xám ưng hóng trong lót cao-su.

Dùng qua con mưa rồi có thể xếp lại bỏ vô túi được, thuận là tiện-lợi và thanh nhã vô cùng, xin qui-ông qui-bà trước khi đi mưa, hãy đến ghé tại bốn-tiền mà so-sánh với từ hàng ở các chỗ khác, chắc sao qui-ông cũng ưa áo mưa hàng là của hiệu TANG-KHÀNH-LONG 84 Boulevard Bonnard SAIGON là đẹp hơn hết.

Nay kính mời
TANG-KHÀNH-LONG
84 Boulevard Bonnard
SAIGON

GIÁ RẺ HƠN HẾT

TIỆM

M^{ME}-V^{VE}

NGUYỄN-CHI-HOA

BÁN

Hàng thêu - Ren bắc
để diều và cho đám cưới

Các thứ nón

Đóng các thứ giày
Tây - Annam dù kiều

Chạm mõ bia đá
cẩm thạch để mả

Khắc con dấu đồng
bảng đồng văn, văn...

83, Rue Catinaf,
SAIGON
Telephone N° 708

Lần-lần đưa nhô biết khen cái hay, chê điều dở, thông-minh dẽ thương lầm.

Nhơn đó mà mẹ hiền rèn tánh nết con: biết phép-lắc, biết làm cho mọi người yên-dẫu. Con làm quấy đều chi, mẹ không rầy ó em-sóm. Cô Dung chī lừa dịp thuật chuyện ngô-ngô-bích của trẻ nhô khác; thằng bé thông-minh bèn hiểu mẹ phiền minh mà thú lòi xin chùa. Có lần, lúc cô chờ lục vắng người, mới kêu con mà giảng-dạy; đồng nái khi osai-ngobiêm, khi diệu-ngoại, khiến cho con nghe dù sợ mà thương, có con vì cảm-dộng mà rơi nước mắt.

Đều cõi lo đào-luyện cho con họng nhứt là sự công-binh, vì rằng cô cho cái đức ấy là căn-bồn của các tánh tốt khác.

Trước hết, cô tập cẩm thằng nhỏ sợ vò lý, chảng hè bao giờ cô dọa nó; kia chú lợ; hoặc ông kẹ, hay ông ba bị chín quai! Chính mình cô lại khâm-phà cái tánh khiếp-nhuỵ của con. Thằng nhỏ cũng không hè biếng nhác, vì mẹ nó vẫn tỏ ra cái gương siêng-năng.

Nó không sợ vò lý, không lười-biếng, tức nhiên nó có sẵn tánh can-dãm dẽ ngày sau làm kẽ nam-nhị hoàn-toàn, có can-dãm mà xa đều quấy, có can-dãm làm phải, dẫu khố-khăn, kiêm-ngheo, cũng không sờn lòng.

Nó không nóng-nẩy như những đứa con nít thường vì mẹ nó thuần-hậu ôn-bà. Nó lại sanh trong cái hoàn-cảnh êm-ái thi có bao giờ phải trái ý, phải giận hờn, đến nỗi khóc la.

Mẹ dã biết săn-sóc cho con được hình vóc trắng-kiện, tươi-lốt, lại dồi-mài cho con được cái óc thanh-tịnh, linh-anh, thi lè nào tri nó chẳng sáng-suốt? Cho nên hễ nghe mẹ dạy diều chi thi nó hiểu biết ngay; trước khi ngồi, trước khi đi, có ý tú, xem coi rất cẩn-thận. Trước khi nói, biết nghĩ suy; trước khi làm, biết xem-xét. Chẳng bao giờ vì sự bất-cần mà nó làm hại cho nó, hoặc phiền lụy đến ai. Mẹ dạy công-binh thi nó hiểu rằng chảng hè nên làm cho người khác phải buôn phái khỗ. Nó không

chê ai, không trách ai. Khi nào nó làm cho kẻ khác buồn thì nó phải xốn-xang hơn người bị buồn kia, và mau-mau kiếm thế sửa lỗi.

Một hôm thằng San bài hoa huơng dặng cắm vào bình. Rủi bị con ong chích nó sung-mặt. Mẹ vừa thoa thuốc vừa hỏi:

— Con phiền con ong ấy không?

Nó đáp :

— Con không phiền; vì nó tưởng rằng con bắt nó, hoặc con bê hoa dặng làm bầm dập như mày trê kia. nên nó mới chích con. Còn trùng mà biết giữ mình nó, lại giữ mình giùm kẽ khác là đáng khen. Con chê con không đặc mà tránh con ong núp dưới hoa, không lanh-lẹ mà tránh cây kim của nó.

Cô cười, hỏi tiếp:

— Giỏi, nhưng con không cố ý hại nó, mà nó bảo cho con phải nhức-nhối, con mới nghĩ sao?

— Con nghĩ nó cũng vò tội, phải không? Vì nó cũng không cố ý hại con. Nọc độc là của trời sanh cho nó, chó không phải nó kiêm mà dùng. Nếu khi này, con cầm cây mà bê hoa, nó cũng đã chích các cây; lại nếu con có đội nón thi nó lại chích đại vào nón. Nó không biết suy nghĩ như mình, lại là một điều bao chữa cho nó vò tội; huống chi: « Như con ong mật là loài siêng nồng. »

Con có học bài thuộc lòng, con còn nhỏ, con khen nó là loài hữu ích. Nó chích con, con nghĩ công mà tha tội nó chứ!

Mẹ vỗ vai con mà khen:

— Tốt lắm! Được lắm. Vậy mà mới không cười đứa nào làm mặt nhõ mặt lớn với má!

Trong nhà thường có chuyện vui nhõ-nhỏ như vậy. Cô Dung thấy con sớm có trí rất lấy làm mừng.

(Còn nữa)

Tiêu-thuyết Nguyễn-Đô-Mục

Tiêu-thuyết của Nguyễn-Đô-Mục thi chẳng những các nhà đọc tiêu-thuyết công-nhận là bay, đến những nhà soạn dịch tiêu-thuyết cũng đồng-banh chịu là hay vậy.

Nay xin giới-thiệu cùng các độc-giả những tiêu-thuyết Nguyễn-Đô-Mục xuất-bản tại Tân-Dân Thư-Quán, 93 Phố Hàng Bông Hanoi:

— Song phương kỳ duyên.	0 \$ 90
— Thuyền tình bồ ái.	0 . 90
— Chiếc bóng song the.	0 . 90
— Vợ tôi (Dur chí thê).	0 . 70
— Chồng tôi (Dur chí phu).	0 . 70
— Hồng-nhan đa truân.	0 . 40
— Bình ơm Lành Yên.	1 . 20

SẮP XUẤT BẢN:

Hoạt-kê Tân-sử

MỸ NGHỆ BẮC

Bồn tiệm kinh-trinh qui khách rò. Lúc này bồn tiệm có rất nhiều: Kiều ghế salon, mặt nu, mặt da, tủ thờ, tủ kiếng bằng trắc, gỗ, cần chạm rất đẹp. Đồ đồng lục, đồ den kiều lá. Đồ thêu màu v. v.

Xin quý vị chiểu cố bồn tiệm rất mang ơn!

ĐỨC-LỢI
105, rue d'Espagne — SAIGON
Kế dinh Xá-Tây

Pohoomull Frères

SÁNG LẬP NĂM 1858

54 — 56 — 58 Rue Catinaf — SAIGON

Cửa hàng Bombay bán ròng hàng lụa cực-hảo hàng. Hàng tốt, giá rẻ, mua bán thiệt-thà. Bán sỉ, bán lẻ, hàng gì cũng có.

VÌ NGHĨA VÌ TÌNH

15.— Kẽ cõ ý mua con

Lữ-Trọng-Qui là một nhà Tân-học, tinh linh cang trực, khi sắc biện ngan, hễ quyết làm việc chi thì làm dùa, hễ muốn nói đều chi thì nói dại, chờ không phải như mấy tay xảo-quyết, nói lời nói đều cần lợi do hại, mỗi việc làm đều sắp kế đặt mưu. Nhưng vì thấy Lý-Chánh-Tâm thất chí nǎo lòng, mà lại nghĩ cái họa của Chánh-Tâm đó bởi tại mình mà gây ra, bởi vậy chàng phải bỏ cái thói cang trực, và phải lo mưu mà cứu Chánh-Tâm trước rồi sau sẽ lập thể mà làm cho cha con tương phùng, vợ chồng hòa hiệp.

Khi Trọng-Qui dụng mý-nhon-kế, thì chàng tình làm đở trong năm ba tháng cho Chánh-Tâm bớt sầu bớt nǎo, dặng cho chàng kiếm tim Chánh-Hội mà thôi, chàng đe trót 5 năm trường chàng làm dù cách mà tìm Chánh-Hội cũng chưa ra mổi, chàng nói hết lời mà Cầm-Vân cũng chưa chịu tha lỗi cho chàng.

Tuy cái công của chàng không dặng kết quả, song cái kế của chàng lại thành-tựu ý như ý chàng ước mơ. Lý-Chánh-Tâm nhờ có năm Đào khêu động ái-tình, mà lại nhờ có khéo lời an-ủi nőa, nên tuy chàng không hết buồn về nỗi lia vợ mất con, song chàng an lòng lấy-lết cho qua tháng ngày, khỏi sầu nǎo đến sành bình.

Khi mǎn tang mẹ rồi, thì Chánh-Tâm bỗng lòng dễ cho Tà chia gia tài cho cháu, là Phùng-Sanh một phần. Phần của Phùng-Sanh mòi năm tháu huê-lợi 9 ngàn già lúa, thì cha nó, là Phùng-Xuân nhận lãnh. Còn phần của Chánh-Tâm, thì chàng giao cho vợ chồng Hương-bộ Huỳnh cai quản, dặng chàng thông thả mà lo nỗi vợ con.

Việc nhà sắp đặt xong rồi, Chánh-Tâm cứ qua ở miết bên nhà Trọng-Qui. Cái tình của chàng dang-diu với cô năm Đào ai cũng đều ngó thấy; hě có năm Đào có về Trà-Bang mà thăm nhá, thì chàng buồn bức ngóng trông ẩn ngô không được, làm cho Trọng-Qui phải cho xe vở trước cõi ra, thì chàng mới hết buồn. Tuy cái tình của chàng như vậy, mà trong 5 năm trường chàng gần-gũi với cô, chàng quyến-luyễn cô, song chàng hě chàng có lõi mõi lời nào gọi là trêu hoa ghẹo nguyệt. Có nhiều khi canh khuya trò chuyện, có nhiều lúc dưới cõi nhín nhau, trai bá-l-ngát lòng vàng, gái ngần ngại dạ ngạc, sóng tình dồi-dập, biến ái minh-mông, chàng không thể dằn lòng được, nên muốn mở miệng ép liều nài hoa. Mà chàng vừa tình nói ra thì chàng liền thấy hình dung của nàng Cầm-Vân ở trước mắt chàng, khiến cho chàng áo-não bung-khuân, rồi hoặc bỏ đi chỗ khác, hoặc nói lảng chuyện khác.

Còn có năm Đào, khi có chịu lõnh trách-nhậm giải sầu cho chàng Chánh-Tâm, thì cô đã ái-ngại lắm rồi; đến chừng cô gần-gũi trò chuyện với chàng thì cô càng xốn-xang nhiều hơn nữa. Chưa được mấy ngày, thì cô đã muôn xa lánh chàng rồi, ngặt vì Trọng-Qui theo nǎn-nǐ quâ, cực chàng dã cõ phải ép mình mà làm nghĩa, nên

trong 5 năm cõ ở đây, cô nhọc lòng khổ trí không biết chừng nào.

Một buổi chiều, Chánh-Tâm, Trọng-Qui và cô năm Đào dường ngồi nói chuyện với nhau trong nhà, còn con Lý thi hài bỗng chơi trước. Người di phát thơ bước vò cửa ngõ mà đưa một phong thơ cho con Lý. Con nhỏ nhờ mẹ nó dạy nên nó đã biết đọc rỗi. Nó cầm phong thơ mà coi, nó thấy đề tên Lý-Chánh-Tâm thì lập đặt dem vò mà trao cho chàng.

Chánh-Tâm mở thơ ra coi, thì thơ nói như vầy :

« Cher cậu ba »

« Tôi cầm viết mà viết bức thơ này, thì tôi lấy lám ái-
ngai lâm. Nhưng vì tôi biết bụng cậu, đầu dến lhe nào
cậu cũng không nở bở cha con tôi, nên tôi mới dám tôi
thiệt việc nhà của tôi cho cậu hiểu rồi xin cậu vui lòng
cứu giúp cha con tôi một phen.

« Từ ngày tôi lanh phán ăn của con tôi, thì tôi hết lòng
lo làm ăn, chờ không dám chơi-bời như khi trước nőa.
« Vì tôi muốn làm giàu thêm cho con, nên tôi cho
mướn ruộng luôn 5 năm, tôi lấy bạc trước một lần để
làm vốn buôn bán làm ăn. Chẳng đe thời vận của tôi
thiệt là xui-xẻo, tôi dùt tiền vò đâu thì mất đó; tôi làm
việc nào thì lõi việc ấy, bởi vậy bây giờ cha con tôi không
còn một đồng xu, còn ruộng thì họ còn ăn huê-lợi còn
tôi 3 năm nőa, rồi tôi mới lấy lại cho mướn được.

« Cậu ba ôi, thân cha con tôi bây giờ nghèo khổ lâm.
Xin cậu ba làm ơn cho tôi mượn dở một vài ngàn đồng
bạc dặng tôi nuôi con tôi. Tôi, hứa chắc chàng tôi
cho mướn ruộng nőa được, thì tôi sẽ lấy bạc mà trả
lại cho cậu y số. Xin cậu ba vui lòng giúp tôi trong
cơn túng rỗi này, ơn nǎy chẳng hě khi nào cha con tôi
đám quên. Tôi trong cậy cậu lung-lâm. Bây giờ tôi ở
dường Mayer, số nhà 165. Như cậu sẵn lòng với tôi thì
xin trả lời cho tôi biết và nói coi bây giờ cậu ở đâu dặng
tôi xuống đó mà lấy bạc. Chúc cậu mạnh giỏi. »

Lê-Phùng-Xuân ký »

Chánh-Tâm đọc thơ rồi chàng ngó Trọng-Qui mà nói rằng :

— Anh đó khốn nạn quá. Thiệt lõi nói không sai. Anh làm hết tiền của tháng nhỏ rỗi.

— Anh nào?

— Anh hai tôi, chờ anh nào.

— Té ra thấy Phùng-Xuân gởi thơ cho cậu đó hay sao? Thay nói giống gì đó? Thay có nói tháng nhỏ ra lõi nào hồn?

— Anh coi thơ đây thì biết.

Chánh-Tâm đưa bức thơ của Phùng-Xuân cho Trọng-Qui coi. Trọng-Qui đọc rồi liền đứng dậy và cười và nói rằng :

— May lâm!

— May giống gi?

— Nếu cậu sẵn lòng giúp tôi, thì chắc chuyện này tôi bắt con tôi được.

— Anh đe cho hồn!

— Không cho không được. Để tôi nói cho cậu nghe: già tài của cậu chia đó là già tài của tháng nhỏ. Tháng Phùng-Xuân không có quyền gì hết, thay làm thủ-hộ thì coi thay góp dẽ dành, dặng chứng tháng nhỏ khôn lớn, giao hết huê-lợi cho nó, chờ sao thay được phép lấy mà xài. Cậu là trưởng-tộc của tháng nhỏ, nếu cậu vò Tòa mà thưa, thì thay Phùng-Xuân sẽ bị án sang-doạt.

— Anh bị án thì bị, chờ làm sao mà bắt con ảnh được?

— Ấy! Để thủng-thắng rồi tôi sẽ nói tôi. Bây giờ cậu làm ơn di với tôi lên nhà thay, cậu hâm dọa đòi di kiện thưa cho thay rúng, rồi cậu buộc thay phải làm tờ giao con lại cho cậu nuôi. Như thay dục-dặc thì cậu làm tờ giao hết huê-lợi của tháng nhỏ cho thay Hương di, cậu cho thêm một hai ngàn đõig bạc nőa cũng được. Số tiền ấy tôi chịu cho, miễn là cậu bắt giùm tháng nhỏ cho tôi tì thoi, dẫu hao bao nhiêu tôi không nő.

Chánh-Tâm ngồi ngâm-nghỉ một hồi rồi nói rằng :

— Anh tính như vậy thi phải lâm. Phải bắt tháng nhỏ về mà nuôi dặng cho nó ăn học, chờ đẽ nó ở với anh đó chắc nó phải hư.

— Thay Phùng-Xuân lão xược quá! Thay làm việc gì đâu mà thay khoe làm ăn. Mấy lần tôi di Saigon, tôi có dợ cách ăn ở của thay. Thay bỗ thằng nhỏ ở nhà với tháng bồi, thay di đánh bài bạc sáng đêm tôi ngày. Thay cho mướn ruộng, lấy mấy chục ngàn đồng bạc rồi di hối me riết cụt vốn, chờ buôn bán giống gi.

Thượng Đẳng Được Thông

SOLIRENE

Ở ngang nhà hát tây

PHÒNG RIÊNG ĐỂ THỦ NGHỆ THEO CÁCH HÓA HỌC

THUỐC BẢO CHÈ SẮNG
TRÔ CÁC VỊ THUỐC — ĐỒ VẬT HÓA HỌC

LÀNH ĐẶT-ĐÈ PHÒNG HÓA HỌC

CÓ BẢN BỦ ĐỒ KHÍ NGHỆ VỀ VIỆC MỎ XÈ
ĐỒ ĐÈ CHO NHỮNG NGƯỜI CÓ TẬT DÙNG

SỞ RIÊNG ĐÈ CHẾ THUỐC THEO TOA QUAN THẦY LÚC
GẤP RÚT TRONG BUỔI TRƯA VÀ NỮA ĐÊM KHUYA KHOÁT

Bản thuốc trong Lực-tinh không tinh tiên gởi

LÀM KIẾN CON MẮT THEO CÁCH Y-KHOA

Bản dù dỏ dùng trong việc trồng răng

Đỗ nghề về việc chụp hình — Dầu thơm dù thử

Làm Đại-lý cho hãng "KODAK"

— Tôi nghĩ thiệt tôi giận ảnh hung lầm. Vì ảnh nén chí
hai tôi mới chết, mà cũng vì ảnh nên mới gây chuyện làm
cho tôi tan nhà nát cửa, lìa vợ mất con như vầy đây.

Chánh-Tâm nói lời đó rồi cui mặt xuống đất, hai hàng nước mắt rưng-rưng. Trọng-Qui lấy làm xốn-xang trong lòng, nên chàng ngó lơ mà sặc mặt coi buôn hiu.

Còn năm Đào này giờ ngồi lồng tai mà nghe, chờ có không nói một tiếng chi hết. Đến chừng có thấy tinh cảnh như vậy có mới chen lời vào mà nói rằng: « Anh hai tôi ảnh tinh như vậy thi hay lắm. Tோ hao bao nhiêu thi lõn, miễn bắt cháu tôi được thi qui hơn hết. Thôi, cầu Tư làm ơn giüm cho ảnh. Xưa rày cầu lâu di Saigon. Vậy cầu cũng nhơn dịp này lên thăm mợ Tư luôn thế. »

Chánh-Tâm ngồi ngồi dài một cái, rồi nói rằng: « Sáng mai nǎy đi. Cực chẳng dã, chờ thiệt tôi không muốn gặp mặt anh đó nữa. »

Vì cái xe-hơi của Trọng-Qui hư máy, kéo vò hảng hơ một tuần rồi mà sửa chưa xong, nên sáng bữa sau hai người di tàu qua Mỹ-Tho rồi ngồi xe-lửa mà lên Saigon. Hai người mướn phòng tại Bến-Huê-Lầu mà nghỉ, và tinh đẽ qua ngày sau sẽ di kiêm Phùng-Xuân.

Tối lại Chánh-Tâm cậy Trọng-Qui vò Cholon thăm nàng Cầm-Vân, và xin nàng vui lòng dẽ cho chàng đến thăm. Trọng-Qui di chừng vài giờ đồng hồ rồi chàng trở về nói rằng: « Lúc nǎy mợ ba mạnh mẽ như thường. Tóc của mợ đã ra dai rồi, nên mợ bời coi cũng vén-vang nbu hồi trước. Tôi nǎn-nǐ hết sức mà mợ thiệt là chắc dạ. Mợ không chịu cho cậu tới nhà. Mợ nói rằng đầu cậu có lời nhá, mợ không cho cậu thấy mặt đầu mà lời cho uổng công ». Chánh-Tâm nghe nói như vậy thi khóc và nói rằng: « Đã

Một thứ CRÈME

Dùng ban ngày, làm
cho da mặt được trắng
tréo, mịn-màn và không
trói phàn.



Một thứ CRÈME

Dùng ban đêm, làm
cho da mặt sạch sẽ và
tươi tàng lại.

Une Crème de Jour qui embellit et fait tenir la poudre
Une Crème de Nuit qui nettoie et renouvelle l'épiderme
Ces deux produits lumineux présentent dans un pot à deux compartiments toute la puissance merveilleuse de la



Crème Siamoise

Đại lý độc quyền:
Hàng LUCIEN BERTHET & Cie
Bđ Charnier.—SAIGON

22 AOUT 1929

PHU-NỮ TÂN-VĂN

30

5 năm rồi mà cũng chưa hết giận, thiệt là khổ cái thán tôi quá! Buộc tôi phải kiềm cho được con tôi; tôi kiềm hết sức mà không được, bây giờ biết làm sao?

Sáng bữa sau Chánh-Tâm với Trọng-Qui thay đổi ý phục, rồi ngồi mời người một cái xe-kéo mà đi lên đường Mayer. Tôi căn phố trệt số 165, hai người biến xa-phu ngừng lại rồi thủng-thẳng bước xuống xe. Trọng-Qui thấy Phùng-Sanh đương ngồi dựa lè đường, mình mặc quần vải trắng áo vải trắng, mà quần thì dĩ-mô dĩ-quét, rách tết hai lỗ, áo thì xé-xé không gài nút. Trọng-Qui bước lại gần; thằng nhóc buông hai nắm cát, vùng đứng dậy phu tay lia-lia, bít mũi một cái chật rồi đứng ngó hai người mời xuống xe. Trọng-Qui nắn cánh tay nó mà hỏi rằng: « Nhà con ở đây phải hóa? » Phùng-Sanh gặc đầu, chờ không chịu nói, mà cậu nó là Chánh-Tâm bước lại nó cũng không chào hỏi. Chánh-Tâm hỏi rằng: « Có ba cháu ở nhà hồn? » Nó lắc đầu rồi bỏ đi và nhá.

Chánh-Tâm với Trọng-Qui đi theo. Trọng-Qui cúi mặt xuống đất hoài, coi bộ không vai. Vừa bước vô cửa thì thấy có một đứa con trai chừng 15, 16 tuổi, đương nằm ngủ trên ván mà ngủ, nó ở trào, bày cái ngực với hai cánh tay có xám hình xà-nú chử xanh xanh. Nhà không quét, nên dưới gạch nào là giấy, nào là rác tràn-lang. Bàn không dọn, nên trên bàn nào là nhựt-trịnh, nào là ly, nào là tách lõa-xô; có bốn cái ghế để không ngay hàng ngay lối, có hai khung hình mà treo không đối không đồng. Cửa mở có một cánh, ném 7 giờ sớm mai mà trong nhà mờ mờ; vách không quét nước vôi, nên màu trắng bồi trước bấy giờ hóa ra màu xám-xám.

Phùng-Sanh thấy khách di theo vô nhà, bèn chạy lại kéo cửa sổ thẳng nắn ngủi, đó mà kêu nó dậy. Thằng nọ lom-cóm ngồi dậy, giụi mắt rồi bỏ đi ra ngoài sau, không

hở không nói chi hết. Chánh-Tâm với Trọng-Qui kéo ghế mà ngồi. Trọng-Qui kêu Phùng-Sanh lại rồi ôm nó trùm-trùm trong lòng, lấy khăn mu-soa chùi mũi cho nó, gài nút áo nó lại ngay thẳng, vuốt tóc nó cho xuôi, vén quần nó cho đặc. Coi bộ thằng nhóc vui lòng, vì nó dừng im-liem để cho Trọng-Qui sửa soạn, nó không nói chi hết.

Chánh-Tâm ngó cháu rồi hỏi rằng:

— Ba cháu di đâu?

— Không biết. Ba tôi di hoài di hủy, tôi không biết di đâu.

— Di hồn nào?

— Di hồn qua.

— Chừng nào về có nói với cháu hồn?

— Không có nói.

— Di hoài như vậy rồi bỏ cháu ở nhà với ai?

— Ở nhà với anh Tâm đó.

— Có dè tiề ở nhà cho cháu ăn bánh hồn?

— Hồng có.

Chánh-Tâm ứa nước mắt và nói với Trọng-Qui rằng: « Coi anh đó có phải khốn nạn quá hay không hả? Huê-lợi của thằng nhóc mỗi năm góp tới bạc muôn, mà ảnh không lo cho nó ăn học, lại bỏ nó bạn rách bạn rưởi, nhện dòi nhện thèm như vậy. Thiệt là quá-quá rồi ». Trọng-Qui cháu mày đáp rằng: « Cậu mới thấy đây, chờ tôi đã nghe lâu rồi ».

Chánh-Tâm ngồi ngâm-nghĩ một hồi lâu, rồi nói nữa rằng: « Bây giờ biết chừng nào ảnh về, nên ngồi đây mà chờ. Thôi, để tôi vết ít chữ bỗng lại đây cho ảnh, rồi mình trở về nhà ngủ. Chừng nào ảnh về ảnh xứng ảnh kiêm minh ». Trọng-Qui gặc đầu. Chánh-Tâm móc bóp ra lấy một miếng danh-hiệp với một cây viết chỉ mà viết. Trọng-Qui vò đầu Phùng-Sanh và hỏi rằng: « Con chịu di theo

22 AOUT 1929

PHU-NỮ TÂN-VĂN

cậu hồn? Con ở với cậu sướng lắm, cậu may áo quần tốt cho con bú, con muốn ăn vật chi cậu mua cho hồn thay. Con chịu hồn? »

Thằng nhóc gặc đầu. Chánh-Tâm cười và tinh dắc nô xuồng dưới nhà ngủ. Chàng biếu Phùng-Sanh kêu thằng Tâm ra, chàng đưa miếng danh-hiệp cho nó, mà nói rằng: « Mày cất cái giấy này, hòn thây mày về thi mày đưa liền cho thây mày coi, nghe hồn. Bây giờ tao dắc Phùng-Sanh xuồng dưới Bá-Huê-Lầu chơi, thây mày xuống đó kiêm thi có tao ». Thằng Tâm nghe nói dắc Phùng-Sanh đi, coi bộ nó lo, nên muỗn ngắn cắn, mà nó vừa muỗn mở miệng thi Trọng-Qui nói rằng: « Ông đây là cậu ruột của Phùng-Sanh, chờ không phải ai đâu mà sợ. Thầy về em nói lại như vậy thi thầy biết ».

Chánh-Tâm với Trọng-Qui dừng dậy di về. Trọng-Qui dắc Phùng-Sanh đem lên xe, thằng nhóc riu-riu di theo, không nghi-ngại dọc-dặc chút nào hết.

Về tới Bá-huê-Lầu, Trọng-Qui kêu bồi mướn lầm gởi Phùng-Sanh cho sạch-sé. Chàng đi nột lát rồi trở về, có ôm ba bốn gói; chàng mở gói lớn ra lấy một bộ áo quần may sẵn rồi mà bận cho Phùng-Sinh, dắc mua nhầm chàng mà bận coi vừa lầm. Gói thứ nhì là một cái nón với một đôi giày, nón đội thi vừa, còn giày thi rộng một chút xíu. Còn hai gói nhỏ nữa là một gói bòn-bon, và một gói nhỏ tươi, chàng mở ra biếu Phùng-Sanh ăn. Phùng-Sanh được bận áo mới, lại được ăn đồ ngọt, nên mặt coi vui-về lầm.

Đến 11 giờ, Chánh-Tâm với Trọng-Qui dắc Phùng-Sanh di lại nhà hàng mà ăn cơm. Chừng trở về nhà-núi, hai người khép cửa phòng lặng thay áo thay quần mà nghỉ trưa; Phùng-Sanh đương xôn-bần một bên Trọng-Qui mà nói chuyện, thỉnh-linh nghe có tiếng giày lên thang lầu, rồi lại nghe gõ cửa cộp cộp. Trọng-Qui hỏi: « Ai đó? Vô. »

Phùng-Xuân mở cửa bước vô, thấy Phùng-Sanh mặc áo quao lợ-hoắc, lại thấy Trọng-Qui ngồi đó, chờ không có Chánh-Tâm thì chưng-hưng, nên đứng khụng lại. Trọng-Qui chào và mời ngồi. Chánh-Tâm ở trong bước ra, ngó Phùng-Xuân một cách rất nghiêm-nghị và nói rằng:

— Anh làm gì mà tệ quá vậy. Anh ăn của cháu tôi bao nhiêu, mà anh bỏ nó bô-lăn bô-lóc, nhện dòi nhện khát, như con ăn mày. Tôi phải kiện anh mới được.

— Tôi ở có một mình, phần tôi thi mặc lo làm ăn; làm sao mà săn-sóc nó cho được. Tuy vậy mà tôi có mướn bồi ở giũ-giú lầm rữa nó, tại tôi di khỏi, ở nhà nó bỏ thằng nhóc chơi dơ-dáy, nên cậu lên cậu gấp đó chứ.

— Anh di dính bài bạc, chờ làm ăn giống gi.

— Ai nói với cậu đó? Trời ơi, tôi có bài bạc, xin trời đất giết tôi đi. Từ ngày tôi lanh già tài của cậu chia đến nay, tôi có rờ tôi lá bài thi thiên tru địa lục tôi di.

— Anh hối me, chờ anh có đánh bài nữa đâu, mà không dám thề.

— Cậu nghe lời người ta, cậu nói như vậy thi tội nghiệp cho tôi quá.

— Tôi chia già tài cho cháu tôi, anh làm tiêu hối, rồi anh dám viết thơ mượn bạc tôi nữa chờ. Tôi lên đây dặng nói cho anh bay rắng tôi sẽ kiện anh.

— Tôi làm sao cậu kiện tôi?

— Anh thủ-hộ cho cháu tôi; anh phải lo thâu gộp huê-lợi của nó mà dè dặt, dặng chứng nó đúng tuổi anh giao dù số lại cho nó, chờ sao anh dám làm ngan, cho mướn ruộng của nó dặng lấy bạc trước mà hối me cho thua hối di?

— Tôi cho mướn ruộng lấy bạc mệt, dặng làm vốn làm ăn, may thi làm giàu thêm cho nó. Rủi lô-lô cụt vốn thi thôi, chờ tôi có muỗn chi vậy đâu mà cậu phiền.

(Còn nữa)

Đó cù ra mới

Bồn-hiệu mới mở tiệm xi dô vàng bạc vân vân, như đồ phụ tùng xe hơi xe kéo xe máy muôn nia, vàng bạc giá rất rẻ hơn nơi khác, đồ làm nhám lẹ.

ĐỒNG-LỢI

72 Rue Amiral Dupré 72 Saigon
(Tục kêu đường Thủ-duc)

KÈ LÀM NGƯỜI CHỊU Tác-giả HỒ-BIỀU-CHÁNH, ai đã coi tiêu-thuyết của ông như *Cay dâng mùi đời, Nhơn-tým ám lanh*, v. v..., đều chịu là nhà viết văn hay. Bộ Kè làm người chịu là bộ trước bộ *Vì nghĩa vì linh* đã dâng trong PHU-NỮ TÂN-VĂN, trọng bộ 4 cuộn: 2\$00. TẤM LÓNG NGHĨA HIỆP. Là một bộ xã-hội tiêu-thuyết, tả một chàng nghĩa-sĩ nặng lòng vì nước, sau quả rõ mặt anh hùng, lưu danh trong sử Việt-nam, dâng làm gương cho người soi chung, tác-giả: Lã-báo-Quang, trọng bộ 2 cuộn: 0\$80. HAU TAM QUÁC đã ra đời, dặng bộ: giả rất hoan-nghinh, đang in tiếp, mỗi cuộn 0\$10. Ở xa, theo gá tiền trên dây mà gởi, không gởi láh hòa giao ngan.

TIN-ĐỨC THU-XÂ.

37, rue Sabaourain, SAIGON.

ách rất có ích cho các nhà thương mì:
Phép biên chép sò sách buôn bán

của ông Đỗ-văn-Y soạn.

Sách này viết bằng quoc-ngữ, chỉ rành rẽ về cách biên chép sò sách, dễ coi dễ hiểu, các nhà thương mài nêu mua dùng.

Giá mỗi cuốn 1 \$ 00

Có bán tại nhà M. Đỗ-văn-Y Cantho.

Công-ty Việt-Nam Bảo hiểm xe hơi

Hội nặc danh 200.000 p.

56 — Rue Pellerin — SAIGON

FÉLÉP. № 748

Công-ty này bảo hiểm xe hơi dâng một giá tiền và một thể lì như các công-ty của người Âu-châu ở đây.

Nhưng có phần lich-lý đặc-biệt hơn là chű-xe khởi phải đóng một số tiền phụ tiền mà dâng khi công-ty có bồi thường thi bồi thi ròng; trọng chí chű-xe khởi chịu một phần như lệ các công-ty khác.

VUI THÚ TRONG GIA ĐÌNH

Cái vui thú trong-bóng nhứt, bén-bí nhứt, là cái vui thú trong gia-dinh. Trong các sự giải-trí, giúp vui trong gia-dinh thi không có vật gì bằng: Máy hát PATHÉ và đĩa hát PATHÉ.

Nghe nhạc hay thi có thể đổi tinh-tinh con người, và nhạc cũng giồng một thứ tiếng nói riêng mà tinh-thân, trí nào chưa tỏ ra đậm.

Lúc trước, nghe máy hát, đĩa hát thi khó ưa thiет, dọng thi rẽ rẽ, tiếng thi khan-khan nghẹt-nghẹt, khì nào cũng giồng dọng ông già khô-khè trong ông. Chờ như bây giờ nghe làm đĩa hát dâng tinh-xào-lâm. Đĩa chạy bằng kim xác, lạy hơi điện-khi đã khâ rời, mà mới dây hàng Pathé lây hơi bắn Annam, lại dùng máy Vô-tuyên-diện mà lây; thi hèt sức tinh-thân, hèt sức em ái, rò ràng. Hiện bây giờ đĩa hát kim-thời nhứt là đĩa hát Pathé Vô-tuyên-diện, trông dò cô con gái.

Đàn-bà khôn thi làm gia-dinh vui-về và nên sắm máy hát PATHÉ. Chông khôi di chơi lảng phi, con cái tuy là chơi mà mờ mang trí nào.

Máy hát dù thử, đĩa hát Vô-tuyên-diện bán tại:

PATHÉ-ORIENT

10, Boulevard Charner. — SAIGON



Phản-Nhi-Động

Phản-sự

Phản-sự là công việc trong bồn-phận. Phàm người, người nào cũng có phản người ấy, thời người nào cũng có việc người ấy. Đã là công việc trong bồn-phận thời làm được là hơn, không làm được là kém; làm được là hay, không làm được là dở; cái việc làm, không làm mất phẩm-giá của ai.

Phản-sự người con gái, như giặt-dịu quần áo, quét-tước nhà cửa, trống nom cơm nước, khâu vá chăn màn, coi sóc đồ-dạc, đều là những cái giàn, cái nhỏ, không xa lớn gì đến đâu. Vậy phải cho siêng-năng, cho khôn khéo, cho sạch sẽ, cho ngon lành, mới khỏi tiếng con nhà vò day.

Con nhà khó xưa nay, coi mình rẻ-rùng thời lam-lù vung dài về phản nhiều; người trong cửa già: phòng khuê thường sần mặc quầnẦu, lười biếng hòa quen thân mắt nết. Đã nghèo hèn, lại vụng dai, lấy chỉ cho bằng chỉ bằng em? Nào phải là cái khó bó cái khôn, chẳng qua bão chẳng ăn lời, khen chê cung vây; dành một đoạn trong bài nhút-trinh, mà gởi qua bến Đức cho ông Einstein. Ông Einstein coi rồi, viết thư khen ngợi và khuyễn-kích cho thằng nhỏ.

Một đứa nhóc thông-minh lạ lùng

Ta nên biết rằng có một nhà bác-học người Đức là Einstein (Anh-Tanh) phát-minh ra cái thuyết « tương-dối » (La relativité). Thuyết ấy là một sự phát-minh mới ở thế kỷ 20 này, và là cái thuyết cao-xa khó hiểu, chắc hẳn trong Đông-Pháp này, cả tay cả ta, không có người nào hiểu dặng tinh-tường.

Cả thế giới ngày nay cũng chỉ có 12 người là hiểu mà thôi. Nhưng nay nên thêm vào một là 13, vì mới nay ra một đứa nhỏ, hiểu rõ thuyết « tương-dối » của ông Einstein lắm.

Đứa nhỏ này, người Hué-kỳ, tên là Cohen, mới có 13 tuổi, mà học thông minh la lùng, trong một năm nó lên bốn lớp. Nó giỏi về vật-ly-học (physique) và toán-học lắm.

Hồi tháng 11 năm ngoái, Cohen đã viết một bài đăng báo, nói về lý-thuyết của Einstein. Người dè ra vị thầu-dồng ấy, cắt một đoạn trong bài nhút-trinh, mà gởi qua bến Đức cho ông Einstein. Ông Einstein coi rồi, viết thư khen ngợi và khuyễn-kích cho thằng nhỏ.

Bài đồ các em.

Bài này là của một ông bạn đọc báo ở tỉnh Cao-Bằng (Bắc kỵ) gửi vào đăng báo, để dỗ các em lập giài-trí cho voi, mà lại có ích cho sự luyện-tập trí-khôn nữa.

Nguyên-văn của ông bạn, đặt lối lục bát, song chung tôi muốn dễ văn thường, thì các em dễ hiểu hơn.

Bài đồ như vầy:

Có 10 người, 5 vợ và 5 chồng, cùng đi đường với nhau, khi đến một con sông kia phải qua đò. Nhớ rằng đò ấy không có ai chở. Nhưng cái đò chì có thể chở được mồi chuyến ba người mà thôi, mà các bà vợ lại muốn rằng ai đi với chồng nấy một chuyến, chở không chịu đi lòn lòn.

Vậy thì các em tính làm sao, cho vợ chồng khỏi lạc nhau mà chuyến nào cũng chở đủ ba người?

Mày Bà cần-kiệm

Hàng lụa bây giờ tuy là tốt đẹp, song sự chất chán dầu bắng xuyễn, lanh, là hai món hàng thường dùng của các bà cần-kiệm.

Xuyễn lụa thứ nhứt hạng có bóng, nhuộm thiệt tốt, dè cho các bà dùng, một áo giàn có 5\$50 (1) nà đến hai ba năm chưa rách; còn lanh cũng có thứ thiệt tốt.

Trữ bán ở hiệu Nguyễn-đức-Nhuận số 42 đường Catinat Saigon.

(1) Xuyễn có thứ chính lắc-thảo cũng có lông nhuộm đen giá 6\$50 một áo.

Lời Rao

Tôi muốn có một bốn sách Gia-dịnh thông-chí 定通誌 của Tịnh-hoài-Bức 鄭懷德. Ông nào có bốn sách ày muốn bán, hoặc muốn làm ơn cho tôi mượn dặng chép, hoặc ông nào kiêm được mà chép dùm cho tôi, định-gá là bao nhiêu tiền, xin viết thư cho cô Bằng-Tâm tại tòa soạn báo Phụ-nữ Tân-văn, số 42 Catinat, Saigon.

CHUYỆN VUI CHO CON NÍT

Chuyện vợ một lão đánh cá muốn làm vua

(Tiếp theo)

Ngư-ông dương ngón giắc, thấy vợ đánh thức mình dậy, và đòi làm vua, thi sững sờ, nói rằng:

— Cái gì? Minh lại đòi làm vua kia lận!

— Phải, tôi làm vua được mà.

— Nhưng con cá có quyền chi mà phong cho mình làm vua đáng?

— Tôi, không nói chi lối thô hêt. Minh cứ di ra xin nó như vậy. Tôi muốn làm vua.

Ngư-ông thấy vợ nồng nồng quyết một như thế, trong bụng buồn rầu muốn chết, song không nỡ làm cho vợ thất vọng; lại xăng xá đi ra bờ biển. Lần này mặt biển có sắc deo xám tối lá, ngư-ông đứng trên bờ khóc lóc nói rằng: « Hồi Thái-tử Long-vong, soi xét cho tôi. Vợ tôi kỳ khôi quá, bây giờ nó lại muốn làm Thế-giới Đại-hoàng-dế. »

Con cá nỗi lên mặt nước, hỏi:

— Sao, bây giờ vợ chồng anh muốn chuyện gì nữa?

Ngư-ông còn khóc sụt sùi và đáp:

— Vợ tôi muốn làm vua.

— Vậy thì được, anh cứ về đi, vợ anh đã làm vua ở nhà rồi đó.

Ngư-ông tạ ơn rồi đi về nhà. Khi còn cách nhà một chặng đường, đã ngó thấy mấy tòa cung điện nguy nga, thật là một chổ hoàng-cung. Ngoài cửa có toàn linh cẩm giảo mác đứng canh, rất là lòn-nghiêm oai-vệ. Lại nghe tiếng đòn nhạc ở trong cung véo von dẻo dắt, tiếng đưa ra khắp cả xa gần. Lúc vào tới cung, thì ngư-ông thấy vợ, đầu đội mào cữu-long, mình bận áo long-bào, ngồi trên một cái ngai chạm vàng khảm ngọc. Hai bên có mấy chục thị-nữ đứng hầu, coi thật oai-nghiêm tề-chỉnh.

Ngư-ông hỏi vợ vợ: Minh làm vua rồi đó phải không?

— Phải, tôi làm vua rồi.

Bấy giờ ngư-ông như say như mộng, một lát mới nói được rằng:

— Minh ơi, bây giờ mình được làm vua, thật là vč vang hế sực. Tôi, vợ chồng ta cứ giữ nhau včy cho sung sướng trọn đời, ấy là lòng tôi mân-nguyện rồi.

Người vợ nói:

— Minh nói chi lạ včy? Ngày giờ của chúng ta còn nhiều. Bây giờ tôi nói để mình biết rằng tôi chán sự làm vua rồi, tôi muốn làm Thế-giới Đại-hoàng-dế thì mời vča lòng cho.

— Trời ơi! Minh muốn làm Thế-giới Đại-hoàng-dế. Ma con cá không có quyền gì cho mình làm lớn như vậy dặng đâu.

— Sao mình nói không suy nghĩ chút nào hết. Bây giờ tôi làm vua rồi, mình phải theo mịnh-lịnh của tôi sai khen. Tôi truyền cho mình phải ra bờ biển lập tức, xin con cá phong cho tôi làm Hoàng-dế.

— Khi đó, ngư-ông bị vợ bắt buộc, phải đi. Vừa đi vừa suy nghĩ: « Chắc sao con cá cũng phải túc giận, vì con vợ mình đòi những sự như thế, viেo vông quá phao. » Một lát, tôi bờ biển, thi thấy chuyến này biển động dữ, sóng cồn

gió táp, mặt nước đen mờ. Ngư-ông đứng trên bờ biển, cất tiếng khóc hu-hu, rồi nói:

« Hồi Thái-tử Long-vong, soi xét cho tôi. Vợ tôi kỳ khôi quá, bây giờ nó lại muốn làm Thế-giới Đại-hoàng-dế. »

Con cá nỗi lên hỏi:

— Chuyện này vợ anh muốn làm tôi chi nữa.

— Nó muốn làm Thế-giới Đại-hoàng-dế.

— Tôi, anh di về đi. Vợ anh ở nhà đã lên ngôi Đại-hoàng-dế rồi.

Ngư-ông lật đật di về.

(Rút trong Thiếu-niên Tap-chi của Tầu)

(Còn nữa)



Những điều đàn bà nào cũng nên biết.—Phép giữ gìn cho кожа thanh xuân và xinh đẹp

Mỹ-viện « KEVA » ở Saigon là một cái viện-nhánh của đại-viện tại Paris.

Viện ở Saigon này xin hiến công cho các bà nào muốn giữ về thanh xuân và xinh-dep mãi, trừ cho tuyệt các sự khuyết-diễn ở ngoài da, là những ca xấu-xa làm cho nhiều người phụ-nữ phải thất-vọng, như là mày lông nhẵn-nhiều, mày tàn nhang, nứt-rưới, lông trong con mắt, mày cái vết xấu, v.. v..

Chẳng những là mày nỗi bất tiện trên này đều tiêu-trừ được mà thôi, mà Viện lại còn phòng cho những ai chưa có, sẽ tránh được mãi mãi.

Viện ngành « Keva » xin hiến liệt-vi các phép vệ-sanh, và cam-doan hàn-hội, xin hiến một bà chuyên-mon có bằng-cấp chuyên-trị. Bà quản-ly thuộc về một thàn-tộc làm nghề bào-chế; hỏi còn nhỏ đã sớm quan-thiết đến những môn-học giải-phẫu (études anatomiques) và kế dò học về các môn-trí các thứ bệnh tật ở ngoài da, vì vậy cho nên bà trị được nhiều tật lẹ lùng khó khăn lắm. Điều-khi là tay phụ-tá qui-báu cho bà dặng thiêt-hành phương-pháp cách-trí.

Không có vị thuốc nào dùng độc-nhứt; mỗi thứ da có một thứ thuốc trị cho thích-hợp, nếu tưởng là một vị bào-chế có thể công-hiệu cho các thứ da là tưởng lầm. Cái kết-quả của sự làm ấy thấy hiện-hiện ở trên mặt của nhiều bà, hư-hồng di hết!

Sự xinh-dep của dân-bà là một vč qui-báu, vì nó là cái, nguồn sanh ra các bà mẹ có phước. Vì thế cho nên Mỹ-viện « KEVA » đã nhận lấy cái trách-nhâm vun trồng cây xanh, săn-sóc màu da cho tươi tắn, giữ-giữ xuân-sắc và duyên của dân-bà bằng những phép dung-dẫn.

Ai muốn hỏi-han điều chi, thì viện trả lời không tinh-tiền công; hoặc là tôi nói miêng-hoặc là ở nhà viết thư cũng được.

Ai hỏi viêa sẽ gởi cho mục-lục có biện-giá-cá không ăn tiền.

MỸ-VIỆN « KEVA »,
40 Rue Chasseloup Laubat
Saigon