

NĂM THÚ NHÚT – SỐ 15

GIA: 0\$15

8 AOUT 1929.

R&B-nui! T&A-V&E

TUẦN BÁO XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM



Phản son tó diêm sơn-hà,
Làm cho rõ mặt đàn bà nước Nam.



TÒA BÁO
(RÉDACTION ET ADMINISTRATION)
N° 42 — Rue Catinat — N° 42
SAIGON

DEPT OF THE NAVY
RECEIVED
MAY 10 1861
BY
J. G. COLE
MAILED

Đại-lý độc-quyền



HÀNG
BOY-LANDRY
Saigon — Haiphong — Hanoi
Thakhek — Shanghai

NĂM THỨ NHƯỚC — SỐ 15

SÁNG-LẬP M. NGUYỄN ĐỨC KHUAN	XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM	CHỦ-SHIÊM M. NGUYỄN ĐỨC KHUAN
Mua báo, gửi bài, trả tiền xin dè cho: M. NGUYỄN ĐỨC KHUAN Tổng-Lý Phụ-nữ Tân-văn. 42, Rue Catinat, SAIGON		GIA BAO
		Một năm..... 6\$00 Sau tháng.... 3.00 Ba tháng.... 1.50 Lỗi mua báo xin trả tiền trước.

PHỤ-NỮ TÂN-VĂN

TÒA SOẠN: 42, Đường Catinat. — SAIGON.

Tổng luân về cuộc Trưng-cáu ý-kiên của Phụ-Nữ Tân-Văn

Ngay từ sô đầu, Bồn-báo đã bày tỏ chưƠng-trinh và chủ-nghĩa rât minh-bạch, vậy thi còn mở ra cuộc trưng-cáu ý-kiên làm chi nữa?

Chẳng nhẽ là khi báo ra đời rồi mà Bồn-báo mới công-bô ý-kiên của mình; ngay từ khi Phụ-Nữ Tân-Văn mới chí là ở trong tư-tưởng của chúng tôi, chúng tôi cũng đã từng có bài bô-cáo đăng ở *Đồng Phap Thoï Báo*, nói rõ về thái-dộ, về tôn-chí của cái cơ-quan này.

Báo-chưƠng có ở nước ta đã hơn hai mươi năm rồi, chí em và anh em trong nước đã hiểu mục-di-th của những cuộc diêu-tra và trưng-cáu là thế nào, lựu là chúng tôi còn phải giải ra đây? Song, đã có người muôn biết cho rõ hơn, muôn hiểu cái chủ-ý của chúng tôi về sự trưng-cáu này, chúng tôi xin có một lời nói lại.

Vân-de Phụ-nữ ở nước ta vừa mới xuất-hiện, chí em trong nước dường như có một môt nguyễn-vọng chưa được rõ ràng. Nhà trường nữ-học mờ sau nhà trường nam-học vài mươi năm; dân-bà tự nhiên là chậm-trễ hơn dân-ông trên con đường Tân-hoa.

Nếu ta ví xã-hội là một cái xe hai bánh, thi nam-giới là một cái bánh lớn, mà nữ-giới là một cái bánh nhỏ.

Chênh-lệch nhau như vậy, cái xe xã-hội làm sao mà đi tới?

Ấy chúng ta hèt thay lo là lo vì sự di-tới; mà làm sao cho di-tới, thi chưa may ai đồng ý nhau về cái phuong-cham.

Đóng-nhân chúng tôi là những người có gia-dinh, có nguyễn-vọng, m'r ra Phụ-Nữ Tân-Văn đã có sẵn một cái chủ-ý: là đàm-nhận cái trách-nhậm nặng-né, lập ra một phuong-cham nào cho đại-dâ-sô trong quâc-dân đều công-nhận, để cho trong cái buổi giao-thời hồn-dộn mà ta tránh được nhiều nỗi sai-lầm rât đáng thương.

Chú-ý đã định, phuong-cham đã tìm, chúng tôi lại bày ra một cuoc trưng-cáu ý-kiên, mời các nhân-vật trong các phái tri-thức ở nước ta, bày tỏ sô-kiên, để: 1° quâc-dân ta thay ràng tuy là cái vân-de Phụ-nữ mới xuất-hiện mà các bậcdanh-nhân đã quan-tâm đến rồi; 2° về chính-trị, ý-kiên các nhân-vật ấy có khác nhau xa mà về vân-de này, đại-lễ quan-niệm vẫn có nhiều chỗ giống nhau làm: khiên cho sôc-nôl lên một cái phong-trào dư-luận về việc Phụ-nữ, để thức-tính những người còn ngô say.

Các cuộc diêu-tra và trưng-cáu ý-kiên, xưa nay bày ra là bắt-ngoại cái mục-di-th như vậy: tờ báo đã có mục *Tự-do diên-dàn* để cho ai cũng có thể bày tỏ ý-kiên minh, đâu có sai với chủ-nghĩa của tờ báo cung mặc-lòng, thi sao lại không bày ra cái diên-dàn lớn, để cho các nhà xưa nay hay nghiên-cứu về vân-de Phụ-nữ, được có chỗ bàn-bao và tiện-dip cho quâc-dân nghe đượ: dù các tiếng chuông? Thiết-tưởng, cái mục-di-th ấy rât là chính-dâng.

Kết-quả cuộc trưng-cáu

Chúng tôi có hối người đã từng..... phiêu-lưu ra hải-ngoại, mà ngày nay đã tuổi cao đầu bạc rồi; người bị khố-hanh nhiều năm....., mà nay còn giữ địa-vị lợn trong dân-dư-luận; người làm dạ-biểu cho dân, tôt-nghịp ở trường lớn trong nước, mà tuổi còn thanh-xuân; người ở trong bọn làm chính-trị, làm chû-bảo-churrag, trường-học và đảng-phái; người c ô đì ra nhiều nước ngoài, dự nhiều cuoc hội-nghi quâc-té; người ở trong giáo-giới, từng làm sách dạy học-trò; người ở trong phái cựu-doan có tiếng, mà tuổi-tác dìng trọng, học-thức dâng nê; người trẻ tuổi đã từng ở trong fan ngôn-luận và chính-trị, có tiếng là kinh-liệt; người theo về phái nứa mới và nứa cũ, chû-trương bảo-chi văn-văn... Kết-quả cũng là gần

được như ý chúng tôi đã định. Dù các phái đã trả lời! Nhà nào chỉ vật-dòng về chính-trị, không hay viết quắc-văn, thi chúng tôi tới tận nơi để hỏi. Từ số 1 cho tới số 14, đã dâng ý-kiện của những nhà xưa nay vẫn làm việc cho xã-hội; dù hạng, dù các phái... Nay, chúng tôi có thể nói rằng sự kêt-quả rất là hoàn-toàn. Đây xin lược cùi của mỗi nhà một câu cốt-yêu để cùng với các bạn đọc-giá xét lại một lần nữa.

Dối với sự giáo dục của con trai ở trong nhà, không gì bằng những lời em-ái của người mẹ. Thường những điều nhau-tư bá-ái, những việc nghĩa-khi rung hồn, hay bởi lời mẹ dạy mà thâm-nhập vào tri-não dứa trẻ, về sau thành ra có nền nếp tố.

TRẦN TRỌNG-KIM

Tôi thiết-tưởng về tri-tuệ tinh-thần, thời nam nữ cũng như nhau. Bề ngoài hiền-hiện có khác chút đinh, là tại phong-tục và cách giao-dục, chờ bốn tánh thời không có khác nhau. — Cùi xem hổ giáo dục nam nữ cũng theo một trật-tự, một cương-trình, thời kẽm qua thành công cũng như níu au.

PHAN-VĂN-TrƯỜNG

Giáo-dục Phụ-nữ ngày nay không thể lấy gia-dinh làm gốc được nữa. Tôi không phải ước ao rằng chị em phụ-nữ phải bỏ hết công-việc gia-dinh mà lo công việc xã-hội; tôi trông rằng chị em Phụ-nữ dùng tưởng lầm như trước rằng: cái thiên-chức của đàn-bà là ở trong gia-dinh mà quên mất rằng cái phận sự của ai đều ở ngoài xã-hội.

NGUYỄN VĂN-BÃ

Cir thiền-ý tôi, thi thế-giới Âu-Tây từ chiến-tranh chi báu, hình như đương gày-dụng cho phụ-nữ một cái địa-vị khác, rồi nó như cái địa-vị phụ-nữ ở nước Nam ta. Mà phụ-nữ nước ta đương ở cái địa vị đó thì hình như lại thêm muốn một địa-vị nào khác, có lẽ rồi nó ra như cái địa-vị phụ-nữ Âu-Tây vậy.

NGUYỄN VĂN-VĨNH

Người đàn-bà ngày nay là thế nào? Là cần phải trực tiếp với xã-hội, bởi cái tình-thể xui nén, chị em ta không được hưởng thụ êm đềm như trước nữa; ngoài gia-dinh phản-sứ, còn cần phải mưu sự hạnh-phúc chung cho nhau-loại. Mà đã muốn như thế thi phải có học-thức, nhiên hậu mới hành động nổi. Vậy thời cái thời kỳ của chị em ta ngày nay, tức là một cái thời-kỷ đang đứng trong vòng huấn-luyện vậy.

ĐẠM-PHƯƠNG NỮ-SĨ

Nói riêng về văn-de Phụ-nữ thi việc cần-kip của chúng ta ngày nay là phải làm thế nào gày lấy một hang Phụ-nữ chon-chánh, vừa giữ được cái cốt-cách cũ của nước nhà mà lại vừa hấp-thợ được cái tư-tưởng mới.

PHẠM QUÝNH

Vì nữ-học mở-chạm và không phò-cáp, và vì hoàn-cảnh của xã-hội, mà nửa phần trong quốc-dân là bọn đàn-bà châm mắt 50 năm tần-bộ. Vì đó mà xã-hội phải chịu thiệt

bại, bởi là thiếu-mất cái thể quan-bình. Gia-dinh tan-nát vì đó, mất thù-vui vì đó cũng nhiều.

BÌU-QUANG-CHIỀU

... Ruộng dầy những cỏ, thi giống tốt cũng không thể mọc lên; ao chứa những bùn, thi nước trong cũng hóa ra đục. Bình-quyền, bình-dâng, nhơn-quân, xã-hội, rao răm trên mặt giấy cùng dầu miệng mà nền-nếp cần-kiem và tiết-hạnh nồi ngày một tiêu-mòn; cái phong khí dâm-dật kiêu-sa, thương-luân bại lý, mồi ngày một xuất-hiện, thi tiền đồ xã-hội có ích lợi gì không?

HUỲNH THỰC KHẮNG

Giáo-dục già dối bao nhiêu, thời phụ-nữ sa-sút cũng bấy nhiêu, cái họa áp-chế ở gia-dinh không bằng cái họa bùa mè ở giáo-dục; vứt hết Kim-Liên màu mè vì phấn sáp nước bồng, hao hết thời-giờ qui-báu vì đua hồng diện lục; mua được một lá bằng-tốt-nghiệp, thời xem cha mẹ chủ báu không đáng một xu; mang được một cái lốt madam, thời xem đất nước quê-hương không bằng một sợi tóc; thế mà nữ-sĩ nay, nữ-sử nọ, danh hiệu um-sùm, thế mà nay nữ-quyền, mai nữ-quyền, kêu rêu xao-xác...

PHAN BỘI-CHÂU

Tóm lại cũng chỉ là một vắn-dè cản thiêu, cản dù mà thôi. Ngày xưa, đàn-bà nghĩa-vụ nhiều mà quyền-lợi không có; ngày nay phụ-nữ muốn được cái quyền-lợi mà không muốn có nghĩa-vụ. Té ra, họ từ cái quá-dộ này mà sang qua cái quá-dộ kia...

NGUYỄN PHẠM-LONG

Dời dã mới cã rồi, cã thế-giới đều xu về sự phản-dãu, sự cạnh-tranh, thi nữ-dồng-bào ta cũng phải theo cái nhịp tần-hoa chung; vì chẳng lẽ chỉ có hơn mươi triệu phụ-nữ Annam mà lại đi ngược nồi cái phong-trào lớn lao ngày nay dặng.

CAO VĂN-CHÂN

Nữ-quyền chăng? Bên trai.... có quyền nắm canh, đóng thuế, thi tôi tưởng chị em bạn gái họ cũng chẳng dành cái quyền ấy mà làm chi.

... Dối với vắn-dè Phụ-nữ chỉ còn chuyện giải-phóng. Giải-phóng ở phong-tục, giải-phóng ở gia-dinh, giải-phóng ở Xã-hội... Nhưng hảy xin nhớ một điều là phải hiểu cho rõ cái nghĩa & chữ giải-phóng.

ĐIỆP-VĂN-KÝ

TỔNG-LUẬN

Trên đây là trích của mỗi nhà một câu, để biểu-thí cái tư-tưởng của mỗi nhà dời với văn-de Phụ-nữ. Ai đọc cho thật kỹ những bài đã dâng về mục này ở Bón-báo, và xem rõ danh-hiệu của các nhà ấy, tát phải tự vẫn một câu như vầy: Sao những nhà rât khác nhau về ý-kiện chính-trị, mà dời với văn-de Phụ-nữ lại được tương-tự nhau như vậy? Dùi các nhà ấy không thật là đồng-ý với nhau hẳn mà nhà nào cũng có một chỗ gấp nhau: Là muôn duy-trì gia-dinh. Từ cùp-tân như ông Phan-văn-Trường cho tới ôn-hòa như ông Phạm-Quýnh, chẳng thấy ai khuyên bô-gia-dinh, như nhiều phái thơ thuyền Âu-Mỹ cũ.

Cái tư-tưởng chung của các ông là đàn-bà ta kém họ-thức và huấn-luyện cho nên phải lo học, phải có

chức-nghiệp. Phải đem cái tâm con mắt ra ngoài sự son-tò phản-diêm, mà ngó tới việc xã-hội nước nhà. Nếu vậy thi Bón-báo là làm bàng lồng ràng: chū-nghĩa và phuong-châm của Bón-báo đã phò-bày trong tờ bô-cáo mà Đồng Phap Tông Bao đã dâng, khi Phụ-nữ Tân-Văn chưa ra đời, và hai bài phi-lô-àn-hành ở số đầu, dê là: 1. Chương-trình của Bón-báo; 2. Lời tám-huyết cùng chị em đồng-bảo, được hợp-ý với các nhân-vật dâk kể trên đây. Chắc kể về phuong-châm thi phải có sai biệt nhau, mà kể về tư-tưởng, lý-thuyết, thi không dèn nỗi nghịch nhau làm. Sự ày dâng lưu-ý là dường nào? Bây nhiêu người tuối-tác, học-vàn, giáo-dục, địa-vị, rât khác nhau và rât ngang-trái nhau, nhứt là trong đảng quắc-sự, mà dời với văn-de Phụ-nữ thi đều na-ná như nhau. Chúng tôi đã bày tỏ ra hiện-hiện, cái chõ đáng lưu-ý ày rồi. Sau nay xin chép lại một đoạn ở bài phi-lô dâ dâng nơi số I, dê làm lời kết-luận cho bài này.

Tinh-thê phụ-nữ ở trong nước ta ngày nay, quyết không phải như là hồi trước, là khuê-mòn làm cưa-ngục cho đàn-bà, mà việc gánh-vác non-sòn, không phải là phản-việc của con gái. Cuộc đời ngày một khó-khăn, mỗi việc bắt người ta phải dùng dèn sức mạnh hay là óc khôn thi mới có cơ sanh-hạt. Chị em ta cũng vậy, không thể nào cứ giữ hoài nhung-tục hủ, thói quen, và cái tánh phong-lưu, ý-lai-nữa. Nếu có muốn sanh-tồn ở đời này, thi cũng phải mưu tự lập-lày mình, phải học-hành, phải tranh-dua, phải tiên-bộ mới dặng. Huống chi còn dời với mọi phuong-dien ở đời, nào gia-dinh, nào xã-hội, nào giáo-lực, nào kinh-tè, mỗi việc ta đều phải có nghĩa-vụ gánh-vác ở trong, không có thể nào từ chối dặng. Nhà cửa suy hay thạnh, chồng con giỏi hay hèn, nói giòng yêu hay mạnh, đều là những việc ta phải nhận làm việc mình, chờ không thể chỉ qui-trách vào người đàn-ông hét-cá. Những lè-dó khiên cho chị em bạn gái chúng ta phải lo tu-thân và tiền-bộ, để làm cho trọn cái thiên-chức của mình, và dê cho theo kịp người ta mà sanh-tồn là như vậy.

Bón-báo hét-lòng cầm-tạ các ngài đã không từ khó nhọc, trả lời mày ván-dè của Bón-báo, khiên cho ý-kiện của Phụ-nữ Tân-Văn được có giá-trị thêm.

Phụ-nữ Tân-Văn

Cản-Bach

Chư quí Độc-giá mua báo hạm ba tháng mà bắt đầu từ số 1 ngày 2 Mai thi đèn cùi tháng Juillet rồi đã hết hạn. Nếu chư quí-vị không gửi thư vù mandat đèn thi bón-báo kẽ là thời mua, kỳ tối, không gửi báo nữa.

Bón-Báo

Mười ba nữ-nghị-viên bèn nước Hồng-mao ngày nay



Đây là hình 13 bà nghị-viên mới được bầu vào Hạ-nghị-viên Hồng-mao ngày 30 Mai mới rồi. Độc-giá coi ở trên, từ tay trái qua tay phải, người thứ năm, tức là bà Bonfield, Thượng-thor bộ Lao-dộng bấy giờ. Còn phía dưới, cũng từ tay trái qua tay phải, người thứ hai là cô Jeanne Lee, là người trẻ tuối hơn hết. Khóa trước đã được bầu rồi, khóa này lại được bầu nữa. Lúc cô vào Nghị-viên, mắc cỡ dỗ mặt lên, cho nên người ta đã gọi dùa là cô Nghị-viên dỗ mặt.

Bên Âu-châu ngày nay, có lẽ không mấy nước là đàn-bà chẳng có quyền đầu phiếu và quyền ứng-cử. Chỉ duy chỉ em-bé Pháp là chưa được hưởng quyền đó. Các cơ-quan phụ-nữ đương vận-dộng gắt. Rất dỗi có tờ báo về tẩm binh khôi-hài mà cấm-dộng lắm. Họ vê một người đàn-bà, tay bồng tay dâ, ba bón đưa con, vôi vê một thằng ăn-mày, mặt mũi lem luốc, quần áo tả-tơi, nắm eo ở mãi hiên nhà người ta; rồi dười dê hàng chử như vầy: « Áy thê mà thằng đó được bỏ tham. » Đại-ý là tỏ lòng thương cho đàn-bà tay bồng tay bế, có quan-hệ đến xã-hội, mà không được bỏ tham; còn thằng ăn-mày kia lại được. Thảm thay!

Ta nên biết, những bà nữ-nghị-viên trên đây, có cô thi làm chủ một xưởng công-nghệ, có thi đậu Tán-sĩ cả đỗ, chờ không phải làm thường đâu.

Máu của một người đàn-bà chết

Cứu được một người đàn-ông sống

Khoa-học đời nay tài-thiệt. Ở nước Autriche mới có một việc càng chứng tỏ cái chõ là lung của khoa-học.

Có một người đàn-ông định tự-lết, máu chảy ra như sôi, người ta đem vào nhà thương, quan-thầy thuốc dù trè môi, chắc là cứu không được nữa.

Cũng là phước cho người này, mà có cứu-tinh tới. Là vừa khi ấy người ta khéo một người đàn-bà vào; người này bị nạn xe hơi, đương hấp hối gần chết. Thầy thuốc khám xét, biết rằng cô này bê nào cũng chết, bèn quyết định lấy máu của cô để chích qua cho người kia.

Vậy khi người đàn-bà thở một hơi thở cuối cùng, là thầy thuốc đã chích lấy máu truyền sang cho chủ đàn-ông kia rồi. Chủ-pàn ông kia nhờ vậy mà sống

Ý-KIÊN CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI THỜI-SỰ

Tâm lý học trong việc những người bán hàng ở chợ Bến Thành làm « reo » mới rồi.

Cách mấy bữa trước đây, bọn chị em bán gá vịt, tôm cá, rau cỏ ở chợ Bến Thành rủ nhau làm « reo » hết gần một tuần lễ.

Vì sao mà làm « reo ».

Thành-phố Saigon định sửa sang lại cho chợ Bến Thành được sạch sẽ; thứ nhất là phía sau chợ, đất rộng, mà có hai cái cầu-liêu nằm ngang, chẳng những đã mất cái vẻ đẹp cho cái Châu-thành lớn như Saigon, mà lại mủi ô-né xông lên că ngày, rất hại vệ sinh cho dãy phố đường Espagne ở sau, và người qua đường mòi lẩn di ngang, lại mòi lẩn phải bưng mũi.

Cái chò dã như vậy rồi, hàng tôm hàng cá, quán nước quán mì, lại bày ra ngòn ngang, rồi nước trầu, nước miếng, mùi tanh, mùi hôi, dơ dáy hết sức.

Thành-phố mới hạ lệnh đuổi bọn bán hàng ở chò ấy ngồi vào trong chợ, dặng rồi bắt chuột, rồi cầu-liêu, và sửa sang cho sạch sẽ. Việc ấy, nói cho công-bằng là một việc rất phải.

Mấy chị hàng cá, xưa nay vẫn lấy chò dô tu-hiệp, coi như là đất mẹ truyền con női của mình, nay thấy bị đuổi thì mấy chị vai trên, bèn xướng lên làm « reo » dặng phản-dối.

Cuộc làm « reo » ấy thật không nghĩa lý gì, tưởng ai cũng phải cho là bậy. Đây là minh-lâm « reo » như thế chỉ thiệt cho mình mà thôi; người ta không mua được gá vịt tôm cá ở chợ Bến Thành, thì lên Đất-hồ, lên Lân-dịnh, xuống Cầu Ông-lanh, thiểu gi!

Thành-phố định sửa sang chợ, là một việc rất phải rất hay, nhưng chỉ tiếc những kẽ gác chợ là những kẽ thura-hành cho thành-phố... chẳng lấy nghĩa-lý bảo người ta, mà chỉ lấy cách bắt nạt, ngang tàng, gây nên nồng nỗi.

Phải, mấy bà già nhà quê đi bán hàng là người thật thà dàn-don, họ chỉ biết mỗi ngày ra chợ đặt gánh xuống đất, đóng liềm chò, tră tiềa ngồi, ăn bánh thi liêng lá, nhai trầu thì nhổ nước, rồi bán lấy lời là vẹ, chờ họ có biết sự vệ-sinh và sự tốt đẹp của thành phố là gì ở đâu. Bởi vậy, phải bảo ban nhò nhẹ rõ ràng cho họ hiểu mới được.

Như câu chuyện này mà chúng tôi suy nghĩ qua câu chuyện khác.

Chúng tôi cũng nói như bạn Thân-Chung rằng: « Ý chánh-phủ vẫn tốt, mà chỉ có những kẻ thura-hành của chánh-phủ làm bậy mà thôi. » Bởi vậy ai cũng ao ước rằng những người thura-hành mang lính của chánh-phủ, để trực-tiếp thường ngày với dã-i-gian, là phần nhiều người vô học, vô thức, làm sao phải cho có học có thức mới

dược; có vậy thì dân gian mới biếu được ý của chánh-phủ là thế nào.

Phải, dân-gian phần nhiều đã vô học vô thức, mà thường ngày nào, giờ nào, họ cũng chỉ thấy cái bộ mĩ quan, cái dâ dít của ít nhiều chủ Chà lấy thuê, chủ linh doan, chủ biện v.v... làm mất cả oai nghi của chánh-phủ di, thi bọn nhà quê kia làm sao mà hiểu được người Pháp, làm sao mà hiểu được chánh-phủ, làm sao mà hiểu được cái nghĩa Pháp-Việt dẽ-huề là cái chi chi!

Mưu cuộc hòa-bình...

Các nước bên Âu-châu, mươi năm về trước, đánh nhau đã thèm rồi, bây giờ lo về chuyện hòa-bình gắt lắm, chẳng những chánh-phủ lo, mà ra hội-nghi này, lập ra điều-ước nọ; mà đến cả dân-gian cũng lo nưa. Thiếu gì cá-nhơn nghĩ ra phương-thể này, bày ra ý-kiến kia, để giúp vào sự mưu cuộc thế-giới hòa-bình.

Vừa rồi, chúng tôi có tiếp được một hội ở bên Pháp, cũng có mục-dịch ấy, kêu là hội: « Pour supprimer ce crime : La Guerre » gửi thư qua nói chū-nghĩa của hội là định giúp đỡ cho Liệt-quốc-hội, mong mỏi nay mai Liệt-quốc-hội có thể mở ra tòa án vạn-quốc, linh kin vạn-quốc, thanh tra vạn-quốc v.v... dặng giữ cuộc hòa-bình cho thế-giới.

Hội ấy cho người di cõ-dòng khắp cũ Âu-châu. Hiện nay thiếu tiền để cho người di tuyển-truyền chū-nghĩa, cho nên mở cuộc quyên ở khắp nước Pháp, lại gửi sang cũ các thuộc địa.

Chúng tôi cũng tiếp được một bài cõ-dòng ấy nhờ dặng báo, tức là dẽ quyên-tiền. Chắc các ngài sáng-kiến việc đó, thấy trước kia, trong hồi chiến tranh, anh em Việt-nam mình sang bên làm anh-hùng nghĩa-sĩ rất nhiều, cho nên bây giờ tính việc hòa-bình, thì họ lại muỗi anh em mình cho chút ít... Để làm gì?... Để mưu cuộc hòa-bình cho thế-giới.

Có lẽ chúng ta không lo gì đến sự chiến-tranh thì phải.

Chúng ta đã hòa-bình... rồi, thi họ còn cần đến chúng ta để giúp đỡ việc hòa-bình làm gì nưa. Song đây là công cuộc to lớn, muôn mưu sự hòa-bình cho cũ thế-giới. Vậy ai có muôn quyền thì quyền đi! Quyền dẽ cho cũ năm châu hòa-bình; quyền dẽ cho các nước Âu-mỹ khỏi vì một mối hàng, một khoanh dứt mà sanh sự đánh nhau.

Nên dùng
DÂU TÙ' BI
Trị phong và ghè
cho trẻ em hay làm.

VIỆT-NAM PHU-NỮ LIỆT-TRUYỀN

Tù-nhị-Khanh

Tù-nhị-Khanh, con gái nhà quan, ở làng Phấn-lục, huyện Kim-dông, tỉnh Hưng-yên. Nàng là vợ Phùng-trọng-Qui, con trai quan Xăm-thor là Phùng-lập-Ngôn, nhà ở phường Đồng-xuân, thành Thăng-long.

Vợ chồng lấy nhau chỉ ước ao cho sớm có chút con; mà con trai thì hơn,— dẫu là nước nào và về thế-kỷ nào thi cũng mội ý: trọng nam, khinh nữ. Ai cũng ao-ước cho có chút trai, lấy lè là sự-nghiệp về sau, con trai có thể nối chí cho mình mà làm được. Nhứt là người nước Nam ta lại trọng về giòng-giòng và về việc phụng-tự lõi-liên, cho nên lớp xưa kể từ một trăm năm về trước, người đàn-bà nào sau khi lấy chồng được ba năm mà không sanh sản, thi người chồng có quyền dě ra, dặng lấy người khác kiêm con, hay là người đàn-bà dẽ thuận cho chồng lấy lè.

Được vài năm, cha chết tại lỵ, Trọng-Qui dám ra chơi-bời, uống rượu đánh bạc, của cta dẽ lại bao nhiêu tiêu-phá hết, trở về hai tay không. Nhị-Khanh hỏi thi Trọng-Qui khai thiệt ra như vậy.

Trọng-Qui về nhà rồi, vẫn không chira nết cũ. Hằng ngày đánh bạc với tên Đò-Tam, là tay lái buôn ở huyện Thanh-Miện, làng Tứ-đô. Nhị-Khanh thường hay vừa khóc vừa can mà chàng cũng chẳng nghe.

Một hôm, hai người đánh với nhau, bên Đò-Tam bỏ ra nhiều tiền lầm, còn bên Trọng-Qui không có đồng nào hết, bèn gán vợ dẽ đánh, bèn thua ấy là mất vợ. Mà thua thiệt, đánh hoài thua hoài, Trọng-Qui bèn biếu Nhị-Khanh về với Đò-Tam. Nhị-Khanh xin trả về từ biệt cùng mấy đứa con. Trọng-Qui cho phép

Nàng về đến nhà, vỗ lưng hai đứa con mà nói rằng: « Cha bay dã vỗ-lại mà lại bạc tình, mẹ chết dì nào có khó, chỉ vì một chút các con mà thôi. » Rồi nàng thắt-cõ mà chết.

Sau đó, Trọng-Qui đi qua phủ Qui-hoa, định tìm bạn cũ xin tiền, giữa đường buôn ngũ, nằm dưới gốc cây hàng mà nghĩ-ngợi. Bỗng nghe nơi không trung có tiếng kêu rằng: « Có phải Phùng-lang dẽ chăng? Đến ngày kia, khá đều trong đèn Trung-vương dặng gấp nhau. » Nghe vậy, Trọng-Qui rất lấy làm lạ và sanh-nghi.

Tuy vậy, tối ngày hẹn, Trọng-Qui cùng đến tại đèn đó, nằm nơi gần cầu mà đợi. Cảnh bà, bỗng nghe có tiếng khóc từ xa lẩn lẩn đến gần; rồi có người di sát đến trước mặt, nhận rõ ra, tức là Nhị-Khanh vậy.

Trọng-Qui bèn hỏi dẫu duỗi. Nhị-Khanh nói rằng: « Sau khi thiếp mất rồi, Thượng-dế thương là khò-tiết, già ăn cho hầu việc ở đèn này, chuyên gửi các văn-thơ tấu-sứ. Bùa trước nhơn di làm mua, gặp chàng nên kêu-gọi, nếu không thi chàng có ngày giáp mặt nhau. »

Trọng-Qui bèn nhận lời mình và ló ý ăn-năn.

Nhị-Khanh nói thêm rằng: « Thiếp thường dưng chầu, nghe các thần phán rằng: Vận nhà Hồ đã rớt, năm Bình-tuất sẽ có binh-gạch nỗi lên, bấy giờ có vì chơn-chúa họ Lê ra từ hướng tây-nam; vậy chàng khá dạy-dò hai con, biếu chúng nó bèn lòng theo vì chơn-chúa ấy, thi thiếp dẫu chết rồi cũng như sống vậy! » Nói rồi, nàng biến mất.

Trọng-Qui từ đó không lấy vợ nữa, và nuôi hai con khôn-lớn. Kịp lúc Lê Thái-lò khôi-binh ở Lam-son, hai con của Trọng-Qui cũng cữ binh theo về làm chức quan hầu cận vua.

Nay ở Khoái-châu còn có dòng-doi Trọng-Qui. Còn đèn Nhị-Khanh còn ở làng Bình-lăng, huyện Thiên-thi. Có người nói đèn-thờ ấy nguyên ở Kim-dông mà dời sang đó.

(Chuyện này nguyên thấy trong già-sử).

(Rút ở phần chữ nhỏ của Nam-phong)

Cái nôi bắt bình của những bà không con

Tạo hóa đã sắp đặt rồi; hè nam nữ có tình với nhau, yêu thương nhau thì cùng nhau nên vợ nên chồng; ấy là luật tự nhiên.

Vợ chồng lấy nhau chỉ ước ao cho sớm có chút con; mà con trai thì hơn,— dẫu là nước nào và về thế-kỷ nào thi cũng mội ý: trọng nam, khinh nữ. Ai cũng ao-ước cho có chút trai, lấy lè là sự-nghiệp về sau, con trai có thể nối chí cho mình mà làm được. Nhứt là người nước Nam ta lại trọng về giòng-giòng và về việc phụng-tự lõi-liên, cho nên lớp xưa kể từ một trăm năm về trước, người đàn-bà nào sau khi lấy chồng được ba năm mà không sanh sản, thi người chồng có quyền dě ra, dặng lấy người khác kiêm con, hay là người đàn-bà dẽ thuận cho chồng lấy lè.

Ấy là cái luật từ xưa, mà ngày nay tim-nhiều sâu trong óc của bọn nam-nhân. Cũng vì cái luật khốc-bại ấy, mà bọn đàn-ông tham mê sắc-dục, lấy nő mà đàn-ép, bọn đàn-bà thắt-lý, cam-bè sầu-ùi, không biết than-thở cùng ai. Đó là do xã-hội đàn-ép bọn đàn-bà thái-quá, khiến cho nhiều cái gia đình đõ-nái, hay thảm-sầu, nghiêng-ngửa vì đâu... Tôi viết đến đây nhớ đến các bạn đàn bà, dẽ vì cái lè không con mà cam chịu ép, tôi không sao giàn nổi sự bất-bình. Than-đi! bao giờ bọn đàn-bà chúng ta cho biết có đoàn thê, biết quyền-bạo của mình, thi trong xã-hội mới hết nỗi bất-bình, mà bọn đàn-ông cường quyền kia mới không bắt hiếp mình dặng. Nói ra càng gợi thêm sự uất-ức của các bà, bằng không nói sớm một ngày thi bọn đàn-ông còn xú hiếp thêm một ngày, cực chẳng dã mà phải giải bày nỗi ưu-uất, bầu đánh đõ bọn đàn-ông cường-quyền.

Đàn-ông như vậy thiêt là không có nhơn-nghĩa, An-linh chí, họ chỉ buộc đàn bà phải ở cho trọn dạo, họ bày ra cái lè luật, hè đàn bà phạm nhầm bảy điều, thi người chồng có quyền bỏ, mà trong bảy điều ấy không con là một; lại theo cái nghĩa « bắt hiếp hủu tam, vô hậu vi đại », cho nên đàn bà nào mà không sanh-sản là một tội lớn, họ có quyền bỏ mình. Than-đi! Họ cư xử với chi em ta thiệt là nhần-tâm! Ai đời ăn ở với họ trong hai, ba năm trời mà họ dành bỏ ra, họ còn hãi tội là khác.

Họ không xét đàn bà trong khi cùng họ sánh vai nên nghĩa vợ chồng, chung chăn chung chiếu, cùng nhau khi hoạn-nạn, khi vui vầy, khi đau ốm, liền cánh liền cánh, hằng hết lòng hết dạ. Từ khi mới về nhà chồng, thi dã trăm ước ngàn mơ, trước mao sao cho sớm có chút con, nếu rủi mà muộn màng không có, thi nào là cầu trời khàn-phat, van vái hết phương, ăn chay, ở thiêng, mong mao sao cho có. Trọng hoài không dặng, bên chồng chưa nói gì, chồng chưa bõ nói chi, chờ phản vợ dà biết trước, mà lo sợ, mà buồn rầu. Người đàn bà nào mà không con dã là chịu thiêt thời về bên tình ái rồi, mà còn mang nặng cái nợ sanh con nỗi giòng cho chồng, nó bình như cái nợ mà người đàn ông từ khi cưới mình về, là chỉ chủ ý có một việc dẽ con, cái nợ ấy mới là khó lo thay!

Thảm-thay cho cái lo của chi em rất khó khăn, vì là việc thai-sản vẫn tự-lẽ thiêng-nhiên, có với không đều thuộc về lè huyền-bí, con người muốn sao cho được? Vâ-lại bọn

dàn-ông chính họ thường làm cho họ phải tuyệt lụt, rồi họ trở lại mà trách cứ bọn dàn-bà, nghĩ có đau lòng chưa? Đời bây giờ phẫn nhiều những trai lớn lên mà chưa có vợ thì chơi bời phóng túng, lỗn-quán trá-dịnh, mặc phái binh này chứng nó, đến khi có vợ rỗi, phẫn nhiều lại còn mèo chuột liên-miêng, tinh-thần tàn-loạn, nguyên-khi mòn yếu vì bệnh độc ác kia, thì còn gì là tinh-thần khỏe mạnh mà mong sanh con để cài? Trước thì họ viễn lè không con mà di kiêm con, sau vì bọn họ đã quen thói rỗi, lại chán người ấy lấy người khác, thay đổi cả chục người, mà nào có mẫn nguyện, sau rốt họ bản-dịnh cưới lè về nhà.

Đã làm cho chánh-thê khđ-não è-chè, rồi còn đem về trên người là khác.

Chẳng nói, ai cũng tự có, tự biết cái ái-linh, nó nồng nàn và lâm khi làm cho người ta phải thảm-sầu đau-dớn. Nhiều kẻ vì nồng-tinh quá, chổng trả không lại với sự khđ não đến nỗi phải quên-sinh-di. Than ôi! thế gian cũng lầm chuyện đau lòng, nhưng đến cái cảnh người dàn-bà vì một lè khđong con mà bị ruồng bỏ, thì thiệt là một sự bất-công, chị em ta phải quyết lòng phản kháng.

Trong gia đình mà chị em chúng ta có lỗi, không hết lòng phụng thờ cha mẹ, không lo lắng sự iề-gia, hay là lắng lờ mắt nết, những tội ấy bọn dàn-ông họ có quyền trực xuất chị em thi dâ-dành, còn đến như cái sự không con, là sự tự trói, chõ-chị em ta có muôn cũng không dặng, thế mà bọn họ lại dỗ cái lđi không con, là tại chị em mình không đẻ được con rỗi họ ruồng bỏ; sự bất-công ấy, chị em ta phải chống cự cho đến cùng.

Sự bất-công ấy, vì nhơn-sự một phần, lại có tạo-hóa một phần nữa, nào có phải là lỗi riêng ở chúng ta. Ta phải phản-dấu làm sao, cho phong-tục gia-dinh và xã-hội phải bỏ sự bất-công ấy đi!

Mme NGUYỄN-DUY NHmatchCondition

Mày Bà Annam sang trọng!

Hay dùng thử thuốc giặt hiệu NITIDOL GONIN

những đồ hàng và các thứ đồ tốt minh mịn mòng. Thuốc NITIDOL GONIN là thứ thuốc mới chế, giặt quần áo khỏi phải dùng sà-bong, khỏi phải nấu, khỏi phải trả, không mệt nhọc.

Lấy một chút NITIDOL, bỏ vào chậu nước nóng, bỏ đồ giặt vó rồi di chuyển hay làm công chuyện khác; một lát lấy ra xả và phơi là rỗi, đồ đã trắng sạch mà không dùa không mục.

CÓ BÁN TẠI:

Đại-Pháp Đại-dược-phòng

Đường D'ormay số 81 — 90 Saigon.
Maurice Barberousse. Nút-dáng bao chép
Lựu-y-sanh tại Đường đường Paris.

Có một làng toàn là dàn bà cai trị

Bên Hồng mao có một làng là làng Lawford, có điều này lạ hơn hết, chẳng đâu có, là làng ấy toàn thị những dàn bà cầm quyền cai trị.

Xã-trường dâ lu dàn bà, bao nhiêu hương-chức cũng là dàn bà hết.

Nhà giày thép trong làng cũng dàn bà làm chủ, cho nên những người làm việc phắc-tor, cũng là các cô nǚ.

Trường học trong làng, có hai vị giáo-sư, thì cũng là chị em bạn gái hết.

Vậy mà trong làng có trật tự kỵ-cuong, đâu ra đó cũ.

Làng ấy thiếu gì dàn ông, nhưng chỉ vì họ chịu kém, không ra tranh với dàn bà được.

Một cuộc thi lợ lùng

Học-sanh Huê-ky thi ăn

Trường đại-học Gia-Lộ bên Huê-ky là trường học có tiếng, chuyên dạy về pháp-luật và triết-học. Mỗi năm, tần-sĩ & trong trường ấy ra rất nhiều. Mỗi rỗi dây, học-sanh & trường đại-học ấy tổ chức ra một hội thiет lợ, là hội thi ăn. Người vào hội cũng phải đóng tiền nhập-hội là bao nhiêu, lại đóng thêm khoản tiền thi ăn là bao nhiêu. Rồi mỗi tuần lè, họ họp nhau lại mà thi ăn một bữa. Ai ăn nhiều hơn hết, dâ được khôi trả tiền bữa ăn của mình, mà hội lại còn thưởng cho nǚ.

Họ có đặt ra một cái lệ, ăn iỏi cũ nào là vừa. Ai ăn hơn iỏi thẳng, ai ăn không đúng lệ thi thua. Lệ ăn, phải ăn hết một ổ bánh mì nữa kilô, năm cái hộp gà, nữa kilô sữa, nữa kilô thịt. Người nào ăn ít lâm, thi phải ăn hết bấy nhiêu, nếu không thi phạt.

Người nào thắng thi hội thường cho sách vở và đồ chơi. Người nào thua thi phải nạp phạt, dặng lấy đó mà thường cho người thắng.

Hội ấy cứ mỗi chiều thi bảy, nhóm lại trong một hàng cơm để thi ăn. Có khi họ nhóm ăn ở tiệm chêt. Bên Huê-ky cũng có nhiều chêt mở tiệm cơm và buôn bán lớn lâm. Khi họ ăn ở tiệm nào là tiệm ấy hoang-binh lâm, vì mỗi lần họ ăn như vậy, thường trả một trăm mấy chục đồng là iỏi. Có khi trên số đó nữa.

Bởi vậy có tiệm làm cách chiêu khách rất là khôn-ngoan. Họ tiếp dài hạn học-sanh thiет là tữ-lợ; ai thắng iỏi tiệm lại không tính tiền ăn của người ấy, để khuyến khích. Bọn học-sanh có tinh-hảo-lâng, thường chử tiệm làm vậy là tữ-lợ với mình, cho nên lần nào ăn cũng rủ nhau iỏi đó. Chờ có biêt đâu rằng anh chủ tiệm thiет xấu, lấy món nầy dặng đậm vào món kia, chờ có thiет gì ở đâu.

Tháng ba năm nay, có 50 học-sanh hội nhau thi ăn trong một tiệm cơm các chủ kia. Có người học-sanh nước Ý được giải nhứt. Cậu này ăn hết 32 cái bánh bao lớn, 8 tò mì, và 5 món đồ ăn iỏi bò nǚ. Mà ăn dù-tọn như bùm nhai, beo nứt, mọi lát là dưa nào dưa này sạch như chui hết thảy. Thiệt là người mạnh ăn lè lùng.

ĐÁP TÀU ANDRÉ LEBON

Đây là bài thứ nhứt của bìn-báo phái-viên là ông Cao Văn-Chánh từ Singapour gửi về, thuật những điều kiện-van và cảm-tưởng của ông trong khi tàu André Lebon sang Pháp.

Khi bài này ra, thì ông Cao Văn-Chánh đã từ Djibouti đi ra, còn đường linh-dinh trên Hồng-Hải.

Bìn-báo mong rằng mỗi ký có thể dùng một bài cảm-tưởng của ông ở trên biển gửi về, và sau khi đến Pháp rồi, thi ông sẽ nghiên-cứu được nhiều điều hay, hiến cho đọc-giú.

P. N. T. V.

22 JUILLET 1929

Bà giờ rồi, anh Nguyễn cùng với tôi đã ra tàu; thân-phụ tôi cũng vừa tới. Chuyến này đi, chắc lâu năm mới về, bởi thế cha với anh mạo-mui sương sớm dè đưa tôi xuống tàu, lòng tôi thật là cảm động.

Khi tới nơi, đã thấy ông Triệu Văn-Yên và ông Trần-Đinh-Khiêm. Một ông thi làm capitaine, chủ-trương việc đem Chim và Giao sang tranh với bọn champions trong nghẽ đánh vợt ở xứ Tinh-châu; một ông là người viết báo, đi theo dè làm phóng-sự.

Tôi hỏi ý-kien ông Yên về cái tư-cách của Giao thi ông nói rằng: Tuy Giao thâig Khẩu Phi-Hải, còn Chim thua mặc lồng, mà ông cũng tin rằng tài của Chim quả hơn Giao. Trong cuộc chơi tennis có sự « ky », Chim ky với Khẩu Phi-Hải, hè đánh thi thua; còn Khẩu-Phi-Hải ky với Giao nên thua Giao. Tuy vậy Hải cũng nhận Chim là tài, biêt trước rằng hè Chim Giao tranh-dấu, thi thê nào Giao cũng thắng. Hải có dặn-đing đánh diễn cho Hải hay về kết-quả cuộc tranh-dấu của hai nhà champions ta; coi đó thi họ đã chủ-ý tới bọn thê-thao Annam rồi.

Tôi hỏi ý-kien của ông Yên về sự phụ-nữ ta đánh tennis, tôi nói là nên lâm. Cuộc chơi này không có nhạc súc nhiều; dàn-bà ta nên lập. « Chì hiêm họ còn nhát quá, phải rào-dau sân tennis cho kín thi họ mới chịu lập ».

Ông Yên buồn ngã kiêu lui; thân-phụ với anh Nguyễn tôi cũng vè, tôi còn đi trên bờ dè đợi cho lòng tôi bớt cảm-xúc rồi se xuống tàu. Chánh khi ấy, trước cái thang xuống tàu xảy ra một tần-kịch lợ. Kịch có quan-hệ cho danh-giáo, cho thê-dao, tôi biến lай đây chì vì thê.

Một chàng thiếu-niên chừng hai mươi tuổi là vai chủ trong cái kịch này. Chàng muôn sang Pháp du-học; nhà có tiền, chàng chưa có vợ, mà chung-tinh với một cô giáo, đã hứa lấy làm vợ; cha mẹ hai bên cũng bằng lồng. Cố ấy, tôi biêt, họ nay lại đây dè dưa « vị-hôn-phu », coi biêt-rịn lâm.

Tôi đây cũng là sự thường, cũng là tự nhiên. Lạ là đến hồi một cô thứ hai xuất-dầu lộ-diện, đóng một vai « dưa chòng » nữa trong tấn-tuồng hay hay này. Cô này ai cũng biêt, vì cô là người có viết báo một đời. Cô học tây, biêt ngâm-nga ông Racine, ông Lamartine, ông Nguyễn-văn-Xiêm của ta. Viết quắc-vãi được. Ưa Túy-Kiều, Tùy-cung-oán. Nhà cô ta, cha mẹ không phải theo tây-hóa hết, mà con gái thi đều « tây » lâm; mà theo cái xấu chờ khđong phải cái tốt của người. Cô chung-tinh với chàng thiếu-niên lợ lùng kia được mấy tháng nay, hôm ấy cũng đi với một đứa em gái dâ trộg lâm rỗi, lại có một chàng

trẻ tuổi — nghe nói là bà-con cùng di. Hồi có tổng-biệt tinh-lang, thì mắt đầy cả lè; ngậm vĩ khän tay trong miêng; chắc là tíc-tuổi lâm, cho nên cần cái khän cho tới rách. Tíc-tuổi cũng có lè, vì có « vị-hôn-thê » ngó cô ta lướm lướm...

Khi cô cần cái khän để lò lóng uất-úc, lò cái tinh vò hy-vọng đó, thi cô dấu mặt sau lưng anh chàng bà-con cùng di với cô đó. Chàng đó chắc cũng học kiểu tây (?) choán tay sau lưng cô. Tán-tuồng thiệt là kỳ-quái. Cô em giục cô chí vè: « Người ta đã bạc tinh mà chí bịn-rịa làm chi? »

Song có giáo là « vị-hôn-thê », hơi « chánh-thức » hơn, cho nên chàng phái nǚ; sợ cha mẹ rầy. Chàng ta bước lại ôm hồn cha (cha nuôi) xong, lại ôm mẹ (mẹ nuôi), hồn dể từ giã. Rồi lại nắm tay « vị-hôn-thê » dè cáo-biệt. Rồi thi xuống tàu. Cô cần khän mau chọn theo chàng lên phòng, chắc là dè cho tiện bè-to-nhỏ trách-móc.

Cái bọn này không biêt theo phong-tục, luân-lý nào mà quái-gò thê này? Tôi nghiệp nhứt là cô em, bấy nhiêu tuổi mà dã dự vào một cái kịch như thế, thi rồi nó sẽ ảnh-hưởng trong đời cô thế nào?

Tau đã từ từ rời bến; trên bờ vò số khän, nón lung lay. Bức tranh lý-biệt vò cái cảnh đời người: Nhán sanh thiên địa gian, nhứt nghịch lữ.

Chín giờ tàu tới Cap. Gió to quá, dừng trên pont không vững, trời sắp mưa. Trở vào phòng ăn cơm, rồi nằm nghỉ. Hai giờ chiều trờ lên pont nói chuyện chơi với các bạn. Chuyến này đi vui quá, có mấy anh em ở Bâclieu năm trước có mời tôi đi diễn-thuyết ở nhà hội Kbuyen-hoc ở đấy. Ông Hồ-đầu Tùng làm hội-trưởng, dũng-dũng mải, sau mồi nhận cho nói.

Các bạn nay sang học ở Paris, trước đã lòng-học ở Hanoi, vốn là con nhà giàu. Nhờ có máy chụp-ảnh, nên chụp được nhiều ảnh hay, có lè rồi sè-gói về bảo-quản. Có ông X... xin thời làm đốc-công dè sang Pháp. Dâng lè ông Phan-văn-Hàm cũng đi một chuyến này với ông; chàng may ông Hàm còn lèi thô với lòe ăn.

Ông bảo tôi rằng: « Cha tôi không ưng cho tôi di; đây là lòi di liều. Tôi chỉ có ba trăm bạc, mua cái giấy-bangled rồi còn lại có mấy chục đồng. Khi tới Paris sẽ liệu coi phải làm sao »

Tôi nói:

— « Được, Anh có chí thi cử mạo-hiêm. Như vậy còn hơn những kẻ cứ bịa rịn nđi nhà cửa mà bỏ một đời xuân-xanh. Đời người không thể « trọn » được là như thế này: Anh không thể muốn gần gũi lệnh-nghiêm-thân suối đời mà khỏi bỏ cái lý-tuồng cái chí-hưởng của anh dặng. Thương hại cho nhiều người cứ loanh-quanh với việc thà, mà bỏ một cuộc đời lớn lao. »

Chúng tôi nói tới đây, vừa ông P, tôi. Ông nói mởi khac ra maul, cho nên tình-tiền tới Singapour sẽ trờ về. Phúc cho các cô hồn sờm!

5 giờ chiều chúng tôi đã thấy Côn-nô. Côn-nô! nghe

buồn như tiếng mưa thu. Còn-nó ! nghe.... như tiếng sấm thu.

Trong mấy bạn, bông có người nói : « Phải chung ta có thể lội vào thăm Bưu-Định ! »

Mình cũng ao-ước như vậy. Thăm cũng chẳng có nghĩa gì, song thấy mặt tò-tinh là cái điều ao-ước của mọi người yêu nhau.

Học-sanh Trung-hoa di chuyển này cũng nhiều; nghe nói họ được trả tiền tàu nhẹ hơ cái giá-mục thường. Tôi thiết tưởng Hảng-tàu đã nhờ tiền phụ-cấp của Đông-Dương thì nên biệt-dải du-học-sanh Đông-Dương mới phải, mà vì không được như thế, cũng ít ra là được dài bằng du học-sanh Tàu, chờ sao lại phải trả mắc hơn. Chứng tôi xin đặt một cái dấu hỏi. Có ai trả lời giùm cho không ?

Có 7, 8 cô nữ-học-sanh Tàu, ăn vận theo tân-thời, vừa đẹp vừa gọn. Có một cô sang Paris để học trường Chánh-trị xã-hội-học.

Tôi lấy một tấm giấy viết mấy câu chữ Tàu, không biết có hợp cái cù-pháp không, song cũng làm cho một bà thanh-niên vân-si Tàu có cảm tình đối với tôi :

— Quản đậm Paáp-ngữ hò ?

Ông ta đáp rằng không biết; lại hỏi tôi biết tiếng Anh không. Tôi lắc đầu: « Bút đậm như thế, cũng biết cái tâm sự của ông ta là người ghét cái dẽ-quốc chủ nghĩa. « Ngày nay thanh-niên của thế giới đều quật khởi, tôi trong các anh đều tuân-lú cõi, sao chẳng vận động như người ? » Đó là lời ông ta hỏi tôi. Sau tôi nhớ một bạn Tàu làm « thông-ngoán » thuật cho ông ta rõ tinh-hình nước ta như nhứt, ông ấy biện cẩn thận, hẹn rằng sẽ làm báo, làm sách, và sẽ gửi biểu tôi làm kỷ-niệm. Cũng là kẻ thanh-niên, giống nhau ở bao tâm-sự, chúng tôi bèn trao đổi danh thiếp, hẹn nhau còn nhiều duyên gặp gỡ sau này.

Mùa này là mùa sóng, Giao-cử năm miết, không ăn uống dâng. Nhiều người đã khóc sự « say ». Tán-kịch giữa biển đã bắt đầu, kẻ viết bài này chỉ say nói, chờ không thấy gì lạ.

Vui quá, nhứt là mấy bạn Trung-Hoa. Họ đội thúng nón Bè-re trắng, mặc đồ trắng gọn gàng lắn. Ma cái « lối » đó là lối gì, mình chưa thấy ở Saigon, Cholon. Mình cũng « nhập » bộ với họ ; lại có hai người thanh-niên Áng-lê minh lập họ nói tiếng Paáp, họ lập mình nói tiếng Anh.

— Yes ! (Dạ) — Non (không)

Đêm cao-tùng nhìn trắng, nhíp về, ngã n bài ngũ-ngón của bạn yêu dấu đã từ trần :

Vùng vác bóng gương nga,

Càng nhìn càng xót xa.

En ơi, em nhìn trắng mà xót xa, anh nghe than cũng vì em mà chia buồn, song anh nhìn trắng mà vui vẻ. Anh trắng chiếu tó, trông rõ sức ba-lao. Trắng Tạo-hoa nõ lực như vây mà minh càng thâm-hiểu cái « dạo » làm người. Người là giống « hữu-hạn » mà lòng người thi « rõ-cùng ».

Cao Chánh

**Độc giả coi từ kỵ tói, bòn báo thêm ra một mục luật-
pháp có ích cho dân bà, do ông Luật-khoa Tân-si
Trịnh-dinh-Tháo viết giúp.**

Cái tài viết chữ nhò

Cái tài viết chữ cho thiêt nhò, đèn mắt thường xem chẳng dễ, phải dùng kiếng hiền-vi mới đọc được, thiêt cũng là một món mỹ-thuật ít có người học được. Phải hao hụt, lỗ súc, phải đem hết trí não nhào nhijn mới được.

Năm rồi bên Âu Mỹ có mở một cuộc thi tài viết chữ cho nhò. Trong cuộc thi này có COSGRIFF, ở tại CHIPPEWA FALLS (Hiệp-chủng-quốc) được chấm là TOÀN CẦU VÔ ĐỊCH. Cái tài của cô chẳng có một ai bì kịp. Cô viết ở dâng sau lưng một tấm Carte postal, cũ một bộ Sứ-Ký nước Hiệp-chủng-quốc (Huê-ký) tính ra dâng 8796 tiếng (mots).

Con mắt thường xem vào thi thấy tinh những đốm đốm đèn đèn, đọc chẳng dễ. Mấy ông Giám-khảo cuộc thi phải dùng kiếng hiền-vi mà đọc. Chữ dã viết thiêt nhò như vậy mà lại viết theo diệu chữ RONDE, mới tài cho chờ.

Cô ông LUSHINGTON ở Manchester (Hồng-mao) tò ý muốn gặt cái giải nhứt của cô Huê-ký, nên đang trù-tính kiếng phương thế dâng hơn cô nó.

Ông này dã có viết dâng ở dâng sau lưng một con cõi gởi thơ, một bài thi của ông Edouard Allan Poe tựa đề là « Le Palais Hanté ».

Hay nhứt là ông dã chép một cái tiêu-thuyết của nhà văn-si DICKENS theo trên một cái vỏ trứng của con AUTRUCHE (giống như con nhang-sen) ông chép gần hai năm mới rồi, thiêt biết bao nhiêu khó nhọc, nếu sơ sảy một chút, cái vỏ ấy phải tan tành, thi bao nhiêu công phu dâng trôi theo giòng nước. Dã hơn một năm nay ông đang lo viết cái Lịch-sử của ông ở dâng sau lưng một tấm hình của ông.

Ở xứ HONGRIE có cô Honu Bauer, có tài viết chữ nhò vòng theo trên những nút ve. Cô chép những lời Sâm-truyền và những bài vui có đạo đức. Mùa hè năm rồi có một nưa đại piêu Huê-ký mua cũa cô một cái nút ve dến 10.000 quan tiền. Cô lấy có một phần tư là 2500 quan cũa tại 7500 quan cô giúp cho một hội Phước-tai-en ở Thành BUDAPEST.

Julie NGUYỄN dịch báo Tây

Hài-Đàm

Làm cho quên

Quan Tòa hỏi : Tôi nhân ! sao mày ăn cắp vi bạc này ?

Tôi nhân đáp : Bầm quan lớn, vì tôi uống rượu nhiều quá hén tôi say, không biết việc tôi vừa làm là ăn cắp.

Quan Tòa : Vậy hôm sau mày hết say rượu rồi, mày có đem tiền ấy ra uống rượu nữa không ?

Tôi nhân : Bầm, tôi uống nữa để cho tôi quên cái việc tôi đã làm ! ..

L. V.

Theo tục-ngữ phong-dao

XÉT VỀ SỰ SANH-HOAT CỦA PHỤ-NỮ NUÓC TA

(Tiếp theo số 14 của P. N. T. V.)

VI. — Sự đẹp và cách trang-sức của phụ nữ

Trong đời dàn-bà, cái đẹp không phải là không quan trọng. Cái đẹp tuy bời tự-nhiên, nhưng mà cũng có nhờ trang-sức. Vậy chương này xét về sự đẹp và cách trang-sức của phụ-nữ ra thế nào ?

Ngày nay cái quan-niệm của người ta đối với sự đẹp của dàn-bà tuy hoặc có thay đổi ít nhiều, nhưng về khuôn mặt, nước da, là phần chính, thì vẫn chuộng theo cái quan-niệm ngày xưa. Còn như về cách trang-sức thì ngày nay có lẽ phiền-phức hơn ngày xưa nhiều lắm. Các thứ phản ứng các thứ nước hoa mà các bà các cô dùng ngày nay, ngày xưa làm gì dã có. Đây nói trang-sức là cách trang-sức của phụ-nữ năm ba mươi năm về trước.

Đọc chương này sẽ thấy có hai điều nên chú ý : một là cái quan-niệm về sự đẹp của người mình rất đơn-giản ; hai là cách trang-sức của phụ-nữ ngày xưa còn chất-phác, không có pheo-hoa như bây giờ.

Người dàn-bà thế nào thì gọi là đẹp ? Cái đó tuy tùy theo sự vira-mắt của mỗi người, song cũng không thoát ra khỏi những điều-kiện của một cái quan-niệm chung dã được. Vậy cứ theo phong-dao thì những điều-kiện ấy có như sau đây :

1. Da trắng tóc dài :

Tiếc thay con người da trắng tóc dài, bác mẹ già bán cho người dàn-ngo !

Bởi chuồng da trắng cho nên chè người da đen :

Cô kia đen thái đen thái, phản dán lì vò hồi, den cảng soán den.

Bởi chuồng tóc dài cho nên chè người tóc ngắn :

Tóc quấn chải lược dồi-mỗi, chải đứng chải ngồi, quấn vần soán quấn.

Tóc quấn không những là không đẹp mà lại là người xấu tánh nữa :

Tôi dã biết vợ anh rồi, quấn quấn tóc trán là người hay ghen.

2. Mặt chữ điền :

Má miêng bầu coi lâu muôn chuối, mặt chữ điền tiễn rủi muôn mua.

Mặt mõ thì ai cũng phai ghét :

Những người phinh-phinh mặt mõ, chilon dì chữ bát thi chio, chảng mang.

3. Mắt sắc và lông-mày cùng sắc :

Cô tay em trắng như ngà, con mắt em liếc như là dao cau ; miêng cười như thè hoa ngâu, cái khăn đội đầu như thè hoa sen.

Con mắt sắc như dao cau dâng ; người ta cũng binh

trang cái lông-mày đẹp nó sắc như dao có thể giết được cá :

Nhà anh chín dùn, mươi trúu, lai thêm ao cá bắc cầu rữa chân. Cầu này là cầu ái ái, một trăm con gai rữa chân cầu này. Cố rữa thì rữa chân tay, chì rữa lông-mày chết cá ao anh !

4. Mù nồng đồng tòn :

Vào vườn trái cau non, anh thấy em giàn, anh két nhàn duyên. Hai má có hai đồng tòn, càng nom càng đẹp càng nhìn càng ưa.

5. Vú nhỏ :

Trên đầu em đồi khắn vuông, trong xuồng dưới ngực, cau buồng còn non. Cù tay em vừa trắng vừa tròn, mặt mũi vuông-ván, chông con thè nào ?

Cau buồng còn non, là nòi cái vú nhỏ. Người minh lũy vú nhỏ làm đẹp. Ở Trung-Bắc-kỳ vẫn có tục nít vú cho nhỏ lại. Tục này chừng như Nam-kỳ không có. Bên Tàu cũng có, người ta cho rằng hại về sanh lâm, nên mới rồi có cuộc cõi-dộng cho dân bà không nít vú nữa, kêu rằng « nǚ-tử hung-bộ chí giải-phóng », nghĩa là sự giải-phóng cho cái ngực của dàn-bà. Họ vẫn-dòng cuộc giải-phóng này cũng có công lâm, như là sự vận-dòng cầm bồ chánh ngày trước.

6. Cù tay trắng mà tròn :

7. Răng den hoặc răng vàng :

Dàn-bà Nam-kỳ từ lâu không nhuộm răng ; còn Trung-Bắc-kỳ từ nay mới bắt đầu có người không nhuộm răng, song ngày xưa thì hết thảy đều nhuộm cả, hè răng trắng thi cho là xấu cho nên có câu phong-dao tố sự bất-bình của người dàn-bà mà rằng :

Những người mà dỗ siồng-hồng, răng den rưng rúc thi chông chảng gêu ! Những người mà lo như niêu, hâm răng trắng ờn, chông yêu cùn cù !

Ở Bắc-kỳ ngày xưa dàn bà nhuộm răng có hai cách, nhuộm vàng rồi nhuộm den. Nhuộm vàng thì nhuộm bằng cành kiển rồi nhuộm den sau. Có người không nhuộm den nữa chỉ để màu vàng, nên gọi là răng vàng. Trong phong-dao có nhều câu tỏ ra răng vàng là đẹp :

Thay em đẹp nói đẹp cười, đẹp quần đep áo, lai tươi răng vàng. Chân em dì gièp quai ngang, mặt vuông chữ điền, liên vành cá choi (?) La thường minh lâm minh ói, cá chet vè mồi, kíon-nan đòi ta.

Tuổi có minh còn chừng độ dò ba, em bún cái quần trừng sáo, cùi áo the hoa phát-phor nhuộm màu. Em dâ xinh, em lại có nhiều dò dâu, em dòi cái nón xà Nghé ra màu diêm-trang. Em dâ xinh em lai nhuộm cái bộ răng vàng, mành gương tư-mã, thiệp với chàng soi chung.

Anh là con trai út ở nhà, anh di kén vợ, đường xa

quê người. Thấy em đẹp nói đẹp cười, đẹp người đẹp nết lai tươi răng vàng. Vậy nên anh gởi thư sang, tình-cờ anh quyết lấy nàng mà thôi.

Rồi đến răng den :

Tâm áo nau-sòng xép-nép em đè trong nhà, ba vuông khăn tim phất-phơ đội đầu. Tâm yếm dão sao em khéo giữ màu, răng den rưng-rức, mai tóc đầu em hôi còn xanh.

Mình về có nhớ ta chẳng? ta về ta nhớ sầm răng mình cười. Năm quan mua lông miệng cười, mười quan chẳng tiếc, tiếc người răng den. Cái răng den ai khéo nhuộm cho minh, đè duyên minh đẹp, đè tình anh yêu?

8. Lưng ọng. Những người lưng ọng, chẳng những là đẹp, mà theo tướng, lại là người đàn-bà có hiền-direc nữa, người ta nói rằng :

Những người thát dây lưng ọng, vừa khéo chịu chồng, vừa khéo nuôi con.

Ấy là kè những điều kiện mà người minh buộc đàn bà đẹp phải có là như thế. Coi đó thi thấy quan trường chấm cuộc thi đẹp của ta không nghiêm nhặt mấy mà lại sơ sót là khác nữa. Cái lò mũi ở giữa mặt người đàn bà, quan trọng là đường nào, thế nhưng ta không chú ý đến; cặp tai cũng vậy; cho nên không có câu nào nói đến mũi và tai.

Về cách trang sức thì chúng như đàn-bà Aonam ta ngày xưa chủ-y thứ nhứt là cái yếm. Ở Nam-kỳ ngày nay, đi khắp xã xú, có lẻ kiếm không ra, lấy một cái yếm; nhưng cái yếm ngày xưa là vật trau-dồi nhứt trong mọi đồ y-phục của đàn-bà. Có nhiều câu phong dao nói về cái yếm hơn hết :

Yếm thâm mà nhuộm hoa nương, cái răng hột đậu làm tương anh dò; yếm thâm mà vả nước ho, vả vã lại anh dò yêu-dương.

Hồi có yếm trắng lò-lò, yếm nhiều yếm vóc, say là trúc-bán? Hay là lụa baci bên Tàu? Người cắt cũng khéo, người khâu cũng tài. Một dằng anh thêu nén nhan, hai dằng anh mang nén hoa, yếm em nay đè trong nhà, khen thay thầy mẹ mờ khóa, đưa ra cho nàng.

Con gái có chồng, mẹ cũng sắm cái yếm :

Lạy cha bà lạy, một qui; lạy mẹ bón lạy, con di lạy chồng. Mẹ sắm cho con cái yếm nứt phẩm hỏng. Trước là đặc nghĩa cũng chồng; sau là sọ-mac cũng không ché cười.

Cái yếm đèn nồi làm cho thầy tu phải mê :

Ba có gánh gạo lèn chúa, một có yếm dò bón búa cho sur; sur vè sur ốm lương-sur, ốm lan ốm lúc cho sur troc đầu.

Ngoài cái yếm ra rồi đèn cái áo, cái quần, cái khăn cái nón, cái gương, cái lược, ấy là kè hết đồ trang-sức của phu-nữ. Những hoa-tai, vòng vàng, kiềng, xuyễn, người ta ít nói đến; đèn như bích-ngọc, hột xoàng, thi thoái không có. Sự ăn-mặc của phu-nữ ngày xưa có thể gồm trong mấy câu này :

Còn gái đương thời đã nên con gái. Cái áo em mặc chải chải hoa hồng. Trong yếm dại sòng, chuỗi xe con toàn. Cái quai đầu chạm em đội trên đầu. Cái nóni đầu gấp quấn vào đỗ chói. Lời miệng em nói có hai đồng tiền, như cánh hoa sen giữa ngày mới nở. Khi em đi chợ có kè gánh lồng. Anh đứng anh trông mà sòng dò thám, anh đứng anh ngắm đẹp để làm sao! ...

Hãy nghe lời một người đàn-ông sầm đồ phue-sür cho đàn-bà minh :

Lấy anh, anh sầm sưa chio, sầm ản, sầm mặc, sầm cho chui bời. Khi yến em có bấy nhiêu lời, thi chung như nhì, là người, phải nghe. Mùa đông lụa lụa the-the, mùa hè bún bắc hoa sòe sầm khao; sầm gói thi phải sầm chăn, sầm quang sầm lược, sầm khán dụng trầu; sầm cho em dò lược chui đầu, cái ống dụng sáp vuốt đầu cho xinh.

Người ta vẫn chịu rằng đàn-bà đẹp là nhờ cái tư-sắc tự-nhiên rồi ăn mặc vào nó mới đội lên, còn người vốn xấu mà trang sức vào thi cũng chẳng vót lại được chút nào hết. Vậy có câu rằng :

Có kia mà phai môi son, nâng đầu mưa giải cảng giòn cảng tra. Có kia mặt trên mày tru, vàng deo bạc quấn cung da-dáng dời.

Tuy vậy, theo cái lòng chuộng dire-hạnh của xã-hội ta thi đàn-bà đẹp không bằng đàn bà có nết, người ta nói rằng :

Cái nết đánh chiết cái đẹp.

Lại rằng

Tốt gò hơn tốt nước sơn, xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người.

Lại có hạng đàn-bà không đẹp mà cũng không có nết song được chồng yêu thi cũng ở dời với chồng, và những cái xấu lại trở nên cái tốt. Cái đó chúng như người ngoài không có thể hiểu được, duy có người làm chồng hiểu lấy mà thôi. Vậy như :

Lỗ mũi em thi tẩm gánh lồng, chồng yêu chồng bảo tor hồng trời cho. Dêm nâm thi ngày khò khò, chồng yêu, chồng bảo ngày cho vui nhỉ. Dì cối thi hay ăn quà, chồng yêu, chồng bảo vê nhà dở com. Trên đầu những rác cung rرم, chồng yêu chồng bảo hoa thơm giật đầu.

(Còn nữa)

Phan-Khôi

Rượu La-ve LARUE đã ngon
mà lại thiệt mát.

Các nhà bán báo lè ở xa

Các ngài bán Phu-nữ Tân-vân, nêu báo còn dù thi khi gửi báo về trả che bốn-báo xin dân cỏ (tem) như lè sau đây:

Cứ tính mỗi ba sô thi một sô tem, một bá 30 sô thi đèn 0, \$10 tem là đủ.

Bốn-báo đã có hồi rõ lè này ở số điện tin Saigon.



VĂN-UYỄN

Lên tháp Khương Mỹ

Đây là Khương-Mỹ tháp vua Hời,
Nghe nói bấy giờ mới tới chơi.
Đá tạc hình người ngồi lục ngục,
Gạch xây bên núi ngó chơi voi.
Nghĩ minh ngoạn-thưởng trong dây phút,
Tưởng kẽ công trình biêt mấy mươi.
Cành dò mà người sao vắng tá,
Xai lòng du-khách những bồi hối.

Ngụ dời

Biển trăng chìn nỗi lầm ai ôi!
Tinh dậy mà coi cái cuộc đời;
Vận nước voi đầy trống dâ nản.
Cơ trời thay đổi ngắn không thôi.
Trần gian mấy kẻ cười cười khóc,
Thế-sự ai người nỗi nỗi trôi.
Thời thế thi thời, thời mặc thế,
Khi nung huyết nóng lè nào người....

Quốc-Hoa Nǚ-Sĩ

di cảo

Thơ tặng Phu-nữ Tân-vân

Phen này Đào Liêu mới ra công,
Gắng sức ta gầy một chữ « Đồng »
Bồ liêu diễm tố nền đất Việt.
Phấn son trang sức cõi trời Đồng,
Bút nghiên muôn đáp tình non nước.
Kim chỉ mong đèn nghĩa núi sông,
Trời đất mịt mù con gió bụi!
Chị em bình vực lấp tiên rồng.

TRẦN VIẾT VĂN

Cái bè

Gắng công chuyền kẽ nỗi nỗi bè;
Đờ nước vì chưng có lồng tre,
Ngàn tượng gỗ cây bao quản chờ;
Mây lùn sóng gió chảng thèm che,
Nọc neo dành dể ta toan liệu.
Cẩn, vát tha hồ kẽ éo le.
Sắn có giang-hà đưa mối nước.
Bến nhà trông thấy rõ ràng the.

NGUYỄN-QUỐC-DỤNG

APOLLINARIS là một thứ nước suối tốt nhất
để uống khi dùng bia.

Thơ thầm đầu non

(Lược dịch bài Isolément của Lamartine.)

I Chiều lâm đạo đầu non thơ thầm,
Dưới bóng tùng vơ vẫn xa trông.
Xa trông đồng rộng mảnh mông,
Bức tranh sơn thủy hóa-công khéo bày.

II Sóng trường-giang khéo thay vồ nhịp,
Gòng quanh eo xa lít mủ khơi.
Hồ trông phảng lặng in trời:
Long lanh đáy nước một vài ngòi sao.

III Trên đỉnh núi rừng bao u ám,
Bóng tà-dương bắng-lặng non doai;
Gương nga lấp ló chân trời,
Càng cao càng tõi cho đời soi chung.

IV Kia ai đó đậm hồng ngừng bước,
Tiếng niệm kinh sso-sá: giáo-dài.
Chuông dâu vắng vắng bến tai,
Nghe ra lẵn tiếng rơi bời chiều hôm.

V Cảnh tuy đẹp, dạ buồn khôn siết.
Đứng trước nhìn nào biết vui đâu.
Cuộc đời bóng tối mệt mầu.
Âm dương đôi ngã càng đau đớn lòng.

VI Hết núi này lại trông núi nọ,
Khắp bốn phương nào có gì đâu:
Minh mông vò-trụ một bão,
Biết đâu hạnh-phước mà cầu cho nao.

VII Nào thung lũng, lầu cao, nhà cổ,
Tửu êm đềm minh có thay chí.
Nước, non, rừng, núi từ vi,
Cánh kia vi khuất người đi, nên sầu.

VIII Vừng kim-đỗ mặc dầu mọc, lặn;
Mắt vô tình vơ-vàu đưa qua.
Trời khi sáng quắc, tối nhòa.
Tháng ngày phó mặc trời già vẫn xây.

IX Vì mình được theo ngay bóng ác,
Quang không-giận bát-ngát bao xa.
Trần-ai chẳng bợn lòng ta,
Cuộc đời còn thiết chí ma ước-ao.

X Vòng tục lụy khi nào xa lánh,
Cõi thiên-dàng ai sanh kịp ta.
Những điều mơ tưởng bao-la,
Cô ngày biến-hiện bầy ra nhẫn nезн.

XI Rồi có lẽ hết phiền hết nỗi,
Khỏi luống công mờ hảo tưởng hoài.
Ái-tinh-trọn-vẹn hòa hối,
Con đường hy-vọng còn dài mấy mươi.

XII Đồng-quán bồi nhà người đợi đó,
Đè cho a quay mờ tình-chung.
Quay lén đèn cõi thiên-cung,
Còn chưa chun chũn bụi-hồng làm chi.

XIII Cách đồng nở sậy khi lá rụng,
Ngõa gió chiều cuồn cuộn lên đồi.
Trần rãy tra lá héo rơi,
Gió ơi! cuồn quách lên đồi cho xong.

VŨ-ĐỨC-CMIÈU

Học sinh trường Trung-Học A. Sarraut



GIA CHÁNH



Các món ăn

Cari chà

Muôn nâu cho chánh mùi cari Chà thi hơi khó một chút, vì những đồ gia vị để nấu rất khó làm, người Chà ăn cari không bao giờ chịu nấu cari bột, là thứ bột cari bán ngoài chợ. Họ sám bán cà bàng dà xanh, thi cà những món gia vị mới nhuyễn, nấu mới đậm đong. Nhưng mà chúng ta có dùng cari thường như họ nấu mà phải sám như họ cho tòn kém. Lâu lâu muôn ăn chơi thi làm cách này cũng đậm. Những món có biến dưới đây, có chỉ hành, món nào phải cà mà mình không có bán cà, thi phải rang hêt, rồi bỏ vào cùi xay café mà xay vài bận, cho nhuyễn thi được.

Cách làm và nấu

Làm một con gà thiền, hay một con vịt cho mập, chặt lớn làm sáu miếng và bộ lông đã làm sạch, để cho ráo nước. Những món dưới đây: hột ngô ba su, xi-ron nhỏ và xi-ron lớn ba su. Hột cách xich-xa mua năm su, vè chia làm ba, lấy một phần, vì thứ này mua ít nó không bán; hột nho thứ nhò 2 su, ớt khô vài trái, và một chút tiêu bột, mày thứ này mua tại tiệm chà ở đường Olier Saigon có bán, và ở Lục-tinh chò nào có Chà ở thi họ cũng bán. Những thứ trên đây có bán cà thi để cà, bằng không có bán cà, thi phải rang cho dòn, rồi xay cho nhuyễn; cù nghệ khô trang tay cái, mài với nước lạnh, lấy nước nghệ nhồi các món đó cho đặc, vắt lại để đồ, cù hành tây hai cù lớn, nhò ba cù, tỏi một cù, gừng một miếng trang ba ngón tay, cũng đâm cho thiệt nhuyễn. Mây món sau này, khi đâm nhuyễn rồi bỏ vào trong tượng thịt mà bóp cho đều, nêm một muỗng



ăn canh dây muối. Muôn nấu với nị (1) thì liệu chừng một con gà chừng 3 cắt nị. Bác nồi lên lửa để cho nóng, đổ nị vô chum lửa cho sôi già, sè bò dinh-hương và què, hai món này tiệm thuộc bắc có bán, mua hai su hai món, song dùng chút dinh què, bò vài miếng bằng một ngón tay, dinh-hương năm sáu cây, và 1 su hột xa-la-ca, 2 tai đor-noa: bò mày món này rồi để một phút đóng hò sè bưng tượng thịt mà trút vào, trộn cho đều, lấy nắp nồi dậy lại, dừng coi, chưng một lát bưng nồi mà xóc cho đều, lửa chum vừa vừa, để vậy cho sôi, chưng năm phút, lấy các món đã làm trước bò vào nồi mà trộn trào cho thiệt đều, bớt lửa để than riu riu, cho tới khi thịt mén, là được.

NGUYỄN THỊ

(1) Nị cũng như beurre có bán ở tiệm chà nói đó. Như không có nị dùng mỡ cảng ngon, một con gà chừng 200 grammes mỡ.

Chì em nên lưu ý

Những các món ăn mà món nào chì em đã thao rồi thi chẳng cần gì làm theo, còn những món nào chì em chưa biết thi nên do theo cách bày chì trong báo mà làm theo cho đúng thi chắc sẽ được món ăn ngon, vì những bài Gia-chánh đăng báo thi bồn-báo đã có giao cho các nhà chuyên-môn biên tập mà có nhiều món bồn-báo chì-nhơn phải thí nghiệm rồi mới đăng báo.

Còn ai không biết?

Xứ Nam-kỳ này
còn ai mà không biết thứ

RƯỢU

RHUM MANA

là thứ thượng hảo hạng.

Rượu Rhum Mana mới chánh là
thứ rượu Rhum thiệt tốt nhất.
Khi mua hãy nài cho phai hiệu
Mana và có dán nhàn trắng.

Độc quyền đại lý:

Sie Commerciale MAZET d'Indochine
SAIGON



Gia-dinh thường-thức

Cách làm cho bay những dầu mỡ dinh trong sách

Lấy dầu « Beoz-ne » hay là « Ether » thoa trên tờ sách có dinh mỡ, cùi phía trên và phía dưới tờ sách ấy 2 tấm giấy chèm, lấy bàn ủi cho thiệt nóng mà ủi lên trên, còn như không có 2 thứ dầu nói trên đây thi dùng phẩn chí rắc trên chò có dinh mỡ rồi làm y như cách này cũng đặng.

Cách làm cho bay những dầu mực dinh trên vải. Nhúng chò nào có dinh mực vào trong một thứ nước ngâm ra như sau này :

Permanganate de potasse 30 grammes

Nước lọc 1 litre

Giặt rồi nhúng lại một lần nữa trong nước có trộn với vị (acide muratique) chà cho mạnh thi dầu mực bay hết.

Cách giặt đồ ni cho khói vàng

Xúc hai muỗng bột mi dỗ vào trong một lit nước lạnh, ngâm bộ: chùi rồi bắc lên lửa khuấy cho đều mà dừng để cho đến sôi, vừa vừa nóng thi nhắc xuông. Lấy nước bộ này mà giặt đồ ni như giặt với xà-bông vậy.

Chà cho đều hết rồi đem xả với nước lạnh mà phơi.

Xin nhớ, nếu đồ nhiều thi bột và nước phải thêm nhiều hơn mới đủ giặt.

Cách làm cho bay những dầu lỏm trên mặt đá cầm thạch

Trộn lòn phẩn chí với dầu Benzine cho sệt sệt. Lấy nùi lau bằng nỉ chấm nước này mà đánh trên mặt đá cho thiệt mạnh, để vậy chừng 20 phút, rồi mới lấy để khô mà chùi lại, còn muôn cho nó bóng láng thi dùng sáp trắng với dầu thông (cire blanche et essence de térebinthe) chà lên và đánh bóng lại thi nó trở nên ướt.

Cách rửa dây chuyền vàng

Xắt xà-bông ra cho nhỏ, phẩn chí và một chút nước, ba thứ dỗ chung vào trong một cái ve chai nhỏ, rồi cũng bỏ sợi dây chuyền vô, dây nút lại, cầm chai mà lắc cho thiệt mạnh, để chừng vài phút đồng hồ trôi ra, rửa lại với nước lạnh thi nó trở nên sáng ngời.

Đồ sành bể rời có thể làm lành lại đặng.

Những chén, bát, đĩa, lô bằng sành có bể thi phải để đánh miếng mà ráp lại như cách nói sau đây.

Đỗ trong vật bể dò 4 muỗng đường và 8 muỗng nước, bắc trên lò chum lửa riu riu. Chưng nước đường keo lại rồi, lấy muỗng múc dỗ trên chò mè, lấy miếng ráp vô thoa nước đường cho đều, nhắc xuông để cho thiệt nguội thi nó dinh khắn như đồ còn nguyên.

Một thứ nước sơn hình tượng bằng thạch cao

Nước 1 litre

Xà-bông 7 grammes

Sáp 8 grammes

Đỗ chung 3 thứ này vào trong một cái nồi bắc lên nấu cho thiệt sôi và nhở khuấy cho đều. Chứng nào những chất đó tan ra rồi, nhắc xuông để nóng như vậy, dùng bàn chải đánh rãg thử mềm, thảm nước này mà phết cho cùng hết.

M. N.

Những đám tiệc lớn thi đều dùng rượu
sâm-banh « MARQUIS DE BERGEY »

VỆ-SANH

Đen khóa, đen đòn-gánh hay là Tétanos

Đen khóa là một bệnh độc địa, sanh ra bởi một con độc trùng, gọi là bacille Nicolaier. Độc trùng này ở mẩy chò tối, ở dưới đất, ở trong phân.

Bệnh này chẳng phải gặp nơi mẩy dưa con nit mới đẻ, mà lại ai xuống đến nó cũng được hết, bất kỳ là lớn nhỏ, khi con độc trùng vô máu được thi có bình được.

Thuở trước khi còn mẩy bà-mụ xưa, thường tin di-doan, cắt rún con nit mới đẻ, lấy miếng sành miếng chén dà dày, & gần sàng nước; trong mẩy miếng đó có nhiều trùng độc tétanos; — hoặc trùng độc ở trong đất ở nơi mẩy móng tay bà-mụ vi mẩy bà-mụ đó chẳng biết rữa tay trước khi đẻ; — hoặc trùng độc ở trong mẩy miếng giếng mụ dùng mà nịt cuồn rún con nit.

Bởi đó nên khi trước trong mười dưa con nit mới đẻ thi hết năm ba dưa bị dẹn khóa mà chết. Hè ra xong xâ rồi kể năm bùa sau thi nghe dưa nhỏ khỏe là ký sinh như ai mà bắt nó ngầm miếng nó lại, ngâm lại càng ngày càng chắc, cũng như ai mà khóa miếng nó lại. — Bù chảng được vi hai bên miệng cứng nhắc, trong lúc đau như vậy, dưa nhỏ cũng là kinh phong, tay chun mình mày đều dứt một chặp rồi hết; — khi nội minh nó dứt hết thi xương sống nẩy ngửa mình lên có cái óc cùng hai bàn chun dụng chiếu mà thôi, làm hình như cây don gân uống cong lại vậy.

Bệnh tétanos nhiều người lớn cũng bị vậy : thuở trước mẩy người bị thương tích và trong mẩy trán giặc nào bình tétanos cũng là nhiều mà xuống đến nó thi chết. — Mẩy người làm ruộng rày đi chun không khi bị dứt chun dứt cẳng thường hay bị dẹn khóa. Mỗi chứng vài tháng đây ta có gặp người lớn bị dẹn khóa như sau này : có một người giàu có di chơi xe-hà, khi xuống xe và ý trật cần dùng nhầm cái vé xe trày cảng đồ màu; — người ngồi thấy có ít đê vây chẳng rữa và khử độc chò trày; — mạnh như thường, song bốn bùa sau, người đó nóng lạnh còn miếng thi lại cứng khô nở và lại làm kinh, rồ quan thay đến thi đã tré, có bốn bùa phải chết.

Vã lại muốn lành bệnh tétanos thi phải nhờ rắng con độc trùng bình dò ở nơi đất; khi bị dứt bi thương với dao mác cùng cây cối dò dày phải rửa liền vit tích với ruồi và thoa leinture d'ode, như vit thương lớn phải di nhà thương, thủ y khoa Lang-sa có thứ thuốc serum antitétanique để chích vào mình mà cầm bình tétanos sinh ra không được. Nhờ serum antitétanique của ông lương-y lang-sa Rome bày ra, nên khi có thương tích bị dứt cát, buỗi bầm vô nhiều thi chích serum dò vô trù độc tétanos. Khi coi bị rát khó chịu lắm. Phải nhờ rắng mẩy con thù ăn cỏ, ngựa, bò, trâu, khi khi nó cắn mình thi hay có độc trùng dẹn khóa.

Y-KHOA TẤN-SĨ TRẦN-VĂN-ĐÔN

Nước suối CHATELINE nhẹ nhàng
và tinh khiết

KHOA-HỌC THƯỜNG THỨC

Bài thứ III

Trái đất xoay quanh mặt trời. Bốn mùa.

Chị em coi bài trước, đã hiểu rõ trái đất quay quanh mình cho nên sah ra ngày đêm đập-dỗi. Ta đứng trên trái đất vẫn thấy mỗi ngày mặt trời di từ đông qua tây, song đó là một cái ảo-tưởng, chờ thiệt thì trái đất quay, mặt trời đứng yên. Cái ảo-tưởng ấy cũng giống như khi ta di ô-lô chạy mau thấy cây-cối, làng xóm chạy ở hai bên đường vậy.

Trái đất vừa quay quanh mình, vừa di vòng quanh mặt trời, cái đường trái đất di kêu là quĩ-dạo 乾坤道, nó không vòng tròn, nó là hình bô-dục, hình cái vòng tròn mà kéo dài ra. Trái đất ta nhớ ánh sáng và khí nóng của mặt trời mà có sự sống. Xứ Nam-kỳ ta ở gần xích-dạo (équateur), mặt trời chiếu thẳng xuống mặt trái đất, cho nên quanh năm nóng luôn luôn, các xứ khác càng ở về gần Nam-cực hay Bắc-cực thì ánh mặt trời càng chêch, càng nghiêng, càng thêm xa, cho nên yếu sút đi, mà mấy xứ ấy kbi-hậu càng lạnh-lùng, cho đến ngay ở Nam-cực, Bắc-cực thì suốt năm đông đông thành nước đá. Bởi vậy người ta phân mặt địa cầu ra từng dải: ở hai bên xích-dạo thì là nhiệt-dải, tiết trời nóng lắm, ở gần Nam-cực, Bắc-cực thì là lạnh-dải, lạnh lắm, còn ở quãng-giữa thì là ôn-dải, tiết trời mát mẻ, phản ra bốn mùa: xuân, hè, thu, đông, mỗi mùa mỗi tiết: ấm, nóng, mát, lạnh. Xứ Bắc-kỳ ta ở gần ôn-dải cho nên cũng có dù bốn mùa, bốn tiết, tuy nhiên mùa hè không nóng như ở Arabie, mùa đông không rét như ở Trung-hoa. Vì đâu mà sah ra bốn mùa? Ấy là cái vẫn-de iỏi sè giằng-giải để chị em nghe cho biết.

Tôi muốn vẽ một vòng tròn trên tờ giấy thi không khó gì. Tôi trái tờ giấy trên bàn, tôi cắm cái ghim ở giữa, tôi lấy một sợi chỉ cột một dãy vò cái ghim, một dãy kia, tôi cột vò dây bút chí, tôi cầm một dây bút chí, căng cho thẳng sợi chỉ mà đưa di quanh cái ghim là tôi vẽ thành cái vòng tròn thiệt đúng. Chỗ lõi cái ghim cắm xuống giấy kêu là trung-tâm-diểm của cái vòng tròn. Song nếu tôi cầm hai cái ghim, cột hai đầu sợi chí vò hai cái ghim ấy, rồi tôi mắc dây bút chí vò quanh giữa sợi chỉ, căng nó ra mà đưa dây bút chí đi, thi tôi vẽ ra một cái hình bô-dục, hình một cái vòng tròn kéo giãn ra. Tôi cầm hai cái ghim căng xa nhau bao nhiêu, cái hình bô-dục căng giãn ra bấy nhiêu. Vậy thi hình vòng tròn có một trung-tâm-diểm mà hình bô-dục có hai trung-tâm-diểm.

Cái đường trái đất di quanh mặt trời, là hình bô-dục, mà mặt trời ở ngay chỗ một cái trong tam-diểm. Chị em mới coi hình và nghe tôi nói tôi đó thi tưởng lú: nào trái đất di tôi đầu này, ở gần mặt trời thi nóng nhiều, lúc đó là mùa hè; lúc nào nó di tôi đầu kia xa mặt trời, nóng ít, lúc đó là mùa đông. Chị em lạnh trơ-khòn mà nghĩ cái đó nhầm lè lầm, song không đúng với sự thật. Số là cái quĩ-dạo hình bô-dục mà không dẹp mấy chút, nó gần gần như hình vòng tròn, cho nên trái đất khi xa khi gần mặt

trời chẳng là bao nhiêu, tiếp được ánh sáng mặt trời đều luôn, hơn kém ít thôi, không đáng kể chi.

Cái lý-do của bốn mùa là tại cái địa-trục (axe de la terre) đối với cái bình-diện quĩ-dạo (plan de l'orbite) thi đứng nghiêng chờ không đứng thẳng. Lúc mùa hè, trái đất ở đâu này quĩ-dạo, nứa phần trái đất về Bắc-cực ngã về gần phía mặt trời, cho nên gần mặt trời mà tiếp được khí-nóng và ánh-sáng vừa nhiều vừa lâu, tiết trời nóng bức mà ngày giải hơn đêm. Lúc mùa đông, trái đất di qua đâu bên kia quĩ-dạo, nứa phần trái đất về Bắc-cực ấy lại ngã ra xa phía mặt trời, cho nên xa mặt trời mà tiếp được khí-nóng và ánh-sáng vừa ít vừa chóng, tiết trời lạnh lẽo và ngày ngắn hơn đêm.



Mùa hè, Bắc-cực ngã về gần mặt trời, mùa đông, Bắc-cực ngã ra xa mặt trời, mùa xuân và mùa thu mặt trời chiếu sáng tới cả Nam-Bắc-cực. Ở Nam-cực các mùa trái với ở Bắc-cực; mùa đông ở Bắc là mùa hè ở Nam,反之...

Ấy là các xứ ở ôn-dải, lạnh-dải, gần về Bắc-cực mới có sự ngã về gần bay là ngả ra xa mặt trời, nên mới có mùa nóng, mùa lạnh; chờ các xứ ở nhiệt-dải, ngay hai bên xích-dạo thi lúc nào cũng xa mặt trời có bấy nhiêu, không có sự ngã ra xa hay ngã về gần mặt trời, bởi vậy quanh năm nóng luôn không có mùa lạnh mùa 'nóng'.

Chị em nghe tôi nói đó mà hiểu rõ rồi thi tự-nhiên lấy đó suy thêm ra mà hiểu rằng: khi nào Bắc-cực ngã về gần mặt trời thi Nam-cực lui ra xa mặt trời, mà khi nào Bắc-cực ngã ra xa mặt trời thi Nam-cực di lại gần mặt trời. Bởi vậy thời-liên ở nứa địa cầu về Nam-cực và ở nứa địa cầu về Bắc-cực trái hẳn nhau, khi nào ở nứa về Bắc là mùa hè thi nứa về Nam là mùa đông, nứa về Bắc là mùa đông thi nứa về Nam là mùa hè,反之...

Lúc mặt trời cách xa xích-dạo & trái đất nhiều hơn hết là lúc giữa mùa đông thi kêu là đông chí (冬至)(solstice d'hiver) là lúc giữa mùa hè thi kêu là hạ-chí (夏至) (solstice d'été). Từ mùa hè sang mùa đông thi có mùa thu ở giữa, trời mát-mẻ; từ mùa đông sang mùa hè thi có mùa xuân ở giữa, tiết trời ấm-áp. Giữa mùa xuân có ngày xuân phân (春分) (équinoxe du printemps), giữa mùa thu có ngày thu-phân (秋分) (équinoxe de l'automne) thi trái đất đứng ngay thẳng trước mặt trời, ánh mặt trời chiếu sáng đúng nứa trái đất, thi cả Bắc-cực và Nam-cực cho nên ngày và đêm giải bằng nhau vậy. Theo dương-lịch thi xuân-phân, thu-phân vào ngày 21 Mars và 21 Septembre; đông-chí, hạ-chí vào ngày 21 Dé-cembre và 21 Juin. Dương-

lịch cũng đứng với lịch Tầu là âm-lịch, có sai nhau thi chì một ngày mà thôi. Chị em thử mở cuốn Almanach Vermon và một cuốn lịch Tầu, coi thi thấy liền.

Ta xem như trong một ngày, khi sớm mai, mặt trời chiếu nghiêng thi trời mát, khi giữa trưa mặt trời chiếu thẳng thi trời nóng, khi chiều hôm mặt trời lại chiếu chêch thi trời lại mát. Trong một năm cũng vậy, khi mùa hè mặt trời di cao lên gần đứng trên đỉnh đầu ta, cho nên nóng bức, mà đường mặt trời di giải cho nên ngày giải; khi mùa đông mặt trời di thấp gần xuống chun trời (horizon) cho nên ánh sáng chiếu chêch, ít nóng, tiết trời lạnh, mà đường mặt trời di ngắn, bởi vậy ngày ngắn.

Trái đất xay quanh mình 365 lần; nghĩa là 365 ngày (có lù một phần tư) thi di nết quĩ-dạo, di quanh mặt trời giáp một vòng, là hết một năm vậy. Chị em coi tôi giằng-giãi ở trên đã hiểu rõ một năm có bốn mùa là tại địa-trục đứng nghiêng, tùy lúc mà ngã vò gần ngã ra xa mặt trời, tôi lại nói thêm rằng: giũ-lí địa-trục đứng thẳng thi ngày đêm bằng nhau, suốt năm tiết trời như nhau hoài, không có bốn mùa vậy.

BÀNG-TÂM nǚ sī



CÁC CÔ! CÁC BÀ!

Cha chà! Chừng em của các cô các bà biết nói, thi các cô các bà sẽ dạy bảo thê nào? Sẽ biểu ăn uống thức gì?

Có phải là biểu chúng nó ăn dùng ròng rà một thứ súra đặt NESTLÉ chẳng?

Ơ! Con hởi con hởi!
.....Uống sữa NESTLÉ

Lời cảm-cao cùng các anh em Học-sanh nghèo trong nước.

Từ khi xưởng lập Học-bông, thi từ đồng-nhơn trong Phu-nữ Tân-văn cho lời các vị mua báo và các vị từ thiện cho tiền, hết thảy chúng tôi đều tân-tâm kiết lực: kè thi lèn tiếng kêu gào, người thi sẵn lòng vua giúp, chì mong mau mau cho thành học-bông, để giúp đỡ anh em học sinh nghèo trong muôn-một, là chúng tôi lấy làm vui lòng.

Việc lập Học-bông tuy có cơ quan xưởng khai rời, long người tân-thành rồi nhưng cần có người thứ ba nhận lãnh cho nǚ, thi Học-bông mới là thành-tựu. Người ấy tức là người học-sinh nghèo. Bởi vậy, đã có nhiều lần chúng tôi nhắc đi nhắc lại rằng: người ra nhận-lãnh Học-bông, cũng là người tân-thành cho Học-bông, chứ không phải là chịu ơn huê gì hết.

Nay Học-bông thứ nhất đã thành trên môt tháng nay rồi. Thủ-lý lèn người di cùng đã tuyên-bố trên tập báo này tú số 11 rồi.

Những cái tiếng hường-ứng của anh em học sinh nghèo sao thấy vắng vẻ quá?

Thiệt vậy, từ khi tuyên-bố học-bông thành-lập và cái thủ-lý đến nay, thầm thoát dà trên một tháng rồi, mà những anh em học sinh nghèo muôn phương xa cầu học, ở đâu chúng tôi không thấy. Trước sau chì có hai người tới báo quán hỏi chương trình thi, một người viết thơ về hồi tin, với một người nǚ ở Hanoi có gởi dù các giấy mà cần dùng; chừng đó mà thôi.

Chúng tôi lấy làm lạ: cứ sao người ra lãnh học-bông lại không hâm-hố bằng những người di vào sú-kia hay hằng-nó? Vì những lè gi?

Thiệt tưng không có vì lè gi hết. Anh em chỉ em đồng chí chúng tôi chì thiếu có điều phai gan trái ruột ra, chờ đã bao nhiêu lần tò ngay nói thiệt rằng chúng tôi tất là thành-tâm, rất là cã quyết, chì trong cho có người ra lãnh lấy mà di lèn thôi. Tưởng ta n-sự và cù-dòng của chúng tôi, không có một chò nào khiến cho anh em ngại ngùng vì lè này hay là vì lè khác.

Chúng tôi xin cảm-cao một lần nǚ. Anh em cũng nên nhiệt thành, đó cũng là một phần sự, kêu người ngoài được thè, nói rằng: « Lá thay! Cơ hội có, học-phi có, sao chẳng có ai hâm-hố ra lãnh lấy mà di? Hay là họ không muốn học? »

Kỷ-hạ 15 Aout chì còn có bảy ngày nữa, vậy trong anh em nghèo, ai có chí muốn cầu học nǚ, thi hãy mạnh bạo sot-sang lèn, chúng tôi trọng-dịp lâm. Tới nay mà số người xin dự còn ít quá, cho nên buộc chúng tôi phải cải định lại rằng: nếu tới han 15 Aout có trên 5 người, thi Học-bông mới mở cuộc thi, còn trong 5 người thi chắc hẳn hết thảy anh em chí em đồng-chí lập ra Học-bông cũng giao cho chúng tôi cài trách-nhám lèn một người đang di mà thôi, chờ không phải thi gi-hết. Ngày giờ và công việc của chúng tôi, lo cái Học-bông thi như cho xong, còn phải lèp những cái Học-bông kế tiếp sau nǚ!

Than ôi! món tiền Học-bông nằm trong tủ Việt-nam Ngàn-hàng cũng không lèng-lèng số: ruột chờ đợi một vị chủ-nhơn. Cò lè đâu trong hàng ngàn hàng muôn anh em học sinh nghèo trong nước ta, lại không có một người làm chủ-nhơn chiếu cố tôi nò!

P. N. T. V.

Gần đây trong nước có những việc gì

Mấy hôm trước, sở mật-thám đã xét bắt được mấy anh em ám-mưu cộng-sản, ở đường Lacaze trong Cholon, rồi sau lại khám nhà ông Đô-dinh-Tho ở trên Dakao nữa. Ông Đô-dinh-Tho lúc là nguyên-trợ bút cho báo *Thân-chung*, nhà ở đường Dariès, trên Đất-hộ Bùa linh vào xét nhà thì ông Tho đi lục-tỉnh, chờ không có ở nhà.

Cứ theo như các báo tây ở đây đã nói, thì hình như lâu nay sở Mật-thám đã khám phá ra được một đảng ám-mưu cộng-sản ở đây, do chánh-phủ Nga bên Moscou khiên động. Nghe như lâu nay, bọn cộng sản Nga chăm chỉ về việc cờ-động và tuyên-truyền ở các thuộc-dịa dữ-lâm. Bọn thanh-nien Việt-nam hưởng ứng nhiều, cho nên họ định ám-mưu một việc lớn, có đông người và có tổ chức hẳn hòi lắm. Sở Mật-thám hiết đã lâu nhưng nay mới bắt.

Việc khám xét nhà ông Đô-dinh-Tho hôm trước, thì cũng là vì nguyên-nhơn đó. Nghe nói bùa xết, có bắt được nhiều giấy mà quan hệ, một cái máy in, và bắt ba người đem giam; hai người đàn-ông và một người đàn-bà.

Cũng cứ theo như tin tức ở báo tây, thì trong vòng một tháng nay, sở Mật-thám được tin rằng có mấy người cộng-sản Annam ở Quảng-đông, do đường nước Lèo về Nam-vang, rồi về Saigon, ở tại nhà ông Đô-dinh-Tho. Lúc mấy người này qua Nam-vang, lính Mật-thám ở trên, thấy cẩn-chì khă-ngbi, cho nên có đánh giấy thép xuống cho sở Mật-thám Saigon coi chừng. Nhưng khi mấy người ấy xuống Saigon, không đi đường thẳng, lại đi xuống Hatién, rồi từ Hatién đi lên, thành ra lính kín Saigon ta dồn ở bến tàu và bến xe hơi trật lắc. Nay mới xét ra được là ở nhà ông Đô-dinh-Tho, cho nên hôm trước mới đến xét bắt.

Hồi này bình như sở Mật-thám Saigon ta hành động dữ-lâm; song vì việc bí-mật, nói ra không tiện, lại e làm ngán trở việc tra xét tầm-nâ di chăng, cho nên các báo bằng ngày ở đây, cũng biêt tin qua loa như vậy thôi, chờ không nghe gì mới hơn nữa.

Tứ hai tuần nay, những người bị bắt đã tới số 17 người rồi. Theo báo *Impartial* đã nói thì vụ ám-sát ở đường Barbier hồi nọ với những người bị bắt bây giờ, chẳng phải là không có liên-lạc quan-hệ với nhau.

Trong vòng non một tháng nay, báo-giới Tây ở Đông-Pháp mất hai người. Trước hết là ông Mouribot chủ báo *Presse Indochinoise* tự vẫn. Ông Mouribot là người thiêu-niên mà lòn lạc, nghị-luận có khi công-bằng. Trong khi ông còn cầm viết, đã từng gây ra nhiều cuộc bút-chiến hăng-hái-lâm. Cái thái độ của ông đối với người minh cũng có lúc khá. Ông là người có địa-vị, có vựt đẹp con khôn, lại có tiền-dồ còn rộng, vậy mà khi không bỏ quá xuân-xanh một đời như thế, không ai hiểu là vì lẽ gì, có người nói là vì tiền, nhưng mà chưa chắc.

Lại mới rồi, ông Hầu-tước De Monpezat, chủ báo *La Volonté Indochinoise* ở Hanoi cũng tự thê. Ông này thi năm nay đã 61 tuổi. Có lẽ không nói thì chẳng mấy ai không biêt rằng ông De Monpezat là một nhà chánh-trị và học-văn có tiếng ở Bắc-kỳ lâu năm lắm rồi. Có lần, ông đã ra tranh-nghị viên với ông Outrey, và hiện giờ thì ông

làm Đại-biên cho hai xứ Trung, Bắc-kỳ ở Hội đồng Thuộc-dịa. Thái-dộ và ý-kien của ông đối với người minh, tuy là có hơi nghiêm khắc một chút, song có nhiều khi ông tỏ ra người chịu nói sự thật. Tức như vụ ám-sát Bazin xảy ra hồi đầu năm nay, thì chánh ông là người trước hết đứng lên chỉ trích về sự mờ-dàn-dữ-lâm.

Trong báo giới ở đây, mất đi hai vị văn-tinh như vậy, cũng là một điều nên tiếc.

Quan Tổng-dốc Phạm-văn-Tươi đã tạ-thể rồi. Ngài là một bức danh-thần, giúp việc cho chánh-phủ thuộc-dịa lâu-lâm. Hồi ông Paul Doumer — tức là ông Nghị-trưởng Nguyên-lão nghị-viện (*Président du Sénat*) — Bọn thanh-nien Việt-nam hưởng ứng nhiều, cho nên họ định ám-mưu một việc lớn, có đông người và có tổ chức hẳn hòi lắm. Sở Mật-thám hiết đã lâu nhưng nay mới bắt.

Hôm 29 Juillet đã làm lễ an-tàng. Quan Tổng-dốc Krautheimer, và các quan-tây lớn, cùng thân-hào và báo-giới ta di đưa đám đông-lâm.

Quan Tổng-dốc Krautheimer có đọc bài văn ai-diếu, nhắc lại công-trạng của quan Tổng-dốc Phạm-văn-Tươi. Ngài khen nhứt là lúc còn sanh-tiền quan Tổng-dốc Phạm-văn-Tươi có dụng-lại « Công-thần-miếu » là đèn-thờ cụ Phan Thanh-Giản và các tướng-sĩ vị quoc quyên-sanh ở tinh-Vinh-long ngày trước. Ngài nói rằng: « Quan Tổng-dốc làm như vậy thật là làm gương tốt cho đồng-bào Việt-nam của ngài, và bày tỏ cho họ biết rằng họ có thể thờ phượng những bức tiền-bối có công trong lịch-sử của họ mà không có điều gì ngăn-trở, miễn là bao giờ cũng phải biết phan-sự của mình đối với nước Pháp. »

Quan Tổng-dốc nói vây thiệt là rõ ra lòng ngài rộng rãi. Vậy từ nay sắp di, cứ đến ngày 24 Mars, đồng-bào ta cứ việc làm lễ kỷ-niệm cụ Phan-châu-Trinh, miễn là giữ-trật-tự cho trang-nghiêm thi-thôi. Rồi ta còn có thể kỷ-niệm chí em bà Trung, ông Trần-Hưng-Đạo, ông Lê-thái-Tô, ông Nguyễn-quang-Trung, làm ngày lễ quoc-khanh, còn hơn là theo tục cũ của Tàu mà ăn tết tháng năm tháng lám, đã hao tiền mà không có nghĩa gì hết.

Tứ ba tuần trước, ở ngoài Hải-phong bị bảo-bảo-lớn-lâm. Nhà cửa và cây cối ngã vò-số. Cỏ ghe đỗ bị chiếm-cũng-nhiều.

Trận bảo nay, mấy lính ở quanh Hải-phong như Hải-Dương, Nam-Địob, Phù-lý, Kiến-an, Thành-hóa đều bị thiệt hại nhiều-lâm. Nhà cửa cây cối cũng-dỗ-lú-tung, đường có nhiều khúc bị ngập. Trong mấy bùa-dó, đường giấy thép giao thông mấy lính ấy đều bị đứt. Chuyển xe lửa lốc-bành từ Hanoi vào Saigon, cũng phải ngưng lại Vinh-bùa 30 Juillet.

Sáng ngày thứ năm tuần trước, tòa Đại-hình Saigon đã xử-vụ Phạm-văn-Kim là người trong hồi tháng Mars mới rồi, hai tay hai khâu súng-sáu, vào tận tòa bắn ông bồi-thám Nadaiyat nhưng không trúng. Khi bị bắt, thì Phạm-văn-Kim khai là định phục thù cho ông Nguyễn-an-Ninh, và khai bậy bạ cho người này ngirời kia xúi, nhưng không có chứng cứ gì hết. Tòa giam từ tháng ba tới giờ, vẫn định truy-tầm cho ra những ai đã xúi Kim làm việc như thế, nhưng thủy chung không tra xét ra ai cả, cho nên chui đem Kim ra xử-uột-minh và kêu án chung-thân-khô-sai.



Chị Huỳnh-Lan

Thứ, em giận chị quá. Trong bài mới tiếp được bức thơ của chị vừa đăng trong tuần rồi. Câu chuyện nhà quê mà chị đã kể cho em nghe đó hay lầm. Em tuy ở thành-thị, mỗi ngày mắt được thấy sự vui, tai được nghe chuyện lạ, nhưng không bao giờ em quên được những cái phong-vị cùng là cảnh-huống ở chốn hương-thôn. Nay có chị thường thường viết thơ nói chuyện cho em nghe, là em mừng lắm.

Song chị cũng nên ráng làm sao, cứ cách một tuần lễ thì viết cho em một bài thơ; chờ nhà quê thiếu gì chuyện, chỉ có đều là chị muốn làm biếng khô-đi viết mà thôi. Em mong sao cho chị em ta phải giữ cái lè dã-dịnh với nhau từ trước, là tuần này em viết thơ nói chuyện ibé-giới, thì tuần sau chị viết thơ nói chuyện nhà quê.

Tuần này lại đến phiên em.

Thế-giới trong hai tuần trước đây, không có việc gì quan-hệ cho bằng việc Trung-Nga sanh-sự muôn-danh-nhau. Nguyên-nhơn làm sao mà gây ra việc xung-dot-Ấy, trong thơ trước em đã nói cho chị biết rồi.

Em xin nhắc lại một lần nữa rằng: vì con đường xe lửa ở Mân-châu. Nước Tàu dè cho nước Nga trong nom-thâu lợi về con đường xe lửa Ấy, nhưng mà giao-ước có bài-dều: Một là người Tàu cũng được dự quyền quản-lý, hai là người Nga không được lợi dụng con đường Ấy, mà truyền bá chủ-nghĩa cộng-sản, làm rối ren trong nước Tàu. Chánh-phủ Quốc-dân Tàu xét ra rằng nước Nga quên cả hai điều giao-ước Ấy, cho nên phải lấy vò-lực mà cướp-lại.

Ở đời sống chẽ với nhau bằng sức-mạnh này, hè xẩy ra một chuyện gì, dù phải dầu-trái, cũng là giờ-súng-ra-dè-bầm-be-nhau. Chuyện Trung-Nga cũng vậy đó.

Con đường xe lửa Mân-châu tức là cái mạch-máu của nước Nga dè mà sống, cắt cái mạch-máu Ấy đi, tức là làm nguy cho sanh-mạng nước Nga vây. Vì sao? Nước Nga là một nước vừa-rộng vừa-lớn, đất nằm ở Âu-châu dã-lớn-rồi, lại còn chạy dài qua dèo trên phia Bắc-châu Á mà ra tới Thái-binh-dương, song bị ngặt, ít lối thông ra biển. Chị coi trên dè dặt thi-thôi. Nhứt là phần đất nước Nga ở Âu-châu, phải một góc ở phía Bắc, lại càng bị ngặt, bởi vậy thế nào Nga cũng phải cần có một đường nào dè thông ra biển Thái-binh. Con đường xe lửa dài như ibé-giới bắt đầu từ Lenigrad chạy suốt Sibérie qua Mân-châu, tới Vladivostok, ấy chánh thị con đường của nước Nga thông ra Thái-binh-dương Ấy. Nay nước Tàu giở ngay khúc đường Mân-châu, ấy tức là cắt-dứt cái mạch-máu giao-traffic của Nga, thi Nga ngồi yên-sao được.

Chị còn nhớ không? Hồi năm kia, chị thường gởi thơ cho anh Năm của chị học ở bên Pháp, mà mỗi lần trè-ký-tàu, thì em biêu-chí gởi thơ đi đường-bộ, để ngoài bao-thơ « Via Sibérie », ấy chánh là dì theo con đường xe lửa đó.

Gởi thơ theo đường bộ như thế, cũng hết 25 ngày bay là một tháng, như đường bến-vây. Cho nên con đường xe lửa Ấy là đường giao-thông của hai châu Âu Á, nếu cheo đi một khúc thì tức là làm ngưng việc giao-thông Ấy-lại.

Em nói cho chị rõ cái chõ quan-hệ của con đường xe lửa Ấy như thế, ngày nay nước Tàu đã lấy binh-lực cướp đi; thì nước Nga cũng định lấy binh-lực cướp-lại. Hai nước định đánh nhau là ở chõ đó.

Hồi đầu-bên náo cũng sửa-soạn-gắt-lâm. Bên Nga thi dã dem binh, chõ súng-dai-bắc, chõ máy-bay, và thuốc-nat (gas asphyxiant) iới-chõ giáp-giới nước Tàu. Còn Tàu thi cũng sai Trường-Học-Lương sửa-soạn binh-mã khi giời ở dè-nghinh-chieu. Trường-giới-Thach-lại phải các đạo-binhh & mấy tên-phía-trong, dự-bị ra dò-trợ-chieu. Chẳng-bên nào sợ-bên-nào, vì bên-nào cũng có cái-vẫn-de-sống-chết-ở-trong-dò-hết.

Mấy nước hùng-cường ở Âu-châu như Hồng-mao và Pháp, bây giờ lea-mặt anh-chị, đứng ra điều-dinh, song Trung-Nga không-chịu. Hai nước đều đồng-thanh từ chõ-sự điều-dinh Ấy mà nói-rằng: « Việc riêng của chúng tôi dè-chúng tôi xú-phân với nhau, không-can-chi-tới các ông mà phải điều-dinh. Cho tôi-hội Liệt-quốc cũng chẳng cao-dự-chi vào đây-cũ. »

Nếu Trung-Nga đánh-nhau, thi rồi nước nọ binh-vực-nước-kia, chưa-chắc-rồi ra không-gây-lên-cuộc-dai-chiến-tranh-lòn-bòn-hồi-mười-mấy-năm-trước. Bởi-vậy các nước Âu-châu lo-sợ-lâm. Nhưng chánh hai nước Trung và Nga cũng không-dai-gi. Họ không-dai-gi làm như « ngao-và-cò-tranh-nhau » mà dè-cho ai là « ông-cầu-ở-giữa-dắc-lợi ». Vì-vậy cho nên tự-họ cũng-muốn-dieu-dinh-với-nhau-cho-em.

Hiện-nay hai nước, giữ-nhau thi vẫn-giữ, nhưng vẫn-dieu-dinh-với-nhau-cho-xong-chuyen, miễn-là-dừng-bên-nào-thiet-thoi-quá-thoi. Chưa-biết họ-dieu-dinh-với-nhau-ra-làm-sao?

Gặp-những-thing-nay, ta-nên-khoa-cái-thái-dộ-của-người-Tàu, ngày-nay dã-cứng-lâm-rồi. Những-lúc binh-thường, họ-gây-sự-danh-nhau-tú-tung, chõ-dến-lúc-nào-phải-chóng-với-một-nước-ngoài-dè-bảo-toàn-quoc-quyen, quoc-tho, thi-họ-cùng-dùng-với-nhau-một-phia-dè-chóng-cự-lại. Bao-nhiêu-chuyen-rieng, hòn-cũ, bõ-quen-di-hết. Thủ-nhứt là trong-thing-này-càng-lô-ri-Tuồng-giới-Thach-là-người-rất-anh-hùng. Việc-dot-lại-dường-xe-lửa, chánh-là-tu-Tuồng-làm, cho-iới-khi-bai-bén-rục-rịch-danh-nhau, Tuồng-cũng-cứ-yêu-tinh-như-lrowning, chẳng-bè-nao-nùng.

Chuyện-bên-Au-châu, thi-vẫn-là-chuyen-Hội-ugbi-các-nhà-chuyen-môn (Conférence des Experts) nhóm-mấy-lâng-trước-còn-rồi-lại. Hội-ugbi Ấy-xong-rồi, dã-dịnh-ra-cái-chuong-trinh-lấy-ng-va-tră-nợ, gọi-là-bản-chuong-

trinh Young (tên người Huê-kỳ đã làm chủ-tịch cuộc Hội-nghị ấy.) Đại-khai cái chương-trình ấy như vậy : Huê-kỳ đặt ra hội-nghị kia để vì liệt-cường mà đòi nợ nước Đức, rồi liệt-cường lại trả nợ cho Huê-kỳ.

Nước Pháp mới rồi, ông Thủ-tướng Poincaré đem ra trình Nghị-viện, xin Nghị-viện thừa nhận các trái-khoản cho. Cứ theo như cái chương-trình của ông chịu nhận nợ, thì nước Pháp có phần thiệt-thời, cho nên Nghị-viện trước còn phán-dối lâm, nhưng sau cũng chuẩn-y.

Xong việc này thì ông Poincaré cáo-binh từ-chức. Ông nói rằng : « Vẫn-dè ngoại-giao hồi này lôi thôi quá, mà tôi đã già rồi không đương nổi được việc nước nứa. » Thế là tòa nội-các Poincaré dỗi, vì ông Poincaré từ-chức, thì các ông Thương-thơ trong họ cũng từ-chức theo.

Ông Poincaré thật là người có công với nước Paáp, nếu mấy năm nay không có ông thì đồng franc nước Pháp mất giá đi còn gì. Chị còn nhớ hồi ba năm cách đây, đồng bạc Đồng Paáp đổi ra được 27 francs mà bây giờ chỉ đứng cõi trên 11 francs-thời. Tòa nội-các Poincaré sống được ba năm với mấy ngày, là tòa nội-các sống lâu hơn hết từ lúc nước Pháp đổi ra dân-chủ-tùi-giờ.

Ông Poincaré từ-chức rồi, thì ông Briand đứng lên lập nội-các mới. Trong nội-các mới này, ông Thương-thơ bộ nào hồi trước, cứ ồ-yen bộ đó, không có thay đổi gì.

Thanh-Nhàn

Rượu Cố-nhát BISQUIT DUBOUCHÉ
là thứ tốt nhứt.

Hỏi các Bà !

Xin lưu ý đèn Sáng-lái

Vì bệnh sáng-lái rất là nguy hiểm, muôn cùu-tiểu-nhi-mắc phải bệnh này, thi nên cho uống thuốc hoan **« Diệt trùng Rudy »**

Các bà nên dùng Thuốc Bồ-huyêt Rudy

Trị các bệnh sau này rất thận-hiệu : Đường-kinh-tròi, sụt-tắc-kinh, bàng-huyêt, v. v.

Còn muôn cho tin-thảm thêm tráng-kijn thi các Bà nên dùng thuốc bồ :

« Hypertonic Mixture Rudy »

đã ngọt để uống lại còn được thêm : Sức-mạnh-Tinh-thần-Nghị-lực.

Có trứ-bán ở nhà :

Pharmacie NORMALE Rue Catinat
SAIGON

Quảng-nghĩa Tùng-Thơ

Trước kia chúng tôi có hiệp-tác với ông Trần-văn-Kinh là bạn-thiết của chúng tôi để làm Nhứt-Đức Thơ-xá. Về phần tài-chánh thì ông Trần-văn-Kinh liệu-biện, còn phần biên-lập thì chúng tôi lanh-trách-nhiệm.

Cũng-tưởng giò-thuận mài chèo xuôi, việc làm như ý-nguyện, nhưng rủi ông bạn chúng tôi Trần-quân mẩy lúc nay việc đến da-doan, sức chằng-vừa-lòng... thật là một đều-dâng-iếc-vậy.

Con đường dương-tới không lẽ bô-nữa chừng, mà người có-nghị-lực mồi khi gặp khó-lại càng nêu phần-chấn-tinh-thần-hơn-nữa.

Vì trách-nhiệm và nghĩa-vụ ở-mình, trong kỳ-tháng Avril chúng tôi đã có mẩy bài-tuyên cáo trên báo, nên nay chúng tôi xin-vâng theo trách-nhiệm và nghĩa-vụ, di-cho đến-cùng, có-một-dều-dỗi-khác là chúng tôi không-lấy-tên Nhứt-Đức-Thơ-Xá mà đặt là Quảng-Nghĩa-Tùng-Thơ-vậy. Nói-cho rõ-thêm từ-nay Nhứt-Đức-Thơ-Xá dẫu-ra đều không-chúng-tôi-cùng-không-can-thiệp-den.

Quảng-nghĩa-Tùng-Thơ này do ông Nguen-duc-Huy mỷ-lự Hồng-Tiêu làm-chủ, nhút-dịnh trong tháng Aout nay thi bắt-dầu có-sách-ra, và cứ-mỗi-tháng-rú-hai quyển-luôn-luôn.

Trước-khi ra-làm, chúng-tôi-mười-phần-trịnh-trọng, vì ibé-mà ngay-tháng-day-dưa-không-khỏi-làm-cho-anh-em-nhiều-người-trông-dại.

Nay-dả-chủ-trương-có-người, sấp-dặt-dều-xong, vậy-có-mẩy-lời-kính-cáo-cùng-dòng-bào-và-cùng-các-dộc-giả. Ai-quan-tâm-dến-dường-văn-học-nước-nhà, ai-quan-tâm-dến-việc-sách-và-xuất-bản-ở-xã-hội-ta, xin-dem-lòng-nhiệt-liết-mà-giúp-cho-chúng-tôi-dựng-nên-một-Tùng-Thơ-dung-dâng.

Rút ruột-nhà-tor, đến-chết-con-tâm-còn-vương-nợ ; Bút-nghiên-nặng-nợ, bán-não-thương-nghè, làm-giàu-không-phäl-ở-sự-nghiệp-văn-chương, nát-óc-chỉ-mong-dền-công-phu-dền-sách. Cái-dời-chúng-tôi-may-ra-dược-nhiều-anh-em-thương-dến-chiếu-cổ-cho, tân-thành-cho, thời-dầu-chúng-tôi-khổ-tâm-liệu-tử-cũng-dược-au-ủi-lấy-mình, mà-on-Ấy-xin-ghi-xương-lạc-dạ-trọn-dời-không-quên-vậy.

Sách-mua-một-năm-sáu-dồng,
Sẻ-gởi-bán-lé-tại-Tin-duc-thơ-xá. Thơ-và-mandal-gởi-mua-năm-xin-dè ngay-cho-M.Nguyen-duc-Huy, Công-Luân-Báo-Saigon.

Công-Luân-Báo
Biên-lập-bộ-dòng-nhơn
kinh-bach

Pohoomull Frères

SÁNG LẬP NĂM 1858

54 - 56 - 58 Rue Catinat — SAIGON

Cửa-hàng-Bombay-bán-rộng; hàng-lụa-cực-hảo-hạng. Hàng-tốt, giá-rẻ, mua-bán-thiệt-thà. Bán-si, bán-lè, hàng-gì-cũng-có.

TIÊU-THUYẾT

NGƯỜI VỢ HIỀN

Dến ngày đám-cưới

(Tiếp-theo)

Đám-cưới-xong, mẩy-tháng qua-rồi, trong-gia-dinh-vẫn-yen-vui, chẳng-có-diêu-chi-lạ.

Nhưng-về-sau-này, lâm-khi-dêm-vắng-canh-chầy, chẳng-biết-vì-sao-mà-có-Ba-ngoài-sững, mắt-nhin-dèn, quên-lào-dường-kim-mỗi-chí. Có-khi-có-roi-lụy, nhưng-vội-vàng-kín-nhẹm-lau-di, rồi-tắt-dèn-mà-ngủ.

III

Cô-Dung-phiên

Nội-nhà-không-ai-biết-cái-buồn-của-cô-Dung, duy-có-con-Lê-dò-thấu. Thường-khi-dêm-cùng-ngoài-may-và, chủ-nhỏ-nó-hay-nói-chuyen-xưa-tích-củ, hoặc-chuyen-kim-thời-dè-làm-giuong, và-thùa-dịp-giăng-luân-lý-cho-nó-nghe. Gần-dây, có-Ba-it-nói, it-cười, hoặc-có-cười-cũng-là-cười-giuong-mà-thôi. Lại-thứ-khuaya-lâm. Con-Lê-ngũ-trước, chừng-thức-sớm-thì-vẫn-thấy-cô-Dung-còn-chóng-dèn-ngoài-làm-bạn-với-mỗi-kim.

Khi-kia, thừa-lúc-rảnh-rang, vắng-vé, con-Lê-hỏi :

— Đã-mẩy-dêm-rồi, chị-thức-tới-sáng-sao-chị? Khi-trước-chị-bay-rày-em-sao-có-thức-khuaya, vì-theo-phép-về-sanh-dêm-nào-người-la-cũng-cần-phải-nghĩ-trong-tám-giờ-dòng-hồ-thì-mới-dược-mạnh-giỏi. Chị-không-sợ-bịnh-sao?

Cô-Ba-ngo-có-tờ-trung-hậu-một-cách-yêu-đương-mà-guong-cưới :

— Lê-nào-chị-quen-diều-chị-dạy-em. Nhưng-chẳng-biết-lại-sao-chị-không-buồn-ngủ. Chị-cứ-ráng-dỗ-giặc-chó, mà-hè-nâm-xuống-thì-bắt-thao-thức-hoài; tròng-mầu-sáng-dặng-làm-công-việc-cho-khuaya-mà-vẫn-thấy-dêm-dài-dâng-dâng!

— Khô-chưa! Thế-thì-chị-có-sự-buồn-rất-nhiều; biết-vậy-làm-sao-em-vui-dó-chị?

— Có-buồn-dêu-chi!

— Thôi-di! Em-biết-nghe-và-biết-chia-buồn-với-chị-mà. Chị-quen-rằng-chị-mới-nói-câu « trong-mầu-sáng-dặng-làm-công-chuyen-cho-khuaya ». Chị-hết-thương-em-sao, bây-giờ-chị-dẫu-em-vậy?

« Em-biết-cái-duyên-có-làm-sao-chị-buồn; nghĩ-dễn-em-cũng-buồn-lâm-chị-! Chị-cho-phép-em-nói-những-diều-nghĩ-dến-mà-phải-buồn-đó-không? Với-người-ngoài, ai-cay-rắng-em-cũng-chẳng-hỗ-mỗi; còn-với-chị, em-muốn-nói-quá. Nói-ra-cho-dở-buồn.

« Chị-sáng-lòng-thương « người », chịu-cực-với-người, mà-rồi-vì-người-mà-chị-chẳng-dược-an-vui, có-bất-bình-không?

— Đúng-nói-vậy-em, ấy-là-số-phao-của-chị. Em-nghĩ-kỷ-eo, chị-buồn-là-tại-hay-nghĩ-mà-buồn. Người-vô-cổ-làm-cho-chị-buồn, có-dáng-trách-dầu. Trách-người-mới-là-bất-bình. Thời-em-dừng-nói-ra-mà-lỗi. »

— Chị-nói-vậy-chó-theo-ý-ngu-em-nghĩ, cái-buồn-phải-dé-cho-mẩy-người-quay-lành-lấy, cũng-như-sự-bành-phat

là-phần-dễ-cho-kè-bất-lương. Ở-phải-mà-chị-buồn, cũng-như-có-công-mà-mang-lợi; em-không-chịu-dâu!

— Thoảng-như-trời-khiến-phải-chịu, chừng-ấy-em-nghĩ-thể-nào?

— Chứng-ấy-phải-cam-tâm. Nhưng-dã-biết-rằng-Trời-khiến, thi-chẳng-hay-hơn-là-dừng-buồn-sao? Chị-thường-nói-với-em-những-lời: «những-cái-khổ-không-phải-tự-minh-gây-ra, tức-là-trời-làm-dễ-thứ-coi-thật-có-chí-khí-làm-người-tứ-tế-không... Chị-vẫn-là-người-tứ-tế, buồn-làm-chi-cho-hao-tồn-tinh-thần? Rủi-dau-đau-dâ-hai-cho-thân-chị, lại-còn-hai-cho-cha-mẹ-buồn-rầu, thi-là-có-lời-dó. »

Cô-Dung-làm-thinh. Không-phải-vì-nghé-lời-của-con-Lê-mà-bắt-nghĩ-nghị; cô-mừng-thầm-là-vì-thấy-con-nhà-khô-khạo-kia, nhờ-minh-giao-hoa-cho, ngày-nay-dã-biết-phân-lời-hữu-lý.

Nhưng-cái-buồn-của-cô-là-cái-buồn-tất-nhiên.

Trước-kia-cô-vẫn-tưởng-rằng-cách-dỗi-dài-tứ-tế-và-thái-dộ-ôn-hoa-của-minh-không-thể-nào-sanh-ra-dều-rối-rääm-trong-cái-tinh-chị-dâu-em-chồng.

Cô-tưởng-rằng-minh-sẽ-là-người-hữu-ich-cho-cái-hạnh-phúc-gia-dinh, tự-nghyen-lanh-cái-chức-trách-làm-cho-trong-nhà-luôn-luôn-dược-hòa-thuận; nếu-chị-dâu-còn-thô-thien-thì-cô-sẽ-hết-sức-khôn-khéo-xử-trí-dể-cho-trên-một-tay-nội-trợ-xứng-dáng-của-nhà-minh.

Cô-biết-thể-cảm-hoa-chị-dâu, nhưng-không-tô-dâng-gi-thông-thạo-hơn; biết-khiêm-nhường, biết-thứa-dịp, thi-lê-nào-chị-dâu-lại-bỗ-thẹn, hoặc-dỗ-ky-mà-không-sẵn-lòng-chịu-học?

Cô-có-ý-như-thể-chẳng-phải-tự-phụ. Không-dâu! Vì-cô-dã-có-nghiem-nhiều-lần. Thuở-còn-cắp-sách-vào-trường-cô-dã-ra-công-khuyen-dỗ-vài-ba-bạn-hoc-hò-dược-tánh-bieng-nhac-di. Con-đit-lối-xóm-nhiều-dừa-thô-lò, bù-hèn-mà-nhờ-cô-rắn-dạy-nên-thành-ra-có-tánh-tốt.

Khô-dài-mãi-hết-sức-là-cái-óc-bu-lé-của-con-Lê-mà-cô-còn-rèn-sữa-dược-thay.

Lại-cũng-ngó: «ba-mẹ-cô-dường-như-cũng-bị-cái-ảnh-hưởng-của-cô-mà-thành-ra-dâ-vừa-dùng-là-bực-lương-thien-lai-vì-a-biết-ăn-ở-hẹp-theo-thời-thế.

Có-vầy-chẳng? Nhiều-khi-người-lương-thien-bỏ-quá-việc-phai, vi-không-dè; hoặc-có-khi-tưởng-là-làm-phai, nhưng-cái-phai-không-nhâm-chỗ... Gà-phèo-hội-thòc, đem-cho-hột-vàng, chí-là-một-sự-ngu.

Có-thể-nói-rằng-cô-Dung-như-cái-hoa-hường-dẹp-dẽ, thơm-tho, mọc-ở-chỗ-nào-thì-chỗ-ấy-thành-cái-hoàn-cảnh-xinh-dẹp, có-cái-không-khi-thanh-cao, khiếu-cho-người-dược-hấp-thọ, lấy-làm-khoé-khoắn.

Ké-có-tài-xuất-chúng-thường-hay-ưa-cái-khổ-khổ, biem-trò, dè-như-vậy-thì-mới-có-chỗ-mà-trò-ná. Mấy-chù-tho-khéo-không-vui-lòng-sữa-dâu-ngă, rào-xiêu, bàng-chạm-trò-rường-cao, cột-că. Mấy-tường-có-tài-thao-lực-không-ham-lanh-phần-gác-cửa, canh-trường.

Cô-Dung-không-phải-là-mong-cho-có-chị-dâu-bu-máy

bảo. Nhưng nếu vợ của anh Hai có có thô-lò, vụng về, cô rất sẵn lòng dịu dắc. Mong tưởng êm-dềm thay!

Nhưng than ôi! đó chẳng qua chỉ là một cái làm, cái làm lớn của kè-hữu-tâm.

Đừng tưởng rằng ở thế gian này bình gi cũng có thuộc trù; sự từng trải đã chỉ cho mình hiểu rằng chẳng phải bẽ phàm là cây thi có thể chán trò được.

Thuốc hay mà bình trè thì làm sao?

Khi cùi tốt mà cây mục thì làm sao?

Thịt là khó liệu cho phài cô Dung... Cảnh nhà không

đu-dả nhiều, thói cần kiệm đã quên. Nay có một cô dâu giàu, chẳng biết tiết kiệm đồng tiền với ngày giờ, bấy nhiêu dù đủ cho cảnh kén vui. Nói ra thì sự mèn lòng nên cô Dung vẫn cứ mồi nguy di mua ăn, lui cui về việc bếp-nấu.

Chị dâu làm món ăn gi cũng không được, lại cũng không có ý gì lo làm cho đến được.

ít lâu mình sẽ xúi chồng ra ở riêng. Cơm nước sẽ có dày tờ lo cho. Có tiền không biết mua sự thành thạo, vào bếp chỉ cho khói bụi, lừa tấp. Công việc ấy để cho con nhà nghèo. Trời sanh minh làm con nhà giàu là để cho cái phần thoa phấn, diêm son, mặc đẹp, ăn ngon, hương cái đều vui thú trên đời.

Có dâu nghĩ như vậy, cho nên bao giờ còn ở cửa nhà họ Nguyễn thì cũng vẫn dễ-ý là cảnh ăn gỏi nấm nhò; chỉ lo độc-thiện kỳ thần, trừ ra cái tình thương chủ chồng nhum nhum để xỏ mũi kia, thì không biết cẩm gi đến ăn-hậu của ai hết. Bao nhiêu dầu thật tình yêu-duong, cô ta đều nghĩ là sự già dối tráy mày của kè-it tiền dối với người

dư của.

Tâm-địa như vậy, lại gặp nhà toàn người hiền hậu, nên có thường sanh thói dể người. Ngũ trưa chẳng chút ngại ngùng, làm bẽ không hẽ bứt tút.

Có khi, không ai biếu, mà nàng dâu giận hờn đều chỉ chẳng rõ, bước dài dựi ra gánh nước, bửa cùi. Bữa sau thì là dau gân, mỏi cổ, nóng lạnh, nhức đầu, về nhà cha mẹ ruột ở chơi ít tháng

Nhưng vậy, đó chẳng phải là chính là điều làm ra sự thăm cho cô Dung...

Có chẳng phải gái ưa ăn không ngồi rỗi; cô sớm biết sự cao quý của sự lao động. Từ khi có sự buồn riêng thì cô lại kiêm nhiều công việc mà làm, ép cái tri minh không được rảnh rang mà nghĩ đến nồng uỗi. Cố ngày giờ dù cô dạy con Lê may. Cô lấy tiền bán những sản-vật của chính mình làm ra, mà mua vải, sắm áo quần cho trẻ cờ hàn trong xóm. Chị dâu biếng nhác thì nàng có nhiều dịp đến dập ơn sanh thành đường dục chờ gi.

Điều khó lầm cho cô là sự thất giáo của cô Thường. Chị ta không hề biết lỗi mình. Lần khi lại vì muốn khoe cái hay, cái phải của mình lụt lăng, chị ta bình phẩm thiên hạ một cách rất bất công, vẫn-de mà chị ta hay nhạo di nhạo lại, nhứt là « cha mẹ chồng kia ở ác, chị em chồng nọ gắt gao », cách nói ý, xô-xien, khiến cho cô Dung nghe lây làm khó chịu.

Khổ nhứt là nàng dâu bay nghi bay; lại thường đêm việc nhà chồng từ cái bát mě, cái chén sòn mà học với kè-khác; thành ra từ ngày cô ba có chị, mới nay ra những tiếng ruồi, lán, có thể làm cho tổn hại cái danh-gia tốt của

Thượng Đẳng Được Phòng

SOLIRENE

Ürigang nhà hát tây

PHÒNG RIÊNG DỄ THỦ NGHỆ THEO CÁCH HÓA HỌC

THUỐC BẢO CHÈ SÁNG

TRÙ CÁC VỊ THUỐC - DỒ VẬT HÓA HỌC

LÀNH DẶT-DỄ PHÒNG HÓA HỌC

CÓ BẢN ĐỦ ĐỒ KHÍ NGHỆ VỀ VIỆC MỎ XÈ
ĐỒ DỄ CHO NHỮNG NGƯỜI CÓ LẬT DÙNG

SỞ RIÊNG DỄ CHẾ THUỐC THEO TỌA QUAN THẦY LÚC

GẤP RÚT TRONG BÌU TRÙA VÀ NỮA ĐÊM KHUYA KHOÁT

Bản thuốc trong Lục-tinh không tinh tiến gởi

LÀM KIẾN CON MẮT THEO CÁCH Y-KHOA

Bản dù đồ dùng trong việc trồng rông

Đồ nghề về việc chụp hình - Dầu thơm dù thứ

Làm Đại-ly cho hãng "KODAK"

Một thứ CRÈME

Dùng ban ngày, làm cho da mặt được trắng tréo, mịn-mịn và không trôi phún.

Một thứ CRÈME

Dùng ban đêm, làm cho da mặt sạch sẽ và tươi tắn lại.

Hai thứ CRÈME này đựng chung trong một tuô sành có hai ngăn; ấy là cái nguyên chất tuyệt diệu của thứ:

Khắp nơi đều có bán

Đại lý độc quyền:

Hàng LUCIEN BERTHET & Cie
Bd Charner. — SAIGON



Une Crème de Jour qui ensoleille et fait briller la peau
Une Crème de Nuit qui nettoie et reconstruit l'épiderme

Ces deux produits jumeaux présentent dans un pot à deux compartiments volta le principe merveilleux de la



Crème Siamoise

nhà cô ; vào : bà-tiện, gắt gao, tham-la x, tài-dỗ...

Thông-gia cũng vì vậy mà lạt-léo nhau.

Có một lần bà Nguyễn rầy con Lê vì một sự hư-hao, mà bà tưởng do nó làm ra. Chẳng dè là tại cô Thường. Cô dâu đương ngồi nhai bánh liên món ăn đi, to tiếng trả lời, đến nỗi làm cho mẹ chồng phải nghen-ngào, trộm roi nước mắt.

Con Lê bắt bình lán. Nếu chẳng phải phận làm tôi thì nó dã giáng một bài về cách ố dời cho mụ chị nghe rồi. Song nó biết làm vậy thì trái ý cô nó, nên phải làm bình.

Từ đó cô Dung lại càng buôn nỗi-lieu.

Có một hôm, con Lê thô-thê như vầy : — Nè chị ! Trời không dành nào xui cho người như chị phải buôn, bởi chị biết noi ý Trời mà làm điều phước thiện.

Một người dung kia giàu có, vô nhà mình nó quên nó cũng là người dung, con nhô-dại ! — Họ dã là kẻ vô ích lại còn khi thị minh, là nghĩa gì ? mà mình không phải là họa thử tiền chờ ?

Cô Dung đáp rằng :

— « Em xúi chị ở bày sao ? Chị biết có nỗi điều ở phải mà thôi. Vả lại chị thường dặn em, chờ trách người mà chỉ nên trách lấy mình. Chị hai không thương minh ấy là tại mình không khéo đổi-dải cho vừa lòng. Còn thoảng như mình hết lìa muôn sự hòa mà không được ấy là tại phẫn minh xấu phước.

« Trời kia còn không khỏi cơn gó bụi, thì cái hạnh phúc nào lại được hoàn-toàn ?

« Em lại còn phải hiểu điều này nữa, là cái gì cũng có

hở, hết no đến đói, hết dai đến khổn. Nếu có dồn chẳng ngờ mà ghét thì rời có khi cũng lại chàng ngờ mà thương, lè xây-vân khiến vậy.

« Em đừng nóng nẩy mà hóa ra hồn-hảo.

« Chị buôn là lo cho cha mẹ khõ-tâm, lo cho anh Hai vô-phước vè sau ; chờ cái tôi, cái xấu của người làm tướng cho mình, chị đây không kẽ, miếng mìnch cứ giữ vẹn lòng lành. »

Cô Dung đại-ly, lương-hảo như thế đó, mà chị đâu vẫn chẳng cảm động chút nào. Hai cái tâm địa khác nhau thi có giấy liên-lạc nào buộc lại được ; kéo giữ lầm thi là khôi xung-dột là may.

Cô Thường lại có tinh ghen la-tung. Chính mình chị ta hay trầy trúa, lâ-loi, không biết phải cù-cùi llê nào cho ta về con nhà doan-trang nết-hạnh, thấy trai thi dòn muôn rót con mắt ; nói với dân ông thi toàn-hoát, miệng cười, ường ợo, nhúng-rề, vò vai, vò vỗ. Thế mà hê khi nào chồng rủi di một đường với cô nào, hoặc có dịp phải nói chuyện với dân bà nào thi nàng liền zghi-ngờ, buông lời bât-nhâ. Mọi hay người vợ xấu nhất là người vợ ghen vò lý, không xét suy.

Lần đầu, anh chồng ngáo, vẫn cười ; nhưng lâu rồi làm cơ phải mặt ủ mày cháu rất là khó chịu.

Anh ta tự hỏi. Lỡ một đời mình bắc phước, vi loli tại mình chẳng lừa lọc. Sau nếu có con trai, mình nên chờ nó đến tuổi hai-mươi bốn, hai mươi lăm mới tính việc hóc-nhon mà trước hết phải lừa ban đồng tâm đồng hành. Tốt hơn nữa là gia thế có hơi kém hơn của miab. Như vậy mới khôi dồn hối hận.

(còn nữa)

Khăn den, Suoi don

Tôi xin nhắc lại với quý Ông qua dùng, đã biết kêu khăn của tôi và danh hiệu tôi dặng hay rằng :

Tôi vẫn đương làm những kiểu khăn đặt riêng tùy ý tra thích của mỗi Ông ; xin viết thơ nói rõ mấy lớp và lấp ni tơ sê làm y theo gởi lại, cách lanh hóa giao ngắn, sở phỉ tôi chịu

Bùng hạng 1er Mồi khăn 3 \$ 50

Nhiều gò hoặc cầm nhung 3 . 00

Thứ thường ngoai tôi có 1 . 50

Khăn đặt có mây nhả trú báu là Ông Nguyễn-dức-Nouan Saigon, và tiệm chụp ảnh hiệu Tui-en-Tam 28, rue Paetie Cantho.

NGUYỄN-VĂN-BÙP — Propriétaire
Suoi-den — LAUHIEU



Câu chuyện đầu mùa

Đầu mùa mưa nói chuyện áo mưa, xin quý-khách để ý :

Nguyên đã ba năm rồi, hồn hiệu « THE DRAGON » Áo mưa hiệu « THE DRAGON » hiện nay đã nổi danh là một thứ áo mưa tốt nhất, đẹp nhun, không có liu nào dám sanh. Đã có hơn ba ngàn quý-khách đã mua áo mưa « THE DRAGON » đều khen ngợi là thứ tốt có một không hai. — Nhưng trong tư mua bão bao giờ cũng vậy, hễ mòn hàng nào tất, thiên hạ dùng nhiều thi tất nhiên có người thừa dịp mà thòi, đai ra thi hiệu giả, hàng giề màu sắc cũng tương tự để bán thủ lợi cho nhiều.

Vậy đến mùa mưa này, chư quý-khách cần dùng áo mưa, xin nài cao được hiệu này may phia sau bao áo :



Còn muốn cho chất sô-hor mía, thi cứ đến ngày hò-hieu NGUYỄN-DŨC-NHUẬN ở đường Catinat số 12, hoặc ở cửa cũ Saigon mà mưa thi mướt phân toàn bộ.

Áo mưa « THE DRAGON » có mây vè deo riêng xin hể sau đây :

1 — May bằng hàng lát thuộc bền chắc,Jet nhuyễn canh-chí, mây xám rất hợp theo ý quý-khách muốn.

2 — Cắt đúng theo kiểu áo mưa kiêm thời, dâ vua gon giàn lai vừa vân đúng theo ni tết cho Annam thi dùng.

3 — Dùng đến rách 100 cũ mua trả 200, mây không phai màu, mây huỷ, cũ 100 giao mây mới khác.

VÌ NGHĨA VÌ TÌNH

18.— Phong trào dạn mặt (Tiếp theo)

Có một người đàn-ông bước vô ga rồi lại ngồi một bên chàng nó. Người ấy tuổi lối 50, y-phục coi quê-mùa, áo quàng-dồng, lụa lam-công, quần lanh den mới, đầu tròn mà có đầu tóc, tay cầm một cây dù mây vải đen, chon mang một đôi giày hàn-éch da-lông, râu le-the mẩy sợi, miệng ngậm trầu bò-bò. Lúc ấy thẳng chèc bán lèn-kèn cũng gánh một gánh trái cây, rim đường đi vô nhà ga. Thẳng Qui day lại hỏi thẳng Hồi rằng :

— Mày muốn ăn lèn-kèn hòn ?
— Sao lại không muốn, mà đều ăn lèn tiền vô ích.

— Mày muốn ăn bì ăn, chờ sợ nỗi gì.

— Còn có hai cát mẩy, phải dể dàn mua cơm mà ăn, mình ăn bánh bột ba hết tiền đây rồi nhỉn đòi chết.

— Còn hai cát mốt. Tôi dè tao mua một đồng su, rồi hai đứa mình chia nhau mà ăn chơi.

Thẳng Hồi gặc đầu. Thẳng Qui đi mua một đồng su được hai trái táo, nó đem lại chia cho thẳng Hồi một trái, nó một trái, hai đứa ngồi ăn coi bộ ngon lâm, mà sợ hết, nên cắn nhén từ miếng nhỏ nhở, chờ không dám ngon hết.

Người mặc đồ quê mùa ngồi một bên đó, ngó thấy như vậy, bèn lấy ra một cát bạc đưa cho thẳng Qui mà nói rằng : « Qua cho em một cát dây. Em lại mua hết rồi hai đứa ăn với nhau. »

Thẳng Qui co tay không chịu lấy. Người ấy mới đưa cát bạc cho thẳng Hồi. Thẳng Hồi cũng tuột tay lắc đầu và nói rằng :

— Không. Tôi không lấy đâu.

— Qua cho mà.

— Không. Tôi có làm việc gì cho ông đâu mà ông cho tiền.

— Qua thấy hai em muốn ăn bánh mà không có tiền nên qua cho, chờ làm việc gì.

— Không. Ông cất đi. Thẳng Qui còn tiền kia chờ.

Người ấy cười rồi bỏ cát bạc vô túi. Có một đứa nhỏ chừng 12, 13 tuổi, hai tay ôm một chồng sách truyện, bìa xanh, đỏ, vàng, trắng dù màu, di lại đứng trước mặt người ấy mà nói rằng : « Ông mua thơ truyện dây mà coi ông ; tôi có bán đủ thứ hết. Ông mua thứ nào ông lựa đi, rồi tôi bán rẻ cho. » Người ấy lắc đầu. Thẳng Hồi ôm di lại mời người khác. Thẳng Hồi với thẳng Qui ngồi ngó theo miêng châm chích.

Xe lửa gần lại, thấy sếp-ga mở cửa bán giấy. Ai nấy áp lại chen nhau mà mua. Người mặc đồ theo nhà quê hởi này đó cầm cát bạc bước lại, tinh mua giấy, mà thấy nhiều người giàn nhau, nên anh ta đứng ra xa mà ngó, không chịu chen lấn với họ. Xe lửa thổi xúp lè vang rầm người ta lại càng lấn nhau hơn nữa. Thẳng Qui thấy người nhà quê đứng ngoài mua giấy không được, nó

bèn bước lại nói rằng : « Ông đi đâu ? Ông đưa tiền tôi mua giấy cho. » Người ấy liền nói rằng : « Ở, được. Em mua cho qua một cái giấy đi Cầu-ông-Lanh. »

Thẳng Qui lấy cát bạc rồi a vô lẩn mà mua. Xe lửa vừa rời, thì nó trở ra đưa cho người nhà quê một cái giấy với 5 đồng su. Người ấy lấy cái giấy, chờ không chịu lấy su, lai bỏ thêm trong tay thẳng Qui một tấm giấy bạc một đồng và nói rằng : « Qua cho em su đó, với cho thêm một đồng bạc nữa dây ; em lấy mua bánh mà ăn ». Thẳng Qui chung-hững, chưa kịp chối từ thì người ấy đã bỏ đi và leo luôt lên xe-lửa. Nó day lạy kèo thẳng Hồi mà nói rằng : « Hồi, ông đó cho tao một đồng bạc lận, mày à ». Thẳng Hồi chạy lại hỏi rằng :

— Dùm nà ?

— Đãy nè.

— Mày mua giüm giấy xe-lửa cho ông nên ông trả tiền công chờ gì.

— Tiền công gì mà nhiều dữ vậy.

— Ủa ! Người ta có tiền nhiều, người ta muốn trả bao nhiêu tự ý người ta, mày cần sao được.

— Họ trả tiền công thi minh lấy, sự cai gì, có phải minh xia họ đâu, phải hòn ?

— Thây kệ, lấy đi.

— Bây giờ mình xuất 5 đồng su lèo mình mua lèn-kèn ăn chơi nè.

Hai đứa nó kêu chú chệt lèn-kèn lại mà mua 5 su, rồi cũng lại chờ hởi này độ ngồi ăn. Thẳng Hồi nhai nhóc-nhách và cười rằng :

— Minh ở đây lãnh mua giấy xe-lửa cho họ, nếu họ cho tiền như vậy chắc một tháng minh làm giàu.

— Mày tưởng ai cũng cho như vậy hết sao ? Trời ơi, một đồng su nhỏ họ cũng không lợi ra nữa a. Tao tưởng minh di hết đất này cũng kiêm không được một người như ông già đó nữa.

— Mày biếng già ấy ở đâu hòn ?

— Ai mà biếng.

— Chờ phái minh biếng nhà ông, minh tới chơi, chắc ông tú-lê lâm hả ?

— Bộ ông ở đâu dưới ruộng, chờ không phải ở đây.

Thẳng Hồi ngó quanh-quất trong nhà-ga rồi nói rằng :

— Minh di chơi rồi tối minh trở lại đây năm mấy cái bẩn này mà ngó chắc là mát lâm.

— Ngó dây sao được. Linh vật bô bót chờ.

— Ồ, mẩy ông linh khó quá.

Thẳng Hồi bán sách hởi này nó trở vô nhà-ga, lại đè chồng sách dừa bên thẳng Hồi rồi móc túi tiền trong túi ra mà đếm. Thẳng Hồi đeo nó đếm tiền rồi mới hỏi rằng :

— Mày bán sách gì mà nhiều dữ vậy ?

— Truyện thơ chờ sao gì.

— Truyện là sao ?

— Hồi kỳ hòn ! Truyện là truyện, chờ ai biết sao mà nói. Truyện là Phong-Thần, Tây-Du, Phản-Dương, Lam-Quốc, vậy chờ truyện là sao.

— Mày bán một cuốn bao nhiêu ?

— Mày muốn mua hay sao mà hỏi ?

— Không. Hồi cho biết vậy thôi, chờ mua làm chi.

— Dốt đặc không biết chữ A chữ B mà hỏi truyện sách chờ.

Thẳng Hồi nói dứt lời rồi đứng dậy ôm chồng sách ngoe-ngoey bỏ đi ra đường. Thẳng Hồi ngó theo và nói rằng : « Thẳng đó làm phách quá, nó khi minh dốt chờ ». Thẳng Qui cười mà nói rằng :

— Tại cha mẹ mình không cho mình học, minh dốt thi nó nói minh dốt chờ sao.

— Tao kiếm được ba má tao rồi tao biết ba má tao cho tao đi học. Tao học giỏi rồi tao kiếm thằng đó tao xài nó chơi.

— Thôi, chúng nào học giỏi rồi sẽ bay, bây giờ minh đi chơi nè.

Thẳng Qui đứng dậy nắm tay thẳng Hồi mà kéo đi. Thẳng Hồi đi theo mà cứ lầm-bầm về sự chúng khinh khi nó dốt đó hoài.

Hai đứa nó di đường nầy qua đường kia, đến trưa dời bụng, gặp một người đàn-bà ngồi dựa gốc me mà bán cơm với ca-ri, mồi ngồi xê xuống rồi mua hai đĩa, mồi đĩa một cát, mà ăn với nhau. Thẳng Qui móc tiền mà trả rồi còn chẵn-choi có một đồng bạc của người ta cho đó mà thôi.

Đến chiều nó dời đồng bạc ra mua 2 ổ bánh mì, mỗi ổ 3 su mà ăn nữa, rồi tính di kiêm cái căn nhà hồi hòn đó dặng lén vô mà ngủ nữa.

Chúng nó đi tâng ruồng, không biết ở đường nào mà kiêm, còn mấy căn nhà khác thì cửa sắt tại lề đường, không thể ngủ được, bởi vậy chúng nó di hoài di dẽn 10 giờ khuya, gấp nhà-ga xe-lửa Mỹ-Tho, mới đặt nhau vô đó ngồi nghỉ chør. Thẳng Hồi ngáp và nói rằng :

— Ồ đây coi bộ khó quá,

— Khó cái gì ?

— Linh nhiêu chuyện, nên khó kiêm chờ ngủ làm.

— Tại minh không có nhà cửa, nên phải chịu như vậy, chờ biết làm sao bây giờ.

— Tao muốn di chỗ khác.

— Đi đâu ?

— Đi đâu cũng được, miễn là có chỗ ăn chỗ ngủ, chờ di lối ngày sáng đêm như vầy hoài, mồi chun lại buồn ngủ quá.

— Ồ đây vui chờ.

— Phải, Ồ đây thì vui thiệt, ngặt có cái ban đêm không có chỗ ngủ. Mà minh còn có mấy cái bạc, ăn hết rồi làm sao ?

— Còn lời 9 cái lư lặn mà.

— Minh ăn cơm ăn bánh mồi ngày gần 3 cát bạc. Chín cái từ đó, giòi lầm ăn ba bốn bữa thi hết chờ gi.

— Hết thi minh di kiêm cái khác.

— Làm sao mà kiêm ? Tao coi ở đây khó kiêm tiền lâm.

GIÁ RẺ HƠN HẾT

TIỆM

M-M-V-E

BÁN

Hàng thuê - Ren bắc
để di chuyển và chờ đám cưới

Các thứ nón

Đóng các thứ giấy
Tay - Annam dù kiều

Chạm mỏ bia đá
cẩm thạch để mà

Khắc con dấu đồng
bằng đồng văn, văn...

83, Rue Catinat
SAIGON
Téléphone N° 790

Qui-ông qui-bà cần có áo mưa khi di đầu
phong ngira khỏi làm ô áo lót bện thường của
minh, muốn cho thiệt nhẹ nhàng và lịch-sự
xin mời đèn tiêm TANG-KHANH-LONG mà
lụa, kiểu áo rất đẹp, tay áo hàng lụa Hué-kỳ
có carreaux màu nước biển và màu xám ưng
hồng trong lót cao-su.

Dùng qua con mưa rồi có thể xếp lại bỏ vô
túi được, thiệt là tiện-lợi và thanh nhã vô cùng,
xin qui-ông qui-bà trước khi di mưa, bày đèn
ghé tại bồn-tiệm mà so-sánh với thứ hàng ở
các chỗ khác, chắc sao qui-vi cũng tra áo mưa
hang là cửa hiệu TANG-KHANH-LONG 84
Boulevard Bonnard SAIGON là đẹp hơn hết.

Nay kính mời
TANG-KHANH-LONG
84 Boulevard Bonnard
SAIGON

8 AOUT 1929

PHỤ-NỮ TÂN-VĂN

28

Phải ra Saigon lượm banh mới có tiền.

— Ra Saigon rủi gặp tia mèo tao rồi làm sao.

Hai đứa nó vừa nói tới đó, kể có một chú linh bước vồ, thấy đứa nầm nghiêm, đứa nầm ngửa trên một cái bồn, thì hỏi rằng : « Hai đứa nhỏ này làm cái gì mà nầm dày hù ? » Hai đứa lật đật ngồi dậy gợn gân. Thằng Hồi nói rằng : « Nầm chơi mà. » Chú linh nạt rằng : « Chơi cái gì mà chừng này, hè ? » Đì cho mau, a-lé ! » Chú và nòi và đứa con roi mày cầm trong tay lên mà quất. Hai đứa sợ roi, nên lật đật tránh mà chạy ra ngoài đường, tuy vậy mà còn phớt sau dit thằng Qui mát huội.

Cái thân của hai đứa nhỏ thiệt là cung khò, không có cơm mà ăn, không có nhà mà ở, nằm trong nhà ga là chỗ lục ban đêm bỏ trống không cần dùng chi hết, mà linh cũng rược đánh, không chịu cho nầm. Nhưng vì sự an thân của con nít khác, theo ý chúng nó, thì là khò thân, bởi vậy hôm nay chúng nó không lấy sự không cơm ăn, không nhà ngủ đó mà làm buồn; chúng nó bị linh rược chạy ra ngoài đường rồi ngó nhau mà cười ngắt. Thằng Hồi nói rằng :

— Thằng linh đó làm phách quá, mày hè ?

— Linh thì vạy chờ sao.

— Nò quất trùng mày hòn ?

— Không. Phót sau dit mà không trùng.

Tao nghe một cái trót, tao tưởng nó quất trùng mày rồi chờ. Bây giờ đi đâu mày ?

— Đì bây theo đường rầy xe-lữa này chơi; đi thử coi nó đi đâu.

— Chắc đi Saigon chờ gì.

— Không phải đâu. Xe đi Saigon chạy dựa mé sông mà, mày không nhớ hay sao. Ở đây đâu có sông, chắc là xe

di Biên-Hòa.

Mặt trăng đã mọc lên khỏi nóc nhà, dòm trên trời sáng hoắc. Hai đứa nhỏ nắm tay nhau, cứ đi tới hoài. Bên tay mặt đường rầy lót thằng băng. Bên tay trái nhà cửa, lần lần coi thưa thớt. Hai đứa nhỏ đi một hồi lâu, hết nhà người ta ở, ngó hai bên đường chỉ thấy trăng rơi đồng ruộng minh-mông.

Thằng Hồi dừng lại nói rằng :

— Ý ! Hết nhà họ rồi bây giờ mình đi đâu nữa ? Đì bây đây ma giấu chết.

— Ma đâu nà. Thày kệ, di đại coi xe lửa đi đâu nà.

— Không được đâu mày à. Không có nhà ai bắt mà di giỗng gi.

Có nhà mà làm giỗng gi mày. Nhà thi họ ngũ, chờ mình được ngũ hay sao ? Tao tưởng mìn di ngoài đống cỏn tốt hơn.

— Tự ý mày, muốn di thi di. Ma có giấu thi nó giấu hết hai đứa, chờ có giấu gi một mình tao hay sao mà tao sợ.

Trăng trên trời sáng-rõ, đường trước mặt thằng-băng, ruộng hai bên minh-mông, dêm thăm canh vắng-vẽ. Hai đứa nhỏ phần thi buôn ngũ, phần thi mồi chon, phần thi sọ ma, phần thi đói bụng, nên cứ mặt xuồng mà đi, ít nói chuyện nừa. Chúng nó đi một khúc thiệt là xa, rồi ngó thấy trước mặt có xóm nhà người ta ở. Thằng Hồi mừng bèn nói rằng : « Tời xóm này ghé ngũ nghe hòn mày. Thày kệ, nhà nào cũng được, vô cửa nầm ngũ nhầu, buôn ngũ quả. »

Hai đứa nhỏ vừa tới xóm, ngó thấy bên tay mặt có một cái nhà-ga trống lồng. Thằng Qui rủ thằng Hồi vô đó ngủ. Thằng Hồi hỏi rằng :

— Linh đánh hòn ?



Bán sỉ tại hàng
L. RONDON & Co Ltd
16, đường Boulevard Charner Saigon
Đại lý độc quyền trong cõi Đông-Pháp

Đò cù ra mới

Bồn-hiệu mới mở tiệm xi đô vàng bạc vân vân, như đồ phụ tùng xe hơi xe kéo xe máy muôn nia, vàng bạc giá rát rẻ hơn nơi khác, đồ làm nhâm le.

ĐỒNG-LỢI

72 Rue Amiral Dupré 72 Saigon
(tục kêu đường Thủ-đức)

KÈ LÀM NGƯỜI CHIẾU Tác-giả HỒ-BIỀU-CHÁNH, ai đã coi tiêu-thuyết của ông như *Cay dâng mùi dời*, *Nhơn-tinh ấm lạnh*, v. v..., đều chịu là nhà viết văn hay. Bộ Kè làm người chịu là bộ trước bộ *Vì nghĩa vì tình* đã đăng trong PHỤ-NỮ TÂN-VĂN, trọn bộ 4 cuộn : 2\$00. TẤM LÒNG NGHĨA HIỆP. Là một bộ xã-hội tiêu-thuyết, là một chàng nghĩa-sĩ nặng lòng vì nước, sau quả rõ mặt anh hùng, lưu danh trong sử Việt-nam, đáng làm gương cho người soi chung, tác-giả : Lê-bảo-Quang, trọn bộ 2 cuộn : 0\$80. HẬU TAM QUÁC đã ra đời, dặng đọc-giả rất hoan-nghimb; đang in tiếp, mỗi cuộn 0\$40. Ở xa, theo giá-tiền trên dây mà gửi, khỏi trả tiền cước, không gửi lanh hóa giao ngan. TÍN-ĐỨC THU-XÂ.

37, rue Sabourain, SAIGON.

— Linh đâu xuồng tới đây.

— Thày kệ, chừng nào nó đánh bay. Buồn ngũ quá, đi đâu nữa được.

Hai đứa nhỏ dắt nhau vô nhà-ga, không thấy bàn ghế chi-bếp, bèn nằm dài xuống dưới gạch. Chúng nó vừa mới nằm thi ngũ liền.

Tối sáng bét rồi mà hai đứa nhỏ nó còng deo nhau ngùn ngón lầm. Thinh-linh có người bắt đít chúng nó mồi đứa một cái. Ấy là thày sếp ga mở cửa sừa soạn béo giấy, thấy hai đứa nhỏ nằm đó, không biết là con nhà ai, nên kêu chúng nó dậy. Chúng nó lờm-cờm đứng dậy giụi con mắt. Thày sếp ga hỏi rằng : « Bày ở đâu lại ngũ dày ? » Hai đứa không trả lời. Thằng Hồi lại hỏi thày nó rằng :

— Đường xe lửa này di đâu vạy anh hả ?

— Tao là anh mày bay sao ? Đì cho mau, con heo.

Thằng Hồi không biếu thày nó bắt lôi ; nó nghe lời thày mắng, lại thấy bộ thày giận thì sợ, nên lật-dật di ra ngoài đường. Thằng Qui cũng di theo. Ra đến lộ chúng nó gặp một ông già, cặp cây dù trong nách, đường ngồi chồm-bồm mà hút thuốc. Thằng Hồi mao lại hỏi ông rằng :

— Xe lửa ở đây di đâu vạy ông ?

— Đì xuống dưới nầy là di Tân-An, Mỹ-Tho, còn di lên phía nầy là di Chợ-lớn, Saigon, chờ di-dâu.

— Té ra đường xe di Mỹ-Tho mà; vạy mà thằng Qui nói đường xe-lửa Biên-Hòa chờ.

Thằng Hồi liền kêu thằng Qui mà nói rằng :

— Qui ! Hồi hôm mày nói bậy. Đường này di Mỹ-Tho mà.

— Vạy hay sao ? Nè, hồi đó tao nghe anh Kim nói chuyện với tía tao, ánh nói Mỹ-Tho vui lắm. Đì xuống dưới chơi, mày.

— Di thi di.

Thằng Qui bèn hỏi ông già rằng :

— Cứ di thẳng đường này hoài thì xuống Mỹ-Tho được,

VUI THÚ TRONG GIA ĐÌNH

Cái vui thú trong-bóng nhứt, bén-lí nhứt, là cái vui thú trong gia-dinh Trong các sự giải-trí, giúp vui trong gia-dinh thì không có vật gì bằng : Máy hát PATHÉ và đĩa hát PATHÉ.

Nghé nhạc hay thì có thể đổi tinh-tinh con người, và nhạc cũng giòng một thứ tiếng nói riêng mà tinh-thần, trí nào chưa tò-ta dặng.

Lúc trước, nghe máy hát, đĩa hát thi khó tra thiêt, dặng thi rẽ rẽ, tiếng thi khan-khan nghẹt-nghẹt, khi nào cũng giòng dọng ông già khô-khé trong ông. Chứ như bây giờ nghệ-lâm đĩa hát đã tinh-xảo-lâm. Đĩa chạy bằng kim-sắc, lạy hơi điện-khi đã khá rồi, mà mòn dây hàng Pathé lạy hơi bắn Annam, lại dùng máy Vô-tuyễn-diện mà lạy; thi hết sức tinh-thần, hết sức êm-ái, rõ ràng. Hiện bây giờ đĩa hát kim-thời nhứt là đĩa hát Pathé Vô-tuyễn-diện, trông dò có con gá.

Dân-bà khôn thi làm gia-dinh vui-vé và nên sắm máy hát PATHÉ. Chóng khỏi di chơi lồng phi, con cái tuy là chơi mà mờ mang trí nào.

Máy hát dù thử, đĩa hát Vô-tuyễn điện bán tại :

PATHÉ-ORIENT

10, Boulevard Charner. — SAIGON

phải hôn ông ?

— Ủ. Bây có đi thi phải di xe lửa, chờ di bộ được hay sao mà hỏi ?

— Sao di bộ không được ?

— Xa lâm chờ sao.

— Xa chung bằng đây di Saigon Lòn ?

— Đề hồn ! Xa lâm mà. Xa bằng năm bằng bảy lận chờ.

— Đì chung mấy bùa tài ?

— Ai có di bộ đầu mà biết.

— Đọc đường có nhà họ ở hồn ?

— Sao lại không có.

Thằng Qui day lại nói với thằng Hồi rằng : « Di mày, Hồi. Ngày kệ, xa thi xa, có nhà họ ở mà sự giống gi. Thằng Hồi dục-dã nó rằng : « Bày ở đâu lại ngũ dày ? »

— Mày cứ dòi bụng hoài. Di rồi tao kiểm cơ ntau mua cho mà ăn mà. »

Hai đứa nhỏ cắp tay nhau mà di liều, đường xa lối 60 ngàn thước tây, mà chúng nó không lo sợ, bộ hồn-hoan cũng như lúc ở Đất-bộ đặc nhau xuống chợ Bến-Thành mà chơi vạy.

(Còn nữa)

MỸ NGHỆ BẮC

Bồn tiệm kinh-trinh qui khách rõ. Lúc này bồn tiệm có rất nhiều: Kiều ghế salon, mè-nú, mè-dà, tủ thờ, tủ kiếng bằng trắc, gỗ, cần-chạm rất đẹp. Đồ đồng lộc, đồ đèn kiều-lá. Đồ thêu màu v. v.

Xin quý vị chiểu cố bồn tiệm rất mang on!

ĐỒNG-LỢI
105, rue d'Espagne — SAIGON
Kế dinh Xã-Tây

*Mời lại!**Mời lại!*

**Dia hât Điện-khi An-lo-man
hiệu BÉKA**



**Agence : Indochine d'Importation
40, rue Pellerin, Saigon**

**Rượu Thuốc
rất bò là:**

"QUINA GENTIANE"

Các Bà, Các Cô!

QUINA GENTIANE mùi
nó thơm tho nhẹ nhàng, ai cũng
ưa uông, mà nhứt là ở xứ nóng
nực như xứ ta thì nên dùng lắm,
có bán ở các tiệm Epicerie và trứ

**Tại hàng : MAZET
Số 20—28, Rue Paul Blanchy
SAIGON**

**Dia hât hay hơn hết! Có giá-tri hơn hết!
ĐỒNG-LẠC-BAN - NGHĨA-HIỆP-BAN -
PHƯỚC-TƯỜNG-TÂN-THỊNH-VĂN-HÍ-BAN.
CA NGÓI ĐỨC-BÀ VÀ D.C.G.-TÙNG KINH CẦU-AM.
CẢI-LƯƠNG CAO-MÈN.**

ODEON

**Bán sỉ
và bán lẻ
tại hàng:**

**INDOCHINE FILMS & CINÉMAS
106 Bđ Charner. Saigon.**

cánh-đèn bước chân đi lây chóng, ai
không tính: một sợi tơ hồng, trăm nǎm chī thảm, dầu
xanh dẹp lúa, tóc bạc cung già. Cảnh-ngộ như thè là
thường thuận, thiên-hạ được thè về phán-nhiều.
Nhưng nêu kia như ai, không may mà duyên trời có
hạn, giữa đường uyên bay, quanh-cọi sân thu, ngày
thơ đời chút: đời người đèn quang áy là biền, cảnh-
ngộ đèn bước áy là nghịch, gan vàng dạ ngọc, lúc áy
là lúc hơn kém nhau. Dầu cho cày phiêu buôn to, tien
buông thóc đặt, cũng chưa ở vững có yên lòng;
huống chi nhà rách vách siêu, chân ngay tay cứng,
được bùa sớm, không bùa iỏi. Khó lâm thay!

Trong một đời người ta, có lúc thường, thường
cũng có lúc biền; có cảnh thuận, cũng hay có cảnh
nghịch. Nếu được thường thuận cả mãi mãi thời sự
đời hay dở, chưa hơn kém nhau là bao nhiêu. Nhưng
bê đầu biền đổi cơ trời, thật không thè biết trước.
Cho nên dã có thân mà biết lo, không những lo gần,
nên lo xa.

Người con gái, lúc sắp bước chân đi lây chóng, ai
không tính: một sợi tơ hồng, trăm nǎm chī thảm, dầu
xanh dẹp lúa, tóc bạc cung già. Cảnh-ngộ như thè là
thường thuận, thiên-hạ được thè về phán-nhiều.
Nhưng nêu kia như ai, không may mà duyên trời có
hạn, giữa đường uyên bay, quanh-cọi sân thu, ngày
thơ đời chút: đời người đèn quang áy là biền, cảnh-
ngộ đèn bước áy là nghịch, gan vàng dạ ngọc, lúc áy
là lúc hơn kém nhau. Dầu cho cày phiêu buôn to, tien
buông thóc đặt, cũng chưa ở vững có yên lòng;
huống chi nhà rách vách siêu, chân ngay tay cứng,
được bùa sớm, không bùa iỏi. Khó lâm thay!

Sự cung-khổ xưa nay quen vẫn bắt cho người
ta phải ngã chí. Chữ-trinh kia đáng giá ngàn vàng
mà lúc tung thường khi phải bán rẻ! Nghi cho thiên-
hạ lây làm tiệc thời tự mình nên nghỉ lây làm lo.

Cho nên, người con gái, nếu không có chức-nghiệp
thời gặp cảnh hay cũng dở, gặp cảnh dở càng dở. Chớ
lày giàu mà cạy của, chớ lày nghèo mà ngán kièp.
Muốn cho được yên lành trong sạch, phải nên lày
chức-nghiệp làm cần; cũng muôn cho danh-giá về
vang, càng nên biết chức-nghiệp là trọng

PƯƠNG-NGÓN : Tùng hay sanh làm liều

DÀN TRUYỀN. — *Hoàng-thị*, chồng là người hay chữ,
tên là Nguyễn-Tường. Sau lúc chồng chết, nhà nghèo, các
văn-chương không in ra được. Nàng ấy vừa chán tăm,
vừa làm thuê, cợp nhặt hơn mươi năm được một món
tiền để đem in văn thơ cho chồng. Tập văn ấy gọi là
Minh-hạc-dương 鸣鹤堂. Có người lấy sự ấy làm hay,
vinh một bài thơ rằng :

« Trăm nǎm loan hạc đã xa ;
« Mười nǎm, tiếng hạc lại qua ở đời.
« Tinh kia kẽ biết mấy mươi !
« Thủ hoa dệt gấm cho người cữu-nguyên. T.B.



PHẦN NHI ĐÓNG

Chức-Nghiệp

(Bài thứ II)

Nay có một người cầm bao nhiêu bạc trong tay không
biết. Song họ cứ đếm riêng trong tay họ như vậy:
1· Lần thứ nhất họ cứ đếm chẵn ba đồng một, còn dư
ra một hay hai đồng, họ nói với các em.
2· Lần thứ hai, đếm chẵn 5 đồng một, còn dư bao
nhieu họ nói.
3· Lần thứ ba, đếm chẵn 7 đồng một, còn dư bao nhiêu
cũng nói cho các em biết.

Nghĩa là mỗi lần đếm, họ chỉ biếu cho các em biết cái
số lẻ mà thôi, rồi họ hỏi trong tay họ cầm bao nhiêu tiền,
các em có thể biết được không?
Có thể biết được
Đó là một phép toán lưu-truyền từ đời xưa, có cách
tính, có gốc, khiến cho mình biết ra được trong tay người
kia cầm bao nhiêu tiền.

Kết-quả cuộc thi « Rào hò cá »

Lâu nay, Phụ-nữ Tân-văn mắc về công-chuyện cuộc thi
lớn, thứ nhứt là mắc về công-chuyện lo lập Học-bồng, cho
nên cuộc thi « Rào hò cá » của các em, chưa có thè lục ra
mà chấm dặng.

Nay cuộc thi lớn xong rồi, mà Học-bồng chỉ còn chờ lựu
người đi, vậy là công-việc cũng hơi rảnh rảng, cho nên
đem bài thi của các em ra chấm.

Sự chấm thi cũng vẫn là giữ sự công-bằng như mấy lần
trước, nghĩa là soạn những bài trùng ra, rồi bắt thăm lấy
30 trò lanh thường ba tháng báo Phụ-nữ Tân-văn.

Ngày thứ năm 1er Aout, đồng-nhơn trong tòa báo hội
nhau lại chấm và bắt thăm.

Kết hết thảy bài gửi tới giải-dáp được 331, nhưng trong
số đó có 133 bài trảt, còn 198 bài trùng, thi 30 trò nào được
lanh thường bảy giờ. Đó là sự may rủi ở chỗ bắt thăm, chờ
bỗn-bảo không có tư vị gì ở trong đó. Khi bắt thăm thi 30
trò có tên sau đây được thưởng 3 tháng báo Phụ-nữ Tân-
văn kể từ ngày 1er Aout 1929 tới 30 Octobre 1929.



**Những điều đàn bà nào cũng
nên biết.—Phép giữ gìn cho
còn thanh xuân và xinh đẹp**

Mỹ-viện « KEVA » ở Saigo là một cái viện-nhánh của đại viện tại Paris

Viện ở Saigon này xin biến công cho các bà nào muốn giữ về thanh xuân và xinh-dẹp mãi trừ cho tuyệt các sự khuyết-diểm ở ngoài da, là những cái xấu-xa làm cho nhiều người phụ-nữ phải thất-vọng như là mấy lỗng nhăn-nhiều, mấy tàn-nhang, nút-ruồi, lỗng trong con-mắt, mấy cái vết xấu, v.., v..,

Chẳng những là mấy nỗi bâ' tiễn trên này đều tiêu-trừ được mà thôi, mà Viện lại còn phòng cho những ai chưa có, sẽ tránh được mãi mãi.

Viện ngành « Khoa » xin hiến liệt-vị các phép vệ-sanh, và cam-doan hàn-hồi, xin hiến một bà chuyên-môn có bằng-cấp chuyên-trị. Bà quản-ly thuộc về một thành-tộc làm nghề bao-chế ; hồi còn nhỏ đã sớm quan-thiết đến những môn-học giải-phẫu (*études anatomiques*) và kế đó học về các môn-trị các thứ bệnh-tật ở ngoài da, vì vậy cho nên bà trị được nhiều tật lạ lùng khó khăn lắm. Điều-khi là tay phụ-tá quý-báu cho bà dăng-thiêt-hành phu-ing-pháp cách-tri.

Không có vị-thuốc nào dùng độc-nhứt : mỗi thứ da có
một thứ thuốc trị cho thích hợp, nếu tưởng là một vị bào-
chế có thể công-hiệu cho các thứ da là tưởng lầm. Cái
kết-quả của sự lầm ấy thấy hiền-hiện ở trên mặt của nhiều
bà, hư-hỗng di hết !

Sự xinh-dẹp cũn dàn-bà là một vật quý-báu, vì nó là cái nguồn sanh ra các bà mẹ có phước. Vì thế cho nên Mỹ-viện « KEVA » đã nhận lấy cái trách-nhàm vụn tròng cát-dẹp, săn-sóc màu da cho tươi-tắn, gìn-giữ xuân-sắc và duyên của dàn-bà bằng những phép dùng-dẫn.

Ái muôn hỏi han điều chi, thi viện trả lời không tinh tiều
công, hoặc là lời nói miệng hoặc là ở nhà viết thơ cũng được

— Ai hỏi viện sẽ gửi cho mục-lục có biện giả-cá không ăn tiền. MỸ-VIỆN « KẾ CA »

40 Rue Chasseloup Laubat
Saigon

Digitized by srujanika@gmail.com

1

⁴ 26 M. Phạm văn Vây Élève de l'École Xô-mé-ñi, cours Élé-

27 M. Pham Ngan Van. Élève du cours moyen 2e année de

27. M. Pham-Tu-Dinh, élève du cours moyen 2e année de l'école de pleins exercices Takeo Cambodge

28 M Nguyễn Nhữ Tri, cours Supérieur A Ecole Taynint

19 M. Trần Văn Liệu, Élève de l'Ecole Saigon Tandinh rue
Bé Bé số 1 N° 22

Paul Blanchy N° 23

30 Melle Nguyen Thi Hoa, chez Mme Hap, au village de
Minh Duc, Tuyet Tinh.

**MINI-
MAX TRAVEL**

© Ân-nhân của học-sanh nghèo

528 M. Nguyễn-ngọc-An	propriétaire	Cholon	587 M. Ng.-công-Phung	B
529 M. Ng.-khắc-Kiên	commis P. T. T.	Pnom-Pb	588 M. Bùi-ngọc-Thanh	Camb
530 M. V. Lầu T. *		Cambodge	589 M. Ngô-van-Hoạch	C
531 M. Lê-vân-Chất	Cao Lãnh	Sadec	590 M. Vũ-hữu-Phương	T
532 M. Henri Merchant	Instituteur	Sadec	591 M. Ngô-Bè	Tr
533 M. Dương-trọng-Bình	Instituteur	Sadec	592 M. Phan-van-Thinh	Phan
534 Melle Lê-ngoè-Nương	Hiệp-Ninh	Tayninh	593 Melle Huỳnh-quế-Chí	Pnom-
535 M. Lê-Mai		Saigon	594 M. Đặng-hữu-Huyền	A
536 M. Bùi-tích-Tăng	Binh-Thời	Vinhlong	595 M. Ng.-thanh-Long	M
537 M. Đoàn-Thanh	Instituteur	Phanthiet	596 M. Trịnh-van-My	Cha
538 M. Võ-duy-Tiền		Thudaumot	597 M. Hồ-phước-Lợi	Vinl
539 M. Nguyễn-thị-Tư		Tanar	598 M. Trương-van-Tuy	Nam
540 M. Phạm-thanh-Hương	Ecole	Brixau	599 Melle Thành-Mai	Thudau
541 Melle Trương-thị-Tý	'chez Lâu	Soctrang	600 M. Dương-Trung-Giao	1
542 M. Nguyễn-văn-Lưu	Agent Technique	Bentre	601 M. Phạm-hữu-Lộc	Camb
543 M. Đỗ-dâng-Sốc	conseil provl.	Cholon	602 M. Huỳnh-Hèn	Chac
544 M. Thành Gérant plt.	Phúrc-Hòa	Bienhoa	603 M. Ng.-ván-Bảo	Haip
545 M. Trần-van-Dan	108 bd. Bonnard	Saigon	604 M. Ng.-ván-Mỹ	Camb
546 M. Trần-van-Tiếp	Tri-Phủ	Cantho	605 M. Ng.-tân-Đo	Tax
547 Melle Trần-thị-Mười	Institutrice	Cholon	606 M. Lương-trọng-Tường	Tran
548 M. Đoàn-bá-Ninh	108 Lagrandière	Saigon	607 M. Trịnh-van-Minh	Be
549 M. Hưng-Lợi	68 Douaumont	Saigon	608 M. Ng.-van-Sơn	Cha
550 M. Trương-văn-Phương	Tàn-Dức	Cholon	609 M. Ng.-nhac-Ngo	Cha
551 M. Trần-dür-Nhuận	Long-Dức	Cholon	610 M. Trần-van-Thinh	S
552 M. Nguyễn-Thiều	Đồng-khanh	Hanoi	611 M. Lê-yan-Ut	Ch
553 M. Nguyễn-Thiều		Hanoi	612 M. Ng.-thi-Co	Ch
554 M. Trần-thị-Đậu		Mytho	613 M. Trần-van-Ký	Ch
555 M. Phan-dür-Nghị	Mairie	Cholon	614 M. Võ-ván-Lê	Ch
556 M. Nguyễn-thanh-Binh		Sadec	615 M. Hồng-thi-Qui	Ch
557 M. Nguyễn-van-Nhứt		Cholon	616 M. Ng.-chiêu-Thông	Ch
558 Melle Dương-thị-Hai		Cholon	617 M. Phạm-công-Tinh	Sa
559 M. Nguyễn-ngoè-Thanh		Poulo-Condore	618 M. Trương-van-Bường	Sa
560 M. Trần-quác-Anh		Saigon	619 M. Danh-Suông	Sa
561 M. Lê-xuân-Mai		Cholon	620 M. Ung Médecin annamite	Can
562 M. Lê-phước-Nhuận		Mytho	621 M. Ng.-hữu-Ngo	Ch
563 M. Nguyễn-ván-Muòng		Bencat	622 M. Ng.-van-Huong	Giac
564 Melle Lê-thị-Vượng	Eleve	Travinh	623 M. Phạm-quang-Hồng	Car
565 Melle Đặng-kim-Liên		Giadinh	624 M. Ng.-phuoc-Dương	Trav
566 M. Nguyễn-ván-Thiền		Traon	625 M. Ng.-tân-Tach	Thudau
567 M. Nguyễn-hò-Nam		Mytho	626 M. Ng.-khắc-Sinh	Sai
568 M. Nguyễn-thị Kim-Huệ		Bentre	627 M. Trần-ngoè-An	Sai
569 Melle Bảy		Travinh	628 M. Huỳnh-ván-Vé	Sai
570 M. Võ-van-Trang		Phanthiet	629 M. Ng.-van-Chánh	Longxu
571 M. Lý-hương-Hảo		Soctrang	630 M. Phạm-van-Khánh	Soctr
572 M. Phạm-kim-Sanh		Mytho	631 M. Phan-van-Khương	Ch
573 M. Trương-ván-Sáu		Cantho	632 M. Maudon	Loer
574 Melle Võ-ngoè-Dung		Baria	633 M. Trần-hữu-Liệu	Gue
575 Mme Nguyễn-thị-Hoàng		Cantho	634 M. Trần-khánh-Luông	B
576 M. Nguyễn-hữu-Trịnh		Soctrang	635 M. Võ-thi-Phát	Giad
577 M. Lý-thanh-Hộ		Rachgia	636 M. Trần-khánh-Luông	B
578 M. Lâm-Tách		Soctrang	637 M. Võ-thi-Phát	Giad
579 M. Lâm-tài-It		Rachgia	638 M. Ng.-van-Cô	Sai
580 M. Hoàng-thị Bach-Liên		Haiphong	639 M. Le R. P. Hườn Prêtre	Bien
581 M. Nguyễn-ván-Trà		Mytho	640 M. Lê-phú-Qui propriétaire	Giad
582 M. Nguyễn-thị-Dé		Mytho	641 M. Thomas Đặng-van-Vang D. R.	Sai
583 M. Ngô-phí-Nhiên		Baclieu	642 Melle Ng.-phuoc-Vang	Sai
584 M. Nguyễn-ngoè-Cư		Tayninh	643 M. Trần-van-Dịch	Bien
585 M. Ng.-thi-Thời		Cantho	644 M. François Huấn	Ha
586 Melle Trần-thị-Muoi		Bentre	645 M. Hồ-ván-Ngân	Krauchi