

NĂM THỨ NHƯỚT.—SỐ 14

GIÁ: 0\$15

1<sup>er</sup> AOUT 1929

# R&uacute;n&uacute; Tân-v&an

TUÂN BÁO XUẤT BÀN NGÀY THỨ NĂM

DEPOT LEGAL  
• INDOCHINE •  
N° 11570



Phản son tó dièm sơn-hà,  
Làm cho rõ mặt đàn bà nước Nam

ĐĂNG KÝ PHÁP  
SỐ 11570  
1329

TÒA BÁO  
(RÉDACTION ET ADMINISTRATION)  
N° 42 — Rue Catinat — N° 42  
SAIGON

ĐĂNG KÝ PHÁP  
SỐ 11570  
1329  
J. VIET  
SAIGON  
15-2-1929

## Đại-lý độc-quyền



HÀNG  
BOY-LANDRY  
Saigon — Haiphong — Hanoi  
Thakhek — Shanghai

XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

## PHÙ NỮ TÂN VĂN

TÒA SOẠN: 42, Đường Catinal. — SAIGON.

SÁNG-LẬP  
Kết-đoàn NGUYỄN-DUC-NHƯAN  
Mua bao, gửi bài,  
trả tiền xin dề cho:  
M. NGUYỄN-DUC-NHƯAN  
Tổng-Lý  
Phù nữ Tân Văn,  
42, Rue Catinal,  
SAIGON

CHỦ-KHUẨN  
M. NGUYỄN-DUC-NHƯAN

GIA-BAO

Một-năm ..... 88  
Sáu-tháng ..... 52  
Ba-tháng ..... 17  
Lý-ann-đeo xin trả  
tiền-trước.

### Có ai lo mò trường công-nghệ cho đàn-bà

Cách đây mấy kỳ, tôi đã viết một bài, nói chị em ta phải lo vé chừa-nghiệp để tự lập lìa thân. Hé đàn-bà có chừa-nghiệp trong tay, thì lợi cho gia-dinh vé đường sanh-hoạt, vé sự kinh-tế, lại vừa dè cho đàn-ông biết rằng mình có nghề làm ăn, không đèn nỗi sanh ra chỉ là một vật sòng nhờ thác gởi, thì tự nhiên là họ không dám khinh thị mình nữa. Thứ di sản nhờ sòng nhờ vào người ta, mà không có tinh-thần tự cường tự lập, thì có ai coi vào đâu; một người hay là một dân tộc cũng vậy. Mà chị em mình có muôn đời nữ-quyền, đời bình-dàng chỉ chi, thì cũng phải lo tự lập lìa mình trước đã.

Nói vậy là lè phai rồi, song đèn khi ngó tới cái tâm-dịa của người mình và cái chè-dộ giáo-dục ở xứ này, thi ai cũng phải sanh lòng chán-ngàn. Ở, chị em mình bây giờ muôn học công-nghệ thì làm thè nào mà học? Và học vào đâu? Muôn xin vào tập-sự trong những xưởng chè-tạo này khác, thi ai nhận đàn-bà. Muôn vào một chỗ nào học-tập cho thành nghề, sau ra kiêm việc làm ăn, thi có trường nào đâu mà học. Người người ta có những bực hưu-tâm, nhưng nhà từ-thiện, bồ-tiển túi ra, lập những lớp này trường khác, dặng dạy nghề cho đàn-bà con gái; nhưng mà nước mình không. Người người ta đã có chánh-phủ và có những hội-xã, lo việc chừa-nghiệp cho bọn phụ-nữ; nhưng mà nước mình cũng không. Tình-cảnh như vậy, thi bảo chị em mình trông nhờ vào đâu mà học lây công-nghệ, lây chừa-nghiệp được bây giờ.

Vẫn-dέ chừa-nghiệp của chị em ta, theo sự cần-dùng ngày nay, là một vẫn-dέ rộng-rãi to-tát, chờ không phải chí chật hẹp như cái nghĩa nǚ-công ngày trước. Thuở giờ, người con gái ở trong gia-dinh, biết may vá, thêu thùa, nấu ăn, làm bánh, qua loa mày việc như thè, đã gọi là người con gái có nǚ-công rồi. Thứ nǚ-công ấy, ở thời-dai mà đàn-bà làm nô-lệ cho đàn-ông, thì dù làm chị bپ trong nhà, hay là dù biết vá áo cho anh chồng mà thôi; đồ hình như

chỉ là phận-sự, chờ không phải là chừa-nghiệp. Nữ công ày chỉ dùng để hầu hạ trong nhà, chờ có mày ai đem ra để tự mưu sanh-hoạt cho mình được đâu. Đến giờ, đời văn-minh vật-chất ngày một lên cao, bao nhiêu những công-nghệ chè ra dặng cung cho sự cần-dùng của người ta, đều là thuộc về khoa-học hay là mỹ-thuật; hé cái trình-dộ văn-minh vật-chất lên cao tới đâu, thì cái phạm-vi chừa-nghiệp cũng rộng ra tới đó, cho nên ai muốn có cái chừa-nghiệp cho rành rẽ khôn khéo, thì tất nhiên trước hết phải có luyện-tập mới được. Thiệt vậy, xưa kia đời vua thi chỉ cần có ông sợi với cái khung; bây giờ đời vải lai bằng máy điện máy hơi, còn nhuộm màu thi có các chất hóa-học. Xưa kia gọi là đi buôn bán thì chỉ gồng gánh ra quán chợ, bèn dò, bây giờ phải nộp thuế ba-tăng, phải giao-thiếp với ngân-hàng và các hàng. Đại-khai như thế, cho nên về chừa-nghiệp ngày nay, là phải cần có học-tập và lịch-duyệt.

Nói thật ra, vé phương-diện chừa-nghiệp cho đàn-bà ta, thì tự ta chưa lo gì cho ta đã danh, mà cho đến những người tự nhận là cái trách-nhậm giáo-dục cho ta, cũng chẳng lo gì cho ta hết. Tuy là có trường nữ-học lập ra khắp nơi; nhưng mà cái chương-trình giáo-dục ày không thích-hợp với sở-nguyên của phần đông người, mà cái kèn quì cũng chí gày dựng lên được mày cõi mỵ và mày cõi giáo. Chị em ta thử nghĩ mình đậu được cái bằng-cấp sơ-học rồi, nếu không nhờ có chồng con và cha mẹ, thi làm gì mà an? Không có lè nào nhai mày cuồn đia-dứ nam chau, và pho sứ-ký nước Pháp ra mà sống được. Ủ, biết bao nhiêu chị em mình có bằng-cấp hàn-hồi, mà phải chịu phản đối rách là vì không có nghề-nghiệp. Cái hy-vọng của mình là hy-vọng cho người ta dạy nghề-nghiệp cho mình. Nhưng miệng đặt nay, tòng mày trăm ngàn cây sô vuông, mà ai thử chỉ cho coi ở đâu có lây một trường dạy nghề cho đàn-bà con gái?

Sự-tinh-thè ày, cho nên có người phải than-van



# LÒNG NGƯỜI ĐỐI VỚI HỌC-BỘNG

Trong kỵ trước, chúng tôi đã nói rằng lòng người mình đối với việc công ích, không người lạnh mà ! Trong khoang hương-thôn, thành-thị, lục-thủy, thanh-san, có biết bao nhiêu người chưa chất giọt máu già-hương, tặc lòng truái, mà chỉ chờ đợi có dịp nào hay, có việc nào phải, là đem ra cống hiến cho xã-hội mà thôi.

Anh em chị em đồng chí trong nước, có giọt máu già-hương ấy là giọt máu nóng sôi, có tắc lồng truái ấy là tắc lòng thành-thịt; chúng tôi xưởng việc học-bộng ra, tám-huyết của chúng tôi cũng có trình-dộ như vậy, cho nên anh em chị em trong nước mới có thể soi xét cho nhau, hò ứng với nhau, mà việc mới thành-vậy. Lạ gi ở đời, khúc dòn vào diệu, lẽ nào không kể tri âm, gặp việc nên làm, tự nhiên có bạn đồng-chí !

Mười mấy năm về trước, lúc Lê-Ninh tuyên-truyền chủ nghĩa cộng sản bên Nga, thì người ta đều nói : « Làm không thế nào được đâu ! » Lê-Ninh có xác tin và có quyết-tâm rồi, cứ việc đi cõi động diễn-thuyết. Đầu tiên, ai nghe ông nói cái chủ-nghĩa ấy, đều muốn bưng tai hay là đi trốn hết, chỉ có bấy người thay là chịu đứng lại nghe ông diễn-giảng. Lê-Ninh nói rằng : « Chủ-nghĩa của tôi chỉ có một vài người nghe là dù thành-rồi, nay có tôi bấy người nghe, thì tôi nắm vững sự thành-công ở trong tay rồi » Rồi đó cái chủ-nghĩa cộng sản ngày một tràn lan, mà lập ra chính-thể Sô-viết ở nước Nga ngày nay vậy.

Đem chuyện ấy ra như vậy, là nói ví dụ mà thôi, chứ công việc của chúng tôi là nay không phải là việc chính-tri ; chính-tri là một vật ở ngoài phạm vi tập-biography

## Ý-kien đối với thời sự

(Tiếp theo)

đến là một điều lầm to, biết đến mà khinh-thị lại càng là một lỗi lớn lầm vậy.

2.— Lam-tự-do dồn-dẫn cho cả người Pháp và người Việt, để đảm-luân và giải-quyết mọi vấn đề có quan-hệ đến xứ này, dù cho có cái luân-diệu kịch-liệt cũng được, miễn là giữ được điều-trạng-nhả thi thoái.

Hai cái chủ-nghĩa ấy, đã dù khiêm cho một thứ Tap-chi như thế là nên có và nên xem lầm vậy.

Chẳng những thế mà thế, hình như ông Babut muốn rằng báo-giờ quoc-van ở xứ này có quyền tự-do ngôn-luân, cho nên trong số đầu, ông có mở ra cuộc điều-tra ấy, để coi dư-luận thế nào, rồi sẽ định cái phương-châm tiến-thủ.

Than ôi ! Cái chủ-nghĩa Pháp Việt đê-huề thật là khó khăn, nhưng nếu bên nào cũng đều lò ra thành-tâm cả, đừng có lèo gi đối già với nhau, thì ta cũng nên cầu Ông Babut là người trong hàng đó, cho nên ta nên hoan-nghinh Pháp-Viet Tap-chi của ông ấy.

Bao-quan Pháp Việt Tap-chi số 61 và 62 rue du Coton, Hanoi. Giá báo mỗi năm 6\$00

này. Việc Học-bộng là một chủ-nghĩa giáo-dục. Người ta làm việc chính-tri, chỉ có bấy người hưởng-ứng mà đã cẩn-quyết thành công ; anh em chị em đồng-chí chúng tôi cõi động cái chủ-nghĩa giáo-dục, mà trong ba tháng nay, lòng người hưởng-ứng và tân thành cũ ngán như thế, thì kết-quả Học-bộng sẽ tốt đẹp đến thế nào, ấy là một điều ở trong ý-liệu vậy.

Thiệt-vậy, chúng tôi mong rằng cái bảng án-nhân dũng không bao giờ cùng, mà phuơng-danh các vị quyên-giúp cho Học-bộng cũng không bao giờ kiệt, cái tiếng vì anh em học-sanh nghèn mà hò-hào ai oán, chắc hẳn làm cho nhiều người phải nóng ruột động-tâm...

Cách mấy ngày đây, lại có nhiều vị tân-thành và hưởng-ứng nữa.

Ông Lê-tến-Chức là chủ-tiệm may lớn ở số 59 đường Catinal, có viết thư lại cho bồn-bảo, chịu tặng cho người học-sanh lãnh Học-bộng một bộ đồ nő, dáng giá 40 \$. Tùy ý người học-sanh muốn lựa thử nő nào cũng được, và chỉ may trong 3 ngày là xong.

Bà Nguyễn-chi-Hòa cũng là nhà buôn lớn ở số 83 đường Catinal cũng chịu tặng cho người học-sanh ấy một cái nón neutre, một cái nón casque và một đôi giày.

Ông Lê-Mai gửi lại 600 cuốn ván Quoc-điều, cây bồn-bảo bán giüm, bán được hao-nhiêu đều quyên-cá vào Học-bộng

Chị em cô Nguyễn-thị-Kinh bán tạp-hóa và đồ dùng cho học-trò tại chợ Saigon, bấy lâu vẫn bán lẻ Phu-nữ Tân-văn, mới rồi viết thư chịu từ-day mỗi tháng, dem số tiền hué-bộng về sự bần-báo ấy, quyên-cá vào Học-bộng.

Còn một vị độc-giả ở Côn-nôn gửi mandat 10 \$ 00 về giúp cho Học-bộng mà không cho chúng tôi biết tên.

Các vị nhiệt-thành và chiểu-cố đến Học-bộng như thế, chúng tôi cũng xin nói một lời chung : Cám ơn ! Trong cái tiếng cảm ơn ấy, chưa chan biết bao nhiêu là cảm-tinh tha-thiết-lâm.

Hỏi anh em học sinh nghèo ! Lòng người đối với anh em hăng-hái sốt sắng như thế, mong cho anh em thành-tài đạt-dục như thế, vậy thi anh em còn dù dự đợi chờ chi nữa, không ra lánh lối Học-bộng mà đi. Nên nhớ rằng cái hạn-thâu đơn-dự-thì chỉ tới 15 Aout này là hết. Trong mấy điều khoản về cuộc thi đấu-dũng ở P.N.T.V. số 11, nếu trong anh em, ai có chí ham học mà có một bài điều-chứa dung theo thê-le đó (như là chưa dung tuoi hay quá tuoi, hoặc có cõi gì khác) thi anh em cứ việc tham-hanh tới bao-quan nói chuyện, hay là viết thư bày tỏ ngay thiêt, chắc là Học-bộng cũng châm-chước cho, miễn là giúp cho anh em được thành-chí lớn mà thôi.

P. N. T. V.

Kỳ này đây bồn-bảo đê-dâng thêm một bón « TIỂU-TIẾU YẾT » thiệt-hay, chia sẻ được vừa lòng quý độc-giả.

# Ý-kien của ông DIỆP-VĂN-KỲ đối với vân-de Phụ-nữ

## Cuộc phỏng-văn của P. N. T. V.

Thần Chung là một tờ báo Annam, vào số những báo đồng-dộc-giả nhứt ở Đông-Dương ; ban đồng-nghiệp Diệp Văn-Kỳ là người đã sẵn có một cái học-cử, lại thêm đã từng du-học bên Pháp lâu năm, vậy nếu không hỏi đến ông, thì thiệt là rất vong. Ông Nguyễn-văn-Bá tuy dù có thơ trả lời rồi, song hỏi ông Diệp chắc là còn nhiều ý-kien bay-bon.

Ở đây, kỵ gã xin có vài lời giải về cái trách-niệm của người di-phòng-văn, vì có người đã hỏi : « Sao ông đã hỏi dâng Lập-hiển, rồi lại còn hỏi phái Thầu-Chung ? Sao có vị nói ra lầm lời trái với thời-thế, mà ông không cải ? »

Chúng tôi bày ra cuộc phỏng-văn định hỏi các phái khác nhau là muốn mở rộng ở báo Phụ-Nữ Tân-Văn một cái diễn-dàn lớn, để cho bạn đồng-giả được nghe dù các tiếng chuông. Vân-de Phụ-nữ còn mới-mẻ, ý-kien của nhà tri-thức ta còn phán-vân, vậy mở ra một cuộc điều-tra như thế thật là có ích-lợi. Điều đó, các bạn đồng-giả đều đã công-nhận cho là phải rồi.

Phận sự của kỵ-giả là lời mà hỏi thăm, chờ không phải đến mà biện-bác tranh luận với mỗi vị. Dầu cho ý-kien của vị nào có trái với chúng tôi dâng đâu thi người di-phòng-văn cũng chỉ kiên-lâm mà nghe lấy và công-binh mà biện ra thôi ; chờ nếu lại nóng-nảy mà biện-bác thi ấy là không làm tròn cái chức-vụ của mình rồi. Kỵ-giả vì cái lòng thành của mình đối với vân-de Phụ-nữ, mà tự đảm-nhận việc phỏng-văn vài bà tri-thức ở Saigon đều là những người mình quen-biết, và đã tự nguyện rằng : dầu tư-tưởng của mấy vị ấy thế nào cũng sẽ cứ y nguyên mà thuật-lại.

Bạn đồng-nghiệp Diệp-văn-Kỳ đã lò ra vài ý-kien trái với tư-tưởng của ông Long và ông Chiêu, tôi cứ biến ta đây là vì lè dù kẽ ở trên, chờ không phải là bình-dâng nào bỏ-dâng nào cả.

Ông Diệp đã biết cái mục-dich của tôi tới thăm ông, từ hôm ông đến chơi báo-quán Phụ-Nữ Tân-Văn rồi, cho nên vừa thấy tôi, thi ông nói ngay :

— Ông đến hỏi ý-kien tôi về vân-de Phụ-nữ chắc. Trước hết tôi phải xin lỗi với ông, sao bấy lâu nay tôi không trả lời cho quý-báo. Tôi mà không muốn trả lời là vì hai lè :

1.— Vì thấy trên mục điều-tra của Phụ-nữ Tân-Văn có dề mắng chử « Ý-kien của danh-nhơn trong nước ». Chẳng cần chi nói, ông cũng biết tôi đây không phải là danh-nhơn. Điều đó là một điều may cho nước nhà.

2.— Theo ý tôi, vân-de Phụ-nữ thi hỏi ý-kien của Phụ-nữ có lè tôi hơn. Ông cũng từng nghe chuyện « Châu-Công Châu-Mụ » chờ ? Và mới đây cô Simone Téry là người dàn-bà trước-tác trứ-danh bên Pháp, qua khảo-sát tình-thế nước ta ngày nay, có viết về vân-de Phụ-nữ Trung-Huê một câu rất thú : « Tôi chắc mấy chủ-chết thi bằng lòng mấy thím xâm-lâm. Nhưng thím xâm-có bằng lòng chủ-chết không, thi chẳng ai trả lời dặng-bết. »

Áy đó, coi bấy nhiêu cũng đủ biết vân-de Phụ-nữ, hò Phụ-nữ là phải-bon. Vì trong đó còn có vân-de làm-ly nữa.

Và lại các bực danh-nhơn như ông Phan Bội-Châu và ông Huynh Thúc-Khang, niên kỷ đã cao, sự đời lịch-duyet lại nhiều, thi ý-kien trong cuộc điều-tra của quý-báo là phải. Hay là có con, có cháu như ông Bùi Quang-Chieu, ông Nguyễn Phan-Long cũng còn được. Vì chắc họ cũng đã nghiên-cứu về sự giáo-dục cho con cái nhà.. Chờ còn tôi, lịch-duyet cũng không, con cháu lại chưa có, làm sao mà có ý-kien gì về vân-de giáo-dục Phụ-nữ dặng.

Nhưng ông đã quá yêu đến đây mà hỏi, thi chẳng lè tôi lại cứ từ-nan. Huống chi tôi có nói hay là không nói, tì lì vân-de Phụ-nữ một ngày kia cũng sẽ giải-quyết như ý phan-dong trong hàng Phụ-nữ muôn.

Rồi đây họ sẽ giải-quyết cho họ mà thôi.

Mà khó-thật. Ngay-lại muôn nói cũng chẳng biết nói về chuyện chi.

Nữ-quyền chăng ? Bên trai chỉ có quyền nắm-canh, đóng-thuở, thi tôi tưởng chỉ em bạn gái họ cũng chẳng dành cái quyền ấy mà làm chi. Bên Âu, bên Mỹ mỗi khi ai muôn vân-dong điều-chí, thi trước hết họ lo sao cho dư-luân biến-dong-tinh với họ đã dặng rồi có chen vào quyền lập-pháp mà sửa đổi chẽ-dò lại. Giả-tý như vân-de lao-dong, hiện nay người lãnh-lụy phải lao-dong dâng là một ông thủ-tướng Đế-quốc Áng-Lê. Còn Phụ-nữ bên Pháp hiện thời, cũng đương vân-dong một cách rất kịch-liệt dặng cho có quyền đầu-phiếu, nghĩa là có thể tham-dự vào quyền lập-pháp.

Còn minh ? Minh có phải là kẻ-lâm-luật-dâu. Minh chỉ là kẻ chịu-luật mà thôi.

— Vậy thời... (kỵ-giả hỏi) :

— Vậy thời đối với vân-de Phụ-nữ chỉ con chuyện giải-phóng (émancipation). Giải-phóng ở phong-tục, giải-phóng ở gia-dinh, giải-phóng ở xã-hội.

— Theo ý ngài... (kỵ-giả hỏi) :

— Theo ý tôi, thi tôi muôn cho dàn-bà được hoàn-toàn giải-phóng.

Kỵ-giả nói :

— Có người không ưng như vậy, họ muốn cho gia-dinh và xã-hội khỏi phải lâm-sự-doan.

— Phải, tôi đã nhiều phen được đọc, được nghe cái thuyết đó rồi. Nhưng tôi tưởng phần-nhiều những kẻ xưởng-ra cái thuyết ấy đều là có ý vi-ký bay là nhu-nhược. Ví-ký, bởi không muôn mất cái dia-vi đặc-biệt chủ-dàn-ông. Như-nhược, nên sợ thay đổi, bắt-ký là chuyện gì.

— Giải-phóng phải, kỵ-giả nói, nhưng dàn-bà họ chưa nhò được một cái giáo-dục như nam-lũ, họ bị áp-chế lâu đời, bây giờ muôn tự do, phải dê cho họ một cái thời-kỷ « tập-sự ».

— Cái tiếng đó thật là không-nghĩa. Tôi lấy-làm-lại, sao

người bị cai trị lại có động của người cai trị như thế? Ông, tôi còn nhớ người ta hay nói tự do là cái dao hai lưỡi. Song thiết tuồng có dứt tay qua rồi, sau mới biết đúng chờ. Dân-bà ta cũng vậy, cứ giữ họ vĩnh viễn là kẻ vị-cấp-thành-nhơn, sợ rằng có hại, thì biết bao giờ cho đến thời-kỳ giải-phóng. Chuyện nào cũng phải khỉ sự, bây giờ đây đã đến lúc khỉ sự rồi. Dũng dảng làm chi nữa.

— Ông không thấy điều chí hại sao?

— Sao lại không. Nhưng « nhứt trí, nhứt loạn » là lẽ tự nhiên, hơi đâu mà sợ.

— Thưa ông, tôi tuồng ngoài hai cai thuyết cực-doan vừa nói đây, cũng còn cách thích-trung làm cho khỏi hại.

Ông Diệp nghe tôi nói thế, thì cười một cách rất khôi hài mà nói tiếp:

— Đó là cái dạo « trung dung » của nhà nho ta xưa đó. Tôi xin nói nhỏ với ông: « trung dung » là một cái thuyết để dành cho những kẻ trung dung. Chờ nếu đem ra mà làm chuẩn-thắng cho xã-tội thì chẳng những là vô ích mà lại có hại nữa. Vì bởi chẳng bao giờ có thể.

Hồi nay giờ nói cũng quá nhiều rồi. Nói bao nhiêu cho hết. Tôi xin ông hãy nhớ một điều, là phải hiểu cho rõ cái nghĩa chữ giải phóng. Má diều đó là thuộc về phận sự của qui báo phải cái nghĩa cho qui độc-giả hiểu.

Ký giả thấy cuộc phỏng-văn gần xong, bèn nói:

— Hồi này, ông có nói rằng: Văn-de Phụ-nữ quan-trieu cho dân-bà, thì nên hỏi ý-kien của Phụ-nữ. Ông báo Phụ-Nữ-Tân-Vân, chúng tôi cũng nghĩ như ông, cho nên có hỏi nhiều nhà phụ-nữ, có nhà trả lời, mà phần nhiều thi vì kinh-lộn quá, hay là còn nhất quá không chịu trả lời.

— Thiệt phỏng-văn các nhà phụ-nữ thì cũng có khéo, song nên gắng sức về mặt đó thì mới có ích-lợi.

— Về mặt đó dành là như vậy rồi. Song vì họ chưa quen, chưa dạn, thì chúng ta nên tiếp với họ. Tuy ông kinh-lộn mà nói rằng mình không phải là người có tiếng trong Xã-hội, song làm chủ một tờ báo lớn, có trách-nhậm to trong dư-luận, thi cái ý-kien của ông tất có ảnh hưởng trong Nữ-giới.

Khi tôi cáo biệt ra về, ông Diệp có theo mà nói tiếp rằng: Ý-kien của ông thế nào, thi ông đã bày tỏ, nhưng dầu có thuận hay là nghịch với việc giải-phóng cho Nữ-giới thi cũng chẳng có quan-he gì cho Nữ-giới. « Chánh họ sẽ tự giải-phóng lấy », đó là lời cuối cùng của ông.

Về tối nhà, tôi vi cảm mà không viết ngay bài này được, phải hoãn lại tối bữa sau. Có lẽ những sự tể-toái cũng có sai sót, nhưng mà đại-ý ông Diệp thi trong bài này đã thuật lại rõ-ràng.

Thạch Lan

## MỸ NGHỆ BẮC

Bồn tiệm kinh-trinh qui khách rò. Lúc này bồn tiệm có rất nhiều: Kiểu gốm sứon, masonry, mặt đá, tủ thờ, tủ kiếng bằng trác gỗ, cần chạm rất đẹp. Đồ đồng lọc, đồ đèn kiệu lá. Đồ thêu màu v.v.

Xin quý vị chiêm cổ bồn tiệm rất mang ơn!

ĐỨC-LỢI  
105, rue d'Espagne — SAIGON  
Kế dinh Xá-Tây

## Ông Diệp Văn-Ký

Ông Diệp Văn-Ký, chủ-niệm báo *Thiền-Chung* là một người có sang học bên Pháp trong nhiều năm; khi về nước, làh trách nhiệm chủ-trương tờ *Dòng-Pháp*, *Típ-Báo*. Thế là ông mở một con đường mới cho người du-học, là hàng người xưa nay không chú ý đến những sự-nghiệp về quắc-văn.

Ông học chữ Hán khá, khi mười năm trước đã có viết quắc-văn rồi. Ai mở lại mấy tập báo cũ, như *Nam-Trung Nhứt-Báo* và *Đôn Nhì-Nam*, thì thấy cái-chi về quắc-văn của ông đã nuối sán từ 10 năm trước.

Kè về sự-nghiệp Pháp-văn thi chúng tôi nhớ bài diễn-thuyết về văn-chương Annam mà bạn đồng-nghiệp đã đọc ở Paris. Ông cũng có viết cho báo *Annam* một lúc. Nói tóm một lúc, ông Diệp là một người trong những người làm báo Annam, có thể khoe cái danh ấy mà không xấu-hổ với người ngoại-quắc.

Báo *Thiền-Chung* ra đời, là bày ra một cái lục hay trong báo-giới, chúng tôi muốn nói về cái cũ - chi của ông Diệp, thường hay vi sự Thập, và vi yêu-tài, mà bình-vực cho nhiều nhà thanh-niên bị nạn, như là ông Nguyễn An-Ninh.

Chúng tôi rất khen ông về mấy điều đó.

Phụ-Nữ TÂN-VĂN

CHỊ EM NỀN BIẾT CHỐ BỎ QUA

## “Người Vợ Hiền”

### Bà lớn... đã tiên-tri

Từ mười năm về trước, rằng sao cũng có ngày minh làm Thượng-thor

Bà lớn Thượng-thor bà Lao-dong bên nước Hồng-mao bấy giờ, là bà Bonfield, cách một số trước Phụ-nữ Tân-Vân đã in chon-dung và nói đến rồi. Dân-bà nước ta, có người lán-lóc làm sao lấy được chồng quan, lấy thế làm vinh, chứ dân-bà bên Hồng-mao tự họ đem tài học của họ ra mà làm quan, làm tôi... Thượng-thor.

Mười năm về trước, bà Thượng Bonfield đã tiên-tri rằng dân-bà Hồng-mao có ngày về vang như bấy giờ. Thiết vậy, hồi đó bà lớn qua chơi bên Paris, có người chị em hỏi chuyện, thi bà lớn nói rằng:

— « Cuộc vận động tuyển-cử của chị em chúng tôi, chị em mai là có kết-quả. Rời ra con gái Hồng-mao, chẳng những được bỏ thám, lại có thể ra ứng-cử nữa. Nay em mai là chúng tôi vào Nghị-viện, chúng tôi lên cầm quyền chánh. Má tôi nói thiệt, chúng tôi thành-công là nhờ « đảng Lao-dong ».

Ngày nay đảng Lao-dong được thắng trận là nhờ vì phần dân-bà tuyển-cử đông hơn dân ông tôi hai triệu người; cũng vì vậy mà bà Bonfield lên làm Thượng-thor bộ Lao-dong.

## VĂN-THO' VÓI NÚ-GIÓI

(Tiếp theo P. T. N. V. số 13)

### II Nói về phe phụ nữ

Phụ-nữ ngày nay không nhiều người ham đọc văn-tho, lại còn nhiều người muốn lập làm văn-tho nữ. Sự đó, mắt tôi đã từng được thấy, tai tôi đã từng được nghe. Không kể những cô nữ-sinh, những cô đọc-thông quắc-ngữ, ham-mê các tiểu-thuyết mới, đọc đi, đọc lại, bao nhiêu những câu nào nùng, tì-mi in vào cả óc, rồi động viết thư hay động nói chuyện lá thấy giờ ngay động tiểu-thuyết ra rồi! Lại còn phần nhiều các bà, các cô, mà nhứt là các cô giáo, mở đến báo, chí, thường hay tra xem mục văn-tho, bình phàm bài này bài nọ là hay, bắt chước bài này đặt ra bài khác cũng có. Cái tính ấy cũng là một tinh biếu học, nếu chọn được những văn-tho có nghĩa-lý có ý-vi mà luyện vào cho cái tư-tưởng của mình thi hả chẳng là hay lắm ru? Song le tiếc thay! Những thơ văn dăng ở các báo chí ngày nay, trừ những bài nghị-luận, những bài kê-cứu là những món, ít bà, ít cô ham đọc ra, thi thiệt ít thấy có bài văn, bài thơ đáng làm qui-củ, đáng làm tài-liệu cho các bà các cô được! Các tập văn-tho xuất bản thi phần nhiều lại càng tệ nữa!

Nói rằng không dáng làm qui-củ, không dáng làm tài-liệu, nghĩa là những đề-mục không chính-dáng, những ý-tưởng thi lòng bông, lời văn càng chải chuốt, càng náo-nùng, thi lại càng có hại cho người đọc; mà nhứt là cho nữ-giới, vì người dân-bà vốn có tánh da-cảm, cho nên chịu cái ảnh-hưởng của văn-sau rất mau. Đọc một bài văn hùng-bồn mà ý thâm-trầm, một bài thơ chính-dáng mà lời nghiêm-khắc thi cảm vào óc thường chậm, chờ đọc đến những văn-nhớ hào thương hoài, hay những lời biệt ly sâu thẳm thi hai hàng lụy đê sa! Bởi vậy chọn phải thơ-văn không dáng đọc mà đọc, mà tra, rồi kết-quả có phát ra thơ văn cũng chỉ đến như những thơ-văn vò-vi kia: Hại cho tinh-tinh, hại cả tri-thức!

Thiết vậy, tôi xin trích ngay mấy câu của mấy nhà nữ-sĩ gần đây mà coi.

Có cô thi bảng thành-chung không dàn, mà dàn phát ra rằng:

« Đến khuya hiu-hắt canh-tan,  
« Trời hây hây gió, lòng man-máu sầu !  
« Trọng về cố-quản thấy dầu,  
« Bên trời góc biển ai sầu hơn ta ! »

cùng là :

« Kiếp hồng nhai đã long-dong,  
« Khát-khe riêng đậm cho ông thợ trời ! »

thì lời văn dầu hay, song ý-tưởng có phải là tràn-hu vò cùng không? Ở đời may rủi là thường thi hỏng thi vè, việc chi mà sầu đến như thế? Võ nhân hỏng thi, mà mới nhớ đến cố-quận, mới than kếp hồng nhai thi tầm-thường quá lè!

Có cô dạy học ở nơi xa, đêm thu nhớ nhà mà dễn ngâm rằng :

« Lạnh ngắt đêm thu nơi Lữ-xá,

« Nhớ nhà gặt lụy suốt năm canh ! »

thì vẫn càng sầu nǎo quá thè! Nhớ nhà thi buồn là cũng, chờ canh chí mà khóc! khóc đến suốt năm canh thi cái khóc cũng kỳ thay!

Đó là tại truyền-nhiệm phải cái nọc văn-sầu, văn-cảm, cho nên mới có những văn-thơ ấy.

Ngoại mấy câu tôi trích đó, lại còn có rất nhiều bài của các cô, các bà khác, nào « vịnh nguyệt », nào « hồi chim oanh » nào « vịnh rạp tuồng », đều là những bài phu-phẩm tôi không muốn trích ra, chỉ nói cái đầu bài cũng đủ biết là văn-vô-vị.

Nói tóm lại thi hiện nay nữ-giới đối với văn-tho, chính là lục dương bước vào cái vòng lầm-lỗi của bon-nam-nhi-mười năm về trước, nếu cứ đe mắc vào vòng đó, e rằng đợi cho đến ngày thoát-lì ra được cũng rất khó và rất lâu.

TRINH-DINH RU

### Lại đe sanh ba.

Té ra cái sự đe sanh ba, không phải là việc mới gì, ở ta cũng thường có.

Ngày 14 mai, có người dân-bà 22 tuổi đe ở nhà thương Đức-hòa (Cholon) 3 đứa con trai. Tin ấy Phụ-nữ Tân-Vân đã đăng ròi.

Ngày 4 Juillet mới đây ở làng Long-hựu (Cholon) cũng có người dân-bà, năm nay 38 tuổi, cũng đe sanh ba nữa, mà đều là 3 đứa con trai khỏe mạnh hết.

Vậy là dân-số của ta mỗi ngày một tăng.

Ở các nước văn-minh, nhà nào có nhiều con, thi chánh-phủ và các hội từ-thiện đều có cháu-cấp cho tiền-bạc, hoặc là có thường. Còn ai đe sanh đe sanh ba cũng vậy. Ở đây thi chì là cái thời-sự tàn-văn thường-thoi, không ai khuyến-kích cho sự sanh-dục hết. Cái nghĩa khai-hoa ở đâu? Cái nghĩa nhơn-quần-bác-ai ở đâu?

### Một dứa nhỏ mới sanh, chí có 870 grammes

Dứa nhỏ mới sanh, thường thường cân được từ 2 kilos 500 cho tới 3 kilos, là sức nặng trung-bình, mới đe nuôi dặng.

Bà Thurstay, ở Toromo, mới rời sanh ra một dứa con gái, chỉ cân được có 870 grammes, nghĩa là chưa được một kilo. Quan thầy thuốc phải đe dứa nhỏ ấy vào trong một thử lồng ấp (*couveuse artificielle*) làm như ga ấp trung-và; trong lồng ấp ấy có sức ấm áp độ 25 degrés, rồi hai giờ thi người ta lại lấy ống nhỏ giọt cho nó ăn một thử sữa riêng. Thầy thuốc nói rằng làm ít lâu như vậy có thể cứu dứa nhỏ ấy được, và khiến cho nó cũng mạnh khỏe như các dứa nhỏ khác.

## Nếu vậy thì nước mình sẽ có mày ông Nobel

Khi tập báo này thuật cái luges-sù của ông Nobel, là người đã lập nên mầy phần thưởng bằng năm trong thế giới, dặng khuyễn-khích nhơn tài đem học-văn và sự phát-minh của mình ra tò-diêm cho nhơn-loại, thì chúng tôi có nói rằng: « Nước mình biết bao nhiêu nhà triệu-phù, mong sao cho các ông ấy noi theo gương kia mà lập ra mầy giải-thưởng, để khuyễn-khích nhơn tài, thi bay cho tiền đồ quốc-gia biết mầy »

Chắc hẳn có nhiều anh em chị em, chúng ta đều ước như vậy. Chúng ta không có cuốn sách ước của tiên cho, như chuyên cõi-lịch, mà cầu được ước thấy. Song lòng ước vọng của chúng ta đến chi thành, thì có lẽ cũng cảm ứng được những người, làm cho họ nảy ra cái khỉ hào-hùng, sanh ra tấm lòng bác-ái chăng!

Mới đây chúng tôi nghe nói có hai nhà hảo-phù — một vị ở Socstrang và một vị ở Goc-dong — sẽ xuất ra mồi vị 50.000 \$ gởi vinh-viễn vào trong một nhà ngân-bàng, dặng lãi số lời 8%, mỗi năm ra lập giải-thưởng. Vì số tiền nào gởi hoài không lấy ra, thi nhà ngân-bàng phải tính lời như thế.

Vậy hai số bạc ấy, mỗi năm sẽ sanh lời ra dặng 8000 \$. Hai ông Nobel ở ta, lấy số tiền ấy chia ra làm hai giải thưởng bằng năm.

1.— Một giải thưởng 4000 \$ giao cho hội thê-tháo Annam để thưởng cho những tay võ-dịch trong các môn thê-tháo.

2.— Một giải thưởng giao cho hội khuyễn-học để chia hai: một phần thưởng cho ai soạn được cuốn sách nào hay về phuong-dien giáo-duc; một phần thi thưởng cho ai viết được cuốn tiểu-thuyết nào hay về phuong-dien xã-hội.

Hai giải thưởng bằng năm ấy, sẽ lấy tên của hai vị phủ-hảo đã sáng lập tên, cũng như phần thưởng Nobel là tên của nhà kỹ-su đã sáng lập ra vậy.

Nếu cái tin ấy mà thiệt, thi ngay bây giờ chúng tôi đã xin chắp tay cúi đầu, vái lạy hai vị phủ-hảo kia, dặng tò-long bài-phục. Song tiếc thay chỉ mới là nỗi tin đồn mà thôi. Tuy vậy anh em chị em đồng-chí chúng ta cũng cứ việc ao ước, ao ước làm sao cho thành ra sự thật dặng.

Trong khi ta ao ước cho nước mình có mầy ông Nobel thi thưởng cũng nên lán-dương ông Nguyễn-tân-Nghi ở Socstrang đã có lòng cấp học-bông cho học-sanh nghèo & trường-làng Hòa-lú. Nay Phụ-nữ Tân-văn thực-hành việc cấp Học-bông cho học-sanh nghèo qua du-học bên Pháp, thi ông Nghị cũng thực-hành việc cấp Học-bông cho học-sanh ở làng-lên tĩnh-học; cũng đều là thành-tâm và mĩ-ý cũ.

Cứ theo như ban đồng-nghiệp An-Hà báo thi ông Nguyễn-tân-Nghi viết thơ cho một thầy giáo ở trường-làng Hòa-lú và quyết định mầy điều sau này:

1.— Mỗi năm gần lúc bài trường, tôi sẽ tùy theo số học trò mà gởi cho thầy một số bạc (hoặc 50 \$, hoặc 70 \$, hoặc 100 \$, hoặc nhiều hơn) để nhờ thầy tùy tiện mua đồ lót phần thưởng phát cho học trò.

2.— Mỗi năm, gần lúc thi Bourses familiales và thi Tiết-học văn-bằng, xin thầy vui lòng cho tôi rõ tên mầy trò nào nghèo mà có tài đi thi được, để tôi cấp tiền lót phi-

## Phụ-nữ Tân-văn mỗi ngày một chân-chinh thêm.

Theo một lời hứa gần đây, ràng Phụ-nữ Tân-văn linh-bút lời rao di lan-lan, để nhường khoản giây đó cho bài vở, và mỗi ngày có gắng biên tập và mở mang thêm, mong sao không phụ lòng kỳ-vọng của các độc-giả mới nghe. Hôm nay, chúng tôi cũng tiền vác được một đôi phần rồi. Từ ba tháng trước, độc-giả vẫn thấy báo ra chỉ có 31 trang bài, kỳ này trả đi, tăng lên được hai trang bài nữa, đó là cái chứng cứ ràng chúng tôi đã bắt lời rao di rồi. Cái phạm-vi biên tập, từ nay đã mở-mang thêm ra nhiêu vậy.

Tức như kỳ này, bón-báo thêm ra một bón-tiêu-thuyết nữa, là theo lòng ao ước của phản động độc-giả. Bón-tiêu-thuyết « NGƯỜI VỢ HIẾN » này là một bón-tiêu-thuyết rất hay; hay về văn-chương, hay về ý-nghĩa, hay về lối bô-tri và kết cấu; chắc nó sẽ là một món quà tiêu-sáu và bô-ich cho trong qua-dinh lâm. Còn nhiêu khoa nhiêu mục nữa, bón-báo còn dương thô-luận và dig-bị, sẽ cho kẽ tiếp theo sau.

Còn ông bạn thân và là binh-bút của bón-báo là ông Cao-Vân-Chánh, mà bón-báo chủ nhiệm xuất-tư-quỹ ra, cho di sang Âu-châu, vừa là để nghiên-cứu học-văn, vừa là làm phóng-sự cho bón-báo, thi ngày 22 Juillet trước, đã xuống tàu André Lebon sang Pháp rồi. Hôm nay thi ông bạn ấy còn dương ở trên Ân-dô-dương.

Ông Cao là người thanh-niên hiếu-học, chắc hàn-di chuyền-mỹ sẽ có nhiều kiến-vấn và truờng-thuật mới gửi về dặng vào trong tập bón-báo này để công-hiện độc-giả.

Nói tóm-lại, tức-lòng chí-thanh của Phụ-nữ Tân-văn là cùi giúp-ich cho xã-hội đồng-báo, tùy theo bước chun của mình di được tới đâu, là tiến-lên tới đó, chứ không dám tiếc công-tiếc súc-một chút nào. Xin các bạn đồng-chí cũng chiêu cùi-tới chúng tôi một cách như thế.

PHỤ-NỮ TÂN-VĂN

còn chung no.

3.— Cuối mồi năm, tôi cũng xin thầy làm ơn cho tôi biết tên họ 3 trò nào nghèo mà học giỏi hơn hết, để tôi cấp học-bông cho chúng nó ra Socstrang học thêm. Về việc ấy, mỗi tháng tôi sẽ cấp cho một đứa 10 \$ (7 \$ com và 3 \$ hàng-bánh). Nếu trong ba trò ấy có trò nào thi đậu Bourses familiales thi tôi sẽ cấp cho trò ấy mồi tháng 3 \$ hàng-bánh mà thôi, còn 7 \$ kia tôi cất lại đó, đợi khi nào nó thi đậu cấp-bông so-học rồi muốn lên trường trên học nữa thi tôi sẽ cấp thêm tiền cho nó học đến khi thi lấy được cấp-bông trung-học iết-nghiệp mới thôi.

Cái nghĩa-lâm ấy thật là dâng treo gương cao trong nước. Nếu các nhà hảo-phù ta, mà ai cũng tưởng đến những việc công-tâm từ-thiện như thế đối-chút, thi con đường tương-lai rực-rỡ của ta, có thể rát ngắn được ngày giờ lại mà đi tới.

## Những cuộc vận-động của đàn-bà Tàu về đời nhà Thanh và buổi đấu Cách-mạng

(Tiếp theo P. N. T. V. số 13 và hết)

### c) Đàn bà Tàu dũng dược tung-quân

Cái chánh-thể chuyên-chế trên mầy ngàn năm, tro như dù, vững như đồng của nước Trung-Hoa kia, bồng-dung đã nhào úp theo tiếng súng vang-lừng trong buồi chiều ngày mười chín, tháng tám, năm Tuyên-Đổng thứ ba, nhằm vào Dương-lịch năm 1911. Một bọn phụ-nữ bị áp-bách trên mầy ngàn năm cũng liền theo tiếng súng ấy mà giật mình chối dậy. Trong khi hoảng-hốt vùng dậy, mắt còn loáng choáng cháng thấy gì cho rõ-ràng, họ bèn đâm ra mà lật-đật nhảy-nhót. Bởi thế, bao nhiêu những cuộc vận-động về nữ-quyền trong lúc đó, đại-dé đều là bồng-cũ, ấy chẳng qua là những việc thi-nghiệm trong một thời, thiệt chẳng có giá-trị gì khác ở trên lịch-sù.

Sau khi quân Cách-Mạng đã chiếm lấy ba trấn Vũ-Hán thì binh lực thiểu-thổ rất nhiều, nên ngày hôm ba tháng tám lại phải ra yết-thị để mò thêm lính. Khi đó, có Ngô-thục-Khanh nữ-sĩ dâng thơ cho Lê-nguyễn-Hồng-xin đầu-quân biệu-lực. Lê-nghĩ rằng binh lính tình nhũng con trai, nếu lấy đúng một người con gái thì chẳng biệt đai-dè vào chỗ nào, bèi-dịu lời, ngọt-tiếng mà khuyên ngăn Thục-Khanh. Song Thục-Khanh nhứt định không nghe, hể sức biến-bắc rằng chẳng nên phân biệt con trai con gái, rồi lại dẫn-chứng lịch-sù quan-nhơn của Trung-quốc xưa nay mà nói, nói chảy rong-ró, càng nói càng thấy dũng-khi lừng-thêm. Lê-chẳng biết làm sao, bèn khiếu chiêu tập riêng một đội nữ-quân, giao cho Thục-Khanh tự điều-khiển lấy. Bài cáo-văn vừa truyền ra, thi những kè-ứng-mộ có đến vài trăm người. Cùng trong lúc đó, những quân-dội nữ-tử thành-lập cũng nhiều. Hoc-trò của Thu-Cần nữ-sĩ là bài chi em Đoàn-Nhuệ-Chi tò-chức đội-quân nữ-tử Triết-Giang, từng kéo đi giúp đỡ vào trấn đánh Hàng-Châu, và trước khi đó, có kéo đi ném trái-pháo ở cửa dinh quan Tuần-phủ, muôn cướp lấy hai tỉnh Quế, Phuộc, để rứa hận cho thầy. Bọn Tân-Tố-Trinh thi tò-chức đội-quân Nữ-quốc-dân, và các đội Nữ-tử quyết-tử, Nữ-tử Ám-sát, từng có giúp đỡ vào trấn đánh Hán-Khâu, Nam-Kinh. Còn bọn Trâm-Cảnh-Ám thi lại mợ tập Nữ-tử quân-doàn ở Thượng-Hải. Ngoài những đội nữ-quân rất có danh tiếng đó, lại còn có các đội Nữ-tử Bắc-phat, Nữ-tử quân-sự-doàn, Đồng-Minh Nữ-tử v.v. Cứ xem những tuyên-ngoản của bọn họ, thi dùi-thầy bấy giờ đàn-bà Tàu họ hăng-hái đua tranh với bọn đàn-ông là dường nào. Lời tuyên-ngoản của đội Nữ-tử Bắc-phat, xin lược-dịch ra như vầy:

« Bình hung, chiến-nguy, từ xưa đã dặn... Dầu cho các đội quân nữ-tử ngày nay đều lựa chọn kỳ-lưỡng di-nửa, song nếu cứ theo lè thiết-thực về sinh-lý mà nói, thi bì sức lực đàn-bà bao giờ cũng vẫn phải kém thua đàn-ông xa-lâm... Giả như cứ miến-cường tung-sự, thi tôi e khi đến lúc làm-trận, binh-linh đàn-ông chỉ lo mà e che chở cho binh-linh đàn-bà cũng không rồi, còn ngày e giờ đâu mà đánh giặc? »

Nữ-sĩ Trương-Trúc-Quán tuy-nhiên phản-dối việc đàn-bà tò-chức quân-dội, song chính nữ-sĩ vẫn làm hội trưởng cho một hội « Hồng-Tháp-Tự » ở Thượng-Hải. Nguyễn sau trận đánh ở Võ-Hán, các y-viện Thượng-Hải bèn tò-chức một hội « Hồng-Tháp-Tự » và Trương-nữ-sĩ lên làm

hội-trưởng. Bấy giờ hội chủ-thập đỏ ấy gồm có 69 người hội-viên dân-ông và 51 người hội-viên dân-bà. Sau đó bọn các bà Trương-Hiện-Pu, Hà-Huệ-Bồi, Tôn-ái-Nhân, Tô-lê-Thường, Phùng Nguông-Sơn và các cô Hà-vinh-Tây, Biền-Tu-Binh, Giang-Đồng, Anh-chí-Tranh v. v. lại id-chúc một lối « Ních-thập Tự » ở Huong-Cảng để giúp thế-lực cho hội « Hồng-Thập-Tự ». Cái phong-trào ấy so với cái phong-trào id-chúc quân-dội thì vẫn có kết-quả nay-mặn hơn nbiểu.

#### b) Dàn bà Tàu vận-dụng xin tham-chánh.

Chẳng dặng bao lâu, thi các quân-dội nữ-tử bị Chánh-phủ lâm-hội Nam-kinh ra lính giải-tán ; trừ ra những người nào muốn deo duỗi với nghĩa-vụ thì được phép sung-nhập vào đội quân Vệ-sanh để làm chức khán-bộ, và lai cấm các tinh vể sau không được chiêu-tập thêm những binh-linh dân-bà nữa. Các đội quân nữ-tử hồn tan rã chẳng khác nào như một dống tuyêt dưới ánh sáng mặt trời ; song đồng-thời cái phong-trào vận-dụng tham-chánh lại nở lên. Số là trước kia, ngay trong lúc id-chúc các đội quân nữ-tử, cũng đã có nhiều người vẫn đề ý mong mỏi rằng hè nèn Cộng-hòa thành lập rồi, thi sẽ dừng lên mà tranh-danh quyền chánh-trị. Song cũng có nhiều người thi nã dẽ khi quân-dội bị giải-tán chi-lai mới xoay dời phương-hướng và quay về việc vận-dụng tham-chánh. Cho nên như hội « Thanh-châu Nữ-giới tham-chánh đồng minh » nguyên trước kia tức là đội quân « Nữ-tử Bắc-phat » đó; hội « Nữ-tử đồng-minh » nguyên trước kia tức là đội quân « Nữ-tử kinh và luyện-tập » đó ngoài ra, thi có các hội « Nữ-tử tham-chánh đồng-chí » ở Thượng-hải, hội « Nữ-tử hậu viện », hội « Nữ-tử cộng-hòa », hội « Nam-nữ Bình-quyền duy-tri », hội « Nữ-quốc-dân » v. v.

Ngày vien Tham-nghị của chính-phủ Nam-kinh chế-dịnh ước-pháp, thi bọn nữ-sĩ Đường-Quần-Anh, tất cả là hai mươi người có dâng thư yêu-cầu chánh-phủ phải qui-dịnh điều-khoản « Nam-nữ bình-dâng » vào trong ước-pháp. Đại lược nói rằng :

« Mừng nay Thanh-châu qiang-phuc, chuyên chẽ dời ra « công-hòa » , cách-mạng chánh-trị đã làm xong ở trước, « thi cách-mạng xã-hội át sẽ nối theo ở sau. Muốn tránh « bớt thâm-kịch của xã-hội cách-mạng, trước tất phải lo « sao cho xã-hội được bình-dâng ; muốn cho xã-hội được « bình-dâng, trước tất phải lo sao cho nam-nữ được bình- « quyển ; mà muốn cho nam-nữ được bình-quyển, « nếu chẳng trước cho con-gái dân-bà được quyền tham- « chánh, thi quyết-nhiên là không được... Vậy xin phải « chép rõ trong bôn chánh-văn của Hiến-pháp rằng vớ « luận con trai con gái, đều được một loạt bình-dâng, đều « được quyền tuyên-cử và quyền bị tuyên-cử. Hoặc không « cần phải chép rõ, thi xin trong mấy chữ « bôn-quốc « nhơn-dân », phải chỉ ra cho ai nay biết rằng đó là bao- « quát cả vừa con trai và con gái. Lại phải tuyên-bố điều « đó ra trong một bôn công-văn chánh-thức, để làm « chứng-cơ cho sự dân-bà con gái được quyền tham-chánh... »

APOLLINARIS là một thứ nước suối tốt nhất  
để uống khi dùng bùa.

Dầu vây mặc lông, ngày 11 tháng ba, năm đầu Dân-Quốc, khi vien Tham-nghị công-bố bỗn Ước-pháp lâm-thời, trong ấy cũng chẳng thấy có qui-dịnh khoản « nam-nữ bình-quyền ». Thấy vậy, hết thấy các nhà vận-dụng nữ-quyền giàu toát bồ-bối. Qua ngày mươi chín, hội Nữ-tử tham-chánh đồng-minh, là bọn Đường-Quần-Anh bèn dâng thư cho id-thống Tôn-Văn, trách về sự Ước-pháp chưa chịu qui-dịnh điều khoản Nam-nữ bình-dâng, và yêu cầu Tôn lồng-thống một hai phải sửa đổi lại ngay. Ngày mươi chín tháng ba, vien Tham-nghị có nhóm lại dặng thảo luận về việc thông-nghẹn ấy của phu-nữ, và sau khi vien quyết định rồi, thi sẽ giao cho Quốc-hội quyết-nghị trả lại. Bên này, bọn dân-bà nóng-nảy quá, không thể ngồi vây mà chờ, nên bùa đó kéo nhau đến tranh-biện với các nghị-viên vien Tham-nghị một cách dữ-dội phi-thường. Qua đén phiên hội-nghị ngày thứ hai, các chị em lại nhóm họp nhau lại được một số khâ đồng, kéo đến đánh lộn với bọn lính gác, rồi dắt nhau sẩn đại vào trong vien Tham-nghị, dập phá ban náy tất cả cửa sổ pha, lè. Tin ấy dồn ra, khắp cả trong nước đều chấn-động một cách phi-thường, ai nấy cũng cho là một chuyện quái-gò, xưa nay chưa từng có, cho đến các nước ngoài trông vào cũng phải lấy làm ngạc-nhiên. Sau nhò có lồng-thống diều-dinh, hứa rằng sẽ thương-lượng với vien Tham-nghị mà thêm khoản nam-nữ bình-quyền vào trong Ước-pháp, mà cái sóng gió bạo-dụng ấy mới êm lặng lần-lần đi.

Cuộc bạo-dụng ấy xảy ra ngày 20 tháng 3 năm Dân-Quốc nguyên-niên, là một ngày không thể quên được ở trong cái lịch-sử vận-dụng nữ-quyền của chị em trên phương Bắc vây.

Bri-Tuế-Mỹ

#### Còn ai không biết ?

Xứ Nam-kỳ này  
còn ai mà không biết thử

## RƯỢU RHUM MANA

là thứ thượng hào hạng.

Rượu Rhum Mana mới chánh là  
thứ rượu Rhum thiệt tốt nhất.  
Khi mua hãy nài cho phái hiệu

Mana và có dán nhàn trắng.

Độc quyền đại lý:

S<sup>e</sup> Commerciale MAZET d'Indochine  
SAIGON



# VIỆT-NAM PHU-NÜ LIỆT-TRUYỀN

Mẹ ông NGUYỄN-VĨNH

Nguyễn-VĨNH, người đời Lê, ở tỉnh Thanh-hoa, đậu | chử để dì cung-nhân, thi ai nấy đều tiến-cử ba. Bà bèn Bằng-nhân, làm quan đến chức Tham-chánh, người ta nói rằng ấy làm nên như vậy là nhờ có mẹ hiền.

Nhà nghèo khó, bà mẹ ông VĨNH chuyên nghè buôn cảm. Mua cảm về rồi dồn lại, lấy lầm nấu cháo, còn cảm, đem chợ bán.

Ngày kia, bà đương bán cảm ở chợ, chợ đông quá, người mua kê bát lẫn nhau mà đi. Có cô con gái nhà quan mua cảm của bà, bị chen-chúc làm rớt chiếc xuyen vàng trong mùng cảm của bà mà không hay. Về, lục mùng thấy chiếc xuyen, bà biết của cô ấy, bùa sau đem trả lại, cô mãi xuyen đó cảm ơn bà không xiết.

Khi ông VĨNH chưa đậu, nhân di thi, làm bài thuê cho một người học-trò ở huyện Quảng-xương dù bốn trường, hẹn đến treo bảng, hè đậu thi trả năm nén bạc. Đậu rồi, người ấy trả có một nén, rồi bắt, không tin-tức gì nữa. Đến ba bốn tháng, ông VĨNH muốn sang đòi nợ. Bà khuyên rằng : « Con dù làm cho người ta nêu danh, mà bây giờ lại vì món tiền nõi, trả làm cho người ta mang xấu, người trung hận hả nênh như vậy ư ? Thà người ta phụ minh, chờ con chặng nén di đòi làm chi. » Ông VĨNH nghe lời, bèn thôi.

Sự biền-dức của bà đại-dề như những việc ấy.

Nguyễn-VĨNH hối nhò có tiếng là thắn-dồng, mà cũng nhò bà dạy bảo rất ngobiêm, nên sau ông ta mới đỗ-dạt làm quan to.

Bà Lê-sur

Bà Lê-sur, họ Nguyễn, ở làng Kiết-đặc, huyện Chi-linh tỉnh Hải-đường, hối nhò có tu-dung rất đẹp và thông-minh lè thường. Nhơn buỗi trong nước loạn-ly, cha của bà vì lánchez nạn, đem cả gia-quyền di ở đất Cao-bằng. Bấy giờ bà mặc đồ con trai, theo thầy học-lập, nỗi tiếng hay chử.

Hồi đó nhà Mạc cai-trị miền Cao-bằng. Vừa gặp khoa thi Hội bà thi đậu thủ nhứt, còn ông thầy học của bà thứ nhì. Khi vào dự yến, chúa Mạc ngó thấy diện-mạo ông Trạng sao giống dân-bà, hỏi ra, quả là dân-bà thiệt. Chúa Mạc bèn nạp vào hậu-cung.

Sau nhà Mạc mất, bà dấu mình trong hang núi, kể bị bắt ; bà nói với quần-sĩ rằng : « Chúng mày đã bắt được tao, phải đem nộp cho chúa mày, chờ không được vò-lẽ với tao. » Chúa bèn đem bà nộp cho chúa Trịnh.

Bà vào cung chúa Trịnh, rất được yêu-quí. Sau chúa Trịnh ấy mất, bà xuất-gia di tu.

Chúa khác lên nối ngôi, hỏi tìm người dân-bà nào hay

#### Xin hãy nhớ!

## CÁI ÁN “CAO-ĐÀI”

Nước suối CHATELINE nhẹ nhàng  
và tinh khiết

(Rút ở phần chữ nhỏ trong Nam-phong)

Phu-chi: Trong số 10, ô mục này, cũng có những chữ « But ở... Nam-phong » mà ẩn-công quên lồng bỏ đi.

#### Sẽ xuất bản





## VĂN-UYỄN

### Dâ-tràng xe-cát (1)

Mang tên xe-cát dâ bao rồi ?  
Quyết cãi thân này lấp biển khơi,  
Miệng thè dòng-dài cho cứ nói ;  
Trò-dời dồn-dâ mặc dày voi.  
Dâ từng sức mọn bao lân sóng,  
Ấu cũng thân tàn trận móc rơi !  
Sang-hải biết bao lòng khô chuyền ;  
Liều đem gan óc hỏi ông trời !

Melle NGÔ-LỆ-TÂM

### Bên nước bên nhà.

Nồi niêm bứt rút có ai hay.  
Ruột nóng gan sôi dâ bấy chầy !  
Nợ cũ những toan rồi chút sê,  
Ơn xưa chưa biết nói sao đây.  
Dừng chân dừng lại, hai vai nặng.  
Nhớm gót ra di một gánh dày.  
Bên nước, bên nhà chia tách dạ,  
Nồi niêm bứt rút có ai hay ?

L. KH.

### Túy-Kieu

Ngàn xưa bạc mạng kiếp hồng nhan.  
Mông phản dày tài, số dở-dang ;  
Một bước phong trào cam phản bạc,  
Mấy năm lưu lạc tỏ gan vàng.  
Công ơn chín chữ đèn hối sạch,  
Duyên-nợ ba-sanh trã vẹn toàn.  
Mặc giọng ché, khen, tuồng thê-thái,  
Việc mình mình biết, thật là ngoan.

Mme Thúy-VÂN (HUE)

### Rắn minh dừng cờ bạc

Thấy chị em hò hào cờ vò,  
Thẹn cho mình máu dò dầu đen !  
Dâ mang lấy tiếng thuyền quayen,  
Vui chí mà nở ngòi yêu một bè ?  
Hay học thói bỏ lè quên lối ?  
Hay học đòi kẽ dối người ngoa ?  
Hay là quen tánh xa hoa ?

Mà không biết sợ người ta chê cười ! ..  
Mai chí tối mèt với má phấn !  
Sớm đến chiều tay nhàn mòi son !  
Nặng lòng một khối tình con,  
Mơ màng mộng-diệp nước non sá gi !  
Miễn thấy bóng chồng đi khỏi cửa,  
Đến nhà người mà lừa câu tôm,  
Bạc bài láng sáng chiều hôm,  
Nợ mình chồng gánh cho cõm lưng chơi...  
Ai có hỏi việc dời việc nước,  
Rằng : « gái mà lo được hay sao ? »  
Chi bằng đánh má hồng dão,  
Kẻ lòng mày nguyệt lúc nào cũng xinh !  
Chồng cũng muốn cho mình như thế,  
Vợ ta mà đẹp đẽ thua ai ?  
Trông nhau bè miêng ta cười,  
Tôi chỉ mà phai lo dời nhoc công ..

Minh phải biết cần lời cán tiếng,  
Minh phải lo bắt yến bắt anh.  
Sao cho khỏi then ngày xanh,  
Sao cho khỏi nhục thì mình mới vui,  
Tiền cờ bạc mất lời mất vốn  
Tiền phẩn son bao tốn xiết bao !  
Lại thêm tiền góp tiền đâu,  
Mỗi năm linh phỏng biết bao nhiêu tiền.  
Minh dồn lại đem quyên học-bóng.  
Đào tạo ai cho chồng thành tài,

Ngày nay biết ăn năn sửa lỗi,  
Xin có lời thưa với chị em.  
Mong rằng trong ấm ngoài êm !

HOA-TIỀN NỮ.

## Khăn den, Suối dòn

Tôi xin nhắc lại với quý ông quen dùng, đã biết  
kiểu khăn của tôi và danh hiệu tôi đang hay ràng :

Tôi vẫn đương làm những kiểu khăn đặt riêng tùy  
ý ưa thích của mỗi ông ; xin viết thơ nói rõ mày lớp  
và lày ni tôi sẽ làm ý theo gởi lại, cách lanh hóa giao  
ngàn, sở phi tôi chịu.

Búng hạng 1er	Mỗi khăn	3 \$ 50
Nhiều gò hoặc cảm nhung		3 . 00
Phù thường ngoài chợ tôi có		1 . 50

Khăn đặt có mày nhà trứ bản là ông Nguyễn-đức-  
Nhuận Saigon, và tiệm chụp ảnh hiệu Thiện-Tâm 28,  
rue Paierie Canthor.

NGUYỄN-VÂN-BÚP — Propriétaire  
SUỐI DÒN—LAITHIEU

Rượu Cố-nhát BISQUIT DUBOUCHÉ  
là thứ tốt nhất.

(1) Dâ-tràng xe-cát biển Đông, do là câu phương ngôn ta thường  
nói, con Dâ-tràng ở bãi biển lâm hàng, xe-cát nhiều lầm, mây cỏ dì  
Long-hải chơi thường thấy. No xe-cát bằng hột đậu nhỏ, xe tròn-  
trịa khéo làm. Xe-cát ấy là xe tròn, chờ không phải xe-cát là kéo là  
chở. Nếu dùng tiếng « se » như ngoài Bắc thì trung hơn.



## GIA CHÁNH



### Các món ăn

#### Cách nấu bông cá

Bong bông cá thù  
xát miềng chưng hai  
ngón tay, theo hình chữ  
nhựt. Bò vò trong mồ  
mà chiên cho nồi rồi  
ngâm trong nước gạo 20  
phút, mềm thì vớt ra vát  
ráo, lấy chưng hai ba  
muỗng rượu trắng rửa  
qua. Đâm gừng vát lấy  
nước lại ngâm bông cá  
đó 20 phút, thay thiệt  
trắng thì vớt ra. Đổ n้ำ:  
Củ sắn (củ đậu) mảng  
tươi, phủ chúc (táo hù  
ky) đậu hũ-lan, thịt  
3 chỉ, tôm xé dồi, thịt  
cua, giò lụa (là thịt nạc  
dám thiệt nhuyễn) trứng trắng (trứng chiên mỏng),  
rồi xát, cũng xát theo như cách xát bông.



Cách nấu : trước hết đỗ mòi vò chão để cho nòng,  
bò hành và thịt vò xào qua rồi cho cà mày món đồ nâu  
vò, đỗ vò hai muỗn nước mắm, hơn 1 tộ nước dùng  
(lèo) và cho bông vò xào, thay sỏi, ném mắm muối cho  
vừa rồi bắc ra, cho ngọt (rau mùi) lên trên đĩa.

#### Yến xào

Yến bò vò trong nước lạnh ngâm chưng 2, 3 giờ,  
lọc cho sạch hết những cái lông den và trắng rồi  
cho vò nổi luộc qua, hay là hắp cách thủy cũng  
đặng chưng một giờ đem ra.

Đỗ nâu : thịt gà luộc xé cho nhỏ, bột hoàng tinh  
dánh lợn với tròng trắng trứng gà, rồi bò gà xé lên  
trên hắp. Cách nấu : trước hết đỗ mòi vào trong chảo  
cho nóng rồi cho thịt gà và yến vò xào qua, dão cho  
kỳ, cho hơn 1 muỗng nước mắm và hơn 1 tộ nước  
lèo vò dùn sỏi già, rồi đổ chung với lòng trứng,  
và bột. Khi nào ăn sẽ trộn lên chè đều.

NGUYỄN-THỊ Ngọc Anh

Hàu dùng bột BLEDINE JACQUEMAIRE  
mà nuôi trẻ con.

#### Dứt tay chør

Khi mới dứt, phải làm cho máu dâ ra đó ra hết đi,  
dừng để đóng lại. Dứt sơ ở tay thì lấy miệng mà hút ngay  
cũng được, rồi đè vây không bằng bó chỉ cũng lành. Còn  
dứt nhiều thì phải dùng nước sạch rửa cho hết máu rồi  
lấy bông quấn lại. Phải nhớ rằng chør bị thương nếu do  
bắn thi băng bó nó, nó lại sưng lên, cho nên phải giữ cho  
sạch. Nếu sưng lên, đau quá, không thể chịu, thi uống  
một ít nước muối cũng đỡ đau.

Làm cho máu sạch rồi mà nó còn ra máu thi phải cầm máu  
lại. Dùng bột mi, hoặc bột gạo, hoặc sợi thuốc-lá mà rắc  
vào chør miếng dứt cũng cầm máu được. Có thể long cù-lan  
người ta bay dùng nhồi gối, lấy mà rịt cũng chĩ huyêt liền,  
không thi thịt nạc heo hoặc da heo, thái miếng mỏng-  
mỏng rồi lấy mà đắp lên cũng cầm được.

Có khi giữa đường không có thuốc men chi, mà sẵn có  
cò dán thơ, thi lấy nó mà dán bě keo vào chør bị thương,  
cũng cầm được máu và kéo da non.

#### Bị xóc dầm

Bị xóc dầm sâu quá mà lấy nhịp bắt ra không được, thi  
lấy vôi ăn trầu thoa qua chør rồi để đó. Liền di nấu  
cước sỏi đồ vào một cái bình pha-lê, đồ gần đến miệng  
bình, bèn úp chør xóc dầm vào trên miệng bình cho kín,  
dừng cho hơi nước thoát ra, một chặp thi cái dầm tự  
nhiên bắn ra.

#### Phòng lừa

Lấy nang mực (tức là xương con cá mực) tán thành bột  
rồi rât lên chør bị thương, thi liền bớt nhức. Rắc vài lần  
thì lành và lành rồi không có dấu. Phòng nước sỏi cũng  
dùng phép này được.

#### Bị cua kẹp

Trong khi mua cua, các bà các cô hay xách con này  
xách con kia để lựa nó, rủi đứt giây nó kẹp phải tay, đau  
lầm mà có khi đến nguy hiểm chẳng phải chơi. Như nó  
kẹp hoài mà không nhả ra thi biết làm sao bây giờ ?

Phải cho nhỏ, biếu người nào ở bên mình đó quét một  
cây quét hay là lấy một cây củi dương cháy trong bếp mà  
hở nơi con mắt của con cua dương kẹp mình đó thi nó  
nhả ra tức thi.

Rượu La-ve LARUE dâ ngon  
mà lại thiệt mát.

## Bà Curie vừa được trường đại học Glasgow tặng hầm Tân-si

Điện-tin bên Pháp ngày 20 Juin qua báo cho biết tin bà Curie vừa được trường đại-học Glasgow tặng Hầm Tân-si.

Bà Curie Tân-si trường đại-học Glasgow?

Cái đó chẳng là gì.

Một người dân-bà như bà Curie thực dã làm vinh-vang cho cả khoa-hoc nước Pháp. Vì có bà mà khoa-hoc hoàn-cầu bourse được một bước dài trên con đường iến-bộ.

Bà Curie?

Bà cũng như ông Pasteur, Berthelot, là người cả thế-giới phải biết-on.

Lịch-sử bà tức là lịch-sử sự phát minh ra quang-chất (Radium) (1).

Năm 1895, bà kết duyên với một ông thanh-niên Tân-si tên là Pierre Curie, lúc ấy làm giám đốc phòng thí-nghiệm ở trường vật-học và hóa-hoc. Bà vốn có kiến-volley về khoa-hoc từ lúc còn ở nhà trường, nay được kết duyên cùng một nhà bác-vật, tuy trẻ mà đã nổi danh trong khoa-hoc giới, nên sau khi cưới được ít lâu bèn đề đơn xin bộ Học-cho phép ngày ngày được vào phòng thí-nghiệm trong trường mà giúp việc chồng.

Khoa-hoc tuy nhiều điều bí-hiểm, nhưng hai cái óc thông minh quá quyết-ý hợp-lại thì việc gì mà chẳng thành công.

Hai ông bà, ngoài phần-sự bỏ-buje ở trong trường, thường Lai-lưu-tâm nghiên-cứu đến chất-quang.

Trong 10 năm trời, từ 1895 đến 1901, biết bao công-khoa-hoc. Chất-quang nhờ hai ông bà mà phát minh ra được.

Năm 1901, viện Hán-lâm tặng hai ông bà phần thưởng Nobel vì cái công-phát-minh ra quang-chất.

Phát-minh ra quang-chất rồi, ông bà Curie vẫn hết sức tìm-tòi những tinh-chất thông-dụng của chất-quang.

Chợt đến năm 1906, trong cái già-dinh êm ám ấy bỗng diễn ra tần-thẩm-kịch khong ngờ. Ngày 19 avril, ông Curie xong việc ở trường và, trong tri-lúc ấy đang ngủi mây vẩn-dè về hóa-hoc. Đến giữa phố đông, một cái xe ngựa ở xa ầm ầm kéo đến mà ông vẫn không biết. Trong nhảy-mắt nhà bác-vật đã bị đổi ngựa dung-te ngựa trên đường, bốn bánh xe nặng-triều đã đe qua ngựa.

Khiêng-về đến nhà vai giờ sau thì ông chết.

Thế là khoa-hoc nước Pháp và thế-giới vi một cái tai-nạn thường xày-hàng ngày mà mất một viên-kien-tuong.

Bà Curie nên được lòng-buồn, coi khoa-hoc hơn-chồng; nên sau khi ông Curie mất, một mình theo duỗi công-cuộc nghiên-cứu về chất-quang.

Theo gương bà, biết bao nhà bác-sĩ chuyên-tâm về công-cuộc đó. Từ trước đến giờ, lại bao người đã vi chất-quang



LAM-DIỀN  
(Rút ở Hà-Thánh Ngõ-báo)



## CÁC CÔ! CÁC BÀ!

Cha chà! Chừng em của các cô các bà biết nói, thì các cô các bà sẽ dạy bảo thê nào? Sẽ biểu ăn uống thức gì?

Có phải là biểu-chúng nó ăn dùng ròng-ròng một thứ súra đặt NESTLÉ chăng?

Ôi! Con hời con hời!  
.....Uống sữa NESTLÉ

(1) Quang-chất (Radium) là vật-bầu-nhứt, giá-dắt gấp-muôn-vạn-hột-xoán, một li-quang-chất là 1 gramme mà giá-lối-mười-triệu-bạc.



## KHOA VỀ-SANH

### Bệnh thiên-thời, ấu-tà

(Tiếp theo số 11)

**Bệnh thiên-thời ở đâu mà sanh ra?** — Bệnh thiên-thời sanh ra bởi một thứ trùng-dộc, gọi là bacille virgule, tiềm-ra được là nhờ ông Koch người xú-Allemagne. Con trùng-dộc đó ở trong phân của mấy người xông-thiên-thời. Chúng ta đã rõ rằng nhiều người xông-thiên-thời không phải liệt và chết-liền. — Nhiều khi mới xông-dến, còn đi vòi-đi-rá, một hai bửa được, trong khi đó đi tiêu hoặc dưới sông, dưới rạch, hoặc ngoài đồng xung-quanh nhà, hoặc trong thùng-tiêu khi ở chợ. — Còn khi bệnh liệt thì phân cũng đồ ngoái-he, đồ xông-sông cùng trong thùng. — Con trùng-dộc thiên-thời lại ưa nước lầm; ở dưới nước sông lầm mà lại sanh-sản ra nhiều nứa.

**Sự hại của ruồi trong bệnh thiên-thời.** — Trong bụi-dịa, ruồi-làm-hại là vì nó đậu trên phân, như là ở chợ, chun-cảng nó dính đồ-dộc, rồi lại bay dấp trên đồ-ăn của mình, để trùng-dộc lại trong mồi-vật ấy. — Năm nào ruồi-nhiều lại càng-dộc-nhiều. — Bởi vậy phải cho kỹ-lưỡng: đồ-ăn đồ-uống dùng cho ruồi-mòng-dậu-lên. Annam ta có lồng-bàn để dập đồ-ăn-thịt là có ích-lâm. — Cũng phải rằng mà giết ruồi vì nó làm-hại chúng ta, chẳng phải trong bệnh thiên-thời mà thôi, mà lại còn nhiều bệnh-biểm-nghèo nữa. — Sau sẽ nói về ruồi trong một bài riêng.

**Nước-làm-hại trong bệnh thiên-thời.** — Khi đồ-phân-bịnh xung-sông, rạch, cùng & gần ao-cùng-ở ngoài đồng, thì con-trùng-dộc và nước-sanh-sản ra nhiều. Khi uống nhầm nước-dộc đó thì phải xông-dến thiên-thời. Có khi nước ấy rửa đồ-ăn, chén-bát cũng độc như vậy. Có nhiều chỗ cũng bị lấy nước-dộc đó mà-tươi-rau-cải; ăn nhầm-rau-cải ấy, cũng biêt-nghèo-vậy. Bởi nên khi độc-dịa thì cả xóm-cùng-cả-làng bị xông-dến-Ấu-tà. Nước-uống-cùng-nước-dùng-rửa đồ-ăn mà-có-trùng-dộc, chẳng phải mỗi-người dùng-nhầm-dễ-phải-dau; người-ăi-ăn-nhầm-dộc-nhiều-thì-xông-nặng-hơn người-ăn-lít. Người-ăn-lít, người-có-bệnh-trước-rồi-cũng-hay-dau-và-dau-nặng-hơn người-mạnh-giỏi. Vậy khi có người-dau, phần-người-ấy-trước-lúc-dem đồ-phải-khữ-dộc-di-dá. Lấy crésyl (một muỗng-lớn-trong-một-lít-nước) mà-chè-vào-phân-rồi-hay-dỗ; như-không-có-crésyl-lấy-nước-với-trứng-mà-dỗ-vô-trong-phân, lấy solution permanganate de potasse, nước-phàm-hường, thuốc-lua-lợi-lợi-vậy, trước-khi-ăn-cơm.

**Trái-cây.** — Xoài-sông, diều, dưa, rau-sông, vân-vân... mà-dộc-là-vì-bị-ruồi-dâ-bay-lên-trên-phân-rồi-dấp-ở-trên-mồi-trái-dó.

Vậy-trước-khi-ăn-trái-cây-cùng-rau-phải-rửa-bằng-nước-sôi-bay-là-ngâm-trong-một-diêm-nước-với-một-chút-thuốc-tím.

Có-nhiều-trái-cây, như-là xoài-sông, me, diều, bần, ăn-trong-khi-trời-dộc, có-nhiều-người-có-con-trùng-dộc-thiên-thời-trong-bụng, nhưng-có-it-và-nhờ-mạnh-giỏi, nên-không-dau. Sóng-như-mấy-người-dò-mà-ăn-trái-cây-cùng-dồ-khác-bị-trùng-thực, yếu-trong-mình, thì-trùng-dộc-thiên-thời-sẽ-thùa-dip-dau-dó-mà-làm-ra-bình-nói. Bởi-vậy-nên-trong-lúc-có-thiên-thời-dùng-nên-uống-thuốc-xô, ví-thuốc-xô-làm-cho-ta-yếu-mệt.

Vã-lại-muốn-tránh-khỏi-bệnh-thiên-thời-thì-phải:

1. — Dừng-uống-nước-không-lọc-hay-là-không-nấu-cho-sôi. Nước-trà-quen-phà-với-nước-lanh-còn-dóc-vì-có-một-phân-nước-sôi-trong-sâu-bảy-phần-nước-lanh, sự-nóng-không-dò-mà-giết-trùng-dộc. Uống-nước-trà-tau, hay-nước-dầu-rang-tốt-hơn.

2. — Trước-khi-ăn-phải-rửa-tay-rồi-khán-dộc-lại-bằng-rượu-hay-là-permanganate-de-potasse.

3. — Đồ-ăn, đồ-uống-phải-tránh-dùng-cho-ruồi-dầu-dến. Khi-có-ruồi-dầu-nhiều-phải-bỏ-hay-hâm-sôi-lại-đòi-ăn.

4. — Rau-cùng-trái-cây-ăn-lít-và-phải-khữ-dộc, rửa-bằng-nước-sôi-hay-nước-thuốc-tím.

5. — Lành-dùng-ăn-dỗ-chua-chát-cùng-dỗ-kho-tiêu-mà-bị-trùng-thực-mà-dau-luôn. Chẳng-nên-uống-thuốc-tây-trong-lúc-né-dộc.

6. — Khi-có-bệnh-trong-nhà-phải-khai-cho-quan-thầy-hay-phải-khán-dộc-nhà-cữa-cùng-dỗ-dùng-của-người-bệnh-phải-dùng-dỗ-khữ-dộc-trong-nhà-cùng-ngoài-cầu-tiêu.

7. — Cố-thuốc-chích, vaccine anticholérique, chích-một-lần-mà-lành-bệnh-được-sâu-bảy-tháng, chẳng-nên-trốn-tránh-vì-chắc-dau-và-hành-chi-cho-lâm-ma-sơ.

8. — Người-biết-về-sanh-phải-làm-phước-mà-chỉ-biết-dều-dắt-mấy-người-chưa-biết-phải-thương-lấy-người-nghèo-cùng-lí-học-hành-tránh-bệnh-tốt-bon-la-xông-dến-rồi-mời-chạy-thuốc...

Y-KHOA TÂN-SI TRẦN-VĂN-DŨN

### Nhung-hai-da, Ô-hai-Lòng, và-Lưới-Mùng-có-Bóng

Ấy là ba món hàng-mời-lạ, mời-có-lần-thứ-nhứt-ở-Nam-kỳ. Nhưng-hai-da là một thứ nhung-dặt-trieng, thứ-cực-bảo-hạng, lợ-lalm, qui-lalm, các-bà-các-cô-chờ-bỏ-quá!

Lưới-tan-ông-có-bóng là thứ-lưới-dặt-trieng-dè-may-mùng-coi-sang-trọng-lalm, như-là-dùng-may-mùng-dám-cười-thì-càng-lịch-sự.

Ô-hai-lòng-cũng-là-một-thứ-đ-trầu-mời-có-lần-thứ-nhứt, cực-kỳ-huê-my.

Dó-là-3-món-hàng-dặc-biệt-của-hiệu-Nguyễn-Đức-Nhuận-mời-dặt-quà-lần-thứ-nhứt; xin-mời-quí-khách-dến-xem-chơi.

(ở-diatong-Catinat, số-32)



## Rượu Thuốc rất bò là:

**"QUINA GENTIANE"**

Các Bà, Các Cô!

**QUINA GENTIANE** mùi  
nó thơm tho nhẹ nhàng, ai cũng  
ưa uông, mà nhứt là ở xứ nóng  
nực như xứ ta thì nên dùng lắm,  
còn bán ở các tiệm Epicerie và trứ

Tại hàng: **MAZET**

Số 20—28, Rue Paul Blanchy  
SAIGON



Chớ quên Đại-lý hiệu dĩa này là hàng: Société Indochinoise d'Importation 40-44 rue Pellerin Saigon  
và có bán tại mây tiệm bán dĩa.

**Điều hát hay hơn hết! Có giá-trị hơn hết!**  
**ĐỒNG-LẠC-BẢN - NGHĨA-HIỆP-BẢN -**  
**PHƯỚC-TƯỜNG-TÂN-THỊNH-VĂN-HÍ-BẢN,**  
**CA NGỘI ĐỨC BÃ VÀ B.C.G.-TUNG KINH CẦU AN,**  
**CẢI-LƯƠNG CAO-MÊN.**

**ODEON**

Bán sỉ  
và bán lẻ  
tại hàng:

**INDOCHINE FILMS & CINÉMAS**  
106 Bd Charner. Saigon.



Qui bà qui cõi muôn cho mây đứa con cưng của  
mình dặng vui vẻ cười giờ luôn luôn, thì hãy mua  
mây hát và vía BEKA hát cho mây trẻ nó nghe, thi  
tất nhiên nó vui chơi mạnh khoẻ luôn luôn.. Đó là  
cưng nèn.

## Gần đây trong nước có những việc gi

Gần đây, các báo Tây Nam có dặng tin rằng ông Nguyễn-Thái-Học là lãnh-tụ Việt-nam Quốc-dân-dảng, bị Hội-dồng Đề-binh xử-vắng mặt 20 năm tù, thi đã bị bắt ở tỉnh Kiến-an. Nguyễn là ngày 7 Juillet vào hồi chạng vạng, có một người thiếu-niên bận Âu-phục tay xách valise, đi con đường từ Đà-sơn mà về Haiphong. Khi đi qua địa phận làng Phương-lung, lính tuần ra cản lại hỏi giấy thân và cẩn cước; người kia nhứt định không đưa, sau lính tuần bắt giải lên phủ Kiến-thụy, thi té ra người ấy là ông Nguyễn Thái-Học.

Song tin ấy không đúng. Cứ theo như bạn đồng-nghiệp Hồi-thanh Ngo-bao đã phỏng-vấn chắc chắn, thi người bị bắt ấy không phải là ông Nguyễn Thái-Học. Bùa đó, phu tuồn làng Phương-lung hỏi giấy người khách qua đường kia làm sao đó mà hai bên xung đột, rồi mới có cái tin đồn rằng làng đã bắt được Nguyễn Thái-Học giải nạp quan, chờ không phải là tin thiệt.

Sở Mật-thám ở đây hình như giỏi và chăm-chí-lâm...

Thiệt vậy, thử ba tuần trước; sở Mật-thám lại bắt được một đám định rải truyền-đơn nữa.

Sau khi tòa Phúc-án đã y cái án xữ ông Nguyễn An-Ninh ba năm tù, thi mấy anh em người Bắc ở đường hẻm Lacaze trong Cholon định rải truyền-đơn để phản-đối cái án ấy. Sở Mật-thám bay tin liền đi khám xét tức thi, và bắt được sáu người định rải truyền-đơn ấy.

Đào-Xuân-Mai là người bị tình-nghi trong vụ ám-sát & đường Barbier ngày nọ, nâm trong khám lớn có lù tới mười tháng nay mà chưa thấy tòa xét hỏi gì tới, thi mấy bùa trước nhìn dối không ăn uống gì hết.

Cứ theo như tin các báo Tây ở đây, thi quan Bồi-thám hết sức dù dỗ tra hỏi, mà Đào Xuân-Mai không nói gì cả, chỉ một mực nói rằng mình không có dính dấp tới việc đó.

Sau khi vụ Việt-nam Quốc-dân-dảng đã xữ xong, Hội-dồng Đề-binh đã giải-tán, thi dư-luận bão-ta, không bình-phẩm gì được, sự ấy đã đánh rỗi. Chỉ còn có báo Tây. Nhưng báo Tây ở đây không thấy nói gì rộng rãi lắm, bắt quá họ chỉ tán-tụng Hội-dồng Đề-binh năm ba câu mà thôi.

Còn dư-luận các báo Tây ở ngoài Bắc, thi bên khen bên chê cũng phân-minh lắm.

Báo Avenir du Tonkin thi nói: « Bọn thương-lưu Việt-nam đã nghiên-cứu nền văn-minh của ta, thi không khi nào bỏ ta mà đi theo những kẽ chẽ có mục-dịch là phâ-boại nền văn-minh ấy. Họ còn nên biêt-tắc với ta

\* Những đám tiệc lớn thi đều dùng rượu  
sâm-banh « MARQUIS DE BERGEY »

nữa. Bởi vậy ta có cái phan-sự phải nén thân-cận với bọn thương-lưu Việt-nam, để cho họ tin cậy mình và bộ biêu rằng quyền-lợi của ta với của họ phải di song song với nhau. Bên nào cũng đem chút thành-tâm ra, thi việc đề-bè liên-lạc với nhau không khó gì. »

Hai tay đánh banh vợt đại-lái của ta là Chim và Giao-bùa trước còn lúc khai với nhau là người này hơn người kia, cho nên ngày thứ bảy 20 Juillet mới rồi, hai bên đã thử tài với nhau những 5 sets, để định cao thấp. Bùa đó Chim đã thắng Giao-vây dù chứng tỏ rằng trong ngõe nua vợt, Giao-chuahơn thầy-học của mình là Chim được.

Sáng 22 Juillet, cả hai người đều đi qua Singapour để tranh chức vô-dịch ở Viễn-dông. Mong sao hai chàng lấy được chức vô-dịch ấy cho nước Việt-nam mình, thi cũng vè vang lẫm dãy.

Nước ta còn có nhiều đất cát thuộc về quyền sở-hữu của ta, vây mà người khác chiếm mất, mà ta không biết. Thiệt vậy, di ra ngoài vịnh biển Bắc-kỳ thấy có một dãy cù-lao, ai cũng cho là những đống đá, không có nghĩa lý gì hết. Nhưng thử hỏi người Nhựt-bản coi. Họ mới kiểm được những mỏ diêm-sanh ở đó, họ đào lén, mà chẳng nạp thuế mà cho ai hể.

Những cù-lao đó gọi tên bảy giờ là quần-Jảo Paracels, chính là đất của ta, từ đời Gia-long, Minh-mạng đã nhận quyền sở-hữu về quần-dảo ấy là thuộc về bản đồ nước Nam. Vây mà ngày nay sao lại để cho mấy anh Nhựt-bản làm chủ chồ đó. Ông Cucherouset, chủ báo *Eveil Economique* ở Hanoi, mới xướng-khởi cái vẫn-de ấy ra, và yêu-cầu chánh-phủ phải nhận quyền sở-hữu về quần-dảo ấy mới được, vì là đất của nước Nam, mà khi ta nhận bảo-hộ cho nước Nam, thi nhận trách-nhiệm bảo-toàn lãnh-thổ cho họ nữa. Phương chí chồ ấy cũng có nguồn lợi to, vây ta phải lấy vè cho người Pháp và người Việt-nam hưởng, chờ tội gì lại để không cho mấy anh Nhựt.

Hồi trước, ông Monguillot làm Toàn-quyền, dã có người đem việc ấy nói với ông, nhưng ông chau-mày lại mà nói rằng: « Cái đó không quan-hệ gì. » Bây giờ hãy chờ coi ông Pasquier định ra sao?

**“NGƯỜI VỢ HIỀN”**

**Kỳ này ra đời**

**xin quý độc-giả chú ý!**



Bạn Thanh-Nhàn,

Thơ này, tôi nói sơ những tình-canh khò sô của người nông-phu ở nhà quê cho bạn nghe, đó là việc mắt tôi đã thấy, tai tôi đã nghe. Song còn lắm điều, người ta cũng cứ để dành mà trong vào cỗ ba chủ nhà quê ở trong đồng-bát, thành ra Tao-hóa sanh ra hạng dân nhà quê là để cho người ta lợi dụng, họ coi ba chủ nhà quê cũng như con bò dã mang vào xe, họ muốn chắt gi lèn lưng thi chắt, chừng nào kéo hết nó, đờ ra bộ mới thôi.

Ngày kia tôi có việc đi qua làng nô với một người bạn, ruồi xe hư phải dò lai ở đó mấy giờ mà chưa xe. Nhơn cái ruồi đó, mà được xem một vở tuồng như thế này, ấy là thứ tuồng phô-thông ở trong làng thường diễn luân, tiện đây tôi diễn lại cho bạn rõ.

Trong xóm ấy rải rác chung 50 cái nhà, phao nhiêu là nhà của dân cùng dinh hạ bộ. Bấy giờ vào lúc 6 giờ tối. Xe dò trước cái nhà việc hằng lá xiêu xiêu, trong nhà việc có 1 cái bàn bằng cây dầu, và 1 cái ghế mây xệu xao, 1 ngọn đèn leo lét. Trên ghế có một anh Hương-luân, đầu bời tó: bit khăn xéo, bộ lịc' gật gù ngắt-ngưởng cùng cái ly cái nhạo ở trên bàn, miệng thì ông ống lên!...

— Trùm ! Biểu mặt.

— Dì chủ Hương kêu chi ?

— Mày đánh mò diêm mục cho tao.

— Thưa chảng có việc chi mà diêm-mục.

— Ày, lát nữa mày biết mà, mày hiểu đánh mò diêm mục hòn mây ? Né đánh 3 hồi lại 3 dùi đánh cho nhặt nó, nghe !

Chú Hương giùi lời, mồ trộp trộp rền tai như nhái kêu. Hồi nay kể hồi khác giày lâu mà dân chưa tới, chú Hương tuần coi bộ nóng nảy :

— Trùm : mày đánh mò nữa coi mày, sao mà lui dân nó lồi thòi quá, gần 7 giờ rồi. Tao muốn làm việc cho rồi, vì nhà anh Hương-ấp ánh mời tao 7 giờ rưỡi lại nhậu với anh, anh có đám giỗ, bữa nay tiễn-thường. Trùm lát nữa đi voi tao chơi mày.

— Dạ.

Cấp này mồ khua càng dữ. Dân làng kẻ cây, roi, người gầu, duốc, lắp nắp đến nơi, bấy giờ anh Hương càng lên giọng ợc.

— Vì cờ nào ? mà chúng báv trè nái quá, thiệt chúng báv dè người hết súc, cờ : thẳng tư Mộc, năm Dần, sáu Canh, sao không trää, chạy nò ?

— Cờ mờ! tên dân ra thưa!

— Dạ ba người đó 10 cây tói thưa giùm vì họ mắc giò lúa sợ bỏ đi ăn trộm gánh hết, nếu làng dạy việc gì cho họ biết, họ cũng vưng hết.

— Được đâu ! mày thẳng đó dè người nhiều lần. Tao phải còng đầu nó mà giải đến thầy Chánh một lần nó mới

tồn, hoặc tao hoành luội nó một cắp cho luội nó biết danh. Này ! mày anh nà ! !... Tôi đọc trát cho mà nghe.

T. V. le 1<sup>er</sup> Mars 1929

Trát cho làng... tuần cũ, xét vì lúc nay khò-khan bay sanh việc đạo tặc, nên ta xin lệnh quan trên, làng được phép bắt dân tuần, việc tuần phòng làng sắp đặt cho nghiêm nhặt, rồi phúc bẩm cho ta rõ, vì ý ta muốn giữ sự bình an chung cho nhơn dân, nếu làng bỏ qua có lỗi.

Nay trát

Cai Tòng...

Anh Hương luân đọc trát rồi lại nói rằng : — Ngày mày anh cũng biết lệ ở trong làng rồi. Thầy và Hương chức có dặn riêng như vậy : À, thẳng Phô-ly, mày cũng là Hương-chức cựu, thời tao định cho mày làm thủ phiên, mồi đêm mày làm dầu, quyền hành nơi mày da ! mày bắt 10 tên dân tuần đi với mày, chia một phiên là 10 đêm, hè mảng rồi bắt lối khác, nè thầy Cai và ông Chủ có dạy mồi đêm đi tuần thì phải tuần chung quanh nhà thầy ít lão là 5 lão, rồi lại nhà ông chủ là cha vợ lẽ của thầy, thầy Hội-dồng là em của thầy, kế đó thi Hương-trưởng Hương-chánh và cậu Xã (cũng phải tuần hết, phải tuần cần thận, phận mình là tôi em, nếu ở cho thầy thương được tui mày cũng khó, ngheo Phô-ly !

Mày coi tao đây cũng nhờ thầy thương nên bồng lâm tao lên, mới được như vậy, mày thấy hòn ?

— Dạ khi tuần rồi tôi đem dân về nhà việc mà nghẽ, phải hòn ?

— Được đâu mày, mày không thấy ông chủ ông cắt cái tha-la trước nhà ông để cho dân ở đó mà canh luôn sáng đêm mới được chờ !

Lúc ấy có tên dân coi hiền lành lam-lụ ra thưa rằng : — Thưa anh Hương xin anh châm chẽ dùm cho tôi vì lúc nay tôi gặt lúa lở rồi, nếu đi tuần 10 đêm thì bỏ, ăn trộm gánh hết, xin để tôi phiên chót sè đi.

— Chà ! các anh là ông Trời con sao chờ ? phép quan lệ làng, tôi tuân vị sao được. Hè là « Quan pháp bắt vị thần » dùi cha tôi, tôi cũng không vị được, anh cũng biết tánh tôi lầm chờ ?

Lúc ấy có hai người lại khều anh Hương ra hè đưa một tấm giấy con công 3 đồng.

— Không dám nào, vì chúng tôi hận việc nhà quá, xin anh dùng số bạc này về bẩm với thầy, dùng cát cho chúng tôi.

Coi bộ anh Hương bắt hơi đồng, mầu mặt tó ra vui vẻ dể chịu lắm.

— Ở được nếu hai anh biết phải thi ôi linh dùm cho, được trong tay, chờ nói ngang xương như thẳng Sáu-Sành hồi này tôi phát ghét, vì số bạc này không phải tôi đâm dùng một mình tôi đâu.

Bây giờ câu « quan pháp bắt vị thần » đã theo con công mà bay mất rồi.

Cái cuộc diễn mục vừa xong, anh Hương-luân xách hèo đi đám giỗ, còn dân thì rải rác ra về, mặt buồn dàu dàu, tỏ ra dẫu-bất bình, nhưng mà đám giận chờ không đám nói.

Áy đó ! Bạn nghĩ coi, sự luân phòng thi mồi tên dân làng đều có đóng 1 \$ 50 tiền chuộc phần cảnh rồi, mồi lòng si lâm là 500 dân, tiền cảnh 750\$00 mà họ muôn 4,5 người tài nguyên nằm ngũ ở nhà việc mồi tháng chừng 5\$00 một người, hoặc cho dày lò họ đến ngũ, họ lanh tiền rồi lại mượn cờ bắt dân tuần, làm cho dân bỏ ruộng nương nhà cửa của người ta, họ lại mượn tiếng giữ sự bình an chung trong làng, kỳ thiệt là họ mượn cờ mà bắt dân làm clô giữ nhà cho họ ! chờ dân nó nghèo nó có gì mà sợ trộm cướp, sự luân như vậy, kẽ cờ-lhế có nhờ được gì ? Đó là cách của họ bày ra để kiếm tiền, vừa khéo lèo vừa khốc hại, người ta nói : « dân như khúc gỗ tròn », thật có sai đâu ?

Tuổi, thơ này đã dài lắn rồi, lúc nào buồn sè nói liếp bạn nghe, chờ tôi không chịu theo lệ ban buộc tôi mỗi tuần phải viết một bài thơ đâu, vì viết nhiều như vậy, ở nhà quê có chuyện đâu mà nói cho dù.

Lê-thị Huỳnh-Lan

Mua Phụ-nữ Tân-văn, đọc đã có ích, lại còn làm được một việc ích hơn nữa, là lập được Học-bổng cho các học-sinh nghèo.

## Sứa-tri, Diêm-trang, Săn-sóc

### GIÁ TÍNH NHẸ

Các thứ thuốc dối, phàn, crèmes, nước thơm. Chỉ cho những cách giữ-gìn. Qui-vị hànèn nhà :



Là Viện  
Mỹ-nhon  
ở Paris

Chi-nginh ở Saigon 40, Chasseloup-Lau bat. Giấy thép nói : 755. Ai viết thơ hối bón-viện sè gửi cho quyền sách nhỏ nói về sự đẹp.

## Các cô làm báo ở bên Hué-ky

Cô gái bên Hué-ky ngày nay, đã có nhiều người ra làm báo. Mà có nhỏ trè tuổi và có nhan-sắc, thì lại càng được việc ; tin tức gì bí-mật ở đâu, các cô cũng moi ra được ; có nhiều chuyện người ta muốn dấu, mấy nhà làm báo dàn ông đến do là han hối, không bao giờ người ta hé răng, vậy mà lời phiên các cô đến, thì ai có chuyện gì dấu kín, cũng đem phun ra hết.

Vì vậy bên Hué-ky ngày nay, họ hay dùng các cô con gái mỹ-miều nhan-sắc, làm vai phỏng-sự.

Hiện nay có một cô phỏng-sự cho một tờ báo kia ở kinh-thành Hoa-thạnh-dốn, ai cũng nghe danh và phục tài hết tuỷ. Cô đã hai mươi tám tuổi rồi, mà coi còn xuân-xanh như người mười tám.

Bữa kia, bên Hồng-mao có phái một bọn chuyên-môn qua xứ Canada xem xét về chuyện gì đó, rồi làm một tờ trình rất là bí mật. Một nhà ngân-hàng bên Hồng-mao nhờ một ông chủ báo bên Hué-ky dò xét giùm coi tờ trình bí-mật ấy nói những gì, có phải bao tốn bao nhiêu tiền cũng chịu. Ông chủ báo mà nhà ngân-hàng nhờ cậy đó, chính là ông chủ của cô phỏng-sự kia. Thoạt tiên, ông còn sai mấy cậu thanh-niên phỏng-sự đi dò la việc đó. Có cậu định bỏ ra một số tiền lớn, dụ nhà chuyên-môn kia, dặng họ cho mình coi tờ trình bí-mật ấy ra sao. Nhưng không ăn thua gì hết. Sau cậu ta tính ăn trộm tờ trình kia, thiếu chút nữa lộ sự, phải chun vào khám. Thành ra cậu nào cũng chịu hết, không dám lảnh việc ấy nữa.

Ông chủ-nhiệm bèn kêu cô phỏng-sự kia lên, trao cho việc dò la ấy.

Khi ấy các nhà chuyên-môn đã xuống tàu trở về Hồng-mao. Cô cũng lập đặt di chuyển tàu ấy. Trước còn lẩn cẩn ngồi ăn cùng bàn, sau rồi chuyện trò thân thiết với một nhà chuyên-môn. Nay lần mai lửa, anh chàng này tuy có coa gái vừa đẹp lại có duyên, cho nên không nghĩ ngòi chi cả, đem hết đầu đuôi công việc ấy thuật lại cho cô nghe.

Cách sau mấy phút đồng-hồ, cô phỏng-sự đánh ngay giấy thép giờ về cho ông chủ mình, thuật hết công việc kia và tờ trình bí-mật ; cuối cùng lại xin chủ tăng lương cho mình. Vậy là một việc bí-mật, nhờ cô dàn bà mà khám-pa ra dạng.

Cô này bây giờ vẫn có tiếng ở Hué-ky. Cô đã từ pi phẳng (cô muôn dọ hò tin tức gì cũng phải ra, nhưng chỉ chịu có một miếng ông nguyên-là) nghĩ-viên là ông Borah, là không bao giờ có lời hối gần được, và không bao hối gì cả ở nói.

## Pohoomull Frères

SÁNG LẬP NĂM 1858

54 — 56 — 58 Rue Catinat — SAIGON

Cửa hàng Bombay bán ròng hàng lụa cực hào hạng. Hàng tốt, giá rẻ, mua bán thiệt thà. Bán sỉ, bán lẻ, hàng gì cũng có.

## TIÊU-THUYẾT

## NGƯỜI VỢ HIỀN

Bản-báo đồng bộ tiêu-thuyết sau này, là vì thay lời văn để đọc, ai cũng có thể hiểu, mà sự-tích và tâm-tinh diễn ra cù-bộ-ich cho thanh-niên nam-nữ. Bức tranh tình-đài, tâm-tuệng gia-dinh về ở trong truyện này, hứa rằng chàng có thật trong nhin-thé sao? Truyền ly-kỳ mà xui được cho người đương mè-hoa ra tinh, kêu ngô trong giac doan-trang cũng dừng phát dậy mà tạo cái gia-dinh yên-vui; yên cho mình, vui cho vợ con, và xa cái tội-lỗi tay-dinh của kẽ-e da-tinh » vậy.

Bản-Báo

I  
Gái ngoan

Đầu nhà nghỉ ngút khói, trên hành lác-dắc sương, thỉnh thoảng, lại đưa qua luồng gió mát. Mấy dáo-hường mới nở hoa, rạng đông, tươi tốt dịu-dàng, dường như chùm-chim mồi son, mà cười chào khách yêu hoa vậy. Ai ném được cái hương-vị ngọt-ngào ấy cũng lấy làm thú-vị như được nghe lời tao-nhả của bạn tri-âm.

Đầu này, chim rủ bạn, gốc nơ, gác túc con. Nhà nồng sầm-sura ra đồng. Ngoài lô dã thấy kẻ gánh, người bưng mau chon đến chợ. Cái quang-cảnh buổi sáng ở chốn thôn quê nhãm cũng có thú vui đặc biệt.

Cô Ba đã thức dậy nãy giờ. Nhẹ-nhang gon-ghè như con chim quyên, làm cái gì dã vira mau lại vira kỵ. Rửa mặt xong, cô nấu cháo, pha trà, đoạn di phát lửa cho gà vịt.

Cô mặc quần lanh den áo bà-ba trắng. Mi tóc chưa gò xù mành trên trán làm cho cái giương mặt nhơn-tử trông lám vẻ yêu. Xem cô đứng giữa dàn gà-vịt bắt tường-tuong ra một vị tiên-nữ nào đương thi-ân, tể-dộ cho đám chúng sanh.

Khi song-dường có thức, có bồn-thân pha nước rửa mặt, dọn cháo lót lòng, rót nước, tèm trầu, dù xếp mùng mền rồi mời sửa-soan dì chờ.

Tánh cô không thích se sua trang điểm, nhưng cô ăn-mặc đơn sơ chừng nào coi lại càng thêm xinh, dáng kinh dáng vi, khiến cho bạn đồng-niên ai cũng phải thất lình yêu đương, không có chút gì ganh gù.

Cô cắt việc cho con dòi:

— Ngày em. Ở nhà em rửa chén, quét nhà giũm chị, nghe em.

Con Lé vì ngũ trưa nên hơi măc cù: — Sao chị không kêu em thức sớm với? Em dậy, công chuyện dã lam hết rồi. Bảo hại, em măc cù gần chết!

Nói rồi ngáp mà cười. Cô Ba cũng cười:

Cô hè-chì! Hấy hồi hôm em thức khuya nên sáng chi đê em ngũ náng cho khỏe, ngũ không đỡ giác, ngày ngát lầm em à! Như em ta thức sớm dã bùa khác chị kêu cho. Thời chí đi. Trưa rồi.

Hai vợ chồng ông Nguyễn-Công-Phát có một trai và một gái là cô Ba, chính tên là Nguyễn-thi Dung; thật tánh tình rất hạp với tên; ông bà yêu cô làm.

Bà ngồi cùng ông uống nước, thấy cô Dung ra khỏi ngõ, chỉ theo mà nói với chồng:

— Tôi thương con gái tôi và cũng dỗ ông. Không cần gì giàu có hơn người, miễn dùn ẩn mà được con hiếu-thảo

thì là vui lòng hả dạ. Mấy bữa rày con Ba tôi nó cực nhứt, ông có thấy không? Gần tối dám cười thẳng Hai, nên nó lo. Bữa nào cũng thức khuya, dậy sớm. Nó dành làm, không cho tôi dự việc gì hết. Nó nói nó chịu cực ít bữa rồi thì có chị Hai của nó về chia công việc với nó chờ gì! Nó lại nói lè: « Mả già rồi, nghĩ cho khoẻ; mả ăn ngon ngũ ngon tôi mừng thì dù rồi; tôi không biết cực.

— Năm nay tôi già lắm sao mình?

Ông vuốt râu cười:

— Già mà còn duyên!

— Ồi thôi đi ông! Đến tuổi này mà còn diệu, không sợ trẻ nghe nó cười. À mà, ý ông tinh sắp đặt dám cười thẳng Hai thè nào, nói cho tôi nghe thử? Tôi lo quá!

Hai ông bà bàn tính. Cô Ba di chờ về, con Lê chạy ra mừng rồi cùng nhau lo việc bếp núc.

Tường trên dời hoa nào đẹp hạng nhứt, ngọc nao quý hạng nhứt, cũng không bằng « có duyên » nhứt là người dàn-bà.

Cô duyên này chẳng phải là mắt bay liếc, miệng bay cười. Cái duyên là cái hương vị ngọt-ngào của tấm lòng vàng, của cái linh hồn cao thượng. Lời nói hữu-duyên, như khúc dờn tiên, non ní thâm trầm, như giọt nước cam-lồ có thể chưa được vit thương đau đớn. Cái duyên không phải là món bất chước ở đâu; nó cốt ở lòng, cũng như mùi thơm tự-ubien của hoa cốt ở nhuy. Bất chước làm đều minh không thật muôn, hoặc minh không có tư cách làm, là sự giũ-dỗi, trông lầm buồn cười.

Cô Ba thốt lời chi cũng chảm rãi cắn-thân, thất thà mà có thanh tao, sướng-sẻ mà có ý vị, khiến cho người cao sang hơn nghe cũng kinh vi, mà kẻ thấp thỏm hơn càng cảm phục. Người như vậy dầu nuôi loài vật ngu-si cũng có thể cảm hóa được.

Con Lê là con nhà dè-liện; theo lèo, lão xược, gian-ngoá, hòn-hảo. Giú nó gấp ai thì ngày nào cũng không khỏi bị rầy la đánh dập. Nhưng từ ngày vào giúp việc nhà cô Ba thì tánh nết nó khác hẳn; biết lẽ nghĩa, siêng-năng, có thể nói rằng nó thương chủ nhỏ nó hơn chị ruột; vì vậy nên nó hay làm chung, dì chung với cô Ba; vắng cô trong giây lát nó cũng buồn.

Lúc lật rau, nó hỏi:

— Nè chị Ba! Nửa vợ-anh Hai về đây, chị thương không?

Thương chờ! Trời khiến vậy da em. Hồi còn người dung thì chẳng nói gì, chờ bây giờ hè nói đến tiếng « chị

Hai » thì lòng chị đã sành mồi cẩm tinh. Vì sao có sự cảm ấy, em có biết không? Thứ phứt, vì chị Hai thương anh Hai và thương cả nhà mình, nên mới ứng về làm dâu; thứ nhì, là chị Hai sẽ là người đồng chia vui chia buồn với mình; nếu khéo cư xử với nhau thì như roột thịt vậy.

— Nghe nói phía bên chị Hai giàu lâm, phải không?

— Giàu. Nhưng em phải hiểu rằng chàng phải tài cái giàu đó mà anh Hai ham, mà mình thương. Dẫu nêu chuộng là sự khôn khéo, bết kinh cha mẹ, biết thờ chồng, biết hòa-thuần với bà con và biết cẩn trọng công nő hanh.

Cũng có nhiều khi vì bèn chồng ô gai gao, em chồng ác-nghiệt mà thành ra người dâu không được trọng hiền. Chị khuyên em hãy noi theo chị mà yêu kính chị Hai, nhứt là lúc chị Hai mới về còn đương bộ ngực, còn đương nhở quê nhà, mình phải khéo cách đổi dải cho người khỏi có điều chi tủ pán.

Ôa! nói chuyện thì nói lặt rau thi lặt, chờ buông đó mà nhìn sao hảu?

Con Lê cười; bụng rò rau đứng dậy.

— Em lặt rồi chờ! Thấy cái miệng chị dè thương quá nên em nhìn quên thời. Thiệt em thấy mà muốn hụt hết bực. Chị như vậy thì lo chi sau này chẳng được chị em phía bên chồng kinh yêu.

— Ồi! đứng nói xám! Có rửa rau xong thì gọt murop, rồi chị nói nữa cho mà nghe.

Cô nói:

.... Cũng thật dò chút, nghe em; mình ở phải thi tự nhiên gặp phái. Nhưng trước hết mình phải rõ phân làm đầu, phải biết tuy gia-phong của người mà ở cho vuông đầu,

tron, như vậy cha mẹ mình khỏi buồn then vì lời dị-nghi, chè bài; sau nữa không ướng cái tình của chồng yêu đương; vày mới khỏi bi khinh rẻ.

Nói đến đó cô Ba nghe phía trong cõi tiếng:

— Chả! Cố dâu đó được qua ha! Co khách tới kia kia, nấu nước, tèm trầu giüm cái!

Nàng biết nè đã nghe và nói bén mình nên mặc-cố; với vang đứng dậy đi vò, bén lên cười mà ngo mè.

II

## Đến ngày đám cưới

Tuy chàng có bày chi rộn rộn lịch-dinh như trong những đám to ở thôn quê, chờ cũng không khởi động dào.

Các bà con dến phu-sự, ai cần món chi, hỏi điều chi thì dà cô Ba Dung và dìa từ gaiIo trước sang sang cả. Hai chị em trổ tài hát thiệp, sắp đặt dâu dò ranh rẽ, kỹ cang. Nét mặt vẫn tươi cười, không linh-quinh, và không sờ chát nào, mọi người đều đẹp ý khen ngợi.

Cô Ba lại còn tò dâu cảm ơn mấy người đến giúp, sảng tai cõi dài diêm tam; trưa thi bánh, trà, trầu trọi, cau dẩy; mới mệt cách dùi ngọt ăn cần không ai từ chối được.

Cô nấu ăn khéo, nhưng vẫn khiêm-nhuường và hỏi người khác, dè học thêm.

Mấy bà già lấy lầm là, hỏi nhau: « Con Ba mặc di học, mởi ra trường, ở nhà với cha mẹ gần năm nay mình tưởng nó nấu cơm không xong, chẳng để bánh mực, nem chao, đồ cù, đồ bát, nó làm khéo quá. Thật là cho! Chi thấy ba cái bánh tay của nó làm không? con khéo hơn của

## Thượng Đẳng Được Phỏng

## SOLIRENE

Ở ngang nhà hát tây

## PHÒNG RIÊNG ĐỂ THỰC NGHỆ THEO CÁCH HÓA HỌC

## THUỐC BẢO CHÈ SẮNG

## TRÙ CÁC VỊ THUỐC – ĐỒ VẬT HÓA HỌC

## LÀNH ĐẶT-DÈ PHÒNG HÓA HỌC

## CÓ BẢN BỦ ĐỒ KHÍ NGHỆ VỀ VIỆC MỎ XÈ

## ĐỒ ĐÈ CHO NHỮNG NGƯỜI CÓ TẬT DÙNG

## SỞ RIÊNG ĐỂ CHẾ THUỐC THEO TỌA QUAN THẤY LÚC

## GẤP RÚT TRONG BUỔI TRƯA VÀ NỮA ĐÊM KHUYA KHOÁT

## Bản thuốc trong Lục-tinh không tinh tiền gởi

## LÀM KIẾN CƠN MẮT THEO CÁCH Y-HÓA

## Bản dù dò dùng trong việc trồng răng

## Đồ nghé vé việc chụp hình – Dầu thơm dù thứ

## Làm Đại-lý cho hàng "KODAK"

## Một thứ CRÈME

Dùng ban ngày, làm cho da mặt được trắng trื่u, mịn-màn và không trôi phun.

## Một thứ CRÈME

Dùng ban đêm, làm cho da mặt sạch sẽ và tươi tắng lại.

Hai thứ CRÈME này dùng chung trong một tuô-sanh có hai ngăn; ấy là cái nguyên chất và cái diệu của thứ:

Khắp nơi đều có bán



Une Crème de Jour qui éclaire et fait tenir la peau  
Une Crème de Nuit qui nettoie et renouvelle l'épiderme

Ces deux produits homologués peuvent être utilisés ensemble.



Crème Siamois

Đại lý độc quyền:

Hàng Liessen BERTHET & C°

Bđ Charner.—SAIGON

thiêm kỹ Bây nứa da. Bánh thícn, bánh men lại càng hon nứa, còn mẩy món đồ tát, ai nấu ? — Nô da ; nó với con Lê làm dầu bếp. Dồ tát đồ tát gi cũng lành hết.

Mà thật vậy. Ai có dè cỏ Ba mà giỏi đến thế. Hồi còn ở trường, học-sanh ta nhọn mẩy ngày nghĩ đến chơi nhà mẩy người cỏ, mẩy người đi, cỏ khi ở nhà chí em bạn... nói rằng di chơi, chờ kỵ thất di học nữ công ; hoặc di chơi mua ăn giüm, hoặc phụ sự nấu nướng, caju làm mẩy việc nhoc-nhân ; mà hể làm rỗi món nào thi nhớ hết, lai biết chế cho dung cho ngon hơn. Nhiều người xáu ruột đầu nghè, nhưng cỏ Ba đoán mà biết, khi về thi-nghiêm thi làm được ngay.

Khéo như yáy mà chẳng hề ăn mòn gi của ai mà ché nên người ta mới làm.

Khi thuyền rước dầu dã về, thi trù ra cỏ Ba với con Lê vẫn lo coi sóc trong nhà, còn mẩy người dân bà, nhứt là mẩy cỏ con to, kê thi nüp sau hè, người thi tinh kẹt vách, lên xem cỏ dầu chū rẽ bước lên. Ai các-cờ lóng lai bén vách thi nghe -thường như mẩy tẩm ván nói chuyện với nhau :

— Bán áo tót quá thấy không ?  
— Vòng vang thiết là nhiều.  
— Kia, trên dầu có dát cái gi in con bướm-bướm ....  
Chứng dom theo kê hở, thấy một hàng mẩy chục con mắt hiếu-ký mở thật lớn.

Y như lời người ta nói, cỏ Thường là cỏ dầu mới vốn con nhá giàu. To xuong, hình vóc không được diu dàng. Đầu nhô cỏ cao, tay chon lợn hơn của dầu-ông ; xem bao nhiêu cũng dù hiếu người không thông minh, không có xão-thú trong nhirsch việc công phu lũ-mì. Không phải cài bàn chun đe di giày nhô-nhé ; không phải cài bàn tay cầm kim gọn-gan ở trên cái khuôn-thêu ; cũng không phải cài bàn tay vuốt-ve chồng trong lúc buồn rầu, mơn tròn con trong mẩy con đau yếu. Nhirsch mà thật da trắng, môi đỏ, tóc huyền ; trông cũng là khâ dẹp.

(Còn nứa)

## Ao Rộng Xanh.

Mới có đặt qua một thứ hàng thiết mởi lạ dể may áo rộng, cho các ông lão, bống trô-lon, màu xanh, thiết dẹp mà giá lại rẻ.

Một áo rộng (5m00) giả có : 12 \$ 50

Cũng vừa mới có : Thủ nî mò-g thiết tó, den và muot nhu phung, bê khô 0m70, 1 áo 3 n30 giả 11 \$ 50.

Cũng vừa mới có : gân một trăm cái Đồng-hồ đồ-kiền đẹp lâm, lớn cỏ, nhỏ cỏ. 6 gong cỏ, 8 gong cỏ, có nhiều kiều lâm bằng cây nu tốt vỏ cứng.

Có bán sī và bán lẻ tại hiệu : Nguyễn-dirc-Nhuận số 42 đường Catinat và ở chợ-củ số 18, 50 Lường Vannier ; Saigon.

## GIÁ RẺ HƠN HẾT

TIỆM

MME VVE

**NGUYỄN-CHI-HOA**

BÁN

Hàng thêu ; Ren bạc  
để di biểu và cho đám cưới

Các thứ nón

Đóng các thứ giày  
Tây - Annam đủ kiều

Chạm mỏ bia đá  
cẩm thạch để mả

Khắc con dấu đồng  
bảng đồng văn, văn...

83, Rue Catinat  
SAIGON  
Telephone N 790

## Hàng mới lạ Dùng trong mùa mưa

Qui-ông qui-bá cản cỏ áo mưa khi di dầu phong ngửa khòi làm đao tót bạn thường của mình, muòn cho thiết nhẹ-nhang và lịch-sự xin mời đèn tiêm TANG-KHÀNH-LONG mà lura, kiều áo rất dẹp, ngoài bảng lụa Hué-kỳ có carreaux màu nước biển và màu xám ưng hông trong lót cao-su.

Dùng qua con mưa rồi cỏ thi' xep lại bô và túi dươc, thiết lá tím-lơ và thanh nhà vò cùng, xin qui-ông qui-bá trước khi di mưa, bày đèn ghê tại bồn-tiệm mà so-sánh với thứ hàng ở các chỗ khác, chắc sao qui-vi cung tra áo mưa hàng là của hiệu TANG-KHÀNH-LONG 84 Boulevard Bonnard SAIGON là đẹp hon hêt.

Nay kính mời  
TANG-KHÀNH-LONG  
84 Boulevard Bonnard  
SAIGON

## TIÊU-THUYẾT

# VÌ NGHĨA VÌ TÌNH

## 12.— Tạo-hóa trô-trêu

(Tiếp theo)

Thằng Qui móc trong lồng đưa cho chú chेत một cắc bạc. Chú thối lại 5 su. Nó lận su vào lồng rồi bê bánh mì ra làm hai và đưa cho chú chेत mà nói rằng : « Chú làm ơn ché cho tôi một chút nước mắm trong bánh mì dặng tôi ăn chơi, chú. » Chú chेत cùn-quắn, song chú cũng ché nước mắm tau-yêu vào hai khúc bánh mì.

Thằng Qui di lại ngồi dựa lưng vào cây cột đèn khi mà ăn. Thằng Hồi ăn hết mì, húp can nước, rồi nó hưng 'ô mà trả. Chú chेत lau tó, lau dùs rồi kề vai gánh gánh mì di, tay nhịp hai miếng cây kèu lắc-cắc-cụp. Thằng Hồi lấy vạt áo lau miệng, rồi day lại thấy thằng Qui dương mò gói giấy lấy thịt mà ăn với bánh mì, thi nó hỏi rằng :

— Thịt đâu mẩy mua mà ăn đó ?



— Khôe.  
— Tao ăn hết ô bánh mì này rồi tao cũng khôe. Mẩy còn dái hòn ?

— Hết dái rồi.  
— Tưởng còn dái thi ăn thêm một miếng bánh mì dây.  
— Không. Tao no nóc rồi. Để cho mẩy ăn.

— Tao mua có tiền su mà ô bánh lớn quá. Trong này bánh mì bán rẻ hơn ngoài Bất-Hô.

— Ăn rồi dây minh di đâu mẩy ?

— Ăn rồi thi ngũ, chờ khuya rồi mà còn di đâu.

— Chò dâu minh ngũ ?

— Mẩy khéo ô dùi hòn ! Phố dây hai bên đó, muốn ngũ cẩn nào lai hổng được.

— Biết bọ cho bay không ?

— Ai biếu mẩy hổi làm chi, mà bọ không cho. Cứ vó ngũ đại thòi mẩy.



— Thịt tao thôp của thằng chेत mì hối nây.

— Mẩy thôp hối nayo ? Sao tao không thấy ?

— Hồi nó mặc lăng-xang lo vót mì, ở dâng nầy tao thinh dêng môt nâm, ăn với bánh mì sướng quá. Nó còn ché nước mắm giüm cho tao nứa, mởi thiết là khôe chò.

— Mẩy hay quá ! Tao không thấy chét nayo hêt.

— Làm hây ăn chơi vây mả, đê nó bán dứ rồi nó dò cũng vây.

— Mẩy luồng dầu nô đại da. Nô bán dứ thi nó ăn, chờ cái gì lại dỗ.

— Thằng chेत làm thịt ngon quá. Nô nấu mì ngon hòn mẩy ?

— Ngon lâm.

— Bây giờ mẩy còn thât ruột nứa thòi ?

— Hết rôi.

— Tao biết lâm ! Hồi nầy tại mẩy dái bụng nén nó làm như vây, chờ có phải đau đầu. Bây giờ mẩy khôe hay chưa ?

— Ngũ đại bọ duồi chò.

— Họ đóng cửa họ ngũ rồi, minh ngũ dâng trước họ có hay dâu mà dnòi. Chứng sàng họ hay bọ duồi, thi minh ngũ rồi, có cẩn ở đó nứa làm gi.

Thằng Hồi gác đầu mà cười. Thằng Qui ăn hết bánh thịt rồi nó đứng dậy nói rằng : « Bây giờ di kiểm nước uống rồi ngũ, nè ». Hai đứa dắt nhau lại góc đường, rủi nước phông-ten lén mà uống và rửa tay rửa mặt. Uống nước rồi chúng nó di lăn theo đường Cây-Mai, thấy có một dãy phố lầu 5 căn đều đóng cửa ngũ hêt, mà căn đầu lại có treo một bức sáo kin-mít. Thằng Qui dò bức sáo chung vò, thấy có một bô ván nhỏ thi miring, nên ngoắc thằng Hồi vò theo. Hai đứa nó leo lên bô ván mà nằm, lòng tai nghe thi trong nhà im-lim, song có tiếng giày đi qua di lại trên lầu. Thằng Hồi nói khôe-nhỏ rằng : « Họ còn thức, mẩy à ». Thằng Qui xó nó một cái mạnh và nói rằng : « Ngủ di. Đứng có nói chò ». Hai đứa nằm nín khe một lát rồi ngũ khò.

Căn nhà này là căn nhà của nàng Cầm-Vân, mẹ đẻ của Thắng Hồi. Trong lúc hai đứa nó vò dò thi Cầm-Vân còn thức ở trên lầu.

Trót 5 năm nay, Cầm-Vân chẳng có giày phúc nào mà quên con được. Tuy nàng ăn ngũ như thường, không lờ sặc thương nhớ con cho người trong nhà biết, song nàng nắm chồm nào hay là ngồi chồm nào, nàng cũng thấy hình dạng của con phết phết trước mắt, nàng cũng nghe tiếng nói của con vang-vang bên tai hoài. Nàng cảm tuyệt chông không cho lời nhà, ấy là muốn cho chồng già công lím con mà trả cho nàng; nàng hay dạo chơi, khi ra Saigon, khi rảo khập mấy đường trong Chợ-lớn, ấy là cố ý đi coi may có gặp con bay không. Nàng trông đợi tìm kiếm con lâu quá rồi mà không được, bởi vậy lần lần rồi nàng thối chí ngã lòng, hối trong gặp con nữa.

Tối bữa nay, khi đồng hồ gõ 9 giờ, cô ba Hải bén con Ngó, là đứa ở, đóng cửa rồi giăng mùng cho cô ngũ, thì Cầm-Vân di lên lầu, nàng cũng tinh ngũ phút cho rồi. Thường bữa hễ đến giờ đó thi nàng ngũ; chẳng hiểu vì sao nào đêm nay nàng nằm lại xốn-xang trong lòng, nên trán-trở hoài ngũ không được. Nàng thương nhớ con hết sức, nhớ lời bàn tai bàn chòn, nhớ lời cái trán cái mặt, nhớ lời tướng di tướng dung, nhớ lời giọng nói giọng cười, nhứt là nàng nhớ trên đầu nó, mà phía sau cái sọ, có một hột son bằng hai ngón tay, còn dựa bên hai cạnh tai lại có hai cái lỗ nhỏ. Nàng nhớ con baó nhiêu thi nàng cũng phiền chồng bấy nhiêu, nàng phiền đến nỗi tóc của nàng nám nay đã ra dài rồi, mà nàng muôn cạo nữa.

Cầm-Vân nhớ con, giận chồng ngũ không được, nàng đi qua di lại trên lầu, nên Thắng Hồi mới nghe tiếng giày đó. Nàng đi cho tới đồng-hồ gõ 12 giờ, nàng khát nước, bèn đi xuống tảng dưới ván đèn khi lên rồi rót nước trà mà

uống. Uống nước rồi, nàng cũng chưa chịu đi ngủ. Nàng ra bộ ghế giữa ngồi chơi. Có cái bình nàng chụp với con hồi năm trước, nàng cho cô ba Hải, đến năm nay cũng còn đẽ trên bàn đó, nàng mới với tay lấy bình mà nhìn. Nàng coi bình mà nàng rưng-rưng nước mắt. Nàng ngồi đó cho đến gần một giờ rồi nàng mới chịu trở lên lầu.

Tạo-hoa khéo trô-trêu! Mẹ thương nhớ con, con quyết tin mẹ. Trót 5 năm trước mẹ con lia nhau. Hôm nay xui khiến cho con vào nhà mẹ rồi, mẹ con cách nhau còn có một cái cửa mà thôi, sao lại không khiến luôn cho mẹ mở cửa bước ra, dặng mẹ con nhìn nhau, cho mẹ bết con său thăm, cho con hét khò iẩm thân? Làm chi cho ra nồng-nỗi xa rồi lại gần, mà gần rồi lại còn xa nữa? Hay là số mạng của mẹ con nàng Cầm-Vân mang đời có khi gần nhau mà không gặp nhau được, nên trời đất mới các cơ làm như vậy chẳng?

Thắng Hồi nằm ngoài cửa, nó không dè mẹ nó vì nó mà cháu mày rơi lụy, nát ruột, bầm gan, ở trong này. Nó nằm ôm chặc thâng Qui mà ngũ hoài. Hai đứa nó ngũ cho đến sáng. Con Ngó thức dậy sớm mở cửa quét nhà, còn cô ba Hải với Cầm-Vân còn ngũ hết. Nó bước ra ngoài thấy Thắng Hồi với thâng Qui nằm ngũ trên ván, nó không hiểu con nhà ai ở đâu mà vò dò, nó mới trở cần chồi thọc hai đứa thức dậy rồi hỏi rằng: « Bay ở đâu, sao dám lén vô đây mà ngũ như vậy hữ? » Ngài đi ra cho mau, không thi lao khêng cho một đứa một cây chồi chết bảy giờ. »

Thâng Qui ngồi dậy, hai tay giục con mắt, còn Thắng Hồi cứ nằm ngũ trên ván vùn vại, rồi uinch tay uinch chun và ngó con Ngó mà hỏi rằng: « Chị nói giọng gì? » Con Ngó nói giáp rằng: « Dùi bấy di, chờ nói giọng gì. » Thâng Qui riu-riu bước ra ngoài đường. Thâng Hồi



Hàng lớn PRINTEMPS tại Paris  
Đại-lý tại Saigon:  
**L. RONDON & C° LTD**  
16, đường Boulevard Charner Saigon  
Có catalogue năm 1929, ai muốn xin, hàng sẽ gửi cho.

## Đù các thứ giày

### Da tốt — Kiểu đẹp — Làm mau — Giá rẻ

Trước tòa Tân-Dao ở chợ cũ Saigon số 101 đường Guynemer là tiệm giày TÂN-MỸ của ông PHẠM-VÂN KÍNH là tiệm giày có tiếng xưa nay. Gần xa ai cũng biết. Có dùi các kiểu giày đàn ông, đàn bà, con nít; da rất tốt, làm rất khéo, giá rất rẻ.

## Đồ cũ ra mới

Bồn-hiệu mới mở tiệm xì-dó vàng bạc vân vân, như đồ phụ tùng xe hơi xe kéo xe máy muôn nia, vàng bạc giá rất rẻ hơn nơi khác, đồ làm nhâm le.

### DỒNG-LỢI

72 Rue Amiral Dupré 72 Saigon  
(tục kêu đường Thủ-đức)

thuồng thảng ngồi dậy, ngáp một cái, gãi đầu hai ba cái, rồi ngó con nị và cười và hỏi rằng:

— Ngũ ngon quá, chị kêu làm lộn-xộn mắt giắc ngũ.

— Cha chả! Mày bắt lỗi lao phải hòn? Muốn ngũ ngon thi về nhà mày mà ngũ chờ.

— Nhà đâu bây giờ mà về?

— Không có nhà, thi ra ngoài chợ.

— Linh bất.

— Bắt thi chịu, chờ nói với ai!

— Ngũ bộ ván này mát quá. Phải mỗi đêm chị cho hai đứa tôi ngũ nhở đây hoài thi sướng lắm.

— Khéo nói hòn! Ai sấm ván đẽ cho bảy ngũ bay sao? Thôi, dừng có nói nhiều chuyện, đi đi dặng cho ta quét ván.

Con Ngó nói dứt lời rồi nằm cánh tay thảng nọ mà xô ra đường. Thắng Hồi đỡ bức sáo chun ra, miệng chửm-chím cười. Nó ra tới đường rồi, day mặt trở vò và ngó chúng lên lầu một cái rồi mới đi theo thâng Qui. \*

## 18.— Phong tràn dạn mặt

Thâng Qui đặc thâng Hồi đi lại phông-len, chen lấn với mấy con xàm gánh nước mà rửa mặt gội đầu, rồi thủng-thâng đi lên phía Chùa-Bà, mặt hờn-hờ, trí không lo chí hết.

Hai đứa nó lẩn lẩn lên tới Chợ-Cá, dừng coi đàn-bà chen với khách-trú, kè mua cá, người mua khô, queo qua hàng rau thay bán bánh-bò, mua mồi đứa một miếng mà ăn ngodem-ngoasm, rồi đi thâng xuồng me sông, thấy ghe-chài ghe-củi đậu dày chật, thi lẩy làm lợ, nên dừng lại ngó hoài. Cách một lát, có tiếng sip-lé thổi hoét-hoét, thâng Hồi vừa nghe thi nói với thâng Qui rằng:

— Ý! Xe-lửa nào thổi tiếng in xe-lửa ngoài Đất-Hồ vậy mày?

— Thị xe-lửa Đất-Hồ vò luôn trong nầy chờ sao.

— Ai nói với mày đó? Tao tưởng không phải đâu, xe khác mà. Xe chờ nào chạy chờ nấy chờ.

— Mày cãi hoài! Xe Gò-váp nó ra Đất-Hồ, xuống Bến Thành, rồi chạy thẳng vò Chợ-lớn, chờ xe nào đâu mà khác.

— Vậy hay sao? Đầu, lại đó coi chơi.

Hai đứa nằm tay nhau di riết lại nhà-ga. Khi hai đứa nó tới, thi xe lửa vừa rứa mà chạy ra Saigon. Thâng Hồi dừng ngó theo và nói rằng: « Mày nói giỏi quá! Phải rồi, xe lửa Đất-Hồ vò tới trong nầy mà. Vậy mà tao không để chờ. Phải mình có tiền di xe này về Đất-Hồ chơi được da, mày hả? » Thâng Qui xụ mặc đáp rằng: « Con về làm gì nữa mày? »

Thâng Qui bước vò nhà-ga rồi lại cái bắn ngồi dựa lưng trong vách tường. Thâng Hồi dừng chơi trước ga một lát, rồi cũng vò ngồi một bên đó. Hồi chúng nó mới lại, thi trong nhà-ga trống trơn, không có một người nào hể, mà lần lẩn một lát cứ vò thêm một vài người, trong 15 phút đồng-hồ thi trong nhà-ga đã đông nức.

(Con nữa)

Thiệt hay và rất hạp ý qui-bà qui-cô, ấy là bốn Tiêu-thuyết

## « Người Vợ Hiền »

mà bồn-báo đã dặng kỹ nầy đây. Từ số nầy sắp đi mỗi kỳ sẽ có 2 tiêu thuyết

Rượu mạnh DE JEAN cò bán khắp nơi

## VUI THÚ TRONG GIA ĐÌNH

\* Cái vui thú trong-bóng nhứt, bén-bí nhứt, là cái vui thú trong gia-dinh. Trong các sự giải-trí, giúp vui trong gia-dinh thi không có vật gì bằng: Máy hát PATHÉ và đĩa hát PATHÉ.

Nghe nhạc hay thi có thể đổi tánh tình con người, và nhạc cũng giòng một thứ tiếng nói riêng mà tình-thân, trí nào chưa tỏ ra đậm.

Lúc trước, nghe máy hát, đĩa hát thi khó ưa thiệt, động thi rè rè, tiếng thi khan-khan ngbet-nghẹt, khì nào cũng giòng động ông già khò-khé trong ông. Chờ như bảy giờ nghệ làm đĩa hát dã tinh-xào-lam. Đĩa chạy hàng kim sác, lạy hơi điện-khi đã khà rồi, mà mới dây hàng Pathé lạy hơi bắn Annam, lại dùng máy Vô-tuyên-diện mà lây thi hết sức tinh-thân, hết sức âm-ái, rõ ràng. Hiện bảy giờ đĩa hát kim-thời nhứt là đĩa hát Pathé Vô-tuyên-diện, trông đồ có con gá.

Dàn-bà khôn thi làm gia-dinh vui-về và nên sám máy hát PATHÉ. Chóng khôn thi làm gia-dinh vui-về và nên sám máy hát PATHÉ. Chóng khôn thi làm gia-dinh vui-về và nên sám máy hát PATHÉ.

Máy hát dù thử, đĩa hát Vô-tuyên-diện bán tại:

## PATHÉ-ORIENT

10, Boulevard Charner. — SAIGON



## PHÂN NHI ĐÓNG

### Chức-Nghiệp

Người con gái không có chức-nghiệp thời trước khi định là ai, đã sáu có một bụng đem cái thân mình lụy vào người, trước hết cái đó là cái xấu.

Sau lục lày chồng, không may gặp người chồng cùng vò nghiệp thời ngày xanh mòn-mòn, lung vòn hèt lán, nhà nát sán rêu, thán rách con dôi. Lúc ấy mới hồn duyên túi phận, trách thân giận đời mà chén nước ái-án dương đầy hóa voi. Thương thay mà nghĩ giận !

Không cứ thế, may gặp người chồng có tài-cán, nhưng tự nịnh không có chức-nghiệp thời cái ăn cái mặc, công no việc kia, nhát-thiết trống vào người chồng cả. Lắm cho người chồng những lo-liệu quanh-quẩn vì vợ con thời đầu cho có tài to chí cao, thi cũng đèn tiêu-hao hèn mat. Vậy thời lụy cho người đàn ông biết bao nhiêu ! Người đàn-ông kia, đã không trống cây vào mình được chút nào thời lồng nề trọng kém di-bao-nhiều-phần. Dẫu có trách người chồng nứa chàng, nên cũng tự minh trách mình trước.

Không cứ thế, may gặp được người chồng tài hơn bụng tôi, lo liệu hèt thay, nề trọng vẹn mười thời ăn tráng mặc tròn, tiêu-dao ngày tháng, kể cũng là duyên phúc trong một đời. Nhưng thử tựngiỏi mà nghĩ mình như thế, chí sinh ra đời để an chơi. Hai tiếng « anchor » không phải là cái hay cho con người ta ; vào đàn bà con gái thời lại rất xùu không thể nói. Đàn bà, con gái, nếu ai biết xùu hò mà muốn lành tiếng an chơi thời phải tự mình có chức-nghiệp : muôn tự mình có chức-nghiệp, phải hiện tử trong lúc con gái.

THỜI-SỐNG : *Tự mình đang được minh là song :*

*Mình lui nhìu vào minh là vắng.*

DÀN TRUYỀN.— Bà Kinh-Khuong chồng là quan Đại-phu nước Lò ; chồng chết, con trai lai làm đến quan Tướng-quốc, bà Kinh-Khuong ở nhà, hết sức về việc n้อม tor. Con di chăn về, xem thấy, nói rằng : « Như nhà con cũng nhà báo mạc nhiều công chuyện về việc Học-bỗng và chấm cuộc thi lớn có thưởng đồng-hồ, tú-sát, máy may đó, cho nên còn để chém cuộc thi của các em lại đó, chờ chàng phải có quên đi đâu.

Nay Học-bỗng đã xong một phần thứ nhì rồi, cuộc thi lớn cũng yên rồi, bây giờ mới mở tời sấp bài cũ trăm cát ngàn của các em gởi lại dự thi. Vậy kỳ lori là số 15 ra ngày 8 Aout tới đây, các em nhớ mua báo coi, thi sẽ thấy kết-quả. Nhớ nghe !!!

JAN-DÀ

### Đưa con cọp, con dê và bò cò qua sông

Bài toán đố kỳ trước, nếu mà các em nghĩ ra, thì nò vui lắm.

Đó chõi chõi được một người và một vật gì nữa mà thôi, vậy làm sao cho con cọp đừng ăn con dê, con dê đừng ăn bò cò ? Thiệt là lõi thõi.

Anh lái buôn kia bây giờ phải làm như vầy.

Trước hết anh ta hãy chõi con dê xuống đò qua sông, mà dê con cọp và bò cò lại bờ bên này, vì thuở đó trời giờ, anh cọp chỉ ăn thịt người hay là thịt thú mà thôi, chõi không khi nào chịu ăn cò. Vậy dê cò ở lại với nó, không hề chí.

Khi qua bờ bên kia rồi, anh ta dê con dê lên bờ, rồi chõi dê không về mà rước bò cò sang. Tới đây không nghĩ hết sức. Nếu dê con dê và bò cò bên này mà chõi thuyền về rước con cọp, thì con dê ở bên này thừa cơ ăn mất bò cò đi còn gì. Bởi vậy khi chõi bò cò sang bờ bên kia rồi, thì anh ta chỉ dê bò cò lại, mà rước con dê xuống đò trở về. Lính như vậy nghĩa là không dê cho vật này ở gần vật kia mà ăn nhau dặng.

Lúc chõi dê trả qua bờ bên này rồi, thì anh ta dê dê ở lại đó, rồi chõi anh cọp qua sông, cho lên bờ bên kia với bò cò. Con cọp mà ở gần bò cò, thì không hại gì hết. Cò là vật vô tri, không khi nào ăn thịt đã đánh, mà cọp cũng chẳng bao giờ ăn cò vậy.

Chuyện này xong rồi, anh ta chèo đò không trở lại, mà chờ con dê qua nữa là hết. Té ra anh dê qua trước hết, mà lại là qua sau hết, thế mới bình yên vô hại ; anh chàng tài buôn ta qua đò được rồi, dắt cát ba mòn đi.

### Về cuộc đò « Rào hổ cá »

Chắc sao lúu nay, các em cũng trông đợi, nói sao đã trót tháng rồi mà chưa thấy chấm cuộc thi rào hổ cá, coi những em nào được trúng và được thưởng.

Sự chậm trễ ấy có lẽ các em cũng hiểu, là vì lúu nay nhà báo mạc nhiều công chuyện về việc Học-bỗng và chấm cuộc thi lớn có thưởng đồng-hồ, tú-sát, máy may đó, cho nên còn để chém cuộc thi của các em lại đó, chờ chàng phải có quên đi đâu.

Nay Học-bỗng đã xong một phần thứ nhì rồi, cuộc thi lớn cũng yên rồi, bây giờ mới mở tời sấp bài cũ trăm cát ngàn của các em gởi lại dự thi. Vậy kỳ lori là số 15 ra ngày 8 Aout tới đây, các em nhớ mua báo coi, thi sẽ thấy kết-quả. Nhớ nghe !!!

### CHUYỆN VUI CHO CON NÍT

#### Thằng ngã gió

(Tiếp theo)

Một buổi chiều kia có giáo Bich ngồi xe hơi với cha mình là ông Huyễn Thám chạy qua đường Catinat. Bỗng đâu chiếc xe điện từ Dakao chạy tới toan đụng nhau, đã nghe trong xe hơi kêu « trời ôi » liên thanh.

Bây giờ nói côn châm, chõi hồi dò hết sức lanh, một chàng thiếu niên vặm vỡ, mặc áo quần Tây, từ trên xe điện nhảy xuống hai tay nắm trụ sắt trên xe kéo lại, thi xe liền dừng !

Cái xe-hơi cũng dâu lại, bánh sau nó vừa khít dâu xe điện ! Ai nấy trong, lấy làm cũ mừng ; kể chi ông Huyễn già rồi ; may phước có giáo, thiếu chúc nữa thì xong đời.

Hết thấy bộ-hành trê i xe-diện đều nhảy xuống, rủ nhau bồng ngược chàng thiếu niên lên, hô rằng : « Ai coi thì coi ! Người làm sao mà sức mạnh như thần ! »

Ông Huyễn cũng xuống xe, nói : « Hú hồn cha con tôi ! Nào cái người cứu chúng tôi ở đâu ? »

Thiền-hà giãu ra, ông huyễn nắm tay chàng thiếu niên mà cảm ơn ba hơi nhập một, rồi hỏi rằng : « Thầy có vợ chưa ?

Chàng thiếu-niên nói : « Thưa ông, tôi ở bên Tây mới về chuyến tàu hôm qua, tôi vừa về Lai-thiên thăm bà nội tôi xuống đây »

Ông Huyễn mời chàng lên xe Chàng từ chối mà rằng : « Nhà tôi gần đây, chờ đường d'Orsay đây, có xa-xuôi chí mà đi xe. »

Ông Huyễn nói : « Nhà tôi cũng ở đó. Mời thầy lên, về luôn nhà tôi chơi. »

Chàng thiếu-niên lên xe. Bấy giờ có giáo nhìn sững lấy chàng quên theo-thuồng chí hết, có cảm động quá, rung rưng nước mắt mà nói rằng : « Thầy ôi, thầy để tôi một lần nữa ! »

Chàng thiếu-niên làm thinh.

Xe đến nơi, đậu lại, ông Huyễn bước xuống, mời chàng

thiếu niên cùng vào nhà thi chàng nói rằng : « Xin đê tôi về nhà tôi trước đã, rồi tôi sẽ qua hồn »

Thì ra chàng thiếu-niên vào cái quán cơm của chủ thằng Bơ.

Liền trong thá gđó, ông Huyễn gả cô giao Bich cho chàng thiếu-niên đê đèn ơn. Bàn cưới rất lớn. Má chàng thiếu-niên này chàng phải ai lạ chính là thằng Bơ hay là thằng Ngã-giò ngày nọ.

Vợ chồng ở với nhau tương đắc lâm. Bấy giờ chàng mồi khai ra đầu đuôi sự mình thế nào, ai nấy nghe đều phục chàng là người có chí.

Té ra cái hôm thằng Bơ hỏi tuổi con Bich đó, rồi nó nghĩ nó túc, sao mình lớn tuổi hơn mà lại yếu-ốm thua đứa con gái kém tuổi mình !

Chiều bữa sau, nó mồi mình đi đến sân banh. Gặp thầy Tâm Diệu là người dà banh có tài, thấy nó coi châm-chí lâm thi lấy làm lạ và hỏi. Nó nói nó muốn học thể-thao cho mạnh người ra. Thầy Tâm thấy chàng ngòi thi dem nó về nuôdi.

Thằng Bơ dã vè với thầy Tâm, nó tập thể-thao cả ngày, khi thầy rảnh thi thầy lại dạy chữ Tây cho nó.

Ở được vài năm, nó kiếm dịp trốn qua Tây ; ở bèn, nó học chữ thêm, và chuyên học các vò-nghệ. Trong mấy năm 1920-1921, ở Paris đồn dậy rằng có một người trai-trè Annam. . . . . . ấy là thằng Bơ đó.

Khi có giáo gả duyên với chàng thiếu-niên, chàng những thòi lóng vì được đèn-dap một người làm ơn cho mình, mà lại thòi lóng vì lấy được mợ tay trắng-si, vì gặp lại một người bạn cũ hồn, còn chưa chôm. Hai người thương nhau đến đền.

Nhưng mà từ đó trở đi trong khi nói chuyện với ai ; có giáo không dùng những tiếng « ngã giò » và « đuổi rui không bay » mà người ta quen dùng nữa vì sợ dụng châm đến chồng mình.

Ngrời ta lại nói rằng cũng vì là i đó mà về sau ở Saigon, các đầu mối đường giao với đường ray xe-diện, mới có dụng những cái bảng đè : « Attention au Tramway ». CHƯƠNG-DÂN.

