

NĂM THỨ NHƯỚC – SỐ 13

GIÁ: 0 \$ 15

25 JUILLET 1924

Phu-núi Tân-van

TUẦN BÁO XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM



*Phản son tô diêm sơn-hà,
Làm cho rõ mặt đàn bà nước Nam.*

TÒA BÁO
(RÉDACTION ET ADMINISTRATION)
N° 42 — Rue Catinat — N° 42
SAIGON

Mayagon due "Mexican"

25 JUILLET 1929

PHU-NỮ TÂN-VĂN

IV

Đại-lý độc-quyền

**HÀNG
BOY-LANDRY**
**Saigon — Haiphong — Hanoi
Thakhek — Shanghai**

NĂM THỨ NHƯỢT. — SỐ 18

XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

PHU NỮ TÂN VĂN
TÒA SOẠN: 42, Đường Catinal. — SAIGON.

CHỦ-NHIỆM
M. NGUYỄN-DŨC-NHƯAN

GIÁ BÁO

Một năm.....	6\$00
Sáu tháng.....	3.00
Ba tháng.....	1.50
Lễ mua báo xin trả tiêu-trace.	

LÒNG NGƯỜI ĐÔI VỚI HỌC-BỘNG

Khi chúng tôi bàn-tính về việc Học-bỗng để cấp cho học-sanh nghèo du-học, thi có người thở dài mà nói rằng: « Lòng người nước minh còn nguội lạnh lâm, không mảy ai hăng-hái với việc công-nghĩa, cho nên đâu có xướng lên mà làm, rồi cũng như Dâ-tràng xe cát mà thôi. » Chúng tôi không tin như vậy, và suy nghĩ trong bụng rằng lòng người nước minh nguội lạnh không hăng-hái, là tại lòng người xướng khởi lên việc gì thường nguội lạnh không hăng-hái... Ấy, chúng tôi chỉ trá lời những câu ấy cho lương-tâm, mà việc Học-bỗng thành.

Thiệt vậy, đừng có nên vội nói là người minh không nhiệt-tâm về việc công-ich, mà những người xướng-khởi lên việc gì gọi là công-ich, bày nên tự xét-lày minh. Tự xét-lày minh coi mình xướng khởi lên việc gì, mà tự mình có thành-tâm, có quyết-doán hay không dã. Bây-lâu nay, biết bao nhiêu ý-kiên hay, công-việc phải, khi dầu xướng lên ôn-ào như mưa tràn sầm dày, mà sau rút lại lạnh ngắt như tro nguội khói tàn, thì xem ra phản-nhiều chì tại người xướng lên không có tâm-thành-tâm, không có chí-quà-quyết, xướng lên hình như chì để làm quảng-cáo hay là mua lây chút danh-nghĩa mà chơi, chờ không có thiệt bụng chí-tâm làm cho kỳ-dược việc. Nào có phải là lòng người không nhiệt-thành-hưởng ứng ở đâu.

Than ôi ! Trong quắc-dân ta, tuy có người chí

**Phương-danh của các nhà hảo-hiệp
đã giúp tiền cho Học-Bỗng**

1. Cô Lê-thị-Vương, nữ-học-sanh ở Tràvinh... cho 10 \$ 00
2. Ông Pierre Đức, mécanicia ở Batré (Bentre) hứa cho mỗi tháng 4 \$ 00
3. Bà Trần-khánh-Tường, vợ của một người làm công-hàng S. T. E. M. F. Phnompenh cho 6 \$ 00
4. Ông Nguyễn-hoàng-Tá, Thor-ký phủ Thống-đốc cho 12 \$ 00.
5. Vô-danh cho 10 \$ 00.
6. Ông Nguyễn-Lực-Trưởc, làng Thành-trị, Soctrang cho 2 \$ 00
7. Cô Lê-thị Huỳnh-Lan ở Tràvinh cho 10 \$ 00.
8. Ông Phan-thanh-Khuyển ở Qui-nhon đã cho hai lần mỗi lần 2 \$ 00 và hứa cứ mỗi tháng cho 2 \$ 00 luon luon
9. Ông Phan-thanh-Cần, em của ông Khuyển cũng cho hai đồng và hứa mỗi tháng cho 2 \$ 00.
10. Ông Nguyễn-thiệu-Trí ở An-lae-lây Soctrang cho 1 \$ 00
11. Ông Nguyễn-tiến-Hàm ở Hanoi cho 5 \$ 00
12. Ông Định ở Bárja cho 1 \$ 00
13. Bà Tôn-Nữ Hoàng-Anh ở đường Richaud, Saigon cho 20 \$ 00 và hứa sẽ cho thêm
14. Ông Nguyễn-vân-Diệm, nhà buôn ở số 9 và số 11 đường Paul Blanchy cho 5 \$ 00.
15. Ông Hồng-vân-Hạnh, ở Tây-ninh, là người đã trúng giải thưởng từ sáu, khi té lẩy phần thưởng cho 50 \$ 00.

ham vé tinh-mang thân-gia, không thiêt chi tới việc nhơn-quán xã-hội, nhưng có biết bao nhiêu người giàu-lòng kiêu-áي, chưa dứt công-tâm, chỉ chờ đợi có việc nào lèu tiếng hò-hảo, là sán-lòng hưởng-ứng, miễn là trong viêc-dó phải có thành-tâm và că-quyết mới được. Đã bao phen, có việc kêu-lèu một tiếng, là quắc-dân lèu-tòng ứng-lien, mà rỗi việc ấy cũn dấu-làm thịnh-hay là ngành mạt-dì-mật!... Bởi vậy ngày nay muôn xướng-lèu việc gi cung-thê, lòng-sót-sáng không thiệu gi ở trong dân-gian, chỉ cốt sao sự thành-tâm phải tỏa ở mỗi việc mà thôi.

Anh em chị em đồng chí chúng-tôi, sẽ dì-hò-hảo việc

Học-bỗng mà că-quyết ràng-thanh-công, là chúng-tôi bày-tỏ cái thành-tâm của chúng-tôi ra trước.

Chúng-tôi đem cơ-quan này ra để xướng-lập Học-bỗng, dà là có tài-lòng thành-tâm, lại truất-sò-thâu nhập-ra 15%, lại là một tài-lòng thành-nữa. Chúng-tôi không tiếc-tư-lợi, đem hết-nhiệt-tâm, là cốt để bày-tỏ ràng chúng-tôi có lòng thành-có-chi-quyết, hò-hảo-cô-dộng cho anh em chị em trong nước doái-tưởng-dèn bón-hoc-sanh nghèo, cho họ có lương-an có-tiền-học, tức là đường-dục nhơn-tài cho nước-nhà sau này sẽ có ngày dùng-tới. Bọn-hoc-sanh nghèo chánh-thị là những mầm-non giòng-lót, nêu-như chúng ta có-muôn cho cái-hoa-viên của tổ-quốc ta mai-sau có bông-lạ-trái-ngon, thì những mầm-giòng ấy ngay-bây giờ chúng ta đều phái ra công-vụn-trông-bón-tươi.

Cái ý-khiên lập ra Học-bỗng cho học-sanh nghèo, vẫn không phải là cái ý-khiên tự chúng tôi sáng khôi ra, mà nó là cái ý-khiên chung của hét thày mọi người biết thương dời yêu nước, ở khắp cả mọi nơi lục-thủy, thanh san, hương-thôn, thành thị. Ai cũng chưa chàt cái ý-khiên ấy ở trong lòng, nhưng bây lâu nò chī ngâm ngâm ở trong hy-vọng của mỗi người, mà chưa có kêt-tự-lại; như là lá cây rụng, đám cát rời, chưa chong chàt được lên thành cón thành dòng vậy.

Chúng tôi đứng lên hô hào, mà trước hét tò ra là chúng tôi thành-tâm, ày tức là thừa hành cái ý-khiên chung, và kêt-tự-lại nhiệt thành chung lại đó.

Bởi vậy, mà việc ày xướng lên, là anh em chí-em đồng chí trong nước hét sức hưởng-ứng và tán thành, nào là mua báo, nào là cho tiền, nào là bày cho những ý-khiên hay, nào là ban cho lời khuyên-khích mạnh, nhờ thè mà chí-có hai tháng thi cái Học-bỗng thứ nhứt đã thành. Lày cái thời-gian ày mà thu được cái kêt-quả đó rồi, cho nên chúng tôi càng tin chắc rằng lòng người dời với mọi việc ích-chung cho nhơn-quân xã-hội, thật là sôt-sáng, chờ không phải là nguội-lạnh gì, theo như luận-diệu của phái bi-quan dã nói trên đó.

Chúng tôi xin cảm ơn các vị đã mua báo, xin cảm ơn các vị đã cho tiền, đều là những nhà có hảo-hiệp nhiệt-tâm lập nên Học-bỗng cũ. Sô tiền tuy không có bao nhiêu, nhưng mà tâm-lòng thật là tâm-lòng vô-giá. Nếu lòng người cứ như thè mà tiền-lên, thì những việc và trời-lập-biển có lẽ cũng làm xong, hưởng chí Học-bỗng, bao nhiêu mà không có. Chúng tôi tin chắc rằng các vị nhiệt-tâm-hảo-hiệp dã cho tiền và mua báo ngày nay, để lập Học-bỗng, sẽ nhận việc cõi-dòng cho Học-bỗng là phận sự minh, làm sao cho có nhiều người cũng noi theo nhiệt-tâm vào hảo-hiệp của minh như thè. Mong sao cho cái bảng án-nhân ở phía sau không có bao giờ dâng hết, và sô người cho tiền như ở trên đây không bao giờ cùng; ai này đều hăng-hái lên mà giúp, tranh đua nhau mà làm, thi trong anh em học-sanh nghèo, lành Học-bỗng xuất-dương được kêt-tiếp nhau, cho thành một bọn nhơn-tài thiêt-dòng: cái hy-vọng to-tít của quđe-gia chung tộc ta mai sau, không biết đâu mà hạn-lượng trước được.

Còn đối với anh em muôn ra lãnh Học-bỗng, chúng tôi cũng muôn nói một lời.

Sô tiền kia, là kêt-quả chung của lòng nhiệt thành cả quốc-dân, anh em có chí muôn học-tập cho đạt-dức thành-tài, thi cứ ra lãnh lây mà đi. Đừng tưởng rằng lãnh Học-bỗng đó là của Phụ-nữ lập ra mà ngại-ngùng; đừng tưởng rằng lãnh Học-bỗng đó tức là chịu ơn-huệ tác-thành gì mà dù-dự. Người lãnh

Học-bỗng, cũng tức là người tán thành cho Học-bỗng chờ không có diêu gi gọi là ngại-ngùng, gọi là ơn-huệ cả. Cái thâm-ý của Học-bỗng là cõi trống-mong cho anh em không vì sự nghèo mà mai một chơn-tài, và hy-vọng cho anh em nên người dân xứng đáng của nước Việt-nam mà thôi. Vạy anh em nên dem lòng hăng-hái ra lãnh mà đi, tức là khuyên-khích cho cái sự-nghiệp Học-bỗng còn có cơ-tot-dẹp-vé-vang-hơn-nữa. Tiền-sản có dô, tàu-duong chờ kia, mà cái tương-lai rực-rỡ của anh em, cũng dà-phát-lộ ra như vũng-thái-duong mới mọc vạy. Ra lành lây Học-bỗng mà đi!

PHỤ-NỮ TÂN-VĂN

Vụ Hội-kín Nguyễn-an-Ninh ra tòa Phúc-Án ngày 17 Juillet

Ai cũng còn nhớ rằng tòa tiều-hình nhóm hôm 8 Mai mới rồi đã kêu án ông Ninh 3 năm tù. Cái án ấy, ông Ninh bất-phục, chống-lên tòa-trên; quan Biên-lý cũng bất-phục, cho là nhẹ quá, nên cũng chống-án như ông Ninh vậy.

Phiên tòa Phúc-Án hôm 17 Juillet là phiên bất-thường, công-chung được vào xem, thật là chật trong chật ngoài. Ai cũng muốn biết tình-trạng ông Nguyễn thế nào.

Hôm ấy, ông mặc dô-vắn áo-vải, quần-vải, đi chun-không, tay có cầm một cái khăn-bàn. Quan Chưởng-ly Léonardi trách ông về sự án-mặc ấy, nói rằng ông làm trò như trong bắt-bộ.

Phiên Tòa nay, ông Nguyễn nói được cũng nhiều, dè-biện hộ cho ông; lời lẽ rành-rẽ, chính người Pháp cũng nhận rằng ông nói tiếng-tay giỏi. Đại-khai ông bảo rằng hội-kính ở Nam-kỳ xưa nay là thường, không phải vì cái bài-diễn-thuyết « Cao-vọng-của-thanh-niên Annam » của ông đọc ở Khuyễn-học-hội năm 1923 mà sanh ra đâu. Còn bọn Gạo với Nghĩa là hai tên côn-dò vô-học, lấy danh ông mà làm thế-lực. Vì vì chúng nó muốn chống với kẻ khác, đã mượn danh ông Bùi-quang-Chiêu mà hiếp chúng nó.

Ông giải-moi lê-rõ rằng song Tòa trách ông sao không tố-giác với Chánh-phủ về cái sự-chung-mượn danh ông mà lúp-phe-dâng; không tố-giác là đồng-lòa. Vì vậy y án ông, là 3 năm tù không treo, và mất quyền chánh-trị trong 5 năm. 24 người trong cái hối-tự-xưng là « Hội Nguyễn-an-Ninh », thi kè y án người bị-tặng. Gạo với Nghĩa là đầu-dâng-tui-mỗi người 2 năm tù.

Hôm ấy, chàng-éung-Tây và Nam ai cũng thống-mạ hai-dứa-thất-phu ấy đã cáo-gian cho ông Ninh, và đều tin rằng ông Ninh chẳng hề can-dự-dễn.

“Người Vợ Hiên”

KÝ TÓI SẼ LÀM BẠN CÙNG CHỊ EM

Ý-KIÊN CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI THỜI-SỰ

Cái nghĩa-dịa cho các nhà đồ-bác

Bữa trước, tòa Phúc-thẩm ở Saigon có xử một vụ đánh-tử-sắc. Trạng-sư Lacouture bào-chứa cho bén-bị, cái-rằng:

« Đánh-tử-sắc không có tội gì hết, vì tử-sắc không phải là thứ-cờ-bạc ăn-thua may-rủi (Jeu de hasard). Đánh-bài tử-sắc, ăn-thua nhau ở chỗ cao-thấp hay-dở, liệu từng-nước mà đánh, lựa-từng-cây mà ăn, nghĩa là thứ-chơi-bảng-mưu-trí khôn-ngoan, chờ-chẳng-phai như thứ-dô-cờ-bạc kia, cứ đặt tiền-lúng-rồi, rồi sự-ăn-thua nhờ-ở-rủi-may...»

Quan-tòa nghe-lợt tai, tha cho cái-dâm-tử-sắc.

Chúng tôi nghĩ ông Trạng-sư kia nói cũng có lý, song hình như chỉ có lý cho một ông thầy-kien-cãi cho người ta-đặng-lấy-tiền-mà-thôi, chờ không-trung-lý với cái-nạn-cờ-bạc của xã-hội minh ngày nay được.

Than-ó! Đánh-tử-sắc mà không ăn-thua với-nhau-bạc ngần-bạc-muôn, trai-không-mất-nghịp, gái-không-bỗ-chồng-dó-sao?

Còn những thứ-cờ-bạc như là hốt-me, sô-dề, bài-cáo, thin-cầu-v.v... có phải là thứ-cờ-bạc ăn-thua may-rủi hay-không, mà sao người ta-chơi-một-cách-ngang-tàng-quá-vậy? Ngay ở hai thành-phố Saigon và Chợ-lợn này, biết-bao-nhiều là sông-cờ-bạc; họ bày-ngay-ra-trước-mặt-pháp-luat mà hốt-me, mà sô-dề, dè-bóc-lột-nhau, chờ-không-kiêng-né-gi-hết. Rất-dỗi-có người vẫn nói-rằng tu-nhơn, tích-lực-theo-dạo Ngoc-hoàng, mà kỳ-thiệt là một-chủ-chứa-sô-dề-ở-trong-Chợ-lợn. Bởi-vậy, cho-nên ai-thấy-thầy-tu-bản-áo-cá-sa, mà-dám-bảo-dó là người-tu-hành-lương-thiện?

Cái-nghè-cờ-bạc, hắt-quá-chī-rõ-một-vài-anh-nhờ-nó mà-làm-giàu; còn-ngoài-rá-thì-biết-bao-nhiều-là-người-khuynh-gia-bại-sân, tang-chi-nhục-thân, dến-dời-sô-sắc-rặc-rãi, cơm-không-có-ăn, áo-không-có-bận, sống-không-có-chò-cầm-dùi, chẽk-không-có-dắt-chôn-xác! Bởi-vậy cho-nên-có-người-dương-tinh-mua-một-miếng-dắt, làm-nghĩa-dịa-cho-con-nhà-cờ-bạc, dè-cho-những-bọn-mất-nghịp-về-cuộc-dò-den, mai-sau-nhắm-mắt, có-chò-mà-vui-nóng-xác-doi-gởi-nǎm-xuong-khô.

Cái ý-kien-dó-mà-hay! Nước-minh-nhờ-có-văn-minh-mời, tiễn-bộ-mau-quá-di, đến-bọn-cờ-bạc-cũng-lo-mở-Nghĩa-dịa-Nghĩa-dịa-Ấy, rộng-bao-nhiều-mặt-lòng, nhưng chúng-tôi-tưởng-nhưng-ai-là-con-nhà-thức-dè-n-dánh-bạc, mà-mai-sau-trao-xuong-gởi-thịt-vào-dó, thi-ngay-bày-gởi-cũng-nên-giữ-chò-trước, như-là-giữ-chò-trong-nhà-hát, kèo-hết-cá-chò-tốt-chò-chẳng-không.

Je l'école

Còn-nhờ-trong-ký-số-3, chúng-tôi-dâng-bức-thơ-của-ông-Fran-van-Miền, lưu-học-sanh-ở-Pháp, đã-dâu-bằng-cấp-Tú-tài, than-van-về-cái-tinh-cảnh-anh-em-học-sinh-du-hoc-của-ta-bên-Ấy-dói-rét-cực-khổ, mà-không-ai-thương-xót-giüm, không-có-cơ-quan-nào-làm-hậu-viện-cho. Hồi-dó,

báo Volonté Indo-chinoise của ông De Monpezat ở Hanoi đang-một-bài-chữ-trich-bức-thơ-Ấy, lại-gọi-xưng-ông-Miền-là-anh-Je l'école, nghĩa-là-cái-anh-mới-học-bắp-be-năm-ba-tiếng-Pháp-vây.

Cái-tiếng-Je l'école-vốn-là-cái-tiếng-ở-cửa-miệng-của-mấy-ông-báo-tây-thường-dùng-dè-nhao-anh-em-minh, và-nhờ-ra-cũng-dã-có-nhiều-báo-minh-dã-trả-lợi-rắng: « Vàng, chúng-tôi-lớn-lên-mời-học-tiếng-nói-của-các-ông, có-dâu-dược-sành-như-các-ông-học-từ-những-lúc-nâm-trong-bụng-mẹ. » Nói qua-nói-lại-với-nhau-như-vậy, tưởng-cũng-dã-jù-rồi. Lẽm-người-Viet-Nam, không-biết-tiếng-mẹ-dè-của-minh, mời-là-sự-xấu-hồ, chờ-học-tiếng-Pháp-bằng-hạng-Je l'école-cũng-không-sao?

Phương-chi-tiếng-Pháp-là-nột-thứ-tiếng, tuy-không-dược-thông-dụng-như-tiếng-Hồng-mao, nhưng-mà-dến-cái-dắc-chắc-cao-xa, rõ-ràng, khó-khan, thi-tiếng-Pháp-là-nhirt-cá-thể-giới. Nó-khô-dễn-nỗi-người-Pháp-cũng-không-thiếu-gi-hạng-Je l'école. Chánh-người-Pháp-viết-tiếng-Pháp-nói-tiếng-Pháp-cũng-còn-nhiều-người-sai-lầm, chờ-dau-có-phai-là-ông-thánh-hết-thảy. Trong-số-báo-nào, chúng-tôi-có-thuật-chuyen-người-dân-bà-chī-nhờ-vì-giỏi-mẹo-luat-mà-dược-một-vụ-kien; đó-là-một-chuyen. Đây-lại-một-chuyen-nữa.

Thấy-báo-bên-Pháp-có-dang-như-vậy:

« Các-sô-công-và-tư-của-ta, thường-khi-dùng-tiếng-dè-viết-thơ-và-in-giấy, sai-lầm-một-cách-quái-la. »

« Vì-vậy, có-bứa-kia, ông-Durand-nhân-dược-của-Công-ty-khi-than-dá (Société du gaz) ở Paris-gởi-tới, trong-tho-nói-như-vậy :

« La Société à l'honneur de rappeler à M. Durand, 95, rue X... Qu'il lui est dû la somme de 300 francs pour lour-niture de gaz. »

« Ông-Durand-dè-rồi, muôn-nhao-choi, liền-viết-tho-trả-lợi-rắng :

« Tôi-xin-nói-dè-quì-công-ty-biết-rằng-sô-tiền-300-quan-mà-quì-công-ty-nói-rằng-có-thieu-tôi-dó, thi-xin-tuy-y-muôn-gởi-trả-tôi-bằng-mảng-da-giày-thép, bay-là-bảng-các-nhà-bảng-cũng-dược. Nhơn-dịp-tuồng-tôi-nên-nói-dè-quì-công-ty-biết-rằng-hồi-dè-tới-giờ, tôi-không-he-bao-khi-than-dá-cho-ai-hết. »

Câu-chuyen-vây-dó. Hàng-kia-doi-tiền-người-ta-thieu-minh-mà-viết-tiếng-Pháp-sai-lầm-dến-nỗi-bày-tô-trái-lai, là-minh-thieu-người-ta. Coi-vậy-thì-anh-em-chí-em-minh-học-tiếng-Pháp, mà-có-ai-cười-là-Je l'école, thi-có-hai-gi-dẫu!

Còn-có-nhiều-thứ-báo-Tàu-tưởng-chánh-phu-nên-cầm-nhập-cảng

Bữa-nay-có-nghị-dịnh-cầm-thứ-báo-Tàu-này-không-dược-bán-ở-Đông-Pháp, mà-có-nghị-dịnh-cầm-thứ-báo-Tàu-kia-không-dược-nhập-cảng-và-lưu-hành-trong-cỏi-Đông-Pháp. Té-ra-lâu-nay, nhiều-thứ-báo-Tàu-bị-cầm-lâm. Chúng-tôi

nhờ chứng như mây thử như là *Dòng phuong tap-chi*, *Hien-huong bao*, *Tân Trung Quốc-bao* v.v..

Học ở nước ngoài bây giờ như là tro tàn lửa người tôi, vậy thì sự căm bão Tàu nhập cảng hay là không cần tuồng cũng không quan hệ trong khinh gi cho mình bao nhiêu. Cháu-phu cũng là vì dân mà căm chờ chẳng phải không, ta phải hiểu như thế. Vì trong những tờ báo bị căm đó thường nói tới việc chính trị, cách mạng, dân minh trong lò làm ăn yên tĩnh, chánh-phu không muốn cho có những thứ quái vật ấy làm gi. Mấy tờ báo Tàu bị căm đó, cũng là đáng kiếp lùn. Họ muốn nói gì, thì nói những việc ở khoảng Hoàng-hà, Dương-tử của họ mà thôi, ai hiểu hay nói trong tréo qua những thời cuộc và chính-tri ở bét, rày làm gi ???

Vay những thứ nào mà được lưu-hành ở đây, như *Hoat-nit-nit bao*, *Thien bao*, *Nam-cuong-nhut-bao* v.v.. đều là những thứ bao vô-tội cả. Ai bịa cứ việc bản, ai xe n cứ việc xem.

Song có ai chịu khó xem kỹ mấy thứ ấy không? Chúng tôi xem kỹ làm, cho nên ao ước rằng những thứ ấy cũng

nên căm hồn di một thể cho rồi. Sao vây? Họ lại nói chuyện chánh-tri gi đó, chẳng? Không phải. Chúng tôi chỉ ghi rõ trong mấy tờ báo đó, tờ nào cũng có lời rao « *cau yeu* » (舊約) và « *Cuong-quoc tan-dung* »

(舊約新約) thật là lớn dại, nghĩa là lời rao thuốc chữa a-phien, mà họ cho là thứ thuốc mới ché ra, có thể trừ cái độc kia mà làm cho nước nên mạnh. Ai nói tờ báo Tàu ra nói, cũng thấy mấy chữ ấy trước hết. Cái đó bây giờ này chúng ta đương hướng cái tự do hút a-phien, là cái tự do cả hoàn-cầu bây giờ,

. thì ai cần cái thuốc *guo-yen* và *cuong-quoc tan-dung* của họ mà làm chi. Nếu để người mình xem, mà dùng *cuong-quoc tan-dung* của họ, thì thuốc panxua của mình đây, sẽ đỡ đi đâu bây giờ?

Bởi vậy tướng nè: căm hết căm bão Tàu đi, hay không căm thì trước kia: bắt họ phải cắt mấy chữ đó đi, rồi mới được bán.

Đu-ký Sang Tây

Của cô Phạm Văn-Anh.

Bản-báo xin công-bố để chư độc giả biết rằng: Đu-ký Sang Tây của cô Phạm Văn-Anh mà bồn-bảo đã đăng bấy lâu, tôi tor số bao moi rồi là hết phần thử nhứt. Đu-ký của cô nguyên chia ra làm hai phần, phần thử nhứt thuật chuyện lúc đi tàu từ Saigon sang tới Marseille, để trả là Sang-Tây. Còn phần thử nhì, là thuật mọi điều kiền-văn liên-đuyện của cô trong hồi ở Pháp, mà đe một tên kha: là *Mười tháng ở Pháp*.

Đang tè bồn-bảo dâng tiếp luon, song theo ý của cô Văn-Anh muốn đe xe n lại, có việc gì soi thi bô-chánh, có chuyện gì sai thi sửa đi, rồi đã ig siu. Bồn-bảo phải chừa theo ý tac-giá, vậy rã lấy làm tiếc và xin lỗi cũng các bạn đọc báo. Trong khi ngưng lại như thế, bồn-bảo đã ig thê bò i tiều-thuyết « *Người vợ hiền* » là tiều-thuyết rất hay. Rồi sê trả lại bò i đu-ký *Mười tháng ở Pháp* của cô Văn-Anh.

P. N. T. V.

Ngôi lè dõi mách

Chuyện gần rỗi đến chuyện xa,
Lần la kè hèt chuyện nhà người dưng.

Ngôi lè dõi mách là một cái tánh quen của dân bà nước ta, tự các chị thi cá: chị không hiểu cái hồn ấy thế nào, nên các chị chẳng quan tâm đến bao giờ! Ngôi lè dõi mách sanh ra là *tự nói sự ở không* của dân bà... Từ mai eai tối chẳng làm việc gì gọi là một việc cần ích, chỉ lo chải tóc cho làng, xức dầu cho thơm, trau chuốt cái hình dạng cho vèn vang, rồi xách dù lại nhà bạn, tụ năn tụ bầy để nói chuyện, nói cho có mà nói. Ban đầu thì nói phán son gương lược, sau thì nói việc con cái trong nhà, rồi lại một sự gì xảy ra trong nhà thì đều đem ra nói hết cho chị em hàng xóm biết, thậm chí đến sự ăn ở với chồng, với cha mẹ cũng vậy. Nói hết chuyện nhà mình rồi lần la nói đến chuyện nhà người, nói hành nói tội những bạn gái mà mì ih không tra hay là mình ganh ghét. Hè nói sự gì thì trâm đều dành khéo dành khôn cho mình cả!

Tập quen tánh ngôi lè dõi mách thì sanh ra lâm trò hại cho phong hóa, gãm mất tư cách, phùn hành của một người dân bà.

Còn bạc sanh ra cũng tự đẩy, hiềm thù sanh ra cũng tự đẩy, mà ngoại tình sanh ra cũng tự đẩy, rồi gia-lì là phải tan nát, sự nghiệp phải ngửa nghèo.

Bao nhiêu mồ hôi nước mắt của chồng due lại để làm chủ, vui vui đâm ấm trong nhà đều theo cái tánh quen của vợ mà liêu tan hết cả.

Ngôi lè dõi mách tên đúc cho dân bà hai đều nguy hiểm nhất và nhục nhã nhứt:

1) Làm cho người dân bà bỏ phế cả nhà cửa.

2) Làm cho người dân bà tranh nhau về cách chung diện.

Bỏ phế cả nhà cửa, quên mất cả chồng con thi tự là sắp gieo mình vào vực lở lõi, vì những lời ngon ngọt của miêig chị hàng xóm nói ra bao giờ cũ ig không ích lợi bằng lời cay đắng của bà mẹ trong nhà. Lời nói của một người nào không phải là của chồng con mình thì bao giờ cũng êm ái, dịu dàng; nhưng cái êm ái, dịu dàng ấy có khác gì cái đâm mặt đê giết rưởi...

Tranh nhau về cách chung diện tức là tranh nhau làm cái thân nô-lệ cho sự cương dẹn, vì không hiểu đúng nghĩa của sự chung diện. Tranh nhau về sự chung diện, tức là chém làm những sự gi có thể thoả mãn được cách chung diện, mà hè cách chung diện được thoả mãn thi tức là tẩm thân của mình chỉ là một cái cột cầu để mèo áo quần, đeo vàng nhà i mà thôi...

Cái tánh ngôi lè dõi mách là một cỗ-lật, cần phải tẩm phương tauoz bay đe diệu-trí ngay mới được. Phương tauoz ấy là sự làm việc đó. Poái làm một công việc gì đe đẽ nên sự ham vui vò iỗi. Poái biết cần nhặc sự dâng nói và dâng làn. Poái biết giao thiệp với những bạn tôi mà tránh người xấu...

Muốn ra đời, muốn xe vai đờ gánh cho bạn trai, muốn gùi lại qyền trong tay, thi trước hết phải dào tạo lấy thám mìn tài mìn cho xứng dang dã, rồi sê quay mặt ngo về các phuong diệu khac... Tôi không thể kể hết những cái hại của tánh ngôi lè dõi mách ra đây, nhưng tôi xin chép nêu quan tìn mà sửa lấy mì ih. Ấy là piue lớn cho gia-lìn, cho xã hội đấy.

Hoa-Tiễn.

Một người mạnh nhất trong thế giới



Thơ năm ta, có bài vịnh anh chàng nói phách, ai đe đến hai câu: « Lội ngày xuông biển có tàu lá, chạy tuột lên non cài cắp vè » thì đều cho là nói bi thiết; trong bài thơ là có người lên non cài cắp, chứ « là náo có người xuống biển có tàu lá » được, vì sún máy mạnh bằng trăm sún người, giàn cát của người ta và phải là sít đầu mà cản lại cho nǎn. Ấy vậy mà ngày nay, có người có được máy bay lội mồi lá từ.

Hình trên đây là lực-sĩ người nước Yougoslavie, tên là Barta, đứng ở giữa mà co hai cánh máy bay, mỗi cánh 250 mã-lực, cất cánh lên không được. Barta lại còn có được bốn cái xe hơi, mỗi cái 100 mã-lực và xe hơi cũng chạy không nổi. Mỗi bên 15 cái xe môt-tô môt máy chạy, mà Barta cũng có bụi được nữa. Thiết là một người lực-sĩ và-dịch trong thế-giới.

Cùng bời chán dời

Bốn cô nữ học-sanh cùng tự vận trong một lúc

Ngày 2 Juillet mới rồi, ở tỉnh Quang-đông bên Tàu, phát sanh ra một việc lạ lùng, là bốn cô nữ học-sanh rủ nhau cùng tự-vận trong một lúc. Nguyên nhơn chì vì bốn cô chán dời.

Tỉnh Quang-đông vốn có một cái trường thuốc cho học trò con gái học. Có bốn học-sanh là Châu Cảnh-Sanh, Tạ Mỹ-Trân, La Quốc-Tuệ và Trầm Huệ-Liên học trong trường đó, chơi thân với nhau, ăn cùng mâm, nằm cùng chiếu, thương yêu nhau như là chị em ruột vậy. Bốn người ấy, lúc bình-nhị, đều là người có tánh hạnh tốt, lại học-hành châm chì. Vụ nghĩ bè năm nay, đến kỳ thi tốt-nghịệp, các cô khác đều gông công hì-c-lập, dự-bị thi ra, chỉ có bốn cô kia, là có vẻ thô sơ, không thiết gi việc thi cử Lết. Ngày kia bốn cô rủ nhau ra phố mua trái vải về ăn, rồi lâm rủ vào phòng đi ngủ. Mười giờ đêm hôm ấy cùng nhau uống thuốc đúc tự vận. Khi người già trong nhà thương phác giác ra, thi bốn người đều lật hơi cả rồi, không cứu được nữa. Chỉ thấy có một bức thư tuyệt mạng của bốn người ký tên chung nhau, ghim ở trên tường. Bức thư ấy như vầy:

« Than ôi! Chị em chúng tôi bắt bệnh mà cùng chết với nhau. Cái nguyên-nhơn của chúng tôi chết đây, không có gì lạ, chỉ vì sah ra gấp phái cái hoàn-canh bắt lương, thường bị kích-thích, mà chúng tôi non dạ trẻ người, không đủ sức để chống chỏi lại. Chúng tôi muốn tránh xa cái nòi khò ấy, cho nên mới vào học trong trường thuốc này, định bụng là sớm hôm săn sóc và trò chuyện với những người ốm đau, họa là có thể nhẹ phần phiền não của mình đi được. Không đe đâu ý chẳng theo người, lòng trai với việc, khi đầu chúng tôi mới vào học, còn thấy trong lòng hâm hở sôi sắng, cùng với chị em đồng-

học, đua nhau sách đèn, chờ khòng có một chút rão sén lồng thổi chí. Sáng ráo cũng học-lập từ bảy giờ sáng cho chí bảy giờ tối, rồi nghỉ ngơi, cùng với năm ba chị em đồng học đâm dao sách vở, chuyện vui vui cười, những lúc đó chúng tôi thấy đời sung sướng la lung, khuây lâng được nhiều phần tịch-mịch. Nhưng than ôi!

Việc dời không chừng, cảnh hèo vô định; ban tối càng ngày càng ít đi, chúng tôi lũy làm chán quá.

« Chị em chúng tôi đều là con nhà phú quý, cha mẹ thương yêu như hòn ngọc trên tay, thường muốn vì chúng tôi sớm lựa người vừa đối phái lứa, định việc chung-thân Song chúng tôi đều phai-nguyễn ở gò suối đời, không muốn chồng con chí hết. Vì vậy cho nên xa cha cách mẹ, đe mưu tự-lập lấy thân. Nay không đe nữa đường bỏ học, lại cùng cha mẹ chị em, chủ hắc, bạn bè chúng tôi trường biệt nữa. Trời ôi là trời! Sach-ly từ-bié, là cái nòi thăm-thiết thú nhứt trong đời người, chúng tôi cũng chẳng định làn như vậy làm chí, nhưng chỉ

nghỉ ngày xanh dương độ, tiền-lộ con dài, mà chúng tôi gấp phái mang túi phần sưa, đầu có sống đi nữa, sau này cũng chẳng có kết-quả gi hay, chí bằng chết ngay bây giờ cho rảnh chuyện Thôi, đời chúng tôi bay giờ là hết; kiếp này không bao dấp được công cha mẹ, thi kiếp sau xin làm thám trâu ngựa, trã ơn sanh-hành. Vậy xin cha mẹ chị em cũng đừng buồn rầu chí về chúng tôi.

« Chúng tôi từ nhỏ ôi giờ, đều là người ngu dại, chẳng có một điều khă-thù nào, đe tới đâu cũng thường bị người ta chê cười khinh rẻ. Chúng tôi nuỗn cho trong cõi đời bót được bốn đứa ngu hèo, sống chỉ uồng cơm gạo của trời đất, cho nên muốn kiếm chò lạc-thò để lanh minh, vậy chúng tôi chết đây, không có đe gì đáng tiếc cũ.

« Chúng tôi chí chúc cho cha mẹ chị em và các bạn đồng-học được vạn-thọ vô-cường.

« Bọn vỗ dùng và bắt-hành là Tạ Mỹ-Trân, Châu Cảnh-

Sanh, Trầm Huệ-Liên và La Quốc-Tuệ viết bức thư tuyêt-

mạng này trước khi chết hai giờ đồng hồ »

VĂN-THO' VÓI NÚ-GIÓ'I

I - Nói về văn-tho'

Bản báo ra số đầu, trong mục « văn-học » của phụ-nữ Việt-Nam, đã có nói : « Theo trình-dộ tiến-hóa của loài người ngày nay thì về phe phụ-nữ cũng phải có một nền văn-học ». Văn-học của phụ-nữ là cần phải gồm đủ mọi đường văn-học, không phải là chỉ biết ngâm một vài bài thơ, viết một vài bài văn mà dù. Bởi vậy nữ-báo cần phải có nhiều mục để giúp mọi đường tri thức cho các bạn nữ-lưu, tức là lẽ như thế.

Tuy-nhiên, văn-tho' tức là một phần lớn trong rìng văn-học. Phải đã muốn lưu-tâm về đường văn-học, có lẽ nào lại không biết đến văn-tho'? Huống chi xét về nữ-giới ngày nay, đối với các lối tho' văn, thật có nhiều người ưa xem, nhè nhẹ, nhất là bài ca « Anh-Khoa » mà bây giờ truyền khắp ở các đầu đường sô-chợ thì lại càng dâng buôn cười nữa! Ấy thế mà đến quyền sách « Bút quan-hoài » của ông xuất-bản về sau, thì có phải biệt-thành một dòng văn khác không? Trong tập « Bút quan-hoài » đó thật có nhiều bài dâng khen, mà nhất là bài « Hai chữ nước nhà » cùng bài « Lời hai bà Trưng » v... v...

Kể viết bài này, năm xưa viết bài bản về văn-chương, dâng ở tạp-chi Annam đã có nói : Văn-chương theo tinh thời-văn mà biến-dổi. Từ triều Lê trù về trước, nhân-dân an ở dưới quyền quan-chữ, dân-trí hãi còn thuận-ngạc, cho nên tho' văn về những thời-kỳ ấy toàn là những dòng chất phác cũ, như là tho' ca Trạng Trinh, tho' đời Hồng-đức v.v... Từ cuối đời Lê cho đến triều Nguyễn gần đây, dân-trí hãi mở-mang lẩn, văn-chương có điều lịch-sự hơn trước song cái tư-tưởng về xã-hội chưa có, cho nên các nhà làm văn, phần nhiều là chỉ từ cái chí-khi, cái tâm-sự cùng cái hứng-thú của mình ; đặc-chi ra thì nào ngâm, nào vịnh, tự-phu-thần-tiền, bắt-dắc chí thi tho' ra những dòng khinh-dời chua-chat. Nói tóm-lại, trong những đời đó, chọn được bài văn, bài tho' nào mà co iết được cho người đọc ngày nay thật là ít có.

Cách mươi năm về trước đây, sự học nước ta thay cũ dời mới, các nhà học-giá đưa nhau chung-về văn-quốc-âm, song buổi đó là buổi quốc-văn mới phòi-thai, lại chưa chịu dũ cái súc trào-luôn ở ngoài thíc-hục cho nên những lấp văn-tho', xuất-bản về hối áy toàn thấy những bài phi-tinh thi sầu, phi sầu thi phiếm, ngày nay thíc-giá cho là vò-vi mà hối đó ai cũng tra-chung, ngâm nga !

Văn-chương là hồn-nước. Hồn-nước tinh-lần thi văn phải dồi-mồi. Bởi lẽ đó, cho nên hai ba năm gần đây, những lối tho' văn-phù-phiếm, tinh, sầu, đối với thíc-giá thất-không còn có chút giá-trị chi-nữa. Vì theo cái trình-dộ học-thíc ngày nay thì những văn-chương hùng-hỗn, những tho' ca bi-tráng, có những tư-tưởng mới-mẻ, mà lại có ảnh-hưởng đến xã-hội nhân-quân thi mới là những văn-tho' đáng chung.

Hiện nay về phe dàn-ông, trừ những hang-hoc-thíc non-nó, tạp-tanh muốn bước chun vào lăng-văn thi không kè, còn những người đã có tư-tưởng trong óc, đã có thể ha-

bút viết thành văn được, thì những lối tho' văn như mươi năm về trước thật không còn có ai tra-chung đến nữa. Thật vậy, ta thử xem ngay ông Nguyễn Khắc-Hiếu năm xưa xuất-bản những tập « Khối linh con », « Còn chơi », kể có biết bao nhiêu là văn-tho' got tặn ty-mi, thế mà đến hồi năm kia ra chủ-trương tập chí Annam, cho đến sau vào viết bài ở Đông-Pháp-Thời-Bảo, thì tho' văn của ông thấy đã dời hẳn ra những dòng kháng-khai và hùng-hỗn không? Lại xem ông Trần-tuấn-Khai, trước kia ra tập « Duyên nợ phù sinh » quyền I lại đến quyền II, kể biết bao nhiêu là bài cảm-huyền, nhớ-hỗn, nhất là bài ca « Anh-Khoa » mà bây giờ truyền khắp ở các đầu đường sô-chợ thì lại càng dâng buôn cười nữa! Ấy thế mà đến quyền sách « Bút quan-hoài » của ông xuất-bản về sau, thì có phải biệt-thành một dòng văn khác không? Trong tập « Bút quan-hoài » đó thật có nhiều bài dâng khen, mà nhất là bài « Hai chữ nước nhà » cùng bài « Lời hai bà Trưng » v... v...

Kể viết bài này, nhân-cũng xin thú-thật rằng : Hồi năm 1919 đã có xuất-bản một tập văn-tho', nhưng sau tự-xét-thấy thiệt là vò-vi, nên sau khi đó, những tho'-văn làm ra có thể tiếp-tục in thêm được vò-vi tập nữa, lại tự-xét cũng không thấy ích-gi cho xã-hội, vây đã quả quyết mà denu các bản thảo-phó cho thán-lứa thu-hết.

(Còn tiếp)
TRỊNH-DINH RU

Mày đều nghĩ-văn về sự Học-Bóng

Có nhiều bạn thiêu-niên gọi tho' hỏi về kỹ-hạn học-bên Pháp là bao lâu, và khi gặp cái trường-hợp mà như báo Phụ-Nữ Tân-Văn không đủ hué-lợi để cung vào cái Học-Bóng ấy, thì làm thế nào?

Về đều thứ nhất, Bồn-Báo xin lò cho anh em biết rằng: phải học ít nhất là 4, 5 năm, mới được về.

Về đều thứ hai, Bồn-Báo xin hứa như sau nầy : không dám dế cho lò-dở sự học của anh em đâu.

Nếu có một cái gì không phòng bị được mà báo không thạnh-vượng không đủ hué-lợi dặng cấp học-bóng về mấy năm sau, thi Bồn-Báo chịu-nhiệm sẽ tròng vào tiền-nhà hay là tìm phương-sách khác, để giúp vào Học-Bóng cho dù cái kỹ-hạn nói trên đây.

BỒN-BÁO

Hãy dùng bột BLEEDINE JACQUEMAIRE ~
mà nuôi trẻ con.

Những cuộc vận-động của dàn-bà Tàu về đời nhà Thanh và buổi đấu Cách-mạng

Dẫu ai có công-nhận hay không, sự xuất-bản của tập báo Phụ-Nữ Tân-Văn này, theo như ý tôi, cũng là cái trâm-triệu cho cuộc tiến-hóa về tinh-thân của nữ-giới nước ta, mà bài sau đây lại là bài đầu tiên của tôi viết cho một tờ nữ-báo. Vậy tưởng không gì thích-hợp hơn là tôi hãy khôi-sự thuật những cuộc vận-động của phụ-nữ nước Tàu về cuối đời nhà Thanh và buổi đấu Cách-Mạng, gọi là để làm món quà tiễn-chon, cho chị em Việt-Nam ta, giữa lúc chị em đương nô-nức đua-nhau, sắp từ cái phạm-vi chật-hẹp của gác-gầm buôn-the, mà bước chon vào trường-boat động lợi-bời của xã-tập nam-giới.

Song thật thi trước khi đó, cũng chẳng phải rằng chưa hề có người dàn-bà Tàu nào vượt biển ra khơi, đi du-học ngoại-quốc đâu. Ai đã xem tập văn « Âm-Bàng-Tuất » chắc cũng thấy trong ấy có bài ký « Giang-tây Khuong-Nữ-si » viết hồi năm Quang-tự thứ hai mươi hai. Khuong Nữ-si bấy giờ mới có hăm-lăm tuổi mà đã tối-nghiệp ở môi trường đại-học bên Mỹ về. Thấy nói Khuong Nữ-si mồ-cái cha mẹ thuở còn nhỏ lão, lúc gặp một vị nữ-si người Mỹ tên là Mân-cách-Cư rủ đi qua Mỹ, thi mời lên chén tuối-thoi (nếu tính ra thi nhâm vào năm Quang-tự thứ sáu, dương-lịch năm 1890.). Khi ở Mỹ, Khuong nữ-si học chung-mộ: trường với một người nữ-học-sanh Tàu nữa, tên là Thạch-Mỹ-Ngọc. Xem đó thi dàn-bà Tàu sang du-học bên nước Mỹ, hai vị nữ-học-sanh ấy hẳn là trước nhứt-vậy. Cũng có sách khác chép rằng con-gái Khuong-bưu-Vi là nàng Đông-Bích lúc 19 tuổi, một mình sang Án-dô thăm cha, có làm bài thơ, trong có hai câu rằng :

« Nhược luân nữ-si tây lai già,
若論女士西來者,
Ngã thi Chi-na đệ nhứt nhơn.,
我是支那第一人。

Nhưng chắc rằng đây là muốn chỉ về sự dàn-bà Tàu qua Án-dô mà nói. Đến như dàn-bà Tàu sang du-học Nhật-bản, thi vì có Tàu, Nhật-hai nước cách nhau không xa mấy, nên từ năm Mậu-tuất về sau, số nữ-học-sanh Trung-quốc sang bển đông lâm. Mà những tay dàn-bà Tàu theo du-di về việc Cách-mạng thiêt-lẽ, phần nhiều cũng do trong đám nữ-học-sanh Đông-dô mà ra.

b) Dàn-bà Tàu hy-sanh vì Cách-mạng

Sau cơn loạn Qay-en-phí (guerre des boxers), ngon lửa Cách-mạng dã nhom-lên ở Trung-quốc, bùng-dó rồi lại tắt-dó, song tắt-dó rồi lại bùng-dó, cứ nối-lien được mãi, không khi nào gián, cho nên kè trong đám phụ-nữ theo du-di về việc Cách-mạng thiêt-lẽ, thiêt-chẳng thiêu-chi người. Xem trong sách « Thần-châu nữ-tử tàu-sử » của Tứ-thiên-Khiết, thấy có bài bút-ký của một nhà văn-si nő như vầy :

« Tháng trọng-dông, năm Canh-Tý (Quang-tự thứ 26) tôi cùng với một ông bạn người Nhật từ Tây-kinh Nhật-bản đáp tàu trở về nước; liền có ghé viếng Triều-Tiên và các miền Quan-dông, Quan-ngoai. Một bữa trời đã chiều bôm, hai anh em dạo chơi dã sập-trở về nhà-trò; bỗng-dung, chợt thấy một người thiêu-nǚ, quần áo bành-bao, mặt mày tươi-tốt, dưới bóng lán-chiéu, trên dãm đường dài, xẩm-xẩm dè nèo mà đi về hướng Bắc. Thấy vậy, trong bụng tôi lấy làm lạ. Té ra khi bước vào lữ-diểm, liền

Và lại xin nói trước rằng mấy việc này cũng chỉ-kể được một cách sơ-lược mà thôi.

a) Dàn-bà Tàu xuất-dương du-học.

Người Tàu bắt đầu xuất-dương du-học ở ngoại-quốc sớm-lâm. Đầu nhà Thanh, niên-hiệu Đồng-Trí thứ mươi mốt (nghĩa là 40 năm trước Dân-quốc, nhâm vào dương-lịch năm 1872), triều-dinh dã có phái học-sanh qua học bên Mỹ. Đến sau, lũn-lượt có phái người đi du-học ở các nước. Năm Quang-tự thứ hai mươi bảy, thi cái chánh-sách du-học dã qui-dịnh một cách chánh-thức. Qua đến năm Quang-tự thứ ba mươi ba, trong cuộc thi lụa học-sanh xuất-dương ở Giang-Tô, học-trò con-gái cũng được phép ứng-thí, và lần ấy có ba người nữ-học-sanh được trúng-tuyêng. Học-trò con-gái được lãnh-lương của nhà-nước dẽ xuất-dương du-học ở ngoại-quốc là bả-dầu từ đó.

APOLLINARIS là một thứ nước suối tốt-nhất
để uống khi dùng bôra.

Rượu mạnh DE JEAN có bán khắp nơi

trong thấy trên vách tường có mấy bài thơ, chữ chưa ráo mực, mà viết thiệt xinh-xắn và cũng.

BÀI THÚ NHỎ
本是明珠自愛身。

- Kim lô hương ống thủy, cầu khinh;
金爐香擁翠裘輕;
- Vị thủy phao khước hương quan địa,
爲誰拋卻鄉關地;
- Bạch tuyết thương-mang vô hạn trình.
白雪蒼茫無限程

NGHĨA LÀ :

- Gửi ngọc gìn vang những bấy nay,
• Hương xông gấm bọc, cái thân này;
• Vì đâu phút bỗng lia lang-tữ?
• Dặm tuyết xa-xăm, dài hối dài !...

BÀI THÚ NHỎ

- Minh kinh hồng nhan giảm tích thi,
明鏡紅顏減昔時,
- Hán phong tự tièn, tièn băng ky.
寒風似剪剪冰肌
- Thương tâm hận bụi Du-quan lô,
傷心又是榆關路
- Xù xù phong phiêu ngũ sắc kỳ.
處處風飄五色旗

NGHĨA LÀ :

- Dám kiêng rày xuân đã kém xưa;
• Lanh-lùng thay ! trận gió may đưa ...
• Nơi nơi pháp-phái cờ năm sắc,
• Nay cảnh Du-quan đã chan chua !...

BÀI THÚ BA

- Vô kế năng tỉnh thị quốc dân,
無計能醒是國民,
- Ty-ty thanh lệ uân hồng côn;
絲絲清淚搘紅巾:
- Cam tâm dì tộc khi lăng quán,
甘心異族欺凌慣.
- Khả hữu nam nhi quân bất-bằng?
可有男兒慣不平.

NGHĨA LÀ :

- Chẳng biết phương gi gọi quốc-dân,
• Đàm-dia lệ nhỏ ướt đậm khăn;
• Người dung khinh rẽ mà cam chịu,
• Từng thấy dân-đang thế ấy chẳng ?

Còn một bài cuối cùng nữa, nhưng chữ viết thảo quá, nhận không ra nổi. Than ôi, người ấy là ai ? Bên hỏi chủ quán, thì ra và cũng mang-nhiên chẳng biết là ai.

Tuy chẳng biết người ấy là ai, song cứ xem đó thì từ năm Tân-Hợi về trước, những tay dân-bà lầu vì Cách-Mạng mà ly-hương khứ lý, thân già dùn trường như thế thiệt chẳng thiểu gì, mà những tay dân-bà Tàu vì Cách-Mạng dám liều mặt phản, chẳng liếc ngày xanh, lại càng nhiều lắm. Trước Dân-quốc mười hai năm, lúc giặc Quyền-phát mới dãy, Đường-Tài-Thường nhơn việc mưu khởi Cách-

Mạng ở Hán-khẩu tiết-lâu mà bị giết. Khi đó có ba vị nữ-sĩ là Chu-Phuoc-Trinh, Mao-chi-Huong và Liu Hué. Phương cũng đều bị giết về vụ ấy. Dân-bà hy-sanh vì Cách-Mạng ba người nữ-sĩ đó thiệt là trước nhau. Lại năm năm trước Dân-quốc, sau khi vụ Tit-tich-Lân bắn quan Tuần-phủ An-Khánh đã vở-lở rồi, và triều-dinh nhà Thanh sút khắp các lĩnh nǎ-tróc-dư-dăng của Từ, thì có người chỉ em có-cậu của Từ là Thu Cầu nữ-sĩ cũng bị giết ở Hiên-dinh; vụ này hồi đó cũng đã làm cho toàn-quốc nhơn dân đều dể ý tới. Nguyên Thu-Cầu nữ-sĩ tự là Duệ-Khanh, biệt-hiệu là Cảnh-Hùng, người sinh Chiết-giang, huyện Sơn-Âm, thuở nhỏ vẫn hết sức hâm-mộ hai tay hiệp-sĩ đời Chiến-quốc là Nhíp-Chánh và Kinh-Kha, nhân đó mới đặt hệu cho mình là Giám-hồ nữ-hiép. Năm mươi chín tuổi, lấy chồng là họ Vương ở Hồ-nam, sanh-hạ dặng một trai và một gái. Sau cơn loạn Quyền-phát, qua lưu-học bêu Nhựt-hồn, tò-chúc hội Cộng-áil, tụ hiệp những tay đồng-chí mưu việc Cách-mạng. Kịp đến lúc trở về nước, đã từng đi làm cô giáo, và sáng-lập tờ Nữ-Báo là báo trước tiên của dân-bà Trung-quốc, trong ấy hết sức đề-xướng nam nữ bình quyền. Năm Quang-ly thứ ba mươi ba, khi Thu Cầu nữ-sĩ bị bắt, viên quan lảnh tra-tấn ép nữ-sĩ viết lời cung-trạng; thoát-tiến cô ta viết ra vài chữ Hồng-Mao chí-dó; viên quan tra-tấn ngó vào như ngó bụi tre, chả hiểu là gì; bắt phải viết bằng chữ Hán. Thu-Cầu bèn viết chí một chữ « Thu » (秋). Viên quan lại hỏi, cô ta liền viết thêm mấy chữ nữa rằng: « Thu phong thu vò sầu sát nhơn » (秋風秋雨愁殺人), nghĩa là : trời thu mưa gió buồn muôn chyện). Rồi đến sau quả cô ta bị giết thật. Thương thay !

Thân-thế và hành-vi của Giám-hồ Nữ-hiép, người Tàu đã có chép thành sách riêng.

Mùa xuân năm Tuyêt-Thống thứ ba, (trước Dân-quốc một năm), nhơn cuộc khởi-nghĩa ở Quang-dong bị thất-bại, số người bị giết của đảng cộng-cả là 72 người, sau xét lại thì trong đó có hai người dân-bà là Ngô-viêm-Nương và Ngô-thất-Nương ngô-hại.

Sau lại, trước cuộc Cách-mạng Tân-Hợi có vài bữa, xẩy ra vụ bắt súng-ống ở Vũ-xương, một người đảng-viên dân-bà là Long-vân-Lan cũng bị bắt. Cách đó chí một hôm sau thì bắt Vũ-xương lại được quang-phục !

(còn nữa)

BÀI THÚ MỸ

Phát mài dát Châu-thành

Ngày thứ bảy 17 Août 1929, chín giờ, tại dinh quan Tham-biện Rạchgiá sẽ khởi hành đầu giờ phát mãi 41 miếng đất quắc-gia, đạt thành 2h. 77. 92 lợa lạt tại châu thành Rạchgiá.

Mấy miếng đất này thị giá ừ một đồng cho lợt ba đồng một thước vuôn, tổng cộng hết thảy là 48.498 \$ 50.

Những người muôn đị vào cuộc đấu giá này phải nộp trước cho hàn hội bán đất một phần tư giá mấy miếng đất minh muốn mua.

Sau cuộc đấu giá, số tiền nạp thuế chung đều trả lại liền cho những người mua không được.

Chương trình phát mãi va họa đồ, tại Rạchgiá, thi đài nha quan Tham-biện, chủ tinh Rạchgiá, còn tại Saigon, thi đài nha năm dinh Hiệp-Lý.

Theo tục-ngữ phong-dao

XÉT VỀ SỰ SANH-HOẠT CỦA PHU-NỮ NUÓC TA

IV. — Những sự thiệt thòi của người dân-bà đã chịu.

(Tiếp theo số 12 của P. N. T. V.)

5. Sự chồng phụ.— Người dân-bà phải nhẫn nhục mà chịu những điều cay đắng trên kia, là còn trong cậy có chút chồng. Đến chồng cũng phụ nữa, ấy là hết chuyện ! Ai có dời :

Còn duyên anh cưới ba fieo; fiết duyên anh dứt ba fieo đuổi đi;

thì thật coi người dân-bà chẳng khác chi con dồi dừa ỏ !

Người dân ông rẫy vợ, thường là bởi sự ham mê nhẫn sác, có mời nói cũ :

Nói thương mà ỏ có thương, đi đau mà bỏ buồng hương lạnh lùng. Dêm qua khỉ lạnh khỉ nồng, khỉ dấp áo ngắn, khỉ chung áo dài, bâng giờ chàng dâng dâng nghe ai, áo ngắn chàng dâp, áo dài không chung !

Chẳng những « sang dồi vợ » mà thôi, hổ đau đến mạnh, người ta cũng dồi vợ nữa. Người dân-bà nào gặp phải cảnh này thì tức bỗng chết :

Não khỉ anh bâng anh beo, tay bưng chén thuốc, tay đèo mũi chanh; bâng giờ anh manh anh lanh, anh mè nhẫn sác anh dành phụ tôi ! Thà tôi xuống giêng cho rồi !

Nhân len là những điều thiệt thòi mà người dân-bà đã chịu trong gia đình. Lại còn vì cái chế-dộ xã-hội mà làm họ điều dừng nhiều cách khác nữa.

6. Cái khò làm vợ bé.— Tại xã-hội cho phép dân-ông lấy nhiều vợ, nên dân-bà phải có người làm lè. Ta nghe người làm lè họ kè thân-phận của họ mà thương hại thay :

Lấy chồng lấy lè khó thay di cây di cây, chí chẳng kè công ; đến tối chí giữ lấy chồng, chí cho manh chiều nằm không nhà ngoài. Dêm đêm gọi những « Bờ hai, chí giây nau cảm, thái khoai, đám bèo ! »

Thân em làm lè chưa rõ, có như chánh-thất mà lè giữa giường ! Tôi lai chí giữ mắt buồng, cho em manh chiều nằm suông chuồng bò. Mong chồng chồng chẳng xuống cho, đèn cơn chồng xuống, gà o gáy dồn. Cha mẹ con gà kia sao mẩy với gáy dồn ? Mẩy làm cho ta mắt via kinh sòn vè nòi chồng con !

Tuy làm lè không phải là khò hết thay :

Cũng khò làm lè, người ăn bát mẻ, nằm chiếu manh, người ăn bát Đại-thanh, nằm chiếu miến.

và cũng có người vì cờ riêng mà ưng làm lè :

Tốt số lấy được chồng chung, lương vua khôi đóng, áo chồng khôi may.

Thà rằng làm lè thử mười, còn hơn chánh-thất những người dân-ngu.

Song cái phần đông là ưng lấy một vợ một chồng. Những người ấy họ bảo nhau rằng :

Đói no một vợ một chồng, một niêu cơm tấm, dầu lòng ăn chori.

Đói thi ăn mâm lú sung, chòng một tài lú, chòng chung tài đứng !

Huống chi, sự lấy chồng chung là sự làm cho cái nhẫn-cách của dân-bà trở nên đê-tiễn. Vì :

Chồng chung chồng chia, ai hiu huu sia thi dâng chòng rieng,

cho nên một bầy vợ tranh nhau mà thù phung một anh chồng cũng như một bầy tôi tranh nhau mà nịnh-hót một ông vua. Thần với thiếp cũng một loài. Kê nhẫn-thần mất nhẫn-cách đi thề nào, thi bọn thê-thiếp cũng mất nhẫn-cách đi thề ấy.

7. Cái khò bị vua quan bắt điệp.— Tại xã-hội bày ra cái chế-dộ quân-chủ và cái chế-dộ địa-thế mà dân-bà con cái bị bắt, thường phải làm vào tay những kẻ cường-bạo. Người ta đã công-nhận rằng :

Circ chảng dâ mời gá cho vua, gá cho vua thi thua nhiêu nói.

Lại rằng :

Dưa con vỏ nói, liêu như bán con cho moi.

Vậy thi dũ biết cái oán-khi trong chốn dịch-dinh nó đã kết lại và trào lên đến tận mẩy tùng trời ! Ấy mòn là kè cái tình u uất của một dam phu nữ bị nhốt trong cung nhà vua đó thôi, còn chưa nói đến sự tàn-hủy thân-thế ho mà ông vua bao-ngược như ông vua kia đã làm nǚ là khác.

Hỏi các Bà !

Xin lưu ý đèn Sàng lải

Vì bệnh sàng-lải rất là nguy hiểm, muôn tưu tiêu-nhi mắc phải bệnh này, thi nên cho uống thuốc hoàn « Diệt trùng Rudy »

Các bà nên dùng Thuốc Bò huyết Rudy

Trị các bệnh sau này rất thân hiệu : Đường kinh trời, sụt, tắc-kinh, băng-huyệt, v. v.

Còn muôn cho tin thân thèm tráng kiện thi các Bà nên dùng thuốc bò :

« Hypertonic Mixture Rudy »

đá ngọt để uống lại còn được thêm : Sức mạnh – Tinh-thần – Nghị-lực.

Có trữ bán ở nhà :

Pharmacie NORMALE Rue Catinat
SAIGON

Cuộc thi Kiều

Cuộc thi Kiều số này đang đến bài thứ 18 là hết những bài hoa viết dài quá hoặc già đến trễ, hoặc chép theo mực bài cũ, thì xin miễn dung) Vậy hôm nay xin chia quyền Đức-quyết đọc kỹ lại 18 bài đã đăng và chia cho bài nào hay hơn hết.

B. B.

Bài đáp thứ 17

Hồi còn ở nhà, đang tuổi thông-minh, chẳng chăm lo lấp thân một cách cho hùng-tráng, đã chỉ sớm học ngay được cái nghè-dòn-ca thơ-phú. Cao-hùng đâu mà đến nỗi chưa nứt mắt ta đã tìm cách « vạch rào chui räu », lạm dụng cái ảnh lá leo đè dầm duối anh Kim, mơ màng vào những chờ mày ngài mắt phượng, bẹi nước thè non, quên cả cái chí tiễn-thủ.

Cứ xem như những câu « Ngoài ra ai lại tiếc gì với ai » thì Kiều tên qua, lại như những câu « Đã cho vào bậc hổ-kinh, đào tòng-phu lấy chũ trình làm đầu » sao tình thi lý-sự khôn ngoan thế, mà hiểu thi lại hám-hồ ngu-ngốc quá ! ! ! . . . Nhà gấp nạn, thông-minh đường ấy mà chẳng biết dám đương một cách cho lý-sự. Thôi ! nhưng mà cũng phải. Con một người như già Vương thì mới xui cho Kiều bẩn minh chuộc tội. Đã tự phụ lên mặt xứ hiếu như thế, mà vừa sảy nhà ra đã ưng lòng cùng chàng Mã. Tú-bà là một người buôn hương bán phẩn xưa nay cũng phải lấy làm lạ cho Kiều, nó mắng cho thật hết chõ nói « Con kia đã bẩn cho ta, nháp già phải cứ phép nhà ta đây, lão kia có giờ bái báy, sao không bẩn mặt, mà mày lại nghe, có sao chia tôi, một bẽ, gai tơ mà đã ngừa nghè sớm sao ». Kịp đến kia vào lầu Ngang-Bích còn giờ lối dài-cáu ròn mà ngâm với nga, kén cù con mắt xem người đệ đến nỗi bị lửa họ Sô.

Ở nhà Tú-bà, cái thân ngẫu vây đã chán, kịp đến khi đã được anh Thuoc, không biết cam phận, phải thua lửa Hoan-Tuoc thi thật là người khôn; có cơ-trí gì ! Đêm liều đến nỗi ăn cắp cả chưởng vàng khánh bạc trốn đi. Cứ những lời ấy thi đã thoát làm sao được cái vòng mạng-bạc. Trái một lầu mai dạn mày dày nữa là hai. Khi gặp được Lử-Hà, bảo ài bão oán, đang tiếc thay, chỉ vì tài-hoa khiếp nhược mà làm hại cho một đời ngang giặc. Trước mặt Hồ-tòa-Hiển mà còn gầy được đòn cùng anh Tuò-quan, thời chẳng phải se quàng se sién gi dầu, cái thân nhơ nhuốc như thế tự-tu mà nước sông Tiền-dường đã rửa làm sao cho sạch được. Chả oan trái nhiều.

Tôi xin tóm mà nói, thi Kiều là một đứa không xữ hiếu, đúng sai bén-tinh, không những đã làm hại đời thông-minh, mà dại-nó chả ig day-éi kia, để làm hại cả đời Văn, dạy em trăng giò.

Chuyện đọc suốt xuồng, say ngược lên, thương Kiều có chả ig-chì những hạng này :

« Cha thi cha ý-lại như Vương-ông ; con thi con vỗ dụng như Vương-quan ; vua thi vua đê-liện như vua Gia-Israh ; bẽ-tôi thi bẽ-tôi lửa lọc như Hồ-tống-đốc ; vợ chồng thi vợ chồng trăng giò như Kim-Trung dò Kiều hồi tái-hop.

Đỗ-UV

Bài đáp thứ 18

« Đoạn trường ai có qua cầu mời hay »
Muốn bình phẩm nàng Kiều ta hãy tự đặt vào cảnh ngô nàng xem sao ?

Tùy-kiều là bậc tài hoa, cầm thi dù vè, tin về số hè, lo cuộc tương lai;

Anh hoa phát tiết ra ngoài,
Nghìn thu bạc mệnh một đời tài-hoa.

Mấy câu của người tướng-sĩ khéo làm cho lòng nàng vờ vắn. Nàng nhẹ dạ mè tin, tự mua náo chặc sầu, song nhẹ dạ là bản-tinh của đàn bà, huống như nàng Kiều da tinh da cảm thì tránh khòi sao.

« Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh. »

Vì muốn mưu sự hạnh phúc mà nàng chẳng cần nè câu : « cha mẹ đặt đầu con ngồi đây »

Đau đớn thay phần đàn bà.

Chẳng phải là những tiếng chuông réo rất có động tự-do binh-dâng của phụ-nữ dó sao ?

Kim-Trọng giờ thói tà-dục, nàng cự-tuyệt một cách khéo léo. Tâm chung tình đổi với chàng Kim dâng làm gương cho đời.

Ngoài sự chung tình, nàng Kiều lại biếu-lộ một tấm lòng hiếu-nghĩa.

Duyên hối-nghĩa dirc cù-lao,
Chữ tình chữ hiếu bên nào nặng hơn.

Đề lời thè-hài minh-sơn,

Lâm con trước phải dồn ơn sanh-thành.

Mấy lời tóm tắt, cả quyết làm thay !

Ngò xem trong cõi tình-trưởng đã mấy kẻ có tri thanh-cảo, quyết đoán như thế chưa ?

« Lở làng nước due bụi trong »

Phóng-trần lão đảo mà tri vẫn thoát-lực.

Cảnh ngô là cảnh ngô nhớ nhuốc mà người trong cảnh-ngo một dạ thanh-cao.

Nhớ ơn chín chữ cao sâu,

Một ngày một ngã bóng dâu tà là.

Nhớ lời nguyễn trước ba sinh,

Xa xôi ai có thấu-linh chăng ai.

Mấy câu đó dù tỏ ra ràng-tương cha như mẹ, nghĩa cũ tình xưa, sôi nổi trong lòng, thi ngoại cảnh đổi với nàng có giá trị gì ?

Lâm thân béo nỗi, muôn tu cõng chưa được nào, vì vậy mà :

« Thuyền quyền sành khách anh hùng ». Thanh ôi ! nàng Kiều từ trước đến giờ vẫn tỏ ra khôn ngoan rất mực vì ngập nghè ngòi mènh-phụ mà deo vạ giết chồng.

Sóng Tiền-dường đó là mồ hồng nhan.

Tiếc thay ! tài hoa bạc mệnh.

Đảng khien nàng trợ ig bén hiếu nhẹ bén tinh, nàng lấy hiếu làm tinh là phải lầm.

Ta chè nánz về sự nhò nusat là tri ta chưa thoát tục dò thời. Một tấm gương trong bao giờ cũng là gương trong, không khi nào vì bụi bám vào mà gương kia mất giá được.

Một người đàn bà tinh hiếu vẹn mười, khôn ngoan dù vè, thản-thể ở nơi ô-trọc, mà tri tưởng vẫn thanh cao.

Đảng khien thay, đảng kính thay !

NGUYỄN-THI-TUẤT

KHOA VIỆT-SANH

Vệ-sanh phò-thông

(Tiếp theo P. N. T. V. số 12)

Dàn-bà như tôi thiệt là khốn nạn !

Trời cho cái thọ-số con người ở lối khoảng một trăm năm, ai sống tới chừng đó mà chết được một cách an-đòn, cúng nói là « lối số » được. Vì con người ai cũng đã tự biết mình không thể sống được ra ngoài giới-hạn ấy, bắt-đắc-dĩ nên hi-vọng cung phai chịu phép có chừng ấy mà thôi, chờ kỵ thiệt ai lại không muốn sống hơn ông Bánh lò. Nghĩ ra, thì cái số sống của con người chỉ lắc-quản lối một trăm năm đó là mân-nguyên, là cái số tự-nhiên, hay là cái số trời đã định. Còn như phải vò ý xe cảng mà chết, giàn chõng uống thuốc độc mà chết, ăn bậy trùng-thực mà chết, rượu say mà chết, không biết vệ-sanh mà chết, ván ván, rồi cung đồ thừa cho số trời đã định, thì thật là vô-lý quá. Cái sự chết yêu, chết hận như thế, ta nên nói rằng chết ngẫu-nhiên bay chết bất-đắc-kỳ từ là phải.

Này xin thuật lại một việc có quan-hệ đến cái thọ-số con người ra sau này để chỉ em trong vào cho biết con người ta phần nhiều là họ giết lấy họ, chờ trời nòi ghét ai.

Cách đây bốn năm nán, tôi có tri-binh cho một người đàn-bà lối ba mươi tuổi, có vốn người đứng vào bức con nhà khuê-các, trâm-anh, vì chõng có ruồi dung trong đường hoạn, mà có phải theo chõng ở Saigon cũng đã lâu. Lúc có có binh, chõng có có đến rước tôi chán-mạch và tri-binh cho có. Khi chán-mạch rời, trông binh - sắc có thi tiêu-tuy và mệt nhọc lắm. Hồi chõng binh, thi có nói rằng có không có binh chỉ cho lâm, trong mình chỉ thường một đôi tháng là phải có nóng lạnh, nhút dần và mỏi mệt mệt vài lần sơ sơ vậy thôi, song từ ấy đến nay, có khi uống thuốc tây, có khi uống thuốc bắc, mà thuốc nào cũng như thuốc nấy, hễ có uống thì có bay, bằng không uống thì binh có lại như cũ. Tôi đoán chắc nguyên-nhơn binh của có vì nội thương mà hay sanh ra chứng ngoại-cẩm. Mà thiết quả như vậy, có uống thuốc trong năm ngày thi binh của có như ai dem di mất ; thần sắc lại hưng-vượng như thường.

Từ ấy đến sau, cũng trong vài tháng thi chõng có đã đến rước tôi một lần, mà lần nào cũng như lần nấy, có không binh chỉ khác hơn là nóng lạnh như dã nói trước đó. Song mỗi khi điều-trí binh có một lần, thì đã thấy căn binh có có dấu tảng lèn một chút ; ngói hai năm trời cũng vậy. Sau tôi có nói cho chõng có biết rằng, binh của có cần nhứt là giữ đường vệ-sanh cho lâm, phải di dừng vận-lòng cho khí-huyệt được cháu-lưu trong thân-thể, chờ không nên nằm ngồi quanh quẩn một chõng mãi ; sau này nóng-cam nhiều lần mà phải binh mất máu rồi sanh ra chứng phế-viêm hoặc phế-lao thì khó trị. Tôi tóm lại binh của có là nhò ô-sức có, biêt cần-thận mà điều-trí chõng lèn mày như trăng cát ở sức tunhc. Chõng có nói lại với tôi rằng : « Ông-nha tôi bị thử nhiều quá mà sanh bjab, không phải không kẽ giắc ngū mà thôi, thê-

chí búa ăn — thiếu gì là đồ hổ-duong — mà coi bộ ô-nhà tôi cũng kinh hě dến. Vậy thay liệu cho ô-nhà tôi uống thuốc bồ cho nhiều, dầu tốn bao nhiêu khõ-g cần . . . Thầy cứ việc cho thuốc » Tôi vừa cười và vừa nói : Tôi đã nói với thầy, binh của có cần nhõ phần nhiều & súc có bết diêu-duong lèn, k' ông-tên chi trong cát ở sức tunhc và thầy thuốc, và thầy tôi có ô-nhà thức nhiều quá, có làm việc chi mà phải thức nhiều ? Thầy nhách hai cái vai lên mà nói rằng : « Ông-nha tôi có làm chi động đến móng tay đâu, chỉ có đèn búa ăn là phải và nhai và nuoc mà thôi, còn nhút biết việc chi đều có đưa ăn đưa ở làm hối thầy, chỉ có một điều cực là mồi đêm nỗi đánh bài từ sáng. » Ngày thầy nói là làm vậy tôi nói với thầy rằng : Có vi hanh-choi, thức nhiều, ăi không được mà sanh binh, vậy tướng thay nên cho có ra Cap hoặc Long-hải tinh-huống i lanh, may ra có có sức lai rỗi binh của có mới có thể bắt được. Thầy cũng hứa rằng thầy sẽ đem co đi Long-hải.

Cách ít lâu, có đến xin tôi coi mạch. Coi mạch rồi, tôi mới hỏi thăm qua chuyện đi Long-hải mà tôi đã nói với thầy trước kia. Cố bèn trả lời rằng : « Phải, tôi có đi Long-hải hết một tuần lễ, mà dingoài cũng vậy thầy, lại không được vui bằng & trong nầy ».

— Cố đi một mình bay đi có thầy ?

— Tôi đi với ba ba người chị em bạn.

— Hai có ấy cũng có binh ?



CÁC CÒ! CÁC BÀ!

Cha chà ! Chứng em của các cõ các bà biết nói, thì các cõ các bà sẽ dạy bảo thè nào ? Sẽ biểu ăn uống thức gì ?

Có phải là biến chúng nó ăn dùng rộng-rã một thứ sưa đặt NESTLÉ chăng ?

Ôi ! Con hởi con hởi ! Uống sùn NESTLÉ



— Thưa không, tôi rủ bộ di dặng câu lông chơi với tôi
giải buồn vây mà.

— Ở ngoài lông bùm nhiều?

— Không, không! Câu lông là đánh bài « câu lông » đó mà!

— Té ra cô di Long-hải là di « câu lông », chờ không
phải di dường-bịnh?

— Phải a thay, cũng đêm nào suốt đêm nay vậy, song
nhờ gió mát và cá ngon, ăn cơm được nhiều hơn ở trong
này.

Chuyện vẫn rồi, cô lấy thuốc dam về.

Từ ấy, phỏng gần một năm, chồng cô đến rước tôi coi
cho cô. Khi ấy, xem ra hình vóc cô đã ôm nhiều, trong
mười phút đồng hồ đã nghe cô ho vài ba tiếng. Chân-mạch
thì thấy nhiệt độ cô ở vào lối 37 năm, 37 bảy, trong minh
thường ngày đều có en en giáng rét.

Uống thuốc được ít lâu, trong cô tuy cải sức hoạt động
thơ thai không bằng mấy kỳ trước kia, song cũng bình
phục lại được trong bảy tám.

Có lúc, vào buổi sớm mai, nhơn dịp tôi ghé thăm cô,
khi tôi vừa bước vào nhà, thì thấy cô ngồi xe kéo ở đâu
cũng vừa về đến.

Tôi hỏi cô di đâu từ bao giờ mà về bây giờ? Cô nói
hôm rày không thức khuya, thức một đêm mệt quá! Cô
miệng vừa nói còn chưa thì phảng phảng di lại bộ ván.
Trong cái vẻ mệt dù của cô phát lộ ra cơn bãy giờ, đều
ai thấy cũng biết.

Thấy tình trạng cô như thế, tôi mới chầm rãi tỏ lời
khuyên cô dại-khai về sự có dem cái thân yếu đuối
vùi dập trong sông bài bạc suốt đêm này qua đêm nọ, thi
thật là biền nghèo quá, mà bình như cô cố ý tự giết lấy
cô một cách bi-mặt và êm-lèm, chờ không lè, cô biết
thương biết qui cái thân ngọc ngà của cô vân vân...

Tôi nói vừa dứt lời, trông ra sắc mặt cô đường tiêu măt
cái vẻ mệt dù, hiện ra cái khi phát phẫn một cách cứng cỏi,
song hai trong con mắt cô trong đường dã bọc thêm một
cái ao nước ở ngoài vây, bao nhiêu bóng sáng ở ngoài
đường dã thấu vào long-lanh ở trong con mắt cô hết cả.
Nên cô vừa mở miệng nói, thì cái ao nước ở trong con
mắt cô nó đã thành châu luồng theo lời nói cô mà rời
xuống. Cô nói: « Dàn bà như tôi thiệt là khốn nạn! »

Thưa thay, tôi lấy làm cảm ơn thay có lòng khuyên
tôi về sự ham chơi bài-bạc, tôi vốn biết dàn-bà tữ lể không
vào sông bài-bạc bao giờ, mà họ lại không bạn bè với
người ham bài-bạc nữa. Tôi rất cảm ơn thay cho tôi
uống thuốc bãy lầu, ngoài sự uống thuốc của tôi, thay
lại còn lưu-tâm lấy những điều kiêng cữ về bệnh hoạn
để làm bài khuyên tôi đừng cờ-bạc, những lời thay
khuyên tôi, tuy tôi không nói ra, chờ trong lòng tôi
còn ghi nhớ hết thay. Thay không bảo tôi đừng cờ-bạc, mà
thay bảo bình của tôi không nên thức khuya và ngồi nhiều,
thức khuya thì trái tim mệt, ngồi nhiều sẽ bị phê lao; ý
thay tôi biếu hết, chờ có bình nào lại nên thức và ngồi
nhugi bao giờ? Nên tôi biết chắc thay bảo tôi cũ thức
khuya và ngồi nhiều đó tức là thay bảo tôi đừng cờ-bạc
chờ chi, vì hễ không thức khuya, ngồi nhiều, thì làm sao
mà cờ-bạc. Thật, tôi nghĩ tôi cảm ơn thay nhiều quá....

(Còn nữa)
Nguyễn Tứ-Thức

PHU-NỮ HƯỚNG-TRUYỀN

Tài khôn lanh của một bà Trạng-sư

Các nước bên Âu Mỹ bây giờ đều có Trạng-sư dàn bà
cũ rồi, và nhiều bà tỏ ra tài khôn lanh và hùng biện lắm.

Các báo bên Pháp thuật chuyện bữa kia, tòa án
Trùng-trí ở Paris xử một vụ án xe hơi dùng nhau chết
người; vụ án ấy lớn lắm. Một bà Trạng-sư bào chữa cho
người số-phố thủ phạm trong vụ án đó.

Khi quan tòa kêu người làm chứng lên. Anh này chỉ có
một mắt, mà đứng trước mặt quan tòa, khai đầu dưới việc
dụng xe ra sao, nói đúng dài lắm, cả giờ chưa hết. Bà
thầy kiện kia nóng ruột lắm, liền dừng dậy thưa với quan
tòa rằng :

— Thưa ngài, ngài không nên quên rằng người làm
chứng kia chỉ có một con mắt. Tôi nghĩ bụng, và chỉ có
một mắt, mà việc dụng xe chỉ xảy ra có một loáng mà
thôi, sao và có một mắt mà trong thấy nhiều được như
thế. Nếu và hai mắt thì có lẽ khai cả ngày chưa hết
chuyện.

Các báo Pháp đều cho bà Trạng-sư ấy là khôn lanh và
câu chuyện ấy là câu chuyện thú-vị.

... Họ tây-chay dàn bà

Người ta vẫn thường nói rằng dàn người có dàn ông
dàn bà sanh-hoạt với nhau, như là tiếng dòn có cung hực
nhịp nhàn thì mới có thu-vị. Song có nhiều người
có tánh ác-cám với dàn bà lạ lùng; di đường họ gặp
con gái đẹp cách mấy cũng không thèm nhìn; dàn bà đến
gần họ, thì họ coi như cừu địch; đến dòn bên Mỹ-châu, có
bọn dàn ông rã nhau ở vào một làng kêu là cái làng
« không vợ »; trong làng ấy, điều nghiêm cấm thứ nhứt
là không cho dàn bà leo cảng tới.

Các cô nữ-học sanh ở trường đại-học Oxford bên Hồng-
mao, lâu nay cũng bị bọn đồng-học con trai tây-chay,
không thèm trò truyện giao du với.

Tôi nghiệp cho các cô! Chỉ vì bọn học-sanh con trai
bảo rằng các cô làm ngăn trở cho họ trong sự mờ mang
về đường thè-dụ. Họ nói rằng bao nhiêu phen mà họ
tranh đấu ở đâu bị thua, là chỉ vì trong trường đại-học có
dàn dàn bà con gái mà thôi. Số là các học-sanh cao-dẳng
ở bên Hồng-mao đều ham mê thảo lâm; họ ham mê-thảo
hơn là ham học. Vậy mà trong trường có bạn con gái học
chung, khiến cho họ hổ ngươi, sợ thua sút dàn bà, cho
nên họ phải cố học, mà sao lăng về phương-diện thè-tháo.

Cái nguyên-nhơn mà họ tây-chay khách mà hòng là ở đó.

Ký túc dày bốn-ba sè đáng thêm một bốn
« TIỀU-THUYẾT » thiệt hay, chắc sẽ được vừa
long qui độc-giả.

Nước suối CHATELINE nhẹ nhàng
và tinh khiết



GIA CHÁNH



Các món ăn

Yến, chưng với đường phèn

Yến củng làm nhu trên
đã nói; Đường phèn tì bò
vô nước lạnh nấu sôi
cho tan, hết, liệu cho
vừa ngọt, lược lấy nước
trong bỏ vô cái thố nhỏ
rồi thả yến vô, để thố vô
chảo chưng cách thủy
chừng 1 tiếng đồng hồ đem
ra để nguội sẽ ăn lấy mặt.

Canh rau câu rau với thịt heo

Rau-câu là một thứ rêu
đá biển, các liệm đồ nấu
có bán; mua về ngâm nước
lạnh rửa cho sạch sẽ,
lấy chát rượu trắng với
nước gừng rửa qua rồi
lại rửa lại bằng nước hơi nóng cho kỹ. Thịt heo quết nhỏ
bở một lô nước lạnh lấy dưa khuấy cho tan ra, rồi thả rau-
câu vô nấu sôi một chút sẽ nêm mắm muối chờ vừa ăn,
đem ra để nguội ăn rất mát và bồ. Khi nấu thì nấu bằng
than tôt hơn là nấu bằng cối. Như một lượng Rau-câu thì
dùng nửa kilo thịt heo là vừa, như tùy ý nhiều ít người
ăn sẽ liệu gia giảm.

Madame TANG-KHÁNH-LONG

Vịt nướng

Làm một con vịt tơ mập, phán ra, lấy lọc hai bên ức,
xắt nhỏ từ miếng trang tay cái. Củ hành một củ nhỏ, chẻ
miếng mỏng mỏng, đậu phộng một su rang rồi dập nhỏ,
rắc một chút bột cari, vài tay vị, rang rồi dập, hay rắc ngũ
vị hương cũng được, xắt mỏng hép hành lá, rắc một chút
liệu, nêm chừng hai muỗng café nước mắm, hai muỗng café
đường cát trắng. Các vật dù rồi trộn cho đều, lợa là cách
non, lá già dè ngoài, lá non lót trong, gấp thịt vịt cắp gấp
mà nướng cho tốt than. Cơm chưng cháy lớp lá ngoài thì
ăn được. Dọn ăn phải cho kịp nóng. Lành nước giấm gừng
mà ăn. Dăm gừng cho nhỏ, một miếng gừng bằng ba ngón
tay thì một muỗng café mủi, hai muỗng café đường cát,
rồi chẽ giấm vào liệu chưng cho vừa ăn.

Lòng vịt chưng

Xắt nhỏ bò lông, và một ít thịt vịt vào, một củ hành xắt
nhỏ có cọng như bông tươi, đậu phộng 1 su rang rồi dập
nhỏ, rắc một chút bột cari vào, và một tay vị, hay một
chút ngũ vị hương, hai muỗng café đường cát trắng, bún

tù, hủ ky lạc, mỗi món hai su, ngâm mềm, xắt nhỏ các
món đựng chung trong thố hay chén, lô, lá nghệ non một
nửa lá, và vài lách non, xắt nhỏ, các món trộn cho đều
nhau, bắc lên chảo hấp hay chưng cách thủy. Phải nêm
một muỗng súp nước mắm, và rắc một chút tiêu, nướng
bánh tráng ngọt mà ăn với các món ăn chơi này.

Cái mình con vịt thì dàn rồi bầm cho nhuyễn, bột mì
rút mẩy cái xương bén ra; hủ ky lạc, bún tàu, mì mòn
hai su, ngâm mềm xắt nhỏ, một củ hành tây nhỏ xắt mỏng
trộn chung, rắc vào nứa muỗng café ngũ vị hương, nứa
muỗng bột cari, nêm một muỗng ăn canh nước mắm, rắc
một chút tiêu, một muỗng ăn canh đường cát, dùng là bạc
hà non mà gói, lược hay nướng lùy ý, phải làm nước mắm
thẩm mà chấm; dầm tương cho nhỏ, một muỗng ăn canh
đường cát, một chén nhỏ nước cối dừa, một su đậu phộng
rang, dầm nhuyễn, trộn chung lại nêm tương cho vừa ăn.

Lếu làm từ món dọn ăn cho nóng sốt, hết món này dọn
tiếp món khác, phải nướng bánh tráng ngọt mà ăn với
ngon.

Nguyễn thi

Gia đình thường thức

Bài sau này của ông Mai-Anh-Lang gửi lại Ông là
người Châu-dơ dã dỗ tốt-nghiệp trường Institut Po-
lytechnique tại Paris; khi ra trường có hiệp với bá-
bạn sáng-lập ra báo Revue Technique, và Revue Scien-
tifique, có khảo-cứu được nhiều điều hay, muôn
đang vào một cái búa quắc-ám cho được phô-cáp.
Nhân yêu bồn-bảo, mà ông Mai gửi bài sau này, chung
tới thăm-tự làm.

P. N. T. V.

Nghề nuôi gà

Thuở nay xứ ta hễ nuôi gà thì là để dùng thịt, ăn trừng
hoặc bán lấy tiền; chờ ít ai nuôi gà để bán như các nhà
nghề bên Âu Mỹ bây giờ vậy. Xưa kia, họ cũng coi rẻ
nghề nuôi gà như bén ta nhưng sau họ lần lần canh cải
đi, nuôi rất kỹ lưỡng, il có đau ốm, nhờ vậy mà họ giàu
có bạc triệu. Vậy nghề nuôi gà không phải là nghề vô lợi,
xin ai nấy có nuôi được thì nuôi thử như họ coi.

Tôi xin thuật một chuyện này để chư đọc giả biết cách
người Âu Mỹ làm giàu từ nào và lợi-dụng cách nuôi gà
ra sao.

Có một người Pháp kia tên Barber là nhà nuôi gà nghề
qua chơi bến Mỹ-quốc, khi về có thuật chuyện như vầy:

- Trước hết tôi tới quán Sanoma, viếng hết các sở gà,
- thấy trong sở họ nuôi được 6 triệu con gà mái; còn
- trung có tới 6 trăm triệu, bán ra ngoại quốc năm 1920
- được hơn 25 triệu đồng dollars (mỗi đồng dollar được 2
đồng bạc annam).

- Ở thành Pataluma cách nuôi và buôn bán ít hơn, có 4
triệu gà, được hơn 5 trăm triệu trùng, mỗi năm bán
• hơn 16 triệu dollars

• Nhiều chỗ con-con như sò của ông Corliss được 15 ngàn gà, ông này tính với tôi rằng: trừ hết tiền nuôi từ nhỏ tới lúc bán đi, thì mỗi con gà, ông lời được 1 dollars. • Còn trung mồi con cũng được 2, 3 dollars là tùy theo giá trung gà thấp hay cao.

• Phần nhiều họ ít có cho gà ăn bắp, lúa hay lúa mì như ta vậy, chỉ cho ăn rau cỏ thôi, thứ nhứt là cải bẹ.

• Nói tắc một lời, trong 1 bội nuôi gà kia (Central Producers) có 1.450 người hùn, vừa dàn ông dàn bà; năm 1920 bán được 28.223.923 chục trung gà (chục có đầu, 12 trung) còn gà bán đặng 2400011 con.

• Mấy thành đô làm giàu chỉ có nuôi gà mà thôi; như lúc giặc rời đây, họ cho nhà nước vay lần đầu 552.500 dollars; lần thứ nhì 836.400 dollars, lần thứ ba 737.850 dollars; sau khi thắng trận, họ còn cho 1.03750 đồng nữa, nghĩa là họ cho êm, chờ không có rao cúng trên báo làm chiết.

Nghé nói hay nhiên đó thì biết tiền bạc về sự nuôi gà ở Hué-ký! Họ làm được có lẽ người mình cũng được chờ chẳng không? Họ nuôi ban đầu ít lâm là 100 con; sau lần lần mới làm lớn ra được. Trong nghè nuôi gà, bắt cứ dàn ông hay dàn bà đều làm được, chờ không cần sức lực như mấy nghè khác.

Tại xứ ta cũng có nhiều người nuôi song họ nuôi lôi-thôi lâm. Có nhiều người xuất bạc ra mua cả đồng gà, chờ không chịu học hỏi chọn lựa mồi thử, mồi giống, coi giống nào hay để thi đè dẻ, giống nào ít để, thi đè nuôi nặng cân bán ra. Còn một nồi này là họ dụng dầu thả gà dở, đè cho chúng nó lội xuống sinh, dưới bùn, gấp chí ăn nấy, có con ăn tới phần nữa. Làm như thế thì nói sao gà hay bị bệnh nấy bệnh kia. Áy là lỗi tại chủ chờ trách gà sao được.

Phải hiểu rằng gà đè không nên cho nó lội dưới đất trước, hè chưa cần nó lạnh thì nó đã hoài, không đè và không ấp. Còn cách cắt chuồng gà lại càng tệ, đè chặt hẹp mà lại đơ bần quá. Nếu ta làm như thế thì không khi nào nuôi được. Cách nuôi dù là của mấy ông nuôi ở miệt đồng bái, vườn tược, vẫn còn hù lậu lâm.

Bên Âu Mỹ phần nhiều người nuôi gà đều ở thành thị hay gần lối đô. Có nhiều các bà thầy thuốc khi hết giờ làm việc thì về nhà lo chăm nom nuôi gà. Họ nuôi như vậy mà còn bán đặng bạc ngân thay, huồn chí ở miệt vườn ta thiếu chi đất trồng mà không ai lo tới việc đó hết?

Cách nuôi gà phải dùng theo lối mới, và lối người Mỹ và Hồng-mao là tốt hơn hết; đà lối rất nhiều mà ít có sai lầm... sau tôi sẽ chỉ rõ hết cách của họ bấy lâu nay.

MAI-ANH-LANG

“NGƯỜI VỢ HIỀN” Kỳ tới sẽ ra đời xin quý độc giả chú ý!

Cách chưng dọn trong nhà.

Một điều ta nên bắt chước người Tây là cái cách ăn ở có thứ tự của họ. Nhà họ ở thì thường thường chia ra làm 3 phòng rất là phân biệt: một phòng để tiếp khách, một phòng để ăn và 1 phòng để ngủ. Ấy là kè một nhà trung bình, còn nhà nghèo thì ít ra cũng có được hai phòng, một phòng vừa để ăn vừa để tiếp khách, và một phòng để ngủ. Đến như nhà giàu có, sang trọng thì không biết đâu mà kè, họ còn bày ra nhiều thứ phòng lắm.

Nói tóm lại dù giàu, dù nghèo, họ ăn ở đều có ngăn nắp, thứ tự và gọn gàng, sạch sẽ lâm.

Còn Annam ta thì phẫn nhiều nhà, & không có phân biệt gì hết. Trong nhà bàn, ghế, giường, tủ, đè lòn xòn chẳng dấu ra đâu, lại thêm chỗ này mang cái áo, chỗ kia mang cái khăn, ly lách nồi nơi mồi cái. Vào trong nhà trông thấy bè bô bô nà phát ngán. Ở trong một cái nhà mà đã đến nồi phát ngán, thì còn lấy gì làm vui. Nhà dã không vui thi lãi không có cơ thạnh vượng và người ở thường hay yếu đau. Vậy thi sự ở của người ta cũng quan hệ lâm. Ta chờ nên coi thường mà phải lưu tâm chú ý luôn luôn.

Cái cách ăn ở của mình không được phân biệt như người Tây, xét ra thi phần nhiều không phải là tại mình không có tiền bằng họ, mà chỉ là tại nơi mình cầu trú, không có thứ tự và không biết cách mà thôi.

Cũng là một căn nhà, cũng bấy nhiêu đồ đạc, mà người biết cách chưng dọn bấy biện thi trông ra có nè nèp, thứ tự và đẹp mắt; còn người không biết cách thi lộn xộn không ra đâu với đâu. Không những vậy mà thôi, dầu cho có đồ quý, giá đắt, mà không biết cách bầy thi trông cũng chẳng ra gì.

Nhà người Annam ta ở phần nhiều thi là một căn phòng hoặc có lầu, hoặc không có lầu; có lầu thi thường được 4 phòng, không có lầu thi 2 phòng.

Cách chưng dọn trong những nhà này theo như ý tôi nghĩ, thi nên chưng dọn như thế này:

1. Nhà không lầu, có 2 phòng thi phòng bên ngoài vừa dùng làm phòng ăn, vừa đè tiếp khách. Trong phòng này chỉ nên đè một cái tủ busset, hay một cái già dưa (desserte), một cái bàn với 4 hay 6 cái ghế. Nếu có thể được thi bầy hai chậu kiêng đè nhìn cho vui mắt. Trên vách tường cũng nên treo ít tấm hình (không nên treo nhiều, chì 2, 3 tấm là đủ) bình phai lựa thử cho ngó. Ở phòng ăn mà treo hình vẽ bông và trái cây thi hạp lâm mà đừng có treo xùm xít lại một chỗ.

Còn phòng bên trong dùng làm phòng ngủ thi đè một cái giường hay một bộ ván, 1 cái tủ áo, không có tủ áo thi một cái commode nhỏ nhô cũng được. Cái giường cần phải kê gần nơi cửa sổ cho có ánh sáng và thoáng gió. Ngoài những thứ đó thi kê một cái bàn nhỏ để đồ vật. Có muôn treo hình trong phòng ngủ thi nên lựa hình người đẹp mà treo và cũng chỉ vài ba tấm là đủ, đừng tham nhiều.

Đây chỉ là nói sơ lược cách bầy những món đồ chánh mà thôi; còn mồi nhà phải theo sự cần dùng riêng mà tùy nghi châm chước.

2. Nhà lầu thi có 4 phòng, trên hai, dưới hai. Nên sắp đặt như sau này:

Hai phòng ở dưới; phòng ngoài dùng làm phòng tiếp khách, phòng trong thi dùng làm phòng ăn.

Trong phòng tiếp khách thi bày một bộ salon. Ghế salon dùng kiểu tây thi hẳn là, kiểu ta hẳn ta, chờ dừng nên dùng những kiểu kỳ cục; ghế thi kiểu tây lối Louis hay Empire mà lại cẩn hay chạm trổ con rồng con phượng, chẳng ăn nhập vào đâu hết.

Ngoài bộ ghế salon ra, nếu còn rộng chỗ thi kê một cái sập nhỏ để ngã lưng (divan), nên nhớ là cái sập nhỏ chờ dừng kê thứ ván lớn đại như thời thường của ta, thiệt là bất tiện mà coi lại xấu lâm. Chỗ vách tường trên cái sập thi treo một cái kệ (étagère) vừa vừa, dặng đẽ những cuốn sách thường hay đọc; kệ treo cao cách mặt sập chừng 0m80 hay 1m00. Nếu có gối thi đe trên mặt sập ít cái, nhưng là được mồi cái mồi kiểu thi ngộ lâm.

Nếu có thi nên bày một cái tủ nhỏ (meuble à bibelots) trong tủ đe một vài món đồ quý như đồ xưa bằng sứ hay bằng ngà. Cây kiêng cũng cần phải có. Còn bình treo trong salon thi nên dùng những bình vẽ phong cảnh đẹp.

Phần nhiều nhà Annam ta cứ hay đeo lù áo có kiêng và lù sắt chưng ra ngoài phòng tiếp khách. Bụy như vậy thiết là không phải cách, khó coi lâu. Tù áo bao giờ cũng phải đẽ trong phòng ngủ, cùi tủ sắt thi nhái; khô lâu.

nếu không có bao giấy thi cũng phải đẽ trong phòng ngủ chờ không nên đẽ ở ngoài salon.

Còn phòng ăn và phòng ngủ thi đại khai cũng theo như cách bầy đã nói ở trên.

Một điều cần phải nhớ là trong nhà chỉ nên bầy đồ vừa đủ dùng ta, và nếu bầy cho có thứ tự ngăn nắp, chờ dừng tha-thi nhiều, đẽ chõng chốt lộn xộn, trông vừa không đẹp mắt, mà lại bất tiện cho sự quét, dọn, lau chùi. Ruồi, muỗi, chuột, dán ở nứa A mu n ta hay sinh ra nhều cũng là vì lê do, vậy ta phải cái lương cách chưng dọn đồ ở trong nhà đi.

Madame HUỲNH-NHỰT.

Hài-Đàm

Dàn-bà Annam hót tóc

Năm 1930, sau « Paу-nữ Tân-văn » ra đời 10 năm, hết thấy Paу-nữ Việt-nam mở một cuộc đại-hội tại Huế, đâu đâu đều có phái đại-biểu đến dự.

Cuộc hội-nghị ấy bắn nhiều vấn-dề quan-hệ về phụ-nữ. Trong đó có vấn-dề về cách ăi-mặc, làm sao cho ba kỳ rapp một kiểu như nhau.

Về kiểu áo quần, không phải mất công thảo luận mấy. Day có về đầu tóc, các đại-biểu tranh-biệp với nhau rất kịch-hỗn. Các đại-biểu Bắc-ký thi chủ-trương lối bit khǎn. Trung, Nam-ký thi chủ-trương bởi tóc; một vài cô ở Huế thi lại đeo cạo tóc mà đẽ đầu trần.

Bà chủ-lịch mở ra nói rằng: Nếu cứ tranh-biệp hoài với nhau như vậy thi vất-tát này chẳng có ngày giải-quyet. Thời thi hớt quách đিচ cho rõ, khôn pải thảo-luật i lôi-thôi. Ai nấy đều biếu đồng-linh, vỗ tay như sấm.

Từ đó dàn-bà Annam mới hót tóc như dàn-bà các nước. Tiêu-ni-Cô

Lên thăm chí Hàng....

Hình như một người Đức đã nghỉ ra cái máy để bay lên mặt trăng.

Các nhà bác-học bên Âu-châu, họ đã chế ra được phi-cô đẽ bay lên không-trung rồi, bây giờ lại còn muốn bay lên sao Hỏa và lên mặt Trăng nữa.

Hình như cái mộng-tưởng lên cung trăng đẽ thăm chí Hàng là cái mộng-tưởng chung của nhơn loại, nước nào cũng vậy. Càng phải các nhà khoa-học bay giờ mà thôi, nhà khoa-học xưa nay vẫn mơ ước mãi. Bộ chí Hàng đẹp lâm hay sao không biết, mà ai cũng ao ước, hỏi có chồng chưa, hỏi có mấy con; cái ao ước ấy thường phát ra vắn-chương hay là nắn trong mộng-tưởng. Tay nghề thơ ở ta hiện nay, ja lân-Dà, rượu say ngất ngưởng rồi: *Tinh rieng tram ngắn mươi ngay, ngồi buôn láy giấy viết thơ hỏi Trời. Trời là định hỏi chí Hàng đó. Trời coi thơ rồi tức cười mà trả lời rằng:*

Khách là nhơn già?
Cứ làm sao suông sả làm đưa thi.

Chốn thiên-cung ai kén rè bao giờ?
Chỉ những sự ván vor mà giấy mà.
Chúc-nữ tảo tung kinh-tuế già.
Hàng-Nga bắt nại lão phu miên. (1)

v... v...

Rồi Trời cởi mày quăng trả bức hòng-hiển, tức là retourner, à l'envoyer mà gởi trả lại, đẽ y như mấy người nhận được nhift-trinh, sợ tốn tiền không mua, mà gởi trả lại báo-quán vậy.

Đó là bài vui i hí, tỏ ra ý lảng-man lâm. Nhưng không biết cách ông lân-Dà gởi thơ lên ra làm sao? Có lẽ các nhà bác-học bên Đức cũ ng muốn hỏi ông như thế.

Người Đức tin chả: rằng từ nay tới năm 1949, thi sao người ta cũng nghĩ ra được cách lên cung trăng, cho nên dã mây năm nay họ có lập ra một cái hội « Lên Trời » (comité astronomique), và có hai người là Robert Esnault-Pelterie và Hirsch đặt ra cái giải thưởng hàng năm, đẽ thường cho ai phát-minh ra cái lý-thuyết làm sao có thể lên trời được.

Poão thường nán ngoai, thi một ông giáo-su người Đức là Oberth được. Ông này nghĩ cách dùng một thứ tên lửa (fusées) có người ngồi trong rồi bắn lên tới cung Trăng được. Hội Lên Trời xé ra, cho là gần trúng lý, cho nên ban cho phu thường, và lại tăng gấp đôi phần thường năm nay lên, đẽ coi có ai nghĩ ra cách gi bay hơn nữa không.

Ông Nguyễn Ngọc-Liên nước ta, chắc không dám chơi với các nhà bác-học này, vì ông còn bàn về cái sự phát-minh rằng « thông-minh không phải ở óc » mà ông chưa bảy tò ráo đò thoi!

(1) Hai câu này ý trời nói rằng ta chỉ có con Chúc-nữ là con gái nhưng đã gả cho thằng Ngựa-lang lùn rồi (tích ông Ngưu bà Ngưu) còn con Hàng-Nga thi nó không chịu lấy chồng già đâu.

Rượu Larue LARUE dã ngon
mà lại thiệt mát.

**Rượu Thuốc
rất bò là:
“QUINA GENTIANE”**

Các Bà, Các Cô!

QUINA GENTIANE mùi
nó thơm tho nhẹ nhàng, ai cũng
ưa uông, mà nhứt là ở xứ nóng
nực như xứ ta thì nên dùng lắm,
có bán ở các tiệm Epicerie và trú

Tại hàng: **MAZET**
Số 20—28, Rue Paul Blanchy
SAIGON

Qui bà qui cô muôn cho mây dứa con cưng của
minh dạng vui vẻ cười giờ luôn luôn, thi hè mua
mây hát và vía BEKA hát cho mây trè nô nghe, thi
tất nhiên nó vui chơi mạnh khoẻ luôn luôn... Đó là
cưng nèn.



Chớ quên Đại-lý hiệu dịa này là hàng: Société Indochinoise d'Importation 40-44 rue Pellerin Saigon
và có bán tại mây tiệm bán dịa.

Điều hát hay hơn hết! Có giá-tri hơn hết!

**ĐỒNG-LẠC-BAN - NGHĨA-HIỆP-BAN -
PHƯỚC-TƯỜNG-TÂN-THỊNH-VĂN-HÍ-BAN,
CA NGỘI ĐỨC-BÀ VÀ B.C.G.-TUNG KINH CẦU AN,
CẢI-LƯƠNG CAO-MÊM.**

ODEON

Bán sỉ
và bán lẻ
tại hàng:
INDOCHINE FILMS & CINÉMAS
106 Bđ Charner. Saigon.

Gắn dây trong nước có những việc gì

Hội-dồng Quản-hạt Nam-kỳ nhóm kỵ bắt-hưởng mới
rồi có bàn mấy việc quan-hệ.

1.— Cố ông nghị-viên Tây yêu-cầu chánh-phủ liệu định
cách nào cho tiền quan và đồng-bạc Đông-Pháp có giá
nhứt định với nhau, kéo có khilén khi xuống không chừng,
làm cho nhiều nhà tư-bàn Pháp muốn bỏ vốn ra dặng
buôn bán và mồ mang bèn này, mà những ngại ngùng
không dám. Vả lại giá bạc khi lên khi xuống như vậy,
khiến cho việc mua bán ở đây với Pháp, thường bị ngăn
trở. Việc ấy quan-hệ, chánh-phủ đây, còn phải tư về bên
bộ liệu định.

2.— Hạ-nghị-viên bên Pháp, có ông nghị-viên yêu-cầu
chánh-phủ đặt cửa biển Saigon theo lối tự-do mậu-dịch
(libre échange), như các cửa biển Singapour và Hương
cảng của người Hồng-mao, nghĩa là hàng hóa buôn bán
được tự do, không phải nộp thuế xuất-cảng nhập-cảng chỉ
hết. Chánh-phủ ở đây đem việc ủy hỏi ý-kien Hội-dồng
Quản-hạt, nhưng ý-kien của các nghị-viên hãy còn phán
vân, vì làm như vậy một lè là có ảnh-hưởng hại to cho
công-nghệ trong xứ, hai lè là thiệt mất mội món tiền lớn
cho chánh-phủ. Bởi vậy còn hoãn lại kỳ hội-dồng sau sẽ xét.

Hai việc ở trên, đều có quan-hệ to lớn cho đường kinh
tế ở xứ này, vả nếu kỳ Hội-dồng sau, đem ra bàn, thi
tưởng các nghị-viên ta nên xem xét cho kỹ, kéo chì thấy
chỗ lợi, mà không thấy chỗ hại thì nguy.

Trong một số báo P. N. T. V. chúng tôi đã nói về việc
xảy ra ở dưới tàu Metzinger, ở Pháp sang: có hai vị
giáo-sư sang là dạy học, trong khi dưới tàu mổ hôi ăn
uống nhảy đầm chơi, mà hai vị giáo-sư kia hát bài Internationale là bài ca của bọn cộng-sản. Ở Đông Pháp này họ vẫn lo sợ cái vũ cộng sản đó, đến nỗi có khi xảy ra việc
nhỏ mọn gì họ cũng bảo là có thế-lực cộng-sản ở trong,
bởi vậy cho nên khi xảy ra việc hai vị giáo-sư kia, là các báo
Tây ở đây nhao nhao lên, đòi đuổi hai vị giáo-sư kia về.

Mà việc có gì đâu. Trong khi dưới tàu ăn tiệc nhảy đầm,
mỗi người ăn bận quần áo giả làm người này người kia
cho ngõ, thi hai vị giáo-sư kia ăn bận giả làm thẳng du-
côn, thế-lết phải hát bài Internationale cho đúng cách-diện
đó thôi. Chớ phải biết rằng nếu là những người có tu-
tương cộng-sản, thi khi nào bộ Thuộc-dịa lại lựa chọn,
cho sang bên này làm gì?

Số báo trước, đã đăng tin mấy người bị bắt về tội
phiến-loạn trật-lự, đều bị đem ra tòa trưng-trí xép hỏi,
thì sáng bữa 16 Juillet, tòa đã xét xong rồi.

Nhơn việc bãi-học & trường Sư-phạm, ông Dương-văn-
Lời có viết trong báo Echo Annamite một bài có ý kitch-
thich bọn học-sanh. Tòa cho là xài giục học-sanh, nhưng
ông Dương-văn-Lời nói rằng nếu ông biết trước rằng về
sau Chánh-phủ khoan-dung cho họ như thế thi hồi đó ông
chẳng viết bài kia làm gì. Tòa phạt 300 quan tiền vạ. Theo
giá bạc của Tòa án, cứ 2fr 50 một đồng bạc, thi ông Lời
sẽ phải nộp vạ là 120\$. Bài văn cũng mắc lỗ, chớ không
phải chọi.

Ông Lê-văn-Thơ, tác-giả cuốn sách « Câu chuyện chung »
thì bị 3 tháng tù, và mất quyền công-dân 5 năm.

Còn Hoàng-minh-Dầu, thi binh như tòa phạt nghiêm
khắc hơn, vì tòa xét ra Đầu xưng là làm nhặt-triob, mà
ký thiệt chỉ có làm chun viết bằng ở báo Ký-Lân 10 ngày.
Vâ lại trước kia Đầu đã bị án 8 lần vì tội ăn-cắp, lường
gạt, du-dâng v.v... Vậy mà, nay cũng rã truyền-don nói
là binh vực cho ông Ninh, đến đì quan tòa cũng nói ngay
thật rằng: « Nguyễn-an-Ninh chẳng cần gì có những người
binh-vực như nhà ngươi. » Rồi tòa tuyên án phạt Đầu 3
năm tù.

Bảy mươi mấy người bị án trong vụ Việt-nam Quốc-
dân-dâng mới rồi, đều xin chống án, nhưng Hội-
đồng Bảo-hộ (Conseil de Protectoral) đều bác đi không chịu.

Ô Căn-tho mới xây ra một vụ án-mạng, nguyên nhơn
là tự cha chồng nàng dâu bắc tương-dụng mà ra.

Hai vợ chồng Nguyễn-văn-Phong và Nguyễn-thị-Thái
mới lấy nhau được ít lâu, vẫn ăn ở tại nhà cha là Nguyễn-
văn-Đăng. Thị-Thái không ưa cha chồng, thường khi nói
nặng với cha chồng một cách hồn xược. Anh chồng lại
bình vợ, thành ra ông cha tức mình, dạy biêu không được,
bên dưới con trai và con dâu ra khỏi nhà. Hai vợ chồng
đã ăn ăn, xin lỗi với ông già, nhưng ông già nhứt định
không chịu.

Nếu như Nguyễn-văn-Phong có nghề nghiệp gì để tự lập
lấy mình thi khỏi phải nói; đầu này từ nhỏ tới lớn chỉ ăn
nhờ cha mẹ, bây giờ rời cha mẹ ra là thấy cực khổ liền.
Ai không lo tự lập lấy thân, thường gấp cái cành như thế.
Hai vợ chồng Nguyễn-văn-Phong trước còn làm ăn cực
khô với nhau được ít lúc, sau cục khổ quá, chịu không
thấu nứa, hai anh chị bèn rủ nhau uống oxyde de cuivre
để tự vận. Uống thứ đó vào, đau bụng rên la, hàng xóm
hay chuyện, chạy sang cấp-cứu, đem că hai vợ chồng lên
nhà thương. Người vợ yếu quá, chưa kịp lên tới nhà
thương đã chết, còn anh chồng thi thảy thuốc cứu dặng.

**Sức tri,
Điểm trang,
Sản sóc**

GIÀ TÍNH NHẸ

Các thứ thuốc dôi phản,
crèmes, nước thơm, chí
cho những cách giữ-gìn.

Qui-vị hay đèn nhà:

“KÉVA”

Là Viện Mỹ-nhon ở Paris
Chi-ngành ở Saigon
40, Chasseloup Laubat.
Giá thép nổi: 755





Chị Huỳnh-Lan

Từ bùa chị viết cái thơ lên, tàn-thành việc Học-bông và giúp cho Học-bông 10\$00 rồi thi thoi, không thấy tin-tức gì của chị hết. Chắc hẳn là chị mắc cõng-chuyện nhiều hay là đi đâu xa, thành ra không viết thơ cho em dặng.

Chờ hoài chưa thấy thơ của chị gửi lên nói chuyện hương-thôn-cản-trạng cho em nghe, thì em lại viết thơ nói việc xảy ra trong thế-giới gần đây để chị biết.

Trước hết em hãy nói chuyện nước Tàu, vì tinh-thể nước Tàu ngày nay xem ra có chiều khàn-bách lâm, là có lẽ Nga và Tàu đánh nhau.

Cách đây chừng 15 hó hó, Tường-giời-Thạch, Diêm-Tich-Sơn và Trương Học-Lương đều tới Bắc-bình (tức là kinh-dò Bắc-kinh ngày trước) hội-nghị với nhau, cốt để cùng nhau bàn tính mọi vấn đề quan-hệ ở miền tây bắc nước Tàu và cũng là để thương-lượng cho Phùng-ngọc-Tường xuất-dương. Phùng-ngọc-Tường hiện nay còn đau, nằm ở Thiểm-tây, chờ chửa xuất-dương theo như tin trước em đã nói với chị. Trong khi ba người lãnh-tụ của nước Tàu ngày nay đương cùng nhau hội-nghị, thì tự-nhiên Trương Học-Lương bỏ về Phụng-thiên, Tường-giời-Thạch bỏ về Nam-kinh, mà Diêm-Tich-Sơn cũng trở về Thái-nguyên-mắt. Hóm đó ai cũng tưởng là ba tướng này có chò-xich mitch gi nhau, nên mồi người bỏ di một ngũ, dặng vè dự-bi binh-mã đánh nhau dây. Nhưng không phải vậy. Họ bàn tính với nhau xuất-ký bắt ý đem binh chiếm lại đường xe lửa của Nga ở Mân-châu. Bởi vậy khi Trương Học-Lương ở Bắc-kinh về tới Mân-châu là lầy-vò-lực chiếm ngay đường xe lửa, đuổi hết người Nga di ra ngoài bờ cõi, lại còn bắt giam một mớ người là khác nữa.

Con đường xe lửa này vốn là con đường xe lửa dài nhất thế-giới, suốt từ Âu-châu qua Á-châu; bắt đầu từ kinh-thanh Leningrad bên Nga, qua Sibérie, rồi qua Mân-châu nước Tàu cho tới chỗ cùng đường là Wladivostok. Khúc đường

về địa phận nước Tàu, thì nước Tàu cũng giao cho người Nga quản-lý để chia lời, song người Tàu cũng có quyền trống nom vào đó; và lại có một điều-khoản rằng chánh-phủ Nga không được lợi-dụng đường xe lửa ấy, dặng truyền-bà chǔ-nghĩa cộng-sản sang nước Tàu. Nhưng người Nga không chiếu theo điều-ước ấy, đã quản-lý đường xe lửa ấy một mình, lại cùi cõi người qua Mân-châu dặng tuyên-truyền chǔ-nghĩa cộng-sản làm rối loạn ở một vùng Mân-châu. May lần chánh-phủ Tàu gởi thơ phản-kháng, và nhắc lại điều-ước ngày xưa, song chánh-phủ Nga cũng làm lơ, và cùi cho người di bi-urat tuyên-truyền như cũ. Cứ chảng dẫu, ngày nay người Tàu mới lấy vò-lực chiếm lại đường xe lửa ấy để minh-trống nom lấy, thì người Nga không được tự-do qua đó mà hành động nữa.

Chánh-phủ Nga bèn gởi tối-hậu-thơ (ultimatum) cho nước Tàu, nói nếu không trả lại đường xe lửa ấy và thả hết người Nga ra, thì Nga sẽ đem binh đến cùng nước Tàu khai-chiến.

Chánh-phủ Quốc-dân Tàu cũng cứng đầu lâm, nhút-dịnh không trả, có đánh nhau thì đánh nhau. Vậy mấy ngày trước đây, hình như hai bên đều hâm-dọa với nhau gắt lâm. Nhưng sau cũng muốn lấy cách hòa-bình để thu xếp với nhau. Hiện nay còn đương điều-dịnh, có lẽ rồi cũng êm-chuyện được.

Đối với việc Trung-Nga xung-dột này các nước khác đều khoanh tay mà ngó trơ, duy có anh Nhật-bon là bắn-khoán lâm, là vì chĩ có anh Nhật có lợi-quyền to-lớn ở Mân-châu. Nay thấy Tàu tự-nhiên lấy vò-lực cướp ngang đường xe lửa của Nga ở Mân-châu, sợ có một ngày kia cũng xú-bất-nhã với mình như thế. Cho nên chuyen này Nhật-bon binh-phẩm việc này đều cho việc nước Tàu làm như vậy là ngang-trái. Rất dỗi lại nói nước Tàu hay gây ra việc bối rối bất-hòa cho thời-cuộc ở Viễn-Đông. Chị nghĩ coi họ nói như vậy có lạ không? Than ôi! Nước Tàu đương phẫn-dẫu để đòi quyền, đòi lợi, đòi đất của mình lại, vậy mà cho là Tàu gây việc bối rối bất-hòa ở Viễn-Đông là nghĩa làm sao? Thời mây ông để-quốc trả lại quyền lợi và đất-cát cho họ di, rồi thử coi thời-cuộc ở Viễn-Đông có còn bối rối bất-hòa gì không?

Đó, gần đây chĩ có một việc quan-hệ đó thôi. Còn bên chau Âu những chuyện bối qua biến này, bay qua biến khác, trối kẽ họ! Em không muốn viết dài làm chí, chỉ đọc thêm mệt. Võ-lại, chắc hẳn chí hay đọc báo hàng ngày cũng đã thấy rồi.

Vì việc ở nước Afghanistan, mà Nga và Hồng-mao cũng xích-mích với nhau, có lẽ đến đập nhau/mời em được. Thơ sau em sẽ thuật chí nghe.

Thanh-Nhan

TIÊU-THUYẾT

VÌ NGHĨA VÌ TÌNH

11.— Khinh bỉ thói đời

(Tiếp theo)

Thiết quã thằng Hồi bị trái giỗng. Trong vài bùa thi mày, đầu cõi, mày mày, lay chon nó trái mọc dày, mày náo mày nấy bóng lưỡng. Thằng Hồi nằm mê-man luôn mày bùa, mà không có thuốc men chi hết, chĩ uống nước rã mà thôi. Đầu mắc nạn nhở có trời nuô, tuy nó mang chứng bệnh hiềm ngheo, song có trời phò hộ nên trái lên đều mà xuống cũng đều, bởi vậy trong ít ngày thi nó đã mạnh, ra vò được. Nó bị trật đầu nấy nên mìn nó óm nhách, mày nó rõ chán. May người ở gần vẫn đã biết mặt nó cháo-chan, mà bây giờ gặp nó thi thấy nó lạ hoắc.

Tu-lien thấy nó đã mạnh rồi, bèn sai nó di qua cùi bắp cá nưa. Một bùa nõ, ăn cơm sớm mai rồi, thằng Hồi xách một cái giỏ với một cái thùng ra đi. Nó di dọc theo lộ được một khúc xa-xa, gặp một cái vũng nước dựa bờ lõi, nó bèn cõi áo quần bỏ trên cõi, rồi nhảy xuống mót đất be vòng theo vũng nước. Nó làm thủng-thủng và làm và chơi, nên đập bờ coi láng-lány. Đập bờ móng xong rồi nó mới lấy thùng mà lát nước. Nó lát một bồi mỗi tay, nên buồng thùng đứng mà nghỉ. Nó ngồi móng trên bờ lõi, trời rǎng chang-chang, có một cái xe hơi ở phía Saigon chạy lên, may kêu vù-vù, kèn bóp te-te, sau xe bụi bay mít-mù. Xe chạy ngan qua nó một cái ô, nó đứng ngó theo, trong lòng khoan-khoái, không biết làm sao mà được ngồi trên một xe-hơi như vậy, dặng chạy thử coi trong bụng vui sướng đến bực nào.

Xe hơi đã chạy mất rồi, không còn nghe tiếng máy kêu và tiếng kèn bóp nữa, mà thằng Hồi vẫn còn đứng ngó móng theo. Nó đương thầm linh hẽ nó gặp được ba mày nó rồi nó sẽ kêu ba nó mua một cái xe hơi dặng cho nó di chơi. Thinh-linh có một đứa nhỏ di ngan trên lõi. Nó ngồi lên, thấy quã là thằng Qui, vùng kêu lớn mà hỏi rằng: « Qui, mày di đâu lên trên này? » Thằng Qui đứng khung lại, ngó no chung-hững. Thằng Hồi buồng cái thùng, lật-dặt leo lên lõi, chạy lại nắm tay thằng Qui mà hỏi nữa rằng:

- Mày di đâu đây?
- Tao di kiêm mày chờ di đâu.
- Sao mày biêt tao ở đây mà mày kiêm.
- Hóm kỵ xưa, tao nghe má mày nói về Chí-Hòa. Tao hỏi thăm họ rồi tao di. Nhà mày ở đâu?
- Ở dưới kia.
- Mắt mày sao mà có lõi có hang cùng hết vậy?
- Tao bị lén múa.
- Vậy hay sao? Hồi nào?
- Hóm trước. Tao mới hết.
- Mắt mày rõ bây giờ coi mày là quá. Tao thấy mày mà tao khõig dè, chứng nghe mày lên tiếng tao mới biêt.
- Tao tinh tao xuống Đất-Hồ kiêm mày, té ra tao mới tinh rồi kể bị lén múa nên di không được. Mày di thăm

tao chơi rồi về bay là đi đâu? Chị Châu hết đau hay chưa? Thằng Qui lắc đầu, rung rung nước mắt rồi đáp rằng:

- Chị chết rồi, còn đâu mà hỏi.
- Ủy chà! Sao mà chết vậy? Chết hồi nào?

— Chết hôm kia, kẽ về bùa nay nãa là ba bùa. Không chết sao được. Chị tao đau mà tia tao không thèm ngóng-gàng gì tới hết. Tia tao bỏ liều không mua được lấy một cái bac thuốc cho chị tao uống. Còn má tao thì cứ nói chị tao làm bộ, hẽ ra vò thấy chị tao nằm thi chưởi rủa. Tôi nghiệp quá! Cái đệm mà rồi sáng ra chĩ chết đó, tao lén tao rờ mặt chĩ coi chĩ róng nhiều it. Chị mượn tao đắp chiếu giùm cho chĩ rồi chĩ khóc chĩ nói với tao như vầy: « Chị có chết rồi, thì em p'ái trốn đi di, đừng có ở đây nữa. Em ở đây, em cũng chết theo chị vậy da, nói cho e n biết. »

Thằng Qui nói tới đó rồi nó ngồi trên bờ lõi mà khóc. Thằng Hồi còn ở trán ở truồng, nó thấy vậy nó cũng ngồi xé dựa bên đó mà nói rằng: « Mày với chị Châu là con ghே mà mày thương sao được. Tao đây cũng vậy, tao không phải con ruột nên má tao cũng đánh chưởi tao hoài. » Thằng Qui lặng thinh một hồi rồi đáp rằng:

— Tao nghĩ lại tao cũng không giận nãa tao cho lâm. Tao phiền là phiền tia tao, cứ nghe lời má tao mà đánh hai chị em tao hoài. Tại tia tao nên chị tao mới chết đó.

— Nè Qui, hôm nay má tao về trên nãy má tao trai gái với anh Lành mày à.

— Anh Lành nào?

- Anh Lành ở đâu nhà má tao đó.
- Tao không biêt. Anh bao lõi?
- Anh bằng anh Kim vậy, mà mập-mập hơn.
- Mọi tợ quá! Chồng bị ở tù, mà mày ở nhà lây trai hay sao?

— Vậy mời ki. Tao nói cho mày biết mà thôi, mày đừng có nói bậy má tao hay mà đánh tao chẽ.

- Ai nói làm gi.
- Mày lên chơi chung nào mày về?
- Tao không về. Về làm gi nãa?
- Mày tinh trốn luôn bay sao?
- Ủ.
- Nếu mày di luôn thi tao di với mày.
- Tao tinh tinh lén rù mày di đây.

— Hôm nay tao cũng muôn xuống rù mày; tao sợ chí Châu còn đau, mày di chưa được, nên tao chưa xuống. Thôi, bây giờ chí Châu chết rồi, thi hai đứa mình di. Đề tao tinh rùa, bạn quần bán áo rồi di.

Thằng Hồi nhay xuống vũng nước rùa sạch mày mày dùn cõi mặt mày rồi nó leo lên lõi bán quần bán áo. Nó bán một cái áo vãi cũ, khi trước màu trắng mà bây giờ đã trò màu vàng, với một cái quần vãi đèn đứt lai lại rách. Nó ngó thằng Qui, thấy thằng nãy cũng bán quần vãi đèn như nó, còn ở trên thi bán một cái áo thung rách,

dã rộng mà lại dài, nó bèn cười mà nói rằng : « Minh bận áo quần xấu quá ! Minh đi ra bày trê thay mình chắc nó cười. Mà thấy kệ, nếu lao gấp được ba mà lao thì thiếu gì đỗ tốt mà lo. »

Bạn dỗ xong rồi, thẳng Hồi mới hỏi rằng :

— Bây giờ mình đi đâu ?

— Đi xuống Saigon.

— Xuống Saigon rủi mày gấp tia mày làm sao ?

— Ồ, xuống đó khó hả... Thay kệ, xuống đó rồi mình sẽ tính.

— Cha chả, xuống Saigon bây giờ phải trở lại, đi ngang qua nhà lao. Bùa nay có mà lao ở nhà, lao sợ đi ngang mà lao ngó thấy qua.

— Có đường nào khác hòn ? Minh đi vòng bắc dã xa một chút có hại gì.

— Ồ, được. Tao nghe nói lên trên dây một chút có cái ngã rẽ xuống Saigon. Thôi, mình lên đó rồi hỏi thăm đường đi.

— Đi bây giờ rồi thủng với giò của mày làm sao ?

— Thay kệ, bỏ cho rãnh, cần gì.

— Uống lâm chờ.

— Đò bảy bộ mà tiếc giỗng gì mày. Thôi, đi hè.

— Đi.

Thằng Hồi ngó cái thùng với cái giò rồi cười và nói rằng : « Tại nãm đó chơi nghe hồn tại. Ồ đó mạnh giỏi. » Thằng Qui thấy vậy tức cười, nó kéo thẳng Hồi đi và nói rằng :

— Mọi rợ quá !

— Mày nói cái gì mọi rợ ?

— Tao nói mày mày.

— Mả lao sao mà mọi rợ ?

— Chồng đi ăn trộm cho mà ăn, rủi bị bắt ở tù, ở nhà lấy trai, mả mày làm như vậy không phải mọi rợ hay sao.

— Ồ, phải. Mọi rợ thiệt.

Thằng Hồi nói dứt lời, liền day lại, đưa tay phia nhà Tu-Tiên ở và nói rằng : « Thôi, mà ở nhà với anh Lão nghe hồn mà. Tôi đi da. » Hai đứa ngó nhau cười ngất rồi cặp kè nhau mà đi.

12.— Tao-hóa trô-trêu

Trời nắng thiêt là gắt, trên lô cát nóng muôn phồng chun, nhưng vì thẳng Hồi với thẳng Qui thoát thân ra khỏi nhà, chẳng khác nào cặp chim sô lồng, bối vây chúng nó vui mừng không sợ nóng chun, không kẽ trời nắng. Chúng nó đi một lát thì iới một cái ngả tur, nếu đi thẳng thì lên Bà-Quẹo, nếu đi phia tay mặt thì qua lăng Cha-Că, còn nếu đi phia tay trái thì qua sở Dây-thép-giò rồi vô Cholon. Chúng nó dù-dụ không biết phải đi ngã nào, may có một người đi ngang, thẳng Hồi hỏi thăm, mới biết đi phia tay mặt thì xuống Saigon được. Thằng Hồi liền kéo tay thẳng Qui mà biếu đi qua ngã lăng Cha-Că. Thằng Qui tri lại mà nói rằng :

— Xuống Saigon làm giỗng gì ?

— Xuống đó mình lượm banh kiêm tiền chơi.

— Tôi chờ đâu minh ngủ ?

— Vườn Bồ-Rô đó chi ? Ngủ đó được mà.

— Ngủ bảy linh bắt chờ.

— Minh ngủ, chờ phải mìnă ảo trộm ăn cắp đồ của ai bay sao mà sợ.

— Không phải tao sợ, mà đều ở Saigon cò bót bay nbiều chuyện, khô chơi lầm. Đã vậy mà hể rủi gấp tia lao rồi làm sao ?

— Vậy chờ mày muôn đi đâu bây giờ ?

— Đò đâu cũng được hết, mieng là đừng xuống Saigon hi thời.

— Vậy thôi mình đi Chợ lớn.

— Ủ được.

Hai đứa mới dắc nhau quẹo qua phia tay trái. Chúng nó đi tới sở Dây-thép-giò, thấy mấy cột dây-thép cao với voi, thi đứng lại coi chơi. Thằng Hồi ngược mặt ngó một hồi rồi hỏi rằng :

— Cao quá ! Hồi dò họ làm sao họ dựng vậy mày hả ?

— Đu me, cao quá, leo lên té chết còn gì.

— Chết thì chịu chờ, ăn tiền của người ta thì phải làm.

— Mày dám leo lên đó hồn ?

— Leo lên mà làm gì ?

— Tao hỏi chờ biết vậy mà. Mày dám leo hồn ?

— Chứng tao lừa rồi tao mới dám.

— Chờ bảy giờ mày không dám bay sao ?

— Bảy giờ tay chun mình còn yếu quá, leo sao nỗi.

— Họ trồng mây cây dó làm chí mà cao quá vậy mày hả ?

— Cột dây-thép-giò mà.

— Dây-thép-giò là giỗng gì ?

— Ai làm việc gì ở đâu hè giờ đưa đến mây cây cột đó, thi ở đây họ biết hết thảy.

— Nếu vậy thì chờ lầm.

— Sao mày chờ đợi ?

— Bởi vì mây chờ ở dưới gió họ làm việc gì, ở đây có biết được đâu.

— Ở dưới gió thì chờ, chờ mày muôn biết hết, làm sao cho được.

Hai đứa coi chơi cho đã, rồi thủng-thẳng đi lăn xuống Cholon. Mặt trời chen lặn chúng nó mới vô tới chầu-thành. Chúng nó không lính trước, nên cứ ngó trước mặt mà đi, không biết đi đâu, mà cũng không biết đi làm việc gì. Gặp xe dụng chúng nó lại coi chơi, thấy tiệm lớn chúng nó xắn-bắn dòn ngó. Chúng nó đi mệt đường này rồi quẹo

qua đường khác, ban đầu thì vui cười hồn-hồn, mà lần lần rồi thẳng Hồi hết cười nữa, lại lết-bết ở đàng sau.

Đến gần 10 giờ tối, hai đứa nó đi qua đường Cây-Mai. Trên đường người đi dã thử-thử, còn hai bên phố thì phần nhiều đã đóng cửa ngủ rồi. Thằng Qui thấy thẳng Hồi đi lật-lật đàng sau xa, nó bèn đứng lại và kêu mà nói rằng : « Hồi, đi riết, mày. Bộ mày mỏi căng rồi sao ?

Thằng Hồi ráng đi iới và nói rằng :

Tao mỏi căng quá, mà ruột tao nó làm giỗng gi không biết, nó thắt lại, đau dữ.

— Mày có đau bụng hông ?

— Không.

— Vày chờ sao mà thắt ruột ? Chắc là mày đòi bụng chờ gi.

— Mày nói phải. Chắc là tai đòi bụng.

Lúc ấy hai đứa nó dừng dựa cây cột đèn kia. Ở phía trên lại có một gánh mì-thành di xuống, lõi lắc-cắc-cup. Thằng Qui thấy thẳng Hồi dò mõ-hồi uốn mặt ướt cổ, bộ coi mệt lắm, nó bèn hỏi rằng :

— Mày muốn ăn mì hòn ?

— Tiền đâu có mà ăn.

— Tao có tiền.

— Mày làm giỗng gì mà có tiền ?

— Tao có 3 cái. Hôm nay mày về trên, tao ở dưới này tao di lượm banh ; tao mặc ăn bánh và mua dầu cho chị Chau, chờ không thi tao còn tới hai ba đồng.

Thằng Qui và nói và móc lưng lấy 3 cái bao đưa cho thẳng Hồi coi. Thằng Hồi cười. Gánh mì lăn lăn di iới. Thằng Qui nói rằng :

— Thuở nay mày chưa ăn mì, thoi mày ăn một tô đi.

— Mày có ăn rồi chưa ?

— Tao có ăn rồi. Hôm mày về trên rồi, ở dưới này tao có ăn.



C. J. BONNET

Hiệu này đá nổi danh xưa nay, mua hàng lụa hiệu này thì được chắc rằng đó minh mùa là tốt nhất.

*Còn ai không biết ?
Xứ Nam-kỳ này
còn ai mà không biết thứ*

**RƯỢU
RHUM MANA**

là thứ thượng hảo hạng.
Rượu Rhum Mana mới chính là thứ rượu Rhum thiệt tốt nhất.
Khi mua hãy nài cho phái hiệu Mana và có dán nhàn trắng.

Độc quyền đại lý:
Société Commerciale MAZET d'Indochine
SAIGON



Bán sỉ tại hàng
L. RONDON & Co Ltd
16, đường Boulevard Charner Saigon
Đại lý độc quyền trong cõi Đông-Pháp

Đủ các thứ giày

Da tốt — Kiểu đẹp — Làm mau — Giá rẻ

Trước tòa Tân Đảo ở chợ cũ Saigon số 104 đường Guyenne là tiệm giày TÂN MỸ của ông PHẠM VĂN KINH là tiệm giày có tiếng xưa nay. Gần xa ai cũng biết. Có đủ các kiểu giày dán ống, dán ba, con nít ; da rất tốt, làm rất khéo, giá rất rẻ.

Đồ cũ ra mới

Bồn-hiệu mới mở tiệm xí đổ vàng bạc vàn vàn, như đồ phụ tùng xe hơi xe kéo xe máy muôn nia, vàng bạc giả rất rẻ hơn nơi khác, đồ làm nhôm le.

ĐỒNG-LỢI

72 Rue Amiral Dupré 72 Saigon
(lục kêu đường Thủ-đức)

— Mày có cho chị Châu ăn lòn?
— Chị mắc đau hoài ăn giỗng gì được.
— Té ra chì chết mà chưa ăn một lò mì nào hết.
— Chưa.
— Tôi nghiệp chì quá bá.
— Ủ, Thời, bữa nay mày ăn đi ăn cho biết với người ta.

— Mày ăn bòn?
— Không.
— Mày không ăn rồi mày đòi bụng làm sao?
— Thầy kệ, để một lò mì nữa tao mua một ổ bánh mì nhỏ tao ăn.
— Một lò mì tới 5 đồng sa. Tao ăn rồi hết tiền mày còn gi?

— Thầy kệ nà! Hết rồi ninh kiêm cai khác, lo gì mày. Tháng Qui liền kêu chủ chèc hàn mì dứa lại và biếu nấu một lò mì nước 5 xu. Chủ chèc đe gánh dựa lè đường, rồi kéo hòn từ lò mì và dở thùng nước bỏ vò mà nấu. Tháng Qui đứng một bên, tay vịn thùng mà coi. Chủ chèc lau tò, chẽ mồ, rót nước mắm, bỏ hành, rồi vớt mì, làm coi gọn-gàng. Tháng Qui xắn-bằn ở đầu dằng kia, thấy chủ chèc mặc lăng-xăng đầu dằng u, rõ mới thừa dịp chủ xay lung nó lén lấy ba bốn miếng thịt cầm trong tay, rồi bước lại đứng coi chủ làm, bộ tè-chính như thường. Chứng chủ bưng lò mì qua đầu kia mà bỏ thịt, nó lại nói rằng: « Chủ bỏ thịt nhiều nhiều mòi chút, chủ. Bỏ thêm vài miếng nữa mà. » Chủ cl èc nói lớn rằng: « Thêm cái gì à. Đủ rồi thôi chớ, nhiều làm sao được. » Chủ rắc tiêu rồi bưng lò mì đưa ra.

Tháng Qui đưa hai tay bưng lấy lò mì, bộ nó vui vẻ lắm. Nó vừa sủa-soạn ngồi xuống mà ăn. Tháng Qui nói rằng: « Thời, mày ở đây mày ăn, để tao chạy lại dằng kia tao

mua một ổ bánh mì rồi tao trả lại, nghe hòn. » Nó nói rồi liền bỏ mà đi. Tháng Qui ăn mì, coi bộ ngon biết chừng nào. Nó ăn vài miếng rồi bụng tò mà búp nước, mà một lát nó lại ngã chừng tháng Qui một cái, sot hắng Qui di mất, không tiễn mà trá, chả: chủ chèc kéo dàu. Nó ẩ i châm-chạm, có ý đợi tháng Qui, mà nó ăn gần hết rồi tháng nó mới trả lại, trong tay có cầm một ổ bánh mì với một gói giấy nhụy-trình nhỏ-nhõ.

(Còn nữa)

Thiệt hại và rất hạp ý qui bà quí-cô, ấy là bồn Tiêu-thuyết

c Người Vợ Hiền »

mà bồn-báo sắp đăng kỳ tới đây. Từ số tới sắp đi mỗi kỳ sẽ có 2 tiểu thuyết

Lệ Mua Báo

Thơ mua báo xin gởi mandat theo thơ, nếu không có mandat thì không thể gởi báo được.

Còn chư độc-giả mua báo dâ dù hạn x n nhớ gởi trả bạc dạng gởi báo tiếp theo luân. Nếu quá hạn mà bồn-báo không tiếp được mandat thi kể là thời mua, không gởi báo nùa

P.N.T.V.

VUI THÚ TRONG GIA ĐÌNH

Cái vui thú trong-bóng nhứt, bén-bí nhứt, là cái vui thú trong gia-dinh. Trong các sự giải-trí, giúp vui trong gia-dinh thì không có vật gì bằng: Máy hát PATHÉ và đĩa hát PATHÉ.

Nghé nhạc hay thi có thể dồn tinh tình con người, và nhạc cũng giống một thứ tiếng nói riêng mà tinh-thần, tri-tào chưa lòi-a-dạng.

Lúc trước, nghé máy hát, đĩa hát thi khó tra thiết, động thi rè rè, tiếng thi khan-khan nghè-nghẹt, khì nào cũng giồng-dong-ông già khò-khé trong ống. Chứ như bày giờ nghé làm đĩa hát dâ tinh-xảo-lan. Đĩa chạy bằng kim sao, lạy hơi điện-khí đã khì rồi, mà mòn dây hàng Pathé lạy hơi hán Annam, lại lúnz máy Vô-tuyễn-liện mà lây; thi hèt sức tinh-thần, hèt sức em-ái, rõ ràng. Hiện bày giờ đĩa hát kinh-thời nhứt là đĩa hát Pathé Vô-tuyễn-liện trông đồ có con gá.

Dân-bà khôn thi làm gia-dinh vui-vẻ và nên sám máy hát PATHÉ. Chóng khòi di chơi lèng phi, con cù tuy là chơi mà mìn mang tri-nào.

Máy hát dù thư, đĩa hát Vô-tuyễn-liện bán tại:

PATHÉ-ORIENT

40, Boulevard Charner. — SAIGON



CÂU HỎI NHI-ĐỘNG BỀN NƯỚC ĐỨC

Các em bảo thè nào là người có công to nhứt với cuộc hòa bình?

Mới rồi, có một hội dân bà bên Đức ra câu hỏi như thế cho các trẻ em: từ 12 tuổi cho tới 19 tuổi, hế đứa nhỏ nào trả lời hay, thi được thưởng tiền di chơi ngoại-quốc.

Các trò trả lời đông lắm. Có trò hình như là cha mẹ theo cộng-sản, cho nên trả lời như vầy: « Dân tộc này với dân tộc kia dưng lanh nhau, nhưng giai cấp này với giai cấp khác phải dẫui nhau ».

Có trò theo đạo Thiên-chúa thi trả lời như vầy: « Người này giết người kia, thi bị án dày chung tần. Còn một tháng linh ra trán, giết cả trăm ngàn người, thi họ tòn nòi lèn hằng anh hùng trắng-sĩ. Má tôi nói vậy không phải là hạp với đạo Thiên-chúa, vì Chúa dạy rằng người ta phải thương nhau như anh em. »

Còn một trò 18 tuổi, được phần thưởng thứ nhứt, thi giả làm lời minh là cha viết cho con mình sau này. Đại khái nói rằng :

« Con ơi ! Người có công to thứ nhứt trong cuộc hòa-bình, chẳng phải là người làm cách-mạng giỏi, hay là có tài nói bêu-dầu. Người úy tút phải có tinh-nhơn-loại, bỏ hết tư-lợi của mình di dể mưu cuộc hòa-bình, thi tự-nhiên là nhơn loại hòa-bình. »

« Moag sao đến đời con, những súng lầu - công, đại-bắc, những thuốc-dan, lầu ngầm, đều đê vào trong nhà tang-cò cho thiên-hạ coi, dặng làm chứng rằng hồi xưa loài người chúng nòi ý mạnh và dành ăn mà đâm nhau giết nhau đó. »

Rượu Cố-nhát BISQUIT DUBOUCHÉ là thứ iỏi nhứt.

MỸ NGHỆ BẮC

Bồn tiệm kinh-trinh quý khách rõ. Lúc này bồn tiệm có rất nhiều: Kiều-goé salon, mèi-nu, mặt-dá, tú-thờ, tú-kiêng bằng-trúc-gỗ, cần-chạm rất đẹp. Đồ đồng-lộ, đồ den, kiều-lá. Đồ thêu màu v.v.

Xin quý vị chiêu cỗ bồn tiệm rất mang ơn!

ĐỨC-LỢI

105, rue d'Espagne — SAIGON

Kế-dinh Xá-Tây

Câu đò các em

Kỳ này lại có bài toán miêng cho các em giải trả mà chơi. Cơ anh kia dắt một con cọp, một con dê, và vào mò bò cỏ di đường. Tới con sông kia anh ta phải qua đó. Song ngại vì dò nhô qua, chì chờ đợi được có một người với một lò vật gì nữa mà thái. Vì súc dò chì chờ đợi có vảy, nếu chờ nặng hơn tai, lò sẽ bị chém. Ma bà tau của anh ta đem theo kia đều là thứ ngay hiên hết thảy. Nếu dè hờ ra thì con cọp ăn mất con dê, hay là con dê ăn mất bò cỏ.

Vậy các em thử nghĩ mà kế gìn n cho anh ta coi phải làm cách nào, chờ được ba thứ qua sông, thứ nào chờ trước thứ nào chờ sau, cho khỏi sự nguy hiểm. Vì dù như anh ta chờ bò có súng song trước, mà dè con cọp và con dê ở lại bên bờ kia, thi sao con cọp cũng ăn con dê. Đại khái như thế, khó lòng quá, các em nên vi anh ta mà tính cách nào cho hoàn-toàn.

Các em suy-tinh-di, nếu suy-tinh không được thì kỹ sau coi trong tập báo này sẽ có bài giải.

CHUYÊN VUI CHO CON NÍT

Tháng Ngà Gió

Tháng Bơ nò là con của vợ chồng thầy sưu Chinh. Cha mẹ nó chết sớm, nó mồ côi hồi tám tuổi. Bà nội nó già mà còn mạnh, nhà ở Lai-thieu, song nghèo quá, nuôi nó không nổi. Nó ở với chủ ruột nó, là chủ quán cơm tại đường d'Orsay Saigon.

Hồi mẹ tháng Bơ đẻ nó ra, vì nghèo-nàn nên nuôi nó thất-thường, sữa không đủ cho nó bú mà cơm cũng bữa đói bữa no. Cho nên tháng Bơ ôm-yếu làn, tám tuổi rồi mà bằng con họ bốn năm tuổi.

Mặt nó nòi những gân xanh. Mính nó da bọc lây xương. Hai cái chún nó như cặp ống-rà. Đầu nó thi to mà dít thi beo, nhìn vào mặt nó chỉ thấy có cặp con mắt.

Nó ngồi ở đâu, mèo dài chảy ra đó. Ai dùng đến thi nó nhè-nhè. Nó đứng lên thi ngã xuống. Bởi vay người ta không kêu nó bằng tháng Bơ mà kêu nó bằng « tháng Ngà Gió ».

Đối ngang với nhà chủ nó, là nhà ông Huyền-Thâm. Ông Huyền có đứa con gái tên là con Bich, mèo sáu tuổi mà cao hơn tháng Bơ nữa cái đầu.

Đọc hàng phô-thiếu chí con nhà giàu sang như nhà ông Huyền mà con Bich ít chơi với chúng nó, lại hay chơi với tháng Bơ.

Ông Huyền thấy con mình chơi với con nhà nghèo,

bủng-beo do dày thì thường là rầy bà Huyền biến phải coi chừng con Bich. Song bà Huyền nói : « Hồi đầu, thử con nít kè nó ! »

Tiếng rảng hai đứa cặp kè đi chơi với nhau, chờ thiệt ra thì thằng Bơn nó cò đi chơi gì đâu. Con Bich thường hay bá vai nó, dắc nó đi, dọc lè đường, kiểm những miếng giấy dờ-dờ xinh xanh dán trên vách tường cho nó ngồi nhìn. Nó cũng chẳng cười nứa. Khi nào nó khóc thì con Bich nói với nó, vừa nói vừa vò trên đầu : « Nin đi em có qua đây ! »

Nhiều lần thằng Bơn chảy nước mũi ra, nó lấy tay quét ngang hai bên má. Bui đất dính lên, cái mặt cò vẫn cò vẹn. Ruồi bâu len thui, làm cho nó nhột khó chịu, song nó cứ ngồi im mà mếu mào. Con Bich phải lai duỗi ruồi cho nó và dò nó nứa.

La cho con Bich, chàng ai biết tai làm sao, nó thương thằng Bơn qua em ruột nó.

Thằng Bơn ở với chủ nó được bốn năm. Lúc nò 12 tuổi rồi mà con Bich cũng còn hay dẫn nó đi chơi. Khi con Bich đi học về, thi là chạy kiém thằng Bơn. Bảy giờ nó chẳng lớn thêm là bao nhiêu, trừ thấp thua con Bich đến tròn một cái đầu.

Khi đó thằng Bơn đã đi được hời xì. Con Bich hay dẫn nó đi coi họ dà bánh ở nơi bải cò gần bờ sông Saigon.

Một hôm, thằng Bơn vùng hối coi Bich rảng : « Họ dà bánh đê lâm gi, mày ? »

Con Bich trả lời : « Thầy tao nói, đó là họ lấp thè thảo. Họ lấp thè thảo đê cho mạnh người lên đó mày. »

Thằng Bơn làm thính. Vè, dọc đường, thằng Bơn lại hỏi : « Năm nay mày mấy tuổi ? » Con Bich nói : « Tao mười

tuổi. » Thằng Bơn lại làm thính.

Từ đó chàng biết làm sao, ở hàng phố d'Ormay, người ta không thấy thằn ; Bơn đâu nứa, nhưng cũng chẳng ai hỏi đến nó làm gi. Còn con Bich, thỉnh thoảng mất thằng Bơn đi nó buồn cả tháng, song nó đi học luôn, chơi với chúng bạn, rồi nó cũng quên đi.

Cách tám năm sau ; ở Saigon dồn dập rảng có một cô giáo con gái ông Huyền Thành, người lịch sự, lại hay chữ, dương treo già kén chồng, dã cò ông đốc-phủ nọ, ông diễn-chủ kia di hỏi, mà cò chưa chịu. Ấy tức là con Bich. bạn thân với thằng Bơn ngày trước. (Còn nứa)

Sách mới

1. Gương Ái - Quốc : 0 \$ 25

2. Gương Cách-Mạng : 0 , 45

3. Thủ Đức Hoàn-Hồn : 0 , 10

4. Văn-Đê Phu-Nữ : 0 , 30

Cộng : 1 \$ 10

Ai muốn mua 4 quyển xin gửi mảng-đa 1 \$ 40 hoặc 1 \$ 40 cò (timbres postes) cho M. Nguyễn-tinh-Yên, Duy-Tân Thư-Xà, 43 đường D'Aries Saigon. Ai muốn mua riêng mỗi quyển thì xin tinh 12 xu cò vé tiền cước phi.

CHI

SOLIRÈNE

Ông ngang nhà hát tây

PHÒNG BIẾNG ĐỂ THỦ NGHỆ THEO CÁCH HÓA HỌC

THUỐC BẢO CHÈ SẮNG

TRƯỞNG CÁC VỊ THUỐC - ĐỒ VẬT HÓA HỌC,

LÀNH ĐẶT-DÉ PHÒNG HÓA HỌC

CÓ BẢN ĐÙ ĐỒ KHÍ NGHỆ VỀ VIỆC MỎ XÈ

ĐỒ ĐÈ CHO NHỮNG NGƯỜI CÓ TẬT DUNG

SỞ BIẾNG ĐÈ CHẾ THUỐC THÈO TÓA QUAN THẦY LÚC

GẤP RÚT TRONG BUỒI TRƯA VÀ NỮA ĐÊM KHUYA KHOÁT

Bản thuốc trong Lục-tinh không tính tiền gởi

LÀM KIẾN CON MẮT THEO CÁCH Y-KHOA

Bản dù đồ dùng trong việc trồng răng

Đồ nghề về việc chụp hình - Dầu thơm dù thử

Làm Đại-lý cho hàng "KODAK"

Ân-nhân của học-sanh nghèo



414 M. Đô-dinh-Ruật Đô-son	Tonkin	471 M. Trương-hữu-Dức	Saigon
415 M. Vưu-xuân M i	Bacliêu	472 M. Bùi-Chim	Saigon
416 Mlle Lê-thị-Ba Institutrice H. B.	Bacliêu	473 Melle Nguyễn-thị-Vinh	Saigon
417 M. Vương-Đức 67, rue Faid'Herbe	Bacliêu	474 M. Đoàn-văn-Sảo	bureau Gou, Saigon
418 M. Ng-tần Vàng Société agricole	Biênhoa	475 M. Trương-minh-Ký photographe	Travinh
419 M. Nghệ-thiên-Lương. Ecole	Camau	476 Mme Nghị 152 Quai Belgique	Saigon
420 Mlle Phan-hữu-Hanh	Mytho	477 Mme Ng-hữu-Vàng propriétaires	Thudaumot
421 M. Trương-ký-Trung	Soctrang	478 M. Ng-van-Cường propriétaires	Cholon
422 M. Bùi-hữu-Giáp propriétaires	Caylay	479 M. Trần-van-Tâm Choquan	Cholon
423 M. Trương-văn-Tử Sté agricole	Bentre	480 M. Ng-tùng-Lộc 207 Quai Belgique	Saigon
424 M. Võ-văn-Cheo dit Di	Cantho	481 M. Huỳnh-công-Tri	Cholon
425 M. Ng-van-Hồ Inspecteur Ecole	Cholon	482 Mme Ngô-thi-Hay	Saigon
426 Mlle Lê-thị-Meo	Cholon	483 M. Nguyễn-văn-Tho dit Chinh	Saigon
427 Mlle Nguyễn-thị-Tuấn	Cambodge	484 Mme Võ-thi-Lý 430 rue des Marins	Cholon
428 Mlle Dương-minh-Nguyệt	Châudoc	485 M. Ng-van-Quâ Distillerie Ind.	Saigon
429 Mme Sung-biên-Vọng Bình-trung	Vinhlong	486 M. Trương-hữu-Tấn	Tânan
430 M. Đăng-văn-Hữu D el R. Kompong Cham	Vinhlong	487 Mme Nguyễn-thị-Nguyệt	Cholon
431 M. Biri-vi-Quốc dit Thành-làng T.B.L. Xuyên.	Bentre	488 Pensionnat Huỳnh-văn-Chợ	Cholon
432 Mlle Vo-thi-Nhàn-Vân	Bentre	489 M. Đô-khắc-Cần Quai la Somme	Phanthiet
433 Mme Nguyễn-văn-Hàng ExInstitutrice Sadec	Sadec	490 M. Pierre Nhầu prop. Choquan	Cholon
434 Mlle Đoàn-thị-Thêu Cái-tai-thượng	Sadec	491 M. Nguyễn-ngoc-Tanh Ômou	Cantho
435 M. Nguyễn-anh-Phong Bảo-thuận	Bentre	492 Mme Phạm-thi-Hàn	Bentre
436 M. Từ-văn-Của Chef canton Caibe	Mytho	493 Melle Bùi-thi-Huệ Institutrice	Rachgia
437 M. Ng-khắc-Kiệm huyện honoraire	Travinh	494 M. Trần-van-Phung Usine Elec.	Phanthiet
438 M. Nguyễn-tần-Lâm entrepreneur Cambodge	Cambodge	495 M. Hồ-văn-Đóng Entrepreneur	Cantho
439 M. Dương-văn-Xu prop. Cầu ngang Travinh	Travinh	496 Melle Phạm-thi-Huân	Phanthiet
440 M. Vương-hữu-Huân	Travinh	497 M. Paul Nguyễn-van-Ngo	Bacliêu
441 M. Đốc-phủ-Vĩ	Vinhlong	498 M. Lê-v.Xoài see à Honquan	Thudaumot
442 M. Mao à Vinh-Lợi	Gocong	499 M. Nguyễn-ván-Tôn chargé P. T. T. Sadec	Cholon
443 M. Ta-văn-An Cái-tau-ha	Sadec	500 M. Nhan-thien-Tông Tanchau	Hanoi
444 M. Phạm-v-Lý Inst. Ecole	Thudaumot	501 M. Ta-văn-Ngo 211 rue Coton	Hanoi
445 M. Phan-thi-Thân commerçant	Sadec	502 Melle Cầm-Tú chez M. Thanh	Trangbang
446 M. Ngô ngoc-Châu chemin de fer Nhatrang	Bentre	503 M. Nguyễn-Luân Agent-Tec.	Cambodge
447 M. Huỳnh-thanh-Liêm Durchhang Phanthiet	Longxuyen	504 M. Bùi-van-Chi secrétair	Caolanh
448 M. Lê-văn-Vinh 3e bureau Gouv.	Saigon	505 M. Huỳnh-tè-Khánh commercant Cambodge	Cambodge
449 M. Ng-v-Phung contributions direc.	Saigon	506 M. Trần-van-Lịch opérat. Cadastre Sadec	Travinh
450 Mme Lê-thị-Mỹ Ex Institutrice	Baixau	507 M. Phạm-văn-Ri P. T.	Huế
451 M. Ng-v-Thảo Agent de la C. S. N. T. Vinhlg.	Bentre	508 Mme Đào-công-Giáo prop. Autos	Bentre
452 M. Đô-minh-Châu	Longxuyen	509 Mme Nestor Gouyea Gouv. General	Hanoi
453 Mlle Nguyễn-thi-Huong	Thudaumot	510 Mme Lê-thị-Hèn Vinhbinh	Travinh
454 M. Đinh-mạnh-Nguyễn	Bentre	511 Mme Đăng-thi-Ila	Huế
455 M. Trần-văn-Thi Tri-huyện	Thudaumot	512 Melle Chu che- Trần-h-Phi Ent.	Tourne
456 M. Mai-xuân-Cúc	Bacliêu	513 Mme Trần-ich-Khiêm	Cambodge
457 M. Lê-dai-Lợi Vinh-châu	Bacliêu	514 Mme Đô-dinh-Thuật	Hanoi
458 M. Pham-van-Bùu Instituteur T. C. Gocong	Bacliêu	515 Mme Đô-dinh-Tiền Vinhyan	Tonkin
459 M. Lê-ngoé-Bão Institut'eur	Biênhoa	516 M. Du-Hưng chez Sanh-nguyễn 151 à Faifo	Phanthiet
460 Mlle Bùi-thị-Sáu propriétaire	Bentre	517 M. Bùi-khắc-Lương propriétaire	Bentre
461 M. Nguyễn-sử-Ký Long-mỷ	Rachgia	518 M. Ngô-van-Tan Kompong Trach Cambodge	Cambodge
462 M. Trần-quang-Đầu Định-bảo	Cantho	519 M. Nguyễn-An secrét. Résidence	Phanrang
463 M. Phan-van-Cầu chef canton	Bentre	520 Mlle Ng-thi-Hai chez Tân T.P.P.P Cambodge	Hanoi
464 M. Lê-van-Cô Medecin indochinois	Cholon	521 M. Đinh-v-Thanh Tri-phu honoraire	Hanoi
465 M. Nguyễn-thị-Dung sage-femme	Bacliêu	522 M. Trường-Đức 121, rue Coton	Hanoi
466 M. Huỳnh-hữu-Sô prop. Cárang	Cantho	523 M. Mai-van-Nghia huyễn honoraire	Dalat
467 M. Trần-văn-Sum Phu-re-Long	Cantho	524 Mme Can S. C. A. L.	Vinh
468 M. Hoàng-Mai	Saigon	525 Mme Nguyễn-dinh-Phat	Mytho
469 M. Trần-tử-Minh	Saigon	526 Melle Phạm-thi-Ngai caibe	Longxuyen
470 M. Phạm-van-Hép	Saigon	527 M. Lê-van-Thinh commerçant	