

NĂM THÚ NHỰT - SỐ 12

GIÁ: 0 \$ 15

18 JUILLET 1922

# Phụ-nữ Tân-văn

TUẦN BÁO XUẤT BÀN NGÀY THÚ NĂM



Phản son tò dièm sơn-hà,  
Làm cho rõ mặt dàn bà nước Nam.

**TÒA BÁO**

(RÉDACTION ET ADMINISTRATION)

N° 42 — Rue Catinat — N° 42

SAIGON



**Đại-lý độc-quyền**



**HÀNG  
BOY-LANDRY**  
**Saigon — Haiphong — Hanoi  
Thakhek — Shanghai**

**XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM**

**PHU NỮ TÂN VĂN**

TÒA SOẠN: 42, Đường Catinat. — SAIGON.

**CHỦ-KHIỂM**  
M. NGUYỄN-DUC-NGUYỄN

**GIÁ BÁO**

Một năm.....	500
Sau tháng.....	50
Ba tháng.....	150
Lê mua báo xin trả tiền trước.	

**SÁNG-LẬP**  
M. NGUYỄN-DUC-NGUYỄN

Mua báo, gởi bài, trả tiền xin dề cho:  
M. NGUYỄN-DUC-NGUYỄN  
Tổng-lý  
Phụ nữ Tân văn.  
42, Rue Catinat.  
SAIGON

## NỮ-GIỚI CẦN PHẢI KHAI-HÓA

Ông Nguyễn-van-Vinh nói: « Từ khi Âu châu chiến tranh chi hậu, các nước Âu Mỹ đang cố sức làm cho đàn-bà con gái trở nên một cái địa-vị khác, rồi nó ra như cái địa-vị đàn-bà con gái nước ta ngày nay; mà « đàn-bà con gái nước ta đương ở vào cái địa-vị ấy, thì lại muốn đòi ra cái địa-vị như đàn-bà con gái Âu Mỹ bây giờ. » Đó là nói về cái địa-vị đàn-bà con gái trong xã-hội. Con công việc đàn-bà con gái thi ông nói: « Phải tùy gia phong kiêm. »

Theo như ý tôi, cái địa-vị đàn-bà con gái nước ta, không nên đòi theo cái địa-vị đàn-bà con gái Âu Mỹ thì thật là phải. Song về công việc ích chung trong xã-hội, thi đàn-bà con gái cũng cần phải đảm-nhiệm một phần. Vậy vẫn đề khai-hóa nữ-giới cũng cần phải bàn đến.

Gần đây, một nhà văn-học Trung-Hoa có câu: « Lợi dụng sirs diện phái kiêm cả âm-dương; khai-hóa quắc-dân phái gồm cả trai gái. »

Ta đọc mấy câu đó thi biết: phảm muỗn cho một nhân quan liến hóa dễ đối-phó với cái phong-trào văn-minh này, thi về nữ-giới cũng cần phải khai-hóa lắm.

Nhưng theo cái trình-dộ nước ta là một nước dân-trí còn dương phản vân này, thi nữ-giới có cần phải khai-hóa không? Câu hỏi ấy chắc sẽ có hai phái, mỗi phái trả lời một khác:

Phái tru-thời thi bảo rằng: « Bốn-phận đàn-bà con gái chỉ nên tu-luyện nền người hiền-nữ, đức-phụ, giữ gìn lấy cách ăn ở cho đúng đắn, cù-dộng cho nghiêm-trang; công việc của đàn-bà con gái chỉ cần ở trong cái phạm vi gia-dinh; trước giúp đỡ công việc cha mẹ, sau gánh vác giao-son nhà chồng, ấy thế là đủ. Nước ta hiện nay, phong-hòa ngày một suy-dồi, về nữ-giới lại càng nhiều tệ, chẳng đợi khai-hóa cho các bà, các cô, mà các bà các cô cũng đã tự khai-hóa lấy! Khai-hóa toàn-thị những cái sai lầm, người có tâm-huyết mong bồ câu còn không kịp, lại còn muốn khai-hóa nữa chi? »

Còn phái túy-thời thi nói: « Con gái ngày nay cũng cần phải mong có được cái giá-trị, cái quyền-lợi như đàn-ông, vậy cần phải cho học, do sơ-dâng đến trung-dâng, cao-dâng, để sau này không những là có thể tự lập, lại còn làm được vẻ vang cho nhà, ấy thế là hay nhất. Còn như kết-xã, lập-doàn, chủ-nghĩa này, công việc khác, nhất thiết

nhiều điều ích chung cho xã-hội thi là công việc của đàn-ông con gái không cần phải dự đến. »

Tôi đây không phải là không xét đến thế-hảo, không phải là không lo đến phong-hóa, cũng không phải là thiêng-trọng nữ-giới (Féminisme) mà muốn cho nữ-lưu tiến lên một cái địa vị rất cao; song xét kỹ thời thế, bình-linh mà lập-luân, thi ý kiến của hai phái đã nói trên kia, có thể quả-quyết mà cho là: Chưa xác-dáng, chưa hợp thời được vây.

Phái thứ nhất muốn ngăn giữ đàn-bà con gái ở trong cái phạm-vi gia-dinh, không cho theo trình-dộ xã-hội mà khai-hóa, thi phái ấy nên gọi là phái « nè-cò »

Phái thứ hai muốn cho con gái ngày nay cũng được mang tri-thức, cũng có giá-trị như con trai, nhưng mục-dich lại chỉ cốt dè vê-vang cho một thân, một nhà, không dự chi đến việc ích-chung trong xã-hội, thi phái ấy đáng gọi là phái « xu-thời. »

Nè-cò không xong, xu-thời không được, vậy thi ai kẽ thue-thời cần phải tìm cho đến lẻ.

Phong-hòa nước ta hiện nay ai chẳng biết là cực kỳ suy-dồi, vẫn đề nam-nữ ngày nay ai chẳng từng thấy nhiều sự trai tai chưởng mắt! Càng ngày càng suy, lại càng thấy lung-tung như những lớp dôi-ba: ngàn sao cho cùng mà giờ sao cho nỗi. Muốn ngăn-ngừa mà không cho đàn-bà con gái ra làm việc với đời, tức là một cách đắp-dé cho vững để phòng giữ nước mạnh và sống to đùng. Song đé đắp-dé cao cao thi nước lên càng mau, sống vỏ lại càng mạnh, ngàn giờ đã không sao nỗi, mà tối lục tư vờ hủ lung-tung, dàn-dưa, cái hại lại càng thêm to! Chỉ bằng ta nên lựa theo chiều nước, thuận đường mà khai-hóa lần-dì, thi cái hại, cái lỗ mới có thể mồi ngày một bớt. Cách khai-hóa ấy, nói cho rõ ra, tức là phải theo cái trao-lưu-tiến-hóa ngày nay mà lựa đường dần-dưa cho nữ-lưu đến cõi văn-minh khai-hóa đó.

Muốn lựa đường dần-dưa, thi việc khai-hóa cho nữ-giới chính là việc rất quan-trọng, rất cần-kíp, mà việc cần-kíp ấy không phải là chỉ chuyên về một mặt mà magg-tri-thức cho đàn-bà con gái, đe cùng với đàn-ông bình-dâng mà thôi đâu, cần-nhất là phải cù-dòng khuyễn-nhủ cho đàn-bà con gái ngày nay cũng chịu vui lòng mà làm việc ích-chung cho xã-hội.

Bởi lẽ đó, cho nên nữ-lưu ngày nay nếu chỉ học đe mò-

mang kiến-thức, dẫu hết bâng nô, tâng kia, học-văn trường cũng như dân-ông, quyền lợi già-trị cũng như dân-ông, mà nghĩa vụ đối với xã-hội không biết lấy làm quan-tâm, công việc ích chung cho nhân-quần không biết vui lòng đảm nhiệm, thì kiến văn càng mồi, càng tò thèm những sự sai lầm, học thức càng rộng càng tố lợi-dụng để che những cái lầm lỗi. Tôi thật không thể biếu đồng-tinh cùng những phái xu-thời mà mong cho nữ-giới nước nhà khai-hóa như thế.

Khai-hóa cho nữ-giới, trước hết phải làm thế nào cho các bạn nữ-lưu ai nấy đều biết lấy danh dự làm qui, lấy nghĩa-vụ làm trọng. Nghĩa-vụ người dân bà con gái cũng có một phần quan-hệ với nhân-loại, với quắc-gia; vậy học rộng tài cao, chưa đủ gọi là danh dự, sao cho góp được chút công giúp vào xã-hội, thì mới là người biết nghĩa-vụ mà cái danh-dự thật bởi đó mà nén. Vậy thì ta cần phải làm thế nào cho nữ-giới ai ai cũng đều hiểu rõ « danh-dự » với « nghĩa-vụ » là như thế, thì cái kiến-thức, cái phàm-hạnh của nữ-lưu cũng bởi đó mà tăng lên, mà trọn vẹn được cả.

Ít lâu nay, trong Nam cho chí ngoài Bắc, cái trình-dộ nữ-giới đã thấy tiến lên lần-lần. Nữ-công học-hội lập lên cũng thấy có nhiều nơi biếu-tinh xưởng-lập, nữ-giới thư-xã lập ra cũng thấy có nhều bà-tò-long hoan-nghinh, coi đó dù biết nữ-giới nước ta ngày nay đã có nhieu người lưu-tâm dư phần công-ich; thừa cái trao-lưu ấy mà khai-hóa cho tiến-lên hơn nữa, tưởng cũng không khó chi. Song chính nhuros công-việc hay đó, xưởng-khởi đã lâu mà cái kết quả hay, đều chưa trông thấy, dò-tại cái nhiệt-thành của nữ-giới chóng-tàn, cái nang-lực của nữ-lưu không có, cái bdn-tâm của nữ-lưu phần nhiều không vụ-thực mà vụ-danh, lè-dó hoặc cũng có, nhưng nói cho phải ra thì chính bởi những bậc tri-thức trong nước đã không chịu tân-thành và giúp đỡ cho một phần; những kẻ không biếu-thời-thế, lại hay chử-nghị mà chực làm ngăn-trở. Tiếc thay!... Chính tôi thật đã có tiếp-chuyen một vài nhà lao-thanh, đều thấy các cụ chê-rằng: « Con gái ngày nay ra khỏi vòng khuê-các mà làm việc với đời, giao-thiệp nhiều, tất sẽ sanh nhiều cái-dở »! Lại tiếp mấy nhà khuê-các, đều thấy nói: « Chị em ngày nay cứ đua-hội nô-hội kia, như thế là dở. Chúng tôi đây thà rằng ngồi yên, chẳng muốn theo dõi để cho miệng đời chử-nghị ».

Đó là những-việc, nếu chị em thiêt-muốn thi có thể làm. Hè có xem xét thì có suy-nghì, dù có suy-nghì thi nên viết-lên giấy, dẫu vụng sau hây, Phụ-Nữ Tân-Văn xin làm cái-diễn-dáng cho chị em đây! Nếu được như ý-muốn, thi cái-kỷ-nghị hè-năm nay của các chị em, sẽ có tên là « đường-nào? »

Mme NGUYỄN ĐỨC-NHỰA

công-tử-tâm-bày dời nay mà làm những điều thương-luân-bại-lý, đó là lè-tắt-nhiên như thế.

Vậy thì cái phương-pháp khai-hóa cho nữ-giới tiến-lên đó, không những là khai-hóa, mà lại là bỗ-cứu cho nữ-giới ngày nay. Ta còn cần phải nhiều biện-bản-rò cái-nghĩa-vụ của nữ-giới đối với xã-hội; cỗ-dòng về những-việc-nên-làm, tân-thanh về những-việc-dâ-có, lại cần phải bỏ-ré cái giá-minh đi mà làm những điều-bất-chinh; ấy cũng như những kẻ-trương-phu đã có-nhiệt-thanh về công-việc-xã-hội, thi tất không bao giờ chịu-theo những-hạng

## Dịp nghỉ hè, chị em trong ty giáo-huân định làm gì?

Có nhieu chị em làm giao-vien, nhận dịp nghỉ hè này, luồng bối rối, không biết phải dùng thời giờ mà làm gì cho có ích lợi.

Các bạn đồng-nghịệp bên Pháp ngoài sự dạy dỗ dân-em trong nhà trường, còn mở ra báo-chương, lập ra hội-doàn, bày ra các cuộc làm-phúc, như nuôi trẻ mồ-côi, cỗ-dòng cho các phép-vệ-sanh, đăng-phổ-cáp. Các cô giáo bên xứ-nước, thường khi là con-nhà-tầm thường, chờ không phải là vào bức-thượng-lưu, mà họ sam thi tho nhuros-việc-về-xã-hội. Làm cỗ-giao-dẽ-sanh-nhai, thật vì họ nghèo, song cũng vì cái-lòng yêu-nghiep-giao-dục. Yêu cái-nghiep rồi thấy nó nhẹ nhàng mà cao-quí. Mở-trí cho bọn trẻ-thơ, bỗ-chẳng là đào-tạo cái-tương-lai của nước đó sao? Họ nghĩ như-vậy, hiều-như-vậy, cho nên họ tự-trọng, chẳng nhuros-dạy-bọn thiểu-nữ trong trường mà thôi. Họ còn giúp-việc cho xã-hội, là làm nhuros-việc-công-tích, mà tôi đã kề ở trên.

Chị em ta ở trong ty giáo-huân thiêt-là có một cái-lợi-nhì-cản-khác, ở đây đư-luận không trọng cái-nghiep-giao-dục, mà lương-bổng cũng lôi-quá-lâm, thiêt-là không phải cách-có-thể-xui-cho-chị-em phẩn-chán-làm-fết-chức-vụ.

Nói đến nhuros-sự-lập-ra báo-chương-dẽ-dạy-dỗ-dân-em; bày-ra-hội-doàn-dẽ-binh-vực-quyền-lợi, lập-các-cuộc-công-tích, từ-trước-chưa-có-kể-làm-guong-cho-minh, thi-bây-giờ-minh-phải-gặp-nhieu-nồi-khổ-khản-chưa-từng-thấy, mà cái-dư-luận, cái-hoán-cản-chưa-thuận-cho-minh-làm-nữa.

Phải có một-cuộc-vận-dong-trong-du-luận-trước, khi-en-cho-nhieu-chị-em-chu-y-dên, cả-thien-hap-cũng-lưu-tâm, thi-sau-mời-có-người-làm-thanh-công-dược. Tôi nghĩ-dâ-kỳ, tru-các-chị-em-là-một-cái-doan-thiêc-có-hoc-thiêc-trong-nữ-giới, thi-còn-ai-nhận-việc-này-bày-giờ?

Nay là dịp-bãi-trường, chị-em-dâ-làm-quen, ở-không-cùng-buồn, sao-chị-em-còn-dự-dự-chi-mà-không-sản-buoc-trên-con-dâng-tân-bộ. Cái-việc-góp-ý-kien-với-chị-em-trong-nước-dẽ-gây-một-cái-phóng-trào-mới, thi-là-việc-các-chị-em-làm-dược, quan-sát-thời-thê, dẽ-tâm-ngâm-nghĩ-về-nhuros-vân-dẽ, làm-sao-cho-nữ-giới-tròn-cái-bản-phản-dối-với-quê-hương, làm-sao-giúp-cho-xã-hội-tân-hoa, coi-nữ-giới-các-nước-làm-nhuros-việc-hay, minh-có-thiêc-lam-theo, nǚ-giới-minh-còn-thiên-nhuros-cái-tư-cách-gi, và-phải-tìm-coi-bỗ-cứu-thê-nào-là-dung, và-nhuros-sự-lợi-bại-quan-hệ-cho-cá-doan-thêc, v.v..

Đó là nhuros-việc, nếu-chị-em-thiêt-muốn-thì-có-thể-làm. Hè-có-xem-xét-thì-có-suy-nghì, dù-có-suy-nghì-thì-nên-viết-lên-paper, dẫu-vụng-sau-hay, Phụ-Nữ Tân-Văn xin làm cái-diễn-dáng-cho-chị-em-dây!

Nếu được như ý-muốn, thi cái-kỷ-nghị hè-năm-nay-của-các-chị-em, sẽ-có-tên-là « đường-nào? »

Mme NGUYỄN ĐỨC-NHỰA

công-tử-tâm-bày dời nay mà làm những điều thương-luân-bại-lý, đó là lè-tắt-nhiên như thế.

Vậy thì cái phương-pháp khai-hóa cho nữ-giới tiến-lên đó, không những là khai-hóa, mà lại là bỗ-cứu cho nữ-giới ngày nay. Ta còn cần phải nhiều biện-bản-rò cái-nghĩa-vụ của nữ-giới đối với xã-hội; cỗ-dòng về những-việc-nên-làm, tân-thanh về những-việc-dâ-có, lại cần phải bỏ-ré cái giá-minh đi mà làm những điều-bất-chinh; ấy cũng như những kẻ-trương-phu đã có-nhiệt-thanh về công-việc-xã-hội, thi tất không bao giờ chịu-theo nhuros-hạng

TRẦN-DINH-RU

## HỌC-BÔNG CỦA PHU-NỮ VIỆT-NAM

### Đã có học-phí một năm cho một người học-sanh rồi

Trong số báo trước, vi giấy mực chật hẹp, nên bón-báo-mời-dâng-cái-thể-lệ-lưu-chọn-những-việc-về-xã-hội, chờ-chưa-dâng-số-thâu-nhập-trong-tháng-Juin-dược.

Số-thâu-nhập-trong-tháng-Juin-day.

Số-dộc-giúp-mua-bão-trong-tháng-Juin-thâu-dược..... 1,286 \$ 50

Truất-ra-15.-đô-vào-Học-bông-thì-dược-là..... 642 \$ 90

Số-bạc-của-các-vị-hảo-tâm-cho-Học-bông-nội-tháng-Juin..... 22 \$ 00

ta-còn-pái-gánh-gach-khuân-voi, xây-thêm-nhiều-tùng-nữa, cho-cái-lầu-dài- ấy-thành-ra-cái-lầu-dài-thết-cao!

Nghĩa-vụ-của-chung-ta-ở-dó.

Học-sanh-nghéo-trông-cây-chung-ta-ở-dó.

Chung-ta-dâ-làm-thì-phai-gâng-làm-cho-tới-nơi, cho-có-kết-quả-thât-tốt-dep.

P. N. T. V.

### Bà-lawn-Thượng

Trong thế-giới ngày nay, nước-có-nữ-quyền cao-hơn-hết là nước-Hồng-mao. Thiết-vậy, ở-bên, chị-em-dược-dù-vào-chánh-tri-cũng-có-dia-vi-bình-dâng-như-dân-ông-vậy. Trong kỵ-tuyên-cử-mỗi-rồi, thấy-số-những-có-quyền-d.bò-thâm, thi-dân-bà-nhiều-hơn-dân-ông-tới-gần-200-vạn. Trong kỵ-tuyên-cử-dó, có-13-những-cá-bà-làm-thuợng-thor-trong-tòa-Nội-cá-Mac-Donald. Từ-xưa-dến-nay-mỗi-có-những-cá-bà-làm-tới-Thuong-thor-la-lần-thứ-nhứt.

Hình-in-trên-day, là-chọn-dung-bà-Bondfield, Thuong-thor-bộ-Lao-dong-(Ministre du Travail) bén-nước-Hồng-mao-day-nay-dó.

Bà-lawn-võn-là-con-nhà-lao-dong, và-la-buc-danh-nhơn-trong-nước-Hồng-mao-dâ-lawn. Có-một-lời, bà-lawn-dâ-lawn-Hội-trưởng-của-bộ-Lao-dong-hiệp-doan, và-từ-năm-1898, dâ-lawn-một-những-số-sáng-về-việc-xã-hội-vân-dâng-rồi. Bà-lawn-có-một-cái-dać-tinh-hơn-những-cá-bà-làm-thuợng-thor, trên-bon-công-tuổi, không-có-luc-nao-biêt-sir-trang-diêm-là-sự-gi. Lúc-nào-cũng-dâ-doi-giày-lawn-dai, rô-za-chi-tho-thuợng; cho-tới-bây-giờ-lawn-thuợng-thor-rồi-cũng-vậy.

C'est que fait que peu de personnes sont agréables dans la conversation, c'est que chacun songe plus à ce qu'il a dessiné de dire qu'à ce que les autres disent; et que l'on n'école que quand on a bien envie de parler.

LA ROCHEFOUCAULD

Không-dược-mày-như-ti-nhìn-chang-cho-vui-về-cô-duyên, là-tại-mình-chỉ-nghĩ-tri-deu-minh-dinh-nói-chó-không-dẽ-ý-tới-kè-khác-nhau; và-tu-khi-mình-ham-nói-quá-thình-ra-không-nhể-nhìn-ta-nhau.

## Ý-KIỀN CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI THỜI-SỰ

**Thầy thuốc Nguyễn-ngọc-Liễn** đã cạo óc ra rồi

Chúng tôi chưa quên rằng bời năm ngoái có một ông thầy thuốc — không biết rằng làm nghề thuốc tây hay thuốc ta — tên là Nguyễn-ngọc-Liễn, gởi bài đăng các báo trong Nam, cá với các nhà bác-học (?) rằng: sự thông-minh của người ta không phải ở óc, mà ở một cơ-quan khác; ông đã phát minh ra rỗi, ông sẽ ra giữa hội-nghị các nhà bác-học thế-giới mà biện-thuyết về sự phát-minh của ông.

Ngay hồi ấy, các báo tây ở đây cho ông là điên, rất đòi có một ông y-khoa bác-sĩ tây, cá lại với ông Liễn rằng nếu ông Liễn chắc là thông-minh không phải ở óc, thì vào đây cho ông bác-sĩ kia moi óc của ông Liễn ra coi thử làm sao. Còn các báo ta hồi ấy thấy một người minh xưởng được cái thuyết lả lùng như thế, thi đều hết lòng khuyên khích cho ông Liễn. Sóng từ bấy đến nay, hình như óc vẫn làm chủ-vị cho sự thông-minh của người ta, mà tin tức ông Liễn thì mất biệt, ai cũng tưởng rằng ông ăn não về sự minh nói mà chẳng làm, có lẽ tự vẫn đâu mất rồi.

Không để trong số 6 của P. N. T. V. đăng một bài tựa là « Một ván-dé khó giải » thuật chuyện bên thành Prague có đứa con gái không óc mà sống được 6 tuổ-lê, và nói chắc hẳn ông thầy thuốc Liễn thấy tin này thi cho là cái thuyết của mình đặc thê-lâm. Bài ấy như là vô ý, mà thành ra như là phù ma-quân thẩn-tướng, lôi ông Nguyễn-ngọc-Liễn ra.

Hồi đó ông Liễn còn ở Hà-tinh, bây giờ ở số nhà 13, đường Doudart de Lagrée, ngoài Hanoi, mới rồi có viết cho chúng tôi bức thư sau này:

XIN CHỜ HỒ-NHỊ

« Hồi năm ngoái chính tôi có gửi giấy cho các nhà bác-học hoàn-cầu và các nhà báo nói là trí khôn không phải ở óc. Việc ấy có thật, chờ không phải chuyện bậy dại ra chơi như ý ngờ của bài « Một ván-dé khó giải » trong Phụ-nữ Tân-văn số 6.

« Từ hồi đó tôi im di, không nói thêm bớt gì nữa. Ai bảo phải cũng ừ, ai bảo trái cũng mặc; dĩ chi có người cho là thẳng điên, tôi cũng chỉ lấy cái mỉn cười mà đáp lại.

« Đang lúc mọi người còn đang yên trí, và chắc chắn rằng trí khôn ở óc, nay tôi nói ở nơi khác, thì mấy người đã chịu nghe?

« Tôi mà nói trái mùa chẳng là thừa lời ru! Tôi biết vậy mà cũng nói. Tôi nói là cốt đê người đời biết rằng hồi năm 1928 có người Annam đã tìm ra trí khôn không phải ở óc.

« Cũng trong bài « Một ván-dé khó giải » lại có câu: « có lẽ ông thầy thuốc Lien & nước ta đặc thê-lâm »; câu ấy có hai ý-nghĩa: một lẽ là do việc xảy ra ở kinh-thành Prague nước Tchecoslovaquie, người ngoài tưởng rằng tôi thấy thế, lấy làm đặc thê-lâm; hay là người ngoài thấy thế cho tôi là đặc thê!

• Cứ như ý trên là lầm. Tôi nói ra thuyết nào thi đã có cái « chắc » chờ không đợi là sau này có nhiều sự chứng minh cho thuyết của tôi, mà tôi mới chắc, mới đặc thê.

« Vài lời bậy lỗ, xin quý độc-giả hiểu cho.

NGUYỄN-NGỌC-LIỄN

Coi bức thư trên ấy, thi có lẽ thông-minh của người ta không phải ở óc thật. Thông-minh ở cái cơ-thể nào đâu kia, cho nên ông Liễn mới dám cá người ta như thế, mới dám viết bức thư như thế!

Ông Liễn bảo người ta chờ hò-nghi. Chờ hò-nghi sao được. Thưa ông, ở cái đời có lầm kẻ xảo-quyết, lợi-dụng nhiều lối quảng-cáo lả lùng, thi chúng tôi có quyền hò-nghi. Hè ông chẳng thuyết-minh ra được, thi chúng tôi có cái nghĩa-vụ phải khuyên đồng-bào chờ tin. Nói không, thi ai nói không dặng? Nói mà chẳng thuyết-minh, là một lối nói mơ, nó trái với phương-pháp khoa-học.

Thuyết-minh đi, ông Liễn! Đề làm vê vang cho chủng-tộc với, kêu người ta vào nói ông là điên. Người ta nói vậy mà ông mỉn cười đê đáp lại, thi lại càng điên hơn nữa.

AI bảo-hộ nữ-dồng-bào trong Lao-dộng-giới?

Đông-quân vừa lố mặt, thi nô-nức ngoài đường cái, toàn nhà Lao-dong đi lại sở-lâm. Trong cái quan-cảnh náo-nhiệt đó mà có khi ta tự-hỏi rằng: nước giàu dân mạnh là nhờ vê tay lấm chân bùn, của hàng thương-thuyền, mà quyền-lợi của hàng này đã có pháp-luật nào chờ-chê xứng-dáng hay chưa?

Đây không nói chi đến nam-giới; đã có người lo lắn rỗi; hãy nói vê phụ-nữ lao-dộng mà thôi.

Trong bọn buôn-bả đi làm buôn sờm đó, ta chủ ý nhứt là vê những người bồ-liệu thươn-tha kia: bồi, bếp, ở muôn, di may, đứng bán, chị em ta thật là đồng-đúc ở các thành-phố; lại nghĩ đến hàng cây lúa ở nơi đồng ruộng, ở đợ trong các nhà lú, thi trưởng-tượng dặng một số to vê những nhà nữ-laô-dộng vậy.

Ai biết luật pháp che-chở bọn dàn-bà làm công, xin chỉ giùm cho chúng tôi với?

Than ôi, chút phản-tho-dào sanh trong đời ô-trực, mà phải làm chuyện lộn với dàn-ông, nghĩ có nguy bay không? Xã-hội tuy đã có tần-hóa, mà lũ người gian-ác hiền-nhiên ngày xưa, nay chỉ đổi làm một bọn quí-quyết; hồi xưa là hùm mà bây giờ là chồn, khác là khác cái bẽ ngoài đấy thôi; vậy mà phụ-nữ ta làm công ở mướu trong những trại, những xưởng, những phòng-the, bếp-nút kia, đã có luật nào ngăn-ngừa cho khỏi bị cường-bức dò dàn, phép nào bô-tri khi tật-bịnh hay là mang nặng đê đau chua?

Xã-hội đã quái-quắc đến thê-là cùng. Đã không kẽ chi đến quyền-lợi nữ-lưu, mà còn ta-thán vê phong-hoa suy-tối, luân-thường dão-ngược! Ai làm nén tội-tinh đó? kẽ râu-mày cứng cáp, hay là người tay yếu chân mềm?

Nữ-lưu ta cũng nên nghĩ vê lẻ nay, mà xóm-xít nhau, cho mạnh hơn ngõ hẫu bắt buộc xã-hội phai nề-vi lợi-quyền chánh-dâng của mình vậy!

## Thơ trả lời cho bà Nguyễn-Đức-Nhuận chủ báo P.N.T.V. về vấn đề Phụ-nữ

Thưa chị,

Em vừa nhận được thơ của chị, hỏi em về việc báo Phụ-nữ Tân-văn.

Lấy tình em đối với chị, thi thơ trả lời này cần phải viết; mà lối nghĩa em là một người công-dân ở trong xã-hội, và trong bao lâu nay ở trong trường ngõn-luận, thi em lại càng phải đáp mấy câu vắn-dè của chị lâm. Nay xin thành-thật bày tỏ thiển-kiến ra sau này, gọi là gộp một lời bàn, mong sao cho không đến nỗi là vô ích hẵn.

Phu-nữ ở nước ta ngày nay việc gì là việc nên làm, việc gì là việc cần kiêp.

Nói rằng việc nào nên làm, thi Phụ-nữ ta thật là có nhiều việc nên làm lâm lâm; vì rằng bọn phụ-nữ ta chưa từng có làm được mấy việc lớn. Nếu em không lầm, thi là chị muốn nói vê những việc làm có ích-lợi cho xã-hội. Việc có ích-lợi cho xã-hội thi phụ-nữ ta đã làm được mấy rồi? Em nghe nói có hội Nữ-công ở Huế dạy về các món thủ-công cho bọn thiếu-nữ, ở Bắc-kỳ nghe như cũng có hội như vậy; ở Nam-kỳ thi có một cái Tòng-thor và một cái Thủ-xã của bọn phụ-nữ.

Bấy nhiêu đó tưởng cũng còn rất ít-oi: nữ đồng-bào ta hơn mười triệu người, có cái trách-nhậm nặng nề là việc đào-tạo cho xã-hội mai sau, chắc là cần phải làm nhiều việc lâm. Em thử đơn-kẽ lấy đại-khai mà thôi.

1. Tò-chíc những hội như hội Nữ-công ở Huế mà rộng lớn hơn, kiêm cả cái mục đích khuyến-học nőa. Chọn cho được người có hùng tâm hăng sún đê hiệp với kẽ tri thức dặng giúp cho hội thật được hoạt-dộng.

2. Mở ra những Thủ-quản lòn-lao đê phát hành những thứ sách phổ-thông cho bọn nữ-tử dùng.

3. Gầy dựng một tờ báo, đê mai chiêu cỏ-võ; thức tinh tất cả nữ-dồng-bào, khiến cho họ lưu-ý đến công việc ở xã-hội.

4. Gầy dựng ra hội từ-thiện, đê truyền bá đạo vê-sanh trong các gia đình, và treo giải đê thường các bà biêt-nuôi con nên mạnh khoẻ; mở ra những hội thi trẻ con đê khich-lê.

5. Mở ra các hội công-nghệ, đê cho bọn dàn-bà có việc làm, và cứu-vãn một ít lợi-quyền cho nước ta. Làm các thủ công-nghệ nhỏ nhô trước như là: khăn, vớ, nón, v.v.... sau có kết-quả sẽ làm lớn hơn.

Kê việc nên làm thi còn bao nhiêu là việc, song hãy tạm biến mấy thứ, nữ-giới ta làm cho được bấy nhiêu cũng là tần-bộ nhiều rỗi.

Trong các việc ấy việc nào là cần nhứt?

Em thiết-tưởng đồng-thời làm cả cũng tốt: mà không được thi nên bắt đầu làm các hội công-nghệ, vì ngày nay, rất nhiều dàn-bà cần có việc làm ăn, các thành phố càng mờ lớn, người « hanh-cư » càng đông, đó là một điều rất tai-hại cho nữ-giới và cho xã-hội, và đường luân-lý.

Nên giáo-duc phụ-nữ thiê nào đê cho thích-hợp với đương thời.

Chị hỏi nên tò-chíc sự giáo-duc sao cho hiệp thời, nghĩa là không trái nghịch với thời-dai ngày nay?

Phải, đời đã môi-cả rồi, cả thế giới đều xu về sự phẩn-dẫu, sự cạnh tranh, thi nữ-dồng-bào ta cũng phải theo cái nghiệp tần-hoa chung; vì chẳng lẽ chỉ có hơn 10 triệu phụ-nữ Annam mà lại di ngược nỗi cái phong-trào lòn-lao ngày nay dặng.

Em không thể bảo rằng: nên nhứt nhứt đem cách giáo-duc Âu Mỹ mà làm cách giáo-duc cho nữ-giới ta. Vì sao? Vì phẩm sự tần bộ phải có trật-tự, vi như nhà bác-sĩ nào đã nói: « Tao-hoa làm gì cũng có trật-tự, chờ không có nhảy bắc bao giờ. » Kê một dân-tộc sống trong mấy ngàn năm trong phép tắc lè-nghỉ của họ Khổng và họ Mạnh, kiêp lúc tiếp-xúc với phong-trào mới mà bỏ cái lè-lối phong-tục cũ, đê thâu cả cái tần-văn-minh, thi đó là một sự bạo-quá, không hề có liên-tiếp, có trật-tự; em sợ rằng óc của chúng ta sẽ vỡ, lòng của chúng ta sẽ đau, vì cũng như người nhảy cao phải tê-nặng vậy.

Em nghĩ ngày đêm thay đổi đê có hoảng-hồn, và hừng đông làm buồi giao-liếp, thi dân ta ngày nay, và luận là nam-nữ, đều cần phải có một cái giao-thời, đê chung hợp hai cái văn-hóa.

Vậy thời cái giáo-duc mà em ao-ước cho nữ-giới nước ta, tất là một cuộc giáo-duc đê đào-tạo nữ-tử cho sau này thành ra vợ-hiện và mẹ-tốt, mà cũng cho tiềm-nhiệm những cái tư-tưởng lâm dân, làm nước đời nay, đê cho dân-bà ta biết rằng: ngoài gia-dinh còn có xã-hội, mà sẵn lòng giúp chồng con làm trọn-dạo làm dân ở trong nước.

Nên chia-trưởng tờ Phu-nữ thiê nào thi có ích cho xã-hội? Công-lợi, công-ich; đó là những câu thường-thay nói, vì là đê nói; song làm dặng thiệt khó thay! Em rất mong cho Phụ-nữ Tân-văn thiêt hành được cái đều-tròn-đúng của chị, tức là có vang-bóng hay trong xã-hội, kết-quả tốt trong già-dinh.

Một tờ báo là một cái thể-lực, một cái ảnh-hưởng, nếu biết dùng ra, thi nó là một chò trung-tâm phai ra hào-quang rực-rỡ, khiến cho xung-quanh đều được ấm-apse sảng-sữa vỗ-cùng.

Em trước cho P. N. T. V. thành được là cái hào-quang sáng-suốt mà dàm-ấm ấy. Mà muốn được như vậy thi kê chủ-trưởng phải thành-tâm theo một cái chương-trình như sau này:

1. Đào-tạo một cái dư-luân-chánh-dâng; muốn thế, phải tập-luyện trí xít-doán của dọc-giã cho được dùng-dâng và phân-minh.

2. Đang những bài nghị-luận, khảo-cứu hay, cốt sao gầy-dựng được một bọn nữ-tử thương-lưu, thi sau này mới có thể gầy-dựng phong-trào nữ-quyền ở trong nước.

3. Phản các nhân-vật trọng-yếu trong nữ-lưu của thế-giới, phải tò cho dọc-giã đều biết lịch-sử và tư-tưởng.

4. Thi văn viết ra cốt biêu cho được một cái dạo-đirc rộng-rãi, không làm cho dàn-bà phai tự-khinh, tự-hạ.

Thưa chị:

Đó là ý-kiến của em, gọi là đáp lại mấy câu hỏi trong thơ của chị. Cái-tư-tưởng của em có thể nói tóm-là: phu-

nhor, sơ-dĩ phải mang câu nan-hóá, là lại những phong-tục chẽ-dò hép hòi và bất-bình từ xưa nay, chờ không phải tại tư-chất của họ thàt là hèn-thấp. Bởi vậy em nghĩ rằng cần phải chấn-chinh sự giáo dục và sửa đổi cái chẽ-dò. Song le, em cũng con nhận một điều nữa. Là dàn-bà với dàn-ông tuy không phải tự nhiên có hơn-kém, thấp cao-gì, mà chắc là phải có nỗ-ung nghĩa-vụ khác nhau. Xét về sanh-ly-học (thân-thè) thì rõ cái mối sai-biệt giữa nam-nữ. Dàn-bà có nghĩa vụ nặng nè, là phải làm mẹ. Vì phái sanh-sản và nuôi-con, cho nên dia-vi ở trong xã-hội phải khác; sự giáo-dục cốt là phải xây về hướng-dó. Xã-tôi phải bài-rừ những sự bất-bình-dảng không tự-nhiên, nghĩa là không phải tự-tròi mà ra, tức là những cái hù-tuc và pháp-luat làm yếu hèn dàn-bà. Còn cái sai-biệt tự-nhiên giữa rám-nữ, thì ta không thể làm sao dảng. Ta không nên gầy dựng cho dàn-bà hóa thành một hạng dàn-ông kèm-hèn.

Thơ này em đã viết dài rồi, xin dừng bút ở đây, và chúc cho Phu-nữ Tân-van ra đời mau, được phát đạt và hữu ích cho xã-hội.

#### CAO-VĂN-CHÁNH

### Câu chuyện bầu cử ở bên Pháp Vợ của anh Mù

Trong tập báo này, đã có nhiều lần nói rằng chị em ta chưa cần chi có quyền bao-cử, làm việc chánh-trị, song cha ta, chồng ta, anh ta đi bầu cử, thi trong lá thăm đó, chị em ta cũng có quan-hệ ở trong đó. Nghĩa là ta nên lấy kiến-thức của ta ra mà khuyên chồng khuyên cha khuyên anh, bỏ lá thăm chọn người cho xứng đáng, đừng có vì đồng-lienda mà tối-mắt, đừng có vì thế-lực mà sờn-lòng, rồi đem những người như gỗ-dá ra ngồi trên ghế nghị-viên, làm thiệt hại cho quyền-lợi dân, và mang xấu cho quốc-thế.

Dàn-bà bên Pháp, tuy ngày nay chưa có quyền tuyển-cử, nhưng mà họ cũng hết lòng khuyên người dàn-ông như là đã nói trên. Đến nỗi có người dàn-bà lấy phái chồng mù, mà đến kỳ tuyển-cử đặc-chồng di bỏ lá thăm, thi tbiệt là cấm-dòng.

Bà Suzanne Balistrand có viết ở báo *Intransigeant*, thuật chuyện như vầy:

\* Khi tôi đương đọc một tờ lịch-trần mới dán xong, thi tôi ngoảnh lại thấy một người dàn-bà dắt người chồng mù cũ hai mắt. Chị ta đặc-chồng di, xem hết cái bäng yết-thí này tới bäng cáo-bach kia; chị ta đọc cho chồng nghe người ứng-cử này nói sao, người ứng-cử kia nói sao, rồi đáp nhau thế nào, công-kịch nhau thế nào. Đọc xong, rồi tự chị ta lại giáng cho chồng biết những việc nào là quan-hệ, câu nào là cốt-yếu.

\* Tôi ra chị ta có cái tri-nhớ là lùng-lâm. Chị ta đọc mà nhớ hết và hiểu hết, rồi tóm tắt cũ lại cho chồng nghe một cách gọn-gàng minh-bạch lắm.

\* Tôi chắc rằng một lái nữa, bỏ lá thăm vô thùng, là tự-lay chị ta bỏ.

\* Có lẽ chị ta khuyên anh chồng nên bỏ cho ai, thi anh chồng cũng làm theo như vậy.

\* Tôi thấy vậy, cho nên dám cá rằng anh chàng mù kia bỏ lá thăm như vậy, chắc hẳn là đúng dắn bằng mấy những anh có hai con mắt mở-trán, mà có lẽ không thấy gì hết.



### Ông Cao-Văn-Chánh

Khi báo Phu-nữ Tân-van sắp ra đời, lấy linh-chị đổi với em, Bôn-Báo chủ-nhơn có gửi thơ cho Ông Cao-Văn-Chánh để hỏi về vấn đề phu-nữ.

Bài của Ông gửi lại sớm hơn các bài của các nhân-vật khác, mà hôm nay tôi mới đăng, tức là muộn hơn hết, vì lẽ gì thi độc-giả cũng đã biếu cho.

Lẽ thường mồi khi đăng bài của một nhân-vật nào, chúng tôi có lược thuật cái tiêu-sử, trừ ra các bậc xã-hội đều biết rõ, hoặc sự-nghiệp ấy kẽ ra không tiện, thi chỉ nói đến sự-nghiệp văn-chương mà thôi.

Ông Cao không chỉ làm quốc-sự mà thôi, cũng có công về văn-chương, ở trong báo-giới và văn-giới bấy lâu, cũng có trước-tác nhiều.

Ở đây cái trách-nhận của chúng tôi thật khó; vì tiu-thần không tiện binh-phẩm, và trong bọn thanh-niên không còn ai mà cái cuộc đời và sự-nghiệp bị phê-binh bắt-nhứt hơn là Ông nữa.

Thôi, ở đây chúng tôi chỉ xin nhắc lại những tờ báo mà Ông Cao đã viết cùng là chủ-tương từ khi mới 18 tuổi đến nay

*Công-luân-bdo (1921 - 1923); Nam-ký Kinsh-Té báo; Essor Indochinois, Tân-Thế-Ký và Action Indochinoise.* Chúng tôi cũng nhắc đẽ độc-giả nhờ rằng Ông Nguyễn-phan-Long và Ông Bùi-Quang-Chieu tuy đã từng bị báo Essor Indochinois công-kích lầm mà cũng nhận rằng Ông Cao-Văn-Chánh là người thành-thật. Trong bài xô-luận của Ông E. Dejean de la Batie-dặng ở Echo Annamite vẫn cũng công-nhận Ông là người thành-thật và kiên-gan. Đến Qui-báo Đông-Pháp Thời-Báo hồi Ông Diệp-văn-Ký chủ-tương, nhơn dịp chúc mừng báo Action Indochinoise, liên-sanh có khen Ông Cao-Văn-Chánh là chū-bút tờ báo này ấy rằng:

\* Người như Ông, dẫu còn xanh, tuổi còn trẻ, tiền-tài cũng chẳng bắng-ai, mà dã đem thân, chịu-trận với đời, hết Essor đến Tân-Thế-Ký, thời Tân-Thế-Ký lại Action. Hào-nhi tuy dã nhồi-vật nhiều keo mà một tẩm-lòng kiên-cứng chưa hề nung-núu. Đán khen-thay.

PHU-NỮ TÂN-VĂN

### Đò các Trò

Kỳ này các trò đọc truyện con rắn-xanh và con rắn-rắng đã dứt, vây các trò nhơn lúc bài trwang này có được nhiều giờ-ranh, hãy đọc lại cho rõ truyện 2 con rắn nói trên đây rồi làm một bài kêt-luận gởi đến cho Bôn-báo. Bài nào hay hơn hết sẽ được thưởng một cuộn tơ-vị Trương-Vinh Ký.

## Kết quả cuộc thi Văn Thai Toán của Bôn-Báo

### 1º Câu thai

Kêu dù cháng thay dù đưa.

Càng chờ càng đợi càng trưa buốt đói.

### Tên một vị thuốc bắc vị — QUA-LÂU

### 2º Toán dố

Tỷ báo Sứu:

— May cho tau-siu vật dụng tau và bảng-máy.

— Thời anh cho tau-siu vật dụng tau và bảng-hai của anh

Hỏi vậy Tỷ và Sứu có bao nhiêu tiền?

Tỷ có... 8 \$ 00

Dáp... . . . . .

Sứu có... 4 \$ 20

### 8º Sắp mày chữ lộn xộn dưới đây cho thành-bốn câu tục ngữ Annam

Rừng, vách, mạnh, yêu, mạch, có, dám, den, nọc, thác, tham, gởi, dùng, thi, thi, xương, chước, tai, sông, dùng, thảm, sứ, rủ, gởi.

Rừng có mạch, vách có tai:

Sắp thành Mạnh dùng sức, yêu dùng chước:

bốn câu Tham thì thảm, dám thì den:

Sống gởi nạc, thác gởi xương.

Trước ngay chánh-leuoc thi này thi tòa-soạn của bôn-báo đã đếm dù các bài đáp mà soạn lụa và xem xét thiệt-kỹ-lưỡng. Khi lụa xong thi được như sau đây:

166 vị Độc-giả trúng cả ba đề thi.

348 vị trúng được 2 đề.

163 vị trúng một đề

Khi xem xét xong, mỗi bài thi đều có ghi số thứ-tu và biên-số hiệu trong số độc-giả. (Trong khi xét lụa ra thi có 18 bài đáp trật cả 3 đề, 1 bài đáp trễ ngày-hạn; 14 bài dã có đáp rồi mà gởi đáp nữa, số 11 vị này thi chū-lấy bài đáp trước, bỏ bài đáp sau; 22 bài đáp có trật có trúng mà không đẽ tên và chò ở; 32 bài đáp xết ra thi chū-mua báo có 3 tháng và 6 tháng không trúng cách-dự thi, và 101 bài đáp mà xết rõ ra thi không có mua báo vây thi cộng hết-thay là 187 bài kẽ là hủy.)

### Ngày chấm thi

Sáng mai ngày thứ-tu, đúng 9 giờ thi hiêu-buôn của bôn-báo chủ-nhơn ở đường Vannier đã sắp đặt và bày sẵn bài-vở dự thi và 3 phần-thưởng rất xứng-dáng.

Đúng 9 giờ 15 phút, thi có Ông Huyện Nguyễn-Dinh-Trị Hội-dồng thành-phố, Ông Nguyễn-khắc-Nương, chủ-nhiệm Du-đo-nFa-Nam, Ông Trần-quang-Nghiệp, thay mặt cho nhà-buôn Nguyễn-văn-Trận, Ông Chân-Thụy, Ông Đò-như-Liên, Ông Phan-Quan, Ông Bùi-văn-Còn-thuong-gia ở Saigon, Ông

Trần-Quý bôn-báo Quản-ly và Ông Nguyễn-dúc-Nhuân bôn-báo chủ-nhiệm.

Ngoài ra thi các Độc-giả ở Saigon đến dự kiến rất đông, bôn-báo xin lỗi vì không biết qui-danh.

Ông Nguyễn-dúc-Nhuân có trình eto các ông xem dù những số bài vở và thê-le về cuộc thi này, vì có nhiều vị đáp-trúng, nên xin bắt-thăm; khi xem xét xong thi Ông Nguyễn-dúc-Nhuân nhờ Ông Trí và Ông Nương bắt-thăm giùm.

1 cái bao nhung đen và 10 con số bảng caosu, từ số 0 tới số 9; đoạn tuy theo số những vi-dáp-trúng mà bắt số. Trong khi bắt số cho mỗi phần-thưởng thi đều phải bắt ba-lần, mỗi lần bắt được số nào ra là tên có chấm và Lam-pon và in ra giấy trắng, rồi mời bắt số khác khi bắt đủ 3 số, rồi ráp lại mời thanh số-trúng, cách-sắp đặt như vậy thiệt-rất công-binh, ai cũng công-nhận ứng-v.

### Phản-thưởng thứ-nhứt

Trước hết dem 166 bài đáp-trúng cả 3 câu ra dặng-dự cuộc-bắt-thăm, trong số 166 bài này đều có danh-số từ 1 tới 166. — Khi bắt số ba con số thi ráp-lại thành số 150 được-trúng. Ông Huyện Trí lựu-rong-xếp bài thi dem ra thi số 150 nhâm của Mme Lê-ngọc-Diép, ban-biên ở tại-tổng An-trường Cantho, do theo số của báo Phu-nữ Tân-van thi mua tron-năm báo trả-lền-rồi, ghi số nhâm số 1353. Vậy thi phản-thưởng nhứt là cái Đồng-hồ đeo-kien-to lớn-kia và phản-Bà Lê-ngọc-Diép-trúng.

### Phản-thưởng thứ-nhì

Khi bắt ra dù ba số ráp-lại thành số 412, Ông Nguyễn-dinh-Trí do theo số thứ-tu bài thi mà lựu ra thi số 412 nhâm của Ông Hồng-văn-Hạnh Bijoutier et Commerçant à Tây-ninh

(Do theo số chánh của tòa-báo thi Ông Hồng-văn-Hạnh dã mua báo-tron-năm trả-bạc rồi nhâm số 381.)

Vậy thi phản-thưởng thứ-nhì là cái t-shirt và cái đồng-horng-trúng.

### Phản-thưởng thứ-ba

Tới phản-thưởng thứ-ba, khi chưa bắt-thăm, thi si-ai cũng đều-ure ao cho cái máy-may này sẽ về-pi-an dan-bo, mà thiệt-quá được như-nguyên.

Khi bắt dù ba số ráp-lại thành số 521, Ông Nguyễn-khắc-Nương do theo số thứ-tu bài thi mà lựu ra thi số 521 nhâm của M-me-moiselle Thanh Mai chez Monsieur le Médecin Sang à Hòn-quản.

Bồn-báo quản-ly do theo số chánh của tòa-báo thi có Thanh-Mai mua báo-tron-năm trả-bạc rồi, nhâm số 589.

Vậy thi phản-thưởng thứ-ba là cái máy-may mới-tinh-hảo kia và phản-Bà Thanh Mai-trúng.

Khi xong-hết, các ông trong ban-thi-sự đều ký tên và biên-bản các số-trúng và danh-sách ba vi-dáp-thưởng, và ai-nấy đều vui-mang vi-thấy sự-sắp đặt trong cuộc-bắt-thăm được-rất công-binh và mang cho 3 vi-dóc-giả của



kia? Cố bao nhiêu câu phong-dao nói về mẹ chồng nàng dâu, đều tỏ ra cai ý xấu hổ; chàng hề có một câu nào có ý trung bình, chờ dừng nói tốt nữa. Như là:

*Muốn nói không, làm mẹ chồng mà nói: Mẹ chồng nàng dâu, chả nhà người ở, khen nhau bao giờ?*

*Bà chồng như lồng chim phượng, mẹ chồng như tui trong mít tò, nàng dâu là bồ chịu chưởi.*

*Chờ mẹ chồng trước đánh đau, gặp mẹ chồng sau mau đánh.*

Hanh-ha chưởi hỏi đã là quá rồi, bà-gia mà đến đánh nàng dâu thì thật là vô lý quá. Bởi vậy, nàng dâu đối với bà-gia ngoài mặt tuy làm bộ mẹ mè con con, chờ trong lòng căm hờn k-ông còn chỗ nói, đến nỗi thốt ra rằng:

*Đi thi ai khẽ an sung, trông thấy mẹ chồng thì ruột chàng trai!*

*Tuổi này chồng phải khỏe mực gia, gầm tôi với mực có ba con chí!*

Mẹ chồng đối với nàng dâu, xưa nay đã mang tiếng là ác-nghiệt như vay rỗi, cho nên dẫu có mẹ chồng nào ở cạnh với nàng dâu cũng mang tiếng lây, người ta chẳng kè mà cù danh xô bồ rằng:

*Thất thi cùng thề lùn trâu; yêu nhau cũng thề nàng dâu mẹ chồng.*

Mà nghĩ không bết ba gã ở ác-nghiệt với nàng dâu dè làm gì? Minh nhè vợ của con trai mình mà hành-hạ, thi hai cho chúng nó dà đánh, mà cho mình cùng chẳng lợi chi. Minh không lợi mà con dâu bị hành-hạ dò nò cũng chẳng thêm sô nữa. Thiên-ha nói rằng:

*Chồng ghét thi ra, bà già ghét thi vào.*

*Mẹ cùng dử, mẹ chồng cùt; nàng dâu có nết, nàng dâu chia.*

Chinh nàng dâu cũng ra ý không cần, nói rằng:

*Chồng dử thi em mới lo, mẹ chồng mà dử, mà bỏ an khao!*

*Chồng dử thi em mới sầu, mẹ chồng mà dử, giết trâu an mừng.*

Luy vậy, những lời do chàng vi ở trong cái cảnh khốn-nan quá rồi nói phach cho nó dạn người ra một chút đó thôi, chờ thật sự ra thì những nàng dâu bị mẹ chồng hành-hạ mà khốn khổ rất nhiều. Dừng nói ông già bà cả làm chi, ai sống chung chồ bốn năm mươi tuổi, thi ít nữa trong con mắt cũng là từng thấy một vài người dâu bị mẹ chồng đay doa mà phải chia vỡ rẻ chồng, hoặc đến nỗi phải bỏ mang!

*V: Sứ bà con bên chồng đón thức* — Người dàn-bà lấy chồng, bị chồng cai trị lại ở dưới quyền ông già bà-gia, cái đó chẳng nói làm chi. Đến như bà con họ mac bén chồng cũng theo người dâu mà bắt tròn bắt mèo, thi còn ai mà chịu nói?

Trong bọn ấy, có tiếng nhất là ông chủ nợ o. Ông chủ còn dè chịu o ôt chút, đến cai mưu o mưu thật là khéo. Quái cho cái tu! không biết, cõi ai nấy ăn, nhà ai nấy ở, can cùi mà họ lại xét-nét đến việc gia đình người ta? Vậy có câu rằng:

*Lâm dâu vụng nấu vụng khéo, chồng khéo bá-bé, ma o nhau-tré.*

*Một trăm ông chủ không lo, lo về một nỗi ma o nỗi mồn.*

Lại còn cái nan em chồng nữa! Bên dưới cha mẹ chồng

người làm dâu còn phải kiêng dè một hàng người rất quan-hệ nữa là em chồng. Vì em chồng đối với cha mẹ là thân hơn nàng dâu, có việc gì thì chúng nó đem mà mách-thót với cha mẹ, lại mủi-nhot vào, it xít ra nhiều, làm cho chị dâu bị rầy chưởi dè cười chơi cho khoái. Cho nên em chồng tức là cái vảy-cánh nanh-vút của mẹ chồng mà là người cùu địch với nàng dâu. Sự đó người ta không giấu gìn chi cá, nói toang ra rằng:

*Em chồng ở với chị dâu, coi chừng kéo nó giết nhau có ngay!*

À! té ra cái luân-lý gia đình của ta là vậy đó! Cái quoc-tuy của ta là vậy đó! Bè ngoài trông ra đang lầm, những cái tên • từ ái, hiếu, mục • nghe sang-trọng như trời, mà ở trong toàn là xiêng-xich girom-dao dè trói-buộc dám chém nhau! Gia-linh luân-lý! Lần này phải có tôi là kẻ nhả-i-âm này dè xí tướng ngài ra!

Vậy nên cái dời người dàn-bà là cái dời nhẫn nhục. Cứ nhìn! Ai giỏi nhìn ấy là người vợ hiền, dâu thảo, mà có khi được làm cả mẹ lành nữa. Đỗ ai nghe câu phong-dao một chữ một giọt nước mắt dưới này mà chẳng cảm động cho dành:

*Từ khi em về làm dâu, anh thít dán trước bảo sau mọi lời: Mẹ già dử lâm em ơi! nhìn ăn, nhìn mặc, nhìn lời mẹ chia. Nhìn cho nên cùa nên nhả, nên kèo nên cột, nên xà-tầm-vòng. Nhìn cho nên vợ nên chồng, thi em coi sóc lấy trong cùa nhả. Dì chờ thít chờ ăn quả, dì chờ thi chờ dàn dà ở truo. Dẫu ai bảo đợi bảo chờ, thi em nói dối con thơ, em vè.*

Trong câu này thấy thêm một cái quái-tượng trong gia-dinh nữa. Thế-gia-chi có hùm-beo ma-quĩ mời là dử, chờ mẹ già dối với con dâu sao lại gọi là dử? Chẳng qua sự mẹ già dử là sự thường, cho nên người ta nói ra mà chẳng sợ ác lò miệng!

(Còn nữa) Phan-Khôi

## Một người dàn-bà được phàn thường Nobel.

Phụ-nữ Tân-văn đã nói sơ về phàn thường Nobel lai lịch ra thế nào rồi.

Phản thường Nobel về văn-chương, từ khi lập ra đến giờ đã có ba người được hưởng. Hai lần trước là bà Selma Lagerlof và bà Grazia Deledda. Còn năm 1929 này, thi về tay một người dàn-bà nước Norvège là bà Sigrid Undset. Bà có viết ra nhiều tiểu thuyết tâm lý, tỏ ra là một nhà nữ-sỹ có văn tài lâm.

Bà Undset lãnh phàn thường ấy rồi đem cõi vào những công cuộc từ-thiện trong nước.

## Đối lời cảm ta

Chúng tôi là:

Sứ Ký Quái — Sứ Ký An — Sứ Ký Tân — Sứ Tu — Còn — Sứ Thị Dậu.

Xin dè ít lời cảm ta quý ông, quý bà, quý thầy, quý cô và cả thân bằng cố hữu dã có lòng đi diều và đưa linh-cữu. Mè tôi không may đã qua đời. Trong khi tang-gia bối rối, có diều chí sơ thả, mong lượn thứ cho, chúng tôi được đội ơn lâm. Nay kính tạ.



## VĂN-UYỄN

### Qua sông Bạch-Đằng

Khúc sông chảy từ Lục-dầu-giang ra cửa Luộc (Lục-Hải). Ở Hải-phòng di ra Quang-yên tất phải qua đó. Cảnh chồ gần cửa Luộc, lán nước mông-mench, là chồ Trần Hưng-dạo-Vương đánh phủ quân Nguyên khi xưa. Ai qua đó cũng phải động lòng tưởng bậc anh-hùng đời trước.

Bè Lục-hải ầm-ầm sóng rộn,  
Giãi Đằng-giang cao-cuộn dòng suối.  
Trong phong-canh lại nhớ người,  
Canh còn như cũ, người thời khác xưa.  
Aò ngọn gió như khoa như gọi:  
Hồ quan-quán thẳng tới chiên-trường.  
Kia núi dọc, nọ đèo ngang.  
Chập-chồng như thè xương tàn Nguyên-binh.  
Kia lá cây trên cảnh lay-lắt,  
Như phất cờ diều-bát ba quan!  
Lở-lở dòng nước uốn quanh,  
Hollow như mâu dỗ lặc-bin pha vào.  
Giữa dòng thẳm, nhao-nhao cá lộn,  
Tưởng chừng như chiến-hạm đồ sộ,  
Anh-hùng cứu-quốc khi xưa,  
Mà ai có nhớ, bây giờ bồi ai?

Qua sông luồng những ngâm-ngùi!

Giảm

### Một cuộn sách rất có ích

Sách thè tháo của ông Nguyễn-Ngọc mới in rồi. Sách này rất có ích cho các nhà môt thè tháo mà chưa rành nghề.

Sách chia làm mấy hồi, rành rẽ kể sau đây:

1<sup>o</sup> Cách đá banh (foot-ball)

2<sup>o</sup> Quyền thè của người Giám-cuộc,

3<sup>o</sup> Cách gián binh, nào là phân sự của anh thủ thành, phân sự tướng hậu lập, tướng tiếp ứng và hàng tiền đạo vân vân.

Hết đá banh lại nói qua cuộc đánh tor-nit, cách chơi, cách ăn thua và mánh khoé hay dở đều nói ra.

Cuốn sách này chẳng những giúp ích cho các nhà thè-tháo mà những người chưa biết cách chơi thè-tháo làm sao cũng nên xem cho biết. Giá mỗi cuộn 0 \$30 có gởi bán lẻ khắp các nơi; còn ai mua sỉ hoặc mua lẻ xin viết thư cho TÍN-ĐỨC THU-XÂ N° 37 Rue Sabourain Saigon; hay là hiệu VĨNH-TẤN, N° 50 Rue Vannier, chợ cũ, Saigon cũng được

### Đánh thức anh coi vườn;

Nó chốn vườn hoa cảnh xác-xo,  
Mẫu tươi vẻ đẹp khác hôm xưa.  
Tiếc công, ai đã từng vun sỏi,  
Mải giấc, anh nay dè hững-hờ!  
Dậy, dậy, bắt sáu rồi tía lá,  
Mau mau, lượm rác kèo thành nhẹ,  
Hay anh nhả n mắt làm thính nhỉ?  
Vườn thế, mà anh ngủ mãi ư?

Phúc-Lê (Haiphong)

Nhân bạn Nữ lưu

I

Giang sơn gánh xác gái hòa trai.

Nhân nhú ai ơi bạn Nữ-tai,  
Giúp bọn mày râu, người phán sáp.  
Cùng nhau gầy dựng cuộ: tương-lai.

II

Gái trai cung họ Liêu Rồng  
Khi thiêng non nước áu chung khác gì.  
Đường xa gánh nặng quản chi!...

Melle NGUYỄN-THỊ-GIẾC  
Nữ giáo-học, Bắc-Kỳ.

Gởi cho bạn gái

Hồi chí em ơi, gái một nhà!  
Nước non chung gánh... nghĩ lo xa.  
Lá gan ã Triệu gươm làm bùi,  
Giọt máu bà Trung gấm trồ hoa.  
Miệng sấm lầy lừng tài Đức-Tú,  
Hồn vân di-duông chí Rồng Đa  
Cầm tay nỗi bước lên đài múa,  
Mím miệng cười hoa, ta với ta.

Kêu em!

Một tiếng kêu em một tiếng cười!  
Mừng em rày đã ráng đua boi.  
Con dâng thế vẫn xa xuôi lâm,  
Cứ bước đi em, bước đến nơi!

Knô-HANH

Sứa tri,

Điểm trang,

Sản súc

GIÀ TÌNH NHE

Các thứ thuộc dồi phản,  
crèmes, nước thơm, Chă  
cho những cách giữ-cún.

Qui-vị hay đèn nhà:

Là Viện Mỹ-nhon ở Paris

Chi-ngành ở Saigon  
40, Chasseloup Laubat;

Giấy thép nói: 755

“KEVA”

Ai viết thơ hòi bốn vien sè gởi cho quyền sách nhđ  
nói về sự dẹp





# GIA CHÁNH



## Các món ăn

### Gỏi bao tử heo

Lụa bao tử heo nhỏ mua về lấy dầu phộng mà khử, cao rửa cho hết mùi, trung lại nước sôi cho trắng, hai su rau cần, lắc bỏ lá lấy cọng non, chè làm hai, cắt ra từ khúc vẫn vẫn, củ hành một củ, xúc khoanh cho mỏng, một su đậu phộng rang đậm nhô, một trái chanh giấy lớn, một trái ớt, vài tép tỏi băm nhỏ tể. Các vật xong rồi, bao tử luộc chín xắt nhỏ từ miếng mỏng mỏng, đom trong đĩa bàn trên sấp rau cần một lớp và sấp củ hành chồng lên, vắt nước chanh vào, một muỗn vun ăn canh đường các trắng, chè hai muỗn lung lung nước mắm, các món xong rồi để đậu phộng lên trên hết. Chừng ăn trộn cho đều.



### Gỏi thịt gà

Lấy hai bên cái ức gà, thit đã trắng lại mềm, như được già thiến càng ngon.

Xắt mỏng và nhỏ trang tay cái, chuối hột non, mồi luợng hột, xắt mỏng, nhồi cho xéo, xả lại cho hết nước mùi, vắt thiệt ráo nước, để chuối trong đĩa bàn chè giấm cho thâm nở ra, rau cần lắc bỏ lá lấy cọng, dập dập; nhú một cái ức con gà thiến thi bốn trái chuối hột non, hai su rau cần, một su đậu phộng rang rồi đậm nhô, một muỗn súp đường các trắng, các vật xong rồi, lấy cái son nhỏ nấu nước cho thiệt sôi, có cái vợt như của người Tàu vợt mì càng lõi, bỏ thịt vô vợt, nhúng vào son nước đường sôi, nhúng rồi thì lấy ra lièo, xóc ráo nước hiệp với các vật đã làm rồi, mà trộn với nước mắm tỏi ớt và chè thêm hai ngon.

### Gỏi cuộn

Tôm cần hay tôm lồng và thịt bắp đùi heo, hai món luợng chính, xắt mỏng mà nhỏ bằng trang tay cái, tôm xắt mỏng một cở với thịt, kiệu chua xé nhỏ giá sống lắc dầu lắc rẽ rửa sạch, rau sống ít thử rau thơm, bẹ sống, cắt cái chặn non trên dầu chè làm tư cho nó cuộn lại. Các vật xong rồi, dùng rau chiếc bay là salade mà gói các vật: thit, tôm, giá, kiệu chua, ít cọng rau thơm, và ít

Rượu mạnh DE JEAN có bán khắp nơi

cọng bẹ dè gần trên đầu cuộn gói, và dè một chút bùng tơi mà cuộn lại, lấy lá bẹ nhún nước sôi mà cột, cuộn từ cuộn nhỏ cho chặc, đom vào trong chén hay lô, làm tương mà ăn với gỏi này, muỗn tiện thì mua tương eay chưng ba su; một su đường cát, một su đậu phộng, rang rồi đậm cho nhuyễn, bỏ chung tương đường đậu mà nấu bay xào với mỏ tùy ý.

### Gỏi cuộn cách khác

Mở gáy heo 100 gr., tôm lồng hay tôm càng chưng một chục con, hai món luợng chín xắt mỏng, và nhỏ trang tay cái. Củ năn xắt nhỏ có cọng như già, kiệu chua xé nhô, bẹ tơi lấy cọng non, cũng dùng rau chiếc hay salade và rau thơm mà cuộn từ cuộn nhỏ. Cũng tôm thịt luợng và kiệu rau bẹ các món cuộn với bánh tráng mỏng, làm tương mà ăn với gỏi.

### Cách làm tương

Tương hột rửa nước nóng cho sạch, vắt cho ráo, đậm quết cho nhuyễn, ba su thì một su đường cát, chè nước vào sết sệt mà nấu, muỗn có màu thì chè một chút nước mắm tàu yêu vào, nấu rồi muỗn xào lại với mỏ thì tùy ý, cũng nhớ đậm đậu phộng rang cho nhỏ tể mà nấu chung.

Nguyễn-thị

## Thượng Đẳng Được Phòng

# SOLIRENE

Ở ngang nhà hát tây

### PHÒNG RIÊNG ĐỂ THỦ NGHỆ THEO CÁCH HÓA HỌC

### THUỐC BẢO CHÈ SẮNG

### TRÙ CÁC VỊ THUỐC — ĐỒ VẬT HÓA HỌC

### LÀNH ĐẶT-ĐỂ PHÒNG HÓA HỌC

### CÓ BẢN ĐÙ ĐỒ KHÍ NGHỆ VỀ VIỆC MỎ XÈ ĐỒ ĐỂ CHO NHỮNG NGƯỜI CÓ TẬT DÙNG

### SỞ RIÊNG ĐỂ CHẾ THUỐC THEO TOA QUAN THẦY LÚC

### CẤP RÚT TRONG BUỒI TRƯA VÀ NỮA ĐÊM KHUYA KHOÁT

### Bán thuốc trong Lực-tinh không tính tiền gọi

### LÀM KIẾN CON MẮT THEO CÁCH Y-KHOA

### Bán dù đồ dùng trong việc trồng răng

### Đồ nghề về việc chụp hình — Dầu thơm dù thử

### Làm Đại-lý cho hàng "KODAK"

## Gia-dình thường-thức

### Phép dè dành trứng gà

Trứng gà là vật ta thường ăn, nhưng nhiều khi lò ra không có, nên trong nhà phải dè dành luôn luôn. Mề hè dè lâu thì sợ nó vữa ra hoặc thui đi. Vậy người ta có bày mấy phép dè dành trứng gà đã có kinh-nghiệm như sau này :

1. Hòa nước vôi-dá dỗ trong cái bình sạch sẽ, rồi bỏ trứng gà dầm vào trong, thì lâu mấy cũng không hư.

2. Vùi trứng vào trong muối, mà phải trúc đầu nhọn xuống dưới, thì dễ được tẩm chín tháng.

3. Lấy mỏ heo thoai khắp ngoài vỏ trứng rồi rãm vào trong đồng than sắng thì dễ cũng được lâu; nếu nấu sáp chảy nước rồi lấy mà thoai ngoài vỏ thay vì mỏ heo thì lại hay hơn.

4. Giấu trứng gà vào trong gạo, trong cá, trong trầu hoặc trong rơm, thì cũng giữ được nó khỏi hư trong chừng nửa tháng.

Có nhiều món ăn chết người mà không ai dè tới.

(Bòn-bao tiếp được bài sau này) :

Tôi có xem báo P. N T. V. vừa rồi, có một chỗ ngồi nói những món ăn coi thi hiền mà nó kị nhau, cho nên chết mà ít ai dè biết. Như vị cua dinh ăn với rau dền, măng cục ăn với đường, và hành ăn với mật ong vẫn vẫn.

Còn 2 thứ nữa ăn chung với nhau thì chết mà ít ai biết là tàu hủ hoa của người Tàu vẫn gánh di bán các nơi đó, ăn nó với nước đường thũng của nó bán đó thì không việc gì mà ăn nó với mật ong thì chết. Như vậy thì ít ai dè mà dè phòng cho dặng. Việc đó tôi biết rõ vì có người làng tôi, người lớn, ăn rồi chết mà cứu không dặng.

Xin ngài cũng nên ăn hành việc đó vào dè cho thiến hạ biết mà dè ý đến cho khỏi mắc chết oan thi ngài cũng được cái phước.

HỒ-KIM-CHI, Huyện honoraire  
Village de Trương-Bình-Hiệp.  
Thubaudouot

## Nữ-Công

### Nghề dệt vải

Tại xứ Đông Pháp ta trồng bông không đủ dùng, nên phải mua thêm của các nước khác. Bông dùng để dệt vải may quần áo.

Bông kéo thành sợi ở nhà máy sợi rồi, người ta mua sợi ấy về mà dệt thành vải. Khi sợi dũ ngâm, dã hờ rồi, thì người ta quấn vào ống rồi móc lên không-cười người, dệt vải ngồi ở dèng trước không-cười, một tay đưa cái khuôn lên, một tay chon nhện bân dẹp cho hai lớp sợi hở ra, một lớp trên và một lớp dưới, trong lúc đó, người thợ dệt liêng cái thoi quấn chỉ, dồn bén tay trái qua bén tay mặt; bén tay mặt qua bén tay trái, luồng vào trong những sợi chỉ giăng thẳng; ấy là chỉ ngang, lúc dệt xong thì người ta kêu là « bè khò vải ».

Thứ vải dệt bằng tay không được đẹp lắm cho nên nước ta có nhiều người chuộng những vải dệt bằng máy, mua của người Pháp hay các nước ngoài như Áo-dô, Hồng-mao.

Tại xứ Đông-Pháp cũng có lập ra nhà máy kéo sợi và dệt vải ở Hà Nội, Hải-phòng, và Nam-Định.

Vải có nhiều thứ tốt xấu tùy theo chī dệt và cách dệt, song le một giống hàng vui mà người ta có thể chě ra nhiều thứ nhiều hạng, vây mua vải cần phải rõ coi thứ nào mịn mà dày thì là thứ tốt, có khi thợ dệt nó muốn cho người ta lầm, dệt thưa rít thưa rất, rồi bồ bột cho nó nặng, thấy sơ qua bô hắc lầm, chưng đem về giặt một lần thì thấy mỏng, bô chī thưa thì hàng bô, chī em phải tập coi vải cho biết thứ nào tốt xấu, đừng dè người ngoại-quốc gạt mình.

### Con tằm. Cách nuôi tằm

Tằm là một thứ sáu tự nơi loài bướm sanh ra. Ban đầu trứng bướm nở ra con tằm, con tằm thành ra con nhộng rồi con nhộng mới hóa ra con bướm. Con bướm đẻ trứng ra, dè mười ngày trứng ấy nở ra thành những con sâu xám-xám.

Người ta dè những con sâu ấy vào nia, rồi lấy lá dâu cho nó ăn; dè vài ngày sau, con sâu ấy dỗi lối và đòi di đòi lại bốn lần. Khi nó không ăn nữa, và minh trở nên vàng thi người ta giáng búa bằng tre cho nó phơi ngoài nắng. Bấy giờ tằm mới nhà lơ làm kén rồi hóa ra con nhộng. Nhộng ở trong kén được 8 ngày, thì hóa ra con bướm, cần lùng ô kén mà chung ra ngoài. Tằm ăn thiệt no thì sau mới dù mò để nuôi con nhộng và con tằm và mò dù chắt mà làm ra tơ.

Tằm ăn nhiều lắm, người ta thường vi ē ăn như tằm ăn len là cớ đó, nên ruột tằm phải tiêu hóa mạnh lắm mới được. Ta phải cho tằm no cho nhiều cho đều và cho sạch sẽ. Lá dâu phải tươi mới được, nếu cho ăn lá dâu úa, béo, tằm ăn vào thi sanh bệnh, có khi chết cũ một lứa.

### Cách ướm tơ

Khi tằm nhốt minh vào ô kéo thành nhộng, nếu dè nó hóa bướm cần lùng rồi thi không dùng được nữa. Cho nên khi kén đủ thành, thi phái ướm ngay, nếu không ướm liền được thi phải dem kén he vào lò lửa độ mấy phút cho con nhộng chết đi. Ưm tơ phái nhung ô kén vào nồi nước nóng cho sợi rời ra thi mới kéo được, sợi tơ kéo ra phải quấn vào guồng. Cái guồng ấy có dây mắc vào một cái khung tròn người ta cứ quay luon. Khi tơ gỡ xong rồi quấn lại thành cuồng.

Trước khi dệt thi những sợi tơ phải chắt lại mà xe cho săn lại. Không-cười dệt tơ lụa cũng giống như không-cười dệt vải vậy. Tơ lụa vừa dệt xong đem ngâm rồi giặt và phơi nắng.

Ở Đông-Pháp thi chò nào cũng nuôi tằm dặng; ở Trung-kỳ tỉnh Quang-nam, tỉnh Bình-Định và tỉnh Thanh-Hòa là ba nơi dệt tơ lụa nhiều lắm. Còn ở Nam-kỳ thuộc về tỉnh Bến-trênu nuôi tằm rất nhiều.

Nghề dệt tơ lụa ở Đông-Pháp thạnh nưa thê, cho nên đem ra ngoài các xứ bán rất nhiều.

K. H.

Hàng dệt bột BLEDINE JACQUEMAIRE ~  
mà nuôi trẻ con.

## KHOA-HỌC THƯỜNG THÚC

Bài thứ II

Trái đất trong không gian.

Trong sự tri thức của người ta, một điều cốt yếu nhất là cái quan-niệm về trời đất và muôn vật, kêu là cái vò-trụ-quan. Vì vậy ngay trong bài thứ I, ở mục này tôi đã giáng-giải về hình thể trời đất, nay tôi lại nói thêm nữa, để cho chị em có một cái ý thức sơ lược mà đầy đủ về trời đất là thế nào.

Vò-trụ nghĩa là trên dưới, bốn phía; tru-ý nghĩa là từ xưa tới nay. Trong chữ vò-trụ, một chữ chỉ về không-gian (*l'espace*), một chữ chỉ về thời-gian (*le temps*), vậy thì chữ vò-trụ (*l'univers*) nghĩa là khắp hết thảy mọi nơi: trái đất này và hết thảy mặt trăng, mặt trời, các ngôi sao chuyễn động ở trong không-gian và suốt bết thảy thời xưa, thời nay, thời sau; vì rằng vò-trụ rộng rải vô cùng và lâu dài vô cùng vậy. Người ta phần nhiều hay hiểu vò-trụ là càn-khôn, là thiền-dịa, là trời đất, song cứ theo như học-thuật thời nay minh-bạch hơn thời xưa, ta phải nên phân biệt mà hiểu rõ ràng rằng: trời đất mà con mắt ta thường thấy chỉ là phần-tử nhỏ nhõ, một cái bụi, một bột cát trong vò-trụ mà thôi.

Trong bài số I, tôi đã giáng-giải trái đất tròn như trái bánh và trời xanh là tùng không-khí, vì làm con mắt ta ngó rõ có chứng, cho nên ta có cái áo-luồng thấy trời như cái vung, vậy thì chị em đã biết rõ trời đất là thế nào rồi. Trong bài này tôi sẽ nói về vò-trụ, khiếu cho con mắt chị em ngó xa ra ngoài cái trời đất nhỏ hép chút xíu nầy.

Hoặc giả có người hỏi: trái đất tròn, vậy nó dừng vào đâu, nếu nó không tựa vào đâu thì sao nó không rời xuồng. Trái đất & trong không-gian vô biên-lẽ, trong quang-không, chẳng biết đâu là bờ hết. Quang-không ấy có một thứ kêu là tinh-khí (*ether*). Trái đất quay chạy vòng xung quanh mặt trời, bị sức hút của mặt trời hút về mặt trời, nếu trái đất rời xuồng thì rời xuồng mặt trời; song nó lại bị một cái sức khác kéo ngược nó trở lại, vì trái đất chạy vòng quanh chờ không dừng yên. Cái sức ấy kêu là ly-tam-lực (*force centrifuge*). Tôi sẽ nói về nó ở chỗ khác. Nay ta hãy biết trái đất ở trong không-gian, không tựa vô cái chi hết, nhờ ở hai cái sức nó kéo co nhau là cái hấp-lực của mặt trời và cái sức ly-tam của trái đất, nghĩa là trái đất bị hai cái sức vô hình, cái kéo đi, cái kéo lại, cho nên nó dừng ở giữa, chẳng tựa vô đâu mà kinh-rồi vậy.

Trái đất trong 24 giờ thì quay quanh mình hết một vòng. Trái đất quay như vậy chẳng khác chi một con quay. Trái đất cũng quay xung quanh một đường di suốt qua trung-tâm-diểm và nam-cực, bắc-cực (*les pôles*), đường ấy kêu là địa-trục (*axe de la terre*), như con quay, quay quanh cái đinh cắm ở dưới nó vậy.

Mặt trời chiếu ánh sáng vò trái đất thì chiếu sáng vò một nửa bên đó thôi, còn một nửa bên kia thì ở trong bóng tối, người ta ở bên sáng thì thấy ngày, ở bên tối thì thấy đêm. Trái đất quay quanh mình thì cứ lần lữa đưa

mặt đất ra ánh sáng, rồi lại vô bóng tối, cho nên ngày đêm dập dỗi cho nhau hoài. Trái đất quay quanh mình trong 24 giờ hết trọn một vòng, bởi vậy có 12 giờ ban ngày, 12 giờ ban đêm. Một xứ ở bên này trái đất và một xứ ở bên kia trái đất, ở đúng chỗ đối nhau, như trong bài trước tôi nói thí dụ xứ Pháp với xứ Nouvelle Zélande, thì bên Pháp 12 giờ trưa, trong lúc đó bên Nouvelle Zélande là 12 giờ đêm vậy. Ngày nay có giày thép dưới biển di khắp toàn cầu, lại có vò-tuyến-diện còn tiện lợi hơn nữa, tin tức gì truyền đi đâu xa mấy cũng trong giày phút đó được liền; người ta muốn thí nghiệm sự ngày đêm trái nhau ở hai nơi trên mặt đất thì thiệt dễ dàng lắm vậy.



Hình số 1. Trái đất quay theo đường mũi tên chỉ từ bên tây qua bên đông, mặt trời chiếu sáng một nửa địa cầu bên đông, nửa bên đông

### Một thứ CRÈME

Dùng ban ngày, làm cho da mặt được trắng tréo, mịn-màng và không trôi phún.



### Một thứ CRÈME

Dùng ban đêm, làm cho da mặt sạch sẽ và tươi tắn lại.

Hai thứ CRÈME này dùng chung trong một thùng sành có hai ngăn; đây là cái nguyên chất tuyệt diệu của thứ:

Khắp nơi đều có bán



Đại lý độc quyền:

Hàng LUCIEN BERTHET & C°  
Bd Charner.—SAIGON

dang ban ngày, còn nửa bên tây dang ban đêm; chỗ C thấy mặt trời chiếu thẳng xuống là dang 12 giờ trưa, chỗ A là chỗ đối (*antipode*) của chỗ C, thì là dang 12 giờ đêm, còn chỗ B dang từ trong tối bước ra sáng là dang lúc hết đêm qua ngày, 6 giờ sớm mai. Chỗ B thấy mặt trời mọc ở bên đông; còn chỗ C thấy mặt trời đứng bóng. Địa cầu xoay đi trong 6 giờ nữa, thì chỗ B di tới chỗ C, thấy mặt trời đứng bóng, chỗ A sang chỗ B thấy trời rạng đông, còn chỗ C qua phía bên kia thấy mặt trời lặn ở phương tây vậy. Người ta ở trên địa-cầu có cái áo-tường thấy mặt trời di trên trời từ đông qua tây, thật ra thì địa cầu quay mà mặt trời ở yên một chỗ.

Nếu thế thì ở trên địa-cầu, không có giờ nước nào đúng với nước nào hết. Có thể thiệt, cho nên vạn-quốc phải lập điều ước: định giờ với nhau vậy. Trên trái địa-cầu già, có vẻ địa đồ các nước, người ta về 24 cái vòng đều chạy qua nam-cực, bắc-cực, mặt địa cầu thành ra chia làm 24 mũi (fuseau), người ta ước định với nhau cứ các nước cùng ở trong một mũi thì cùng có một giờ, để đồng hồ đúng như nhau. Các xứ cùng ở trong một mũi thì đồng hồ để đúng giờ như nhau, còn mũi kề bên nhau phía Đông thì để sớm lên một giờ, mà mũi kề bên nhau phía Tây thì di một giờ, vì trái đất xoay di từ tây qua đông, xứ bên đông thấy mặt trời trước xứ bên tây. Thí dụ xứ Pháp với xứ Nlle Zélande, ở xứ này 12 giờ trưa thì xứ kia 12 giờ đêm; ở xứ ta với xứ Pháp thì sai nhau 6 giờ. Pháp ở phương Tây sáng trễ hơn, ta sáng trước, như ta 12 giờ trưa thì ở Pháp mới sáu giờ sớm mai; song xứ Nhựt-Bản ở bêng đông xứ ta thì sáng sớm hơn xứ ta, như ở Nhựt-Bản 6 giờ sớm mai thì ở ta mới 4 giờ sớm mai thôi.

Như ai đã có di tau sang tây thì biết, cứ di một quãng đường thì lại phải sửa đồng hồ, ấy là vì qua mỗi mũi đất thì ngày lại trích đi một giờ.

Nếu ta có cách gì di mau cho bằng trái đất quay, nghĩa là trong 24 giờ di hết một vòng trái đất, mà ta khôi đầu di bời trưa thì ta sẽ thấy mặt trời đứng bóng luồn luân chẳng hề thấy mặt trời lặn, cứ ban ngày hoài.

Tôi mới nói ở trên là giảng cho chị em hiểu vì đâu mà có ngày đêm lặn hởi, dỗi, song nhơn đó chị em lại thấy rõ thêm rằng trái đất thiệt là tròn như trái bánh. Ký sau tôi sẽ giảng về bốn mùa, chị em sẽ lại thấy rõ hơn nữa.

BẮNG-TÂM NỮ-SÌ

## Hài-Dàm

### Có tài liệu săn.

Anh Ký kia lúc sắp đi thi Huyện, trong lòng lấy làm lo lắng.—Đi chỗ này, ra chỗ kia, ngày nay lo ngày mai cũng lo. Vợ thấy vạy liền hỏi:

- Đi thi bộ khó lặn sao mà anh lo hơn tôi lo nắm chỗ? Chỗng nói:
- Minh nắm chỗ còn đỡ hơn tôi nhiều lắm da.
- Sao mình lại biết là đỡ?
- Vì trong bụng mình đã có sẵn tài-liệu rồi, chờ như tôi thì trong bụng có mốc gì đâu, nếu không lo thì làm sao đỡ được.

Ha-Ha.

## Quyền hưởng gia tài của con gái Trung-hoa

### Gia đình được rời lại muộn bỏ đi

Con gái nước Tàu ngày xưa không có quyền được hưởng gia-tài của cha mẹ. Cha mẹ giàu mấy mặc lòng, chia cho con gái chỉ một lần là lúc gả lấy chồng, gọi là tiền bối-món mà thôi, chờ về sau không được hồi đến nữa, bao nhiêu sự-sản của cha mẹ về tay con trai chia với nhau.

Từ hồi Dân-quốc thành-lập đến giờ, phụ-nữ Trung-hoa thường kêu ca về điều ấy. Mới đây chính-phủ đã chịu công-nhận trong pháp-luật, cho con gái có quyền được hưởng gia-tài như con trai.

Cái tình ấy tuy-đi-bỏ ra, bọn phụ-nữ lấy làm thỏa nguyện lắm. Vì có vây mới hiệp với cái công-lệ nam nữ bình-dẳng, và có vây, từ nay về sau, trong xã-hội mới bồ cái thời khinh con gái, trọng con trai.

Ấy là họ đã giành được cái quyền hưởng gia-tài rồi đó.

Thế mà, hiện nay lại có người muốn hủy bỏ cái quyền ấy đi, cũng bô luon cái quyền hưởng gia-tài của con trai nữa.

Lấy cớ gì mà muôn bô quyền phán-sản của con gái và con trai? Một tờ báo Tàu nói rằng:

« Theo như tình-trạng xã-hội trước kia, là khi con gái chưa có quyền phán-sản, chỉ con trai có mà thôi, mà đã sanh ra không biết bao nhiêu đám kiện vì cờ chia gia-tài; vậy thì thử hỏi, ngày nay thân con gái cũng có quyền thừa-kế nữa, rồi có thể giảm bớt được những vụ kiện ấy không? Hay là lại tăng thêm? Nếu tăng thêm, thi cái lính ấy thật không phải diêm tốt cho xã-hội, tin lành cho dân-gian.

« Xét vì sự cha mẹ đẻ của cho con cái, thà làm hại cho chúng nó nhiều bê, vây chúng ta cũng nên hết sức dành đồ cái chẽ-dộ di-sản, dành đồ cả cái quyền hưởng gia-tài của con trai và con gái.

« Uớc gi những người giàu có nhớ lấy câu « Đời của thi đời của mày, đời cây thi đời cây dào », mà chờ dem lân làm trâu ngựa cho con cái nữa. Nếu là giàu, nhiều tiền, thì khi sống nên để n mà làm nhiều việc công-i-ch, từ-thiện, chờ không nên chừa để cho con cái làm chí. Đẻ của cho con, tiếng là thương con, mà thiệt là hại con vây. »

Đó chỉ là một cái lý-luân của nhà báo mà thôi; song nói có lẽ là, ta xem đó dù thấy cái quan-niệm về gia-dinh của người Tàu ngày nay nó biến-cải là đường nào.

## Lệ Mua Báo

Thơ mua báo xin gửi mandat theo thơ, nếu không có mandat thi không thể gửi báo được.

Còn chư độc-giả mua báo đã dù hạn xin nhớ gửi trả bạc dạng gửi báo tiếp theo luôn. Nếu quá hạn mà bón-báo không tiếp được mandat thi kẽ là thời mua, không gửi báo nữa.



## Rượu Thuốc rất bò là:

**"QUINA GENTIANE"**

Các Bà, Các Cô!

**QUINA GENTIANE** mùi  
nó thơm tho nhẹ nhàng, ai cũng  
ưa dùng, mà nhứt là ở xứ nóng  
nực như xứ ta thì nên dùng lắm,  
có bán ở các tiệm Epicerie và trú

Tại hàng: **MAZET**  
Số 20—28, Rue Paul Blanchy  
SAIGON



Chớ quên Đại-lý hiệu dĩa này là hàng: Société Indochinoise d'Importation 40-44 rue Pellerin Saigon và có bán tại mày tiệm bán dĩa.

**ĐÀ HÁT HAY HƠN HẾT! CÓ GIÁ TRỊ HƠN HẾT!**  
**ĐÔNG-LẠC-BAN - NGHĨA-HIỆP-BAN -**  
**PHƯỚC-TƯỜNG-TÂN-THỊNH-VĂN-HÍ-BAN,**  
**CA NGỘI ĐỨC BÀ VÀ D.C.G.-TUNG KINH CẦU AN,**  
**CẨM-LƯƠNG CAO-MÊN.**

**ODEON**

**Bán sỉ  
và bán lẻ  
tại hàng:**

**INDOCHINE FILMS & CINÉMAS**  
106 Bđ Charner. Saigon.

## Gần đây trong nước có những việc gì

❖ Chánh-phủ Pháp cũng thấy cuộc bão-hội đặt ở Đông-dương này còn thiếu thốn nhiều lắm, nào là thiếu sông, thiếu cầu, thiếu đường xe lửa v.v. Bởi vậy, hình như lâu nay chánh-phủ lo lắng mà mang hết sức. Đến đì quan Toàn-quyền Pasquier ở ngoài Bắc thì khánh-thành mấy cái kinh lấy nước vào ruộng, qua Trung-ký thì khánh-thành mấy cái cầu; mới rồi ngài qua Cao-mên lại khởi-công con đường xe lửa từ Pnom-penh đi Battambang.

Con đường này chánh-phủ trù-tinh, có lẽ gần hai mươi nă nay, bây giờ mới khởi-công được. Nó tức là con đường xe lửa mà chánh-phủ định làm chạy thẳng từ Saigon sang tới nước Xiêm, song nay trời khởi-công từ Pnom-penh lên Battambang, là mới làm một đoạn giữa thôi. Việc đặt đường xe lửa này, chánh-phủ trao cho một công-ty xuất vối ra làm. Nếu xong được đường này, thi dân ở Battambang được hưởng nhiều điều lợi, thứ nhứt là sự chở gạo, mỗi năm it ra cũng chở đi bán được 100 cho tới 150 ngàn tấn.

Dân Cao-mên hối xưa, thành-tâm hiếu minh cho nước Pháp bảo-hộ và mở mang cho, thi . . . . . , bây giờ có đường xe lửa dương khởi-công đây là đường thứ nhứt.

❖ Mấy ông sau này đều bị đem ra tòa án Trùng-trí xét hỏi:

10.— Ông Dương-văn-Lời, vì một bài mà Ông đã viết trong báo Ere Nouvelle, là bài « Sau vụ học-sanh Sư-pham làm reo », Tòa cho bài ấy là gây ra cho dân sanh lòng ác-cam với chánh-phủ.

2.— Ông Lê-văn-Thơ, vì cuốn sách « Câu chuyện chung »  
3.— Ông Hoàng-minh-Đầu, vì cái truyền đơn phản đối chánh-phủ.

❖ Không biết sao thành-phố Hanói ta gần đây, có nhiều người tự vận quâ, mà phần nhiều là đàn bà. Trong một tháng năm ta vừa rồi, có tới hảy người tự vận.

Ngày 26 tháng trước, có một người con gái chừng 20 tuổi dâm dâm xuồng hồ Hoàn-kiếm, người ta vớt xác lên, thấy trong mình có một bức thư tuyêt-mạng, nói rằng vì sự chia của bất công, cho nên bắt binh mà tự vận. Qua chín giờ hôm sau, lại có một cô nữa loan dâm đầu xuống hồ, bị lính cảnh-sát ngó thấy vớt lên, đưa vào nhà thương. Nghe đâu cô này vì có bệnh nặng trong mình, liệu bê thuoc men cũng không hết, cho nên bức minh tự vận.

Cũng một ngày ấy, lại có một bà, năm nay 32 tuổ, lấy thuốc phiện đỗ vào dâm ống để tự vận. Nguyễn-nhơn bà này muốn liều minh, là vì xấu duyên bạc phận, lấy phải ống già 62, nghĩ ở đời không có cái vui vẻ gì nữa, cho nên tự vận.

Lại có một cô nữa, cũng uống à-phiện tự vận, may người chồng hay, liền den vào nhà thương cứu khôi.

Những đám tiệc lớn thi đều dùng rượu  
sâm-banh « MARQUIS DE BERGEY »

Sau hết, lại có một người đàn ông con trè tuổ, muốn phòng ngủ ô, rồi uống thuốc độc chết.

❖ Mới rồi, mồi xú trong Đông-Pháp đều cũ đại-bèu để ra dự hội-nghị Đông-Pháp Kinh-tế (*Conseil des Intérêts économiques de l'Indochine*) ở Hanoi, cũng tức là Hội-dồng chánh-phủ, vẫn nhóm hằng năm, nhưng nay đổi tên khác ra như vầy.

Trong Nam-ký ta, Đại-biều Annam thi có các ông Bùi-quang-Chiêu, Nguyễn Puan-Long và Lê-quang-Liêm.

❖ Gần đây nền thề-dục ở Nam-ký ta có vẻ tiến bộ xuất-sắc lắm. Đó là một điều đáng mừng. Cuộc di tranh đấu ở Singapour và hồi Khưu-Phi Hải sang đánh to-nit bên này, ai cũng còn nhớ.

Mới rồi lại có một đội thề-tháo ở Thượng-Hải qua đây, thử tài với ta. Có Paul Kong là tay vô-dịch to-nit ở bên ấy muôn sang thử tài với vô-dịch của ta là Chim và Giao. Va có một đội chiến-tướng đá banh, tên là hội Lac-Hoa.

Trong tuần-lễ trước, hai bên đã giáp chiến với nhau. Về mặt to-nit, thi anh chàng Paul-Kong kia chỉ có hư-danh mà thôi, chờ không có thiệt tài, vi đánh với Chim mà bị thua Chim 6—1, 6—1.

Còn chiến-tướng đá banh Lac-Hoa, thi đều là tay cường-dịch, có luyện-tập lắm. Tuần trước đã với hội Etoile de Gia-dịnh: hai bên hoà nhau.

## Hàng mới là Dùng trong mùa mưa

❖ Qui-ông qui-bà cần có áo mưa khi đi đâu phong ngựa khòi làm ô áo tốt hận thường của mình, muốn cho thiệt nhẹ-nhàng và lịch-sự xin mời đến tiệm TANG-KHANH-LONG mà lụa, kiểu áo rất đẹp, t-goan bằng lụa Huê-ký có carreaux màu nurec biển và màu xám ưng hóng trong lót cao-su.

Dùng qua con mua rồi có thể xếp lại bỏ vò túi được, thuận lâ ti nê n vi thanh nhâ vò cùng, xin qui-ông qui-bà trước khi đi mưa, hãy đèn ghê tu bón-liệm mà so-sánh với t ứ hàng ở các chỗ khác, chắc sao qui-ông cũng tra áo mưa hàng là cửa biếu TANG KHANH LONG 84 Boulevard Bonnard SAIGON là đẹp hơn hết.

Nay kính mời  
TANG KHANH LONG  
84 Boulevard Bonnard  
SAIGON



## Chị Tuyết-Mai

Chị là một hang người mới, có họ-văn, có tư-tưởng; những toan mò rộng hai cánh cửa buồng lè, mà chỉ cho chị em một quang trời đất mới.

Em vẫn chịu cái tài của chị, nên dầu có mắc việc nồng-tang, nhưng có một đài khithong thả, thường muôn lên gần gũi chị, để rộng thêm được ít nhiều kiến văn. Hôm nay em đưa: dịp lên thăm chị, chị em ta cùng nói đến câu chuyện tiền-hộ của bạn phu-nữ ta về cách « may mặc », nào hàng Tây, hàng Tàu, hàng bông-bay, muôn tia ngàn bông, phục-sắc rất xa-hoa, trang điểm rất dài-diễm, mà bao nhiêu thứ sang, thứ đẹp, thứ mới, thứ lạ, đều là những thứ từng vuột mây lẩn biển khơi sóng cả, tới đây lô-diễm cho cái vẻ đẹp của con gái nhà Nam.

Chị có nói: « Cách may-mặc nǚ-lưu ta so với 20 năm về trước đây, thì ngày trước coi ra lối thời lụt lụt, mà bây giờ thì óng à gọn gàng, con mắt của chị em trong có vẻ « mỹ-thuật » lắm. »

Em cười mà nói: « Phục sức phải theo thời, ta cần phải dịu dàng óng à, nhưng cái vẻ đẹp không phải là cái đẹp của mình, chỉ toàn nhor ở ngoại-hóa, sao bằng chị em ta nên may mặc bằng đồ nội-hóa, thì có lẽ cái vẻ đẹp có ý nghĩa và coi chìn-chìn và có duyên hơn. »

Chị có ý buồn về câu nói của em, cho nên nói rằng: « Khốn thay! nôi-hóa hèn kém và quê-kịch, không thể sao tra nhìn mà hồn-lộ cái đẹp ra cho được. »

Khi em về đến nhà, hãy còn có thể tưởng-tượng được cái vẻ mặt râu-râu của chị, đang nói chua-chát của chị, thử nhớt là cái tiếng « khốn thay » kia, nó còn phuơng phất ở bên tai em và dập manh vào trong óc của em.

Thưa chị, hiện tại nước mình trăm công ngàn việc đều bị cái động « thử hắt ra » ấy, hành ra không có cái sống mạnh mẽ chút nào, làm liều mòn mất cả chí-lý cường và chí-liền-thủ.

Nước ta không giàn mạnh thì nói rằng: « Khốn thay » trình-dộ dà i mìn, còn hèn kém, sah kẽ dàn minh nghèo nàn, thì than rằng: « khốn thay » lợi-quyền của nước mìn chỉ u lâm ở cả tay người. Lại đến cái vắn-dè y-phục, ta không dâng nội-hóa cũng bởi cái « khốn thay » nội-hóa còn vụng về. Nói trái lại các nhà nghè ướm lò kéo sợi ở nước mình, không có vẻ phát-đạt, thì cũng lại cái động buôn râu râu kia, « khốn thay » đồng-bảo không dè mắt đến nội-hóa, tên nước sống lấy cái nghè non nớt của mình. Khốn thay, sao ta không tìm cách gở cho cái khốn kia. Nội-hóa của ta mà không chấn-hưng, cái lối ấy tự người mình có lối thờ-ơ cái nghè của nước mẹ ta.

Chị hẳn cũ ig đã rõ, phảm một nghè nghiệp nào, trước hết cũng là cái lối vụng về mòc mạc, rồi mới đến cái đời

## NÓI CHUYỆN MAY MẶC

(THƠ CHO BẠN)

Nước suối CHATELINE nhẹ nhàng  
và tinh khiết

## SANG TÀY

(DU-KÝ CỦA MỘT CÔ THIẾU-NỮ)



Port-Said cũng là một cái cửa biển lớn. Trong thấy quy-mô tốt đẹp to lớn, thì dù biế sự-nghiệp người Hồng-mao. Từ Saigon qua Singapour, Colombo, cho lối đây, đều là có cảng-phu mỏ mang của người Hồng-mao, cho nên chỗ nào ta cũng thấy đồ sộ, đẹp đẽ, to lớn và sạch sẽ lắm. Hải-cảng Port-Said cũng là người Hồng-mao mỏ mang ra, nhưng ngày nay thuộc về quyền người Ai-cập cai-trị, là vì đó là đất của Ai-cập.

Em và cô Cúc-Tử có mướn xe đi dạo khắp các phố, thấy từ khu của người Âu-châu cho đến khu của người bản-xứ, chỗ nào cũng thấy có vẻ buôn bán sầm uất, sầm-tụ vui vẻ lắm. Hôm ấy không biết học-sanh Ai-cập làm cuộc biểu-tinh gì, mà coi thấy lính cảnh-sát chạy ngược chiều xuôi, và có cả lính Hồng-mao đem súng ra dàn áp. Cô Cúc-Tử nói tiếng Hồng-mao, hỏi một vài người, thiếu-niên Ai-cập đứng đó, té ra mới biết rằng họ biểu-tinh về chánh-trị. Nước Hồng-mao tuy là phải công-nhận cho Ai-cập được độc-lập rồi, song họ vẫn còn đóng binh ở một vài nơi biền-yêu, và còn đặt ở kinh-thành Caire một ông quan úy-viên, người Hồng-mao, để kiêm-chế việc hành-chánh của người Ai-cập. Ví dụ như khi Nghị-viện Ai-cập có bàn tinh việc gì có hại đến quyền-lợi người Hồng-mao, thì là người Hồng-mao sẵn có tàu có súng đó, đem ra dọa-nạt. Như vậy thì ra Ai-cập mới được tự-trị (Autonomie) mà thôi, chờ chưa phải là được hoàn-toàn độc-lập (independence). Người Ai-cập bắt thuận với cái chánh-sách đó, cho nên họ thường phản-đối luân. Hôm nay, bọn học-sanh và bon tớ cầm cờ cầm biển di biểu-tinh ở các phố; cờ biển của họ viết những chữ gì mi nh không biết, nhưng mà biết rằng họ phản-đối vì những lè trên đó. . . . .

Trong khi đó, cô Cúc-Tử có mua một tờ nhự-trinh của người Ai-cập viết bằng tiếng Hồng-mao, để coi những việc chánh-biển trong nước Ai-cập gần đây ra sao. Cô coi rồi nói với em:

— Tôi chắc rằng người Ai-cập đạt lối mục-dich hoàn-toàn độc-lập. . . . .

Xong đó rồi chúng tôi lật đật xuống tàu, kéo tàu chạy. Đây là ra Địa-trung-hải rồi. Khi-hai thấy khác liền, bây giờ đã thấy trời hơi lạnh, chờ không bức bối như mấy hôm trước.

Đêm hôm ấy, em và cô Cúc-Tử ăn cơm rồi về phòng nói chuyện. Cô Cúc-Tử nói:

— Chắc cô bốn ngày bốn đêm nữa, là đến đất nước

CỦA CỘ

PHẠM-VÂN-ANH

Pháp. Đến nơi rồi có định đi đâu?

Em nói:

— Chắc thế nào thân-phu tôi cũng đưa anh tôi vào học ở Aix-en Provence, vì ý anh tôi muốn ở đó cho thanh tịnh và rẻ tiền hơn. Rồi thi chúng tôi lên Paris ở chung với ba tháng. Chúng tôi không quen ai ở Paris hết, cháu sao cũng phải mướn khách-sang ở. Song ý của tôi không muốn, tôi muốn làm sao ở ngay được trong môt cái gia-dinh nào người Pháp thì tốt hơn. Còn cô thì đi đâu?

— Tôi Marseille, tôi chưa muôn đi Paris với, tôi ra Nice nghỉ ít bữa và thăm chị em quen, sau một tháng tôi mới lên Paris. Ở đó chỉ độ vài ba tuần, rồi tôi còn sang Đức, sang Anh, qua Hi-ê-ký mà về nước. Tôi sẽ cho cô cỗ ở của tôi ở Nice, có đến Paris trước, ở yên chờ nào, viết thư cho tôi, tôi lên tôi đi kiếm, rồi chị em ta lại gặp gỡ và di chơi với nhau.

Cô vừa nói vừa biên lai cho em cái chỗ ở của cô vào trong cái danh-thiếp. Ấy vì cái danh-thiếp đó mà cách mấy tháng sau, em ở Pháp trở về tới Nhà-Bè, có người. . . . . xét rưống, lại hỏi vì sao em quen với người Nhại. Em lấy làm lạ, mà trả lời rằng: « Vậy chủ biểu rằng người Annam thi không được quen với ai nữa chăng? »

Nă n ngày ở Địa-trung-hải, hình như là mau lâm, chưa sảng đã thấy tối, mới ngày đã tối đêm, tàu đã đi qua bờ bến nước Ý, trông xa thấy nhà cửa đồ lòi, thấy cùn núi lửa dương phun khói; tối đây nghĩa là đã gần tới nước Pháp rồi.

Còn một đêm nữa, tôi Marseille, thi thân-phu em biểu em sửa soạn hành lý, dặn mai lén bờ. . . . .

Cũng còn một đêm nữa, thi em và người bạn bè nước gặp nhau, chia tay các mặt, cho nên chúng tôi nói chuyện với nhau càng dà n thắm. Trong câu chuyện biết bao nhiêu là tình-tự, mà ai nấy đều nói một cách vội vàng, hình như sợ rằng nói dài dòng, thì giờ phút hết đi, không kéo lại được nữa. Cô Cúc-Tử nói đến câu coi em như em, mà em khóc. Cô nói rằng:

— Đôi ta tuy là chuyên đồ nên quen, mà tình ý tương dẫu, gõig như dã hẹn nhau dâu từ kiếp trước. Tôi thương em như là em ruột thịt của tôi. Bao nhiêu chuyện mà chị — tôi đây có kêu tôi bằng em — nói với em từ hồi đó tới giờ, em nên nghe nghe. . . . .

Cô nói đây, dụng nhâm cái bình ở trong can-rường của em, khiếu cho em phải mùi lồng mà khóc, thì cô khuyên nhủ:

— Chờ cô khóc, mà phải nên cười luôn, cười như cái cười của nước Nhựt, em à. Cười mà trong cái cười có gan có mặt đó!

Cô lại lấy mấy cuốn sách đưa cho em làm kỷ-niệm, cô có ký tên vào đó. Mấy cuốn sách đó, là 1. *Nhựt-bản tự-cường-sử*, 2. *Nhựt-bản Liệt-nữ-truyện*, và 3. *Đông-Á nho-thập-niên chí-hiệu*, em chỉ biết mấy cái tên sách mà thôi, chờ còn trong đầu là chữ Nhựt, em có đọc được ở đâu. Sau dem về cất kỹ-lưỡng ở nhà, coi như đồ chau báu, chờ ngày nào học được chữ Nhựt mới coi, hay là có ai dịch ra cho mình coi nhờ với.

Khó lòng quá. Có lẽ nào minh không có vật chí-kỷ-niệm lại để báo-dap cái ơn của người ta. Em lấy ngay cuốn tuồng *Trung-nữ-vương* của ông Hoàng-tăng Bi đã soạn, mà tàng lại cho cô; và nói: « Đây là kịch-bản thuat sự-tich của một vị nữ-anh-hùng nước em, hai ngàn năm trước, đã đánh đuổi quân Tàu, gây nền độc-lập cho nước. » Cuốn sách tuy đã cũ, nhưng em cũng viết ngoài bìa mấy hàng như vầy: « Tặng cho chị Cúc-Tử yêu dấu của tôi; để kỷ-niệm sự gặp gỡ trong khi lữ-hành từ Việt-nam sang Pháp. » Cô coi mấy câu ấy, tỏ ra ý vui mừng lắm.

Rồi chúng tôi ngủ quên đi lúc nào không biết, khi giục minh thức dậy thì tàu đã tới Marseille, cặp cầu xong đầu đó rồi. Chúng tôi lập đặt dậy rửa mặt bàn đỗ. Khi ấy vừa có một người dân bà Nhựt và một cô thiếu-nữ Pháp xuống đón cô Cúc-Tử. Cô phải lên trước, nhưng lò ra ý bịn rịn, nắm tay em mà nói: « Thôi, chị em ta cách-biéte đây nghe. Can-dám lên, em! » Em hình như nghẹn lời, một phút đồng hồ mới nói được câu: « Chị di bình yên, em mong lại được gặp chị ở Paris. » Nói ta mà trong tiếng nói có e ồ cao chõ thấp, thôn-thức hàng-hoàng. Bởi em mươi mấy năm nay, mới có lần này biết sự thương-tâm là một.

Có mây người học-sanh đồng học với anh của em ngày trước ra đón. Còn phải chờ linh-thuong-chánh xét rương xé valise dã, rồi mới được đem đến hành-lý đi.

(Còn nữa)

## Một đều đáng nhớ

Trót hai tháng nay bồn-báo có tiếp rất nhiều thư, hoặc mua báo, hoặc trá-tiền báo, hoặc phiền hà báo măt, mà trong thư thì chỉ có chữ ký tên mà thôi không đề tên để làng để tên chí-hết. Có nhiều vị gửi đến ba bốn cái thư, mỗi cái đều có đề có trả lời mà trong những thư đó cái nào cũng không có hàn adresse, có lẽ các vị ấy tức minh và phiền trách bồn-báo nhiều lắm mà không dè là tại minh sơ ý.

Cũng có nhiều vị viết thư nhiều cái rồi bỏ lén bao mà gửi thư gửi cho Bồn-báo lại gửi cho ai, còn thư viết cho ai lại gửi cho Bồn-báo, vậy ngày giờ là tiễn hạc, xin mây ngồi nhô-mây đều trên đây cho khỏi mất ngày giờ.

BỒN-BÁO.

Rượu Cố-nhát BISQUIT DUBOUCHÉ  
là thứ tốt nhất.

## Chị em bên Nhựt-bản.

Chị em bên Nhựt càng ngày càng tiến-bộ hết sức. Họ duong luyện tập để gánh xác được những nghề cung như dàn-đóng.

Báo Japan Advertiser mời rồi có đăng tin rằng hồi tháng tư năm nay, bên kinh-thành Đông-kinh nước Nhựt, đã mở một ban học dạy riêng cho dân bà để sau này làm nturog nghề cần phải có học thức chuyên-môn mới dặng. Về phương diện nő học, thì ngày nay nước Nhựt mới có một ban Cao-dâng chuyên-môn ấy là lần thứ nhứt.

Một bà dốc-học trưởng ấy nói rằng: « Ở nước Nhựt chúng tôi thuở nay, việc giáo-đục dòn bà chỉ nói có mục đích dạy cho bộ thành ra người mẹ hiền người vợ giỏi mà thôi. Nay dân bà không có thê cứ ở yên trong nhà được, cũng phải ra gánh xác việc xã hội chờ. Song muốn ra gánh xác và cạnh tranh mọi việc với dân ông, thì cũng phải có học thức chuyên-môn mới được. Vì lẽ đó mà trường Đại-học này mới mở ra ban này để dạy cho dân bà có học thức chuyên-môn cho cao, dặng gánh xác những việc lớn. »

Học-trò ban này phải học ba năm. Nhưng trước khi muôn vào học, thì học sinh phải học bốn năm ở trường Cao-dâng nő-học dã. Chương-trình học thì chia làm ba móm, bắt buộc ai cũng phải học, là Hiến-Pháp (*Lois constitutionnelles*), Quốc-gia kinh-tế (*Economie politique*) và tiếng Hồng-mao. Ngoài ra còn phải học luật, học toán, học buôn-bán, học tâm-lý, tùy ý mỗi người chọn lựa mà học chuyên-môn lấy một khoa.

Soi gương của người ta học hành luyện tập như vầy mới mong làm được việc này việc kia. Lạ thay chị em minh, không lo học-thức mà đòi gánh xác những việc tày trời, chẳng hóa ra không xét minh lầm sao?

~~~~~

## Mày Bà Annam sang trọng!

### Hay dùng thử thuốc giặt hiệu NITIDOL GONIN

dè giặt  
những đồ hairy và các thứ đồ lót minh mịn  
mỏng Thuốc NITIDOL. GONIN là thứ thuốc mới  
chế, giặt quần áo khôi phái dùng sà bong, khôi  
phái nấu, khôi phái trà, khôi mệt nhọc.

Lấy một chút NITIDOL, bỏ vào chậu nước nóng,  
bỏ đồ giặt vò rồi di chuyển hay lam công chuyện khác;  
một lát lấy ra xả và phơi la rỗi, đồ đã trắng sạch  
không có hàn adresse, có lẽ các vị ấy tức minh và phiền  
trách bồn-báo nhiều lắm mà không dè là tại minh sơ ý.

CÓ BẢN TAI:  
Đại-Pháp Đại-dược-phòng

trường D'ormay số 81 — 90 Saigo.  
Maurice Barberousse, Nút-dâng báo chế-sứ  
Lưu-y-sanh tại Đường đường Paris.

~~~~~

## TIÊU-THUYẾT

# VÌ NGHĨA VÌ TÌNH.

### 10.— Trở về chốn cũ

(Tiếp theo)

Hai đứa nó lòn-lòn bước vò đường hèm. Thị-Benz bồng con Lựu đứng dựa cửa, vừa ngó thấy thẳng Qui, thi chạy ra rượt mà đâm trên lưng nó dùi-đui và chưởi rằng: « Cái l... m... ông bà ông vải mày, sao xe hơi xe lửa không cản mày chết cho rồi, còn dẽ cho mày về chi đó. Con quỉ lớn thi đau, còn thẳng quí nhỏ nó bỏ đi mất biệt môt buổi chiều nay, nó bắt tôi giữ con Lựu, chịu nỗi hòn hũ! Cái l... m... mõ lõi mày, mày chọc tao dày cõi bùa tao giết mày chết. Mày di đâu thi di luôn, di đừng có về nhà tao nữa. »

Thằng Qui chạy trở ra đường hèm mà trốn. Thằng Hồi bét di về nhà, tới cửa thi thấy cửa đóng chặc, vợ chồng Tư-Cu di đâu mất, trong nhà tối mò. Nó bèn trở ra đường hèm kiểm thẳng Qui. Hai đứa gặp nhau đứng buồn xo.

Cách chảng bao lâu, chú chêt Phòi ở trong nhà gánh gánh mì di ra, gánh có gân đèn xanh kiển dò, tay thi gõ lắc-cắc-cụp. Thằng Hồi dòm thấy thi nó mừng, nó bóp cát bạc trong tay rồi hỏi thẳng Qui rằng: « Ăn mì hòn Qui? Làm sao mà kèu chị Châu bây giờ? »

Thằng Qui chau mày đáp rằng: « Chị Châu chĩ đau, ăn giống gì được. Thôi, mày ăn di, dè bùa nào chĩ mạnh rồi tao sẽ ăn với ch්. »

Thằng Qui suy nghĩ một hồi rồi nói rằng:

- Mày không ăn, thôi tao cũng không ăn.
- Mày ăn di mă.
- Không. Dè bùa nào mày với chị Châu ăn rồi tao sẽ ăn, ch් ăn một mình không ngon.
- Mày không ăn dày dỏi bụng mày chết.
- Dè tao di mua một bát bánh mì vේ tao với mày ăn. Mày ở đây chờ tao, nghe hòn.
- Tao di với mày, chờ ở đây làm gì?
- Mày di dày má mày đánh nứa da.
- Dành thi đánh ch්.

Hai đứa nó dắc nhau di lại chỗ. Thằng Hồi đưa cát bạc ra mua một bát bánh mì 5 su. Thằng Qui giành trả tiền, nó không cho và nói rằng: « Mày cát cát bạc của mày di, dè tối mai mày với chị Châu ăn mì. Tao mua 5 su, còn 5 su cũng đủ môt tó mì, lo gì. Mà mai dày minh lượm banh mồi

dừa chắc có môt cát nứa, sướng quá. »

Chék thối 5 su rồi, thẳng Hồi lấy bát bánh mì bẻ hai đứa cho thẳng Qui phân nứa. Hai đứa nó và ăn và thủng-thẳng trở về nhà.

Vợ chồng tư-Cu cũng chưa về. Còn thi-Benz bồng con ngồi nói chuyện với thiêm Hiền và vợ tên Ky tại bộ ván nhỏ trước cửa.

Thằng Qui lắp-ló không dám vò nhà. Nó cứ đứng ngoài đường hèm, một lát mượn thẳng Hồi vò thăm chung coi thi-Benz ngủ hay chưa.

Gần 9 giờ, tư Tiễn về gấp hai đứa nhỏ thơ-thần trong đường hèm, chỉ ta và chặc trong mặt thẳng Hồi một cái chách và nói rằng: « Mày di đâu tối ngày nay vây hũ? Đò khốn nạn! Sao không di luôn di, còn leo về chi dày? » Chỉ ta nói rồi bỏ di về nhà.

Chảng biều thẳng Hồi bị đánh chưởi nô phiền, hay là nó thấy thẳng Qui về nhà không được nó thương, mà Tư Tiễn về mở cửa nó không chịu vè theo, cù dát - dờ ngoài đường hèm vòi thẳng Qui hoài. Cách một hồi lâu, Tư-Tiễn kêu réo nô và rủa chưởi om sòm, nó mới chịu vè.

Còn thẳng Qui, nó đợi vợ chồng Cáp-rân Hòn đóng cửa ngù rồi, nó mới lên vè nằm trên bộ ván nhỏ lót trước cửa đó mà ngủ.

Qua ngày sau, buổi sớm mai hai đứa nó không dám di.

Đến trưa, Cáp-rân Hòn với Tư-Cu di làm rồi, hai đứa nó mới dắc nhau lên vùn Bồ-Rô. Chúng nó có lượm banh một bùa rồi nêu quen đường; chúng nó vò dừng chực sẵn, bởi vậy hේ tay ra sân đánh vợt thi chúng nó áp lại lượm banh.

Bùa nay mồi dừa cũng được một cát bạc nứa, nhưng mà lúc vè dọc đường thẳng Qui không vui như bùa trước nó nói với thẳng Hồi rằng: « Chị Châu chĩ nóng hoài. Dè vè chợ Đất-Hó tao mua cho ch් một vè dầu mản dặng tao thoa cho ch්. Tao giận quá, tao hết muôn vè nhà tao nứa. Mày nghĩ dó mà coi, chị tao đau nâm mè mang, mà tía mà tao bò liều, không chờ uống thuốc chí hේ, mà tao lại rủa ch් nói chí làm bộ, kí hòn? Tao đợi chị tao mạnh dặng tao dắc chí tao di. Ở đó nứa mà làm gì! »

Thằng Hồi nói rằng:

- Mày di, tao cũng di với mày. Mày bây giờ minh di đâu?
- Di đâu cũng được, mieng là ra khỏi nhà thi thôi?
- Tao di nứa. Bùa nào mày di mày kêu tao, nghè.



Về chợ Đất-Hộ, hai đứa nó ghé tiệm thuốc hỏi nóng lạnh phải uống thuốc gì? Tên chèt trong tiệm thi ốc lấy đưa một bao thuốc và nói rằng: « Nóng lạnh thì uống thuốc tân dãy. » Tháng Qui cầm bao thuốc và hỏi rằng:

— Vậy chờ thoa dầu mán không được hay sao, chủ?

— Dầu mán làm sao được. Phải uống thuốc tân chò.

— Một bao thuốc này bao nhiêu tiền vậy chủ?

— Ba cát hai.

— Thuốc hay hòn?

— Sao lại không hay? Uống một cái thì đỡ mồ-hôi hết nóng liền a.

— Tôi có 2 cát. Thôi, chủ làm ơn bán cho tôi nữa bao.

— Sao được. Bản thi bản luôn một bao chờ.

— Tôi có 2 cát làm sao?

— Không đủ tiền thì thôi.

Chú chèt lấy bao thuốc lại mà bỏ vò tū. Tháng Hồi thấy vậy bèn đưa hết một cát ruồi bạc của nó cho Tháng Qui dặng dù cho nó mua. Tháng Qui dực đặc hỏi rằng: « Rồi còn tiền đâu mày ăn mi? » Tháng Hồi lắc đầu đáp rằng: « Thay kè, mua di. »

Hai đứa nó mua bao thuốc rồi đặc nhau đi về. Mồi dưa vò nhà đều bị đánh chuối, song chúng nó đã tính đi rồi, nên cố lì chịu đòn, không sợ chì hết.

Bữa nay vợ chồng Tư-Cu có ở nhà dù. Đến 9 giờ tối, Tư-Cu nói xầm-xì với vợ việc gì đó không biết, mà anh ta ra đi, rồi Tư-Tiền đóng cửa tắt đèn ngủ liền.

Trời vừa hừng sáng, tháng Hồi dương ngũ, bồng nghe có người vò cửa kêu: « Chị tư, chị tư. » Tư-Tiền thức dậy quạ hỏi thăm rằng:

— Nghe nói ảnh bị bắt hôm nay sao 'ó chị?

— Ở nhà tôi đi chơi khuya, Tây nó nói ăn trộm nó bắt, chờ có sao đâu.

— Ành làm nhà thẳng Tây ở gần giếng nước. Linh bát dam ảnh trên bờ Bồ-Đề.

— Trời ôi! Chết còn gì!

— May quá! Ành mới mò mờ cửa, nó đi chơi về nó gấp nó bắt, nên không có đồ tang.

— Hè gì hòn chủ?

— Chị là phải ở tù rồi.

— Rủi quá! Tôi làm sao mà đi thăm bây giờ?

— Thăm sao được. Chị chờ trước cửa bờ chừng nào linh dặc xuống Tòa, chị đi theo mà nói chuyện chút dĩnh, chờ vò bờ sao được mà thăm.

Người ấy nói rồi mới từ-giã mà về. Tư-Tiền kêu thẳng Hồi và nói rằng: « Hồi a, Hồi! Đây con. Tia con bị rỗi. Đây coi nhà dặng mà di lên trên này coi. »

Tháng Hồi lồm cồm ngồi dậy. Tư-Tiền lấy khăn đội lên, đặt nó coi nhà, rồi ra cửa mà đi. Tháng Hồi nghe Tư-Cu bị bắt, nó không hiểu việc gì, nên nó sợ quá. Đến trưa Tư-Tiền về nấu cơm ăn rồi buỗi chiều đi nữa. Chị ta đi hai ba bữa như vậy rồi mới di bán cá lại như cũ.

Mấy bữa Tư-Tiền lòn xòn, tháng Hồi thấy chị ta buồn quá, nên nó không nở di chơi. Tháng Qui rủ tháng Hồi không được, nó buồn, nên nó cũng không đi.

Con Châu mèo bữa cũng nóng nóng lạnh lạnh hoài, uống có một bao thuốc của tháng Qui mua đó rồi thôi, chờ chẳng có thuốc nào khác, mà hè giờ nào bắt nóng di ra được thì phải bồng em.

Cách nữa tháng, Tư-Tiền trả phố, dọn đồ. Thị-Đen chạy qua hỏi thăm rằng:

— Nghe nói ảnh bị bắt hôm nay sao 'ó chị?

— Ở nhà tôi đi chơi khuya, Tây nó nói ăn trộm nó bắt, chờ có sao đâu.

### Còn ai không biết?

Xứ Nam-kỳ này  
còn ai mà không biết thứ

### RƯỢU

### RHUM MANA

là thứ thượng hảo hạng.

Rượu Rhum Mana mới chính là  
thứ rượu Rhum thiệt tốt nhất.

Khi mua hãy nài cho phái hiệu  
Mana và có dán nhàn trắng.

Độc quyền đại lý:

S<sup>e</sup> Commerciale MAZET d'Indochine  
SAIGON



**C. J. BONNET**

Hiệu này đã nổi danh  
xưa nay, mua hàng lụa  
hiệu này thì được chắc  
rằng đó mình mua là tốt  
nhứt.



— Rồi bây giờ ảnh làm sao?

— Tòa kêu án một năm.

— Trời ôi! Tôi nghiệp hồn! Bây giờ chị dọn đồ đi đâu?

— Tôi trở về Chi-Hòa.

— Chị có nhà ở trên hay-sao?

— Có.

— Thời chị đi mạnh giỏi. Chừng ảnh mang phạt chị trở xuống đây ở chơi, nghe chị.

— Không biết chừng.

Tháng Qui với thẳng Hồi đứng nghe hai người nói chuyện với nhau như vậy thì chúng nó buồn xo. Cách một lát, có xe bò lại chờ đồ, rồi Tư-Tiền dắt thẳng Hồi lên xe mà đi. Tháng Qui đưa theo ra tới lò; xe bò cút-kết di lên ngã chợ Đất-Hộ. Tháng Qui đứng ngó theo, mặt mày buồn hiu.

### 11.— Khinh bỉ thói đời

Tư-Tiền xuống Saigon ở trọn 5 năm. Nhờ có thẳng Lành ở đâu coi nhà giùm, hè nhà hư dão nó sửa đó, nên khi Tư-Tiền trở về, thi nhà cửa cũng còn y nguyên như cũ, mà chung quanh nhà lại giàn cát quét rất sạch sẽ, trước cửa có thêm một giàn bắp trái treo lồng-thòng, sau hè có thêm hai đám rau, một hàng ớt một hàng cà, ớt trái chin đỏ lòm, cà trổ bông trắng nõn.

Vì chồng bị ở tù, nên Tư-Tiền trở về Chi-Hòa, mà chị ta cũng cho thẳng Lành ở đâu luôn trong nhà chờ không đợi nó di ở chỗ khác. Mỗi bữa chị ta mua rau cãi, ớt cà chuối mít, rồi gánh xuống chợ Bến-Thành mà bán. Tháng Lành thì di làm mướn trong làng trong xóm, khi gánh đất, khi cuốc giỗng, khi lợp nhà, khi đào giếng. Tháng Hồi ở nhà coi nhà, dồi bụng cứ lục cơm nguội mà ăn, có buồn

tay mùng vùa mức nước đem ra sân rồi dỗ mồi hang cho dế bò lên mà bắt.

Trong năm ba bữa Tư-Tiền nghĩ di bán một bữa. Ma hè bữa nào Tư-Tiền nghĩ, thi thẳng Lành nó cũng nghĩ, không chịu di làm. Đã vậy mà bữa nào có Tư-Tiền với thẳng Lành ở nhà dù mặt thi Tư-Tiền sai thẳng Hồi di theo mây đường trong xóm mà lượm cùi khô, hoặc di vết bầm dấp mương lát nước bắt cá.

Có một bữa thẳng Hồi di quay cùi. Bữa ấy nhò trời giò mạnh, nhành cây khô rót xuống nhiều, nên mặt trời mòn đứng bóng mà nó đã lượm được một đồng cùi. Trời nắng chan chan, bờ giồng khô khốc, thẳng Hồi khác nước đầm dầu chạy vồ nhà, rồi di riết ra sau mực nước mà uống. Phía trước vắng teo, đường như nhà di khỏi hết. Bi trời nắng đòn hào quang nén bước vồ nhà cặp mắt chóa lòa không thấy đường đi. Tháng Hồi chạy vừa lừa vừa buông, thẳng Lành ở trong buồng cũng vừa bước ra. Tháng Hồi không ngo thấy mà tránh, nên nó dùng thẳng Lành một cái mạnh quá, làm cho nó té nghiên vồ vách một cái lầm. Nó lồm cồm đứng dậy, đưa cánh tay trái ra mà coi thi thấy nẹp vách tre cấn cánh tay rờm màu hai ba đường. Tháng Lành dụng người ta lé, dã không thương lại nói rằng: « Đáng kiếp! Chạy di đâu dữ vậy? »

Tháng Hồi dương đứng tra nước mắt; kể Tư-Tiền ở trong cái buồng ấy bước ra nữa, hai tay bời đầu, miệng rủa rắng: « Đồ ôn hoàng dịch lệ, tao biếu mày di quay cùi, mày còn về chi đó hử? » Tháng Hồi đồ quay, nên bỏ di ra sau uống nước mà miệng nói cùn-quân rắng: « Cùi ta lượm rồi. Khát nước ta về uống nước không cho hay sao? »

Tư-Tiền vác roi rượt quất nó trót trót và chửi om sòm rằng: « Cái lèo mẹ tiên nhơn lồ đường thẳng cha mày, tao rày sao mày dám nói di nói lại vậy hữ. Tao đánh thấy con



Hàng lớn PRINTEMPS tại Paris  
Đại-lý tại Saigon:

L. RONDON & C° L<sup>td</sup>

16, đường Boulevard Charner Saigon

Có catalogue năm 1929, ai muốn xin, hàng sẽ gửi cho.

### Đù các thứ giày

Da tốt — Kiểu đẹp — Làm mau — Giá rẻ

Trước tòa Tân-Đáo ở chợ cũ Saigon số 101 đường Guynemer là tiệm giày TÂN-MỸ của ông PHẠM-VĂN-KÍNH là tiệm giày có tiếng xưa nay. Gần xa ai cũng biết. Có dù các kiểu giày đan ống, đan bà, con nit; da rất tốt, làm rất khéo, giá rất rẻ.

### Đồ cù ra mới

Bồn-hiệu mới mở tiệm xi dô vàng bạc vân  
vân, như đồ phụ tùng xe hơi xe kéo xe máy  
muôn nia, vàng bạc giá rất rẻ hơn nơi khác,  
đồ làm nhôm le.

ĐỒNG-LỢI

72 Rue Amiral Dupré 72 Saigon

(Lục kêu đường Thủ-đức)

đ... m... mày coi. Thứ đồ phản nudi uống cơm. Chết đâu, sao nó không chết phút cho rồi, sống chí cho cực lòng người ta vậy không biết. Từ rày sấp lên hế tao sai mày đi qua cùi hay là di tái cùi, thi mặt trời lặn mày mới được về, nếu mày yề trước nữa thì mày coi tau. »

Thằng Hồi vò tội mà bị đánh chửi bởi vậy nó giận, không thèm uống nước, di vòng ngã sau mà ra sân rồi đi tuốt. Nó ghê nhả gần đó xin nước mà uống đầy một bụng rồi ra lò ngồi khoanh tay dưới gốc cây gáo mà chơi. Nó nhớ mấy lời của Tư Liền chửi cha chửi mẹ nó thì nó buồn tủi tức giận hết sức. Nó muốn trở xuống Saigon kiểm thằng Qui rồi rủ nó dắc nhau mà đi, không biết đi xứ nào, di đâu cũng được, miễn là thoát khỏi tay Tư Liền là một người hay dào bời ông bà cha mẹ nó, nên nó oán hận lắm. Mùa chí Châu đã hết đau hay chưa? Nếu chí còn đau, thì di sao được, bởi vì thằng Qui nó nói nó đợi chū mạnh rồi nó mới dắc chī đi, chờ nó di mà bỏ chī ở lại bị dòn bi bong hoài, thi tội nghiệp chī lắm, nó di không dành. Còn sự một nỗi chí Châu đã mạnh, thằng Qui với chí đã dắc nhau di rồi, nếu hai đứa nó di mất rồi mình di với ai.

Thằng Hồi ngồi suy tối tinh lui, nó nghĩ người ta cứ chửi rủa đánh đuổi mình hoài, mình còn ở đây làm chi nữa, mình di ra hoặc may gặp ba má mình, chờ ở đây thi làm sao mà kiếm cho được. Nó nhứt định phải di, song còn dự-dự chưa biết di bữa nào. Nó nghĩ việc đó một hồi nữa, rồi quyết đoán sáng bữa sau Tư Tiễn di bán, thằng Lành di làm, nó ở nhà một mình, nó sẽ bỏ nhà mà trốn. Nó tính xong rồi nó vừa đứng dậy di chơi, chẳng hiểu vì cứ nào nó giùn mình hai ba cái rồi bắt ngáp như lúc buôn ngủ vậy, mà trên đầu lại nặng triều-triều. Nó ngồi lại rồi khoanh tay, gục mặt, nhắm mắt. Cách một hồi cắp mắt nó mở không ra, mà đầu cùi mình mày nó lại nóng hầm. Nó dựa lưng vào gốc cây gáo mà chịu, ai di ngang qua

(Còn nữa)

## VUI THÚ TRONG GIA ĐÌNH

Cái vui thú trong-bóng nhứt, bến-bí nhứt, là cái vui thú trong gia-dinh. Trong các sự giải-trì, giúp vui trong gia-dinh thi không có vật gì bằng: Máy hát PATHÉ và đĩa hát PATHÉ.

Nghé nhạc hay thi có thể đổi tinh tinh con người, và nhạc cũng giòng một thứ tiếng nói riêng mà tinh-thần, tri rào chưa tò-tò dạng.

Lúc trước, nghé máy hát, đĩa hát thi khó tra thiêt, động thi rè rè, tiếng thi khan-khan nghẹt-nghẹt, khi nào cũng giòng động ông già khò-khé trong ống. Chờ như bây giờ nghé làm dla hát đĩa tinh-xảo-lâm. Đĩa chạy bằng kim sic, lạy hơi điện-khi đã khà rồi, mà mới dây hàng Pathé lạy hơi bắn Annam, lại dùng máy Vô-tuyễn-diện mà lây; thi hèt sức tinh thần, hèt sức em ái, rõ ràng. Hiện bây giờ đĩa hát kim-thời nhứt là đĩa hát Pathé Vô-tuyễn-diện, trông đò có con gà.

Dàn-bà khôn thi lùm già đình vui-về và nên sám máy hát PATHÉ. Chóng khòi di chơi làng phi, con cái tuy là chơi mà mày mang tri nào.

Máy hát dù thứ, đĩa hát Vô-tuyễn-diện bán tại:

**PATHÉ-ORIENT**

10, Boulevard Charner. — SAIGON

thấy thằng nhò ngồi khoanh tay gục đầu cung tưởng nó ngủ.

Đến chiều tối thằng Hồi trong mình càng thêm nóng, trên đầu càng thêm nặng. Nó vin gốc cây đứng dậy rồi rảng thủng thằng di về nhà. Nó bước vô cửa, Tư-liền ngồi thấy bèn nói rằng: « Đồ mắc dịch, bày giờ nó mới về. Đánh nó rồi nó giận lây, không chịu về ăn cơm. Thày kệ, đẻ bò dồi nó một bữa cho nó biết chừng. »

Thằng Hồi không nói di nói lại, lần di lại góc ván phía trong vách mà nằm chèo queo. Thằng Lành ở dàn sau di ra. Tư-Tiễn biếu nó sập cửa tắt đèn mà ngủ. Thằng Lành làm y lời rồi nằm nằm chuối trên bộ ván chung với thằng Hồi, song nó nằm đầu dàn dàng nầy. Thằng Hồi nằm mê-man không biết chí hết. Đến khuya nó khát nước quá, nên rảng ngồi dậy; nó muốn di mức nước uống mà di không nòi. Ngoài sân mặt trăng tỏ rạng. Vì vách thưa nên yếu sáng dội vào nhà nó thấy rõ ràng. Thằng Hồi lính mượn thằng Lành di mức nước giüm té ra nó dòn chỗ thằng Lành nằm hòm, thi bộ ván bỗn trống tron, không có thằng Lành nằm đó nữa. Nó cùng thế nên phải nằm xuống mà nhìn khát.

Đến sáng thằng Hồi mở mắt dòn cùn trong nhà thi sau trược vắng-leo Tư-liền với thằng Lành đã di rồi. Nó ráng di mức nước uống rồi lèn nằm lại chỗ cũ, đầu cũng nặng mình cũng nóng hoài. Tư Tiễn di bắn về hòi nào nó không hay. Đến chiều thằng Lành về, bước lại rờ đầu nó, dở áo nó lèn mà coi, rồi di vò trong nói với Tư-Tiễn rằng: « Nè, thằng Hồi nó lèi trái, đầu nó nóng hực, mình nó có mục đỗ-dỗ mà dày trạc. Phải coi chừng, kéo không xong da. » Thằng Hồi nghe Tư-liền đáp rằng: « Có trái hay sao? Đầu di giüm ra ruộng bứt ít buội ra về dặng sắc cho nó uống, chờ ai biết thuốc gi bảy giờ. »

(Còn nữa)



## PHÂN NHI ĐÓNG

### Lời gia-huân

Làm cha phải lày đều lành mà ở với con, làm con phải lày đều thảo mà ở với cha, làm anh phải lày đều thuận mà ở với em, làm em phải lày đều kính mà ở với anh, làm chồng phải lày đều hòa hảo mà ở với vợ, làm vợ phải lày đều mềm mỏng mà ở với chồng, làm học trò phải lày lễ mà kính thấy; ở với bạn bè thì phải giữ lòng tin thiệt, thày người già thi phải kính, thày người làm con mà biết thảo thi phải thương, thày người có đức thi phải gán, thày kè hung dữ thi phải tránh. Chẳng nên bày đều xấu của người, chàng nên khoe đều tốt của mình. Lày nghĩa mà ở với kè thù minh, lày ngay mà ở với kè oán minh. Người có lối nhỏ thi rộng dung, người có lối lớn thi lây lý mà trách. Phải che đậm dù của người, phải khoe khoang đều lành của người. Đừng làm đều tồn hại cho người mà ích lợi cho mình, đừng ghen hiên ghét ngòi, đừng có nóng nẩy mà sahnh đều ngang ngược. Thày của phinghia đừng lày, gấp việc phải nghĩa thi làm, Sách vỡ phải học cho biết, lè nghĩa phải tập cho quen, Có con cháu thi phải dạy rắn, có tôi tớ thi đừng hành hạ. Giữ lày bốn phận, vàng theo mạng trời. Mày đều ày là việc phải làm mỗi ngày; vì như thân thể phải có áo quần, miệng bụng phải có ăn uống, chờ khá bò qua trong một ngày, chàng nên làm trái trong một khác. Phải gắng cho làm, phải rắn cho làm.

M. H. S. G.

NGUYỄN-AN-KHƯƠNG

## CHUYỆN VUI CHO CON NÍT

### Con rắn xanh và con rắn vàng

(Tiếp theo và kết)

Lúc bấy giờ nhèo ta đã làm xong cái lười rỗi, thấy anh rắn ta lại trở về tay không, chẳng bao được con cóc, liền nói:

— Ủa, té ra anh cũng không bắt được con cóc sao?

Vừa khi đó, có con rắn thiệt lòi, dám dẫu vò cái màng nhện, rồi mắc ố đó, vùng vẫy mà ra không dặng. Nhèo ta thấy rắn xanh đòi bụng cũng thương, bèn biếu nó:

— Thôi, sẵn có con rắn mắc lười đó, tôi xin tặng anh làm đòn diêm-tam.

Rắn xanh thấy con rắn đã mắc lười rỗi, chắc là dễ bắt lắm. Phương chí anh ta đòi bụng quá sức rỗi, thôi thi mồi lớn chẳng được phao ăn, đánh bắt mồi nhỏ ăn đở. Anh ta liền nhảy chồm lên màng nhện, để bắt con rắn; không dè anh ta nhảy mạnh quá, bẽ cả lười ra, con rắn bay vút mất.

Nhèo ta thấy vậy, thở dài mà nhắc rắn rằng:

— Trời đất ôi! Đến đỗi đồ ăn người ta đã kiêm sẵn cho mày mà mày cũng không bắt được mà ăn. Đồ khốn nạn! Vậy mà mồng di tới nước Hanh-phước sao được?

Nhèo nói rồi, lại nhả lơ mà và cái lười rách lại.

Chứng ấy rắn xanh, thấy sự kỉ-giao với ba người bạn không xong, thi chắc là thất-vọng, không di tới nước Hanh-phước được. Anh ta buôn rắn hết sức, thủng thủng bò lê vè đồng.

Rắn mẹ thấy con vè, vè mặt áu sầu, thi vừa mừng vừa sợ, lật đặt vò vè con và hỏi rằng:

— Con ôi! Lúc con ra đi, coi bộ mạnh bạo vui vẻ lắm, bây giờ vè, nét mặt buồn rầu như vậy. Có chuyện gì đó, con!

Rắn xanh mới đem mục-dịch vi sao mà ra đi, di đường gấp những chuyện gì, thuật hết từ đầu đến cuối cho mẹ nghe. Rắn mẹ nghe rồi, liền cười ngắt mà nói:

— Té ra như vậy sao con? Thiệt con khờ quá, con không nhớ lúc sanh-liên, cha con thường nói rằng trong cõi đời, chẳng có nước nào là nước Hanh-phước. Hết mỉnh ở đâu, là nước Hanh-phước ở đó mà thôi.

Rắn vàng ở bén, cũng nói vò:

— Ở phải, thua mà! Năm xưa anh Càn-lao cũng biếu con như vậy đó.

Rắn mẹ lại cất nghĩa rằng:

— Thi dụ như lúc con ở trong chuồng gà đó. Nếu con biết cái nghĩa thà nhau như chúng, thi mồi ngày có một cái trứng mà ăn. Đó chẳng phải là nước Hanh-phước hay sao? Còn anh Càn-lao chẳng nói với con rắn là gì? Cái chồ mà ảnh cày ruộng là nước Hanh-phước đó. Anh Tiễn-thủ cũng bêu con hè chồ nào mà mình chịu khó làm ăn, thi chồ đó cũng tức là nước Hanh-phước. Tôi con khờ quá, con linh di tìm ở đâu!

Lúc ấy rắn xanh như ngứa mồi dày, ăn năn vì trước kia mìn ngu quá. Từ đó về sau, mồi ngày cũng với con rắn vàng ra ngoài đồng, luyện tập bắt mồi. Nào đó mìn mày lanh lẹ, mồi tròn nêu sáng, thi tròn nêu ranh, ngày nào cũng ăn no bụng rò rò. Trước cửa động của nó tuy không có mồi ăn như trước nữa, song nó cũng không lo đói nữa. Hai anh em cũng thương nhau, giúp đỡ bình vui cho nhau. Vậy là chúng nó đã tới nước Hanh-phước rồi đó. (Rút trong Thanh-nien Tập-chi của Tàu)