

# Phụ-nữ Tân-văn

TUẦN BÁO XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM



*Phân sơn tô diêm sơn-hà,  
 Làm cho rõ mặt dân bà nước Nam.*

**TÒA BÁO**

(RÉDACTION ET ADMINISTRATION)

N° 42 — Rue Catinat — N° 42

**SAIGON**

*DEPOT LEGAL INDOCHINE  
 N° 1131  
 11/16/29*

### VIỆT-NAM NGÂN-HÀNG

Công-ty hữu hạn vốn 250 ngàn đồng  
31, đường Pellerin. - SAIGON  
Điện-thếp nội số 718 Tên điện-thếp: CRÉDITANA

Nhân lãnh tiền gửi không hạn-kỳ kếu là « Comptes Courants de chèques » bằng bạc Đông-Pháp hay là tiền quan Louisiana, số từ 1 phần trăm (100) một năm.

Nhân lãnh tiền gửi có hạn kỳ kếu là « Dépôts à Termes » bằng bạc Đông-Pháp hay là tiền quan Louisiana, số từ 1 phần trăm (100) một năm. Số này để cho người ta rút ra khỏi phần cao hay trước và cho đợt sau. Có số bao nhiêu cũng nhân.

Nhân lãnh tiền gửi có hạn kỳ kếu là « Dépôts Fixes » cho lãi 6 phần trăm (6%) một năm, nếu gửi một trăm ngàn. Khi hết sự xin có ra trước hạn kỳ cũng đúng, nhưng mà tiền lợi lãnh 1 phần (10%) một năm, cũng như bạc gửi không hạn-kỳ vậy.

Mua bán giấy phiếu « chèques » và lãnh tiền qua Đông-Pháp theo tài thư hay là bằng điện-thếp.

Lãnh trả bạc bằng cho các nhà buôn đường đờ-bơ-bê Tây.

Cho vay có nười chắc chắn đứng bảo lãnh và có đồ bảo-chứng hiện-tại đủ.

Cho vay ở ngoài-quốc về hàng-hóa nhữn cũng.

Công ty VIỆT-NAM-NGÂN-HÀNG sẵn lòng mà chi, cho qui đăng-báo biết rõ về công-nghệ và hàng-hóa là như sau:

MM. HUYNH D NH KHIEM, Phó-hành ở Gia-công, Danh-dự ở P. rường; TRAN-THINH-TRACH, Hội-đồng Hội-nghe tư ở P. rường; CHANH Hoi-truong, NGUYEN-VAN-CUA, Chủ-phiên; PHO Hoi-truong; NGUYEN-TAN-VAN, Nghiêp-chủ, ở Saigon Quai-lý Hanh-su.

**TOUT pour l'AUTO**  
TÉLÉG. COMIEL SAIGON  
**COMPTOIR INDUSTRIEL**  
146 RUE D'ESPAGNE 146  
PLACE DU MARCHÉ CENTRAL  
COCHINCHINE SAIGON

Bán pié-res détachés và đồ phụ tùng cho đê hiện xe. Hàng lập ra đã trên m rời năm.

### TRAN-DUY-BINH

N° 42 BOULEVARD CHARNER SAIGON

Làm trường, liến, chân, vé việc Hieu Hỷ theo kim thời.  
Chê tạo các thứ nón bằng cao su (liège caoutchoute)

#### BÀN SĨ VÀ BÀN LÊ

Khác con đầu bằng đồng, bằng cao-su, chạm bản đồng và bản đá, cắm thạch mộ bia.

### Kinh Cáo



Cùng qui ông qui bà, nhất là nơi mây tiệm buôn bán hàng vải nơi châu thổ ở Saigon, cũng là các nơi khác trong cõi Đông-Dương, xin hãy chú ý mà nhớ rằng những hàng lụa như là: cảm nhung, sô, tồ, vải, bố, cũng là vật dụng thích nhân « CON COP »

Nên lập cũng trên xấp hàng, là do nơi hàng « COURTINAT » mà ra.

Hàng và vật dụng của hàng này đã thật tốt mà giá lại rẻ hơn các nơi khác. Xin qui ông qui bà lưu ý nhớ hiệu « CON COP » đặng mua khỏi lầm lộn hàng lụa nơi các hàng khác.

A. COURTINAT & Co  
SAIGON

### O. M. IBRAHIM & Co

Bán Rông Hột xoăn.

41, Rue Catinat, 41. - SAIGON

Bốn Công-ty lập ra ở Saigon này đã được 17 năm rồi, mua bán hàng năm giữ một lòng tin thành, Qui bà Qui cô ở xa gần đều biết danh. Hột xoăn của tôi bán đều mua tại chánh gôc cho nên có được nhiều thứ nước qui báu và cũng lại bán được giá nhẹ hơn các nơi.

Xin Qui bà, Qui cô chiều cò.

NAY KINH  
O. M. IBRAHIM & Co

Xe tốt hơn hết

Giá rẻ hơn hết

Bán chịu 1 năm



Xe trán

Xe Limousine

Xe 7 chỗ ngồi



ÉTABLISSEMENTS BAINIER D'INDOCHINE

“AUTO-MALL”

Hanoi - Saigon - Pnompenh

### Quý Bà, Quý Cô, xin lưu ý!!

**Nỉ đen,** thật mỏng, minh thật mượt; đê may cho qui bà, qui cô trong mùa mưa, mùa lạnh này tưởng thật qui hóa vậy.

**Mén lông chiền** (laine) thứ tốt hảo hạng; 2 da minh đôi rộng lớn; dùng trong mùa mưa này thật là phải cách.

**Mén nỉ** trắng lớn, và có bông màu xanh đỏ v. v. . . bán rẻ rao hàng có 5\$00 một cái.

**Valises da thật** Valises ở đầu cũng có bán song phần nhiều là da giả làm lông giầy, muốn kiếm thứ **Da thật** dùng lâu xin mời lại hieu.

### NGUYỄN-VĂN-TRẦN

94-96, B<sup>d</sup> Bonnard, Saigon

Giấy thép nội số: 178

Đại-ly độc-quyền



HÀNG

BOY-LANDRY

Saigon — Haiphong — Hanoi  
Thakhek — Shanghai

XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

SÁNG-LẬP  
M. NGUYỄN-DUC-NHUAN  
Mua báo, gửi bài,  
trả tiền xin dề cho:  
M. NGUYỄN-DUC-NHUAN  
Tổng-ly  
Phụ nữ Tân văn.  
42, Rue Catinat.  
SAIGON

# PHỤ NỮ TÂN VĂN

TÒA SOẠN: 42, Đường Catinat. — SAIGON.

CHỦ-NHIỆM  
M. NGUYỄN-DUC-NHUAN  
GIÁ BÁO  
Một năm..... 6\$00  
Sau tháng..... 3.00  
Ba tháng..... 1.50  
Lệ mua báo xin trả  
tiền trước.

## HỌC-BỔNG CỦA PHỤ-NỮ VIỆT-NAM

*Cải lâu dài nguy nga rực rỡ ấy, hôm nay đây anh em chị em  
đồng-chí chúng tôi đã xây được một tầng rồi*

Hỡi anh em chị em đồng chí! Cải lâu dài nguy nga rực rỡ, tức là Học-bổng của Phụ-nữ Việt-nam, mà chúng ta khởi công đã hai tháng nay, người về kiểu mẫu, kẻ ra tay làm, không biết rồi ra nó cao đến mấy chục tầng, nhưng mà hôm nay đây, chúng ta đã có thể làm lễ khánh-thành một tầng thứ nhất vậy.

Nghĩa là đã có một cái học-bổng rồi.

Việc lập học-bổng, vốn là một việc hoai-bào của chúng tôi đã lâu ngày, và lại cũng là lòng nguyện-vọng chung của phần nhiều người trong nước. Ai trông xa về bước đường tương-lai của non sông nòi giống, mà thấy cái tình-hoa của nước nhà, là bọn thiếu-niên, đến nỗi vì nghèo không có tiền ăn học, thì đều phải sanh lòng cảm-khái, động mỗi thương-tâm, mong sao cho việc cứu cấp học-sanh nghèo được mau mau thực-hiện. Bởi vậy Phụ-nữ Tân-văn để-xương lên việc này, là được anh em chị em đồng-chí trong nước hưởng-ưng một cách rất là hăng-hái thiết tha, ai cũng muốn đem lòng nhiệt-thành nghĩa-dồng của mình ra, để giúp công việc có quan-hệ sâu xa đến tiền-đó tổ-quốc như vậy, tức là công việc mà bấy lâu ai cũng chờ đợi và mơ ước.

Những bức thư của các bạn đồng chí ở bốn phương gửi về tán-thành việc lập Học-bổng, kể có hàng ngàn, mỗi bức thư là một tâm lòng nhiệt-thành, là một lá gan nghĩa-khí. Có biết bao nhiêu những bức thư như là của ông Nguyễn-tiên-Hàm ở Hanoi, và của cô Nguyễn-thị Lăng-Tiêu ở Bắc-liêu, đều khiến cho chúng tôi cảm-động khôn xiết.

Đại-khái lòng hưởng-nghĩa của các bạn đồng chí đều như vậy cả, thì làm gì mà việc Học-bổng không thành. Ngay khi khởi-xương lên, mà chúng tôi đã

dám cả quyết rằng thành công, là vì chúng tôi trông cậy ở chỗ đó.

Tháng Mai, Học-bổng đã có số tiền 889\$83, hợp cộng với tháng Juin mới rồi là: +642\$90=1532\$73 Đó là được một năm học-phi cho một người học-sanh rồi. Cả tiền áo quần và tiêu xài vào đó nữa. Muốn đi học mà chỉ lo không tiền, bây giờ có tiền đó rồi, anh em học-sanh nghèo trong nước, ai có chí cầu học, thì chúng tôi xin dâng cái Học-bổng thứ nhất này để mà đi!

Cái thể-lệ chọn người du-học, chúng tôi đã cùng nhiều nhà có học-thức, có kinh-nghiệm, bàn đi bàn lại mãi, chỉ quyết-định có 9 điều như sau đây:

1. Học-sanh xin thi phải ít nữa là 19 tuổi trở lên và 25 tuổi sập xuống; phải là dân chánh-thức của nước Việt-nam; phải có sức học ngang với lớp thành-chung ta (Etudes complémentaires), nếu có sẵn Diplôme complémentaire hay là Brevet élémentaire cũng được. -- Những người đã lặn tù-tai Tây ở bên này rồi thì không được dự-thi.

2. Thư xin dự thi phải có gửi theo một tờ làng xã sở tại chứng-nận mình là con nhà nghèo, và phải có một tờ khai-sanh có dán hình.

3. Hễ khi thi đậu rồi thì phải tuân theo các điều-khoản bản hội tuyển học-sanh định.

4. Kỳ thi này tuy có một học-bổng mà chọn lấy ba người, dặng khi trúng tuyển sẽ có thầy thuốc chọn lựa chứng-rằng có đủ sức mạnh, không có bệnh hoạn chi thì mới được lãnh học-bổng. Bởi vậy như người trúng tuyển thứ nhất vì bởi sức lực yếu đuối, hoặc thỉnh-linh có lẽ riêng gì khác không thể đi dặng, thì

chọn người thứ hai, hoặc là người thứ ba.

5. Cuộc thi này về ai cao số khuyến-diễm thì chăm dậu. Bài vở thi cũng theo như lệ thường : Lịch-sử Việt-nam và hoàn-cầu, địa-dư, cách-trị, luận quốc-văn, luận Pháp-văn, toán-pháp v...v...

7. Cuộc thi này mở chung cho cả nước, ai muốn dự cũng được. Các tiền tổn phí về sự dự cuộc thi thì phân ai này chịu.

8. Thư xin thì và các giấy tờ xin gửi cho Monsieur Nguyễn-Đức-Nhuận, Directeur du Phụ-Nữ Tàn-Văn N° 42, rue Catnat Saigon. Hạn đến 15 Août thì hết thầu đơn.

9. Hết thi đầu lãnh được học-bổng thì khỏi tốn hao chi nữa, nào là tiền tàu, tiền học, tiền quần áo, tiền thuốc men, đều về phần học-bổng chịu cả.

Đó, chúng tôi sẽ cầu ở một người học-sanh lãnh học-bổng du-học chỉ có chín điều-khoản như thế thôi. Anh em trong nước, ai là người có chí có tài, thì nên ra lãnh lấy cái kết-quả của nhiệt-tâm đóng-bào ấy mà đi. Rồi còn có cái học-bổng thứ hai, thứ ba, hay là thứ mấy chục, lần lần kế-tiếp theo sau. Đóng-bào có lòng dưỡng-dục như-tài như thế, xin anh em chớ phụ, và đừng thay cái tên học-bổng của Phụ-nữ Việt-nam mà sanh lòng ngán ngại. Trong nước có bọn phụ-nữ lo cho anh em thành tài đạt đức, như vậy nên kể là một điều đáng mừng!

Còn đối với các anh em chị em đồng chí đã có lòng hào-hiệp, lập ra cái học-bổng thứ nhất này, thì chúng tôi xin nói một tiếng chung : Cám ơn ! Cám ơn mà lại mong anh em chị em đồng-chí phải nên ra công gắng sức, hơ-hào cố-dụng thể nào cho được thêm số người mua P. N. T. V. Thêm số người mua P. N. T. V. tức là thêm số học-bổng. Không có lẽ nào lấy nhiệt-tâm và hào-khí của chúng ta, mà chỉ lập được một cái học-bổng! Không có lẽ nào cả quốc-dân ta, lần này mới là lần thứ nhất, góp góp của chung sức chung ra giúp cho học-sanh nghèo du-học, mà chỉ giúp được một người! Bởi vậy trong khi ta nâng ly rượu khính thành một tiếng thứ nhất của cái lầu-đài to-tát ấy, thì ta còn phải khuôn với, gánh gách, làm bao nhiêu tiếng ở trên kia nữa, cho cái lầu-đài ấy thành ra cái lầu-đài thiết cao!

P. N. T. V.

### Lời trách quá nghiêm

Có bạn đọc báo nhận rằng Phụ-Nữ Tàn-Văn có nhiều bài, nhiều mục, làm vừa lòng được cho khắp hạng người trong nước; có bạn bạn cho chúng tôi cái câu quẻ-dự là: «Giữ đàng ngàn vàng». Bạn ấy nói rằng: « Một tờ báo sanh vào buổi nay mà muốn liên-lạc tất cả người tài ở trong nước, không cần xem thái-độ của mỗi người về chính-trị, mà cứ xét ở sự-nghiệp của họ trong văn-học và đường học-vấn, thì thật đáng cho đồng bào hoan-nginh. Một bài gia-chánh, một câu về sanh, một lời bàn-luận dễ khuyến-khích, đã đáng giá biết bao rồi, không kể người đọc còn có thể ngấm câu thì đề giải muộa, hay là bình luận thời thế nữa. Tôi đây hoan-nginh lắm, song chỉ có điều này là tôi trách quí-báo... Báo mạng-danh là báo Phụ-Nữ, mà nã bình-bút phần nhiều là đàn ông ».

Lời khen của nhà báo đã là quá dư, chúng tôi rất ư ngại, mà lời trách, tự xét cũng không đáng lẩn.

Phụ-Nữ Tàn-Văn tự tôi dăm-nhiệm cái chức-trách phải điều-khiển, song câu văn còn non-nớt, ý-kiến và tư-tưởng lại hẹp hòi, chỉ có tác lòng, là sẵn một cái hy-vọng. Bởi vậy, từ ban đầu tôi đã dốc ý tìm một vị nữ-sĩ làm chủ-bút. Song, dẫu biển mò kim, tìm mãi cũng không được. Báo ra đời ở nước ta gần ba mươi năm, mà thật là đàn bà viết báo, có đến làm việc ở Toà-Soạn, thì tôi biết chỉ có hai người ở trong báo-giới Nam-kỳ Thất, là hiêm hoi lắm.

Mà hai nhả viết báo ấy chưa phải là những vị chủ-bút, mà chỉ là trợ bút mà thôi. Câu văn tuy khéo mà tư tưởng của họ chưa được vững, vàng chắt-chấn như của một vị chủ-bút đàn-ông. Làm một vị chủ-bút thì phải có nhiều tư-cách đặc-biệt: phải minh mẫn, sành văn chương, hiểu thời thế, biết giao thiệp, sốt-sắn siêng-năng, làm việc được quen cả hèn, không có tánh quá cảm-xúc, không ngả lòng, vân vân... Bấy nhiêu tư-cách, giữ sự trong bọn chị em ta mà có một người có đủ, thì tất sẽ được suy-tôn làm lãnh-tụ của nữ-giới.

Hiện nay trong nữ-quốc-dân đã có người viết văn hay, song mới là tư cách làm người phụ-bút ở xa mà thôi. Bồn-báo đã đặt ra một món nguyệt-bổng từ ba bốn trăm bạc để chờ hiển cho vị nữ-sĩ nào có thể đảm-nhiệm việc chủ-trưng bộ biên-tập của Phụ-Nữ Tàn-Văn. Trong khi chưa có ai làm, thì tôi cũng với vài chị em, nhận cái chức biên-tập thường trong bồn báo; và nhờ mấy nhả văn-sĩ trong nam-giới giúp sức để quản-lý việc báo-chương.

Madame NGUYỄN ĐỨC NHUẬN

Kỳ này nơi mục tiểu-thuyết có in lắm một vài tiếng thô quá, khi in rồi trương đó thì tôi mới thấy nên sửa không được xin chur quí độc-giả miễn chấp.

P. N.

**Ngày nay đã có một phần Học-bổng. Đó là nhờ lòng nhiệt thành chung của cả anh em chị em đồng chí. Song còn phải ra công gắng sức làm sao cho có nhiều phần Học-bổng kế tiếp sau nữa. Đó lại là cái phận-sự chung của hết thầy chúng ta.**

Một nhà nữ thi-sĩ trở danh trong hoàn-cầu

### Bà Sarojni Naidu là học trò ông Gandhi

Bà này cũng như có Trịnh-dục-Tử ở bên Tàu, đi du-lich động cổ-dộng cho người thế-giới biết nước non của mình. Song Trịnh nữ-sĩ chỉ vận động về chính-trị, mà bà này thì mang cả cái hồn thơ mà đến xứ người.

Mới rồi bà sang Mỹ. Nhà báo Woman's Journal có đăng một bài phỏng-vấn bà hay lắm.

Coi cái hình trên này, thì ta nhớ mấy cô, mấy bà Ấn-độ vào hàngsang trọng ở Saigon; cái lối ăn mặc của bà khi ra ngoài, vẫn như lúc ở trong. Đồ nữ-trang cũng vẫn là đồ nữ-trang của đàn bà Ấn-độ. Khi nhà phỏng-sự đến hỏi thăm bà, thì thấy bà ăn bận như vậy.

Bà cũng như ông Tagore là nhà theo giáo Bà-la-môn. Giáo này tin rằng ở trong vô-trụ có một cái lễ Thờng-Nhiệt. Loại người chung-quí rồi cũng về hợp với đấng Bà-La, là đấng sáng tạo muôn loài. Chỉ có sự thống-nhứt là thật, sự yêu là thật, sự hòa-bình là thật. Cũng như mọi người trong đạo, bà yêu sự học lắm, và định cái mục đích cuộc đời là sự hiền triết. Bà nhờ được cái giáo-dục tốt, cho nên năm 16 tuổi đã đủ tài lực để vào trường Đại-học Cambridge rồi. Nhưng lệ thường thì phải được mười tám tuổi, bà phải đợi cho hợp lệ.

Sau lại, bà tỏ cái tinh-thần bất phục tùng của bà, là hiệp hôn với một người giai cấp khác. Ở Ấn-độ có bốn giai-cấp, sang, hèn, giàu, nghèo. Hạng sang là hạng Bà-la-môn. Hè là người hạng này thì chỉ phối-hiệp với hạng như mình, hay là với bọn thương-gia, là hạng giàu có. Bà thoát ra ngoài cái phạm-vi đó, không chịu theo cái hủ-tục ấy.

Bà ham mê văn thơ là n. Trước-tác rất nhiều, danh vang ở Ấn-độ và ở Hồng-mao nữa. Nhiều tập thơ của bà, đã có diễn ra tiếng Anh, và hòa vào âm-nhạc.

Bà là một nhà thi sĩ, một nhà soạn kịch, một nhà bác-sĩ; bà lại là một nhả vận-dộng về quốc-sự nữa, ai cũng yêu. Bà thường giúp đỡ công việc ông Gandhi, bầu bạn hóm sớm với ông, và nói ông mà làm chủ-tịch những khi họp Ấn-độ quốc-dân hội-nghị.

Tờ báo Mỹ nói trên kia, có nói rằng: Bà có nghị lực lắm mà lại khiêm-tôn, không muốn cho ai cõ động cho cái tên bà. Bà nói: « Tôi chỉ là một người làm thơ, một người như mọi người. » « Cả những điều tôi có thể làm được, nguyên là tự cái tâm lòng tôi muốn phát-siễn sự sanh hoạt của cá-nhân tôi. Tôi không phải là một nhà



### Cái họa nữ-quyền ở nước Autriche

Đàn-bà trở lại áp-chế đàn-ông

Các nước trong thế-giới, phần nhiều là nam quyền mạnh hơn nữ-quyền. Duy có ở xứ Tây-tạng bên Tàu, đàn-ông lại chịu đàn-bà áp bách. Cái phong-tục đặc biệt ấy đã nhiều người biết và nói đến. Không ngờ ở nước Autriche ngày nay lại cũng như vậy.

Ở Autriche, từ ngày phụ-nữ được tham-dự chính-quyền, rồi thế-lực của họ mỗi ngày một tăng-lấy. Vì số đàn-bà nước ấy đông hơn đàn-ông, nên lần lần rồi họ cầm cả quyền chính-trị vào trong tay. Bấy giờ họ quên lũng cái lời tuyên-ngôn về nam-nữ biabh-đẳng ngày trước, mà choán quyền-lợi hơn bọn nam-tử.

Vì hai cái thế-lực không cân-phán nhau nên sự đàn-bà áp-chế đàn-ông mới phát-sanh ra. Ở Autriche ngày nay đàn-bà muốn bỏ chồng dễ lắm. Có người vu cho chồng, mắc bệnh điên, rồi đem nhốt vào nhà thương điên. Người ta nói ở bên hiện có nhiều người điên ở nhà thương, mà phần nữa là bởi vợ khai cho; hề một miệng vợ khai cho, ấy là phải nhốt vào nhà-thương điên, chớ chẳng khó gì cả. Còn đàn-ông mà muốn bỏ vợ thì lại là sự rất khó.

[[Đàn-ông họ chịu sự thống-khò như vậy, nên năm ngoái có tổ-chức một hội gọi là « Nam-tử đồng-minh hội » để có chống-cự lại. Mới đây lại lập ra hai hội nữa kêu là « Công-đạo hội » và « Bình-đẳng hội », hầu dựng khôi-phục lại nam-quyền. Bình-đẳng-hội lấy phương-pháp hòa-bình để đạt đến mục-dịch; còn Công-đạo-hội thì khích-liệt hơn.

Chưa biết mấy cái hội ấy rồi có kết-quả gì chăng, nam-quyền của Autriche rồi có khôi-phục lại được chăng, song hiện nay thì sự xung-độ của hai bên nam-nữ đã rõ ra rồi.

Thà như ở Tây-tạng, xưa nay đàn-bà vẫn áp-chế đàn-ông, chẳng nói làm chi; chớ cái này, ở Autriche, bọn đàn-ông mới vừa hai tay bưng cái quyền tham-chánh chia nữa cho họ, liền bị họ trở lại áp-chế, thì thật là dễ tức!

Đàn-bà bị áp-chế mấy ngàn năm nay, còn biết vùng-vẫy mà cất đầu lên thay, hưởng chi đàn-ông đương ở cái địa-vị tru-thắng mà thỉnh-li th sa-sút xuống thì chịu sao cho cam?

Cái hiện-tình nam-nữ bình-đẳng ấy cũng là một cái gương cho kẻ đi sau.

tiên-tri hay là một nhà chính-trị đầu. Tôi không có cái thuật gì lạ để du hoặc thỉnh-giã. Tôi hay nói. Tôi hay đi khắp Ấn-độ, năm nào cũng thế. Vì đó cũng là một việc cần phải có một người làm, mà người đó phải am hiểu nhân vật trong xứ. »

Phòng sự-viên của nhà báo cũng là một người đàn-bà, cho nên hỏi nữ-sĩ Ấn-độ rằng: « Cái nghị lực của bà, nên giáo dục của bà, cái khuyến-hường của bà trong quốc-sự, cái tinh thần của bà tự do, bấy nhiêu cái đó có phải là đại-biểu cho nữ giới Ấn-độ đời nay không? » Bà trả lời: « Tại sao bà lại muốn tôi chỉ làm đại-biểu cho đàn-bà mà thôi? Tôi đại-biểu cho cả quốc-dân. Tôi thiệt không hiểu cái lỗi của quí-quốc phân biệt nam với nữ, nghe dường như là hai chủng-loại vô quan hệ với nhau. Tôi không biết nữ quyền là gì. Ở Ấn-độ không có; tôi mong rằng tương-lai không bao giờ có. Nam với nữ nên hiệp lực nhau để mưu cầu hạnh-phúc và phát đạt chung. »

# Ý-KIỆN CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI THỜI-SỰ



**Dừng có trách tiên-sanh làm chi, tội nghiệp quá!**

Bữa Tagore tiên-sanh tới đây, anh em Thanh-niên Lao-động ta ra bến tàu đón rước tiên-sanh, có giăng tấm vải viết những chữ: « *Việt-Nam thanh niên Lao-động hoan-ngiễn Tagore tiên-sanh.* » Chẳng hiểu tiên-sanh có chú ý tới hay không? Hôm tiên-sanh gần về, anh em Lao-động lại tổ-chức một cuộc diễn-thuyết ở rạp hát Thành-xương, mời tiên-sanh lại dự, song tiên-sanh không lại. Hình như anh em lao-động tức lắm: sao lão Ấn-độ tới đây, chỉ đi lại tới lui những nơi quyền quí hết thảy, chẳng ngó ngang chi đến bọn lao-động chút nào; thiệt tệ thì thôi. Bởi vậy lúc tiên-sanh gần bước xuống tàu thì anh em lao-động rủ nhau đấu vải hạ chực người, định làm cuộc biểu-tình đặng phân-đối; song lính cảnh-sát đề phòng trước, không xảy ra chuyện gì.

Chúng tôi thiết tưởng anh em lao-động trách tiên-sanh làm chi. Tiên-sanh chỉ là một nhà ngòi rung đùi ngâm thơ, lo những chuyện thân-ái và hòa-bình, là những chuyện cao xa hơn loại; chứ không phải là nhà chánh-trị cách mạng, và cũng không có lòng thương bọn lao-công

Vậy thì trách mà làm chi kia!

Chúng tôi đoán phỏng, cái lúc tiên-sanh tiếp được thơ mời, tất nhiên tiên-sanh suy nghĩ rằng:

« Lão là người ưa hòa bình, đã gác những việc chánh-trị cách-mạng và việc lao-động ra ngoài tai, . . . . . lão mới có cơ-hội này ghé qua Saigon chơi đôi ba bữa. . . . . »

« chết. Lão đã bị kẩn đọa bạn áo dài là quốc-phục của họ đề chụp hình với họ, . . . . . của lão cũng như họ rồi còn chi nữa. »

Rượu mại h DE JEAN có bán khắp nơi

« Vậy mà bọn lao-động Annam còn mời lão đi dự cuộc diễn-thuyết làm chi, cho mất cái thái-độ hoà-bình của lão đi. Chuyện này lão chưa được coi Đê-thiên Đê-thích, « thật là tiếc. Anh em Việt-nam, còn muốn cho lão, từ giờ đến ngày chết, còn có dịp nào gặp gỡ nhau nữa thì xin hãy đề cho lão yên thân, chớ có dính lão vào trong những việc chánh-trị và lao-động. Và lại, nói chuyện lao-động thì kiếm những người lao-động mà nói, lão « đây ưa làm thơ kia mà! Hồi trước ông Albert Thomas là chủ ban Quốc-tế Lao-động qua đây hai ngày, sao anh em lại đề cho ông đi trốn đi. . . . . »

Coi như vậy thì trách tiên-sanh làm chi, tội nghiệp.

## Hanoi thuộc về Nam-kỳ sao?

Nếu có một vài nhà viết báo quốc-ngữ ở bên ta, hay xen chữ nho vào cho oai, mà lại lộn chữ này ra chữ kia, thì một vài nhà viết báo bên Pháp bay sửa cũ địa-dở, đem tinh này để vào xứ khác.

Thiệt vậy, báo *Quotidien* ra ngày 15 Mai, đăng tin về cuộc tuyên-cử thành-phố ở Hanoi, mà trên đầu bài để chữ COCHINCHINE FRANÇAISE thiệt lớn, thì tẻ ra họ đã sửa cũ địa-dở đi, cho rằng Hanoi là thuộc về Nam-kỳ.

Còn nhớ ba năm trước, bữa đó báo *Intransigeant* ở Paris đăng cái tin bằng chữ thiệt lớn rằng Tướng-giới-Thạch đã kéo binh vào Saigon, làm cho anh em học-sanh ta lưu học ở Paris hồi đó, đều sợ hoảng hốt. Và! Tướng-giới-Thạch đã lấy mất Saigon rồi sao? Tẻ ra các ông ấy cũng dốt đặc về địa-dư. Hồi đó la Tướng-giới-Thạch kéo binh vào Hán-khẩu là đất của Tàu, chớ kéo vào Saigon ở đâu.

Những câu chuyện ấy đều là chuyện thường, quan-hệ không mấy, song nó cũng làm một cái chứng cứ rằng nước Pháp là nước làm chủ xứ này, mà lại có người bên Pháp không hiểu tình-cảnh của chúng ta bên này ra sao hết. Đến nỗi ở bên Paris, có những ông văn-sĩ kêu là văn-sĩ thuộc-địa, nghĩa là chỉ chuyên nói về những chuyện ở thuộc-địa, song phía nhiều chỉ nói thành nói tướng, mà sai cả sự thiệt, là vì, có ông chưa hề bước chân tới thuộc-địa bao giờ, có ông đã từ-giá thuộc-địa đến ba bốn chục năm không trở lại. Như vậy thì báo họ nói chuyện thuộc-địa cho trùng làm sao được?

## Khuyến-học-hội Cù-lao-Mây thi thuốc trị bệnh thời-khi rất thần hiệu, đã thi nghiệm 8 năm rồi.

Xét vì mỗi năm phần nhiều số dân đi mắc mướn mọt Soetrang, Bacheo, Camau, thường mang chứng bệnh thời khi mà bỏ mạng. Nếu bốn-hội tổ chức cuộc thi thuốc này có ý trừ hai trong muôn một.

Ke từ tháng 10 năm nay, bốn-hội phát thuốc tại hội-quán (vam kinh Xang, Cù-lao-Mây, ngang chợ Tráon).

Việc của Khuyến-học-hội Cù-lao-Mây định làm thật là việc nghĩa, theo ý chúng tôi thì người thuốc ấy cho một hiệu quả Annam ở tại chợ Tráon và tại chợ ngã bảy Phụng-hiệp là nơi rất thuận tiện về sự thi thuốc.  
P. N. T. V.

# Đàn-bà trong thế-giới



Có Ellnor Smith, là một nhà nữ-phí hành người Huế-Kỳ, mới có 17 tuổi, mà định ngồi máy bay ở không-trung lâu nhất, để lấy giải quân-quân về hạng đàn-bà



Bà Kamaladevi Chattopadhyaya là một người hàng hải-nhiệt trong cuộc Phụ-nữ vận-động ở nước Ấn-độ ngày nay. Tháng Jun mới rồi, bà làm đại-biêu cho Ấn-độ, qua Genève dự hội-nghị Quốc-tế Giáo-viên liên-hiệp.



Có Pfanner, đã ngồi xe máy đạp dưới nước, đi qua biển Manche hết 11 giờ 6 phút. Khi tới nơi mệt quá, đến đâu té xuống đi. Tuy vậy, vẫn là người đàn-bà có can-đảm.



Hồi tháng Jun mới rồi, tại kinh-thành Luân-đôn có cuộc hội-nghị của Phụ-nữ cả thế-giới, để bàn mọi việc có quan-hệ tới đàn-bà. Có cả thầy 40 nước tới dự hội. Đây là một tấm hình chụp phái-viên của mấy nước. Ta trông ở trong đó có cả chị em Trung-quốc, Ấn-độ và Phụ-Luật-Tân.



Đây là một bà Nữ-nghĩ-viên nước Hồng-mao, trong số 13 người đàn-bà được trưng-cử vào Nghị-viện mới rồi.



Bà Marie Svola là người đã gây lên phong-trào phụ-nữ ở nước Hy-Lạp ngày nay, để gây cầu tham-dự vào chánh-trị.

# Ý-kiến của ông NGUYỄN-PHAN-LONG đòi với vấn-đề phụ-nữ

## Cuộc phỏng-vấn của PHỤ-NỮ TÀN-VĂN

Một buổi sớm mai nắng ráo, chúng tôi lại nhà *Chân-Hưng Học-Đường* hỏi thăm ông Nguyễn Phan-Long.

Một giải phố dài, đó là các lớp học. Một cái nhà gần bên, trên có tấm bản lớn, đó là nhà ông Đốc. Cửa sắt đóng kỹ; một cái giầy lòi tời cột ngoài. Hai thầy chạy ra: « Ông Nguyễn ít khi lại đây lắm. Ông có cần tìm ông, thì vào Xóm Thuốc; ở bên tay trái gare có một cái hàng; đi cúi con đường ấy thì tới nhà ông Hội-đồng Long.»

— Vàng!

Xe bon bon chạy riết đường Legrand de la Liraye; tới đất Hộ, Bà-chieu, Xóm-gà, Gò-vấp. Qua khỏi chợ Gò-vấp, tới một con đường xấu lổ lủng to; xe bò đi gần chật cũ. Được một dỗi tới gare Xóm-Thuốc, không thấy bên trái có hàng nào cả, chỉ có hàng ở tay phải. Qua mấy lùm cây tre; mấy gian nhà nửa, thì thấy ở cuối đường có tòa nhà ngói đỏ ói. Đó là nhà ông Nghị Long. Nhà bán ếch cao căng. Có sân trồng hoa, có ruộng một bên, có các thứ cây ăn trái; như là dứa.

Có nhà xe hơi. Có anh *gát-dan* Chà. Leo lên thang, vừa ông Long bước ra chào. Mời vào ngồi xong. Ký-giả nói:

— Tôi lại đây để hỏi thăm ý-kiến ông về vấn-đề phụ-nữ. Ông Long mặc bộ đồ mát; người coi không được mạnh, nói tiếng nhỏ và chậm; như cán từ lười. Tôi nhắm trạc ông chừng bốn mươi tuổi.

Ông vui vẻ đáp:

— «Tôi có xem qui-báo và có nhận được thư của qui-báo nữa, tôi sờ-di không trả lời là vì một lẽ: Cái tư-tưởng của tôi không được hợp với cuộc vận-động ngày nay.»

«Tôi không hiểu tại sao mà người ta phải phân-nân cho thân phận đàn bà Annam? Nói rằng: Giải phóng cho họ, mà nào họ có bị nô-lệ gì... đàn ông đâu?»

«Vậy mà tôi đã thấy có bọn phụ-nữ ngày nay nói bình-quyền, bình-đẳng! Bình-đẳng chi nữa? tôi thấy trong nhiều nhà, đàn bà nắm cả quyền-hành trong tay.»

«Quyền chánh-trị? Cái quyền đó, ... mà đòi cho đàn bà? ... đàn bà chàm trẻ hơn đàn ông trên đường học-vấn, — nếu không phải là chàm-trẻ năm chục năm, thì cũng là 20 năm — mà đàn ông còn chưa biết dùng quyền chánh-trị, thì nói chi tới đàn bà?»

«Chúng ta tuy vậy cũng có ít nhiều học-thức, vậy mà còn chưa đủ tư-cách làm chánh-trị, còn phải huấn-luyện



nhiều, mà xúi giục cho đàn bà chẳng có học-thức gì cần-yếu ra đương việc quốc-sự thì chẳng là vô-lý lắm ru?

«Cái tư-tưởng của tôi về vấn-đề này, thì trong quyển tiểu-thuyết *Mademoiselle Lys*, tôi đã nói rõ. Tôi thật là không bằng lòng về cái tánh hạnh và cũ-chỉ của nhiều người trong cái lớp phụ-nữ ngày nay. Họ ham bắt chước tây, mà họ vốn không hiểu cái gia-đình, xã-hội của người ta là thế nào, không khéo rồi cái gia-đình Annam nghiêng-ngửa mất.»

«Ta thử xem bên Pháp, tình-trạng gia-đình của họ ngày nay thế nào, mà bọn phụ-nữ tân-thời coi tuồng ham-hỗ lắm vậy? Đàn-bà tranh các việc làm với đàn-ông, không cần tới đàn-ông nữa. Bây giờ cái số phụ-nữ bỏ việc gia đình để ra sanh-nhai càng nhiều, gia-đình vì đó mà có cơ nguy-vong. Nhiều đàn bà không

thề có chồng được. Vì họ là một cái gánh nặng, ai mà dám lãnh? Lãnh họ về, họ không thêm làm việc nhà, việc cửa, nuôi con, săn-sóc chồng, thì ngoài cái sự phải bảo-bộ họ, anh chồng còn phải mượn người để làm thế các việc đáng lý họ phải làm.»

«Tình thế bây giờ nguy-ngập lắm. Đàn-bà thì không chồng, đàn ông thì ở nhà hàng; có người có nhà ở thì ưng mượn dấy tờ coi việc nhà hơn là cưới vợ; có khi họ ưng có tình-nhân chứ không ưng sự hôn-nhân. Ông nghĩ coi.»

Thiệt cái hại về sự gia-đình rời-rã, về sự đàn-bà Pháp không chồng, không sanh, rất là to-lát!

Cái thiên-chức của đàn bà là săn-sóc cửa nhà, nuôi dạy con thơ, vỗ về an-ủi chồng. Phải nhớ mãi điều đó. Thử nghĩ một người đàn ông, — như ông X, thiệt là tội-nghiệp! — mà khi đi làm về gặp cảnh nhà cửa rối-ben, phải tự mình đi săn-sóc con thơ và mọi việc nhà, thì anh đàn ông đó còn làm được việc gì nữa?

«Cái mục-dịch sự Nữ-học sở sở ở đó, vậy mà trường Nữ-học-đường lại theo-dõi cái tôn-chỉ nào đâu? Ông thử xem cái kết-quả ngày nay đó.»

«Lỗi đó là ở kẻ làm cha mẹ, bỏ luống con cái; tưởng giao cho nhà trường là đã hết cái bổn phận mình rồi. Nhà trường Nữ-học, ai cai-quản? Mấy bà «dâm». Mấy bà làm sao đào-tạo được tấm lòng người đàn bà Annam?»

— «Vậy thì ông trách sự Nữ-học, cho nó là cái nguyên-nhân mọi điều tệ mà ông đã kể?»

— «Chánh sự nữ-học, tôi không công-kích; tôi chỉ trích cái phương-pháp mà thôi. Phải đổi sửa chương-trình phải dạy đàn-bà cái đạo săn-sóc cửa-nhà. Và kẻ làm cha, mẹ phải bớt cưng con quá lễ, đừng cho nó tiền nhiều; phải bắt chúng nó khi ở trường học về thì tập coi sóc mọi việc trong nhà.»

«Tôi có một đứa con gái khi trước học Nữ-học-đường, về về tới nhà tôi phải lo lẩn sắp-đặt mọi việc cho cha mẹ em út. Nhân vì tôi thấy sự đức-dục ở Nữ-học-đường sơ-sài quá, tôi đã để u cho học trường các bà *Soeurs*. Nó thông minh mà ham tiếng Pháp lắm; năm tới đây thi *Brevet Élémentaire*.»

Ông Long ngừng một chập, ký-giả nói: «Thế nhưng ở trong bọn phụ-nữ ngày nay như có một luồng gió hy-vọng; họ ao-ước tấn-tới, mà sự ao-ước ấy còn mơ-hồ lắm.»

«Chúng những là con gái, bên đàn ông cũng vậy. Muốn, mà muốn gì? muốn đòi quyền chánh-trị, cho mọi sự yếu hèn đều là tự do. Tôi nghĩ sự đòi ấy hoải công; mà muốn sự yếu-hèn của mình nào phải chỉ tại tình-thế chánh-trị mà thôi đâu?»

«Này, ông xem thử người Tàu; có quyền chánh-trị gì, mà ở trong nước ta, họ lại mạnh hơn ta? Nhà buôn tây có biết Annam mình là ai, họ cứ biết, chỉ cần người, khách!»

«Lại xe như bọn Do-Thái, trôi-rạt khắp nơi. Tôi đâu cũng bị bạc-đãi; nào họ có quyền chi? Chỉ có cái quyền ăn ở; vậy mà họ mạnh biết chừng nào! Họ nói: «Các con đường khác, thêa-hạ đã chặn lối đi của mình cũ, thôi mình cứ to cho có tiền.» Họ có tiền, hóa ra họ mạnh.»

«Thử coi, ông vui tôi tới chơi mấy cửa hàng Tây, Tàu, Chà, ở Saigon, xưng cho họ biết mình là ông X, ông Y, họ tất sẽ lắc đầu mà nói: «Không biết!» Họ có biết mình làm chi, mình có phải là kẻ mạnh đâu.»

«Theo ý tôi, thì phải đào tạo cho đàn bà thành bọn phụ-sự cho đàn-ông. Chúng ta là cái lớp người bị hy-sanh. Chúng ta gieo cái hạt giống cho lớp sau được hái trái. Thế thì cần phải có gia-đình cho đậm-thấm, cần phải nhờ người nội-trợ giỏi-giảng.»

Ký-giả nói: «Muốn cho quê-hương phát-tạ, đành là cần phải có người tề-gia nội-trợ giỏi, song nếu sự nữ-học mà chỉ có bấy nhiêu việc, thì nó thiếu đi. Đàn-bà cũng cần phải có cái công-dân giáo-dục, thì mới cùng với chồng con gánh-vác việc quê-hương được.»

«Công-dân giáo-dục! Tôi nghĩ đàn-ông ta chưa cần lo chánh-trị vội, mà đàn bà ta cũng chưa nên lo vấn-đề công-dân vội. Tôi thiết tưởng đàn bà chỉ nên trọn đạo làm kẻ nội-trợ; còn đàn ông như có học-thức, tự-nhiên là họ biết làm nghĩa vụ của họ một mình, tự-nhiên là họ khiến được đàn bà phải nghe theo.»

Ký-giả nói: «Ông cứ chề việc giáo-huấn ngày nay nhưng ông chưa bày cái cách học nào khác để thế vào.»

«Tôi tưởng cái học cũ có đều hay. Cho nên con tôi rồi tôi cho học chữ nho. Con gái tôi đã có kẻ đến hỏi rồi, mà có được qui tự-do như con ông X, và ông Y, đâu. Con tôi về nhà thì phải lo việc nhà; bước ra ngoài đã có kẻ đi theo với; không bao giờ đi một mình. Ông X, cho con tự-do quá, đi con hát xướng một mình, hỏi ông là vì sao? Ông

nói là theo lối tây. Ma trời ơi, lối Tây nào ở đâu? ...

Ở bên Pháp, thiệt đã có cái phong-trào cấp-tiến do bọn thợ-thuyền khởi lên, song ta phải xem các gia-đình thuộc về hạng thượng-lưu: Con gái không bao giờ được đi đâu một mình cả; và đàn-bà Pháp cần kiệm có tiếng, lo việc: chồng con giỏi lắm. Gia-đình họ có kỷ-luật hơn mình. Tôi có thấy một người Pháp đương khi nói chuyện, rầy người con đã thành-nhân, đương ngồi dang hoàng ở nhà khách: «Mấy vào phòng đi!» Thì người thiếu-niên đi ngay.»

«Ông biết ông Fontaine chứ? Ông ta giàu chừng 30, 40 triệu. Vậy mà khi tôi tới chơi, ông ta mới ăn cơm; tôi không nhậu, vì đã ăn rồi. Tôi thấy bà Fontaine bưng ly cognac cho ông uống; rót cà-pha cho ông dùng... Ấy đàn-bà Pháp có phải là bỏ phứt công-việc cho dấy tờ cũ đâu.»

«Còn điều này nữa. Kẻ làm cha mẹ nước ta cưng con quá, cho nó nhiều tiền quá, cho người Tây có đầu rộng rải quá như thế. Một viên quan vô Tây có nói chuyện với tôi khi còn lòng-học, mỗi tuần lễ về thăm nhà, người nhà cho mười quan; ông ta tháo cái túi vai, may dấy vào đó, vì lệ trường xét nhật, không ai được có trên hai quan tiền trong mình. Rồi đây, tôi sẽ gửi một đứa con sang Pháp học, còn đợi nó đậu bằng Sơ-đẳng là đi, mà khi sang bên, nó sẽ chỉ nhận 10 đồng một tháng là cùng. Phải tập cho con cái biết sự cực khổ, và biết tiết tiền bạc.»

Ký-giả thấy ông Long ngừng lại, bèn nói: «Tuy vậy, cái cách giao-dục phải xoay về một phương diện này mới đặng. Cái tình-thế sanh-hoạt ngày nay bắt phụ-nữ phải ra giao-thiệp thường với xã-hội. Nào là nhà thương, nhà trường, xe hơi, xe điện; thiệt là những cái dịp khiến cho phụ-nữ đào-tạo theo lối xưa phải ngơ-ngẩn.»

«Tôi cũng nghĩ như ông vậy. Đàn bà ta nhạt lắm. Phải tập cho họ dạn dĩ, ở chỗ đông người, và ra giao-thiệp với xã-hội. Điều quan-hệ là họ chớ nên hiểu lầm về nghĩa tự-do, chớ nên bắt chước cái xấu của người ...»

«Coi thử cái hạng có giáo-ben Pháp là thế nào? Hạng này con nhà tầm thường mà thôi, vậy mà ngoài việc nhà trường còn biết lập ra các cuộc làm phúc, nuôi trẻ con, truyền phép vệ-sanh, vân vân... Còn đàn bà ta thì sao? Có việc làm phúc, tìm người mượn bán giầy, đã khó không biết chừng nào rồi!»

Ký-giả nói: «Tư-tưởng của ông về vấn-đề phụ-nữ cũng là ôn-hòa.»

«Ôn-hòa lắm! Tôi nói thiệt tình, chớ không muốn a-dua theo xu-hướng bây giờ. Tôi thiệt không muốn cho gia-đình ta nghiêng ngửa. Ngày xưa, đàn bà ta giỏi giảng lắm; tuy nhà nước không lập trường mà thiếu chi là nữ-sĩ? Đó là nhờ cha anh trong nhà dạy dỗ cả. Còn biết bao nhiêu bà làm lưng cực khổ nuôi chồng ăn học; bởi vậy mới có người đã tám mươi tuổi còn đi học.»

Ký-giả nói: «Đàn bà xưa có tất cả nghĩa vụ, mà chẳng được quyền lợi gì xứng đáng. Thiệt là bất công.»

«Chính vì thế mà có cái cuộc phản-động ngày nay đây. Cũng là cái vấn-đề cần cao cần thấp mà thôi. Buổi xưa cái nghĩa-vụ nặng quá lễ; ngày nay cái quyền-lợi nặng quá lễ. Té ra là từ cái quá-độ này mà qua cái quá-độ

khác. Muốn sự phải giữ cho đúng cái tục ở giữa là thượng-sách ».

— « Vậy thì theo ý ông, Phụ-nữ Tân-văn nên làm thế nào? »

— « Phụ nữ Tân-văn có một cái thiên-chức to-lát lắm. Phải gây ra một trận lớn, như trận giặc quân Thập-tự để đánh cái phần-động lực đó, kien-bái cái thời quá bất chước. . . . . »

Ký-giả tổng chèn trà của ông Nguyễn mới, rồi đứng lên cảm ơn và xin cáo thoái. Ông đưa ra hàng-ba, ký-giả dạy vợ nhà xem qua một lượt, kien rằng :

— « Nhà mới cất, xi nh-ấp quá ! Ở đây thiệt là yên-tĩnh. Ông cũng cười :

— « Tôi muốn được tịch mịch như vậy để viết sách. Tôi đang viết một quyển tiểu-thuyết Pháp-văn, muốn tỏ cái tình-trạng Đông-dương cho dư-luận bên Pháp rõ. Hiện nay ở bên Pháp có cái mode nói chuyện Đông-dương, có lẽ họ sẽ chú ý đến. »

— « Vậy thì ông không làm báo nữa sao? »

— « Có làm cũng qua một năm nữa. »

Nắm tay cáo-biệt, bước xuống thang, ông Nguyễn còn đứng đó cho tới khi tôi lên xe.

THẠCH-LAN

Những đám tiệc lớn thì đều dùng rượu sâm-banh « MARQUIS DE BERGEY »

### Hàng mới lạ Dùng trong mùa mưa

Quý ông quý bà cần có áo mưa khi đi đâu phòng ngừa khỏi làm ô áo tốt bạn thường của mình, muốn cho thật nhẹ-nhàng và lịch-sự xin mời đến tiệm TANG-KHANH-LONG mà lựa, kiểu áo rất đẹp, màu hàng lụa Huế-kỳ có carreaux màu nước biển và màu xám ứng hồng trong lót cao-su.

Dùng qua cơn mưa rồi có thể xếp lại hồ vô túi được, thật là tiện lợi và thanh nhã vô cùng, xin quý ông quý bà trước khi đi mua, hãy đến ghé tại bốn-tiệm mà so-sánh với thứ hàng ở các chỗ khác, chắc sao quý vị cũng ưa áo mưa hàng là của hiệu TANG-KHANH-LONG 84 Boulevard Bonnard SAIGON là đẹp hơn hết.

Nay kính mời  
TANG-KHANH-LONG  
84 Boulevard Bonnard  
SAIGON

### Một người con gái Tàu, già trai đi lính, làm tới quan to

Coi trong truyện Liệt-nữ của Tàu, có chép nàng Mộc-Lan ngày xưa, già trai và thế cha đi lính nơi xa, trong 12 năm trời mà không ai biết hết thảy. Nước Tàu ngày nay, cũng có người con gái như vậy.

Tỉnh Qui-châu có người con gái tên là Vương-Khuê, năm nay 18 tuổi, chính là Phó-quan ở trong đạo binh thứ 25 của quân Quốc-dân Cách-mạng vậy. Nguyên-nhơn nàng ra đi lính và làm quan như sau này.

Hồi nàng lên mười tuổi, cha mẹ đều mất sớm, chỉ có một mình nàng và một đứa em nhỏ. Nhà cũng khá, có ruộng đất ít nhiều; sau người em cũng chết yểu. Chủ bác trong họ thấy ruộng đất của nhà nàng mà tham, lại hơn nàng bỏ cõi, còn nhỏ tuổi, bèn định đem cho người ta làm con nuôi, đặt ở nhà chia nhau cái gia sản ấy. Nàng tuy nhỏ tuổi mặc lòng, mà thông minh lắm, nghe chủ bác âm mưu như vậy, lấy làm uất ức đang cay trong lòng, liền đổi quần áo giả làm con trai mà đi trốn. Nàng xin đăng lính vào đội quân của Vương-thiên-Bồi, làm thứ lính ở trại quét dọn nấu ăn v. v. Lúc bấy giờ nàng mới có 12 tuổi mà thôi.

Qua năm sau, thì được đăng lính thiệt thọ, trước còn làm nhị-đẳng-binh, sau lên tới trung-sĩ (tức là cai). Trong khi tập luyện rảnh rang, thì nàng học chữ và học viết, định bụng là học cho thành tài. Khi đội binh của Vương thiên-Bồi từ Qui châu kéo đi phạt Bắc, thì nàng vì có bệnh phải ở lại nghỉ, không được tòng chinh.

Lần lần nàng được thăng làm chức tư-vụ-trưởng, tức như người đội để dạy lính vậy. Hồi đó có Lý-Tiền-Viêm đem binh vào đánh Qui-châu, thì nàng phụng mạng ra trận chống cự rất là hăng hái can đảm. Nàng bị đạn ở đùi, phải vào nằm nhà thương để điều trị, mãi tới đầu năm nay mới lành, lại trở về cơ lính của mình, được thăng làm chức quân-quan. Không rõ nàng sơ thất đều chi, khiến cho những người đồng sự với nàng nghi nàng là dân bà già trai, nhưng chưa có chứng cứ. Việc ấy đến tai Quân-trưởng trong cơ lính ấy là họ Châu nghe được, liền đòi nàng vào hỏi. Trước hết nàng còn chối cãi, nhưng sau Châu Quân-trưởng dỗ dành hoài, nói rằng có việc gì ân-tình thì cứ việc nói thiệt, ngài sẽ bảo hộ cho và cũng cho tòng-quốc như trước.

Nàng khóc lóc, kể những nỗi đau đớn vì cha mẹ mất sớm chủ bác đoạt của v. v. rồi chịu nhận mình là con gái.

Châu Quân-trưởng nghe rõ tình đầu, hết sức ngợi khen, một mặt tư giã vẽ làng phải trông nom bảo-hộ gia sản cho nàng, một mặt thăng cho nàng làm chức Phó-quan, cứ ở trong quân làm việc, và cho ở riêng một chỗ rất là tử tế. Hiện nay nàng hãy còn làm Phó-quan ở đạo binh Qui-châu. Cứ theo như lời thầy thuốc đã khám-nghiệm ra thì nàng còn là xử-nữ, và thân thể mạnh mẽ lắm, vì nhờ từ khi giả trai ra lính, có luyện tập nhiều. Học-văn của nàng bây giờ cũng lẫn bộ và chữ viết rất tốt.

Đàn bà để có mấy tay, Đời xưa mấy mặt đời này mấy gan!

### Bà Lê-thị-Ngời treo gương sáng cho nam nữ đồng-bào

Bà Lê-thị-Ngời ở Hương-Điền là một nhà phú hào có lòng nhân-tử; xưa nay hay giúp kẻ nghèo khổ. Năm trước bà lên thăm nhà trường Gia-long Học-đường, thấy trường này có đặc cách cho vài kẻ hàn-vi theo học khỏi tốn tiền; bà có lời khen. Bà là một nhà theo đạo Phật; song không phải là ở trong phái bàng quan là phái chỉ biết niệm kinh lạy Phật, tưởng vậy là tắc-trách, không còn thiết đến thế-gian. Bà biết rằng: dựng bao nhiêu kiến chùa, tụng bao nhiêu kinh-kệ; cũng không bằng thi-thố ra một việc. Bởi vậy, nhân viếng trường Gia-long, bà nghĩ tới con nhà nghèo, mà động lòng thương.

Cái lòng thương là thuộc về cái tình tho-động, mọi người đều có; nếu chỉ có vậy thì cũng là vô-ích. Bà còn bước lên một bậc nữa trong cái tình yêu đời; từ cái thương tho-động, mà bà bước lên cái thương hoạt-động; đó mới là cái thương có giá-trị, đó mới là hợp với đạo Phật, mới thật là tu-hành. Vì ông Thích-Ca Mâu-Ni bôn thân đã thi-thố ra việc cứu đời, chứ không hề chỉ ngồi yên một chỗ mà niệm kinh.

Bà Lê-thị-Ngời chịu liền nuôi ba người bần sĩ để theo học trường ấy! Đó là một cái gương sáng, mà Đồng-bào muốn dâng đồng bào ta cùng soi.

Nghe nói trong ba cậu học-trò nhờ học-bổng của Bà, thì hai cậu vừa rồi đã đậu bằng Sơ-đẳng Pháp-Việt.

Bà Lê-thị-Ngời không phải là trong bọn dân-bà đó ư? Đàn-bà trong nước ta, há chỉ có bà mà thôi ư?

Đàn-ông nước ta ở đâu? Chúng tôi thú thật rằng: chỉ có cái việc làm là chúng tôi trọng mà thôi; còn như ngân muốn ưc triệu cái lời nói suông, chúng tôi cho là vô giá-trị.

Làm đi! chỉ có cái làm là đáng kể mà thôi.

### Một cuốn sách rất có ích

Sách thể thảo của ông Nguyễn Ngọc mới in rồi. Sách này rất có ích cho các nhà mộ thể thảo mà chưa rành nghề.

Sách chia làm mấy hồi, rành rẽ kể sau đây :

- 1° Cách đá banh (foot-ball)
- 2° Quyền thế của người Giám-cuộc.
- 3° Cách gán binh: nào là phân sự của anh thủ thành, phân sự tướng hậu tập, tướng tiếp ứng và hàng lên đạo văn vãn.

Hết đá banh lại nói qua cuộc đánh tr-nit, cách chơi, cách ăn thua và mảnh khỏe hay dở đều nói ra.

Cuốn sách này chẳng những giúp ích cho các nhà thể thảo mà những người chưa biết cách chơi thể thảo làm sao cũng nên xem cho biết. Giá mỗi cuốn 0 \$30 có gởi bán về khắp các nơi; còn ai mua sỉ hoặc mua lẻ, xin viết thư cho TÍN-ĐỨC THỰC-XÃ N° 37 Rue Sabourain Saigon; hay là hiệu VINH-TẤN, N° 50 Rue Vannier, chợ cũ Saigon cũng được.

Mua Phụ-nữ Tân-văn, đọc đã có ích, lại còn làm được một việc ích hơn nữa, là lập được Học-bổng cho các học-sanh nghèo.

### Mười bậc vĩ-nhơn trong thế-giới ngày nay.

Hàng Thông tin bên nước Huế kỳ, muốn dò coi tâm lý của người trong nước ra sao, bèn mở cuộc bầu cử lấy mười vĩ-nhơn trong thế-giới. Việc này do ông chủ hàng Thông tin đứng lên chủ-trương. Hàng này là hàng Thông tin có thể lực hơn hết ở bên Huế-kỳ, vì các nhà báo đứng tin tức của hàng ấy gởi cho đề đăng báo, là kẻ có trên một ngàn nhà báo, coi vậy thì đủ biết là cái thế lực của hàng ấy lớn. Như thế lần này mở ra cuộc bầu cử lấy mười thế giới vĩ-nhơn, mà khắp hoàn cầu đều phải chú ý. Lối tuyên-cử của họ là cho độc-giả của hết thảy trên một ngàn tờ báo kia bỏ thăm, ai nhiều thăm thì trúng. Ôi! Độc-giả của trên ngàn tờ báo bên Huế-kỳ, có lẽ gấp hai dân số của ta, chứ k ông phải ít.

- Tới khi khai thăm ra, thì kết quả như vậy :
- 1— Vua nước Hồng-mao ngày nay là vua Georges và con của ngài là Thái tử De Galles, được nhiều thăm hơn hết, vậy là hai cha con vua Hồng-mao được đứng bậc nhất.
- 2— Kế tới ông đươ g-kim Tổng-thống nước Huế kỳ là ông Hoover.
- 3— Phi-tướng Lindberg là người ngồi một mình một chiếc máy bay, đã bay qua Đại-tây-dương lúc nọ.
- 4— Ông Tổng thống Huế-Kỳ mới mãn khoa vừa rồi là ông Coolidge.
- 5— Thủ-tướng nước Ý là Mussolini.
- 6— Ông Ford, vua xe hơi ở Huế kỳ.
- 7— Nhà khoa-học phát minh có tiếng khắp thế giới, là ông Edison, người Huế kỳ.
- 8— Thằng hề hát bóng có danh, là Charlie Chaplin.
- 9— Ông thủ-tướng Hồng-mao hồi trước là Lloyd George.
- 10— Ông Tổng-thống nước Đức là Hindenburg.

### Mày Bà Annam saug trong!

Hay dùng thử thuốc giặt hiệu NITIDOL GONIN để giặt những đồ hàng và các thứ đồ tốt mình mình. Thuốc NITIDOL GONIN là thứ thuốc mới chế, giặt quần áo khỏi phải dùng xà-bong, khỏi phải nấu, khỏi phải trả, không mệt nhọc.

Lấy một chút NITIDOL bỏ vào chậu nước nóng, bỏ đồ giặt vào rồi đi chơi hay làm công chuyện khác; một lát lấy ra xả và phơi là rồi, đồ đã trắng sạch mà không dũa không mục.

CÓ BÁN TẠI:  
Đại-Pháp Đại-dược-phòng  
Đường D'ormay số 84 — 90 Saigon.  
Maurice Barberousse, Nút đăng báo chế sự.  
Cựu-y-sanh tại Đường đường Paris.



# VĂN-UYỄN

## Vịnh con gà nòi

Xưa nay gà trống vằn anh hùng !  
 Cất tiếng chào trời thế-giới rang.  
 Cứng cựa hung hăng trương cánh phụng,  
 Cao mồng hờn hờ dựng đuôi công.  
 Phơi gan cửa trận toàn tròn liết,  
 Gặp mặt quân thù ý chẳng dung.  
 Đổ máu bao phen người biết sức,  
 Phen này quyết một đá tan lông.

## Khuyên bạn

Bơ duyên ! bờ bạn ! bờ em ơi !  
 Khuyên chớ ưu-phiền, ai hỏi ai,  
 Vạn nước đã từng cơn sóng gió,  
 Đường đời bao nại bước chông gai,  
 Đà mang tên tuổi trong trời đất,  
 Há dễ râu mày thẹn tóc tai !  
 Cuộc ở thế biết đâu là họa phúc,  
 Càng cao giá trọc đẹp lòng mai.

KHỖ-HẠNH

## Phụ-nhân giải ca

(Bài của một tên-có giàng bút)

Chị em bạn gái má-đào;  
 Sớm khuya đất lối ra vào đàn kinh.  
 Cũng mong tu-tĩnh lấy mình,  
 Cho nên thân gái, cho vinh giá người;  
 Nghĩ sao nuôi thẹn với đời,  
 Chớ rằng ai cũng như ai mà làm;  
 Cũng là giá: lược cài trâm,  
 Vợ ba loại vợ, bà năm bác bà;  
 Vợ mà cay nghiệt, chua ngoa;  
 Chồng con bực hội, mẹ cha ngậm ngùi,  
 Ăn tàn phá hại mà thói,  
 Tục danh là va trên đời, hay đầu.  
 Vợ không lo trước nghĩ sau,  
 Ăn nao có nấp, làm nào có ngăn,  
 Đói no cũng cứ bằng chân,  
 Tục danh là nợ thối thân ra gì !  
 Vợ mà nhân hậu, nhu nôi,  
 Làm nên nghiệp nợ cơ kia trong vòng,  
 Làm nên danh-giá cho chồng,  
 Mới thiệt là vợ, ai hồng đảm khinh,  
 Những người tuổi trẻ đầu xanh,  
 Trông mình mà ngậm vào mình xiết bao ?

Ăn làm sao, ở làm sao ?  
 Minh thì một tuổi một cao một già,  
 Chẳng lâu cũng đến bạc già,  
 Nếu không giữ giá, dễ mà nên danh.  
 Bà hay nổi nghiệp trâm-anh,  
 Mặc tình của lối, ăn rành đồ ngon,  
 Vụng suy lẽ đại đường khôn;  
 Đàn bà bác ấy tiếng đồn xưa nay.  
 Bà mà chăm việc cấy cày,  
 Ăn no vác rặng, đêm ngày cần chuyên,  
 Lời ăn tiếng nói vô-biên,  
 Đàn-bà bác ấy cũng yên một bề.  
 Bà mà bụng dạ khá-khe,  
 Không chăm lịch-đức, chẳng hề tu-nhân;  
 Có ông mới gọi đến lầu,  
 Đàn-bà bác ấy coi trần khó coi.  
 Bà mà tóc bạc dơ môi,  
 Ra đường, ra ngõ, chào mời trước sau,  
 Dở hay nào kể chỉ đầu,  
 Đàn-bà bác ấy biết bao c' o cùng.  
 Bà mà đức-hạnh khoan dung,  
 Mẫu-nghi giữ nếp, gia-phong giữ nề,  
 Làm gương cho thế-giua xem,  
 Đàn-bà bác ấy, chị em mới tài.  
 Ở đời cho trải mùi đời,  
 Biết mùi mặn nhạt, biết người dở hay,  
 Chớ như những kẻ mặt dày;  
 Vợ thì cũng vợ, bà nay cũ-g bà;  
 Bắc chi còn kém nhau xa,  
 Nhác qua cũng biết, lạ là đọ cân.  
 Nhân nay chị xuống cõi trần,  
 Khuyên răn đôi chút à cần các em,  
 Về đêm nằm nghĩ mà xem. . . .

BÙI-XUÂN-HOÀ sao lục

# Hài-Đàm

## Lịch-sử một Phú ông

Một người nhà giàu kia mới chết, các bạn quen biết đầu nhau kể ít người nhiều dựng một bia đá rất lớn ở trước mộ để kỷ niệm cái hành-trạng của người quá vãng.  
 Song người ấy lúc sanh-tiền không có điều gì đáng kể, mà nếu nay không ghi chép một đôi chữ, để bia trông trơn thì không đánh lòng.

Bên khắc mấy câu lịch-sử vào bia đá rằng:  
 Kể từ lúc tiên-sanh lọt lòng mẹ mà ra đời thì đã khóc oa-oa mấy tiếng, rồi lần lần biết ăn, biết nói, biết đứng, biết đi, rồi thì lớn, rồi thì già, rồi thì mắc bệnh mà chết. Hỏi đi ! thương thay !

Dùng thuốc chuyên trị bệnh « RÊTRỪNG » bán tại hiệu: THẮNG LONG số 20, đường Sabourain, Saigon, thì chắc khỏi, mà ít tốn tiền.

# Câu hỏi của P. N. T. V.

## Kiểu nên khen hay nên chê?

### Bài đáp thứ 14

Phụ nữ Tân-văn ra đời đối với các em được một mối cảm tình đặc biệt, em viết bài này chẳng nệ lời lẽ quê-tục, ý-kiến non nớt, chẳng qua để mượn mảnh giấy ngòi bút mà tập rèn cái trí-não hẹp hòi của em, chớ chẳng mong chi chiếm giải thưởng, xin các chị biết cho.

Tùy-Kiểu kể tài sắc cũng là bực nghiên nước nghiên thành, nhận sa cá lạng, người rất thông minh, hiểu thảo, kể tài tình thì thơ sánh với Tạ-Ban, đàn phồng tam Tư-mả. Song trước sau cái bước lưu ly thì để lại tiếng chề rành-rành.

Bắt đầu vào tay mu Tú, biết kiếp mình sẽ giang hồ lưu lạc, tưởng một lưỡi dao oan nghiệt, cắt đứt dây phong trần, ai hay nâng lại xương rằng: « Kiếp này trả nợ chưa xong làm chi thêm một nợ chồng kiếp sau » tự mình mang lấy nợ, sao chẳng tự sát để bảo toàn danh tiết, mà lại phủ cho trời đất xoay vần ? Thế chẳng là hèn lẩn sao ?

Ủy thác vào Thúc-lang nên phải một phen é chề đau đớn dưới trướng Hoạn-gia. Ủy thác vào Bạc-Bá, nên phải hai lần trở về chốn phông hương mà phẫn.

Đến khi cùng Từ-Hải tương-hội, lại ý dụng cái oai quyền của kẻ đội trời đạp đất, mà bao nhiêu cừu xưa đều rửa sạch, biệt mặt cả lòng đại lượng.

Từ-Hải là kẻ tung hoành bề Sở sông Ngô, chề cũ người đời là thân cá chậu chim lồng, túi cơm giá áo, chẳng vì một mảnh xiêm giáp mà chịu nhàn nhọc với kẻ khác, mà phong trần mãi một lưỡi gương, giữa đàng hề thấy bất bằng nào tha; thiệt là một tấm gương anh hùng cao thượng, bác-ái, xưa nay ít có, cặp mắt « tinh đời » kia lẽ nào không biết, mà xiêu về hai chữ mạng phụ, để cho cái thân bách-chiến phút chốc tan tành.

Không kể một lần bị nhục với họ Hồ nữa. Cái dao oan nghiệt từ thuở sấm thương, còn thế gọi là trinh tiết, chớ như ngọn nước sông Tiền, thì chầm quá rồi, kẻ ngu xuẩn dè hèn gặp bước ấy cũng phải liều mình, huống chi mười lăm năm lưu lạc giang-hồ, đâu có muốn rửa cũng không sạch.

LUƠNG-THỊ-ĐẠI

Học sanh Nữ-công Học-hội HUE

### Bài đáp thứ 15

Theo thiếu ý lời xin trả lời rằng Kiểu-nhi không đáng khen, mà nên chê vì mấy lẽ này :

Điều thứ nhất. — Khi Tùy-Kiểu còn ở nhà, nhưn gặp tiết Thanh-minh cùng hai em đi tảo mộ, giữa đường gặp Kim-Trọng, đem lòng trộm-nhớ thăm-yêu. Sau đám cũ gao tư không với chàng, nào khi đèn khuya chung bóng, lúc trăng

tròn sánh vai. Sao không giải tỏ việc kén chọn lương-duyên để trên còn song thân lựa kén cho một cách đường-hoàng chánh-đáng. Con nhà khuê-các tưởng không tự tiện như thế được.

Điều thứ hai. — Khi bán mình, trốn xa nơi lầu xanh, đã không tránh khỏi được kiếp đoạn-trường, sao không yên phận, lại tu-thông với chàng họ Sở để sanh ra một trò cười, toan vô nợ mấy trăm lượng bạc, tưởng cũng không phải là tri.

Điều thứ ba. — Khi đã cam bề tiểu-tình cùng họ Thúc, chẳng may bị tay vợ cũ phụ phàng, nhưng sau cũng được đặc-ôn cho ra ở chùa, sớm chiều thờ Phật. Thế mà lại cũ gao ăn trộm chuông vàng, khánh bạc, rồi tẩu thoát. Đến khi tìm được vào am Cuiêu-An lại lấy của phi nghĩa kia cúng vào chùa, thế thì trên đối Phật, dưới lừa thầy, tu hành sao có thể !

Điều thứ tư. — Kịp khi cùng Từ Công kết nghĩa Tấn-Tần, đường đường lên bà phu-nhân, oán trả án đền, thế mà có nỗi quê hương mười lăm năm cách biệt, nỗi hai thân tựa cửa chờ mong, sao không nói đến, đạo làm con chẳng cũng bất hiếu lắm sao ! Lại thêm một điều đáng chê nữa là ăn hối lộ của Hổ-công để đến nỗi thân trạng phu như Từ-Hải phải chết đưng ở nơi trần tiền một cách oan uổng như thế, hỏi rằng cái tội đó ở ai ?

Vậy tội chê Vương Tùy-Kiểu về các lẽ đó, còn mong các vị cao-minh chỉ-giáo cho.

TRẦN-MẠNH-SINH

### Bài đáp thứ 16

Nàng Tùy-Kiểu là một người đáng chê vì nhiều lẽ, xin kể ra sau này :

1. Làm thân con gái nhà khuê-các, mới lớn lên, mối manh chưa có, mà đã dan diu với Kim-Trọng, cùng nhau trộm đầu thăm-yêu, thế thật nặng lời, lại còn cả gan sang tạo nhà tình-nhân mà vịnh ngậm đờa địch. Đó là một điều đáng chê.

2. — Khi gặp gia biến, cha mắc tội oan, mình là con dâu đã lớn, vả lại có học thức, thế mà không biết tìm cách gì lo liệu, phải chịu bán mình làm nô-lệ, để sau cha mẹ già không có con khôn lớn thờ phụng, hai em trẻ dại không có chị dạy dỗ săn sóc. Đó là một điều đáng chê.

3. — Khi vào tay Tú-bà, biết là phường buôn thịt bán người, đã biết xấu hổ mà chiều mình, mà không liều cho trốn, còn nghe lời dỗ dành ngon ngọt mà sống trong vòng như nhục. Đó là một điều đáng chê.

4. — Lúc Tú-bà đã chịu thua, cho ở Ngưng-bích, không phải tiếp khách, nghi cũng đỡ nhục ít nhiều, thế mà lại phải lòng Sĩ-khanh, dễ bị mắc mưu. Đó cũng là một điều đáng chê.

5. — Khi gặp Thúc-sanh chỉ là một đứa công-tử nhà giàu mà đã có vợ, mà cũng chịu làm vợ bé là thân nô lệ. Đó

cũng là một điều đáng chê.

6 - Lúc Hoàn-thư đã bắt về, tuy trước cùng làm cho đỡ ngứa con ghen, nhưng sau cùng cư xử tử tế, cho ra giữ chùa, tưởng cũng dễ chịu mà yên phận rồi, thế mà lại ăn cắp đồ trốn ra đi. Đó cũng là một điều đáng chê.

7 - Khi đến chùa Chiêu-Ân, gặp sư, không nói thật chuyện mình, lại nói dối để sau họ nghi ngại mà không dám cho ở. Đó cũng là một điều đáng chê.

8 - Khi vào tay Bạc-bà, đã biết nó là một phường vờ lả, thế mà không kiểm cách cao chạy xa bay, mà lại còn tin ở lời thề của Bạc-Hạnh mà cùng hẳn kết tóc xe lơ đề mắc lừa. Đó cũng là một điều đáng chê.

9 - Lúc đã lấy được Từ-Hải, phải nhờ thế-lực của bản ta mà làm việc báo ân báo oán. Đó cũng là một điều đáng chê.

10 - Sau vì tham lễ của Hồ-tôn-Hiến, mà khuyên chồng ra hàng. Đó cũng là một điều đáng chê.

11 - Lúc Từ-Hải đã thất cơ, chết đứng ở trận tiền, chỉ ra ngồi mà khóc, đã không biết tìm cách báo thù cho chồng mà lại chịu nhục hầu rượu giặc. Đó thật là một điều đáng chê.

12 - Đến lúc sau nhờ bà Giác-duyên cứu được cho về ở chùa, gặp cha mẹ đến đem về, lại muốn ở luôn chùa mà tu. Khi ấy còn tu gì nữa. Về nhà mà thờ cha mẹ không hơn sao. Đó lại là một điều đáng chê.

Nói tóm lại thì nàng Kiều là một người con gái có tình mà tình không chân, có hiếu mà hiếu không toàn, lại thêm một nỗi bất nhân, bất nghĩa và bất lín nữa. Đối với mình, đối với cha mẹ, đối với chồng và đối với xã hội đều có tội cả. Thật là một người đáng chê vậy.

D. V. T. Tourane

### Tin mới trong làng văn

Gần đây Bồn-báo có nhận được mấy thư sách gửi biểu xin cảm-lạ người gửi, và giới-thiệu ra sau này :

**Thế-Tháo Tàu của Nhật-Nam Thư-quán**

(Trong mấy quyển dạy quyền-thuật rất hay; phàm thanh-niên Annam, chẳng luận làm nghề gì cũng nên học tập cho được mạnh khoẻ)

**Những điều nên biết của Ich-chi Thư-quán**

(Tập sách nhỏ có đủ các lối văn như một tập tạp-chí)

**Deux conférences của Trang-sư Loye**

(Nói về sự du-lich ở Nhật-Bổn, và lịch-sử Canh-Nông Tương-Tế-Hội)

**Truyện Túy-Kiều của ông Phó-băng Bùi-Kỷ và ông**

**Trần trọng-Kim**

(Sách in khéo, giá rẻ. Dẫn-giải

rành-rẻ bỏ dấu kỹ-lưỡng)

**Sách Thế-Tháo của ông Nguyễn-Ngọc**

(Có kể các thứ đánh ban và đánh vợt)

**Thời-Bịnh-Luận của Quốc-Hoa Thư-quán**

(Sách bổ-ích cho thời-thế.)

**Danh-nghĩa đặt-sự của Quốc Hoa Thư-quán**

(Người Annam nên đọc cho biết danh-nghĩa nước mình không thiếu chi)

**Quốc-Hoa Tùng-San. Tập Tùng-văn của**

**Quốc-Hoa thơ-quán**

**Chính-phụ Ngâm-khúc dẫn-giải của Tân-dân Thơ-quán**

(Nguyễn-Đỗ-Mục biên-tập. Có nguyên-văn chữ nho, dịch âm, dịch nghĩa và chú-thích rõ ràng. Người đống-bào ta ai cũng nên biết cái áng văn-chương kiệt-tác của bà Nguyễn-thị-Điểm)

**Trung-Nữ-Vương Tân-kịch của ông Trần quang-Hiến** Thù-y ở Gia-định. Tuồng Trung-Nữ-Vương là một bậc anh-hùng của nước ta vào giữa kỷ-nguơn đầu.

**Tễ đăng khoa Tiên sanh**

Tiểu thuyết của M. Quang Anh Sĩ Lan dịch

**Sợi Tơ Lòng**

Tiểu thuyết của cô Bạch-Tuyết nữ-sĩ soạn, và do Quốc-Phong tùng-thơ ở Cantbo xuất bản.

### LỜI RAO ĐẤU-GIÁ

## Sở Tạo - Tác

Chỗ và ngày giờ đấu :

Tại phòng việc quan Bác-vật sở Tạo-Tác ở Saigon.

Ngày 24 Octobre 1929, mười giờ ban mai.

Công việc : Làm các cuộc và cung cấp về sự nước uống và dùng trong thành-phố Biên-hóa.

Tiền thế chun tạm : 1000 \$ 00

Thế chun thiết thọ : 2000 , 00

Muốn xem tập giao-kèo, xin lại phòng-việc :

Bureau de l'Arrondissement des Eaux et Assainissement à Saigon

Rượu Cỏ-nhát BISQUIT DUBOUCHÉ

là thứ tốt nhất.

# PHỤ-NỮ VỆ-SANH

## Bệnh tà, âu-tà của con nít



Tuy bệnh âu-tà con nít không phải là thiên-thời, không truyền nhiễm như bệnh ấy, song cũng là một bệnh nặng lắm, làm cho con nít chết mỗi năm cũng là nhiều.

Trong mùa nóng nực, đồ ăn, đồ uống như là sữa, hay hư, thiếu cùng vữa. Con nít nhỏ chừng một năm trở lại, hay bị tả cùng là âu-tà. Mấy đứa con nít nuôi bằng sữa bò thường hay đau hơn mấy đứa bú vú mẹ hay là vú nuôi.

Ban đầu, con nít nóng, bực bội trong mình nó không yên, không chơi, la khóc mãi. - Nó ọc liên liên, uống sữa vô một chực thì nó lại ọc ra. - Nó đi ỉa chảy ngay, phần nước có đồ lợn cợn, bọt bèo, xanh xanh, có khi có máu, có khi có đờm, lấy làm tanh hôi. - Trong lúc làm vậy, có đứa nóng tới 39 hay là 40 degrés, còn có đứa thì lạnh, ống thủy xuống quá bực thường, có khi đến tới 35. - Đứa con nít coi xanh xao, con mắt có khoen, sâu hóm, môi khô, lưỡi khô mà lại đỏ, cái hơi miệng hôi, da co dòn lại, vì ốm mau lắm, khát nước mãi, hơi thở mau lắm; có đứa thì làm kinh. - Trong một hai bữa như cho thuốc không kiệp, thì đứa nhỏ phải chết. - Nói theo đây là bệnh nặng thường thường. - Có khi nhẹ hơn, có khi nặng hơn nữa.

Làm sao con nít hay đau vậy ?

Bụng dạ con nít còn yếu, vừa đủ sức mà tiêu sữa của mẹ nó mà thôi.

Sữa của mẹ lấy làm sạch-sơ, vì con nít ngâm nếm vú mà bú sữa qua chằng có bụi bặm lọt vào được, sữa bú làm vậy không có thể nào mà sữa hư được; chớ còn sữa bò, sữa tươi, nặng ra rồi chớ này còn đem lại chớ khác, sang qua sót lại, thùng này qua thùng kia, chai này qua chai nọ. - Nấu rồi tay sạch mà lúc vào chai, lúc để dành làm kỹ cho mấy cũng không khỏi bụi bặm cho được. - Trong sữa dễ ngoài gió có trùng độc; có nhiều con ưa sữa sanh sãng ra nhiều và mau quá, mà lại độc vì cái nọc của chúng nó. - Nên con nít uống nhằm sữa độc làm vậy, bị trùng độc và nọc nó vô bụng và quá mau; đứa bé nên phải mau đau như chúng ta thấy trên đây.

Bởi thế nên bệnh âu-tà này, con nít nuôi bằng sữa bò thường hay đau hơn con nít nuôi vú. - Còn mấy đứa nhỏ, chừng hai ba tháng lại hay đau hơn mấy đứa trọng tuổi, vì còn yếu ớt lắm, không có sức mà chống cự lại với trùng độc và nọc nó.

Vậy lấy làm có ích mà mẹ cho con bú sữa mình, chằng vội tưởng mà nghĩ rằng sữa tôi không có đủ cùng sữa tôi nóng và xấu. Như chưa đủ sữa, thì chớ năm bữa sữa cũng có đủ mà cho con bú. Còn sữa xấu hay nóng xin phải cho quan thầy coi và theo lời khuyên của quan thầy, như thiệt mẹ chớ con bú chằng được thì chọn một người vú. Chằng phải con nít bú vú mà khỏi đau, mấy đứa ấy cũng có ít đau hơn và thường thường nhẹ hơn mấy đứa nuôi

sữa bò. Có khi rỏ bị lạnh bụng bị mùa màng nắng lắm cùng đem nhâm đồ độc trong miệng nó cũng đau vậy. Có khi mẹ hay là người vú bị chầy, vì ăn nhâm đồ không tiêu, lạ bụng, đứa nhỏ cũng đau vậy mà nhẹ, một hai bữa thì hết. Phải cho kỹ lúc làm sữa cho con nít bú, chai và nếm vú phải nấu; chén, muỗng để lường phải cho sạch, nấu hay là rửa bằng nước sôi. Khi bú rồi còn dư phải bỏ, đừng để lại mà cho nó bú vô, độc lắm. - Bú rồi chai và nếm vú phải rửa và nấu lại đặng lần sau cho bú.

Đứa nhỏ nó bị âu-tà phải làm làm sao ? Trước hết, và trước khi quan thầy lại phải đừng cho nó bú và đừng cho uống sữa. Cấm làm vậy, trong 24 giờ và khi nặng cấm tới 48 giờ. Trong lúc ấy cho con nít uống nước nấu sôi rồi để nguội lại, cũng là một chút nước cháo mà thôi. Làm làm vậy đặng cái nỗi trường đứa nhỏ nghỉ êm, đặng có sức mà tổng đồ đờ ra cho hết mà lại không có đồ độc vô bụng nữa. - Làm kỹ được vậy, nhiều khi khỏi cần uống thuốc cũng hết. Có thuốc và nhiều bề tự hiệu linh song phải có quan thầy.

Chứng nào hết bệnh.? - Khi đứa nhỏ đi ỉa một ngày một hai lần phân sệt sệt vàng và không có thuốc lắm. Tới chừng đó mới cho nó bú cùng uống sữa như trước.

Phải nhớ một điều, như khi con nít bị âu-tà, bỏ đói nó 24 cùng 48 giờ và cho uống nước chín cùng nước cháo và phải cho quan thầy coi, đừng trễ nải mà có sự hiểm nghèo.

Y-KHOA TÂN-SĨ TRẦN VĂN-ĐÓN.

## CÁC CÒ! CÁC BÀ!

Cha chà! Chứng em của các cô các bà biết nói, thì các cô các bà sẽ dạy bảo thế nào? Sẽ biểu ăn uồng thức gì?

Có phải là biểu chúng nó ăn dùng rỗng rả một thứ sữa đặt NESTLÉ chằng?

Ồi! Con hỏi con hỏi! Uống sữa NESTLÉ

### Vệ-sanh phò-thông

(Tiếp theo P. N. T. V. số 9)

Kỳ rồi đã hạn đại-khai sự uống rượu có phương hại đến điều vệ-sanh và di-truyền lại cái máu bèn yếu cho nói giớng. Lời bàn tuy chưa được tường tất về các phương hại của sự uống rượu, nhưng độc-giã lưu-lâm đến điều kiện-khuông cho chuồng-tộc sau này, tưởng cũng đủ làm bài nhắc nhở trong khi cùng nhau đánh chén.

Còn dưới đây xin nói thêm qua sự có ích của rượu, cái thú uống rượu và cái lẽ dùng rượu của người phương minh xưa nay, sự quan-hệ cũng có ảnh-hưởng đến điều vệ-sanh nhiều lắm.

#### Sự có ích của rượu

Đã nói rượu là món thuốc độc, thì đã biết kỹ-trung nó, người ta có thể lợi dụng để trị bệnh được. Cũng như thạch tín, ban miếu; mã tiền, bã-dầu vụn vụn, ở các hàng thuốc kia vậy, nhà y học người ta cũng chế ra, phân tích (analyser) ra để lợi dụng cái độc của nó mà trị các chứng bệnh phải cần dùng đến nó, cũng như rượu đó vậy; chứ có phải để cho thiên-hạ làm món trường phục mà chơi hay sao!

Đại-khai sự có ích của rượu là chỉ có ngăn ấy mà thôi

#### Cái thú uống rượu

Rượu nó cũng có nhiều cái thú đặc-biệt. Xưa nay những nhà có chí-khi viễn đại, tư tưởng cao-khiết, song bị cái lũ tiểu-nhơn nó chán-rán ngăn đón, không thi-thử được sự hoài bão của mình, hoặc bị cái đời bình cách loạn-ly, chí cả chưa đến, tuổi già sắp đến, nên thường mượn câu thơ chén rượu làm thú giải khuây cho tiêu những nỗi đã chen rục trong lòng, thì không chi hơn mượn lấy chén rượu xoang xoang làm cái thú giải khuây trong thời khắc mà thôi, thậm-chi có kẻ muốn sao có cái thú rượu làm sao uống một lần say thảng đến đời thái-bình mới tỉnh. (安得中山千日酒 醉然直到太平時) Đó là câu thơ cảm-hoài của Vương-Trung ở rớt đời nhà Tống.

Lại cũng có kẻ cảm nỗi phong-trần, chán niềm bầu bạn, chén dĩa đã mãn hôm nay, mà những còn: Khuyên anh uống cạn một chén nữa, ra khỏi Dương-quan không có-nhơn: (勸君竟尽一杯酒, 西出陽關無故人) Đó là câu thơ của Vương-Duy đưa bạn đi sứ Tây-vực. Nói tóm lại, thì sự uống rượu phần đúng là cái thú tiêu-sầu cho những kẻ hữu chí nan thân, phải cái cảnh-ngộ gian-truân cả đời không làm gì được, mượn chén rượu cho tiêu mỗi sầu mà thôi, chứ đâu có phải để cho những kẻ bụng trống như ống tre, nước mắt không hay, nhà tan không biết, đối với đời không chút hoài-bào gì cao xa, cuộc giao-tế không chút ích gì cho xã-hội, ngất ngơ ngất ngưỡng, uống đêm uống ngày, đến nỗi mang đến bệnh cho thân, di-truyền cái vạ cho con cháu vậy đâu.

Cái thú uống rượu của cò-nhơn, đại-khai như những điều đã thuật trên đó.

#### Cái lẽ dùng rượu

Người mình lấy rượu làm tiêu-biểu trong cuộc giao-tiếp, đều trọng yếu hơn là trong cuộc hôn. quan, tang, tế, cần phải có rượu làm lễ, hoặc tế-tự tổ-tiền, hoặc thú-tục quan-khách. « Vô tẩu bất thành lễ.»

Cái phong tục dùng rượu đã thành là lẽ phò-thông cho cả nước, người trong cả nước đã nhìn rượu là lẽ phò-thông, rồi lần ra ai ai cũng biết chầm chụt lấy rượu ít nhiều con gặp gỡ. Đã tập quen lấy sự uống rượu rồi, chững đến cuộc giao-tiếp không cần phải đọc cái câu « Vô tẩu bất thành lễ » mà ai ai trong lòng cũng sẵn giữ lấy lẽ: Không mấy thuở gặp nhau, theo lẽ, anh một chén tôi một chén cho vui rạo!... Cái câu « Vô tẩu bất thành lễ » của người mình, làm cho hăng Phong-tên chế lẽ đã không kịp.

Cái tục lấy rượu làm lễ, nghi cũng có vẻ lịch-sự chứ nào không, song có một điều ta nên nhớ rằng khi nào dùng đến nó cũng phải biết nó là một vị thuốc độc vậy. Ấy cũng một điều hạnh phúc cho người mình, khỏi bị nó mà thành một thứ dân suy nhược, và cũng đều hạnh phúc cho nguồn lợi xứ mình, khỏi bị nó mà đồng tiền trong nước phải vào tay người ngoại-quốc.

(Còn nữa)

Nguyễn-tử-Thức

### Sữa-trị, Diêm-trang, Săn-sóc

#### GIÁ TÍNH NHE

Các thứ thuốc dôi, phân, crèmes, nước thơm. Chỉ cho những cách giữ-gìn. Qui-vị hãy đến nhà:



KÉVA

Là Viện Mỹ nhơn ở Paris

Chi-nghánh ở Saigon 40, Chasseloup Lau'bat. Giấy thiệp nói: 755. Ai viết thơ hỏi bản-viện-sẽ gửi cho quyển sách nhỏ nói về sự đẹp.

#### Nên dùng

### DẦU TỬ' BI

Trị phong và ghè cho trẻ em hay lắm.



## GIA CHÁNH



### Các món ăn

#### Hải sâm

Một con hải-sâm (kêu là đồn dột hay đĩa biển) chưa luộc chừng 150gr., đem về bỏ vào nước lạnh mà luộc cho kỹ, chững nào thấy thiệt mềm rồi thì mới được. Khi luộc thì cho vô ít vô du-đu để cho chóng mềm, vì luộc nó mất công lâu lắm, có khi phải tới một ngày mới được.

Tại chợ Saigon hay Chợ Lớn, khách-trú có bán thứ hải-sâm luộc rồi, vậy mua thứ đó thì tiện hơn, song nhớ phải lựa con vừa mềm dẻo. Nếu mua phải con cứng thì phải luộc lại cho tới chững thiệt mềm mới tốt.

Một con hải sâm lớn luộc rồi chừng 250gr. đem về rửa sạch, xắt mỏng, dài chừng một ngón tay (6, 7 phân tây) xắt xong rửa lại cho kỹ. Lấy một miếng gừng băm nhỏ vắt lấy nước, đổ lộn vô với một muỗng rượu trắng mà rửa hải sâm cho hết mùi tanh.

Đồ mở vô chảo, để cho nóng mỡ, đập hành bỏ vô chiên cho thơm, rồi đổ hải sâm vô chảo, nêm vô chững hơn một muỗng nước mắm và 6, 7 muỗng nước lèo, (1) xào lên cho đều, rồi lấy ra.

Một con chim bồ-cu, phải lựa con chim cho mập và hãy còn non, lật cho sạch lông rồi để lên trên bếp than mà đốt qua đi cho cháy hết các lông con còn lại thôi, đem ra rửa cho sạch rồi mổ một chút dưới bụng, móc bỏ lòng ra xong đem rửa lại cả trong lẫn ngoài cho thiệt kỹ.

Thịt heo nạc chừng 50gr., nắm thông 3, 4 cái, hành tây vừa củ nhỏ, đều băm ra cho nhỏ và cho vô chững 10 cái bột sen luộc rồi, một muỗng gạo nếp, một chút nước mắm trộn cũ lên cho đều, rồi nhồi vô bụng chim, xong lấy kim chỉ may liền lại. Đạn bỏ vô chảo mở nóng mà chiên cho vàng.

Chim vàng rồi thì cho vô song, đổ nước lèo (1) cho ngập con chim mà hầm. Khi hầm bỏ vô chững su nhỏ trần-bì (mua ở tiệm thuốc bắc.)

Chững chim đã rục thì đổ hải-sâm vô để cho sôi một chút nữa thì được.

Madame Hương-Nhật  
Hanoi

### Các món bánh

Thưa các chị.

Đã cho rằng xã-hội là nhà, thì chị em ta ai biết món chi trong việc nữ-công cũng nên chỉ bảo cho nhau, chớ nên hẹp-lòng dẫu điếm.

Hôm nay chừ qui-độc-giã ăn gói ăn chầu hoài cũng ngán, nay em xin hiến ít món đồ ngọt làm quà tráng miệng, tưởng cũng không dở.

(1) Nấu xương heo, hay vịt, gà cho rục, mà lấy nước ngọt gọi là nước lèo, người Bắc kêu là nước dùng.

#### Bánh bò trong

Gạo tào chén, trụng hột, giã thiệt trắng, vo sạch... 1 tô.  
Đường cát trắng... 1 cân. Nước lóng phen... 1 tô.  
Nước cơm rượu... 1 chun. Nước chanh... 1 muỗng

Nấm thứ này đồ vô cối, xay bốn lượt, để trong 2 tiếng đồng hồ, thì đổ vào muỗng hay chén nhỏ mà hấp bằng xúng. Làm vậy mình khỏi mua bột mẩn-thít chi cho tốn tiền vô ích

#### Bánh men cán

Bột mì khoanh... 1/2 cân. Đường cát trắng bóng... 6 lượng

Bột đậu thứ 1... 1 muỗng ăn. Bột bắc cá nhỏ... 1 muỗng ăn. — Rượu trắng công xi 1 xu.

Dùng nước cốt dừa nhồi chung lại như bánh men thường. Đạn cán mỏng như cán bánh phồng, dày chừng đôi ba lý, đó mới lấy chén chun mà in lấy ra từ miếng tròn mà hấp vào ổ đồ cát, trên than dưới than cho đều.

Chị em phải tùy đường tùy bột mà nhồi cho kỹ; tự ý bớt thêm, miếng bánh nở mang thì thôi! Đây là chỉ sơ lược, chớ muốn cho sắc-sảo hơn thì ít nữa thấy người ta làm tọng mặt kia! Bánh men cán ngọt đường bột hơn bánh men viên, vì hấp nó cũng nở bằng thứ kia vậy, mà tròn trịa trắng trẻo hơn là khác.

Madame Lê-thị-Thuần  
Giai-xuân (Cantho)

### Gia-dình thường-thức

#### Ai có đồ sơn thép vàng nên biết

Đồ sơn thép vàng, lúc mới rất là sáng đẹp, mà nhưt là dưới mấy ngọn đèn máy thì các đồ đó lại choáng lăm nữa; thế mà đến lúc cũ, trở nên đen sẫm, coi thiệt xấu; lau chùi mấy cũng công toi. Nếu ta cứ theo cách sau này thì có thể làm cho các đồ thép vàng cũ đẹp lại được:

Lông trắng trứng (blanc d'oeuf) 100 gr  
Nước Javel (eau de Javel) 30 gr

Hai thứ đó trộn nhào cho kỹ, lấy bàn chải mềm mềm lấy thuốc trộn này mà chải. Chùi thuốc xong để đồ cho khô. Sau mua thứ kem trắng (vernis blanc) mà phết lên những đồ đó thì tự-nhiên được như mới ngày.

Nhứt là các khuôn ảnh và khuôn tranh thép vàng thì dùng cách này tiện lắm.

Phùng-quang-Lan  
THANH-HÓA

Nước sudi GIATELINE nhẹ nhàn và tinh khiết

### Âm thanh dương suy

Gần đây dân bà con gái bên nước Bèn-gich (Belgique, một nước ở Âu-châu) ra làm lung gành vác công việc ở xã-hội rất nhiều, mà chức-nghiệp của dân bà càng ngày càng phát-đạt. Nào là thầy thuốc, thầy kiện, nhà chế-lạo, nhà tư bản, cũng là làm chủ công-xưởng và làm thợ thuyền, không có nghề gì là không có dân bà con gái.

Trò đời, ai cũng vậy, có một thân thì không thể nào cùng trong một lúc mà làm kiêm luôn hai công việc cho được. Dân bà con gái đã ra ngoài lãnh lấy chức nghiệp này kia, thì tự-nhiên những công việc lật-vật trong nhà, không có ngày giờ đâu mà săn sóc trông nom tới, cho nên bắt buộc ai cũng phải nuôi một đứa đầy tớ gái để nó làm việc nhà thay cho mình. Như vậy ở kinh-dô Bruxelles nước Bèn-gich ngày nay, những hạng con ở gái đắt mỗi hàng quá, đến nỗi khó kiếm được người mà muốn.

Ngày kia, trong một tờ báo họ có đăng cái quảng-cáo rất là thú-vị, như vậy :

« Có người đàn-ông, năm nay 31 tuổi, là người thiệt thà « chăm chỉ, có thể tin cậy được, xin làm công việc lật vật ở trong nhà, chỉ tính nguyên ăn một bữa cơm sáng mà thôi. Ai muốn mượn, xin do nơi hôn-háo giới thiệu. »

Ồ! Dân ông mà đi xin làm việc lật vật trong nhà, ấy là một việc xưa nay chưa từng có. Bởi vậy có một tờ báo bình phẩm rằng: « Cái gia-đình theo như lối cũ tục xưa, nay không còn nữa. Có lẽ dân bà sắp bắt buộc dân ông làm những công việc mà bây giờ dân bà cho là hèn hạ không làm. Chỉ trong vài ba chục năm nữa, thì con cháu chúng mình đều phải phục tòng dân bà, hễ họ gọi thì dạ bảo thì vâng vâng. Ngay thay! »

### Bài thuốc chữa bệnh chó dại cần thật thân hiệu!

Bài thuốc này hiệu nghiệm vô-cùng! Hiện đã cứu được không biết bao nhiêu người, uống đều khỏi cả; thiệt là một phương thuốc thần-diệu cho những người không may bị chó dại cắn. Độ này dương mùa nóng-nực, các nơi thôn-quê có nhiều chó dại lắm, vậy tôi kịp đăng lên báo để công-hiến đồng-bào.

BÀI THUỐC NHƯ SAU NÀY :

Là kẻ hoa-càng (cây này mọc ở các miệt nhà quê nhiều lắm, ai ai cũng biết) chét hai chét tay thật chặt, cho vào cối dằm cho thật nhỏ và cho thêm một ít nước; dằm xong vắt lấy một lọ lớn nước, rồi súc đầy một đồng su hồng hoàng tán nhỏ cho vào, quấy đều rồi uống. Đó là hôm đầu.

Còn từ ngày hôm sau, thì vắt lấy độ một rổ bèo cái; bỏ rế đi, chét lấy hai chét tay thật chặt, cho vào cối dằm thật kỹ rồi vắt lấy độ một lọ lớn nước, cũng súc đầy một đồng su hồng-hoàng tán nhỏ, bỏ vào mà uống. Mỗi ngày uống một lọ, uống đủ 21 ngày, thì bệnh khỏi.

Lời dặn. -- Nếu uống vào thấy trong bụng mát mẻ tới ruột, đó chính phải là nọc chó dại chạy.

Trong khi uống cứ làm việc như thường, không phải kiêng cử gì.

« Cứu nhưt nhưn phước đặng hà sa », vậy anh em đồng-bào ai thấy bài thuốc này nên truyền-bá cho rộng, thì thiệt là Công-đức vô-lượng.

Hương-Sơn Phan Ngọc-Thành  
30 Rue du Pont-en-Bois Hanoi

### Thương Đàng Dược Phòng

## SOLIRÈNE

Ở ngang nhà hát lấy

PHÒNG RIÊNG ĐỂ THỬ NGHIỆM THEO CÁCH HÓA HỌC

THUỐC BẢO CHÈ SÁNG  
TRỪ CÁC VỊ THUỐC - ĐỒ VẬT HÓA HỌC

LÀNH ĐAI-ĐỀ PHÒNG HÓA HỌC

CÓ BẢN ĐỦ ĐỒ KHI NGHIÊN VÊ VIỆC MỎ XÊ ĐỒ ĐỀ CHO NHỮNG NGƯỜI CÓ LẬT DÙNG

SỞ RIÊNG ĐỂ CHẾ THUỐC THEO TOA QUAN THẦY LỄC

GẤP RÚT TRONG BUỔI TRƯA VÀ NỬA ĐÊM KHUYA KHOẮT

Bán thuốc trong Lục-tính không tính tiền gửi

LÀM KIẾN CÒN MẮT THEO CÁCH Y-KHOA

Bán đủ đồ dùng trong việc trồng răng

Đồ nghề về việc chụp hình - Dầu thơm đủ thứ

Làm Đại-lý cho hãng "KODAK"

### Một thứ CRÈME

Dùng ban ngày, làm cho da mặt được trắng trẻo, mịn-màn và không trôi phấn.

### Một thứ CRÈME

Dùng ban đêm, làm cho da mặt sạch sẽ và tươi tăng lại.

Hai thứ CRÈME này đựng chung trong một tủo sành có hai ngăn; ấy là cái nguyên chất tuyệt diệu của thứ:

Khắp nơi đều có bán

Đại lý độc quyền :  
Hàng LUCIEN BERTHET & C<sup>o</sup>  
Bd Charner. - SAIGON



Une Crème de Jour qui embellit et fait tenir la poudre.  
Une Crème de Nuit qui nettoie et reconstruit l'épiderme.  
Ces deux produits jumeaux présentés dans un pot à deux compartiments voilà le principe merveilleux de la



### Gần đây trong nước có những việc gì

☞ Hôm 28 Juin mới rồi, toà Đại-bình ở Hanoi đã làm án chém người dội linh khố xanh tên là Giật, tức là người đã khởi loạn ở Bình-liêu hồi 9 năm về trước.

Hồi đó, Giật là dội một toán lính đóng ở Bình-liêu. Ngày kia, Giật rủ mấy người đồng chí với mình, cùng nhau khởi loạn. Trước hết, bọn khởi loạn ấy xuất kỳ bất ý, kéo sang đánh cái đồn ở bên, có người Tây đóng. Trận này có hai người Tây chết, và bao nhiêu quân-lính đều bỏ chạy cả. Rồi bọn khởi loạn mới lấy súng đạn và tiền bạc, định lấy quân lương khi-giờ đó, để làm cuộc lâu dài.

Giật là người rất có can đảm, và bản tài lắm, cho nên hồi ấy tuy là sức yếu thể cò, mà cũng chống nhau được với quan-quân trong mấy tháng. Việc Bình-liêu lúc đó đã làm nao-dộng cả dư-luận lên. Sau Giật biết là thế mình chống cự không lại, bèn cùng đồng-đang trốn sang Tàu. Rồi thỉnh thoảng Giật lại đem binh về cướp phá mấy tỉnh giáp-giới ở Bắc-kỳ. Có lần, Giật dám về tới tỉnh Hải-dương, mà bắt một bà dăm là bà Pivot ở đồn điền Bến Chủ. Nhà nước phải sai đại-tướng Noguès, đem một đội quân đi đánh giặc mại, Giật mới chịu lui, lại chạy sang Tàu.

Vì việc khởi loạn đó, mà năm 1921, Giật đã bị án chém vắng mặt.

Cách hơn một tháng nay, không rõ vì Giật về mấy miếu biên-giới mà sơ thất thế nào, bị quan-quân bắt được, đem ra Đại-bình, nay cũng bị án chém như cũ.

☞ Sáng hôm 29 Juin, ban Hội-đồng Chánh-phủ Taurig trực (Com mission permanente du Conseil de Gouvernement) nhóm ở đây, có kỳ nghị-định cho phép xuất bản mấy tờ báo mới :

1. — Ông E. Babut là nhà làm báo ở Đông-dương đã lâu ngày, được phép xuất bản một tạp-chí vừa viết bằng chữ Pháp và chữ quốc-ngữ, tên là «Revue Franco-Annamite »

2. — Bà Piclowska, chánh-đốc trường Phụ-nữ Gia-chánh được phép xuất-bản một tờ báo hằng ngày bằng chữ Tây và chữ quốc-ngữ, tên là «La femme Annamite à son Foyer»

3. — Hai ông Nguyễn-gia-Huy và Trần-văn-Tur, đều là nghị-viên phòng Canh-nông Bắc-kỳ, được phép xuất-bản một tạp tuần-báo viết bằng quốc-ngữ, tên là «Thần-Nông-báo»

4. — Cũng trong một kỳ hội-đồng ấy, chánh-phủ kỳ nghị-định thầu tờ Đông-Pháp Thời-Báo của ông Nguyễn-kim-Đình về, không cho xuất bản nữa.

☞ Khi sự từ ngày 3 Juillet mới rồi, Hội-đồng Đê-bình (Commission Criminelle) ở Hanoi đã xét vụ hội kín Việt-nam Quốc-dân-dăng là vụ án quốc-sự đã làm nao-dộng dư-luận ở trong nước ta. Cả thấy là 225 người bị can-phạm vào vụ này, nhưng chỉ có 75 người bị đem ra tòa tra-vấn mà thôi. Bữa xử, những người bị can-phạm đã ngồi chặt cả tòa, còn công chúng vào coi, chỉ có mấy người Pháp và bốn năm chục người ta mà thôi. Lính canh-sát canh-phòng nghiêm-nhật lắm.

Ai cũng còn nhớ vì vụ giết Bazin xảy ra hồi tết ta mới rồi, mà vở lở chuyện Việt-nam Quốc-dân-dăng ra. Từ bấy đến nay, nhiều người bị bắt, trong số bị bắt đó : người

làm việc nhà nước có, giao-học có, linh có, lao-động có. Bởi vậy, sau khi vở lở ra thì người ta bị bắt tứ tung, đến đôi khám lớn ở Hanoi không có chỗ chứa. Cũng có nhiều người bị bắt oan, đến khi quan toà hỏi qua rồi tha về, nhưng khi bị bắt thì có đầu tóc đang hoàng, đến khi được tha ra, thì tóc đã bị cạo trụi hết.

Tiền đây tưởng nên mời qua Việt-nam Quốc-dân-dăng là một đảng bí-mật thế nào, cách tổ-chức làm sao mà thành ra vụ án chánh-trị lớn tới như vậy.

Việt-nam Quốc-dân-dăng là một hội kín cách-mạng, vì đảng ấy có ba mục-đích như vậy : 1. Gây cuộc cách-mạng về chủng-tộc ; 2. -- Lập ngay ra chế-độ cộng-hoà ; 3. -- Giúp đỡ những dân-tộc bị áp-chế.

Ấy đó tức là Việt-nam Quốc-dân-dăng mà Hội-đồng Đê-bình đương xử vậy. Mấy người bị can-phạm và đem ra xử, phần nhiều là thiếu-niên. Khi toà hỏi thì nhiều người khai rằng mình làm mà theo. Những giấy tờ đã khám xét được, hình như có nhiều giấy tờ quan-hệ.

Trước kia, tưởng là vụ án quốc-sự lớn như vậy, thì bề nào Hội-đồng Đê-bình cũng xử tới một tuần-lễ mới xong. Tờ ra chỉ có hai ngày rưỡi là xong hết. Hội-đồng khi-sự xét hỏi từ sáng thứ ba 2 Juillet, tới sáng thứ năm 4 Juillet thì tuyên án.

Trong 75 người can-phạm, chỉ có hai người được tha trắng, còn bao nhiêu thì đều bị buộc vào tội ám-mưu khuấy-phục chánh-phủ hết thảy. Có bảy người vắng mặt, bị kêu án từ 20 cho tới 5 năm tù. Kỳ dư, người thì bị án giam, người thì bị treo, nhưng không có người nào dưới 2 năm tù hết thảy.

Hết thảy mấy người ấy đều xin chống án.

Vậy là xong vụ Việt nam Quốc-dân-dăng.

Vậy là xong Hội-đồng Đê-bình.



### Phụ-nữ Tàn-văn phát phán thưởng về cuộc thi Thái Toán

Khi chiêm thái thì số báo này đã in xong, cho nên đến số tới ra ngày 18 Juillet sẽ có thuật rõ cuộc chiêm văn Thái ngày 10 Juillet và phát phán thưởng.

Vậy các bạn Độc-quá vị nào có dự cuộc thi này xin chú ý.

P. N. T. V.



Rượu Thuộc  
rất bổ là:

“QUINA GENTIANE”

Các Bà, Các Cô!  
QUINA GENTIANE, mùi  
nó thơm tho nhẹ nhàng, ai cũng  
ưa uống, mà nhứt là ở xứ nóng  
nực như xứ ta thì nên dùng lắm,  
có bán ở các tiệm Epicerie và trứ  
Tại hàng: MAZET  
Số 20—28, Rue Paul Blanche  
SAIGON

Quý bà quý cô muốn cho mây đứa con cưng của  
mình dạng vui vẻ cười giòn luôn luôn, thì hãy mua  
máy hát và đĩa BEKA hát cho mây trẻ nó nghe, thì  
tất nhiên nó vui chơi mạnh khoẻ luôn luôn... Đó là  
cứng nên.



Chớ quên Đại-lý hiệu đĩa này là hàng: Sociéte  
Indochinoise d'Importation 40-44 rue Pellerin Saigon  
và có bán tại mây tiệm bán đĩa.

Đĩa hát hay hơn hết! Có giá-trị hơn hết!  
**ĐÔNG-LẠC-BAN - NGHĨA-HIỆP-BAN -**  
**PHƯỚC-TƯỜNG - TÂN-THỊNH - VĂN-HÍ-BAN,**  
**CA NGỢI ĐỨC BÀ và Đ.C.G. TUNG KINH CẦU AN,**  
**CẢI-LƯƠNG CAO-MÊN.**

**ODEON**

Bán sỉ  
và bán lẻ  
tại hàng:  
**INDOCHINE FILMS & CINÉMAS**  
 106 B<sup>d</sup> Charner, Saigon.



NÓI CHUYỆN THẾ-GIỚI

(THƠ CHO BAN)



Chị Huỳnh-Lan

Từ tuần trước tới giờ, em xem chuyện thế-giới cũng có  
một vài chuyện, nên viết thơ nói để chị rõ.

Nước Pháp ta đương lo lắng về món nợ Huê-kỳ đã tới  
hạn ngày mùng một tháng tới đây. Chị nên biết trong hồi  
chiến-tranh, các nước đồng minh vay tiền của Huê-kỳ  
nhiều lắm. Đến khi Đức thua, các nước đồng-minh bắt  
Đức bồi-thường những khoản này khoản kia, mong rằng  
lấy món đó để đập vào món nợ Huê-kỳ. Song không hề  
nước Đức: nợ khoản bồi-thường thì lòng đồng không trả,  
còn các nước đồng-minh nợ Huê-kỳ thì cứ tới hạn là  
Huê-kỳ thúc đòi, chờ không tha thứ chút nào hết.

Lâu nay người Pháp vẫn có cái hy-vọng ở trong óc  
rằng: bề nào người Huê-kỳ cũng nhớ lại ơn-huê của  
nước Pháp ngày xưa, là lúc ông Hoa-thanh-Đồn nổi lên  
muru cuộc độc-lập cho Mỹ-châu, thì có ông La Fayette là  
người Pháp có công-lao trần mạt ở trong đó vậy chắc hẳn  
ngày nay Huê-kỳ cũng huân món nợ lại cho nước Pháp,  
để đáp lại ơn xưa. Song không hề mấy ông Huê-kỳ chỉ  
biết có tiền bạc mà thôi, không có kẻ ơn-huê chi hết, cứ  
tới hạn là đưa giấy đòi, không khác gì mấy anh xã tri  
(chettys) ở ta vậy.

Mời rồi chánh-phủ Pháp có gửi giấy sang chánh-phủ  
Huê-kỳ, kể lnh-cảnh mình và xin Huê-kỳ hãy huân món  
nợ lại cho nước Pháp nhờ. Song ông Hoover là Tổng-  
thống Huê-kỳ từ chối rằng ông không có quyền cho khất  
nợ. Cái quyền ấy là quyền của Thượng, Hạ-nghị-viện,  
nhưng bây giờ các ông nghị-viện đều đi nghỉ mát, nên  
nhóm đặng hỏi việc ấy không được. Vậy nghĩa là họ cứ đòi,  
chớ không cho khất. Còn dư-luận các nhà chánh-trị bên  
Huê-kỳ thì đều nói, nội châu Âu thì chỉ có nước Pháp  
là yên ổn hơn hết, không có bối rối về đường kinh tế  
chút nào, trong nước lại không có tên dân nào là thất-  
nghiệp, vậy thì lấy cớ gì mà khất nợ được.

Tòa nội-các Điền-Trung (Tanaka) ở nước Nhật đã đồ  
rồi. Duyên-do chỉ vì sự giao thiệp với nước Tàu mà ra.  
Nguyên là dân-tâm của người Nhật, phần nhiều người vẫn  
nghĩ cái tình đồng-châu đồng-chúng, cho nên muốn đối  
với nước Tàu bằng một cách khoan-dung, không nên đề  
nên qua. Song ông Điền-Trung là một nhà quân-phiệt,  
mấy năm nay lên cầm quyền-chánh, đối với nước Tàu,  
ông vẫn dùng cái chánh-sách áp-chế. Nhờ đó mới xảy  
ra việc đổ máu ở Tế-nam, và việc lói-thời ở Mãn châu,  
khiến cho người Tàu sanh thù sanh ghét người Nhật, nổi  
lên phong-trào tây chạy hàng hóa Nhật. Công-nghệ và  
thương-mại của Nhật vì đó mà chịu thiệt hại rất nhiều.  
Dân-tình nước Nhật có ý ta oán chánh phủ, ông Điền-  
Trung phải từ chức Thủ-tướng.

Hiện nay ông Hamaguchi đã tổ chức xong tòa nội-các

mời. Không biết rồi tòa nội-các này đối với việc nước  
Tàu sẽ dùng chánh-sách ra sao. Nếu Nhật và Tàu mà đề-  
huê tấn bộ với nhau, thì có lẽ Âu Mỹ hết phương kiếm an  
ở miền Đông-Á.

Cũng như em đã nói với chị trong thơ trước, việc nước  
Tàu có lẽ ngày nay yên lặng. Là vì Phùng ngọc-Tường đã  
chịu lui và ra ngoại-quốc. Trong nước Tàu bây giờ chỉ có  
ba tay có thể đối địch được với nhau là Trương-giới-Thạch  
Phùng-ngọc-Tường và Diêm-tích-Sơn. Song coi Trương-  
giới-Thạch có vẻ anh-hung thao lược hơn. Tường và  
Phùng vẫn ghét ngăm nhau cho nên mới rời Phùng mượn  
cờ rằng Tường chuyên quyền muốn cử binh đi đánh.  
Tường cũng muốn như dịp này trừ quách Phùng cho rồi.  
Phùng biết thế mình chống với Tường không được, thành  
ra phải chịu lui. Phùng đi mà cả Diêm-tích-Sơn cũng đi  
uỷa. Diêm thấy Tường đã thắng được Phùng rồi, chỉ còn  
một mình mình, sợ có ngày Tường cũng kiếm chuyện khó  
đề với mình, cho nên cũng đi với Phùng cho yên việc  
nước. Vậy là ngày nay nước Tàu chỉ còn có một Tường  
tung-hoành mà thôi, là lợi hay là hại cho nước Tàu, ta  
nên theo coi thời cuộc.

Thời, việc gần đây chỉ có như vậy. Tuần sau chị nhớ  
viết thơ cho em.

Trần thị Thanh-Nhàn

Hỡi các Bà !

Xin lưu ý đèn Sáng-lái

Vì bệnh sáng-lái rất là nguy hiểm, muốn cứu  
tiểu-nhi mắc phải bệnh này, thì nên cho  
uống thuốc hoàn « Diệt trùng Rudy »

Các bà nên dùng Thuốc Bỏ huyết Rudy

Trị các bệnh sau này rất thần hiệu: Đường  
kinh trở, sụt, tác-kinh, băng-huyết, v. v.

Còn muốn cho tin tháo thêm trang kiện  
thì các Bà nên dùng thuốc bỏ:

« Hypertonic Mixture Rudy »

đã ngon ngọt dễ uống lại còn được thêm: Sức  
mạnh—Tinh-thần—Nghị-lực.

Có trữ bán ở nhà:

Pharmacie NORMALE Rue Catinat  
SAIGON

# SANG TÂY

(DU-KÝ CỦA MỘT CÔ THIẾU-NỮ)

CỦA CÔ

PHẠM-VÂN-ANH

Từ khi ra đi, hơn mười bữa nay rồi, hôm nào cũng như hôm nào, trên trời dưới nước, đêm ngủ ngày ăn, sanh hoạt như vậy mãi, chán quá, chỉ trông hết bến này bến khác cho mau tới Marseille, để coi nước Pháp ra thế nào. Hôm nay là 6 Avril, tới Djibouti.

Từ Saigon qua Marseille, đây mới có cái hải-cảng này là của người Pháp mà thôi. Tàu cũng phải đậu ngoài khơi, chớ không có bến. Ở xa ngó vào, thấy Djibouti như là một xóm làng nhỏ, chớ không ra vẻ một cái cửa biển buôn bán chút nào. Sau lên coi thì quả-nhiên nó dỗi tẻ thiệt, nhà cửa lúp thúp, phố xá dơ dáy, mà khí-hậu nóng nực lạ thường, lúc nào cũng hình như mặt trời chum lửa ở chung quanh mình. Người ở đây là giống người Somalis, da đen, cũng là thuộc-dân của nước Pháp. Bởi vậy từ lúc bước chơn ra đi, qua hai cái hải-cảng là Singapour và Colombo rồi, đến đây mới gặp anh em cùng số-kiếp với mình nói năm ba tiếng Pháp, chớ hôm rày qua mấy chỗ kia, mình chỉ như câm, vì không biết tiếng Hồng-mao. Cho biết rằng mình muốn đi du-lịch đâu, cũng cần phải biết tiếng Hồng-mao, chớ tiếng Pháp không thông-dụng gì cả.

Chút nữa em quên. Hồi tàu mới đậu vừa xong, thì có mấy người lính cảnh-sát Somalis xuống công hai người mình đem lên bờ. Hồi ra mới biết là hai người học-sanh mình muốn sang học bên Pháp, nhưng không có tiền, bèn trốn xuống tàu, hôm rày nằm lủi lủi đầu đó; lúc ở Colomb chạy ra hai ngày, thì ông Commissaire dưới tàu tóm được, nay đem lên Djibouti để làm án bỏ tù, rồi sẽ đưa về nước. Nghe nói cái lệ trốn tàu, là ba tháng tù, vì xưa nay nhà-khám ở Djibouti đã thường đón rước nhiều anh em Việt-nam như vậy. (Chán ói! Mấy người thiếu-niên đồng-bào ấy chỉ có cái tội không tiền mà lại muốn học. Nghĩ tài nên trọng mà tình nên thương...)

Tàu đậu ở Djibouti mấy giờ đồng hồ thật là buồn tanh. Tai mình, ngoài sự nghe mấy tiếng con nít da đen miệng la óhó, hó, hó, hó, biểu mình liệng liệng xuống nước cho nó lặn xuống lấy, thì mắt mình không thấy có gì lạ. Chỉ mong tàu chạy cho rồi.

Hồi vào bến là 6 giờ sáng, đến 11 giờ, lấy than nước xong thì tàu chạy.

Chặng này từ Djibouti qua Suez và Port-Said, mất năm ngày năm đêm, là đi qua Hồng-hải. Cứ nhớ tới Hồng-hải là đủ thán thở hổ. Qua cái biển này nóng thiệt, ngày nóng, đêm nóng, có gió lại càng nóng, là vì khúc biển này phía bên kia là Ai-cập, phía bên này là Arabia, hai bên đều có sa-mạc; cái khí nóng chính là ở đó đưa ra, cho nên có gió nó đưa hơi ở sa-mạc ra, càng thấy nóng gắt.

Bốn ngày thì tới Suez, tức là cửa con sông đào có tiếng là sông đào Suez vậy.

Đây là địa-phần nước Ai-cập rồi, cho nên ta mới được thấy người Ai-cập, là dân-tộc: mới thoát-ly vòng áp-chế

của Hồng-mao mà thành ra dân tộc độc-lập. Coi họ lực lưỡng khỏe mạnh, không kém gì người Âu-châu, và coi họ có vẻ thông minh lắm. Thấy có ông thầy thuốc Ai-cập xuống khám dưới tàu, mình bàn Âu-phục, đầu đội nón Fes, coi cũng oai vệ đến. Xem ra quan tàu cũng tiếp rước một cách cung kính.

Nếu được ở lại đây, mà đi quan-sát nước Ai-cập, như là kinh thành Caire, các Kim-tự-tháp (Pyramides) là một của các vua Ai-cập ngày xưa, mà người ta cho nó là một thứ trong bảy thứ kỳ-quan (Merveilles) của thế-giới. Lên đây cũng có thể đi coi đất thánh Jerusalem được. Có Cúc-Từ nói rằng cổ đã đi xem xét cả mấy nơi danh-thắng ấy rồi. Phải, có là con gái Nhứt-bổn, có tự do, có học thức, có tài-săn, cho nên đã có dịp để chơn vào những chỗ kỳ-quan thắng tích ấy là phải. Em đây được sang Pháp là quá vọng rồi, biết bao giờ được tới những chỗ ấy?

Tàu đi vào sông đào Suez.

Con sông này, nối Hồng-hải ở phía đông và Địa-trung-hải ở phía Tây, là một con sông dài 162 cây số, bề ngang có 135 thước, nhưng có khúc chỉ vừa cho một chiếc tàu đi mà thôi. Bởi vậy giặc theo con sông có nhiều chỗ phình ra để cho hai chiếc tàu đi lại thì tránh nhau ở đó. Nguyên xưa chỗ này là cái bãi cát lớn, dính liền châu Phi với châu Á. Sáu chục năm về trước, tàu bè ở Âu sang Á, chưa có con sông đào này, thì phải đi vòng châu Phi hết hằng tháng, xa xuôi khó nhọc lắm. Nhờ có từ năm 1869, một người Pháp là ông Ferdinand de Lesseps đào con sông này rồi, thì rút hằng tháng lại chỉ trong có mấy giờ đồng hồ. Thiệt là một cái công trình lớn lao, một cái công-đức vô lượng. Bởi vậy cho nên ở bên sông, thấy có dựng hình kỷ-niệm ông Ferdinand de Lesseps. Bây giờ hằng năm có năm bảy ngàn chiếc tàu qua lại ở đó, trông di-tượng của ông, tự nhiên phải nhớ tới công-nghiệp tay trời của người đi vắng.

Hai bên sông, thì h thoãng lại có đồn binh của Hồng-mao đóng để canh-phòng, vì hai bên sông đều là bãi sa-mạc mình mông, nếu không canh phòng, sợ có điều bất-trắc. Sông này thuộc về địa-phần nước Ai-cập, đáng lẽ về phần người Ai-cập cai-quản. Nay Ai-cập độc lập rồi mà cái quyền canh phòng và thủ lợi ở sông Suez, vẫn là người Hồng-mao được hưởng. Nước Ai-cập đương muốn đòi lại, mà chẳng biết có đòi được hay không?

Từ Suez là đầu sông bên này, qua đầu sông bên kia là Port-Said, kết 14 giờ đồng hồ. Em nhớ hồi đó tàu ở Suez vào sông là 6 giờ chiều mà tới 8 giờ sáng hôm sau, mới tới Port-Said. (Còn nữa)

APOLLINARIS là một thứ nước suối tốt nhất để uống khi dùng bữa.

TIÊU-THUYẾT

Tác giả: HỒ-BIỀU-CHÁNH

# VÌ NGHĨA VÌ TÌNH

## 9 - Thói tiêu-nhơn

(tiếp theo)

Tư-Tiền nghe bày mưu như vậy thì chớp tròng bụng, nên bữa sau đi bán cá, cứ ngồi ngoài chợ, nhắm chừng chông đi làm đã về rồi, chỉ ta mới quấy gánh đi về mà bước vô đường hẻm rồi, thì làm bó than khô, kêu trời kêu đất, nói đi mua bán, vàng bạc gói bỏ trong túi, rớt mất hồi nào không biết. Cả xóm nghe việc như vậy đều chạy lại hỏi thăm.

Tư-Cu không dè vợ thua, nên anh ta tưởng rờ mắt thiệt. Anh ta giận xanh mặt, mắng chưởi vợtragung cho đến giờ đi làm, anh ta ra đi mà còn hăm ráng: «Mày phải làm sao mà kiếm cho được. Nếu mày kiếm không được thì mày coi tao. Thứ đàn-bà hư! Tiền bạc để trong mình mà rớt mất không hay!»

Tư-Cu đi rồi, Thị-Đen bước qua nói nhỏ với Tư-Tiền rằng: «Tôi bày mưu hay hơn hử? Có giống gì đâu mà sợ, hất quả anh chưởi ít tiếng mà thôi.»

Thị-Đen tưởng như vậy rồi thôi, tề ra Tư-Cu không chịu thôi. Anh ta vô làm trong sở, mà vì mất vàng bạc tức quá, nên anh ta suy đi nghĩ lại hoài. Vì chông mắc đi làm, vợ mắc đi bán, nhà khóa cửa bỏ đó, sợ kẻ trộm cắp lòn vô, nên tiền bạc có bao nhiêu thì vợ gói bỏ trong túi. Như rui có rớt dọc đường, hay là bị người ta móc túi, thì mất bạc mà thôi, chớ hai đôi vàng thuở nay vợ đeo trong tay luôn luôn, vì ý gì mà bữa nay lại cởi ra bỏ túi cho đến nỗi mất.

Anh ta nghĩ như vậy rồi trong lòng sanh nghi. Chiều lại anh ta về ăn cơm như thường, không thêm rầy vợ nữa. Ăn cơm rồi, anh ta bỏ đi chơi. Anh ta kiếm thằng Ky, là thằng kéo xe kéo; rú nó lại quán uống rượu chơi. Hai người nói chuyện, Tư-Cu dỗ thằng Ky mà hỏi thăm, lần lần mới hay mấy tháng nay vợ mình lên đánh bài-cào thua mấy trăm đồng bạc. Anh ta trở về nhà, thấy mặt vợ thì giận quá, nên nắm đầu rồi tay thoi chơn đập, đánh vợ u đầu sưng mặt và chưởi rằng: « ông bà ông vãi mầy. Tiền tao làm ra, tao giao cho mầy cất, mầy thua bài thua bạc cho hết, rồi mầy còn bày chuyện mà gạt tao nữa.»

Tư-Tiền bị đánh, la khóc om-sòm. Chừng nghe chông nói như vậy, thì biết cơ mưu đã lậu rồi, nên cũng thế không nhịn nữa, chỉ ta mới chưởi lại mà trừ. Tư-Cu càng thêm giận, muốn áp vô đánh nữa. Vợ chông cặp-rân Hôn chạy qua can, kẻ ôm Tư-Cu, người ôm Tư-Tiền. Tư-Cu đánh vợ không được thì giận, nên chưởi hoài.

Tư-Tiền bị Thị-Đen kéo về bên nhà. Chỉ ta nghe chông chưởi thì nói rằng: «Mày đừng có ào-ào chớ. Mày muốn tao khai tề mầy ra hôn? Hừ! Tuồng mặt ăn trộm mà nó nói hơi tử-tế! Khéo nói hơn, tiền đó là tiền mầy đi ăn trộm chớ mầy làm một nhọc gì đó mà bày giờ mầy làm dữ vậy.»

Tư-Cu bị vợ khai cái tội ác của mình thì giận quá, chạy vô bếp xách con dao phay quyết qua đâm vợ. May nhờ có

cặp-rân Hôn với Sáu Nhỏ ngó thấy, đón ôm mà giữ dao, nên Tư-Tiền mới khỏi bị hại.

Trong lúc nào-dòng ấy thì thằng Hồi sợ qua, nên chạy ra đường hẻm mà trốn. Tư-Cu đóng cửa mà ngủ; vợ chông cặp-rân Hôn bắt Tư-Tiền ở bên này, không cho về, rồi cũng đóng cửa.

Chừng sáng Hồi nghe êm rồi, nó trở vô thì nhà nao nhà nấy đóng cửa hết. Nó lấy làm bối-rối không dám kêu cửa, mà cũng không biết phải ngủ đâu. Nó đi lại mấy căn phố trống dóm vô tối hủ, nó sợ nện không dám vô. Nó trở về nhà nó, ngồi ngoài mà dựa lưng vào cửa, tình chớ chừng nào Tư-Cu mở cửa nó sẽ vô. Nó ngồi một hồi rồi ngủ quên.

Đến sáng Tư-Cu mở bết cửa ra; thằng Hồi bắt ngựa, dện đầu xuống đất đầu qua. Nó lồm cồm đứng dậy vô đầu. Tư-Cu không thêm kể tội, bước tránh nó mà ra cửa đi làm.

Tuy vợ chông Tư-Cu rầy ra với nhau dữ dội như vậy, rầy-rả đến nỗi vợ khai tội của chông, rồi chông xách dao muốn đâm vợ, nhưng mà trong vài ngày thì thấy vợ chông về ở với nhau lại. Cữ-chỉ như vậy, mà trong xóm không ai đi nghị chi hết. Thiệt là kỳ!

## 10. - Trở về chơn cũ

Vợ chông Tư-Cu tuy đã hết vàng hết bạc mặc dầu, song chông đi làm Ba Sơn, vợ đi bán cá đồng, người lãnh tiền công mỗi tuần, kẻ lấy tiền lời hàng bữa, nên bề ăn xài đâu không dám bì với nhà đư-giã, chớ cũng không đến nỗi đói rách.

Tuy vậy mà trong chốn gia-đình, vì chông hết tin vợ, còn vợ có ý kiên chông, bởi vậy ai trông vào cũng đều thấy lọt-lạt tiêu-hiêu, chớ không được mãn-moi vui-vẻ như trước nữa.

Tư-Cu đã không thêm ngó ngang tới thằng Hồi, mà anh ta lại hay kiếm chuyện mắng chưởi vợ. Tánh ý khi trước để bao nhiêu, thì bây giờ lại khổ bấy nhiêu. Mỗi tuần lãnh tiền được mấy đồng thì anh ta nich trong lưng mà giữ, bề vợ có hỏi thì anh ta rợn từ cái, chớ anh ta không chịu giao cho vợ cất. Đã vậy-mà anh ta lại hay uống rượu, và ban đêm, như là mấy đêm không có trăng, anh ta hay đi, không ai biết đi đâu, có bữa về sớm, còn có bữa đến sáng bết mới về.

Còn Tư-Tiền vì đã làm quấy lờ rồi, chỉ ta biết nước lòi, nên chông mắng chưởi chỉ ta nhịn-thua, mà chỉ ta cũng không dám leo đến mấy sông bài-cào nữa. Chẳng hiểu vì cớ nào chỉ ta thua chông rồi, chỉ ta lại muốn bắt thằng Hồi mà gỡ. Khi trước không biết chỉ ta có thương thằng nhỏ này chột nào hay không, song chỉ ta chẳng hề gác-gao rủa chưởi nó. Đến chừng chỉ ta thua hết vàng bạc rồi, bị chông rầy-rả đánh-đập, thì coi bộ chỉ ta quau quọ với nó

luôn luôn. Chị ta bắt nó quét nhà, chị ta bắt nó rửa chén. Nó đòi bụng chị ta không chịu cho su ăn bánh, hễ sai nó đi đâu nó đi lâu thì chị ta chưởi.

Có một buổi sớm, thằng Hồi đòi bụng quá đi chơi không được. Tư-Tiền đi bán về thấy nó nằm co trên ván, bèn sai nó đi ra quán mua gạo về nấu cơm ăn. Nó đồ quạu, nên bước chơn ra cửa mà bộ mặt cùn-quần. Tư-Tiền rượt theo cú trên đầu cõn-cổp và rủa chưởi rằng: « Đồ ôn dịch! Tao nuôi mày ăn cho mập thấy, bây giờ tao sai mày một chút không được hay sao hử? Cái lẻo mẹ, dòng thằng cha với con gái mẹ mày không nên thân, để chi thứ đồ ôn-hoàng dịch-lệ như vậy không biết ».

Thằng Hồi ở đây mấy năm rồi, nó đòi cơm nhin bánh, mặc áo rách, ngũ minh trần, lấm thân tuy cực khổ, song nó chẳng lấy đó làm buồn, mà hôm nay Tư-Tiền chưởi có mấy tiếng, coi bộ nó phiền lắm, nên nó đi mà nó khóc bù-nôn bù nọt. Đến trưa nó đi chơi với thằng Qui, nó nói rằng: « Tao trông cho tao mau lớn dặng ta đi kiếm ba má tao Ba má tao giàu lắm để tao kiếm được, coi còn ai dám chưởi tao nữa hôn cho biết ».

Thằng Qui nghe nói như vậy thì ngồi nín thinh một hồi rồi nói rằng:

- Tao cũng trông cho tao mau lớn riết dặng tao đi làm ăn, tao không thèm ở trong nhà tao nữa.
- Mày đi rồi mày bỏ chị Châu hay sao?
- Tao dặc chi đi với tao. Tao làm nuôi chi.
- Ba má tao giàu lắm. Mày đừng lo. Hễ tao kiếm được thì tao biếu ba má tao đem mày với chị Châu về nuôi nữa.
- Mày biết ba má mày ở đâu mà mày kiếm?
- Tao đi cũng hết thấy thì phải gặp chớ gì
- Mày như mặt bà mà mày hôn?
- Như chớ. Tao cũng như cái nhà tao ở hồi đó nữa

- Thôi, để sáng mai tao mày đi kiếm chơi nghé.  
- Ủ, được. Mà tao sợ đi bậy đi bạ dầy tia tao đánh chết.  
- Đánh thì đánh sợ giống gì mày. Đánh đau một chút rồi hể, chớ chết chóc gì mà sợ Tao bị đánh hoài, có sao đâu mà?

Sáng bữa sau, Tư-Cu với cặp râu Hơn đi làm rồi, thằng Qui mới lên rủ thằng Hồi đi. Thằng Hồi dục-dặc không muốn đi, mà bị thằng Qui rủ ren xúi-dục quá, nên nó khẹp khịt cửa lại, biểu thằng Qui đi trước ra ngoài đường mà chờ, rồi nó lớn-lên trốn Thị-Đen mà đi theo sau.

Hai đứa nhỏ thoát khỏi cửa đường hẻm rồi thì chẳng khác nào cặp chim sỏ lông. Chúng nó không thạo đường sá, nên cứ trước mặt mà đi. Chúng nó đi một hồi tới vườn bách thú, bèn ghé đó mà coi chơi. Chúng nó thấy chim, cò, trắng, rắng, beo, cạp, voi, nai, thì lấy làm lạ dặc ý, muốn ở đó mà coi hoài, ngặt vì thằng Hồi sợ nhớ việc nhà, sợ Tư-Tiền về không thấy tâm dạn, chị ta đi kiếm chỉ ta đánh chết, nên cứ chẳng dă phải rủ thằng Qui trở về.

Máy cho hai đứa nhỏ! Chúng nó về trước Tư-Tiền, nên không ai dè chúng nó đi đâu hết. Chúng nó đi một lần rồi bắt bèn đi hoài, mỗi bữa mỗi dặc nhau đi chơi. Ban đầu chúng nó đi gần, lần lần rồi đi xa. Có bữa chúng nó về trễ, đứa thì bị cú, đứa thì bị chưởi, mà vì chúng đã quyết định không kể đến sự đánh chưởi nữa, bởi vậy Thị-Đen đánh, Tư-Tiền chưởi trời kệ, chúng nó cứ đi luôn luôn.

Thị-Đen với Tư-Tiền đánh chưởi hăm hê hết sức mà không được, cũng thế rồi hai người bỏ phũ, hai đứa nhỏ muốn đi đâu thì đi.

Thằng Hồi với thằng Qui được thông thả rồi chúng nó mới rảo khắp các nẻo đường, có bữa thì đi buổi sớm mới, có bữa thì đi buổi chiều. Chúng nó lấy làm dặc ý, bởi

vậy có bữa về trễ, ở nhà ăn cơm rồi hết chúng nó phải nhin dỏi, mà chúng nó cũng không cần.

Một buổi chiều, hai đứa nhỏ đi đường Thuận-Kiều, tới nhà số 112, thằng Hồi dòm thấy nhà lầu rộng lớn, trước cửa có sân, dựa đường có rào, nó đứng lại mà ngó, bộ nó suy nghĩ lung lăm. Thằng Qui kêu nó mà hỏi rằng: « Hồi! Sao không đi máy? đứng coi giống gì đó? » Thằng Hồi không chịu trả lời, cứ đứng ngó hoài. Thằng Qui trở lại hỏi nữa rằng:

- Ngó giống gì vậy?
- Tao nhớ cái nhà này in là nhà của má tao.
- Nhà này là nhà lâu mà.
- Ủ, chắc nhà này đa máy á. Tao muốn vô đại coi.
- Nếu máy chắc thì vô đi.

Thằng Hồi đứng nhắm nhía và suy nghĩ một hồi rồi nó hỏi rằng:

- Tao nhớ máy máy chớ chắc sao được. Tao sợ vô đó, rồi không phải nhà của má tao, rồi họ bắt họ đánh chết.
- Đánh cái gì? Mày vô hỏi thăm coi phải nhà của má mày hôn. Nếu không phải thì thôi, chớ đánh ai.
- Thôi, mày đi với tao.
- Ủ, mày có sợ thì tao đi với.

Hai đứa lần lại cửa ngõ: thằng Qui xô cánh cửa mở hét ra rồi nó biểu thằng Hồi đi trước, nó đi theo sau. Vô tới sân, thằng Hồi trong bụng pháp-phồng, cặp mắt ngó cửa, thằng Hồi nhút nhát không dám bước lên. Thằng Qui lên nắm tay nó mà kéo. Chúng nó mới bước lên được

Lại nấc thang, thỉnh-linh có một bà dằm ở trong nhà bước ra trăm tiếng tây sớm. Chúng nó hết hồn vía, lật dật sực xuống rồi đứng khựng lại đó. Thằng Qui nói tiếng An-

nam với bà dằm rằng: « Thằng Hồi kiếm nhà mà nó má. » Không biết bà dằm có hiểu hay không, mà bà trăm tiếng tây lằng lịu nữa. Hai đứa nó không hiểu bà nói cái gì, chúng nó chắc là bà rầy, nên dặc nhau riu riu trở ra đường.

Khi ra ngoài lộ rồi, thằng Qui cười và nói với thằng Hồi rằng:

- Mày nói bậy quá, nhà Tây mà này nói nhà mà này chớ!

- Tao coi giống quá mà.
- Giống cái gì? Mà mày giống bà dằm đó sao?
- Không. Tao nói cái nhà kia chớ.
- Giống mới khĩ họ! Mày dặt chuyện, máy hôn họ kêu linh bất minh đem bỏ bót mang khôn chớ.
- Ủ, hồi này tao hoảng kinh. Mày không sợ hay sao mà mày dám nói với bà, máy?
- Sao lại không sợ. Mà đều lờ rồi, mình phải nói cho bà biết, chớ không thì bà tưởng mình vô án cấp đồ của bà rồi bà bắt mình còn gì.
- Bà nói giống gì mà lằng-liu đó vậy máy?
- Ai biết đâu mà!
- Mày không biết, sao mày trả lời với bà?
- Tao nói hủy mạng dặng có đi cho em vậy thôi chớ.
- Vậy mà tao tưởng mày nghe tiếng Tây được chớ.
- Để chừng lớn rồi tao học

Hai đứa nó lần đi lại vườn Bò-Rô gặp Tây đương đánh vợt thì đứng lại mà coi! Hai đứa vịn vai nhau, đứng dựa gốc cây, thấy hai người Tây, mỗi người cầm một cái vợt, đánh trái banh bay qua bay lại, sau lưng mỗi người lại có một đứa nhỏ đứng chực hồ dặng trái banh có rớt thì luộm. Cách một hồi, có 2 người Tây khác với 2 người dằm, mỗi người cũng cầm một cái vợt, ra đứng chỗ ca



C. J. BONNET

Hiệu này đã nổi danh xưa nay, mua hàng lựa hiệu này thì được chắc rằng đó mình mua là tốt nhất.



Còn ai không biết?

Xứ Nam-kỳ này còn ai mà không biết thứ

RƯỢU RHUM MANA

là thứ thượng hảo hạng.

Rượu Rhum Mana mới chánh là thứ rượu Rhum thiệt tốt nhất.

Khi mua hãy nài cho phải hiệu Mana và cố dán nhãn trắng.

Độc quyền đại lý:

S<sup>c</sup> Commerciale MAZET d'Indochine SAIGON



Bán sỉ tại hàng L. RONDON & Co Ltd 16, đường Boulevard Charner Saigon Đại-lý độc-quyền trong cõi Đông-Pháp

Đù các thứ giày

Da tốt - Kiểu đẹp - Làm mau - Giá rẻ

Trước tòa Tân-Đào ở chợ cũ Saigon số 104 đường Guynemer là tiệm giày TÂN-MỸ của ông PHAM-VAN KINH là tiệm giày có tiếng xưa nay. Gần xa ai cũng biết. Có đủ các kiểu giày đàn ông, đàn bà, con nít; da rất tốt, làm rất khéo, giá rất rẻ.

Đồ cù ra mới

Bồn-hiệu mới mở tiệm xi dỏ vàng bạc vân vân, như đồ phụ tùng xe hơi xe kéo xe máy muàn nĩa, vàng bạc giá rất rẻ hơn nơi khác, đồ làm nhậm lệ.

ĐỒNG-LỢI

72 Rue Amiral Dupré 72 Saigon (Tục kêu đường Thủ-đức)

sản gần đó, rồi một người Tây ngoắt chúng nó mà nói om som. Thằng Hồi tưởng chúng rầy, nên kéo tay thằng Qui mà biểu đi. Thằng Qui trì lại và nói rằng: « Sợ cái gì mà! Minh đứng ngoài đường mình coi, chuyện gì mà phải đi? »

Người Tây ấy miệng thì kêu « nhỏ! nhỏ! » còn tay thì ngoắt. Hai đứa nó không hiểu họ kêu làm gì, nên cứ đứng đó mà ngó. Hai đứa nhỏ lượm bánh của hai người Tây bên kia, thấy vậy bên nòi rằng: « Vô lượm bánh đi, rồi chiều nó cho tiền mà, vô đi. »

Thằng Hồi với thằng Qui chừng ấy mới hiểu, nên bước vô rào rồi phân ra mỗi đứa đứng một bên mà lượm bánh. Đến tối họ hết đánh vọt được nữa, họ mới cho hai đứa nó mỗi đứa một cái bạc. Hai đứa nó mừng quá, cặp kè đi về, cầm cái bạc trong tay chắc-cứng, trong lòng khắp khởi cũng như người ta mới được bạc ngàn. Thằng Qui nói với thằng Hồi rằng:

— Từ rày sắp lên nôi bữa mình ra đó lượm bánh kiếm tiền. Tao hết lo đói bụng nữa rồi.

— Không biết bữa khác họ có kêu mình nữa hay không chớ.

— Sao lại không kêu. Họ đánh vọt mà không có ai lượm bánh thì họ đánh sao được, vậy chớ mấy không thấy đó hay sao.

— Lượm bánh có tiền mà sao bây trẻ nó dại quá, nó không chịu làm há?

— Nó không dè chớ. Cũng như mình đây, tự hồi đó đến giờ mình có dè đâu.

— Tao sợ chúng nó hay nó áp lại nó giành rồi mình hết kiếm tiền được nữa chớ.

— Lo gì mấy. Minh làm việc này không thì kiếm việc khác.

— Mai mình đi cho sớm, nghe. Minh đi tới trước, bầy trẻ nó giành hết được.

Hai đứa và đi và tỉnh. Lúc gần tới nhà, thằng Hồi lại nói rằng:

— Tối nay mình nhịn đói nữa. Ở nhà ăn cơm rồi, còn đâu mình ăn.

— Ôi! bây giờ mình có tiền, lo gì nhịn đói mấy.

— Ô, mấy nói phải. Minh có tiền mà sợ gì. Nè, xưa rày tao thấy họ ăn mì tao thêm quá. Để tối nay ta biểu chú Phôi nấu cho tao một tô ăn chơi.

— Ủ, tao cũng ăn nữa.

— Mấy su một tô vậy mấy?

— Năm su.

— Từ hồi đó tới giờ mấy có ăn lần nào hay chưa?

— Chưa. Tía mà tao ăn hoài, mà tao chưa có ăn.

— Chị Châu có ăn lần nào hôn?

— Không.

— Thôi, để tối nay tao với mấy hùn lại mua cho chị một tô, nghe hôn?

— Ủ.

— Minh ăn mà bỏ chị nhịn thêm như vậy tội nghiệp. Minh xài hết 2 cái bạc này rồi mai mình kiếm 2 cái khác có hại gì, phải hôn?

— Tao cũng tính như vậy. Xài cho sướng một bữa chơi.

(Còn nữa)

Hãy dùng bột BLENDINE JACQUEMAIRE mà nuôi trẻ con.

### VUI THÚ TRONG GIA ĐÌNH

Cái vui thú trong-bống nhứt, bên-bí nhứt, là cái vui thú trong gia-đình. Trong các sự giải-trí, giúp vui trong gia-đình thì không có vật gì bằng: Máy hát PATHÉ và đĩa hát PATHÉ.

Nghe nhạc hay thì có thể đổi tính tình con người, và nhạc cũng giống một thứ tiếng nói riêng mà tinh-thần, trí não chưa tỏ ra dạng.

Lúc trước, nghe máy hát, đĩa hát thì khó ưa thiệt, động thì rờ rờ, tiếng thì khan-khan nghệt-nghệt, khi nào cũng giống động ùng già khó-khè trong ùng. Chớ như bây giờ nghề làm đĩa hát đã tinh xảo lắm. Đĩa chạy bằng kim sắc, lấy hơi điện-khí đã khá rồi, mà mới đây hãng Pathé lấy hơi bản Annam, lại dùng máy Vô-tuyến-liên mà lấy; thì hết sức tinh thần, hết sức êm ái, rõ ràng. Hiện bây giờ đĩa hát kim-thời nhứt là đĩa hát Pathé Vô-tuyến-điện, trông đồ có con gà.

Đàn-bà khôn thì làm gia-đình vui vẻ và nên sắm máy hát PATHÉ. Chớ khi đi chơi làng phi, con cái tuy là chơi mà mở mang trí não.

Máy hát dù thứ, đĩa hát Vô-tuyến-điện bán tại:

**PATHÉ-ORIENT**

10, Boulevard Charner. — SAIGON



### Khuyên học

Ơn cha, nghĩa mẹ chắt dầy non,  
Ăn học thì lo, mới gọi con.  
Tuổi tác đương hồi còn trẻ nhỏ,  
Đua bơi gặp hội phải bôn chôn!  
Đội ơn giáo-dục kêu hồn đại!  
Lần bước văn-minh mở trí khôn.  
Âu Mỹ cùng người trong thế-giới,  
Khôn ngoan, sao nổi tiếng tăm đồn.

(Quốc-Hoa Nữ-sĩ, di-cảo)

### Thần-dông trong nghề viết tắt

Lối viết tắt đời nay, mà ta thường kêu là *sé-tê-nô* (sténographie), thiệt là mau lẹ và tiện lợi lắm rồi. Song ngày nay còn có người bày ra cách mau lẹ và tiện lợi hơn nữa.

Một ông giáo sư bên Pháp là Raoul Duval, mới nghĩ ra một cách mới, gọi là *Brevigraphie*, cũng là một lối viết tắt. Hồi cái tháng Mai, giáo-sư đã làm thí-nghiệm cho công-chúng xem tại nhà đại-học Sorbonne ở Paris, và có trình diện một người học-trò của ngài là cô Jeannine Vidaillet. Cô này mới có 8 tuổi mà chỉ học cái viết tắt ấy trong nửa giờ đồng hồ là biết mà thôi.

Khi ra viết thử, người ta đọc cho cô viết, mỗi phút được 80 tiếng, con nít mà viết được như thế thật là mau lẹ thường. Viết xong, cô đọc lại rành rẽ, chỉ sai có một đôi chữ thôi.

Ông Raoul Duval có người học trò như thế, lấy làm mãn nguyện lắm.

Lối viết tắt của giáo-sư đã nghĩ ra, bây giờ đã gần thông dụng lắm rồi.

### Bài toán chia dầu

Trong tập báo số 9, có bài toán đố các em: Hai chị em bạn kia rủ nhau đi chợ mua 10 gáo dầu, đựng vào hai cái chai, một chai đựng được 7 gáo thì đầy, một chai đựng 3 gáo thì đầy; ngoài ra còn mua một cái chậu nữa. Nay về tới nhà đứng kia, hai người phải chia dầu ra để về nhà mình, ngặt vì không có gáo để mà đựng, vậy thì làm cách nào chia đều cho mỗi người được 5 gáo dầu mà về.

Bài toán ấy dễ, song nó hơi quanh co một chút, làm cho người ta rối trí. Chắc cũng có nhiều em nghĩ ra. Cách chia như vậy.

Trong bài toán đó, cái chậu ở ngoài, có lẽ nhiều em tưởng nó là vật vô dụng, không có dính dấp chi vào việc chia

dầu hết, song cô suy nghĩ ra, thì thiệt tình nó là cái gáo để đựng dầu vậy. Cô nhờ nó sang qua rót lại cho, mới chia đều được cho chị em kia mỗi người 5 gáo dầu.

Trong khi các em nào chưa biết, mà đọc bài này và coi cách chia thì phải lấy đồ vật gì làm thí-nghiệm ngay, ví dụ chai nào là chai 7, chai nào là chai 3, cái nào là cái chậu, thì mới nhớ đặng, không thì nó làm cho các em rối trí lắm.

1. — Trước hết lấy cái chai 3 gáo dầu, đổ tuốt cả dầu ra cái chậu.

2. — Trút ở chai 7 qua chai 3 cho đầy, rồi cầm chai 3 cũng đổ luôn vào chậu nữa.

3. — Cũng làm như vậy một lần nữa. Nghĩa là bây giờ trong chậu có chín gáo (vì đổ qua 3 lần) còn chai 7 còn 1 gáo nằm trong, chai 3 thì không có gì hết.

4. — Còn một gáo nằm trong chai 7 đó, ta đem ta đổ vào chai 3, vậy là bây giờ chai 3 có một gáo, mà chai 7 không có gì nữa.

5. — Từ đây em bưng cái chậu lên đổ vào cái chai 7 cho đầy, nghĩa là 7 gáo, vì cái chai đó đã nứt định 7 gáo thì đầy mà thôi. Khi ấy trong chậu chỉ còn lại có 2 gáo.

6. — Nong rồi, lấy chai 7 trút qua chai 3 cho đầy. Chẳng là hồi này trong chai 3 có một gáo nằm trong rồi, bây giờ đổ thêm vào cho đầy thì lẽ tự nhiên chỉ là hai gáo nữa. Mà trong chai 7 chỉ còn có năm gáo thôi.

Vậy một chị xách cái chai 7 ấy ở trong có 5 gáo về, còn một chị bưng cái chậu và chai ba ki: đi, hai cái cũng có 5 gáo, như vậy chẳng phải hai người chia đều với nhau, không ai hơn ai thiệt hay sao?

### Quốc-sử diên-ca

(Tiếp theo và hết)

Thế-Tôn đứng nghiệp trung hưng,  
Quang-hưng là hiền, minh-quan trị đôn.  
Nhánh lê đương hèo lai tửu,  
Núi non như thấy dạng cừu sắc vui.  
Kê từ đượ lại ngời trời,  
Truyền nhau sửa trị mười đời dư ba.  
Không dè họ Trịnh lán-la,  
Tuy trừ họ Mạc, nhưng mà như chưa.  
Quyền-thần thế rất khó ngira,  
Chánh về soái-phủ, quyền đưa tay ngời.  
Quang-trung cũng đứng anh tài,  
Thừa cơ lúc ấy cướp ngôi Lê-hoàng.  
Trăm ngàn quân dấy Tây-san,  
Thăng-long một trận sấm vang cõi ngoài.  
Con là Quang-Toản nổi ngôi,

Mười bảy năm chẵn vận thời đã cùng.  
 Nguyên-Hoàng gây dựng nghiệp hồng.  
 Cõi Nam xa trần ai đồng thiên giá.  
 Hai trăm năm, nổi vận nhà,  
 Cao-hoàng thọ mạng thiết là trời cao.  
 Gắng công dẹp hết ba đào,  
 Xuân-kinh gây dựng công cao đức dày.  
 Gia-long xưng hiệu từ ngày.  
 Một tay sửa trị trải mười tám niên.  
 Con là Thành tổ thừa truyền,  
 Hiệu là Minh-mạng, kỹ nguyên trị đời.  
 Trị hai mươi một năm trời,  
 Sửa sang quốc-chánh bởi-bởi tiếng khen.  
 Thừa gia :Lên-tổ con hiền,  
 Hiệu là Tiểu-trị, kỹ nguyên vững vàng.  
 Kinh vàng nghiệp cũ đặt an,  
 Bảy năm sửa trị lại sang châu trời.  
 Dự-tôn Hoàng đế nối đời,  
 Hiệu là Tự-Dức thành thời tháng ngày.  
 Thái bình vui thú no say,  
 Chẳng lo gì giữ phía ngoài phan-phong.

Mông-học Sơ-giai

### CHUYỆN VUI CHO CON NÍT

#### Con rắn xanh và con rắn vàng

(Tiếp theo)

— Vậy mỗi ngày phải đi bao xa?  
 — Không phải đi đâu hết, ở ngay trước cửa động có đủ đồ ăn, thành ra tôi chưa bước chân đi đâu hết.  
 — Thế bây giờ tính đi đâu?  
 — Ấy vì thời-vận rủi xẻo, đồ ăn ở trước cửa động, bây giờ hết sạch không còn, cho nên tôi quyết ý đi tới nước *Hạnh-phước* để kiếm ăn.  
 Trầu vàng nghe qua lặc dầu, suy nghĩ một lát rồi nói:  
 — Thôi anh bỏ lên, quần ở sừng tôi, tôi đưa đi.  
 Rắn xanh mừng lắm, bò lên mình trầu, núp mình ở đám lông bên sừng. Khi đó vừa có người chủ đất trầu ra ruộng cấy. Cây nứa ngày rồi người chủ lại thả trầu ra cho ăn cỏ.  
 Rắn xanh ta nóng lòng sốt ruột, liền hỏi trầu:  
 — Vậy chờ bao giờ tới nước *Hạnh-phước*, đại-ca?  
 — Ừ, mới rồi, qua đã đặt em tới đó rồi, không thấy sao?  
 Rắn xanh cho là chàng *Cần-Lao* dờn mình chơi, thì nổi giận dùng móng, liền vọt một vọt ở mình trầu xuống đất, lật đất bỏ đi. Trầu vàng ngó theo vừa cười vừa nói:  
 — Thứ đồ làm biếng như vậy, không xứng đáng làm bạn với kẻ *Cần-Lao* này, vậy mà đòi đi tới nước *Hạnh-phước*. Sao không biết nhục.  
 Khi ấy rắn xanh mình đau, bụng đói, mà sức đã mệt mỏi, lại không biết đi đâu bây giờ. Nó suy nghĩ trong bụng, khi ra đi coa rắn vàng dặn dò nó kiếm được ba người bạn, thì tới nước *Hạnh-phước* dựng. Nay đã gặp hai người

rồi, mà nước *Hạnh-phước* hãy còn mịt mù, chưa thấy tăm dạng chi hết, chắc hẳn là vô-vọng rồi. Lại nghĩ hay là con rắn vàng gạt mình, thành ra thói chỉ ngã lòng, muốn đi trở về động xưa đất cũ.

Nó trở về tới khu rừng, ngàng mặt lên một cây kia, thấy một con nhện dưng kéo tơ, thì hình như trong trí nó lại có một chút hy-vọng, nó nghĩ trong bụng rằng: « Hay là ta hỏi thăm chàng này coi sao? » Nó liền hỏi:

— Thưa lão-huynh, chỉ giùm đường cho tiểu-đệ đi tới nước *Hạnh-phước*. Nhện ta đáp rằng:

— Đi đường này có thể dựng.

— Quý-lãnh đại-danh của lão-huynh là gì, xin cho tiểu-đệ biết, và cây lão-huynh dẫn tiểu-đệ đi có được chăng?

— Tên tôi là *Tiến-Thủ*. Anh muốn tôi đưa anh đi tới nước *Hạnh-phước* cũng dựng.

— Trời ơi! Tê ra *Tiến-Thủ* tiên-sanh; tiểu-đệ nghe tiếng liền-sanh đã lâu rồi, nay gặp nhau đây thật là hạnh-ngộ.

Rắn xanh vừa nói vừa uốn mình thì lễ. Khi ấy bụng đã đói lắm rồi, cặp mắt lơ lơ, coi bộ mệt nhọc. Nhện ta thấy tình cảnh rắn xanh như vậy, đã biết là vì sao rồi, liền nói với rắn xanh rằng:

— Anh rắn xanh ơi! Anh đi đường sá xa xôi khó nhọc, chắc đã đói bụng lắm. Bãi cỏ phía trước kia, có con chim họa-mi dưng đậu, sao không bắt lấy để ăn lót lòng.

Nguyen vì hỏi trước mỗi ngày rắn xanh cứ ra nằm trước cửa động, là bắt được mỗi ăn, không phải hao hơi tốn sức gì hết. Cách sanh hoạt như thế đã thành ra tánh quen. Nhân vậy mà mình thành ra chậm chạp, tai không sáng suốt, mắt không linh lợi nữa; khi nghe « *Tiến-Thủ* » nói vậy, lập tức bỏ ra bãi cỏ, ngó xa mà chẳng thấy chim họa mi đâu. Lúc anh ta gần bỏ đến bãi cỏ chim họa-mi thấy anh ta lại, liền vỗ cánh mà bay vụt mất. Rắn xanh thấy họa-mi bay rồi, tấm tức vô cùng, lại bỏ trở về chỗ cũ.

Nhện ta dưng nhả tơ kết lưới, thấy rắn bò về thì hỏi:

— Ừ, anh không bắt được chim họa-mi sao? Coi đang kia cái Bền hồ nước có con cóc, sao không lại bắt mà ăn.

Rắn xanh ta y theo cách tưởng bắt cóc nhái ở trước cửa động mình hồi xưa, liền lần lần bò tới. Nó nghĩ bụng: loài cóc nhái này không được mau, vậy con cóc đang kia, chẳng khác gì đồ ăn nằm trong bụng nó rồi; không dè khi còn cách xa một thước, cóc ta lanch lợi lắm, nghe có tiếng rột rạt, liền nhảy xuống hồ mất... Anh rắn xanh ta lại thất vọng trở về.

(Còn nữa)

Rượu Lave LARUE đã ngon  
 mà lại thiết mát.

### MỸ NGHIỆP BẮC

Bồn tiem kính trình quý khách rõ. Lúc này bồn tiem có rất nhiều: Kiền ghế salon, mỹ nu, mặt da, tủ thờ tủ kiếng bằng trác, gỗ, cần chạm rất đẹp. Đồ đồng lọc, đồ đen kiền la. Đồ thêu màu v. v.  
 Xin quý vị chiếu cố bồn tiem rất mang ơn!  
 ĐỨC LỢI  
 105, rue d'Espagne — SAIGON  
 Kế dinh Xã-Tây

## Ân-nhân của học-sanh nghèo



- |                                   |              |                            |                 |                      |
|-----------------------------------|--------------|----------------------------|-----------------|----------------------|
| 300 M. Phạm-van-Thê               | Hanoi        | 356 M. Nguyễn-van-Cô       | Instituteur     | Bentre               |
| 301 Melle Cao-xuân-Miêng          | Bacliêu      | 357 M. Lê-minh-Phát        |                 | Longxuyên            |
| 302 Melle Châu-ngọc-Ngà           | Bacliêu      | 358 M. Lâm-thuân-Y         |                 | Soctrang             |
| 303 Melle Bà, Ecole Kr-ite        | Cambodge     | 359 M. Từ-quang-Hàm        |                 | Vinh                 |
| 304 M. Francois Sinh Proprietaire | Cholon       | 360 M. Trinh-van-Châu      | Instituteur     | Cambodge             |
| 305 M. Ban Lén                    | Bacliêu      | 361 M. Nguyễn-khánh-Thon   |                 | Cambodge             |
| 306 M. Nguyễn-van-Tám, oéprateur  |              | 362 M. Lê-thái-Sâm         |                 | Cambodge             |
|                                   | voirie       | 363 M. Lê-vân-Thom         | proprietaire    | Mocay                |
| 307 M. Trần-van-Chương            | Avocat       | 364 Melle Trương-thi-Phải  |                 | Bacliêu              |
| 308 M. Hải-An                     |              | 365 M. Lê-tấn-Chức         | proprietaire    | Mytho                |
| 309 M. Lưu-Chương                 | Commerçant   | 366 M. Trần-Nga            | proprietaire    | Cantho               |
| 310 M. Chung-kim-Thanh            |              | 367 M. Trần-thiên-Đầu      | ex Hương-chủ    | Tânan                |
| 311 M. Nguyễn-van-Trí             | Section      | 368 M. Trần-van-Vang       |                 | Saigon               |
|                                   | agricole     | 369 Madame Lê-thi-Đò       |                 | Saigon               |
|                                   |              | 370 M. Paul Thái-xuân-Ky   | conseiller      | Cantho               |
| 312 M. Lương-sĩ-Bích              |              | 371 M. Thái-như-Kem        |                 | Thudaumot            |
| 313 Melle Phạm-thị-Ngân           | Mytho        | 372 M. Nguyễn-van-thơ      |                 | Saigon               |
| 314 Melle Phan-thị-Nhân           | Bentre       | 373 M. Ng-van-Xương        | proprietaire    | Thudaumot            |
| 315 Melle Phan-thị-Kiểm           | Bentre       | 374 M. Joseph Nhiều        |                 | Mytho                |
| 316 M. Nguyễn-khắc-Ninh           | Mytho        | 375 M. Phú-Dức             |                 | Cholon               |
| 317 M. Nguyễn-thời-Linh           | Laithieu     | 376 M. Nguyễn-van-Danh     | B. J. C.        | Saigon               |
| 318 M. Đỗ-vân-Điền                | Biênhoa      | 377 M. Lâm-kim-Phụng       |                 | Mytho                |
| 319 Melle Severine Mai-vân        | Saigon       | 378 M. Hồ-Tiên             |                 | Vinhha               |
| 320 M. Hồ-công-Mén                | Saigon       | 379 Madame Võ-thi-Nô       |                 | Saigon               |
| 321 Melle Hồ-thị-Lê               | Bentre       | 380 M. Thái-sơn-Quả        |                 | Saigon               |
| 322 M. Nguyễn-v-Trần              | chef canton  | 381 M. Nguyễn-quang-Toàn   |                 | Saigon               |
| 323 M. Từ-kim-Hung                |              | 382 M. Nguyễn-vân-Đẹp      |                 | Saigon               |
| 324 M. Nguyễn-van-Thêm            | Saigon       | 383 M. Dương-phong-Niên    |                 | Saigon               |
| 325 M. Thái-dư-Lực                | Cholon       | 384 M. Nguyễn-liên-Lac     |                 | Giadinh              |
| 326 M. Cỏ-đỏ                      | Vũngliem     | 385 M. Lâm-quang-Sảo       |                 | Bacliêu              |
| 327 M. Huỳnh-vân-Đậu              | Saigon       | 386 M. Ng-bửu-Tường        | proprietaire    | Saigon               |
| 328 M. Nguyễn-vân-Bửu             | Travinh      | 387 Mme Haé                | Institutrice    | Ecole Filles Chaudoc |
| 329 M. Chủ-Viên                   | Giadinh      | 388 M. Lê-vân-Hoi          | secretaire      | P. T. T. Bachgia     |
| 330 M. Nguyễn-vân-Nhạn            | Cholon       | 389 M. Gia-phước-Hửu       | proprietaire    | Cholon               |
| 331 Melle Trương-thế-Đám          | Saigon       | 390 M. Hồng-vân-Hạnh       |                 | Tây ninh             |
| 332 M. caul Phương                | proprietaire | 391 Mme Liễu-vân-Soi       |                 | Thudaumot            |
| 333 M. Trần-chữ-Thương            | Giadinh      | 392 M. Trương-ngọc-Hôn     | Commerçant      | Travinh              |
| 334 Melle Bùi-thị-Hiền            | Giadinh      | 393 M. Nguyễn-vân-Nhan     |                 | Cholon               |
| 335 M. Nguyễn-như-Đạt             | Saigon       | 394 M. Trần-quang-Huy      |                 | Mytho                |
| 336 M. Trinh-hữu-Danh             | Thudaumot    | 395 M. Quyển L. N.         |                 | Thudaumot            |
| 337 M. Thomas Thắng               | Saigon       | 396 Mme Huỳnh-trung-Thu    |                 | Longxuyên            |
| 338 M. Ng-minh-Châu               | proprietaire | 397 M. Ngô-vân-Hay         | proprietaire    | Chaudoc              |
| 339 M. Đoàn-hữu-nhơn              | Biênhoa      | 398 M. Võ-hữu-Dăng         | hương cả        | Tây ninh             |
| 340 M. Phạm-thanh-Thân            | proprietaire | 399 M. Nguyễn-hữu-Nghĩa    | Mỹ-ngãi         | Saigon               |
| 341 M. Lê-vân-Gồng                | Saigon       | 400 M. Lê-v-Phung          | Agent-voyer     | P. P. Cambodge       |
| 342 M. J. T. S. Nguyễn-vân-Hay    | Bentre       | 401 M. Nguyễn-minh-Đức     | Saorieng        | Cambodge             |
| 343 M. Ta-ngọc-Chơn               | Phuoclong    | 402 M. Nguyễn-v-Đen        | commerçant      | Cambodge             |
| 344 M. Di-xuân                    | Mytho        | 403 M. Lê-v-Tinh           | secrét. ppal    | T. Q. P.P. Camb      |
| 345 M. Nguyễn-thanh-Nhân          | Mytho        | 404 M. Nguyễn-v-Chấn       | commerçant      | Gocong               |
| 346 M. Bùi-vân-Chương             | Tânan        | 405 M. Lê-v-Sot            | secrét. hopital | Tây ninh             |
| 347 M. Trần-huỳnh-Kỳ              | Phanthiét    | 406 M. Đốc-phủ Hải         |                 | Gocong               |
| 348 M. Trần-vân-Kiều              | Biênhoa      | 407 M. Ut, Infirmier       | ppal hopital    | Tây ninh             |
| 349 M. André Trinh                | Cantho       | 408 Mme Tô-ngọc-Đường      |                 | Travinh              |
| 350 M. Ng-vinh-Thành              | proprietaire | 409 Société D'Enseignement | mutuel          | Longxuyên            |
| 351 M. Ng-thành-Công              | proprietaire | 410 M. Ng v-Huỳnh          | polyclinique    | Bentre               |
| 352 M. Trần-xuân-Lâm              | Bacliêu      | 411 Magasin Tô-Tông        |                 | Pnompenh             |
| 353 M. Nguyễn-xương-Thái          | Huế          | 412 M. Garica, Thái-nguyên |                 | Tonkin               |
| 354 M. Nguyễn-ngọc-San            | Hanoi        | 413 M. Tăng-khánh-Long     |                 | Tonkin               |
| 355 M. Nguyễn-hoàn-Tá             | Cholon       |                            |                 |                      |