

NĂM THỨ NHẤT. — SỐ 10

GIÁ: 0\$15

4 JUILLET 1929

Phụ-nữ Tân-văn

TUẦN BÁO XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM



Phản son tó diêm sơn-hà,
Lion cho rõ mặt đàn bà nước Nam.

TÒA BÁO

(RÉDACTION ET ADMINISTRATION)

N° 42 — Rue Catinat — N° 42

SAIGON

Võ phi Hùng, cựu HS Petrus Ký, 67-74, tặng cho Quán Ven Đường

VIỆT-NAM NGÂN-HÀNG
Công-ty hưu-hàng vốn 250 ngàn đồng
51, đường Pellerin, — SAIGON
Đại-thép số 748 Tên dây-thép: CRÉDITANA

— Nhận lệnh tiền gửi không hàng-ký kêu là « Comptes Courants de chèques » hàng-hàng Hong-Pháp hay là tiền-quan Langsa, sinh lời 4 phần-trăm (tứ) mỗi năm.
— Nhận lệnh tiền gửi số 51, đường Pellerin, — SAIGON
Pháp hay là tiền-quan Langsa, sinh lời 5 phần-trăm (lục) mỗi năm. Số này để cho người tiền-tặng. But ra khỏi phải cầu hay truy-trú và chờ đợi lâu. Gởi vò bao nhiêu cũng như.
— Nhận lệnh tiền gửi có hàng-ký kêu là « Dépôts Fixes » cho lời 6 phần-trăm (tứ) mỗi năm, nếu gởi một-trăm-tron, Khi hữu-sử xin rút ra trước hạn, ký cũng đồng, nhưng mà tiền lời lanh 4 phần (tứ) mỗi năm, cũng như bạc gửi không hàng-ký vậy.
— Mua bán ngân-phí (chèques) và lệnh-gởi tiền qua Đại-Pháp theo lầu-thú hay là bằng-dây-thép.
— Lệnh trả bạc thang cho học-sinh Annam đương đư học-bến Tây.
— Cho vay có người chắc chắn đứng bảo-linh và có đồ bảo-chứng hiện-tai dù.
— Cho vay ở n-toai-quốc về hàng-hóa nhàn-cảng.
Công-ty VIỆT-NAM-NGÂN-HÀNG sẵn-lòng ma chí cho quý đồng-bao-biet rõ về công-nhà ngân-hàng hay là hàng-buôn.
MM. HUYNH DINH-KHIEM, Phú-ham, ở Go-công, Danh-dư Hồi-trường; TRAN-TRINH-TRACH, Hội-dồng Hồi-nghi-trú ở Bắc-liêu; Chánh Hồi-trường; NGUYEN-VAN-CUA, Chủ-nhà-ti, Phò Hồi-trường; NGUYEN-TAN-VAN, Nghiệp-chủ, ở Saigon Quản-lý Hành-sư

Hàng mới lạ Dùng trong mùa mưa

Quí-ông quí-bà cần-có áo-mưa khi đi-dâu phòng-ngừa khói-lam áo-tot-hàn-thường của mình, muôn-cho thiêt nhẹ-nhang và lich-sự xin-mời đến tiệm TANG-KHÀNH-LONG mà lura, kiêu-áo-rất-dep, ngoài-bằng-lụa Huê-ký có-carreaux màu-nước-biển và màu-xám-ting hóng-trong-lót-cao-su.

Dùng-qua-cơn-mưa-rồi có-thể-xếp-lại-bỏ-vò túi-dược, thiêt-là-tiên-lợi và thanh-nhà-vò-cùng, xin-quí-ông-quí-bà-trước-khi-di-mưa, hãy-dèn ghé-tại-bồn-tiệm mà-so-sánh với-thứ-hàng-ở các-chỗ-khác, chắc-sao-quí-vị-cũng-ưa-áo-mưa-hàng-là-của-hiệu TANG-KHÀNH-LONG 84 Boulevard Bonnard SAIGON là-dep-hơn-hết.

Nay-kính-mời
TANG-KHÀNH-LONG
84 Boulevard Bonnard
SAIGON

Kinh Cáo



A COURTINAT

SAIGON

1895-1900

1900-1910

1910-1920

1920-1930

1930-1940

1940-1950

1950-1960

1960-1970

1970-1980

1980-1990

1990-2000

2000-2010

2010-2020

2020-2030

2030-2040

2040-2050

2050-2060

2060-2070

2070-2080

2080-2090

2090-2100

2100-2110

2110-2120

2120-2130

2130-2140

2140-2150

2150-2160

2160-2170

2170-2180

2180-2190

2190-2200

2200-2210

2210-2220

2220-2230

2230-2240

2240-2250

2250-2260

2260-2270

2270-2280

2280-2290

2290-2300

2300-2310

2310-2320

2320-2330

2330-2340

2340-2350

2350-2360

2360-2370

2370-2380

2380-2390

2390-2400

2400-2410

2410-2420

2420-2430

2430-2440

2440-2450

2450-2460

2460-2470

2470-2480

2480-2490

2490-2500

2500-2510

2510-2520

2520-2530

2530-2540

2540-2550

2550-2560

2560-2570

2570-2580

2580-2590

2590-2600

2600-2610

2610-2620

2620-2630

2630-2640

2640-2650

2650-2660

2660-2670

2670-2680

2680-2690

2690-2700

2700-2710

2710-2720

2720-2730

2730-2740

2740-2750

2750-2760

2760-2770

2770-2780

2780-2790

2790-2800

2800-2810

2810-2820

2820-2830

2830-2840

2840-2850

2850-2860

2860-2870

2870-2880

2880-2890

2890-2900

2900-2910

2910-2920

2920-2930

2930-2940

2940-2950

2950-2960

2960-2970

2970-2980

2980-2990

2990-3000

3000-3010

3010-3020

3020-3030

3030-3040

3040-3050

3050-3060

3060-3070

3070-3080

3080-3090

3090-3100

3100-3110

3110-3120

3120-3130

3130-3140

3140-3150

3150-3160

3160-3170

3170-3180

3180-3190

3190-3200

3200-3210

3210-3220

3220-3230

3230-3240

3240-3250

3250-3260

3260-3270

3270-3280

3280-3290

3290-3300

3300-3310

3310-3320

3320-3330

3330-3340

3340-3350

3350-3360

<p

Đại-lý độc-quyền



HÀNG
BOY-LANDRY
Saigon — Haiphong — Hanoi
Thakhek — Shanghai

XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

PHỤ NỮ TÂN VĂN

TÒA SOẠN: 42, Đường Catinat. — SAIGON.

CHỦ-NHIỆM

M. NGUYỄN-DƯC-NGUYỄN

GIÁ BÁO

| | |
|--------------------------------|-------|
| Một năm..... | 6\$00 |
| Sáu tháng..... | 3.00 |
| Ba tháng..... | 1.50 |
| Lê mua báo xin trả tiền trước. | |

Chị em ta nên học những nghề-nghiệp để mưu tự-lập lây thân

Một người cũng như một dân-tộc, hễ minh không có cách gì để tự cường tự lập lây minh, thi tự nhiên là cái đời của minh cứ phải nhờ cậy vào người ta, và làm nô-lệ cho người ta mà.

Xưa nay chị em ta ở trong xã-hội mà bị dân-ông khinh rẻ và áp bức, là chì vì chị em ta không biết tự lập lây thân, mà sinh ra như là một thứ cây leo, cà đori chỉ những ăn bám. Đàn ông, họ cho rằng cái thân chị em mình, mieng ăn manh áo, phải nhờ họ làm ra, sòng nhờ thác gởi, đều ở trong tay họ, thành ra họ mới có thể xem thường xem khinh minh được. Nếu như ai cũng biết lo tự lập lây thân, bỗng cái tánh nhỏ ăn bám cha mẹ, lớn ăn bám chồng, già ăn bám con dì, thì chắc xã-hội không có cái chê-dộ nam tôn nữ tú, gia-tinh không có cái tự-tự-hóng trọng nam khinh nữ!

Nói thiệt mà nghe, nêu trong vòng nam nữ, mà có những chỗ bắt bằng như hang sâu vựt thẳm, là tự chị em mình đào tạo ra. Vậy nay muốn lập cho phảng những chỗ ấy, tưởng ta chàng nên quay đầu lại trách lịch-sử, trách xã-hội và trách bọn đàn-ông làm chi vở ích: ta chỉ nên tự trách ta mà thôi. Người ta có đồng đồng mĩ bình đẳng được. Trai gái cũng vậy. Ta đã biết rằng cái nguyên-nhơn trai gái không bình đẳng, là do ở sự sòng nhờ thác gởi mà ra, thi ta lo tự lập lây thân đi!

Bởi vậy, chị em chúng ta phải lo về chề nghiệp.

Tôi nhớ hình như có một nhà công nghệ nào bên Mỹ đã nói rằng: « Tôi có một đồng xu, là tôi làm vua trong một đồng xu của tôi. » Ý nói minh có nghề-nghiệp làm ra được đồng tiền mà ăn xài, không phải hē lụy trông nhờ vào ai, thi minh có quyền tự chủ cho minh làm. Cái nghề trong tay, nó cho người ta được sung sướng tự do đèn thè; minh tức là vua chúa của minh.

Vậy thi làm ruộng, di buôn, nuôi tôm, dệt vải, may vá, làm thuê v... v... trong xã-hội không thiếu gi

nghề nghiệp từ tè cho chị em ta làm, thứ nhứt là đời này công-nghệ mở mang, càng không thiếu gì chề-nghiệp cho chị em ta làm, thi chị em ta mỗi người nên chọn lây một cái chề-nghiệp để tự làm tư nuôi lây minh mới được. Mỗi người dân-bà có chề-nghiệp trong tay, thi sanh-hoạt có vẻ tự do, thân-thê nhẹ phản đau đớn, hạnh-phước của đời người là ở đó mà ra.

Thật vậy.

Người dân-bà có chề-nghiệp, khi còn ở nhà, nêu gặp cảnh nhà nghèo, thi có thể giúp đỡ ngay cho cha mẹ, khỏi phải lo ăn lò mặc cho mình, mà mình còn mieng ngọt mieng ngon, khi hôm khì sớm, bảo lấp được ít nhiêu cái on cù-lao cúc-dục. Cho rằng minh có phải là con nhà giàu dì nứa, cũng phải học tập một nghề nghiệp gi, phỏng ngày sau làm cái bùa cứu mạng cho mình: cuộc phong-lưu phủ quý của người ta như ngọn đèn dầu giờ, hạt sương buổi mai, bảy giờ sung sướng như tiên, chắc gi không có một ngày kia nghèo nàn sa sút. Ta thấy thiều chí con nhà xưa sao phong gàn rù lì, giờ sao tan tác như hoa giữa đường, mà không có nghề nghiệp gi làm ăn, đèn nồi phải nhúng thân-danh minh vào chỗ dát bùn dơ dày, để đổi lây mieng cơm, thật là tội nghiệp..

Người dân-bà có chề-nghiệp, khi về chồng cũng có thể giúp đỡ được chồng, nuôi nàng được con. Còn ó cái gia-dinh nào sung sướng vui vẻ hơn là chồng dì làm, vợ ở nhà cũng có việc làm, tối lai ăn uống chuyện trò, tối thang tiền nong dư-dụ, thật là cái cảnh thân-tiên, không có gi hē-lụy được minh cả.

Người dân-bà có chề-nghiệp thi tự nhiên gìn giữ được cái đức-tâm-tốt. Thủ ưng tình người ta, hễ ăn không ngồi rồi, thi hay làm những điều bà thiện. Tôi ác ở trong nhơn-gian, bao giờ cũng do đám vò nghề làm ra. Bởi vậy cái chẽ-dộ mới ở bờ nước Nga, là

tôi phục lâm. Ai làm biêng thì họ bỗn, ai vò nghẽ thì họ bồn. Trong xã-hội mình bây giờ, ta thấy biết bao nhiêu cờ này bà kia, chỉ trong nhở vào chổng đi làm lui đui cờ ngày, mới có phần diêm son lồ, cơm ăn áo mặc. Đà vậy, còn lửa lúc chổng đi khỏi thi đua chí đua em, đánh cờ đánh bạc. Cờ bạc thua nhiều, rồi cầm cà nứ-trang, bán cờ danh-tiết, đèn nỗi khiên cho vợ chổng sám thương, gia-dinh tan nát, chỉ vì người dân-bà vò nghẽ mà thôi.

Người dân-bà có chức-nghề, còn có cái lợi này lớn hơn nữa, là giáo-dục được: con cái, gày dựng được; cơ-dó, và cẩm-hoa được hoàn-cảnh. Chỗ nào có những người dân-bà chịu khó buôn bán làm ăn, thì hình như chỗ đó treo tấm gương hoạt-dộng cho mọi người, thay mà ganh đua bắt chước.

Ấy đó, chị em ta biết lo chức nghiệp để tự lập lìa thân, thì có ích cho thân-thờ, cho gia-dinh, cho xã-hội như thế. Tao-vật sanh ra người, bắt ai cũng phải làm lụng và mạnh mè lên thi mới có quyền lợi, mới có cơ-sòng; chị em ta cũng-là người, nên không lo từ lập lìa mình, cà đời chỉ trang diêm và bám vào người dân-ông mà ăn, lại còn đòi bình đẳng bình quyền với họ, chẳng hóa ra đòi một cách vô lý làm sao? Trái đất có cho người nào không tự lập mà được tự do, có cho dân tộc nào không tự cường mà được tự trị bao giờ?

Huỳnh-Lan

Trường công-nghệ cho dân-bà.



Hình đây là nơi dùng của trường công-nghệ dân-bà ở bên Paris nước Pháp, để dạy cho dân-bà học làm kỹ-sư về nghề điện-khi, Trường này mới up ra, người chủ-tiếng là cô Paris, là một vị nữ-kỹ-sư có tiếng.

Cô Paris nói rằng: "Đây là phái có nghệ nghiệp để tự lập lìa mình, thi mới nói binh quyền binh dũng với dân-ông được. Vô lối các môn công-nghệ có may mộc điện-khi, khéo phẩn trai chí để đánh cho dân-ông, mà kỵ tài đánh-bà cũn vòi cờ thi đấu cho ur-tuồng họ Châu; nghĩa là từ cùi tháp nhị thế-ký, nước Nhật tách hẳn với

Một nền văn-hóa cho người Annam

Phu-nữ Tân-văn kỳ số 7 có bài xá-luận, bàn về văn-de nử-lưu giáo-dục, có một đoạn tôi chú ý hơn hết, là đoạn khấn-cầu các nhà tri-thức lập ra một nền so-dâng và trung-dâng giáo-dục, lấy chữ quoc-ngữ làm gốc.

Một dân-tộc hai chục triệu người, có tiếng nói, có văn-chương có lịch-sử, có sao lâu nay không có một nền giáo-dục bằng tiếng nước mình?

Văn-de dō hệ-trọng lâm; tôi mong cho sớm được giải quyết. Nhận nghĩ về cái đề-mục này, tôi xin bàn về văn-de văn-hóa.

Gần đây có những nhà học-văn như các ông Phạm-Quynh, ông Nguyễn-văn-Vĩnh, văn-văn... dịch được nhiều bộ danh-văn, nào là tiêu-thuyết, kịch-bản, triết-học, khoa-học của Pháp-quốc và Trung-quốc, muôn gây ra một nền văn-hóa mới cho nước Annam.

Tôi tuy không đồng ý-kiến với mấy ông trên này về các văn-de chánh-trị, nhưng xưa nay vẫn có lòng yêu các ông vì cái sự-nghệp trong đường học-văn.

Nhưng vậy, có sao dã hơn hai mươi năm nay, nghĩa là là từ khi dã có người khởi lèn dịch-thuật các thứ sách về học-văn, mà cái nền văn-hóa của ta vẫn chưa thành?

Mà nào phải chỉ những hai mươi năm mà thôi đâu? Kể từ khi các ông đã qua cố, mà danh-vọng còn mãi đến nay như Trương-vĩnh-Ký, Trương-minh-Ký, Paulus Của, già công-dịch sách của bá-gia chư-tử, và làm nên các quyền tự-diễn cũng đồ sộ, thì dã hơn bốn mươi năm rồi! Ôi, bốn mươi năm ở cái xứ nóng nực người ta mau già này, là hai lớp người trẻ tuổi thành nhân, mà cái nền văn-hóa Annam chưa có, là bởi cờ làm sao?

Tôi đã nghĩ kỹ rồi. Sự dịch-thuật, nghĩa là đem văn-chương từ-tuồng của dân nước khác dien ra tiếng ta, mới chỉ là một phần trong sự gày-dựng nền văn-hóa trong nước. Văn-hóa là gì? Là hết thảy cái tinh-thần, cái đặc-sắc, tất cả cái hồn của một nước. Hồn ấy, đặc-sắc ấy, tinh-thần ấy, phải từ người trong nước gày-dựng lấy, và biểu-dương ra bằng tiếng nước mình; những văn-dịch-thuật chỉ là một thứ tài-liệu để phụ vào cho cái văn-hóa nước mình giàu thêm mà thôi.

Tôi nghĩ điều đó rồi, tự lấy làm là: chẳng hiểu vì sao minh-mẫu như người Annam, mà từ xưa tới nay chỉ có biết ho ho bắt chước người mà bắt chước một cách hèn-hạ quá. Trong cuộc văn minh của thế-giới, phần nào là phần Annam? Sống, chết, có, không, cái dân-tộc này tựa-hờ chẳng thiểu dù gi cho nhân-loại cõi! Nào đâu là cái công-phu Annam trong mỹ-thuật của Thế-giới? Lịch-sử mấy ngàn năm văn-hiển, mà nào đâu là nhà tư-tuồng, nhà triết-học Annam?

Xem ở nước Tàu, nào bách-gia chư-tử; nào phái này môn khác; thiệt là một dân biết tư-tuồng, mà có một nền tư-tuồng thiệt là rộng-rãi, như cái hoa dủ màu đủ sắc. Nói gì đến nước Nhật. Từ khi Châu-Hi ra đời giảng đạo-lý Khổng, Mạnh, mà học trò Tàu đều phải nô-lê cho tư-tuồng họ Châu; nghĩa là từ cùi tháp nhị thế-kỷ, nước Nhật tách hẳn với

HỌC-BÓNG CỦA PHU-NỮ VIỆT-NAM

Nhờ anh em chị em đồng-chí trong nước hết sức hưởng-ứng và tận thành, cho nên ngày hôm nay đây chúng tôi có thể nói chắc chắn rằng việc Học-bóng đã thành công rực. Chúng ta đương tình số sách tháng Juin, chưa bao giờ bao nhiêu, nhưng tình phỏng chúng ra, thì cũng đã đủ số tiền cho một cái Học-bóng. Nếu trong tháng này kịp mở ra cuộc thi để lựa người đi, thì có lẽ trong tháng sau đã có người thi nhau lành Học-bóng của Phu-nữ Việt-Nam mà xuất dương du học.

Sự thành-công ấy là do tâm lòng nhiệt-thành chung của cả anh em, chị em ta, nên như anh em, chị em ta có gắng lên, thì chắc hẳn cái kết quả còn tốt đẹp gấp mười gấp trăm như thế nữa.

Ký lời bón báo sẽ công-bố khuyến tiền thầu được trong tháng Juin là bao nhiêu và luôn dịp công-bố cái thể-lệ chọn người đi, mong rằng có thể mở được cuộc thi ngày trong tháng Juillet.

Cái tệ của chị em không tròn phận vợ

Em thấy có lầm có lầm chí, hè chổng đi làm ra khỏi cửa thi ở nhà rủ nhau bài-bac, bài bài-bac rồi tối nỗi chuyện cùng nhau, đòi chiếc neo nầy, làm chiếc đóng kia, cần chiếc hổ nọ, ăn bận kiệu nầy, kiệu khác. Còn con thi trối kệ, hè đòi bánh chi cứ kêu mà mua cho nó ăn bánh ấy, không biết cách vệ-sanh săn sóc cho con, vầy tất nhiên nó phải đau. Thêm-chi cho đến miếng ăn của chồng họ cũng không lo tới, miếng là chồng về có cơm đó thi ổi!

Chồng ăn được thì chẳng nói làm chi, còn ăn không ngon bữa, có hỏi vợ tại sao, thì vợ đã chẳng tiếng chi êm-ngợt cũng chồng, lại còn đòi-co tiếng mội tiếng hãi. Ôi chị em ôi! Chẳng chỉ buồn bãng đi làm về bước vò nhà thấy con đau vú quau, dầu ăn mâm cao cõi dày, cũng chẳng biết ngọt. Chờ đi làm việc về thấy con lòi thè nói chuyện, vợ điệu-ngợt vui-cười, dầu ăn miếng muối cũng vui lòng mà ăn. Vậy có phải cái trách-niệm của chị em cần nhứt là lo cho chồng, săn sóc cho con, cần kiệm việc gia-dinh, xuất phát cho lối tớ có chừng, không nên rõ rõ và làm chuyện xa-xít như trên kia. Rồi cái đồng tiền đó, chị em có thể mua được một năm Phu-nữ mà coi, vừa làm nghĩa lại có ích cho mình; trong con rảnh rang lấy đó mà coi cho biết được chuyện hay việc là mà giáo-dục cho con. Trong gia-dinh, hè vui hay buồn cũng tự ở chị em. Chị em ôi! Chị em lo cho gia-dinh tức là lo cho xã-hội đó chị em; chị em phải biết rằng chồng miuh đi làm nô-lê cho người, đừng nằng dầm mưa, mỗi ngày bốn bận, có khi bị quở bị rầy mọi đều cục khđ, thì chị em cũng rằng ở sao cho xứng đáng với chồng dặng khđ hổ thầm cho cái tiếng là người nội-trợ.

Madame Phạm-văn-Kiên

Đè sanh tú

Trong kỳ báo số 7, Phu-nữ Tân-văn có đăng tin và in hình một người dân-bà nước Pháp, đè sanh ba, hai trai một gái, và dâ cho la một sự ít có rồi. Nay lại có người đè sanh tú nữa.

Mới rồi, ở bên nước Ý (Italie), có một người dân-bà nhà quê tên là Marie Spano, đè một lượt bốn đứa con, một con trai và ba con gái, mà đứa nào cũng khỏe mạnh hết. Bà này năm nay 39 tuổi, và đã có 11 đứa con rồi.

Rượu La-ve LARUE dã ngon
mà lại thiệt mát.

Thi-si TAGORE ghé vièng tòa báo Phụ Nữ Tân Văn

Sớm mai ngày chúa
nhật 23 Juin vừa rồi ông
Rabindranath Tagore có
ghé vièng bồn-báo và bồn-
Thương-cuộc.

Nhìn điệp này, tôi mới
được chiếm yết cái hình-
dung của nhà đại-thi-hào;
thì ra những bức ảnh đã
đang trong các báo xưa
rày còn kẽm xa cái nết
tươi ở gương mặt, cái
tinh-thần ở đôi con mắt,
đường như có hào-quang
sáng rực, của cái người
cô « tiên-phong đạo-cốt »
ây.

Trước tôi vẫn thường
ông Ấn-dô này da đen
như ông Gandhi, và phản
nhiều người xir ây; bây
giờ mới biết là xinh lảm.
Ông cao lớn người, tuổi
gần 70 mà quần-thuốc lảm;
nurse da trắng mịn và
nhẵn, mũi cao, trán rộng,
rõ là trán của một nhà tu-
tướng, bàn tay giồng như
bàn tay của các bà khuê-
cuv; ngón tròn mà trắng.
Ông thuộc về một dòng

vọng-tộc, sanh trưởng ở chốn phong-lưu; hàng ngày
chỉ có một việc ngâm thơ, vịnh phú, bởi thế mới có mây
cái đặc-sắc ây. Viết tới đây, tôi còn nhớ lời ông Gandhi,
trong một cuộc bút-chiến với ông, — bút-chiến mà đâm-
thầm lảm, — có tật-hó ràng: « Ông Tagore, ông cũng
phải dù dệt rồi như chúng tôi ! »

Dết vải, chắc là nhà thi-si không được sành; chứ
dết nén những cuộn vải thì khéo lảm, khéo cho đèn
đổi, ông đã là người A-dòng lân thứ nhứt được phân
thưởng Nobel.

Mới xem qua cái lối anh-mặc, thì ông Tagore mường
tượng một bức lão thành đạo-mạo Annam. Trên đời



Photo Khanh Ký

Cliché Ng.-Chi-Hoa

Chør-dung nầy chụp lúc ngài tới Saigon và có tên ngài ký trong hình

Chúng tôi có trinh quyền danh-sách các nhà độc-
giả báo P. N. T. V. thời vị khách qui ây có ký
tên vào trang đầu, để cho chúng tôi được cái ký-
niệm qui hóa của một bậc đại-tu-tướng ở A-dòng ta.

Chiều lại, ông còn sai người tới mua hai cái khăn
đông. Hồi thăm mới biết là ông có đặt may một cái áo
đầu Annam, thợ làm suốt một ngày dài xong. Thị ra
nhà thi-hào Ấn-dô ưng ý cái lối quắc-phục của mình,
cho nên sàm một bộ y phục Annam để mặc và làm kỷ
niệm.

Mme NGUYỄN-ĐỨC-NHUẬN

một cái mũ nhung đen; dưới mặc cái áo trắng dài
và rộng; kiên kẹp mũ, râu trắng dài; ánh của
ông chụp ngổi chung với
các nhà thân-hào Annam
thật là hợp-cách lắm !

Tiếng ông nói như tiếng
dòn; tiếc vì tôi không thể
hầu chuyện được, vì ông
không biết tiếng ta và tiếng
Pháp; còn chúng tôi không
biết tiếng Bengali và tiếng
Anh. Tiếc lèm !

Chúng tôi có trinh cho
ông xem bài tiểu-sử của
ông mà chúng tôi đã sắp cho
ra trong kỳ số 9, ông cho cái
tiêu-tương in trong bài đó
không được giống lèm.

Rồi ông xem tới việc
buôn bán của chúng tôi,
có hồi thăm hàng hóa Bắc-
kỳ, chúng tôi trình cho
ông xem, ông có mua một
cái đồng hồ bằng bạc. Chúng
tôi có hiên cho ông một
cái lanh của hàng dệt Lê-
Phát-Vĩnh & Cát-kho để
làn ký-niệm.

Một vài tu-tu-òng của ông Tagore

Quand la liberté n'est pas une conviction intime et intérieure, renforçant notre activité et amplifiant nos créations, quand ce n'est qu'une simple question de créations, quand ce n'est qu'une simple question de circonstances extérieures, elle est semblable à ce que serait un vaste espace libre pour un individu dont les yeux sont bandés.

La civilisation de l'Occident porte en elle l'esprit de la machine qui doit marcher; et à cet aveugle mouvement les vies humaines sont offertes comme combustibles, pour entretenir la vapeur. Elle représente l'aspect actif de l'inertie qu'à l'apparence de la liberté, mais n'a pas sa vérité, et ainsi donne naissance à l'esclavage, à la fois dans ses limites intérieures et au dehors. La civilisation actuelle de l'Inde ressemble à un moule compresseur; elle comprime l'être vivant dans un cadre de règlements rigides et, par sa répression de la liberté individuelle, elle ne fait que rendre les hommes une proie plus facile à la soumission de tous genres et tous degrés.

Dans ces deux traditions, la vie est sacrifiée à quelque chose qui n'est pas la vie; c'est un sacrifice qui n'est offert à aucun Dieu et est, par conséquent, accompli absolument en vain. L'Occident produit de façon continue un pouvoir mécanique qui excède son contrôle spirituel, et l'Inde a produit un système de contrôle mécanique qui excède sa vitalité.

(Trích trong sách La Religion du poète)

I. — Crois à l'amour, même s'il est une source de douleur.
Ne ferme pas ton cœur.

Non, mon ami vos paroles sont obscures, je ne puis les comprendre.

II. — Le cœur n'est fait que pour se donner avec une larme, un chanson, mon aimée.

Non, mon ami, vos paroles sont obscures, je ne puis les comprendre.

III. — La joie est frèle comme une goutte de rosée, en souriant elle meurt. Mais le chagrin est fort et tenace. Laisse un dououreux amour s'éveiller dans les yeux.

Non, mon ami, vos paroles sont obscures, je ne puis les comprendre.

IV. — Le lotus préfère s'épanouir au soleil et mourir, plutôt que de vivre eu bouton un éternel hiver.

Non, mon ami, vos paroles sont obscures, je ne puis les comprendre.

V. — Mou cœur, oiseau du désert, a trouvé son ciel dans tes yeux.

Ils sont le berceau du matin, ils sont le royaume des étoiles.

Leur abîme engloutit mes chants.

Dans ce ciel immense et solitaire, laisse-moi planer.
Laisse-moi fendre ses nuages et déployer mes ailes dans son soleil.

Khi nào cái tự do không phải là một cái tin-ngưỡng
thâm thiết và ở bên trong, làm cho sức hoạt động của ta
thêm mạnh và các sự sáng-tạo của ta thêm rộng, khi nào
cái tự-do chì là một việc sáng-tạo ra mà thôi, là một cái
cờ do cảnh-ngộ bên ngoài mà thành, thì nó giống như
một cái khoang-rộng để thông thả cho một người kia mắt
bị hưng-chặt lại. (Trích dịch trong bài thơ của ông Tagore ở *Nuru-*
uruc gửi về cho các ban đồng-hang tra dề Tinh-thần của sự Tự-do).

Cái văn-minh của Tây-phương tự nó mang cái tinh-
thần của máy móc là cái tinh-thần phải di: cái máy vận-
động mù-quảng ấy, lại phai hy-sanh mang người dè làm
cùi chum cho nó nóng hoi mắt. Cái văn-minh ấy dai-biển
cho cái phương-diện hoạt động của sự bất động, nó có
cái bẽ ngoài của sự tự-do, mà không có cái thát của sự
tự-do, và thế rồi sanh ra sự nô-lè, vừa nô-lè ở giới hạn
bên trong, vừa nô-lè ở bên ngoài nữa. Cái văn-minh hiện
thời của Ấn-dô giống như cái khuôn ép: nó ép người
trong một cái khò những qui-lắc chặt-chia, và vi áp-bức cái
tự do cá-nhan, mà cái văn-minh ấy làm cho người thành ra
cái mồi, bắt Phelps-tung thế nào, cách nào cũng dè được.

Trong hai cái tục di-truyền ấy, thì ra sự sống bị liều-bỏ,
để đạt mò cái gì không phải là sự sống: cái sự hy-sanh
đó không phải là hiền cho một ông Thần nào cả, vay
thì là một cuộc hy-sanh vô ích. Tây-phương vẫn tiếp tục
má sán ra một cái năng-lực co-khi, năng-lực ấy quá sự
kiềm-sát của tinh-thần mình, còn Ấn-dô thì lại sán ra một
bộ kiềm-sát co-khi nó quá cái sự sanh-hoat của mình.

I. — Minh hãy tin ở chữ ái, đầu dò là cái nguồn sanh ra
sự khỗ cũng mặc lòng.

Minh chờ khép cửa lòng mình lại.

Không, mình ơi, lời của mình tối-tăm, thiếp không được
hiểu.

II. — Lòng sanh ra là dè tự cho, cặp với một giọt nước
mắt và một câu hát mà cho, mình ơi.

Không, mình ơi, lời của mình tối-tăm thiếp không được
hiểu.

III. — Cái vui vẫn bờ như một giọt mưa xuân, từ mình
mà mỉn cười lấy mình. Nhưng cái buồn thì chắc vú bèn.
Minh hãy dè gọi một cái ái-tình đau đớn ở trong cặp mắt.

Không, mình ơi, lời mình tối-tăm, thiếp không được
hiểu.

IV. — Bóng sen tra nở ngoài sảng có ánh mặt trời và chẽ
ở đây, còn hồn sống làm cái hoa búp mài mài trong cái tiết
đông-thiên mài-mài.

Không, mình ơi, lời của mình tối-tăm, thiếp không được
hiểu.

V. — Lòng của tôi, là chim trong sa-mạc đã tìm được
« trời » ở trong cặp mắt của mình.

Cặp mắt ấy là nơi bọc buổi sáng, cặp mắt ấy là cái quę-
hương của các tinh tú.

Thầm thầm như vực sâu, chôn mắt tiếng hát qua tôi.

Trong trời vô-cùng và cô-dốc ấy, minh hãy cho tôi bay
thông dong. Minh hãy dè cho tôi rạch các vùng mây trong
ấy và đương thẳng cánh trong cái vùng thái-dương của nó.

VIỆT-NAM PHỤ-NỮ LIỆT-TRUYỆN

của CHƯƠNG-DÂN

1.—Bà Hiếu-chiêu hoàng hậu

Bà, họ Đoàn, con gái thứ ba ông Đoàn-công Nhạn, sau phong là Tạ-ch-qua-nh-ông, người huyện Diên-phước, tỉnh Quảng-nam.

Bà vốn con nhà làm ăn, song có tư-lành thông-minh, khác với hạng gái thường. Tuổi vừa tuần-cập-kè, bà vẫn theo ở cùng cha mẹ, chuyên việc làm cỏ hái dâu.

Đời bấy giờ chùa Nguyễn trị-vi miền nam Trung-ky. Ngày kia, chùa là đền Hi-tôn già ngự dắt Quảng-nam, có con ngài là đức Thần-tôn đi theo.

Nhơn đêm có trăng, đức Thần-tôn ngồi chiếc thuyền con dạo chơi trong sông Bến-dền, (nay đổi là làng Phi-phù, cũng còn gọi theo tiếng nôm là Bến-dền.) Thinh-linh-tingue tiếng người con gái hát trong đám dâu, hát rằng:

« Tay nghe chùa ngự thuyền rồng, thiếp thương phản thiếp mà hóng nắng mưa ! »

Ấy là tiếng bà Đoàn-thị hát đó, vì bà nhơn đêm trăng đi hái dâu, thi tết cảnh mà hát như vậy.

Đức Thần-tôn nghe được, lấy làm lạ và cảm-động lắm, khiếu người dò hỏi, mới biết là nàng con gái nhà họ Đoàn. Ngài bèn cậy người đến nói, và nạp vào tiềm-de, bà rất được yêu-chuông.

Sau rồi đức Thần-tôn lên nối ngôi chùa, bà Đoàn-thị được làm chánh-cung. Bà sinh được một người con trai, về sau kế-nghiệp, tức là đức Thái-tôn.

Năm Tân-sửu, năm thứ tư hiệu Vĩnh-thọ nhà Lê, tức là năm 1661, bà thất-lộc, về siu được tảo làm Hiếu-chiêu hoàng-hậu.

2.—Bà Từ tuyển thái-phi

Bà, tên là Trương Ngọc-Chữ, người làng Như-quỳnh, tỉnh Bắc-ninh, con gái lớn của ông Trương-Đệ, sau phong là Đô-chí-huy-sử.

Bà, con nhà hàn-vi, diện-mạo tầm-thường, song nói có dạng thanh như chuông.

Hồi còn con gái, ngày kia, bà cất cỏ ở bên đường cái quan. Bấy giờ chùa Trịnh là Tấn-quang-vương (tức Trịnh-Bình) di chơi, xe-cô rầm-rộ, di ngang làng Như-quỳnh. Nhơn-dân nghe chùa di ngự, thấy đều sợ hãi trốn-tránh. Một mình bà ngồi yên cát cỏ, như là không nghe thấy gì hết. Khi đạo ngự chùa đã đến sát một bên, bà cũng cất cỏ như thường, cất dạng hát rằng:

« Tay cầm bún-nguyệt xênh-xang, một trạm thirc có lai hàng tay ta. »

Rồi lại hát rằng:

« Mắc ai che tàn che tàn, ta dày mạc sác nghinh- ngang cát bờ ! »

Nước suối CHATELINE nhẹ nhàng và tĩnh khẽ

Dòng hát nghe hay lắm. Chúa Trịnh lấy làm lạ, dạy quan thị-giá dời bà đến mà hỏi rằng :

— Đạo-ngự ta di, nơi nào nhân-dân nghe thấy cũng trốn-lánh hết cả ; mi là con gái nhà ai mà lại dám hát om-sòm ở trước xa-giá ta ?

— Tôi là con gái nhà dân, bà thừa, ở làng Như-quỳnh, vắng lời cha mẹ tôi sai cát cỏ ở đây. Chúa di ngự thì cứ việc di ; còn tôi cát cỏ thì cứ việc cát, sao chùa lại hỏi tôi làm chi ?

Chúa Trịnh nghe, càng lấy làm lạ và sah lòng ái-luyện, bèn khiến ngừng dạo ngự lại, dời cha mẹ bà đến, xin lấy lè cưới bà.

Sau bà vào cung, được chùa yêu lâm. Bà dè ra Hí-lò-nhân-vương (tức là Trịnh-Cang). Bấy giờ cùi anh em nhà bà và họ hàng đều đượ: phủ-qui vinh-hiển không ai bằng. Nhà-cửa của cha mẹ bà ở làng Như-quỳnh đều sửa-sang lại cả, trở nên dinh-tòa rất đẹp. Lại cát một nóc nhà-thờ, đặt tên là Chi-nguyễn-cung. Lại còn lập nhiều chùa-chiền nữa, đều là nguy-nga rực-rỡ. Ngày nay vẫn còn dấu cũ ở làng ấy.

3.—Bà nghè sáu tiền

Nguyễn-bà-Dương, ở về cuối đời nhà Lê, người làng Nguyễn-xá, mà vợ là người làng Hoàng-mai, thuở trước vốn là cô hàng bán rượu ở kinh đô Thăng-long.

Bà-Dương thuở nhỏ có tiếng hay chữ, nhà nghèo, không đủ ăn đủ mặc, theo thuyền ở chốn kinh-dò, làm đầu bếp cho thầy mà học nghè văn. Song hành lại hào-mại, tra rượu, hay ra quán ăn chả cho đánh ché, không tiền trả, mặc nợ đầy đưa hoài.

Khoa Bình-tuất dời Cảnh-hưng, Bà-Dương vô trường thi, vẫn làm hay lâm, song thiếu một đoạn văn kim, anh em đều bảo không chắc đậu đượ: song Bà-Dương tự-phụ, nói thế nào minh cũng đậu. Lại chéa.

Cùng đến cái quán thịt chó mà chàng và thường uống đó, chủ quán bèn hỏi nợ cũ. Bà-Dương nói rằng : Dợi ngày mai treo bảng ở Quảng-văn-dinh, ta sẽ trả cho.

Chủ quán mắng rằng : Treo bảng hay không treo bảng mà kệ thầy ; tôi đây chỉ biết dời nợ chả chó !

Nói thế rồi chui quán lột áo Bà-Dương. Chàng và phái ở trán, cái quần cũng rách ; tã tối. Ai nấy thấy tội nghiệp, đều nói giùm, song chủ quán không nghe.

Có cô hàng rượu, ngồi gần đó, thấy vậy thương tinh, hỏi thầy mặc bao nhiêu ?

— Sáu tiền. Bà-Dương trả lời như vậy.

— Này sáu tiền dày, trả cho họ, sau thầy có thi trả lại cho tôi, không thi thôi. Cô hàng rượu ấy tiền trong thùng ra, đưa cho Bà-Dương và nói như vậy.

2. Những dám tiệc lớn thì đều dùng rượu
sâm-banh « MARQUIS DE BERGEY »

Bà-Dương cầm tiền trả cho chủ quán và lấy áo lại, vừa mặc áo vào mình vừa hỏi : Cô ở đâu ?

— Tôi & trạm Hoàng-mai, con gái của ông Mồ.

Bà-Dương nhớ lấy mấy lời và nói cẩm ơn, rồi ai di đường này.

Ngày mai treo bảng, Bà-Dương quả đậu Tấn-sĩ thứ sáu. Khắp kinh-dò dồn ầm rỗng ông Tấn-sĩ thứ sáu hôm nay tức là người bị lột áo ở trước hàng thịt chó hôm qua. Ai nấy đều bã dã cho Bà-Dương.

Bà-Dương dâng khoa rồi, đi vòng đến trạm Hoàng-mai, hỏi thăm nhà cô hàng rượu và xin cưới làm vợ.

Người dời bấy giờ có câu rằng :

Thiếu kim-van, đậu Tấn-sĩ ; mất sáu tiền, được bà nghè.

Ông Nobel là ai? Phản thưởng Nobel là gì?

Ông Rabindranath Tagore là một người Á-dòng đầu tiên được cái phần thưởng Nobel.

Nghe nói một nhà viết tiểu-thuyết Pháp-văn ở Nam-ký ta cũng có cái mơ mộng về cái phần thưởng ấy !

Vậy thì phần thưởng Nobel là gì ? Và trước hết ông Nobel là ai, mà sáng-lập ra cái phần thưởng do ? Xin nói sơ tiền sử của ông sau này để bạn đọc-giá Phụ-Nữ Tân-Vân được hiểu cái danh-từ dã thông dụng ấy.

Ông Alfred Nobel là người sáng-sản xuất nhà-học và làm nhà kỹ-nghệ. Ông sinh ở kinh-dò Stockholm ngày 21 Octobre 1833, mất ở Syd-Runo ngày 10 December 1896. Năm 1837 ông có theo cha sang ở Saint-Petersbourg (Nga), năm 1859 trở về Stockholm chuyên khảo về hóa-hoc, rồi từ năm 1862, đem nitroglycérine vào nghề lâm-hội nò. Năm 1861, cái nhà thí-nghiệm của ông bị cháy, cùng một lúc ấy, ở Đức và ở Mỹ các xưởng chế-tạo hột nò cũng bị một cái nạm ấy, các chánh-phủ dã có ý muốn cấm, không cho dùng cái chât thuốc hiêm nghèo ấy. Ông Nobel bèn nghĩ ra được một cách hay, là dùng thit silice mà trộn với thuốc nò cho bột kích-liếc. Năm đó là năm 1867. Thế là ông phát minh ra thuốc nò dynamite, (cốt-min) từ đấy về sau thay thế cho các chất nò khác, để dùng làm trong các mỏ, hay là trong việc chiến-tranh. Không bao lâu, ông đã mò ra ở Âu-châu và ở Mỹ-châu hơn hai chục cái xưởng làm thuốc nò. Các chánh-phủ, như chánh-phủ Pháp và Ý, trọng dụng ông lắm. Lần lần ông chế nhiều thứ nò, nhiều thuốc diêm-lòp ra thêm nhiều xưởng dò-sò ở các xí-lòn-bén Âu-châu. Ông cũng có phát-minh được nhiều dòn cò iết khác, như là cái thế làm để cho các thứ súng khởi-món, chế ra cao-su giả, cách dùng một thứ thuốc súng mà chụp hình-thể trong nhảy-mắt. Ông là người hào-hiệp lắm, bọn ông Andrée ngày xưa dì thám-biêm ở Bắc-cực nhờ ông giúp cho phân-nữ tôn-phi. Ông lại làm tờ-di chúc, để gìn hết sự-sản trên 50 triệu quan để lập ra năm cái phần thưởng hàng năm rất lớn, mỗi phần 300,000 quan, chia như vầy : phần thứ nhất, thứ nhì và thứ ba, để cho ba người, và luận về dân-tộc nào, mà trong dảng vật lý-hoc, trong dảng hóa-hoc, trong dảng sanh-lý-hoc hay là y-hoc, làm được một sự phát-minh, sáng-tạo hay là cải-cách trọng đại nhứt ; phần thưởng thứ

tứ để cho người nào, ở trong dảng văn-hoc mà trao-các được một quyền sách-lý-tưởng cao-hơn hết ; phần thưởng thứ năm để cho người nào đã làm được việc toan-hết, để gây cái tình-thân-ai trong các dân-tộc, để bài-hay là giảm các dạo binh-thường, để gây dựng hay là duy-trì các cuộc hội-nghị hoa-binhh. Bốn phần thưởng trên để cho các hội-bac-si nước Suécia phát ; con phần thứ năm thì để cho Quốc-hội xú Norveze ban-tử.

Chuyên-ông Nobel và phần thưởng g Nobel lược kè là như thế. Ở các nước văn-minh, nhà-phu-hảo kích-lé cho van-hoc, và khoa-hoc không phải là ít. Có người giàn-to ở Hué-ký để chúc ngón-lại, chia-sự-sản cho các hội-lam-phuc, và dè tiền ra cát-trường-hoc ; khuyễn miễn-nhà-van-si-nghéo. Ở nước ta không phải là thiếu người có hăng-tâm ; song cai-tri-thuc, cai-quan-niệm khác người Âu-Mỹ, cho nên kết-quả cũng khác. Bảo-giờ ta phải cõi suy-sao cho người phu-hảo ta đứng phi-tiến cát-chua-nuôi-sải, và đứng vui-bại mui-cái-hu-danh, dã-tốn-hao-ma-lai-lâm những chuyện vô-hiệu-nữa. Hàng-tâm-sản-có, ho-xu-huong về-xã-hội. Cát-nhà-trường cho-trè-con-nghéo-hoc ; lập-nhà-thuong-nuôi-tré-con-hàn-vi ; lập phần-thưởng khoa-hoc và van-hoc. Ấy là các điều cần-ich cho xã-hội ta hiện-thời. Được cái danh-ý mới đang gọi là danh-hưu Thiện-cò.

Các ông đại-phu-gia : Trần-trinh-Trạch, Huynh-dinh-Kiêm, Quách-van-Dầu, Lâm-quang-Tuong, Lâm-quang-Thanh, Ngô-trung-Tín, Lê-phát-An, Trương-tán-Vi, Barth-Buôc và Ba Trần-thị-Ho.v.v. ngl-i sao ?

Dân-tộc Việt-nam biết có hán-bại hì mòi-nam được nghe tên phần-thưởng van-chuong Lê-phát-An, Đại-Hoc-Dương, Quách-van-Dầu... vân... hay là giờ-thời may bay, ngay qua-tháng-lại, mà nhà-giàu Annam cũng là nhà-giàu Annam.

Sưa-tri, Điểm-trang, San-sóc

GIÀ-TỊNH-NHÉ

Các thứ thuốc dòn-phản, crèmes, nước-thơm, chí-cho, những cách giữ-gìn.

Qui-vi-hay-dền-nhà.

“KÉVA”

Là Viện Mỹ-nhon ở Paris
Chi-ngành ở Saigon
40, Chasseloup Laubat.

Giấy-thép-nói 755



Ai viết thơ hòi bốn-viện sè gửi cho quyền-sách-nhỏ nói-về sự-dẹp.

..... *Theo tục-ngữ phong-dao*

XÉT VỀ SỰ SANH-HOẠT CỦA PHU-NỮ NUỐC TA

III— Công khó của người dàn bà đối với gia đình (Tiếp theo của P. N. T. V. số 9)

Khúc trên đó là nói chung về cái cảnh cam-go của người dàn-bà, bè ai đã có chồng có con thì phải đương lấy cái nghĩa-vụ nặng-nề trong gia đình như vậy. Lại còn có những người tạp phải cái cảnh ngộ riêng, mà họ dàn-dương việc nhà lấy một tay, tiếng Bác gọi là « dàn-bà dám », những hang dàn-bà ấy ở xã-hội ta không phải ít. Lấy tiếng hồn hồn, là hạng dàn-bà nuôi chồng học và giữ nhà cho chồng đi lính.

Bây giờ cái thứ vợ nuôi chồng đi học tự-hồ như không có nứa, song thuở xưa thường có, mà nhiều nhất là ở vùng Bắc-ky. Vậy nên người ta đã truyền tụng những câu phong-dao này :

Em thời canh cùi trong nhà, nuôi anh đi học, dâng khoa bằng vàng. Trước là vinh hiển tông-dường, bô công đèn sách, lưu phượng đời đời.

Trái cau nhỏ nhỏ, cái vỏ ván ván, nay anh học gần, mai anh học xa. Tiên gao thi của mẹ cha, cái ngiffsien cái bút tháp là của em.

Dời bên bắc mẹ cung già, lấy anh hay chửi dè mà cậy trông. Mua lè cho chí mùa đông, mua nào thì áy cho chồng ra đi. Hết gạo thiếp lại gánh đi, hỏi thăm chàng học ở thi nơi nao? Hỏi thăm đến ngó thì vào, tay dat gánh xuống, miệng chào : Thưa anh.

Những người lo nghề canh cùi, sám tiền sám gạo gánh đi cho chồng, cái công tuy đáng khen mà cái cảnh không thảm mĩ. Đến hang bán rau dè giúp chồng lo đèn sách thi thát dang kinh-phuc và dang xót thương là đường nào!

Em ta con gái Phùng-thiên, bán rau mua bút mua nghiên cho chồng. Nửa mai chồng chiếm bảng rồng, bô công tẩm-tuôi van tròng cho rau!

Xưa kia di lính không phải như di lính tập bảy giờ. Linh đời xưa là lính đánh giặc, di lính là di chết, nên người nào gặp phải chồng di lính, là gặp phải cái cảnh sanh-ly, mà từ biệt cũng chưa biết chừng. Bởi vậy, ít nứa phải có những lời than-thở để tỏ nỗi sự-hải và nhớ thương :

Con chuột mác bầy bồi gốc tre; già dèo ra đèn xóc (1) chồng di lính, vợ ở nhà khóc fit-fit : Trời ôi sah giac lam chi, chia chồng tôi phải ra di chiến-trường!

Chàng ôi đi tráng kéo trưa, cửa nhà cây me, nắng mưa nhớ trời. Em đi cầu khâu l'hat Trời, biết thán cùng trời, biết thờ cùng ai!

Sự than-thở đó là cái tình thương của dàn-bà, mà đầu cho dàn-ông cũng vậy, không nên trách. Song le còn có hạng vợ lính khuyên-giục cho chồng đi, nghĩa tay hưng lấy cã trách-nhiệm trong gia đình, từ việc thờ tò tiên, nuôi con cái, cho đến việc sào đất tíc nương, quan tiền thung gạo, thì mới là đáng qui. Không những thế, còn có hạng

(1) Câu phong-dao này thấy trong sách « Thành-hoa quan-phong » của Vương-duy-Trinh. May lori mà đầu không hiểu nghĩa ra sao.

khuyên chồng làm cho tròn bòn-phận linh, hay là dối đi lính thế cho chồng, thi lại càng đáng qui là chừng nào! Đọc những câu này rồi tưởng đến cái tình-thần thương-vỏ của giống Việt-nam ta ngày xưa đã ngã u-ngãm vào đến óc dàn-bà :

Khiêm ai khéo tiễn ngủ cùi, khéo xông bàn an, khéo thử tò tiên. Tò tiên dè lại em thử, anh ra ngoài Ái, cầm cờ theo vua.

Chàng ôi tráng sám bay trưa? Dè em gánh gạo tiều đưa hanh-trinh.— Thượng nàng dã đèn tháng sanh, ái ở một mảnh, nương cày vào ái? Rồi ra sanh gai sanh trai, sرم khuya múa náng lấy ái bạn cùng? — Sanh gai thi em gá chồng, sanh trai lấy vợ, mặc lòng thiếp lo.

Anh ôi phải linh thi di, cửa nhà đơn chép, dã tái có tôi. Tháng chạp là tiết trống khoai, tháng giêng trống đậu, tháng hai trống cá, tháng ba cày bờ ruộng ra, tháng tư gieo ma, thuận hòa mọi nài, tháng năm gặt hái vita rồi, trời dã mưa xuống, nước trời đầy đồng. Anh ôi giữ lấy việc công, dè em cày cấy mặc lòng em dày.

Khuyên anh dì linh cho ngoan, cho dàn được cagy, cho quan được nhở. Bao giờ nên đợi nên chờ, thì em sẽ quyết đợi chờ cùng anh.

Linh vua lính chúa linh làng, nhà vua bát linh cho chàng phái ra. Giá vua bát linh dàn-bà, dè em dì dò anh và bốn năm. Bởi vua bát linh dàn-ông, tiên lung gạo bì, sám trong nhà này.

Ngoài hai hạng vợ học-trò và vợ lính, lại còn những người dàn-bà xứng chồng, ở nhà một ninch lo làm ăn, thay thế mọi việc cho chồng, sự dỗ là thương. Tuy cái tình chán ghét, cách biệt nhau dẫu khờ nhớ thương :

Anh dì dường áy ra xa, dè em ôm bồng trang ta ném canh. Nước non một gánh chung tinh, nhè ai, ai có nhò mìnhi bay chàng?

Nhưng mà cái tình riêng ấy rồi cũng gác bỏ, lấy việc gia đình làm trọng :

Anh dì em ở lại nhà, hai vai gánh vác mẹ già con thơ. Lầm than bao quản muối đưa anh dì anh liệu chén đuc với đời.

Người dàn-bà ở nhà chịu cực trăm bẽ, song tự-mình coi là bòn-phận phải làm, không điều phiền-trách, chỉ Jo một nỗi cái anh dàn-ông di xa dò rồi có nhớ đến vợ đến nhà chàng, hay lại dã ti-tòn cùng ai rồi! Đến cái tam-sự này mới thiệt là đau đớn mà đáng thương xót cho họ :

Trời mưa lác đác ruồng đậu, cái non đói đậu, cái thùng cáp bay; bước chân xuống lái đậu nẩy, nuôi tôm cho lớn, mong ngày ướm tơ. Thượng em chứt phản ngày thi, lầm-thian dã trại, nắng mưa đã tưng. Xa xuôi ai có tổ chưng? Gian-nan tần khò, ta đừng quên nha!

Nhàn lèn là kể qua những cái công khó-lao của

người dàn-bà đối với gia đình. Còn những cách chiu chồng của họ, ta cũng chờ nên bỏ qua mà không nhắc đến:

Chồng giận thi vợ làm lẩn lẩn, miệng cười hòn sỏi hỏi: anh giận gì? Thưa anh: anh giận em chí? Muốn lấy vợ bé, em thì lấy cho.

Lấy vợ bé, là cái sở-thích của anh dàn-ông, người dàn-bà khôn-lanh, hay đem cái đó mà vuốt giận đức ông chồng. Nhưng đức ông chồng oai nghiêm mà lại hung bạo nứa, không làm lành cũng không được :

Chồng giận thi vợ bớt lời; chồng giận vợ giận thi dùi nô quàng.

Còn nói chi đến sự sám ăn sám uống cho chồng, cái đó là thường làm :

Dốt thán nương cá cho vàng, đem tiền mua rượu cho chàng uống chòi. Phòng khi có khialei dến chòi, em au rượu uống chòi vui lòng chàng.

Dàn-ông rượu chè diêm-dĩ cho mấy, dàn-bà họ cũng không lấy làm lo-sợ cho bằng ghiền á-phiện. Thế mà đến lúc chiu chồng quà thì cũng không sợ nứa, miễn được lòng chồng mà thôi. Đã có người trước rằng :

Bao giờ chòi được thán-thoi, tay tiêm thuốc cống, miệng mồi lang-quân!

Chiu mà đến như vậy thiệt là chiu hết nước.

Đó, cái công-lao của dàn-bà ta trong gia đình và cái ơn-huệ họ ban cho chúng ta là vậy đó. Đề rồi coi xã-hội đổi-dải họ cách nào, họ được những quyền-lợi gì, và chồng con ở với họ ra làm sao ?

(Còn nữa) Phan-Khôi



VĂN-ÚYỄN

Nhớ nhà

Dặm ngàn cách trở khó tin thông.
Bát ngát mây che núi chập chồng.
Tựa cửa mẹ già khuya sớm đợi,
Bên trời con trê tháng ngày trống.
Nhớ ai, ai biết sầu tung ruột?
Trưởng bạn, bạn ôi! khò rồi lòng.
Tâm-sự mợ, bầu khôn giãi tỏ.
Lệ hồng đài giòi non sông.

Gởi với non sông giòi lệ hồng.
Hiểu tình biêt trả lúe nào xong.
Mây ngùi ngút toả ngôi sao ánh,
Gió phết phơ bay bóng nguyệt lồng.
Non mây từng cao, gan mây mảnh,
Sóng bao nhiêu khúc, lệ bao giờ.

Trong ve cõ-quân sương che khuất,
Lũ thê đêm khuya luồng lạnh lung.

NGUYỄN-TUẤT KIM-ĐAO, (Quốc-Hoa)
di cảo

Nhũ bạn

Trung, Nam, Bắc, chị cùng em,
Mau mau trở dậy mà xem cuộc đời!
Bao người đã đứng dậy rồi,
Còn ta há cứ rổn ngổn mãi sao?
Ôi tai thiên hạ òn ào,
Bưng tai giả điếc ta nào có nén.
Vừng hông chối lợi túng trê,
Sân tay vía ao mà chen với đời..

MINH PHƯƠNG

Mưa mới tạnh

Ngàn cây gió thổi lá rơi châu,
Mưa tạnh, non xanh biếc một màu!
Dặm thẳm lồng bay chim rìa cánh,
Hang sâu nước giọt cop nhai râu.
Xé mây thấy rõ Trời ra mặt,
Vạch đất khen cho Đá ngọc dầu.
Một bước một nhìn phong cảnh ấy;
Ai người cẩm-khai lại không đau!

Trời mưa...

Ngồi buồn trong thấy gió pha mưa,
Tinh cảnh ngày nay khác hẳn xưa!
Cây chanh bể đâu đưa bóng tối.
Người thương non nước khóc trời trưa.
Trong vòi muôn dặm cẩm gan cop,
Mong lước ngàn mây nhẹ vò lửa.
Mây Tao vẫn xây cơn bể bài.
Bốn phương bồ-thi một lòng ưa.

Vịnh non nước

Nước nước non non cảnh với tinh,
Nước non non nước thiệt là xinh!
Non lồng bóng nước khoe màu biếc;
Nước bùa gành non tiếp lá xanh.
Nước đợi chờ ai nhăn nhó mắt?
Non trong tường bạn ngàn ngơ bình.
Nước yêu non, hồi non yêu nước?
Nước nước non non cảnh với tinh.

KHỔ HẠNH

Đinh chánh

Số 9 kỳ rồi bài « Cái Thiền-chức của người làm mẹ »
ở trang thứ 7, ẩn công có sắp làm mới đoạn ở bài khác vđ,
phía cột bên trái từ hàng thứ năm tới hàng thứ 39, lúc mày
tên khuôn đã chạy được vài ba ngàn số rồi mời sửa lại. Vậy
có số trùng mà cò số sai, xin chư đọc giã biết cho.

Câu hỏi của P. N. T. V.

Kiều nên khen hay nên chê?

Bài đáp thứ 12

Nét trong lục nàng dì thanh minh cùng hai em, mới gặp chàng Kim mà đã ngon ngang trâm mỗi bén lòng, phái chàng lương duyên túc dể dì nữa nhưng cũng là trai phép nhà, mà "nên chàng thì cũng tại long mẹ cha, đâu dám theo tuồng bài đầu, sông Bác."

Phản nang là gái, gấp cõi gia bến, mẹ già em dài, khôn nỗi tinh toan, lại cõi nỗi tinh riêng kia nữa, thi hiếu tinh biết nghĩ sao cho tròn; đánh phải bản minh chuộc tội cho cha, sau này giùi kết đến đâu sẽ liệu.

Nàng gặp cái cảnh éo le như vậy, mà giữ « hiếu, trung, tiết, nghĩa, » được vuông tròn.

Nào khi khuyên Từ Hai qui hàng, như câu :

Rang ơn thành-dé dồi dào,

Nao quyết liều minh chuộc tội cho cha, như câu :

Thà rằng hiếu mệt mình con,

Não giữ lời trước hẹn với chàng Kiều, như câu :

Sản dao tay áo toàn báu quyền sinh,

Nao tha kẻ thù là Hoạn-Thur, như câu :

Dù lòng tri quả thi nên

Không phải bụng nàng có nhò nhen gì, vì chàng Hoạn-Thur là tay thủ phạm, mà nàng còn tha, huống hồ mấy người phạm kia, nhưng biết kiểm thể gì mà nói với nàng như là câu : « Chồng chung dã dè ai chiều cho ai » của Hoạn-Thur được, thi chết là cũng đáng.

Dẫu cho mười lăm năm bấy nhiêu lần, chàng qua là cái quái kiếp của nàng Xui, nên phải vay, và chàng nàng lại mang lây chửi tai, sác, thi chửi tài liền với chửi tai, sao cho thập toàn được. Vả chàng bà sứ Tam-hợp đạo-cố có nói với vải Giac-Duyên rằng: « Thưa công đức áy ai bằng » thi trung, hiếu, tiết, nghĩa, và công-lực của nàng hổ dè đòi xưa mày mặt, mà đời này mày gan, thiệt là hiếu có, dâng khen nàng là nấy !

TRIỆU VĂN-THẮNG

Bài đáp thứ 13

Người đọc ta không mấy ai là không biết truyện Kiều, nhưng thật ra thi phần nhiều đọc Kieu, ngâm Kiều là, chỉ để cho vui tai, chứ ít ai chú ý xem cái cũ-chì cùng cách hành động của mỗi người trong truyện là phải trái thế nào. Thiết tưởng đọc truyện mà không có cái não phàm binh (esprit critique) thi thật chưa lấy làm đủ được. Vậy đọc truyện Kiều ta há không xét đến đời Kiều thử coi.

Có Kiều con nhà danh-giá, có rất không-ngoan lại thêm có học, có tài, vay mà đương buổi « trẻ thơ », có dã cõi gan dám trộm-lén cha mẹ thè ức với trai thi thật có dâng-tội lầm ! Rằng : « Trong buổi mồi lè-lùng, nè lòng có lè cầm lồng cho dang », mới là lùng mà có dã thè thót với người ta thi thật là liều lĩnh quá ! Đã thừa dịp hai thân đi vắng, sám dđ cho trai, cùng nhau tỏ chuyện lèn-la, « dù diệu trung khúc ăn cần » rồi vè, mà còn chưa phì, lại còn « xăm xăm bäng lối » vờ vờ khuya mít minh », lại trò chuyện, lại thè-thốt rồi dàn-địch thâu đêm, thi phỏng có ai cho v่าย là

không mắt nết được không ? Gặp con gia-biển, Kiều là con lớn, có có học, có biết, thi phải lo cứu cha là lẽ thường, không có gì đáng khen, vì đâu có một người nào nằm vào địa vị đó, tất cũng không thể diêm-nhiên tạ thi được. Cứu cha mà bản minh thi thật là tẩm thường. Thông minh làm gì ? Tài làm gì ? Khôn-ngoan làm gì ? Nói rằng : « Liêu-dương cách trả sơn khê » không thể nhờ chàng Kim giúp đỡ, thi Bắc-kinh hả chī có một minh ông quan tham ô kia, chờ không vua, không chúa, không chồ kêu oan, không người biết phai hay sao ? Trong bọn nha-dịch một huynh còn có Chung-công nữa là cõi triều Minh, mà nàng với thi cãi kế bản minh là cái cúng-kế ; thật là : « Dâng thư đã hẹn nàng Oanh ».

Dã biết cái cách sanh nhai của Tú-bà và Mã-giám-Sanh là dỗ mạt, nhưng mấy trăm lạng bạc của người ta chẳng phải bạc mà Kiều dùng dè chuộc cha hay sao ? Thế mà dã khôi ra tiếp khách, Kiều lại không chờ được khi « Tìm nơi xứng đáng làm con cái nhà », dỗ Tú-bà không lời cũng gõ choi lấy vốn ; Kiều lại đem minh trốn đi. Dã biết Tú-bà dùng chước « Đà dao », nhưng nếu Kiều không có ý trốn Tú-bà thì dẫu có mức kế. Khi sau báo oán lại còn đem giết người ta thi thật Kiều không biết nghĩ ! Đến như Kiều giết bọn Khuyển, Ưng, thi thật là hép hòi nhò nhen, vì Ưng, Khuyển chẳng qua là tay sai của Hoạn-Thur, bảo dâu đánh dò mà thôi.

Kiều mà khuyên Từ-Hai ra hàng thái chảng vỉ lồng trung chút nào cõi ; nếu Kiều là trung sao ban đầu về với Từ-trót nửa năm (nửa năm hương lúa...) mà không dâng dến việc vua việc nước ? Sau Từ-tháng tròn về, lại khi Từ

« thira cơ trúc xé ngói tan, nấm lòa dập dò, ngabinh-ngang hùng cứ; nào biết trên đầu cõi ai », cùng chảng thấy Kiều bàn đến việc nước lầy nữa lời, mà lúc Hồ-tôn-Hiến đem lè đến thi nàng lại khoán khuýt, nào là ơn Thành-dé dồi dào, nào là bình-thành công đức bầy lâu ; có phai vi lẽ nhiều nói ngọt, mà Kiều nghe đó không ? Tuy Kiều biết

Từ là anh hùng, nhưng nàng nghĩ cái thân Hoàng-Sao kia như chiếc bách giữa dòng, nào sẩy vững vào đâu, chỉ bằng lộc trọng quyền cao, phu quý thi phụ vinh. Lòng Kiều đã nặng về danh lợi như vậy mà còn nói là trung thi có khác nào băng cùng mặt nhợt song song vĩnh tồi ! Trang như thế, chảng hòi thận ra ? Vì Kiều mà Từ chết, ấy là Kiều đã mang cái tội giết chồng, thế mà Kiều còn qđ vẫn dàn cho Hồ là người giết Từ-Hai nghe, thi thật là xuẩn quá ! Nếu Hồ bắt ép Kiều thi sao Kiều không dđ cái báu quyền sanh dđ dem dja Tú-bà ngày xưa mà cho Hồ biết ?

Sau, nàng Kiều đã đem minh gởi chõa am mày; dñ tu mà cũng không tu trót. Tưởng từ khi lạc bước bước ra, Kiều cũng chī còn mong lại được thấy cha mẹ hai em cùng chàng Kim một lần, là thỏa lòng nguyện vọng ; vậy mà khi tái ngộ rồi, nàng cõi da thè giã sú giã cảnh, còn tiếc cõi đời, đem cảnh hoa tàn dâng người nước non !

Xé đời Kiều về mấy khoán trên, không sao không ché Kiều được.

Ngọc-Khôi



GIA CHÁNH



Các món ăn

Yến nấu với gà

Nguyên ò con chim yến, đem ngâm nước lạnh cho nó rời ra, rồi luộm cho thiệt hết những cái lồng nhỏ nhô, nếu những cái lồng tơ nó không ra hết, thì nhô nấm bay dợt dầu phụng vò cho cái lồng tơ nó rời ra cho dè luộm. Khi luộm hết rồi rửa hai ba nước cho sạch, sẽ lấy chút rượu trắng và chút nước gừng rửa cho sạch. Rồi làm một con gà nhỏ bỏ vỏ luộc hơi nhù thi vớt gà ra, lấy chỗ thịt gà nạc xắt nhỏ, bỏ vỏ với nước luộc gà, lấy ít nước thi ngọt, rồi thả yến vò cho sôi một lát, thi bỏ chút mắm muối liệu chừng vừa ăn và mấy lát gừng, bắc ra đê nguội sè ăn, thi mál và răt hổ.

Vịt hầm

Làm vịt hầm nếu chịu thêm chút công, làm cho con vịt hóa ra chất béo, không gì bằng mua hai các Đông-trùng-thảo ở tiệm thuốc bắc, lấy nước sôi ngâm rồi rửa sạch bỏ vỏ thô, cho rượu annam vỏ ngâm chừng 3, 4 tiếng đồng hồ, hoặc làm trước thả ngoài sương một đêm càng hay, rồi bỏ ra ngắt bỏ cái đầu di một chút, lại lấy nước sôi rửa kỹ. Con vịt thi dùng vịt trắng, mỗ moi rồi bỏ Đông-trùng-thảo vỏ trong bụng con vịt hầm kỹ, thi ăn chắc ai cũng hảo ăn con Đông-trùng-thảo hơn là ăn thịt vịt. Sách thuốc có nói món đđ rất bổ ăn con vịt làm như thế cũng bằng uống một lượng sâm vậy.

Madame Nghĩa-Phương

CÁC MÓN ĂN NẤU THEO KHÈT TÀU

Vịt cá

Vị cá mua của khách-trú thường thường còn có cả thịt, vây mua về phải đem luộc trước cho rửa hết thịt dinh ở vĩ ra.

Coi thấy thịt ở vĩ dđ rửa ra hết rồi, bỏ xuống đđ ra một cái tộ nước lạnh mà lặt lấy vĩ, còn thịt thi bỏ. Nếu mua được thịt vĩ dđ lặt rồi thi tiện hơn, khỏi mất công lặt, song cũng phải bỏ vỏ luộc cho sôi chừng 2, 3 giò mới tốt.

Vì lặt rồi thi mua chừng 1 lượng; luộc xong đem rửa cho sạch, rồi dâm một miếng gừng, vắt lấy nước mà làm vi cho hết tanh.

Một con gà vừa vừa, làm lồng rửa cho sạch, mỗ lấy lồng ra, rửa lại cho thiệt kỹ, đoạn cắt lấy hai cái lườn mà dâm ra cho nhuyễn. Còn con gà bỏ vỏ, nồi đđ nước ngập mà hầm cho thiệt lâu đđ cho nước leo được ngọt.

Khi gà dđ nhừ, nước leo được rồi thi lấy một miếng vải trắng mỏng và sạch mà luộc nước leo (dùng) trong, (một lượng vĩ thi nước dùng lấy chừng 4 chén kiều ăn cơm cho đầy), đoạn lấy thịt gà đã dâm nhuyễn cõi cho vỏ miếng vải đó, nhưng vỏ nước dùng mà luộc lấy cái tuyết thịt, còn cái bả thịt ở lại trong khăn thi bỏ đi. Luộc xong rồi cho vỏ soong nấu cho sôi, rồi thả vĩ cá vỏ nấu cho sôi một lần nữa. Bộ mi chừng hai su cho vỏ chát

nước lạnh mà khuấy cho tan; đđ vò 4 cái hột gà rồi đánh lộn lên. Vì cá đang sôi, đồ hột gà và bộ vỏ mà quấy cho đều, mắm muối nêm vỏ cho vừa thi đem ra ăn.

Bào ngư

Bào ngư hộp ăn vừa ngọt lại vừa tiện dụng. Nấu bao ngư mội hộp thi mua chừng 4 các vĩa bao-tú và gan heo. Hai thứ này mua ở tiệm thịt quay thi thường được thử tốt. Bào ngư thi xắt bình chũ nhuyễn, bě dài chừng 2 ngón tay, bě ngang bằng 2 ngón tay cháp lại.

Muốn cho bào ngư dòn thi xắt dày một chút. Gan và bao tū cũng đều xắt mỏng hình chữ nhật theo bào ngư. Dâm mội chũ gừng vắt lấy nước, đđ lộn vỏ với một muỗng rượu trắng mà rửa bào ngư.

Bđ mò vỏ cháo đđ cho nóng mò, bỏ hành vỏ chiên cho thơm, rồi cho bào ngư vỏ xào. Khi xào thi cho vỏ chừng hòn một muỗng nước nám và 6, 7 muỗng nước dùng; sào cho đều rồi lấy ra.

Bao tū và gan cũng bỏ lén cháo mà xào rồi đđ ra soong cho nước dùng vỏ mà nấu cho sôi.

Chừng gần ăn sè dđ bào ngư vỏ mà nấu cho sôi một lần nữa, và ném nước mắm muối cho vừa thi được.

Madame Hướng-Nhựt

Gia-dình thường-thức

Làm thế nào cho hết những con nạt gà ?

Gà thường khi bị những con mạt gà cắn (vermine), Vảy xin biến chư độc giả một thứ thuốc sau này công hiệu và giản tiện lắm.

Cứ mồi một litre nước thi chđ 20gr. Sulfure de potassium vào (1 litre = 20 gr.) Rồi một tay cầm cõi con gà, một tay cầm chún nó mà nhúng cõi vào chậu nước ấy (trừ đầu nó ra). Khi nhúng nó thi nhúng từ đâng dưới ra đâng trước, thi làm như vậy thi lồng nó dung ngược lên, nước có thể ngâm vào được mãi trong da nó; xong rồi lấy một miếng giề hay bông nhung vào nước ấy mà lau cõi đầu cho nó (nên chừa 2 mắt ra). Tắm xong, thi nó vào nơi ấm áp đđ nó phơi mình. Tắm như thế chī môt lần là tuyệt giông mat.

Rửa các đồ bằng thuỷ

Nếu các đồ bằng thuỷ mà bị ten bẩn nhiều quá, thi nên pha thử nước sau đây, rồi lấy một miếng giề nhung vào nước ấy mà lau :

Nước.....15 grammes

Riou.....25 gr.

Essence de Lavande....4 gr.

Lau xong, cứ đđ nguyên cho khô.

LÊ-ĐÌNH-CHÙ.

Hãy dùng bột BLEDINE JACQUEMAIRE ~
mà nuôi trẻ con.

PHỤ-NỮ VỆ-SANH

Phép cho con nit bú



(tiếp theo)

Cho bú sữa bò. — Ở xứ ta, ít khi có sữa bò tươi; — dầu cỏ cũng lấy làm khô mà giữ nó cho tinh sạch. Xứ ta nóng nực, sữa đê lâu không được vì chẳng có món ăn chỉ mà mau có sâu trùng — microbes — cho bằng sữa. — Sữa nhanh ra đê chứng vài ba giờ thì có sự độc rồi.

Nhờ có sữa bò hộp, sữa đặc, có đường sán, vỏ hộp hấp rồi kỵ lưỡng bên phương Tây đem lại. Sữa hiệu Nestlé, Petite Fermière. Sữa này cho uống như sau này: Ngày đê rồi, chẳng cho đưa nhô uống chi hết.

Qua bữa thứ hai cho nó uống bốn lần sữa: mỗi lần bốn giờ và mỗi lần cho uống một góc tư muỗng café sữa đặc, khuấy với ba muỗng café nước sôi. Từ bữa thứ ba cho tới mươi bữa, hai giờ rưỡi bú một lần; mỗi lần bú nữa muỗng café sữa đặc trong sáu muỗng nước sôi.

Từ mươi bữa cho đến một tháng, cũng hai giờ rưỡi bú một lần và mỗi lần bú một muỗng rưỡi café sữa đặc, trong mươi lăm hay là mươi lăm muỗng café nước sôi.

Từ hai tháng cho đến bốn tháng, hai giờ rưỡi bú một lần, mỗi lần bú hai cùng ba muỗng café sữa đặc, trong hai mươi bốn hay là hai mươi lăm muỗng nước sôi.

Càng lớn tháng càng thêm sữa, mà dừng khi nào lường một muỗng sữa ít hơn bảy muỗng nước. Sữa nhiều lắm, con nit bú lâu tiêu, hay bón, phần chẳng dừng tốt, hay sinh bụng, dài nước dài hay hôi.

Cho bú sữa bò cực khò cho cha mẹ lâm, — làm cho kỵ lưỡng sạch sẽ, bằng không, con nit hay đau và lớn chẳng được.

Sữa khui rồi phải ràng rịch cho sạch sẽ, dừng cho kiển, sáu, bụi bặm rắc lọt vào. Chẳng hề đê một hộp sữa qua ba bữa, và khi sữa hôi phải bỏ, dừng cho con uống mà hại cho nó.

Nước nấu cho thiết sôi năm mươi phút đồng hồ. — Muỗng, chén, bát dùng mà khuấy sữa, phải rửa bằng nước sôi.

Còn cái chai hay là cái biberon cũng là núm vú caoutchouc phải rửa rồi nấu trong nước cho sôi vài giọt. Sôi rồi để nguội lại, mới lấy mà đỗ sữa vào. — Khi cho bú rồi, như con sữa phải bỏ sữa ấy, tức thì phải lấy nước sôi mà rửa chai và núm vú lại. — Trước khi dùng lại phải rửa bằng nước sôi. — Một ngày phải nấu chai và núm vú ít nào cũng đồi ba lần. — Chẳng hề khi nào mà cho con nit bú sữa đê đai; sự ấy lấy làm hiềm nghèo lâm. Như cho con nit bú sữa bò phải coi chứng mà cẩn nő

Rượu mạnh DE JEAN có bán khắp nơi

mỗi tuần lè, coi có lên hay không. — Cũng phải coi chứng cái phần của nó.

Nửa cho bú sữa người, nửa cho bú sữa bò. — Phép cho bú như vậy, khi sữa người được nhiều chứng nào càng tốt và có ích cho đứa nhỏ chứng ấy. — Nhờ sữa người bú vỏ làm cho sữa bò dê và mau tiêu. Phép cho bú vậy lấy làm có ích trong lúc mẹ chưa có đủ sữa hay là trong lúc đau và sưng vú; — cũng là có ích trong lúc đê song thai. Có nhiều người dùn bà làm thơ, làm mướn, di sám về trưa, cũng phải dùng cách ấy mà nuôi con; cho nó bú khi ở nhà và cho nó uống sữa bò khi đi khỏi.

Con nit còn non tháng phải cho bú sữa người nhiều hơn sữa bò, chứng nám sáu tháng con nit cũng các rồi, uống sữa bò nhiều được, vì nó có lẽ tiêu dạng. Chứng ấy có khi cho uống sữa bò không cũng được.

Phép cho bú này có hai cách. — Trong lúc ban đầu, trước khi cho bú vú, cần đưa nhô, cho bú rồi năm ba phút cần nó lại, như bú chưa đủ, cho nó bú đậm thêm sữa bò cho dù g theo số tối đa nó rồi trong mấy kỳ trước. — Như con nit được trọng tháng và như mẹ không có ở nhà hoài được, chẳng cần gì cho nó bú vú cho nó rồi qua giờ bú sau, cho nó bú sữa bò. Cách này lấy làm tiện lâm, song chẳng cách nào tốt cho bằng cách mẹ nào cho con nay bú.

Y-KHOA TÂN-SĨ TRẦN-VĂN-BỘN.

CÁC CÔ! CÁC BÀ!

Cha chà! Chứng em của các cô các bà biết nói, thì các cô các bà sẽ dạy bảo thê nào? Sẽ biểu ăn uống thức gì?

Có phải là biểu chúng nó ăn dừng ròng rà một thứ sữa đặt NESTLÉ chẳng?

Ôi! Con hởi con hởi!
.....Uống sữa

NESTLÉ

KHOA-HỌC THƯỜNG-TIẾC

Bài thứ I

Địa cầu tròn

Người đời xưa, chẳng cứ là theo tôn giáo nào, vẫn tin rằng cao til trên tảng xanh là thiên-dâng, sâu thẳm dưới đất đèn là địa-ngục; những người ở phương tây thấy mấy cái hỏa-diệm-sơn phun khói lửa thì cho đó là khói lửa ở dưới địa ngục bốc lên. Người đời nay không thể hiểu làm tin nhầm như vậy, phải có cái quan-niệm rõ ràng về vũ trụ, biết trời là gì, đất là gì, nhô ở những chấn-lý khoa-học có chứng nghiệm đích xác. Tôi xin vì chí em giải qua về vấn đề ấy, còn như cái vấn đề «biết đâu địa ngục thiên-dâng là đâu» thì xin để nhường nhà triết-lý hay nhà tôn-giao biện luận ở nơi khác.

Người ta đứng trên mặt đất, ấy là đứng trên mặt trời đất; trái đất tròn như trái bánh cho nên kèn là trái đất hay là địa-cầu. Ta lấy một trái bánh vỏ dia-dô ném chôn lên trên mặt nó; trên trái bánh ấy là hình tượng của dia cầu. Lấy bánh còi gì mà biết trái đất tròn?

Một người ở nước Nam ta cứ nhảm phía mặt trời mọc mà đi thi xuống tàu vượt qua Thái Bình Dương, lên bộ qua châu Mỹ, lại xuống tàu vượt qua Đại-tây-duong, lại lên bộ qua châu Âu, qua nước Án-dô, rồi đi dù một vòng trái đất lại về tới nước Nam ta. Chẳng cứ ở chỗ nào, nếu thẳng trước mặt mà đi, thì đúng hết một vòng lại trở về chỗ cũ, như vậy dù biết là trái đất tròn.

Ta lại có thể thí nghiệm như vậy, chẳng phải đi xa, tốn tiền bạc, phí thời giờ, cũng biết được trái đất chắc là tròn. Bữa nào trời êm, sóng lặng, mặt biển phẳng như tờ giấy, ta ráo đứng trên bờ biển ngó xa ra ngoài biển, nếu có cái ghe lớn có cột buồm (hay là cái tàu lớn có ống khói cao) đi lại gần bờ thì ta thấy đầu cái cột buồm lò le lên trên mặt nước, nó lò đầu cao lên lần lần, thấy nữa cái cột buồm, thấy hết thảy cái cột buồm rồi mới thấy mình cái ghe nồi lên. Sao vậy? Là vì trái đất tròn, mặt biển cũng

tròn, mà con mắt của ta trông thẳng, chờ không trông vòng quanh theo mặt biển được. Chỉ em coi hình 1 về ô thấy chiếc ghe nhỏ cột buồm lên lần lần rồi phía bên thi hiều mời thấy cái chiếc ghe

Mặt biển tròn như vậy mà mặt đất ở trên năm châu cũng tròn như vậy. Trái đất lớn là n, cái trực kính (diameter) nghĩa là bề ngang từ bến này qua bến kia của trái đất là những 12.756 ngàn thước mà trái núi cao nhứt và vực biển sâu nhứt chỉ là có 9 ngàn thước mà thôi, cho nên nếu ta coi cả toàn thể trái đất thì những non cao vút sâu, chẳng khác nào những mực, những lỗ ở trên da một trái cam, trái bưởi mà thôi, chờ không thấy chỗ cao chỗ thấp chỗ lồi, chỗ hùng là mấy chút vầy. Coi như trên, § 9

ngàn thước đối với số 12.756 ngàn thước thì khác náo số một ly đối với số một thước là ngàn ly; nếu ta làm một trái dia cầu bề ngang một thước, thi trái núi cao nhứt sẽ là một hột bụi chỉ dày một ly mà thôi.

Trái đất tròn thi tất nhiên mồi chò trên mặt dia-cầu phải có một chò khác là chò đối với chò ấy (antipode). Thị dụ nước Pháp thi chò đối của nó là cù-lao Nouvelle-Zelande ở Thái Bình dương. Hai người đứng hai nơi thi chàm chỉ vào nhau, mà cứ coi trong hình số 2 này thi tưởng như người ở Nouvelle-Zelande đầu trùc trở xuống. Song

không phải vậy: người ở nước Pháp hay người ở xứ Nouvelle-Zelande cũng coi chân mình là ở dưới, đầu mình là ở trên, hai người ấy nếu liêng hai cục đá, thi hai cục đá cũng rớt xuống mặt đất cả, vậy thi mỏi người đều coi mặt đất là dưới, trên mặt đất là trên.

Hình số 2 — Người ở Pháp với người ở Nouvelle-Zelande đang đầu chàm vào nhau.

Vì rằng ở chính giữa, ở trung-tâm-diểm trái đất có cái hố-lure, là cái khía nó hút các vật về nó. Đá nam-châm, hoặc

Cabriolet 3 chỗ ngồi



AMILCAR

Chạy đến 100 cây số một giờ mà ngồi cũng êm
Hãy xem những kiểu mới 1929 — 4 Vitesses

Dàn bài lịch sự nên dùng xe AMILCAR
Vì xe rất dễ cầm bánh. — Rất êm-ái.

Mày móc thật tinh-xảo. — Giáng xe đóng thật huê my.

Kết hỉ xe đẹp ở Saigon năm 1929
Xe AMILCAR được giải thưởng.

Đại lý trong nước Dony-Philip
Hàng Chariere Dufour & Garrigue

kêu là từ-thạch có sức hút chất sắt, nếu ta có một cục từ-thạch tròn, ta làm mấy cái hình người bằng sắt dè lèr, trên mặt nó, thì cái hình nào cũng đứng đầu chân vào trung-tâm-diểm trái, từ-thạch. Ấy địa-cầu với người ta ở trên địa-cầu cũng vậy.

Các vật ở trên đất có vật cản nhẹ có vật cản nặng, ấy là vì cái sức hút người bằng sắt đứng của trái đất hút mỗi chất mỗi khác, trên hòn từ-thạch, từ-hoặc nhiều, hoặc ít; cái hấp-lực của khi hút những hình ấy giống như trọng-lực hút các vật ở trên địa-cầu (Những mũi tên nghĩa là sức nặng).

Chung quanh bao bọc hết trái đất là chỉ-sứ-hút. Các vật thử, là hút không khí và trong mình, có một tung-không-khi, là chất thiêt-yếu cho sự sống của loài sanh vật. Các vật thử, là hút không khí và trong mình, không-khi chuyển động thì thành ra gió. Trong không-khi có khí ozone, màu xanh, cho nên ta trông lên thấy trời xanh là bởi đó. Khi ta đứng ở một nơi rộng-rãi trông lên thấy như một cái vung xanh úp xuống mặt đất, trông ra bốn phía thấy đất tròn, chò đất với trời liền với nhau thành



Hình số 3 - Tâm-mát người ta trông xa

có chứng, cho nên ngoi lên trời hoặc chò. Trong lòng trái đất A, B, C, hay chò khac cũng xa có bấy có gì? Nguyễn xưa, vung. Ngó quanh mình trên mặt đất h'ae muôn vạn ức triện chò D, E, G, hay chò khac cũng xa có bấy năm trước, trái đất nhiều, thành ra thấy chân trời vòng còn nóng lầm, thi mềm

lầm, mà bẽ ngoài thành ra cái vỏ, van vật đều là ở cái vỏ ấy, còn ở dưới cái vỏ ấy, nghĩa là trong ruột trái đất vẫn còn nóng, cái chất vẫn lỏng, khi nào nó tức hơi mà phun ra những lò hòng thi thành ra núi lửa, hoặc kêu là hỏa-diệm-sơn. Những suối nước nóng tức là nước ở sâu dưới đất, gần chò đất nóng, mà chảy lên vậy. Người ta đã thí nghiệm đào sâu xuống đất, càng sâu, càng thấy nóng thi dù hiều.

Chị em coi tôi giảng giải ở trên đã biết trời xanh là tung không khí, và trái đất tròn như trái banh, kỳ sau tôi sẽ nói tiếp theo, khiến cho chị em có cái quan-niệm rõ ràng về trời đất và vũ trụ.

BẮNG-TÀM nǚ-sĩ

Dùng thuốc chuyên trị bệnh « RÊT RỦNG » bán tại hiệu: THÀNG LONG số 20, đường Sabourain, Saigon, thi chắc khỏi, mà ít tốn tiền.



Hình số 3 - Mây hình

Bà Tòng Mỹ-Linh bò chông chăng?

Tống Mỹ-Linh là em ruột bà Tống-Khánh-Linh, vợ của Tôn Trung son tiên-sanh hồi trước, mà ngày nay người Tàu đều tôn làm Quốc-mẫu vậy.

Tống Mỹ-Linh cũng là một bậc nữ-lưu có tiếng ở nước Tàu ngày nay. Hồi trước Tống Mỹ-Linh đã qua du học bên Mỹ, có bằng Đại-học tốt-nghiệp. Mỹ-Linh có chí-khi lớn, học-thức rộng và nhân-sắc lại hơn người, cho nên sau khi về nước, vẫn phát nguyễn rằng có lấy được người chồng anh-hùng như Tưởng Giới-Thạch mới lấy, không thi đánh ở vây-tron đời.

Tưởng Giới-Thạch cảm vi tâm-lòng vật-sắc của Mỹ-Linh như thế, bèn nhơn giữa khi dem binh-di-phat Bắc, thi làm lễ thành hôn với Mỹ-Linh ở Thượng-hải. Cái đám cưới anh-hùng và mỹ-nhơn, hối-dò đã làm một cái gai-dám cho khắp cả thế-giới.

Đề-luận người Tàu đối với cái nhơn-duyên này, đều hết sức ca-tụng, nói rằng « thật là tài-tử-giai-nhon, Châu-Trần còn có Châu-Trần nao hon ». Song họ vẫn công kích Mỹ-Linh về cái tinh-xa-xi. Họ nói Mỹ-Linh là một tay nữ-kết ở đương thời, lấy chồng là một bợt anh-hùng nguyên-huân của nhà nước, mà chác hẳn mắt Mỹ-Linh cũng chẳng thấy nước nhà đương buổi da-nạn, sah-dau nhiều nỗi co-hàn, dâng-lê Mỹ-Linh phải dem dùc cần kiêm-lâm gương cho người ta, vay mà Mỹ-Linh chỉ chuộng sự kiêu-xa-làng-phi, không nghĩ gì đến ai. Từ như mới rồi Mỹ-Linh mua một cái áo lót hai muôn đồng, là họ la rầy-lâm.

Ngày kia, nhơn lúc Tưởng-giới-Thach dem binh di đánh Hán-khâu, Mỹ-Linh ở nhà bèn ra tiệm bán áo bằng da, lớn nhứt ở Thượng-Hải, là tiệm Hau-Lạc, để lừa mua áo da, Lại cã buổi không có cái nào vừa ý. Sau tiệm Hau-Lạc sai người đi mua lại ở tiệm kia một tấm da cop bién, dâng giá 16 ngàn đồng, về bán lại cho Mỹ-Linh 20 ngàn, vay là chĩ trong nhảy mắt lòi 4 ngàn đồng bạc. Mỹ-Linh mua được cái áo da cop bién này, lấy làm đặc-chi-lâm, vì của ấy rất ít, không ai có hết. Cop bién là loại thú ở dưới nước, bấy giờ lấy da nó may áo, thành ra bán áo ấy trời nắng thi mat, mà trời mưa cũng không thấm nước, cho nên quý là vậy.

Dẫu sao mặc-lồng, ở trong tinh-thể nước Tàu và địa-vị của Mỹ-Linh ngày nay, mà Mỹ-Linh xa-xi như vậy, thiệt cũng là quá-dáng.

Mới rồi có tin rằng Tưởng-giới-Thach và Tống Mỹ-Linh dẽ nhau, vì lê-chánh-trị. Hồi Tưởng và Tống lấy nhau, thi bà bịt là Tống-Khánh-Linh vẫn phản-dối, dẽn nỗi nói rằng nếu Mỹ-Linh nhứt định lấy Tưởng, thi chị em chắc phải giết-tinh. Ở trong dân-chánh-trị nước Tàu, Tống-Khánh-Linh theo vè tả-phái, nghĩa là phái Công-Tinh-Vệ thấy Tưởng giài đối-chuyen-quyền, cho nên bà Khanh-Linh vốn ghét. Nay nhơn bà về nước dự-le-di-tang Trung-son-tien-sanh, có lê bà xui Tống Mỹ-Linh phải bỏ Tưởng-giới-Thach di chăng?

Gần đây trong nước có những việc gì

※ Cách hơn một tuần-lê nay, quan Toàn-quyền Pasquier đã làm lễ khánh-thành bốn cái cầu trong con đường bộ từ Tourane vào Nha-trang. Là cầu & Chợ-cầu khói Tourane, cầu Bãi-Dura & khói Quy-nhon, cầu Tuy-hòa và cầu Nha-Trang.

Chín mươi năm trước, đường bộ từ Tourane vô Nha-trang, phải đi qua tới 12 cái dò, khó nhọc và mất thi giờ. Thứ nhứt là con sông ở Tuy-hòa, phải băng giờ mới qua được. Nhưng từ bấy-dần nay, chính-phủ lo bắt cầu hoài, bấy giờ lại xong được bốn cái cầu mới trên kia, vậy là ngày nay, đường bộ từ Tourane vô Nha-trang, chỉ còn phải qua có hai cái dò, là dò sông Trà-khúc ở Quảng-Nghia, và dò Bồng-sơn nữa thôi. Song biện nay những chỗ ấy cũng dương làm cầu; chắc sang năm là đường bộ di thẳng được, không phải qua dò nào hết.

Công-nghiệp của người Pháp mở mang khó nhọc ở xứ ta trên sáu bảy chục năm nay, nghĩa là gần một thế-kỷ, bấy giờ mới có kết-quả như vậy, cho nên quan Toàn-quyền vui mừng lắm. Ngài nói đó là tài-trí của người Pháp và công-lao của người Annam hiệp-lại với nhau mà thành.

※ Trong mấy ngày 21, 22, và 22 Juin mới rồi, Tagore tiên-sanh dừng bước lại quan-sát Saigon, thiên hạ hết sức hoan-ngõnh, người minh thi hoan-ngõnh vì lòng trọng-tài, người Pháp thi hoan-ngõnh, vì tiên-sanh là người cố-dung sự hòa-bin.

Tiên-sanh có nói chuyện ở nhà hát Tây, có đi thăm mđ Ông Lê-văn-Duyệt, quan-sát các trường học ở Saigon, và Cholon, cùng trường mỹ-nghệ ở Biên-hoa v... v... Đêm hôm-chúa-nhịt 23 Juin thi tiên-sanh xuống tàu, sáng bửa sau tàu chạy, ngày hôm nay đây thi tiên-sanh đã về đến quê-hương rồi.

※ Mới xảy ra một việc lớn, là có mấy viên-chức Tây làm kiêm-lâm ở Giaray, ăn cắp tiền thuế của nhà nước. Số là miet Giaray thuộc về Biên-hoa, toàn là rừng cây nhiều lâm, nhà nước có đặt người làm kiêm-lâm ở đó trồng no n lấp thuế cùi chặt ở trong rừng ra. Song những viên-chức kiêm-lâm này đồng mưu với những người làm cùi. Theo lệ định mỗi thước cùi phải đóng thuế cho nhà nước là bao nhiêu, nhưng mấy viên-chức kiêm-lâm chĩ bắt đóng một phần ba, rồi cho chở cùi ở rừng ra; một phần ba ấy là các ngài bỏ túi, chở không nộp cho nhà nước.

Bởi vậy, làm viên-chức kiêm-lâm, chĩ có mỗi tháng 320 S. lương, mà có người có tiền gửi nhà ngân-hàng tới 11 muôn đồng, có người gửi 6 muôn, có người gửi tiền và làm nhà lậu đất ở bên Pháp. Tiên ở đâu vậy?

Việc ăn gian tiền thuế của nhà nước là hệ-trọng-lâm, là việc ra tòa Đại-hinh. Hiện nay chính-phủ đương tra xét, mà tính ra trong năm 1928-1929, bọn kia ăn cắp hết 60 ngàn, còn tính cả từ xưa-rày, thi nhà nước thiệt cả thảy là 150 muôn đồng bạc thuế vào chõ-dó.

※ Ông Cao Hải-Đéc chủ-báo Ere Nouvelle và Nhật-lân-Báo ở Saigon đã bị bắt giam bứa thứ ba 25 mới rồi.

Nghé đâu ông Đéc bị bắt vì có hai việc:

1.— Nhật-lân-Báo có nhiều bài bị ty kiêm-duyết bỏ,

ông Đéc ben dịch ra chữ-tay và dâng trong báo Ere Nouvelle bứa 15 Juin.

2.— Hôm chủ-nhịt 23 Juin, Tagore tiên-sanh xuống tàu đe về Án-dô, thi ông Đéc và mấy người trong đảng Lao-dong muốn làm cuộc biểu-tình đe tỏ ý bất-binh về chuyện hồi chiêu-hôm ấy, dâng thanh-niên Lao-dong mời Tagore tiên-sanh tới rap hát Thành-xuong để dự một cuộc diễn-thuyết, mà tiên-sanh không-lai.

Tàu có sai người khám xét tòa-báo của ông Đéc, nhưng không có giấy mà gi quan-bé, chĩ có mấy bài đã cắt trong các báo phản-dối bên Pháp ra mà thôi.

※ Bon linh cõi bót ở ta, từ thôn quê cho chí tinh thành cũng vậy, có nhiều người công-bằng, châm-chí, làm việc giỏi, mà hình như có phần nhiều người vô-học, ý-minh deo-lon cõi nhà nước rồi làm nhiều việc rất-trái phép. Xưa nay đã xảy ra bao nhiêu chuyện rồi.

Mới rồi ở làng Tân-Lộc, vè hiat Cần-thơ, lại xảy ra việc trái-phép như thế. Bứa 23 Juin, nhà một ông phủ-hộ là Nguyễn Văn-Nhân cùng con-cho ông thân, lê-tu-nhiên là có mõi-anh em bà con-tori-ān. Sự-cung-tế, thuộc vè lê-tu-nhường-tự-do, luật-nhà-nước không-cấm. Vày mà chủ-cai tiên-sanh dừng bước lại quan-sát Saigon, thiên-hạ hết-sức hoan-ngõnh, người-minh thi hoan-ngõnh vì lòng trọng-tài, ông Nhàn-di, nói rằng hoi-hop đồng-người mà không-xin-phép. Nhơn-dó mà hai bên đánh-nhau, kết-quả thi cai-Đang và ông Nhàn bị thương-nặng, đều phải vào-nhà-thương. Bếp-Xuân cũng-vậy.

Hiện nay mấy người-anh-em-thân-tộc ông Xuân đều bị bắt-dé tra-hỏi.

※ Có hai ông tướng Tàu lại chạy qua Hanoi. Ta biết gần đây bến-tầu, p'tai Quảng-tây và p'tai Quảng-dông đánh-nhau. Nhưng p'tai Quảng-tây thua, cho nên hơn một tháng-trước, có viên-tướng Quảng-tây là Lý-ton-Nhơn đã chạy trốn qua Hanoi rồi. Bứa 24 Juin, Bach-sung-Hi và Hoàng-thiệu-Hung lại di-xe-hơi do đường Long-chau qua Lang-sơn mà trốn về Hanoi nữa. Bọn này qua Bắc-ký để di Hương-cảng.

Dắt Bắc-ký ta binh như là chở-chứa cho mấy ông-tướng Tàu ở miệt Quảng-tây và Vân-nam, hě-danh-nhau thua là chạy-sang-bên-minh. Còn nhò-trước kia thi Đường-kết-Nghiêu, Lục-vinh-Bình, bấy giờ thi bọn Lý-ton-Nhơn Quảng-tây và Vân-nam giáp-giới với ta, cho nên mỗi-khi-cùng-dò, là họ chạy-tuốt qua Bắc-ký mà thoát-nan.

※ Mấy trăm học-sanh Sư-phạm làm-reo-mới-roi, tới-vụ-tru-trường tháng Octobre tới đây, lại được vào-hoc. Chắc hẳn-chính-phủ cũng-xét-nỗi-bất-binh, chở không-chia-lai. Bởi-vậy, chính-phủ đã cho các học-sanh làm-reo-hồi-dò-lai-vô-hoc, chĩ-trừ mấy người-thủ-xướng việc-nay và những người-nao-xét-ra-hoc-dò, thi mới-phải-duoì-hắn.

Còn mấy điều-cùi-học-sanh-thinh-cầu, chưa-rõ-chính-phủ-xét-rá-thể-nào?

APOLLINARIS là một thứ nước-suối tốt-nhất
để uống khi dùng-bứa.

**Rượu Thuốc
rất bò là:
“QUINA GENTIANE”**

Các Bà, Các Cô!

QUINA GENTIANE mùi
nó thơm tho nhẹ nhàng, ai cũng
ưa uông, mà nhưt là ở xứ nóng
nực như xứ ta thì nên dùng lâm,
có bán ở các tiệm Epicerie và trú

Tại hàng: **MAZET**

Số 20—28, Rue Paul Blanchy
SAIGON

Qui bà qui cô muôn cho mày dứa con cưng của
minh dặng vui vẻ cười giòn luôn luôn, thì hãy mua
máy hát và vĩa BEKA hát cho mày trẻ nó nghe, thì
tất nhiên nó vui chơi mạnh khoẻ luôn luôn... Đó là
cưng nèn.



Chớ quên Đại lý hiệu dĩa này là hàng: Société
Indochinoise d'Importation 40-44 rue Pellerin Saigon
và có bán tại mày tiệm bán dĩa.

Điều hay hơn hết! Có giá trị hơn hết!
DÔNG-LẠC-BAN - NGHĨA-HIỆP-BAN -
PHƯỚC-TƯỞNG - TÂN-THỊNH - VĂN-HÍ-BAN,
CA NGƠI BỨC-BÀ VÀ D.C.G. TUNG-KINH CẨU-AM,
CẨI-LƯƠNG CAO-MÊN.

ODEON

Bán sỉ
và bán lẻ
tại hàng:
INDOCHINE FILMS & CINÉMAS
106 Bđ Charner. Saïgon.

NÓI CHUYỆN THÈ-GIÓ'I

THƠ CHO BẠN



Chị Huỳnh-Lan

Trong bức thơ, chị viết cho em tuần rồi, nói về chuyện Học-bòng, dù thấy tâm chí của chị rất là nhiệt thành với việc này lắm. Nếu ai cũng sốt sắng như chị, thi chắc sao này việc Học-bòng có kết-quả tốt đẹp lắm.

Chịơi! Lúc này chị em ta hò hào nhau góp tiền để cho học sanh du-học, thi trình-dộ giáo-dục ở các nước người ta dã lên tới đâu rồi. Chị coi các nhút-trinh tay vào lối gần đây, chắc cũng thấy nói rằng bên Hué-ky ngay nay có lập ra một thứ nhà trường mà em có thể gọi là *nha trường linh-dinh*. Họ cho 180 học-sanh xuống một chiếc tàu, chạy đi khắp cả năm châu bốn biển; khi ở dưới tàu thi học như thường, cũng có giáo sư, có thư-viên, có các cuộc chơi thể-thao đủ hết; khi tới mỗi bến nào thi học-sanh lén bờ đi quan-sát chờ này chờ kia, có giáo-su di theo chỉ-dẫn và cẩn nghe rõ cho. Nhà trường linh-dinh ấy, khởi sự dở ở Hué-ky trên một năm nay, di vòng quanh thế-giới một vòng rồi, bây giờ đã trở về Hué-ky để cho bọn khác đi.

Chị coi, cách giáo-dục dề dão-tạo nhon-tai của nước người ta khôn khéo đến như thế.

Còn cách giáo-dục ở ta thì ra sao? Tôi không nói ra đây, mà chị em ta cũng đã có phen bận nhau tới vần-dè dở

Còn như về mặt chính-trị thi trong vòng hai tuần nay, Âu-Mỹ cũng không có gì thay đổi. Vẫn là những vần-dè bời thường của nước Đức, và chuyện tuyển cử bên Anh mà em đã nói với chị rồi. Nay nói thêm đôi chút mà thôi. Nước Đức vẫn chịu bồi-thường theo như điều-khoản của hội-nghị các nhà Thanh-toán đã định, song họ nhứt định đòi liệt-cường trả lại những thuộc-dịa của họ ngày xưa. Ông Ngoại giao Tổng-trưởng của Đức là Stresemann, diễn-thuyết hôm 25 Juin mới rồi, có nói lời chuyện ấy Song dù-luận của các nước đều trả lời đại-khai như vậy: « Thôi, ngài hãy trả khoản nợ cho chúng tôi đi đã, rồi sau sẽ nói đến việc kia... » Còn ông Mac Donald là lãnh tụ đảng Lao-dộng Hồng-mao, mới lên cầm quyền chính từ đầu tháng trước, chưa chi đã nói một câu sơ thất, làm cho dư luận Âu-châu òn ào cũ lên. Ông nói: « Các nước lớn ở Âu-châu có buồng tha mẩy dân-tộc nhỏ ở Âu-châu ra, đừng bắt 1 ụt họ nữa. thi Âu-châu mới hoà-bình được. » Thật vậy, từ lúc chiến-tranh trở về sau, các nước lớn ở Âu-châu có đe nén mẩy nước nhỏ (như những nước Bulgarie, Tchecoslovaquie, Yougoslavie v.v.. v.. ở miền núi Balkans) thiệt, mẩy nước nhỏ ấy ức uất lắm, hiếp nhau lại làm thành ra một đoàn-

thê, gọi là *Tiểu hiệp-ước* (Petite Entente) chỉ chờ cơ-hội xum nhau phản-dối lại. Bởi vậy có người lo Âu-châu sau này có gây va chiến-tranh, là do cái vần-dè Balkans, hết cù.

Nói về máy bay thì gần đây các nước Âu-Mỹ ganh đua nhau và tấn-bô-lâm. Đầu kia n ôt người Hué-ky là Byrd bay lên Nam cực là chò trên trời dưới tuyết để thăm hiểm, thi đầu này có ba người Pháp là Assolant, Lelebre và Loti đã bay qua được Đại-tây-duong là lần thứ nhứt.

Về nước Tau thi hình như ngày nay yên rồi. Phùng-nọc-Tường đã chịu hàng phục, đương sửa soạn dè ra ngoại-quốc. Còn cái điều ước Trung-Pháp về khoán Đông-duong thi nay hai nước lại khởi sự bận lại, chưa biết kết quả sao đây.

Về phương diện dân-bà chúng ta, lâu nay cũng nhiều người xuất-sắc lâm, chị coi cái trường linh-dinh trong Phu-nữ Tân-văn số tôi sẽ biêt, xin miêu cho em phai viết vào trong thơ.

Trần-thi Thanh-Nhàn

Ngày chàm cuộc thi lớn

Đến ngày 10 Juillet nhằm thứ tư, đúng 9 giờ sáu
mai bồn bả sê chàm cuộc thi lớn và phát phân thưởng
tại hàng buôn của bồn bả chủ nhơn ở số 48, 50 đường
Vanner chè cù (Saïgon) kính mời chư quý vị thưa
nhân dèn xem chơi.

MỜI LẠI!

MỜI LẠI!

Ghế Xích-Du và ghế kiệu Thonet

Nhiều kiệu dẹp giá rẻ

THÁNG-LONG

20. Rue Sabourain. — SAIGON

SANG TÀY

(DU-KÝ CỦA MỘT CÒ THIẾU-NỮ)



Tàu ở Colombo chạy ra khỏi đây là được ba ngày rồi biển tuy có sóng mặc lòng, nhưng chỉ thấy iôn nao chửi dĩnh thối, chờ không sao hết. Thinh linh chiều bùa đỡ, ăn cơm tối vừa xong thì thấy quan tư trong tàu, dân yết thi rằng hành-khách nên coi chừng đóng cửa hublot lại, kéo ba giờ khuya này có bảo lớn. Hublot lúc là những cái cửa tròn ở bên hông tàu để thông hơi.

Em nghe nói có bảo, thi đã giật mình, vì thường nghe người ta nói những lúc đi biển mà gặp bảo, có khi sòng dành lèn qua cã chiếc tàu; em nghĩ tới đó mà sợ.

Tối bùa đỡ đi ngủ sớm, mong ngủ thẳng một giấc tối sáng, nếu khuya hoặc có gió bảo, mình cũng đừng bay đứng biết gì hết. Lé ra nữa đêm có một câu chuyện nó cũng dựng đầu minh dậy.

Bên cạnh phòng em và cô Cúc-Tử Tâm, có một bà Âu-châu đi về với ba đứa con nhỏ, trương chín mươi tuổi cả, và một người bồi là con gái Annam đi theo để giữ con.

Khuya lại vào tối 2 giờ, tự nhiên thẳng nhỏ con của bà ấy bị cảm, người bồi gái tỉnh dậy, hô hoán lên, làm cho hành-khách ở đó dậy hết; người thi săn sóc đứa nhỏ, kể thi bấm chuông kêu bồi gác ở tàu đi mời thầy thuốc lại chữa.

Thầy thuốc lại thăm rồi cho thuốc, rót lát đứa nhỏ hồi lại, không có sao hết. Trong khi ấy có bà Âu-châu khác nói với chị bồi kia rằng:

— Chạy kêu má nó đi.

Thấy chị bồi nhăn mặt lại mà nói:

— Biết bã ở đâu mà kiêng...

Bà kia cũng chau mày lại mà nói lầm bầm trong miệng:

— Cái thứ đàn bà khốn nạn, đêm hôm bỏ con đó mà đi với...

Mọi người thấy thẳng nhỏ yên rồi không hề chí, thi ai về phòng nay, chỉ còn bà kia cũng kêu và cô Cúc-Tử đứng lại vỗ về và thăm chừng thẳng nhỏ. Bà kia còn lầm bầm mắng nhiếc gì ai trong miệng, chúng tôi không nghe rõ, chỉ thấy nét mặt bà quạo quo lầm. Còn chị bồi thi nói với bà này: « Đêm nào bà chủ tôi cũng như vậy, để mặc mấy đứa nhỏ cho tay tôi, trong nom ăn ngủ. Mà mấy bùa rày tôi cũng đau muốn chết. Thân tôi thi chẳng có ai trong nom săn sóc cho tôi cả. »

CỦA CÒ

PHẠM-VÂN-ANH

ECách một hồi khá lâu, thì má thẳng nhỏ kia về, coi bộ mặt nhữ lầm, hình như mụ không biết mới rời con mình bị cảm, chỉ thấy có mấy người đứng xum xít trong phòng, thi hỏi cái gì, cái gì. Mù dạng hỏi nghe ra thật là vô giáo-đục. Chị bồi học chuyện lại ván ván. Trong xác mệt của mụ đã chẳng thấy có chút nào kinh-hoàng về sự con mình đau, lại còn rầy chị bồi rầy kia, giống như có ý trách chị này rằng: tiệc vui gảy khúc đoạn-trường ấy chi vậy. Bà kia đưa mắt cho chúng tôi, thở dài một tiếng, rồi chúng tôi đều về phòng ngủ.

Té ra có gì ở đâu, bà lớn mè trai, cho nên mới bỏ con bù lẩn bù lóc như vậy, ăn uống cũng chẳng trong nom, yếu đau cũng chẳng cần tới. Bà lớn trên ba chục tuổi, say mê một người thiếu-niên chưa đầy hai mươi, tối ngày bỏ dàn con cho chị bồi, đem chàng kia di tinh-tự ở dân không biết. Chuyện ấy cũ mọi người hụt hít ai cũng biết và ai cũng tỏ ra dâng khinh bỉ. Thế mới biết những sự vô hạnh như vậy, xã-hội nào cũng có, mà xã-hội nào cũng khinh.

Than ôi! Vô-hạnh đâu đến nỗi dã mắng con cùng chồng mà còn làm chuyện vô-sĩ đến thế. Thương cho người chồng ở đâu có biết đâu rằng vợ như vậy hay không? Lại nghĩ tội nghiệp cho chị bồi, mồi tháng được bao nhiêu tiền công chẳng biết, mà một mảnh trong nom săn sóc mấy đứa con từ miếng ăn từ giấc ngủ, thật là cát-tinh. Mù chị ta cũng đau khặt khứ, bà chủ dã chẳng doi hoài, lại còn mắng nhiếc luôn luôn là khác.

Bà dầm R... — tức là bà dầm dậy săn sóc đứa nhỏ kia với chúng tôi, gọi tên cho đê nhớ — từ tết qua. Bà thấy chị bồi mà thương lắm, mồi khi đi ăn về thi bà lấy cho mấy trái chuối, hoặc trái bóm dưa cho; và bà hỏi thăm tối luôn, hình như có quen biết và cảm-tình đâu lâu ngày lắm vậy. Em thấy như vậy, cũng lấy làm cảm-động. Bà biết em là người Annam, cho nên bà đổi dãi một cách rất tử tế. Có bóm bà nói chuyện với em rằng:

— Chắc hẳn có sang Âu-châu chúng tôi, thi xin có chờ nên thấy những hạng dàn bà như vậy mà tưởng là ai cũng thế hết cả. Chúng tôi, ai là con nhà có học, có giáo-đục, thi cũng biết trọng danh-liết lâm chờ. Rồi cô qua đó có coi.

Rồi nói tới chuyện chị bồi kia thi bà nói:

— Tôi thương-hại cho con nhỏ đó hết sức, là vì tôi có tánh thương người, chờ không có ý chửng-lộc gì hết. Tôi thấy người nuôi nó, bỏ nó bơ vơ, cho nên tôi lấy tình mà trong nom cho nó chút dinh. Có lần tôi nói với bà kia, sao bà đem con nhà người ta đi, mà hắt hủi nói quá tệ vậy, thi bà nói: — Cái thứ bồi Annam, kệ thấy nó! Thứ người có thể mở miệng ra nói câu ấy được, cho nên tôi ngán ngẩm quá, không muốn nói nữa. Tôi thù thiệt cũng có rằng tôi thấy con nhỏ kia như vậy, tôi càng nghĩ mà thương người bồi con gái của tôi hồi đó lầm. Để tôi nói chuyện cho cô nghe. Hồi đó tôi còn ở Saigon với chồng

tôi, vì chồng tôi bắt nghĩa, cho nên tôi xin ly-dị. Trong khi thưa kiện ấy, tôi muốn nhà ở riêng. Con bồi ở với vợ chồng tôi hồi trước, bây giờ nó về ở với tôi. Vì tôi là chủ nhà con ở mặc lồng, mà chúng tôi yêu mến nhau lắm. Trong ba năm trời, nó ở với tôi lúc nào cũng làm hết phần-sự không bao giờ tôi phải nói đến một tiếng nặng, và bao giờ tôi cũng đối đài có lính có nghĩa, nó rất vui lòng. Lúc hoạn-nạn, thi người ta mới biết nhau, có a. Trong khi tôi ở riêng như thế, trong túi tôi không còn được bao nhiêu tiền bạc; kể tôi bị đau nặng. Nếu con ở khác, gặp chủ suy-vi như thế, thi dù bõ chủ di từ đời nào rồi. Song con này không, thủy chung hết lòng hết dạ với tôi! Ngày thi trong nom cơm nước, tôi thi nằm ngay bên giường tôi, để nâng giấc thuốc thang. Tôi nghiệp, nó thấy bình tôi tràn trọng quá, thi nó đi mua nhang đèn cầu khàn ở chùa miếu nào đó cho tôi không biết, vì nó tin như vậy. Có khi biết tôi hết tiền thi nó cầm bán vay mượn ở đâu không hay, để cho tôi tiêu. Tôi khi tôi mạnh, có tiền của cha mẹ gửi qua cho tôi về, thi nó khóc như mưa như giò, làm cho tôi cũng khóc thảm-thiệt. Tôi cho nó một trăm đồng bạc mà nó không lấy, nó nói rằng nó biết tôi nghèo, chỉ lấy một nưa thôi, còn một nưa để cho tôi làm hành-phim miễn là lúc nào tôi cũng nhớ đến nó là đủ mà thôi....

Bà nói đến đây, thi hình như cảm động quá, nói không ra tiếng, mà thấy hai con mắt có mẩy hàng châu muôn nhò... Rồi bà nói tiếp:

— Thật là trong khi tôi hoạn-nạn, ai cũng vô lính, mà chỉ có con ở của tôi, nó cứu tôi. Bởi vậy từ bùa tôi xuống tàu đến bây giờ, có khi nhớ nó mà thương, ngờ ngàn cả người, mà hè tôi thấy ai bạc-dài với đầy lợ, lại còn nói là đầy tờ Annam thi cần gì, là lỗi lầm mình, tôi khinh bỉ lắm.

Luôn dịp em muốn hỏi bà, chắc hẳn có cái lợi gì, cho nên người Paap ở Anna u về hay đem bồi Annam đi theo.

Bà nói :

— Có nhiều người vì mến bồi mà đem về, họ dài rất tử tế, theo như cách thức của con ăn dưa ở bên Pháp. Song còn nhiều thi chỉ vì chút lợi. Thứ nhất là rẻ công và sai khiến đe. Một người bồi theo chủ về, bất quá chỉ có ba trăm quan một tháng, về trong nom dù mọi việc, đi chợ, giặt đồ, dọn phòng, giữ em, ngày làm cả ngày, mà chúa nhứt chỉ được nghỉ có một buổi. Còn bồi bếp bên Pháp, mồi tháng ít nào cũng bốn năm trăm quan, ngày làm có giờ có khác, chúa-nhứt có lẽ nghỉ cả ngày. Chủ nhà ăn sao, thi bồi bếp cũng ăn như vậy, và lại ai làm việc gì, thi làm việc nay, thi dù như bồi chỉ dọn bàn, bếp chỉ di chợ, chờ không bắt kiêm hai việc được. Nói tóm lại bên Pháp chúng tôi, nhà nước có nhiều lệ-luật binh-vực cho bọn làm thuê làm mướn, chờ chủ nhà không có thể ý mình là người nuôi chúng, mà ức hiếp được chúng đâu.

(Còn nữa)

Kỳ này vì nhiều bài, vậy bảng An-nan của Học-sanh nghèo, xin hoản-tới kỳ sau sẽ đăng tiếp.

Rượu Cố-nhát BISQUIT DUBOUCHÉ
là thứ tôi nhứt.

Người dàn-bà không có tay chun.



Mời trông cái binh này, chắc ai cũng trông là một pho tượng mỹ-thuật nào, chờ không ai dè là người thiệt cũng xương cũng thịt cũng da như minh vậy.

Cô này tên là Violetta, người nước Bô-lô (Pologne) ở Âu-châu, từ khilợt ở trong bụng mẹ ra là như vậy rồi, chỉ có cái đầu và cái mình mà thôi, không có tay chun chi hết. Năm nay có 22 tuổi, rất có nhan-sắc. Ta trông ở tấm hình đó cũng đủ thấy.

Cô là con nhà nghèo và tảng lát như vậy, mà hình như không lấy thế làm buồn, lại thấy thế làm vui, vì cho minh sanh ra làm một người độc nhứt vô nhị trong thiên-ha.

Bởi vậy lâu nay, cô đi du-lịch hầu khắp Âu-châu, cứ ngồi trên cái yên như vậy rời người em gái của cô đem đi, có lẽ kháp các kinh-thành lớn ở Âu-châu, chờ nào cũng đi qua, và dã từng tiếp-kiến hàng mấy chục triều người tim có đê chiêm-ngưỡng.

Nhờ có cuộc du-lịch ấy, mà cô thấy nhiều, xem xét nhiều, mỗi khi nói chuyện với ai, thi miệng cười tươi như cái hoa buồm sớm. Cô người hỏi có bình-nhurat làm gì, thi cô đáp :

— Ấy, là cũng như mọi người, cũng đi coi hát và coi chòm bóng, tôi tra coi Charlie Chaplin (trong phim hát bóng tục danh là tháng Charlot) làm, tôi vừa mới đọc cuốn sách của va viết ra.

— Cô cũng đọc sách hay sao ? Đọc bằng cách nào ?

— Cô khó gì đâu, tôi là trương này trương kia bằng mũi tôi. Vả lại tôi cũng il tra đọc, mà tôi tra viết hơn.

— Ý trời ơi ! Lại còn viết nữa sao ? mà cô viết bằng gì ?

— Cách tôi viết vui lòn. Tôi ngâm cây viết ở miệng mà viết, vảy mà một giờ đồng hồ tôi cũng thảo được năm trang giấy.

Làm đồ bảng Cầm-thạch Carrare (CỦA XƯỞNG Y-ĐẠI-LỘI)

Linh-lâm mã tấu kiều Annam và kiều Tàu.
Linh-lâm hinh, trọng và xây lát đá cùn-thạch
có dù hạng và dù mau.

Có đá làm sẵn rò, và đá còn nguyên chất.
Làm họi dô và dán giá công việc của tháo-chủ đặt.

TÍNH GIÁ NHẸ

Đo-ni: Monsieur VILLA Ingénieur
N° 53, Rue de Massiges Saigon

TIÊU-THUYẾTTác giả: HỒ-BIỀU-CHÁNH

VÌ NGHĨA VÌ TÌNH

9— Thói tiêu-nhơn

Thằng Hồi ở với vợ chồng Tư-Cu, nếu nói nó vui lòng thì không trùng, bởi vì nó nhớ mà nó ngày trước tung-tiu, cho ăn đồ ngon, cho mặc áo lót, còn bày giờ hàn áo vải quần vải, lâu lâu mới được ăn một gói bắp, hoặc một cù khoai, thi làm sao mà nó vui cho được; mà nếu nói nó cực khổ thì cũng chưa nhảm, bởi vì tuy nó không được như xưa, chờ nó cũng không đến nỗi trần trường đời khát như thẳng Qui vậy.

Nó là con nit, trí não còn non nớt, nên không hiểu việc cao xa, không biết nhà cửa ở đâu, nhưng mà nhà nó là nhà lầu, trước nhà có một cái sân, nó ở với mà nó, bà nội nó, có bài nó, trong nhà có thẳng Điều, con Lai với con Nên, mỗi bữa nó chơi với Phùng-Sanh, mấy đứa ấy không thể nào nó quên cho được. Cố bữa ngái buồn, nó nhớ tới chỗ nó Ở, nó tưởng tới người nó quen hồi trước, thi nó khán-khoái trong lòng, nên tra nước mắt, không muốn đi chơi. Mà cách buồn của con nit chẳng phải sâu sắc như cách buồn của người lớn, bởi vậy nó buồn trong một giây một lát, rồi hể có thẳng Qui thi nó chạy giòn, dường như nó cam tâm mà ở chốn đê tiện này, chẳng mong việc chi hết.

Nó ở đây được mấy tháng, chẳng có việc chi là, duy mồi ngày thấy Thị-Đen đánh chửi con Châu với thẳng Qui, it bữa nghe mấy người ở trong xóm rầy lợn. Vợ chồng Tư-Cu ở đây cũng bình an, chồng đi làm Ba son hàng ngày, vợ đi mua bán cá mồi buồm chợ.

Lát-bật đến Tết, ai ai cũng nghĩ người mà ăn chay bì ngày. Thị-Đen rủ vợ chồng Sáu-Nhỏ, tên Kim, tên Ky với Hai-Vân lại nhà đánh bài-cào nhỏ chơ. Tư-Cu thuở này có tài u sng rợn, chờ không có tài bài bạc. Hôm nay nhỡ dịp xuân-nhứt, anh ta uống rượm ngà-nga, rồi thấy bên nhà cắp-rản Hòn đánh bài-cào, mời men qua đường coi chơi. Mấy người ngồi trong sống hèn rủ anh ta đánh bài-chờ vui. Anh ta là: đầu nói không biết đánh. Thị-Đen nói rằng: « Thú bài-cào có khó gì đâu mà không biết. Cứ đếm nút, hể ai lừa thi ăn. »



Tư-Cu lặng thính đứng coi một hồi, thấy tên Kim dùa hai ba phát, bạc cắt gom một đồng, bạc giấy sấp một đồng, thi nóng mủi chạy về biếu vợ đưa vài đồng bạc qua đánh thử bài cáo chơi. Tư-Tiền vung vàng không chịu đưa. Anh ta trợn mắt nói rằng: « Tiền của tao, chờ tiền gì của mày đó hay sao mà mày làm bộ! »

Tư-Tiền sợ rầy-rà trong ngày Tết, nên móc túi quăng cho chồng một đồng bạc. Tư-Cu lấy bạc trả qua, đòi bạc cắt đặt thử một vải cắt. Anh ta thua di trúng lại, mà vì trúng

it còn thua nhiều, bởi vậy đặt một hồi tiêu hết đồng bạc. Anh ta nỗi giận, chạy về biếu vợ đưa 5 đồng nữa. Vợ không chịu đưa, biếu thua lờ thi bộ di. Anh ta không nghe, biếu phải đưa 5 đồng nữa dặng anh ta gữ. Vợ cắn hết súc mà không được, cùng thế phải đưa cho chồng 4 đồng nữa.

Lần này Tư-Tiền đi theo. Chỉ ta đứng sau lưng chồng mà coi, hai tay deo hai đòn vàng chạm mồi nhuộm máu bông vồng đỏ-dé, dưới mặc quần lanh den, trên mặc áo khaki trắng, lót lưng quần màu huynh anh vàng khé.

Hai-Vân làm cái, tên Kim đặt trên 2 đồng dưới một đồng, còn mấy người kia thì đặt mồi người hoặc một, đồng hoặc năm bảy cái. Tư-Cu đòi một đồng bạc rồi đặt trên 2 cái dưới một cái. Hai-Vân chia bài rồi mồi người cầm 3 lá đưa lên nán-nán mà coi, duy có một mình Tư-Cu do bết ra mà đếm nút. Tư-Tiền la lớn lên rằng: « Chín rồi! sướng hòn! Vày mà đặt có 3 cái chờ! Xóm lên di! »

Hai-Vân ngồi tĩnh queo, không thèm kè, duy liếc mắt không chừng hai tay của tên Kim mà thôi. Tên Kim nắn một hồi rồi thòi, ban đầu sắc mặt lo lâm, thòi một đầu, coi bộ bay mất nút bài được hay sao nên cười, mà cười rồi trả đầu kia mà thòi nữa, thòi một hời rồi xu xì, quẳng bài nói: « Bù! ». Mấy người kia trả bài ra, kẽ 3 nút, người 6 nút, day có Thị-Đen được 8 nút. Hai-Vân nói: « Chạy cái 8, chung cái 9, có i bao nhiêu ấu hồn. » Anh ta bỏ bài ra, thiệt quả 8 nút, lượn mấy đồng bạc của tên Kim, dùa bạc cắt bên kia, rồi chung cho Tư-Cu 3 cái. Tư-Cu day lại

ngó vợ mà cười.

Tôi quản tên Kim làm cái. Kim hai tay tròn bài miệng nói rằng: « Đặt lớn di, sạt hủ mà; đặt bao nhiêu cũng được. » Ai nấy bỏ bạc ra mà đặt. Hai-Vân đặt 2 đồng-một tụ. Tên Ky đặt 5 cái đầu nặng. Tư-Cu cầm tiền lo-le một hồi, rồi cũng đặt trên 2 cái dưới một cái. Tên Kim nói rằng: « Đặt lớn di mà, đặt gi có hai ba cái. Mấy tụ đặt nhỏ thòi nhập lại di. » Tư-Tiền đứng ngoài nỗi giận nên đáp rằng: « Ta muốn đặt bao nhiêu ta đặt chờ, cái gì lại nhập tụ. Chắc ăn lầm hay sao? »

Tên Kim day qua nói với tên Ky rằng: « Đặt lớn di mày, Ky! Đéo mẹ, mới ăn ta một phát một đồng, rồi bây giờ cơm gạo, đặt có 5 cái. »

Tên Ky trợn mắt đáp rằng:

— Ủ, tao đặt 5 cái he, mày làm sao tao?

— Đéo mẹ, gãy gạo hoài! Chơi với tao sướng lầm mà; ăn ăn thua thua, không đời nào tao chịu làm dày đâu.

— Sao biết mày sướng mà! Tiền mày ăn cướp của người ta, chờ mày có làm cự khỗ như tao vậy đâu mà mày tiếc.

— Tao ăn cướp của ai. Đéo mẹ, nói bậy đánh chết cha da mày!

— Mày dời đánh chết cha ai?

Tên Ky lượm tiền đứng dậy. Thị-Đen kéo nó ngồi xuống và nói rằng: « Thôi mà! Đéo mẹ om sòm. Muốn đánh lộn với nhau sao? Chia bài di, Kim. »

Ky đặt tiền lại. Kim đè bài cho Hai-Vân kinh rồi cầm lên mà chia. Tư-Cu lật ngửa ra. Thị-Tiền hô 8 điểm. Mấy người kia cũng nấn, cũng thòi một hồi rồi bỏ ra thì kè 5 nút người 7 nút. Cái bị chia tay ăn cắp trèng già, nên chung hết.

Tư-Cu trúng được 3 cái nữa, nên ngó vợ mà cười ngon-ngoèn. Tư-Tiền thúc tay trên lưng chồng và nói rằng: « Đặt

lớn đại di mà, bài tốt mà sợ gì. » Tư-Cu nghe lời vợ, nên qua quán sau Sáu-Nhỏ làm cái, anh ta đặt 5 cái. Cái ba tay nên dùa ráo.

Tư-Tiền nồi nóng xúi chồng rằng: « Đặt một đồng cưa di. Đéo mẹ, may thi ăn, không may thi thua, sợ gì. » Tư-Cu nghe lời. Quận này trùng tụ dầu được 5 cái. Đánh được một hồi, Tư-Cu dêm lén trong túi và vốn và lời hết thấy được 7 đồng bạc. Ai pẩy xúi anh ta làm cái. Anh ta lắc đầu, bỏ ra một đồng bạc xuất tụ. Tên Kim nói rằng: « Sạt đại di mà! Nay giờ trùng người ta luôn luôn, khéo làm bộ! » Tư-Tiền chau mày, tay chống nạnh, miệng nói rằng: « Sạt di, dè họ nói minh nhất. »

Tư-Cu và trộn bài và nói rằng: « Thôi, sạt thi sạt. Mà đặt nhỏ nhò vảy da, nghe hòn? »

Ai nấy lui cui đặt tiền, kẻ nấm bảy cái, người một đồng, duy có tên Kim đặt tờ 2 đồng một tụ. Tư-Cu không dở, buộc nó phải bớt. Tên Kim xi-xô rồi lấy bớt vỏ một đồng.

Dở bài ra, cái có 2 nút, ăn có một cây hù, còn bao nhiêu thì chung hết. Tư-Cu móc túi chung 3 đồng hai, mặt mày buồn xo. Dánh xụt xịt tối chiều, Tư-Cu thua mòn, chưng xén sòng đứng dậy, thi trong túi còn có 7 cái, nghĩa là thua và trước và sau hết 4 đồng ba.

Khi ngồi lại ăn cơm chiều, Tư-Cu buồn hiu, còn Tư-Tiền thi bộ mặt hầm hầm. Hai vợ chồng không thèm ngó tới thẳng Hồi, bởi vậy nó ăn riết cho hết chén cơm rồi nhảy xuống di theo thẳng Qui mà lượm pháo.

Tối lại bên nhà cắp-rản Hòn rập đánh bài cáo nữa. Thị-Đen kêu Tư-Cu rằng: « Anh tr ơi, qua đánh mà gò anh. » Tư-Tiền ngó chồng, trong ý muốn xúi di đánh nữa, song không dám nói ra. Tư-Cu ninh khe một hồi rồi nói rằng: « Đánh nữa chắc thua nữa. Thôi thua ít đồng bò phứt cái



Còn ai không biết?

Xứ Nam-kỳ này
còn ai mà không biết thử

RƯỢU

RHUM MANA

là thứ thượng hảo hạng.

Rượu Rhum Mana mới chánh là

thứ rượu Rhum thiệt tốt nhứt.

Khi mua hàng nài cho phái hiệu

Mana và có dán nhàn trắng.

Độc quyền đại lý:

S'te Commerciale MAZET d'Indochine
SAIGON

cho xong. » Anh ta kéo gối nằm ngay trên ván rồi mòi lát thi ngủ ngày khò khò.

Tư-Tiền bước ra cửa, thấy bên nhà cặp-rân Hòn đồng đây. Chị ta lèn lèn men và thấy mấy người hòi trưa dương đánh, mà bây giờ lại có cặp-rân Hòn với thằng Cây, thằng Vạn là hai đứa nấu ăn ở đây phố phía trước nǚa. Chị ta dừng coi chơi, hể thấy ai ăn, thì chị ta ngồi tiềng bạc lom lom, coi bộ vừa ý lầm. Thị-Đen dòm thấy bèn hỏi rằng :

— Sau ánh không qua chơi vậy chị ?
— Ở nhà tôi ngủ rồi.
— Thưa hòi trưa sao không gở, lại ngủ đi ?
— Nô uống rượu rồi buồn ngủ nên nó ngủ.
— Thôi chị đặt chơi. Lại ngồi dựa bên tôi đây.
— È ! Ai mà biết đánh.
— Hồi trưa chỉ coi bài lè quâ, còn làm bộ gióng gì. Lai đây mà Như không đánh lòn thi kê chung một tụ với tôi đây.

Thị-Đen ngồi nép lại dặng trống một chò cho Tư-Tiền ngồi. Tư-Tiền cười ngôn-ngoại dục đặc ngó chừng về nhà rồi ngồi xè một bên Thị-Đen. Chị ta ngồi còn hai ba phát bài mà không chịu đánh. Thị-Đen thôi thúc biếu kê chút dinh chơi cho vui. Tư-Tiền thấy Thị-Đen trúng luôn hai phát mới chịu móc túi lấy ra 2 cát bạc mà kê.

Danh hơn một giờ đồng hồ có nhiều người thua hết tiền nên xén. Tên Kim ăn vài chục, bộ no nè, nên dừng dậy dì ra cửa và nói rằng : « Tôi ra tiệm thuốc hút ít diếu. Như có ai chơi nǚa, chị kêu tôi, nghe hòn chị cặp-rân ».

Thị-Đen và ir và đếm tiền rồi nói với chồng rằng : « Tôi ăn có 5 đồng mây. » Tư-Tiền cũng đếm tiền rồi nói : « Tôi bị thua 2 phát sau nặng quá, nên còn ăn có 2 đồng hai. »

Tư-Tiền tuốc về nhà kéo căng chồng thức dậy, và nói rằng : « Tôi kê với chị cặp-rân tôi gở giüm cho mình được 2 đồng hai, còn thua có 2 đồng mốt nǚa ».

Tư-Cu giüm con mắt và hỏi rằng :

— Nay giờ mày di đánh hay sao ?
— Ta kê chờ ai mà đánh.

— Đu mẹ coi chừng da. Lắp lึง dây thua chết, nói cho mà biết.

— Tưởng đâu ta đợi da !

— Ủ tao nói hờ cho mà giữ mình.

— Ai dở như mình vậy hay sao mà sợ thua. Ta đánh ta phải liệu cái nước bài tốt xấu rồi ta sẽ đặt chờ. Bài xấu mà đặt cố mang thì làm sao mà khỏi thua được.

— Mày nói mày gở được bao nhiêu ?

— Hai đồng hai.

— Còn thua 2 đồng mốt nǚa.

— Tôi bị thua lại 2 phát sau tới một đồng mây, chờ không thi còn khả hơn nǚa. Bài của chị cặp-rân tốt quá. Tại lui nó hết tiền nó xén, chờ phải mà còn đánh nǚa, chắc là tôi ăn nhiều.

— Xén rồi ai ăn ?

— Chị cặp-rân ăn được năm sáu đồng. Còn thằng Kim nó vét sòng, nó nói ăn có mươi đồng, mà tôi chắc nó ăn trên vài chục.

— Thôi đóng cửa ngủ, dặng sáng có di làm. Hết Tết rồi !

Tư-Tiền ra kêu thằng Hồi về rồi đóng cửa tắt đèn di ngủ.

Sáng bùa sau là mùng 4, Tư-Cu thay đồ di làm. Tư-Tiền nói mời hết Tết, chờ còn thưa-thớt, buồn bần không khá, nên ở nhà nghĩ ít bùa.

Buổi sớm mới lợn-xộn, dàn-ông mặc di làm, dàn-bà mặc nấu ăn, nên trong đường hẽm không ai bày bài bạc. Đến



Hàng lớn PRINTEMPS tại Paris
Đại-lý tại Saigon :

L. RONDON & C° LTD

16, đường Boulevard Charner Saigon

Catalogue năm 1929, ai muốn xin, hòng sẽ gửi cho.

Đồ các thứ giày

Da tốt — Kiều đẹp — Làm mau — Giá rẻ

Trước tòa Tân-Đáo ở chợ cũ Saigon số 104 đường Guynemer là tiệm giày TÀN-MỸ của ông PHẠM-VĂN-KÍNH là tiệm giày có tiếng xưa nay. Gần xa ai cũng biết. Có dù các kiều giày dàn ông, dàn bà, con nit ; da rất tốt, làm rất khéo, giá rất rẻ.

Đồ cũ ra mới

Bồn-hiệu mới mở tiệm xi đô vàng bạc vân vân, như đố phu tùng xe hơi xe kéo xe máy muôn nia, vàng bạc giá rất rẻ hơn nơi khác, đố làm nhậm le.

DỒNG-LỢI

72 Rue Amiral Dupré 72 Saigon
(tục kêu đường Thủ-đức)

trưa, ăn cơm rồi, rủ nhau ráp lại đánh. Tư-Tiền nói với chồng đê qua coi chơi. Đến một giờ rưỡi xén sòng, chị ta chạy về, mặt mày hờn hờ, khoe với chồng rằng : « Tôi ăn chán 5 đồng. Giải hòn hữ ? Gở giüm cho mình được rồi, lại ăn thêm gần 3 đồng. Tụ bài của tôi thiệt là tốt. Tôi nhất quả, chờ phải tôi đánh làm cái thi tôi ăn nhiều nǚa ».

Tư-Cu cười rồi đội nón di làm.

Cái thói bài-bạc nó hay gạt-gầm người ta lầm. Ai mời tập thử, thì một vài sòng đầu nó thường cho ăn, dặng mè sa mà theo, rồi sau nó mời bắt thua cho lòn cho mạt, thua tời cầm áo cầm quần, thua tời bán nhà bán ruộng, thua tời bỏ vợ đợ con. Xưa nay ai cũng biết như vậy, mà nhiều người không tránh khỏi. Thường thấy những bức tri-thức cao rộng, địa-vị giàu sang, mà vì bài-bạc còn phải mang nhơ, phải mang ngbèo thay, huống chi là bức họa lưu như Tư-Tiền, không có giáo dục, không biết dân-lòng, không biết giữ nết, hể thấy đồng bạc thì mừng, hể mất đồng bạc thì rầu, nếu thò tay vào sòng bài-bạc rồi thi làm sao mà rút ra cho được!

Tư-Tiền thấy đã gở thua cho chồng được mà lại còn ăn thêm, thì phẫn chí, hầm-hầm muốn đánh nǚa, trong bụng chắc rằng hè minh đánh thì phải ăn luôn luôn. Tư-Cu ban đầu cản vợ thi phải lầm, mà chừng thấy vợ ăn được chút dinh, anh ta lại vui lòng, tuy không xúi, song không rầy, làm như vậy tự nhiên vợ tưởng chồng cho phép, nên chẳng còn ái-nghại chi nǚa.

Mấy bùa sau Tư-Tiền lén chồng mà đánh luôn luôn. Ban đầu dặt nhỏ thua lòn lòn nồi nóng đặt lớn. Thiệt có bùa thua, mà có bùa cũng ăn, chờ không phải thua hoài, song chị ta đánh chừng một tháng thi mấy trăm đồng bạc vốn tiêu hết. Chị ta buồn rầu thất-thờ thất-nghiệp, hết

muốn di mua bán nǚa, ngặt vì sợ chồng hay rồi nó đánh, nên ở nhà phải gượng làm vui, mồi bùa phải ráng gánh gánh mà di.

Chị ta nghe Thị-Đen nói bài-bạc có tháng hè, có tháng xuôi, nè i chị ta thua hết tiền bạc rồi mà không lòn, hầm hầm tình trong bụng đê nghĩ it bùa xò xuôi rồi qua tháng sau, sẽ đánh lại mà gở. Thiết quả, qua tháng sau chị ta cởi bớt một dôi vàng đem lại tiệm cầm đồ mà cầm. Chị ta sợ chồng thấy thiếu một dôi vàng nòi nghỉ, nên mua 2 chiếc vòng chài mà deo rồi lòn phía trong tay áo cho chồng tường vàng còn dù. Chị ta làm như vậy chẳng phải chị ta quyế gạt mà giựt của chồng, ấy là chị ta quyền đờ dũng có tiền mà đánh, nếu có ăn được thi chị ta di chuộc liền.

Nào dè cái vận của Tư-Tiền chưa hên, chị ta đánh có một sòng thì thua hết. Chị ta tức mình ngũ không được. Qua bùa sau chị ta di mua một dôi vòng chài khác mà thê, rồi cởi dôi vàng thứ nhì cầm nǚa. Lần này chị ta ăn được vài chục, vira muốn di chuộc bớt một dôi, thi kẽ họ rủ đánh nǚa, chị ta đánh thua sạch tay, té ra vốn liếng tiêu, mà hai dôi vàng cũng tuốt hết.

Chị ta to nhỏ than thở với Thị-Đen. Chị ta tinh bô chồng trốn mà di. Thị-Đen nói rằng : « Chuyện gì mà phải di. Chị sợ ảnh đánh phải hôn ? Nếu chị sợ thi bùa nào chị tri hô vàng bạc chị bỏ túi rồi mất hết, việc rủ-ro thi thôi, àh có hay chị thua dẫu mà đánh chị. »

(Còn nǚa)

Lời tòa soạn

Trong tiểu thuyết hồi này, có một vài tiếng bắt nhả, là vì lỗi tiểu thuyết tâ chơn, tác giả muốn tả rõ lời ăn tiếng nói của những phuруг ha-lưu, vây bồn-bao cứ đê nguyên-van, xin đọc già miễn chả.

VUI THÚ TRONG GIA ĐÌNH

Cái vui thú trong-bóng nhứt, bến-bí nhứt, là cái vui thú trong gia-dinh. Trong các sự giải-trí, giúp vui trong gia-dinh thi không có vật gì bằng : Máy hát PATHÉ và đĩa hát PATHÉ.

Nghe nhạc hay thi có thể đổi tinh-tinh con người, và nhạc cũng giồng một thứ tiếng nói riêng mà tinh-thần, trí rào chưa tỏ ra đậm.

Lúc trước, nghe máy hát, đĩa hát thi khó ưa thiет, động thi rẽ rẽ, tiếng thi khan-khan nghènghẹt, khi nào cũng giồng dạng ông già khò-khè trong đong. Chờ như bây giờ nghệ làm đĩa hát đĩa tinh-xảo-lâm. Đĩa chạy bằng kim-sắc, lạy hơi điện-khí đã khà rồi, mà mới đây hàng Pathé lạy hơi bần Annam, lại dùng máy Võ-tuyên-diện mà lạy; thi hèt sức tinh-thần, hèt sức êm-ái, rõ ràng. Hiện bây giờ đĩa hát kim-thời nhứt là đĩa hát Pathé Võ-tuyên-diện, trông đò có con gà.

Dàn-bà khôn thi làm gia-dinh vui-vé và nên sám máy hát PATHÉ. Chóng khòi di chơi lảng phi, con cái tuy là chơi mà mờ mang trí nào.

Máy hát dù thử, đĩa hát Võ-tuyên-diện bán tai :

PATHÉ-ORIENT

10, Boulevard Charner. — SAIGON



PHẦN NHI ĐÓNG

Người hành-khách muôn khòi lạnh

Mùa đông ở bên Pháp lạnh lắm, nhà hàng nào cũng phải có lò sưởi cho hành-khách hơ cho ấm. Buổi sớm mai ngày nọ, có một anh lão-huôn ghé trọ ở một cái quán, thấy xung-quanh cái lò sưởi ở trong nhà ăn, đã chật níc người ngồi. Trời lạnh quá, thấy lửa đờ mà thèm, song bọn hành-khách không ai chịu dép chờ cho anh ta ngồi hết. Anh ta tính phải dùng một cái chồm gì mới được ấm.

Anh cho gọi người chủ-quán. Người này chưa kịp tới gần, thì anh đã nói lớn rằng: « Này anh, mau sai trẻ trong nhà đem cho ngựa của tôi một chục con hấu. » Chủ quán nghe là tai, song thấy khách biếu hẳn-hỏi thì cũng tuân linh. Các vị hành-khách, ai cũng muôn coi ngựa ăn hấu ra thế nào, đua nhau mà chạy ra tàu.

Khi ấy, khách tìm một chỗ ở góc phòng gần cái lò, tha hồ mà sưởi cho ấm. Được một khắc đồng-hồ, chủ quán chạy vào thưa rằng: « Thưa ngài, tôi vẫn đã biết trước, ngựa thi ăn hấu làm sao dặng? »

Khách cười rạng:

— Thôi, thế thì anh dè dành dọn cho tôi ăn buổi trưa cũng dặng.

Quốc-sử diễn-ca

(Tiếp theo)

Hué-Lư đặt vững kim-Ấu,
Một mình dựng nghiệp Việt-châu cũng tài.
Truyền ngôi mới dặng vài đời,
Kè năm, mới dặng mười hai năm tròn.
Lê Đại-hành cướp nước non,
Tiền Thiền-phước dê cháu con không bền
Lý-triều Thái-tò nồi lên,
Thăng-long dắt ấy dựng nên đô-thành.
Tám đời nổi nghiệp thang binh,
Cùng bên nhà Tống tranh hoành nhiều phen.
Chiêu-Hoàng phản gai dương quyền,
Lâm cho nghiệp Lý, lại truyền Trần-gia.
Một đời tỏ ràng Đông-a,
Trời xui lục thịnh trả ra vua kiền.
Thôi nhà trung hậu thừa quyền,
Tôn chí một phái, anh hiền nhiều tay.
Chiêu-Văn, Hưng Đạo ai tay,
Bạch-dâng còn nhớ những ngày đánh Nguyên.
Đến vua Thiếu-dế tri hén,



Ba tháng bơm bát 2 con trâu ở sò sò trước mặt
mà mày chủ linh kiêm hoài không thày, vậy các em
lâm ơn chỉ giüm 2 con trâu và 3 tháng bơm.

Đây là một câu đù dể các em có thi giờ rảnh rang,
tim kiếm mà chơi cho giải trí, chứ không phải cuộc
thi lanh thường như mày ký trước. Vậy các em tìm
kiếm ở trong nhà mà chơi với nhau, đừng gởi bài đáp
đen nhà báo.

CHUYÊN VUI CHO CON NÍT

Con rắn xanh và con rắn vàng

(Tiếp theo)

Bóng lung ở ngoài chuồng gà có tiếng rột rật, trước xa sau gần. Bầy gà đã quen thuộc rồi, không lấy gì làm lạ. Chỉ có rắn xanh ta nghe lấy làm kinh ngạc lắm, thò đầu ra dòm. Té ra có một con rắn quá nhỏ đương bò lội chuồng gà, thò đầu vô chuồng loan lẩy một cái trừng mà ẩn. Rắn xanh cắn lại mà nói rằng:

— Đó là bùa-vật ở nước Hạnh-phước, đã thuộc về tay ta rồi, mày không được dùng mồ tôi.

Con rắn qua đây có thói quen, ngày nào cũng lội đó ăn một cái trứng, nay thấy rắn xanh cắn mình, thì đòi náo chảy nghe. Rắn xanh cũng như định không cho. Đôi bên dằng co nhau. Gà trống tức là Thần-di tiên-sanh khuyên rằng:

— Nè anh, lù ta ở đây, không cứ lúc nào, gấp chuyện gì cũng thân yêu nhường nhau luôc. Anh dễ cho va ăn một cái trứng, không sao. Việc gì mà giữ.

Rắn xanh cũng không nghe, lại đánh lộn với rắn qua. Hai bên giao chiến rầm rầm, làm cho mấy con gà mái sợ hoảng, la lối ôn lén. Bà chủ nghe chuồng gà có tiếng động, chắc là có chồn cáo vào bắt gà đáy, liền nỗi lửa ra soi chuồng gà, thấy hai con rắn đương vật nhau. Rắn qua thấy có người lại thi buông rắn xanh ra mà lầu thoát. Còn rắn xanh ta, nghĩ mình đã lời nước Hạnh-phước đây rồi, trốn

tránh làm chi. Vỗ lại lâu nay chỉ ăn rồi nằm, đã quen nồng thịt rồi, dầu có muốn chạy cũng không nổi. Liên bị bà chủ nhà cầm cây đánh cho thập tử nhứt sanh, lại kéo mà bỏ ra ngoài hàng rào. Lúc ấy gà trống nói với rắn xanh rằng:

— Anh không xứng đáng làm bạn với Thần-di tiên-sanh; thôi xin kiêu anh, tôi không đưa anh tới nước Hạnh-phước nữa đâu.

Rắn xanh nằm ở ngoài hàng rào, vừa đau đớn, vừa ăn năn, muốn bò đi nơi khác, nhưng mình mày đã đau nhứt, bò hết muôn nỗi. Lại chẳng biết nước Hạnh-phước còn gần hay xa, thôi dành năm ngõi ngủi ở đây, đợi trong minh cho khỏe khoắn lại dã, sẽ đi.

Sáng sớm bùa dò, có con trâu vàng mon men ở bờ rào ăn cỏ, thấy rắn xanh nǎo nè đau đớn như vậy, liền động lòng thương, hỏi rằng:

— Anh rắn xanh ơi! Vì sao mà anh đến nồng nỗi như vậy.

— Tôi nghiệp cho tôi thi bòi, tôi muốn tìm lời nước Hạnh-phước, cho nên thân thê mới ra thê này. Dám hỏi đại-huynh tên là gì.

— Tưởng việc chí khó, chờ đợi tôi nước Hạnh-phước để làm. Tiêu-dé họ Cầm tên Lao.

— Ủa, té ra đại-huynh đó sao? Em thắc lè, xin đại-huynh miêng chấp. Em xin cùng đại-huynh kết nghĩa anh em, nhờ đại-huynh đưa em tới nước Hạnh-phước.

— Đại-huynh muỗi kêt làm anh em với tôi, tôi đâu dám. Xin hỏi đại-huynh thường ngày đi kiếm ăn ở đâu?

— Tôi kiếm ăn ở trước cửa động mà thôi.

(Còn nữa)

Một thứ CRÈME

Dùng ban ngày, làm
cho da mặt được trắng
trắng, mịn-màn và không
trôi phàn.

Một thứ CRÈME

Dùng ban đêm, làm
cho da mặt sạch sẽ và
tươi tắn lại.

Hai thứ CRÈME này
dụng chung trong một
thủ sành có hai ngăn;
đây là cái nguyên chất
tuyệt diệu của thử:

Khắp nơi đều có bán

Đại lý độc quyền:

Hàng LUCIEN BERTHET & Cie

Bđ Charner.— SAIGON



Une Crème de Jour
qui embellit et fait tenir
la poudre

Une Crème de Nuit
qui nettoie et reconstruit
l'epiderme

Ces deux produits jumelés présentés
dans un pot à deux compartiments
vont le principe merveilleux de la



Crème
Siamoisé

Thương Đáng Được Phòng

SOLIRENE

Ở ngang nhà hát tây

PHÒNG RIÊNG ĐỂ THỦ NGHỆ THEO CÁCH HÓA HỌC

THUỐC BẢO CHÌ SẮNG

TRÙ CÁC VỊ THUỐC — DÙ VẬT HÓA HỌC

LÀNH ĐẶT ĐỂ PHÒNG HÓA HỌC

CÓ BẢN ĐÙ ĐỒ KHÍ NGHỆ VỀ VIỆC MỎ XÉ

ĐỒ ĐỂ CHO NHỮNG NGƯỜI CÓ TẬT DUNG

SỞ BIÊNG ĐỂ CHẾ THUỐC THEO TOA QUAN THẦY LÚC

GẶP RÚT TRONG BUỔI TRƯA VÀ NỮA ĐÊM KHUYA KHOÁT

Bản thuốc trong Lực-tinh không tinh tiền gòi

LÀM KIẾN CON MẮT THEO CÁCH Y-KHOA

Bản dù dò dùng trong việc trồng răng

Đồ nghề về việc chụp hình — Dầu thơm dù thử

Làm Đại-lý cho hàng "KODAK"