

NĂM THỨ NHƯỚC – SỐ 9

GIÁ: 0\$15

27 JUIN 1929.

R&H U-NƯỚC Tân-VĂN

TUẦN BÁO XUẤT BÀN NGÀY THỨ NĂM

DEPOT LEGAL
• INDOCHINE •
N° 11131



Phản son tò đièm sơn-hà,
Làm cho rõ mặt đàn bà nước Nam.

TÒA BÁO

(RÉDACTION ET ADMINISTRATION)

N° 42 – Rue Catinat – N° 42

SAIGON



Kinh Cáo



Cùng quý ông quý bà, nhất là nơi mày tiệm buôn bán hàng vài nơi chau thành Saigon, cùng là các nơi khác trong cõi Đông-Dương, xin hãy chú ý mà nhớ rằng những hàng lụa như là : rồng nhung, sô, tô, vải, bô, cùng là vật dụng thích nhản « CON COP » trên hắp cùng trên xấp hàng, là do nơi hàng « COURTINAT » mà ra.

Hàng và vật dụng của hàng này đã thật tốt mà giá lại rẻ hơn các nơi khác. Xin quý ôn quý bà lưu ý nhớ hiệu « CON COP » đang mua khởi lâm lợu hàng của nay, các hàng khác.

A. COURTINAT & Cie
SAIGON

VIỆT-NAM NGÂN-HÀNG

Công-ty hữu-hàng vốn 250 ngàn đồng
54, đường Pellerin, SAIGON

Dây-thép nói số 748 Tên dây-thép: CRÉDITANA

Nhận ảnh tiền gửi không hàng-ký, kín là « Comptes Courants de chèques » hàng-học Hồng-Pháp hay là tiền-quan Langsa, sảnh lời 4 phần trăm (4%) mỗi năm.

Nhận lệnh tiền gửi và « TIẾT-KIÊM » hàng-học Đông-Pháp hay là tiền-quan Langsa, sảnh lời 5 phần trăm (5%) mỗi năm. Số này để cho người tiền-tặng. Rút ra khỏi phải cho hay trước và chờ đợi lâu. Gói và bao-chiều cũng nhận.

Nhận lệnh tiền gửi có hàng-ký kín là « Dépôts Fixes » cho lời 6 phần trăm (6%) mỗi năm, nếu gửi một trăm franc. Khi hữu-sự xin rút ra trước hạn-ký cũng được, nhưng mà tiền lời là 4 phần (4%) mỗi năm, cũng như bạc gửi không hàng-ký vậy.

Mua bán ngân phiếu (chèques) và lệnh gửi tiền qua Đại-Pháp theo tàu-thơ hay là hàng-dây-thép.

Lệnh trả bạc tháng cho học-sanh Annam đương du học bên Tây.

Cho vay có-nười chắc chắn dùng bảo-lanh và có đồ bảo-chứng biến-tai đủ.

Cho vay ở ngoại-quốc về hàng-hóa nhập-cảng.

Công-ty VIỆT-NAM-NGÂN-HÀNG sẵn lòng mà chỉ cho quý đồng-báo biết rõ về công-nhà ngân-hàng hay là hàng-buôn.

M.M. HUYNH-D NH-KHEM, Phú-ham, ở Go-công, Danh-dự Hội-trưởng; TRAN-TRINH-TRACH, Hội-dong Hội-nghị tư ở Bắc-lieu; Chánh Hội-trưởng; NGUYEN-VAN-CUA, Chánh-kinh, Phó-Hội-trưởng; NGUYEN-TAN-VAN, Nghiệp-chủ, ở Saigon Quản-lý Hành-sx

O. M. IBRAHIM & Cie

Bán Ròng Hột xoàn,

44, Rue Catnat, 44. — SAIGON

Bản Công-ty lập ra ở Saigon này đã được 17 năm rồi, mua bán hàng năm giữ một lòng tin-thành, Quý bà Qui-cô ở xa gần đều biết danh. Hột xoàn của tôi bán đều mua tại chánh gốc cho nên có được nhiều thứ nước quý-báu và cũng lại bán được giá nhẹ hơn các nơi.

Xin Quý bà, Quý-cô chiêu-cô.

NAY KÍNH
O. M. IBRAHIM & Cie

Hàng mới lạ Dùng trong mùa mưa

Quí-ông quý-bà cần có áo mưa khi đi đâu-phỏng ngừa khỏi làm ướt áo-tốt bạn thường của mình, muốn cho thiệt nhẹ-nhàng và lịch-sự xin mời đến tiệm TANG-KHÁNH-LONG mà lụa, kiểu áo rất đẹp, ngoài hàng lụa Hué-ký có carreaux màu nước biển và màu xám ống hông trong lót cao-su.

Dùng qua cơn mưa rồi có thể xếp lại bô và túi được, thiệt là tiện-lợi và thanh-nhà vô-cùng, xin quí-ông quý-bà trước khi đi mua, hãy đến ghé tại bồn-tiệm mà so-sánh với thứ hàng ở các chỗ khác, chắc sao quí-vị cũng tra áo mưa hàng là cửa hiệu TANG-KHÁNH-LONG 84 Boulevard Bonnard SAIGON là đẹp hơn hết.

Nay kính mời
TANG-KHÁNH-LONG
84 Boulevard Bonnard
SAIGON

27 JUIN 1929

PIJJ-NÚ TĀN-VĀN

Xe tốt hơn hết

Giá rẻ hơn hết

Bán chịu 1 năm



Xe trán

Xe Limousine

Xe 7 chỗ ngồi



ÉTABLISSEMENTS BAINIER D'INDOCHINE

“AUTO-MALIB”

DEPOT LEGAL
INDOCHINE
N°

Hanoï — Saïgon — Phnompenh

Câu chuyện đầu mùa

Sách sắp ra đời!

Chào bạn đồng chí!

Tam-Dân Học-Xâ

Cơ quan bảo-thu Dân-Sanh, Dân-Quyền, Dân-Tộc.

Chủ-nghĩa của T. D. H. X. là truyền-bá Trung-Quốc-Thật-Sự Tôn-chǐ của T. D. H. X. là muối cho Huân-Việt Thân-Ái. Mục-dich của T. D. H. X. là bảo-tồn Văn-Hoa A-Đông.

Tam-Dân-Học-Xâ là một học-xâ rất có giá trị đặc-biệt với thế-kỷ hai-mươi này, các thứ sách cũ học-xâ chúng tôi xuất-bản, toàn là của các nhà Văn-sĩ ngoại-quốc viết bài-gởi về giúp. Như là ở Thượng Hải thi có Ông Tôn-Thiết-Hán chánh chủ-bút « Thời-Báo », ở Xiêm-La-Quốc (Siam) thi có Ông Hứa-Siêu-Nhiên, chủ-nhiệm báo « Liền-Kiều », và bên Trung-Quốc, các tay-trong-yếu trong chí-bô Quốc-Dân-dâng. Như ông Trần-Tung-Phu, ông Dương-Dân-Tử, ông Diệp-Thạnh v.v. Còn trong Nam thi có các ban thanh-niên trong học-giới, thi-thi đều là An-nhân của bồn-xâ. Nên những sách cũ bồn-xâ sẽ có ảnh-hưởng, và bô-ich cho Dân-A-Đông. Như ở Lục-Châu các ban đồng-chí có da-nhết-thành cùng yêu-thương Tôn-chǐ của chúng-tôi, mà gởi bài-vở đến-tặng, thì chúng tôi rất vui-lòng hoan-nghiêng.

Bộ Biên-Tập của Bồn-Xâ.

Ở tại đường Chemin des Dames số nhà 22 Saigon.

Quảng-Lý bộ tài-chánh: M. HOÀNG-KIM-HỒNG lự Tú-Tường, Ông-Phó Ký, M. PHAN-VĂN-NGỌC biệt-biệu Ông-Sa-ih. Còn thơ-ùr xin-dé cho chủ-nhiệm M. THÀI-BÌNH-DƯƠNG.

P. S. Tam-Dân Học-Xâ là một tập-văn Quốc-Ngữ và Hán-Văn của các anh em thanh-niên Minh-Hương trong học-iồi sáng-lập.



Còn muốn cho chất ý-hơn nữa, thì cứ đến ngay bồn-liệu NGUYỄN-DŨNG-NHƯẬN ở đường Catnat số 42, hoặc ủ chờ cũ Saigon mà mua thi-mười phần toàn-hảo.

Áo-mưa « THE DRAGON » có mây vải-dep riêng xin-kẽ sau đây:

1. — May hàng hàng-fil thiêt-bền-chắc, dệt nhuyễn canh-chí, màu xám rất-hợp theo ý-quí-khách-muốn.

2. — Cắt-dùng theo kiểu áo-mưa-kiasm-thời, đã vừa-gọn-gần-lại-vừa-vắn-dùng-theo-ni-tắt-cho-Annam-ta-dùng.

3. — Dùng đến rách-đến-cũ-màu-sắc-cũng-còn-y, không phai-màu, trả-màu-hoặc-dò-lồng-như-mây-hiệu-khác.

Đại-lý độc-quyền



HÀNG
BOY-LANDRY
Saigon — Haiphong — Hanoi
Thakhek — Shanghai

NĂM THỨ NHƯỚC. — SỐ 9

SÁNG-LẬP
Madrass NGUYỄN-DUC-NHUAN
Mua báo, gửi bài,
trả tiền xin ở cho:
M. NGUYỄN-DUC-NHUAN
Tổng-đý
Phụ-nữ Tân-văn,
42, Rue Catinal.
SAIGON

XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

PHU-NỮ TÂN-VĂN

TÒA SOẠN: 42, Đường Catinal. — SAIGON.

CHỦ-KHIỂM
M. NGUYỄN-DUC-NHUAN
GIÁ BÁO
Một năm..... 6\$00
Sáu tháng.... 3.00
Ba tháng.... 1.50
Lê mua báo xin trả
tiền trước.

Ảnh-hưởng của người đàn-bà trong sự Giao-tè

Ai khéo bày ra cái lời nói: « Phụ-nữ nan-hoa », để cho kè dung-phu tục-tứ vjn theo đó mà khinh rẻ mẹ minh, chị minh, vợ minh ! Phụ-nữ nan-hoa, sao mà chánh-trị, văn-học đều chịu cái ảnh-hưởng của nǚ-lưu rát là sâu-xá ? Độc-giả xem bài bản về văn-học của Phan-quân trong bốn-báo kỳ số 2 cũng dù rò cái thề-lực của phụ-nữ là thế nào vậy.

Nhưng mà ở đây cũng bàn lại một lần nữa, cho cảng bày rõ cái ảnh-hưởng ấy, thề-lực ấy. Tôi muốn cho độc-giả chú ý về các salon ở Pháp, nhứt là salon hồi thèle-kỷ 17, 18, 19. . . .

Salon là gì ? Các bà lịch-sự (lịch-sự nghĩa là giao-thiệp lịch-làm) có sẵn thì giờ và tiền bạc, thường tiếp các nhà văn-học, triết-học, chánh-trị ở nhà mình, làm thành ra như một cái văn-học hội-nghị rất dám tham vui vẻ. Ai có biết văn-học nước Pháp, đọc tới cái tên Salon, tự-nhiên phường phát ngửi cái mùi thơm của không-khí nhũng nơi ấy. Salon không có nghiêm trang như một hội hàn-lâm, mà cũng không là-lợi như chỗ ca-lau túu-quán. Chù-nhan thường là một bà dài-các phong l Lưu, khách tới thường là tay văn-học và nhả nhặt. Cái chỗ đó là nơi tập-hội nhũng kè tài-ba trong nam-giới và nǚ-giới, thường phải đua nhau mà giữ lè mới khôi thiện mặt với người.

Nói tới salon, mà nhớ tới nhà triết-học Rochefoucault. Tiên-sanh nhờ ở đó, cảm vì cái tình thanh-cao nó dám tham ở giữa mọi kẽ nam-nữ, mà nẩy ra được nhũng từ-hay, làm ra được bao nhiêu câu cách-ngon, lưu-lại ở hậu-thờ. Biết bao văn-si khác nhờ có đèn salon, cảm sự giao-thiệp với các nǚ-si, mà đổi được cái tánh-tinh qua mộc-mạc, sra lại thành người phong-nhà. Kẽ ra đây không xiết được.

Nói về bậc anh-hùng chí-sĩ, thi lịch-sự hà không chép rằng vua Nã-phá-Luân nhờ ở salon đào-tạo dư ? Nhờ ở đó mà định cuộc chung-thân vě sau : nhờ có cảm

cái tình cảm thanh-nhã của người nǚ-si, mà vě sau có lượng trong sự trị ngưới.

Đó toàn là biểu rò cái ảnh-hưởng của phụ-nữ trong xã-hội giao-tè, vậy.

Mà tìm chi cho xa đên trong lịch-sự ; ta ngó ở truớc mắt lại chẳng thấy rõ ràng cái thề-lực đó hay sao ?

Ở nơi nào có một người nǚ-lang lịch-sự, thì đàn-ông tự nhiên giữ-gìn lời nói và việc làm rất thận-trọng. Ở đâu có nǚ-lang, thi ở đó tựa như có vě vui, mà nhứt là người ta gắng sức làm việc một cách chân-thành.

Tại sao ? Cái lè chẳng phải khó khăn lì lùng gi.

Nguyễn-tái gương mặt của người phụ-nữ thật toàn là những nét nhân-tử, lời nói của người phụ-nữ thật là tiếng dòn êm-thầm, để khiền cho đàn-ông vui vě mà sòng, vui vě mà chịu khó-nhọc. Ai dám nói : Phụ-nữ nan-hoa ? Bản-ông nan-hoa thì phải hơn ; vi, cái thiên-chức cảm-hoa là của đàn-bà đó. Viết tới đây tự nhiên lòng tôi lai láng cảm-tinh, tôi tưởng tới người đàn-bà dã sanh tôi, dã ấm-bồng tôi, dã trống tôi mà cười, dã nhìn tôi mà khóc. Mẹ ơi, mẹ là Thầy, mẹ dã cảm-hoa con sâu-xá, nay con còn biết động lòng ở trong cái đời cạnh-tranh này, chī là nhở nhơ đèn ảnh-hình của mẹ. . . . Lớn lên ít tuổi, thay cho mẹ mà săn-sóc con, thi có chỉ con. Lớn lên nữa, vi khô-nhọc ở đời mà than thở, mà đau ôm, thi lại cũng là một người đàn-bà vỗ-vẽ mà nuôi nàng nữa. . . .

Có phải là đàn-bà cảm hóa xã-hội hay không ?

THẠCH-LAN

Ở đời còn có cái cảnh-tượng nào đáng cảm-dâng kinh như cái cảnh-tượng một người mẹ, con cái, xum-xít chung quanh, sai bảo tôi tớ, mưu toan sự hanh-phu-ốc cho chồng và quản-trị trong nhà một cách khôn-khéo.

J. J. ROUSSEAU

Ý-KIỀN CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI THỜI-SỰ

Nếu mà người Annam chúng mình được ra hội Liệt-quốc để bàn về văn-de hòa-bình.

Cái thứ làn báo quốc-ngữ, cứ nói chuyện trời mưa trời nắng hoài, có khi cũng bi, rồi sanh ra nghĩ vẫn nghĩ vờ, lả lung lảm.

Tagore tiên-sanh mà Saigon ta mới hoan-nghinh vừa rồi, là một nhà đại-thi-hảo, là một nhà có tư-tưởng vượt hẳn lên trên nhơn-loại, thì ta dâng kính dâng tôn là phải lắm. Song đến như cái tư-tưởng của tiên-sanh về văn-de « Hòa-bình », thì hình như nó cao quá. Tiên-sanh nói như vậy : « Nhờ về cách-trí và thương-mãi, mà cái thế-giới vật chất từ tay sang đông được thống-nhứt với nhau, khiến cho loài người được mạnh mẽ, vậy thì ta phải làm sao cho loài người từ tay sang đông, cùng có tinh-thần thống nhứt và cao-thượng thì tức là thế giới hòa-bình. » Nghĩa là tiên-sanh hết sức khuyên nhủ loài người đừng vì chút lợi riêng, cái thù nhỏ, mà đâm nhau chém nhau ! Phải thương nhau yêu nhau mới được. Lý-thuyết của tiên-sanh thật là cao, nhưng mà hiện-tinh thế-giới ngày nay, còn có kẻ mạnh người yếu, vì chút lợi riêng, cái thù nhỏ, còn cần phải đâm nhau chém nhau để mà sống, thì bảo nhường nhịn nhau và thương yêu nhau sao được ?

Bởi vậy tiên-sanh có người yêu cũng có kẻ ghét. Người Mỹ chẳng ưa gì tiên-sanh, vì họ rõ ràng là dế-quốc-chủ-nghĩa, họ muốn cạnh-tranh muốn dè nén kẽ khác dể mà sống, cho nên họ ngánh mặt với tiên-sanh. Chuyện mới rồi, tiên-sanh qua Mỹ, mà bọn lính ở bến tàu khám xét dò hỏi lôi thôi, đến nỗi tiên-sanh không muôn lên bờ, ấy là một chứng cứ. Năm nọ tiên-sanh qua Tàu, thì người Tàu cũng chẳng ưa gì. Họ nói cái thân họ còn chịu từng đống bắt-binh và áp-chế kia, họ mờ mang về đường vật-chất cho lầm, còn e chưa gở được mình ra, tiên-sanh cứ đem những chuyện tinh-thần ra nói hoài, nghe sao được.

Có lẽ chỉ có Âu-châu là thương tiên-sanh mà thôi, vì chuyện mới rồi, họ đâm chém nhau đã rồi, cho nên ai nói chuyện tinh-thần, chuyện thân-ai là họ ưa lầm.

Than ôi ! Hòa-bình ! Hòa-bình ! Có lẽ nó chỉ là cái mộng-tưởng của loài người không bao giờ thiêt hành dặng. Liệt-quốc-hội bàn bạc cách này thế kia, mười năm trời nay, chưa giải-quyet được ra sao hết. Nói gián binh, nói bớt tàu, nói bỏ súng đi v... v... đều là không được cả.

Trời đất nào có biết dân-lộc Annam có cái phương-pháp hòa-bình rất là thản-diệu, mà chỉ tiếc rằng không ai hỏi tới mình.

Nếu như chúng tôi được ra hội Liệt-quốc thì chúng tôi bàn như vậy :

— Thưa các ngài, chúng tôi xin hiển các ngài một phương thuoc hòa-bình, thản-diệu hơn hết, là.... thuoc phiện.

Chắc sao đại-biều các nước cũng nghiên rằng trọn mắt mà xia vào mặt chúng tôi rằng :

— Nói bậy ! Liệt-quốc-hội đương tinh trù bở cái độc

thuoc phiện di cho nhơn-loại, sao lại còn đem nó ra để làm thuoc hòa-bình

Chúng tôi cứ việc khoan thai mà thưa rằng :

— Chính vì các ngài tinh trù bở nó di, cho nên khô nói chuyện hòa-bình là vậy đó. Thuoc phiện là thứ thuoc hòa-bình thản-diệu dè nhất trong hoàn-cầu, là vì chúng tôi đã có kinh-nghiệm lâm rồi. Làm sao cho cả nhơn-loại hút nó, thi tự nhiên hòa-bình. Thiệt vậy, ai mắc nó rồi, lúe chira hút, thi mình đau xương mồi, ngáp vẫn ngáp dài, lúc bấy giờ nếu ai đưa gày cho mà bảo di đánh nhau, thi cũng chịu phép, vì súc dầu mà đánh nhau. Còn khi đã hút nó no nê rồi, thi nâm nhảm mắt xuôi tay, tinh-thần rối loạn té-mè, thấy phuợng-phất những cảnh Bồng lai, tiên-dảo ; khi đó ai bảo đánh nhau cũng không thêm...

Duoc-Nhà-Nam lại cháy.

Tờ báo Duoc-Nhà-Nam nguyên là tờ báo của ông Nguyễn-Phan-Long, mà hồi đó trao cho ông Dương-văn-Giáo và mấy ông có thế-lực trong đảng Lập-hiến đứng ra chủ-trương. Tờ báo vào trong tay những người có tài-năng, có học-thức, có lịch-duyet hơn ai, tưởng chắc là khi ngọn lửa cháy lên thi tất là sáng tỏ và rõ ràng lắm. Không dè thực-sự lại ra ngoài điều ý-liệu của người ta ; hồi đó duoc vừa thắp lên, chẳng ai thấy sáng, lửa mới bén ngọn, đã có cơ tan, thật là một điều khiếu cho người bằng-quan lấy làm buồn rầu hết sức.

Phàm ở đời, việc gì thất-bại đều có một nguyên-nhơn, Duoc-Nhà-Nam lắc di tắt cũng có một nguyên-nhơn. Ở trong hoặc có làm sao chăng là, thi không ai biết, song phần nhiều người đều được một cái cờ mà nói rằng : « Chắc hẳn các ông ấy tưởng lầm rằng tờ báo quốc-ngữ không quan-hệ chi mấy, cho nên mới dể cho ngọn duoc diêu-làn đến thế. » Nếu quả như vậy thiệ, thì các ông ấy tưởng lầm, chờ tinh-thế ngày nay muôn cho tu-tưởng được phô-thông, tuyên-truyền có hiệu-lực, thi không ai không nhận rằng tờ báo quốc-ngữ, tuy ở dưới chế-dộ kiêm-duyet mặc-lòng, mà nó cũng là một thứ khí-giới, nếu biết mài dứa cho khéo ra, cũng được việc lắm.

Có lẽ các ông ấy đã nhậu cái lý-thuyết như vậy là hợp thời cho nên ngày nay Duoc-Nhà-Nam lại cháy.

Cũng là ngọn duoc đó thôi, mà lần này có hai cái về khác : một là người chủ-trương bấy giờ là ông Nguyễn-khắc-Nuong muôn dem thành-lâm ra gây dựng lại cái ngôi nhà đã hẫu dỗ nát ; hai là coi cách thức xếp đặt và bài vở bấy giờ ra vẽ lựa chọn hơn xưa. Chắc ai đọc Duoc-Nhà-Nam trong kiếp tái-sanh này, cũng thấy như vậy.

Trong khi khóc Kỳ-Lân-Bão của ông Bùi Ngọc-Thự chết yểu, và mừng Cảnh-nông-luận của Ông Trịnh-văn-Hi sắp ra đời, thi bỗn-báo cũng vui mừng và trông mong cho Ông Nguyễn-khắc-Nuong cùng các bạn đồng-chí của ông gắng sức làm sao cho tờ Duoc-Nhà-Nam trở nên một tờ báo có giá-trị, có thế-lực, có bồ-lich cho xã-hội.

Cái thiêng-chúc của ngườ'i làm mẹ

Kỳ rồi tôi nhơn-mừng Phụ-nữ Tùng-san mà có mấy lời nói về thân-thể của dân bà, nhưng đó là nói qua mà thôi. Nay xin bàn tiếp về cái thiêng-chúc của người làm mẹ đối với con là thè nào ?

Chị em có học-thức và tư-tưởng mới, thường muốn hô hào đòi nữ quyền, đòi bình đẳng, ý rằng làm thè là gây cái phong-trào giải-phóng. Các chị em xướng ra cái tư-tưởng đó, mới nghe thi ai cũng nhận là thời-thế phải như thế mới dặng, nhưng nghĩ lại thi thấy có nhiều lẻ không nên như thế. Vì sao ? Vì muốn có xã-hội hoàn toàn, thi trước phải lấy gia-dinh làm gốc. Trong gia-dinh, người chủ-trương là người dân bà, là người mẹ. Nhưng anh hùng, chí sĩ, con thảo, tài-trung, là do ở gia-dinh có bà mẹ biết giáo-dục mà nên. Nước Nhựt mà dặng thanh cường là nhờ ở gia-dinh gây ra nhiều bực anh hùng thương nước, họ đã biết thương nước tức là trước đã biết thương nhà ; vì có nhà rồi nói có nước. Kè như nước Việt-Nam ja đương буди này, xem trong gia-dinh thi nghiêm ngura, phong-hoa suy-dồi, ngoài thi việc kinh-tế, lý-tài còn thua kém, học-văn-trí thi hụt hép hối, nhân-tài trong nước đã có nhũng ai, mà dù vội đòi nữ-quyền bình đẳng thi nghĩ có mơ màng chăng ? Nhũng cái lý-tưởng của chị em, mà do một số ít người dò, thi đây cũng nhận là không phải không có ngày đạt-dặng, nhưng mà ngó lại nước mình, rồi so với các nước thuộc-dịa bên Anh bên Mỹ, thi hiên-nhiên là cái thuyết ấy, hiện thời dùng lời đã chưa có công hiệu gì, mà chỉ lỗ làm cho hức đường thiên-ly kia bị ngăn trở, biết dời náo chúng ta di cho được tới nơi.

Hồi ôi ! Nước Nhựt mà được nhơn-vật trong nước hùng cường như thế, là do ai đào-tạo mà nên, có phải là do ở gia-dinh biết uốn-nắn từ khi còn tẩm bé chăng ? Phụ-nữ nước ta bằng muôn lo vận mang nước nhỏ, nên bình-lâm-xét nét coi phải di dàng náo. Trước kia Phụ-nữ Tân-văn đã nói cách-mạng có nhiều cách ; vậy ta lựa cách nào có thè ích lợi nhiều, và thực hành dặng, thi ta cứ đó mà làm khuôn mẫu, rồi lo truyền bá ra cho nhiều. Dời nay chị em đã lấn bộ ít nhiều, tưởng nên lấy ngay cái cách nuôi con của người Nhựt mà P. N. I. V. đã kể qua ở mấy kỳ rồi, mà lo đào tạo cho trẻ con. — Vậy nay hãy nói qua cái thiêng-chúc của chị em mình là khi thai sản và lúc dưỡng dục.

Người dân-bà khi mang thai, bắt luận thai dò sanh ra trai hay là gái, đều cũ ig là một phan-tử trong nước, vậy khi mang thai, phải nên thận trọng, và trong khi đó chị em nên tư-tưởng cao-thượng, cách ăn cho có điều-dộ, đến khi sanh sản rồi, mẹ tròn con vuông, chị em nên nhớ tưống-lai nước nhà, và trọng nòi giỗng, ấy là cái tinh-hoa của nước mời phòi-thai, phải ràng già-tâm cho lầm. Con nhở khi bẩm-mẹ cha, và tiếp-xúc tánh-tinh cao-thượng của người mẹ, là người mà con nồng-gần, vậy quan hệ nhứt là mẹ-cần phải chịu khó, tự mình nuôi-nắng, cho bù mõm-lấy, dẫu có cực nhọc, nhưng con cái nhở cuung-dúc bởi khi huyết của mẹ cha và gần-gửi mẹ thường thi được hấp-thu tánh-tinh cao-thượng, thi sau mới nên người có chí-khi.

Những trẻ con về sau thông-minh, hay ngu-dần, là cũng do nơi đó mà ra. Vậy mà chưa nói đến cái hại về sự mướn-vú và cho bú sữa của thú. Đầu hay rằng cũng có một hai đứa trẻ chịu nuôι bằng sữa bò hay là sữa người vú nuôι mặc-lòng, song là một số rất ít, còn thời phan-nhiều vì người mẹ bởi nhiều-le: một là khi sanh rồi bình-hoạn, không thể cho con bú được ; hai là, người mẹ dâ cao-niên ; ba là bận công-bận việc, mà dành-phai dè con bú sữa của thú hay là sữa của người vú nuôι. Chị em thử nghĩ ai thương con cho bằng-mẹ, vậy thời con vú dứa ở kia, chắc đâu nó thương con mình, hay nó sợ vì đồng-tiền minh mướn-nó, mà chăm nom săn-sóc cho kỵ lưỡng, trong lúc vắng-mặt mình. Nói chí nhũng hang con ở, vú-é, phần-nhiều vì bởi nghèo-hèn không có giáo-duc, dốt-nát, thô-bì, gặp chuyện gì hổ-mở miệng là chưởi-thề chưởi-thốt, nói nặng-thô-lô ; ăn uống tạp-nạp ; tư-tưởng thấp-hèn ; nhũng lè-dó rái có hại cho tánh-chất trẻ-con.

Viết đến đây tôi nhớ lại, có một khi đi ngang qua phố kia, tôi thấy một chị vú dương-bồng em mà lại lảng-lơ với kẽ di-dường ; ngồi chồm-hồm mà ăn hủ-tiếu ; dà vậy lại còn dám dúc cho con nhở ăn-nữa. Thấy vậy mà tôi ngao-ngán cho các bà-mẹ của nhũng trẻ con ấy, và lo cho chủng-tộc sau này, mạnh-hay yếu vì đó, thiệt có quan-hệ-nhiều. Chị em khi mà vi-le riêng dâ nói trước kia, cho con bú không dặng thi khi mướn-vú cũng nên phòng ngừa trước, là dêm con vú cho quan-thầy xét-nghiệm. Lại nếu lúc đó nó vẫn khỏe-mạnh, và sữa vẫn tốt, ta cũng nên phòng-về sau nò có bình-thinh linh-nữa. Khi nuôi con mình được ít-lâu, rủi nó bị giang-mai, ho, suy-en, và các thứ bệnh-truyền-nhiêm khác, đến khi mình biết ra thi con mình phải nuôι cái sữa bình-dâ nhiều-rồi. Nhũng chứng-bịnh kia có thể lây ra cho con mình. Đó là hại về hình-chất còn dè thấy dè biết. Chỉ như cái hại về tinh-thần thi thiệt là nguy-hiểm không sao nói xiết. Cái hại ngầm ấy do lè con mình gần-gửi với dứa ở vú-nuôι không có học-thức mà chịu ảnh-hưởng đến óc non. Vậy thi các chị em nên dè ý cho lầm, và nên xét-rằng trong dời người phải có thương-yêu và vui-sướng ; trong cái kiếp sống của ta mà khuyết về dưỡng-ý, thi chắc ta sống cũng không thù-gi, mà cái thương-yêu và vui-sướng của dân-bà không gì hơn thương-yêu vui-sướng với con mình. Đè nò ra, qua con thằng-thốt mệt nhọc rồi, thi luồng nhũng nhìn nó cũng dù mắt-dạ, khỏe-lòng, cầm-bằng như uống một can-sâm. Ngãm-nhìn từ đầu, trán, mặt-mày, tay, chân, toàn thân trắng-suốt, không tì-không-theo, dâ-mừng-biết-bao. Đây là gương-mặt nò sáng-làng ; hai bàn-tay nò xinh, ngón tay nò như mủi viết, rõ-ràng nò là con của mình dày-con bò-œ-œ, mẹ dâ voi-vàng, con bò mõi-cười, lòng-mẹ khấp-khoi, tựa con và mẹ là chung-một-mỗi-diện-quang nò thông-truyền cho nhau trong nhay-mắt. Đến khi con được bốn-năm tháng rồi thi mới dè yêu-làm-sao, cái yêu- ấy dâu người dưng-kè-là cũng phải có huống-hồ là người-mẹ dối-với-con ?

Nuôι con cực nhọc năm canh không ngon-giặc, ngày



RABINDRANATH TAGORE tiên-sanh, đại-văn-hảo nước Ấn-dô có ghé qua Saigon ngày 21 Juin mới rồi.

(Coi bài ở bên tay mặt)

hằng đêm chẳng dặng rảnh rang, đâu cục thế nào mà lòng vẫn vui, không hề than thở, mỗi khi ngồi cho con bú, nó no-né hê-hả rồi nhoen miệng ngo mé mà cười coi thiệt chẳng khác thiên-thần! Mỗi khi nó khát sữa mà được mẹ lại gần ôm nó, nó vầy tay vầy chor, miệng thi toét ra mà cười, thì cái khú ấy đâu có muôn ngàn cũng khó dỗi.

Một khi tôi tới chơi nhà người bạn, bạn tôi vì lè ít sữa phải mướn vú nuôi; vú đem em lại, tôi đưa tay dồn thẳng nhò, may sao nó cho bồng. Bạn tôi nói thẳng nhò cũng là, chính bạn tôi là mẹ nó, mà nó cũng chẳng cho bồng; ngày tôi cứ deo con vú mà thôi. Được một chút, thẳng nhò biết là, giáo-giác kiêm; bạn tôi là mẹ nó dồn bồng nó chẳng cho, lại ré khóc. Con vú lật đặt chạy ra vò tay kêu nó; nó nghe tiếng day lại, nét mừng hồn hở, cười tít cười toát, chòn-vòn bò tay qua vú nuôi nó. Cái mặt dắc-chí hồn hở của trẻ thơ còn bú, nó lồng lộng như giọng nga, thiệt không bút nào tả cho hết được. Tôi nói với bạn rằng: bạn coi đó, cháu-bé nó trùi mến con vú hơn má nó, tôi vì bấy nhiêu đó mà không chịu mướn vú. Ấy dại-dè nuôi con dẫu cục nhọc và già-dinh dã lập mà chính-chắn hơn.

Sách của ông Tagore làm là-thi, phú, tiểu-thuyết, kịch-bản; toàn là viết bằng tiếng Bengali là tiếng mẹ đẻ. Ông cũng có tự dịch ra Anh-văn cho phô-capse. Song cái tinh-thần không rờ-rợ bằng trong quố:văn của ông. Đó là ý-kien nhiều nhà văn sĩ Pháp. Chúng tôi có đọc được nhiều bản dịch bằng chữ Pháp, kỳ sau sẽ trích-dịch lại vài đoạn ra quố:văn, để đồng bào ta được nghe:

Trong như tiếng hạt bay qua,

Đọc như nước suối mới sa nứa vời.

Madame NGUYỄN-ĐỨC-NHUẬN

Ông Rabindranath Tagore

Ông là người thế nào, mà đến đâu cũng có kè dón tiếp rất long-trọng?

Sách của ông làm là những sách gì, mà người Anh, người Pháp, người Đức, vẫn vẫn... đã từng dịch ra tiếng của họ? Tư-tưởng của ông, triết-lý của ông, văn-chương của ông có cái sức gì lạ mà cảm được khắp thế-giới văn-minh như thế?

Ông Rabindranath Tagore sinh ở xứ Bengal ngày 6 Mai 1861, trong một nhà vọng-lộc, đã từng có công to trong văn-chương và tôn-giáo của xứ Ấn-dô.

Trong quyển sách dề là Nhớ lại, ông đã kể rõ đời của ông từ nhỏ đến năm hăm bốn tuổi; đây là do theo sách ấy mà chép lược ra.

Ông học-hành thế nào? Từ năm lên sáu, nhà ông đã sám thầy tư dề dạy ông rồi. Học thi lười vì ông cho là buồn quá. Lớn khôn kẽ chuyện lại, ông nói chẳng nhờ là học những gì, chỉ còn phâng-phuất mấy câu bông-lòng mà có thi-vị như câu tâ: trời mưa tầm tâ, con sóng tràn-trề, lá cây lơ-thơ rung. Coi đó thì ông ta thi từ nhỏ và thích cảnh thiên-nhiên lắm.

Việc gia-dinh giáo-dục cũng sơ-sài; vì cha bạn việc ngoài, không ở nhà thường, nhiều khi lù dầy-lờ bắt-nhơn giam ông trong buồng tối cho tiện việc. Có khi chúng nó lấy phấn vẽ vòng tròn dưới đất, dọa ông rằng: nếu bước ra ngoài thì nguy-hiem lắm.

Sau ông có vào trường-học Đông-Phương, cũng lười như trước. Được ít lâu, qua học trường Sư-Phạm, lại càng chán hơn; vì bạn học thi leu lồng mà thầy giáo thi tục-lân. Ông cũng có học trường Bengal, ông thấy nhà trường tu túng như cái trại lính hay là cái nhà thương, cho nên ông đã buồn bả, không còn mong tẩn tòi.

Sau ông về nhà tư, học một mình. Ông có khiếu làm thơ, từ nhỏ đã tập làm thơ bốn vần. Ngày đêm ngâm-nga thơ-phû, học chữ Phạn, chữ Anh, và cũng giảng cầu các khoa-học nữa. Ông viết Anh-văn cũng giỏi, song chỉ chuyên về quắc-văn hơn hết; thường nói rằng: « Nhờ học bằng tiếng nước mình cho nên tri-khon mới được mở ». Mười sáu tuổi, ông đã viết bài cho tạp-chí của thán-huynh mở ra.

Ông có vang lời cha mẹ sang Anh để học các khoa-học. Song, ông làm học-trò theo thể thường thi dở lầm; không học được gì.

Năm hai mươi hai tuổi lấy vợ; tư-tưởng ông nhớ về già-dinh dã lập mà chính-chắn hơn.

Sách của ông Tagore làm là-thi, phú, tiểu-thuyết, kịch-bản; toàn là viết bằng tiếng Bengali là tiếng mẹ đẻ. Ông cũng có tự dịch ra Anh-văn cho phô-capse. Song cái tinh-thần không rờ-rợ bằng trong quố:văn của ông. Đó là ý-kien nhiều nhà văn sĩ Pháp. Chúng tôi có đọc được nhiều bản dịch bằng chữ Pháp, kỳ sau sẽ trích-dịch lại vài

đoạn ra quố:văn, để đồng bào ta được nghe:

Trong như tiếng hạt bay qua,

Đọc như nước suối mới sa nứa vời.

Chẳng có cái văn-chương nào trong tiếng ta mà gọi được cái thi-vị trong những quyển Chim-Hạc, Người làm vườn linh, Đồng-tượng-ký của Xuân, Tung-Thần-ca, với Bốn tiếng, v.v. của ông cả. Cái dạng sâu-rạo nặng nề của Cung-oán, của Túy-Kiều, thiệt là xa cái dạng vừa thâm, vừa thanh, vừa cao, như hay hông ở trên không-trung của nhà thi-sĩ Ấn-dô. Ông cũng là một cái lâm-hòn sâu, mà không phải cái sâu trần-lực của chị cung-nữ, của Ú thanh-lâu, mà là cái sâu mang-mác... Hòn sâu phiêu phưởng dê tìm tri-âm ở trong cảnh vô cùng... Sâu mà hát, mà lý; vừa rót một giọt nước mắt, mà vừa mím miệng cười nữa. . . .

Cái óc của thi-nhân ta, là óc nhuộm màu Không-học, làm sao hiều được cái cười của nhà thi-sĩ theo giáo Bala-môn? Cười mà có thâm trầm, cười mà có lo sợ trong ấy. Ông Romain Rolland dê tựa một bản dịch tiêu-thuyết của thi-sĩ Tagore có nói rằng: tuy nhà biền-triết Ấn-dô ngồi như mè trong cuộc trầm-tư mặc-tưởng, mà mắt vẫn tròn và miệng vẫn cười cái tuồng bi-hi của thế-gian. Cái tuồng trầm-hồi (nghĩa là tuồng đời) không hề lọt qua khói mắt họ.

Nhà thi-sĩ nào có nhiệm đạo-học, làm môn-dồ của Lão Trang mới phưởng-phất có một ít cái thi-hồn đó.

Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ,

Người khôn người kiêm chốn lao xao.

Câu thi của ông Nguyễn-binh-Khiêm như thế cũng đã là lâng mang rồi; song đọc lên không thấy cái Am-hường dèo dắt làm rung-dộng thần-bồn mình một cách cao-thượng như câu thi của ông Tagore.

Nhà Tây-học ta đã từng đọc thi của Victor Hugo, của Lamartine, chắc cũng tấm tắc khen cái dạng hát véo-von, cái triết lý cao thượng; song sao bì được với câu thi thánh của bậc vĩ-nhân Ấn-dô?

Đọc câu thơ của hai nhà thi-sĩ Pháp, lần đầu ta còn chưa hiểu vở nghĩa, đọc lần nữa đã thấy thông. Đến như thi của ông Tagore, đọc rồi còn mê-mê ở trong miếng rất lâu ngày, mà nghĩ suốt đời chưa hết nghĩa-lý.

Thi như vậy, triết-lý của ông thế nào? Triết-lý của ông là triết-lý của kinh Phê-Đà: « Chī có sự yêu thương là thật; chī có sự hòa-bình là thật, chī có sự thống-nhiết là thật »

Ông có cái quan-niệm cao vè lè đời, lại sanh gặp будi nguy-nan của thế-giới và của dàn-tộc mình, ông hết sức mong cho Đông-Phương và Tây-Phương cùng phù-trợ nhau, mà chờ chiến-dấu nhau nữa. Ông không ưa cái quắc-gia chủ-nghĩa là cái chủ-nghĩa gây ra và chiến-tranh.

Tôi đây lời tranh-biện về quắc-sự, chúng tôi theo như lệ thường xin định bùi. Dầu chúng tôi đồng tư-tưởng với ông hay là không, cũng sùng-bái Ông là một bậc thiêng-lài. Còn nhớ khi ở Ấn-dô, phong-trào bài-khoa nòi lèn dùng đúng, ông viết một bài báo dè là « Tiếng gọi của lè phái » khuyên học-sanh cứ học, làm cho bọn thanh-niên đều hõnghỉ về tẩm lòng ái-quắc của ông. Năm trước, sang chơi Trung-quốc, bọn cách-mạng bén ý đã phát truyền đơn nói rằng ông là người làm hại cho cái chí tân-thủ của bọn thanh-niên.

Dầu ý-kien chánh-tri của ông ra thế nào, ông vẫn là một cái Hoa đẹp nhất của Thế-giới; chúng ta hãy thấp mèn hương trước hình-ảnh ông để tỏ lòng yêu tài vây.

Thạch-Lan

Bản-bà đời này

Bà Rachel Crowdy

Người dàn bà có hình dày, là bà Rachel Crowdy, là một chun trọng yếu trong hội Liệt-quốc.

Hồi còn chiến-tranh, bà đã làm lòng-tu-linh (Commandant en Chef) một đội quân dàn bà tình-nghiện sang mặt trận Pháp và Ben-ginch, dê băng bó và trông nom cho các binh-sĩ bị thương. Năm 1919, Liệt-quốc-hội mở ra, cô dặt ra một bàn hội vệ-sanh, thi bà làm chủ-tịch. Tới năm 1921, thi bà làm đầu một bàn ủy-viên nghiên-cứu các vấn-dề quan-hệ tới xã-hội. Chúc ấy bà còn giữ ngày nay.



Nhờ vi đứng vào địa-vị trọng-yếu như vậy, cho nên bà càng già tám xem xét những vấn-dề thuộc về xã-hội. Thứ nhứt là bà hết sức nghiên-cứu các vấn-dề có quan-hệ đến dàn bà, như là vấn-dề « nhà thờ », thi bà công-kích đáo dè, cho là một việc trái nhơn-dạo và hại cho sự vệ-sanh của loài người. Trong khoảng 10 năm nay, mà nhiều nước bên Âu-châu đã bỏ nhà thờ đi, ấy tức là công của Liệt-quốc-hội, mà bà Crowdy cũng có dự phần hò-hô khó nhọc vào trong đó.

Ở trong hội Liệt-quốc, bà Crowdy lại còn dự vào việc bàn tính từ cái tai-hoa thuốc phiện cho loài người. Bà cũng biết xit Đông-Pháp của mình lâm,

Ngoài ra bà lại chủ ý về việc bảo-hộ cho nhi-dồng khỏi phải chung-binh ho lao, và hô hào các chánh-phủ nên cấm tuyệt những thứ sách vở và nhựt báo nói chuyện dâm-dัง.

Nói tóm lại bà Crowdy là một bức tượng-lưu trong nữ-giới ngày nay, khắp hoàn-cầu ai cũng biết tiếng.

Xin khâ dè quan bat luong

Có người dèn tại báo-quán nói rằng: có người dàn-bà di Lục-tinh xưng là di cỏ động cho Phụ-Nữ Tân-Vân, lại có nhận tiền của các vị hảo tâm tặng cho học-bổng.

Bồn báo xin chư quí-vị chờ tin, và nêu có gặp thi xin trường trigium, bồn báo từ khi ra đời tới nay không có cho người nào di cỏ động và thâu tiền ai cả.

Dầu khi nào có phái ai di, thì cũng có quàng cáo phản minh, từ đây xin chư vị khâ dè kè gian.

Phụ-Nữ Tân-Vân

Ý-kien của ông HUỲNH-THÚC-KHÁNG đối với vấn-dề phụ-nữ

Cuộc trưng cầu ý-kien của PHỤ-NỮ TÂN-VĂN

Tháng trước tôi có tiếp được thư Bà hỏi ý kiến đối với vấn đề phụ-nữ thế nào, tôi chưa trả lời kịp, kể đến tờ báo Phụ-nữ Tân-văn ra đời, Bà có gởi tặng 3 số; tôi có giới-thiệu trên báo Tiếng-Dân mà không bàn luận gì. Nay lại được thư Bà xin trả lời cái thư trước, tấm lòng ân cần đặc biệt của người chủ một tờ báo mới mẻ như tờ Phụ-Nữ Tân-Văn này, tôi rất lấy làm thán cảm, vậy tôi xin lấy lòng thành thực đối với bạn nữ đồng-nghiệp mà thưa lại cho Bà rõ sở-dĩ tôi không trả lời vội được, là bởi mấy cớ sau đây:

1.) Về đường lý-tưởng, thì tôi vẫn nhận cái thuyết « Nam-nữ bình đẳng » là hợp với nhân đạo và công lý, mà những học-thuyết cùng phong tục bên Á-dông ta ngày xưa như « nam lòn, nữ ty, nam quí, nữ liệu » là sai lầm; trong bài diễn-văn tôi đọc tại Nữ-công Học-hội ở Hué năm trước có nói: « Dàn ông, dàn bà ở trong xã-hội, cũng như tay mặt tay trái ở trong thân thể, chính là bày tỏ cái lý thuyết đó. Song Ibuở nay lý-tưởng cùng sự thực thường thường so le, mà không cùng xuất hiện ra trong một trật, hoặc lý-tưởng phát minh từ đời trước, mà đời sau mới thấy thực hành được, hoặc lý-tưởng thi xem hoàn toàn, mà thực hành thì nhiều chỗ sất-ngại, không phải lý-tưởng chân-chắc, không làm được nẹt đẽ của sự thực đâu, mà chính vì những kẻ mạnh-lủng (theo mù) chỉ ham cái danh hào mà không xéi linh thê, không biếu cái gì là hợp, cái gì là trái, đều gi-nên trước, đều gi-nên sau, mà thành ra thế. Việc trong xã-hội, việc gì cũng vậy, mà vấn-dề phụ-nữ là một chuyện « Không nên nói cao, nói thấp thấp cho ngày nay có thể làm được » (卑之無甚高論, 卑今可行者). Tôi bình sanh vẫn phục câu ấy, nêu đối với vấn đề bà hỏi, nói thấp e không hợp với phong thái hào-huyền hiện thời, còn nói cao, thì e không chút gì bô-ich trong việc thực-lễ, vì thế nên không trả lời vội được, ấy là một.

2.) Ở trên thế giới xưa nay, đông tây, dẫu cho dân-lộc mà ngày nay cho là văn-minh bức nhứt, cái bước tiến lên con đường tân hóa, sao cũng dàn ông đi trước, mà dàn bà mới tiếp theo, dàn ông có học thức, mà sau dàn bà mới có học thức, dàn ông có quyền bảo-cử, mà sau dàn bà mới đòi bảo-dụ chính-trị, không phải tại dàn bà hư hén, mà bước trước bước sau, như định như thế.

Thứ xem toàn cả thế giới, có dân-lộc nào dàn ông thi trình-dộ đê hèo, mà dàn bà tiến lên cao được bao giờ? Hiện ở xã-hội ta, trong bạn dàn ông ra thế nào? Học-thức

.... Nếu không như vậy, ruộng đầy những cỏ, thì giống tốt cũng không thể mọc lên, ao chưa những bùn, thì nước trong cũng hóa ra đục. Bình quyền bình đẳng, nhơn-quần xã-hội, rao răm trên mặt giấy cùng dẫu miêng, mà nền nếp cần kiêm, tiết hạnh, một ngày mòn, cái phong-khi đậm-dật kiêu-sa, thương luân bại lý, mỗi ngày một xuất hiện, thì tiền-dồ xã-hội có ích lợi gì Huỳnh-thúc-Khang

lich-duyệt, trăm bề khiêm khuyết; danh-lợi vật-dục, say đắm mọi bề, chưa nói đến việc công ích công lợi, chỉ một cái tu-cách làm người, mà còn muỗi phần sa sút đến tâm chí. Tôi cũng là một người trong đám dàn ông đó, làm thầy chạy thuốc, lo chưa bình của bạn mày râu, mà chưa thấy chút hiệu-quả gì, nay lại dương mày trọn mắt mà trách-vọng vào đám quẫn xoa, không phải một điều đáng hẹn sao? Vì thế nên thấy và nghe trong bạn chị em có

ai dè-xưởng ra việc gì, tôi-chức được chuyện gì, cũng lấy làm mừng thầm, không muốn bàn lang đến, ấy là hai.

3.) Nữ-giới nước ta, xưa nay là một cái xã-hội không học, từ ngọn triều Âu-hoa tràn vào, mà trong nước có trường nữ-học, lần lữa học trường Y-viện; bọn nữ lưu có người ra giúp việc; cho đến báo-chương lập-chí, trên dàn ngôn luân, cũng đã thấy danh hiệu những bạn văn-si không râu. Kè theo lịch sử phụ-nữ nước ta, không khác gì dò cái màn bắc ám thuở nay mà trông thấy bóng sáng trong trời đất, thiệt là một điều dũng mùng cho chị em, ai là người hữu tâm lại không căm-kích. Song tôi sở dĩ không dám bàn phiếm, là không muốn đem cái thói hư « làm it nói nhiều » của bạn dàn ông chúng tôi, mà làm hư lây đến một cái xã-hội mới mẻ trê trăng của chị em, vì ba chữ « cõi động hão ». Trên ba mươi năm nay, chính những công chuyện của bạn dàn ông mà con mắt tôi trông thấy rõ ràng, thì nhò cõi động-hảo mà trời lèo, lại cũng vì cõi động-hảo mà sụt xuống; mua dội không khi nào trọn ngày, mà lừa rơm thường hay bọn sóm. Hội nọ cuộc kia, rầm rầm rột rột, mà rút cục không ai nhớ đến cái tên, vì thế nên những điều kinh-nghiệm trong đám dàn ông, nó buộc tôi phải kiên-trì một cái chủ-kiện « không cõi động hão ». Tức như Nữ-công Học-hội Hué thành lập đã gần ba năm, hội Đà-thành Nữ-công (Tourane) cũng mới thành lập, nay mai Phụ-nữ Tùng-san ở Hué cũng sắp xuất bǎn, mà có hỏi dều già, tôi chỉ nói một vài câu thực-sự, chưa dám bày tỏ ý kiến gì cả. Theo cái lương tâm tôi, thà là chịu mang cái tiếng chị em trách rằng lãnh đạm, hơn là vỗ vối cười ngòi, không đau mà r één, (眉肩詔笑, 無病而呻) làm cho công việc ích chung xúi ta, cứ deo một cái danh hiệu suông; ấy là ba.

Hó mấy cớ nói trên, nó buộc tôi phải trả lời chậm trễ là thế. Còn nói về thiểu-kiện của tôi đối với vấn đề phụ-nữ ta, thì tôi cho bài ông Phan-văn-Trường đã dũng trên qui báo số 2 là rõ ràng thiệt thực. Tôi xin phụ thêm một câu:

Ông Huỳnh-Thúc-Khang

Huỳnh-thúc-Khang tiền-sanh, chủ báo Tiếng-Dân ngày nay, tuy bây giờ xã-hội mới được hưởng-một cái đức-vọng và tài năng, nhưng mà học-vấn và khí tiết của tiền-sanh dù định-nhì với đất nước non sông từ mấy chục năm về trước.

Tiền-sanh là một nhà cựu-học rất uyên-thâm và lỗi lạc,



Nay tiền-sanh tóc đã bạc, tuổi đã cao, nêu như một người khác gãy cành này, tất nhiên là trắng khi đã hao mòn, tu-tuồng đã lùi lui, nhưng mong ở nhà cây ruộng trồng rau, cho vira nở đâm, hay là tim nơi am thanh cảnh vắng, yên dường tuổi già, mà chán ngán cuộc đời, không muốn đem thân ra phản đầu nura.

Song tiền-sanh không vậy...

Hiện nay tiền-sanh chủ-trưởng tờ báo Tiếng-Dân ở Hué, là tờ báo thứ nhì ở Trung-ky, mà cũng là tờ báo nghiêm-cảnh thứ nhì.

Phụ-nữ Tân-văn chúng tôi, trước kia ra đời mấy tháng, có viết lối, trưng-cầu ý-kien của tiền-sanh, nhưng mà tôi đó tiền-sanh trả lời rằng để coi xem sao, rồi mới phát-biển ý-kien. Cách cử động của các bức lão thành, thận-trọng như vậy, vã lại việc đời thường có nhiều khi ngoài tôi mà trong hì, thiệt có như lời anh bán cam ở trong cõi-vân Tàu vậy, cho nên tiền-sanh thận-trọng là phải. Kíp khi Phụ-nữ Tân-văn ra múa số rồi, thì bài của tiền-sanh tôi, mà chúng tôi dâng lên nay đây, chắc hẳn tiền-sanh cũng soi xét cho cái tâm lòng của chúng tôi thành, công việc của chúng làm đúng đắn, cho nên tiền-sanh mới biểu đồng linh và kỳ vọng cho, chúng tôi lấy làm cảm kích lắm.

P. N. T. V.

« biết bình tíc là thuốc. » Ở xã-hội mới cũ dở dang như xã-hội ta ngày nay, thêm một điều lại, không bằng trừ một điều hại, việc vì cùng thế, mà về phương diện phụ-nữ, lại càng cần thiết. Nay Bà đã có lòng khắng khái, tôi-chức một cái cơ-quan mới để thúc nǔ-dong-bảo ta trong con mè mộng, tôi nên trước lựu chòi thói hư nết xấu, sự lầm dèn dở, mà tìm cách dào gốc lấp nguôn; rồi sẽ đem gương tốt Âu, Mỹ mà lần lần ebí dần, thì thực-lễ mới có trước-lạc mà không sa vào nơi trống không. Nếu không như vậy, ruộng đầy những cỏ, thì giống lối cũng không chđ mục lén, ao chưa những bùn, thì nước trong cũng hóa ra đục. Bình quyền bình đẳng, nhơn-quần xã-hội, rao răm trên mặt giấy cùng dẫu miêng, mà nền nếp cần kiêm, tiết hạnh, một ngày mòn, cái phong-khi đậm-dật kiêu-sa, thương luân bại lý, mỗi ngày mỗi xuất-hiện, thì tiền-dồ xã-hội ta có ích lợi gì không?

Mấy lời ngay thực, gọi là cung một vị Ibuở dâng trong làng Nữ-giới, xin Bà lượng xé. Sau đây xin chúc quý báo phát đạt và trường thọ.

HUỲNH-THÚC-KHÁNG

Phụ-nữ Tân-văn

Chỉ thành-tâm làm cho vui lòng các độc giả
và bô-ich cho đồng-bảo.

Thiết vậy, đó là cái mục-lịch tối cao của chúng tôi. Chúng tôi không dám tiếc của, tiếc công, tiếc sức mệt chút nào hết, tức như việc lập học-bổng, chúng tôi thề rằng phải làm cho có kết quả tốt đẹp, vậy chẳng phải đem mình ra mà nói làm chi cho nhiều, chắc anh em chị em đồng-chí trong nước cũng thấu xé cái thành-tâm của chúng tôi lắm.

Về sự biên-lập, sự xếp-dặt cùng là các môn các loại, chắc tần-bè nào chúng tôi cũng còn khuyết-diểm nhiều. Song vì gãy dựng буди đầu, và giấy mực có hạn, xin các bạn cũng lượng cho. Chúng tôi vì lòng quá yêu của đồng-bảo chiều-cố, cho nên lại càng phải gắng sức. Từ đây trở đi, việc biên-lập và xếp-dặt mỗi ngày mỗi mới lên. Nội những môn loại và vấn-dề nào có ích, là chúng tôi bô-khuyết vào lão-lão. Tức như mục « Khoa-học thường thức », do một nhà chuyên-môn biên giúp mà chúng tôi đã dâng từ kỳ này dày, chắc các độc-giả nhận làm một mục có ích lắm. Vì đời này là đời khoa-học, khi ngồi lót đứng, trong nhà ngoài đường, lúc nào ta cũng xúc-liếp với khoa-học luôn luôn, vậy khoa-học là thế nào, tưởng ai cũng nên biết những điều thường-thức mới dặng.

Rồi chúng tôi sẽ mở một trường chuyên-môn về nő-công nő-nghệ.

Rồi chúng tôi sẽ mở một trường, hình như tự-diễn, để giải nghĩa những chủ-ngoại-quốc mà hiện nay ta phải cần mượn dem vào tiếng ta.

Rồi chúng tôi sẽ mở một trường để nghiên-cứu những luật-pháp có quan-hệ đến dân-bà.

Rồi chúng tôi sẽ bắt quang-cáo di lão-lão, để dành chỗ cho bài vở.

Rồi chúng tôi sẽ thêm mục này mục kia, kỳ cho thiệt hoàn-toàn và có ích.

Nói lóm lại, thật là chúng tôi có thành-tâm làm cho vui lòng các độc-giả và bô-ich cho đồng-bảo. Anh em chị em đồng-chí gắng cõi động và lán-thành cho chúng tôi. Cơ-quan này là cơ-quan chung, nếu có làm được việc gì ghi vào bia đá của non sông, ấy là sự-nghiệp chung của đồng-bảo chúng ta tất cả.

P. N. T. V.

Nên dùng

DÂU TÙ BI

Trị phong và ghè
cho trẻ em hay làm.

Kỳ tới có bài trả lời của ông Phan-bội-Châu

Theo tục-ngữ phong-dao

XÉT VỀ SỰ SANH-HOẠT CỦA PHU-NỮ NUỐC TA

(Tiếp theo số 8 của P. N. T. V.)

III— Công khó của người đàn bà đối với gia-dinh

Người ở trong xã-hội ngày nay, như là xã-hội Nam-kỳ này, và nhút là ở chốn thành-thị lớn như Saigon đây, thấy nhiều người đàn-bà mất nết, không biết công ăn việc làm, không hiểu-thuận với gia-nương : thậm-chí sa-mê choi-bời, không nghĩ đến chồng con nữa, rồi vơ dưa cả nắm, nói phu-nữ ngày nay đều đã dò dồn như vậy că, thi thật là nói không đúng.

Theo tôi thấy, ngày nay ở nơi thành-thị thật có hạng đàn-bà như vậy.— cái đó cũng bởi hoàn-cảnh mà ra, rồi tôi sẽ luận về sau.— Còn một số nhiều đàn-bà ta ở miền thôn-giai thi vẫn giữ được cái nè nếp cũ ; mà cái nè nếp ấy có dã lâm-lâm, bền-vững lâm, sau này xã-hội ta được tần-bộ nhiều, cũng có một phần lớn nhờ ở đó.

Tôi chưa được đi ra ngoại-quốc, chưa được quan-sát về nǚ-giới nước ngoài, song cứ trong sách mà so-sánh, và theo như lời của người ngoại-quốc cháu ngoai Annam có học-thức thi có thè nói được rằng đàn bà nước ta, cái công-khổ của họ đối với gia-dinh thật là hơu đàn-bà nước nào hết.

Độc-giả nếu không linh, hãy di diều-tra các nơi thành-phố buôn-bán lớn từ xưa, như Hội-an, Hanoi, Nam-dinh, thi sẽ thấy có nhiều hiệu Khách nhở một tay người đàn-bà Annam chủ-trì cho mà trả oén phát-dạt thanh-vượng đến bây giờ. Nên dã có mấy người Khách-lai nói lọt vào tai tôi rằng : Cái « mầu-nghi » của đàn-bà Annam không dấu bằng, đàn bà Tàu cũng phải chịu thua nữa !

Làm sao tôi lại phải dẫn đến lời của những người Khách ấy vào đây ? Vì rằng, phầm ta có của gì qui mà lại có nhiều, thì coi thường đi mà không biết là qui nữa ; chỉ có người ngoài vi khao-khai của ấy lâm thi mới biết. Cái công-khổ đàn-bà ta ở chốn g-a-dinh là cùi ; qui thật, chúng ta có thè de o mà khoe với thiên-há thật, song lâu nay dã bị ông cha chúng ta cho đến chúng ta đây nữa cũng xem thường xem khinh !

Người con gái, hè lấy chồng một cái thi đã thấy khổ rồi ; có con, lại càng khổ hơn. Hãy nghe những câu này :

Có con phải khổ vì con ; có chồng phải gánh giang-san cho chồng.

Có con phải khổ vì con ; có chồng phải ngậm bồ-hòn đắng cay.

Có chồng chẳng được đi đâu ; có con chẳng được đứng lâu nữa giờ.

Cũng vì một chút con thơ, cho nên giải chiêu đậm đơ trâm đơng.

Cái khổ ấy đều là vì lòng yêu chồng, kính chồng, thương con mà ra :

Mẹ cha bú mồm nưng niu, tội trời thi chịu, không yêu bằng chồng.

Con ông Đô-đốc Quan-công, lấy chồng cũng phải kêu chồng bằng anh.

Người đàn-bà có chồng thi mong có con. Không có con thi lấy làm buồn-rầu mà than-van :

Có chồng mà chẳng có con, khác gì hoa nở trên non một mình.

Có vồng mà không có đèn, có chồng mà chàng có con mà bồng !

Do cái lòng mong-mối đó, thành ra đèn lúc có con, thôi thì vui lòng mà chịu khổ, chàng còn quản đèn cái thân mình là vất và nữa.

Thật vậy, người đàn-bà chịu trăm bể lao khổ, đầu tắt mặt tối, chỉ vì thương chồng thương con mà thôi. Song theo phong-dao thi cái sự vì chồng hơn là cái sự vì con :

Vì chàng thiếp phải bắt cua, nhưng như thân thiếp thiếp mua ba đồng.

Vì chàng nên phải mua mắm, nhưng như thân thiếp, bốc ngầm cũng xong.

Vì chàng thiếp phải long-dong, nhưng như thân thiếp cũng xong một bể.

Lúc có chồng rồi, mới thấy cái khổ là đáo-dé, bấy giờ nghĩ lại khi còn ở với cha mẹ, tuy là khổ mà còn sướng hơn :

Từ ngày tôi ở với chia, cái nón chín rưỡi, thao ba mươi đồng ; đèn khi tôi về cùng chồng, cái nón sáu đồng mà buộc quai mo !

Cái đẹp của người đàn-bà, là cái họ hằng ngày chăm-chút, cố mà giữ lấy, song vì xong-pha lặn-lội quá thì cũng không thể nào giữ được, hóa phải than rằng :

Một ngày ba bận trèo non, lấy gì mà đẹp mà giờ hỏi anh !

Một ngày ba bận trèo đèo, vì ai vù xéch lung eo hỏi chàng !

Trên kia đã nói sự chịu khổ đó là vì yêu chồng. Quả thật như vậy. Chính người đàn-bà cũng đã khai thật ra một câu, mà tôi lấy để làm câu kết cho một đoạn này từ đây trở lên :

Thương chồng nên phải gắng công, nào ai xuong sát da đòng chỉ dây.

Lời tục ngữ có nói : « Dem đánh khen hay chịu đòn ». Người ta có phải đà-sỏi đau mà dùi-mài mày cũng chịu được ? Có điều chỉ vì một chút thương chồng, thành ra đòn đau mày cũng ôm bụng chịu. Người đàn-ông mở miệng khen một cái, cũng dù là cay độc lắm rồi, huống chi không khen mà lại còn hắt-hùi nữa thi rõ là vô-nhân-dạo quâ.

(còn nữa) Phan-Khôi

Dùng thuộc chuyên trị binh « RÊT RÙNG » bán tại hiệu : THẮNG LONG số 20, đường Sabourain. Saigon thi chắc khôi, mà ít lòn tiễn.

Rượu Cố-nhát BISQUIT DUBOUCHÉ
là thứ tốt nhứt.

VĂN-UYỄN

Chơi vườn Bách-thú

Dưới bóng cây xanh dù mọi chuồng,
Mỗi chuồng nhốt một giống chim muông.
Kia trông vua bò no nằm ngủ,
Nó ngâm doan hươu dài chạy cuồng.
Lù khỉ được ăn, bầy lâm lối,
Đàn chim lèn động, hót ra tiếng
Lại vài chí sói, dăm anh gấu,
Hý-hục tranh nhau mội miếng xương !

Xem hội Tấu

Lú năm, lú bầy rủ nhau ra:
Nô-nức đua chen trẻ lòn già.
Cậu nô bảnh-bao, giầy, mào, kiển,
Cô kia súng-sinh, hòi, vòng, hoa.
Hội hè khéo đặt nhiều trò quí !
Đinh đám bầy ra lâm mặt ma !
Kỷ-niệm người vui, ta cũng góp,
Đầy đường đất dìu me con ta !...

Madame BĂNG-TÂM

Bà Trưng-vương

Thù nhà nợ nước linh sao dày !
Quận-huyện lầm than nỗi nước này...
Thẹn mặt râu mày cam cùi cõi;
Đau lòng, son phấn phai ra lay.
Lĩnh-Nam sầu chục thành đem lại ;
Mè-quận ba năm nước có ngày.
Mè dẽ tự-do hồn giống Việt.
Cờ lau tung gió cuốn mây bay.

Bà Triệu-Ấu

Hai bà Trưng trước đã qua đời;
Tiếng quõc Mè-linh giận chưa nguôi.
Vua gọi Sĩ-vương đau đớn nỗi !
Cha xung Giã-pbü nghĩ thương ôi !
Yểm dào Lê-hải cờ ngang giặc,
Mắt liếc Ngô-dinh trống nỗi sôi.
Nước dỗ thành nghiêng lo phản gái ;
Non sông son phấn dậy hai hời.

PHẠM-DƯƠNG-TOÀN

Nhớ bạn cũ ở Huế

Ngon đèn khuyna, dĩa dừa trong;
Chị em & chồn văn-phòng có hay ?
Nơi dien-giả tháng ngày qua lại.
Biết cùng ai bày giải khúc nỗi ?
Nhớ năm năm trước khi tôi
Trung dung Hương-thủy, thanh lười Ngư-bình;
Chiếc thuyền van linh dinh mặt nước,
Năm chị em chồng ngực cheo xuôi,
Cùng nhau ngâm nước trong trời,
Cùng nhau than thở chuya đời hung suy.
Chứ kim-bằng đãi ghi lắc dạ,
Chỗ dò-ký nán ná mẩy niên.
Nhớ khi đến chốn cố-viên,
Lời oanh giông giã thề nguyên làm sao ?
Nhớ khi ở lầu cao dưới nguyệt,

Chuyện anh-thư, nǚ-kiết loạn bàn.

Mà giờ kẻ bắt người Nam,
Nghĩ linh bê bạn lệ trán thảm khǎo,
Trên vì chảng được bǎng Dương, Bá,
Chia áo cơm biến cả thân danh.

Đinh-chung riêng hường sao dành ?
Thân trời mặt nước linh dinh cánh hồng.

Vái phật, trời: trùng phùng mau chóng,
Thỏa lắc lòng trong ngóng bấy lâu :

Gặp nhau mới rồ tình dẫu,
Phong-thanh thêu dệt đâu mà lường ?

Nghe suối dục đoạn-rường khôn tả ;
Bạn trúc lồng cỏ lạ chi nhau ?

Cuộc đời đâu bẽ, bẽ dâu,
Đá lầm là ngọc, vàng thau mập mờ,

Hắn có lúc mây ngòi vén sạch,
Khó chi mà ngọc thạch chẳng phân.

Bạn ơi ! xin chờ nghĩ gần,
Cái thân gái Việt là thân ngàn vàng.

Này hỏi bạn ! học-duường dung ruỗi...
Tuổi thanh-niên là tuổi làm sao ?

Học nên học lấy thanh-cao,
Hữu tài hồn hạnh, má đào thơm lạy,

Có chí học thang mây xin găng,
Lên bức nào chắc chắn cùi lèo,

Quản chí cái tiếng chê khen
Cửa phường hù-bại, trắng den mit mù.

Còn tôi đây thanh u một cảnh,
Rõ tơ lòng có mảnh trăng lồng ;

Nước thu trong vắt trăng lồng.
Cỏ hoa man mác, lila hồng phất phơ.

Cánh tuy đẹp lòng tơ cõi rỗi,
Có thiết chí cỏ nội hoa ngàn.

Nước cõi gặp nước da-doan ;
Ngựa xe lạc lõi, luận bàn cùng ai ?

Sực nhớ tôi những hồi ở Huế,
Buổi thanh nhàn lan-huệ hàn-huyền.

Bùi tràn mượn mảnh hoa-tiên,
Vài lời thô-thien đổi phiền làm vui.

LAN-PHƯƠNG

Hài-Đàm

Không nuôi nỗi !!!

Một người cho vay nợ đến đòi nợ mợ chàng kia, thấy chàng ta đương ngồi chèm-chè xoi mợ chử gá-quay ngon lành lẩm..

— Nè, thế nào ? Anh nói anh không còn mợ đồng su nhỏ nỗi, vậy mà anh ngồi ăn con gà quay ngon lành như thế ư ? Anh có định trả nợ tôi hay không thì nói ?

— Hu ! Hu ! ... Ông, thật quá tội tưng quá đến nỗi không thể nuôi nó được nữa, nên Cảnh vĩ ài ăn nó đi: vậy !!

Lê-Đinh-Chữ

APOLLINARIS là một thứ nước suds tốt nhất
để dùng khi dùng bữa.

Câu hỏi của P. N. T. V.

Kiều nên khen hay nên chê?

Bài đáp thứ 10

1. — Kè từ chơi bộ Đạm-thanh,
Bên đường thấy năm cò xanh đậm-dì,
Đù lồng thương đèn ca-nbi,
Hương hoa gọi chút, can gi khóc thương ?
2. — Chàng Kim vừa gặp giữa đường,
Thấy người, thấy mặt, chưa-tường tiễn-hao,
Dưới hoa khép nếp cui chào.
Mà lòng riêng đã ra chiều thảm yêu.
3. — Tôi khi về chốn buồng điệu,
Đường kim mũi chỉ xem chiều biếng châm ;
Đào-viên thơ-lầu dạo thầm,
Mảng chi đến nỗi rơi trâm bởi nàng ?
4. — Nhả lau được buổi thanh-danh,
Quanh tường nhẹ gót léo minh lẩn sang,
Cách hoa sè rặng liềng vàng.
Thư-biên nỗi gót cùng chàng thong-dong;
Lời phong-nguyệt, nghĩa non-sông.
Giải là gương lộn, bóng lồng bình hương.
Tuy không liều-ngoá hoa-tường
Mà nền phong-hoa coi thường ! hể ru ?
5. — Nghiêm-thân mắc phải oan lù,
Tueo gương Oanb, Lý dền bù ơn sâu,
Bán minh chẳng nghĩ trước sau ;
Oan kia giờ được, mối sầu vẫn-vương.
Sao không bao ruồng bán nương ?
Ít nhiều liệu khát, mong đường minh tra.
Án dù còn chút mập-mờ,
Lao-tú luồng chịu cho qua tháng ngày.
Mẹ con ở mướn và may,
Rồi ra khồ lậu có ngày cam lai ...
6. — Cớ sao bỏ phi một đời?
Đean thân ngà-ngoé cho người già-y-vo ?
7. — Túy-Kiều nàng thật khéo lo !
Toan diều rứa nhục, tình cơ liều minh.
Can gi lụy đến cha sanh,
Mà còn khéo nghĩ một linh cùng hai ?
Lầu xanh gặp bước chóng-gai,
Phép này cũng lại tình bài quyên-sinh ;
Sao không một thắc cho dành ?
Hay là học thói thương-tinh nữ-nhi :
« Suối vàng này quyết một khi... »
Làm ra thế ấy, thật thi đâm đâu ?
Vì chàng quyết bắn minh nào...
Một dao quẳng vắng, ai nào có hay ?
Truyện Kiều xem đến đoạn này,
Tạm ngưng, hạ bút, kết vài bốn câu :

Nàng Kiều là gái da-sầu,
Đa-tinh, lại cũng nồng sầu chưa-tường.
Trước kia sớm biết suy-lường,
Thì chí đến nỗi lụy đường tràn-ai ?
Sau này gặp bước lạc-lái,
Thì liền một thắc cho rồi ngày xanh.
Chiếc tháo khỏi nỗi linh-dinh,
Mà lòng giữ được hiếu-trinh vẹa toàn.
Gương trong chàng chút bụi tràn...

Nguyễn-thị HỒNG-VÂN
Caobằng

Bài đáp thứ 11

Truyện Kiều là một áng văn-chương kiệt-tác. Ai cũng đều biết, ai cũng ham đọc. Ta thử hỏi : Kẻ xem truyện Kiều bồ dề mấy ai phán-doán được bay dở làm sao.

Cụ Tiên-Điền dẽ tài mà tò-diền thành truyện ấy thì không khỏi không có ý-khiển riêng. Xét cái văn-chương trước chưa người khởi-xướng lèo, sau không người bắt chước được, ấy thi treo giải nhứt chi nhường cho ai. Nhưng xét lại cái thân-thể, và cách hành-dộng của cô Kiều là người chủ-dòng thi thật đáng chê quá.

Cô là con gái ông Viên-ngoại, già-tu cũng khá; cô tài, cô sáu, đương độ liều yến, đào tơ, mà nhạc nghệ nhí-nữ, quen thói phong lưu... Ai biếu Thanh-minh chơi bộ, thương-xót đến dì Đạm-Tiền! Phái là thanh ứng, khỉ cầu ư ? — Kè còn, người khuất! Kịp khi Lãm-thúy bên vướn, ôm-ở cùng chàng Kim-Trọng. Phái là gai-nhan, tài-tử ư ? — Trai dại, gái khờ.

Rày mong mai tướng, trộm nhớ thầm yêu, minh là phản gái, bắt dãi phụ mẫu chí mạng, mối chước chí ngon, thế mà vẫn nhà dám léa tới nhà trai trò truyện. Sang ngày còn sang că dẽm !

Rõ ràng một gái bất chính. Đổi với phong-lục Á-dòng ở vào thời-dai nào cũng không dung thứ tội. Cố phạm vào luân-ly được.

Hồi thẳng báu tơ gio họa. Vương-ông phải tối tung-dinh, cửa nhà tan nát, cô bán minh đi dẽ chuộc tội cho cha. Sao chẳng một liều ba bảy cung liều. Can chi đêm khuya sùi sụi vẫn dài, dem nỗi linh riêng của mình bày tỏ ra làm gì ? Còn mượn con em Túy-Vân thay lời, khiêm cho cha già dã khờ sở về xát-thịt, thêm đau đớn về thân-hồn, đến dỗi Vương-ông phải khóc muôn chết. « Búa rìu bao quão lòn lòn, nở đầy đọa trê cho oan thác già ! Một lần sau trước cũng là, thói thi mệt khuất hồn là lòng đau. » Hồi ôi ! Mảnh gương hiếu-nghĩa của cô, coi đó mà coi, lờ mờ nước thầy. Như vậy hiếu chàng vẹa tròn.

Và với Mả-giám-sanh, bị nó gạt, uất-ức trùm chịu, thi liều một thắc có hơn không? Sao nghe lời con mụ Tú cảm dỗ, trong suối ngày thâu, cứ bụng mãi thuốc uống. Lầu Ngưng-bích khóa xuân, không biết sớm liều giữ minh.

Cách tường mời nghe mấy tiếng họa vẫn, mà linh-dâ vội động. Mình tiên Tích-việt, con ngựa truy-phong, thẳng họ Sô đánh lửa; mà có báu rẽ cũ Trinh-tiết. Lời có cam-doan « Tâm lòng Trinh-bạch về sau xin chừa » thì thật ương một đời thông minh của cô lâm. Rồi từ đó mà đi : Thanh-lâu hai lượt, thanh-y hai lần, trong vòng giáo-dụng gươm trấn, kè lung hùm sói gửi thân tôi dời.

Lấy được Từ-Hải, nghinh ngang một cỏi biển thùy, chẳng qua là làm vợ một thằng giặc cỏ. Vinh-hoa gì mà vinh-hoa ! Phú-quý gì mà phú-quý ! Ôi ! Cặp mắt linh dời của cô, anh hùng đoán giữa trán ai, ngã càng ngán-ngầm. Còn báu oán làm chil Toan những thói phuường tiễn-ký. Lấy chồng mà nở giết chồng. Biết sống thừa mà cứ tham sống để nhục thân. Ma chồng chưa doạn, dã thị yểu dưới mào ! Phỏng như Đồng-dốc Hồ có quá thương yêu, chú Thủ-quan chẳng phai nài ép, thi ngọn nước sông Tiên-dường vị tắt đã là mồ hóng nhan ? Đến đây mới chịu liều, muộn lắm cô Kiều ơi ! Cùng một cái chết mà không biết đến thân cho phận thi còn giá trị gì nữa ? Ấy lịch-sử cô Kiều trong 15 năm là thế. Ta nay xem truyện cô khen cô sao được!

Bạc-mịnh tự đào hoa, về phương diện triết-ly thời ta thương cô, mà về phương-diện xã-hội thời ta chê cô lâm.

Cụ Tiên-Điền trước thuật truyện cô, Cụ dư biết truyện cô chẳng hay ho gì. Nhưng hay dè mà khuyên, dè dè mà răn : ý Cụ đặt truyện Kiều là cái ý ông Không-lữ làm ra sách Xuân-thu vậy.

Bà hay rằng : Trời xanh quen thói mà hòng đánh ghen, nhưng lẽ tự nhiên của tạo vật vị tắt đã phải thế vì có trời mà cũng tại ta. Vậy xin chê cô Kiều. NG. H. TH.

Mytho

CÁC CÔ! CÁC BÀ!

Cha chà ! Chừng em của các
cô các bà biết nói, thì các cô các
bà sẽ dạy bảo thè nào ? Sẽ biểu
án uòng thức gì ?

Có phải là biểu chúng nó ăn
dùng ròng rà một thứ súra đặt
NESTLÉ chàng ?

Oil Con hỏi con hỏi!
.....Uống sữa

NESTLÉ

PHU-NÚ HƯƠNG-TRUYỀN

Viết bằng chun !

Một cô con gái người Hué-Ký tên là Gladis-Virtue mới rời xuất bản một quyền sách thiệt là là — có lẽ là nhất thế-giới xưa nay.

Sách dày một trăm trang, mà từ đầu đến cuối, có toàn viết bằng chun cả ! Không phải cô có ý háo-ký như vậy đâu, nhưng vì từ thõa nhõ cô đã bị bệnh lè-liết, nên hai bàn tay ngọc của cô dính không làm việc gì được nữa... Ma van-chuong của cô lại rất hay, nên được công-chứng hoan-nhinh hết súc !

Ấy đó, quyền sách viết bằng chun của cô, biết đâu lại không có giá-trị gấp mấy mươi những quyền sách khác đã viết bằng tay ư ?

LÊ-BÌNH-CHÚ

Cô cần được 100 kilô thì mới có chồng

Thê nào là một người con gái đẹp. Sách Tau ngày xưa thấy từ những người con gái đẹp, thì trán như trán ve, mày như mày ngài, tuyet nhưtrong màu da, mày thua nước tóc v... v... Đó có lẽ là tú những người tuyệt-thể mỹ-nhơn. Đến như cái mỹ-quan chung của Tau và của ta, mà có lẽ nhiều dân-tộc khác cũng vậy, người con gái mày ngai, mày phượng, da trắng, tóc dài, mà phải cho tím thước mềm mỏng, thì mới là người con gái đẹp.

Song trong gấm trời này, có nơi, cái mỹ-quan của họ khác hẳn như thế. Là ở xứ Nigéria của nước Hồng-mao.

Ở xứ ấy con gái có mặt map to lòn, như hình con voi, mới là đẹp. Người con gái nào cần không được 100 kilos thi không bao giờ có chồng, vì đàn ông kén vợ như vây kia. Bởi vậy, có gia-dinh có con gái, họ lo sự gá bán cho nó, mà cha mẹ bắt nó ăn cả ngày cho mau map. Nhiều khi người con không chịu ăn, mà cha mẹ cầm roi đánh rất là tàn-nhẫn.

Đừng bỏ thăm cho người đê vợ

Cuộc tuyển-cử bên Hồng-mao ngày 30 mai vừa rồi, có nhiều chuyện thú-vị. Các cô các bà về đảng Bảo-thủ (conservateurs) ở quận kia, xúm nhau lai phán-dối không cho một người đàn ông trong đảng mình là Davison ra ứng-cử.

Tội gi ? Chỉ có tội là ông này đê vợ, mà trong sự đê vợ này, lõi vẻ ông hết.

Bởi vậy đàn bà không bỏ thăm cho. Ngay khét chờ ! Bên Hồng-mao có 15 triệu người đìn bà bỏ thăm, còn đàn ông chỉ có 13 triệu mà thôi. Tê ra đàn ông bên ấy bây giờ, cò muốn ra làm quốc-sư, phải chiều đàn bà làm mới được. Thật là nữ-quyền.

Giòng người ta sau này lớn hơn hay nhỏ hơn bây giờ ?

Hiện nay, có nhiều nhà bác-học bên Hué-ký dương nghiên-cứu xem rằng giòng người ta sau này sẽ lớn hơn hay nhỏ hơn bây giờ. Cứ theo như bác-sĩ Riddle đã nghiên-cứu ra, thì giòng người sau này sẽ là giòng người cao lớn khoẻ mạnh, và thông-minh tài trí hơn, là vì nhờ có sự giáo-dục và y-khoa đều mò mang lốt dẹp dẽa cực-diêm.

Lại có một nhà bác-sĩ khác — ông này cũng là người Hué-ký — phán-dối lại mà nói rằng cứ theo như sự khảo-sát của ông, thì giòng người sau này cũng như mình bây giờ thôi, nhưng chỉ khác là đầu sỏi hết, không có tóc, mà chun tay thì cụt hơn.

Nước suối CHATELINE nhẹ nhàng
và tinh khiết

PHỤ-NỮ VỆ-SANH



Phép cho con nit, bú

(tiếp theo)

Có lẽ lựa vú cho con mình. — Quan thầy hay là mụ trước khi chọn lựa giùm một người vú mướn phải coi dì coi lại và chắc rằng cha mẹ đứa nhỏ hay là đứa nhỏ không có tim la, dương-mai chi hết. — Khi xem đi xét lại và chắc ý rồi mới chịu chỉ và chọn giùm người vú. — Có hai thể mướn vú: hoặc là người vú, đi đến nhà cha mẹ đứa nhỏ ở đó ngày đêm mà cho nó bú và sảng sóc nó. — sự ấy mãi, phải tồn tại nhiều. — Hoặc chọn dặng vú rồi, giao con mình cho nó đem về nhà nó mà nuôi; — sự này rẻ tiền mà bất tiện nhiều đều cho con mình làm, vì phải lila con mình ra và vú thường thường nghèo khẽ chẳng có thể mà sảng sóc cho kỳ lưỡng con của nó lanh mà nuôi, và tự nhiên ai cũng thương con người, ít hơn con mình. Chọn người vú làm sao? — Người vú phải có ít nào cũng 20 tuổi; — dùng chelon người hơn 30 tuổi. — Nhỏ hơn và lớn hơn hai tuổi ấy, sữa chẳng được đều lầu; — chọn người có nuôi rồi một hai đứa con, vì người ấy thông thạo và có ý chỉ hơn người mới dè lầu đầu. — Người vú để được hai ba tháng tốt hơn người mới dè, vì nhiều người trong hai tháng đầu, có khi chưa được tinh mạnh, có người còn đau nơi đường sanh sản. — Chẳng nên chọn vú, người nào để rồi hơn chín tháng hay một năm vì sữa hết tốt.

Người vú có tháng cùng chẳng tốt.

Người vú phải cho mạnh dạng, vì phải thức đêm, thức hôm, còn ban ngày phải sảng sóc, giặt tẩy và dò của đứa nhỏ. — Mấy người đau trái tim, cùng diên cuồng, hoặc kinh paong, & vú chẳng dặng.

Phải tránh mấy người đau tim-la cùng là ho lao. — Mấy người nào bị hạch đâm, đau trong xương cùng lõi ngoài da, mấy người tóc hay rụng, xanh, ôm cũng phải bỏ ra.

Tê nào cuộn vú chẳng bằng coi con của vú. — Chẳng hề kui nào mà quên đều ấy trong lúc dì chọn người vú. Hết con con vú mập, mạnu và vui vẻ thì có lẻ sữa mẹ nó tốt. Nur con vú ôm, yêu, caj, bù mì cùi ngày coi càng ôm thì phải tránh mấy người vú ấy.

Có kui vú không có con còn sống, ấy là khó chọn lắm. — Phải đem nó lại quao tuay coi nó cho kỹ và nhiều kui phải lấy máu nó mà inur. — Song một đời kui cũng có i lầm. Sự ăn ô, cách ăn uống của người vú cũng như của người mẹ nuôi con mình vậy. Trong mấy bữa đầu, vú mới về ở với chũ, lila xa con cái, chẳng hay là cha mẹ nó, buôn bực, râu rí, hay là lẹ chõ ô, là cách ăn uống của nó, có khi ít sữa một chút, trong vài bữa quen rồi sữa lại nhiều như trước.

Trong mấy bữa đầu, lợ sữa dò, đứa nhỏ có khi hay là nhiều một chút, song vài bữa quen rồi thì hết. — Có khi phải coi chừng con vú cho bú đúng giờ đúng khắc hay là coi chừng món ăn món uống của nó. — Phải thường cát đứa nhỏ, làm như thế thì biết sữa của vú có tốt cho con mình hay không; bằng không, ôm, ta hoài, thì phải đổi vú. Song khi đổi vú thường cũng khó, là kiểm vú khác và nhiều khi cũng hay hại cho đứa nhỏ.

Khi để sanh dời. — Như người mẹ sanh hai đứa thi cho bú luôn hết cả hai khi có đủ sữa. — Bằng cho bú được làm vậy trong ba bốn tháng rồi thi cho nó uống đậm thêm sữa bò; bằng cho bú như thế không được thi phải cho bú một đứa, và mướn một người vú khác cho đứa nọ. Như mẹ cho bú chẳng được thi hai đứa phải hai người vú. — Thường con song-thai để ra ôm yếu lâm, chẳng có đủ sức mà tiêu sữa bò cho được; mấy đứa ấy lấy làm cần dùng sữa mẹ hay là sữa người.

Con nit để thiêu tháng. — Có nhiều đứa nhỏ hoặc để thiêu tháng, hoặc mẹ vị đau ôm, lợ ra nhô lâm, nó nặng được chừng 1.800g, cùng 2.200g, lấy làm khó lâm. — Mấy đứa đó phải coi chừng, hoặc bú không đủ, hay là bú nhiều quá. — Nhiều quá thi nó bị đau ruột, dạ dày cứng; — bú thiêu thi nó không lớn và hay làm xung, xanh minh mấy hết.

Như đứa nhỏ không có sức mà bú nhiều, người vú phải

Hỏi các Bà!

Xin lưu ý dèn Sáng lái

Vì bình sáng-lái rất là nguy hiểm, muôn cứu tiểu-nhi mắc phải bệnh này, thi nên cho dùng thuốc hoàn « Diệt trùng Rudy »

Các bà nên dùng Thuốc Bồ huyệt Rudy

Trị các bệnh sau này rất thán hiệu: Đường kính trồi, sụt, tắc-kith, băng-huyệt, v.v.

Còn muôn cho tin thán thêm tráng kiện thi các Bà nên dùng thuốc bồ:

« Hypertonic Mixture Rudy »

dâng ngọt để uống lại còn được thêm: Sức mạnh-Tinh-thần-Nghị-lực.

Có triv bán ở nhà:

Pharmacie NORMALE Rue Catinat
SAIGON

dè num vú gần miệng nó và năn sữa từ chuí tùy theo sức nó uống.

Làm như thế tốt hơn là nuôi bằng sữa dò từ muỗng hay là bô vào trong bao-túi nó bằng ống caoutchouc. Bao túi mấy đứa đó nhô nhoi lâm, cho nó bú ít mà bú nhiều lần, một giờ bay là một giờ ruồi bú một lần chừng năm phút đồng hồ. Phải cát mấy đứa nhỏ đó thi lấy làm có ích lâm. — Như chịu sữa mà cần không lên, nghĩa là bú ít, phải cho bú thêm một chút. Con nit để thiêu tháng, bao trường nó yếu ớt nên phải cho nó bú cho lâu, mười hai cùng mười tam tháng, — lúc cho nó ăn cũng cho ăn cho có chứng đổi. Ông thầy Budin dạy như vầy đừng biêt cái số sữa của mấy đứa ấy uống mồi ngày, khi nó được hơn mười bữa. — Cần đứa nhỏ, ra gramme, bỏ số chót, lấy ba số dầu nhơn cho số hai. — Như vậy: Đứa nhỏ cần được 1.800 grammes. Bỏ số chót: còn lại 180 grammes.

Nhơn ba số dầu 180 cho số hai: $180 \times 2 = 360$ grammes. Đứa nhỏ cần nặng được 2100 gr. mồi ngày bú $210 \times 2 = 420$ grammes.

Y-KHOA TẤN SĨ TRẦN-VĂN-ĐÔN.



Vệ-sanh phò-thông

(Tiếp theo P. N. T. V. số 7)

Giống rượu. — Rượu vốn không phải là giống thiền-sản tự-nhiên, người ta biêt lại các chất nóng độc có khí-vị hinh-hương cùng các thứ gạo, nếp, hoặc các thứ trái cây úa ra, mà đặt ra rượu.

Bây giờ nói rượu là giống lối-dộc, uống nó nhiều có thể làm rối loạn phàm hạnh tốt tự-nhiên của người ta và nó cũng thể giết mòn được cái sanh-mạng người ta nữa; thi mấy tay uống sành kia, khi nào họ cho cái thuyết đó là đúng. Vì họ tập uống đau hối thuở nào, đã quen, đã biêt ngon, biêt thèm rồi, mà họ vẫn còn sống đó; bảy giờ chỉ biêt không uống rượu là không thể chịu nổi thôi. Người đã ghien lấy rượu rồi, thi chinh biêt rượu là một món vệ-sanh có giá-trị, chờ đâu có sự rượu là một thứ thuốc độc hại mạng người.

Muốn chứng-minh cho biêt rượu là thuốc độc, ta hãy lấy cách thí-nghiệm này mà thí-nghiệm thi biêt: Múc một chậu nước trong, thả vào một con cá, rồi coi con cá nó lội trong chậu nước tự-nhiên đó, cái sức hoạt-dộng của nó là đường nào. Rồi ta lại pha vào trong chậu nước ấy một vài ly rượu, mà là cái thứ rượu ta biêt uống hàng ngày không có nó chịu không nổi đó, rồi ta sẽ thấy con cá ấy ban đầu nó giảm cái sức hoạt-dộng, kể đó nó lội lờ dù, rồi lần lần dần phải cương ra mà chết.

Lấy phép thí-nghiệm đó mà suy, thi còn ai không công nhận rượu là món thuốc độc.

Vậy xin lưu ý biện các đều quan-hệ về sự uống rượu sau đây, họa là có giúp ích vào khoa vệ-sanh chui dinh.

Uống rượu làm mất cả phàm-hạnh con người. Rượu bởi các chất nóng độc gầy nén, nên uống nó vào thường khiến người tánh diêm-dạm trở nên lò mang, uống nó quá độ, nó làm cho trái tim nồng nảy bức rúc đến nỗi phát cuồn, không biêt chí là tội lỗi nra. Cò-nhơn có nói: « Uống rượu không nói mới thật là người quán-tú. » Suy cái nghĩa « không nói » đó, cũng biêt được ý cò-nhơn không phải bảo minh uống rượu rồi khóa cái miệng lại đâu, chỉ người ta sợ minh uống nhiều quá rồi nói bậy nói bạ làm mất cả phàm-hạnh con người, đến nỗi hòn-tâm mất trí, té tái cả náo-hệ ti-ần-kinh, rồi phạm đến dạo phép nước. Nguyên-do nói trên đó, đều bởi cái ma-lực của rượu mà gây nên bết thay.

Dường ấy, thi sự uống rượu không những làm giảm-thọ con người mà thôi, lại làm mất cả phàm-hạnh con người nữa là khác.

Uống rượu có hại cho phan ký-ức (sự ghi nhớ)

Con người ta trái tim được thanh-tịnh, khôi-đé mới được sáng-suối, khôi-đé được sáng-suối, phan ký-ức mới được hoàn-toàn, phan ký-ức đã được hoàn-toàn, thi sự thâm-sát và đều hành-vi mới được quang-minh chánh-dại. Cho nên con người khôn-hơn muôn vật là chỉ nhở có bộ óc ký-ức đó mà thôi, mà người có cái óc đã bị rượu nó công-phai mài mài thi phần ký-ức còn mong gì được thâm-thúy nữa.

Người ta không chấp trách kẽ say, nhà nước không già hinh dến kẽ lầm tội li vi uống rượu, chỉ nghĩa người ta cho họ bị rượu làm mất trí khôn không biêt gì là phải là quấy nữa. Vì vậy nên rõ ràng người uống rượu nhiều chứng nào, không phải chỉ mất phàm-hạnh mà thôi, lại mất cả phan ký-ức rất nên qui báu là khác.

Uống rượu gây nên bệnh.

Người đã nhiễm lấy sự uống rượu hằng ngày, thi tăng-phu cùng khi-quản-huyết-quản và luôn đến náo-hệ thàn-kinh của họ dâ lòn với rượu rồi, không còn biêt sự khich-thich của rượu lấy làm khó chịu như buổi mới uống ban đầu, nên họ không lấy gì làm sợ. Nếu khiến họ dòn thấy được tăng-phu của họ kia... họ mới biêt trái tim của họ vì uống rượu mà tái, náo-chất của họ vì uống rượu mà khô, bao tử càng ngày càng leo, chất liệu hóa càng ngày càng giảm, chứng ấy, họ mới biêt sợ cho.

Người đã phải cài-binh rượu, thi bao nhiêu năng-lực của các cơ quan-tạng phu cùng đều bị cài-sức nóng độc của rượu lấn lèn làm tiêu diệt di-cả. Năng-lực của các cơ-quan-tạng phu dâ mất sức vận-hoa rồi, thi dâ thấy tình bao-thân-táng, khi giảm-huyết-hu, chứng ấy mới sanh ra các chứng-bệnh, mà nhứt là chứng phế-viêm và phế-lao là hai chứng bối-thiến-huyết mà gây ra vậy.

Lại người mắc phải cài-binh rượu rồi, không những họ chắc lây-binh cho thân-họ mà thôi, mà họ lại còn gieo bệnh yếu hèn cho con cháu về sau nữa. (Còn nữa)

Nguyễn-tử-Thức

Rượu La-ve LARUE dâ ngon
mà lại thiệt-mát.



GIA CHÁNH



Các thứ gỏi

Gỏi cù cải

Lụa cù cải cho chắc, có bàn bào tròn thì bào càng dè mà mau, bằng không có thì xắt lát mỏng, rồi xắt nhỏ theo bẽ dài như cộng bùng tươi. Mùi bột chừng 1 muỗn ăn canh, cù cải lối mướt cù lớn, bỏ mùi bột mà nhồi với cù cải xắt rẽi, nhồi cho mềm xiêu, dỗ nước lạnh vào xă cho sạch, mồi lần xă phải vắt cho ráo rồi xă lại, nước xă dũ trong thì thôi. Vật cù cải cho ráo nước, giấm thiệt chua chế vò hai muỗn ăn canh, lấy dưa xóc trộn cho cù cải thâm giấm mà nở ra. Thịt heo ba rọi hay bắp dủi cũng được, mua 300gr, tôm càng hay tôm lóng, lớn thì ba con, nhỏ thì bốn năm con, liều vừa tôm thịt, thịt và tôm luộc chính, xắt mỏng và nhô trang tay cái. Rau răm hay mấy thứ rau thơm như rau quế rau húng, xắt rau nhỏ như con bùng, lối ớt bằm thiệt nhỏ, nặn vào 1 trái chanh, chế vò hai muỗn ăn canh nước mắm, mội muỗn ăn canh đường, các món trộn chung lại cho đều nhau, ném coi cho vừa ăn sè dọn, cũng nướng bánh tráng ngọt mà ăn.

Gỏi su su

Thứ này ít chỗ có, duy trên Đà-lạt có, mà có bán tại chợ Saigon, một hai khi có nhiều, thì những chợ nhỏ cũng có bán; vậy muỗn trộn gỏi su su mà ăn thì cũng như cách trộn gỏi cù cải và cách làm cũng vậy, xác rẽi phải bóp muối, phải xả cho hết mủ, còn mủ thì rich tay, Xả sạch vắt ráo, trộn tôm thịt, nước mắm tỏi, ớt, chanh, đường, thứ này chờ chế giấm nhiều, nó ra nước như dưa. Tiện đây nên chỉ về hình dáng trái su su, kèo mà các chị em ở miệt Lục-tỉnh có người chưa biết nó, hình nó như trái phật-thủ mà da thì xanh như da trái mân-cầu Xiêm với lại có gai, mà gai mềm chờ không bén. Tánh nó hiền ăn gỏi rất ngọt, nấu canh tôm thịt, và làm nhiều cách cũng được.

Gỏi dưa sen

Ngó sen làm dưa, lụa thứ mùi viết, dưa thì phải cho trắng mà chua thơm. Nhỏ thì các khúc dộ ba lóng tay, lớn thì phải chế hay xé ra làm hai hoặc làm ba, thịt và tôm luộc rồi xác nhô, trộn nước mắm tỏi, ớt, chanh, đường, liều chừng mà nêm, gỏi thì chua chua ngọt ngọt là ngọt, cũng nhớ các rau răm, bồ vò cho thơm.

Gỏi đu đủ

Bu dù sống ngọt vò, bào nhỏ như con bùng, như nhà không có bào, chịu khó xác nhô. Xác rẽi nhồi bóp với mủi bột cho thiệt xàu, xă nước lạnh hai ba lần cho sạch, vắt cho thiệt ráo nước. Khế chua vài trái, khế hườm dùng dùng khế chín, thịt nó mềm ăn không dòn. Một trái đu đủ thi hai trái khế lớn, khế xác nhô có sợi như du đủ, tôm thịt luộc rồi xác nhô, thịt 300 grammes, tôm càng ba

con, tôm lóng hay tép tươi cũng được, các món xong rồi chẽ ba muỗn ăn canh giấm thiệt chua, trộn cho du đủ nở ra, nước mắm tỏi ớt chanh, đường cát, gia vị như các thứ gỏi kia.

Gỏi súra

Lụa súra dày và trắng, ngâm nước nóng độ bốn giờ, súra mềm rồi lột cái lớp vàng ở ngoài, vắt rửa cho sạch, xác nhô có cọng, bằng công mi vàng, xắt rẽi rữa lại thiệt kỹ dẽ cho ráo nước, dưa chuộc cắt khúc, lạn theo bẽ tròn trái dưa mà lấy thịt bò ruột, lạn rẽi xác nhô một cở với súra. Có bắp cải thì cũng xắt như dưa, một con súra thì một trái dưa, 1 góc lứ bắp cải, tôm càng, thịt giàn dủi hay ba rọi cũng dặng, luộc chính xắt nhô; tôm muỗn xắt hay xé cũng dặng; ba món dẽ chung trong lượng, nước mắm lối ớt làm chờ chua, nặn vỏ 1 trái chanh lớn, ném vào một muỗn súp dày đường cát, rau răm xắt nhô độ nứa chén. Các vật xong rồi, lấy dưa mà xóc trộn cho thiệt đều, ném coi chua ngọt, vừa ăn thì được. Nướng bánh tráng ngọt mà ăn với gỏi.

Cao-thị NGỌC-MÔN



Thượng Đẳng Dược Phòng

SOLIRENE

Ở ngang nhà hát tây

PHÒNG RIÊNG ĐỂ THỦ NGHỆ THEO CÁCH HÓA HỌC

THUỐC BÀO CHÈ SẮNG
TRÙ CÁC VỊ THUỐC – ĐỖ VẬT HÓA HỌC

LÀNH ĐẶT-ĐỂ PHÒNG HÓA HỌC

CÓ BẢN ĐỦ ĐỖ KHÍ NGHỆ VỀ VIỆC MỔ XÉ
ĐỖ ĐỂ CHO NHỮNG NGƯỜI CÓ TẬT DÙNG

SỞ RIÊNG ĐỂ CHẾ THUỐC THEO TOA QUAN THẦY LÚC

GiẤP RÚT TRONG BUỒI TRƯA VÀ NỮA ĐÊM KHUYA KHOÁT

Bán thuốc trong Lục-tỉnh không tính tiền gọi

LÀM KIẾN CON MẮT THEO CÁCH Y-KHOA

Bán dù dỗ dùng trong việc trồng răng

Đỗ nghề về việc chụp hình – Đầu thơm dù thử

Làm Đại-ly cho hãng "KODAK"

Gia đình thường thức

Cách làm cho bay những dấu cà-phe

Những giọt cà-phe nhẹ vào vải bay là hàng lụa thi chẽ bao giờ giặt với xà-bong mà nó ra. Muốn làm cho ra những dấu ấy thi làm theo cách này:

Lấy nước ấm đỗ rượu trắng và một cái tròng đỗ trúng gà vào, ba thứ trộn chung lại cho đều, rồi ngâm những dấu dinh cà-phe vào nước này, chừng 10 phút đồng hồ đem ra chờ cho mạnh thi nó sẽ ra hết.

Cách làm cho bay những dấu dinh sét

Lấy một trái chanh nặn lấy nước đỗ vào trong một cái muỗng soupe bằng bạc, kè muỗng vào hơ trên ngọn đèn đốt bằng rượu mạnh (réchaud), khi nước chanh nóng rồi, thả chõ dinh sét vào trong muỗng nước chanh ấy, chờ cho mạnh, đem xă lại nước lạnh, thế là xong.

M. N.

Cách tắt dấu hỏi

Ở nhà quê cũng là các nhà nghèo, còn phải dùng đèn dầu hỏi. Dùng dầu hỏi cũng có nhiều khi nguy-hiem lắm, vò ý mà dè nó cháy bốc lên, thường khi cháy cũ nhà.

Vậy khi nào xảy ra như vậy, thi chờ có đỗ nước vào, vì dầu nhẹ hơn nước, mình đỗ nước vào thi dầu nồi lên trên, nó vẫn cháy như thường. Chỉ đỗ mặt cưa, tro, cát, đất, thi nó mới tắt.

Nếu khi dầu hỏi bốc lên cháy, mà mình có sữa bò đỗ vào, thi có hiệu-nghịch hơn hết, lửa phải tắt ngay.

Cách làm kiến mờ (verre dépoli)

Lấy một ít « Fluorure de Calcium » bỏ vào trong một cái chậu bằng chí, đỗ « Acide sulfurique » lên, rồi lấy một cây bằng chí, mà khuấy cho mau tan. Rồi lập tức đặt miếng kiến lên cho kín miệng chậu.

Hơi acide trong chậu bốc lên và làm mờ ngay miếng kiến. Nên làm chỗ sáng sửa thi lót hơn. Xong dầu đỗ rồi, tha hồ cợ rửa miếng kiến, cũng không bay cái mờ ấy thi được.

LÊ-DÌNH-CHỦ

Les médecins comme il faut ne parlent jamais de médecine, les vrais nobles ne parlent jamais ailleurs, les gens de talent ne parlent jamais de leurs œuvres.

BALZAC

Những thầy thuốc có tài không bao giờ nói tới được-tính, những kẻ thật là con nhà đại-gia không bao giờ nói đến tổ-tiền, những người thật có tài không bao giờ khoe công-việc của mình.

Rượu mạnh DE JEAN cò bán khắp nơi

Gần đây trong nước có những việc gì

Tagore tiên-sanh là nhà thi-sĩ Ấn-dó, mà cả hoàn-cầu đều sùng-bái và biết tiếng, mới rồi di sang Nhựt-bản diễn-thuyết, rồi đáp tàu Angers đê về Ấn-dó. Hôm 21 Juin tàu Angers ghé qua Saigon, dân trong thành-phố Saigon, cũ tẩy, ta và người Ấn-dó nghinh tiếp tiên-sanh rất là trọng-thê. Khi tàu cập cảng, có quan Chánh văn-phòng trên phủ Thống đốc thay mặt chánh-phủ, và ông Béziat, Bốc-ly Saigon, cùng bản ủy-viên nghinh tiếp, đều lên tàu chào mừng tiên-sanh.

Người mình khao khát được chiêm-ngưỡng燈-quang một nhà đại-thi-hào, cho nên bữa đó bến tàu Saigon bày ra một cái quang-cảnh rất là đông đảo náo nhiệt.

Trong mấy ngày tiên-sanh ghé qua đây, có di thăm các nhà bảo-tàng, mấy ngôi chùa và các trường học.

Đến ngày 4 Juillet, Hội-dồng Quản-hạt Nam-ký se họp bắc-thường trong lâm ngày để bầu một ông Phó Hội-trưởng ta; đê cử người làm đại-biểu ra dự Đông-Pháp Kinh-tế Lý-tài Đại-hội-nghị (Hội này cũng tức như Hội-dồng chánh-phủ (Conseil de Gouvernement) vẫn họp bắc-nam nhưng nay đổi tên di như vậy) ở Hanoi, và xét các việc đất cát v...v...

Lại có tàu bay ở Tây bay sang đây nữa. Vậy là trong vòng hai tháng nay có ba chuyến tàu bay từ Pháp sang đây rồi.

Mấy người bay chuyến này là Arrachart và Rignot, ở Pháp khởi-hành hai tuần lẻ nay, tới ngày 18 Juin mới rồi mới hạ xuống trường máy bay ở Biên-hòa. Arrachart và Rignot bay giờ đây gặp nhiều sự trắc-triềng cho nên mới chậm-chạp như vậy.

Đã bay đến nơi, thi lại đòn rước, rượu chè, và ngọt khén như mấy chuyến trước, cuô không có chi lạ.

Thành-phố tinh Thanh-hóa ở Trung-kỳ hày giờ cũng theo chế-dộ thị-sanh (municipalité). Ông công-sứ ở tinh ấy hảy giờ tức là ông Đốc-ly. Có một bản hội-dồng hai người ta và hai người tây giúp việc. Nhưng mà hội-dồng ấy không phải do dân bầu ra như các hội-dồng thành-phố khác, mà do quan Khâm-sứ Trung-kỳ cát-cú ra. Khi hội-dồng bàn việc gì thi các quan Annam cũng được dự; quan Tông-Đốc ngồi ngang với quan Công-sứ tức là Đốc-ly, và cũng có quyền được báu-bạc và quyết-nghị mọi việc.

Phụ-nữ Tân-văn từ nay trở đi, có mở thêm ra một mục:

KHOA HỌC THƯỜNG-THỨC

Do một vị nő-sĩ chuyên-tâm về khoa này viết giúp cho, thật là một mục rất có ích, xin các độc-giả chú ý.

Những đám tiệc lớn thi đều dùng rượu sâm-banh « MARQUIS DE BERGEY »



Rượu Thuốc rất bò là:

"QUINA GENTIANE"

Các Bà, Các Cô!
QUINA GENTIANE mùi
nó thơm tho nhẹ nhàng, ai cũng
ưa uông, mà nhứt là ở xứ nóng
nực như xứ ta thì nên dùng lắm,
có bán ở các tiệm Epicerie và trú

Tại hàng: **MAZET**
Số 20—28, Rue Paul Blanchy
SAIGON

Qui bà qui cô muôn cho mày dứa con cưng của
minh đặng vui vẻ cười giòn luồn luồn, thi hảy múa
máy hát và via BEKA hát cho mày trẻ nó nghe, thi
tất nhiên nó vui chơi mạnh khoẻ luồn luồn... Đó là
cưng nèn.



Chớ quên Đại lý hiệu dìa này là hàng: Société
Indochinoise d'Importation 40-44 rue Pellerin Saigon
và có bán tại mày tiệm bán dìa.

ĐÀ HÁT HAY HƠN HẾT! CÓ GIÁ TRỊ HƠN HẾT!

**ĐỒNG LẠC BẢN - NGHĨA HIỆP BẢN -
PHƯỚC TƯỜNG - TÂN THỊNH - VĂN HÍ BẢN -
CA NGÔI ĐỨC BÀ VÀ D.C.G. - TUNG KINH CẦU AN -
CẢI LƯƠNG CAO MÊN.**

ODEON

Bán sỉ
và bán lẻ
tại hàng:
INDOCHINE FILMS & CINÉMAS
106 Bđ Charner. Saïgon.

NÓI CHUYỆN HỌC-BỘNG

THƠ CHO BẠN

Bạn Thanh-Nhàn

Trong kỳ báo P. N. T. V. số ba, bạn có viết cho tôi
một bức thơ nói chuyện học-bồng, mà tôi chưa kịp trả
lời. Vậy kỳ này, tôi hảy khoan nói chuyện nhà quê, dâng
trả lời cho bạn về chuyện Học-bồng dã. Bạn ơi! Học-bồng
là cái mộng-tưởng của tôi bao nhiêu lần nay, bây giờ thành
ra sự thật đây!

Trong số báo ấy có dâng bức thơ của một người học
sanh lưu học bên Pháp, nói cái tình-cảnh thảm thiết của
mình, đời không có dù ăn, lạnh không có dù ấm, tiền
không có dù học; mà có biết bao nhiêu đồng bào mình
du-học ở bên ấy, cũng ở trong cái tình-cảnh nêu thương
nếu khóc như thế! Tôi đọc hết bức thơ ấy, lấy làm cảm
động chừa chan, tự dưng ứa hai hàng nước mắt. Tôi khóc
cái thân-thế của người học sanh kia it, mà tôi khóc cái
tình lạnh lẽo của xã-hội này nhiều. Bạn ơi! Giọt nước
mắt của những người gái quê, thát tháo và đầm thắm lâm.

Tôi có nhiều khi trước án bén dèa, cùi dầu nhám mắt,
suy nghĩ cuộc đời, thát tôi không thể nào không trách cái
xã-hội mình vô tình quá. Nói đến nhà suy có kẽ biết đau
dớn, nói đến nước yếu có kẽ biết thở than, song cái tình
thương nhà yêu nước hình như chỉ có cái hơi ở trong cõi
họng đưa ra mà thôi, chả nếu bỗng ai bỗng chát lợi riêng đi
thêm vào chút lợi công, làm việc mình mà cũng lo việc
người nứa, ấy chính là vì cuộc tương lai của đồng-bào lõi
quốc mình, thì hình như không mấy ai hảm hở vui lòng,
lại còn giả diếc giả dại là khác

Ô, xã-hội vô tình thiệt! Cho nên khắp cả năm châu bốn
biển, đâu đâu người ta cũng theo nguồn lướt gió mà lên,
chỉ có mình, mang tiếng là cái dân-tộc có lịch-sử có văn-
minh, mà bây giờ trong cuộc cạnh-tranh, mình còn chảm
chừn trè bờm. Xã-hội vô tình thiệt, cho nên ai cũng cho
chuyện có, không, sống, chết, là một chuyện chơi, ai cũng
lo tò-diêm cho cái ngôi nhà riêng của mình, còn cái ngôi
nhà chung kia, không ai chịu bỏ vào đó nỗi miếng gach.
Cũng là xã-hội vô linh, cho nên ai cũng biết mở miệng ra
hỏi rằng việc cần kíp cho nhà nước là việc gì dựng nhơn
tài, mà những tay thợ tò-diêm cho pon sòng là hàng thiểu-
niên anh-tuấn, thò mà còn dè trọng chối lèu tranh vách
nhà kia, biết bao nhiêu là người không được hưởng sự
giáo-dục, và trong những bọn thi phương cầu học kia, biết
bao nhiêu người chịu nhặng nởig nồi cực khổ cơ-hàn,
không tiền mà học.

Áy, tôi thương cái thân-thế của anh Trần-van-Miền kia
mà khóc cái thân-thế nhơn-tinh của xã-hội mình là vậy,
bạn à!

Phải, tôi cũng nghĩ như bạn vậy: Cái cấp-vụ của chúng
ta ngày nay là chả có lo việc học. Người ta có điều hay gi
mà hơn được mình, mà cai-trị được mình, thì mình học
lấy những điều hay ấy đi, để mưu lẫy sự tu-cường, sự
tiến-bù cho mình. Tôi chứng sự học của mình tôi cõi mõ
mạng sâu xa, rộng rãi, như người ta, thi tự nhiên là trên
mặt địa-cầu này, mình phải có một chỗ đứng cho vẻ vang
xứng đáng.

Hiện nay, trong nước ta không cứ về phương diện nào,
chính-trị, kinh-tế, hoa-thuật, mỹ-nghệ, phương diện nào
cũng cần có nhơn tài cho đóng, nghĩa là có một đội quân
đủ tài đủ sức, để mưu mang cho mình, và tranh đua với
người. Tôi thiết tưởng những nhơn tài mà mình cần dùng
đó, không phải luyến i ở trong các trường ở đây mà được.
Vậy tất phải cho người ta ra ngoại-quốc mà học; tôi phải
nói làt dắt ngay rạng ra ngoại-quốc nghĩa là sang Pháp,

Tôi có biết nhiều người có tài có chí, muốn xuất dương
du học là n, mà chả vì không có tiền, lại không có ai giúp
cho. Đó là một việc đại bút binh, xưa nay tôi vẫn thờ
thân và tấm tức ở trong lòng lâm. Cứ gi mỗi cái dân-tộc

Sứa trị,
Điểm trang,

Sản sác

GIA TÌNH NHE

Các thứ thuốc đổi phán,
crèmes, nước thơm, Chỉ
cho những cách giữ-gìn.



Qui-vị hảy đèn nhá:

"KEVA"

Ai viết thơ hồn-viện sè gởi cho quyền sách nhõ
nói về sự đẹp.

Là Viện Mỹ nhõn ở Paris
Chi-nganh ở Saigon
40, Chasseloup Laubat.

Giấy thép nói: 755

KHOA-HỌC THƯỜNG-THỨC

Xưa nay người ta vẫn công-nhận sự học là vô cùng, song ngày nay người ta càng thấy sự học thật là vô-cùng, và rằng sự học ngày nay mở-mang hơn ngày xưa vây.

Cái học-thuật ngày nay bao-học cả vũ-trụ. Một vật nào, một hiện-tượng nào cũng là một mối-nghiên-cứu cho nhà học-văn, cho nên cái học-thuật gồm có trăm khoa, mỗi khoa tuy rằng có một cái-dề-mục riêng, không khoa nào giống khoa nào, mà các khoa đều có quan-hệ với nhau, đều có bò-ich cho nhau trong sự-tin-tỏi cái-chân-lý.

Người ta thường vi cái-hoc-thuật như cái-xúc-xích, các khoa như các cái-vòng-mắc vào nhau làm thành cái-xúc-xích. Các khoa có liên-lạc với nhau hết-thảy, học một khoa này là tất-nhiên thấy nhiều điều do ở các khoa khác.

Nhà-hoc-văn phải thông-hiểu hết-thảy các khoa, kỹ-trung có môt-khoa là khoa-chuyên-môn của mình vây.

Cái-hoc-văn của nhà-thông-thái sâu-xa, rộng-rãi, người thường không thể có được, song người thường phải có ít nhiều điều thường-thức về hoc-thuật hiện-kim thi nỗi dù từ cách-lam một người « van-minh » vây.

Nước ta không phải là nước già-nạn, người ta không thể tì với người giống-den-bên Phi-châu; nước ta là một nước

20 triệu người, khao khát sự-tự-do phủ-cường, mà không ai có-lè cho sự-học, không ai làm hẫu-viên cho hoc-sanh di-hoc? Bởi vay lâu nay tôi hàng-mong đêm-mong ngày, vai-lại sao trời chiếu-một chút-tia-sáng vào óc những nhà-giáo-đo, bởi tinh-ich-ký-di, bởi lòng-tư-lợi-di, để họ bố-tai ra môi-người-một-cái-hoc-bồng cho hoc-to-ngoéo được-nhó. Tôi lại trông-mong hay là có-cơ-quan-nào dừng-lên cõi-dong va-xuong lấp-việc này di-cho. Cái-dều trông-mong em-tor-o-aten, hình-như là móng-tuồng, vì cõi-lè phán-miêu các-bac-hao-phú ở ta-gan-quá, đất ở Việt-nam này cõi-dong như o-bên Nhứt, họ cũng chưa-chuyen-lòng, còn nỗi-em-tor-chuyen-gi-khae. Con-dieu trông-mong o-dưới, tôi ngay-ay thanh-ra sự-thiệt-rồi, là như ở Phu-nữ Tân-van

Tôi-nur Tân-van mới-rồi, mà tinh-lo cho xã-hội một việc-nao-vay, thật là chính-dâng và cao-thượng-lâm. Phu-nữ Tân-van quyết-bỏ-cái-lợi-riêng của-tor-bảo-má-truật-rồi, để làm hoc-bồng, thi tôi-chắc là việc-lập-hoc-bồng phải-thành, tức như-thang-mới-rồi-công-sô-dâ-truật-rồi-gan-một-ngan-dong-bac, đó là-một-chứng-cứ-vây. Tôi-thu-thet voi bạn-rằng tôi-thấy cái-kết-quả-tốt-dep-như-vay, mà tôi-vui-mang-quá. Tôi va-chi em-dồng-chi của tor-o-noi-thon-quê-dong-ban, dâ-tu-nguyen-rằng-những-việc va-trót-lấp-biển, xin-nâng-cho-lộn-dan-óng, còn-chung-tor-tir-day-chi-giác-long-lo-việc-giao-due, và-hết-sure-cõi-dong cho Phu-nữ Tân-van cõi-nhiều/người-mua, ấy-tức là-chung-tor-hết-sure-lan-thanh-việc-lập-hoc-bồng-vây. Đó là-phản-sự của-những/người-cõi-tâm-huyêt-như-chung-tor.

Tiếp-theo-tho-này, tôi-co-gởi-lên-cái-mandat-10\$0, gởi-là-của-it-lòng-nhiều, quyên-vao-hoc-bồng, bạn-lam-va-chuyen-giao-giùm-cho Phu-nữ Tân-van.

Lê-thị Huỳnh-Lan

SANG TÂY (DU-KÝ CỦA MỘT CÔ THIẾU-NỮ)

CỦA CÔ

PHẠM-VÂN-ANH

có-văn-hóa-tốt-dep, lịch-sử-về-vàng, song-từ ngày nỗi-lên cái-phong-trào Âu-Mỹ, ta-phải-thứ-thất-rằng-dối-với-cái-tân-văn-minh-dân-ta-con-duong-ở-trong-một-trình-dộ-thấp-kém-lâm, mà-như-vậy-là-bởi-cái-tân-học-chưa-thẩm-sâu-vào-óc-từng-người, chua-lan-rông-ra-trong-toàn-thể-quốc-dân-ta-vậy.

Một người-văn-minh-trong-thời-nay-phai-có-cái-trí-thức-như-thế-nào? Ít-ra-là-phai-biết-tôn-sùng-công-ly, bảo-thủ-nhân-quyền, thông-hiệu-cách-tổ-chức-trong-xã-hội, lại-phai-biết-trời-là-gì, đất-là-gì, biết-núi, rừng, sông, biển-trên-mặt-dia-cầu-thế-nào, biết-giá, mây, mưa, nắng-là-gì, biết-các-loài-thảo-mộc, côn-trung, động-vật, thực-vật, sinh-trường-thế-nào, biết-các-cơ-quan-trong-thân-thể-minh-vân-dòng-làm-sao... dai-khai-là-các-diều-thường-thức-về-khoa-học.

Gõe-của-khoa-hoc-là-sự «-các-vật-trí-trí», nghĩa-là-xem-xét-các-vật-mà-suy-xét-ra-lé; ta-có-những-diều-khoa-hoc-thường-thức-thì-biết-cách-vật-trí-trí-mà-lần-lần-rộng-thêm-sự-trí-thức-ra-hoài.

Những-diều-khoa-hoc-thường-thức-là-cần-yêu-lâm. Ta-mỗi-ngày-có-an-nồng-mà-không-hiểu-sự-tiến-hóa-trong-bụng-minh-va-lâm-sao-thì-có-tri-khon-de-lam-chi, không-hon-gi-con-cam, con-thú. Ta-mỗi-ngày-dùng-xe-hơi, xe-lửa, xe-diễn, đèn-diễn, mà-không-biết-hoi-nước, dien-khi-la-cái-gi-thì-chàng-là-con-người-vô-tri, vô-thức, không-biết-suy-nghĩ-lâm-sao? Chẳng-là-dáng-mắc-có-lâm-sao? Bảo-giờ-cho-bảng-người-d Được?

Thời-dai-nay-là-thời-dai-thực-hành-khoa-hoc, sáng-tao-cơ-khi, ta-có-ít-nhiều-khoa-hoc-thường-thức-thì-muốn-hoc, muôn-lâm-ký-nghệ-có-khi-mới-dé-hợp, dè-lâm-dược. Nói-gần-hơn-nữa, ta-có-khoa-hoc-thường-thức-thì-ta-mỗi-hiện-hết-phép-về-sanh-mà-giúm-minh-chu-minh-khôc, khôi-mắc-các-tát-binh.

Vì-những-lẽ-ở-trên-dó, chúng-tor-muôn-dem-những-diều-khoa-hoc-thường-thức-cần-dùng-hơn-hết, dien-giải-cho-các-chi-é-n-nghe, thiết-tưởng-là-một-việc-tất-có-ich, nhứt-là-cho-máy-chi-em-không-dược-dự-thời-giờ-mà-theo-hoc-ở-các-nhà-trường-dễn-bac-trung-hoc. Chúng-tor-sẽ-dùng-loi-dân-di, rõ-ràng, theo-sách-nói-truyền-thường, lai-có-nhiều-thi-dụ-cho-chi-em-dé-hiểu, mà-rất-ly-thu, chờ-khoang-máe-mò-va-oi-nghie-n-như-máy-hai-hoc-của-các-tiến-sanh, xin-các-chi-en-tir-day-nén-lưu-ý-dến-mục-này.

Bảng-tâm-nữ-si

Xin-chu-doc-già-lưu-ý!

Các-dậy-giá-má-khí-giá-thú-cho-Bản-hiết-diết-chí-mùi-mùm-dacea-tu-Đa-mu-thi-phai-nhỏ, gởi-kém-và-thu-một-cái-hình-cõi-dé-tiến-việc-lâm-kiem.

Các-dậy-giá-ni-jí-adacea-bin, thi-giá-trên-band-cõi-danh-só-va-giá-ni-jí-thi-bíj, àj-là-Bản-hiết-dâ-nhận-dacea-muwlà-tri-tiến-või, xin-miễn-cho-sự-viết-thor-riêng-trái-lời.

Từ-Colombo-di-qua-Djibouti, hết-bảy-ngày-bảy-dêm-trường. Đường-từ-Saigon-sang-Marseille, có-khúc-này-là-xa-hơn-hết: bảy-ngày-bảy-dêm-ở-giữa-biển-trời, thật-là-chán-ngán. Vây-mà-chưa-lâu-gi-dâu; nghe-anh-em-làm-tàu-nói-chuyen-di-những-duong-sang-Bắc-Mỹ-hay-là-Úc-châu, có-khi-22-ngày-hay-là-trót-một-tháng-trời-ở-trên-mặt-biển, chī-trông-thấy-mây-và-nước-mà-thôi.

Quảng-này-là-giữa-Ấu-dô-dương-dây. Sóng-dâ-có-tiếng, vì-hay-có-giá-mùa, mỗi-chiều-mỗi-mùa; biển-làm-chiếc-tàu-ngiêng-bên-này, ngả-bên-kia, đội-dâng-sau, dâm-dâng-trước, thành-ra-hành-khách-trong-tàu, không-có-dòn-dịch-trống-kèo-gi, mà-ai-này-cũng-mùs-chun-như-là-nhảy-dầm-bết-thay, coi-ngó-lâm. Lạ-lùng-quá, đến-quảng-biển-này-em-lại-không-say-gi-hết, tuy-là-dầu-có-hơi-nặng-chút-dib, nhưng-mà-vẫn-ăn-uống-di-lại-nhu-thường, chờ-không-bỏ-ăn-nâm-bết-như-mây-ngày-trước. Có-lé-dâ-quen-sóng-rồi, Ké-biển-dông, kệ-giá-lay, em-vẫn-xang-xái-nhu-thường, kbiển-cho-có-Các-Tứ-cũng-lấy-làm-lạ. Có-khi-có-cười-mà-nói-rằng:

— Gái-Việt-nam-giỏi-thiệt! Quen-sóng-rồi-à?

Trong-bảy-ngày-ròng-rả-này, chī-có-ăn-rồi-coi-sách, và-nói-chuyen-với-người-bạn-lữ-hành-là-có-Các-Tứ, nhờ-dó-mà-cõi-rông-kien-vâa-ra-dược-nhiều. Cái-bồn-lâm-của-em-dịnh-rằng: bước-giang-hồ-dâ-dễ-cho-minh-gặp-một-người-Nhứt, thi-chī-nêu-hồi-dến-chuyen-Nhứt. Phương-chī-cái-giương-của-nước-Ấy-tiến-bộ-văn-minh, có-thê-làm-bài-học-cho-minh, Ấy-là-chưa-nói-lời-cái-nghĩa-chung-tộc-và-văn-hóa-của-hai-dâng-cũng-có-chỗ-quan-hệ-với-nhau. Bởi-vậy-em-cù-hồi-riết-có-về-những-chuyen-héo-Nhứt. Cò-lại-là-người-diêm-dám, dịu-dàng-và-có-tánh-chất-rất-vui-võ, hinh-như-không-muôn-làm-cho-ai-mất-lòng. Chắc-có-cũng-biết-em-là-người-làm-hoc-thức, nhưng-mà-sự-it-hoc-thức-dó-là-tại-sao, chờ-không-phải-là-tại-em-không-có-tứ-chất. Một-dài-khi-nói-chuyen, em-không-sao-dâu-dược-chỗ-khờ-khao-của-minh; cõi-nói: «.....Nếu-như.....phát-siênn-sức-thông-minh-ra, thi-có-cũng-là-người-giỏi-lâm.» Bởi-vậy, cõi-dối-với-em, không-những-là-một-người-bạn-di-duong, mà-lại-là-một-cô-giáo-giảng-bài-học-nữa. Mỗi-người-mỗi-cảnh, tuy-không-hết-nói-cho-nhau-biết, nhưng-mà-hình-như-lâm-sự-cũng-soi-thấu-cho-nhau.

Có-lần-em-hỏi-cô:

— Cõi-nói-chuyen-về-dân-bà-Nhứt-cho-tôi-nghe.

Cõi-nói: — Cõi-muốn-nghe-chuyen-về-dân-bà-Nhứt-mà-là-dân-bà-Nhứt-thế-nào?

— Tôi-muốn-biết-sơ-về-trình-dộ-tiến-hóa-của-người-dân-bà-Nhứt-gần-dây-ra-lâm-sao, và-rồi-dây-cái-khuynh-huong-sẽ-ra-thế-nào, có-giống-như-dân-bà-Ấu-Mỹ-không?

Cô-võ-vai-em-rồi-vừa-cười-vừa-nói:

— Cõi-hỏi-tôi-như-vậy, tức-là-hảo-tôi-viết-một-cuốn-sách

mây-trăm-trường-cũng-chưa-bết. Song-tôi-có-thể-nói-sơ-lược-cho-cô-nghe-dược. Cái-trình-dộ-tiến-hóa-của-phu-nữ-chúng-tôi-ư? Hết-cái-trình-dộ-tiến-hóa-của-chi-em-Ấu-Mỹ-này-tới-dâu-thì-chúng-tôi-cũng-tới-dó. Chi-em-Ấu-Mỹ-có-người-làm-trạng-sư, làm-bác-sĩ, làm-phi-tướng, làm-nghị-viên, thi-chúng-tôi-cũng-có-dù-cả. Cho-tới-cuộc-chơi-thè-tháo(Jeux olympiques) ở-Ấu-châu-mỗi-năm, có-dân-bà-Ấu-Mỹ-lì-thí-món-nào, thi-chi-em-chúng-tôi-cũng-có-người-ra-dự-dễ-tranh-phong-với-bộ. Nói-tóm-lại-chúng-tôi-muốn-chứng-tỏ-ra-rằng-bên-phương-Đông-ta-cũng-có-cái-dân-tộc-ngang-hàng-với-họ-dược, chờ-không-kém-gi. Sự-kết-quả-về-công-cuộc-văn-minh, họ-làm-mây-thế-ký-mà-chúng-tôi-làm-có-năm-chục-năm-cũng-dược-như-thế, là-do-ở-chúng-tôi-cũng-có-sự-giáo-dục-và-cái-tinh-lbands-bôn-sắc-riêng, cho-nên-tiếng-rắng-học-cái-văn-minh-khôn-khéo-của-họ-mà-chúng-tôi-tiêu-hóa, chờ-không-dồng-hoa. Sự-vật-chất-ở-nước-Nhứt-thì-là-Ấu-châu, nhung-tinh-thần-và-là-tinh-thần-Nhứt. Đến-như-cái-khuynh-huong-của-chi-em-chúng-tôi, thi-có-thể-nói-rằng-cũng-giống-như-dân-bà-Ấu-Mỹ, mà-cũng-có-thể-nói-rằng-không. Chỗ-khác-nhau-dó, là-vì-chúng-tôi-không-ham-về-duong-chánh-tri, mà-chúng-tôi-có-tu-tu-tu-tu-xác-dịnh-rằng-de-mai-thán-dào-tho-liêu-yêu-ra-gánh-việc-xã-hội, thi-có-nhiều-duong-làm-ich-cho-xã-hội-chứ-không-phải-chī-chuyen-về-chánh-tri-mời-có-ich-mà-thôi. Nói-tóm-lại-chúng-tôi-vàn-chuyen-tâm-về-việc-gia-dinh, nghĩ-rắng-gia-dinh-là-gốc-cho-xã-hội, mà-cái-thiên-chức-của-dân-bà-là-ở-dó, nếu-biết-lo-lâng, xếp-dặt, mò-mang-cho-phai-duong, thi-có-phải-là-vô-ich-cho-dời-cho-nước-dâu.

Em-nghe-câu-chuyen-này-mà-suy-nghĩ-có-biết-bao-nhiều-câu-triết-lý-có-ich-cho-chi-em-minh.

Luôn-dịp-em-hỏi-tiếp-cô, sao-người-Nhứt-lại-hay-có-tánh-tu-vận, mà-người-ngoại-quốc-dều-cho-là-cái-tánh-rất-kỵ-Cõi-nói:

— Cõi-chưa-kip-hỏi-mà-tôi-cũng-dịnh-nói-cho-cô-nghe. Phảm-một-cái-dân-tộc-nào-mạnh-dược, là-phải-nhờ-có-dân-phong-sĩ-khi, nghĩa-là-dân-phải-có-tinh-thần-cho-mạnh-mẽ, và-những-người-cấp-sách-di-hoc, phảm-là-người-có-khi-phách-cho-hùng-hồn-khắn-khái-mời-dặng. Dân-phong-sĩ-khi-là-một-cái-dặc-tánh-của-dân-tộc-chúng-tôi, có-từ-mây-ngân-năm-nay, nhờ-vậy-mà-chúng-tôi-có-văn-minh, có-mỹ-thuật, có-nghị-lực, có-khi-tượng-dễ-tự-tôn-minh-lên-và-theo-cho-kip-người. Hồi-thế-ký-thứ-17-và-18, nhuros-người-Ấu-châu-như-Hồng-mao, Y-pha-Nho-và-Hà-Lan-cũng-dịnh-nuốt-sống-chúng-tôi-lâm, nhưng-vì-chúng-tôi-có-dân-phong-sĩ-khi-mạnh-lâm, cho-nên-họ-không-thết-hành-dược-cái-giả-lâm-của-họ. Dân-lâm-sĩ-khi-của-chúng-tôi-chung-đúc-vào-một-bọn-người-hơn-hết-gọi-là-võ-sĩ-tao. Con-trai-lòn-lèn-là-deo-grom. Lười-grom-Ấy-dè-lâm-việc-dời-hay-là-dè-tự-xu-lấy-minh. Ra-chôn-se-trường-thì-lười-grom-Ấy-dè-chém-giặc, còn-gặp-việc-gi bị-nhục-cho

mình, thì lưỡi gươm ấy là quan lỏa. Chắc có coi sách cũng thấy nói nước tôi có cái lối *hara-kiri*, ấy đó.

Phải, chúng tôi hay tự vẫn thiệt, vì chúng tôi nghĩ như vậy: sống thì vui vang, hay là chết đi cho rảnh. Nhưng lúc đời cải-cách duy-tân, hàng ngày có mấy trăm người tự vẫn, những lúc sắp đánh nhau với Nga, cũng là hàng ngày, có mấy trăm người tự vẫn, ấy đều là biếu-hiệu của dân bay lỏ cái quyết-tâm của mình ra tới bực nào. Nhờ đó mà từ hồi nào tới giờ, có lẽ chúng tôi chưa biết việc gì là việc thất bại.

Có một lối, bợ 1 học sinh nước tôi ham lự-vận quá. Thị hỏng là họ tự vẫn liền. Cho tới dân bà con gái, hoặc vì tình dayêng trắc-trắc, hoặc vì nhà cửa lõi thõi, thế là cũng làm đầu xuống giêng lự-vận. Đến nỗi ở đất Thanh-bộ, có cái giêng chĩ trong mấy tháng, họ nhảy xuống đó mà đầy. Đó là lúc mà sự thất ý cũi người ta lên tới cực-dộ; hồi ấy bèn nước chúng tôi, đã có nhiều hội lập ra kêu là hội « Phu-nữ đồng tình », tuyên bố khắp mọi nơi, nói rằng bê chị em ai có việc gì bất-như-ý, hãy lời nhà hội nói chuyện dã, chờ nên liều mạng với. Làm vậy cũng cứu được vô số người. Sự tự vẫn quá đỗi như vậy, vẫn không bay gi, nhưng nó cũng là căn-nguyên ở dân-phong sỉ-khi của chúng tôi mà ra....

(Còn nữa)

Hàу dùng bột BLEDINE JACQUEMAIRE
mà nuôi trẻ con.

Cabriolet 3 chỗ ngồi



AMILCAR

Chạy 100 cây số mỗi giờ mà ngồi cũng êm
Hãy xem những kiểu mới 1929 — 4 Vitesses

Điều hàn lịch sự nên dùng xe AMILCAR

Vì xe rất êm, cầm bánh.— Rất êm-ái.

Máy mèo, hút tinh-xiên.— Găng xe đóng thật huê mị.

Kỹ thuật xe đẹp ở Saigon năm 1929
Xe AMILCAR được giải thưởng.

Dự-lý trong cội Đông-Philip

Hàng Charrière, Dufour & Garrigoune

VÌ NGHĨA VÌ TÌNH

8.— Tình con nit

Chánh-Tâm với Trọng-Qui tìm kiếm Chánh-Hội thiệt là dày công.

Ở chốn Saigon dường sa tuy nhiều, song Chánh-Tâm lên ở đó hơn một tháng, chàng đã di giáp bết, nhứt là mấy đường nhỏ chạy trong mấy chỗ bần hảng, chàng di qua di lại tới năm ba lần. Đã vậy mà lại thêm Trọng-Qui là người thông-thạo, chàng giúp tận tâm, chàng rao trong nhựt-báo trót ba tháng, rồi chàng cậy sở Mật-thám tìm giúp nữa. Đã tồn nhiều cõi ig, lại quyết tồn của, vì cõi nào tư Cu không chịu lò ra lánh thường, mà Chánh-Hội cũng không cho ai gặp mặt?

Só là vợ chồng tư Cu dời nhà về ở miệt Đất-Hồ, nghĩa là trong chau-thành Saigon, mà chúng nó ở cái chỗ u-biển quá, Chánh-Tâm không dè mà đến đó. Cái đường ở trước măi chợ Đất-Hồ chạy vò vưởn bách-thú kêu là đường Rousseau. Gần dinh Tân-An, bên phia tay măi, có một dãy phố ngói 10 căn. Bên hông căn chốt có một cái đường hèm bẽ ngan chừng một thước. Ở mức cái đường hèm ấy rồi mới thấy hai dãy phố ngói vách cây, đâu măt với nhau, mđi dãy 6 căn. Phố cù mà lại thấp, bị dãy 10 căn ngoài đường Rousseau áng bít, nên người đi đường ấy không thấy hai dãy phố cù ở phia sau được.

Trong hai dãy phố ấy, tư Cu & dãy bên phia tay trái, căn thứ ba. Chánh-Hội còn nhỏ, nên chơi lùn-quàu trong ấy, không lò ra ngoài đường lớn, thi làm sao. Chánh-Tâm ngó thấy được. Cõi tư Cu không biết chủ, lại bặt bạn c'ơi bời với những người chung hẽ có đọc nhự-báo, thế thi là n sao mà hay lời rao của Trọng-Qui hứa thường tiền. Vì vậy nên Chánh-Tâm tìm con không được, mà tư Cu cũng không kiêm Trọng-Qui, không phải vợ chồng tư Cu có ý giấu Chánh-Hội mà nudi, hay là sợ việc chi nên không dám den nó ra mà lánh thường.

Muốn biết Chánh-Hội gǎo-gulk với hàng người gi, thi phải bước chân vào chốn nó ở đó m'íi thấy rõ được.

Trước kia dãy nón dãy phố cù chđ vợ chồng tư Cu

mướn mà ở đó có 6 căn. Căn đầu thi chủ chে Phòi bán m'l-thanh ő. Căn thứ nhì thuộc của vợ chồng sáu Nhô, là người nǚ-ǎn trong thành săn-dá. Căn thứ ba là tư Cu. Còn 3 căn nữa thi bỏ trống, không ai mướn.

Còn dãy phố bên kia, đầu mặt qua đó, cũng 6 căn. Căn đầu thuộc của thiêm H'èn bán cá tại chợ Đất-Hồ. Căn thứ nhì của một người trai, trac chừng 35 tuổi, tên Kim, làm nghề gi không bết, mà hế ở nhà thi ǎn mặc tú-té lám, quần hảng áo lụa, mang guốc mang giày, còn sờm moi di ra thi bán dồ rách-rưới, vai mang bì, chon bó gié, đầu đội nón lá, tay cầm gậy tre. Căn thứ 3, ngay cửa với tư Cu là nhà của cặp-rắn H'on làm bảng Đèa - khí. Căn thứ tư thuộc của vợ chồng tên Ky, chồng kéo xe kéo, vợ không nghề riêng. Căn thứ 6 thuộc của hai Văn làm thợ cua.

Vợ chồng tư Cu dọn về ở đây, lúc ban đầu chưa qua với ai hết. Cách ít ngày, vợ của cặp-rắn H'on, là thi Đen, thấy tư Tiễn là vợ của Cu, có deo hai đôi vàng dò chói, thi lết qua lao quen, hỏi thăm mấy tuồi, gốc-gác ở đâu, đế được mấy lão, chòng lau sò nào, ăn lương nhiêu h. Hai người dân-bà nói chuyện với nhau mồi có một lat mà rờ thân thiết với nhau chẳng khác nào như dâ qua biêt năm mươi năm rồi vậy. Thị Đen thi biết tư Tiễn gốc ở Chi-Hoa, vợ chồng không con, mồi xi được thà g Hồi nè i nuối làm con. Lại biêt trong nhà vồn liền có vài ba trăm, tư Cu làm thợ trong Ba-sơn tiền công mồi ngày là 5 cát, còn tư Tiễn thi tinh mồi bừa xuống vựa cá

của thầy Bảy, dưới Cầu-ô ig-Lanh, mua cá le n vè chợ Đất-Hồ mà bái. Còn tư Tiễn thi h'ết vợ chồng cặp-rắn H'on chấp nối chờ không phải m'íi kéo m'íi c'ot; cặp-rắn H'on có một dời vợ trước, sanh được 2 đứa con, đứa lớn là con gái, tên Châu, 9 tuồi, đứa nhỏ là con trai, tên Quí 7 tuồi. Vợ chết rồi, cặp-rắn H'on m'íi dự ig thi Đen, sanh thêm một đứa con gái nữa, đặt tên con Lụa, năm nay m'íi được 3 tuồi. Cặp-rắn H'on làm nhà le, ăn lương mồi tháng lời 45 đồng, mà vi thi Đen i thua bài-cào hoái, n'ă tháng nào c'ug h'at thiếu-tho.



An-nhơn của học-sanh nghèo

Bảng này sẽ đáng quý danh của các nhà nghĩa hiệp đã mua báo P. N. T. V. mà mua báo P. N. T. V. tức là giúp cho học-sanh nghèo du học, cho nên các ngài có tên sau đây, chẳng những là độc-giá yêu quý của bồn-bio mà lại là ân nhân của học-sanh nghèo ở nước ta vậy.

Danh sách của các ngài, khi lập học-bồng xong sẽ ghi vò quyền sách vàng để dời về sau. Chư vị đã gửi thư và mandat đến mua báo, h'ết tiếp được báo và có thấy tên vò h'án này là dù, miễn cho chúng tôi vò sự gửi biến lai và thư trả lời dặng tránh bớt phi tốn.

- 253 M. Hảo, Bd de la Somme №1 Saigon
- 254 M. Phan-tân-Biều, Tòng Tân-Hưng-Thương Cholon
- 255 Mme Bùi-hữu-Hạnh Plantation de M. Bùi-Hữu à Củ-Chi Giadinh
- 256 Meille Võ-thị Dương-Liêm Giồng-trôm Ben-tre
- 257 Mme Tôn-nữ Hoàng-Anh, 1, Rue Miche Saigon
- 258 Mme Nguen-thi Cò Salon de coiffure ngã sáu Cholon
- 259 M. Trần-Thanh-Sir, Làng Long-Hòn Cholon
- 260 M. Thủ-Khương-Ninh Commercant à Vĩnh-Liêm
- 261 M. Nguyễn-Kim-Thịnh Huyện Honoraire Phước-Lai Cangioc
- 262 M. Trần-van-Hương 154, Armand Rousseau Saigon
- 263 Mme Huỳnh-khanh-Bảy Propriétaire, Tân-viên-Trung Gocong
- 264 Mme Võ-nhật-Tân Làng Phù-Vang My tho
- 265 M. Đào-phú-Quái Làng Long-Trach Cholon
- 266 M. Nguyễn-ngoc-Diễn 170, Bd Alert 1 (Dakto), Saigon.
- 267 M. J. Lê-van-Dinh Quai Gallieni My tho
- 268 M. Nguyễn-van-Ty chez Denis Freres (See Remington) Saigon
- 269 M. Nguyễn-van-Nghiệp 9, rue d' Alsace Lorraine Saigon
- 270 M. Nguyễn-há-Lưu Commercant Dinh-Thành, Thudaumot
- 271 Mme Nguyễn-hữu-Chinh Propriétaire Village de An-Hồi Bentre
- 272 M. Lê-quí-Diễn Directeur de la Scierie Nam-Lợi Tân An
- 273 M. Lê-van-Dao, Cửu-Hưng-Cà Bình-Phong Thanh Tân An
- 274 Mme Hai-Thürer Bijouterie Village Thái-Lai Ô-mòn
- 275 M. H'èn-van-Lan chef Maocanh et Cie Cao bằng (Tonkin)
- 276 Mme Nguyễn-thi-Hai Marchand de paddy Cholon
- 277 Trần-xuân-Vinh Propriétaire 16, rue du Sel Langson
- 278 Mme Trần-van-Tân Commercante Hatien (Ville)
- 279 M. Trương-van-Tài Commercant Kampot
- 280 M. Nguyễn-van-Chí Commercant à Lang Hòn Gocong
- 281 M. Lê-van-Viet Secrétaire des Douanes à Phnom Penh
- 282 Mme Hồ-thi-Trầm Commercante à Cảng-iéc
- 283 M. Lê-van-Chí Instituteur Ecole Mỹ-Lóng Sadec
- 284 Mme Võ-van-Triệu Inspection My tho
- 285 Mme Nguyễn-thi-Khai 11, rue Delaporte Phnom Penh
- 286 M. Nguyen-hao-Nguyễn Tri-Phu en retraite B'enh-hoa
- 287 Mme Nguyễn-van-Lang Charge des ... 11, Cầu-Nean Travinh
- 288 Mme Trần-ngoc-Trần Postes et Télégraphes Kampot
- 289 M. Đỗ-van-Hải secrétaire, Ban-tu central Plantation Loeninh
- 290 M. Bùi-quang-Sơn Plantation Quang-lợi Honquan
- 292 Mme Nguyễn-duy-Dan Ecole de Tuy-Hòa (Annam)
- 293 Madame Phạm-thi-Tứ Commercante à Bình-luông-Tây Gocong
- 294 M. Trinh-thiền-Tứ Chargé de l'Ecole Phong-Thanh Baclieu
- 295 M. Phạm-dinh-Thúc Etudes des Chemins de fer à Tuy-Hòa
- 296 M. Võ-pham Jean, Commissaire Greffier Cantho
- 297 Mme Quách-thém-Ché Commercant Phước-Long par Cantho
- 298 M. Huỳnh-thiền-Bảo Hưng-Long Cailly My tho
- 299 M. Nguyễn-duy-Phiên Travaux Publics Phnompenh

Tư Tiễn được quen với thị Đen rồi, mới gởi thằng Hồi mà di mua bán cà. Hè khuya thì tư Tiễn gánh gánh ra đón xe-lửa mà di xuống Cầu-đông-Lành. Đến chừng tư Cu di làm, thi anh ta khóa cửa lại rồi đem gởi chìa khóa với thằng Hồi cho thị Đen. Tan buỗi chợ, tư Tiễn trở về, mở cửa nấu cơm chờ tư Cu về mà ăn. Bữa chiều có tư Tiễn & nhà, nên khỏi gởi nhà gởi con cho ai hết.

Mỗi buỗi sớm moi thằng Hồi đều qua & chơi với sấp con của cặp-rắn Hợp. Nó thấy con Châu với thằng Qui ăn bận đơ-dáy rách-rưới thi nó góm hết sức, nhưng nếu không chơi với hai đứa này, thi chơi với ai, bởi vậy nó phải ép mình mà làm quen.

Con Châu đã 9 tuổi rồi, mà mình mày ốm nhách, tóc xù-xụ bit mặt bit tai, răng bị siết ố, cặp mắt bết-chết. Nó bán một cái quần vải đen cũ, hai bên bắp vể rách hai đường dài trát gang, còn áo thi nó bán một cái áo khí cũ của mẹ ghê nó cho, nên tay thi vẫn chún mà kích lại rồng rồng-thinh-thinh. Mỗi ngày nó cứ nách con Lựu đồng-dòng trên tay hoài, ai cũng khen nó bồng em không biết mồi, mà kỳ thiệt chẳng phải nó cầu được tiếng khen ấy, hay là nó vui gi thứ bồng em, ấy là tại con Lựu đồng-danh bắt bồng hoài, bèn đè xuống thi nó khóc, mà bèn nó khóc thi con Châu bị dön, nên đầu mồi gần rung hơ cánh tay cũng không dám rời em ra.

Còn thằng Qui thi mạnh-dạn, vạm-vở, tuy khi có áo không quần, khi có quần không áo, tuy mặt mày nó lèm-lem, đầu cổ nó chôm-bôm, song cặp mắt nó sáng trưng, gương mặt nó tròn-trịa, coi không giống chị bay là em nó chút nào hết.

Con Châu với thằng Qui thấy vợ chồng Tư-Cu dọn nhà

ở ngan gần cửa, mà lại có thằng Hồi thi đã có ý muốn làm quen với thằng nhỏ dặng dòn chơi, nghĩ vì thằng Hồi tối ngày cứ lúc-thúc trong nhà, bê ra cửa cứ ngồi bì-sị, không thèm ngồi ai hết, nên chúng có không dám leo hành rủ chơi. Chừng Tư-Tiễn đem gởi thằng Hồi, thi chúng nó mừng lắm, nhứt là thằng Qui nó đeo theo rờ-rôm, rủ đi lượm gạch cát nhà liề.

Mấy đứa nhỏ chơi với nhau trong vài bữa, thi quen nhau, mà coi ý lại yêu nhau, nên không nghe rầy-rà chi hết. Phận con Châu là con gái, mà nó lại mắc giữ em, nên nó không chơi chung với hai đứa con trai luôn luôn được, duy thằng Qui với thằng Hồi cứ dính một bên với nhau hoài.

Thằng Qui lớn hơn lại mạnh dạn hơn, nên nó chơi cứng-cỏi, nó nói ngang-tàng. Còn thằng Hồi nhỏ hơn, lại yếu đuối hơn, nên nó chơi êm-thầm, nó nói mềm-mỏng. Tuy vậy mà trong cuộc chơi, coi ý thằng Qui kiêng nè thằng Hồi, bèn thằng Hồi muốn làm sao thi thằng Qui làm theo vậy, chờ không dám cãi.

Một bữa sớm mơ, thằng Qui với thằng Hồi dương ngồi hốt cát chơi tại đầu đường kẽm. Lối 9 giờ, tên Kim, là người ở căn phố thứ nhì, khóa cửa ra đi, vai mang bị, tay chổng gậy, coi bộ đau-thương đơ-dáy lắm. Thằng Qui kêu nói rằng: « Anh hai, cho vài đồng su mua bánh ăn anh. » Tên Kim đứng lại hỏi rằng:

— Tiền gì mà cho mày? Đò chó đẻ, khéo nhiều chuyện!
— È! Sao anh chưởi tôi? Anh muốn chết a hả?
— Mày còn nói gì đó?
— Ủ, tôi nói vậy da, anh làm sao tôi? Giỏi làm phách hoài! Ta xin tiền có cho thi cho bằng không cho thi thôi,

Một thứ CRÈME

Dùng ban ngày, làm cho da mặt được trắng tréo, mịn-màn và không trôi phun.

Một thứ CRÈME

Dùng ban đêm, làm cho da mặt sạch sẽ và tươi tắn lại.

Hai thứ CRÈME này dung chung trong một thô sành có hai ngăn; đây là cái nguyên chất tuyệt diệu của thứ:

Khắp nơi đều có bán



Une Crème de Jour qui embellit et fait tenir la poudre
Une Crème de Nuit qui nettoie et reconstruit l'épiderme
Ces deux produits jumeaux présentés dans un pot à deux compartiments veillent le principe merveilleux de la

Crème Siamoise

Đại lý độc quyền:

Hàng LUCIEN BERTHET & Cie

Bd Charner.— SAIGON

CHÌ

PATRIE

CABLE 50 FILS

HIỆU — PATRIE — LYON —

PACHOD FRÈRE & CIE

DES. LUCIEN BERTHET & Cie

chờ chuỗi cái gi. Muốn chọc ta, để ta theo ta rao cho họ biết anh Kim ở nhà bán áo quần lót lầm, ăn thịt quay bánh hỏi luôn luôn, ảnh làm bộ dặng xin tiền về & không ăn chơi, chờ ảnh không có phung cùi, mù quáng chi đâu.

Tên Kim giận quá, xốc lại đưa gậy muôn đánh thằng Qui, mà rồi nghĩ mình lớn không lẽ dí đánh con nít, nên dần lòng trả lại mà mỉm với mẹ ghê nó. Thị-Đen nghe người ta mỉm con ghê mình, không thèm hỏi dí hỏi lại, áp chạy ra cù trên đầu nó cho một dây, rồi lại mắng rằng: « Cái dòng con gái mẹ mày không nên thân! Đè thử đố yêu-tinh như vậy mà dè làm chi không biết? »

Thằng Qui bị cù, thi cùi đầu ôm cò mà chịu, không la khống khóc chí hết. Còn thằng Hồi, thi nó kinh-hãi, đứng nếp dựa vách, mặt mày tái xanh. Thị-Đen trả vỏ nhè, còn tên Kim thi thủng-thẳng di ra đường lớn. Thằng Qui ngó theo tên Kim, cặp mắt lườm-lườm, miệng lầm-bầm nói rằng: « Đò mẹ, ý lớn làm phách, rồi còn dí mỉm cho ta bị dön nữa. »

Thằng Hồi bước lại nói nhỏ rằng:

— Mày này dữ quá! Tao sợ thất kinh.
— Sợ giống gì mày?
— Dành đau lâm chờ.
— Thủ dội trên đầu mà đau giống gì. Mả tao đánh tau không sỹ; tao sợ hãi tao lắm. Tia tao bạt tai thiệt là đau.
— Mả tia mày bay đánh lẩn sao?
— Mả tao bay đánh, chờ tia tao il đánh lắm. Khi nào mả tao mỉm thi tia tao mời đánh. Còn tia mả mày bay đánh mày hòn?
— Không, hời tao về & cho tôi bày giờ chưa có đánh tao lẩn nào.
— Mày về ở hời nào?
— Mới ít bữa rày.

Này chờ hồi trước mày ở đâu?

Tao ở với má tao.
Má nào nứa?
Má của tao chờ má nào.
Vậy chờ người này không phải mà mày bay sao?
Không.
Sao mày kêu bằng má?

Biểu tao kêu, nên tao phải kêu.
Mày có phước quả, nên khỏi bị đánh. Mả ghê tao đánh tao hoài.

Má ghê gi?
Mả tao đó không phải mả tao. Mả tao chết rồi, tia tao ở với người này nên tao kêu bằng mả ghê biết hòn?
— Ồ! Mả mày bị dön là tại nầy chờ. Ai biểu mày thọc ghẹo anh đó làm chi?

Đòi bụng quá nên tao nói thù-oci như ảnh có cho tiền thi mua bánh hai đứa mình ăn. Tia tao nói anh Kim giàu lầm, ảnh làm bộ đau ốm di xin tiền người ta, bùa nào ảnh kiêm cũng trên một đồng bạc. Tao trông tao mau lớn dặng tao làm như ảnh vậy. Mày muốn làm như vậy hòn?

Không.
Sao vậy?
Tao không muốn. Bộ coi kỵ-cục quả.
Cần gì mày, miếng kiếm tiền được thi thoái.

Hai đứa nó nói chuyện túi đó, bồng nghe trong căn phòng cặp-rắn Hợp có tiếng con nít nhỏ khóc hót lên, rồi lại mỉm mỉm thi tia tao mời đánh. Còn tia mả mày bay đánh mày hòn?

— Không, hời tao về & cho tôi bày giờ chưa có đánh tao lẩn nào.

Cách một lát con Châu bồng con Lựu, lón-lon di lại đường hẻm, nói sòng chử-vù, bài gõ mà dỗ au, nước mắt nước

Còn ai không biết?

Xứ Nam-kỳ này
còn ai mà không biết thứ

RƯỢU

RHUM MANA

là thứ thượng hào hạng.
Rượu Rhum Mana mới chính là
thứ rượu Rhum thiệt tốt nhất.
Khi mua hãy nài cho phái hiệu
Mana và có dán nhàn trắng.

Độc quyền đại lý:
S' Commerciale MAZET d'Indochine
SAIGON

C. J. BONNET

Hiệu này đã nổi danh
xưa nay, mua hàng lụa
hiệu này thi được chắc
rằng đồ mình mua là tốt
nhứt.



27 JUIN 1929

mùi chàm-ngoài. Tháng Hồi hỏi rằng : « Chị bị dòn phải hòn chí ? » Con Châu khóc lầm-túc lầm-tưởi mà nói rằng : « Hòn rồi còn ngát véo nữa, hữ hữ... Mồi chút mồi đắt k bù hử... Chết ta còn gì ! »

Con Châu đưa lưng về vách, rồi thò tay vén ống quần lên mà thoa bấp về. Tháng Hồi ngó thấy hai bắp về của con nó có dấu ngát, chò cù thi bầm đen, chò mới thi đỏ lòm. Nó day lại thì thấy mắt Qui dừng ngó chị nó trán-trán mà hai hàng nước mắt chảy ròng-ròng xuống mặn. Vì tháng Hồi còn khờ dại, nó không hiểu vì cứ nào hồi nấy tháng Qui bị đánh đau quá mà không khóc, rồi bảy giờ thấy con Châu bị dòn lại chảy nước mắt ; nó không để tháng Qui khóc đây là tại tủi phận chị em bị ợc ghê me lạnh không thương đánh chuối tối ngày, nhưng mà nó thấy hai đứa kia như vậy, nó bất động lòng, nên dừng bước xo.

Ba đứa nhỏ giüm đầu đứng lặng thinh một hối, rồi con Châu đưa con Lựu cho tháng Qui mà nói rằng : « Qui, mày bồng em giüm tau một chút, tau mòi tay quâ. » Tháng Qui lật-dật đưa tay bồng con Lựu. Tuy nó mạnh, song nó không biết bồng em, nó sợ té, nên ôm chặt cứng. Con Lựu đưa tay quào mặt nó và ứ ứ muôn khóc. Nó day mặt mà tránh tay con nhỏ và nói rằng : « Hứng em, em dè qua bồng dặng chị Châu nghỉ lay một chút chờ. Em không thương chị hay sao ? » Con Lựu uốn lưng, nhăn mặt, lắc đầu, muôn khóc. Tháng Hồi sợ con nhỏ khóc nên chạy lại dám cò cầm-chầu bứt một bông đưa cho nó mà nói rằng : « Dây em, qua cho em bông cỏ này tốt lắm. Em cầm chơi dặng dè cho tháng Qui bồng em, nghệ. » Con Lựu lắc đầu và khóc hót lên. Con Châu sợ bị dòn nữa, nên với tay bồng em lại và nói rằng : « Thôi, đưa nó lại dây. Mồi tay

riết dặng chết phút cho rảnh. » Tháng Qui với tháng Hồi ngó con Châu mà mặt chúng nó buồn biu.

Một bữa khác, tháng Qui uống nước, rủi sút tay rời bê một cái lõi. Thị-Đen đánh dãm đánh cú, chuỗi rủa nó hơn một giờ đồng hồ mà cũng chưa dã nư giận. Đến trưa, chồng về ăn cơm, chị ta nói thê nào không biết, mà cặp-rân Hòn dè tháng con xuống quất râm sáu roi, lân ngan lân dọc dây hai móng dit.

Tháng Qui bị dòn nặng quá, nó ra ngồi trong đường hẻm mà khóc. Tháng Hồi lén di theo, ngồi khít uột béo, tuy nó không nói tiếng chi, song thấy bộ nó buồn thi dù biết nó thương thân tháng nọ lắm. Hai đứa ngồi đó một hối, rồi tháng Qui ờn lạnh mà mình mẩy nóng hầm. Con Châu bồng em di ra, kéo tháng Qui đứng dậy mà coi lân roi ; nó rờ miinh em nó, biết tháng nhỏ nóng lạnh nên biếu rắng : « Em di vò cẩn phô trống kia mà nâm, em ngồi dây giò lạnh chết. »

Tháng Qui nghe lời chị, mời lân lân di lại cẩn phô trống ở chót hối, rồi xô cửa bước vô nâm dại dưới đất. Tháng Hồi lò mò di theo. Nó thấy tháng Qui nằm dưới đất mà run lập cập, nó lấy làm tội nghiệp, song không biết làm thế nào, nó dừng ngó một hối rồi cởi áo dấp dit dấp cảng cho tháng nọ. Tháng Qui rảng nhuộng cập mât dỗ au mà nói lập cập rắng : « Mày ôm giüm tau một chút, tau lạnh quâ. » Tháng Hồi nghe biếu như vậy, nó không kè dắt cát dơ dây chi hối, nó nâm ngay sau lưng tháng Qui và đưa tay ôm tháng nọ trong lòng.

Cách chẳng bao lâu con Châu bồng em di lại đó, thấy hai đứa nhỏ ôm nhau nâm dưới đất, thi nó khép cửa lại rồi bước ra. Nó dè em ngồi chơi dưới bóng mát trước cửa. Chừng cặp-rân Hòn di làm, nó mới dòn ngoài cửa mà bồng em lại và nói rằng : « Thôi, đưa nó lại dây. Mồi tay

27 JUIN 1929

nói rằng : « Tia đánh tháng Qui lung quâ, hồi trưa đến giờ nó nóng lạnh nâm đàng kia. » Cặp-rân Hòn trộn mắt nói rằng : « Thay kệ nó ! Thứ đồ ôn đòn dịch, nó chết đâu thi chết cho rảnh. » Anh ta và nói và bỏ đi tuốt. Con Châu ngó theo cha nó mà nước mắt chảy dầm dề.

Tháng Hồi úm giüm cho tháng Qui một lát rồi nó ngủ quên. Đến nửa chiều, Tu-Tiền nhớ lại tháng Hồi vẫn mặt lầu quâ, nên di kiếm và kêu réo om sòn. Con Châu chì trong căn phô trống ; chị ta bước vô thấy hai đứa nhỏ ôm nhau nằm đó, chị ta bèn kêu thức dậy hết. Chị ta rờ tháng Qui mình mẩy nóng hầm, mồi kêu Thị-Đen mà biếu dác nó về dặng dè nó lèa giường cho nó nâm và lấy mền đắp cho nó ấm.

Thị-Đen bước qua nâm tay dác tháng Qui vè, mà bộ mặt bầm hầm, đường như giận nó sao dãu nóng lạnh mà làm cho thất công minh như vậy.

Tu-Tiền cũng biếu tháng Hồi vè. Tháng Hồi lượm cái áo xách di theo. Tu-Tiền và di và nói rằng : « Tao tưỽng mây di chơi bảy lạc mắt rồi chờ. Nè, đừng có ra ngoài đường, nghe hồn. Cứ chơi nội trong nầy, nếu tao thấy mây di ra ngoài đường tao đánh chết. »

Tháng Hồi lẳng thinh, không thèm nói đi nói lại chi hết.

Mỗi ngày, hễ đến vát trưa, thi tháng Qui nóng lạnh như vậy hoài. Tháng Hồi nó sợ Thị-Đen với cặp-rân Hòn lâm, nên nó đợi vắng mặt hai người ấy nó mới dâm lại gần mà nói chuyện với tháng Qui.

Tháng Qui đau gần một tháng mà chẳng có được một nhieu thuốc vò mieng. Mà Thị-Đen bữa thi nói với chồng dã cho nó uống thuốc phái lành, hứa thi nói mời cho nó uống ki-ninh, làm cho cặp-rân Hòn tưỽng dâu vợ dã lo chạy dù thử thuốc cho con vây. Mà con nit không mẹ dẫu

không ai thương, chứ trời cũng không nở bồ, bởi vậy tháng Qui tuy đau nhbiều mà lấy lát rồi nó cũng mạnh được.

Tháng Qui đau thi duy có con Châu với tháng Hồi buồn mà thôi, mà chừng nó mạnh thi cũng hai đứa đó mừng. chứ không thấy ai mừng nữa. Tuy ba đứa nó không nói tiếng chi mà tò tò thương nhau, song nếu ai dè ý dóm coi cách chúng nó chơi bời với nhau, thi cũng biết chúng nó quyến-luyến nhau lắm.

(Còn nữa)

Một cuốn sách rất có ích

Sách thể thao của ông Nguyễn-Ngoc mới in rồi. Sách này rất có ích cho các nhà mua thể thao mà chưa tành nghề.

Sách chia làm mấy hồi, ranh rẽ kè sau đây :

1. Cách dập banh (boot-ball).

2. Quyền thế của người Giảm-chúc.

3. Cách giàn binh, náo là phản sự của anh thủ thành, phản sự luồng hàn tập, tướng tiếp ứng và hàng tiền đạo vân vân.

Hết dã banh lại nói qua cuộc đánh to-nit, cách chơi, cách an thua và mánh khoé hay dò dại nói ra.

Cuốn sách này chẳng những giúp ích cho các nhà thể-thao mà những người chưa biết cách chơi thể thao làm sao cũng nên xem cho biết. Giá mỗi cuốn 1 \$ 30 có gởi bưu lê khắp các nơi ; còn ai mua sỉ hoặc mua lẻ xin viết thư cho TIN-DỤC THỦ-XA N° 37 Rue Sabourain Saigon ; hay là hiệu VINH-LÂN, N° 50 Rue Vannier, cho cũ. Saigon cũng được

Đù các thứ giày

Da tốt — Kiểu đẹp — Làm mau — Giá rẻ

Trước tòa Tân-Đảo ở chợ cũ Saigon số 101 đường Guynemer là tiệm giày TÂN-MỸ của ông PHẠM-VĂN-KÍNH là tiệm giày có tiếng xưa nay. Gần xa ai cũng biết. Có dù các kiểu giày dân ông, dân bà, con nit ; da rất tốt, làm rất khéo, giá rất rẻ.

Đồ cũ ra mới

Bồn-hiệu mới mở tiệm xì đồ vàng bạc vân vân, như đồ phụ tùng xe hơi xe kéo xe máy muôn nia, vàng bạc giá rất rẻ hơn nơi khác, đồ làm nhâm le.

DỒNG-LỢI

72 Rue Amiral Dupré 72 Saigon
(Tục kêu đường Thủ-đức)

VUI THÚ TRONG GIA ĐÌNH

Cái vui thú trong-bóng nhứt, bền-bí nhứt, là cái vui thú trong gia đình. Trong các sự giải-tri, giúp vui trong gia đình thi không có vật gì bằng : Máy hát PATHÉ và đĩa hát PATHÉ.

Nghé nhạc hay thi có thể đổi tinh-tinh con người, và nhạc cũng giòng một thứ tiếng nói riêng mà tinh-thần, tri-rào chưa tỏ ra đậm.

Lúc trước, nghé máy hát, đĩa hát thi khó tra thiết, đồng thi rẽ rõ, tiếng thi khom-khan ngọt-nghẹt, khi nào cũng giòng dòng ông già khò-khè trong ống. Chứ như bây giờ nghé làm đĩa hát dã tinh-xảo làm. Đĩa chạy bằng kim-sắc, lạy hơi điện-khi dã khai rói, mà mồi dây hàng Pathé. Bây giờ bận Annam, lại dùng máy Vô-tuyên-diện mà lây thi hát sực tinh-thần, bắt sực òm ái, rõ ràng.

Hiện bây giờ đĩa hát kim-thời nhứt là đĩa hát Pathé Vô-tuyên-diện, toé g đõ có con ga. Dẫu-bà khôn thi làm gia đình vui-vẻ và nên sám máy hát PATHÉ. Chỗng

Máy hát dù thử, đĩa hát Vô-tuyên-diện bán tại :

PATHÉ-OR

10, Boulevard Charne



Bán sỉ tại hàng

L. RONDON & Co Ltd

16, đường Boulevard Charner Saigon

Đạt ký độc-quyền trong cõi Đông-Pháp

đĩa
máy

0000000



Phản Nhị Động

Hữu ái

Ở với anh em chị em

Người ta không giống như gỗ, đá, cho nên có thân-tinh. Có thân-tinh, cho nên có thân-thich. Người con gái, trong lúc còn con gái, dưới hai thân thời đến anh em, chị em là thân-hơn. Cố vì cùng cha mẹ đẻ ra, giọt máu trước, gợt máu sau, đều đều thành hình riêng, nhưng tia mạch vẫn là một. Mỗi hờ rặng lạnh, cho nên em ngã chị nồng. Nhận một mồi lồng tự-nhiên ấy mà sanh ra một đạo hữu-đi trong luân-thường. Anh em, chị em, nên phải thân yêu nhau, nhường nhịn nhau, bình-vực nhau. Anh em, chị em thân yêu nhau, nhường nhịn nhau, bình-vực nhau, thời cha mẹ được vui lòng mà khi nhà hòa vượng; khi nhà hòa vượng thì giàu sang không tan nát, nghèo khổ không lun-bại, miếng cao-lương phong-lưu càng đượm, bát canh rau thanh đậm mà ngon. Người con gái kia, không bao lâu đã đem cái bụng thân yêu về cùng với chồng con thời trong khi xum vui dưới bóng dâu, ngày tháng càng nên qui.

Đạo thánh tiêu hao, thói đời ghê lạnh, máu mủ như nước lạnh, ruột thịt như người dưng; đồng tiền phân bạc làm cho thân ra sờ, lời ăn tiếng nói làm cho lành hóa giàn. Một lắc lồng son đã den bạc, thời sau nữa ruộng nương nhà cữa, khó chi sanh kiên tung oán thù? Thương thay mà nghĩ lại sợ thay! Có anh em, chị em, chờ để đến bận lồng cha mẹ.

PHƯƠNG-NGÔN : Anh em như chán như tay

Nói vật lý. Cây dâu, dại nó không biết gì, nhưng cũng có khì mache, cho nên có mọc, có lớn, có sống, có chết. Trong một cây dâu ấy, thân cây, lá cây và hột, cũng chung một khì mache. Thế mà người ta, hú luoc dâu, thường hay lấy chà tì nô để chum. Ngủ chẳng thương thâm cho nó ra? Vày xưa có bài thơ rằng:

Ngựa ta luôc dâu, chum bằng chà.

Điều ô trong mả khóc lả-tả.

Khúc riêng ; đổi ta cũng gốc tên.

Sao nô đốt nhau chí vội quá!

Bài thơ đó là của một người buôn vi nói anh em

Tân Đà

(1) Cây dâu đã dập láy hột, con thân cây phơi khô để chum, tiếng ngoài Bắc gọi là chà.

Ai muốn sưa xe máy :

Muốn mua đồ phụ tùng xe máy :

Muốn sưa máy đánh chũ thật tốt, thì
nên lại nhà :

Phạm-thè Kinh

N^o 17, rue Dô-hữu-Vị, Saigon

Là nhà nghệ có tên lì, làm mỳ chục năm nay,
bao giờ cùng thiết thả, giá rẻ, ai cùng vira long.

(Còn nữa)

Đò các em.

Câu đỗ này, không phải để lành thường đâu, mà để cho em luyện-tập cái óc suy nghĩ đôi chút, là điều có ích cho các em.

Có hai chị em bạn kia cũng nhau đi chợ mua 10 gáo dầu, đựng vào trong hai cái chai, một cái chai đựng được 7 gáo thì đầy, một cái đựng được 3 gáo thì đầy. Ngoài ra lại còn mua một cái chậu nứa.

Khi về tới chỗ kia, mỗi người phải đi một đường dặng về nhà mình. Bây giờ phải chia dầu ra, ngọt không có gáo mà đồng, vậy mới tính làm cách nào mà chia đều cho mỗi người có 5 gáo dầu mà về?

Đó là một bài toán miếng, cần dùng trí-khôn một chút là được. Các em thử suy nghĩ coi ; kỳ sau trong báo này sẽ giải.

Quốc-sử diễn-ca

(Tiếp theo)

Thương thay bá tánh lao dao.

Ba mươi năm lè lại vào Tùy-vương.

Hết Tùy rồi lại tới Đường.

Sai người qua giữ phong-cương nước mình.

Hai trăm năm lè kinh định,

Đặt nhà Dô-hồ, đổi thành Đại-la.

Có vua Mai-dế trô ra,

Mấy phen hưng cứ sơn hà châu Hoan.

Hiệp cùng Bồ-cái đại-vương,

Dẹp xong phũ-tri, thanh cường củng lân.

Người Nam ta, có kém đâu,

Từ đời Ngũ-quí đến sau thanh cường.

Họ Ngô, họ Khúc, họ Dương,

Cùng bên Bác-hòn, một trường chiến tranh.

Ngô cùng Bác-hòn giao binh,

Bách-dâng trán ấy, Hòn đánh rả tan.

Một tay, sấp đặt tram quan,

Danh-rành phúc sác, rõ-ràng trào-ghi.

Triệu-dinh chút chảng phong-vi,

Tam-Ca em vợ thừa thi europe ngô,

Tiếm xưng chưa dặng mấy hời,

Xương-Vân khôi phục ngô trời về tay,

Đường-Nguyễn nổi chảng mấy ngày,

Bị tên giữa trán, còn gì là thân.

Kế mươi hai vị Sứ-quân,

Hùng binh nỗi dậy rần rần như ong.

Đinh Tiên hoang thiệt anh hùng,

Ra tay quét sạch bụi hồng mấy châu.

CHUYỆN VUI CHO CON NÍT

Con rắn xanh và con rắn vàng

(Tiếp theo)

Rắn xanh nghe rắn vàng nói là mình không có thể nào đi tới nước Hanh-phước (1) được, thì suy nghĩ trong bụng rằng : « Chắc là con này thù ta hùa trước không cho nó qua ăn ở cửa đồng ta. » Nghĩ vậy rồi làm bộ tươi cười vui vẻ, nói với rắn vàng rằng :

— Côte, nhái và trùng chim ở trước cửa đồng của anh đó, khi nào em muốn ăn, qua đó mà ăn.

Rắn vàng nói :

— Thôi, tôi cảm ơn anh.

Rắn xanh lại hỏi :

— Vì có sao anh không thể đi tới nước Hanh-phước dặng, em nói anh nghe.

— Là vì em có kết giao với ba người bạn mới đi được.

— Ủa, tưởng chuyện gì khó, anh cũng làm quen với ba người bạn ấy được chờ. Mà mấy người đó tên là gì, em?

— Một người con trai tuổi, tên là Thành-ai ; một người đã dừng tuổi, tên là Cần-lao, còn một người nữa đã già, tên là... Tiễn-thù.

Rắn xanh nghe như vậy rồi, không hỏi nữa, quyết định ngày mai đi kiểm thấy người bạn đó để họ đưa mình tới nước Hanh-phước kiểm an.

Qua sáng bùa san, rắn xanh tới trước mặt anh nói rằng : « Con sắp đi chơi xa, xin đến từ biệt mẹ. » Rắn mẹ thấy con có chí lớn, muốn đi du lịch khắp nơi xa như vậy, tuy là tình mẹ con phải xa cách, trong tri-cùng hoi buồn, nhưng cũng được diễn mừng, là mừng con đã biết lập chí. Hai mẹ con binh tin với nhau một hồi, rồi rắn xanh ra đi.

Thuở nay, rắn xanh quen tánh ăn no rồi nằm dài, không chịu cắn nhặc gì, và cũng chưa hề đi dâu. Lần này mới bước chun ra đi, mà dám thẳng đường xa, cho nên coi bộ mệt nhọc lắm. Đì được một chặng đường, đã thấy bết cảng, liền cuộn tròn mình lại, nằm ở dưới gốc cây kia mà nghỉ. Trên cây đó có một đàn gà đương đầu, đòn xuống thấy có con rắn nhỏ nằm cuộn tròn đó ; chung nó liền tue-tue tac-tac, bàn với nhau rằng :

— Ỳ, chàng phải con rắn chết năm đó sao?

— Phải rồi ! Chúng ta xuống mồ nó, đang ăn lot-long chơi.

Rắn xanh nằm dưới gốc cây nghe vậy, thi ngảng đầu lên mà nhìn.

Một con gà sống nói : « À, te ra nó chưa chết, đê ta hỏi chuyện nó chơi. » Liên bay xuống hỏi rắn xanh rằng :

— Nè, anh rắn xanh bê nhỏ kia, nằm làm chi đó, không sao chử meo lại vồ di hay sao ?

Rắn xanh đáp :

— Tôi chẳng nói đâu anh làm chi, tôi tình di tìm nước Hanh-phước, nhưng vì mệt nhọc quá, muốn nằm nghỉ ở đây một lát.

(1) Tiếng Việt may đang trong ký trước, nay đổi là Hanh-phước.

A hả! Anh muốn đi tới nước Hanh-phước sao? Nước ấy còn cách xa đây tới mười mươi tam ngàn dặm...

Anh ga o! Anh ché-gium tôi, nước ấy đi đường nào? Vâng tánh đại-danh là gì.

— Nước Hanh-phước tuy là xa xôi, nhưng mà đi cũng tôi nó. À, anh muốn biết tên tôi sao? Tên tôi là Thành-ai.

Rắn xanh nghe cái tên ấy, liền thất kinh, nhòm đầu dậy, vui anh ga mà nói rằng :

— Bây giờ vẫn nghe đại-danh của lão-huynh, may gặp lão-huynh ở đây, thật là may mắn. Tôi xin kết bạn với lão-huynh và nhờ lão-huynh đưa tôi tới nước Hanh-phước.

— Xin vâng !

Gà sống nói vậy, rồi dần rắn xanh nhảy với bầy của mình. Trời tối, gà túi nhau về chuồng, rắn xanh cũng theo về. Ba chú vải ngô và thóc cho ga ăn. Gà sống mời rắn xanh hãy chun vào chuồng trước đi.

Trong chuồng này nuôi ba con gà mái, và năm con gà sống. Gà mái mỗi buổi chiều để ra một trứng. Khi đó trong chuồng đã có một chục cái rồi. Rắn xanh thấy vậy, trong bụng đã mừng khắp khởi, lại vì că ngày doi bung, liền bay một trứng mà ăn. Vừa ăn vừa suy nghĩ : « Ha! Te ra tôi nước Hanh-phước để như chơi ; ở đây nhiều trứng ga qua, mỗi ngày ta ăn một cái, già đời cũng chưa hết. »

Bây giờ nó rồi nhảy vào chuồng. Một con gà mái, coi lồ hoàng hốt, la lớn lên rằng :

— Ua la, trứng của ta ở đây đã đếm hàn hoi rồi, sao bây giờ thiếu đi một cái.

Rắn xanh lật đật nói :

— Xin chỉ tha lỗi, em mới an đi một cái đó.

Gà sống phân giải rằng :

— Không hề gì! Chỉ có sao chúng ta biết trong thân-tình ái mà thôi. (Dịch trong Thiệu-niên Tập-cu của Tầu).

(Còn nữa)

Mày Bà Anh-đam sao trọng !

Hay dùng thử thuốc giặt hiệu NITIDOL GONIN

dè giặt những đồ bằng vải và các thứ đồ tốt minh mìn mỏng. Thuốc NITIDOL GONIN là thứ thuốc mới chế, giặt quần áo khử phân dung sà hông, khử phai màu, khử phai trả, không met nhọc.

Lấy một chút NITIDOL, bỏ vào chậu nước nóng, bỏ đồ giặt vo rồi di chuyển làm công-chuyêng khéo ; một lát bay ra và va phai là rơi, đồ da trắng sạch mà không dưa không mùi.

CÓ BẢN TÀI :

Đại-Pháp Đại-dược-phòng

Đường D'or may số 84 - 90 Saigon.
Maurice Barberousse. Siết đằng bao chẽ sú.
Cựu y-sanh tại Đường đường Paris.