

NĂM THỨ NHẤT – SỐ 3

GIÁ: 0\$15

16 MAI 1929.

# LAURENT TÔ ĐÌNH SƠN

TUẦN BÁO XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM



*Phản son tó dièm sơn-hà,  
Làm cho rõ mặt đàn bà nước Nam.*

**TÒA BÁO**

(RÉDACTION ET ADMINISTRATION)

N° 42 – Rue Catinat – N° 42

SAIGON

# NGUYỄN-BÚC-NHUẬN ĐẠI-THƯ'Ô'NG-CUỘC

Tư-bồn: 250 000 \$

Sáng Lập năm 1917.

Chánh cuộc ở 4850, Rue Vanier

Chi ngánh ở 42 đường Catinat.—SAIGON

DIỆN-THOẠI: Chánh cuộc sđt.: 529  
Chi ngành sđt.: 568  
Nhà chủ nhơn sđt.: 954

Giày thép đé tát: NGUYEN-DUC-NHUAN  
SAIGON

Bồn hiệu chuyên môn về hàng nhập cảng bán dù các thứ hóa vật ở Âu-châu. Lại có đặt riêng ra một sò ngành ở đường Catinat bán ròng hàng lụa, gồm nhiều, y như các nhà hàng lớn của Bombay.

Cách mua bán của chúng tôi thi hàng giữ một lòng thành tín đối cùng khách xa gần, nhờ được vậy cho nên cuộc thương-mãi của chúng tôi càng ngày càng thịnh phát.

Bồn hiệu chủ nhơn xin kính mời quý khách gần xa, có cần dùng hàng chỉ xin nhờ đến Bồn-hiệu thì sẽ lựa chọn được yura ý, sẽ mua được hàng tốt giá rẻ.

Nhứt là về các vật dụng để chưng dọn trong nhà như đóng hố kiển, đèn dâ, hình đồng, máy hát, thi bồn hiệu có trú nhiều kiểu tốt đẹp nhứt.



Đây là hình nhà máy xay lớn nhứt ở Saigon của ông NGUYEN THANH LIEM  
bồn báo sau sẽ có bài thuật rõ

16 MAI 1929

PHỤ-NỮ TÂN VĂN

III

## VIỆT-NAM NGÂN-HÀNG

Công-ty hữu-hạng vốn 250 ngàn đồng  
54, đường Pellerin, — SAIGON  
Dây-thép nồi số 748 Tên dây-thép: CRÉDITANA

— Nhận lãnh tiền gửi không hàng-kỷ kén là « Comptes Courants de chèques » bằng bạc Đồng-Pháp hay là tiền quan Langsa, sah lời 4 phần trăm (tolo) mỗi năm.  
— Nhận lãnh tiền gửi vô-sô « TIẾT-KIỆM » bằng bạc Đồng-Pháp hay là tiền quan Langsa, sah lời 5 phần trăm (tolo) mỗi năm. Số này để cho người tiền-tang. Rút ra khỏi phải cho hay trước và chờ đợi lâu. Gửi vô bao nhiêu cũng nhàn.

— Nhận lãnh tiền gửi có hàng-kỷ kén là « Dépôts Fixes » cho lời 6 phần trăm (tolo) mỗi năm, nếu gửi mỗi trăm tron. Khi hữu-sự xin rút ra trước hạn, ký cũng đăng, nhưng mà tiền lời lãnh 4 phần (tolo) mỗi năm, cũng như bạc gửi không hàng-kỷ vậy.

— Mua bán ngân phiếu (chèques) và lãnh gửi tiền qua Hai-Pháp theo tàu thợ hay là bằng dây-thép.

— Lãnh trả bạc tháng cho học-sanh Annam đương du học bên Tây.

— Cho vay có người chắc chắn đứng bảo-linh và có đủ bảo-chứng hiện-tại dù.

— Cho vay ở ngoại-quốc về hàng-hóa nhập-cảng

Công ty VIỆT-NAM-NGÂN-HÀNG sẵn lòng mà chỉ cho qui

đồng-bào bisit rõ về công-nhà ngân-hàng hay là hàng-buôn.

MM. HUYNH-DINH-KHIEM, Phủ-hàm, ở Gò-công, Danh-dự

Hội-trưởng; THANH-TRINH-TRACH, Hội-dồng Hội-nghi tư ở

Rắc-liêu; Chánh Hội-trưởng; NGUYEN-VAN-CUA, Chủ-nhà-

In, Phó Hội-trưởng; NGUYEN-TAN-VAN, Nghiep-chủ, ở

Saigon Quản-ly Hành-sự

## Hàng mới lạ Dùng trong mùa mưa

Qui-ông qui-bà cán có áo mưa khi đi đầu phòng ngừa khôi làm ô áo tốt hạn thương của mình, muốn cho thiệt nhẹ nhàng và lịch-sự xin mời đến tiệm TANG-KHÁNH-LONG mà lụa, kiểu áo rất đẹp, ngoài hàng lụa Huê-ký có carreaux màu nước biển và màu xám ống hồng trong lót cao-su.

Dùng qua con mưa rồi có thể xếp lại bỏ vô túi được, thiệt là tiện-lợi và thanh-nhà vo cùng, xin qui-ông qui-bà trước khi đế mưa, hãy đến ghé tại bồn-tiệm mà so-sánh với thứ hàng ở các chỗ khác, chắc sao qui-vi cũng ưa áo mưa hàng là cửa hiệu TANG-KHÁNH-LONG 84 Boulevard Bonnard SAIGON là đẹp hơn hết.

Nay kính mời  
TANG-KHÁNH-LONG  
84 Boulevard Bonnard  
SAIGON



Tout pour le Sport

NGUYỄN-VĂN-TRẦN

96. B<sup>d</sup> Bonard, 98

SAIGON

Téléphone N° 178

CRÉATION AFFICHES: NG.-DUC-NHUAN

Đại-lý độc-quyền



HÀNG  
BOY-LANDRY  
Saigon — Haiphong — Hanoi  
Thakhek — Shanghai

SÁNG-LẬP

Lê-môn NGUYỄN-DUC-NHUA

Mua báo, gửi bài,  
trả tiền xin đè cho:  
■ M. NGUYỄN-DUC-NHUA  
Tổng-Lý  
Phụ nữ Tân Văn,  
42, Rue Catinal, — SAIGON.

XUẤT BẢN NGÀY THỨ NAM

# PHU NỮ TÂN VĂN

TÒA SOẠN: 42, Đường Catinal. — SAIGON.

CHỦ-KHIỂM

M. NGUYỄN-DUC-NHUA

GIÁ BÁO

Một năm.....	\$3.00
Sau tháng....	3.00
Ba tháng....	1.50
Lê-mua báo xin trả tiền trước.	

người nào trong mạch còn chảy một giọt máu Annam,  
là cái giọt máu của một giống-nòi oanh-liệt, dã-sông  
nội, mờ-mang nỗi trên bán-dảo Đông-duong này,  
trong suốt bốn ngàn năm ! Giọt máu hùng-tráng biết  
chứng nào !

Mà cùu-thê nào, vót-thê nào ? Mỗi người có giọt  
máu Lạc Hồng phải lo liệu sao đây ?

Chúng tôi quâ-quyết nói lớn rằng : Có một cách  
cứu-vớt, một cách lo liệu : Cứu-vớt bằng sự giáo-duc,  
lo-liệu cho việc giáo-duc được hoàn-toàn, được ích-lợi.

Thật vậy, trừ việc giáo-duc ra, còn sự gì là đáng  
lầm và cần phải lầm hơn nữa ?

Mà việc giáo-duc quâ-dân cần-cấp phải chú-trọng  
là chú-trọng về sự đào-tạo nhơn-tài. Nước hưng bay  
vọng, dân bĩ hay thối, là do ở nhơn-tài nhiều hay ít,  
thấp hay cao. Điều đó thiệt là quan-hệ lâm ! Cũng như  
dung một cái nhà, quan-hệ ở nhà kiền-trúc, tay kỵ-sư  
vậy !

Nay vì có ông nhà giàu săn có gõ gạch cùng là tât  
cá vật - liệu muôn làm một tòa nhà đồ-sộ, nguy-  
ngia, mà lại thiều người chuyên-môn, thiều tay kiền-  
trúc, thời dám hỏi có thè nào làm nhà ấy được không ?

Chúng ta muôn gây dựng nước Việt-Nam cho vè-  
vang, tát là muôn cát một cái LÂU-ĐÀI VIỆT-NAM  
cho rực-rỡ, há lại không cần Thợ hay Thầy khéo, kỵ-  
sư, họa-sư hay sao ? Các dâng-ày túc là Nhơn-tài vậy ?

Thè thì ta phải liệu sao ? Ta phải đào-tạo Nhơn-tài,  
túc là phải gởi học-sanh ta đi du-học !

Chúng tôi vẫn biết có kè nghe lời bàn-luận như  
vày sè nòng miệng mà cài lại rằng : « Vậy chờ mày  
năm nay học-sanh ta không có đi du-học sao ? Và bọn  
du-học về nước đồ hả không phải là nhơn-tài sao ? »

Chúng tôi xin đáp rằng : tru-trung chắc cũng có  
người nèn, song cái sò hư-hồng thì nhiều lắm : mà  
kết-quâ chán ngắn như thè là vì chúng ta chưa từng  
có tổ-chức việc du-học được hàn-hồi.

Cái vần-dé cốt-yêu là : Phải chọn lựa cho được  
người có tâm chí, có tài-năng, biết muôn hiền-thân  
cho xã-hội, biết nhận-chọn cái thiện-chức làm tay  
Thợ tu-bổ cho nền xã-hội. Ôi, lời du-học xưa nay có  
được thè đâu ! Bạn thanh-nien du-học phản-nhiều là

## PHÁT CÒ BÁC-ÁI

Lời trung-cáo với đồng-bào



Hồi ảnh chí đồng-bào !  
Phụ-Nữ Tân-Văn đã ra  
dời, đồng-niên chúng tôi  
quyết làm những công-cuộc  
có vang-bóng đèn xã-hội, ích-  
lợi cho nước-nhà, vậy nên  
có mày lời tám-huyết kinh-  
cáo Đồng-bào, mong rằng  
anh chí Đồng-bào sẵn lòng  
cđ-cập, để cho việc này mau  
thành-tựu, thời chúng tôi đã  
được may, mà cái nghĩa Bác-áي càng được sáng-tô  
trong đồng-bào ta hơn nữa.

Đồng-bào !

Cái tinh-thè của nước ta ngày nay thế nào ? Có  
phải tựa như chiếc bách giữa dòng, thiều người cầm  
lái, cho nên sóng dối gió dập, nguy hiểm bội phán  
hay không ?

Trừ những nhà hò-hét trên dài chánh-trị, khoe tài  
khoe sức với dân quê, thì còn ai là không lo sợ thay  
cho tiễn-dồ của Tổ-quâc !

Ai cùu-lày quâc-dân bây giờ ? Ai vót chúng-ta cho  
khỏi chđ nguy-vong bây giờ ? Trong vào một sô ít  
người nhảy múa giỏi dò ư ? — Quyết ràng không !  
Quâc-dân phải cùu-lày quâc-dân ; chàng có ai thương  
ta cho bằng ta, vậy thi chī có ta là vót-lày ta dạng mà  
thôi. Ta là ai ? Là hết thảy nam phụ lão-âu, những

con nhà giàu-có; một ít người hiền-ho i nhò chánh-phủ cấp cho học-bóng, để học-rồi về làm quan.

Giàu có thì tra phon-hoa, tra danh-vọng, tra chức-tước; lại thường khi chỉ vì muôn được biết-thú vui chơi ở xứ-lạ mà đi học! Mày ai giàu-sang dã sần, mà còn đê-lòng thương cho nước-khổ, dân-nghèo! Vì thê cho nên kè du-học tuy nhiều, mà Nhơn-tài dèm chưa giáp mày ngón trên bàn-tay! Thật như vậy hay là chúng tôi nói-quá? Xin Đồng-bảo cứ nhìn rõ và dèm cho kỳ-thì tự-khắc sè-biệt.

Chúng ta thử coi sự nước-mình và sự-thê-giới, không-cán xem đâu cho xa, cứ ở cận-dai và hiện-kiêm, coi có phải những tay rường-cột, danh-sáng ngoài muôn-dặm thường là nhà-nghèo-xuất-thân không?

Ông Phan-Thanh-Giàng chẳng phải con nhà-bản-vi sao?

Ông Trương-Vinh-Ký có giàu-dâu?

Lại trong Mussolini ở Ý-Đại-Lợi, Tôr-Dại-Tiên ở Trung-Hoa v.v.. thì dù-biết con nhà-nghèo thường-lại giàu-tài-năng và tài-nghèo-lâm. Tiếc-thay, khôn-vì có-một-chữ-nghèo, mà các-dảng-ây thường-khi phái-ém-lòng-hỗ-hoc nứa-dường; hổ-hoc-tiến-dường mà còn rèn-dúc tài-năng được như-vậy, già-như-xâ-lội-biết-hào-hộ, cho học-dèn-noi, thi-kết-quá-sè-rực-rở-dường-nào?

Tại sao mà người-nghèo thường-luyện tài và dùng tài-có-ành-hướng-tốt trong xâ-hội? Cái-lè-nó-rõ-ràng-quá!

Xâ-hội-vòn là dông-người-nghèo khổ mà ít-kè-giàu-sang; chúng ta muu-toan việc-trùng-tu và cài-tạo, chánh-là vi cái-sò dèng-khổ-não kia, cù-không phái chû-y ở sò-it sung-sướng-nó. Người-dâ sung-sướng thi-thay-trời-dà-dêu-vui, còn than-phiên chi-nữa?

Mà ai-biết cảnh-khổ của kè-nghèo, cho-bàng người-bán-sí? Ai thương-xót-bẹn-mặt-lưu-xâ-hội cho-bàng mày-bậc-tài-ba-xuất-thân ở chổ-hàn-vi?

Dong-bảo-oi!

Hày-nhớ-lại chuyện-xưa-tích-cù Đồng-Tây thi-dù-rõ-lời-này là-thật; chuyện-còn-bia-trong-sự-sách-rõ-ràng.

Ôi! người-nghèo ở-vé-dời-nay, phần-nào-lo-sanh-nhai, phần-nào-lo-hoc-vàn, mà rèn-dược-tài-năng, thi-tất-là-dâ-phai-chen-lân, dâ-phai-vát-vâ, dâ-phai-phân-dâu-biêt-bao-nhiêu-rồi! Bao-những-sự-khổ-thông-ây-dâo-tạo-lòng-người-anh-hùng-nên-khang-khai; dèn-như-mâm-cao-có-dây; xe-cao-nghia-tot, một-tiêng-kêu-trăm-tiêng-dâ, là-những-cành-làm-mê-loạn-lòng-người-giàu-sang, xui-tho-họ-ura-dât-lạc, chờ-không-ura

gian-nan-nghuy-hiểm. Vây mà muôn-làm-việc-công-ich thi-phai-khó-nhọc-lâm-mới-dặng!

Oan-uống-thay! Bịt-tức-thay cho-kè-nghèo! sắn-chí, sắn-lòng, mà thiêu-có-một-mén: Tiên! Thiêu-có-một-sự; là-không-phai-con-của-ông-nhà-giàu-nào, hay-là-chồng-của-cô-nào-cô-của, chỉ-có-bày-nhiêu-mà-dành-phai-tử-giá-cái-hoc-nghiệp-lớn-lao, cái-tương-lai-rực-rở; dành-phai-thoi-không-trong-gì-làm-rường-cột-của-xâ-hội; chỉ-mong-làm-việc-kiem-cóm-ăn. Sự-bất-binh-ở-dời-còn-gì-dáng-thuong-tâm-hơn-nữa??

*Hay là xâ-hội ta dâ-dựt ra một cái Luật-mới: chỉ-có-còn-nhà-giàu-là-có-thể-mong-hoc-tới-Cao-dâng; còn-còn-nhà-nghèo-phai-ở-vé-hạng-sư-hoc-nâ-thoi, phai-làm-hâ-liu-mâ-thoi!!*

Sự-bất-binh-ây-lòn-quá, làm-câm-tức-lòng-chúng-tôi-quá-thê! Không-dâu, chúng-ta-chờ-nên-nhận-cái-luat-ây, cái-luân-lý-ây; chúng-ta-phai-tát-cho-voi-bien-khổ, dập-cho-bằng-cái-nỗi-bất-binh, để-cho-hậu-thê-khôi-phai-cái-tai-vâ-vé-sự-chia-giai-câp-ngoâ-giáu; sang-hèn!

Chúng-tôi-quâ-quyết-giông-tròng-cé-gọi-hồn-xua-của-nói-giòng; phai-có-dé-cho-Dong-bảo-dêu-lưu-tâm! Phai-làm-sao-cho-kè-nghèo-có-tâm-chi-tài-năng, muôn-hoc-cho-thành-tài-cũng-có-phương-thê-di-hoc. Hồi-dong-bảo! Giúp-sức-voi-chúng-tôi, giúp-chúng-tôi-dê-làm-cho-câu-nói-ây-thành-ra-sự-thật! Thi-chúng-ta-dào-tạo-dược-nhiêu-người-dát-chí, mà-xâ-hội-cũng-nay-lết-dược-bao-nhiêu-nỗi-bất-binh, cái-nhà-Việt-Nam-sê-thêm-dặng-bao-nhiêu-Thợ-giỏi-diêm-tô!

Chúng-tôi-tuy-tài-hèn-sức-mọn, song-nêu-Dong-bảo-cho-lời-bày-tô-trên-này-là-phai, thi-chúng-tôi-dám-quâ-quyết-với-Dong-bảo-rằng: Trong-hạn-90-này, chúng-tôi-dâ-có-thể-lập-hoc-bóng-cho-hoc-sanh-nghèo-dược-di-hoc.

Chúng-tôi-làm-thê-nào?

Quyên-tiên? Không-phai. Xin-các-bác-phú-ông? Cũng-không. Xuất-tiên-nhà? Chưa-phai-nữa.

Vậy-thi-tiên-ở-dâu?

Cũng-là-tiên-bậc-của-tát-câ-dong-bảo, mà-cũng-không-phai-hỗn-là-của-ai-hết.

Cái-phu-ơng-sách-của-chúng-tôi-giản-dị-lâm, mà-công-phu-suy-nghi-kê-dâ-lâu-này-rồi. Ngày-nay-quâ-quyết-dem-ra-thi-hành, chúng-tôi-tin-là-sê-có-hiệu-quâ-nay; chỉ-còn-dợi-chur-Dong-bảo-ban-cho-một-tiêng: phai, được, là-tức-thi-thanh-tựu-ở-trước-mắt!

Dong-bảo-q.

Dong-bảo-dâ-ở-rằng: phai, dâ-nhận-rằng: ban-cáp-hoc-bóng-cho-kè-nghèo-mâ-có-tâm-chi-là-việc-cân-cáp-của-xâ-hội-ta, thi-chúng-tôi-chi-có-một-lời-xin-rất-lâm-thường-này, mà-cũng-rất-là-khản-thết-thật, và-không-khô-cho-dong-bảo-thi-hanh-chút-nào.

Chúng-tôi-xin-dong-bảo-trong-nước:

1° Đàn-ông thi-nhin-hút-mỗi/ngày-vài-diều-thuốc;  
2° Đàn-bà thi-bớt-chứng-hơn-một-su-nhỏ-trầu-cau;

Đê-làm-chi? Đê-mua-báo-Phụ-Nữ-Tân-Vân. Giá-báo-một-năm-chỉ-có-6-dông-bạc.

Chung-tôi-dâ-tinh-toán-chắc-chắn-rồi, cho-nên-quâ-quyết-rằng: Hết-chung-tôi-dược-2-ngân-bạn-dông-bảo-chiều-cô-như-thê, thi-chung-tôi-dâ-lập-dặng-một-cái-hoc-bóng;

Hết-dược-10-ngân-dông-giá thi-chung-tôi-dâ-lập-dặng-ít-nhâa-là-5-cái-hoc-bóng.

Rồi-hết-cứ-lên-hai-ngân-dông-giá thi-lập-thêm-một-cái-hoc-bóng, như-vậy-mài-mài. Ấy-dó, lời-câu-xin-của-chung-tôi-vẫn-là-sự-thường-của-nhà-làm-báo, mà-dông-bảo-lại-có-thể-giúp-cho-bày-nhiêu-cái-hoc-bóng, dược-dự-phân-vào-cuộc-dào-tạo-Nhân-tài-một-cách-rất-rõ-ràng!

Dong-bảo!

Thưa-các-anh, các-chị, thư.., các-ngài. Bớt-hút-mỗi/ngày-có-vài-diều-thuốc, nhìn-án-mỗi/ngày-có-mày-miêng-trầu, mà-lại-làm-dược-một-việc-Đại-Nghĩa-với-nước-nhà-như-thê! Chung-tôi-tưởng-hết-ai-là-có-chút-máu-Việt-Nam-thì-chát-không-bò-quá-dip-này.

Việc-làm-dâu-nhỏ, dâu-lớn, chúng-ta-cũng-phai-tin-ở-câu:

*Một-cây-làm-châng-nên-non,  
Ba-cây-dụm-lại-nên-hòn-núi-cao!*

Phụ-Nữ-Tân-Vân.

## Ngò-cùng-các-bạn-dông-nghiệp-Nam-Trung-Bắc

Hỏi-các-bạn-dông-nghiệp!

Khởi-xưởng-và-hô-hảo-những-việc-làm-cho-ich-nước-lợi-dân, là-phận-sự-của-nhà-làm-báo.

Ngày-hôm-nay, vì-cái-phận-sự-ấy-mà-chung-tôi-quyết-dịnh-chủ-trương-việc-lập «Hoc-bóng-cho-hoc-sanh-nghèo-du-hoc».

Mấy-lời-tâm-huyêt-của-chung-tôi-và-thê-le-cuộc-tu-cuộc-ấy, chúng-tôi-dâ-bày-tô-trong-sô-báo-này. Vây-đi-các-bạn-dông-nghiệp-vì-tinh-doan-thê, vì-nghia-dong-bảo, mà-câ-dong-và-tân-thanh-cho, dặng-cứu-vót-một-phần-hoc-sanh-nghèo-khổ.

Chung-tôi-rất-mong-thay!

P. N. T. V.

## Lè-mua-báo

Lè-mua-báo-xin-trà-tiên-trước, còn-chur-Qui-Dóc-giá-dâ-tiếp-dược-Phụ-Nữ-Tân-Vân-sô-3-mà-không-trà-báo-lại-thì-chung-tôi-xin-mang-phép-dem-quâ-danh-vô-sô-mua-báo-và-kể-là-dâ-nhận-mua-trọn-năm.

Bón-báo-xin-quâ-ngài-nhờ-gởi-tiên-mua-báo-lên-cho.

## Thông-minh-của-dàn-bà

Một-người-dàn-bà, chỉ-nhờ-vi-giỏi-méo-luật-tiếng-Lang-sa, mà-được-kiện

Đó-là-một-việc-chứng-tô-ra-sức-thông-minh-của-người-dàn-bà, cũng-có-tài-ứng-biển-và-ly-sự-lâm.

Chuyện-này-xảy-ra-bên-Pháp-trong-hồi-năm-ngoài.

Bùa-kia, bà-Breuzin-vì-có-chuyen-chi-lát-dát, đến-dời-xe-lùa-chưa-kip-ngưng-lại, thi-bà-dânhay-lên. Một-người-contrôleur-xe-lùa-ngó-thấy, chạy-lại-biên-phat-bà, vì-bà-dâ-phạm-nhâm-lệ-cấm-không-cho-hành-khách-nhay-lên-xe-trước-khi-xe-lùa-ngưng, hay-là-xe-dương-chạy. Bà-Breuzin-nhứt-dịnh-không-chiu-phat. Việc-ấy-dem-ra-giữa-tòa-án.

Bà-Breuzin-ra-tòa-khai-rằng-bà-nhay-lên-xe-trước-khi-ngưng-như-vây, là-trùng-với-lè-luật-của-nhà-nước-dâ-yết-thi-trên-xe-lùa. Thiêt-vây, trong-tờ-yết-thi-dâ-nói-rõ-ràng-như-vây:

«Il est défendu... de monter et de descendre ail... leurs que dans les gares, stations, haltes ou arrêts à ce... destines et lorsque le train est complètement arrêté.»

Cứ-dọc-cho-thiệt-kỷ-cang-mấy-câu-dó, thi-rõ-ràng-sô-xe-lùa-yết-thi-cấm-hành-khách-không-dược-lên-xuống-trong-khi-xe-lùa-ngưng-lại-hân-hỏi. Bà-Breuzin-viên-lý-dó, mà-nói-rằng-vì-vây-cho-nên-khi-xe-chưa-ngưng, bà-dâ-phai-lát-dát-nhay-lên, sợ-lên-khi-xe-ngưng-thì-sẽ-bị-phat. Nếu-ai-biết-tiếng-Lang-sa-và-méo-luật-của-tiếng-nói-ấy, thi-dù-thấy-mấy-câu-yết-thi-của-sô-xe-lùa-là-như-vây-thiêt, dù-cho-mấy-ông-trong-Hàn-lâm-viên-như-những-ông-Abel-Hermant, Paul-Vélery, thi-cũng-không-còn-có-cách-giãi-nghĩa-nào-khác.

Chừng-dó, quan-tòa-coi-lại, thi-quâ-thiệt-lời-yết-thi-của-sô-xe-lùa-là-ký-khô, cái-gì-lại-cấm-người-ta-không-dược-lên-xuống-trong-khi-xe-ngưng-lại.

Nhờ-thông-thạo-méo-luật-như-thê, mà-bà-Breuzin-dược-tha, khong-phai-nop-phat-chi-hết. Vây-mời-biết-ở-dời-hè-biết-mỗi-thứ-cho-ranh-rẽ, là-một-diều-hay.

## Tài-gái-nhà-Nam

Phụ-nữ-Annam-nếu-không-châm-học-thì-thôi, chờ-nếu-dâ-có-lòng-tranh-dua-với-người, thi-không-cù-vân-hoc, khoa-hoc, mà-cho-dến-âm-nhạc-hoc-của-người-Pháp, là-một-khoa-rất-khổ, cũng-có-người-nói-tiếng.

Bón-báo-lấy-làm-vui-mà-cho-dòng-bang-hay-tin-cô-G. Lê-Phát-Vinh, là-con-của-một-nhà-thiệt-nghiệp-có-tiếng-ở-Nam-kỳ, gần-dây-dâ-nói-danh-là-một-tay-choi-piano-giỏi-ở-Pháp. Trong-mấy-kỳ-hội-dân-ở-thành-Nice, thành-Cannes-và-thành-Menton, hối-tháng-bai-mới-rồi, cõ-dâ-trô-hết-ngoà-tài-tu, dâ-dược-dặc-sắc-lâm, ai-cũng-chết-rằng: tiền-dâ-của-cô-sẽ-vé-vang.

Một-nhà-báo-tây-khen-cô, có-nói-rằng: «Vì-tài-nữ-ấy-dânh-dòn-piano-tuyệt-giỏi, mà-thường-lại-lựa-những-bài-bản-thật-khổ. Nhứt-là-khi-cô-dạo-bản-Danse-Turque (Khúc-khiêu-võ-lối-Thổ-Nhĩ-Kỳ) thi-thật-là-khoái-trâ-quâ.

Nhiều-nhà-báo-khác-cũng-dâng-thinh-khen. Ta-nên-biết-nghè-dòn-ở-bên-Tây-là-một-khoa-mỹ-thuật, người-ta-qui-như-thi-ca, vân-chương, phái-minh-mẫn-và-có-tài-tiếng-mới-nói-tiếng-dặng.

# Ý-KIỀN CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI THỜI-SỰ

Nhớ lại hối Au-châu đại chiến tranh...

Tuy đã mười mấy năm nay rồi, nhưng chúng tôi còn nhớ hình như là ở trước mắt. Hồi đó binh A-lor-măng (Đức) đánh nước Pháp ta, tinh-thể nước Pháp ta nguy-cấp lắm. Người mình ứng mờ qua giúp bèn Pháp nhiều kè cõi trời nam sáu chục muôn. Có người ra trán, xông pha ở trước hòn đạn mùi tên, có người làm việc trong các xưởng chế súng đạn, có người sửa sang những chỗ bị tàn phá, có người bỏ thuốc cho binh-sĩ ở các nhà thương; nói tóm lại trong cái trán chiến-tranh mà người ta gọi là «Văn-minh và công-lý» đó, anh em mình cũng dự cõi công lao nhiều lắm.

Còn nhớ những lúc tàu chở binh lính ta sang tới Mar-

seille, chưa cập cầu xong, những người Pháp đứng dưới

ngó thấy, đã chỉ trỏ mà nói với nhau rằng: «Linh An-

nam qua giúp nước ta đó! Linh ta dắt nhau di dạo mặt

trong các phố hay là các làng, mấy cõi «dám» ngô nghênh,

dựa cắp mát hữu tình, miệng cười chuồm chiếm và nói:

«Chào mấy anh Annam hé nhô!» (Bonjour, petits Annami-

tes); có cõi lại liêng cho nhành bông. Chẳng phải mấy cõi mê gi

mình đâu, chỉ bởi trong tri họ suy nghĩ rằng mấy tháng này

qua cõi giúp cho tổ-quốc ta đây thì ta nên lò lóng au yếm

và kinh-trọng chúng nó mới chứ!»

Lúc bấy giờ người Pháp thương anh em mình quá, lại tăng cho những tiếng anh-hùng và nghĩa-sĩ. Có gì lạ đâu! Chỉ vì hồi đó anh em mình biết đem mõ hôi và giọt máu sang binh-vực cho cái là cõi *Tự-do*, *Binh-dâng*, *Bác-di* mà thôi. Vì dù như có người bà con bạn bè gặp lúc thản bần già biến, mà mình giúp đỡ cho người ta ít nhiều, thì tự nhiên là người ta phải cảm động phải quý trọng mình, đó là cái thường tình của loài người vậy.

Song thời đại này khác rồi.

Thíết vậy, hãy thử đọc cái tin sau này mà các báo bên Pháp đã đăng:

«Nhơn vi có cuộc mết-tinh của bọn học sinh mở ra

trong một tiệm cà phê ở xóm La-tinh (1) để tranh luận về

cái chánh-sách thuộc-dịa, rồi đánh lộn lung tung, có

nhiều người bị thương nặng. Các ông hội viên thành

cõi Paris đều trách vấn quan Cảnh-sát-trường (Prefet

cõi Police) rằng nhà nước không có cách gì để trừng trị

những bọn đó sao?»

«Ông Chiappe — là Cảnh-sát-trường — đứng lên nói

rằng: «Những dân thuộc địa ở đây không phải là một

thứ. Có thứ là dân bảo hộ (Protégé) thì như là người Ma-

roc, người Tunisie, người Annam, có thứ gọi là thuộc-

cõi (sujet) thì như là người Madagascar, còn có thứ là

cõi (citizen) Pháp như là người Antilles, Dakar v.v..»

«Những thuộc-cõi và cõi Pháp ở đây tức là pát-cu của

chúng, chúng muốn làm gì thi làm?

«Còn đối với bọn dân bảo hộ, thì chỉ có một cách là

chúng nó về nước chúng nó là xong....»

(1) Quartier Latin là tên riêng của một khu trong thành Paris, bao

nhiều các trường đại-học đều ở cõi chờ đó.

Sau hết ông Chiappe xin giải-tán đảng Việt-Nam độc-lập (*Parti Annamite de l'Indépendance*) của người mình và hội «Etoile Nord-africaine» của người Phi-châu, đều là hai hội lập ra ở Paris, mà ông Chiappe cho là những hội bất lưỡng, hay làm việc rỗi.

Mấy người học-sanh chỉ vì học nước Pháp, hiểu cái nghĩa tự-do, Bình-dâng, Bác-ai là thế nào, cho nên ông Chiappe gật. Song ông còn có lòng nhơn, không duỗi ai hết, chỉ trừng trị mà thôi. Trừng-trị về cái tội sao lại được hiểu nghĩa mấy cái chữ thiêng liêng đó.

Chúng tôi cũng phục rằng ông Chiappe có lý. Là cõi Tự-do, Bình-dâng, Bác-ai phát phơi ở trên cao, người mình có muôn binh-vực như hồi chiến-tranh mới rồi thì binh-vực, ai biểu bàn rộng cái nghĩa của nó ra làm gì!

## Than ôi! Tin-ngrording tự-do

Trong tháng Mars mới rồi, Thủ-dân Nghị-viện (*Chambre des Députés*) bên Pháp có bàn về vấn-dề tôn-giáo. Luôn dịp có bàn luận đến cái vấn đề «tin-ngrording tự-do» ở bên nước Nam minh.

Một ông Nghị-viện là Rucart hỏi Chánh-phủ vì cõi nào ở bên nước Nam, lại chỉ có đạo Thiên-chúa là được tự-do truyền-giáo, còn như đạo Tin-lành không được tự-do giảng đạo, thường bị cấm-doán ở đầu này, coi chừng ở đầu kia. Ông Rucart bày tỏ ra nhiều chúng cõi, rồi kết-luận rằng:

«Những cái chánh-sách như vậy, làm mang tiếng cho nước Pháp, phải bỏ đi.»

Ông Outrey đứng lên đáp lại rằng: «Không! Dao Tin-lành được tự-do truyền-giáo bên Đông-Pháp, chánh-phủ có cấm là chỉ cấm đạo Cao-Đài không được truyền ra Trung-kỳ mà thôi.» Ông Varenne cũng làm chung rằng: «Chánh-phủ Nam-triều ra lệnh cấm, là chủ ý cấm đạo Cao-Đài đó....»

Tới đây, ông Ngoại-giao Tông-trưởng Briand nói rằng: «Chánh-phủ cộng-hòa, tức là sự tự-do tin-ngrording. Chánh-phủ đem cái tự-do ấy thiệt hành khắp cả mọi nơi. Thiết hành cả bên Đông-Pháp nữa....»

Bravo! Briand!

Song.... Tại sao có một hồi kia, các ông cố đạo Tin-lành ở Hanoi lại được linh của chánh-phủ bắt buộc hãy dinh việc giảng đạo lại?

Tại sao hồi tháng Mai năm 1928, có hai người Annam chỉ vì di rải Kinh-thánh mà bị bắt?

Tại sao hiện-tinh ở Trung-kỳ bày giờ, đạo Tin-lành vẫn không được tự-do truyền-giáo?

Lại tại sao đạo Thiên-chúa được tự-do, còn các đạo khác không được tự-do?

Có ai làm ơn trả lời cho chúng tôi mấy câu đó, chừng ấy chúng tôi mới hiểu thấu cái nghĩa tự-do tin-ngrording là thế nào? Nếu không thì chúng tôi hiểu rằng sự tin-ngrording ở đây, sao cho khỏi phạm vào điều luật tri-an của Chánh-phủ, sao cho khỏi phạm vào khoản «Yêu thư yêu ngôn» của Nam-triều, lại sao cho khỏi dung-chạm lời long đố-ky của các đạo khác, thì khi đó mới nói là tự-do dặng.

(1) Quartier Latin là tên riêng của một khu trong thành Paris, bao

nhiều các trường đại-học đều ở cõi chờ đó.

## Cái thứ Nghị-viện quái gở...

Nếu việc xảy ra ở Nhơn-dân Đại-biểu Trung-kỳ hồi năm ngoái, vì ý-khiển xung-dot mà ông Huỳnh Thúc-Khang từ chức, là một việc nên chú ý bao nhiêu, thì chuyện xảy ra ở Nhơn-dân Đại-biểu Bắc-kỳ, mà ông Nguyễn-Thừa-Đạt tự đọc «đit-cua» chuỗi lầy minh, cũng là một việc nên chú ý bấy nhiêu.

Một đảng làm đại-biểu cho cái tư-cách cang-cường, cao-thượng, một đảng đại-biểu cho cái tư-cách bỉ-lậu, đê hèn.

Thíết vậy, trong kỳ nhóm Nhơn-dân Đại-biểu-viện ở Bắc-kỳ mới rồi, ông đại-biểu Nguyễn-Thừa-Đạt đã đóng một vai hè rất khéo. Ông ấy đọc «đit-cua» tự minh chuỗi lầy minh. Chúng tôi tiếc rằng giấy mục của tập báo này chật hẹp lắm, không thể trích bài văn quái-lạ đó ra đây được. Trong bài ấy, ông Đạt bết sức bợ đỡ Chánh-phủ một cách quá đáng, nào là nói Chánh-phủ cho Nghị-viện này có quyền-bạn như bấy giờ cũng đã là rộng rãi lắm rồi, nào là tự trách mình và các ông đồng-viện với mình là chưa có giáo-dục gì về chánh-trị, nào là nói nghe bài diễn-thuyết của quan Thống-sử mà mình mặc cõi v.v.. Suốt trong bài toàn thị là giọng tự ty tự hả, dẫu cho đến người lầm-thường lời đâu, cũng không bỗ minh như vậy, huống chi là người đại-biểu cho dân!

Nghĩ cũng lạ, chẽ-dộ nghị-viện ở ta như vậy mà cho là rộng rãi. Còn nếu tự mình biết là mình chưa có giáo-dục gì về đường chánh-trị thì ai biếu len lỏi vào ghế Nghị-viện làm chi!

Nhơn đó mà bạn đồng nghiệp ở Hanoi là báo *Argus Indochinois* được đều nói rằng: «... Như vậy đó thì cái trình độ của dân Annam về đường chánh-trị còn thấp hèn quá đi, vậy mà đòi tự-trị thì làm sao được.» Bạn đồng nghiệp nói cũng có chỗ phải một đôi phần, nhưng không phải là cái chơn lý. Trời ôi! Lấy trình độ của mấy ông nghị-viện xú này mà xét trình-dộ dân làm sao được. Chúng tôi vẫn biết rằng trong các Nghị-viện ở nước chúng tôi, cũng có một đôi người có học thức rộng và ý-khiển cao, song còn phần nhiều người, chỉ ý có thể lực đồng tiền mà bước vào địa vị ấy, chớ không có nghĩa lý gì hết. Dám chắc rằng trong dân-gian cũng có nhiều người có đủ tư cách làm đại-biểu, có trí thức về đường chánh-trị, lại có sức tranh luận một vấn đề gì như người Pháp, nhưng hiếm gì cái chế độ đại-biểu ở xú này chưa ra gì, cho nên họ muôn phao dẫu về đường khía, chớ không muôn bước vào nghị-trường làm gì đó thôi. Vả lại còn một lè nữa, là do ở những người có quyền bỏ thăm. Nếu những người bỏ thăm ở đây, cũng có tư cách như những người có quyền bỏ thăm ở bên Pháp, đến đòi kỳ tuyển cử Député năm ngoái, mà người có tiền rừng bạc biển như Octave Homberg cũng phải thất bại, thì trong viện Nhơn-dân Đại-biểu xú này, làm gì có những người như ông Nguyễn-Thừa-Đạt được đề chun vào đó.

Càng thấy những việc quái-gó ấy, cho nên chỉ em chúng tôi muôn đòi nữ-quyền lâm. Đòi nữ-quyền làm gì? Không phải chỉ em chúng tôi muôn đòi quyền tuyển-cử hay ứng cử đâu, chỉ đòi có cái quyền, dặng mõi khi có ông chồng làm nghị-viện, mà muôn ra chổ Nghị-trường, đọc bài «đit-cua» nào, thì phải đưa cho chị em chúng tôi «kiểm duyệt» trước.....

## PHỤ NỮ HƯỚNG TRUYỀN

### Tinh, tiễn, có lẻ hai bể vẹn hai?

Có một người đàn-bà bên nước Tchecoslovaquie thương chồng lâm. Chồng chết rồi cải tang, đem xương dựng vào trong một cái thùng bằng sắt, ngoài có chạm trổ vàng bạc và nhiều hột sành qui giá lâm. Cứ đeo thung xung úy ở bên mình, mà chịu chiếc bong nâm canh, đèn tàn giòt lè, giữ tiết thờ chồng, cho không chịu lấy ai nữa hết.

Ngày xuân mon mòn, mà hòng phôi pha, người quái-phụ này tới hỏi nghèo khổ lâm. Thương chồng thi vẫn nén thương, nhưng chết doi kẽ cũng đáng sợ, bèn đem cái thung úy đó cho một nhà cầm đồ, dặng lấy tiền chi dụng.

Đêm về nằm nghỉ, trong lương tâm lấy làm ay nay chẳng yên.

Qua bữa sau, người quái-phụ ay chạy lại tiêm cầm đồ, kẽ lè dâu đuôi, và đòi cái thung úy lại.

Vìệc đem ra tòa án. Cõi lè toa-an ở hoan-cầu, mọi xú một việc khó khăn như vậy là lần thứ nhứt. Song quán-löa ở nước Tchecoslovaquie xú cùng êm lâm, xú cho người cầm đồ cứ giữ nguyên cái thung kia, nhưng phải cho người quái-phụ mồi thang tới mồi thang ra tham nom và khóc lóc nâm xương của chồng một lần.

### Cũng là một thứ nữ-quyền

Còn nhớ có chuyện một kinh-dò nào bên Âu-châu, hình như chánh-phủ cũng đồng tung, cho nên có nhiều song cõi-bac lâm. Sóng cõi-bac thành ra hồi - hò - chớ không phải là hồi-kìn nữa. Đến nỗi nhiều người di làm mặt lém may lâm, mõ hòn nước mắt cõi ngày, tối lại là đem tiền vào do gửi. Các phu-nhơn của những ông ấy, thấy nhà không có tiền trả, banh không có tiền mua, con không có sữa ăn, vậy mà ba nó cứ đi vào sông hac hoái, cho nên tự mình lâm, bèn tu hòp nhau lai một đoàn, làm đơn kêu với cảnh-sat, cảnh-sát lâm lò, kêu với chánh-phủ, chánh-phủ không yet, họ mới quyết kế dùng tới nữ-quyền của họ, là tối nào cũng rủ nhau mây chúc người, kéo túi mây sông hac có chồng hay danh, ô vào mà phả tan hoang hết thảy. Thết lại mấy ông chồng không dám di đánh nữa, tự nhiên các sông hac đồng cửa.

Đó là nữ-quyền.

Đây cũng là một thứ nữ-quyền nữa.

Một thành phố thuộc về xú Pennsylvania (xú là một nước trong 48 nước hiệp-chủng Huê-ky), có một người đàn-bà rất có nhân-sắc nhưng mà vào cái hang «sóng lâm vỡ kháp người ta.» Thay chong như là thay vò vây. Đến nỗi trong một nam trai, chỉ nãy làm sao không biết, mà nam người bị chết, hai nhà tư-bồn bị khanh-tan gia-tài, ba người học-sanh vì mê chí ta quá mà tu-xán.

Những bà dao-dục, cho chí ay là cái quái-vật, làm như đánh xấu tiếng cho ban quần thoả, mới quyết ra tay trung-tri.

Bùa kia chỉ này đương cũng với một tinh-lang mời khoac tay nhau di chơi trong phủ, thi có hai mươi bốn bà dao-dục áp-tori; bốn mươi lăm cái tay cõi kẽo chí này mõi lược, xe tan bết quần áo, xú vào một đồng than, lăn vào đồng lồng vit, rồi mòn bõ đi.

Cách trú-gi tri như vậy cũng hơi quá nghiêm, nhưng họ nói rằng có thiêt hành nữ-quyền cách đó, còn hơn là hao nhiêu bài thuyết-ly trong cõi tờ báo.

### Sự đẹp nhờ vì nước đà

Té ra bây giờ mình mới rõ là nước đà, không những chỉ là thu dò giải khát trong những ngày nóng nực, mà nó lại là một chất co thẽ giúp cho sự đẹp của người đàn-bà. Cõi Diana Cooper bên Huê-ky nói như vậy. Mà lời của cô nói, ta cũng nên tin, vì cô là một người con gái có danh tiếng vào hang đẹp như bên Huê-ky.

Có một nhà làm báo, hỏi cô sao được cái nhân-sắc xinh đẹp như vậy, thì cô nói rằng: «Tôi được như vậy là nhờ có nước đà. Tôi dùng nó để thoa mặt mày tay chun suốt ngày.»

Tuy là thô đà «trang-diêm» của cô Diana Coopre rẻ tiền, thiết, nhưng mà mấy nhà bán son phấn và dầu thơm dùng lo, chưa tới đòn cõi hàng đầu.



# VĂN-HỌC CỦA PHU-NỮ NUÓC TÀU

## Về thời-kỳ toàn-thạnh

Theo như bài « Văn-học với nữ-tính » tôi đã đăng ký trước thi văn-học với nữ-tính thật có lẽ quan hệ riêng, mà theo lẽ ấy thi nên văn-học của phụ-nữ xưa nay chừng như đã vắng lâm mới phải ; thế mà xét lại lịch-sử của các nước thì phụ-nữ đều như đã bị duỗi đuổi ra ngoài cái bờ-cõi văn-học, ấy là tại làm sao ?

Có lẽ từ xưa loài người đâu đâu cũng vậy, cũng đều quen theo cái thói « trọng Nam khinh Nữ », dàn ông choán lấy phần học-văn về mình mà không cho dàn-bà dự vào, cho nên mới có cái hiện-tượng như vậy.

Ngay như nước Tàu và nước ta đã có một câu ở cõi miêng từ đời xưa rằng : « Nữ-tử vò tài tiện thị đức. » (女子無才便是德) Nghĩa là : « Con gái không tài tức là đức đó. » Chủ tài đó là chủ về cái tài văn-học : đọc nhiều sách, hay chữ, biết làm thơ làm phú. Vậy đó, dàn-ông đã có quyền làm cho dàn-bà không có tài, cho trớn nên dốt-nát, thì còn nói gì đến văn-học nữa !

Ngày nay ở nước ta đây cũng còn có nhiều người đọc miêng phun ra những câu như vậy : Con gái mà học-hành làm chi ! Con gái biết chữ chỉ tò viết thơ cho trai.

Tôi tức mình, muốn hỏi lại họ rằng : « Vậy chờ con trai học hành làm chi ? Con trai biết chữ lại không chỉ tò viết thơ cho gái sao ? »

Đại-dè ở dưới cái chế-dộ xã-hội này, hễ là dàn và dàn-bà thì phải chịu khổ. Dân bị kẻ cầm quyền áp-chế ; dàn-bà bị dàn-ông áp-chế. Kẻ cầm quyền làm cho dân ngứa đi, dặng dè dè-ép, cũng như dàn-ông làm cho dàn-bà ngứa đi dặng dè sai khiến. Hiện nay dẫu trường nữ-học đã dựng khắp mọi nơi, song trong óc người dàn-ông cũng vẫn còn giữ như vậy.

Muốn làm chứng cho chắc những đều nói trên kia, hãy mở lịch-sử ra mà xem. Văn-học của phụ-nữ ta không ra gì và lịch-sử cũng không đủ tài-biệu mà xét được, đây tôi xét về lịch-sử Tàu.

Nước Tàu, cách nay độ non hai ngàn năm đã sảo ra được một người dàn-bà có tài-học tuyệt vời, đến nỗi sú-gia đời nay gọi là « Nữ-thánh-nhân » ấy là nàng Ban-Chieu.

Ban-Chieu là con gái Ban-Buu, em ruột Ban-Cố mà Buu và Cố đều là nhà văn-học trú-danh về đời nhà Hán, nhờ có vậy mà nàng mới được học và bay chữ.

Nàng lấy chồng họ Tào. Sau khi chồng chết rồi, nhà vua đòi nàng vào cung, bắt từ hoàng-báu trở xuồng đều phải chờ nàng bằng thay. Vì chồng họ Tào nên đặt hiệu nàng là Tào Đại-cô. Các quan đầu là bậc đại-nho như bọn Mã-Dung cũng thường phải hỏi nàng về nghĩa-lý trong sách-vở. Nàng có làm ra sách Nữ-giới bảy thiên ; và anh chàng là Ban-Cố làm sách Hán-thơ chưa rời mà chết đi, thì nàng làm nổi cho xong.

Văn-học của phụ-nữ nước Tàu, ta phải kể Ban-Chieu là người đầu tiên. Từ đó về sau đời nào cũng có người nối

gót, như là Tuái-văn-Ky, Tạ-dạo-Uẩn, Lý-thanh-Chiếu v.v. không có thể kể hết được.

Tôi nói đây là chỉ nói về một thời-kỳ văn-học rất thạnh của phụ-nữ-giới nước Tàu.

Trong đời nhà Mân-Thanh mới ròi đây, học-thuật ở nước Tàu hưng-thạnh lắm, các đời trước không đời nào bằng. Nhơn đó mà có cái ơn thừa dù dến dám dàn-bà, văn-học của phụ-nữ đời ấy cũng hơn hẳn thay các đời trước.

Thế nào mà gọi là thạnh ? Chỉ thấy những sách vở làm ra rất nhiều thì đủ biết.

Đầu nhà Thanh, có Trần-duy-Tịch làm một cuốn sách kêu là « Phụ-nhân-lập », trong ấy chép linh nhứng đặt-sự của các nhà nữ-văn-học ; ở về cuối nhà Minh, đầu nhà Thanh. Sau đó lại có Mạo-dan-Thơ làm sách « Phụ-nhân-lập-hồ », cũng chép lối ấy.

Đô đầu triều Gia-khánh, Hứa-Qui-Thần biên chép « Hương-khai-lập », ở trong toàn lục thơ dàn-bà, người ít thi một bài, người nhiều thi năm ba bài, và mỗi người đều có một cái tiêu-truyện, mà cộng cả là 375 người.

Sau đó 40 năm, đến triều Đạo-quang, Thái-diện-Trai lại biên một bộ « Khuê-các thi-sao » đến mươi cuốn, chép thơ của một trăm người dàn-bà. Mỗi người có ít cũng được 10 và có nhiều đến 100 bài. Trong đó có người dàn-bà tên trong Hương-khai-lập mà cũng nhiều người chưa có. Tập này chọn lựa tinh lâm, thật xứng đáng làm đại biếu cho văn-học phụ-nữ đời Mân-Thanh.

Chúng ta lợi nén nhắc đến một tập thơ gọi là « Tùy-viên-nữ-de-tử thi-tuyễn » nữa. Tập ấy xuất bản hồi Gia-khánh nguyễn niên, nghĩa là ra trước « Hương-khai-lập ». Tập thi-tuyễn này toàn là thơ của học trò con gái của ông Viên-Mai, biệt hiệu là Tùy-viên-tiên-sanh.

Văn-học của phụ-nữ đời nhà Thanh sở dĩ được vang như vậy, hiện nay nhà làm sỹ cũng phải nhìn một phần công cán của Viên-Mai mới vừa nói trên đây. Ông ấy là một nhà văn-học nỗi tiếng nhất trong thời đó, sống đến tam chín mươi tuổi, lúc trớn về già, dì dâu người ta cũng hoan nghênh, và ông rất thích dạy học trò con gái làm thơ. Ông-âm-Nông là người đương thời đó, có làm bài tựa cho tập thi tuyễn, nói rằng :

« Tùy-viên-tiên-sanh là bậc tông-chủ của văn-học đời nay. Tuổi người dàn ngoài tam mươi. Các nữ-sĩ các nơi nghe đến tên người đều phải sùng kính như là ông Phục-san, ông Hạ-hầu-Shâng ở đời nhà Hán, cho nên người đến dâu, họ đều cuối đầu khép nép mà xin làm học trò cả ; tiên sanh cũng vui lòng nhận lấy, không luận là con gái dàn bà. »

Tôi dà nói, dàn ông không cho dàn bà học, là cốt để cho ngu, mà nay lại có người như ông Tùy-viên ra tay dắt dàn cho bọn liều yếu dào thơ lên chốn tao-dàn thi-xã, thì tài chí chẳng có người lấy làm gờ lạ và buông lời nói xấu ?

Cùng lúc đó, ông Chuong-hoc-l'hanh, biệt hiệu là Thiệt Trai, có công kích ông Tùy-viên mà rằng :

« Gần nay có người làm bộ, không biết xấu-hồ, tự cho mình là phong lưu mà đi quyết-dụ dàn bà con gái người ta. Đại dè kẻ ấy lấy nhứng trò tài tử giai nhân trong luồng hát dem ra mà phinh người. Từ sông Giang qua phía nam, dám khuê-các, con nhà đại-gia nhiều người đã bị nó phinh. Họ rủ nhau in thi-lập, tung bốc danh giá cho nhau, không còn nghĩ đến sự hiềm nghi giữa dàn ông và dàn bà. Hạng khuê-các như vậy, đức dả không có rỗi thì còn tài chi đáng kẽ nứa ? Mà còn con người hụt kia gây ra một cái tục xấu, ngày càng tiêm nhiễm, thật là đáng lo cho thế dạo nhân tâm ! » (Hoạn này thấy trong « Định-lị-tháp-ký » của Chuong Thiệt-trai).

Vì lòng lo cho « thế-dạo nhân tâm », ông Chuong Thiệt-trai đã công kích ông Tùy-viên rồi, lại còn làm ra một cuốn sách để dạy dàn bà, gọi là « Phụ-học ». Chủ ý trong sách ấy nói rằng dung, ngôn, công, hạnh, là mối chánh-học của dàn bà ; còn như việc làm văn làm thơ thì không phải việc của các cô các bà trong khuê-các.

Sách Phụ-học xuất bản xong, in di in lại mấy lần, lưu-truyền cũng khá rộng, song đường như cảng chẳng có hiệu quả gì lắm. Từ đó về sau, phụ-nữ nước Tàu cũng cứ tranh nhau làm thơ và in lập, sau khi ông Tùy-viên chết rồi, hảy còn nảy ra không biết mấy là hàng nữ-thi-nhơn. Ủ ! té ra dà đến ngày dám nữ-lưu trào tài ra, dẫu mấy mươi vạn cuốn sách phụ-học và mấy mươi vạn bài của ông Chuong-Thiệt-trai cũng không thể nào hạn chế được.

Xem một đoạn lịch-sử đó ta nên mừng cho cái tiền đồ văn-học của nữ-lưu !

PHAN-KHÔI

## Cabriolet 3 chỗ ngồi



**AMILCAR**

Chạy đến 100 cây số một giờ mà ngồi cũng êm  
Hãy xem những kiểu mới 1929 — 4 Vitesses

Dàn-bà lịch-sử nên dùng xe AMILCAR

Vì xe rất dễ cầm bánh.— Rất êm-ái.

Máy móc thật tinh-xảo.— Giáng xe đóng thật huê mỹ.

Kỷ thi xe đẹp ở Saigon năm 1929

Xe AMILCAR được giải thưởng.

Dù-bị trong cỏi Đồng-Pháp  
Hàng Charière, Dufour & Garriguenc

## Cuộc thi Kiêu

Trong số báo thứ nhất, bốn báo có câu hỏi : « Nàng Kiêu nên khen say nên chê » thi được các bạn xa gần gửi về đáp nhiều lắm.

Bốn-báo theo thứ tự tiếp được, cứ đẽ nguyên-ván dâng lên dâng, sự phải chê-thể nào, xin đẽ chắt-chính cùng các vị độc-giá.

P. N. T. V.

### Bài đáp số 1

Saigon, le 3 Mai 1929

Dâp báo P. N. T. V. về câu hỏi nàng Túy-Kiêu nên khen hay nên chê.

Xét vì khi nhà nàng thọ oan, phu-lâm con, trong lúc nhà nguy biến thì bác minh chuộc cha là một điều đại hiếu đối với thiên-luân không trái. Chờ lấy theo ý đài bao biếm như sau :

Liêu-dương ngàn dặm xa chi dò ?  
Nở đê Lâm-tri bướm dập diu.

Thì không dặng chánh dâng, vì minh ở thời-dai khác, hoàn-cảnh khác, mà chê ibi không khỏi sai lầm, theo ý hai câu trên đây, ibi khi ngộ biến sao nàng không cho Kim-Trọng hay, thi càng vô lý lắm. Đã biết hai người có giao-tinh, nhưng theo luân-lý phong-hóa ibi hai người trộm lịnh mà ước hẹn cùng nhau ibi là một tội. Mà khi già biến đi cầu ở Linh-lang ibi biết có được như nguyên không. Nếu không, ibi còn chi phầm-cách nàng, huống chi thời ấy là thời-dai chuyên-chê, người mà đương bị tra khảo mà đợi di Liêu-dương ibi về ibi còn gi, đường ibi xa, không xe cộ.

Vậy tôi xin lấy theo ý tác-giả truyện Kiêu từ đầu đến cuí nên khen nàng không chê nàng, vì nàng dù Trung, Hiếu, Tiết, Nghĩa.

1.— Khi Từ muốn đọc lập, nàng khuyên qui bằng là Trung,

2.— Cha mắc nạn bán minh là Hiếu,

3.— Khi Tú-bà bắt rước khách, nàng tự tú là Tiết,

4.— Khi gặp Từ-Hãi on đèn oán trả và tha Hoạn-tho, là Nghĩa.

Đây tôi lấy theo tư-tưởng đời ấy cùng trình độ học thức đời ấy, một người dàn-bà trong xã-hội đời ấy như vậy cũng biếm có, cứ xem hai câu dưới đây ibi dù dung nàng.

Xét trong tội nghiệp Túy-Kiêu :

Mắc dè linh-ái khỏi đều là-dâm.

Lấy tình thâm trá nghĩa thâm.

Bán minh đã động biếu lâm đến trời.

Theo hoàn-cảnh ấy theo thời-dai ấy nên khen, không nên chê, vì ta là kẻ ngoài cảnh.

**ĐĂNG-VĂN-NGHỆ**

Elève. 17 rue Martin des Pallières  
près gare Dakao SAIGON

Rượu Áp-Sanh PERNOD FILS uống với  
nước da là món giải lao thượng hạng.

**VĂN-UYÊN****Chị em ơi !**

Đã sinh ra kếp má dào,  
Cũng tai cũng mắt lè nào thua ai.  
Người tài ta hả chẳng tài ?  
Người khôn ta cũng được vài phần khôn,  
Đề lòng ghi với nước-non !

**Danh thức bạn**

(Thú vĩ ngâm)

Hỏi người nhiệt huyết chị em ơi ?  
Nam Bắc chia nhau mấy triệu người.  
Rải rác giống giòng ba cõi đất,  
Cùng chung non nước một phương trời.  
Ơn nhà lo liệu sao cho trọn,  
Nợ nước toan bẽ linh chờ sai.  
Hẹn với giang san thân-thế ấy,  
Hỏi người nhiệt-huyết, chị em ơi ?

**Quốc-Hoa di-cảo****Lời anh bần-si****Tinh cảnh học trò khố**

Buồn tha-thiết ngồi rồi lại tủi ;  
Tấm thân sao nhiều nỗi truân chuyên ?  
Mấy năm bạn với sách đèn,  
Ngày nay vì chữ nghèo hèn phải thôi !  
Trưởng tới bạn còn ngồi trường-học ;  
Nhờ chàng Ươn tài lực thua mình.  
Mẹ cha sẵn bạc muôn nghìn ;  
Cho sang Pháp-quốc thỏa tình đua tranh !  
Người thi thể, minh danh như thế.  
Chữ tương-lai biết dể vào đâu ?  
Than ôi là số Thâm-sầu !

Buộc người bần-si, có rầu hay không ?  
Hay là bởi Luật trong Thiên-Địa ?  
Hay tự người nhân-thế bày ra ?  
Nói càng thêm lầm xót xa.  
Nghèo, giàu khác giòng, người ta khác loài !  
Lòng uất-phận nuôi hoài cũng mệt,  
Thà liều thân mà chết xứ người !  
Xuống tàu xin ở làm bồi,  
Mấy lần khó nhọc, mấy hồi gian-nan !  
Gần tháng chán bàn-hoàng lo nghĩ ;  
Lo néo xa, rồi nghĩ dâng gần :  
Trước là tim kế nuôi thân ;  
Sau là học-vấn, là phần lớn-lao !  
Tàu cắp bến, chiêm bao chợt tĩnh,  
Vất-vả thay là cảnh kiềm ăn !  
Chén cơm còn chưa lo an ;  
Học-hành thời cũng về dâng chiêm bao !!!  
Trong cảnh ấy lòng nào chẳng xót,  
Uồng xuân-xanh mai-một xứ người !

**APOLLINARIS** là một thứ nước suối tốt nhất  
để uống khi dùng bữa.

Từ đây góc biển, chør trời.  
Đói no bao quản, thiệt đời minh thái !!!  
Bất-hình ấy, ai người tát cạn ?  
Xin dè lời hỏi bạn non sông.....

**Đồng-báo nên giúp học-sanh nghèo**

Đồng-báo lảng-lặng nghe chuông !  
Tiếng kêu gióng-giã, như luồng gọi ai.  
Chuông kêu, giục giã gài trai,  
Mở lòng bác ác, liệu bài giúp nbau.

Nước Nam chỉ hiếm nhà giàu.  
Tiền tài dư-dật, mặc dầu tiêu pha.  
Nghĩ thân bần-si xót xu,  
Không phương theo học, tiêu-ma một đời !

Ai người thương tri thương tài,  
Vót tay bần-si, liệu bài nào dày ?  
Giúp cho rồng được gặp mây,  
Ấy là thương nước, lo ngày tương-lai.

Ai ôi cứu lấy nhân-tài.  
Trong phường áo rách nhiều tay anh hùng.  
May ra gặp hội vầy-vùng.  
Giống-nói rạng-vé, non-sông tươi cười.

Báo chương cạn tỏ những lời,  
Còn nhờ xã-hội ai người đồng-tâm !  
Chuông kêu giục giã tri-âm,  
Con dâng Nghĩa-vụ, phải tầm đâu xa ?

**BÚC THƠ VIỆT BẰNG NƯỚC MẮT**

Nhơn dịp kỷ này Phụ-nữ Tân-văn hò hào về việc cầu giúp cho anh em nhà nghèo di sang Pháp du-học, vày bón-bão muốn trích-lục một đoạn trong bức thư của người học-sanh ở Paris gửi về, để cho cả bạn đọc già-tháy cái tình cảm đối rét khù sù của ít nhiêu anh em nhà nghèo, hiện dương du học bên Pháp ra thế nào ?

Bức thư này tuy là bức thư riêng gửi cho một người bạn trong tòa-soạn của báo-báo, cách đây mấy tháng nay, song báo-báo tưởngh có thể đăng, mà không có sự gì là không hợp thời và khiêm nhã.

Đọc-giúp đọc xong, thử suy nghĩ coi bức thư này vẫn là viết bằng mực, mà có phải là sòia lè ở trong đó hay không ?

.... Tôi đã thi troj bảng-chấp tú-lại rồi, được hội-dồng chấm thi cho vào tru-hạng (mention très bien). Vậy là cũng không phụ cái công-phu chịu cực chịu khổ, vừa học vừa làm mấy năm trời nay ở chốn quê người đất khách. Và cũng không phụ lòng trông mong của gia-dinh và của anh em. Tôi quyết-dịnh cố gắng theo học chuyên môn mấy năm nữa, cho thi-hết thành tài, thi-mới về nước. Song chì lo năm dài ngày ròng, cảnh khó nhả nghèo, không biết rằng mình có theo lời được mục-dich hay không ? Cơm đậu ủu cho no mà họ ; áo đậu bận cho ấm mà học, tiền đậu trả cho nhà trường mà họ ; mấy cái vắn-dẽ ấy, chưa biết tính làm sao đây !

Anh ở nhà chưa biết cái tình cảnh khổ của anh học-sanh nghèo ở bên này ; ôi thôi, nó khổ lả lùng, không lời nào nói cho cạn, bút nào tỏa cho cùng, lại có khi không còn nước mắt đâu mà khóc nưa.

Ngày hôm nay là giữa mùa lạnh, ở Paris lạnh hết sức, han-thứ-biểu xuống tới 16 độ dưới Zéro, ngoài trời tuyet xuong bao phủ cả cây cối cõa nhà.... Cảnh tượng ấy, một người tha-hương tác-khách, đã dù sah buôn sah cảm rồi, buông chí là người tha-hương tác-khách, mà còn lo từng bữa ăn, lo từng tháng tiền phòng tiền học, lo từng mấy đồng xu để đi xe điện, thì nỗi buồn ấy biết sao mà nói cho cùng. Mùa đông tháng lạnh như vậy, nhà nào cũng phải có lò sưởi chạy luôn ngày đêm mới chịu thấu, vậy mà tôi ngồi thu tay vào áo một mình ở trong phòng, làm gì có than mà sưởi. Mấy bữa trước đây, lại còn bị hai ba ngày chỉ gặm bánh mì, ăn với miếng phô-mai, rồi uống nước lạnh di ngã. Hai tiếng đói rét ở bên ta, giờ mới biết nó đắng với cái tình trạng bên này lắm : hé trong bụng không được no mà bước ra ngoài đường, tôi hai tay rồng đánh lộn với nhau, lanh lẫu lối xương, tuyệt chịu không nổi. Vậy mà cũng phải lội bộ từ cửa Orléans lên Quartier Latin để vào thư-viện đọc sách. Đường xa như ay, cũng băng từ Saigon mình lên tới Gia-dinh vậy...

Chắc anh em ở nhà, cũng có người trách sao không kiêm việc đi làm, lấy tiền mà học ? Trách cũng phải,

nhưng mà là chưa bết cái tình trạng sanh-hoạt ở bên này. Tôi nhớ có ai nói câu này thiệt phải : « Học văn và tiền bạc, muốn được thử này tất phải mất thử kia. » Đã kiêm việc đi làm, thì thời dừng nói đến chuyện học cho đúng đắn được nữa.

Nhà tôi mỗi tháng chỉ gửi sang được năm trăm quan. Ôi ! Năm trăm quan tiền ở bên này, chì có mồi ngày ăn một bữa mời đủ. Còn tiền học, tiền phòng, tiền quần-áo thì trông vào đâu. Từ khi tôi sang tời giờ, trên ba năm mà chì có một bộ quần áo, sớm tối gi cũng chì có nó, mà gần rách tiêu hết rồi. Có một hai lần, tôi viết thư về nhà xin ba má tôi cho thêm chừng một vài trăm quan, song ba má tôi viết thư trả lời rằng : « Năm nay ruộng thất, ở nhà ba má lo cho con như vậy, thiệt hết sức rồi. Vay mượn người ta, thi nhả minh nghèo, có ai tin minh mà cho vay. Tôi, con liệu bè không theo đuổi việc học nữa, thi kiêm đường mà về làm thuê làm ăn, tôi tính gì nhận đòi nợ khát ở bê, khiếu cho cha mẹ vừa thương vừa nhớ.... » Mỗi khi đêm khuya caanh vắng, tôi mở bức thư ấy ra coi mà üz nước mắt....

Biết bao nhiêu người chung cái tình cảnh như tôi vậy. Trong khi đó thì mấy người con nhà giàu, mượn tiếng đi học, đem tiền ngàn bạc muôn qua đây, nuôi mấy chí đậm ở xóm Montmartre. Còn người thâu-tâm muốn học cho tôi nơi lại không tiền ! Còn bao nhiêu con nhà nghèo trong nước, dốc lòng muốn sang đây học cũng không có tiền !

Paris, 18 Décembre 1928

Trần-văn-Miễn

Nước nhỏ ngày nay, cần kíp về việc giáo-đục, việc đào-tạo-nghiệp như tài là thế nào, tướng không cần nói thi chắc ai cũng biết. Vậy có nên giúp cho họ-sanh du-học hay không ? Đọc bức thư như trên kia, thi có nên cứu giúp cho ban học-sanh nghèo khổ hay không ? Điều ấy xin hỏi những ai là người có quan-tâm đến vân-dê sanh-lũ của quốc-gia chúng tộc.

P. N. T. V.

**Kính-tạ các bạn đồng-nghiệp**

Phụ-Nữ Tân-Văn từ ngày còn mỉm phòi-thai, đã dâng nhiều bạn đồng-nghiệp cò-vò tân-thành cho ; kiếp khỉ dà ra đời thi các báo chí Nam Trung Bắc đều có lời ca ngợi mừng tưng bừng lè đèn. Chúng tôi à kè sảng-lập vadóng-nhân trong tòa soạn được hân-hạnh không biết chừng nào.

Vậy xin kính-tạ các bậc đàn-anh, và hẹn rằng trước sau sẽ giữ vững cái thái-độ dà bày tỏ trong sò đầu, dè khôi phu tinh anh em trong nước. P. N. T. V.

# Cuộc thi của Phụ-Nữ Tân-Văn tổ chức

**Giải thưởng có gần một ngàn đồng bạc**

Mấy giải thưởng



## Giải nhứt

1 cái đồng hồ Carrillon Westminster bằng  
cây nu, bê cao 2m 22, giá..... 360\$

## Giải nhì

1 cái tủ sét hiện Bauche bê cao 1m 20 giá. 265\$00

## Giải ba

1 cái máy may già ..... 160\$00

## Lệ lanh thưởng

Nếu có nhiều vị đáp trúng, thì bón-báo sẽ bắt thăm, chỉ  
lấy đủ mý giải-thưởng thi. Ngày nà tráng thưởng, bón  
báo sẽ gởi giải thưởng tới nơi, tiễn lòn-p'ti chuyên chở,  
về phần người trúng thưởng phải chịu.

## Đừng chờ ngày nào nữa!

Trong bọn đồng-báo nghèo ở nước ta, h' moi khi thay trò nào thông-minh sáng-lặng mà gấp cdmh  
nghèo, không học được đến nơi đến chốn, thi ai nay đều than rằng: Tôi nghiệp, phải chí tôi giàu, thi tôi  
bao cho nó ăn học.

\* Tôi chí tôi giàu \*, tiếng nghe êm ái mà khó lầm thay, chí bảng đầu giàu điu nghèo, ta hãy lo lây ta.  
Nghèo mà giúp được điều nghĩa thi càng quí cù vui! Anh em h' t' cù gìn i lên cho học-sanh nghèo nhớ.

## Các đề thi

### 1° Câu thai

Kêu dò chẳng thấy dò đưa,  
Càng chờ càng đợi càng trưa buỗi dò.

Tên một vị thuốc

### 2° Toán đố

Tý Sáu là hai anh em, tết dì mang tuổi ông ngoại;  
khi về dẹp đường, Tý bảo Sáu:

— Mấy cho lão sáu cát bạc đựng tau bằng mấy.

### Sáu nói :

— Thời, anh cho tôi sia cát đựng tôi và bằng hai,  
của anh.

Hỏi vậy Tý và Sáu mỗi đứa có bao nhiêu tiền?

### 3° Sắp mấy chữ lợn xộn dưới đây cho thành bốn câu tục ngữ Annam.

Riêng, vách, mịnh, yêu, mịch, cỏ, dâm, da, nát,  
thác, tham, gởi, dù ig, thi, thi, xiêng, chướt, tai, sông,  
dung, thảm, súc, cỏ, gởi.

## Thể-lệ

Cuộc thi này để cho chư Độc-giả mai trọn năm Phụ-Nữ Tân-Văn và đã trả tền rồi, thi mới được dự-dáp mà thôi. Thơ đáp lừng niêm, và ch' dân có hai su, ngoài bao phải  
đề rõ là « D'c au » thi ». Qii-vi n'ho e'ura mua báo, muốn  
dự cuộc thi, xin mua ma'nat trả tiền báo, viết thơ trả lời  
và t'li' bài t'li' m'li' luyt cũ'ig được.

## Kỳ hạn

Ai đáp trúng cả 3 đề, thi được thươn; giải nhứt, 2 đề  
thì đ'reg thươn giải nhì. Còn 1 đề thi thươn giải ba.

Hạn đến ngày 30 Juin thi hết thau b'li' đáp. Đến ngày  
10 Juillet thi chấm và phát g'ái thươn.

## Lệ lanh thưởng

Nếu có nhiều vị đáp trúng, thi bón-báo sẽ bắt thăm, chỉ  
lấy đủ mý giải-thưởng thi. Ngày nà tráng thưởng, bón  
báo sẽ gởi giải thưởng tới nơi, tiễn lòn-p'ti chuyên chở,  
về phần người trúng thưởng phải chịu.

# THÊ-LÈ HỌC-BỒNG

## Của Phụ-Nữ Tân-Văn tổ-chức

Chúng tôi dự thảo bản điều-lệ về cuộc lập học-bồng cho  
học-sanh nghèo du học, chắc hẳn ở trong cũng còn sai  
sót nhiều điều, vậy xin đồng-báo phù-chánh lại cho, chúng  
tôi h' lòng hoan-nghinh ý kiến.

**Điều thứ nhất.** — Định lấy ra 15% (mười lăm phần trăm) trong số tiền độc-giả mua năm của báo Phụ-Nữ Tân-Văn, mà lập học-bồng, đặt tên là Việt-nam Phụ-Nữ Học-bồng. Ví dụ trong ba tháng đầu, nghĩa là từ 1er Mai chí 1er Août mà bón được 4.000 phần báo trọn năm, thì sẽ trích ra một số bạc là 3.600 \$ 00 (4.000 × 6 \$ = 24.000 \$ × 15 = 3600 \$), mà làm 2 cái học-bồng.

**Điều thứ hai.** — Sô sách của Phụ-Nữ Tân-Văn có trình tòa chứng nhận cho, mỗi tháng cộng số tiền thau được của những độc-giả mua báo đồng-niên (abonnés) đóng vào bao nhiêu, thì dầu nhiều dầu ít, cũng trích ra 15%, mà gửi cho Việt-nam Ngàn-hàng, để tên cho Việt-nam Phụ-Nữ Học-bồng.

**Điều thứ ba.** — Bất hạn là bao nhiêu năm, h' số độc-giả Phụ-Nữ Tân-Văn càng nhiều, số thau càng lớn thì số học-bồng càng được nhiều thêm. Cứ 2.000 phần báo đồng-niên đóng dù tiền lức là một cái học-bồng. Lấy đó mà tính lên, 4 ngàn độc-giả thì hai học-bồng, 6 ngàn thì ba học-bồng v.v.

Mỗi ba tháng thi phải d'ng b'c-cáo về số thau xuất của Việt-nam Phụ-Nữ Học-bồng một kỳ.

**Điều thứ tư.** — Đến ngày 1er Août 1929, nếu mà số tiền  
đã trích ra cho Việt-nam Phụ-Nữ Học-bồng mà được  
2000 \$ 00, thi bón-báo sẽ tổ-chức một b'on hội đồng chọn  
học-sanh d'ng cấp học-bồng cho di học.

B'on hội-dòng ấy sẽ có các ông giáo-su có tài có đức  
làm giám-khảo, và mấy nhà tri-thức làm hội-viên.

**Điều thứ năm.** — Những học-sanh mà có dính d'ap ba  
con xa gần, hoặc bên chồng hoặc bên vợ của các người  
sáng-lập học-bồng và các ông có dự trong cuộc tuyển học  
sanh, thi đều không được dự thi.

**Điều thứ sáu.** — Học-sanh nào nhận được học-bồng của  
Việt-nam Phụ-nữ cấp cho thi phải ký tờ giao-rông khi học  
thành tài-trò về phải tìm cách thế mà trả số bạc đã lanh  
lại cho Việt-nam Phụ-nữ Học-bồng và phải hứa chắc rằng  
không được cưới vợ người ngoại-quốc.

**Điều thứ bảy.** — Học-bồng chỉ cấp cho nam-hoc-sanh  
mà thôi, còn nữ-hoc-sanh thi lúc nào có thể cấp được sẽ  
định sau.

**Điều thứ tám.** — Những số bạc trích ra 15% mà lập học-bồng  
thì sẽ đ'reg lại 5% làm tiền dự-trữ, phòng khi có sự thiến  
thốn xảy đến, hoặc già' ăn học m'le' m'le' thinh linh.

**Điều thứ chín.** — Học-sanh muốn dự thi lanh học-bồng  
phải có đủ bằng cờ là con nhà nghèo và buộc phải có  
bằng cấp Brevet élémentaire hay là Diplôme d'Etudes  
complémentaires v... v...

(Còn nhiều điều nữa, đợi g'óp ý-kiến, rồi sẽ b'c-khu'get v  
sau).

## Mua Phụ-nữ Tân-văn ích lợi thê nào?

Mua một năm Phụ-nữ Tân-văn thi trước h'c: mỗi tuần  
tiếp được một tập báo, trong đó có đủ những bài cần-ich  
cho Phụ-nữ như là: v'ê-sanh, gia-chánh, khoa-hoc, pháp  
luật, du-ký vân-vân, lại có phụ-thêm « Phàn Nhì Đông », biên  
chép những gương-tốt, truyện hay đ're cho trẻ em tập rèn  
đức-tánh. Tính ra trọn năm giá mua có 6 \$ 00 mà qui ngai  
sẽ được hơn 50 tập báo, nếu giữ cho đủ cả thì sẽ thành  
được: hai ba bộ tiêu-thuyêt, một bộ v'ê-sanh ch' rò hết  
các phương-pháp v'ê-sanh để phòng-nhiều chứng-binh cho  
nam phu-lao-nsu, một bộ sách khao-v'ê-vân-hoc cho Phụ-  
nữ; một bộ sách nói v'ê tinh-thể nước-nhà và thê-g'òi,  
cũng là các điều cần-ich khác-nữa.

Mua một năm P. N. I. V. giá có 6\$ 00 mà lo được  
cho quê-hương một việc rất trọng-hệ là giúp cho học-sanh  
nghèo-di-du-hoc; mình được vui-vé phan-ch'nh mà h'c lớn  
lên rằng: Tôi là người Annam giúp học-sanh Annam  
nghèo-di-du-hoc đây!

Được v'ê thi còn gi' h'â da h'or n'ra?

Đó là 2 điều đại-nghĩa, còn si' có tinh-tang-lai còn phần  
ich-lợi riêng v'ê sự-dự cuộc-choi Văn, Thái, Toán, L'g, may  
ra lại còn được phần-thưởng rất xứng-dáng.

Đọc-ti' đây ch'c ch' Độc-giả l'ay làm l'ay mà tự-hồi-r'ng:  
U' l' l'ôn có 6\$ 00 mà được ich-lợi dù diều-nh' v'ê v'ê,  
đ'ich-nước mà lại lợi-mình thi còn ai mà kh'ong chịu-l'ôn?

Không có lý-nào lại được v'ê. C' l' t' b'ao n'ay ch'c  
quảng cáo một cách rất x'ao-d'ng kim-thé g'at minh-thoi.

Thưa-không — Chúng-tôi và B'ong-nh'on trong l'oa Phụ-  
nữ Tân-văn dám-thì-r'ng xin quyêt-dem tam-huyêt mà  
đ'êm-b'li cho non-sóng; k'ê ra công, người ra c'ua, nguyên  
l'am cho thành-tựu cái-việc dài-nghĩa n'ay, v'ê b'en-tien b'ac  
thi ch'u qui ngai kh'oi nghi-ngò; b'lon-b'ao ch'ub-nh'êm là  
ông Nguyễn-duc-Nhuận d'ah h'or m'le' năm trong trường  
thuong-mai, hàng-sản có m'le' h'ang-tâm thi ch'ac anh em  
d'ah biêt-r'ng, ông xin dem h'et b'lon-ph'ân và danh-d'uy ra  
m'le' l'am-thanh-tu P. N. T. V. n'ay d'ng-lam co-quan cho chi  
em-nước-nhà và t'li' ch'c-việc-cấp-hoc-b'ong cho hoc-sinh  
nghèo-di-du-hoc.

Nếu anh em chí-em B'ong-b'ao ng'ih cho công-cu'c của  
ch'ng-tôi l'am-d'ay là c'c-ich, thi xin h'ay đồng-lòng hiêp  
s'c, gi'up ch'ng-tôi đ're cho mau-thanh-công.

Được v'ê, ch'ng-tôi d'au-c'c nh'c-d'au-c'c thoa-lòng  
m'le' l'am, và mong-r'ng từ-d'ay s'c c'c-thé-dép được  
m'le' n'oi-b'at-b'inh trong x'au-hoi-di, nghĩa là giải-d'ng  
t'li' u'c-urc của các hoc-sanh-nghèo mà c'c-chi mu'oa-hoc.

P. N. T. V.

V'ê c'c-thé-l'c và c'c-thé-l'c-việc-l'ap-hoc-b'ong,  
nếu anh em B'ong-b'ao c'c-iy-ki'en gi' h'ay, xin ch'ub-b'ieu  
thêm-cho, ch'ng-tôi xin h'et-lòng hoan-nghinh mà  
đ'ang-l'ôn-b'ao Hoa: ai có ch'ob-n'adng-hi ng'ih xin-tu' ch'it  
v'ê-chung-tôi, ch'ng-s'c v'ê-lòng-dap-lai r'c-r'ng.

P. N. T. V.



# GIA CHÁNH



## Thịt heo kho

### Thịt kho nước dừa

Lụa thịt heo den, bắp dùi hay chả vai thì ngọt hơn, cao cho hết lớp lông ngoài da, chừng nào miếng da thiệt trắng nõn là được, lấy nhíp bắc lồng cho hết chung, rửa cho kỹ, cắt ra từ khúc vuông; cắt lớn như vậy thì phải lấy giấy chuối bọc lại cho chặt kéo nó rá thịt. Muốn ăn gấp, nghe là nộp buỗi mai, thì khi làm rồi phải luộc chần, luộc xong mới liệu mà đồ nước mắm và nước dừa vò nồi, sấp thịt vò mà kho, phải để nước luột thịt chần đó mà nêm lại sau khi thịt thấm.

### Thịt kho thơm

Ba rọi, chả vai, hay bắp dùi, rửa làm sạch cho sạch, xắt nhỏ bằng ngón tay cái, tẩm cùn xắt hắc dài hoặc vuôn con cờ tùy ý.

Ram thịt cho vàng rồi sấp thơm vào, và chè nước màu, nước mắm xấp xắp, cho vào 1 thê đường, chum lửa cho rắc nước lại hơi đặc đặc.

### Thịt kho mật ong

Thịt kho mật, cách làm cũng như kho nước dừa. Một cân thịt thì 3 su mật.

### Thịt kho đường phèn

Cách làm như trên, duy đường phải thẳng đặc như mật.

### Thịt kho mủi

Một cân thịt thi muối muỗng ăn canh mủi. Trước hết cũng lược thịt rồi để chung vào với mủi, chặc hai trái dừa xiêm lấy nước rau một chập coi chừng miếng thịt mềm mà đồ thi vừa ăn, như nem không vừa, có rủi mặn thi chè thêm một chúc nước sôi, kho lại cho vừa ăn.

### Mắm kho với thịt.

Lụa mắm sật quết, cho đồ cho thơm, rửa cho sạch, vắt cho ráo, (1) thi rọi xắt trong bắng tay cái ram cho vàng, sả ớt băm cho nhỏ. Các món săn săn, nhâm cho vừa mà nấu mắm với nước lạnh, khi nấu mắm đã rã ra rồi thi lấy rây mà lược cho kỹ, rửa lại cái nồi đã nấu cho sạch, đồ nước mắm mới lược rồi vào, thịt ran, rồi vò sả ớt, trộc vò một lược mà nấu cho tới khi mắm vừa ăn.

### Mắm kho với cá

Các thứ cá, duy cá đồ kho mắm là ngọt nhất, cách kho thi cũng nấu mắm và lược mắm như cách trên, và phải chè mắm nước vào mời ngọt, cũng đẽ sả ớt cho thơm. Như kho mắm con thi khỏi lược.

### Mắm kho nấm

Kho với nấm hoặc nấm mồi hay nấm rơm. Cách gia vị cũng như kho mắm thịt.

(1) Mắm mua ngoài chợ không được sạch thi mời rửa, như ở nhà có mắm làm kỹ lưỡng thi nên đẽ vậy mà kho, khỏi phải rửa.

### Mắm kho lương

Kho mắm với lương, nêm sả ớt cho nhiều, cách nêm giá vị như kho mắm cá.

Mắm kho ăn với rau và, nếu không quen ăn rau lạp nạp lá bụng, thi hãy ăn rau sống với thơm già trộn mà và cũng ngọt.

CAO-THỊ NGỌC-MÔN

## Những điều trong nhà nên biết...

### Một cách giặt đồ trắng mà không tốn tiền.

Lấy một cái thùng, đồ hai ba chục lit nước vào đó, nấu nước cho nóng, rồi cắt chừng 200 grammes xà bông mạc-xáy bỏ vào, bỏ thêm vào một muỗng essence de térebenthine và ba muỗng ammoniaque. Mấy thứ đó, lại nhớ thuốc mà mua, lúc nào cũng có.

Rồi thả đồ giặt vào trong đó, mà ngâm một đêm, cần phải dậy nắp cho kín. Sáng ngày mai lấy ra, vảy là đồ đã vò đã giặt rồi, mình chỉ có lấy nước lạnh mà dùi lượt nữa là đem phơi.

Thứ nước giặt ấy có thê để tái lần sau cũng dùng được, nhưng mà nên nhớ mỗi lần giặt thi phải nấu len cho sôi, và phải thêm một muỗng essence de térebenthine với một muỗng ammoniaque vào.

Cách giặt này được ba đều lợi, một là ít mất thời giờ, hai là đỡ tốn công, ba là không cần phải nấu; quần áo có dắt hay mồ hôi, cũng phải diết thảy, lại không cần gì phải chà nhiều, mà quần áo thiệt trắng.

### Tẩy những giọt cà-phê vầy vào quần áo trắng

Trước hết hãy đem quần áo giặt bằng nước hơi nóng, có chẽ một chút carbonate de soude, rồi lại giặt qua một lần nước lạnh, có chẽ chút nước Javel, thi sạch tiền.

Nếu như đồ bắng hàng hay bắng len, thi phải chè glycérine và ammoniaque vào nước mà ngâm chừng nửa ngày mới sạch.

Lại còn như đồ màu, thi chờ có chè nước Javel vào, vì sứ bay màu đi, chẽ nên giặt một lần bằng nước cho thiệt sạch, rồi giặt một lần nữa bằng nước xà bông, có chè vào hai ba giọt alcool 90°, là chỗ đó phải diết hết.

### Cách đóng đinh vào tường cho thiệt chặt

Trước hết đem những cái đinh vào nước, nghĩa là cốt làm cho cái đinh phai sét, thi tự nhiên là nó bám chặt vào tường. Muốn cho chắc hơn, thi lúc đóng vào rồi, lại rút nó ra, chấm một chút keo vào đầu nó, rồi đẽ vào cái lỗ cũ. Như vậy cái đinh liền chặt với tường, không thê nào bong ra được nữa.

Rượu La-vé LARUE đã ngọt  
mà lại thiệt mát.



## Con nít mới sanh

Con nít mới sanh ra lấy làm yếu đuối lắm: như đúng ngày và tuyено vận mạnh giỏi, thi bè dài độ chừng nứa tắc láy ( $0^{\circ}50$ ) cán nặng chừng ba kilos. Còn khi đẻ thiều ngày bay là người mẹ đau ốm trong lúc có thai thi lại còn nhỏ nữa; có khi nặng được một kilo hai ba trăm grammes mà thôi; lấy làm khó nuôi hết sức, phải sảng sóc mussy dứa đó cho kỹ càng, ôm ấp dùng cho lạnh lẽo, lấy bông gòn bó ràng tay chon nó, và để chai nước nóng hai bên rõ cho sầm. Khi dứa bè không súc mà bú, thi phải rặn sữa và nhiều từ giọt trong miệng nó.

Dứa bé trong mình mẹ mới lọt ra, liền bị lạnh nên la lên, khi còn ở trong mình mẹ nhờ bồi cái dây rún có màu của mẹ chảy qua cho rõ dù dùng mài lớn; khi ra ngoài phải thđặng cho máu rõ chảy. Có klii chuyên bụng lâu bay bị nhao choảng, dứa nhỏ lọt ra không thở, mình nảy bầm tim bay là xanh lè, vì bị ngọt thở không được, máu chảy không thông, như vậy thi phải cột và cắt rún nó liền, và để nó vào trong thuỷ tinh lạnh hai ba phút đồng hồ, rồi đem đẽ trong thuỷ tinh cũng hai ba phút, đẽ sang qua sang lại nhiều lần cho đến khi nó thở được và khóc lên. Lấy rượu mạnh hay rượu Annam băm bông gòn mà đánh chà xương sống nó bay là lấy tay mà bóp và bóp ra cái ngực nó cho đến khi nó thở và la lên. Cỏ khi cũng phải kê miệng mình vào miệng nó mà thổi hơi và cho nó. Phải có công mà chúa mussy dứa bị ngọt, vì một hai khi làm như vậy, cách này cách khác trong nửa giờ bay là ba khắc đồng hồ nó mới sống lại được.

Như chuyên bụng gấp rúc bình-linh, ruoc quan+hầy hay mực không kịp, người nào giúp đỡ trong việc đó, phải lấy kéo và xe một sợi chỉ may làm tu bô và siêu bay ấm mà nấu cho sôi chung nửa giờ hoặc mười lăm phút. Rửa tay cho sạch với savon, rồi khử độc bằng rượu pha với teinture d'iode, teinture d'iode chung mội muỗng café pha với nửa lít rượu bay là phầm thường—permanganate de potasse—một gramme trong một lít nước chính. Tay sạch sẽ rồi, kéo và chỉ nấu xong xă, dứa bé lọt ra lấy một miếng giề sạch quấn tay mà móc nhớt trong miệng nó ra, chảng lật đặt chí, chờ năm ba phút đồng hồ, rồi coi cái dây rún còn ho hó hộp không; khi hết ho hó, lấy chỉ cột một nuớc dôi cho chặc cách khỏi rún dứa bé chùng bẹ ngang bốn ngón tay và một nuớc nữa ở trên gần cửa mình mẹ. Lấy kéo dã nấu rồi mà cắt ngang cuồn rún, đoạn giữa hai nuớc chí.

Đa dứa bé mới đẽ nhời nhau, có đóng bã trắng kêu là « bả cơ », vì từa lụa như nước cơm đặc. Vày phải tắm bằng savon với nước chín. Lấy teinture d'iode mà thoa chỗ đầu rún mới cắt; lấy một miếng giề trắng sạch, dã có nấu bay là bắp sắn trước nhúng trong rượu rồi bó cái rún ràng thêm một chúc bông gòn với một sợi dây băng. Lấy áo bện lại và ủm cho dứa bé. Phải nhỏ trong con mắt vài

giọt collyre nitrate d'argent hay là protagol, bẳng chảng có collyre, thi nhỏ đỗ một chút nước chanh (trái chanh), làm vây có khi tránh khỏi bệnh nhâm con mắt; như con mắt có mủ và sưng thi phổi đem nó đèn quan thày, bẳng trè, nhiều khi con nít phải đui.

Dứa bé mới sanh, chun căng cong lên còn đầu thi ngọ xuống, quea theo khi còn nằm trong mình mẹ.

Phải đẽ nó nằm nghiêng một bên dặng có ọc nhời trong miệng nó ra cho đẽ. Hùa đầu rõ rầm im lìm, lâu lâu lại đụt mình khóc lên vài tiếng. Ban đầu hết, dứa bé cần bú hay uống nước.

(Sau sẽ tiếp theo)

Y-KHOA TẤN SĨ TRẦN-VĂN-BỘN.

### Các thứ bình Nóng lạnh, Rét rùng. (Le Paludisme)

Những bình này rất thường có ở xứ ta, như là về các miền rừng rậm, khi hậu phong thuỷ không được lành.

Người da mắc 1 hải thi xanh xác mất máu, ôm ấp, tay mềm, muid chén thi đeo khỏi hàn, thiết là một sự kho qua.

Vậy cần phải giữ mình cho vẫn thận lâm;

1) Bết súc cần thận, dung đẽ cho muỗi cắn.

2) Phải ăn ở theo phép yê-sanh lùm lùm.

Ai rủi da mắc phải các thứ bình « nóng lạnh » bay là « rét rùng », này rồi thi dùng nên uống thuốc bảy ba mươi tám tiền, chỉ nên đến tiệm Thành-Long số 20, đường Sabourin, Saigon, mà mua thuốc.

Tiệm này có thứ thuốc chuyên trị các bệnh « nóng lạnh » và « rét rùng » bay lâm. Thuốc già-truyền ở ngoài Bắc đã 3 đời, trăm người uống khỏi cả trăm, mà ai phải tồn trên một đồng bạc.

## CÁC CÒ! CÁC BÀ!

Cha chà! Chứng em của các cô các bà biết nói, thi các cô các bà sé dạy bảo thè nào? Sé biểu ăn uống thức gì?

Có phải là biểu chúng nó ăn dùng ròng ròng một thứ súra đặt NESTLÉ chăng?

Ôi Con hỏi con hỏi!  
.....Uống súra NESTLÉ



## Rượu Thuốc rất bò là:

“**QUINA GENTIANE**”

Các Bà, Các Cò! **QUINA GENTIANE** mùi nó thơm tho nhẹ nhàng, ai cũng ưa uông, mà nhứt là ở xứ nóng nực như xứ ta thì nên dùng làm, có bán ở các tiệm Epicerie và trứ

Tại hàng: **MAZET**  
Số 20—28, Rue Paul Blanchy  
**SAIGON**



Chợ quen Đại-lý hiệu địa này là hàng: Société Indo-chinoise d'Importation 40-44 rue Pellerin Saigon  
và có bán tại mây tiệm bán địa.

**Điều hay hơn hết! Có giá-tri hơn hết!**  
**ĐÔNG-LẠC-BAN - NGHĨA-HIỆP-BAN -**  
**PHƯỚC-TƯỜNG-TÂN-THỊNH-VĂN-HÍ-BAN,**  
**CA NGỘI-DỨC-BÀ VÀ D.C.G.-TUNG-KINH-CẦU-AM,**  
**CẢI-LƯƠNG CAO-MÊM.**

**ODEON**

Bán sỉ  
và bán lẻ  
tại hàng:

**INDOCHINE FILMS & CINÉMAS**

106 Bd Charner. Saigon.

Qui bà qui cò muôn cho mây dứa con cung của mình dặng vui vẻ cười giờ luôn luôn, thì bày múa mây hát và vĩa BEKA hát cho mây trẻ nó nghe, thì tất nhiên nó vui chơi mạnh khoẻ luôn luôn.. Đó là cung nên.

## Gắn dây trong nước có những việc này

✿ Bắt đầu từ ngày 8 Mai, Tòa-án Trùng-trí Saigon đã xét vụ Nguyễn-ain-Ninh là một vụ án lớn. Bởi vì bấy lâu có tiếng ồn ào là hội kín, lớn vì có tới 116 người can-phạm.

Bữa xữ, thì tòa xử kín, không có công-chứng vào xem vĩnh-lại công-chứng có vào cũng bị bắt chở, vì tới 116 người can-phạm, ngồi chặt cả phòng rồi. Hội kín chỉ mà bừa dem lang-vật ra giữa tòa, chỉ thấy mờ: sấp giấy và một con dao mà thôi. Những bữa ra tòa, coi ông Ninh có thái độ rất ung dung, và đối đáp một cách phán-minh mạnh-bạo lắm.

Trước ngày xữ vụ án này, có 2000 người định họp mít-tinh ở đường Galliéni, để phản-đối về việc xữ ông Ninh, nhưng bị lính tuần-cảnh ngăn trở và giải-lán hết, song không có xảy ra việc gì hết.

Vụ ông Ninh, trước kia tưởng là tòa xữ mấy tuần mới rồi, té ra chỉ xữ lật đật có một bữa là xong hết, ông Ninh bị 3 năm tù, không treo, 1.000 quan tiền phạt, và 5 năm mất quyền công-dân. Còn những người cũng can vào việc này, thì Cồi, 4 năm tù; Gao, 3 năm tù; Hương-thiên Ngà, 2 năm tù và 500 quan tiền phạt; Phan-vua-Hum, 8 tháng tù án treo và 500 quan tiền phạt. Vậy là xong vụ hội kín, làm náo nhội bấy lâu.

Tuy vậy, ông Ninh cũng chưa hết tội, vì lại còn một tội khác, là tội « Ám-mưu làm rối sự trị-an của Nhà-nước », nay mai đem ra tòa Đại-hình xử.

✿ Từ Mát bị can vào vụ Phạm-văi-Kim là người cầm súng sáu vào giữa tòa án bắn quan thám-án Nadaillai.

Tư Mát là người đã nổi danh trong hồi 10 năm trước, về những việc Paan-xich-Long, việc phà khám năm 1916, song lần này nghe như theo lão Cao-Dài tu-hành, và sanh nhai về nghề số lắc ở trong Ccolon; cái tên ấy vang lừng ngày trước, thì ngày nay chỉ nghe nói di tu và chưa có bắc mà thôi.

Vì Phạm-văi-Kim khai rằng tư Mát đã thuê y tiền, dặng làm việc đó, cho nên bữa thứ hai 8 Mai, Tư Mát đã bị bắt vào khám. Quan tòa tra hỏi, thì Tư Mát nói rằng mình không biết chí-tôi chuyện của Phạm-văi-Kim đã làm hết thảy. Hiện nay sờ-mặt-thám đương đò xét.

✿ Chiều bữa thứ ba 7 Mai, vò-dịch về nghề banh với ở Tinh-châu là Khrua-Phi-Hải (Koo-Hoo-Hye) đấu với vò-dịch ở Nam-kỳ ta trong năm 1929 này là Giao. Kết-quả hai bên huề nhau (6-1, 5-7). Lần này Giao đánh hay lắm, ai cũng khen ngợi.

Qua chiều thứ tư năm 9 Mai, thi Chim lại cùng Khrua Phi-Hải đánh phục thù trận thua bữa trước. Kết quả: Chim thua 8-6, 6-1.

✿ Vụ giết Bazin vẫn chưa tra xét xong. Nghe nói lính kia đi khám xét các nhà bị tinh-nghi, có bắt được giấy tờ quan-hệ nhiều lắm. Nhiều cai-dội trong các cơ-linh ta ở Hanoi, Nam-Định và ở Bạch-Mai bị bắt rất đông. Những người bị bắt từ hồi đó tới giờ, nghe nói tới năm sáu trăm người chờ không phải năm sáu chục đầu. Nói cũng có

lẽ, vụ Nguyễn-ain-Ninh trong này không có gì mà còn tới trăm mươi người bị bắt-prison, hổng chỉ là vụ Bazin và Việt-nam Quốc-dân đảng nữa.

Tòa án đương bị-một tra xét, và chính tự tòa án xin đặt Hội-dồng Đề-hình để xữ vụ này.

Hiện nay, nhì gác thép giò ở Bạch-mai, cứ đến tối là có lính tay-canh gác nghiêm nhặc. Sở Mật-thám lại còn bắt được nhiều người định xúi bỗn-dạo binh-nỗi lên làm loạn. Việc tra xét còn bê-bộ như vậy, thì có lẽ nội-thảng sau mới xữ động.

✿ Hội-dồng thành-phố Saigon tài cử ngày chúa-nhứt mòn rỗi, bên ta những ông này trúng cử.

MM. Nguyễn-đinh-Trí	519	MM. Nguyễn-phù-Hữu	481
Nguyễn-văn-Bá	500	Huỳnh-k.-Ninh	432
Nguyễn-văn-Thơm	617	Huỳnh-văn-Chinh	409
Ng.-khắc-Nương	492	Lê-văn-Thơm	352

Còn hội-viên tay-thi có những ông sau đây :

MM. Quintre Limothé	912	MM. Hérisson	885
Courtinal	855	Lefebvre	900
Darrigade	871	Payre	843
Guérini	901	Zévaço	845
Guillemet	872	Alinot	862
Thévenet	831	Carque	888
Béziat	881	Gay	838

Theo một cái điều-luật mỳ thi-hành, thì từ này sắp tới, Hội-dồng Thành-phố được cử ra mỗi hạn 6 năm, chứ không phải 4 năm như trước.



**C. J. BONNET**

Hiệu này đã nổi danh xưa nay, mua hàng lụa hiệu này thì được chắc rằng đồ mình mua là tốt nhất.

**Chị Huỳnh-Lan**

Kỳ này em hãy tạm ngừng nói chuyện thế-giới, để nói với chị một chuyện nhả, là chuyện học-bồng.

Có câu này, không nói chắc chỉ là người thông-minh, cũng đã dư hiếu rồi. Ngó coi cái tình-trạng nước ta ngày nay, từ đường chánh-tri cho tới đường kinh-tế, công-nghệ gì, đều chật tức những người ngoài, chờ mình không len chen để gót vào đó được. Non sông nhà u Minh, để người ta làm cầu, nguồn lợi nhà mình, để cho người ta đào, mà tự mình chỉ dương mắt lên nhìn, bỗng lòng cam chịu, thiệt là tức biết bao nhiêu! Song trong sự đó, tức thi tức, mà thiệt em không thấy có gì lạ, chàng qua khôn sống mồng chết, cũng là đạo trai mà thôi. Ngày giờ không có lẽ ai nấy chỉ ngồi thiền thở khỏe lộc với nhau, mà có muôn-thâu-doát những quyền lợi của mình và, thì phải cùng nhau phẫn-dẫu là n sao mới được.

Trước khi muốn ra chiến-trường, tất phải có súng có đạn, trước khi muốn dựng nhà cửa, tất phải có gạch có vôi, đó là một lề rất thường, vậy nay muốn phẫn-dẫu, để mà sanh tồn, tất phải có nhơn-tài, là điều cốt yếu.

Thưa chị, chị cũng biết rằng nhơn-tài không phải ở trên trời sa xuống, từ dưới đất mọc lên đâu; nhơn-tài phải do ở người ta đào-luyện và dưỡng-dục cho thi mới có. Ấy vậy, công việc ngày nay của chúng ta, là phải đào-tạo lấy nhơn-tài.

Ôi! Đào-tạo nhơn-tài! Công việc khó khăn thay mà cao thượng thay! Phụ-nữ Tân-văn chúng tôi bây giờ trú-tinh làm công việc đó, chị ạ. Vì vậy cho nên đã định đề xướng lên và tự mình thi hành việc cấp học-bồng cho con nhà nghèo khó sang Pháp du học. Bán đến việc cấp học-bồng, hay là thi hành việc cấp học-bồng, đều không phải là công việc mới lạ chỉ ở xã hội này, vì bây lâu đã từng có hội cấp học-bồng cho người ta rồi, mà cũng không thiếu chi bảo nói đến văn-de này một cách nào nhiệt, song rốt cuộc lại chưa có kết quả gì, hay là có kết-quả, nhưng chưa phải đúng lòng nguyện-vọng của mọi người; và lại, kỳ thật ra con nhà nghèo cũng chẳng được nhờ cây chỉ ở trong đó.

Nay Phụ-nữ Tân-văn đề xướng lên, chắc sao chị cũng hoài-ngambi, cho là nhắc chuyện năm xưa, đi theo đường cũ, rồi nó lại thành ra cái « bánh vẽ » chờ gì!

Không đâu! Chị Huỳnh-Lan ơi, chúng tôi đã nói thi làm, nếu biết không làm được thì không nói.

Chúng tôi có lòng tự tin như vậy, là ở cái phương-pháp của chúng tôi định thi-hành bây giờ, khác hẳn với phương-pháp từ trước, không trông mong gì ở mấy nhà giàu tiền ngàn bạc vạn, mà nhà hổ-thi cho một cái học-bồng, vì phần nhiều nhà giàu ở nước ta thế nào, chắc chị cũng

không lạ: trăm ngàn dò một trận cười, thì họ chẳng kè vào đâu, nhưng thiệt không có chút hảo-khí lương-tâm nào dối với nói với nước. Cũng không trông mong gì về sự quyên mồi người ít nhiều, theo như cách xin mồi người một đồng su cho học-sanh, mà chúng tôi đã hô-hào trong hai số báo trước, vì cách dò phiền phite loli thời lâm.

Cái phương-pháp của chúng tôi ngày nay giản dị hết sức, chỉ có trông mong vào số độc-giả của Phụ-nữ Tân-văn mà thôi. Chúng tôi đã quyết định rồi: cứ mồi người mua báo đồng-niên P. N. T. V. mà trả tiền ngay, thì chúng tôi trích ra 15%, để làm học-bồng. Nếu có 2000 độc-giả như vậy, thì sẽ trích ra được số tiền 1.800 \$ 00, ấy tức là một cái học-bồng do. Cứ theo lệ đó mà tính lên, số độc-giả lên chừng nào, thì càng thêm học-bồng chừng ấy. Chị ơi, ở đời, muốn làm việc gì, tùy ý đứng cho cái lợi của đoàn-thê, thì phải hy-sanh cái lợi của cá nhơn di mới được. Phụ-nữ Tân-văn hy-sanh lợi riêng của mình đi, chánh thị là để giúp đỡ vào lợi chung của đoàn-thê vậy.

Em dám nói chắc với chị, việc lập học-bồng của P. N. T. V. đã chủ-trương, chắc hẳn là thành, vì P. N. T. V. chỉ lấy lòng thành và chẳng cầu danh cầu lợi gì, vậy có lý nào không có nhiều người nghĩ về tiền-de quốc gia mà giúp đỡ cho đạt được mục-dich. Em hứa chừng bốn tháng nữa, sao sao em cũng viết thư cho chị lên Saigon, rồi chị em ta ra tiền chun một người thiêu-niên học-sanh thứ nhứt, lãnh học-bồng của Phụ-nữ Việt-Nam, sang Pháp học. Rồi ngày dài tháng rộng, chị em ta còn tiễn chun đến người thứ mấy chục nữa, biết đâu là chừng.

Chị tiếp được thư này và coi mấy bài cõi-dòng ở trên, thì nên lấy tư cách làm nữ-quốc-dân, mà hò-hào giúp cho P. N. T. V. với. Hò-hào cho có nhiều người mua báo. Mua báo P. N. T. V., bỏ ra có 6 đồng-bạc một năm, đã được tập báo cõi ich mà coi, lại giúp đỡ cho con nhà nghèo có thè du-hợp, là một việc đại nghĩa. Em thiệt nghĩ có ai là người sát-dâ-lâm, thi mới không hoan-nghinh một việc như vậy mà thôi.

Chị Huỳnh-Lan ơi! « *Nuit nôtre de la mer* » vẫn bị, trích-niệm giài trai chung. Chị em ta tuy là phản-thoại yêu-mặc-lòng, cũng phải mạnh bạo lên, dặng chung tài góp sức nhau mà lo việc cho tiền-de của quốc-gia xã-hội mới dặng. Phải giúp cho Phụ-nữ Tân-văn! Phải hò-hào cõi-dòng cho việc lập học-bồng có công hiệu lớn! Phải làm sao cho dưng phụ hai câu: « Phản son tõ-de-n son-hà, làm cho rạng vẻ dân bà nước Nam! » Em xin khuyên chị và cũng trông mong ở chị lắm.

Trần-Hi Thanh-Nhan

Rượu Cognac BISQUIT DUBOUCHÉ  
là thứ tốt nhất.

**SANG TÂY**

(DU-KÝ CỦA MỘT CÔ THIẾU-NỮ)

CỦA CÔ

PHẠM-VÂN-ANH

Singapour di ra được hai ngày, hôm ấy trời thanh gió mát, mặt biển phảng lặng như tờ, em và cô Cúc-Tử di di lại lại trên sân tàu, cùng nhau nói chuyện rất là đầm thắm vui vẻ. Cõi thuật cho em nghe nhiều chuyện thuộc về văn-de gia-dinh xã-hội và văn-de giáo dục của nước Nhứt từ khi cải-cách duy-tân thời giờ, mỗi điều là mồi thẩy cõi là người học rộng nghỉ xa lâm. Cõi thuật cho em nghe về việc giáo-dục nhi-dồng ở bên Nhứt, khiến cho em nhớ hoài, và khi nào nhớ đến, là thẩy chua xót ở trong lòng.

Cõi nói rằng:

— Dân-tộc chúng tôi là một dân-tộc có tinh-thần yêu nước hơn hết thẩy các dân-tộc trong thế-giới. Cái tinh-thần ấy, từ xưa đến nay, vẫn có như vậy, người nào cũng biết yêu nước đến cực-diểm, là nhờ sự dạy dỗ ngay từ hồi còn nhỏ. Thiết vậy, dùa nhi-dồng di học, bao giờ cũng thuộc lòng mấy câu luân-lý này, tức là cái mực-thuộc đẽ làm người: — Em thương ai hơn hết? — Tôi thương cha mẹ, là vì cha mẹ có công sanh dục tôi. — Em còn thương ai hơn nữa? — Tôi thương thầy học, vì thầy học dạy dỗ cho tôi nên người. — Em còn thương ai hơn nữa? — Tôi thương nước Nhứt-bản là tổ-quốc của tôi, sau tôi lớn, dẫu đem tánh mạng trả dền cho nước, tôi cũng không từ. Dùa con nhỏ, từ hồi còn đầu xanh mieng sưa, mà dã đào-luyện cho nó như thế, làm gì ngày sau nó lớn lên, lại chẳng biết sống chết với nước. Cũng nhờ có cái tinh-thần ấy, mà hồi thế-kỷ thứ 18 và 19, bọn cố-dạo và người Âu-châu tuy là có cái âm-mưu định nuối sống nước Nhứt tôi, mà họ làm không được. Trận Nhứt-Nga chiến-tranh hồi đầu thế-kỷ này, mà nước tôi chiến-thắng nước Nga, một cách đẽ dàng và oanh-liệt, cũng chỉ nhờ có cái tinh-thần yêu nước rất là hăng hái. Khi Thiên- hoàng vừa mới hạ lệnh khai chiến với Nga, thi khắp trong nước, chúng-thứ nhơn-dân đều nhảy múa vui mừng, cho sự đánh nhau với nước ngoài đẽ binh vực nước minh là một việc rất khoái, biết bao nhiêu người tinh-nguyễn ra tòng quân; đến đổi có người vi yểu duỗi, không trung tuyển, thi bức minh, tự vận mà chết. Lòng người hăng hái lạ thường như vậy, cho nên trước khi giao-chiến cùng quân Nga, thi ông Nai-Mộc tướng-quân đã quyết chắc là nước Nhứt đại thắng rồi.

Em nghe câu chuyện ấy mà sững sờ, cảm động không cùng, hình như lúc bấy giờ, trong trái tim em có tuôn ra nước mắt. Nghĩ lại ngày thường ở nhà, thân-phụ em có kè-lai cho nghe cách-thức học của là ngày trước, học-sư Tàu gần ba chục cuốn thi đọc thuộc lòng từ đầu đến cuối, còn súi nước minh thi không mấy ai chịu đẽ làm tới, vì rằng trong lúc thi-cử, nhà vua không có hỏi đến Nam-sú bao nhiêu. Hèn gi người minh kém về tinh-thần ái-quốc, từ khi có lịch-sử tôi giờ, chen lộn biết bao nhiêu là trường-mắt quyền-mắt dắt. Nghĩ lại mà giận. Lại thẩy cái chế-dộ học mới bấy giờ, đưa con nhở ngời ở đầu ghe nhà trường, nhìn

tõi minh là người Gaulois, thi không biết sao mà nói nữa.

Trong khi đương nói chuyện, thi người anh cõi em ở đầu kia di lại, tuy cầm miếng giấy xanh, do cho em và nói ba biếu đưa cho em coi. Dưa rồi di liền. Em thấy miếng giấy biếu ngay là cái giấy thép, liền bắt giữ tinh-minh, bay là ở nhà có chuyện gì trọng-hệ, mà gõi giấy thép báo tin. Khi mở racoi, té ra chủ em ở Saigon dánh vò-tuyễn-diện theo, báo tin cho ba em biết rằng hồi 6 giờ chiều bửa 24 Mars, cụ Phan-châu-Trinh đã lìa thế, và người trong nước làm lễ quốc tang rất là trọng-thê. Em được tin ấy, lấy làm hối ngùi trong dạ, thương tiếc một nhà chí-sĩ từ lúc đầu xanh cho đến khi tóc bạc, bón lầu việc nước mà chưa thành công gì, dành ôm chí-hưởng và hoài-bảo của mình di, lưu lại cái thanh danh bất tử.

Dàn bà là giống nhiều tinh-cảm, hè trong lòng có suy-nghĩ buồn rầu sự chi, là hiện ngay ra sắc mặt. Cõi Cúc-Tử ngó thẩy, tưởng là em có chuyện già-biển gi, liền hỏi em: — Cõi tiếp được tin buồn gi chàng? Em đưa cái giấy thép cho cõi coi và nói rằng: — Đây là tin buồn một nhà chí-sĩ ở nước tôi mới qua đời. Nhà chí-sĩ ấy, hai chục năm về trước, có sang xem xét về sự tiến bộ duy-tân của quý-quốc, sau về hò-hào trong nước, rồi bị tù bị tội, đến nỗi lưu-lạc ở bên Pháp hơn mười năm trời, mới về nước được hòn-năm nay thi mất.

Cõi nói:

— Phải, một nhà chí-sĩ là một thứ bông thơm cõi quý cho một dân-tộc, hè vườn có nhiều bông thơm cõi quý thi là vườn-de, dân-tộc nào có nhiều nhà chí-sĩ thi là dân-tộc hơn người. Nước Nhứt-chung tôi trong bối duy-tân cải-cách, thiệt có nhõ nhiều nhà chí-sĩ đem tư-tưởng và tinh-mạng ra hò-hào cõi-dòng một cách hăng-hái-lâm, mới có được như ngày nay.

Chung tôi nói chuyện chán rồi coi sách; sẵn có bộ sách *Les Travailleurs de la mer* của Victor Hugo, em đem ra đó, cõi Cúc-Tử cầm một cuốn, ngồi xuống ghế đọc. Trong khi ấy có xảy ra một chuyện tức-cười, em nhớ hoài, và cũng nhớ đó mà em hiểu cái tinh-thần của người Nhứt thêm ra một chút nữa.

Có một bà dầm cũng còn ít tuổi, di ngang qua, thẩy chúng tôi đọc sách chơi, thi đứng lại mà ngó. Cõi Cúc-Tử đương ham đọc cho nên không đẽ ý tôi, em thẩy bà dầm này đứng vòng tay hai bên sườn, dẫu nghiêng một bên, mieng cười một cách khó-chiu, hình như có ý nói thăm trong bụng rằng: « Mấy con nhở này biết gì mà đọc sách với vò. » Auh chồng di kiêm vợ, tôi đó, thẩy vợ đứng ngó thi cũng đứng lại mà ngó, bộ mặt cũng tỏ ra cái vẻ khéo-như-vợ vậy. Thiết là ông tõ khéo xe, vợ nào thi chồng nấy! Vừa khi cõi Cúc-Tử ngó lên, thi bà dầm kia hỏi ngay rằng: — Qu'est-ce que tu lis?

Em nghe nói là trong lòng đã nói nóng-rồi, thi theo phép lịch-sự của người Âu-châu, mà cho tôi dân-tộc nào

cũng vậy, chưa quen biết nhau mà gọi nhau bằng mày tao là một cách vô phép, khinh-bạc. Chỉ có con nhà vô giáo-dục thì mới không biết điều đó mà thôi. Em để chắc trong bụng sao có Cúc-Tử cũng ghen lòn với mụ này, chờ không quen biết người ta, sao dám vô lòn như vậy. Không để cách thức của cô đối-phó, lại ra ngoài sự suy nghĩ của em nhiều quá. Cô cười chuồm-chiép và trả lời rất có phép tắc:

— Thưa bà, tôi đọc cái cuốn-sách đang học cho biết lè-phép của người Lang-sa.

Câu trả lời đau đớn hết sức, làm hình như sét đánh ở ngang tai của em. Chắc hẳn bà dầm biết là tại đây không chơi, bộ mặt hối nỗi tỏ ra kiêu ngạo bao nhiêu, thi bây giờ thấy bộ măc cờ chung nỗi, liền dắt tay chồng đi mất, chẳng nói chẳng rằng gì cũ. Rồi cô Cúc-Tử cũng thôi, chờ không cùng em nói về chuyện ấy gì hết, coi hình như là nó không xảy ra. Em nghĩ thiệt lấy làm lạ. Nếu như người khác ở địa-vị này, bị người không quen biết kêu mìnă bằng mày tao, thi một là làm thính chịu nhục, hai là ghen lòn tới nơi, trong hai đều ấy không sao tránh khỏi được một. Vậy mà đương này, nó khác hẳn, không làm thính, không ghen lòn, lại còn tươi cười vui vẻ, thưa trinh bảm hối; cái « cười » đó mới thiệt là thảm-trăm khó hiểu vậy. Hồi trước, em có đọc cuốn sách của người Hồng-mao, từng làm giáo-sư trường Đế-quốc Đại học ở Đông-kinh, tên là Lafcadio Hearn, nói về phong-tục của Nhựt-bản, có đoạn nghiên-cứu về cái « cười » của người Nhựt-bản, nếu người nào không biết thi cho là họ cười như vậy là khinh-bạc là vô-linh, hay là chịu nhục, nhưng mà kỳ thiệt là nó có ý-ngữ sâu xa lắm. Những cái « cười » ấy, tức là cái cười mà ngày hôm nay em thấy đây.

Vợ chồng người Tây kia, tuy em không quen, nhưng mà em biết, vẫn ở Saigon, hình như chồng làm quan gián-dò, cách cứ-chí theo lối thuộc-địa đã in sâu vào trong óc rỗi, quen làm phách, động ai cũng mắng tao rỗi. Nay đi tàu gặp chung tôi, tướng dều là con gái Arnam, cho nên lại đem cái lối ăn nói cũ ra, không để lộc được một bài học rất là xứng đáng. Em nghĩ thăm trong bụng: « Vậy mới biết thân! »

(Còn nữa)

## Dân bà xú kiệu

Chị em bên Pháp đòi nữ-quyền mắng chục năm nay, vẫn chưa thấy gì là kết quả lớn. Hồi năm ngoái, Thượng-nghị-viện (Sénat) đã xét cái vấn-dề có nên cho dân-bà được quyền bầu cử hay không, nhưng rồi cuộc mắng ông ở viện Luxembourg (Thượng-nghị-viện của nước Pháp ở trong vườn Luxembourg) không chịu; chị em bên Pháp tức minh và thất vọng nhiều lắm.

Tuy họ chưa được bầu cử, song có lẽ nay mai họ được dự vào hội-dồng nghị-án (Le jury).

Ta nên biết rằng theo luật nước Pháp, trong những khi tòa Thượng-thẩm (Cour d'Assises) nhóm dặng xú những vụ về trọng tội, như là dâm chém nhau v. v. thi báo giờ cũng có một ban hội-dồng nghị-án, là những người thay mặt cho dân, ngồi bên quan tòa để xét hỏi người bị cáo có phạm tội hay là không phạm tội. Chủ ý của luật pháp cứ những người thay mặt cho dân ra dự vào ban nghị

án ấy, là vì dân mài có thể hiểu thấu được tình dân hơn hết. Lấy các ông ấy ngồi bên quan tòa mà xét và bàn là cốt để bình-vực cho tội-nhơn, phân biệt lè phái trái, để giúp cho việc xử-doán được thêm rành rẽ công-bằng. Nói tóm lại, cái quyền định rằng người bị cáo có tội hay vô tội là ở hội-dồng nghị-án, còn chấp-hành luật pháp và kết án là ở quan tòa. Vậy thi chức-vụ của mấy ông nghị-án là hệ-trọng lắm.

Hiện nay Hạ-nghị-viện (La Chambre des Députés) nước Pháp đang xét về đạo luật cho dân-bà dự vào ban hội-dồng ấy.

Đại khái những dân bà như này thi dù tư-cách :

- 1.— Những người có đóng thuế chánh ngạch.
- 2.— Những người có quyền bỏ thăm ở các phòng Cảnh-nông, Thương-mại, và Hội-dồng xử những vụ thuộc về chủ và họ (Conseil-de Prud'hommes).
- 3.— Những người có bằng cấp các trường Đại-học ra, mà không phải là người làm việc cho nhà nước;
- 4.— Những người làm việc nhà nước, mà không có lương.

5.— Những người làm việc nhà nước, nhưng mà làm ở các sở như ty thương-chánh, kiêm-lâm, giầy thép và làm cỏ-giáo các lảng.

6.— Những người làm việc nhà nước, mà đã huỷ triết rồi Trong luật ấy lại định rằng nếu người dân bà nào có con chưa đến 13 tuổi, mà bị bắt thăm trung, thi có muốn gởi đơn xin từ chúc cũng được. Vì không muốn phiền những người dân bà có con, phải bỏ nhà, dặng ra làm việc nghị-án, cũng mất ngày giờ khá lâu.

Nếu Nghị-viện Pháp chuẩn-y cho thi-hành luật ấy, thi cũng là một sự tiến-bộ cho chị em bên Pháp vậy.



## Hỏi các Bà !

Xin lưu ý dân Sáng-lai

Vì bệnh sáng-lai rất là nguy hiểm, muôn cùu tiêu-nhi mắc phải bệnh này, thi nên cho uống thuốc hoàn « Diệt trùng Rudy »

Các bà nên dùng Thuốc Bồ huyệt Rudy

Trị các bệnh sau đây rất thán-hiệu: Đường kinh-tròi, sụt, tắc-kinh, băng-huyệt, v. v.

Còn muốn cho tin thán-hiệu trong kiện thi các Bà nên dùng thuốc bồ:

« Hypertonic Mixture Rudy »

dâng ngọt để uống lại còn được thêm: Sức mạnh-Tinh-thần-Nghị-lực.

Cô trú-bán ở nhà:

Pharmacie NORMALE Rue Catinat  
SAIGON



## TIỀU-THUYẾT

# VÌ NGHĨA VÌ TÌNH

### 3. — Phê nhà chuộc tội.

Qua ngày sau, tối 3 giờ chiều, Lữ Trọng-Qui ngồi tại bàn viết mà viết thơ cho hai ba người dặng hối coi như muốn mua chánh lúa thi chàng bán.

Ông Hội-dồng Quyền nằm trên ván phía trong, lim-dim dựa bên mâm hút. Cố năm Dào xàn-bàn sau bếp coi cho bấy trẻ nâu ăn, còn con Lý thi nó lục-dục ngoài hiên, lấy trái mận sấp hàng ngang hàng dọc trên gach.

Có một cái xe kéo quẹo vô cửa ngõ rồi chạy vòng theo bồn-bóng trong sân. Trọng-Qui ngó ra, thấy Lý Chánh-Tâm, thi lật-dật buông viết chạy lại cửa mà tiếp khách. Trọng-Qui nắm tay Chánh-Tâm, đặc vô nhà hối rằng :

— Bữa nay trong mình cậu đã thiệp mạnh hay chưa?

— Mới khả khá chờ chưa thiệp mạnh.

— Nếu cậu không qua, thi chắc vài bữa nữa tôi cũng đi qua bến thăm cậu.

— Tôi buồn quá, ở nhà chịu không được, nên tôi rằng mà đi cho giải khuây.

— Cậu ngồi đây.

Người kéo xe xách hoa-ly dem vò. Chánh-Tâm móc túi lấy bạc cái mả trả. Trọng-Qui kêu thảng Pouyc biếu vác hoa-ly vò dè trong phòng khách rồi đi chè nước trà dem uống. Hai người lăng-xêng làm cho ông Hội-dồng giữ mình lồm-cồm ngồi dậy. Cố năm Dào hôm qua nghe thuật chuyện Chánh-Tâm nghỉ lầm mà làm cho vợ diện con măt, thi có ý trách Chánh-Tâm qua, dặng coi người ra thế nào, bởi vậy có thấy lòn-xòi phía dảng trước, có lật-dật chạy ra. Trọng-Qui tiến dần cậu với em cho Chánh-Tâm. Chánh-Tâm cùi đầu chào ông Hội-dồng rồi chào có nău Dào, chàng ngó hai người, nhưng mà chàng đến đây còn tri ở theo vợ con, bởi vậy chàng ngó mà không thấy chí hết.

Trọng-Qui với Chánh-Tâm ngồi tại bộ sa-lông giữa mà uống nước. Cố năm Dào lại bộ ván ngang đó ngồi ăn trầu, chỗ có ngồi thi ngay mặt Chánh-Tâm, nhưng mà Chánh-Tâm ngồi cứ ngó xuống dưới gạch hoài, chàng ngó có một lần nào. Cố nhìn xem hình dáng Chánh-Tâm, thi thấy người không cao lớn cho lắm, song vai rộng, tay cứng, bộ tướng mạnh dạn, mà lại buồn rầu, nên gò má thon, nước da mêt, con mắt sâu hóm, con người không thắn, miệng biếng nói, tay biếng động.

Trọng-Qui gặc đầu đáp rằng: « Em nói phải lắm. Qua so ý chỗ đó. Thời đê qua rao nhựt-trinh, qua thuật chuyện

Tác giả: HÔ-BIÈU-CHÁNH

Chánh-Tâm ngồi trơ-trơ đường như ngồi ngoài đồng một mình vậy. Trọng-Qui thấy bộ chàng thất thẫn thất chí thi ứa nước mắt, song gương-gạo làm khuây mà hỏi rằng :

— Hôm nay cậu có được thơ của cô ba hay không?

— Cô ba nào?

— Cô ba Hải là di của mẹ ba.

— Không có.

— Hôm ở Tây-ninh tôi đưa cậu về, tôi căn dặn cô hết sức, tôi xin cô dẫu mị ba có bời hay không cũng phải viết thơ cho tôi hoặc cho cậu hay. Mà sao hôm nay hơn 10 bữa rồi, tôi không được thơ, mà cậu cũng không được nữa kia, ki cục dữ! Hôm minh sửa soạn về, tôi lên chùa bến thăm, thi coi bộ mẹ ba khá lắm, mẹ biết tôi, mẹ nói chuyện mẹ khỏe. Cố lè bữa nay khá hơn nữa chờ, sao lại không có thơ.

— Hôm qua tôi sai bày trẻ đi đánh dây thép cho anh, tôi có viết thơ cho di ba. Tôi có nói tôi di qua bên anh, nên tôi xin di trả lời thẳng qua bên này cho tôi biết coi bình vợ tôi ra thế nào. Tôi muốn di lên trên quâ, ngặt vì hể tôi thấy mặt vợ tôi thi trong lòng đau-dớn chịu không nổi, nên tôi không dám di.

— Cậu còn yếu lắm, phải dưỡng tinh thần ít ngày cho khỏe khoán rồi sẽ di.

— Còn cái nòi, kiêm thằng con tôi nữa! Biết nó ở đâu mà kiêm bấy giờ!

— Chuyện đó hôm nay tôi cũng lo hết sức. Tôi tình như vậy, đê tôi nói cho cậu nghe thử coi có được hay không? Bây giờ minh viết một bài thuât sơ chuyện cậu bắt dặng ăn trộm và cậu cho nó một đứa nhỏ. Minh muốn vài tờ úy mả trả, hoặc chỉ chỗ cho mình đến mà bắt thi minh thường hai ngàn đồng bạc. Làm như vậy thi hoặc may mắn ra môt, chờ di kiêm, bây giờ biết nó ở đâu mà di.

Chánh-Tâm ngồi lẳng thính, không nói được, mà cũng không nói không. Ông Hội-dồng bước ra nói rằng: « Châu bay cái chước đó hay lầm da. Minh hứa thường nhiều, họ ham đồig tiền họ mời đến họ trả. Quản ăn trộm nó có cần gì nuôi con nuôi. Nó đem trả lại mà lanh hai ngàn đồng bạc không sướng hay sao. »

Trọng-Qui ngó Chánh-Tâm có ý trách coi chàng như định lè nào, té ra Chánh-Tâm cũng ngồi trơ trọi, không nói chi hết.

Cố năm Dào bèn nói rằng: « Chước của anh hai bày đó thi hay thiệt, mà có chỗ chẳng tiếc. Anh rao trong nhựt-trinh mà anh đem tên họ cậu Tu-tài vò, anh nói cậu bắt được ăn trộm rồi cậu bồng con của cậu mà cậu cho lò nó, nên bây giờ cậu chuột lại. Chuyện nghe kỳ quái, người ta không rõ cẩn do, người ta dị nghị rồi mãi đánh tiêng cậu Tu-tài chở. »

Trọng-Qui gặc đầu đáp rằng: « Em nói phải lắm. Qua so ý chỗ đó. Thời đê qua rao nhựt-trinh, qua thuật chuyện



như vậy, qua nói rõ nhà ở đường nào, số mấy, song qua không nói tên ai. Sau chót qua biếu ai trả hoặc chỉ thẳng nhỏ, thì do nơi qua, rồi qua ký tên qua, thì câu Tú-tài khỏi mang tiếng chi hết.

Cô năm Đào cười và nói rằng: «Làm như vậy mới được. Chuyện này lại anh gây ra, thì anh gánh xác hết thảy mới phải.» Trọng-Qui ngó Chánh-Tâm mà hỏi rằng: «Tôi làm như vậy cậu chịu hàn?» Chánh-Tâm chau mày đáp rằng: «Thảo phàn lỗi bấy giờ mà còn lo giữ danh tiếng làm gì. Tôi không còn trại hóa chi hết. Vậy anh tính làm làm sao thi anh tính giùm cho tôi, miếng là cha con vợ chồng tôi được sum hiệp lại như xưa thi tôi cảm ơn anh lắm.»

Chánh-Tâm nói mà hai hàng nước mắt chảy ròng ròng. Cô năm Đào cầm quả chịu không được, nên cõ bỏ đi vò nhà trong.

Trọng-Qui khuyên Chánh-Tâm vò phòng thay đồ mặt mà ngãm một chút rồi cõ ăn cơm.

Đúng 5 giờ cơm done xong rồi, chū khách mới di ăn.

Trọng-Qui với Chánh-Tâm ngồi một bên, còn Ông Hội-dồng, cô năm Đào và con Lý ngồi một bên. Chánh-Tâm ngồi ngay cô năm Đào. Cõ là gái mõi con, lại mõi 23 tuổi mà gõa chồng, cõ dương hối xuân xanh, như hoa vừa nở, như trăng dương tròn, da trắng, môi soa, má miêng bầu, mày vòng nguyệt, tay gấp dõi coi dịu-nhiều, tiếng nói chuyện nhẹ trong ngắn, mà Chánh-Tâm cầm cõ cũng như một khúc cây khô, chàng ngồi cứ chống dũa ngó xuống bàn, cõ khì cõ nói thi chàng ngó cõ, mà ngó thi ngó chờ không thấy cái vẻ hữu duyên hữu đức của cõ chút nào hết.

Ăn cơm rồi mà trời còn sớm. Trọng-Qui ra, rồi mời Chánh-Tâm di dạo chau-thành Cầu-Thơ hoặc di vò Cái-Răng chơi. Chánh-Tâm lắc đầu không chịu di. Trọng-Qui bèn hỏi cô năm Đào như muốn di chơi, thi lấy xe mà di. Cô năm Đào cũng không chịu di, lung thể Trọng-Qui phải biếu dem xe và cát.

Mặt trời chen lạn, hướng tây mây cụm mây yến đợi đỏ lõm. Chánh-Tâm cắp tay sau dit thơ-thần di ngoài sân. Bóng móng tay, bóng chuỗi nước, bóng bụp bụi, bóng móng gà đưa nở khoe màu trắng dõi coi rất xinh. Chau bùm-sụm, chau căng-thẳng, chau bạch-mai, chau kim-quít, chau nõn nhánh sưa coi cũng hay. Mà Chánh-Tâm di gần bông không ngó, di gần kiêng không xem, trong trí chàng chưa đầy những bi thảm về nõi vợ con, hỏi vây chàng chàng cõ biết chi là vui, chàng cõ biết chi là đẹ.

Tối lại chàng cứ ngồi ngó đèn, Trọng-Qui cõ hỏi thi chàng mới nói, bằng không thi chàng cứ nín thinh hoài. Đồng-hồ mới gõ 8 giờ, thi chàng xin phép vào phòng mà ngãm.

Trọng-Qui thấy cõ-chi của Chánh-Tâm như vậy thi chàng đau đớn trong lòng, nên nắm trai trọc hoài, ngũ không được. Chàng thầm trách chàng: tại chàng lường lầm, nhân trách Tố-Nga không có tình, nên nàng phiền mà lỵ-vân, làm cho Cầm-Vân không còn chứng dõi được, nên vợ chồng tan rã, cha con phân ly. Cái tội của chàng lớn lầm; vây chàng phải lo mà cửa vợ tim con cho Chánh-Tâm trước, rồi chàng sẽ tinh việc thằng con của chàng sau.

Chàng nõn cứ buồn rầu lo tinh hoài, cho đến 3 giờ khuya mõm-mõi chàng mới nghĩ được.

Tảng sáng, Chánh-Tâm thức dậy, mà Trọng-Qui còn ngủ. Chánh-Tâm rửa mặt rồi ra đứng đợi cửa mà ngó mõng.

Con Lý ở phía sau chạy ra, nó thấy Chánh-Tâm đứng đó, nó tưởng là cậu Bác-vật của nó, nên nó a lại nó ôm bấp vể. Chánh-Tâm ngó xuống và với tay rờ đầu nó. Nó ngó lên thấy Chánh-Tâm chó không phải trọng-Quí thi nó mõng cõ, nên buông ra mà di. Chánh-Tâm ngó thấy con nhõ trảng trèo ngó n'hinh, bèn ngoắt nó lại và hỏi rằng:

— Em là con của ai?

— Con của má tôi.

— Má em là ai?

— Má tôi ở dâng sau kia. Má tôi ăn cơm hối chiều hôm qua đó.

— Còn ba em đâu?

— Ba tôi chết rồi.

— Ưa! Ba em chết hay sao?

— Chết.

— Em mấy tuổi?

— Tôi 5 tuổi.

— Một tuổi với Chánh-Hội.

Con Lý không hiểu nghĩa câu nói chót của Chánh-Tâm đó, nên nó ngó chàng trân-trân, rồi bỏ di vò trong. Cách chàng bao lâu nó ôn-rì một hộp đồ chơi rồi ngồi xé giữa cửa sổ ra mà chơi. Chánh-Tâm đứng ngó nó. Chàng nghĩ thầm rằng con mõi-cõi cha, mà cũng được sung sướng, con của mình bây giờ ó với quần tròn cườp, chơi chắc là ở trân ở truồng, ngũ chắc là không mềm không mùng, ăn chắc là bùa no bùa dồi. Phải chi hồi bên Tây minh chết phứt thi con mình nó có bị hoạn nạn như vậy đâu! Vợ minh nó sung sướng chờ cõ dâu dến nõi dien cuồng!

Chánh-Tâm nghĩ như vậy rồi chàng khóc. Con Lý lấy làm kí, nên nó lật-dật chạy vò trong mà mèo với má nó. Cô năm Đào nghe nói Chánh-Tâm ngó con mình mà khóc, thi cõ hiểu chàng nhớ con, bởi vây cõ không ra, mà cõ cũng không cho con Lý ra ngoài nữa.

Chánh-Tâm ở tại nhà Trọng-Qui năm ngày, bùa nào cũng như bùa nay, chàng buồn bức thư-thần hoài. Chàng muốn di thăm vợ mà sợ thấy mặt vợ chàng chịu không được; chàng muốn di tìm con mà không biết con ở đâu mà tìm.

Một buổi sớm moi, Trọng-Qui đương ngồi đọc nhật-trinh, còn Chánh-Tâm thi nằm trên ghế xích-đu lặng thinh. Có người dem nhật-trinh với thơ lại. Trọng-Qui lựa thơ, thấy có một phong thơ gõi tại Cholon, dẽ tên Chánh-Tâm mà ở tại nhà chàng, thi chàng lật-dật đưa cho Chánh-Tâm và nói rằng: «Thơ Cholon gõi cho cậu đây, chắc là thơ của cõ ba. Dâu cậu coi thử coi». Chánh-Tâm mở thơ ra thi thiệt quả thơ của cõ ba Hải, là dì của Cầm-Vân. Thơ nói như vầy:

— Dì mới được thơ của cháu, nên dì mượn người ta viết thơ này mà trã lời cho cháu rõ.

— Lúc cháu nõn dương binh tại nhà-thương Tây-Ninh, di xuống thăm cháu mõi lần, thi di dã cõ nói cháu hay cõng con Cầm-Vân khá khâ, nó tinh chút dinh. Bùa chau sùa-soạn vè, cậu Bác-Vật Qui lên chùa thăm nó, thi nó biết cậu, nên nó nói chuyện với cậu mà nó khóc. Tuy vậy mà bùa ấy nó nói cũng cõa hơi lảng chút dinh.

Nhờ Bà phò hộ, nên cháu vè rồi thi mõi ngày nó tinh thêm được một chút. Nõ theo dõi vè hoài, nó biếu di dem nó vè tặng nó di kiêm con nó.

« Dì thấy nó tinh, nó biết hỏi con nó, và bẽ di nói tới tên cháu thi nó biết giận, bởi vây bùa hòm kia dì mướn xe hơi đem nó về. Nó bước vò nhà coi bộ nó mõng, mà hẽ nó nhớ lời con nó thi nó khóc, có khi ngồi khóc tới một hai giờ đồng-hồ.

« Dì nghe nói ở ngoài Saigon có một Ông Thầy-thuốc giỏi về bệnh cuồng-tri. Hôm qua dì có mượn người ta rước vò coi mạch cho nó. Ông Thầy-thuốc nói nếu nó được thông-thả tri, dùng có buồn, dùng có giận, thi nó mạnh được. Ông căn dặn phải gìn-giữ, dùng có làm cho nó buồn, dùng có chọc nó giận.

« Vậy dì viết thơ này cho cháu biết. Cháu đừng có lên trên nay, bởi vì hẽ ai nói tới tên cháu thi nó giận lắm, nếu cháu lên, nó thấy mặt, nó nỗi giận, rồi sợ e không xong.

« Cháu báo hại vợ cháu đến nước này, dì nghĩ dì phiền lõm. Dã biết hồi cháu di nói mà cười, tại nó ưng, chờ y dì không muốn gã, nhưng mà nó mõi-cõi, lại còn trẻ tuổi, dì thế cho mẹ nó, mà dì không cần trả, thi dì cũng có lỗi chờ chàng không. Thôi, việc dì lõi ra rồi, thi dì phải rằng mà nuối nó. Cháu đừng có lán-là đến nõa mà hại nó. Nếu cháu đến, mà bẽ nào thi dì không thể dung cháu được.»

Ba Hải  
Chánh-Tâm đọc thơ mà nước mắt tuôn dầm-dề. Chàng đọc rồi chàng trao cho Trọng-Qui đọc. Trọng-Qui thấy thơ nói như vậy thi chàng buồn, chờ không biết liệu lõa nào. Chàng ngồi suy nghĩ một hồi rồi nói với Chánh-Tâm

rõ: « Ông thầy thuốc ông nói đó thi phải lõm. Chứng bệnh của mẹ ba phải cũ sự buồn với sự giận. Còn cái buồn biết làm sao mà cũ bấy giờ? Phải tìm cho được thằng cháu mà trả cho mẹ, mẹ con gặp nhau thi mẹ mới hết buồn. Thôi, dẽ tôi di tìm thằng cháu cho.»

Chánh-Tâm ngồi ngó trân trân ngoài sân, chừng nghe Trọng-Qui nói dứt rồi chàng vùng đứng vè mà nói rằng: « Tôi phải di thăm vợ tôi mới được. Thầy kệ! Tôi đâu hay đó. Nếu nó thấy mặt tôi, nó có bẽ nõo thi tôi tự vẫn tôi chết phứt cho rãnh, chờ sống như vầy, còn sống làm gì.»

Trọng-Qui ngó chàng và đáp rằng:

— Cậu phải dâng lòng, dẽ thủng thẳng mà tinh, chờ cậu nóng không nén.

— Dâng lòng sao được! Vợ tôi như vậy, con tôi mất rồi biếu tôi ngõi, làm sao mà ngồi cho yên.

— Đầu cần nhất là phải lo cho mẹ ba vững-trí lại dâ, rồi thủng thẳng sè kiếm thằng cháu mà giải săn não cho mẹ ba. Nếu mẹ ba vừa mới tinh, mà cậu lên cậu chọc giận, thi làm sao người ta trị bệnh cho được. Cậu phải xét lại.

— Tôi xét rồi. Tôi phải di thăm vợ tôi. Tôi di liền bùa nay đây.

— Không có được. Cậu phải nghe lời tôi. Dẽ tôi lo cho. Hôm nay tôi còn ở nhà đây là vì việc nhà tôi lõn-xộn lõm, tôi phải lo sắp đặt cho yên rồi tôi có di lo việc cho cậu. Chàng lúa tôi đã làm giấy bán đứt rồi, còn ruộng đất của tôi thi tôi cũng đã cho người hóa xong hết. Vậy kẽ từ

## Thượng Đẳng Được Phòng

### SOLIRENE

Ở ngang nhà hát tây

PHÒNG RIÊNG DỄ THỦ NGHỆ THEO CÁCH HÓA HỌC

THUỐC BÀO CHÈ SẮNG  
TRÊN CÁC VỊ THUỐC – ĐỒ VẬT HÓA HỌC

LÀNH ĐẶT-ĐÈ PHÒNG HÓA HỌC

CÓ BẢN ĐÙ ĐỒ KÌ NGHỆ VỀ VIỆC MỎ XÈ  
ĐỒ ĐÈ CHO NHỮNG NGƯỜI CÓ TẬT DUNG

SỞ RIÊNG ĐÈ CHẾ THUỐC THUỐC TỌA QUAN THẦY LÊC  
GẤP RÚT TRONG BUỒI TRƯA VÀ NÊU ĐÈM KHUYA KHÔA

Bản thuốc trong Lục-tinh không tinh tiền gửi

LÀM KIẾN CON MÁT THEO CÁCH Y-KHOA

Bản dù đồ dùng trong việc trống rỗng

Đồ nghệ về việc chụp hình – Dầu thơm dù thử

Làm Đại-lý cho hãng "KODAK"



Còn ai không biết?

Xứ Nam-kỳ này

còn ai mà không biết thứ

RƯỢU

RHUM MANA

là thứ thượng hào hạng.

Rượu Rhum Mana mới chính là

thứ rượu Rhum thiêt tốt nhứt.

Khi mua hãy nài cho phài hiệu

Mana và có dán nhàn tràng.

Độc quyền đại lý:

Sté Commerciale MAZET d'Indochine

SAIGON

bà nay tôi ranh-ran, không còn bận việc gì nữa. Cậu ở tại nhà tôi đây mà dường bệnh. Cậu đưa cái bình chụp của thằng cháu cho tôi. Sáng mai tôi đi cho, tôi lên thăm mẹ ba, tôi đi tìm cháu, tôi đi thế cho cậu thi tiền hơn.

— Không được. Anh đi mà tôi nằm nhà đây sao yên. Tôi phải đi.

— Cậu đi sao được. Cậu không nên cho mẹ ba thấy mặt.

— Đầu tôi không được thăm vợ tôi, thì cũng dễ cho tôi di kiêm con tôi chó.

— À, nếu cậu hứa cậu không đến nhà mà thăm mẹ ba thì tôi đặc cậu đi với tôi. Mà cậu còn yếu quá, tôi sợ cậu di cậu sanh bệnh lại thì càng khổ nữa.

— Tôi mạnh rồi. Anh đừng lo cho tôi. Anh để tôi đi một mình, chờ anh đi với tôi rồi anh bỏ nhà cửa ai coi.

— Việc của tôi thì đã tinh xong rồi hết. Tôi đã cậy con em tôi, là con Năm, nó coi nhà giùm cho tôi. Nó hứa rằng chúng cậu tôi thôi uống thuốc, cậu tôi về Trà-Bang thì nó cũng ở lại đây mà giữ nhà cho tôi. Nói cùng mà nghe, đầu tôi lo việc cho cậu mà có hư nhà hại cửa di nữa, tôi cũng cam chịu, bởi vì tại tôi làm cậu mang hại thì tôi phải lo chờ.

— Thôi, như anh muốn đi thì phải sửa soạn đi, chờ tôi di liền bây giờ, tôi không thể ở đây nữa được.

— Tự ý cậu. Cậu muôn di liền thì di.

Hai người di sửa soạn hành lý. Cố năm Đào ở trong lòng nghe hai người bàn tính với nhau như vậy thì lật-lật hối trê ở dọn cơm.

Án cơm rồi, Trọng-Quí biểu sáp-phor đem xe nơi ra. Chàng bước vội trong dãy dò cố năm Đào coi nhà, rồi mới từ giũ cậu mà lên xe di Saigon với Chánh-Tâm.

(Còn nữa)

## Người Huê-kỳ mỗi ngày xài hết bao nhiêu tiền son phán?

Nội những dân-bà con gái trong thế-giới, mà hay xài phi về việc nhồi phấn thoa son, thì ai cũng công-nhận là con gái Pháp là bực nhứt, rồi đến con gái Huê-kỳ là bực nhứt.

Dân-bà con gái ở hai nước ấy, thà là chịu đói, chứ không làm dáng thì không chịu. Cái vẫn-dè « bánh mì » còn là vẫn-dè thứ hai mà thôi. Nhiều người có khi chẳng đè dành tiền ăn, vậy mà đè dành tiền mua son phấn.

Gần đây, có người làm cái biếu long-cộng những món chi-tiêu về đồ trang sức của con gái Huê-kỳ trong một năm nay như vầy :

**Dầu xức.** — Một ngàn bảy trăm tam mươi lăm muôn sáu ngàn thùng.

**Đá thoa mặt.** — Năm ngàn năm trăm bốn muôn bảy ngàn hộp.

**Phấn.** — Hai vạn bốn ngàn chín trăm vạn tấn.

**Dầu thơm.** — Một muôn gallon.

Theo như trên đó mà tính tè ra mồi người con gái Huê-kỳ, vừa dầu, vừa phấn, vừa nước bông, mồi giờ xài hết 55 đồng tiền vàng nước Huê-kỳ. Đáng ghê sợ hay chưa? Như vậy thiệt là không có giây phút nào là họ không tò diêm vậy.

Rượu mạnh DE JEAN có bán khắp nơi

## VUI THÚ TRONG GIA ĐÌNH

Cái vui thú trong-bóng nhứt, bén-bí nhứt, là cái vui thú trong gia-dinh. Trong các sự giải-tri, giúp-vui trong gia-dinh thì không có vật gì bằng : Máy hát PATHÉ và đĩa hát PATHÉ.

— Nghe nhạc hay thì có thể đổi tinh tinh con người, và nhạc cũng giống một thứ tiếng nói riêng mà linh-thần, tri nào chưa tỏ ra dạng.

Lúc trước, nghe máy hát, đĩa hát thi khó ưa thiệt, động thi rẽ rẽ, tiếng thi khan-khan nghẹt-nghẹt, khi nào cũng giồng động già khò-khé trong ông. Chờ như bây giờ nghe làm đĩa hát dã tinh xảo lắm. Đĩa chạy bằng kim sắt, lạy hơi điện-khi đã khá rồi, mà mới dây hàng Pathé lạy hơi bắn Annam, lại dùng máy Vô-tuyễn-diện mà lây; thi hèt sức tinh thần, hèt sức em ái, rõ ràng. Hiện bây giờ đĩa hát kim-thời nhứt là đĩa hát Pathé Vô-tuyễn-diện, trông đò có con gà.

Dân-bà khôn thi làm gia-dinh vui-vẻ và nên sám máy hát PATHÉ. Chóng khòi di chơi làng phi, con cái tuy là chơi mà mang tri nào.

Máy hát dù thứ, đĩa hát Vô-tuyễn-diện bán tại :

**PATHÉ-ORIENT**

**10, Boulevard Charner. — SAIGON**



## Phản Nhị Đóng

### Tình yêu nước

Sau khi quân La-mã đã chiếm được thành A-ten (Athènes) của nước Hy-Lạp (Grèce), thì nội thành bị europe phá sạch sẽ và bao nhiêu dân trong thành, lớn, nhỏ, trẻ, già đều phải làm tội mọi cho người La-mã hèt thấy. Những người thắng trận đem chia nhau những của cải đã cướp và nhơn-dân đã bắt đặng.

Có một ông Nguồn-soái La-mã lành phản việc chia con nit. Trước hết ông này muôn thử coi đứa nào thông minh có học, dặng giữ lây phản cho các quan trên. Vì vậy, ông truyền lệnh cho mỗi đứa con nit viết một hàng chữ trên tảng bàn, muôn viết gì thi viết, dặng cho ông xét coi mỗi đứa viết ra thế nào.

Có một đứa viết như vầy :

« Ai chết tại trận, vậy mà sung sướng, vì khôi thây cái tình cảnh đau đớn, nứt-mát nhà tan. »

Ông Nguồn-soái kia coi rồi lây làm lạ và động lòng lâm, bèn kêu thảng nhở ày tới trước mặt. Thảng nhở tới, bộ mặt ấu sáu, nhưng có cách mạnh-bạo, và nó đã biết trước thán nó sẽ phải dày dặa cách nào.

Ông Nguồn-soái làm thính, ngó thảng nhở một lát, rồi nắm tay nó và nói rằng : « Đến lúc nước nhà tan nát, mà em biết yêu nước như vậy, thiệt em xứng đáng được tự-do theng-thà. Thôi, em cứ ở lại trong quê-hương của em, chàng ai bắt em đi đâu. »

**ROLLIN**

(Nhà làm sút của nước Pháp trong thế-kỷ thứ 18)

### Hội-dòng qua

Trên cây qua nhóm hội-dòng.  
Qua ăn qua nhảy, qua cùng kêu vang.  
Hội vui nhộn nhịp lai lighborhood;  
Thấy voi chuột cũng tìm đường leo lên.  
Voi vàng chuột mè gọi liền :  
« Con ơi, mè dặn con quên rồi à?  
Nhưng khi dám dám người ta,  
Có vui đâu dến con mà con xem. »

**Nữ-sanh độc-bản**

Những đám tiệc lớn thi đều dùng rượu sám-banh « MARQUIS DE BERGEY »

### Ngù-quan

Cả và mình con người có ngũ quan là : Tay, chor, mắt, miệng, lưỡi, tai và mũi.

Ngù-quan là năm món biêt. — Tay đè làm việc và tờ cho biêt vật nọ vật kia, chor đè di và khi nào dụng đến vật chi mà mắt không thấy, thi cũng biêt vật ấy là gì. Còn con mắt đè mà coi, miệng lưỡi đè mà nếm mùi, tai đè mà nghe, mũi đè thở và hưởi.

Tay chor. — Tay phải năng rửa cho sạch, chẳng nên đè do mà cầm đồ ăn ; chor cũng phải rửa cho sạch, lại phải mang gày, mang guốc, chẳng nên di chor không, mà cầm thấp khí ; di giày di vó cũng phải thay đồi, chẳng nên di lùng một đôi vó ấy đến nỗi hôi hám.

Con mắt. — Mỗi buổi ban mai và ban chiều đều phải rửa hai con mắt cho kỹ, đừng để bụi đóng nơi lông浓. Lão lão bay vó tới trong ; tay cho sạch mới dặng rờ tới con mắt, có rửa thi phải dùng xà-bong mà rửa tay cho sạch, có lau cũng phải dùng khăn cho sạch ; hè giữ cho thường cho vẹn như vậy, chắc là khỏi chứng nhậm mắt.

Binh nhậm mắt cũng là binh nặng, vì nó hay lấy và lâu lầm thi ra đến dui mù.

Mũi. — Khi nào hổ mũi, phải bóp lò mũi lại, mà chẳng nên bóp hai lỗ một lược.

Miệng. — Khi nào mình ăn vật chi vừa rồi, cùng là lúc gần di ngũ thi phải rửa miệng, xia tăng và chà răng cho sạch ; nhứt là khi binh hoạn và khi ở chỗ bụi nhiều thi trước khi ăn cơm phải rửa miệng cho sạch sẽ.

Tai. — Trong lỗ tai nếu thọc vật cứng vò dò thi rất biemm nghèo.

Trong ngũ-quan đây, phải giữ cho lâm, chẳng gian gọi là không hể gi. Khi nào di tắm thi dùng xà-bong ký mai cho sạch, dirng nhảy xuống sông dày nước đục, mang thêm một mớ trùn ẩy mà lén thi càng đao bồn rửa. Còn khi mới ăn cơm no, thi cũng chẳng nên tắm với. Vì sợ có hơi lạnh mà tiêu hóa không đặng.

Thương con cháu mà không dạy cho nó biết cách vệ-sanh, hiểu đường đạo-lý, thời đầu đè cho nó có già tài diễn-sàn đèn ngàn, đèn vạn, cũng chàng qua chí làm cái dỗ giúp sự ta dám cho chúng nó ; đầu rằng chúng nó đọc sách được đèn ngàn vạn quyển, hạ bút nền thơ, cũng chí giúp cho nó làm cái trò khua môi múa mò mà thôi.

Người therc-già phải nên lưu tâm về việc giáo-dục cho con trè mới được.

## CHUYÊN VUI CHO CON NÍT

Một người con gái làm biếng, mà lấy được con vua.

Bà già kia có một người con gái, nết na lốt lâm, nhưng chỉ phải có tánh làm biếng, ai biểu làm chi, nàng cũng không làm.

Bửa nọ, mẹ biểu quay lơ, nàng không chịu làm, mẹ giận lâm, xô nàng ra ngoài cửa. Vừa khi ấy, có bà Hoàng-hậu đi ngang qua, nghe tiếng người con gái dương khóc thút thít, thi dừng xe lại, bước vào trong nhà, hỏi rằng:

— Em nhỏ này có chuyện chi mà khóc lóc như vậy?

Người mẹ sợ nói là con mình làm biếng thì mắc cở, bèn nói trả rằng:

— Tâu Hoàng-hậu, nó khóc là vì tôi không có đủ tơ cho nó kéo chỉ. Nhà tôi nghèo quá, lấy tiền đâu mua dặng nhiều tơ cho nó làm.

Bà Hoàng-hậu nói: — Chuyện đó có khó gì. Để cho nó theo ta về trong cung, thiếu gì tơ cho nó kéo chỉ, già dời cũng chưa hết.

Người con gái nghe nói vậy, trong lòng đã lo sợ lắm nhưng không dám trái lời bà Hoàng-hậu đã phán, đành phải đi theo người về.

Khi về tới cung, Hoàng-hậu đặc nàng vào trong ba cái phòng thiệt lớn, phòng nào cũng đầy tơ hảo hạng. Rồi người biểu nàng rằng:

— Bây giờ con ở đây, kéo chỉ cho ta. Ba ngày thi ta trả lại, nếu ta được vừa ý, thi ta sẽ cưới con làm vợ Thái-tử. Con là con nhà nghèo, ta biết vậy, song ta cầu người khôn khéo và chăm chỉ làm việc, chờ ta không cầu chi người giàu có và con nhà sang trọng.

Bà Hoàng-hậu truyền lệnh như vậy rồi di ra. Nàng ở trong phòng một mình, khóc lóc thảm thiết, hết sức ăn năn là ngày trước, mình làm biếng, chẳng chịu nhúng tay vào công chuyện gì. Thinh linh, nghe có tiếng gõ cửa, là một cái cửa bí-mật ở bên cầu thang, mà từ hồi nay tới giờ, nàng chưa dể ý tới. Nàng chạy lại mở cửa, thi có bà già xấu xí bước vào. Một bà có bàn tay vừa lớn, lại phẳng lì như tấm ván; một bà thứ hai thi mồi dưới trề ra, xuống tay dưới cằm; một bà thứ ba, thi có một ngón tay cái, lớn bất súc la lớn. Bà già đồng nói với nàng rằng:

— Chúng tôi biết vì sao mà cô buồn rầu, chúng tôi có thể giúp cô động. Song cô phải hứa trước với chị em chúng tôi một điều, là tới ngày cô lấy Thái-tử, thi phải mời chúng tôi tới ăn tiệc, ngồi gần bên cô, cô phải kêu chúng tôi bằng chị, mà cô không được mắc cở. Nếu cô chịu như vậy, thi chúng tôi kéo chỉ cho cô, trước hạn ba ngày bà Hoàng-hậu tới là xong hết.

Nàng mừng rỡ lâng, chịu liền. Tức thi ba bà già khẩn sự làm việc. Cách sau ba ngày, Hoàng-hậu tới, thấy chỉ dày ba cấn phỏng, mà kéo xong hết rồi, thi hết sức khen ngợi nàng, và định ngày làm lễ cưới cho Thái-tử làm vợ.

Trước bữa cưới mấy ngày, nàng không quên lời hứa, bèn tâu với Hoàng-hậu rằng:

— Con có ba người dì, tử tế với con lắm. Mẫu-hậu cho phép con mời ba dì con tới dự tiệc và ngồi gần bên con.

Bà Hoàng-hậu nói: — Được, con mời ba dì của con tới cho vui.

Ngày cưới, ăn tiệc, ba bà già bước vào, nàng làm bộ tay bắt mặt mừng, nói rằng: — Mời ba dì ngồi kế bên con. Thái-tử ghé bên tai nàng, nói nhỏ rằng: « Trời ơi ! Bà con của hiền-thê sao mà xấu xa kỳ cục như vậy ? »

Rồi Thái-tử lại gần bà thứ nhứt mà hỏi rằng:

— Sao bà có cái bàn tay quá vây ?

— Tâu điện-hạ, chỉ vì thần dặm bàn tay đậm đè kéo chỉ hoài, nên chỉ bàn tay mới ra thế ấy.

Thái-tử lại bà thứ hai, hỏi rằng: — Sao cái môi của bà lớn thế ấy ?

— Tâu Điện-hạ, vì thần chỉ lấp môi xe chỉ hoài, cho nên môi lớn.

Thái-tử lại di tới bà thứ ba mà hỏi :

— Tại sao bà có ngón tay cái lớn dữ như vậy ?

— Tâu điện-hạ, chỉ vì thần kéo chỉ hoài, cho nên ngón tay cái phải lớn.

Chừng đó, Hoàng-hậu và Thái-tử mới rõ rằng nàng là đứa con gái làm biếng, nhờ có mấy bà già đó kéo chỉ giữ cho, lại còn nói dối, nhận là công của mình. Hoàng-hậu liền truyền lệnh đuổi nàng về nhà với mẹ, chờ không cưới làm vợ Thái-tử nữa.

Rồi sau nàng khổ cực hết đời, không ai ngó ngàng tới. Kết quả của sự làm biếng, có hại tới thân mình là như vậy. Ai cũng phải chăm chỉ làm việc, thi mới có thể sống cách vê vang sung sướng ở đời.

Hãy dùng bột BLEDINE JACQUEMAIRE  
mà nuôi trẻ con.

## Sứa-trị, Điem-trang, Săn-sóc

### GIÁ TÍNH NHẸ

Các thứ thuốc dổi, phàn, crèmes, nước thơm.  
Chỉ cho những cách giữ-gìn. Qui-vị bày đèn nhà:



Chi-ngánh ở Saigon 40, Chasseloup Laubat. Giấy thép  
nói: 755. Ai viết thư hỏi bồn-viện sẽ gửi cho quyền  
sách nhỏ nói về sự đẹp.

## Ân-nhơn của học-sanh nghè



Bảng này sẽ dang qui, danh của các nhà nghĩa hiệp đã mua báo P. N. T. V. mà mua báo P. N. T. V. tức là giúp cho học-sanh nghè du học, cho nên các ngài có tên sau đây, chẳng những là độc-giá yêu quý của bồn-báo mà lại là ân nhân của học-sanh nghè ở nước ta vậy.

Danh sách của các ngài, khi lập học-bông xong sẽ ghi vò quyền sach vang để đời về sau. Chỉ vò đã gửi thư và mandat đến mua báo, hè tiếp được báo và có thấy tên vò hàn này là dù, miễn cho chúng tôi về sự gửi biến lại và thư trả lời dâng tránh bởi phi tôn.

Bồn-báo ra đời mới được 2 số, mà số độc-giá mua nam đã được gán một ngàn vị, chúng tôi chẳng xiết cảm tình Đồng-báo, vậy chúng tôi sẽ lần lượt theo số tí ứ mà dang qui danh các vị mua báo đồng niên đã trả tiền rồi, vò hàng này.

M. Trần-quang-Tinh	Propriétaire à Tân Định	1 năm
Cô Nguyễn-thị-Kỳ	Mỹ-cô-đe Criilly	id
Cô Ngô-thị-Y-Lâm	Mỹ-đức Chaudoc	id
Bà Nguyễn-thị-Truyền	103 rue d'Espagne	id
Ông Lâm-ngọc-Báu	108, rue Marchaise	id
Ông Nguyễn-van-Long	152, rue Marcel Richard	id
Bà Fanquenot	201 Frères-Louis	id
Ông Nguyễn-khai-Trường	rue Bonnard	id
Bà Nguyễn-nghĩa-An	Choquan	id
Ông Danh-Suôn	164, rue Catinat	id
Cô Bùi-dinh-Quế	/	id
Ông Thủ-thuốc Án	rue Tabert	id
Ông Huỳnh-văn-Về	(Hội-trưởng Hội Employés de Commerces)	id
Bà T. Nga	35 Paul-Bert Saigon	id
Bà Hoàng-Thăng	Gia Định	id
Ông Lê-vân-Mới	Auto-Comptoir Biên Hòa	id
Cô Lê-thị-Tỷ	Yên bay Tonkin	id
Ông Huỳnh-kim-Bằng	Rachgia	id
Ông Hồ-kim-Chi	Thudauom	id
Ông Phạm-van-Tiền	Cholon	id
Bà Huỳnh-kim-Tiền	Cantho	id
Cô La-ngọc-Anh	Bến-Lúc	id
Cô Eglisabeth Minh	Chaudoc	id
Ông Lâm-vân-Khoản	Gia Định	id
Cô Hoàng-thị-Hồng-Ngọc	Rachgia	id
Bà Xuân-Paul	Saigon	id
Bà Trần-thị-Vân	Baria	id
Ông Huỳnh-hữu-Tho	Thủ-đức	id
Ông Nguyễn-tấn-Vân	nghiệp-chủ Saigon	id
Ông Lê-vân-Gòng	chủ nhiệm Việt-Nam Ngân-hàng	id
Ông Tương-tán-Vị	(Phủ Honoraire à Chaudoc)	id
Ông Trịnh-văn-Mảng	(Thanh-hoa-sơn Travinh)	id
Bà Nguyễn-van-Sanh	(Douanes Travinh)	id
Ông Nguyễn-ngọc-Dinh	(Instituteur Tân-phú-thương Travinh)	id
Ông Trần-văn-Bát	(true d'Espagne, 192 Saigon)	id
Ông Trần-ngọc-Gầm	(true Paul Blanchy, 357 Saigon)	id
Ông Phạm-đặng-Tần	(Propriétaire Vĩnh-Lợi Gocong)	id
Ông Lê-khai-Kinh	(true Marchaise, 33 Saigon)	id
Bà Lê-quang-Diép	(Inspection Biên Hòa)	id
Bà Lê-vân-Khánh	(Propriétaire, rue Massiges, n° 63 Saigon)	id
Ông Nguyễn-ngọc-Trương	(Bảo-thức Bentre)	id
Ông Phù à Choquan	Saigon	id

## Các cuộc thi cho Nhi-dòng

Những trò dự các cuộc thi của Phụ-Nữ Tân-Vân  
phải nhớ kỹ mấy điều sau này:

1º) Ngoài bao thư phải để mày chữ: « Dự cuộc thi »

2º) Giấy đáp phải biện rõ tên và chỗ ở. Nếu biện  
ra một tờ riêng thi phải dán cã 2 tờ lại với nhau.

3º) Trò nào không theo ý như thể lệ ở trên thi bài  
đáp sẽ hủy không chấm.

Phụ-Nữ Tân-Vân ra sò 4 sẽ chấm cuộc thi địa đồ  
trong số 1.

## Mày Bà Annam sang trọng !

## Hay dùng thử thuốc giặt hiệu NITIDOL GONIN

dè giặt  
nhưng dồ hàn g và các thứ đồ tốt minh mịn  
mỏng. Thuốc NITIDOL GONIN là thứ thuốc mới  
chế, giặt quần áo khỏi phải dùng sà bong, khỏi  
phải nấu, không phải trả, không met nhoc.

Lấy một chút NITIDOL, bỏ vào chén nước nóng,  
bỏ đồ giặt vò rồi di chơi hay làm công chuyện khác;  
một lát lấy ra xả và phơi là rồi, đồ dâ trang sạch  
mà không dưa không mục.

## CÓ BÁN TẠI:

## Đại-Pháp Đại-dược-phòng

Đường D'ormay số 84 - 90 Saigon.  
Maurice Barberousse, Nhứt dâng bảo chế sir.  
Cựu-y-sanh tại Đường-dường Paris.

## TRAN-DUY-BINH

N° 42 BOULEVARD CHARNER SAIGON

Làm trường, liên, chàm, và việc Hiệu Hý theo kim thời.  
Chè tạo các thứ nón bằng cao su (liège caoutchoute).

## BÁN SỈ VÀ BÁN LẺ

Khác con dâu hàng đóng, hàng cao-su, chàm bành  
đóng và bàn đà, cầm thạch mờ bia.

## Pohoomull Frères

SANG LẬP NAM 1858

54 - 56 - 58 Rue Catinat - SAIGON

Cửa hàng Bombay bán ròng hàng lụa cực hào  
hang. Hàng tốt, giá rẻ, mua bán thiệt thà. Bán sỉ,  
bán lẻ, hàng gì cũng có.

# THANH-LONG

N° 77 RUE CATINAT. — SAIGON

Bồn tiệm có bàn đồ thêu mầu, chàm bắc, nappa đường, nappa khàm, tranh từ binh, mặt gòi, kiều mói chè, thêu dù các màu satin.

Nón piquet, nón liège làm theo kiểu Âu tây.

## Bô thiệt tốt. — Giá rẻ hơn hết

Xin chư quý vị chiêm cù bồn tiệm rất thăm cảm.

Kính mời

Madame GIU (chủ nhân)

Muôn in đồ dặng giá rẻ.

Muôn mua sách dù thử: sách học, tiểu-thuyết, truyện, thơ, tuồng.

Muôn mua đồ dùng trong văn-phòng dặng giá rẻ hơn mọi nơi.

Muôn bán bồn q yến sitch bộ ịch cho tin thần, thời nèn lại.

NHÀ IN VÀ BẢN SÁCH

## TIN-DỨC THƯ-XA

37, RUE SABOURAIN, SAIGON.

(Đường sau đường Bonard gần chợ mới Saigon)

## GIÁ RẺ HƠN HẾT

TIỆM

M<sup>ME</sup>-V<sup>VE</sup>

## NGUYỄN-CHI-HOA

BÁN  
Hàng thêu - Ren bắc  
để dì biếu và cho đám cưới

Các thứ nón

Đóng các thứ giày.  
Tây - Annam đủ kiểu

Chạm mỏ bia đá  
cẩm thạch để mà

Khắc con dấu đồng  
bảng đồng vân, vân...

83, Rue Catinat  
SAIGON  
Telephone H 738



Xe máy Chobert Annam ưa hơn hết.



Bán pièces détachées và đồ phụ tùng cho dù hiện xe. Hàng lập ra đã trên mười năm.

## NIHALCHAND BROS

RUE CATINAT N°s 60-62 SAIGON

Nhà bán hàng BOMBAY

Hàng bán tốt hơn các cửa hàng khác.

Buôn bán chác chán, giá rẻ hơn các tiệm khác.

Mời quý bà quý cô mua một lần thi biết.

BÁN SÍ VÀ BÁN LÈ

## LƯƠNG-MINH-KÝ DU'Ọ'C-TÚ'U

Món bài số 341, đường Thùy-binh — (Rue des Marins)  
Thờ và Mandat xin dê cho Monsieur LU'ƠNG-HỒNG, patron de la maison LU'ƠNG-MINH-KÝ



Dấu hiệu đã trình tòa.  
Tiệm lập ra hồi năm 1858 nghĩa là 80 năm nay.

## Chu-Công bá tuệ túru

Phương rượu trước đây trước nhà ông Chu Công đã bá đời thường dùng, ngày nay truyền khắp các nơi ai dùng cũng đều khen là công hiệu, giá rẻ mà khi huyệt nhu nhược, đau xương nhức mỏi, mắt lòa, nhứt đầu, từ chí vỗ lực, nằm ngủ không đi, dùng rượu thuốc này hiệu nghiệm rất mau.

Mỗi ve lớn . . . 1 \$ 00 | Mỗi ve nhỏ . . . 0 . 60

Mỗi ngày uống ba lần, mỗi lần 2 ly nhỏ.

## Duyên niên ịch thọ túru

Rượu này chuyên trị âm dương bất hòa, túru sắc quá độ, thâi suy tinh lạnh, dương sự bất cử, sức lực hư lòn dùng rượu này túc thì âm dương diễn hoa thêm tinh bô thận phàm dòn ống, dòn bả tình khi hư nhược, từ chí bái-hoани, dùng rượu này thiệt là hay làm, không bình dung thường thì được mạnh sức mà bả bệnh không dám phạm đến.

Mỗi ve lớn . . . 1 \$ 00 | Mỗi ve nhỏ . . . 0 \$ 60

Mỗi ngày uống 3 lần, mỗi lần 2 ly nhỏ.

## Sứ-quốc-công được túru

Rượu thuốc này chuyên trị nam phụ bị chứng phong khí, ngũ trưởng từ chí nhức mỏi, miệng mất sêch nôn, xương đau nói năng túc ngai, bón tháo bất toại, phong dam hắc tắt, các chứng ấy dùng rượu này mà trị thì khỏi hiệu ngay.

Mỗi ve lớn . . . 1 \$ 00 | Mỗi ve nhỏ . . . 0 \$ 60

## Bò huyết được túru

Huyết là quan hệ trong hàn thè người ta, con người dẫu mạnh dẫu yếu cũng bởi huyết mà ra, dùng thử rượu thuốc này thì huyết khí trở nên tươi tốt, vỗ luận nam, phụ, lão, thiếu, huyết kém dùng ngay rượu này uống thường thì khí huyết hồi nguyên, hàn thè trả g kiến, thết là một thứ rượu vỗ song vây.

Mỗi ve lớn . . . 1 \$ 00 | Mỗi ve nhỏ . . . 0 \$ 60

Mỗi ngày uống ba lần, mỗi lần 2 ly nhỏ.

## Vạn ứng được túru

Phương rượu thuốc này chuyên trị nam phụ lão ẩn bị chứng ban phong, phong thấp, chớm xung, gan nhứt, hàn-thân bất toại, nâm đường không dày, minh nóng, hoặc lạnh bụng đau kết bế, mặt phát thương phong thấp tinh thần khuất kết, nguyệt kinh chảy g đều, minh bị thương tích, so phong chưởng khí, dùng rất công hiệu, nói không xiết được.

Mỗi ve lớn . . . 1 \$ 00 | Mỗi ve nhỏ . . . 0 \$ 60

Mỗi ngày uống ba lần, mỗi lần 2 ly nhỏ.

## Chưởng túr được túru

Nói về đương túr túr tuy bởi thiên mang thất, song cũng nhờ có sức người bồi dưỡng thân thể, thí am dương môi hóa hảo mà sanh ra khí huyết dày dĩ, dễ tiêu trừ bá binh. Nên giá rẻ mà tinh lanh khi huyết suy kẽn mông my dòn tinh mắt lòa, nước dầu, mang nòn hỏa suy, phòng sự không dũ sức, như thế thì sanh con sao được. Bòn-hiệu chẽ ra thử rượu này dùng như i-sâm, lọc nhĩ các vật quý dặng để bồi bổ nguyên khí giúp việc phòng sự thật là một thứ rượu thuốc vỗ song vây.

Mỗi ve lớn . . . 1 \$ 00 | Mỗi ve nhỏ . . . 0 \$ 60

Mỗi ngày uống ba lần, mỗi lần 2 ly nhỏ.

## Thanh huyết giải độc được túru

Phàm những nơi đó hội lớn thì những sự chơi bời lué nguyệt cũng nhiều cho nên mới sanh ra bệnh Hué-tieu. Song dùng tuồng mấy chứng ấy thực túra là hết bệnh đau tái tết rứa nó chỉ khôi tạm thời rồi không bao lâu chứng bệnh lại phát ra, tồn tần vỗ ịch. Nay bòn-dược phong chẽ ra thử rượu thuốc hay uống nó thành huyết độc thuốc hay uống nó thành huyết độc, trừ thấp nhiệt, diệt vi trùng truyền nhiễm, chuyên trị hết thảy các chứng bệnh tim lá, hót xoài, cù định, thiên phuoc ưng nhợt, ghè lở, bịnh trĩ, vỗ đang thủng độc và đơn bả những thât là rất thắn hiện.

Ngày uống 3 lần sớm trưa, tối mỗi lần 2 muỗng lож. Ve lớn 2 \$ 00 | Ve nhỏ 1 \$ 00.

## Sâm nhung mao kê được túru

Rượu thuốc này chuyên trị dòn bả chân âm không far, xương đau nề nỗi, kinh nguyệt chẳng đến, lạc thai, ứ trể, bạnh dài ba lì đậm, ho hen, đam suyễn, ăn uống không ngon, khí hư huyết nhược, lâu chảng có thai, hoặc tiêu sản hư, đau bụng nhức dầu, mắt lòa lung mồi từ c, bón hoài dùng rượu này thì thấy kinh nguyệt đều hoa, thật là một thứ rượu chưởng túr hạng nhứt vây.

Mỗi ve lớn . . . 1 \$ 00 | Mỗi ve nhỏ . . . 0 \$ 60

Mỗi ngày uống 3 lần, mỗi lần 2 ly nhỏ.