

NĂM THỨ NHƯỢT. — SỐ 1.

84  
GIÁ 0315

2 MAI 1929.

# Phụ-nữ Tân-văn

TUẦN BÁO XUẤT BÀN NGÀY THỨ NĂM



Phản son tó dièm sơn-hà,  
Tán cho ró mặt dàn bà nước Nam.

*Miss*  
**TÒA BÁO**

(REDACTION ET ADMINISTRATION)

N° 42 — Rue Catinat — N° 42

SAIGON

J. 63660

# NGUYỄN-ĐỨC-NHUẬN ĐẠI-THƯƠNG-CUỘC

Tư-bồn: 250.000 \$

Sáng Lập năm 1917.

Chánh cuộc ở 48-50, Rue Vanier

Chi ngách ở 42 đường Catinat. — SAIGON

DIỆN-THOẠI: Chánh cuộc sđ... : 529  
Chi ngách sđ... : 568  
Nhà chủ nhơn sđ... : 954

Giấy thép để tách: NGUYENDUCNHUAN  
SAIGON

Bản hiệu chuyên môn về hàng nhập **càng bán dù** các thứ hóa vật ở Âu-châu. Lại có đặt riêng ra một sở ngách ở đường Catinat bán **ròng hàng lụa**, gồm nhiều, y như các nhà hàng lớn của Bombay.

Cách mua bán của chúng tôi thi hàng giữ một lòng thành tín đối cùng khách xa gần, nhờ được vậy cho nền cuộc thương-mãi của chúng tôi **càng ngày càng thịnh phát**.

Bản hiệu chủ nhơn xin kính mời chư quí **khách gần xa**, có cần dùng hàng chỉ xin nhớ đến Bản-hiệu thì **sẽ lựa chọn được yết ý**, sẽ mua được hàng tốt giá rẻ.

Nhứt là về các vật dùng để chưng dọn trong nhà như đồng hồ kiền, đèn đá, hình đồng, máy hát, thi bồn-hiệu có trú nhiều kiều tốt đẹp nhứt.



**Dây là hình nhà máy xay lớn nhất ở Saigon của ông NGUYỄN-THÀNH-LIÊM**  
**bồn-bảo sau sẽ có bài thuật rõ**

2 MAI 1929

PHỤ-NỮ TÂN-VĂN

Truong III

## VIỆT-NAM NGÂN-HÀNG

Công-ty hữu-hạng vốn 250 ngàn đồng  
51, đường Pellerin. — SAIGON

Dây-thép nồi số 748 Tên dây-thép: CRÉDITANA

— Nhận ảnh tiền gửi không hạng-ký kêu là « Comptes Courants de chèques » bằng bạc Đồng-Pháp hay là tiền quan Langsa, sanh lời 4 phần trăm (4olo) mỗi năm.

— Nhận lanh tiền gửi vò sò « TIẾT-KIỆM » bằng bạc Đồng-Pháp hay là tiền quan Langsa, sanh lời 5 phần trăm (5olo) mỗi năm. Sò này để cho người tiền tặng. Rút ra khỏi phải cho hay trước và chờ đợi lâu. Gởi vò bao nhiêu cũng nhận.

— Nhận lanh tiền gửi có hạng-ký kêu là « Dépôts Fixes » cho lời 6 phần trăm (6olo) mỗi năm, nếu gửi một trăm tròn. Khi hưu-sự xin rút ra trước hạn, ký cũng dặng, nhưng mà tiền lời lanh 4 phần (4olo) mỗi năm, cũng như bạc gửi không hạng-ký vậy.

— Mua bán ngân phiếu (chèques) và lanh gửi tiền qua Đại-Pháp theo tàu thư hay là bằng dây-thép.

— Lanh trả bạc tháng cho học-sanh Annam đương du học bên Tây.

— Cho vay có người chắc chắn đứng bảo lãnh và có đồ bảo-chứng hiện-tai đủ.

— Cho vay ở ngoại-quốc về hàng-hóa nhập cảng.

Công ty VIỆT-NAM-NGÂN-HÀNG sẵn lòng mà chỉ cho qui đồng-bảo biết rõ về công-nhà ngân-hàng hay là hàng buôn.

MM. HUYNH-Đ. NH-KHIEM, Phủ hám, ở Go-công, Danh-dự Hội-trưởng; TRAN-TRINH-TRACH, Hội đồng Hội-nghi tư ở Bắc-liêu; Chánh Hội-trưởng; NGUYEN-VAN-CUA, Chủ-nhà in, Phó Hội-trưởng; NGUYEN-TAN-VAN, Nghiệp-chủ, ở Saigon Quản-lý Hành-sự

## Hàng mới lạ Dùng trong mùa mưa

Qui-ông qui-bà cán có áo mưa khi đi đâu phòng ngừa khỏi làm ô áo tời bạn thường của mình, muộn cho thiệt nhẹ-nháng và lịch-sự xin mời đến tiệm TANG-KHÁNH-LONG mà lụa, kiều áo rất đẹp, ngoài hàng lụa Hué-ky có carreaux màu nước biển và màu xám trung hồng trong lót cao-su.

Dùng qua cơn mưa rồi có thể xếp lại bỏ vào túi dược, thiệt là tiện-lợi và thanh nhã vô cùng, xin qui-ông qui-bà trước khi đi mưa, hãy đến ghé tại bồn-tiệm mà so-sánh với thứ hàng ở các chỗ khác, chắc sao qui-vị cũng ưa áo mưa hàng là cửa hiệu TANG-KHÁNH-LONG 84 Boulevard Bonnard SAIGON là đẹp hơn hết.

Nay kinh mời  
TANG-KHÁNH-LONG  
84 Boulevard Bonnard  
SAIGON



Tout pour le Sport

NGUYỄN-VĂN-TRẦN

96. B<sup>d</sup> Bonard, 98

SAIGON

Téléphone N° 178

CRÉATION AFFICHES: NG.-DUC-NHUAN.

## Đại-lý độc-quyền



HÀNG  
**BOY-LANDRY**  
Saigon — Haiphong — Hanoi  
Thakhek — Shanghai

NĂM THỨ NHƯỢT. — SỐ 1.

SÁNG-LẬP  
Kính NGUYỄN DUC-BHUAN  
Mua bao, gửi bài,  
trú tiền xin đừng cho:  
M. NGUYỄN-DUC-BHUAN  
Tổng-đý  
Phụ-nữ Tân-văn.  
42, Rue Calinal.  
SAIGON

XUẤT BẢN NGÀY THỨ NĂM

## PHỤ-NỮ TÂN-VĂN

TÒA SOẠN: 42, Đường Calinal. — SAIGON.

2 MAI 1929

CƠ-SỞ  
M. NGUYỄN-DUC-BHUAN

GIÁ BÁO

Một năm.....	6500
Sáu tháng.....	3.00
Ba tháng.....	1.50
Lệ mua bao xin trả tiền trước.	

## CHU'Ô'NG-TRÌNH CỦA BỒN-BÁO

Ngày hôm nay, Phụ-nữ Tân-văn ra đời, là non sông thêm một tay thợ diêm tö, xã-hội thêm một người lo công việc, trên trường văn-trận bút thêm một đội binh dân-bà, mà trong bạn buồng khuê cùa các chúng ta, cũng có một cơ-quan đẽ cùng nhau phản-dầu với đời đây!

Tinh-thè phụ-nữ ở trong nước ta ngày nay quyết không phải như là hồi trước, là khuê-môn làm cùa ngực cho dân-bà, mà việc gánh vác non sông không phải là phần việc con gái. Cuộc đời ngày một thay khó khăn, mỗi việc bắt người ta phải dùng đèn sirc mạnh hay là óc khôn, thì mới có cơ sanh-hoạt. Chị em ta cũng vậy, không có thè nào cứ giữ hoài nhfrng tục cũ thói quen và cái tinh-phong lưu ý-lại nứa. Nếu có muôn sah-ton ở đời này, thi cũng phải mưu tự-lập lây mình, phải học hành, phải tranh đua, phải tiến bộ mới dặng. Huống chi còn đài với mọi phong-tiện ở đời, nào gia-dinh, nào xã-hội, nào giáo-dục, nào kinh-tế, mỗi việc ta đều phải có nghĩa vụ gánh vác ở trong, không có thè nào từ chối được. Nhà cửa suy hay thạnh, chồng con giỏi hay hèn, nói giông yêu hay mạnh, đều là nhfrng việc ta phải nhận làm việc mình, chứ không co thè chĩ quy-trách vào người dân-ông hét cả. Nhfrng lè đò khiên cho chị em bạn gái chúng ta phải lo tu thân và tiền-bộ, đẽ làm cho trọn cái thiên-chức của mình và đẽ cho theo kịp người ta mà sah-ton là như vậy.

Nó thành ra một vân-dé phụ-nữ, và phải có một cơ-quan đẽ lây chở bàn bạc mà làm.

Vân-dé phụ-nữ ở nước ta ngày nay có nhfrng gì?

Phải làm sao cho người dân-bà cũng có họ-van rộng rãi, tri-thức mở mang, có thè hiểu biết được phận-sự mình là một bà nội-tướng thi mới có ích lợi cho đời đưọc. Đó là một vân-dé giáo-dục rất quan-hệ, phải lao-tâm khổ từ lâm mới làm xong, mà không dám kẽ dầu là năm là tháng, vì nó làm cái gốc cho sự

tiên-hóa của người ta, chàng vun trồng cái gốc ấy cho hàn-hỏi, thì không làm gì có nhành tươi lá tốt.

Phải làm sao cho người dân-bà hiểu rõ cái thiên-chức của mình & trong gia-dinh là thiên-chức rất lớn. Khuyên chống trong lúc cảnh vắng đêm khuya, nuôi con nhfrng khi đầu gòi tay áp, chánh thị là công việc khó khăn nặng nhfrc mà trời trao cho mình, mai sau xã-hội có nhfrng người hoặc hiền, hoặc ngu, hoặc hay, hoặc dờ, đều là quan-hệ từ trong gia-dinh đưa ra. Đà biêt non sông tốt đẹp, là vi có nhfrng hảng anh hùng, hảo-kiết, chí-si, danh-nhơn, nhưng mà thiệt ra cái công-diêm tö cũng ở máy người gái khôn, dâu tháo, vợ đức, mẹ hiền nhiều lắm.

Phải làm sao cho người dân-bà ai này đều biêt trọng-chức nghiệp đẽ tự-lập lây thân, bỏ hẳn cái thói quen nhờ chồng nhờ con, nhờ cô-nhờ bác, làm cho mặt cà cái tinh-thần hoạt động đi. Phảm ở đời, việc gì đà nhờ ở người, tức là phải lụy người, lụy người túc là phải nô-lê cho người, còn gì mà nói tự do bình đẳng. Phương-chi trong xã-hội còn thiểu chi nghè-nghị, dảng lý là cùa dân-bà, mà bày lâu dân-ông vẫn làm, chỉ đợi chị em mình ra thâu về, đẽ cho họ di kinh-doanh và tranh đua nhfrng việc khác.

Phải làm sao cho người dân-bà biêt rằng trong nền luân-lý và phong-tục của ta có nhfrng chỗ êm đềm cao-thượng, tức là « hương-hòa » của ông cha để lại cho, hãy nên giữ gìn trân trọng. Phải sửa sang thay đổi cho hợp với thời thè, là một lè tắt nhiên, nhưng nghĩ xem cái bồn-sắc nào của mình là bay, thì phải giữ lại một cách cung-kinh. Chứ có nên quá tự do vân-minh, đòn nồi ở trong gia-dinh, quên cà chà mẹ chồng con, ra ngoài xã-hội, là con người vô giáo-dục. Cố học theo người ta, phải tìm tới gan ruột, nào có hay chỉ cái vỗ ở bể ngoái.

Lại còn phải làm sao cho người dân-bà biêt lịch-sử đẽ mà yêu nước, biêt vệ-sanh đẽ mà nuôi con, biêt







**VĂN-UYỄN****TRỊNH TIẾT**

Danh tiết kia mà biết mấy thu?  
Nghe quyền khắc khoải tiếng tư-phu.  
Mày ngài hoa ủ sầu khôn tả,  
Má phẫn chau roi giọt đòn khô.  
Chúc nghĩa đã nguyên vừng ngọc-thổ,  
Tâm lòng phô mặc bóng kim-đo.  
Thâu đêm mang tiếng rắng kia nọ,  
Đẹ sắt gan vàng dẽ biết đâu!

VÔ DANH

**TRÁCH XUÂN**

Xuân một năm là mới một lần,  
Sự xuân tôi chưa thấu lòng xuân.  
Cũng màu thảm ấy màu xanh ấy.  
Sao chờ hơn phản chờ thiệt phản?  
Dẽ khiến má hồng lo áy này,  
Thêm thương đầu bạc nghĩ tần ngàn.  
Thôi thôi chờ tiếc xuân qua cõi,  
Xuân ở cùng ta biết mấy lần?

VÔ DANH

**BÌNH-LŨ THUẬT-HOÀI**

Trót bảy ngày thâu trọ xứ người,  
Tiêm tội tri-kỷ mỗi con người,  
Hồi ra ai nấy đều da bịnh;  
Nghĩ lại mình đây cũng bất tài.  
Con tạo dèo bòng ba cái xác,  
Anh-hùng-thoi thóp mẩy làm hơi.  
Xưa nay hối lại bao nhiêu kẻ,  
Thạo bước phong-trào lầm tả tơi.

**NGUYỄN-THÀNH-PHƯƠNG****MONG CHÚC CHO PHỤ-NỮ TÂN-VĂN**

Nước vẫn-hiển bốn ngàn năm lê,  
Mà nǚ-lưu buôn-lệ đường nao!  
Đời nay kịch-liệt phong-trào,  
Chị em ơi hời, lo sao kip người!  
Đàn anh đã đưa-dời tần-bộ,  
Chị em mình há nở ngồi nhín?  
Chàng dẫu chẳng ngại tử sinh,  
Thiếp nên cũng quyết trọng tình sắt son!  
Trai với gái đều con của nước,  
Gái như trai đều được phao lo.  
Xin ai chờ nói « liều-bồ »,  
Pháo son chẳng quảo nước nhà thanh suy!  
Kia! Thanh-sử còn ghi lâm việc,  
Hiếm chi là nǚ-kiệt nǚ-anh!  
Giữ cho xứng-dáng thán-danh:  
Cháu con Trưng, Triệu mới dành lòng nhau...  
Ước sao « Như-ý-số-cầu »!

CAO CHÁNH

**APOLLINARIS** là một thứ nước suối tốt nhất  
để uống khi dùng bữa.

**VỊNH BÀ NGUYỄN-THỊ-KIM**

TIỀU SỬ.— Bà là Hoàng-phu vua Chiêu-Thống đời nhà Lê. Hồi vua Lê iêu binh Tây-sơn, phải chạy trốn sang Tàu, bà chạy theo không kịp, phải trở về nương nán ở trong dân-gian, nhà tranh vách đất, thử trải mươi mươi năm trời. Đến kia vua Lê mất ở bên Tàu, người ta đem bài cõi về nước, bà ra lạy ở trước linh-cửu vua trước chòng xưa, rồi uống thuốc độc chết.

Dung rủi quan-hà lạc chùa-công,  
Ngọn mây non bắc tuyệt mù trống.  
Bồng-mao (1) tạm lúc nương thân liễu,  
Kinh-khuỷt (2) may sầu thấy mặt rồng.  
Thác ngẫun dã ghi cùng sỏi đá,  
Sóng thừa còniken với non sông.  
Thôi thoi nước cù dây là hết!  
Năm lạy linh-tiền (3) chứng thiếp trung.

DƯƠNG-BÁ-TRẠC

**HỒI TRĂNG**

Trăng ơi! Trăng hời! Bóng trăng tròn,  
Có thấu linh ta với nước non?  
Khuya sớm mơ màng hồn thủy-vũ;  
Đêm ngày ngất bóng hoàng-hôn.  
Cầm trăng nganh lại lòng buồn rực,  
Thi-tử trông ra khỉ uất đòn.  
Hồi bóng trăng kia sao chẳng doái,  
Tâm lòng bức tức, dạ bồn-chôn.

QUỐC-HOA nǚ-si, di-cǎo

(1) Bồng-mao — Nhà tranh.

(2) Kinh-khuỷt — Là cung điện ở kinh thành nhà vua.

(3) Linh-tiền — Ở trước linh-cửu.



# KHẢO VỀ VIỆC NỮ-TỰ GIÁO-DỤC

## CỦA NƯỚC NHỰT-BỒN

Dân bà ở phương Đông ta ngày nay, chỉ có một mình dân bà nước Nhứt là tiến-bộ hơn hết. Trong các phương diện, từ văn-học, khoa-học, cho tới chính-trị, kinh-tế, phương-diện nào là họ cũng tiến-bộ một cách lạ lùng. Ta đã từng nghe nói dân bà Nhứt đậu tới bác sĩ, chủ-trương một xưởng công-nghệ lớn; hay là ra ứng cử hạ-nghị-viên; hay là định ngồi máy bay vượt qua Thái-bình-dương, danh tiếng của họ lẫy lừng trong bốn biển năm châu, đã chẳng kém gì chị em ở Âu Mỹ, mà họ lại còn tự nhận là bức chị của bọn phụ-nữ ở phương Đông này.

Vì sao mà họ tiến-bộ mau mắn như vậy? Đó là một vấn-dề mà chị em nước ta nên biết.

Dân bà Nhứt-bồn mà di tới cái trình-dộ như ngày nay, là nhờ việc nǚ-tự giáo-dục của họ đã dày công-phu lâm. Nhơn đọc cuốn « Nhứt-bồn khai-quốc ngã/thập niên sữ » sửa bá-tước Đại-đi Trọng-tín, chép về việc nǚ-tự giáo-dục kỹ lưỡng lâm, vậy xin lược thuật ra đây, để cống-hiến cho chị em một cái gương phụ-nữ tiến-hoa.

## I

**CÁI TU-TƯỞNG • NỮ-TỰ GIÁO-DỤC » VỀ ĐỜI GẦN ĐÂY**

Đời xưa nước Nhứt cũng lấy gia-dinh làm trung-tâm, tuy đã từng có dạy cho dân bà con gái học, song chẳng qua cũng như cách dạy dân bà ở nước ta và nước Tàu hồi trước, nghĩa là dân bà chỉ có học ngâm-vịnh và may vá qua loa mà thôi. Vả lại việc giáo-dục cho dân bà, thì người Nhứt hồi đó cũng không nhận cho là việc cẩn kíp.

Bắt đầu từ thế-kỷ thứ 17, có một nhà học-giả theo phái Dương-Minh là ông Trung-giang Hằng-Thụ mới đề xướng lên nǚ-học. Chành ông có soạn ra nhiều sách để dạy cho dân bà; ý nói rằng dân bà không nên chuyên về việc ngâm-vịnh phong-lưu, mà cũng nên lo về học-văn, nuôi thành những đức hiếu, thuận, từ-ái, chính-trực, để sau này kinh-lý việc nhà.

Sau học trò của ông là Hùng-trạch Phòn-San còn nói rộng thêm ra nữa. Phòn-San nói rằng: « Đàn bà không những chỉ nên biết giữ luân-thường đạo-lý mà thôi, còn nên tự mình lập chí. » Nghĩa là việc nǚ-tự giáo-dục của ông, ngoài đức-dục ra, còn nên trọng về trí-dục nữa.

Tới đầu thế-kỷ thứ 18, có ông Bồi-nguyên Ich-Hiên càng chú ý về việc nǚ-tự giáo-dục. Ông này phát-minh ra nhiều điều hay mà người trước chưa hề nghĩ tới. Như hai ông Đặng-Thụ, Phòn-San, nói vẫn đề nǚ-tự giáo-dục, thì phần nhiều trọng về đức-dục mà thôi, nhưng ông Ich-Hiên lại nói rằng: « Đàn bà mà đến nỗi thất đức, là tại họ không có tri thức mà ra. » Vì vậy ông lại chuyên nói về tri-dục hơn. Ông lại đề-xướng cách dạy dân bà, nên khác dân ông, vì địa-vị của dân ông dân bà đứng trong xã-hội không giống nhau, cho nên cách giáo-dục cũng phải khác. Đàn bà chỉ dạy cho học chữ nghĩa lời mươi lưỡi, còn thì nên

dạy cho họ về đường kính-tế, nghĩa là học may và thêu thùa, tính toán; lại cầm đọc những bài hát nào tục tằng; nói tóm lại là phải dạy cho dân bà có bổn-đức là phu-đức, phu-dung, phu-nger, phu-công để sau lấy chồng, thành ra người dân bà hoàn-toàn vỗ-khuỷt.

Xã-hội hồi đó rất là hoan-nghinh sách của ông, nhà nào cũng chép một bồn để dạy cho con gái. Con gái đi lấy chồng lại có người đem một bồn sách ấy đến mừng cho, dù biết cuốn sách ấy có ảnh-hưởng lớn cho đương thời lắm.

Từ đó về sau, còn có nhiều người làm sách để dạy dân bà con gái, và chuyên tâm về việc nǚ-tự giáo-dục, nhưng đại-khai cũng như trước mà thôi, chờ không gì là đặc-sắc hết cả. Tóm lại việc nǚ-tự giáo-dục của nước Nhứt trong hồi mới phôi thai, thì họ cũng trọng đức dục tri-dục, cho nên sách nào cũng hết sức khuyên dân bà nên giữ đức như mi-trinh-tiết làm chủ, người dân bà nào mà làm chuyện dâm ô và di tái-giá là bị người khinh bỉ lắm.

Bởi thế, họ cõ-võ lên một cái phong-trào, là nên chú ý, là Trinh-nữ-dạo (貞女道). Trinh-nữ-dạo là cái đạo làm gái trinh-tiết. Đạo ấy cũng chịu ảnh-hưởng ở Võ-si-dạo (武士道) mà sanh ra. Võ-si-dạo tức là cái tinh thần của dân-tộc Nhứt-bồn: hè làm trai thì chỉ có chịu chết mà thôi, chờ không chịu nhục, phải coi nghĩa nặng như núi, mà thân nhẹ như lông. Ta thường nghe nói người Nhứt vì một chuyện gì bất-như-ý mà tự cầm dao mò bụng ra chết, coi là một cái tục rất anh-hùng và cao thượng, ấy là một cách vỗ-võ-dạo-sĩ vậy.

Võ-si-dạo có ảnh-hưởng tới dân bà, mới xưởng lên cái thuyết gọi là trinh-nữ-dạo. Phàm làm người dân bà, khi đã di ra lấy chồng rồi, thì phải giữ tiết-tháo của mình, một niềm với chồng, thà là chịu cái thảm-họa mình tự giết mình, chờ không chịu mang điều thất tiết. Cái phong-trào ấy làm vang động một thời, dân bà ai nấy đều giữ đức trinh-tiết của mình như là thành thành thiêng liêng, không có gì xâm phạm tới được, thành ra biết bao nhiêu dân bà trọng nghĩa tiết-tháo, mà coi chết như không.

Những người chuyên tâm về việc nǚ-tự giáo-dục như Sơn-lộc Tô-hành, Cát-diền Tùng-Âm v... v... đều cõ đồng với chủ nghĩa ấy lắm. Họ nói rằng: « Người dân-bà lấy chồng cõ trách nhiệm thay chồng để trông nom việc nhà, thì quyết không nên vi giặc nghèo mà đổi tiết, vì còn mất mả trả lồng. » Có nhiều người gặp cảnh khuất khứ, thì hầm hở giết mình để phát-dương cái nghĩa tiết-tháo ra cho đời. Coi đó dù biết là họ trọng nghĩa tiết-tháo biết bao nhiêu. Chủ nghĩa ấy ngày nay dân bà nước Nhứt vẫn quý. Họ nói đó là cái đặc-sắc riêng của dân-tộc họ mà thôi.

(Còn nữa)

BÀO-TRINH-NHẤT





## Rượu Thuốc rất bò là: “QUINA GENTIANE”

Các Bà, Các Cò! QUINA GENTIANE mùi nồng thơm tho nhẹ nhàng, ai cũng ưa uống, mà nhứt là ở xứ nóng bức như xứ ta thì nên dùng lắm, có bán ở các tiệm Epicerie và trú

Tại hàng: MAZET  
Số 20—28, Rue Paul Blanchy  
SAIGON

Qui bà qui cò muôn cho mày đứa con cưng của mình dặng vui vẻ cười giờ luôn luôn, thi bay múa mây hát và via BEKA hát cho mày trẻ nó nghe, thi tất nhiên nó vui chơi mạnh khoẻ luôn luôn... Đó là cưng nèn.



Chờ quên Đại-lý hiệu dĩa này là hàng: Société Indo-chinoise d'Importation 40-44 rue Pellerin Saigon àv có bán tại mày tiệm bán dĩa.

*Đĩa hát hay hơn hết! Có giá-trị hơn hết!*  
**ĐỒNG-LẠC-BAN - NGHĨA-HIỆP-BAN -  
PHƯỚC-TƯỜNG - TÂN-THỊNH - VĂN-HÙ-BAN,  
CA NGƠI ĐỨC-BÀ và D.C.G. - TUNG KINH CẦU-AM,  
CẢI-LƯỢNG CAO-MÊN.**

**ODEON**

Bán sỉ  
và bán lẻ  
tại hàng:  
**IMDOCHINE FILMS & CHIMÉMAS**  
106 Bđ Charner. Saigon.



## Gắn dây trong nước có những việc này

✿ Ngày 14 Avril, quận thứ nhứt (Bàrija, Biên-hòa, Tây-ninh, Thủ-dầu-một, Giadinh, và Côn-nôn) và quận thứ năm (Bến-tre, Gò-công, Travinh, Vĩnh-long) báu ba người dặng bò-khuỷt vào Hội-dòng Quản-hạt, M. M. Bùi-quang-Chiêu, Trần-văn-Khâ và Nguyễn-v-Sâm trúng cử.

✿ Sáu người thiếu-niên,— người Bắc — di đường bộ từ Cao-man định qua Xiêm, mới tới biên-giới nước Xiêm thì bị bắt giải về tổng giam vào khám. Tôi gi? Chỉ có tội không có giấy thông-hành, chiếu luat chẳng qua là một tội rất nhẹ, . . . . .

✿ Ngày 4 Avril quan Toàn quyền Pasquier sang bên Indes-Néerlandaises là thuộc-dịa của Hòa-Lan, nay ngài đã trở về Đông-Pháp rồi. Những nước có thuộc-dịa chọi với nhau chờ không có gì lạ. Quan Toàn-quyền xứ Indes-Néerlandaises cũ nói rằng: . . . Hai nước chúng ta là hai nước có thuộc-dịa lớn nhứt ở phương Đông, vậy ta phải thông-hảo với nhau, để gặp khi có việc gì thi phải binh-vực và giúp đỡ cho nhau....

✿ Hai anh phi-tướng Bailly và Reginensi cứ lảng-lạng bay từ Paris sang Saigon hết 11 ngày, rồi từ Saigon bay về hết 9 ngày, chẳng kèn trống chi hết mà đi tới nơi về tới chốn. Còn hon hai anh chàng Paillard và Le Brix mới trèo lên con « chim mày » là họ đã làm ồn ào lên, lo đón-lo rước, lo dọc dit-eua, lại làm tội người ta đi không về không ở Tân-sơn-nhứt mấy lần, té ra hai anh rời xuống giữa đường, khỏi chết là phờr. Vậy mà mấy ảnh còn vào mặt xuống tàu thủy qua đây ăn tiệc coi hát, và nghe tiếng ca tụng là anh-hùng, rồi mới chịu về.

✿ Ông Vũ-dinh-Dy, nguyên là chủ-nhơn báo « Jeune Indochine », hồi năm ngoái bị tòa án Saigon kết án hai năm tù, vì tội đã viết bài phản-dối chánh-phủ thuộc-dịa. Rõ ràng là ông Vũ-dinh-Dy bị án quốc-sự, vậy mà mới rồi ông Dy ra Hanoi lại bị bắt giam ngoài ấy theo tội thường. . . . Ông Dy có xin vào Saigon chịu tù, nhưng không biết tòa án ở đây trả lời làm sao.

✿ Vụ án Bazin ở ngoài Hanoi hay còn mờ mịt lắm. Tòa còn dương tra xét về tổng tích của Leon Sanh. Lại còn nghĩ rằng vụ Bazin và vụ đường Barbier ở đây mới rồi, là chung một mè dề ra. Hiện nay những người bị bắt về Việt-Nam Quốc-dân-dảng có tới 50 người, còn dương nằm chờ ở trong khám-lớn Hanoi, chưa biết bao giờ mới xử.

✿ Ở Đông-Pháp ta bây giờ lại có lãnh-sự Đức. Trước kia vẫn có, nhưng từ hồi chiến-tranh, chánh-phủ dâng đuổi lãnh-sự Đức đi. Bây giờ hai nước lại chọi với nhau, thi lại có lãnh-sự. Ông Lãnh-sự mới của Đức là Wilde đã tới Saigon bữa 12 Avril.

✿ Thương hại cho các quý-quan, sao năm nay vận-hạn quá, bị giết luộn. Nào là ông Bazin, vì việc mờ phu, nào là cò Duval bị xe hơi cán, nào là thầy cai Tây nào ở ngoài mò Hongay bị cu-li định giết, nhưng mà chạy khỏi...

Ngày 14 Avril mới rồi, lại bác-sĩ Isnard làm quan thầy thuốc ở Hà-tiên, dương ngũ giữa trưa mà bị ăn cướp vào giết. Bác-sĩ Isnard là người giỏi, thạo tiếng Annam và thân với người Annam lắm, nay bị chết oan như thế, thật là đáng tiếc. Đứa hung-phạm đã bị bắt rồi.

✿ Chắc cũng vì thấy ông Bazin mờ cu-li cao-xu mà chết mất mạng, cho nên mới rồi phòng Cảnh-nông ngoài Bắc-kỳ ta đã xin chánh-phủ hạ lệnh bỏ cái nghè mờ cu-li đi, và tự chánh-phủ phải đặt ra những sở mờ ở khắp các tỉnh mà tự chánh-phủ phải trông nom lấy cho hẳn hoi từ tể. Chưa biết chánh-phủ định ra sao, nhưng mà nghĩ ra ý-kien của phòng Cảnh-nông Bắc-kỳ rất phải, vì còn có kè mờ cu-li, thi e còn xảy ra những vụ như vụ Bazin nữa. Tuy vậy, chánh-phủ có lành lối mà làm, cũng phải làm sao cho thiệt hẳn hoi từ tể mới được.

✿ Ngày 17 Avril, vợ chồng người tây là Minvielle, ở tỉnh Cao-bằng, bị một toán giặc người Tàu vào cướp. Đầu chồng bị thương và giết người vợ chết. Chắc cũng là vắn-dẽ nhon-công nữa, vì ông này là chủ đồn-diễn.

✿ Ngày 18 Avril, toà Đại-hình Saigon đã xử vụ một người tây là Samarcelly đã bắn chết một người lính cảnh-sát ta là bếp Ninh ở Socstrang. Toà kêu án Samarcelly một năm tù. . . .

Rượu Áp-Sanh PERNOD FILS uống với  
nước da là món giải lao thượng hạng.



**C. J. BONNET**

Hiệu này đã nổi danh  
xưa nay, mua hàng lụa  
hiệu này thì được chắc  
rằng đó mình mua là tốt  
nhứt.







có bữa lời nã n bảy cắt hoặc một đồng thì mua cá mua gạo đem về mà ăn. Mà gần một năm nay chị ta than với chồng rằng đi mua bán đường xa gánh gồng một nhọc, nên chị ta không muốn làm nghề ấy nữa, bữa nào siêng thì chị ta đi, còn bữa nào làm biếng thì ở nhà.

Mấy bữa rày trong nhà gần hết tiền, mà nhâm lắc vợ không siêng, nên chồng mới thèm xuống Saigon mà ăn trộm đó.

Tới dã sảng thiêt mệt rồi, Tư Tiễn mới lên thẳng Hồi mà leo xuống vòng, rồi đi chổng cửa quét nhà. Chị ta thấy chồng còn ngủ mê, nên bước vô trong bếp mộc túi lấy ba tấm giấy bạc ra mà coi. Chị ta cầm coi từ tấm, coi bên này rồi coi bên kia, coi dã thêm rồi mới xếp tứ-lẽ mà bỏ vô túi lại và miệng chửm-chửm cười.

Mặt trời mọc chói ngay vô bộ ván chồ Tư Cu nằm, mà anh ta bị thức sảng đêm nên ngủ mê, không hay chiết. Thẳng Hồi thức dậy, dòm thấy trong nhà là hoắc, nên nó khóc. Tư Tiễn bước ra dò nó xuống vòng rồi nắm tay dắc nó vô trong. Nó tri lai và gặn chor nói rằng: « Má tao đau. Đau tao về má tao. » Tư Tiễn kéo xén nó di và nói rằng: « Nin ơi, chờ mày khóc tao đánh chết. Tao nói má mày là tao day, còn đói má nào nữa. »

Mấy người ở gần nghe tiếng con nit khóc trong nhà Tư Cu thì lấy làm lạ, nên bước lại hỏi thăm. Tư Tiễn nói rằng: « Thằng nhỏ này là con của chị hai tôi ở dưới Cầu-Ông-lành. Chị mất rồi ảnh mắc di làm, không ai giữ nó, nên hối khuya ảnh đeo lên ảnh gởi cho vợ chồng tôi nuôi giữ. » Người lối xóm ai nghe như vậy cũng tưởng sự thiệt, nên khen thẳng nhỏ ngộ nghĩnh rồi về, không

nghi việc chi hết.

Tư Tiễn đè thẳng Hồi đứng dựa cửa sau rồi di lấy gạo nấu cơm. Chừng cơm chín rồi, Tư-Cu mới thức dậy. Tư Cu ngồi sật sù, chưa kịp rửa mặt, mà đã kêu vợ biền xách ve lại quán mua vài cắt rượu về uống chơi. Tư Tiễn đi mua rượu mà lại dắc thẳng Hồi đi theo, trong ý muốn làm cho thiên-hạ ngó thấy thẳng nhỏ, rồi cắt nghĩa phớt cho họ hiểu, dặng họ khỏi dị nghĩ.

Rượu mua về rồi, cơm done lên ván, vợ chồng Tư Cu đỡ thẳng Hồi lên ngồi một bên. Trong mâm chỉ có hai món đồ ăn, là một dĩa khô cá lẹp với một dĩa cá săt kho, con nào cũng không lớn hơn ngón chon cái. Tư Cu ăn khô mà uống rượu. Tư Tiễn gấp một con cá săt bỏ trong chén của thẳng Hồi mà biếu nó ăn. Thẳng Hồi tuy nó không khóc nữa, song nó buồn lắm, không chịu cầm đũa, mà bè thúc nó ăn thì nó lắc đầu nhăn mặt. Tư Tiễn ép nó ăn không được thì nỗi giận, trả đũa giá trên đầu muôn đánh nó. Tư Cu bưng chung rượu uống nghe một cái ói, rồi nói rằng: « Thầy kệ nó, để nó có sức nó nhìn đời. Trưa chiều đây đòi thết mượn phải ăn. Đánh khéo làm gì. »

Tư Cu uống ít chung rượu, mặt coi phùng phùng, bèn nói với vợ rằng:

— Tao nhớ cái chuyện đêm bồi hôm tao lúc cưới hoài. Tao làm hơn 10 năm nay, không biết mấy đám mà kẽ cho hết, mà tao chưa gặp đám nào kỳ cục như vậy. Bị bắt mà khóc ở tù lại được thường nữa chứ. Mày coi tao giỏi hòn?

— Giỏi giống gì! Cái đó là may chứ.

— Bữa nay nhâm ngày mấy hả?

— Mùng năm.

## Thượng Đẳng Được Phòng

### SOLIRENE

Ở ngang nhà hát tây

PHÒNG KHÉP ĐỂ THỬ NGHỆ THEO CÁCH HÓA HỌC

THUỐC BẢO CHÈ SẮNG

TRÙ CÁC VỊ THUỐC – ĐỒ VẬT HÓA HỌC

LÀNH ĐẠT-ĐỂ PHÒNG HÓA HỌC

CÓ BẢN ĐÙ ĐỒ KHÍ NGHỆ VỀ VIỆC MỎ XÈ  
ĐỒ ĐỂ CHO NHỮNG NGƯỜI CÓ LẬT DUNG

SỰ BIẾN-ĐỂ CHẾ THUỐC THEO TẨA QUAN THẦY LÚC  
GẤP RÚT TRONG BÌNH TRÙA VÀ NỮA DÊM KHUYA KHOÁT

Bản thuốc trong Lục-tinh không tinh tiến gởi

LÀM KIẾN CƠN MẮT THEO CÁCH Y-KHOA

Bản dù đồ dùng trong việc trồng rau

Đồ nghệ và việc chụp hình – Dầu thơm dù thử

Làm Đại lý cho hãng "KODAK"

Còn ai không biết

xứ Nam-kỳ này

Còn ai mà không biết thứ

**RƯỢU**

**RHUM MANA**

là thứ thượng hảo hạng.

Rượu Rhum Mana mới chính là

thứ rượu Rhum thiệt tốt nhất.

Khi mua hãy nài cho phai hiệu

Mana và có dán nhàn trắng.

Độc quyền đại lý:

S<sup>e</sup> Commerciale MAZET d'Indochine

**SAIGON**



## CHUYÊN VUI CHO CON NÍT

### Thằng Giác và hột đậu thăn

Thuở xưa có một người đơn bà già, ở trong một xóm nhỏ. Bà chỉ có một đứa con trai, tên là Thằng Giác; nó là đứa con nít có lòng tốt, nhưng mà có tánh hay nhẹ dạ và khát khung.

Ngày kia, bà mẹ hết tiền xài, nhà còn có một con ngỗng tinh đem bán để lấy tiền ăn. Bà nói chuyện với Thằng Giác, mà vừa nói vừa khóc, coi bộ buồn rầu hết sức. Thằng Giác xin mẹ cho mình ôm ngỗng ra chợ bán, và nó hứa với mẹ rằng bù vào nó cũng bán đặng nhiều tiền.

Nó ôm ngỗng đi được một chặng đường, thì gặp một người đi đường xách một giỏ đậu hột lớn lả lung: nó dừng lại mảnh hột đậu, còn người kia thì ngó chằm chằm vào con ngỗng. Lúc nó sắp trở bước đi, thì người kia nói:

— Mày ưa những hột đậu của ta phải không? Tao đánh đổi với con ngỗng của mày, mày có chịu không?

Thằng Giác chịu đổi liền, rồi lật đật về khoe với mẹ.

Bà mẹ thấy Thằng Giác vui, ngỗng đã mất mà tiền không có, liền nỗi giận và khóc lóc sầu thảm, cầm nắm đập liệng ra ngoài cửa sổ. Tối bữa đó, hai mẹ con nhìn đối di ngũ.

Sáng ngày, Thằng Giác dậy sớm lắm, ra thấy đậu mọc lên cao ngất, không biết là ngọn cây cao tới chừng nào. Nhành lá chằng chít với nhau, làm như là bức thang. Nó bèn leo lên để coi những cây đậu quái lạ ấy cao tới bực nào.

Nó leo mấy giờ đồng hồ mới tới ngọn cây, thì thấy một cái xứ gì lạ lùng lắm. Nó ngó xung quanh mình, thấy mình mông bát ngát, mà chẳng có một cái nhà, một gốc cây, một con sông nào, thì nghĩ thầm trong bụng chắc mình chết khát ở đây chứ phải chơi sao. Thinh linh có một bà ăn bản lịch-sư, hiện ra trước mặt nó và nói rằng:

— Nè Giác! Ta biết con là ai, vì ta là tiên trên trời, ta lại biết cha con nữa, mà mà con chưa hề đâm nói với con bao giờ. Cha con thuở do giàu có lớn lắm, lại có lòng nhơn ác, không có ngày nào là chẳng giúp việc cho một người. Nội xúi ai cũng yêu mến. Ngày kia, có một thằng cao lớn dữ tợn tới giết ông ta, lấy hết của cải, lại hăm dọa mà con không được nói chuyện ấy với ai, hễ nói thì nó cũng giết chết.

Hồi đó con mới có ba tháng. Má con phải bỏ tòa nhà tốt đẹp còn ở hồi đó, mà đến ở trong lều tranh là cái nhà của má con và con dương ở bây giờ. Lúc trước ta bị mất phép thần thông, thành ra không cứu vớt cho nhà con đặng. Bây giờ đây ta có thể giúp con, và ta khuyên con nên lo tinh báo thù cho cha con. Cứ việc đi tới đi con, bù nào trước khi mặt trời lặn, thì con cũng đi tới nhà của thằng cao lớn kia, là kẻ thù của con. Hè con chịu nghe lời ta, thì ta phò hộ cho.

Bà tiên cười chuồm chiếm rồi biến mất.

Thằng Giác đi hoài đi hụy, tới tối mới thấy một tòa nhà thiệt lớn. Có một người đơn bà đứng trước cửa. Thằng Giác bước tới nói một cách rất lè-phép rằng:

— Thưa bà, tôi đói và mệt lả n. Bì có thể cho tôi miếng bánh và ngũ nhữn lại một đêm không?

Bà kia nói:

— Không được đâu, chồng ta dù tạ lâm, hay ăn thịt

người. Bây giờ nó đi chơi, nhưng cũng gần về rồi. Phải trảm đi cho mau, nếu ở lòn quần đây thì chắc chết.

Thằng nhóc năn nỉ hoài, người đơn bà thương tình, bèn ưng chịu, đặt nó vào bếp lấy đồ cho ăn. Nó vừa ngồi ăn, thì nghe tiếng dầm cửa rầm rầm, làm lay chuyển cả nhà. Người đơn bà lật đật lôi thằng Giác bỏ vào trong lò sưởi, lò ấy dùng để đốt lửa trong mùa lạnh. Rồi ra mở cửa cho chồng về.

Thằng cao lớn mới bước vào nhà, liền nói:

— Ta hưới thấy mùi thịt sống.

Người vợ nói:

— Chắc là những người mà mình giam trên chòi kia đưa hơi lại chòi gì, giờ ở phía đó lại.

Nó cũng không hỏi nữa, rồi người vợ dọn đồ cho nó ăn uống lâu lắm. Ăn xong, nó nói:

— Bây giờ mà nó đem con gà mái ra đây cho ta.

Người vợ đem con gà trắng đẽ lên trên bàn. Thằng cao lớn vuốt ve con gà rồi biếu: — Đè.

Túc thi con gà đẽ ra một cái trứng vàng.

Nó lại biếu: — Đè. Thị con gà đẽ một trứng nữa.

Thằng cao lớn ngồi chơi một lát rồi nằm lăn ra mà ngủ, ngày vang như sấm, đến đỗi cái nhà cũng thấy lung lay.

Những lúc đó, thằng Giác ngồi trong lò sưởi lén dòm ra ngoài thấy hết, thừa lúc thằng kia ngủ say, bèn lén lén ra ôm con gà trắng mà đóng tuốt.

Nó cứ theo đường cũ đi tới ngọn cây đầu leo xuống về nhà. Nó đem con gà khoe với mẹ, rồi biếu gà đẽ, thì gà cũng đẽ trứng vàng. Từ đó hai mẹ con ăn ở sung sướng được ít lâu. Song không bao giờ thằng Giác quên rằng nó đã hứa lời phúc thู cho cha.

Dịch truyện Hồng-mao

Hãy dùng bot BIEDINE JACQUEMAIRE  
nà nuôi trẻ con.



### Sita-trị, Điểm-trang, Săn-sóc

#### GIÀ TINH NHẸ

Các thứ thuộc dồi, phàn, crèmes, nước thơm. Chỉ cho những cách giữ-gìn. Qui-vi bày đèn nhà:

### “KE VA”

Là Viện Mỹ-nhơn ở Paris  
Chi-ngành ở Saigon  
40, Chasseloup Laubat.

Giá thép nói: 755

Ai viết thơ hởi bồn-viện sẽ gửi cho quyển sách nhỏ nói về sự đẹp.

Cuộc chơi giải trí cho nhí-dòng



Bach-ru Trung, Nam, Bắc, ở khắp nơi, các trại hagy kiêm cho dù 3 người. Kiêm được cát từ đe dù nay và quanh chì và cho dù chủ bối người gõ đầu cho bón-báo, đến sá 4 thi sĩ châm. Trò nào chí trúng sẽ được thưởng 3 hàng Phụ-Nữ Tân-Vân, nếu có nhiều trai chí trúng, họ sẽ bắt thêm, thường là số 39 trai mà thôi.

Sự bắt đắc đĩ

Theo lề thường, bón-báo cùng hết sự muôn giờ tặng chư qui vị à xa mòn vị cho được 3 sô báo đài, nhưng vì báo của chúng tôi in nhiều trương bìa nhiều màu, có hình, giấy tốt, tên vé àn-phí rất nhiều.

Kế một bài số thì không bao nhiêu, song tinh ra tới may mắn số thì có trên may ngàn bạc.

Sự cực chẳng đã, nên bón-báo chí gởi tặng chư qui đồng-báo mòn vị có một số 1 mà thôi. Nếu qui vị vui lòng giúp chúng tôi lo điều công-ích cho quê hương, thi xin gởi thư và sô-bạc mua báo đèn thi chúng tôi sẽ ghi và số Độc-giả mà gởi báo tiếp theo luôn.

Là mua báo nhứt định xin trả tiền trước. Xin chư Qui-vị nhớ cho.

Bón-Báo cảm-khai.

?

## CÀU HỎI

Mây nam gần đây có chàng biết bao nhiêu bài văn bình luận truyện Túy-Kiều. Nay bón-báo mới ra đời, xin có một câu hỏi thử :

Nàng Túy-Kiều nên khen hay nên chê ?

Nếu nói rằng nên khen thì vì sao? nếu bảo rằng nên chê thì xin nói rõ cả nǎo?

Bài thi chẳng dặng viết nhiều quá 2 trang giấy bìa.

Những bài trả lời sẽ lần lượt đăng báo và sẽ nhờ các độc giả báo Phụ-nữ Tân-văn châm giúp cho.

Bón-báo sẽ do theo ý kiến của phán đồng mà châm trúng, nếu bài nào được phán nhiều độc-giả châm cho thì sẽ được thưởng.

**Giải nhứt**: Một cái máy hát lớn hiệu Pathé và một nam báo Phụ-nữ Tân-văn.

**Giải nhì**: Một cái áo mưa àn-phí hiệu : THE DRAGON và 1 năm Phụ-nữ Tân-vân.

Còn chư qui độc-giả đài vi Bón-báo mà châm cuộc thi này thì những vị châm trúng cũng được tặng một cuộn truyện Túy-Kiều có giá nghĩa rõ.

Các độc-giả châm caye dù nay phải viết từ in sẵn dưới đây viết rõ ít hàng hò và bao thư gán có gởi cho bón-báo là đủ.

CUỘC THI TÚY-KIỀU

CỦA BÁO PHỤ-NỮ TÂN-VĂN

Tôi châm bài của.....

.....

dâng ở báo Phụ-nữ Tân-Vân số ..... được  
trúng Giải Nhứt.

(Chỗ ký tên và chỗ ô).

Cuộc thi nay hạn tới ngày 30 Mai là hết thâu bài đáp, đến ngày 30 Juillet 1929 thi hết thâu bài châm.

Rượu mạih DEJEAN có bán khắp nơi

Các Bà nội trợ!

Các Bà nên biết hiệu:  
**“FAVORITA”**

Đó là hiệu sữa đặc, ngọt và ngon lắm.

Các Bà mua dùng thử thì sẽ biết con nít ua thử sữa ày là đường nào!

Dầu thơm tinh hào, người đàn bà nào cũng thích, là dầu hiệu:

**“Ce que Femme Veut”**

Của nhà GELLÉS FRÈRES—Paris.

Bánh Hộp Hiệu  
**“THE BRUN”**

Là thứ bánh mà trẻ con ua nhứt.

Tổng đại-tý:  
Cie de Commerce et de Navigation d'Extrême-Orient  
(Tức là nhà Allatini cù),  
Nº 42, Boulevard Charner — SAIGON



## Cuộc thi của Phụ-Nữ Tân-Văn tổ chức

### Giải thưởng có gần một ngàn đồng bạc



*Giải thưởng thứ nhất:* 1 cái đồng hồ Carrillon Westminster bằng caye nâu, bệ cao 2m 22 giá tại hàng..... 360\$

*Giải thưởng thứ nhì:* 1 cái tủ sắt hiệu Bauche bệ cao 1m80, giá..... 265\$ 00

*Giải thưởng thứ ba:* 1 cái máy may hiệu: giá: ..... 160\$00

Hình ở bên tay trái đây là hình mấy món đồ thường

Các đề thi về cuộc thi này:

1°.— Ra một câu thai.

2°.— Ra một bài toán đố.

3°.— Ra bốn câu tục ngữ sắp lợn xộn từ tiếng để cho chư dộc-già kiêm sắp lại thành 4 câu.

Qui vị đáp trúng câu thứ nhứt thi được thưởng giải nhứt.

Dáp trúng câu thứ nhì thi được thưởng giải nhì vàn vàn.....

Các đề thi và thể lệ trong cuộc chơi này sẽ đăng rõ trong Phụ-Nữ Tân-Văn số hai tới đây.

### Pohoomull Frères

SÁNG LẬP NĂM 1858  
51 — 55 — 58 Rue Catinat  
SAIGON

Cửa hàng Bombay bán ròng hàng lụa cực hảo hàng. Hàng tốt, giá rẻ, mua bán thiệt thà. Bán sỉ, bán lẻ, hàng gì cũng có.

### TRAN-DUY-BINH

N° 42 BOULEVARD CHARNIER SAIGON

Làm: Trưng, liên, chèn, vải việt Hèu Hý theo kim thời

Chè tạo các thứ nón hàng cao su (liège caoutchouc)

#### BẢN SỈ VÀ BẢN LẺ

Khác con dấu, hàng đồng, hàng cao-su, chạm bàn đồng và bàn đá, cầm thạch mờ bia.

### PHAN-QUAN PHOTO

Chụp hình bằng ánh sáng điện khéo nhứt. Đẹp nhứt.  
Úsô 57 Catinat Saigon.



Có bày nhiều đồ mỹ-nghệ rất khéo tại nơi tiệm.

ĐỒ NHỰ-LIỀN  
91-93 Rue d'Espagne 91-93  
Téléphone 690

Le Gérant: NGUYỄN-ĐỨC-NHƯẬN

## May đúng kiểu kiêm thời

Chư quân muôn may Âu-phục  
cho được đúng dáng như các hiệu  
Tay mà tiên công không mất xin  
hày đèn hiệu Xuân-Mai, nơi đây  
cắt thiệt khéo may thiệt kỹ và lại có  
trữ đú các thứ laines, nî serge, tus-  
sor để cho chư quân chọn lựa.

Xin nhớ hiệu: XUÂN-MAI

Rue Carabelli

Kê bên nhà ngù Lương-hữu  
SAIGON



### HÌNH TRÀ MEN MỚI RA ĐỜI (Photo Simili-email)



Ai mà tôn trọng thân mình,  
Nên đến Khánh-Ký chụp  
hình trà men.

Bút màu xanh, đỏ, vàng,  
đen.

Lại thêm nâu sặc chất bền  
không phai

Và hình rọi lớn rất tài,  
Gia giảm theo ý ai ai cũng  
vừa.

Hình kiểu thì gởi thơ đưa,  
Danh dò ý muốn cho tra  
lòng mình.

Khi rọi gửi trả phản minh,  
Do nhà giấy thép lanh  
hình giao ngắn.

Hình rất tinh thần.

### HÌNH TRÀ MEN

CỠ	1 TẤM ĐẦU	TẤM SAU
6 x 9	2\$ 00	1\$ 20
13x18	3,50	2,50
18x24	6,00	3,80

N. B.—Làm các màu thi thêm 30%

### HÌNH RỌI LỚN

CỠ 30x40	màu đen	từ 5\$ 00	cho tới 8\$ 50
	màu nâu không phai	7,00	9,50
— 50x60	màu đen	9,00	15,00
	màu nâu không phai	12,00	17,00
— 60x100	màu đen	17,00	25,00
	màu nâu không phai	24,00	30,00

PHOTO KHANH-KY

54, Boulevard Bonnard Saigon.

## O. M. IBRAHIM & Cie

Bán Ròng Hột xoàn,

44, Rue Catinat, 44.—SAIGON

Bản Công-ty lập ra ở Saigon này đã được  
17 năm rồi, mua bán hàng năm giữ một lòng  
tin thành, Quý bà Quý cô ở xa gần đều biết  
danh. Hột xoàn của tôi bán đều mua tại chánh  
gdc cho nên có được nhiều thứ nước quý báu  
vô cùng lại bán được giá nhẹ hơn các nơi.

Xin Quý bà, Quý cô chiêu cò.

NAY KINH

O. M. IBRAHIM & Cie

## Kinh Cáo

Cùng quý ông quý bà,  
nhứt là nơi mày tiệm buôn  
bán hàng vài nơi chau  
thành Saigon, cùng là các  
nơi khác trong cõi Đông  
Dương, xin hảy chủ ý mà  
nhờ ràng những hàng lụa  
như là: cầm nhung, sô, lô,  
vải, bô, cùng là vật dụng  
thích nhàn « CON CQ »

trên hộp cùng trên xấp hàng, là do nơi hàng  
« COURTINAT » mà ra.

Hàng và vật dụng của hàng này đã thật tốt mà giá  
lại rẻ hơn các nơi khác. Xin quý ông quý bà lưu ý  
nhờ hiệu « CON CQ » để mua khôi lâm lộn hàng  
lụa nơi các hàng khác.

A. COURTINAT & Cie  
SAIGON

## THANH-LONG

N° 77 RUE CATINAT. — SAIGON

Bồn tiệm có bán đồ thêu màu, chăn bắc, nappe đường, nappe khâm, tranh từ binh, mèt gòi, kiều mới chè, thêu dù các màu satin.

Nón piquet, nón liège làm theo kiểu Âu tây.

### Đồ thiêt tốt. — Giá rẻ hơn hèt

Xin chư quý vị chiêu cỗ bồn tiệm rất thâm cảm.

Kinh mời

Madame GIU (chủ nhân)

Muôn in đồ dặng giá rẻ.

Muôn mua sách dù thử: sách học, tiểu-thuyết, truyện, thơ, tuồng.

Muôn mua đồ dùng trong văn-phòng dặng giá rẻ hơn mọi nơi.

Muôn bán báo chí và sách bộ ích cho tin thần, thời nén lai.

NHÀ IN VÀ BẢN SÁCH

## TIN-DỤC THU-XA

37, RUE SABOURAIN, SAIGON.

(Đường sáu đường Bonard gần chợ mới Saigon)

## GIÁ RẺ HƠN HÈT

TIỆM

M<sup>ME</sup>-V<sup>VE</sup>

## NGUYỄN-CHI-HOA

BÁN  
Hàng thêu - Ren bắc  
để di biểu và cho đám cưới

Các thứ nón

Đóng các thứ giày  
Tây - Annam dù kiều

Chạm mỏ bia đá  
cầm thạch để mà

Khắc con đầu đồng  
bằng đồng ván, ván...

83, Rue Catinat  
SAIGON  
Téléphone N° 709



Xe máy Chobert Annam ưa hơn hết.



Bán pieces détachées và đồ phụ tùng cho dù hiệu xe. Hàng lập ra đã trên mươi năm.

## NIHALCHAND BROS

RUE CATINAT N°s 60-62 SAIGON

Nhà bán hàng BOMBAY

Hàng bán lẻ hơn các cửa hàng khác.

Buôn bán chác chán, giá rẻ hơn các tiệm khác.

Mời quý bà quý cô mua một lần thì biết.

BÁN SỈ VÀ BÁN LẺ

## LU'ÔNG-MINH-KÝ DU'Q'C-TÚ'U

Món bài số 341, đường Thùy-binh — (Rue des Marins)

Thờ và Mandat xin dê cho Monsieur LU'ÔNG-HÔNG, patron de la maison LU'ÔNG-MINH-KÝ



Dấu hiệu đã trình tòa.

Tiệm lập ra hồi năm 1858 nghĩa là 80 năm nay.

### Chu-Công bá tuệ túru

Phương rượu thuốc này trước nhà ông Chu-Công đã ba đời thường dùng, ngày nay truyền khắp các nơi ai dùng cũng đều khen là công hiệu, già trẻ mà khí huyết như nhược, đau xương nhức mỏi, mắt lòa, nhứt đầu, từ chí vỗ lực, nằm ngủ không dậy, dùng rượu thuốc này hiệu nghiệm rất mau.

Mỗi ve lớn... 1 \$ 00 | Mỗi ve nhỏ... 0 . 60

Mỗi ngày uống ba lần, mỗi lần 2 ly nhỏ.

### Duyên niên ích thọ túru

Rượu này chuyên trị âm dương hắc-hòa, túu sắc quá độ, thận suy tinh lạnh, dương sự bất cử, sức lực hư tồn, dùng rượu này thì âm dương điều hòa thêm tinh bìu thận, phàm đòn ống, đòn bà tinh khí hư nhược, từ chí bái-hoái, dùng rượu này thiệt là hay lắm, không bình dùng thường thì được mạnh sức mà báu bình không dám phạm đến.

Mỗi ve lớn.... 1 \$ 00 | Mỗi ve nhỏ.... 0 \$ 60

Mỗi ngày uống 3 lần, mỗi lần 2 ly nhỏ.

### Sứ-quoc-công được túru

Rượu thuốc này chuyên trị nam phụ bị chứng phong khl, ngũ trướng từ chí nhức mỏi, miệng mất sêch mèo, xương đau nói năng tire ngai, bán thận bất toại, phong đậm hắc tát, các chứng ấy dùng rượu này mà trị thì kiên hiệu ngay.

Mỗi ve lớn... 1 \$ 00 | Mỗi ve nhỏ... 0 \$ 60

### Bò huyết được túru

Huyết là quan hệ trong thận thè người ta, con người dầu mạnh dầu yếu cũng bởi huyết mà ra, dùng thử rượu thuốc này thì huyết khí trở nên tươi tốt, vò luân nam, phụ, lão, thiếu, huyết kém dùng ngay rượu này uống thường thì khí huyết hồi nguyên, thận thè tráng kiện thiệt là một thứ rượu vô song vây.

Mỗi ve lớn.... 1 \$ 00 | Mỗi ve nhỏ.... 6 \$ 00

Mỗi ngày uống ba lần, mỗi lần 2 lít nhỏ.

### Vạn ứng được túru

Phương rượu thuốc này chuyên trị nam phụ lão hú bị chứng ban phong, phong thấp, chán xung, gân nhứt, bán-thân bất toại, nằm đường không dậy, minh nóng, hoặc lạnh bụng đau kết bế, mặt phát thường phong, thất tinh thận khuất kết, nguyệt kinh chẳng đều, minh bị thương tích, sợ phong chướng khí, dùng rất công hiệu, nói không xiết được.

Mỗi ve lớn.... 1 \$ 00 | Mỗi ve nhỏ.... 0 \$ 60

Mỗi ngày uống ba lần, mỗi lần 2 ly nhỏ.

### Chưởng túr được túru

Nói về đường túc tuy bởi thiên mang thật, song cũng nhờ có sức người bồi dưỡng thân thể, thì âm dương mới hòa hảo mà sanh ra khí huyết dày dặn, dễ tiêu trừ bá bệnh. Nên già trẻ mà tinh bìu khi huyết suy kém mộng mỵ di tinh, mắt lòa, nhức đầu, mang mòn hỏa suy, phong sự không đủ sức, như thế thì sanh con sao được. Bồn-hiệu chế ra thứ rượu này dùng nhơn-sâm, lọc-nhĩ các vật qui dặng để bồi bò nguyên khí giúp việc phòng sự, thiệt là một thứ rượu thuốc vô song vây.

Mỗi ve lớn.... 1 \$ 60 | Mỗi ve nhỏ.... 0 \$ 60

Mỗi ngày uống ba lần, mỗi lần 2 ly nhỏ.

### Thanh huyết giải độc được túru

Phàm những nơi đó hội lớn thì những sự chơi bời huê-nguyệt cũng nhiều, cho nên mới sanh ra bệnh Huê-liệu. Song dùng tường mẩy chứng ấy thực rữa là hết bệnh đau thiêt rữa nó chì khỏi tạm thời rồi không bao lâu chứng bệnh lại phát ra, tốn tiền vô ích. Nay bồn được phong chế ra thứ rượu này thuốc hay uống nó thành huyết độc thuốc hay uống nó thành huyết độc, trừ thấp nhiệt, diệt vi trùng truyền nhiễm, chuyên trị hết thảy các chứng bệnh tim la, hột xoài, cù dinh, thiên pháo ưng nhợt, ghè lở, bịnh trĩ, vò dang thủng độc và đòn bả những thật là rất thần hiệu.

Ngày uống 3 lần sớm trưa, tối mỗi lần 2 muỗng lòn. Ve lớn 2 \$ 00. Ve nhỏ 1 \$ 00.

### Sâm nhung mao kê được túru

Rượu thuốc này chuyên trị đòn bả chân âm không iòn, xương đau nhức mỏi, kinh-nghuyệt chẳng đều, lại thường ứ trệ, bạch dài bạch đầm, ho-hen đầm suyễn, ăn uống không ngon, khí hư huyết nhược, lâu chẳng có thai, hoặc tiểu sản hụt, đau bụng nhức đầu, mắt lòa lung mồi, từ chí bái-hoái, dùng rượu này thì thấy kinh nguyệt điều hòa, thiệt là một thứ rượu chưởng-túr hạng nhứt vây.

Mỗi ve lớn.... 1 \$ 00 | Mỗi ve nhỏ.... 6 \$ 00

Mỗi ngày uống 3 lần, mỗi lần 2 ly nhỏ.

Võ phi Hùng

Cựu HS Petrus Ký, 67-74

Tặng cho Quán Ven Đường