

PHONG-HOA

16
trang

TUẦN BÁO RA NGÀY THỨ SÁU

TÒA SOẠN VÀ TRÌ SỰ
số 1, BOULEVARD CARNOT — HANOI
FONDATEUR RÉDACTEUR POLITIQUE
NGUYỄN - XUÂN - MAI

DIRECTEUR :
NGUYỄN TƯỜNG - TAM

Nº 4/18

DEPOT LEGAL
+ INDOCHINE +

GIA BÁO
năm
3 tháng

DÔNG DƯƠNG
3 tháng

NGOẠI QUỐC
3 tháng

3pao
1, 60
0, 90
5pao
2, 60
1, 40

ADMINISTRATEUR GÉRANT
PHAM-HUU-NINH

7

Lạc quan

Nhiều bà khi thấy đây tớ lỡ tay đánh vỡ một chiếc lộc bình hay một cái chén thì kêu la rầm rĩ, mắng chửi đến nứa tiếng đồng hồ, rồi hậm hực xuýt, ngây hóm áy.

Lâm ông cũng gặp việc ấy thi thong thả hỏi : cái chén có vỡ không ?

Nếu nó vỡ rồi, thi bảo ; à nô vỡ rồi. Thế thôi, vi biết chén đã vỡ, kêu là cũng vô ích.

Nhưng những người như thế hiếm lắm.

Đối với việc ở đời, cũng có hai hạng

người xử trí theo hai cách đó : Ta gọi là hạng yếm thế và hạng lạc quan.

Thiếu niên nứa ta, toàn hết đều liệt vào hạng người trên, nghĩa là giống hệt đàn bà trong khi đây tớ đánh vỡ chén.

Hè gấp một sự bất đắc chí, hay thấy một cái gì mất đi không phuơng vört lại được thi dám ra chán nản, xuôt đời chỉ những tiếc cung thương ? Rồi dám ra buồn rầu, rồi than thở ra thơ ván, làm buồn cho người khác, cũng như các bà kêu la làm diếc tai hàng xóm.

Mà xét rõ cái « chán nản áy » nguyên nó chỉ là những sự bất đắc chí con con ; thi không đó, mất việc làm, hay muộn

lấy vợ người ta không gả. Thế mà thôi.

Nhưng cái « chán nản áy » họ lại cho là « cao thượng » vì họ không cho là tại những sự thi trượt, mất việc mà sinh ra, họ cho là tại những cái to tát hơn : buồn cho thế sự, chán cho lòng người, chẳng hạn.

Nhưng dù có tự đổi mình như thế nữa, cái buồn, chán áy vẫn là một cái hèn nhát.

Thiếu niên ta không biết nghĩ đến sự thực trước mắt, chỉ tiếc thương cái đã qua, buồn rầu về những sự khó khăn cần trả ; có biết đau than tiếc như vậy là vô ích, chỉ làm hại cho mình và hại cho người khác.

Họ không biết tìm đường mà tiền len, luyện lối tâm chí, lối can đảm để trống trọi với những sự khó khăn và dũng vong trước mọi điều thất vọng sau này.

Việc này thất bại, ta phải biết tự cường làm việc khác, cái chí áy làm gì không cho ta đạt được tới mục đích ?

Một người mà không có nghị lực phản đấu là một người xuôi đời không làm được việc gì.

Thiếu niên ta từ nay có sự gì khó chịu đến người, không nên như đứa trẻ vấp phải ghê, kêu la rầm rĩ rồi ngồi mà suýt soa.

VIỆT-SINH

MỘT SỰ LÀ



DONG SON

HỒN HOA

(Hay là cái mộng ngày xuân)



— Anh! Chiều rồi, về thôi chứ?

— Anh cứ về trước, đến bây giờ
mới nhiều truyện thú, lại vè:
— Truyền thú chẳng thấy đâu, chỉ
thấy lạnh giá cả chân tay — Hay
anh ở lại để hóng gấp được người
tiên chảng? Anh cứ mơ màng những
truyện Tứ-Shúc, Tú-Uyên đời nay.

— Biết đâu đấy.

— Phải, lúc này đây, hai cô tiên
quần trắng, áo lam, san lúa, tiền lầm
nhưng họ về rồi. Hay anh còn đợi cô
nên nào như Giáng-Hương bê hoa
mẫu-đơn của nhà chùa để anh cởi
cái áo tây của anh ra chuộc chảng?
Đời nay đừng hòng. Họ chảng họ
có đánh vỡ bóng đèn điện của nhà
chùa thì có.

— Anh nghĩ nồng nỗi lầm — ai tin
là có tiên thi sẽ thấy tiên — Anh tưởng
& cái đời mây móc này hết tiên sao?
Chùa này tuy chảng đèn điện; nhưng
biết đâu tiên không lẩn quất bên
minh, minh không thấy dó thòi —
Như anh thi nghìn năm nữa cũng
chẳng bao giờ thấy được.

— Anh nói dừa hay nói thực đấy?
— Tôi có nói dừa bao giờ đâu.

— Nếu thế thì một là anh giờ hời,
hai là anh điện.

— Biên mặc tôi, anh muốn về
trước thi anh về một mình. Tôi ở lại.
Bạn về rồi; Lê-Đạm đứng thân thờ
& trước cửa chùa, tâm trí phiêu lưu,
tưởng như mình đã xa nơi trần tục.
Thỉnh thoảng trong chùa sáng một
vài tiếng dàn chầu văn thánh th t
đưa ra như tiếng ca nhạc & chốn
đông Lai vậy.

Lê-Đạm ra vườn sau đưa vào gốc
cây, nhìn hai bông hoa hồng trắng
mới nở, ban đêm trông từa tựa như
đôi con mắt của người con gái đẹp.

Ấy giờ sương chiều xuồng mờ mờ,
cánh như thực như hư.

Bỗng Lê-Đạm thấy có cái cảm giác
lạ lầm, chàng không quay lại mà như
biết có người đứng sau mình, mà người

đó là một người con gái, một người
con gái đẹp... là một cô tiên. Rồi
chàng từ từ quay mặt lại, quả nhiên
trước mặt, chàng thấy một người con
gái, đứng trong đám hoa, mặc áo hoa,
mặt như hoa. Chàng thấy thoang
thoảng có hương thơm, như là hương
thơm của hoa hồng vậy. Chàng nghĩ
thầm: chắc là hồn hoa hiện lên.

Cô tiên đến gần Lê-Đạm, hương
thơm nồng nàn hơn trước, rồi mỉm
cười nhìn chàng. Lê-Đạm choáng
váng tê mê; tưởng minh không còn
sống nữa. Tưởng minh đã lạc loài vào
đông Thiên-thai.

Người con gái đứng nhìn Lê-Đạm
một lúc, rồi sẽ cất tiếng hỏi, tiếng nói
thanh tao, trong trẻo như tiếng một
người tiên vậy:

— Ông đến vẫn cảnh chùa?

Lê-Đạm muốn trả lời, nhưng lưỡi
cúi lùi lại, không nói ra tiếng. Người
con gái lại mỉm cười nói:

— Em trông ông quen lắm. Ông có
một lần gặp ông ở trên ấy thi phải.

Lê-Đạm bung bao dạ; hay kiếp
trước ta là tiên chảng?

Liền mạnh bạo trả lời.

— Tôi trông có cũng quen quen,
không biết gặp gỡ ở đâu, không nhớ
ra.

— Ông không nhớ ra đấy, chứ
chúng em trên này, chúng em nhớ
lâu lắm... chúng em vẫn mong ông
lầm; bao giờ ông lại lên chơi...
Thôi chào ông, em về.

Rồi cô tiên lững thững bước ra cửa
vườn... Lê-Đạm trông theo ngón
nhỉ.

— Hay ta theo, xem nàng về đâu?
Đâu đến nửa đường, nàng có biến đi,
ta cũng được tiếng là có tiên chán rồi,

Lê-Đạm đi theo được một quãng
thì thấy cô tiên lên cái xe tay; xe đi
như mây như gió, chắc xe nhà trời.
Lê-Đạm cũng với vàng gọi cái xe đuổi theo.
Xe của Lê-Đạm chạy nhanh bao
nhiều, thi xe cô tiên chạy nhanh bấy
nhiều.

VĂN HỌC

Thơ mới

Trên sông Bát

Đêm lóm ống trăng trong vía mọc,
Cánh trăng thu nhả cảm xúc lời hồn thơ.
Hai anh em giao gót thân thơ,
Kia đã đến bên bờ sông Bát.
Theo giọng nước, gió thu háy hằng,
Như vàng gieo, gợn chạy lấn lấn.
Bến dấp cầu mấy chiếc thuyền nan,
Nằm ngủ ở dưới bờ trăng êm ái.

Trên một chiếc thuyền, ngồi dâng sau lái,
Một dào-nương như chờ đợi tình-nhan

Hai anh em dừng bước lùi ngà,
Rồi ghé lại ăn cần săn hối:

« Chờ ai đó à! Trong khoang lối?

Má chiếc thân lè lói giữ thuyền ai? »

Thiếu nữ kia cất giọng khoan thai,
Sẽ đáp lại: Đã có người thuê hát,

Người giàn rằng chờ trong chốc lát.
Má bảy giờ vẫn bắt lầm hơi.

Xuất mắng giờ mong ngóng đợi hoài.
Bác kếp đã kèn dài mồi oiển n.

Bạn ta vỗn là người mến sác,

Đứng lặng nghe, như thác mắc cảm lối;

Liên kéo ta bước xuống thuyền tình,
Lán sóng động rung rinh, thuyền

nghêng ngả.

Tiên lòng sóng bóng trăng thanh tỏa,

Nước long lanh tung lõe lõe minh châu

oanh.

Chúng tôi ngồi, ra ngọn roi chờ,
Theo tiếng đàn, có dùi gieo dịp phách.

Hát bài bén Tầm dương canh khuga

dưa khacha.

Bangs nứa chừng nắng ngang bát liêng

oanh.

Hình như ui gió mát trăng thanh,

Lại nhớ tôi nỗi tình u ẩn,

Ta vui lòng, lời cẩn vẩn

— Duyên có chí đê bạn tới lòng hoa?

Ngáp ngáp, nàng gal le sa,

Cắt gióng nói thiết tha ảo não.

Bấy giờ, đường vắng không có ai,
hai cái xe vù vù như bay trên con

đường bông nhơing. Lê-Đạm thấy

thân mình nhẹ nhàng, như đã chút

sạch nợ trần, không còn cái gì vướng

viu đến dương gian nữa. Chàng chắc

sẽ được như Lưu-Nguyễn, như Từ

Thức thủa xưa, người con gái kia chắc

là một nàng tiên giờ sai xuống đê

dẫn đường chỉ lối đưa chàng lên cảnh

giời...

Xe quắt ngang, dỗ. Cô tiên vào

nha...

Lê-Đạm xuống xe, nhìn chung

quanh minh rồi ngắn người tinh giấc

... Ra cô tiên dẫn đường chỉ lối đưa

chàng về... xóm Khâm Thiên! (1)

BÀO-SƠN

(1) Là xóm ở đao ở cạnh Hanoi

Rằng: « Em vốn con nhà nho-giáo,
Cha làm quan mà anh cũng làm quan,
Kiêng minh em gấp bước gian nan,

ALEN liều phái dem thân di sướng hắt

Nhân ngâm cánh trăng trong giò mắt,

Ngâm khát xưa lại chưa chát lòng nay,

Nghe mắng lời kỵ nũ tò bầy,

Bạn ta bỗng vỗ tay cười ngọt,

Rằng: « Ô! đời, con người qui nhất,

La bầm sinh có tình chất thông-minh,

Khôi óc kia đã chưa sẵn tình anh,

Đem giặc hết mà choi cho dù quán, siết

dinh thi mới thỏa,

Can chi phái thở than, than thở,

Theo sướng ca dẽ dã xấu hổ ai? »

Nghé bạn ta giải lá mắng lời.

Lau nước mắt, nâng tưới cười dập lại;

— Cám ơn khách vì em khâm giải,

Mà em dày, lẽ phái trái cung am luong.

Khôn nỗi nhà theo nghiệp ván-chương,

Anh hai em lại là phuруг dạo đức,

Trên báo chí thường kêu gào khôn rứt

đất cỏ rỗi,

Đọc vân anh, lại tranh nghị dến thân

tôi,

Lầm luez muôn chay xuôi theo giòng

nước

— Thôi xin có cũng đừng uất ức.

Cứ biết vui là hạnh phúc ở trên trần.

Khách du này với khách hông quản,

Gặp nhau hây rở cung dàn cùng dịp

phách

Cốt lòng vui cốt linh hồn trong sạch

Còn truyện đời, mạc quách truyện

dời

Nàng nghe xong, đưa mắt mím cười

Rằng, nay mới gặp người tri-kỷ.

TÚ LY

Gửi cho người tình nhân vô tình

Đêm thanh ngòi ngâm cánh trăng thanh,

Trăng trăng sực nhớ bạn vô tình.

Em Nguyệt hối khi em còn bé,

Anh lại chơi nho, yêu em, anh bồng bế,

Hồi đó, em mới lên năm,

Tính đến bảy giờ mười tam năm.

Lai gặp em, em dã lớn:

Thu ba không chút gợn,

Mơn-mòn dão tơ gái chưa chồng,

Mà ta thi dã nên ống

Người khuê các

Ké đầu bạc

Gặp nhau giao thiệp truyện bango qu.

Nào ngờ...

Đêm sâu đối Nguyệt

Lòng ta, ta biết

Sám Thương

Ai thấu tình thương...

Sự đời lầm nỗi

Đường đời trámtối

Thôi! Hẹn cùng nhau

Đến kiếp sau...

Nguyễn-le-Bóng

Cặp mọt



Pà đậm, me sít



Cậu, mọt



Chú, thím



Bác già, bác gái



Bố cu, mẹ đít

**CHÍNH THỨC XE CỦA PHÁP
MÀ CÁC NGÀI HOAN NGHÊNH HƠN CẢ**



Xe Nerva Sport

hiệu RENAULT

8 máy một hàng.

S T A I

HANOI-HAI PHONG

ĐẠI-LÝ ĐỘC-QUYỀN

NHÂN DỊP TẾT NGUYỄN ĐÁN HIỆU BÀO CHÈ

PHARMACIE CHASSAGNE

59 RUE PAUL BERT HANOI

CÓ QUÀ KÍNH TẶNG CÁC QUÝ KHÁCH

Từ nay đến 15 tháng giêng ta, các ngài mua thuốc từ 1 đồng trở lên
bản hiệu sẽ có chút quà kinh tặng gọi là tò tình liên lạc với các bạn hàng

RU'OU THU'Ô'NG XUÂN

VIN SAMOS

một lít 1p.45

VIN DE MALAGA

một lít 1p.40

Rượu vang lâu năm, thơm ngọt giọng, dùng
đè thết khách trong ngày tết rất lịch sự

R U' O' U B Ô

VIN WATSON

một lít 2p.25

nửa lít 1p.25

Rượu rát bồ, dùng đâu năm sẽ được cường tráng suốt năm

VIN 33.500

một lít 2p.10

(Rượu bồ riêng cho đàn bà)

Bản hiệu lại riêng giới thiệu các thứ thuốc sau này, các ngài đã từng biết tiếng,
cần dùng trong tiệc giờ xuân này :

SIROP NOFAL:

Thuốc Ho thần hiệu

SIROP ANDRÉ:

Thuốc Ho cho trẻ con

Ở xa mua thuốc cũng có quà biếu

THẾ GIỚI CỦA MỤC TÂM GIẤY



Ông đồ Bè

Trong trường thầy tôi có một trò lớn tên gọi khóa Ngân.

Ah nỗi tiếng hay chữ ngay từ năm mươi bốn, mười lăm tuổi. Song không biết vì học tài thi phận, hay cũng vì anh hay chữ quá như lời thầy thường giảng mà khoa nào anh vẫn còn là anh khóa Ngân.

Anh bắt đầu làm quen với trường thi ngay từ năm anh mới mươi sáu. Rồi từ đó cho đến khi nhà nước dùng sen vào chữ thành hiền « thừ chữ tròn » (o), « chữ meos » (B) chữ « mắc vồng-khoản khoeko » (S) như lời anh thường nói, thi cứ ba năm anh lại được đi phiếu-lưu một lần, trong vòng mấy tháng, vì hỏng thi không giảm « các mặt » về nghe cụ khóa già (ông thân sinh ra anh) chửi rủa đầy vò. Còn cụ khóa thi vẫn vắng mặt con, chỉ có thè nỗi cơn thịnh nộ cùng mấy chục quyền sikh của con mà thôi mà thôi, nghĩa là cụ phiết chửi chúng nó vào hố hinh thi cũng phạt chúng nó phải trầm-nich luôn mấy tiếng đồng hồ trong vại nước.

Áy chỉ có thể mà anh đã nỗi tiếng là ông đồ Bè.

Cái tên đồ Bè không biết ai đặt cho anh mà tôi cũng chẳng hiểu nghĩa rành mạch hai chữ ấy ra sao. Thời bấy giờ tôi cho rằng đồ Bè nghĩa là anh đồ nghịch ngầm.

Thực ra cái tính hay nghịch ngầm của anh ít ai bi kip. Mà mỗi lần anh thi trượt về thi hình như cái tính ấy càng thấy tăng tiến.

Nhưng ngoài những lúc cái linh hồn ma quỷ nô nháp vào anh thi anh lại hiền lành quá, lù rù lù rù hàng mấy ngày không nói nửa lời chỉ thỉnh thoảng hơi nhích môi cười nu mà thôi. Thế mà khi anh đứng lên tò-chức một cuộc voi đê biến anh em bạn thi thực anh tỏ ra một tay tài-tử trứ-danh về khoa tinh quái.

Tôi xin thuật ra đây một vài quán công phi thường của anh:

Một đêm vào khoảng mười giờ,

chúng tôi đang xám xít ở ngoài biển nhà học ngồi nói truyện gẫu. Thầy di chơi xa vắng đã hai hôm nay, giao trưởng cho anh Ngân thay mặt quản đốc. Chúng tôi vẫn kính trọng anh vào bậc trưởng tràng. Nhưng đối với chúng tôi thì anh dễ dãi lắm, ai nói điều gì cũng chỉ cười.

Bỗng anh thủ thi bảo chúng tôi



— Các chú có thích ăn mía không?
Câu hỏi ấy giật mồm người khác nói ra thì chỉ là một câu hỏi thường. Song ông đồ Bè mà đã mủm mỉm cười hỏi vò vẫn như thế thi chúng tôi chắc là sắp có sự gì, phi cười vỗ bụng thi tức ẩn người.

Vì biết thế, nên nghe anh hỏi vậy thi chúng tôi đồng thanh trả lời.

— Có, mía ở đâu, anh?

Anh vẫn thủ thỉ đáp lại:

— Ở bên kia sông.

Chúng tôi cười ồ:

— Ở bên kia sông thi làm gì được.

Anh thân nhiên rung đùi, rồi se sẽ như nói một mình.

— Bên kia sông, nhà Chánh-bá có con bê khau đáo dê. Hôm qua tôi gặp nó ở vườn mía nhà nó, xin đưa một cây mía mà nó nói chưa? Các chú tính có tức không?

Anh Trọng lại xúi vào một câu.

— Tức lắm, anh a.

— Phải, tôi cũng tức lắm, nhưng chỉ cười khì...

Chúng tôi nghe tới đó, cười vang. Anh vẫn kè tiệp theo:

— Tôi cười khì rồi bảo nó: Tôi mai, đúng nữa đêm, tôi sang lấy mía, mà chắc có cũng thừa biết rằng tôi không thèm lấy một cây.

Chúng tôi mừng quynh, hỏi

— Vậy chính là tôi nay phải không anh?

— Tôi nay, chúng ta di ra bờ sông ngay bây giờ.

Anh Nghĩa ngần ngại nói:

— Nó có phục binh vì nó đã biết trước:

— Ông Ngân quay lại lạnh lùng đáp:

— Phục binh thì tôi coi ra gì. Vả cõi chi đừng đợi tôi bên này sông thời kia mà.

Đêm sáng tráng xuống. Chúng tôi kéo nhau đi. Ông Ngân đi đầu như một viên đại tướng đem quân ra trận.

Đoạn hai mươi phút sau chúng tôi tới bờ sông. Ông Ngân thi thầm bảo chúng tôi yên lặng ngồi đợi. Rồi anh cởi quần áo giắt con dao vào lưng khố xuống nước. Anh vốn là một tay bơi rất giỏi, nhưng anh sợ chân tay đập nước mạnh thi bên kia họ nghe thấy tiếng động. Nên anh chỉ lặn chứ không hơi.

Chúng tôi ngồi chờ không nghe rõ một tiếng động sê. Mãi lúc có nhát dao chặt gốc mía, chúng tôi mới biết rằng anh đã sang tới bờ bên kia rồi. Tiếng dao chặt rất nhanh, rồi độ ba phút sau có tiếng người kêu:

— Trộm, bắt lấy nó!

Tiếp theo tiếng sột soạt trong vườn mía, tiếng thầm xuống nước;



một lát anh Ngân đã sang bờ bên này đem theo một ôm mía, đếm dù sáu cây, nghĩa là chia phau mỗi người một cây. Chúng tôi liền vác lên vai như cay súng khúc khích cười trở về trường học.

Hôm sau anh Ngân lại đâu vào đấy, lại lù rù lù dù như người không có linh hồn, suốt ngày chỉ ngồi bó gối thi thầm ngâm nga, ai hỏi cũng chẳng buồn thưa, ai nói dùa chỉ hơi nhách

mẹp cười nu...

Cứ như thế có khi nửa tháng, một tháng, cõi khai hai, ba tháng anh em mới lại được mục kích một trò nghịch tình khác.

Một buổi chiều, chúng tôi cùng nhau di chơi mát & phổ huyện. Tới cuối phố, anh Ngân nhiep thấy ở phía sau một nắp nhà tranh cũi vứt rữa bở. Cái đó cũng chẳng có chi khiến chúng tôi lưu ý. Nhưng trong vườn lại có một cô con gái cưng tướm tườm, dương dương nhìn ra ngoài đường, sự quan trọng rất quan trọng đối với anh Ngân, vì trong những cuộc nghịch tình của anh ít khi là không có một cô con gái đồng vai cõi nhau.

Anh mím môi, quay lại hỏi chúng tôi:

— Các chú có ai có một hảo không?

Anh nào cũng thò tay vào túi tim tiền, nhưng chẳng ai có lấy một xu. Tôi hỏi:

— Anh cần dùng một hảo làm gì vậy?

— Mua rua... Nürig thôi! được di chơi lúc nữa, chốc về hấy vào mua,

Chúng tôi ngờ ngác nhìn nhau, không hiểu anh không có có tiền thi làm thế nào mà mua được rua.

Một lát, chúng tôi di quay trở về, thi trời đã nhá nhem gần tối. Ông Ngân ung dung đưa chúng tôi vào nhà có vườn rưa hối mìn. Thời thi có hết sức tươi cười, ngọt ngào, đón tiếp. Ông Ngân dõng dạc nói:

— Cõi ngất cho tôi hai quả rưa bở to nhất trong vườn.

Cô bé mừng quynh, Khi có cún kiah đưa hai quả rưa, ông đồ Bè tắt yêu se sẽ mấy cái vào hai bên má hông müm müm rồi dở lấy và rưa vứt xuống đất vật gì kêu đinh keeng một cái tiếng:

— Đấy! tiền đấy, giả có cả một hào!

Cô bé cùi xuống tim tiền, còn chúng tôi thi đem rưa về trường. Cô anh hỏi anh Ngân xem tiền anh lấy ở đâu ra mà chóng thế thi anh chỉ müm müm cười. Mãi lúc ăn hết hai quả rưa rồi, anh mới thú thực rằng ban nãy anh ném viên mảnh sành chứ không phải đồng bào.

(Còn uña) NH-LINH

ÀNH MỸ-THUẬT

Hiệu Khánh-Ký ống-ty

3, Rue Borgnis Desbordes (Phố Tràng Thi số sở cầm Hàng Trống)

Bđ nỗi danh ở Pháp và khắp cả cõi Đông-dương

Giá Quảng Cáo

Ành 13 x 24 cõi khuôn và sous verre
(Theo kiều bên) 2p.00 1 cõi

Ành 18 x 24 cõi khuôn và sous verre
(Theo kiều bên) 3p.00 1 cõi

Chuyên-môn làm ảnh Phóng Đài
30 x 40 cõi khuôn giá từ 5p.00 đến 9p.00
50 x 60 — id — 8p.00 — 15p.00
60 x 100 — id — 15p.00 — 30p.00

Đại lý: FILMS AFFA



Nhà in và phân phối bởi Công ty Hanoi, số 176 Nguyễn Trung Hiếu.





XƯ CAO DÊN THÁP.

Cố lên báo Đông-Phương !

Báo Đông-Phương, trong số ra ngày hai mươi bốn tháng giêng năm 1933, có than phiền cho bốn lăng văn xứ này hình như đã thành một thế giới hồn độn. Rồi lại khen Phong-Hoa (khen gượng thời) chứ thúc ra chỉ khen có báo Đông-Phương biết chế riếu! những thứ văn chương ngày không ra ngày, dài không ra dài, ngắn rời rutherford như cái dính chọc vào lỗ tai! Những bài « giấy cà, giấy muống kéo từ trang nhất qua trang nhì đến trang ba » biết dem nhung « kẻ chuyên dem nhung sáo bã của đời thương cõ mà nhồi vào óc thiêu niên, những kẻ già đạo đức ra mà bái sich châm chọc »

Khá đỗi! báo Đông-Phương cũng đã bắt đầu biết suy nghĩ đây — nhưng hết khôn thi dồn đến dài. — báo Đông-Phương lại theo dõi Phong-Hoa, bắt chước Phong-Hoa để châm chọc Phong-Hoa, ý muốn chứng thực cho câu tục ngữ ấy đây chăng?

Nên học thêm đi thôi!

Ông Th. D. (cái tên kỳ cục quá!). Ở báo Đông-Phương xem bài (Phong-Hoa có suy đồi không?) của Tú-Linh nói là không hiểu được câu này: «... chúng ta còn hơn cõ nhân thi phong hóa phải một ngày một tốt đẹp. Mà thực vậy, dân Việt-Nam đây đã sung sướng hơn xưa. Dân quê được an-cư lạc-nghiệp, cướp bóc ngày một ít, quan tham lại nhũng ngày một bớt...»

Ông nào ở báo Đông-Phương đó, nên tắm gội, sạch sẽ, đề linh hồn được thanh khiết hơn, rồi mũ áo chỉnh tề, đề Tú-Linh giảng cho mà nghe; mà biết suy nghĩ hơn lên một chút,

Cướp bóc nhiều vì đâu mà ra? Ai không biết là vì nhiều kẻ không có lòng thiêng, muốn lấy của người làm của mình, nhiều kẻ gian tham, du đãng. Quan tham lại nhũng nhiều vì đâu mà ra? Ai không biết là vì nhiều kẻ có học không biết tâm lý là gì, cướp bóc ít, quan tham lại nhũng ít, túc là xã-hội, ít kẻ gian tham, ít quan vô lại, túc là phong hóa tối đẹp vậy.

Cái lý tưởng ấy, con trê lèn ba cũng hiểu được, mà ông Th. D. nào đấy không hiểu, kè cũng lạ thay! Nhưng nghĩ cho kỹ (cũng không lấy gì lèm là:

có lầm đứa trẻ con thông minh lắm!

Vượi cao lên một bức nứa, ta có thể nói: « dân súng sướng hơn, giàu có hơn, tất là được học hơn, được học hơ từ là có giáo giục hơn, mà ai ai cũng có giáo giục thì phong hóa tất phải tốt đẹp. Phú quý sinh lễ nghĩa, lời xưa đã nói ông Th. D. nào đấy hẳn đã được nghe rồi.

Tú-Linh trong bài « Phong hóa có suy đồi không? » không nói rõ ra thế, mà bỏ một đoạn trọng cái tam đoạn-luận pháp ấy, là vì biết độc giả Phong hóa lấy trí thông minh mà suy nghĩ. Có ngờ đâu rằng ông Th. D. cũng đọc báo Phong-Hoa, lại ngờ đâu rằng ông lại thông minh quá thế!

Vậy Tú Ly thành thực mà khuyên ông Th. D. nào đấy về cố mua ít sách nói về phép luận-lý mà học thêm, lại khuyên ông trước khi lên mặt dậy đời, hãy vắt tay lên chán nghĩ xem đời có dậy được minh không đây.

Tú Ly mong lầm thay!

O

Lột mặt nạ đị

Báo Đông-Phương nói là nên lột mặt nạ nhung kẻ chuyên dem nhung sáo

bã của đời thương cõ mà nhồi vào óc thiêu niên. Câu nói có ý nhị lầm thay!

Mà khảng khái lầm thay! Xem ngay bài luận dài cả sai kéo từ trang nhất sang trang nhì. Trong số báo ấy mới biết rằng báo Đông-Phương dùng một thứ văn dẩn dí, dễ hiểu, lời đạt được hết ý, mà những câu « sáo bã của thương cõ » thì tuyệt nhiên không có. Có kẻ đọc sách, cười ngất mà bảo Tú Ly rằng: bài luận thuyết ấy đúng những câu « tiết bà thiết tha kỹ thay » miếng quốc văn hoa mầu mầu đõ, to xuất man mac « lại kỹ thay! » thân tầm chưa trắng nợ dầu xanh ». Ôi! Muôn trùng sóng vỗ, một tru đà mà nói việc đón ngàn, lửa cháy cõi xe, một gáo nước mía toàn bẽ tươi chúa, rồi lại « trên tờ báo này dù nắng hạ sám da, sương thu giải mặt » cũng đòi ra một bức xuân khí huyền hòa: thì ôi thôi, sao hết chỗ nói! Đông-Phương lấy những câu sáo bã ấy làm của vinh, sao không tự lột mặt nạ mình deer!

Tú Ly bèn ôn tồn mà giảng giải cho kẻ nói không biết nghĩ ấy rằng:
— Những câu ấy là của báo Đông-Phương phát minh ra mà cõ nhân bắt chước đấy!

Không nên thế!

Báo Đông-Phương khôngenburg được cõ nhân bắt chước, mà lại được cả báo bên thái tây lấy văn và lấy tranh của mình nữa. Thực là vinh diện cho làng báo Việt-Nam lầm thay! Bài « khác náo cái dò dò » nói về quốc-lễ của ông T.P. thật sao mà từ ý-kiện đến câu văn lại giống một bài nói về quốc-lễ của báo Lu như đúc. Lại cái tranh vẽ con bồ với con thỏ từ cái dưới con bồ cho đến tai con thỏ đến cõi chú thich ở dưới như hệt một bức tranh của báo « Lu »!

Thôi! Đích là báo « Lu » lấy tranh và dịch bài của báo Đông-Phương! Mấy ông trong báo Đông-Phương nên kiện báo « Lu » lấy bài của báo Đông-Phương mà không dẽ rằng của báo Đông-Phương, để đánh lừa độc giả rằng là của mình. Kiện lấy bài thường danh giá vừa dẽ cho độc giả báo Đông-Phương khỏi lầm rằng báo Đông-Phương di lấy bài và tranh vẽ của báo Lu. Kiện đi, vì báo Lu « bip đồi » thế không được nhã.

Tú-Ly chắc là báo Lu « bip đồi », rồi báo Đông-Phương vẫn hô hào rằng lấy thành thục làm phương pháp, có lẽ đâu lại dì lửa độc giả.

TÚ LY

Rời đây sẽ tết cả năm

Nếu mỗi nhà có một cuốn :

Sách mùa xuân tết
của Nhật-Nam Thư-quán 26 Hàng Bông
Hanoi mới xuất bản ngày 30 tết thời quanh
năm lục nào đọc đến cũng vui như tết.

Thật vậy, sách ấy có nhiều vác-chuông
gi�述-thuyết rất hay và tranh vẽ đẹp. Nhiều bài vở trong sách vui từ đầu đến cuối. Cam đoan là một món quà dẽ thường Xuân có một không hai. Lại có cả mục nói rõ về các ngày hội lớn của tant gois tahnh xuân như Giỗ-trận, Chùa Đông-quang, hổ chùa Đế-thich, v... .

Nhà danh-họ NAM SON vẽ bìa Giá 0p30. Như vậy chẳng cứ gì trong mấy ngày Tết. 3 tháng xuân, mà đến cả năm, lúc nào xem đến cũng đều du-duong, phasc-khoi như khúc dòn « XUÂN TỊNH ĐIỀU NGỦ » của Ông Hai-Khiết là một nhà danh cầm « Tác giả cuốn sách dạy BẢN HUẾ và CÁI LUONG » giá op50.

Ở xa mua lẻ, mỗi cuốn thêm trước op2c.
Thờ và mandat chỉ đẽ như vậy:

Nhật-Nam Thư-quán
26, Hàng Bông - Hanoi



— Nhấn với 3 cõ khi làm kẽm đi 3 lần

— ?

— Thị dụ : 18 cái xuân xanh nhán với 3 thành 54 cái xuân xanh !



MÙA RÉT ĐÃ TỚI
Phòi yêu sinh ho, sớm không điều trị, lâu thành lao xuyen,
có một không hai

BO-PHE THANH DUC

Trừ đêm, trị ho, mat lao, hổ xuyen, giúp ích cho người, công thât chẳng nhỏ, có dung mơi biêt

Lọ con

0p.40

Lọ lớn

0p.80

ĐẠI-QUANG DƯỢC PHÒNG

47 phố Hàng Đường Hanoi — Giấy nói số 805

VUI CƯỚI.

cũng có chí

Trước ngực đều dầu lạc, câu chuyện
nó như gạo rang. Ro... ro... ro...
Hai lỗ mũi bẹp Đè khói tuôn ra như
e 50-mi-né v nhà máy. Sau một hơi dài,
tụp một hớp nước, một tay vén quần
đến bẹn, một tay cho chiếc kẹo vào mồm
nhai đánh cốc, bẹp ta lên cái giọng lè
nhè:

— Tôi cũng có cái chí như con chim
tinh-vợ.

Phản Sứ ngồi gằn dắt:

— Nghĩa là ngài muôn lắp bể có phải
không?

Bép có vẻ đặc ý:

— Thằng vang, đó là cái bình sinh chí
chi của tôi đây!

— Người ta thi mới khó, chứ ngài
muốn đạt cái chí ấy cũng chẳng khó gì

— Ngài giây quá nhời.

— Vì ngài chỉ ra bể tắm một lần là
được thôi!

Ngôn hành không hợp nhất

Thằng Ba-Sao mà tôi đã thế. Có một
câu mà lần này là lần thứ năm gọi nó
lên đọc, nó vẫn cứ quên Đè! đè! bài
cái thước kè vào lung, thay giáo gắt:

— Có thể mà không thuộc. « Phải
thương yêu nhau, không nên đánh lấn
nhau ». Học lại đi!

Lại đét một cái thước nữa đuối vè.

Vừa xoa vai, vừa mếu máo, thằng Ba
lầm bầm:

— Thằng bảo không nên đánh lấn nhau!

Hơn thấy một chữ

Thằng đồ — Học đi: túc là ngù, túc là
đủ, túc là chân, túc là nghiêm.

Trò thưa thằng: thế còn túc ở « đánh
lú » là gì à?

Còn T. M. C. Paul Bourmer Haiphong

Mưu lăng bẹp

Đại bếp — Thầy bống ban đến sự lại
hết nhờ mahl vài điều liền chạy vào trong
nhà gián em rằng: « hè có ai đến hỏi
tao, bảo di vắng nhé »

Tiêu bếp — Vào hỏi: Anh có nhà
không em?

Em đại bếp — Thưa ông, anh tôi đi
vắng q!

T. B — Thầy trên bức hoành có bốn
chữ Nghiêm-đắc ngã-chực (嚴德), nghĩ ngay
được một kẽ: cứ di di lại lai đọc to
lên rằng: Nghiêm-đắc ngã-hết (嚴德), cứ vừa
đọc lại vừa khen hay.

Đ B — Năm trong nhà nghỉ thăm
rằng: có lẽ là vừa mới lấp hoành và
không xem kỹ chắc họ sơn làm mất mảng
nét ch่าง. Nói xong chàng ra vừa lúc
vừa nhìn lên thì rõ ràng chữ Chực chả
không mất nét nào hết, liền bảo bạn
rằng: Anh rõ thể không trông thấy chữ
Chực kia à? cứ đọc hâm mãi.

T. B. — Ra bộ ngạc nhiên nói; quái!
thảo nào tôi vừa thấy nó nằm cả dẳng mà
khi tôi vào nó thật vào trong mắt uốn cù
dọc nhầm là hâm. Bấy giờ nó mới ra dây.

Kết quả cuộc thi

(linh từ số 27 đến số 30)

A) Thi bài « vui cười »

Giải nhất một năm bao Bài Än trộm
của Ông N.H. Rue Monsieur Deyrolle
Hanoi. — Giải nhì nửa năm bao; bài Ăn
nhà của C. H. Kampot-Cambodge (1)

B) Thi tranh khôi hài: Giải nhất một
năm bao: bức tranh số 12 của N.M. Sơn-
tát. Giải nhì nửa năm bao; bức tranh
số 15 của P. B. Q. Hanoi.

Sẽ gửi báo biếu bắt đầu từ số 31.

(1) Cô H H B không hề chỗ ở rõ ràng;
nếu cô không nhận được báo thi cô làm
sa cho bà bảo biết ngay

Bài kinh tế

Còn T. T. B. Kampot

Một anh thợ nghiệp may được bạn có
lòng tốt cho ái. cho ô, nhưng bạn lại
nghe, nên baba ái chỉ toàn rau rưa
thôi. Anh ta ăn thế không được mán-
nguyên, nhưng chẳng liên nói ra.

Một hôm nhầm ngáy giỗ, bạn làm cỗ.
Bỗ ái không nhiều cho lâm, nhưng có
món thịt gà là ngọt hơn cá.

Anh ta kiểm thế nói: « bắng giờ đương
buổi kinh tế, bác có lòng rộng rãi bao
lồi, thi cãi ái ăn thức uống, bác làm in it
cho »

Bạn giả loli: « có gì đâu, năm ba món
soáng thôi, »

Anh ta vừa gấp vào dĩa thịt gà vừa
nói: « năm bái thon làm gi cho lồn tiền,
mỗi báa làm một món như món này
cũng đà. »

Đỗ nhau

Còn P. X. B. Hanoi

Tôi dở anh biết, giờ rết năm ở đâu
thì ấm?

— Năm trong trán thi ấm.

— Không phải.

— Thế thi năm ở đồng rơm đồng ra
lò ấm.

— Không phải

Tranh dự thi số — 19



Ang na vang ..., Mac (en avant marche)

10 LAMBLOT HANOI — TÉLÉPHONE 836

AI ĐI QUÁ PHỐ NHÀ THỜ

Gần hàng Bông, chắc cũng phai đè ý tới một tòa nhà mới cắt,
trông rất nguy-nga, tráng lệ, đó là hiệu ảnh của M. NGHIỆM
XUAN-THỰC một nhà chuyên môn về nghệ ảnh.

Cách sếp đặt ở trong rất sừng hợp với ngoài; nhà kính, phòng tiếp
khách, xưởng thợ đều phân biệt.

Nhân dịp đầu Xuân

Quí-khách chiểu cố sẽ được vừa ý, giá phải chăng, mẫu ảnh bền và đẹp, chụp

— Tài chịu anh dắt.

— Chỉ năm ở hỏa-lò là ấm thoi,

Hóm lâm

Còn P. N. K. Hải-phong

Bao giờ có kỳ thi tim-la, anh nhỉ?

— Ai lại thi bệnh « tim-la »

— Sao hôm nay tôi thấy họ nói chuyện
với nhau rằng họ thi « Lậu »

♦

CUỘC THI TRUYỀN « VUI CƯỜI »

Bắt đầu từ số 23 báa mở một
trận « thi cười ». Trong mỗi số, sẽ
đang lên độ bốn, năm bài mà báa
báo xét ra là hay nhất.

Hết bốn kỳ sẽ có hai giải thường

Giải nhất một năm bao, giải nhì
năm bao để thường hai bài hay
nhất trong bốn kỳ báo ấy.

Mỗi bài không được quá ba mươi
đồng

Xin đề chô ở cho rõ ràng, đề tiện
và gửi báo biếu.

CUỘC THI TRANH KHÔI HÀI

Mỗi số báo sẽ có đăng vài bức
tranh hay nhất.

Hết bốn kỳ sẽ có hai giải thường:

Giải nhất một năm bao.

Giải nhì nửa năm bao.

Tranh vẽ chiêu giải 18 phần, chiêu
ear. O phần có lời chú thích hay
không cũng được, miễn là buồn
cười.

Mấy lời phân trần

Có nhiều người hoặc bắt chướt chuyện
cũ, cũa dựa theo chuyện cũ hay chuyện
như ngoài mà làm hài « vui cười ». Trừ
một số chuyện đã phổ thông ai cũng
biết, ai không tài nào mà kiểm soát
chỉ khéo được. Vì lẽ ấy tôi sẽ ưng bài
như phong tục Annam mà tôi vẽ
tàn bậy, dại hãi, thí hàn hao cũng cho
là trùng cách. — Phan Huân

Danh sách những người dự thi

O.O. T. S. Lac Hanoi: 2 tranh, 4 bài.
N. M. Ngõ-ngang Hanoi: 3 bài. T. C.
Ngõ-ngang Hanoi: 6 bài. N. Q. Bach-
mai: 4 bài. P.X.D. Riz Hanoi: 5 bài.
B.T. Hué Hanoi: 4 tranh. T. D. L. Rad-
deaux Hanoi: 2 bài. - T.K.B. Voiles Hanoi:
1 tranh. — T.M.L. Voiles Hanoi: 1 tranh.
Vô danh: 4 bài; 1 Cò râu 2 Nỗi sa, 3
Sư mệt bài oia, 4. Điều phụ biến cản-
Tán-Long Thành-hóa: 2 bài. — C.T. Đ
Ang-dương-Kampot: 4 bài. — D. K. N
Thanh-hóa: 9 bài. — Ngõ-sỹ Vu-bản: 10
bài. — K.H.K Hanoi: 5 bài. — N.V.D Hanoi:
5 bài. 1 tranh. — D.N.K Arsenal Haiphong:
1 tranh, 2 bài.

BÓNG NGƯỜI TRÊN SƯƠNG MÙ

Ở ngoài đêm tối thu mua. Trong toa hàng nhì, riêng tôi ngồi đối diện với Đỗ-Thạch, một người bạn cũ, tình cờ gặp nhau và đi một chuyến xe lửa. Mười năm trước, bạn tôi còn là một người cầm lái xe hỏa, cũng hàn vi khứ tôi, mà bây giờ lại gặp nhau trong toa hàng nhì, nên hai người cùng ngạc nhiên và cùng mừng cho nhau.

Lúc nói chuyện, tôi thấy bên cạnh bạn có cái hộp khảm rất đẹp, liền cầm lấy xem, rồi tình cờ mở hộp ra; bạn tôi nêu có ý không bằng lòng, nhưng vì nể tôi nên không nói gì. Tôi nhìn vào hộp thấy rất lạ: hộp bị kính, ở trong có một con bướm rất to, hai cánh dà sô sác. Tôi hỏi bạn:

— Con bướm này vùng tôi thường thấy luôn, qui gi mà anh giữ cần thận thế này?

— Vâng, bướm thường nói cho đúng thì chính là con ngài! nhưng đối với tôi...

Vì nói dồn dập tôi xe rầm rầm đi qua một cái cầu sắt: ban tôi lảng tai nghe rồi nói:

— Xe đi qua cầu N. G. Tôi bắt con bướm chính ở cái cầu này đã mười năm nay...

Thấy bạn có vẻ khác, tôi đã có truyện gì, liền hỏi:

— Con bướm này chắc cũng có sự tích gì đây?

— Vâng, nhưng sự tích bướm... chuyện đã ngoài mười năm: mười năm nay độ anh đi Saigon thì tôi còn là anh cầm lái tàu hỏa. Chính độ ấy tôi chạy con đường này, tình cảnh tôi độ ấy anh đã rõ.

— Cũng như tình cảnh tôi...

— Nhưng có một việc tôi chưa nói anh rõ, là độ ấy tôi có lấy một người vợ, nhưng giấu nhà, giấu mọi người, giấu anh. Chúng tôi sống trong cảnh nghèo khổ mà thật lấy làm sung sướng. Nhưng vì cảnh nghèo, vì nhà tôi không quen chịu được khâm khổ nên người một ngày một yếu dần.

Về sau nhà tôi bị bệnh nặng, mà tôi thì vẫn phải đi làm, không ai trông nom & nhà. Một đêm nhà tôi yết quá ngất người đi mấy lần, mà chính đêm ấy là đêm tôi được ông chánh cũ di cầm lái chuyến xe riêng trở quan Toàn-quyền. Thật là một cái dịp rất hay cho tôi. Nhưng tôi biết không thể nào đi được, liền vào kêu với ông Chánh, nói là vợ ốm, ông Chánh đập bàn, đập ghế, gắt:

— Tôi không biết! Một là 10 giờ đêm nay anh phải có mặt ở ga, hai là từ giờ này trở đi, anh đừng bước chân đến đây nữa. Thôi anh ra!

Lời ông Chánh nói quả quyết, tôi phản ứng không biết nghĩ ra sao, lúc về nhà, ngồi ở đầu giường, nhìn đến vợ mới biết rằng mình không sao đi được, đầu có mất chỗ làm cõng không cần.

Nhà tôi thấy tôi có vẻ mặt lo lắng, liền hỏi duyên cớ vì sao, tôi liền đem việc ấy kể ra cho nhà tôi nghe. Nhà tôi nghe xong, vẻ mặt tươi hân hén mà bảo ôi rằng:

— Thế cậu đi chứ! Việc gì phải ngăn ngài! Tôi không việc gì đâu, đã thấy đó nhiều. Chiều mai về muộn cái gì làm quái cho tôi đây.

Tôi thấy nhà tôi cười, nói vui vẻ, tôi vui mừng, liền thay quần áo ra ga. Đến ga thì đúng 10 giờ, vừa kịp lên tàu, kéo

coi cho tàu chạy. Nhưng tàu càng chạy xa, tôi càng thấy lo, tôi mới biết là tôi liều. Lúc đó, tôi có cái cảm giác lạ lùng: là hình như tôi đi thế này, lúc về chắc không nhìn thấy mặt vợ nữa. Tôi cố định trí để cầm máy, nhưng chỉ được một lúc mà thôi.

Bỗng cả chuyến xe lửa nghiêm về một bên, rồi lắc lư như sắp đổ. Người座位 của tôi, với bộ cái sêng súc than, nín lấy tôi mà nói:

— Ô hay! hôm nay ông làm sao thế? Chỗ ấy đường cong nguy hiểm thế mà ông không hâm máy. Ông ngủ à!

Tôi không ngủ, nhưng người tôi tuy ở đây mà tâm trí tôi còn ngẩn daze người vợ nằm đợi chết một thân, một

Tự nhiên bác ta hả hốc mồm, giương to mắt, buột mồm nói:

— Lạ thật!.. ma ông à!

Tàu tiến đến đầu, thì cái hình người lui đến đây, có lúc mờ, có lúc rõ, lờ lững giữa lung chừng giờ.

Hồi cái hình người ấy vẩy hai tay một cách thông thả, như có ý bảo chúng tôi đừng tiến lên nữa, có sự gì nguy hiểm.

Tôi bảo bác « éta :

— Bác này, có sự gì sắp xảy ra.

— Vâng, sao cái hình ấy lại như lấy tay làm hiệu bảo ta dừng lại.

Cái hình người trước còn vẩy tay thông thả, sau vẩy thật nhanh như người tò ra ý thất vọng vì bảo chúng tôi mà chúng tôi không nghe

— Hay ta dừng lại xem sao —



mình trong gian nhà nhỏ kia. Mắt tôi hoa lèo, mồ hôi ra ướt đầm cả người.

Tàu đi vào khe núi, hết lên cao lại xuống thấp như có vẻ nhọc nhằn. Tôi thò đầu ra cửa, nhìn thẳng trước mặt, nhưng đêm ấy sương mù dày giò, không nhìn rõ gì cả. Chỉ một mảnh trắng són dưới ánh hai cái đèn đè đầu toa. Bỗng tôi thấy... rõ ràng tôi thấy in trên sương mù một cái hình người đàn bà mặc áo rộng đứng giang tay. Tôi rụi mắt tưởng rằng mình trông hoảng, nhưng không, hình người đàn bà vẫn dày. Tôi gọi người « éta » lại cửa toa, bảo anh ta nhìn rồi hỏi:

— Sắc có thấy gì không?

Vừa nói xong thì hình người vọt biến mất, sắc éta lùi đầu ra nhù rồi bảo tôi:

— Chỉ thấy sương mù! Ông tại me ngù rồi.

— Không, rõ ràng tôi thấy có hình người đàn bà in trên sương mù nhưng vọt biến mất.

Người « éta » cười ra vẻ không tin. Ikey sêng súc thanh cho vào lò, còn tôi vẫn đứng nguyên chỗ cũ dăm dăm nhìn thẳng trước mặt. Được một lát, cái hình người đàn bà lại hiện ra, lần này rõ ràng hơn, hai tay vẫn giang thẳng như muốn ngăn đường không cho tàu chạy nữa.

Tôi gọi người « éta » nhưng bác ta làm bộ không nghe thấy, cứ cầm đầu súc than cho vào lò. Tôi biết tôi không mê, tôi biết là cái hình người ấy có thật, mà ai nhìn cũng phải thấy. Tôi đến gần Ikey tay bắt « éta » kéo hác ra xem, rồi bảo một cách quả quyết:

— Nhìn xem!

chắc là ma!

— Không được, tự nhiên vô cõi...

Còn tôi lúc bấy giờ hai tay úp như người mất trí khẩn: tôi vắng vắng nghe như có tiếng người ở thật xa đưa lại, tiếng một người đàn bà bảo tôi:

— Đỗ tần lại, đỗ tần lại.

Tôi lảng tai, tay nắm chặt lấy cái cành phanh như định hâm rồi lại không dám hâm.

Một lát, tôi lại nghe thấy tiếng người đàn bà, rõ hơn lần trước, giục tôi:

— Hâm lại, hâm ngay lại.

Lúc bấy giờ tôi không nghĩ gì nữa, nhắm mắt, hâm phanh lại thật mạnh. Các toa tàu rung một cái, bánh xe kêu rít lên, trong đêm thanh vắng. Tàu chạy từ từ một quãng rồi đỗ hẳn. Tôi chưa kịp bước xuống, thì đã thấy người « éta » lao vào cầm đèn chạy lên hỏi:

— Việc gì thế?

Tôi luống cuống không biết trả lời làm sao, vì nói thật ai tin minh — tôi trả lời một cách mập mờ:

— Chắc có sự gì là. Đỗ tôi cầm đèn đi xem đã.

Lúc bấy giờ mấy ông quan bầu quan Toàn-quyền cũng vừa đến, rồi thấy lạ, đi theo chúng tôi vừa đi được vài quãng thì nghe trước mặt có tiếng nước chảy ầm ầm. Tôi định tâm mới nhớ ra rằng đó là cầu N. G.

Mấy hôm ấy mưa lũ to, nước chảy xiết, nên mới ráo to như vậy. Đến bờ sông, gió đèn lèn soi, thì thấy người tình hoảng: cái cầu N. G. bị nước cuốn xoay chảy về gây lật đổ. Một tí nữa, nếu không hâm kịp thì cả một

chuyến xe riêng trở quan Toàn-quyền dầm nước xuống sông sâu, chắc không sống sót một ai, trường không có cái tái nạn nào ghê gớm hơn được, thế mà chính vì tôi nên mới không có cái tái nạn ấy. Tôi dừng ngắn người ra, không hiểu ra làm sao cả.

Người xếp tạnh mừng cuồng quất, hối tôi:

— Sao ông biết mà hâm?

— Tôi cũng không biếu.

Mấy người quan bầu vẻ mừng lộ ra mặt súm sít quanh tôi hỏi rôn, tôi không biết giả lời ra sao. Một lát, mọi người đứng giàn ra, quan Toàn-quyền đến, ngài không nể tôi là người lao động, trong lúc mù gáu, ngài giơ tay bắt lấy tay tôi, cái bàn tay đầy bụi than, rồi ngài tò lò khen.

Tôi chắc rồi sau thế nào cũng được trọng thưởng, nhưng trọng thưởng lúc đó đối với tôi cũng như không, tôi chỉ ngồi đến nhà tôi ở nhà, không biết ra sao. Tôi đi giờ lại, lúc đến đầu tàu, thoáng thấy con gián bám ở cái đèn đè ở đầu lầu, nhìn kỹ thì ra là một con bướm thật to, vuông vào đèn, dương đep cánh đe tim đường thoát. Chính là con bướm trong cái hộp này đây.

Tròng thấy con bướm thì tôi thốt nghịch ngay, chính phải rồi, chính cái hình người đàn bà lúc này là cái bóng con bướm này in lên trên sương mù, đầu con bướm là đầu bình người, mà hai cánh con bướm đậm là hai cái tay người vợ.

Tôi bắt con bướm rồi định thả cho nó bay đi, sau ngã con bướm đã giúp mình được việc, nên giữ lại làm kỷ niệm. Tôi nhìn vào đồng hồ trong toa, thi vừa đúng hai giờ đêm...

Hôm sau tôi vừa về đến công nhà thì thằng nhóc chạy ra báo tin nhà tôi mất. Mất vào khoảng một giờ đêm hôm qua.

Tôi không hay tin nhầm, tôi chắc đó là một sự tình cờ, một sự ngẫu nhiên, nhưng tôi vẫn yên trí rằng linh hồn nhà tôi đã nhập vào con bướm này để phù hộ cho tôi tránh được cái tai nạn đâm hầm ấy. Nhưng tránh được tai nạn mà làm gì, giấu sang phú quý bây giờ đối với tôi cũng như không, tôi cũng chỉ như con bướm này, sắc dấp mà bồn tán đầu...

Bạn tôi kè kè xong câu chuyện, đây cái hộp khép lại, rồi thưa thờ nói:

— Bây giờ chỉ còn lại cái sắc bướm không hồn!

BÀO-SƠN



BỤC TRANH**VÂN CẦU****Xuất bản sách**

Mấy nhà văn-sỹ định góp văn chữ không phải góp vốn để xuất bản một quyển sách.

Một hôm hỏi họ:

— Sách của mình tất phải có vẻ mỹ thuật

— Khu sách phải đến 30 x 40 m mới đẹp
— Ủ ủ đừng, to quá rồi họ gấp dài lại thì nát mất.

— Cả bìa nữa.

— Rồi in lấy đủ một trăm số giấy cứ
tết để tặng.

— À mà ngài đã viết song chưa?

— Tôi đã nghĩ được cốt chuyện rồi.
— Ngài?

— Tôi muốn nói về Nhật-bản, nhưng
chưa may mắn được sách khảo cứu.

— Thế ngài?

— Vâng, dè tôi xin bắt đầu viết.

Ta định cho ra bộ bao nhiêu?

— İn thử độ một nghìn chữ, rồi ta
lại tái bản là gi.

— Tiền xuất bản dễ thường đến đầm
trăm dây nhỉ?

— Có lẽ hơn.

— Làm gì đến.

— Thế ngài chủ tính đã cả rồi đấy
nè?

— Kia ! Thế tôi tưởng ngài...

— Tôi cũng tưởng ..
Thế rồi nói sang chuyện khác, mà
sách không giờ xuất bản.

Bé ảnh Cam-địa

Cái đầu lồng lốc tựa bình vôi,
Nhăn nhại râu mày, mắt ốc nhòi.
Nhoèn miệng cười tinh dơ những
lợi,
Đồi đèn bánh bánh, chiếc tai voi.

BA-BI

Buổi đời mới

Bà con Hà-thành ít lâu nay đã tỏ ra
lòng su-hướng về « mới » một cách rất
là rõ ràng. Chẳng phải tìm chung cõi
dầu xa, thi này đây, nào là nhật báo
Tân-thiểu-niên, nào là thư xã Tân
Việt-Nam ra đời, lại nào là ô-ten Dân-Mới,
nào là ô-ten Tân-Tân. Đó, các ngài
đã thấy chưa, cái gì cũng lần với mới
cả. Nghĩa là họ mới từ bộ óc cho đến
cái dạ dày.

Nhưng theo ý tôi thì cái mới của bộ
óc không được tiến bộ bằng cái dạ dày.
Chẳng thế mà sách của thư xá Tân
Việt-Nam mới thấy có ba quyển, mà
bìa Tân-Thiểu-Niên thì đã yêu ngù giác
ngàn năm « hay là ngù tạm một giấc
rồi lại dậy thi không biết ». Trái lại,
âm nhạc của ô-ten Dân-Mới, tôi nào
cũng rộn rịp tung bừng, qui khách của
ô-be Tân-Tân tôi nào cũng ra vào lắp
nập.

Buổi đời mới!

Bộ óc thua cái dạ dày !

**Hai chuyện rất ngắn
để rùng mình****Con dao cạo**

Cái San phải ở nhà giữ em để thầy
mè nó đi lễ tết. Nó sang rủ cái Liên sang
nhà nó đánh đổi chầu tè. Cái Liên cũng
bé em nó sang. Hai đứa đẻ em lên sập
rồi phủi, mấy phiến gạch lái dưới đất đe
đòi tiền trinh. Hai em chúng nó mới biết
ngồi, một đứa đang mút tay, còn đứa
kia mếu, rồi là nhè khóc mếu.

Cii San sốt ruột, mở ngay ngăn kéo
lấy ra một cái hộp đen, dài, nhỏ và
nắp lợt được vào tay, trên có in mấy
chữ nhỏ vàng. Nó đưa cho em nó
choi rồi lại quay xuống đánh đổi với
bạn n'.

Cái hộp nhỏ, mầu đen ấy đựng dao
cạo.

Em cái San đã nín, cầm cái hộp
đặt xuống thi con dao cạo dày nắp
bắn ra.

Em cái Liên vờ ngay lấy chuôi dao
mà chơi thi em cái San dỗng lấy. Rồi
tuy mồm nó lì rắng nhiều lợi, nó cũng
đưa lên mồm mà nhai.

Giải thưởng 10p00

AI đói **được** hai **vẽ** câu
dối **này**, **xin** **gửi** **về** **tòa** **báo**
trước **ngày** **8/1** **tháng** **8** **tây**,
bản **báo** **sẽ** **lục** **tục** **đăug** **các**

câu đố lén báo, câu nào hay
nhất sẽ được giải thưởng
10p — Giải thưởng tuy
chẳng là bao, song gọi là
mùa vui cùng độc giả và các
văn nhân.

1. Cái con bé nhỡn nhà ta
to nhỡn gǎn bằng bà Bé Tý,
(1) ||

2. hảng bé con nằm 'ghẽ bố
(2) ngã bỏ mẹ.

Phong-Hoa

1. Một nhân vật Hà-thành.
2. Một thứ vira là giường vira là ghẽ,
cứng vải bỗ, trong Nam-kỳ dùng nhiều.

Câu đố dự-thí

Của N. V. Hòa Gia làm.

1. Các cô À diện bông BAY cù
không MÀY.

2. Mợ an-NAM nói tiếng TÂY nghe
như ĐÂM.

Có một bạn đọc báo nghĩ được hai
vẽ câu đố lè gửi đến nhờ đăng lên
báo để các bạn xa gần đổi hộ.

1. Ông HY-TỐNG muốn chui vào
« bị » cu Bằng khóc:

Hi ! Hi ! ! ! TỐNG RA.

2. Phong-hoa mừng XUÂN, HÀ
bút, đã THƯ được nhiều tiền vì ĐÔNG
người đọc.

Cuộc điếm bình trên cầu Thê húc

(Nối theo bức tranh của Đông sơn trong số té)

BẢN THANH



Người thi đì lè, kẻ đì . . . xin !



BÔNG CÚC VÀNG

KHÁI-HƯNG soạn

(1) Rồi chúng tôi ra hồ, xuống thuyền. Thuyền của tôi là chiếc thuyền kiểu Âu-tây, hai mái cheo, ngồi quay mặt về phía sau vừa bầy vừa lái lẩy. Vậy mà không biết, Bé làm thế nào lại đứng mà chờ được.

Tôi ngồi dằng mũi dăm dăm nhìn tôi. Bé cũng mím mím cười nhin tôi. Chán Bé nhẹ nhàng giảm lên ván thuyền, thân Bé mềm mại dằng dần e, trông như người khiêu vũ theo dịp của mái cheo dập nước. Tôi nhìn Bé. Bé nhìn tôi... Đôi cặp mắt ấm lặng cùng nhau kẽ lè biết bao chuyện êm đềm ân ái...

Con thuyền từ từ lướt trên mặt nước lăn lăn phản chiếu ánh trăng.. Tôi tưởng tượng như thuyền bay trên tần không khí... và tôi đương sống trong cảnh mộng ảo thần tiên...

Trọng Đức mím cười ngắt câu truyện:

— Thị anh sống trong cảnh mộng ảo hẳn rồi, còn nhu gì nữa...

— Ấy đến bây giờ tôi cũng chưa phân biệt rằng tôi đã sống trong mộng hay trong hiện thế đấy.

— Vì anh hãy còn mê chứ gi!

Văn Khôi, con mắt lờ đờ, không chú vào vật gì, se sẽ như nai một mình:

— Có lẽ...

Trọng Đức cười:

— Chắc chắn hẳn rồi lại còn có lẽ nữa.

— Cũng có lẽ...

— Anh mê dãy à?

Câu hỏi của bạn làm Văn Khôi giật mình, ngơ ngác trả lời với vắn:

— Không...

Trọng Đức, đứng dậy lại gần đặt tay lên trán bạn, ôn tồn nói rằng:

— Anh có ráng mỗi tội lầm, hãy ngồi nghỉ một lát đã... Anh thô mảnh quá. Hình như anh hãy còn cảm động với phái,

Văn Khôi, sau một tiếng thở dài, lối bạn:

— Bây giờ vào khoảng mấy giờ nhỉ?

Trọng Đức mở đồng hồ xem, trả lời:

¹ Tiếp theo số trước.

Tranh vẽ của Đông-Sơn

— Tám rưỡi.

— Trời ơi ! tám rưỡi rồi ! chắc anh đợi lầm rồi đấy nhỉ ?

— Cũng chưa đợi lầm, nhưng anh có đợi không ?

— Đã hai tuần lễ nay tôi chẳng hôm nào đợi. Chẳng qua đến bữa thi ăn cho xong mà thôi.

Văn-Khôi bấm chuông. Một tên người nhà vào buồng :

— Có cơm chưa ?

— Bầm đã.

ánh sáng dài mà ngὸn ngoéo xuống mặt nước rung rinh dưới làn gió thoảng. Trọng-Đức... trồ túp nhà dựng trên cát cù-lao nhỏ ở gần bờ hòn ban :

— Có phải một cái đèn đáy không ?

— Hình như đó vừa là một cái miếu con, vừa là một nơi trú ẩn của một gia đình theo nghề chài lưới.

Trọng-Đức ngạc nhiên :

— Trong hồ này mà cũng có gia đình chuyên nghề chài lưới ở à ?



Văn-Khôi quay lại mời bạn :

— Mời anh sang phòng ăn soi cơm. Bữa cơm ăn rất chóng. Vì Văn Khôi tuy cũng nhai, cũng gấp món ăn, cũng mời bạn nhưng tâm trí như đè cá ở đầu. Còn Trọng-Đức thì hễ mỗi lúc bạn định kè nối câu truyện, lại gạt đi mà ráng :

— Thời hãy ăn đã !

Ăn cơm song. Văn Khôi rủ Trọng Đức ra hiên uống cà phê. Bạn ngần ngại nói :

— Anh mệt, sợ cảm chills ?

— Không sao ! Trời cũng không lạnh.

Bây giờ hồ Trúc-bạch mịt mù trong cảnh ban đêm. Dãy nhà bên bờ cùng rặng đèn điện đường Cổ-Ngu chiếu

— Cái đó tôi cũng không biết chắc. Từ xưa tới nay tôi mới đến đảo ấy có một lần, mà...

Trọng-Đức cả cười :

— Anh làm như anh tới một cái đảo ở giữa đại dương ?

Văn-Khôi không đề ý tới lời bạn, nói luôn :

— Phải, tôi mới tới đó một lần, mà chính vào hôm ấy...

— Hôm nào ?

— Hôm tôi cùng di chơi thuyền với Bé.

Rồi như nhớ ranh mạch đoạn câu truyện bỏ giờ ban nãy, Văn-Khôi kể luôn :

— Khi tôi đảo ấy, Bé ghé thuyền vào bờ rồi chàng tôi vui vẻ cùng bước lên bờ.

Đêm khuya thanh vắng những người trong miếu đều ngủ yên cả.. Chúng tôi lặng-lặng ngồi ở bệ gạch ngâm trăng, không dám xem xét cùng nói truyện, sợ mọi người thức giấc.. Vì thế cho nên tôi tuy có đến đó một lần mà vẫn không biết trong ấy có những gì.

Trọng-Đức mím cười bảo bạn :

— Anh làm như anh đến đây thực /

— Vậy anh cho rằng tôi không đến à ?

Trọng-Đức hỏi có giọng gắt :

— Trời ơi, anh hỏi ngô ngáo quá ! Mà tôi xem ra anh luôn luôn lẩn mông với sự thực, mất cả cái khái niệm về thời gian. Thôi, chỉ xin anh thuật lại cho nghe cái giấc mộng lý thú của anh, hay hơn nữa là mời anh đi nghỉ vì anh đã có ráng mặt lầm rồi.

— Không, tôi không mét mà cũng chưa buồn ngủ. Tôi xin kè cho anh nghe nốt câu truyện mà anh yên trí rằng là mộng... Rồi anh sẽ thấy sự kinh dị, rồi anh sẽ nhận với tôi rằng không thể là mộng được.

Trọng-Đức mím cười không tin.. Văn-Khôi lại kè tiếp theo :

— Bé ghê vào tai tôi thì thầm :

— Ta xuống thuyền boi sang bờ Tây chơi đi ! Hồ Trúc-bạch này hép quá, không thích.

Chúng tôi lại lặng-lặng bước xuống thuyền. Rồi chúng tôi di nhanh như bay. Mái bay thật vi nhảy mắt tôi đã thấy sang bờ Tây bên kia con đường Cổ-ngr.

Trọng-Đức cười vang, Văn - Khôi ngạc nhiên hỏi :

— Sao anh lại cười ?

— Tôi tức cười chết mất, anh cứ cái rằng anh không nằm mộng mà thuyền của anh lại bay được qua đường.

Văn-Khôi điềm nhiên trả lời :

— Sứ đó cũng hơi lạ nhưng còn nhiều sự lạ hơn kia.. rồi anh sẽ thấy.

“ Chúng tôi đậu thuyền sau dinh Yên-phu, lại lên di bộ, song song cùng nhau theo con đường lát gạch, hai bên mọc đầy đủ các thứ cỏ lở giưới bông trăng.

HUẾ-DÂN

NHÀ TRỌNG HÃNG
VS HÃNG DA GIÁP HÃNG BỘ

CHUYÊN MỤC
TRỌNG HÃNG CHỦA RÃNG
BỘ ỒNG KHÔ: VÂN QUYỀN
CƠ SỞ RÃNG CHỦA CỘT THÁP
VĨ, LẤY LẨU VIỆT NAM
THỜI KHAI KHỔNG

HUẾ-DÂN

Bé thấy nhiều hoa, thì trong lòng vui sướng vừa đi vừa nhảy, vừa múa vừa hát. Giọng hát trong trẻo, réo rắt sẽ làm không khí yên lặng không đêm khuya. Tôi tiếc rằng không thuộc được câu hát ấy, nhưng tôi nhớ mang máng như Bé hát từng mẫu những bài thơ của tôi trước thuật hoặc dịch thuật chen lẫn với các bài cổ thi mà hằng ngày tôi thường đọc đi đọc lại...

Một lần, Bé ngừng hát cái xuống bên đường ngắt mấy bông cúc vàng to nhất và cười bảo tôi:

— Đè vè cảm lợ.

Rồi chúng tôi lại cùng nhau đi tới chỗ thuyền đậu để trở về nhà. Vì tôi thấy Bé hùng hổ ho sợ bị lạnh chills.

Độ mươi lăm phút sau, chúng tôi đã lai thấy ở trong buồng này, Bé cầm cúc vào lọ giang tây, rồi xin phép tôi đi thay quần áo. Cũng như lần trước, chỉ nháy mắt là Bé trở lại, quần áo đã thay đổi y như cũ, nghĩa là như bộ mặc trong bức tranh này.

Bé buồn rầu từ biệt tôi. Tôi cố giữ lại nhưng Bé khóc lóc hào hôi:

— Em cũng muốn ở lại mãi đây với ông nhưng không thể được, phải về.

Tôi hỏi: — nhưng em về đâu?

— Em về tiên cung...

— Vây ra em là tiên à?

Vâng, em là tiên bí dày xuống hạ giới trong ít lâu, hết hạn lại đã được về tiên cung.. Nhưng nay em thấy ông mến tiếc em quá, thi em jai chí ao ước trở lại hạ giới mà không được nữa... Thời duyên gặp gỡ đôi ta có thể ông cũng đừng thương nhớ em quá nữa mà lý ra sinh bệnh thi lai càng làm khổ tâm em mà thôi..

Rút lời Bé ngả đầu chào tôi, rồi thoan thoảng di ra phía cửa phòng. Tôi vội giở hai tay ra, thì một luồng gió lạnh từ hò đưa tới, tôi bừng mắt trông theo, trước mắt tôi chỉ rõ bức tranh và trên bàn, trong chiếc lọ giang tây mấy bông cúc vàng se se rung động, mấy bông cúc

vàng mà Bé đã ngắt ở bên đường Yên-phụ.

Tôi dừng giây thấy người lão đảo, có vẻn bần lẩn từng bước tới chỗ cửa sổ nhìn ra hồ Trác-bach. Hồ vẫn là mờ trong cảnh yên lặng ban đêm, nước hồ lấp lánh phản chiếu ánh sáng rạng đèn điện đường Cô-ngr. Tôi thấy dầu nặng, chân tay mỏi mệt muộn đắng cửa kính lại mà không tài nào đóng được. Tôi lai lầm tới ghế ngồi phịch xuống rồi bấm chuông gọi người nhà.

Khi thẳng Ngõ mò cửa vào buồng, tôi chỉ tay ra hiệu bảo nó đóng cửa, rồi lại ra hiệu bảo nó hãy & lại trong buồng.

— Bầm! con thấy cửa buồng đóng, thi đoán rằng ông ngủ.

Tôi nhìn mấy bông cúc rời ngắn ngã bối:

— May không thấy có sự gì là?

Thẳng Ngõ tò mò nhìn tôi rồi hỏi lại:

— Bầm có sự gì là?

— Vây này không thấy gì?

— Bầm không.

— Thế ai cầm những bông cúc này vào lọ?

Thẳng Ngõ có vẻ nghĩ ngợi rồi trả lời:

— Bầm, con không biết.

Trong-Đức nghe xong câu truyện



Mãi năm phút sau tôi mới thấy hơi hoàn hồn, và mới có thể nói được. Tôi hỏi:

— Tôi vẫn ở trong buồng hay có di chuyển không?

Thẳng Ngõ ngạc nhiên, sợ hãi trả lời:

— Bầm, con cũng không biết.

— Mấy giờ rồi?

— Bầm gần mười giờ.

— Có ai đến hỏi tao không?

— Bầm có cô Hồng lại lúc bấy giờ, nhưng thấy ông ngủ, cô ấy lại về ngay.

Tôi ngạc nhiên:

— Vây thế tao ngủ à?

ly kỵ của Văn-Khôi thi cho rằng ban có lẽ loạn óc. Liền ép bạn vào trong nhà, sợ ở ngoài biến đêm khuya gáp lanh han tai ốm trở lại chills. Văn-hội cũng lảng lảng theo lời. Rồi hai người cùng vào buồng.

Thothien Trong-Đức hỏi:

— Anh có biết chữ nhỏ?

— Có, nhưng anh hỏi làm gì vậy?

— Anh đọc được tiểu thuyết tầu chử?

— Được! .. Ô hay! anh hỏi làm gì vậy?

Trong-Đức vẫn không trả lời lại bạn, hỏi luôn:

— Chắc anh có đọc Liêu-trai?

Tôi có đọc, nhưng đã lâu.. đã ba, bốn năm nay.. Nhưng tôi vẫn không hiểu sao anh lại hỏi lần mòn vậy. Chuyện Liêu-trai thi có iền can gi tới câu truyện tôi vừa kể cho anh nghe.

— Có lầm chứ!

— Có lẽ anh cho rằng tôi bịa ra câu truyện ấy eháng?

— Không, tôi tin anh lầm chứ, tôi tin rằng anh thực cù giác mông lý thứ ấy.

Văn-Khôi ra ráng túc giận, hỏi gắt:

— Thế những bông cúc vang này? Anh cũng cho là mông à?

Trong-Đức mỉm cười :

— Có chỗ ấy hơi la, Tôi chưa hiểu nhưng có lẽ rồi tôi sẽ hiểu

Rồi hình như ngọt nghĩ ra điều thothien hỏi bạn :

— Trong những bài cũ Bé hát, có bài dịch văn cái Hồ của Lamartine.

— Cố.. Lại l sao anh biết?

— Tôi doin.. mà có khi có Bé lại hát được cả tiếng Pháp.

— Cù thế.. nhưng anh làm tôi sợ hãi quá. Sao anh biết? Hay anh..

Văn-Khôi trọn mắt nhìn ban chàng chọc, rồi nhắc lại một lần nữa:

— Hay anh...

Nhưng vẫn như nghe lời không dám hỏi dứt câu..

Trong-Đức cười, ôn tồn bảo ban;

— Không, tôi chẳng có phép quí thuật gì đâu? Anh đừng sợ, Tôi chỉ doin liều đó thôi.

— Võ lý, doin liều thế nào được?

— Hay là doin theo khoa triết-học cũng vậy. Nhưng anh hiện còn mệt, hãy nên nghỉ ngơi cho tinh trí được thư thái đã rồi tôi sẽ xin tần giúp anh cái giấc mộng hay cái cuộc du lịch của anh trong thế giới thần tiên như anh tưởng tượng. Bây giờ đêm đã khuya mà anh xem ra còn yếu lâm, chỉ bằng hấy lam xep câu truyện ly kỳ để đi ngủ đã.

Văn-Khôi ngoan ngoãn làm theo lời bạn, như một câu bé vâng lời người mẹ vậy,

(Còn nữa)

T. KHAI HUNG



Làm giàu mấy chốc

Mợ — Phạm-Lá phó ruộm bờ hồ khéo thật, khăn màu cà-phê sữa mà nem như cà-phê sữa thật.

Cáu — May nhỉ! Sáng dùng khăn Phạm-Lá yêm tẩm, ăn cơm với cà gô mà làm gì cà cháo giàu.

THUỐC LÂU HỒNG-KHÈ

Là một món thuốc ngoại khoe già truyền ngoài trăm năm, lại nhờ được sự kính ghịem của chúng tôi trong muối năm nay, đặt phòng riêng truyền mòn chia sẻ về bệnh ản và bệnh giang mai nên phát minh ra được nhiều vị thuốc rất hay chđt. Liệu pháp thành một phương thuốc rõ hoàn toàn cùi sống trong bối tráng. Dòng lô là yến hồn ngay không bắt đì dài giờ. Cùi-tông vật vã nhoc mệt không hại sinh dục, các bđt cùi hồn cũng sống được. Bệnh mới phái ra mủ, ra mủ buốt ticc, hoa bđt buốt ticc, hoa bđt buốt rát, noc mồi khi uống rượu thức đêm, trong người nồng nàn lại thấy cùi mủ và xew trong nước tiêu có vấn, uống thuốc này đều khỏi rứt noc. Thuốc đã mso khôn lai không công phat, nên được anh em đồng bào ticc dùng mỗi ngày thêm đồng cùi. Ông bà Tây người Tàu cũng nhiều người uống thuốc này được khỏi rứt noc, cùi nhau cùi không thuốc nào hay bằng thuốc lô lồng-Khè. Giá 8000 môt ống, bệnh phang-ost uai-is phát hạch lén soái nóng sốt lòi loét quỷ đầu đeo xương rát thịt rát, dân tộc mè đất, ra mào gá hoa khè, pha lô, khéo người cùi dinh thiên phao xảo nguyễn linh. Ông bà công một ống thuốc là cùi lòi hối sinh trong 24 tiếng đồng hồ không phải kiêng, trước không hối lén rắng uống thuốc đi làm việc như thường không hại sinh dục. Giá 8000 môt ống. Xe mót quá bộ lại hoặc có thư về lập tức có thuốc gởi. Ở đây nơi mua từ 8 tháng trở lóu không phải chịu tiền cước.

HỒNG-KHÈ DƯỢC PHÒNG

81, Route de Hué (cạnh chợ Hôm) Hanoi - Tel 755

Đại lý: Bát Tiên Vinh Bát Tiên Hué. Số 73 Belgique Haiphong; 12 Rue des Carabiniers, Phan Thành Hứa, Quận N° 148 Bd Albert Ier Dakao Saigon