

# PHÒNG-HÓA'

**16**  
trang

**TUẦN BÁO RA NGÀY THỨ SÁU**

TÒA SOẠN: N° 25 BOULEVARD KÉMÉ D'ORLÉANS  
TIN SỰ: 1 ET 2 BOULEVARD CARNOT - HANOI  
FONDATEUR: DIRECTEUR POLITIQUE  
BROUILLARD CHIẾN ĐẤU

DIRECTEUR:  
NGUYỄN TƯỜNG TÀI

GIÁ BÁO: 1 FÔNG-PHÒNG NGOẠI LÚC  
PÔI: 50c  
MONEY: 1 Franc  
ADMINISTRATEUR: GÉRANT  
PHAM HUNG NINH

## Phong-hoa có suy đồi hay không?

Câu « phong-hoa suy đồi » đã thành ra câu của miếng cưa mây mà nho gác thi. Trông thấy sự gì xảy ra trái ý họ, không hợp với tình hình của họ, họ đều than gai thô ngần rằng phong-hoa suy đồi. Không cần phải xem đi, xét lại, nghĩ ngợi thêm lần, chỉ trong trang huống khac xưa, cũng đã họ thương cho luhn thương đảo ngược.

Nghệ họ than thở, người Việt-Nam vốn sán co tinh cùi tên, cũng ghen trai rằng luôn bị cương thường của xã hội đã đến ngày đổi mới. Nhưng ai là những người đã có chút tu tuồng, ai cầu than thở áy không có căn cứ gì.

Những nhà xã hội học và những nhà sử-học thường nghiêm rằng người đời thường chán sự trước mắt, buồn cho tương lai, mà tiếc cái đời di vãng, nhưng thực ra, xưa cũng thế, bây giờ cũng thế, có khác gì đâu!

Chẳng là may mắn ra budi đời này, đã học được những tư tưởng của cả nhân loại hấp thụ từ triết lý văn hóa của Tây phương, lấy chí xét đoán mà bản về luhn lý xưa, để sửa đổi lại cho hợp với nhân đạo, như vậy chúng ta còn hơn cả nhân thì phong-hoa phải một ngày một tốt đẹp. Ma thực vậy, trông ra ngoài xã hội, dân Việt-Nam rằng đã sung sướng hơn xưa.

Dân quê được an cư lạc nghiệp, cư trú bóc ngay một lì, quan tham, lại những cung mội ngày một bớt, các thiên tai

ngày một đỡ, dần dần đã thấy cứu cơ, thịnh vượng... Chứ những anh hùng liệt nữ, thời nay cũng không phải là không có, ai là người biết đọc sách cũng công nhận như vậy.

Hoặc bảo ở buổi giao thời này, không có ai dại-trí lại nền văn hóa xưa, nên ta thường thấy các báo chính đến những sự thường luô: bài lý vây ra hàng ngày, con không nghe cha, vợ không nghe chồng, giài gái hồn hập. Những việc đó, ngày xưa vẫn có, chúng ta mắt không được lồng, tai không được nghe, đều thôi! Nhưng lág những câu ca dao, những trang lịch-sử mà xem doa nường thê kẽm qua, tưởng xưa kia cảng không khác gì đời nay, mà hơn một trăm năm về trước, nhiều như nho phạm vào luhn lý tưởng cũng không phải là ít.

Ngay đến mấy nhà trí thức hiện thời thường lèo mót giãy đỗi, hô lên rằng « làng vite bão lòn luân lò, phong-hoa của xã hội Việt-Nam » làm nhiệm vụ, cũng có nhiều người không khỏi lầm lở! Nhưng họ khéo nói là họ đạo-dực, nào biết-là rằng lết cái mít mìn ấy, ta cũng phải buon cho họ, mà thử ra cho phong-hoa.

Những nhà báo thù không biết rằng có pha đi, mìn xịt lùi dữ re, mà nếu họ ở đất Nghiêm, Thuận, chắc họ cũng than rãnh « phong-hoa suy đồi » muôn lui lui dưới lồng lò.

TU-LINH



—Mặt kia i thề mà bảo rằng đi dự hội-dồng cứu tế! Cứu ai? Ông...  
← Ông... Cứu tế phu nử thất nghiệp mà!



# BÔNG CÚC VÀNG

Một buổi chiều về cuối thu.

Họa-sư Văn-Khôi đang ti-lan canh ngâm cảnh hoàng hôn trên hồ Trúc-bach. Vùng thà-dương sau rặng cây đường Cố-ngư, chiều sét ánh qua những cánh lá um tùm, xuống mặt nước hồ lấp lánh gợn sóng.

Văn-Khôi thở dài, con mắt lờ đờ nhìn về phía chùa Chấn-quốc, mấy ngọn thi-pú phủ rêu ăn hiên trong đám lá chuối xanh vàng. Bóng chàng giật mình ngạc nhiên, vẻ sợ hãi ló trên khò-mặt xương xương. Chuông chùa Châu-long vừa thông thả buông tiếng xuống mặt hồ, lán nước như phản động dư thanh, rung rinh... lồng lanh...

Lưỡng giờ lạnh thoảng qua, chàng rùng mình, vội khép cánh cửa sổ trông ra hồ, rồi quay vào vận đèn điện. Ngọn đèn trong chiếc bóng tròn to, bằng pha-lê mờ, đèn dâng chiếu ánh xung quanh phòng rộng, bài trí theo kiểu tân-thời. Ở nửa gian bên trái, các bức tranh vẽ đặt trên giá, tuy nhiều mà bay rất co chờ từ chữ không để bể bộn như lâm nhà bộn-bộn khác ở Hà-thành. Đó là sướng vẽ của Văn-Khôi. Nửa gian bên phải là phòng tiếp khách: một bộ bàn ghế họa-sư tư thế kiêu lẫy, có vẻ đẹp nhũn nhẽn, thanh thoát tỏ ra kẻ sang tạo là một người rất có tình từ. Cửa gian giữa thì thấp hẵn xuống, bốn góc chỉ bẩy tro tro có bốn cái ghế giật dệm nhung, và thủng vào trong một bức tường có chiếc di-vàng bọc gấm. Đó là phòng khiêu vũ của Văn-Khôi. Ngoài khoa hội-họa, Văn-Khôi rất sở trường về âm nhạc và khiêu vũ.

Văn-Khôi đưa mắt ngoèo nhìn một lượt như có vẻ sợ gặp bóng ai phảng phất trong phòng.

Mấy tuần lễ nay, Văn-Khôi hình như mắc bệnh thần kinh. sợ vờ sợ vẫn, nghe một tiếng động sẽ cung thấy dật mình, ngâm bồng tròn soi cung thấy rợn gáy.

Có người gõ cửa, Văn-Khôi quay vội lại nhón nhẹ, buột mồm hỏi:

— Cái gì thế? Trời ơi! cái gì thế?

Cánh cửa từ từ mở...

Văn-Khôi đứng dậy sút tay, dùi luồi nói không ra hơi:

— Cái gì... thế?... ai... thế?

Lưỡng giờ lạnh thoảng rung động mấy bông cúc vàng cầm trong chiếc lè giang tay, men ngù sắc... Theo

liên dịp cưới khách khách.

Văn-Khôi thở dài:

— Trời ơi! anh... làm tôi bất hồn! Trọng-Đức khép cửa quay lại nín cười bài hát:

— Cứ giật anh cuồng quát lão thè!

Văn-Khôi ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm đầu, tuột hông tóc như người vừa chạy mệt, quẳng đường dài.. Trọng-Đức đứng ngâm dan lắc, ãn:

— Cách mấy tháng không gặp anh, này xem ra anh đổi khác hẳn. Trước anh vui vẻ, nở nụ bao nhiêu thì hay anh buồn tẻ, ú ớ bấy nhiêu... quá, anh không ăn..., để rồi ôn lại câu chuyện anh nite... ly kỳ lắm

anh ơi!

Trọng-Đức nhách mép cười nhạt, Văn-Khôi nói luôn:

— Tôi cũng biết khó lòng mà khiến anh tin được, nhưng cái đó không hề chí, xin anh hãy lắng tai nghe câu chuyện tôi sắp kể đây đã!

Trọng-Đức vẫn mỉm cười:

— Uh anh cứ kể đi!

Nhưng mời anh hãy vào trong này.

Văn-Khôi đứng dậy mở cửa buồng nhỏ ở bên trong ngay ra hồ và mời hàn vào. Buồng bài trí sơ sài, nhưng rất nhã nhặn và có vẻ ấm cúng, thân mật lắm. Trọng-Đức chưa kịp ngâm kĩ các vần thi hổng đồng xong trước

nhác nhín từ phía:

— Không... không thể được... Cố tiếng ai đó... lai...

Quả thực có người dây cửa vào, bụng cùi khay trong dung âm chen. Văn Khôi thở dài rồi gật người dây tờ:

— Ngờ! Sao ta không gọi mà máy cũng vào. Đề ấm chén dây cầm ấm điện rồi xuống nhà.

Sau khi người dây tờ xuống nhà, Trọng-Đức ôm bụng cười rũ rượi. Bóng bàn dập vào cánh tay, mắt tròn, tròn xoè, thi thầm:

— Im... kia trong người trong tranh!

Trọng-Đức chau may gáy,

Sao? Người trong tranh?

— Lúc anh cười, anh có trông thấy nó cũng cười không?

— Tôi trông thấy lúc nào n- cũng cười... Nhưng anh làm t-i vỡ bụng với anh mất thời... Không ngờ đâu một nhà mỹ thuật c-tai như anh.. mà lại mê tín đến thế?

— Tha hồ anh chế riệu! chứ quả thực không phải tôi mê tín; anh lại còn là gi-đì. Xưa nay, tôi có tin thần thành, mà quý bao giờ đâu... nhưng lần này...

Văn Khôi đưa mắt như nhìn rõ bức tranh.

— Nhưng lần này... thì thực tôi tin.

— Uh anh cứ kể dẫu duỗi câu chuyện cho tôi nghe đã nho!

— Xin vắng... nhưng...  
Chang lai biếc nhau bức tranh.

— Nhưng... anh đừng nhao bึง nhe!

Trọng-Đức cười:

— Ai lai nhao b-i g-b bức tranh oao gio.

Văn-Khôi mở hộp thuốc bằng, đồi mồi đưa mồi ban, rồi lấy một điếu bặt riết châm hút. Chàng lờ đờ như theo lán kh-i thuộc là từ từ bay lên trần, như đương xếp sẵn câu chuyện & trong tai. Hồi kệ rằng:

— Hồi tháng sáu năm nay, tôi vè quê ngoại ở bên Gia-Lâm cung kỹ Đô Áv nước dương to nên con đường từ đê sông Lưỡng tới làng Phù-du, — tên làng quê ngoại tôi — bị tràn ngập. Tôi phải dỗ ô tô ở bờ để, xuống đi thuyền.

Bấy giờ đã có chiếc thuyền đỡ ở chân đê, trong thuyền ba người dân bà ngồi nói chuyện già.

Tôi vè bờ thuyền xuống thuyền thi



tuyệt tráng anh như người c-ma ám vậy.

Văn-Khôi dừng mắt lên, mắt đỏ hoe ấp ủng hỏi:

— Sao anh biết?..

— Biết cái gì mới được chứ?

— Biết rằng tôi có ma ám!

Trọng-Đức ôi-đòn bảo ban:

— Anh Văn-Khôi ơi, anh dì-đo nhất rồi! tôi chắc chỉ vì anh làm việc nhiều quá, lại ham chơi yên tiệc, khêu vũ hoa hoa, nên quên mất tri khôn rồi... Anh nên tĩnh dưỡng và mời đồ-ti tiêm thuốc bồ-cho... chờ tôi lo.M

Văn-Khôi nghiêm trang trả lời:

— Vậy ra anh ngờ tôi điên đấy?

— Không điên mà lại cho rằng mình bị ma ám.

— Tôi bị ma ám thực mà! Kho

một bức tranh đặt trên chiếc giá gỗ đe mộc, cặp mắt chàng nhá chằm chằm như bi thói miên, Văn-Khôi cắt giọng run run nói rằng:

— Bấy anh coi!

Trọng-Đức nghiêng người, nghe coi, ngâm nghia, rồi gật đầu khen

— Đẹp! đẹp thật! Tinh thần lắm, có vẻ hoạt động lắm.

Chàng quay lại hỏi ban:

— Có kiêu mâu đài chứ?

Văn-Khôi, con mắt lờ đờ, nhìn qua cửa kính về phía đền Chấn-quốc như trả lời người trong mộng.

— Nếu không có kiêu mâu thi dã chả có chuyện!

Trọng-Đức cười:

— Chuyện gì mà bị mặt thế? Anh có thể giới thiệu cho tôi biết kiêu mâu của anh không?

Văn-Khôi vè mặt sợ hãi, nhón

một bà mẹ và cháu tôi :

— Kìa quan tham — ở nhà quê, họ là những người làm việc ở Hà-thành à quan tham hết — quan về càng kỳ ấy phải không?

— Vâng, mẹ bà biết tôi?

Bà cù bùi mồi, ra rắng không bằng lòng.

— Cố ông quên chàng tôi, chả chàng tôi thì còn là gì ông

Một người đàn bà ngồi bên cạnh, cười bảo tôi :

— Bà Tri mà ông không biết à? Bà có đấy!

Tôi với vang xin lỗi :

— Chết! cháu vô ý, đã đừng chấp nhặt!

Rồi chiếc thuyền bắt đầu đi, chèo chèn trên mặt nước. Tôi quay về phía người chờ đó nói dẫu:

— Khéo nhé! không lai up cả chúng tôi xuống nước đấy.

Một người cự lại :

— Ông chỉ nói dai dột.

Tôi bỗng dời người ra, nhìn cô chờ đó, một cô con gái, mặt trái xoan, mắt sắc, má den nhánh, cặp môi đỏ thắm, tươi như đà hoa hồng bám tia, nhất là cái thần mềm mại, yêu diệu, theo dịp cheo uốn eo trông rất tình...

Trọng-Dức nghe tôi đây, cười bảo ban :

— Chính có trong bức tranh phải không?

Vân Khôi gật đầu rồi lại kẽm luôn :

— Nghé thấy mấy người đàn bà thi thâm bên tai, tôi ngượng ngùng, quay lại giở vở hỏi :

— Nay đi, cháu trông chi chờ đó như quen quen mà cháu không nhớ ra là ai.

Một người ghe vào tai tôi, nói sực :

— Chị Bé, con bé cai Ban đấy!

Tuy tôi chẳng biết bé cai Ban là ai, cũng trả lời liền :

— Thế à! con bé cai Ban đấy à? Sao may chi ấy lai làm thuyền?

— Ày từ ngày xê bác ấy mất đi, bác ấy dám ra ôm yêu tùng bắn lầm. Nhận rõ nước to, chi ấy muron được chiếc thuyền đi chờ thuê để kiếm thêm ít tiền thuê thang cho bồ.

Tôi nghe cảm động nhìn chị Bé, trong da bùi ngùi :

— Thương hai nhỉ... Vây ra nghề chờ đó, không phải là nghề của chi ấy... tháo náo mà chờ không được thao!

Thuyền đến công làng, mỗi người trả cát lát đỡ tam thời một xu. Tôi mặc túi dùa cho cô hai bao. Cô bao mà dò薪水, thò thó:

— Bầm... em không đủ xu trả lại.

Tôi cười nói:

— Tôi dài cát cát đấy mà.

Cô bén lên, rụt rè không dám giơ tay. Một người bảo cô Bé:

— Em cứ cầm lấy, may khai đã gặp được thuyền đó có quan tham đi.

Rồi quay lại phía tôi nói dẫu :

— Nào quan tham có chán. Tôi hâm mê cho... xinh nhất huyện ấy. Tôi, thi tôi cho là nhất nước. Đến anh ngâm bức tranh xem có đáng nhất nước không?

Trọng-Dức mỉm cười :

— Biết thế nào là nhất nước! song kệ nhau sắc kia thi ở Hà-thành cũng là có sánh kịp... nhưng này sao một cô con gái thon dấp lại tóc rẽ lệch, ven quanh trắng?

Rồi anh sẽ hiểu vì sao... nhưng im... ai cười khinh-khách thế? Anh lắng tai nghe mà xem.

Vân Khôi đưa mắt nhìn từ phía rời quay lại ngâm bức tranh, có vẻ sợ hãi... Trong Đức trả tay vào cái ấm điện :

— Kia kia, ấm nước sôi nó cười anh đấy!... anh cũng đang cười thật! ai lai cùi thần hòa nát thần tinh thế?

Vân Khôi bén lên, chưa thận đứng dậy rồi nước sôi vào ấm chè. Trọng

Anh hân hân cũng đoán ra được, ở nhà quê họ còn biết làm kiều mầu là cái quí gi, nên khi ngồi ăn cơm, tôi ngồi với cậu tôi, thi cậu ta cười ngặt, cười ngubo mà bảo tôi rằng:

— Kiều mầu gi! Mỗi cái có lấy thi cậu làm mồi cho.

Tôi hết sức phân trần, giảng nghĩa nhưng nào ai có đề tài đến lời nói của tôi, họ thi nhau họ cười, nhất là họ lại chênh choáng hơi men cá. Tôi im lặng ngồi ăn cho xong bữa, rồi đứng dậy cáo từ xin về, vì tôi đã có chủ định.

Hấy giờ gió chiều thổi mạnh, sóng động dữ dội, tôi phải chờ đến nửa giờ, mới có chiếc thuyền lượn men vòng quanh lũy tre làng đến dòn. Tôi buông râu bước xuống thuyền, vì người chờ đó không phải là cô Bé mà lại là một người đàn ông, cởi trần, lực lưỡng, rõ lằn tảng bắp thịt.

Sáng hôm sau, chiếc ôtô của tôi đưa cô Hồng — cô học trò tôi — về



Đến đường nồng ruột nghe nói câu chuyện, với giục ban:

— Thế rồi sao nữa?

— Ài bấy ưng nước dã!

Vân Khôi tay nâng chén nước, mắt dăm dăm nhìn qua cửa kính về phía đường Cố Ngư, rặng đèn điện, lấp lánh, phản chiếu ánh rạng rỡ rực rỡ mặt nước hồ Trúc-bach. Rồi trong thà nói:

— Hồi đó, tôi đương tìm người làm kiều mầu, vì tôi định ba bức tranh người con gian Annam tuyệt sắc để gửi sang Pháp dự cuộc đấu sáo mỹ thuật ở Paris. Tôi có cô học trò nhàn sắc cũng khá, hiện nay vẫn theo học tôi, nhưng cô ấy khuôn mặt tròn trĩnh quá, mà người lai hơi dày đặc, nên tôi không ưng. Tôi lại đã đi khắp Khâm-thien tìm đến mấy cô có tiếng rạng dẹp, nhưng tôi vẫn bị thất vọng. Vì thế, nên khi người đàn bà nói dừa ngồi lại làm mồi cát Bé cho tôi thi một y-tưởng thật nhiên này ở trong tri tôi. Tôi nghĩ thầm: bay là thuê cô này làm kiều mầu.

làng Phù-Du. Cô bảo cô Bé đưa về nhà, rồi sau một giờ đàm đạo với ông cai Ban thi câu chuyện ngã ngũ ra như thế này: ông cai bằng lồng cho cô Bé lên ở với cô Hồng hai tháng, rồi ngày ngày cùng cô Hồng đến nhà tôi làm kiều mầu cho tôi về.

Cô Hồng nộp tam ông cai một món tiền hai chục bạc để ông cai uống thuốc và thuê người săn sóc bên mình thay cho cô Bé. Rồi sau cứ cuối tháng, tôi lại gửi về cho chục bạc. Ông cai Ban nói cũng biết thuận lời như vậy, thi chắc thế nào cũng bị người láng mía mai rằng bán con. Song lắc tung thi phái tính chủ biết sao. Vâng ta cũng tin ở lòng quân tử của tôi, nên cũng dỗ lo.

Trọng-Dức cười hỏi :

— Nhưng quân tử thật đấy chứ! Vân Khôi không trả lời câu hỏi, kè tiếp theo :

— Mười giờ sáng hôm ấy, tôi đương bắc khăn chờ đợi, thi cô Hồng đưa Bé về tôi nhà. Tôi mừng quay nhô, bối bức tranh dương vể ra đón tiếp

nó đón tiếp một bà công chúa. Bà công chúa của tôi thi hai má đỏ ửng, đứng vào một s, chân bầm xuống thảm, mươi ngón tay vẫn vờ vẻ mài cái mán ren cửa kính. Tôi cũng ngượng ngùng. Xưa nay, đối với các tiểu thư lân thời, các bạn bè bên nữ giới, tôi vẫn nói tiếng là một người thiệp, đến nói họ đã cho tôi là nhiều khi xuống sá qua. Thế mà đứng trước cô con gái nhà quê, ăn vận nau sòng, đầu chít khăn vuông, tôi thấy tôi làng-tàng, nói thời ấp-a ấp-ting, thuc tôi không còn là tôi nữa. Cô lễ ca: nhau sắc mỵ lè, cái đẹp long lanh của cô khiến một kẻ ham mê mỹ thuật như tôi phải cảm động quá chừng.

Mãi năm phút sau, tôi mới thấy tim tôi dỡ bồi hộp.

Trọng-Dức mỉm cười:

— Thủ nhil... yêu rồi kia?

— Không, anh chờ hiểu làm trái tim tôi hồi hộp vì cái đẹp thiên nhiên, chứ không phải vì tình-nhi.

— Ngờ lầm!

— Ai cảm sinh ngờ! Nhưng dè tôi kê nốt câu chuyện đã nào!

— Tôi lai gân, sẽ hỏi Be.

— Em có doi không?

Bé cùi mắt, cái giọng run run:

— Bầm không

Tôi quay lại đưa mắt gác cô Hồng cô cười dung dãy ra bảo Be.

— Em vào đây chi bảo.

Rồi đưa Be vào phòng bên cạnh, giap với buồng rửa mặt.

Nửa giờ sau hai cô thiếu nữ từ từ trong buồng vén rèm cùng bước ra. Tôi kinh ngạc ngày người, hả hắc mòn đứng ngâm Khêng ngò học trò tri lai có tài diêm trang một cô gái thon gầy nên mập béo tiến ngay như thế? Trời ơi! Nào ai còn giám bảo các cô nhà quê tuy đẹp nhưng khi thẳng bờ cánh tần thời vào thì mắt cả cái đẹp tự nhiên.

Vì cô Bé đâu dâng diệu côn hơi ngượng ngùng, nhưng từ mái tóc mày rẽ lệch cho đến cái quần lụa bạch, đôi giày cao gót, đôi hoa tai kim cương đều làm tôn vẻ mỵ lè dai các của cô lên nhiều lắm, hình như Tao hoa sinh ra cô dè có lẽ có ngày được mang những đồ nữ trang ấy.

Tôi nhìn hai người iu lảng đến hai, ba phút. C'lf vi tôi không tìm được câu giải thích dâng dè khen cái đẹp long lanh kia. Rồi tôi thi thăm với cô Hồng

— Cám ơn cô nhé.

Cô học trò tôi thấy tôi mừng quynh lên như thế đến nỗi ni chảng ra câu, thi lanh dam bảo tôi :

— Thưa thầy cô ấy đẹp là vì giờ sinh ra cô ấy đẹp, chứ tôi có công gì mà thấy cảm ơn.

Tôi hơi ngượng :

— Vân biết thế nhưng cũng nhờ ở cái tài tài diêm của cô nữa chứ!

(Còn nữa)

KHAI-HUNG

**HUẾ-DÂN**

NHÀ TRỌNG HÃNG  
6 HÀNG DA GIÁP HÀNG DỜI

CHUYÊN MỤC  
TRỌNG RĂNG, CHUA RĂNG  
DƯ ỐNG VỎ VĂN QUYỀN  
LỢI BẮNG THỦC CHÌ ỐPHAR  
TÍ, LATH CƠM VIỆC HẤT CẨM  
THẨU VĨ HAO CHONG

**HUẾ-DÂN**

# TIN THỂ THAO

## Cúp Peyroux.

C. S. A. được sáu set, thua ba, giật cúp, nhưng thế sự đã đổi, vô địch Dương đã thua Samuel hai sets: 3/6, 4/6.

Chiều thứ bảy 7.1

Dương bại Edel 6/2, 6/3

1 giờ rời, buổi trưa. Trước mặt 15 khán giả, Dương-Edel khai mạc cúp Peyroux bằng một cuộc mèo ron chuột. Đầu thủ C. S. A. mặt trắng bợt, mồ hôi tràn qua đôi kính « Lý » dáng sức trông ngắn, kiếm được 5 jeu trong 2 sets, lúc ra nói với ban Lelan:

« Màn nguyễn rỗi toa » à, không trắng là may!

C. S. A. 1. C. S. F. O

Binh An Lelan: 6/1 6/4

Cuộc tranh đua không được ráo riết vì Lelan bị mấy quả vồ lê tréo dò, đâm hoảng, đưa hết ban vào tay đối thủ, để cho Bình An bỗng tung hoành trên sân. Cuộc này, Bình điểm đậm, lên lưới bắt nhiều quả ban rất đẹp mắt, kiểm chế Lelan từ quả đầu cho đến quả ban sau cùng, quả thực đã có công luyện.

C. S. A. 2. C. S. A. O

Giáo thua Samuel 0/6, 2/6

Đối mài đến phút cuối cùng, không thấy Giáo đến, đã tưởng « 201 » pan đọc đường. Bên C. S. A. thấy Bút và Thành di thay quần áo. Công chúng lấy làm lạ, hỏi: « có lẽ Bút - Thành đứng một bên để hưng ban Samuel, cho đỡ lở, không hẳn ».

Thì may Bút vừa đến, cất nghĩa cho Yo Yo:

« Không phải đâu ! Giáo chưa đến, chúng tôi định đánh « pun » năm sets, ai thắng mới được ra chông cù với bác trưởng ! »

Rồi cho Giáo, lúc đó vừa tới, cởi áo ra sân, phần cầm ô-tô mệt, phần ban của mình quật sang mạnh bao nhiêu dụng tướng hắc in bắt lại mạnh bấy nhiêu, còn chưa đầy hai mươi phút, Samuel tung ban nhanh như chớp, ăn gọn lòn hai sets :

6/0 6/2

C. S. A. 2. C. S. F. I.

Sáng chủ nhật 8.1.

Giáo họ Edel 6/2 6/3

Cuộc Giác - Edel là một cuộc thi đã bắt nạt học trò, muôn bắt chạy ngang, chạy giặc, bước lên, lùi xuống, Edel chỉ cầm đầu toàn theo mệnh lệnh rất cục lại một khoái, xép vợt qui hàng trong hai sets rất mau:

C. S. A. 3. C. S. F. I.

Dương bại Lelan trong ba sets 3-6 6-3 6-1

Buổi sáng, ai dì xem cuộc Dương-Lelan cũng lo cho tên lính ngũ làm số một của C. S. A. buồi chiều gặp Samuel, khó bề thủ thắng. Từ đầu chí cuối, Dương tin ban chậm chạp lại bay mặc lưới, khiến cho Lelan phản khởi set đầu một cách bất ngờ.

Tuy hai sets sau Dương ăn lại sân, những ngôn từ chấp nhận thừa xưa, bình như chàng đã để cả ở Nam-thanh trong khi ăn tất những mười hai ngày rồng rộc.

C. S. A. 4. C. S. F. I.

Binh thua Samuel 5-7, 8-6 nhưng đã trắng ey một cách anh hùng

Bước ra sân hôm nay, trắng Bình có vẻ quả quyết hơn lần tranh vô địch. Còn Samuel vẫn tướng nhai dẽ, tựa hồ tay vào tái móc quát bóc ăn như trước. Nào ngờ Bình đã chơi một cuộc rất khôn khéo, đánh ban bỗng vào bên trái Samuel, khiến cho bác tướng không có thi giờ thà ngón tay trào gác ra mà a sái lớn như mọi khi. Thỉnh thoảng Bình lại diễm một quả bao ngắn, một quả lõp, cao, bác tướng bị một phen chạy chồn chồn.

Set đầu, đất 5/4, 30 A, Bình đập bav

một quả, mất vào thứ 10 rất đáng tiếc và thua luôn hai sân sau. Công chúng đậm rằng, than dài.

Sang set sau, Bình tui tài hui, samuel lâm « khi dở không kịp, lại dắt 3/2. Nhưng từ đây giờ đi, trắng Bình về mặt đã hiện ra rõ mặt, nên bị samuel cứ bắt bàn dì lại cho nhiều mà ăn một hơi 6/3

Binh hôm nay tuy thua nhưng đã gởi lời tiếng « samuel ài quis » lần trước một cách rõ ràng, chẳng nên lấy gì làm án hận. Chỉ tiếc, nếu si mê chúng như mọi lần thi ăn sẽ dầu 6/4, cái tì số sẽ hay đổi nhanh mà thành tích cũng nâng cao lên được vài phần. Tóm lại, người giỏi hơn đã được. Bình chưa phải là địch thủ rào riết của samuel. Cố lên chém nữa, xem nào ! Yo-Yo rất mõ g cho Bình.

C. S. A. 4. C. S. F. 2

Chiều chủ nhật 8.1

Giáo họ Lelan 6/3 6/2

nạn cũ tình Thành này năm về trước đã từng cung nhau di dời cúp Peyroux lần này lại tranh tranh nhau ở cúp Peyroux. Con tạo eo cầu.

Giáo nghịch ngoi hôm trước, chiều chủ nhật chơi rất hay. Lelan trắng ey lại cũng hàng nhưng bị Giáo lén bắt vô lê quả tài nên set sau sút bì quả trúng vịt

Sau cuộc này, số phận cúp Peyroux đã định rồi, nên những cuộc sau chỉ là những cuộc chiến lè, day cỏ cuộc thi đấu Dương-Samuel là gang mù thời.

C. S. A. 5. C. S. F. 2 TÚ YẾ

## Cùng các nhà Đại lý

Ngày nào muôn lát sô Tết ban lè thi xin kịp gửi giấy cho tôi định lát nhất dịch bao nhiêu số. Như bao cũ tình theo số báo gửi mà đổi tiền; số lát nào không bao được mà các nhà Đại lý gửi trả lại, bao bao không nhận

### Làm chính

Trong chuyện Hồng cúc vàng cột hai giòng 15, 16 đem xuống dưới cuối cột, thợ nhà in xếp nhầm.



- Xin ống tàng công cho con

- Đến ngày như tao hơn một năm nay không những không được ăn lén, mà còn ăn xuống, hung chít may. May là ông gi mà đám đối láng công là kinh tế này.

 <b>GIAO MÃI NHAI CHỮ KHÓ KHĂN XEM RA MỚI BIẾT THỰC RÀNG RÀNG ĐAU !</b>	 <b>LẤY TẨM TRỌC THAY LỒ SÀU VÌ BÁNG CÀNG BÉ CÀNG LÂU CÀNG RÀY !</b>	 <b>XẾP SÁCH BÚT VỘI ĐI NGAY TRẦN-QUANG-MINH ÁY NHÀ NÀY CHUYÊN MÔN</b>	 <b>KIA ! 199 HÀNG BÔNG TRẦN-QUANG-MINH HIỆU CHUYÊN TRỒNG CHỮA RÀNG</b>
 <b>THUỐC ĐAU THUỐC MỒI LÀ KỲ BỎI MỘT CHỐC NHẤT TỨ THÌ HẾT ĐAU</b>	 <b>NGÂM XEM HIỆU NGHIỆM QUẢ MAU ĐEM TRƯỜNG GIỚI THIỆU CHO NHAU TIN DÙNG</b>	 <b>KIA ! 199 HÀNG BÔNG TRẦN-QUANG-MINH HIỆU CHUYÊN TRỒNG CHỮA RÀNG</b>	 <b>XEM GIÁ TỊNH RẤT PHẢI CHĂM GIAO THIỆP LỊCH SỰ HÀ RÀNG BỐN HÒA !</b>

## BÚC TRANH VÂN ..... CẨU



Mùa... cưới

Mùa này là mùa cưới — cưới về mua này thi dỗ hồn tiền qua áo, bay vì gió lạnh làm cho người ta ghen ghen, dè yêu nhau?

Mấy tháng trước khi cưới, nhà giàn cùi thấy, di là di: gièm thì di cau, di che, sét thi di lợn, di bành, tết thi di bạc di vàng. Rồi đến ngày cưới, di ô-tô di quần áo, chǎo, màn, hòm, tiếng chǎo thiếu thức gi.

Là thay! Chùi đèn, lợn đèn, vàng bạc ô-tô đèn, rồi thấy có dấu vẽ.

Có dấu mới, áo nhung đen, khăn quàng trắng, đồi mà hồng hồng, cô thận, nhưng mà có vui.

Chú dè thi so gấm hoa, quao lụa, chú dè vui nhưng mà chú dè buồn.

### Yêu ghét

Trong lồng bao mờe ta thật có nhiều người là, là từ lời anh tiếng nói cho tôi từ tưởng và việc làm. Rồi từ hồi khai thiên lập địa đến giờ, ta chưa được thấy một nhà viết báo nào chịu rằng mình kém... hơi kém... một chút — hay là nhận rằng một nhà báo khác có nhiều cái hay mà mình không có.

Tiếng này nói: Họ... xem... không... có... ra... cái... quái... gi... và... thì... cũng... ngờ... cũng... ngagnetic.

Ông kia nói: Họ... xem... không... có... ra... cái... quái... gi... và... thì... cũng... ngờ... cũng... ngagnetic.

Thì là hai ông dám ghét nhau — mà ở đời không ai dám ghét ai bằng hai ông ấy ghét nhau.

Hay là:

- Bác xem vẫn là thế nào?
- Kha lảm... hay thực là hay. Tôi xem vẫn tốt?

— Văn học thì tuyệt vời như giúi...

Thì là hai ông ấy thán nhau — mà ở đời không còn ai thán ai bằng hai ông ấy thán nhau.

### Thơ mới

Trên đây có nhiều nhà văn sĩ nghĩ ra làm đều thơ mới, không ai mến, không ai săn nữa, thế mà vẫn hay mến thứ vì em. Nghé đây :

— Họ như xưa — xưa giờ vẫn mến?

— Đã... vẫn... gấp... nhau... — cầm... tay... than... thở...

— Đầu... nón... lắc... đầu... kia... — lắc... nay... vẫn... mến... nhau?

— Họ... cát... cát... tưng... con... — thời... tôi... vẫn... cảm... vui...

Tôi chán không mến người; hiểu được em hay của mày câu thơ đó. Nhưng mà, ai mến dù em thí hiểu, ai không hứa thí thử.

### Ông Hiếu với Phong-Hóa

Lần đầu, Phong-hòa nói đến ông Hiếu, ông uống rượu, rồi ông vuốt râu cười một mình. Lần thứ hai, ông hơi cau mày rồi ông lại uống rượu. Lần thứ ba, ông cao hứng uống rượu rồi ông làm thơ gửi cho Phong-hòa, rồi ông lại uống rượu. Lần thứ tư, ông nhíu chén rượu lên, rồi lại đặt chén rượu xuống, ngon ngo, mắt ức, ông nói không nên nói. Vì không nên lời, nên trong số các Annam s : mót đây, ông mới có bài trưởng thiệt đại luận, gọi nước mắt thương cho Phong-hòa may mắn, mách quát, và lối thoát thai.

Xem kia, ông Hiếu vẫn có nói xiêm ngay sinh ra, bắt hợp và ngủ, hợp và

ngu đều đáng thương.

Lời ông nói thật chí lý lắm thay.

### Vân Ông Hiếu

Uống rượu, ông Hiếu cho là sự thường. Say rượu cũng là một sự thường. Tại sao lại là sự thường, xin có những nhẽ như dưới:

Nay uống, mai lại uống — rồi sẽ thành sự thường. Nay say, mai say, tại sao thành sự thường, xin có những nhẽ như trên.

Mà nay say, mai lại say — có như thế mà nghĩ thời nó ra như sao?

### Tân Cựu Luận Đàm

(Thâm kitch, mót hời, mót cảnh).

Ông Tân-Đà, ông Nguyễn-Đễn-Láng gặp nhau nói chuyện:

Ông Tân-Đà (rung dài, nâng cao chân rượu):

— Uống đi, say đi. Bởi là giấc mộng lớn, đời là giấc mộng con, mong con; mộng nhón đều là giấc mộng cả.

(Thở dài rồi uống canh rượu.)

### Ông Làng (rót rượu)

— Ngày giờ đi như máy bay, như giờ thời, như giờ thời, như máy bay. Đó là còn trẻ mà bây giờ là không rõ, rõ là họa râm...

(Vết mót sợi tóc xuống nắp rượu)

— Bà bạc rồi.

Ông Tân-Đà (lại nâng chân rượu.)

— Nay dù cuộc đời là đang chán, Nay thử xem, bay giờ thử sự mang tạm, mang thương biến đổi. Đổi nghĩ mai tiếc, mang thương cho Phong-hòa suy đổi, than ôi!

— Nay lúc luân thường đảo ngược ru?

(Ông rót rượu rồi nói nốt khéo.)

### Ông Làng (mở mang)

— Mưa bay, strong lanh — kia cảnh hoa rơi, mây chiếc là bang rụng. Hoa bụi ngoài là nêu xưa, con dâu đèn bay giờ?

(Tay đeo, rồi cài mũ khéo.)

### VIỆT-SINH

Muôn có ảnh chụp

→ lời mỹ thuật  
nên lại Hương-ký

## Shu-nú.

### Chị em lấy chồng

Mùa này là mùa cưới, bàn chuyện cưới, tướng rất hợp thời.

Ta thử vào một nhà trong lầu có con gái sắp sửa gả chồng, thấy bà mẹ và bà mối rầm rộ: Bà trưởng cho bà trăm bắc mắt thi ít quá, những may mặc sắm sửa cho cháu đã hết ngọt hai trăm rồi, lại còn cỗ bàn ăn uống mấy ngày nay... Binh già, bánh trung năm trăm chúng tôi e không đủ, phải bù thêm vì chúng tôi quên biết nhiều. Dùng bà trưởng cho cháu có bốn lạng thôi? Ba cùi nái với bà trưởng cho cháu sáu lạng. Hàng nào thi cũng là đầu con, e nhất là đầu — ô-tô tôi nhớt đánh tím chiếc, lấy sỉ diện với bà con làng xóm, bao, năm chiếc ô-tô, lùi-xùi xao liên. Bà mồi nắn-ni, bà mẹ khăng khăng, cõ con gái khóc gi mòn hàng bảy chợ, người bán, khách mua dương ngũ gia.

Cái tục gả bán ấy tưởng một ngày một theo trình độ tiến hóa của chị em mà biến đi, ai ngờ càng ngày càng tệ thêm. Những chị em có học thức, có năng lực để tự kiểm cách mưu sinh lấy, e già e lại càng e dắt e lầm.

Hai mẹ lừa thách cưới, ngoài cái công nương nang giấy đó, lại tình thêm cái công ton kem cho học hành, tình taem, em số uong cõi con nữa. Ngần ấy công họp lại thành một số bac to xó, khien cha đe nghe mà không khiep, tino nén dàn ông nhiều người dã thử già mà nói: Thà lấy người nhà quê dốt nát con hon.

Phản chị em cũng coi cái tài năng, cái minh minh như một vật quý và hiếm, mà giá phải cao, doi nao chị em lại chịu « bằng giá » như các chị em thường thường khác. A nhất là đời nào lại đe « cho » không. Dùi chị em có chung tình với một người nghèo dì nữa, chị em cũng cố mua họ mua hàng, làm cái lễ cưới cho linh đình dê lõe mắt thế gian, dê cho bà con quen hiết khói thi thảm: Con người như thế mà cho không, chắc

lại có cái « phốt » gì bẩn, Ấy, chị em sợ cái tiếng ấy, bởi chị em tin cái hào phangled bề ngoài, bởi chị em muôn phân biệt với các bạn gái thường khiep, chị em đã biết phân biệt thế, sao không biết phân biệt mình với các mông hàng ngoài, cho nên cưới tháng chị em mới thấy cái cảnh lương chồng, lương vợ bị các chủ nợ sén dầu, sén-duối. Nhưng các chị em làm ra tiền, trả nợ trước lấy cõi khiep, chứ những chị em vú nghệ duy e-chồng kiền ra tiền mới bị khổ sở, mới lừa chủ nợ đến đòi tiền là một lần bị bỗ me chồng dân vật và lại bỏ tiền ra mua vật gì thi vật ấy là của mình, tha hồ mà dùng, bỗ me chồng sử dụng chị em cũng như sử dụng đồ vật mua được vậy. Nhờ khí trong nhà sảy tai biến, bỗ me ôm đau chảng han, phải dùng tiền thang thuốc, không thể y hẹn trả chủ nợ được, chủ nợ riết mộc « vì ai nén vợ nén chồng ». Lì riết sau đòn tham tha, bỗ me chồng tức, chị em lại là cái thân tội cho sự tức ấy.

Lúc đó, tôi tưởng lai ngày vụ quý xe hơi rầm rập, pháo nổ liên thanh, rưứn sấm bom đom đóm, khói sì gà nghi ngút, vang quát đầy mảnh, quần lá số lựt, chị em ngồi sao?

THỦY-AN

\* Những câu thơ từ-nhau và lính-hoạt của tác-giả (Vân - Hạc)

### Mành Hôn Thủ

\* nó như một con gi - trẻ trung  
\* thời vào cõi long ta vây.

(Np-Bto 35/1933 ngày 2-10-31)

*đêm*

**PHẠM**

**TÁ**

Tết nghiệp đường  
Hai học chuyên môn

Paris  
Ua-dip.. Ua-ni

Vợ chồng Xuân  
muôn xuân mãi

nên lại Hương-ký

### Quan Hán nói cứng



— Ô thà sao gi mà chờ nỗi!

## Hiệu KHÔI-THÀNH

ở số nhà 238 vườn hoa Cửa Nam  
Chuyên chữa xe đạp trước sau cần  
mua thành thay, nên được quý khách  
tin dùng

Đến 10 Février 1933 thi dọn cửa  
hang và xưởng mạ lại phố Hàng  
Bông số 152 (từ là hiệu xe đạp  
Vinh-Tin cũ)

Trong khi lắp dọn có kẻ manh tâm  
chạy tháo cơ lèm sự cạnh tranh bắt  
chính, không phải nghề mìn mà  
cũng giám mở ngay cạnh nách để  
khách hàng ngó nhau

Nhung mà mắt có hắt chau, xin  
quý khách chờ nhau  
Mong quý khách cứ chiếu lệ đến  
chính hiệu Khôi-Thành tôi rất đã tạ-



là bán dù các thứ đèn  
N° 3 Rue des Méditerranées - Hanoi

## Kính cáo độc giả

Các bạn đọc báo hoặc đã gửi gữ  
mua năm hoặc vẫn thường nhà  
được bao xem mà chưa trả tiền  
thì xin hãy trả tiền và xin kh  
giữ tiền về cho nhà báo.

Nếu không nhà báo sẽ không  
giấy thép đổi, tiền phi tòa e-e ng  
phải trả.

Những bạn ở xa nhà giấy thép  
không tiện việc gửi ngân phiếu, thì  
gửi tem về nhà báo cũng như (tem  
郵局 trả lại).

PHONG HÓA

Mỗi số dù các thứ giấy tờ đóng sẵn tiền trả thời gian rất  
nó, giá từ 5p00 trở lên dù các số chẵn từ 36 đến 42.



YAN-TOAN 20 Rue de la Salle-Potier  
PHOTOGRAPHIE



## Đầu Ngô minh Sở

Cô Nam Chong Ng-Ibi-Khâm viết trong  
bài « Một lầm lỏng » T. N. số 281:

Cái nhất đó kinh phục chỉ cù theo thời  
gian mà tiến mãi, đến nỗi hổn giò tôi mới  
biết rõ tôi.

Cái nhất đó kinh phục nó theo thời gian  
tiếp và phương của thế?

Mà sự tiến của cái nhất đó lý như vò  
tiếp, sau lại có bao lạc với sự biến rõ cái  
tôi được. Cứu văn thực chẳng cần ngô minh  
và như « Tím lồng » của tác giả đã tả ra  
rất vụng vò.

## Cái gì có ám mà không có nghĩa

Công của cô Khâm:

Lắng doan ta linh, ba sinh đều lỗi hẹn  
mặt hòn múa rồng muốn tiếp vẫn còn twoi  
Khô lâm / no giờ chờ hối cát hối vẫn rò  
rồng luôch ấy?

## Cái gì có ám mà không có nghĩa

Cô Khâm lại viết:

Lòng ta người lạnh như đồng tro tên như  
cái giếng khô.

Người lạnh như tro tên thì có thể được,  
nhưng dù tro tên ấy không có cái cháy ở

trên. Nhưng nói cái giếng khô ngô tôi thi kỵ  
quá illyec!

## Tuy phai thai mà kém cỏi

Trong bài « Lầm thế nào cho què dân  
la chông tên lèp cược » (V. H. số 10) do  
trung Quốc-bá-Trạc viết:

Nói tóm lại là què vẫn minh tuy mới có  
phai thai, mà thực côn kím với qua.

Nếu nói phai thai thì có chiến là phản  
kém cỏi cùa, storia với amia gi nữa! Nhât  
Giao-Cao thủ theo cái lối văn ấy mà viết:

« Ông Trạc tuy là một nhà văn học mà  
biết viết, biết đọc chữ nho »

Xem trang 49 e-ugle e-xuôi tại khong?

## Què vẫn hỏi gièng nứa lóng

Ông Trạc lại viết:

Què vẫn minh thát etlang duoc etlat  
phân thường gi gọi là hổi giò, nứa lóng

Què vẫn có lúz hòi giò rúc lóng thi e-  
laminh hòi giò? Có lẽ n- công khua  
thảo n-ka tuy khong Trạc trong kỳ V.H  
trước.

## Văn tả cảnh của Nguyễn Lan Khai

Công số V.H. trong chuyện « Mùi tên  
điếc có những câu :

1. Tia mắt còn hơi ngòi ngòi vẫn va đặt  
trên bức tranh bụi i sòng mù xu



— Đến sáu sáng tan đi rồi nao nỗi?

— Chết có bei iết, nết là erg iết hiệu họ họ tết kia lấp một cái khăn bờ túi, hei  
ta ống iết xe dây tết kia...

Li thực ; tin tức đã xuất ngũ mà lại đặt  
được trên bức tranh..

H Kẽm trời mòn la nhất, vẫn nhăng với  
móng trắng n- iền nhau, tảng xuống cảnh  
với một thứ ánh sáng nhẹ nhàng.

Lời văn nghệ n- ly thực hợp câu chuy-  
đường rung N- thường dài lắm.

H Hân tag v- tình của thư dân dân  
nhóm lo là lâu đài nung đài nhang choa ống  
rực rỡ

G C- ác già là cùi cầm tướng của dân  
Min. Sau mìn hòn của qui thể, hay là cùi  
phò hàng Bác đáy

H Chốc một dân cùm bay tung tát thi  
nhén I-pca Thông khai thành tên

Cái khong khai thành tên thi dân chum  
bay tung tát kia nén lop lâm

V Lần con mồi ip- i- lo cùi thay đường

Vậy thi thay đường lop lâm,

V- Xuâng theo vung cùi, rõ b- nung

hóng rõ xuâng các ngon cây to

Van khé khung, tòng bầy khong ! hào

nhouting khung !

VII - Cáp mắt to long lanh duom theo cùi  
hình ảnh hiện ra trong cung tưởng tượng.

Nếu cùi hình ảnh chỉ hiện ra & trong  
cung tưởng tượng thi cần gi phải cùi cùp  
nát to long lanh mới duom theo kip cùi

hình ảnh ấy.

Đọc hết cuốn Văn-học Tap-Chi, Nhật-

Giao Cao cấp ta mà thua rằng

Ôi Văn-học ! người ta như là cùi quan

chuyên khảo cứu, ban soạn, giảng giải về

què văn, mà người giám định những cùi

giết nhồi vào dc què-dán u ..

NHAT GIAO CAO

## Độ bắc phó duom bờ hồ

Dỗ người phò duom đã ta.  
nay giờ tôi nhớ huyễn giang hò  
một vài mươi câu

1) Chính chủ mà không làm nhân  
minh là chủ?

2) Quả đât thi bằng đất, thế quả gi  
thì bằng đất nung?

3) C- i gi cả doi xanh?

4) C- lục đỗ c- lục thời, lục thời  
thi thời không đỗ, lục đỗ ai cùi g  
ebju là đỗ, thế mà không đỗ.

5) Phầm gi mà nhiều b- cùi tho  
duom không có?

6) Nhà gi bết nói?

7) Nhà gi nòng nhà! Hanoi?

8) Nhà gi lạnh hơn vườn hoa  
Paul-Dert?

9) Cái gi ông c- bà không, trai  
không gái c-?

10) Ông gi to hơn ông Bảy, ma  
linh c- lục sợ eo lục không sợ?  
Giảng ngay mà trúng mời tài,  
Giảng chậm mà lai nhiêu câu sa  
thi soang

CHANH - ÔNG-CHẾ

## ANH MỸ-THUẬT

Hiệu Khánh-Ký Công-ly

3. Rue Borgnis Desbordes (Phò Tràng Thị sè sò cầm Hàng Trống)



Tù vót đánh v- Pháp và khắp cùi  
Đóng-ditong

GIÁ QUẢNG CÁO

Ảnh 13 x 18 cùi khuôn và sous verre  
(Theo kiểu bên) 2p.00 1 cùi

Ảnh 18 x 24 cùi khuôn và sous verre  
(Theo kiểu bên) 3p.00 1 cùi

Chuyên-môn làm ảnh Phóng Đại  
30 x 40 cùi khuôn giá từ 5p.00 đến 9p.00  
50 x 60 — id — — 8p.00 — 15p.00  
60 x 100 — id — — 15p.00 — 30p.00

Dai-ly : FILMS AFFA

## THUỐC LÂU HÔNG-KHE \*

Là một môn thuốc ngoại khoa già truyền ngoài trâm nêm, lại nhờ được sự kinh  
ghiem của chàng tài trong mươi năm nay, đãi phỏng riêng truyền môn chẩn và bệnh  
tật và bệnh giang mai đều phát minh ra được nhiều vị thuốc rất hay chế luyện thêm  
vào thành một phương thuốc đặc biệt toàn cảu nồng trong bốn tiếng đồng hồ là kha  
biết ngày không bái dì dài giải khung vội vã nhạc một khung bụi sinh dục, cần ba số  
chân cẳng uống được. Bệnh mới phải ra mồ, ra mầu hoặc táo, hoặc bệnh dữ lâu chửa  
không rút mọc mỗi khi uống rượu thức đêm, trong người sang xanh lại thấy có mủ và  
xem trong nước tiểu có vữa, uống thuốc này đều khỏi rất nhanh. Thuốc đãi mua khỏi laj  
không có phai, nên được anh em chia làm đồng bào ta dùng mỗi ngày thêm đồng, cù  
người Tây người Tàu cũng nhiều người uống thuốc này được khỏi rất nhanh, cũng nhận  
rằng không thuốc nào hay bằng thuốc lậu Hồng-Khô. Giờ đây với ông, bệnh giang-mai  
tum là phát hạch lõi soái nồng sót loét qđ, cần đặt rwooing rát thiit róc đều nát mề  
day, ra mao gá hoa khé, phâa là kháp người cù định thiên phản sún guyễn đán tinh nách  
chí, không một giờ thuốc là chít từ bồi sinh trong 24 tiếng đồng hồ không phải kiêng nước  
không bối lén rango uống thuốc để làm việc như thường không phải bồi sinh dục. Cũng opin  
một lóng Xin mời quý báu lại hoan chí thư và lập tức c. thuốc gửi đến cho nơi mua là 6  
Anh trai tên không phải chún tên cước.

## HỒNG - KHÊ DƯỢC - PHÒNG

81 Route de Hué (cạnh chợ Hôm) Hanoi - Tel 753

**Đại lý:** Bát tiên Vinh "Bát tiên Huế", Số 73 Belgique Haiphong ; 12 Rue des Cormiers Haidavena, Châu thành Hưng Yên. N° 148 Bd Albert 1er Dakao Saigon.

# Tuyệt-hết-Bệnh lâu. Giang

Càng ngày sau khi khởi chứng bệnh tiêu chảy dữ dội như thế, nước tiểu bê tông và chất lỏng tiểu lâm vẫn đặc. Nhìn lâu sẽ có cảm giác như nước tiểu đều thường có một dinh thịnh thường ra đời từ nhỏ, hoặc sang khía cạnh già. Trước khi lâm sản nên thấy một chấn thương nặng như sứt đứt, anh ta đặc biệt làm việc gì qua độ bệnh lại phát phát, mà có người xưng tên thường thấy đau nhức như thể đau là có mọc lứa chưa được hết, đã đe dọa côn lai nên thường phát như vậy. Muốn trừ hết bệnh cần ta dùng ngay bài thuốc kiên tính tuyệt lưu (thuốc bột với giá 1kg棹 một hộp, nén 2-3 hộp, nặng 4-5 kg) và khởi đại. Vì thuốc ấy đã chữa người dùng qua, nên đã biết tính nghiêm của nó.

Máy gác lênh giang phát ra từ máy lắp sẵn với bao giờ dù là loát mìn hay mìn tết mìn nổ xuống dưới, thời thường thấy bắp thịt giật gãy. Như thế đúng ngày 4-5 tháng 5 năm 1954, một tên là Khô...

Binh-Hung 89 Pavillons (phố Mã Mây), Hanoi — giấy riêng

Nhà Lầu là một bệnh có vị trống (*panocongoes de Nessel*). Khi mới mắc quý đầu rung, ra mồ hôi mà đau thấy bức bối. Từ ba tháng trở đi, nếu chữa không hết, nọc bệnh thành kinh mela (*melalochryse*). Tay khớp, đùi khớp hoại liệt mất bì, mề ra. Khi hoại liệt, sưng nồng như mèt nhọc, thức khuya rung may, bệnh lại phát, trong nước tiểu thường có vẫn như sợi chỉ (*filamento*), nhưng rất khó chữa, có người dùng dại đèn máy nén không khỏi. Người nào muốn khỏi mới cách chích chẩn xia mèt lại, hoặc viết thơ và hiệu THANH-HÀ mòn mác dùng số 6, kinh-kiến dùng số 7, chỉ trong vải Móng đồng-hà là bệnh đỡ ngay. Vì là chất thuốc hòa bình không bắt, đai dài rất, không mệt nhọc như những thuốc có ban mềma. Dùng thuốc sẽ làm như thường.

gM Op-60 1 8ng

Sau khi bệnh tinh đã khỏi dần dần mòn dần được bài bò cho chán thận  
và như xưa (khỏi vùng đầu đau lưng di-tinh mộng-tinh v.v.) thì nên dùng  
**KIẾN-TINH-TÙ-THẬN-HOÀN**. Đáy bài mòn dần được hành quyết đều hòa  
lý đường sinh-dục, khôi hồn hưu, dan da coe v.v. và bài này nên dùng **ĐIỀU-  
KINH-CHUNG-TÙ-THẬN**. Hai mòn thuốc này si dùng qua công-fa được  
kết quả rất mĩ-mến. Giá một hộp 1.000. Ở sao viết theo về hổ bệnh sẽ có

Có phòng riêng để thật rửa rất vệ sinh  
Có phần chứa bồn tắm khép kín không lấy tay

#### **Thanh-Hà được phòng**



# TIẾNG LŨNG KHÄP HOÀN CÂU

# CHÈ KIN-THÁI NHẤT PHẨM

## Nhỏ cảnh sanh ruộng

Mua tai :

Hanoi Hàng Ngang số nhà 3  
Hàiphòng Phố Khách số nhà 140



Thiên Hòa Đường

(tías Hita-gia-NBN x IRB) (

20 pho hang Dương Hanoi

Bản đường theo cõi pháp từ chế ra các thứ bá  
chế, cho đơn bắc thuế và cao dan hoàn lâm  
bản đường lại làm đại lý cho mấy nhà danh  
ở các tỉnh thành Thượng-hải, Quảng-dông,  
Hương-cảng, lại ban cả các thứ sám, nhung  
quế, yến, chún châu, mật gấu, sá hương, sừng  
é giác, sừng linh dũng v.v... giá bán phải chẵn  
các ngai chiếu cõi lấy làm hoan nghênh.

Giá tiền mua đi xem mạch 1.000 còn những người lao động dân tộc

Đến năm 1951, năm thành lập của con đường sắt, có 100 con đường sắt và 1000 km đường sắt.



# MÙA RÉT BÁ TỚI

Phổi yêu sinh ho, sớm không điều trị, lâu thành lao xuyên,  
có một không hai

## BỘ-PHẾ THANH DƯỢC

Trị đờm, trị ho, nát lao, hết xuyên, giúp phổi khỏe, công lực sút chênh nhẹ, có dùng mồi biển

Lọ con

Op. 40

Lọ lớn

Op. 80

### ĐẠI-QUANG DƯỢC PHÒNG

47 phố Hàng Đường Hanoi — Giấy nôi số 805

**Thứ nào là**

**« Phòng Tích »**

Đó phòng Mèo đầu ống đầu bá sặc lợa  
Mèo đường hay bị, tự 20 đến 54 mươi tuổi  
lady Mèo. 1- Vì sợ mèo tronay với hau  
hau đặc; 2- Lò xong đi ngủ hay đi tắm  
ngày nay nên thê bệnh, gọi là phòng Tích. Khi  
bạn bệnh thấy dày hơi, tức cổ, tức ngực,  
đau không muốn ăn, ăn thì sặc, thường  
đau bụng đau lưng, nhăn tay mỏi mặt. Bi  
khi cảm, sắc mặt vàng, da bụng giày. Mỗi  
tối 1, 2 húu lần 4, 6 liều Phòng-Tích thần  
sacea Cao Châm không công phai, dùng  
đến 4-5 thay đổi chia hoặc khởi ngay. Mỗi  
liều chỉ hai bát uống giá Op.40.

VŨ-DINH-TÂN

298 Ms. Route Lôch-Tray, Hai-phong  
An-tử Kim-Sâm năm 1928

Các nơi Đại-ly

HANOI: M. HÈN, 22 bis phố Huân; Trần  
và Huân 99 phố mới; quán nước kỳ, 4  
phố Hàng Long; Nguyễn Ngọc Linh, 10 phố  
Hàng Bông — HÀ ĐÔNG: Hòn Nam-Thé  
Chợ Bưởi; Bảo Châu Photo phố Bruxelles  
Hàng-Phong & Chợ Tín — NAM-BÌNH: Hòn  
Nhà-chinh Đường 9 phố khách; Hàng-Lòng,  
9 Hàng-Tinh — HÀI-DƯƠNG: Hòn Chí  
Lao HĐ-Dinh-Thị — BẮC-NINH: Vinh-Sâm  
MS Tiễn-An — ANH-ẤY: Vạn Thành &  
Hàn-Tinh — HAIPHONG: Hòn Nam-Tín  
Đến sách số 48 phố Bounal — VINH-SẢN  
May phố gare — HUẾ: Vinh-Đường 49 Gia  
Long — SAIGON: Hàng-Việt và  
đèn-pagne.  
Các nhà trong bì kỵ có đại lý sau:



Tân Việt Nam thư xá  
82<sup>e</sup> Rue Lambot Hanoi  
Xin giới thiệu

Quốc văn cu-thè là quyền sach  
đán rõ cái nguyên ý và các thè tài  
những lỗi văn-thi của ta khi xưa  
như: ca, từ-khúc, phú từ-lục, kinh  
nghĩa, văn-sách, văn-suối của ông  
Bàng Bùi-Ký giáo sư trưởng Cao  
Hàng soán, giá... Op.80

II Võ-gia-dinh là bộ giáo-duc tiền  
brevet Sans Famille của Hector Malot  
hay mới dịch ra quốc văn lần thứ  
nhất... giá... 1p00

III Đông-chu lật-quốc số 1 và  
5 giá mỗi quyển... 1p00



VELOUTY de DIXOR PARIS

Thành phần chính của Velouty I là: sáp ong, mèo già, cang my khô  
và mèo mèo, sáp ong, kem, lát sáp, kem, lát sáp không giám  
mỗi mèo làm thành một thang, riêng biệt nhau, để tránh mèo  
không nhảy vào nhau và không làm nhau

có bùn lè khắp nơi nói

**Dai lý độc quyền: LUNE FAT 23-** Rue Changeur, Farci  
PAI HAIPHONG (số 82, 114) Kinh-điển A Biz Mohamde,  
TAM NAM BINH - C. Ban & hiện 6 - Hàng-Lòng 36 pô 5 Carrere.

## NHÀ THÍ NGHIỆM BỆNH LẬU GIANG

Đã phát minh những thứ thuốc chữa về bệnh áy

Đại-ly Lê-Huy-Phách làm thuốc đã lâu năm, đặt phòng riêng để thí  
ngiệm bệnh Lậu và Giang mai. Hội năm 1931 đã phát minh những thứ  
thuốc này để chữa về bệnh áy. Lậu mèo phải (é-tat sít) bắt cát mèo, mèo  
bắt tôm, chỉ dùng từ 4 đến 6 là khỏi hẳn, mỗi véc giá Op.40

Lậu mèo é-tat chronique thường sinh nọc tên vàng đỗ, hay đặc cũng  
là vẫn vẫn lọc di tèu chảy súng, từ chí-mèo mèo, yếu đuối và còn sinh  
những chứng khó chịu khác nữa. Như thế chỉ dùng 2 ve liết trong giá mỗi  
ve op.60 và 1 hộp lá bồ ngô-tang-trà 1m 2p, hộp nhỏ 1p0 là khỏi hẳn.  
Thứ thuốc này sẽ dùng không khỏi sẽ già lại tên. Các bệnh giang mai thì  
để cát mèo đặc, nồng thuốc của bún biện chung chêng khỏi hơn là  
bệnh lậu, ai ai đều biết. Mèo hỏi đều gi đánh theo timbre op.60 già lời ngày

Ở xa mua (hoặc gửi thư về sẽ cách lanh hóa  
giáo ngắn (G.R.) thư và mandat tên là:

(M. Lê-Huy-Phách 12 Route Sinh-tử Hanoi (Tonkin)

Thực vậy! Thực vậy!  
Không giám khoẻ tài

Món thuốc trị chứng đau gáy giày của  
Quảng-Duc-Sinh được phong chung  
tài, do y-sĩ quan Ngoc-Sin nghiên  
cứu rất tinh vi, đã chữa giúp lâm  
bệnh nhân, có chứng ấy thực tài thao  
biểu.

Mỗi dây Mèo Truong-duc-Huân  
chủ nhà hát Phuc-Thanh và M. An-  
Phu số 4 hàng Bùi-Hanoï, cũng có  
chứng đau gáy giày, có lấy thuốc  
chữa bùn đường điều điều khỏi cả

Bùn đường tóm mact, bắc thuốc,  
chuyên chữa các chứng ngọt cảm,  
nội thương và có đủ thuốc hoàn trả  
tần xang gọi giày hay đồng hộp để  
các bệnh nhân đi xa, tiện nong không  
lái xác.

Bùn đường chủ nhân tóm xan lòng  
nhà đậm các bệnh nhân các phương  
lị phòng các chứng bất kỳ.

Kính cáo

Quảng-Duc-Sinh  
31, phố bùi 114, Hanoi

Nên đọc báo

Đông-Phuong

**TAN THANH** 145  
HÀNG  
BẠC  
DƯƠNG, CHUA  
VÀ BÁN



KIỂU MỚI GIANG DẸP  
GIÁ 06

mp. Madame Basu

# THỂ GIỚI CŨ MỤC TÀI GIẤY

Binh văn  
Quan huyện huyện tôi và thời bấy giờ là một nhà thương văn.

Ngoài việc cai trị dân ra, ngài chỉ có ba cái thú: hát à dào, châm vườn hoa, và họp anh em bạn thường thức câu văn hay.

Mà cùi thu thường văn ngài cho là nhả nhãi.

Một tháng, hai kỳ, mồng một và mười răm, quan huyện, quan huân và cùi cùi là thầy học quan huyện đón giày các con, họp nhau ở công đường với mấy chục anh em bạn, các quan phủ, huyện giáo, huấn và các bậc văn thân trong hàng lịnh để nghe binh văn. Những bài thơ, phú, luận, kinh-nghĩa, văn sách dự thi mà các ngài lấy trang cách được đem ra binh. Rồi những bài nhãi nhì đều có thường, hoặc tiền, hoặc chè rượu, quất tầu, nhieu, v.v.

Các quan trưởng chỉ cả ba người, thế mà chia nhau công việc cũng đủ cả sơ, phúc, chủ. Chủ-khảo thi có nhiên là quan huyện. Còn phúc khảo là quan huân và sơ khảo là quan cùi. Nhưng xét ra thì quan chủ-khảo chỉ vào địa vị trung lập, và theo đạo trung dung điều hòa bài phái rất phản đối nhau: phái sơ khảo và phái phúc khảo.

Tôi còn bẽ, mới lớn tam, chín tuổi đã dám dám mon men trường đến những bài văn sìn lan ấy. Song vì ở gần huyện lỵ, nên kế binh văn nào tôi cũng theo anh tôi và anh thê huynh tôi vào huyện. Tuy tôi chẳng biết thường thức câu văn hay, nhưng khi mở bài của anh tôi ra coi, cái số khuyên, số điểm, số số cũng đủ khiến tôi nhún được giá-tri bài ấy.

Đó là nói khi ba ông sơ, phúc, chủ khảo đồng ý nhau mà thôi. Thực ra ba ngài nhất là ông sơ và ông phúc ít khi tu trưởng gặp nhau. Hè chô nào có khuyên đó (ông sơ dùng phẩm diệu châm thi là thường, cùi xanh (mẫu phẩm của ông phúc dùng). Nhưng chô có khuyên đó và

số xanh gặp nhau như thế thì bảo giờ cũng có điểm tim của ông chủ khảo.

Một hôm, tôi đem quyền văn của anh tôi lên hỏi thầy.

— Thưa thầy, một ông khen, một ông chê nhẹ thế thì ông nào phải?

Thầy mỉm cười một cách khinh bỉ, trả lời:

— Họ khuyên, số lão cả! Con coi đó, từ xưa tới nay chỉ vì cái khuyên cái số giỗ nát như thế mà dường làm phúc khảo, đã châm câu văn sai mạch lạc, thành không có nghĩa chi hết.

Thầy câu giờ cho các con ngày sau gặp được hàng quan trưởng cho ra quan trưởng, nhất là đứng gặp phải những ông sơ, ông phúc, vì giỗ

— Thưa cha, kỳ văn sách có một bài văn hay lắm! Nhưng phải một đoạn không có nghĩa lý gì.

Người con liền đọc cho cha nghe đoạn văn giờ ấy.

Cha cười nhạt, thong thả bảo con:

— Mời ông nằm xuống đây, tôi tặng ông ba roi rồi tôi giảng cho ông nghe cái giỗ của ông.

Bố đánh con rồi đọc lại đoạn văn cho ông con nghe, thi ra ông con làm phúc khảo, đã châm câu văn sai mạch lạc, thành không có nghĩa chi hết.

Đây, các con coi, châm sai câu mà còn làm mất cả giá trị một bài văn, hưởng chí cái giỗ của họ có khi lại

không may bị các quan trưởng số giặc từ đầu đến cuối là chính từ tay ông tiến-sĩ Trần viết ra, mà ông tiến-sĩ Trần lại vẫn nổi tiếng là bác hay chửi nhất nước. Các quan trưởng được tin ấy cũng thấy hơi nung. Liền gọi người cùi bài đến hỏi ván, thi người đó thi cũng thi thay rằng tác giả bài ấy chính là cùi nghệ Trần. Quan huyện, quan huân và quan cùi liền hợp hối-dòng bắt thương để chém lại cái bài mà cùi ngài đã phê liệt. Lúc bấy giờ ông sơ và ông phúc lại hợp ý nhau một lần thứ hai, nghĩa là các ngài đều khen văn hay lắm. Bởi cùi ngài đang dồn hơi nghiên son để khuyên lấp hêt những nét số của các ngài.

Lại một chuyện nữa đã làm giảm mất ít nhiều danh danh của các quan trưởng.

Một ông ở đường trọng ra chơi với thầy học chung tôi. Thầy liền đưa vào ra mắt quan huyện, quan huân và giới thiệu với các ngài rằng: đây là một ông Bằng ở Quảng-nam hay chửi có tiếng tại Trung-ký.

Quan huân và cùi cùi lựa chọn mấy bài để thi được phê tra đưa ra khoé ông bằng và như ông bằng giữ cho cái trọng trách làm chủ khảo. Quan bằng nhận lời ngay, và đem bài về nhà tài để châm.

Hôm sau quan bằng đem mấy bài vào huyện trả lại. Các quan sơ khóc và phúc khảo mò ra coi thất kinh. Vị quan bằng số từ đầu chỉ coi và quyết náo cũng được ngài phê cho một chữ liệt to bằng con gá mài.

Mà náo, chỉ có thể thất! Ngài là cùi ngài cười mỉm, cái cười kinh bù nhà nhỏ, và nai luôn mõm:

— Giúp, giùp té!

Mình theo bầu ngài vào huyện, đứng nghe, không rõ ngài bảo ai giỗ người làm bài hay người châm bài (Còn nữa) NHỊ LINH

Hiệu ảnh Hương - ký  
Tứ Dân chú ý



## Nước hoa hiệu con voi

### Nguyên Chất

Jasmin, Pion d'Amour, Rose, Violetta, Gélique, Fleurs Monteb	
1 kg 3 grammes	Op 20
1 kg 6 grammes	Op 20
1 kg 20 grammes	Op 20

Pháo-Lợi 79 Paul Doumer à Haiphong



Nhiều động xe số 23 phố Cầu gỗ Hanoi, el su hép hồi nén đã đón cùi cửa hàng vào trong xe số 2 phố Nguyễn Trọng Hiệp.



— Vú chịu khó ở nuôi em, mỗi tháng tôi cho 2 đồng lắc ròng, còn quần áo cũ của tôi... thì tôi cho vú để vú mặc.



— Sao và lý ông không để trên đầu ông, mà lại để trên đầu tôi?  
— Xin ông tha lỗi, tôi sợ nó rơi.

# ..từ nhỏ đến lớn..

Ôi! Phong-Hoa suy-dỗi!

Mấy bà nho nứa múa thường than  
văn cho phong-hoa suy-dỗi, nhưng  
chẳng qua như con anh vũ học nói,  
thấy câu sao... gữ thi dọc, chứ có xét đâu  
cho rằng phong-hoa xưa thế, nay vẫn  
thế, có suy-dỗi chút nào đâu.

Hết có ai nói đều họ, họ than: phong-hoa suy-dỗi, luôn thường đảo ngược.

Ta nhìn ra xã hội, vẫn thấy con kính  
mến cha như xưa, có thay đổi chút nào đâu.  
Ấy thế mà họ than cho đảo cha  
con đến ngày diệu linh rồi!

Ta nhìn vào gia đình, vẫn thấy vợ  
chồng yêu nhau nhau, vì mê nhau để  
cung nhau gây hấn, tuỳ phúc chung  
có thay đổi chút nào đâu! Ấy thế mà  
họ than cho đảo vợ chồng đến ngày  
dỗi hờn rồi!

Theo vở: Dao-huynh dè dặt ngày  
đổi bài rộn! Ngày xưa, anh em con nhau  
như thù tue, nhưng anh thường là em  
thep t kiến mình, em mình như một  
người cha, cha không coi mình như mèo,  
người bạn, vì thế nhiều khi sinh ra bài  
binh, bài tre. Ngày nay, anh em vẫn coi  
nhau như thù tue, nhưng anh em  
như một người bạn, em coi anh như  
một người bạn, sự không phải bao  
nhau, khuyên nhau, có lẽ theo  
lẽ tự nhiên hơn xưa. Cái đó không biết,  
chỉ biết rằng đảo huynh dè dẩn ngày  
dỗi hờn rồi!

Đảo bằng hữu dè dẩn ngày đổi bài rộn!  
Ngày xưa, anh em bạn ở với nhau là  
tin làm dǎo, bây giờ anh em bạn ở với  
nhau vẫn lấy tin làm dǎo! Cái đó, không  
biết, chỉ biết rằng đảo bằng hữu dè  
dẩn ngày đổi bài rộn!

Phong-hoa đến ngày suy-dỗi rồi!  
Ngày xưa phong-hoa như thế, bây giờ  
phong-hoa vẫn như thế. Cái đó không  
biết, chỉ biết rằng phong-hoa đến ngày  
suy-dỗi rồi!

Ôi! phong-hoa suy-dỗi, luôn thường  
đảo ngược — tam cương, ngũ thường  
phó cho giông nước chảy suối. Ai là  
người hâm mộ phong-hoa, chẳng  
là ai cho phong-hoa, chẳng là ma số  
giờ lại đổi cờ sa.

TÙ-LÝ

## Thầy bói

Dân Annam ta biết bác tổ quốc hồn,  
quốc tuy, nên trọng nén tin thầy bói  
lâm Nhật là các bà thi tài càng yêu  
mến thầy, viết gì cũng nhớ đến con mắt  
sáng của thầy trông bộ.

Thầy lại khéo lâm, gấp bà nào cũng  
khen nức, khen nở, số tốt số hay. Bi  
buôn u, bà nào cũng trả nén giùm có,  
lâm quán u, bà nào cũng chẳng thèm  
thường. Vì thế, các bà lại càng phục  
thầy, có con mắt tinh đời! Nhưng thực  
ra, thầy chỉ có cái lưỡi rò.

## Thầy tướng

Đa phần thầy bói, hầu phải tin tướng,

số. Mà số người đi xem tướng, xem số,  
một ngày một đông, số các thầy tướng  
cũng mỗi ngày một tăng.

Theo như lời các thầy tướng, ông  
nào cũng là tướng người sang, tướng  
bà nào cũng là tướng kê cá, cho nên  
các người sang sẩy, các kê cá sẩy, bỏ  
tiền ra thường cũng không tiếc, mà  
đến lúc ra, trong lòng lại chưa chua  
là hụt vọng, rồi khấp khởi mừng thăm,  
nhưng thực ra, chỉ có ông thầy tướng  
là mừng, mừng thăm được tiền thường,  
lại cười, cười thăm mấy ông người sang,  
mấy bà kê cá được cái mừng hão!

Nhưng kê bô mày hão ra mua lì lợ  
cái mừng trong một lúc, cũng không đ  
đ

— mà biết đâu đây biết đâu ta lại không  
được làm người sang, kê cá ? nhưng  
biết đâu ta lại không mất tiền tai, biết  
dầu dấp?

TÙ-LÝ

## Cản ngang.

Người ta bị đe nẹn bao nhiêu, lắc  
chỏi già y lai càng hăng hái mạnh bạo  
bấy nhiêu. Dân bà ở xã-hội Việt Nam  
ta cũng vậy, & dưới quyền của chế độ  
cũ từ đời hồng-huang đến giờ, già  
được lực hổ hái gửi phòng đều hướng  
towards những tiếng vang của con phong  
ba, dân chưa biết giải phóng là gì  
cũng có ám hưởng.

Bây giờ họ đã biết nói theo  
con đường mới, biết học cho tri thức  
mù màng thêm, biết tập thể thao cho  
thần thể một ngày một cường tráng.

Vì họ tri thức mù màng, nên họ  
biết nghe lời phải, biết suy nghĩ, cha  
mẹ nói phải biết rằng theo, nhưng  
họ cũng có sở khoa riêng, biết tư  
trong lối mình, biết tự hào lối mình,  
họ đã thành ra một người biết thi phi.  
Như vậy thật là một cái hoa cho xã hội.  
Những người cũ lo cho phong-hoa  
phù mai mau tan phượng trà kh  
đi Phải bắt họ nhất luật theo tam  
tông tư dục, bắt họ không được có g  
kiền, tu túng gi nữa. Rồi dâng họ lại  
ở nhà, hòa ra con người vô học, không  
biết phát triển, Cha, chồng, cả đèn con  
nǚa bão sao nghe vậy, như một  
người bỗn din vở tri vở giác... . C  
ó thể mới đang là trình nữ liệt phu, có  
thể mới đang mệt phu nữ Việt Nam.

Nếu không... nếu không một ngày  
kia họ sẽ là người có học, có giáo dục,  
có tài, có tri họ sẽ ra người mới!

TÙ-LÝ

## Kính Cáo Độc - Giả

Về dịp Tết, Phong-Hoa sẽ ra một số đặc biệt, nỉ i toán về Tết  
24 trang Giấy tốt, in mực. Rất nhiều tranh vẽ, nhiều thơ vui,  
nhieu truyện ngắn về Tết, sẽ có những bài:

Trước Tết, sau Tết của Việt-Sinh,  
Chúc mừng «thập bát tú» của Tù-Lý,  
Trời bóng hoa/đào của Khai-Hưng và Bảo-Son,  
Bóng Cúc Vàng của Khai-Hưng.

Cái vòng luân quẩn của Khai-Linh.

Ba lèch ăn tết của Tù-Lý, Phú tú tự cầm Tú-Mõ,  
Thơ Mõi. Thơ Tết Cầu đổi Tết. Truyền vui cười v.v...  
Nhieu tranh vẽ của Bảo-Son. 1 bức tranh bốn mùa của  
Lemur (thơ vịnh của Bảo-Son).

1 bức tranh phu bản (Hors texte) có khép đóng khung được  
của Nguyễn Nam-Son giáo sư trường Cao-dâng Mỹ-thuật.

Số 31 (tổ 18) đăng lê ra ngày 20 tháng giêng Tây (25 Tết), thi  
để châm lại đèn đúng sáng bóm 24 tháng giêng Tây (29 Tết) mới  
xuất hành, để vừa kịp đọc trong ngày Tết, còn số bao 27 tháng  
giêng (mồng 2 tết) thi vì nhà in nghỉ nên không xuất hành. Ngày  
mồng 9 tết sẽ ra số 32.

Rá giêng sẽ có một số về Hội Lim và một số Mùa Xuân.  
Từ nay giờ đi, các ban xã gần gửi giấy về mua báo giải hạn mà  
không gửi kèm ngân phiếu thì bản báo không gửi báo, và không  
trả lời.

## Cùng các nhà buồn

Số Tết sẽ in ra một vạn, vây ai muốn đăng quảng cáo  
vào số Tết xin mời lại nhà báo số 1 đường Carnot thương  
liệng ngay từ bây giờ.

PHONG-HOA





## « Giác mộng con » của Ba Éch

Bỗn đông, Ba Éch vừa lạnh, vừa buồn, bảo vú lấy chai rượu ra nhằm riêng cho nóng. Mới nóng được vài chén, mình thấy ấm và nhẹ, khinh khoai lâm. Ba Éch nhìn ngon đèn xanh thấy lờ mờ dần, quay lại nhìn cái nầm rượu thấy tự nhiên lớn lên, to ra, cái cõi thời ngắn lại. Ba Éch rui mắt nhìn... thì không thấy chai rượu đâu nữa chỉ trong thấy một đong mực hơi giò, mực to và hơi đồm.



mũ cinh chuồn vận áo thung, rõ ra một vị phản quan. Nhìn mặt hơi quen quen, nghĩ mãi Ba Éch mới nhớ ra là ông Nguyễn-khắc-Hiếu, bắt cười vang.

Ông Hiếu, nghiêm sắc mặt nói rằng:  
— Ai cho phép anh cười? Anh định chế riêu ei? Anh phải biết rằng cười và chế riêu là có tội với phong hóa.

— Cười là có tội với phong hóa?

— Phải, xem như bô Phong-hoa chỉ biết khôi hài và chế riêu làm hại hoài phong-hoa.

— Khôi hài, chế riêu làm hại hoài phong-hoa?

— Phải, nếu không hại hoài phong-hoa, sao lai bắn được mạnh, sao lai có nhiều người đọc?

— Thế ra nếu không hại hoài phong-hoa thì người ta không đọc.

— Chính thế. Người đời vẫn vậy. Người ta vẫn thích xem những điều bá hoài phong-hoa.

— Vâng những điều bá hoài phong-hoa, thật quá khổ không nên đem bán trên báo. Nhưng tôi lại có một điều,



là sao người ta lại thích xem đến những điều bá hoài phong-hoa. Nếu người ta thích xem chắc là ngoài điều bá hoài phong-hoa, bao Phong-hoa cũng có cái gì...

— Cái gì? Những cõi mây quê, vẫn mây quê, về mây quê, mây quê tuổi, ông thứ ngầm xem trong những chuyện khôi hài trả phảng còn có gì là đúng đắn không? Còn có gì là tu tưởng không? Những bài luận có nghĩa lý, công luận súng tinh, có bao giờ người ta nói không đúng sự thực đâu, có ai đọc đến đâu.

— Vâng, vai cười thì không thể dài luận được.

— Ấy đây! chuyện nào có vai, cười và không đúng sự thực đều làm bài hoài phong-hoa cả.

— Thế những truyện của Trang Tử?

— Ôi khác, khác nhiều!

— Thế những bài của Đông-phương Sóc, các bài phú khôi hài của các nhà thơ xưa...

— Những bài ấy thật là những vần chuong tuyệt vời cả!

— Ấy thế, mà chuyện của Trang-Tử hay của Đông-phương-Sóc, những bài phú khôi hài ấy đều không đúng sự thực cả.



— Không vì thế được. Ông đã xem những sách của tôi chưa?

— Quyển « Giác mộng con » của ngài cũng không đúng sự thực.

Ông Nguyễn-khắc-Hiếu như không nghe thấy, nói một mình:

— Những chuyện boat kê hay trào phúng của cõi nhân, những chuyện của Trang-Tử, của Đông-phương-Sóc, những quyển sách của ông Nguyễn-khắc-Hiếu... đó mới là những sách có giá trị để ng xem, đừng lưu lại đời sau.

Chứ những chuyện voi cười, châm chọc của Phong-hoa, làm bài hoài phong-hoa, suy dỗi phong-hoa...

Rồi Ba Éch thấy ông hơi con mắt lầm dim như tĩnh tọa. Lại thấy ông, người nhở lai cõi giải ra, dần dần cái cõi bá bằng cái nầm. Ba Éch đỡ tay ra sờ vào cõi ông, thấy lành lạnh... Bóng mắt tinh già. Ba Éch thấy tay mình còn dương cầm cái cõi nầm này...

TÚ LY

## giồng trước ngực

### Không phải bằng nước

Nhà dân có chuyện kỵ khói.

Thảo nào bắc Mô nhích mới cả ngày.

Cười gi, cười ill, cười say.

Rõ anh da xú chí hay cười người.

### Vốn rắng

ở tại phố tôi,

Có nhà mẹ già, con cõi bẩn người.

Bà cõi con gái đèn thói.

Nếp nhà hiền hậu, tình trời tình anh.

Mười lăm, mười tám xuân xanh.

Thẩm nghiêm vắng khách y, anh rão

Thực lá tài đặc dù diệu,

Huệ - lòn sực nặc phona thêu êm đềm.

Một hòn có một người quen.

Bà vào một câu thiêu niên chờ nhá

Thiêng rắng - câu Tả tần khوا,

Vừa đi du học phương xa mồi vè

Tài dân cập sách đè què,

Uốc ao người đè cho thuê bên ngoài.

Nhời an cần đè êm tai,

Tả ta nay đã thành người đồng cư.

Thay người phong nhã thi thư,

Ô an dung mục, gửi thưa dia dang.

Bà già vita ý yêu đương.

Chiều chàng như thế con nuông trong

nhà.

Tự do những lúc vào ra,

Gái trai tạp hợp như là anh em.

Trong ngoài cách một bức rèm,

Những khì bận rộn chung đèn cùng nhau

Thoi đưa thăm thoát qua mai,

Ngay di như thè ngựa cõi qui rẽm.

Tuần trăng tròn khuyết mấy phần,

Các cõi đã thấy hơi phiền li ti.

Chẳng hag chẳng ẩy làm gí?

Má dem bệnh bàng trang di cho người,

Rõ ràng bệnh đờ thất rồ,

Càng bưng, càng bit, càng lồi lõi lên,

Lửa rơm còn đốt phai ten.

Lửa linh trai gái khó ém được náo.

Bên ngoài dù luân si soái:

« Nuôi ong lay áo, dai sao bà già,

« Một nhà con gái đương tơi

\* Rõrõ voi đồng đực rầy mồ sao dang!

Ihut nghệ nhời nói phũ phàng,

Bà già chép miếng: « chuyen can rango

rung.

« Thị phi nhiều tiếng khôn chặng! »

Nhung người dâu nai sao đang đưọc nghe

Đè làm thử thách tung ti.

Ngóm xem dáng đang, đang di đang ngồi

Bang đầu như má chêt chỏi:

Dịch rắng bang thịt, ôi thôi, là làng,

Biết bao kinh ngạc chờ cung,

Thi ra deo trống ca rango cõi ba.

Cõi nhán nên vẫn thất tha,

Xán xám tim got Ta, ta hỏi dò,

Tim quanh phô nhô phô ta,

Rắng: câu, i - h vẫn ls, do di chơi,

Cho tim khắp chỗ cung noci,

Mâm cơm úp đổ sầm mai đèn chiều,

Đường rango ai biết lỗi hiếu.

PHAM-CHAUH-LAM « TH.

## CÓ CHI HƠN ???

H-ên nay, dẫu KHUYNH-DIẾP là thứ đầu danh tiếng nhất, được các quan thày thaođe đẽ công-nhật là hay lắm và được quắc dân tin dùng bao bết

Dẫu Khuynh-diệp đã giết khống biếc bao nhiêu là giải-thưởng trong các cuộc Đấu xảo Kỹ-nghệ Khoa-hoc ở xứ ta và tại Pháp Kẽ cù Kim-khanh, Long-Tinh, mè-day, Bằng-Cáp, dẫu Khuynh-diệp đã đưọc tất cả là cái, toàn là thứ đặc-biệt.

Buôn dẫu Khuynh-diệp rất nhiều lời. Các hiệu dâu buôn dẫu Khuynh-diệp đều chịu là món hàng chạy nhất. Chó lăm với các thứ dẫu tên khác

Mua buôn, làm Đại lý, gửi thơ cho Khuynh-diệp chủ nhâm

M. VIEN - DE

Bến Ngự HUE

Tại hiệu Viễn-Đà của nhiều mìn hàng khác toto là thứ bao bết sicc chay.

Vé ảnh truyền thần bằng than hay mực tầu  
Thật giống, thật khéo  
Không phải màu

ảnh bán thân 50 x 60

ở xa xin gửi ảnh màu về cho

M. TRƯỜNG-TRUNG-BÌNH

Office Indo-chinois du Travail

81 Route Mandarine Hanoi

Có nhận gửi hình di các nơi theo lời Hành bón giao ngón.

**2p90**



# VUI CƯỚI.

## CUỘC THI TRUYỆN - VUI CƯỚI.

Mỗi năm từ số 28 hân hoan mừng một cuộc thi cưới. Trong mỗi số, sẽ đăng lên độ bốn, năm bài mà bản báo xét là hay nhất.

Mỗi số có hai giải thưởng: Giải nhất một năm báo, giải nhì năm năm báo để thường hai bài hay nhất trong số báo ấy.

Mỗi bài không được quá ba mươi giòng.

Xin lỗi cho ở cho rõ ràng, để tiện việc gửi báo biếu.

## CUỘC THI TRANH KHÔI HÀI

Mỗi số báo sẽ có đăng vài bức tranh hay nhất.

Hết bốn kỳ sẽ có hai giải thưởng: Giải nhất một năm báo.

Giải nhì năm năm báo.

Tranh vẽ khéo giải 10 phần, chiêu cao 10 phần, có lời chú thích hay không cũng được, miễn là buồn cười.

## Mấy lời phân trần

Có nhiều người hoặc bắt chước chuyện cũ hoặc dựa theo chuyện cũ hay chuyện nước ngoài mà làm bài vui cưới. Trừ một vài chuyện đã phổ thông ai cũng biết còn thi không tài nào mà kiểm soát cho khắp được. Vì lẽ ấy nên những bài nào hợp phong tục Annam mà có vẻ man kỳ, đặc biệt, thì bản báo cũng cho là trùng cách.

Phong-Hoa

Cảm N. H. B.  
Rue Monseig. Devdier Hanoi

## Chân & tay

Quan Tòa -- Mày đánh nhau, đã phải hẹn áo che hầm đến nỗi chết, thế là mày phạm vào tội cờ-sát, ta phạt may năm năm tù, nghe chưa?

Tôi nhận -- Ơ tên x. Hâm quan lệnh. Quan Tòa -- Cái gì?

Tôi nhận -- Quan lớn lương xá, đây là chén con nó để người ta thời nó có tội, chứ như con quái tinh là oan hổng.

Quan tòa -- Thời, thế tòai tha cho mèo, nhưng mèo đã cái chân gắt người ấy lại ở ta

Cảm N. H. B  
Rue Monseig Devdier Hanoi

## Ăn trộm

Một anh ăn trộm, vừa leo được lên lưỡng nhà kia xong, đương đầu xuống sân để tìm đồ khoắng, thì bỗng nhiên bị ngay một gãy vào cảng, với chét xuống lại bị một gãy nữa vào lưng. Đau quá, chạy, buột miệng kêu: « Ôi ! Ông đội xấp ai, nó đánh tôi ! »

Cảm N. H. B  
Rue du Sacre Hanoi

## Rửa đầu

Trước khi tắm một tên tướng cướp bị xúi từ lên đoạn đầu đất, theo lệ thường, quan lão hỏi: « Anh có muốn ăn uống gì không ? »

Anh chàng trả lời, nhún mặt trả lời: « Ngại lâm on cho xin sủ đầu khuất thán, vì hôm qua, tôi không ngã được nên hôm nay tôi hơi... rát đần. »

Cảm N. H. B  
Rue du Sacre Hanoi

## Trí nhớ

Cậu Thám tinh rất đáng trai. Để biết bao nhiêu lần, mợ Thám phải kêu về một nỗi hổn non giờ mưa cậu mang ô đi làm là cũng quên mà chỉ đến thán xác nè không. Một hôm, giờ mưa, di lâm nè, cậu giờ cat ô cho mợ xem makhoe iêng; « Này mợ ! Hôm nay tôi không quên ô sò ».

Mợ khen: « Giỏi nhỉ, nhưng mợ hâm nay cậu có mang ô đi làm đâu ? »

Cảm L. D. T  
Đông bài

## Hồi hành trình hỏa xa

Trò M... , lạy bài học chạy một mạch đèn + buré + một ông xếp ga và thưa:

## Cửa hàng bán Nước Mắm

32 phố Bờ Sông hàng  
sau (quai Clemenceau)  
Hanoi

Phố Bến lầu thuy  
Rue Maréchal Foch,  
Haiphong



XƯỞNG LỌC NƯỚC MẮM TRẮNG CỦA M. ĐOÀN ĐỨC BẢN TẠI CAT HAI QUANG YÊN



Cửa hàng và xưởng mắm do M. Đoàn Đức-Bản quản trị lấy

## Tranh dự thi — Số 14



Này, tôi rái thát cho em biết từ giây tôi không thêm tiếng thuộc của em nữa đâu nhé.

Thưa ông, tôi muốn biết hành trình hỏa xa, ông vui lòng chỉ biếu cho.

Được, em cứ nói ta sẵn lòng đáp.

Thưa ông cho biết rằng, đường Huế

ra Vinh 300 km, một chiếc xe lửa chạy từ Vinh vào Huế mỗi giờ được 75 km một chiếc khác chạy từ Huế ra Vinh, mỗi giờ được 80 km. Vậy hai chiếc gặp nhau ở chỗ nào ?

Cảm H. T. P  
Kampot

## Má túi dày

Một bà xú Nam đều chơi nhà một bà từ Bắc, thấy con chủ nhà đang chơi ở cửa, bà xú Nam hỏi:

— Này em, má (1) em đâu ?

Đưa bà ngo ngo sờ tag lén mà đáp.

— Thưa bà, dày.

Danh sách những người dự thi

OO T.K. cho Côn Haiphong: 3 tranh-

NTL: Dupi. Hanoi: 6 tranh -- LDT

PTT Đồng-hới: 3 bài -- L.V - RP Hâ-

nói: 1 tranh -- Tgt Pav Noir Hanoi: 2

tranh -- P.Q KPK Hanoi: 4 tranh

Quynh-Len: 1 bài, P.B.R Lettre Appel

Hanoi: 4 tranh, I. V. Q. Marché Đồng-

(1) Má tiếng xú Nam - nghĩa là mẹ.

triệu: 8 tranh; VDQ Soai-rieng: 1 bài, Q.L. Doumer Haiphong: 1 tranh, 3 bài; B.N.K Hanoi: 4 bài, C.TVD DM Kiên-an: 7 bài, N.X.D. Jette Hanoi: 4 bài, 7 tranh N.V.D.T.A. Bắc-ninh: 5 tranh, Phuong-Ec: G.Kampot: 4 bài, N.I.L và T.Q.L. Paul - Bert Haiphong: 2 tranh, N.V.D. Uông-bi: 7 bài, T.D.C Rex Vinh: 1 bài, 2 tranh, LHD Cai Be: 2 bài, N.K.D. Thái-ha: 2 bài, 3 tranh -- V.D.K. Tigr Hanoi: 3 bài -- Tâm cuoi: 2 bài -- T.V.M. Pétau Hanoi: 8 bài, 3 tranh -- N.M.K. Ba si Son-đu: 2 tranh -- N.T.P. Belgique Hâ-  
iphong: 2 tranh -- P. Canh Haiphong: 1 tranh, T.V.K. Dujon Nam-dinh: 4 bài N.H.B. Mon dua Hanoi: 6 bài, N.X.H. Car-  
net Hanoi: 4 bài -- 1 tranh, Ký-lua Hanoi: 8 tranh D.S.T. Caisse Hanoi: 6 bài -- TMC Voile Hanoi: 1 bài -- N.V.K. Papier Hâ-  
noi: 1 bài, 1 tranh -- P.X.D. Riz Hanoi: 4 bài -- B.H.D. Sucre Hanoi: 10 bài - D.V. C. qui-nham: 1 bài -- N.Y.T. Charr Hâ-  
noi: 4 bài

XEM SỔ TẾT  
của PHONG-HÓA  
20 trang. In mực.

Chuyện Phong Núi

# CON CHÂU - CHÂU MA

của THÈ - LÚ

Quà trưa bỗn ấy, thằng cu Tán, con ông lý Dương mặc cái áo rộc trắng với chiếc quần dài màu, đi thơ thẩn ở trong hang. Nó vốn là một đứa trẻ tươi cười, nhanh nhảu, mà sao lại rầu rำ nét mặt thế kia? Lí vì từ nay đến giờ nó không tìm được ai chơi với.

Nó đã ra định chơi; ngồi định hai người đàn ông nằm phơi bụng ra ngày một góc chiếu. Nó đến nhà thằng Tý, con ông Hương, nhưng thằng Tý phải đi chăn trâu thay cho thằng Cầm, mà nhà ông Hương chỉ có người lớn thôi, nó không chơi được với ai hết.

Thằng cu Tán dặn một trong đường rậm mà đi thẳng ra đầu làng. Nó dừng lại một lát, trông ra phía ruộng lúa đầu đường vành hoe dưới ánh trăng trung nắng đất. Nó phải nhíp mắt lại để xem có thằng Tý không. Rồi nó loan quay đi, bằng chú ý đến những tiếng rười lá tre trong bóng mát. Nó lại gần thi nhau ra ông xã Cờ.

— Ông lấy lá tre làm gì thế ông Xã?

Ông Xã đã lấy được một đống lá lớn, bấy giờ nghe tiếng đứa bé thì ngừng cắn cắn liếm ngón tay rồi lại cười:

— À thằng cu Tân đây ư? Rồi ông lại quay đi vừa rút lá vừa nói tiếp: Trâu nhà ba hôm nay đã về cho ăn. Ông lý có nhà không thế?

— Thầy tôi tên linh, uôi sang làng.. mà trâu lại ăn lá tre ư ông Xã?

Ông Xã từ là một tiếng rồi hặc cắnじ xuong gõ những cành tre nhỏ nô vương lấy cái giấy thép sứt ra trên đầu cắn.

Cái lá tre cũng chẳng vui gì mà xem, và nó còn mài đi tim thằng Tý, nên không dùng do nữa. Nó đi ra phía ruộng được mấy bước thì Ông Xã Cờ gọi: — Này cu!

— Gì thằng Xã?

— Lai lao cho cái này.

Thằng Tân trả got nèn, vẻ mặt mừng rỡ

— Ông cho tôi cái gì thế?

Ông Cờ thông thả nói:

— Con cháu-châu ma.

Một con cháu-châu to hơn ngón chân cái, màu xanh non như lá mạ, đang lấp ló cung dày những gai đẹp mài vào lòng bàn tay người đàn ông. Thằng Tân miệng nó như hoa, nói:

— Ông cháu-châu to không! Ông Xã làm sao bắt được nó thế?

— Tao thấy nó mắc minh vào mấy t้น cây này, dây cầm lấy.

Thằng Tân thích rít rít, giờ ay lên, nhưng con cháu-châu tre thì to, xem ra khỏe hơn những ngón tay hoa của nó. Nó chạy bảo ông Xã bỏ vào túi áo nó, nhưng chợt nghĩ ra:

— À, ông Xã này! Dẹm bẽ một cảng nó đi, còn một cảng để tôi di lấy giày tết buộc.

Nó rồi nó vừa chạy đi vừa nhìn xung quanh để tìm giày. Nó trở lại những lối nó vừa qua: ngô nhà thằng Tý, trước cửa đình công, bờ một cái ao to, nhưng không thấy một ai: gai bay sợi cối nát bét. Sau cùng nó về nhà, chạy nhanh lấy một giày ở cái vũng đất bị nó cát thiêu nhiều bận, thi đồng trống ngày thấy một cái chai, giập rộng, thản phán. Nó bắc ghế lấy xuống rồi.

một mạch chảy đến chỗ ông Xã đợi. Nó bối bối mà làm bầm nói: « Già đừng bảo ông Xã bê càng con cháu-châu có bơn không ».

Thằng cu Tán lại hơi lo rằng ông Xã Cờ không cho nó nữa vì thường thường nó vẫn bị người lớn lửa rỗi, hoặc ông Xã đe con cháu-châu b'y di mất rỗi.

Suýt tưng trại bếp bời của đứa bé cũng làm cho nó ngó vực những cái tốt đẹp, sang trọng. Nó muốn khôi tăng hưng nên cầm như cái sung-sướng được chơi con cháu-châu tốt đẹp ấy nó không được hưởng đâu.

Nó chạy càng gần đến con đường ngang thì quả tim nó càng đậm già: nứa vi mừng, nứa vi lo ngại.

bán bò với mèo. Thằng Tân rực người lên mặt cái. Nó thoáng nghĩ ra một điều rất ghê gớm:

— Ông Xã bị hại đè con cháu-châu ma. Thế mà con vật lại cứ lu lu b'đen mặt nó hoài, bộ điệu chậm chạp một cách biền ác. M-toan gai con cháu-châu li thi bấy giờ mới biết rằng tay trai nó đang sở phái mõm người chết. N-cuống quitt gõ ra nhưng bị râu quấn lấy tay nó. Ngày lúc ấy con cháu-châu đã bò đến gần nó như bé, nó hét lên một tiếng cực lớn rồi chết ngất đi.

Lúc thằng cu Tân tỉnh dậy thì thấy mình ở nhà, nằm trong buồng, mõm dày những thuốc gió và nước tiêu. Ư-nó (lì) cùi xuống vừa sụt sùi khỏe vừa gọi:



D.S

— Tân ơi, con đã tỉnh chưa?

Chung quanh giường thấy sùi bảy người đàn bà, bộ lùn mồ hôi và thất lại cái gáy quằn vừa mới thay cho nó. Nó thấy buồng buông ở ngực với cảm thấy mệt áo rật rỗi rít lên. Nhưng không thấy con cháu-châu ma ở trong nên nó yên tâm chúc ngủ dậy. Người ta ép nó nằm xuống rồi nói khẽ những câu ngọt ngào vào tai nó, bỗng một người đàn ông mặc áo tha tràng ở ngoài đi vào hỏi: — Nó tỉnh rồi à, nó đã nói được chưa?

— Bầm ông chánh, cháu đã tỉnh.

Người mèo nó gọi là ông chánh trông nghiêm khắc lắm. Ông nhích cái ghế của một người mang đến, dè ngồi bên cạnh nó, rồi hỏi nó một câu rất vụ vơ:

— May trống thấy đứa chém và Cờ chạy về lối nào?

Thằng Tân nhìn nó thì thấy mặt nó có vẻ lo sợ. Nó cũng sợ vì chắc người ta đến bò tú nó đấy.

Ông chánh hỏi thêm:

— Thế nào, nó đi đứa chém và Cờ là đứa nào, mà có nhân được mặt không? Nó chém xong về lối nào? May ngồi dậy cho tao hỏi.

— Bầm ông chánh! Lời mẹ đứa bé cháu hãy cồn so lầm, xin phép ông cho cháu nằm.

— Ồ, may thấy làm sao, nói cho tao biết.

Quái sao ông ấy hỏi mình những câu đần lá. Thằng Tân nghĩ bụng thế, rồi thưa rằng: — Con không thấy gì cả.

— Sao lại không thấy? Lúc ấy may có ôi ấy kia mà...

Thằng Tân chưa trả lời, thì nó đã đói.

— Con cứ thực thà k' lại cho ông chánh nghe, ông chánh có lòng thương, con không việc gì đâu mà sợ.

Nhìn mặt ông chánh thì chả có vẻ thương tí nào hết. Nhưng đứa bé cũng

đem chuyện gấp ông xã lúc còn sống cho đến lúc nó bị ngã thấy con cháu-châu b' vào nó thoát lại. Rồi lại bùi thiêm rằng

— Con cháu-châu ấy là con cháu-châu ma.

Người ta con hỏi nó nhiều câu lối thái nửu. Sau phay nó không thể nói rõ được « hung thủ » là ai, nên người ta phải để nó nằm yên vậy.

Ông chánh ra khỏi nhà se mặt lúc thi thấy nó về. Rồi cả nhà tay tay lùng đến

No lì p'nhà là một lứt nữa, nhưng không làm thế nào nói cho người ta tin rằng ông xã chết là vì con cháu-châu ma. C' một lần c' y túc vắng người u o phái de: « May mà nó đến con cháu-châu ấy nữa thi phải don lầys.

Bứa b' suy nghĩ lung lung. Cái số con cháu-châu tre dần dần b' lại nó, cũng dǎn dǎn thôi ngó con cháu-châu là con vật ma. Nó muốn trỗi dậy nhưng u nô không cho, nằm do b'zoc một b'đi rồi quay ra ngó.

Trong may giờ sau nó en thấy thầy u nó chay người chay suối, khi thi nó tinh toán rồn tên, khi thi ban b'ac mua tr' la, khi thi phái làm c'mi rượu cho ông chánh soi, hom thi phái cung đồn các c'nh lè nhà quan huyện. Nó thấy vậy, biết là mình co trach nhiệm vào cái lò lัง của em mẹ, en n' không được vui. Ba lý s'ng' thi thòi dài suốt ngày, còn ông lý thi cảm nô không cho no ra khôn'ng ngo.

Đến khai lệc c'nh ấy không thi hành n'ua, thằng cu Tân cũng không hay ra ngoài chơi. Bởi vì trong lảng ai trống thiay nó cũng gọi lại hỏi han đến câu chuyện ông za C' bị giết là chuyện nó không muốn nhắc lại bao giờ. Người ta ngâm ngùi thương hại cho ông xã Cờ nhiều lắm: ông là người hiền lành tử tế, không b'et l'eng với ai cả, thế mà sao



b'ng không bị giết thảm bại t'kia?

— Tại sao ông xã bị giết b'ca? B'ca n'ao giết sao mà không biết?

Người ta không đời nào quên c'nh b'ng chiu ấy. N' d' phân giải đòn m'ay tr'ac l'ac rằng: n'ô không biết.

— n'ô không biết m'ay ly, m'ay ty (xem trang lâm)

## Con cháu cháu ma

(Tiếp theo trang 7)

— Nhưng người ta không tin. Người ta lại coi nó bằng con mắt e-dé khinh bỉ, hình như thằng bé « đánh con » ấy thế mà ghê gớm lắm chứ không vừa đâu.

Rồi lại còn người nhà ông xã Cờ nữa. Mỗi lần bà xã trông thấy nó là mỗi lần bà khóc lóc, làm như nó là một cái dấu tích của sự oan khổ, bà khóc lóc hét nó nghe những nỗi lòng, bà đau đớn và bầy cho nó xem cái tình cảnh mè gօa, con cỏi trong nhà bà;

« Bà mà biết đứa nào giết chết chồng bà là bà sẽ nhổ nó ra, bà bầm vầm mò ra, rồi bà sẽ đầu giò ». Tôi nghiệp cho đứa bé, nó trông thấy hai con người đe dọa ở sau lùn nước mắt của bà xã, với cái mặt căm tức chồ mài vào nó mà không còn hồn via nào! Nó đợi bà xã đọc xong « bản án », và hét lên nó ra, rồi ba chân bốn cẳng chạy mất. Từ đó, nó sợ người đàn bà khän trắng, áo tang ấy như sợ một con yêu tinh.

Cái « án mạng » ấy kỳ, xảy ra đã hơn một tháng trời mà vẫn không ai khám phá được ra sự « bí mật » (những tiếng này, thằng em Tán hấy giờ mới nghe thấy lần đầu).

Trong làng hai ba người bị bắt « giám cứu » rồi lại được tha. Rồi hết ngày nọ đến ngày kia, thời giờ đã làm cho chí nhớ của mọi người với nỗi xót thương của bà xã Cờ dần dần phai nhạt.

◆  
Một buổi chiều kia, thằng em Tán đi ra đánh chọi (vì nó đã cầm đi chọi rồi) gặp bạn nó là thằng em Tý. Hai đứa ngồi nói chuyện với nhau ở dưới gốc cây gạo. Thằng Tán mới nhắc đến chuyện ông xã đã nói đến con cháu cháu tra. Thằng Tý đều nói:

— Tao đã bảo là cháu cháu ma có sao đâu.

— Ủ mà trông nó ghê thực. Lúc ấy nó bò vào cõi tao mà tao sợ quá, tao chắc thè sao nó cũng cần chết lao. Nhưng không phải là ma đâu, vì tao không chết.

— Không là ma lại thè. Thế ông xã không chết à?

— Ông xã chết là tại người ta chém, tao không biết ai chém, con cháu cháu có biết chém đâu... mà không biết rõ nó bò đi đâu nhỉ?

— Tao biết được.

— Thật không?

— Phải. Nhưng tao với nó vào bếp ngay. Nhưng nó là ma thi không chết đâu, nhưng nó biến đi. Nhưng tao không sợ.

Thằng Tán cười cảng ra gác và hỏi nữa :

— Nhưng máy bắt được hót nào?

— Lúc người ta không ông xã về nhà. Trước lúc ấy tao vẫn ngồi ở gốc cây ngoài bờ ruộng coi trâu. Con trâu của bà không Sứt không có ai coi, đến là lùi ruộng nhà ông xã. Tao nghe tiếng ông xã trong bụi tre chửi con trâu ấy rồi như đi tìm cái gì ném đuổi nó đi.

— Thế máy có thấy ném ra cái gì không?

— Không, ông xã chửi một cái nữa rồi thôi không nói gì nữa. Mà con trâu cũng không ái. Thế rồi một lúc lâu tao thấy máy kêu to lên, rồi có tiếng nhiều người chạy đến, vì người nhà ông Thúy ở cạnh đấy cũng nghe thấy máy kêu. Tao bỏ trại chạy vào xem thì thấy máy nằm bên cạnh ông xã. Lúc ấy tao đang xé mít đầu rồi.

Thằng Tán yên lặng, ra rắng nghĩ ngợi. Nó nhìn vào mặt bạn nó như nhìn một người lạ, rồi lại trông đi. Thằng Tý nói tiếp:

— Tao sợ quá, máy a, tao tưởng máy chết thực, nhưng người ta bảo không hề gì. Lúc khảng mày với ông xã đi, tao đứng xem thì còn thấy con cháu cháu ma bò trên cái luống lèm, tao mới lấy cái luống lèm, thế rồi thi là...

Nó mới nói đến đó thì thằng Tán vung đứng dậy chạy về, bới họ hốt bài vào nhà, vào buồng, riêng bếp, luồn miệng hỏi :

— Thế đây hả? Thế tôi đâu?

Lúc nó thấy thay nó ở sau vườn lèm, nó chạy ngay lại cầm lấy tay mà bảo:

— Thế a, con biết tai sao ông xã chết hôm nay, rồi cơ?

Thay nó, can may boi git.

— Thôi, đi chơi, đừng nói lao!

— Kia, thực đấy mà! Thực, đấy mà! Nó nói bằng cái giọng rất thực thay, và mặt rất nghiêm trọng, khiến ông lý Buong phải chú ý, rồi hỏi:

— Ủ, thế ai giết ông ấy?

— Cái luống lèm! Vâng! cái luống lèm; Ông xã muốn đuổi con trâu nhà thằng Sứt đi mới lấy cái luống lèm mà lao... bắt đỗ vò y, để cho luồng quập vào trong, ở sau lùn, lúc ném đi, phai rồi... chắc hẳn thế...

Cái luống lèm này ta截 ce đưa trê đã cho nó tim được ta sự thue. Song người nhon còn dạo mạo suy xét đến những abé sáu nghiêm ban, nên thay thằng Tán không kiêm nhẹ lời tố.

NGUYỄN THẾ LỰ

## KHOA HỌC

### Phân sáp, nước hoa...

Chị em ạ! Tôi xin mách, mách rằng có mấy nhà khoa-học nói chị em chỉ em thích, toàn những « cửa » kỳ khôi, quái gở cả.

Chị em so với hạt trân châu, bay cái mặt thủy xoàn (kim cương) ư? Họ kêu nó là cái mồ sán non, bay bòn iban trong bếp. Chị em thích phân sáp, nước hoa, hàng mùi ư? Họ lắc đầu cho những « cửa » ấy toàn là mồ bò, bắc in, so chuối, giấy bẩn cá.

Ngọc trai, kim cương, phân sáp, nước hoa, hàng mùi, thế mà họ lại so với tờ sán non, bão theo dép, mồ bò, bắc in, so chuối, giấy bẩn, thì phòng còn giòi đất nào nữa.

Thế nhưng xin chị em đừng vội giảo, đừng tôi giải giúp.

Chị em, dù không phải vào bếp nấu nướng mặc dầu, chắc đã nhiều lần nghe thấy nói ăn thịt lợn sống hóa sán. Thế tức là trong thân con lợn có sán, nhưng sán ấy chưa thành hình sán, vẫn là trong thân con lợn có sán, lợn ăn bậy ăn bạ, ăn phải chưng sán, chúng ấy ở trong thân lợn, nó ra sán non. Nếu người ta ăn phải thi con sán non ấy mới thành sán thường.

Có nhiều thứ cá ăn phải sán non cũng mắc phải bệnh sán.

Sau sinh nở trong bụng cá, chúng sán bị tống ra ngoài, trai mồ cửa hóng mát, trung sán lọt vào. Thân trai mềm yếu, không làm thế nào trục được ông khách qui hồn ra, với vàng tiễn ra một chất túc là cái chất ráo cóc bọc lợt ton hòn ngay ông khách lai; ngài hay tác Quái thi xin ngài cứ ở trong ngày!

Thế rồi hôm nay, trai bọc một lượt, ngày mai bọc một lượt nữa! Song trai vẫn thấp thỏm cho lén lèn là cứ đập đá chung quanh khách mồi, khách nhín tối dà lùn, chết công queo từ bao giờ, chả vẫn cứ đập hoài, đập mãi, đập bao đến thành bại trai thi thời.

Nhưng thời chẳng nói gì đến chị em bạn gái, đến bắn các tay danh sĩ Đông-phuong từ xưa đến nay, phần nhiều đều cho bặt trai là « khi tình anh của trời đất kết lại ở nơi bể khơi ». Nếu quả có thể bặt trai qui rõ ngắn, chị em ao ước thực phải lắm, mà có ngờ đâu khát tình anh của trời đất kết lại ở nơi bể khơi lại là cái mồ côn sán.

Các ngai lai nói « khí tình anh của trời đất kết lại ở nơi rừng sâu, nước thăm là bồn ngọc ». Ấy thế mà thứ ngọc

kim cương, các nhà khoa-học đem phân chắt xem, thi chẳng thấy khí tình anh của trời đất đâu, cả chỉ thấy toàn là một chất than, đồng loại với chất than den thái den thuỷ trong bếp.

Lại đến phân sáp, nước hoa, hàng mủ là những vật lô diêm cho chị em khuê các thửa xua. Đã mới thực là tinh hoa trời đất, chứ như ngày nay tinh hoa trời đất không đủ cho chị em dùng nữa. Chị em xô đẩy lèn nhau những muôn thứ thơm đơn, đẹp hơn, mà tệ nhất là.. rẻ đơn. Vì thế nên các nhà khoa-học thử coi thay tạo hoa, chế ra đủ các thứ vừa lòng chị em.

Này phân thật trắng, sáp thật tươi, nước hoa thật thơm, hàng rẻ thật đẹp, mủ nhuộm thật tươi, mà già lại.. phải chăng.

Tinh hoa trời đất đâu lại có cái giá phải chăng ấy! Nay phân bò hàn cho chị em phân kem là thứ để pba son, thử đê làm béo, ghê ấy mà chắc chị em ai chẳng biết, hoặc giả bò lại cho phân chí là thứ phân thật trắng, nhưng độc đà có tiếng, độc đà có tiếng đèn nồi nhà nước sẽ hại vệ sinh dà có lệnh cấm không cho các nhà hàng sún dùng nó. Nay chị em hỏi no lèn mặt thi con giай nguy hiểm bằng nữa.

Chị em lưu trào sáp ư? Rõ tiền lây thử chẽ hàng mồ lợn con kha, nếu theo sở thích của chị em thi phi « vò » phải mồ bò, tất « vò » phải sáp mồ.

Chị em hàn nước hoa thơm ngọt ư? Họ sẽ hàn cho các chất chẽ hàng dứa các vật mà chị em vẫn so xua này: hắc in, nước gạo, mè... Chị em lại thích hàng tor, nhuộm màu đẹp, họ chẽ hàng bông bằng giấy, bông sơ chuối, lại có người đang tìm cách chẽ tờ bảng mặt của gỗ dổi, cả phẩm tươi đẹp họ lây ở hắc in ra để biến các chị em tra mồi đó.

Thôi tôi xin nói dề chị em biết, vì họ nhìn chị em bằng cái « lưỡi » khoa-học « chủ nghĩa » có nhìn chị em bằng « đôi mắt khoa-học » đâu, chị em cư yến tâm và nhất là dùng gân nêu không, sau này tôi chẳng vụ gì mà mách nữa.

### Chèng thử mười ba

#### Tiệm Đức Thắng

Bán Thuốc Lào

N° 148, Boulevard Albert Ier Dakao



# Những việc chính cần biết trong tuần lễ này

## Văn đài thôe gao & Đông-dương

Theo ý kiến đại hội nghị kinh tế ngày 22 Decembre 1952, quan Toàn-quyền đã ký nghị định đặt một hội đồng có những vị sau này để khảo cứu về vấn đề thôe gao, trả vấn đề tiền tệ không được tranh luận đó.

Quas Thống-đốc Nam-kỳ chủ tịch, một đại biểu tây, một đại biểu Nam của hội đồng quản trị, một đại biểu Tây và một đại biểu Cao-môn của phòng thương mại trung ương Nam-kỳ làm hội viên.

M.M. Genamy, Tổng thanh tra ngân hàng, Blanchard quản lý địa ốc ngân hàng, De Fressol thành sở cho vay trả đất, de Visme giám đốc túc mỗ cự được dự hội đồng quan sát tại Noidletas làm thư ký.

**Một người tù xúi rục làm reo và tèn giết linh**

Saigon — Hôm 21 Decembre ở Vũng-tàu người lính Đồng dẫn một toán tù đi làm tròn nhà thương Linh-Dông bảo người tù kiết làm mồi việc, Người tù ấy ở saigon mới bị giải xuống chung một tuẫn lồ, và đã không nghe lời người lính, lại còn xùi này người tù khác làm reo.

Người lính thấy vậy đòi đánh người tù xúi rục đã thi hành ra tay trước, và thường chém vào đầu và mặt người lính.

Linh-Dông bị chém liên kêu cứu, thi cùi thây cai chay đến nhầm người tù hung dữ kêu bùi một phát súng sâu. Phát ấy không trúng, nhưng người tù ấy cũng ngã không như chết. Vì làm vậy là đã tránh phát súng thứ hai của người cai.

Người cai áp lật cõi thi người tù ấy vẫn sống như thường. Người ta liền bắt và giải vào khâm, còn người lính thì được trả vào nhà thương điều tra.

N.B.

Không được hút thuốc mà tù chánh-trị nhìn ăn chàng?

Nhưng may đã an rồi!

SAIGON — Vừa rồi là Chánh-trị & khám ga Saigon tuyệt thực.

Được tin, ban ủy viên xem xét các khám đường đều nói là nghe lời thanh cầu của họ là: Ban đầu, là người ta nói họ tên bài viết của nước, nhưng chính là họ vi vu du hí thuốc trong khám không được nêu rõ như sau:

“if khám, người ta không cho hút thuốc, và sẽ sợ rủi ro thành-linh.”

Tuy ban ủy viên kia đều xát, nhưng họ cũng chưa cảm.

Biện nay chúng tôi đã được tin rằng bọn ấy đã bắt đầu ăn lai,

Ông Pierre, chủ tịch, trước thời đó của các người đã tuyên bố rằng:

“Nếu như phá triệt tự thi tội sẽ dùng đủ cách dồn ép.”

CL

**Một ông già bị bọn europe lấy thủ cấp**

Saigon — Cứ tin ở Cao-miên cho hay rằng: một bọn europe người Cao-miên gần biên giới xứ Nam-kỳ, cả thảy có 8 người, đem một cây súng trường và một cây súng lục bắn-bom vừa rồi vào nhà một ông già tuổi bá xìn ở một bến cảng.

Chủ nhà trả lời rằng không có dù gao nấu. Quán europe liền nắm đầu ông già kéo ra ngoài sân, rồi rút ra cái lát thủ cấp.

Làng sòn không ai biết, europe tự do kéo sang làng khác, giở đường gấp một người Khách trù bộn bán cá, europe chặn lại giết lấy hết tiền.

Ở Kandal, có lẽ cũng bọn europe này đã đánh một cái chùa Cao-miên. Hai chủ chùa chống cự lại cũng bị europe đánh mang nhiều vết thương nặng.

Hiện nay các nhà chuyên trách đã cho người theo dõi bọn europe để trắc xé,

N.B.

## TA TÂY

Xưa nay hàng hóa gì của ta làm cung cỏ phản kém hàng của tây nhưng áo pull-over của hiệu CỰ - CHUNG dệt áo phản xuất sắc chẳng kém hàng của tây chút nào.

## CỰ - CHUNG

68 Rue de la Citadelle Hanoi

Về các kiểu máy khò nhà. Tính và đất cát và cát công, và truyền thám son, mực và thuốc. Lá mè bưởi hoa bằng son cồn và vôi. Sơn cửa nhà và quét vôi. Về quảng cáo và biển giao hàng văn-văn.

## Tại nhà hát Tây

Buổi hát đại diện biệt giúp hội

### « Bài trừ bệnh Lao »

Ban học sinh tài tử NAM CA

số 28 phố Hàng Cát Hanoi

8 giờ tối thứ bảy 21 Janvier, 26 ta

sẽ diễn 2 tích:

### I Mỗi lồng ai tổ?

Kịch bản thời kỳ nhiều như thế, có một nhà danh sĩ mới xóm lại, bởi những chỗ rỗng thêm những chỗ hay

### II Máu ghêen đâu có?

Đại bài kịch điện tử Tùng Tàu hát bằng tiếng Annam theo âm nhạc Tàu. Rất mèo! Rất lạ!

8 giờ tối 18 Janvier tháng 3/56

R. I. T. U. D. T. U. O. G. I. E.

Tuồng Tàu mà bài bằng tiếng ta

Hát với tai là mắt

### Kim Ngoc kỳ duyên

Sự tích kỳ kỳ — Văn chương tao nhã —

Giong hát hùng hồn — Âm nhạc rộn rã

Mù màng mới ché

Tranh cảnh do nhà Trần-Phênh chế ra cho nhà Hát Tây đã hòn một năm nay nhân dịp này đem chuong cho long trọng. Lời ca M. Đoàn-bi-Chinh là kèp riệu có tiếng pha trò, một danh ca ở Khâm-thien một tài tử đánh đàn bầu, M. Trần-Phênh đánh đàn tam tam tháp lục giúp thêm cuộc vui

Gia chò ngồi 3poo 2poo 1poo opoo opoo

Trước là để giúp vào cùng cuộc bài trai bệnh lao cho nhân loại sau là mua vui xin ba con Hả-thanh để vui lòng Hỷ ve

## KIM-HƯNG

— 104 Bis ROUTE DE HUÉ - HANOI —



## NÊN HÚT THUỐC THƠM



COMPAGNIE COLONNE TABACS

