

SỐ 161 - NAM THU TÙ

THU' SAU 8 NOVEMBRE 1935

Phong-nó-ah

Tòa soạn và Trị sự: 80 Đường Quan Thánh - Hanoi. Giây nói: 874 - Giây thép tắt Phong-hò
Giá báo - Trong nước: 1 năm 3\$00 - 6 tháng 1\$60 - Mỗi số 0\$07 - Nước ngoài: 1 năm 6\$50 - 6 tháng 3\$50.
Mua báo kèm từ 1 và 15 và phải trả tiền trước. Ngân phiếu gửi về ông Ng. trưởng Tam giám đốc.

tuan bao xa hoa may thu' sanh

TẬP KIỀU



Khi nấu rượu (lậu)...

... khi cột cờ,

Khi xem hoa nở ...

khi chờ trăng lên.

TULUC VANDOAN
TUAN BAO XA HOI
VĂN CHƯƠNG TRÀO PHÚNG
SỐ IN NHIEU
NHAT CAC BAO
O TRONG NUOC

TULUC VAN DOAN

SAP IN XONG

DO'I MU'A GIÓ

CỦA KHÁI HƯNG VÀ NHẬT LINH

TÙ NHỒI ĐEN LỚN

Truyện thần tiên

KHÔNG bao giờ hòn báy giờ, người mình ra đọc những truyện thần tiên đều phép lạ lùng và những truyện kiếm hiệp, võ hiệp, nhiều ít hoang đường.

Quyển truyện thần tiên võ hiệp đầu tiên là quyển Anh hùng Náo. Truyện đó được người đọc hoan nghênh đến nỗi, hồi bấy giờ, những thiếu niên tăm le muốn làm các chư anh hùng như Lý Quang, còn các cô thiếu nữ chỉ ao ước được như Sở Văn.

Rồi lần lượt các truyện thần tiên như Phong thần, Tây du, các truyện kiếm hiệp như Giang hồ nghĩa hiệp, Thiếu-lâm kiếm hiệp, Không động kỵ hiệp... một lũ hiệp thi nhau ra đời. Người đọc trẻ tuổi chỉ mê mải những phép lạ thần thông, chỉ ao ước được học phép phi kiếm và phi hành, có thể di từ tinh này sang tinh khác một cách nhanh chóng mà không mất tiền tiêu.

Một cái chứng có rõ rệt của sự ham muốn tiêu thụyết thần tiên ấy là các báo chí cũng đưa nhau đăng những truyện đó.

Đông Pháp thì đăng Long phượng kỵ duyên, Ngó báo đăng Hỏa thiêu Hồng Liên tự, Tiểu thuyết thứ bảy đăng Nhị-nữ hiệp, Bắc-hà đăng Tề-công hoạt phật, Tân-tiến đăng Giang hồ hiệp-sĩ vân vân... Chỉ còn thiếu Khoa Học tạp chí của ông Tiểu đăng La Thông lão Bắc nữa là vira.

Cái lòng ham muốn và thích xem những truyện hoang đường đó của thiếu niên ta giữa thế-kỷ khoa học thứ hai muoi này, thật là có ý nghĩa rất rõ rệt.

Đó là cái chứng chỉ rõ ràng sự thấp kém của dân mình.

Bên các nước văn minh, người ta không tin những cái huyền hoặc vô lý đó. Vì người ta có cái khác mạnh mẽ hơn để tin rồi : cái ấy là khoa học.

Còn phép lạ thần thông nào hơn Võ tuyển điện, điện thoại, chớp ánh, quang tuyển nữa.

Còn phi hành nào nhanh và thật hơn tàu bay ô-tô, còn phi-kiếm nào mạnh hơn phi-dan của khẩu đại-bác 420 nứa?

Người mình bởi không biết, không hiểu và không có những cái đó, nên mới dám ra ao ước những sự việc vòng, những sự huyền áo hoang đường, đem đến cho họ cái cảm giác mơ-máng của sức mạnh.

Sự giả dối đó có hại cho tuổi trẻ biết ngần nào !

Các báo chí xưa nay vẫn tư phu là đưa đường dẫn lối cho quốc dân, sao lại đưa đường và dẫn lối người đọc vào những chỗ huyền hoặc vu vơ ấy.

Những truyện thần tiên mà họ đăng trên mặt tờ báo thật có hại cho thiếu-niên hơn là những liều thuốc độc !

Thạch Lam



KHO SÁCH RONG

NG Thống đốc miền Nam mới nghĩ ra được một cách giản tiện và mau lẹ để mổ mang tri thức cho người trong xứ. Ông dự định cho sách vở vào trong mấy chiếc xe ô-tô lớn, thả cho đi khắp mọi nơi. Đến đâu cũng đỗ lại năm bửa nửa tháng cho dân mượn sách mà đọc.

Cũng là một ý hiến hay : người hiếu học không đến tìm thư viện, mà chính thư viện lại đi tìm người đọc. Không khác gì đem bánh ngọt lại tận miệng ta mà mời ta ăn : ta không ăn thật trái với thiên đạo vậy.

Nhưng đừng vội lấy thế làm mừng quỳnh : cái thư viện rong ấy không ra khỏi địa phận miền Nam đâu !

TRANH CHỒNG...

THEO Đông-Pháp, ở Lai-thiều (miền Nam) vừa xảy ra một cuộc đấu võ long trọng.

Vốn thầy lang Cho có hai cô vợ : thị Cúc và thị Út. Thị Cúc cao lồng ngồng và gầy như cái que ; thị Út thì lùn tịt lại béo tròn béo quay : thầy lang Cho yêu cả hai cái tuyệt đối ấy.

Hai chị vợ người nào cũng muốn làm vợ cả, bắt người kia nỗi chán đơn, áo chiếc. Ở gia đình khác, thi đã đập nhau chí chóe cả ngày vì mâu ghen. Bằng này không. Hai thị tinh với nhau rằng đánh nhau mãi cũng nhảm, nên đem nhau ra lòi đài thí một lần cho biết tài cao thấp, ai thắng thì được chồng, ai thua thì về không.

Một chiều thứ bảy, trước mặt hương quan, giám mục và dân chúng, hai bà đấu võ kịch liệt. Rút cục, thị Út thất thế, nằm đơ đất, thị Cúc nắm trên.

Hương quản hỏi :

— Nằm dưới đã thua chưa đặng can ra ?

Thị Út đáp .

— Tôi thất thế bị nằm dưới, xử cho tôi

thắng và thị Út thua thì hơn, bởi theo phép võ đòn bà, xử vậy mới đúng.

Lý luận lắm, chẳng kém gì ông Phan Khôi cũ, khiến cho ông hương quản bối rối.

Dip đâu may mắn, thầy lang Cho vừa ra tuyên bố chấm cả hai (lẽ tự nhiên), vì cả hai đều có công trại cả.

Thế là một cái cúp, mỗi thị được một nửa... như xưa.

CUNG ĐỐN NAM TRIỀU

TẠI hội đồng dân biểu miền Trung vừa rồi, nhân bản về tình hình tài chính, ông nghị Lê thành Cảnh nói rằng : « Chỉ có một cách có thể đỡ bớt gánh nặng cho dân Trung-kỳ, là hoặc Bắc-kỳ phải chịu một phần trong các khoản chi phí của Nam triều ».

Rồi ông dẫn rằng xưa kia lúc cuộc Bảo-hộ mới lập, hạt Bắc hàng năm phải cống tiền vào Huế một số tiền từ một triệu ruồi quan cho tới bốn triệu quan. Được ít lâu, hạt Bắc quên bẵng số tiền đó, cho tới nay đã được ngoài ba mươi năm rồi.

Ông quên mất rằng một món nợ quên đòi trong ba mươi năm là mất. Và thuế ngoài Bắc nặng không kém gì thuế trong Trung, nếu bảy giờ bắt quỹ hạt Bắc chịu, thì sự khổ ở lung dân-Trung chuyển sang lung dân Bắc, có khác gì đâu.

Vậy thương sách là miền Trung phải tự xử lấy, hoặc giảm bớt sự chi phí vô ích đi, hoặc đặt ra một ngạch thuế mới, không có hại đến dân... như thuế thê bài chẳng hạn.

TRONG HUẾ CÓ SỰ LẠ

TRONG Huế mới xảy ra một việc rất quan trọng. Nguyên trước đây vẫn vui vỡ trong triều muôn xin phong tặng cho phụ-mẫu, cứ phải đợi ba năm mới lại có một lần xin được.

Bộ Lai xét ra lệ ấy co chỗ không được thỏa long hiếu của nhiều ông lão, vì có ông chưa kịp đợi đến lê niêu, cha mẹ đã vội chết đi, thành ra vẫn làm dân quèn, không được phong tặng gì cả. Ông thương thư bộ Lại Thái-văn-Toan bèn dâng sớ lên Hoàng-thượng xin từ nay bá cứ năm nào cũng có thể xin phong tặng phụ-mẫu được. Làm được công cuộc lòn lao ấy, công của ông Thái-văn-Toan đối với dân thật là lớn vậy.

Ngoài cái tin quan trọng ấy, còn vài tin khác

cũng quan trọng như vậy : tin ông Phạm Quỳnh đọc đít-cua và tin ở Huế sắp mở kỳ thi thư ký sở kho bạc.

RƯỢU...

Ü ỐNG rượu tất say.
Lần đến việc rượu bao giờ cũng lão đảo như người nhấp chén.

Thế cho nên vấn đề rượu khó giải quyết.

Các ông dân biểu miền Bắc gần đây xin cho dân tự do nấu rượu, còn thuế thì bỏ thêm vào thuế định, điền.

Xem điều thỉnh cầu ấy cũng đủ biết dân tình không thuận chế độ nấu và bán rượu hiện thời. Vì lẽ gì? Có lẽ vì họ say.

Ông Nguyễn văn Vĩnh bàn rằng : xin cho nấu rượu tự do, tức là bắt toàn dân chịu cho một số người uống rượu ; cho dân nấu rượu tự do, tức là lợi cho những hằng nấu rượu lớn, vì họ phá giá rất dễ, dân tranh thê nào được khách với họ.

Cũng có lẽ. Nhưng có bồ thêm vào thuế định-diền, rồi mới có thể, hoặc cấm hẳn uống rượu, hoặc đặt giá một chai rượu cao bằng giá một hộp thuốc phiện ty... người annam may mới dỗ say.

Hoặc giả có người bảo : nếu làm thế lại sẽ sinh ra có rượu lậu. Dân annam sẽ loanh quanh trong cái vòng luẩn quẩn.

Song le, luân quẩn đến đâu cũng còn hơn là mình không muốn say, lại cứ bắt mình say.

THUỐC TIỀN

THEO một tờ báo Anh, có một phương thuốc thần hiệu để chữa bệnh rúc đầu, sổ mũi :

Cứ mỗi khi thấy bệnh sấp sửa rực rịch phát, thì ta cứ xuống thảo già già, rồi lại buộc già già lại.

Tờ báo ấy bàn rằng : những người nào mà phương thuốc ấy chữa không khỏi, là những người thấy nó giòn-tiện quá nên không dùng.

Kể như vậy thì giản tiện thật. Mà nếu phương thuốc kia thần hiệu thì trên xe lửa còn làm gì có cái thứ được nghe anh bán dầu bắc-hà nữa. Còn ở đất Hanoi, ông y-si kiêm lang y Lê-văn-Phấn, chắc cũng mất vô số khách hàng.

Tu Ly



BÀI TÂY. — Một hào thành hai, hai hào thành bốn, ai đánh...

... thi đánh đi !

Đau Dạ Dày. Phòng tích

Giá trước 0\$40 — bây giờ 0\$30

Ăn chậm tiêu, đầy hơi, hay ợ, vàng da, vàng mắt, đau dạ dày, đau bụng, tức ngực, đau lưng là vì làm ăn lao lực, lo nghĩ quá đà, ăn no ngủ ngay, phòng dục quá độ, lam son chướng khí, uống đều khởi hết, hay nhất Đông-pháp bây giờ.

Bồ thận giải độc trừ căn

Giá trước 1\$20 — bây giờ 1\$00

Gì độc bệnh hoa liễu còn lại, hoặc vào thận hay vào máu làm cho nhức xương, rát gan, ủ tai, hoa mắt, ợ tiêu vẫn đục, nhẹ 4 hộp, nặng 6, 7 hộp, khởi hẳn. Mới phải ra mủ ra máu bốc, rúc, uống thuốc số 19 giá 0\$50 một ve, đỗ lập tức, nhẹ 4, 5 ve, nặng 7, 8 ve sẽ khởi chắc chắn. Không hại sinh dục.

KIM-HUNG DƯỢC-PHÒNG
81, Route de Hué HANOI

CHỮA MẮT

y-si LE TOAN

CHUYÊN MÔN CHỮA MẮT

chữa đau mắt hột, mờ, cắt, cho đơn mua kính

Phòng khám bệnh: 48 Rue Richaud, Hanoi - Tel. 586

CUỘC PHỎNG VĂN BIẾU TRA KHÔNG TIỀN KHOÁNG HẬU
ĐẾN THĂM THỦ TƯỚNG HỘ MÚT

Hãy nghe thấy tiếng súng nổ, là bọn so-mi đen đều trông thấy trước mắt mặt khống-lồ của thủ tướng. Họ sẽ thấy nó in lên da trời, sau lưng quân nghịch, như một mộng ánh vĩ-dai trong một giấc mơ chiến đấu khốc liệt hùng tráng. (Biểu thứ 10 của đảng so-mi đen).

 HỦ TƯỚNG họ Mút tiếp tôi trong một gian phòng rộng. Trên tường treo la liệt các thứ súng ống, giáo mác, có cả một cái cung với bó tên bó trong mảnh giấy đè mấy chữ: « Nguy hiểm: tên lầm thuốc độc ». Ý chừng là cung tên của lũ moi da đen đắt Á dám chống cự cùng binh trời (binh của thủ tướng).

Thủ tướng mặc so-mi đen. Mắt ốc nhồi, miệng rộng và cầm cong lên như mũi thuyền rồng: người ta không trông thấy mặt thủ tướng đâu cả, chỉ trông thấy cái cắm ấy.

Thủ tướng mới tui ngồi rồi dùng giọng uyển chuyển, ngọt ngào như mia nướng mà hỏi tôi rằng:

— Ngài đến có việc gì dạy bảo? Nếu là vì muốn văn minh, thì tôi sẵn lòng lắng.

Tôi nhìn khẩu súng lục để trên bàn, từ tạ:

— Không dám, chúng tôi chỉ muốn phỏng vấn ngài về cuộc chiến tranh Ý-Á.

Trọn mắt, thủ tướng đập tay xuống bàn một cái mạnh. Không ngờ ngón tay ngài ống phải cạnh bàn, làm ngài kêu « ái » một tiếng to, rồi suýt soa mãi. Tuy vậy ngài vẫn hăng hái đáp:

— Sao gọi là chiến tranh được. Nước tôi đem quân sang chinh phục bọn rợ Đông-phi mà thôi. Ngày nay, các nước văn minh đều bị những nước mọt rợ, dã man dàn áp thậm tệ. Nếu các nước văn minh để yên chịu đựng, thì không những mất món macaroni (1), mà còn mất cả hai mươi thế kỷ tiến bộ nữa.

« Cũng may mà còn chúng tôi đây. Đảng so-mi đen làm trọng nghĩa vụ đến kỳ cúng. Nghĩa vụ của chúng tôi đây là đem được văn minh sang soi đường dẫn lối cho những dân tộc thấp hèn... »

— Được văn minh của ngài chắc sáng lắm...

— Sáng lắm chứ!

— Vâng, sáng như đám cháy vậy. Nhưng nếu họ không muốn văn minh.

— Không muốn văn minh thì chúng tôi bắt phải văn minh. Tôi đã

bắt đầu cho một triệu quân sang nước Á, giết trên mấy vạn người để cho họ biết mùi văn minh là thế nào.

— Như vậy, mùi văn minh hẳn là mùi thuốc súng. Nhưng mấy vạn người chết oan, ngài không thương xót ư?

— Thương xót làm gì lũ moi rợ dã man ấy. Vả họ chết nhưng có thể tự hào rằng đã hy sinh cho văn minh rồi. Họ có chết, nước họ mới mong sau này nối gót chúng tôi mà thành ra văn minh được.

— Thế nghĩa là bây giờ họ dã man?

Hất cằm một cái mạnh, thủ tướng họ Mút giơ tay lên cao, ý muốn đập mạnh xuống bàn một cái nữa, nhưng e lại đập phải cạnh bàn như lúc nãy, nên ngài già nhẹ bàn tay xuống:

— Tôi đã dành họ dã man. Họ có tục mài nô, họ cho lính đi đất.

— Mà nhất là họ da đen như cù súng, trông không ra hồn người nữa.

Mỉm cười, thủ tướng đáp:

— Chính vậy. Chúng tôi sang sẽ làm cho da họ trắng dần ra...

— Nhưng nếu họ dã man như vậy, thì sao các cường quốc lại cho họ vào Hội Quốc liên? Ý giở Anh quốc mời bọn mọt ăn thịt người ấy vào để họ làm thịt hội viên da trắng hẳn?

Thủ tướng họ Mút chăm chú nhìn con ruồi đậu trên bàn, nói:

— Họ thật là dã man!

Tôi lật lật hồ sơ ở trên bàn, đọc:

— Chính vì nước Ý mà Á đã được liệt vào Hội Quốc-liên.

Tôi ngược mắt lên nhìn thủ tướng họ Mút. Thủ tướng vẫn nhìn con ruồi mà rằng:

— Họ thật là dã man!

Tôi lại đọc:

— Ngày 20 tháng 9 năm 1923, bá tước Bonin Longane, thay mặt nước Ý ở Hội Quốc liên tuyên bố: nước Á thật là sảng đáng làm hội viên Hội Quốc liên, vì tinh thần cao thượng, vì tinh cường quyết quả cảm; nước Ý sẽ là một người đem được văn-minh dẫn đường cho dân tộc khác ở châu Phi...

— Sao gọi là chiến tranh được. Nước tôi đem quân sang chinh phục bọn rợ Đông-phi mà thôi. Ngày nay, các nước văn minh đều bị những nước mọt rợ, dã man dàn áp thậm tệ. Nếu các nước văn minh để yên chịu đựng, thì không những mất món macaroni (1), mà còn mất cả hai mươi thế kỷ tiến bộ nữa.

— Cũng may mà còn chúng tôi đây. Đảng so-mi đen làm trọng nghĩa vụ đến kỳ cúng. Nghĩa vụ của chúng tôi đây là đem được văn minh sang soi đường dẫn lối cho những dân tộc thấp hèn... »

— Được văn minh của ngài chắc sáng lắm...

— Sáng lắm chứ!

— Vâng, sáng như đám cháy vậy.

— Nhưng nếu họ không muốn văn minh.

— Không muốn văn minh thì chúng tôi bắt phải văn minh. Tôi đã

1. Một ăn ngon riêng của nước Ý.

Thủ tướng họ Mút vẫn nhìn ruồi bay mà nói như một chiếc súng liên thanh:

— Họ thật là dã man!

— Nhưng thế nào là văn minh?

— Văn minh là... văn minh là làm thế nào cho dân tộc được sống theo khoa học, được sung sướng, đầy đủ, được tự do về tư-tưởng, về tông-giáo..., được hoàn-toàn làm một người hoàn toàn.

Cười, tôi hỏi:

— Dân Ý hẳn được tự do...

— Sự đó đã dĩ nhiên.

— Như vậy, người Ý có quyền vào đảng xã-hội hay cộng sản.

Trọn mắt, thủ tướng đe tay cao lên, đập khẽ xuống bàn mà rằng:

— Không thể được. Tôi đã sai làm tội hay bắn chết hết bọn loạn thần, tặc tử đó. Chỉ có người đảng Phát-xít là được tự do, mà dân Ý được tự do, được tự do vào đảng Phát-xít...

— Tự do của người Phát-xít đến bực nào?

— Người của đảng Phát-xít phải theo mệnh lệnh của đảng, hy sinh tài trí, tính mệnh cho đảng, phải theo tôn chỉ đảng; đảng bắt lấy vợ, phải lấy vợ; bắt đẻ con phải đẻ con; bắt ra trận phải ra trận; bắt chết phải chết; bắt nghĩ thế nào phải nghĩ như thế, còn ngoài ra thì thật là tự do...

— Cái tự do của người nô lệ.

— Chính thế. Nô-lệ của đảng.

Thật là văn minh quá sức tưởng tượng. Thán phục, tôi lại hỏi:

— Ngài đem quân văn minh nô lệ của ngài sang chinh phục lũ mọt rợ sống tự do ở châu Phi, không sợ thiệt thòi đến hòa-bình hay sao?

— Việc gì mà thiệt thòi đến hòa-bình. Chúng tôi di đánh nhau, thì chỉ biết di đánh nhau, còn hòa-bình đã có hội quốc liên.

Tôi lại còng thán phục, từ tạ lui ra, sợ ngồi lâu chút nữa, thủ tướng sẽ cho mình là dã man mà giáo hóa mình bằng một phái súng lục thì nguy.

Tu Ly

Cuộc thi thơ bí-mật

Có hai người tìm ra gần hết câu bí-mật ăn ở trong bức thư, nhưng tìm ra được vì đoán phỏng, chứ không phải là đã thấy được cái chìa khóa để mở cửa bí-mật. Tuy không người nào trùng cách, chúng tôi cũng tặng hai giải thưởng:

Một giải 10\$00 về phần ông X. chez Mr. Mạnh Giur (Phúc lâm tự), 75 Sergent Larrive Hanoi, gửi đến nhà báo hôm 18-10-35,

(Xin ông X. cho biết tên hay đến nhà báo so rạng chữ linh thường).

Một giải 10\$00 về phần cô Phạm-băng-Thanh, chez M. Phạm bùi Cầm, nghị viễn à Phu-ly.

(Xin cô cho biết tên thật để gửi ngân phiếu).

P. H.



THO'I SU'

KINH TE



MUỘI HAI BÁC SĨ MÓI — Lúc ông Toàn quyền phát bàng và lúc ra đời kiếm ăn. (Người sơ chui xuống gầm giường là người ốm).



BẨY CỦ NHÂN MÓI — Lúc ông Toàn quyền phát bàng và lúc các ông cử mới ra kiếm ăn.

MỘT HIỆU

mà đã được nhiều người khen là công việc cần thận, nhanh chóng, khéo và hạ giá hơn các hiệu khác:

ẤY CHÍNH LÀ HIỆU RUỘM

PHÚC-HAI

82, RUE TIỀN TSIN, 82 - HANOI

(gần phố nhà Hoả)

Chuyên mòn ruộm dù hàng tơ lụa nhung len và hấp mới, thay màu nhận mạng các quần áo len dạ theo cách tối tần.

VAL TRANG CƯỜI CỘT

cuộc điếm báo

Văn khó văn dẽ

Về bài « Khó dẽ » đăng ở số trước, ông Án-Nguyệt ở báo Khuyến Học (52 nhà học giả chuyên môn), có viết một bài đề « nói khẽ » cùng tôi.

Tôi cũng vui lòng nói khẽ cùng ông ta.

Trước hết, tôi cũng nhận như ông rằng có một số người ở đây và ở Saigon, chỉ chuyên về một việc xin cho được tên báo rồi đem đi cho người khác thuê. Tôi cũng nhận rằng có người trong tay đã có một tờ báo giờ sống giờ chết rồi, mà còn xin thêm tờ báo nữa.

Tôi cũng nhận như ông rằng đó là một sự đáng buồn, song những sự đó, tôi xin khai lại, không phải là một cái cớ chính đáng để các ông bên Khuyến Học (52 nhà học giả chuyên môn) thiết tha cầu cho sự xin ra tờ báo thêm khó khăn.

Người ta còn cầu cho nghề báo bên này được tự do hơn nữa, các ông lại cầu cho nghề đó thêm chói buộc vào. Chắc các ông không thích và không muốn cho báo giới được hoàn toàn tự do như ở các nước khác, nghĩa là tờ báo ra không phải xin phép. Vì trong cái chế độ ấy, ai cầm được những người như trên không được ra báo. Người ta chỉ trông vào sự cạnh tranh tự nhiên để đào thải những tờ báo dở mà thôi (cũng như ở các nước khác).

Các ông bên Khuyến Học (52 nhà học giả chuyên môn) đã theo nghề làm báo mà lại cầu cho nghề đó bớt được tự do, chắc đã có một ý định gì.

Ông Án-Nguyệt lại trách tôi đã không nói đến hai chữ « tư cách », mà chỉ nói đến hai chữ « tiền tài ».

Tôi xin hỏi ông làm thế nào biết được người này có đủ tư cách xin ra báo, người kia không có đủ « tư cách » ấy ? Họ chẳng chỉ có tiền tài mới lượng được mà thôi.

Hay hai chữ « tư cách » mà ông dùng đây, không để chỉ sự tài giỏi, mà để chỉ

những tính nết khác: như hiền lành, trung thành chẳng hạn ?

Trở lên, tôi đã theo ý trong bài của ông mà giải giặng. Còn những câu ông viết, ý nghĩa mập mờ quá, tôi xin thú thực chẳng hiểu một tí gì.

Có lẽ là tại ông đã muốn « nói khẽ » quá. — « Có lẽ « tôi cũng như ông », nếu tôi không nghe lầm — vì thật ra tôi chưa được biết ông. Nếu trái lại, xin ông nghĩ kỹ rồi xem cũng như không có mấy giống chữ này, vì tôi viết hơi muộn quá, lúc K. H. đã lên khuôn... »

Nối một câu mở đầu này trong bài ông, tôi cũng đã không hiểu nó có nghĩa lý gì ! Tại sao mà « có lẽ » tôi cũng như ông, ông cũng như tôi được ? Lạ nhỉ.

Nếu những lần sau mà ông còn viết một cách bí hiết như thế nữa, ông Án-Nguyệt à, tôi sẽ « ăn » ông lên cung « nguyệt » mà nói truyện với chú cuội.

Anh tài

Có nhiều nhà văn làm thơ rất hăng mà tự minh không biết. Tôi nói không biết chứ không phải là nhà văn đó khiêm tốn mà không chịu công nhận cái văn tài của mình.

Như ông Yên-sơn-Tự ở Bắc-ninh tuần báo. Một hôm đi xe hơi, ông cao hứng làm bốn câu thơ tú tuyệt, rồi đăng lên mặt báo Thơ rằng :

Đi xe hơi

Phong trào gấp buổi dở dương.
Nhờ ơn dỗ vắng, tinh đường tương lai.
Trần ai ai dã biết ai ?
Cơ duyên còn đó, anh tài còn đây !
Anh tài đó không phải là anh tài xế cầm lái xe đâu. Anh tài đó chính là tác giả của bốn câu thơ vậy.

Biết ơn

BÁO Tân-Văn, trong khi muôn cài chính sự làm lộn của người, đã tự mình nhầm Charles Gide và André

Gide. Nhầm thật-thà, vì Tân-Văn đã phân biệt ra ông Charles Gide lớn, và ông Charles (cũng Charles) Gide nhỏ.

Nhưng tuy vậy, Tân-Văn vẫn không chịu là mình nhầm thiệt. Bạn đồng-nghiệp cho tôi nhận của cái nhầm đó là sự vô ý mà thôi.

Đó là sự vô ý của bác thợ nhà in.

Vì công việc của bác này chỉ là đúng nhận lấy tất cả những cái nhầm mà người ta không muốn nhận, mà muốn dỗi lên đầu bác.

Bác ta đúng là ân nhân của làng báo.

Muốn tỏ ra người biết ơn, tôi tưởng làng báo ta nên góp tiền dựng một cái tượng bạc để làm kỷ niệm. Chung quanh tượng để một ít vỏ sò (coquilles) và hạt trai (perles).

Còn dưới tường, có một cái biển đề như thế này : Cùng người thợ nhà in, làng báo cảm ơn. (Au typ, la presse reconnaissante).

Thạch Lam

ÔNG VŨ ĐÌNH LIÊN DIỄN THUYẾT VỀ THƠ MỚI

HOI Trí Tri Namdinh tối thứ tư trước, có cuộc diễn thuyết về thơ mới. Diễn giả vừa là một nhà làm thơ mới, vừa là tay trợ bút một vài tờ báo, lại vừa là sinh viên trường luật nữa : ông Vũ-dinh-Liên.

Thảo nào người ta họp nhau ở hội quán Trí Tri để đợi « xem » ông ta, như đợi xem một cái... kỳ quan.

Mà quả cũng là một kỳ quan thực.

Trước hết, ông là chủ nhân một cái trán hết sức rộng. Một cái trán cheo cao như tấm biển yết-thị, bóng loáng như cái lư đồng mới, gồ và cong như một quả bưởi và nhô đại ra ngoài như... cái mũi của Cyrano de Bergerac (một nhà thi sĩ) cổ nước Pháp, trừ danh vì có cái mũi dài).

Bởi thế, khi ông bước vào, cái trán ông vào trước ông đến hai, ba phút.

Ông lại là người có tài biến hóa rất nhanh chóng.

Thoạt tiên, người sinh viên trường luật ấy còn là một cậu học trò bé nhỏ trong bộ quần áo tay gọn gàng.

Cậu học trò có vẻ ngày càng trong khi ông hội trưởng đứng lên giới thiệu. Nhưng đến lúc diễn giả ngồi xuống thì cậu học trò thành ra một tay mồm mép thao đáo đẽ. Ông ăn nói tự nhiên như một người bạn nói chuyện cho một người bạn thân nghe.

Trong bài nói chuyện của ông, có nhiều đoạn bình thơ mới. Mà lúc bình thơ mới là lúc đáng trú ý nhất, vì ông biến hóa nhanh chóng hơn.

Đọc đến bài « Con hổ than thân », ông có vẻ hực-hặc cầm túc, dữ tợn y như một con hổ thật. Một con hổ biết nói, đang « gậm một khối cẩm hòn trong... hội Trí Tri ».

Con hổ biến ra người tinh nhân lanh-mẠn khi đọc thơ của ông Thái-CAN ; biến ra một ông hộ-pháp, khi nhắc đến thơ Huy Thông ; một ông hộ-pháp khổng-lồ có hai « tay vỗ cồng to rộng » để ôm ghi lấy... thính giả.

Lúc ông đọc đến bài « Đứa trẻ rách ruồi » thì mọi người đều ra cảm động, vì lúc ấy trông ông thiếu não, rõ ra đứa trẻ ăn mày.

Cứ thế trong hơn một tiếng đồng hồ. Lúc câu truyện của ông nói đến tiếng cuối cùng thì những tiếng vỗ tay ran lên. Ông Liên thong thả đứng lên và lại hiện nguyên hình : lại biến thành một anh chàng sinh viên bé nhỏ.

Lêta

XÃ XỆ ĐI SĂN



— Tôm được anh lợn này về chén, thịt hẳn là...

...béo !

KHUE
PUBLIS
STUDIO

CAO BỐ-PHỐI
Lạc-Long

SỐ I. PHỐ HÀNG-NGANG. HANOI.

CHỮA CÁC BỆNH-HO
BỆNH-PHỐI VÀ BỐ-PHỐI
CÓ BẢN CẨM Ở PHÁP.
VÀ NGOẠI QUỐC.

Chữa ngoại đứng núi non gai gò
đục phổi ch้อง như lâm bụi giò.

C.P.A.



Các thứ hàng len, dạ liêu mồi rất đẹp, rất nhã
rất bền mà giá rẻ mồi về do chủ nhân tự cắt
lấy, đã từng lão-luyện làng nghề trong 40 năm, dù
ai khó tính đến đâu cũng được hài lòng vừa ý. Độc
giả Phong Hòa mang mẫu quảng cáo này đến bả
hiệu may mặc sẽ được trả hoa hồng 15%.

Ở xa xin viết thư về lấy mẫu hàng (échantillons).

QUANG - LOI

Thợ may lão luyện, chuyên môn

HANOI: 2 Bd Jauréguiberry (cạnh nhà Chung

xế cửa nhà báo Trung Hòa) phố nhà thô.

HAIPHONG: 16 Bd Amiral Courbet (cửa nhà Chaffanjon).

TRƯỚC VÀNH MÓNG NGƯA

Láng giềng

BỐNG mọi người đều chú ý. Chú ý đến ông nghị Ba-lang-xoa đương hoa chân hoa tay ở trước vành móng ngựa, cả tiếng thốt ra những câu nứa tây nứa ta:

— Tôi là un bon voisin (một người láng giềng tốt).

Nghé nói, người làm chứng, (tức là người đã thưa) một ông tây béo mập đứng bên cạnh, bối rối tỏ vẻ hoài nghi.

— Một người láng giềng tốt! Ông chỉ nói khôi hài.

Ông chánh án — Ông không có quyền nói với người bị cáo, ông chỉ có quyền nói với tòa.

Ông tây (buồn rầu) — Xin tòa lượng xét. Tôi đi tìm một người láng giềng tốt đã ba năm nay. Lần đầu, tôi gặp một ông tham tá annam. Ông ta hiền lành, nhưng có một đàn con và một bà vợ lầm mầm. Hết tôi chọp mắt đi, là bà ta lèn tiếng the thé nhắc cho tôi biết rằng mười hai giờ trưa là giờ để nói cho hả hơi. Lũ con bà luôn luôn nhắc tôi rằng không nên ngủ, chỉ nên nô đùa. Nhưng khốn một nỗi, tôi không phải là trẻ con. Tôi đành từ giã ông tham hiền lành, đi tìm một người láng giềng tốt khác. Tôi bèn gặp một ông làm bánh tây, nên cứ độ một giờ đêm là tôi phải trả dậy cùng ông để đốt lò bánh. Duy tôi không được chia lãi với ông. Tôi lại phải lại phải rời đi nơi khác. Tôi gặp ông nghị này, được hai điều: điều thứ nhất, ông diễn thuyết cả ngày; điều thứ hai, những con énh-ương (crapauds buffles) ông nuôi, chúng nó cũng diễn thuyết, nhưng cả đêm...

Ông nghị — Ếnh-ương! ông bảo tôi nuôi énh-ương!

Ông tây — Phải, énh-ương! Và ông nuôi toàn giống vật quái gở: công, gà gô, vẹt... cái bể nước đựng hòn đá rêu của ông chẳng để nuôi énh-ương là gì? Đêm nó cứ lên tiếng một: Cooc...! nghe não nuột thê thảm lắm.

Ông nghị — Bè cạn của tôi chỉ nuôi cá vàng. Hay là cá vàng bên nước ông gọi là énh-ương chăng? Nếu thế thì chỉ bêu nước ông nó mới kêu, ở bên nước tôi, nó chỉ biết lượn.

Ông chánh án — Cá vàng là cá vàng, énh-ương là énh-ương, nhầm thế nào được. Còn việc gà của ông gáy buổi trưa, ông có nhận không?

Ông nghị — Cái ấy có. Nhưng nó muôn gáy, hì có biết đâu trước mà bịt mồm nó lại!

Ông chánh án — Không biết. Gà của ông gáy, ông phải chịu trách nhiệm. Ông phải cầm nó gáy trong những giờ cấm các tiếng động...

Ông nghị — Nhưng nó không nghe tôi...

Ông chánh án — Nó không nghe ông à? Thị ông có hai cách: một là làm thịt nó đi (cách này giận tiện hơn), hai là trả ba quan tiền phạt như hôm nay. Còn énh-ương kêu, không đủ chứng có, tòa tha!

Ông nghị hẵn học ra vẻ, thè không nuôi gà nữa. Ông tây làm chứng cũng hẵn học ra vẻ, thì đi qua cửa ông nghị để nghe énh-ương kêu. Lúc đến bờ giậu, ông nhìn vào cái bể cá vàng. Bỗng có tiếng kêu từ trên cao xuống: Cooc...! nghe thê thảm não nuột lắm. Ông tây ngược mắt nhìn lên mái nhà: con énh-ương của ông là... một con công.

Tu Ly



NHƯ Ý SƠ CẦU

— Nay anh, thế nào lát nữa chúng mình cũng...

...chạm cốc nhé.

TRUYỀN VUI

TÒ GIẤY BẠC



ÁY người đương ngồi hút thuốc lá suông nói truyện giàn tiền com. Bỗng cánh cửa phòng mở tung ra, anh Lực

sông sọc chạy vào như bị luồng gió mạnh thổi tua tủa đèn. Anh dột ngọt hỏi:

— Ai có liền cho tôi vay bốn đồng, cần lầm, chỉ ba hôm nữa tôi trả.

Cử tọa tiếp câu hỏi của Lực một cách rất diêm tĩnh, lạnh lùng, người nọ yên lặng đưa mắt nhìn người kia. Không thấy ai trả lời, Lực nhắc lại luôn ba, bốn lần:

— Cần lầm, cần lầm, cần lầm, không có không xong. Mai!

Nhưng vẫn chẳng ai chịu có. Anh liền đổi chiến lược:

— Cho vay một đồng thôi vậy.

— À có thể chứ, một đồng thì có.

Một người vừa đáp vừa mở vỏ đưa cho Lực một tờ giấy bạc.

— Không, tờ này không được. Cho vay tờ kiểu mới kia.

— Mới, cũ thi khác nhau cái gì? Lực, bí mật:

— Khác nhau nhiều chí.

Khi đã tạm làm chủ số tiền cần con lạy, Lực lại nói:

— Bấy giờ thì chủ nhân cho tôi mượn...

Chủ nhân kinh hoảng với ngắt:

— Lại còn mượn gì nữa?

— Mượn một thằng nhỏ... ngờ

nghịch, càng ngờ nghịch càng hay.

Ai nấy cười phá lén, nhưng Lực vẫn trang nghiêm:

— Vậy có hay không?

Chủ nhân đứng dậy gọi đầy tờ.

Tích thì một thằng bé chừng mươi lăm tuổi rón rén bước vào phòng.

Lực ngắm nghĩa từ đầu đến chân, gật gù khen:

— Được, được lầm. Sai thằng này thì hắn được việc.

Rồi anh đưa đồng bạc vừa vay, bảo nó sang hiệu khách trước cửa mua một gói thuốc lá sáu xu.

Một người trong bọn mỉm cười:

— Công việc có thể mà phải kén chọn người đi mua!

Lực lắng lắng ngồi chờ. Ngồi chờ vay tiền hỏi:

— Mua có gói thuốc lá sáu xu, sau anh lại mượn cả đồng bạc?

Lực vẫn ngồi yên, có vẻ nghĩ ngợi.

— Một lái thẳng nhỏ về đưa cho anh một gói thuốc lá và chín hào lư,



số tiền còn lại. Anh có vẻ kinh ngạc bảo nó:

— Ô hay, sao lại còn có chín hào lư. Tao đưa cho mày cái giấy năm đồng kia mà!

Mọi người nhìn nhau không hiểu. Anh nói luôn:

— Sang ngay bảo người ta rằng người ta lầm, phải trả lại bốn đồng nữa, nghe không, vì tờ giấy bạc ấy là tờ giấy bạc năm đồng, chứ không phải một đồng. Mai, không có mất.

Thằng nhỏ sợ hãi chạy với sang hiệu khách. Anh em ban hỏi Lực:

— Nghĩa là gì thế?

— Anh điện à?

Người có tiền cho vay chau mà ngâm nghĩ:

— Hay tôi đưa làm tờ giấy bạc năm đồng?

Lực mỉm cười, bí mật.

Nhưng thằng nhỏ đã trả về đưa trả Lực bốn đồng và nói người khách xin lỗi anh, vì người ấy với vàng quá trọng lầm.

Lực chém một câu:

— Thi làm như thế là thường.

TẶNG ĐỒNG PHÁP NGÂN HÀNG

Đoàn, anh đưa trả người bạn cho vay chín hào tr và gói thuốc lá, rồi không kịp bắt tay ai, anh vung ra đi, như có việc khẩn cấp lắm.

Ba hôm sau, Lực lại đến chơi, mà tình cờ lại gặp dùi mìn anh em bạn bùa nó:

— Chủ nhân lại cho tôi mượn thằng nhỏ ngờ nghênh.

— Để làm gì nữa?

— Để trả lại hiệu khách bốn đồng bạc. Vì nghĩ kỹ lại thì chính tôi làm, chìt không phải họ làm. Tò giấy bạc anh cho tôi vay chỉ là tờ giấy bạc một đồng.

Mọi người kinh ngạc không hiểu khi thấy Lực đưa tiền cho thằng nhỏ và dùi mìn nó cẩn kẽ. Lực quay lại cười, giảng nghĩa :

— Các anh cho là lạ, vì các anh chẳng có chút tâm lý học như tôi. Tôi biết hiệu khách họ nhận được tiền mua hàng là họ cho ngay vào khe ngăn kéo, chẳng kịp xem xét kỹ cảng mà hai tờ giấy một đồng và năm đồng kẽm mới nhận được ngay chỗ khác nhau. Tôi phải đến nhờ dây tờ của anh, là vì hiệu khách trước cửa đây quen chung minh. Có quen, họ mới chịu tin mà trả lại số tiền không đáng trả. Hôm nay săn tiền, tôi trả lại họ. Có thể thối.

Cử tọa cười vang.

Mà có lẽ ở bên hiệu Khách, họ cũng đương cười, cái cười thành thực, sang sướng bỗng rưng rưng của... của mình.

Khai Hung

Kỳ sau sẽ đăng
kết quả cuộc
THI TRANH KHÔI HÀI
về số Trên đường

Hết mọc bệnh lậu giang

Bệnh lậu mọc phải tiêu-tiên nóng, đi đại ít một, bức tức cường dương đau, ra mồ hôi, có người lại phát sốt nồi hạch, dùng ngay thuốc này sẽ khỏi hẳn. Nóng 3, 4 lọ, nặng 5, 6 lọ, 0\$50 một lọ (thuốc không công phạt hại sinh dục và sức khỏe, dân bà có mang dùng cũng được). — Bệnh giang người thấy sốt, đau vùng mặt bùng bùng, xuong minh đau mỏi, qui đầu lỗ toét, nồi hạch, đó là chứng bệnh giang. Vậy dùng ngay thuốc này nhẹ 3, 4 lọ, nặng 8, 9 lọ là khỏi hẳn 0\$70 một lọ. (Thuốc không công phạt hại sinh dục, dân bà có mang dùng cũng được. (còn bệnh Hạ cam phát ra cũng giống như bệnh giang, nhưng khác là, chỉ duy có qui đầu lỗ toét thôi; còn không có một chứng gì phát ra nữa). (1) — Đó là anh Cả Rinh, Cả Huỳnh, hai con Đề-Thám, là người giúp Thám rất đặc lực, đã nói rõ trong chuyện Đề-Thám của nhà Bảo Ngọc. Văn đoàn xuất bản và có bán khắp các hiệu sách — **TUYỆT MỌC LẬU GIANG** — Phải chứng bệnh tinh, sau khi khỏi còn lại, nước tiểu khi trong khi vàng, còn thỉnh thoảng ra đái tí mủ, sáng giặc ra tí nhớt nhảy nhảy, như mủ loãng, như dựa chuối; làm việc nhiều thức đêm khuya, hay ăn thức nóng hinh như bệnh phục phát, có người thận kém lại thấy đau xuong sống, hoa mắt, người mỏi mệt. Bệnh giang thấy đât thịt, nồi mun đỏ. Bất cứ những chứng nguy ngặt éo le gì sẩy ra chỉ dùng. Mọc còn ít 2, 3, 4 hộp, mọc còn nhiều 8, 9 hộp sẽ khỏi hẳn 1\$50 một hộp. Thuốc không công phạt hại sinh dục, dân bà có mang dùng cũng được.

Bán tại nhà thuốc BÌNH - HƯNG, 67 phố cửa Nam, Hanoi

Đại lý: Mai-Linh Haiphg, Phúc-hưng-Long Camphamine, Hồng-Biều Soctrang, Kim-Lan Uôngbi, T.-b.-Quán Battambang



Ảnh này thuộc về giás sử nước nhà. Xin lỗi các độc giả, đây là ảnh ai? Nếu các bạn biết được thì thời. Bằng không nhận được là ai, xin xem những câu giải ở bài quảng cáo cạnh đây sẽ biết rõ. (1).



NHÀ LÀM TRÒ QUÝ THUẬT. -- Ông nào có một đồng bạc đồng làm ơn cho tôi mượn, rồi mời ông lên đây...



LÁU HƠN NHÀ QUÝ THUẬT

...Ông khám đi! Đồng bạc đã biến mất rồi.



THÍCH VÀ KHÔNG THÍCH

NG Thái Phỉ trong báo Tin Văn có mở một cuộc trưng cầu ý kiến độc giả về những tin tức của các báo hàng ngày, những tin tức nhảm nhí, lặt vặt mà người ta thấy đầy rẫy trên các báo.

Không cần phải xét đoán giỏi cũng có thể biết chắc được trước rằng cái kết quả của cuộc trưng cầu ấy sẽ được mỉm cười.

Chỉ trừ những người nào muốn nói khôi hài cho vui câu chuyện, còn là người đứng đắn có ai dám công nhiên nhận rằng thích đọc những tin nhảm nhí, như tin hiệp dâm, — hay thích đọc những truyện bồi mói đồi từ của người khác bao giờ?

Nhưng nói rằng không thích chưa chắc đã tỏ ra rằng người ta không thích hẳn.

Một đám đánh nhau hay chửi nhau — nhất là chửi nhau — ở ngoài phố bao giờ cũng có một bọn người đứng lại xem. Cái thích xem ấy cũng do một cái tính biếu kỳ thấp kém mà người nào cũng có, với lại cái tính ích kỷ khiến người ta lấy làm thích được xem một người khác bị sự gì khó chịu.

Người đọc báo thích xem những cái tin nhảm nhí trên tờ báo cũng do những tính đó — mà tờ báo còn đăng những tin ấy ngày nào, người ta còn thích ngày ấy. Có một điều rằng người ta thích, nhưng người ta không nói ra mà thôi.

Vậy có muốn bài trừ những tin nhảm nhí ấy, trước hết nên bài trừ trên mặt các tờ báo đã.

Xưa này các nhà làm báo đăng những tin đó thường nói: sở-dĩ đăng những tin ấy vì là những tin độc giả thích đọc mà nhà báo đăng những tin ấy là một sự bất đắc-dĩ.

Nhưng đó là một cái cớ để họ che đậy sự họ lợi dụng cái lòng hiếu kỳ thấp kém của độc giả mà thôi. Vì độc giả không phải chỉ thích xem những tin ấy, độc giả còn thích xem những cái khác nữa.

Bản phận nhà báo là phải tìm những cái khác ấy, tìm những tin không phải là tin nhảm nhí, mà vẫn được lòng thích của người đọc.

Với lại, sự nhảm nhí không phải ở một cái tin, nó ở sự người ta lợi dụng cái tin đó để thỏa cái tình tò mò của mọi người.

Những nhà báo đăng các tin nhảm nhí là tố cáo bất tài của họ. Nghĩa là họ không biết tìm cách gì khác để mua vui cho người đọc.

Cái chứng cứ chắc chắn rằng không cứ phải đăng những tin nhảm nhí, tờ báo mới được chạy, là có những tờ báo rất được người ta hoan nghênh, mà không đăng những tin ấy bao giờ.

Thach Lam



— Mời ông mua bút chì, giấy giày, bút máy...

— Không, không mua.



— Mời ông mua kim, cúc áo, gương lược...

— Không, đi ngay, không tôi gọi dép xếp!



— Như thế thi đẽ tôi bán cho ông một cái cõi mà đội xếp họ vẫn dùng để gọi nhau.

VUI CỦA TỘI

Của N. T. Đức, Hanoi

1. Lại chuyen đồ ngang

Bốn quan viên lảng bẹp sang sông. Một ông ngồi man thuyền gật gù thế nào lộn cộ xuồng.

Ba ông kia nhón nhác hỏi nhau:

— Hộp thuốc đâu?

Rồi nhanh như chớp, một ông đã nhảy tùng xuồng. Cả thuyền đang tấm tắc khen cái tình bằng hữu với lòng nghĩa hiệp của ông, thì thấy ông kia ngoi lên, miệng kêu:

— Nó đây rồi!

Họ xùm lại lời len thi thấy có một mình ông thôi với một cái hộp tròn ông nắm trong tay.

2. Cop sọ...

Phúc vừa kể xong một truyện «dả hổ», mấy anh nghe tấm tắc khen tài.

Lộc thảng thảng:

— Thế dã lấy gi làm lợ, một lần tôi đi rừng, trong tay không có một tấc sắt, cop thấy tôi cong đuôi chạy...

Mấy anh nhón nhác hỏi dồn:

— Anh làm thế nào mà nó sợ tui?

— Tôi chạy... rồi... nó chạy... theo tôi.

3. Cảnh dẫu của đốc tờ

Lý Toét ôm đã lâu, cung cấp chán, rồi đến năm, bảy ông lang mà cũng không khỏi, sau đánh nghe có Ba mươi đốc tờ vậy.

Đốc tờ đến xem mạch xong, kè một lá đơn đưa cho ông lý:

— Đây, hôm nay cụ uống thuốc này, rồi mai tôi sẽ đến xem lại.

Đốc tờ đi khỏi, Lý Toét mòn mè cái đơn, lầm bầm:

— Minh trưởng thuốc tây thế nào, thi ra cũng giống thuốc nhà thánh. (gọi to). U nó đi, lấy cho tôi bát nước mưa với bao riết ra đây.

4. Đánh tôm...

Năm bác đang ngồi đánh tôm, bỗng một bác ngộ cảm ngã quay ra.

Một người lên tiếng:

— Làm thế nào bây giờ?

Một bác khác:

— Còn làm thế nào nữa, vực hòn sang bên giường kia, rồi chúng mình đánh «bí tú» vậy.

Của H. L. T., Saigon

Lý Toét vào cao-lầu

L. T. — Hầu sáng, tôi không thể ăn món sào này được.

Bác hầu sáng lật đặt bưng dĩa đồ sành. Sau khi bác hầu sáng đem dĩa đồ sáo khác lại, cụ ta cũng bảo:

— È này hầu sáng, tôi cũng không thể ăn món sào này được.

Bác hầu sáng ngoác đi gọi chủ.

CHỦ TIỆM — Hà ông lói làm sao? Cái lý mòn của piền sáo dấm này hầu xuc lá.

L. T. — Thi tôi có chè rằng không ngọt đâu, nhưng không có dưa làm sao tôi ăn được.

(Té ra hầu sáng đãng trí quên không đem dưa cho cụ)

Của T. T. Tình, Huế

Có lầm chứ

— Ông thử tưởng dăng quảng cáo có hiệu nghiêm gì không?

— Có lầm chứ! Thi vừa rồi tôi đăng tin cần một người canh hiệu bán đồ nữ trang của tôi ban đêm, vì người canh trước bị bệnh nặng..., ngay từ chiều bão ra, rồi tiếp đến tối hôm ấy thi hiệu tôi bị trộm, hết nhẫn.

Của P. V. Sáu, Bạch-hạc

Ăn miếng trả miếng

— Góm hòn nợ bác làm chó mà không cho tôi biết, rõ tiếc quá.

— À, cái đó khó gi, để tôi bảo mẹ cháu ra chợ mua cái giò lợn về nấu «giả cầy» để bác ăn cũng như chó chứ gi.

Trường THẮNG LONG

có một ban giáo chuyên môn và lão luyện đã được tiếng nhất trong các trường tư thục.

OUVERTURE 10 OCTOBRE 1935

DAN-MOI

Tailleur, Chapelier, Chemisier
70bis RUE JULES FERRY — HANOI

Succursale de la maison

CH. MAU'S

18, Bd DONG KHANH — HANOI
(Hiệu Vũ văn An cũ)

do «Cai Coupeur» đã sành nghề và đã học tập trên 5 năm với bản hiệu trông nom và chỉ cho lấy công làm lối. Muốn hợp thời và sẽ chẳng sợ hối hận về sau, các ngài mua bán không nên vội vàng, vây trước khi may quần áo hay mua mũ, xin hãy lại thăm CH. MAU'S và DAN MOI, các ngài rời đây quyết định sau, có so sánh mới chẳng sợ nhầm dùng phải những «hang hàng» của một vài hiệu buôn, bán *soldé* cho những thợ may quay quắt để lừa gạt bạn hàng. Những «hang hàng» bao giờ cũng có trước các hiệu 2 năm. Hiệu CH. MAU'S chủ nhật có mở cửa từ 3 giờ đến 5 giờ để tiếp khách các tỉnh. DAN MOI sẽ mở cửa cả ngày. Đến thăm bản hiệu mua một cái mũ 2\$80 xin biểu tiền xe. Một bộ áo trên 25\$00, xin biểu một chuyến tiền tàu (riêng cho bạn hàng các tỉnh). Dù thêm ông bạn may một bộ áo, xin biểu một cái mũ và xin để rất nhiều hoa hồng cho riêng các bạn cùng dù nhau may chung một lúc commandes, trên 200\$, có thể xin biểu riêng một bộ.

Về Hanoi không lại thăm hiệu CH. MAU'S và DAN MOI là một sự thiệt lớn,

CH. MAU'S

Fournisseur en gros pour tailleur et chapeliers Agent exclusif pour toute l'Extrême Orient des marques de chapeaux : Wings (importé d'Angleterre) — Porte-pipe (création d'Américaine) — Lincoln (Fournisseur des cours étrangères) et des tissus : Vormus, Lajeunesse, Fourfold, Solifer, William, Sang et Henry and Son, mű có gửi bán tại Saigon : Mon chemisier Rue Catina, Adam Mode Rue Colonel Grimaud, Nguyen van Nhac Rue d'espagne, Fou-Kin-Dji — Au-tisseur — Au coq d'Annam Bd Bonard, — Cần Đại lý độc quyền ở Saigon.

GIÒNG NƯỚC NGƯỢC TAM ĐA

Khen ai khéo vẽ bức Tam Đa,
Nam Việt kỳ quan đủ bộ ba :
Phúc, Lộc, Thọ toàn — nhưng trái
ngược —
Toàn là cảnh khô của dân ta.

Bèo xung Xã Xê n hà đa phúc,
Riu rít một đòn con lúc nhúc,
Bụng ống đít beo, chân cẳng cà,
Đứa bồng, đứa bế, đứa lẩn lóc.

Có phúc, song le chẳng có phần,
Đông đòn, không kiếm đủ nuôi, chǎn.
Bé thời nheo nhóc, rồi sau lớn
Nối lấy giòng cha, giòng hủ dàn.

Đại nhân Bang Bánh, nhà đa lộc,
Chỉ sinh ăn trên cùng ngự trốc,
Nghỉ về mĩ cao với áo dài
Túi cơm, già áo, béo tròn trục.

Hách dịch ai bằng cụ lớn Bang !
Chức dù chẳng trọng, cũng quan sang.
Ra oai, ngồi giáng roi mà xuống,
Dân chúng nhởn, mắt mờ quang...

Cập mắt ba vành, người lụ khụ
Cụ dân Lý Toét, ngại da thọ.
Giời còn đẽ sống, còn bê tha
Rượu thịt đến khi kè miệng lõ.

Đa thọ như ông phỏng ịch gi,
Càng thêm chật đất, thọ làm chi.
Ngãm câu : « đa thọ là đa nhục »
Của cổ nhân truyền, thực bất di !

Tam Đa ! Ngãm nghĩ, ôi, ngao ngán !
Đa tử, dân nghèo thèm khốn nạn,
Đa thọ, sống dai chịu yếu đau,
Đa quyền, nhũng nhiễu gày ai oán... !

TÚ MÔ



MỘT CÁI QUÁI TRẠNG TRONG LÀNG LANG TÂY

Y SĨ LÊ VĂN PHẦN

ONG y-sĩ Lê văn Phấn mới tốt nghiệp ở trường thuốc ra được ít ngày. Ông nghĩ rằng : thời buổi kinh tế khó khăn, không quảng cáo cho người ta biết mình thì không thể nào kiếm ăn được. Đó là cái thuật mà ông đã học được của các ông lang annam.

Nghĩ sao ông làm vậy.

Thoạt tiên ông diễn thuyết về thuốc tây, thuốc ta (bài tường thuật cuộc diễn thuyết đó đã có đăng ở P. H.) để tỏ cho mọi người biết rằng ông am hiểu cả hai thứ thuốc.

Rồi ông giàn giấy quảng cáo khoe mình đã khảo cứu về thuốc nam đúng 10 năm trời. Nghĩa là ông bắt đầu khảo cứu từ năm 14, 15 tuổi, hồi còn học ở lớp nhì, lớp nhất. Thật là một bậc kỳ tài.

Rồi ông Phấn lại đi phát ở các đầu phố bốn, năm thứ giấy quảng cáo. Tôi bắt được một tờ, xin trích dẩn lén đây :

VIỆT NAM Y QUÁN

Y-sĩ Lê-văn-Phấn trông nom.

Một nhà thuốc dung hợp đồng tây mà gây nên một nền y học chân chính cho nước nhà, có khảo về bói, toán, lý, số, thần linh, hư linh học.

Bán đủ cao, đơn, hoàn, tán, xem mạch, khám bệnh, bốc thuốc chén cùng các thứ thuốc làm sẵn chữa đủ các bệnh.

Đại-lý và quảng cáo cho khắp cả các nhà thuốc tây, nam, các môn thuốc mường, mán có tiếng thần hiệu.

Đã được quan Toàn-qnyễn, đúc Đại-nam Hoàng-dế, quan Thốsguru khen ngợi và tán thành.

...Thế là nước ta có được một ông y-sĩ biết bói, toán, biết lý, số, biết

bốc thuốc chén và cắt thuốc mường, thuốc mán.

Ông Lê văn Phấn trước khi đi chữa bệnh, bao giờ cũng thắp hương rồi cúi lạy trước ban thờ Quỷ-cốc ; lạy xong, ông reo què, nếu được què thì ông đi ngay, nếu không được què thì phải trả tiền gấp đôi giá thường, ông mới chịu đi cho. Chắc là ông reo it khi được què.

Reo què xong, ông đem cơm nguội cúng ma só để phòng khi phải dùng đến thuốc mường, thuốc mán.

Đến nhà người ốm, việc đầu tiên của ông là bảo đưa xem lá số tử vi. Đọc xong lá số, ông xem cung giải ách để biết người đó mắc bệnh gì. Biết bệnh rồi, ông trích một phát tiêm (thuốc tây), ông cho uống một thang bát tiên (thuốc bắc), rồi ông đọc thần chú và lấy hương khoa lén trên một chậu nước lᾶ (thuốc mường) và bắt người ốm uống cho kỹ hết. Chừng ấy thử mà chưa khỏi, thì thật là một sự lạ.

Nếu ai sợ đau không chịu tiêm thì ông bảo mua một cái hình nhân thế mạng. Ông niệm chú rồi tiêm vào đầu hình nhân. Tiêm xong, người ốm thấy sặc lén mũi những mùi thuốc tiêm và bệnh lui ngay.

Có người thấy ông là một thằng thuốc hơi lợ, nên hỏi ông :

— Còn bệnh diễn ông có chữa được không ?

Ông đáp :

— Bệnh ấy, thi còn phải nói. Tôi kinh nghiệm nó đã lâu.

Rồi nghĩ một lúc, không biết tại sao, tự nhiên ông nói tiếp :

— Nhưng tôi không có thi giờ rồi. Lúc nào tôi cũng bạn chữa cho thiên hạ.

Nhật Linh

Dòng đất

(Đêm hôm 1er Novembre có động đất — Tin các báo) :

Trong nước ta, cái gì cũng nhỏ mọn, không có cái gì rộng-rãi, to-tát bao giờ. Đến ngay động đất cũng vậy. Chỉ có một cái chuyên-dộng cồn-con, không đầy vài giây đồng hồ, sức mạnh không đủ xé một cái bàn.

Thế mà đến những việc cồn cồn khác, thì người ta lại làm ồn ào sôi nổi, quá động đất. Một cô gái quấn lối tóc lại, một đám ma giản-dị và không cỗ bàn, một người không ra làm quan, một cái hủ-tục sửa đổi chẳng hạn, ấy thế là người ta luận bàn, dị nghị như một việc quan trọng đến sự mất, còn của nước.

Không phải là ta nên có một nạn động đất dữ dội như ở bên Nhật. Nhưng thật ra, nghĩ đến cái nạn động đất của nước mình mà buồn : nó cũng nhỏ mọn như những cái nhỏ mọn khác, người nhỏ mọn, hành vi nhỏ mọn ở nước ta vậy.

Thạch Lam

HẠT ĐẤU DON

Nên lịch sự

T.T.T.B. số 74, « Người ảnh »:
...Buồn tẻ, tôi ngồi thu hình trên chiếc ghế vệ sinh hút thuốc lá để giết thi giờ, cái thi giờ ác nghiệt...

Không biết cái ghế vệ-sinh của tác giả đó là cái ghế gì ? Nếu nó là cái ghế...vệ sinh thật, thì nhà văn không nên nói đến là phải.

Tội nghiệp

Tàn văn số 30, bài « Chiếc bóng » :

Cập mồi mơn mẩn vể tui của Hương bị bỏ ăn, bỏ ngủ mấy hôm mà thành ra tái mét..

Không biết cặp mồi đó có tội tình gì mà nó muốn ngủ, cô Hương lại không cho nó ngủ !



COTY
SES PARFUMS
SON EAU DE COLOGNE
SES LOTIONS SONT LES PLUS RENOMMÉES
SES PÔUDRES AJOUTENT ENCORE DU CHARME AUX PLUS JOLIS VISAGES...

Agents exclusifs : L. RONDON et Cie L. t. d.
HANOI — HAIPHONG — TOURANE — SAIGON



Đủ kiểu gót giày tráng men, gót Ngà, gót Ngà và gót Kim-cửu rất đẹp...

Quý bà, Quý cô ưa dùng giày gót mền dáng đẹp và có mỹ thuật nên đến...

chán Võ
38 Phố Hàng Bồ

NHƯ' NG NET CHU'

V. PHÂN TÍCH

TỐI hôm đó, tôi đến chơi với Lê Phong tại nhà trọ của anh ta ở phố chợ Hôm.

Một cái nhà hai lầu, dưới là chổ ở của người chủ. Phong ở một mình trên gác, di vè đã có công riêng.

Sắp đây công vào, tôi thấy một lâm biển giấy nhỏ đưa đầy dưới ánh đèn điện. Tôi đọc rõ mấy chữ :

— Ông Lê Phong đi vắng, xin miễn tiếp các bạn đến chơi.

Tôi vừa quay góit thì có tiếng trên gác gọi xuống :

— Anh Bình! lên đây! Tôi không đi vắng đâu.

Phong đón tôi ở đầu cầu thang và trói rưỡi trách:

— Anh thực vô ý quá. Ít ra thì người ta cũng phải biết quan sát chứ. Mọi khi tôi đi rằng có để đèn sáng trên gác báo giờ.

Lúc kéo ghế cho tôi ngồi, anh cất nghĩa:

— Tôi sợ có khách đến ngăn trở, nên phải treo cái biển đó. Nhưng với anh thì tôi vẫn có nhà. Với cả Đào-dặng-Khương và một người tôi muốn tiếp riêng tôi hôm nay nữa. Ông Khương vừa ở đây ra.

Trên cái bàn lớn giữa nhà, tôi thấy bừa bãi những giấy má, sách, báo và cái kính hiển vi lớn mà anh nào cũng để sẵn bên mình. Chỉ vào một dép giấy nhỏ mà tôi nhận ra là tập thư người thiều niên đưa lại tòa soạn lúc Phong sắp ra về, bạn tôi bảo tôi một cách nửa nghiêm trang, nửa dưa cợt :

— Ngày Văn Bình a, anh muốn biết tâm lý bạn phụ nữ, tôi khuyên nên cứ đọc tập thư này. Đầu các giọng : văn, thơ, cảm khái, áu sầu, khôi hài, và... bi thảm nữa. Hay lắm, nhưng chỉ liếc không giúp tôi được việc gì. Tôi có ý tìm, mà không thấy một sự liên lạc nào với bài thơ lục bát hết.

— Thế anh đã cất nghĩa, đã giảng giải cho Khương biết câu bí-mật ẩn trong bài lão chưa?

— Rồi. Không thể tả được sự kinh ngạc của Khương! Ông ta ngồi lặng lẽ nhìn tôi một cách kỳ-dị hơn lúc chiều, hết đọc lại bài thơ lại « đọc » cái thiền tài trên mặt tôi... Khương nhặc đi nhặc lại mãi một câu : « Có thể mà tôi dù xét trong ba năm trời nay không ra... » Nhưng điều ông ta lặng lẽ hơn là việc Tuyết Mai có chân trong hội kin. Khương ngó đến những điều bí-ẩn nào khác kia, chử đến điều ấy thì không... Mà tôi cũng không lấy chi làm lạ lùng.

— Vì sao vậy?

— Vì Tuyết Mai muốn dấu Khương, và đã dấu được Khương chử sao. Một đảng viên « hội kin » không có quyền được nói chuyện đảng với ai hết, với anh em, cha mẹ hay vợ chồng cũng vậy — trừ khi người đó là đồng chí của mình.

— Thế ra Tuyết Mai thật có chân trong một hội kin-u? Sao lúc chiều anh bảo còn nhiều việc bí ẩn khác.

— Vì lúc chiều, tôi mới tìm ra được đầu mối thứ nhất, cái có tự sát của Tuyết Mai.

ĐỒI CHỒ O'

Phòng cổ văn pháp luật phố Hàng Dà của ông TRẦN-BÌNH-TRÚC luật khoa cử-nhân, nay đổi ra: 83, phố Quan Thánh Hanoi (AVENUE GRAND BOUDDHA)

Việc kiện cáo, đơn từ, hợp đồng, = văn tự, chia của, vân vân. =

GIỜ TIẾP KHÁCH :

Buổi chiều từ 5 giờ đến 7 giờ
Buổi tối từ 6 giờ đến 9 giờ

Cô ấy nhận được bài thơ gửi về, đã biết cái điều khoản, cái « chìa khóa » để đọc thơ, thì cứ đưa mắt qua một lượt là biết bài thơ lục bát « nói » những gì. Thế mà bài thơ lại nói một câu phi thường: Đảng khép Tuyết Mai tội bội phản. Mà tội bội phản tất nhiên bị trừng trị một cách ghê gớm như lời báo cáo. Vì thế mà cô Mai khiếp sợ quá đến nỗi quên sinh.. Kể ra, nếu tôi chỉ bằng lòng có thể, nghĩa là nếu tôi cho tìm ra cái mồi ấy là xong việc, thì việc tôi xong rồi. Tôi cũng đã « trả lời » cho bài tinh đố Khương đem đến hỏi tôi rồi. Vì bài tinh đố chỉ hỏi có một điều: tại sao Tuyết Mai tự tử?

« Nhưng, trong bài thơ còn ẩn một sự bí-mật khác, hay nói cho đúng, bài thơ kia còn làm cho tôi... « đánh hơi » thấy một sự bí-mật khác mà tôi muốn khám phá ra. Tôi tự ra cho tôi những câu hỏi này :

1) Tuyết Mai còn là người trong hội kin không?

2) Tuyết Mai có bội phản không? và sự

động toan kịch tiệt hơn, nên bỏ. Tôi cho là từ đây, cái hội không tên kia cũng tự giãi tán và chết đi như cái mầm reo trên đất khô. Còn chẳng, chỉ ở trong tri của Tuyết Mai là một người rất giàu trưởng trọng. Đối với tri tự ứng tượng của cô ta thì các « đồng chí » cô vẫn hoạt động, vẫn theo đuổi mục đích và cô vẫn norm nopr sợ rằng bọn ấy hiểu lầm cô. Cô sợ rằng họ ngờ cho cô là người có dã tâm có thể tổ cáo phản phúc họ được.

« Sự lo sợ ngòi vực dô thường ám ảnh những tâm hồn bồng bột. Lúc nào mình cũng tưởng chúng quanh toàn những người chỉ chực hại mình cả. Một việc nhỏ gì xảy ra cũng tưởng có liên-lạc đến mình được cả, và làm cho mình bần khoán luôn. Đó cũng là một bệnh của sức tưởng tượng, một thứ bệnh dien mà người Tây gọi là... « délire de persécution ». Tuyết Mai cũng thuộc về cái « ca » ấy.

« Cho nên một tin dâng báo về những cuộc bắt bớ đều đều cũng bắt cõi tưởng đến

thực là người trong đảng muốn báo trước cái tin dữ ấy cho Mai, hẳn phải dùng bút giả và chết đi như cái mầm reo trên đất khô. Còn chẳng, chỉ ở trong tri của Tuyết Mai là một người quen biết Tuyết Mai, biết tâm sự và những điều bí-mật của cô ta, nhưng không phải là một người trong đảng.

« Người ấy, theo tư dạng bức thư, là một người đàn ông như tôi đã nói cho anh biết, và tất nhiên là một trong mấy người bạn trai vẫn qua lại nhà Khương. Anh ta tất nhiên yêu Tuyết Mai, nhưng không được Tuyết Mai đáp lại tình yêu đó, hoặc bị Tuyết Mai cự tuyệt. Nhân dô biết việc kín của người thiểu nữ — bằng cách nào tôi chưa dám nói chắc, — anh ta mới gửi bài thơ kia cho cô ta... Đề làm gì? Đề hại Tuyết Mai ư? Đề cô ta lo sợ ư, hay còn có chủ ý nào? Các điều đó tuy tôi đã đoán đến cả rồi, nhưng... cần phải hỏi anh chàng kia đã ».

Tôi ngạc nhiên hỏi Lê Phong :

— Anh bảo sao? Hỏi người viết thư cho cô Mai?

— Phải!

— Ô! thế anh đã biết người ấy là ai rồi sao?

Phong vẫn thản nhiên trả lời :

— Rồi!

— Ô, quái lạ! Mà anh đã gặp hắn?

— Chưa gặp, nhưng (Lê Phong xem đồng hồ) người ấy cũng sắp đến đây.

Tôi chưa hiểu ra sao thì có tiếng giãy thong thả bước lên thang.

Lê Phong với thu tập thư từ với giấy mاء lại, rồi nhìn tôi mỉm cười. Anh hả giọng xuống và nói nhanh :

— Anh ngồi yên mà nghe, mà xem; nhiều sự lắm.

Bên ngoài, bước chân đã lên đèn bức trên cùng. Chúng tôi ngồi yên. Ba tiếng gõ cửa se se. Lê Phong nói :

— Cứ vào!

Cánh cửa chậm chạp hé mở, rồi... một cái mặt thiếu nữ ló vào, ngoác nhìn chúng tôi :

— Thưa ông, đây có phải nhà ông Lê Phong không a?

Tôi thoáng thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt Phong, anh ta hơi chau mày, nhưng cũng đáp :

— Vâng. Mời... cứ vào.

Người thiếu nữ liền đẩy cửa, thong thõa bước vào, miệng tươi cười sê cái chào tôi, rồi nhìn thẳng Lê Phong sê nói :

— Thưa ông, tôi đến hơi đường đột, nhưng tôi muốn được gặp mặt ông một lần.

Tiếng nói nhỏ, nhưng giọng đầy, dồi dào và bao dặn. Tôi có ý ngắm thì thấy cô ta vào trạc 25 tuổi, người hơi lớn, nhưng dáng điệu cũng khá dẻo dang. Phong chờ cho cô cái ghế mới ngồi. Cô ta thông thả ngồi. Hai tay rất trắng, ngón mập và mềm, đặt lên bàn, giữ lấy cái « vi dân » nhỏ. Miệng cô ta lô son rất có kỹ-thuật, luôn luôn mềm cười, đôi mắt to nhìn Lê Phong không rời. Bàn tay cũng cầm chung chút nhìn lại.

— Thưa cô (anh nói bằng thứ giọng dịu dàng và nhã nhặn nhất), vì đâu mà tôi được cái hân-hạnh...

Có một không hai

Rưng nhung là tên riêng mà các quý bà quý cô đã tặng cho Tiệm chính Bombay, 89 Hàng Khay Hanoi, tưởng cũng không phải là quá vây. Hiện đã về rất nhiều: Nhung Kim cương, nhưng the dù các màu, nhung the toàn to, infroissable, bordeaux dù các màu thăm nhạt, nhung Peluche may manteaux và capes, Laine chiné, Laine Longco và dù các hàng Gấm, Satin, Đoạn và nhiều hàng lụa nữa.



bối phản của Tuyết Mai tính cách thế nào?

3) Việc khép Tuyết Mai và tử tội có thực không?

4) Người viết cho Tuyết Mai bài thơ báo cáo ấy là ai, là người thế nào?

Đặt bốn câu hỏi đó, rồi tôi bắt đầu lùm cách trả lời và thấy sự thực, « sự thực theo trí suy đoán » của tôi, lần lần hiện ra một cách không ai ngờ được.

Trước hết, tôi tìm trong các báo hằng ngày xuất bản trước và sau hồi Tuyết Mai tự tử trong ít lâu. Trước hồi ấy chỉ có một vài tin khám phá và bắt bớ nhỏ, hoặc những cuộc khám phá ra một vài tờ hội kin chưa có chủ nghĩa rõ ràng. Tuyết Mai hẳn là thuộc về đảng này. Cô ta nhập đảng có lẽ trong lúc còn đang đi học. Nhưng nhập đảng theo tính a-tông hay vì không chịu suy nghĩ? Cái đó tôi không biết chắc, chỉ biết cô theo vao đảng không hẳn vì khuynh hướng của cô. Khuynh hướng của Tuyết Mai hoàn toàn là khuynh hướng mỹ thuật, văn chương, chứ không có màu chánh-trí (thứ của các bạn gái cho eó, tôi không thấy đả động qua đến những tư tưởng ấy: những truyện ấy, cô không bao giờ đem ra nói, mặc dầu với các bạn rất thân). Vậy nếu cô là đảng viên trong một đảng nào, thì chỉ ở đó ít lâu rồi ra. Có lẽ lúc ra chính là lúc cô thôi học.

Cái hội đảng mà Tuyết Mai chỉ biết qua hồi đó có lẽ không phải là một đảng có bề thế vĩng chãi, có lẽ chỉ là một cái bóng, cái hình thu nhỏ hay là một công cuộc bắt chước các hội đảng to. Hồi ấy, ở trong nước ta, một con gió thời thế làm kích thích tâm trí của các hạng người, ở khắp mọi nơi và cho đến cả các trường học nữa.

« Throat liên đảng bí-mật mà Tuyết Mai theo cõi lấp hìn một hội văn, một cuộc hội họp có tính cách vui chuong, mỹ thuật. Tuyết Mai có lẽ cũng vì tuồng thế, nên mới theo. Đến lúc thấy việc hành

việc riêng của cô. Lại thêm những truyện án sát, những án tử hình bí-mật mà cô nghe thấy luôn, hoặc đọc trong các sách, khiến cho những điều mơ hồ vụ vỡ ấy càng ngày càng hóa ra sự thực, càng ngày càng tin là sự thực, làm cho cô càng thêm lo sợ, đau khổ mà không dám ngỏ ra với một người nào trong nhà. Cũng không dám ngỏ với Khương — và nhайл là với Khương — là người cô yêu, nhưng yêu một cách trái ngược diên cuồng, vì cô vẫn tuồng Khương là trong ruột thịt (Những lời nồng nàn viết sau bức ảnh khiến tôi lập được cái giả thuyết này).

Đến khi cô nhận được bài thơ gửi về thì thực là nhát búa sau cùng làm kinh động cả cái tâm hồn hốt hoảng ấy. Bài thơ này có những câu đáng sợ, ta phải cố lùm ra mới thấy, nhưng cô đã biết cách đọc từ trước rồi. Trong việc giao thiệp bí-mật của các hội kin, thường có những cách trao gửi tin tức cho nhau riêng. Nếu không phải là một lối trác hẹn riêng của người trong đảng cô theo, thì it ra cũng là lối ước hẹn của cô với một người trong đảng. Tuyết Mai vì sợ cái hình phạt ghê gớm mà cô tuồng là không tránh được nên nhất quyết tự tử dù cô không hề bối phản bao giờ.

Nhung đến đây, tôi gấp một điều khẩn, Tuyết Mai vì tâm trí rối loạn không xét ra, nhưng điều đó cũng khá rõ rệt. Bài thơ đó có phái của người bạn đồng chí trong đảng viết cho cô không? Hay chỉ là một bức thư, huyền hoặc?

Tôi thì tôi tin đảng kia không còn nữa, và như tôi đã nói còn chẳng chỉ ở trong trí tuồng tượng của Tuyết Mai. Vậy việc khép lối Mai không bao giờ có. Vả lại, nếu cô còn và án tử của Mai có, thì không bao giờ người ta bảo cho Mai biết trước. Vả lại nữa, trong hội đảng nào cũng vậy, các đảng viên đều có một tên kín — người ta gọi là bí danh. Nếu người viết bài thơ

— Thưa ông, tôi biết tiếng ông đã lâu, nhưng chưa lần nào được làm quen với ông như tôi vẫn ao ước.

Lê Phong vẫn nhìn người thiếu nữ không chớp, anh « Vâng! » một tiếng nghe cự ngắn, khiến cô kia hơi ngượng, trông về phía tôi. Một lát cô lại nói :

— Tôi vẫn mong được gặp ông. Vì rồi, ông cho người đến mời anh tôi... (Phong hơi gật đầu), nhưng anh tôi đi vắng, chắc ông có điều gì chỉ giáo, nên tôi nhân dịp đó...

Phong nét mặt nở nang, ngồi xuống ghế một cách chững chạc, rồi vui vẻ đáp :

— Vâng, tôi hiểu rồi!

Người thiếu nữ mỉm cười tinh ranh :

— Ông hiểu rồi ư?

— Vâng. Cái việc tôi muốn nói riêng với ông Đỗ Lăng, thưa cô, là một việc rất quan trọng, nhưng xem ra nói với cô cũng được. Vậy tôi xin nói luôn.

Tôi đang chưa hiểu Lê Phong định nói gì, thì anh đã rút một mảnh giấy viết đưa cho người con gái xem.

— Thưa cô, tôi muốn nói đến một bài thơ, một bài thơ lục bát mà tôi chép ra đây và có đánh dấu những chữ đáng chú ý...

Rồi anh lại nói tiếp trong khi người kia đã làm lơ, đỡ lấy mảnh giấy xem :

— Cô hẳn cũng không lạ gì bài thơ này lắm thì phải...

Lúc đó tôi thấy rõ ràng sắc mặt người con gái biến hẳn đi. Nhưng cô ta chấn tĩnh ngay được. Mảnh giấy trên có bài thơ lục bát. Lúc ấy cô vẫn cầm ở tay, nhưng không đọc nữa. Cử chỉ của cô tuy yên lặng, nhưng không dấu nổi sự bối rối và không thể lột khỏi đôi mắt sáng quắc của Phong.

Một phút sau, cô ta mới ngẩng lên, nghiêm trang hỏi :

— Thưa ông, sao ông lại đem bài này hỏi tôi nhỉ? Thực tôi không hiểu ý ông muốn...

Thì bạn tôi liền đáp :

— Ý tôi muốn cho cô biết rằng bài thơ đó có sẵn một sự bí mật, mà sự bí-mật ấy gác ra một ánh mang, một việc tự sát thảm khốc, một cái tai vạ đau đớn cho một gia đình, mà tôi, thưa cô, tôi muốn khám phá ra... Việc này, tôi biết rằng cô cũng không lý. Vậy muốn đem ra bàn bạc với cô...

Người thiếu nữ bỗng đứng dậy, cười nhạt một cách kiêu hãnh, rồi lẩn nhẹn nói :

— Thưa ông Lê Phong, tôi không thể hiểu tôi nói với cô chủ của ông được, mà tôi đến đây cũng không phải để tìm hiểu những cái lỗ ấy... Xin chào ông.

Nói đoạn, cô ta xầm xầm bước ra cửa. Tức khắc Lê Phong đứng dậy, gọi tôi lên một tiếng như quát :

— Ông Lăng!

Ngoắt quay lại, người thiếu nữ tái mặt đi. Tôi kinh ngạc vô cùng. Lê Phong thì dáng đường đường nghiêm nghị như một ông chánh án :

— Ông Lăng! Ông trả gót lại. Và mời ông ngồi.

Người lão mệt cứ yên lặng nhất nhì theo dõi Lê Phong.

Lúc « cô ta » ngồi yên, anh mới ôn tồn nói :

— Ông Lăng! Tôi thử thực rằng ông có tài cải trang rất khéo. Có lẽ Mai Lan Phuong cũng không giỏi hơn. Tôi không ngờ rằng được làm quen với ông trong một trường hợp thực hiếm có. Tôi định mời ông đến đây

(Xem tiếp trang 14)

TRĂNG SUÔNG

HÓM ấy tôi đến thăm một người bạn cũ ở một làng nhỏ, làng Đoan-hạ, thuộc huyện Thanh-thủy tỉnh Hưng-hóa. Dân cư chỉ có bè dài chạy theo rẽo tả ngạn sông Đà. Bên kia sông và xế về phía đông-nam, núi Ba-vì đứng sừng sững, đồ sộ, nguy nga.

Lúc bấy giờ đã gần tối. Mặt trời vừa lặn khuất ngọn. Lưỡi Hai, hóng nằm dài gác qua sông. Tôi di



theo ven giòng nước, chỉ chực trượt chân, vì trời nhá nhem mà bờ sông đất phù sa vừa cao vừa lở nhiều chỗ.

Đèn cồng nhà bạn, một cái cồng tre xinh xắn, tròng ngay ra sông, tôi lên tiếng thì một thằng bé con chừng mươi hai tuổi vân tang phục chạy ra nói cha nó sang bên làng Hoàng-xá từ sáng và có lẽ hôm sau mới về.

Tôi buồn rầu thất vọng, đứng ngẫm nghĩ, thì thằng bé, vẻ mặt thông minh, linh lợi, bàn với tôi một câu :

— Hay mời ông nghỉ lại nhà con một tối, mai thế nào thầy con cũng về.

Tôi hỏi :

— Bà Nhất có nhà không, em? Nó ngoe ngác nhìn tôi rồi đáp :

— Mẹ con mất năm ngoái.

Bấy giờ tôi mới kịp để ý đến bộ tang phục của nó.

Thằng bé đưa tôi lên nhà trên rót nước mời tôi uống. Tôi mở va-li lấy tiền nhờ nó đi mua dùm vài cái bánh chưng ăn cho đỡ đói...

Mới vào khoảng chín, mười giờ, làng xóm đã im phẳng phắc. Thằng bé, con bạn tôi, cũng đã xuống nhà ngang ngủ từ lâu. Một mình tôi ngồi đối diện đèn dầu lù mù xem sách.

Lúc mới đến tôi đã để ý tới cái tủ sách sơn quang dầu của bạn đặt trên ban thờ người vợ bấy giờ gian giữa. Tôi kéo cánh tủ lên thì thấy mấy ngăn xếp chật nich những sách cũ, đã bị một đục, dán nhám nhiều chỗ : nào Đường thi, Cố văn, Tam quốc, Bắc sử lại cả sách thuốc nữa.

Tôi đã toan đóng cửa tủ lại thì một con « ba đuôi » lớn chạy ầm vào trong

một quyền sách bìa da nhầu, và bốn góc như bị dao cùn xén nhám nhỏ. Tôi liền rút quyền sách ấy ra để giết chết loài cắn hại kia mà tôi vẫn rất ghét, vì sách của tôi ở nhà thường bị lũ đồng chủng của nó nhấm nát.

Rồi tôi lò mò mở sách ra xem, thì đó là một bộ « Liêu-trai chí dị », mươi quyển đóng làm một.

Hết một truyện lại một truyện, tôi đọc không biêt chán, tuy chữ nhỏ khó xem mà đèn lại tù mù. Tôi mê mải sống với bọn đạo-sĩ, yêu-tinh trong truyện, hưởng những cuộc tình duyên mơ mộng giữa những cảnh thần tiên êm đềm...

Tiếng gà gáy nửa đêm làm tôi giật mình, gập sách lại, tắt đèn toan đi ngủ. Nhưng lòng còn bàng khuâng nhớ cô Lý, cô Liên trong vườn Liêu, tai tôi còn vang vẳng dịp cưới ròn rã của cô Ninh bên khóm hạnh đào trỗ bông tươi tốt. Thành thử tôi băn khoăn không sao yên giấc được.

Tôi liền trỗi dậy chống cái phen che cửa sổ có chấn song tre, và ngồi đó nhìn ra sông. Trăng tròn có tán đã lên quá đỉnh đầu, và chiếu xuống trần gian một làn ánh sáng như có như không. Một luồng sương mù chạy dài phủ khắp mặt nước như tấm lụa trắng hung bất tuyệt. Tiếng lá lau cọ vào nhau nghe lạt xạt. Bên kia sông, chòn



núi Ba-vì nỗi lèn bến trên mây, ba ngọn nhọn hoắt như bạt theo chiều gió.

Ngắm cảnh trăng suông, tôi mờ màng tưởng còn đương sống với những truyện xưa đọc và tôi yên trí rằng cảnh thần tiên tịch mịch này không thể nào lại không có những cô yêu tinh diêm lệ chờ đợi, hẹn hò khách văn nhân đa tình đa cảm.

Một con thuyền đi qua như lướt trong không. Ngọn lửa vàng nhợt nhạt chọc thủng màn sương. Phải chăng đó là thuyền đưa tiên tử xuống trần?

Thân thê mỏi mệt vì thức khuya, tôi đóng cửa sổ lên giường nằm. Song, mắt tuy nhảm mà trí vẫn vắn theo đuổi mộng dài đêm xuân.

Có lúc tôi thiếp đi độ mươi phút, tức thì tôi thấy hiện ra trong ánh trăng suông đủ các nhân vật Liêu-trai chí dị. Nhưng tôi tỉnh ngay và tự cười thầm cái lòng mơ mộng hão huyền của mình.

Bỗng nghe có tiếng động ở ban thờ như ai se sẽ lôi một vật gì.

Tôi nghĩ ngay đến cái tủ sách cũ mà có lẽ tôi quên chưa đóng cửa. Sợ chuột rủ nhau đến phá phách, tôi liền dậy đánh riết đèn xem lại...

Vừa soi xuống dưới ban thờ, thì ở trong đó chui ra một người con gái, vận nâu sông, đầu tóc rối bù. Người ấy đứng trân trân nhìn thẳng vào mặt tôi. Tôi cứng đờ người ra, lưỡi dài hẵn lại, lắp bắp không ra hơi :

— Yêu tinh!

Cô kia mỉm một nụ cười bí mật, nửa như đứa, nửa như sợ, làm cho tôi rợn tóc gáy, rồi vừa lùi vừa nhìn tôi sòng soc, cặp mắt dăm dăm không chớp, cặp mắt to đen láy, phản chiếu ánh đèn, lắp lánh như mắt con cáo trắng, con bạch hổ ly.

Thật trong đời tôi chưa lần nào tôi kinh hãi như cái phút lảng lấp ấy, và bây giờ kể lại truyện, tôi còn trông thấy cái miệng cười huyền ảo, cặp mắt yêu quái nhìn dăm dăm.

Tôi ngây ngất, mướt mồ hôi, đứng như chôn chặt xuống đất. Cây đèn dầu cầm nghiêng ở tay đã tắt từ bao giờ mà tôi vẫn không hay.

Một tiếng ket cửa, người thiếu nữ vụt biến mất.

Mãi nửa giờ sau tôi mới hoàn hồn, và nghĩ đến thấp đèn. Tay tôi run lẩy bẩy đánh đến mười que riết mới châm được bắc đèn cháy.

Một cánh cửa hé mở...

Và cái túi tiền để trong va-li, tôi không tìm thấy đâu nữa.

Khai Hung

Nhà xuất bản Đời Nay

Hòn bướm mơ tiên	Nửa chặng xuân
Anh phái sống	Gánh hàng hoa
văn thơ	Hết
Cạm bẫy người (nghìn thứ 2)	0\$45
Vàng và máu (nghìn thứ 4)	0\$45
Giòng nước ngọt (nghìn thứ 4)	0\$50
Tiếng suối reo (nghìn thứ 2)	0\$40
Đoạn Tuyệt (nghìn thứ 4)	0\$75

ĐƯƠNG IN

Đời mưa giò
Giặc đường giò bụi

SẮP IN

Đoạn Tuyệt (in lần thứ hai)

GIA - ĐÌNH HANH - PHÚC

CÂU.— Mợ ơi, tôi sung-sướng quá, tôi mới dùng có 3 ve tiệt trùng và 1 hộp Bồ ngũ tạng mà bệnh đã khỏi hẳn, đây này, mợ xem, nước tiểu trong lâm rồi, không có tí vẫn nào nữa. Thực là hoàn toàn lâm rồi mợ à.

MỢ.— Ôi thật là hạnh phúc cho gia đình nhà ta. Thuốc Tiệt trùng và Bồ ngũ tạng của Lê-huy-Phách thánh thật nhỉ?

Sau khi khỏi bệnh lậu, giang mai, tiêu tiện vàng, dục có vân (filaments), urot quay đầu, nhoi nhói như đốt và nhiều bệnh tật rất khác nữa, như thế là chưa tiệt nọc, phải dùng thuốc Tiệt trùng số 12 (giá \$60) và Bồ ngũ-tạng số 22 (giá 1\$00) mới khỏi hẳn được bệnh nguy hiểm ấy.

ĐẠI-LÝ.— Bacninh: Chi-Lan 147 phố Ninh-xá. Nam-Định: Việt-Long, 28 Rue Champeaux (trên trường học bến cảng). Haiphong: Nam-Tân, 100 Bonnal. Thái-Bình: Minh-Đức, 97 Jules Piquet. Vinh: Sinh-Huy, 59 phố La-ga. Hué: Văn-Hòa, 87 Paul Bert. QuiNhon: Trần văn-Thắng, avenue Khải-Định. Nha-Trang: Nguyễn-đình Tuyên. tailleur tonkinois. Saigon: Dương thị Khuyến 169 Rue d'Espagne. Vientiane: Phan thị Lộc, Rue Tafforin.



LE HUY PHACH
= 12, SINH - TỬ, HANOI =

TIỀU SƠN TRÁNG SĨ

Truyện dài của KHAI-HUNG

(Tiếp theo)



UỐC, dè khuỷa hơn tí nữa, chúng ta cùng đi. Phải cẩn thận, quanh chùa đều có linh canh giữ cả đấy. Lê Báo chau mày tỏ vẻ căm tức, nắm tay giơ về phía trong chùa, đe dọa bọn lính, mồm lầu nhầu mẩy câu nguyền rủa.

Khi hai người quay về chỗ cũ, thấy Trịnh Trực đương ngồi bô gối, khóc rưng rức. Lê Báo chau mày lặng thinh đứng ngắm, và Quang Ngọc mỉm một nụ cười chua chát hỏi mỉa :

— Công tử còn khóc được ư ?

Rồi chàng phàn nàn như nói một mình :

— Bây giờ ta càng thấy lỗi ta nặng quá. Ta tưởng giao phó công việc, khi ta vắng nhà, cho một viên tướng có đủ trí dũng, ai ngờ ta chỉ đèn việc lớn mà đặt vào tay một đứa trẻ con. Một bậc thượng tướng, trong khi hành sự, có thể sa vào chỗ lầm lõi dè đến nỗi thất bại. Nhưng một kẻ lầm lõi bị thất bại, rồi ngồi khóc thì chỉ là một đứa trẻ con, một đứa trẻ con...

Quang Ngọc nhắc lại hai, ba lần câu « một đứa trẻ con ». Trông chàng vẫn bình tĩnh, nhưng khi chàng đã có giọng mỉa mai như thế, là chàng tức giận lắm đấy. Lúc bấy giờ, vô phúc cho một kẻ thù nào gặp chàng, không may cho một đảng viên nào cãi lý với chàng : chàng sẽ trở nên một con sư tử dữ tợn hay một con rắn độc đầy nanh nọc, tàn nhẫn, ác nghiệt.

Ý chàng Lê Báo biết vậy nên chỉ lặng im thin thít, không dám chém một câu. Vài Trịnh Trực sợ hãi thôi khóc, quỳ xuống đất, rút thanh kiếm deo bên sườn, hai tay nâng lên dâng đảng trưởng, rồi vươn cổ ra mà nói rằng :

— Kính lạy hiền huynh, ngu đệ — ngu đệ không dám dùng những chữ đảng trưởng, đảng viên nữa — ngu đệ chỉ còn cái chết để báo đền ơn sâu.

Quang Ngọc đỡ lấy thanh kiếm, ném mạnh lên giường, rồi cười lạt, vừa đi lại, vừa nói dồn từng tiếng :

— Chết ! hừ ! chết ! Ngày xưa đòi Trần, Trần-bình-Trọng chết vì nước. Đó là một cái chết. Trần-bình-Trọng thua trận Đà-mặc bị Thoát Hoan bắt được. Bị bắt thì tìm cách tháo thân để đánh nữa, đánh mãi cho đến khi được, hay chết. Mà không có cách gì tháo thân thì chết. Đời làm tướng chỉ có ba cái kết quả : được trận, thua

trận, chết trận. Nào có gì lạ lùng mà phải nói những câu to tát : « Tao thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc ». Rõ cũng lôi thôi ! Cái chết đó, tôi liệt vào hạng chết rất thường của ông tướng biết tự trọng, cái chết của kẻ thua không chịu khuất phục kẻ được minh. Nhưng cái chết mà Trịnh công tử xin tôi ban cho có giống cái chết ấy không ?

— Hơn một trăm năm sau, Bình-dịnh-vương tức đắc Thái-Tô nhà Lê ta khởi nghĩa ở Lam-sơn để đánh đuổi quân Minh đương chiếm cứ đất nước ta. Một lần, vua bị khốn ở Chí-linh, khó lòng phá vòng vây mà trốn thoát được. Bấy giờ có ông Lê-Lai theo gương Kỷ-Tín chịu chết thay vua Hán-Cao, liều thân vì nước xin nhà vua cởi áo ngực bao ra cho mình mặc, rồi cuộn ngực ra trận đánh nhau với quân giặc. Quân Minh tưởng đó là Bình-dịnh vương thật, xúm nhau lại vây đánh giết đi, rồi yên tâm rằng đã trừ xong vương, rút cả quân về Tây-dô. Đó là một cái chết anh hùng, mãnh liệt, có suy xét, có lui tới, không có ý nghĩa kiêu súc, khoa trương, tự phụ, vì nó là cái chết không có khôn

xong. Vì đại thay những hành vi có

— Hay Trịnh công tử muốn theo gương Hưng đạo đại vương. À ! công tử muốn chết như đức Trần quốc Tuấn. Trời ơi ! to tát thay cái chết vì nước, vì vua ! Vua Nhân-tôn nhà Trần, nghe tin Hưng đạo vương bại trận chạy về Vạn-kiếp, liền ngự thuyền xuống Hải-dong, rồi vời vương đến mà bàn rằng : « Thế giặc to, mà mình chống với nó thì dân bị tàn hại, hay là trẫm chịu ra hàng để cứu muôn dân ? » Hưng-đạo quỳ xuống rút kiếm dâng vua Nhân-tôn, rồi vươn cổ ra mà nói rằng : « Bệ hạ nói câu ấy thật nhân đức, nhưng còn đất, nước thì sao ? Nếu bệ hạ muốn hàng, xin trước hết chém đầu tôi đã, rồi hãy hàng.

Quang Ngọc cười gần :

— Cái cử chỉ của Trịnh công tử đối với đảng trưởng, thực giống cái cử chỉ của Hưng-đạo vương đối với đức Nhân-tôn, chỉ khác một chút là người xưa dùng cái chết để khuyến khích can gián vua, còn Trịnh công tử thi dùng nó vì nhu nhược, vì nhút nhát, vì sợ chết. Ôi ! muốn chết vì sợ chết ! Cái chết hèn nhát đến đâu ! Cái chết ấy có khác gì sự tự-tử ?

Nghỉ một lát, Quang Ngọc lại nói :

— Ừ thì tôi nhận cho công tử chết

Trịnh Trực thì run lập cập, nói không ra hơi :

— Họ phá đường hầm à ? Lê Bảo cố định thần mà thuật lại sự vừa xảy ra. Chàng đến lối cửa tha-ma nghe ngóng để chờ dịp lén ra ngoài đi tìm kiếm thức ăn.

Nguyên cái cửa ấy, Quang Ngọc xách ần vào trong một cái mộ giả, dùng đê đảng viên trốn thoát ra ngoài chùa trong khi bị vây (cái cửa tháp của Phổ-tinh chỉ đưa từ hầm ra đến vườn chùa mà thôi).

Lê Bảo vừa nâng cái nắp mộ lên ghé mắt nhìn ra, thì nghe thấy mấy người lính canh ở gần đấy chạy tán loạn và kêu la inh ỏi . « Ma ! ma hiện hồn ! »

Quang Ngọc đứng ngắm nghĩ, tìm hiểu.

Bỗng một người đầu trùm cái mấn băng vải trắng dài chấm gót chân đến gần. Trịnh Trực chạy lại giường với thanh kiếm. Lê Bảo rút dao đứng chắn trước mặt đảng trưởng. Ai này yên lặng.

Bỗng Quang Ngọc phì cười, dang tay cản hai người lại :

— Ta không tin có ma. Mà nếu ma biết đường vào hầm thì cũng là ma quen, can chi phải sợ.

Rồi chàng trợn mắt nhìn thẳng vào người lạ mặt, mà ôn tồn hỏi rằng :

— Người là ai ? Vào đây làm gì ?

Người mới đến vẫn giữ vải che kin mắt, yên lặng đặt xuống giường một gói lớn. Thông thả mở ra thì trong có đến năm sáu nắm cơm cùng là giò, chả, gà luộc, muối vừng, rồi ra hiệu mời ăn.

Trong khi ấy, ba người vẫn kinh ngạc đứng nhìn. Nhưng Lê Bảo bụng đương đối như cáo, ngửi thấy mùi chả rán và mùi muối vừng rang thơm phức, liền thi thầm bảo hai bạn :

— Thị ta cứ ăn đã. Ăn xong hãy hay. Trịnh Trực với gạt :

— Chết, không nên hấp tấp thế ! Nhỡ quân thù bỏ thuốc độc vào các món ăn đem xuống hầm để hại bọn mình...

Một tiếng cười ở trong mấn đưa ra đáp lại câu ngò vực.

Quang Ngọc vẫn dăm dăm ngắm người ấy. Chàng tiến lên một bước, thì người ấy lùi một bước, chàng lùi lại, thì người ấy lại tiến lên. Ánh sáu lờ mờ lung lay chiếu loang loáng vào cái mấn dài màu trắng càng làm tăng vẻ bí-mật huyền ảo của người lạ lùng kia.

(còn nữa)

Khai Hung



nghĩa thiết thực ! Đáng kính thay những hành vi kín đáo, nhún nhường, xà kỹ, dù hành vi ấy là sự bại trận, sự thắng trận bay chì là cái chết. Nhưng cái chết mà Trịnh công tử xin tôi ban cho có giống cái chết của Kỷ-Tín, của Lê-Lai không ? »

Quang Ngọc ngừng lại mà cười, cười to đến nỗi Trịnh Trực phải sợ hãi, lo lắng rằng người ta có thể nghe rõ ở trên mặt đất. Trịnh Trực buồn rầu lóp ngóp đứng dậy. Thị Quang Ngọc lại tiếp :

dẩy. Nhưng trước khi chết, công tử hãy thi thoả một việc phi thường gì dã nào ! Chẳng hạn bấy giờ công tử thử nghĩ cách cứu đảng xem. Làm thế nào cho đảng không những không bị tan nát, mà còn đương suy hóa thịnh được.

Quang Ngọc ngừng bất, vì nghe có tiếng chân chạy nên thích thú ở sau lưng. Quay lại, thấy Lê Báo mặt nhợt nhạt, hai mắt tròn xoe nhìn nhón nhác. Quang-Ngọc hỏi :

— Cái gì thế ?

9/10

**THẬT CHƯA TỪNG THẤY HIỆU THUỐC NÀO
MÀ CHỮA MƯỜI NGƯỜI KHỎI ĐƯỢC CHÍN**

Lâm ngài thường đinh ninh rằng những người đăng quảng cáo chỉ là những nhồi khoang tốt đẹp, nên thường không tin. Nhưng các ngài có bệnh dùng qua mót rõ là hiệu nghiệm. Vì món thuốc chữa bệnh lậu của ban được phòng là món thuốc già truyền đã từng kinh nghiệm lâu năm nên ngày nay mới được kết quả tốt troi như thế : Mười người chắc chắn khỏi chín thật. Từ ngày khai trương lên Hanoi bán được phòng đã nhận được nhiều thư các ngài ban khen (chứng tôi sẽ cho đăng dần). Một ve to (dùng được 2 ngày) 0\$60.

Không có sâu Ban-mieu — Không hại sinh-dục

BẢO-HÒA DƯ'O'C-PHÒNG

32,, PONT EN BOIS (PHỐ CẦU GỖ) — HANOI

Đại-lý : HAIPHONG — ĐÔNG-PHÁT 48 STRABOURG (cát cụt)

Đổi chỗ ở kể từ 7 Octobre 1935

Hiệu PHÚC-LỢI

giọn lên n° 1 Paul Doumer Đầu cầu Đất

CÁC QUÍ-KHÁCH HỎI CHO ĐƯỢC NƯỚC HOA NGUYỄN CHẤT

HIEU CON VOI

1 lô, 3 gr. 0\$20, 1 lá 2\$00, 10 lá 16\$90

1 lô, 6 gr. 0.30, 1 lá 3 00, 10 lá 25.00

1 lô, 20 gr. 0.70, 1 lá 7.00, 10 lá 60.00

PHUC - LO'I

1, PAUL DOUMER, — HAIPHONG

= BÁN BUÔN VÀ BÁN LÉ =

Đại-lý : MM. Phạm-hạ-Huyền, 36, Rue Sabourain, Saigon

Đồng-Đức, 64, Rue des Cantonais, Hanoi — Thiên-Thành

phố Khách, Nam Định — Phúc-Thịnh, phố Gia-Long, Hué



TRONG MAI

Truyện dài của KHAI-HUNG

XII

HIỀN nằm trên vỗng, mơ màng. Dưới cái vòm mầu xanh chen mầu tím, đôi bướm nhỏ, cánh lam biếc và trong nhịp nhàng bay lượn rất nhanh chung quanh những cành nụ nặng chĩa quả sắc xanh rêu, chung quanh những chùm hoa khế lắp láng trong ánh mặt trời chiếu qua kẽ lá cây.

Hai con bướm duỗi nhau, gặp nhau rồi lại xa nhau, lúc hiện ra, lúc biến đi, lúc một con vờ vắn bay tìm bạn: Hai cái điểm hoạt động trong một cảnh hồn hoàn toàn yên lặng như thu lấy hết cả tâm trí của Hiền.

Giữa lúc ấy có tiếng Voi ở cảng. Hiền vui vẻ chạy ra vẫy chàng vào sân, và thì thầm bảo chàng nói sẽ để bà Hậu ngủ.

— Cô chưa sấp sửa đi tắm mảng? — Mới ba giờ, còn nắng lắm, đi sao được.

Thì ra quen làm việc bắt cá vào giờ nào, về mùa nào, Voi không mấy khi tưởng đến nóng, đến rét, và đã đem mảng chờ Hiền từ hai giờ trưa.

Hiền trả chồng, bảo Voi ngồi, rồi đi thay quần áo tắm. Một lát, nàng ra, khoác trùm cái áo bông dài. Thấy Voi đương ngồi nhìn theo đôi bướm, nàng nói :

— Ở Hanoi tôi chưa từng thấy có giống bướm đẹp như thế, mầu cánh xanh lam tươi như thế.

Voi yên lặng ngẫm nghĩ. Nàng lại nói :

— Rõ chúng nó ngốc quá nhỉ, đuổi nhau như thế đã hai, ba giờ rồi đấy.

Voi thật thà đáp lại :

— Thưa cô, đó là một con đực, một con cái.

Hiền cười :

— Đã có nhiên! Rồi táo bạo nàng nhìn Voi, mỉm cười, khiến chàng xấu hổ chêt đi được, đứng dậy nói lảng :

— Thưa cô đi thôi chứ.

— Còn sớm, đi gì với. Thị anh hãy ngồi chơi đã, tôi có ăn thịt anh đâu mà anh sợ.

Voi lại bén lên ngồi xuống chồng, đầm đầm nhìn ra hàng giậu trồng toàn cây hoa tai lấm tấm đầy những hoa đủ màu rực rỡ dưới ánh trời chói rọi. Bỗng Hiền sê vỗ vào vai chàng, rồi giơ tay trả bồn cây già hổ thì thầm:

— Kia anh coi, con thằn-lằn đẹp quá.

Voi ngạc nhiên :

— Cô nói cái gì?

— Con thằn-lằn kia kia.

Voi trố mắt nhìn, rồi cười bảo Hiền:

— À, con mồn-mồn.

Hiền cũng cười :

— Anh gọi nó là con mồn-mồn?

— Chính nó là con mồn-mồn.

— Ở, cái tên hay nhỉ. Ở ngoài Bắc thì nó là con thằn-lằn. Nhưng giống thằn-lằn này đẹp hơn nhiều.

Quả thật, con thằn-lằn rất đẹp, vừa to, cao, vừa lóng lánh nhiều sắc.

gi cũng đẹp hơn giống cái, kê cả giống người nữa, con trai đẹp quá, mà con gái thì coi ít ai ra hồn, phải không anh Voi?

Voi không đáp, đi thẳng ra cảng. Hiền cũng theo ra.

XIII

Quả thực sớm quá : khi hai người tới biển, chưa một ai ra tắm. Bãi cát vắng ngắt, nằm dài dưới ánh nắng gay gắt buỗi trưa hè.

Voi kéo mảng muống biển rồi mòn Hiền bước lên. Đoạn, chàng đi dưới



Trông nó như con tắc kè, nhưng da tắc-kè xù-xì và xám xịt như da cóc, còn con thằn-lằn ở Sầm-sơn thì da lung mầu nâu tía diêm những chấm xanh, chấm đỏ. Khi nó chống hai chân trước đứng rình mồi, cái đuôi và hai chân sau rất thấp ẩn trong cỏ rậm, thì nó giống một con chim sẻ với đôi cánh nâu và cái bụng trắng. Nhất là khi nhảy lon ton đuôi bướm, nó lại càng giống hệt lắm.

Hiền rón rén lại gần con vật xinh xắn. Thị một con nứa nhỏ hơn và mầu nâu nhạt hơn chẳng biết từ đâu hiện ra lướt theo con kia. Hiền đứng nấp sau thân cây long não, quay lại vẫy Voi. Nhưng Voi bước mạnh quá, hai con thằn-lằn thấy động chạy vụt chui vào lỗ. Voi cười hỏi :

— Lần đầu cô trông thấy mồn mồn hay sao?

Hiền như không để ý đến câu hỏi của Voi, hỏi lại :

— Con nhỏ là con cái phải không?

— Vâng, chính thế, con cái bao giờ cũng nhỏ, cũng xấu hơn con đực.

Hiền ngẫm nghĩa Voi :

— Ở ngoài Sầm-sơn này, giống đực

nước ẩn mảng ngược lên phía mỏm đá.

Mỗi lần bị sóng đánh, cái mảng lại sô vào bờ, và nước lại tung tóe cả lên mặt, mũi Voi. Hiền thương hại bảo :

— ƯỚI HẾT CẢ ÁO CỦA ANH.

— Thưa cô càng mát.

Hiền ngẫm Voi, nghĩ thầm : thằn lằn kia mà mặc may-ô thì đẹp biết bao?

— Anh không đội nón, có nóng không? Hay tôi cho anh mượn cái nón của tôi, tôi trùm áo tắm lên đầu cũng được.

Voi cười từ chối, nói chịu nắng đã quen, không sao. Bỗng chàng đầm đầm ngẫm nghĩ rồi bảo Hiền :

— Cô có muốn ra xa không?

Hiền vui mừng :

— Còn nói gì nữa!

— Vậy để tôi đi lấy buồm nhé?

— Lấy ở đâu?

Voi vừa chạy vừa quay lại đáp :

— Ở trong lều của cậu tôi.

Một lát sau, Voi vác đến một cánh buồm nâu cuộn lại và một cây tre dùng làm cột buồm. Không thấy Hiền đâu, chàng nhớn nhác nhìn quanh, lo

lắng. Cái đầu đội mũ cao-su nhô lên lán sóng và loang loáng phản chiếu ánh mặt trời khiến Voi biết rằng Hiền đương bơi. Bấy giờ chàng mới kịp đề ý đến cái nón của Hiền trong đựng cái áo khoác bông. Chàng liền mang các thức xuống mảng, rồi chở ra xa để đón.

Hiền leo lên mảng, lấy áo khoác, cheo vào mình, vừa cười vừa thở. Rồi Voi chèo mạnh ra khơi :

— Cô có biết chèo không?

Hiền đáp :

— Tôi chưa chèo mảng bao giờ.

— Vậy cô giữ vững lái cho mũi quay ra phía ngoài để tôi dựng buồm nhé?

Khi cánh buồm đã đương, mảng lướt như bay là là trên mặt biển. Tiếng sóng vỗ vào những cây bương kêu lép bép. Bọt sóng trắng phau văng vào dǎng mũi bắn vọt lên.

Mảng chạy rất mau, đẽ một vạch dài phía sau lái như rãnh cây trong ruộng nước. Hiền đương tự phụ rằng mình cũng có chút công là ngồi giữ lái, thì Voi bảo nàng :

— Cô cứ việc ngồi chơi, tôi vừa lái bẳng buồm, vừa lái bẳng mái chèo, tiện hơn.

Hiền nhận ra rằng khi mái chèo đã ở trong tay Voi, thì mảng đi trái và ngược được chiều gió. Thấy nàng vừa dừng dậy, Voi kêu lớn :

— Cô ngồi xuống chằng ngã.

Nàng ngoan ngoãn làm theo, vì nàng ngẫm Voi có vẻ hùng tráng, mãnh liệt như một ông tướng trên một chiếc tàu chiến đương chạy đuổi quân thù, còn nàng, nàng chỉ là một tên lính thủy kém mưu cù, và chỉ biết vâng lời.

— Thưa cô đi nữa không?

Hiền trả tay ra phía trước mặt :

— Ra tới cù-lao kia có được không? — Ra sao được. Trong thế mà còn xa lăm đó. Từ đây tới núi Mê...

Hiền ngắt lời :

— Núi ấy là núi Mê?

— Vâng, núi Mê. Từ đây ra đó bẳng từ đây tới Hanoi kia.

Hiền mỉm cười vì nàng nghe anh đánh cá nói vu-vơ, chẳng biết Hanoi ở về đâu, và cách Sầm-sơn bao rộm đường.

— Vậy đỗ lại đây có được không? — Thưa cô được chứ. Cô muốn đỗ lại đây?

Chàng liền hạ buồm và bỏ neo. Tức thì cái mảng đứng im. Hiền toan nhảy xuống nước, nhưng nàng tỏ vẻ sợ hãi hỏi Voi :

— Ở đây có cá nhám không?

(Xem trang sau)

Đất bán giá rất hời

Một khu đất rộng hơn một nghìn thước vuông bờ mặt trông ra phố Lamblot tức là trước cửa nhà thờ chính, bờ sâu 25 thước, cõi bờ mặt muốn lấy mây thước cũng được. Ai mua xin mời lại thương lượng tại hiệu:

HUNG - KY

Ở SỐ 8 PHỐ CỬA ĐÔNG HÀNG GÀ - HANOI

tức là hiệu bán các thứ gạch ngói tay làm bằng máy rất tốt mà giá rất hời.

MỖI KHI Ở CẢNG

CÁC NGÀI DÙNG THUỐC
TÂY MUỐN ĐƯỢC THUỐC

MỚI, TỐT, MÀ LẠI RẺ

= XIN MỜI LẠI HIỆU =

Pharmacie COUPARD
H A I P H O N G

Chủ-nhân: Bùi-dinh-Tù

Dược-sĩ hạng nhất ở trường

= Đại-học Strasbourg. =

Tiếp khách lấy và tự trọng nom pha thuốc.



CÁCH HƯỚNG-DẪN TƯƠNG-LAI MỘI! CÁC BÀ, CÁC CÔ HÃY NÊN DÙNG THÌU'

Dù mình sinh ngày nào mặc dầu, những sự đặc-thắng mà mình chiến-thắng được năm nay, và sau này, không phải là do noi sô mênh, mà chính là nhờ ở mình vậy.

Các bà, các cô, ngày nay ai cũng có thể làm cho da-dé trê-trung lại được, dù da-dé đã bị rǎn-reo, phai-lạt. Do một phương-pháp khoa-học tinh-vi của Bác-sĩ Stejskal ở trường Đại-học ở Vienne, người ta đã tìm thấy ở những súc-vật nhỏ một chất có thể bồi-bồi lại da-dé gọi là Biocel.

Hiện nay chất đó chuyên dùng làm Kem Tokalon màu hồng.

Tối trước khi đi ngủ bôi thử kem này, thi da-dé sẽ trở nên trơn-tắn, mịn-màng; SANG ĐẦY dùng thử kem màu trắng không mờ. Thủ kem này làm mất những lỗ chân-lòng mờ.

rộng, châm-huong và nét phai-lạt của da-dé. Thủ kem này rất trắng, rất bồ, và không hại da.

Các bà, các cô hãy

nên dùng thử cách

«cái lão hoàn đồng»

giản-dị này, rồi ra

vì sự thay đổi màu

nhiệm của sắc-mặt,

tương lai của các bà,

các cô sẽ đầy giây

những hạnh-phúc

và sự đặc - thắng

trong tình-trường.

Xin bão-dảm sự

kết quả tối-my, nếu

không sẽ hoàn-tiến.



KEM PHẨM TOKALON

BÁN TẠI CÁC CỬA HÀNG LỚN Ở BẮC-KÝ VÀ TRUNG-KÝ — ĐẠI-LÝ ĐỘC QUYỀN Ở BẮC-KÝ VÀ TRUNG-KÝ
MARON, ROCHAT ET Cie — 45, Bd GAMBETTA A MARSEILLE

Vua thuốc bồ ở Viễn-Đông

CÚU LONG HOAN

(Tên thuốc cầu chừng tại Toà)

Chuyên trị những chứng bệnh sau này :

- 1°) Già cả, mệt nhọc ăn ngủ thất thường, hay đau vặt, nhức mỏi bần thần, hay áu sầu dã dượi.
- 2°) Đàn ông yếu nhược, tinh lực khiếm khuyết, đau lưng, mỏi gân, hình vóc tiêu túy, kém huyết, ốm xanh, làm việc ít mà mệt mệt.
- 3°) Đàn bà mất máu, ăn ít ngủ ít, hay bồi hồi, hay mệt, hay quên, xanh ốm bắt đầu do nguyên nhân nào.
- 4°) Con nít chậm lớn, ốm ố, làm biếng ăn, chậm lục thiếu trí khôn, hay đau vặt.
- 5°) Không bình nên uống, thấy mau lên cân, mập mạp sung túc, khí huyết cường kiện. Đi xa thức đêm uống một hoàn-thầy khỏe.

Thật là một thứ thuốc vừa bồ vừa trị bệnh, công hiệu phi thường
TỪ 7 NĂM RA ĐỜI CHUA CÓ THUỐC NÀO TRANH ĐẲNG
Hộp 10 hoàn 5\$50 — Hộp 4 hoàn 2\$20 — Hộp 2 hoàn 1\$10

VÔ - ĐỊNH - DÂN - ĐẠI - DƯỢC - PHÒNG

SÁNG LẬP NĂM 1921 — № 323 RUE DES MARINS CHOLON

KÍNH CÁO

BÁN TẠI :

Hanoi 13, Hàng Ngang

PHÂN CỤC

Bắc-ninh 219, Rue Tiên-An
Haiduong 27, phố Khách
Hàng 4, Place Gd Rocher
Kiến-nan Phố Chợ
Nam-dinh 27, Rue Carreau
Phát-diệm, Thủ-đông-kiêm
Phú-lý, Phố Chợ Cầu
Phú-thọ Phố Đề Nhât

Sontay Rue Hậu-An
Thái-nguyên Phố Cửa Chợ
Vientiane R. Georges Mahé
Vĩnh 2, đầu ngã tư p. Khách
Hà-đông 2bis, Ng-hữu-Độ
Haiphong. 84-86, P. Doumer
Hưng-yên 34, Harmand
Laokay 13, Phố Tèo

TẾ DƯỢC

Caobang 91, Mal. Foch
Langson 11, phố Chợ
ở gần khắp Bắc-kỳ, Ai-lao, phía bắc Trung-kỳ. Ở Namkỳ, Caomôn và phía

Đáp-cầu 16, phố Chính
Vinh-yên 97, Vinh Thanh
và các Phủ, Huyện, cho mờ

Xin hỏi lấy Dược-Mục ở các nơi trên này.

— Không, cô hỏi làm gì vậy ?

— Sợ nó ăn thịt.

Vợ cười phá lén:

— Không, cá nhám không ăn thịt người, người ăn thịt nó thì có. Loài cá ăn thịt người to hơn, mà chúng tôi gọi nó là cá quít, hay cá nhà táng.

— Vậy bê Sầm-son có cá quít không?

— Không, không bao giờ có. Nó ở tít mãi đằng xa kia.

Nhung Hiền vẫn lo sợ, bơi ra một quãng gần, lại trở về mảng ngay. Vợ khen :

— Cô bơi giỏi nhỉ.

— Anh có biết bơi không ?

Vợ cười :

— Rõ cô hỏi ! con nhà chài lướt lại không biết bơi..

— Vậy sao anh không bơi với tôi ?

Vợ bén lén đáp :

— Thôi, mời cô tắm.

Mọi khi ra khơi mà cần phải bơi, lặn để gỡ lướt thi bao giờ. Vợ cũng đóng so-sài có một cái khố nâu. Chàng hiểu lờ mờ rằng ở trước mặt một cô thiếu nữ, chàng không được phép khiếm lẽ như thế.

— Anh không tắm ? Thực đáng tiếc cho anh, ở đây yên sóng, bơi thú lầm.. Nhưng về thôi, tôi vẫn nom nớp sợ cá quít ăn thịt.

Tức thì hai người cùng nhau kéo neo lên. Rồi Vợ lại đương buồm cho mảng chạy vào bờ. Hiền ngồi ngắm phố Sầm-son ẩn lộ trong rừng phi lao, trả lời bảo Vợ :

— Kìa anh trông, lũ người tắm biển như dàn kiến lí tí bò trên bãi cát.

Chỉ khoảnh khắc, mảng đã vào túi gần bờ. Vợ hỏi :

— Cô về Sầm-son ?

— Không, tôi đến khe Thờ.

— Nhưng khe Thờ, nước trùm kín

cá bơi cát rồi. Ở đó chỉ tắm buổi sáng được thôi.

— Vậy đến bãi Sơn.

(còn nữa)

Khai Hnug

NHỮNG NÉT CHỦ

(Tiếp theo trang 10)

để nói một câu truyện thân mật của một người bạn với một người ban, chứ không phải là kẻ thù đối với kẻ thù.

Người mà Phong gọi là ông Lăng, thở một tiếng dài.

Anh nói tiếp :

— Tôi muốn biết nốt câu truyện mà ông biết rõ hơn tôi nhiều. Bởi ông là một vai chính trong truyện đó... Tôi chưa hiểu tại sao ông lại cải trang đến thăm tôi như thế — cải trang khéo đến nỗi thoát tìn tôi cũng phải nhầm. Điều đó, ông sẽ cho tôi biết sau, nhưng điều cần nhất tôi xin nói thực bây giờ là : — có phải bài thơ này, bài thơ có tên cái cây đe dọa Tuyết Mai, chính là tự tay ông viết ra không ? Ông không nên dấu tôi nữa, vì phần lớn truyện này tôi đã biết.

« Ông Lăng » vẫn yên lặng, mặt tỏ ra vẻ thất vọng, kinh dị, nhưng vẫn dịu dàng. Một lát, người ấy mới se sể lắc đầu, thở một tiếng dài, và nói :

— Trước khi bước chân vào đây, thực tôi không ngờ... Tôi không ngờ rằng việc này lại cũng ông xét ra. Vâng ! chính tôi ! bài thơ lúc bát này chính tay tôi viết...

(còn nữa)

THỂ-LÜ

Cài chính

Trang 4, mục « Cuộc diễm báo », bài « Vẫn khố với dỗ », giọng thứ 15 :

Tôi xin nhai lại, xin đọc là: Tôi xin nhắc lại.

Bài « Biết ơn », giọng thứ 9 :

Cho tôi nhận của cái nhầm đó, xin đọc là:

Cho tôi nhận của cái nhầm đó...

Giọng thứ 19 : Một cái lượng bạc, xin đọc là ; Một cái tượng bắc...

CINÉMA PALACE Từ thứ tư 6 đến thứ ba 12 Novembre 1935 LE BILLET DE MILLE

Một cuốn phim rất hay có những 46 tài tử trú danh sáu vai chính. Ngoài 46 tài tử lại có 100 thiểu nữ đẹp nhất Paris cùng 4 đội âm nhạc hay nhất là Casino de Paris — Orchestre Russe de Bélaïka de Scriabine — Le Rice's Creole Band và Ray Ventura gây đam mê trong phim nhiều điều rất tối tân.

TU SFRAS STAR

CINÉMA TONKINOIS Từ thứ sáu 8 đến thứ năm 14 Novembre 1935 CHÚA SƠN LÂM (SEIGNEURS DE LA JUNGLE)

Frank Buck, một nhà đi săn lão luyện, ngót 20 năm trời di khắp các rừng ở trên hoang cầu để bắt sống đem về những giống cầm thú la lùng, vẫn vẫn...

Những cửa hàng

IDEO

là cửa hàng

= đẹp nhất =

Nhân dịp khai trương

Bán hạ giá mọi thứ cần dùng
cho học trò

RA VÀO TỰ DO

Viễn-Đông Ăn-Đường BÁN SÁCH VỎ GIẤY BÚT

28, phố Paul-Bert, HANOI — 38, đường Paul-Bert, HAIPHONG



Cuộc xổ số Đông dương

Cuộc xổ số Đ. D. lần này là 1.400.000p, mở làm hai kỳ. Kỳ thứ nhất sẽ mở ở Saigon ngày 22 Janvier 1936 (tức hôm 30 tết) và lần thứ hai ngày 6 Mai 1936.

Kỳ xổ lần thứ nhất có 600.000 vé lô đã bắt đầu bán từ đầu Novembre. Các lô như sau này:

1 lô 60.000p, 1 lô 30.000p, 1 lô 15.000p.
6 lô 5.000p, 12 lô 1.000p, 60 lô 400p, 120 lô 80p, 600 lô 40p, 4.800 lô 20p.

Kỳ xổ lần thứ hai có 800.000 vé 1 p sẽ bán vào janvier 1936. Các lô chia ra như sau này:

1 lô 100.000p, 1 lô 40.000p, 1 lô 20.000p, 8 lô 2.000p, 10 lô 1.000p, 80 lô 400p, 800 lô 80p, 800 lô 40p, 8.000 lô 20p.

Kết quả kỳ thi cử nhân luật

Hanoi — Kỳ thi cử nhân luật ở Hanoi vừa rồi tất cả được 7 ông trúng cử, theo thứ tự như sau này:

O. O. Nguyễn-xuân-Dương, Vũ-văn-Hiền, Trần-trọng-Dzu, Trịnh-hò-Thị, Lê-văn-Mão, Nguyễn-văn-Trọc, Trần-văn-Trí.

Đánh thuế trú cư ở Hanoi

Hanoi — Hội đồng thành phố định bắt đầu từ janvier 1936 sẽ đánh thuế cư trú ở Hanoi theo cách sau này:

Những người làm việc không cư ở các sở công hay tư, lương mỗi tháng từ 30p trở lên, phải trả 2p50 một năm, dưới số ấy phải trả 0\$50.

Món bài chừng 20p trả lên phải đóng 2\$50, dưới số ấy phải đóng 0p50.

Việc Ý-Á chiến tranh

Asmara 31. 10. — Quân Ý đã ném bom vào Magalla, cách Addis-Abeba có 300 cây

số về phía đông-nam, khiến dân bản xứ rất lo sợ.

Addis-abeba 31. 10. — Vua Sélassié đang sửa soạn một trận đại chiến với quân Ý và định sẵn cho quân Ý vào đến giữa Abyssinie sẽ đánh một trận tổng công kích.

Paris 31. 10. — Hai nước Pháp, Anh đang điều đình định đề cho nước Ý được quyền uỷ nhiệm các tỉnh mà quân Ý đã chiếm được.

Báo mới

Tuần báo Tiến Hóa, một cơ quan mới của Tân Thiếu Niên, do các ông Lê tráng Kiều, Lưu trọng Lư, Vũ trọng Phụng và các bạn đồng-chí (hỗn trương), đã xuất bản.

Số đầu biếu không. Ai ở xa, muốn có báo xem, thì viết thư về 88 bis, Route Mandarine Hanoi. Mỗi bức thư có thẻ giới thiệu được 10 người).

Hôtel de la Paix HANOI ĐỒI CHỦ MỚI

■ ■ ■

Ông Ch. Guillot xin có lời kính cẩn để các quan, các nhà thương-lưu Việt-Nam và các quý khách biết rằng bây giờ ông đứng chủ trương :

Hôtel de la Paix Hanoi

Ông sẽ hết sức ra công chinh đón-lại cho được vira lòng quý khách. — Tiếp khách rất lịch sự, có phòng riêng, sạch sẽ cẩn thận. Rượu ngon, bếp khéo, nhận đặt tiệc từ 2\$, cho thuê phòng Giá đặc biệt từ 1\$50, cơm thường 1\$20

Hội Vạn-Quốc Tiết-Kiệm

XỔ SỐ HOÀN VỐN CHO PHIẾU TIẾT KIỆM, ngày 28 OCTOBRE 1935

Chủ tọa: Ông Đốc-phủ-Vinh, Dự kiến: Các ông Vũ-trương-Phi và Đặng-văn-Bang

Cách thức số 2 — Bộ số 700		
4708	Ông Trần văn Đôn ở Saigon	1.000 \$ 00
9623	— Leo Seng Ky ở Haiphong	1.000 \$ 00
10285	— Huỳnh văn Phu ở Mỹ tho	500 \$ 00
P. số 7898 khg. đóng góp thường lệ nên khg. được dự cuộc xổ số này		
Sau khi đóng tiền được 2 năm rồi, thì người chủ phiếu cách thức số 2 được hưởng số tiền lợi của Hội chia cho số tiền lợi hội chia cho những người chủ phiếu số hai trong năm 1934 là 4.871\$40		
Cách thức số 3 — Bộ số 204		
234	Ông Duchamp ở Ninh Hoa	1.000 \$ 00
2134	— Vũ việt Vinh 17 phố hàng giầy Hanoi	250 \$ 00
2775	Cách thức số 3 — Xổ số trả tiền lợi: 349\$81 Cô Odette Jeannin ở Hatinh.	349 \$ 81
Sau khi đóng tiền được 2 năm rồi, chủ phiếu số 3 được hưởng số tiền lợi của Hội chia cho.		
Tiền lợi trả trong những cuộc xổ số năm 1934: 5.515\$23 Tiền lợi chia cho những chủ phiếu số 3 : 2.393\$32 Tổng cộng số tiền chia cho phiếu số 3 trong năm 1934 được tất cả là 7.908\$55		
Cách thức số 5 — Xổ số hoàn vốn gấp bội		
2463A	P. này đóng góp trễ quá 1 tháng nên khg. được hưởng phần số trên đây	
Cách thức số 5 — hoàn nguyên vốn — Bộ số 2175		
28292	Ông Docteur Soun ở Biên Hòa.	1.000 \$ 00
24507A	— Bernadi ở Langson	500 \$ 00
19541A	— Trần Chiêm ở Tuyhoa	200 \$ 00
19555A	— Trường văn Mỹ ở Maokhé. Những phiếu số: 1949A, 3772A, 17190A, 17326A, 17411A, 19519A đóng góp trễ quá 1 tháng nên không được hưởng p. tiền số trên đây	200 \$ 00
Cách thức số 5 — Được miễn đóng — Bộ số 2291		
14242	Ông Lê văn Kinh ở Luangprabang	GIÁ BÁN LẠI 540\$00
8360A	— Nguyễn văn Nguyễn à Saigon	» 277\$50
24660A	Phiếu Võ-Danh ở Saigon	» 255\$00
4439A	Ông Ta Thuc Lộc ở Cholon	» 106\$80
Phiếu số 7378A đóng góp trễ quá một tháng nên không được hưởng phần số trên đây.		
Mỗi phiếu trúng ra trong cuộc xổ số miễn đóng trên đây được đổi lắc, một phiếu tất cả đóng y số vốn mua, lại có giá bán lại liền và được dự 3 cuộc xổ số mỗi tháng về phiếu cách thức số 5.		

Các người chủ phiếu số 5 được chia lời của hội kề từ ngày mua phiếu. Trong các hội lập ban ở Viễn-Đông có một hội Vạn Quốc Tiết Kiệm chia lời cho những người mua phiếu kề từ năm thứ nhất. Tiền lời chia cho những người mua phiếu trong năm 1934, mờ trong cuộc xổ số ngày 20 Juillet 1935 là: 86 ông Paul Coulom ở Saigon được 1.000\$ - 24733A ông Ng. v. Sao ở Tanchau được 200\$

Số tiền hoàn vốn gấp bội cho phiếu cách thức số 5 về tháng Novembre là: 5.000\$00 và mở vào ngày thứ năm 28 Novembre 1935

FUNDZIE JAP
OU NE FUMEZ PAS

Le paquet vert 0\$06

VIÊN-DÔNG TỒN-TÍCH HỘI

Cửa Hội tr - bǎn SEQUANISE thành Ba-lê lập nên Công-tý vò danh hùn vốn 4.000.000 phat-lăng, một phao tư đã góp rồi Công-tý hành-dộng theo chí-dụ ngày 12 tháng tư năm 1916
Bảng-hà Hanoi số 419

GIÚP NHỮNG NGƯỜI ĐỀ DÀNH TIỀN
Món tiền lру-trú (Tỉnh) 440.586\$57 đế Hải hoàn vốn lai đến ngày 31 Décembre 1934 cho người đã góp).

Tổng-cue ở HANOI 32, Phố Paul-Bert. — Giấy nái số 892
Sở Quản-ly ở SAIGON 68, đường Charner. — Giấy nái số 1099

Bảng xổ số hoàn tiền về tháng Octobre 1935

Mở ngày thứ tư 30 OCTOBRE 1935 hồi chín giờ sáng tại sở Tổng-cục ở số 32, phố Paul Bert ở Hanoi do ông LONG chủ tọa, ông MOHAMED ISSOUF và ông VU-TAN dự tọa

Những số trúng Danh sách các người trúng số Số tiền hoàn lại

Lần mở thứ nhất : hoàn vốn bộ phần
Những số đã quay ở bánh xe ra : 1.607 - 33.542.

Lần mở thứ hai : hoàn nguyên vốn

Những số đã quay ở bánh xe ra : 1.186 - 2.858 - 648 -
2.429 - 2.818 - 2.789 - 210 - 2.143 - 2.976 - 2.215 - 1.542 -
1.849 - 201 - 1.769.

1.186-5	M. DONG-VAN-BANG, Secrétaire aux Chemins de Fer - Saigon	200\$00
6.648	2) M. DANG-THI-SANG, làm ruộng - Tân-am	200.00
"	3) M. PAUL-TAM, Organista Egise - Tourane	200.00
"	4) M. VO-VAN-NGUU, làm ruộng - Tân-am	200.00
"	5) M. VO-NGOC-KHUE, 290, rue Maréchal Pétain, Haiphong	200.00
23.143	M. NGUYEN-KIM-CHI, fils M. Thanh, Giáo-học - Thanh-hoa	200.00
29.216	M. TRAN-NGOC-DU, 30, Rue Négrier - Haiphong	200.00
34.549	M. LUU-VAN-BANG, Nghiep-chủ - Long-xuyen	1.000.00

Lần mở thứ ba : khỏi phải đóng tiền tháng

Những người có tên sau này trúng số được linh Tri-giá số Tri-giá số phiếu miễn trù, trị giá kẽ ở cột thứ nhất, có thể miến-trù mua lại bán lại ngay theo giá tiền kẽ ở cột thứ nhì.

Những số đã quay ở bánh xe ra : 45-135-2.209-2.483-
736-2.679-783-2.211-145-374-2.988-580-333-652.

3.135 M. NGUYEN-HUU-VINH Thu-y Stung-tremg . . 1.000\$00 553\$00
12.736 M. NGUYEN-CHI, ký-mục làng Truong-Tay-Chau Nhatrang . . 500.00 266.00
17.670 M. TRAN-DUC-THIEU, Thủ-phái ở huyện GiaLâm, gần Hanoi. 200.00 106.00

Những kỳ xổ số sau định vào ngày 29 Novembre 1935 tại sở Quản-Lý ở số 68, đường Charner tại Saigon.

Hội cản nhiều người đại-lý có đảm-bảo chắc chắn

SỐ HUÊ-LIỀU-GIẢI-ĐỘC-HOÀN 60 (TRỊ LÂU, GIANG-MAI, SANG-ĐỘC)

DẦU Cù-là
Võ-dinh-Dân
thoa uống trị bá
chứng hay hơn
hết 0 \$ 10 1 lọ

Thuốc này trị được ba chứng bệnh: Lậu, Giang-mai hay là hột-soái. Bệnh mới phát hay kinh-niên, uống vào cũng tuyệt nọc. Phương thuốc Hoa-Liều-Giải-Độc-Hoàn này không công phật, không hại đường sanh dục. Uống vào thì cứ hòa-hưởn, chạy khắp cả châu-thân, sát-trùng, trừ nọc cả ba thứ bệnh, rồi đuổi độc ra ngoài.

Dùng thuốc này mỗi bữa thi mỗi bữa trù được một mớ trùng-độc. Cứ thế mà trừ lắn, nhẹ trong 30 ngày, nặng hai tháng thì tuyệt nhiên trong mình không còn bệnh nữa. Dầu là bình mới hay bình đã kinh-niên cũng vậy.

Chúng tôi tưởng cái phương lược trị bệnh phong-tinh như thuốc Huê-Liều-Giải-Độc-Hoàn của chúng tôi là đúng phép vừa trị bệnh vừa được trừ cảng.

Còn bảo uống vào nội-năm ba ngày cho hết bệnh, cho dứt mỷ-lập-túc, như nhiều thứ thuốc đã giao, thì chúng tôi giám-tưởng đó là chỉ uống cấp-thời cho đỡ vớt-chó không khi nào trị bệnh đặng.

Thuốc Huê-Liều-Giải-Độc-Hoàn bào chế toàn-bằng những được liệu bồn-xứ, trị một cách chắc chắn và tuyệt nọc, bất-cứ là trị riêng một bệnh hay là trị một lợt ba chứng nói trên.

Giá 1 hộp 1 \$ 00

VÕ - ĐÌNH - DÂN ĐẠI DƯỢC PHÒNG

SÁNG LẬP NĂM 1921 — № 323 RUE DES MARINS CHOLON

KÍNH CÀO

BÁN TẠI : Hanoi 13, Hàng Ngang

PHẦN CỤC

Bắc-ninh 219, Rue Tiên-An
Hai-duong 27, phố Khách
Hàng-đay 4, Place Gd Rocher
Kiên-nan Phố Chợ
Nam-dinh 27, Rue Carreau
Phát-diệm, Thương-kiệm
Phú-lý, Phố Châu-Cầu
Phú-thọ Phố Đề-Nhất

Sơn-tây Rue Hậu-An
Thái-guyên Phố Cửa-Chợ
Vientiane R. Georges Mahé
Vinh-2, đầu ngã tư p. Khách
Hà-dông 2bis, Ng.-hữu-Độ
Haiphg. 84-86, P. Doumer
Thanh-hoa 29, Grande Rue
Viết-tri, phố Gare
Yenbay, phố Gare

TẾ DƯỢC

Caobang 91, Mal. Foch
Langson 11, phố Chợ

Gia-lâm 18, Ngọc-Lâm
Vinh-đèn 97, Vinh-Thanh

và các Phủ, Huyện, cho mở

ở gần khắp Bắc-kỳ, Ai-lao, phía bắc Trung-ky. Ở Nam-kỳ, Caomén và phía

Nam-Trung-ky thì bán tại 20 Phần-cục và hon 600 Đại-Lý.

Xin hỏi lấy Dược-Mục ở các nơi trên này.

XI-QÀ VÀ THUỐC-LÁ HIỆU

MÉLIA

là hiệu thuốc



C.P.A.
KHUẾ
PUBLIS

(Xin dính theo một cái tem để giả nhờ!)

Chỉ có 0\$06 một gói Marina
rouge mà trước kia bán những 0\$10

Đại-lý độc quyền : RONDON ET Cie
HANOI - HAIPHONG - TOURANE - SAIGON

Ai đã dùng qua
điều công-nhận rằng
không có thứ thuốc
lá nào lại có được
cả ba đặc tính :

THƠM

NGON

và RẺ

như thuốc lá hiệu

MÉLIA