

PHONG HOA

RA NGÀY THU SÁU



DIRECTEUR POLITIQUE
NGUYỄN XUÂN MAI

DIRECTEUR NGUYỄN TƯƠNG TÂM



ADMINISTRATEUR
PHẠM HƯU NINH

ÔNG NGUYỄN CÔNG-TIẾU ĐI CÔNG-CÁN



ĐỒNG SƠN

Ông Nguyễn công-Tiếu mới được chánh-phủ cử làm Khuyến-nông-sứ, nghĩa nôm là ông quan cầy. Đó là ông quan đầu tiên không có thuộc liêu. Nhưng chẳng ngại, mỗi lần quan đi đâu dã có rùa để cưỡi và rươi cắp điểu tráp đi hẫu. Đi đến chỗ nào thì tung đàn trâu, bò ra xếp hàng nghênh-tiếp. Hết lượt trâu hoan-nghênh kêu : é é é, lại đến lượt bò hoan-nghênh kêu : hăm bò... hăm bò... Kẽ cũng vui tai quan.

(1) T. T. B. có lẽ là ông T. T. Bình.

NHỒ DỄN LỚN

Nếu vậy thì tờ « Bất tri » nô lại
khô ng « bất tri ».

DỄN HÀNG TRỐNG

Ai di qua phố hàng Trống cũng thấy
một cái gác nhô ra vệ đường, mà trước cái gác đó lúc nào cũng thấy
nhang khói bay: đó là-dễn của một
« mẫu » có tiếng là linh thiêng nhất,
nhì ba, tư... ở Hanoi.

Một hôm vừa qua, có một con công
đệ tử của « mẫu » nô, đến xì-xụp khan
vài trên gác, rồi đốt vàng. Cô Nhung—
tên cô con gái đệ tử của « mẫu »—
đương đốt thi có một anh nào, tên là
Đào-vân-Huyền mắng rồi tát cờ một
cái. Anh Huyền nào đó nghe đâu
như có chán trong ban tri sự của
dễn — cái diễn này hẳn là có lối...
như một nghị viện, nên mới có một
ban tri sự.

Cô Nhung bị tát, cầm guốc phi-mã
dánh vào mặt tên Huyền chảy máu
ra. Tức thì có đội xếp đến dẫn hai
người lên bóp...

Câu truyện rất thường, nếu nó
không xảy ra trước mặt thánh mà
thánh « mẫu » này lại có tiếng đáo dể.
Đã thiêng liêng đáo dể mà không
phạt hai người báng bổ thánh,
dánh nhau trước mặt thánh, cớ lẽ
tại thánh từ tâm, muốn nhờ sở cầm
phật hộ.

DỜI MỚI CỦA NGƯỜI TẦU

TƯỞNG giới Thạch, tổng tư lệnh
nước Tầu, mới khởi xướng lên
một cuộc vận động về « dời mới ». Cuộc
vận động này đã lan ra khắp các thành
phố lớn, nhất là ở Nam-xương.

Chủ nghĩa « dời mới » của họ Tưởng
tóm tắt lại trong tám câu huấn giới:

1. Ta phải sống với ngày hôm nay,
và coi ngày hôm qua như chết hẳn rồi.



RÀ GIÀ (than) — Nhũng điều trông
thấy mà đau đớn lòng.

Ta muốn tự giải phóng ra khỏi những
các tập quán của quá khứ và đắp nền
tảng một nước mới.

2. Ta muốn gánh lấy hết mọi trách
nhiệm nặng nề trong cuộc phục hưng
nước ta.

3. Ta phải phục tòng mệnh lệnh, phải
trung lập và chân thành.

4. Áo quần, nhà cửa, đồ ăn uống của
ta đều phải giữ gìn cho sạch sẽ, đơn
giản và ngăn nắp.

5. Ta phải vui lòng chịu những sự hi
sinh lớn lao.

6. Ta phải sống một cuộc đời trong
sạch.

7. Ta phải hành động một cách mau
chóng và có can đảm.

8. Ta phải hành động theo lời hứa,
hay hành động mà không hứa gì.

Xem xong tám câu huấn giới của họ
Tưởng, tưởng chừng như nước Tầu
đã có cơ hưng thịnh. Nhưng than ôi !
chỉ là mộng tưởng.

Câu thứ nhất: ta phải coi ngày hôm
qua như chết hẳn rồi. Ý chừng muốn
thực hành câu đó, nên bèn Tầu họ
phục cõi, chấn hưng lại đạo nho và
làm lẽ tể đức Khổng-tử.

Lý luận của họ Tưởng như vậy thì
tầu quá đi mất.

Câu thứ ba: ta phải phục tòng mệnh
lệnh. Mà mệnh lệnh đây hẳn là mệnh
lệnh của Tưởng giới Thạch.

Câu thứ năm: ta phải vui lòng chịu
những sự hi sinh. Hy sinh cho ai?
Chắc là cho nhà họ Tưởng.

Cuộc « dời mới » của Tưởng như vậy
e lại thành cuộc dời « cũ ».

TÚ LY

Nhà xuất bản BỘI NAY

Hiện đã xuất bản

A/ Sách của Tự lực văn đoàn
« Hồn bướm mơ tiên » (nghìn thứ 4) của
Khái Hưng 0\$40.
« Vàng và máu » (nghìn thứ 2) của Thế Lữ 0\$45
« Anh phái sống » (nghìn thứ 2) của Khái
Hưng và Nhất Linh 0p.45
« Nửa chặng xuân » (nghìn thứ 5) của
Khái Hưng 0p.75
« Giọng nước ngược » của Tú Mỡ. Giá 0\$50
« Gánh hàng hóa » của Khái Hưng và Nhất
Linh. Giá 0\$60

B/ Sách ngoại:
« Cạm bẫy người » của Vũ Trọng Phụng 0p.40
« Đẹp » của Nguyễn Cát Tường 0p.35

Đường in

« Mây vần thơ » của Thế Lữ

Mua sách gửi tiền trước và ông Nguyễn
tường Tam N° 1 Boulevard Carnot

Tiền cước phí gửi lối bảo linh: 1 xuốn
0p20 mỗi cuốn sau thêm 0p.06. Các bạn mua
năm P. II. (tức trừ 10%). mua trên 5 cuộn
được trừ 20%.

Thứ thuốc Kiên tinh triết nọc

Lâu, Giang, di nọc còn lại, nước tiêu khi trong, khi vàng, hay thức đêm, làm công việc gì nhọc mệt, hình
như bệnh phục phát. Có người lại thấy đau xương, mòn mẩy mỏi mệt, mà bệnh giang thủy giật
thít, nổi mụn đỏ, có khi tóc lại bay dựng. Thời dùng ngay thứ thuốc kiên tinh triết nọc giá 1\$50
một hộp là khỏi. (1.hộp, nặng 8 hộp) còn người bệnh mồi phát (période aiguë) sung, tức, buốt, đau, đi đái
giắt; dùng thứ thuốc Lâu số 58 0\$50 một lọ, chừng 5, 6 lọ là khỏi hẳn.

Thứ thuốc Kiên tinh triết nọc

Lâu, Giang, di nọc còn lại, nước tiêu khi trong, khi vàng, hay thức đêm, làm công việc gì nhọc mệt, hình
như bệnh phục phát. Có người lại thấy đau xương, mòn mẩy mỏi mệt, mà bệnh giang thủy giật
thít, nổi mụn đỏ, có khi tóc lại bay dựng. Thời dùng ngay thứ thuốc kiên tinh triết nọc giá 1\$50
một hộp là khỏi. (1.hộp, nặng 8 hộp) còn người bệnh mồi phát (période aiguë) sung, tức, buốt, đau, đi đái
giắt; dùng thứ thuốc Lâu số 58 0\$50 một lọ, chừng 5, 6 lọ là khỏi hẳn.

GIỌNG NƯỚC NGƯỢC

HÁT SĂM

Điệu « Anh khóc oii ! »
Ông Trần-tuấn-Khai đã ngâm, nghe thực náo nùng tha thiết.

TIỄN BƯA QUAN NGHỊ VỀ... QUÊ

I

Này, quan nghị oii,

Em tiễn đưa quan đến tận... đầu hè,
Hội đồng bế-mạc, quan sắp trở về cái
chốn quê hương.
Em thù tiếp quan, lẵn lóc mấy đêm
trường,

Bây giờ Bắc-Nam đổi ngả, cái trái tim
vàng em quặn đau.

Này, quan nghị oii,

Quan nhớ chặng khi gấp gõ buổi sơ đã u
Thật là hữu duyên thiên lý ngô, dẽ ai cầu
máu nén.

Ngực quan chặng lòng thông cái thẻ
nghị viên,

Anh hùng em đoán giữa đám dân đen, ấy
mới già.

Này, quan nghị oii,

Quan nhớ chặng những tối cầm ca,
Tiếng trống quen, em nghe nó dẫu đổi

dậm đà, xinh xinh,

Quan da tinh, tiếng trống nô cũng tinh.

Khiến trái tim em thồn thức như có
sợi to mảnh nó vẫn-vương.

Này, quan nghị oii,

Quan nhớ chặng khi em nâng chén
rượu quỳnh tương,

Em ngâm câu hâm, bao nỗi yêu thương

nó ngũ hoài!

Con mắt em đúa tinh lá lá, lời lời,

Hai tay em ôm ấp, cái nụ cười em nở

ra...

Này, quan nghị oii,

Quan nhớ chặng cảnh thú yêu hoa,

Quây quần « bàn tĩnh », quan thường

« ken-cò » em tiêm.

Cái đùi non em vừa ấm lại vừa êm,

Quan ngả đầu, quan kéo, con mắt lim-

dim quan thân-thở.

Này, quan nghị oii,

Quan nhớ chặng khi say tỉnh, lúc ờm-ờ,

Mấy đêm thu trăng bạch, cuộc mây mưa

em náo-nùng...

Thuyền quyền kén khách anh-hùng,

Như cá gặp nước, như rồng gặp mây.

Này, quan nghị oii,

Bây giờ sắp sửa chia tay,

Quan về, em ở, nỗi sầu này em khóc nguôi.
Tay cầm tay, giọt lệ em tuôn rơi,
Tâm tình ta lưu luyến, biết đói náo nùng tha thiết

Này, quan nghị oii,

Người ta yêu quan lầm lạc, nhiều tiền,
Nhưng em chỉ mở tiếng quan nghị viên
anh hào.

Em biết bung quan vi dân... mặt phấn
má đào.

Nên em mới dám ngỏ tâm bão, quan

xét soi.

Này, quan nghị oii,

Quan gần lại đây, em nói nhỏ tận tai,
Tình riêng em gắn bó với người trượng

phu:

Chúng em chót xa chán vào cảnh giang
hồ,

Dám xin quan ứng hộ cái cơ đồ cho

được yên.

Này, quan nghị oii,

Ví có kẻ nào ngứa miếng quảng xiên,
Bởi ra cái việc bắt chúng em đi khám

trùng.

Xin quan thương tôi bạn lâu hông,

Đem ba tắc lưỡi, hết lòng quan cãi,
bệnh.

Này, quan nghị oii,

Chúng em may mà giữ vẹn thanh danh,
Kiếp sau xin kết cỏ, ngậm vàn, bão án.

Sang năm, quan lại về, vì việc nước,
việc dân,

Rước quan rời gót ngọc, quá chán lại

nhà.

Này, quan nghị oii,

Dù quan không hát giúp, cũng như là...
Chúng em xin quạt tóc ẩm nước, pha trà

đè quan xơi,

Em nhìn mặt quan, tay em chẳng nỡ

rời,

Cái máy ô-tô nó xinh-xịch đã rục
người phân ly.

Ngậm ngùi thay, kê ở, người đi,

Thôi chúc quan bình an thượng lộ, em
trở về cái chốn hằng lâu.

Còn nhiều cơ hội gặp nhau...

Hội đồng này kết, đến hội đồng sau, có

ngại gì.

TÚ MỠ

TUYẾT HẾT BỆNH = LÂU GIANG =

KIÊN TINH TRIẾT NỌC

Thứ thuốc Kiên tinh triết nọc số C3 của nhà thuốc Bính-Hưng, ai là người chẳng biết. Như các người phải chứng
Lâu, Giang, di nọc còn lại, nước tiêu khi trong, khi vàng, hay thức đêm, làm công việc gì nhọc mệt, hình
như bệnh phục phát. Có người lại thấy đau xương, mòn mẩy mỏi mệt, mà bệnh giang thủy giật
thít, nổi mụn đỏ, có khi tóc lại bay dựng. Thời dùng ngay thứ thuốc kiên tinh triết nọc giá 1\$50
một hộp là khỏi. (1.hộp, nặng 8 hộp) còn người bệnh mồi phát (période aiguë) sung, tức, buốt, đau, đi đái
giắt; dùng thứ thuốc Lâu số 58 0\$50 một lọ, chừng 5, 6 lọ là khỏi hẳn.

Bỉnh Hưng 67, NEYRET (phố của Nam) HANOI (xé chở cửa Nam trêng sang

Có phát sách thuốc nói về các chứng bệnh, khắp mọi nơi, ai muốn xin, hoặc hỏi về bệnh gì xin đánh theo timbre 0\$05

CÂU CÁ!



TRANH I

Nu
cu ờ i
nướ c
ngoài



THẦY SỐ — Số bà năm nay hao tài. Bà phải cẩn thận để phòng quân trộm cắp.



TRANH II



— Giỏi thật ! mū treo ở một cây, ô ở một cây, còn người ở một cây. Tài thánh lần thứ hai cũng không làm nổi như thế được.

TRANH III



CHUNG QUANH HỘI NGHỊ
CÁC NHÀ TRIẾT HỌC

Nhà triết học. — Thế
cõe cà phê của tôi đâu
rồi ?

Bồi. — Thưa ngài,
ngài thử nhắc bộ râu
của ngài lên xem.

PHÒNG THĂM BỆNH

BÁC SỸ: NGUYỄN-HẢI
6, RUE COLOMB, 6 (góc ngõ Nam - Ng) Télephone 410

TIỄP KHÁCH

Sáng từ 8 giờ đến 11 giờ
Chiều từ 3 giờ đến 5 giờ

CÓ ĐI THĂM BỆNH NGOÀI PHỐ

Hết uống thì uống rượu ngon,
Đừng thèm rượu nhảm hao mòn người đi,
Rượu Nam-Đồng-Ích công ty,
Cắt toàn bằng nếp, men thì men lá,
Hương thơm chất ngọt đậm đà,
Uống say cũng chẳng sinh ra nhức đầu,
Cũng không khát nước chút nào,
Không sinh chướng bệnh không hao tinh thần,
Lão già uống rượu thành thần,
Rượu Nam-Đồng-Ích lão cần luôn luôn. TÚY ÔNG

ĐẠI-LÝ BÁN RƯỢU NAM-ĐỒNG-ÍCH:

Tổng Đại-lý toàn hiat BẮC-KỲ, Nam-Lợi, 2bis, Rue Jules Ferry, Nam Định.
Đại-lý HANOI, HÀ-ĐÔNG, SƠN-TÂY, M. VĨNH-CÁT
83, Rue Paul Bert, Hanoi—THÁI-BÌNH, M. ĐẶNG-DÌNH-DIỄN, Thái-Bình—PHỦ-LÝ, M. A. Dzinh, Phủ-Lý—HƯNG-YÊN, M. WONG-Thien-Boong, Hưng-Yên — KIẾN-AN-HAIPHONG, M. NGHIỀM-XUÂN-RÝ, Đồng Giới (Kiến-An)



CUNG ĐỜN ÂN-ÁI

Tặng em Ngọc-Thú

Một đêm hè, trăng trong như giải bạc
Trên vừng cây dâ dàm thâm sương rơi,
Bên mình ta chỉ có Bích-nương ngồi.
Trong những phút âm-u, dâm-thâm ấy,
Ta say sura, nhưng có sao ta lại thấy
Mắt người yêu đượm ướt vẻ u-buồn ?
Ta đứng lên, vội vã lấy cây đòn
Rồi nắn phím, so giấy, ta mới trọn
Những cung điệu trong, vui, vì ta muốn
Gầy tiếng đòn hót hở để cho ai
Quên hết nỗi ưu-tư mà mỉm miệng
eười...
Nhưng trong lục ánh trăng như rung
động
Trên vừng cây, theo cung đòn trầm
bồng,
Và cảnh đêm khuya lặng-lê như im hơi
Để nghe tiếng đòn ân-ái chơi voi
Như giặt-díu người ta vào những chốn
Có ánh sáng, trăng hoa, có mây bay,
gió cuốn,
Đầy những điều rực rỡ, yên vui.
Nhưng sao Bích-nương càng ra vẻ
ngâm-ngùi ?
Ta ngắt khúc lý-tao không gầy nữa
Mà bảo nàng nói cho hay duyên cớ
Nỗi u-sầu ám-ảnh mãi lòng ai.
Nàng nhìn ta, buông một tiếng thở dài,
Rồi sẽ nói: « Cung đòn ân-ái
« Anh đem gầy cho em quên nỗi buồn
tê-tái
« Chỉ làm em càng tiếc những ngày xưa,
Những ngày vui trong cái tuổi ngày

« Em đã hưởng, mà bây giờ em sợ
« Vì quá yêu anh không thể tìm được
nữa ! »

Nguyễn-văn-Kiện

MU'ƠI NĂM QUÀ

Dưới gốc me ngày nào

Hai ta còn trái đào

Chơi dùa trong bóng mát

Ngày xuân vui vẻ sao.

Trên cây có quả chín

Rụng xuống ở trước sân,

Dành nhau ta sô đầy

Lem lẩm cả áo quần.

Mười năm dần dần qua,

Hai ta cùng cách xa,

Bắc-Nam người mỗi ngả,

Non nước biết bao la.

Mỗi năm mùa me chín

Lác đác rụng đầy thêm,

Muốn nhất quả me ấy

Làm quà gửi biếu em.

Đến em khi thủa trước

Cho em vui sướng cười,

Xa em nay mới biết

Lòng chị lỗi mấy mươi.

Nhưng giờ em khác trước,

Quả me đáng bao nhiêu

Trên đồi muôn vật quý,

Không bằng một tấm yêu,

Vân-Dài





ĂN KHÔNG CẦU NO...

BÁO Tiếng dân vừa rồi có đăng một bài của các ông hương sư ở Thanh-hoa phàn nàn răng-hai, ba tháng rồi mà không có lương ăn.

Năm ngoái, làng trả lương cho các hương sư, nên sinh tệ đã đánh. Năm nay, phủ huyện trả lương cho hương sư mà hai, ba tháng phải nhịn đói mà dạy học, kê việc cải cách về nền học chính ở Trung-kỳ cũng có hiệu quả thật.

Thôi thi chịu vậy. Quan trên muốn cho các hương sư nghiêm ngặt cầu thánh ngôn « thực vô cầu bão... » đây mà gì. Các hương sư nên cảm ơn họ, chứ không nên phản nàn.

THUỐC TA VÀ THUỐC TÀY

VĂN dễ thruốc ta sắp đem ra Đại hội nghị kinh tế Đông-dương. Một vấn đề khó khăn, quan hệ đến cả nước.

Người thì bảo nên bỏ hẳn thuốc ta, theo thuốc tây, vien lê răng chỉ có thuốc tây mới có kiến hiệu, chỉ có thuốc tây mới chữa được người ốm khỏi bệnh.

Cái đó cố nhiên. Nhưng bao giờ các ông thầy thuốc mà ta vẫn tôn là quan đốc tờ, mỗi lần đến xem... mạch, chỉ lấy một, hai hào chỉ, và một liều thuốc không quá ba, bốn hào, thì lúc đó mới dùng được thuốc tây. Còn nếu như bảy giờ cả, thuốc đắt như vàng, tiền xe các ông lang... tay bằng cả vốn liếng của chi bán khoai, thì chi bán khoai còn hy vọng gì được các ông săn-sóc đến.

Người thì bảo các ông lang annam cứu được nhiều người, mà thuốc ta kiến hiệu hơn thuốc tây, vì nó hợp với người mình hơn. Các ông lang lại khẽ vào câu: thuốc tây uống ráo lầm, mà chỉ có công hiệu được nhất thời...

Thuốc tây có ráo hay không, không rõ, chỉ biết nó chưa được bệnh. Mà thuốc ta cũng chưa được bệnh.

Chỉ phiền một nỗi các ông lang ta phần nhiều là lang... bầm. Chưa có kinh nghiệm gì, không học một ông thầy nào, chỉ đọc mấy quyển sách thuốc, là có thể nghiêm nghiêm ngồi bắt mạch bằng một ngón tay, và cho thang thuốc lục-vị rồi.

Tìm được một ông lang giỏi, thật là khó bằng ông Nguyễn-tiến-Lãng được

bà lão Nam-phong, bang ông Lê-Thăng chém được ông Nguyễn-hữu-Bản.

Vậy thì làm thế nào bây giờ? Tưởng cứ để cho các nhà buôn thuốc bắc được tự do, nhưng bắt các ông lang phải học qua nghề của họ một ít, là hơn cả.

Như vậy mới mong hết được lũ lang... bầm.

XEM BỆNH

CÁC ông lang annam xem bệnh thì nào: thủy, hỏa, hàn, nhiệt, nào dạ dày ở bên tay phải, ruột ở trên ngực, còn phổi lại ở bên nách, thành thử ra bệnh thương hàn lại cho là cảm nắng, sốt rét lại bão đau bụng.

Các ông lang tây còn biết hơn chút đỉnh: biết thì bảo là biết, mà không biết thì bảo là không biết.

Đến một anh mọi ở đảo Nouvelles-Hébrides thì xem bệnh đúng lầm. Một ông thầy thuốc tây dùng anh ta để xem bệnh. Hết có người ốm nào vào là anh ta xem thân-thể, rồi chỉ chỗ đau cho thầy thuốc. Anh ta chỉ như vậy, mười lần đúng cả mươi mốt.

Hỏi ra mới biết anh mọi này là một anh mọi... ăn thịt người. Vì anh ta ăn thịt người, hay chọn người nào béo mà khỏe mạnh, nên mới có cái tài xem bệnh kia.

Tuy anh ta có tài áy, chúng tôi cũng không dám mời anh ta sang bên nước annam xem bệnh. Có lũ lang bầm cũng đủ giết chết được nhiều người rồi.

ÁNH SÁNG...

CÁC nhà bác học châu Âu mới chế ra được những ngọn đèn « pha » rất sáng.

Những ngọn đèn ấy, theo ý họ, rất có ích cho nhân loại. Có thể dùng nó để săn các loài ác thú một cách dễ dàng, để chiếu sáng cho cả một thành phố lớn, để phá tan những đám sương mù lạnh-léo hay soi đường cho tàu thủy chạy trong lúc phong ba.

Họ lại nghiệm ra rằng, nếu sáng quá vài trieu « bougies » thì người nào bị ngọn đèn soi thẳng vào mắt, tức sinh ra mù ngay.

Như vậy, những ngọn đèn ấy lại có ích cho nhân-loại vạn bội. Các nước văn minh sẽ đem nó ra mặt trận, chiếu sáng bên địch quân, tức thì địch quân không trông thấy gì nữa. Bọn địch quân chỉ có một cách là cung dùng những ngọn đèn ấy chiếu giờ lại. Hai bên quân sĩ đều đui hết, chắc là lúc đó họ mẫn nguyện lầm.

Tử Ly



LÝ TOÉT — Từ đây đến Hà-nội còn những 6 cây số nữa. Muốn cho đỡ nhọc, ba chúng mày mỗi đứa đi một cây thôi, còn ba cây đê đí ý tò di cho.



DÔNG PHƯƠNG — Báo Đông-phương chết đã lâu, ai cũng đã biết. Nay được tin rằng báo Đông-phương lại ra đời: ông Minh Tuynh làm chủ nhiệm, ông Lan Khai làm chủ bút và ông Đỗ-thúc-Trâm làm trợ bút. Tôi lo cho tờ báo ấy lầm, nhất là khi thấy ông Minh Tuynh làm chủ nhiệm. Ý hắn hai ông Lan Khai và Thúc Trâm muốn giết chết hắn tờ Đông-phương, nên mới đi rước cái ông Minh Tuynh... nhà tang ấy về.

Khai tri — Hôm qua gặp một vài ông nghị phán nản rằng: linh được ít tiền phụ cấp đem nướng ráo cá ở sòng tồ tôm diêm hội Khai tri. Về nhà, mẹ đã chắc rầy rà to.

Hàng gai — Từ ngày ông Nguyễn tiến Lãng về làm báo Nam-phong: báo Nam-phong đổi mới một cách hiền nhiên. Cả tờ báo có 50 trang giấy thi đã 47 trang chữ Pháp, còn ba trang chữ quốc ngữ thi lại là ba trang tin tức. Thành thử báo Nam-phong hóa ra báo Tây phong.

Suối vàng — Báo Phụ-nữ thời đàm đương dự định tổ chức một cuộc chợ phiên để lấy tiền lập sân quần phụ-nữ. Phiên một nỗi cuộc chợ phiên lại định họp ở dưới âm phủ.

Tin sau cùng — Báo Phụ-nữ có viết thiếp mời ba tờ báo: báo Trung-tâm (tờ báo của ông Hoàn chủ xe đám ma), báo Đông-phương và báo Loa (vì ở dưới ấy, hôm khánh thành chợ phiên có mở trò rước đám ma cho vui). Vậy báo Trung-tâm xin nhờ đem đòn đám ma xuống, báo Đông Phuong đem minh tuynh nhà tang xuống và báo Loa đem kèn loa xuống.

Cô Phụ-nữ có than phiền không mời được ông Nguyễn tiến Lãng và ông Từ bộ Hứa xuồng, vì thiêu hai ông này thì không có tiếng khóc thi té ngắt, sao ra vẻ đám ma.

Tin chót — Tin tức... minh, Tức minh vì không có một tin gì lạ nữa. Đành để kỳ sau.

Nhất Linh

CÁC QUÝ-KHÁCH HỎI CHO ĐƯỢC NƯỚC HOA NGUYỄN CHẤT



HIỀU CON VOI

1 lô, 3 gr. 0\$20, 1 tá 2\$00, 10 tá 18\$00
1 lô, 6 gr. 0.30, 1 tá 3.00, 10 tá 27.00
1 lô, 20 gr. 0.70, 1 tá 7.00, 10 tá 63.00

P HÚC - LỢI
79, PAUL DOUMER - HAIPHONG
BÁN BUÔN VÀ BÁN LẺ

Đại lý: MM. Phạm-hạ-Huyền, 36, Rue Sabourain, Saigon —
Đồng-Dức, 64, Rue des Cantonais, Hanoi — Thiên-Thành,
phố Khách, Namdinh — Phúc-Thịnh, phố Gialong, Hué,

P HÚC - YẾN

GUỐC TÂN THỜI

Nhà chế tạo: PHÚC-LONG, 43, rue des Graines
(HÀNG ĐẬU) HANOI — Téléphone 251

THẤT VỌNG

MỘT buổi chiều, trên bãi biển Sầm-sơn.

Dưới rặng dương-liêu, kẻ dì người lại, ai nấy đều lò ra nét mặt vui tươi, như đang sống trong một cuộc đời thần tiên mộng ảo. Là vì trước cảnh gió biển hiu-hiu, trời nước mênh mông, ta như muốn gửi tâm hồn vào cõi hư vô và trút hết những sự lo nghĩ nhỏ nhen lại nơi cát bụi...

Cùng lúc ấy, trong một phòng ở khách sạn lớn Sầm-sơn, Quang ôm đầu nghĩ ngợi.

Cửa sổ phòng Quang ở trông thẳng ra khơi. Xa xa, dưới ánh tà dương, một chiếc thuyền nhỏ đang dập dèn, dọn trên mặt sóng. Cánh buồm với mặt nước cùng nhuộm màu hồng tia, coi đó rực. Trên khống, đèn nhạn tung tăng liệng, lúc lên lúc xuống như những chiếc lòi đưa.

Quang vẫn tựa cửa, con mắt dăm dăm nhìn trời, nước, mây, không biết chán.

Cho đến lúc tối hẳn, bao nhiêu cảnh vật đều bị thu vào trong chiếc màn đen sẩm và phía ngoài, tiếng nhạc khuê vũ đã du dương đưa người ta vào cõi mộng, Quang mới sực nhớ ra mình đang đứng trong một khách sạn ở bờ biển...

Chợt có tiếng gõ cửa, Quang nể oái đáp: « Cứ vào ».

Cửa mở, một tên bồi bưng vào một khay đầy những đồ ăn, đặt lên bàn, rồi lè phép thưa:

— Bẩm quan soi rượu ?

Chẳng buồn nhìn tên bồi, Quang lạnh lùng gọi :

— Một chai vang đỏ, một điếu xi-ga và một cốc cà-phê đen.

Tên bồi vội vã đi lấy các thứ rồi trở lại đứng hầu trong phòng.

Nó bắt đầu thấy khó chịu, vì ông khách kỳ khôi này đến đây đã một tuần lễ, mà bữa nào cũng dùng cơm riêng, hní như muốn tránh sự náo nịt phồn hoa. Y phục rất sành soảng, cứ chỉ có nhiều dáng điệu lý kỳ bí mật. Nước da ngăm ngăm đen, người cao mà gầy, giọng nói nhấm nháp. Thường ngày chỉ khoác một chiếc áo trắng dài, quần nhẫu nát,

ống thấp ống cao. Tuổi vào lối ngoài ba mươi. Hôn mới đến, thấy hình dáng khách, tên bồi đã sinh nghi.

Nhưng sau thấy khách giở cái ví da đã cũ rút tờ giấy bạc một trăm bảo đi mua một hộp thuốc lá, nó mới vững tâm và hầu hạ một cách ân cần chăm chỉ...

Ăn xong, Quang cho tên bồi ra, khóa trái cửa lại, cầm cốc cà phê

tín đồ của thần tự do như chàng.

Rồi Quang bắt đầu rãnh vào một cuộc đời mới, đời máy móc. Từ thuở nhỏ, chàng đã hay tì mỉ xem xét mà hổ ai có đồng hồ hay máy hát nhỏ chàng chưa thì chàng lấy làm sung sướng vô cùng.

Quang tra cả lối học nghiên cứu. Một dạo, chàng chơi ảnh, chàng mua hết các thứ lạp chí Âu-Mỹ nói

nhiều tiền để sắm sửa đồ đạc, trang hoàng nhà cửa cho nguy nga tráng lệ.

Trước kia, chàng ăn mặc sành soảng, sống một cuộc đời tự nhiên vô tư, vô lỵ, thì nay chàng thấy chàng như bị ràng xích trong một cuộc đời phiền phức, đầy rẫy những cái nhở nhen.

Tuy vậy, Quang không phải là người bị những sự khó khăn làm cho thối chí, nản lòng. Chàng cỗ tin rằng cái quãng đời phóng lanh của tuổi trẻ chỉ có kỳ hạn, mà cuộc mưu sinh mới là thiên chức của loài người.

Rồi chàng cặm cụi làm việc, làm việc để mua hạnh phúc cho vợ, cho con, cho gia đình. Có tài sản trong tay, chàng làm việc gì cũng chóng có kết quả. Thoát đầu, chàng mua một chiếc ô-tô nhỏ, chạy thuê vùng nhà quê. Được ít lâu, lấy lãi dập vào vốn, chàng lên tinh thành mua một xưởng ô-tô lớn, quyết tri kinh doanh.

Năm năm sau, năm năm lăn lóc trong xưởng máy, hai bàn tay đã nhuộm mầu dầu mỡ, Quang nghiêm nhiên trở nên một nhà tư bản, có một cái vốn khá lớn và mấy trăm mậu ruộng đồn điền.

Thường tình người ta lúc đã phú quý thì hay sinh ra kiêu ngạo, tự mãn. Nhưng Quang thì tuyệt nhiên không. Tuy trong tay đã có bạc vạn, mà chàng vẫn xuất ngày làm bạn với chiếc kim, chiếc dùa. Chàng muôn hy sinh tận tụy với nghề. Chàng vẫn giờ được tinh hiếu động cũ. Nhiều khi, chàng thâu đêm kỹ cách để lắp cái xe, hay chữa một cái máy chữ mà không thấy mỏi mệt.

Cuộc đời chàng phẳng lăng, vui vẻ như thế mãi, nếu chẳng bị cái bả phồn-hoa nó quyến rũ mất vợ chàng, một người thiếu phụ tra tấn cho náo nhiệt hơn một nền hạch-phúc êm đềm.

Vợ chàng thuộc vào hàng đàn bà trưởng giả, thích sang trọng, ưa giao thiệp, cho một bữa tiệc to có nhiều quan khách đến ăn, quan hệ hơn sự trong nom giáo dục cho lũ con.



sẽ nhấp, thấy tinh thần đã mạnh mẽ, khoan khoái. Khói xi-ga nhẹ nhàng, thơm tho bay lên trần nhà. Quang nhìn theo, con mắt lim dim, mơ màng như trông thấy quang đời hai mươi năm về trước của mình diễn ra.

về nghề ảnh, ngày, đêm xem không biết chán, là bởi vì chàng rắp tâm chơi cái gì cũng không chịu kém ai. Đến nay, ai được xem mấy bức hình của Quang chụp thử trước đều phải tấm tắc khen là công phu và kỹ thuật hơn nhà nghề.

Năm hai mươi tuổi, Quang lấy vợ...

Nghĩ đến vợ, chàng bỗng rùng mình, ghê sợ, nét mặt cau có, dăm dăm. Chàng cho lấy vợ là một cái tai ách, người đời ít ai tránh khỏi.

Chàng cảm thấy từ ngày chàng có vợ, cuộc đời của chàng đã thành một cuộc đời nô lệ. Cái tám hồn ngang tàng, cái trí hoài bão cao xa, chàng thấy dần dần tiêu tán hết. Nhất là sau khi có con, chàng lại thấy cuộc đời của chàng bó buộc hon xura. Chàng phải nghĩ cách làm giàu, để cho vợ có vòng kim cương đeo, con có quần áo đẹp mặc. Chàng phải lo liệu kinh doanh cho cô

HƯNG-KÝ

SỐ 8, PHỐ CỦA ĐÔNG HÀNG GÀ, HÀ NOI — Giấy nói số 347

NHÀ MÁY LÀM CÁC THÚ GẠCH TÂY, NGÓI TÂY

NHÀ MÁY GẠCH HIỆU

HƯNG-KÝ

có đủ các thứ máy móc tối tân để làm các thứ gạch ngói rất tốt có thể đi trên không vỡ

CÁC THÚ GẠCH NGÓI HIỆU

HƯNG-KÝ

Đều làm bằng đất xanh và đất xít
— trắng rất tốt mà bán giá rất hời —

HÀ-THÀNH, 16, HÀNG DA

TÀI-XUYÊN may áo qui bà, qui nương.
Nghề thêu, thêu khéo là thường.

Có nhà họa sĩ Cát-Tường trồng nom.
Gần xa náo nước tiếng đồn....

COMPTOIR DE PETITES INDUSTRIES

TAI-XUYÊN

là hiệu may và thêu kiêm các lối hợp thời do
Mme LÈ-VŨ-THÁI chủ trương và ông NGUYỄN
CÁT-TƯỜNG v.v giúp các kiều

Cuộc đời khô khát, máy móc của Quang chẳng bao lâu nàng coi như một vết nhơ ở trước mắt, nên gia đình Quang chỉ có cái phẳng lăng bẽ ngoài. Rồi trong khi Quang cẩm cui với máy móc, thì vợ chàng mèm mệt, lăn lóc ăn chơi, mỗi ngày mỗi xa chàng mãi ra.

Buổi đầu, chàng không để ý. Bạn hữu mách, chàng cũng chưa tin là thực.

Cho đến ngày nay, lúc chàng thấy không-khí gia-dinh nhà chàng mỗi ngày một lạnh-lěo, nặng nề, khó thở, chàng mới tỉnh ngộ rằng bấy lâu chàng đã bị lừa dối một cách phũ-phàng, tàn nhẫn.

Chàng sinh ra chán nản, chán hết cả mọi việc làm ăn, chán cả gia-dinh...

Chàng thu xếp một ít quần áo, mở két lấy hai ngàn bạc rồi ra đi, bỏ lại cái công gác dựng trong mấy năm cẩm cui với máy móc, bỏ lại cả cái tình thương yêu giả dối.

Chàng ra đi, đi để tránh những cảnh thương tâm-trước mắt...

Điếc thuốc gần tàn mà trí Quang vẫn còn vơ vẫn phảng phất từ cái đời măng sưa êm đềm cho đến lúc bắt tay vào việc, làm nên giàu có. Chịu hy sinh cái đời phong lăng, chàng tưởng được yên vui để tận tuy với nghề. Ngờ đâu, trong khi chàng quên hẳn mình, đi tìm hạnh phúc cho người yêu thì chàng lại bị chính người yêu gieo vào lòng một mối thất vọng náo nùng.

Rồi chàng cảm thấy trái tim chàng lè tái, đòi chàng vô vi, té ngắt, quanh hiu...

Chàng ra đi, đi hẳn, đi biệt, đi để lánh xa cái gia-dinh nhỏ nhen nó đã để nén chàng trong vòng mây chúc năm nay.

Một người khác, gấp cảnh ngộ này có lẽ phải mượn giòag nước bạc, ngọn sóng vòi tinh dè chôn sâu cuộc đời thất vọng. Nhưng Quang không phải là hạng người hèn nhát ấy.

Chàng ra Sầm-sơn nghỉ mát mấy hôm để lấy sức, vì chàng biết trên đường đời, chàng còn gấp nhiều nỗi khó khăn.

Thế rồi, một buổi sáng tinh sương, Quang lại xách va-li ra đi... Nét mặt chàng tươi tinh, vì chàng cho chàng từ nay không phải là người của vợ, của con, của gia-dinh, mà là người của chàng, của cảnh đẹp, của nước non, của xã hội...

PHẠM-VĂN-BÍNH

ĐẠI-BỘ-THIUYẾT

Cbnyen-trị đau bà, con gái kinh huyết không đều, khí són, khí chậm, kinh huyết bí tắc không ra; hay đau bụng, kinh huyết ra không trôi đỗ, tim đập thành bòn, băng ra nhiều quá; khí hư ra nhiều chất trắng, đau bụng, rút xuong, nằm ngủ không yên, quá trưa hấp sốt, ra tắm bồ hôi, ăn ít, vàng đầu, chóng mặt, hay mơ, thân thể còm yếu, đau trong dạ-con (nhà con) lâu năm không đỡ, hoặc bị tiêu-sản luôn.

Mỗi hộp giá 1\$00

Hồi tại: M. NGUYỄN-XUÂN-DƯƠNG viên thuốc Lạc-Long Số 1, Phố Hàng Ngang, Hanoi



Của T. V. Hai, Gia-dinh

I. Lời ước

A — Nếu ai cho tao ước được thi tao sẽ ước, như dưới đây:

B — Còn tao, nếu tao cũng ước được thi tao xin cho máy dui thêm mắt nữa cho dù cắp.

Me — 5 quả lè dây đâu Tý?

Tý — Thưa me, con ăn hết một quả.

— Thế còn bốn?

— Thế rồi khi con nuốt xong một quả thì con vùng đau bụng, con biết rằng một quả ở trong nén buồng, nên con phải cho vào một quả nữa cho có bạn, ai dè hai quả nó đánh lộn, nên con đau dữ, con phải cho vào một quả nữa cho nó can ra, nào dè đau, bày giờ hai quả đánh một quả, con khó chịu quá, nên cho vào quả thứ tư cho đỡ, rồi còn quả thứ năm, con sợ nó ở ngoài một mình nó buồn, nên con nuốt luôn.



Của N.T.T. Hanoi

Câm và diếc

Ánh C...thời cảm, anh Đ...thời diếc. Hai anh đều muốn dấu tắt của mình cả, nhân khú cùng ngồi chơi, anh diếc bảo anh cảm hát. Anh cảm biết là anh kia diếc, đừng day múa, mõm lắp bắp làm hình như hát thật, độ một lúc thì thôi.

Anh diếc thấy anh cảm ngồi yên, không thấy múa và mõi không động day nữa, khen rằng:

— Anh hát hay thật, thế mà lâu nay tôi không được nghe, hoài của!

Của V.V. Tiên, Bắc-ninh

Lý Toét khôn

Một hôm Lý Toét ra tĩnh choi, vào một hiệu ảnh hỏi:

— Chụp cả người, ông tính bao nhiêu?

Chủ hiệu — Chụp cả người tôi tính ngài một đồng.

L.T. — Chụp nửa người bao nhiêu?

C.H. — Nửa người, ba hào.

L.T. — Vậy ông chụp cho tôi hai cái nửa người, một cái từ đầu đến mình, một cái từ mình đến chân.



Của N. Khanh, Bắc-ninh

Ra lý nhẽ

Lý Toét vào hàng com đánh chén. Có anh ở hàng ra cầm đàng hoàng ngay ở cửa cụ. Cụ nhất định là cửa cụ, nói:

— Lạ, ô cửa tôi đánh dấu cẩn thận.

Thành ra đánh nhau về bôp.

Ông Cầm — Ô cửa ai, sao hai người cùng nhận?

Rồi liền bê, gãy và sé toang ngay cái ô.

Lý Toét — Hu hu! ô cửa tôi oi! Về bù nó lại rãy la.

Ông Cầm biết đích là ô cửa cụ, bắt anh kia phải đèn cho cụ cái ô mới.

Của P. V. Vinh, Hanoi

Thông ngôn

Me tây — Quái! Sao nhà tôi là tẩy, mà hiện lên lại nói tiếng ta, là thế nào?

Cô hồn — Ấy, bà lớn chờ lấy làm lạ, cháu tự thông ngôn những câu ông lớn nói ra tiếng ta để cho bà dễ hiểu đấy a...

THÈ-LÈ CUỘC THI VUI CƯỜI VÀ THI TRANH KHÔI-HÀI

Mỗi bài không được quá 30 giây.

Tranh vẽ chiều ngang 12 phân天涯, chiều cao độ 10 phân.

Mỗi kỳ sẽ đăng lên những bài và tranh mà bản báo xét là hay nhất:

a) về cuộc thi vui cười:

Giải nhất: các thư sách đáng giá 3p00;

Giải nhì: các thư sách đáng giá 2p00.

b) về cuộc thi tranh:

Giải nhất: các thư sách đáng giá 3p00.

Giải nhì: các thư sách đáng giá 2p00.

Bản-báo sẽ gửi cho những người được thưởng một cái phiếu lấy sách và cái bảng kê các thư sách này, nam của một hiệu sách.

Rồi các bạn sẽ chọn trong đó, muốn quyền nào thì gửi phiếu lại hiệu sách đó lấy sách. Các bạn muốn lấy giấy bút hay các thứ khác trong hiệu đó cũng được, miễn sao cho đủ số tiền thì thôi. Tiền gửi về phần các bạn chịu. Hoặc các bạn muốn đổi lấy báo biển không lấy sách cũng được.



THUỐC LÂU HỒNG-KHÈ

Bệnh lậu mói mắc phải, hoặc bệnh đã lâu chữa không rút nọc, mỗi khi uống rượu, thức đêm, trong người nóng nẩy, lại thấy trong nước tiểu có vẫn, uống thuốc này đều khỏi rút nọc. Thuốc đã mau khỏi, lại không công phật, nên được anh em chí em đồng bào tin-dùng mỗi ngày thêm đông, cả người Tày, người-tàu cũng nhiều người uống thuốc này được rút nọc, công nhận rằng không thuốc nào hay bằng thuốc lậu Hồng-Khè. Giá 0\$60 một ống. Bệnh giang-mai, bệnh hạch lèn soái, nóng rét, đau xuong, rát thịt, rút đầu, nổi mề-đay, ra mào gà, hoa-khể, phá lở khắp người, uống một ống thuốc là kiến-hiệu, không hại sinh-đục. Cũng 0\$60 một ống. Xin mời quý bộ lại hoặc viết thư về, lập tức có thuốc gởi nhà giày-thép đến tận nơi.

HỒNG-KHÈ DƯỢC-PHÒNG. 88, Route de Hué (số cửa chợ Hôm) Hanoi — Téléphone 755

ĐẠI-LÝ HỒNG-KHÈ M. Đức, 73, Belgique, Haiphong — Ich-sinh-Đường, 190, phố K'rich, Nam-dinh — Xuân-Hải, 5, Rue Lạc-son, Sơn-tây—Phúc-Long, 12, Cordonnier, Hải-dương—Bát-Tiên, Maréchal Foch, Vinh-Bát-Tiên, Paul Bert, Hué—Bát-Tiên, Tourane Marché—Rue Marché, Nha-trang—Đức-Thắng, 148, Albert 1^{er} Dakao, Saigon—Có đặt đại-lý khắp ba Ký — Ai muốn nhận làm đại-lý xin viết thư về thương-lượng.

MÙI THỊT CHÓ

Ai cũng đã biết cụ nghị Lại Văn Trung có dựng một cái sinh phẩn lồng lây vô cùng. Nhưng có một sự ít ai biết đến là ở ngôi mả sống đó phảng phát có mùi thịt chó. Vốn cụ nghị Trung bình sinh chỉ thích nhất thứ thịt chó, cụ e rằng khi đã nằm xuống hố, không có ăn là thêm đến chết mất, nên cụ có dựng riêng cạnh mồ một gian nhà và cho người ở không lấy tiền. Nhưng người đó phải cam đoan mở hàng thịt chó, để những khi nướng chả hay nấu rựa mận, thì mùi thơm phảng-phất theo gió đưa sang bên mồ.

Thực là :

Cụ dù thịt nát xương mòn,
Ngậm cười chín suối cũng còn thơm lây.

Nhất Linh

CHỦ «TRI PHỦ»

TÒA đại-hình Saigon gần đây có xử một vụ cướp ở Phan-thiết (Trung-kỳ). Trong đám người làm chứng có viên tri-phủ Hàm-thuân tên là Dương-nghệ-Phụ và nhiều hương chức dưới quyền ông ta.

Lúc viên tri-phủ ra trước vánh móng ngựa, thông ngôn dịch câu hỏi của quan tòa cho ông ta nghe, và gọi ông là «chú».

Viên tri-phủ thấy thông ngôn gọi mình theo lối «xách mè», bắt tiếng tẩy ra phản đối kịch liệt cái lối dịch bất nhã ấy. Ông nói rằng ông đương đường một vị tri-phủ mà thay thông họ lại gọi ông là «chú» thi mất hết thể diện của ông còn gì. Đáng lẽ phải gọi ông bằng «ngài» hay «quan lớn» đúng theo chức vị của ông, ông mới khỏi mất thể diện với bọn hương chức dưới quyền ông cũng ra làm chứng hôm đó.

Còn viên thông ngôn? Viên thông ngôn bảo viên ấy dịch chữ «vous» ra chữ «chú» là đúng.

Sự thật, dịch chữ «vous» ra chữ «chú» cũng đúng, và dịch ra chữ «quan lớn» cũng đúng lắm. Là vì chữ «vous» của tẩy rất thông dụng, dùng nói với người ngang hàng người trên hay người dưới mình đều được cả.

Còn bên ta, gọi nhau cho đúng thật khó hơn tìm thấy tấm lòng vì nước của các ông dân biếu. Nào chú, bác, ông, bà, cô, cậu, quan lớn, quan nhỏ, cụ lớn, cụ bé, thằng kia, thằng nọ... sao mà lắm đến thế! Tiếng annam nghèo thì nghèo ở chỗ khác, chứ về phương diện này thì hẳn là giàu lắm.

Nếu bây giờ có vợ, có chồng rồi thi gọi là ông bà, còn chưa có thi gọi là cô cậu, thật ta khỏi phải tim những tiếng xưng hô. Nhưng nếu vậy, còn đâu là tôn ti trật tự: mấy nhá nho hủ lâu chắc sẽ kêu la như thế đạo Khổng sắp bị diệt vong vậy.

Tú Ly

HỘI TRƯ RƯỢU

Ở nước Anh, hội quốc tế bài trừ nạn rượu gần đây mới họp để bàn việc ích cho thiên hạ. Có 26 nước phái đại biểu đến dự, trong số đó có ông Rieman làm đại biểu cho nước Pháp.

Lúc khai hội, ông chủ tịch Lord Astor có nhắc lại công cuộc của hội. Ông nói đến những điều hại vô cùng của bệnh rượu. Người uống rượu một ngày một yếu đuối, trí khôn ngày một lù lờ và trí phán đoán điều nên lẽ phải mai một dần. Không những thế, còn cháu của những người nghiện rượu cũng yếu đuối và ngu khờ.

Chí lý lắm. Chỉ tiếc ta không có tiền mà gửi sang một người làm đại biểu. Người đại-biểu ấy sẽ nói rõ cho họ biết rằng ta là một dân tộc say, thích say, mến say, mà ta say, thì mặc ta :

Cỗ lai thánh hiền giải tịch mịch
Duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh.

Người đại biểu đó sẽ bảo cho họ biết rằng ở chốn hương thôn, có rượu mới có việc làng, mới sinh ra đánh nhau, kiện nhau; ở ngoài xã hội, có rượu, công quỹ mới có tiền... Rượu, thuốc phiện, đó là hai cái vú sữa của nước ta vậy.

Người đại biểu đó sẽ bảo cho họ biết rằng ta sẽ lập ra một cái hội bài trừ cái hội bài trừ nạn rượu...

... Chỉ phiền một nỗi, nếu ta có phái một người đại biểu sang, người đại biểu của ta lại chỉ sách va-li sang Anh cõm no, rượu say, rồi về lanh tiền phụ cấp để làm giàu như các đại-biểu khác ở bên mình.

Trong lúc hội bài trừ nạn rượu họp ở nước Anh, thi có một người nước Anh tên là Jack chết và để lại một tờ di chúc.

Theo tờ di chúc ấy thi anh ta có gửi nhà bǎng một số tiền là 2.000 livres Sterling. Số tiền đó, mỗi năm lợi tức được bao nhiêu sẽ để trả cho những người đến uống rượu ở một cái túi diêm mà lúc sống anh ta thường lai vãng.

Cái túi diêm ấy lại nhận được một cái đồng hồ trong có máy hát. Cứ mỗi giờ thi lại nghe thấy trong đồng hồ có tiếng nói ra: « Hãy uống mừng ông Jack ».

Được tin này, nghe đâu ông Nguyễn khắc Hiếu đã rủ một lũ hương chức lưu-linh đáp tàu sang Anh.

Nếu thật, Tú Ly có lời chúc các ngài đi đến nơi, về đến chốn, và mong rằng các nhà nghiên rượu đàu nhau sang chơi bên ấy cả.

Tú-Ly

Mở mà chẳng...mở!

Tặng bạn Nam-Huong

(Tho' thất ngôn thập nhị cú)

* * *

Tú Mō, nghe tên rõ chướng phè,
Làm thiên hạ tưởng héo xù ghê!
Chẳng thua eу Ỷ lươn nung núc,
Cũng hệt ông Vâm bụng lặc lè,
Mà hó a người thon như cái nhái,
Té ra mình xác tựa con ve.

Đôi hàng sườn sụn da căng sát,

Hai húm quai sanh nước đồ be.

Mẫu mō vì chưng ra cả bút,

Thân hình ném mối ngang như que!

Tú này béo mép, người không béo.

Há phải như ai tướng lợn xè....!

TÚ MŌ

HỘI-NGHỊ KHOA HỌC BÔNG-DƯƠNG

TРОНГ 7 việc đem ra bàn giữa hội-khoa-cửu khoa-hoc Đông-dương, riêng mình quan nghị Nguyễn-công-Tiểu đã chiếm mất ba,

Ba việc của ông Tiểu là :

1. Cuộc khảo cứu về lá vối.

2. Cuộc khảo cứu về bọ xít,

3. Cách giữ béo hoa đậu làm phân bón ruộng.

Cuộc khảo cứu về cách giữ béo hoa đậu, ông Tiểu cộng tác với trưởng nam ông là ông Nguyễn-công-Huân, tham tá canh nông.

Hội nghị sẽ hứa đem xuất bản mấy tờ trình của ông.

Lúc đó, ta sẽ được biết cây lá vối, lá nó thế nào, nấu lên uống ngọt đến thế nào, lúc đó ta sẽ được biết con bọ xít nó thuộc về giống gì, bay nhanh hay chậm như rùa, và có vú-trụ tuyển như củ hành tây không.

Cũng là một điều nên biết chư sao! Có một điều là ông khảo cứu về bọ xít thường tản đến thế mà không cho anh em biết. Nếu cho biết có phải lúc đến chơi Thủ-tiên-trang, anh em sẽ được ngửi mùi thủy-tiên lăn với mùi... bọ xít phảng phất không?

Ý chừng ông tè, ông giữ lấy để ông hưởng một mình...

Tú-Ly



LÝ TOÉT. — Ôi ơi, sao tự nhiên lại đâm đầu chạy cuống lên thế kia, nó chết chết mất mà ý thôi.

Thuốc lâu

Bệnh lâu ra mủ phải dùng thuốc số 10 (giá 0\$50 1 ve) Lậu TỨC BUỐT, đi đái rất, nóng từt bàng quang, tiểu tiện vàng, đỏ, đục, dùng thuốc số 4 (giá 0\$50 1 ve) thi dù bệnh nặng tới đâu cũng rất chóng khỏi, khỏi êm đềm, không hại sinh dục.

ĐẠI LÝ. — SAIGON: Dương văn Vy, 109, D'espagne. — HAIPHONG: Nam Tân, 82, Bonnal. — NAM-ĐỊNH: Chấn Nam

(MÁCH THỦ - TUỐNG HỌ HÍT MÁY NÓN)

— GIANG MAI (Tim la)

Bệnh giang mai nỗi hạch, lén quả soái, rứt đầu, rát thịt, đau xương, nỗi mào gà, mề đay, hoa khế, phá lở khắp người dùng thuốc giang mai số 18 (giá 1\$00 1 ve) rất mau chóng khỏi; chất thuốc êm đềm, không công phạt, không hại sinh dục.

LÊ-HUY-PHẠCH

AI MUỐN LÀM ĐẠI-LÝ



— Chiếc đèn hôm qua mới mua đâu rồi mà đã lại sắm cái khác thế?
— Hôm qua say rượu tôi cầm vô ý thế nào đánh rơi xuống đất vỡ ra như.

ANH HÙNG TƯƠNG NGỘ

BƯỜI sáng hôm ấy, Đào-Văn vác máy ảnh, một cái ống ảnh mới nguyên, đi dạo quanh hồ Hoàn-kiếm, ý chừng để tìm cảnh đẹp mà chụp.

Tới vườn hoa hàng Trống, Văn gấp Nguyễn-Giác, vai cũng đeo, một cái máy ảnh hình như cũng mới mua. Hai người bắt tay nhau, vì là chỗ quen biết, tuy không thân gì cho lắm. Rồi Văn mỉm cười hỏi :

— Anh dùng ống ảnh Rolleiflex à?
— Phải. Tôi mới mua. Tôi chỉ thích Rolleiflex.

Văn lại mỉm cười nói mỉm :

— Ủ cũng biết chơi ảnh đấy. Chỉ tiếc có một điều : người anh lùn quá. Giá cao lấy độ thước bảy, thước tám mà chơi Rolleiflex thì tuyệt. Anh phải biết...

Giác ngắt lời :

— Không, anh lầm đấy. Rolleiflex tốt nhất, anh nên bán lại cái máy Leica của anh đi, có phải anh chơi Leica không?



— Phải, sao ?

— Vậy thì anh nên để lại cho người khác mà mua một cái Rolleiflex. Anh phải biết tài tử ngày nay ai ai cũng phải có một cái ống ảnh Rolleiflex.

— Cảm ơn anh, tôi không muốn chỉ đi chụp... xin lỗi anh, chỉ đi chụp dít người ta, vì anh tình cái Rolleiflex để ở bụng mới chụp được mà người mình thì lại thấp, ảnh còn đẹp sao được. Rolleiflex người ta chỉ làm để bán cho người Pháp, người Anh, người Hoa-kỳ, họ cao...

— Anh nói dở, thế sao các nhà họa sĩ lại phải ngồi mới vẽ được?.. Không, thực tôi khuyên anh, và anh có quen ai cũng làm ơn khuyên người ta nên mua Rolleiflex mà chơi. Chứ Leica ngày nay « démodé » lắm rồi.

— « Démodé » thế nào được.

— Anh làm như tôi được ăn lò ăn lãi gì. Chẳng qua trong bạn tài tử với nhau, tôi lấy tình thực mà bảo anh, anh nên bán rẻ máy ảnh của anh đi mà mua một cái Rolleiflex.

— Thì tôi cũng vậy. Chỉ vì thấy anh lầm, nên tôi mới khuyên anh nên chơi Leica.

Hai anh tài tử còn tranh luận cùng nhau về sự hơn kém, nếu một người thứ ba không đến giờ tay bắt tay và chào hỏi :

— Ô ! may quá ! gặp cả hai ông ở đây. Ngày Văn ạ, nếu ông trù cho tôi 25 phân như ông Giác thì tôi mới mua được.

Té ra hai ngài là hai nhà đại lý của hai hiệu ảnh, đi làm quảng cáo gấp nhau. Văn chợt hiểu, chừa thẹn bảo Giác :

— Thôi, bây giờ tôi xin bàn điều này cùng anh. Anh nên chơi Rolleiflex. Còn tôi, tôi cứ chơi Leica. Như thế tiện lợi cho cả hai ta, mà mỗi đứa chúng mình lại bán được một cái máy ảnh cho mình.

Khái hưng

đời, nhân loại, tiêu duyệt, phàm tục, tự phụ, hào kiệt, anh hùng, hoàng vương, đế bá, tao nhiêu, vân vân... thành một câu dài lòng thông-gõm có 223 tiếng, kêu sang sảng như tiếng đập thùng.

Lại có thể vì ông D.B.Trac với một người họ làm đèn ca. Mỗi tiếng là một quán giấy chạy vòng qua cái trụ nứa. Chạy thế để làm gì? Để cho có chạy, ngoài ra, không còn có nghĩa chi hết.

Không tin, cứ đọc lại câu văn trên kia của ông cũ Trac.

2. Đời người những trông cậy vào một số người rất có quan hệ với đời và cần phải thi thoả với đời là cái hạng người thông minh, trí tuệ, có tư tưởng, có tài lực mà nay kẻ thù thiên về yểm thế, kẻ thù thiên về nhiệm thế, lòng thành cái kết quả không hay cho đời người như thế thì đời người còn có trông cậy nỗi gì.

Thế là gì? Cái gì là cái hạng người?.. Chữ gì làm chủ-cách cho động-tù « là »? Cái gì lòng thành (?) cái kết quả không hay? Có lẽ ông chỉ quen viết văn taur, còn văn ta, ông cho là nôm na mách què, nên chẳng cần đặt gãy câu chằng. Nếu vậy thì làm chủ bút báo taur có hơn không?

D蕙 truong T.B.T.V. trong bài « Nói về phép nuôi con »:

1. Nên dùng đèn cồn và soạn sữa riêng cho đứa bé, vì mỗi lúc gọi nước sôi bỏ bếp lên, sôi hay chua sôi, không thể nào biết được.

Thực là một lỗi vẫn ngược hẳn với lỗi văn D.B.Trac : nó tẩy quá, quá lạm! Không biết bác-sĩ Hải đã « soạn (ý chừng préparer) sữa » cho người ốm dùng bao giờ chua? Còn như gọi nước sôi ở dưới bếp lên thì nước ấy sôi hay chua sôi? Nếu chua sôi thì hẳn đã gọi nước chua sôi.

2. Nhưng trong chai đê pha sữa bò đặc lại hay có cái sai quan hệ hơn là cái sai ở những vạch hạn bữa ăn theo tuổi đứa bé.

Cái sai ở trong lọ vẫn của bác-sĩ có lẽ còn quan hệ hơn nhiều.

NHẤT-DAO-CẠO

PHONG - HÓA

TÒA SOẠN VÀ TRỊ-SỰ:
N° 1, B^e Carnot, Hanoi
TÉL. N° 874

GIÁ BÁO :

Sáu tháng	Một năm
Trong nuoc	1\$60 3\$00
Ngoai quốc	3.50 6.50

MÔI SỐ: 7 xu

Mua báo kể từ 1 và 15 và phải trả tiền trước. Ngân phiêu xin gửi về:
M. Nguyễn-tường-Tam
Directeur du Phong-Hoa

À HITLER

THUỐC TRỪ BỆNH HOA-LIỀU RẤT THẦN HIỆU)

TUYẾT TRÙNG LÂU, GIANG MAI

Sau khi khỏi bệnh lâu hay giang mai thấy : tiêu tiện vàng đục, vẫn, mờ mắt, ủ tai, rát thịt, tóc rung, thân thể đau mỏi, dùng thuốc này khỏi rút nọc. (Giá 0\$60 1 ve).

12, Route Sinh-Tu – HANOI

Khí hư

Mắc bệnh KHÍ HƯ thấy : cửa mình ra chất nhòn, buồn mòn chân tay, đau mòn thân thể, tiêu tiện vàng, đục, chóng mặt, rức đầu, đau bụng nỗi hòn, kinh không điêu v.v., dùng thuốc « Đoạn căn khí hư », thì các bệnh sẽ tiêu tán đi hết. (Giá 1\$00 1 lô).

9, 202, Maréchal Foch. — VINH: Sinh Huy, 59, Rue de la Gare. — LOUANG PRABANG: Havan frères, Rue Mouchot.

VIỆT THƯ THƯƠNG - LƯỢNG

Thuyền

Trâm

(Tiếp theo)

XXII

PHONG về một cái làng hẻo lánh ở vùng Bắc-ninh để đưa đám tang thầy học cũ. Sáng hôm sau, chàng phải xin phép về sớm vì đường không có xe tay, phải đi mất mấy giờ đồng hồ đò giặc. Từ nhà ra đến chỗ bến đò, xa mất vài cây số. Một đứa người nhà đi theo tiễn chàng ra đến bến đò để gọi thuê thuyền riêng.

Tuy về cuối thu, gió lạnh, mà Phong cũng thấy nóng bức cả người. Lúc đến bến đò, chàng vào nghỉ ở một cái hàng nước coi sạch sẽ, để đợi người nhà đi thuê thuyền.

Ngồi ở cái trống tre đặt dưới bóng mát mầm cây bưởi. Phong đánh riết chàm thuốc lá hút, vờ vẫn nhìn giòng sông chảy quanh co dưới chân mây trái đồi thông.

Thỉnh thoảng, một chiếc thuyền con từ từ trôi qua, diễn ra trước mắt Phong cái cảnh đòi êm đềm của gia đình một nhà thuyền chài: vợ lúi húi khâu và trong khoang, chồng đứng ở mũi thuyền quăng lưới, lưng phản chiếu ánh mặt trời bồng loáng như đồng. Mỗi lần chiếc lưới uớt xòe ra, những giọt nước đọng trên mặt lưới lấp lánh như kim cương. Khi thuyền qua bến, con chó trắng nằm trên mui, uể oải vươn cổ cắn lên mây tiếng rì rạc, không đầu.

Phong mải ngắm cảnh sông, quên cả uống nước, người đàn bà bán hàng nhắc:

— Mọi thầy soi nước không ngoại. Thầy chắc vừa ở trong làng ra, yê đưa đám cụ tú Hiệp...

Phong quay lại và rất lấy làm lạ vì thấy người đàn bà nhìn mình một cách khác thường: trong khi chàng uống nước, chàng vẫn thấy người đàn bà nhìn chàng không thôi.

Đợi chàng uống xong bát nước người đàn bà lại hỏi:

— Thầy ở trên tỉnh?

— Không, tôi ở Hanoi.

Phong nhìn kỹ người đàn bà thì thấy hơi quen quen như đã có gặp một vài lần ở đâu nhưng không nhớ ra. Người đàn bà rụt rè hỏi:

— Tôi hỏi không phải, thầy có biết bà hàn Đạm?

Phong sững sốt đáp:

— Có, chính tôi là cháu bà hàn Đạm.

Người đàn bà nói luôn:

— Thưa là cháu cụ Án, là cậu...

Phong nhắc:

— Phong.

— Khô chưa! thế mà tôi không nhận ra ngay. Trông cậu bây giờ khác trước nhiều.

Phong ngượng nghẹn hỏi:

— Bác là ai, tôi không nhớ.

— Trước tôi ở hầu bà hàn nuôi cô Nga.

Phong vội đáp:

— A, ra vú Nga.

Thật ra, chàng cũng không nhớ rõ hơn mấy, vì người đàn bà đó ở vú từ ngày chàng còn bé, tuy về sau vú Nga có đổi nơi di lại nhà bà hàn, nhưng Phong không hề ý đến.

Người đàn bà tỏ ý mừng rỡ quá, làm Phong sinh ngượng. Chàng nhìn ra sông xem bác người nhà đã thuê được thuyền chưa.

Người đàn bà thốt nhiên nói:

— Thế thì hay quá nhỉ...

Phong ngạc nhiên vô cùng, khi quay lại không thấy vú Nga đâu. Một lát, vú Nga lại ra mời chàng ăn trầu, nhưng Phong không thấy bộ đồ đơn dã như trước nữa. Lúc hai người đương nói chuyện xa gần, vú Nga đương hỏi thăm về liệu tức bà hàn thì có một người đàn bà đến đưa cho vú Nga một tờ giấy:

— Bác đưa nhờ chị Trâm xem hộ tôi cái giấy.

Vú Nga bật cười đáp:

— Bác nhờ chị ấy viết thư thì được, chứ chị ấy có đọc được đâu mà nhờ đọc hộ. Rõ lẩn thẩn.

Bỗng vú Nga đưa tay lên miệng như người nói lố lít và nhìn

Phong. Phong tưởng ngã người ra lúc đó, chàng hốt hoảng hỏi vú Nga:

— Chị Trâm nào thế?

Vú Nga đáp:

— Chị Trâm con nuôi bà hàn. Chị ấy ở đây với tôi.

— Bây giờ chị ấy đâu?

Vú Nga thấy Phong đứng day toan chạy vào trong nhà thì vội cản:

— Rồi tôi bảo chị ấy ra đây. Bây giờ chị ấy ở trong vườn giở chút bận.

— Sao vú lại muốn giấu tôi?

Vú Nga sợ hãi đáp:

— Tôi muốn giấu cậu đâu. Ngày lúc nãy khi biết cậu là cậu Phong, tôi đã ra vườn báo tin cho cô ấy biết. Nhưng cô ấy lắc đầu sủa tay...

Phong vội nói tiếp:

— Tôi hiểu, cô ấy không muốn gặp tôi, không muốn gặp một người



nào cả. Nhưng tôi tìm kiếm đã ba năm nay. Bây giờ khác trước, tôi cần phải gặp...

Rồi chàng cảm động lược kể cho vú Nga nghe việc Trâm bị nghi ngờ, bị đuổi oan. Vú Nga mừng rỡ nói:

— Nào tôi có biết gì đâu. Tôi chỉ biết cô ấy bị bà hàn đuổi đi và đến ở nhà bác hai Xuyên. Khi bác

Xuyên mất thì cô đến đây xin ở nhờ, chỉ cho tôi biết qua loa đại khái thời và dặn tôi đừng nói cho ai biết là cô ở đây. Tôi nghèo nhưng cô ấy ở đây cũng chịu khó làm giúp tôi...

Phong ngắt lời:

— Vậy bây giờ vú phải giúp tôi. Vú để tôi nói truyện với chị ấy. Bây giờ chị ấy đương làm gì trong vườn?

Vú Nga đáp:

— Chị ấy đương trẫy bưởi. Mời cậu cứ vào.

Phong đi khỏi mấy dống rơm thì ra một cái vườn cây lá xanh om. Bên gốc một cây bưởi, thoáng thấy bóng Trâm, chàng tè mê tướng minh đương mơ màng lạc loài trong một thế giới buyền-ảo, bâng khuâng như thực như hư.

Trâm biết là lánh mặt cũng không được nữa, đành đứng yên đợi Phong đến.

Phong dồn dập bước lên, hồi hộp. Hai người nhìn nhau.

Phong se sẽ gọi:

— Em Trâm...

Trâm lạnh lùng cúi mặt nhìn xuống giỏ bưởi cầm ở tay.

Biết rằng Trâm còn giận, Phong kẽ khẽ phân trần:

— Em còn giận anh, nhưng em không ngờ đâu anh tìm kiếm em đã hai, ba năm nay. Ngày trước, em bỏ nhà ra đi, em tưởng anh phụ bạc em, chỉ vì một sự lầm lẫn...

Thấy Trâm ngừng mặt đưa mắt hỏi, Phong vội tiếp:

— Phải, một sự lầm lẫn suýt nữa làm hại cả đời anh và đời em. Em đã bị oan... vì mợ nhầm, đã tưởng em... tưởng em đi lại với ai và đã có thai với người ta...

Trâm mờ to mắt nhìn Phong, thốt nhiên kêu rú lên một tiếng, cái giá nặng cầm ở tay rơi xuống đất, mấy quả bưởi lăn rải rác bên chân hai người.

Phong cảm động, hỏi luôn:

— ...Khốn nạn, em có ngờ đâu như thế, em tưởng anh ruồng rẫy em, vì anh khinh em, hay không thật bụng yêu em. Em bỏ đi... em không sờ bao lâu...

Chàng nghẹn ngào không nói được nữa, vì thấy nước mắt chảy giòng giòng trên má Trâm. Một cơn gió ngoài sông đưa vào lạnh lẽo làm rung động bông cây. Phong đứng sát lại gần, âu yếm cầm lấy tay Trâm van lơn:

THUỐC NỔ HIỆU: CHEDDITE

dùng về việc bắn mổ, hang đá.
Rẻ tiền, chắc chắn, mạnh mẽ

BÁN TẠI HÀNG

OMNIUM Indochinois

Xưởng chế tạo độc quyền ở Đông Pháp
CỦA HỘI THUỐC NỔ: CHEDDITE

— Xưởng chế tạo ở Phú-Xá — Bắc-Kỳ: —

Buồng giấy: 5, Bd Bobillot à Hanoi — Giấy nói 73

Ở xa biên thư về thương lượng

HIỆU THUỐC TÂY HÀNG GAI

PHARMACIE de HANOI - 13, Rue du Chanvre, 13

HOÀNG-MỘNG-GIÁC VÀ NGUYỄN-HẠC-HÀI

BÀO-CHẾ HẠNG NHẤT TRƯỜNG ĐẠI-HỌC PARIS

Chính chủ - nhân tiếp khách và trông nom chế các đơn thuốc cần thận
CÓ BÁN: Rượu bồ Vin Tonique Alexandra 1\$05

— Em tha lỗi cho anh... anh có tội với em lắm, anh đã tin làm mà nghĩ oán cho em. Nhưng bây giờ cũng không muộn... anh đã gấp được em đây... em nên sáu bỗng cả truyện trước và cho phép anh chuộc lại cái tội của anh đối với em...

Trâm đứng yên lặng nghe Phong nói, rồi lấy vạt áo lau nước mắt, vẻ mặt vui tươi dần dần, hai con mắt mơ mộng nhìn Phong.

Phong sung sướng, mê man:

— Chúng ta sẽ nỗi lại mối tình đứt quãng ngày trước, chúng ta sẽ mãi mãi yêu nhau, ở với nhau, không cái gì có thể chia rẽ được nữa. Em sẽ là vợ anh...

Phong dịu dàng hỏi nhảc:

— Em Trâm, em nghĩ thế nào?

Trâm cúi đầu bến lén, hai má đỏ bừng. Nàng không ngờ đâu lại có ngày nay, nàng sung sướng quá, mà không biết làm thế nào tỏ ra được. Nàng cúi xuống nhặt chiếc giá lèn trong khi Phong lom khom nhặt mấy quả bưởi rơi trên mặt đất. Hai người đã bớt thấy ngượng và trở lại thành đôi bạn thân mật khi xưa...

Bác người nhà đã thuê được thuyền, sầm sầm chạy vào vườn tim Phong. Bác ta ngạc nhiên vô cùng khi thấy Phong đương đứng nói chuyện với một cô con gái quê trong vườn vắng. Phong thấy bác ta rụt rè không giám lại gần bèn nói to:

— Sợ gì mà không giám vào đây. Đã thuê được thuyền chưa?

— Bảm, thuê được thuyền rồi.

— Thuyền có rộng không?

— Bảm, rộng rãi, sạch sẽ.

Phong đưa mắt nhìn Trâm hỏi đáp:

— Thuyền có đủ chỗ cho hai người đi không?

Thấy bác nhà quê ngạc không hiểu, Phong bảo cho về và làm quà cho bác ta một hào. Khi bác nhà quê đi rồi, Phong âu yếm bảo Trâm:

— Thuyền có đủ hai chỗ: một chỗ anh ngồi, còn một chỗ để dành phần em.

Hai người nhìn nhau tưng bừng cười, Phong nói:

— Anh không đưa đâu. Em phải lên Hanoi với anh ngay hôm nay.

Trâm yên lặng, ngâm nghĩ một lát, rồi lắc đầu.

Thấy Phong vẻ mặt lo sợ, ngạc, Trâm bật cười thương hại rồi gật cho Phong vững tâm. Phong trách:

— Lúc nào em cũng đưa được. Không bao giờ bỏ được cái tính ấy. Bây giờ thì ta phải ra nói với vú Nga và cảm ơn vú rồi liệu xuống đò cho kịp chuyến tàu chiều về Hanoi.

cho. Nhưng nếu vú đoán được cô đâu là ai, thì xin chịu vú là tài.

Trâm đã sửa soạn xong ở trong buồng bước ra, tay cầm một cái gói con, nhưng nàng vẫn mặc nguyên bộ quần áo lúc này, vì không có bộ nào mới hơn. Vú Nga nói:

— Thôi bây giờ về nhà, mẹ hàn chiều thì tha hồ lượt là sang trọng.



Lúc ra ngoài hàng, vú Nga hết nhìn Phong lại nhìn Trâm, thấy hai người vẻ mặt hờ hờ khác thường:

— Thế nào, hai anh em bàn bạc đã xong chưa?

Phong đáp:

— Đã xong cả rồi. Bây giờ nói với vú để tôi đón cô ấy về Hanoi và cảm ơn vú có lòng tốt đã cho cô Trâm ở nhờ bấy lâu, ơn ấy, chúng tôi không bao giờ dám quên.

Vú Nga quay lại hỏi Trâm, Trâm mỉm cười gật. Vú nói:

— Thôi, bây giờ chỉ vào buồng thay quần áo và sắm sửa đi.

Rồi nhìn theo Trâm ngầm nghĩa nói:

— Mới độ nào, cậu với chị Trâm còn bằng年纪 này, bây giờ đã cao lớn thế kia rồi... Để thường cậu Phong đã có vợ con rồi đấy nhỉ?

— Chưa.

Nghĩ đến Trâm, Phong lại nói tiếp:

— Nhưng cũng sắp có. Hôm nay em cưới, tôi sẽ cho vú biết để vú mừng

Trâm và Phong đưa mắt nhìn trộm nhau, rồi từ giã vú Nga xuống thuyền.

Chiếc thuyền con xuôi buồm, thuận gió vụt một chốc đã đi khuất không trông thấy bến đò. Phong và Trâm ngồi ra mũi thuyền để xa người cảm lái, nói chuyện được tự do. Gió trên sông hơi lành-lạnh, nên hai người ngồi ngoài nắng thấy dễ chịu, ấm áp, vẫn vơ đưa mắt nhìn trời trong xanh, sông rộng, mấy trái đất nét đập dảng nối tiếp bên sông.

Phong nhớ đến lời Viên dặn lai buồn dẫu bảo Trâm:

— Em đã biết tin anh Viên mất chưa?

Trâm gật.

— Cũng nhờ ở anh Viên, chúng mình mới được có hôm nay. Khi anh ấy hấp hối, anh ấy có thุ hết, cho anh biết và dặn anh hãy gặp em thì xin em tha thứ cho. Vậy em cũng nên tha thứ cho anh ấy, vì ở đời cần phải biết tha thứ...

Phong ngừng lai nhìn Trâm một cách nồng nàn rồi nói tiếp:

— ... Nếu trước kia, khi em sang bên phòng anh tối hôm em bỏ nhà đi, nếu anh cũng biết tha thứ cho em thì đâu đến nỗi anh với em phải khổ sở bấy lâu. Bây giờ ngày vui đã trở lại, em nên quên cả việc cũ và tha thứ cho mọi người, nhất là tha thứ cho anh, vì chỉ anh là cô lỗi với em nhất. Vậy em đưa tay em đây cho anh...

Trâm mỉm cười sẽ gật, ngoan ngoãn đặt tay mình vào tay Phong. Nghĩ đến những ngày dài dang dẳng của một đời tàn tật, vô hy vọng vừa qua, nghĩ đến cảnh đời mới sắp đem lại cho nàng biết bao lạc thú, Trâm vì sung sướng quá thấy trong lòng thồn thức, nao nao, rung rung muôn khóc, dưới mi mắt long lanh hai giọt lệ...

Lúc bấy giờ con thuyền đi sát vào bờ. Trên sườn một trái đồi gần đó, tiếng gió rì rào trong rặng thông đưa lại nghe như một khúc nhạc du dương, vui mừng đón chào đôi tình nhân mới.

Phong mê man bảo Trâm:

— Anh sung sướng quá.

Rồi hai người say sưa nhìn nhau ngồi lặng yên để hưởng cái hạnh phúc êm đềm lúc đó như man mán khắp bầu trời, phảng-phất trên mặt nước lăn tăn sóng, như hòa với gió heo may, với ánh nắng một ngày thu trong sáng.

HẾT

Nhất-Linh

KÝ SAU SẼ ĐĂNG

DOAN =
= TUYỆT

XÃ HỘI THIỆU THUYẾT

của Nhất-Linh

HIỆU RUỘM MỚI

PHƯỚC - HAI
82, RUE TIỀN T SIN - HANOI

Ruộm đủ các mẫu về hàng to lụa nhung lanh
RUỘM ĐẸP VÀ BỀN MẪU

Vì bản hiệu dùng toàn thuốc tốt và có đủ
khí cụ để ruộm và chải, lại tuyết nhung

Quần áo tây pardessus đã cũ
hoặc phai màu, bản hiệu ruộm
lại và có máy hấp được như mới

Có nhận mang lại các quần áo bị thủng

CÔNG VIỆC CẦN THẬN

GIÁ TÍNH RẤT HẠ

GIỚI THIỆU THUỐC LÂU, GIANG

Xin giới thiệu với các ngài, từ trước tới nay mới có một thứ thuốc Lâu, Giang ra đời thực hay. Ưống vào chóng khỏi và khỏi chắc chắn, không hại sinh dục, làm việc như thường. Nhé 2, 3, 10, nặng 6, 8 lạng.

Thuốc ấy đã phân chất tại nhà thí nghiệm, đã thí nghiệm cho nhiều người, kết quả mỹ mãn. Đã nhận được nhiều thư cảm ơn rất có giá trị.

Vậy xin giới thiệu với các ngài, từ nay sẽ khỏi bị tiền mắt tật mang

Thuốc Lâu mới phải hoặc đã lâu, tự đau rức, buốt tức 0\$50
Thuốc Giang-mai, bắt cứ cù-dinh thiên-pháo, mè-day, mào-gà, hoa khế 1.00

Thuốc tiệt nọc và bồi bổ nguyên khí, kiên tinh bồi thận cho những người sau khi khỏi bệnh Lâu, Giang 1.50

Bán tại nhà thuốc: THƯỢNG-ĐỨC, № 27, Rue de la Mission (phố Nhà Chung) HANOI
Ở xa muốn dùng, viết thư về, sẽ có thuốc gửi « linh hóa giao ngan » đến tận nơi ngay.

Những việc chính cần biết trong tuần lễ

TIN TRONG NUỐC

Viên Dân-biểu xét đơn thỉnh-cầu

Hanoi — Trước khi bế mạc hội đồng, viên dân biếu đã xét nhiều đơn thỉnh cầu quan trọng và đã ưng đê lên quan Thống sứ những đơn sau này:

Xin bài lè mua Học-báo tại các trường.

Bỏ lè bắt các bào-chế Đ. D. phải mở cách các bào chế hạng nhất 15km.

Giảm thuế môn bài và tiền nợ.

Hoãn việc đánh thuế ô tô.

Bãi lè ép dân mua rượu.

Cho tự do nấu rượu và đánh thuế rượu vào dinh điền.

Nạn bão tại miền bắc Trung-kỳ

Huế — Về nạn bão, lụt vừa qua, miền bắc Trung-kỳ bị thiệt hại lớn, thứ nhất là mây tinh Vinh, Hà-Lĩnh và Quảng-trị, lúa mì mất đến một nửa.

Tại Đồng-hới có tới 200 người chết, 2.000 trâu, bò bị hại, và 5.000 nóc nhà đổ.

Tại Hà-Lĩnh, người chết và nhà bị hại cũng nhiều nhưng chưa biết rõ là bao nhiêu.

Quan lộ đứt mây đoạn, đường xe lửa bị trôi mất ba cái cầu và đứt nhiều quãng lớn, phải một tháng nữa mới chừa xong.

Các quan Thống-đốc, Thống-sứ hay Khâm-sứ có lẽ sẽ có máy bay riêng

Theo báo « l'Impartial » ở Saigon, bộ Thuộc địa hiện đang nghiên cứu những phương tiện để xem cho mỗi quan Thống-đốc, Thống-sứ hay Khâm-sứ một chiếc máy bay riêng để di thăm những tỉnh xa xôi, hẻo lánh được dễ dàng.

Hội bài-trù bệnh hoa-liệu thành-lập

Hanoi — Quan Thống sứ đã ký nghị định cho phép lập ở Hanoi một hội bài-trù bệnh hoa liêu đặt tên là « Ligue prophylactique » theo đúng các điều kiện trong nghị định ngày 21.2.33.

Một-Cuộc-Thi

MỸ-THUẬT VÀ VĂN-CHƯƠNG

Kính cáo các Hoa-Sỹ và Văn-Gia trong nước kíp gửi kiểu áo Kim-thời của dân-bà và bài vở về dự thi SÁCH-CHƠI-XUÂN năm Ất-Hợi 1935.

1º Phần thưởng Mỹ-Thuật

Giải nhất: 10\$, 1 cái bút máy Conklin và các sách Édition Nam-Ký đáng giá 10\$. — *Giải nhì*: 5\$, 1 cái bút máy Varsstyl n° 32 và các sách Édition Nam-Ký đáng giá 5\$. và rất nhiều. — *Giải ba*: 3\$, 1 cái bút máy Paillard đáng giá 3\$.

2º Phần thưởng Văn-Chương

Giải nhất: 10\$, 1 cái bút máy Varstyl n° 32 giá 3\$. — *Giải nhì*: 5\$, 1 bộ Văn-Bản-Bảo Giá trị 3\$50 và rất nhiều. — *Giải ba*: 2\$50, 1 bộ sách Linh Phượng, 1 bộ Câu-Tám-Lợ, 2 bộ sách ấy đáng giá 1\$.

Về phần Mỹ-thuật phải vẽ bằng mực đen lên giấy trắng để tiện khi khắc gỗ. Về một kiểu áo dân-bà kim thời để mặc về mùa xuân, (*phải vẽ trong khung* 13 x 18) khi chấm sẽ do một ban Mỹ-Thuật chủ chưởng. — Về phần Văn-Chương do ban Văn-Học Ban-quản chấm. — Các bài được thưởng sẽ in vào sách CHƠI-XUÂN năm Ất-Hợi 1935. — Tranh vẽ và bài vở phải gửi đến Ban-Quản trước ngày 10/12/34.

NAM-KÝ THƯ-QUẢN kính cáo
17, PHỐ BỜ HỒ, HANOI — TÉLÉPHONE: 882

Bon sét-ty ở Saigon sẽ trả hết môn bài

Saigon — Bon sét ty ở Saigon định đến đầu năm 1935 sẽ mang môn bài trả lại nhà nước mà về xứ vì gặp lúc khủng hoảng họ làm ăn không được như cũ mà mỗi chủ vẫn phải đóng 2.800p một năm.

Ở Chợ-lớn vừa rồi có 15 chủ sét ty báo cho chính phủ hay rằng sang năm họ sẽ đóng cửa. Ở Saigon hiện cũng chỉ còn hai, mà sang năm họ cũng định trả lại môn bài nốt.

Khám các tiêu bài thuốc phiện trong thành phố

Hanoi — Xét ra ít lâu nay thuốc phiện bán rất ít, mà nhiều ty lại bán hạ hơn giá mua của nhà doan, nên các ty bị nghi là có bán xam thuốc ngang vào hoặc pha thuốc ngang vào thuốc ty.

Nhà doan đã đến khám nhiều ty trong thành phố và ở mỗi ty lấy về một ít thuốc phiện để gửi vào Saigon phân chất.

Biển thủ 16.000p của hãng Boy Landry

Haiphong — M. Yune Kin Fong làm mại bản cho hãng Boy Landry đã biển thủ

của hàng ấy một số tiền là 16.000p và biệt tích từ hôm 20.10.

Theo ý nhiều người thì ông Nghĩa Xương, bố M. Fong lập mưu với con đã lừa, nên ông về Tàu trước, còn các con về dần sau.

Người ta nói M. Fong đã trốn về Long-chau bằng ô tô ngay chiều hôm chủ nhật 21.10.

Một tin mừng

Bản báo được tin ông Phạm-tỉnh-Quát, lệnh-lang bà Đông-Phong mới tốt-nghệ Giáo-su chuyên-môn khoa toán-pháp. Ông Quát là người thứ nhất ở Đ.D. đã tốt nghiệp chức giáo sư này.

Xin có lời mừng bà Đông Phong và bạn Phạm tỉnh Quát.

TIN XIÊM

Vua Xiêm muốn thoái vị

Viên bí thư của Xiêm-hoàng cho chính phủ Bangkok biết rằng Xiêm-hoàng có ý muốn thoái vị, có lẽ vì sự không đồng ý với Quốc-vụ về những quyền của người trong việc xử tử hình. Nếu chính phủ chịu nhượng bộ cho ý muốn của dân thì Xiêm-hoàng sẵn lòng tại vị.

TIN TRUNG HOA

Quân công sản ở Giang-tây bị thua to

Quân công sản ở Giang-tây bị quân Quốc-dân đánh riết, thế lực rất cung quan. Máy thành-trấn trọng yếu như trấn Hưng-yên, quân Quốc-dân đã hầu hết lấy lại được, nên quân công sản đã phải bỏ nơi thủ đô là trấn Thủy-kim mà lui chạy về phía bắc tỉnh Phúc-kiến.

Quân nghĩa dũng đánh nông dân Triều Tiên

Quân nghĩa dũng ở phía đông tỉnh Cat-lâm vì thấy những bộ lạc nông dân Triều Tiên ở phía nam ga Nhất-diện-pha thường giúp hai quân Nhật, Mân đánh lại quân nghĩa dũng, nên vừa rồi hơn một nghìn quân nghĩa dũng kéo đến đánh úp bộ lạc ấy, hai trăm nông dân hoặc chết hoặc bị thương đã gập tiêu diệt hết.

Việc mua bán đường sắt Trung-đông

Moscou — Chính phủ Nga Sô viết vì thấy nhân dân phản đối việc bán đường sắt Trung-đông cho Nhật, Mân nên đã đình chỉ việc đàm phán.

Kỷ-niệm thập-tam chu-niên của Uẩn-hoa

Những ngày 10 và 11 Novembre tới đây; ban kịch Uẩn-hoa sẽ mở hội tại Khai-tri tiến-đức để kỷ-niệm năm thứ 13 của hội.

Trương-trình :

Ngày 10/11. — 21 giờ 30 có khiêu-vũ.

Ngày 11/11. — Có nhiều các trò vui n hư trại gà, trại chim, con gái chạy thi, đấu kiếm, đấu roi, đánh vật, thi trẻ con ăn mặc lạ, hát trống quân thi, thi ăn mặc lối tàn thời, diễn kịch. Tiền vào cửa 0\$10.

Hội Uẩn-Hoa kính-cáo

SẮP IN VÀNG VÀ MÁU

ANH PHẢI SỐNG (IN LẦN THỨ HAI)

CINÉMA PALACE

Le Meilleur Spectacle de Hanoi

TUẦN LỄ NÀY

Chiếu-tich :

LA RUE SANS NOM

GABRIEL GABRIO - CONSTANT REMY và POLLÀ, ILLERY sắm những vai chính. Chuyện phim tả cảnh sinh sống của dân nghèo ở những hang cùng ngõ hẻm. Cuốn phim này chiếu bên Pháp được công chúng rất hoan nghênh.

CINÉMA OLYMPIA

Từ thứ sáu 9 đến thứ năm 15 Novembre 1934

Chiếu-chuyen :

THEODORE & CIE

Một phim khôi hài do tài tử trú danh RAIMU sắm vai chính. Lại có những tài tử cùng ALBERT PREJEAN, ALICE FIELD và ALCOVER cùng nhau hết sức trò-tài. Cuốn phim vui, buồn cười suốt trờ.

Một cuộc đá bóng àm-ý

HÔM nay tôi phải nhận cái trọng trách dì làm bài tường thuật về cuộc đá bóng «giữa» hai hội Hồng-bàng và G. M. R. Cảm đáng tôi, cái trọng trách ấy cũng không nồng nè cho tôi mấy hột, vì tuy tôi chẳng bao giờ đá một quả bóng, tuy tôi chẳng hiểu thế nào là việt vị, thế nào là «cú phò-rang», thế nào là «pê-nan-ty», thế nào là «cone», nhưng tôi đã được hân hạnh đọc văn các bậc «anh chị» trong làng «thê-tháo» ngay từ ngày còn mồ ma báo Bắc-kỳ thê-thao của ông Voi den. Phải, có khó gì mà không viết được những câu văn dài cà sa, «đao to, búa lớn», «Triệu-tử-Long nhất thân nhất mã», «phá thành dễ như chẻ tre», vân vân... Tôi chỉ còn phiền có một điều là không thuộc tên các cầu tướng, tuy đọc báo ông Hoàng-hữu-Huy, tôi cũng lưu ý đến những đại danh «Thái-xăng-mét», «Kế-cụ-nga bàn đèn», «Lưu-trâu-lăn». May sao khi tôi vừa đến cảng bãi đá bóng Maingin thi thần ngẫu nhiên dun đùi cho tôi gấp ngay chú Thái-bình-Dương (tên người), một nhà phóng viên thể thao của một tờ báo chữ Pháp ở Hà-thành. Thái-bình-Dương sẽ sẵn lòng chỉ bảo cho tôi những điều tôi không biết.

Thế rồi cho được hài lòng Thái-bình-Dương, tôi bỏ ra sáu hào «mưa» hai cái vé «bãi cỏ» để vào «khán-dài», vì tuy là phóng viên thể thao mà mãi đây giờ chúng tôi cũng chưa nhận được «các» của tổng cục «biểu». Than ôi! nay còn đâu thời tổng cục toàn thịnh mà chiếc trán cao của ông Hoàng-hữu-Huy nghĩ chui đáo đến đủ mọi việc! (Có lẽ vì tiếc sáu hào, nên hồn thơ của tôi nó bật ra câu ta thán vô lý ấy!)

Muốn tỏ rằng mình thành thạo, Thái-bình-Dương dẫn đường đưa tôi đến ngồi ở hàng ghế giữa, từng thượng cùng, trông thẳng ra cái vách trắng chia địa giới hai bên đấu thủ. Tôi trả cầu tướng chử không phải «khán-tướng», vì «khán-tướng» hôm ấy cũng chia ra hai phái phản đối nhau rất kịch liệt, mà, nguy thay, không có cái vách trắng nào phân địa giới rõ rệt.

Ngồi chưa nóng chỗ, tôi đã nhận

thấy ngay điều đó. Thái-bình-Dương hỏi tôi, mà lời thôii quá, lại hỏi bằng tiếng Pháp:

— Anh đoán bên nào được?
Tôi cũng trả lời bằng tiếng Pháp:
— Tôi nghe người ta nói G.M.R. chơi hay lắm. Có lẽ G.M.R. được.
— Không, Hồng-bàng chơi hay hơn. Tôi chắc Hồng-bàng được.

Tức thì hai, ba, bốn, năm hàng ghế quay đầu lại nhìn chúng tôi bằng một nụ cười mỉa mai, chế nhạo, ngạo mạn, dữ tợn. Họ vui thú bảo nhau: «Không biết hai anh nhác (nhà quê) nào thế? Rõ mọi rợ! Đã xem đá bóng mà bàn tán bô bô!» Tôi hiểu ngay rằng chỗ chúng tôi ngồi không phải là chỗ để ca tụng đội bóng Hồng-bàng, liền đưa mắt bảo Thái-bình-Dương hãy chịu khó cất tạm cái khoa binh-phẩm đi. Lúc bấy giờ hai đội cầu-tướng ra sân, đội G.M.R. đi trước. Bọn khán-tướng kia liền quên ngay chúng tôi để dành sức vỗ tay chào mừng. Đội Hồng-bàng theo liền sau. Tức thì những bàn tay ở hàng ghế giữa thôi làm việc, lê phép nhường cho những bàn tay ở hàng ghế bên phía trái, Thái-bình-Dương ghé tai tôi thì thầm:

— Các tướng này đến đây để ủng hộ đội cầu của ông Allen.

— Ông Allen nào?

— Trời ơi! anh quê mùa lắm, chẳng trách người ta nghĩ là nhà quê cũng dũng. Không biết ông Allen là ai thì lật lùng quá.

Câu giảng nghĩa của Thái-bình-Dương càng làm cho tôi không hiểu ông Allen là ai. Song cái đó có lẽ không cần lắm. Trong bài tường thuật chỉ nói đến 22 cầu-tướng đá bóng ở ngoài sân cỏ cũng đủ lắm rồi.

Một hồi vỗ tay ở các hàng ghế dài. Tôi vừa vỗ tay theo, vừa hỏi Thái-bình-Dương:

— Cái gì thế?

— Vậy anh không nhìn à? Khách bên Hồng-bàng đã tống vào lưới bên G.M.R. một quả bóng tuyệt diệu... Anh lo dũng thế thì viết sao được bài tường thuật.

Những tiếng suýt của mọi người ở đằng trước bảo cho Thái-bình-Dương phải im đi. Nhưng anh ta còn bướng cãi lại:

thấy ngay điều đó. Thái-bình-Dương hỏi tôi, mà lời thôii quá, lại hỏi bằng tiếng Pháp:

— Anh đoán bên nào được?
Tôi cũng trả lời bằng tiếng Pháp:
— Tôi nghe người ta nói G.M.R. chơi hay lắm. Có lẽ G.M.R. được.
— Không, Hồng-bàng chơi hay hơn. Tôi chắc Hồng-bàng được.

Tức thì hai, ba, bốn, năm hàng ghế quay đầu lại nhìn chúng tôi bằng một nụ cười mỉa mai, chế nhạo, ngạo mạn, dữ tợn. Họ vui thú bảo nhau: «Không biết hai anh nhác (nhà quê) nào thế? Rõ mọi rợ! Đã xem đá bóng mà bàn tán bô bô!» Tôi hiểu ngay rằng chỗ chúng tôi ngồi không phải là chỗ để ca tụng đội bóng Hồng-bàng, liền đưa mắt bảo Thái-bình-Dương hãy chịu khó cất tạm cái khoa binh-phẩm đi. Lúc bấy giờ hai đội cầu-tướng ra sân, đội G.M.R. đi trước. Bọn khán-tướng kia liền quên ngay chúng tôi để dành sức vỗ tay chào mừng. Đội Hồng-bàng theo liền sau. Tức thì những bàn tay ở hàng ghế giữa thôi làm việc, lê phép nhường cho những bàn tay ở hàng ghế bên phía trái, Thái-bình-Dương ghé tai tôi thì thầm:

— Các tướng này đến đây để ủng hộ đội cầu của ông Allen.

— Ông Allen nào?

— Trời ơi! anh quê mùa lắm, chẳng trách người ta nghĩ là nhà quê cũng dũng. Không biết ông Allen là ai thì lật lùng quá.

Câu giảng nghĩa của Thái-bình-Dương càng làm cho tôi không hiểu ông Allen là ai. Song cái đó có lẽ không cần lắm. Trong bài tường thuật chỉ nói đến 22 cầu-tướng đá bóng ở ngoài sân cỏ cũng đủ lắm rồi.

Một hồi vỗ tay ở các hàng ghế dài. Tôi vừa vỗ tay theo, vừa hỏi Thái-bình-Dương:

— Cái gì thế?

— Vậy anh không nhìn à? Khách bên Hồng-bàng đã tống vào lưới bên G.M.R. một quả bóng tuyệt diệu... Anh lo dũng thế thì viết sao được bài tường thuật.

Những tiếng suýt của mọi người ở đằng trước bảo cho Thái-bình-Dương phải im đi. Nhưng anh ta còn bướng cãi lại:

thấy ngay điều đó. Thái-bình-Dương hỏi tôi, mà lời thôii quá, lại hỏi bằng tiếng Pháp:

— Anh đoán bên nào được?
Tôi cũng trả lời bằng tiếng Pháp:
— Tôi nghe người ta nói G.M.R. chơi hay lắm. Có lẽ G.M.R. được.
— Không, Hồng-bàng chơi hay hơn. Tôi chắc Hồng-bàng được.

Tức thì hai, ba, bốn, năm hàng ghế quay đầu lại nhìn chúng tôi bằng một nụ cười mỉa mai, chế nhạo, ngạo mạn, dữ tợn. Họ vui thú bảo nhau: «Không biết hai anh nhác (nhà quê) nào thế? Rõ mọi rợ! Đã xem đá bóng mà bàn tán bô bô!» Tôi hiểu ngay rằng chỗ chúng tôi ngồi không phải là chỗ để ca tụng đội bóng Hồng-bàng, liền đưa mắt bảo Thái-bình-Dương hãy chịu khó cất tạm cái khoa binh-phẩm đi. Lúc bấy giờ hai đội cầu-tướng ra sân, đội G.M.R. đi trước. Bọn khán-tướng kia liền quên ngay chúng tôi để dành sức vỗ tay chào mừng. Đội Hồng-bàng theo liền sau. Tức thì những bàn tay ở hàng ghế giữa thôi làm việc, lê phép nhường cho những bàn tay ở hàng ghế bên phía trái, Thái-bình-Dương ghé tai tôi thì thầm:

— Các tướng này đến đây để ủng hộ đội cầu của ông Allen.

— Ông Allen nào?

— Trời ơi! anh quê mùa lắm, chẳng trách người ta nghĩ là nhà quê cũng dũng. Không biết ông Allen là ai thì lật lùng quá.

Câu giảng nghĩa của Thái-bình-Dương càng làm cho tôi không hiểu ông Allen là ai. Song cái đó có lẽ không cần lắm. Trong bài tường thuật chỉ nói đến 22 cầu-tướng đá bóng ở ngoài sân cỏ cũng đủ lắm rồi.

Một hồi vỗ tay ở các hàng ghế dài. Tôi vừa vỗ tay theo, vừa hỏi Thái-bình-Dương:

— Cái gì thế?

— Vậy anh không nhìn à? Khách bên Hồng-bàng đã tống vào lưới bên G.M.R. một quả bóng tuyệt diệu... Anh lo dũng thế thì viết sao được bài tường thuật.

Những tiếng suýt của mọi người ở đằng trước bảo cho Thái-bình-Dương phải im đi. Nhưng anh ta còn bướng cãi lại:

thấy ngay điều đó. Thái-bình-Dương hỏi tôi, mà lời thôii quá, lại hỏi bằng tiếng Pháp:

— Anh đoán bên nào được?
Tôi cũng trả lời bằng tiếng Pháp:
— Tôi nghe người ta nói G.M.R. chơi hay lắm. Có lẽ G.M.R. được.
— Không, Hồng-bàng chơi hay hơn. Tôi chắc Hồng-bàng được.

Tức thì hai, ba, bốn, năm hàng ghế quay đầu lại nhìn chúng tôi bằng một nụ cười mỉa mai, chế nhạo, ngạo mạn, dữ tợn. Họ vui thú bảo nhau: «Không biết hai anh nhác (nhà quê) nào thế? Rõ mọi rợ! Đã xem đá bóng mà bàn tán bô bô!» Tôi hiểu ngay rằng chỗ chúng tôi ngồi không phải là chỗ để ca tụng đội bóng Hồng-bàng, liền đưa mắt bảo Thái-bình-Dương hãy chịu khó cất tạm cái khoa binh-phẩm đi. Lúc bấy giờ hai đội cầu-tướng ra sân, đội G.M.R. đi trước. Bọn khán-tướng kia liền quên ngay chúng tôi để dành sức vỗ tay chào mừng. Đội Hồng-bàng theo liền sau. Tức thì những bàn tay ở hàng ghế giữa thôi làm việc, lê phép nhường cho những bàn tay ở hàng ghế bên phía trái, Thái-bình-Dương ghé tai tôi thì thầm:

— Các tướng này đến đây để ủng hộ đội cầu của ông Allen.

— Ông Allen nào?

— Trời ơi! anh quê mùa lắm, chẳng trách người ta nghĩ là nhà quê cũng dũng. Không biết ông Allen là ai thì lật lùng quá.

Câu giảng nghĩa của Thái-bình-Dương càng làm cho tôi không hiểu ông Allen là ai. Song cái đó có lẽ không cần lắm. Trong bài tường thuật chỉ nói đến 22 cầu-tướng đá bóng ở ngoài sân cỏ cũng đủ lắm rồi.

Một hồi vỗ tay ở các hàng ghế dài. Tôi vừa vỗ tay theo, vừa hỏi Thái-bình-Dương:

— Cái gì thế?

— Vậy anh không nhìn à? Khách bên Hồng-bàng đã tống vào lưới bên G.M.R. một quả bóng tuyệt diệu... Anh lo dũng thế thì viết sao được bài tường thuật.

Những tiếng suýt của mọi người ở đằng trước bảo cho Thái-bình-Dương phải im đi. Nhưng anh ta còn bướng cãi lại:

thấy ngay điều đó. Thái-bình-Dương hỏi tôi, mà lời thôii quá, lại hỏi bằng tiếng Pháp:

— Anh đoán bên nào được?
Tôi cũng trả lời bằng tiếng Pháp:
— Tôi nghe người ta nói G.M.R. chơi hay lắm. Có lẽ G.M.R. được.
— Không, Hồng-bàng chơi hay hơn. Tôi chắc Hồng-bàng được.

Tức thì hai, ba, bốn, năm hàng ghế quay đầu lại nhìn chúng tôi bằng một nụ cười mỉa mai, chế nhạo, ngạo mạn, dữ tợn. Họ vui thú bảo nhau: «Không biết hai anh nhác (nhà quê) nào thế? Rõ mọi rợ! Đã xem đá bóng mà bàn tán bô bô!» Tôi hiểu ngay rằng chỗ chúng tôi ngồi không phải là chỗ để ca tụng đội bóng Hồng-bàng, liền đưa mắt bảo Thái-bình-Dương hãy chịu khó cất tạm cái khoa binh-phẩm đi. Lúc bấy giờ hai đội cầu-tướng ra sân, đội G.M.R. đi trước. Bọn khán-tướng kia liền quên ngay chúng tôi để dành sức vỗ tay chào mừng. Đội Hồng-bàng theo liền sau. Tức thì những bàn tay ở hàng ghế giữa thôi làm việc, lê phép nhường cho những bàn tay ở hàng ghế bên phía trái, Thái-bình-Dương ghé tai tôi thì thầm:

— Các tướng này đến đây để ủng hộ đội cầu của ông Allen.

— Ông Allen nào?

— Trời ơi! anh quê mùa lắm, chẳng trách người ta nghĩ là nhà quê cũng dũng. Không biết ông Allen là ai thì lật lùng quá.

Câu giảng nghĩa của Thái-bình-Dương càng làm cho tôi không hiểu ông Allen là ai. Song cái đó có lẽ không cần lắm. Trong bài tường thuật chỉ nói đến 22 cầu-tướng đá bóng ở ngoài sân cỏ cũng đủ lắm rồi.

Một hồi vỗ tay ở các hàng ghế dài. Tôi vừa vỗ tay theo, vừa hỏi Thái-bình-Dương:

— Cái gì thế?

— Vậy anh không nhìn à? Khách bên Hồng-bàng đã tống vào lưới bên G.M.R. một quả bóng tuyệt diệu... Anh lo dũng thế thì viết sao được bài tường thuật.

Những tiếng suýt của mọi người ở đằng trước bảo cho Thái-bình-Dương phải im đi. Nhưng anh ta còn bướng cãi lại:

thấy ngay điều đó. Thái-bình-Dương hỏi tôi, mà lời thôii quá, lại hỏi bằng tiếng Pháp:

— Anh đoán bên nào được?
Tôi cũng trả lời bằng tiếng Pháp:
— Tôi nghe người ta nói G.M.R. chơi hay lắm. Có lẽ G.M.R. được.
— Không, Hồng-bàng chơi hay hơn. Tôi chắc Hồng-bàng được.

Tức thì hai, ba, bốn, năm hàng ghế quay đầu lại nhìn chúng tôi bằng một nụ cười mỉa mai, chế nhạo, ngạo mạn, dữ tợn. Họ vui thú bảo nhau: «Không biết hai anh nhác (nhà quê) nào thế? Rõ mọi rợ! Đã xem đá bóng mà bàn tán bô bô!» Tôi hiểu ngay rằng chỗ chúng tôi ngồi không phải là chỗ để ca tụng đội bóng Hồng-bàng, liền đưa mắt bảo Thái-bình-Dương hãy chịu khó cất tạm cái khoa binh-phẩm đi. Lúc bấy giờ hai đội cầu-tướng ra sân, đội G.M.R. đi trước. Bọn khán-tướng kia liền quên ngay chúng tôi để dành sức vỗ tay chào mừng. Đội Hồng-bàng theo liền sau. Tức thì những bàn tay ở hàng ghế giữa thôi làm việc, lê phép nhường cho những bàn tay ở hàng ghế bên phía trái, Thái-bình-Dương ghé tai tôi thì thầm:

— Các tướng này đến đây để ủng hộ đội cầu của ông Allen.

— Ông Allen nào?

— Trời ơi! anh quê mùa lắm, chẳng trách người ta nghĩ là nhà quê cũng dũng. Không biết ông Allen là ai thì lật lùng quá.

Câu giảng nghĩa của Thái-bình-Dương càng làm cho tôi không hiểu ông Allen là ai. Song cái đó có lẽ không cần lắm. Trong bài tường thuật chỉ nói đến 22 cầu-tướng đá bóng ở ngoài sân cỏ cũng đủ lắm rồi.

Một hồi vỗ tay ở các hàng ghế dài. Tôi vừa vỗ tay theo, vừa hỏi Thái-bình-Dương:

— Cái gì thế?

— Vậy anh không nhìn à? Khách bên Hồng-bàng đã tống vào lưới bên G.M.R. một quả bóng tuyệt diệu... Anh lo dũng thế thì viết sao được bài tường thuật.

Những tiếng suýt của mọi người ở đằng trước bảo cho Thái-bình-Dương phải im đi. Nhưng anh ta còn bướng cãi lại:

thấy ngay điều đó. Thái-bình-Dương hỏi tôi, mà lời thôii quá, lại hỏi bằng tiếng Pháp:

— Anh đoán bên nào được?
Tôi cũng trả lời bằng tiếng Pháp:
— Tôi nghe người ta nói G.M.R. chơi hay lắm. Có lẽ G.M.R. được.
— Không, Hồng-bàng chơi hay hơn. Tôi chắc Hồng-bàng được.

Tức thì hai, ba, bốn, năm hàng ghế quay đầu lại nhìn chúng tôi bằng một nụ cười mỉa mai, chế nhạo, ngạo mạn, dữ tợn. Họ vui thú bảo nhau: «Không biết hai anh nhác (nhà quê) nào thế? Rõ mọi rợ! Đã xem đá bóng mà bàn tán bô bô!» Tôi hiểu ngay rằng chỗ chúng tôi ngồi không phải là chỗ để ca tụng đội bóng Hồng-bàng, liền đưa mắt bảo Thái-bình-Dương hãy chịu khó cất tạm cái khoa binh-phẩm đi. Lúc bấy giờ hai đội cầu-tướng ra sân, đội G.M.R. đi trước. Bọn khán-tướng kia liền quên ngay chúng tôi để dành sức vỗ tay chào mừng. Đội Hồng-bàng theo liền sau. Tức thì những bàn tay ở hàng ghế giữa thôi làm việc, lê phép nhường cho những bàn tay ở hàng ghế bên phía trái, Thái-bình-Dương ghé tai tôi thì thầm:

— Các tướng này đến đây để ủng hộ đội cầu của ông Allen.

— Ông Allen nào?

— Trời ơi! anh quê mùa lắm, chẳng trách người ta nghĩ là nhà quê cũng dũng. Không biết ông Allen là ai thì lật lùng quá.

Câu giảng nghĩa của Thái-bình-Dương càng làm cho tôi không hiểu ông Allen là ai. Song cái đó có lẽ không cần lắm. Trong bài tường thuật chỉ nói đến 22 cầu-tướng đá bóng ở ngoài sân cỏ cũng đủ lắm rồi.

Một hồi vỗ tay ở các hàng ghế dài. Tôi vừa vỗ tay theo, vừa hỏi Thái-bình-Dương:

— Cái gì thế?

— Vậy anh không nhìn à? Khách bên Hồng-bàng đã tống vào lưới bên G.M.R. một quả bóng tuyệt diệu... Anh lo dũng thế thì viết sao được bài tường thuật.

Những tiếng suýt của mọi người ở đằng trước bảo cho Thái-bình-Dương phải im đi. Nhưng anh ta còn bướng cãi lại:

thấy ngay điều đó. Thái-bình-Dương hỏi tôi, mà lời thôii quá, lại hỏi bằng tiếng Pháp:

— Anh đoán bên nào được?
Tôi cũng trả lời bằng tiếng Pháp:
— Tôi nghe người ta nói G.M.R. chơi hay lắm. Có lẽ G.M.R. được.
— Không, Hồng-bàng chơi hay hơn. Tôi chắc Hồng-bàng được.

Tức thì hai, ba, bốn, năm hàng ghế quay đầu lại nhìn chúng tôi bằng một nụ cười mỉa mai, chế nhạo, ngạo mạn, dữ tợn. Họ vui thú bảo nhau: «Không biết hai anh nhác (nhà quê) nào thế? Rõ mọi rợ! Đã xem đá bóng mà bàn tán bô bô!» Tôi hiểu ngay rằng chỗ chúng tôi ngồi không phải là chỗ để ca tụng đội bóng Hồng-bàng, liền đưa mắt bảo Thái-bình-Dương hãy chịu khó cất tạm cái khoa binh-phẩm đi. Lúc bấy giờ hai đội cầu-tướng ra sân, đội G.M.R. đi trước. Bọn khán-tướng kia liền quên ngay chúng tôi để dành sức vỗ tay chào mừng. Đội Hồng-bàng theo liền sau. Tức thì những bàn tay ở hàng ghế giữa thôi làm việc, lê phép nhường cho những bàn tay ở hàng ghế bên phía trái, Thái-bình-Dương ghé tai tôi thì thầm:

— Các tướng này đến đây để ủng hộ đội cầu của ông Allen.

— Ông Allen nào?

— Trời ơi! anh quê mùa lắm, chẳng trách người ta nghĩ là nhà quê cũng dũng. Không biết ông Allen là ai thì lật lùng quá.

NÊN BIẾT PHÁP-LUẬT

Nhiều việc phải mất tiền mà vẫn hỏng là tại không biết làm, hoặc bị lừa, hoặc vì việc mình không có lý cung mà người ta không chịu nói thật cho mình biết trước. Khi có việc, nên đến bàn trước với ông TRẦN - ĐÌNH - TRÚC Luật-khoa Cử-nhan, một nhà chuyên môn về pháp luật đã lâu năm.

Số 5, hàng Gia cũ, Rue des Cuirs, Hanoi
(CẠNH BÃI CHỢ HÀNG GIÁ CŨ)

BƯỚC TỐI CÙNG TIẾP TỪ 8 ĐẾN 9 GIỜ

HỘI CHỢ NĂM NAY

Trước ngày Hội chợ mở cửa, muốn được rộng thì giờ kén chọn các hàng to lụa, len dạ kiều mới, rồi đây chẳng còn ân hận vội vàng, các quý-bà, quý-cô nên sửa soạn từ nay. Đứng trước cái ý muốn này, chẳng quên thâm tâm tính tình của các quý-bà quý-cô đã chiếu cố hàng năm, thì kề từ 1^{er} cho đến 15 Novembre

TIỆM CHÍNH BOMBAY. 89, Hàng Khay

BÁN CHIÊU HÀNG

SÁCH DẠY Võ Nnăt RẤT KỸ



Ai học lấy cũng giỏi ngay
Vì bằng quoc-ngữ và nhiều hình vẽ rõ.
Giá ngọt trăm trang giá 5 hào (Creu embent là 0\$85) Tho, mandat gửi cho nhà xuất-ban :
“ NHẬT - NAM THU - QUÁN - HANOI ”

HỘI CHỢ NĂM NAY

Làm quảng cáo mà không tìm đến những nhà chuyên-môn, thì không còn gì vô-ịch-hàng.

Muốn được như ý về mọi phương diện xin mời lại phòng Comptoir de Publicité Artistique thương-lượng.

M. NGUYỄN TRỌNG TRAC
BUREAU ĐỦ PHONG-HÓA

DAN BA DẸP TÂN
THOI AI CŨNG
DUNG KEM
PHÂN SẮP
SA PHÓNG
TOKALON



Văn phuong tuong

Loa số 37, trong truyện « Tháng ba sấm động » dưới ngọn bút dị kỳ của Quan-Vien :

— Đi qua cho chóng, lưu luyến mãi chốn này càng thêm ngừng, thèm túi, mau mau khỏi trình, thẳng Saigon tiến bước.

Sao ông Quan-vien không thêm vào một chữ « a ! » cho câu văn có vẻ tuồng đặc ?

Mục đích hay mục kích?

Phụ trương báo Thanh-Nghệ-Tĩnh số 12, trong mục « Truyện vặt », bài Tem (cò) có tư bao giờ, ông Huỳnh-bá-Di dịch thế giới ngã :

— ... Trong một cái làng nhỏ, ông (Hill) được mục đích một truyện...

Mục đích của tôi nhặt hét đậu dọn này là khuyên ông H. B. Di rằng lần sau có « mục kích » một truyện thì viết là : « mục kích một truyện ».

Tin loen ?

Đông pháp số 2773, trong mục việc vặt Haiphong, bài « Lợn đang nuôi bị người đến bắt đem đi » :

— lợn nuôi cả xóm đều biết, tự nhiên có người đến bắt lấy hiếp.

Ghê chua ! nhưng người ấy lấy hiếp lợn, thì rôi để ra giống gì ?

ĐẶNG BÁ LÊNH

Đồ khí dụng
Phụ trương T.B.T.V. số 2576, trong bài « Nói truyện

về phép nuôi con » của bác-sĩ Nguyễn Hải :

Những đồ khí dụng...

Nói những đồ khí dụng cũng chẳng khác nói : ông thầy thuốc đúc tờ bác-sĩ Nguyễn Hải.

Khúc nhạc là

N. T. số 64, trong truyện « Nữ chày xuôi giòng » :

Tôi đứng trên cầu, nhìn xuống giòng nước lờ dờ chày, nghe tiếng sóng vỗ, như những khúc nhạc êm đềm.

Giòng nước đã lờ dờ chày, mà tác giả còn nghe thấy tiếng sóng vỗ. Ủ, mà cho sóng có vỗ nữa, tai tác giả nghe thế nào lại như những khúc nhạc êm đềm được ?

Văn mán

Ngô báo số 2145, trong truyện « Nùng sao » :

Thấp thoáng trong nương, mấy cái tát áo chàm xanh nhạt bay phát phơ diêm dâu cho sự làm lụng của dân làng giữa cản hẻm đêm lặng lẽ.

Có sao mấy cái tát áo chàm lại như diêm dâu cho sự làm lụng ? (thì quần áo người Thổ vẫn mầu chàm !) Mà « diêm dâu cho » nghĩa là gì ? Thực là lỗi văn mán !

Lại văn tây

Cũng trong truyện ấy :

— Trời đã đồ tối...

Họa chăng có văn ông Q. Ngọc « đồ tối ».

Nước ngâm

Ngô báo 30 octobre, trong truyện « Người hên sông » :

— Tiếng Phúc ngâm bồng, trầm theo nước chày ?

Thế ra nước chày bồng trầm ? Hay nước ngâm bồng trầm ? Họa chăng nước có là một con hát hay một nhà thi sĩ.

NHẤT-DAO-CẠO

HỘP THU

Ô. II, G. Thuận — Ông cho người lại lấy về.

Ô. D.V.L. — Cám ơn ông, lần sau ông lại cho biết.

Cô N. T. Tich — Không thể nào biết trước được.

Ô. N.V.M. — Xin y hẹn cho.

Ô. P.D.V. — Cũng có lúc như thế. Song ông nên nhớ cho rằng chúng tôi bao giờ cũng mong ở hai ông.

Ô. T.T.H. — Trùng tên đây thôi. Ông không ngại.

Ô. Kim Lang — Ông làm ơn cho biết chỗ ở và tên thật.



Sân quần của phụ nữ, sao cô Phụ nữ lại dùng để phơi quần áo. Không du ợc, xin các bạn tim xem cô ấy ở đâu và bảo cô ấy cắt ngay đi cho.

AGENTS MARON
ROCHAT ET C^e 45

B^d. GAMBETTA

HANOI

MAISON TOKALON
PARIS - SOCIÉTÉ
ASIE, AFRIQUE
3 RUE RICHER
PARIS

Luy

VIÊN-DÔNG TỒN-TÍCH HỘI

HỘI TƯ-BẢN SEQUANAISE THÀNH BA-LÈ LẤP NÊN

Công-tý vố-danh hùn vốn 4.000.000 phat-lảng một phần tư đã-góp rỗi

Hội đặt dưới quyền kiêm-soát của Chính-phủ Toàn-quyền Đông-Pháp

Đảng-ba Hanoi số 419

GIÚP NGƯỜI ĐỂ DÀNH TIỀN

Tổng-cục ở Hanoi — 32, phố Paul-Bert — Giấy-nối số 892
Sở Quản-ly ở Saigon — 68, đường Charner — Giấy-nối số 1099

BẢNG XỔ SỐ HOÀN TIỀN THÁNG SEPTEMBRE 1934

Mở ngà-thứ ba 30 Octobre 1934, hời 10 giờ sáng tại sở Tổng-Cục ở số 32 phố Paul Bert, Hanoi do ông Meyrignac, phó Quản-ly của ban hội chủ-tọa, ông Preclaire và ông Bieu-Tuэт dù-tọa, cùng trước mặt quan Kiêm-Soái của Chính-Phủ.

SỐ PHIẾU VĂN TRÚNG	DANH SÁCH CÁC NGƯỜI THÚNG SỐ	SỐ TIỀN HOÀN LẠI
22.758	Lần mở trước: Hoàn vốn bội phần M. Truong-văn-Luân, 100, Rue Chinoise, Haiphong (phiếu 200)	1.000\$
1.088	Lần mở thứ hai: hoàn nguyên vốn M. Fernand Crevost, 60 Rue Richaud, Saigon	1.000\$
4.023-A	M. Lê-văn-Vinh, 90 Rue des Massiges, Saigon	500\$
6.665-A	M. Huynh-van-Hai, Giáo-học, Sóc-Trang	500\$
10.230	M. Georges Huguenin, 20 Rue Negrerie Haiphong	1.000\$
14.326	M. Trần-Giang, Tài-xế, Qui-Nhon	200\$
19.057	M. Fidelis, 22 Rue Rousseau, Saigon	500\$
23.514	M. Nguyễn-gia-Dương, Haiduong	200\$
24.579	Phiếu này chưa phát hành.	
	Lần mở thứ ba khởi phái đóng tiền tháng	Cột thứ nhất
	Những người có tên sau này trúng số được lệnh phiếu miễn trừ giá kẽ ở cột thứ hai, có thể bán lại ngay theo giá tiền kẽ ở cột thứ nhất:	Cột thứ hai
4.302-B	M. Phan-văn-Phuoc, 49 Bd Ponnard Saigon	263 \$
11.770	Mme Nguyễn-thị-Nam, Govap Gia-Định	102 \$ 4
13.884	M. Huynh-Nguyễn, Chợ-Mới Nha-Trang	102 \$
15.174	M. Tư-văn-Phuoc, Hué-Chơn, Sèdec	102 \$
20.513	M. Hoàng-văn-Dương, B.I.C. — Haiphong	100 \$ 8
21.987	M. Tang-yu-Rai, 22 Rue du Riz, Hanoi	100 \$ 8
26.412	Phiếu này chưa phát hành.	200 \$

Những phiếu sau đây: 4023-B, 6665-B, 15380, 1466, 402-A, 8538 không được dự
các cuộc số-số vì tiền tháng chưa đóng.

Kỳ mở số sau định vào ngày thứ năm 29 Novembre 1934, hời
9 giờ sáng tại sở Quản-ly Cochinchine-Cambodge, số 68 Phố Charner
ở Saigon.

Món tiền hoàn lại về cuộc xổ số to nhất kỳ tháng Novembre 1934 định là:

5.000\$ cho những phiếu 1000\$ vốn
2.500\$ " 500\$ "
1.000\$ " 200\$ "

CHAUSSURES
D'ENFANTS
Propriétaires, confortable, hygiénique
que le bon marche - Eté 1934
Fabrication à la machine.

VANTOAN RUE DE LA SOIE
N° 95 HANOI



MÙA RÉT NĂM NAY

NÉN ĐẾN HIỆU

CỤ CHUNG

100, Rue du Coton, Hanoi

Mua áo Pull-over laine, vì là một hiệu đã từng
kinh nghiệm trong mười năm về nghề dệt áo laine.
Áo Pull-over CỤ CHUNG làm toàn laine tốt, bền,
giá phải chăng. Các ngài sẽ nhận ra rằng, không
hiệu nào có những kiểu áo đẹp như CỤ CHUNG.

CÓ: PHÒNG SOI ĐIỆN VÀ CHỤP ẢNH ĐIỆN

"RAYON X"

CÓ: NHÀ HỘ SINH VÀ NHÀ DƯỠNG BỆNH

167, Bd Henri d'Orléans, (đầu Ngõ Trạm mới)

BÁC-SĨ LUYÊN, 8, Rue de la Citadelle

Chuyên trị bệnh trẻ con, bệnh đàn bà. Đầu

máy điện để chữa mọi bệnh.

BÁC-SĨ CHUỘNG, 167, Bd Henri d'Orléans

Chuyên trị các bệnh đau phổi. Có máy

bơm hơi ép phổi (pneumothorax artificiel)

để chữa bệnh lao.

Một cách làm cho người mạnh

khỏe luôn

Ăn uống ngọt miêng dễ tiêu, biết đói, tức là trong
người mạnh khỏe, vô bệnh. Năm mươi các nǎ
thấy trong mình ăn không tiêu hay là nôn ợ, đầy
hơi, đau tức, đau bụng; các ngài nên mua ngay
một lọ Gastrot 0\$10 ở hiệu thuốc tây VŨ-ĐỖ-THỊN
phía uống mật cốc là khỏi ngay. Thuốc này mới
phát minh, hợp với phủ tang người Annam, rất
tốt cho bộ tiêu hóa, chữa được nhiều người khöh
bệnh dạ dày và đau bụng kinh niên.

BỆNH DAU MÁU

Người ta cốt nhỡ có máu, máu tốt thì mạnh khỏe, máu xấu thì yếu đau, lục-ngũ luồng gọi
bệnh daum áu, tức là đau xương, đau gân, đau mình, đau lưng, đau chân tay, đau bắp thịt
đau não tý, đau màng óc, và phong-thấp, tê-thấp, tê-bại vân vân, hoặc bởi khí huyết xấu,
hoặc quá lao-lực, quá vận động, quá giàm sương rãnh nắng, hoặc cảm tà khí phong hàn, thỉ
thấp, hoặc ở nơi sơn lam chướng khí, hoặc quá dâm dục, hoặc bị bệnh hoa liễu, lâu ngày
độc khí chuyền-nhiễm vào xương cốt, vào não tý, vào mạch máu mà sinh ra các bệnh nhứt
đã nói trên, thi nên dùng thử thuốc "BỘ-HUYẾT-KHU-PHONG số 109" mỗi hộp giá 1\$20, chỉ
uống một hộp là khỏi. Bán tại nhà thuốc NAM-THIỀN-ĐƯỜNG, 46 phố Phúc-Kiến
Hanoi, số 140, phố Khách Nam-Định, số 62, phố Cầu-dắt Haiphong, Bảo-hưng-Long Phú
Thọ, Nguyên-Long Ninh-Bình, Phúc-hưng-Long Thanh-Hóa, Vinh-hưng-Tường Vinh, Vinh
Tường Huế, Thái-Khánh đường Đỗ-hữu-vi Tourane, Hoàng-Tá Quinhon, Mộng-Lương Nha
Trang, Lê-nam-Hưng Phan-Thiết, Trần-Cánh Quảng-Ngãi, Thanh-Thanh 120 rue la Somme
Saigon, Nguyễn-ba-Năng Bắc-Liêu, và ở các nhà đại-lý khắp các tỉnh xít Đông-Dương.

SỮA NESTLE
HIỆU CON CHIM

SỨC KHỎE CỦA TRẺ CON
BAO THẦU CHO CHÍNH-PHỦ PHÁP

ĐỘC QUYỀN BÁN cho các nhà thương, các
nhà hộ-sinh và các nhà thương binh, vân vân
ở Trung-ky, Bắc-ky và Cao-miên

LE SUCRE CÔ
NESTLE
IMPORTÉ PAR
LA COMPAGNIE
NÉSTLE
PARIS

POUDRE STOMACHIQUE du SAINT ANDRÉ

là thuốc rất thần hiệu chữa các bệnh về dạ - dày.
Chữa được cả chứng đi táo. Không có vị gì độc,
————— uống lâu không hại, không quen. —————



Đây mày thực là thuốc - tiêu, uống bao giờ
cũng hiệu - nghiệm túc khắc

Cách uống: Một hay hai thìa café, hòa vào một ít nước, uống trước bữa ăn, ai cũng uống được.

0\$85 MỘT LỌ

Độc quyền bán tại hiệu bào-chê **CHASSAGNE**
55, Phố Tràng-Tiên, 55 – HANOI