

# PHONG HOA

## RA NGÀY THU SAU



DIRECTEUR POLITIQUE  
NGUYEN XUAN MAI

DIRECTEUR NGUYEN TUONG TAM

ADMINISTRATEUR  
PHAM HUU NINH



RAM THANG BAY

### VỢ TRỌC PHỤ ĐỐT MÃ CHO CHỒNG



VỢ TRỌC PHỤ — Thế này là cậu mày đủ cả các đồ dùng, có thiếu chỉ thiếu cái nhà để ở.



Con (một lát sau) — Ô! mơ ời, thế là cậu con có nhà ở rồi

# GIỮ DINH



Đêm khuya. Mẹ chưa chạy được gạo,  
 Mấy anh em đói, mặt lơ-láo,  
 Nhưng vẫn giọng vui vẻ, tươi cười,  
 Tuy sáng nay mới ăn bữa cháo.  
 Thấy chúng đói rét ngồi co ro,  
 Còn chiếc bánh tây lấy ra cho.  
 Nhưng chúng một mực chối bầy-bầy,

Đưa nào đưa nấy rằng: con nơ.  
 Chúng không muốn ăn bánh của mình,  
 Nào phải què mùa không biết ăn,  
 Chỉ bởi mẹ chúng thường dạy chúng,  
 Rằng người ta cho, người ta khinh.

Bích-Toàn  
 (Một đêm trọ ở giọc đường)



# QUÂN TỬ



## Quân tử

Ông Lãng-nhân không về lục gì cả, chỉ lấy thái độ của một người quân tử mà trả lời tôi. Nhưng khác người là ông ta hiểu nghĩa chữ quân tử ra một cách riêng: không giống ai cả.

Câu của nhà triết lý tối tăm Héra-clite mà ông ta dịch là « người ta không tâm được hai lần, dầu cùng một chỗ sống » tôi đã chịu khó cật nhĩa cho ông ta để ông ta biết là dịch sai, vì ông ta không hiểu rằng cụ Héraclite ví con sông với linh trí con người ta, (một tí dụ) hay mọi sự trong trời đất, lúc nào cũng đổi thay  $\pi\kappa\upsilon\tau\alpha\rho\epsilon\iota$  thì tâm mỗi lần là một con sông khác, nhưng thông minh tài trí như ông Lãng Nhân, thì thế nào ông cũng phải trả lời.

Ông trả lời tôi bằng những câu « chữ ». Lối trả lời đó khôn khéo lắm: Khi nào lý kém thì cứ chữ bừa đi để đánh trống lấp. Nhưng có lẽ ông viết những câu « chữ » ấy ra mà ông không biết là « chữ », vì rằng ông quen như thế rồi. Ông bảo tôi « bướng, ngu, làm điếm nhục cả những thầy đã có công dạy dỗ từ trước đến giờ, nếu trong họ không có người linh tập, thì cũng có dây dương với một anh dòi nào đó ».

Nên tôi cũng vào hạng người như ông, thì tôi đã trả lời: « Ông bảo tôi hoài mất công tôi dạy dỗ ông mà ông hẳn biết câu: cá không ăn muối cá uơn... » Nhưng cũng may, tôi không phải là bọn phu chợ. Ngày xá tội vong nhân vừa qua lại nhắc cho tôi phải có từ tâm, thì hơn nữa, tôi xá cho ông, mà thương cho loài người là một giống nhỏ nhen, thô bỉ hơn cả các loài vật khác.

## Bất phần

NHƯNG có một điều tôi khuyên ông, là ông đừng nên đem những câu của Không-Mạnh xưa ra, để ví vào ông, tôi lấy làm thẹn... cho ông lắm!

Ông bảo ông muốn theo như Phu-tử « bất phần bất khả bất phi bất phát ». Ấy thế mà ông đem những câu thanh nhã như trên tặng tôi, thì khỏi sao người ta bảo rằng, ông muốn « bất phần » mà lại « phần », rồi phi-ra những câu nặng mùi như thế là tại bản tính của ông như vậy.

Ông lại nhắc đến câu quân tử tam lạc của thầy Mạnh rồi ông bảo không dám nhận là quân tử, nhưng ông mong ước tu cho đến gần bậc ấy. Vậy mà lấy cách hành động của ông như trên đã nói mà xét, thì chỉ để riêng mình ông mới cho ông là quân tử được.

## Nghề tự do

CÓ người phàn nàn rằng ở bên ta, ít nghề tự do (carrières libérales) quá.

Nhưng thế nào là nghề tự do kể cũng khó lòng mà giải nghĩa cho rõ ràng được, nhất là nếu ta cứ bồng vào quyền tự điển của hội khai tổ... trí tiến đức. Ta chỉ có thể tạm bảo là những nghề chỉ dùng đến tài trí, đến tâm thuật, chứ không nhờ vào vốn liếng, mà lại là nghề của những người được tự chủ nữa. Thí dụ như các ông đốc tờ, các nhà giáo sư dạy trường tư, các nhà văn-sĩ, nhà hội-họa, các ông trạng sư...

— Nếu vậy thì ít thật. Cả trong nước có lẽ không tới năm trăm người.

— Nghĩ vậy là lầm. Vì nếu các ông đốc tờ làm nghề tự do, thì nghề bốc thuốc của các ông lang cũng là một nghề tự do. Mà nước ta nhiều ông lang lắm. Trong 100 người thì có đến 99 người rưỡi làm ông lang rồi. Nhưng làm lang thực thụ thì chỉ có ít nhiều thôi.

Lại còn nghề thầy bói, thầy số, thầy tướng, thầy địa lý, thầy phù thủy, ông mãnh, bà đồng nữa. Ta không thể không cho là nghề tự do được.

Tự do lắm, tự do tã khầu ra mà nói cho thiên hạ nghe để lấy tiền bỏ túi, tự do múa men để thay mặt những thánh, thần, những cô, cậu, thích nhảy đầm...

Mà nghĩ cho cùng, thì có lẽ ăn cắp, lừa đảo cũng là nghề tự do cả. Kể thì cũng chả được tự do móc túi hay giặt khăn, nhưng cũng đã phải đem tài trí, tâm thuật ra để mà giặt khăn, móc túi để nuôi thân, họ còn có vốn liếng dàu nữa mà nhờ! Cái nghệ thuật của một anh đi cắt hầu bao thật còn làm nhọc tâm trí hơn cái nghệ thuật của một ông khăn áo bánh bao đi đọc diễn thuyết hay đi bầu việc nước non. Như vậy thì cho bọn họ làm nghề tự do thật không phải là quá đáng.

Bọn làm cái nghề tự do ấy lại hơn các người làm nghề tự do khác ở chỗ họ khiêm tốn lắm. Có bắt họ rành rành đang móc túi hay cắt ruột trượng, họ cũng không khoe rằng họ làm cái nghề tự do ấy.



T. — Thế này thì khỏi bị kẻ cắp giặt mất khăn.



# HIÊU THUỐC TÂY HÀNG GAI

Pharmacie de Hanoi, 13 Rue du Chanvre Hanoi

HOÀNG-MỘNG-GIÁC và NGUYỄN-HẠC-HẢI, Bảo-chế hạng nhất trường Đại-học Paris

Chính chủ nhân tiếp khách và trông nom chế các đơn thuốc cần thận.

Có bán : Rượu bổ Vintonique Alexandra 1\$95 — Phấn rôm Sudoline 0\$40

Sirops Giải khát như grenadine, citron vân vân 0\$85

Làm c  
 tùy ông  
 cho ông

Ấy cũ  
 ông tha  
 phi ra, t  
 cho ông

Mộng-  
 NG

rá  
 phong tu  
 ông bèn  
 trò một  
 kẻ rác b

Ông M  
 durier) r  
 thật ông  
 những n  
 có lắm đ  
 beaucou

Ông tr  
 « hoạt k  
 hoạt ké  
 không l

Nhưng  
 gi làm lạ  
 Mộng-ng  
 nhân, v  
 Lãng-nh  
 ông Mộn

Thảo  
 lắm, chấ  
 lại ch

— Nh  
 — Ông  
 lương t  
 đi lạ qu

Vậy xin  
 mộng, cá  
 không.

Quảng  
 HAI PH  
 lên  
 không ch  
 chữa bện

Ông-T  
 nghi cho  
 giọng đ  
 Có bệnh,  
 bệnh n  
 Haiphong  
 của gia  
 những qu  
 mắt đ  
 tờ báo đ  
 quảng-cá  
 là những  
 những l  
 đồng ngh

Nhưng  
 lại có cá

Nhà  
 ra 2 thư  
 Thu  
 đặc biệt  
 từ cung,  
 sau này,  
 Thu  
 cửa mìn  
 kẻ bết,  
 Dùn  
 Ở x  
 cuộc p  
 Là

# TÌNH NHỎ ĐẾN LỚN

Làm quân tử hay làm tiểu nhân là tùy ông chọn lấy. Còn tôi, tôi đã chọn cho ông rồi.

Ấy cũng vì tôi chọn rồi, nên từ đây, ông tha hồ mà «phấn», mà phát, mà phi ra, tôi chỉ lấy cái mỉm cười mà xá cho ông.

### Mộng-ngư và Lãng-nhân

Ông Lãng-nhân đem những câu rác bần ra trả lời tôi. Ở Hải-phong tuần báo có ông Mộng-ngư lên tiếng bênh ông Lãng-nhân, bảo tôi phải trả một cách bỉ ổi, làm một lối hoạt kê rác bần (esprit ordurier).

Ông Mộng-ngư dịch câu (esprit ordurier) ra câu « hoạt kê rác bần » thì thật ông giống ông Lãng-nhân, giống những người đã dịch câu « nhà nước có lấm đầu bò » ra câu « maison l'eau beaucoup tête boeuf ».

Ông tưởng chữ « esprit » đây là « hoạt kê » thì ông lấm một cách... hoạt kê lấm (Rồi đây, ông sẽ cãi ông không lấm, không dốt cho mà xem).

Nhưng sự lấm đó cũng không lấy gì lấm lạ, mà cũng chẳng ai lạ gì ông Mộng-ngư nác nở khen ông Lãng-nhân, vì ông Mộng-ngư là... ông Lãng-nhân, mà ông Lãng-nhân là... ông Mộng-ngư vậy ôi.

Thảo nào mà khen nhau, là phải lấm, chẳng lẽ ông Mộng-ngư-lãng-nhân lại chê ông Lãng-nhân-mộng-ngư!

— Nhưng còn lương tâm nhà nghề?  
— Ông Lãng-nhân-mộng-ngư mà có lương tâm nhà nghề kia à? Nếu thật thì lạ quá.

Vậy xin miễn nói đến cái ông cá... mộng, cá mè chả biết có ăn muối ấy không.

### Quảng cáo

HAI PHONG tuần báo mới ra đời đã lên giọng đạo-đức, cao rao rằng không chịu đăng quảng cáo về thuốc chữa bệnh hoa liễu.

Ông-Thiên-dăng ở L. T. 1. V. liền nghi cho bạn đồng nghiệp mới có cái giọng đạo-đức của ông Lê-công-Đắc. Có bệnh, phải tìm thuốc mà uống, bệnh nào cũng là bệnh, can chi mà Hải-phong tuần báo phải dấu diếm như của gia - bảo! Còn nói rằng đăng những quảng cáo ấy sợ ô-uế, dơ dáy mắt độc giả, không đăng mới là tờ báo đứng đắn, thì sao lại đăng quảng-cáo cho những nhà khiêu-vũ là những ổ vi-trùng bệnh hoa liễu. Vì những lẽ ấy, ông Thiên-dăng cho bạn đồng nghiệp là tưởng giả dối.

Nhưng chắt đầu Hải-phong tuần báo lại có cái đức tính ấy. Có lẽ chỉ có

các nhân viên của tờ báo ấy sợ đăng thuốc trừ bệnh hoa-liêu lên thì độc-giả họ lại cho là tờ báo mắc bệnh ấy mất.

TỬ-LY

### Cùng ông Đỗ-Văn

Ông chủ nhiệm báo Nhật-Tân có nhờ ông Trần-khánh-Giur và tôi dự vào hội đồng chấm thi truyện ngắn của tờ báo ông. Chúng tôi có nhận lời. Nhưng nay trên Nhật-tân số 55 có thấy đăng tên ông Phùng-tất-Đắc (tức Lãng Nhân) vào số người dự hội đồng chấm thi.

Muốn tránh trước mọi sự không hợp ý nhau trong hội đồng, chúng tôi xin nói đề ông hay rằng chúng tôi lấy làm tiếc không thể nhận lời được nữa. Lỗi đó không phải tại chúng tôi, chỉ vì trước kia ông không cho chúng tôi biết trong hội đồng có ông Phùng-tất-Đắc tức Lãng Nhân, trợ bút báo Nhật-Tân.

Nguyễn-Trường-TAM  
CHỦ NHIỆM BÁO PHONG HÓA



Ôi ái tình! Ái tình là một cái hang thâm. một cái hố sâu, mà vô phúc cho anh nào. sa xuống đấy



### CHIỀU HỒN PHU-NỮ TÂN-THỜI

Hồn xưa giòng giời thế-gia.  
Bốn nghìn năm giữ nếp nhà, nho-phong.  
Theo khuôn tứ đức, tam tông,  
Hồn thường luân-quần trong vòng thất gia.  
Bê thời theo mẹ, theo cha,  
Đến khi khôn lớn, xuất gia theo chồng.  
Mấy ai có chí tang bồng,  
Mấy ai khăn yếm vẫy vùng giang san.  
Từ khi nổi cuộc doanh-hoàn,  
Sóng Âu, giò Mỹ, xấn tràn bề Nam.  
Giật mình, tỉnh giấc bàng-hoàng,  
Hồn toan những sự giọc ngang với đời.  
Tiếng oanh the-thé vang trời,  
Nay đòi giải-phóng, mai đòi tự-do.  
Thị-thành rệu tiếng reo hò,  
Bên trai, bên gái, cầu cho bình quyền.  
Mắm mới, bê gãy tỏa kiềm,  
Giang tay giật lấy nữ quyền xem sao.  
Báo-chương vận động, hô-hào,  
Một phen sôi-nổi, òn-ào bốn phương.  
Làm cho rõ mặt phi thường,  
Chị em long-lộn trên đường văn-minh.  
Hồn rằng: tỏ chí tung-hoành,

Nên hồn «cuộc bộ» Hà-thành --Đồ-sơn.  
Đường xa, gối mỏi, chân chồn,  
Sau dù dừ tình thời hồn cũng tho.  
Hồn rằng: hồn thích «sich-po».  
Đến trường Thê-dục, hồn hò xây sân.  
Xây sân, lưỡng đê đánh quần,  
Ai ngờ chỉ dễ phôi quần, than ôi!  
Thấy Hồn hăm hở, bồi hồi,  
Ai ngờ hăng-hái như mồi lửa rơm.  
Hay hồn thiếu bạn đồng tâm,  
Trơ vơ, hồn chịu âm thầm, lặng im.  
Thương đi gọi, nhớ đi tìm,  
Biết đâu hồn ăn mà đem hồn về.  
Hay hồn lẫn chốn «buồng thuê»,  
Hồn còn lẫn lóc, say mê vì tình?  
Hay hồn ở xóm «dâng-xinh»,  
Hồn còn động cõn, rập-rình cùng ai?  
Hay hồn ở đám bạc bài,  
Hồn còn đắm đuối, miệt mài đỏ đen?  
Hay hồn ở các phủ, đền,  
Hồn còn đồng bóng liền miền đêm ngày?  
Hay hồn ở tiệm «bom-bay»,  
Hồn còn mê-tit hàng bày sa-hoa?

Hỏi xem hồn ở gần, xa?  
Gọi ra cho tỉnh, tỉnh ra thời về.  
Mau mau, tỉnh dậy, đừng mê,  
Tỉnh ra, rồi sẽ liệu bề, hồn ơi.  
Chiều hồn phụ-nữ tân thời,  
Cùng hồn than thở mấy lời thiết-tha.  
Đù hồn bay bổng, bay la,  
Hồn đừng mê-mẩn, lòng ta bồi hồi.  
Đêm khuya, ngày sắp rạng rồi,  
Hợp lòng, tá khẩu một lời cho mình.  
Tú Mỡ

THƯỢNG TUÂN THẮNG CHÍNH  
NG: LẤN SƠN ANH VỚI EM  
THƠ MỚI  
TỰA CỦA N.T.LÃNG  
Gửi thư nhận mua trước sách sẽ có chữ ký của tác-giả  
THƯ VÀ NGÂN PHIẾU XIN GỬI CHO:  
NHÀ BÁN SÁCH MAI-LĨNH  
26, Av. Paul Doumer Hải-phong

### RIỀNG TẶNG CÁC CÔ, CÁC BÀ

Nhà thuốc Thượng-Đức Hanoi, chế nhiều thứ thuốc rút hay, hiện đã nhiều người biết tiếng, mà những thuốc ấy đều đã phân chất tại nhà thí nghiệm. Nay lại mới chế ra 2 thứ thuốc (1- Chỉ khi bỏ huyết; 2- Kim tỏa cổ khi) rút hay, chuyên-chữa các chứng bệnh của đàn bà. Hiện cũng đã phân chất tại nhà thí nghiệm.  
Thuốc mới chế ra rút hay, nhẹ mỗi thứ 2, 3 hộp; nặng 6, 8 hộp. Muốn cho cô bà nào cũng tiện dùng thử, nên trong dịp từ 15 Aout đến 5 Septembre này, hiện ấy bán một giá, đặc biệt để tặng các cô các bà. Nghĩa là cô bà nào mua 1 hộp «Chỉ khi bỏ huyết» (thuốc để uống trong, giá 1\$00) thì sẽ biếu thêm một hộp «Kim tỏa cổ khi» (thuốc để đắp trong từ cung, giá 0\$50). Như thế tức là 1\$50 tất cả, mà chỉ phải trả có 1\$00 (hai thứ thuốc ấy chữa cùng một bệnh, bao giờ cũng dùng theo với nhau). Vậy cô bà nào có các bệnh sau này, muốn dùng thử không tốn tiền, thì lại nhà thuốc Thượng-Đức, 27 phố Nhà-chung Hanoi mà mua vào dịp đặc biệt này (kể từ mồng 6 tháng bảy, tới 27 tháng bảy ta).  
Thuốc ấy chuyên chữa: Đàn bà xanh xao, gầy còm, máu xấu, kinh không đều, tiểu tiện nóng, khi vàng, khi đục, khi trong, mà thường buồn và bứt rứt trong cửa mình của mình ra chất nước (khí hư), chân tay buồn bã, mình mẩy đau mỏi, rứt đầu, chóng mặt, ù tai, đau bụng, mờ mắt, rụng tóc, hay ngứa... (Còn nhiều chữa không thể kể hết, chỉ biết rằng bất cứ đàn bà có bệnh gì, dùng thuốc này cũng khỏi).  
Dùng thuốc này không những khỏi bệnh trong người, mà còn được bổ huyết nữa. Thật là một thứ thuốc hay nhất dùng cho đàn bà, xưa nay chưa từng có.  
Ở xa muốn mua thuốc trên, viết thư về, sẽ có thuốc gửi cách Lĩnh hóa giao ngân (contre remboursement) đến nơi ngay. Nếu mua mandat gửi về trước cũng được, cước phí phần người mua phải chịu). Thư từ và mandat xin đề cho: THƯỢNG-ĐỨC, N° 27 Rue de la Mission (phố Nhà Chung) Hanoi.  
Là một nhà có danh-y-xem-mạch, có phòng riêng chữa, tễ-học-phong-tinh (Lậu, G. ang-mai) và chuyên khảo-cứu về những bệnh tật nguy-kiểm.

# TỰ VỰNG HOẠT KÊ

Những chữ có lẽ chưa chép trong pho tự điển K. T. T. Đ.

**LỘ**  
NGHĨA ĐEN — Đồ để đựng các chất lỏng như rượu, nước lã, nước hoa, nước mắt; các chất đặc như chè nọ, chè tàu, thuốc viên... các chất sền sệt như tương, mắm tôm...

NGHĨA BÓNG : gàn.

**LỊCH SỬ** — Ngày xưa ở trường Bảo hộ có một anh học trò, đầu tròn mà bao giờ cũng chải chuốt trông như cái lọ tráng men bóng. Anh em bạn bảo anh ta có cái « đầu lọ », rồi vì anh ta hơi gàn (hơi thôi), họ dùng ngay chữ lọ để trỏ sự gàn dở.

## Cà-mèn

(Hoặc: cà-mèng), Hình như không có nghĩa đen.

NGHĨA BÓNG : xấu, kém, hèn. Thí dụ: anh cà-mèn lắm! Văn anh cà-mèng quá!

**LỊCH SỬ** — I. Đời vua Lê, chúa Trịnh, người Ý-đại-li sang thông thương nước ta, dùng chữ « camel », con lạc đà (trừ khi camel không phải là chữ Ý) để mắng người mình: « Anh là một con lạc-đà, nghĩa là anh tồi lắm không có chút giá trị gì ».

II. Thời người Pháp mới sang ta, những ông học được hai, ba chữ quý quốc để ra kiêu chút công danh, khi ăn cơm với vợ, con, bằng nặng rở ra lòi: « Cà này mềng lắm » (cà này mai, tức mauvais lắm). Đàn bà truyền khẩu chữ mềng hay cà-mềng (xấu) từ đó.

III. Cà-mèn cối dề ở chữ gamelle mà ta dịch là « ống bơ ». Ăn cơm ống bơ (gamelle) tức là ở tù. Mà ở tù, ta cho là xấu, là hèn.

## SỘP

NGHĨA ĐEN : Một thứ cá, da nhẵn bóng, trên lưng có hoa.

NGHĨA BÓNG : hạng khách béo, bở, dễ nhá (giàu mà ngờ nghệch). Chỉ có ba thứ người hay dùng: các anh phu xe, các gái giang hồ, và các cô ả-đào.

**CỎI RỄ** — Ông khách sang mặc áo gấm hoa, áo vóc hoa, áo đoạn hoa... trông giống như con cá sộp. Cá sộp lại có cái đặc tính dẹt đầu, mà dẹt đầu thì chắc phải ít óc, mà ít óc thì tất là ngờ nghệch, dễ soay (có lẽ đúng).

## Xùng kền

NGHĨA ĐEN : xùng học kền.

NGHĨA BÓNG : chắc chắn, rắn rỏi, tốt đẹp, tài giỏi như đã là xùng rắn mà còn học thêm lướt kền ra ngoài nữa.

**CỎI RỄ** — Sinh trưởng ở trường Bảo hộ.

## Hóc búa

NGHĨA ĐEN : nuốt phải cái búa.

NGHĨA BÓNG : ngày xưa, ta dùng để trỏ người Nghệ-an, bướng bỉnh, gàn lìên. Bướng, khó soay.

**LỊCH SỬ** — Một bác thợ mộc, người Nghệ-an ra Bắc làm việc ở một nhà kia. Bác tức nhà chủ thết đãi cơm nước không ra gì; một hôm, đương ăn, bỗng bác kêu la ầm ỹ: « Trời ơi, tôi nước phải cại búa, tôi học búa. Vì cơm không chi ăn, tôi phải ăn với búa, nên học búa ».

Rồi bác ăn trai ăn vạ, bắt nhà chủ phải trả bác một món tiền để uống thuốc va mua dền bác một cái búa khác. Từ đó có câu: « Quan viên học búa ».

KHÁI-HƯNG

## Cùng đọc giả

Đọc giả ai biết chữ mới lạ nào cùng là diên tích, cối rẽ, lịch sử của nó, nên gửi về bản báo để gom góp dần dần, sau này chúng ta in thành một pho tự vựng, « ngô hầu » phụ vào bộ tự-vị hội K. T. T. Đ.

Chỉ nên chép những chữ thông thường, đừng lưu ý quá đến những chữ có tính cách nhà nghề đã hầu thành một thứ « ân ngữ » (tiếng lóng của riêng từng nghề).

P. H.

# NU CƯỜI NƯỚC NGOÀI



— Thưa ông một người trong chúng mình rút đi.  
— Thưa ông, tôi quả không dám giữ ông.



— Ô! nó giống bố nó như dục.



— Các con ơi! đừng vào gần bờ, nước ở đây hiện giờ không uống được đâu.

## TRƯỜNG THĂNG - LONG

Số 9 & 11, phố hàng Cốt, HANOI

Thành lập đã 15 năm nay, do M. PHẠM-HỮU-NINH, sáng lập.  
M. NGUYỄN-LAN Giám-đốc.

Đã khai giảng hồi 7 giờ sáng ngày 3 Septembre 1934.

- Sẽ có đủ các lớp: A — CAO-ĐẲNG TIỂU-HỌC, B — SƠ-ĐẲNG PHÁP-VIỆT.
  - C — Lớp dạy: Littérature, Anglais, Mathématiques Sciences — Physiquea để các học-sinh đã học hết bốn năm cao-đẳng-tiểu-học học thêm, học phí 6 \$ 00
  - D — Lớp thi Brevet Élémentaire, học phí 4 \$ 00
  - E — Lớp riêng cho nữ học-sinh, do bà ĐINH-THÀNH-CHƯƠNG đỡ bằng Thành-chung và bằng Sư-phạm dạy.
- Học phí hạ hơn cả các trường (xem bằng yết thị cửa nhà trường)

\* \* \*

Lời bà cáo: M. PHẠM-HỮU-NINH có lời bà cáo để các học-sinh biết rằng nhà trường đã yêu cầu các giáo sư có tiếng như:  
MM. ĐINH-THÀNH-CHƯƠNG, NGUYỄN-LÂN, chỉ dạy trường Thăng-long thôi,  
MM. HOÀNG-MINH-GIÁM, NHẬT-CHÍNH, chỉ dạy trường Thăng-long và một trường Annam nữa thôi.  
Còn các ông giáo dạy năm ngoài vẫn ở lại trường Thăng-long cả.  
Nhà trường lại mới mời được ông NGUYỄN-HIỆU Kỹ-sư canh-nông (Ingenieur gronome) giảng cách trị và vận vật học.

PROPHÉTIE ÉGYPTIENNE  
**TIÊN TRI AI CẬP**

ĐOÁN VIỆC TRƯỚC SAU ĐÚNG NHƯ THÂN  
gửi thơ về **Artisana ĐÁP-CAU**  
Đề ngày sinh và tên họ, tuổi.  
Nhớ đính mandat 0:70 tiền bút phí.

N  
C  
N  
thể gi  
nọ, si  
hòa-bi  
nghe  
Titule  
quan r  
của kh  
Khi  
đạo-m  
cười,  
ở hội  
chủ cl  
làm đ  
Đạo  
cũng l  
một  
chừng  
rằng n  
thì họ  
viên A  
mặt c  
bao nh  
ài, nh  
úc b  
ra một  
ân ph  
một ch  
Nhữ  
nhân n  
à ngu  
phải c  
rang n  
li với  
Ông  
lên th  
hống  
in đ

# NGƯỜI CAO ĐẸN THÁP VÀ RÊC

## NGOẠI GIAO



— Thuốc lá tôi tất rồi, anh có điem cho xin một cái

khôn, thì câu truyện đã hóa ra câu truyện nhục quốc mạng như các vị sứ thần của ta ngày xưa sang sứ Tàu. Biết đâu lại chẳng vì đó mà sinh ra nhiều sự rắc rối cho việc giao hiếu của hai nước; biết đâu hòa-bình thế giới không vì đó mà đổ nát, biết đâu... nhưng cứ biết đâu mãi, thì đến cung súp cả trời.

Khoa ngôn ngữ cần cho nhà ngoại giao là thế. Ông Lloyd George riều ông Briand, ông Briand riều lại, ai nhiều trí khôn, ai tài riều hơn thì được. Vậy tưởng việc ngoại giao cứ giao quách cho bọn văn-sĩ hoạt kê là hơn cả. Nước Anh thì bọn ông Bernard Shaw, nước Pháp thì bọn ông Cami, Fouchardière mà cùng lắm thì ông Vautel cũng được... Lúc đó, hội đồng của hội Vạn-quốc chắc là vui vẻ hơn ngày nay, mà lối hoạt kê lại đứng với tôn chỉ của hội biết bao!

Ngoảnh về nước nhà, nhớ lại thừa xưa, các cụ đi sứ tàu, ngày thường phải giữ đến tài ngoại giao luôn, không tin cứ xem ngay truyện «Trạng Lợn» thì đủ biết.

Mà vì có cho là truyện huyền, thì ông Mạc-dĩnh-Chi kia, cũng là một nhà ngoại giao có tài đấy. Quan tâu lấy một câu trong sách mà chế nhạo người Annam nói tiếng như chim, mà ông trạng M. Đ. Chi đối lại bằng một câu trong sách để riều giọng người Tàu như giọng ếch, thì tưởng cũng hoạt bát, mãn tiệp, cho dẫu rằng đã phải làm mất mấy ngày mới xong.

Từ-Ly



Ngày nay ta nghe đến truyện những nhà ngoại giao các cường quốc thế giới đi hết nước này sang nước nọ, siêu bạt tựa vệt trời để mưu sự hòa-bình—nghĩa là họ bảo như vậy—, nghe đến truyện ông Barthou, ông Titulesco, ông Litvinoff... ta có một quan niệm mơ-màng về sự quan trọng của khoa ngoại giao.

Khi nhắc đến những ông cụ già đạo-mạo, không bao giờ nhách mép cười, ngồi bàn xuông và cãi vã nhau ở hội Vạn-quốc, ta tưởng chỉ có các chủ cho thuê xe đăm ma là có thể làm được nhà ngoại giao có tài.

Đạo-mạo, nghiêm-nghị như vậy kê cũng là một đức tính quan trọng của một nhà ngoại giao thật. Nhưng

lịch sự thì phải ăn đầu cây măng rồi để ra một bên đĩa. Ông vua kia, hẳn vì không thuộc câu tục ngữ Annam «nhập gia tùy tục», nên ngài theo tục nước ngài, mút đầu cây măng, còn thì vút qua vai ra đằng sau lưng.

Ung dung, ông tổng thống cũng mút, rồi cũng quăng ra đằng sau lưng. Các quan đến dự tiệc ngạc nhiên, nhưng đến lúc hiểu cũng vội-vàng mút, rồi cũng vút măng ra sau lưng cả. Chỉ khổ cho mấy người bồi bàn bị măng ném vào cả mặt mũi, mà xướng cho lũ kiến đương đi tìm mồi ở dưới gầm bàn.

Làm nhà ngoại giao khó khăn như vậy đó. Phải liệu thời, phải tùy cơ ứng biến, phải có trí khôn. Cũng vì thiếu chút trí khôn, mà một ông sứ thần kia mắc lõm. Sang sứ một nước láng giềng, ông ta thấy thiên hạ hoan nghênh, ông lấy làm hả dạ lắm. Bỗng ông ta để ý đến một anh chàng đang

chèo lên một cái cột đèn, nhìn ông ta rồi ngón tay cái thì để vào mũi, những ngón khác sò ra về phía ông ta. Lấy làm lạ, ông liền hỏi ông quan đi đón để biết ý nghĩa của sự hành động ấy. Ông quan này — không muốn cho ông biết là nó chế nhạo ông — vội thác ra rằng đó là cách hoan hô nhã-nhận nhất của người nước mình. Từ đó, đi đến đâu, vị sứ thần nọ cũng sò bàn tay ra trước sống mũi để chào các vị đại thần ông được tiếp. Lễ tất nhiên là những vị này cũng phải đáp lễ lại theo cái lối kỳ khôi ấy.

Mà cũng vì không thiếu trí khôn mà một hôm, ông Briand, một nhà ngoại giao Pháp có tiếng, thốt ra một câu nói ý nhị làm về vang cho ông. Hôm ấy, thủ tướng Lloyd George nước Anh bàn việc với ông thượng thư Pháp. Câu tiết, quên mất cả cái tính diêm đạm của người Hồng-mao, thủ tướng bỗng đỏ mặt bảo họ :

— Tôi biết. Người nước Pháp các ông chỉ được cái tính hay khoe khoang, mà từ tính hay khoe khoang đến sự lỗ bịch, chỉ có một bước.

Ông Briand, ung dung nhẹ nhàng đáp :

— Phải. Bước Calais.

Câu trâm chọc của ông Briand mặn mà ở chỗ bước Calais (pas de Calais). Vì đó là cái eo biển phân cách nước Pháp và nước Anh.

Vì câu trào phúng mát mẻ đó, ông Briand đã giữ được thể diện cho nước Pháp. Vì thử ông không nhanh trí



chùng ấy cũng chưa đủ. Đã đành rằng những lúc ngồi nghe diễn thuyết, thì họ cũng có thể như các ông nghị viên Annam, trầm tư, mặc tưởng, nét mặt càng đăm-đăm, càng khó khăn bao nhiêu, người ta lại tưởng là lắm tài, nhiều trí bấy nhiêu. Nhưng những lúc bàn bạc, lời qua tiếng lại, hay xảy ra một sự gì bất thường, có khi cũng cần phải thông minh, mãn tiệp hơn một chút.

Những lúc thù tiếp những bậc vỹ nhân nước khác, nhà ngoại giao phải là người khéo sứ. Điều cốt nhất là phải chữa thẹn cho những ông khách sang mà ngu, hai sự ta thường thấy đi với nhau.

Ông vua một nước kia đi du ngoạn đến thành Paris, được ông tổng thống nước Pháp đặt tiệc mời. Ăn đến món măng tây, theo phép

## RÚT NỌC LẬU GIANG

(Nhời nói của M. Nguyễn - Văn - Sáng Hadong)

Từ hôm 1er août nhà thuốc Bình - Hưng dọn lại ở 67 phố Cửa - Nam Hanoi, đặt ra phiều thưởng sách thuốc cùng mua hàng được trừ 20% được nhiều các bạn hoan nghênh người ca tụng sách thuốc, nói rõ các bệnh, người vui thích mua hàng được giá hời. Hiện tôi đã được đọc quyển sách thuốc, cũng đã dùng qua thuốc, xin giới thiệu các bạn.

Như người sau khi khỏi chứng Đền Lậu giang, Hạ-Cum, còn lại nước tiểu khi trong khi vàng, thỉnh thoảng ra đôi tí mủ, có người qui đầu lại ướt đĩnh, đỏ đỏ, nhói ngứa, dạn mòi ra tí mủ, ăn của độc, làm việc gì quá độ hình như bệnh phục phát. Mà bệnh giang thấy giết thịt, nổi mụn đỏ, có khi tóc lại hay rụng. Thì dùng ngay một hộp thuốc Kiên-Tinh-Tuyệt-Nọc-Lậu-Giang là khỏi rất hẳn. Nặng 5, 6 hộp, nhẹ 2, 3 hộp. Giá 1 \$501 hộp.

Bệnh lậu thời kỳ đương phát, thấy mủ nhiều, có khi lại thấy máu, xung tức cương dương đau đi đại tiện một mớ vào thấy đau (période aigue) dùng ngay nhẹ 2, 3, 4, hộp, nặng 5, 6, 7, hộp là khỏi rất hẳn 0 \$50 một hộp.

Bệnh Giang lở loét qui đầu, nổi hạch phát mụn, hấp sốt, có người thấy chân tay mỗi mết, nổi mẩn đỏ đốm tít. Dùng 1 lọ thuốc Giang 0 \$70 là khỏi. Nặng 5, 7 hộp nhẹ 3, 4 hộp. (Các thứ thuốc đều không có chất độc không công phạt, hại sinh dục hay sức khỏe, đến bà có mang dùng cũng được). Xin cứ lại Bình-Hưng 67 phố cửa Nam Hanoi mà mua. Ở xa gửi thư về hoặc mandai xin đề : M. Bình-Hưng 67 rue Neyret Hanoi. Ai hỏi về các chứng bệnh xin phúc đáp danh mục. hoặc gửi về xin sách thuốc sẽ liền. Xin gửi theo timbre 0 \$05.

M. NGUYỄN-VĂN-SÁNG HÀ-ÔNG.

MUỐN BIẾT TẠI  
Báo quán Phong-hóa  
có gì lạ  
Nhớ xem trang 14



Truyện một anh chàng xinh trai của KHAI-HUNG

(Tiếp theo)

Vườn hoa không ánh sáng
KHÔNG ngờ cái thời kỳ náo động nhất trong cuộc Âu chiến lại là một thời kỳ rất bình - tĩnh trong đời tôi: Năm học khóa 1916-1917.

Thực ra, tôi cũng chẳng biết có cuộc Âu chiến, nếu một hôm ông giáo dạy chữ Pháp không thuật cho chúng tôi nghe những sự tàn ngược của giặc Đức. Ông dơm dóm nước mắt mà phân nân rằng nhà ông, một tòa nhà to tát, đẹp đẽ ở xứ Normandie đã bị quân Nhật-nhĩ-Man bắn phá không còn một viên gạch lành.

Nhưng tuy tôi chỉ hiểu lơ mờ về cuộc chiến tranh của loài người, mà cuộc chiến tranh của loài vật thì tôi lại được mục-kích tinh tường lắm; cuộc chơi dễ.

Thời bấy giờ, trong trường Bảo-hộ hình như có dịch chơi dễ. Bọn học trò, lớn, bé đua nhau đào đất bắt nào để oản-mòn, nào để crắc, nào để cắt-lâu. Có kẻ sáng dậy sớm, ra nằm sấp, nghiêng đầu, ép tai xuống bãi cỏ hàng nửa giờ để nghe xem tiếng dế kêu ở đâu. Rồi họ nuôi những con vật bé nhỏ mà hăng hái, dử tợn ấy vào trong một cái hộp «bích-qui» đầy cát, đục hang cho nó ở, phủ cỏ lên trên cho nó được mát. Đêm đến, tiếng kêu «khiêu binh» kêu dậy khắp trong buồng ngủ, vì mỗi cậu học trò đều có một tổ dế gối ở đầu giường.

Không gì làm cho tôi sung sướng bằng được chứng kiến cuộc gặp gỡ của hai kẻ thù tí hon ấy. Chúng nó dương bộ râu, ra oai và đưa chân trước lên múa mênh giữ miếng, làm đến nhiều điệu bộ. Con nào can-dảm thì xông phăng vào đá liền. Rồi khi thắng trận, đứng phưỡn ngực, cọ càng vào cánh, hát khúc khải hoàn ca.

Tiếc rằng tôi không phải là chàng thứ XIII để thuật cuộc chiến tranh ấy cho có vẻ khoa học, mà cũng không phải là một nhà phóng sự để tả cuộc chiến tranh ấy ra một trang lịch sử. Tôi chỉ là một cậu học trò, dù là cậu học trò đồ đầu...

Nhưng một hôm cuộc chơi dễ đã khiến tôi lưu ý đến một vấn-đề tâm lý ái-tình (To tát vậy thay!)

Hôm ấy, một người bạn học tôi thả hai con dế đục vào trong bãi chiến trường. Chúng tôi xúm đông lại coi. Nhưng hai con vật âu yếm chạm bộ râu vào nhau như để ký một bản điều

ước định chiến, rồi cùng lãnh-đạm làm ngo quay mặt đi. Dĩ nhiên chúng nó vào nhau, chúng nó cũng chỉ lùi. Có người nghĩ ra một kế: Thả một cò dế cái vào trận địa. Tức thì hai đội quân choảng nhau liền.

Anh em thích chí vỗ tay cười vang. Tôi cũng cười theo, nhưng chẳng hiểu sao lại có truyện lạ lùng ấy. Phải, sao khi thả con cái vào đó, hai con dế lại đánh nhau? Tôi đem câu chuyện ngày thơ hỏi anh Ngón, một người bạn lớn tuổi, thì anh cười ngất bảo tôi:

- Vì ái-tình chứ còn tại sao nữa.



Từ đó, tôi hết lòng làm thân với anh Ngón, để cố dò xét cho biết ái-tình là thế nào. Và cũng vì sự giao-du ấy mà tôi học được nhiều sự mới lạ lắm. Chẳng hạn: Người ta ai ai cũng phải có ái-tình. Không ái-tình, con người sẽ khô héo.

Bạn tôi lại mở cho tôi xem một quyển sổ con, trong đó, anh chép rất nhiều câu châm ngôn về ái-tình. Thí dụ: «Người không ái-tình như vườn hoa không ánh sáng», hay là «Ái-tình như hạt móc buổi sáng»... Còn nhiều câu hay lắm nữa, mà anh Ngón đều nhận là chính anh nghĩ ra, nhưng tôi đoán chừng anh nói dối.

Tôi lấy làm tức bực quá. Những lời giảng nghĩa cũng là những câu châm ngôn của bạn tôi vẫn không làm cho tôi hiểu thế nào là ái-tình, mà nếu quả thực tôi không có ái-tình, thì chẳng lẽ tôi chỉ là một cái vườn hoa

không ánh sáng, là đóa hoa chết héo vì không được sương buổi sáng tưới nhuần?

Tôi chợt nghĩ đến cô Trịnh ở hiệu ông tây Núi.

Từ hôm nhập học, đã ba, bốn chủ nhật, ra phố chơi tôi bạo dạn đi qua hàng cô ta. Lần nào thấy tôi đứng lại ngắm hàng bày trong tủ kính, cô ta cũng chạy ra chào tôi, và hỏi sao khi dạo phố, tôi không vàng lời cha tôi mà diện mũ mới cho thêm bánh trai.

Trời ơi! cái mũ «bê-rê»! Tôi cảm đầu cút thẳng. Nhưng tôi xem chừng cô Trịnh cũng không ghét gì tôi. Nói đùa tôi mà vẫn cười tươi như đóa hoa. Đó hẳn là đóa hoa đượm hạt móc của anh Ngón. Còn tôi thì bao giờ gặp cô Trịnh, tôi cũng nóng bừng đủ cả hai tai. Hay đó là ái-tình? Tôi tự hỏi, trong lòng ngờ vực, phân vân..

Cái áo tôi

Sợ câu truyện tâm lý ái-tình làm cho độc giả buồn ngủ rũ, tôi vội vàng thuật ra đây vài việc rất tức cười (ấy là tôi tưởng thế) đã xảy ra trong quãng đời 1916-1917 của tôi. Với lại, tôi cũng cần kể những câu truyện ngớ ngẩn ấy để chứng thực cho lòng ngây thơ, khờ khạo của tôi, của một cậu «má-bùn» đã mười bốn, mười lăm tuổi đầu mà không hiểu ái-tình là gì?

mà cái áo sa tanh của tôi lại vừa rộng vừa dài lê thê. Nhất là ống tay áo, thò ra ngoài quá, che gần kín hai bàn tay. Tôi mu

Trời tuy đã rét mà tôi không dám mặc nó vào, vì sợ anh em chế nhạo. Tôi chịu khó co ro trong cái áo trắng xin thu và cái áo nịt, đến nỗi có kẻ ngờ rằng mặt tôi quá bần-xỉn, để dành áo mới.

Ngày chủ nhật ra chơi phố chẳng kkkhi tôi mặc áo trắng, bắt đắ-dĩ tôi phải declai làm cái áo sa tanh vào người. Nhưng tôi khôn khéo lúc nào cũng ấn hai tay trướng vào túi áo cánh làm như rét lắm. Thực chỉ cốt để nâng áo sa tanh lên không cho vạt cả đờ dài, và nhân thế dấu kỹ hai ống tay áo lụng thụng gần như đường tay áo tể. Vì một việc gì mà phải thỏ tay ra ngoài thì thực là một sự đau lòng cho tôi lắm.

Ấy bởi thế mà sự dài trong y-phục là kẻ thù rất đáng ghét của tôi.

Nay được dịp cô tôi đưa đi may áo, và cha mẹ tôi không có ở đấy mà bắt thợ may cắt dài phòng-lớn, tôi bèn lừa lúc vắng cô tôi, tôi thì thăm dậu bác cai thợ cắt áo tôi cho tôi thực ngắn, dù ngắn hơn áo sa tanh cũng đành chịu.

Hôm tôi mặc áo mới đến nhà cô tôi, cô tôi giẫy nảy kêu ngắn quá, rồi tức tốc kéo tuốt tôi lên hiệu để bác chữa lại. Nhưng, than ôi, bác phé may lại quên không chừa vải để hong lúc buông gấu.

Cô tôi nhất định bắt thê nào cũng phải chữa cho dài thêm (có lẽ cô tôi đã biết tính cha mẹ tôi, sợ sẽ bị cha mẹ tôi kỷ kẻo). Bác phó may nhận lời xin chữa được.

Quả bác ta chữa được thật, nghĩ là bác ta can thêm một miếng d xuống gấu, mà lại can vụng, khiến vạt áo xòe ra như cái váy dâm, trông đến hay.

Cũng như cái mũ «bê-rê», cái áo của tôi đã làm trò cười cho anh em bạn học. Họ chế riếu tôi mặc «mốt» gái Thượng hải. Có anh lạ nói một câu độc địa này nữa:

- Để thường áo của con gái nư tây Núi thả cho nó đấy.

Ăn kem

Câu truyện thứ nhất là câu truyện cái áo tôi:

Mùa rét đến, cha mẹ tôi gửi lên cô tôi, bán hàng ở phố Vải thâm, một cái ngân phiếu mười hai đồng bạc, nhờ đi may cho tôi một cái áo tôi tây. Cô tôi liền đưa tôi đến hiệu Vũ-huy-Quang ở phố hàng Bông...

Nhưng trước khi kể câu truyện cái áo tôi, tôi hãy nói qua về cái áo sa-tanh của tôi đã. Rõ tôi kể lể lồi thối quá, đương truyện nọ xọ truyện kia. Khốn nỗi, đầu đuôi chỉ tại cái áo sa-tanh cả.

Nguyên năm trước, nhà tôi có may cho tôi một cái áo sa-tanh lót thượng-hải. Mặc nó ở tỉnh tôi, tôi thấy nó đẹp lắm và làm cho tôi ra phết người lớn lắm.

Song nay tôi ngắm y-phục người Hà-thành, đờn ông cũng như đờn bà, đều thấy gọn gàng, hẹp, chèn, ngắn,

Nhưng câu truyện cái áo tôi chưa thấm vào đâu với câu truyện ăn kem hộp. Vì nó chỉ tỏ rằng tôi ngốc, chứ cần nữa. Truyện tôi sắp kể mới thật tả được cá tính ngu khốn, ngu nạn của cậu b ghê nhà quê ra tỉnh, hơn nữa, của chú tôi c mán rừng về thăm thành phố Hanoi được

Tôi trừ trừ mãi trước khi hạ bút mạt thuật những lời sau đây, vì thiê là gì, tưởng cũng khó lòng có người tin, n được rằng đó là sự thực. Nhưng qu quen đó là sự thực. Nếu có cần phải việ dần toàn danh dự của một cậu học trò đ ngon đầu mà thê, tôi cũng mạnh bạo xi Dạ thê ngay chẳng chút do dự.

Chủ nhật ấy, tôi vừa nhận đượ đầu đồng bạc lương tháng nhà cấp chod. Cứ tiêu vật trong khoảng ba mươi ngày đủ b

Anh Thái, người bạn học cũ, hiện trường tỉnh nhà với tôi, cũng theo t bạn ra chơi đặng cô tôi. Thấy tôi đượ c tôi cho đồng bạc, anh liền khen t giàu và khuyê tôi nên thết anh mộ

THEO GƯƠNG KHOA-HỌC

Theo khoa-học chúng tôi chế ra phương TỰ LAI HUYẾT, đổi huyết cũ sinh huyết mới, có thể giúp ích cho loài người không bao giờ bị bệnh, người ta cần có huyết tốt, mấ đủ nuôi cho thân-hệ, tai mắt được hồng hào, gân-xương được mạnh mẽ, chân tay được cứng cáp, khoan khoái cho tinh-thần... nếu mà huyết xấu (huyết hư tác bệnh), da xám mắt xấu, nhức đầu chóng mặt, đầu mồi thân-thê, các chân lông đứng dựng, (khiếu bất hạp) rệ mắc bệnh truyền-nhiễm, như: sốt rét, dịch hạch v. v... Đàn bà kinh không điều, thấy kinh hay đau bụng, nổi hon, nổi cục, huyết ra xám đen, có khi ra khí hơ nữa, hoặc bị truyền-nhiễm nọc bệnh tinh, tiểu tiện vàng, đục, đại tiện táo kết, (của mình) ra chất nhờn, cùng các bệnh khác v. v...

Dùng TỰ LAI HUYẾT này, khỏi hết các bệnh kể trên, tăng thêm sức khỏe, mau đường-thai nghén, đờng nuôi con mà dùng thuốc pày, sửa rất nhiều mà thơm, các cô dùng thuốc này, kinh nguyệt điều hòa, da đỏ chửng gà, má hồng sinh đẹp giá 1\$00 một hộp (6 hộp 5\$00). Muốn hỏi điều gì, gửi timbre 0\$05, lấy quyền Bệnh nguyên, timbre 0\$10.

LÊ-HUY-PHÁCH, 12, Route Sinh-tử, Hanoi

Chi-điểm các tỉnh: Saigon, M. Dương-văn-Vỹ, 109 d'Espagne (Tiệm bán đồ đồng) - Nam-định, M. Chấn-Nam-Lợi, 220 Maréchal Foch - Haiphong, M. Nam-Tân, 82 Bonnal - Vinh, M. Sinh-Huy, 44 Rue de la Gare - Binh-định, M. Lợi-nguyên, Rue Lợi-nguyên - Louangprabang, M. Havan Frères. Cần đại-lý khắp các nơi, ai muốn làm b.ên thơ hỏi thê lậ.

ĐỀU CÓ QUYỀN BỆNH NGUYÊN TẶNG CÁC NGÀI

tiệc phở. Tôi ngắm-nghĩ mấy phút rồi bảo anh Thái :

— Không, ta đừng ăn phở. Vì phở soàng lắm, ở công trường cũng có. Ta mua kem ăn đi!

Ngày thường, tôi vẫn nghe anh em khoe ăn kem mát và ngon lắm, nhưng xin thú thực, tôi chưa hề trông thấy mặt mũi kem ra sao. Anh Thái cũng vậy. (Sau này tôi mới rõ). Thế mà, khi tôi hỏi đã được ăn kem chưa, anh lại làm ra mặt thành thạo lắm, đáp liền:

— Kem thì tôi còn lạ! làm bằng trứng gà chứ gì!

— Thế thì may quá, tôi đang sợ không biết mua kem ở đâu.

Rồi chúng tôi lại đi gót giày trên vệ đường đi tìm một hiệu bán kem. Vào một cửa hàng bán tạp hóa ở hàng Đường (hàng Đường thì hẳn là có kem), tôi gõ tay lên bàn, đồng dục nói:

— Tôi mua kem!

Chủ khách hỏi:

— Tôi mua kem!



Của T. Văn

Tức

Quan tòa — Tên anh là gì?

Tội nhân — Dạ, bẩm quan lớn, tên con là Ng-vân-Sáu tức Sáu-dông, tức Văn, tức Ngọc, tức Xuân, tức Phúc, tức Yến, tức Khoát, tức Hưng, tức Lâm, tức Ninh, tức Quý, tức Thủy, tức Hảo, tức An.

Quan tòa — ???

Của L. V. Hồn Vinh

I. Thầy Mạnh chó ai?

Trò — Thưa thầy, tàu mã bắt viên thiên lý nhi lai nghĩa là gì ạ?

Thầy đồ — Tàu là chạy, bắt viên chẳng xa, chẳng xa tức là gần, thiên lý là ngàn dặm, nhi lai là mà lại. Vạy cả câu nghĩa là: chạy gần một ngàn dặm mới ngành mặt lại.

— Thưa thầy, ai mà giỏi chạy thế?

— Thầy Mạnh chó ai? Có mạnh mới chạy được như thế chứ?

II. Vì thầy chưa dạy

Trong lớp dự bị, giờ địa dư, thầy giáo hỏi trò bé:

— Châu Á có bao nhiêu người?



— Thưa thầy, 800 triệu người.

— Châu Âu có bao nhiêu?

— Thưa thầy, 400 triệu.

Trò bé trả lời một cách rất lanh lẹn.

— Thế nhà em có mấy người?

— Con không biết.

Thầy (quát) — Sao lại không biết?

Trò (run run, trả lời) — Vì thầy chưa dạy mà!

tôi lại bám lấy cổ anh, để anh công tôi sang.

B — ???

Của T. Chung Thanhhoa

Nhanh nện

Này anh Ba, tôi cũng tay võ-sĩ đấy, tôi nhanh lắm, anh ạ. Bữa trước, thằng Bốn nó đánh tôi, đánh đau đều bị tôi đỡ đấy. Thoi vào ngực, tôi lấy ngực đỡ liền, đá vào dít, tôi lấy dít đỡ ngay. Anh coi thế, tôi có nhanh không?

Của L. V. Thịnh Hanoi

I. Phần kềm nhất

Mẹ — Đồ ăn tham, quả là to như thế mà ăn một mình, không biết cho các em mỗi đứa một miếng!

Con — Con đã chia cho chúng nó mỗi đứa một hột để trồng cây... được vô số quả! Thế là con đã chịu nhận phần kềm nhất còn gì nữa!

II. Vô ích!

Khách ăn tháng — Này anh bồi, tôi không thể sao ăn được món « bi-tết » này, dai lắm! anh gọi hộ tôi ông chủ khách sạn lại đây!



Bồi — Vô ích! Ông chủ tôi cũng không ăn được đâu!

Của N. V. Cương Hanoi

I. Cẩn thận

A — Kia bác B làm sao lại mang hai chiếc ở đi theo?

B — Vì lúc trời mưa, nếu lười quên chiếc nọ thì đã có chiếc kia.

II. Chung

Lý Toét mua chung với xã Xê một con lợn. Một hôm, Xê báo Toét rằng:

— Này bác Toét, tôi muốn giết lợn đây, bác ạ, bác định thế nào?

— Kệ. Tôi không muốn giết đâu. Bác giết thì cứ việc mà giết.

— Được, tốt lắm, tôi giết một nửa của tôi, còn một nửa của bác thì kệ bác.

Của N. C. Chúc Hanoi

I. Mưu mẹo

Thầy giáo báo Nhân — Anh hãy tả qua cái hình dáng của em anh.

Nhân — Thưa thầy, con không có em ạ.

— Cứ bịa ra mà nói cũng được chứ gì.

— Thưa thầy, nói bịa, diên ấy con quyết không bao giờ làm.

I'. Lý sự ăn trộm

Quan huyện — Này tên trộm kia, trông ngươi khỏe mạnh, sao lại làm cái nghề hèn hạ ấy?

— Bẩm quan lớn, hẳn ngài là người có học thức cũng biết câu cách ngôn tây: « Chỉ có người hèn, chẳng có nghề chỉ hèn » Như thế thì con thiếu tưởng nghề của con cũng không phải là hèn. Dám xin quan lớn soi xét cho.

Của Khoa

Thế mới chừa!

Quan tòa — Làm sao anh đánh nó chết?

— Bẩm, nó láo.

— Nó láo mà anh dóm đánh nó chết à?

— Bẩm quan, cho thế bạn sau nó mới chừa.



— Kem con gà, ló?

Bạn tôi cắt giọng quá quyết đáp lại:

— Phải, kem trứng gà.

— Vàng, ló?

— Phải, vàng.

— Hộp to hay hộp pé?

Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau; tôi hỏi:

— To thì bao nhiêu tiền?

— Hai hào thôi. Cổ mô không?

— Mua.

Vừa ra tới hè, tôi hí hoáy mở ngay

hộp kem rồi chia nhau mỗi đứa một

nửa... ăn.

Trời ơi! ngày nay nghĩ lại, tôi còn

ghê toét. Kem đánh giầy mà chúng

tôi cũng cố nhần mặt, nhần mũi nhá

được. Nhá cho biết mùi, chẳng lại

mang tiếng ở Hanoi không biết kem

là gì. Cửa đáng tội, tôi cũng thấy khó

ăn, nhưng tôi sợ là buổi đầu chưa

quen (cũng như phở mát ấy mà), tập

dần dần rồi lâu mới biết là ăn kem

ngon và mát.

Dạ đây tôi thời ấy kể cũng tốt lắm

đấy chứ, vì chiều hôm ấy, tôi chẳng

đau bụng đau bao gì hết...

Cứ suy một câu chuyện ăn kem này

đủ biết tôi thực cũng đáng không

hiếu ái-tình là cái gì. Phải chăng, các

bạn đọc giả?

(Còn nữa)



— Chả những con cá này buồn ngủ lắm thì phải, lúc nào cũng thấy chúng nó ngáp

## THUỐC LẬU HỒNG-KHÊ

Bệnh lậu mới mắc phải, hoặc bệnh đã lâu chữa không rút nọc. mỗi khi uống rượu, thức đêm, trong người nóng nẩy, lại thấy trong nước tiểu có vẩn, uống thuốc này đều khỏi rút nọc. Thuốc đã mau khỏi, lại không công phạt, nên được anh em chị em đồng-bào tin dùng mỗi ngày thêm đông, cả người Tây, người Tàu cũng nhiên người uống thuốc này được khỏi rút nọc, công nhận rằng không thuốc nào hay bằng thuốc lậu Hồng-khê. Giá 0\$60 một ống. Bệnh giang-mai, bệnh hạch lên soài, nóng rét, đau xương, rết thịt, rức đầu, dãi mề-day, ra mào gà, hoa-khê, phá lở khắp người, uống một ống thuốc là kiến-hiệu, không hại sinh-dục. Cũng 0\$60 một ống. Xin mời quá bộ lại hoặc viết thư về, lập tức có thuốc gửi nhà giầy-thếp đến tận nơi.

HỒNG-KHÊ ĐƯỢC-PHÒNG

88, Route de Hué (số cửa chợ Môm) Hanoi — Téléphone 755

ĐẠI-LÝ HỒNG-KHÊ — M. Đức 73, Belgique, Haiphong — Ich-sinh-Đường 190, phố Khách, Nam-định — Xuân-Hải 5, Rue Lac-son, Sơn-tây — Phúc-Long 12, Cordonnier, Hai-duong — Bát Tiên, Maréchal Foch, Vinh — Bát Tiên, Paul Bert, Hué — Bát Tiên, Tourane marché — Rue Marché Nha-trang — Đức-Thắng 148 Albert 1er Dakao Saigon — Có đặt đại-lý khắp ba Kỳ — Ai muốn nhận làm đại-lý xin viết thư về thương lượng.

# CUỘC ĐIỂM BÁO

«Lần thân tiên sinh» ở báo Trung Bắc hay nói nhiều câu truyện lần thân, cái đó là một sự tự nhiên rồi. Nhưng có lắm câu truyện không ai nghĩ đến bao giờ mà ông lần thân kia cũng ngồi lần thân bàn tới một cách rất sốt sắng, rồi lần thân bắt các độc giả báo đó cũng lần thân nghe chơi như vậy.

Có gì đâu! Ông ta lần thân nghĩ đến hai chữ râu mày, rồi viết một bài đại luận về hai chữ đó. Đại ý, ông ta cho rằng các cụ ta ngày xưa dùng chữ đó để chỉ bọn đàn ông không được đúng, vì đàn bà cũng có mày. Vậy theo ý ông phải gọi là «râu lông nách» mới đúng, vì — vẫn theo ý ông — đàn bà họ nhỏ đi kỳ tiết.

Thế là ông Lần thân đã cùng với độc giả Trung Bắc cùng lần thân bàn về một vấn đề quan trọng và giải quyết vấn đề ấy.

Tưởng chỉ có một ông Lần thân hay nghĩ tới những cái kỳ khôi như vậy. Ngờ đâu, trong mục «báo giới», báo Nhật tân số 54, cũng cùng ông Lần thân cùng bàn đến sự ấy. Theo ý báo Nhật tân, gọi là «râu lông nách» cũng không được, vì đàn bà họ cũng có lông nách! Tiếp theo cái sáng kiến đó, N. T. viết rằng đàn bà ta không mấy người nhỏ lông nách, và trách mạt ông Lần thân rằng, chắc hẳn ông đã được nhiều phen nhìn nách họ!

Thế là vấn đề «râu, lông nách» đã được hai báo bàn tán và giải quyết.

Ước ao rằng, từ nay, cứ theo một cái phương châm làm việc như vậy, báo Trung bắc và Nhật tân, sẽ lần lượt bàn đến những vấn đề quan trọng khác: cái rốn của con người, tại làm sao đàn ông lại có vú, ý nghĩa của những nốt ruồi, triết lý của những mụn trứng cá.....

.....Thì may cho quốc dân lắm, may cho các độc giả lắm — nhất là các độc giả hai báo đó — mà nhà viết báo cũng tỏ được ra rằng đã làm trọn cái «thiên chức» của mình.....

## Lại câu truyện tắm

Từ Ly có dẫn một lời nói của nhà triết lý Héraclite «On ne se baigne pas deux fois dans le même fleuve», để tỏ cái ý mọi sự ở trên đời đều thay đổi và đi mãi như giòng nước chảy xuôi, không bao giờ ngừng. Ông Lãng nhân ở Nhật tân cho cái ý đó là không phải, rồi ông dịch rằng: «Người ta không tắm được hai lần, đâu cùng một chỗ sống».

Tôi, tôi tưởng người ta tắm một nghìn lần một chỗ cũng được, nhưng



— Tội gì mà chả kêu lấy quả bí kia

ông Lãng nhân không tưởng thế, vì ông không có dịp nào tắm ở sông đến hai lần, mà có lẽ một lần — ông cũng chưa tắm bao giờ.

Ông có tắm, nhưng là tắm bên cái chum, cái vại và chiếc gáo.

Tắm như vậy, ông đã tỏ ra ông là một người Annam biết kính trọng lễ lối cũ: ông cha ta tắm ra sao thì ta cũng tắm như vậy.

Thế mà ông còn nhún mình, ông không dám nhận là người quân tử, ông chỉ «mong ước tu sao cho gần đến bậc quân tử» mà thôi.

Vậy ông Lãng nhân «gần quân tử» ơi! người quân tử có ba điều vui. Ba điều vui ấy của ông là thế này: Điều thứ nhất, khinh người đi lính tập (N. T. số 54), điều thứ hai, khinh người đi làm bồi — Còn điều thứ ba của ông là: khinh mạt độc giả.

Tôi, tôi xin thú thực chỉ có một điều khinh, mà điều ấy chỉ mới có khi đọc xong bài của ông mà thôi: tôi khinh ông.

Ông vui lòng vậy.

Thạch-Lam

# Lễ tạ lễ

(Tiếp theo và hết)

Tôi reo lên một tiếng lớn, giương đôi mắt lại lớn hơn, nhìn Linh mà không nói thêm được nửa lời. Sau đó chừng năm phút, tôi lấy tay cứ bẹo mãi vào má mình xem có phải tôi nằm mơ không. Linh muốn giúp cho việc thi-nghiệm của tôi, thụi tôi một quả vào vai, rồi vừa cười, vừa gào vào tai tôi:

— Trông anh đực người ra như chúa tàu nghe kèn, tôi nín cười không được.

Tôi cười mà nước mắt rơm rớm, bảo Linh:

— Vì tôi mừng quá, tôi sướng quá! Trời ơi! làm báo, lại được làm ở tòa báo anh làm! Anh có biết tôi mong mỗi biết chừng nào không?

Cái sung sướng của tôi là một dịp để Linh tiêu hoang. Anh kéo ngay tôi lên hiệu cao-lâu và làm như một người không bị túng bao giờ, sai dọn những món mà tôi thấy ngon vô cùng, nhưng lo ngại cho ít tiền anh mới vay được.

Rồi ngay chiều hôm đó, anh ta dẫn

tôi đến giới thiệu với ông chủ nhiệm mà báo.

Tôi còn nhớ bữa đó là hai giờ rưỡi một chiều thứ sáu, trời lác-đác mưa.

Tôi lại nhớ khi từ cổng bước vào: cửa tòa soạn, lòng hồi hộp không biết trong ngăn nào, quả tim như lộn tùng phèo quan mấy mươi vòng trong ngực. Tôi tưởng chừng như sắp vào một nơi nghiêm trang, một viện hàn-lâm có các nhà tri Tuy thức họ khinh mình như... một đồ tồi. Tôi

Nếu không cùng đi với Linh, và nếu Linh không nắm lấy tay tôi để trợ lực, thì tôi đã ngã quay ra mấy lần.

Trong tòa soạn, hai bên cái bàn giải thẩm xanh vừa dài vừa rộng, bốn năm người đang ngồi, người đọc, người viết, người hút thuốc lá và trông lên chiếc quạt máy trên trần.

Một cái bàn nữa ở trong cùng, gần lò sưởi, kê áp với cái bàn giải thẩm. Đó là bàn giấy ông chủ nhiệm. Từng cọc sách và từng chồng giấy để bộn rộn hai bên.

Các ông thấy chúng tôi vào chỉ ngừng nh, lên bắt tay Linh một cái rồi ai lại việc này, nghĩa là ai đọc cứ đọc, ai viết cứ viết, ai hút thuốc lá cứ hút thuốc lá. Họ không để ý gì đến tôi.

Linh nói nhỏ với ông chủ nhiệm, v mấy câu, ông liền buông bút ngừng trông tôi suốt từ đầu tới chân. Tôi thì cứ vắn vò mãi cái mép áo the, then thùng như một người con gái.

Linh ghé tai tôi, nói:

— Người ta không ăn anh đâu mà sợ. Rồi kéo tôi lại gần, làm như một người lái buôn khoe đồ hàng tốt, Linh bắt đầu kể những tài năng, học thức và tính nết của tôi.

Ông chủ nhiệm hỏi tôi có viết được xã thuyết, bình luận, có thuật được các việc lớn xảy ra và có đánh máy được không? Linh trả lời rằng được.

Rốt cuộc, ông cho tôi làm phụ thư ký đánh máy và thuật những việc quan trọng trong tuần lễ.

Lúc ra về, tôi phàn nàn rằng, chỉ có những việc như thế thì cần gì phải cầm cụ bao nhiêu lâu, việc gì phải học nghề... Tôi tưởng ít ra cũng được



L. T. — La! Cấm đái thì sống thế quái nào được?

## KIEU NHÀ ĐẸP DO TAY NGƯỜI CHUYÊN-NHIỆP VẼ

Chúng tôi đã ngoài 16 năm chuyên-nghiệp vẽ kiêu nhà. Vì được lòng tin của các ngài trong ba kỳ, nên chúng tôi đã lập thêm một sở nữa ở THANH-HÓA. (Xin tính giá-bà)

TOUT POUR ARCHITECTURE

NHUẬN - ÔC

SIÈGE : 168, Rue Lê-Lợi, HANOI (Gần trường Thê-dục)

AGENCE : 63, Avenue Maréchal Joffre, Thanh-Hóa

SI VOUS VOULEZ FAIRE DRO

## « L'AMI DE LA JS »

BULLETIN PÉDAGOGIQUE PUBLIÉ PAR UNE RÉUNION DE PROFE DE

ABONNÉ :

DIRECTION auct

UN NUMÉRO SERA ENVOYÉ À TITNEM

Tout abonnement à l'A. J. S. année scolaire 1934-35 donnes

Fautes de Français Expliquées contre de

Petit Concours Amusant de l'A. J. S. Nos lecteurs trouveront

# CUỘC ĐIỀM SÁCH

Tôi không đáp được nửa tiếng, sững quá, đứng phồng ra đó, đỏ chín cả mặt lên.

Ông chủ nhiệm lại tiếp :

— Vậy từ nay, tôi trao cho ông một việc quan trọng hơn. Tôi biết ông có khiếu... có một thứ tài như anh Buster... ông có biết Buster Keaton không ?

— Không !  
— Keaton là một nhà tài tử, mặt thần nhiên lơ dờ mà đóng khôi hài thì có ý vị lắm, mỉa-mai lắm. Vậy tôi muốn ông từ nay viết văn khôi hài...

Viết khôi hài ? Tôi, một người đứng đắn, đọc bao nhiêu sách đứng đắn, lại đi viết văn khôi-hài ? Mà lại bị ví như một anh đóng trò xi-nê-ma ? Ồ, có lẽ nào !

Ông chủ nhiệm hỏi tôi có bằng lòng không, thì tôi trả lời :

— Thưa ông, tôi không muốn cười một ly nào hết. Tôi không biết viết văn buồn cười.

— Ông cứ thử xem..., cứ viết một vài bài xem. Còn hơn là làm tiền thuyết vô lý.

Lòng tự-ái của tôi bị thương tổn, tôi loan đáp lại một cách oanh-liệt, thì bị Linh cứ thúc mãi nắm tay vào cạnh sườn tôi, ra ý bảo :

— Nhận đi ! nhận đi !

Tôi nhìn anh ta ra ý trách móc thì Linh sẽ nói :

— Nhận đi ! dịp may đấy ! Nhận đi, đỡ tôi !

Túng thế, tôi phải nhận liều :

Vâng, ông đề tôi viết thử.

Bài viết thử của tôi không mong ai chú ý đến thì lại được ông chủ báo khen. Tôi chẳng biết nên cười cho cái khiếu khôi hài của tôi, hay nên khóc cái danh của một nhà viết tiểu thuyết ?

Bài « Dưới mắt Lê-Ta » là bài phóng sự đầu tiên của tôi. Bài đó làm cho tôi ngao-ngán mà tự bảo tôi rằng :

— Lê-Ta ơi, sự nghiệp của mi có lẽ chỉ quanh quẩn ở trong những câu truyện buồn cười ấy cả.

Lê-Ta

HẾT

## « Gia-đình giáo-dục »

Luân-lý xã-hội bi-hài kịch chia làm sáu hồi, có sen hát tây và cải lương Nam-kỳ (trang 34, 10 xu).

Viết được một « vở kịch » to lớn như thế, soạn giả của nó, Lê-hoàng-Bút, lấy làm bằng lòng lắm. Liên cho đem in làm quyển đầu trong những sách của *Le spectacle enchanté* mà họ dịch là « mỹ kịch » ! Cái tên đặt và tên dịch ấy tỏ ra họ thông minh quá đi mất !

Soạn-giả lại chọn lấy một tấm chân-dung đẹp nhất của mình để in lên bìa sách cho người ta thưởng thức trước. Mà cũng bởi có tính khiêm tốn như thế, soạn giả phải có mấy lời cắt nghĩa vở kịch của mình bằng mấy lời soạn giả. Những lời khiêm tốn ấy như thế này :

« ... Đọc hoặc xem diễn « Gia-đình giáo-dục » cũng vậy, mắt ta như được mục kích làm quang cảnh nên thơ, tai ta như được nghe lẫn âm-điệu du-dương của những « khúc nghệ thuật », nhất là óc ta thấu thái được một bài luân lý màu nhiệm, tân kỳ, có bổ ích... »

Giá soạn giả thêm câu này nữa thì hơn : « Nếu không được như lời, xin hoàn lại tiền mua sách của các ngài ». Đề cho đúng với những câu dao hàng của các thuốc chữa bệnh tình.

Nhưng soạn giả không giám cam đoan như thế.

Mà như thế là soạn giả khôn.

Vở luân-lý xã-hội, bi-hài kịch kia, không có một vẻ gì đáng gọi là « kịch » hết. Bởi cái lẽ tất nhiên là về nghề soạn kịch, soạn giả không có một chút tài nhỏ nào.

Tống-Ngọc yêu Nga-Nương. Tống-Ngọc đồ tú-tài tây, xin với Ưu-Thời, phụ thân của anh ta, lấy Nga-Nương. Bởi ông bố tên là Ưu-Thời nên biết Nga-Nương chẳng ra quái gì, giảng luân lý cho Tống-Ngọc, song cũng đề cho anh ta lấy người anh ta thích. Lấy

nhau rồi, vợ Tống-Ngọc chim trai, rồi Tống-Ngọc bắt được vợ hôn anh cử Phất, rồi đuổi vợ đi. Rồi Ưu-Thời ra giảng một hồi luân lý nữa.

Cái luân-lý xã-hội-kịch ấy lại là hài kịch nữa. Bởi thế phải có vai thẳng nhỏ nó bảo có chủ nó là « mèo », và phải có cả con sen để cho thẳng nhỏ ghẹo.

Đối với soạn-giả, có lẽ vai thẳng nhỏ là một kỳ công sáng tác. Lúc nào cũng láo, sặc, ranh mãnh và pha những câu khôi-hài khiến tụi du-côn phải hoan nghênh.

Nhưng soạn-giả cũng nghiêm trang, và mượn vai Ưu-Thời để tỏ ra rằng mình có học thức uyên thâm, biết đến các bậc danh nhân như Denis Papin, như Pasteur và như Thomas Edison « người sáng tạo ra máy in để giúp cho nền văn chương của thế giới (1). »

Cái luân-lý của soạn giả cũng thâm trầm như cái luân-lý ở sách « Minh đạo gia huấn » và sách « tam tự kinh » mà soạn - giả thuộc trơn như cháo chảy.

Lúc Ưu-Thời dạy con, có những câu mới mẻ này :

« Con nên nhớ : Quân tử mưu đạo, bất mưu kỳ thực... Nữ vật tham tài, nam vật hiếu sắc... Nhưng hãy coi chừng : sắc dị sát nhân, tài dị sát thân... Nhân vô viễn-lự, tất hữu cận tru...nghiệt thế bại tự... »

Lúc Tống Ngọc đau đớn vì cảnh gia-đình cũng than thở bằng những tu-tướng siêu việt :

« ... Người xưa nói rằng : Nhân chi sơ tính bản thiện, tình tương cận, tập tương viễn... »

Rồi lúc bắt được quả tang vợ đứng với trai, Tống Ngọc rút súng lục ra chĩa vào hai đứa mắng :

« ... Các ngươi đều là con giòng, cháu giống cả, há lại không nhớ câu : « bất tri luân thường, hà dị cầm thú » hay sao ? (nào nùng) Than ôi ! đời là thế ! ta có thể mượn viên đạn vô tình này mà kết liễu hai cái đời như bản của các ngươi... Nhưng này, ta truyền đời cho các ngươi biết :

Tác thiện giả chi bách tường  
Tác bất thiện giả chi bách ương... »

Không cần phải kể thêm, ai cũng biết soạn-giả biết nhiều chữ nho và có một thứ tài đặc biệt... để cho mọi người thấy rõ cái dốt của mình.

Duy có soạn-giả và nhà xuất bản là không thấy thôi ! Cho nên bộ « mỹ kịch » (*Le spectacle en chanté* (!)) còn dọa xuất bản nhiều « vở » của Lê-hoàng-Bút nữa. Mà vở nào cũng có in hình soạn giả lên bìa cho bằng được mới nghe.

Những vở kịch giá trị ấy vẫn thuộc quyền sở hữu nhà xuất bản và của tác giả, cấm không ai được in lại và đem diễn.

Nhưng không cấm ai đem vút vào sọt rác đâu !

LÊ-TA



# mèo

nhệm là người làm báo thực hiện. Linh dõ :  
— Anh dốt lắm, anh chẳng đã là một chân trong tòa soạn là gì ? Và lại, phải có trí phê-phán, phải biết khéo chọn lọc, mới thuật được các việc trong tuần lễ chứ, mà lại những việc quan trọng nữa kia !

Tuy thế, tôi vẫn không được hài lòng. Tôi muốn làm nhà báo thực thụ, và nếu không được như Linh với các bạn đồng nghiệp của anh ta, phó diễn những điều của mình nghĩ ra lên mặt bàn giấy.

Xã thuyết không phải là một môn người ta chuộng lắm. Thơ ca thì tôi đã có người cho biết giá trị của tôi rồi. Tôi bèn viết những tiểu thuyết ngoài những giờ làm việc. Về truyện tình duyên, tôi thú thực không từng trải. Nhưng sự từng trải đó phải là căn cho nhà tiểu thuyết lâu. Cho nên tôi đi viết những truyện tình, trong đó có mộng, có hoa, có rừng, có cô thiếu nữ đa sầu và có hàng công tử chữa sâu cho cô bằng cách lấy cô làm vợ.

Tôi viết mà không hề nói cho Linh biết, vì thế nào anh ta cũng chê. Cũng không cho Linh biết, khi viết xong, nhân lúc ông chủ nhiệm chưa đến, tôi đem văn của tôi để lên bàn giấy, rồi ra ngoài ngồi lo. Nhưng lần nào cũng vậy, ông chỉ mỉm cười đưa mắt trông qua rồi lại xếp vào với chồng bản-thảo cao ngông nghênh bên tay trái. Theo ý tôi xét thì văn chương của tôi không đến nỗi nào, và chắc thế nào cũng có ngày ông chủ nhiệm chú ý đến tôi... Tôi mang cái hy vọng đó nên không bao giờ nản trí, cứ viết, mà ông chủ nhiệm cứ mỉm cười.

Rồi một buổi sáng kia, ông bảo Linh gọi tôi vào, nhìn tôi một lát rồi nói :

— Ông Linh đã thuật truyện với tôi về ông nhiều lắm, tôi biết ông Linh không hay lắm, và tôi vẫn đề ý đến ông ; ông cũng có một biệt tài riêng chú ý...



Lý-Toét phá bí.

IRE DEPROGRÈS EN FRANÇAIS. LISEZ :

## JESSE STUDIEUSE »

LE PROFÈSE DES ÉLÈVES DU CYCLE PRIMAIRE ET PRIMAIRE SUPÉRIEUR

BONNE an : 1p.80

TI ON : auchamp, Hanoi

À TIPPÈNEMENT SUR SIMPLE DEMANDE

4-35 données trois brochures : La Description, le Français N° 1, les contre u de Cinq Cents pour Pa franchissement.

rouveron A. J. S. N° 95 (n° du 21 aout 1934) le résultat de ce concours.

## MARIE

4, Rue de la Mission — Hanoi

(số 4 PHỐ NHÀ TRUNG, CẠNH NHÀ THỜ LỚN)

May quần áo Phụ-Nữ lối Mới và lối Cũ, có nhà Hoa-sĩ Lê-Phổ cho Kiểu. Bán các thức hàng hợp thời — Ruộm và Tây các hàng Mũi.

Giá bán và Công may phải chăng

# Thương Hương

của NHẬT-LINH

I  
PHONG thấy trong lòng vui vẻ, nhẹ nhàng. Không phải chàng vui vì lâu mới được về thăm quê nhà, hay vì được lánh xa Hà Nội náo-nhiệt về một nơi rộng rãi, yên tĩnh. Chàng vui vì lúc này, khi xe sắp đến đống, chàng đã được trông thấy Trám đứng trong vườn thấp thoáng sau giậu gừng thưa, hình như có ý mong đợi chàng từ lâu.

Đã gần một năm nay, chàng mới được thấy mặt Trám; ở xa, chàng cũng vẫn đôi khi nhớ tới người bạn gái chơi bởi thửa ruộng của chàng, nhưng có vẻ, có thấy đôi mắt Trám khi nhìn mình, có thấy trong lòng mình vui vẻ một cách lạ thường, chàng mới biết là Trám đối với chàng từ nay không phải chỉ là một người bạn.

Phong bảo người nhà cất đồ đạc đi, rồi xuống dưới nhà ngang, một cái nhà gạch ba gian để xem lại cái buồng cũ của mình. Lúc mở cửa buồng, mùi mốc xông lên lạnh lẽo, đủ chứng rằng đã lâu không ai vào buồng đó. Nhà rộng, mà ở đây chỉ có cụ Án — bà nội Phong — là thường ở luôn với hai đứa cháu nhỏ. Còn cha Phong hiện làm thương tá ở tỉnh T..., thì ít khi về tới nhà.

Phong bảo mở cửa sổ cho sáng và ngắm nghía cái buồng con để dự định trước cách trang hoàng. Chàng muốn bày biện lại theo một cách tối tân, có vẻ đẹp dễ và ấm cúng, vì lần này, chàng định về ở hẳn một năm để học thi nốt tú tài phần thứ hai.

Thấy lành lạnh trong người, Phong ra đứng tựa vào cửa sổ, chỗ có bóng nắng, để sưởi cho ấm rồi vợ vẫn đưa mắt nhìn ra vườn. Một cơn gió thu thoáng đưa qua, đem lại cho Phong mùi hoa cau thơm mát nhẹ nhàng. Chàng thấy hương cau lại nghĩ đến lọ nước hoa và một vài thứ đồ vật chàng đã mua sẵn để làm quà cho Trám. Nhìn qua rặng ba lá xanh non, thấp thoáng thấy nóc nhà gạch mới: đó là nhà bà hàn Đạm, vợ ruột của Phong, và mẹ nuôi của Trám.

Con đường lát gạch bát tràng đi từ nhà Phong sang bên nhà bà mẹ và đây bước nặng trĩu quả vàng lại nhắc trí Phong nhớ tới cái thời kỳ còn cùng Trám treo cây hái trộm quả trong vườn. Rồi lần la, Phong nghĩ tới Trám một ngày một lớn, càng ngày Phong càng nhận thấy Trám xinh đẹp hơn lên; hai người, trong

những khi nó đùa quá sỗ sàng đã thấy ngưng ngịu bẽn lẽn: chàng lấy làm sung sướng khi gặp sự gì nguy hiểm, chàng đã che chở cho người bạn gái dịu dàng và yên lặng. Chàng mỉm cười và lầm bầm:

— Người bạn yên lặng!

Là, vì hồi mới lên tám Trám vấp ngã nên mắc bệnh cảm mà thầy thuốc bảo khó lòng chữa khỏi được. Có lẽ vì bệnh cảm đó mà Phong không bao giờ có điều gì có thể trách Trám được, coi Trám như một người bạn gồm đủ các tính nết tốt, có thiếu chỉ



thiếu cái tính hay nói của đàn bà, con gái. Dầu sao Phong cũng ngậm ngùi thương cho Trám bị tàn tật, song có lẽ sự thương đó đã làm tăng cái cảm tình của Phong đối với Trám, vì Phong có sẵn tính thương những người đau khổ mà yên lặng không than vãn. Phong chỉ biết một cách mập mờ rằng Trám là con một người bạn thân của ông cậu chàng — hồi Trám mới lên ba tuổi, cha mẹ nàng đều mất và người cậu Phong đem về làm con nuôi và coi Trám như là con đẻ. Nhưng từ khi cậu Phong mất đi, thì Phong đã thấy mẹ mình đối đãi với Trám một cách khác.

Có tháng người nhà đem thau nước vào, chàng bảo đến trưa hãy dọn cơm vì còn đợi cụ Án về chuyển xe lửa sau, rồi chàng qua vườn sang chào bà mẹ và để gặp mặt Trám.

Lúc đến sân thì hai cô em họ của Phong, cô Nhung và cô Nga lên tiếng chào to:

— Kia, anh Phong đã về.

Hai cô riu rít như hai con chim, lời sẵn lời đón làm Phong cống quít không biết trả lời ra sao, có ý khó chịu, nhưng không dám lộ ra. Phong chào mẹ, rồi bắt tay Viên, người em trai họ, đứng đứng bế đứa con nhìn mấy con chim bồ câu ăn thóc ở hiên.

Thần thờ, Phong hỏi Viên:

— Mẹ ấy đâu?

Phong đưa mắt nhìn khắp nhà có ý tìm Trám mà không thấy. Chàng muốn hỏi Trám đi đâu và làm ra tự nhiên như khi bởi vợ Viên, nhưng không biết tại sao, chàng ngập ngừng không dám hỏi và sợ mọi người cho câu hỏi ấy là có ý. Chàng vội đùa nói nựng với đứa cháu bé, rồi một lúc lâu, chàng như vừa mới sực nhớ ra, thốt nhiên hỏi:

— À, còn có Trám đi đâu vắng?  
Bà hàn vội trả lời:

— Em nó ra sau vườn.

Phong như không để ý đến câu trả lời, hỏi sang truyện khác, rồi nhân thấy tiếng hai cô Nhung và Nga cười nói ở ngoài vườn, Phong cũng theo hai em ra xem vườn cam. Phong nhìn thấy hai cô mặc hai bộ áo cùng một màu, nói đùa:

— Hai cô em tôi tân thời quá!

Rồi bỗng Phong đứng chằm chằm nhìn qua cành lá cây: trên cầu ao, một bóng người mảnh dẻ, mặc áo nâu đứng soay lưng về phía chàng. Tuy không nhìn thấy mặt, tuy chưa được thấy Trám mặc áo nâu bao giờ chàng cũng nhận được người con gái có dáng thanh-thanh đó là Trám.

Tiếng cô Nga nói:

— Có lẽ quít đã có quả chín, để em tìm anh ăn thử, ngọt lắm.

Chàng cũng rẽ lá tìm, rồi đi hết cây nọ sang cây kia, lần lần ra đến bờ ao, chỗ Trám đứng.

Trám lặng lẽ quay lại, đôi mắt hoa thơ ngáy nhìn Phong, Phong cũng đứng lặng đăm đăm nhìn nàng không chớp mắt.

Ánh nắng thu phấp phới trên lá cây rung động, cơn gió heo may thoáng qua dải trên mặt ao trong yên lặng một làn sóng gợn lăn tăn trắng. Phong thấy có cái cảm tưởng đã sống một phút thần tiên, sáng láng — chàng tê mê, không muốn nói một lời.

Một lúc lâu thấy Trám cúi xuống nhắc cái rá gạo toan đi, Phong mới cất tiếng hỏi:

— Em Trám vẫn được mạnh?

Câu hỏi bằng giọng ấy, chàng ch là ngụ nhiều ý thân mật, âu yếm.

Vừa lúc đó có tiếng bà hàn gọi Trám, Phong thấy tiếng gọi có nhiều vẻ giận dữ. Trám ngo ngác, cắp rá gạo đi vội qua vườn về nhà. Phong cũng vội gọi là ai cô em họ lại bảo có nhiều quả đã vàng da.

Nga bấu môi:

— Anh nói lạ, ở đây có quả chín, con Trám nó đã chẳng thấy Mẹ em mắng mãi, nó vẫn không chữa.

Nhung tiếp thêm:

— Bây giờ nó lớn, nó đổi hẳn tính, không ngoan-nguẩn như trước nữa.

Phong thần thờ hỏi:

— Con Trám bây giờ nó mười mấy rồi nhỉ?

Nhung đáp:

— Nó kém con Nga một tuổi, nay nay nó mười tám...

— Thế em Nhung bao nhiêu rồi?

— Em hai mươi.

Thật ra thì Nhung hai mươi hai tuổi, chàng cũng biết thế, nhưng chàng cũng nói dối bởi:

— Tôi trông ba cô, chẳng biết cô nào xinh hơn cô nào, có nhiều tuổi hơn cô nào?

Phong cười nói:

Nhung cúi đầu bẽn lẽn sung sướng nói:

Phong muốn làm cho Nhung bật cười vui lòng, và đỡ có ác cảm với Trám, vì chàng biết hai cô em này ghét Trám không phải vì tính nết Trám đối khác, chính vì hai cô sợ Trám đẹp.

Trong nhà có tiếng máy hát loáng loáng, Phong ngạc nhiên. Nhung nói:

— Anh Viên mới mua được hồi hai một tháng nay. Em vẫn bảo tranh, nhà có đủ cả: có cái máy nói, lại ứng, số con Trám là cái máy không biết nói.

Rồi hai chị em tưởng nói đùa Trám câu có ý vị, thích chỉ cười mình qu Phong cũng giọng cười theo.

## II

Phong về nhà đã được một tuần lễ. Chàng định bắt đầu học sớm nhưng không thể được, hết chiều nhảy ngoài vườn, lại sang bên nhà mẹ: chàng chỉ cốt gặp Trám nói truyện, nhưng bây giờ không nói trước nữa — Trám luôn luôn bận bịu công việc, và thường nhiều khi có ý tránh mặt Phong — Phong phải nói truyện với Viên, kể truyện bao giờ cũng kể ngắt, hai người không cùng một tư tưởng.

Viên trước cùng học với Phong một lớp, nhưng thì mãi không được bằng sơ học tốt nghiệp, nên về ở hẳn làng, sống cái đời ao tù, oải, vô vị, hết những ngày rộng khỏe lại đến ngày rỗng không. Phong

## Peinture GECKO

HANOI — SAIGON — PHNOM PENH

HIỆU SƠN THĂNG - LONG



# LÊ-TA PHÓNG SỰ

## KỊCH ĐÙA

### HAI HỒI — HAI CẢNH

#### HỒI THỨ NHẤT

Bên đường xe điện ở cửa chợ  
Đông-xuân.

CÁC VAI KỊCH:

Lê-ta  
Bách-Linh

BÁCH-LINH (ở phía hồ Hoàn-kiểm đi lên gặp Lê-ta) — Kia, anh Lê-ta, anh thơ thần làm gì đấy?

LÊ-TA (có vẻ tức tối) — Tôi định đi Bạch-mai phóng sự chùa bà Hưng-ký, nhưng nhớ mất chuyến xe điện.

BÁCH-LINH (nghiêm nhiên) — Tôi phóng sự chùa bà Hưng-ký, anh phóng sự chùa bà Hưng-ký, nó phóng sự chùa bà Hưng-ký, chúng ta phóng sự...

LÊ-TA (chau mày) — Anh làm cái trò con nghề gì thế?

BÁCH-LINH (nghiêm trang) — Tôi chia «véc-bô» phóng sự chùa bà Hưng-ký của anh, theo thời gian hiện tại.

LÊ-TA (bật buồn cười) — Anh thì cứ cả đời!

BÁCH-LINH (giọng giảng bài) — Lê-ta có hai lối văn. Một là lối văn rất mới. Thí dụ: tôi phóng sự chùa bà Hưng-ký. Hai là lối văn rất cũ. Thí dụ: anh thì cứ cả đời!

LÊ-TA (gắt) — Đùa mãi thôi! Này anh, xe điện còn lâu mới đến, chúng ta vào chợ chơi đi.

BÁCH-LINH — Xin mời anh cứ tự tiện cho. Tôi thì tôi không còn vấn đề mà

phóng vấn mấy cô hàng lê, táo (không phải lê ta) nghĩa là túi tôi đã lủng lủng trút sạch bụi trần. Mà tôi xem bộ anh thì may ra cũng còn đủ được một hào để đi xe điện khứ hồi phóng sự chùa bà Hưng-ký (giơ tay bắt tay Lê-ta) I-hôi, chúc anh đi phóng sự cho được may mắn. Tôi cũng xin lên Bạch-thú phóng sự mấy con bú-zu.

LÊ-TA — (ở lại một mình) Tinh nết đầu có tinh nết khóc hịu! (đi vào chợ).

#### HỒI THỨ HAI

Trong chợ Đông-xuân—Hàng hoa quả

CÁC VAI KỊCH: Những cô bán hàng, — mấy anh kẻ cắp, — một cô xinh đẹp đi mua lê táo và Lê-ta (tên người).

LÊ-TA (húy hoáy vừa đọc vừa chép vào trong một quyển sổ con) (lời soạn giả: vừa đọc, vừa chép thì cố nhiên là không được tự nhiên, nhưng mà không đọc thì còn ra kịch sao được?): Trong chợ Đông-xuân ồn-ào quá. Chẳng có một chút trật-tự nào. Mà sao ướt thế này? A, ý chừng trời nước để quét cho khỏi bụi — người bán và người mua. Tiếng cười.

CÓ XINH ĐẸP. — Bao nhiêu tiền một cân lê ta?

LÊ-TA (ngẩng đầu lên hỏi) — Ai gọi tôi?

Mọi người ngo ngác rồi cười ò. — Lê-ta nhác thấy một tấn ăn cắp đang rình cắt túi cô xinh đẹp.

LÊ-TA. — Kia!

TÊN ĂN CẮP (dữ tợn, quắc mắt lờm. Mà chung quanh nó, bọn lâu la của nó có tới bốn, năm đứa).

LÊ-TA (nghĩ, nhưng nghĩ lớn, nghĩ là nghĩ ra lời nói, vì nếu không có lời nói đã không ra kịch: lời soạn kịch giả) — Nếu giữa đường thấy sự bất bằng mà chẳng tha thì hình như sức mình không địch nổi với bọn kẻ cắp kia... Ta phải khôn khéo mới được... Một nhà phóng sự bao giờ cũng phải khôn khéo. . . Ờ, ờ, ta đã nghĩ ra một kế rồi! Ờ, hay!

(Lúc bấy giờ tên kẻ sắp lại toan cắt túi cô xinh đẹp)

LÊ-TA (nói to) — Ô kia, em đi chợ đấy à?

NGƯỜI BÁN HÀNG VÀ CÔ XINH ĐẸP (cùng ngừng lên nhìn Lê-ta).

LÊ-TA (giọng tự nhiên, hỏi cô xinh đẹp) — Em đã mua được gì chưa? (Nói to cốt cho bọn kẻ cắp nghe rõ) Em gái tôi đấy! (bọn ăn cắp lảng ra xa).

CÓ XINH ĐẸP (má đỏ hây, và nhìn Lê-ta, lăm lăm) — Rõ công tử bột!

LÊ-TA (thấy bọn kẻ cắp không còn ở đấy nữa, bèn phân trần) — Thưa cô.....

CÓ XINH ĐẸP. — Thưa ông, tôi không quen ông.

LÊ-TA — Thưa cô, đó là mưu kế của tôi.....

CÓ XINH ĐẸP — Xin ông đừng rở mưu kế ra với tôi...

LÊ-TA — Thưa cô, cô phải biết cho rằng...

CÓ XINH ĐẸP — Tôi không cần phải biết.

LÊ-TA (nói mau) — Rằng ban nãy tôi vờ...

CÓ XINH ĐẸP (gắt) — Ô hay, ông này! Ông muốn vờ vĩnh cái gì với tôi?

LÊ-TA (nhăn nhó) — Khờ lắm, thì cô hãy cho phép tôi bay tỏ...

CÓ XINH ĐẸP — Tôi không nghe ông đầu mà! Ông đi đi!

LÊ-TA — Thưa cô...

NGƯỜI BÁN HÀNG — Ông này rõ khéo nhì nhằng quá. Có để cho người ta mua bán nữa không?

LÊ-TA — Nhưng có ấy làm, tôi chỉ yêu...(lời soạn kịch giả: ý chừng Lê-ta muốn nói yêu-cầu)

CÓ XINH ĐẸP (mặt đỏ bừng) — Ông út đi!

HẠ MÀN  
Khái-Hưng



## KÍNH CÁO

Bắt đầu từ nay, chúng tôi bỏ cái tranh đề mục truyện dài cho đỡ mắt nhiều chỗ vô ích để lấy chỗ đăng thêm một truyện vui ngắn, còn truyện dài vẫn đăng dài như cũ.

## NGƯỜI CÓ BỆNH BẠCH-ĐỜI HẠ

Nên dùng thuốc **BÁ-ĐÁ SƠN-QUÂN-TÂN** là thuốc phát-minh trị bệnh *tử-cung* và *Bạch-đời hạ*. Người có bệnh ốm-áp trong mình lâu năm chầy tháng, đau trắng trắng dạ dưới, huyết trắng ra dầm-dề có dây có nhợ, lấm mủ lấm máu, mười người dùng rồi đều được lành bệnh không sai một.

Cách trị bệnh khác hơn thuốc khác, trị cho trong *tử-cung* hết đau thì hết ra huyết trắng, chỉ uống một lần mà bệnh hết tuyệt, chẳng phải như các phương thuốc khác thấy bạch đời ra nhiều uống cho cầm lại, nghỉ thuốc ít ngày thì bệnh trở lại, uống thuốc hết tiền mà bệnh không khỏi.

Quý cô, quý bà ai là người có bệnh, xin dùng thử một lần mới thấy rõ, thuốc này đã trị chẳng biết bao nhiêu bệnh đau *tử-cung* và bạch-đời hạ, lâu năm chầy tháng, làm cho tắt đường sinh-dục, dùng thuốc này bệnh hết dứt, sau sẽ có thai nghén.

Vì vậy chẳng biết bao nhiêu bức thơ khen tặng. Đàn bà có thai, đàn bà mới sinh-đẻ bị đau *tử-cung* và bạch-đời ra nhiều uống cũng hiệu nghiệm.

Mỗi hộp 1\$00, uống làm ngày

**VÕ-VĂN-VÂN DƯỢC PHÒNG (Thủ-đạo-một)** — Chủ-nhân Y-học-sĩ Võ-văn-Vân bảo-chế

Có bán tại: HANOI: Nguyễn-văn-Đức Aux Galeries Indochinoises, YÊN-BAI: Maison Phúc-Thọ, THÁI-BÌNH: Maison Phúc-Lai, THANH-HOÀ: Gi-Long-được-phòng

(Còn nữa)  
Nhất-Linh

**Y-SI TRẦN-VĂN-SANG**

78, phố hàng Giấy - Hanoi  
Trước cửa chợ Đông-xuân trông sang  
Người NAW KỸ mới mở lần thứ nhất:  
**PHÒNG THĂM BỆNH**  
CHỮA ĐỦ MỌI BỆNH  
Chuyên chữa bệnh phong tình và đau mắt  
**Chữa mau chóng khỏi!**  
Không tốn kém mấy.

**SÂM NHUNG BỒ THẬN  
LẠC LONG**

Trị thận hư, đau lưng mỏi gối, đại tiện  
áo, tiểu tiện đục, mắt quáng tai ù, tinh  
loãng tinh lạnh, nhập phòng không mạnh  
kém huyết hiếm con. Sau khi khỏi bệnh  
tinh, hư hỏng nhiều chỗ về bộ phận sinh  
dục, đều nên uống ngay thứ thuốc Sâm  
Nhưng Bồ Thận của hiệu Lạc-Long sẽ hỗ  
sức lại rất mạnh.

Mỗi lọ giá 1\$00 - 12 lọ giá 10\$00  
Ở xa gửi thư và Mandat về cho  
M. Nguyễn-xuân-Dương viện thuốc  
Lạc-Long, số 1, phố hàng Ngang, Hanoi.

**VỀ HÌNH**

Truyện-thần giới nhất

Giá 2\$99 chiếu khách

Bảng bút chì hay mực Tàu.

Cỡ giấy tới 50X60 (lớn hơn giá khác)  
Các mẫu thuốc 5 p.00. Sơn-rầu 8p.00. Vẽ  
áo mũ trào phục chỉ hay mực 8p.00. Sơn-  
rầu 18p.00. Mẫu thuốc 1 p.00. Vẽ trông  
người đủ các thứ như bên Tây 100p.00.

Chủ nhân đã học tại trường vẽ và đã  
làm về nghề vẽ hơn 10 năm nay nên vẽ  
rất giống, rất khéo và có cơ sở vững-vàng  
khắp nước đều biết. (Không như những  
hạng không học vẽ cũng mở hiệu rồi dụ ít  
học trò của Nhật-Nam nay lĩnh này mai  
lĩnh khác để lừa người).

Gửi hàng theo cách lịch hóa trao ngân.  
Thờ hình, mandat đề: « NHẬT-NAM  
HỌA-QUẢN 104 HÀNG GAI HANOI ».

**TRẦN-ĐÌNH-TRÚC**

LUẬT-KHOA CỬ-NHÂN ĐẠI HỌC-ĐƯƠNG  
PARIS. CỐ-VẤN PHÁP-LUẬT  
Số 5, Hàng Da cũ, Rue des Cuirs  
(cạnh bãi chợ Hàng Da, Hanoi)

Việc kiện tụng, đơn từ, hợp-đồng, văn tự.  
Đòi nợ, chia của, lập hội buôn v. v...  
Lệ hồi pháp-luật; mỗi lượt 1 đồng  
Ở xa xin gửi mandat  
(Buổi tối cũng tiếp từ 8 đến 9 giờ)

**Uhuu**



- Me ơi, me dốt ô-tô xuống cho thầy mà me lại quên cái bơm,  
nhờ xe thầy nữ «lốp» thì sao

**Tự ví**

Ngo-báo số 2086, « Màn  
trời, chiếu đất » :

... Rồi năm ngón tay  
khó khốc nắm chặt lấy tay  
tôi, như tay một người  
dừng tro vơ trên miệng hồ  
sâu, bị chóng mặt phải bám  
vào một cái cọc trống cho  
khỏi ngã...

Như vậy, cái cánh tay  
của tác giả giống như cái  
cọc, mà cả đến thân thể tác  
giả cũng giống như cái cọc  
nốt!

**Lắm truyện**

Cũng trong bài ấy :

... Chừng như cụ đau  
bệnh thờ... Vàng! Một tiếng  
đáp mà chỉ là một hơi thở  
gấp sau một cơn ho...

Thì cứ hỏi phát ngay là  
cụ ho hay là cụ hen đấy có  
phải dễ hiểu không?

**Khí quá**

Cũng trong bài ấy :

... Tuy nhớ nhóp, cũ,  
thấp mà những túp nhà ấy  
cũng cao vút, có vẻ đồ sộ như  
những tòa nhà thờ, vì mặt  
nhà hai bên hè sát nhau quá.

Sát đến đùng nhà thờ  
không có thể cao vút và đồ  
sộ như một tòa nhà thờ  
được. Tác giả hăng hái quá.

**Lạ quá**

Đông-pháp số 2717, « Vấn  
đề dạy chữ nho » :

... Một thứ chữ học trong  
một tháng mà có thể biết  
được, thì ai còn học làm gì...

Ồ hay! học để biết thứ  
chữ ấy, chứ còn để làm gì  
nữa.

**Ăn chơi**

Nhật tân số 54, « Trên  
đường tiến bộ » :

... Phần nhiều cụ ly xe

là dân quê không có việc  
hay bọn muốn ra tỉnh để ăn  
chơi...

Ở nhà quê, dân nhiều  
người không có việc nhưng  
họ chẳng nghĩ đến đi kéo  
xe. Chỉ có những người đói  
mà không có tiền, ruộng,  
mới phải làm nghề ấy. Còn  
vì muốn ra tỉnh ăn chơi mà  
đi kéo xe, thì tác giả thử  
ăn chơi như thế xem có  
sướng thân không nào?

**Mơ hồ...**

Cũng trong bài ấy :

... Nếu bãi dần xe kéo,  
bọn ấy lại kéo dần về quê,  
trật tự trong nước vẫn yên  
và cũng không ai chết đói cả.

Họ không chết đói,  
nhưng họ chết vì 30 ngày  
không có cơm ăn - Thì  
cũng vậy.

**Tự nhiên**

Long-giang số II, « Ông  
Hindenburg chết » :

... Ông Hindenburg chết  
cái chết của ông là một  
chết thiên số...

Chẳng thiên số thì cứ  
địa số, vì ông ta chết gi

(Văn  
Nói ch

Văn số báo ấy, bài « Lối  
nghe... »

... Lối nghe cuồng  
Thiên-dăng đánh Việt Bắ  
là Cao-minh-Chiến ở b  
L. T. T. V. lạc xỉ...

Lạc xỉ không biết có ph  
là rơi rãng không? N  
vậy thì nói văn chươn  
quá!

**Lại văn chươn**

Thanh-nghệ-tĩnh số  
« Nhân bạn tri âm » :

... Mặt nhìn tận m  
đến sức thần, trí mạnh l  
thu lấy hình nhau, đem b  
nhiệt huyết chất đầy tron  
tim, tỏa kin những n  
thương thâm, nhớ trộm.

Thật khó ai hiểu như  
câu đó nghĩa thế nào...  
hắn tác giả lại say rồi!

Việt Nam thương báo  
2, « Ai người lỗi hẹn » :

... Xe vẫn một chiều  
tới, đưa tri trong-tr  
của Phương tới cõi nát  
Và nhờ đưa hồn tác  
về cực lạc một thể.

Cũng trong bài ấy :

... Tiếng còi xe to  
làm cho Phương giật mình  
ngơ ngẩn cả người...  
Nghe tiếng còi mà cũ  
ngơ ngẩn thì lần thân  
Hay là ngơ ngẩn vì  
còi xe nó toe...

ĐAN BÀ ĐẸP TÂN  
THỜI AI CŨNG  
DÙNG KEM  
PHÂN SÁP  
SA PHÔNG  
TOKALON



AGENTS: MARON  
ROCHAT ET C<sup>ie</sup> 45  
B<sup>o</sup> GAMBETTA  
HANOI  
MAISON TOKALON  
PARIS. SOCIÉTÉ  
ASIE AFRIQUE  
3 RUE RICHER  
PARIS

mua pháo, mà cũng được ngửi mùi pháo thơm tho suốt ngày thì các ngài đốt một mồi rỏ rách quẳng vào số nhà rồi lấy diêm sinh bột, thỉnh thoảng rắc một tí vào.

Chỉ có thế, các ngài sẽ nghĩ thấy cái mùi bạn cũ, mùi «pháo tàu», mà ngày nay các ngài khó lòng gặp được.

(*Vãn giờ diêm sinh lên, nhưng đôi tay kéo mồi*): Thưa các ngài, chất diêm sinh trông làm thường thế này, mà còn lắm tính lạ nữa:

— Như các ngài có một pho tượng mỹ-nhân bằng bạc hay mạ bạc, nếu các ngài muốn giữ lấy một mình, thì các ngài tán diêm sinh ra, xoa khắp lên, tựa như pho tượng bị ghê vậy. Rồi các ngài lấy nước xối rội từ đầu nó xuống, tức thì cái thân trắng nõn kia sẽ biến ra cái thân quá đen sì. Thưa, đó là cái phép cái «người ngọc» ra «ma lem» hay là phép làm đồ mới ra đồ cũ.

Lại còn phép nữa bí truyền, nhưng chúng tôi cũng xin nói, là các ngài cứ đem diêm sinh trộn với vôi chưa tôi già nhỏ, nung lẫn cho tới khi thành bột trắng, rồi để nguội, bỏ lọ. Mỗi khi có mấy ông khách nào đến ngồi dai mà không truyện gì ư? Các ngài đổ bột đó vào bát rằm thanh, đúi xuống gầm giường, tức thì sẽ có một thứ mùi xông lên, khiến cho ông nọ phải ngửi ông kia rồi cả bọn khách đàm nguyệt hộ nhau cáo lui hết.

Đó là cái quỷ kế phóng hơi ngạ đuổi khách nhảm, rất có ích cho các ngài bận việc.

Vậy, thưa các ngài, mới tạm kể vài cái công dụng của diêm sinh, các ngài tất cũng đã công nhận nó là một vật chí bảo rồi. Nếu các ngài mua một cân, chúng tôi sẽ thêm một quyền sách nói rõ về chất diêm sinh, vốn in đã quá vốn mua cân diêm rồi.

Vậy có ngài nào mua giúp cho không?

(*Nếu không ai mua, mà cũng không ai nói năng sao cả, thì nói thêm để chữa then*):

— Nhưng, thưa các ngài, không phải vì cuộc cạnh tranh mà chúng tôi rao hàng, mà chính vì bản hiệu chủ nhân lo cho mô diêm sinh ở Nhật, ở Ý còn thiếu chỗ tiêu thụ.

Nên chúng tôi chỉ nói đề các ngài biết cho thôi, chứ từ thành thị đến thôn quê, các ngài muốn mua đâu cũng có.

(*Bỏ diêm sinh vào va-li, sang toa khác*).

KHOA-HỌC

BẢN DIÊM-SINH TRÊN XE-HỎA

xò lồng cho lũ sâu bọ yêu quý của họ. Thế là sông xích, chảy, rạn, rệp chạy tung ra, len vào khe áo, khe giường các ngài mà sinh sinh, hóa hóa. Tới khi các ngài ăn không thấy ngon, ngủ không được yên, các ngài mới biết. Thì, trong tám năm ông khách bà khách, đến chơi từ trước tới giờ, biết ai là người có cái nhĩ ý làm quà ngậm cho mình những của quý ấy. Rồi nghĩ: của phi nghĩa chẳng nên để trong nhà hay rất bên mình, các ngài thấp đèn, đốt đóm, đào vạch khắp mọi chỗ, sục giết chúng như quân thù. Nhưng, thưa các ngài, hết sao được ngay.

Vậy, những khi ấy, các ngài cứ việc xếp hết mọi đồ vật bị tình nghi chứa chấp quân gian vào một cái buồng thật kín, đặt bát diêm sinh vào giữa rồi châm lửa đốt cho diêm cháy. Song đóng kín cửa lại.

Nếu trong nhà có con chó, con mèo có sâu bọ, các ngài cũng nên ấy nốt vào buồng ấy. Nhưng xin nhớ cho chúng thờ đầu ra một cái lỗ ở ngoài, kéo tội nghiệp.

(*Bỏ lọ sâu vào túi, giờ diêm sinh lên*): Thưa các ngài, hơi diêm sinh đốt trừ được sâu bọ, trừ được mốc meo, lại có thể trừ được thần lửa nữa.

Nói đại, như bu cháu ở cũ... mà

đêm hôm để lửa dưới hỏa lò bén lên giường, nếu tôi biết, tôi sẽ ném ngay vào chỗ cháy một nắm diêm sinh này, rồi âm cả hai bu cháu nhà nó ra ngoài mà đóng kín cửa lại. Thế là chúng tôi có thể yên tâm nằm ngủ nốt cái giấc bị đứt quãng ấy. Sung sướng nào bằng, thực đúng như lời người tây (bình như) đã nói thế này: Pour vivre heureux, vivons cachés!

Thưa, đó là phép phóng hơi ngạ phá quân thù của người Đức.

Song, chẳng cứ phải đốt khét sặc thiên tào, mới giết được trùng. Các ngài có thể giết chúng bằng một cách êm đềm hơn, — Như nhà có trẻ con ghê, các ngài chỉ việc tán nhỏ diêm sinh ra, rồi để như vậy, hay nấu với dầu vừng, dân lạc, mỡ lợn, mỡ bò, rồi tắm cọ cho các nốt ghê bật máu tươi ra, xoa thuốc ấy vào, thì chẳng nay thì mai, trùng độc cái ghê phải chết. Chứ nghe các cụ lang băm thì miệng cái ghê có đầu mà đòi đem đến cho các cụ nhồi thuốc!

Đó là chữa ghê theo phép bán tây, bán đông.

(*Vãn giờ diêm sinh lên*): Thưa các ngài, cái mùi diêm sinh đốt, khét thì khét thực, nhưng cũng có thể làm cho thơm tho được. Như gặp những năm kinh tế khủng hoảng như năm nay, nếu tết đến, các ngài không muốn



L. T. — Ôi làng nước ơi! Tàu bay rơi xuống hồ!

Chàng thứ XII I

THƯA các ngài đi lâu, Ngài nào có muốn mua vài thoi này không?(vừa nói vừa giơ một nắm diêm sinh lên). Các nhà văn tự họ nó cái tên là lưu-hoàng, còn chúng tôi, thưa các ngài, chúng tôi từ hôm na gọi nó là diêm sinh, hay diêm vàng cho khỏi nghèo thêm tiếng ước nhà.

Thưa các ngài, diêm sinh nó là một vật chí bảo, có đun mới chảy, có đốt mới cháy, có đập mới vỡ, có mài mới mòn, — còn bỏ lẫn, bỏ lóc, nó không lả, không bay, cho nên dù ở nhà, đi xa, các ngài bao giờ cũng nên có sẵn dăm bảy thoi.

(*Vãn giờ nắm diêm sinh lên*):

Thưa các ngài, chúng tôi vốn nghiện huốc láo, thường nói: «Vợ đại không đáng diêm ướt!» Nhưng, giá diêm sinh ướt mà diêm cụ Đồ bên hàng xóm khô, thì dù xin được nửa que, cũng đã mãn nguyện rồi. Khốn nhưng có khi, cả cửa nhà cụ chỉ có một bao diêm cũng ướt, với một cái bếp đầy tro, bới mãi mới thấy nhu-nhú một nắm diêm lửa gần tàn. Thì những khi ấy, các ngài tính sao? Thưa, rất dễ: chỉ cần một tí diêm sinh, cái chất vàng tươi như nghệ này đây, khẽ châm vào rồi cho nó chảy rỏ vào cái que, cái đóm khô, ấy là đã được một ngọn lửa rực rỡ rồi vậy. Tuy lúc đó, ta có chút phải hơi khét đến phát ho, phát hen thật, nhưng đã tránh được cái tiếng làm «bạt thổ công» nhà cụ đồ, như cô nào thừa trước, thì rất có ích cho ta loa một tí có hề gì?

Đó là cái phép đồ dầu vào đồng lửa để «cứu hỏa».

(*Hạ tay cầm diêm sinh xuống, giờ diêm sinh lên*):

Thưa các ngài, người Nam mình nhất là ở các nơi đô hội — phần nhiều là những tay côn trùng kiêm sinh tế học cả, mà mình vẫn không ngờ. Thưa, các nhà ấy nuôi... rệp (súc lọ bọ lên) ngay vào chỗ vừa để tưởng-tượng, vừa để ngủ, vừa để tiếp khách, hay hút sách, bạc bài. Cũng có nhà lập chính sách tiết kiệm riêng, nuôi sâu bọ hoặc ngay vào người, để thưởng lúc tiệc hậu, trà dư, có sẵn tài liệu nghiên cứu. Rồi chẳng bằng lòng giết lấy một mình, các nhà đó đóng vai giáo sư, hoặc diễn thuyết cho cả nhà biết thế nào là rạn béo, thế nào là rạn gầy, hoặc lên mặt bình phẩm thịt mẹ dĩ nhà đấng, thịt thẳng cu nhà ngọt... Tôm! Nhưng tôm hơn nữa là đi đâu, các nhà khảo cứu ấy cũng kè kè mang theo một phần chai dầu bọ. Nếu họ đến hầu truyện các ngài, họ vô tình gãi đầu, gãi tai, phủi quần, phủi áo, thật bằng tháo củi

Lạ lùng... ài ấy: ai xe to... g giặt mình... với... rồi mà cũng... in thần thật... gần vì tiếng... .toe. Thát dao Cao

CÁC HỌC SINH NÊN CHÚ Ý

## POUR LA JEUNESSE

là một báo luyện các học sinh đi **Cepfi, Diplôme, Brevet** do các **Giáo Sư** có tiếng trường công tư, khắp **Đông Pháp** biên tập.

Báo chia ra làm 2 phần.

a) Phần thứ nhất (partie primaire)	mỗi số 0\$02
	mua năm 0\$40
b) Phần thứ nhì (partie primaire supérieure)	mỗi số 0\$05
	mua năm 1\$00
Mua năm cả hai phần.	1\$30

Đến 1<sup>er</sup> Septembre, xuất bản.

TÒA TRỊ SỰ: ANNAM HỌC - ĐƯỜNG  
26, Nguyễn-Trãi. — 24 PhạmphúThứ. — HANOI

## Chemise Lacoste

Theo chính-sách người Nhật, bản-hiệu xin bán phá giá những áo chemisette hạng tốt giống như hiệu Jil của bản-hiệu mới dết được.

Ao có khuy . . . . . 1\$30  
Ao có fermeture Éclair 1.50

### CU' CHUNG

100, rue du Coton, Hanoi

Ở xa xin gửi mandat về trước và tính thêm tiền cước như sau này:  
cái cước phí 0\$34 còn những áo sau tính thêm 0\$08 một cái.

# NHỮNG VIỆC CHÍNH CẦN BIẾT TRONG TUẦN LỄ

## Nhà máy đèn không chịu hạ giá tiền

Hanoi. — Hiện nay giá than đã xuống và nhân công hạ mà sở máy đèn vẫn nhất định không chịu hạ giá điện. Theo tờ hợp đồng với nhà máy đèn thì khi nào giá than và nhân công hạ, nhà máy phải hạ giá điện xuống cho hợp với thời giá. Trái lại, nhà máy trả lợi thành phố là không thể nào theo thời giá than được, vì đã ký hợp đồng với sở than Hongay mua một thứ than riêng giá đắt, và so với ở bên Pháp, giá điện ở đây đã hạ rồi. Vậy không thể giảm giá điện được.

Quan đốc lý Virgitti sẽ đem việc này ra tòa án cai trị.

## Báo Đông-pháp ra trước tòa trưng trị

Nguyên do gần đây, bọn lý dịch ở mấy hạt hợp nhau ở đồn điền Sallé (Bắc-ninh) đánh bạc.

Hơn 100 con bạc và chủ gá là Quân Cơ bị bắt.

Tường thuật việc này, bạn đồng nghiệp Đ. P. nói ông Đình-manh-Triết, quản lý đồn điền Sallé là chủ gá. Ông Triết xin cải chính không được, nên ông kiện báo Đ. P.

Hôm 23. 8, tòa trưng trị đã mang ra xử việc này, nhưng hoãn đến 3. 9 mới tuyên án.

## Báo mới

Ông Trần-hữu-Mai sẽ xuất bản tại Hanoi một tờ học-báo: « Pour la jeunesse »

Báo chia làm 2 phần: 1. Partie primaire; 2. Partie primaire supérieure.

Có các giáo-sư có tiếng trường công, tư khắp Đ. D. biên tập.

Xin có lời mừng bạn đồng-nghiệp mới.

## TIN PHÁP

### Ông Chautemps ứng cử Nguyên-lão nghị-viện

Paris 20. 8. — Ông Chautemps ứng cử Nguyên-lão nghị viên hạt Loir-et-Cher trong cuộc tuyển cử ngày 23. 9. 34.

## TIN ĐỨC

### Kết quả cuộc trưng cầu dân ý của Hitler

Berlin 20. 8. — Cuộc trưng cầu dân ý ở Đức hôm 19. 8 kết quả rất mỹ mãn:

- Số phiếu: 43.529.700
- Thuận: 38.362.760
- Không: 4.249.654
- Phiếu bị hủy: 772.296

Thế là 9/10 quốc dân hoan nghênh chương trình của đảng Q. G. X. H. Còn 1/10 không ưng thuận, Hitler đã khuyến nên theo mình nốt.

## PALACE

### Le Meilleur Spectacle de Hanoi

Tuần lễ này: Chiều hai phim tuyệt tác vào một chương trình:

### (1) TEMBI

Một phim mạo hiểm sẽ hiển các ngài tưởng lặn những phong tục lạ của dân Mọi ở Phi Châu và đoàn mạo hiểm lặn lội trải bao bước hiểm nghèo chụp được đủ các giống ác thú như sư tử, một đàn ngựa vằn, cò rừng cánh đỏ bay phấp phới, hải mã, cá sấu, chồn, và nhiều giống thú khác rất lạ mà ta chưa từng thấy. Lại có cảnh đi săn trong rừng và chỗ người Mọi đánh nhau với sư tử trông rất ghê sợ.

### 2) SERVICE DE NUIT

Một phim vui do BARENCEY - PAULLETTE DUVERNET — ROBERT DARTHEZ đóng vai chính. Dàn cảnh là ông HENRY FESCOURT.

## OLYMPIA

Từ thứ sáu 31 Août đến thứ năm 6 Septembre 1934.

Chiều một phim rất vui:

### L'AMOUR ET LA VEINE

MAX DEARLY sắm vai chính tuyệt khéo ai xem cũng phải phục tài.

## Thành phố mua nhà Vạn-bảo

Hanoi — Nhà Vạn-bảo hiện nay thuộc về chính phủ Bắc-kỳ (rộng 1.260m<sup>2</sup>). Thành phố xin mua tòa nhà ấy để làm của riêng.

Chính phủ Bắc-kỳ đặt giá 30.000p, thành phố trả 26.500p và xin hoàn làm hai lần.

## Vụ bạc giả Hòa-bình

Hòa-bình 23. 8. — Phúc cung lại, Vũ-xuân-Nùng và Dương-vân-Đà vẫn giữ lời khai trước và khai thêm rằng ông P. B. Rong thân về tận Kép (Bắc-giang) lấy máy móc và thuốc in để ở nhà tên Đà rồi đưa lên cho anh em ông Đình-công-Huy ở Kê-sơn.

Trước khi mua làm việc này, ông Rong có giao tiền cho một bọn khác nữa để làm bạc giả, nhưng bị chúng lừa dối lấy tiền rồi bỏ việc.

Mấy điều này, quan tuần Rong không nhận một điều nào hết.

## Vụ án Cầu-lồ. — Bác-sĩ Gillard và viên thư ký Hán được tạm tha

Xét ra viên đạn ở lưng trưởng Chất à do ở khâu súng tên gác Trần-văn-Ngạn mang đi hôm ấy, nên Ngạn lại bị truy tố là chính thủ phạm và đã bị tổng giam.

Bác-sĩ Gillard và người thư ký của ông là Hán xét ra không phải là thủ phạm vụ này nên đã được tạm tha.

## Việc biên thủ ở tòa án Haiphong

Haiphong 23. 8. Viên lục sự kiêm quản lý văn khố Servois Durban tại tòa án Haiphong đã bị tổng giam về tội biên thủ.

Số tiền biên thủ riêng của tòa án đã lời trên vạn đồng, còn số tiền về văn khố chưa rõ bao nhiêu.

## Hội chợ Hanoi

Hội chợ Hanoi năm nay mở từ 25. 11 đến 9. 12. 34.

## Sách mới

Bản báo mới nhận được cuốn sách « Muongs de Cua-rao » của ông Albert Louppe khảo-cứu rất rõ ràng về cách sinh-hoạt của dân Mường ở Cửa-rao (phía bắc tỉnh Nghệ-an, Trung-kỳ).

Xin cảm ơn tác-giả và giới thiệu cuốn « Mường de Cua-rao » cùng bạn đọc P. H.

## Các kỳ thi

Trường Mỹ-thuật. — Thứ hai 24/9 sẽ có cuộc thi tuyển học sinh vào trường Mỹ-thuật. Đơn xin thi phải gửi lên quan Giám-đốc nha Học-chính trước ngày 20/4.

Trường Cao-đẳng Sư-phạm. — Tháng Novembre 1934, trường Cao-đẳng Sư-phạm sẽ tuyển 2 học-sinh vào ban văn-chương và 2 vào ban khoa-học.

Thi y-khoa bác-sĩ. — Ngày 5. 11. 34. tại Hanoi và Saigon có mở một kỳ thi tuyển Y-khoa bác-sĩ Đông-duong lập sự.

## Bắt được hai chiếc bè trở nhựa

Phủ-thọ. — Hôm 15. 8, trên quãng khúc sông Cháy, nhà đoan bắt được hai chiếc bè nửa trở thuốc phiện lậu, rõ ra trong 20 cây nửa chứa toàn nhựa, cân được 240 kgs.

Hai người trở bè nhảy xuống sông chạy thoát.

# Quảng Cáo mỹ thuật ra đời

Vì thấy nhiều nhà buôn đã biết đến ích-lợi của quang cáo, song tốn tiền mà sự quảng cáo cũng cách sắp đặt hàng hóa vẫn thiếu về mỹ quan hay không được chu đáo, vậy muốn giúp các thương-gia có một cơ quan quảng cáo gồm cả;

## Đ MỸ - THUẬT ..... Đ NHANH CHONG. III VA RE TIEN .....

NÊN: Bắt đầu từ 1er Aout 1934 thành lập tại báo-quán Phong-Hóa một cơ-quan gọi là QUẢNG-CÁO MỸ-THUẬT, nhận làm quảng cáo cho các thương gia.

Mục-dịch là cốt làm thế nào để trong một thời hạn rất ngắn, xa, gần đều biết đến hiệu mình.

QUẢNG-CÁO MỸ-THUẬT trông nom cả về bài vở và tranh, ảnh.

Ban thực hành có:

1. — Ông Nguyễn Cao-Luyện, Kiến-Trúc sư, trông coi và sửa-sang cửa hàng cho tồn về và hợp với thứ hàng mình bán;
2. — Ông Tô Ngọc-Vân, và ông Nguyễn-cát Tường Hòa-sư, trông coi về cách bài trí cửa hàng.

*Đại báo mới*  
**PHONG HÓA**

NHẬN GIÚP CẢ NHỮNG NHÀ BUÔN Ở CÁC TỈNH

Muốn biết rõ ràng về cách tổ chức của QUẢNG-CÁO MỸ- THUẬT, xin mời đến nói chuyện, hay biên thư về cho M. Nguyễn Trọng-Trạc. Nhớ gửi tem trả lời.

## MAMY SAUCE

Là một thứ nước chấm mới rất ngon, rất bổ. Đã được giấy chứng chỉ của sở Thi-nghiệm ban khen.

Tổng cục: NGHIÊM-LÂM

14, Rondony (phố Bắc-ninh), HANOI

Cần nhiều đại lý

Viết thư thương lượng

## SÀ - PHÒNG

### CON NGỰA VẺ

Là một thứ sà-phòng mới ra đời, dùng rất tốt, giá rất hạ, rất hợp thời trong lúc kinh-tế khủng-hoảng này

Tổng-cục NGHIÊM-LÂM

14, Rondony (phố Bắc-ninh)

HANOI

Cần nhiều đại-ly

Viết thư thương lượng

## VIÊN - ĐONG TON - TICH HOI

HỘI TƯ BẢN SEQUANAISE THÀNH BA-LÊ LẬP NÊN  
Công-ty vô danh hùn vốn 4.000.000 phát-lãng  
một phần tư đã góp rồi

Hội đặt dưới quyền kiểm-sát của Chính-phủ Toàn-quyền Đông-Pháp

Đang-bạ Hanoi số 419

### GIÚP NGƯỜI ĐÈ DÀNH TIỀN

Tổng - cục ở Hanoi — 32, phố Paul Bert — Giây nói số 892  
Sở Quản-lý ở Saigon — 68, Bd. Charner — Giây nói số 1099

### BẢNG XỔ SỐ HOÀN TIỀN THÁNG JUILLET 1934

Mở ngày 30 Juillet 1934, tại sở Quản-lý ở Saigon, số 68 phố  
Boulevard Charner do ông Guillaume, chủ-tọa và ông Phan-bá-Lượng  
và ông Huỳnh-văn-Trang dự tọa, cùng trước mặt quan kiểm-sát  
của Chính-phủ.

XỔ SỐ	SỐ PHIẾU ĐÃ TRÚNG	DANH SÁCH CÁC NGƯỜI TRÚNG SỐ
Lần mở thứ nhất trúng: 5.000\$	17.477	M. Ngô-văn-Bình, 16 Rue de Hà-vân — Hà-đông, có phiếu 200\$ đã góp được 1\$, trúng lĩnh về 1.000\$
	855	Phiếu này ở Tourane không hoàn lại vì tiền tháng chưa đóng.
	4.960	Phiếu này ở Kompong-cham không được hoàn lại vì tiền tháng chưa đóng
	6.224	Mr. Mao-Yune, 113 Quai de Canton, Hà đã góp được 35\$ trúng lĩnh về 1.000\$.
Lần mở thứ hai trúng: 1.000 \$	11.354	Mr. Lưu-văn-Kết, Débitant d'alcool, Phú-mỹ Phúc-yên đã góp được 4\$, trúng lĩnh về 200\$ 00.
	14.226	Mme Ratiney, 157 Rue Lagrandière, Saigon, đã góp được 10\$, trúng lĩnh về 1.000\$.
	16.422	Mr. La-bá-Huỳnh, Rue Vệ-an, Bắc-ninh, đã góp được 2\$ 50, trúng lĩnh về 500\$ 00.
	2.162	Phiếu này Saigon, không được hoàn lại vì tiền tháng chưa đóng
Lần mở thứ ba khởi phải góp tiền	3.522	Mlle Tran-thị-Tý, 7 Voie N° 34 Hanoi đã góp được 55\$, trúng lĩnh phiếu miễn-trừ 1.000\$ có thể bán lại ngay 522
	6.550-1	Mr Paul Thai, Giáo-sư ở trường Marc Ferrando, Giadinh đã góp được 7\$ trúng lĩnh phiếu miễn-trừ 200\$ có thể bán lại ngay 102\$ 00
	6.550-2	Phiếu này ở Hanoi không được hoàn lại vì tiền tháng chưa đóng
	6.550-3	Phiếu này ở Longxuyen không được hoàn lại vì tiền tháng chưa đóng
	6.550-4	Mme Ngô-thi-Lang, Gocong, đã góp được 7\$, trúng lĩnh phiếu miễn trừ 200\$ có thể bán lại ngay 102\$ 80
	6.550-5	Phiếu 200 \$ ở Cần-thơ không được miễn trừ vì tiền tháng chưa đóng.
	9.050	Phiếu 200 \$ ở Thanh-hóa, không được lĩnh phiếu miễn trừ vì tiền tháng chưa đóng.
	13.362	Mr. Lê-văn-Dương, 7 Rue Foucault, Saigon đã góp được 3\$ trúng lĩnh phiếu miễn trừ 200\$ có thể bán lại ngay 101\$ 20
	16.536	Mr. Tan-So, Barai, đã góp được 2\$ 50 trúng lĩnh phiếu miễn trừ 500\$ có thể bán lại ngay 251\$.

Kỳ mở số sau định vào ngày thứ năm 30 Aout 1934 hồi 10 giờ sáng tại sở Tổng-Cục ở số 32 Phố Paul-Bert, HANOI  
Món tiền hoàn lại về cuộc xổ số to nhất kỳ tháng Aout định là  
5.000\$ cho những phiếu 1000\$ vốn  
2.500\$ » 500\$ »  
1.000\$ » 200\$ »

Muốn cho trẻ con được khỏe mạnh, bạo gan, nhanh nhẹn, thì không có cách gì công hiệu bằng cho dùng AUTOFORT của nhà :

## PHÚC-LONG

43, Rue des Graines, Hanoi  
(Phố hàng Đậu) — Tél. 251



GIÁ BÁN LẺ LÀ 3\$50 MỘT CHIẾC  
BAN BUÔN TỪ 10 CHIẾC GIỜ LÊN CÓ GIÁ RIÊNG



### CÁC QUÝ-KHÁCH HỎI GHO ĐƯỢC NƯỚC HOA NGUYÊN CHẤT HIỆU CON VOI



1 lq, 3 grammes 0\$20, 1 tá 2\$00 10 tá 18\$00  
1 lq, 6 grammes 0.30 1 tá 3.00, 10 tá 27,00  
1 lq, 20 grammes 0.70, 1 tá 7.00, 10 tá 63,00

PHÚC-LỢI, 79, Paul Doumer, Haiphong bán buôn và bán lẻ.  
Đại-Lý: MM. Phạm-hạ-Huyền 36 Rue Sabourain Saigon — Đồng-Đức 64 Rue des Cantonnais Hanoi — Thiên-Thành phố Khách Nam-định — Phúc-Thịnh phố Gia-long Huế.

## Hội Vạn-Quốc Tiết-Kiệm

Hội tư bản dưới quyền kiểm soát của quan Toàn-quyền Đông-pháp  
Vốn của hội đã đóng cả rồi là :  
1.000.000 lượng bạc Thượng-Hải và 8.000.000 quan tiền Pháp

### XỔ SỐ HỒI VỐN CHO PHIẾU TIẾT KIỆM NGÀY 28 JUILLET 1934

Chủ tọa : ông Brandela, Tổng-lý nhà Đông-pháp ngân hàng, Saigon.  
Dự kiến : ông Trần văn Đốc và ông Aboubakar, và quan Thanh tra đương quyền kiểm soát đến chứng kiến

#### PHIẾU CÁCH THỨC SỐ 2 — BỘ SỐ 272, ĐÃ XỔ TRÚNG

- Phiếu số 16651 Ông Phạm-bá-Xinh Tri-châu ở Quan hòa (Hội-xuân) Thanh-hóa 1.000.00
- 5569 Ông Mai-bá-Trang ở Saigon 500,00
- 7268 Ông Phan-ngọc-Liên, ở Saéc 500,00
- 16636 Ông Nguyễn-văn-Kha ở Châu đốc 500,00
- 7953 Ông Nguyễn-hữu-Thịnh ở Hanoi 250,00

#### PHIẾU CÁCH THỨC SỐ 3 — BỘ SỐ 1034 ĐÃ XỔ TRÚNG

- Phiếu số 1175 Ông Nguyễn văn Tho ở Thudamot 250,00
- 1938 Ông Suminli, ở Shanghai. 125,00

#### XỔ SỐ TRẢ TIỀN LỜI CHO HẠNG PHIẾU SỐ 3

- Phiếu số 764 Ông Diệp-Xuân ở Cần-thơ 229,66
- 765 Ông Ly-Hương ở Cà-mâu 229,66

#### XỔ SỐ TRẢ VỐN GẤP BỘI CHO HẠNG PHIẾU SỐ 5

Phiếu số 19458 Phiếu này chưa có người mua.

#### XỔ SỐ HOÀN NGUYÊN VỐN CHO HẠNG PHIẾU SỐ 5

- BỘ SỐ 514 ĐÃ XỔ TRÚNG
- Phiếu số 610 Bà Đỗ-thị-An, ở Hanoi 1.000\$00
- 8913 A Ông Gilles Georges ở Haiphong 200,00

#### XỔ SỐ MIỄN GÓP CHO HẠNG PHIẾU SỐ 5

- BỘ SỐ 2366 ĐÃ XỔ TRÚNG
- Phiếu số 8367 Bà Jeanne Aubert ở Saigon. 1.000,00
- 4417A Cô Võ-thị-Quế ở Saigon. 200,00
- 5563A Cô Trần-thị-Mùi ở Sơn-tây 200,00
- 7356A Ông Phan-hòa-Nhuận ở Tân-châu. 200,00
- 2508A Ông Võ-văn-Trừ ở Tây-ninh 200,00

Số bạc định cho cuộc xổ số hội vốn gấp bội về tháng Aout 1934 định là 5.000\$00  
Phiếu 1.000 \$ mà trúng được lĩnh ngay 5.000.00  
500. — — — 2 500 00  
200. — — — 1.000.00

Cuộc xổ số cho phiếu tiết kiệm kỳ tới nhằm ngày thứ ba 28 Aout 1934 tại Saigon

XIN CHÚ Ý :  
Cần người có đủ tư cách để làm Đại-lý cho Hội Vạn quốc Tiết-kiệm

SỮA

# NESTLÉ

HIỆU CON CHIM

SỨC KHỎE CỦA TRẺ CON  
BAO THẦU CHO  
CHÍNH-PHỦ PHÁP

Độc quyền bán cho các nhà thương, các nhà hộ-sinh và các nhà thương binh, v. v. ở Trung-kỳ, Bắc-kỳ và Cao-mên

Nếu khi ngứa mắt, hay mắt đỏ, mà giờ lấy hai giọt thuốc đau mắt **COLLYRE JAUNE** của bác-sĩ CAZAUX vào mắt, như hình theo đây thì tự khắc tránh khỏi được bệnh đau mắt



Nhà nào cũng cần phải trữ sẵn một lọ thuốc đau mắt **COLLYRE JAUNE** của bác-sĩ CAZAUX

Chớ mua lầm những thứ thuốc giả hiệu, chẳng ăn thua lại nguy hiểm nữa.



Thuốc đau mắt

# COLLYRE JAUNE

của bác-sĩ CAZAUX

có bán ở các hiệu bào - chế lớn, và ở hiệu

**CHASSAGNE**

59, Rue Paul - Berl, HANOI

**BROUSMICHE**

36, Boulevard Paul Bert, HAIPHONG