

PHONG HOA'

RA NGÀY THU SÁU



DIRECTEUR POLITIQUE
NGUYỄN XUÂN MAI

DIRECTEUR NGUYỄN TƯƠNG TÂM

ADMINISTRATEUR
PHẠM HỮU NHỊN



Nhân dịp tổng tuyển cử ngày 29 tháng 4 này, sau khi nghỉ chín và do đắn ngược suôi, nhân viên tòa soạn Phong Hóa (TÚ-LÝ, KHÁI-HUNG, TÚ MÔ, CHÀNG THỦ XIII và ông DAO-CAO họ NHẤT, Hán lâm dài...đâu) sẽ ra ứng cử Nghị-viên. Kỳ báo sau sẽ tuyên bố chương trình. Còn hai ông NHẤT NHỊ LINH, một hai không chịu ra Về phần ông THẾ-LŨ, ông còn đợi nghỉ ba tháng mới trả lời.

Ngoài những ông kể trên này ra, chúng tôi không tán trợ một ông nào khác nữa.

CÁC ÔNG

T HƯA óng nghị,

Mấy tuần lễ nay, tôi bận
nên không có thư bản về việc
dân quê với ông. Chiều hôm qua,
nhân tiếp truyện một ông dân
Hà-thành ra ứng cử nghị viên,
tôi bỗng nhớ đến ông

Tôi vẫn ao ước rằng mọi ông
nghị sẽ nghỉ đến dân quê một
cách cẩn mẫn, thật thiết như
ông. Vì thế, trong khi nói truyện
với ông nghị Hà-thành, tôi có
nhắc tới công việc của ông đã
làm và định làm: Tôi muốn biết
ý kiến và chương trình của ông
ta. Nhưng chán lắm ông ạ, hầu
hết các ông ở nơi thành-thị ra
ứng cử nghị viên chỉ có một
mục đích: là kéo bè đảng. Mà
nào có phải bè đảng chánh trị?
(Họ còn hiểu chánh trị là cái
gì?) Bè đảng đây là bè đảng
tranh sỏi thịt.

Vâng, tranh sỏi thịt, cũng rứa
rứa như sự tranh sỏi thịt ở dân
quê ta. Họ họp lấy đồng cát
để sau này dù sicc mà nâng một
người trong bọn lên ghế nghị
trưởng. Rồi ông nghị trưởng
 ấy sẽ phản phát cho bọn mình
những ghế trí sự. Sự đó, đối với
họ dễ như bohn, tuy có bầu, vì
năm nào tôi cũng thấy hầu
đồng viện bỏ phiếu bầu cho
những người mà ông nghị
trưởng giới thiệu với họ. Mỗi
ghế chẳng gi cung vớ được hơn
trăm bạc một tháng. Trong buổi



Số 47

... . . . NGHỊ

kinh tế này, món tiền ấy kẽ cũng
kha khá dầy chí.

Còn các ông nghị ở vùng quê
ta? Chắc ông muốn hỏi tôi câu
ấy. Thi ông tính — (xin lỗi ông,
không phải ông nghị nào cũng
như ông được) — bọn trên kia,
họ có coi các ông nghị viên dân
quê là vào đâu. Họ soay thê nào
mà chẳng xong. Cách họ soay
ra sao, cái đó là sự bí mật của
họ, bí mật nhà nghè, ta chẳng cần
đè mắt tới, chỉ biết rằng các ông
dân biếu ở các tỉnh rất là dẽ soay.

Tôi xin hiến ông cái thí dụ
sau đây: Năm ấy, tôi còn trú
ngụ ở phủ-lị nhà. Một hôm, các
ông giáo đương cùng tôi đánh
quần vợt, thì một ông chánh
tổng nhà que đến chơi. Ông ta
lẽ phép, khum-núm, gãi tai nói
với chúng tôi: « Bẩm các quan,
năm nay con nhờ ơn nhà nước
ra ứng cử, vây các quan thương
tình mà bỏ phiếu bầu cho ».

Đó, người thay mặt chúng tôi
ở viện đó. Vì kỳ bảo cử năm ấy,
ông chánh tông đắc thắng. Ông
tính làm gì mà không đắc thắng?
Ông ta giàu có thứ nhất, thứ
nhì trong hạt tôi. Sự đắc thắng
của ông ta cũng chưa lạ: ông
ta còn được dự vào ban trị sự
trong nghị viện nữa kia, mới
ghé cho chớ. Đó, có lẽ lại là một
sự khôn khéo của ông nghị
trưởng.

(Xem tiếp trang sau)



LÝ TOÉT — Là cậu ông già có khác!

Làng mình đảo thần hoảng đã mười mấy hôm mà không thấy mưa. Ta vé bão
hao, dịch đem kiệu cờ tàn quặt lên dây rước ông thần này về mà tế thì khởi
nước cày cấy.



Châu Phong

NHÀM TO !



Con — Hạng bét có 5 hào thoi thầy à.
L.T. — Ủ, bố con ta thử lấy một vé vào xem hôm nay họ diễn trò gì ?

CÁC ÔNG NGHỊ!

(Tiếp theo trang nhất)

Ông a, tôi càng tưởng đến các ông nghị vùng quê, tôi càng chán-nản. Nhất là sự tiến bộ của dân quê lại trông vào các ông ấy nhiều lắm, tiến bộ về tinh thần cũng như tiến bộ về vật chất. Còn gì tiện ích, còn gì sung sướng cho dân bằng được có người đại diện mình mà luôn-luôn bầy tỏ với chính phủ những nỗi oan uổng của mình, những sự thiệt thòi của mình, những điều mình bị ức hiếp, đè nén. Người đại diện ấy lại là người chung sống đời dân quê với mình thì tất am hiểu những ý muốn và trông thấy những sự thiếu thốn của mình.

Nhưng mà, than ôi ! người thay mặt của mình thường đến mặt họ, họ cũng chưa thay nổi, thì phỏng còn hy vọng nổi gi ! Chẳng thế, họ đã chẳng cùi mặt sưng con với mình.

Song, cái đó chỉ lỗi tại bọn dân quê ta.

Ai bảo bàu họ ra ? Phải không, thưa ông nghị ?

Kinh thư,
Nhị-Linh

PHONG-HÓA TUẦN BÁO
Mua báo kè từ 1 và 15, và phải trả tiền trước. Ngân-phieu xin gửi về : M.Ng.tưởng-Tam Directeur du P.H.

Tòa soạn và Trí-sự
nº 1, Bd Carnot, Hanoi — Tel. 874

GIÁ BÁO

Trong nước, Ngoại quốc	Pháp và thuộc địa
Một năm... 3p.00	6p.50
Sáu tháng... 1p.60	3p.50



MỘT KỲ SAU SẼ RA
một bức tranh PHỤ-BẢN
của họa sĩ LEMUR
vẽ cảnh

Chẩy hội Chùa-Hương

Cái thói ăn... lẽ.

N HỮNG người bảo tồn cổ tục chắc không quên được một cái tục hay ho của ta là tục ăn lẽ.

Theo tin Ngọ-báo, ở một hạt thuộc Bắc-ninh đêm hôm mồng bốn tết tháng này, có bác Tạo cùng người nhà đánh tài bàn cho qua tết giờ. Dương vui cuộc đỗ đen, bỗng chánh tông, cai cơ, lính cơ, tuần định ập vào buộc cho tội gá bạc.

Ấy mới chết ! đánh tài bàn, nhà quê chỗ nào cũng có, nhưng chỗ này không được ! Ông chánh, chú cai đánh tài bàn thì được, chứ tên Tạo, tên Trà, tên Soi đánh thì không được !

Vì không biết cái nhẽ đáng phục ấy, nên mấy người này bị họ bắt. Họ lại lục soát lấy đồ đạc, trong số đó, có cả một cái ống nhỏ với một cái váy sồi. Hay ! thầy chánh bắt bạc lại soáy cả cái váy !

Thầy chánh trói ba con bạc và vợ tên Tạo về làng thầy. Giữa đường, bác Soi bị trói đau không chịu nổi, đành « vi thiêng » cho thầy ba đồng bạc. Phải, không biết cách tiêu tiền, thì đưa cho thầy tiêu hộ như vậy là biết điều lầm. Vì thầy tên Soi biết điều, thầy chánh liền tha cho về.

Còn hai người kia và bác Tạo gái không biết điều nên phải giải về nhà thầy chánh. Thầy bảo khẽ rằng « không biết điều thì rủ tù ». Thành thử họ phải biết điều vậy, nghĩa là phải vi thành cho thầy mười đồng chẵn.

Vì thành xong là truyện êm.

Đọc câu truyện này, lại nhớ vài hôm trước đây có người ở Thụy-Anh (Thái-bình) lên có nhắc tới truyện một ông lớn mặt trong huyện cũng giở tài... soay, soay tuốt, cái váy sồi cũng chẳng lử, ..

Nhưng soay là phải, vì người khác cũng soay, mà lại được tiếng là giỏi, là danh thép, được trọng vọng như đã làm được một việc công đức ! Trách nỗi, lúc việc lộ ra bị đem ra tòa, họ chẳng kêu oan : ăn tiền nào phải là tội nỗi gì, chỉ là thói thường của ta !

Lẽ độ

QUAN đốc-lý mới đây có nhắc lại cho các thầy cảnh-sát thành phố Hanoi biết rằng đối với dân có việc với các thầy, thì từ cách cử chỉ

cho đến lời nói, các thầy phải tỏ ra là người đứng đắn và có lẽ độ, dẫu gặp phải người ngỗ ngược cũng phải ôn tồn mà làm phận sự, không được hung hăng, hống hách, dùng lời tục tằn, câu chửi rủa mà ngược dãi người ta.

Ô hay ! các thầy cảnh-sát vê tròn nghĩa-vụ làm sao mà đến nỗi được quan đốc-lý ngợi khen như vậy. Có lẽ tại lầm thầy hay vê tít cây roi và đổi đổi với dân thành phố một cách quá ư lịch sự : nào chửi, nào đánh, nào văng tục, lầm thầy lại cho thế là nhã nhặn thì biết làm thế nào !

Lại nhớ đến quan đốc-lý trước, cũng đã có lần nhắc lại cho các thầy ký, ông tham, ông loong-toong (nhất là ông loong-toong) ở đốc-lý phải lấy lẽ độ đổi với người có việc, chứ không được sốt sắng, làm bộ làm tịch.

Nghĩ mà xem, các ông có phải là « chủ nhà » người có việc đâu mà coi người ta như đầy tớ, trái lại, chính người ta mới là chủ các ông.. khốn nhung, lầm ông lại thích người ta tôn mình lên làm quan lớn !

BỐ CON RÌNH TRỘM

(truyện vui 2 hồi)



XIN MỜI LẠI HIỆU THUỐC TAY LỚN

PHARMACIE de HANOI

13, Rue du Chanvre

Cân các đơn thuốc, hay mua các thứ thuốc, thi sẽ được vừa lòng, vì hiệu do có ông HOÀNG-MỘNG-GIÁC và ông NGUYỄN-HẠC-HẢI đều tốt-nghiệp ở trường Đại-học Bảo-chế ở Paris trong nom rất chu đáo.



NHỚ ĐÊN LÓN

Mô

KHÔNG phải là truyện ông Đặng-phúc-Thông đi tìm mỏ.., vì ông tìm mãi, mới thấy có mỏ đất. Mỏ này là mỏ vàng ở bên Tàu.

Nguyên-Nhật - bắn đánh Tàu lấy Mân-châu, còn dòm dở Bắc-kinh, Nam-kinh nữa mới thỏa lòng. Chưa lấy được nước Tàu, hãy áp bức người Tàu choi. Ở tỉnh Hà-bắc, giáp giới Vạn-lý-trường-thành, có hai mỏ vàng lớn xưa nay vẫn do hai hội dân Tàu khai thác. Nhận lúc Nhật-Hoa chiến tranh, hai mỏ ấy phải tạm đình vì chủ mỏ phải di lánh nạn. Đến nay, bỗng người Nhật đem thợ thuyền đến lấy hai mỏ ấy, khai thác ngay trong địa-phận nước Tàu. Quan sở tại Tàu đã gửi tờ trình xin bộ ngoại-giao can-thiệp. Song chưa thấy hiệu quả gì!

Hiệu quả, chắc cũng sắp có, nhưng hiệu quả gì? Nước Tàu sẽ xin lỗi nước Nhật và mời Nhật cứ đem người khai thác mỏ hộ thì Tàu sẽ cảm ơn lắm.

...Mà đến bao giờ, Nhật lấy cả nước Tàu để khai thác, thì Tàu lại càng cảm ơn lắm.

Kén chồng

Ở, trong Nam-kỳ, một tờ báo kia có chung câu ý kiến về việc kén chồng. Câu hỏi như vầy: «lấy chồng phải lựa một người chồng như thế nào mới xứng đáng?».

Có cô trả lời rằng:

— Chồng à? Có gì là! Theo ý tôi, một ông chồng phải có ba điều kiện là «sắc, tài, tiễn»!

Nếu thế thì cô nên kén cái tủ bạc! Cái tủ bạc trông bóng bẩy, trơn chu, đẹp đẽ mà mẫu nào cũng có — ấy là có sắc — cái tủ bạc lại có tài nữa, cái tài đứng vững tro tro, không ai mở được, chỉ có cô, nếu cô mua nó! còn tiền thì không phải «ngôn»! Vậy cô nên lấy cái tủ bạc làm chồng quách đi xong! Chúng tôi sẽ xin chúc cô bách niên gai lão!

Tử-Lý

NỮA CHỪNG XUÂN

(BỜI CÔ MAI)
của Khái-Hưng
(Tự lực văn đoàn)

Đầy 298 trang, giá nhất định: 0\$75
(Tác-giả xuất bản.)

Có thêm hơn 20 trang về đoạn cuối để kết luận một cách chu đáo và thú vị hơn.

Xin gửi ngân phiếu 0\$95 (tiền sách 0\$75, tiền cước 0\$20) về M. Nguyễn-tường-Tam 1 Carnot Hanoi. Các bạn mua P.H dài hạn được trừ 10% vào tiền sách. Mua trên 5 quyển được trừ 20%. Tiền cước gửi cứ thêm 1 quyển tăng thêm 6 xu.

Nói bu'ong

Người Annam mình muốn làm nên «danh giá» dễ lắm.

Nếu có tiền thì không cần phải có tài cần gì cũng có thể làm được ông no, ông kia.

— Ông muốn làm «quan nghị» ư?

— Được lắm. Tuy việc đời, ông không am hiểu, chữ quốc ngữ ông viết cũng còn sai vần, nhưng cái «kết» bạc to sù kẽ ở nhà ông, đủ bằng chứng cho ông lấy được cái danh ấy.

Đến kỳ bầu cử, ông đầu đơn đi, ông chịu khó chạy ngược, chạy suối nôi với những người đi bầu. Nhưng khi ông được trúng cử thì kết bạc của ông sẽ voi đi nhiều. Đó là lẽ cố nhiên, ông cũng thừa hiểu mà ông cũng hẵn bằng lòng như thế.

Ông không cần — mà có lẽ cũng không biết — rằng ra nghị viện sẽ làm những việc gì cho dân.

Ông chỉ biết mỗi lần lên họp hội đồng lại được lu bù một phen ở Hà-thành.

Nhưng điều ông thích nhất là từ nay

trong làng, sớm, ai cũng gọi ông là «quan nghị»...

— Quan nghị!

Hai tiếng ấy nghe nó mới êm tai làm sao.

Trong bàn tò tòm, ông ngồi phuoden bụng, người trong bàn ai cũng trú ý đến ông, luôn luôn bên tai có những tiếng :

— Bầm qua i... quan soi... Quan nghị ư!

Thế là ông thích rồi — mũi ông phồng lên bằng quả cà chua, dù ông có mắt ủ ngay cũng sướng.

Nào có một mình ông được sướng — cả vợ ông cũng được lên bà nghị, con ông từ nay trẻ trong làng phải gọi là cậu con quan nghị, thằng ở nhà ông cũng thành người nhà quan nghị. Cả đến cái tủ, cái giường, con chó, con mèo nhà ông cũng được gọi là của quan nghị.

Cái gì dính đến ông là có chữ «nghị».. «nghị» đi kèm rồi. Danh giá quá?. Một mình ông làm vẻ vang cho cả nhà, cả họ, ông chịu mất ít tiền mà mua được bao nhiêu cái sang trọng trong làng, sớm.

— Thế ông có nghĩ gì đến việc ích lợi cho dân?

Thì ông cũng như nhiều ông khác, đem tiền ra vận động để lấy danh giá, được «deo» hai chữ «nghị viên» là thỏa lâm rồi...

Ra hội đồng chẳng nói thi dừng... ngồi ngáp rồi rút giày ra gối đầu, hay móc tay vào mồm rồi... ngủ, náo làng, sớm ai biết đâu, người ta vẫn bảo: đây là «quan nghị».

Thường Quân

HAI CUỘC THI

NỮA CHỪNG XUÂN

Cuộc thi Bình-luận

Nửa-chừng-xuân

Bài dài nhất là 1 trang (càng ngắn càng hay) phê bình về cốt truyện, về nhân vật hay về văn-chương, bàn đúng và có ý nghĩa thú-vị, ngộ nghĩnh — mà cốt nhất là ngộ nghĩnh.

Giải nhất: 15p và một cuốn N. C. X. in giấy thượng hạng đáng giá 4p.

Giải nhì: 1 cuốn N. C. X. in giấy thượng hạng và 1 năm báo P. H.

Giải ba: 1 Cuốn N. C. X. in giấy thượng hạng và 6 tháng báo P. H.

Cuộc thi Nhặt hạt đậu đỗ

Nửa-chừng-xuân

Nhặt hạt đậu đỗ nào thu nhất và thêm lời chú thích nào hay mà buồn cười nhất (nhớ đề số trang sách).

Giải nhất: 10p và một cuốn N. C. X. in giấy thượng hạng.

Giải nhì: 1 cuốn N. C. X. in giấy thượng hạng và 6 tháng báo.

Tác-giả sẽ dự vào hai cuộc thi này để khi N. C. X. in lần thứ hai thì sửa lại cho chu đáo.

Đến 31 Mai hết hạn gửi bài dự thi. Xin nhớ gửi vào một phong bì riêng và ngoài bì đề: «dự cuộc thi Nửa-chừng-xuân».

Sẽ lân lượt đăng những bài dự thi đặc sắc và sẽ chọn trong những bài đăng đó để tặng thưởng.

Ai cũng được dự thi chỉ trừ Nhất dao cạo và Khái Hưng.

BÁC-SỸ NGUYỄN-VĂN-LUYỆN

8, Rue Citadelle. Téléphone: 304

CHỮA BỆNH BẰNG ĐIỀN
CHỮA MỌI BỆNH VÀ CHUYÊN
CHỮA BỆNH ĐÀN BÀ CON TRẺ

số 8, phố Đường-Thành — Hanoi
(Đường Cửa-dòng sau phố Xe-Điển)



XUÂN NỮ

Và lòng tôi âu yếm cùng cảnh vật
Cùng đắm say trong những phút mơ hồ.

Đàn bướm bay, dãy đào xuân im đắng,
Cành hoa mai như điểm trắng da trời,
Cùng vui sáng với lòng tôi vui sáng.
— Nhưng lạ thay! xuân nữ đã đâu rồi?

Người đâu mất? Ma trên cảnh rực
Còn vẫn vương lưu luyến chất hương

Lá phấp phới bay, hờ lán tản sóng,
Tôi vắng nghe trong tiếng gió xa đưa:

— «Hồi khách tình ơi! có xuân nữ đó,
Chính là hồn mạn mạc cảnh thiên nhiên
Vẫn vơ trong khoảng nước trời mây gió,
Đem cho anh những giây phút thản tiên,

Vì khách tình ơi! bao giờ vạn vật
Cũng nồng nàn, đắm thắm với người yêu
Lúc sảng sướng vui cười, hay buồn uất,
Lúc phong trần hay trong lúc phiêu lưu».

Tường-Bách.

THUỐC PHÁT MINH BÁ ĐÁ SƠN QUÂN TÁN

Thuốc phát minh để giúp cho hàng phụ-nữ, thuốc lưu hành ra chừng nào thì thấy sự linh nghiệm chừng nấy. Hiện thời hàng phụ-nữ mắc trong bốn chứng đau tủy cung, 10 người hết 7, không nặng thì nhẹ, không nhiều thì ít, đau rát rang hai sợi dây chằng, đau trắc trắc dạ dưới, đau thắt ngang lưng, ra huyết trắng đậm dè có dây có nhọ, khi trong khi đục khi vàng đường đại bón uất đường tiêu không thông ôm ấp chứng bệnh trong mình lâu, ngày mà không biết. Đến nói cùng thầy: Tôi bị đau bạch đái hạ, các ông lương y chưa đóng hiểu rõ bệnh đau tủy cung là chi (?) là vì sách xưa chưa có bộ nào tường thuật, cứ do theo kinh nguyệt không đều, sanh bạch đái hạ mà trị. Ôi thôi! bệnh Nam chúa Bắc, bệnh tùng hạ chữa từng thương, uống thuốc hết tiền mà bình không lành. Ai mắc phải chứng bệnh đau tủy cung và huyết trắng như kẽ trên đây, hãy uống BÁ ĐÁ SƠN QUÂN TÁN thì thấy công hiệu lệ làng, sự hay không thể kể hết. Đòn bà có thai bị đau tủy cung uống càng hiệu nghiệm, đòn bà mới sanh đẻ, bị đau tủy cung uống cũng hết liền.

Đòn bà có thai bị đau tủy cung uống càng hiệu nghiệm, đòn bà mới sanh đẻ, bị đau tủy cung uống cũng hết liền. Mỗi hộp 1p.00, uống 5 ngày.

Tho và mandat đè cho: Y học sĩ, VỎ-VĂN-VÂN — THUDAUMOT

Xin nhớ: Cần dùng đại lý ở Tonkin.



— Ủi chào...

... Câu dối gì lại treo đây, giá mình
vô ý thì đến...

... Võ mặt,

VẺ ĐẸP

Riêng Tặng Cac bài Cac Cò



HAI KIỀU ÁO TRÉ CON



Một kiều

của họa sĩ Cát-Tường



Một kiều dựa theo

của Đông-Sơn

CÂU BÉ BÁN BÁO

Tôi chỉ là một trẻ con bán báo,
Khắp phố phường, chân sáo nhảy tung tăng.
Cất tiếng rao lanh-lanh vang đường,
Tôi đem những món vặt chưng chào khách.
Này tạp chí, này lân văn, tôi cắp nách,
Tôi dón mời chư mặc khách, tao nhán.
Trong xóm tân văn, tôi chẳng phải
không cần, ít chữ nghĩa, chỉ giữ chân bán báo.
Phận nhỏ mọn có chi mà vênh váo,
Nhưng, bán văn chưng ai dám bảo
nghè hèn!
Vả, trên đời, giấy trắng mực đen,
Duyên ai phận nấy, hòn ghen thời
cũng lồ.
Chẳng qua bởi trời sinh tôi xấu số,
Bắt sa chân vào chỗ nghèo nàn.



Phía sau và phía trước

Nhưng có xấu chi cái sự cơ hàn,
Đuối mạnh áo rách, tôi săn tấm lòng
vàng trong sạch.

Chị em hối, đừng thấy tôi mặc rách
Mà ra chiều hóc hách xem khinh:
Tôi nói ra, không khỏi tiếng hậm minh:
Tôi còn hơn chán vạn kẻ quần lanh áo
tốt.
Kia như các cậu lông bông : công tử
bột,
Rẻ cui khoe mã tốt, đuôi dài.
Ôn mẹ cha, chỉ theo đuôi sự ăn chơi,
Thân tầm gửi, ngán cho đời nam tử.
Miệng tôi nhai, tay tôi kiếm dù
Sống ở trên đời chẳng hổ cùng ci.
Đến cả lăm ông khăn vỗ, áo dài
Văn khùng - khỉnh coi đời bằng nửa
mắt.

Tôi chẳng biết chi là phò phỉnh, là chi
luồn, là khắt khe, là quay quắt,
Chẳng nhò ai nên tôi chẳng khuất phục
ai.

Tôi thênh thênh như cá nuroc, như chim
trời,
Được vùng vẫy thảm thơi là thỏa thích.
Tôi chẳng ngại cơm khi không no, áo
khi mặc rách,
Chỉ miễn làm sao cho dồi sạch, rách
thom.
Sang sướng nhất là : tôi giữ được
lương tâm
Khỏi nhơ bẩn vì bát cơm, tấm áo.
Tôi chỉ là một trẻ con bán báo,
Khắp phố phường, chân sáo nhảy tung
tăng.

Cất tiếng rao lanh-lanh vang đường,
Tôi đem những món vặt chưng chào
khách...

Tú-Mờ

NHÀ HỘ-SINH MỚI MỎ

42 Bd Henri d'Orléans
(cạnh nhà Demange cũ)

PHÒNG KHÁM BỆNH
Phố Citadelle № 16 bis 1
Của Ông Y-sĩ hưu tri
HOÀNG-GIA-HỘI



CÁC QUÝ-KHÁCH HỎI GHO ĐƯỢC

NƯỚC HOA NGUYÊN CHẤT

HIỆU CON VOI

1 lô, 3 grammes 0\$20, 1 lá 2\$00, 10 tá 18\$00

1 lô, 6 grammes 0\$30, 1 lá 3\$00, 10 tá 27\$00

1 lô, 20 grammes 0\$70, 1 lá 7\$00, 10 tá 63\$00

PHÚC-LỢI, 73, Rue Doumer, Haiphong bán buôn và bán lẻ.
Đại- lý: MM. Phạm-hà-lu, 66 Rue Sabouraro Saigon — Đồng-Bức 64 Rue des Canonniers Hanoi — Thiên-huân phố Khách-Nam-dinh — Phuc-Thịnh phố Gia-long Hué.



TRẦN-DÌNH-TRÚC

LUẬT-KHOA CỦ-NHÂN ĐẠI HỌC-ĐƯỜNG
PARIS. CỔ-VĂN PHÁP-LUẬT

Số 5, Hàng Da cũ, Rue des Cuirs
(cạnh bái chợ Hàng Da, Hanoi)

Việc kiện tụng, làm đơn, hợp đồng, văn-tự.
Đòi nợ. Mua, bán, nhà, đất. v. v. . .
Lệ hỏi pháp-luật: mỗi lượt 1 đồng
Ở xa xin gửi nhanh

NGƯỜI

TÚ CÁO ĐẾN THẬP.

VÀ VIỆC

Kỳ sau sẽ đăng bài
ĐẤT NỨT CON...
...MỘT DÂN

Của Tú-Ly

Số 49



XÃ XÈ NÓI CHỮ

A Xè — Cô bán cho tôi cái kính dâm.
Cô Hàng Thưa ông ông lấy dâm ít hay dâm nhiều ?

Xã Xè Thưa cô, tôi lấy dâm « da » dâm.

Cá thần

Mỗi năm, con công đệ tử chầy hội
đền Sông và Phố-cát rất đông.

Ở đền Sông thì có ruốc kiệu. Kiệu cứ quay tít trên đường những lúc vía bà tóc bay lên. Vía bà bắt kiệu quay, thật là một sự linh thiêng thật. Giả sử phu kiệu cứ đứng im không quay, thì vía bà cũng chịu, chả bắt ho quay làm gì, — nhưng họ thích quay, họ quay, vía bà linh thiêng ở chỗ đó. Linh thiêng nhất là vía bà biết phân biệt kẻ quê mùa với người văn minh: Những lúc gặp ô-tô, kiệu đang quay đứng đừng ngay lại, nhường chỗ cho ô-tô đi!

Ở Phố-cát có thờ. Trước cửa một cái đền nhỏ, có một cái hòm nhỏ, trong có hàng trăm, hàng nghìn con cá thung thăng lội, con nào cũng béo mập, trông ngon lắm: trông nó giống cá chắm, nhưng các con công đệ tử nói rằng không biết là cá gì.

— Ông ơi, ông mua một đĩa dưa cho các « ngài » sơi.

— Nay thầy, có một seng đĩa đậu, thầy mua dâng các « quan » đi!

Đó là giọng rao hàng của mấy người bán đậu phụ và dưa chuột thái nhỏ cho các nhà thành tâm dâng « lễ mọn » vi thiêng các « ông » cá.

Làm loài cá mà có người gọi bằng quan, kẽ sướng thật.

Có người ném trứng luộc cho cá, các bà vãi kêu ầm: chết chóc! sao lại dâng đồ mặn cho các ngài, phải tội chết!

Họ đáp: ô, đồ mặn, các quan cũng sỏi!

Phải, gì mà các ngài chẳng sỏi!

Lũ cá thờ ấy không ai dám bắt ăn thịt. Họ nói truyện với nhau rằng trước đây có người ngoại quốc bắt một ngài đem về ăn thịt, nhưng ăn xong, hộc máu ra mà chết. Ai nghe thấy đều nắc nở khen các quan thiêng. . . . Nhưng họ quên mất không nói rõ là người ngoại quốc ấy hộc máu chết hay là con cá thờ kia hộc máu ra chết; có lẽ là con cá hộc máu ra thì phải hơn.

Những người làm ra mặt sành sỏi, kẽ rằng cứ ba năm một lần, các ông « cá thần » cứ mất dần đi, nhưng lớp « các ông cá con » lại lên thay, chẳng

mấy lúc mà mập béo như các ông cá trước. Các ông mất dần đi thì chẳng có chi là lạ, vì chắc là các ông vào niêu cá rồi chứ gì!

Cách đây mấy năm, có mười hai ông cá chết, sác nồi lén lèu bèu. Dân làng phải làm ma, bọc vải đem chôn, các đệ tử nhà thánh về đi đưa đồng lăm.

Rõ thật là! cá cũng có người đi đưa ma! . . . Nhất là đương lúc giữa cõi trời Nam còn biết bao nhiêu người chết không được lấy cái áo quan mà tắm liệm. Cái hay của sự mê tín là ở đấy!

Kiến ăn thịt hùm

Báo Saigon đăng tin rằng ở bên Nam Phi châu có một nước tên là So-thán, giống người da đen, sanh trưởng ở đó. Nước ấy có nhiều dám sa-mạc rộng mênh mông. Trong sa-mạc ấy có một giống kiến, mình lớn như con chó xù to, ở trong hang sâu vài ba chục thước. Giống kiến ấy sức đã mạnh, lại hay hiệp bầy, nên nhiều loài thú dữ như cọp béo cũng bị nó bắt ăn nữa.

Loài kiến ấy thịt rất ngon, người da đen ưa ăn lắm, song tìm được cái miếng ăn quý báu đó không phải là sự dễ dàng đâu. Mỗi khi họ đi săn như vậy, thì ít nữa cũng phải rủ được vài

mươi người, cưỡi ngựa thiệt hại, đều có cung tên và chó săn thiệt giỏi đem theo. Khi đến gần hang kiến rồi, người thì lén nấp ở ngoài để chó vào cửa hang sủa lên vài tiếng, thì kiến trong bò ra bắt chó, khi đó, bọn thỏ săn thừa cơ mà bắn chết. Ăn chết được ít nhiều rồi thì trở lên ngựa mà chạy liền, nếu để trễ nó ra cả bầy thì không thể nào thoát nạn được.

Kiến gì lạ dữ vậy! Con kiến ăn thịt được hùm béo mà to bằng con chó xù thì có lẽ là « con chó sỏi », nếu nó không là « hùm béo » thật!

Đại chúng hòa thượng

Tưởng ngoài Bắc hà giữ được độc quyền về những vị sư chân... tu như Tăng cang hòa thượng hay sư cũ chùa Hòa-giai, ai ngờ đâu trong Nam-kỳ cũng có nhiều vị sư chân cũng tu như vậy.

Trong số đó có Đại chung hòa thượng ở chùa Long-vân. Theo báo Saigon, hòa thượng thực là một ông sư chân tu... chẳng kém gì Phật tổ. Cứ đem đời ông so sánh với đời Phật-tổ thì đủ biết.

Phật-tổ bỏ ngôi thái tử, bỏ vợ con, chịu đói, chịu khát, đi tìm gốc đạo để cứu người.

Đại chung hòa thượng bỏ cái cảnh nghèo khổ của một anh thư-ký, trách trời vì không tiền cưới vợ, vào chùa

tụng kinh, gỗ mồ bốn năm, trở nên giàu có hàng vạn... Tuy cảnh ngộ có khác nhau, mà sự Đại chung nói quyết rằng cũng tìm môi đạo như Phật tổ và đến nay, sư đã dắc đạo rồi.

Dắc đạo hay không, không biết, nhưng dắc phú thì sư dắc thật. Hay là sư cho thế là dắc đạo?

Nếu thế thì chúng tôi mong cho sự mau chóng về tây phương cho chúng tôi mừng ..

Thông thái hay ngu si?

Cũng như Tăng cang hòa thượng, sư cũ chùa Bà Đá, Đại chung hòa thượng, sư cũ chùa Long-vân, mới trạc ngoài tứ tuần, mà râu nhẵn nhụi ra vẻ trai trẻ, xinh tốt như cô ả đầu non. Hòa thượng thực-hành thuyết vô vi, nên sây đắp một ngôi chùa nguy nga lộng lẫy, lại làm riêng một nơi biệt-thự lát đá hoa đẽ hòa thượng ngoi và đếm tiền... có lẽ đó cũng là nát-bàn riêng của hòa thượng.

Có một điều đáng trú ý là trên tường nơi phòng đọc sách của hòa thượng có đề nhiều câu chữ Pháp và quốc ngữ, trong đó có câu: « người thông thái không có biết đạo, người biết đạo không có thông thái ».

Vậy thì hòa thượng đã là người dắc đạo tất ngu si. Vì nếu hòa thượng không ngu si đã hóa ra thông thái, mà nếu thông thái đã không dắc đạo. Vậy hòa thượng là người ngu si. Thảo nào mà nát-bàn của hòa thượng có hơi khác với nát-bàn của đạo Phật.

TÚ-LY.

HỘP THI

O. D. C. H. — Tôi đã hỏi ông Khái-Hưng rồi, ông chỉ viết giúp P. H. thôi, không giúp một tờ báo khác nào nữa.

O. N. H. K. — Có lẽ đăng nhưng chưa biết bao giờ, vì không vội.

O. B. S. Hợp-Chi. — Ông cứ gửi như mọi người khác.

O. Mộng-Du — Không đăng được.

O. Đ. P. BẮC-NINH — Không đăng được, nhưng ông cũng chẳng nên vì thế mà thất vọng.

O. Nguyễn Xã-hội Tả-dảng. — Chúng tôi không có thời giờ trả lời ông. Tùy ý ông muốn làm gì thì làm. Chúng tôi làm việc gì vẫn làm như thường.

Gặp khi gió táp mưa đóm,
Dùng xe AN-THÁI chẳng còn
có gì.

HÌNH XE

Số 2 phố Nguyễn-trọng-Hiệp — Hanoi

MẪU ÁO CÁT-TU'ONG

Nhiều các bà, các cô phản bội rằng những mẫu quần áo do họa-sĩ Cát-Tường
nghỉ rã, đưa cho các thợ may (dù là thợ chuyên môn) làm cũng không
được vừa ý. Vậy muôn chiều lòng các bà, các cô, chúng tôi sẽ dự định mở
một phòng thợ may và sẽ yêu cầu họa-sĩ Cát-Tường đến trông coi giúp.
Rồi đây các bà, các cô sẽ có những bộ y phục tân thời rất mĩ tuuэт
như trong ý muốn.

PHẠM - TÁ

Tốt nghiệp tại trường nhuộm và may ở Paris
N° 23 phố Bờ-Hồ Hanoi

MỘT CÁCH LÀM CHO NGƯỜI MẠNH KHỎE LUÔN

Ăn uống ngon miệng dễ tiêu, biết đói, tức là trong người mạnh khỏe,
vô bệnh. Năm mới các ngài thấy trong mình ăn không tiêu, hay là nôn
ợ, đầy hơi, đau tức đau bụng; các ngài nên mua ngay một lọ Gastrol 0\$40
ở hiệu thuốc tây VŨ-ĐÔ-THÌN pha uống một cốc là khỏi ngay. Thuốc
này mới phát minh, hợp với phủ tang người Annam, rất bổ cho bộ tiêu
hỏa, chữa được nhiều người khỏi bệnh dạ dày và đau bụng kinh niên.

Hài-kịch — một hồi

HÂN LY TAO

Của ĐOÀN PHÚ TỨ

NHÂN-VẬT

VĂN, BÍCH, LUONG,
TỐ-MAI, MỘNG-LAN.

(Một phòng khách thanh nhã, lịch sự. Bàn ghế bày biện có vẻ bè bộn đẽ coi. Một chiếc piano ở một góc buồng kín đáo).

Trong sự xếp đặt, người ta thấy có tay người người thiếu nữ sinh đẹp và thức thời. Tuy không có gì là mỹ thuật cho lắm, nhưng cái gì cũng hợp thời.)

LỚP THÚ NHẤT

VĂN — BÍCH

(Bích, một thiếu niên chừng 23, 24 tuổi, quần áo và dáng dấp rất thanh lịch đương đi lại trong phòng và hút một cái «bôt» dài dắng đặc. Văn, cũng trạc tuổi ấy, mặc bộ áo cũ kỹ, thắt cái ca-vát soảng sảnh, nhưng xem chừng như đã cố ý làm để ăn mặc chỉnh tề hơn mọi ngày. Cái đầu bồng nhoáng của Bích làm cho ta để ý đến bộ tóc bình bồng của Văn. Ngồi im lìm và ngượng nghịu trong chiếc ghế hành rộng quá và thấp quá Văn sóc lại áo và nắn lại ca-vát luôn, chốc chốc lại rút ở túi ra một tờ giấy con, đọc lầm nhầm và gật gù).

VĂN. — Chúng ta đợi một phút nữa, nếu không ai về thì ta lui về hôm khác.

BÍCH. — Không, chắc họ sắp về, vì anh Lương đã hẹn với tôi đúng 5 giờ... (xem đồng hồ), mà mới có 4 giờ 45... Còn 15 phút nữa! Tại chúng mình đến sớm quá. Thôi, chịu khó đợi một lát. (Thay đổi thuốc lá khác rồi ngồi đối diện với Văn). Chắc anh cũng không hận gì?

VĂN. — Hằng ngày tôi chỉ có hai công việc hằng nhật: là làm thơ và tưởng nhớ Mộng-Lan!... Thơ thì hôm nay đã làm xong rồi (đưa tờ giấy ra khoe, rồi lại bỏ túi), còn tưởng nhớ, thì ở đâu hơn là ở đây nữa?

BÍCH. — Anh thật lảng mạn.

VĂN. — Vì Mộng-Lan kia chứ đâu, Mộng-Lan đương cười ở trên chiếc (piano) kia kia (chỉ một bức ảnh con trên mặt đàn piano).

BÍCH. — Nhât là vì Mộng-Lan sắp đến đây chơi với cô Tố Mai, và sẽ đánh đàn cho anh nghe.

VĂN cười sung sướng lắm, và nhìn mờ màng trên trần nhà — Nhưng này, anh Bích à tôi vẫn ao ước được gặp Mộng-Lan, và được nghe nàng nói hay đánh đàn, thế mà bây giờ, khi cái giây phút ước mong ấy đến gần, tôi lại muốn lùi nó lại ít lâu nữa, vì... tôi chỉ sợ... cái hạnh phúc ấy, đến thực sự, nó sẽ tiêu tán mất. Tôi nán nỉ anh đưa tôi lại đây, bây giờ tôi lại muốn ở lại trong cái mong mỏi một thời kỳ nữa. Tôi muốn xa Mộng-Lan để tưởng nhớ nồng nàn hơn, và Mộng-Lan có đánh đàn thì tôi chỉ muốn được nấp bên cửa sổ hay sau rặng hoa mà nghe, mà đoán cái dáng uyển chuyển của hai bàn tay trắng nõn bay lượn trên giấy phim ngà. Tôi mong mỏi ước ao, mà nay tôi lại sợ... tôi sợ Mộng-Lan đến đây, tôi sợ gặp mặt Mộng-Lan nhìn tôi, và nghe thấy Mộng-Lan nói truyện với tôi, tôi sợ khi nhìn đôi mắt và hai lần môi xinh tuối kia

« Siège 168, Rue Lê-Lợi — HANOI » (Gần trường Thể-duc)
SUCCURSALE: № 63 A. Maréchal Joffre à Thanh-Hoa
Bản-sở về kiến nhà theo luật vệ-sinh của thành-phố Hanoi trong 17 năm
nay. — Vậy trước khi các ngai xây móng lấp nền, xin mời các ngai qua bô-lai
Bản-sở xem dù 250 cái kiều nhà đã vẽ, và đã làm tại Hanoi và các tỉnh. —
Xin tính giá ba đê các ngai có thể tin yêu, nghệ vĩ của Bản-sở được.



một ít đầu lén tóc cho bóng mượt, có lẽ hợp thời hơn.

VĂN. — Anh nói cũng hơi có lý. (Ra trước gương đứng, ngắm lại đầu tóc và quần áo) Nhưng tôi tưởng thế này cũng đủ lắm rồi. Nếu không có anh bắt buộc, có lẽ không bao giờ tôi ăn mặc phiền phức đến thế này. Tôi trú ý đến quần áo như hôm nay đã là quá lắm, mà cái mớ tóc của tôi được trải gọn ghẽ như anh trông đó cũng đã may mắn lắm rồi. Phải, cái gì cũng phải có hạn... và đầu sao tôi cũng không thể quên được rằng trong túi tôi hiện có một bức thơ tặng Mộng-Lan, và bài thơ này (rút bài thơ ra), nếu có dịp... (gật gù và đọc lại bài thơ, vừa cười một cách ngây thơ). À, anh có chắc rằng Mộng-Lan có đọc thơ của tôi ở báo Tao-Dàn không?

BÍCH. — Thơ của anh, ai là người không đọc đến, và trong bọn thiếu nữ có cô nào là không thuộc lòng những bài thơ đầy tình tứ của anh. Nhưng mà...

VĂN. — Nhưng mà Mộng-Lan đọc những bài thơ tôi để tặng Mộng-Lan. Dù có hiểu là chính tặng nàng đấy không?

BÍCH. — Tuy Mộng-Lan không thú thực với ai, nhưng làm gì mà không hiểu. Anh phải biết tình yêu của ta dù kín đáo đến đâu cũng không lọt khỏi được mắt người yêu.

VĂN. — Nếu tôi có dịp đọc cho Mộng-Lan nghe bài thơ này...

BÍCH. — Chắc anh đọc xong thì Mộng-Lan sẽ là người đầu tiên học thuộc lòng để ôn lại những lúc vắng anh. Anh có thể cho tôi nghe trước không?

VĂN. — Đọc trước, elát nữa nó mất cái móm mè đi.

BÍCH. — Anh muốn thế, tôi cũng không ép.

VĂN. — Nhưng nếu không có cơ hội nào để...

BÍCH. — Tôi sẽ giới thiệu anh là nhà thi sĩ trứ danh, và sẽ xin anh đọc cho mọi người nghe một bài thơ chưa đăng báo, lo rồi họ lại không dùng vỗ-lực mà cưỡng bách anh phải đọc cho họ nghe, vì bọn họ yêu mỹ thuật, thích văn chương lắm, nhất là thơ của anh.

VĂN. — Những người khác có thích thơ của tôi không, tôi không cần bạn lòng nghĩ đến làm gì, chỉ cố những câu thơ đầy tình tứ, đầy những ước mong, nay được Mộng-Lan biết đến là tôi mãn nguyện.

Tôi sống cũng chỉ vì thơ, mà những câu thơ nào của tôi cũng chỉ đầy những Mộng-Lan. Nếu ở đời không có Mộng-Lan, không biết tôi còn cầm bút viết thơ

từ bao giờ? » Bích ra đỡ mấy gói đồ của ba người).

BÍCH. — Xin giới thiệu một người bạn, anh Nguyễn-đình-Văn thi-sĩ. Đây là Lương... Cô Tố-Mai, em anh Lương... Cô Mộng-Lan, bạn chúng tôi.

BỐN NGƯỜI THI LỄ — Văn có vẻ lúng túng, ngượng nghịu.

LƯƠNG. — Mời ông ngồi chơi. Chúng tôi được nghe tiếng ông đã lâu, vẫn mong được gặp. Thật là may mắn lắm. Xin mời ông ngồi.

VĂN NGỒI — Các em ngồi cả xuống... Anh Bích đưa gói bánh đây... rồi ta bảo pha trà.

BÍCH Đưa Giả Các Gói Đồ Rồi Cũng Ngồi — Chúng tôi đợi đã hơn nửa giờ... Anh Lương và các cô vẫn được nghe thiên-ha ca tụng anh Văn, nhà thi-sĩ trẻ tuổi, nổi tiếng khắp nước Nam, tác-giả hai tập thơ tuyệt-phẩm: « Giữa Giồng » và « Bóng Chiều » và vẫn đăng thơ trong báo Tao-Đàn.

LƯƠNG — Vâng, tôi có được đọc hai tập thơ của ông, và không ngờ có cái văn tài như ông mà hay còn ít tuổi như thế.

VĂN NGHIẾNG MÌNH DÁP

TỐ MAI — Chị em chúng tôi vẫn khao khát được biết ông. Thơ của ông, chúng tôi ham đọc lắm, tuy không hiểu thấu những ý tưởng xâu xé, nhưng...

VĂN — Thưa cô, cô quá khen. Thơ của tôi có ý tưởng gì đâu, thường chỉ là những cảm tình thông thường...

MỘNG LAN — Những cảm tình mới mê lẩn, à. Chúng tôi không có cái học thức như các ông, song cũng cảm thấy bao nhiêu thi-vi trong những bài thơ của ông, như bài... bài gì chị Mai nhỉ, bài gì mà chúng ta cùng đọc hôm kia ở nhà...?

TỐ MAI — Ở nhà chị Thu? À, bài... bài..., xin lỗi ông, chúng tôi quên mất nhau đe... bài...

LƯƠNG — Bài « Hải hoa »?

MỘNG LAN — Vâng, bài « Hải hoa » đăng ở báo... Đời Nay.

TỐ MAI — À phải, bài « Hải hoa ». Vâng, thưa ông, bài ấy hay lắm, có những câu thơ êm đềm như:

« Bên hồ... »

BÍCH — Có phải đâu. Bài « Hải hoa » trong báo Đời Nay không phải của anh Văn, anh ấy chỉ viết cho báo Tao-Dàn thôi.

TỐ MAI — Bài « Hải-hoa » ký tên Nguyễn-Văn mà?

BÍCH — Không, Nguyễn-Văn có phải là anh Văn đây đâu. Anh Văn ký tên là Đinh-Văn, và không hề viết cho báo Đời-Nay bao giờ. Cái anh Nguyễn-Văn ấy thơ thần ra quái gì, nhảm thế nào được?

VĂN — Anh quá thiên-vi, thơ của Nguyễn-Văn cũng hay lắm chứ.

BÍCH — Bằng thế nào được anh.

LƯƠNG — Vâng, bằng thế nào được. Đem bài « Hải-hoa » mà viết cho báo Tao-Dàn thì thực là một giờ một vực.

BÍCH — Các cô có đọc trong số Tao-Dàn mới, bài « Một buổi chiều » của anh Văn để tặng nàng Mộng-Du không?

MỘNG LAN — À, cô. Tôi có đọc. Thưa ông, bài ấy hay quá, chúng tôi đọc đi đọc lại gần thuộc lòng. Đây số Tao-Dàn mới (nàng với tờ báo trên chiếc bàn con) và bài « Một buổi chiều » đây. Bên cạnh bài thơ có vẽ một người ngồi dưới gốc cây. Bức tranh đẹp

TOUT POUR ARCHITECTURE
NHUẬN-ÔC

« Siège 168, Rue Lê-Lợi — HANOI » (Gần trường Thể-duc)
SUCCURSALE: № 63 A. Maréchal Joffre à Thanh-Hoa
Bản-sở về kiến nhà theo luật vệ-sinh của thành-phố Hanoi trong 17 năm
nay. — Vậy trước khi các ngai xây móng lấp nền, xin mời các ngai qua bô-lai
Bản-sở xem dù 250 cái kiều nhà đã vẽ, và đã làm tại Hanoi và các tỉnh. —
Xin tính giá ba đê các ngai có thể tin yêu, nghệ vĩ của Bản-sở được.

NÊN DÙNG PHAO VIỆT-NAM
Hiệu Tường-Ký, Hạnh-Phúc, Khánh-Thọ

BÁN TẠI HIỆU TUỐNG-KÝ

78-80, PHỐ HÀNG ĐƯỜNG VÀ 44, PHỐ HÀNG Bồ, HANOI

Xưởng chế-tạo: làng Phú-xá, Hà-dông
có đặt đại-lý khắp tam-kỳ

VUI CƯỚI

quá, thật xứng với bài thơ. Thưa ông, người vẽ tranh là ai mà lại ký tên tây?

VĂN — Thưa, đây là họa-sĩ Trần-Cung...

TỐ MAI — Ô, bức tranh đẹp nhỉ... mà bài thơ của ông hay quá. (Nàng đọc) « Một buổi chiều,... » « ặng nàng Mộng-du »....

Thưa ông, Mộng-Du là ai thế?

MỘNG LAN — Hay là chị Du ở phố hàng Bông đấy? Thưa ông, ông có quen chị Du?

LƯƠNG — Các cô thóc mách quá, cứ biết bài thơ hay là đủ, còn hỏi truyện riêng làm gì?

VĂN — Mộng-Du không phải tên ai cả, chỉ là một cái tên hiệu tôi đặt; a, để ngầm chỉ một người... một người mà tôi...

BÍCH — Một người mà anh yêu.

LƯƠNG — Cũng có khi là một người trưởng-tuống. Các nhà thi-sĩ thường có những thú tình yêu lạ lùng ấy.

TỐ MAI — Nhưng nếu cô Mộng-Du không có thật, thì ông còn tặng làm gì? Chắc cô Mộng-Du có thật, nhưng tên thì không phải.

BÍCH — Chắc hẳn tên thực cũng hoi na ná như thế, hoặc Mộng-Hoa, Mộng-Huong, Mộng-Thụ hay Mộng-Oanh, Mộng-Yến gi đấy, nghĩa là quanh quẩn cũng là loài Mộng-cả...

LƯƠNG — Các bác trẻ con quá, không biết đến bao giờ mới chừa. Ông Văn mới đến chơi lần đầu, mà các bác đã hỏi truyện riêng của ông không sợ ông cười cho? Mộng-Du là ai, thi việc gì đến các cô? Cả cái anh Bích này nữa, tự nhiên thì kéo dâu ra một tràng mộng.... Anh hãy cất cái gói mộng của anh đi, để tôi mở gói bánh ăn có lẽ còn lý thú hơn. Cô Mai vào bảo pha trà đi nhé (Tố Mai vào nhà trong). Lương lấy dĩa bày bánh.

LỜI THÚ BA

BÍCH, VĂN, LƯƠNG, MỘNG LAN.

BÍCH — Đã hai tháng nay cô Mộng Lan đi Huế vắng, làm chúng tôi nhớ quá.

MỘNG LAN — Cảm ơn các anh. Nếu anh trưởng-tuống được cái buồn của tôi ở Huế thì các anh phản nản hộ không biết chừng nào. Anh có biết tôi dùng thi giờ của tôi thế nào không? Buổi sáng giúp bà thím nấu cháo ăn lót dạ, buổi trưa giúp bà thím thổi cơm trưa, buổi chiều lại giúp bà thím làm cơm chiều, đến tối..

LƯƠNG — Giúp bà thím đi ngủ....

MỘNG LAN — Đêm hôm sau dậy lại làm như hôm trước. Buồn không biết đê đâu cho hết. Thật là hai tháng giờ dùng đê ăn và đê ngáp. Nhớ Hanoi lắm mà không làm thế nào ra được. Nhất là nghĩ đến các bác ở ngoài này, hôm nào cũng gặp nhau, cũng vui đùa, cũng chơi đan, cũng ăn bánh...

BÍCH — Cô chỉ nghĩ đến người vui đùa và ăn bánh, không biết còn có người quên ăn, mất ngủ vì cô...

MỘNG LAN (cười). — Chắc người ấy không phải là anh, vì anh mà quên ăn thì là một sự lạ không thể có.....

LƯƠNG — Và cũng không phải là tôi đâu, vì mỗi đêm, tôi vẫn ngủ đúng tầm giờ.....

BÍCH — Không phải tôi mà cũng không anh Lương.

MỘNG LAN — Thế thì là ai? Ai mà nhớ tôi đến nỗi bỏ ngủ, quên ăn? Thôi, chắc là ông chủ hiệu Gô-đa, hay ông chủ rạp chớp bóng Majestic, hay ông chủ hiệu bánh ngọt Tân-an ở phố Tràng-tiền. Nếu không thì chắc là mấy chú tay đèn bán lụa Bombay. Phải, họ nhớ tôi cũng phải, song dù họ có nhớ tôi mà chết đi, tôi ưng chẳng cảm ơn một tí-tí nào.

Nhà Khiêu-Vũ to và lịch-sự nhất ở Hà-thành là:

HANOI BAR DANCING

100, Rue des Voiles, Hanoi

Buồng Khiêu-Vũ rộng 150m². Bài trí theo lối tân-thời.

KHIÊU-VŨ | Các tối thường từ 20 giờ đến 24 giờ.

Tối thứ bảy từ 20 giờ đến 1 giờ.

Chủ nhật và ngày lễ ban ngày từ 15 giờ đến 18 giờ.

VÀO CỬA KHÔNG MẤT TIỀN

Rượu và nước, giá bán phải chăng, cho tiên ai cũng đến vui chơi được.

Bắt đầu từ mồng một Tết (14 Février 1984) sẽ có một cái buồng riêng

rất lịch sự để ai muốn đặt tiệc hoặc mang người nhà lại Khiêu-vũ.

Ở các tỉnh sa muôn giữ buồng đặt tiệc xin viết thư cho biết trước.

BÍCH — Người nhớ cô một cách thiết nhất, mà cô cần phải cảm ơn, không thể đoán được, vì người ta biết cô mà cô không biết người ta. Hay cô có già đoán cũng chỉ biết được có hai điều thôi.

MỘNG LAN — Là hai điều gì, chẳng hạn?

BÍCH — Một là người ấy tất nhiên là đàn ông. Hai là người ấy tất nhiên còn trẻ tuổi.....

MỘNG LAN — Tôi còn đoán được điều thứ ba nữa: là người ấy tất nhiên có yêu tôi. Vì điều thứ tư là người ấy yêu tôi, một cách ngầm-ngầm và thất vọng. Điều thứ năm là người ấy tuy thất vọng, nhưng không đến nỗi thất vọng hẳn, còn một tí-tí hy vọng là một ngày kia tôi sẽ hiểu cái tình yêu ấy và sẽ yêu lại. Còn điều thứ sáu nữa, nếu tôi già đoán, là người ấy có quen biết anh, và nhờ anh bắn tin. Vậy thì điều thứ bảy ya cuối cùng, là cả anh chàng si ấy và cả anh làm mối này đều ngộ bỗng nhau; hay cũng suýt soát nhau về bệnh điên. Tôi là tôi, nghĩa là người thực, chứ tôi có phải là một cô thiếu nữ lẳng mạn, mồ ho lao, trong các tiêu thuyết tình kia đâu mà các anh mong cảm dỗ bằng những cách trẻ con ấy. « Nhớ đêm quên ngủ, nhớ ngày quên ăn ». Đó là một câu thơ cổ mà cũng chỉ là một câu thơ thôi. Ngay các ông thi-sĩ viết ra câu thơ ấy, hay những câu thơ cùng một giọng như thế, có lẽ cũng chưa bao giờ yêu ai đến thúc đêm nhện đòi bao giờ. (Nói với Văn) Thưa ông, xin lỗi ông, có phải các ông thi-sĩ thường thích viết những câu thơ thiết tha ấy, cũng chỉ viết để cho nó hay thôi, chứ thực thi chẳng ai yêu đến nỗi quên ngủ, quên ăn, có phải những câu thơ ấy hơi nói quá sự thực một chút không?

VĂN — Thưa cô, kể những cái ái-tình thường thường của thiên hạ thì không bao giờ đến bức ấy....

MỘNG LAN — Vắng, tuy không là thi-sĩ, tôi cũng đoán chắc được điều đó.

VĂN — Nhưng khi ái-tình đã mạnh đến nỗi chiếm hết công việc cùng tư tưởng hằng ngày của người ta, thì đừng nói là quên ăn, quên ngủ, dầu nói là quên sống cũng chưa đủ tả được cái sức mạnh của ái-tình. Ái-tình là một cơn gió lốc, mà người si-tinh chỉ là hạt bụi cuốn theo. Nếu người si-tinh ấy bất hạnh là một kẻ thi-sĩ, thì lại không cứng cáp, không nặng bỗng bụi, chỉ là một cái hương thơm nhẹ thoảng bị tan ra trong luồng gió.

MỘNG LAN — Nghe ông nói như được đọc một trang tiểu thuyết. Tôi nhớ hồi mấy năm trước, tôi có xem « Manon Lescaut », « Graziella », tôi cũng tưởng là khi người ta yêu nhau thì người ta khỏe sói lăm. Nhưng bây giờ tôi biết rằng yêu như thế không hợp thời nữa, chỉ có về thế kỷ thứ 18 hay 19, người ta mới yêu là lùng như thế. Nếu tôi là đàn ông, tôi sẽ yêu một cách hợp thời, nghĩa là tôi nói thẳng ngay cho người yêu rằng tôi yêu người ta. Người ta yêu lại tôi thì càng hay, bằng như người ta không yêu tôi thì tôi cũng thôi không yêu người ta nữa, có phải tiên không?

BÍCH — Cố tưởng người ta có thể sai khiếu được ái-tinh?

MỘNG LAN — Thế anh tưởng ái-tinh có thể sai khiếu được người ta?

LƯƠNG — Thôi, cãi nhau làm gì, vô ích. Ái-tinh làm chủ tôi hay tôi làm chủ ái-tinh, có ai biết được. Dù có biết cũng chẳng lợi gì cho ai hết. Hiện bây giờ có một vấn đề có thể chúng ta đều đồng ý cả, và lại có lợi hơn: vấn đề ăn bánh.

Của L. D. Đức Nam Định

I. Lý luận

Một ông giáo đến nhà giấy thép mua tem, gặp bạn, — một ông ký giấy thép đương soái thơ gửi đi các tỉnh.

— Công việc bác làm buồn lắm nhỉ! Ngày nào cũng phải đóng dấu như vậy thì chán đến chết!

—Ồ! Không! Bác nhảm! Nay nhé! Hôm nay, tôi đóng cái dấu mồng hai, ngày mai, tôi đóng cái dấu mồng ba, ngày kia, tôi đóng cái dấu mồng bốn, vẫn vân. Thay đổi luôn luôn, bác bảo buồn về nỗi gì?

II. Lý Toét với bú-dù

Lý Toét vào chơi Bách-thú. Đứng trước chuồng khỉ, lý Toét nhoèn mieng cười tẩm. Thấy con khỉ cũng nhẹ răng cười. lý Toét trầm ngâm nghĩ ngại:

— Hừ! Không biết ta thấy nó mà ta cười, hay là nó thấy ta mà nó cười?

Võ danh

Láu

Trò Hình vừa xin mẹ được một xu để mua phẩm tim pha mực viết, đi ngang đường gấp hàng kẹo, Hình liền mua một xu ăn. Ăn xong mới nghĩ là đã liều lấy xu mua mực ăn kẹo, về xin xu khác thì phải đòn, mà không thì làm thế nào chiêu có phẩm dem về để anh pha cho mà đi học. Nghĩ ngại một lúc, Hình ta mỉm cười ra chiêu đặc ý, điềm nhiên cắp sách đi học. Đến giờ ra chơi, Hình xin phép thầy giáo đi nhà thương xin thuốc tim. Xin được, chiêu dem về, anh gắt: « đứa nào bán cho mày thứ phẩm này thì viết làm sao được » Hình điềm nhiên: « thưa anh, em mua ở nhà thương đấy a. »

Anh — ...

Của N. C. Hậu Haiphong

I. Chắc hẳn độc

Lý Toét — Quái! Ở nhà quê mình thi trẻ con chửi bới nhau văng bẩn, văng thù chí mạng, thế mà cũng ít khi chúng giận nhau. Còn ở ngoài tỉnh thi góm chét: mới bảo nhau có ăn lý luận Phan-Khôi thôi mà họ đã hầm hè định chưởng nhau rồi. Thế thì không biết cái lý luận Phan-Khôi nó ra làm sao?

II. Phục tài

Lý Toét lên Hanoi, đi chơi phố thấy một bác xe mời một ông tây: « me-xi móng-te bút-bút, mo phe cuoc bô-cu vît », thi thấy ông tây nhảy ngay lên xe. Một lát lại thấy bác xe khác mời một bà đầm: « bà-dầm, móng-te bút-bút, a-lê cái nhà bà » thi thấy bà đầm cũng nhảy ngay lên xe.

BÍCH — Kẽ thi có lợi thật.

MỘNG LAN (cười). — Mà cũng dễ đồng ý nhất.

(Tố Mai vào: nàng đã thay áo khác, nhẹ nhàng, mỏng mảnh hơn, và màu tươi đẹp hơn).

(Còn nữa)

Lý Toét phục tài hùng biện của hai bác xe, khen: « góm! cu li xe Hanoi có khác: tiếng tây đã lâu mà tiếng đầm lại thao ».

III. Ăn « sê-cầu »

Thằng Sơn-son mời cụ lý Toét ăn « sê-cầu », cụ vừa mới húp một húp đã nhăn mặt, vứt cả cốc kêu gào: « may làm khô tao nhá! May cho tao ăn cái « cầu-cầu » nó cầu buốt cả răng cả lợi lao, ngày nọ tao đã hú vita về chai rượu « cốt min » của con Ba-Vanh, giờ tao lại thất đắm vì cái món « cầu-cầu » của may ».

Của N. X. Nhượng Vinh

I. Thứ tư

Một bác xã nợ, nhà nghèo, thậm chí năm mới muốn viết thơ cho bạn mà không có tiền mua tem. Nhưng bác cũng đánh liều viết một cái thơ, xong rồi, bác chua thêm vào một câu như vậy:

« Tôi tảng tiền quá, không có tiền mua tem, vây nhà giấy thép có phạt bác, xin bác đừng trách tôi không bảo trước ».

Của Kim-Chi Hanoi

Lễ phục-sinh

— Bầm ống... ống cho phép... con nghỉ mấy ngày để con về nàng có nể to nấm a.

— Lẽ cái gì? Lẽ phục-sinh nhà may à?

— Bầm... Bầm chính vây.

Bắt đầu từ kỳ sau cuộc thi Lý-toét sát nhập vào cuộc thi Vui-cười.

Thể-lệ cuộc thi vui-cười và thi tranh khôi-hài

Mỗi bài không được quá 30 giòng.

Tranh vẽ chiều ngày 12 phân tây, chiều cao độ 10 phân.

Mỗi kỳ sẽ đăng lên những bài và tranh mà báo báo xét là hay nhất.

Giải thưởng (về 5 số 88, 89, 90, 91, 92 a) về cuộc thi vui-cười.

Giải nhất: các thư sách đáng giá 3\$00

Giải nhì: các thư sách đáng giá 2\$00

b) về cuộc thi tranh.

Giải nhất: các thư sách đáng giá 3\$00

Giải nhì: các thư sách đáng giá 2\$00

Bản-báo sẽ gửi cho những người được thưởng một cái phiếu lấy sách và cái bảng kê các thư sách tây, nam của một hiệu sách. Rồi các bạn sẽ chọn trong đó, miễn quyền nào thi gửi phiếu lại hiệu đó lấy sách. Các bạn muốn lấy giấy bút hay đồ đặc trong hiệu đó cũng được, miễn sao cho đủ số tiền thi thôi. Tiền gửi về phần các bạn chịu. Hoặc các bạn muốn đổi lấy báo biếu không lấy sách cũng được.

Y PHỤC PHỤ - NỮ

Các bà muốn vận quần áo đẹp xin mời lại hiệu KIEN-KHANH 37c Rue de la Citadelle Hanoi (phố cửa đồng sau phố Xe-diều) chuyên may y-phục phụ nữ kiểu mới và kiểu cũ.

Việc đó, cắt và thử áo đều do tay phụ nữ chuyên nghề đứng làm.

Có phòng riêng để các bà thử áo. Có sách mẫu vẽ kiểu áo lối mới và

có áo mẫu các kiểu để các bà lựa chọn.

Thêu các kiểu hoa rất mới vào áo, khăn quàng, chăn, gối...

Xin mời các bà lại xem các kiểu áo bày tại bản hiệu sẽ được vừa ý.

KIEN-KHANH

ĐỨC GIỆT BỎ

Nhân lão Bô-Cả

Lão Bô-Cả đọc trong Phong-Hóa
Câu ca dao Tú-Mõ đặt ra:
« Báo Loa có một đàn gà,
Thực là tốt mĩ, thực là dài đuôi».
Đặt tờ báo, lão ngồi ngắn mặt...
Nghỉ giờ lâu chật vật không ra,
— « Báo Loa sao lại có gà?
Là lùng! gà mài sao mà dài đuôi?
Nghe thấy nói kỳ khôi có mội,
Tú tiếc gì, rõ rõt có đuôi!»
— Hồi ông Bô-Cả kia ơi,
Nói ra chẳng sợ kẻ cười, người chê!
Óc ông lão nhà quê có khác!
Chỉ biết: gà cúc tát lá chanh.
Thường khi nhắm rượu ngoài đình,
Cụ trong dân vẫn tranh dành phao câu!
Gà báo Loa phải đâu già ấy,
Vềnh tai bò, Tú dạy cho hay:
« Gà này, theo chữ văn tây,
Nghĩa là: hạng gái dạn dầy, trai lơ.
Chỉ son phấn diêm tó măt tốt,
Với lược gương, chải chuốt đuôi dài
Để làm mè mệt lòng gai,
Để đem nhan sắc cho người chơi chung.
Khi nào thấy bướm ong vắng vẻ
Lại nhò Loa bán rẻ duyên ôi.»
Rõ rành Bô-Cả có chuối,
Còn toan soi bói, chực moi đuôi người,
Nghe Tú bảo: « Biết thời thua thót,
Không biết thời dựa cột mà nghe».
Cũng đòi chữ nghĩa ti-toe...!

Tú-Mõ.

Số 50

XUÂN VỊNH



— Bầm thầy, tôi bận tang phục thế
này có dạo vào xem chóp bóng không?

Câu văn « hú tim òa »

Giản-dị là một đức tính đáng ghét lầm hay sao mà người ta tránh nó dữ thế? Người ta đã biết rằng từ điềm này đến điềm khác thì đường thẳng là gần nhất, nhưng người ta cứ đi những đường quanh co. Muốn bảo sức mạnh của chúng ta là để phản đấu với ba con ma thì cứ nói phẳng ngay thế có hơn không? Nhưng ông Thi-Hán trong Tiếng-Dân số 677 lại còn thích hỏi kia, — hỏi đề có câu mà đáp.

« Sức mạnh chúng ta (sức mạnh nào?) để làm gì? Để phản đấu. Phản đấu với ai? »

(Tôi toan trả lời: không biết! nhưng ông Thi-Hán đáp hộ:)

« — Phản đấu với người nước Anh, nước Đức, nước Mỹ, nước Nhật hay sao? — Không phải. Phản đấu với đế quốc chủ-nghĩa (!) hay sao? Không phải. Phản đấu với tư bản chủ ughĩa hay sao? — Cũng không phải. »

(Trời ơi, thế thì phản đấu với cái quái gì mới, là phải cho? Hay là với công-sản chủ nghĩa? — Cũng không phải). « Chúng ta sở dĩ dùng hết năng lực mà đồ súc để phản đấu, chỉ cố đánh đuôi ba thứ ma:

« Một là ma tình dục.
« Hai là ma vật chất.
« Ba là ma hoàn cảnh (?) »

Nhưng còn con ma thứ bốn, con ma to nhất, mà ông Thi-Hán không nói đến, là con ma... bùn, con ma hay nói lôi thôi.

Nhưng phản đấu với con ma này chả hóa ông Thi-Hán lại tự phản đấu với ông Thi-Hán mất.

LÊ-TA.



Một Cuộc

(Do hội Bài trừ bệnh lao tổ-chức ở kh

Bắt đầu, lẽ tất nhiên là tôi vào Hội chợ. Tôi muống giữ vẻ mặt nghiêm trang nhưng họ không cho: ở ngay cửa, chỗ lấy vé vào, họ có treo một cái biển đề: *người nón 0p.10, con lit 0p.15*. Dáng chừng đấy là họ khôi hài. Nhưng cũng may — khôi hài nhạt, nên tôi không đến nỗi mất vẻ mặt nghiêm trang.



Nhưng đến khi đi quá vào trong, thấy ông Hương-ký đứng trước hàng bán nem chả đương đặt mồm vào một cái loa khá to mời người ta ăn, thì tôi không sao giữ được nghiêm trang nữa. Thấy hình một ông to béo thổi loa, tôi nghĩ ngay đến ông Bùi Xuân-Học — mà nghĩ đến ông Bùi Xuân-Học, tôi nghĩ ngay đến báo Loa, rồi cứ thế, nghĩ lan man mãi.

Có ông Hương-ký ở đâu là vui trò đấy. Ông giơ lên một đôi đũa trên cổ sóc một miếng chả và một miếng nem rồi bảo tôi:

— Entrez vous.

Tôi đáp lại:

— Je m'entre.

Sau tôi có hai ông tay cùng vào, mồm lầm bầm:

— Nous nous entrons.

Thế là mới vào Hội chợ mình đã ăn ngay. Có thể mới đúng với các bà Annam đi chợ, ăn quà đã. Thực viễn.

Khi ăn, tôi được các cô hầu long trọng lắm. Trong gian này, hình như có một luật chung: càng ăn nhiều bao nhiêu là càng làm phúc nhiều bấy nhiêu. Cái luật này có điều cũng dễ chịu nên tôi thấy tôi ăn nhiều lắm. Một ông tay ngồi cạnh tôi dáng chừng cũng cho thế là phải, nên ăn có phần gấp đôi tôi. Tuy ăn no mà khi ra lại thấy trong người nhẹ nhõm, nhẹ nhát là cái ví tiền.

Ăn xong, sang gian bên cạnh xem con quái vật ở vịnh Hạ-long. Con vật

này người ta nói kỳ dị lắm: mồi phun ra lửa, mắt lòe ánh sáng, và cứng như đồng, vẩy như cánh quạt đuôi sắc như dao cạo. Vào xem mất c 5 xu. Tôi liền vào xem. Đì vòng quanh một lúc, tôi thấy treo trên tường môt con... cá mắm. Đó là con quái vật c vịnh Hạ-long. Khi ra có cái biển đề « Vì việc phúc, xin các ngài đừng nô cho ai biết sự bí mật. »

Ra ngoài gặp người bạn quen hỏi — Nó có lạ không?

Tôi cười đáp:

— Ồ! nó lạ lắm. Không thể tưởng được. Có xem mới biết.

Nhưng đến khi bạn mời tôi vào xe lần nữa, tôi phải từ chối. Nhưng tôi không đi nơi khác, tôi ra đứng ở ngoài để nhìn mặt những người ở trong đó. Tôi tưởng tôi chưa xem cảnh gì thú vị bằng khi trông thấy ban tôi, trong bước ra, có vẻ hớn hở giả dối, và cười một cách ngượng nghịu. Ha chung tôi thì thầm với nhau rồi cười khúc khích. Một ông to béo đứng bên cạnh thấy chúng tôi thích chí, tưởng bở, vội vàng bỏ ra 5 xu vào xem ngay.

Thế là từ nay đến giờ, ăn mất 3p00, xem con cá mắm mất 5 xu... mà không vào đâu cả cũng mất tiền. Đường đi, thỉnh thoảng gặp một cô niu lại mời mua: một bó hoa con chỉ có 5 hào thôi, một con búp-bê có một đồng bạc thôi. Tôi cũng chỉ mua có bó hoa thôi và trả 5 hào. Một lát sau lại gặp một ông bạn khác, ông ta hỏi — Hoa nào đấy?

— Hoa mua chứ hoa nào nữa. Thủ hoa của bác?

— Hoa này tôi đem ở nhà đi.

Rồi ông ta bấm tôi:

— Ấy phải phòng xa, kinh tế này

Tôi vào gian nhảy đầm, đứng ngắm những bức tranh của các sinh viên trường mỹ-thuật một lúc; ra đến ngoài thì trời đổ mưa to. Thật là một cái tai nạn bất ngờ. Một trận mưa này hại đến nghìn bạc. Bài trừ bệnh lao được, còn bài trừ cái « bệnh trời mưa » này thì không có phương kế. Có người bảo đó là các vi-trùng bệnh lao (vi-trùng bệnh lao theo như ông Phạm-dặng-Hanh ở Hồi-xuân-y-quán to bằng con run, phải lấy kim mà cắp), — thấy người mở cuộc chợ-phiên để bài trừ bệnh lao nên họp nhau lai bàn tán, song bàn tán không ra mưu kế gì, nên bọn vi-trùng túi thân khóc quâ thành ra mưa. Kể thì cũng có lý như lời ông P.B. Hanh bảo vi-trùng bệnh lao to bằng con run.

THỂ LỆ CUỘC THI CỦA HÃNG BÁN SÁP THƠM BÔ

NGÀY KẾT LIÊU KỲ

1° Những người dự-thí có thể muốn gửi mấy phiếu cũng được, song những câu trả lời phải viết vào giấy c ... HỘP THU SỐ 54 HANOI.

2° Những câu trả lời phải gửi đến HANG S.S.H., ngày sẽ định sau

3° Phần thưởng nhất định là 50 \$ 00.

Nếu có nhiều người trả lời đúng giống nhau, thi người n

Giải nhì: 20 \$ 00 — Giải ba: 10 \$ 00 — Giải tư: 5 \$ 00 — Giải năm: 5 \$ 00 — Giải sáu: 5 \$ 00 —

XIN NHỚ RẰNG: — Những câu trả lời đã định sẵn để tại TỔNG ĐẠI LÝ HÀ

Cái phong bì đó, muốn được phân minh, những người dự thi ai ngờ ý

Muốn có những phiếu để dự thi xin nhớ mua sáp thơm bôi đầu: giá: 0\$30 lọ con và 0\$50 lít

Mua buôn xin mời

chợ phiên

u nhà Hội-chợ ngày 14 và 15 tháng tư).

Khi mưa, tiện nhất là vào ầu ở gian đánh Ping-pong vì gian ấy vừa rộng vừa vắng người. Nhưng lúc ấy, tôi sinh ra thích thể thao lâ. Bên cạnh tôi có mấy ông dáng chừng là lý Toét cũng đứng xem. Các ông ấy cứ để ô dương như thường, bảo thế nào cũng không chịu cùp lại. Song thoáng thấy bóng bồng mấy cô bán hoa 5 hào một bó, lảng vảng lại gần, tôi cũng đã giở ý lảng vảng ra cửa.

Ra ngoài mưa gội uớt hết cả người, nhưng tâm hồn mát mẻ lạ - lung. Tôi rẽ sang chỗ bầy chim, nghe tiếng hót ríu rít cũng vui tai. Nghè chơi chim cũng lầm công phu, họa chỉ có những ông con quan nhàn rỗi mới chăm nom săn sóc được. Tôi xin phục. Một con yèng chốc chốc lại cất giọng nói; tuy nó được hưởng cảnh lồng son công sứ ở một nhà quan nhưng nó chỉ nói có một câu: ai chào mua?

Gần đây, khi đi qua chỗ bán khoai ráu, bốn cô đầm đồng thanh cất tiếng mời: frites, frites, frites, frites, nghe líu tíu như tiếng chim. Chim khi mời mua cháo nói tiếng người, người khi mời mua khoai lại nói tiếng chim — Đó cũng là một sự trái ngược có thú vị.

Đến chiều, mưa tạnh hẳn. Nam thanh, nữ tú lại rập rìu qua lại. Trong số các cô nữ học sinh đến giúp việc, có một cô mặc áo kiều mới, cô đi rất tự nhiên, nhưng thiên hạ không dè cô đi tự nhiên, có người theo sau dè nhìn cho thỏa thuê — cũng có người theo sau cô bình phảm như ba, bốn mươi năm về trước, họ bình phảm, chê nhạo người có gan cắt búi tóc đầu tiên. Về việc sửa đổi quần áo, mỗi người một ý, nhưng rồi sau này quần áo thế nào cũng thay đổi! Đó là luật tiến hóa tự nhiên — Nhưng có một điều đáng chú ý là về việc cải cách đó, các bạn học sinh đã có gan nhận cái chức trách đi tiên phong, không dè việc đó cho các me tây như ngày trước.

Trong gian nhảy đầm, chỗ bà Thống sứ bán hoa làm phúc là đông nhất cả. Mỗi giờ hoa bán nhẹ nhẹ có 6 đồng. Các quan về đù mặt, quang cảnh vui tết. Tôi có ý tìm nhưng không thấy ông Nguyễn Tiến-Lâng đâu. Tôi hơi nhớ ông, nên ra ngoài đến chỗ ném vòng dè giải khuây.

Một ông học trò nhanh nhau mời tôi mua vòng. Tôi mua ném thử họa

chǎng được chai rượu nào chǎng. Ném gần hết 20 vòng, mắt gần đồng bạc mà không trúng. Tôi định dùng cái vòng cuối cùng để ném chai rượu, cái vòng lại éo le lăn đi nơi khác, rồi từ từ bò ra chụp lấy một hộp sữa bé bằng nửa nắm tay. Một ông bên cạnh tôi reo mừng, kêu lớn: phúc bầy mươi đời!

Đã thế, ông học trò cũng lại kêu rầm làng nước:

— Nay các ông lại xem, ông này mắt có bốn xu được ngay hộp sữa.

Tôi đút cái «phúc bầy mươi đời» vào trong túi, rồi đi ra chỗ họ bán đấu giá. Gặp ngay ông Lêta đương tranh mua cái nậm cồ. Người bán kêu: cái nậm cồ, một hào...

— Hai hào — Một lần, hai lần, ba lần, về phần ông kia.

Mọi người nhìn xem ai thì té ra không phải ông N. K. Hiếu. Lêta bảo tôi:

— Hai hào cái nậm cồ... đắt quá.

Hết nậm cồ rồi đến điếu cày, bình tưới nước, vàng hương đủ cả. Một lát, người bán gọi:

— Một hộp lê ta.

Ông Lêta đứng cạnh tôi giật nảy mình, tưởng ai gọi.

Một người trả:

— 5 xu.

Sau có người chịu trả đến một hào. Ông Lêta mặt có vẻ buồn, phàn nàn với tôi:



— Bác tính, họ đóng hộp tôi và bán có một hào chi.

Tôi an ủi:

— Thôi, việc phúc đức! làm quái gì cái vặt ấy!

Rồi kéo Lê a đi về phía sau.

Vừa quay mình thi lại thoáng thấy bóng hồng mấy cô bán hoa năm hào một bó. Lêta với tôi tuy đã mua hoa cả rồi, song cũng đi lảng vảng bên kia đường để các cô khỏi đòi hỏi lôi thôi. Sau lưng tôi có một người có lẽ cũng đã nhiều lần gặp cảnh ngộ như chúng tôi và ví tiền có lẽ đã nhẹ, nên súc cảnh sinh tình, lẫy Kiều một câu:

Bóng hồng nhác thấy nẻo xa,

Xuân lan thu cúc... liệu mà chuồn đi!

Câu ấy ý cũng thoát. Nhất là người ngâm lên lại càng thoát lầm.

Thấy cuộc chợ phiên bài trừ bệnh lao có kết quả tốt đẹp, chúng tôi vui

chǎng được chai rượu nào chǎng. Ném gần hết 20 vòng, mắt gần đồng bạc mà không trúng. Tôi định dùng cái vòng cuối cùng để ném chai rượu, cái vòng lại éo le lăn đi nơi khác, rồi từ từ bò ra chụp lấy một hộp sữa bé bằng nửa nắm tay. Một ông bên cạnh tôi reo mừng, kêu lớn: phúc bầy mươi đời!

Đã thế, ông học trò cũng lại kêu rầm làng nước:

— Nay các ông lại xem, ông này mắt có bốn xu được ngay hộp sữa.

Tôi đút cái «phúc bầy mươi đời» vào trong túi, rồi đi ra chỗ họ bán đấu giá. Gặp ngay ông Lêta đương tranh mua cái nậm cồ. Người bán kêu: cái nậm cồ, một hào...

— Hai hào — Một lần, hai lần, ba lần, về phần ông kia.

Mọi người nhìn xem ai thì té ra không phải ông N. K. Hiếu. Lêta bảo tôi:

— Hai hào cái nậm cồ... đắt quá.

Hết nậm cồ rồi đến điếu cày, bình tưới nước, vàng hương đủ cả. Một lát, người bán gọi:

— Một hộp lê ta.

Ông Lêta đứng cạnh tôi giật nảy mình, tưởng ai gọi.

Một người trả:

— 5 xu.

Sau có người chịu trả đến một hào. Ông Lêta mặt có vẻ buồn, phàn nàn với tôi:



— Bác tính, họ đóng hộp tôi và bán có một hào chi.

Tôi an ủi:

— Thôi, việc phúc đức! làm quái gì cái vặt ấy!

Rồi kéo Lê a đi về phía sau.

Vừa quay mình thi lại thoáng thấy bóng hồng mấy cô bán hoa năm hào một bó. Lêta với tôi tuy đã mua hoa cả rồi, song cũng đi lảng vảng bên kia đường để các cô khỏi đòi hỏi lôi thôi. Sau lưng tôi có một người có lẽ cũng đã nhiều lần gặp cảnh ngộ như chúng tôi và ví tiền có lẽ đã nhẹ, nên súc cảnh sinh tình, lẫy Kiều một câu:

Bóng hồng nhác thấy nẻo xa,

Xuân lan thu cúc... liệu mà chuồn đi!

Câu ấy ý cũng thoát. Nhất là người ngâm lên lại càng thoát lầm.

Thấy cuộc chợ phiên bài trừ bệnh lao có kết quả tốt đẹp, chúng tôi vui

Hat dâu đơn

Mắt mong

Trong bài «Chạy thi» (Loa số 8) của T. X.:

... Cái đêm hôm ấy đêm gi, mà một con gió thoảng cũng mong mỏi mắt không thấy đến cho.

Người ta mong bằng lòng, bằng trí, hay bằng cái chí chí kia, chứ người ta không mong bằng mắt. Mong bằng mắt được mà nhất là mắt lại mong gió thì mới là mắt ông T. X. kỳ-dị, hai là cái mong kia chẳng có nghĩa lý quái gì.

Bao nhiêu nét rắn?

Cũng trong bài ấy:

Mỗi phút dem đến cho đào Loan một nét rắn lo sợ trên khô mặt phán bụi.

Nghĩa là: ba phút dem đến cho «khô mặt phán bụi» (?) ấy ba «nét rắn lo sợ» (?) mười phút dem đến mười nét rắn. Thế thì độ nửa giờ, cái mặt ấy chắc thành mặt bà lão mắt.

Văn lúng túng

Trong bài «Khách giang hồ» của Thiệu-Quang (Loa số 8):

Những tinh nào mà gánh hát ấy đèn diễn một vài buổi thi hết thảy ai đã xem qua đều phải nhận gánh hát Tân Ban là hay.

Ông Thiệu-quang làm ơn viết hộ thứ văn dản-dị, dễ hiểu hơn chút nữa. Ai hỏi vẩn mà nói lúng túng đến thế.

Cũng trong bài ấy:

Hai hôm đầu mới đến đã cỏ động, dùng để hoặc yết thị, hoặc phát chương trình....

Cỏ động dùng để yết thị hay phát chương trình? Mà thứ văn ngô nghê này thì cỏ-động dùng để làm gì mới được chứ? Sọt giấy nhà tôi dày quá rồi.

về trong lòng. Từ nay chúng tôi yên tâm.

Không mắc lao thì cố nhiên là yên tâm rồi, nhưng vẫn có mắc lao cũng không sao. Từ nay thật không sợ con vi trùng bệnh lao to bằng con run của ông Phạm Đăng Hanh đến quấy rối nữa. Nhưng nói cho đúng, chúng tôi cũng chưa yên tâm bằng ông Tú Mỡ vì trước kia, ông đã có câu thơ cảm khái:

Sứ a, tôi cõm nhưng đá lầm,
Vi trùng độc được cõi soi!

Nhất-Linh.

Lại vẫn ông Thiệu-Quang nói:

An-Sinh bè ngoài chỉ là một kẻ lầm công cho cha nàng. Nhưng bè trong chàng là một thi-nhân đa tình và dẹp trai.

Văn có cả bè ngoài lẩn bè trong, cẩn thận lắm. Nhưng tôi thú thực không hiểu sao nàng lại thấy cái dẹp trai ở bè trong An-Sinh được.

Có lẽ vì:

... Vì thân thề chàng là kẻ phiêu lưu. Nếu có thể nói: thân thề chàng là một kẻ phiêu lưu được, thì tôi cũng có thể nói:

— Văn chương ông Thiệu Quang là một văn-sĩ dốt. Nhưng hẳn ông T. Q. chẳng bằng lòng.

Phép quý thuật

Trong bài «Cái luân lý của bọn cờ bạc» (Tiếng dân số 675) của Lạc Nhàn:

«Còn nói chí cái nghề làm thầu khoán, ôi thôi như ông X. mỗi cái nhà lầu, mỗi cái xe hơi, tức là mỗi bát cơm đắt tận mồm tên cu-ly ngu dốt»

A! Ra ông thầu khoán X có phép quý thuật. Nhưng sau khi đã dứt hai, ba bát cơm của tên cu-ly ngu dốt để hóa phép thành hai, ba cái nhà lầu rồi, sao ông không làm ơn dụt của tên cu-ly một bát nữa để hóa phép thành cái nhà lầu nữa rồi đem cái nhà ấy cho tên cu-ly ngu dốt ở có hòn không.

Trong bài «Lời một người thất nghiệp» Đồng-Pháp số 2609 của ông Nguyễn-Sinh (tác-giả chắc không phải thất nghiệp và không phải nhìn đối, vì nếu thật phải nhìn đối thì đã không viết văn kẽ lồi thôi mất thì giờ),

«Chàng tưởng tượng rằng đối đang nhai ngấu, nhai nghiên chiếc dạ dày... nhưng bộ giò còn dủ sức khỏe đưa chàng đi biệt phố này sang phố khác».

Tưởng tượng là: ai lại dè cái đối nó nhai dạ dày như thế, săn bộ giò đó, sao không cho nó ăn dè nó yên ổn.

Thứ xe mới

Trong bài «Trúng số 5 triệu» Đồng-Pháp số 2600 của Trụ-ân:

«Ông vẫn đi đến trường bằng chiếc ô rách».

Thế thì, một là ông ấy ngồi vào trong ô cho nó lẩn-dì, hai là ông vui vào ô cho gió thổi đi. Thứ xe này tất phải gọi là xe ômobile.

Nhát Dao-Cao.

Hàng lầu dài... dài

I TÓC (BRILLANTINE) VÀ NƯỚC HOA (EAU DE COLOGNE) S. S. H.

THI NÀY SẼ ĐỊNH SAU

a HÃNG S. S. H. sẽ cho (PHẢI VIẾT THEO LỐI CHỮ IN) Nhớ dề rõ tên và chõ ỏ; không được rập hay sóa.

gửi đến trước sẽ được lịnh phần thưởng nhất. Còn sẽ theo thứ tự ngày gửi định thưởng như sau:
hải bầy: 5.00 và năm mươi giải thưởng lấy nước hoa (eau de cologne) hay sáp thơm bôi tóc (brillantine).
NG S. S. H., số 7 phố Lê Quý-Đôn Hanoi bỏ trong phong bì niêm phong cẩn thận.
nuồn ký lên trên cũng được. Ngày công khai cái phong bì đó sẽ định sau.

to (lần trước in nhầm là 0\$25 và 0\$35) Vì những phiếu dự thi chỉ biểu riêng những người mua hàng mà thôi.

ii số 7 LÊ QUÝ - ĐÔN



CHƯƠNG lắc đầu nhìn theo, lấy làm khó chịu. Xưa nay chàng vẫn là một người quả quyết, có khi quả quyết quá hóa bướng bỉnh. Thế mà đối với Tuyết, chàng thấy chàng trở nên do dự, nhu nhược. Nói một câu, mà chỉ nói có một câu: « Tôi cầm cô không được vào nhà, tôi một cách quá tự do như thế, nếu không, tôi trình sở cảnh sát cô sẽ không ra sao », thì phỏng có khó khăn gì. Vậy mà câu ấy lần trước cho chí lần này, Chương vẫn không dám nói. Lần trước, trong khi câu kinh chàng đã toan dùng hết lời tàn nhẫn, nhưng đến lúc nói ra, chàng chẳng biết sao, câu chàng định nói như trên lại đổi hẳn ra: « Xin mời bà đi ngay cho ». Có lẽ đó là bởi lẽ độ của hang người có học thíc, giáo-dục ! Chương nghĩ thế thì Chương tự lấy làm thiện ngay, vì chàng biết chắc rằng không phải thế. Chàng lầm bầm: Được ! chờ lát nữa cô ta lên, ta sẽ không nề nang một chút nào, không tiếc một lời nào nữa ». Hình như để được mạnh bạo thêm lên, Chương nắm chặt tay đấm mạnh xuống bàn, nói lớn: « Không thể thế này được ! không thể thế này được ! »

Ý chừng nghe rõ tiếng đập bàn, Tuyết chạy vội lên hỏi:

— Anh lại gọi thẳng Vi ?

Chương cúi mặt, hai tay ôm đầu để tránh cặp mắt sắc sảo của Tuyết và cả tiếng trả lời:

— Không !

Tuyết lại quay xuống bếp, vừa đi vừa nói một mình, nhưng nói to quá, khiến Chương nghe thấy rõ rệt :

— Người đâu mà cau có, gắt gỏng !

Chương ngừng đầu lên thì Tuyết đã đi khuất. Bỗng chàng thoáng thấy phản chiếu trong chiếc gương bầu dục treo ở tường cái bộ mặt nhăn nhó, khó đăm-đăm của chàng. Tự nhiên, chàng nhách một nụ cười, đứng dậy đi lại gần chỗ treo gương.



Chàng đưa năm ngón tay chải ngược mái tóc lên, rồi chừa lại cái cà-vạt, cắm lại cái bút máy cho ngay ngắn, vuốt lại cái nếp áo cho thẳng thắn. Chàng phàn nán thầm về nỗi tóc để dài quá: « Rõ giận ! hôm qua Phương rủ đi sén tóc thì lại ôn nán nã mãi... Hừ ! trông đầu mình như đầu dân Hồng chung !... Nhưng đầu chưa húi được, thì ta cũng nên cạo bộ râu đã ! »

Chàng liền mở ngăn kéo lấy dao cạo ra cạo. Cao xong, chàng thấy trẻ thêm ra nhiều, rồi thấy mình có duyên, mỉm cười, thấy cặp môi và đôi mắt rất có tình tứ.

Tuyết đem món ăn lên nhắc thấy Chương đứng ngắm vuốt trước

gương, thì nàng lùi lại, vì nàng sợ Chương ngượng với mi h. Rồi nàng cất tiếng gọi Vi tuy nàng vẫn nhớ rằng đã sai Vi lên phố từ nay. Nghe tiếng Tuyết, Chương vội lại chỗ cũ chống tay vào cằm, ngồi nhìn bàn giấy vờ mơ mộng.

Tuyết bày các món ăn lên bàn. Chương liếc mắt qua, thấy nàng đặt hai cái bát và hai đũi đũa ở hai phía bàn đối diện nhau. Chàng nghĩ thầm: « Ta hãy cứ để vậy xem hắn làm những trò gì nữa ».

Câu nghĩ thầm chỉ là để tự chữa thận cho mình. Kỳ thực, Chương không còn đủ nghị lực, không còn đủ lòng quả quyết mà đuổi Tuyết ra như hôm qua nữa. Tâm trí chàng như bị cùi chỉ và ngôn ngữ kỳ khôi của Tuyết huyền-hoặc, tựa như con chim con bị cắp mắt lí tí của con rắn thôi miên làm cho không thể nhúc nhích.

— Anh lại soi cơm !

Chương sẽ lắc đầu :

— Cô thực là một người kỳ-dị !

Tuyết cười khanh khách :

— Thế à ? Ô ! là nhỉ !

Chương cau mày, mắng mồi làm ra bộ khó chịu về cử chỉ của Tuyết. Song Tuyết vẫn cười, rồi vừa nhảy theo điệu kêu-vũ vừa hát : « Nous sommes seuls, ici bas..... »

Nàng lại cười, bảo Chương :

— Anh coi, em hát vẫn sai như thường, phải không, thưa anh ?

Chương không thể giữ được trang nghiêm nữa, cũng bật lên tiếng cười và hỏi Tuyết :

— Thằng bếp của tôi, cô giấu nó ở đâu ?

của KHÁI-HƯNG và NHẤT-LINH

Ồ quên nhỉ ! Em xin lỗi anh nhé ! Em sai nó đi dâng kia có chút việc riêng, chưa kịp nói dê anh biết.

— Cô tự tiện quá nhỉ ? Đầy tớ của tôi mà cô sai.....

Tuyết ngắt lời nói tiếp :

— Như thường. Nhưng em sai nó đi thì em đã làm bếp thay nó cho anh ! Miễn là các món ăn ngon là được chứ gi.. Thôi, mời anh lại soi cơm, rồi còn... đi nghỉ trưa chứ.

Tuyết đưa mắt nhìn Chương một cái rất tình. Nhưng Chương vẫn ngồi ở bàn giấy, không nhúc nhích. Nàng lại gần lấy tay quàng vai Chương, nũng nịu, nắn nì :

— Đi, anh ! chóng ngoan, đi ! Chóng em yêu, đi... Đừng khó bão thế em giận, tội nghiệp !

Chương như điên như cuồng, trong lòng như nước sôi, như lửa cháy... Bỗng chàng sực ấy Tuyết ra, trừng trừng nhìn nàng, vẻ mặt sợ hãi, lo lắng. Tuyết hai má đỏ hây, mái tóc hơi rối, hai mái tóc mai vòng vòng như hai dấu hỏi đen láy ở hai bên thái dương trắng bông. Nàng lim dim cặp mắt nháy Chương :

— Đấy, anh coi, anh không yêu em sao được... Nhưng lại ăn cơm đã.

Vừa nói, nàng vừa kéo Chương lại bàn ăn. Chương như người mất linh hồn, Tuyết lôi đi đâu thì đi đấy.

— Anh ngồi xuống đây.

Chương ngồi xuống ghế. Tuyết ngồi đối diện chàng, cầm bát mời :

— Xin mời anh động đũa... Anh làm em xấu hổ chết đi mất. Ai lại cứ như khách ấy, mời mãi chả ăn cho.

THUỐC TRỊ BA CHỨNG ĐAU BỤNG :

DẠ-DÀY, PHÒNG-TÍCH, KINH-NIÊN

Đau tức giữa ngực, lại chói qua sau vai, rồi đau lấn xuống ngang thắt lưng; ợ hơi lên cổ ; có khi ợ cả ra nước chua, có khi đau quá nôn cả đờ ợn ra nữa ; đau như thế gọi là *đau dạ dày* (*đau bao tử*).

Đau bụng trên hay bụng dưới, con đau rất dữ dội; hế ợ hay đánh trung tiện thi đờ đau; cách mấy ngày hoặc một tháng đau một lần : đau như thế gọi là *đau bụng kinh niên*.

Đau chói chói trong bụng, ngày đau ngày không; ngày muốn ăn, ngày không muốn ăn, lờ lửng thất thường; sắc mặt vàng vọt hay bủng béo, da bụng dày bì bích ; đau như thế gọi là *đau bụng phong tích*.

Ái mắc phải, hãy viết thư kẽ chứng bệnh thật rõ, gởi cho bản hiệu; sẽ gửi thuốc bằng cách linh-hóa giao ngan.

Thư từ và mandat dè :

NGUYỄN-NGỌC-AN, chủ hiệu : ĐIỀU-NGUYỄN ĐẠI-DƯỢC-PHÒNG
124 hàng Bông (cửa quyền) HANOI



Tết năm nay các ngài dùng giấy gì ?

GIẤY KIM - THỜI

Marque, dessin et modèle déposé

Kiểu rất đẹp, mủ láng hoa-ký rất tốt, để cao-xu đèn, đúc ở bên Pháp, di bên gấp bốn lần để da hay để crêpe, không chươi và toet ra như để crêpe, trông đẹp và nhẹ như để da, di mưa không ngấm nước.

Giá rất cao. Bán buôn và bán lẻ :

VĂN - TOÀN

HANOI — 95, Phố Hàng Đào — HANOI

Chương bỗn môi, bảo Tuyết :

— Cô có biết cô dơ dáng đại hình không ?

Tuyết đứng dậy ra ngắm trước gương bầu-đục, rồi trở lại chỗ cũ trả lời :

— Không anh à. Hình dáng em vẫn xinh như thường.

Chương mỉm cười :

— Sao cô bay nói chữ « như thường » thế ?

— Vâng, em nói chữ « như thường » như thường.

Chương cầm đũa bát và cùm uê oái. Tuyết hỏi :

— Nhà còn rượu không anh ?

— Cô thích uống rượu ?

— Cũng thích xoàng thôi.

Thế thì đi mua vây. Chứ nhà tôi không có rượu, vì tôi không nghiện rượu.

— Thôi vây. Nhưng cũng hơi đáng tiếc. Bữa tiệc « ra mắt » mà không có rượu thì không vui.

— Cô chờ một tí tôi đi mua nhé ?

—Ồ, khá nhỉ ! Nhưng thôi, để đến bữa cơm chiều cũng được, anh à.

Hai người vui vẻ cùng ăn. Chương thấy trong lòng hân-hoan, sung sướng mà chàng chẳng muốn hiểu vì sao.

— Các món ăn cô làm khéo lắm.

— Chuyện !

Chương cất tiếng cười vang. Lần đầu Tuyết thấy chàng cười tự nhiên và thảng thắn.

Xong bữa cơm, Tuyết thu dọn bàn ăn. Chương nói :

— Thôi, để chờ thằng Vi về, cô chẳng cần bàn tới.

— Vẽ !

Thoán thoắt, Tuyết bung mâm đĩa bát rέch xuống bếp rồi lén gấp khăn bàn, khăn ăn rất là gọn gàng, nhanh nhẹn. Có tiếng chuông ở cổng. Chương vừa buông tờ báo ngừng lên, đã thấy Tuyết chạy vội ra sân. Chàng lo lắng, sợ gặp khách quen, toan gọi nàng lại thì đã không kịp nữa.

Một phút sau, Tuyết theo ông khách đi vào.

Chương đứng dậy chắp tay chào. Đầu chàng nóng bừng như bị sốt rét, vì ông khách nào phải ai đâu, chính là ông đốc Phan, em bà phủ Thanh, cậu cô Thu.

— Mời cụ ngồi chơi.

Thấy ông đốc tò mò đứng nhìn Tuyết mở tủ chè lấy ấm chén để

pha nước, Chương ngượng nghẹn, ló sợ, ấp úng :

— Bầm cụ... đó là... em cháu... ở... nhà quê ra chơi..

Tuyết lầm bầm :

— Rõ khéo ! Em !

Ông đốc Phan hỏi Chương :

— Cô em ở nhà quê ra chơi ?

Ông đốc hỏi là để có câu hỏi trong khi truyện trò mà thôi. Nhưng Chương cho là một câu mai mỉa. Vì chàng ngắm lại diện mạo, và y phục cô « em gái » chẳng có một tí gì là quê hết. Lâu sinh Tuyết đã lại gần chỗ hai người ngồi, se sể và lễ phép hỏi Chương :



— Thưa anh, chè anh cất đâu ạ ?

Cô lấy giọng tự nhiên, Chương đáp :

— Ở ngăn tủ trên ấy, cô ạ.

Tuyết xuống bếp đun nước. Chương và ông đốc Phan, trong câu chuyện thù tiếp, đều có vẻ không được tự nhiên.

Chương thì luôn luôn băn khoăn với câu nghĩ thầm : « Rõ khổ cho mình quá ! Bỗng dung con bé nó vác xác nó đến nhà mình làm gì thế không biết ! » Chàng tưởng đến cô Thu, và lo lắng rằng ông cậu sẽ thuật lại cho cháu biết cái đời éo le của chàng. « Hừ ! mà éo-le thực ! »

Còn ông đốc thi, chủ ý ông đến chơi với Chương cũng chỉ cốt để gọi nói chuyện Thu với chàng và định sẽ vì chàng giúp việc hồn-nhân.

Song thoát mót gấp Tuyết ra mở cổng, thi ông tưởng Chương đã có vợ rồi. Đến khi Chương nói đó là em gái chàng, thi ông đốc để ý ntn

không nói nửa lời, Chương tiến

ông đốc ra tận cổng. Khi chàng trở

vào phòng, thi đã thấy Tuyết ngồi

vắt chéo chân, ng iêm nuiên đọc

kỷ lại người thiểu-phụ và nhận thấy cô ta là một người quen quen mà ông thường gặp, hoặc ở gô-đa, hoặc ở các rạp chόp-bóng... Ông đoán chắc rằng cô kia chỉ là tinh-nhân của Chương. Vì thế, nêu ông chưa vội đả-động đến việc hồn-nhân dự định.

Giữa câu truyện té ngắt, rời rạc, buồn ngủ, Chương bỗng giật mình : Tuyết đương cười khanh khách ở

nhật-trình. Chương tiến thẳng đến trước mặt nàng, dẫn từng tiếng, nói :

— Bây giờ thì xin mời cô đi ngay cho.

Thong thả, Tuyết ngược mắt nhìn Chương :

— Thưa ông anh định đuổi cô em gái về quê chăng ?

Rồi nàng liền thoáng :

— Anh à, việc đồng áng nhà qua em thao lâm kia.

Không thấy Chương nói gì, nàng lại cúi xuống đọc nhật-trình như không lưu ý đến chàng nữa.

— Vậy cô muốn tôi đi trình cảnh sát ?

Lần này, Tuyết không thèm nhìn lên, ung dung bảo Chương :

— Nghỉ trưa một lát rồi đi dạy học, chứ đừng đấy mà nói lảm nhảm mãi ư ?

Chương kinh ngạc, tò mò nhìn Tuyết. Thực không bao giờ, chàng hề tưởng tượng một cô con gái, dù là gái giang-hồ đi nữa, lại có thể có cái thái-độ kỳ-dị đến như thế. Thấy Chương đứng im, Tuyết lại hỏi :

— Vậy anh không ngủ trưa ?

Chẳng biết nghĩ sao, Chương trả lời một cách dịu-dàng :

— Không.

— Vậy uống cà-phê nhé ?

— Không có cái pha.

— Có. Sáng nay soát tủ không thấy có cái lọc cà-phê, em đã đưa tiền cho Vi đi mua hai cái và đủ cá các thứ rồi. Có cả cối say cà-phê nữa đấy... Nhưng anh không nghe thấy nó đang say cà-phê ở dưới nhà đấy à ?

Chương như ngây ngất, như ngoan, trả lời :

— Ủ nhì.

Rồi hai cặp mắt nhìn nhau... hai cặp mắt nồng nàn đắm đuối. Chương rung cả mình mẩy...

(Còn nữa)

Khái-Hưng và Nhất-Linh

HỒN BƯỚM MƠ TIỀN

in lần thứ hai sắp ra

PHÒNG - TÍCH THÂN - ĐI

Của VŨ - ĐÌNH - TÀ

Cơm no, rượu say với ham tình-đục hoặc ... di ngủ, ăn no đi tắm, sinh ra Phòng-Tích hay Phạm-Phòng ? Đây hơi, hay ợ hơi, hoặc ợ chua, tức cổ, tức ngực, không biết nói, bịnh bịch không tiêu, thường đau bụng, đau lưng, chân tay mỏi mệt, lâu năm sắc mặt vàng, da bụng già. Dân-ông là Phòng-Tích, dân bà là Sản-hậu. Chỉ uống một liều thấy dễ chịu hoặc khỏi ngay: 0\$40. Liều thuốc nào cũng có in chữ ký Vũ-Đinh-Tà mới là thuốc tốt và thật hiệu. **ĐẠI - LÝ - CÁC TỈNH:** HANOI: 99 phố Mới; 35 hàng Đào; 52 hàng Bông; 73 hàng Gai; 44 hàng Lòng; 36 hàng Điều; 22 bis và 111 route de Hué. HAIPHONG 82 phố Bonnal; NAM-ĐỊNH 190 phố Khách; HAI-DƯƠNG 11 phố Commerce; BẮC-NINH 164 Tiền-An; SON-TÂY 47 Hậu-Tỉnh; VINH 44 phố Gare; HUẾ 49 phố Gia-Lou; TOURANE Lý-xuân-Hòa phố Đỗ-hữu-Vi; SAIGON Thành-Thanh 38 Pellerin: Các tỉnh khắp ba kỳ có đại-lý bán cả.

À N - TÚ KIM - TIỀN 1926.
VŨ - ĐÌNH - TÀ, 178 bis Lach-tray, Haiphong.

CHIM

TỔNG

Phú-Đức-Pharmacy



Cậu con trai trẻ thế mà mang cái nghiệp hút vào mình, tôi rất lấy làm hổ thẹn với chị em.

Đây thứ THUỐC CAI này chỉ một chai giá 2\$50 trong 10 ngày là cậu có thể bỏ được, cậu còn chờ gì mà không uống đi ?

MUA TẠI:
PHÚ - ĐỨC - DƯỢC - PHÒNG
209, phố Khách - Nam-dịnh

NHỮNG VIỆC CHÍNH CÂN BIẾT TRONG TUẦN LỄ

TIN TRONG NUỐC

2.000 người di dón ba ông đại-biểu

Chiều hôm 2-4 có tới 2.000 người tây, nam di dón rước ba ông đại-biểu Long, Lan và Sáng ở bến tàu về dinh đốc-lý. Đầu, có các ông: De la Chevrotière, Labasthe, Chêne, kể tới ba ông đại-biểu và các ông tây, nam trong ban tổ-chức rồi đến công chung, trong đó, người ta nhận gần đủ mặt các ông đốc phủ xứ. Sen vào đám ruốc, cứ cách một quãng lại có những « băng » vải có viết chữ tò bậy nguyên vẹng của dân như: « Sauvez notre riz. La piastre or nous tue », « Dân chúng tôi muốn sống, trả lại ngân bản vị v. v... ». Như thế, có tội trên chục tấm.

Ông đốc-lý có đọc chúc từ hoan nghênh. Ba ông đại-biểu đã tò bậy công việc hoạt động của mình bên Pháp.

Không phá giá đồng bạc

Có tin chính-phủ Pháp nhất định không phá giá đồng bạc Đông-duong, vì việc giữ nguyên giá đồng bạc được lời như sau này:

1 — Tôn trọng những hợp đồng của thuộc địa đối với chính-phủ;

2 — Tôn trọng những hợp đồng đối với người bản xứ đã gửi tiền vào quỹ tiết kiệm bằng bạc;

3 — Giữ vững những khoản tiền của Đông-duong ở trong xứ, ở Pháp-quốc và ở ngoại quốc.

Mấy quan thủ-hiến mới

Quan Thống-sú Pagès lịnh chửi Thống đốc Nam-kỳ thay ông Krautheimer về hưu.

Ông Eutrope bồ Khâm-sú Ai-lao thay ông Le Fol bồ làm Giám đốc Kinh-tế cục Paris thay ông Blanchard de la Brosse về hưu.

Ông Cousin, Ông trưởng nha Tài chính Đông-duong.

26 quan cai-trị về hưu

26 quan cai-trị sau này được về hưu (sắc lệnh ngày 4.5.):

Cai-trị hạng nhất: M. M. Bride, Jumeau, Klein, Bereyton, Sartor, Détrie, Delamas, Poulet-Oisier, Delamarre, Eckert, Servoise, Legros, Poiret, Lapeyronie, Lemaire, Caire.

PALACE

Le Meilleur Spectacle de Hanoi

TUẦN LỄ NÀY

chiếu tích:

ÈVE CHERCHE UN PÈRE

Cuộc phim này vui suốt từ đầu đến cuối do Assias-Noris—Christiane Ribes—Charles Deschamps—Georges Tréville sắm vai chính. Trong phim có nhiều phong cảnh rất đẹp ở Kinh thành La mã. Tài tử phim này phần nhiều toàn những ngôi sao mới xuất hiện đóng trò mà kết quả được hoàn toàn mỹ mãn. Chiếu trên màn ảnh Âu châu đầu tiên cũng đều được công chúng rất hoan nghênh và liệt vào hàng phim hay nhất trong năm 1933—34.

Ký Sau :

CETTE VIEILLE CANAILLE

CÒN NGĂN NGẠI GÌ NỮA

THANH-HÀ-DUỐC-PHÒNG là một nha chuyên-môn chữa bệnh tinh theo cách tối, bắt cứ uặng nhẹ chỉ trong một tuần lễ tuyêt nọc, nếu không khỏi sẽ trả tiền lại. Lưu mõi mạc (état aigu) dùng số 3. Kinh-đa (état chronique, filaments, gouttes tinctales) dùng số 7. Giá 0 \$60 i ống. Bán đủ các thứ thuốc chữa bệnh tinh và các thứ cao-dan hoan-tan.

Có phòng riêng để thuỷ rửa rất vệ-sinh. Hồi-tai: THANH-HÀ-DUỐC-PHÒNG HANOI, 55, Route de Hué, 55, HANOI

Cai-trị hạng nhì:

M. M. Darles, Collet, Foy, Forsans, Rognoni, Romanetti.

Cai-trị hạng ba:

M. Gillon. Phó cai-trị siêu hạng; M. Fauconnier.

Phó cai-trị hạng nhất: M. M. Letremble, Cohet.

Hoàng-hậu thụ phong

Hoàng-đế đã phong Hoàng-hậu là Nam-phuong hoàng-bàu.

Trong các công văn, Hoàng-hậu sẽ ký tên Nam-phuong.

Hoàng-thượng đi Dalat

Hoàng-thượng và Hoàng-hậu đã đi Dalat hôm 9-4 và nghỉ mát ở đây chừng nửa tháng.

Con trai bác-sĩ Chính tự-tử

Cậu François Lê-văn-Minh, 21 tuổi, con trai bác-sĩ Lê-văn-Chinh đã dùng súng hai lông bắn vào ngực tự tử (hôm 11-4).

Cậu đã lai hai lá thư: một lá cho mẹ và một lá cho vợ, đại ý nói vì chán đời nên phải tự sát.

Vợ cậu mới ở cũ được một tháng.

Phái-bộ Xiêm sang Đông-duong

Saigon 10-4. Ba viên thương-sĩ quan Xiêm cùng với đại-tá Roux, quân sự Ủy-viên Pháp tại Bangkok đã tới Saigon. Mục đích phái-bộ này là xem xét về cách tổ-chức quân-bí ở Đông-duong.

Định sửa lại hạn chế về hưu của các viên-chức bản xứ

Có tin rằng phủ Toàn-quyền đang thảo bản dự án đạo nghị-định cho các viên-chức bản xứ làm việc được 25 năm về hưu để thi hành chính sách tiết kiệm.

Thành-phố Hanoi sẽ có ba đại-biểu thương-mại

Kỳ này thành-phố Hanoi sẽ bầu ba đại-biểu thương-mại vào Bắc-kỳ nhân-dân đại-biểu viện chứ không phải hai như trước nữa, vì năm nay số người có mồn-bài (đàn ông) ở Hanoi tăng lên là 205g người (trong 1.000 mồn-bài kê trên được phép bầu một đại-biểu, trên 1.000 được hai, trên 2.000 được ba, vân vân..)

Những người ra ứng cử ở Hanoi

Khu thứ nhất:

Ông Phạm-huy-Lực ông Đào-hiện-Ngôn ông Hà-văn-Bính (giáo sư), ông Trương-hoàng-Tĩnh (lò rượu Văn-diễn). Ông Vũ-văn-Định chủ nhà in Thanh-Niên.

Khu thứ nhì:

Ô. Hoàng-minh-Giám (giáo sư), Ô. Phạm-hữu-Ninh, quản lý báo Phong-hoa, quản đốc trường Thăng-long. Ô. Nghiêm-xuân-Hiệp, pháo-sự huu-tri.

Đại-biểu mồn-bài

Ô. Nguyễn-huy-Hợi, Ô. Nguyễn-văn-Đa, Ô. Trần-quang-Vinh, Ô. Phạm-Tá, Ô. Ngô-dinh-Phảm, và Ô. Hoàng-xuân-Lan.

HỘI VẠN-QUỐC TIẾT-KIỆM

Hội tư du-ri quyền kiểm duyệt của nhà nước về cách tính toán để góp tiền cho thành-vốn ở bên Pháp, ở bên Algérie và ở dưới quyền kiểm soát của phủ Toàn-quyền Đông Pháp

GIỚI THIỆU

PHIẾU TIẾT-KIỆM SỐ 5 MỚI RA

Phiếu 1.000 \$ 00 đóng mỗi tháng.... 5\$ 00

Phiếu 500 , 00 đóng mỗi tháng.... 2 , 50

Phiếu 200 , 00 đóng mỗi tháng.... 1 , 00

VÀ MỖI THÁNG ĐƯỢC ĐỰ

BA CUỘC XỔ SỐ BẢO-KIẾT

Khi trúng số thì phiếu 1.000 \$ được linh:

A. — Một số vốn gấp bội	5.000 \$ 00
có thẻ đến	50.000,00
tùy theo phiếu đóng góp.	
B. — Một số vốn	1.000,00
C. — Một phiếu miễn đóng	1.000,00
đổi cho phiếu trúng ra.	

Phiếu 500 \$ 00 và 200 \$ 00 cũng được hưởng quyền lợi này và tùy theo vốn của phiếu

KỶ XỔ SỐ LẦN ĐẦU SẼ MỞ VÀO NGÀY 23 JUIN 1934

PHẦN	Cuộc xổ số A... 1 phần trong 30.000 phần	ĐỊNH
TRUNG SỐ	Cuộc xổ số B... 1 phần trong 3.000 phần	5.010 \$
	Cuộc xổ số C... 1 phần trong 3.000 phần	cho phiếu 1.000 \$

XIN HỎI ĐIỀU LÈ TAI:

HỘI VẠN-QUỐC TIẾT-KIỆM

SAIGON

26, Đường Chaigneau, 26

PNOMPENH

94, Đường Gallieni

HANOI

53, Đường Francis Garnier

hay là các nhà Đại-lý của Hội

Vụ Tiên long thương đoàn

Hôm 10-4, tòa Thương-thẩm đã tuyên án phạt M. Trần-quang-Đoàn 3.000 quan về tội lập hội buôn không xin phép và hai năm tù về tội lừa đảo một triệu năm mươi vạn đồng của 27 triệu « nhà con » họ.

M. Đoàn đã trả án sang Pháp.

TIN THỂ THAO

Chim — Giao tranh đấu

Bữa 2-4-34, ở Saigon, Chim đã hạ Giao trong 2 sets : 6/4, 6/3. Trận tái đấu ở Cần-thơ ngày 8-4, Giao lại bị Chim hạ trong 2 sets : 5/7, 2/6. Thế là sự kiện kinh giữa hai nhà vô địch đã định rõ.

Việc đón Nam-hoa

Việc đón ban bóng tròn Nam-hoa không thể thi hành được, vì ngoài số tiền 2.500p gửi sang Hồng-kông trước, phải dự tiềnlộ phí khứ hồi cho một người di dời đội ban, cả thảy 18 người. Trong khi ở bên này, ngoài các cuộc đấu phải đưa họ đi ngoạn cảnh các nơi, uốn hết độ 4.500p nữa, tổng cộng là 7.000p.

Việc đón Racing club

Đến Juillet này đội ban Racing club của Pháp sẽ qua chơi mấy thành phố lớn phuong Đông, như: Singapour, Saigon, Hồng-kông.

Tổng cục trong Nam hỏi Bắc-kỳ có muốn đón R. C. thì mất chừng 2.500p.

T. C. Bắc-kỳ xin nộp 2.000p. Còn tùy ở R. C. định liệu. Ta hãy chờ.

TIN PHÁP

Cuộc xung đột của một bọn thanh-niên xã-hội Pháp

Paris — Chiều hôm 7-4, một bọn thanh-niên có chấn trong đảng xã-hội Pháp cùng với một bọn trẻ con bán báo « Le Populaire » là cơ quan của đảng Xã-hội quốc-tế dùng dao và gậy đánh nhau tại vườn hoa « Etoile ». Phải nhiều người bị thương.

OLYMPIA

Từ thứ sáu 20 đến thứ năm 26 Avril 1934 Buổi tối và buổi ban ngày — chủ Nhật từ 5 giờ — Thứ năm từ 6 giờ

Chiếu tích:

UN COUP DE TÉLÉPHONE

Jean Weber và Jeanné Boitel đóng trò, câu chuyện tân thời ly kỳ lý thú. Các ngài đến xem sẽ được ôm bụng mà cười.

Ngày nào cũng có chiếu ban ngày từ 6 giờ chủ nhật và thứ năm từ 2 giờ

Chiếu chuyên:

SAU CUỘC ÁI ÂN

(Après l'Amour)

Gary Morley Victor Francen sắm vai chính. Một phim ái tình tiêu-thuyết, chồng già vợ trẻ, câu chuyện éo le, khe khắt, lâm đoạn xem rất thương-tâm. Cuộc phim đã chiếu qua ở Hà-thành được các bạn rất hoan-nghênh.

Pour la meilleure façon de placer votre argent dans la construction des bâtiments, adressez-vous à

M. NGUYỄN-CAO-LUYỆN

ARCHITECTE DIPLOMÉ

PRIX SAMUEL LONG

Le premier prix d'architecture de l'Ecole des Beaux-Arts de l'Indochine.

42 Borgnis Desbordes et

HANOI

54 Rue Richaud



Thợ ảnh (lâu) — Trông ảnh thực là sướng đời !

Ông Hán — Nhưng tôi đã bảo rửa cả người, sao đây lại rửa cổ nữa, ông phải rửa lại, hai hôm nữa tôi đến lấy.

Hai hôm sau.

(tiếp theo)

Ở chốn biên-thùy

C ÁY có thành cao, hào sâu, có binh hùng tướng mạnh, mà mồ toang cửa ái cho quân «tứ chiêng» tới lui, ấy là dại, là chưa hiểu việc đời, chưa biết rằng: hễ một mình làm nên; tất dã có trăm, nghìn kẻ lăm le chục phá rồi!

Biết vậy, nên dân ong chỉ xây thành có một cửa lại cắt quân canh giữ nghiêm mật, không cho ai xa lìa vào — tay làm hàm nhai, dân ong không cần thông thương, không cần cái yankinh nào ráo!



Như giỗng ong nhà, ta vẫn nuôi, nếu làm tồi ở ngoài, thì nhiều khi không giám để cửa ái rộng, họ phải xây tường che bót đi cho dân trong thành đủ ra vào hàng một. Lối ấy chỉ ngắn được các giỗng lớn thôi, còn đối với những giỗng nhỏ, họ đã có cách sử trí, ta lo cho họ cũng vô ích: dân mỗi thành như đã có một thứ tiếng lóng hay một cái ám hiệu gì riêng, mỗi lúc ra vào, quân canh chẳng cần xét thẻ cẩn cước.

Áy thế, nếu có một tên dân nào khác lạc lõng đến muôn vào, thì tức khắc bị ngăn lại. Viên giữ ái, đón đầu, khua râu, khua chân, ra ý bảo: bác nhầm to rồi. Quay trở lại đi thôi.

Nếu bác dân kia không nghe, cứ lùi vào, ấy là đến ngày tận số đó:



quân canh chẳng nói chẳng rằng, súm lại, kề ngang, người thoi, chỉ trong chốc lát bác buồng kia đã hóa cái xác chết còng queo, nằm tro trên bãi tha-ma ngoài thành rồi.

Song nếu khách quái là sa cơ lỗ bước, đem sẵn hương hoa đến làm lễ tương kiến để nhập tịch làm dân nước họ, thì dù là dân thành xa hàng nghìn dặm, họ át sẽ vui lòng lùi lại, nghèn bộ râu một cách kính cần như định nói: «chỗ chị em đồng chí cả, về vời làm gì? mời bác cứ vào».

Lắm khi dân khác loài cũng lò dò đến, chẳng biết làm gì? Đến chỉ là để rước lấy cái chết, chứ có được tích sự gì! Như chú sên chẳng hạn. Chú này giang hồ đã quen thói, đi đâu cũng kéo theo cái nhà đá, lù lù chẳng khác cái tầu bò. Có lẽ chú tưởng khắp bốn bề đâu cũng là anh em hắn, cho nên thấy cửa thành ong, chú cứ lùi lùi tiến vào. Ban đầu, quân canh còn nghênh mắt lén xem cái quái gì nó xù xù mà cứ lùi lùi đi một cách tự do như vậy. Tới khi lại gần thì té ra cái chàng lảng-mạn, mà họ vẫn không thích giày đến. Họ lấy lời lẽ mời ông khách quay xe ra cho. Khoản nỗi ông khách còn để tai vào những truyện trời bể gì chẳng biết; một bên nói gì thì nói, một bên đi vẫn cứ việc đi. Bực mình, bọn lính giờ gươm thắn ra

Thấy động đến thân, khách vội vã chạy thật vào nhà, rồi ở lỳ trong đó. Đã mơ màng thì cho mơ màng nhân thè, kéo không đi, đậm không vỡ, làm đủ hết cách mà cái tầu bò nặng như cái cối lỗ không hề chuyền. Túng thê, bọn lính canh chạy về vác sáp đến, rồi hết lượt ấy đến lượt khác, cứ đắp hết khắp cả lèn tường, cả lèn nóc nhà đá, khiến cho chàng lảng man kia chẳng còn đường lối nào mà ra nữa.

Sên chết, mà sên vẫn sừng sững trong thành. Nếu ít lâu, trong má có mùi khó ngửi đưa ra, bọn lính át phải vội vàng chạy lại thăm dò các khe hở, bít nốt lại, cho khỏi hại vệ sinh chung.



Lại một cửa ái nữa. Lần này là cửa của nước vò vè. Biết điều, ta cứ ở ngoài mà xem:

— Nước này nghiêm hơn: đến dân trong thành vào cũng phải khám sét. Cứ mỗi tên thò dân đi về, là viên giữ cửa chấn lại ngay:

— À, chị đã về, có được gì không?

Mà họ ra chỉ có việc vận lương thực về tích trong khu nhà nước mà thôi. Cho nên hễ tới công thành, chỉ việc gio cái bắp dùi bết những đồ ăn là đủ rồi, chẳng cần trả lời gì nữa. Cứ việc vào thẳng. Trái lại, nếu gio dùi lên một cách ngượng nghịu, bẽn lẽn, tất là chẳng có gì, ắt phải «tống» đi ngay.

— Ngày ngày cắp «về» ra đi, buôn gì chẳng có, bán gì thì không! Thế thì đi làm gì? Chỉ có một việc mà cũng không xong!

Ả nợ cứ nắn nì, quân canh cửa vẫn một mực:

— Có việc làm mới có chốn nương thân!

Biết thân, cô kia lùi lùi quay đi, dù đã mệt nhoài cũng vậy. Đối với dân trong thành, lính giữ ái chỉ xét thế thôi. Còn đối với người ngoài lại khác hẳn. Thí dụ như nghe thấy tiếng máy bay vù vù trên không, bọn quân canh tất thế nào cũng phải nghèn cổ lên xem nhà phi-công kia có phải là khách qua đường không. Đến khi thấy máy cứ quanh quần trên thành, hoặc lại cứ nhè phía cửa ái mà là là xuống, ây là có ý gì đấy. Trăm, nghìn con mắt ở dưới đều trộn lên đe dọa cho nhà phi công kia có biết điều thì bẻ lái quay đi. Nếu buồng không nghe, tất là quân đạo-tặc rồi. Nhanh như chớp, một đoàn kiêm tiễn vụt phi thân lên, chỉ trong nháy mắt, cái máy bay làm bằng «đồ nhám» kia bị rơi «bịch» xuống chân thành. Rồi các bộ phận máy cứ bị tháo dần, vận hết vào kho lương, tha hồ cho dân em chè chén.

Chàng thứ XIII.



tân-my grand tailleur
n° 91, rue de la soie — hanói



TÔI ĐI CHÙA HƯƠNG

(Tiếp theo)

Rời thuyền, chúng tôi khoan khoái trèo lên bộ.

Một con đường giặc, đá xếp gỗ ghè



(1, 2) đưa chúng tôi đến chùa Ngoài, nghĩa là chùa làm ở trong núi. Bên vệ đường, ngồi bán ăn, bán hiện sau những gốc cây gạo to, mấy bà « vãi »



kêu: « Than ôi, cảnh tượng tiêu điều ». Mà tiêu điều thực (5), tiêu điều vì cảnh quanh chùa chỉ là một nhà « nước kín »



(3) vé « loa » mồm thì thăm niệm kinh: « vệ sinh » (không phải kinh vãng sinh). Rồi chúng tôi tới chùa... Thiên-chù (4). Trước kia, không sao tôi nhớ nỗi cái tên khó nhỡ ấy. Nhưng

trống thiêng (ai muốn hiếu cõ mà hiều).

Đạo phật giới tửu sắc. Vì thế mới thoát vào tới sân chùa Thiên-chù, tôi

đã được ngắm một tấm vải dài căng thẳng, trên viết những chữ: « Annam nên dùng nội hóa, ai không uống rượu

tới trong chùa, chúng tôi thấy bầy rể một cảnh tượng na ná như cảnh họp chợ hay vỡ chợ, chỉ khác hơn được



ta không phải là Annam » (6). Tôi bảo bạn: « Thế thì chúng mình không phải là người Annam đứt đi rồi. Mà là An-



nam, họa chặng có ông Tản-Đà Nguyễn Khắc-Hiếu, với lại ông tông Nguyễn Trọng Thuật, Annam chính tông, tuy ông ấy không uống được rượu. Vào

tiếng suýt soa (7).

Trên tôi có nói đạo Phật giới tửu sắc nhưng mới gặp một sự giới tửu. Cố nhiên là phải có giới sắc nữa. Quả



không sai. Xin xem tranh số 8: Một người mặc áo nâu đương gã tìm giúp chúng tôi mấy « cảnh thú », rồi lặng lẽ đưa chúng tôi đi... (còn nữa)

CÁT-TƯỜNG

SỮA
NESTLÉ
HIỆU CON CHIM

SỨC KHỎE CỦA TRẺ CON
BAO THẦU CHO
CHÍNH PHỦ PHÁP

Độc quyền bán cho các nhà thương, các
nhà hộ sinh và các nhà thương binh, v.v.
ở Trung-kỳ, Bắc-kỳ và Cao-mèn.

I
Mùa xuân chảy hội chùa Hương,
Uống rượu Văn-Điển thăm hang Thiên-trù.

Chắp tay tụng niệm « Nam-vô »,
Còn cảnh còn chùa, còn lúc say sưa.

II
Những ai chảy hội phủ Giầy,
Cuối xuân xin nhớ lấy ngày tháng ba.
Những ai nhớ chén rượu nhà,
Nhớ đương Văn-Điển có ga dỗ tàu.

III
Tháng ba lên hội Đền Hùng,
Dâng chén rượu nồng Văn-Điển ché ra.
Hỏi men pha vị son-hà,
Hỏi ai nhớ lò tiên nhà hay không.

RƯỢU VĂN-ĐIỂN

VIÊN-DÔNG TÔN-TÍCH HỘI

HỘI TƯ BẢN SEQUANAISE THÀNH BA-LÈ LẬP NÉN

Công-ty vỗ danh hùn vốn 4.000.000 phat-lảng
một phần tư đã góp rồi

Hội đặt dưới quyền kiểm-soát của Chính-phủ Toàn-quyền Đông-Pháp
Đảng-ba Hanoi số 419

GIÚP NGƯỜI ĐÈ DÀNH TIỀN

Tổng-cục ở Hanoi — 32, phố Paul Bert — Giây nói số 892
Sở Quản-lý ở Saigon — 68, Bd. Charner — Giây nói số 1099

BẢNG XỔ SỐ HOÀN TIỀN THÁNG MARS 1934

Mở ngày thứ sáu 30 Mars 1934 hồi 8 giờ sáng tại sở Quản-lý ở Saigon do ông Meyrignac, phó quản-lý hội chủ tọa, ông Carpéntier và ông Trần-văn-Đốc là hai người có mua phiếu của hội dù-tọa.

Lần mở trước trúng: 5.000\$	24.161	PHIẾU NÀY CHƯA PHÁT HẠNH
	1.756	1756-A M. Đỗ-văn-Bổn, Rue Mayer — Saigon trúng lĩnh về 500\$. 1756-B Phiếu này không hoàn lại vì tiền tháng chưa đóng. 4756-1 Phiếu này không hoàn lại vì tiền tháng chưa đóng. 4756-2 Trần-thị-Mân, 14 Rue de la Poissonnerie, Hanoi, trúng lĩnh về 200\$. 4756-3 Phiếu này không hoàn lại vì tiền tháng chưa đóng. 4766-4 M. Phạm-văn-Lê, Lộc-ninh, Thủ-dầu-một trúng lĩnh về 200\$. 4766-5 Phiếu này không hoàn lại vì tiền tháng chưa đóng. M. Thiệu à Sông-cầu, phiếu 500\$ sẽ hoàn lại nguyên vốn.
Lần mở thứ hai trúng: 1.000 \$	4.756	M. Oppenheim, Maison Descours Cabaud Tourane, lĩnh phiếu miễn trừ 1000\$.
	7.756	3865-1 M. Tô-văn-Luân, Dépôt des Tramways Gòváp, Saigon lĩnh phiếu miễn trừ 200\$. 3869-2 Phiếu này không miễn trừ vì tiền tháng chưa đóng. 3.865 3865-3 M. Nguyễn-văn-Cha, Usine Electrique, Cần-thơ, lĩnh phiếu miễn trừ 200\$. 3865-4 M. Iem-Chièp, Kgsuai, Phnom-pênh, lĩnh phiếu miễn trừ 200\$. 3865-5 Phiếu này không miễn trừ vì tiền tháng chưa đóng. 6865-A M. Huỳnh-văn-Nghiêm, T. P. — Takeo lĩnh phiếu miễn trừ 500\$. 6.865 6865-B Phiếu này không miễn trừ vì tiền tháng chưa đóng.

Kỳ mở số sau định vào ngày thứ bảy 28 Avril 1934, hồi 11 giờ sáng tại sở Tổng-cục ở Hanoi, số 32 phố Paul-Bert, Hanoi. Món tiền hoàn về cuộc xổ số to nhất kỳ tháng Avril 1934 định là 5.000 \$.

KHẨU-DỊ CẨM-NÔI HÒA-CHÍ
LĨCH-THU-CHI-ĐI-UNG-PHÂN
SI-AM-NU-O-CƠ-HOAT-THI-ỀU



ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN RONDON & CO LTD 21, RUE JULES PERRY, PHONG-HÓA HANOI

PHÒNG THĂM BỆNH VÀ CHỮ'A MẮT

Của Bác-Sỹ Đặng-Vũ-Lạc và Y-Sỹ Lê-Toàn
48 Phố Phú-Doãn Hanoi — Téléphone 586

Chữa bệnh bằng điện, thử vi trùng

Chữa mắt: mổ, cắt, chò đơn mua kính.

Sáng từ 9 giờ đến 12 giờ — Chiều từ 3 giờ đến 6 giờ

NÊN MUA AUTO-FORT CỦA HÃNG:

PHÚC-LONG

43, Rue des Graines, Hanoi
(Phố hàng Đậu) — Tel. 251



cho con em chơi, vừa không nguy-hiem, vừa được khỏe mạnh cứng cáp.

CHỮA BÚT MÁY GIÁ RẤT HẠ

DÓNG LẠI SÁCH BÌA DA VÀ BÌA VẢI RẤT ĐẸP

MUA LẠI SÁCH HỌC CHỮ PHÁP

MUA LẠI CÁC THÈU-THUYẾT CHỮ TÂY

và QUỐC-NGỮ

NAM-KÝ thư-viên cho thuê:

10.000 quyển sách chữ Pháp

2.000 » » Quốc- ngữ

Mỗi tháng chỉ có 0 \$ 60

NAM-KÝ THU-QUẢN kinh cáo

17, Boulevard Francis Garnier, Hanoi — Tel. № 6288

KHỎI MỐI LÄY TIỀN

Lụu và giang-mai là hai bệnh rất nguy hiểm cho toàn thể. Vày ai mắc phải muốn khỏi tiền mất tài mang thi lại bẩn đường chửa. Khoa-kì mới phải trả tiền. Thuốc chế theo lối khoa-hoc, không dùng ban mê-thuỷ ngân nên không bốc lên rắng, không vật vã và không hại sinh-đục; độ vải tiềng đồng hồ đã thấy chuyển thấy đỡ rồi, chẳng bao lâu rồi nọc.

ĐỨC - THQ - ĐƯỜNG

241, Route de Hué (24 gian), Hanoi
có buồng riêng khán và chữa bệnh tiễn rất hợp
vệ-sinh, có gửi thuốc theo lối linh-hoa-giao, ngàn
đi các tỉnh (nhờ viết thư kẽ bách phân minh) vì
có nhiều thứ — thứ nào cũng 0 \$ 60 một ve — mỗi
thứ chữa một thời kỳ khác nhau).

GECKO

LA MEILLEURE DES PEINTURES

BÁN KHẮP CỘI ĐÔNG-PHÁP

MUA BUÔN XIN HỎI TẠI:

Hanoi : 53, Rue de la Citadelle

Saigon : 29, Rue Sabourain

Phnom Penh : 4, Rue Ohier

Nam-Thiên-Đường Bị Kiện

Hiệu thuốc NAM-THIỀN-ĐƯỜNG, 78, phố hàng Gai Hanoi có chế ra món thuốc cai-nha-phiến rất tài, thứ thuốc vien mỗi lọ giá 0\$70, chỉ uống 3 lọ là bỏ hẳn được. Thứ thuốc nước mỗi chai giá 3\$00, chỉ uống 2 chai trong 3 ngày là bỏ hẳn được, không vật vã, không nhọc mệt, ai uống cũng bỏ được cả, mỗi tháng chưa được 60 người cai bỏ hẳn được thuốc phiện, hiệu Nam-Thiên-Đường mở ở Hanoi mới được hơn 10 tháng nay mà số người nghiện thuốc phiện ở Hanoi bỏ được gần hết. Vì vậy mấy nhà buôn thuốc phiện ở Hanoi thấy hiệu Nam-Thiên-Đường chế thuốc hay làm cho nhiều người nghiện thuốc phiện cai bỏ hết cả thi tất nhà bán thuốc phiện phải ế hàng, cho nên mấy nhà buôn thuốc phiện phải dì kiện hiệu Nam-Thiên-Đường. Chưa rõ việc ấy phân-xử ra sao?

Người biết chuyện lại cáo



**RUỘU-BỎ
VIN 33.500**

dùng cho
dàn bà ở cũ thi không gì bằng
GIÁ...: 2.10 MỘT LITRE.

BÁN TẠI: PHARMACIE CHASSAGNE -
59 RUE PAUL BERT .. HANOI -
PHARMACIE BROU/MICHE -
36 B^o PAUL BERT - HAIPHONG.