

THƯƠNG ĐĂNG DƯỢC PHÒNG

G. RENOUX

NHỨT HẠNG BÀO-TÊ-SU

Ở ngang nhà hát Tây. — Saigon

Tiệm củ của ông HOLBÉ và RENOUX

Y-khoa dược liệu đủ thứ

Vật liệu để bào chế thuốc

Vật liệu để dùng chụp hình

Đồ tiện dụng cho người Langsa và người ngoại-quốc

Đồ phụ tùng cho nhà bào chế thuốc

Đồ phụ tùng về máy chụp hình

Kiền và giấy để chụp hình

Đồ để dùng bó rịt

Dầu thơm thượng hạng đủ thứ

Dầu mặng (Bạc-hà) thượng hạng

Thuốc nước hiệu R. để dùng mà bỏ nha-phiên của ông Holbé chế ra.

Như vị nào có mua thuốc của Thương-dăng Dược-phòng G. Renoux thì phải nài cho có cái nhãn hiệu Xích-long (con rồng đỏ).

P. S. — Nếu vị nào có gởi thư xin, thì nhà Thương-dăng Dược-phòng G. Renoux sẽ gởi cho không một cuốn Dược-tính-lược-biên có chỉ rõ cách dùng các thứ thuốc.

Saigon, Imp. Commercial, C. ARDIN ET FILS.

Le Gérant: NGUYỄN-CHÁNH-SÁT.

Leviage 100 ex.

Ng. Ch. Sat

NÔNG-CO MIN-ĐAM

Causeries sur l'Agriculture et le Commerce

農 賈 茗 談

DỊNH GIÁ BÁN TRONG CỎI ĐỒNG-DƯƠNG		Mỗi tuần đăng báo ngày thứ năm		PUBICITÉ ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES La ligne de 0m65 de large... 18 50 Le décompte des lignes est calculé à raison de 3 au centimètre suivant es caractères employés. Pour les annonces commerciales on traite à forfait.
Một năm.....	58 00	NĂM THỨ 16 18 Sept. 1917	Số 32 Ngày 27 tháng bảy năm Đinh-Tỵ	
Sáu tháng.....	3 00	Chánh chủ bút: NGUYỄN-CHÁNH-SÁT		BAO ĐÓ Những lời rao bán về việc thương mại, xin gởi thư, hoặc đến tại Ban-quản mà thương nghị.
Mỗi số.....	0 15	Chế in: TRẦN-KY-SƠN		
ABONNEMENTS France et Colonies		Direction, Rédaction et Administration: 48, rue Hamelin - SAIGON.		
En an.....	306 00			
Six mois.....	12 00			



MỤC LỤC

- 1* Nam-ký Báo-chương-hội cáo thành.
- 2* Lập nghĩa sĩ tử.
- 3* Âu-châu chiến tranh thời cuộc
- 4* Thơ giới tân văn.
- 5* Kinh đáp câu vấn đề của M. J. A' cảo-Trước.
- 6* Nữ giới tu trí.
- 7* Đại pháp lễ nghi.
- 8* Thơ tin vào tai.
- 9* Thời thế tạo anh hùng ký.
- 10* Đông-Dương thời sự.
- 11* Hí tu.
- 12* Bông lily cuộc.
- 13* Cung tọng Lương-y.
- 14* Hải đám.
- 15* Chỉ lương tiêu quái.
- 16* Trình-thám tiêu thuyết.
- 17* Thi phổ.
- 18* Thơ giang hồ.

房藥大堂天二 NHỊ-THIÊN-ĐƯƠNG

TIỆM LỚN TẠI QUẬN ĐÔNG TỈNH THÀNH. — MỘT TIỆM TRONG NAM-KY
ở tại đường Canton, số 38, Chợ-lớn. — Téléphone N° 358

Phân má đờ-hà khác
hơn đờ-hà thì chỉ có 2 dấu: 1 đường kính, 2 sán-dã má thối. Nếu hễ muốn sanh con thì trước hết phải lo cho đường kính đều đặn. Nếu đường kính chẳng đều thì khó mà có thai cho đặng. Kỳ là phần nhiều, già hết ngọt-cám, lục-dâm, hoặc tại lo, rã, lạc-bực, ứ-huyết trong lòng, làm cho khí huyết hao mòn, sanh nhiều chứng bệnh, đều ứng do sự đường kính không đều mà ra.

Tiền tài đây, từ ngày đặng phương thuốc mới nhiệm của ông Tô truyền lại đến nay, bằng gin lỏng như gạo chấu, lỵa những thuốc tốt, gin cũng chế ra mà làm khuôn để trị cho các chứng bệnh đờ-hà đều đặn đặng thì:

Còn như bình thời mà thường uống thuốc này, thì khí huyết đầy đủ, chẳng hề sanh bệnh, mà chỉ sanh con dễ chửa cũng nhiều, chỉ như đờ-hà cũ thời mà uống thuốc này, thì lại đặng an thai hẳn hẳn, chẳng sanh con ra đặng mạnh mẽ nữa, kỳ là một phương thuốc rất hay, để trị các chứng bệnh đờ-hà hiệu nghiệm như thần đó.

Chỉ trị các chứng kể ra sau này:

- 1 Đường kính hoặc trái, hoặc sọc, hoặc lì, hoặc nhão;
- 2 Bạch-dã, hoặc dâm, ra hồi không dứt;
- 3 Đường kính hoặc vàng ớt, hoặc đen lấm;
- 4 Khí huyết dãn hạ, đường kính không có;
- 5 Hoặc đường kính ra nhiều quá, như muốn làm hỏng;
- 6 Đường kính đi nghẹt, sanh ra thể huyết, hoặc lượng thì đều;
- 7 Thân thể chẳng yên, xây-xả một này, xa vắng không tìn;
- 8 Hoa hồng, mặt đỏ, vàng mắt, óan gây;
- 9 Thai đặng chẳng yên, trong bụng đau hoặc 10 Bã chỉ ở huyết má đen, hoặc là-sanh không ra.

Quản vận: vào ngày phải uống 1 huyên, uống

với nước trà. Còn đờ-hà đã thì phải dùng nước đái con nit mà uống với thuốc.

CỬ AN: Những đờ-sút, tinh lỵa, chng là để rang-rướng rống sậy, đờ-địa chẳng nên dùng.

Mỗi hộp 2 huyên, giá là..... 1 \$ 00

Thuê sanh được thùy

Hiện nay là đời Y-học phát minh, cho nên nghề Y-thuật đã nghiên cứu càng ngày-càng tinh hơn nữa, nhưng mà đời càng tiến hoá chứng nào, bệnh lại càng sanh nhiều chứng lạ lùng chứng này, cho nên phép làm thuốc cũng phải tùy cơ mà chế lỵa-yen thì mới thien hợp thời nghi. Nay đờ-đường có chế một thứ thuốc nước này rồi hay thần hiệu như trị các chứng kể ra sau này:

- Về các chứng ban,
- Bón mửa cảm mạo,
- Nóng lạnh nhột đầu,
- Thời cường dịch hạch,
- Hoạt loạn mửa yã,
- Bau bụng/sinh bụng,
- Trùng phong trùng dâm,
- Bất tỉnh nhơn sự,
- Cảm gió sanh ho,
- Kiết máu kiết dâm,
- Nhứt mồi công minh,
- Tinh thần bất hoải,
- Trùng thứ phát nóng,
- Thủy thổ bất phục,
- Vị chẳng tiêu hoá,
- Đi gư đại sòng,
- Son phong chanh rét,
- Da ngứa nổi sần.

CÁCH DÙNG: Người lớn mỗi lần uống nửa ve, bệnh nặng phải uống nhiều hơn. Con nit mỗi lần uống từ 15 giọt đến 20 giọt. — Con nit chưa đầy 6 tháng

uống 6 giọt, uống với nước trà, cứ nửa giờ thì uống một lần, trong uống ngoài thoa, rất nên công hiệu.

Mỗi ve giá là..... 0 \$ 10
Mỗi 10 ve..... 0 90

Nhị-khoa-cảng-cơ-tảng

Chỉ trị con nit cấp mạng kinh phong, chng các chứng bệnh của con nit kể ra sau này:

Cảm mạo phong hàn, mình nóng, mặt đỏ, đăm ngàn chận con mắt lảo đảo, hoặc trợn trắng, cứng rắng, cứng hàm, bất tỉnh nhơn sự, miệng mũi trũng khí, trong ruột đau thối, hơi thở khó khè mà làm ra ho, hoặc thốc đém và giết tay giết chơn, đường đại huyệt hán, hoặc miệng mồm khô khau lỵ hay khác nước, kỳ là chứng CAP-KINH-PHONG phải dùng nước trà mà uống với thuốc tía này.

Còn như thoát nóng, thoát lạnh, khi mửa, khi là rút tay, rồi chơn, da mặt xanh, vàng mắt, óan gây, khô khè, óc sừ, ăn uống chẳng đặng, khoc cơ nước mắt đém ngh con mắt không nhắm, đường đại đường tiêu không tốt, tay chơn lạnh ngắt, rét lỵa chẳng hết, kỳ là chứng MẠNG-KINH-PHONG, phải dùng nước gạo rang mà uống với thuốc tía này lập tức thấy hiệu nghiệm.

Cách dùng: Con nit trong tháng tới 3 tháng uống mỗi ngày 1 gói phân làm 2 lần. Từ 4 tháng tới 12 tháng mỗi ngày uống 1 gói. Từ 1 tuổi chp lên mỗi ngày uống 2 lần mỗi lần 1 gói. Con con nit ngày thường muốn nó ăn chơi thì mỗi ngày cho nó uống nửa gói, uống với nước trà thì trẻ đặng các chứng bệnh và mạnh mẽ trong mình.

Mỗi gói giá là..... 0 \$ 28

Bạch trược cao

Thuốc này để trị các bệnh lỵa, hoặc đái gắt, lỵa mủ, hoặc trắng hoặc vàng, hoặc lỵa kẹ lỵa huyết chảy ra dầm dề, cứ theo phép mà dùng thì hết, lỵa trừ đặng các chứng bệnh độc.

Trong mỗi hiệp đều có chế cách dùng.

Mỗi hiệp giá là..... 0 \$ 60

STANDARD OIL COMPANY OF NEW YORK DẦU LỬA «HUÊ-KY»



Hiệu: COMET. — RÈ QUẠT hay là SAO CHOÀI.
COCK. — CON GÀ.
EAGLE. — CON Ó.

Trở tại Hàng «HUÊ-KY» Standard Oil Company of New York
Đường d'Adran số 3, Saigon, và các tiệm Đại-Lý của hàng kỳ khắp các nơi trong Lục-châu.
Khi nào dùng thử nó rồi thì chắc muốn dùng nó luôn.

TIỆM HIỆU THÁI-BÌNH
ở TÀI ĐƯỜNG COLONEL BOUTONNET SỐ 136
Ngang nhà giấy xe lửa Mytho và Btênhòa
SAIGON

Tiệm tôi có bán đủ thứ hàng Tàu và hàng Bắc, đằm-chầu, cũng-xá, lỵa-lồng, vãn, nho, xuyên, lảnh, vãn vãn, có đủ thứ rượu Tây, bán sỉ và bán lẻ. Có đủ thứ bánh hộp, đồ hộp và đồ gia vị, thuốc hút và y-dược Langsa.

Liệt vị Tôn-bằng cùng qui-khách trước khi lên xe, xin ghé lại tiệm tôi, hoặc đùng rượu giải lao, hoặc đùng café hay là điếm-tám mà chờ xe chạy, tôi sẽ sẵn sẵn chỗ ăn chỗ ngồi rất nên tinh khiết, xin đồng-hang chiếu cố, tôi tôi cũng chẳng cùng.

MÀI-VÂN-LƯỚC.

Nghĩa-hòa-Nguyên
Tiệm may ở tại đường Turc, số 20
ngang nhà hàng Mollet, Saigon.
Tiệm tôi lập ra đã hơn mười năm rồi, may đủ các thứ quần áo theo kiểu Tây, hoặc sĩ hoặc vải bố Tây đồ thờ. May để mau mà giá lại rẻ, xin chờ Qui-đang hãy đến tiệm tôi, thì tôi cũng sẵn lòng tùy dãi từ từ.

PHƯƠNG-DỊCH các áo.

Dỗ-trach-Sanh, Đại-đư'c-phòng
7, Quai de Minh-Hương, 7
CHOLON

Tiệm báo chế thuốc theo cách Langsa, có trữ đủ các thứ thuốc đánh tiếng bên phương Tây và T. ung-quốc, chẳng thiếu món chi, nay hơn hiệu mới chế một thứ thuốc này, thơm tho ngọt dịu, hình nó giống trái cà-nao, đặng trong hộp theo kiểu sau đây, để trừ các chứng bệnh ho, đau bụng và sắng, cũng trừ sự ngứa, ngứa là một thứ thuốc rất nên hạng nhất, chẳng hạn lớn nhỏ, đều đùng đùng cả. Xin qui vị có mua thì phải coi cho kỹ, kẻo lầm đó giá.



TRAI THỢ MỘC MICHEL
Nguyễn-hiệp-Hòa
Tại chợ Lát-Thiếu

Tại trại tôi có đóng sẵn các món là:

- Bàn ăn mặc-dá dài, có cần 2 kiêu. — Bàn ăn mặc-dá tron có kể thành. — Bàn ăn mặc-gỗ liền 4 kiêu. — Bàn tron 4 trụ mặc-dá. — Bàn tron 4 trụ mặc-cây. — Bàn xây cốt mặc-liền. — Bàn lỵa 12 trụ. — Bàn khách (salon). — Bàn rượu (apéritif) 3 kiêu. — Váng một chơn tiện, vãng ghỗ hai, và vãng ba, Tủ thờ, cần 3 kiêu; Tủ áo, Tủ rượu (buffet); giá nón dù (Porte parapluie et chapeau), Trụ kiền (colonne) ghỗ bần-kết (Banquette), ghỗ ngời 5 kiêu; ghỗ Bàng nguyệt, bàn viết 3 kiêu, vãng một bàn đá trắng có chơn tiện.

Làm theo kiểu kiền thời, bằng cây trắc, cẳm lỵa, gỗ, toàn là cây danh mộc, thợ làm khéo léo tinh xảo, không giá đối.

Xin quới ông có muốn dùng các món đồ chùng dọn trong nhà, thì xin gởi thơ, hay là thân hành đến tại tiệm tôi, tại chợ Lát-Thiếu đường ra công-xi heo (Abattoir), hoặc mua hay là đặc, thì tôi sẵn lòng làm mau và vừa theo ý quới-vị.

CHỦ TRẠI MỘC,
cẩn khải.

TIỆM KHẮC CON ĐẤU BẢNG ĐỒNG
MÁI THIẾT KẾ, LITHO VÀ CẮT



Kính trình ông Quí-vị ông xã: Tôi có lập
tiệm khắC Con ĐẤU BẢNG ĐỒNG và bản đồng, con
đấu thường và con dấu có số, hoặc ngày tháng.
(Dateurs et numérotours automatiques). Quí-vị
muốn đóng thì xin làm được vậy ý, và sau tôi
rất cảm ơn sự thiện thành tương ái của Quí-vị.

TANG-VAN-PHÀ.

NHÀ CỐ MICHEL.

L. CAFFORT Kê nghiệp

Đường Catinaut, môn bài số 32, 34, 36, 38 - Saigon

SÙNG BÀN CHỮ

KHÍ GIẢI THUỐC ĐẠN ĐU THÚ. Bộ phụ tùng sẵn sẵn.

Xe máy đạp liếp « ALGON » và liếp « BUNOX » (nhả Caffort đại diện cho hai hiệu
này ở Nam-kỳ). Bộ phụ tùng xe máy đạp (từ vỏ xe, ruột xe, đèn, ống thọc, v.v.v.)
ĐỒ NỮ TRANG, đồ trang lý và đồ bằng bạc, đồng hồ để thờ, đồng hồ trái quít
hình « Lora ».

Chuyến ô tô, xe đạp, xe đạp-lốp cho người Anam dùng. Vàng để có giấy làm
chứng từ Công.

QUÁ XE LẠM, IT THẬN NẾ XIP I

XIN XỬ CHỮ TÊN... MÀU SẮC VÀ XỬ XẾ CANG
TIỆM MÁY

Nguyễn-hữu-Sanh

Ở gần Gara xe lửa Cầu Ông Thìn

Máy để in chữ kiểu in-sơn, sơn, dài, và y-
phục in-châu (palot) theo thức thê.

Cả bản in, vịnh, tờ-lạ, kiểu mới bằng-tạ.
Luyện-lông Bắc, Cầm-châu Tây, công bằng Tây,
hàng Nhứt-bản, các màu sắc.

Yên, Nào, Trứng, Lành (Trung-khẩu). Nhượn
Giáo-dụng, thời tới.

Thơ, tiếng, truyện quốc-ngữ bản in và bản
lì, văn văn!!

Như chụp-quí-vị, mua hỏi kiểu để chỉ, xin viết
thư để:

Nhà Nguyễn-hữu-Sanh.

110, Quai de Belgique, Cầu Ông Thìn,
SAIGON.

Nhà in và nhà bán Sách

chả

MADAME Vve HUYNH-KIM-DANH

14, rue Catinaut - Saigon

Tại nhà in tôi có in đủ các thứ thơ
tuần truyện sách, có in các thứ thiệp
mới đẹp cưới, thiệp tang, công các thứ
thiệp đủ kiểu đủ cách, rất khéo rất đẹp,
tùy ý liệt-vị, cũng có đóng bì sách nhiều
kiểu nhiều màu hoa-hoè rực rỡ, có bán
đủ các thứ sách và giấy mực cho học trò
dùng. Liệt-vị muốn in vật chi hay là đóng
sách, thì tôi lại làm rất mau mắn, và
tính giá rẻ. - Kính xin Lạc-châu chú
quản-lễ có viết chỉ lên đến Saigon tiện
đường xin ghé tiệm tôi, thì tôi rất cảm
ơn và cũng vui lòng tiếp đãi.

Tuần Kim-vân-Kiến in rất hay làm trọn bộ. 0\$90
Kính-lễ-cách-ngôn có ích cho trẻ em. 0\$80
Lạc-vân-tiểu có hình hay làm. 0\$80

Madame Vve HUYNH-KIM-DANH.

Cần khải

Bên-quán rất khâm rất kính. Mame Vve Huynh-
kim-Danh là đơn bà gái mà có tâm chí lo việc
đại thương, một mình mà quản suốt một nhà
báo bán lớn như vậy, thật là một trung trường
pho đó. Vội xin Lạc-châu rình giúp thêm cho
người bán hàng lâu dài để họ được yên tâm cho
pho sự giỏi.

TRẦN-LONG 裕

TIỆM ĐÓNG GHÈ MÁY

ROBINER

Réparation de Raquettes

Rue Turc, n° 74

SAIGON

Tiệm tôi lập ra đã hơn 16 năm rồi,
rồng có một nghề làm ghè máy theo kiểu
Hồng-kông, ghè dài, ghè dựa, ghè ngồi
lưu có nhà có, đủ thức đủ dạng rất khéo
rất đẹp, có sửa vọt máy, đồ đánh trái
lăng; giá rẻ hơn các tiệm khác. Xin Liệt-
vị đến coi, tôi vui lòng tiếp đãi
Tạ-Lena Cẩn Khất.

NONG-CO MINH-DAM

Nam-kỳ Báo-chương Hội

Cáo thành

Hôm thứ năm tuần rồi nhằm ngày 6
septembre đúng 5 giờ chiều, Hội nhứt-
báo Nam-kỳ có nhóm đại hội (Assemblée
Générale) tại nhà Hội Khuyến-văn nơi
đường Poulou-condore số 2 Saigon.

Mấy vị có mặt là: Bà Rose Quaintenne
nhứt-báo Rueil Saigonnais và nhứt-báo
Famille Annamite; Ông Oudot nhứt-
báo Saigon Sportif; Ông Lê-Đức và ông
Trần-vân-Chim nhứt-báo Lạc-Anh-tân-
cử; Ông Võ-hiếu-Bê nhứt-báo An-Hà;
Ông Renaux, ông Nguyễn-vân-Cử, ông
Nguyễn-th-Thước và ông Phạm-hoàng-
Sang nhứt-báo Nam-Trung; Ông Bla-
quière nhứt-báo Courrier Saigonnais; Ông
Nguyễn-kim-Dinh, ông Lê-hoàng-Mừ
nhứt-báo Công-luận; Ông Héloury, ông
Lamagat, ông Isidore và ông de Lachèvre
tiền nhứt-báo Opinion; ông Canavaggio
và ông Nguyễn-chánh-Sát nhứt-báo Nông-
cô-minh-dam; và còn nhiều vị trong các tờ
nhứt-báo nữa không kể tên cho xiết đặng.

Văn mặt và có thơ xin kiểu là: Ông
Nguyễn-phú-Khai nhứt-báo Tribune
Indigène; Ông Héral nhứt-báo Courrier
Saigonnais; Ông Chủ-nhơn Nhứt-báo
Tinh và các vị khác.

Lúc mở hội thì ông Lucien Héloury
là Lâm-thời Hội-trưởng bên tôi cảm
tạ mấy vị soạn-báo có mặt tại đó; có lòng
vị nhau mà hội diện rất đông, luôn dịp
ngài cũng tỏ ý chúc mừng cho mấy tờ
nhứt-báo mới phát hiện một ít lâu đây.
Rồi ngài nhắc luôn các công việc của
Hội Quản-lý để lo lần từ lúc mới khai
đoan là ngày 4 août cho đến bây giờ,
và ngài dạy ông de Lachèvre đọc hết
điều lệ Chương-trình cho liệt-vị Hội-viên
nghe. Ai nấy đều rập nhau một ý ưng
thuận theo điều-lệ Chương-trình ấy.

Đầu đây yên bài ông Héloury liền
nhượng vị Hội-trưởng cho ông Cana-
vaggio là người lớn tuổi hơn.

Ông Canavaggio lên ngồi chánh trung
tọa vị rồi, báo xin Hội-chiến theo trong
chương-trình điều thứ 22 mà cử một vị
Hội-trưởng thiết-tho lập tức.

Ông Lucien Héloury là Chủ-nhơn và
chánh Chủ-bất báo Opinion và Công-
luận-báo được làm Hội-trưởng thiết-tho.

Lúc ấy có một vị Hội-viên Langsa
đứng dậy mà xin giữa hội rằng: Còn
8 vị Quản-lý tạm, có công lo lần sáng
tạo hôm rày, công nên để y như vậy,
hay hơn là cử lại. Ai nấy đều ưng
thuận, đồng cử 8 vị Quản-lý thiết-tho
là: Bà Rose Quaintenne, ông Canavaggio
ông Blaquière, ông de Lachèvre, ông
Nguyễn-vân-Cử, ông Nguyễn-kim-
Dinh, ông Trần-vân-Chim và ông Nguyễn-
chánh-Sát.

Khi ông Héloury lãnh chức Hội-
trưởng rồi, liền đặng giấy đọc một bài
Diễn-thuyết bằng tiếng Lang-sa, dịch ra
quốc-ngữ như vậy:

Thưa Bà, cùng các Ông,

Một học đàng đạo trước là một người
rất can-đảm mà bỏ lòng hứa sẽ, lúc
ấy, tuy là ngục tù Bastille (1) hủy rồi,
còn hay còn ngục Lambessa (2) mỹ danh
là ngục trước Calvarin, chắc cũng là gặp
cơ-táo-bạo chỉ đây, dưng mấy lời gay-
gắt này.

Bài diễn-thuyết của một người được
vào Hàng-lâm-viện chẳng nên nhiều hơn
mấy lời này. Các ông, tôi rất cảm ơn các
ông. Nói vậy rồi thì cả hội phải trả lời
rằng: « Có chỉ đâu mà cảm ơn! »

Chúng ta đây chẳng phải là Hàng-lâm-
viện cho nên tôi tưởng rằng tôi đặng

(1) La Bastille. - Là tên một cái lũy, lũy này
ở tại kinh đô Paris, (Paris) lớn chắc lắm lắm 12
năm mới rồi. Trước làm lũy sau để làm ngục.
Đến ngày 14 Juillet 1789, dân đây lên lập cộng-
hóa, cho ngục ấy là để chơi của các vị hôn-quân,
bên phá hủy. Cho nên mới có tích ngày 14 Juillet
là ngày kỷ-niệm Pháp-quốc cộng-hóa.

(2) Lambessa. - Là tên một tù-thành ở phía
Bắc Phi-châu. Nơi ấy có làm một cái ngục để cầm
những tù Pháp bị đây. Như bên Càn-nôn vậy.

lập, chẳng mình đến ai cả, vậy thì tôi
xin cho ông cho phép tới ngày nay không
bất chước lấy gương gao-giáo của ông
Timon (3) làm chí. Tôi sẽ nói vãng-tác ít
lời mà thôi.

Ông đồng-đạo yêu-dầu, tôi rất cảm
ơn các ông tôn-trọng tôi mà giao quyền
Hội-trưởng cho tôi. Các ông tôn-trọng tôi
đó là vì từ ngày ông Alfred Schwelmer từ
trần rồi thì đây tôi là người cố-đạo trong
việc làm báo. Ấy là các ông cầu giúp
nơi người lão-luyện rành rề thông-thạo
vậy xin các ông hãy chắc ý rằng sự thông-
thạo của tôi bao nhiêu tôi sẽ đem hết
mà lo sự lợi-ích cho hội ta mới sáng
tạo hôm nay đây, hội này sẽ có Nhà-
nước phổ nhậm.

Bằng là thì hội ta đã lập ra mười hai,
mười lăm năm trước rồi, song mãi có
đều trật-trở nên không thành, chờ rủa
cũng có một đôi người muốn lập. Cho nên
tôi chẳng cần phải nói rằng tôi hết sức vui
mừng mà thấy thành tựu một số vọng
của chúng ta, mà việc ấy thì nên lại còn
giúp được cho bọn thiếu niên đồng-đạo
của chúng ta là các nhà báo quốc-âm.

Ngày nay, hiệp-quần rồi, cộng-sự rồi.
Vậy thì mục-dịch của chúng ta sao?
Trước khi lập điều luật chúng ta đã
tưởng tượng trong trí rồi. Chúng ta đã
biết rằng chúng ta đây là một phần nhỏ-
lực, mà muốn cho nhỏ-lực ấy được sống
tác-thoàn, thì chỉ có một cách sự hiệp-quần
nữa mà thôi.

Nhưng, mỗi việc đều có phần số, đều
thời-giờ nào đó mới phát-hiện được. Vì
vậy cho nên ngày nay ta được hội- hiệp
nơi đây, hiệp lại đường như có một đức
rất cần ích ép ta làm vậy.

(3) Timon. - Ông Timon là người cố-nhơn
Hi-đap. Người có thành gao-giáo. Trong vườn
người có trồng một cây sung. Có nhiều kẻ đến
cây sung ấy, thế cả. Ngày nọ, người bán rau
rằng: Ai có muốn thập cổ thì phải đến cây sung,
chờ không thì ta sẽ đến cây sung đó. Người
sau mà nhắc đến tên Timon là như nhắc người
giao-giao độ-ác lắm.

Xin để cho tôi chỉ rõ tầm sự của mỗi người ra đây.

Các ông ơi! Tôi chỉ cần gì phải nói ra đây phần sự của hội phải ở làm sao, hầu trông mong cho có được quyền bình đẳng làm ích lợi chúng? Có cần gì phải nói ra đây các phần sự của chúng ta phải ở với nhau, hầu làm cho hội được vững vàng về sau và làm cho rõ thấy các hội viên đồng tâm hiệp ý chúng?

Và phần sự nói trước hết đó, thì ta phải tập nhau mà rằng: ta ở Đông-Dương dựng hươt bát mục Langsa mà về cái trường Langsa.

Còn về sự bền-vững thì nên cầu cho số tiền góp mau được nhiều. Việc này chẳng phải khó, nhờ lâu ngày và cũng nhờ lòng sốt ruột của mỗi người mà nên được.

Muôn thành-sự, thì cứ luận điều-luật hội, mà tôi chắc rằng các ông chẳng kẻo nại tất công vì đó là một điều ích-lợi chung.

Chưa phân riêng của tôi, tôi cũng đã có tỏ sự vọng-cầu của tôi cho một đôi người trong hội rõ rồi, tôi đã thấy rành-rành một nhà chung của các bác-quân, trong nhà ấy mỗi một người đều được một nơi riêng, lấy ý kiến chọi nhau dựng làm cho mai sau xứ Đông-Dương trở nên một nền kinh-dinh đồ-sộ, đường như một nước Đại-Pháp nơi cái Cựu-dông này.

Vả chẳng chừa Ngô-Hoàng này khi trước của một người khách tên là Lưu-Minh đi quyền tiền trong bá-gia mà cất. Cái vừa được nửa chừng thì hụt tiền, nên Lưu-Minh đi vay của một người Langsa, ngờ trông một ngày kia thành tựu cảnh chửa này rồi thì lo mà thôi

Ông Hội-trưởng đọc vừa giới lời, ai nấy đều vỗ tay xưng tụng.

Các việc đã định xong, liền bãi đại hội. Khi đưa các ông kia về rồi thì ở vị trong Hội-Quản-lý phải trở vào nhóm nhau mà cử chức việc trong Hội-Quản-lý lại, thì là:

- Ông Canavaggio, làm Phó Hội-trưởng;
- « Nguyễn-văn-Châu, làm Phó Hội-trưởng;
- « Ông de Lachevrotière, làm chính Tô-hàn;
- « Ông Nguyễn-chính-Bất, làm Phó Tô-hàn;
- « Ông Trần-vân-Chim, làm Phó Tô-hàn;
- « Bà Rose Quaintance, làm Thủ-bảo;
- « Ông Biquière làm Nghị-viên,
- « Ông Nguyễn-kim-Bình, làm Nghị-viên.

Bãi hội hồi 7 giờ một khắc. Vậy nay Bền-quân kinh cáo công liệt-vị khán-quan hay rằng Nam-lý Báo-chương-Hội này đã lập thành rồi, nhưng vì gấp quá, dịch ra không kịp, vậy đề hướn sau Bền-quân sẽ đăng báo những điều-lệ trong Chương-trình của Hội cho chư khán-quan làm theo.

LẬP NGHĨA-SÌ TỬ

Salgon, le 4 Septembre 1917

Kính công qui ông và qui bà động rờ: Tôi gửi theo đây một bức thư của ông Hội trưởng Đông-dương Học-thuật-Hội (Société des Etudes Indochinoises) gửi cho các Hội-viên về việc Hội bàn tính mua cảnh nhà Ngô-Hoàng dựng lập Nghĩa-sì-Tử theo lời Nhứt-Báo Nam-Trung số 31 và Nông-cổ số 31 để tỏ trước rồi.

Vả chẳng chừa Ngô-Hoàng này khi trước của một người khách tên là Lưu-Minh đi quyền tiền trong bá-gia mà cất. Cái vừa được nửa chừng thì hụt tiền, nên Lưu-Minh đi vay của một người Langsa, ngờ trông một ngày kia thành tựu cảnh chửa này rồi thì lo mà thôi

hồi lợi. Rồi thay, cuộc nửa chừng Lưu Minh làm bình mà chết, nên người chủ nợ phải xiết cái chửa này mà trừ nợ. Nhưng chửa Ngô-Hoàng này thật tốt lắm, cất ra tốn kém không biết bao nhiêu, tôi tưởng trong Nam-kỳ ta ít chửa nào sánh sự tốt, sự khéo, sự kinh-dinh cho bằng. Cho đến đời người Langsa làm chủ đến vẫn cũng đều khen ngợi.

Từ ngày người Langsa làm chủ đến nay thì bỏ phá cho một người từ coi bán nhân đến cho mấy người tới xin xam đó mà thôi, chớ còn việc tu bổ sửa sang cũng phụng tự thì từ ấy nhiều nay không người xem sóc.

Từ ngày Đức-tặc gây loạn đã mấy năm chấy, Đông-bào ta sang Âu-châu mà giúp Mâu-quốc trong cơn binh cách này rất nhiều, ông thì làm quan, người thì làm lính trải gan trung mà giúp vận Pháp gia, người lại làm thợ chuyên công lao trong lò xướng, làm trái phá, đúc súng đồng, đâm tri đồng mà trừ loài hung bạo. Thương hại thay! Gió tên mưa đạn, vũ xương thịt đã mấy năm trời, cho đến khi yên cuộc chiến-tranh này rồi thì sao chớ khỏi kể còn người mất.

Tại thay cho người còn thân thể thì trước lộc hầy còn dài, thương hại cho

THUỐC ĐIỀU HIỆU SÚNG ĐỒNG



BAO XANH
Mùi đá ngon mà giá lại rẻ

lẽ xương thịt mất thì công danh đâu được hưởng!

Vậy nên tôi đem hết mảnh-nhiệt-tâm của tôi mà sáng thành việc lập Nghĩa-sì-Tử này, dựng nên công-cảng cho người tử trận, làm kỷ-niệm cho Pháp-Việt đời sau. Nhưng mà danh lưu theo cách Langsa, việc hương-hòa qui tế mỗi năm thì không có như phong tục xưa ta vậy.

Bởi các cơ-ty nên tôi mới xin ông Hội-trưởng Hội Đông-dương Học-thuật-Hội (Société des Etudes Indochinoises) ra công giúp đùm đỡ mua cảnh chửa Ngô-Hoàng làm Nghĩa-sì-Tử ngõ hầu đem bài vị của các Đổng-bang ta để vọng ru vì Mâu-quốc, mỗi năm chọn ngày qui tế. Vậy mới là chẳng phụ công ơn người chính-suối.

Mấy lời tỏ ra trước đây thì các Hội-viên có một bữa đó đều tập nhau một tiếng mà ưng chịu và các thân-bằng cũ hữu Tây Nam của hội đều một lòng ước trông cho nên việc.

Ông Hội-trưởng đã sẵn lòng và hứa sẽ xin quan Toàn-quyền cho phép Hội dự về cuộc xổ số lớn gần tới đây dựng có tiền mà mua cảnh chửa ấy. Như vậy thì khỏi tốn cho Chánh-phủ, và khỏi tốn cho nhơn-dân. Trong mấy triệu Đổng-bang nời người mua một số 1 \$ 00 thì còn có chỗ trúng hoặc độc đắc, hoặc trong mấy số kẻ. Như ai có hạnh phước mà đặng Thần-tài chiếu mạng, thì cũng làm được một vị nhà giàu, còn người chẳng may mà không trúng số nào hết, thì đóng bạc mất đó, số làm nên một việc Kỳ-niệm cho trong xứ sở, nghĩa là giúp cho Hội mua dựng một cảnh chửa để mà tưng phong các đấng công-thần nghĩa-sĩ-Annam.

Ông Hội-trưởng đã ưng chịu như vậy rồi, mà Ngài còn lo một nỗi là người Langsa không hiểu sự công-tố của Annam ta. Cho nên Ngài muốn giao cho người Annam ta quản-lý sắp đặt trình đồ các việc trong chửa.

Vậy tôi tạm kính thơ này dựng tỏ ý công các đấng đồng chí trong Lạc-châu, hoặc đấng nam-tử, hoặc háng nữ-lưu, như vị nào vui lòng và giúp cho nên cuộc nghĩa-cử này thì xin chịu khó viết thơ cho tôi rõ.

Như các qui-ông qui-bà hằng lòng vào hội này dựng chửa lo các việc tu bổ, hương-khôi mỗi ngày và mỗi năm qui tế thì chúng ta sẽ lập ra một Hội nhánh (Comité) do nơi Đông-dương Học-thuật-Hội « Société des Etudes Indochinoises » mà ra. Chương-trình thì cũng như của Hội chánh vậy, nghĩa là vào hội thì trước hết đóng năm tháng bạc (5 \$) rồi thì mỗi tháng đóng một đồng (1 \$) để làm công-nho trong chửa.

Còn vị nào hảo tâm muốn phụng cho tiền bạc hay là đồ đạc chi để làm dấu tích trong chửa thì Hội sẽ khắc tên vào bản đá cẩm-thạch chữ vàng, bề vị nào phụng cho số tiền nhiều thì đứng trước, số tiền ít thì đứng sau, cứ theo thứ lớp khinh trọng, để đời bia danh các đấng hảo tâm. Tấm bản vàng đó sẽ để chính đũa phòng rước khách của chửa, mỗi người đến viếng chửa đều thấy tỏ rõ.

Tiền bạc của các ông đóng mỗi tháng hay là các số tiền của qui ông và qui bà phụng cho thì đều đem gởi tại nhà băng, như có tiêu xài việc chi thì phải có đủ giấy vi bằng chắc chắn mới lãnh ra được. Còn các qui ông và qui bà có lòng hảo tâm hoặc vào hội dựng chung vàng với chúng tôi, hoặc phụng cho tiền bạc hay là đồ đạc thì chúng tôi xin phép đem tên

ho qui ông qui bà với số bạc phụng cho, vào nhứt-báo đặng Lạc-châu rõ biết sự hảo tâm của qui ông và qui bà.

Tôi ước trông cho qui-ông và qui-bà hảo lòng đốn thẻ cho nên việc nghĩa-cử này, hoặc vào hội chung cùng với chúng tôi dựng lo các việc trong chửa về ngày sau, hoặc phụng giúp tiền hay là quyền tờ đồ đạc chi ngõ hầu dựng nên một nền Nghĩa-sì-Tử của người Annam ta trong cõi Dinh-hoàn này cho chói rạng lòng trung nghĩa của nhà Nam-Việt với Mâu-quốc, thì ơn trọng của qui-ông và qui-bà ngàn năm chẳng phai, chẳng lợt!!

Vậy tôi xin qui-ông và qui-bà khi xem thơ này rồi, chịu khó viết thơ cho tôi dựng tôi đem trình cho ông Hội-trưởng.

Việc hữu ích này cũng có gấp, nên xin qui-ông và qui-bà gởi thơ cho tôi từ đây chỉ ngày 25 septembre này, đặng ông Hội-trưởng có giờ đi yết kiến quan Toàn-quyền mà xin Ngài cho phép dự vào cuộc xổ số.

NAM-TRUNG NHỰT-BÁO
chủ-nhơn chánh-quản-lý
NGUYỄN-VĂN-CỬA Tự ĐÓN,
Rue Viénot, 52, Saigon.

Thuốc hút
hiệu
CÀ-LÔP
(TRÁI ĐÀT)



Là một thứ
người ta ưa
dùng hơn và
hay hỏi mua
thường lắm

Có một mình hàng DENIS FRÈRES
có trừ mà thôi.

AU-CHÂU

Chiến tranh thời cuộc

Cơ-xảo phát minh (Tiếp theo)

Thần-công 58 và trái-phá có cánh

Từ ngày khởi chiến đến giờ, người chế biến ra nhiều thứ đại-bát nhỏ rất dễ uá và dôi đi và rất tiện mà nấp hẳn quân địch. Thứ đại-bát 58 ly, tuy nhỏ mặc dầu, chế thiệt là đại ích. Bởi đại bát nhỏ nấp trái phá phải nhỏ, mà trái phá nhỏ thì bắn ra xa được. Người lai mới biến-cải ra làm một thứ trái-phá có ba cánh, rất nhẹ nhàn mà được được 40 ký-lô hỏa-pháo. Cho nên trái-phá ấy rời xuống đất, nổ ra thì làm ra một cái hầm sâu được một thước, bề ngang cũng được bốn thước. Lấy ấy mà suy, trái-phá đó rất nhiệm chiến-kho quân địch, sự thiệt-hại cho chúng nó là bao nhiêu. Lại thế trái-phá này bắn nhàn giầy thép gai của quân địch giăng trước tiền-quân, thì vạch ra một đường trống dài được ba chục thước, đủ cho một cơ bộ-binh kéo qua.

Mũ bằng kẽm

Theo thời đại này, chiến tranh đào hầm đứng mà bắn. Bởi đó có một cái đầu lên để nhắm mà bắn, cho nên đầu thường hay bị đạn. Vì ấy, nếu dùng kết nỉ như ta thường thấy quan vô Langsa đời đó chỉ cho khỏi tại to. Xét rõ đầu hại này, người mới bày ra một thứ mũ bằng kẽm hình nó giống tượng nón-trống của lính Langsa đời, song bầu hơn mà lớn hơn một tí. Phía ngoài bao kẽm, trong có lót nỉ và da trâu. Sự giầy da để mông cổ làm bằng da đó. Mũ ấy sơn màu xám-xám xanh-xanh.

Từ buổi sáng-tạo mũ kẽm ấy đến nay chỗ cần-ích thấy liền liền trước mắt. Nhờ mũ ấy đạn trái-phá của quân-địch không trúng đến đầu lính Pháp được, mà có trúng thì trúng phớt ngoài, lát da đứt tóc, cơ-xảo vậy thôi chứ không đến đến chỗ hay là nát óc gì. Mà mũ ấy cũng phải dùng riêng về sự-đó-đạt mà

thời, hãy còn giúp ích trong nhiều việc khác. Nơi chiến hào nhiều khi bị quân-địch bắn, đất phải lở, phải-giá phải lấp. Ấy vậy có mũ kẽm đó đầu cho quân lính biết chừng nào!

Vì các đầu ích lợi nói đó, người Pháp, người Phi-châu (Sénégalais hay là Zouaves) và người Annam đều dùng nó mà xuất trận. Lính Bắc và lính Anh cũng mượn kiểu mũ ấy về chế-sửa lại chút ít, như Bắc thì sơn màu vàng đồng cho tiếp với sắc phục của quốc-binh, và thêm một con sừng-tử trên mũ. Còn người Anh thì làm mũ y như của Pháp mà đầu có lót thêm nỉ và cao-su.

Cái mũ của quân Đức làm toàn bằng kẽm, nặng 3 ký-lô 250 g-ram, dày có 6 ly. Mũ ấy sơn đen, có hình con phụng-hoàng bằng đồng, trên có cái chốt nhọn bằng đồng. Lúc mới khởi chiến, quan hai Nguyễn-văn-Kiến, trưởng-tử của quan huyện Nguyễn-văn-Cửa, chủ-nhơn tờ Nam-trung-nhật-báo, có bản thạt một viên lính Đức lượm mũ gõ về. Có lẽ chùng tại nhà thuộc Renoux đường Catinat mấy tháng, sau có chùng tại tiệm Nguyễn-văn-Cửa đường Viénot, có nhiều người Annam ngó thấy.

(Sưu tập tiếp theo)

世界新聞 THE GIỚI TÂN VĂN THUNG HOA

Quan Sát-thần Ý tại Bắc-kinh xin kí lần cuộc đất của Áo ở tại Thiên-tân, chịu nhượng cho Chánh-phủ-Trung-hoa quyền kiểm-soát về việc Thương-chánh và chịu cho Trung-hoa kiểm-trà tiền-sở-thần về binh-quyền-phí.

Nhật-bản thì xin quyết đường xe-lửa của Đức làm, thay từ Thiên-tân qua Pankou. Nhật mới ký tên chịu giúp cho Trung-hoa mười triệu bạc.

Mới đây tại Quân-dong, quan tổng đốc Tchouhngian ăn yến nói rằng hơn một năm nay người hành chính chẳng vừa lòng số nguyện, nên từ đây người sẽ từ chức.

Có tin rằng tại Thành-đô, thuộc tỉnh Tứ-xuyên, dân Trung-hoa đối tiêu đình-dậy của quan Lãnh-sự Pháp. Một cái nhà thờ Pháp gần đó cũng bị thiêu-burn. Bởi vậy mà có nghe đồn rằng quan Đô-đốc cầm đạo binh làm đều tàn nhẫn như vậy lại được Chánh-phủ Trung-hoa tặng phong làm Tuần-phủ và Đô-đốc đĩnh ý. Vụ này quan Sát-thần Pháp sẽ kiện Chánh-phủ Trung-hoa.

NHẬT BỐN

Nhật-Quốc có sai Sát-thần sang Huế-kỳ viếng cáo xứ. Đức Giám-quốc Huế-kỳ tiếp đãi rất trọng hậu. Sát-thần Nhật rất vui lòng mà chứng rằng đến viếng xứ nào cũng đều được tiếp rước tử-tế cả.

Nhật-Quốc cũng có sai Sát-thần qua thành Rô-ma bên Ý mà cầu kiến nơi Đức Giáo-boàng đặng tính về việc lập thương-dăng học-hiệu bên Nhật. Hiện nay tại Nhật-bản có nhiều đức thầy chuyên môn Bất-học đặng lo dạy-đỗ dân.

HUẾ-KỶ

Đạo-tặc sẽ phơi mả. - Hề xứ văn-minh chừng nào, ăn-trộm cũng văn-minh chừng nấy. Bởi vậy, người Huế-kỳ hay gặp nhiều cuộc trộm-đạo rất xảo-trá. Khán-quan chắc cũng có nghe chuyện Trộm-t-ám chớ! Phần nhiều chuyện Trộm-thâm gốc ở Huế-kỳ cả. Ấy vậy thì ăn-trộm xảo là đường nào! Vì ấy, nên thường nghe ăn-trộm xe-hơi lắm. Muốn ngửa sự mất xe-hơi thì người Huế-kỳ mới bày ra một thứ cà-rá để trông và bính xe-hơi. Trong cà-rá có đề chữ. Hề bợn nào sơn-sát, bị chiếc cà-rá ấy làm cho dăng lữa, dăng xuống lính tuần-thành biết là đồ gian. Và trong cà-rá có đề chữ, chữ ấy ghi xuống đất, rất dễ uá nom dấu đưa gian. Từ đây chắc là đạo-tặc sẽ phơi mả.

Ren! Ren! Ăn-trộm!!! Thứ ăn-cấp vật nhiều khi cũng đắt quá. Trong chợ-vị khán-quan chắc sao cũng có một hai người đi xe-lửa An trấp, hoặc rương

đa theo, rồi đến ga, để nghỉ. Vừa đây qua, đây lại thì rương đã mất! Ô hô! Đường ấy há chẳng buồn sao? Nền này người Huế-kỳ mới bày một thứ rương đa (valise) trong một máy điện-khi nhỏ, thông đồng với một cái chuông. Bợn nào xó-ró lại nắm quai xách, dụng nhấm nút điện-khi, chuông ré lên kêu. Nghe kêu: Ren! Ren! Thì biết là môn-đồ của Đạo-chích rồi! Tan-cớ sờ-sờ, cò bót sẵn, có lo chi là mất của? Lại thêm trừng-trị được đưa gian nữa!

Kính đáp câu vản-đề

Của M. Lê-cúc-Trước.

« Trong tờ Báo Nông-cổ số 29 có bài hỏi tôi về sự con người sống, « thác, giàu, nghèo, có số mạng cũng « chăng? »

Hỏi ôi!

Sự thế vư như tờ giấy trắng, Tuấn danh chưa hỏi mạng trời xanh.

Non sông dục-dã, ngày tháng tự trôi; tôi chưa dám biết sự sống của tôi đây chờ phải thế nào, đầu hay luận đến số mạng chung của người (bất tri sanh vận tri tử.)

Siêng nghĩ rằng: Trời sanh muôn vật, thật có loài người là một đấng rất liêu-xảo, trí-huệ hơn cả và động-vật trong thế-gian.

Từ đời thượng-cổ, trung-cổ đến xuống đời nay, lần lần sự động biến mở mang trong Não-cán loài người. Hiện nay chúng ta mỗi đời trông, long cang nào mà xem, mà suy cho cùng lý thật, cũng nên gọi là đời văn-minh cực điểm đó chút. Mà khoan. Chúng ta xem nay gọi là văn-minh cực điểm, mà hãy còn e người lối sau ta đây gọi là giả-mang thời-kỷ chăng?

Nhưng hiện tại đây, sự văn-minh càng kịch-liệt, thì trường cạnh-tranh làm lấy lừng.

Lấy đó mà suy, phạm chi chi giữa cuộc xanh-xanh, hữu hình tức hữu hoại là lẽ (vô-nhiên); có vóc thì có hư) chúng ta duy hướng đặng một đều là: Cũng sanh chung với loài động-vật trong hoàn-vũ này, mà động thoát khỏi ở lữ, ở hàng, ăn sống, nằm lạnh mà truyền đến đời ni: Bàn rần lấu dài, xa, mà; rõ rõ yên tiệc càn, dai, tới lui lẽ nghĩa ra vào khôn ngoan. Vậy cũng nên gọi là: Liêng-mắt ở né nhi bất-nhiêm (sen trong nước, mà chẳng vấy bùn) mà hỏi lại kiếp người cũng 1 năm, 10 năm, 100 năm sự sống chết từ đây mà thôi!

Vì muốn biết sự sống, chết, giàu nghèo của người có mạng số cũng chăng?

Thì là: Luận số trước tua luận lý, hỏi mạng trước tua hỏi tin; bởi sao? Là vì tài mạng đầu rằng tương-đố, chớ lý số hằng trập tự nhiên.

Lời đạo-gia rằng: Nhơn sanh trí vị sanh, trí sanh nhơn dị lão, tâm trí như thiết sanh, bất giác Vô-thường đạo. (người mới sanh ra thì trí khôn chưa phát hiện; đến trí khôn người phát hiện rồi, rồi lại bị cái trí khôn hiển ngộ đó nó rước cho tuổi để già. Chớ như cái trí

khôn hiển ngộ mà giúp cho lòng vật-dục, hai ấy tương-tử nhau bôn tri ngoài trường cạnh-tranh, chừng ấy quĩ Vô-thường đã đem về vật đến cửa mà cầu hiển rồi.

Lấy đó mà suy, người mà muốn biết sự sống chết của con người có số cũng chăng? Thì tưởng rằng: Sống mà chỉ chết bởi mà chi. Bằng muốn luận cho xác lý thì là: Chết ấy số chết rồi, sống đây là số sống. Đó là sự mâu-điệu mà của đấng hóa-sanh.

Nghĩ về phần kinh-tế bác-học, thì lời xưa có câu: thiên kim chi tử toạ bất thủy dương, (con người giá đáng ngàn vàng không ngồi trong nhà xiêu, thì dù rổ số của người đời sống chết.

Nay muốn tỏ số mạng phần sống chết của người, thì phải suy cho cùng sự sống chết, thì tức nhiều số mạng phải lời. Vậy mà trong thế-gian này còn một lẽ sống chết này lấy làm quái quái kỳ kỳ; như nói: Trúng phong, nhậm độc, thác cò, trăm mình vắn vắn. Tuy vậy cũng thường; hãy còn một việc sống chết này rất nên kính hãi! Là vì có kẻ chết rồi mà chưa chôn, cũng chưa lạ. - Lại còn có người chôn rồi mà chưa chết kia!

THUỐC ĐIỀU

HIỆU

CÀ-LÔP

(TRÁI ĐÀT)



Mùi nó thơm tho diệu dàng, chẳng có thứ nào bì kịp.

Có một mình hàng DENIS FRÈRES có trừ mà thôi

Hình lý lý rồi đầu người mà hay trông
sẽ đời mạng cũng khổ người cho vững.

Kia như kẻ bơ thờ cũng thế-đạo,
chẳng chút ích với đời loài, luôn có
xương, có thịt, có tạng phủ, ngũ-quan,
đi, đứng, nằm, ngồi, ngày ăn đêm ngủ,
hoặc dụng tâm mà chẳng hề phép nước
luật người, hoặc vị kỹ mà không ra
cang-thường đạo-nghĩa; ấy là người không
đánh vọng với đời, cho nên gọi là kẻ
chết rồi mà chưa chôn. Muốn luận số
mạng, thì người này không vào hàng
kim, mộc, thủy, hỏa, thổ nào hết.

Còn những trang học hiểu tài ba, tính
đanh can chính, hằng nghiên vai mà
gánh vác việc đời, niệm nghĩa thân sanh,
tốt niệm chẳng tặc, trên thì giúp vận
quốc-gia, dưới lại toan lo thế đạo, hoặc
vì nước mà bỏ mạng chốn sa-trường,
hoặc vì đời mà chôn thân nền đạo đức;
ấy là có danh vọng cũng đời. Cho nên
gọi là người tuy chôn rồi mà chưa chết.
(danh tiếng còn sống hằng đời.)

Còn muốn tỏ sự số mạng, thì xưa nay
luận đăm biết bao nhiêu mà kể.

Như Bà-lý-Hê cư Ngu nhĩ Ngu
vong, Bà-Tân nhĩ Tân nhĩ (Há-lý-
Hê làm quan cho nước Ngu, mà nước
Ngu mất, sang qua làm quan cho nhà
Tân mà nước Tân động há trong thiên-
hạ. Cũng thì lập quan, vì sao mà có
mạng nơi nhà Tân mà chẳng mạng nơi
nhà Ngu? Người thuật ấy đều cho rằng:
động giữ bất động, tĩnh giữ bất tĩnh
(bởi nhà Tân nghe lời mà nhà Ngu
không nghe lời) nếu thật hằng có số
mạng thì đã nói: mạng giữ bất mạng,
số giữ bất số rồi.

Cho nên lý theo chính lý thiết hành
mà luận, thường tính gọi là số mạng ấy.
Nghĩ chẳng qua là chỉ cho việc đã cùng
tận rồi làm chứng mà nói.

Hơn rằng thay! Việc số mạng xưa nay
lâm lức, nghiên viết tổ khôn cùng;
muốn nói số thì số cũng rỗng. — Muốn
nói mạng thì mạng cũng vậy. Hằng có,
vậy không, ô ai ôi! *thật là là lẽ chán.*

Nguồn-rò-Tước lược đáp.

NỮ GIỚI TU TRI

Duy thờ vật ái

Vài lời nhữn với bạn quán-xoa.

Sanh ra trong trần-thế, đầu gái trai
cũng hình vóc với non sông. Vậy thì
kia râu mày hấp sanh-khi của đất trời,
còn ta chừa yếm lại há không chia thờ
hay sao; mà mỗi mỗi đều ích quốc lợi
dân, cứ nạnh họ cho phương Nam-tử,
còn đoán ta thì năm chỉ cuối miệng ăn
no rồi hồng-bổ; thời-thế đầu tranh cạnh
bào nhiêu, lợi quyền ví mắt còn chi nữa,
cũng luôn giữ thung-dung ngày tháng,
mặt chẳng hề có đổi sắc nhân. Hỡi ôi!!!
Ta đâu chẳng phen người nước Mỹ, mà
ra vai gánh việc quốc-gia; ta chẳng vì
người nước Nga, mà đương-dỡm nhiệt-
thành với què-hương khí hữu sự; chớ ta
lại há chẳng làm đặng một hai đầu, đầu
ti-tiểu mặt lòng, miệng cho vài phần lợi
ích với đời, mà đáp đũa chút ít cái hơi
thở của ta chia hưởng với trần đặng
sống đây sao?

Vậy đang buổi này thời-thế cạnh-tranh
phương Nam-tử giết mình tình giặc,
đương vậy-vùng thương-chiến rền rần;
mà rũi thay! Công nghệ ta còn kém sắc
hơn người, nên lý-tải phải gặp nhiều gay
trở, thì ta đây ta ở nào tựa thị điểm
nhiên, mà chẳng nghĩ phương chi giúp
ích cho người chút đỉnh hay sao? Bởi
ấy tôi mới chiêm-nghiệm đặng một
phương, tuy là nhỏ-nhèn bèn thấp đó
chút, song cũng đặng một vài cho cái
mối lợi Việt-nam, là ta phải biết nơi
theo chước của hiền xưa mà nhớ bốn
chữ « Duy thờ vật ái » hằng ngày. Nghĩa
là ta phải biết chuông yếu cái đồ thờ vật
của nước ta, chớ đứng thị khiêu thái quá
như xưa nay ta đã quen rồi đó vậy.

Ở bạn quán-xoa ôi, như ngày xưa các
thứ hàng giê Bắc-kỳ dệt còn thua kém
hơn người nhiều quá thì chẳng nói mà
lâm chi, chớ ngày nay sự khéo đẹp nó
đã trùng tjem với người rồi, mà sao
phần nhiều chị em ta còn quen tính, hề

nghe qua hai tiếng « hàng Bắc » thì đã
có ý nhữn trừ. Chớ chỉ chị em ta đặng
hè với nhau một lược mà từ đây chỉ dùng
hàng Bắc, thì có lo chi là trong đời sấm
nửa hàng ấy lại chẳng sánh với người,
vì mình có mua có dùng nhiều thì nhà
wom dệt mới nong-nĩ học tìm sự hay
khéo mà tranh nhau, nhiên hậu hàng
phải càng ngày càng tốt; chớ như mình
không chịu giúp, để dệt ra bán không
chạy, đầu này ế, đầu kia nhữn, thì nhà
wom dệt phải rùng lòng thối chí, ít cái
mối công nghệ về cơ tư phải chậm bề
tấn phát lắm; đường ấy có phải là vì ham
một chút tốt đẹp rất ít vì mà hại một
mối công-nghệ rất to lớn của nước mình
chẳng?

Ở các bà các cô ôi, xin hãy hiểu rằng
cái sự hàng giê hơn thua chút đỉnh
chẳng hề đủ mà đổi cái sắc người trong
bề tốt xấu cho đặng đâu. Vì lại hề mình
làm đặng một đầu chi phải thì lương-
tâm mình đẹp, ít lòng dạ mình háu-
hoan, tức nhiên mặt mày mình phải tươi
trắng, thì nhan sắc mình làm sao chẳng
thêm đẹp thêm xinh. Còn hề mình làm
một đầu chi chẳng phải, thì lương-tâm
mình cần rứt, ít lòng dạ mình chẳng
vui, tức nhiên mặt mày mình phải xám
héo, thì nhan sắc mình làm sao không
tiều-tụy một vài. Vậy mỗi khi mình mặt
cái áo hàng Bắc vào, tuy hàng có kém
khéo kém đẹp thì mặt đều, mà nếu mình
nhớ rằng mình mặt cái áo này đây là
mình làm đặng một đầu phải với đặng-
bang, mình giúp đặng một việc ích cho
đời thì lẽ nào lương-tâm mình chẳng đẹp
mà làm cho nhan sắc mình thêm xinh
thêm tốt như tôi đã nói trên đây. Chớ
như mình mặt một cái áo hàng Tàu, tuy
hàng khéo đẹp, mà mình nhớ rằng mình
chỉ làm giàu cho ai, chớ mình hại cho
một cái số công-nghệ Việt-nam rất to
rất lớn, mình đã chẳng làm ích đặng
cho đặng-bang nữa, thì lẽ nào lương-tâm
mình yên đặng, mà chẳng làm cho nhan-
sắc mình xám-héo ố-dột hay sao?

Vài lời thờ-kịch, bạn quán-xoa xin chớ
bỏ qua.

TÂN-İN-NỮ

Đại-Pháp lễ nghi

(Tiếp theo)

ĐÀM TIỆC

Cách uống cà-phê

Nơi nhà ăn, muốn uống cà-phê cũng
được, song lễ thường thì ra phòng khách
rồi mới uống nó như là uống trà vậy.
Khi dùng cà-phê, đôn-bà được ngồi, còn
đôn-ông phải đứng.

Tại phòng khách phải có một cái bàn
nhỏ. Bồi bưng một mâm đủ cuộc tiệc
uống cà-phê, như là tách, muỗng, bình
đường, ruryu ra để ngay trên bàn ấy.
Đoạn bà chủ nhà bôn thân đứng dậy
pha cà-phê. Pha rồi thì hoặc có con cái
trong nhà hoặc bà con thân-thích, bưng
tách dâng cho khách. Hễ tách bưng tay
mặc, tay trái phải cầm bình đường.

Khách rước lấy tách cà-phê, rồi lén
dùng kẹp mà gấp đường, chớ nên thờ
tay vào bình mà bóc.

Như cà-phê có nóng lắm, phải đợi cho
nó nguội, chẳng nên phùng mang mà
thổi hay là rót ra đĩa cho mau nguội.

Phần đôn-dùng cà-phê ít hay pha
ruryu mạnh, vì vậy chủ cũng nên mời mà
chẳng nên ép. Còn khách mà muốn dùng
ruryu, thì một ly nhỏ mà thôi.

Chủ nhà cũng nên coi chừng có ông-
già bà-cà hoặc người trưởng-thượng
uống cạn chén, rước lấy chén mà cất đi.

Uống cà-phê rồi, còn phải dâng lại
nhà chủ ít nữa là một giờ đồng-hồ rồi
mới nên kiêu mà về. Trừ ra khi nào có
việc cần làm mới được lui sớm.

Ăn uống rồi, những khách đôn-ông
phải troyu nhau nơi vườn, hoặc trong
một phòng riêng mà hút thuốc. Hút xong
còn phải ngậm một hai cút đường hay là
 kẹo cho bay mũi thuốc hết đi, rồi mới
được trở vào phòng khách.

Phong tục người Langsa thổ nay, hề
người mời mình dự tiệc thì trong 8 ngày
kể đó phải đến viếng người cũng tỷ như
đáp ơn. Dầu mình không dự tiệc cũng
phải viếng chủ nữa.

(Sau sẽ tiếp theo)

TÂN-Phái-Vin.

Giấy LE NIL là giấy tinh-anh thượng hạng.

Bentze, le 31 Août 1917.

Trước kính MM. Chủ-Bút và Chủ-sự;
sau tôi xin nói vài lời:

1° Tháng Juillet 1917 tôi đi chơi,
gặp tờ rao bán Nông-Cổ mỗi một năm
giá bạc trước 5 \$ 00, hoặc ai muốn
trả cả lần trong 5 tháng cũng đặng.

Tôi thấy việc rao bán tinh biến-thiệp;
tôi chắc nhứt-trinh sao cũng có nhiều
bất hay, nên tôi chịu mua một năm.

Tôi mới mua nên coi đức khúc chưa
rõ đuôi đầu cho hết.

2° Tôi thấy Nông-Cổ số 29 nói ngày
16 Août 1917 là Assomption nghĩ không
làm việc, nên ngày 23 Août 1917 là thứ
5 sau mới phát nhứt-trinh ra, lại có bỏ
khuyết 4 trương.

Tôi không hiểu bỏ khuyết làm sao,
nên tôi xin nói:

1° Nếu bỏ khuyết 4 trương thì phải đủ
sáu kỳ Nhứt-trinh, vì mỗi số nhứt-trinh
là 20 trương. 2° Hay là mỗi năm
phải chấm thêm một số nhứt-trinh 20
trương, thế lại cho số ngày 16 Août 1917.

Lời nói đây xin Bôn-quán liệu, nếu
muốn rao cho những người mua nhứt-
trinh hiểu, cho khỏi tiếng dị nghị, hay là
không tự ý; phận tôi xin chấm thêm 20
trương theo lệ công, không ai hơn thua.

Tôi thuở nay không biết mua nhứt-
trinh, nay bắc chước mới mua lần thứ
nhứt đặng một 2 tháng thì đã thấy mất
20 trương vì tại Assomption ngày 15
Août 1917 là thứ tư.

Không biết cả năm có mấy ngày lễ
gần ngày thứ 5 như vậy nữa? Đặng tôi
tính coi một năm tôi mua đặng mấy số.

Vài lời kính M. M. xin tính lại cùng
M. Chủ-Nhơn coi làm sao?

NGUYỄN-HƯNG-NHƯỠNG Commerçant
BENTZE (Ville)

Lời-đáp

A Monsieur Nguyễn-hung-Nhượng
commerçant à Bentze.

Monsieur GIER MONSIEUR NG-HUNG-NHƯỠNG,

Theo như thư ông đây thì ông có ý
phải trách Bôn-quán làm mất của ông
hết 20 trương nhứt-báo. Nên ông dùng
lời bác-mổ mà hỏi bôn-quán: *Vậy chớ
cả năm có mấy ngày lễ gần ngày thứ năm
như vậy nữa?*

Ông Nguyễn-hung-Nhượng ôi! Ông
đã có lòng hào hiệp xuất ra năm ba đặng
bạc mà giúp sức cho kẻ có chí nhiệt-thành
hầu lo mở mang đứu công-ích cho trẻ
đàng em, mà ông đi ở so hơn tính thiệt
làm chi một hai tờ nhứt-báo.

Vả chẳng chúng tôi mà lập báo-quán
ra đây, vốn chẳng phải vì đứu tư lợi, thiệt
vui nơi công-ích mà làm, bởi vậy cho
nên, ngày đêm thường đầu đầu nơi lòng,
cần cần nơi việc, lo lẫn kim tìm những
đều ích-quốc lợi-dân mà công hiến cho
đồng-bào, lại còn phải lo trả vận thế nào
mà duy trì cho bền vững lâu dài, thì
hao kém biết bao nhiêu là tâm huyết.

Vả lại lúc này tuy là giấy tờ mắc mớ,
nhà in tăng giá xấp ba, việc ấy có khi ông
cũng đã chẳng biết, chớ lẽ nào không?
Song bôn-quán cũng chẳng hề tăng giá
báo một ly một báo chi cả, cứ năm đặng
theo xưa nay, vậy thì tức đứu nhiệt-thành
của bôn-quán đây ông cũng đã rõ thấy
mà lựa phải suy hơn tính thiệt mà làm
chi. — Ông lại nói: *Lẽ thì năm ngày
thứ tư, sao nhẽ thứ năm mà nghỉ, còn
mấy ngày vậy nữa đặng tính coi một
năm ông mất mấy số?*

Bôn-quán cũng chẳng nói làm chi cho
xa, e ông khó tính. Chỉ nói nội tháng
soát rồi đó là tháng nghỉ một kỳ cho ông
tính lại mà thôi. Vả chẳng nhứt-báo thì
mỗi tuần ra mỗi số, một tháng thì 4 tuần,
rửa thì phải có 4 số thì mới đủ cho ông,
vậy xin đếm lại nhứt-báo của bôn-quán
đã gửi cho ông nội tháng soát thứ coi,
có mất của ông số nào không? Hay là
cũng đủ 4 số vậy. Tính luôn trong một
năm là 12 tháng, mà mỗi một tháng thì
có 4 tuần: 4x12 = 48. (4 mà hơn cho

HÌ TÍN

Mới hay tin công-tử Đoàn-hữu-Bình, là con trai của quan Đốc-phủ sứ Đoàn-hữu-Chung Mytho, song du học Đại-Pháp thì về khoa Tú-Tài.

Nguyên quan Đốc-phủ Đoàn-dại-nhân đây là người mẫn cảm liêm công, trên vì nước dưới vì dân, lại có dạ nhiệt-thành công quốc-vực, nên ngài đã hiệp lực với quan huyện Trần-nguyên-Lượng cũng nhiều trang đồng-chí mà lập nên một Hội Canh-nông tại Mytho rất nên kinh doanh đồ sộ mà ngày nay đã thành tựu rồi.

Đến nay qui công-tử lại thành danh, như vậy thì quan Đốc-phủ Đoàn lại càng vui lòng tại chí, và chẳng ngại công giáo tử hữu nghĩa phương. Ấy rõ ràng là người hiền trời chẳng phụ đó.

Nay Đốc-quan cũng tạm kính dời hàng trước là chèo mừng cho quan Đốc-phủ Đoàn-dại-nhân, sau là cầu chúc cho ngài mạnh giỏi sống lâu, lo lẫn Hội Canh-nông Mytho cho được hưng-vượng lâu dài mà mở mang cho đoàn hậu-tiến.

N. C. M. Đ.

Mới hay tin Madame François Thô, ký-lý tại dinh quan Đốc-lý thành-phố Nam-vang, là một vị khâm-quan từ Nông-Cổ, mới sanh động một trai.

Đốc-quan cũng kính mừng cho hai ông bà này đã có người hậu-tự.

B. O.

RỒNG LÂY NƯỚC

Độc từ Nông-cổ số 30 thấy có một vị khâm-quan ở Bacieu thuật việc Rồng Lây nước tại làng Hòa-bình xóm Lăng-Dài hôm nọ, rất hái kỳ. Túc-hạ có xin công của ông cao-minh thức-giả ra công trả nghĩ việc Rồng Lây nước, rồi làm bài luận gọi cho ông chủ-bút in hành cho Đốc-hàn ta chiêm nghiệm. Thiệt tôi rất phục

anh Túc-hạ cũng có chí nhiệt-thành lo lẫn sự khai-hóa cho trẻ làng em.

Tôi đây thiệt chẳng dám sánh với những trang cao-minh thức-giả hồng đảm chen ra mà thuyết địa đàm thiên. Song nhờ số học chút đỉnh thời-văn, nên cũng pha trí nhứt nhị. Lấy theo hóa-học của người Âu-châu, thì việc Rồng Lây nước này đâu cũng hằng có; người Langsa gọi là Trombe (vòi) đó là cũng như một trận cuốn-phong nhỏ nhỏ, hay là một trận gió trời to to, tại gió vận xây tròn, góp những bụi bậm, lá cây, hay là rất rom mà làm ra một cái vòi rất to, cuộn cuộn ở dưới đất hay bỗng lên trời, hoặc mây ở trên trời bị gió vận cuộn cuộn theo với sự mà thông xuống đất. Hễ với sự đi tới chỗ nào thì nhà cửa phải sụp, vật chi nhỏ nhẹ đều bị nó cuốn lên trời, nào là nước ruộng nước ao cũng đều bị nó rút lên theo, thường thường bở ngao nó chừng 15 hai chục thước, chạy dài độ chừng vài muôn thước rồi tan mất.

Bên Âu-châu có nhiều khi trời đương nắng, thỉnh thoảng mưa tầm, mưa quít, mưa sêch mưa số. Ấy là tại cái vòi tôi nói này giờ đó, đi đến đâu hút nhấm các vật ấy dưới đất mà đem lên mây, rồi khi mây rã ra té xuống mà làm mưa, thì những vật ấy bên theo mà xuống.

Đó là cách thiệt nghiệm của người Langsa, chứ không có con rồng con rắn nào mà ở trên không không hết cả. Nên hễ khi nào rủi gặp cuốn-phong hay là cơn trời như vậy, thì phải mau mau nằm xuống sát đất thì vô hại.

Chúng là một vị khâm-quan.

NAM-KY-TỬ.

Cung tụng Lương-y

Cá-mau, le 4 août 1917.

Nhị-thiên-Đường tiên-sanh nhĩ giám; kính ông dựng hay.

Lòng trước tôi có gửi thư cho ông mua thuốc; tôi uống bấy lâu trong mình khỏe khoắn vô cùng, thật quý là diệu dược, nên tôi kính đờ lời cảm tạ ơn ông. Luôn điệp xin ông gửi cho tôi mua

ba ve thuốc Kim-sắc-bồ-hoàn, ba hộp lớn thứ bánh cam tích, mỗi hộp 1 \$ 00 và 1 ve thuốc nước đau răng (nhà thông được thủy).

Và cũng xin ông gửi bằng contre remboursement xuống cho tôi.

Thật quý thuốc Kim-sắc-bồ-hoàn của ông hay lắm và bánh cam-tích thần hiệu.

Nay kính và cảm ơn.

LÂM-QUANG-ĐIÊN,

Hương-thôn An-xuyên.

CÀ-MAU.

HÀI ĐÀM

Muốn biết tuổi gà

Có một quan Giám-khảo khoa hát-vật hay dùng nhiều đều khúc-mác mà tra-học học-trò phải làm làm sao mà biết con gà mấy tuổi. Học-trò bí, thì ông Giám-khảo rùng vai lắc đầu: « Các trò dốt quá, các trò chẳng biết làm sao mà biết tuổi con gà sao? Có khó gì đâu! Hễ gà cựa cựa ấy là gà nhỏ, gà cựa dài ấy là gà già. »

Bữa kia ông cũng hỏi tuổi gà như trước thì có một học-sanh, không sao-núng chút nào, ửng tiếng đáp rằng:

« Muốn biết tuổi gà phải làm như vậy: Bật gà mà nấu đi, coi con nào thịt mềm ngon ấy là gà tơ, con nào thịt dai cứng ấy là gà già chớ có khó gì! »

Chuyện này ông Giám-khảo mới hết rùng vai lắc đầu nữa, mà... lỗ mắt.

Thiệt là gay gắt

Có người nói với bà nọ rằng:

— Thiệt bà khác khổ có hai quá!

— Đip: Vậy sao?

— Chớ sao! Bà chẳng nghĩ cớ chút nào hết, chớ cớ thì hết lòng với bà, dầu phải nhảy xuống sông mà với bà, cớ cũng không sợ nữa.

— Không biết chừng lòng nó có vậy, mà biết làm sao bây giờ! Tôi rằng hết sức mà không thương nó được. Mà lại tôi cũng chưa có dịp chi đi ghe... chìm... bực chừa, cho nó với tôi, đừng tôi... thương nó!

改良笑話

CẢI LƯƠNG-TIÊU QUẠI

Tiên-sanh đố

Có một tên kia dốt dẹt, mà lại hay ăn mặc theo cách ta-văn, áo dài quần rộng làm cho người ta tưởng mình là con nhà hàng-mặc thơ-hương.

Bữa nọ đi lỡ đường, đói bụng, mới ghé vào xóm kiếm ăn. May nhầm nhà biế: đầu, thấy anh ta nhân-phẩm trang-hoàng, thì chẳng dám khinh-khi, lại đãi đặng hậu trọng.

Trà nước xong rồi, kẻ dọn cơm ra. Anh ta bụng đói đã sẵn, thấy cơm như cộp thầy mới. Ai dè chỉ chủ nhà chưa chịu mời ăn, lại lấy ra một phong thơ mà nói rằng: « May quá! Chẳng tôi năm nhà thương mới gọi thư về, mà rũi nhà không có ai, nay may sẵn có Tiên-sanh đây, chẳng dám nào xin nhờ Tiên-sanh làm ơn đọc giùm kéo lòng tôi ám ức. » Anh ta nghe mượn đọc thơ liền sanh ra một kẻ mà nói rằng: « Tôi đói bụng con mắt đã tá hỏa, thấy chỉ đâu mà đọc; cớ hỏi trẻ nó dọn cơm thông đi cho tôi ăn ba hột gạo tôi đọc giùm cho. » Chỉ chủ nhà cũng chịu lòng, liền hỏi dọn cơm lia lịa. Anh ta chấy một bụng no nê rồi ngồi uống nước xĩa rãng chíp chíp, làm ra như bợm phong-lưu. Chỉ chủ nhà cứ đăm thơ lại mượn đọc còn trong nhà lớn nhỏ cũng rúm lại chờ đọc mà nghe.



Bợm ta lãnh thơ xé ra cầm nhấm nhía một hồi lâu rồi vờng khóc ré lên. Cả nhà hoàn kinh cũng khóc óa theo làm thối rúm rúm, còn chủ nhà cũng khóc ní non ní nọt, hồi lâu rồi mới bước lại tìm tờ tâm tử mà hỏi rằng: « Chẳng hay chồng tôi lãnh đứ thế nào, Tiên-sanh không đọc lại để mà khóc mời đi vậy? » Bợm ta cũng thút thít mà đáp rằng: « Thơ này đứ thì không đứ, mà lãnh cũng không lãnh, tôi khóc đây là tại tôi dốt, coi không biết chữ nào là chữ nào hết, nên tôi tức mình mà khóc chớ!! »

Vinh-an-hà, DU-NHÂN-TỬ.

偵探小說

Trình thám tiên thuyết

(Tiếp theo)

Lại-xuân-Điền thấy Mai-Anh làm thỉnh, thì lại hỏi thúc tới rằng: « Xảo-Châu mà muốn liêu hết danh-dự đó là có ý che đậy cho tinh-nhân của cô, vậy mà người tinh-nhân ấy là ai, cô có biết chăng? »

— Nào tôi có biết ai đâu.

— À, cô nói cô không biết thì tôi sẽ dẹp việc ấy lại, tôi xin hỏi cô một điều này, vậy chớ ngày nọ có máng trách Xảo-Châu trong phòng đó, chẳng phải rõ ràng là có nghi cho Xảo-Châu sao?

— Mai-Anh sững sờ nói: Việc ấy thầy nghe ai nói bao giờ mà thầy nói lạ vậy?

— Có khéo đầu tôi thì thôi, lúc có máng trách Xảo-Châu đó, tôi với tiêu-quí trình-thám đứng ngoài, nghe đã rõ ràng chớ phải ai nói lại hay sao mà cô phỏng đầu?

— Bao giờ? Lúc nào ở đâu mà thầy nói quyết như vậy?

— Nơi ngày chớ có mới bị giết, là lần thứ nhứt tôi với trình-thám mới tới đây đó chớ lúc nào?

Mai-Anh không chịu, cứ kiếm đầu che chở, cớ ý nói sước cho qua. Lại-xuân-Điền cũng không chịu bỏ qua cứ hỏi phăng riết tới rằng: « Như hôm qua đây có hỏi tôi, giả như có người làm ác rồi biết ăn năn lại thì có được trở nên người lành chăng. Vậy chớ người ấy là người nào? Vì làm sao mà có hỏi tôi chuyện ấy? » Mai-Anh chưa kịp trả lời, bỗng nghe có người gõ cửa, liền đứng giậy mở cửa ra coi thì thấy Luých-Thắng bước vào cầm một miếng danh-thiếp trao ra, Mai-Anh tiếp lấy coi rồi bỏ liêu vào túi và duy lại nói với Xuân-Điền rằng: « Hôm nay có khách, vậy xin cho tôi kiêu, đờ-bữa khác sẽ nói chuyện. » Lại-xuân-Điền bên nghĩ thầm trong bụng rằng: « Người khách này chắc là người Mai-Anh trông chờ ngoài cửa khi này đây chớ ai. » Nghĩ như vậy nên có ý muốn biết người ấy tên họ là chi, ngặt vì tờ danh-thiếp Mai-Anh đã bỏ vào túi coi không kịp, mà cũng không lẽ ngỏ đó, nên phải

đồng giấy đi lên từng lầu thứ hai. Lên được vài nấc thang, quay đầu ngó xuống thấy Nghiêm-thiên-Lý ở ngoài đi vào mắt ngó đờn giắc, dường như sợ ai thấy mình vậy. Lại-xuân-Điền thấy vậy lại càng sanh nghi mà nghĩ thầm rằng: « Nghiêm-thiên-Lý này mà đến Mỹ-quốc đây làm gì cả? Mà sao lại quen biết với Mai-Anh? Còn Mai-Anh lại chờ đợi và làm chi? Thế cũng có duyên có nợ đây? Việc này ta cũng khó hiểu quá, vậy thì ta đi hỏi họ Trình-vân-Việt thứ coi ».

(Sau sẽ tiếp theo)

NOUVEAU-CHANG-SAT.

THI PHỎ

Kampot, le 26 Août 1917.

Kính lời thăm ông Chủ-bút Đặng bình an, và cầu chúc cho ông cầm cây bút nhứt-báo *Nông-cổ Mìn-đam*, cho được lâu dài, mà điều đắc đoán hậu tấn.

Sau đây tôi xin ông Chủ-bút cho tôi xin một tờ giấy mà ấn hành những lời tôi kính tặng thầy giáo Nguyễn-duy-Hòa đôi lời, vì tôi thấy trong tờ *Nông-cổ Mìn-đam*, số 29, có câu vấn-đề của ông Nguyễn-tử-Thức mà thầy giáo Nguyễn-duy-Hòa ở Tân-châu, trả lời bất thiệp, ngôn ngữ như lưu, lời đặt để rất nên tao nhã, cách biện luận rất nên trún lý, như nhả ngọc phúng châu, thiết vàng mười khó sánh, đáng kính, đáng khen; vả trí ngu của tôi cũng ước trông cho tờ N. C. M. Đ. có người tài năng đáng học văn mình ra khỏi ngọn đốt cho sáng, ngộ điều đặc những trẻ em, mà ngày nay mới ngó thấy tờ mắt chẳng sai. Ở bạn đồng bang đôi hẳn rằng mua nhứt-báo N. C. M. Đ. mà coi, nay để có (Tam tinh cũng chiếu) vào tờ N. C. M. Đ. rồi, là như vậy:

Ông Nguyễn-chánh-Sát thì cầm cây đuốt văn-mình, mà đơ lên, còn ông Nguyễn-tử-Thức và ông Nguyễn-duy-Hòa hai người cầm cây mà kêu ngộ đốt cho tờ rặng, cho rộng nở thầy xa. (có phải là qui không?)

Trong cõi Nam-châu của chúng ta đây, những trẻ đang em mà được mở lòng mình hẳn thì xin hãy rặng mà nghe lời luận của ba ông này, huyện huyện diệu diệu.

Sau này tôi xin tặng ba ông, mỗi vị một bài thi cho ba ông nhân lăm.

Kính tặng ông Chủ bút
thi nhứt thủ.

Khen ông Chủ-bút luận bài hay,
Đạy cách nuôi tâm rất đại tài;
Trí độ cao xa trừ thói tệ,
Lòng toan vẹn ngục phát chông gai,
Phổ thông Dân-Quốc cho mình hẳn,
Nương bóng Cờ-Tam lúc động đậy,
Kêu bạn đồng bang mau tỉnh giấc,
Nghe lời luận báo ở ai ai!

HỒ ĐĂNG-VANG
Secrétaire et Identificateur,
à Kampot.

Kính tặng Thầy-giáo Nguyễn-duy-Hòa
thi nhứt thủ.

Đôi hàng kính tặng Nguyễn-duy-Hòa,
Lời luận rõ ràng gấm vẽ hoa;
Đáng học tài tinh đường thể ấy,
Đủ đều tư chất hiểu thông xa;

Hạnh đảng còn này sanh chồi nhánh,
Cửa không truyền roi dạy trẻ ta.
Ngọc ẩn còn-can này lộ rặng,
Chỉ bày mẫu nhiệm chói danh ra:

HỒ ĐĂNG-VANG
Secrétaire et Identificateur,
à Kampot.

Kính tặng ông Nguyễn-tử-Thức
thi nhứt thủ.

Tử-Thức luận bày đáng phết sơn,
Canh nóng kỳ nghệ kỳ môi ngon.
Lục châu quân-tử ơn nhuần gội,
Sáu tinh quốc-dân cảm tự non,
Chỉ bảo đại-khôn lòng chẳng mồi,
Đạy đều hư-thiệt dạ chi môn;
Kính luận tế thể cho dân-Quốc,
Không Mịch truyền roi hậu phước còn.

HỒ ĐĂNG-VANG
Secrétaire et Identificateur,
à Kampot.
đồn kính

**Nước màu nhuộm
TÓC VÀ DAU**

Một cách san: lệ hiệu D. RICHARDS

Nước màu này tốt nhất, chàm một chút thì thầy tóc râu đổi ra màu
Đỏ dợt. — Đỏ sạm. — Hay là đen huyền



Theo ý mình muốn. Mà màu nhuộm cũng như là tự nhiên. Hề dùng thì thầy hiệu nghiệm, đã đều tốt mà chẳng hề phai lợt. Dùng nước màu này rất tiện, không mục tóc, mà làm cho tóc mềm, mượt và không rụng được.

Gởi cho hàng một cái mớng da quan tiền tây thì hàng sẽ gởi nước màu cho.

HÀNG A. SEGUIN
Rue de Moulis
Môn bài số 153 tại BURDEAUX có trữ bán

THƯ GIANG-HỒ

(Tích Giu-ly-oe du-ngoan)

Xứ Ly-ly-bu
HỒI THƯ NHỨT
(Tiếp theo)

Trong triều đờn vua thường hội quần thần lập, công-đồng bàn-tính cách thế đời tôi. Nghi hoải nghi hỷ mà đầu chẳng trong đầu, làm cho cả một nước lấy làm lo-lầu. Có kẻ hỏi: Thỏa tôi có bớt đời giấy rặng mới tính sao? Người bạn rặng: Còn thì ăn- uống đường ấy, ăn là trong một đời tháng tôi nuốt sạch hết lương-thực trung nước đi. Chừng ấy lý gì cho dân sự ăn? Vậy thì phải giết phúc tôi đi cho rồi, song muốn giết cũng phải làm sao cho tội mới được!

Ông thì bày cách bỏ đời tôi, chế thì xuôi đúng tên thuốc lian-xa. Rồi có người bàn rặng: Tôi thác đã dành rồi, mà xác cũ tôi đem lấp nơi nào cho khuất? Nếu chẳng khuất môi uế-trực hay khắp xứ, nhưn-dân hít vào chỉ cho khỏi phải bình ôn-dịch!

Lác triều-đình còn nghi-sự, các quan phệ vô-biêu kéo nhau đến sắp hàng trước cửa triều. Lịnh hạ chỉ cho vào thì có hai vị vô-tướng vào hái-yết thuật chuyện sáu chủ nhỏ vì lịnh mà tôi để tha bằng lại cho đờn vua hay. Vua nghe thì khen ngợi yêu-mến tôi chẳng cùng. Các quan thuộc cơ-mặt-viện cũng lấy làm hoan-hoan mà nghe chuyện. Đó rồi đình-thần hạ lịnh, phải ra một sắp quá-gia rảo khắp chư châu chư quận, dạy làng xã nuôi bò đờn sớm mai phải nạp sáu con bò, bốn chục con trâu và các món vật-thực khác như là bình mì, rượu nho và các thứ rượu ngon khác. Đờn vua

ai xuất tiền kho ra mà trả tiền đờn ăn lấy cho nhưn-dân. Trong xứ ấy, vua chẳng thấu thuế đình, thuế điền chỉ hết T.ấn xai trong cung-điện thì là tiền huế ợ các sở điền, sở đất của vua mà thôi. Có đờn chi thảo-ngạc lăm, lè-dân mới mặc chun thuế-khố, bằng chẳng cuộc bắt-trắc thì khổ lo. Bởi trong kho không để tiền dự-trữ, cho nên mỗi khi đánh giặc, thì quân-linh phải đem lương-thực của mình theo mà ăn.

Chừng mới cắt ra sáu trăm chủ nhỏ theo phục vụ tôi, mỗi chủ đều ăn lương Nhà-nước. Chừng nó bêu cắt chời ngay trước cửa tôi mà ở.

Rồi có lịnh nhà vàng chuẩn tiền kho ra cho ba trăm chủ thợ may cắt, may cho tôi một bộ y-phục theo dân bản-xứ. Có sáu chàng văn-nhơn đến dạy tôi nói tiếng nó. Còn mỗi ngày, lọng xa phụng tán, xe ngựa, và bộ-hạ của các quan qua lại trước cửa tôi đờn tập cho người

ngựa quen mặt tôi, hầu sau có thấy tôi mà không kính-hải. Lịnh truyền ra rồi, ai nấy đều giữ phận-sự mà làm, chẳng vi-sơ một mảy. Tôi học cũng có công, cho nên mớng ba tuần, tôi đã thuộc lịnh quốc-ngữ rồi. Lác ấy đờn vua cũng năng ngự giá đến viếng tôi, và nhiều khi cũng hiệp lực cùng các giáo-sư mà dạy tôi đọc viết.

Hầu hết thì tôi tập nói những lời đúng mà câu xin đờn vua mở trời để cho tôi thông-thả. Mỗi ngày tôi đều quì gối mà lập đi lập lại có bảy nhĩa đó. Vua liền phán cùng tôi rằng tôi lo-nhĩa mà chờ, chế việc đại-sự lăm, vua chưa nhứt định, để nghị-luận cùng cơ-mặt-viện đi. Mà trước hết tôi phải thể quyết rằng tôi phải hòa-hiểu cùng quan dân trong bản-xứ luôn chẳng được sai-chạy. Đường lý thì từ đây về sau, chúng nó sẽ đãi tôi một cách rất trọng-hậu. Đờn vua hằng khuyến tôi kiến-tâm, phải lấy đạo-đức mà ở cùng

người trong xứ, ngõ hầu cho vua toại kỳ nguyện, dân khỏi âu-lo. Người lại báo lời cùng tôi rằng người phải ép mình mà sai quân lính xét coi trong mình tôi có binh-khí chi chẳng, vì thứ giuôm giắc mà vừa tay-tôi thì chúng nó coi lớn lăm. Luật nước buộc vậy, nên tôi miễn phiến. Tôi liền phục tâu rằng tôi xin vâng lời thánh-thượng phán đó và sẽ trừc tôi, chỉ áo cho thánh-thượng xem. Lúc ấy, tôi học chưa đủ lời, nên chỉ nào nói được thì nói, bằng không thì ra dấu. Vua tiếp nói rằng việc tra xét quần áo, phải có hai quan tuần-thành mới được, mà đã biết luật nước nghiêm-nhắc, song tôi phải ưng-thuận mới xong. Vậy người để tin-cậy lấy tôi, nên gởi thân sông của hai quan tuần-thành ấy cho tôi, và hứa rằng: Khi nào tôi có biệt xứ-ra đi thì đờ của tôi trả hết lại cho tôi, món nào hư hao, hay là mất đi, sẽ tùy theo giá tôi định mà bồi-thường y số.

Chừng hai quan tuần-thành để lục-xét trong mình tôi thì tôi nắm chớp hai chủ nhỏ lý mà giờ hồng lên. Đờn tôi mới bắt chúng nó bỏ vào túi áo, đờn cho chúng nó đảo-soát cùng hết trong mình tôi. Nhưng làm như vậy chớ tôi còn hai cái ruột ngựa riêng và một cái túi kín đờ đựng vật tùy-thân tôi chẳng đưa ra cho chúng nó xét. Hai cái ruột ngựa ấy, một cái đựng một cái đồng-hồ bạc, một cái đựng ít đồng vàng.

Hai vị quan tuần-thành ấy có đem nghiên bát theo, hề kiểm-điểm món nào thì ghi liền vào sổ món ấy. Khi xem-xét đầu đó xong-xuối rồi, hai quan mới xin tôi thả chúng nó ra, đờn chúng nó phân hồi phục chi.

(Sau sẽ tiếp theo)

TRẦN-SÁI-VĂN

NAM-THÀNH-CƠ

CÔNG-TY

Đại-lý cơ xưởng Hué-kỳ bán các thứ máy sau đây

- 1. Máy xay lúa ra gạo trắng số 1, mỗi giờ xay từ 4 tới 6 tạ, giá chẵn: 3.000 \$.
- 2. Máy xay lúa ra gạo trắng số 3, mỗi giờ xay từ 2 tới 3 tạ, giá chẵn: 2.000 \$.
- Ấy là khi về Motor chạy điê-khê, 16 mã lực, và dây chần. Mỗi giờ tốn điê-khê là 0\$06 đến một cái má thời.
- 3. Máy xay bằng tay: 500 \$.
- 4. Motor chạy điê-khê, 16 mã lực, mỗi cái riêng, giá là 1.600 \$.



5. Máy ép dầu, xay đậu, ép sữa làm đường, máy đem nước lên ruộng, máy đèn khí, máy tán sà-lốp, v.v. v.v. Song chưa biết giá chẵn. - Chừng máy tại Siagon chủ mua muốn cho bốn hiệu đến nhà, áp máy và thử cho các việc hoàn tất, thì phải chịu chút điểu phí lộ và nhơn công. Xứ nào không có điê-khê thì phải dùng Motor chạy dầu, hoặc số-gie (chaudière) chạy củi hay là trâu.

Xin hãy viết thư hoặc đến bưu hiệu mà thương nghị. Giá định đó là tốt nhất, không có hàng nào rẻ hơn, nên bốn hệu xưởng có lẽ các nhà cư phủ sẽ giúp đỡ hàng cho mau thành tựu.

Nay kính,

LÊ-HỮU-NÊN

Directeur des Compagnies.

233, rue d'Espagne, Saigon.

TIỆM Trương-văn-Hạnh

SADEC

Cả bán xe máy mới và đồ phụ tùng xe máy và sửa xe. Linh thấp muốn đến khi đi (carburer) theo cuộc quan, bán, sửa, kỹ yên, Tăng-gia, hạ-thy.

Khả của hàng nhiều tây tốt thượng hạng, bán mới và bán cũ về một xe máy hiệu Michelin.

TRƯƠNG-VĂN-HẠNH, của khải.

MỸ XAY LỬA

ra gạo trắng

Monsieur Nguyễn-thanh-Liêm có mua máy xay lớn nên muốn bán máy xay lúa nhỏ (xay ra gạo trắng), máy này chạy bằng dầu lửa thì thường rất phương tiện, mỗi người đều coi máy được, không cần chi người thao máy móc cho lắm. Vậy máy ông trong Lục châu có muốn dùng máy xay ấy xin mời đến nhà hay là viết thư mà thương nghị.

NGUYỄN-THANH-LIÊM.

ở An-hóa (Mytho)

杜再雄大藥房

ĐỒ-TÀI-SANH ĐẠI-DƯỢC PHÒNG

26 rue Gia-long, 26. - CHOLON.

Tiệm trồng răng

Tại tiệm tôi có trồng răng, và dịch răng bằng vàng, các chân khéo léo mà giá, rẻ lắm - Tại đền-tiểu cũng có bán đủ các thứ thuốc như máy nhà, thuốc lớn của Langka và đủ các hiệu của các nhà thuốc danh tiếng bên Tàu, bên-hiệu cũng có bán cả nhiều thứ thuốc rất hay. Lục châu như vậy có nước mua, thì xin gửi thư đến, tôi sẽ gửi catalogue remboursement cho chẳng sai.

ĐỒ-TÀI-SANH ĐẠI-DƯỢC-Phòng.

của khải.

MỸ KỸ

Tiệm họa chơn dung và khắc con dấu ở đường Túc, số 16

NGANG NHÀ HÀNG MOTTET, SAIGON

Kính cáo quí khách đặng h. y, tại tiệm tôi có làm má đá bằng đá cẩm thạch đá xanh Tonkin có đủ các thứ kiểu.

Có khắc con dấu bằng đồng, mũ tròn bằng cây, chạm bản đồng cùng họa điểu thảo mộc theo là nhân hiệu, vân vân.... Mộ bia chạm bản đá cẩm thạch.

Có thợ họa chơn dung nhảm hình người mà vẽ bằng dầu sơn vô bố, nước thuốc, mực Tàu, viết chỉ tian, họa biển liền và tranh, họa sơn thủy.

Articles du Tonkin et Chinois en tous genres.

TRƯƠNG-NG C GIU của khải.

QUỲNH-MỸ

NGUYỄN-NGỌC-CỬ

Số 20, đường Amiral-Courbet

(CHỢ BẾN THÀNH MỚI SAIGON)

Gạo, than, củi, nước-mắm, tằm, tằm, trà-bột, trà-tàu, thuốc hút cùng các vật dùng khác.

Nước mắm Phú-quốc ngon thượng hạng

Tiệm này bán rô-g nước-mắm ở tỉnh Bình-thuận; không bán nước-mắm làm tại đây. Mua vật chi, hoặc sai đến hàng phố, gửi giấy, thì có kẻ đem đến nhà chẳng sai. Nay thì tại có dọn chỗ ăn chỗ nghỉ sạch sẽ tử tế. Muốn dùng cơm té bữa ăn, hay là muốn dùng cơm thúng cũng được. Lại có chỗ nghỉ ngơi thong thả xin chờ ông ghé chơi một phen thì biết.

怡 A-KONG 生

Tiệm máy ở tại đường Duperré, số 87

SAIGON.

Tiệm tôi lập nên đã 45 năm rồi, từ ông già tôi lập đến nay, tôi thế cho ông già tôi, may dù các thứ quần áo theo kiểu Langka và kiểu Hồng Mao, hoặc nữ hoặc vải bố Tây, đủ các thứ. Máy để may mà giá lại về trên các tiệm khác. Xin chờ ông này đến tiệm tôi, đặt thử vài món, thì tôi cũng sẵn lòng tiếp đãi tử tế.

A-KONG kính cáo.

Tiệm khắc con dấu



Kính trình chừ quí vị tôi có lập tiệm khắc con dấu đồng và mũ thung (timbres cuivre et caoutchouc) bằng đồng, chạm mộ-bia đá cẩm thạch để tá (pierres tombales), lại có họa tình chơn dung đủ kiểu vân vân.

Chừ vị muốn dùng kiểu nào xin gửi thư cho tôi thì tôi sẽ hết lòng làm cho vừa ý và tính giá thiệt rẻ, tôi rất đội ơn vô cùng.

Vente d'articles du Tonkin

Có bán các thứ hàng bắc, lụa-xuyến, the, lĩnh, bàng-sa, lụay lông, đồ đồng, đồ thau, vân vân.

NGUYỄN-CHI-HOÀ

GRAVEUR

42, Rue Amiral-Dupré. - Saigon

E. POURTOU

Đường Amiral-Dupré, số 25 đến 30 SAIGON

Mã rượu chất đỏ, trắng hiệu Médoc, hiệu Bordeaux, hiệu Bergerac, hiệu Fronsadais, hiệu St-Emilion, hiệu Beaujolais, và hiệu Bourgogne.

Có phân giải rõ ràng không có rượu không có rượu rượu mạnh, ai muốn tranh bán không nói, vì rượu tốt mà giá lại rẻ.

BỒN HIỆU SAI TRÈ ĐEM ĐẾN NHÀ

Bồn hiệu có làm từ gạo kéo với sữa chủ vườn làm rượu có tiếng tại xứ Médoc, và bây giờ vườn có danh ở xứ Bordeaux. King Pélissier Goudron Robert khai vị vừa có danh và hiệp theo pháp vệ sinh hơn hết.

Rượu Sam-banh, rượu hạt chi Sam-banh, rượu chất, thượng mỹ tiêu hiệu Bordeaux, hiệu Bourgogne và rượu ăn bán rất nhay nhán.

TRONG LỤC CHÂU AI MUỐN MUA SẼ ĐỔI ĐEN CHO SONG CHỦ MUA PHẢI CHỊU TIỀN SỔ PHẢI

NAM-HÔNG-PHÁT

KHÁCH SANG

ở đường Boulevard Bonnard, số 106 ngang Gare de l'Est nhỏ Saigon-Cochin, tại chợ mới Saigon.

Bán rượu tây và sữa xe máy, đèn cocoon và đèn alcool.

Có cho mượn phòng ngủ sạch sẽ rộng mát, giá rẻ.

Quý-quan, Quí-khách ở xa muốn mua bất cứ vật chi thì tôi mua gắm, niệm kỹ lưỡng gửi tới chỗ ở máy ông.

HUYEN-TRU-ẤT.

MỎI RAO

Kính cùng tôn kính quan khách được hay: Nhà ngũ hiệu DƯƠNG-HUY-VĨNH-PHÚC, ở đường AMIRAL COURBET, môn bài 53, Saigon, phòng vệ sạch sẽ tinh anh, đã rộng rãi mát mẻ, mà giá tiền rẻ hơn, lại gần gần chính Saigon, rất tiện bề cho quan khách tới lui, xin rộng lòng thì ăn một chuyến thì sẽ rõ trong tiệm chúng tôi là hiển kính gì là thế nào.

ANTOINE BÀU, đồn kính, N° 53, Amiral Courbet.

ĐỒNG ÂM TỰ VỊ

Có phụ thêm những từ không phải đồng âm mà khó viết

DICTIONNAIRE DES HOMONYMES ANNAMITES
Accompagné d'un appendice comprenant tous les mots difficiles à écrire

PAR **Nguyễn-vân-Mai**
Professeur d'Annamite au Collège Chasseloup-Laubat
Membre du Comité de Perfectionnement de l'Enseignement Indigène au Cochinchine.

Trong sách này có đủ những chữ khó viết, thuộc chữ Đồng âm cũng chữ không nhằm Đồng âm, mà phải viết hỏi hay là ngã, hoặc viết đ hay ơ trước, e hay là t có g hay là không g ở sau.

Nhơn có lời châu thị của quan Đốc học chính, ngày 31. Aout 1910, dạy rằng: « Đem các khoa thi lời dạy, làm trong những bài học về tiếng, Annam quan giám khảo chấm vở lời học nghiêm. Vậy nên lời ngu ý đơn giản này, ngử hầu giúp các trẻ viết chữ quốc-ngữ cho đúng theo Tự điển Géniebi et Paulus Cua. Hả có nghi ngại chữ nào, lật quyển này ra mà coi, thì viết không sai.

Bán tại tiệm Quỳnh-Ny, 20, rue Amiral Courbet (Chợ Bến-thành mới) và các nhà in và bán sách Annam tại Saigon.

SÁCH GIA PHỒ

(Livres de Famille)
Đề biên chép tên ông bà cha mẹ, vợ, con v. v. các đầu quan hệ trong gia đình 30 trường, giấy thượng hạng, bìa dày, có nhiều dấu rất hữu ích nên biết.
Giá bán lẻ..... 0\$40
Ở mua mua gởi recomandée. 0\$50
Mua bán lại (đây là mua lại)... 0\$32
Còn mua nhiều cho 30%
Mỗi nhà nên mua 1 cuốn
Bán tại tiệm **QUANG-HUY**,
54, rue Viénot-Saigon
gần chợ

HÔTEL DE FRANCE NAM-VIỆT KHÁCH-LÂU

157, Rue Catinat, SAIGON

Lâu nay ai ai cũng biết chỗ nhà **Hôtel de France** là một cái lâu ba tầng cao lớn nguy nga, nay cải hiệu lại là « **Nam-Việt Khách-Lâu** » có 63 cái phòng rộng lớn sạch sẽ mát mẻ vô cùng, để cho lữ-châu chư quân-tử nghỉ ngơi trong khi có dịp phải đến Saigon. Phòng thì phân làm hai hạng: Hạng nhất và hạng nhì. Lại có sáu phòng riêng rộng rãi, để cho vị nào có đem vợ con theo đồng, ở chung một phòng cho thuận tiện. Hoặc có muốn giải lao, thì có sẵn các thứ rượu tây ngọt ngon tiêu đồ. Bểng muốn dùng cơm hoặc Tây hoặc Nam, thì bữa-hiệu cũng sẵn lòng tiếp đãi.

Phòng cho mượn ngày thì từ 1\$00 đến 1\$50. Nếu vị nào muốn mượn tháng, thì từ 15\$00 đến 20\$00.
Cái xin chú ông chiếu cố, đến nghỉ thử một phen, chắc sao chú ông cũng vui lòng tại chi.

NAM-ĐÔNG-LỢI

56, Rue Viénot, Saigon

Hiệu **NAM-ĐÔNG-LỢI**, là cửa hàng Annam của họ Nam-Kỳ Co-tu-phương-chức-công-ty, lập ra mà bán đủ các thứ.

Hàng-Hiếu.
Hàng-Tàu. — Hàng-Tây.
Nón caques, Valises.
Bố may mùng Annam dệt rẻ và chắc.
Ông sọc thau, sục bạc, ô tròn, ô chạm vân vân.
Vòng gai, trà ướp sen, ướp thủy-tiên.
May quần áo Annam.
May áo quần Tây; đồ trắng, đồ kaki, áo chemises, blouses.
Bán thật giá — may mau ăn công rẻ — có mượn được thay giới.
Xin mời qui khách đồng-bang tới xem chơi.

BUI-QUANG-CHIÊU.

NỮ-CÔNG-THẠNH

Bảng. — The. — Lược-lông.
Lương. — Sa. — Là. — Nhiều.
Lãnh. — Xuyên. — Hàng-tàu.
Nhứt-bồn. — Hàng-Tây.
Bán tại tiệm **Nữ-công-Thạnh** của **M^{me} Trần-quang-Nghiêm** tại chợ mới Saigon đường Espagne số 82.
Có thợ may khéo. — Tiệm đáng tin.
Hàng tốt. — Giá rẻ.
Đèn khí. — Từ năm đèn lập sắp lên.
Đèn khí ngọn lửa trắng.
Từ 50 đèn lập sắp lên.
Giấy và Đồ phụ tùng về việc đèn khí.
Mẫu sống đầu lửa và đầu sáng.
Bán sỉ và bán lẻ
Tại tiệm **Lục-ỉnh Khách-lâu** của **M. Trần-quang-Nghiêm**.

Saigon, đường Espagne số 84.
Giá rẻ hơn các nơi.

PNOM-PENH BAZAR TRƯỜNG-XUÂN

BÁN SỈ **BÁN LẺ**
Ngôi viết « Sans rivale » hình giống thứ **Sergeant Major**, mỗi hộp 144 ngó, 12 hộp 0\$70. — 144 hộp 77\$00.
Crème đánh giầy đen và vàng 12 hộp nhỏ 0\$45. — 12 hộp lớn 0\$75.
Sách mới: « Tinh hải nhất trích » (chuyện đời nay) trọn bộ 2 cuốn mỗi cuốn 0\$30.
Giấy viết thơ: mỗi hộp 50 tờ, 50 bao đôi có màu « Toile Supérieure » 12 hộp 9\$85.
Giấy viết thơ: mỗi hộp 50 tờ, 50 bao đôi có màu « Idylle » 12 hộp 9\$80.
Giấy viết thơ: mỗi hộp 50 tờ, 50 bao đôi có màu « Cosette » 12 hộp 9\$55.
Hào thơ vàng thớ thường 3\$00 một ngàn cái.

Lf-xử-Du,
34-35, Quai Piquet, Pnom-Penh.

VUA LỚN TRỪ ĐỒ VẬT THỰC

NHỮNG NGƯỜI XÍ NHIỆP NẾM BOTTET và SONS-ET

H. BLANC và HAUFF

Đường CATINAT, SAIGON

Rượu nho đỏ và trắng (thụng và ra vo)



Nước PERRIER
Như Soda, mua nguyên thùng và ve, ve lớn, ve phân nửa và ve góc tư.



Sữa hiệu CON GẤU
Sữa tươi tốt như mới vắt ra
SỮA ĐẶC NGỌT CONDENSÉ
Sữa đặc không đường và muối

Giấy hút thuốc hiệu CHAUVÉ-SOURIS

Máy viết chữ hiệu **UNDERWOOD**, viết rõ ràng bền.

Bijouterie Saigonaise

Tiệm **MINH-THÀNH-HÒA** bán đồ nữ-trang
23, Rue Schroeder, 23 — Saigon

Khúc lời cho lữ-châu chư qui-khách đừng rỏ: Nay tôi có mở một tiệm bán đồ nữ-trang theo kiểu kim-thời, rất nên xinh đẹp, ở tại chợ Saigon đường Schroeder số 23. Khi trước tôi có lập tiệm bán đồ nữ-trang ở Capéc, ở vùng Thủy-linh (Rue des Marins) số 184, tục danh là hàng

chảo-đá, nên tôi thường hiểu ý qui-bá qui-có ưa dùng đồ nhẹ nhàn và hué-mỹ. Từ khi tôi mở 3 căn tiệm này đến nay cũng nhờ ơn qui-bá chiểu cố cho người đồng-bang nên việc tôi rất cảm ơn, ngày nay mà trong lữ-châu hiệp-hàng, lập tiệm bán đồ nữ-trang như tôi thì tôi lấy làm vui mừng cho các ông và chú xin cho các ông cho mua thành tựu.

Nay kính,
Nguyễn-vân-Lạc đã **Bán-Lẻ**.

Ông Lê-văn-Vô

Là Lương-y cựu của Nhà-nước, học tại **Hàng-lâm-y-viện** bên tây (Alger) đã có coi các nhà thương bên tây và Annam được 35 năm. Trị đủ chứng bịnh trong nước Nam. Ai muốn uống thuốc xin tới tại nhà ở Dakao, đường Paul-Bert số 43 ngang rạp hát của ông Đốc-phủ-Kiệt.

NHÀ IN VÀ NHÀ BÁN SÁCH J. VIẾT

59, rue d'Ormeau. — Saigon

Nhà in này lập ra đã hơn 10 năm rồi, in đủ các thứ các kiểu, có làm in đồ tại kho sách Nhà-nước và các Sở Tham-biện. — Có đóng bla sách đủ kiểu, rất khéo rất đẹp. — Có in đủ các thứ thiệp quan hôn tang tá, nhiều kiểu nhiều màu hoa hoè rực rỡ, mạ vàng công đẹp. — Vày xin **Lục-châu** chư quân-tử, có cần đóng viết chỉ, hãy đến tiệm tôi, tôi sẽ làm mau mắn mà tính giá lại rẻ. — Tiệm tôi cũng có bán đồ Thơ, Tuồng, Truyện, Sách.

LỜI RAO CÁN KIẾP

Luôn dịp tôi kính cho **Lục-châu** chư qui-ông rỏ, nhưn tôi thấy đương thời buổi này mấy nơi rầy hái xa chôn thị thành, ít có thấy thuốc hay, cho nên có nhiều khi người ta ròi bị bịnh gấp ngặt, không biết thầy đâu mà rước cho kịp, phải bị hiểm nghèo. Nay có ông Nguyễn-tân-thương nguyễn mà làm ra một cuốn sách hiệu là: **KINH NGHIỆM LƯƠNG THUỐC**, Ngoài khoa cấp cứu, có phụ thêm nhiều bài thuốc nam, cứu cấp rỏ thần hiệu, để giúp đồng ban trong cơn nguy cấp.

Vày xin **Liệt-vị** hảo tâm mua lấy để dành, hoặc trong xóm có ai ròi bị bịnh hiểm nghèo, coi theo đó mà cứu người, hy cũng là một đức đại hữu kim đức.

Định giá mỗi cuốn là..... 0\$50
Lục-châu quan cố, nhưn vì cáo mệnh mua xin có gởi thơ cho nhà in tôi, hiệp là: **J. VIẾT**, rue d'Ormeau, Saigon.

J. VIẾT đã in