

Phận ta đây bất hạnh đã xong,
 Lỗi trời ta bạn khá ghi lòng.
 Ta kể chút thể nhi cho bạn,
 Dầu rằng có non mòn biển cạn.
 Ta cũng nguyện kết cỏ ngâm vạnh,
 Vợ ta tuổi hỡi đang xanh ;
 Con, trẻ mới sanh còn đại ?
 Xin hai bạn hết lòng tưởng đoái.
 Dầu hôn ta sớm tách cũng vui,
 Thương thân con mang cô độc sực xuôi,
 Tưởng phận vợ như vọng phu càng thảm.
 Nghe lời trời Bát-Seng (Bastien) chạnh cảm.
 Dạy mặt nhìn lụy ứa chữa chang,
 Ngải những dầu thể thể ly ban,
 Tôi nhứt nguyện lòng ngay dạ thảo,
 Ngải trái mặt đến ơn cơm áo.
 Tôi lẽ nào chẳng ráng công tôi :
 Dầu chết thân, cũng nguyện đến bới.
 Bảo thể tử cho vui lòng ngài chính suối,
 Lời ân hậu Kẹt-gai (Kergaz) nghe thấm tuổi.
 Cám tạ rồi lại hỏi tả quân,
 Phê-líp-bôn (Félipone) hỏi bạn tri âm.
 Tính hơn thiệt lẽ nào khá nói.
 Phê-líp-bôn nghe hỏi ;
 Mặt có sắc hổ người.
 Gượng làm vui và nói và cười,
 Đã gọi bạn còn nghi chi lòng bạn ?
 Bỡi kẹt-gai (Kergaz) ở hừ đầu hắng ;
 Mới nhắc việc năm xưa,
 Ta biết rằng người có dạ ra :
 Nàng Hỉ-liên (Hélène) thuở còn con gái (1),
 Cũng vì bởi đôi dang vợ oan trái ;
 Khiến nên nàng vầy nghĩa cùng ta,

Sau sẽ tiếp,

Truyện này của M. L. H. Mưu.
 Thơ kể sở Notaire Saigon dịch ra và cảm
 không ai đặt chép và in chỗ khác.

(1) Hélène Durant là vợ của ông Armand de Kergaz

SAIGON.—Imp. de l'OPINION

KY-AN

(Tiếp theo)

Tôi chẳng dám khai đối, người cảm đó,
 là anh tôi, như chồng tốt cho nuôi trong
 nhà, chẳng dè ảnh sanh lòng lang dạ thú,
 chồng tôi không phép làm sao, nên mới
 đến đây thừa ảnh. — Thi-Công muốn dấn
 dụ thiệt tình, cho nên không có sắt giận,
 bảo người dờn bà đi ra, kêu Châu-Thuận
 vô. — Thi-Công cười và nói : « Châu-
 Thuận, mi đã rõ biết ta, từ đến nhậm huyện
 Giang-dô, không ưa bọn côn đồ, mi có lòng
 tốt dài người lại bị thiệt hại ấy là giống côn
 đồ nó xấu lắm, Bôn huyện muốn xử đòn nỏ
 và đóng gông đặng làm gương cho chúng. Nay
 bôn huyện hỏi mi, nếu thâu cảm ấy không
 có thân thích chi với mi, sao lại chịu nuôi
 nó ở trong nhà, mau khai thiệt đi. » Châu-
 Thuận nghe hỏi, lòng sợ j loạn, không chủ
 j, mới bảm bạy rằng : « Tôi với người cảm
 thiệt là anh em cô cậu. » Thi-Công cười lớn
 nói : « À bây là anh em cô cậu với nhau. »
 Rồi dạy Châu-Thuận ra, kêu thâu cảm vào
 hỏi, — Kế đó thấy Vương-tự-Thận và bà
 vải quì trước mặt. Vương-tự-Thận nói ni cô
 rằng : « Tôi với bà là người một xóm đã
 lâu năm, bà nói rằng : chiếu hôm qua có
 dầu người treo tại cửa chùa, sáo hôm nay
 dầu mất, xin bà hãy bảm thiệt ra. » Thi-Công
 nghe nạt lớn rằng : « Đố khôn đến công
 đường làm rầy, việc có bôn huyện xét xử, mi
 lui ra. » Rồi lại nói với ni cô rằng : « Người
 đừng sợ, việc này theo j ta tưởng, nếu người
 mà có sát như, không lẽ đem dầu treo nơi
 cửa chùa, có khi người dậy sớm mở cửa
 thấy rồi lòng sợ, rồi đem đi giấu, vậy có
 như vậy không ? » — Bà vải nggie trong lòng
 phát rung. Vả xem hỏi sau phân giải.

Sau tiếp

Hoàng-Tài

Le Gérant: Léon ISIDORE

NÔNG-CỎ MÍN-ĐÀM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

GIA BAN NHỰT TRÌNH

Chủ nhơn: CANAVAGGIO

ANNONCES

Một năm..... 6\$00

Chủ Bút: LƯƠNG-KHẮC-NINH

1ère et 2e Pages..... le cent. 3\$00

Sáu tháng..... 4 00

Tự Đủ-Thức

Autres pages..... le cent. 1 50

Mỗi số..... 0 10

Đường PELLERIN, Số 140

SAIGON

GIA LỬA — Lửa chớ tối tại nhà máy Chợ
 lớn bán 4 đồng 90 cho tới 5
 đồng.

Luân làm làng

Tiếp theo.

Trong phần hội tề tôi đã chỉ sơ sơ mỗi
 phận riêng về mỗi người, thì là như các bài
 đã tỏ rồi trước đó. Còn theo lý chánh sự của
 các người làm làng, là một đều rất trọng
 lắm. Hàng lưc này, người Đại-pháp cai trị
 dân thuộc địa (quản hạt) các quan cai trị,
 và quan án, về việc sửa phạt dân, cùng là

quan vô, đều nhờ cậy sức hương-chức làng,
 mà hành chánh. Quan cai trị lo phần xử
 thuế giữ việc tin- sạch tra xét dân tình ;
 quan án về phần xử đoán hình họ, quan vô
 về sự diên lính. Trong các quan chung
 nhau mà giữ mỗi phận sự mà chánh trị dân
 Bôn-quốc. Vậy cậy Hương-chức làng là
 trước hết, đặng chấp bộ hồ danh làng gán
 dân, xem xét rõ ràng hơn, coi dân nào làm
 ăn, còn dân nào gian hung dữ dục,
 dân nào tốt dân nào xấu, thì là làng biết
 trước hơn các quan trên. Hễ khi nào mà
 đến quan việc chi bất luận trọng khinh, đều
 là thường hay hỏi làng tánh hạnh của dân
 đang có việc đó, hễ làng nói tốt thì tin rằng

tốt, làng làm chứng xấu thì tin rằng xấu. — Ấy đó có phải là phần sự của làng, là trọng không? Quả là trọng lắm.

Nếu rõ biết là đều trọng sự, thì phải ra sức mình mà làm làng cho xứng đáng mới là phải chớ. — Vì vậy mỗi khi cử làng thì quan sở tại giao cho phân tổng chọn những người hào cường vật lực trong làng đứng cử ra mà làm làng, vì tin các cai tổng là người biết dân nhiều hơn là quan trên. Xét vì trong một thôn dân số ít là một trăm, nhiều là đôi ngàn, mà chọn ra chừng 15, 20 người làm làng, xem coi có phải là một đều cũng là vinh và lớn hơn dân không? Vậy hễ ra lãnh mà làm làng phải ráng mà lo lắng cho tròn phần sự của mình là người lớn hơn cả thôn, và là người của quan trên tin cậy. Sao gọi rằng tròn? Tròn là vậy: « Minh là Hương-chức làng, phải bàn tính chung cùng với nhau, nhóm nhau cho thường đặn luận bàn cho đồng lòng cho một ý với bạn làm làng, rồi chia phần việc của làng ra cho mỗi người lo mỗi việc, người nào lãnh việc nào thì đừng để cho bê trễ; phải cho biết rõ thứ lớp mà làm, trong làng mình mấy trăm mẫu điền, mấy trăm dân, thuế mấy sất mấy hạng, phải cho rõ biết, dân nào giàu dư, dân nào đủ ăn, dân nào nghèo thiếu, trong ba hạng dân ấy phải xem xét cho kỹ, trong mỗi hạng đều có kẻ tốt người xấu kẻ hiền người dữ, phải biết cho rõ, ai ngay ai gian, phải cho biết thương và kính người tốt, ghét và khi người xấu thì dân mới biết khôn, tránh xấu mà tiếm đến tốt; chớ có để lộn xộn dân hư, hễ dân hư, là tại làng không biết làm làng cho nên dân hư nhiều lắm lắm. Làm làng mà lo có một đều thu thuế cho đủ; còn việc lo dân cho an, lo dân cho khỏi bị tai bị hại, bị ăn cướp ăn trộm, bị chém giết nhau thì làng không kể đến, không kể đến thì ai vô đó mà xem coi, xét dạy cho làng. Trong 21 hạt tham biện, xưa là sáu tỉnh, xem xét

cho kỹ dân oan, dân dữ, dân không làm ăn tự đáng cho đông ăn cướp giặc đồ đánh lộn, sát nhơn, bài bạc, lúc này xem đã nhiều lắm, mà ngó lại cho kỹ thì coi bộ hương-chức làng sao có ý để dân ấy thông thả không xem ngó đến, không bắt xấu, chẳng rằng dạy, chẳng biết sợ chúng nó, hay là bà quen với chúng nó mà dung túng thả lỏng như vậy đó. Vậy xin các hương chức trong các thôn, phải tiếm cách chi mà sửa dạy dân ngu, kẻ ngu mà thả cho thông thả không trị không dạy thì một làm hại cho nó sẽ bị tù tội, hai là trước khi nó chưa bị tội, thì nó làm hại cho người lương dân khó mà làm ăn.

Muốn thế làm sao cho khỏi hại kỹ sau sẽ tiếp.

Dũ-Thúc.

Sơ luận về việc tạo mai trong Nam-kỳ

Tiếp theo

Đất vị cấp tương phân (tiếp theo).

Người đứng bộ chết mà còn vợ góa lại và con nhỏ.

Khoản thứ nhất. — Con chưa đúng tuổi.

Khoản thứ nhì. — Gái có chồng thiếu lễ cưới (nghĩa là hoặc thương nhau mà lấy, hoặc ưng nhau mà làm bạn, chẳng có lệnh cha mẹ cùng chẳng có hôn thú).

Khoản thứ ba. — Một người nào chết, có con nhỏ và vợ góa.

Khoản thứ tư. — Một người chồng của người gái nào, có hôn thú chết, mà có con nhỏ.

Khoản thứ năm. — Vợ chồng người thừa hưởng đều chết, mà có con nhỏ.

Điều thứ nhất.

Khoản thứ nhất. — Thoàn như đất vị cấp

tương phân, mà những kẻ thừa hưởng của ấy, người hoặc gái, hoặc trai chưa đúng tuổi.

Thì phải lập những tờ và y theo những điều kể sau đây;

1. Tờ tổng chi: trong tờ ấy, phải chỉ rõ ràng: tên họ và tuổi người thừa hưởng, chưa đúng tuổi.

Kiểu tờ tổng chi.

Trà-vinh, le 1912.

Tổng Định-bảo Làng Trà-cú.

Chúng tôi là thôn trưởng, hương.....và hương.....làng Trà-cú (Trà-vinh) đứng chứng rằng: tên Bùi-văn-Mít, lúc sanh tiền ở tại làng chúng tôi, làm ruộng và vợ là Lê-thị-Bưởi còn sống. Có hạ sanh những con trai và gái kể tên tuổi sau đây mà thôi; chẳng có người nào khác nữa mà chẳng có kể tên:

- 1. Bùi-văn-Cam 28 tuổi.
- 2. Bùi-thị-Quít 25 tuổi.
- 3. Bùi-thị-Chanh 23 tuổi.
- 4. Bùi-thị-Khé 20 tuổi.
- 5. Bùi-văn-Xoài 19 tuổi.

Nên làng chúng tôi lập tờ tổng chi này vì bằng chắc chắn.

Chồng: Bùi-văn-Mít chết.

Vợ: Lê-thị-Bưởi (sống).

(1) Bùi-văn-Cam (28 tuổi)

(4) Bùi-thị-Khé (20 tuổi)

(2) Bùi-thị-Quít (25 tuổi)

(4) Bùi-văn-Xoài (19 tuổi)

(3) Bùi-thị-Chanh (23 tuổi)

Bùi-văn-Cam (kỹ tên)

Bùi-thị-Quít (điểm chỉ)

Bùi-thị-Chanh (điểm chỉ)

Bùi-thị-Khé (điểm chỉ)

Bùi-văn-Xoài (kỹ tên).

Làng nhận-thiệt:

Thôn-trưởng (kỹ tên và mộc).

Hương. (kỹ tên).

Hương. (kỹ tên)

2. Tờ hội trường tộc: trong tờ ấy phải:

1. cử ra ba người bà con tuổi tác bên nội và ba người bà con tuổi tác bên ngoại của mấy đứa nhỏ chưa đúng tuổi; 2. và phải

nói rõ vì bởi tại cơ sao mà phải mai của ấy. Còn như chẳng có bà con trong thân tộc thì cử thân bằng lân cận cũng được, song cũng cho đủ sáu người. Trong sáu người ấy, phải cử ra một người đứng làm trưởng tộc, và một người phó trưởng tộc đứng đứng giầy mai với người đờn bà góa và những người thừa hưởng của đúng tuổi. Tờ hội trường tộc này cũng phải có làng nhận thiệt nữa. Nếu chẳng có vậy thì sau mấy đứa nhỏ tuổi lớn lên thành tròn đặn.

Sau sẽ tiếp.

Cám không cho ai đăng chép

và lấy in chỗ khác.

Lê-quang-Giáp de Gò-công

Luận về sự xin lập trường Thu ơng mai

Từ ngày nhà nước Langsa qua cai quản Nam-kỳ đến nay, hằng lo cho con người An-nam thiếu học mà thua sức các dân nước Văn-minh.

Bởi vậy cho nên: nhà nước đã gia tâm chăm nệ; xuất tiền bạc lập trường sơ học trong các tỉnh và trường đại học tại Mỹ-tho và Saigon, để nuôi dạy học sinh cho đến thành danh. Xét lại công ơn nhà nước lớn nặng biết bao.

Đó là cho con nhà ở thành thị, còn lo cho trẻ bé ở đồng điền nữa nên trong các làng, tổng cũng có trường nhỏ nhỏ để tập kẻ ấu-nhi; như vậy mà cũng chưa đủ. Vì lo cho con trai mà còn thiếu cho con gái, nên Nhà-nước cũng có lập tại ruộng hạt, trường nhỏ nhỏ để dạy ấu-nữ; chữ nghĩa toán búp và việc thêu tiêu vá may. Vậy mà cũng chưa tròn, vì các trường ấy là trường sơ học,

không đủ cho con gái nhà Annam. Nay Nhà-nước lại còn mở lòng rộng rãi; đã xuất hai muôn bạc, lại cho phép các thương quan cùng mấy ông phái viên làm đầu hội khuyến học; khuyến tiền Lục-châu mà lập ra một sở đại học-đường, để tập nữ-nhi, ôn nhuần dung, công, ngôn hạnh cho lãnh phận gái ngày sau. Ấy cũng nhờ ơn đức Nhà-nước. Nam-Nữ trong Bốn-quốc ta khỏi sợ thua người ngoại quốc.

Bấy lâu nay, Nhà-nước cũng rõ rằng: cuộc Thương-mãi là mối lợi to của bốn địa; nhưng mà người Annam chưa rõ cần; để cho chà chệp cướp, dành mối lợi ấy. Vậy tôi rất ước trông từ đây xin Quốc-gia mở lòng non biền lập ra một sở Học-đường, để tập thành mỗi năm: một ít chục người học sanh về việc Thương-mãi. Đặng như vậy thì may, mới là tranh dành mối lợi to với người dị quốc: Việc Thương-mãi chẳng phải là dễ:

- Phải biết.
Sự hùng hiệp.
Sự cai-quản;
Sự toan liệu.

Cùng các điều khác nữa trong việc ấy mới là làm đặng. Các thành lớn của nhiều xứ văn-minh đều có trường Thương-mãi để dạy rộng kẻ học sanh nào muốn xuất thân nghề ấy. Chừng học đúng năm và đúng bực rồi; kẻ có vốn nhà thì hùng với mấy người chủ nhà buôn lớn lại gia công mà điếu độ; cũng có khi tạo riêng ra một nhà buôn mà quản sức. Người bực tầm thường thì vào các nhà buôn lớn giúp việc tùy theo tài năng của mình. — Lần lần ít năm có đư chức đỉnh thì kêu hùng với bạn đồng niên mà lập ra hàng buôn mới, ban đầu nhỏ, sau sẽ to, và mỗi người ra công mà xem sóc cùng nhau. Bọn ấy đã biết nhau từ lúc thơ ấu; nên đều nghị-

kị nhau chẳng có thì để mà tán bộ quá sức, lại nhờ mấy năm thông thạo về việc giúp sức trong các nhà buôn lớn; nên sẵn chí sốt sắn mà lo việc lợi cho chung. Sau tiếp Lê-quang-Giáp de Gò-công.

Cung dịch

THƯỢNG TÒA KIẾT ÁN

Tòa kêu án cõi Đông-dương phòng thứ nhĩ, xử ngày 11 Novembre 1909.
* Lúc người cha chết, mà gia tài chưa chia để cho vợ góa coi giữ, hay là con trưởng nam coi giữ; như vậy thì kẻ chắc người ấy theo luật đặng choán hết phần gia tài chung, của nhiều người có phần ăn.
* Đặng như vậy, thì có quyền trong lúc còn tang chế, hay là mắng tang rồi, mà chưa ai xin chia, thì cũng để như vậy.
Trong khi gia sản lưu lại, mà chưa chia, một người có phần ăn, mua sắm thêm đất điền chi, thì của ấy thuộc về của chung, chưa ra người có phần ăn ấy, trưng có rằng, lúc mua sắm thêm, thì đã tư gia tư thất rồi, khi cha mẹ còn sanh tiền, mới kẻ là của riêng đặng. »

Trần-văn-Đề kiện Trần-văn-Du và bọn nó.
Án tòa trên:
Ngày 16 Juillet 1909 Trần-văn-Đề chống án của tòa sơ Vĩnh-long xử ngày 22 Avril trong năm đó.
Xét rằng chống án đúng lệ thường:
Bỏ trong:
Xét rằng trong lệ thường người Annam, khi cha chết mà chưa chia gia tài, để lại cho vợ, hay là con trưởng nam giữ ăn, ấy vậy kẻ theo luật, thì đặng gồm hết các phần thực của mấy người có phần.

Xét rằng chiếu theo điều 82 trong luật, người đặng thế ấy, thì có phép giữ trọn gia tài trong tang: hoặc mắng tang rồi, mà chưa có ai xin chia, thì cũng đặng giữ luôn cho đến khi chia.

Xét rằng cứ theo luật lệ, hễ khi nào người có phần thực, trong số gia tài sự sản của người trước để lại mà chưa chia, mà mua sắm thêm điền địa, thì không đặng kể là của riêng mình; phải kẻ như của tiên non để lại, thì các người có phần thực đặng hưởng. Chưa ra mà người mua sắm thêm đó, có cơ rằng lúc cha mẹ còn sanh tiền, thì đã ở riêng nhà cửa rồi, mới đặng.

Ấy vậy, xét rằng vụ này sự sản của Trần-văn-Thân chết năm 1889, để lại nơi làng Mj-Ngãi, tổng Phong-Thạnh, hạt Vĩnh-long, thì chưa chia, rằng mấy người con của tên ấy, cứ làm ruộng chung với nhau, rằng theo lời định của quan tòa sơ, thì là phải lệ; rằng miếng đất của tiên cáo khản trong năm 1897 ở liên ranh với đất của tiên non để lại, thì phải nhập theo đất ấy mà chia.

Vì các cơ ấy và y theo như mấy lời đoán của quan tòa sơ. Theo lệ thường, thẩm tử của Trần-văn-Đề, chống án tòa sơ Vĩnh-long đã tỏ trên đó. Xét bỏ trong. Y theo án tòa sơ:

Cơ trí đạo thủy điền

Muốn thuyết lập cơ trí đã thủy đặng tiện cho Nông-phu trong Nam-kj luân chuyển thủy điền, Chánh-Trị đường mới truyền chỉ cho các quan chủ tỉnh nghiệm luận minh bạch. Ta cũng ngóng trông sự nghiệm luận ấy phúc chỉ cho kiếp, đặng cho công vụ ước lập khởi động cấp kj. Ta đã có tỏ cho chư khan quan biết rằng

những việc bày ra từ ấy những nay đặng mà thời thủy cho tiện việc canh nông trong Nam-kj, thật rõ là đều thế gian hàng hữu, song lập chưa nhậm chỗ, biện chưa tận lý.

Mới đây, ông Destenay là quan Nguyên-Soái, chạy chỉ sau nầy cho các quan chủ tỉnh trong Nam-kj, mà tỏ ý của Chánh-Trị đường, rằng: tự tư dĩ hậu, quyết chẳng làm việc chi u ám như thủy bói kiếm kim vậy nữa, và tỏ lòng lo lắng của Chánh-Trị đường về việc canh nông.

Ta cũng tin thật như lời và ta lại khoái mà ghi tạc sự âu lo của Chánh-Trị đường nói đó. Chỉ rằng:

Từ hai năm nay mùa màng kém thất, Chánh-Trị đường và quản hạt hội nghị với các phòng Thương-mãi Canh-nông đều ưu tư sự đại ích cho Nông-phu, một là có thể mà đem nước sông hay là nước kinh (miếng nước ngọt) vào ruộng cho đặng mà thế cho nước mưa trong cơn nắng hạn; hai là làm cơn thủy lục, đổ thế mà xả nước ra kéo ngập tràn bờ cõi, bất tiện việc canh nông.

Muốn vậy, thì trước hết phải lo lập cơ trí đã thủy là việc rất mầu nhiệm và cần kiếp hơn hết; song trước khi cử chỉ, phải luận biện cho tận lý. Bởi vậy Chánh-Trị đường có trư phòng hai chục ngàn (hai muôn) đồng bạc kho quản hạt thuộc năm một ngàn chín trăm mười ba, để làm tổn phí (chừng sự chuẩn định tiền bạc phê rồi, thì chắc sao cũng thỉnh quan Bác-vật qua đây đặng nổi án trừ công. Tuy vậy mà án trừ công cũng do theo lời luận nghiệm của tỉnh mà lập. Vậy hễ đặng chỉ rồi, xin ông phải minh biện coi chỗ nào trong tỉnh của ông đặng trừ nghị thuyết lập cơ trí đã thủy. Khi ông minh biện đặng rồi thì ông phải trình cho hội nghị địa hạt kj sau khản nghị. Khi mọi việc an bài, ông gửi đến cho ta mà phúc chỉ và ông cũng tỏ luôn ý riêng của ông cho ta biết.

kj tên: Destenay. Rút trong Opinion số 4032. L. H. Mru.

ROMAN FANTASTIQUE.

(Suite)

Truyện nàng Hà-Hương

TRÁO CON NHƯNG TƯƠNG CON HƯƠNG
PHƯỚC, ĐÔI TRÉ NÀO HAY TRÉ BÁT LƯƠNG.

Trần-Quê chịu gả Hà-Hương cho Đậu-nghĩa-Hữu là con Đậu-nghĩa-Sơn, liền cho họ ngày dựng lễ hỏi, rồi cho đi lễ cưới, chẳng cảm cộng lâu ngày. Bên trai bên gái đều giàu, đám cưới phải lớn, chẳng cần thuật lại.

Hà-Hương về nhà chồng, chẳng những làm dâu thừa thớt, lại quen tánh hỗn ầu với chồng; đặng đôi ba tháng rồi, lại càng hỗn hơn nữa. Chẳng kể bề trên kể dưới, không chừa thân thích bên chồng, vợ chồng họ Đậu mới lòng, muốn tính phức cho xong mà ngắt chức con mình đâm sặc. Vợ chồng họ Đậu mới mua một cái nhà lá nhỏ nhỏ, cho Nghĩa-Hữu ra riêng, lớp thì cho bạc cho tiền, lớp sấm đó sấm đật.

Ra riêng rồi, Hà-Hương trông chừng trông cẳng, dẫu dọc ngang, ngang dọc một mình, tiếng đời ví: chồng là chúa vợ là tôi, như ai kia, chớ như Hà-Hương thì chồng như thảo giải. Lại sanh tâm đồ bác, chưa bao lâu thua hết bạc tiền, bây giờ mới tới phiên, cầm vàng rồi bán giấy. Thiếu tiền góp chúng nó kêu ó dấy, Nghĩa-Hữu mê mà thấy vậy cũng rả mê, Hữu mới trở lộn về, to nhỏ cùng cha với mẹ.

Vợ chồng Đậu-nghĩa-Sơn nghe nói tức trong lòng cũng như té cây, bây giờ đây biết tính sao đây gỡ cho đặng mới giây oan nghiệp.

Vợ chồng Nghĩa-Sơn mới hỏi: Thời! con về bên nhà với nó, lúc đêm hôm to nhỏ cùng nhau, như mà nó chịu thôi, con kiếm vợ nó kiếm chồng, mẹ cho nó hai ngàn đồng bạc hiện.

Hữu nghe lời về nói chuyện, Hà-Hương thâm ý chịu liền: « lúc này mình thiệt túng tiền, thay, ráng chịu đỡ rồi ngày sau sẽ tính. »

Sáng ngày, Hữu lật đật về thưa lại cùng

cha mẹ rằng Hà-Hương chịu như lời. Vợ chồng họ Đậu mở tủ lấy hai ngàn (1500 bạc giấy 500 bạc đồng) dặn Hữu dẫn Hà-Hương tới làng, chồng hiện ra cho nó.

Hữu thật không đành bỏ vợ, tưởng trăm năm nào ngờ rả hai phang, sắp lửng đi mà lụy nhỏ đôi hàng, tâm như dao cắt, thở than đã không xiết.

Hà-Hương thật lòng nàng chí quyết, mắng ham hai ngàn nào biết nghĩ chực tình sâu, lãnh bạc rồi nàng mới mau mau, trở lộn lại nhà cha với mẹ.

Nói về vợ chồng Đậu-nghĩa-Sơn, bỏ được con dâu rồi thì mừng, mới tính kiếm nơi khác mà cưới cho con là Nghĩa-Hữu. Vợ mới nói: « Xưa kia, mình trông vợ chồng Trần-Quê hiền lành, sanh con tử tế, ai dè đầu cây ngọt mà trái lại chua le, mình làm xuôi chỗ nhà giàu mà chẳng ra gì, chuyển nẩy ba nó để cho tôi kiếm dâu coi thử. Chẳng nệ nhà nghèo khổ, miễn là gái lành, nghề theo tiêu và may, công hạnh dung ngôn cho có mới hay, chớ như ba nó vậy, mắng có già lừa mà mặt. Để tôi làm cho bí mật, mới nghe con Nguyệt-Ba là con của tên Liên thiệt nên, trong xóm làng thầy thầy đều khen. Cha mẹ dữ mà sanh gái hiền mới quý cho chớ. »

Le fantaisiste.

L. H. Muru.

Tai nạn phi thu'ong

Tiếp theo

« Khi bọn xuống chỗ tôi ở trở về, chúng nó bỏ tôi lên một cái xe máy hơi, chạy như tên bay, song tôi không biết chạy đi đâu. Tôi cũng không nhớ được xe chạy ngang qua chỗ nào. »

« Đêm nay, lối chừng một giờ khuya, chúng nó thả tôi tại thành Lyon, trong một chỗ có

« cây cối sấm uất, mà tôi không biết chỗ đó kêu là chỗ gì. »

Quan đầu phòng sở mật thám bạch hỏi lung lăm đặng ép thầy Piton khai lại cho chắc chắn các khoản thầy đã khai, song hỏi trọn buổi, không ra đầu chi nữa hết.

Quan biện-lý liền truyền tra xét vụ ấy đặng coi lời khai thầy Piton có thật vậy chăng?

Chứng sự.

Cũng trong ngày mồng năm tháng sáu, lúc ban mai, sở tuần thành bên Nantes có nạp lời chứng rất cần kiệp về vụ thầy Piton biến mất. Nhờ đó mới hay rằng hôm ngày mười bốn tháng năm, có một ông thầy tu chừng năm mươi tuổi, tới tiệm hớt tóc của tên Pelerin ở đường Arche-Sèche số 1 thành Nantes, mà đặt kết một bận tóc giả thứ hạng nhưt.

Qua bữa sau rằm tháng năm, tên Pelerin lại đặng một phong thơ của thầy tu ấy, thơ đóng dấu tại nhà gare Angers gửi qua, đặt thêm một bộ râu nhánh trẻ già cũng một sắc với bận tóc đã đặt ngày hôm qua đó.

Qua ngày hai mươi bốn tháng năm ông thầy tu ấy trở lại tiệm hớt tóc lật đật lấy tóc và râu mang thử coi rồi lấy ra mà đi. Chẳng hay thầy tu nào đó vậy? Phải là thầy Piton sấm đó sửa hình dạng mà lánh thân đó chăng? Hay là một thằng coi máy xe hơi trong bọn mà thầy Piton đã khai tại Lyon đó chăng? Phải tra vấn đều ấy cho minh bạch,

Bút toán của thầy Piton.

Cũng trong ngày mồng năm tháng sáu, ta đặng tin bên thành Angers như vậy:

Hỏi trưa này bên nay mới hay rằng thầy Piton hiện tại Lyon. Kể thì lấy làm lạ, người lại rằng họa gửi tai bay, cũng có nhiều người nói quyết thầy Piton khai thật như lời, cũng hiếm kể nói luật nghiệm với lời khai không hạp, luật nghiệm đã lấy chắc chắn hẳn hỏi rằng sự trộm đạo trong chỗ thầy Piton ở là đều không thiệt.

Ngày hôm qua ông Guy là quan bởi phẩm với ông Chalmel là quan sở tuần thành đã có đến khán xét đánh rành.

Nghị khán quan ấy không thấy dấu tích chi ngoài mặt từ sắc mà trong chỗ để sổ sách lại có giấy tờ mới mới còn nguyên duy có sổ tiền bạc năm nay và vài năm trước đó đều mất hết. Còn ngăn trên là chỗ để bạc đựng trong bao, cũng nhiều, mà gian hơn lại không rõ tới.

Khán nghiệm rồi quan bởi phẩm Guy lấy làm lạ lắm, nghĩ vì quân đạo tặc trong xứ, nếu quả có nó đến đây, lẽ nào nó lại lấy những sổ sách làm chi vô ích vậy.

Sau sẽ tiếp.

Extrait de l'Action N° 3257

du 6 Juin 1912,

traduit par. L. H. Muru.

ROCAMBOLE TOME V
Les drames de Paris

Tiếp theo

Thù-hậu-hòn người đã bỏ qua.

Nghĩa bằng hữu cùng ta liên kết?

Hồn ta đã mờ mịt:

Cũng là chưa ngớt tiếng khen vang;

Từ khi ta lâm nạn chiến trãng.

Tờ chút một trang đã đặt,

Ta nhân dẫu nhắm mắt:

Khá giữ lời diều dặt con ta?

Dùng Hỉ-liên (Hélène) nghi thất nghi gia.

Lãnh nữa gia tài mà chi độ,

Nghe mấy lời thốt lộ;

Phê-líp-bôn (Félipone) nhớ việc tóc tơ,

Sông dẫn lòng với lấy phong thơ,

Kiếm lời ngọt giả lơ đàm đạo.

Xin ngài hãy bớt cơn phiền não,

Đạo làm tôi cơm áo để nào,

Trời nhân-dẫu đức mạng anh hào.

Tôi giữ dạ vưng theo lời dạy ;
 Như Ngai đặng cố ban trở lại.
 Vợ gặp chồng con đại gặp cha,
 Ngồi anh em ta giữ lòng ta ;
 Cùng thống chế trước sao sau vậy.
 Đờ Kẹt-gai (Kergaz) nghe phân lời ấy,
 Mắt đượm nhuần than mấy tiếng than,
 Còn chi trông trở lại cố ban.
 Hồn đành giởi theo dằng âm kiến.
 Đờ Kẹt-gai (Kergaz) than vừa dứt tiếng,
 Ngồi gục đầu mê mẩn giấc nồng,
 Bát-seng (Bastien) cùng tả tưởng lại bóng.
 Đờ nằm dựa lửa hồng cho ấm ?
 Quần áo rách đăm ra mấy tấm,
 Đáp cho Ngai đờ thám tuyết sương.
 Bát-Seng (Bastien) lo vẩy lửa cho thường,
 Còn tả tưởng khoan tay đờng lo kể.

Phê-líp-bôn (Félipone) thiệt là rất tệ,
 Đờ Kẹt-gai (Kergaz) không rõ kết lăm.
 Quả một đưng tiều tằm ;
 Thật là tay oán vật !

Tánh tham lăm chúng đều biết mặt :
 Tài hay bợ đờ khách sang.
 Người mà lên tới bực tả quân ?
 Nhờ tạo hóa đổi xây cuộc thế,
 Không công cang vầy vùng bốn bề !
 Cũng không tài tế thế an bang.
 Bởi vì tre lương đống vôi tàng,
 Măng bắt trung mới mọc ;
 Biết mấy trận vào sanh ra tử ?
 Nào thấy người trở mặt tung oanh,
 Không phải chí hùng anh ;
 Nào phải trang hào kiệt ?

Sau sẽ tiếp,

Truyện này của M. L. H. Mưu.
 Thơ ký sở Notaire Saigon dịch ra và cảm
 không ai đặng chép và in chỗ khác.

SAIGON.—Imp. de l'OPINION

KY-AN

(Tiếp theo)

HỘI THỨ MƯỜI CHÍN

AM ĐỊA TẠNG BÀY ĐỀU LẠ,
 MỤ NI-CO DẦU ĐÁU NGƯỜI.

Thi-Công thấy mụ vãi như vậy, kêu mà nói : « Mụ vãi chớ khá lo sợ, phải nói ra, bốn huyện có lỵ chằm chước cho. » — Ni-cô bảm : « Kể tiểu ni gốc sanh ra nơi huyện này, cha mẹ đều mất, từ nhỏ đã xuất gia, giữ gìn cẩn thận, nay họa đến thịnh linh, tôi không thấy đầu người ở đâu ; xin lão già ra ơn xét. » — Thi-Công nghe có j, cười và nói : « Hiện có người chửng ở đây. » Liên kêu Vương-tự-Thần, nói : « Người thấy đầu người treo nơi cửa am, rồi đến nba trình báo, nay mụ vãi nói rằng không, có nghe à. » — Vương-tự-Thần- thưa : « Tôi với bà vãi, vốn không cừu hận, đầu dám sanh đều hại bà sao ? » — Thi-Công dạy thanh y đăm bà vãi ra kẹp. — Thanh y ưng lệnh lấy giấy rút rọt rọt, mụ vãi thất kinh, cả mình phát lạnh, bảm rằng : « Tôi xin khai, lỵ ra mở cửa tôi thấy hai đầu người treo nơi cửa am, trong lòng phát sợ, mới kêu ông đạo già đăm bó ngoài đống, rồi cho ông năm lượng bạc, lời thiệt như vậy. » Thi-Công nghe lời ni-cô khai nói : « Con ác ni lớn mặt, khi thấy đầu người, đến báo quan mới là phải ; thôi dần nó ra chờ. » — Thanh y đáp ứng dần ra. Dạy bắt lão đạo dần đến đối chửng. — Thanh y vưng lệnh đi bắt, trong một lác bắt đến, rung uối uối quì xuống.

Sau tiếp

Hoàng-Tài

Le Gérant: Léon ISIDORE



NÔNG-CỔ MÍN-ĐÀM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE
 MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

GIA BAN NHỰT TRÌNH		Chủ nhơn: CANAVAGUO	ANNONCES
Một năm.....	6\$00	Chủ Bút: LƯƠNG-KHẮC-NINH	1ère et 2e Pages..... le cent. 3\$00
Sáu tháng.....	4 00	Tự Đủ-Thức	Autres pages..... le cent. 1 50
Mỗi số.....	0 10	Đường PELLERIN, Số 140	
		SAIGON	

GIA LÚA — Lúa chớ tới tại nhà máy Chợ lớn bán 4 đồng 90 cho tới 5 đồng.

DISCOURS DE MONSIEUR DESTENAY
 GOUVERNEUR DE LA COCHINCHINE.

Bài giảng của ông Destenay quan Nguyên-Soai Namky

Trong bài giảng mở hội nghị sự quản-hạt, quan Nguyên-Soai Destenay luận biện không ngớt những việc Quốc-chánh, lương tiền và việc tích trữ trong địa phương và việc trừ

chuẩn lương khố thuộc năm một ngàn chính trăm mười ba cho nghị quan thám xét.

Lời tố cáo thời sự quốc gia và sự kiểm điểm lương tiền khiếm khuyết của Ngai, đủ cho ta biết rằng Ngai đã rõ thấu các điều cần ích trong Nam-kj.

Bởi nhựt báo có ngăn khoản trước cho mỗi bài, đầu đó đều có chửng, nên ta muốn thấu bót lời trí biện của ngài, song chưa rõ rút bót lại như vậy có tiện cùng chăng ? Ta nghĩ khi bất tiện, vì bài giảng của Ngai đọc hôm qua, đầy những trí j rất thâm diệu. Bởi Ngai thức trí như vật trong cõi Đông-dương này lăm, nên ngài mới hiểu thấu việc nước như vậy ; ta cho là thượng trí đó,