

« THƯƠNG NỮ » ĐÃ THÔI HÁT KHÚC « TRƯỜNG HẠNH »

DƯỚI BÓNG HOA BÌNH, TRỞI HẠT CÀ

☆ CẢI LƯƠNG MIỀN NAM SẼ HOẠT ĐỘNG TUNG BỪNG RỘN RỈP, NHƯ CHÒI NON LỘC NỒN TRÊN CANH

• AZ.



Năm Mậu Thân 1968 biến cố quân sự lan khắp VNCH đã ảnh hưởng trầm trọng đến nghệ thuật cải lương Miền Nam là thứ nghệ thuật được nuôi dưỡng bằng không khí Hòa Bình. Cho nên, từ đó đến nay, cải lương miền Nam, thịnh vượng hay suy tàn, sinh lặn sụp đổ...

«Bị trúng lại vào mùa Xuân Nhâm Tý rất nặng, có thể ngưng» luôn nếu không có phương thuốc Hòa Bình

Vào mùa Xuân Nhâm Tý, khởi từ 29-3-1974, chiến tranh khởi động đại quật mìn trước chiến tranh qui ước như Đệ Nhị Thế Chiến, đã ảnh hưởng khắp 4 quần khu Miền Nam Việt Nam, bị vô chiến tranh qui ước này, cải lương như đã mất nửa, là người bị bình ban độn, câu gặc ban trong minh, đã bị trúng lại rất nặng. Nhiều đoàn tan rã vì hoạt động không được. Các đoàn còn lại, lớn có, nhỏ

Tuy nhiên, đó trong lòng thời, chờ ngày mai trời lại sáng, ai không biết ngày mai 3 giờ sáng mới đến. Đa số đoàn cải lương sống sót đều vào về Miền Tây trịnh đến ở vùng Long Xuyên, Châu Đốc...

Chỉ có hai hóm Hòa Bình mà cải lương lại hồi sinh

Vào cuối tháng 4, 5, 6, 7 ở vùng Tây thuộc năm Nhâm Tý, cải lương thật vô cùng lạc lõng. Không người hát, không tiền, không lương, cải lương cam thấy cải lương sẽ bị chiến tranh giết chết trong hung năm Nhâm Tý 1974 này.

Nhưng cuộc nghị của ông Ba Lê toát ra triết chứng có thể của Hòa Bình, tức là hóm Hòa Bình đã «xì ra» như một luồng sinh khí, gây cho mọi người VN trên toàn cõi VNCH một niềm hy vọng. Giới cải lương được truyền thụ sinh khí Hòa Bình đã bị vọng «may mai» trước là gồm đủ đầy, chờ không xa lắm 5, 7 năm sau.

Thế thì những người

quảng tiến đầu tư, rún cải lương được biết sẽ vốn thành lập đoàn Bạch Tuyết Hùng Cường là họ nhằm sẽ đạt được thành công lớn khi có Hòa Bình là cấp thời tương đương Bạch Tuyết Hùng Cường đang an khách nhất. Thế là họ tung tiền ra đầu tư. Lúc ấy, Hùng Cường đã rời cải lương, sống phật phật tại quê nhà.

Còn Bạch Tuyết thì là đạo diễn của Dạ Lý Hương cũng là một người rất giỏi hát. Toàn giới cải lương lúc đó là một thứ cây mục đã mục nát gần phân nửa.

Thế thì những người

Mùa Xuân Thanh Bình rộn rã hát ca cho đến bất tận. Những thì hoa nguyệt sĩ, soạn già sẽ xuất hiện. Cuộc đời có thể đầy đủ ý nghĩa. Sân khấu cải lương mà đến Nam sẽ với tiền, được đồng đạo dân chúng nước đồng với sự trui men!



Ngủ trong quan tài trong lòng đất sâu thương, Xuân đã đến, Tôi xin làm bài thơ, Bỏ tôi cả những danh từ rất đẹp, Rồi tôi, nhưng không vì nghĩa không tên, Xuân đã đến, Tôi xin ngồi vẫn nhau nhé, Di chi, Di Anh, Em

Dùng phần chia, Hãy nhìn nhau bằng đôi mắt thông liêng, Sười sùi tình thương, đủ tình thương rất chậm, Hãy nhớ nụ cười, đủ tình thương rất chậm, Hãy nhớ nụ cười, đủ nụ cười khô héo, Xin đừng những mà đồng, Mùa đông mưa gió, Những cơn đường lầy lội mang tên, Xin bỏ hết những đi đúng cách biệt, Như vì trũng Cook, quá nhồi mình, Giết cuộc sống đang lầy, Xuân đã đến, Giết nhau chừ nhiều quá, Tôi xin làm bài thơ ngắn, Chúng mình là con ốc, Thương nhau đi thân phận loài Sen, Tôi xin lạy Đức Phật, Tôi xin lạy Đức Chúa, Lạy vị đấng lạy gì đã quên, Xuân đã đến, Bài thơ nào đẹp như lời, Lời kinh nào linh thiêng, Hãy cho nhau, như cho nhau những bóng hồng rất đẹp, Sáng đầu xuân trên tóc vai em, Xin chấp xanh những hàng cây tréi nhà, Xuân đi, Xuân đi, Xuân đi, Kệ chuyện nhau nghe, cười theo ngọn lửa đang cao, Bên trời lâu tranh, Đa nắng đã mưa quê hương mình vẫn đẹp, Nhớ nghe anh sống núi gọi tên, Xuân đã đến, Tôi xin làm bài thơ ngắn, hát reo trên đồng cỏ, Có gió, có mây, có bụi ca tuối ngọc, Ngủ phật mình không một giọt vào tim, Xuân đã đến, Tôi xin làm những số máu thật đẹp, Những khàn hồng thay khăn trắng màu tang, Xin đừng những giọt thật cao,

Trong những nhà máy, Ngọn khói nào không có khói chiến tranh, Cho đàn tôi giàu, Cho nước tôi mạnh, Rừng tôi ơi! Lich sử tôi điên, Tôi xin đi em ra những bộ sống thật đẹp, Cười bên em soi bóng nước bình yên, Tôi xin mời chị, Mời anh, Vì đừng lại quê hương, Những cành đong xành ồm gột có xanh chờ hương lúa chín

Tôi xin những đêm trăng, Có giọng hò nào nước, Dùng lại những linh hồn nửa khuya chợt tỉnh, Hấp sáng mặt minh những ngọn đuốc anh em, Di tim nhau mà hội: Hội-Tinh-Thương, Mùa xuân ơi! Xin thì hận lầy quên.

Chế độ của tướng Nguyễn Khánh là chế độ đầu tiên đã chơi trò bất đồng với dân, an táu nhưng cũng là chế độ đầu tiên đã lập Hội đồng báo chí.

Dưới thời tướng Nguyễn Khánh là thời báo chí được chứng kiến nhiều chuyển biến tích cực, nhất là việc tái tổ chức Hội đồng báo chí và Hội đồng Báo chí Việt Nam.

Năm qua là năm rất đẹp. Con Ông cười coi phải đi đong đong về văn nam như phải nam danh là tích cực đó nhà báo nam như được thiết lập mệnh danh là Muô của đất trời thành ông đầu tiên của xã hội.

Dương Hùng Cường sau khi gặp nạn đi theo Trung Sư Mỹ, V.V. KK, lung vong luôn hết cả Mỹ chí lần tin khi không, than chí ngày treo viết để cho ông mang cho người khác. Báo Đai đến độn viết làm thơ từ tin cho báo chí rồi tới mỗi đêm mơ men làm thơ lai. Từ lúc đi của con hỏ cũ, Báo Cây về sân sân lương 30.

Nếu văn chương nam như trước, chữ văn chương đùng đùng cũng chẳng hơn gì, mà nhà báo bình đẳng trên thế Quốc nhất định không viết lịch sử nhà báo nước Nam. Đỉnh công nghệ viết luận đã là hay còn muốn viết như là, thì còn nhớ rõ nhà tháng 10.72 tôi đi dự hội nghị báo chí ở Nhật bản được những người nam cũng gặp tôi cũng nói về thực trạng báo chí Việt Nam này là có người bạn ở ngoài xã Việt Nam bên đó đi đem chuyện Báo Đai Bình bị phá luật. Tôi ra nói với những bạn đồng nghiệp về thực trạng báo chí Việt Nam này là có người bạn ở ngoài xã Việt Nam bên đó đi đem chuyện Báo Đai Bình bị phá luật. Tôi ra nói với những bạn đồng nghiệp về thực trạng báo chí Việt Nam này là có người bạn ở ngoài xã Việt Nam bên đó đi đem chuyện Báo Đai Bình bị phá luật.

Thế nào đi chăng nữa mình ra ngoài cũng phải gọi thế để được tin.

Tôi đi nhận được tin trước thông cảm tên mới những người bạn ngoại quốc. Dù sao thì Việt Nam cũng có chiến tranh chỉ có những phi hành cơ mà họ. Bình về Hòa Bình, cũng bình bình không bình thì cũng bình bình như Phan Khôi.

Chỉ thế thôi Phan Khôi mới dám viết tập truyện ngắn Nặng chèo gọi ra trước của là họ tu là từ trường học cũ làm và đến làm từ cả 9 giờ sáng cho đến hết giờ học bình về.

Cũng sống như bình thường như ở nhà của Phùng Quán Đương mà cũng đành không có được gì nữa.

Bài viết này ở cướp giật đi. Tôi đi đồng dao viết văn trên đó.

Ngủ làm việc đi quá điếu như những không khí bình thì.

Nhưng không khí bình thì.

Chời đi của tôi là thời đại viết ngoài làm.

Ngủ xong còn chế đi kiếm được Nhất Linh về tranh chấp. Báo đai đưa ra để được mấy anh lính được bị Nhất Linh qua một ai và từ sao thời đó không làm được những chuyện báo bình như chuyện thời Báo đai. Tôi so với anh lính của Nhất Linh Nguyễn Nhất Linh về bức tranh con đi đi trước thì đồng bị mia và ông Báo đai Nhất Linh chỉ bức tranh là làm ba đem lên đòng. Kiếm được thấy con voi đống cho tôi đi để chết voi đống rồi đống đi mia và ông Báo đai cũng vậy.

Tiếng Việt có nhiều cách để đi về làm cầu chuyện Đai điếm qua trên là một vị đại Thủ thư Nguyễn và Tâm

Lời tình buồn của hoa

Em đưa hương nhàng trong biệt thị, Say đắm anh theo mộng ý tình, Tho thết lời yêu từ nghìn chơ, Nguyễn câu từ tạo tron duyên tình.

Em cảnh thiên hương lạc giữa đời, Yêu hương đồng phụ nhớ anh ơi! Hồn tình khép mở lo gương, Hết lệ thương sa...mộng tàn rơi.

Em đôi phi dung hóa hết hồn, Từ người yêu biệt bạc sang ngang, Tim non lịm quạ vàng tang trắng, U lín niềm đau khổ vô-vàng.

Em hoa Quỳnh nở một đêm thanh, Vườn trăng say giấc ngủ yên lành, Sao mờ thoi đỏ, Quỳnh tàn nát? Sao suốt đời em khi đi anh?

Em mầu đơm buồn khi gió đồng, Thuyền lan lả nhớ lục trên giông,杏花 thuyền chơ đầy thương nhớ, 杏花 nào riêng đỏ nhớ chăng?

Em trường y sáu muộn bên hên, Thương yêu tiếc mảnh tình son chết, Rừng rừng em tất phải tình son chết, Ngậm ngùi em tất phải tình son chết.

TRÂM - ANH
(Trích: «Trông vọng tay tình»)

Thế nào đi chăng nữa mình ra ngoài cũng phải gọi thế để được tin.

Tôi đi nhận được tin trước thông cảm tên mới những người bạn ngoại quốc. Dù sao thì Việt Nam cũng có chiến tranh chỉ có những phi hành cơ mà họ. Bình về Hòa Bình, cũng bình bình không bình thì cũng bình bình như Phan Khôi.

Chỉ thế thôi Phan Khôi mới dám viết tập truyện ngắn Nặng chèo gọi ra trước của là họ tu là từ trường học cũ làm và đến làm từ cả 9 giờ sáng cho đến hết giờ học bình về.

Cũng sống như bình thường như ở nhà của Phùng Quán Đương mà cũng đành không có được gì nữa.

Bài viết này ở cướp giật đi. Tôi đi đồng dao viết văn trên đó.

Ngủ làm việc đi quá điếu như những không khí bình thì.

Nhưng không khí bình thì.

Chời đi của tôi là thời đại viết ngoài làm.

Ngủ xong còn chế đi kiếm được Nhất Linh về tranh chấp. Báo đai đưa ra để được mấy anh lính được bị Nhất Linh qua một ai và từ sao thời đó không làm được những chuyện báo bình như chuyện thời Báo đai. Tôi so với anh lính của Nhất Linh Nguyễn Nhất Linh về bức tranh con đi đi trước thì đồng bị mia và ông Báo đai Nhất Linh chỉ bức tranh là làm ba đem lên đòng. Kiếm được thấy con voi đống cho tôi đi để chết voi đống rồi đống đi mia và ông Báo đai cũng vậy.

Tiếng Việt có nhiều cách để đi về làm cầu chuyện Đai điếm qua trên là một vị đại Thủ thư Nguyễn và Tâm

Thế nào đi chăng nữa mình ra ngoài cũng phải gọi thế để được tin.

Tôi đi nhận được tin trước thông cảm tên mới những người bạn ngoại quốc. Dù sao thì Việt Nam cũng có chiến tranh chỉ có những phi hành cơ mà họ. Bình về Hòa Bình, cũng bình bình không bình thì cũng bình bình như Phan Khôi.

Chỉ thế thôi Phan Khôi mới dám viết tập truyện ngắn Nặng chèo gọi ra trước của là họ tu là từ trường học cũ làm và đến làm từ cả 9 giờ sáng cho đến hết giờ học bình về.

Cũng sống như bình thường như ở nhà của Phùng Quán Đương mà cũng đành không có được gì nữa.

Bài viết này ở cướp giật đi. Tôi đi đồng dao viết văn trên đó.

Ngủ làm việc đi quá điếu như những không khí bình thì.

Nhưng không khí bình thì.

Chời đi của tôi là thời đại viết ngoài làm.

Ngủ xong còn chế đi kiếm được Nhất Linh về tranh chấp. Báo đai đưa ra để được mấy anh lính được bị Nhất Linh qua một ai và từ sao thời đó không làm được những chuyện báo bình như chuyện thời Báo đai. Tôi so với anh lính của Nhất Linh Nguyễn Nhất Linh về bức tranh con đi đi trước thì đồng bị mia và ông Báo đai Nhất Linh chỉ bức tranh là làm ba đem lên đòng. Kiếm được thấy con voi đống cho tôi đi để chết voi đống rồi đống đi mia và ông Báo đai cũng vậy.

Tiếng Việt có nhiều cách để đi về làm cầu chuyện Đai điếm qua trên là một vị đại Thủ thư Nguyễn và Tâm

Thế nào đi chăng nữa mình ra ngoài cũng phải gọi thế để được tin.

Tôi đi nhận được tin trước thông cảm tên mới những người bạn ngoại quốc. Dù sao thì Việt Nam cũng có chiến tranh chỉ có những phi hành cơ mà họ. Bình về Hòa Bình, cũng bình bình không bình thì cũng bình bình như Phan Khôi.

Chỉ thế thôi Phan Khôi mới dám viết tập truyện ngắn Nặng chèo gọi ra trước của là họ tu là từ trường học cũ làm và đến làm từ cả 9 giờ sáng cho đến hết giờ học bình về.

Cũng sống như bình thường như ở nhà của Phùng Quán Đương mà cũng đành không có được gì nữa.

Bài viết này ở cướp giật đi. Tôi đi đồng dao viết văn trên đó.

Ngủ làm việc đi quá điếu như những không khí bình thì.

Nhưng không khí bình thì.

Chời đi của tôi là thời đại viết ngoài làm.

Ngủ xong còn chế đi kiếm được Nhất Linh về tranh chấp. Báo đai đưa ra để được mấy anh lính được bị Nhất Linh qua một ai và từ sao thời đó không làm được những chuyện báo bình như chuyện thời Báo đai. Tôi so với anh lính của Nhất Linh Nguyễn Nhất Linh về bức tranh con đi đi trước thì đồng bị mia và ông Báo đai Nhất Linh chỉ bức tranh là làm ba đem lên đòng. Kiếm được thấy con voi đống cho tôi đi để chết voi đống rồi đống đi mia và ông Báo đai cũng vậy.

Tiếng Việt có nhiều cách để đi về làm cầu chuyện Đai điếm qua trên là một vị đại Thủ thư Nguyễn và Tâm

CUNG CHÚC TÂN XUÂN

NHÂN DIP TÂN XUÂN ĐỐI SỬU, TRẦN TRỌNG KÍNH CHÚC QUÝ VỊ KHÂN GIA THÂN MẾN, MỘT NĂM MỚI VUI, TUỔI TRẦN ĐẸY HẠNH PHÚC VÀ HẠNH LỘC GIỚI THỊNH CƯỜNG VỊ TẠI 12 ĐƯỜNG THỦ ĐỘ SAIGON CHỢ LỚN. Mọi Đại Sứ Phẩm Quyền Cuộc cực kỳ Độc đáo, vô địch trong dịp Tân Xuân.

Mãnh Hồ Hạ Sơn
(THE RAGE OF WIND)

—Khởi chiếu: Từ 30 Tết và các ngày chẵn 2-6-10-12-14 Tết tại các rạp:

NAM QUANG KINH ĐỒ NAM VIỆT VÂN CAM(P.H) LONG HUNG ĐẠI ĐỒNG
(Gia Định)



—Khởi chiếu: Từ 29 Tết và các ngày lẻ 1-3-5-7-9-11-13 Tết tại các rạp:

EDEN THĂNG LONG LỢI G VÂN ngà 7 CASINO (Bakao) THỦ ĐỘ OPÉRA
(Chợ Lớn)

MÀNH HỒ HẠ SƠN bắt đầu từ 2 Đ. T. Từ lòng danh TRẦN TINH, đại cao thủ Vô Sư Không Thủ Đạo Trung Hoa. SƯƠNG DIỄN BẢO CHIÊU, Đại Tư Đẳng Karate, Đại Nhị Đẳng Nhu Đạo Nhật Bản. Hợp công các thủ Vô Sư Trú, Đạp TON LÂN—HUYNH NGUYỄN THÂN—CHÁU GIANG—LÊ ÁI LIÊN

Mãnh Hồ Hạ Sơn

Lần đầu tiên TRẦN TINH dùng SƯƠNG DIỄN BẢO CHIÊU trong Đại Sứ Phẩm Quyền, Cước, Sĩ Đẳng, Á. Lật ngay 9 phút đầu. Tất cả những Chiêu, Thúc, Móc, Lẻ Ác Địch như các ác mồi Vô Thuật Quyền, Cước, Nhu Đạo, Không Thủ Đạo, Tru g Hoa và Nhật Bản đều được đem ra sử dụng trên màn rạp đánh giữa 2 đại Cao Thủ Vô Sư mà tên tuổi danh lưu như đũa ngọc gỏi. Những màn Đánh, Đều bằng Quyền, Cước, Kiếm, Côn và võng. Những khớp độc theo bờ biển Trung Hoa giữa 2 bậc Chánh, Tả đoàn sự chỉ đạo của Đại Đạo Đ. NGÔ TU VIÊN chắc chắn sẽ làm mọi vị khán nhơn trong dịp Tân Xuân.

Mãnh Hồ Hạ Sơn

Đại Sứ Phẩm Quyền, Cước mới nhất, độc y như từ cấp bậc trung TRẦN TINH, SƯƠNG DIỄN BẢO CHIÊU đã đặc biệt sáng tạo rất nhiều Chiêu, Lẻ độc đáo, Móc Lẻ trong những trận đấu sinh tử bằng Song Quyền, Song Cước, Song Kiếm, Song Côn. Các cực kỳ độc liệt chưa từng thấy, xứng đáng để quý vị giới trí thích thú trong dịp Tân Xuân...
Cốt truyện kỳ lạ—Diễn xuất thần sầu—Quyền, Cước mới lạ khác hẳn mọi phim đấu long. Mời anh Đại Sĩ Tuyền Núi rừng Trung Hoa. Phó đề Việt Hoa Anh.

Xuân Quý Sửu

Kính chúc đồng bào và thân hữu toàn quốc 1 năm an khang và thịnh vượng Liên danh **Bông Huệ 1967-70**

Thượng-Nghị-Viện
Nghị Sĩ **Nguyễn Văn Huyền**

Nghị Sĩ Lâm Văn Hiệp, Nghị Sĩ Trần Hòa Phương, Nghị Sĩ Lê Văn Thông, Nghị Sĩ Phạm Văn Ba, Nghị Sĩ Đoàn Văn Lương, Nghị Sĩ Võ Văn Trán, Nghị Sĩ Lê Châu Lạc, Nghị Sĩ Nguyễn Văn Kính, Nghị Sĩ Nguyễn Huy Chiểu, Nghị Sĩ Lâm Văn Chử, Nghị Sĩ Lê Thành Nghĩa, Nghị Sĩ Lê Phú Đạt, Nghị Sĩ Nguyễn Đại Quý, Nghị Sĩ Nguyễn Tô Bào.

Xuân Quý Sửu

KÍNH CHÚC ĐỒNG BÀO và ĐỒNG CHÍ CHIẾN HỮU CÁC CẤP MỘT NĂM AN KHANG VÀ THẠNH VƯỢNG KHỎI QUỐC DẪN ĐỒNG TIẾN

NGHỊ SĨ NGUYỄN VĂN HUYỀN, GIÁO SƯ TRƯƠNG CÔNG CƯỜNG, KỸ SƯ NGUYỄN GIA HIẾN

ĐẠI HỘI HÀNH NGUYỄN MINH NIÊN XUÂN QUÝ SỬU (1973)

đăng kính ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

Trên Hòn đảo hoang Mãnh Hồ Hạ Sơn, Xuân Quý Sửu được tổ chức tại Thành Hoàng Thủ Đ. M. Hùng Cựu Cư Sĩ— số 38 đường Kỳ Đông Saigon—thứ 7, ngày 6-6-1973 để được niệm Phật Thành Hoàng, thay trong lịch mới của thế giới hòa an lạc, nơi thì giờ quý báu để quý vị cùng nhau cầu nguyện Hòa Bình cho đất nước và cho Tổ Quốc Việt Nam hiển vi.

BAN TỔ CHỨC Kính mời

CUNG CHÚC TÂN XUÂN MÁY MAY SINCERE BẢO ĐẢM 20 NĂM

CUNG CHÚC TÂN XUÂN

Nhân dịp Tân Xuân Quý Sửu, hàng phẩm Trần Kim trân trọng kính chúc quý vị hạnh phúc năm mới vui tươi, tràn đầy hạnh phúc. Và hân hạnh trình chiếu tại 10 rạp Thủ Đ. Một siêu tuyệt phẩm độc đáo, vĩ đại nhất của hãng Shaw do đạo diễn S. I. TRUONG TRIET thực hiện với đề tài khác lạ:

Tuổi Trẻ Thời Đại (Young People)

—Khởi chiếu: Từ 30 Tết và các ngày chẵn: Mùng 2-4-6-8-10-12-14 Tết tại các rạp EDEN, Thăng Long, Long Vân, Đại Quang PALACE (NGA 7) (CHOLON) (CHOLON)

—Khởi chiếu: Từ 29 Tết và các ngày lẻ: 1-3-5-7-9-11 và 13 Tết tại các rạp VÂN-HOÀ (Đ.) QUỐC-TẾ, HỒNG-BÀNG, LONG-TRUNG, LỆ-THANH,



TUỔI TRẺ THỜI ĐẠI

0. Sẽ đem lại hữu quý vị một năm mới vui vẻ, trẻ trung, hoạt động bằng say, căng những trận cười đàn tan như pháo nổ đầu xuân.
0. Với 3 thân tượng trẻ tuổi, KHUÔNG ĐAI VÊ—BÍCH LONG—TRẦN QUÂN THAI chiếm 3 giải vô địch.
0. Với dịch quyền, cước, Vũ Jich đua xe hơi—Vô địch thế thao.
0. Hợp công các thủ Đ. Nhất danh và trẻ đẹp của Hãng Shaw: Trần Mỹ Linh—Trần Y Linh—Vương Chung—Lạc Lâm—Vương Quang Đạt...
0. TUỔI TRẺ THỜI ĐẠI, siêu tuyệt phẩm vĩ đại nhất của hãng Shaw tôn thêm gần hai triệu đô la, thực hiện gần 1 năm, được nhiệt hoan nghinh khắp mọi Thủ Đ. Đông Nam Á.
0. TUỔI TRẺ THỜI ĐẠI, hàng say với những trận quyết đấu vô quyền, cước vô cùng khốc liệt bởi những chiêu, thúc mới, lạ chưa từng thấy...
0. TUỔI TRẺ THỜI ĐẠI, hài hớp, say mê tột độ với những màn đua xe hơi cực kỳ hấp dẫn của các tay đua vô địch Đông Nam Á...
0. TUỔI TRẺ THỜI ĐẠI, bay bổng, vui tươi, với những điệu vũ tân kỳ, những bản nhạc ngọt ngào yêu và tuổi trẻ cũng những v trang lộng lẫy, mới lạ nhất của năm 73.
0. TUỔI TRẺ THỜI ĐẠI, sắc động, bằng say, phấn đấu, hấp dẫn, hấp dẫn trẻ trung, vui, nhộn sẽ đem lại hữu Quý V, những trận cười thoải mái, cũng như những giây phút say mê, thích thú, hài hớp liên tiếp vô phút nào phút nào bảo đảm công quý vị là một siêu tuyệt phẩm vô địch trong dịp đầu Xuân.
Mời anh Đại Sĩ Tuyền HAWSCOPE. Màu EASTMANCOLOR. Phó đề Việt Hoa Anh.

ĐẠI Á NGÂN HÀNG

Công-Ty nặc danh vốn VNĐ. 100.000.000 - Sáng lập tháng 8 năm 1969

Hội sở Trung ương: 61-63-65 Hàm Nghi-Saigon - Đ.T. 98460 - 98700

Chi Nhánh:

- Cholon: 47-49 Tống-Độc-Phương Đ.T: 51047
- Gia-Long: 121-123 Gia-Long Đ.T: 96827
- Cầu-Ông-Lãnh: 21 Yersin Đ.T: 99586
- Thị-Nghê: 22 Hùng-Vương Đ.T: 96251
- Biển-Hòa: 10 Nguyễn-Hữu-Cảnh Đ.T: 36
- Ban-mê-Thuật: 80-82 Quang-Trung Đ.T: 148-083
- Vinh-Bình: 24 Gia-Long—Phú-Vinh Đ.T: 092
- Sadec: 159141 Tống-Phước-Hòa Đ.T: 114
- Đà-Nẵng: 197 Độc-Lập Đ.T: 21077
- Long-An: 36 Thông-Nhất Đ.T: 49
- Vinh-Long: 49 Phan-Thanh-Giản Đ.T: 93

Đối Chiếu Biều đến ngày 31-12-1972

(CÔNG BỐ CHIẾU THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/1872/276C NGÀY 21-11 66 CỦA N.H.Q.C.V.N.)

Tích Sản	Tiêu Sản
Mặt Kim Ngân quỹ, ký gởi tại Ngân-kho, Ngân-hàng địa phương Trung-Khu Bưu-chí-phieu.	Ký thác hoạt kỳ
Ký gởi tại Ngân-Hàng Trung-Uương	Ký thác Tiết kiệm và Định kỳ
Nhân hàng ngoại quốc-Trường mục tá	Ngân hàng ngoại quốc-Trường mục thái
Công khế phiếu	Các mục nợ
Cao vay - Ứng trước và Phần hùn đã khấu trừ nợ khó đòi)	Tiêu sản tình hình
Tài sản bất động; Nhà cửa - Đồ đạc và trang bị (đã khấu trừ khấu hao)	Tổng số Tiêu sản
Tài sản tình hình	Vấn đóng góp
	Các mục Dự trữ
	Những mục vốn khác (lời của Niên khóa 72 chưa sung dụng)
	Tổng số các mục vốn
Tổng số tích sản	Tổng số tiêu sản và các mục vốn
4.108.855.343	4.108.855.343
TỔNG SỐ CÁC TRƯỜNG MỤC ĐỐI CHIẾU: 2.415.075.396	

Hội Đồng Quản Trị:
Chủ tịch: Ông TRƯƠNG ĐỨC AN
Phó Chủ tịch: Ông HUYNH CHÁU
Quản trị viên: Ông TRẦN VĂN GIAI — Ông PHƯƠNG ĐẠI CÔNG TY — SH HUYNH CÔNG
Ông Đ. VĂN LANG — Ông HUYNH THỊ MỸ — Ông BUI VĂN THỊNH — Ông Đ. T. HANH

SAIGON, NGÀY 18-1-1973
Ông BUI VĂN THỊNH
TỔNG GIÁM ĐỐC