

NĂM THỨ BA, SỐ 107

CHỦ NHẬT 24 AVRIL 19

NGÀY NAY



LÝ TOẾT – Bác Xã ạ, ở âm phủ
thì nước ta mạnh nhất, không
nước nào bằng.

Nhà thuốc LÊ - HUY - PHÁCH

HANOI — TONKIN

Lê-huy-Phách là một nhà thuốc có danh tiếng và được tín nhiệm nhất xứ Bắc. Bất cứ bệnh gì khó khăn nguy hiểm đến đâu cũng thuốc Lê-huy-Phách đều mau khỏi cả.

Lê-huy-Phách là một nhà thuốc có thực học — đã làm được nhiều cuốn sách có giá trị, nhất là cuốn Nam Nữ Bảo-Toàn đã được Hội Khoa-học bên Pháp (Académie des sciences) công nhận và các báo chí Tây Nam khuyễn khích! (Nam Nữ Bảo-Toàn đã in lần thứ hai, giá Op.60 — ở xa gửi thêm Op.20 làm trước gửi (tất cả Op.80) — gửi mandat hoặc tem thư cũng được — gửi « Linh hóa giao ngán » hết Op.95) — SÁCH BIỂU KHÔNG — « Bảo Vệ Gia-Đinh » là một quyển sách viết công phu gồm có 6 quyền; 1er) Bệnh nguyễn: nói rõ những nguyên bệnh vì đâu mà có? — 2e) Hai bộ máy sinh dục: nói những bệnh thuộc về huyết của đàn bà, những bệnh về khi của đàn ông — 3e) Tiêu-nhi kinh giàu: những bệnh cam, sài... của trẻ — 4e) Phong lình căn bệnh: nói rõ những bệnh phong tinh — 5e) Ngũ lao căn bệnh: các bệnh ho, khái huyết, sài, xuyễn, súc, lao... — 6e) Bài tru mục thống: các bệnh ở mắt... — Giải thích rõ ràng từng bệnh một — cách phòng bệnh, cách chữa bệnh thực rất hoàn toàn — từ xưa đến nay chưa từng nhà thuốc nào viết được. Hỏi xin lại nhà thuốc hoặc các đại-lý, ở xa gửi Op.60 tem về nhà thuốc làm tiền cước.

VẠN NĂNG LINH BỒ

Thứ thuốc này rất hay, bồ cho các cơ-thể người ta rất mau chóng. « Dị thê tinh huyết », « bồ ngả tinh huyết » nghĩa là lây tinh huyết khác đem bồi bồ cho tinh huyết người ta, tức là thứ thuốc này dùng những cơ-thể của loài vật như: gan, hưu, cao, ban long, tim, lợn, óc lợn... Các thứ ấy chế hóa rồi hợp vào các vị thảo mộc rất quý... làm thành thứ thuốc Van-năng-linh-bồ này. Thuốc này đã kinh nghiệm nhiều năm. Ai dùng cũng rất lấy làm mỹ ý. Đến nay trăm phần được cả trăm, chúng tôi mới đem phát hành thứ thuốc này để giúp anh em các giới thêm phần sức khỏe. Ở thế-kỷ thứ 20 này, lòn linh thần, ham vặt chất, điện-khi nhiều. Nên đời nay, ít người tuân theo băng dời xưa, thi có « nội thương nhân ngoại » càng dễ làm, không những thế mà lại còn tim óc cạnh tranh... biết bao nhiêu có nó làm hại sức khỏe của chúng ta. Bởi thế phải có thứ thuốc Van-năng-linh-bồ này để giúp đỡ anh em các giới thêm phần sức khỏe. Dùng thuốc này thân hình trắng kiện, phần khởi tinh thần, thêm tri khôn, tăng trí nhớ, làm việc lâu mệt, ăn ngon ngủ yên, khỏe mạnh luôn, tăng thêm tuổi thọ... Làm việc quá sức, tư-lự quá độ làm lòn hại đến sức khỏe và tinh thần: người hom hem, hao mòn sức khỏe, bệnh lát luân luân, tinh thần hốt hoảng, bồn thăn, hay đánh trống ngực, tim gan thấp thỏm... Người ốm mới khỏi, các cụ già sức lực yếu suy... dùng thuốc Vạn-năng-linh-bồ này bồi bồ sức khỏe rất mau chóng, khỏi hết những bệnh nguy hiểm bởi hại sức khỏe mới sinh ra. Bất cứ già, trẻ, lớn, bé đàn ông, đàn bà, đàn bà có thai, trong người mồi mệt... dùng thuốc này công hiệu lạ lùng, sức khỏe thấy ngay, giá 1\$00.

BẢN BÀ BẮT BIỀU KINH

Hành kinh khi lên tháng khi xuống tháng, hoặc 2, 3 tháng mới hành kinh một lần, hay hành kinh 2, 3 lần trong một tháng, mà sắc huyết tím, nhợt... tức là kém huyết mà mắc bệnh kinh bất điều. Kinh đã không điều còn sinh nhiều chứng: vàng đầu, ủ tai, mỏi xương sống và hành kinh, có khi đau bụng nổi hòn nữa!

Biểu kinh chung ngọc số 80, giá 1\$50: Riêng dùng cho các bà đã chồng mà mắc bệnh bất điều. Dùng thuốc này đã điều kinh, lại mòn có thai.

Biểu kinh bồ huyết số 21, giá 1\$00: Riêng dùng cho các cô, dùng thuốc này kinh-nghẹt điều hòa, đỡ da thâm thịt, khỏe mạnh luôn luôn...

BỒ PHẾ TRÙ LAO

Phổi là cơ quan rất hệ trọng, luôn luôn thở hút, không thể nghỉ được một phút nào, thi những khi thở hít không đều, nóng phổi, bức hơi, tức ngực, phải tìm cách để phòng cho phổi được điều hòa. Phổi giao sinh ra những bệnh: khái, thẫu, súc, xuyễn, khạc huyết, lao, sài... rất là nguy hiểm!

Thuốc Bồ phế trù lao Lê-huy-Phách số 89, giá hộp lớn 1p00, hộp nhỏ Op.60 là một thứ thuốc chữa các bệnh ở phổi mau khỏi lắm. Bất cứ già trẻ, lớn bé có các bệnh ở phổi dùng thuốc Bồ phế trù lao này khỏi ngay. Công hiệu của thuốc này: Khỏi bệnh khái huyết, khạc huyết (khác nhò ra máu) — Khỏi bệnh xuyễn, súc (khó thở, tắc hơi) — khỏi bệnh ho khan — khỏi bệnh ho đờm — khỏi bệnh ho gà — phòng trừ các bệnh lao phổi.

LƯƠNG NGHI BỒ THẬN

Đã chữa khỏi hàng vạn người có bệnh ở thận

Thuốc này bào chế rất công phu, có vị phải đậm phơi hàng tháng để lấy dương khí; có vị phải chôn xuống đất đúng 100 ngày để lấy thổ khí. Thuốc này làm toàn bằng những vị thuốc làm cho thận bộ được tinh khiết cố tĩnh, và đặc nhất là vị hải cẩu thận. Thận là cơ quan hé trọng cho sự sinh dục đàn ông. Thận sục sinh nhiều chứng làm kém đường sinh dục:

Bại thận: đau lưng, vàng đầu, rụng tóc, ủ tai, mờ mắt, tia tiền vàng, trong bối thường, thời thường mỏi mệt.

Di tinh: Khi cường dương, không cử lúc nào, linh khí không kiên được mà tê liệt ra.

Mộng tinh: Mơ ngủ thấy đàn bà tình khi cung ra.

Hoạt tinh: Tình khi không kiên, khi giao hợp tình khi ra mau qua.

Tinh khi bắt sạ nhập tử cung: Tình khi loãng, ra rì rì, không bắn vào tử cung.

Liệt dương: Gán đàn bà mà dương không cường được.

Sau khi khỏi bệnh phong tinh, đau lưng, rụng tóc, chảy nước mắt, ướt quy đầu.

Có các bệnh nói trên, dùng « Lương nghị bồ thận » số 20 của Lê-huy-Phách đều khỏi cả. Giá 1p.00 một hộp.

Thuốc này đã kinh nghiệm nhiều năm, chữa khỏi hàng vạn người có bệnh ở thận.

LÂU, GIANG - MAI

Uống thuốc Lê-Huy-Phách khỏi ngay

Thuốc năm 1935 số 70, giá Op.60 (thuốc lâu) khỏi rất mau, các bệnh lậu mới mắc: tức, buốt, dài rất, nóng bàng quang, ra mủ nhiều, ít, vàng, xanh.

Lâu chuyên trị mủ số 40, giá Op.50: Bệnh lâu kinh niên, thường hàng ngày vẫn ra mủ. Hoặc bệnh phải đi phải lại 2, 3 lần... đã chà chay đủ các thuốc, tiêm đủ các thứ thuốc, mà mủ vẫn còn, dù nhiều, dù ít, uống thuốc « Lâu mủ » số 10 của Lê-huy-Phách nhất định hết mủ ngay. Thuốc này hay lắm ai dùng cũng khỏi.

Giang-mai số 18, giá 1p.00: Lở loét quy đầu, mọc mào gà, hoa khẽ, phá lở khắp người, lèn hạch lèn soai, đau xương đau tủy, mới mắc hay đã lâu, nặng hay nhẹ, uống thuốc Giang-Mai số 18 của Lê-huy-Phách khỏi hẳn.

Tuyệt trùng số 12, giá Op.60: Lâu, Giang-Mai chưa tuyệt nọc, tiểu tiện trong đặc bất thường, có dây, có cặn, nhói nhói ở trong đường tiểu tiện. Án độc, uống rượu, thức khuya, làm việc nhọc mệt hình như bệnh phục phát. Qui-dầu ướt, đỏ, bắp thịt rụt, ngoài da thường mọc những mụn nhỗ sắc đỏ mà ngứa. Án độc không đều hòa, thận thè đau mỏi, rụng tóc, mờ mắt, ủ tai, đau lưng, hoặc di-tinh, mộng-tinh. Uống thuốc Tuyệt trùng số 12 này lần với bồ Ngũ-tạng số 22, giá 1p.00, các bệnh khỏi hết, bồi bổ thêm sức khỏe.

Hai thứ thuốc này ai dùng qua đều khen ngợi. Cả đến người Tây, người Tàu đều có thư cảm ơn, và công nhận là một thứ thuốc hay nhất, không có thứ thuốc nào bằng.

Nhà thuốc Lê-Huy-Rhách đã dọn lên N° 19 Bd Gia long

ĐẠI-LÝ CÁC NƠI: Haiphong: Nam-tân, 100 Bonnal. Namđịnh: Việt-long 28 Rue Champeaux. Thái-linh: Minh-Đức, 97 Jules Piquet. Hải-dương: Phố Văn, 3 phố Kho Bạc, Ninh-binh: Ích-trí, 41 Rue du Marché. Baenlinh: Vinh-Sinh, 164 phố Tiền-An. Hongay: Hoảng-dảo-Quý, 5 Théâtres. Yên-bay Thiên-sinh-đường, 14 Avenue de la Gare. Cao-bằng: Lưu-đức-Vy 24 Galliéni. Phú-lý: Việt-Dân, 11 Rue Principale. Sơn-tây: Phú-Lương, 8 Améra Courbet. Lạng-sơn: Lý-xuân-Quý, 10 bis Rue du Sel. Thành-hóa: Thái-Lai, 6 Grand-Rue. Vinh: Sinh-Huy, 59 Phố Gia. Huế: Văn-Hòa, 29 Pas Bert. Qui-nhơn: Trần-văn-Thắng, Avenue Khải-Định. Nha-trang: Nguyễn-dinh-Tuyên. Tuy-hòa: Thành-Tâm. Phan-rang: Bazar Tứ-sơn. Phanri: Ich công thương cuộc. Dalat: Nam-nam được phòng. Quảng-ngãi: Lợi-Hưng, Route Coloniale. Faifoo: Chau-lién, 228 Pont japonais. Pa-om-Penh: Huỳnh-Tri, 15 Rue Ohier. Kampot: Bazaar Song-Đồng. Thatkhet: Maison Chung-Ky, và khắp các tỉnh & Nam-kỳ đều có đại-lý cả.

Tổng đại lý tại Mỹ Tho: NAM-CƯỜNG-THU-XA.



Giải thưởng văn chương

TỰ LỰC VĂN ĐOÀN

năm 1938 — 100\$

Chúng tôi xin nhắc các bạn nhớ hạn nhận bản thảo dự thi đến 31 Juillet 1938 là hết.

Trước đã định trong tháng Novembre 1938 sẽ tuyên bố kết quả. Nhưng muốn để các bạn dự thi khỏi đợi chờ lâu, chúng tôi sẽ cố xem xét rất trung và tuyên bố kết quả ngay trong tháng Octobre 1938.

Tiện đây xin nhắc lại thể lệ cuộc thi cho các bạn biết :

■ Sẽ tặng tác phẩm có giá trị nhất trong năm, bất cứ về loại gì, tiểu thuyết, kịch bản, phóng sự, thơ, luận thuyết v.v. không nhận những tác phẩm đã xuất bản, đã đăng báo rồi hay phỏng dịch theo văn ngoại quốc.

■ Những tác phẩm dự thi, nếu là tiểu thuyết hay các loại khác thì ít nhất phải 100 trang giấy học trò; còn tập thơ thì ít nhất phải 30 bài.

■ Nhà văn nào đã một lần được giải thưởng nhất về một loại văn rồi, chỉ có thể gửi dự thi những tác phẩm về một loại khác mà thôi. Thí dụ đã được giải thưởng về tiểu thuyết năm nay, thì những tiểu thuyết năm sau không được dự thi nữa.

■ Theo như lệ thường, tác giả chỉ được ký biệt hiệu còn tên thật sẽ biến vào một mảnh giấy đính trong phong bì. Ngoài phong bì dán tên tác phẩm và biệt hiệu.

Tác phẩm dự thi gửi đến : Ông Nguyễn Tường Lan, Ngày Nay — 80, Đường Quan Thánh, — Hanoi

CHÍNH TRỊ VÀ ĐẢNG PHÁI

ĐỆ TAM QUỐC TẾ VÀ ĐỆ TƯ QUỐC TẾ

CHÚNG ta đã rõ về đại cương chủ nghĩa xã hội khoa học của Karl Marx, sự áp dụng của chủ nghĩa ấy vào thực tế và sự phân chia của đảng xã hội và cộng sản. Gần đây, chính đảng cộng sản cũng có sự phân chia ra làm hai phái nghịch nhau : phái theo Staline hay Đệ tam quốc tế và phái theo Trotsky hay Đệ tứ quốc tế.

Nhưng, trước khi xét đến nguyên nhân, nền tảng của sự phân chia ấy, ta cần phải hiểu qua thế nào là quốc tế lao động.

Muốn vậy, tôi mời các bạn di ngược lịch sử, đến thửa thuyết xã hội của Karl Marx ra đời. Thuyết thửa ấy bắt đầu có cảm tưởng rõ rệt về địa vị mình trong xã hội. Marx, Engels cùng đồng chí hào hùng hết thảy đại biểu của lao động các nước đã miêu tả cách hành động chung. Năm 1844, Đệ nhất quốc tế thành lập. Và năm đó, bắt đầu cuộc tranh thắng của thuyết Karl Marx với cái thuyết xã hội duy tâm. Đến năm 1872, sau cuộc thất bại của cộng xã Paris, sức mạnh của phái lao động rời rã, Đệ nhất quốc tế tan.

Dần dà, dần lao động lại phục hưng lại được lực lượng đã mất. Đến năm 1889, có một cuộc hội nghị lớn của các phái lao động theo chủ nghĩa xã hội. Đó là Đệ nhị quốc tế. Đệ nhị là quốc tế của các đảng xã hội, theo chủ nghĩa của Karl Marx, đồng lòng đi vào con đường giai cấp tranh đấu, nhưng trong vòng pháp luật và theo một lối hành động từ tốn để đặt cho đến lúc đủ sức để đánh đổ chế độ tư bản.

Rồi đến cuộc Âu chiến. Sự chia rẽ đã bắt đầu sinh ra, khi hội nghị bàn đến vấn đề giai cấp lao động đối phó với sự chiến tranh. Đa số tán thành cái thuyết phái lao động của nước nào có quyền bênh vực cho nước ấy. Sự chia rẽ ấy dần dần trở nên rõ rệt hơn, rồi, sau khi đảng cộng sản chiếm đoạt được chính quyền ở nước Nga, đảng ấy hào hào lao động thế giới bỏ Đệ nhị quốc tế, nghĩa là bỏ đảng xã hội, để nhập vào Đệ tam quốc tế, quốc tế của đảng

cộng sản. Năm ấy là năm 1919. Vậy Đệ tam quốc tế là hội nghị của hết thảy đảng cộng sản các nước, cũng như Đệ nhì quốc tế là hội nghị của các đảng xã hội trong thế giới cùng chịu chung một mệnh lệnh.

Đệ tam quốc tế ra đời không bao lâu, thì ngay trong bọn lãnh tụ đảng cộng sản Nga xảy ra nhiều việc bất đồng ý kiến. Nhất là từ khi ông Lénine, tay lãnh tụ cù khôi nhất của đảng, mất đi, sự chia rẽ càng thấy rõ. Một bên là phái Staline, một bên là phái Trotsky. Phái Staline thắng, Trotsky bị đuổi ra nước ngoài. Nhưng Trotsky vẫn không ngừng vận động để bênh vực cho thuyết của mình, và đến năm 1936, ông hô hào các đồng chí họp thành hội nghị để định phương châm chung : Đệ tứ quốc tế sinh ra đấy.

Trotsky và Staline đồng ý ở chỗ nào và không đồng ý về những vấn đề gì, đó là điều ta cần biết để phân biệt Đệ tam và Đệ tứ quốc tế.

Mục đích thi vẫn là chung. Huấn luyện đảng viên để theo đuổi công cuộc giải cứu chiến tranh, rồi thừa cơ chiếm đoạt lấy chính quyền, đặt ra nền độc tài của đảng để tống chúa xã hội thành ra một xã hội cộng sản.

Thế nào là một xã hội cộng sản ? Lúc giải cứu đã bị tiêu diệt, sự tranh đấu giải cứu không còn nữa, người ta lúc đó sẽ được hoàn toàn tự do cộng tác với nhau, không cần đến một cơ quan bó buộc nữa. Chính phủ sẽ diệt vong. Nhờ khoa học mở mang, người ta sẽ dùng máy móc để xuất sản thật nhiều những đồ cần dùng cho nhân loại, cho tất cả nhân loại, chứ không phải riêng cho một hạng người như trước. Nhân đó, sự cần lao không phải là một sự bó buộc nữa, mà không bó buộc, kết quả lại càng tốt tươi. Xuất sản đã được nhiều, nhiều quá sức tiêu thụ của thế giới, thì ai muôn dùng bao nhiêu cũng được. Tiền bạc sẽ không cần nữa, vì mọi người chỉ việc đến các

sở công mà lấy đồ ăn thức dùng về. Mà như vậy, không còn sợ người này lấy nhiều quá, không đồ cho người khác, vì lấy quá nhiều cũng không dùng làm gì được. Nói tóm lại, trong xã hội cộng sản, người ta « làm được bao nhiêu thì làm, muốn lấy bao nhiêu thì lấy ».

Nhưng trước khi đến được cái trình độ cao xa ấy, xã hội còn phải qua một thời kỳ dự bị, một trình độ kém hơn. Trình độ ấy là trình độ xã hội. Buổi đầu, lúc lực lượng xuất sản chưa được hoàn toàn, các đồ dùng chưa làm được đủ cung ứng cho nhân loại, thì không có thể ai lấy bao nhiêu cũng được. Lúc đó cần phải theo cái thuyết : « ai làm được bao nhiêu thì lấy chừng ấy ». Ai không làm gì, cố nhiên là không có ăn. Lúc đó, vẫn còn sự bất bình đẳng trong xã hội, vì làm việc, có người khỏe, người yếu, có người thông minh, người ngu dốt, vậy lẽ tự nhiên là có người được dùng nhiều hơn, người ít hơn. Sự bất bình đẳng ấy sẽ tiêu diệt lúc nào xã hội đã đến trình độ cộng sản.

Theo phái Đệ tam quốc tế, nước Nga hiện giờ chưa đến được trình độ cộng sản, nhưng đã đến được trình độ xã hội rồi. Về mặt công nghệ, thì các đồ dùng xuất sản đã xung công hết. Ngân hàng, xưởng, mỏ, xe lửa, rừng rú không còn là của riêng ai nữa. Theo sự tiến hóa của khoa học, sự mở mang đã di được một bước không lồ. Nga đương theo những bản chương trình to tát để di tới một xã hội công đồng, và muốn đạt được chương trình ấy, hiện giờ còn cần đến nền độc tài của đảng. Phái Đệ tam quốc tế, xem đó, tin rằng ở một nước Nga, riêng một nước Nga, người ta cũng có thể lập thành một xã hội theo chủ nghĩa cộng sản. Tin tưởng đó dựa theo một thuyết của Staline. Chế độ tư bản ở thế giới tiến

(Xem trang sau)

Hoàng-Đạo

Câu chuyện hàng tuần...

HIỆP UỐC Anh Ý đã ký. Thổ là thuộc địa Ethiopia của Ý lại thêm được một nước Anh công nhận là thuộc địa của Ý. Khi thì giá nước Anh không công nhận nó là thuộc địa Ý. Ethiopia cũng vẫn là thuộc địa Y như thường. Một điều thừa của hiệp ước.

Trong hiệp ước, Ý cam đoan rằng những binh lính Ý đương dù và việc chém giết người Tây-ban-nha ở nước Tây-ban-nha, Ý sẽ rút hết về khi nào cuộc chém giết kết liễu. Nghĩa là khi nào tướng Franco sẽ không cần đến binh lính Ý nữa, nghĩa là nếu không có hiệp ước Ý-Anh thì khi ấy Ý sẽ vẫn rút hết binh lính ở Tây-ban-nha về. Hai điều thừa của hiệp ước.

Còn một điều thứ ba nữa của hiệp ước cũng thừa nốt: là quyền lợi hai nước Ý, Anh ở Địa-trung-hải sẽ vẫn giữ ý nguyên như trước, không nước nào được nghĩ đến đổi thay. Xét cho cùng thì có lẽ cũng chẳng nước nào trong hai nước ký hiệp ước muốn đổi thay tình thế. Chẳng qua Ý chỉ dọa đâm cho Anh hoảng mà không bô lì chút đó mà thôi.

Vậy thì hiệp ước Ý-Anh nếu không để dàn áp hai nước Đức và Nhật thi không còn có ý nghĩa gì nữa.

Ông Chamberlain muốn chặt bởi một đoạn của cái trục Tokio — Berlin — Rome. Nhưng liệu có chặt nổi không? Vì vừa rồi, Ý để Đức chiếm Áo chắc không phải là vô cớ, hay không phải là không có «cầu» gì. Chẳng lẽ đương có một nước láng giềng bé nhỏ, yếu đuối như nước Áo lại đi rước nước Đức hàng xóm đến chiếm để trả nên nước láng giềng đáng sợ của mình? Vậy biết đâu Đức không đã báo thăm Ý: «Bác đê tôi chiếm Áo tôi sẽ đe bác từ do chiếm...» mỗi nước, mỗi xít, mỗi miếng ngon ngọt nào đó.

Chẳng thế mà hồi 1933, Đức vừa rực rịch định chiếm Áo, Ý đã đem ngay quân đến Brenner, làm Đức phải đánh trống lảng. Nhưng lần này, không những Ý không tức giận, không can thiệp, mà các quan chức Ý ở biên giới (cũng vẫn ở Brenner) lại còn ra chúc mừng các quan chức Đức ở bên kia biên giới nữa.

Vậy liệu ông Chamberlain có xoay cái trục Rome — Berlin — Tokio quay về phía mình và thành cái trục Rome — Paris — Londres được không? Và nếu xoay được thì liệu có khỏi hứa cho Ý một miếng gì ngon ngọt gấp hai cái miếng mà Đức đã hứa cho Ý để được tự do chiếm cứ nước Áo không? Nếu có thì cái nước Ethiopia thứ hai sẽ là nước nào? Nghĩ mà lo cho những nước nhỏ và yếu không may ở sát cánh với những nước lớn và mạnh. Nước Tchecoslovakie đã có dịp nghĩ thế, nhưng nước Yougoslavie có nghĩ thế không?

Đầu bên kia trục thì thế. Còn đầu bên này trục, còn Tokio? Người mình đương thi nhau bàn tán và lo dùm cho Nhật. Họ đồ rằng hiệp ước Ý-Anh đã ký thì Nhật sẽ bị cô độc.

Nhưng biết đâu rằng cái trục ấy — nếu quả thực nó gãy, — lại sẽ không có cái trục khác thế nào: Chẳng hạn cái trục Tokio — Moscow hay Tokio — Washington. Có thể lắm chứ. Trong chính giới quốc tế những sự xẩy ra như thế rất thường có, và đã thường có. Ta cứ chờ xem và khi sự ấy xảy ra thực, ta đừng lấy làm lạ, cũng như ta không nên lấy làm lạ khi thấy Anh binh dân và Pháp rất binh dân của chúng ta trở nên hai nước bạn của nước Ý độc đoán.

Chỉ nước ta là sẽ chẳng trở nên cái gì cả.

KHAI-HUNG



Nay mai sẽ xuất bản:

NGÀY NAY SỐ ĐẶC BIỆT « THANH NIÊN »

Lần đầu, một cuộc điều tra rộng rãi và đầy đủ về Thanh Niên nước nhà. Về những vấn đề quan trọng đối với Thanh Niên ta hiện giờ.

Những mối lo nghĩ, băn khoăn của Thanh niên.

Những hoài vọng, và lý tưởng của Thanh Niên.

Thanh Niên ta đi đâu?

Tương lai của Thanh Niên nước nhà.

Tất cả những vấn đề hiện thời của Thanh Niên mà Số đặc biệt NGÀY NAY sẽ giải bày một cách通俗 tận.

NGÀY NAY số đặc biệt « THANH NIEN »

Chúng tôi mong các bạn đọc sẽ gom góp ý kiến và cộng tác với chúng tôi về số đặc biệt này cho được hoàn toàn. Số có một mục « Thanh Niên diễn đàn » để các bạn trẻ bày tỏ ý kiến.

CHÍNH TRỊ VÀ ĐANG PHÁI

(Tiếp theo trang trên)

hóa nhanh chậm tùy nơi, tùy xứ.

Có xứ tiến rất mau, có xứ chậm và có khi lùi nữa. Trong sự tiến hóa ấy, ta có thể coi chế độ tư bản như một cái giây xích xích, có khúc chắc, có khúc mỏng mảnh. Cuộc cách mệnh của giai cấp lao động có thể làm đứt giây vào khúc mỏng mảnh được. Thị dụ như một trận thắng của đảng cộng sản ở Nga, một nước chậm bước trên chế độ tư bản, nhưng nền kinh tế cũng đủ để lập thành xã hội công đồng.

Phái Đệ tử quốc tế coi tin tưởng ấy là một điều lầm lẫn lớn. Trong một nước, sức mạnh của dân lao động có thể nhất thời phô đồ quyền thế của giai cấp tư bản, nhưng muốn cho chủ nghĩa xã hội thắng, thì cần phải sự hielp lực của các giới lao động các nước tân tiến. Nếu không, nếu chỉ cố lập xã hội cộng sản trong một nước, người ta chỉ có thể đem sự nghèo khổ chung đến cho dân nước ấy, mà đã có nghèo khổ chung, thì thế nào cũng xảy ra sự tranh dành, sự tranh dành ấy sẽ đưa người trả lại chế độ tư bản cũ. Nhất là ở nước Nga, một nước công nghệ còn kém hèn, đứng ở giữa những nước tư bản công nghệ phát đạt hơn. Cho nên, ở đây, ngoài sự chi tiêu quá nhiều về việc quân nhu, người ta thấy sự nâng cao việc sống của dân chúng rất chậm chạp. Hơn nữa ở đây sinh ra một nạn mới, nạn công-ngạch(Bureaucratie). Vì rằng xuất sản chưa đầy đủ để cung ứng cho toàn dân nên sinh ra một số ít người được hưởng nhiều quyền lợi hơn hết và không muốn bỏ quyền lợi ấy ra, giữ lấy chính quyền để tự bảo vệ lấy quyền lợi riêng của họ, trái ngược với quyền lợi chung của xã hội. Và cứ như thế mãi cho đến khi có cuộc cách mệnh đảo chính hay đến khi trở về chế độ tư bản.

Hoàng Đạo

CÂU Ô

Tìm việc làm

— Trẻ tuổi, đứng đắn, có bằng tú tài tây, muốn tìm một chỗ dậy học hoặc ở tư gia, hoặc ở trường tư thục ở các tỉnh xa.

Hỏi: M. Phạm Văn Thuận
8 Rue du Charbon Hanoi

— Trẻ tuổi, đã học ban tú tài, tìm chỗ giạy học buổi tối tại các tư gia hay các trường tư thục.

Hỏi: M. Doc, Sténographe Sce des Contributions directes Hanoi.

Cần người làm

Cần hai người thợ làm bánh đậu và bánh nhân hạt sen thật giỏi, và một người bán hàng giỏi trên tàu.

Hỏi tại hiệu bánh Hoa-Mai, 69 phố Hàng Đồng Hải-dương.



(Xem bài của Tú Mỡ ở trang 6)

HỘP THƯ

Cô Dương-Kim-Hường Hà-nội.
— Bài thơ « Trai hàng hoa » ấy hay lám, nhưng tiếc thay không phải của cô, mà chính của ông Tân-Dà.

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

- 1.) Phái Staliné liên bang, Sô viết, của Tia Sáng
- 2.) Vệ Sinh, của Lê công Đắc và Hồ khắc Tuân
- 3.) Ai làm thất bại cách mạng Tàu, của Tia Sáng
- 4.) Cái họa nhật bản của Nguyễn Vy Édition Bảo Ngọc giá 0p.30
- 5.) Bếp lại phái Sil-la-li-niêng, của Tia Sáng
- 8.) Mặc biệt, Bí kịch năm hồi của Thach sĩ Bia (Macbeth de William Shakespeare) dịch giả Nguyễn Giang

KHẨM THIỀN, ai cũng biết, là xóm đào-nương. Nhưng, đến nghe hát suông hay giờ rất biếng, nên xóm ấy đã hóa ra một xóm « chưa » không lò, một lò vi trùng ghê sợ. Xóm ấy lại còn là một địa ngục đối với bọn chị em sống, một kiếp khổ cực, tội nhục.

Nhưng Khâm Thiên lại là dào nguyên của bọn chàm, bọn chủ cù đầu. Bọn này nhờ sự tài nhục, khéo sờ của chị em mà sống một cách phong lưu, đầy đủ. Trong bọn này, có một cô vợ lẽ của một vị râu rậm, hàn to, đứng đầu một nhà à đầu sau đổi ra là nhà nhảy, Gần đây, bốn cô vừa là gái nhảy vừa là ả đầu, cô Xuân, cô Lan, cô Kim, cô Oanh, nõn lòng bỗ bả chủ với ông chủ nhân đức, trốn đi và đến phòng lao động thưa rằng bị bóc lột ức hiếp quá nên phải liều. Theo bốn cô, thi lâm mỗi tháng được sáu đồng bạc lương cơm nuôi, nhưng thực ra thi không được một xu nào. Là vì bà chủ tính mệt lắm : mỗi lần gội đầu, các cô phải trả 0p.03, mỗi lần tắm, 0p.10; đồ vàng, cho mượn theo một giá đất; lúc không có khách bắt thuê xe nhà của bà chủ đi kiếm, mỗi giờ là 0p.30; lúc ốm đau, tiền thuốc thang; tinh cả lãi lắn gốc; bấy nhiêu thử khiến cho các cô, cuối tháng, nợ bà chủ một số lớn, lương tháng không đủ trả một phần. Cứ như thế mãi, các cô hóa ra một bọn nô lệ làm công không chó bà chủ suốt đời : thực là một cách bóc lột tàn nhẫn không thể nói. Đó là không kẽ ban ngày các cô phải rửa cọ, lau chùi như đứa ố, và không kiểm được khách còn bị đánh đập nữa.

Còn bà chủ ? Bà chủ thi từ cho là nhân đức lắm. Bà coi bốn cô như con, nưng như nung chưng, hứng như hứng hoa, cho tiền vay để sắm ăn sắm mặc, và trả lương rất hậu hĩnh và sòng phẳng. Vậy mà bọn họ thật là kẻ vô ân bạc nghĩa, không nghĩ đến tình chịu mến của bà mẹ nuôi hiền từ, trốn đi với trai, thi còn trời đất nào nữa. Cho nên, một tay gạt nước mắt, một tay bà ta đã nộp đơn thưa bốn cô về tội bội tín. Ông chủ cũng rõ hai giọt nước mắt vào đám râu rậm của ông ta, rồi nhất quyết bỏ tù bốn cô ả bội nghĩa, không biết rằng được hi sinh cho một cái bầm lớn là một sự vinh diệu rồi.

TRUNG KỲ không có sự gì lạ. Vì sự lạ ở trong Trung đều hóa ra thường hết.

Ông Thượng bộ Lai Nam Triều đã ký một đạo nghị định cấm bán và tăng trứ hai cuốn sách « Đời cách mệnh ông Phan bối Châu » và « Đóng Kinh nghĩa thực ».

Thế là ở trong Trung, lại thêm hai cuốn sách bị cấm nữa. Dần dần rồi đây, số sách cấm ở trong Trung cứ tăng lên mãi, thật là một hạnh phúc cho dân. Vì dân đỡ phải đọc, phải hiểu, phải biết. Cuốn « Đóng Kinh nghĩa thực » chẳng hạn, thuộc về lịch sử, nhưng dân còn cần gì biết lịch sử, cứ biết yêu cự Thượng Lại là đủ lắm rồi. Mà có không yêu

THỨ BÁY 30 AVRIL
4 giờ 30 chiều
Đoàn Ánh Sáng tổ chức
CUỘC LỄ ĐẶT VIÊN GẠCH ĐẦU TIÊN
ở trại Ánh Sáng Phúc - Xá
(Chương trình cuộc lễ sẽ đăng sau)
XIN MỜI CÁC BẠN ĐẾN CHỨNG KIẾN

Kịch KIM TIỀN không được phép diễn ở Hanoi. Mãi sáng 15 Avril chúng tôi mới tiếp được thư tòa đốc lý cho biết về kịch Kim Tiền không được phòng kiêm duyệt cho phép diễn.

Chúng tôi xin hoàn lại tiền các ngài đã mua vé trước.
Đoàn Ánh Sáng kính cáo

NGU'O'I va VIEC

cụ Thượng Lại nữa, cụ Thượng Lại vẫn cười khà uống rượu bồ và ăn... lộc vua như thường.

THẬT vậy. Cụ mời được thêm lộc như rắn thêm chân. Mũ của cụ mọc thêm một cái cánh chúa nữa; hia của cụ bồng thêm lên một chiếc.



Hôm mồng năm tháng trước, cụ Lại, họ Thái tên Văn Toản, đã được sắc phong Quý Thiện-Nam, nghĩa là ông Nam quay đầu về sự thiện. Tháng này, đã làm lễ linh đình: náo mao tiết, náo sác hám, náo lán hám, nhiều chuyện lám. Lại có cả lính vác cờ, lọng vàng, kiếm, chân trưng và nhã nhạc, trông rất có vẻ vui mừng, khiến người đi xem như lạc loài vào trong một bảo tàng chứa các đồ cổ.

Ông Toản đã được chức quý thiện-nam, hẳn là rồi đây sẽ làm rất nhiều việc thiện... thí dụ như việc cầm sách. Còn việc cầm ăn lè đù và cầm gá và đánh bạc nữa, ông cũng đương nghĩa đến lung lánh.

TRONG NAM, ông Beaumont thắng thế, lại được bầu lại làm nghị viên ở điện Bourbon. Mà thắng thế ngay lần đầu, khiến cho bọn tay sai của ông ngạc nhiên và tiếc nuối. Tiếc nuối là vì thiệt mất một lần



lành công cho một vị quý phái nhiều tiền và rộng rãi. Có người cho đó là một cuộc đại thắng của phái hữu, một cuộc thất bại của mặt

thân phận chưởng ngựa của một thuộc địa xa, ông Mandel thay ông Moutet thi cũng như ta mất một nụ cười, được một bộ áo đen ngòm thay vào vậy.

Hoàng-Đạo

CÀI CHÍNH CĂN KÍP !

SAU khi cải tranhbia « Tam thập niên kỷ niêm Phái bộ 1908 » in ra ở ký trước, chúng tôi nhận liền ngay được hai bức thư cải chính cẩn kíp như dưới đây.

Cải chính thứ nhất:

Ông chủ nhiệm Ngày Nay trong bức vé « kỷ niệm phái bộ » của báo Ngài, tôi rất lấp lẩn ngạc nhiên khi nhận thấy tôi ở trong ấy. Không những một mình tôi ngạc nhiên, mà cả có người ngạc gần tôi cũng ngạc nhiên nữa.

Mà ngạc nhiên cũng là phải, Vì tôi không có dự vào phái bộ 1908 bao giờ hết, tôi cũng không phải ở trong số các quan khách, vì bởi tôi không được cải hành hành ông dâng cai Nghĩa-Bát mới. (Giá có mời thì tôi才 cảng đến, nhưng sự thực thì ông ấy không mời).

Không được uống rượu, ăn bánh, và được dâng cành thiên lae, mà cái sự ông vẽ tôi gần năm bảy có đứa có hại cho tôi lắm, nên tôi phải viết mấy giòng này nhờ ngài cải chính ngay cho.

Nguyễn Hữu Tiệp

Điền chủ, Quang lộc lự khanh

Cải chính thứ hai :

Ông chủ nhiệm Ngày Nay trong bức vé, giận rằng cái chỗ ngồi bên cạnh cụ Võ là cái chỗ của tôi, và yêng mà quỷ báo mơ ngủ hay sao lại đặt vào đây một anh vồ danh nào tôi không biết.

Sự đó không thể dễ dàng được. Vì tôi phải nói to cho ngài biết rằng cái chỗ ấy là của tôi, tôi, Nguyễn Bá Tiệp, tuân phủ và chính là một trong tam nhân viên phái bộ đã vượt biên treo non qua Pháp năm 1908.

Vậy cái chỗ ấy chỉ có thể về tôi được mà thôi. Xin ngài công bố lên thế để mọi người biết cho.

Nguyễn Bá Tiệp Tuân phủ

Xem hai bức thư, chúng tôi mới hiểu: thi ra hai bức thư của một ông xin ra, và của một ông đòi vào.

Về sự nhầm lẫn đáng tiếc ấy, chúng tôi có lời xin lỗi cùng ông Tiệp (Nguyễn Hữu), nếu sự nhầm ấy đã làm rầy rà cho ông, và xin lỗi ông Tiệp (Nguyễn Bá) nếu ông đã bị thiệt thòi.

N. N.

Vous lirez dans ses YEUX

... ce que les vôtres ont gagné en beauté, grâce au nouvel ARCANCIL imperméable. Du jour au lendemain, vous remarquerez combien votre regard aura gagné en profondeur et en expression. Et puis, être enfin libre de rire aux larmes sans crainte de « déteindre », sans que la beauté de vos cils colle sur vos joues. ARCANCIL ne pique pas, car il ne contient pas de savon ni autres produits caustiques cassant les cils. Essayez-le dès demain matin. ARCANCIL existe en 9 nuances seyantes et en une qualité spéciale : « ARCANCIL-INCOLORE » destiné aux femmes qui désirent allonger et courber leurs cils sans les farder. La boîte publicitaire pour 3 mois est vendue partout aux pris de 0p.60. N'oubliez pas : POUR VOS CILS... ARCANCILS.

AGENT EXCLUSIF :
COMPTOIR COMMERCIAL 59, Rue du Chanvre — HANOI

ĐIỂM BÁO

Cải chính (?)

« Số trước, trong mục này, Thạch Lam có viết « không hiểu sao báo Phụ Nữ (và báo Bắc Hà) bỗng vắng bặt tăm hơi. » Nhưng sự thật : báo Phụ Nữ chỉ ra chậm có hai ngày, vì có chậm trễ việc in song báo ấy vẫn ra như thường. Vậy xin cải chính. »

Bó là bài cải chính mà báo Phụ Nữ gửi đến chúng tôi, kèm theo với một bức thư... không được lich sự,

Nếu chỉ cải chính không thì đã đành. Nhưng mấy giòng trên kia, người viết thư đã cho là « một sự phỏng đoán vô ý thức », có thể « làm hại cho báo Phụ Nữ nhiều lắm ».

Phỏng đoán ? Không hiểu tôi đã phỏng đoán cái gì. Đến kỳ, báo không thấy xuất bản, cũng không có báo trước, thế nghĩa là bỗng vắng bặt tăm hơi rồi, còn đòi gì nữa.

Mà nếu bây giờ tặc lại nói, thì nói cho người ta biết, thế là đủ; hè tất còn phải biểu lộ tâm sự ra, và gán cho người khác những ý nghĩ của mình.

Phụ Nữ đã « cải chính » rồi, còn bạn đồng nghiệp « Bắc Hà » nữa chưa thấy nói gì.

Báo mới

Áy là tờ Nhật báo, ra mỗi buổi sáng, đã tái bản ngày 16-4, ở Saigon, Báo quán và Tòa soạn : 19 Saourin.

S. H.

Nhà văn Pháp Lucien Descaves, một hội viên của hội các người viết văn, vừa rồi có hộ hào mọi người trong nước Pháp nên đeo cái dấu hiệu S. H.

S. H. là Sans Haine.

TRONG SỐ SAU :

MỘT NGÔI HÀNG

Truyện ngắn của
PHẠM VĂN HẠNH

Dân có bán :

Tru'orc vành móng ngựa

của HOÀNG ĐẠO

Giá C\$35

ĐỜI NAY XUẤT BẢN

BÉ CÁI NHẦM



Ông L. Descaves thấy trong xã hội Pháp, bắt cứ văn giới hay chính giới, người ta không giữ được cái hòa khí nữa. Những sự ghen ghét, đố kỵ, ganh tị, chia rẽ và làm mờ ám lòng người. Bồn phận của một nhà văn — một người theo nghĩa thường, đứng trên những cái nhỏ nhen — là phải tự mình làm gương và tìm cách dim bỏ những ganh ghét xấu xa đó.

Ở bên Pháp, một nhà văn hào thế là phải rồi. Nhưng giá đem cái dấu hiệu ấy sang bên ta ? Phìền một nỗi, lại chính trong bọn làng văn bên ta có nhiều ghen ghét hơn đâu cả.

Ở đây, đầy rẫy những cái nhỏ nhen, ganh tị. Một nhà văn, một tờ báo được hoan nghênh, có lầm kẽ thù lầm. Người ta không tha thứ cho anh đã nổi tiếng, người ta giấu cái ghen ghét dưới những công việc mà người ta bảo làm vì nghệ thuật, vì nhân sinh, vì gi gi nữa cũng được, miễn là không phải vì người ta.

Tuy nhiên, sự hào hào của Descaves đáng cho ta ngẫm nghĩ. Tôi thương những người chỉ ghen ghét kẻ khác, vì tức là họ tự làm khổ mình trước tiên ; sự ganh tị, đố kỵ khiến cho người ấy khó ăn, mất ngủ.

T. C. T.

Ở bên ta, có một cách làm vừa lòng mọi người : cái dấu hiệu T.C.T. = Tôi Có Tài ! Hai nhà văn gặp nhau cùng giờ dấu hiệu :

- Anh có tài !
- Anh cũng có tài.

Rồi hai nhà văn ấy, vui vẻ bắt tay nhau : À, thế ra hai ta cũng có tài.

Không có gì giữ chặt hai người bằng những lời chúc tụng nhau.

Thạch Lam

Chị em nào học chữ ngờ,
Bỗng nhiên cách độ nửa giờ, không lâu.
Thấy ông chánh tông đi đầu,
Tuần phiên hộ vệ theo sau một đoàn,
Đùng đùng quát tháo hỏi han :
« Gớm cho các chị to gan, hồn hảo,
Dám dem thả xồng cò đảo,
Cản xe cụ lớn, xôn xao kéo mồi !
Muốn lành, cứ thực tướng khai,
Kéo quan phạt tuốt, kêu trời r้อง oan. »
Chị em xiết nỗi kinh hoàng,
Bấy giờ mới toạc toàng toang cái nhầm !
É hàng, cảnh dã não tâm,
Lại thêm vận xui ngầm ngầm xui ra...
Tưởng rằng đón khách tim hoa,
Ngờ đâu cụ Thiếu hụt nhà tuần đêm !
Quả tang phạm phép quan trên,
Cắn răng cam chịu phạt tiền cho xong.
Mỗi nhà ít cũng sáu đồng,
Chầu chay hai mảnh mất tong đi đời !
Ba đảo đều thế thi thôi... !

Ký giả có lời chia buồn

TÚ MỚ

1) Xe đê tám ngựa : Chevrolet 8 chevaux
Lai ngũ ý ví với cỗ xe ngày xưa đưa vua đi ngự các cung điện.

Đau mắt không mở được — có màng — có máu theo trước mắt.
Chỉ riêng ĐÔNG-DƯƠNG Y-VIỆN (32 Rue de la Citadelle, Hanoi)
có lương y chuyên nghiệp chữa khắc chấn. Có giá đặc biệt
cho anh em lao động và binh lính giàn trẻ em lại.

của trẻ em

ĐÔNG-DƯƠNG Y-VIỆN

CÁC NGÀI

CĂN PHẢI TRỊ NGAY BỆNH

CAM ÁM MỤC

KIM TIỀN

KỊCH của VI HUYỀN ĐÁC

Diễn lần đầu tại nhà hát lớn Haiphong hôm 19 Février 1938

(Tiếp theo và kết)

ĐOẠN THỨ TƯ

" Ngày hôm sau, vẫn cảnh đoạn ba, nhưng cả huống giấy có vẻ lộn xộn. Lúc ấy vào giữa buổi trưa.

Kéo màn lên, sân khấu không có người. Bỗng có tiếng nói lèo séo, tiếng giày chạy thỉnh thoảng lên cầu thang, rồi cửa phía buồng kẽ toán mở buông ra. Người loong-toong, mặt cắt không ra một hột máu, hốt hơ hốt hải chạy vào, nhìn về phía bàn giấy không có ai, liền chạy thẳng đến cửa buồng ăn thông vào từ thất của ông Chung.

NGƯỜI LOONG-TOONG — Cụ chủ ! cụ chủ ! cụ chủ !

Có tiếng giầy ở trong buồng rót cửa buồng mở ra : ông Chung ra, Bà Ba theo sau. Hai ông bà cơ chêng đương ngủ trưa nên còn mặc quần áo ngủ cả. Ông mặc bộ pyjama. Bà mặc áo dài trắng, vira ra vira vân tóc.

ÔNG CHUNG — Cái gì ? Làm sao ? Cái gì ?

NGƯỜI LOONG-TOONG — Bầm... bầm... thưa cụ, cu-li nồi loạn đương kéo nhau đến phả... nhả... nhả... kho.

Ông Chung cau mặt. Ông nghĩ một tí rồi quay lại ra chỗ cửa sổ lát kính. Bà Ba cũng theo sau và đứng nấp ở dằng sau lưng ông. Xa xa có tiếng hó reo, lúc rõ, lúc không rõ, tùy theo gió thôi.

ÔNG CHUNG — Không sợ... cửa sổ toàn bằng gỗ lim nạm sắt, chúng nó có phá được còn khó...

BÀ BA, bần rần luống cuống — Minh ơi, bây giờ làm thế nào hở minh ?

ÔNG CHUNG — Không ngại !.. ta phải gọi telephone báo đồn.. đồn cho lính xuống...

BÀ BA — Ngộ đồn người ta không xuống thì làm thế nào ?

ÔNG CHUNG — Minh nói giờ, sao đồn lại không xuống. Bỗn phận của họ là phải bênh vực tinh mệnh,

tài sản cho mình chứ.. Có sự chỉ sự họ không xuống kịp.. thôi... (ông nói rồi lại bắn nhặt máy nói gọi) Allo ! allo ! Ông làm ơn cho tôi quan đồn.. vắng, quan đồn.. Ông chủ mỏ Tiêu-giao.. cần làm.. Ông gọi ngay cho.

BÀ BA — Chết! nếu không kịp thi chết ! Minh ơi, hay ta xuống lấy ô tô mà đi.. đi.. khỏi chỗ này đã...

ÔNG CHUNG, vẫn nghe téléphone, hinh như có tiếng trả lời, ông xua tag bảo bà im — Allo ! allo ! Le chef de poste de la Garde Indigène.. Allo ! allo !.. Thế nào ?.. quan đi vắng à... đi đâu ? Thôi không cần, ai nói đấy ?.. à, ông phán Lương ?

Bonjour monsieur Lương... tôi đây.., tôi là ông Chung, chủ mỏ Tiêu-giao đây.. vắng.. cù li ở mỏ tôi nó nồi loạn.. nó đương kèonhau phả nhà kho.. vắng.. nguy cấp vô cùng.., quan đi vắng thi ông cứ cho n g a y ông quản đem ngay lính lại dẹp bọn cu-li giúp tôi.. vắng.. nêu chờ quan thi chệm quá.. có thể nguy đến tính mệnh chúng tôi mất.. vắng, ông dùm chúng tôi, không bao giờ chúng tôi dám quên ơn.. vắng.. hai chục người mới được.. Allo !.. allo !.. allo !.. (Trong khi ông nói téléphone, tiếng ồn ào càng ngày càng to hơn. Bà Ba nhìn ông rồi lại nhìn ra cửa).

BÀ BA, đương nhìn qua cửa sổ bỗng kêu rú lên — Minh ơi, nó kéo đồ cột giấy thép.. mình gọi mau lên.. đồ rồi !..

Trong này ông cũng

vira bỏ máy nói xuống
ÔNG CHUNG —... coupé... (ngừng

lên) may quá.. tôi nói vừa xong, bây giờ có đứt cung không cần.

Linh ở đồn đến bây giờ, không sợ.

BÀ BA — Minh ơi, họ có đi ô tô cũng phải mất non một giờ đồng hồ, còn phải qua phà.

ÔNG CHUNG — Đến thế thật.. một giờ là nhanh.. trong khi đợi ta phải thử thế mới được... à quên (quay lại chỗ người loong-toong) Nhà dưới đã đóng cửa chưa ?

LOONG TOONG — Bầm, đóng rồi à, nhưng con mồi cái qua cái then thôi...

BÀ BA — ...Anh xuống ngay chặn cái cái đóng vào... mau lên

LOONG TOONG — Vắng, vắng. Nói rồi tắt lá chay ra lối cửa buồng kẽ toán, ông Chung gọi dật anh ta lại.

ÔNG CHUNG — Này !.. này !.. anh kéo thêm bàn g h ế mà chặn thêm vào nữa, nghe không mau lên !.. mau lên !..

Người loong toong mở với cửa đám đầu chay di.

BÀ BA — Minh ơi, tôi sốt ruột quá (mắt bà cau lại, bà soán hai bàn tay lại với nhau ra dáng hết sức nóng nảy, lo sợ) Biết bao giờ lính mới đến.. họ không đến kịp thi làm thế nào, minh ?

ÔNG CHUNG — Minh không ngai, thế nào họ cũng đến kịp.. họ đến bây giờ đấy mà... (ông nói rồi lại bắn giấy, kéo ngăn kéo, lấy ra một khâu súng lục và giờ ra) Ta có khâu súng này thì còn sợ gì.. dấu chúng

nó có gậy gộc, xèng cuối cũng không sao đến gần minh được.. minh đừng ngai.

Tiếng ồn ào bỗng liza lại rõ hơn. Ông đứng dậy, quay đầu nhìn ra phía cửa sổ. Bà cũng nhìn theo. Hình như bọn pha đã bỏ cái nhà kho và kéo lại dằng này.

BÀ BA bỗng kêu to lên — Minh ơi ! khỏi ! khỏi ở dằng nhà kho... thôi chết rồi, chúng nó đốt nhà kho, minh ơi ! quân nó to gan thật.. rá nó làm giặc rồi còn gì.

TIẾNG Ở DƯỚI ĐƯỜNG — Anh em ơi ! lại cả dây ! cửa sổ mở... lại cả dây... ông chủ đâu... ra cho anh em chúng tôi nói chuyện.

ÔNG CHUNG, chực đi ra phía cửa sổ, nhưng bà nín ông lại.

BÀ BA — Minh ra đây làm gì... không, tôi vẫn minh, minh đừng ra...

ÔNG CHUNG — Ô hay, sợ cái gì.. minh cứ đề tôi ra xem chúng nó nói gì.. có súng đây, sợ gì..

Ông nói rồi dâng tag bâ di ra chỗ cửa sổ, để khẩu súng lục một bên, chống hai tay thẳng ra, ghé đầu ra ngoài nhìn xuống. Bà Ba đứng nép ở một bên cửa sổ. Tiếng ồn ào lại nồi lên.

TIẾNG Ở DƯỚI ĐƯỜNG — Im !.. im !.. im !.. có người ra cửa sổ.. ông chủ !.. a.. a.. a.. ông chủ !.. im !.. im !.. đề mà nói.. anh em hãy im đi !.. đề nói.. im !.. im !.. ông chủ đem anh em chúng tôi ra đất rừng rú này... rồi bỏ chúng tôi chết đói hay sao ?

ÔNG CHUNG — Các anh em đừng có nói bậy.. ai bỏ các anh em chết đói ? Nếu các anh đi làm ăn cẩn thận, có ngày nào không phát gạo, phát hàng. Tại các anh không muốn làm nữa nên tôi bắt buộc phải làm như vậy. Công việc của tôi không phải chuyện chơi.. Các anh không có phép được tự ý muốn làm lúc nào thì làm, muốn



NGUYỄN - XUÂN - TÙNG

KIẾN - TRÚC - SƯ

Số. 2 Phố Nhà thờ (Rue de la Mission) Hanoi

Vé Pierrot nhẹ

và nhân thân mọi công việc kiến trúc

Tiếp khách: Sáng từ 9:30 đến 11:30 Chiều từ 4:00 đến 7:00



bỗ lúc nào thì bỏ... Các anh định công là các anh dại, Rồi các anh xem, còn có quan trị, quan nhậm; tôi sẽ dùng pháp luật trị cái tội bỗ công việc của các anh...

TIẾNG Ở DƯỚI ĐƯỜNG — Anh em chúng tôi phải định công là vì ông phát gạo kém, gạo xấu không ăn được, cá mắm thối... chúng tôi kêu thì cái lại đánh đập chúng tôi... Ông là ông chủ làm gì cũng được, nhưng ông cũng phải thương đến kẻ nghèo khó, hai sương một nắng, đói bát mồ hôi lấy bát cơm... ông hành hạ chúng tôi quá... ông đè cho vợ ông bóp cổ, mồ họng chúng tôi...

BÀ BA nghe thấy cau mày, thi nghĩ rắng rít lên — Quân chó má.., quân gục đầu vai vướng.. nó ăn nỗi thế mà nó nghe được.. nó hồn thật chứ không phải...

ONG CHUNG — Các anh đừng có nói láo.. Ai bóp cổ mồ họng các anh.. Thôi thôi, không phải nói lôi thôi nữa, nếu các anh muốn có gạo,



có cơm ăn thì phải lập tức đi về làm.

TIẾNG Ở DƯỚI ĐƯỜNG, lai ồn — Im !.. Im !.. Im !.. đê yên mà nói.. Đói thì không ai dì làm được.. Ông có mở kho phát gạo cho chúng tôi ăn thì chúng tôi mới dì làm được.. Giỏi ơi ! đói lắm !.. từ hôm qua đến giờ không được một bột cơm nào.. Đói thì không đi làm được.. (lại ồn ào) Ông chỉ biết ông ăn no, ông bóp chúng tôi chết đói à ? Ông ác nghiệt quá... Ông chủ.. Ông ác nghiệt...

ONG CHUNG — Các anh phải đói là vì các anh định công, bỗng dung, chẳng ai đê các anh đói.. Lần này là lần cuối cùng, tôi ra lệnh cho các anh, ai phải về trại ấy ngay lập tức, rồi tôi sẽ liệu.. nếu ai không nghe lời, còn đứng lảng vảng ở ngoài đường, lính ở đòn xuống ngay bây giờ, tôi sẽ hạ lệnh bắt về tội phiến loạn...

TIẾNG Ở DƯỚI ĐƯỜNG, lai ồn ào hơn trước — Anh em ơi ! ông ấy gọi lính về để bắn chết anh em.. bắn thi bắn.. không sợ.. có lỗi cứ bắn chết cả đi xem nào.. anh em ơi ! đừng đợi lính đến, phá, phá cái nhà này đi cho ông.. phá.. đốt.. phá !..

Rồi ở trong những tiếng ồn ào bỗng có một tiếng nổ to hơn. Rứt tiếng nổ thì thấy ông Chung giơ tay phải lên bung lây trán, còn tay trái, ông vùn vào vai bà Bà Ba nhìn lên thắt máu ở trán ông chậy giòng giòng xuồng tay ông thì kêu rú lên.

BÀ BA — Ông ơi ơi, nó bắn chết chồng tôi rồi.. nó giết chết chồng tôi rồi.. (Bà vừa kêu, vừa khóc, vừa dùi ông đỡ ông ngồi xuống ghế). Ông vừa ngồi xuống xong thì soái tay ra, gục đầu xuống bàn, bắt tinh nhân sự. Bà cuống quít, dờ vào chỗ vết thương, ngược mắt nhìn quanh quẩn dè cầu cứu, nhưng không thấy ai. Bà lại lay ông). Ông ơi ! ông ơi ! ông ơi ! ơi ông ơi ! (Ông nắc lên một cái, rồi soái hắn người ra, một tay buông thông xuồng. Bà ôm chặt lấy ông, mặt ngạc nhiên như hóa điên). Ông ơi ơi ! Giời đất ơi ! Cầu hồn tôi chết rồi ! có ai cứu chúng tôi.. ơi giời ơi ! (Bà dờ trán ông, rồi lại dờ tay ông. Bà chạy đi, chạy lại, rồi lại đứng đứng lại, ngâm nghẽn một lát. Sau vội đến bên ông, thò tay vào móc túi ông, túi bên phải, túi bên trái, rồi bả rút ra một chùm chìa khóa. Bà đì ra tủ két, tìm chìa khóa cho vào lỗ khóa. Ngay lúc ấy, cái cửa kính phía tay phải bỗng bật tung ra, kính vỡ rơi loảng xoảng. Bà giật mình, dừng tay nhìn ra. Một người dân ông bận tay nhảy xuống sàn. Người ấy đứng nhìn các phía rồi chạy xông lại phía tủ két. Bà Ba hình như đã nhìn rõ người dân ông ném kêu rú lên : « Cả Bích ! mày.. » thì vừa bị người dân ông nhảy xồ vào giò hai tay bóp cổ. Bà kêu ú-ú, ặc-ặc mấy tiếng thì ngã khuya xuồng. Cả Bích, vì chính người dân ông ấy là cô Bích, dẫy bà Ba ngã ra đấy, rồi ra tủ két mở tủ. Cả Bích vừa xoay cái chìa thì có tiếng rầm rộ ở buồng kế toán. Cửa bị phá tung ra. Kẻ xéng, người cuốc, kẻ dao, người gác ứa vào) Phá, phá hết ! giết chết ! giết chết nó đi !.. Giết cả !.. giết hết không đê một đứa nào !..

MÂN HẠ THẬT NHANH
HẾT
Vi huyền Đắc

Tại sao báo Bắc-Hà (đời mới) ra đèn số 13 phải đình bàn ?

Theo hợp đồng ký với tôi ngày 16-8-1937, ông Bùi dinh Tiên đã thuận đê tôi xuất bản tờ Bắc-Hà trong một hạn là năm năm, mọi việc về báo đều do tôi trông nom cả, duy ông chỉ giữ lấy chức chủ nhiệm đê ký những số báo lưu trữ tại phủ Thông sứ và Tòa-án thời.

Theo lệ thường, mới rồi tôi có cho đưa lại ông số 13 báo Bắc-Hà đã in xong đê in chữ ký; nhưng lần này, khác với trước, ông đã lấy có rằng trong số báo đó có nhiều bài nói chạm đến Chánh-phủ và Quốc-dân nên ông không cho phát hành.

Vậy xin các bạn mua Bắc-Hà giải hạn vui lòng đợi trong ít bữa, tôi hết sức thu xếp cho chóng được báo gửi tiếp các bạn xem.

Monsieur Dậu

« J'ai lu le N° 13 du Bắc-Hà que vous m'envoyez aujourd'hui. Impossible pour moi de le signer pour le dépôt légal. Je vous ai prévenu et vous continuez à laisser écrire des choses engageant ma responsabilité vis-à-vis de l'Administration et du public. J'ai laissé passer les n° 10, 11 et 12 mais pas davantage. »

Kính cáo

BÙI ĐỨC DẬU — 4, Maréchal Pétain, Hanoi

NHÀ XUẤT BẢN ĐỜI NAY

Năm 1937 — Đầu xuất bản :

LÊ PHONG PHÓNG VIÊN

GIÓ ĐẦU MÙA

của Thế-Lữ Op 28

của Thach-Lam 0.85

Năm 1938 : Nay mai có bán :

GIA ĐÌNH

Xã-hội Tiêu-thuyết, giấy ngoại 300 trang, của Khái-Hung. Giá Op 80
Đầu xuất bản :

TRƯỚC VÀNH MÓNG NGựa

của Hoàng-Đạo Giá Op.35

Sẽ xuất bản :

NỐI LÒNG, giải thưởng L. D, do Tự Lực Văn Đoàn tặng,
(tiêu-thuyết) của Nguyễn-Khắc-Mân

BÌ VỎ giải thưởng phóng sự tiêu thuyết 1937 của Tự Lực Văn Đoàn,
của Nguyễn-Hồng

HANOI.. LÀM THANH, phóng sự
NGÀY MỚI (tiêu-thuyết) của Trọng-Lang

MƠ HOA, kịch của Đoàn-Phú-Tí

HAI THẾ GIỚI : Một năm ở Cao-Đắng, { của Thạch-Lam
Mực tàu giấy bèn, { và Khái-Hung

Độ hai tháng nữa, sẽ bắt đầu xuất bản :

SÁCH HỒNG

cho các trẻ em

HAI ĐỨA TRẺ của Thạch-Lam
EM NGA của Khái-Hung

CÂU BÉ MỚI của Hoàng-Đạo

và một loạt truyện phiêu lưu mạo hiểm nơi rừng rú của Thế-Lữ

NẮNG MÓI :

BÙN LÂY NƯỚC ĐỘNG của Hoàng-Đạo
MƯỜI ĐIỀU TÂM NIỆM của Hoàng-Đạo

In hai màu

tập thơ đầu của XUÂN-DIỆU

THƠ THƠ'

Sẽ in riêng một loại sách mỹ thuật cho bạn yêu sách đẹp.

TIỀN ĐẶT TRƯỚC :

VÉLIN DE RIVES 1.50
CHAMOIS 1.70

Thêm cước phí 0p.20

Vì khó khăn về giấy mờ, nên muộn xuất bản. Đề sách có thể
chóng ra, xin gửi ngay phiếu ngay từ bây giờ cho
Ô. NGUYỄN TƯỜNG LÂN, 80 Đường Quan Thánh, Hanoi

HẠN CUỐI CÙNG : 15 MAI 1938

Tiền giấy và tiền in tăng lên gấp bội, nên phải tính cao giá sách.

BẠN SẼ TIẾC VÌ KHÔNG CÓ 1 BẢN

THƠ THƠ IN RIÊNG

THƠ ĐẸP TRONG SÁCH ĐẸP

Nhà xuất bản ĐỜI NAY

80, Đường Quan Thánh, giấy nói số 874

Le 2-4-38

Signé : Tiên

CUỘC ĐỜI MỚI

LÀM CÔNG DÂN

MỘT đặc điểm của người đời là có tình hợp quần. Ngày xưa cũng như ngày nay, người ta cùng nhau họp thành xã hội để bênh vực lẫn nhau, dùm bọc lấy nhau. Và đã có xã hội, là có tổ chức. Ngày xưa, xã hội tổ chức thành từng làng, từng đô - thành nhô, ngày nay, xã hội tổ chức thành từng nước một.

Làm công dân một nước, muốn trở nên sáng suốt, cần phải biết rõ sự tổ chức ấy ra sao, lại cần phải thâm hiểu nghĩa vụ của mình đối với « nước », nghĩa vụ của « nước » đối với mình.

Song trước khi định rõ chức vụ, trách nhiệm của công dân trong nước, ta hãy định nghĩa chữ « nước » một cách phân minh dã. Thế nào là một nước ? Thường thường thì là một giồng người cùng sống trên một khoảng đất, cùng chung một lịch sử, cùng nói một thứ tiếng. Thi dù : như nước Nam... hời còn độc lập.

Nhưng kẽ ra cũng không cần đến chứng ấy thử giồng nhau mới thành một nước được. Bên Pháp, một người ở Bretagne và một người ở Provence, thi ngôn ngữ đã bất đồng, cả đến chủng tộc cũng là khác nhau nữa, thế mà họ vẫn coi nhau như người một nước. Còn cung ở trên một khoảng đất, có khi lại coi nhau như kẻ thù : cung ở trên gò Hi-lap, mà người Thủ Nhĩ Kỳ, người Hi-lap rất là xa nhau về mọi phương diện. Người Ái Nhĩ Lan với người Anh, tuy cùng chung một lịch sử, cùng theo một chính thể, trong rất nhiều thế kỷ, mà vẫn không coi nhau như người một nước.

**CABINET D'ARCHITECTE
NGUYỄN - CAO - LUYỄN
HOÀNG - NHƯ - TIẾP**

Architectes diplômés P. L. G. I.
Angle Rues Richaud et
Borgnis Desbordes — Hanoi

Hoàng-Đạo

Nếu quý ngài muốn đỡ tốn thời giờ và tiền bạc thì nên dùng một cây đèn manchon hiện

N 827 — 200 bougies
1 litre dầu đốt đặng 18 giờ

N 828 — 300 bougies
1 litre dầu đốt đặng 12 giờ

N 829 — 500 bougies
1 litre dầu đốt đặng 10 giờ



TINH THẦN MỚI

Tuy vậy, ý tưởng của ta về « nước » đều gồm có những chất không chắc chắn ấy. Có lẽ là vì ý tưởng ấy, có thể có thực, song rất mập mờ như một khuynh hướng, như một thiên tình vậy. Cho nên, đối với người này, thi lòng yêu nước không qua được lòng yêu chỗ quê cha đất tổ, bụi tre làng hay mấy ngôi mả; đối với người khác, biết nghĩ thôi, người cùng nước là những người có những tình cảm giống nhau, hợp nhau, theo đuổi một lý tưởng chung. Có người coi « nước » như một người, có khi yêu có khi ghét; có người lại coi « nước » như một sự thiêng liêng đáng thờ phụng.

Nhưng dẫu ý tưởng đó mập mờ không rõ, chúng ta ai ai cũng cảm thấy rõ một điều : là ý tưởng ấy sống trong lòng ta. Những sự vinh quang trong lịch sử, hay những điều tui nhục chung, đọc tới hay nhớ tới đều làm linh hồn ta rung động; rồi nhìn đến hiện tại, ta thấy mong ước về tương lai, mong ước cho nước ta trở nên phong phú, mạnh mẽ; đó là vì lòng yêu nước. Chính vì lòng yêu y mà nước thành lập. Chính lòng yêu ấy, khiến cho nước tồn tại mãi mãi. Dẫu bị nô lệ, phân chia, một nước được các phần tử vẫn yêu thương vẫn sống. Nước Pologne, nước Irlande, và bao nhiêu nước khác, trải bao sự gian truân, mà đến nay vẫn không bị tiêu diệt. Hơn nữa. Sự gian truân, sự khổn khổ chịu chung lại càng khiến lòng yêu nước của người ta trở nên mạnh mẽ. Vì lúc đó lòng yêu nước lại gồm cả lòng yêu hạnh phúc và tự do. Cho nên, nước chỉ mất lúc nào không còn ai yêu nữa. Còn người yêu, nước vẫn còn.

Nhưng lòng yêu nước có khi biến thiên di. Có người vì quá yêu nước trở nên ghét ghen với hết thảy các nước khác, chỉ muốn có nước mình là mạnh để đè bẹp hết các nước khác. Đó là một tính xấu. Yêu nước không phải là ghét ghen, khinh bỉ nước người. Yêu nước cần phải là một tình cảm cao thượng, có thể đưa ta đến tình yêu cả nhân loại.

TÔI tưởng cái tinh thần chính yếu của văn minh là « sự hiếu biết rộng rãi và nhân đạo ». Một người văn minh là một người hiếu được người khác, hay sẵn lòng tìm hiểu người khác.

Tại sao có sự cố công ấy ? Bởi vì người bắt đầu kính trọng người, kính trọng sự này nở của nhân cách, cái cao thượng và tự tôn của nhân cách, nghĩa là sự tự do.

Một người có thể không ghét như mình, không cùng một ý kiến, tin ngưỡng như mình. Nhưng ta đã công nhận cho người một cái quyền, cũng như ta có một cái quyền; và những sự giằng buộc hay ngăn trở quyền đó, đối với ta như những sự lạm giảm giá trị con người.

Đến đây, ta đã chạm tới cái nguyên tắc của tinh thần mới : là giá trị của đời người. Người ta đã văn minh, khi nào biết đến cái giá trị ấy.

Đối với một người văn minh, cái giá trị của người là một giá trị tối cao. Không có gì ở trên đời có thể mua chuộc, đổi trác được. Không có thể hy sinh đời người cho bất cứ một việc gì, một linh ngưỡng gì. Chỉ có sự hy sinh người tự do nhận lấy mà thôi.

Bởi không hiểu thế nên thời xưa mới có những hành vi trái ngược với thời nay.

Sự hy sinh của Nhạc Phi, tuân lệnh chết tuy biết lệnh đó không phải ở vua ban, để được tiếng tần trung, đối với ta thành một sự kỳ quái, tuy không thiếu vẻ « anh hùng ».

Cũng thế, những công tác lớn người xưa còn để lại : vạn lý trường thành, tháp Ai cập, đều dài Angkor, đều là những công trình vĩ đại, thành được vì người ta coi mạng người không ra gì. Trường thành dập nén vì sự bắt buộc của Tân thủy Hoàng, Tân thủy Hoàng tin ở số mệnh bá chủ của mình. Đền Angkor xây nên vì sự linh ngưỡng của người, mà người tự coi chắt vì đạo cũng không cần.

Thời văn minh, người ta không làm được những công trình như

thế nữa, vì người ta quý mang người. Một mạng người đáng giá hơn nghìn vạn công trình to tát.

Bởi vậy, người ta tìm ra khoa học. Bởi vì khoa học giúp người ta làm các công việc lớn, mà không phải khô dễn người.

Những vụ giết người gác nên bởi sự cuồng tín của các người theo đạo (bất cứ đạo nào), còn rát mãn trong lịch sử. Người văn minh mỉm cười khi nghĩ đến : sao lại có bất người khác phải tin ngưỡng như mình ? Giá trị đời người hơn cả sự tin tâm vì đạo,

Trong xã hội ta, người dân bâ thủ tiết theo chồng, người con quý theo cái hiếu đối với cha mẹ, đều là những sự nhầm lẫn, vì không kè đẻ đời người. Với chúng ta bây giờ, đời sống người thiếu phụ quý gấp nghìn lần sự tiết hạnh khả phong ; đời sống người con quý gấp nghìn lần chử hiếu hép hỏi.

Chúng ta mơ tưởng một xã hội mà người kính trọng người, mà nhân cách người tự do nẩy nở trong cao quý và tự trọng.

Thạch Lam



ĐÓC TÙ — Mắt ông kém chả qua
cũng tại ông uống nhiều rượu.

— Thưa ông, trai lại, khi tôi
uống nhiều rượu tôi trông thấy
gấp đôi kia !

PETROMAX RAPID

Bên PETROMAX RAPID đã hoàn toàn đoạt một kỷ-lục mới trong kỹ-thi công đèn manchon :

KHỎI PHẢI SỐNG BẰNG RUỢU ALCOOL :

**KHÔNG ĐẦY MỘT PHÚT ĐỒNG HỒ BẤM THÁP SONG CÁY ĐÈN ;
MUỐN ĐỐT BẰNG DẦU HỘI HAY DẦU SẮNG CŨNG ĐƯỢC.**

Thiết là một thứ đèn chế tại Đức quốc hoàn toàn tiện lợi và bền bỉ và càng, sau này
chẳng có thứ đèn nào sánh kịp.

Đại lý độc quyền sứ Đông-Dương :
Etablissements DAI-ICHI — 29, Bd Tongdeophuong, Cholon
Chuyên bán đủ các kiểu đèn manchon và đồ phu tùng các loại đèn.

Sàm dâm

phóng sự của Ông Lang

I.— SAU LÚY TRE

(Tiếp theo)

TÔI gặp nhiều Ch. về một buổi sáng. Mới bảnh mắt, bác đã sặc mùi rượu. Hết đứng lại ngồi, bác sia rắng đến một giờ đồng hồ. Bác rút cái tăm, chửi mót cái đứa đã làm hại bác. Rồi bác mứt cái tăm cho nó nhọn thêm, để cắm thật mạnh vào rắng. Tôi tưởng tượng như bác đương nghĩ đến lác mài dao cho nhon để đâm vào thịt bất cứ của ai cũng được.

Tôi muốn gặp bác. Bác quay về phía tôi, bộ mặt săn sìu những mực, có lơ thơ vài cái râu héo hắt như lúa mọc trên đất rắn.

Hai con mắt vẫn tia máu, lệch lạc, nhìn tôi như một người điên nhn... cà khịa!

Cái vẻ liều lĩnh của người trọc đầu mà vạm vỡ đó làm cho tôi bất đắc dĩ phải quay đi.

Ông sáp mồi

Trên con đường ra tỉnh, bên cạnh ông K., tôi còn ghi được hai điều.

Chúng tôi gặp cái Tèo, vợ thằng Quách, ở tỉnh về. Mắt mũi nó bết những mồ hôi trộn với cát bụi.

Ông K. gọi nó, hỏi:

— Trông máy mệt lử! Có lẽ con máy đi bộ từ Hà-nội về?

Nó nhoen cười và gật đầu.

Ông K. lại hỏi:

— Thế mợ không cho máy tiền tđa?

— Bầm có, mợ cho 18 xu. Nhưng con đi bộ được! Tiền, con... Nó ngáp ngáp, đỏ mặt lên rồi ấp úng:

— Con đe dành!

Hai hôm sau, ông K. viết thư cho tôi. Tôi trích một đoạn:

— ... Cái số 18 xu mà nhà tôi cho con Tèo đe đi tầu. Nó dùng lâm gi, chắc không bao giờ ông và tôi có thể đoán được! Ông a, nó mua mốt... Ông sáp bồi môi màu đỏ tươi... Đi bộ ba mươi cây số, gởi ơi!

Chúng tôi còn qua trường học. Tôi thấy kinh ngạc vào trường, ngay đầu nhà: « Ecole communale ». Thấy chữ N. lộn ngược.

Ông K. hiểu tôi, phi cười:

— Thôi, cứ đẽ chữ « communale » cũng được, vì ở làng tôi, còn ai là người chịu khó học cho đến lúc hiểu để phân biệt được chữ Communale với « Communale », không có trong tự vị nữa.

Cái thi vị của buổi chiều ở thôn quê, về cuối xuân, khiến tôi còn tha thẩn trên đường cái quan, để vong về một chỗ đã cho tôi được sống mấy ngày vui vẻ, băn khoăn và thương xót.

Những tiếng chuông chùa ngân qua ánh vàng nhạt của trời chiều, qua mảng ngọn khói từ những túp nhà mộc den nắng nè bốc lên, những tiếng đàn trầm diệu đó, đã được người ta ca tụng là thi vị của thôn quê. Lúc này, tôi thấy nó như một tiếng rền rì dài của ba trăm dân đinh đã sống, ở đây,

hướng về phía làng Đ., vuốt mồ hôi, vừa thở vừa nói :

— Tôi ngủ đến tối bao nhiêu, tôi: một thằng « cà mèng » và yếu nhất Hà-thành, tôi lại thương họ bấy nhiêu! Tôi ôm suốt tháng mà vẫn không chết, vì ra đến cửa là đúng ngay một ông Lang hay một ông Đốc-Tờ rồi. Minh có ngã, sứt da một chút, vào nhà thương, ba bốn người săn sóc, nưng niu đến một chủ nhật. Nào là lau rửa băng bó, lại cả tiêm thuốc phòng vi trùng bệnh... sai uốn ván nứa! Vì mình sứt da mà nhà nước tiêu chục bạc!

« Còn ở chỗ này, cái chỗ sinh ra thóc gạo cho mình sống!...

Ông rầm mạnh chân xuống đất. Ông bỗng nhăn nhó, như đau chân :

— Ở chỗ này! thì khỏe là! Một anh tuấn, can đảm trống nhau với

thiếu đồ mồ sè cần dùng. Từ lịnh ly cáng lên tàu hỏa về Hanoi. Anh nào hăng còn thở, lúc các ông Đốc tờ chuyên môn chiếu điện để lim đường chửa cho thi thật là một « quái thai », có lẽ đúng như thằng bối đã nói với bu ảnh đó : « Thưa bà thằng cháu này qua được cái tháng ba, thì rồi búa bô vào đầu cũng không chết! »

Ông N. không cười. Ông vùng vằng bảo tôi :

— Thôi! đi, đi! Chúng ta đi nhanh lên một chút. Không thì tôi tức nỗi cõi mà chết bảy giờ đây!

Tôi đi sau ông đe ngắm cái... vẻ của một người có huyết tinh. Ông ngoài ba mươi, mà kém một người thường mươi sáu, mươi bảy tuổi cả về sức vóc lẫn sức khỏe. Tôi không thể tin rằng ông sẽ sống quá năm mươi, khi nhìn ông đi thất thường, hai gót không bền đất, khi nhìn đôi mắt của ông nhìn như bao giờ cũng đang sốt nặng; lúc nào không lờ đờ mệt nhọc thì nó lại hoen đỏ và ướt nhèn. Tôi bắt giác phi cười: một người ôm hay ngủ đến người ôm đã dành, nhưng sao một người còn cõi lại hay hăng hái có khi đến ghê gớm?

Úm quần hổ...

Vào đến công làng, qua một rặng tre già cỗi. Một, rồi hai, rồi đến năm con chó, cả lớn, cả bé xồ ra chồ vào chúng tôi mà sủa.

Ông N. cười bảo tôi :

— Ông đe tôi lũ chó này. Tôi thử thi nghiệm theo lối của họ xem!

Nói xong, ông ngồi thụp xuống, vặt áo tơ xòe ra mặt đất. Tôi thấy ông chấp hai bàn tay làm một, đưa về phía lũ chó, như thay phủ thủy bắt quyết, mõm ông lầm bầm nói những cái gì không biết.

Mấy con chó cúp đuôi lại, nhẹ hết cả rồng ra mà gừ. Chúng vừa nhìn nắm tay của ông N. vừa lui. Rồi chúng như chán nản, lẩn nát mỗi con đi một nơi.

Ông N. vui vẻ đứng dậy, rũ áo. Ông bỗng kêu lên một tiếng thất thanh: một con chó ở đâu không biết vừa lên ra, không gầm gừ, cắn cho ông một miếng vào cổ chân. Ông ngã ngồi xuống đất, hai tay trống đưa đít đi theo mom chồ vẫn rình ở chân ông.

(Xem tiếp trang 19)



một kiếp tro troi, buồn tẻ, nơm nớp sợ và ngắn ngủi vô cùng, sau lũy tre.

Đèn điện ở tỉnh lúc nào cũng nhắc tôi nhớ tới một thế giới đầy những sự hãi hùng, lôi nhục, lúc sáng cũng như lúc tối.

Vệ sinh và mê tín

Viết đoạn này, tôi yên trí là để chiều một ông bạn, ông N., một người vẫn thiết tha về vấn đề dân quê, đã có can đảm đi bộ bốn năm cây số để đưa tôi đi... xem « dân baé mê tín và hiếu vệ sinh ».

Ông đứng trên đường đê thảm,

cướp! Cướp nó cho một thiết lính vỡ đầu, máu ra như suối. Nếu ở Hanoi, thì không bao giờ chết cả. Nhưng ở nhà quê, thì sẽ chết như thường.

Ông buồn bã nhìn tôi :

— Tôi đã thấy họ đe một người bị thương nằm lả cả ngày giưa đường. Mõm há hốc ra vì khát nước quá. Mắt mũi, tóc tai bết nhung máu vẫn rỉ rỉ chảy, với ruồi nhặng. Tông lý còn lấp biển bẩn, còn trinh quan. Được giãy đi nhà thương thì đã quá rồi. May ra, thì chết giữa đường. Nέa có khô đủ chịu nổi được đến nhà thương tĩnh lý, thì ở tỉnh nhỏ lại

Tho' ái tình

NGÀY khám phá ra tình yêu thường cũng là ngày quên biết với hồn thơ. Nếu không để tặng cho « Nàng », thì chắc ít ai chịu khó với bài thơ thứ nhất. Và rất nhiều người chỉ thành thi sĩ bởi vì đã thành tình nhân.

Những giọng anh, em, đầy nhãy trong các ván chươn; không khí chia những chàng với nàng, không khéo thử thi đến ngọt mắt! Nhiều người đã trách thơ mới, đã trách thơ chung: chỉ những lời ve vãn, những chuyện phong tình. Sự nghiêm khắc ấy, người làm thơ phải nhận vào mình tất cả, để cho

THO' ĐƯỜNG

Chu trung vũ giạ

Giang ván ám du du,
Giang phong lanh tu lu,
Giá vũ trích thuyền bối,
Giá lanh dả thuyền đầu.
Thuyền trung hữu bệnh khách.
Tả giáng hướng Giang - châu,

BẠCH-CU-DI

THƠ DỊCH :

Trong thuyền
đêm mưa.

Mây sòng kéo tới đùn đùn,
Gió sòng thổi lạnh ghê hồn khách
sông.
Mưa đêm giò xuống mui bồng,
Sóng đêm rồn vỗ long bong mui
thuyền,
Trong thuyền có bác ốm rên.
Giáng quan thẳng lối ra miền Giang
châu (1)

TÂN-ĐÀ

1.) Câu cuối dây, nên xem với câu cuối ở bài Tỳ-bà hành, đều là tác giả tự nói mình.

thơ tình hoan toàn vô tội, — như mọi điều xinh đẹp ở đời.

Hết ái tình làm sao, thi thơ ái tình cũng vậy. Ta yêu người yêu đề mà yêu những cái khác, ta nói chuyện tình đề mà nói những chuyện đâu đâu. Người yêu là một cái cớ, thơ tình là một cách nói trái lại. Hãy biết thấy vực hồn nơi một nét trông, hãy biết nghe giọng trời ở trong một lời hát!

Nếu tình yêu chỉ là tình yêu, thì tôi yêu làm gì? Chúng ta gửi trong ái tình nhiêu quá, chúng ta đòi trong ái tình nhiêu quá. Bao nhiêu cảnh ẩn hiện trên một thân thể; bao nhiêu tình xen lẫn trong tình yêu! Bởi vì một sinh vật này yêu một sinh vật kia, tâm hồn của sinh vật ấy liền mở kho, tung ra muôn nghìn của cải. Ta đề trong ái tình không biết ngần nào là thơ với mộng, những mơ ước bao la, những khao khát vời vợi, đại dương của thương nhớ và sa mạc của cô đơn, những rừng rú của lo toan, và cái đồng bằng của chán nản. « Tình yêu, ấy là không gian và thời gian biết được, nghe được, cảm xúc được vào tẩm lòng » (Marcel Proust).

Thể thi nhà thơ có thể khởi sự bằng « em ơi ». Em ơi, trời xanh, chim dan qua cánh — rồi rót lại bằng « hơi gió », hay mở đầu bằng triết lý và kết cục bằng ái tình; có thể dùng cái hôp rực rỡ, màu mè của những tiếng bồng bột, đắm mè để chữa những thuốc độc đau thương: cái khô涸 phai, nỗi sầu chát chát. Ai cầm ta suy nghĩ về linh hồn khi ca tụng một hồn mất biếc? Và chính bàn tay đã đàn trên phím thịt là bàn tay nâng lấy trái ưu tư.

Sao ta không nghĩ rằng thơ tình, ấy là kết quả của những đêm thâu canh, những ngày rối trí, bao nhiêu quắn quại, dần vặt gây nên vì sự giao thiệp của hai thế giới giống nhau mà khác nhau, gần gũi mà xa xôi, của hai con người, của hai sinh vật? Nếu dừng nghĩ người yêu là một người đàn bà, nếu mở quan niệm rộng ra, và nâng trình độ cao lên, ái tình sẽ giàu thêm



đề tình yêu chung trong tình yêu riêng, và gồm trong tình yêu người, những tình yêu khác. Thi sĩ sáng tạo những cách mới, những hương liệu tưởng không ngờ, — « Em là một trời thu sáng sủa má hồng non » — những liên cảm, những hồi tưởng, những tia chớp nhoáng, những tình già leo. Một mái tóc chỉ có hơi người, biết đâu không gợi cả một rừng hương, — xưa kia, trước kiếp luân hồi, ta là một con nai vàng đẽ giữa rừng xanh, mũi chật cả mùi hương của một ngày xuân mà ta mang mang nhớ...

Thơ ái tình, ấy là sự dồi dào của tình yêu núi sông, chim cá; thơ ái tình, ấy là nỗi khát cháy của một cửa hồn khát nước, cảnh đêm sao khi một lữ khách lạc đường; ấy là chén trời mênh mông, thau biển đắng đót; ấy cũng là miền huyền ảo của quá khứ, xứ bí mật của chiêm bao... Thơ ái tình, ấy là tình riêng, ấy là tình chung, ấy là sự thấu gõm cả thế giới trong một người, ấy là tất cả, ấy là thơ...

XUÂN-DIỆU

Kỳ sau, phần thứ hai: thơ ái tình chỉ nói ái tình.

HOA ĐIỀU

Vàng đẹp quá, glăng tơ và xôi chỉ;
Trời mènh mông nên rất dỗi nhớ nhung:
Chiều buôn buôn giữa hương sắc tung bừng
Như nắng xé nấm trên gương mờ thủy.
Chiều nơi hồn và nơi trời, ý nhị;
Choáng tương tư, gió rộng vướng cành sậy. (1)
Vườn hân hoan muôn vạn nỗi dàn bày
Của nhựa mạnh thành tơ trong lá mới.

Bước so sánh những nỗi lòng phẫn khởi,
Ở nơi kia (từng lứa bạn trẻ trung
Đi bài dân bồng bột của đời chung,
Thầm xuân ý trong nhịp người nhún nhảy.

Chân cây đứng, và chân người qua dây,
Bóng chân người xen giữa bóng chân cây;
— Vườn hân hoan muôn vạn nỗi dàn bày
Của nhựa mìn thành tơ trong lá mới —
Chiều thịnh trị: ngày xiêu nhưng nắng phơi.
Cây không di mà tình cũng nghiêng nghiêng;
Cây với người xưa có lẽ láng giềng.
Đây đó cũng ngẩng đầu lên kiềm Gió.

Em ơi, chiều đương họa diệu vàng tơ...

HUY CẬN

1) Chỉ chít, rậm.

Bệnh viện và nhà hộ sinh

BÁC SĨ VŨ NGỌC HUỲNH

72, 74, 76 Góc đường A. Sénès và Jacquin (sau nhà Rượu)

Chữa các bệnh

Chiếu điện (Rayon X)

Chữa bệnh bằng điện (Diathermie. U. V.

Giấy nói số 622

HANOI



Lần thứ nhất xin ta có kiều
Chemisette đẹp:

CHEMISETTE

ESTIVALE

Le Tricot de 1938 !

Các nhà buôn nên hỏi ngay
lại nhà chế tạo:

Manufacture CỤ GIOANH

68-70, Rue des Éventails, Hanoi

Maison fondée en 1910

TRANH ĐỒ

Một câu ca dao



GIẢI ĐÁP TRANH KỲ TRƯỚC:
Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng



CON — Có phải không mợ, con vịt đi trước là con cái?
MỢ — Sao con lại biết nó là cái?
CON — Con vịt đực đi sau cũng như lúc nãy có người đàn ông
đi theo mợ, vì thế con mới biết con trước cái, con sau đực.

TRÔNG TÌM

MUỐN... TRÈ LÂU !

BÁC SĨ Metchnikov đã có cái danh dự chỉ dẫn cho ta một phương pháp hay, nói rõ hơn, một phép vệ sinh để chống với cái già yếu, mà chúng ta ai cũng có thể theo được, không cần phải nhờ đến một ông lang mồ xé.

Ông Metchnikov nhận ra rằng, phần nhiều những loài chim sống lâu... thì không có ruột già; duy con chim đà (một giống chim to ở Phi châu) có ruột già, thì thường hay chết non.

Vì trong ruột già chứa chất không biết bao nhiêu vi trùng, trong số có thứ vi trùng *botulisme* rất độc và nhiều thứ vi trùng khác cũng chẳng lành gì.

Thật chẳng may cho ta, vì những bộ phận lọc chất bẩn của thức ăn đề dẫn vào máu lại một phần ở trong ruột già. Ruột già, một mặt rất tiện lợi, vì khi cần đến người ta có thể thuỷ chất bẩn vào; nhưng vì đây mà những chất độc của vi trùng tiết ra dẫn vào máu, chứa chất độc vào cơ thể làm cho ta già đi.

Bác sĩ Metchnikov đã làm cả một cái chương trình dùng những thức ăn nhẹ, gần như dùng toàn rau, thêm *yaourt* (một thứ sữa bò đề len men, có khi gọi là *lait bulgare*) và sữa là những vị vốn có tính cách tẩy chất độc rất công hiệu. Ta nên giữ luôn luôn cho: « Đầu mát, chân nóng, bụng thành thơi, thì không cần giến thầy thuốc cả! »

...Ăn hoa quả, sữa, rau, fromage,

sống một đời giản dị, ngủ giấc dài và, nếu trời cho, hết sức ít lo nghĩ; đó chẳng phải là cái bi quyết rất tầm thường khiến cho ta được trẻ mãi sao?

(Pierre Devaux-Gringoire)

BƯỚC ĐẦU CỦA ĐIỆN THOẠI

NAY ta dùng điện-thoại đã quen đi rồi, và nghĩ đến cách xếp đặt chi chít của các đường dây, ta tưởng hình như thứ máy ấy sáng chế ra đã từ lâu đời lắm. Thế mà điện-thoại mới ra đời ngày 26 Août 1854, ngày mà một nhân viên sở bưu chính người Pháp, Charles Bourseul đăng trong báo *Illustration* nói sơ lược nhưng rất đúng về cái máy ấy. Năm 1876, ở Mỹ lần lượt hai ông Graham Bell và Elisha Gray hoàn thành điện-thoại mà hăm hở năm trước ở Pháp Bourseul đã nghĩ ra.

Đường điện-thoại thứ nhất đặt ở New-Haven (Mỹ) tháng giêng năm 1878; chỉ có độ hai chục người mua năm. Sau đó ít lâu, có những đường ở New-York và Chicago, cộng được vài trăm người mua. Năm 1880, người ta lập một đường giao thông thứ nhất nối hai thành phố Boston và Lawrence; đường này dài 42 cây số.

Trong khi ấy điện-thoại mới bắt đầu có ở Paris (1879). Mãi tới năm 1885, đường giao thông thứ nhất của Pháp nối hai thành phố Paris và Le Havre mới thành lập. Chỉ việc so bước đầu của điện-thoại với những đường dây giao thông chi chít như mắc cùi của các thành phố ngày nay và giờ quyền sở hữu kề nhau những người mua năm (*annuaires des abonnés*) là đủ cho ta biết cái bước quan hệ của điện-thoại trong nửa thế kỷ nay.

(D.I.)

Mlle Quy, tốt nghiệp tại Mỹ Viện Paris giúp việc massage, manucure

MỸ VIỆN AMY

FONDÉE EN 1936

SỐ NHÀ 26, PHỐ HÀNG THAN — HANOI

Viện súc súc đẹp người, khai trương trước nhất tại xứ Đông-pháp

CÁC MÁY Ủ MỸ TÓ SÚC ĐẸP NGƯỜI

SOINS DE BEAUTÉ ANGLAIS & AMÉRICAIS

MASSAGE & MAQUILLAGE MODERNES ÉLÉGANTS

HÀNG MỚI — GIÁ HẠ !!! — Biển một hộp kem, phấn, chi, son hay brillantine : Oyster (Con hến), Houbigant, Tokalon, Coëramy, Dixor, Davélia, Lanselle, Yardley, Guitare, Arcancil, Gorlier, L'Oréal, Bourjois, Lenthéric, Coty, Forvil, Orsay, Rosémail, Ecladore, Cotex, Luxuria, Lesquendie Klytia, Inova, Epiloplaste, Simon, Faber, Lanvin, Ricils, Rimmel hay Roger v. v. Nếu mua từ 6p00 giờ lên. Răng trắng sra thêm bóng đẹp bằng miếy Op.50. Răng đen đánh trắng bằng miếy. Rất trắng, đẹp, bóng, êm. Khe kẽ răng trắng hết. Đánh bằng máy tối tân có Email-dent thi dấu sợi dâu, sợi thuốc cũng không vắng.

Da trắng mịn tươi đẹp mặt 2p. 3p. một hộp — Xoa hóa chất này, da không khô đặc nước da tươi mịn mãi.

Remise

Nên tìm cho được марке "L"

Túi thi có rất hợp thời bén và đẹp
xưa nay chưa từng có
kiểu mới của xưởng dệt

PHUC-LAI

67 Phố Chợ Hôm (R.de Hué) Hanoi

Mua buôn có giá đặc biệt





LƯƠM LẶT

BẢN THÔNG KÊ dời người ta

MỘI đây một nhà thông thái nước Áo đã tính ra rằng người ta sống chung bình năm mươi năm, thi đùng mười bảy năm đẻ ngù, mười lăm năm đẻ làm việc và học tập, tám năm vở bệnh tật, kiện tụng, du lịch, những sự buồn rầu, ba năm đẻ dự định công việc, bốn năm đẻ ăn uống, hai năm đẻ cắt tóc cạo mặt, tắm rửa, mặc quần áo, và chỉ có một năm đẻ giải trí.

(Marianne)

In báo trên lụa

GẦN đây những đặc giả của một tờ báo bằng ngày ở Tokio rất đỗi ngạc nhiên vì những số báo họ vẫn nhận được buổi sáng. Báo ấy in trên lụa. Phải chăng là những số đặc biệt in đẹp ? hay một cách quảng cáo lối mới ?

Đọc bài đầu người ta rõ sự thật. Nước Nhật bắt buộc phải tần tiện những nguyên liệu cần cho chiến tranh vì thiếu gỗ, nên tướng còn gì hơn là dùng lụa thay vào, vì lụa ở Nhật cũng không đắt hơn gỗ. Đó là duyên cớ ông chủ nhiệm tờ nhật trình kia đã dùng lối in ấy, mà đặc giả hẳn là được vừa lòng.

(Marianne)

Mặt trăng sắp vỡ

Nhà thiên văn học Anh có tiếng là James Jeans mới đây có đăng nhiều bài trên các báo khoa học trong nước, nói toàn về một vấn đề, khiến ta phải lo ngại. Theo những sự nhận xét của nhà thông thái trú danh ấy, thì chí hằng quí hóa của chúng ta rồi sẽ chia ra làm nhiều phần nhỏ hợp lại thành một cái vòng chung quanh trái đất, cũng như những cái vòng chung quanh Thổ-tinh (Satorne) vậy. Không phải là nhà thiên văn nêu chúng tôi không bàn luận về phương diện khoa học của những điều đoán trước ấy. Chúng tôi ngã đến những ảnh hưởng khác của việc tai hại này : mặt trăng, chí hằng quí hóa của chúng ta kia chẳng đã chiếm một chỗ cao quý trong nghệ thuật, mà trước hết là trong làng văn sao ? Có lẽ muốn cho hậu thế thưởng thức — hay hiểu nữa — bài thơ

TRƯỜNG DẠY CÁCH QUAN SẮT

DƯỚI đây là hai cách tập trong những trường ở Ottawa để luyện trí nhận xét và trí ghi nhớ của trẻ con hay thanh niên :

1) Trên một cái khay, người ta dề những vật khác nhau, như : hộp đựng thuốc lá, chiếc nhẫn khâu, cái lọ nhỏ, con dao, cái bát lừa, cuộn chỉ v.v. Đưa khay ấy ra trước mắt học trò hai phút thôi. Rồi cắt khay đi, bảo chúng kê dù các vật vừa mới trông thấy lên trên một tờ giấy. (Lẽ tất nhiên là phải để nhiều vật trên khay).

2) Đưa khay ấy ra lần nữa, nhưng trước khi đưa ra, bớt đi hay thêm vào một vật. Lần này dề ra trước mặt học trò một phút thôi. Họ phải biện vào giấy rằng đã có một vật bớt đi hay thêm vào không, và vật ấy là cái gì ?

(D. I.)

M. dịch

của nhà văn M opassant : *Clair de lune* (tình tráng) sẽ phải có những chủ thích để cắt nghĩa mặt trăng « xưa kia » là thế nào.

Các bạn hãy yên tâm ; hình như Ông James Jeans đã chắc chắn là đúng điều dự đoán trên, nhưng ông không cho ta một điều chỉ dẫn nào về thời kỳ sẽ xảy ra tai biến ấy. Ta cứ yên tâm mà hưởng cái đẹp của chí hằng một khi chí hằng còn ở thế giới này. (Marianne)

Nữ cử-tri ở Ai-cập

PHỤ NỮ ở Ai-cập hoạt động : họ yêu cầu vua, Farouk 1er, ban cho những quyền lợi chính trị và xã-hội. Thủ chính vua chẳng đã vừa mới lấy một người đàn bà trẻ tuổi rất tàn thời và có một nền giáo dục mới sao ?

Năm 1919 phụ nữ Ai-cập đã lần đầu tranh đấu trong trường chính trị. Sự hoạt động ấy kế tiếp đến việc tuyển truyền bài trừ việc lấy vợ lấy chồng quá sớm — một cõi tục ở giac sông Nil. Kết quả đã ổn định 16 tuổi mới đến tuổi lấy vợ lấy chồng và cho con gái theo học các trường công.

Nhưng người đàn bà Ai-cập ngày nay chưa vừa lòng với những quyền lợi trên, với quyền theo học các trường cao-đẳng ; họ muốn dùng tay vào cuộc đời chúng, họ muốn đóng cửa trường thần linh học bồi bối Ahzai to lớn kia, họ đòi khước bỏ lễ nghi cõi bồi hồi về việc cưới xin và sự mua bán giữa con rể và bố vợ.

Song cõi tục rất mạnh vì chính hoàng hậu Farida đã phải bằng lòng cho hoàng tử Farouk « mua » nàng ở cha mình.

(Va et Lu)

Hội những trẻ thông minh

NƯỚC MỸ vốn vẫn có trí tu sáu cho nòi giống mỗi ngày trở nên một tốp đẹp thêm, mới đây đã lập nên một thứ hội, gọi là « Hội những trẻ thông minh »

Bác-sĩ Hollingwort, một giáo sư có danh tiếng về khoa học tâm lý trẻ con,

đã mở ở New ước một trường gọi là trường thần đồng, dạy 50 trẻ từ 8 đến 12 tuổi, lứa trong những trẻ có bộ óc thông minh & trên 130 điểm, 100 điểm là thông minh bậc nhất.

Có một kỳ thi rất khó khăn để định đoạt sức học của chúng ; chỉ được nhận vào trường thần đồng ấy những trẻ có bộ óc thông minh & trên 130 điểm, 100 điểm là thông minh bậc nhất.

Trong trường học thần đồng, buổi chiều dành riêng cho một công việc mà học trò tự chọn lấy, chẳng hạn những vấn đề về vận tải hàng không, và tuyển diễn, luận thuyết về tế bào, thơ hay âm nhạc.

Vì thế người ta không lấy gì làm lạ khi gặp một trẻ 11 tuổi trong trường hỏi ý kiến mình đối với chính sách tiêu tài ở Mỹ ra sao.

Theo sự kinh nghiệm của bác sĩ Hollingworth, những thần đồng yếu đuối và ít chuộng thể thao thì sau đời cũng hỏng.

(Va et Lu)

Khi ăn mận, phải cẩn uống những gì ?

MÙA mận, khi ta ăn những quả mận xanh kia, nhiều người không để ý để phòng, khiến có khi đến phải thiệt mạng. Một điều ta phải ghi nhớ là chó uống nước hay bia sau khi ăn mận.

Sự vô ý ấy có thể khiến ta sinh táo hay nóng chảy ruột, và đã làm thiệt mạng nhiều người.

(D. I.)

M. dịch

Ngày Nay

Tuần báo ra ngày chủ nhật

Mua báo kể từ 1er hay 15 tháng tám

Mua báo phải trả tiền trước

	Một năm	6 tháng
Đông-dương	4\$20	2\$20
Pháp và thuộc địa	4.80	2.50
Ngoại quốc	8.50	4.30
Các công sở	8.50	4.30

Ngân phiếu gửi về :

M. le Directeur du NGÀY NAY

TÒA SOẠN và TRỊ SỰ

80, Av. Grand Bouddha, Hanoi

Giá nói số 874

Tại 153, Đường cầu Cửa Đông
(153 Bd Henri d'Orléans Hanoi)

Téléphone 328

D' CAO-XUAN-CAM
Tổng nghiệp tại Đại-Hội-Bường-Paris
Nguyễn Trung-ký bệnh-viện
quản đốc chuyên trị
Bệnh Hoa Liệu và Nội thương

Khám bệnh
Sáng 8h đến 11h30, chiều 3h đến 5h
Khi cần kíp mời về
nhà lác nào cũng được.
Có phòng dưỡng bệnh
và hộ sinh

BÉO... GÂY

Bản bì béo quá khổ không thể nào có hình vẻ đẹp được, người nom chóng già, mèo quần áo tân thời rất chướng mắt. Muốn nhẹ bớt cần đi các bả bấy dùng thuốc THANH-THÂN-HOÀN P. E. mỗi tháng bớt ít nhất được 5 kilos. THUỐC NỞ VÚ (globules mamillaires) làm cho vú săn và nở ra, cải đẽ tôn vě đẹp của bộ ngực. Cái 10 ngày thấy hiệu nghiệm. Thuốc làm gầy và nở vú trên đây của MỸ-VIỆN TAMINA bên Pháp chế ra. Cam đeo không bài ti vị, mỗi thứ giá 1p80

Bán tại hiệu :

Đào-Lập

97, Phố Hàng Gai, Hanoi

AN-THAI

GRANDE FABRIQUE DE POMME-POUSSÉE
2, Rue Nguyen-Trung-Hiệp
HANOI

?? 1936

XE KIỀU MỚI

Gặp khi gió kép mưa đơn,
Dùng xe "AN THAI" chẳng
còn có gì.

Có bán đủ cả : Vải, Sâm, Llop
và đồ phu tùng xe tay.



THOAT LY

TRUYỆN DÀI CỦA KHAI - HƯNG

(Tiếp theo và kết)

ở tài của ông, tin ở lời nói quả quyết của ông. Không bao giờ nàng yêu dời, không bao giờ nàng thích sống bằng trong thời kỳ nàng mắc bệnh nặng, sau những ngày dài dằng dặc nằm một mình suy xét tới nguồn hạnh phúc của người ta. Những lúc tâm hồn quá sốt sắng, bồng bột, nàng cảm thấy nàng thành thực tha thứ và yêu mến bà phán. Đến nỗi một hôm bà đến thăm — đến thăm chiếu lệ — nàng mỉm cười nhìn bà và âu yếm nói với bà, như con nói với mẹ : « Độ này cô gầy lắm, cần phải tĩnh dưỡng mới được ». Làm bà cảm động vì nàng mất vài phút.

— Hôm nay trông cô đã khá lắm !

Như có một luồng điện chạy khắp trong người Hồng. Nụ cười của Hồng càng tươi, và đôi mắt càng sáng. Nàng hơi nghe tiếng đầu nhin Hảo như để trả lời lại cái ý nghĩ thăm kín của chị : « Đấy chị coi, em không chết đâu, việc gì chị cứ khóc mãi ? » Sự thực, sáng hôm nay, nàng nghe thấy tiếng khóc của chị, Hồng cũng hơi buồn và trong dăm phút đã lo lắng nghĩ ngợi đến cái chết. Bây giờ thì nàng lại hy vọng, nàng lại tin chắc rằng nàng sống. Một ý nghĩ thoáng hiện ra trong khối óc sáng suối của nàng : « Thầy thuốc nói dõi để yên lòng người ốm ». Nhưng nàng cố quên ngay sau khi đã tự trách thăm rằng mình hay ngờ vực hão huyền.

Ông Canh xem qua cái bảng

nhiệt độ, dặn viên khán hộ sắp sửa tiêm cho người ốm, rồi vội vàng quay ra : Ông đương đánh tòm ở trong phủ, chợt nhớ tới Hồng, nên ông nhờ một người cai lệc cầm hộ bài để chạy về nhà thương một lát.

Hảo theo ra ngoài, hỏi :

— Thưa ông, liệu có...
Nàng như tắc họng không nói dứt câu được.

— Bà cứ yên lòng.

Vừa nói ông Canh vừa bước xuống sân cỏ. Hảo cũng bước xuống :

— Thưa ông, có sao ông cứ bảo thực cho tôi biết thì hơn... Thưa ông...

Ông Canh bức về nỗi Hảo cứ theo lái nhảm mãi, liền đứng dừng lại cười bảo :

— Vậy thì tôi xin nói thực : Cô Hồng không sống được đâu. Không khéo chỉ tối nay là... di.

Thấy câu nói của mình quá sống sượng làm mặt Hảo tái di, ông Canh hối hận tiếp luon :

— Tôi đã hết sức chữa, nhưng biết làm thế nào... Bệnh nặng rồi mới cho tôi biết. Đầu súc quá rồi, không còn đủ máu để mà sống... Tôi đã ngại ngay từ hôm đưa cô Hồng vào nhà thương. Tôi, bà cũng chẳng nên phiền muộn, chẳng qua số cô ấy...

Rồi ông quay máy, lên xe đi thẳng. Hảo gục đầu xuống lan can nức nở khóc. Nghe tiếng giày lợp cộp, nàng mơ màng tưởng ông Canh quay lại, liền ngừng lại. Đó chỉ là viên khán hộ tay cầm cái bếp rượu đốt, tay cầm một cái xoong nhỏ :

PHÒNG TÍCH



1 là : Cơm no rít rít say với ham tính giục
2 là : Ăn no đì ngủ, bay ăn no đì tắm ngay | nên bị bệnh gọi là
Khi đầy hơi, khi tức ngực, chán cơm, không biết đói, ăn chậm tiêu, bụng | Phóng-Tích
vỗ bình bịch. Khi ăn no rồi thì hay ợ (ợ hơi hoặc ợ chua) thường khi tức |
bụng khó chịu, khi đau bụng nồi bòn, khi đau lưng, đau ran trên vai. Người |
thường mồ hôi, buồn bã chân tay, bị lâm nấm sặc mặt vàng, da bụng |
dày. Còn nhiều chứng không kể xiết.

Một hai liều thay dễ chịu hoặc khỏi ngay.

Lieu một bận uống Op25

Lieu hai bận uống Op45

VŨ - ĐÌNH - TÂN Ân tú kim tiền năm 1926

18 bis. Lachtray HAIPHONG

Đại lý phát hành toàn tỉnh HANOI: AN-HA 13 hàng Mã (Cuivre) - HANOI

Đại lý phát hành khắp Đông-Dương: NAM-TAN 100 Phố Bonnal, HAIPHONG

Cô Linh 100 Đại lý khắp HANOI và

các tỉnh TRUNG, NAM, BẮC-KÝ, và CAO-MIỀN, LAOS

VÀNG, có cả ông phủ nữa.

Hồng vẫn vờ nhìn theo con mối chạy đuổi con vò dương bay lảng xảng ở trần nhà. Thấy con mối sắp sủa đớp mồi, Hồng nín hơi nằm chờ, và lo sợ muốn kêu : « kia ! nó bắt ! »

Và nàng thở ra khoan khoái khi thấy con vò thoát nạn bay đi nơi khác.

Tý dừng dậy :

— Thôi, chị nằm nghỉ. Em xuống bảo sắp cơm chị xơi.

— Cảm ơn em. Nhưng có lẽ chị nhijn cơm thì hơn.

Giữa lúc ấy vú Hà vào cầm đưa cho Hồng một hộp sữa :

— Bà bảo tôi mua cho chị đấy. Tý nữa tôi đem cốc với nước sôi lên.

Tý đỡ lấy hộp sữa đặt lên bàn và hỏi :

— Ông đốc bảo mua, phải không ?

— Phải. Quan đốc bảo chị Hồng phải kiêng cơm. Hộp sữa tôi đã đục hai lỗ rồi đấy. Tý nữa cậu pha cho chị ấy uống nhé ?

— Được, cứ để mặc tôi. Vuity vú xuống mang nước sôi lên đi.

Lòng tốt của Tý như làm nhẹ bớt sự đau đớn của Hồng, sự đau đớn thần thè và tâm hồn. Hồng cảm động trá nước mắt và muốn nước lên. Vội vàng nàng kéo chăn trùm kín đầu để Tý khỏi trông thấy nàng khóc.

Tưởng chị ngủ. Tý rón rén xuống nhà.

XI

Chiếc ô tô của Canh lượn một vòng trên sân cỏ, đến dỗ sát bên hàng lan can xi-măng, trong cái

bóng nhạt của bệnh viện. Tiếng máy rú lên rồi im lìm trong sự yên lặng một ngày chủ nhật mùu rết ở một nơi vắng.

Viên khán hộ ra hiên cất tiếng chào :

— Lạy quan ạ.

Canh nhảy ra ngoài ô-tô ngừng lên hỏi :

— Thế nào ?

— Bầm quan, vẫn thế.

Canh đánh diêm châm thuốc lá hút rồi thở mạnh một luồng khói cùng một tiếng thở dài :

— Liệu có qua được ngày hôm nay không ?

Viên khán hộ bùi môi lắc đầu :

— Bầm quan khó lòng, thực quan đoán không sai, khéo lắm thì được đến tối nay.

Ông y sĩ giọng tự đắc :

— Đã nói ngày hôm nay, thì ngày hôm nay chứ ngày mai sao được !

Ông thong thả bước lên hiên đứng yên lặng kéo luôn máy hơi khói rồi ném màu thuốc lá qua lan can xuống sân cỏ. Đoạn ông thẳng thỉnh di về phía cuối hiên.

Viên khán hộ vội tiến lên trước đến mở cửa một gian phòng nhỏ, và nói trô vào phía trong :

— Quan đốc đến đấy !

Đương ngồi khóc xụt xịt ở một góc phòng. Hảo rút khăn lau nước mắt rồi đến bên giường bệnh cúi sát vào tai em thì thầm mấy câu. Hồng bỗng tươi tỉnh hẳn lên, đôi mắt sáng trong hai quầng sâu. Nàng quay nhìn về phía cửa, và cặp môi chậm chạp nhách một nụ cười đê dòn chào y sĩ. Bao hy vọng lộ trên cái mặt gầy gò vàng xạm của người sắp chết.

Vì Hồng vẫn hy vọng rằng ông đốc sẽ cứu được nàng. Nàng tin

— Ông tiêm cho em ?
 — Vâng.
 Viên khán hộ nhìn Hảo, ai ngại :
 — Quan đốc nói thực cả với bà tôi ?
 Hảo khóc, không đáp.
 — Thưa bà, tai đè quá ra rồi mới chữa dãy mà.
 Hảo rút khăn lau nước mắt :
 — Không biết có cách gì cứu được nữa không nhỉ ?
 Viên khán hộ bùi môi, nhún vai :
 — Chả còn cách gì.
 — Hay tôi xin em về chữa thuốc ta.

— Tùy bà. Nhưng thiết tưởng thuốc thánh cũng không cứu được nữa. Bà đem cô Hồng về cung vô ích mà lại phụ lòng quan đốc đã hết sức trông nom cho hơn tuần lễ nay.

Viên khán hộ vào phòng bệnh. Hảo cũng theo vào, đến ngồi ở cái ghế đặt sát bên giường em. Hồng mỉm cười nói thi thoảng, khiến Hảo phải ghé gần lại mà nghe :

— Chị đã mua bộ em một phiếu số Đông-dương chưa ?
 Hảo nghẹn ngào muốn khóc òa lên. Nhưng nàng cố trấn tĩnh để trả lời em :

— Đã, chị mua rồi. Đây.
 Nàng đưa cho Hồng cái phiếu của nàng. Hồng vui vẻ nói :
 — Chị giữ hộ em. Nếu trúng thì chia đôi, nhé ? Nếu trúng số mươi vạn thì chúng ta cho chị Nga một vạn, Yêm một vạn, Lan năm nghìn, Tý năm nghìn, Thảo năm nghìn, vì chi ba vạn rưỡi, về phần hai chị em ta mỗi người hai vạn rưỡi, còn bao nhiêu để làm phúc... Em đừng tiếc của em làm một cái nhà thực đẹp, giống thực nhiều hồng, đủ các thứ hồng, với lại làm một giàn thiên lý. Công em cho tẩm xuân leo. Chị có thích tẩm xuân không ?

Hảo cười :
 — Có, chị thích tẩm xuân lắm.
 — Ở các cửa sổ em treo những láng phong lan cho hoa vàng hoa tím rủ xuống...

Hồng phải ngừng lại để tiêm. Trông thấy chân em khẳng khéo và héo hoắt như một cành cùi khô, Hảo vội quay đi. Tiêm xong, viên khán hộ bảo Hồng :

— Cô nắm nghỉ, đừng nói chuyện nữa. Quan đốc cấm, không cho cô được nói chuyện.

Hảo đứng dậy :
 — Vậy em nắm nghỉ nhé.
 Rồi theo viên khán hộ ra ngoài hiên, hỏi :

— Hay tôi cứ xin cho em tôi ra.

— Bà nghĩ cho kỹ xem có nên đưa cô Hồng ra không ? Tôi chỉ sợ ra ở gần cụ... cô Hồng càng chóng... Hỗm được đưa vào đây cô ấy mừng rõ, bệnh bớt hẳn đi.

Chàng cười nói tiếp :
 — Cụ thết mắng cả ngày bên



tai thì cô ấy chịu sao được !
 Chàng nói câu ấy là vì đã rõ tình cảnh nhà ông phán và biết Hảo không ưa gì bà phán.

Lúc đó ở công nhà thương, có hai cái xe kéo đồ lại. Hảo chăm chú nhìn, rồi vội chạy ra : Nàng vừa nhận được Nga và Lương.

— Cô về thăm em ?
 — Vâng. Thế nào ?
 Hảo mếu máo :
 — Em nguy mất rồi, cô a.
 Ba người yên lặng đi đến phòng bệnh. Hảo cũng không kịp chào hỏi Lương một câu.

Thấy bọn kia không nói gì với mình cứ lẳng lặng tiến qua biển, viên khán hộ liền giữ lại :

— Không vào được đâu. Chỉ mình bà phán vào được thôi.

Hảo phải nói mãi, viên khán hộ mới nén lời bão nằng :

— Vậy chỉ ở trong ấy độ mươi phút thôi. Quan đã có lệnh không cho người lạ vào phòng cô Hồng.

Gặp mặt Lương, Hồng vui mừng hỏi, nhưng giọng nhỏ quá, không ai nghe rõ :

— Anh cũng về thăm tôi được đấy à ?

Nga bảo Hồng :

— Anh Lương đã bỏ người... dã đuổi người ả đâu đi.

Hỗm ra hiệu cho Hảo ghé gần lại để nói chuyện, rồi mệt nhọc bảo chị :

— Anh Lương tử tế quá nhỉ !

Hảo cười đáp to, cốt đề Lương nghe tiếng :

— Bao giờ thì anh Lương cũng tử tế với em.

— Chị hỏi xem anh Lương và chị Nga đã xơi cơm chưa.

Hảo quay ra hỏi Nga :

— Chị đã đến dâng nhà chưa ?

— Đã, nhưng ông bà cùng đi vắng, vào phủ đánh tồi tệ.

Hảo chau mày, nhìn Nga như đề bảo : « Đấy, chị coi, có ai nghĩ đến em tôi đâu, tuy em tôi sắp chết. »

Nhưng viên khán hộ đã mở cửa phòng đi vào :

— Xin mời bà với ông ra cho, không nhỡ quan biết, tôi sẽ phải quở.

Hỗm đưa mắt nhìn người ấy như đề thăm van lợn. Nga cúi xuống nói nhỏ với Hồng :

— Vậy chị nắm nghỉ nhé, cố uống thuốc cho chóng khỏi.

Còn Lương thì chỉ yên lặng đứng nhìn Hồng, cặp mắt buồn rầu, vẻ mặt đau đớn.

Tý và Thảo cũng theo ra. Chỉ thiếu mặt có Yêm, vì tuần lễ trước bà phán vừa viết thư cho Yêm nói Hồng đã bớt nhiều và sắp khỏi, nên Yêm không về.

Thấy Hồng nằm im lìm không cựa cậy, bà phán chắc nàng chết rồi, liền khóc òa lên :

— Ôi Hồng ơi, cô có tướng dâu đến nồng nỗi này. Hồng ơi... Con dì mà chả kịp đổi dâng lại với thầy với cô một câu nào, ôi Hồng ơi ! Đau lòng cô lắm, Hồng ơi.

Ông phán ngồi rũ trên chiếc ghế mây, đầu cúi gục xuống ngực.

Lương quỳ bên giường, bàn tay nắm chặt lấy tay Hồng. Còn Hảo, Nga và Tý thì đứng quay mặt vào tường mà khóc.

Bỗng Hồng mở mắt tờ mờ nhìn mọi người, như vừa ngủ dậy.

Ai nấy xôn xao chạy lại gần :

— Em đã tỉnh !

— Chị đã tỉnh !

— Chị Hồng ơi !

Bà phán yên lặng đứng nhìn. Thấy Hồng khẽ gật. Bà ghé sát tai vào miệng nàng để nghe. Bỗng bà đứng phắt dậy thét :

— À ra con này lão thực. Bà tội lỗi gì với mày mà mày bảo mày tha lỗi cho bà, hứ con kia. Bà quý hóa mày, bà nàng niu mày như hòn ngọc trên tay...

Hảo, Nga và Tý lại khóc âm lén.

Ông phán đứng dậy bảo vợ :

— Ô hay ! sao bà lại thế ! Tôi xin bà đi ! ...

Nhưng bà phán vẫn thét :

— Ông tinh nó bảo nó tha thứ cho tôi hết mọi điều, và chết đi nó sẽ phù hộ cho tôi... Thế thì còn giờ đất nào...

— Kia !... bà trông.

Ông phán trả Hồng bảo vợ.

Hỗm bắn bắt thiếp đi, cặp môi vẫn tươi cười và mấp máy câu gì không rõ.

Phải chăng đó là hai tiếng :
 Thoát ly !

HẾT

Khái-Hưng

Lâu kính niên..

Mắc lâu kính niên sáng ra tí mủ (goutte militaire) hoặc thức khuya mệt nhọc, uống rượu lại ra tí mủ là do trùng lâu đã ăn xung sinh-dục-hạch (prostate); hoặc không có mủ nhưng trong nước tiểu nhiều vẫn là do trùng lâu đã ăn xuống, khoét đục trong thịt. Kíp dùng thuốc lâu số 13 của

ĐỨC-THO-DƯỜNG

131, Route de Haï - HANOI

sẽ được khỏi mau và chắc chắn, giá 0p.60 một hộp.

Nhận chữa khoán các bệnh phong tinh

ĐẠI LÝ : Mai-Linh 60, 62 Paul Doumer, Haiphong. Quang-Huy
 Haiđương. Ich-Chí 41 Rue du marché, Ninh-binh

PHUC-LO'II

AVENUE PAUL DOUMER, HAIPHONG

Articles de Nouveauté
 Chapellerie, Parfumerie
 Lunetterie — Cravates
 'Chapeaux 'Feutres

SACS

POUR DAMES & DEMOISELLES

Hát sạn

Đường dài khôn độ

V. B. số 497, trong bài « Thăm tỉnh Cao Bằng » :

Hơn 60 cây số ở nơi này, không thể dem giờ ra mà độ được vì xe khỏe chắc chắn, ít nhất cũng đi trong gần 2 giờ mới tới.

Bà nói không dem giờ ra độ được mà vẫn biết là xe khỏe đi 2 giờ mới tới, như thường!

Đèn chiếu... tối

T. T. T. Bảy số 202, trong truyện « Cơn gió lạnh » :

Ánh đèn hiu hắt chỉ vừa đủ trọn thùng một khoảng sáng hẹp giữa phòng.

Đèn ấy chọc thẳng khoảng sáng, thì còn dùng đèn ấy làm gì? Gọi hàng đồng nát mà bán nó đi!

Ngờ ngắn chưa

P. N. số 8, trong bài « Đi thăm nhà thương Robin » :

Giờ ơi! làm sao hau hét tất cả chỉ em nằm ở đây đều xanh xao gầy còm như thế!

Bởi vì nhà thương là chỗ duong bệnh; những chỉ em ấy là người ốm đấy! Và đã ốm đau thì làm thế nào mà đỡ thăm và béo mồm được!

Cụ ơi là cụ!

Cũng trong bài ấy :

— Người ta có sẵn sóc đến cụ không?

— Cố. Các cò-dò-tử tè lầm
Vậy « cụ » đe đấy ư?

Và « công » trai hay « bà » gái đấy a?

Reo tai...

Cũng số báo ấy trong bài « Hanoi-Huế — Saigon » :

Nói tóm lại, Lan-Hương sẽ phát họa rõ ràng về mặt thực của phụ nữ Việt-Nam đầu thế kỷ hai mươi.

Thích « phát họa » thế thì Lan Hương là một bà ác tiên rồi. Vậy Lan Hương có già xom, có cái mũi mõ chum ròn, cái cầm luối cay không?

Chơi nhau...

Cũng số báo ấy, trong bà « dập », ở mục « Chuyện tâm tình » :



VUI CƯƠI

Của Nguyễn-Bắc-Đức

Trên xe hỏa

Hai anh hả tiện di xe hỏa. Muốn đỡ một vé lầu, một anh chui vào bị đè anh kia nhét xuống gác ghế.

Tàu di được một quãng đường, người soát vé tới :

— Vé đâu?

— Thưa đây.

— Còn cái bao giùm dưới kia?

— Bao đựng mấy cái nồi đồng cũa tôi. Người soát vé đập vào bao thử xem nhẹ hay nặng, thì ở trong bao, dưới gác ghế, có tiếng người kêu : Xoảng, xoảng!

Mưu Lý Toét

Xê và Toét rủ nhau lên tinh. Toét vai mang một tay nải nặng quá, ông uể oải, không còn sức cất bước. Mái đường từ đây ra lín cồn xa. Bỗng ông hỏi Xê :

— Bác Xê ơi, làm ơn cho tôi mượn dăm đồng có việc cần tiêu ngoài lín, thế nào tôi cũng trả bác ngay.

— Chỗ tôi với bác, tôi cũng muốn giúp bác lâm nhưng già có gì đưa tôi làm tin thì tốt hơn.

— Biết có cái gì bấy giờ, hay là tôi đưa cho bác cái tay nải làm bằng vây

Xê Xê thấy cái tay nải chứa nhiều đồ quý, bắng lòng ngay.

Đến lín, Toét vui vẻ bảo Xê :

— Bác Xê ơi, tôi bấy giờ không cần tiêu nữa, xin già bác số tiền chu tất. Bác làm ơn cho xin lại cái tay nải.

Của T. X. Hanoi

Lý Toét cáu

Lý Toét xem báo đến mục Trung Nhật chiến tranh, thấy thắng lợi hứa hẹn một tiếng tố vể tức giận. Xê Xê thắc thế liền hỏi :

— Bác làm sao thế?

LÝ-TOÉT — Tức thật, quân Nhật lấy hết cả Sơn-Tây và Hà-Nam rồi, chúng mình còn đợi gì mà không đánh?

Dốt

Lý Toét lại đọc đến chỗ : « Hôm qua miền nam Sơn-Tây giáp giới Hà-Nam... » liền kêu :

— Hừ, họ dốt thật! Sơn-Tây mà lại giáp Hà-nam!

Của Tissus, Mỹ hảo

Nó cảm tao

CẠC — Con bé nhà lão Chánh cảm tao mấy a.

GÀ — Chỉ nói khoác, nó mà lại cầm máy!

CẠC — Thật dãy mà lại, hôm nay tao đang đi ngoài phố, nó cứ vẫy tay, gật tay rồi bảo rằng : cậu, cậu làm ơn xách hộ tôi cái « ba-lí ».

Mồm mép nhà nghề

BÀ KHÁCH — Ảnh này xấu lắm, ông làm tôi già đi mười năm.

THỢ ẢNH — Càng tốt chém sao, mười năm nay bà không phải di chụp nứa chém sao.

Của Lê Mẫn, Huế

Không sợ chết

NĂM bão Ba — Nay may coi nhiều khi tao đứng trước cái chết thế mà tao không sợ.

BA — Anh hung nhỉ!

NĂM — Nhu mời hôm qua di dẹp người bạn ở ga, tan chạy vội phớt gǎn lao, thế mà lao vẫn đứng nhìn thản nhiên tuy tao biết hổ nháo vô để thi chết.

Quen nghề

Anh hát bộ thư thả ngồi đánh bạc, chợt nghe tiếng vợ vào, anh hốt hoảng :

— Ngay tai thị ngay tai, khô già chon khô già, mụ nhà ta đã đến cửa ngoài, la mau kịp lui binh ăn náp, a!

Nhậm chí

Mày ác thế chết xuống âm phủ sẽ bị hành hình ở địa ngục.

Tao không lo, vì thằng lao là cái ngục trên dương thế mới chết năm ngoái, chắc bấy giờ đã nhậm chí.



Có một thứ ăn mà không bao giờ tôi ăn.

— ???

— Ăn trộm

— Ngờ gi!

CÁCH ĐỂ PHÒNG MÙA VIỆM NHIỆT Ở XỨ NHÀ

Về mùa viêm nhiệt ít người tránh khỏi được bệnh ngừa lở ngoài da hoặc phát mầm lịt khắp người hay từng quầng mịt, nhất là thường bức bối, khó chịu, và tiêu tiện trắng, đỗ bất thường. Những người thường có mào như thế mà chưa thấy phát sinh rồi hoặc những người muốn phòng xa sự mắc những bệnh ấy khi tiết trời thay đổi, kip nên dùng một vài hộp « Ưu Thiên Đại Độc », sắc lấy nước uống, 1 hộp uống được 3 ngày, tự nhiên trong người đòi mào, không sinh ra chứng bệnh gì. Thường thường chỉ dùng đồ 2 hộp. Con người nào đã có mào bệnh thường phát sinh ra, chỉ dùng tối 4 hộp là cùng. Mỗi hộp giá 1p 00

BỆNH LẬU, GIANG MAI, HẠ CAM — Công cuộc chữa bệnh phong tinh không lấy tiền của nhà thuốc Thượng-Đức đã tỏ ra cho thiên hạ biết rằng chỉ có thuốc Lậu, Giang-mai, HẠ-CAM Thượng-Đức mới có công hiệu kỳ tài. Ai đến phòng riêng chữa bệnh phong tinh của nhà thuốc Thượng-Đức đều thấy hàng trăm nghìn bức thư ca tụng riêng về công hiệu thuốc phong tinh bày la liệt tại đó. Nhà thuốc có nhân chữa khoán, giá phải chăng, xem bệnh chỉ dẫn tận tường không lấy tiền. Thuốc bán : Lậu Op 50, Giang-Mai 1p 00, HẠ-CAM Op 80. Bệnh nào cũng khỏi, nặng 6, 8 lợ, nhẹ 2, 3 lợ là cùng.

KINH TIỀN TỤY TIỀN — Thuốc bồ thận lich truyền tự đời Khang-Hy, bệnh Liệt Dương hoặc giao-hợp chóng xuất tinh dùng điều chóng khôi. Hiện danh tiếng, đã vang lừng khắp cõi Á-Đông. Giá 1p 00 một hộp (có hạng hộp lớn 2p 00)

THUỐC

15, Phố Nhà Chung (Mission) Hanoi

ĐẠI-LÝ tại HANOI : Bách-Gia 71, Phố Hàng Nón, HAIPHONG : Văn-Tân 37 Avenue Paul Doumer, HAIDUONG : Quang-Huy 25, Maréchal Foch NAMDINH : Việt-Long 28, Rue des Champeaux, và các đại-lý các nơi.

TRỌNG SƯƠNG GIÓ

PHÓNG SỰ NGÂN của TRỌNG LANG

Con tinh ở cột cờ

CON đường Cột cờ vào khoảng mươi một giờ đêm. Các ngọn cây xao xạc, cuồng cuồng vì gió lạnh quá. Tôi rảo bước qua những ánh đèn điện vàng hoe, những bụi cây bùm túm, những nhà cửa lặng lẽ đang chìm đắm trong sương nặng. Liếc nhìn ngọn cột cờ vòi voi, huyền ảo trong thảm xanh, tôi tưởng như



chỉ còn tôi là đang sống ở một chỗ đất chết. Nếu không có một chiếc xe hơi ích kỷ, đầy ánh sáng, êm ái vụt qua, như một cái mộng đẹp.

Đến ngã tư, trước sân Mangin. Từ một gốc cây, tôi thấy nảy ra một cái bóng, cao bằng tôi.

Lùi lại ba mươi năm về trước, tôi sẽ cho là một con yêu tinh. Nhưng, tôi không trọn. Vì ở những chỗ đi về cửa nhà bình này, tôi vẫn thường thấy lòn vòn mày mè dàn bà. Họ có bộ mặt một con sen, quần áo lụa là, xốc xech như một nhà thô lậu; hay là họ có quần áo con sen, bộ mặt như nhà thô lậu. Họ có vẻ bẩn khoán, như lạc đường, nếu họ đóng vai con sen. Họ ghen chán lên bờ hè, mắt đắm nhìn về phía công trại, để nói chuyện về lính tây với cu li xe, nếu họ đường hoàng hiện nguyên hình là... nhà thô lậu.

Tôi thản nhiên đi lên. Cái bóng đó đến trước mặt tôi, rồi theo ngang bên tôi cùng đi, chỉ là một cô gái « kiều nhà quê » xấu xí, toàn thân cồm cộp những quần áo, cái nõ lộn xộn phủ cái kia, trong là vải, ngoài như là lụa.

Người hắn không run rẩy, tuy trời rét, nhưng giọng hắn run, sấp khóc:

— Ông ơi ông, từ đây về...
đằng kia, có còn xa lăm không

ạ? Ông bảo giúp em mấy.

Tôi phì cười:

— Về dâng kia là về đâu?

Thấy tôi cười, nó ồm-ờ:

— Về... ở... về nhà cháu ấy mà!

Tôi thấy khó chịu, rảo bước. Nó chạy theo:

— Về dâng kia vậy ạ. Ông đi ông? Ông? Thi nhở ông cái này vậy.

Tôi đứng lại Nhờ ánh sáng, nhìn thẳng vào mặt nó, một bộ mặt rơi, mặt chuột, thâm xì, như một cái sẹo.

Hắn chia ra trước tôi một cái khăn tay màu nâu nhạt, chắc là bẩn lấm. Vẽ mặt bỗng thê thảm, bẩn nhìn vào một bụi cây mờ mịt, và gật đầu luôn luôn. Họ có đủ điệu bộ một người chủ chó, đang giục chó nhảy vào bụi tập tim một... hòn gach.

Lần đầu, tôi thấy lòng tôi nỗi giận, khinh bỉ và ghê tởm, trước một người dàn bà. Hắn giục tôi bằng những câu có thể đuổi một mèo thảng du côn đi được.

Tôi nhín được kêu đội xếp lên. Nhất là lúc nhìn cái... « mồm » của nó, nhìn cái khăn lau ghê gớm, tôi nhún người ra như dâng vào một bể dòm rã.

Tôi bước vội vội, có lẽ tôi gần chạy. Cái người dê hèn, khổ nạn, đau khổ nhất giữa loài người đó, chạy theo tôi.

Lần này, bằng một giọng tôi nghe vắng vắng như tiếng vang xa :

— Ông cho con vài xu vậy, lạy ông. Con chưa ăn cơm, ông à...

Con mồ dộ chỉ là một gái cùng khổ mãi dâm theo lối... vẫn minh.

Người ta còn mách tôi một mực già cùng theo nghề đó.

Nhưng, tôi cău nguyệt cho

bóng người ấy đứng qua trên đường tôi, đi qua trên đời tôi.

Hai đứa trẻ

Quá độ trám bước, tôi đã hết khùng khiếp. Tôi chỉ còn thấy buồn chán là thường. Tôi lại giận cho tôi sao đêm nay tôi lại đi qua con đường này! Đêm dem theo về, làm bần cả giấc ngủ, một hình ảnh nhớ nhuốm nhất của cái nghèo vô sỉ...

Trên một bãi cỏ rộng, trót sưng vì sương, có vài cây to trơ trọi, mạo rét vươn cao lên trời. Ở gốc một cây, tôi thấy có bóng lửa trập trào, trong khói đen. Tôi bước lại gần. Hai đứa nhỏ đương ôm nhau ngồi sưởi, trong một cái hốc tự nhiên ở giữa gốc cây. Chúng vẫn run như thường. Vì dè chống với rét, chúng chỉ còn có cách mong manh là lấy một mảnh bao cũ thay chăn, đắp gần kín đầu. Lấy lạt buộc ống quần lại cho gió khỏi lùa vào bụng. Và lấy hơi người của nhau dề ủ cho nhau. Tôi sờ vào người một đứa: da thịt nó lại vẫn giá như băng!

Thằng lớn bỗng phùng má thôi vào đống lá lèm, có khói nhiều hơn lửa. Thằng bé ngược đôi mắt ốm yếu nhìn tôi, rồi lật đặt rúi vào chỗ lá cháy, một cành cây khô.

Thằng lớn đã ngừng lên, phì thật mạnh, thật lâu bằng hai môi, nghe như tiếng máy chạy. Rồi, mang đồng lửa :

— Mẹ mày, tắt đi!

Chợt thấy tôi, nó cười tươi như không :

— Rét quá đi mất, ông nhỉ?

Tôi sẵn có tờ báo, biếu nó. Nó vồ lấy, xem, rồi reo lên với thằng bé :

— Báo mới, dày mà! Đè mai tao « mại » lấy một xu, mày à.

Áo tắm bè...

Ký concours de maillots de bain à SEPTO NAUTIQUE năm 1937, áo tắm CỰ CHUNG đã chiếm bốn giải nhất, như vậy đủ tỏ ra quần áo dệt của nhà CỰ CHUNG tốt và đẹp không dâu sánh kịp. Xin đòi cho được марке CÉCÉ mới là thật hiếu.

CỰ CHUNG
100, Rue du Coton, Hanoi

Téléphone N° 523

May quá, cả nhà Tao còn « trần » có 5 bảo đại! Tao đang lo chết đi được!

Nó nhìn tôi:

— Ông cho con thật nhé? Mết-xi ông.

Tôi được biết thân thế hai đứa nhỏ. Theo lời thuật lại, thằng bé tự nhiên bỏ nhà đi đến ở nhờ bãi đó dã hai hôm rồi. Thằng lớn, 15 tuổi, không cha mẹ, mấy năm xưa đã làm con nuôi ăn mày dè di ăn mày suốt ngày, suốt đêm. Bây giờ, vì lớn lên, nên kiếm được vô số nghề: trèo cây, vác cầu dổi dám ma. Nhưng không bao giờ bỏ được nghề ăn mày, vì một khi đã hết cả ngượng rồi, thi nghề « bị gậy » nhàn nhất. Chỉ khác trước là bây giờ nó chuyên ăn mày người tây thôi, chứ không thèm xin người ta. Người Ta không những dã « dâ» lại hay... dâ dít, đều lầm.

Tôi đè cho nó nói :

— Tày say thì lạ lăm. Có khi nó thả cho cả gần một chiếc bánh



tây, ăn ngon một cách không thể tả được! Có khi nó cho nhầm cả đồng ván. Ít khi nó dâ thát như ta. Nó chỉ dâ dọa thôi. Nhưng dâ xong, nó lại vội vàng bắt tay... xin lỗi ngay!

« Có khi, say bị ti, có anh cởi cả áo ngoài ra, rồi lột áo « ti-cô » quẳng cho cháu.

Nó cho tôi biết thêm một điều này :

— Nhất là những ngày « bay » (paye) thì phải biết. Cháu kiếm trè lầm. Thỉnh thoảng cháu lại rò được cả thuốc nữa. Đem bán it ra cũng được răm xu.

Nó ghé lại gần tôi :

— Thuốc bài phòng bệnh... ấy mà!

(xem tiếp trang 22)

Trọng-Lang

PLAN D'UN LOT DE
MAISONS JUMELLES

ĐƯỜNG



Hoàng-Nhu-Tiệp Architec

LÀM trại Anh Sáng ở Phúc-xá (Bãi cát bờ sông) bị một trào lực rất lớn là nạn nước bão năm.

Cứ đến mùa nước là dân nghèo ở ngoài bãi khốn khổ vô cùng, sự di lại bị nghẽn, nhà cửa bị ngập, có khi bị trôi, cây cỏ trong vườn bị ngâm nước không sống được. Ấy là chưa nói đến sự nguy hiểm cho tính mạng người. Lúc nước xuống rồi, chỉ còn trơ lại đường xá bùn lầy và nhà cửa xiêu vẹo: một cảnh đồ nát tồi tàn.

Ban Chuyên môn Kiến trúc đã trình bày ban Quản trị biết những sự hư hại gây ra bởi nạn nước. Nhưng đoàn Anh Sáng cũng quyết định làm trại Anh Sáng ở Phúc-Xá.

1) Vì hiện nay một số dân nghèo vừa bị nạn cháy không có nơi trú ẩn.

2) Vì bãi Phúc-Xá đã có nhà phát thuốc, trường học, đường đi lối lại phong quang, nay chỉ cần thêm nhà Anh Sáng, thế là Phúc-Xá có đủ điều kiện để trở nên một thôn Anh Sáng hoàn toàn. Đoàn Anh Sáng sẽ theo đuổi công việc này, cùng với những công

TRẠI ÁNH SÁNG PHÚC XÁ

việc khác, và mong tất cả bãi cát bờ sông sẽ trở nên sáng sủa trong một thời gian rất ngắn.

3) Bãi Phúc-Xá gần Hà-nội, sự huấn luyện dân nghèo về cách sống mới sẽ dễ dàng và mau chóng. Ánh hưởng sẽ sâu xa và chủ nghĩa Đoàn cũng vì thế mà được nhiều người biết hơn.

4) Vì trong việc đợi chờ làm thôn Ánh Sáng ở Voi Phục (hiện nay vẫn dễ đất cát gần xong hẳn) mà ở Phúc-Xá thì đất có ngay.

Nên Đoàn phải bắt đầu thực hành mục đích thiết thực của Đoàn, để tỏ rằng Đoàn bao giờ cũng chỉ nghĩ đến việc thực hành, và chậm đến bảy giờ mới thực hành được một phần trong chương trình số một, là vì vẫn đề đất dai không phải một ngày mà giải quyết xong được.

Đã biết rằng làm nhà ở ngoài bãi bị nhiều sự thiệt hại về sau, thì bây giờ phải tìm cách làm giảm những sự thiệt hại ấy đi, nếu không có thể làm mất hẳn.

Muốn được như thế phải:

Bản đồ một lô bốn nhà to ở bãi Phúc-Xá

cũng bảo rằng hướng đông nam có gió mát, nên tất cả các nhà đều quay ra phía đông nam.

Mỗi gia đình có 2 buồng đè (buồng 1 và buồng 3). Buồng 4 đè chứa đồ đạc, áo quần, mâm nồi, các thức có thể mất được.

Cái hiên ở góc về phía trước đè ngồi chơi hóng gió mát, và đè che nắng mưa cho 2 buồng ở. Vì người ta sẽ hay ngồi chơi ở chỗ ấy nên ở cột góc có chậu giồng cây và hoa.

Mỗi một gia đình đều có riêng: 1 buồng bếp (5) 1.60x150, 1 buồng tắm (6) 1.60x100, 1 nhà vệ sinh (7) 1.60x100.

Tuy của riêng ai, người ấy dùng, nhưng tất cả các nhà phụ tung đều xếp vào một nơi để được rẽ tiền, sạch sẽ, và nếu không may thandr hóa có đi qua đó thì cũng chỉ mất cái nhà phụ tung ấy mà thôi.

Một đặc điểm nữa là tất cả 8 nhà vệ sinh đều nằm vào khoảng giữa hai nhà ở và sau chiều gió, như thế không phiền ai hết.

Trước bếp đều có một cái sân con cũng đắp cao bằng nén, để dùng vào các việc vật ở bếp.

Đã nhiều lần tôi nói chia sẻ nhà phu tùng là cái ô sinh ra các chứng bệnh nguy hiểm. Vì vậy cho nên bếp không nên để gần chuồng tiều — ở đây chúng tôi đã để nhà tắm vào giữa — Chẳng qua chỉ tại cái nhà vệ sinh không được giữ gìn cho có vệ sinh — cái nhà này ở đây chúng tôi làm theo lối người ta vẫn dùng bên Án-Độ Hòa Lan (fosse absorbante bord bore) không có gì khó và đất tiều, chỉ đào một lỗ tròn độ 0.40 bể rộng và sâu độ 4m50 đến 5m00, trên xây một cái hố ngồi. Thế là xong — Nhưng đào cái lỗ ấy không phải dễ dàng nếu không có đồ dùng — Bên Án-Độ Hòa Lan người ta có một cái khoan đất (perforeuse : Cueiller Iwan) để dùng vào việc ấy nên công việc dễ dàng và chóng lâm.

Ở đây chưa có thứ ấy, muốn đào lỗ tròn trên, phải đào lỗ rộng, cũng sâu 4.50 đến 5.00, rồi làm một cái ống bằng tre dán cũng rộng 0.40 cho xuống, rồi lắp đất chung quanh — Ông tre ấy không hỏng được, vì dưới đất bao giờ cũng có nước.

(Đây chỉ nói qua, ai muốn biết rõ cách thức làm, xin hỏi ở Đoàn sở hay xem : Extrait de l'office international d'hygiène publique N...mois d'août 1936.)

Các vật liệu

Chỉ toàn tre, nứa, hương và lá, nếu có cần thì chỉ dùng một tí gỗ để làm khung cửa — Nền nhà sẽ lát gạch lục đỏ hay láng gạch non già nhỏ trộn vôi và một ít ciment. Chỉ có bếp là xây gạch (để tránh lửa), tuy vậy trên cũng lợp lá.

Xếp đặt và xây dựng nhà Ánh Sáng như trên, Đoàn chỉ theo đúng mục đích mà Đoàn đã định: Xếp đặt các nơi ăn, chốn ở theo khoa học, có vệ sinh, và đẹp ở sự tìm tòi về mỹ thuật.

— Thực hành chứng ấy thử với một số tiền rất ít, càng ít chứng nào càng hay chứng ấy, đó là một điều kiện mà chúng tôi cố làm cho được.

**Hoàng như Tiếp
kiến trúc sư**

KỶ YẾU ÁNH SÁNG

Kết quả ngày Ánh Sáng ở Hai-phong

Theo nghị quyết của ban trị sự Chi-doàn Hai-phong ngày 9 tháng 2, các chiến sĩ Ánh Sáng hôm 20 tháng 2 đã chia nhau đi các phố mời hội viên cho đoàn. Sở dĩ đến nay mới đăng kết quả là vì còn đợi thu được hết số tiền đóng của những người ký giấy vào đoàn hôm đó.

Kết quả :

1 Tân trợ	50p.00
4 Vịnh viễn	40p.00
343 Chủ trì	343p.00
244 Khuyến khích	48p.80
592 hội viên	481p.80

Số tiền hiện đã thu

được là : 350p.20

Đoàn xin có lời cảm tạ bà con trong thành phố đã hưởng ứng vào đoàn đông như vậy.

Kỷ yếu của chi đoàn Hai-phong

Chi đoàn Ánh Sáng Hai-phong, xuất bản hàng tháng một tập kỷ yếu, làm cơ quan liên lạc của hội đồng địa phương với các hội viên trong thành phố. Hiện đã ra số 1 vào tháng Janvier-Février. Trụ sở ở số 135 phố Paul Doumer Hai-phong.

Diễn thuyết ở Hai-phong

Đến hôm 27 Avril, chị Bạch-thái-Tòng trưởng ban Phụ-nữ và anh Vũ-ngọc-Cử thư ký của đoàn sẽ diễn thuyết ở hội Tri-tri.

Văn phòng đoàn Ánh-Sáng
số 28 phố Richaud Hanoi

Tiền thu về

Ban thủ quy đũ thu về số tiền 728p 69 của hãng G. M. R. và số tiền 100p. của rạp Majestic. Tiền này sẽ thêm vào quỹ dựng trại Ánh Sáng ở Phúc-Xá.

Đoàn Ánh Sáng xin có lời chân trọng cảm ơn ông Allen và ông chủ rạp Majestic. Nhân dịp ông Allen về Pháp nghỉ ít lâu, đoàn xin thành thực chúc ông thượng lộ bình an.

Làm dân

(Tiếp theo trang 10)

Chưa biết nó còn đưa ông đi đến đâu, nếu không có chủ nó và tôi lén cả vào đâ duỗi nó đi.

Mặt ông tái mè, lông run bần bật, ông xuýt xoa bảo tôi :

— Đáng thật ! Đáng thật ! Nhưng mà, cần trộm không kẽ ! Ông vẫn nghĩ đến cuộc... thi nghiệm của ông.

Chúng tôi bước vào một nhà có thò điện, nhung những lời xin lỗi và nướt trẻ lùi. Ông N. vẫn lầm bầm:

— Dù thế nào thì chốc nứa tôi cũng phải ra Hà-nội để tiêm thuốc trừ chó dại ! — Trong khi ông chủ nhà lấy với khoanh một vòng vào chỗ bốn vết răng chó rành rành trên cổ chân ông, nặn cho máu chảy ra, rồi lấy ba nén hương đưa qua đưa lại làm phép.

Tôi nhất định ở lại để chiều xem lên đồng chữa bệnh. Tuy chủ nhà đã thề rất độc, ông N., như người bị ám ảnh, vẫn nhất định không ngồi yên một chỗ, thỉnh thoảng lai rên lên :

— Nhưng mà khô ! Nó có «dại» hay không dâ?

Hay là ông hỏi luôn miệng :

— Nó có chê nước không ? Đầu nó chông lên hay là cup xuống ? Nó có thè lưỡi, sùi bọt mép ra không ?

Rồi ông vui vẻ và quên tất cả, khi ông giảng cho tôi nghe cuộc thi nghiệm riêng để đuổi chó :

— Họ có phép riêng để đuổi chó, gọi là phép úm của Mường. Câu úm như sau này : «Úm quẩn hồ tốc lai thực quẩn khuyễn, sa ha ! » nếu gặp cả bầy chó. Gặp chó trắng thì phải đổi là : bạch hồ và bạch khuyễn. Gặp chó đen thì dùng chữ hắc. Vừa úm, vừa bắt quyết dứt vào mõm chó, cần nhất là ngồi tháp xuống !

Tôi hỏi :

— Nếu gặp chó khoang, vừa trắng, vừa vàng, vừa đen ?

Ông nghĩ một lúc, như ôn lại rums chữ nho còn sót trong óc. Chắc không tìm ra, nên ông trả lời tôi một cách mơ hồ. Ông «ờ» rất nhiều:

— Ở ô... khoang hồ, khoang khuyễn, tạp hồ, tạp khuyễn. Hag là cứ hồ và khuyễn cát than lẩn cho tiện !

Tôi nhắc ông :

— Thất người ngồi xuống, ngồi là tim gạch đá đè ném, chó sợ mà chạy. Lợi dụng trường hợp đó, họ sinh ra một thứ úm quyết dè lõe...

Tôi không trống thang ông N. đáp lại. Nhưng, tôi hiểu rằng, ông N. thương dân quê, có lẽ vì ông cũng như họ : óc ông hăng cồn chở cho sự mê-tin.

Trù tà

Tôi bước qua ngưỡng cửa, chờ trống thang lảng lặng ngang đầu một quả rúa dài, một túm xương rồng.

Ông N. cười :

— Họ trù thán ôn-dịch đấy ! thần ôn-dịch hình như sợi mây thứ đó lâm. Ở nhà nát, muốn tiêm thuốc trừ lả cho họ, phải đi bắt họ như bắt giặc. Cái cớ không muốn tiêm thuốc về tâm lý. Một là di tiêm, tức là vào phe với người đương phản đối ngoại quốc. Đáng lẽ không bắt làm gì, nhưng thần ôn-dịch, chắc là muốn thi phép với ngoại quốc, nên bắt chơi cho «khoa học» biết tay. Hai là tiêm, thì khiếp l động một tí thì phô đầu ra cho người ta tiêm. Vì họ trống rỗng tiêm vào đầu. Người di tiêm còn thi giờ đâu mà giáng cho họ hiểu nứa. Vả lại số chết về bệnh dịch thì trốn vào trong hòm cũng chết.

Ông N. nhìn khoảnh đất sạch sẽ diêm hoa cỏ tươi tốt mà nói :

— Ở chỗ đặc quẻ, nghèo đặc biệt này, lại ít khi có bệnh tả lâm.

«Mắc bệnh chỉ vì ăn bậy, ở gần chỗ rác rưởi. Ở đây, ăn chỉ có gạo luộc, khoai luộc, rau muống luộc, thì chỉ có đi... táo chửi tả thế nào được ! Còn rác rưởi, thì thử nhìn đồng rác nhà này với đồng rác ngoài tỉnh hay là những đồng rác họ đồ chồ ngoại ô, mà xem !

Ông cười :

— Rác ở đây chỉ có hoa, lá khô và đất. Có thè gọi là rác thơm được ! Rác ở ngoài lindh. Eo ôi !... Sao mà họ ăn lầm thịt cá, cua ốc thế ?

(Còn nữa)

Rượu Chồi Hoa-Kỳ.

Các bà sinh nở muốn khi ra cũ, được đỗ da, thâm thịt mạnh khỏe như thường, không lo té-thấp, đì lại được ngay. Chỉ xoa Rượu Chồi Hoa-Kỳ thì không lo ngại gì hết. Rượu Chồi Hoa-Kỳ này trị được nhiều chứng rất giỏi là : Sinh nở, té-thấp, thè-thao, đau lưng, đau minh, đầy bụng, đau bụng, chân tay mỏi mệt, tím lịt, sỏi thận, bị đòn, bị ngã, chảy máu, đứt tay, cảm hàn, cảm thử, xoa điều khỏi hết, kiêm hiệu vô cùng. (Ai mẩn mua xin cứ hỏi ở các nhà Đại-lý)

Phòng-tich « CON CHIM »

ở khắp các tỉnh Trung, Nam, Bắc-Kỳ Cao-Mèn, Laos.



RƯỢU CHỒI HOA-KỲ

Hộp lớn : 150 grs. brut.

Hộp nhỏ : 80 grs.

Thiếc Lậu Bảo-An

Là một thứ thuốc gia truyền uống vào không vật vã mệt nhọc và hại sinh dục như những thứ chẽ bằng ban miêu, thủy ngân, (dàn bà có thai cũng uống được) chỉ độ 5, 6 tiếng đồng hồ đã thấy hiệu, thấy đỡ rồi chẳng bao lâu mà khỏi nên đã được nhiều anh em chị em trong Nam ngoài Bắc tin dùng, cả đến người Tây nay. Ta cũng công nhận là không đâu bằng. LÂU MỚI MẮC, tiêu tiện tức, buốt, xót, lấm mủ nên uống dần số 14 giá 0p60 một ve. — MẮC BÃ LÂU, tiêu tiện thông, không buốt, ít mủ, có người sáng dậy mới có một tí (goutte militaire) nước tiểu thì đặc và lấm vận (filaments nên uốn, dằng số 15 cũng 0p60 một ve).

BẢO - AN - ĐƯỜNG — 22bis Route de Hué - HANOI



CHƯƠNG VI

BIẾT là Thái rất cương quyết, nói mãi cũng vô ích, không thể đòi được ý định của Thái, Dũng giờ tay bắt tay bạn từ biệt :

— Chúng tôi không thể giúp được anh gì nữa ?

Thái giữ bàn tay Dũng trong tay mình :

— Anh cần gì phải áy náy. Mỗi người một cảnh. Đến như lần trước tôi muốn anh Cận đi với tôi lầm mà cũng đành dè anh ấy ở lại. Thế cũng may.

Dũng thấy hai mắt Thái sáng quắc một cách ghê sợ. Thái chậm rãnh nói tiếp theo :

— Lần này khác nhiều. Hai anh giúp tôi thế này là đủ lắm rồi. Khi nào đến bước liều thì chỉ nên cần đến một người thôi.

Trúc dè chừng lên bàn đạp nói :

— Thế bây giờ chúng tôi về... Anh nhớ lát nữa bóc bánh gai mà ăn, bánh gai ở bến đò Gió, phải biết, ngon có tiếng.

Ra đến ngoài đường cái, Trúc nhìn Dũng, lắc đầu :

— Anh đoán không sai. Thái đã đến bước không cần gì cả, không thiết gì đến cả sống nữa.

Dũng nói :

— Tôi thương anh ấy quá. Anh ấy khô sô suốt đời.

— Nhưng đã chắc chắn là anh ấy khô.

Dũng giảng giải :

— Không phải anh ấy liều thân như thế là khô dầu. Khô là vì anh ấy không còn biết sống và làm theo đường nào để đến nỗi chỉ còn một bước liều thôi.

Dũng nghĩ đến cách sống khốn đốn của Thái sau khi bị đuổi khỏi nhà trường và nghĩ đến hiện tình của mình và Trúc.

— Còn bao nhiêu các anh khác cũng bỏ buộc như Thái, cũng

phát phor vô định¹ như Thái, nhưng ít ra các anh kia còn hy vọng, còn tìm, tìm mãi suốt đời không ra, nhưng cứ sống dè tim, thế cũng đủ.

Trời lấm tấm mưa, nhưng nền trời ở phía xa lại sáng hẳn lên. Rặng cây nhẵn trên dè, cạnh bến đò Gió mờ rõ trong mưa bụi và khói ở các mái nhà tỏa ra như mấy vết mực tàu dương lan trên tờ giấy trắng ướt đẫm nước.

Qua đò, vào hàng nghỉ ngơi và mua bánh gai xong, hai anh em cầm đầu đạp thật nhanh dè kịp về tới huyện, trước khi tối trời. Mưa đã tạnh, nhưng về chiều gió càng rét. Hai bên đường, tiếng nhái nghe như bay trong gió. Dũng nghĩ đến căn buồng của chàng, hoi ấm trong chăn nệm và những chữ in đẹp trên một trang sách quý dưới ánh đèn. Nhưng Dũng vẫn không vui vẻ. Chàng thấy một sự ăn năn rạo rực ở trong lòng, một sự ăn năn vô cớ, không cỗi rẽ, lúc xa lúc gần như tiếng nhái hai bên đường, không biết đích ở chỗ nào đưa đến.

Tới đầu phố huyện thì trời tối hẳn. Qua hàng rào cây, trường học có ánh đèn thấp thoáng. Dũng và Trúc cùng đạp thong thả lại. Trong khung cửa sổ, Dũng nhìn thấy bóng Thảo đứng xoay lưng ra ngoài; cạnh cây đèn có chao bằng lụa xanh, lâm dương cúi đầu viết. Dũng bấm chuông liên thanh. Trúc cất tiếng nói thật to :

— Sang năm thế nào cũng đỡ tú tài. Thảo giáng về báo mộng cho đấy. Học chăm làm gì cho met.

Rồi chàng hát tiếp theo :

— Bên anh đọc sách, bên nàng đứng chờ.

Hai người cùng cười rồi đạp thật nhanh cho Thảo không kịp

LOAN, DŨNG

TẬP I

ĐÓI BẠN

TRUYỆN DÀI của NHẤT-LINH

(Tiếp theo)

nhanh ra là ai.

Dũng nói :

— Gia đình lạc thú.

Về đến còng, thấy trong nhà Đinh có ánh đèn « măng-xông » sáng xanh, Dũng nói :

— Dân này lại tồi tệ chứ gì. Sống dè đánh tồi tệ hay sao mà đánh mãi không chán.

Qua giá lộ bộ băng đồng bóng loáng, lẩn trong đám người ngồi trên sập đánh tồi tệ, Dũng trông thấy ai như Loan. Chàng bảo Trúc :

— Ta rẽ qua vào dây dã. Trong này chắc săn thức ăn.

Nghé nói có sẵn thức ăn, Trúc biếu đồng tinh ngay. Dũng và Trúc bỏ mũ bước vào nhà, cùng cất tiếng một loạt :

— Chúng tôi dời lầm rồi. Trong này chắc có thức ăn ngay.

Mọi người quay ra, ngạc nhiên Dũng và Trúc đầu tóc rối bời và quần áo ướt đẫm nước mưa. Hiền nói :

— Ma quỷ ở đâu hiện về thế này ?

Dũng nghiêm trang đáp :

— Em sang thăm lúa ở bên ấp.

Đinh nói :

— Lúa đâu bây giờ mà thăm với nom. Rõ chứ này !

Dũng cười :

— Ủ nhỉ. Tôi quên đi mất đây. Thuần, vợ Đinh, nói :

— Chú Dũng thi làm ruộng với làm nương gì. Nay mai chú ấy ra làm quan rồi, chú ấy cần gì đến ruộng. Hai ông tướng lại đi mò mẫm ở đâu về chứ gì ?

Dũng hơi khó chịu, đáp :

— Có lẽ.

Không nhìn hẳn vào chỗ Loan

ngồi, nhưng Dũng biết rằng từ lúc vào, Loan vẫn chăm chú nhìn mình. Loan ngồi khuất sau Hiền dè không ai chú ý đến. Nàng không nói, không mỉm cười, chỉ yên lặng nhìn Dũng.

Dũng đặt mũ xuống bàn và đứng dựa vào thành ghế, hơi nghiêng người dè lẩn mặt trong bóng tối. Loan biết rằng Dũng muốn được tự do nhìn lại mình; hai con mắt nàng bỗng tươi hẳn lên dưới ánh đèn và hai hàng lông mi nàng hơi rung động. Nhìn Loan, Dũng thấy rõ cái ý nàng muốn bằng hai con mắt lặng lẽ diễn cho chàng biết nỗi vui sướng âm thầm được trông thấy mặt chàng.

Loan cất tiếng nói :

— Tôi chịu các anh thôi. Dễ thường các anh không biết rét là gì.

Trúc đáp :

— Truyền, cô bảo làm ruộng mà không tập chịu được rét thì làm thế nào nỗi.

Dũng nói tiếp :

— Cố đi ra ngoài mưa rét, khi về mới biết là ấm, cô Loan à.

Trúc nói :

— Mà nhất là dối. Giờ chúng tôi về thay quần áo, lúc sang may sao lại có sẵn sàng thức ăn.

Loan nói :

— Hai anh không lo. Ông chủ bà chủ giờ bạn đánh tồi tệ, dè tôi tiếp hộ hai ông quý khách này cho.

Về buồng mình, Dũng hỏi vú già, người vú trước kia nuôi Dũng :

— Bà tham Hiệu hôm nay có đến không ?

— Cố, cậu à. Có cả cụ thượng bà.

Hỏi những ai đang thiếu hạnh phúc...

Hay mai gửi thơ về hỏi thầy

NGÔ - VI - THIẾT

28 Bourrin — HANOI

Thầy Thiết sẽ bảo cho ta biết cách đi tới hạnh phúc đời đời, nhất là về công danh sự nghiệp, tình duyên và con cái, cùa cải và bệnh tật. Ta chỉ cần gửi chữ ký của ta, tên tuổi và kèm theo ngân phiếu 1p. trong hai ngày sẽ nhận được những lời khuyên răn và sẽ được biết số phận ta ra sao.

Vì nhiều việc quá xin miễn tiếp khách tại nhà ..



Cụ lón truyền tôi tím cậu mài, tôi
chẳng biết cậu đi đâu, phải nói
đối quanh bao cậu sang bên ấp.
Cụ lón gắt om cả nhà.

Dũng rất khó chịu nhưng phải
làm như không quan tâm đến
diễn đó. Chàng hỏi vú già :

— Chắc họ sang trả lời về việc
cô Khánh chứ gì?

Chàng mỉm cười và nói bằng
một giọng bông đùa coi như là
một chuyện chơi không quan
trọng gì đối với chàng.

Bao giờ cũng vậy, khi ngồi với
ông tuân, chàng hết sức tránh
những câu chuyện có liên lạc xa
gần tới cụ thượng Đặng và
Khánh; chàng không muốn đề
ông tuân có dịp nói rõ hẳn câu
chuyện cưới Khánh về làm vợ
chàng. Dũng biết trước rằng sẽ
có sự bất bình giữa hai cha
con. Vì muốn tránh một sự
xung đột sẽ đến làm chàng đau
khó nên chàng phải yên lặng;
sự yên lặng khiến ông tuân
tưởng lầm rằng chàng đã bằng
lòng. Đối với ông, không có lý gì
Dũng lại không bằng lòng được.

Trúc ra trước gương khoác
chiếc áo của Dũng ngầm nghĩa :

— Vừa như in. Thế mới biết
giới sinh voi giới sinh cỏ.

Dũng mỉm cười. Một lúc sau,
Trúc giang giải :

— Tôi là voi mà anh là cỏ.
Nếu giới sinh tôi ra thì
lấy ai mặc áo của anh. Thế cho
nên tôi sinh ra không phải là
một người thừa. Vả lại, đức
Không-Tử có nói: nhân chi kỳ
y, bất nhì đắc kỳ hế. Cũng là nói
theo ý ấy vậy.

Dũng quay lại gắt :

— Anh nói cái gì thế. Mau lên
mà sang không đòi lầm rồi. Vả
khẽ mồm chứ. Ông cụ biết tôi về
thì đừng có hòng ăn ngon.

Vừa đi qua sân, Dũng vừa bức
tức, ngầm nghĩ :

— Trong lúc mình muốn tránh
một sự đau lòng thì việc khó
chịu kia nó cứ từ từ nó tiến.
Đến một ngày kia, mình không
ngăn nổi nữa.

Chàng mỉm cười nghĩ đến con
đà điểu khi thấy nguy chui đầu

xuống cát, tưởng rằng không
trông thấy cái nguy thì cái nguy
cũng không có nữa.

— Minh là con đà điểu.

Trúc giật mình, quay lại nhìn
Dũng, ngạc nhiên :

— Anh bảo anh là con gì kia?
Hai người cùng cười tiếng cười
to. Dũng quên cả lời vừa dặn
Trúc cần thận lúc này. Không
khí nhẹ nhàng khi mưa xong
làm cho Dũng thở thấy khoan
khoái. Chàng bảo Trúc :

— Không gì dễ chịu bằng ở
ngoài lạnh, má lạnh, tai lạnh,
mà trong người lại ấm.

Những giọt mưa động rơi từ
lá này xuống lá khác lớp độp hai
bên vòm. Hai người đi qua một
quãng đường nức mùi thơm của
một cây bưởi gần đó. Trời im
gió nên khi ra khỏi chỗ hương
thơm, hai người trở về như vừa
ra khỏi một đám sương mù bồng
hương thơm của hoa bưởi động
lại.

Vào nhà Định, Dũng đã thấy
Loan ngồi đợi bên cạnh bàn ăn.
Trúc nhìn мам cơm, nói :

— Làm gì mà long trọng thế
này? Ra phố huyện mua cho một
liền bún điệu có tiện không?

Loan nói :

— Em vừa xuống bếp làm lấy
dè các anh xơi cho ngọt.

— Quý hóa quá. Không ngờ
cô Loan làm bếp lại khéo thế
này!

— Ấy, phải tập cho quen. Về
sau khỏi bị bà mẹ chồng mang
là hư thân.

Dũng nói :

— Giản tiện hơn là chọn nơi
nào không có mẹ chồng.

Loan cười :

— Nhưng thế ra phải chọn nhà
chồng chứ không được chọn
chồng.

Tiếng người ồn ào bên bàn tồ
tôm. Định cười vang nhà nói to :

— Nước bài đánh cao lắm chứ.
Quân nhí sách lên nhất định
không ăn. Kè cũng gan thật!

Dũng nghĩ đến câu Thái nói
lúc chiều khi chàng đến :

— Chờ mãi nhí vẫn bảy giờ
mới thấy.

Loan hỏi nhỏ Trúc và Dũng :

— Lúc này hai anh đi đâu?

Loan không tin là Dũng đã
sang thăm ruộng bên ấp. Mươi
hôm trước ngồi xem nhật trình
với Hiền, tình cờ nàng đọc đến
chỗ đăng tin Thái vượt ngục.
Nàng thấy cuộc di chuyển của Dũng
hôm nay có vẻ bí mật; nàng
muốn biết rõ sự bí mật ấy và tự
nhiên nàng thấy đây ra cái ý
thích được dự vào những công
cuộc của Dũng và Trúc. Loan
mỉm cười và nhìn Dũng nói như
cô ngầm ý:

— Em biết rồi. Đừng giấu em
lành gi.

(Còn nữa)

Nhất Linh

Đã có bán

Gia Đình

của KHAI-HƯNG
Trong Tự Lực Văn Đoàn
ĐỜI NAY XUẤT BẢN

Une Peau Nouvelle

• Blanche et
Veloutée -

-en

3 JOURS

PREMIER JOUR

TROISIÈME JOUR

Les Pores
Dilatés et les
Points Noirs

DISPARUS POUR TOUJOURS !

ES râches points noirs, les boutons,
les imperfections, les râches écaillés
de la peau, un teint terne, terne,
tout cela provient de pores dilatés pores
obstrués par des impuretés grasses
que ni savon ni eau ne peuvent enlever.
Tout pore dilaté est dû à l'irritation de la
peau. Pénétrant instantanément dans les
pores, la nouvelle Crème Tokalon, Couleur
Blanche, (non grasse) calme rapidement
l'irritation des glandes cutanées. Elle dis-
sout et enlève les impuretés profondes des
pores et les points noirs, ramène les pores
dilatés à leur dimension normale, blan-
chit et adoucit une peau sombre et râ-
frachit. Les lignes de fatigue, l'aspect hu-
ileux et le luisant du nez sont complè-
tement supprimés. Tonique, astreigante,
nourrissante. Contient maintenant un
mélange merveilleux de crème fraîche
et d'huile d'olive prédigérées. C'est pour-
quoi la Crème Tokalon, Couleur Blanche,
blanchit, adoucit la peau et lui donne en
3 jours, une beauté nouvelle et indes-
criptible—impossible à obtenir autrement.
Employez-la chaque matin.

NOTA : Si vous avez des rides, les
muscles du visage affaissés, ou des
stigmates de l'âge, vous devriez également
nourrir votre peau avec du Biocel. On a
maintenant réussi à obtenir cette substan-
ce précieuse du cœur des cellules cuta-
nées profondes de jeunes animaux. C'est
comme le Biocel de votre propre peau.
La crème Tokalon (Couleur Rose) con-
tient maintenant du Biocel mélangé exac-
tement selon les proportions voulues
pour conserver votre peau forme, fraîche
et jeune. Appliquez-en le soir avant de
vous coucher. Succès garanti ou argent
remboursé.

AGENT : 1 March A. Rechat et fils
16, Bd Gambetta Paris.

NHÀ THUỐC HAY NHẤT ĐÔNG DƯƠNG

(Có thực tài, thực học)

Có binh mà cứ nghe quảng cáo, mua thuốc làm sẵn thì thực là dại vì thuốc bảo chế sẵn sàng như vậy đâu có hợp
với binh, với tuổi từng người. Vậy mắc binh, bắt cứ là binh gì, nam, phụ, lão, ấu, hãy viết thư cho KỲ BIÊN
DƯỢC PHÒNG, kề chứng binh, nói tuổi, sức cần năng (âge et poids) mà lấy 1 lạng thuốc bảo chế hợp với binh
riêng của mình, thì sẽ thấy công hiệu phi thường. Nhà thuốc Kỳ Biên do 10 vị y khoa học sĩ người Trung-kỳ,
đậu cử nhân, tú tài, đã năm đời làm thuốc ngoại 40 năm kinh nghiệm, đã từng theo học vị đại danh sư Hải
đậu cử nhân, tú tài, đã năm đời làm thuốc cho các vị quan lớn, các nhà danh gia vọng tộc, thanh danh lừng lẫy
mọi nơi. Nay mấy vị đó chung sức lập nên Kỳ Biên Dược Phòng, được chính phủ nhận là có thực tài, cho phép
mở ra để trừ nạn lang băm. Vậy gần xa ai có binh chỉ nên tin nhà thuốc này, kịp viết thư lấy một lạng thuốc 1p.
sẽ rõ là hay vô cùng. Thuốc gì cũng định giá 1p00 một lạng cho dễ mua: Thuốc lậu, giang mai, di mộng tinh,
thuốc điều kinh, bạch đái, khí hư, thuốc đau dạ dày, thuốc bồ tuyết, an thai, dưỡng thai, thuốc cam sài trổ con
v. v. đều thuốc trị hết mọi binh. Có làm ra một bộ sách dạy học thuốc 10 cuốn. Thuốc gửi lĩnh hóa giao ngan.
Thư từ hỏi binh, mua thuốc, mua sách xin dẽ:

Mr le Directeur du KỲ BIÊN DƯỢC PHÒNG
N. 167, Rue Frère Louis — Saigon

TRÔNG SƯƠNG GIÓ

(Tiếp theo trang 17)

Nó nói đúng mấy chữ dùng để chỉ bệnh kín.

Nó vẫn nói :

— Mùa rét thi hơi khô một tí.
Nhưng mùa ngực thì phải biết là
hả ghê lắm. Cơm tây, nước chanh
luôn luôn!

Nó giang rõ cho tôi nghe :

— Cơm tây đây nghĩa là...
« nước gạo tây » cũng vậy. Còn
nước chanh, là nước chanh uống
thừa. Chả vì cháu cứ hay đưa
giúp các bà bác bán hàng ấy
mà. Tây uống còn thừa thì cháu
sơi ! Có hôm, cứ uống thế mà no
thở chả được !

Nó giông giặc :

— Ở Hà-nội như cháu ít khi
chết đói lâm nhé ! Chẳng như
thằng này ! Trông thấy tây bay
đội xếp thì rùm lại như con sâu.

Thằng bé buồn bã, thở ra :

— Chuyện ! Người ta chưa
quen mà nị.

Ngày hôm sau, buổi trưa, tôi
trở lại chỗ cũ. Quanh một gánh
hang nước vôi, tôi thấy cả hai
đứa bé ngồi đó, mặt thèm lè
như vừa cãi nhau xong.

Trông thấy tôi, thằng lớn nhận
được mặt, hớn hở gọi tôi ra một
chỗ để phản vua :

— Ông ạ, khô quá ! Ông nhìn
thằng Tý mà xem. Có phải là nó
khốn nạn quá không ? Vì nó lấm
la lấm lét, nên thành thử vừa
hỗng bét cả. Thế này nhé. Gặp
một con mực hàng xôi, cháu đã
đặt thằng Tý sứ xông vào ăn thả
cửa đi. Ăn chán xong rồi mua

thêm, gói lại đem đi, ra đợi cháu
ở Bách-thú. Cháu cũng cố chén
một bụng cho thật là no. Xong
rồi, ông nghe chưa ? Chỉ còn
cháu với mụ đó. Đã có hai cách :
một là nói khó xin với nó. Hai
là ú té chạy.

Tôi hỏi :

— Nó bắt được thì chết.

Nó bùi môi :

— Dễ nhỉ. Bộ con mẹ nhà quê
« đình dù » ấy thi chạy đi đâu !
Chỉ vướng váy là đủ ngã hộc
máu mõm ra rồi. Mà cháu đỡ nó
có dám rời gánh hàng ra để đuổi
cháu đấy ! Tụi « yêu » nó « mura »
xôi thì bỏ mẹ. (mura : ăn cắp).

— Thế nó kêu ?

— Nó kêu à ? Kêu đến bảy
ngày cũng vậy, chỉ tò làm trò
cười cho người ta thôi. Vì chỗ
này, « u xà » đội xếp ?

— Sau, ra làm sao ?

Mặt thằng đó, bỗng dài ra :

— Sau, con mẹ đó nó không
bán. Nó bắt cháu phải trả tiền
trước, mới khô cho chứ !

Trọng Lang

PHARMACIE TIN THÀM HOÀNG TÍN

Pharmacien de 1ère classe

5 et 7, Rue Neyret,
Place Neyret, HANOI

Hiệu thuốc Tây Vườn hoa
cửa Nam

TEL. 380

Thuốc mới giá hạ

Rentrée des classes

Vous trouvez à l'IDEO tous les articles
scolaires nécessaires à vos enfants

Articles de bonne qualité leur donnant le goût au travail.

Articles « RECLAME » vous permettant de faire des économies :

Cahier de brouillon « RÉCLAME » 100 pages . . .	0\$09
Boîte de 100 copies doubles, beau papier . . .	1.89
Ramotte de 100 — quadrillé multiple . . .	0.70
Plumier laqué, couvercle chromes	0.80
Compas spanoplies : 15 et 4 pièces	0.65 à 0.35
— plats nickelé reversible double usage . . .	1.00
— plats nickelé en pochette	3.10-1.63 à 0.98
Nécessaire scolaire 4 pièces pochette cuir . . .	0.40

Catalogue des articles scolaires sur demande

L'I.D.E.O PAPETERIE — LIBRAIRIE
HANOI — HAIPHONG

ĐÈN MĂNG - SÔNG

COLEMAN

Hiệu đèn măng-sông có bơm
tốt nhất bên Huê-Ký.

Sáng nhất, chắc chắn dễ dùng.

Đèn Coleman có 2 cỗ sáng :

200 — 300 bougies

300 — 500 bougies

Có thứ dùng dầu xăng,
có thứ dùng dầu hỏi,

Manchon — Măng-sông

Coleman nhän xanh

N. 999 200 - 300 bougies

N. 1111 300—500 bougies

Có trū bán nỗi :

Lê huỵ Lê, 70, Rue des Paniers

Đặng văn Tân, 29, Rue du Coton

Quảng hưng Long, 79, Rue des Paniers



BỘC QUYỀN BẢN : cho các nhà
thương, các nhà hộ sinh và
các nhà thương binh, v.v.
ở Trung-kỳ, Bắc-kỳ và Gia-Minh



Muôn biết :



DĨ VĀNG, TƯƠNG LAI và HIỆN TẠI, CỬA NHÀ và NHÂN DUYỀN

*gửi chữ ký tên (ký bằng chữ hán
hay quốc ngữ cũng được) tuồi và
kèm theo ngân phiếu 7 hào cho*

Lúc nào tôi cũng cầu nguyện cho
các khách hàng của tôi dặng hạnh
phúc trong mọi sự cho những
người đang ở trong cơn khủng
hoảng sắp gặp tôi để tôi chỉ bảo
những điều hay mà mừng, dờ
mà tránh.

Prof. Khanhson

36, JAMBERT - HANOI

*Cho được tiện việc, tôi cắt mẩy Nam, Nữ thay mặt tôi đi các tỉnh trong Nam, ngoài Bắc để nhận chữ ký và tiền, vây nếu người
nào có "các" (carte) riêng của tôi và chán dung tôi thì các ngài hãy tin và khi nhận reçu cũng nên cẩn thận xem có dấu hiệu của tôi
không. Ai muốn giúp tôi việc này xin mời lại chơi nói truyện sẽ được lương hậu, người nào không có căn bản tử tế thi đừng lại*

ĐI HỘI CHỢ HUẾ KHÔNG MẮT TIỀN

Nên đi thăm Hội chợ Huế (15-4-38 à 26-4-38) tiện dịp đi xem lăng lâm và dự nhiều cuộc diễn kinh trọng thể. Nếu muốn được lãi tiền tầu
xa xin mời lại thăm gian hàng thuốc HỒNG-KHÈ số 69. Các thứ thuốc đều bán giá quảng cáo.

SÂM NHUNG BẮCH BÒ HỒNG KHÈ. — Lấy tinh chất ở cơ quan sinh dục của các loài vật rất mạnh chế luyện với Sâm Cao-ly, Lộc Nhung cùng với các vị thuốc bò quái giá, nên dùng nó dần ngay đến thận và bò máy sinh dục của người ta làm cho trẻ lại khỏe ra như người được tiếp bạch, sinh ra được nhiều tinh buyết, ăn ngon miêng, ngủ yên giấc, tinh thần minh mẫn, bền trí nhớ lâu, đại tiện nhuần, ướt tiểu trong, khỏi đau lưng, bốc hỏa. Các ông dùng trong 2 ngày sẽ thấy tráng dương cổ khí, tinh đặc, trong khi phòng-sự không thấy nhọc mệt. Nếu ai có bệnh di-tinh, lãnh tinh, nhiệt tinh, mộng tinh cũng khỏi. Đàn bà dùng được huyết tố, kinh điều ; bà nào có bệnh kinh nguyệt bất đi ; sinh ra các chứng đau bụng, đau lưng, bốc hỏa, hoặc ra khí hư (bach đái ba) cũng khỏi. Bà nào nuôi con bịt tội sữa, cá chửa thì khỏe thai. Các cụ già đau lưng, đau móm mỏi mệt, kém ăn, kém ngủ hoặc có bệnh ho, bệnh thở dùng cũng khỏi cả. Trẻ con dùng thuốc này sach cam sài bồ lì, tiêu thực. Nói tóm lại tất cả nam-phụ lão ấu nếu ai cần phải bồi bò sức khỏe thì không còn có thứ thuốc bồ gì hay bằng thuốc Sâm-Nhung Bách-Bò Hồng-Khè này. Thuốc thơm ngon dễ ăn ; các ông dùng thứ bao sáp vàng, các bà dùng thứ bao sáp trắng. Mỗi ngày ăn 2 viên vào sau 2 bữa ăn sáng và tối trẻ con mỗi lần ăn nửa viên nha chiết với chén nước chè. Mỗi hộp giá 1p00 (4 viên)

THUỐC HỒNG-KHÈ số 47. — Thuốc Tráng-Dương Kiên-Tinh đại bồ thận Hồng-Khè số 47 chế bằng Hoàng-hoa ngũ-phiếu, Hải-cầu-thận, Yến-quảng, Sâm-Nhung, với các vị thuốc vu, bò ưa ngon. Giúp cho sự giao hợp được theo ý muốn. Giúp cho người dương sự yếu « bất lực », « liệt-dương » được mãn-nguyên, dễ thụ thai. Lạm cho người vòi tinh lâm đam trở nên người da tinh vui vẻ. Sau khi dùng thuốc này 6 hay là 12 tiếng đồng hồ có hiệu quả hiển nhiên. Muốn chứng cho những lời nói trên đây, các ông các bà cứ dùng thử một gói 0p25, sẽ thấy phòng-sự khỏe mạnh lâu bền gấp mấy lần khác và sau lại thấy tinh thần minh mẫn không chút nhọc mệt. Thuốc này chuyên trị bù thận, kiền tinh, sinh khí chửa, bệnh liệt dương, bệnh tinh mau xuất. Mỗi chai lớn giá 1p. mỗi gói dùng được một ngày giá 0p25.

THUỐC CAI HỒNG-KHÈ. — Không chộn lanh chất thuốc phiện nên ai cai cũng có thể bỏ hẳn được, mỗi ngày hút một đồng bạc thuốc phiện, chỉ uống một hai bao thuốc là đã không phải hút nữa, vẫn di làm việc như thường, thuốc viên 0p50 một hộp, thuốc nước 1p00 một chai. Nghiên nhẹ chỉ hết 1p00, nghiên nặng hết 5p, là bỏ hẳn được, nên sai phái, xin trả lại tiền gấp đôi.

THUỐC PHONG TÌNH HỒNG-KHÈ. — Giéy thép mà buộc ngực trời ! Thuốc Hồng-Khè chữa những người lảng lơ ! Hai câu Sâm truyền này, ngày nay quả thấy ứng nghiệm; vì bê nôi đến Hồng-Khè thì ai cũng nghĩ ngay đến thuốc lậu và thuốc giang-mai ; ai bị lậu không cứ mới hay kinh niên uống thuốc lậu Hồng-Khè số 30 mỗi hộp 0p60 cũng khỏi rõ nọc, ai bị bệnh giang-mai không cứ về thời kỳ thứ mẩy, mới hay đã nhập cốt rồi, uống thuốc giang-mai Hồng-Khè số 14 cũng khỏi rõ mệt cách êm đềm mà không hại sinh dục (mỗi hộp giá 0p60) nên khắp các nơi đâu đâu cũng biết tiếng :

Nhà thuốc HỒNG-KHÈ
88, Phố Chợ Hôm, Hanoi (Route de Hué)

Xem mạch cho đơn, bắc thuốc chén, và có 100 món thuốc hoàn lán, cao, dan già truyền và kinh nghiệm, chẽ sần, đóng hộp, đóng chai theo phương pháp Áo-Mỹ bán khắp cả nước Nam, bán sang cả Tây, Tàu, Ai-lao, Cao-môn.clus đủ các bệnh nguy hiểm người lớn trẻ con. Bệnh nào thuốc ấy, có đơn chỉ rõ cách dùng và nói rõ bệnh căn, hết rất ít tiền mà bệnh mau khỏi. Các thứ thuốc của nhà thuốc Hồng-Khè bay Hội-chợ Haiphong năm nay được quan Toàn-quyền và quan Thống-sứ ban khen, các báo tây, nam tờ lời khuyên khích, và được thưởng « Bội tinh vàng ».