

NGÀY NAY

Báo Action française, tờ báo bảo hoàng và cực hữu bên Pháp có đăng một bài đại luận với đề tựa nên dạy người An Nam học chữ nôm chỉ nên dạy họ học chữ nôm mà thôi.

NGUYỄN KHÁC TRAM

Huỳnh đạo

HỒ LẠI VẬY ĐỒ TÂY ĐI HỌC ĐI
THẦY ĐỒ TÂY ĐẠY

LƯU-CHIẾU
VĂN-HOÀ-PHÁP
Số 03



RITC

LÊ-HUY-PHÁCH là một nhà thuốc có danh tiếng và tín nhiệm nhất xứ Bắc, bất cứ bệnh gì khó khăn nguy hiểm đến đâu, dùng thuốc Lê-huy-Phách đều mau khỏi cả. Những vợ chồng lâu năm không đẻ, những vợ chồng đẻ mà không nuôi đã có nhà thuốc Lê-Huy-Phách giúp cho hoàn toàn các gia đình ấy.

Thuốc lưỡng-nghi bổ-thận của Lê-huy-Phách đã chữa khỏi hàng vạn vạn người có bệnh ở thận!!!

Thuốc này bảo chế rất công phu, có vị phải tầm phơi hàng tháng để lấy dương-khi, có vị phải chôn xuống đất đúng 100 ngày để lấy thổ khí và đất nhất là vị hải cẩu thận

Có bệnh ở Thận, bất cứ mới, lâu uống thuốc này khỏi ngay

Bại thận — Đau lưng, mờ mắt, ù tai, rụng tóc, tiểu tiện vàng, trắng bất thường, thời thường mỗi một... dùng 1, 2 hộp thuốc này khỏi hẳn, khỏe mạnh hơn xưa,

Di tinh — Khi tưởng đến đực vọng thì tinh khí tiết ra, dùng 4 hộp được kiên tinh, cố khí

Mộng tinh — Dùng thuốc này 2 hộp khỏi hẳn, bệnh mộng tinh không bao giờ có nữa!

Hoạt tinh — Khi giao hợp tinh khí ra sớm quá, 4 hộp thuốc này như ý số cầu!

Tinh khí bất sự nhập tử cung — Tinh khí ra ri ri, không vào tới tử cung, 3 hộp thuốc này tinh ra rất mạnh.

Còn các chứng khác: Lạnh tinh, Nhiệt tinh, Liệt dương, dù lâu năm lắm, cũng chỉ dùng 3 hộp thuốc này đã thấy hiệu nghiệm lạ thường!

Và những người vì mắc bệnh lậu, giang mai uống phải nhiều thứ thuốc công phạt làm hại thận khí sinh ra đau lưng như bể, mắt mờ, chảy nước mắt, ướt qui đầu... dùng thuốc này lại càng hay lắm. Giá 1\$ một hộp

Bất điều kinh

Kinh hành khi lên tháng, khi xuống tháng, hoặc 2, 3 tháng mới hành kinh một lần, hay thấy kinh 2, 3 lần trong một tháng... tức là kém huyết mà mắc bệnh bất điều. Kinh đã không điều, còn sinh nhiều chứng: vàng đầu, ù tai, chóng mặt, môi xương sống, ăn ngủ không đều hòa...

Điều kinh chủng ngọc số 80 giá

Các bệnh nhân không dùng thuốc

LÊ-HUY-PHÁCH

nhất định không khỏi những bệnh

1\$50 — Riêng dùng cho các bà đã có chồng mà mắc bệnh bất điều. Dùng 1 hộp thuốc này kinh đều ngay lại mau có thai.

Điều kinh bổ huyết số 21 giá 1\$00 — Riêng dùng cho các cô chưa có chồng. Dùng thuốc này kinh nguyệt đều hòa; tăng thêm sức lực, khỏe mạnh luôn.

LẬU — GIANG-MAI

Không uống thuốc Lê-huy-Phách nhất định không khỏi

Các thứ thuốc chữa bệnh phong tinh của Lê-huy-Phách là những thứ thuốc độc tài, uống vào là khỏi. khắp Đông-dương đều biết tiếng. Thư cảm ơn, người Tây, người Tàu đều có, đã nhiều lần chụp ảnh đăng lên báo trượng.

Thuốc năm 1935, số 70 giá 0\$60 — Rất mau khỏi các bệnh LẬU, không cứ mới mắc hay đã lâu, nặng hay nhẹ buốt tức hoặc ra mủ, uống vào là khỏi

Giang-mai số 18 giá 1\$00 — Lỡ loét quy đầu, mọt mào gà, hoa khế, phát hạch lên soài, đau lưng, đau lưng, nặng tới bực nào cũng chỉ dùng 2 hộp thuốc này đã thấy hiệu nghiệm.

Không uống thuốc Tuyệt trùng Lậu, Giang của Lê-huy-Phách không thể khỏi hẳn bệnh Lậu, Giang-Mai được

Tuyệt trùng Lậu, Giang-mai số 12, giá 0p60 — Một thứ thuốc hay nhất ở xứ này — lọc máu sạch ngay.

— Sau khi khỏi bệnh Lậu, Giang-mai, tiểu tiện trong đục bất thường, có giầy, có cặn, rớt quy đầu, nhói nhói ở trong ống tiểu... đau lưng, vàng đầu, ù tai, tóc rụng, giật thịt... uống thuốc này kèm với « Bồ ngũ tạng » số 22 giá 1p.00 các bệnh khỏi hết.

Đàn bà bị di nọc bệnh phong tinh

Bệnh khí hư: tiểu tiện khi trong, khi đục, có vẩn, có cặn, ra khí hư, kinh nguyệt bất điều, đau bụng nổi hờn. Kém ăn, ít ngủ, đau môi thân thể... kịp dùng « Đoạn căn khí hư âm » số 37 giá 1p.00 và « Tảo nhập khí hư trùng » số 38 của Lê-huy-Phách, khỏi hẳn bệnh khí hư, lỵ

dương sinh đực về sau.

Phạm phòng, phòng tích

Bệnh này làm cho chậm đường sinh nở, chẳng nên coi thường. Không cứ đàn ông, đàn bà từ khi lấy vợ, lấy chồng thường hay mắc bệnh ấy cả. Mắc bệnh ấy bởi những khi uống rượu say ăn cơm no làm việc nhọc mệt, dâm bôn, lợi nước mà vội ham mê sắc dục hoặc những ngày quá nóng mà phòng dục quá độ cũng thành bệnh ấy. Khi phát bệnh đầy hơi, ợ chua, trong bụng vận khí, nổi từng cục rồi lại ỉa, đau lưng, tức ngực, chân tay buồn mỏi, da vàng hoặc xám, đi đứng thờ ảm ảm, mi mắt chập chờn như buồn ngủ, ăn không ngon ngủ không yên... Người bị lâu năm còn dày da bụng sác mặt vàng.

Cách chữa — Dùng thuốc phòng tích số 13 giá 0p.50. Mới bị chỉ uống hết 1 hộp là khỏi, lâu thì 3, 4 hộp là cùng.

Bệnh tê rất nguy hiểm

(thuốc bổ huyết phòng tê được hầu hết mọi người cảm ơn!)

Độc cổ kim thư được và so sánh những sự kinh nghiệm khảo cứu của chúng tôi. Thì, nhất định những mắc bệnh Tê thấp mười người hư máu cả mười. Máu đã hư lại uống những thuốc có nhiều vị nóng như: đinh hương, hồi hương, quế chi, long não, khương hoạt, độc hoạt, hoàng đàn... thì bệnh không thể nào khỏi được, mà còn nặng thêm. Nhiều người không biết làm thuốc nói tràn đi là gia truyền, là thánh dược Ồi! đã biết bao bệnh nhân uống nhầm thuốc đầy ra đó!

Thứ thuốc « bổ huyết phòng tê » số 81 (giá 1p50) này rất hoàn toàn mỹ mãn. Ai đã dùng thuốc « bổ huyết phòng tê » của Lê-huy-Phách thì nhất định không bao giờ mắc bệnh tê thấp nữa.

Đã mắc bệnh tê thấp, uống thuốc này kèm với thuốc « tê thấp » số 6 (giá 0p50) thì tốt lắm.

Đàn bà sau khi đẻ, dùng 1 hộp thuốc này, phòng được bệnh tê, các bệnh sản hậu.

LẬU NĂM KHÔNG ĐỀ

Hàn, Lạnh, Nhiệt, tử cung
1.) Hành kinh lần thứ nhất, hàn

LÊ-HUY-PHÁCH là một nhà thuốc tổ tường khoa Y-học Á-Đông, đã làm được nhiều quyển sách rất có giá trị chẳng những được hầu hết các báo tây nam ca tụng; lại được cả Hàn Lâm Viện bên Pháp (Académie des Sciences de Paris) khen tặng nữa: (quyển NAM NỮ BẢO TOÀN) và nhất là lời xem mạch thái tử lại rõ ràng lắm — Biết được trước phải bệnh gì sau phải bệnh gì và nhân thể của người ấy nữa

khi đột nhập tử cung — hơi lạnh theo vào tử cung (hàn nhập huyết thất) làm lạnh tử cung. Tử cung đã lạnh thì không kết được thai khi.

2.) Hành kinh hay rửa nơi cửa mình cũng thành bệnh lạnh tử cung mà còn đau bụng, đâm đi — đau bụng dưới. Vì thế không kết được thai khi-khi.

3.) Tử cung nhiệt không hòa được chất tinh nên không kết được thai khi. Sinh ra tử cung nhiệt bởi những ngày hành kinh hay gần lửa (nhiệt nhập huyết thất). Không những bị tử cung nhiệt mà còn có bệnh đau bụng từng cơn — đau bụng dưới.

4.) Giao hợp vô độ làm hư tử cung. Tử cung bị hư thì đóng mở chẳng có hạn, sinh ra hành kinh một tháng 2, 3 lần, hay hai tháng mới có một lần hành kinh vì thế mà không kết được thai khi

Dùng thuốc « Thiên-địa-hoàn của Lê-huy-Phách phải có thai »

Phương thuốc này phần nhiều là các thứ hoa: kim ngân hoa, hồng hoa, ích mẫu hoa, đầu ông hoa, nguyên hoa và nhiều vị khác như: tam thất, địa liên... Rồi theo cách « cứu chế hựu cứu » những vị thuốc.

Những vị thuốc phải tầm 9 thứ là: rượu, gừng, mật, muối dấm, nước đồng tiền, nước cam thảo, nước đậu đen, nước gạo, phơi khô rồi lại tầm, cứ như thế đủ 9 lần, nên sách thuốc gọi là « Cứu chế hựu cứu ». Mỗi vị thuốc phải chế đủ 9 lần như vừa nói, cho hợp với âm dương, nên gọi là THIÊN ĐỊA HOÀN »

Thuốc này chuyên chữa khỏi những bệnh ở tử cung: tử cung lạnh, tử cung nhiệt, tử cung đóng mở chẳng có hạn, bỏ máu, mất máu nữa

Những người không có thai dùng thuốc này có thai. Những người chậm có thai: dùng thuốc này mau có thai. Thực là một thứ thuốc giông con chưa từng có.

Lê-Huy-Phách

N° 149, RUE DU COTON - HANOI

ĐẠI LÝ CÁC NƠI — Honggay: Hoàng-đào-Quý, N°5 Théâtre; Haiphong: Nam-Tân, 100 Bonnal Haidương; Phú-Vân 3 phố Kho-bạc
Bacninh: Vinh-Sinh, 164 phố Thiên-an; Ninhbinh: Ich-Tri, N° 41 rue du Marché; Thaingbinh Minh-Duc, 97 Jules Piquet; Namdinh: Việt-Long,
28 Champeaux; (trên trường học bên Cầu) Thanhhoa: Thái-Lai, 72 route Eén-thủy; Vinh: Sinh-Huy, 59 phố Ga; Huế: Văn-Hòa, 29 Paul Bert; Quinhon: Trần-vân-Thăng, Avenue Khải-định; Nhatrang: Nguyễn-dinh-Tuyên, tailleur tonkinois; Tuyhoa: Nguyễn-xuân-Thiều,
Dalat: Nam-Nam được-phòng; Phan-rang Bazar Từ-Son; Phanri: Ich-Công-thương-cuộc; Faifoo: Châu-Liên, 228 Pont Japonais;
Quảng-Ngãi: Lợi-Hưng, route Coloniale; Saigon: Dương-thị-Khuyến, 109 rue d'Espagne et Nhon Hoàng 15 Amiral Courbet; Dakao: Dương-thị-Khuyến,
Thánh 148 Albert 1er Cholon: Bạch-loan, 300 rue des Marins; Bentre: Maison Tân-Thành. Thudaumot: Phúc Hưng Thái, Thakhek:
Chung Kỳ, Pnompenh: Huỳnh-Tri, rue Ohier và khắp các tỉnh lớn Trung, Nam, Bắc, Ai-lao, Cao-mên, đều có đại-lý cả



CẢI CÁCH

XÃ-XÊ — Trên các cụ dưới dân làng, về việc ăn uống ta phải nhất định cải cách ; từ nay mỗi tháng ít ra phải có... bốn lần hội họp như hôm nay.

LÝ-IOÉT, mồm cười — Bác thì cần gì phải cải cách ăn uống.

BÙN LẦY NƯỚC ĐỘNG

CÓ LÀNG, phải có đình.
Đó là một ý kiến đã ăn rễ sâu vào trong óc dân quê, từ xưa đến nay không di dịch.

Đó cũng là một cái mầm họa lớn cho nước, một sự trở ngại cho sự tiến bộ của dân chúng.

Những người bảo thủ, nghe câu nói ấy, không khỏi nhao nhao lên phản đối :

— Ay chết ! sao lại ăn nói thế. Đình là tiêu biểu cho làng An-nam ; đình là dấu vết thiêng liêng của tư tưởng ông cha ta ; đình là nơi hội họp của dân để bàn đến việc ích chung, để nhớ ơn thành hoàng, người đã có công lập nên làng.

Cái đình, theo họ, là sự hun đúc của di phong đáng yêu đáng quý. Nó rất cổ, nó rất nên thơ. Dân chúng cần có một tín ngưỡng : đình làng chính là cơ sở của tín ngưỡng ấy. Dân chúng cần hợp quần để mưu hạnh-phúc chung : đình là giấy thân ái liên lạc người cùng làng.

Họ lầm. Cái lầm đi hại rất nhiều. Đình làng đâu có phải là hội đường của một tôn giáo. Ông thần làng chẳng qua chỉ là một

phương pháp cai trị dân của các vua chúa đời xưa. Ông thần làng chỉ là một phương pháp của sự áp chế về tinh thần. Đặt ra thần hoàng, cổ nhân cũng đã khôn khéo lắm. Họ dựa vào sự thờ phụng tổ tiên, sự thờ phụng người đã khuất, để khuôn linh hồn dân chúng vào những mẫu đúc sẵn. Muốn in sâu vào óc dân cái tư tưởng kính thượng, cái tư tưởng về sự bất khả xâm phạm của mệnh lệnh triều đình, các bậc vua chúa đã tự đặt lên trên các ông thần mà dân hèn phải coi như những đấng thiêng liêng.

Thờ thần đã không là theo một tôn giáo, thì chỉ làm nô-lệ cho sự mê tín dị đoan. Những lúc nắng hạn, cổ đem ông thần ra rước sách để đảo vũ, tưởng như ông ta có thể hóa phép thần thông kéo mây đen ở phương xa tới ; những khi bị ôn dịch, đồng lòng đồ lỗi cho một con nọ khi

của ông thần hoàng bị báng bỏ, trêu ghẹo : những hành động mê muội ấy ta thường thấy ở nơi thôn dã. Vậy thờ thần, thực không khác gì thờ bà cô, ông mãnh, không khác gì mọi Phi-hầu thờ những khúc gỗ chạm. Vậy thờ thần chỉ là cử chỉ của những dân tộc bán khai, sợ hãi hết thấy những điều huyền bí của vũ trụ, cần nhớ đến một sức mạnh huyền bí để bảo-vệ cho mình.

Có người bảo : thần hoàng thường là một người anh hùng có công với làng, và thờ thần hoàng chỉ là tỏ lòng nhớ ơn với người anh hùng ấy.

Trước khi trả lời, tôi xin mạn phép kể một câu chuyện nghe được ở vùng bề. Ở một làng kia, một hôm các cụ ngồi bàn việc thảo sớ xin từ sắc cho thần. Nhưng thần làng lại là người đánh cả vô danh. Một cụ nói :

làng mình làm người hiền hách, ai lại chỉ có một ông thần xoàng quá. Bàn tán xong, các cụ bèn thảo sớ xin từ sắc, nhưng trong sớ, các cụ bỏ quên tên ông thần cũ, lấy tên một vị khác có danh vọng điền vào. Kết quả : làng được một ông thượng đẳng thần.

Ấy, phần đông các làng [đều có những hí kịch như vậy.

Đó là không kể những hí kịch khác, cũng do sự thờ thần làng mà sinh ra. Thần hoàng mà là một tay ăn trộm chết vào giờ thiêng, thì mỗi lần cúng tế dân làng cần phải diễn lại trò đào ngạch, khoét tường. Thần hoàng là một người hoang dâm, thì mỗi khi gái làng qua đình, cần phải tốc váy lên. Thần là một người còn sống, thì tấn tuồng cúng tế chỉ là một sự mỉa mai lòng tin ngưỡng của người đời.

Các thức tế cay chua kia thực đủ khiến cho ta phải phỉ bô các ông thần làng, nghĩa là phỉ bô cái đình, nơi trú sở của các người. Là vì đình mà mất ông thần, thì không còn tính cách một cái đình nữa. Ta sẽ không được mục kích cái cảnh đáng cười mà cũng đáng

PHÁ ĐÌNH

thương diễn ra mỗi năm hai lần ở đình làng. Các cụ sẽ không áo thụng xanh lòa xòa lễ thể, kẻ lưng nển, người cầm bông, nối nhau đi riêu trước ban thờ khói hương nghi ngút. Các đàn cũng sẽ khỏi phải vong gia, thất thổ để chạy liền đóng gạo góp. Thủ lợn, phao cầu sẽ không còn phơi ra trước mặt bọn kỳ hào; những cuộc tranh dành ngôi thứ với những cuộc ầu dả vì hơi men, vì sự ganh tị, sẽ không còn nữa. Nhưng nếu còn đình, thì những điều tệ những kia vẫn còn. Đình,

sợ giấy liên lạc người cùng làng, chỉ là một cái giấy thường trôi buộc họ lại. Hơn nữa, cái giấy ấy lại là một khi giới làm gián đoạn dần một nước. Vì nó, mà người làng coi người làng láng giềng là một thế giới khác, không có can hệ gì tới mình, có khi lại kinh địch với nhau nữa. Những việc hai làng lân cận đánh, giết nhau là những việc ta thường thấy. Đó là tội ác của sự gián đoạn kia, nghĩa là của cái đình làng. Như vậy, đình làng không còn

có cơ gì để sống sót trong lúc mọi vật chuyển rời: Nó là một vật đã quá cũ, chỉ đáng để người ta coi trong một viện bảo tàng để làm tiêu biểu cho một thời đại đã tàn mà thôi. Thời đại này không phải là thời đại của nó nữa, ta còn đợi gì mà không phá nó đi. Một nhà tư tưởng Hi-lạp có nói: « — Không nên phá bỏ cái gì mà ta không chắc lấy cái khác tốt hơn thay vào. » Đối với đình làng, câu châm ngôn ấy không jam cho ta ngần ngại, do dự. Ta

phá đình đi, sẽ lập nhà công tự để bàn việc công. Còn các bậc anh hùng, các tiên nhân đã có công với làng, ta có đức tượng, dựng bia để ghi công đức, và hàng năm, ngày giỗ, dân chúng có thể vui vẻ mở hội để nhớ đến công người đã khuất, và lấy tư tưởng những người ấy đã noi theo để tưởng lệ nhau. Lúc đó, làng annam sẽ là một làng văn minh, mà các ông thần hoàng sẽ không có thể reo hại cho dân quê nữa.

Hoàng-Đạo

HỘP THU

Ông M. T. — Có hai thứ thuốc: Nếu ông là nhà tư bản thì nên mua một hộp Evonyl, hiệu thuốc tây nào cũng có. Hộp đẹp, thuốc ngon mà lại thần hiệu vô cùng. Còn ông là một người bình dân thì ông nên mua lể Magnésie calcinée, uống cũng hay như thế, nhưng không ngon ngọt bằng. Có bán lể từ một hào trở lên.



**TRƯỚC ĐÂY
MỘT THÁNG
NGƯỜI TA
BẢO TÔI LÀ
DA CỐC**

**bây giờ da dẻ tôi rất
mịn màng mềm mại**

Có hàng nghìn phụ-nữ trước kia nước da rất là xấu sa mà chỉ theo cách giặt tiền này trong có 15 hôm mà đã được nước da sáng sủa và mềm mại. Đã bao lâu nay những nhà chuyên môn nghiên cứu về da để khuyên nên lấy dầu olive chế riêng bơ với kem mà làm cho da được trong trắng như tuyết như vậy. Nhưng tất cả những thứ ấy hiện bây giờ trong Crème Tokalon mùi trắng (không nhờn) có cả chất ấy lẫn vào lỗ chân lông làm tan những bụi bám cấu sâu vào trong lỗ chân lông mà sà-phòng với nước không thể nào rửa sạch được. Những tàn-nhang cũng mất. Crème Tokalon mùi trắng có những chất bổ làm những lỗ chân lông nhỏ lại, da dẻ được tươi, sáng sủa và mịn màng. Dùng thứ Crème Tokalon mùi trắng sẽ được kết quả mỹ mãn, nếu không trở lại tiền.

ĐẠI-LY:
F Maron A. Rochat et Cie
45 - 47, Boulevard Gambetta, — HANOI

TỪNG TUẦN LỄ MỘT

ÔNG LÊ-BÁ-CHẤN

Ông Lê-bá-Chấn, một nhà làm báo, sống Hải-dương xin vào yết kiến ông chánh tòa Nam-án. Ông này tiếp ông Chấn bằng một lá trát tổng giam. Nguyên nhân? Theo các báo, ông Chấn đã bị ông Trần-dinh-Chức ở tỉnh Đông kiện về tội: quấy nhiễu con gái ông ta, có Lược.

Tuy có Lược có đến tòa khai rằng có không bị ai quấy nhiễu, ông Chấn vẫn bị giam. Tuy ông Chấn có như cửa hân hoi, không có thể trốn thoát được vòng pháp luật, ông vẫn bị giam.

Nghe đâu ông đã tuyệt thực để phản đối. Ông tuyệt thực từ ngày mồng năm tây. Lòng nhân-dạo có thể khiến ông chánh án tạm tha ông Chấn để đợi ngày nghị xử. Vì tình đồng nghiệp, các nhà báo đã họp nhau lại, đình một mặt có xin tạm tha cho ông Chấn, một mặt phải người xuống Hải-dương điều tra xem sự thực ở đâu.

Khó một nỗi, là quyền cho tạm tha ở trong tay ông chánh án. Mà quyền ấy ở tòa nam án lớn lắm, lớn quá. Điều thứ nhất, là vì ở trước tòa nam án không có trạng sư bênh vực cho bị cáo nhân. Điều thứ hai, là trái hẳn với tòa tây án, bị cáo-nhân xin tạm tha không được, không có thể chống án lên tòa trên. Như vậy ở trước tòa nam-án, sự tự do của cá nhân không được bênh vực như ở trước tòa tây án. Đó là một điều khuyết điểm lớn trong bộ luật hình sự tổ tụng Annam.

Cũng như điều luật 208 bộ hình luật Annam là một điều luật quá nghiêm khắc. Vì theo điều luật ấy, trái hẳn với luật pháp, quyền đã dân bà con gái là đủ bị tội, dầu không phải là vị thành đinh cũng vậy, dầu là bà già đã bảy mươi tư cũng vậy.

MỘT KỶ LỤC

NGƯỜI NHẬT ở Đông-kinh hôm thứ bảy vừa qua, đã dọn dẹp ăn mừng cuộc bay của chiếc « Thân phong » một chiếc tàu bay Nhật. Chiếc tàu ấy bay từ Nhật sang Anh mất có 93 giờ 28 phút 57 giây. Tính trung bình mỗi giờ bay 300 cây số, vì chiếc tàu bay ấy thực ra bay 61 giờ đồng hồ, vì còn phải đổ lại nhiều nơi để nghỉ và lấy dầu xăng.

Thủ tướng Nhật nói thanh-lịch ấy đủ tỏ ra rằng những động cơ làm ở Nhật không kém gì động cơ nước khác, và một nhà đóng tàu bay Anh nói rằng Nhật đã tỏ ra là mình có một đội không quân vào hạng nhất ở hoàn cầu.

Muốn thì được, thanh lịch về vang kia đây ta như thế. Sự về vang ấy lại tỏ cho ta biết rằng muốn tiến bộ về phương diện nào cũng cần phải luyện tập. Nếu Đông-dương có một đội tàu bay, và nếu chính-phủ khuyến khích, tưởng lệ cho người Annam cầm lái, biết đâu ta lại không bằng người? Nhưng ta không có luyện, thì không bao giờ biết được cả.

Nói rộng ra, thì bất cứ vấn đề gì cũng vậy, nếu ta cứ bị coi là vị thành đinh, không được tập làm người lớn, thì không bao giờ thành người lớn được. Nếu chính phủ Pháp thành thực muốn đưa ta đến nền văn minh, chính phủ cần phải nghĩ đến nguyên tắc ấy.

Hoàng-Đạo

**MẤY LỜI CUỐI CÙNG
VỚI TƯƠNG LAI**

BÁO chí Việt-Nam chưa được tự do là vì người ta bảo nó là ghê-tôm (immonde) Mà ghê-tôm là vì trong đó, có nhiều con chiên ghê hay hăm dọa ăn tiền và hay vu cáo xăng.

Vậy tương nghĩa vụ của nhà làm báo Việt-Nam lúc này là phải tránh những sự đời bại ấy, khiến người ta không thể vin lẽ gì mà kìm giữ sự tự do ngôn luận đáng yêu mà ai cũng đương mong mỏi.

Thế mà *Trung-lai* lại nghĩ khác, *Trung-lai* đã vu-cáo.

Vu-cáo Ngày Nay một cách đốn mạt.

Trung-lai bảo Ngày Nay làm điếm chỉ cho nhà đoàn đề ăn hỏa hồng. Một điếm vu cáo.

Trung-lai bảo Ngày Nay làm mặt thám cho chính-phủ. Hai điều vu cáo.

Trung-lai bảo Ngày Nay có nhà lầu, (vu cáo), có ô-tô (vu cáo), có nhà nghỉ mát ở Chapa (vu cáo) và có đồn điền ở Bắc-giang (vu cáo) để sống một đời trường giả. Bao nhiêu điều vu-cáo.

Chúng tôi coi việc làm đó để hèn làm: Mà rất có hại cho thanh danh làng báo Việt-Nam. Muốn tố cáo thì tố cáo, miễn là dựa vào sự thực. Còn dựa đặt ra để làm hại đến danh giá người khác, đó là vu cáo, nê vu cáo, thì người có lương tâm không bao giờ làm.

Chúng tôi mong *Trung-lai* đã vì làm lỡ mà vu cáo chúng tôi. Chúng tôi mong tờ báo ấy hồi quá, bỏ cái thói quen của bọn *Gringoire*, là bọn đã đem sự vu cáo làm xấu hổ cho làng báo Pháp.

Chúng tôi thành thực mong như vậy. Nếu *Trung-lai* muốn bút chiến với chúng tôi về một vấn-đề gì hay về một hành-động, một thái độ một lý tưởng nào, chúng tôi cũng sẵn lòng tiếp đáp. Nhược bằng cứ ò-ạt vu-cáo, thì bài này là bài trả lời cuối cùng của chúng tôi.

Ngày Nay

**ĐỀ ĐI TỚI MỘT HỘI NGHỊ
CÁC NHÀ BÁO VÀ CÁC NHÀ VĂN
ĐÔNG-DƯƠNG
MỘT CUỘC HỘI-HỢP
BẢO GIỚI BẮC-KỲ**

Chúng tôi, 18 đại biểu của 18 tờ báo quốc-văn và Pháp-văn ở Hà-nội, nhân cuộc gặp gỡ hôm 12 Avril vừa qua tại tòa báo *Trung-lai*, có cùng nhau ước định một cuộc hội nghị các ban làng báo và làng văn ở Bắc-kỳ để hưởng ứng với công việc của anh em làm báo *Trung-kỳ* vừa rồi, và đề đi tới cuộc hội nghị toàn thể báo-giới và văn-giới Đông-dương. mục đích yêu cầu tự do ngôn luận.

Vậy chúng tôi xin mời các ban đồng nghiệp đến hội họp cho đông đủ để cùng nhau bàn định về công việc ấy. Họp vào ngày thứ bảy 21 Avril 1937, đồng 19 giờ, tại hội quán C. S. A. số 1 phố Charles Coulier.

Ngoài ra, chúng tôi xin mời cả các nhà văn khác đến gom góp ý kiến, và xin đến biên tên trước 18 giờ, ngày 22 Avril, tại tòa báo Tin-hoa, 48 Richard, Hanoi, để lấy giấy mời. Các ban nhà báo xin nhớ mang theo *carte de pres.*

Kính mời Đại biểu mời tìm báo: *Trung-lai*, *Effort*, *Patrie annamite*, *Thời thế*, *Ngày-nay*, *Trung-Bắc*, *Tin-hoa*, *Cao âm*, *Bắc-hà*, *Travail*, *Rassemblement*, *Hà-thành* thời-báo, *Tiểu-thuyết* thì năm, *Tiểu-thuyết* thì bảy, *Việt-báo*, *Tin văn*, *Ban-dân*, *Ich-hưu*.

NGƯỜI VÀ VIỆC

CỨU QUỐC

DÀN TÀU ở Paris mở một hội cứu quốc. Thật là một hội đáng để ý.

Gần đây, kỳ hội đồng thường niên, các hội viên đều tề tựu đông đủ để bàn về mọi phương pháp cứu nước.

Kết cục: ba hội-viên bị hội viên khác vác súng lục bắn bị thương. Chắc hẳn là vì không đồng ý kiến nên mới phải dùng đến cái nhẽ... đau đớn ấy, để cho ba ông hội viên kia biết rằng cần phải hy sinh cho nước, theo lối của người cầm súng lục.

Cái nhẽ ấy là cái nhẽ của ông thủ tướng họ Mút dùng để bảo cho người nước Á biết rằng cần phải hy sinh cho sự văn minh theo lối của thủ tướng. Hoặc là cái nhẽ của tướng Franco dùng để đưa người Tây-ban-nha vào một đời đẹp để theo ý muốn của tướng ấy, dẫu có phải chết hết cũng hải lòng.

Các ông hội viên tàu kia chắc cũng hải lòng khi đã bắn lẫn nhau cho đến lúc chết hết. Lúc đó, tự nhiên nước sẽ cứu khỏi vòng nguy khốn.

HÃNG HÁI

NƯỚC Ý, dưới bàn tay thủ tướng họ Mút, thật là hăng hái.

Bắt đầu, hăng hái sang Phi châu, đem văn minh đến cho dân nước Á, nghĩa là bắt họ làm nô lệ cho mình.

Pồi hăng hái sang Tây-ban-nha giúp tướng phát-xít Franco, giết người Tây-ban-nha chơi.

Song có lẽ vì quá hăng hái nên vừa rồi bị quân chính phủ Madrid đánh đại bại, hăng hái chạy thụt điên bát đảo.

Được tin thủ tướng họ Mút cho lệnh sang Tây-ban-nha bắn hết thầy các quan võ đã dự vào sự thua trận ấy.

Vì thủ tướng cho là trách nhiệm ở họ cả. Nhưng lên cao một bậc nữa, thì trách nhiệm là ở người đã chọn bọn võ quan soàng ấy



NÓI CHỮ

XỆ BẢO TOÉT. — Kể ra tôi với bác vẫn nà bạn đồng niên với nhau.

sang, để cho phi tiếng của Ý. Nghĩa là ở thủ tướng họ Mút.

Vậy người ta đương chờ thủ tướng hạ lệnh tự bắn mình làm gương, và nghe đầu thủ tướng đã bắt chước Tào Tháo khi xưa ra hiệu thợ cạo cắt tóc rồi.

HUYỀN BÍ

ÔNG PHẠM-VĂN-KÝ, một người Annam làm thơ pháp, trong một cuộc diễn thuyết ở Huế, có rêu rất làm li gọi hồn thanh niên Việt nam trở về với về huyền bí của lễ Nam-giao.

Ông Kỳ đã quá cảm vì Huế. Ông Ông bị cô gái già ấy cảm dỗ. Về làng lo của cây cỏ núi Ngự-binh, giòng nước lững lờ chảy của Sông-Hương, và những ngọn thông nên thơ ở đàn Nam-giao đã gọi hồn ông ta về với những sự huyền bí, sự ủy mi... sự chết đi.

Lễ Nam-giao nên thơ thật, nhưng chỉ nên thơ cho người ở xứ lạ đến xem. Lễ Nam-giao huyền-bí lắm, vì nó là dấu vết của một thời đại mịt mù, của một tôn giáo không còn ai tin. Lễ ấy là lễ của con trời tế ông Trời, ông Trời mà bây giờ người ta biết chỉ là một quầng không, còn con trời chỉ là một

CHÂM NGÔN

Nguyễn công Tiểu:

Lo gì việc ấy mà lo,
Cây sơn hắc ín, ve bò đi đâu?

Lưu Chương:

Dân đen nên uống rượu
tự,
Chớ uống rượu lậu, có khi
phải đòn.

Vũ đình Long:

Nhất quý, nhì ma, tam xà,
tứ quái,

người [như người khác sống trên một giọt bùn quay trong quầng không ấy.

Ông Kỳ muốn thanh niên trở lại với lễ Nam-giao, nghĩa là muốn cho họ trở về cái thời đại mịt mù cũ trong lúc mọi người ta liến vào cõi văn minh. Ý chừng ông ần phải dũa của ông Nguyễn-tiến-Lãng rồi

Hoàng-Đạo

Là con bò cái (sữa) của động Tân Dân.

Bùi xuân Linh:

Có chí làm quan (nghị)
Có gan làm tuấn (dinh).

Lê trảng Kiêu:

Tiền «vinh» thân, hậu «phi» gia,
Thứ «trị» đồng nghiệp,
«bình» độc giả.

Phan văn Hùm:

Đã dấy vào kiếp phong trần,
Sao cho «cũi sắt» một lần mới thôi.

Nguyễn năng Quốc:

Thứ nhất thì tu tại «nha»,
Thứ nhì tu «rượu», thứ ba
hãy tu «chùa».
Nam-Hưng (Ninh-binh)



— Từ đây vào Hadong còn mấy cây số nữa hở ông?
— Hồi mới lần thân chứ! Chỉ còn một bước nữa thôi.

MỚI LẠI

PETROMAX

- N° 826 — 300 bougies
1 litre dầu đốt đặng 12 giờ
 - N° 821 — 200 bougies
1 litre dầu đốt đặng 18 giờ
 - N° 900 — 100 bougies
1 litre dầu đốt đặng 28 giờ
- Chỉ có thứ đèn N° 824 N là sáng bằng dầu lửa mà thôi
- Sáng 300 Bougies



Đèn MANCHON kiểu mới rất tối tân

Đèn hiệu PETROMAX N° 824 N ĐỐT BẰNG DẦU LỬA

SÔNG BẰNG DẦU LỬA

Chẳng cần phải dùng đến dầu alcool mà sông như trước nữa

Hiệu đèn Petromax N° 824 N mới phát minh tại bên Đức

AI thấy cũng đều khen ngợi vô cùng, máy móc giản-dị đơn sơ dùng rồi có thể sửa lấy một mình được

Cách đốt rất dễ; có sẵn ống bơm để chứa dầu lửa dính luôn trong bình đèn, khi muốn sông, chế đầy dầu lửa vào ống chứa rồi chỉ cần bơm có 9 hay 10 cái là có đủ dầu tràn lên chỗ để sông, trong lúc sông ngọn lửa cũng xanh biếc như ngọn lửa dầu alcool chứ không có khói, một lần chế dầu vào ống chứa có thể sông được mười mấy lần

Đèn Petromax N° 824 N là kiểu đèn rất lịch-sự tinh-xảo không kiểu đèn nào sánh bằng, không hao dầu, không sợ chực-chặc điều gì

Đèn Petromax bán ra đều có bảo kiết luôn luôn

Établissements DAI-ICH

Chuyên môn bán các hiệu đèn danh tiếng và đồ phụ-tùng các hiệu đèn đều có đủ

N° 29 Boulevard Tổng-Độc-Phương — CHOLON

Hào hán!



- Ái!

Đứa nào mà mù thể không biết.

Ta phải nện cho nó một mẻ mới được.

- Bác hỏi cái gì? (Vẽ theo Cuivillier)

THỜI SỰ ĐIỂN CA

ĐỒI...

Xưa nay trong các sở công
Một ngày hai buổi các ông đi
làm.
Nay nhà nước định sửa sang,
Chỉ làm một buổi, việc càng tiện
nghe.



Người bàn nọ, kẻ bàn kia,
Kể rằng: buổi sáng nên đi bảy
giờ.
Làm một mạch, một giờ trưa,
Về ăn bữa sớm, đôi vừa tới
nơi.
Dù ai có tính dờ hơi,
Làm công làm cán, muốn ngồi lại
sau.
Con ti đối ngẫu đã lâu,
Nó dạy, nó nghe, nó đầu chiều,
người!
Làng trưởng giả, lăm dân lười,
Đem thời lũng củng, sáng thời dạy
trưa.
Bàn rằng: buổi sớm chín giờ,
Xếp bút, xếp tây, về nhà nghỉ
ngơi.
Đôi giờ theo lối thứ hai,
Nghe đầu làng Gãi, lăm ngãi hoan
ngheh,
Những ai sinh lập, công lên b,

TRƯỚC VÀNH MÓNG NGỰA

Cơm thừa

NGUYỄN VĂN PHÚ chỉ có cái
tên là màu mỡ. Ngoài ra
trông rất có vẻ nghèo nàn.
Bộ mặt hác trong bộ quần áo
nâu rách, mũi bạc thếch. Mái tóc bờm
sớm để đã ngoài hai tháng không
cạo như mái tóc một nhà làm thơ
mới Việt-Nam.
Ông chánh án, hình như cũng
thương hại, hỏi bằng giọng rất
ngọt ngào:
- Thế nào? Anh có nhận đã lấy
ngôn từ mạ lý một viên chức
dịch trong khi hành vụ không?
Nhà thi sĩ Phú cất giọng run run
hỏi sẽ người thông ngôn:
- Băm thế là làm sao ạ?
- Thế nghĩa là anh có chữ rửa
đội xếp không?
- Băm không, quả không.
Vừa trả lời, nhà thi sĩ vừa lác
bờm tóc một cách cương quyết
và dương mắt nhìn ông chánh án
một cách ngậy thơ.
- Băm thật quả không. Hôm ấy
con đương ngồi ăn ở góc đường,
thì thấy đội đến bảo con là « đồ
chó nhai xương » rồi lôi con lên
bóp, có thể thôi.
Ông chánh án mỉm cười:
- Có thể thôi. Theo lời anh nói
thi giản dị quá. Thế ra tự nhiên

người đội xếp đến mắng anh chơi,
cho có truyện?
- Băm, vì thấy ấy thấy con ăn..
- Ăn.. ai chẳng ăn?
- Băm, nhưng con ăn những đồ
ăn còn thừa trong trại lính thải
ra, đem bán. Hôm ấy, con ăn « xúp »
Thấy đội vàng tục ra với con,
thì con có bảo: « Thấy thử nghèo
đói xem có nhai không? Giàu có
thì làm bộ thế nào chẳng được. »
- À ra thế. Lối ở cả thầy đội.
Nhưng thấy đội, làm chứng, lại
nhất định không nhận lỗi, và cũng
nhất định chối đây đẩy là không
vàng tục. Theo thấy, thì dấu phở
thấy đóng, thầy đến đẹp. Mọi
người đều giận, duy chỉ có Phú
là nhất định ngồi uống hết bát
« xúp ».
- Nó lại mới cả con ăn nữa.
Con lác đầu, bảo nó đi, thì nó vàng
tục ra, bảo: « Tiền sư mây làm bộ ».
Ông chánh án mỉm cười. Rồi
sau một lúc cân nhắc trọng lượng
của hai câu chữ, và sự thực thà
của hai người ông hạ tứ:
- Một ngày nhà pha.
Nhà thi sĩ rửa bờm tóc một cách
tuyệt vọng, lặng lẽ bước ra.

Hoàng-Đạo

GIỜ

Sấn lòng quân chủ, nặng tình hơn
vua.
Tan hầu, bụng hầy còn no,
Trống về mặt trống, tha hồ ngồi
dai.
Người hát sường, kẻ bạc bài,
Tha hồ mà thức, chơi bởi thâu
đêm.
Sáng ngày bạch nhật thanh thiên.
Còn kéo được giấc, liên miên vài
giờ,
Chẳng lo gì sự đến trưa,
Và ngồi bàn giấy người phờ, mắt
cay.
Đôi giờ theo lối sau này,
Khiến người mắt nết, càng ngày
sinh hư.
Vừa lòng các trạng ngữ trưa,
Thèm nuông tính kẻ say sưa tối
ngày.
Tú bàn: « theo chính sách hay,
Chi bằng sáng sớm, làm ngay bây
giờ.
Bãi trừ được thói ngủ trưa,
Đã quen mắt nết, lại vừa vệ
sinh.
Sáng ngày dạy tỉnh tỉnh tỉnh,
Chỉ mình tỉnh táo, người mình
thanh thời.
Trú tâm tải việc một hồi,
Suốt chiều được buổi, nghỉ ngơi
an nhàn.
Chẳng hơn làm việc giờ giảng,
Nửa phần buổi sáng, bắc sang
buổi chiều.
Kéo dài, tê ngắt, buồn teo,
Ngoảnh đi ngoảnh lại, hết veo
một ngày.
Còn làm việc cóc gì hay...!

Tú Mờ

Bem triết tự
biết số-mệnh



XEM SỐ-MỆNH, XEM TỬ-VI

Đông-Dương mới có một M. Khánh-Sơn. Xem sao nói vậy không
tôn nịnh không dọa nạt. Các ngài chỉ cần gửi chữ ký và tuổi kèm thêm
ngân phiếu 7 hào cho maitre Khánh-sơn boîte postale 115 Hanoi
Sẽ rõ đời đi-vãng, hiện-tại, tương-lai.
1) Công ăn việc làm và thi cử. 2) Tình duyên, vợ con, của cải. 3) Người
yêu, kẻ thù. 4) Bệnh tật, vận-hạnh. 5) Ngày giờ nào có vận mà mua số.
Xin có lời thưa trước với các quý ông quý bà trong Nam ngoài
Bắc biết rằng tôi không hề sai thư ký riêng hay ai thay mặt tôi đi
đấu cả. Vagy nếu có kẻ nào tự nhận là tôi thì các quý ông quý bà
nên coi chừng. Về phần tôi nếu đi Xứ nào thì đã có tin trước.

LUYÊN TIẾP
ARCHITECTES
N° 42 BORGNISS DESBORDES
HANOI



Thưa, thưa... ông đánh rơi cái này, tôi mang lên trả ông.

ĐIỂM BÁO

Hay chữ

THỜI THỂ số hai trong bài nói chuyện về văn chương đầu độc, ông Trương Tửu cho ta thấy cái vốn học thức của ông ấy.

Ông ấy đã học đến khoa « tâm lý học ».

Ông ấy đã dẫn chứng tâm lý học.

« Cho nên trong tâm lý học có câu (ông ấy nói thế): Nếu anh không làm theo anh nghĩ thì anh sẽ nghĩ theo anh làm. »

Và ông còn học được nhiều câu cũng hay như thế. Ai dám khinh ông ấy nào ?

Ông Trương Tửu bảo chúng ta rằng vì bình phẩm cuốn « Lạnh Lùng » nên có người bạn của ông đến bắt bẻ ông.

« Bạn lời đặt lời Thời Thể số một xuống bàn, ngâm nghĩ một lát (như trong tiểu thuyết) rồi bảo tôi... v.v... »

« Tôi ngắt lời bạn... v.v... »

Bạn chưa tin. Ông lại phân giải :

« — Một người thiếu niên óc còn non nớt, trái tim còn ngây thơ, trí tưởng còn trong trẻo, thì chỉ biết thu nhận hình ảnh ý nghĩ ở bên ngoài... »

Nhưng ông lại phân giải luôn ;

« Người thiếu niên ấy thường nhiều lim, (tìm ngây thơ) hơn óc, (óc non nớt) nhiều trí tưởng tượng (trí tưởng trong chèo) hơn tim (tìm ngây thơ)... »

Thế nghĩa là người thiếu niên ấy óc non, tìm non, trí tưởng trẻ con..., nhưng cái nọ nhiều hơn cái kia một tí.

Và thế cũng nghĩa là về phần óc, tìm, trí tưởng, đầu còn non xem chừng ông Trương Tửu cũng không có mấy.

Thế thì ông ấy có cái gì

ÔNG ấy có — tôi đã nói — cái học thức của ông ấy.

Nhiều đáo đề.

Nó nghiên ở trong quyền tâm lý học mà ông ấy đang nghiên.

Nhưng nghiên chưa tiêu.

Nhưng ông ấy cứ đem nhà trên mặt giấy.

Ông lôi cả một đoạn lý sự còn sợng ra bảo người bạn.

« — Anh nên nhớ rằng trí tưởng tượng thu nhận như vậy một cách bất trí giác ngoài sự kiểm soát của lương tâm và lý trí. Thế rồi hình ảnh ấy nhờ những sức mạnh bất trí thức nhào nặn tự biến thành hình động-lực (image force). Hình động-lực ấy luôn luôn thúc dục người thiếu niên làm thành sự hành vi... »

Văn văn... văn văn...

Rồi ông nói đến bác sĩ Freud, đến sự chuyên giao, sự kết tinh của hình động lực, đến cái câu tâm lý học mà ông thuộc trơn nhất, đến những hiềm tượng nó phát nguyên ở văn chương đầu độc và hỏi người bạn :

— Anh chịu nhận lời không ?

Người bạn liền nhận lời ngay và mắt hẳn về hoài nghi trên nét mặt và... — ông bảo thế — « nhìn tôi một cách tin yêu. »

Tôi chắc ông Trương-Tửu không nói đùa. Nên tôi tưởng

đến một câu chủ lý của ông Boileau, trong cuốn *Art poétique* ấy mà ! Chẳng hay ông Tửu đã học đến chưa ?...

Ông Boileau viết rằng :...
Nhưng tôi nói ra sợ mất lòng người bạn của ông Trương Tửu

Kết án

ÔNG Trương-Tửu khoe : Tôi kết án Lạnh-Lùng !

Ông Trương-Tửu lại đe : « Tôi kết án Đời-Mưa-Gió. »

Trời ơi ! Ông Trương-Tửu « phê bình » ? Ông Trương-Tửu kết án !

— Anh để cho tôi cười đã nào. Tôi cười rồi tôi kể truyện ngày xưa.

Ngày xưa ông Lê-tràng-Kiều mặc lấy bộ áo lục-sự đi dò những tập hồ sơ (những tập hồ sơ rất quan trọng đối với ông ta) rồi ông ta tự ban cho mình cái chức rất sang, là hồi tộ Phong-hóa. Ông ta đạo mạo đeo ngang cặp kính ở đầu mũi rồi hò hét ra về hùng hồn lắm.

Bây giờ người ta vẫn chưa nhìn được cười.

Bởi vì những trò cười hiểm có như thế vẫn làm cho người ta vui dai. Có lẽ lo xa rằng thiên hạ thế nào rồi cũng có lúc buồn, nên đến nay ông Lê xuống làm thường dân rồi, ông Trương Tửu liền lên kể v.



MƯU SÂU

— Này, anh sơn nhầm rồi... sao anh lại sơn bên kia xanh, bên này trắng ?

— Ấy dễ lúc nào tôi chệch phải ai, tôi phóng chạy, thì các người làm chứng ở hai bên đồng khai khác nhau.

PHIUC-LOI

1 Avenue Paul Doumer — HAIPHONG

ARTICLES DE NOUVEAUTÉ
CHAPPELLERIE, PARFUMERIE
LUNETTERIE — CRAVATES

SACS POUR DAMES & DEMOISELLES



NHÀ HÀNG BẢO XÃ XỆ :
— Ông xê ra cho tôi đêm kéo lăm.

Nhưng ông Tửu không thêm lăm lục sự.

Ông làm chánh án kia — oai hơn. Cũng bộ áo thụng đen ngòm, cũng đôi mực kính cưỡi ngựa trên cái mũi nghiêm trang, thêm cái mũ nữa trên cái đầu cho thêm vẻ quan tòa, rồi... Rồi ông đi kết án.

Người ta thấy hay hay, đồ đến xem.

Ông mãi áp mũi xuống những pho sách luật tâm lý của ông nên không biết rằng người ta đang cần môi lại nhin cười để cho ông cứ việc phê phán như thế mãi, kết án (!) như thế mãi.

Tôi, tôi không nhin. Tôi cười rõ to kia, vì tích tôi rất ưa trò khôi hài. Và trông ông Trương Tửu trong bộ áo ông tự khoác vào mình, tôi ngấm nghĩ :

— Thì ra... ở nước này, cái lễ bịch vẫn để người ta sống như thường.

Lêta

Hat san

Triết lý rẻ tiền

Thời thế số 2, trong « Truyện Thời thế » :

Loại người chừa trong bụng một thứ cần bã rất khó ngửi mà lại chỉ thích mùi thơm.

Có thể được lắm chứ. Ốc Cô-lý thơm tho như thế mà cũng thích ngửi được một câu văn nặng mùi như thế thì đủ biết rằng có thể được lắm.

Thơ là gì ?

Cũng trong truyện ấy :

Thơ là gì ?

Thưa rằng là thứ phép màu có thể gói kín một hồn phách trong cái khăn lụa hồng.

Có lẽ đó là thứ phép màu mà Cô-lý đã mượn khéo ở động Tân-Dân.

Hân ái sạ



Con chuột nhắt

Thầy đội Mãn đi tuần cảnh sát
Bắt được anh Chuột Nhắt đi mò.
Cây nổi xơi vụng cá kho,
Thầy bèn nhẩy số lại vồ, tóm luôn
Xích cõ đèn công môn trình báo
Vớ ồng Cò, là lão Cáo già.
Cáo rằng: « kẻ cắp không tha,
Truyền Mèo điếu Chuột Nhắt ra
hành hình.»
Chuột Nhắt biết cơ mình sắp chết,
Nổi ức lòng nào biết kêu ai.

Chỉ than mấy tiếng mỉa mai
Rằng: « trên đời thiếu chi loài
gian phi:
Sư tử, cọp, báo kia đại bợm,
Cứ tung hoành cướp trộm công
nhiên,
Cướp ngày cho chí cướp đêm.
Người đời khiếp sợ gan liền
tướng quân.
Chàng dám động lông chân các
trượng.
Chỉ truy ta là hạng bản cùng.
Dù rằng luật pháp chí công,
Thi-hành vẫn nể các ông to đầu!»

TÚ MŨ

NHÀ GIÁO
DIỄN THUYẾT
(quen mồm)



— Các ông ngồi hàng thứ ba kia, nếu không nghe thì tôi đuổi ra ngoài đấy.

HUẾ VẠN ĐỘNG

Lời phân nân của một nhà nho ở Huế

dân ngộ nghĩnh làm những trò chường mắt. Họ vô cớ chạy đuổi theo một vật không trông thấy, vô cớ chạy đuổi theo những quả tròn vô lợi, hoặc đập lên những quả tròn nhỏ hơn một chút bằng những cái « bàn vĩa » căng giầy. Họ mặc một thứ y phục hết sức khinh mạn, hở tay, hở đùi, hở vế—nghĩa là những quần áo mà ở trong nơi tối tăm của tư thất, người bết thẹn cũng không ai nở dùng.

Vậy mà, trước những cảnh tượng đáng thờ dài kia, các bậc phương diện của triều đình chỉ thân nhiên ngồi trông, lại còn hoan hô là khác nữa.

Ta thấy nền cũ đến lúc điêu tàn, ngắm người trước hồ rượu quên sầu mà ta đã uống khờng biết đến chén thư hai mươi mấy, và đôi nhin mặt mờ non nước, ta nhỏ ba giọt lệ vào nghiên mực viết nên bài thơ.

Thơ rằng:

Ngán nỗi nghìn năm chốn đế đô
Tang thương biến đổi vậy! Ô hô!
Sông Hương bạt hết hồn mơ mộng
Núi Ngự bầy ra cảnh lửa lò.
Đài các nào đâu tay sĩ tử
Phố phường chỉ rặt mặt phẩm phu
Người xưa cảnh cũ tìm đâu thấy?
Thấy lũ quay cuồng giọng líu lờ!.

Tú Mũ và Lêta sao lục



S Khôn



KHÁCH — Gõ tốt đấy chứ?
NHÀ HÀNG SẴNG — Vâng, ngài dùng thử một lần thì biết.

DA TRẮNG MỊN TƯƠI ĐẸP MÃI

2p. — 3p. một hộp. Dùng phần lại soa hóa-chất này, da không khô bạc, nước da tươi mịn đến già.
Xin mời lại Mỹ-Viên Amy tô sửa hay là mua các hóa chất về dùng cho được: Da trắng, mịn, tươi: 2p. — 3p. một hộp. — Tóc dài, ruộm tóc đen hung và bạch-kim, tóc rụng, rụng lông, gàu, lông mi dài cong, trũng cá « khô nhàn, không còn vết thâm, không phát lại », răng đánh trắng, nốt sần nơi mặt, đều giá: 1p. — 2p. — 3p. một hộp. — Tóc mọc, giám má, tàn nhang, sẹo, lông mày mọc thêm, vết sơn trâm đen, gầy, béo, bôi nở vú, đều giá: 2p. — 3p. một hộp. — Nốt ruồi, hột com, răng trắng, nẻ da, 0p,50 — 1p. một hộp. — Trị da dãn, nước rửa mắt đẹp sáng, đều giá: 1p. — 2p. một hộp. — Thuốc trẻ đẹp lại tươi da, xanh tóc (uống) 2p. — 3p. một hộp. — Sơn, chì, brillantine, nước hoa, vân vân... toàn hàng đặc biệt. Biểu hiệu Con-Hến (Oyster). Phần kem Oyster, Houbigant, Tokalon, Coty, Orsay, v. v... Mẫu phấn, mẫu da lựa dùm rất hợp. Dip, dao, kéo, massocin 14p50, mặt nạ cao su, đồ uốn tóc và lông mi, v. v... rất đủ đồ sửa sắc. Hàng mới giá hạ.

Leçons gratuites de massage, maquillage, etc... Manières de beauté anglaises.
Xa gửi lnh-hóa-giao-ngân, lấy hàng ở nhà giấy thép hay ga rồi giả tiền tại đây. Hỏi gì xin kèm tem trả lời.
MỸ-VIÊN AMY, — 26. phố Hàng Than, HANOI

HANOI THỂ THAO

TRÊN SÂN VẬN ĐỘNG MANGIN

Giải vô địch bóng tròn miền Bắc hay là một cuộc múa rối cạn không tiền khoáng hậu



Đi xem đá bóng là một cái tai nạn

THỨ THỰC, đã lâu chúng tôi không hề chân đến sân vận động Mangin. Không phải vì tôi lãnh đạm với môn thể thao bình dân ấy đâu.

Chỉ vì trò đá bóng ở xứ mình lâu nay đã thành một môn ăn khố tiêu và đi xem đá bóng, chúng tôi coi như một cái tai nạn đáng tránh.

Trả năm hào để mua một cái tức mình

Cái tức mình thứ nhất là tuy ông là phóng viên của một tờ báo, ông cũng cứ phải trả năm hào thì ông mới được vào xem, rồi về làm bài tường thuật, cõ động cho tổng cuộc.

Hình như tổng cuộc có ý bảo thăm các nhà báo : « Tôi có trích tiền các anh đâu, các anh cầu, mới chịu nói giã, tổng cuộc mới được nhiều người biết đến. »

Kề ra, cái thuật này cũng khá đấy, không kém phi kiếm của tiền

ông Vũ-dinh-Long mấy. Chứng cứ hiển nhiên là lần này chúng tôi lại làm quảng cáo không công cho tổng cuộc Vận-động Bắc-kỳ.

Nhưng cái tức mình to tát, đáng nói hơn hết vẫn là cái tức mình bỏ năm hào ra để mua lấy hai giờ cầu kính, khó chịu. Nếu không có chương trình nói trước, thì công chúng sẽ nhầm những trận cầu hạng nhất là những trận của đội ban hạng nhì, những trận hạng nhì là những trận của đội ban hạng ba, rồi cứ thế xuống mãi.

Một ngày kỷ lục về nhiều giải vô địch

Ngày ấy là ngày chủ nhật, 11 avril vừa rồi. Mấy trăm khán giả trả tiền cửa vào xem trận chung kết vô địch miền Bắc đã được coi một cuộc múa đối cạn xưa nay chưa từng có.

Trong khi hai hội tuyên Phủ-lý và Eclair đang tranh giải vô địch bóng tròn, thì trước khán đài, trường trung học Albert Sarraut với trường trung học Bảo-hộ cũng tranh giải vô địch bóng rổ. Chung quanh bãi, anh em học sinh chạy thi 80 thước, 800 thước, 3.000 thước ấy là chưa kể chỗ thi ném tạ, chỗ thi nhảy cao, chỗ thi nhảy xa. Tiếng còi, tiếng súng nổ, tiếng hò reo làm cho khán giả cuống lên chẳng biết nên nghe tiếng nào cho phải.

Mấy người Pháp ngồi gần tôi rủ nhau đứng dậy :

— Chúng ta đi về thôi, ngồi đây sợ mắc bệnh thần kinh mất.

Nhưng mấy ông Annam lại bảo nhau :

— Mất năm hào được xem đủ các thứ trò kể cũng hả !

Khán giả được xem nhiều trò thực và bởi vậy họ chẳng được xem một trò nào. Nhưng tổng cục cần quái gì ? Ai bảo ông không có mất thánh tai thần để trông, để nghe cho hết cho hết ?

Eclair đoạt chức vô địch miền Bắc không về vang mấy

Mãi đến lúc máy truyền thanh gào lên : Eclair thắng Phủ-lý 4 bàn gỡ 2, công chúng mới biết cuộc tranh đấu đã có và đã xong. Và giải vô địch miền Bắc về hội Chớp nhoáng.

Tôi muốn tường thuật thật dài trận chung kết nhạt nhẽo ấy, nhưng lại sợ nhầm với bóng rổ và điền kinh của ngày hội thể thao học sinh, nên chỉ nói vắn tắt một câu : hai hội chơi rồi rạc một cách phi thường, nhất định không để cho ai

bồi hộp một giây nào hết. Hay là có : Hai bên cầu tương ưa đá vào mạng mỡ của nhau hơn là đá vào bóng. Cũng vì thế mà trong 6 ván đá vào gôn, có tới 3 ván bị phạt « sáu thước ».

Trọng tài gà mờ

Lúc trọng tài thổi hai bàn phạt Phủ-lý, công chúng la ó dữ lắm. Nhất là những người Pháp, họ kêu rầm lên : « Cho trọng tài đi tắm ! anh ta loạn óc rồi ! »

Tôi thì tôi cho là trọng tài chưa loạn óc bằng người tổ chức ra cuộc múa rối hôm ấy.

Văn-Bình

VUI CƯỜI

Của N. Lân

Thế thì sướng gì ?

BA ÉCH. — Nay ông lý, bên Mỹ có nhiều ó tô quá. Các mừi người lại có một cái, xướng thật !

LÝ TOỆT. — Lại định lèo lẻo hẳn. Mừi người ngồi một xe thì còn xướng quái gì !

Thiết tưởng

BÀ CHỦ. — Nhỏ, sao mày không rửa những con cá này đi mà đã vội đem rán ?

THÀNG NHỎ. — Thưa bà, con thiết tưởng cá nó đã sống cả đời ở dưới nước thì cần gì phải rửa nữa ?

Tập thể thao

— Gớm, Ba, sao mày cứ đi đá bóng cả ngày thế, ở nhà mà nghĩ ngợi có hơn không ?

— Thưa thầy, đá bóng tức là tập thể thao đấy a !

— Tập thể thao để làm gì ?

— Tập thể thao thì chân tay khỏe mạnh, bắp thịt được nở nang, trong mình không bao giờ thấy ốm yếu, và sẽ được sống lâu.



dlam

— Sao con khóc thế ?
— Tại thằng Tý nó hôn, nên thầy tôi đánh tôi đấy ?

— ? !
— Vì nó đẻ sinh đôi với tôi nên nó giống tôi quá, thầy tôi phải đánh cả hai đứa cho khỏi lầm.

— Thế để ông bà, tổ tiên ta ngày xưa,,

— Vâng, ngày xưa vì ông bà, tổ tiên ta không tập thể thao nên mới chết cả rồi chứ ?

Vô quyết dậy, móng tay nhọn

BÀ CHỦ, nói với người vú mới đến. — Nay vú, sao người chủ vú ở trước lại đuổi vú đi thế ? Chắc vú lại hôn lão chủ gì ?

VÚ MỚI. — Thưa bà, thế vú trước ở đây sao vú ấy lại đi, chắc hẳn bà cũng có... cay nghiệt.

Của N. Hưng, Ninh-bình

Không kịp

Quý mặc áo mới đi chơi. Một lúc sau Quý về, bần lấm từ đầu đến chân. Mẹ Quý hỏi :

— Tại sao áo mới thay mà đã lấm be bét thế kia ?

— Vì rằng lúc con ngã xuống cống, con không kịp cởi áo ra.

CÁC BẠN PHỤ - NỮ HÃY ĐỌC MÃY HÀNG DƯỚI ĐÂY

- 1) Giải nhất cuộc thi giầy, áo Phụ-nữ tại Hội Chợ Hanoi 1936-1937 về nhà Quận-Chúa.
- 2) Với mấy trăm gian hàng, Quận-Chúa là một trong năm nhà đã được báo Ngày Nay lấy công tâm khen cách trưng-bầy có Mỹ-Thuật nhất Hội-Chợ.
- 3) Họa-sĩ Lemur, một nhà chuyên môn về vấn đề Phụ-Nữ, đã giới-thiệu nhiều bạn gái đến may áo và đóng giầy giúp Quận-Chúa.
- 4) Trong gian hàng Quận-Chúa, hai họa-sĩ Tô-ngọc-Vân và Lê-Phổ đã khen « C'est parfait » tức là « hàng làm đẹp, cách bày khéo ».
- 5) Cô Năm-Phỉ chừa trong nghề hát Cải-Lương-Nam-Kỳ đã đóng giầy Males và Sandales tại Quận-Chúa.
- 6) Mme Lê-dinh-Quy đã may áo và đóng giầy Quận-Chúa để sắm kịch Tinh-Hoa diễn tại nhà hát Tây Hanoi tối 13 Mars 1937. Hàng tốt, kiểu đẹp, cách làm khéo kính mời các bạn Phụ-Nữ.

Q
U
A
N
H
A
N



C
H
Ú
A

Giấy, ví, áo phụ-nữ, 59 Hàng Ngang — HANOI



TRANG ĐIỂM

Vẽ môi

(Tiếp theo và hết)

CẬP MÔI mà tạo hóa đã cho ta, thường thường là hoàn hảo rồi. Cây son chỉ dùng để làm lộ cái nét thiên nhiên lên thôi. Ta có sửa chữa thì phải rất khéo tay và rất có ý nhị.

— Miệng rộng không hại gì lắm cho cái duyên đàn bà, nếu ta biết nhìn thấy vẻ đẹp ở sự rộng ấy. Nhưng một cái miệng nghiêm nghị, khó tính thì không ai ưa. Miệng khó tính thì cặp môi móm móm, hai khóe mắt xế xuống phía cằm. Vậy ở cặp môi này, ta không nên tô son theo đúng từng nét. Tô son gần khắp hai môi, chỉ để chừa độ một, hai ly về phía khóe mép; chỗ ấy đã có kem phấn phủ khuất lên.

— Miệng rộng quá đôi thì chỉ nên dặm son ở phía giữa thôi, điều này ai cũng biết. Và ai cũng biết, nếu môi trên dày quá thì nên dặm son nhiều ở môi dưới, và làm trái lại nếu môi dưới dày hơn môi trên.

— Duy có điều này nhiều bà nhiều cô vẫn chưa biết: là những cặp môi mỏng chớ nên đánh son đỏ thắm. Như thế chỉ làm cho miệng có vẻ ác nghiệt thêm.

— Chỉ những người cặp môi không ai chê trách vào đâu được mới nên dùng son thắm quá. Còn những môi khác thì son tươi được việc hơn.

— Môi về buổi tối, màu son càng nên tươi và nên bóng mỡ. Muốn có môi lấp lánh, nên bôi một lượt nước « quang », ở hiệu có bán. Muốn giản tiện, một chút «brillantine» bôi lên lớp son cũng được.

— Điều nên nhớ hơn hết là phải tô son hết sức cẩn thận, lớp son phải giải cho thực mịn mỏng và thực đều. Không gì khó coi hơn là cặp môi son nham nhỡ.

— Lời khuyên sau cùng: sửa lại môi ở trước công chúng cũng chẳng sao, nhưng đứng lúc nào cũng sửa như thế. Nhiều bà có cái tật là cứ mười lăm phút lại soi gương bôi môi lại, bất cứ ở chỗ nào. Cũng đừng tỏ vẻ quá chăm chú đến thứ công việc đáng yêu đó, vì như thế sẽ làm người bên cạnh — nhất là ông chồng — phải bực mình. Ta có vẻ để ý đến cái miệng của ta hơn là đến câu chuyện của người khác.

Mây Đào

TRƯỜNG DẠY CÁC BÀ VỢ Ở CALIFORNIE

L IÊN ĐOÀN các hội phụ-nữ ở Californie vừa thảo xong một bản «cẩm nang» trong đó chín điều khuyên những bà nào muốn cho ông chồng giữ bụng chung thành với mình.

Chín điều ấy như sau này, các bà vợ nước Nam tưởng có thể theo được cả:

- 1.) Ngay từ lúc ngủ dậy, chị đã nên ăn mặc cho gọn gàng.
- 2.) Tuần lễ có bảy ngày, nên đi chơi với chồng hơi lần. Còn năm lần khác để cho chồng được tự ý.
- 3.) Trong các món chi tiêu, món chi tiêu cho việc nhà nên để là món cần nhất, rồi mới đến việc sắm sửa quần áo, phẩu son.
- 4.) Đừng nhờ chồng lau hộ bát đĩa.
- 5.) Đừng bao giờ mồi mẹ đẻ của mình đến chơi trong những ngày đi nghỉ giải trí.
- 6.) Nếu chồng mình có vui miệng nói rất nhiều, mình cũng nên chăm chỉ mà nghe.
- 7.) Bất cứ về việc gì cũng nên hỏi ý kiến chồng; rồi những lời mình xin chồng bảo ban, mình không theo cũng được.
- 8.) Đối với chồng, nên tỏ lòng âu-yếm, nhưng đừng uốn éo, nũng nịu quá.
- 9.) Bao giờ cũng ăn ở như người trời sinh ra đã như mi thuận hậu, đầu tính khí mình vẫn nóng nảy như xưa nay.

CÁI MÁY PHÂN PHÁT TINH



CÁC cô con gái bây giờ cứ mỗi ngày lại tìm thêm được một lối để quảng cáo cho mình để lấy chồng. Cái « máy chia nhân tính » hiện giờ đang hoạt động ở Mỹ, nhất là ở kinh thành Nữ-Uớc.

Trước một cái khung kính, mỗi khi họ bấm một cái vào lỗ số, thì lại hiện lên một cái hình người con gái đẹp, và cứ thế, hình ảnh các cô kêu chồng lối mới này lên lượt chạy qua khung kính cho người ta tha hồ mà coi.

Nếu khách tra cô nào thì chỉ việc bấm nút bấm lại và bỏ vào trong lỗ một đồng bạc Mỹ, tức thời cái ảnh kiểu điệu của người đẹp kia rơi vào tay khách, trong đó bên tên tuổi, chỗ ở và cả số tiền hỏi móm của cô ta nữa. Khách chỉ còn việc đến tán tỉnh cho khéo, để được lòng giai nhân.

Nhưng về mặt tinh ái thì lại là chuyện khác, vì hiện nay, người ta vẫn chưa thể tìm được một thứ máy nào có thể chia sẻ được sự yêu đương chân thành.

(Paris Soir)

TRUYỆN TÂM TÌNH CỦA BẠN GÁI MỚI

BẠN DÀN ÔNG

Thư cho bạn Thu-Khanh

EM ở Huế ra đã được một tuần lễ rồi mà tâm hồn em như còn phảng phất nơi núi Ngự, sông Hương. Nhớ người, nhớ cảnh, cái tình quyến luyến kia biết bao giờ phai được. Nhưng chị Thu Khanh, mục đích thư này không phải để tỏ tình thương nỗi nhớ của một cô gái Hà-thành đối với kinh đô Huế, đối với bạn thân, mà chính là để trả lời câu hỏi của chị bữa trước: một người đàn bà có chồng, có quyền có bạn đàn ông không?

Em xin mạnh bạo trả lời chị vấn đề một câu: « Có lắm chứ! »

Phải, cái thuyết nam nữ thụ thụ bất thân của các cụ ngày xưa, nay không thể thực hành được nữa. Là vì cách sinh hoạt cũ thời khác cách sinh hoạt bây giờ và nhân loại một ngày một tiến hóa. Chị em phụ nữ chúng ta cũng có quyền ở ánh sáng mặt trời như các bạn trai vậy.

Lấy chồng bảy giờ không phải là dày aya mình vào một nơi cung cấm, tuy bổn phận mình vẫn là gây hạnh phúc cho gia đình. Nhưng gây hạnh phúc cho gia đình lại không phải là tự dâm hãm mình vào một nơi tương cao công kín và chôn vùi tuổi xuân trong những cảnh thâm nghiêm, u uất.

Em còn nhớ một độ, thiên hạ ồn ào bàn tán dữ về một bài diễn thuyết của ông chủ báo Nam-Phong Phạm-Quỳnh nói về phụ nữ. Ông phác họa ra bức tranh tuyệt mỹ: một phụ nữ Việt-nam, vợ một ông bác sĩ, mở một phòng khách văn chương; khách đến chơi toàn là văn nhân, tài tử, đàn ông có, đàn bà có; những câu chuyện đem ra nói là những câu chuyện văn chương, xã hội có quan hệ đến sự tiến hóa của nói giống.

Rồi ông kết luận: phụ nữ Việt-nam đã đến lúc nên có tiếng nói với bạn đàn ông để cùng nhau mưu những công cuộc ích chung...

Hồi đó, một nhà văn lúc nhỏ đã có một ý tưởng mới mẻ thế, hướng chỉ bây giờ?



Phải, chúng ta có quyền có bạn đàn ông cũng như bạn đàn ông có quyền có bạn đàn bà.

Nhưng cốt nhất là phải phán nghĩa rõ ràng chữ bạn và chọn bạn mà kết giao. Muốn chắc chắn hơn thì khi giao thiệp với người bạn đó, một người đàn bà có chồng nên hỏi ý kiến chồng mình. Khi chồng mình đã tin cậy thì mình cũng có thể tin cậy được.

Em cũng biết vấn đề tình cảm là một vấn đề phức tạp vô cùng, và thường khi trong tình bè bạn, biết đâu không có một thứ tình khác ngầm ngầm mà ta không biết.

Nhưng đời người không phải là một thứ gì tận thiên tận mỹ thì ta không thể bắt nó toàn có sự hay, sự đẹp cả được. Và muốn cho ta được giây lát vui tươi thì ta hãy tạm nhìn đời qua bức rèm hồng mà cho cái tình bè bạn kia cũng có đôi chút thiêng liêng, đáng yêu đáng quý.

Và lại, những lúc chán nản, buồn bã, thất vọng, những lúc đức ông chồng bỏ mặc mình một xó để tìm thú nơi ca lâu, tửu điểm, những lúc đó có một người bạn đàn ông thân tĩa để than thở nỗi lòng và nhờ tìm mưu kế lấy lại hạnh phúc gia đình cho mình, thì cũng không phải là không hay.

Đó, chị Thu-Khanh, ý kiến em về vấn đề « bạn đàn ông » mà chị đã hỏi trong thư trước.

Chàng hay có lọt vào tai chị được chút nào chàng?

Thu Tâm

Sách in lần thứ năm!

NẾU KHÔNG TỐT NHẤT, SAO CUỐN NAM NỮ BÍ MẬT CHỈ NAM

đã phải in lần thứ năm? Chả thế, nhiều cuốn sách bắt trước cũng thêm hình vẽ, bài thuốc, v.v... song Quốc-dân còn lạ gì...

Sách này gồm có: Các hình vẽ đủ về sinh-thực-khí của Nam, Nữ, các vi-trùng bệnh phong tình, các hình báo-thai từ một đến chín tháng. Cách vệ-sinh cho việc Nam, Nữ phòng sự, các bài thuốc để trị chữa lấy các bệnh: Lậu, Dương-mai, Lầm, Hoạt-tinh, Điều-kính, Bạch-đái, Thuốc bổ thận, Cổ-tinh, tráng-dương, vận vận.

Lại mới thêm cách thụ rửa khôn khéo để phụ chữa lấy khỏi ngay bệnh lậu. Cách vệ-sinh đúng khổ lúc thấy kính, vận vận Sách đầy linh trạm trang, giấy tốt, bìa đẹp. Giá vẫn 0\$30. Xa gửi thêm cước 0\$20, gửi Contre remboursement là 0\$35, mua sỉ, lẻ, Thư và mandat để cho nhà xuất bản: NHAT-NAM, 102 Hàng Gai Hanoi.

BẦU CỬ Ở AN-ĐỘ

CỬ TRI KHÔNG BIẾT CHỮ

LẦN ĐẦU, theo hiến pháp mới. cuộc tổng tuyển cử đã cử hành ở An-độ. Ngày 15 Février vừa rồi, 36 triệu cử tri đã bầu đại biểu ở các hội đồng toàn quốc hay hàng tỉnh.

Đại đa số cử tri đó không biết chữ và những người biết viết, biết đọc thì phần đông lại không biết chính trị là gì. Không những thế, cử tri làm thế nào mà biết một những người ra ứng cử được, vì nước An-độ rộng mênh mông, làng xã xa tỉnh thành hàng mấy trăm dặm.

Vì thế, các nhà ứng cử muốn cho những ông cử tri « đặc cán mai » hiểu mình và nhớ mình, đã phải dùng những đồ vật, hay một thứ hoa quả gì làm tiêu biểu và thay cho cái tên khó đọc của mình. Ví dụ ông này lấy hiệu là bông hoa sen thì ông kia lấy đôi giày, ông khác cái kèn hát, con voi, cái ô, cái nhón kính, cái ca-vát, hay cái mũ.

Như vậy, cử tri không cần biết mình bầu cho tên ông nào mà chỉ bỏ thăm cho bông hoa sen, cho đôi giày, cho cái kèn hát, tùy ý mình thích.

Những nhà ra ứng cử phần nhiều là trạng sư. Ở An-độ có nhiều trạng

bầu cho bông hoa sen, cho cái kèn hát, hay cho con bò, anh cử tri họ cũng không quên đòi hưởng ít nhiều quyền lợi của một lá thăm như tiền vắng phân, bữa rượu, hay phong thuốc lá.

Thế rồi sau khi 36 triệu cử tri ấy đã được lên tỉnh không mất tiền, đã được phê phởn, no say, sau khi đã bầu cho cái ô, hay đôi giày, họ lại trở về đồng áng của họ. họ lại lẳng lẽ kéo cây, tát nước, ăn mỗi ngày một bữa, đi vay lãi « ba mươi phần » để lo một đám hiếu hay một đám hiếu, họ không còn nghĩ gì đến cái mẩu giấy họ đã nhét vào cái hộp gỗ trên tỉnh, giữa một ngày ồn ào náo nhiệt.

Một đôi khi, một anh nhà quê hiếm có, cầm tờ nhật trình đọc, thấy nói qua loa những công việc của bông hoa sen hay cái kèn hát đã làm.

Một cậu học sinh được nghỉ về làng, thấy đồng bào mình làm ăn khó nhọc mà không bao giờ ngoi ngoóp lên được, động lòng trắc ẩn, hô hào dân quê thức tỉnh để mưu cuộc sống còn, nhưng tiếng kêu gào kia lại theo thời gian mà chết dần trong sự im lặng.

Và người ta phải buồn rầu mà



sư người bản-xứ, và trường luật bên đó được nhiều người theo học lắm. Dân An-độ là một dân hay kiện tụng nhất thế giới, nên nghề trạng sư ở An-độ rất phát đạt và những ông thầy kiện lúc nào cũng có việc.

Tuy cử tri phần đông là « đặc cán mai », mỗi cuộc tranh cử ở An-độ cũng tốn kém lắm, và trước khi

nhận rằng hiến pháp mới hay hiến pháp cũ cũng không đủ làm cho mấy chục triệu dân tối tăm đốt nát kia được xung xướng, thông thả. Cái hạnh-phúc của bọn người đáng thương ấy vẫn bấp bênh như những vị sao trong một đêm thanh vắng.

Theo báo Lu

XÃ GIAO

Trong nhà hát

CHÚNG TA không nên xấu hổ mà nhận rằng: người An-nam mình có tính cầu thả và bất cứ ở một chỗ công chúng nào cũng phó bày cái tính cầu thả làm mất phẩm giá ấy ra một cách đương nhiên, « không cần gì ai! »

Hãy lấy một thí dụ gần gũi nhất: người annam đi xem hát.

Chúng tôi không muốn nói đến

mấy rạp cải lương ở Saigon hay Da-kao là chỗ mà người ta chỉ đến để cười cho xướng miêng và để phó bày bộ quần áo ngủ bằng lụa mỏng dính. Chúng tôi cũng không muốn nói đến mấy rạp hát ở ngõ Sầm-công là chỗ để cho người ta mua vé để đi lại rầm rầm cho xướng chán, để nhờ quét trần vào tròng với, và để ném vỏ quít, vỏ cam, vỏ hạt dưa cho



TÔI còn nhớ và nhớ mãi cái phút thiêng liêng, trước mặt anh đoàn trưởng, trước lá cờ đoàn, trước ngọn lửa hương đạo, tôi mạnh bạo trả lời, nhưng giọng vẫn run run vì cảm động:

— Bọn phận cốt yếu của hương đạo sinh là:

« Việc thiện hằng ngày, tận tâm và trong sạch. »

Phải, hương đạo sinh là một trang hiệp sĩ lúc nào cũng sẵn sàng cứu khổ phò nguy, xả thân giúp người, không được nghĩ đến quyền lợi, tính mệnh xướng tay.

Chúng tôi muốn nói đến nhà hát lớn của thành-phố mỗi khi có một cuộc dạ hội. Những khi ấy, nhà hát đã thành một nơi tụ hội của khách phong lưu và ta cần phải biết chút ít tròng ta bằng con mắt khinh bỉ, coi ta như lũ mọi đen không biết lễ phép, lịch sự là gì.

Chúng tôi lại mong rằng chẳng bao lâu chúng tôi sẽ không được cái hân hạnh gặp những ông đội mũ sà sù trong lò, mặc quần áo « si-bo » đến nhà hát, và họ háng luôn luôn trong khi người ta đang diễn trò trên sân khấu.

Xin các ngài đến dùng giờ cho

Một phép lịch sự nhỏ mọn và dễ dàng nhất: đến đúng giờ, trước khi kéo màn một chút. Tại sao người ta ít khi nghĩ đến điều đó?

Trong những cuộc hòa nhạc quan trọng, người ta cấm không cho người vào trong khi bản đàn còn đang hòa giờ. Như thế, ai hay đi chậm, rồi cũng phải chờ, vì sợ mất một bản đàn hay. Đi xem hát thì không thế. Ông đến chậm để người ta chú ý, để được đụng chạm vào người ta khi ông lên vào chỗ ngồi của ông.

Nhưng ông nên biết rằng đến chậm thế là bất lịch sự với những người đến trước ông, với bản kịch, với nghệ sĩ, đang phỏ tái trên sân khấu, và tỏ ra một người chưa thạo đời, hay có tính cầu thả khó chịu.

Trừ ra khi nào vì một trường hợp gì ông phải đến chậm, thì ông nên để hết một « sen » hãy vào nếu « sen » ấy gần hết, hay ông xin lỗi những người đến trước ông, rồi ông sẽ tìm đến chỗ ngồi một cách nhẹ nhàng, kín đáo.

minh; hương đạo sinh mỗi ngày phải làm một điều thiện.

Có nhiều lúc, khi tôi còn làm đội trưởng, tôi thấy các em nhỏ lúng túng khi tôi hỏi đến những việc thiện hằng ngày của các em. Thì ra các em ít khi nghĩ đến việc thiện lớn lao, có ảnh hưởng đến xã hội, mà các em chỉ mong gặp được kẻ khó cho đồng trình, nhất chiếc vỏ chuối, đưa người mù qua đường hay đẩy chiếc xe bò lên giốc đê có dịp cời cái nút việc thiện ở đầu khăn quàng. Vào tuổi các em, nghĩ đến việc thiện và thực hành ý nghĩ đó cũng đáng khen rồi.

Nhưng tôi muốn mách các anh đoàn trưởng, các anh đội trưởng, các anh lão đoàn sinh một việc thiện mà chúng ta có thể làm một cách dễ dàng và phải làm [trước nhất: vào « Tự lực học đoàn » để chinh phục sự đốt nát của đồng bào.

Mỗi ngày chúng ta bỏ ra mười lăm phút hay nửa giờ, tìm lấy ba người chưa biết chữ quốc ngữ, bất cứ người nhà, thợ thuyền hay dân quê, — nước ta thiếu gì người không biết chữ, — rồi dạy cho người ta biết viết, biết đọc, biết làm tính, và bắt ba người đó phải cam đoan sau khi học được, phải mỗi người đi tìm ba người nữa mà dạy.

Làm việc đó, ta sẽ thực hành được điều luật thứ hai của chúng ta một cách đích đáng: hương đạo sinh giúp ích mọi người và mỗi ngày làm một điều thiện.

Trong khi dạy những người đó, ta lại có dịp truyền bá cái tư tưởng bác ái, vị tha, hào hiệp của hương đạo cho những « học trò » ta, bằng những câu chuyện vui tai, nghĩa lý.

Mong rằng các anh em hương đạo Việt-Nam thực hành ngay việc thiện « Tự lực học đoàn » để cho ai ai cũng rõ rằng chúng ta không bao giờ lãnh đạm với một công cuộc xã-hội có ảnh hưởng sâu xa đến quần chúng, đến tương lai chúng tộc.

Nào! Các anh em! Chúng ta hãy yên lặng can đảm đứng tay vào việc!

Phạm-vân-Bính

ành mỹ thuật!

KHÁNH KỶ

3 phố Tràng Thi

Trước cửa cầm Hàng Trống

VỀ SINH

GIN; GIỮ DA MẶT

KHÔNG bao giờ nên rửa mặt bằng rượu hay nước Cologne nguyên chất. Nếu bạn có nước da nhờn, lấy sữa và chanh hòa với nhau rồi bôi lên mặt; sau một lúc, khi mặt đã khô, bạn rửa lại mặt bằng nước ấm.

Những bạn có nước da khô, pha một thìa sữa với hai thìa nước sôi, bạn sẽ có liều thuốc rất công hiệu. Lấy bông dúng vào sữa pha nước xoa lên mặt. Để khô rồi rửa sạch.

Các bạn muốn chữa khỏi những mụn mẩn đỏ hay trứng cá ở trên mặt. Hòa hai mươi phần glycérolé d'amidon với acide tartrique xoa lên mặt sáng và chiều.

Trước khi đi ngủ, nên rửa mặt bằng nước nóng già, nhưng không nên bôi bất cứ một thứ kem gì; kem chỉ nên bôi buổi sáng. Ban đêm nên để da để nghỉ ngơi, cho các lỗ chân lông hở hấp được dễ dàng.

LAM GIẤY GIẾT RUỒI

THUỐC để giết ruồi có thể làm theo cách sau đây:

- Dầu dầy 500 gr
- Nhựa thông khô 600 "
- Mật 200 "
- Nước đường 50 "

Đun dầu dầy cho đặc lại — phải cẩn thận cho dầu khỏi đảo ra hay bắt lửa — rồi lăn lượt pha vào: nhựa thông khô đã tán thành bột, mật và nước đường. Phiết thứ hồ đặc quánh và nóng ấy lên bia hay giấy dày rồi phơi khô. Dùng giấy này không phải lo ngại như nhiều giấy giết ruồi khác, vì không có pha nhân giòn.

RỤNG TÓC

DƯỚI ĐÂY là vị thuốc làm cho da đầu được « mạnh » thêm, để tránh khỏi chứng rụng tóc. Cho 20gr. lá ngải tươi vào một lít rượu vang đỏ, đun sôi chừng mười lăm phút. Rút lửa ra rồi cho 25gr. chlorure de soude, khuấy đều lên. Cho vào chiếc chậu sứ 10gr. acide lannique, đổ ít rượu đã chế ở trên vào, sẽ khuấy cho đều, rồi đổ vào nốt chỗ rượu còn lại, xong đóng vào chai. Với thuốc này, cứ hai ngày một lần, mang xoa lên da đầu; trong vài ba tuần lễ hay một tháng, ta sẽ thấy có hiệu quả.

(A. Vermot)

Luộm lặt

Áo bằng pha lê ?

TRƯỚC ĐÂY mấy năm, nếu ai đã làm được áo bằng pha-lê (verre) thì chúng ta sẽ cười và bảo đó là sự viển vông. Nhưng ngày nay ở Mỹ, ở Đức và ở Áo đã có những xưởng máy làm ra những vải dệt bằng pha-lê.

Mới xem qua, những vải bằng pha-lê chẳng giống đồ làm bằng pha-lê hiện thời (như bóng đèn, cốc rượu) chút nào cả. Người ta dùng những phép hóa học làm ra những sợi pha-lê nhỏ bằng một phần hai mươi sợi tóc người (1/20) rồi dệt thành vải. Muốn có vải nhiều màu thì



dùng thứ pha-lê màu mà làm thành ra sợi để dệt. Những thứ vải bằng pha-lê, — lẽ cố nhiên là trong vắt, — có thể may, dệt, là, dễ dàng như vải thường dùng.

Dùng vải bằng pha-lê tiện hơn vải thường nhiều lắm: Vải pha-lê không bao giờ phai màu; sáu bộ không bao giờ cần, lại rẻ tiền. Một kilogramme chất pha-lê có thể làm ra được hai mươi thước vuông vải.

Ngoài sự làm vải, người ta còn dùng pha-lê để làm nhiều thứ khác nữa.

Pha-lê tuy rằng ròn ai cũng biết, sẽ cạnh tranh với những vật rất cứng như ciment cốt sắt, sắt, thép. Béton bằng pha-lê chắc chắn hơn ciment cốt sắt nhiều lắm. Sau này người ta sẽ làm ra những nhà đẹp đẽ, nguy nga bằng những viên gạch pha-lê. Và, dùng nhiều cách khác nữa, những tiếng động và không khí ở ngoài không lọt vào trong nhà làm bằng pha-lê được. Làm cho những viên gạch pha-lê trở nên sáng trong tới là một việc dễ vô cùng. Rồi sau này, ban đêm nhà cửa sẽ nhấp nháy như những lâu đài trong truyền thần tiên.

Hiện giờ, ở Tiệp-khác (Tchécoslovaquie) đã làm ra những tấm kính bền và dai gấp bảy lần những tấm sắt, tấm thép.

Ở Nỉa-ước, bây giờ có thứ pha-lê rất lạ. Một mặt thì trong suốt như kính thường, còn mặt kia trông qua chẳng thấy gì hết. Rồi nếu sau này, cửa và cửa sổ đều làm bằng thứ kính ấy, thì ở trong nhà trông ra ngoài rõ ràng còn ở ngoài trông vào nhà chẳng thấy gì cả. Sau này, các vật gì cũng đều sẽ làm bằng pha-lê chăng?

(Neues Wiener Journal)
Lu

Nhanh chóng .. là bà hoàng hậu của thể-kỳ

NGƯỜI TA thường nói thể kỳ này là thể kỳ của chóng. Mà thật, vì phần nhiều các hơi sức gan đua bầy giờ chỉ là tìm hết cách để giao thông được mau lẹ.

Ở Đôn Đức, xe lửa chạy một giờ được 190 cây số; tàu chạy bằng hơi được 170; ở Ý và ở Pháp, auto-rail một giờ chạy được 192 cây.

Bằng ô tô, Campbell phóng được 480 cây trong một giờ. Còn tàu bay thì một



phi cơ người Ý tên là Agello chiếm giầu nhất được những 709 cây số.

Và theo lời tuyên bố của Agello thì kỳ tới có thể nhanh được một giờ tới 800 cây số.

Nghe nói cũng đã thấy rùng mình!
Dimanche illustré

MỘT ĐỨA TRẺ CHÍNH NÓ LẠI LÀ ÔNG NÓ

(Tặng những độc giả lời soy nghĩ)

MỘT đứa trẻ vừa mới sinh ở trong một làng tại Nam Dương quần đảo. Sự đó không lấy gì làm lạ. Nhưng cái « giầy họ hàng » của đứa bé này thực kỳ kỳ hết sức, nghĩa là chính nó lại là ông nó. Bạn đọc phải để ý đến câu truyện sau đây mới tự cất nghĩa được.

Năm 1928, một người Hòa-lan.



68 tuổi, cưới một cô vợ kể 18 tuổi. Trong bữa cỗ cưới, người con dâu lòng chú rể mới, tuổi đã bốn mươi hai, gặp bà mẹ cô dâu, một người đàn bà góa cũng trạc tuổi với chàng. Hai người yêu nhau rồi đến tháng giêng năm 1929 làm phép cưới lấy nhau.

Vì hai cuộc nhân duyên lạ lùng ấy, người con dâu lòng của chú rể già kia bỗng thành bộ vợ bố đẻ mình và đứa con của chàng đẻ ra vừa là con chàng vừa lại là chất chàng nữa, vì nó là cháu gọi bằng ông người mà cha nó phải gọi bằng bố và cũng có thể gọi là con đẻ được.

Vậy đứa bé đó chính nó lại là ông nó.

Thực là cái tính « gia phả » kỳ kỳ, khó hiểu.

Ái không hiểu, xin cố mà hiểu, Nếu không hiểu, xin bằng lòng vậy.

Theo LU

Một môn thể thao dị kỳ

MÔN THỂ THAO ấy xuất hiện lần đầu ở Luân-đôn. Gọi là thể thao cũng không đúng, vì những người luyện về môn này không thấy nở nang gân cốt. Đó chẳng qua là một cuộc thi. Ai dự cuộc thi này cũng được, đàn ông hoặc đàn bà. Người dự thi phải đứng trên một miếng ván rộng 45cm2, đóng trên một cái cột cao 3m. Ai đứng lâu nhất được thưởng 50 quan.

Giải quán quân về môn này trước về một người Mỹ: Ông ta đứng được 50 giờ. Nhưng mới đây ở Luân-đôn có hai người phá kỷ lục ấy: một người đứng được 70 giờ, còn người kia 72 giờ rưỡi. Về phái yếu có hai người dự cuộc: một người đứng được 30 giờ, còn người thứ hai 40 giờ. Nhưng lúc ra về, hai bà thể rằng lần sau không dám chơi như thế nữa.

Monde et Voyages

Các ngài ăn cơm Tây nên đến CAFÉ JOSEPH

GÓP Ý KIẾN VỀ

ANH-SÁNG

VÀ TỰ LỰC HỌC ĐOÀN



Của ông Ngân-Sơn

VỀ vấn đề lập hội « Anh Sáng », chúng tôi rất biểu đồng tình, nhưng thể lệ hội định đoạt thế nào, chúng tôi chưa được biết. Theo thiên ý chúng tôi, nếu hội muốn thành lập mau chóng, cốt nhất phải nói về vấn đề « tiền » trước đã, một vấn đề rất khó khăn, vì « có bột mới bắt nên bánh, chứ nước trong ai khuấy ra hồ ». Trừ món tiền của các nhà hảo tâm ra, món tiền vừa đủ chi phí về việc hội, như gửi tin tức, gửi kiều, hoặc đặt người coi sóc, vẽ bày cách thức, v. v. . . thì chẳng còn tiền đâu mà làm đủ hàng trăm, hàng nghìn nóc nhà trong nước . . . Mà làm nhà ở các thành phố lớn như Hà-nội, Huế, Sài-gòn và các nơi thành thị thì chẳng phải nói, vì ở đây đã có sẵn tai mặt của xã hội rồi; còn ở nhà quê, những chỗ đồng lầy nước đục, dân sự quê mùa cục kịch, đầu lưng vốn họ có dư một vài trăm bạc, cũng chẳng biết làm thế nào cho có một căn nhà sáng sủa, rợp rỡ. Vậy cho nên ở thôn quê, theo thiên ý của chúng tôi, thì những nhà « ánh sáng » nên chia làm ba hạng theo những ba hạng người khác nhau :

- 1) Hạng có tiền (không phải hạng tư bản).
 - 2) Hạng vừa đủ tiền (hạng vừa đủ tiền vào ra).
 - 3) Hạng không tiền (hạng vô sản).
- Hạng thứ nhất — Hạng này trừ món tiền làm ăn ra, lại còn dư

dặt được một vài trăm bạc (chừng hai trăm trở xuống) nhưng không biết cách làm nhà cho khỏi âm thấp, tối tăm. thì hội phải đứng xin cho họ một cái giấy gỗ đủ dùng, khỏi phải thuê kiềm lăm (việc này ở thôn quê rất cần, vì tiền thuê gỗ đắt quá nên phần nhiều người không thể làm nổi nhà mà ở), còn những vật liệu như gạch, gỗ, vôi, cát . . . thì họ lại phải mua sắm lấy, hội chỉ vẽ kiêu và dạy cách thức làm thôi.

Hạng thứ nhì. — Hạng này số tiền vừa đủ vào ra, chứ không có đâu mà xuất một lần đủ vài trăm bạc, thì hội phải sắp đặt góp (groupe) chừng 36 người, cứ mỗi tháng mỗi người phải đóng 4\$00, tính ra mỗi tháng có 4\$00 x 36 = 144p.00 với số gỗ khỏi thuê thì đủ làm được một nóc nhà « ánh sáng » rồi; mỗi tháng cất một nóc, thì trong ba năm đã có 36 nóc nhà « ánh sáng » (Hạng này hội nên đặt riêng cho mỗi người một số, cứ đến đầu tháng thì xỏ số, số người nào trúng trước thì làm nhà trước, trúng sau làm sau).

Hạng thứ ba. — Hạng này là hạng vô sản, nếu hội có dư tiền, thì tự làm nhà trước cho họ, định giá là bao nhiêu (nhưng không quá 100p.00), rồi sẽ cho họ đóng 1p.00 hoặc 0p.50 một tháng.

Còn về kiêu nhà và cách thức làm, xin hội phải theo riêng từng địa phương, ví dụ: chúng tôi ở về mùa ruộng, đồng điền thấp, phải có chỗ dựng lều, chỗ ngồi lỵ, v. v. . .

Đó là theo thiên kiến của chúng

tôi, còn việc hơn thiệt thế nào, xin hội xét lại.

Khi nào hội đã được phép chính phủ y cho, thì tôi xin nhập hội, để giúp đỡ việc hội ở về tỉnh Đồng-hới.

Ngân-Bình, Đồng-hới

Của ông N. C.

THẤY quý báo hào lập hội « Anh Sáng » và « Tự lực học đoàn », tôi rất lấy làm hoan nghênh và trong lòng thấy một nỗi vui vô hạn mong cho hai hội chóng thành lập.

Ta có cách làm tiền cho hội Anh Sáng, sao ta lại không có cách làm tiền cho Tự lực học đoàn mở các trường nghĩa thực, tôi cho còn cần thiết hơn lập hội Anh Sáng. Một người có học thức, biết phép vệ sinh thì không bao giờ lại chịu ở vào các nhà tối tăm, bần thiêu, các nhà hang chuột. Lúc bấy giờ Anh Sáng ta không cần đem đến cho họ, mà tự họ có thể có được.

Mở được các trường nghĩa thực, ta sẽ có những nơi có qui củ, chương trình hẳn hoi, chắc chắn để rèn luyện cho các con em một học lực hoàn toàn.

Trước khi mở được các trường nghĩa thực, Tự lực học đoàn cũng nên vận-dộng xin cho sự mở trường tư được hết sức dễ dàng. Như thế, các sinh viên nhờ thời sẽ có thêm một kế sinh nhai, và các con em hiếu học, ở xa trường công cũng có chỗ học tập ngay.

Theo ý tôi thì Tự lực học đoàn nên :

1) Hào các báo Đồng-dương hưởng ứng vận-dộng cho có nhiều hội viên dạy theo cách của ông Đào-văn-Thiết ;

2) Tìm hết cách làm tiền để có thể mở được các nghĩa thực đường ;

3) Vận động xin cho mở trường tư được dễ dàng.

Sau khi hai hội thành lập, tôi sẽ viết thư xin quyền điều lệ, và biên tên vào hội, xin thành thực mong cho hai hội chóng thành lập, và chúc cho hai hội sẽ không phải là truyện dự tưởng.

N. C. Hongay

Của ông

Ng-thành-Huân

XIN ông biên tên tôi vào sổ hội viên hội Anh Sáng và ông gửi cho tôi biết những điều lệ của hội.

Ng-th-Huân Núi-Đèo

Của cô

Đỗ-thị-Oánh

CÁC ông có thể biên tên tôi trên sổ những hội viên hội Anh Sáng.

Mlle Đỗ-thị-Oánh
sage femme à l'hôpital
René Robin
Hanoi

SÁCH MỚI

Chánh đảng của bà Nguyễn-Thị-Kim do Văn-Hoa thư xã xuất bản. Dày 30 trang, giá 12 xu. Xin giới thiệu cuốn sách trên cùng ban đọc N. N.

IN LẦN THỨ HAI

Sách NAM NỮ BẢO TOÀN

ĐÃ ĐƯỢC HÀN LÂM BÊN PHÁP (ACADÉMIE DES SCIENCES DE PARIS) CÔNG NHẬN VÀ CÁC BÁO CHÍ TÂY NAM TRONG BA KỲ KHUYẾN KHÍCH VÀ KHEN TẶNG :

Một đoạn thư của Hàn Lâm Viện bên Pháp. — « Cet ouvrage a été déposé dans la bibliothèque de l'Institut et sera mentionné au bulletin bibliographique des COMPTES RENDUS HEBDOMADAIRES DES SEANCES DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES ».

Báo Annam Nouveau. — « M. Lê-huy-Phách qui s'est spécialisé depuis nombre d'années dans les maladies vénériennes, vient de faire paraître un livre d'hygiène sexuelle : « Nam Nữ Bảo Toàn » C'est avec grand plaisir que nous recommandons le nouveau livre de M. Lê-huy-Phách à la jeunesse ».

Khoa-học tạp chí. — « Độc giả chắc đã từng biết ông y-học-sỹ Lê-huy-Phách là người đã chịu khó nghiên cứu về thuốc Nam, thuốc Bắc, nay ông lấy kinh nghiệm mà xuất bản quyển sách có ích này... « Nam Nữ Bảo Toàn » chuyên nói những bệnh của Nam Nữ thanh niên ta, lại có cả những bài thuốc để chữa bệnh. Thật là một quyển sách thuốc rõ ràng và dễ hiểu, bạn trẻ ta nên có để làm cẩm nang ».

« Saigon » nhật báo. — « Tác giả cuốn Nam Nữ Bảo Toàn đã có nhiều công phu sưu tập và nghiên cứu. » — « Với cuốn sách có ích cho y-học nước nhà nhất là cho nam nữ thanh niên chúng tôi không ngần ngại gì mà không cảm bút giới thiệu một cách trân trọng với bạn đọc « Saigon. » -- Xem như thế thì đủ biết quyển sách Nam Nữ Bảo Toàn này có giá trị là từng nào. Lần đầu một quyển sách thuốc của người Annam được Hàn Lâm viện bên Pháp biết đến :

Giá bán 0p00. Ở xa gửi thêm 0p20 làm tiền cước « bảo-đảm » (tất cả là 0p80) Gửi mandat hoặc tem cũng được. Gửi « Tỉnh hóa giao ngân » hết 0p95

LÊ-HUY-PHÁCH Hanoi — Tonkin

Có bán tại các đại-lý thuốc Lê-huy-Phách và các hàng sách lớn.



ÉP DUYÊN

TRUYỆN NGẠN CỦA LÊTA

LẦN ĐẦU bà mẹ đỡ, cô thưa :
— Thưa mẹ, con không muốn lấy chồng.

Lần thứ hai, cô vẫn một giọng như hôm trước :

— Thưa mẹ, con không muốn lấy chồng.

Lần thứ ba, cũng thế.

Bà mẹ ôn tồn mắng :

— Con gái mẹ trẻ con quá ! Bây giờ khôn lớn rồi, phải đứng đắn lên chứ. Việc là việc quan trọng mà con coi như là câu chuyện đùa...

Cô không coi là chuyện đùa, nhưng cô lặng yên, thờ dài. Bà nhìn cô, se se lắc đầu và nghĩ thầm rằng đó chỉ là cái chứng ương ngạnh trẻ thơ của những cô con gái nũng nịu.

Mấy hôm sau, bà lại hỏi. Cô lại vẫn dèp :

— Thưa mẹ, con không muốn lấy chồng.

Chỉ một câu ấy thôi. Cô cứ một mực buông mấy tiếng hững hờ ấy xuống để trả lời bao nhiêu câu đồ dánh, bao nhiêu điều phân giải của bà mẹ.

Bà gạn gùng hơn nữa thì cô nhắm miệng lại, mắt dờm dờm lệ, nhũn đôi mày nhìn đi, và mặt lộ ra vẻ nhản nhục âm thầm của một tội nhân oan khổ.

Bà lựa chiều khuyên nhủ mãi. Bà nói ngọt ngào, nói tha thiết, nói dằn dỗi, nói gay gắt, rồi lại nói ngọt ngào.

« Người ta là con nhà gia giáo, còn trẻ tuổi mà đã có địa vị cao, chẳng gì cũng là một ông tham tá ở tỉnh này. Người đứng đắn, chí thú, lại nhã nhặn, lại hiếu thảo... nhà con một, bà mẹ hiền hậu

chiều con quý dân... »

Cô im.

« Me thương con, chỉ mong cho con lấy được chồng ngoan, me yên lòng lúc tuổi già... người như chồng con đây thực quá với điều me mong ước... »

Rồi từ ngọt lại đến sắng, bà dùng đủ mọi cách khôn khéo của một người đàn bà khôn khéo, để cho con nghe lời. Cô vẫn không hé răng, giữ một thái độ lặng lẽ chua cay, trông khó chịu quá !

— Thế mà con muốn kén những người thế nào ? Con bé này thực không coi ai ra gì nữa... Thế nào, mà ước ao những gì, những ai nữa thì mà nói tao nghe...

Cô không nói.

Cô đứng dậy, đi vào buồng trong, có thì giờ trông qua những nệm gối ở chiếc giường tây của cô là chỗ cô sẽ reo mình xuống... Thế rồi tất cả những cái gì là buồn, là tủi, là cực, là cay chua, là đau khổ ở thế giới này đều rồn đến lòng cô. Cho nên đến lúc

bà mẹ cô vào thì mặt gối bông đã ướt dẫm những nước mắt.

Cơ sự đó thực quá rõ ràng tỏ ra rằng cô hẳn có một truyện gì khác thường đây. Bà mẹ lo ngại đỡ cô ngồi dậy, vuốt nựng cô, và căn vặn hỏi. Cô im, nhưng bà không sờn lòng, hỏi nữa :

— Tâm, con có điều gì cứ nói cho mẹ nghe...

— Tâm, con không thương mẹ sao ?

— Tâm ơi, con cứ nói đi, sao ?

— Cô càng khóc già, mãi mới nức nở một câu :

— Mẹ ơi ! con khổ... lắm.

Bà mẹ công nhận rằng ừ, cô khổ lắm, tuy bà chẳng thấy cô khổ tí nào.

— Mẹ ơi, sao con khổ thế này...

Câu ấy cũng chẳng để cho bà biết thêm điều gì hết.

Nhưng bà mẹ Annam vẫn có tiếng là kiên nhẫn. Bà lo ngại, nhưng bà vẫn bình tĩnh, vẫn ôn tồn :

— Tâm, mẹ biết con hiện có

những nỗi khổ cực... Nhưng con nói rõ cho mẹ nghe. Mẹ yêu con, mẹ thương con, mẹ bao giờ cũng quý con...

Bà ngồi sát bên mình cô để tỏ sự yêu, sự thương và sự quý ấy hơn lên. Bà dịu dàng để tay lên đầu cô, dịu dàng kéo cho ngã vào cái ngực « từ mẫu » của mình, và hết lời nói cho cô động lòng, cô thú thực với bà những điều lạ lùng, nếu không hẳn là những điều... ghê gớm.

Sau mấy phút lưỡng lự nghẹn ngào nữa, cô mới vừa nức nở vừa nói :

— Thưa mẹ... con... con... không muốn... lấy chồng...

Cô nói luôn :

— Con không muốn... lấy người... ấy.

Bà mẹ vẫn ngọt ngào :

— Sao vậy, con ?

— Vì con đã chót...

Tiếng nức nở làm ngắt câu nói giữa chỗ đang hồi hộp nhất. Bà mẹ nín hơi lại để nghe.

— Con chót... chót yêu... rồi... Con đã yêu người khác rồi... Mà người khác ấy... con không thể bỏ được...

Thì ra cô đã yêu người khác thực. Nhưng sự yêu đương chưa để cho con gái bà đi tới chỗ « nguy hiểm ». Bà mẹ thờ dài yên lặng nghe cô thuật hết đầu đuôi. Một thiên tình sử nên thơ dào dạt. Đại khái thế này :

Một buổi chiều xuân nọ, cô ngồi trên gác, mắt buồn trông ra một vừng cỏ ấy bóng tà. Mây trên trời qua, gió trong cây thổi, con chim én lè loi tìm tổ và chuông chùa vắng vắng ở cánh đồng xa.

30, RUE DE LA CITADELLE

(Près du Cinéma Olympia Hanoi)

Téléphone : 326

CABINET MÉDICAL

DU

Docteur CAO XUAN CAM

DE LA FACULTÉ DE PARIS

MÉDECINE GÉNÉRALE — VÉNÉRÉOLOGIE

Consultation :

Matin : 9h. à 12h.
Soir : 15h. à 18h.

Cảnh vật chỉ còn thiếu có tiếng hát véo von của đũa trẻ mực đồng giặt trâu về là thành một bài văn chương rất kêu và không thiếu chỉ về lãng mạn.

Cô Tâm nhậm lại những bài thơ đăng trên mấy tờ nhật báo. Những câu đố đang, trơn chu hay hơi rỗng, nhưng vừa tâm để chiều chuộng sự cảm hứng kiểu cách trong tâm hồn cô. Có lẽ đó là những lời khuôn sáo nhảm tai, nhưng cô, cô thấy đẹp.

Cô bắt đầu mơ tưởng đến những trang thanh niên đã viết ra những câu đẹp ấy, và đem lòng yêu. « Trời ơi, ước chi ta được gặp ai, ta được bàn luận văn thơ với ai, được ngộ nỗi lòng u ám cùng ai... » Văn văn... Nghĩa là cô ước ao được gặp một linh hồn tri kỷ. Đâu bà muốn gì thì Trời cũng muốn thế — đó là câu cách ngôn tây. Nhưng câu ấy cũng hợp với cô Tâm. Cho nên người tri kỷ kia Trời cũng xui cho cô gặp được.

Người bạn ấy là một chàng nhà ở giữa tỉnh, bên một cửa hàng đại-lý bán báo và sách quốc văn. Sự gần gũi văn chương ấy đã khiến cho anh chàng cũng sinh ngậm vịnh. Ở tỉnh nhỏ,

bà mẹ biết, và vì thế cô lại có cơ để thấy thân phận mình đáng thương. Cô than thở với cậu rằng : « Chúng ta chỉ được yêu nhau trong sự thăm kín ! Một bức thành của luân lý ngăn cản chúng ta không cho được tự do gần gũi nhau. » Rồi cô nói đến sự giữ gìn của thân mẫu cô, coi đó là một chế độ hà khắc. Bởi thế thiên diễm tình nên thơ có trăng thanh gió mát của những buổi hẹn hò, có đêm vắng ngày dài của lúc nhớ nhung, có nỗi bán khoán ngỡ vực của lúc chờ mong, lại có thêm cả màu đắng cay của nỗi lòng uất ức nữa.

Ngày cô được tin cô người đến đạm, là một dịp để cô viết tám trang giấy lớn cho cậu về quan niệm tình ái của mình. Tám trang thư lời rất văn hoa, để cho cậu biết rằng cô thù ghét những người « đàn ông tâm thương », chỉ chuộng có tiền của, có hư danh, có « cửa rộng nhà cao »... nghĩa là những người không biết mơ màng như người bạn thì sĩ của cô. « Người ấy nghèo, nhưng có một tấm lòng bằng ngọc. »

Cô lại tưởng trước đến sự ép ường của bà mẹ ; đợi trước đến

khô « vì chàng » !

Không có cơn giông tố nào hết. Bà mẹ bắt đầu nghe cô Tâm kể, yên lặng và thân mật như một người tâm giao, buồn bã ái ngại như người chịu cùng cảnh với cô, khoan dung như ông trạng sư nghe lời thú tội của người bị cáo. Tâm hơi lấy làm ngạc nhiên.

Sau cùng, bà chỉ thở một tiếng dài, nói cái tay ôm ấp con gái ra, và thông thả, yên lặng đứng lên.

Bà chỉ bảo cô mấy câu vắn tắt : — Không, mẹ không thể để thế được. Con còn dại lắm. Việc nhân duyên của con, đã có mẹ định cho.

Rồi không giận dữ, không trách móc, bà ra nhà ngoài.

Tâm vội vin lấy câu ấy để được oán mẹ. Cô dịch lời bà mẹ thành câu khe khẽ này :

« Tao không để cho mày lấy nó đâu. Quyền gã bán là ở tay tao... Tao cho sống được sống, bắt chết phải chết ! »

Vì thế, cô cực lòng quá lắm, gục đầu xuống gối khóc — cái dáng nằm khóc của cô trông nên thơ lạ, đáng thương và đáng yêu lạ ; chẳng khác gì mấy cô đào tuyệt vọng ở trong xi-nê-ma. Ướt cả mặt gối bông rồi cô mới tạm ngừng, và lật mặt sau cho tiện khóc nữa.

Suốt một tuần lễ, cô không ra

rai xuất kỳ bất ý, bà thẳng tay tát cho nó một cái hết sức mạnh, và thân nhiên lấy trâu ăn.

Mặt con sen là hình ảnh rất chân thành của sự kinh ngạc.

Bà nhai miếng trâu đã kỹ rồi mới yên lặng bảo :

— Sen, mặc áo vào rồi đến sờ cầm với tao !

Sự kinh ngạc của con sen tăng lên gấp đôi. Nó chưa mở miệng hỏi được lời nào, bà đã chặn trước :

— Phen này thì mày rừ tù! mày đi mời chài quuyến rừ con gái tao...

— Bầm bà... con...

Bà vội quát mắt lên ngắt câu nó nói :

— Mày làm môi giới cho con tao hư hỏng !

— Dạ... bầm...

— Tao không sớm biết thì thanh danh nhà tao còn gì... Thăng Đông ở bên hàng sách cho mày bao nhiêu tiền? Nói !

— Dạ, thưa bầm bà...

— Nó đồ ngon đồ ngọt mày những gì để mày đưa thư của nó cho con gái tao?...

Con sen nghe thấy thế điếng người đi, im lìm.

Sự lo sợ trên mặt nó là những lời tố cáo chắc chắn nhất. Bà biết rằng bà đã bắt thóp đúng, nên tát cho nó một cái nữa (gọi là kẻ khuyển đảo) rồi hỏi luôn :

— Thăng Đông nhờ mày đưa thư cho con Tâm bao lâu nay rồi.

Con sen không kịp đề phòng, phải đem hết truyện riêng của nó ra thú thực hết.

Thư từ của hai bên trao gửi cho nhau là do tay nó đưa. Những buổi hẹn hò trò chuyện lúc bà đi vắng cũng do tay nó dàn xếp.

Nhưng hai bên—nó xin thề rằng không dám nói dối—vẫn chưa hề ra ngoài khuôn phép bao giờ.

Bà nghe xong gật đầu :

— Thôi được. Bây giờ mày muốn sống muốn tốt thì nghe tao dặn. Từ nay, cô Tâm có đưa thư cho mày đem đi, mày phải đưa cả cho tao. Thư của thằng Đông đưa cho mày, cũng thế.

Con sen vâng. Bà lại dặn dò thêm nó mấy câu :

— Mày phải làm như tao không biết gì về thư từ giấy má của chúng nó, cũng chưa hề hỏi mày về truyện cô mày, nghe không? Tao, tao đã có cách xử. Người ta đang hỏi nó, chỉ ít bữa nữa thì cười... Mày không được dấn động gì đến việc ấy, để mặc tao... Con Tâm nó đổi cơm mấy hôm nay rồi... Háu đói như nó, nhịn như thế là gớm lắm rồi đó, mệ liệu chừng nấu cháo trứng bung lên đồ nó ăn...

(Xem tiếp trang 246)



một cuốn sách nhỏ xuất bản đủ làm cho người ta nổi tiếng ngay. Cô đọc cuốn thơ của anh chàng. Cô gửi thư khen. Cô nhận được thư trả lời cảm ơn. Cô làm thơ tặng nhà văn và sung sướng được nhà văn tặng thơ lại. Cuộc duyên văn nhả nhận lễ phép ấy, sau hai, ba tháng đã thành một thứ duyên đậm đà hơn. Tiếng ông, cô trong thư từ đôi ra tiếng anh, em, thân mật âu yếm. Đôi bên yêu nhau « trong tâm hồn, trong lý tưởng », trong sự dấu dếm, rụt rè. Vì tất nhiên những việc ấy cô phải hết sức để giữ không để

những lời day nghiêng ; đau khổ trước về những tình cảnh áp bức; cô thấy cô giống y như một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết tâm lý mà cô yêu hơn hết : cô là một Tố Tâm thứ hai.

Quả nhiên, đến nay mẹ cô rõ ràng là hiện thân của bà mẹ Tố Tâm, và chính lúc bà cần vận cô đây chẳng là hợp vào cái hồi nào nùng nhất trong cái thâm sự ấy sao? Cho nên cô nghĩ mà tủi phận.

Cô ngậm tủi mà đem nỗi lòng ra thú thực, và sẵn sàng chịu lấy cơn giông tố dữ dội của bà mẹ cay nghiệt. Cô vui lòng chịu

khô cửa, cứ ở lý trên gác.

Hai hôm đầu cô nhịn ăn vì bên nhà trai đưa sinh lễ đến, mẹ cô nhận mà không thêm hỏi ý cô. Đến hôm thứ ba, cô cũng bỏ ăn, nhưng có ý mong thăm bà mẹ lên đồ. Bà mẹ thì đợi mãi đến sáng hôm thứ tư mới lên, thấy cô mệt là nằm một nơi, bà ái ngại toan đến vỗ về, nhưng chẳng biết nghĩ sao, bà tắc lưỡi trở xuống.

Nét mặt bà không lộ ra về gì là bối rối. Bà xuống bếp, nhẹ nhàng gọi con sen lên đứng hầu bên cạnh, nhẹ nhàng cầm lấy chén nước mà bà nhẹ nhàng sai rót ;



II. — CÔ ĐÀU (tiếp theo)

NGA-TU-SỞ cũng như Kim-Mã, Tầm gian và Chùa mới, quả thực là những ngục hình của một đám phụ-nữ ngu dại, hiểu nghề làm « gái nhà chùa » hơn là cô đầu.

Ở đó, hay là ở những chỗ na ná như Ngã-tư-Sở, tôi đã thấy hạng đàn bà ấy làm trò « ai-tình » vụng dại và thật thà một cách đáng thương hại.

Ở đó, với một cổ phần tiền thật rẻ, có khi không đủ để đi « nhà thờ », người ta được hành hạ một người đàn bà suốt đêm mà không việc gì cả.

Nhưng ở đó, trái lại, người ta đã bị nghe chửi bới và mắc bệnh kín là thường.

Ở những chỗ đó, tôi đã thấy những ca kỹ thường hay lấy cháo thay cơm, vui vẻ một cách thô bỉ, không biết đánh phấn, đi guốc mà thò hai ngón chân ra ngoài quai, và hơn hết không biết yêu là cái gì. Tôi đã thấy cái nhục dục hung hãn trước những khối thịt lùn, hay là vô tình. Tôi đã then cho cách bán vui và mua vui cô rà và dè hèn, ở xứ này.

Thế rồi, một đêm kia...

Những đêm mưa gió — Những con quỷ dục.

Với vài người quen, mấy ông kiện tướng của làng chơi, tôi bước chân vào nhà một cô đầu có tiếng là « khá » ở một xóm kia.

Nhà ngoài đã có khách, chúng tôi đánh « hán » nhà trong. Có lẽ vì có tôi, nên mấy ông bạn đêm đó lạnh như... bụt cả.

Họ tắt đèn đi, rồi âm thầm quanh khay đèn thuốc phiện, họ nói đủ các thứ truyện.

Họ bảo tôi: « người đi hát đã lừng bán nhà và ở tù nợ vì cô đầu, không bao giờ làm âm-ỹ và hành hạ cô đầu cả. Phải như chúng « moa »!»

Rồi họ chìa mặt ra cho tôi ngắm, nghĩa là phải: có vẻ chán nản, buồn bã, để cho râu và tóc mọc dài đến đầu thì dài, và không cần cả đánh răng nữa.

Một ông, mặc quần đùi, áo sơ-mi trùm quá đầu gối, vấp vào người

PHÔNG SỰ DÀI của TRỌNG LANG

trên đầu gối một cô bé tí, bỗng vênh mặt lên:

— « Phải biết nói xỏ nói xiên để đối đáp với chị em, vì yèn tri rằng: « thân cô đầu là thân con chó, uống rượu vào nói xỏ quan viên! » Phải đùa hể sức! Họ cho là phải như thế mới là tay thạo! Non et non! »

Ông quay lại hôn « nhân tình » và thở thè:

— Không như anh đây, nhi, em nhi?

Cô bé tròn, và non nớt như một

cối chường ngồi uống rượu, thôn thà thôn thên như con chó, và tro như « phồng »...

Một cô, từ chỗ bàn đèn nói leo vào:

« — Cũng như tui anh Ch... ấy! Kiếm được của họ rằm đồng bạc một tối, thật là nhục nhã, khốn khổ.

« Ai lại trên chiếu rượu, chúng nó mấy thằng đều cởi quần ra mà ăn uống như quý dơi, lại bắt chúng em phải ngồi đây không cho chạy. Lúc uống thì giờ đủ trò,



con muỗi muỗi, cười hí hai con mắt một mí lại:

— Chỉ khéo gỡ! Có bỏ tay ra không! Và đi mặc quần dài vào. Đùi với vẻ, lòng với lá, như lòng khi!

Ông ta gán cổ lên:

— Thế này còn là khá! Em có biết ông âm rượi không?

— Cái ông lão hay làm thơ ấy chứ gì?

— Ủ! đi hát, hiểu chưa? Lão

nào rượi chỉ, rượi quay thia, rượi diêm.

« Đang đứng, nó rần ngứa chúng em ra mà nhỏ nước bọt vào mồm. Mà mồm chúng nó thì thối như mồm... trồ. Đi ngủ thì « gq » và vật suốt đêm. Không « thuận » thì cần đau chết người đi. Có kêu, là chúng nó dỗi, bỏ về. »

Tiếng cô bỗng vui vẻ:

— « Một tối, chúng nó định xát

rượu em. Em biết vậy, vào bếp

uống trước một chén nước mắm rồi ra uống từng bát rượu « santè » với một thằng trong tụi nó. Ca cậu say lử cô bợ, em không say nhưng bị nó đổ rượu từ đầu đến chân. Đêm đó, em được ngủ yên. »

Mặt cô buồn bã:

— « Thân chúng em cũng là cái thân tội. Đêm nào cũng như đêm nào, bạ với ai cũng phải nằm, bạ với ai cũng phải tình với nghĩa. Không mấy khi, đêm mà được ngủ, ngày mà được ngủ nhiều. Ăn thì chủ nó cho ăn như cho dầy tờ ăn. Mà thừ đêm bã người ra, có ăn được cóc đâu! Em chả nói đâu gì các anh. Thật thế, có khi, đến nửa tháng, mà chả có một trình nào để mua chanh gội đầu, chứ đừng nói đến ăn quà nữa.

« Một đời cơ cực như vậy, còn biết xuân là gì nữa. Nằm với các ông là một sự bó buộc, thì đến mai cuốn chiếu nhân tình sạch, là sự thường. Thế mà còn nữ chữ là cô đầu bạc, có đầu đều... »

Cô vừa nói vừa gõ vào hộp thuốc phiện. Như chấm câu, có gõ một cái thật mạnh.

Một ông dong nằm hút, như bị gõ vào quả tim, gắt tướng lên và giăng lấy hộp thuốc:

— Nói truyện thì nói bằng mồm, chứ sao lại nói bằng tay. Tí nữa, đồ mẹ nó cả thuốc của người ta!...

Giữa một câu truyện thương tâm, lời gắt đó nặng nề hơn một cái tát vào mồm.

Tôi thấy mặt cô liu nguỉ và tê ngất, một cô mặt lạnh lợi, phấn sáp xơ xài, có thể đẹp được, nếu từ năm năm về trước, trên lưng trâu, nó vẫn được phơi rai trong nắng gió, giữa một cánh đồng thơm tho và trong sạch.

Vi, có đánh phấn để cho người ta hôn bộ mặt đó, đã được năm năm rồi.

Tôi theo cô ra sân. Sương lạnh tỏa xuống như mưa phùn.

Tôi gọi cô:

— Em đứng ngoài sương không sợ ốm à!

Cô cười nhạt:

— Thì em đang mong ốm đấy! Ốm thì được nằm riêng một xó, không phải tiếp khách!

Cô bỗng chép miệng:

— Nói thế chứ! Ốm mà họ cũng có tha cho đâu! Như hôm nọ, có



nhưng mà nó nói
đều lắm, anh q...

Đề cụ

Một tiếng cười, ròn và già già như tiếng cười của Ông-Trác ở rạp Quảng-lạc.

Cô hát hăm ra phía nhà ngoài :

— Tụi hân L...

hát ngoài đó.

Tiếng cười đó

của « nê cụ »

Lão già mà ghê

lắm, lẽ không

thế ta được !

Chắc anh chưa

biết cái « ù »

của lão hân L...

Nó có đã hơn

mười năm nay

rồi, từ lúc Khán-

thiên còn xo

xác và nhà quê

như Ngã-tư-sở

bây giờ.

— Anh nhìn vào mà coi, lão « đề cụ » đang giữ trò nôm trong kia kia.

« Trò nôm »

Qua cửa sổ, tôi nhìn thấy ông cụ già đang hành hạ một lũ gái, trẻ hơn con họ.

Một ông già, mặt đỏ vầu như da trâu, mắt kèm nhèm, râm ba sợi râu mép cứng cong lên như sừng « trâu hày », toàn thân gầy và dẹt như một cây xi-gà.

Lão ngồi vắt vẻo trên sập, dang háng rồi lấy một ngón tay vẩy một cô bé lại. Cô bé như trần được sự ghê tởm, bước bước một lại gần lão.

Lão vênh một bên râu lên, ôm cô bé bắt ngồi lòng rồi nói giọng như trẻ con :

— « Coong, coong ! Hồng cha

di nào ! Mà hồng râu bố cơ ! »

Cô bé, cười, nhắm mắt lại, một

lần nữa như trần cái « nôm » nó đã

trần tới cổ, ghê mũi hít vào một

bên râu lão.

Rồi mượn cơ râu đâm vào lỗ

« Hôi khắm lên như bị lất của lão... khô nhất lúc đi ngủ, lão bắt trum chân kín lại để... cùng ngủ; bị lất thôi.

« Lão bảo : có thể mới là « chung tình » với lão.

« Có chịu khó thế, rồi lão mới lạy nhà Bô-da cho ! »

Sương vẫn xuống. Áo tôi đầm ướt. Qua ánh đèn lờ ra sân, tôi thấy mi mắt cô bạn như đầm lờ. Có khóc hay là sương đọng lại trên hai dãy lông mi dài và đẹp như nhung ? ?

Nhà trong, mây ông bạn tôi đã... âm thầm đi ngủ cả. Từ mấy cái màn rủ, đưa ra buồn buồn và liên miên bất tuyệt một giọng rề của thuốc phiện, thỉnh thoảng điểm những tiếng « ừ » và « ừ » lạnh lạnh.

Bây giờ sáng. Chúng tôi sắp sửa ra về. Một ông đứng ngoài sân, thân nhiên bảo tôi, bằng tiếng Pháp :

— Anh có trông thấy con bé mà anh gọi là con « muôm muôm » không ?

một anh vẫn vờ đến tìm em. Em đang sốt li bì. Hân nhất định chỉ hát dùm cho em thôi, và em có ra tiếp thì hân mới hát.

Trước lời nói ngọt của chủ, em đánh găng gượng lưng chân ngồi dậy. Hân liền đem trống đến bên cạnh em mà khua. Nhưng hân vẫn không quên đùa nghịch. Anh chưa biết cái khổ lúc đang sốt mà có người gõ trống cạnh mang tai, và sờ mó !

Tôi hỏi :

— Sau ra sao ?

Cô cười :

— Sau em khóc, khóc tướng có-lô lên. Anh có biết hân nói sao không ?

— Tôi biết thế nào được.

— Hân bảo : sốt ấy là sốt vờ da, sốt nhơn, nếu không là sốt lậu, lim-la, mà khóc ấy là khóc cá sấu. Cá sấu nó khóc thế nào, hở anh ?

— À...

— Hân lại bảo chỉ có một cách có thể làm cho em hết sốt là : áp một con công vào chỗ sốt, rồi...

Một hôm lão tán với chị Kim em. Lão đã lộ bản tình của lão.

Lão run lên như người sốt rét và gọi chị em cuồng quật.

Rồi lão dúm vào tay chị em một con công, và suýt soa nói :

— Chỉ ù một tí thôi.

Chị em phì cười. Lão hấp tấp như người mặc cả vội :

— Sáu đồng vậy. Bảy vậy. Hay là tám... Thi đây tám, tám nhé?...

Chị em cười chán rồi không cười nữa, vì đã phát cáu lên.

Không biết lão nghĩ thế nào, bất thành linh vụng dấy, cầm lấy đôi giầy, cắp vào nách, trông trước trông sau, rồi nhảy một cái đánh tót ra cửa và cứ thế là cụ đi thẳng.

Lão ấy « chánh đá », em quyết là trong lúc cao hứng, dám nói bỏ ra những tám đồng, đến lúc hồi lại, thích thì muốn thích, nhưng, những tám đồng. Eo ói, cả nhà tiêu vật bằng số tiền đó được !

Cho nên hoảng lên mà « chuồn » một cách ngộ nghĩnh như vậy.

Cô bỗng bám vào cánh tay tôi



mũi, có vầng đờng dấy, cười sặc sụa như người làm nũng, và chạy thẳng ra hiên.

Mặc dầu ông « đề cụ » ngong lịu ngong lo :

— Hề ừ ừ ! coong hai nỡ ! Chuyển này nỡ thì ni-dị với con gái !

Đặc trí, lão vỗ đùi, cười phá lên. Có bạn tôi, lắc đầu :

— Một lần lão « via lặc » ấy còn làm trò tởm này nữa với em :

lão lấy một quả nho, cắn một nửa, còn một nửa lão bắt em há mồm

rồi từ xa lão lại gần ném tởm vào.

« Anh thử tưởng tượng xem :

rằng lão ấy đen mà bựa cảm lắm vào ngáp, mồm lại hỏi không thể tả được.

— Và là « poupée » Nhật-bản !

— Phải đó, xin giới thiệu anh, cho anh biết, rằng nó còn con gái !

Nhưng lại xin giới thiệu anh— cho anh buồn—rằng nó chẳng biết một

tí gì về ái tình cả, và chỉ biết thích lúc cầm của tôi lăm giầy con công

thôi...

Tôi buồn :

— Anh vui về lắm thì phải.

Bạn tôi thở dài :

— Vui về và chán vô cùng, vì không nghĩa lý gì hết !..

Tôi đã nói rồi, đến những nỗi thống khổ giữa đêm hôm, của cô dâu, trong tay những con quỳ dục.

(còn nữa) Trọng-Lang

ÉTÉ 1937

Xin hỏi ở hiệu may của
ngài các mẫu hàng

TAN-MY

3 Place Négrier — HANOI

để so sánh hàng đẹp và giá phải chăng

(Tiếp theo trang 247)

Lúc cho con xen xuống nhà, bà thoáng nhìn nét mặt bối hận của nó thì hiểu rằng từ nay không người nào thực bụng giúp bà giỏi hơn nó. Bà mỉm cười, se sẽ lắc đầu thở dài một tiếng và nghĩ đến cách đối phó với con gái từ hôm ấy cho đến hôm cô về nhà chồng.

Vì bà đã nhất định rằng cô sẽ phải lấy chồng, lấy người bà gả cho, đầu cô không muốn.

Đúng như lời bà nói, cô Tâm không nhịn đôi lần được nữa. Cô ăn bát cháo con sen bụng đến rồi hối hận rằng đã không cam chịu chết vì tình.

Cô khóc trước những bức thư của nhà «văn sĩ» mà cô giờ đọc lại không biết đến lần thứ mấy mươi... Cô khóc mà viết thư than thở cùng chàng, rồi cô khóc nữa đề thấy mình là người đàn bà khổ nhất thiên hạ.

Luôn mấy hôm, bà mẹ không nói gì đến chuyện cưới xin của cô hết. Bà vẫn ngọt ngào, vẫn bình tĩnh, gọi cô xuống xem những mẫu hàng áo mới, hỏi ý kiến cô về giá vàng, về các thứ nữ trang mà bà muốn mua, nhưng mua làm gì thì bà không nói. Mẹ con lại vẫn bàn bạc về việc cửa nhà như trước, hoặc ngồi truyện phiếm với cô.

Bà không hề dả động đến câu truyện hôm xưa, làm như quên đi, bà quên hẳn đi... cho đến cái ngày bà vẫn nóng lòng chờ, là ngày... nhà trai đến cưới con gái.

Một tiếng sét đánh giữa gia đình ấy, nhưng chỉ là tiếng sét đối với cô Tâm.

Bao nhiêu điều dự bị giấu ngấm của bà mẹ hình như dồn đến một lúc, và như cùng đợi đến hôm ấy mới ra mặt. Hộp nữ trang đầy ắp của Tâm, bòn y phục mới của Tâm, đồ mừng và thư mừng của các bạn Tâm gửi về, rồi cả các bạn gái của cô, với họ hàng, với người quen thuộc cô, chẳng biết hẹn nhau từ bao giờ, đều cùng đến nhà cô ngay từ buổi sáng hôm ấy.

Bà mẹ nghĩ đến đủ mọi thứ, và đợi đến hôm đó bà mới cười bằng miệng cười của một bà mẹ sắp cho con về nhà chồng.

Cô Tâm không kịp cắt tóc tưới nước mắt gói vào bức thư vĩnh biệt, như nàng Tố Tâm bạn cô. Cô cũng không kịp oán trách mẹ. Cô như một cái máy, hay như một đứ trẻ chưa biết nói nhưng ngoan ngoãn, để mặc cho người ta sấm sủa cho. Bạn hữu và người họ hàng nói đùa cô, cô chỉ trả lời bằng sự lặng im mà người ta coi như sự căm thẹn.

Rồi kể ra người vào, rồi những lời ngợi khen, chúc mừng xôn xao bên tai, rồi sau cùng — lúc



É P D U

cái miệng ấy, khuôn mặt ấy, vớ; tấm thân yếu kiêu ấy ! Tiễn mẹ man sung sướng ngay từ phút đầu. Nếu hôn nhân là một việc tình cờ, thì đây là một sự tình cờ đáng yêu nhất.

Ngay hôm ấy, Tiễn về nhà viết thư tuyệt giao với các cô tình nhân.

Rồi sung sướng vui cười mà đợi đến cái ngày to lớn kia, là ngày cưới.

Hôm cưới.

Cổ bàn.

Tiếp đãi các bạn hữu.

Đi đón dâu.

ấy ba giờ chiều — một tràng pháo dài kêu nhắng lên một hồi... Cô Tâm nghe mỗi tiếng cửa xe hơi đóng lại dưới đường lại như thấy quả tim cô bị ai dấm cho một thoi mạnh.

Bỗng nhiên cô tươi hẳn nét mặt, đôi mắt long lanh và bi-mật, cô cười nói với các bạn gái một cách thực thà vui vẻ. Họ ngạc nhiên như nghe thấy tiếng nói của một người cảm đã lâu.

Người ngạc nhiên nhất là bà mẹ.

Nhưng lại con người khác ngạc nhiên hơn bà mẹ. Đó là tân lang của cô tân nhân. Tại sao? Nếu sự thông minh của độc giả hơi lười, và độc giả chưa đoán được ra, thì rồi sau tôi sẽ xin nói tương tận. Bây giờ hãy xin làm một việc cần cấp là giới thiệu tân lang với các ngài. Chàng ta là một người vui tính lắm. Mà bởi vì tình nên ở đời này chàng ta chẳng coi việc gì là quan trọng, bắt đầu từ sự hôn nhân của mình.

Một hôm, bà mẹ bảo chàng ta rằng: con đã đến lúc cần phải có người nâng khăn sửa túi rồi, mà mẹ cũng cần phải có dâu để mong được sớm có cháu bé...

Chàng ta ngẫm nghĩ một lát rồi gật; mẹ nghĩ phải lắm, vậy mẹ đi kén cho con một người vợ đi!

Bà mẹ kiếm ít lâu thì ưng cô Tâm. Tin báo đi. Tin đáp lại. Hai

bà mẹ làm quen với nhau và thân với nhau, một cách chóng vánh lắm. Rồi cùng định cho việc kết đôi của hai trẻ chóng vánh hơn.

Bà mẹ lại bảo con trai:

— Tiễn này! (Tiễn là tên anh chàng) mẹ đã tìm được vợ cho con rồi.

— Vàng.

— Mẹ đã ưng rồi.

— Vàng.

— Người ta cũng ưng.

— Mẹ muốn tùy con.

— Đón mai chủ nhật, con đến mà xem mặt nó.

— Vàng.

Vì chàng ta dễ dãi lắm, mẹ bằng lòng thế nào chàng ta bằng lòng thế: chỉ còn người con nào chiều mẹ hơn. Chàng ta nghĩ bụng rằng: ở đời này tội gì tìm những truyện phiền phức. Tình tình của hai vợ chồng bao giờ cũng hợp nếu một trong hai người khéo xử. Còn như nhan sắc thì cũng chẳng cần khó tính, vì nhan sắc — cũng như chân lý — chỉ là câu truyện tương đối thôi. Ông yêu vợ ông là vợ ông đẹp nhất thiên hạ.

Nói của đáng tội, chàng ta nghĩ thế là cốt để cho mình khỏi buồn nếu cô Tâm không đẹp như lời mẹ mình ca tụng.

Nhưng cô Tâm lại đẹp, đẹp hơn hết mọi người tình nhân rất đẹp của chàng ta. Ô! đôi mắt ấy,

Lại cổ bàn nữa...

Rồi, đến tối, trên cái gác yên lặng và đêm ấm, một người vợ đẹp lạ lùng, bên lên, đang đợi mình.

Chàng ta sung sướng nhảy bổn bực một đề lên thang. Lên tới nơi, mở cửa phòng tân hôn, và.. được thấy cái ngạc nhiên phi thường mà tôi đã báo trước với độc giả?

Lúc ấy thì tân nhân không tươi cười như trong lúc ban ngày nữa.

Một vẻ lạnh lùng quá chừng rõ rệt lộ trên nét mặt và dáng điệu cô. Không phải là sự ngỡ ngàng ngập thẹn thò đầu. Có cái đáng đợi Tiễn vào và nhìn Tiễn một cách kiêu hãnh.

Rồi cô bắt đầu nói trước, giọng bình tĩnh như ta nói với một người khách:

— Mời ông ngồi.

Chàng ta ngồi, hai mắt mở to.

— Thưa ông, tôi muốn nói với ông một việc rất quan trọng. Nhưng trước hết hãy xin ông thứ lỗi cho nếu câu truyện này làm phiền lòng ông. Mà câu truyện đó tất phiền lòng ông, song tôi mong ông có thừa dự lượng tha thứ cho tôi.

Những câu ấy nói rất chơn chu, thẳng một hồi, như đã nhằm đi

YÊN

nhằm lại nhiều lần lắm. Tiến chỉ có việc ngồi đực ra đó, để đợi sự kinh ngạc mới. Chàng ta cũng không phải đợi lâu. Có tiếp luôn:

— Thưa ông, cuộc hôn nhân của ông và tôi thực ra là một điều ép ường. Ông với tôi không quen biết nhau bao giờ, tôi không được hiểu tình tình ông và ông cũng không hiểu tôi. Như thế mà lấy nhau thì khó lòng mà thuận hòa với nhau được. Vì gia đình nhà tôi không biết lòng cho tôi, mẹ tôi là người vẽ phách cũ, lại nhất quyết toan tính toán tính rất khôn khéo, để tôi không thể nào từ chối kịp, và bắt buộc tôi phải về nhà ông.

Cô thuật lại mưu mô của bà mẹ rồi lại tiếp:

— Thưa ông, cơ sự ra thế, tôi chỉ còn một cách là trốn ở tấm lòng quân tử của ông. Mẹ tôi không để cho tôi có phương lui bước vào đâu, thì tôi đành đi tới cái bước này vậy. Tôi không muốn buộc lòng tôi—và buộc lòng ông nữa—phải yêu nhau. Vì xin thú thực đây với ông rằng về phần riêng tôi, tôi đã trao trái tim trong tay người khác. Tôi cũng chẳng biết nên xử trí ra sao để tránh cho ông các điều phiền muộn sẽ xảy ra... Vậy một lần nữa, xin ông thứ lỗi cho, và xin trông ở ông... ông muốn coi tôi thế nào cũng xin tùy lượng ông, nhưng xin ông hiểu cho, tôi không xứng đáng là bạn trăm năm của ông được.

Chẳng cần phải tá nõi lòng Tiến lúc nghe xong những lời khác thường kia. Các bạn đọc (đàn ông) cứ tưởng như mình ở địa vị tân lang là hiểu được.

Trước hết, anh chàng khó chịu lắm.

Sau anh ta khó nghĩ lắm.

Rồi sau cùng...

Nhưng sau cùng thì anh ta nói một câu khiến cho đến lượt các ngài phải kinh ngạc:

— Vâng, tôi xin biểu đồng tình cùng cô, sự yêu đương ép ường bao giờ cũng có hại lớn đến hạnh-phúc cuộc đời.

Một lát, chàng ta lại nói:

— Cô cho tôi biết những điều vớ vẩn, không những tôi không dám giận trách cô, lại còn... cảm ơn cô nữa.

Rồi làm như người nhả nhận bàn tính dùm các việc khó xử, Tiến kéo ghế ngồi đối diện người thiếu nữ và hỏi cô:

— Bây giờ chỉ còn cách này, cô có ưng cho không? Đó là cách kết bạn với nhau, kết làm bạn hữu thường thôi, rồi sau ta tìm cơ ly-dị.

Tâm không biết nên trả lời sao. Cái tình thế lạ lùng bấy giờ, người đàn ông kia nhận lấy một cách dễ dàng thân nhiên cũng khá ngạo mạn. Sau cô chỉ sẽ đáp:

— Cái đó... xin tùy ông.

Tiến gặt đầu:

— Nếu vậy hay lắm. Cô hiểu tôi lắm. Và như thế ta có thể là bạn thân ngay từ bây giờ. Tôi xin hết sức giúp cô ra khỏi cái trường hợp khó khăn này. Nhưng...

Tâm nhìn anh ta ra ý hỏi.

— Nhưng... cô phải nghe theo tôi mới được, nghĩa là cô phải... để cho tôi có toàn quyền định việc cho chu-đáo và đừng tìm cách ngăn cản tôi.

— Thế nghĩa là...

— Nghĩa là... Đây, tôi xin nói rõ. Trước khi đôi ta... trước khi

đã... có đã... chề chồng.

— Tôi không chề.

— Nhưng không yêu. Đàng nào cũng thế. Nhưng không sao. Tôi đối với cô sẽ hết sức chiều chuộng, hết sức yêu dấu như một người chồng yêu vợ lúc mới lấy nhau... Đó là thái-độ trước mặt mọi người. Còn riêng tôi, tôi xin kính cần đối với cô như một người bạn. Mẹ tôi sẽ được cái sung sướng tin rằng mình vẫn là mẹ chồng có và có, cô nên để cho mẹ tôi thấy cô là một người con dâu thực hiệu. Trong gia-đình mới này, cả mẹ tôi, cả tôi và cả cô cùng là ba vai kịch: mẹ chồng, chồng và vợ. Nhưng chỉ riêng tôi và cô biết là đóng kịch thôi.

Tiến nói thế bằng một giọng thân mật, ôn tồn; mặt tươi cười không có một chút gì là chua chát mỉa mai.

Xem chừng câu truyện đến đó cũng đủ dài, chàng ta thông thả đứng dậy nói:

— Xin cô nhớ kỹ cho những điều tôi dặn... Bây giờ thì mời

chia khóa cửa vào. Thôi, bây giờ đã khuya rồi, mời cô đi nghỉ.

Tâm không kịp đáp, chàng ta đã ra khỏi. Lúc ấy cô mới trông rõ cái tình thế vô nghĩa lý của mình.

Tâm thấy mình bơ vơ, bẽ mặt lên và hối hận vô cùng. Tại làm sao, trời ơi! tại làm sao cô lại bước vào cái cảnh ngộ buồn cười đến như thế? Đã không nhất quyết phản kháng ngay từ lúc ở nhà, từ lúc còn có thể phản kháng được, thì thà cứ nhắm mắt mà chịu theo số phận làm vợ người chồng mình không yêu. Như thế thì ít ra cái cảnh ngộ mình nó còn có một cái tên — là cảnh oan khồ.

Đây chỉ là cảnh vô lý, vô lý hết sức, trong đó chỉ có sự mỉa mai mà cô phải chịu, cả sự nhục nhã nữa, mà sự nhục nhã ấy gây nên chính bởi cái lễ độ của người đàn ông! « Giá hẳn mang nhיע đánh đập mình lại còn dễ chịu.»

Rồi cô tưởng đến sự sống kỳ dị của mình ở nhà này. Tưởng đến cái tấn kịch mà ngày nào cô cũng phải đóng vai làm vợ và làm con dâu — tấn kịch ấy sẽ không biết đến bao giờ mới hết.

Chưa bao giờ Tâm thấy mình ngu ngốc, đại dốt đến thế và thấy lòng chua xót như một lúc chịu trăm, nghìn sự thống khổ ở đời. Không! Tâm không thể nào chịu được mãi thế. Có khoan vợi hai cánh tay lại che mặt rồi gục xuống cái giường gần đó để khóc. Lần này cô khóc chân thực và nhiệt thành hơn lúc khóc với bà mẹ ở nhà.

cô đi nghỉ và tin rằng tôi sẽ hết lòng giúp cô. Tôi đã không được cái hạnh-phúc làm « bạn trăm năm » với một bực giai nhân có tấm lòng đẹp đẽ như cô, nhưng cũng mong được hưởng cái vui êm đềm làm bạn suông của cô vậy.

Chàng ta có một cách ý nhị khiến cho những lời hoa mỹ ấy trở nên rất tự nhiên. Rồi lịch thiệp như một người chủ nhà có duyên, chàng cười đưa tay chỉ khắp phòng:

— Phòng này bây giờ là phòng riêng của cô, tôi coi như một nơi tạm trú của một vị quý khách. Xin cô cứ tùy tiện... Sách, báo đó cô đọc, kia là bàn trang điểm, chỗ này là tủ áo, bên cạnh là phòng rửa mặt, còn đây là cái



Sáng hôm sau Tâm thức dậy cùng với sự ngao ngán đè nén trong lòng. Cô uể oải sửa sang lại nhan sắc, rồi rón rén bước ra. Đối cửa phòng cô là phòng Tiến. Tiến lúc ấy đang ngồi trên ghế, vẽ dăm dăm trước những cuốn sách mà chàng ta để ngổn ngang dưới chân. Nhưng vừa sực trông thấy Tâm, chàng đã tươi cười ngay, vội vã đứng lên chào hỏi một cách niềm nở. Chàng dặn:

— Cô nhớ lấy nhé. Chốc nữa xuống nhà thì ta là hai vợ chồng quần quít nhau nhất đời...

Tâm không thể giấu được vẻ khó chịu.

Cả ngày hôm ấy, khi truyện trò với bà mẹ, khi ăn cơm nước hay khi ngồi không, chàng sẵn sọc đến Tâm một cách âu yếm ngoa ngoắt. Nhưng đến tối, khi hai người lại lên gác, Tiến lại giữ sự cách biệt lễ độ và không nói năng gì. Rồi cứ thế trong nửa tháng trời là thời kỳ chàng ta nghĩ đi làm để hưởng tuần mật

(Xem trang 250)

GIA ĐÌNH

(Tiếp theo)



M NHẠC ngừng. An đưa người đàn bà đến bên chồng nàng, nói: — Xin nộp trả phu nhân.

Lại một lần bà chủ rót thêm nước trà mạn nóng và mở hộp bích-qui khác đi mời một vòng.

Nhưng ai nấy đều đã mệt nhoài. Câu chuyện mỗi lúc một thêm uể oải và âm nhạc bắt đầu làm cho vài người phải chau mày khó chịu.

II

Nga ngồi trong xe, trông ra phía trước mặt: rừng thân cây trắng ở hai bên vệ đường lần lần hiện ra và chạy lướt theo luồng ánh đèn « pha » để biến vào đêm tối. Nga để ý cố ngắm từng góc, hình cong, hình thẳng, hình người vươn tay và cố đếm từ một cho tới nghìn góc. Nhưng mỗi lần tới bảy hay tám chục thì nàng đã lại đếm lầm và phải bắt đầu lại.

Bỗng xe gặp cái hố chồm lên. Nga kêu một tiếng sê, rồi quay nhìn An: chàng vẫn gục đầu vào một góc nệm, nằm ngủ, tiếng ngáy đều đều. Bất giác nàng thở dài, nghĩ thầm: « nhảy cho lầm vào! »

Cảnh khiêu vũ lúc ban nãy lại hiện ra. Trong làn ánh sáng đèn pha, Nga mơ màng như thấy từng cặp ôm nhau nhảy lướt. Nàng mỉm cười tự nhủ thầm: « Khiêu vũ kể cũng chẳng khó. Vả cứ như lời An thì học qua vài lần

đã tiêm tiêm nhảy được. Nhưng không sao mình tưởng tượng được rằng một người đàn bà lại để người khác không phải chồng mình ôm mình trong tay họ! »

Rồi nàng ngồi cười một mình. Thích trí, nàng đã toan lay chồng dậy nói truyện, nhưng lại sợ

đúng không, vì đã nhiều lần ngồi ngắm chồng ngủ, nàng thấy mặt chàng nhăn nhó, nặng xiụ như mặt một người khổ sở.

« Khô sở! » Nga nhớ những buổi nhiều việc, hay những khi gặp sự khó khăn, An thường vò đầu vò tai than thân khổ sở.



chồng gất. Nghe tiếng ngáy mệt nhọc của An, ở trong xô tối, Nga tưởng ngắm thấy vẻ mặt chàng cau có, đôi lông mày dàu dàu, mấy nét chun ở trên sống mũi: « Người đầu mà khó chịu! » Nàng toan bật đèn điện trong xe để xem lời phỏng đoán của mình có

« Hừ! khô sở! làm quan mà còn khô sở thì làm gì cho không khô sở? »

Và ngẫu nhiên nàng nghĩ đến vợ chồng huyện Huyền, vợ chồng huyện tập sự Linh: « Sao mà người ta sung sướng thế? Người ta chẳng bận việc quan à! »

Nga cho là lấy nhau chẳng qua tại số phận cả. Người ta tốt số lấy được người chồng dễ dàng, dễ bảo, còn nàng số phận chẳng ra gì nên lấy phải người chồng ương ngạnh, gân gàn, dở dở: đó là ý tưởng nàng gọi ra để tự an ủi mỗi khi nàng thấy hạnh phúc của nàng, của gia đình nàng bị lung lay.

Mà nó bị lung lay kể cũng nhiều lần, từ khi chồng nàng bước chân vào con đường sĩ hoạn: « Thấm thoát đã gần sáu năm nay rồi! »

Lần đầu là một việc xảy ra khi An mới được bổ tri huyện tập sự trong phòng giấy tổng đốc. Một hôm Nga thấy chàng ở đình về, vẻ mặt buồn bã, chán nản. Mãi chiều nàng mới có dịp hỏi biết duyên cớ (vì từ khi khuyên được chồng đi học, nàng đã một ngày một thêm sợ hãi chàng). Thì có gì đâu: bà tổng đốc cho anh lính hầu [trả ra bảo « thầy huyện » vào « cụ lớn bà » truyện.

An lấy thế làm một sự nhục nhã cho mình, vì chàng cho rằng chàng làm việc quan thì có liên can gì tới bà tổng đốc mà bà lại truyền với bảo. Nhưng chàng cũng vào và đứng trước mặt người đàn bà hách dịch, ngồi vắt vẻo trên sập gu, tự nhiên chàng trở nên nhút nhát tuy trong lòng vẫn tức tối. Nay Nga còn tưởng trông thấy cái vẻ mặt hăm hăm tức giận của chàng khi chàng thuật lại câu truyện.

Ngay chiều hôm ấy Nga ra hiệu khách mua hai hộp bánh bích

Xin báo một tin:

Trong tháng sau (Mai 1937) nhà thương-mại đại-lý

BÙI-DỨC-DẬU

sẽ đi quan sát về việc thương-mại trong khắp các tỉnh ở Bắc-Kỳ và những tỉnh to ở toàn cõi Đông-Pháp rồi chừng đến tháng **Juillet 1937** sẽ sang Hongkong và Nhật-Bản. Vậy những nhà chế-tạo các hóa-phẩm muốn nhờ tìm chỗ tiêu thụ hàng mình xin mời đến thương-lượng cùng người từ **1er** đến **10 Mai 1937** tại 30, Quai Clémeuceau, Hanoi.

Ái dùng điện-thoại báo về số 717 cho biết trước giờ đến càng hay.

qui và bốn chai rượu sâm banh hào hăng, rồi, không báo cho chồng biết, vì sợ chàng cản trở, nâng vào đình nói vừa ở quê lên, có chút quà mọn vào hầu cụ lớn bà.

Nàng được tiếp đãi long trọng lắm. Cụ lớn gọi người nhà và dặn đi dặn lại rằng lấy trà sen ra pha nước mời bà huyện xơi, rồi nhất định giữ bà huyện ở lại ăn cơm chiều. Nhưng trước khi có cơm, cụ lớn truyền chia bài, đánh mấy ván tài bàn đã đề chờ « cô huyện Toàn » và « vợ tham Trần ».

Nga tuy chỉ mới biết đánh tổ tôm mà đánh rất thấp, nhưng không dám từ chối. Vì An, nàng đã mạo hiểm lặn lội vào nơi nguy hiểm để mua chuộc lòng cụ lớn, chẳng lẽ nàng lại không quả quyết hy sinh vài chục bạc tài bản cung phụng. Nhưng may, cụ lớn thấy nàng lên bài lung tung, gương nguyệt úp khăn, úp yêu xuống chiếu, nên trước còn nhìn bài, dạy bảo quân ăn quân đánh, sau gọi một anh người nhà bảo đứng mách bài giúp.

Hôm ấy, cả tài bàn lẫn tổ tôm, Nga được hai đồng. Cụ lớn khen mãi rằng cờ bạc hay chiều người mới. Nhưng từ đó chẳng mấy lời thứ bảy, chủ nhật, có khi ngày thường nữa, nàng không được tìm vào đình hầu tài bàn, tổ tôm cụ lớn bà hay cụ lớn ông. Và sau gần hai năm tập sự của An, nàng đã tốn vào đó hơn hai nghìn bạc. Món tiền ấy, nàng chẳng hề tiếc bao giờ, và ngày nay nhớ tới, nàng vẫn đứng đưng : « Chẳng qua cần phải tiêu thì tiêu ! Nếu chồng mình khôn khéo mềm mỏng

như người ta, thì mình cũng chẳng cần. Khốn nhưng ngày ấy hẳn ương gàn chết đi được ».

Phải, ngày ấy mới bước chân vào hoạn giới, An cũng có quá nạn sự cứng cỏi của mình ra. Nhưng từ khi được bỏ đi trị nhậm một huyện nhỏ thì chàng đã bớt ngớ ngẩn, bớt thục thả, nhất là đã hiểu thế nào là làm quan. Dầu sao, công việc của Nga vẫn còn nặng nhọc. Giá nàng có

— Hãy thế đề làm gì ?
— Khô lắm, cậu đừng trêu tức tôi nữa đi !

An im lặng. Chàng đoán hiểu vì sao Nga muốn chàng dời đến một huyện lớn. Nàng cho rằng ở một hạt rộng và đông dân diuh thì công việc tất nhiều hơn, bổng lênh chắc hẳn và dễ có hơn. Ở huyện trước túng bản quá, tháng nào cũng phải phụ tiền nhà mới đủ tiêu, nàng cho ngay rằng vì



tính hay « lên mặt lên mũi » như người ta, và đã khoe khoang với họ hàng rằng cái tri huyện kia là cái tri huyện của nàng, thì rằng cũng không ngoa lắm. Thực vậy, không những nàng đã bắt được chồng đi học, mà nàng lại còn che chở, bênh vực chồng trong khi làm việc quan nữa.

Không một cơ hội nào có lợi mà nàng chịu bỏ qua. An ra trị huyện được hơn một năm thì trong hạt có một huyện lớn sắp khuyết. Chính nàng đã cạy cục cho An dời sang huyện lớn ấy. Cạy cục là một việc rất dễ đối với nàng. Khiến được chồng nghe xuôi cái lý thuyết của mình đó mới là việc khó. Phải, đương ở huyện nhỏ, công việc ít, nhàn rồi hơn, lại cạy cục xin dời sang một huyện lớn hơn để được bận hơn, nhất là huyện mới ấy lại có lời gặt ba chục cây số đề. An gát, hỏi vợ :
— Vậy đề làm gì thế ?

Nga thờ dài :
— Cậu thực thả quá đi mất thôi. Cậu lại còn hỏi tôi đề làm gì nữa. Thì người ta đi làm quan ai chẳng muốn thăng từ huyện nhỏ lên huyện lớn, từ huyện xấu lên huyện tốt.

— Nhưng có thặng dầu, tôi vẫn trị huyện hạng ba như trước.

— Thì vẫn, nhưng mà to hơn.

— Phải, to hơn bốn tổng và sáu chục làng, ba, bốn vạn dân đình.

— Ừ, thì hãy thế.
ta đã gặt lời chục vạn. Vậy lượng

chồng nàng trị nhậm một hạt vừa nhỏ vừa nghèo. Nàng có biết đâu rằng An đã tự thế nhất định không ăn tiền. Chàng nghĩ thầm : « Lấy tiền làm gì ? Cái gia tài của ta dù ít ta cũng chẳng chết đói ».

Hết năm đầu, tính nhậm qua chàng thấy số tiền nhà phải phụ lên tới bốn nghìn.

Chàng đã hơi lo lắng, cầu nhàu oán trách vợ : « Trời ơi ! ra làm quan đề tiêu lạm vào gia sản mỗi năm bốn nghìn ! » Vì thế, lời thế nhiều phen đã bị phạm tới hay cố ý bị quên nhãng.

Những khi anh lý trưởng, thầy chánh tổng đem ít nhiều đến tạ ơn, An không từ chối nữa. Nhưng trông thấy cuốn giấy bạc đề trên bàn, chàng vẫn còn ghê tởm, ghê tởm đến nỗi không dám mó tay tới, chỉ cầm cái thước sẽ gạt mạnh vào ngăn kéo, rồi vội vàng đóng sập lại. Chờ khi tan hầu, chàng lạnh lùng bảo Nga.

— « Ngán kéo bàn giấy tôi có tiền đấy, vợ cầm lấy mà tiêu ».

Chàng chỉ nói thế thôi, mà Nga cũng không cần hỏi tiền ấy là tiền gì, vì nàng thừa biết nó ở đâu tới.

Một hôm chừng không giữ nổi trong thâm tâm cái cảm tưởng của mình đối với sự ăn tiền, chàng đem câu chuyện ra kể với vợ. Nga phá lên cười khi nghe chồng nói cầm cái thước kẻ gạt tập giấy bạc vào ngăn kéo. Và hôm nay ôn tới câu chuyện vô lý, nàng còn phải bật lên tiếng cười.

An thức giấc, hỏi :
— Cái gì thế ? Đến nơi chưa ?
— Chưa. Bật đèn lên nhé ?
— Bật đèn làm gì ?
— Thôi vậy.

An lại gác đầu xuống ngủ. Nga thờ dài, tự nhủ thầm : « Mà nào có phải không biết làm việc quan đâu ! Vẫn được quan trên khen ngợi đấy chứ ».

Nàng mở mắt thấy rằng quá muộn rồi, quá muộn cái chánh sách lấy tiền làm giàu như kẻ khác rồi. Không phải là vì An vụng, hay không có thói quen đời ăn lễ, nhưng cái tiếng thanh liêm đã thành ra một thói xấu của chàng, đã thành ra cái nết mà ai ai cũng biết rằng chàng có.

Nga còn nhớ một lần chàng phát tức, phát bản, ngăm âm nhà cầu thơ Kiều :

*Thần lương bao quản lấm đầu
Trót lợng trình bạch từ sau xin
chừa ?*

Nga liếc mắt nhìn chồng, và hây còn sợ hãi.

Hôm ấy, An ở tỉnh về huyện, về mặt lạnh lùng. Đến bữa, Nga mời chàng vào nhà trong ăn cơm, nhưng chàng kêu đau bụng, rồi ngồi bàn giấy viết những bức thư dài.

Biết rằng đã xảy ra việc quan trọng, Nga gạn hỏi để biết sự thực. Chàng chỉ thờ dài đáp vẫn tất :

— Tôi xin dời.
Nga kinh ngạc hỏi lại :
— Xin dời ?
Lãnh đạm, chàng nói :
— Nếu không xin dời được thì xin thôi.. thôi hẳn.

Mãi sau An mới đem sự thực kể cho vợ nghe.

Chiều hôm ấy chàng ngồi hầu truyện ông và bà tổng đốc. Bà kia có bảo chàng một câu ngang tai quá : « Tưởng cho ông dời sang một huyện tốt thì ông phải chịu khổ làm việc quan, chứ ai lại ông cứ giao hết cả việc cho bọn thừa phải... ông ở đây cũng bằng phi đi thôi.. Thà tìm một huyện nhỏ mà đòi cho người ta ».

Ý nghĩa rõ rệt lắm rồi. Ở một huyện lớn, giàu, mà không chịu lấy tiền như An thì thực là phi cả cái huyện lớn giàu ấy đi.

Nga loay hoay một đêm để tìm hiểu lời nói của bà tổng đốc. Và nàng hiểu. Chẳng thế mà chiều hôm sau, nàng đã vội vã lên tỉnh hầu cụ lớn bà, và được cụ lớn chẳng tiếc một lời răn bảo về cách làm việc quan thế nào cho được lòng bề trên mà vẫn không mất lòng kẻ dưới.

Nhưng tháng sau, An nhất định điều đình với một bạn đồng nghiệp ở tỉnh khác để hai người được phép đổi lẫn cho nhau.

(Còn nữa)

Khái-Hưng

Chemise Sport

JAS BIEN COUPE



le seul mode
MODELE DÉPOSÉ

C'est une
innovation
de la bonneterie
générale

CU GIOANH

68 70 R. DES ÉVENTAILS HANOI

Prière de nous écrire pour la vente en Gros seulement

