

MỌI SỐ 0510

NĂM THỨ NHẤT — SỐ 28

TỜ BÁO CỦA

1. — NGÀY NAY
TRÔNG TÌM



2. — NGÀY NAY TRÀO PHÚNG

CHỦ NHẬT 4 OCTOBRE 1936

MỌI NGƯỜI

3. — NGÀY NAY
TIỀU THUYẾT

NĂM TRANG TRÀO PHÚNG VỀ TRUNG THU



RỪNG THU

của Họa-sĩ NGUYỄN CÁT-TƯỜNG



Sữa NESTLÉ

Hiệu con Chim

SỨC MẠNH CỦA TRẺ CON
BAO THẦU CHO CHÍNH-PHỦ PHÁP

ĐỘC QUYỀN BÁN: cho các nhà
thương, các nhà hộ-sinh và
các nhà thương binh, v. v.
Ở TRUNG-KÝ BẮC-KÝ VÀ CAO-MAN



CIRAGE - CRÈME

LION NOIR

Le plus Économique

AGENT GÉNÉRAL:

L. RONDON & C° L.T.A. HANOI

NHỮNG CỬA HÀNG

IDEO

LÀ CỬA HÀNG ĐẸP NHẤT

NHÂN DỊP KHAI TRÀNG
BÁN HẠ GIÁ MỌI THỦ
CĂN DÙNG CHO HỌC TRÒ
RA VÀO TỰ DO

VIỄN-ĐÔNG ÂN-ĐƯỜNG

BÁN SÁCH VỎ GIẤY BÚT
HAIPHONG — 28, Rue Paul Bert, 28 — HANOI



NHIỀU người
Lịch-sự
phản-nàn
nhưng khi Yến-
tiệc, Khao-vọng,
Cưới-xin, hay là

Dancing, Soirée, mà thiếu đôi giày vernis thật
là thiếu vẻ lịch-sự, hiêm vi giày vernis di chỉ một
lần là giập sơn sáu ngay, như thế thì tốn tiền lắm.
Theo ý các ngài Bán-Hiệu đã tìm được thứ da vernis
garantie 1^{er} choix chất da rất bền, chất sơn rất bóng.
Bán-Hiệu đã dùng thử trước, đúng như giày hộp hàng
tốt ở bên Pháp, không có thứ vernis nào hơn nữa, mời
các ngài lại dùng ngay trước khi có việc kéo hết vì mua
ở tận bên Pháp.

Giá tiền n° 37 au 40	41 au 45	
Soulier vernis 1 ^{er}	5 \$ 50	6 \$ 50
Soulier boccalf couleur 1 ^{er}	5 \$ 00	6 \$ 00

Các bà và các cô muốn có đôi giày hay dép kiều
kim-thời da mềm không đau gan bàn chân, gót không
hở ra dằng sau, hay là lêch ngang thì nên chú-ý đến
Bán-Hiệu, vì Bán-Hiệu mượn toàn thợ đóng giày
dame khéo làm giày các bà, các cô dễ khi các bà, các
cô đi ra đường cho được cứng-cáp và lanh-lẹ như
người Âu Mỹ vậy.

PARIS CHAUSSURE

N° 20, Borgnis Desbordes — HANOI

Trước cửa sở Gendarmerie, gần nhà thương Phủ-doãn
ngoài cửa cheo chiếc giày ống (botte) mũi vàng

1° TRÔNG NGAY VÀ TIM



10 ĐIỀU TÂM NIÊM CỦA BẠN TRẺ

LÝ TƯỞNG...

CẦN phải có một lý tưởng để soi sáng cả đời ta, sự thật đã rõ ràng hiển nhiên. Nhờ lý tưởng, ta sẽ được an ủi những khi thất vọng, ta sẽ hăng hái nhiệt thành đối với những việc đáng làm, đời của ta sẽ có nghĩa.

Chọn một lý tưởng mà theo, đó là một việc quan trọng nhất trong đời ta vậy.

Lý tưởng không phải là chỉ có một. Hai người bạn có thể theo hai lý tưởng khác nhau, hay trái ngược nhau.

Lý tưởng sẽ phải hợp với những tinh tinh cao thượng, những chí hướng bao bắc trong linh hồn ta.

Bã trộn được lý tưởng, thật không còn gì hơn làm những công việc hợp với lý tưởng ấy. Như vậy tức là đạt đến thanh phúc rồi.

Nhưng dầu cho công việc hàng ngày không hợp với lý tưởng của ta, hành động của ta cũng nhất nhất phải dựa theo lý tưởng.

Như thế, ta sẽ vui mà sống, ta sẽ có thể tự hào mà sống ở đời.

Hoàng-Đạo

ĐIỀU TÂM NIÊM THỨ TƯ

LÀM VIỆC XÃ HỘI

MỘT hôm, ngẫu nhiên đọc một bài phỏng sự của một nhà làm báo Pháp về công cuộc cải cách nước Tàu của một thanh niên Trung-hoa, tôi bỗng giật mình, bỏ tờ báo xuống, mò màng nghĩ đến nước ta.

Ông Yen-yan-Chu, — tên người thanh-niên, — đã từng du học ở Mỹ và ở Pháp, lúc trở về nước bèn đem những điều đã nhận xét ra thí nghiệm ở vùng Tinghsien, cách Bắc bình độ hai trăm cây số. Ông hào hào cõi động dân vùng ấy đồng tâm đồng lực cải tạo lại xã-hội. Ông hội họp đủ các tay chuyên môn để sẵn sàng đến các việc thiết yếu của dân chúng: y tế giáo-đức, các vấn đề dân sinh (thương trường, nông dân liên đoàn...), rồi chia ra từng khu thí nghiệm một.

Hiện công việc của ông ta đang

tiến hành một cách mau chóng và chứa chan hy vọng. Nhờ phong trào ông gây nên, mà trong 22 tỉnh, đã lập ra những bình dân học đường để dạy những người không biết chữ: ngót hai mươi triệu người nhờ những nhà trường đó mà biết đọc, biết viết. Còn những nhà họ sinh, những liên đoàn của nông dân hay của thợ thuyền, chỗ nào cũng thành lập và sống một cách chắc chắn.

Một điều đáng chú ý nhất, là tiến dùng vào cuộc thí nghiệm này đều là tiền tư cả, không nhờ vào chính phủ.

Ông Yen có ngô cho nhà phỏng viên Pháp hay rằng:

— Dân nước chúng tôi truy lục dân. Nếu chúng tôi không tự cứu lấy nhau, thì ai cứu? Bạn thân chúng tôi bây giờ đã đồng, bạn ấy

phải là một sức mạnh. Sức mạnh ấy, đem ra dùng một cách có qui củ, có phương hướng hăng hái, thì một ngày kia — mà ngày đó, tất thế nào cũng đến — nước Tàu sẽ có thể tự lực mà cứu lấy mình được.

Dân nước ta cũng như dân nước Tàu, truy lae dần. Lời của nhà thanh-niên Trung-hoa có thể là lời cảnh tỉnh ta được: ta phải bắt đầu làm các công cuộc xã-hội.

Tôi vẫn biết, người Nam ta, cũng như người Tàu, ít khi nghĩ đến xã-hội.

Ngày xưa, dưới chính độ nhà nho, ai nấy đều nghĩ đến thân danh, đến gia-dinh, đến làng mạc, tri không vượt ra ngoài lũy tre xanh. Hai làng lân cận có khi coi nhau như kẻ thù, hoặc như hai nước xá lá, hai dân tộc không có liên can gì với nhau. Ngay trong một làng,

ai nấy cũng chỉ để tâm đến gia đình, đến họ hàng, còn việc hàng xóm thi « bằng chán như voi ». Công việc xã-hội tuyệt nhiên không có.

Đến nay, thời thế tuy thay đổi mà trong óc phàn đông dân ta, quan niệm xưa về đời người vẫn còn đọng lại. Thường ta thấy những công cuộc xã-hội bị thất bại, tuy nhóm lên trong sự nhiệt thành mạnh mẽ. Có nơi lập nhà trường, có nơi mở nhà họ sinh, có nơi lập hội từ cấp, các người hăng hái bằng sần đều hăng hái hy sinh công của. Nhưng sự hăng hái ấy chỉ phụ mồ đốc, bùng lên một lúc rồi tắt. Sự thất bại đó, một phần có lẽ vì cách tổ chức không quy củ, một phần chắc chắn là do cái quan niêm cõi sở đối với những ý tưởng, gia đình làng mạc, xã-hội, danh dự...

KÝ SAU SỔ ĐẶC BIỆT

TRUNG NAM BẮC MỘT NHÀ

Có tranh phụ bản « MƯA THU » của họa-sĩ NGUYỄN-GIA-TRÍ cùng một khò với bức tranh « MƯA HẠ » của họa-sĩ LÈ-PHỐ
Không tăng giá báo

Ta không thể, ở thời đại văn minh này, dù những quan niệm ấy hoàn hành mãi. Ta cần phải đem hết tài trí ra làm việc cho xã-hội. Ta không thể chỉ nghĩ đến gia-dinh như xưa. Trông thấy một người khờ sờ, trước khi eru mang, ta không có thể như đời trước, hãy nghĩ xem người ấy có họ với ta không đã. Ta không thể quá châm chọc đến người chết được nữa; thật là một điều nhận xét đáng buồn, khi ta thấy trong một xã-hội còn hèn yếu, chỉ có những hội hiếu, hỉ

là vũng vàng, sống một cách phong lưu. Ta cần phải thay đổi linh hồn ta và linh hồn những người chung quanh. Thời đại này không phải là thời đại của đại gia-dinh và của quý thần. Đời này là đời của người sống, là đời của « cá nhân », hay nói cao hơn một bậc nữa, là đời của « đoàn thể », « đoàn thể » hiểu theo nghĩa rộng.

« Cá nhân » đương giải phóng, cá nhân đương thoát ly những chế-độ bó buộc lừa người ta đi vào con đường nhỏ hẹp, bùn lầy. « Cá

nhân » cần phải tự mình kết đoàn, gom tài góp sức để cùng đưa nhau đến thế giới rộng rãi, lòng lẫy của khoa học.

Sự kết đoàn ấy là một việc rất cần cho dân ta. Thành thực kết đoàn để miru việc cho xã-hội, để tự eru lấy nhau, đó là phương pháp thần hiệu để ta tiến đến cõi van minh. Nhật-bản, Thổ-nhĩ-kỳ, Nga, Đức hay Pháp đều nhờ sự kết đoàn mà trở nên cường phu. Ta cũng có thể như họ được, nếu ta muốn. Nhất là nếu ta, lúc làm việc xã-hội,

không nghĩ đến tư lợi, trái lại, lấy sự làm việc cho người khác làm vui thích, nhất là nếu ta bao giờ cũng nghĩ đến những người yếu hèn, những người khờ sờ, những người cần đến ta bênh vực. Làm việc xã-hội với tinh thần ấy, ta sẽ thấy trong lòng lúc nào cũng khoan khoái sung sướng, sung sướng vì đã làm cho người khác được sung sướng.

Bạn trẻ nên tìm hạnh-phúc ở trong các công cuộc xã-hội.

Hoàng-Đạo

TÙNG TUẦN LÊ MỘT

Việc thế giới

VIEC thế giới vài tuần lễ nay không có gì thay đổi. Vẫn một không-khi lo sợ bao bọc những vấn đề quốc tế: hình ảnh một cuộc chiến tranh ghê gớm sắp có như hiện ra trước mắt mọi người.

Bên Tây-ban-nha, cuộc nội chiến vẫn chưa kết liễu. Hai bên đều giữ thế thủ, và tin tức thông ra ngoài quốc trai ngược nhau. Chỉ có một điều chắc chắn: là dân tộc Tây-ban-nha đương đâm, chém, bắn nhau một cách dữ dội.

Ở gần ta, sự giao dịch hai nước Trung-Nhật càng ngày càng căng. Nhật đã phải thêm quân đến Thượng-hải, sắp sửa gây sự. Nước Anh đứng ra đàm phán điều đình, nhưng kết quả chưa biết ra sao.

Bên Pháp, một tin quan trọng: chính phủ binh dân vừa ra lệnh phái giá đồng franc từ 30 đến 35 phần trăm.

Lệnh ấy chắc có ảnh hưởng đến đồng bạc Đồng-dương. Đồng bạc Đồng-dương cũng sẽ phá giá. Thành thử ra, lúc đời thi không được phá, mà lúc không đời tự nhiên lại được.

Việc trong nước

TRONG nước công việc thảo dân nguyện vẫn tiến hành một cách chậm chạp. Là vì lòng ngô vục ở trong óc mọi người. Trong Nam, ngoài Bắc, đều thấy sự chia rẽ đáng ngán. Có lẽ vì ta thiếu một du luận gồm cả toàn quốc. Mà sự thiếu thốn ấy cũng không có gì lạ: phải có tự do ngôn luận mới mong có dư luận được.

Một việc quan trọng khác vừa xảy ra & Phan-thiết: các nhà chài lười đánh được bao nhiêu cá đều đem về hết xuống biển. Thật là không hẹn mà hành vi tuyệt vọng ấy giống những hành-vi của các nhà xuất sản ở Âu-Mỹ. Duyên do vì giá nước mắm bã mà giá muối vẫn đắt như trước, nên các nhà làm nước mắm phải mua cá một giá quá rẻ.

Một điều đáng chú ý là có hàng vạn người sống về nghề chài lưới và bán nước mắm về phía nam miền Trung.

Dân nguyện

TRONG việc thảo dân nguyện giờ nào cũng vậy, từ giờ lao-dong cho đến giờ quan lại... về hưu, đều có người hoặc do một tốp người bâu lén, hoặc tự nhảy ra làm đại diện, đứng ra bênh vực quyền lợi. Vậy, đầu cho có chia rẽ ra đảng phái, giờ nào giờ ấy cũng không đến nỗi không thể đạt lên phái bộ điều tra những ý nguyện của mình.

Duy chỉ có nòng giờ là chưa thấy ai làm đại biểu. Vậy mà nòng dân ở nước ta là những người đang đe ý đến hơn cả, vì hầu hết dân nước ta đều làm ruộng. Chúng tôi tưởng những người các giới khác, nhất là thiếu niên tri thức và những nhà làm báo, nên đe ý tìm bộ nguyên vẹng cho họ nhớ.

Bởi họ sống làm sao, không nói ai cũng biết. Nguyên vong của họ là gì?

Chúng tôi tưởng những vấn-dề có can hệ đến họ là những vấn-dề các hội đồng thảo dân nguyện nên xét và hết thảy chúng ta nên đề ý đến mãi mãi. Nói sơ lược thì là những vấn-dề này:

1.) **Văn-dè quan trướng.** — Quan lại có can-hệ mật thiết thế nào với dân quê, không nói ai cũng rõ. Còn việc cải cách hay chấn chỉnh quan trướng, có nên cùng chẳng, trường cảng là một vấn-dề quan trọng nên đề ý.

2.) **Văn-dè tuân phòng.** — Dân quê có được ngũ yến hay không, những phương pháp hiện giờ thi-hành để giữ sự yên ổn nơi thôn quê có hiệu nghiệm hay không, tướng không phải là những điều không đáng đề ý.

3.) **Văn-dè cho vay lãi ở thôn quê.** — Thường thường, những bọn hào phú cho vay lãi rất nặng, trái với luật-lệ của chính phủ Pháp và của Nam triều. Vậy tìm phương pháp trừ cái tệ ấy cũng là một việc nên làm.

4.) **Văn-dè giáo-đục ở thôn quê.**
5.) **Văn-dè hương chính.**
6.) **Văn-dè thuế má, nhất là thuế thân.**

VÌ DÂN VĨ NƯỚC

CÁI tin Phái bộ điều tra sang Đông Dương không biết đã đích xác chưa, nhưng nó là một tin rất hay. Nó khiến nhiều người, có lẽ hết thảy mọi người Annam nghĩ đến dân đến nước mà những khi khác

họ quên nhăng di mất. Nhưng nếu ai cũng vì dân vì nước, mà ai cũng có một mục đích chung thì còn chia rẽ nhau làm gì?

Nhưng hình như

Miệng nói vì dân vì nước, mà chỉ vì đảng phái, hơn nữa vì người. Trong bao nhiêu cuộc hội họp họ chỉ cãi vã nhau về hai cái tên vô vị: Lục và An.

Lục

Ông ấy đã họp một số người lại thảo tập tĩnh cầu. Việc quan trọng bây giờ là xét xem những điều tĩnh cầu có đích đáng không, có hợp với vọng nguyên toàn quốc dân không. Nếu hợp thì ta cũng tĩnh cầu như thế. Không hợp thì ta bác đi. Còn như ông Lục, thi nghĩ đến, nói đến ông ấy làm gì?

An

Nếu ông ấy có ý kiến gì hay thì ông ấy nếu ra, hô to lên, cho mọi người làm theo. Còn như nếu việc làm của ông lại cũng như công việc của những người đã làm trước thì chắc ông ấy cũng rõ ràng không cần rò rỉ ra làm gi-nữa.

Mà có gì đâu?

Chỉ đe những điều tĩnh cầu lên phái bộ điều tra.

Chẳng lẽ ai lại dì tĩnh cầu những điều khổn nan. Mà ai dè cho làm như thế?

Nếu

Ông An và ông Lục và những ông X, Y, Z, mỗi người dè một bản tĩnh cầu lên Phái bộ điều tra, mà những bản tĩnh cầu lại giống nhau thì Phái bộ điều tra sẽ bảo dân Annam là: trê con rào.

Xin ai nấy nên suy nghĩ, kéo muộn quá. Gác người ra một bên. Chỉ làm việc ích chung; chỉ cần nghĩ đến việc, mà việc đây là: thảo những điều tĩnh cầu rồi đem ra bàn với các ủy ban nơi khác ở Đại Hội Nghị để cùng hợp sức tìm cách đạt được nguyên vọng của cả nước.

Sắp in lại

ĐOẠN TUYỆT (van một và van hai)

NỬA CHỪNG XUÂN (van một và van hai)

HỒN BƯỚM MƠ TIỀN (nghìn thứ chín và mười)

GÁNH HÀNG HOA (nghìn thứ chín và mười)

GIỌC ĐƯỜNG GIÓ BUI

LỐI IN ĐẸP, GIÁ 0\$70

In một số rất ít để riêng cho những người yêu sách đẹp.
Loại sách lá mì GIỌC ĐƯỜNG GIÓ BUI cũng sắp bán nay mai 0\$25

TOYAHIKO KAGAWA

một nhà văn, một nhà cải cách xã-hội
mà người Nhật tôn lên bậc thánh.

ONG Toyahiko Kagawa là một trong những nhân vật quan trọng nhất nước Nhật - ban ngày nay: ông đã sốt sắng, thành thực, hào hao tinh đoàn thề trong nhân loại, và khiến ai nấy phải lưu ý đến ông một cách đặc biệt. Ông thực làm biểu hiệu cho những sự lo phiền, cho những sự chiến đấu của thời nay. Thông minh lợ thường, hiểu biết hết mọi sự, và dể cảm động ít có, bẩm sinh đã có những đức tính thiên nhiên, lại nhớ về những sự ngẫu nhiên xảy ra trong đời ông, khiến ông thấu triệt tinh cảnh hết các giới trong xứ ông, những tinh cảnh hợp nhân đạo hay không hợp nhân đạo trong nước Nhật-bản. Sự cao siêu tuyệt diệu của những khoa triết học và thần học ông đã lên tới, mà những vực sâu thăm thẳm ở các xóm dân nghèo khổ ông cũng đã xuống tới. Con một viên thượng-thư, ông sớm theo khoa xã-hội học và nhớ về ý thức sáng suốt và sự học biết cao rộng, ông trở nên nhà cải cách xã-hội, người đứng đầu đảng xã-hội, và thường bị ngộ nhận là một đảng viên cộng sản tám thường làm rối cuộc trị an trong nước. Chính phủ từ lâu vẫn truy nã ông, và ở nhiều nơi quyền thế họ thù ghét ông thậm tệ. Bị bọn này khinh bỉ, ông được hàng triệu người Nhật kính mến. Toàn dân nghèo khổ thờ phượng ông như một bậc thánh sống.

Một bức cùu thư

Toyahiko Kagawa là một nhà triết học, có tài hùng biện, có tài nói truyện, là một nhà thi-sĩ, một tiểu thuyết gia, tác giả khoảng năm chục pho sách lưu hành khắp trong nước Nhật, có tới ngoài hai triệu cuốn. Ấy là không kề sách khảo cứu bầy bẩn khắp nơi có tới gần tám triệu cuốn. Nhiều tác phẩm của ông đã phiên dịch sang các thứ chữ ngoại quốc, nhất là chữ Anh, Đức, Thụy-diển, Trung-hoa, v.v... Trong số tiểu thuyết của ông, hai quyển « Gần chết » và « Hạt lúa mì » nổi tiếng nhất. Quyển trên đã xuất bản tới lần thứ 200 ở Nhật và quyển « Hạt lúa mì » tới nay đã bán hết

250.000 cuốn, và sẽ trong ít lâu, còn được người ta biết đến hơn, nhờ về một cuốn phim chiếu bóng vừa trich ở đó ra.

Sinh ở Kobé ngày 10-7-1888, Kagawa là con một chánh khách có tài, cựu thương thư và một cô đào múa ở một trại diêm. Được cha thừa nhận và nuôi nấng. Kagawa chưa đầy bốn tuổi thì cha mẹ cùng chết, cách nhau có hai tháng trời. Bà vợ góa chính thất nhận cậu bé đem về quê nuôi, nhưng hành hạ cậu dù điều cho bõ cái cảnh bị chồng nhặt nhèo thừa xưa vì mê gái. Từ đó cậu chẳng được ném chút tinh yêu mến, và đánh chịu trăm chiêu cực nhục. Song cậu cũng được học tại trường sơ đẳng và cậu giặc lòng châm chỉ để mở mang trí thức.

○ Anh sĩ tại Shinkawa (tên khai - luân).

Lớn lên và không nhẫn nhục được nữa, Kagawa bỏ nhà trốn đi. Ông kéo bộ tới Tokushima và ở đó đòi khát khô sở quá, ông liều mình tự tử. Được cứu thoát chết, ông làm quen với mấy thầy giảng đạo, và được các thầy đưa chí hướng về hẳn một con đường mới. Năm 1905, ông vào ở trong một viện tu đạo, và những thầy dạy ông đều phật phục ông là một người kỳ di hiếm có. Tôn giáo, văn chương, triết lý, cổ điển, sử ký, thứ gì ông cũng ham học, mà thứ gì cũng hợp với trí thức ông.

Nhưng, sức yếu đuối, mắc bệnh lao và nhiều lần khai huyết, Kagawa ốm gần chết. Ông dành phải thời học và rời bỏ viện tu đạo để về ở vùng thôn quê. Ông đến nau mình tại một làng nhỏ, dân cư toàn theo nghề chài lưới. Ông hội họp những người đánh cá lại mà giảng cho họ nghe những điều thiện. Chính ở đây, sống giữa bọn dân chài, ông đã bắt đầu viết quyển tiểu thuyết « Gần chết ». Cuốn tự truyện ấy phản chiếu những cảm giác của một gã thiếu niên biết mình ốm nặng không cứu chữa được nữa và từ giã một cõi đời mới hé trong thây, khác hẳn với cõi đời mà ông mong mỏi phải có, có thể có được,

Nghéo quá không có tiền mua giấy, Kagawa viết tiểu thuyết của mình vào ria nhật trình cũ, vào giữa hai giòng chữ in. Bệnh một ngày một nặng thêm, ông từ giã bọn dân chài và lòng hoàn toàn tuyệt vọng, ông trở về thành Kobé, đến trú ngụ một khu bẩn tiện nhất, khu mới mở (Shikawa) với bọn dân cư nghèo đói khổn nạn, bọn cung đình, cặn bã của loài người: nghiên rượu, trộm cắp, giết người, đĩ thoa, bọn sống ngoài vòng che trở của pháp luật. Ông muốn chết giữa đám người ấy, chia sẻ với họ những nỗi khổn cùng, thuyết lý để đưa họ quay về đường thiện, nếu mình còn có thể. Về sau này ông nói: « Tôi đến dạy họ tinh yêu đáng Tao-hóa, nhưng chính họ đã dạy tôi biết yêu đáng Tao-hóa. » Một sự kỳ dị không ngờ, trong khi ở Shinkawa, cái địa ngục của sự cùng khổn, không những bệnh Kagawa thuyền giảm rất nhiều hầu như khỏi hẳn, mà ý tưởng ông cũng mở rộng thêm ra: thời kỳ này đã in những ảnh hưởng sâu xa lên sự hành động của ông sau này.

○ Kẻ sắp chết dừng dậy và đi

Khu Shinkawa thời ấy vẫn nỗi tiếng dữ là nơi chứa chấp hết thảy những tật xấu của loài người (dân cư có tới vạn rưỡi, hai vạn). Nhà cho thuê có toàn những phòng chật hẹp, rộng không tới hai thước vuông, mà thường chứa cả một gia đình. Nhiều phòng lai không có cửa nứa. Một bức màn cũ treo ở lối vào che thế nào xong thời cái đời thâm mật của bọn người ở thuê. Trong một gian ngục tối tăm ấy, Toyahiko Kagawa thường cung ỏ trọ với năm, sáu người nữa, vừa dân ông vừa dân bà, mà có lẽ còn khổn cùng hơn ông. Ông viết trong một cuốn sách để kỷ niệm quãng đời khổn nạn ấy: « Không, không nên thuyết lý. Chỉ nên yêu đáng Tao-hóa và những vật sáng tác khô sở nhất của Ngài. » Kinh khủng về nỗi cùng bách của hàng dân thợ thuyền, chẳng bao lâu, Kagawa tự nhận một nhiệm vụ xã-hội và một mặt thiết lập những lớp học để dạy bảo quần

chúng; lớp học chủ nhật, lớp học tối, một mặt tổ chức rất nhiều cuộc hội họp để nói truyện và nhất là để kết sức công kích sự mãi dâm, sự nghiện rượu, sự hành khất.

Sự nỗ lực phi thường ấy làm cho Kagawa ốm nặng trở lại. Sức kiệt, mất đau nặng, và bệnh khai huyết lại như cũ, sau cùng ông phải vào điều trị tại nhà thương và nằm đó yên king chờ chết. Chính trong thời kỳ đỉnh đốn miển cường ấy, ông nghĩ ra và bắt đầu viết quyển sách săn lạn về « Tâm lý sự khổn cùng » trong đó ông chép những điều nhận xét được ở Shinkawa. Lần thứ hai, chẳng hiểu sao, bệnh ông lại khỏi. Từ đấy, Kagawa cứ cung tần duy với công cuộc cải cách xã-hội.

Trong khoảng mấy năm 1914-1916 trú ngụ bên nước Hoa-kỳ, Kagawa đã có khảo cứu tình tường về cuộc chiến đấu xã-hội, nhất là về cách tổ chức công đoàn. Khi trở về, ông đem theo chế độ ấy vào trong nước, họp riêng mỗi nghệ thành từng công đoàn. Năm 1921, ông công nhiên khai cuộc chiến đấu và tuyên bố đình công trong hảng đóng tàu Kobé. Ở một vài nơi khác, thợ thuyền cùng đình công để tỏ tình kết hợp thân thiện. Hơn 30.000 thợ bỗn việc làm, dù chính-phủ trừng trị thẳng tay cũng chẳng cần. Hàng trăm thợ đình công bị đánh đập, tù tội, chém giết, nhưng về sau Kagawa và bọn đồ đệ trung thành của ông thắng thế...

Dù bị một vài đảng công kích kịch liệt, nhưng sự công kích ấy không những không làm giảm giá trị Kagawa, mà lại còn giúp ích cho công cuộc ông theo đuổi nữa. Khắp các thợ thuyền đều giữ một lòng trung thành với ông, và chính phủ Nhật nhờ đó mà một ngày một thấy rõ sự quan hệ của vấn đề xã-hội. Nhiều cuộc cải cách trọng đại các phái đều tán thành. Vì thế, bao nội-các kế tiếp nhau đều công nhận Kagawa là một viên cố vấn chuyên môn đích đáng. Từ đó, ông đem toàn thân toàn lực ra hiến quần chúng.

Nhờ về tài tổ chức vô song, ông đã làm nổi những việc phi phàm trong hồi đại tai nạn năm 1923 (hơn

(Xem trang 313)

XÃ GIAO

PHÉP XỬ THÉ (1)

XIII

Xung hô...

(Tiếp theo)

AI có những tiếng riêng để chỉ những người có liên lạc mật thiết với mình, hoặc với người mình thương nói với như: cha, mẹ, anh, em, vợ, chồng, chú, bác, con, cháu v.v... Cách dùng những tiếng đó cũng lại là một vấn đề nữa.

Ta đừng tưởng khi nói đến cha, mẹ mình, chỉ việc nói: « cha tôi hay thầy tôi » và « mẹ tôi, mẹ tôi, dê tôi hay u tôi ». Như thế, giản dị quá, không kiêu cách, mấy, mà ở xã hội ta phải kiêng cách mới lịch sự, nghĩa là phải gọi cha mẹ mình là: « ông, bà tôi, hay cụ tôi ». Còn ông bà mình và cụ mình thì không biết gọi bằng gì bây giờ? Ấy mới r้าย! thành thử nghe một người nói: « ông, bà tôi hay cụ tôi », khó lòng mà biết được là cha, mẹ, hay ông, bà, hay cụ của họ. Nói đến bác chú, bác minh, cũng: « ông, bà tôi ». Cố người gọi vợ mình cũng là: « bà nhà tôi ». Gọi con mình là: « cậu tham nhà tôi », hay quả nữa, có bà gọi con là: « ông dâu nhà tôi », thì đó ai biết là con, hay chồng, hay cha, chú hay chỉ là một ông đốc công, hoặc đốc tờ của bà ta thuê riêng.

Tiền nhất và tự nhiên nhất là gọi những người thân của mình bằng những tiếng thân: « thầy me tôi ; anh, chị tôi ; bác, cô tôi ; nhà tôi (vì không ai nói vợ tôi hay chồng tôi trong khi nói truyện, chỉ trừ khi nào viết văn) ; v.v... »

Có hai trường hợp có thể đổi cách gọi đi. Trường hợp thứ nhất là khi người mình nói với, một người lạ, không phải bạn thân, mình muốn giữ nghiêm. Vậy có thể gọi cha, mẹ là « ông thân, bà thân tôi », hay « các cụ thân tôi », gọi chồng, vợ là « bà nő, ông nő nhà tôi », hay « cậu cháu, mẹ cháu » v.v... Nhưng dùng những tiếng đó để nói truyện với bạn, nghe nó lạnh cả câu truyện đi!

Trường hợp thứ hai là khi nào những người thân của mình có địa vị đối với người mình đang nói

với. Ví dụ: nói với dì của cha mẹ mình, thì gọi cha mẹ mình là các cụ « Liên mời cụ ông, cụ bà xuống xơi cơm » chẳng hạn.

Nhưng, than ôi, không thể trong năm hỷ kỵ báo mà nói hết được những cách dùng tiếng xung hô, trong hết thảy các trường hợp. Phải viết đến một quyển sách dày mài! Song, tựu chung không thoát khỏi một điều răn: đừng dùng những tiếng không hợp tình, hợp cảnh, vì hoặc sẽ sướng sá quá, hoặc sẽ kiêu cách, hogn đời, lỗ lảng quá!

Khi nói đến người nào không phải thân tình của mình, ta phải cõi bõ cái thói quen vò lý và kiêng tên để gọi chức nghiệp, khi cái chức nghiệp đó chẳng cao qui về vang hơn ai. Những tiếng: « ông phán, ông tham, ông cử, ông đốc (để chỉ đốc học hay giáo học, vì đốc tờ gọi thế là phải) v.v... nghe nó có vẻ lịch sự rẽ tiền, nghĩa là rõ m. Đừng tưởng thế là sang.

Một ý tưởng rất mới mẻ, rất giản tiện, rất tự nhiên nên phổ thông trong xã hội ta, là: « Gọi ai bằng tên ấy ». Con mèo, gọi là con mèo, không nên gọi là « ông hàn » như trong truyện tiếu lâm nọ. Chỉ trừ khi nào cần nói đến chức nghiệp người nào hơn là nói đến cá nhân người ấy, thì phải gọi bằng chức nghiệp. Ta nói: « Sáng mai, ông huyện sê về khám đê » chứ không nói « ông Nguyễn-Kéo về khám đê », hay là « ông lý dâ lên huyện chưa », hay là « thằng mõ dâ di mời quan viên hàng giáp ». Nhưng, khi nói đến con cháu mình, hay cha mẹ mình, mà nói đến cá nhân, thì không nên nói: « Anh huyện nó nhà tôi », hay « ông mõ nó nhà tôi », vì khi đó cái chức huyện của con mình, hay cái chức mõ của bố mình, không có nghĩa lý gì cả, không có liên can gì đến câu truyện cả.

(1) Xem N. N. từ số 16

CON DU' ONG HẠNH PHÚC

Sự khang kiện và sinh lực có thể gây được

KHANG KIỆN, thành công và hạnh phúc là ba mục đích chung của mọi người. Muốn đạt được những mục đích ấy, phải có huân luyện, còn những ngoại sự ảnh hưởng rất ít. May, rủi là tự mình.

Có người sinh lực rất mạnh, dẫu sai phép vệ sinh cũng không hề mệt nhọc gì. Trái lại, những người sinh lực yếu, phải theo phép vệ sinh để giữ thẳng bằng cho đời mình. Những người sinh lực vừa phải mà không theo đúng vệ sinh, thì chóng già hay thất bại, nhưng nếu theo đúng vệ sinh, thì sinh lực sẽ mạnh lên bằng những người thiền bẩm.

Vậy, nếu sinh lực của ta yếu, ta phải tập cho mạnh lên, nếu sinh lực ta mạnh sẵn, ta phải biết cách giữ cho toàn vẹn và truyền cho con cháu: đó là một cái giá tài đẹp qui nhât.

Thể nào là sinh lực và khang kiện?

Khang kiện tức là mọi cơ thể được điều hòa; không có bệnh tật là người khang kiện, nhưng chưa phải là người có sinh lực mạnh. Người có sinh lực mạnh là người có lực lượng thể chất rất cao, có thể làm việc rất nhiều mà không mệt. Người khang kiện có thể làm việc vừa đủ có kết quả, nhưng muốn làm việc quá thường và có kết quả lớn lao, phải có sinh lực mạnh.

Khang kiện và sinh lực có thể gây được nếu không có thiền bẩm.

Muốn được khang kiện, muốn có sinh lực, muốn khỏe, vui, muốn cường thịnh, phải mong muôn một cách thiết tha.

Bản tính mỗi người là mong mỏi ngày một hơn, và tự nhiên tiến về chỗ hơn đó. Vì thế mà bệnh tật lâm kinh không thuộc thang gì mà tự nhiên khỏi, đó là thân thể ta tự nhiên tìm cách tiến đến sự khang kiện. Nếu một

quá thận hay một lá phổi bị làm liệt đi, thì quá thận và lá phổi còn lại sẽ tự nhiên phát lực khác thường để cho cơ thể sinh hoạt được đầy đủ.

Vậy bắt cứ mạnh, yếu, mỗi ngày ta có thể mạnh lên, vì tự tính di truyền, cơ thể ta vốn khynh hướng về sự khang kiện.

Cùng với vệ sinh thể chất, phải có vệ sinh tinh thần. Ta phải lạc quan vui vẻ, niềm tĩnh, tự nhiên có tin nhiệm, v.v.. nếu không, cơ thể ta sẽ bị mất thăng bằng.

Tinh khiết và số phản ứng, gây bởi cõi bất giác. Vậy ta phải tạo lối một cõi bất giác lý tưởng để sống một cuộc đời sung sướng và thỏa mãn. Những tư tưởng định hay không, nếu nhắc dì nhắc lại mãi, sẽ biến vào cõi bất giác và gây nên cái tôi, cái bản ngã của mình.

Minh yếu, chờ đợi tại lao lực; không phải sự làm việc làm hại người, chính là sự phiền muộn. Sự làm việc có lợi cho ta, giữ cho ta được khang kiện; chỉ có sự lo phiền ngầm ngầm làm hại ta, như rỉ tai, lười dạo; không phải sự hoạt động làm cho máy hư, chính là sự cợ sát; không phải những tai họa lớn, những nỗi đau khổ lớn làm cho đời ta u uất, sầu thảm, chính nỗi lo sợ vô nghĩa lý là những mũi kim châm chích hàng ngày làm chuyền cả tinh thần ta, và không cho ta tiến một bước nào trong sự nghiệp của ta.

(Phỏng theo V. Pauchet)

SÁCH, BÁO MỚI

Văn chương và lịch sử cụ Thủ khoa Nghĩa của ông Nguyễn Văn Nghĩa soạn. Văn Hóa thư xá Saigon xuất bản, 56 trang, giá 0p.20

Sóng hèn (Ái-tinh xã-hội tiêu thuyết) của ông Quân Quế Nguyễn-đặng-Trọng, giá 0p.10.

EFFORT tuần báo Pháp văn do ông Vũ-dinh-Dy chủ trương, số ra số đầu ngày 8 Octobre 1936. Báo quán 24 Harmand Hanoi.

cốm mè uộc cua phu-nu..



lẽ được một đời giây
CHAN LONG

No 30 - Rue 17/ DANIELLE HANDE

Chi-diêm: n 9 Rue Paul Bert HA NOI
Đã có bán dù mới về
mùa thu và mùa đông

BÁN CHÚ

NHÀ đại văn hào nước Anh Rudyard Kipling mới tạ thế được ít lâu nay.

Sách của ông bán rất chạy. Người ta hâm mộ ông đến nỗi chúc ký của ông cũng đắt lâm. Một tờ báo ở Genève có kể một câu truyện như sau này:

- Xe ô tô của một hàng cờm kia dâm vào vườn ông làm hư hại mắt vài ba cây cảnh. Ông Kipling bèn viết thư cho chủ hàng cờm đòi tiền đền. Không thấy trả lời, ông viết một bức thư nữa. Cũng không thấy trả lời. Ông nỗi giận, thán đến hàng cờm tim ông chủ vò lè kia.

Đến nơi, ông thấy một người có vẻ hiền lành, lễ phép xin lỗi ông ba, bốn thứ, rồi mới nói:

- Thưa ông, ông đòi tôi đến maram lâm đồng bạc. Thị bức thư thứ nhất của ông gửi cho tôi, tôi đã bán được hai đồng. Bức thứ nhì, lời lẽ ôi ẹt hơn, nên tôi đã bán được năm đồng. Tôi chỉ đợi bức thư thứ ba nữa thôi. Tôi đoán lần này, ông nỗi giận có lẽ đến chửi rủa tôi, cho nên tôi đã bán trước cho một người mười đồng. Có phải là tôi sẽ đủ tiền đền cho ông, mà lại được ít phần lãi nữa không.

Người Anh có tiếng là thao việc làm tiền, ông chủ hàng cờm nọ thật là một người Anh vậy.

(Báo Pháp)

MÀU SẮC Y PHỤC MÙA THU

PÔng này, ngày nắng
gió vàng thời,
chiều lạnh
xương lam xa.
Trời đất, cảnh
vật chung quanh

ta đều nhuộm một vẻ mờ màng
huyền ảo của ngày thu. Ngoài
phố, trong vườn, cỏ cây sau ba
tháng hạ đã bị mặt trời thiêu đốt
gần chết hết cả màu xanh tươi
thắm, nay chỉ còn lại trước mắt
ta những cảnh không phải khô
khan, cần cỗi mà dịu dàng, dịu
hiu nên thơ, dễ chịu. Ta sở dĩ
cảm thấy những thứ êm ái ấy là
vì khắp chung quanh ta tuyền
những màu nhẹ nhàng, vui sướng
nó rất ăn hợp với tiết giờ đậm
âm của mùa thu.

Còn các bạn gái, các bạn sống
giữa những cảnh tốt đẹp, những
màu êm dịu ấy thì các bạn
cũng nên tìm những màu hàng
nhà nhặt mà dùng để cho
nó ăn nhịp và làm tăng vẻ đẹp
của mọi vật chung quanh lên —
đó là bồn phận chung của khắp
các bạn gái đối với non sông, cây
cỏ.

Nay nói tới những màu nhà
nhặt mà các bạn nên dùng về
mùa thu này. Nhà nhặt tôi muốn
nói đây không phải là những màu
đen, nâu buồn tẻ mà là những
màu dịu dàng, kin đáo như màu
sám chẳng hạn. Nói đến sám các
bạn đừng vội tưởng tôi sẽ khuyên
các bạn mặc những màu u uất,
tối tăm đâu. Có nhiều màu sám
tươi (gris colorés), khác nhau rất
đẹp: như màu nước biển nhạt,
tàn hương, nho hồng, lá cúc, khói
lam, cà phê sữa, ngọc thạch sám,
xanh đều nhạt van vân... Những
màu sám này rất dễ dùng vì màu
nào cũng kém tươi sắc mặt,
nhưng ta cũng có thể tạm chia
ra làm hai thứ. Một thứ gồm các
màu tươi nhẹ như màu khói lam,
nho hồng, nước biển nhạt, ngọc
thạch sám để cho các chị em ua
thoa phấn hay có nước da trắng
trẻo dùng. Còn các chị em xưa
này ít dùng phấn và da không
được sáng sủa lắm thì nên tìm
những màu lá cúc, tàn hương,
xanh đều nhạt, nâu da người,
cà-phê sữa mà dùng.

Màu hồng, màu đỏ là hai màu
mà các bạn có nước da bánh mật
không nên dùng vì sắc mặt dùng
cạnh những màu ấy sẽ kém tươi
và tối râm lại.

quần được. Còn chân đi giày hay
sandales thì cũng lại tìm những
màu nhạt hơn màu quần một ít
hay màu trắng mà dùng. Nên
nhớ là từ màu sám của áo đến
màu nhạt của bi-tắt, giày hay
sandales phải cùng nhau một sắc.
Nếu các bạn biết lựa màu hợp với
nước da mà ăn vận như thế thì
trông toàn thề sẽ thấy trên đầu
tóc sám nhất rồi đến áo từ từ
nhạt phớt dần xuống tới chân, tờ
mờ như một quả núi hay bụi cây
thuорт tha trong bức tranh thủy
mặc tàu tả một buổi chiều sương
sa, gió thổi lở ra một vẻ đẹp riêng
và nhũn nhặn, kin đáo lại dịu
dàng, cao quý, thanh tao mà
người thường ít ai biết thường
thấy.

Cát-Tường



MUỐN ĐƯỢC VÙA LONG CHUNG TÔI CÁC BẠN NÊN VÙA LỊCH SỰ VÙA TIẾT KIỆM

(Lời khuyên của Tino Rossi,
một chàng danh ca hiện thời)



TÔI ưa dân bà trước hết ở tính
tâm thiện, tôi lại biết rằng
những bộ áo rất tra nhín không
là những thứ hàng đắt tiền nhất.

CÁI bí quyết của nhiều gia đình
sung sướng là ở người dân
bà: người dân bà biết cách được
lòng chồng, rồi còn tìm cách được
lòng chồng mãi; người dân bà phải
thông minh, phải tinh ý, không
ghen tuông, không « ôe-ae » và phải
để tâm săn sóc cho trong cửa nhà
thành một nơi êm-ấm và tươm
cười.

C.D. dịch

MÂY ĐIỀU NÈN NHỚ

MUỐN da mặt giữ được phấn,
các bạn nên đánh phấn sau khi
rửa mặt xong, da mặt còn ướt,
hay là sau khi thoa một ít kem
mỏng hay nước sữa thơm « Gui-
mauve » (bán ở các hiệu nước hoa).

MUỐN da khỏi có mụn sẩy, chúng
ta nên hết sức tập ăn chậm và
nhai các thức ăn thật kỹ. Dừng
nên ăn vội vàng, nuốt ngón ngáu.
Trong lúc ăn cơm cần bình tĩnh,
chậm rãi và vui vẻ.

NGƯỜI dân ông có thể được
phép súc những thứ nước hoa kin
dáo như: Lavande, Eau de Cologne,
thứ tốt thượng hạng.

Nước hoa không phải là thứ
nước chè ra để làm át những mùi
không được nhẹ nhàng lắm. Sự
thơm tho, sạch sẽ của thân thể và
áo quần là một thứ nước hoa cần
yếu hơn hết thầy các nước hoa
khác.

NHÀ nào cũng cần phải có một
cái buồng tắm. Nếu nhà không có
buồng tắm thì ít ra cũng phải có
một cái buồng riêng, dù nhỏ cũng
được, để làm nơi rửa mặt và
trang điểm. Buồng rửa mặt không
cần phải lịch sự, chỉ cần hợp vệ
sinh và tiện lợi, nhất là nên giữ
cho sạch sẽ.

(Santé familiale)

HIVER 1936

Les plus beaux tissus pour complet

AVIATEX

Exigez le nom de la marque
tissé dans la lisière
Demandez-les à votre tailleur !

Pour le gros exclusivement :
TAN-MY 3, Place Négrier
HANOI

CẢM TƯỞNG CỦA TÔI

VỀ CUỘC ĐẠN GÁI HỘI HỌP Ở HỘI TRÍ - TRI

NÓI lo ngại, lòng mong ước và sự hoài nghi trong khi nghĩ tới trí thức và công nghiệp phụ-nữ ta — bằng ấy điều băn khoăn của lòng tôi, chiều thứ năm tuần esk nhật trước đây đã được ngạc nhiên một cách sung sướng.

Tôi không biết chắc rằng buổi hội họp của bạn gái mình ở hội quán Trí-Tri chiều hôm đó có kết quả chi không? Những điều nguyện vọng của mình, người ta có ưng chuẫn không? Và liệu có bay được tới những cái tai chờ nghe chúng ta không? (Tôi xin cùng với ông Hoàng-hữu-Huy đánh và dây ba hay bốn cái dấu hỏi).

Nhưng điều tôi trông thấy rõ, điều đã khiến cho tôi hồi lòng là: phụ-nữ ta đã tha thiết nghĩ tới số phận mình, nghĩ tới quyền lợi mình, đã hiểu mình «muốn» những gì và đã biết nhận cơ hội này tìm cách cho người ta rõ chí nguyện.

Trong công việc ấy, nhiều bạn có

mặt trong buổi hội họp đã tỏ ra minh chịu suy xét, đã thấu hiểu và rãnh bày tình thế của phụ-nữ trong các giải cắp một cách rành rẽ, gọn gàng.

Không-khí buổi hội họp là thứ không-khí thân mật, vui trẻ và nhiệt thành.

Sự nhã-độ của các lời bàn, cái là thứ lẽ phép giản-dị, chứ không kiều cách như trong mọi lúc giao tiếp thường; không mấy ai dễ ý đến những tiêu tiết của những bài dài các tra khách sáo.

Những tiếng: «thưa chị, thưa các chị, chị em ta...», tôi xin nói lời chị Đan; tôi xin hỏi ý kiến chị Phượng...» v.v. mỗi lần nói lên, lại khiến cho tôi cảm-động rất ém-ái.

Buổi hội họp đầu tiên của chị em phụ-nữ miền Bắc, đầu kết quả thế nào mặc lòng, cũng là một triệu trứng rất hay, một điều hứa hẹn về vang, làm cho cả những người bi quan đổi với trình độ chị em mình cũng sinh lòng phấn khởi.

CÔ DUYÊN

Một vụ kiện lạ

MỘT cô thiêu nữ Anh dạo chơi trong vườn Bách-thảo. Cô vỗ ý xe lén một cái vỏ chuối, rồi ngã và sứt một bên mà thành một cái sẹo con. Cô liền phát đơn kiện chính phủ.

Hôm phiến tòa, luật sư của cô viễn lè vì sở lục lò của chính phủ không săn sóc cẩn thận đến đường xá, nên đã làm nhau sặc của cô dâm mắt di và như thế có thể làm hại đến tương lai một đời cô được. Kết luận, luật sư xin chính phủ bồi thường cho cô 25.000 bảng kim. Ông chánh án, sau khi hỏi ý kiến các ông bồi thẩm, tuyên án cho cô được kiện và không bồi thường cho cô 25.000 bảng, mà lại bồi thường.. 50.000 bảng!

Phúc-Hoa thuật

CUỘN SỔ TAY

KHÍ các bạn dứt tay, máu chảy ra nhiều quá mà không sán thuốc để buốt, trong lúc ấy, các bạn lấy một tý bột liều bắc rắc vào chỗ dứt tay, các bạn sẽ thấy máu cầm lại ngay và không đau xót gì cả.

(Junior)

KHUÔN MẪU

O, bên Mỹ, mỗi khi tuyển một người vũ nữ (girl), người ta cần thận do hết các phần trên thân thể của cô thiêu nữ xem có hợp với mục thước đã định sẵn không.

Một tờ báo Mỹ nói: tượng nữ thần Vénus ở Milo (Vénus de Milo) là người đẹp làm khuôn mẫu cho thế kỷ của Pétrés; thế kỷ thứ hai mươi của ta cũng cần phải có một khuôn mẫu riêng mới được.

Dưới đây là bảng do những bộ phận của người khuôn mẫu (girl standard) năm 1935 và 1936 ở Mỹ.

	1935	1936
Chiều cao	1m 52	1m 59
Cô (vòng quanh)	0 . 30	0 . 28
Tay	0 . 27	0 . 25
Ngực	0 . 85	0 . 83
Vòng lưng	0 . 60	0 . 58
Cô tay	0 . 15	0 . 14
Hông	0 . 85	0 . 83
Đùi	0 . 46	0 . 44
Bắp chân	0 . 32	0 . 31
Cô chân (quanh mắt cá)	0 . 22	0 . 21
Giày đi	0 . 36	0 . 35

Cô Edna Waldron đã được bầu làm «người mẫu 1936». Chỉ những thiêu nữ nào mà các bộ phận của thân thể do cũng gần giống như thế, mới được tuyển vào làm vũ nữ cùng một loạt với Edna.

Theo bảng đó, ta nhận rằng người mẫu năm nay may mắn hơn năm ngoái một chút. Có lẽ rời thành ra cái mốt «gầy» chăng?

(Ciné-Monde)

Tuy vậy, không phải cứ do đúng những con số trên này nói là người đẹp. Những ngôi sao của màn ảnh, như Greta, Marlène, Katharine hay Claudette chẳng hạn, nếu so sánh với bảng trên này, thì chẳng đúng một tí nào cả. Vậy mà những cô gái vẫn xinh đẹp và được hoan nghênh.

C. D.

HOTEL DE LA PAIX — HANOI

Entièrement Remis Neuf
Salle de Café Moderne — Billards
Fraîche et agréable.
Au centre de la Ville et des affaires

Sa cuisine est réputée la meilleure de Hanoi
Le Restaurant de La Paix est le rendez-vous de la bourgeoisie annamite, à qui le meilleur accueil est toujours réservé.

Repas soignés à
Chambres R-P Bert à partir de 1p.20
Pension table au mois à partir de 1p.50
Chambre et Pension — id — 35p.00
60p.00

Salle Grill-Room — Salons Particuliers
Diners Fins sur Commande
Téléphone n° 48

CHARLES GUILLOT — Propriétaire - Gérant

LƯỢM LẶT

Nhật báo la

MỘT tờ báo riêng về sự xuất bản mới đây có làm một cái bảng thống-kê về tất cả các báo lá trong hoàn cầu. Nước Mỹ — tự nhiên — giữ được kỷ lục những cái là đó. Ở bên ấy, có ba tờ báo «đã được» in trên những tờ bằng bột mỏng, hai tờ báo in trên lá thuốc lá; một tờ in trên mảnh giấy «giết ruồi» và nhiều tờ báo nữa in trên khăn mặt bông. Lại có một tờ báo tên là «Nhật báo của các con chó vẫy đuôi» riêng để bệnh vực quyền lợi của giống chó. Nước Mỹ lại còn giữ kỷ lục về sự rông rãi nữa, vì tờ Post Dispatch ở Saint Louis, bìa ngang một thước 83, bìa giọc hai thước 60: có tám trang, mỗi trang 13 cột.

(Le Populaire d'Indochine)

o

Nghề làm báo

ONG Henri de Nonssane làm chủ nhiệm rất nhiều báo (thế kỷ XIX) mà lúc chết rất nghèo. Bởi vì tất cả những báo ông chủ trương đều... nghèo cả. Người ta kể truyền rằng:

Một ngày kia, ông Nonssane, nghiêm trang và buồn rầu, bước vào phòng tòa soạn và nói với các người viết báo:

— Các ngài, tôi được tin rằng lúc nay vừa xảy ra một việc thật đáng tiếc. Một người trong bọn các ông đã dám đến hỏi tiền công ở người giữ két. Tôi không muốn — ông Nonssane khoan hông nói tiếp — tôi không muốn biết người làm lối ấy là ai, nhưng bỗn phận bắt buộc tôi phải nói trước cho các ông biết rằng, nếu một việc như thế còn xảy ra nữa, thì tôi sẽ đuổi cả tòa soạn.

Rồi ông ta oai vệ đi ra cửa.

(Le Populaire d'Indochine)

o

Một tờ báo bé nhất thế giới

MỘT tờ báo bé nhất thế giới đã hành ở đảo Jeudi bên Úc châu, phía bắc bờ biển Australie và Nouvelle-Guinée.

Tên tờ báo ấy là Torres Strait Daily Pilot (Le pilote quotidien du Detroit de Torres). Tờ báo thi bê thật, nhưng cái tên nghe kêu ghê!

Báo ra hàng ngày, nhưng chỉ là một tờ giấy thường rộng được 12 pouces tức là 30 phân tây, in một mặt. Báo đăng ít bài lắm, giá tiền mua báo thi cử một shilling (375 tiền tây) mua được bảy số trong một tuần lễ. Tờ báo ấy không có tranh ảnh, còn những tin tức thời sự thi đặng chậm lâm.

(Junior)

CỘC
2° TRÀ O



CƯỜI NỬA MIỆNG

PHÚNG



TRUNG THU THÌNH CẦU



CẦU BÉ — Ông cho tôi
xin cái mặt trăng kia.



ỦY BAN ĐIỀU TRA — Ai lai oái
oăm dồi xin mặt trăng... khó nghĩ
quá !



... À được rồi !



... Cho em đây !

TRUNG THU VÀ THỜI SỰ

NGUỒI ta đang mong mỏi Phái bộ điều tra Pháp như các cô con gái làng Mộc, làng Tó mong mỏi bóng trăng đêm hôm rằm. Người ta đặt vào Phái bộ điều tra những hy vọng dày thi vị như giọng hát ví von lan ra trong không khí trong mát. Mỗi nghe thấy tiếng, ta đã hóa yêu, như mây cầu trai làng thường nguyệt, say mê những lời âu yếm của bao gái thỏ thẻ trong bóng trăng rằm.

Các giới hoạt động ban lèn. Nào hội đồng, nào cử đại biểu, nào biện luận, nào nhiệt như đèn kéo quân dưới ánh lửa. Riêng chỉ có dân quê là kéo... dài cuộc đời lạnh lẽo của cô Hằng trên cung Quảng.

Và cũng như mọi lần, bánh nướng ra tranh tình yêu của dạ dày với bánh rěo; người ta thấy ông An ra tranh tình yêu của quần chúng với ông Lục. An, Lục, vẫn-dè bao giờ cũng lục đục bất an như ván đề

chiến tranh hàng hải trong dạ dày của bánh rěo và bánh nướng. Nhưng thứ bánh này không có thể tiêu được; hai ông Lục, An già có thể tiêu cả đi được thì hay biết chừng nào.

Nhưng đó cũng mới là một hy vọng dày thi vị.

Hoàng-Đạo

MÁY THỦ ĐỒ CHƠI TRẺ CON TRONG TẾT TRUNG THU

HÔM các giới phu-nữ, một nửa quốc dân, họp ở hội quán Tri Trì, có máy có hàng thiếc, hàng mả, hàng bánh đường cũng đến dự thính. Khi về, các cô hàng thiếc, hàng mả, hàng bánh đường nghĩ ra được mấy thứ đồ chơi trẻ con như dưới:

1.) Làm cô nghị bằng giấy như ông tiến-sĩ giấy dâ có, (đè ứng hộ cô Đoàn-lâm-Đan muốn thỉnh cầu quyền ứng cử và bảo cử cho phu-nữ).

2.) Cũng có nghị như trên, bằng sắt tay, mõm há to, đứng trên cái bè rỗng có bánh xe, dưới bè gắn

cái phèng-phèng. Khi kéo xe đi, dây xe lại, phèng-phèng kêu.

3.) Bánh mặt trăng cải lương, gọi là bánh thỉnh cầu mặt trăng: nghĩa là chỉ thêm hai chữ thỉnh cầu vào bảng chữ «trung thu ngọt bình» đã có từ bao lâu nay không nhở.

4.) Đèn cù (tức đèn sê ranh) với những quấn làm theo tướng hình những ủy viên các giới phu-nữ. Có nhiên có giáo Đoàn-lâm-Đan đi đầu. (Xin hiển các bạn hàng mả những bức tranh của nữ họa sĩ Hằng Nga đang trong số báo này).

viên khác cho rằng như thế khó quá, không thể làm được.

MỘT SỰ TIẾN BỘ

NĂM nay ở các hàng thiếc thấy vắng hẳn bóng anh kéo xe sắt tây. Trái lại, các xe ô tô kiểu tối tân đầy nhanh. Đó cũng là một bước dài trên con đường sắt... tây.

CỎ TRUNG THU

MẤY nhân vật hiện thời họp lại có thể thành một bàn hoa quả bày cỏ trung thu đủ thanh sắc và thanh hương.

Bà Lê-thị-Lưu, (quả) cô Lý Liên, cô Kích-Đào(hoa), Cô Tâm-Đan (ý chưng là dưa hấu), cô Đào Phi-Phụng (ngon gòn bằng đào Mèo trên Chapa), cô Đỗ-Dai-Loan, (một thứ đồ mới nhập cảng), ông Lê công Đắc (một thứ hắc lê), ông Lê-Ta (hơi chát, nhưng ăn được), ông Đỗ-Mục (tuy mục, cũng dùng tạm), ông Ngô-tất-Tố (thu ngô này hàn tráng) ông Đào-Trinh-Nhai (thứ đào rẻ tiền, vi già có một trình một quả.)

Nhất. Nhị Linh

NGÀI "TRÂU"

Con trâu, mày đang kéo cày,
Người ta lại dồn, tốn mày lên ông.
Đất về nuôi nồng tốn công,
Cho mày thâm thịt, trơn lông, béo sủ.

Mùng mư òi tháng tám, trung thu
Đem mày ra bãi, bầy trò trọi nhau.
Cùng loài trâu lại húc trâu,
Gãy xứng, thủng bụng, vỡ đầu, sè tai.

Máu đào nhuộm đất láng lai,
Trâu thua bỏ xác ở nơi chiến trường.
Còn trâu thắng trận vè vang,
Được người long trọng, nghênh ngang rước về.

Linh đình trống rống, lọng che,
Vinh vang như thế ông nghè vinh qui.

Tưởng rằng danh giá những gi, kiếp trâu, khốn nạn, vẫn thì chíp trâu.
Nào người quý báu chí đâu,
Rước về làm thịt, súm nhau người sai.



Ngâm xem lâm kê trên đồi,
Công danh cũng rúa như « Ngài Trâu » thôi !
TÚ-MÔ

BỨC THƯ NGÓ

cùng cô Đoàn Tâm Đan

Tú Mô nhận được bức thư sau này của Lý Toết gửi cho cô lãnh tụ phái phụ nữ Bắc-cờ. Vậy xin nguyên văn chayen dat.

Nhà quê ngày 12 tháng 8 năm Bình-ti Thira cờ.

Tôi nghe nói Phái bộ điều tra bên Pháp

Chỉ nay mai sắp sửa dập tầu sang Kết tinh hình dân sự xíx Đông

Dương Đế Nước Mẹ liều lim đường cải cách

Cho dân bảo-hó, từ bắc cao sang cho đến người khổ rách,

Được thừa on một chính sách văn minh.

ít lâu nay ở các linh thành, Trung, Nam, Bắc, dân linh đều náo nức,

Hop những ủy-ban nào lâm thời, nào chính thức,

Thảo tờ thỉnh cầu cho cả nước

Nam là Đề dâng lên Phái bộ điều tra

Trình bén bộ cao xa soi xéi,

Lai nghe nói có thay má hồng cho chì em Bắc Việt



ỦY BAN ĐIỀU TRA — Các ông đã biết rằng rồi thế nào trăng cũng sáng, sao các ông cứ dập rầm rí lên thế ?

CÁC NHÀ BÁO — Chúng tôi vẫn biết thế nhưng chúng tôi cứ dập để tỏ ra rằng chúng tôi tha thiết mong cho trăng sáng.

Đề trông nom cảng việc phải dán bá, Bà Lý Toết nhà tôi cũng ngứa ngáy muốn ra chơi Hả-nội lim đèn nhà cô, hội họp. Bu cháu vốn nhà quê, bôp chôp, Muốn cùng cô bàn góp một đôi lời. Thưa với cô, bà Lý nhà tôi Vốn quê kệch, nhưng cũng có theo dõi rầm bàng chừ Chẳng giỏi lâm, nhưng thông vui, Lại được cái mồm ngón ngữ giỏi giang.

Lý sự vụn cãi ra người mồm mép, Thả ra việc lảng há lép nước giầu. Bu cháu xin với cô hãy cố thỉnh cầu, Cho phu-nữ được dì bầu và ứng cử. Đề cho phái Việt-Nam sur-lử Cũng được quyền tham dự việc dân, Hồi đồng lảng khú có khuyễn một chán Thời bu cháu sẽ có phần hy vọng.

Bite thư ngỏ mấy lời chân trọng, Xin cô ra tay vận động, hô hào. Hô làm sao, mà vận làm sao

Cho cái khoản ấy được liệt vào dân ý, Nước Nam ta sẽ có bà hương, bà lý.

Cùng bà hội viên, bà nghị chính danh, Chẳng cần nhớ tiếng đúc anh...

Lý Toết ký

Tú Mô chuyên dat

Tú Mô

Cải chính

Số trước bài thơ nhại « Khâm-thien phong cảnh » là của một bạn đọc gửi đến, chứ không phải của Tú-mô.

VIỆC PHÁP LUẬT

Muốn được việc một cách mau chóng và đỡ tốn tiền nên đến nhà cõ-văn pháp-luat chayen-mon

TONKIN — Số 33 Phố Quan Thánh — HANOI (Avenue du Grand Bouddha)

VIỆC KIÊN CẢO, ĐƠN TÙ, HỢP ĐỒNG,

VĂN TƯ. CHIA CỦA vân vân.

Giờ tiếp khách :

Buổi chiều từ 5 đến 7 giờ

buổi tối từ 8 đến 9 giờ

CUỘC

Hằng Nga, nữ phóng viên của một tờ báo trên cung trăng, kiêm nữ ủy viên của ủy ban phu nữ thượng giới, vừa rời xuống trần để cuộc phu nữ hội-nghị. Sau khi dự hội, có cô viết những cảm tưởng của cô và về chán dung các bạn phu nữ hạ giới để gửi lên đăng ngay vào báo « Ngọc Thiềm ». Vốn có cảm tình với bản báo, Hằng Nga ưng cho chúng tôi trích đăng bài cảm tưởng của cô và cả những bức tranh hoa họa khỏi bài cô vẽ. (Xin nói trước : đối với nhan sắc hạ giới, người phóng viên tiên nã kia không có con mắt khen ngợi như chúng tôi).

N. N.

CẨM TƯỞNG CỦA HẰNG NGA

Ngày 12 tháng 8 (tây lịch 24 tháng 9) năm nay... có một việc lạ ở dưới địa cầu : Dưới địa cầu có phu đồng, phu đồng đồng có Á châu, Á châu có nước Việt-Nam, ở nước Việt-Nam có xứ Bắc-kỳ, ở xứ Bắc có Hanoi, ở Hanoi có phố hàng Quat, trong phố hàng Quat có hội Tri-Tri và trong hội Tri-Tri có cuộc hội họp của phái phụ-nữ.

Cuộc hội họp ấy, ta có thể ví với cuộc quản tiên hội yến ở thiên đình. Chỉ khác một điều, trên trời họp nhau để ăn uống vui chơi, còn ở trần gian, họ làm những việc vô ích hơn : họ chỉ nói.

Còn như bảo họ là quản tiên thì đó chỉ là một cách nói cho có vẻ thơ, chứ tiên gì những người ngồi trước mặt em kia ? Các chị cứ xem những hình em vẽ in kèm bài này đã biết. Em thấy có một vài « nàng » từ nhan sắc tới cử chỉ, cũng không có vẻ kiêu diếm chút nào hết : giá thử cho họ mặc nam phục thì họ lại dàn ông hơn cả dàn ông. Kè ra thì như thế người dàn ông trần gian cũng đã vừa lòng lắm rồi, nhưng bởi em là tiên nên em khó tính hơn một chút.

Bà là cảm tưởng riêng của em. Còn dưới đây là bài tường thuật.

Hằng Nga

Đặc phái viên của ủy ban phu nữ cung trăng và nữ phóng viên của « Ngọc Thiềm nguyệt báo ».

G Iờ hội họp nhất định vào một giờ trưa.

Em đến chậm ngọt nứa giờ, mà các bạn lại đến chậm hơn : thói quen của phu-nữ.

Trong hội quản hội Tri-Tri (nói cho đúng là cái hiên trước cửa hội quán) bốn mươi cái ghế mây vây chung quanh mấy cái bàn dài kê nối liền.

Trên ghế lác đác mấy cô ngồi nhìn nhau để so sánh xem ai đánh phấn giỏi.

Emkin đáo định ngáp trước đi ba mươi nhát cái, để lát nữa khỏi phải ngáp — bao giờ mình cũng phải để phòng. Nhưng cái ngáp thứ hai mươi ba bị bỏ giờ nữa chứng vi em trông thấy một cô cũng ngáp trả lời. Em thôi ngay, vì không muốn cho ai bắt chước.

PHỤ-NỮ HỘI NGHỊ

Bạn phụ-nữ dần dần kéo dài. Những phần trên má phinh có nẹp thi đáy với mói son cò kia. Áo măc có đủ các thứ màu ăn với mùa thu và không ăn với mùa thu. Cố mặc cái áo tim bắc vai chẳng ăn với mùa nào hết.

Người ta đến đây e lệ như vào tòa án, hoặc lồi thõi như người đi chợ, vui vẻ như người đi xem hát, mắng rỡ như người đi ăn cỗ, hoặc kinh cầu như người đi lễ nhà thờ hoặc trịnh trọng như người đi họp hội nghị phụ-nữ, hoặc ngạc nhiên như người đến đây không biết để làm trò gì.

Họ đến gần đồng dủ cả rồi.

Thấy người nào em cũng hỏi mấy bạn đồng nghiệp dưới trần đề biến lấy « mỹ danh ». Toàn là những tên đẹp đẽ cù : cò Dung, cò Quỳnh, cò Huê, cò Tú, cò Đan (Tâm-Đan), cò Qui, cò Lương, cò Hòa, cò Duyên (nữ trợ bút báo Ngày Nay), cò Trác, cò Hiếu, cò Loan, cò Hiền, cò Liên, cò Lý, cò Tâm, cò Trang, cò Đào, v.v...

Đọc lại đề hường lấy những thanh âm nhịp nhằng, em bỗng ngạc nhiên, vì :

Dung, Quỳnh, Huê, Tú, Đan,
Qui, Lương, Hòa, Duyên, Trác,
Hiếu, Loan....

là những câu đầu của điệu Bình bần.

Thấy hay hay, em thử đọc lại xem, thì không hẹn mà nén, một phần tên của hơn bốn mươi cò có thể ghép thành được mấy câu nữa :

Dung, Quỳnh, Huê, Tú, Đan,
Qui, Lương, Hòa, Duyên, Trác,
Hiếu, Loan.

Hiền, Liên, Lý, Nhán, Trang, Đào
Trân, Biền, Phượng, Vinh, Huyền
Phượng, Phú, Dao...

Thấy hưng, em thử ghép theo điệu Ngọc mỹ nhân :

Quỳnh, Dao, Tú, Loan, Phượng,
Hiển,

Huyền, Trân, Trác, Tâm, Phượng.
Biền.

Lương, Hòa, Đan, Huyền, Đào,
Trác....

Và cứ thế em có thể làm được theo đám bầy lối hát ta, tau hoặc tây, nhưng bỗng nhiên, không đề ai kịp đề phòng, cò Đoàn-tâm-Đan đứng dậy nói.

Có nói một thõi một hồi về mục đích của cuộc hội họp, về cách tổ



Cuộc hùng biện mỗi lúc một thêm hăng hái, vì cò cò Đoàn-tâm-Đan đó. Khi nào thấy im lặng có lại đứng lên thúc dục : « Các chị nói đi chứ ! sao lại ngồi ý ra thế kia ? »

Thế là các cò lại nói luôn. Người bận vấn đề này, kẻ bận vấn đề kia... Cái hùng hồn tươi cười của cò Thiếu-Phượng đáp lại cái hùng hồn nghiêm trang của cò Lý-Liên ; lời nói cò Trịnh thị Hòa diễm đạm tự nhiên, còn lời nói cò Đào phi Phung chia ra mạch lạc hẳn hoi, vì mỗi câu cò nói ra, tay cò đánh nhịp xuống một cái.

Một lần sự nhiệt thành lên tới cực điểm, lời nói đi nói lại của đàn bà gần thành ra một cuộc tranh biện, — nghĩa là một trận đói co. Thấy tình thế có vẻ rối ren, cò Tâm Đan lấy ngay cái còi sì-cút trong túi ra thổi lên một tiếng hùng hồn : nhờ thế cuộc đói co lại hỗn loạn hơn trước.

Rồi cứ thế mà tiến hành, người ta nói chán rồi người ta im... Sau cùng, người ta bầu một ủy ban trong đó toàn những người nói nhiều nhất.

Chừng ba giờ sau, cuộc hội họp giải tán, cò nào cũng có vẻ quan trọng, đứng đắn, trông như những bà thứ trưởng bên Pháp lúc ở trong nghị viện bước ra.

Hằng Nga

Lời phụ thêm — Những hình vẽ trên đây, là chân dung của mấy nhân vật trọng yếu trong cuộc hội họp hôm xưa, do nét bút tinh nghịch của Hằng Nga. Chúng tôi cứ nguyên bản trích dãy lên và đề bạn đồng nghiệp trên cung hăng chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Đoàn người bên trái :

1-) Cò Đoàn-tâm-Đan, người đứng lên hiệu triệu bạn phụ nữ Hà thành : cò ăn mặc như một bà giáo vào khoảng năm 1920, ràng đèn và cò tư tưởng mới.

2-) Cò Thiếu - Phượng, đại biểu phụ nữ lao động. Người Sài-gòn bới các búi tóc, nhưng Hà-nội bới giọng nói, cò duyên bởi cái miệng tuồi nở và có vẻ thông minh sởi sáng bởi... nói nhiều.

3-) Cò Lý-Liên thay mặt cho phụ nữ... giọng nói mộc mạc, đều đặn và... thẳng thắn cũng như dáng người cò. Cò đứng lên, nhìn thẳng về một phía tường, nói một hồi như đọc bài ở một kỳ thi, không hè như cõi thiên thần ; lúc ngồi xuống vẫn giữ nguyên dạng điệu ấy.

4-) Cò Trịnh-thị-Hòa, trong như cò Liên húi cúc trong truyện Gánh hàng hoa. Cò thay mặt cho phụ nữ lao động, lời nói gọn gàng, minh bạch, nhiều khi cò cái duyên kin đáo cũng như vẻ người cò. Cò nhận mình trong phái binh dân và xin « các chị em qui phải ngồi riêng ra cho dễ làm việc ».

5-) Cò Tâm-Kính tức Trác, thư ký ủy ban phụ nữ ; viết báo, có khuyễn hướng binh dân ; lời nói dồi dào, đậm đà và đậm đà cũng như cặp môi son của cò.

hai người phía dưới và bên trái trang :

1-) Cò Đào-Phi-Phung, đại biểu nữ giới trong hội đồng ủy ban hành động. Lời nói mạnh mẽ, cứng cáp ; cùi chỉ oanh liệt như một nhà nữ độc tài. Cò bác cái ý xin cho phụ nữ đầu phiếu, lấy cái lè rằng hạng binh dân còn kém, phải để cho « nó » giỗ lên đỡ.

2-) Cò Hiếu... Thay mặt giới phụ nữ làm công. Bàn bạc ít đề có thì giờ mỉm cười. Cò mỉm cười luôn, chẳng biết để hường ứng hay để chế riết các bạn. Một lần cò đứng lên trong lúc mọi người yên lặng. Người ta đợi cò nói. Cò mỉm cười một lát, rồi ngồi xuống, lặng thinh.

Ba người phía trên, góc trang bên phải là ba người thuộc về phái bắc bắc, đến dự cuộc hội họp để chẳng bàn bạc gì.

1-) Bà... ? (nhất định không cho biết tên.Xin tạm gọi là Bà... nhất hạt sạn), vì bà không chịu được những lời « sống sượng » và « lô mang » của



một vài cò vò ý. Bà đứng lên bắt bẻ một vài câu và yêu cầu mấy bà nhà nữ hùng biện phải lè phép hơn chút nữa, nhất là đối với bà.

Bà mèch lòng nhất vì những tiếng « hiêu chua, các chị đã hiêu chua » của cò Đan và cò Trác, cho thế là khinh cái sự thông minh của bà.

2-) Cò Trần-dinh-Thư tức Quỳnh



Vì tranh nhau chiếc bánh sữa,



hai đám An, Lục hầm hè định choảng nhau. *Ông Lùn T.B.*

Một nữ tài tử âm nhạc. Đến dự hội để cho người ta thấy cái vẻ « quyến qui » của cô.

3) Cô Trương-lệ-Dung nữ sĩ. Giả cô nói nhiều cũng như cô cười thì cô là người hùng hồn nhất. Cô có cái duyên kiêu kỳ và lộ một chút cũng như người khác có duyên thăm.

Hai người (cuối trang 303) : thuộc về phái riêng : phải im lặng. Đến để nhắc người ta nhớ tới tết Trung-



thu. Mỗi cô có một vẻ đẹp tròn trĩnh, đầy đặn như khuôn trăng rằm hay như... một cái bánh rẽo

Còn người sau cùng là cô Duyên, nữ trợ bút Ngày Nay, vì trong tay cô làm lầm cái bút chỉ để viết. Cô ngồi ở một đầu bàn ngay bên cạnh cô Thiếu Phụng và cô Đỗ Loan làm người ta nghĩ đến câu « sánh duyên Loan Phụng ».



Lý Toét đứng xem trẻ múa sư tử, vây Lý Toét đâu

lại đánh dập. Tôi chỉ còn cứu có cái chết là thoát.
Nói xong, thở dài.

Đi một quãng, gặp mấy người dân bà đang kéo cái xe bò đầy những cái Hằng nga khép bảo tôi : « đây chắc là lao-dộng giới ». Rồi tiến lên gọi :

— Này các chị em lao-dộng !
— Bầm, bà gọi mua cùi ?
— Không, tôi muốn biết các chị định thành cầu gì ?

Một người lấy vạt áo lan mò hỏi trả, thành thực nói :

— Lậy giờ phút, chúng tôi chỉ

muốn cầu sao cho cái xe cùi nhẹ đi

một chút cho đỡ khổ. Thế thôi.

Tôi đưa Hằng-nga đi thăm thương giới, nghĩa là vào một hiệu bánh trung thu ở hàng Đảo. Hằng-nga hỏi bà bán hàng :

— Thưa bà, bà có thính cầu gi không ạ ?

— Cả, cả, tôi có thính cầu.

— Bà hàng nở một nụ cười, hai tay bưng một hộp bánh :

— Tôi thính cầu có mua cho cái hộp bánh này. Thật là thương hảo hạng. Bầm, toàn là nhân hai sen, long nhân cả.

YÊU CẦU



LỤC — Tôi xin phép ủy ban điều tra...



AN — Tôi xin phép ủy ban điều tra...



LỤC — Tôi xin phép ủy ban điều tra...



AN — Tôi xin phép ủy ban điều tra...

lòng cùi tôi làm đại biểu cho tiên nữ xuống dây dự Đông-duong đại hội.

— Còn việc chia rẽ Tây-vương-nữ ?

— Dàn xếp xong cả rồi. Đầu cuối việc này chỉ tại bà Nguyệt-lão làm việc hơi có chút hổ dỗ. Nhưng sau cùng ém thăm cả, vì chị em chúng tôi chịu nhường nhịn. Tây-vương-nữ là nữ thư ký của bà Tây-vương-mẫu, hôm 13 ta có họp các Ngọc-nữ trên thương giới, yêu cầu tăng lương, có thai nghen được nghỉ không mất tiền công, đánh vỡ chén không phải dầm xuống trần. Bởi họ thuộc về lao-dộng tiên giới. Chị em cũng có lời thỉnh tội thi hành việc làm 40 giờ, vì hắn ta dẹt lụa bên sông Ngán-hà.

Hằng-nga giở cáp lông ra một lập giấy :

— Đây là bản thính cầu của quần tiên thương giới, có mảng điều quan trọng :

1) Yêu cầu được tự do lập quần tiên nghiệp đoàn, tự do ngôn luận và tự do lấy chồng.

2) Yêu cầu được tự do ăn mặc, tự do tập thể thao, tự do không theo tục lệ cũ hủ. Yêu cầu xin bãi hàn những điều dị nghị và dư luận,

3) Yêu cầu trong tết Trung-thu không được đánh trống làm ồn ào mãi giặc ngủ...

Tôi xem đại khái những điều yêu cầu đó cũng thiết thực và phải chẳng khinh đến nỗi như những lời « yêu cầu mặt trăng » mà người ta vẫn nói.

Tôi đưa Hằng-nga đi tiếp kiến các giới phu-nữ annam để trao đổi ý nguyện.

Ra đến cửa, Hằng-nga gấp một cô gái quê gánh gạo, nói chay tai vòn rã :

— Kia chi ! chi đãi thảo xong những điều thính cầu chưa ?

Cô gái quê dương to hai con mắt nhìn Hằng-nga như ngạc nhiên lắm.

— Chì không biết ư ? Phải bộ điều tra sắp sang đây mà.

— Điều tra ? Cái gì điều tra ?

— Phải bộ ! khô quá, ra chí không biết ư ? không thính cầu ư ?

Cô gái quê đặt gánh gạo, hai tay bưng mặt khóc :

— Tôi thì còn thính với cầu cái gì nữa. Bờ-tinh gánh gạo bảy giờ bán khảng dứ tiên trả nợ, con thi đới đợi ở nhà mà chồng thì chơi bài rồi

Hàng-nga thất vọng, quay lại hỏi tôi :

— Thế còn điều chỉnh cầu của bạn dân ông các ngài?

— Chẳng tôi? Ban thỉnh cầu của chúng tôi chia dão lâm, hoàn toàn lâm. Mả rất nhiều. Bởi vậy mới phải chia ra làm nhiều nhóm cho dễ làm việc : ngoài Bắc, nhóm An, nhóm Lạc, nhóm Hòn Trè, nhóm Khô, nhóm Le Travail, nhóm Bình-son, nhóm Phạm-Tá. Trong Trung, có nhóm Phạm-vân-Quang, nhóm N. V. Kiến. Trong Nam, có nhóm La Latte, nhóm Quản-hạt, nhóm Nguyễn phan Long, cứ kè nguyên các nhóm cũng đã nhiều rồi, không nói đến điều thỉnh cầu nữa.

Hàng-nga nhở tôi diện vào Ủy ban chính thức trong Nam lỏ ý muốn hợp tác để cùng đi đến Đông-duong đại hội nghị.

Ba hôm sau, nhận được điện tín trả lời :

« 1. S. F. 002 Hertz. Ủy ban chính thức gửi cho Hàng-nga tiền nử đại bùa thương giời.

Ủy ban chúng tôi làm việc đã hiệu bao nhiêu nỗi khó khăn, bao sự chia rẽ rồi, nên không muốn bàn truyền trên cung trăng với người trên cung trăng nữa. Yên cầu mặt trăng không phải là công việc của chúng tôi. Stop. »

Hàng Nga giận xé phảng bức điện tin, quay trở về trời. Trước khi lên máy, nói :

Tôi về chuyến này, hội họp cả phụ nữ các giới, xóa bỏ những điều yêu cầu trước, chỉ quyết định có một điều: từ nay trở đi, yêu cầu các bà hãy thấy ông chồng định đi hội họp phải nhất định không cho phép.

Tôi lấy làm lo cho vận mệnh của Đông-duong đại hội giời.

Thạch-Lam

GỬI BÀI ĐĂNG

Tất cả những bài đăng ở báo NGÀY NAY từ số 16 đều tình tiền nhuận bút. Khi nào đăng toàn bài ngắn hay tranh (thí dụ như Vui cười, Lượm lặt, v. v...) tác giả đợi khi nào có trên 4 bài đăng rồi làm một bản kê (nói rõ bài gì đăng ở số nào) gửi về nhà báo, nói rõ muốn lấy tiền, sách của Đời nay hay báo. Nhận được bản kê, nhà báo sẽ gửi đi. Nếu số bài đăng không quá 4 bài thì hết ba tháng, tác giả cũng gửi bản kê về và cho biết rõ muốn lấy báo hay sách của Đời nay.

N. N.

người lớn) cầm vào ruộng, chuột ngửi thấy thế mà sợ hãi nữa.

Ngửi thấy thế nào? Còn như chuột sống có sự riêng (dùng để nấu một món ăn khoa học) không, bị co thành khoa học biệt. Món ăn khoa học của ông Tiều, Hán dãi sơn xin đem biến các cỗ bày cỗ trung thu, hình như ngon lắm và lịch sự lắm đây. Khi nấu món ấy, các cỗ nhờ cho thêm ít lá vối khoa học, vài nhánh hành khoa học. Được vài con ruồi càng tốt.

người lớn) nó trèm lên, rồi lết lết, rồi dần dần, rồi lật lật lật lật. Rồi từ đấy, mè tiếng trống là một cái lật của cái đầu trán gỗ, mũi hếch, mắt lồi, râu quai nón kia. Trước, dù không, nó hăng háng bao nhiêu thì bấy giờ, trưa thế lực đồng tiền, nó đe tiện bấy nhiêu.

Không biết ông Tiều nào đã nghĩ ra cái trò chơi vớ nhau cách ống, mà ông Annam nào đã bắt chước mà nhấp cẳng nó vào đây.

Thúy-Sư

VUI CƯỜI

THẬT THÀ

Gavroche bắt duyêc ở vườn hoa một cái giây trâm quan tiền tây dưới giò của người bán hoa.

Qua sáng hôm sau, Gavroche lại đem cái giây trâm quan tiền tây trả cho người hàng hoa.

— Chiều hôm qua, cô phải bà dà măt trâm quan tiền hở bà?

— Phải đấy, cậu em ạ, cậu thực thà lầm nhỉ, nhưng hôm qua chỉ đánh mất hẳn một tờ giấy to trâm quan, chứ có đánh mất hai mươi chiếc giấy lẻ năm quan này đâu?

Gavroche hơi đỏ mặt và đáp :

— Là vì... lần trước tôi cũng bắt được một tấm giấy bạc chấn trâm quan, nhưng cái ông đánh mất trâm quan ấy lại không có tiền lẻ trong mình.



— Anh không tò..ót mà vợ tò..ót cũng khônóng tò..ót ! ...

— Nếu anh đánh tôi bây giờ thì ba ta đều khônóng tò..ót ! ...

HAT SAN

Còn thiếu

Khoa-học số 135, trong bài « Một Cận » (cây dâm bụt):

Có hai thứ dâm bụt : thứ trắng và thứ đỏ. Thứ đỏ tức là hoa nở đỏ. Còn thứ trắng tức là hoa toàn trắng.

Đã cố nhiên: Thứ đỏ hoa nó trắng thế quái nào được? Nhưng còn thiếu nhiều lắm, xin chua thêm giúp Khoa-học, gọi là cũng có chút ít góp chung vào sự khảo-cứu khoa học vậy : « Thứ tim hoa nở tim, thứ hồng hoa nở hồng, thứ đơn hoa nở đơn, thứ kép hoa nở kép và thứ tây hoa nở tây vậy ».

Ngửi bằng mắt

Cũng số báo ấy, trong bài « Quán lúa trú chuột » :

Cầm song chuồng lợn, và vầy đầu hỏa vào ruộng lúa, chuột ngửi thấy màu hôi thối và khét lanh di không cần cẩn cõ.

Thế thi dễ thường chuột nó ngửi bằng mắt? Màu hôi thối và màu khét, ý chừng Khoa-học đã dùng các chất hóa học chế ra.

Còn như bảo lũ chuột nó lanh di không cần cẩn cõ, thi ra nó lanh di rồi mà có thể « cẩn cõ » được.

Thể nǎo?

Cũng trong bài ấy:

Lấy cây riêng (là đồ già vị để làm

CÁI ĐẦU SU' TÙ'

Mấy hôm nay trẻ em Annam vui lâm, cả ít nhiều người lớn tuổi cũng được vui, vì được múa dâu sur-tử.

Con sur-tử người ta gọi nó là bách-thú-vương, cho nên người ta hình dung cái đầu nó cho trẻ chơi, ý chừng lông « khuvóc »

Ai đã được xem dám rước sur-tử tất cẩn thấy cái vè mạnh mẽ hùng tráng tung bừng, ít thấy ở mấy cậu bé Annam.

Trống, thanh la ầm ỹ, đèn duốc sáng trang, da dì cái đầu sur-tử, lai trán gỗ, mũi hếch, mắt lồi, râu quai nón, cậu bé dội nó vào, theo nhịp trống mà múa nghênh ngang, ta phải nghĩ ngay đến tên: « Đoc ngang nào biết trên đầu có ai. »

Đẹp thay, hùng tráng thay cái đầu sur-tử trong dám rước!

Ta hãy đi theo mà xem cái đẹp cái hùng tráng lên đến bực nào.

Thì ra đúng trước đồng-tiền, cái hèn nó lại lòi ra. Cái đầu sur-tử, trước món giải vải hào (với dám tre con) hoặc một đồng bạc (với dám

— Đó là một sự vạn bất đắc di. Mỗi ngày thầy thuốc chỉ cho phép tôi hút có một điều si gà thôi.

(Ric el Rac)

Mời lại

PETROMAX

N° 900. — 100 Bougies
1 lít dầu hôi đốt
đặng 26 giờ

N° 821. — 200 Bougies
1 lít dầu hôi đốt
đặng 18 giờ

N° 779. — 300 Bougies
1 lít dầu hôi đốt
đặng 12 giờ



ĐÈN MANCHON KIỀU MO'I RẤT TỐI TÂN

Giồng giối chế tại Đức quốc — Đốt bằng dầu lửa và dầu súng — Rất tinh xảo, rất lịch xị, rất bền bỉ, ngọn lửa sáng sanh, chịu đựng ngoài mưa gió — Sài đèn Petromax rất được tiên tận, ít hao dầu — Cách đốt rất dễ dàng, không sợ cháy chập điều gì, ai cũng có thể đốt được — Các nhà sài đèn manchon thiện nghệ đều công nhận đèn hiệu Petromax là tốt hơn hết — Đèn Petromax có bảo kiếm luôn luôn.

Établissement DAI - ICH

CHUYÊN MÔN BÁN CÁC HIỆU ĐÈN DANH TIẾNG :

PETROMAX, SUCCES, NOEL, ASIATIC v.v. Đèn phun tung các hiệu đèn đều có bán đà.
N° 29 Bd TÔNG - ĐỘC - F - CHOLON

3° TIỀU



THUYẾT

NHỮNG NGÀY VUI

TRUYỀN DAI CỦA KHAI-HUNG

(Tiếp theo)

THÁY Duy đã thi tho
ết cả ba mưu kế
rồi mà vẫn chưa
có một chút công
hiệu gì. Phương
liên cười bao bạn :

— Ông nghị không ưng mua xe,
là phải lâm. Mua xe ô tô để làm
gi mới được chứ? Anh không nhớ
mấy hôm trước có người bức
minh về ô tô đã đem đến hằng
nhờ mình bán xe hộ đấy ư.

Rồi quay lại nói với nghị Hào :

— Thưa ngài, người ấy mua ở
hàng chúng tôi cái ô tô giá hai
nghìn hai. Mới đi được ba tháng,
nay chán xe gửi chúng tôi bán
lại hộ mà chỉ đòi lấy cỏ ba, bốn
trăm thôi.

Mắt ông nghị sáng quắc lên :

— Cỏ ba, bốn trăm thôi. Hay
xe hư hỏng chỗ nào?

— Thưa không, còn tốt nguyên.

— Vậy sao không có người
muốn?

— Vì chúng tôi còn giữ kin.
Chúng tôi bán lại một nghìn cũng
còn rẻ chán. Như thế, chúng tôi
cũng ăn lãi được sáu; bảy trăm.

Nghị Hào ngẫm nghị rồi bảo
Phương :

— Giá cái xe ấy cứ bán nguyên
giá ba trăm thì tôi xin mua.

— Thưa ngài, chúng tôi cũng
xin vắng. Quý hò ngài mua cho
là tốt rồi. Đó cũng là cách làm
quảng cáo của chúng tôi. Vậy sẵn
xe, chúng tôi xin đưa ngài về
Hanoi, đến xưởng xem xe, ưng thi
ngài mua, không ưng thi chúng
tôi lại đưa ngài lên Bắc Giang.
Như thế có được không a?

Nghị Hào mừng quỳnh, nhận

lời ngay. Ông ta vẫn định về Ha-
noi có chút việc. Thế mà lại sẵn
có xe đi không mất tiền, còn gi
hơn nữa. Ấy là chưa kể cái ô tô
giá rất hời mà sau này có thè bán
lại được dè ăn lãi. Ông ta liền
xin phép đi thay quần áo.

Đè Điền ngồi lại chờ. Phương
và Duy đưa ông Bô-chánh về
dinh. Duy hỏi Phương :

— Ở hằng có cái xe nào như
anh nói đâu?

Phương cười :

— Khi đến Hanoi sẽ bảo hắn ta
rằng xe ấy vừa bán mất rồi cũng
được chứ gi. Quý hò đưa nỗi

hắn ta vào xưởng thì thế nào
chẳng bán được cho hắn ta một
cái xe?

Đó là mưu kế thứ tư của họ
Phương Duy. Nhưng kết cục ; hai
chàng nhận được một lời hứa
của ông nghị : « Khi nào cần mua
xe, tôi sẽ đến hằng của các ông ».

Duy cầm tíc bảo Phương.

— Nghị đã thực !

XVI

Duy ngồi bàn giấy soạn vở kiều
số bão sau, trong lòng vẫn còn
cầm tíc nghị Hào. Chàng lầm bầm:

« Được, rồi bảo anh Phương viết
một bài tường thuật hài hước ! »
Nhưng chàng nghĩ ngay đến
lòng nhỏ nhen của các nhà viết
báo hay thù vặt hão huyền, và
phá lén cười một mình.

Có tiếng gõ cửa. Duy không
quay lại, dông đạc nói :

— Cứ vào!

Người gõ cửa là Nga. Nàng tiến
đến bên bàn đưa cho Duy một
tập giấy rộng bẩn viết chữ phảm
tím mà nói rằng :

— Thưa bác, người ta gửi bài
đăng báo.

Duy dở lấy lâm nhâm đọc :
« Cô Nga yêu qui... »

— Thư người ta gửi cho cô,
chứ cô phải bài đáng báo đâu ?

Nga vò kinh ngạc :

— Thế à, thưa bác ?

— Giá cô gọi tôi là chú thì còn
có lý hơn. Tôi là em anh Phương
cũng đã qua lâm rồi.

— Cũng được. Chỉ sơ gọi bác
là chú, người ta lại tưởng bác là
em cháu, vì trông bác cũng chẳng
giú gi.

Ít lâu nay Duy cũng dè ý đến
Nga. Vâng chàng lờ mờ hiểu rằng
nếu chàng lấy vợ thi có lẽ không
người nào xứng đáng địa vị bằng
con gái bạn. Nga có cảm tình
với chàng, chàng vẫn không
biết, vì sống với nhau như trong
một gia đình, đã dễ mà phân
biệt được sự thản mặt với lòng
yêu đương ? Hay cứ hỏi tháng
Nga ? Như thế vẫn thẳng thắn
đối với bạn, thẳng thắn đối với
người con gái mà mình yêu
thầm.

Trước kia, Duy vẫn do dự ngại
e cái chức trách trọng



định sẽ làm tổn hại đến nghệ thuật của mình. Nay sự do dự ấy không còn nữa thì chàng lại sợ bị từ chối. Vì chàng thấy chàng già quá, — năm nay chàng đã hai mươi bảy tuổi, mà Nga mới chưa đầy hai mươi, với bao vẻ xinh tươi mơn mởn.

Nhưng hôm nay nghe Nga bảo thẳng cho mình biết rằng mình không già, nghĩa là không già hơn nàng mấy, Duy vui chúa chan hi vọng.

Thấy Duy ngày người ra nghĩ, Nga hỏi :

— Không dũng dược à, thưa bác, thưa chủ ?

Duy cười :

— Thi vẫn có nhiên lú không dũng dược ! Ai lại dũng thư tình lén báo bao giờ.

— Thư tình à ?

Duy lật xem tên ký :

— Trinh, Trương hay Trọng đây ?

Nga cũng cúi xuống nhìn :

— Dế Trương,

Duy giặng mỉa mai :

— Sao lại còn dế. Người ta gửi thư cho cô mà...

Nga nói tiếp luôn :

— Mả cháu không biết tên người ta.

— Vô lý !

— Chủ không tin ?

Nga liền đem truyện hán. Nghị, chủ nợ của nhà mình thuật sơ lại cho Duy nghe một lượt rồi hỏi :

— Lão hàn đến tịch ký bộ an tây, hòn bác về chơi nhà cháu ở làng Lũng-thượng, bác còn nhớ ?

Duy mải đọc thư, không nghe rõ lời Nga. Bỗng chàng hé lén cười :

— Ô, vẫn chướng hay lạ !

— Thế sao lại còn không dũng được ?

Duy hỏi :

— Mả hình như cô có phúc đáp thư của nó.

Nga thận nhiên đáp :

— Cô. Một lần.

Duy hơi tái mặt. Nga nháu nhìn thấy, mỉm cười :

— Trả lời chứ dã nhận lời đâu !

— Cậu, mơ biết thì sao ?

— Thị sao ? Cháu đã nói với cậu cháu rằng cháu trả thù cho cậu cháu. Nhưng, như thế cũng đủ rồi. Bây giờ cháu câu này vào hộp thư : « Cùng ông Trương ở làng Lũng-thượng. Nhữn bài văn ông gửi qua tay cô Đỗ-mộng-Nga, bắn báo thư ký, xin sê lân lượt dũng báo ».

Duy cười lớn :

— Khá ! Khoi hài khá lắm. Phải để cô chủ trương một mục vui cười mới được.

— Một mục vui cười trong báo Tự-dộng, trong Auto-revue ?

— Chứ sao ? Nhưng hắn ta có đọc báo của mình đâu, thiết tưởng

giá có dũng cầu của cô vào hộp thư, hắn cũng không biết.

— Thế thi bác xoàng quá. Bác chẳng thạo khoa tám lý một tý nào. Tôi bảo cô cô Đỗ thị mộng Nga viết mà anh chàng lại không đọc ? Tôi chắc, không những hắn ta mua một năm, mà hắn ta còn làm quảng cáo cho báo mình nữa, kia.

Duy ngưng lèn nhìn Nga, lòng vừa kinh mến vừa yêu đương. Chàng toan ngó lùi ướm hỏi xem Nga có thuận làm vợ mình không, thì giữa lúc ấy có tiếng gõ cửa. Rồi một người mạnh bạo bước vào phòng, vừa cười vừa nói :

Báo của ông ra hôm nay, tôi vừa mua một số đấy.

Vừa nói chàng vừa giở ra một tập báo. Rồi cười nói tiếp :

— Ông đã biết đấy, tôi rất thích nghệ báo, và báo nào tôi cũng mua, cũng đọc. Tôi đọc cả những truyện kiêm hiệp, kiêm tiền nữa. Nhưng tôi không mua năm báo nào hết. Tôi gì phải không, thưa ông ? Minh ở Hanoi, nghe trè rao ngoài phố, gọi vào mua một số. Như thế có phải tiện không ? Mái lụi tránh được cái nạn mất báo, khỏi phải mất công viết thư lên tòa báo dời số khác...

Chàng kéo một thời về cái tệ mất báo, về cách xếp đặt vụng về

nghe Phượng bàn về cái kế hoạch mờ báo của chàng.

Phượng là một vị giáo sư khoa học có giá trị tại trường trung học. Chàng đã từng học đồn năm ở bên Pháp và đã đậu Cử-nhân khoa-học. Về nước, chàng được bồ ngay giáo-sư và lương tháng kẽ cũng dã cao, có lẽ đến gần ba trăm bạc.

Nhưng trong thời kỳ học tập bên Pháp, cũng như ngày nay trong thời kỳ dạy học, chàng chỉ chuyên nghiên cứu có một thứ: báo chí. Chàng nói với hết thảy các bạn bè và những chỗ quen biết rằng nghe gõ đầu tré, chàng chỉ theo tạm, cái nghề chính của chàng chỉ là nghệ viết báo, mờ báo.

Theo tạm, nhưng cũng đã hơn mươi năm nay rồi. Đã có người nói dùa báo chàng : « Nếu ông cứ dự định mãi thì tôi e ông sẽ xuống âm phủ mờ báo cho Diêm-vương và quý xú đọc ! » Phượng mỉm cười đáp lại : « Thà chỉ dự định xuất đời còn hơn hắp lắp luộm thuộm như những ông chủ báo lầm thường ».

Thế là Phượng có dịp nói đến những sự sai lầm, những sự kém cỏi, những sự xoàng xĩnh của hết thảy các tờ báo trong nước. Nào báo này không có tôn chỉ rõ rệt, báo kia tòa soạn vô học. Nhưng chàng chê nhất về cách xếp đặt vội vàng, và cái vốn bỏ ra làm báo quá ít ỏi. Chàng nói :

— Mới ti toe một vài vạn đã đòi mờ báo hàng ngày. Vết tôi thì ra phải sáu mươi vạn, phải, sáu mươi vạn. Ông cho là to à ? Tôi chỉ cho là vừa đủ. Vì những tiền quảng cáo đã hết năm vạn.

Muốn tố rằng đó là một sự quan hệ, rất quan hệ trong làng báo từ xưa tới nay. Phượng thao kinh ra lụi đi lau lại, rồi đeo ngay ngắn lên cặp mắt cận-thị hắp háy. Đoạn chàng hặng dũng báo chủ nhà :

— Giá bắc cho uống nước ?

Thế là câu truyện kéo dài tưởng không bao giờ rút. Cái công trình quảng cáo tương lai ấy ở Hà thành còn ai không biết. Kẽ thì cũng vĩ đại và khôn khéo thực, nhưng nếu có năm vạn bỏ ra làm quảng cáo cho một tờ báo quỗng ngũ.

Lần này ở phòng giấy nhà báy Tự-dộng cũng như mọi lần khác, khi nói đến đặt giải thưởng xe đạp vòng quanh Đông - dương. Phượng đứng dậy giờ hai tay lèn trần, như một người thi xe đạp chuyên môn gần về đích, huống huy lái ra để đáp lại tiếng tung hô của quần chúng :

— Vòng quanh Đông - Pháp ! Vòng quanh Đông - Pháp ! Ông tưởng tôi không làm nổi ?

— Cũng như cuộc vòng quanh nước Pháp ?



— Chào ông chủ nhiệm !

Duy nghĩ thầm :

— Thời, chết tôi rồi. Ông này mà đến chơi thì chắc chắn là mất hết một buổi sáng nghe truyện mờ báo.

Như đọc được tư tưởng của mình, ông khäch hỏi luôn :

— Ông bận ? Nếu ông bận, xin đẻ khi khác tôi lại đến.

Duy muốn đáp : « Vàng, quả thực tôi bận », nhưng chàng chỉ mím một nụ cười rất tự nhiên giơ tay ra nói :

— Ông ngồi chơi. Thưa không, tôi không bận gì hết. Tôi rất vui lòng tiếp truyện ông. Thưa ông, hôm nay ông nghỉ ?

— Vâng, hôm nay thứ năm,

trong ban tri sự của hết thảy các tờ báo chữ Pháp và chữ Việt.

— Rồi ông xem, khi nào báo của tôi ra đời, ông sẽ thấy cách tổ chức khôn khéo hoàn toàn. Hiện giờ, tôi còn dương ở thời kỳ điều tra, nhận xét, khảo cứu.

Chàng rút ra một quyển sổ con, nói tiếp :

— Đây này, ở cả trong này, project mờ báo ở cả trong này.

Duy rùng mình, lo sợ, vì biết thế nào Phượng cũng đem cái kế hoạch mờ báo ra nói cho mình nghe trong khoảng ít ra là một giờ đồng hồ. Ở Hanoi, và ở các tỉnh lỵ các thành phố Phượng đã đi qua, dể trong hầu các giới tri thức, ít ai không một lần được

Nước hoa nguyên chất

HIEU CON VOI

PHUC - LOI
1 - Paul Doumer - Haiphong

HANOI MM. Tchi-Long 43, Rue des Paniers
NAMDINH Thiên-Thanh Pho Khach
VINC Quang-Hung-Long Rue Sarrant
HUE Phuc-Thinh 7, Rue Gia-Long
TOURANE Lê - thura - An - hiêu Quang - hung - Long
SAIGOM Phạm - hạ - Huylan 36, Rue Sabourain



LINH

TRUYỆN NGẮN

— Chứ lại gì!

— Và báo của ông sẽ là tờ báo Match Annam.

— Match là tờ báo thể-thao. Còn tờ báo của tôi sẽ là tờ báo chính trị, xã hội, kinh tế, dù cả. Cuộc vòng quanh Đông-Pháp chỉ là một trong những phương pháp quảng cáo mà thôi... Ông cho là không thể được à? Có thể được! Tóm chung! Ngày này.

Phượng đến chỗ treo biển địa đồ Đông-duong và như đã hứa thuộc lòng đường lối, trỏ tay nói rất mau:

— Ngày này, bắt đầu từ Hanoi, ta đi một mạch lên Lạng-sơn đi Hà-giang qua Cao-bằng, Bảo-lạc. Ta bỏ Bảo-hà vì đến Bảo-hà tắc tị không di Laokay được. Rõ ràng tiếc, vì nếu có đường Laokay thì ta sẽ được cái thú leo qua Chapa di Phong-thò. Vậy từ Hà-giang ta xuống Tuyên qua Bắc-giang, Bắc-mục, rồi theo đường Phú-hộ, Hưng-hóa, Hòa-bình, Ninh-bình, Thanh-hóa, Vinh, Hà-tĩnh, Huế, Tourane, Qui-nhơn, Nha-trang, Phan-thiết, Saigon, Bắc-liêu, rồi tại lộn lên Rạch-giá, Sadec, mà sang Pnom-Pênh quanh một vòng bờ Tonlésap, ngược lên Pakse, Savannakhet rồi qua Vinh ra Hanoi. Đấy ông coi, có thể lầm chứ. Như thế chỉ từ 20 đến 24 đoạn đường là cùng. Giải thưởng vòng quanh Đông-Pháp của báo... Tên báo sẽ tìm sau. Hiện giờ tôi chưa nghĩ tên báo vội.

Ngừng một lát và không thấy Duy bàn tay điều gì, Phượng lại hỏi:

— Ông tưởng cuộc vòng quanh Đông-Pháp có đủ âm tiếng ở Viễn-đông không?

— Âm tiếng lâm chứ!

— Ta sẽ mời người Nhật, người Tàu, người Nam-duong quần đảo, Ấn-dô, Xiêm-la đến dự cuộc thi. Cuộc vòng quanh Pháp quốc có những bậc « khôn-lô » thi cuộc vòng quanh Đông-Pháp cũng sẽ có những bậc khôn-lô; les géants du tour!

Duy ngược mắt dăm dăm nhìn đồng hồ treo, và trả lời:

— Vĩ đại thực!

Ba chữ « vĩ đại thực » chỉ có nghĩa « hơn mười một giờ rồi! » Nhưng Phượng nói đương thich, đương hăng, đương theo đà, khó lòng mà kim lại được:

— Ấy, mới là một phương pháp quảng-cáo, còn những phương pháp khác cũng vĩ đại như thế. Thị dụ... chẳng hạn bây giờ tôi mời mấy ông thủ quân của những hội bóng tròn kha khá ở Hanoi và ở các tỉnh đến tôi bảo: « Tôi quyên vào mỗi hội hai nghìn bạc. Các ông cố kén cầu thủ thực giỏi, và luyện tập thực công phu để tranh

giải nay mai » thì ông nghĩ sao?

Phượng gật gù nhìn Duy nhắc lại:

— Vâng, thì ông bảo sao?

— Thị các báo hằng ngày, hàng tuần sẽ nức nở khen ông là một nhà Mạnh thường quân, chứ còn sao nữa?

— Thị vẫn: Nhưng tôi muốn khuyến khích thể-thao, không phải chỉ để trở nên một nhà Mạnh thường quân. Tôi muốn thể-thao sẽ đưa làn sóng người từ nơi này sang nơi khác. Chẳng hạn, tháng này ở Namđịnh có cuộc đá bóng long trọng, mà tất phải long trọng khi nào cầu thủ sẽ toàn là những tay như Lý huệ Đường hay it ra cũng như Tương, Goòng, Ba Giả. Penhong cả thi bao nhiêu người thích thể-thao ở các nơi Hải-phòng, Hanoi, Huế, Saigon sẽ phải kéo nhau về Namđịnh xem đá bóng. Mỗi người ấy sẽ là một độc giả của báo tôi, vì báo tôi ra riêng một số về cuộc đá bóng long trọng kia. Nói tóm lại...

Duy mừng đầm, vì đoán chắc rằng đã đến nói tóm lại, là gần hết. Phượng ngâm nghĩ một giây, rồi nói tiếp:

— Nói tóm lại hết các phương pháp, chỉ có một mục đích: tìm độc giả mới, gây độc giả mới, nghĩa là những người xưa nay không bao giờ mó đến tờ báo.

Làm thế nào cho những người ấy phải đọc báo, ấy là mục đích của những phương pháp quảng-cáo của tôi. Ông tinh hiện giờ tờ báo nhiều độc giả nhất in ra có một vạn số.

Như thế sống sao được? Nếu báo chí có thể có một vạn độc giả thôi thì rất vô lý. Nhiều người không đọc báo chỉ vì không biết đến nó. Bây giờ khắp nhân dân trong cõi Đông-duong đều biết tiếng tờ báo của tôi, thi ít ra trong một nghìn dân số cũng được một người đọc báo, vì chỉ ít nhất cũng có hai vạn rưỡi độc giả rồi.

(Còn nữa)

Khái-Hưng

TRONG hiệu Mỹ-kinh.

Giữa những tiếng

tát tiếng tát tiếng bốn

cơt ồn áo, bát lèn, một tiếng gọi
gặt gỗng: « Hầu sáng! » ở ó bàn
đối diện nói ó bàn tôi ngồi. Tôi
quay nhìn sang: Một người đàn
ông khoảng ngoài ba mươi, nước
da bánh mật, nét mặt rắn rỏi, đều
lặn, trê trung, với đôi lông mày
đáy, hai con mắt sắc và to, cái trán
nở nang, súng sưa, cái miệng rộng
với cặp môi dày và đỏ rất tươi.
Theo thói quen của tôi, khi gặp một
ai mà tôi lưu ý, tôi đặt người ấy
vào một hang nhất định trên cái
bảng mực lục tưởng-lượng ở trong
icc tôi: Vâ tôi nhận thấy người ấy
ó tri thông minh, có tình qua
ngiết, nhưng lại có lòng dẽ cảm
tòng, dẽ phục tòng. Tôi còn mãi
lầm-dẫn suy nghĩ, tim tôi, nhân
vật thi người trẻ tuổi như cảm
hấy tình tò mò của tôi, quay phắt
lại rồi cũng ngây ra nhìn tôi.

Bỗng người ấy đứng dậy đi sang
bàn tôi, mỉm cười rất có duyên
và chia tay ra, nói:

— Ông vẫn được mạnh?

Tôi còn ngạc lường người
rẻ tuổi trong lầm, thi người ấy
tâ nói liêp luon:

— Lâu nay ông có xuất bản
hêm quyền truyện nào không? Các
chú ham đọc truyện của ông lắm.

Rồi ý chung cho là mình lỡ lôi,
người ấy chưa:

— Còn tôi thi xin thú thực: Bạn
quá, chẳng có thời giờ rồi mà xem
iều thugết. Nhưng các cháu nó
khen truyện ông hay lắm.

Các cháu hẳn là con ông ta, và
lớn-lâm độ mười ba, mười bốn
tuổi là cùng. Tôi mỉm cười ngượng
nghive. Các nhà văn ai chẳng tự
phu ít nhieu. Nhưng lòng tự phu
của tôi bị tính tò mò lấn át ngay:
Tôi muốn biết người thiếu niên
vạm vỡ, đẹp trai kia, tôi đã gấp
nộit lẩn ở đâu, vì tôi mang máng

nhớ ra rằng hình như người ấy
làm chủ động trong một câu
truyện hay hay mà tôi đã có dịp
ghi chép vào cuốn sổ tay, rồi bỏ
quên bỗng đi mất.

Nhân người ấy phản nản về sự
tiếp khách chậm trễ của bọn hầu
sảng, tôi liền mời:

— Hay ông sang ngồi cùng bàn
với tôi cho vui. Ông đã gọi lấy gi
chưa?

— Chưa...

— Vậy mời ông hãy uống chén
nước trà khai vị đã.

Giữa lúc ấy, người phụ bểp
bung ra một cái quả gỗ khỏi bay
nghỉ ngút và di qua bàn tôi. Tôi
liền níu lại, thò tay vào quả nhất
lấy sâu đia đặt xuống bàn, và
mỉm cười bảo người thiếu niên:

— Ở đây, phải làm thế n
được. Chờ họ hầu, thi họa may
chín giờ mới có thức ăn... Thura
ông, ta cùng ăn xiu mai nhé?

— Vâng.

Rồi vừa ăn, người thiếu niên
vừa hỏi tôi:

— À, ông Ninh báy giờ ở đâu
nhỉ?

Tôi chưa kịp trả lời thi người
ấy đã hỏi tiếp luôn:

— Ông Ninh cùng đi với ông đến
chơi nhà tôi đánh tôm lôm hồi năm
kia, khi tôi còn ở Hà-đông ấy mà!

— À!

Tiếng « à » của tôi là một tiếng
kêu vui mừng thoit ra để tỏ rằng
tôi biết người ngồi trước mặt tôi
là ai rồi. Nhưng người ấy tưởng
tôi đã nhăng quên bạn bè, và phải
nhờ có chàng nhắc đến mới nhớ
ra, nên mỉm cười bảo tôi:

— Các nhà văn-si đến hay lo
đang! Chỉ làm bạn với quyền sách,
và cái bút.

Bắt đầu từ đây, tôi sinh ra l
đang thật. Tuy cũng uống, cũng
ăn, cũng thỉnh thoảng trả lời
người thiếu niên, nhưng tâm tri
tôi đe cá ở một gian phòng khách
trong một nếp nhà gác tại tinh ly

Papeteries de l'Indochine

Agent Général exclusif

Caffa-Papiers

72 Rue Richaud 72 — HANOI

TOUS LES PAPIERS

Cours très rapide de

STÉNO-DACTYLO

s'place, à domicile, et
par correspondance
par M. KIỀU-HUY-KINH

diplômé de l'LSF.
et de la CCH.
professeur spécialiste de
Sténo à l'Ecole Thang-Long
47, Rue Tiên-Tsin, Hanoi

HỒN

của KHÁI - HƯNG

Hà-dông. Và trong ký ức tôi, những nhân vật buổi tối hôm ấy dần dần hiện rõ ra : Trinh, ông tham Trinh, người đương ngồi đối diện tôi, hai người bạn cùng bàn giấy với Trinh, và vợ Trinh, một người đàn bà vào trạc tuổi Trinh, nhưng gầy hơn, già hơn và hình như tềng trại cuộc đời hơn nhiều. Da mặt dẵn những nét rãnh và những nốt tàn hương mà lợt phấn khá dày không lấp kín ; cặp mắt cáy đối và có lè khi xưa sác sảo lắm, nay đã mờ xám như không còn tinh thần, tuy hai cái lồng mì vê vòng bán nguyệt và hai cái quầng mắt đánh chì đen cố làm cho nổi bật lên ; cặp môi dài và mỏng lúc nào cũng như cắn khít lấy nhau mà rái hình trái tim vẽ để lên bằng son đỏ không che hết màu xám nhạt còn hở ở hai bên mép. Đó đều là những tang chứng hơn mười năm hoan lạc giang hồ. Thực ra, trước khi Ninh đưa tôi đến chơi nhà Trinh, anh đã bảo cho tôi biết rằng, vợ Trinh là một cô vợ tát hưu trí giàu có hàng vạn. Tôi cũng biết vậy thôi, chứ không hỏi cặn kẽ thêm.

Chủ nhân rót mời chúng tôi chén chè mạn người, tuy vẫn gọi đầy tớ bảo pha nước. Và khi nghe Ninh giới thiệu tôi là một văn sĩ, tác giả mảng cuốn tiểu thuyết thì theo phép xứa thế, chàng cũng khen tôi láy lè bằng những câu bình phẩm sáo mà có lè chàng biết sẽ hợp với hể các tác phẩm của báu kí nhà soạn tiểu thuyết nào : « Văn ông viết gọn gàng và dễ hiểu lắm ». Rồi chàng tiếp câu tiếng Pháp : « Giản dị và thanh tú ! »

Nhưng không dẽ cho ông chồng dài lời, có lè vì bà có thói quen hay lán át, bà vợ lớn tiếng gọi người nhà bảo chia bài. Tức thì một người bung ngay khay bài ra đặt lên cái sập gỗ mít đánh xi tron bong :

— Mọi các ông láy chỗ.

Vừa nói, bà chủ nhà vừa bước lên sấp, vát véo ngồi xếp bằng chêm chén. Rồi trô một cái ghế bao chồng :

— Cậu ngồi đây chẳng ngồi liền cạnh tôi không tiện... Các ông ấy ngờ là không lung thi khốn.

Rất lõi, nàng cất tiếng cười vang, từ cho câu nói pha trò của mình là có duyên lắm. Chiều ý vợ, Trinh cũng cố gượng cười theo, và ngoan ngoãn ngồi xuống cái ghế vợ trô.

mắt mía mai nhìn chồng. Tôi nghĩ thầm : « Văn này mà anh chàng không ủ thi thực khù sù với chí ợ ! » Quá thực cái bài Trinh đánh ra, đúng vào hổ xuyên từ của người ngồi cảnh trên.

Người vợ chẳng thêm bài ha u, chỉ rập xuống sấp giằng phát lẩy phần bái của chồng. Rồi nàng vừa vỗ đùi vừa phân nan :

— Trời ơi ! thế này thì có khỏe tôi không ? Tam ván tôi ăn thập thánh. Mả phông đã chờ đợi giấu cho em ! Điều đến thế là hết nước !

Trinh cười xoa chửa then :

— Cố phông thi phải phông cho sướng tay, chứ !

Câu ấy ý chừng người vợ cho



Hết sáu ván, người vợ yên lặng mở ví da lấy ra một tờ giấy bạc ním đồng và một đồng bạc hào vứt mạnh xuống sấp, co vê cau có, vì cả hai vợ chồng cùng chưa ú.

Sang ván thứ bảy, nàng mở một cái bát chừng ăn tốt ; Trinh chẳng kịp nghĩ ngợi phông đánh đét một cái. Nàng hậm hực ném cái bát văng xuống đất. Trinh vừa cúi nhặt vừa nói một mình, nhưng cốt dẽ phản trần với vợ vì biết nàng giận lắm :

— Hết sướng quá ! Phông chờ. Một người vợ có vẻ dữ tợn, cặp

túi một câu nói dẽ khai chiến. Vì lý do, nàng tảng chồng đủ mọi lời tẩn lè mỗi khi Trinh phông quát hay xoay bài hơi chậm, hay phân nan mất ú. Nào : « Đánh thấp như vịt mà còn làm bộ ». Nào : « Ngu dai trân dài ». Nào : « Rõ con khỉ già, con nõm nâu ! » Nàng còn văng tục ra nữa là khác. Anh chồng chỉ cúi đầu ngồi nghe vợ mắng, nếu không yên lặng nhách mép cười trù.

Liếc mắt ngắm qua cái dáng điệu phúc tòng của Trinh, tôi cảm thấy chàng thậm chí. Sự gì cũng

phải có giới hạn, cho dù là sự kiên nhẫn đối với một người đàn bà lâm dieren. Nhưng kiên nhẫn đến nỗi dẽ họ lảng loạn ở trước mặt khách khứa thì còn gì là thể diện nam nhí nữa. Hai người bạn đồng nghiệp kia thi còn có thể bảo người ta đã quen cái tình suông sâu ấy rồi, nhưng còn tôi.

Bên lúc ông chồng gọi đầy tớ pha nước mà bà vợ gọi phát một câu : « Nó còn giữ chia bài l », thì tôi cho sự cau có giận dữ của người đàn bà vô giáo dục đã trả nên khinh mạn. Vâ tối toan đứng dậy ra về ngay.

Bỗng tôi bật lớn cười to tiếng. Người đàn bà nhìn tôi ngạc nhiên, vì có lẽ lúc đó mới kịp nhận ra rằng tôi là một ông khách la. Nhưng tôi chắc không ai hiểu ý ngữ thăm kin của cái cười kia : Tôi vừa ngẫu nhiên hép được biêt bao tài liệu cho một câu truyện sắp kể nay mai, và tôi còn muốn gì hơn nữa ? Từ đó, người đàn bà lồ mang ngồi bên cạnh tôi, tôi chỉ coi như một nhân vật trong tiêu thuyết, như một kiêu mẫu đối với nhà hội họa. Vâ tối châm chúa nhận xét từng cử chỉ, từng dáng điệu, từng tiếng cười, câu nói...

— Thu ơi !

Đáp lại câu gọi gay gắt của người đàn bà, một tiếng « dạ » đáp lại liền.

— Cầm hộp giầu ra đây cho me.

— Vâng.

Một cô gái nhỏ chừng mười hai tuổi bung ra một cái hộp bạc, vừa dì vừa lầm lét nhìn, có vẻ rụt rè kinh hãi. Bỗng cô bé vỗ phải đòn dép ngã nằm xoài dẽ văng cái hộp bạc xuống gầm sấp. Người đàn bà thét :

— Mắt dẽ dâu, con chết dám ! Võ cả hộp của tao rồi còn gi.

Tức thì, kinh ngạc xiết bao, Trinh đứng phát dại cự vợ :

— Sao mợ cứ mắng nó thế ?

Làm cho nó sợ !...

Ông chồng nhu nhược ban nay đã trở nên một người hung dũng, quả quyết, với đôi mắt long sòng sọc, và cặp môi mím lại trông rất dữ tợn.

BASTY!!!

Indémaillable. . . . 1p90

Bản hiều mới dệt được chemisette indémaillable bằng par fil mặc rất mát và bền, già bán mỗi cái : 1p90
Mua buôn có giá riêng đặc biệt. Kinh mời đồng bào chiểu cổ cho công nghệ nước nhà được mau tiến bộ

Xin viết thư về hỏi mẫu hàng ở chính hiệu :

CỰ CHUNG
100, RUE DU COTON HANOI

GIÁ MỘI ĐÓI TÚ :

3\$50 TRỞ LÊN



Giày kiều mới mùa bức 1936 bằng vải thông hơi đi rất mát chân, đeo và bền hơn các thứ vải thường — Có trước nhất ở Đông-dương tại hiệu

VAN - TOAN

95 - PHỐ HÀNG ĐÀO - HANOI
Có nhiều kiều khác nhau rất đẹp và lạ mắt chưa đâu có. Có catalogues gửi đi các tỉnh

— Tôi đã bảo mơ bao nhiêu lần rằng không được bắt chúng nó làm việc gì hết. Đây là kia thiếu gì mà không sai?

Tôi càng kinh ngạc khi thấy người vợ ngồi im, cúi gầm mặt xuống, có vẻ sợ hãi. Rồi nàng ôn tồn bảo có vẻ dương le la nhặt nhè nhẹ miếng trầu miếng cau rơi tung tóe ra đất:

— Thời, em vào trong nhà đi ngủ nhẹ, để đây chàng nó nhặt cho. Chồng ngoan, chồng me yêu, đi.

Một lát sau, đâu lại hoàn đây. Vì một cái bài bị chồng phỏng, người vợ lại hung hăng mắng nhè nhẹ tè, người chồng lại nhẫn nhục, ngồi im, không cãi nữa lời.

Tôi bên khoan tim hiểu. Và tôi tự nhủ thầm: « Chắc hẳn trong gia đình này có ẩn một sự gì bí mật ».

Danh, xong ba hội, đêm đã khuya. Tan cuộc, tôi mệt quá, thuê xe ra thẳng Hanoi, không kịp hỏi truyện anh Ninh một điều, về sự bí-mật kia.

Thế rồi tôi quên băng Trinh với người vợ tây của chàng. Còn lá họa chặng mấy câu vắn tắt tả phác qua cái chân dung của người đàn bà ngồi ngược, và người đàn ông phục tòng.

Tình cờ nay lại gặp Trinh ở đây, tôi thăm mong có dịp được dò hỏi thăm đê biết.

Bỗng Trinh dăm dăm nhìn tôi, và nghiêm trang hỏi băng một giọng rất lạ lùng :

— Thưa ông, hẳn ông không tin rằng có linh hồn?

Tôi mỉm cười :

— Vâng, quả thế. Tôi tin chắc chắn rằng nếu có linh hồn thì linh hồn tất phải cùng xác thịt cùng chết. Chết là hết!

Trinh cười, ngờ vực :

— Vì tất đâm chắc. Xin ông hãy nghe câu truyện sau đây... Ký dị tâm! Vợ tôi chết...

Tôi vội ngắt lời :

— Trời ơi! Bà tham... thưa ông...

Trinh hiểu ngay tôi định nói gì:

RẤT NÊN CHÚ Ý!!!

Len, Dạ, Xa-tanh, Nhung, và dù các thứ tơ lụa dệt theo lối tối-tân (1936-1937) mới sang rất nhiều, đẽ may y-phục phu-nữ và Áu-phục. Vì buôn hàng tận gốc nên bán được giá hạ hơn hết mọi nơi.

Hàng tốt
giá hạ, thật thà

là ba phương-trâm của hiệu:

MAI-DE
29, PHỐ HÀNG ĐƯỜNG-HANOI

— Không phải người ông đã gấp. Vợ trước tôi kia. Xin nói ngay để ông biết rằng vợ chồng chúng tôi không yêu nhau lắm! Lần ấy, nhà tôi bị tiêu sản. Tôi cũng mời đốc tờ đến chửa, thê thoi. Vả lôi cho thế là làm hé bón phận rồi, không bắn khoan nghĩ đến vợ nữa.



« Ba hôm sau, vào khoảng hơn mười một giờ đêm, tôi đương nằm xem tiều thuyết, lòng bình tĩnh đến nỗi không nhớ rằng nhà có người ốm nặng. Bỗng, nghe có tiếng két cửa phòng. Tôi nhìn ra. Chú Thu bước vào, mếu máo bảo tôi :

— Ông làm sao ấy, cậu a?

— Tôi gắt :

— Làm sao?

— Ông bảo con gọi cậu.

« Tôi vứt quyền sách xuống giường và theo chú Thu sang bên buồng nhà tôi. Thấy nhà tôi nằm im, tôi cầm lấy tay hỏi :

— Ông sao thế?

« Nghe cậu hỏi, nhà tôi chỉ hơi lắc đầu, mắt dăm dăm nhìn thẳng vào mắt tôi. Mấy phút sau, nhà tôi tắt thở. Tôi thương nhà tôi thiit, nhưng tôi hối-hận thi nhiều, vì tôi đoán chừng nhà tôi muốn đổi-dâng lại điều gì mà không kịp.

« Sờ chân tay nhà tôi lạnh toát, bắt mạch không còn, tôi biết rằng không sao cứu được nữa. Bất giác, tôi nức lên khóc như một đứa trẻ. Tôi không rõ lúc đó nhà tôi có còn nghe thấy tiếng khóc lô linh thương sót của tôi nữa không, đẽ tự an-ủi một đời thiếu linh-ái sống bên một người chồng lạnh dạm, thờ ơ. Nhưng đối với tôi thi

hình như khóc được thể, sự buồn thảm, sự hối-hận cũng theo giọng nói của tôi trôi đi vài phần.

« Tôi kéo chăn dắp cho người chết, buông màn xuống và giật cẩn thận vào thành giường, rồi tôi bắc ghế ngồi bên. Chú Thu và cháu Lan thi tôi đã cho sang bên buồng tôi rồi. Trọng phòng lạnh lẽo chỉ có một người chết với tôi.

« Sau không biết bao nhiêu lâu, tiếng gáy im lặng nửa đêm. Xa xa tiếng cú kêu giống một. Tôi hơi rờn rợn, đưa mắt nhìn quanh mình.

« Bỗng nghe trong giường có tiếng động, tôi định thân vén màn nhìn vào. Thi thấy mắt người chết từ từ mở ra. Tôi cố giữ một tiếng kêu kinh hãi, nhưng vẫn không dám ghé gần, tay vuốt trùm cửa màn xuống. Đầu người chết se sệt gắt. Tôi đánh bao túi xuống hỏi :

— Ông đã linh dậy?

« Nhà tôi lại hơi se sệt gắt. Tôi nhớ đến điều dõi dâng, liền ghé tai sát vào miệng nhà tôi. Tức thi như từ thế giới bên kia đưa lại, mấy tiếng thi thảm nghe mơ hồ, ghé sop : « Em Thu...em Lan...cậu chăm nom...cho tôi...» Rồi ngừng bặt. Trong lúc sốt sáng sủa lỗi đối với người sắp từ trần, tôi viện hết mọi lý thiêng liêng với với nhà tôi rằng hai đứa con sẽ được sung sướng hơn. Ngày mẹ chúng còn ở trên trần Nhà tôi mỉm cười tắt nghỉ ».

Chờ một lúc không thấy Trinh kè tiếp, tôi hỏi :

— Vậy ông cho rằng không phải người chết sống lại, mà chỉ là linh hồn người chết hiện lên để dỗi-dâng ông một lần cuối cùng?

— Không phải. Nhưng mỗi lần không giữ lời hứa, thi tôi lại thấy nhà tôi hiện lên.

— Hiện lên...

— Vâng, hiện lên. Chính hôm đánh tôm tóm, hẳn ông còn nhớ, lúc cháu Thu ngã, và bị mẹ kế cháu mang nhieuc...tôi cũng thấy hai con mồi nhà tôi hiện ra rõ rệt.

Tôi mỉm cười. Trinh vội nói :

— Ông không tin? Tôi vẫn biết ông không tin. Nhưng tôi thi tôi tin lắm.

Thực ra tôi mỉm cười không phải vì không tin, mà chỉ vì tôi vui hiếu cái cứ chỉ can-dám trong chốc lát của người chồng như nhược, đêm hôm đánh lồ tóm hai năm trước. Thi ra linh hồn người vợ chết đã hiện về để bệnh vực chồng và con.

— Thưa, thế bây giờ bà Tham...

Trinh ngắt lời :

— Tôi xin ly-dị rồi... Ông vẫn chưa biết? Tôi xin ly-dị vì người ấy sinh ra ác nghiệt, đánh dập các cháu, khổ sở quá.

Tôi nghĩ thầm : « Có lẽ linh hồn người chết xui giục người chồng ly-dị? »

Khái-Hưng



MÃY CÔ Ở THÁI-BINH — Đàm bá không nên uống rượu, vì lúc uống cũng đủ diếc tai hàng xóm rồi. Nhưng đây chỉ là câu nói dừa; rượu vang (trắng hay đỏ cang vây) uống một chút xíu trong bữa cơm cũng không hại gì.

CHỊ L.A. HANOI — Da nhơn quá thử dùng sà-phòng ít chất-dầu. Son tó môi thí khô hợp với môi chị hơn.

CHỊ KH. — Chiều, trước khi đi ngủ, ria môi rất kỹ thi khỏi béch da ngứa; Em thường lấy sữa tươi (một chút thôi cũng đủ), nhưng lòng gòn vào rồi thoa bông lên mặt hai ba lần. Cách ba, bốn ngày lại làm thế một-dai mìn trong đê thươn lâm.

CÔ TH. — Mũi bóng là một bệnh cũng như mũi đỗ. Nên hỏi thầy thuốc-Đánh phản khô máu da.

Có nhiều bạn hỏi chúng tôi cách làm bánh hòi, vậy các bạn gái có ai biết xin bảo cho.

Chuyện Ta, chuyện Tàu

Hai bà đánh giặc giá 1 xu, là chuyện hai bà họ Trung đánh Tàu. Nguyễn-Tử-Riâu soạn rất hay, lại có hình vẽ đẹp, 16 trang lớn, vài ngày ra một cuộn.

Lịch sử **Vợ Ba Đề-Thám** mưu trí giỏi giang vô cùng, Thám nhờ có người vợ này mà nổi tiếng « Kiết hiết ». Trọn bộ dày 96 trang, giá 0p.10

24 người anh hùng cứu quốc dày 554 trang lớn, bìa đẹp, giá 1p.20

Tue 24 người anh hùng cứu quốc dày 160 trang lớn, giá 0p.40

Tiến Hán diễn nghĩa chuyện Bao-Công. Hạng-Vũ hay vô cùng, dày 656 trang lớn, bìa đẹp giá 1p.30

Đông-Chu liệt-quốc diễn nghĩa hay hơn Tam-quốc, dày linh 2000 trang, giá 1p.50

Mua buôn, mua lẻ, thơ, mandat đê cho nhà xuất-bản;

Nhà in Nhật-Nam

120 — Phố Hàng Gai — Hanoi

(Có gởi Contre remboursement cước phí khách hàng chẵn)

Nếu tôi là bạn gái...

Tiếc mình không là Bạn
Gái đê được May áo và
Đồng giấy QUẬN CHÚA
Đó là câu nói của một bạn trai khi qua nhà:



QUẬN CHÚA

Chuyện đồng giấy, làm vi
đầm và may y-phục Phụ-Nữ
59, HÀNG NGANG HANOI

Truyện một người đàn bà góa trẻ tuổi của Nhật-Linh

(Tiếp theo)



À ánh đợi cho Nhung
trở lại chỗ cũ cầm
kim khâu rồi mới
cắt tiếng gọi to :

— Nhài ơi!

Gọi xong, bà quay lại bảo
Nhung :

— Con Nhài nó đến đây. Mẹ
thấy nó lên tinh dã năm, sáu hôm
nay, bây giờ nó mới vác mắt đến.

Nhài không dám vào, đứng nép
ở cửa. Bà ánh quát :

— Mày lên đây làm gì?

Nhung ngập ngừng thưa :

— Bầm, đầu năm con lên hầu
cụ, hầu mẹ con.

Con này mới học được cái
thói điệu. Hôm nọ tao vừa gặp
mày ở cửa chợ đi với thằng nào?
Hừ, thế mà nói lên hầu cụ, hầu
mẹ... cảm ơn cô.

Nhung khó chịu, nhưng cố mỉm
cười rồi nghiêng đầu nhìn ra cửa
bảo Nhài :

— Sao mày không vào qua
trong này cụ hỏi.

Nàng thấy Nhài gầy gò xanh
xao, động lòng thương toan hỏi,
thì bà ánh đã gắt :

— Quán này lại chốn chồng đi
theo trai dày thôi. Muốn yên lành
thì về với nó ngay, nếu không
tao gọi bố mẹ lên lôi cõi về thì
rồi không ra gì đâu.

— Bầm cụ, con xin lên trên này
ở hầu cụ.

Không được. Tao không nuôi
đâu. Mang tiếng cả đến tao, rồi
thằng chồng mày nó mất vợ, nó
lại trách cả tao đấy.

Bà ngọt ngào tiếp theo :

Thôi biết điều thì về với
chồng con cho phải đạo vợ chồng.
Đừng học cái thói lăng loàn nřa,
lăng nước người ta cười cho.
Chúng mày trưởng con nhà ha
lru thì không cần gì cả sao. Người
sang thi tiếng nhón, người hèn
thi tiếng nhỏ, nhưng ở đời ai
không có danh tiếng của mình,
ai không có liêm sỉ.

Nhung vờ chăm chú dưa mũi
kim. Nàng lưỡng lự; không mắng
thì sợ ra vẻ bệnh Nhài, mà mắng



vừa khóc vừa kẽ kẽ :

— Bầm cụ, cụ ở xa không rõ,
không có một ngày nào là nó
không lôi con ra nó đánh. Con
dã hết sức chịu... hồi năm ngoái,
sắp đến ngày ở cữ, vì nó dã con
hai cái vào bụng nên con bỏ mắt
dứa bé. Con vẫn phải cắn răng
chịu, nhưng trong những lúc con
ốm, nó cũng chưa tha...

Nhài nức lên một tiếng to,
nghe ngào tiếp theo :

— Con không hiểu làm sao con
lại gặp phải cái số phận như thế.
Nhung nghe truyện tức quá,

luân thường, một đảng giữ gìn
đè nén bằng một cách vô nhân
dạo.

Nhung thấy bà ánh chỉ đè ý đến
việc Nhài làm xấu tiếng nhà
chồng, mà không hề mảy may
túc tối về lối dạy vợ tàn nhẫn của
chồng Nhài.

Lịch ở phòng bên bước sang.
Chàng đã nghe rõ đầu đuôi
câu chuyện nên nói luôn với bà
ánh :

— Thưa me, con trưởng cứ cho
con Nhài ở đây rồi gọi chồng nó
lên bảo cho chồng nó biết. Thà
chúng nó bồ nhau còn hơn đè
chồng hành hạ, đánh dập vợ
như vậy.

Nhung thấy câu nói của Lịch
rất hợp với ý nghĩ của mình.
Nàng cũng vừa muốn khuyên bà
ánh như vậy, nhưng không dám
nói ra.

— Thà rằng Nhài bỏ chồng còn
hơn. Không thể vì một cái tiếng
xuống, bắt một người đàn bà
chịu đau khổ một cách khổn nạn
như vậy.

Lúc nghĩ thế, Nhung không
ngờ rằng trong lòng nàng mới
này ra một quan niệm mới: đặt
nhân-dạo lên trên luân-thường.

Nàng cũng vì một cái tiếng hão
huyền mà phải chịu bao nhiêu
sự đau khổ. Song những nỗi đau
khổ về tinh thần của nàng không
rõ rệt bằng những nỗi đau khổ
về xác thịt của Nhài.

Lâm lúc nàng muốn bà ánh ăn
ở ác với nàng, chửi mắng nàng
đè nàng có cái cớ đích đáng để
nhà di lấy Nghĩa mà vẫn giữ
được chọn vẹn cái danh tiếng ấy.

Sáng ngày, Nhung thấy Nghĩa
rực rịch đi. Mấy đứa trẻ con ông
Hai không học ở nhà nřa, thi
việc Nghĩa di là một việc rất tự
nhiên. Nhung sợ mình lộ vẻ căm
động đè mọi người nghĩ ngờ,
nên từ sáng nřa đem kim chỉ
ngồi khâu không ngừng tay. Mấy
lần nřa đã phải cố nén mới
khỏi xa nước mắt. Từ hôm tết,
nàng đã cố ý lánh không muốn
gặp Nghĩa nřa, vì nàng chưa định
được cách xử trí ra sao. Tuy



Bà muôn ánh chỉ Nhung và
khen Nhung một cách giàn tiếp,
vì Nhài trước kia ở hầu hạ
Nhung hơn ba năm trời.

Bà ánh rất yêu Nhài, coi Nhài
như một người trong họ, nên bà
tự cho mình có quyền mắng sỉ
Nhài tàn tệ. Lúc mắng, bà chỉ
nghĩ đến Nhung. Thật là một dịp
may mắn cho bà được dùng
những lời mắng một người khác
để cảnh tỉnh con dâu đương đi
vào đường lầm lõi.

Nhài đợi bà ánh nói xong, rồi

buồn, nhưng nàng vẫn thăm mong Nghĩa đi khỏi nhà này, sớm ngày nào hay ngày ấy.

Nhưng lời bà án mắng Nhài vừa rồi lại làm cho nàng biết rõ rằng nàng không thể nào bỏ đi theo Nghĩa được. Nàng dành chịu buồn khóc it-lâu, rồi có ngày nàng sẽ quên đi; tiếng thơm của nàng, của nhà chồng nàng của cha mẹ chàng sẽ được toàn vẹn. Nàng cũng sẽ được yên thản. Nàng đã em á trong lòng, tự hỏi:

— Không biết có được như thế mãi không?

Nhung ngưng lên nhìn Lịch rồi cất tiếng nói mấy câu lộn sộn mắng Nhài. Nàng không nhớ rõ nói những gì, nàng chỉ biết những tiếng lảng lơ, dĩ thoa nhắc đi nhắc lại hai, ba lần, mà mỗi lần nhắc đến, nàng lại thấy ngượng mồm. Thật ra nàng chỉ cốt dùng những tiếng đó để mình tự mắng

mình và giữ gìn mình trước, khỏi bị siêu lòng về sau. Nàng cho rằng khi đã mang một người khác là đã thỏa thì không thể nào mình lại vướng vào cái tật xấu ấy nữa.

Bà án nghe con dâu nói, mừng rỡ vò cùng. Bà thấy những lời của Nhung rất chân thật, chân thật đến nỗi làm cho bà ngờ ngờ không biết có phải Nhung gian-diu với Nghĩa thực không. Có lẽ đêm giao thừa bà đã trông lầm hay bị một sự tình cờ đánh lừa: ngoài hai cái bóng đen ở trong vườn ra, bà không có một tang chứng nào chắc chắn để buộc tội con dâu. Bà động lòng thương Nghĩa có lẽ bị mắt chò làm oan, nhưng bà cho là một việc bắt buộc phải thế để phòng xa.

Nhung mắng Nhài xong, thu dọn rổ khâu rồi về phòng khóa cửa lại. Nàng nghẹn ngào muốn khóc, môi mép ngồi trống tay xuống bàn nhìn ra cửa sổ. Đôi môi nàng hé mở như đê đón lấy sự đau đớn và mắt nàng bị nước mắt úa ra làm mờ dần dần...

Nàng cầm khăn tay vừa châm lên mắt vừa lầm bầm:

— Khóc lại đỗ cả mắt, ai biết thi nguy...

Nhung thấy lau không xuể, dành đê mặc cho nước mắt giọt nọ theo giọt kia chảy ròng ròng trên má.

Ngay lúc đó, ngoài nhà có tiếng bà án nói:

— Ông giáo hãy ở lại ít lâu dã. Khi nào tìm được chỗ làm chắc chắn hãy đi.

Tiếng Nghĩa đáp lại:

— Thưa cụ, con có người anh em mách cho một việc trên mỏ Tinh-túc ở Cao bằng.

— Xa thế, trên ấy nước độc lắm đấy.

— Thưa cụ, con cũng không chắc đi. May ra có thể tìm được việc làm ngoài tỉnh.

Yêu lảng một lát có tiếng Nghĩa tiếp theo:

— Hôm nào tìm được công việc yên ổn, con xin lại hầu cụ.

Nhung thấy Nghĩa đứng lại nói truyện với Lịch lâu lầm. Nàng nghĩ:

— Chắc Nghĩa lẩn khẩn ở lại đợi ta ra.

(Còn nữa)

Nhất-Linh

DÙNG PHẦN MỚI THAY ĐỔI CÁCH LÀ THƯỜNG

Các bà lịch sự ở thành Ba-Lê mới bày ra một cách mới. Các bà ấy đã tìm ra một thứ phấn có thể làm màu da như nhung quả đào suốt ngày mà không bóng.



Cốt yếu là cách làm cho một thứ phấn rất nhõn bột, dày kỹ ba lần, xong rồi trộn phấn ấy với « Double mousse de crème ». Cách ấy là kết quả bao nhiêu cuộc thí nghiệm của các nhà hóa học Pháp, bây giờ TOKALON đã làm theo được. Nhờ phấn TOKALON các cô sẽ không có mũi bóng và mũi da nhang quá. Phấn ấy sẽ làm cho màu da các cô sáng sủa và đẹp đẽ mà không bóng, trong tám giờ. Gió mưa hoặc mồ hôi cũng không có thể làm cho da hỏng nếu các cô dùng phấn TOKALON. Phấn ấy làm cho da mát đẹp như cánh hoa hồng. Các cô sẽ thấy vẻ đẹp tăng lên bởi phấn. Các cô nên mua phấn TOKALON — không tăng giá dù rằng cách làm phấn mới rất tốt cho chúng tôi.

Đại lý: F. MARON A. ROCHAT & Cie
45-47 Boulevard Gambetta Hanoi

LUYÊN - TIẾP
Architectes
N° 42, BORGNI DESBORDES
HANOI

TÔI TẮM!

BÙN LÀ Y

của KHÁI-HƯNG

(Tiếp theo)

H
ÔM nay cháu thấy ông phải nghĩ nhiều rồi mới vẽ, nên nét bút nhiều chò tài tình.

Tiếng nói làm Doãn giật mình nhìn lên, ngạc nhiên.

Người con trai rõ mặt ngày nào cũng ra xem vẽ, đến đứng đây lúc nào chàng không biết. Doãn mỉm cười vì thấy có người vô công dồi nghề đến nỗi ra đứng hàng giờ quên cả mỏi chân để xem vẽ một bức tranh, mà không tài nào hiểu được vẽ đẹp. Người rõ mặt thấy Doãn mỉm cười, ý hẳn cho là Doãn biếu đồng tình, liền nói tiếp:

— Đứa bé chưa có mắt, con chắc ông còn đợi vì chưa phải giờ điền nhỡ.

Doãn không thể nhịn cười được :

— Bác này cũng khá đấy. Biết xem tranh. Chắc bác có học chữ nho.

Người rõ mặt lộ vẻ sung sướng, đáp :

— Bầm không, cháu theo dõi chữ tây. Cháu đã tốt nghiệp được ba năm nay...

— Để thường trong làng chỉ có bác đỗ về tây học đấy nhỉ ?

— Bầm vàng...trù nhà cụ lớn ra.

Doãn mỉm cười ngâm nghĩ :

— Thế là trong làng có hai nhà thông thái, thi một nhà bạn vẽ, còn một nhà bạn xem vẽ.

Doãn đứng dậy gấp ghê và già vẽ lại. Người rõ mặt nói :

— Cháu cũng phải ra đình họp việc làng.

— Bàn việc gì đấy ?

— Bầm, bàn việc sửa lại đường làng và đào cái giếng. Mãi hôm

nay mới mời được thầy địa-ly về tim chò đào cho khởi động.

Doãn lững thững xách tranh và giá vẽ theo con đường lầy bùn trở về nhà, tri vần quanh quẩn nghĩ đến anh chàng tây học rõ mặt. Chàng lầm bầm :

— Không hiểu cái học của anh chàng dùng để làm gì ?

Chàng không ngờ hoàn cảnh thay đổi người ta mau như vậy; chàng không thể nào tưởng tượng được rằng một cậu học trò lớp nhất mới sáu có ba năm đã biến thành một anh kỹ mục, dở dần, ngu tối hình như cả dời chưa cầm đến cuốn sách bao giờ. Doãn khó chịu vì chàng không thể rời bỏ được cái cảm-tưởng vò lý rằng anh chàng rõ mặt đó là cái bóng của chàng in trong một chiếc gương đè nhìn vào đáy chàng sẽ nhận thấy rõ hình dáng chàng. Doãn cũng thấy cái học của mình, vò dụng như cái học của người kia; gác một bên bao nhiêu cái biết, dẫm đuổi mê man với nghệ-thuật đê lấy một cái khoái-chặt hẹp, ích kỷ về tinh thần, chàng thấy chàng cũng không khác gì cậu học trò vò tám kia, cả ngày không biết làm gì, ra đứng xem vẽ tranh đê mua vui cho qua thi giờ.

Doãn buồn bã lì thường. Chàng rẽ vào nghỉ trong một cái quán, đặt bức tranh ở góc tường, và đứng lùi ra xa ngắm lại. Chàng thấy các màu hồng hết, lắc đầu chán nản.

Nhưng chính cái chán vẽ nghệ-thuật ấy đã an-ủi Doãn trong lúc bǎn khoǎn; lòng ích-kỷ bao giờ cũng mạnh, xui chàng bo bo giữ lấy cái thú vẽ là cái thú độc nhất của đời chàng. Doãn vẫn như

Cours particulier de
FRANÇAIS et de
MATHÉMATIQUES

MÉTHODE RATIONNELLE

FRAIS D'ÉTUDES

Classe de préparation au CEPFI 2p00
Concours d'admission 2p50

Pour tout renseignement s'adresser à

M. TRƯƠNG - XUÂN - BÂY

79, Rue du Charbon — Hanoi

(à l'étage)

Thuốc lào
CỒ - AM

O
HAI-DUONG

ngon có tiếng
ai cũng biết.

NU'Ó'C ĐÔNG

và NHẤT-LINH



không muốn nhận có sự thay đổi đương nào động trong tâm hồn nên tìm cớ giảng giải cái bứt rứt của mình :

— Minh chán nản không yên tâm, có lẽ vì độ này mình về không ra hồn, hỏng lòn.

III

Biết là có phiên chợ Doãn dậy sớm ra ngôi ở hàng nước đầu làng để dón những người gồng gánh đi qua. Chàng cài lấy dáng điệu một bọn người gình hàng, vì chàng đương làm giữ một bức bình phong sơn vẽ cảnh chợ nhà quê.

Doãn vẽ đã mồi cả ta mà vẫn còn muôn vẽ nữa. Giỗ cuồn sò tay xem lại, chàng thấy nhiều dáng rất linh động. Nhưng chàng vẫn nhận thấy nó sai hẳn sự thực; người ở trang giấy đẹp lẽ, sạch sẽ khác xa những người hát xấu xi, bần thiú, tiểu tuy đi dễn qua trước mặt chàng từ sáng đến giờ. Thấy một bọn người dingang, Doãn lại cầm đầu phác ba; mè mãi với những hình nhung nét hoạt động trước mắt. Doãn lại quên được một lúc không nghĩ lối thoát.

Thấy vẽ tranh hỏng mãi, Doãn đã hai tháng nay ở lì trong trướng vẽ, làm mấy bức bình phong bằng sơn An-nam. Từ việc tó et vẽ trên gỗ, bôi sơn, rắc vàng đến việc ngồi mài sơn cho lên tróc, nhất nhất chàng đều làm lái cả. Chàng không muốn bắt bước nhiều họa-sĩ khác để thợ làm thay mình: chàng cho th là mua pháo mượn người đốt. Lắm

chỉ cốt lấy thích cho mình, nên có một người nhà giàu đã trả tới bốn trăm bạc một bức bình phong nhỏ mà chàng còn ngần ngại chưa bán. Những cái có chính khiến chàng không muốn bán là tại chàng thấy người nhà giàu không hiểu một tí gì về mỹ-thuật, mua bức tranh sơn đó chỉ cốt để khoe sang với mọi người. Chàng không muốn bức sơn của chàng dùng vào việc đó.

Doãn cầm bát chè tươi uống một hớp rồi mỉm cười chua chát. Vẽ tranh cho bọn giàu, chàng thấy chàng không khác gì những người họ ngày xưa hết lòng hết sức ngồi trạm trồ rất công phu tỉ mỉ những đầu rồng cánh phượng chỉ cốt làm đẹp mắt các bậc vua chúa, còn thân phận khốn khó của mình thì không bao giờ nghĩ tới, không bao giờ tìm cách làm cho đời mình đẹp đẽ hơn lên.

Nhưng Doãn cho mình hơn bọn họ ngày xưa vì chàng có học, chàng hiểu. Nghĩ đến đó, Doãn lầm bầm:

— Cẩn gi hiếu mới không hiểu, chỉ biết rằng công việc của mình giống hết công việc của họ. Họ vì thích làm đẹp mắt người trên, còn mình thì vì lòng thích nghệ thuật, cái thích có khác nghĩa, nhưng công việc thì cũng ngu muội như nhau.

Bên vệ đường, một người ăn mày vừa ngồi sờn vừa lê chân đi, miệng suýt soa kêu khóc. Trông dáng dấp hay hay, có vẻ đặc biêt an-nam, Doãn toan phác để cho vào bức sơn vẽ cảnh chợ, song

chàng lại thôi vì thấy ngượng tay.

Doãn vứt một xu vào già người ăn mày, bảo im không được kêu, nhưng chỉ một lúc sau khi người ăn mày đã đi khuất cái lũy tre, tiếng kêu khóc lại thấy rền rĩ tha thiết.

Tiếng người ăn mày, Doãn nghe như một lời than nỗi nùng tư thời ký vãng xa xám của chàng đưa lại. Cái xã hội nghèo khổ của chàng hồi thuở bé, hơn hai mươi năm qua, chàng lại thấy nó nguyên ở trước mắt. Chàng tưởng như cảnh vật không thay đổi chút nào và có lẽ không bao giờ thay đổi nữa. Đôi khác trước họa chàng chỉ có một mình chàng.

Một người dàn bà gánh vàng mã và mũ thô còng đi lại. Doãn mở to mắt chăm chú nhìn, cảm động; nhưng lúc đó chàng không phải là một nhà họa-sĩ hội họa khi được ngắm những hình sắc đẹp nữa. Chàng chỉ là một người ngày ngắt vì thấy một cảnh nhìn đã quen mắt hồi hai mươi năm trước nay hiện ra trước mặt, y nguyên như cũ. Người dàn bà cúi chào Doãn. Doãn mỉm cười nói :

— Kia, bác Trạch.

Người dàn bà sung sướng lộ ra mặt, đáp :

— Quan còn nhớ đến tên tôi kia à?

Đã nhiều lần rồi, Doãn gặp người dàn bà làng giềng nghèo của chàng ngày trước, nhưng chỉ lần này là chàng đề ý và nhớ lại tên. Chàng bảo người dàn bà vào ngồi ở hàng nước và hỏi xa gần, nhắc đến những truyện ngày xưa. Có lúc cảm động, chàng tự hỏi :

— Sao lại chỉ có mình là đời khác trước?

Chàng hối hận rằng vì nhớ có bà thương dem về làm con nuôi, chàng đã một mình trốn tránh được cái đời nghèo khổ mà đáng lẽ chàng phải sống. Nhờ có tri thông minh, cậu bé mồ côi cha mẹ mặc quần nau áo vải dan lờ dem ra chợ bán để khôi chết đói, may đã trở nên một người có học thức, sống một đời sung sướng sang trọng.

Ngôi đồi diện người dàn bà bạn của mẹ chàng, nét mặt tiêu tụy, quần áo rách rưới, trong bao nhiêu năm vất vả vẫn kéo dài cái đời đói khổ, nghĩ đến cảnh đời không đáng sống của mẹ chàng ngày trước, cửa hết thấy những người quanh chàng. Doãn thấy tâm hồn rung động, rạo rực về một mối thương man mác. Trong phút đó, chàng đã nhận thấy rõ rệt cái trống rỗng ghê gớm của đời chàng mà lòng yêu nghệ thuật dẫu đầm đuổi đến đâu cũng sao không che lấp được.

(Còn nữa)

TOYAHIKO KAGAWA

Tiếp theo trang 297
10 vạn người thiệt mạng, biết bao lâng và thành phố bị hủy hoại.

Kagawa, tôn lên bậc thánh sống

Chinh Kagawa đã tổ chức trong khắp nước những công cuộc cứu giúp và xây dựng lớn lao. Không đầy hai năm, ông miễn trừ được bai nghìn triều quan đem dùng vào việc kiến thiết những nơi bị tàn hủy và việc vệ sinh trong các thành lũy lớn (phá bỏ những khu vực kinh Shinkawa di).

Sáu thành phố lớn nước Nhật: Tokio, Osaka, Yokohama, Kobe, Kyoto và Nagoya đều có hàng « nhà rể tiền » hợp thời, hợp vệ sinh, nhờ thế mà người ta có thể phá không còn một dấu vết những phố cũ nghèo, bẩn, nơi sản xuất ra bệnh tật và trộm cướp giết người. Vả lại, theo ý Kagawa, một « chức vụ xã-hội » thành lập ở Nhật, và giữ trách nhiệm của các bộ Lao-động và Cứu-tế, bảo hiêm xã-hội văn vân. Chức vụ ấy ở dưới quyền giám đốc của Kagawa. Kagawa không nhận đồng cấp vì cù tiền bẩn sách của ông, ông đã cho là quá đủ số chi dụng, đến nỗi ông đem bốn phần trăm ra giúp các công cuộc xã-hội mà ông tha thiết.

Bây giờ thấy trong công giới bao nhiêu sự có thể thực hành được đã làm xong cả rồi, Toyahiko Kagawa lại quay về nông giới và những tiêu diển chủ : tình cảnh họ đáng lo ngại không biết chừng nào. Thực vậy, dân số ở thôn quê quá đông (7.000 dân trong 1.000 thước vuông, ở Bỉ đông dân nhất châu Âu có 300) làm cho vấn đề canh nông trở nên không những gay go mà thâm khốc nữa. Ruộng, vườn cho thuê giá cao đến nỗi người cấy rẽ thường nộp cho chủ ruộng tới 70 phần trăm tiền lịt tịc. Ở đây Kagawa cũng còng kích bài trừ những sự hà lan bằng cách thiết lập nông đoàn để mội trại thảo lấp điều lè về việc trưng thầu ruộng, góp vốn nhau lại mua máy móc, khí cụ và phân bón, mội mặt đẽ bán thóc. Cách tổ chức những nông nghiệp ngắn hàng nếu chu đáo hơn, tất thế nào cũng cứu vãn được tình cảnh khốn

Nước Nhật-bản không thể sản xuất được một người như Kagawa nữa. Về hết các phạm vi: tiêu thuyết, triết lý, cải cách, ảnh hưởng của ông cũng sâu xa và sự hành động cũng vĩ đại, tuy bao giờ cũng êm đềm không bạo động. Nước Nhật bản kính thờ ông như một ông thánh và coi công trình của ông như có nhiệm phép thánh thần. Thực ra, một người gần mù tịt như ông mà lại trông xa về tương lai hơn một người sáng, một người pha huyền nỗi hết các vết tích thời phong kiến đem sự tồi tệ xã-hội thời nay thay vào, thời người ấy không là bậc thánh cũng là một bậc á thánh.

National Tridende
Copenhagen

CHO TIỆN VIỆC TIẾP
KHÁCH TỪ NAY

Phòng C. P. A.
COMPTOIR DE PUBLICITÉ ARTISTIQUE

Tất cả các bạn muốn đăng
quảng cáo, hãy giao-dịch mọi
việc về quảng cáo xin đến

Salon de coiffure TRAC

66 Hàng Gai Hanoi thương lượng vi
M. NGUYỄN-TRỌNG-TRAC directeur

C.P.A.

tùc nào cũng sẵn sàng tiếp các bạn ở đó.

VIÊN-DÔNG TỔN TÍCH HỘI

Công ty tư-bản SEQUANAISE thành Ba-le lập năm
Công ty và danh hùm vốn 4.000.000 phat-lung, một phần tư đã góp rồi
Công ty hành-dộng theo chí-đã ngày 12 tháng tư năm 1916
Bằng-ba Hanoi s 419

Mùa tiền lulu-trù (Tỉnh) 724.480\$92 đù Hội hoán vốn lại
dến ngày 31 Décembre 1935 cho người đã góp).

CHÚP NHỮNG NGƯỜI ĐÈ DÀNH TIỀN

Tổng-cục ở HANOI số 32, Phố Paul-Bert. — Giấy nolis số 892
Sơ-Quản-ly ở SAIGON số 68, đường Charner. — Giấy nolis số 21.835

Bảng xô số hoàn tiền về tháng Septembre 1936
29 SEPTEMBRE 1936

Mỗi ngày thứ ba : hoàn vốn bồi chín giờ sáng
tại số Quản-Lý ở số 68, đường Charner SAIGON do ông René PRIEUR
xuất cảng hàng-hàng chủ-tọa ;

ông ISMAEL, Buôn bán và ông CHAU-BINH, nhà kinh-nghiệp du-lop.

Những số Danh sách các người trúng số Số tiền hoàn lại

Lần mở thứ nhất : hoàn vốn bồi phan	
8.875	Phiếu này sôa bô ở SA.GON.
45.785	M. LE-NGUYEN-XUYEN, Chánh-hội làng Bich-Son Minh-Binh (Phiếu 200\$).
13.846	Lần mở thứ hai : hoàn nguyên vốn Mme NGUYEN-TU-ANH, Rue P. Blaché, Ph. Ba-le Giadin.
27.865	M. BERGER MANER, Chemin de Fer du Nord Hanoi
33.248	Mlle LE-THI-HAI, buôn bán ở Tân phủ Trung, Sedec
40.630	M. BAO-TAN-THAI, Giáo-học ở Trường-Kiến-Phong Gia- Viên, Ninhbinh
44.569	M. TRAN VAN-GIANG, cửa hàng dấp ở Cu-Chi Giadin
46.138	M. TUNG NGUYEN, quán bán, 53 Rue Long, Cholon
48.055	CHAU-VAN THUNG, Chánh-tông Bao-Loc, Bientro
52.359	Phiếu này chưa phát hành.

Lần mở thứ ba : khôi phái góp tiền tháng
Những người có tên sau này trúng số được linh
phiêu miễn trả tri giá-ké ở cột thứ nhất, có thể bán
tại ngày theo giá tên-ké ở cột thứ hai.

S. 155/3	M. TONG-DU-THA, Làng Thành Giang, Phanri.	200\$	115\$40
5.155/4	M. LI-IM HUU, Cai lục-lộ ở Due-Hoa, Cholon	200	115.60
5.155/5	M. CHUNG-VAN-BAI, 27 Rue Vanner, Saigon	200	115.60
19.378	Mme HO-THI-BAI, 29 Rue du Marché, Vinh	200	115.60
24.312	M. Jean MARON, Hotel de France, Haiphong	200	99.50
27.453	M. TRAN-CAU, Thủ-thuật tại nhà thương Tournon.	200	109.00
34.896	M. NGUYEN-VAN-THE, Quán-Bốc Viên Phapluong, Saigon.	1.000	530.00
40.783	M. DANG-VAN-CHINH, Sở hoả xa, Vinh	200	181.00
44.968	M. LINH, Buôn bán, 1 Sô Kinh-kiêm, Quangyên	200	182.00
45.156	M. TRUU-ILH-NHINH, Nhà máy xi măng Rồng, Thanhhoa	200	182.00
48.836	Mlle VO-THI-LANG, Bd. Gallieni, Saigon.	200	104.80
52.388	Phiếu này chưa phát hành.		

Những kỳ xô số sau định vào ngày thứ sáu 30 Octobre 1936 bồi 9 giờ
sáng tại số Tổng-Cục ở số 32 phố Paul-Bert, HANOI

Hội cẩn nhiệt người đại-ly có đậm-bảo chắc chắn

Lê chung về việc mua báo

Lê này đặt ra để tránh những sự phiền phức cho các bạn đọc, và nhà
báo đã xảy ra nhiều lần trong việc đổi và trả tiền).

Xin nhớ rằn, báo giờ cũng vậy, nhà báo nhận thù mua báo mà
không có kèm phiếu thì không gửi báo đi.

Ai sắp hết hạn, nhà báo sẽ có giấy báo trước hai lần, nếu đến hạn mà
không có ngón phiếu gửi về thì sẽ coi như là không nhận mua thêm hạn.

100 PHẦN 100

Cách chữa lậu trong 24 giờ

Kinh niêm trong 2, 3 tuần

Nhận chữa khoán từ 3p.00

Muốn ai cũng biết đến một thứ thuốc công hiệu nhất, khỏi rứt
hắn, không lẫn với thứ thuốc khác có hại, làm cho bệnh nhân tiền
mất tật mang — nên chúng tôi đã ấn hành 30.000 quyển sách nói về
cách chữa bệnh phong tinh và bệnh của phụ nữ. Phần đông bệnh
nhân đã theo phương pháp đó, điều khỏi một cách chắc chắn, viết
thư gửi về cảm ơn và khuyến khích, chúng tôi xin ghi lòng và lúc
nào cũng phấn đấu nghiên cứu thêm (xin miễn viết thư riêng).

Bệnh Lậu đương thời kỳ phát : buốt, ra mủ, nặng đến đâu chẳng
nữa, chỉ một lọ thuốc số 58 giá 0 p. 50 là khỏi hẳn,

Nọc chưa hết, nước tiểu có vẩn (filameng), thỉnh thoảng ra tí mủ
nhô ngứa trong dương tiêu tiên, ăn của độc, hoặc làm việc nhọc,
bệnh như lại phát — người thận kém lai đau lung, mỏi xương nứa.
Bệnh Giang-mai còn lai : giật thịt, thỉnh thoảng nồi châm đỏ như
muỗi đốt, dùng thuốc 63 — 1 p. 50 một hộp sẽ khỏi rứt nọc.

Nhận chữa khoán từ 3p.00. Lần đầu, ai dùng thuốc, thản hành
đến nơi sẽ biểu một hận. Ở xa gửi về 0 p. 20 timbres trước phi, sẽ
gửi thuốc đến tận nơi. Khắp các tỉnh đều có đại-ly,

BINH-HU'NG 67 PHỐ CỦA NAM HANOI

DẠI LÝ Tiến-Ích Thái-bin, Phúc-hưng-long Camphamine, Mai-
linh Haiphong, Đàm-v-Đáp Ký-lura, Phú-lương Sơn-tay.

Hoa-liễu trù-căn

Bệnh lậu và bệnh Giang mai (tim la) là bệnh át khó chữa cho rứt
nọc được, phần nhiều hay còn lai nhai mãi, hoặc khi thức khuya
rượu say, sáng dậy còn ti mủ ở đầu quy, đi tiểu ra râi gà, nước tiểu
khi vàng khi vẫn đục. Hoặc rức xương đau lung rất gân rát thịt, ấy
là nọc bệnh hoa liễu đã vào đến thận, nếu không có thứ thuốc nào
thực hay để lọc hết các chất độc từ trong thận ra, và làm cho thận
thận khỏe lại, thì không bao giờ khỏi rứt nọc được, thứ thuốc này chỉ
để chữa những người đã thành kinh niêm áynéu ai đã uống đủ các
thứ thuốc khác mà chưa khỏi, thì thử uống huốc này xem thi biết ;
nhé chỉ 3 hộp là khỏi hẳn. Mỗi lọp 1 p. uống
lầm bốn ngày. Đàm bà chữa uống cũng được.



Hải-sâm kiệt-thận

Ché tuyển bằng Hải cầu thận và sâm Cao-l, và các vị thuốc rất tốt,
luyện một cách riêng thành một thứ thuốc át bồ và rất mạnh, mạnh
hơn cả thuốc cải lão hoàn đồng, để chuyê chữa những người mắc
bệnh dương hư (liết dương) phòng sự két, tinh khi loãng cùng là
mộng tinh di tinh, lãnh tinh, cùng đản bả dương khí hư tồn thảnh
ra khi hu bạch trọc, người dân gày yếu tanh xao, rồi không thai
nghén được nữa, và những người đã mắc qua các bệnh phong tinh,
uống phải nhiều thuốc công phát hàn lung quâ, mà thành những
bệnh kè trên, uống đến thuốc này đều khỏi hết thảy, chỉ uống hết
một vài hộp đã thấy kiến hiệu là lùng. Mỗi hộp 1p. uống làm 5 ngày.

KIM-HU'NG DUỢC-PHONG

81, ROUTE DE HUẾ (BÊN CAH CHỢ HỘM) HANOI

Imprimerie Thuy-Ky — Hanoi

Le Gérant Nguyễn-Tường-Tam