



COTAB
VIRGINIE

SỐ 80 — GIÁ 0s30

NGÀY 20 AVRIL 1944

Trần báo

Giám-đốc: HỒ-VĂN-TRUNG *
BÀO QUẢN, 5 ĐƯỜNG REIMS, SAIGON — ĐIỆN-THOẠI SỐ 21.543

LIỄ CANH-NÔNG TẠI BIÊNTRIE



Một đứa bé dệt vải và một người kéo chỉ
tại phòng triển-lãm công-nghệ

402/3

BIẾT NGU'ỒI, BIẾT TA

NGƯỜI Pháp có câu cách-ngôn: « Connais-toi toi-même » (mình cần phải biết bản-ngã của mình cho rõ ràng và đúng-dẫn). Về phương-diện tu-thân hay về phương-diện xã-hội cũng vậy, câu cách-ngôn này bao gồm tri-ý giáo-dục, càng suy-nghĩ càng thấy chỗ sâu xa và thấy lý chơn chánh của nó.

Ta cũng có câu cách ngôn: « Tri kỷ tri bỉ » (mình cần phải biết mình và biết người). Về phương-diện tu-thân, thì câu này cũng đồng ý nghĩa với câu trên; mà về phương-diện xã-hội thì ý-nghĩa của nó rộng-rãi sâu-sắc hơn nhiều lắm.

Ta phải biết ta. Nếu ta biết được ta, biết một cách rõ-ràng và đúng-dẫn, thì ta mới thấy từ cái quý tới cái phải, từ cái thấp tới cái cao, từ cái dở tới cái hay, từ cái hư tới cái nên, từ cái dài tới cái khôn, từ cái yếu tới cái mạnh của ta, rồi ta tu luyện lần lần mà rút bỏ những cái quý, thấp, dở, hư, dài và yếu, và ta bồi bổ cho những đức tính phải, cao, hay, nên, khôn và mạnh. Có làm như vậy thì ta mới tấn-hộ được, tấn-bộ trong các địa-hạt: đạo đức, tinh thần giáo dục, quốc gia và xã hội.

Ta cũng phải biết người. Ta biết ta là một sự lợi ích đã lớn lắm rồi, mà nếu ta còn biết được người nữa, thì sự lợi ích càng rộng lớn thêm.

Biết người và biết ta, thì ta mới có thể so-sánh người với ta mà thấy ta hơn hay là thua người. Như hơn thì ta vui mừng, nhưng cũng cần chăm-nom lo-lắng mà giữ cái hơn ấy cho cứu trường vĩnh-viễn; còn như thua thì ta phải cố gắng tu luyện, ta phải tìm phương mà vượt lên và bước tới, đứng cao như người, giỏi như người, khôn khéo mạnh mẽ như người.

Tôi kính-cần mời các bạn hiệp với tôi mà xem sự qua coi người thế nào còn ta thế nào, xem với cặp mắt công-chánh, vô-tư.

Về đạo-đức

NGƯỜI: — Nhờ chiến-cuộc long trời-động đất này chúng ta mới nhận thấy cả hoàn-cầu nước nào cũng chịu-trong về quyền-lợi của chúng-tộc. Người ta lấy sanh tồn và cường thịnh của chúng-tộc mà làm chủ-đích và đạt đến chủ-đích ấy là đạo đức của người ta. Chẳng những người ta ăn đức trị tài, tập rèn võ lực mà thôi, mà người ta còn tập tánh kiên-nhẫn, tập chịu cực-khổ, tập cho có can đảm mà hy-sanh tất cả tài-sản và tánh-mạng để phụng-sự tổ-quốc.

TA: — Ta còn bị sợ dấy từ-kỳ rằng bước chầy lẫm, ta chưa có đủ can đảm-bứt bỏ dấy ấy để hiến thân cho quốc-gia. Ta còn ưa nhàn-lạc, sung-sướng, hề gặp khổ thì ta hay thôi chi ngã lòng, hề gặp cực thì ta hay thờ thẩn hoặc trốn lánh. Trên đường xã hội đạo-đức, ta phải có

can đảm mà tự nhận ta thua người. Ta không nên kiêu lý mà gờ tị. Ta phải rèn tập cho có cái đạo-đức quốc-gia như người, làm như vậy tốt hơn kiếm có chữa mình.

Về học-thuật

NGƯỜI: — Học thuật của người ta đã lên cao mọi-vọi, bất luận về khoa nào. Từ vấn chương cho tới mỹ-thuật, khoa-học, nghiệp-nghề, triết-lý. Học-thuật của người ta đã phát triển cực điểm, đến đời lên trời xanh xuống biển thâm, làm tối, làm sáng, làm mây, làm mưa được, dầu ở xa muốn đem cũng nói chuyện, cũng thấy hình được.

TA: — Chưa được một mây. Nếu muốn so-sánh người với ta, thì người đã ra trường chạy đua, còn mình mới tập bò. Nếu muốn lấy số mà tỷ-du, thì người ở số 10, ta còn liêng-không trong khoảng từ 0 tới 1.

Về kinh-tế

NGƯỜI: — Dầu nông-nghiệp, hay kỹ-nghệ, hay thương mại cũng vậy, trong địa hạt nào người ta cũng đã tổ-chức hoàn-toàn. Những tổ chức ấy làm cho nước người ta rất giàu rất mạnh.

TA: — Không có tổ chức chi hết, ai là cho phân này đặng nuôi sống lấy thân vậy thôi, không có thể lực mà giúp cho nước cường thịnh.

Thời, xem sơ mấy địa-hạt đó mà thôi, không cần xem tới võ lực và tài-nạn là những điều-kiện xa vời, chúng ta chưa hề dám mong mỏi.

Mà được biết người và biết ta rồi, bây giờ chúng ta liệu lẽ nào?

Không nên thấy thua người ta xa quá mà thất chí ngã lòng rồi bỏ. Chúng ta không được phép làm như vậy. Chúng ta bỏ sự thì chúng ta có tội với nước nhà hiện thời, mà cũng có tội với con cháu đời sau nữa. Thua người thì phải làm sao cho hết thua. Phải học, phải tập, phải sửa đổi tâm-hồn, phải định chắc chủ-hướng, phải bền chí tấn thủ, phải chịu cực làm việc, phải hiệp nhau tổ chức, nói tóm một lời, đừng chần-chờ, đừng dốt kỹ, đừng ham sung-sướng, đừng kẻ tự-kỳ, mấy triệu người, phải hiệp làm một khối-đề chung lo chấn hưng quốc-gia. Liên bây giờ chúng ta phải khởi công, đắp đường, đắp đê, đắp kênh nào hay khúc này, như đời chúng ta đắp chữa hoàn thành, thì còn chần-chùng ta tiếp mà đắp nữa, làm hoài, làm với chí kiên-cố, với lòng nhiệt thành, làm trống vồng trái-tự, trong vồng kỹ-luật và đạo-đức.

THỰC-TIÊN

Hoàng-Tử và Công - Chúa,

CON VUA GIA-LONG

Ở mấy ông bạn được xem tiểu-sử của Hoài Quốc-công Võ-Tánh và của Phước-Lộc Công-chúa Ngọc-Du đã đăng vào « Đại-Việt Tập-Chi » ngày 1er Avril 1944 rồi viết thư tỏ ý với chúng tôi rằng muốn biết miêu-duệ của đức Thế-Tổ Cao-hoàng-đế Gia-Long. Muốn làm vừa lòng mấy ông bạn, chúng tôi lục trong Liệt-truyện mà biên sơ lược ra đây các vị Hoàng-tử và Công-chúa, con đức Gia-Long để công hiến luôn cho chư quý độc-giả N.K.T.B.

Đức Gia-Long có được 13 vị Hoàng-Tử, nhưng có 2 vị chưa đăng truyện, nên chỉ biết được có 11.

10. — Anh-Duệ Hoàng-thái-tử CẢNH. — Con bà Thừa-Thiên Cao-Hoàng-hậu, họ Tống (con gái của Qui Quốc-công Tống-phước-Khuông) sanh năm 1780, tại đất Gia-Định, bị dau trái giống nên hoãn năm 1801, thọ 22 tuổi, táng tại Bình-Dương (Gia-Định), đến năm Gia-Long thứ 8 (1809) qui táng ở Dương-xuân (Huế).

Vương-phi là Tống-thị-Quyên có sanh được 2 người trai là Mỹ-Đường và Mỹ-Thùy.

20. — Thuận-An-Công HI. — Không biết rõ ai là mẹ. Hoãn năm 1901, thọ 20 tuổi, không có con.

30. — Hoàng-Tử TUẤN. — Con bà Lâm-Thị. Hoãn hồi mới 12 tuổi.

40. — Thành - Tổ Nhơn-Hoàng-đế MINH-MẠNG.

50. — Kiến-An-vương MẢN. — Một mẹ với đức Minh-Mạng. Hoãn năm Tự-Đức thứ 2 (1849), thọ 55 tuổi.

60. — Diên-Khánh-vương TẤN. — Con bà Nguyễn-thị. Hoãn năm Tự-Đức thứ 7 (1854) thọ 56 tuổi.

70. — Điện-Bàn-công PHỔ. — Mẹ mất sớm, không rõ là ai. Hoãn năm Tự-Đức thứ 13 (1860), thọ 62 tuổi.

80. — Thiệu-Hóa Quận-vương CHẤN. — Một mẹ với đức Minh-Mạng. Hoãn năm Thiệu-Trị thứ 5 (1845), thọ 22 tuổi.

90. — Quảng-oai-công ĐÍCH. — Con bà Đức-phi Lê-thị. Hoãn vì bệnh trái giống năm Minh-Mạng thứ 10 (1829) thọ 21 tuổi.

100. — Thương-Tiến-công TỰ. — Con bà Đức-phi Lê-thị. Hoãn năm Tự-Đức thứ 2 (1849), thọ 40 tuổi.

110. — An-Khánh-công KHOẢN. — Con bà Trịnh-thị. Hoãn năm Thiệu-Trị thứ 5 (1845), thọ 35 tuổi.

Đức Gia-Long có được 18 vị Công-chúa, nhưng có một vị chưa đăng truyện, nên chỉ biết được có 17.

10. — Bình-Thái Công-chúa NGỌC-CHÂU. — Con bà Phạm-thị. Năm Gia-Long thứ 7 (1808), gả cho Vệ-Úy Nguyễn-văn-Ngoạn là con của Đoàn-Hùng Quận-công Nguyễn-văn-Trương. Góa năm Minh-Mạng 14, hoãn năm Thiệu-Trị thứ 7 (1847), có để lại một gái.

20. — Bình-Hưng Công-chúa NGỌC-QUỲNH. — Một mẹ với Hoàng-tử Tấn, con bà Lâm-thị. Năm Gia-Long thứ 7 (1808) gả cho Chương-vệ Phạm-văn-Tin, là con của Tiên-Hưng Quận-công Phạm-văn-Nhơn. Hoãn năm Tự-Đức thứ 2 (1849), thọ 62 tuổi, để lại 2 trai và một gái.

30. — Bảo-Lộc Công-chúa NGỌC-ANH. — Một mẹ với Công-chúa Ngọc-Quỳnh. Năm Gia-Long thứ 7 (1808), gả cho Vệ-Úy Trương-phước-Đặng, con của Cai-cơ Trương-phước-Tuấn. Hoãn năm Tự-Đức thứ 3 (1850), thọ 61 tuổi, có một trai 3 gái.

40. — Công-chúa NGỌC-TRẦN. — Con bà Huỳnh-thị. Năm Gia-Long thứ 17 (1818) gả cho Vệ-úy Nguyễn-đức-Long, con của Đô-thống-chế Nguyễn-đức-Thạnh. Hoãn năm 1819, thọ 30 tuổi, chưa có con.

50. — Bảo-Thượn Công-chúa NGỌC-XUYẾN. — Em một mẹ với Công-chúa Ngọc-Châu, con bà Phạm-thị. Năm 1818, gả cho Vệ-úy Nguyễn-huỳnh-Toán, con của Kiến-Xương Quận-công Nguyễn-huỳnh-Đức. Năm ấy Toán mất. Vua gả lại cho Vệ-úy Trương-văn-Sanh. Sanh cũng mất sớm. Năm Tự-Đức thứ 4 (1851) chưa hoãn, thọ 60 tuổi, không con.

60. — Công-chúa NGỌC-NGOẠN. — Con bà Tống-thị. Năm 1818 gả cho Vệ-uy Mai-đức-Nho, con của Vinh-Lai-hầu Mai-đức-Nghị. Năm ấy Nho mất. Năm Minh-Mạng thứ 8 (1827) chưa hoãn, thọ 33 tuổi, không con.

70. — An-Thái Công-chúa NGỌC-NGA. — Con bà Dương-thị. Năm 1818, gả cho Vệ-úy Nguyễn-đức-Thiên, con của Khoái-Châu Quận-công Nguyễn-đức-Xuyến. Năm ấy Thiên mất, rồi gả lại cho Trần-Tây Lãnh-bình Võ-viết-Tuấn, con (Coi tiếp trang 19)

MỘT CUỘC PHÒNG VẤN

Nhơn bác-sĩ Lê-văn-Ngôn được giải-thưởng của Hội Khuyến-học Nam-kỳ về quyền Bình ho lao, đài vô tuyến-diện Saigon có mở cuộc phỏng vấn bác-sĩ về 3 điều:

- Quan-niệm của bác-sĩ đối với y-khoa;
- Cảm-tưởng của bác-sĩ sau khi được giải thưởng của Hội Khuyến-học Nam-kỳ;
- Xu-hướng của Hội Khuyến-học Cần-thơ với Tây-dô Văn-đoàn mà bác-sĩ là Hội-trưởng và chủ tịch.

Dưới đây là bài tường-thuyết của cuộc phỏng vấn ấy, đã khởi vào lúc 7 giờ rưỡi tối, ngày mùng chín tháng tư tây, tại đài vô-tuyến-diện Saigon. — N.K.T.B.

Hỏi. — Thưa ông, bấy lâu nay, chúng tôi từng thấy trên báo chí Bắc-Nam sự hoạt-động của nhóm Tây-dô do ông chỉ-huy, chúng tôi hằng đề tâm ái-mộ, hẹn một ngày kia sẽ xuống lập Tây-dô viếng ông, May mắn làm sao, chúng tôi chưa có cơ hội mà hôm nay lại được thừa tiếp ông. Vậy xin thỉnh-cầu tôn-y về ba điều sau này:

- quan-niệm bác-sĩ của ông đối với y-khoa.
- cảm-tưởng của ông sau khi được giải-thưởng của Hội Khuyến-học Nam-kỳ;
- Xu-hướng của Hội Khuyến-học Cần-thơ.

Đáp. — Tôi lấy làm cảm tạ ông đã chiếu cố đến, chờ kỹ thật trong y-khoa cũng như trong công việc xã-hội hay trên đàn văn-chương, lúc nào tôi cũng vẫn âm-thầm làm việc, không hề dám nuôi viễn-vọng cao-kỳ, chỉ ước ao sao cho tròn bổn-phận.

Hỏi. — Theo tôi tưởng, ông cũng có thể gọi là người đầy-đủ vì trong người ông gồm cả nhà bác-sĩ, nhà văn và chủ-tịch một hội-học với một nhóm văn-nhơn.

Nhơn tiện, chúng tôi xin ông cho biết quan-niệm của y-khoa.

Đáp. — Khi tôi mới đậu bằng y-khoa bác-sĩ, tôi tưởng mình được biết rộng, hiểu nhiều, song càng ngày tôi càng thấy tạo-hóa cứ tìm-tàng nhiều sự bí-mật mà nhà khoa-học khiêm nhường cần phải khám phá luôn. Trong sự học hằng ngày ấy, tôi lại thấy y-nghiệp không

những là một-khoa-học mà còn là một nghệ-thuật như hội-họa, âm-nhạc, văn-chương.

Thật vậy, khoa thẩm-mỹ nào cũng có một mục-dịch duy nhất là con người. Bởi thế nên phần đông y-sĩ thích văn-chương, yêu hội-họa, chuộng âm-nhạc, vì mấy khoa ấy cũng như y-khoa, đều chuyên nghiên-cứu tâm-hồn của con người.

Hỏi. — Hèn chi, khi đọc quyển Bình Ho lao, tôi không có cảm-giác rùn-rợn như khi đọc một quyển khác về y-học. Trái lại, tôi thấy có nhiều hứng-thú như đọc một quyển sách văn-chương. Tựu trung, tôi nhận thấy trong quyển Bình Ho lao có những lời khuyên giải chỉ do một nhà bác-sĩ chuyên môn có nhiều thiết-hành mới có thể viết được, những lời khuyên-giải ấy phải là bệnh-nhơn mới lãnh-hội hoàn-toàn vì có thể an-ủi họ một cách đặc-lục.

Nên chi, có lẽ vì vậy mà quyển Bình Ho lao được giải thưởng năm nay của Hội Khuyến-học Nam-kỳ. Vậy sau khiặng giải thưởng ấy, ông có cảm tưởng chi?

Đáp. — Về quyển Bình Ho lao, tôi xin thưa rằng, khi viết quyển sách ấy, tôi chỉ hoài-bảo đem sơ-học thô-sơ giúp-ích đồng-bào, gọi là phổ-thông phương-pháp về một bịnh nguy hiểm, mà xừ ta có rất nhiều và dễ đến đáp chút ít công-lao của những giáo-sư đã tận tâm đào-tạo tôi, chờ thật sự, tôi không hề dám ước ao được một danh dự nào khác. Bởi vậy, khi tôi được tin quyển Bình Ho lao được giải thưởng của Hội Khuyến-học Nam-kỳ, tôi lấy làm mừng, mừng không phảiặng một cái danh-dự bất ngờ, mà mừng cái hoài-bảo tôi vừa bày tỏ ở trên lại được Hội Khuyến-học Nam-kỳ tán trợ. Nhờ đó, quyển Bình Ho lao được nhiều người đề ý tới. Tức nhiên, vệ-sanh về bịnh lao được phổ-thông nhiều hơn. Tiện dịp đây tôi xin thành-thật cảm ơn Hội Khuyến-học Nam-kỳ.

Hỏi. — Ông hữu tâm với xã-hội như thế, nên chi, chúng tôi không lấy làm lạ sao ông ra đôm-đương tổ-chức lại Hội Khuyến-học

Cần-thơ. Chúng tôi đã từng đọc trong báo Nam-Bắc, như là trong quyển Xuân Tây-đô của qui hội xuất bản dịp Tết vừa qua, chúng tôi thấy qui hội đã thâu hoạch được nhiều kết quả trong một thời hạn chẳng bao lâu. Chúng tôi muốn biết hiện thời qui Hội xu-hướng sự hoạt-động về đâu và cách nào?

Đáp. — Từ hồi chúng tôi đứng lên tổ-chức lại Hội Khuyến-học Cần-thơ thì mục-dịch chúng tôi là khuyến-khích sự học, sùng bái cổ-nhơn, khuyến-khích văn-chương và mỹ-thuật.

Chúng tôi sắm thêm sách cho Hội và mở rộng cửa Hội-quán cho các học-sanh, dầu không phải là nhơn-viên của Hội. Mỗi đêm, học-sanh các trường trung-đẳng công và tư ở Cần-thơ được tự-do tự-đến Hội-quán đọc sách báo.

Chúng tôi lại cấp học-bổng cho những học-sanh nghèo thuộc về bực trung-đẳng tùy theo ngân-quỹ của Hội. Chúng tôi cũng kêu gọi lòng hảo-nghĩa của những nhà tài mốt trong tỉnh hiệp sức với chúng tôi trong công việc cấp học-bổng ấy.

Về việc sùng bái cổ-nhơn thì chúng tôi đã tổ chức cuộc diễn thuyết về Thủ-khoa Nghĩa. Chúng tôi đã sùng tu ngôi-mộ cụ ở Long-tuyền. Chúng tôi cũng đã hưởng ứng với tờ Tuyên Truyền Báo giới và Hội Khuyến-học Nam-kỳ trong cuộc lễ truy-niệm cụ Nguyễn-đình-Chiêu, tác giả Lạc-bản-Tiền.

Còn muốn khuyến-khích văn-chương, chúng tôi đã lập ra giải-thưởng Thủ-khoa Nghĩa để tuyển chọn tác-phẩm có giá-trị trong những tác-phẩm chưa hề xuất bản. Về giải-thưởng năm 1943, chúng tôi tuyển-chọn gần xong và nay mai đây kết-quả sẽ được tuyên-bố một cách trọng-thể. Đối với mỹ-thuật thì vừa rồi chúng tôi đã tổ chức cuộc chung bày các họa-phẩm của hai họa-sĩ Chương, Mười và đã được kết-quả mỹ-mãn.

Bao nhiêu việc làm kia vẫn chưa thỏa được tâm chí chúng tôi. Nguyên vọng chúng tôi rất nhiều nhưng tiếc vì cơ-hội không được thuận-tiện nên không thể thiết hành cho đầy-đủ. Trong những nguyên-vọng ấy, cái nguyên-vọng thiết-tha hơn hết là lập một nhà xuất bản để xuất bản những sách, chọn lọc kỹ-càng, trước là mong giúp ích trực tiếp cho quốc-dân đọc giả, sau lại mong giúp và khuyến-khích các nhà văn có chọn tài thiết học đọc lập. Công việc ấy không hề dục lợi.

Nếu hoá-bình trở lại, chúng tôi tưởng có thể thiết hành được cái nguyên-vọng không cao xa ấy...

Tuy nhiên, chương trình trên đây sơ dĩ được có kết quả như thế không phải do sức của một người mà là nhờ sự đồng tâm hiệp lực của những khách văn Tây-dô như Tây-dô Cái-Sĩ, Trinh-Tường, Lê-đăng-Côn, Tố-Phang, Trúc-Thần, Họa-sĩ Mười; Châu-Tâm, Trương-sơn-Chí, Mã-sanh-Long, cũng như của những bực tri-thức hữu tâm Trần-đất-Nghĩa, Giáo-sư Dật, và bao nhiêu bạn nữa ở Tây-dô, đã âm-thầm trong bóng tối giúp chúng tôi, ủng hộ chúng tôi.

Cập đầy đều làm việc có như trí, với một tác lòng thành:



Maison LIEN-HOA
 May y-phục phụ-nữ và đồ Short trẻ em, nhiều kiểu rất đẹp, có chemises và áo bà-ba thêu.
 Mme TRƯƠNG-CÔNG-MUI
 N° 108-110 Lagrandière,
 gần chợ mới Saigon
 Tél. 21.780

Chồng, ngẫm!
 — Ông kia theo mái với tình,
 Một mình mình biết, một mình mình hay!
 Vợ
 — Vay, chớ mình đầu đóm cho tôi hay!

NHON-NHĨA

Dã lâu rồi có xảy ra một cuộc bút-chiến giữa hai bạn đồng-nghiệp bằng Pháp-văn. Nhon bàn về chiến-tranh, một bạn nói thiên-hạ tuy còn phải dùng binh-khi gây chuyện can qua, nhưng loài người đã gắng làm cho hiệp với nhon-đạo.

Tôi muốn dịch nguyên-văn hai chữ humaniser la guerre, nhưng không biết dịch sao cho hết nghĩa được. Ta chỉ nên hiểu là bạn đồng-nghiệp muốn nói tới những luật nhon-đạo dùng trong lúc chiến-tranh, như không tàn-hại lương-dân, không tàn-phá những nơi không có tánh-cách quân-sự, không giết hại tù-binh và những tổ-chức phước-thiện của Hồng-Thập-Tự v... v...

Trả lời cho đồng-nghiệp trên đây, một tờ báo khác đã kịch-liệt rầy rà hai chữ nhon-đạo và chiến-tranh mà người ta muốn phối-hiệp một cách ngây-thơ quá lễ.

Nói nhon-đạo thì đừng nói chiến-tranh. Nói chiến-tranh thì đừng nói nhon-đạo.

Lo cứu-vật đàn-bà, con nít mà nhè bắt chớng bắt cha người ta ra chịu chết ở chiến trường để người ta chịu tang, chịu khổ, chịu thiếu-thốn, cơ-hàn, thì đâu là nhon-đạo mà còn nói đến làm gì?

Muốn loài người sống theo nhon-đạo thì trước hết phải tránh cho họ cái thảm-họa chiến-tranh.

Hai bạn đồng-nghiệp mới đều có lý cả, nhưng cứ những luận-điều như thế thì cãi lộn cả năm cũng không bao giờ thoã hiệp được.

Hai ông còn thua một nhon-vật đời Chiến-quốc bên Tàu là vua Tống-Tương-Vương.

Nước Tống nhỏ và yếu nhưng ông vua của nó không rần làm cho nó lớn và mạnh. Mở miệng ra là ông nói nhon-nghĩa, nhưng ông cũng không hay thi-thố được những điều nhon-nghĩa, gì xứng-đang.

Nước ông bị nước Sở-ấn-hiếp. Nước Sở có binh hùng, tướng mạnh, nếu ông diệt tự-lương xin huê thì người ta vui lòng chịu cho. Nhưng ông nhất định tin rằng ông có thể dùng nhon-nghĩa mà thắng quân tàn-bạo.

Ông nói:

« Kề binh giúp thì nước Sở hơn ta. Nhưng « kề nhon nghĩa thì ta hơn nước Sở. Can « chi mà sợ ».

Sở hạ chiến thư, ông phê hện ngay đánh. Ông còn cho chế ra một lá cờ lớn để hai chữ: « Nhon-nghĩa ».

Tới ngày ra binh, hai quân cách nhau, một con sông. Quân Sở đáng lẽ phải qua sông lúc đêm tối. Đàng này chúng hình như khi-thị nên chờ sáng bết mới kéo quân sang đó.

Công-Tôn-Cổ, một trọng-thần của Tống, nói với vua rằng:

« Trong lúc họ đương qua sông, mình đánh thì phá vỡ họ được ».

Tương-Vương chỉ là cờ mà nói rằng: « Nhà người không thấy hai chữ « nhon-nghĩa » đó sao? Ta dùng quân rất đàng hoàng, có lẽ nào nhon lúc người ta sang đó mà xông ra đánh bao giờ ».

Quân Sở qua sông rồi, Công-Tôn Cổ lại nói: — Quân Sở còn đang sắp hàng, bày trận, xin đánh ngay thì tất phải vỡ.

Tương-Vương nhờ vào mặt Công-Tôn-Cổ mà nói rằng:

— Than ôi! Nhà người tham cái lợi một lúc mà không nghĩ đến đều nhon nghĩa muốn đời hay sao? Ta dùng quân rất đàng hoàng, có lẽ nào nhon lúc người ta chưa sắp hàng, bày trận mà đánh bao giờ?

Tới khi hàng-ngủ đã chỉnh-lễ, thế trận đã bày xong, quân Sở mới nhất loạt công-kích quân Tống và thắng trận một cách rất dễ-dàng. Quân-Tống chết nhiều, bị thương nhiều, và chính Tống-Tương-Vương cũng ở số những nạn-nhon, nhờ người cứu không thì cũng chết.

Lá cờ « nhon-nghĩa » nát như tương mà chính mình lại bị quân oán-trách, vua Tống thở dài mà than rằng:

« Người quân-lữ ra trận không dám người mà bị thương. Ta đây cố giữ điều nhon-nghĩa, bất chước chi thời tàn-bạo ấy! »

Lạc-quan-nhon cũng thở dài mà nói tiếp:

— Ôi! Nhon-nghĩa đến thế đó, ta còn biết nói gì? — LẠC-QUAN-NHON.

LỄ CANH-NÔNG

• Nhon dịp lễ Canh-Nông tổ chức tại Gò Vấp. Quan Huyện hàm Trần-văn-Cẩn có đọc một bài diên-văn nói về ý-nghĩa của lễ Tịch-Điền và nhắc sơ lược sự-tích vua Thần-Nông.

Chúng tôi xin đăng dưới đây bài diên văn ấy.
N. K. T. B.

Bâm Quan Chủ Tỉnh,
Thưa Qui Ngái,

CUỘC lễ canh-nông hôm nay do nơi lòng quảng-dại của Chánh-phủ cho phép tổ-chức trong các tỉnh khắp Nam-Kỳ, có một tinh-cách hoàn-toàn Việt-Nam, đề nhắc nhở dân-chúng, mà nhất là người nông-phu một cô-tục di-truyền đã mấy ngàn năm, và đã được tiên-nhon của chúng ta đặc-biệt tôn-sùng mà lấy làm một quốc-tục.

Cách đây lối hai ngàn năm, người Việt-Nam hãy còn chưa biết nghề làm ruộng là ra làm sao. Điều ấy hẳn không phải là một khuyết-diểm riêng cho người mình, vì nếu ta xét lịch-sử tiến-hóa của nhân-loại, từ cổ-thời, thì ta sẽ thấy rằng trước thời-kỳ du-mục, con người chỉ sống bằng trái cây và tôm cá. Đó là một trạng-thái sinh-hoạt vô tiêu-biểu cho một giai-đoạn văn-hóa thuộc về tân-thạch-khi thời-lại (Age neolithique) con người lúc ấy chỉ biết dùng những dụng-cụ bằng đá trau (Pierre polie), chớ chưa biết dùng đồ đồng, đồ sắt.

Lần lần, điều-kiện sinh-hoạt càng phiền-phức con người càng tiến-hóa, mới biết săn bắn, cấy cấy. Bởi vậy, vào khoảng giữa thế kỷ thứ nhất lúc nước ta mới bắt đầu nội-thuộc Tàu, hai quan Thái-thủ: Tịch-Quang và Nhâm-Điền sang cai-trị, dạy dân ta làm ruộng. Từ đó những lễ-nghi và phong-tục từ Trung-Quốc đem vào xứ ta, không mấy lúc mà đã biến thành hoàn-toàn Việt-Nam.

Lễ canh-nông, mà người Tàu gọi là lễ Tịch-Điền là một trong các nghi-lễ từ Trung-Quốc đem vào xứ ta vậy.

Phương-Ngôn có câu: « Ăn trái nhớ kẻ trồng cây », vì vậy mà cái ý-nghĩa của lễ Tịch-Điền là để tỏ lòng biết ơn đối với người đã có công gây dựng cái nghề nghiệp đã cho ta có lúa gạo mà ăn.

Vậy hôm nay nhon buổi lễ canh-nông, tôi xin phép nhắc sơ-lược sự-tích vua Thần-Nông, để ghi nhớ công ơn của vị tổ sư của nông-nghiệp.

Nguyên nước Tàu khi xưa là một xã-hội thị-tộc, có giống Hán-tộc từ trung-bộ châu Á tràn xuống lưu-vực sông Hoàng-Hà là một vùng đất phì-nhiều, bèn chiếm lấy rồi chia thành bộ-lạc. Mỗi một bộ-lạc đặt dưới quyền thống-lĩnh của một viên tù-trưởng phải là một người phi-thường, làm được những việc tối cần-ích cho sự sinh-tồn của bộ-lạc mình. Những viên tù-trưởng ấy, đại-khái như:

- Hiên-Viên, là người sáng-chế ra xe cộ để dùng vào việc chuyên chở;
- Đào đường, chế ra đồ đúc;
- Hữu-Sào, bày ra việc cất nhà ở;
- Toại-Nhon, bày ra lửa;
- Phục-Hi, bày ra cách nấu chín thức ăn; và kể đó là Thần-Nông là người đã có công đi ném thứ tất cả cây cỏ, phân-biệt loại nào có ích cho người ta, hoặc để nuôi sống, hoặc để dưỡng bệnh. Nhon đó mà Ngái mới tìm ra được cây lúa, đem ra trồng thử, thấy bễ gieo ruộng thì sạch ra được rất nhiều hạt.

Cứ theo sách khảo-cứu về tập-quán tín-ngưỡng người Tàu của cố HENRI DORÉ xuất-bản ở Thượng-Hải năm 1916, thì vua Thần-Nông là người trước tiên sáng-chế ra cái cây, và nghĩ ra việc phân-dịnh. Cứ mỗi năm tới ngày rằm tháng giêng, thì Ngái cùng dân-chúng cứ lễ tế Thần, rồi chính ra Ngái ra cắm cây, cây ruộng làm gương cho dân chúng. Ngái được người ta tôn sùng là một vị chúa-tể của nghề nông.

Cũng theo sách của cố Henri Doré, thì con trai của Ngái, tên là TRỤ, có công giúp đỡ Ngái rất nhiều trong công-việc canh-tác. Bởi vậy trong đời Ngái-Đế, trước nhà Hạ, TRỤ được người ta coi như tổ-sư của mùa-màng (Patron des Moissons).

Qua cho đến đời vua Thành-Thang năm 1766 trước kỷ-nguyên, gặp một thời-kỳ hạn-hán hơn bảy năm vàng cháy, đã phát lửa, (thất niên chi hạn lưu kim, thược thành), dân-sự đói rách trăm bề vua Thành-Thang bèn cất tước, vào « Tang-Lâm » hành-hương chuộc tội, để cầu mưa. Tức khắc trời đổ mưa, mùa màng được sung túc trở lại. Vì thế mà TRỤ bị dân-chúng không còn tôn sùng nữa và coi như người không xứng đáng làm tổ sư mùa màng.

Hậu-Tắc, về sau là thủ-tổ nhà Châu, được thay thế cho TRỤ.

Trong phạm-vi chật hẹp của bài diên-văn, không thể kể hết sự-tích vua Thần-Nông. Nhưng từ nhà Hạ, nhà Thương, nhà Châu, về sau, vua chúa đời nào cũng nói theo đó mà cử-hành lễ Tịch-Điền rất long-trọng.

Ở nước ta, đầu vua quan chuộng văn-học, nhưng vốn là một xứ lấy nghề nông làm gốc cho sự sinh-tồn của nước mình, nên vào cuối thế-kỷ thứ mười, lễ Tích-Điền đã được vua Lê-Dại-Hành đem ứng-dụng vào các nghi-lễ quan-hệ nhứt của nước nhà. Từ đó về sau, được coi như một quốc-tục.

Năm 1827, vua Minh-Mạng ra lệnh lập Tích-Điền, dựng đài Quan-Canh, và chính Ngài đứng ra hành-lễ. Khi lễ xong, Ngài cầm cây, cây ba dòng Tích-Điền, cò các quan theo sau gieo giống. Lúa gặt được ở ruộng Tích-Điền, được cho vào kho vua để giánh làm lễ tế Thần-Nông.

Cứ xem đó thì đủ biết rằng lễ Tích-Điền từ xưa đã được tổ-tiên ta cử-hành rất long trọng. Cái ý-nghĩa của lễ ấy là để nhắc nhở cho ta nhớ rằng lúa gạo là một nguồn sinh-lực độc-nhất làm cho dân ta giàu, nước ta mạnh.

Hiện nay, vì chiến tranh chặn đường giao thông với ngoại-quốc, ta phải tự lo tổ-chức lấy cho mình một kinh-tế riêng-biệt, để thích ứng với hoàn-cảnh tân-tạo, nghề-nông nhơn đó mà tự nhàn chiếm một địa-vị rất là quan-hệ. Người nông-phu cũng nhân đó mà được đãi-ngộ rất xứng đáng trong xã-hội Việt-Nam.

Đồng-thời, Đực Thống-chế PÉTAIN, Quốc-trưởng Đại-Pháp, lại cũng đặc-biệt lưu-tâm chú-ý tới hạng nông-dân. Ngài biết rõ hơn ai hết cái thiên-chức của người nông-phu đối với quốc-gia, xã-hội nó to lớn vô cùng, vì chính Ngài xuất thân từ trong một gia-đình nông-phu mà ra vậy. Ngài là người đầu tiên dám lớn tiếng la lên với thế-giới giữa lúc thiên-hạ đương quay cuồng trong nhân-dục tư-lợi: « Hãy trả lại cái địa-vị cho người nông-phu ». Trong cái chánh-sách cai-trị của Ngài, Ngài đã đề cho nông-nghiệp dự vào một phần quan-trọng nhứt, vì Ngài đã hiểu rõ rằng bao giờ nông-nghiệp cũng là cái nền tảng vững-chắc cho sự sinh-tồn của một dân, một nước.

Riêng phần tỉnh Giadinh, sự phân chia điền thổ rất đồng đều, nghề ruộng rày được phân phát đạt hơn các nơi khác. Ta có thể nói rằng ở đây không có những hạng chủ-diễn một mình chiếm giữ những đồng ruộng hàng trăm hàng ngàn mẫu, và cũng không có những hạng vô-sâu bần-dân không có lấy một vuông vườn hay một thửa ruộng để cấy cấy, trồng tía, chăn nuôi gia-súc, để có thể nuôi sống cho gia-đình. Dân chúng tỉnh Giadinh không bao giờ phải lâm vào cái cảnh-tình khốn đốn: không cơm ăn, không áo mặc.

Những nguồn-lợi dồi dào, phong-phú như mía, bắp, thuốc, đậu, các thứ rau cải, mà hằng ngày người ta được thấy đầy đủ trong các chợ ở quanh vùng Sài-gòn-Cholon, một phần lớn là từ trong những khu vườn thành-mẫu, sung-túc của tỉnh Giadinh mà ra vậy.

Tuy nhiên, nhà cầm-quyền ở xứ này không bao giờ khỏi khổ tâm nhọc trí lo cho sự sống của nông dân được mỗi ngày một thêm tốt đẹp. Chính nhờ vậy mà trong mấy năm chiến tranh,

với cái chính-sách cai-trị sáng suốt của nhà nước Pháp, dân chúng được an ủi cư lạc nghiệp ý như hồi thái-bình vô-sự.

Trong bài diễn-văn của Quan Toàn-Quyền DECOUX đọc tại Hội-dồng Liên-Ban ngày 16 Décembre 1943. Ngài đã chỉ rõ cho ta thấy cái chính-sách của Ngài là lúc nào cũng chăm lo cho nhà nông, khuyến-trương nông-nghiệp, tăng-gia huê-lợi ruộng vườn, cải-quả các sản-phẩm để thích-ứng với tình-thế hiện tại.

Cũng trong bài diễn văn ấy, Ngài đã nói rằng trong việc tổ-chức nền kinh-tế ở xứ này, Chánh-Phủ đã nhờ một cơ-quan phụ-súc vào rất đặc-lục. Cơ-quan ấy là « Tổng-cuộc Bình-Dân Ngân-Hàng », đã sáng lập ở khắp xứ Đông-Pháp hơn 50 nhà Ngân-Hàng, và đã giúp cho nhà nông một số vốn gần 10 triệu bạc.

Cánh-Nông Ngân-Hàng tỉnh Giadinh chính là một trong 50 nhà Ngân-Hàng đã được nhờ tới số vốn của Tổng-Cuộc Bình-dân Ngân-Hàng mà giúp đỡ nông-gia điền-chủ trong tỉnh vậy.

Cứ xem đó, thì cò, kim, đồng, tày, bao giờ nông-nghiệp cũng được quý-trọng hơn các nghề. Tôi xin nhái lời một nhân-vật tri-thực thương-lưu ở Bắc Hà mà nói rằng: « Bao giờ lúa gạo còn thì dân ta còn, nghề nông còn thì nước Việt-Nam còn ».

Thật vậy, nông-nghiệp ở xứ này là một nguồn lợi to lớn nhứt, nó chi-phối tất cả các vấn-đề Kinh-tế và xã-hội, nó ngự-trị tâm lòng xã-kỹ, căn-lao là một đặc-điểm cao-quý nhứt của con nhà nông-phu Việt-Nam là những tay thợ khéo đã tô-điểm giang san, sứ sở, mỗi ngày một thêm tốt đẹp.

Trong khi ở chung quanh ta biết bao những hiềm-tương đối rách, thống-thổ diễn ra trước mắt ta, nếu không nhờ nông-nghiệp, nếu không nhờ ở sự tận tâm bảo-trợ và khuyến-kích của nhà cầm-quyền thì làm sao người mình được ở an mà tiến-hành công cuộc làm ăn của mình?

Vậy, giết lời, tôi xin nhắc lại một lần nữa rằng ta có bốn phận phải tỏ ra là người biết ơn đối với Chánh-Phủ lúc nào cũng lo âu tới cái thiên-chức của mình là diu dắt người Việt-Nam trên con đường khai-hóa. Ta cứ vững lòng tin cậy nơi tài cai-trị sáng suốt, quảng-đại của Chánh-Phủ, và rán tận-tâm làm việc trong vòng trật-tự để hồi-đáp tương-lai nước nhà cho thêm giàu, thêm mạnh.

TRẦN-VĂN-CAN.

Savon VIET-NAM
Tốt nhất

LỄ KHUYẾN-NÔNG
TAI TỈNH BÊNTRE

NGÀY 8 Avril 1944, lễ Khuyến-nông được tỉnh này cử-hành long trọng.

Ngoài ra những cuộc triển-lãm các nông-sản và kỹ-nghệ thuộc về nông, người ta lại còn tổ-chức các cuộc hội-thi thể-thảo như đua xe máy, banh tròn, banh rổ, thanh-niên cầm trại và chớp ảnh.

Công chúng trong tỉnh, từ người thành-thị đến người thôn quê, tụ tại tỉnh-thành dự lễ rất đông đảo và hoan lạc.

Cuộc đua xe đạp

Cuộc đua này chỉ cho dân bôn-tỉnh dự thi mà thôi. Những người dự thi phải chạy hai vòng lớn (Châu-thành (tours d'inspection) dài được 25 cây số. Họ chạy trong 50 phút đồng hồ thi giáp, kể ra tỷ-số trung bình là 30 cây số một giờ. Phần thưởng thứ nhứt cho một cặp vô xe: Phạm-văn-Hương, 22 tuổi, nhận được.

Có một thiếu-niên đáng khen nhứt là Nguyễn-văn-Xa 17 tuổi, chạy bên gót Hương, nhưng vì thơ ngây thiếu lực-lượng nên khi gần tới mức phải nhượng bộ cho hai người lớn tuổi hơn, cậu đánh về số 4.

Banh tròn

Tại sân vận-dộng tỉnh thành, những hội « Clémenceau » và « Mocay » gặp nhau dựng tranh giải thưởng « chơn không », do tỉnh Bentre thưởng. Mặc dầu trời nắng rất gắt, hai hội nỗ lực tranh tài trước một số khán-giá đông-đặc. Rốt cuộc hai bên đá huê với tỷ số 1-1. Vì vậy nên hai bên hứa hẹn nhau sẽ gặp lại tại sân Mocay ngày chúa nhật 16 Avril.

Lam cầu (Basket-Ball)

Ngày thứ sáu 7 Avril, 4 hội gặp nhau tại sân trường Sơ-học Phan-thành-Gián.

« Atelier Ecole Bentre » thắng « Bavat-Bentre » với tỷ số 25-7 điểm.

« Trung-Son Cholon » thắng « Bắc-Ái » (hội quyền Bentre) với tỷ số 30-26 điểm.

Lửa trại

Cũng tại trường Phan-thành-Gián thanh-niên có tổ chức một cuộc đốt lửa trại (feu de camp).

Đoàn Hướng-đạo có bày một cuộc hát được công chúng hoan-nghinh nhiệt-liệt.

Nhất là cuộc biểu-diễn rất ý-nghĩa trên Bạch-đăng Giang mà đồng bào ta ai ai lại không biết, trong trận ấy Trướng-soái Việt-Nam là Trần-quốc-Tuấn đánh bại quân tinh-nhuệ Mông-Cô không còn một manh giáp.

Chớp ảnh

Chiều thứ tư, từ 21 giờ đến 22 giờ 30, tại sân vận động Bentre, cuộc đua xe đạp vòng Đông-Pháp được diễn lại trên màn ảnh trước mặt quan Tỉnh-trưởng và cả ngàn khán-giá Tây-Nam.

Trước lớp chớp ảnh đặc-biệt này công-chúng vô tay như pháo nổ. Nhất là lúc Lê-thành-Các được giải thưởng đầu tiên, sau khi chạy một khoảng đường 4.100 cây số.

Số tiền thầu trong đêm này được 566\$20.



Một người xưa hiện hồn về cho một người nay thấy trong giấc mộng và sách báo:
- Thế cuộc đời đời càng lắm lắm,
Thiên cơ mầu nhiệm háy nhiều nhiều.
Người nay trả lời:
- Xích-lô đường ấy, tiền đường ấy,
Xe ngựa bao nhiêu, ngựa bấy nhiêu!

PHÁP - QUỐC HÀN - LÂM - VIỆN

TRONG tuần lễ vừa qua, chúng ta có tiếp được nhiều tin tức về những đại-văn-hào trong Hàn-Lâm-Viện nước Pháp. Lục những tin ấy mà đăng ra đây chắc sẽ được vừa lòng các bạn đọc N. K. T. B., vì có nhiều bạn đã được thưởng thức mùi văn của mấy vị văn-hào ấy.

Ông Auguste Gabriel Hanotaux từ trần. Ngày 11 Avril này ông Auguste Gabriel Hanotaux đã từ trần tại Paris, thọ 91 tuổi. Ông sinh năm 1853, tại Beaurevoir trong quận Aisne. Ông vừa là nhà ngoại-giao, vừa là nhà sử-học. Ông là người lớn tuổi hơn hết trong Hàn-lâm-viện bây giờ.

Theo báo « L'Opinion », thì hồi nhỏ ông học tại trường trung-học ở Saint-Quentin. Lúc học ở lớp 5, một bữa ông dịch sai một bài văn. Ông giáo-sư, chính là thân sanh của nhà cách-trí-học trẻ danh Edouard Branly, quát ông và nói: « Ngày sau trở làm việc gì cũng hư hỏng cả ». Ngày sau ông Hanotaux làm Tổng-trưởng bộ Ngoại-giao Pháp, vào năm 1898, là lúc Trung-quốc ký hòa-ước nhượng đất Quảng-châu-loan cho nước pháp. Một bữa ông đến nhà thăm ông bạn Edouard Branly, ông gặp ông giáo-sư xưa của ông tại đó. Ông giáo hỏi: « Trò Hanotaux, bây giờ làm việc chi? » Ông Hanotaux đáp: « Tôi làm Ngoại-giao Tổng-trưởng » Ông giáo cười và nói: « Hồi trước tôi đoán thiệt không sai, trò thấy chưa? ».

Về sử thì ông Hanotaux cũng viết ra những bộ sách: « Histoire du Cardinal de Richelieu » (Truyện về Hồng-y chủ giáo de Richelieu), « Histoire de la nation française » Pháp-quốc sử-ký, « Histoire de la guerre 1914-1918 » (chiến-tranh) 4914-1918).

THỐNG-CHẾ PÉTAIN TRONG HÀN-LÂM-VIỆN

Ông Gabriel Hanotaux mất rồi, thì trong viện Hàn-Lâm, Thống-chế Pétain là người lớn tuổi hơn hết.

Ngày 22 Avril 1944, Thống-chế Pétain đúng 88 tuổi. Ngày ấy ngài làm lễ sanh-nhật của ngài.

ÔNG PAUL HAZARD TỪ TRẦN

Ngày 14 Avril 1944, ông Paul Hazard, nghị-viện Hàn-Lâm và Giáo-sư trường quốc-học Collège de France, từ trần tại biệt thự của ông ở Paris.

Ông Hanotaux và ông Hazard mất rồi, thì viện Hàn-Lâm khuyết tới 12 vị nghị-viện, bởi

vì có 10 vị mất trước mà chưa cử thế được là: Henri Lavedan, Henri Bergson, Marcel Prévost, Louis Bertrand, Emile Picard, André Bellesort, Edouard Estaunié, Hồng-y Baudrillard, Thống-chế Franchet d'Esperey, và Louis Gillet.

Bách châu-niên sanh-nhật của Anatole FRANCE,

Ngày 16 Avril 1841, nhà đại văn-hào Anatole France sinh tại Paris, trong hàng bán sách kêu là « Librairie de France », ở theo bờ sông Malaquais, một bên là viện Hàn-Lâm, còn một bên là tòa nhà mà khi trước Voltaire mất tại đó.

Thiệt tên là Anatole Thibault, hồi nhỏ ông được gán-gửi với những danh-nghôn văn-sĩ thường đến hàng sách của thân-sanh ông mà hội đàm. Ông học tại trường Stanislas, mới 15 tuổi mà bắt đầu sản xuất quyển « La légende de Sainte Radegonde, Reine de France ». Ông lấy hiệu hàng sách của cha mà ký tên tác-giả, nên tên Anatole France được người ta biết và trong vọng nhiều.

Quyển sách làm cho thiên-hạ rõ thấy cái thiên-tài của Anatole France là quyển « Le crime de Sylvestre Bonnard » xuất bản năm 1881. Rồi sau quyển « Le livre de mon ami », ông còn sản xuất: năm 1891 quyển « Thaïs », năm 1893 quyển « La rôtisserie de la Reine Pédauque » và quyển « Les opinions de Jérôme Coignard », năm 1894 quyển « Le lys rouge », năm 1895 quyển « Le jardin d'Épicure » diễn giải thêm những lý-luận đã bày tỏ trong quyển trước.

Năm 1896 ông được chọn cử vào Viện Hàn-Lâm thế cho Ferdinand Lesseps từ trần. Năm 1912 ông cho xuất bản thêm quyển « Les dieux ont soif ». Năm 1921 ông được phần thưởng Nobel về văn-chương. Ông từ trần năm 1924, tại Saint-Cyr-sur-Loire, thọ 80 tuổi. Hồi đó kinh đô Paris làm lễ quốc-táng cho ông để tỏ lòng kính ái thiên-tài của đại văn-hào trong nước.

Hiện nay bên Pháp các nhà văn-học và nhà tri-thức dương bạn tình đặt làm lễ Bách châu-niên sanh-nhật cho Anatole France. Hội kêu là « La société des Augevins de Paris » lãnh tổ-chức cuộc lễ ấy.

Viện Hàn-Lâm nhóm đại hội. Viện Hàn-Lâm nhóm bữa 15 Avril, cử ông Jérôme Tharaud thay mặt cho viện mà dự cuộc lễ Bách châu-niên sanh-nhật của Anatole France.

Công-tước de Broglie có tổ lời ai diếu ông Gabriel Hanotaux và ông Paul Hazard, rồi bãi hội để tổ tình cảm tiếc hai nhà văn-hào bất hạnh. — N. K. T. B.

THI-VĂN



I Thú què

Nào nhiệt phiên ba đã mấy năm,
Thú què nhân-nhả, thử về thăm,
Sông, kêu ác thức gà đua gáy,
Tối, rộn tai nghe chó sủa lăm,
Thuyền lướt trên sông êm mái liễu,
Đờn hòa trước gió thoảng dư âm,
Mười hai tháng cực trừ đi một,
Trở lại hương thôn giữ bụi lăm.

II Cười mình

Bấm đốt ngón tay ba chục ba,
Con đang sự-nghiệp thế này a!
Ngày lo đủ bữa nuôi con, vợ,
Tháng gởi mười đồng giúp mẹ cha,
Ơn nước muốn đền, đền chưa được,
Nợ nhà toan thoát, thoát không ra,
Làm trai đất Việt đành như rứa?
Ngậm vàng thơ chơi lúc xế tà.

HẢI-NGÔ.

Bóng Mẹ

Ta nhớ ngày xưa, thuở đại khờ,
Ta oa lên khóc, tỉnh cơn mơ,
Mẹ ta đến dỗ, cho ta bánh,
Và nói: « Con tôi quá thần thơ! »

Ta nhớ khi xưa, lúc Tết về,
Ta đòi theo mẹ để về quê,
Mẹ ta cười đáp, lời âu-yếm,
« Chả được, con ơi! quá bọn bề! »

Ta nhớ một hôm bão dậy trời,
Nhiều nhà sập đổ ở đời nơi,
Mẹ ta run sợ như cây sậy,
Miệng vẫn luôn luôn vái phật trời.

Nhưng nay bóng mẹ đã khuất rồi,
Để lại đời ta cánh cúc-côi,
Gieo khổ, lòng ta non nớt quá!
Khắc-khe chi lăm hỏi ông trời?

H. PHƯỚC.

Cùng Bạn

Này bạn-hữu! ra trường nên cố gắng,
Tiềm hiềm thêm mặt trái của tường đời...
Ràng mà đi du-ngoạn được nhiều nơi,
Để thấu-thái sao cho nhiều kinh-nghiệm.

Về sự-nghiệp phải bền gan mà kiếm!
Bạc trong tay cầm đặng số to to...
Biết sửa mình, đời bạn mới nên lo,
Nhớ lịch-duyet tránh xa đều rắc-rối.

Trước ta có lắm người ôm thất-bại,
Tay không mà vàng lịnh kết nhân-duyên!
Tuổi thơ-ngày thiếu sức chịu ưu-phiên...
Sự hăng-hái, chi làm trai... mất cả!

Kinh-nghiệm ấy bạn ơi! ghi-tạc dạ,
Nhờ đây lời tâm-huyết của Thủy-Nhân.
Khổ bao phen, nay nhân-bạn xa gần,
Tim tránh những dấu xe ngày trước-ngã!

THỦY-NHÂN.

Trích trong cuốn « Bạn tôi »,
giải thưởng 1943.

RỢI KIẾN (Rayon X)

Phôi, tim, bao-tử, ruột...

Docteur: LÊ-VAN-NGON
CẢNH THƠ

ĐỘC GIẢ HẢO-KỶ

Cọp được kêu ăn treo

Tại xứ Haiti, có hai vợ chồng Jacmel làm nghề tập thú rừng.

Bữa nọ, con cọp của chàng Jacmel đương tập luyện lại đôi tằm, vật chết anh ta.

Tòa án hỗn xừ xứ con cọp ấy phải tử-hình.

Bà vợ Jacmel, mặc dầu khóc chồng một cách đau thương, nhưng xin tòa đình xử tử con thú này vì lẽ nó là sanh-kẻ độc-nhút của gia-quyền bà, và đến khi nào bà có đủ tư-bồn để mua và tập được một con cọp khác, chừng ấy bà sẽ giao con cọp cũ cho nhà chức trách để trả thù chồng.

Tòa đã nhận lời yêu cầu của bà.

(Chuyện này do một bạn đồng nghiệp ở Port-au-Prince thuật lại).

Bữa ăn của đức Giáo-hoàng

Theo thể-lệ của đạo Thiên-chúa thì Đức Giáo-hoàng chỉ ăn một mình mà thôi.

Vì vậy mà tại bàn ăn của ngài, không một người nào được phép đồng tọa với ngài. Thể-lệ này lại nghiêm cấm người đàn bà hơn-nữa.

Tuy vậy, Đức Giáo-hoàng Pie IX có một dịp từ hủy bỏ thể-lệ ấy, mà lại người được đồng tọa với ngài là một người đàn bà nữa. Có lạ không?

Nguyên do như vậy:

Khi ông Hoàng Maxilien d'Autriche bị nạn bên Mexique, vợ người là bà Công-chúa Charlotte nhúm binh tại thành Rome và bà cứ tưởng rằng ai cũng muốn dùng độc-được giết bà.

Ngụ tại « grand Hôtel de Rome » bà chẳng chịu ăn uống chi cả.

Đức Giáo-hoàng hay dạng tin ấy, liền dời bà vào đền Vatican và nhiều lần tự tay ngài sốt hai những món đồ ăn của mình cho bà ăn.

Nhưng mà lòng từ-thiện ấy cũng không cứu được sanh mạng của bà.

Sau khi hay tin chồng bà tị nạn tại Querre-taro, bà phát bệnh điên cho đến ngày lâm chung.

Nữ dung của đàn bà mọi (Phi-châu)

Cái sắc đẹp cực điểm của người đàn bà mọi ở xứ Haut-Oubanghi là làm cách nào cho cái môi trên của mình được thật đen và môi dưới thật xanh.

Muốn có sắc-lịch ấy, người con gái phải chịu bao nhiêu lần đau nhức thấu ruột gan để chịu cho người chăm chút vào thịt mình.

Trước hết, cô gái phải nằm cho ba người đàn bà trau dồi cho mình: một người nắm chặt đầu không cho máy động; người thứ hai cầm một bó kim chít; người thứ ba đâm ngực cho quên sự đau đớn, còn chung quanh thì kẻ kén, người trống, đưa vờ tay, hò hét vang rần.

Với một bó kim vài chục cây, một người đàn bà chủ trương cuộc này đâm sần-sứt vào môi cô gái trong nửa giờ, bắt kẻ máu ra như xối!

Sau khi môi cô gái đã sưng vù rồi, người ta mới phết màu lên. Mặc dầu đau-đớn đến bực nào cũng trời kệ, miễn là được cái môi trên cho đen như mực và cái môi dưới xanh lật-lĩa thì các cậu trai trong xứ nhìn nhan-sắc ấy cũng như thấy thần tiên giáng hạ!

GIẢ BẢO

Kể từ ngày 1^{er} Janvier 1944
N. K. T. B.

Mỗi số	0 \$ 30
3 tháng	4 00
6 tháng	8 00
1 năm	15 00
Công-sở một năm	24 00

D. V. T. C.

Mỗi số	0 \$ 40
Ba tháng	2 50
6 tháng	5 00
1 năm	9 00
Công-sở một năm	15 00
N.K.T.B. và D.V.T.C.	
(mua chung) Một năm	22 \$ 00

MỘT CHUYỆN MA

Lối năm 1820 hay 1825, tôi không nhớ rõ là năm nào, ở « Maillane », (1) có một người tên « Claudillon » chết. Vì người không có con, nên con nhà phải đóng cửa trong năm sáu tháng trường, sau có một người đến xin mượn ở và cửa sổ từ đó mở lại rộng rãi như xưa — Vài ngày sau, thoát nhiên trong làng có tin đồn rùm rền rằng: « Gian nhà Claudillon có ma ».

Người mượn ở và vợ nghe tiếng lục-lạo suốt đêm; một thứ tiếng riêng dường như có ai quơ-động giấy tờ. Khi người ta đốt đèn lên, thì thứ tiếng ấy mất đi, nhưng đèn mới vừa tắt thì tiếng xào-xào-bi mất ấy lại trở lại dữ dội hơn nữa. Mấy người ở đây đã hoãi công lục-lọi, tìm kiếm cùng khắp chỗ trong kệ sách, lau-chùi tủ đựng chén bát, soát kỹ dưới chơn giường, dưới chơn thang, trên ván rửa chén, họ chẳng thấy gì có thể cắt nghĩa được sự hoạ động trong đêm. Và tiếng động ấy hiện ra mỗi bữa, làm cho mấy người mượn nhà hoảng sợ lật đật dọn đồ đi vừa nói với mấy kẻ láng giềng: « Ai muốn lại đây ở thì lại, nhà của Claudillon có ma quỉ khuấy rối lắm ». Và họ đi không bao giờ trở lại.

Mấy người láng giềng-rừng-rợn muốn biết coi sự gì đã xảy ra nơi ấy. Nhưng người có can-đảm đến theo cuộc xuống, súng đạn đến ngủ. Thật vậy, đèn vừa tắt thì tiếng động quái-quỉ ấy trở lại: giấy tờ rạo rạo mà người ta chẳng làm sao biết từ ở đâu ra...

Mấy người thức giữ nhà, làm dấu thánh giá, đọc những câu bùa chú mà người ta thường hay nói để ếm ma! « Nếu mày là ma khôn, đáp mau, còn nếu mày ma dại, chạy ngay ».

Song những lời ấy có làm hề hấn gì đến mấy con ma nên tiếng vẫn còn nghe mãi. Và ở lò bánh mì, ở máy xay, ở xưởng giặt, ở mấy chỗ thức khuya, ai cũng đều nói tới chuyện ma... Mỗi người thêm vào những chuyện rùng-rợn mà mình đã tưởng thấy: « trên nấc thang họ đã nhặt được một chiếc hia; một chiếc hĩa mới vừa đánh bóng xong, người khác thì đã thấy ở trong lỗ hổng một cái hình người hiện chính giữa đám lửa từ lò sưởi xuống ».

Các người đàn ông, bữa chửa như: gần giếng làng, cũng bàn câu chuyện ấy và nói: « Ông

Claudillon xưa là một người tử-tế lắm, có lý nào mà ông ấy khuấy phá như thế? »

— Vay chờ ai bây giờ, và ai vô đây?

Tên Charles, người chẳng bao giờ cưới, người mà ai ai đều nể vì, vì nó có vóc người cao lớn và giọng nói cứng cỏi, sau khi tăng-hăng vài tiếng, mới nói: « Thế này thì rõ lắm, nếu nó quơ-động giấy tờ thì có lẽ nó là « nô-te »!

Ái nấy đồng hội ý: « Có lẽ anh Charles nói đúng, chắc là ma « nô-te » vì nó cứ khua-động giấy ». Ông Trạng-sư Perrut tiếp lời: « Bây giờ tôi mới nhớ lại, trong thời kỳ niên thiếu của tôi, cái nhà này đã bán trong tòa, nó do một phần gia-tài mà người ta kiện cáo có hai mươi năm ở Tarascon.

— « Ấy là ma nô-te, ấy là ma nô-te ». Thôi thì từ đó người ta chẳng ai bảo nhau mà gặp nhau chỉ bàn chuyện ma nhiều, và mỗi khi nhắc đến « ma nô-te », ai cũng rùn mình mọc ốc.

Lúc ấy bác tối tên Jérôme nói cứng cỏi rằng: « A há! để ta xem coi có quả « ma nô-te » không? Bác tối, với có vong hồn bác, đã từng oanh-liệt trong nhiều trận theo đánh với Nà-Phá-Luân hoàng-đế và hiện nay bác còn giữ một cách tự đắc cái theo rình-diệu mà một người lính Đức công trận Austerlitz đã dùng gươm sả vào mặt bác. Một mình tựa vào vách, bác đương cự với hơn hai mươi người lính bên phe nghịch vậy bác mà đảm, chừa chẳng ngớt, đến chừng thấy bác ngã, mặt bị một lát dao chém hai, mới chịu ngừng đao.

Đêm ấy, đợt trời tối đen, bác Jérôme nấp súng, và bình tình như một người đi săn, nấp trong nhà cũ Claudillon. Xách theo một cái đèn rọi-giấy giấu trong áo lạnh, bác nằm dài trên hai cái ghế ráp lại, đợi mấy ông « nô-te » đến khua động giấy.

Thình lình, xào-xào, xạt-xạt, tiếng giấy vang động lên. Bác tối lật-đạt xách cái đèn giấy ra và rọi thấy... hai con chuột, hai con chuột công lớn đang vun vút băng mình lên gát.

Như ấy, cũng như nhiều nhà khác, muốn che lấp cái thang gác nên có làm một cái « gát thớt ». Bác tối leo lên chiếc ghế và trên nấc thang gác, thấy vô số những lá nhỏ khô héo.

Chủ Claudillon, trước khi lìa trần, đã có đem một nhò vỏ nhà và trải trên ván của gác, làm thành một cái nệm lá cây khô. Khi chú chết, chuột lên ăn phá hết nhò vỏ, và khi ăn đã hết trái rồi, mấy « chú tí » ấy mỗi đêm cũng còn trở lại lục-lọi mấy nhánh cây khô

(1) Tên của một làng ở hướng tây của nước Pháp.



Emie PHỤ NỮ

NỮ' CÔNG

PHẦN đông chỉ em trong hàng khá giả ít khi chịu khó làm lụng những công việc trong nhà như: Đi chợ, nấu ăn, quét dọn nhà cửa, lau chùi bàn ghế, chăm nuôi súc vật. Chị em cho đây là công việc của hạng người dốt nát, nghèo khổ. Không, các bạn! Như hiện thời như công đấc, hàng vải không có, thức ăn, vật dụng cao giá. Chị em bầy thử tính lại mà xem. Một người nấu ăn, một người vủ, một thùng nhỏ lau bàn ghế, sai vặt. Một năm nào tiền ở, tiền quần áo, tiền cơm, tất cả là bao nhiêu. Tổng cộng lại có lẽ chị em phải giứt mình.

Vậy từ nay... Cái thì giờ chị em ngồi mài giữa móng tay, đánh dầu cho bóng láng, sửa soạn để đi rong phố hay ngồi nói chuyện suông với chị em bạn hằng đời ba giờ. Những thời khắc chị em đã dùng một cách vô ích cho đời mình, tôi xin chị em hãy ở nhà coi sóc nhà cửa.

Vũ em, nếu thật chị em bệnh hoặc vì lớn tuổi hay sanh nhiều lần nên thiếu sữa, bắt đấc đi chị em hãy mượn vú. Tôi đã thấy nhiều chị em vì sợ sắc đẹp mau phai, bận rộn chợ mình và cực nhọc nên không cho con bú. Tôi xin hỏi: Ai thương con cho bằng mẹ? Ai nuôi con kỹ lưỡng cho bằng mẹ? Vậy chị em nên cho con bú sữa mình là tốt hơn cả.

đặng kiểm gấu những trái nhỏ còn sót lại. Bác tôi lấy hết mỡ là khô và trở đi ngủ.

Sáng sau, khi bác ra đến chợ, mấy người trong làng xúm quanh bác để hỏi: « Kia ông Jérôme, sao mà bình như ông có màu xanh mét vậy? mấy ông nô-te có về nữa không? »

Bác Jérôme, trả lời: « Một cặp chuột cống mỗi đêm đến lục lọi mỡ là nhỏ khô trên gác, vậy mà cũng gọi là ma, là quỷ! »

Một loạt cười vang nổi lên để che lấp sự hổ thẹn của mình, dân làng từ đây không còn tin tưởng đến yếu quái nữa.

Trích trong « Frédéric Mistral »
(Mémoires et Récits)
LÊ-KIM-LANG

— Còn người nấu ăn và thặng nhỏ, chị em nên dùng một người nấu ăn thôi, nên chị em là người làm việc. Phần nhiều chị em không bận rộn một tý gì, chỉ ăn rồi xem tiếu thuyết, xem chân lại sửa soạn đi dạo phố. Quần áo từ cửa chổng con cho đến cửa mình đều mượn thợ may. Chị em không sợ người ta cho mình là ký-sanh-trùng ư? Không làm việc sẽ sanh ra lười biếng, bệnh hoạn. Chị em thử làm công việc nhà xem lời tôi có đúng chắng? Chỉ trong hai tháng chị em sẽ thấy da mặt hồng hào, mau biết đối lại không hay đau vặt. Khi chị em đã làm việc quen tay, chị em thử ngồi không độ hai tiếng đồng hồ. Tôi đoán chắc chị em không sao chịu được. Trĩ cứ bắt nhớ đến việc này chưa làm, việc kia chưa xong. Chị em lại phải đi làm ngày. Một khi phần sự đã xong, chị em thấy trong lòng nhẹ nhàn khoan khoái.

Có những người đàn bà sanh ra để mà cảm thương lên ngựa, cai quản trăm đội hùng binh, dẹp giặc thù thành. Những vị nữ-anh-hùng ấy danh tiếng lẫy lừng trong lịch sử. Lại có một hàng phụ nữ sinh ra chỉ để nuôi con, nấu nướng, dọn dẹp, cầm cán chổi, coi bầy heo bầy gà. Xem công việc như thế ngỡ là không oanh liệt, không vinh dự, không công cắng bằng. Nhưng kể ra, công trạng họ đối với tiên non, quốc gia, xã hội, với văn minh, không phải là thua là nhỏ. Thế mà sao hạng người ấy không ai nhắc nhở, ngó ngán đến? Tại sao lại có sự thiếu sót bất công và thiên vị như thế? Ngon bút của người chép sử, tấm lòng tôn kính của người đời lắm khi cũng còn sai lạc, lầm lẫn.

Nhưng chị em hãy gạt việc của người đời quên ca tụng công cán của chúng ta.

Chỉ biết một người ở, một năm đỡ tốn kếm cho ngân quỹ gia đình của chị em hơn trăm bạc lại làm cho chị em trở nên một phần tử rất xứng đáng với nước nhà. — NGỌC ƯỚC.



Mẹ nghe Con nghe

của
HỒ BIÊU CHANH

(Tiếp theo)

THÌNH linh con chó mực ở trong nhà bếp chạy ra sủa om-sòm, mới xé được cái màn im-liêm mà pha một tia sanh-hoạt.

Qui bước mạnh lénthềm, tiếng giầy nện trên gạch nghe cộp-cộp. Chú Tiên một người tò thám niên, vẫn ở trần trụi-trụi, nhưng bây giờ đã có râu le-the, chui ló ra cửa nhà bếp mà hỏi: « Ai đó? » tiếng pha với tiếng hỏi chó sủa. Qui nhìn biết người lớ xưa, nên không đáp, cứ đi thẳng lại cửa nhà bếp.

Chú Tiên đứng ngó trần rồi hỏi lớn:

— Ủy! Cậu ba phải hôn?

— Phải.

— Cậu ba về!... Cô hai ơi, cậu ba về.

Qui đã bước vô cửa.

Mỹ mặc quần vải trước kia là màu đen, mà bây giờ là màu mốc, với cái áo tui trắng cỏ và trên vai hai miếng vải ngà-ngà, cò dưng ngồi ở nhà trên, dựa cửa sổ trở ra sau vườn, mà kết nút áo, cò nghe xao-xiên thì bỏ kim lật-đật chạy ra dóm. Ngó thấy em, cò mừng quýnh, nên chỉ la một tiếng « em! », rồi đứng trân-trần, không nói được nữa. Qui cũng la « chị hai » rồi xách giỏ đi thẳng lên nhà trên.

Chú Tiên theo mở cửa nhà trên ra. Qui để giỏ trên ván. Mỹ ngồi bên cái giỏ và hỏi:

— Em đi đâu mà biệt títch vậy em?

— Đi làm ăn.

— Cha chết rồi, em về đây em có thấy mặt cha nữa đâu!

— Em ghé trong ngã ba, di Ba đã có nói cho em hay rồi.

Mỹ ngồi khóc thút-thít.

Qui bước lại bàn thờ, kiểm hết hai bàn mà không có một cây nhang. Qui lắc đầu thất vọng, song cứ cúi tay trước hai bàn thờ, không cần đốt đèn đốt nhang chị hết. Lay rồi Qui đứng im mà thiên định một hồi lâu rồi lui ra, cỡi áo bành-tô bỏ trên ván và ngồi ngang chị mà hỏi:

— Di đi đâu?

— Thì cũng đi đánh bài hoài, đánh đầu phía ngoài chợ.

— Còn thặng Sen?

— Nó vô đầu trong trường gà.

Chú Tiên tiếp nói: « Mủa gà thì cậu Sen đeo theo mấy trường gà, bao giờ chịu ở nhà? »

Qui châu mày, nghiêm nét mặt. Mỹ thùng-thẳng nói:

— Mấy bữa cha đau nặng, có lẽ cha biết sẽ chết hay sao nên cứ nhắc em hoài.

— Lúc cha nhắm mắt có chị tại đó hay không?

— Có.

— Cha có trời lời gì hay không?

— Cha ngó chị cha khóc, rồi kêu tên em chứ không nói chi được. Mà cha cò ngoạt đi với Sen tại gần, rồi chỉ chị em biểu phụai thương chị.

Chú Tiên tiếp nói: « Lúc ông đau, tôi ràng một bên đưng lo cơm cháo nước men cho ông. Ông cò than với tôi không biết cậu ba ở đâu đặng đánh dây-thép kêu cậu về cho ông thấy mặt. Tôi nghiệp quá, ông nhớ cậu lung lăm. »

Vì đã biết trước việc nhà rồi, nên nãy giờ về nhà Qui tình tao. Bây giờ nghe được lời cha và hiểu được ý cha trong lúc cuối cùn, thì Qui cam xúc, không dằn nữa được, nên mới khóc rống lên. Mỹ cũng khóc với em. Có lẽ chú Tiên thấy con buồn thắm như vậy thì đau lòng, không vui mà tham dự nữa, nên chú bỏ đi xuống nhà bếp.

Chị em Qui khóc với nhau một hồi rồi Qui biên chị dắt đi viếng mã cha. Chị em bận áo, Qui đội nón, Mỹ đội khăn, rồi đi ra cửa. Mỹ kêu chú Tiên mà dặn coi nhà.

Qui ngó ngay chú Tiên và cười và nói:

— Tôi không để chú còn ở đây. Tôi tưởng chú đã thôi ở rồi.

— Trước khi mất, ông có biểu tôi cứ ở đây...

— Cảm ơn chú;
— Ở quen rồi, hờ mà đi ở chỗ khác nghỉ cũng tui.
— Chú là người trung thành thuần hậu. Trời sẽ ban phúc cho chú. Chắc chắn như vậy.

Chú Tiễn cười hì-hạt, tay sờ mấy sợi râu còi mà nói: « Phúc gì bây giờ? »

Nghe lời thiết tha ấy, Qui cũng tức cười mà đáp: « Chú muốn phúc nào trời sẽ cho phúc nấy. Mà dầu chú không ước mong điều gì hết, thì trời cũng cho chú sung-sướng ngày già. Thôi, chú coi nhà, để chị em tôi đi thăm mộ mã một chút ».

Mỹ đất Qui ra gò mã mà chỉ mộ cha, một vung đất nằm dài bên mộ mẹ, không có người manh, không có mộ chí, tan-tác dưới nắng mưa, hắc-hiu giữa đồng ruộng. Qui gác đầu trước mộ cha mẹ, đứng suy niệm tiên-hôn rồi ngồi bẹp dưới chơn mộ mà nói: « Cha nghèo em không giúp được, cha buồn em không làm vui được, cha đau em không nuôi bệnh được, cha chết em không có mặt được, thế thì em đã lỗi đạo làm con, lỗi hết ráo. Nhưng mà nếu cha ở dưới Cửu-tuyền cha thấu hiểu được tâm-sự của em, thì có lẽ cha cũng dung thứ cho em, chớ không nở chấp ».

Mỹ ngồi chồm-hồm một bên em mà nói:

— Em về, chị mừng quá. Em đi chẵn 12 năm, không có tin-tức, nên chị lo sợ hết sức, nghĩ em đã chết mất rồi. Té ra chị em còn gặp nhau. Em làm ăn khá hay không? Có vợ con hay chưa?

— Để sau rồi em sẽ thuật chuyện của em cho chị nghe, không gấp gì. Chị thấy em thế nào, cứ tưởng em như vậy, thì đủ rồi. Em muốn biết đời sống của chị ở nhà, biết cho tường tận. Di Ba đã có thuật sơ lược cho em nghe rồi, song em muốn hỏi lại cho rành-rẽ. Em đi rồi, cha gả chị cho con cả Phi trên Giồng-ké phải hôn?

— Ủ, mà chị về nhà chồng ở có 5 tháng rồi chị về nhà mình.

— Tại sao vậy?

— Chồng chị bỏ chị, thì chị còn ở làm chi.

— Tại sao anh bỏ? Di Ba nói anh mê-mèo chuột, bạc bỏi, nên anh bỏ chị phải hôn?

— Cũng có chơi bời bài bạc thiệt, nhưng mà không phải tại vậy mà bỏ chị. Người ta cưới chị là vì thấy cha có ruộng, chắc sau chị sẽ có phần ăn, nên người ta mới cưới

Chừng nghe cha mắc nợ nhiều quá, ruộng đất chắc sẽ bị chủ nợ tịch-hết, thì người ta đuổi chị, chớ có chi đâu.

— Khốn nạn quá! Anh tên gì? Bỏ chị rồi có cưới vợ khác hay không?

Tên Tân. Không biết có cưới vợ hay không?

— Hỏi cưới chị có làm hôn-thú-hay không?

— Có.

— Bỏ chị mà có án Tòa cho để rành-rẽ hay không?

— Không có.

— Không có án Tòa cho ly dị, nên ngày nào chị có ruộng đất thì anh năn-nỉ rước chị về chờ gì.

— Ai thêm về mà rước.

— Sao vậy?

— Con người chỉ biết bạc tiền, không kể nhơn-nghĩa, thì có ra gì mà gâu họ. Chị nhứt-dịnh không thêm lấy chồng nữa.

— Phải lấy chồng đáng thân chị được sung-sướng một chút, lẽ nào chị đành chịu cực khổ mãi đời như vậy sao?

— Có cực gì đâu em.

— Thân chị như đây đó, sao chị lại nói không cực.

— Ở trong nhà thì làm công việc nhà, chớ cực giống gì.

— Nếu em chết mất, em không về đây, chắc chị cùng ở đây tới già sao?

— Vậy chớ đi đâu? Chị em thì ở với nhau; không lẽ bỏ em mà đi ở với người dung.

— Bằng Sen nó có thương chị không?

— Có lẽ nó cũng thương chớ.

(Còn nữa)

DO PHONG GI

Sauh nhưc mỗi, đau lưng, tê bại, sưng, ngứa ngám, mề-dại, ghê-lác. Uống TRỪ PHONG GIẢI ĐỘC HUỒN của Nhà thuốc « HAY » Cánh-thơ. Uống ít nhuận trường, nhiều thì xỏ. Đan bà sanh con có phong đẹn ghê-tuổi không đặng, uống dưới phong sau sanh con nuôi đặng. Mua lẻ từ 5 \$00 khối chịu tiền gửi. Giá: 1 \$80. Không kỳ-thai. — Cần mỗi chỗ một Đại-lý.

Tổng Đại-lý: { Saigon: Antenco, 18 Gallieni }
{ Rachgia: Ngọc-Hiền }



KIỆM - HIỆP TIỂU - THUYẾT
do Thân-Văn
♦ Nguyễn-văn-Quý ♦
dịch truyện:
Le Vicomte de Bragelonne
của Alexandre DUMAS

(Tiếp theo)

TAU bệ-hạ, động đến kẻ có tội, tức là động đến bộ Tổng-trưởng Tài-chánh, vì hai người có tội kia là bạn thân của một người rất có thế-lực. Thân sơ e ngại hành-hình, sẽ có loạn chẳng sai.

Vua Louis nghe nói nọ-ngợ, dờ mặt, đay qua phía D'Artagnan, thấy nhà hiệp-sĩ hé một nụ cười thương-hại cho nhà tài-chánh và nhà vua.

Nhà vua bèn cầm viết, lẹ lẹ ký tên, phê những tờ của Colbert trình và ngó ngay mặt Colbert, nói:

— Này, khi nào khanh có luận việc nước với trẫm, thì rần rần dùng hai tiếng « trờ-ngại », nếu bỏ được thì bỏ. Còn hai tiếng « không được » thì cấm tuyệt không cho nói.

Colbert lãnh bài học này trước mặt nhà Hiệp-sĩ trong lòng lấy làm nhục. Ngài tính lui ra, nhưng ý muốn gỡ sự thất-bại vừa rồi, nói:

— Thân quên cho bệ-hạ hay rằng số tiền tịch-tầu được năm triệu đồng lư.

— Cộng với số tiền trong tủ của trẫm là bao nhiêu?

— Tàu bệ-hạ, 18 triệu.

— Khanh bước ra phòng ngoài, sẽ thấy Lyonne đang chờ trẫm, bảo đưa tờ trình của trẫm cho lịnh làm, cho trẫm xem.

— Tàu bệ-hạ, thân đi ngay bây giờ. Chiều hôm nay bệ-hạ có cần-dùng tới thân nữa chăng?

— Không, trẫm kiếu khanh.

Colbert vừa bước ra thì nhà vua nói với D'Artagnan:

— Hãy trở lại câu chuyện khi nãy. Khanh thấy không, về tiền-bạc, đã có sửa đổi nhiều.

— Tàu bệ-hạ, từ số xe-rô đến số 18 thì thật đã nhiều. Đáng lẽ Bệ-hạ có được số đó khi Bệ-hạ gặp vua Charles ở thành Blois, thì ngày nay hai nước đâu đã phải xích-mịch cùng nhau. Thân phải nói là vì thân dóm thấy có chỗ trở ngại ở nơi đó.

chức, mà không từ chức, tức là không có dịp làm nên sự nghiệp như ngày nay... Song, ngoài cái phúc ấy, trẫm lại còn có cái phúc khác, và cái việc mà trẫm xích-mịch với Anh-quốc, chắc không lấy chi làm lạ đối với khanh.

Tôi đây nội-thị lại báo cõ Lyonne tới châu. Nhà vua bảo:

— Khanh hãy vào. Làm quan mà không bè-trẻ công-việc như vậy mới đáng gọi là tôi trung. Trao bức thơ gởi cho vua Charles cho trẫm xem.

D'Artagnan lóng tai nghe nhà vua nói:

— Trung-úy đợi trẫm một chút. Trẫm phải ký bức thơ này gởi cho Hoàng-huynh trẫm, cho biết trẫm đã chịu cho Hoàng-đệ trẫm là Quận-công d'Orléans thành hôn với công-chúa Henriette Stuart.

Trong khi nhà vua ký tên bức thơ, rồi bài châu cho Lyonne lui ra, thì D'Artagnan lăm-thăm nói: « Chuyện này nhà vua đã thắng ta, song ta nói thật, thất bại chừng nào ta càng vui lòng chừng nấy. »

Nhà vua liếc mắt ngó theo Lyonne, đợi chờ cửa phòng đóng lại, rồi ngài bước tới ba bước, dường như muốn đi theo Lyonne. Nhưng ngài bước đủ ba bước thì liền đứng lại, suy nghĩ một chút và quay lại nói với D'Artagnan:

— Cũng nên dứt câu chuyện chớ rồi. Ngày nọ ở Blois, khanh có nói khanh nghèo, phải chăng?

— Tàu bệ-hạ, ngày nay thân đã giàu.

— Phải, nhưng chuyện ấy không can-phạm đến trẫm. Tiền là tiền của khanh chớ không phải của trẫm.

— Tàu bệ-hạ, thân không nghe rõ mấy lời của bệ-hạ.

— Vậy khanh đừng để trẫm giúp khanh nói, khanh cứ bày-tỏ tự-nhiên cho trẫm nghe. Nếu như khanh được một số tiền chắc-chắn là 20 ngàn đồng mỗi năm thì liệu có đủ chăng?

D'Artagnan mở mắt lớn, nói:

quan mà không bè-trẻ công-việc như vậy mới đáng gọi là tôi trung. Trao bức thơ gởi cho vua Charles cho trẫm xem.

D'Artagnan lóng tai nghe nhà vua nói:

— Trung-úy đợi trẫm một chút. Trẫm phải ký bức thơ này gởi cho Hoàng-huynh trẫm, cho biết trẫm đã chịu cho Hoàng-đệ trẫm là Quận-công d'Orléans thành hôn với công-chúa Henriette Stuart.

Trong khi nhà vua ký tên bức thơ, rồi bài châu cho Lyonne lui ra, thì D'Artagnan lăm-thăm nói: « Chuyện này nhà vua đã thắng ta, song ta nói thật, thất bại chừng nào ta càng vui lòng chừng nấy. »

Nhà vua liếc mắt ngó theo Lyonne, đợi chờ cửa phòng đóng lại, rồi ngài bước tới ba bước, dường như muốn đi theo Lyonne. Nhưng ngài bước đủ ba bước thì liền đứng lại, suy nghĩ một chút và quay lại nói với D'Artagnan:

— Cũng nên dứt câu chuyện chớ rồi. Ngày nọ ở Blois, khanh có nói khanh nghèo, phải chăng?

— Tàu bệ-hạ, ngày nay thân đã giàu.

— Phải, nhưng chuyện ấy không can-phạm đến trẫm. Tiền là tiền của khanh chớ không phải của trẫm.

— Tàu bệ-hạ, thân không nghe rõ mấy lời của bệ-hạ.

— Vậy khanh đừng để trẫm giúp khanh nói, khanh cứ bày-tỏ tự-nhiên cho trẫm nghe. Nếu như khanh được một số tiền chắc-chắn là 20 ngàn đồng mỗi năm thì liệu có đủ chăng?

D'Artagnan mở mắt lớn, nói:

— Tàu bệ-hạ...
 — Ngoài ra, lại cho khanh bốn con ngựa, có mã-phu săn-sóc nuôi ăn, và một số tiền phụ-trợ tùy theo ý khanh xin để xây-xài trong khi thừa-hành phận-sự. Hoặc như khanh muốn một số lương như định là 40 ngàn, thì cũng được, cứ nói cho trẫm biết.
 — Tàu bệ-hạ...
 — Tuy nhiên khanh lấy làm lạ, trẫm đã đoán trước. Khanh hãy trả lời mau, nếu khanh dự-dự thì ra lẽ khanh không còn cái trí suy-nghĩ mau-mẫn mà trẫm biết từ bấy lâu.
 — Tàu bệ-hạ, 20 ngàn quả thật là một số tiền to-tác, nhưng mà...
 — Trẫm không muốn « nhưng mà ». Nói được hay là không. Số tiền ấy xứng đáng chăng?
 — Tàu bệ-hạ, đành rằng...
 — Thế thì khanh bằng lòng à? Được lắm. Phải, tốt hơn là tiền xài bất ngờ tính riêng, ngoài số 20 ngàn. Việc ấy khanh sẽ tính với Colbert. Bấy giờ hãy nói qua chuyện quan-hệ hơn.
 — Tàu bệ-hạ, thần đã có nói với bệ-hạ rằng...
 — Khanh có nói khanh muốn nghỉ, trẫm biết, nhưng mà trẫm cũng đã có đáp với khanh, trẫm không như muốn vậy... Trẫm là chúa, có phải à?
 — Tàu bệ-hạ, phải.
 — May-mắn thay! Có phải là khi trước khanh chỉ ước muốn làm Đại-ủy Ngự-lâm-pháo-thủ chăng?
 — Tàu bệ-hạ, phải.
 — Vậy thì cấp-bằng trẫm đã ký tên rồi để trong học-tử kia. Trẫm sẽ sai khanh đi xa để lo một việc, ngày nào khanh làm xong nhiệm-vụ, trở về, sẽ kéo học-tử tự lấy.
 D'Artagnan còn dự-dự, cuối đầu suy-nghĩ.
 — Khanh dự-dự thì người ta tưởng khanh không biết rằng ở trào của trẫm đây, quan Đại-ủy Ngự-lâm-pháo-thủ, có thể thăng chức Thống-chế.
 — Tàu bệ-hạ, thần rõ biết điều ấy.
 — Hay là khanh không tin lời trẫm?
 — Tàu bệ-hạ, thần không dám...
 — Trước kia, trẫm muốn chỉ cho khanh biết, đầu khanh là bề tôi lương-dũng, nhưng khanh đã bỏ trẫm đi tức là mất phò một vị minh-quân. Trẫm hỏi thật, trẫm đây có đáng là Chúa khanh chăng?
 — Tàu bệ-hạ, thần đã khởi sự biết bệ-hạ thật đáng là Chúa của thần.
 — Vậy thì khanh hãy trở lại phụng-sự trẫm. Từ ngày khanh bỏ về, đội quân ngự-lâm của khanh đã mất trật-tự. Quân-sĩ xiêu-dinh ngã-quân, đánh nhau tối ngày, không kẻ chỉ tới, lính trẫm. Khanh hãy chỉnh-dốn lại cho chóng.
 — Tàu bệ-hạ, xin vâng.
 — Khanh phải luôn-luôn ở một bên trẫm,

có chinh-chiến thì đi với trẫm, đồn binh ở quanh trại của trẫm.
 — Tàu bệ-hạ, nếu bệ-hạ giao cho hạ-thần phần việc đó, thì có cần chi phải cho thần đến hai chục ngàn liú.
 — Trẫm muốn cho khanh có nhà, trẫm muốn cho khanh đủ sức tiêu-xài theo ngôi phẩm của khanh, trẫm muốn cho Đại-ủy Ngự-lâm-pháo-thủ của trẫm rõ-ràng với thiên-hạ.
 — Tàu bệ-hạ, làm như vậy thì đồng-lương của bệ-hạ phát cho hạ-thần kẻ cũng như tiền cho, không phải là tiền của hạ-thần làm ra. Hạ-thần không muốn vậy. Bệ-hạ cho hạ-thần một cái nghề làm biếng mà một người nào khác có thể đương nổi với một số lương bốn ngàn liú. Nhà vua cười.
 — Khanh quả thật là người khôn-khéo. Khanh tráo-trở lời nói để cho trẫm thất-lộ sự bí-mật trong tâm ra cho khanh nghe.
 — Bệ-hạ có sự bí-mật thì thần xin chịu lãnh số lương 20 ngàn, để giữ sự bí-mật ấy cho bệ-hạ. Trong thời-buổi này, cái đức-tình kín-miệng vô giá. Thần đã tỏ-bày tâm-tình, xin bệ-hạ nói cho thần biết chuyện bí-mật kia.
 — Vậy thì khanh hãy nài nỉ, lên ngựa.
 — Tàu bệ-hạ, liền bây giờ?
 — Không, trong hai ngày nữa.
 — Tàu bệ-hạ, như vậy rất tiện cho thần toan-tính việc nhà và sửa-soạn để phòng ngừa việc bất-trắc. Bệ-hạ tính sai thần đi chỗ nào?
 — Khanh biết xứ Bretagne chăng?
 — Tàu bệ-hạ, không biết.
 — Khanh có thân-bằng qui-hữu ở xứ ấy không?
 — Tàu bệ-hạ, không có.
 — Không sao. Khanh thông-thạo về chiến-lũy chăng?
 D'Artagnan mỉm cười: « Tàu bệ-hạ, thần tưởng khi cũng biết. »

(Còn nữa)



Agents Exclusifs : **BOY-LANDRY**

Hoàng-Tử và Công-Chúa...

(Tiếp theo trang 3)

của Thống-chế Võ-việt-Bưu. Năm Tự-Đức thứ 9 (1856) chứa hoãn, thọ 61 tuổi, có 3 trai, 2 gái.
 89. — Công-chúa NGOC-CUU. — Không rõ mẹ là ai. Năm Minh-mạng thứ 4 (1823), gả cho Lê-Hầu, con của Lê-Chất. Năm Thiệu-Trị thứ 6 (1846) chứa hoãn, thọ 45 tuổi, có 3 trai một gái.
 90. — Nghĩa-Hòa Công-chúa NGOC-LANG. — Con bà Tống-thị. Năm Minh-mạng thứ 4 (1823), gả cho Phó-vê-ú Nguyễn-đức-Triêm con của Khoái-châu Quận-công Nguyễn-đức-Xuyên. Năm Thiệu-Trị thứ 6 (1846) chứa hoãn, thọ 44 tuổi, có 5 trai 1 gái.
 100. — An-Nghĩa Công-chúa NGOC-NGHIÊN. — Con bà Đức-mai Lê-thị, chị của Quận-Oai-công. Năm Minh-mạng thứ 4 (1823), gả cho Lê-văn-Yên, con nuôi của quan Tá-quân Lê-văn-Duyệt, trưởng-tử của Lê-văn-Phong. Năm Minh-mạng thứ 16 (1835), vi án của quan Tá-quân nhát ra nên Yên bị tru. Năm Tự-Đức thứ 9 (1856), chứa hoãn, thọ 53 tuổi, có 3 trai.
 110. — Công-chúa NGOC-KHUE. — Em ruột Công-chúa Ngoc-Nghiên. Năm Minh-mạng thứ 6 (1825), gả cho Vê-ú Nguyễn-văn-Thiên, con thứ của Kinh-môn Quận-công Nguyễn-văn-Nhơn. Năm thứ 8 (1827) chứa hoãn, thọ 21 tuổi, có một trai.
 120. — Định-Hòa Công-chúa NGOC-CO. — Con bà Nguyễn-Đình-thị. Năm Minh-mạng thứ 10 (1829), gả cho Vê-ú Nguyễn-huỳnh-Thành, con thứ của Kiên-Xương Quận-công Nguyễn-huỳnh-Đức. Năm 1832 Thành mất. Chứa lần ăm ở Dương-văn mà từ. Năm Tự-Đức thứ 9 (1856) chứa hoãn, thọ 49 tuổi, có 2 trai.
 130. — Hoàng-nữ NGOC-THIEU. — Con bà Nguyễn-Việt-thị, mất hồi một tuổi.
 140. — Hoàng-nữ NGOC-LY. — Con bà Trần-thị. Năm Gia-Long thứ 18 (1819) mất mới được 11 tuổi.
 150. — Công-chúa NGOC-THANH. — Con bà Phan-thị. Năm Minh-mạng thứ 10 (1829), gả cho Vê-ú Hồ-văn-Thập, con của Phước Quốc-công Hồ-văn-Rôi, nhưng chưa kịp làm lễ thành-ninh thì chứa hoãn, thọ 18 tuổi.
 160. — Hoàng-nữ NGOC-BICH. — Con bà Trần-thị. Mới 8 tuổi thì mất, năm năm Gia-Long thứ 18 (1819).
 170. — Hoàng-nữ NGOC-SINH. — Con bà Đặng-thị. Mới 7 tuổi thì mất, năm năm Minh-Mạng thứ tư (1823).

BIÊU-CHÁNH.

PHƯƠNG THUỐC HO-LAO

Tôi có 1 phương thuốc trị bệnh ho-lao của ông bà để lại hay quá. Nửa này chỉ để giúp người ở thôn lán. Nợ trị bệnh nhẹ thì mau lành, còn bệnh thiệt nặng như tiếng tắc, mệt và nóng lạnh liên-miên... tôi cho uống thì chỉ bớt trong một lúc, không hết; chỗ còn bệnh ho chưa thiệt nặng như nội trên và những chứng ho thường như: ho ra máu, ho khan, ho đàm, ho phong, vân... vân... thì uống mau lành lắm. Còn người bị té bị đánh động phổi tức ngực thì uống càng mau hơn. Có nhiều người dùng thấy hay, khuyến khích tôi làm ra bán khắp nơi cho ai cũng dùng được; nhưng vì phương thuốc này mắc quá nên tôi không muốn. Nay người ta khuyến khích quá và tôi nghĩ lại có nh.ều bệnh tổn bạc ngàn mà không hết thì thuốc này sánh cũng không mắc gì, nên tôi làm ra và chia nh.ằm mỗi ve uống một tuần thì giá 14 \$ 00. Tùy bệnh, uống 1 hoặc 2 hay 3 tuần thì lành.

Dùng thuốc này rồi ngoài còn phải có cách kiêng cử và lựa chọn món ăn và phương pháp làm cho phổi mau tươi nhuận định mới mau lành. (Tôi có e ở ở trong toa). Trong ộp ó hai thứ thuốc uống: 1 thứ uống nhưn trường đười đàm trong phổi ra đại trường; 1 thứ bổ phổi trị ho. Vậy ai muốn mua, viết thư kể rõ bệnh, đề: Gởi Monsieur NGUYỄN-VĂN-ÁNG (tre R. ở ở Hương giao làng Tân-Quoi Boite postale n° 10 (CANTHO)

NOTA. — Thưa quý ông, quý bà! Số thuốc dự trữ cuối tháng chạp Annam thì hết. Bớt thuốc mới tinh năm mới ve mắc hơn trước 2 \$ 50, tức là 14 \$ 500. Vậy đầu năm Annam mới hép ứ h 14 \$ 00.

Sté des SUCRERIES & RAFFINERIES de L'INDOCHINE

Sucre cristallisé supérieur
 Sucre en moreeaux
 Sirop pur sucre
 Mélasse pour distillerie

BUREAU à SAIGON
 11, Place Rigault de Genouilly, 11
 Direction générale à HIỆP-HÒA
 CHOLON