

Số 52 - GIÁ: 0\$25

NGAY 16 SEPTEMBRE 1943

# NAM KỶ

## TUẦN BÁO

Giám-đọc: HỒ-VĂN-TRUNG \*

# Thư



Trong số báo này có bản đồ xứ Touraine bên Pháp, có nhiều hình ảnh lâu đài, sông rạch, đồng ruộng, rất tốt đẹp.

Cũng có bài: Cảm tưởng đối với Trưng-Thu, của Hồ Biểu-Chánh và nhiều bài khác rất đặc sắc.

Số 52.

Số 52.

## Cảm tưởng của tôi đối với

# TRUNG-THU

Đến ngày Trung-Thu, tôi cảm viết tình tả chút cảm tưởng quê hèn đối với thời tiết này. Tự nhiên trong trí tôi liền nhớ mấy câu tả cảnh thu của văn-sĩ Anatole France trong bài « Lá rụng » :

« Đây là mùa thu. Gió thổi vào rừng làm cho lá khô rụng rồi lăn lộn bay lác-đác. Mấy cỏ thỏ xo-rơ hết lá, đưa hài-cốt đen thui lên không gian ».

Tôi lại nhớ cặp trạng trong bài thi « Thu điếu » của Nguyễn-Khuyến-tiến-sanh :

Sóng biếc theo làn hơi gợn tí,

Lá vàng trước gió sẽ đưa vèo.

Nhớ những câu văn Đông Tây như vậy, tôi phải lo-lãng tâm thần. Mùa thu thì có gió thổi, có lá cây vàng úa rồi rơi rụng. Ấy là cảnh thu của mấy xứ có đủ bốn mùa. Ở Nam-kỳ chỉ có hai mùa, là mùa nắng với mùa mưa. Đã giữa mùa thu rồi, mà mấy bữa rày trời mưa xối-xả, mưa ngày mưa đêm, mưa đùng sùng không có gió, cây cối mát mình nên đơm lá xanh tươi, chứ không úa vàng mà rơi rụng.

Cảnh thu của tôi khác hẳn cảnh thu của người ta, thế thì cảm tưởng của tôi không theo một nhịp với cảm tưởng của người ta được.

Đã vậy mà lúc thanh-niên tôi còn thấy đêm Trung-Thu có một hai chỗ văn-sĩ nhóm nhau mà ra thai, hoặc chơi thuyền, tuy nhiều khi bị mưa dầm, thai treo ướt mem, thuyền chèo không được. Dầu không thấy ánh chập Hăng, người ta cũng tưởng tượng hình dáng chi, rồi uống trà hoặc nhậu rượu ngâm thi.

Mà bây giờ cũng không còn cái thú chơi ấy nữa, chỉ còn mấy tiệm bánh phở bày Trung-Thu nguyệt bính như trước, nhưng bán giá đắt gấp năm gấp bảy hồi xưa.

Trung-Thu Ở Nam-kỳ Trung-Thu không gày được cho nhà văn cái cảm tưởng nào đáng gọi là cảm tưởng nên thơ.

Tuy vậy mà ngồi lo-lãng, tay cầm viết, mắt ngó ra ngoài sân; giọt mưa lũ-chũ, rạo rạo rơi ngoài, cây cỏ xanh tươi, bầu trời xam-xám; thấy cảnh dường ấy tôi sực nhớ ngày tết nương-nấu nơi chốn thôn-quê, tôi thường nghe mấy cô gái họ hát :

Vài trời phong thuận vô hòa,

Mưa thu xối-xả cho ta làm mùa.

Người hát câu như vậy thì trong tâm-hồn chỉ trông mong mưa lớn gió xuôi, cho có nước nhiều mà làm ruộng; chứ không cần trau chuốt câu giéo-giắt, lựa chọn lời thi-thơ để chào gió đón trăng như các nhà văn-sĩ.

Tuy câu ca-dao không văn-chương, tuy đám mưa thu không thi-vị, nhưng mà câu hát ấy hợp với cảnh mưa này, khiến lòng tôi nảy sanh cảm tưởng nồng-nà, cảm tưởng về nông-kế, về nhơn-sanh, bởi vậy ngày Trung-Thu mà tôi không muốn ngâm thi, tôi lại muốn hiệp với mấy cô gái đi cấy mà vài van cho ruộng trũng lúa nhiều, được dân-gian ấm no, nước nhà hưng thịnh.

Có lẽ cảm tưởng về Thu này nó sẽ đem lại cho tôi cái tâm-hồn « Văn-sĩ nhà quê » hoàn toàn. Mà được vậy tôi càng vui, vì say mê tình chất-phác, ngâm hát thú cần lao, chắc sẽ thơ-thời cõi lòng hơn là than-thở mấy mưa, mơ-màng trăng-gió.

BIỂU-CHÁNH



**T**HEO phong-tục nước Tàu mà mấy chục thế-kỷ rồi, dân-tộc Việt-Nam cho lễ tết Trung thu cũng như tết Nguyên-đán, mặc dầu đối với một kẻ giang hồ xa quê quán, những kẻ vô gia-đình cũng nhất tâm làm lễ kỷ-niệm hằng năm.

Lễ thường nguyệt này có hai vật mà người Tàu cần phải có là bưởi và khoai môn mà ta thường thấy. Vậy bưởi và khoai môn có ý nghĩa gì trong một lễ tết Trung-thu này.

Nay nhân dịp thu về, khắp bầu trời đều nhuộm một màu thu, ta cũng nên biết qua nguồn gốc của lễ tết Trung-thu ấy.

« Đời nhà Hán, vua Quang-Vũ tên Lưu-Tử nhoa đi đánh giặc bị quân giặc vây thành. Ngoài không binh cứu, trong lại hết lương. Quan quân không biết lấy gì ăn để sống mà gìn giữ thành trì.

« Lúc ấy, nhà vua lấy làm sợ hãi quá mới đặt bàn hương án ngoài trời, để cầu lạy xin dâng Thượng đế nhờ phước lành mà cứu rồi chúa tôi cho khỏi nạn chết đói đương hoành hành rạo-riết bên đất !

« Vì số mạng trời đã định cho vua Quang-Vũ và quân Hinh phải còp mắc nhiều tai ách, nên hương-đế không cho mọc lúa gạo mà chỉ cho trồng thành toàn mọc những khoai môn.

« Đương lúc, họ mãi xối bời từng lớp đất để tìm một vật gì, một củ củ cây gì có chất bột, để thay cơm cháo, thì bỗng tìm được khoai môn. Họ lấy làm mừng rỡ mới đào lên luộc ăn. Nhờ đó mà quan quân mới khỏi bị chết đói.

« Những khốn nạn, vì ăn khoai ấy nhiều quá, sưng dạ dày không thể tiêu-thu được, làm cho quân-lính trong thành đều mang chứng óng bụng không đi tả được. Bấy giờ vua Quang-Vũ mới lạy cầu trời. Cảm-dộng lời cầu-khẩn tha-thiết, và lại cái tai nạn « óng-bụng » ấy đã đến thời-kỳ phải qua, nên Thượng-đế

dùng phép màu-nhiệm cho trong thành có mọc nhiều cây bưởi.

« Thấy cây bưởi có trái, chúng hái lấy ăn. Vì ăn nhiều làm cho đường đại-tiên được thông, nên chứng óng bụng cũng theo cái bọn tích-tụ phá hoại ấy mà bài tiết ra hết.

« Nhờ có khoai môn và bưởi ấy mà quân lính gượng sống có mấy tháng trời. Sau lại có binh đến cứu viện và vua tôi mới được thoát khỏi trùng vây.

« Nguyên đêm mà vua Quang-Vũ đặt bàn hương án lạy cầu trời là đêm rằm tháng tám. Nên khi được trở về triều muốn kỷ-niệm lấy ngày tai ách khốn-khở trước kia, nên nhà vua mới truyền cho từ quan đến dân thứ, đến đêm rằm tháng tám thì cần phải tìm cho kỹ được khoai môn và bưởi, để trưng đèn cúng lạy ngoài trời.

« Khoai môn và bưởi tức là mùi tán khở của ông vua hết gạo !

« Lần lần thành tục lệ, mà người Tàu và người Ta cho lễ ấy là một lễ tết rất long trọng. Vì lễ ấy ăn nhằm giữa mùa thu, nên mới đặt là lễ tết Trung-thu.

« Ngoài hai vật cần cũng là bưởi và khoai môn ra, họ lại còn làm nhiều thứ bánh, nhất là bánh in. Trên mặt bánh in ấy, họ có in chữ « Trung-thu nguyệt bính », để tỏ rằng bánh ấy làm ra cốt để thưởng trăng đêm giữa mùa thu ».

Truyện thuyết này có làm việc hoang-dường vô lý. Tuy vậy, đã trải bao nhiêu nỗi thăng trầm biến cố của thời-dại trong lịch-sử người Tàu và người Ta, nhưng lễ tết Trung-thu vẫn được truyền đến ngày nay, âu cũng là một sự rất hiếm. Và, lễ tết ấy, ta có thể tưởng rằng đó là một tục lệ khá ai mà không bao giờ tiêu diệt được.

Vậy hôm nay Thu đã về rồi, đây ao sen hoa nở. Dưới một bầu trời trong sáng êm-ĩ

# ĐỒNG-NAI THI-VỊ

**K**HÔNG có con sông danh tiếng Bạch-Đằng, không có cái lịch-sử Hoan-kiếm, không có *nền-củ lâu đài bóng tịch dương*, không có con sông lơ dờ dưới tiếng đàn bầu hòa theo bài Sa-mặc, không có những đền tàn tháp đổ ầu sầu trên sườn núi bằng khuảng, không có cả những cô gái răng đen rúc-rúc mà đôi mắt huyền là một mạch suối thơ, ôi, xứ Đồng-Nai không có được một quá-vãng hiên-hách, không có được một hiện-tại mơ-màng, không có được phong cảnh danh thắng, mà cũng không có những gương mặt trái soan trời đặt lơ-dờ trên giòng nước.

Đồng-Nai là một xứ mới, chẳng ử dột dưới trời đông gió lạnh, chẳng ấu sầu dưới ngọn gió heo may. Không phải là một cái bình xưa thất lạc trong bóng tối của thời-gian, mà Đồng-Nai là một đóa hoa xuân mới nở, tươi tăng dưới ánh sáng trời mai, thanh tân dưới luồng gió sớm.

Đồng-Nai hùng-vĩ không ở núi non hiểm trở, mà hùng-vĩ ở trong cõi bát-ngát của minh-mộng, ở trong vùng u-minh của rừng rậm, ở trên lưng sóng thần của dòng sông. Đồng-Nai không mơ mộng trên chiếc thuyền bông trụ lạc, mà mơ mộng theo lưng-sóng lúa xanh vàng, theo tiếng dơi âm i của rừng thối trầm lục, theo bóng bướm cánh én trắng-trắng trên sóng bạc dòng xanh. Đồng-Nai không đẹp để bởi người xinh cảnh lịch, mà đẹp để ở ngọn lúa vàng, ở bông lau trắng, ở tà chuối xanh, ở giàn điệp đỏ, ở hàng lãng nâu, ở lục bình tím.

do ánh của chị Hằng, chúng ta cũng nên vui vẻ mà nâng lấy tách nước trà thơm tho, để mời nhau xơi vài miếng bánh hầu gọi là ngày mà dân chúng ta được thành thời tận hưởng những cảnh vật xinh tươi đầy hoa mộng đặc sắc của đất trời; được thế để quên bớt đi những ngày cơ cực lo ngại pháp-phông trước thời cuộc nếm châu binh lửa đương đặng-dai nun dốt đến ngày nay.

QUANG-PHONG

Chảy từ chốn xa xăm, qua Lào, qua Mọi, Cửu-Long và Đồng-Nai không phải là hai dòng huyết chảy trong mạch máu ta, nặng nề lịch-sử hay là tự-đặc hân-hoan, mà là hai nguồn sanh lực vô-tận vô-cùng cho cả một địa-phương, cho cả một chủng tộc; là hai cảnh hải hùng cho ghe thuyền thương-khách trong cơn giông tố bão bùng; là hai nguồn mơ mộng khi hồng thắm như đôi má ngáy thơ, khi trong ngần như đôi tròng mỹ-nữ; là hai bức tranh thay đổi nhiều màu dưới trời sa mưa mây sấm và dưới ánh nắng hồng tươi; là đẹp để, là mơ-màng, là hùng-vĩ, là thơ!

Thơ ở đâu? Tạo-hóa há lặng thơ cho vùng này mà chẳng tặng thơ cho vùng nọ? Không, thơ ở lòng người; ngoại-vật chẳng qua là một ảnh-hưởng phụ-thuộc.

Đẹp ở đâu? Trong cả một hòn núi, trong cả một lòng sông, trong cả một lâu đài, trong cả một vườn hoa nở? Cũng có thể. Nhưng vẻ đẹp chẳng những ở trong toàn-cảnh bao la mà vẫn ẩn trong những nét tế nhị, trong một hạt đá trong một lượng sóng, trong một khe cửa, trong một nụ hoa.

Đã có đẹp ở trong những nét hoa tế nhị của tranh « Sen le », « Mai điều », cũng như ở trong bức họa toàn-cảnh của *Tùng đình mãn-hạ*, *Tổ-Võ chôn dế*, há chẳng có thơ ở trong ngọn cỏ của một đồng bằng, ở trong lưng sóng của một sông rộng?

Một nụ hoa tươi cũng đẹp nên thơ, như toàn một vườn xuân hực-hổ. Và cánh bướm nào chẳng kêu gọi hồn thơ trên mặt nước linh-dinh?

Đồng-Nai! Đồng-Nai chơn thật, Đồng-Nai sâu xa, Đồng-Nai tâm-chí, Đồng-Nai của Lương-Khê, Đồng-Nai của Đồ Chiểu, Đồng-Nai của Ba Tạng, cứ chảy bên một mạch thơ chơn thật, sâu xa, tâm-chí, cứ chảy êm-đềm trong ruộng lúa vàng tươi!

TỔ-PHANG  
(Tây-Đò)

DỊCH PHÁP-VĂN

# CẢM TƯ'ỞNG VỀ THU



RẠN mưa lạnh và êm-đềm, rơi chầm-chậm từ nền trời u-ám, gó vào cửa kiếng bao nhịp nhỏ như để gọi tôi; mưa chỉ gây một tiếng nhẹ nhàng, thế mà sự rơi rơi của mỗi giọt dội vào lòng tôi một điệu buồn buồn. Đương lúc ngồi bên lò sưởi, hai chân trên đá để-cởi, tôi mặc tình cho ngọn lửa nhỏ làm khô bùn lầy vệ-sinh của đường đi và của luống cây, trận mưa đều-đều, cần tư tưởng tôi trong một sự mơ màng buồn thoáng thoảng, và (ôi) nghĩ-ngợi. Phải đi. Mưa thu lay

động trên cụm rừng bao màn âm-thấp. Đêm qua, những cây hay kêu run mình với nhiều lần đập cánh của mùa trong bầu trời chuyển động, và đây này một nỗi buồn bình-yên từ phương này đến với mưa lạnh và với sa-mù. Vạn vật đều cảm. Xả ủa vàng rơi xuống lối đi, không một tiếng; cảm-thú nhân-nại nín thinh; tai chỉ hứng có mưa, và cái im-lặng to-lớn này đè nặng lên môi, lên tư-tưởng tôi.

Tôi có ý muốn không nói gì cả. Tôi chỉ có một ý, là phải đi. Ô! chẳng phải u-ám, chẳng phải mưa, chẳng phải lạnh xua-đuổi tôi; đâu. Cảnh đồng còn khiến tôi ưa tuy hết giờ nụ cười. Tôi nào phải chỉ yêu nó vì nó vui đâu. Tôi yêu nó bởi vì tôi yêu nó. Những người mà ta thương-mến chẳng lẽ bớt thân-yếu với ta lúc họ buồn sao? Không, tôi khó cảm lòng khi phải lia mấy cụm rừng này, mấy đám nho này. Mặc-dầu tôi tự bảo rằng rồi về Paris, tôi gặp lại cảnh êm-êm của những gia-đình thân, lời thanh-nhã của mấy ông thầy, và tất cả hình-ảnh của mỹ-thuật mà cuộc đời trau chuốt lấy, tôi cứ tiếc con đường riêng cây trên đó tôi vừa dạo vừa ngắm thơ, cụm rừng, hồ ngân-nga mỗi khi có chút gió qua, cây «xén» lộn trong nội cỡ chốn hồ ẩn, những cây liễu bông trên bờ khe, lối đi trong đám nho mà ở đâu đặng kia, chị Hằng lẫn lộn dạng; tôi tiếc cái áo choàng dịu dàng của lá và trời, cái áo choàng trong đó người ta ru ngủ một cách thân-hiệu biết bao là nỗi đau thương.

Vả lại, tôi thường cảm đến thái-quá sự đặng-cay của những cuộc chia-lia. Tôi cảm nhiều rồi rằng đi tức là chết mất một cái gì. Và đời là gì, nếu không là một chuỗi chết từ phần. Phải mất tất-cả, không phải mất một lần, mà phải mất luôn-luôn, phải để tất-cả lại trên đường. Mỗi bước đi, ta phá-hủy một trong những dây vô-hình nó buộc chặt ta vào người và vào vật. Phải chăng đó là chết hoài hoài? Thưa ôi! điều kiện ấy thật gắt-gao; nhưng lại là một điều kiện thuộc về nhân-loại. Tôi sẽ phải rầu rĩ về nó chăng? Tôi sẽ đem trung



cliché

Trò lại **NHỮNG DẤU TÀN BỎ** Chuyện  
bài **TRONG Y-GIỚI VIỆT-NAM** mỗi tuần

**A**NH Lạc-quan-Nhơn ?  
Trong « *Chuyện-mỗi tuần* » của anh vừa rồi, anh tỏ nhiều thiện cảm đối với bạn đồng-nghiệp ngày-nay và ngày-mai của chúng tôi. Xin cảm ơn anh.

Thực ra thì sự gắng-sức của chúng tôi chưa đầy-đủ. Khi viết toa bằng quốc-ngữ, một phần đông y-sĩ còn quên thêm g cho chữ *muống*, và cho chữ *chích* mất đuôi, thành *chit*. Một hải người quên nốt vần xuôi, biến những câu « uống một ngày, nghỉ một ngày », hoặc « uống trước khi ngủ ».

Anh yêu má bảo: đều đó có quan-hệ gì, miễn người bệnh hiểu là được!

Đành như vậy, nhưng bệnh-nhơn có thể giảm bớt đức-tin, hoặc để mở một vụ-cười hoài-nghi khi nhìn thấy lương-y mình viết trệt be-bét. Thế thì cố gắng viết toa cho đúng chữ quốc-ngữ, âu cũng là điều hay cho y-thuật. Sự cố-gắng nhớ năm ba chữ thường-dùng ấy không khó-khăn chi, vì trong y-giới Việt-nam, đã từ-g có người soạn nội-tự-điển Pháp-Việt-Hoa (ông Gian-vân-Xường) hoặc có tài làm thơ theo hệ-giọng thơ Đường (bác-sĩ Thái-Can).

Y-sĩ viết toa rờng bằng tiếng annam cho người bệnh. Nhưng bệnh-nhơn ít ra cũng phải hiểu lấy tiếng mẹ đẻ mới được. Đã văn-chương

những nỗi buồn-rầu vô-tích của tôi chẳng? Tôi sẽ ngồi đây, trước lò sưởi, nghe mưa rơi, ngắm mờ lưới mau của ngọn lửa liếm củi khô, và tự-phiên vô-lý chẳng.

Không đâu! Tôi sẽ lay động hơi nước của mùa thu. Tôi sẽ chăm-chỉ làm tròn bốn phần của mỗi ngày. Tôi sẽ luận-bàn với các bạn một vài quyển sách, tôi sẽ nói với các bạn những bức thư lốt lạnh, những bức thư làm cho cuộc đời cao-thượng và ấm-êm. Học-trò đã tự-trường hơn tuần rồi. Chúng làm bài phân-dịch hay phiên dịch, chúng làm bài luận. Là học-trò già, tôi sẽ viết xong như chúng trường tập viết của tôi. Và tôi sẽ chẳng nghe mưa khuyen tôi lười-biếng cũng ngồi-không.

Anatole FRANCE

ZAHAC và TRINHNGUIÉN dịch  
(Những chuyện của ngày xưa)

nhieu khi nguy-hiêm. Kinh-nghiệm trong nghề dạy chúng tôi bỏ hẳn những tiếng thanh-nhã dùng lúc mới ra trường, và nói chuyện toa-móng-heo hơn. Thí dụ: *suppositoire n° 6*, đáng lẽ phải viết: *mỗi buổi tối để một miếng vào hậu môn*, nhưng chúng tôi lại phải viết một cách nôm na hơn và rõ-ràng hơn, vì thân-chủ thường hay lằm-lộn một cách rất tai hại.

Người bệnh dốt tiếng annam có thể chết được. Thí dụ: *Digitaline*, mỗi ngày uống 5 giọt. Phải hiểu *giọt* tức là *goutte*, như *giọt-lệ* của thi-sĩ đa-sầu. Nếu nhè hút đầy *comple-goutte* rồi nặn cho chảy vọt xuống mà kê một giọt, như thỉnh-thoảng bệnh-nhơn hay làm, thì rủi chết-oan cũng không kiện cáo ai đặng. Y-sĩ ra trường còn phải cố-gắng nhiều để cho bệnh-nhơn hiểu được rõ ràng toa-thuốc.

Bác-sĩ KNOCK.

Tiếp theo câu chuyện. — *Bức thư trên đây đã làm cho tôi lấy làm hân-hạnh và cảm-động. Hân-hạnh vì câu chuyện mỗi tuần vẫn có người ân cần chú ý. Cảm-động vì đã nhận thấy ở một nhà Bác-sĩ có cái lên đi kỳ biết bao cảm tình nồng hậu đối với văn-tự nước nhà.*

*Tuy là nói khôi-hài, nhưng bác-sĩ đã tỏ ra nghiêm-khắc và buộc hể thấy chúng ta ai cũng phải thận-trọng, phải cố-gắng để viết cho đúng, để hiểu cho-tinh và để cho quốc-văn được trong sạch hoàn-toàn như lòng ta mong mỏi.*

Trong y-giới đã có người như ông Gian-vân-Xường, như ông Thái-Can và như Bác-sĩ Knock trên đây, thì Lạc-quan-Nhơn còn có thể lạc-quan được mãi mãi. — L. Q. N.

Độc «NAM-KY» chưa đủ

mà còn phải đọc

«ĐẠI-VIỆT-TẬP-CHÍ» nữa

VĂN-HỌC VÀ LỊCH-SỬ

T A có thể nói tuần lễ vừa qua là tuần lễ VĂN-HỌC và LỊCH-SỬ của Sài-thành hoa-lộ. Chẳng lẽ mà ngày thứ năm 9 Septembre, nhằm ngày rằm mười tháng tám ta, và là ngày giỗ cụ Nguyễn-Du, tức là Kỷ-Vân-Kiều, một nhóm tri-thức đã tổ-chức tại số « Truyền-thanh vô-tuyến-điện Sài-gòn » một « ngày VĂN-HỌC ». Và qua ngày thứ bảy, 11 Septembre, « Ủy-ban Phan-thanh-Giân » của hội « Tri-Đức-Thê-Dục Nam-Kỳ » đã mời một số đông thính-giả « Theo dấu Cao-Hoàng » tại dinh độc-lý của thành-phố Sài-gòn.

Vừa bước vào phòng truyền-thanh của số Vô-tuyến-điện Sài-gòn, ai cũng phải để ý đến một vật mà không ai ngờ có tại đó. Ấy là một cái bàn trên bày đủ lọ, đèn, hoa tươi và đặt cạnh cái « micro ». Phải chăng ban tổ-chức ngụ ý nhờ làn sóng điện của « micro » gửi khắp năm châu, cùng với những lời văn-chải-chi-ốt, một vài hương hoa đất Việt?

Quan khách được mời dự lễ đã đến đông đủ. Một thiếu-nữ đẹp như mộng, với nụ cười duyên

CĂN BẠCH

Ngày 27 tháng 8 theo âm-lịch, tức 25 Septembre 1943, là ngày tế đức Khổng-Tử theo lễ « Thu-đình ».

« Nam Kỳ Tuần-Báo » số 53 ra ngày 23 Septe mbre, là số đặc-biệt về Khổng-giáo, có nhiều bài về tiểu-sử của Khổng-Tử, về nghi-thức cúng-tế trong văn-thánh, về Khổng-môn đệ-tử, về luân-lý đạo-nhò, lại có hình Văn-thánh-miếu ở Vĩnh-lông và bên Trung-quốc.

Xin đồng-bào lưu ý đón xem.

N. K. T. B.

kín đáo không phút nào rời khỏi đôi môi son, nhẹ nhàng đến cạnh bình hoa khẽ sửa lại một cành nghiêng-ngả và kính cẩn đốt lên năm nén hương cắm sẵn trong lọ đồng. Hương vừa cháy, khói thơm bay tỏa khắp phòng thì một bầu không khí trang nghiêm bao phủ những người hiện-diện. Bỗng-báo chủ-nhiệm trình trọng đến trước « Micro » khai mạc « NGÀY VĂN-HỌC ».

Người sơ-lược thuật tiểu-sử Nguyễn-Du mà hôm nay là ngày giỗ và nói đến ý-nghĩa của « NGÀY VĂN-HỌC », cùng nguồn gốc văn-học riêng ở xứ Đông-Nai. Chợt hết người kêu gọi tất cả văn-nhơn thi-sĩ nên noi dấu người « wa mà làm việc để phụng-sự quốc-gia, xây cao nền văn học Việt-Nam. (Bài diễn văn này đã đăng trong N.K. số 51 ngày 9 Septembre 1943).

Kệ đó ông Nguyễn-vân-Cận nói về « Hồn thơ » của cụ Tiên-Điền. Từ « Kim-Vân-Kiều » câu « Chiếu hồn » ông thành công tìm ra cái thi-vị thần-túy của câu văn, tiêu-biểu cho « Hồn thơ » của tác-giả. Rồi nhờ giọng du-dương của cô Tư Sang ngâm lên những đoạn văn trích-lục, cái « Hồn thơ » đó được nương theo sóng điện bay khắp bốn phương đem thích-thú đến cho bạn yêu văn-chuộng đẹp (1).

Quan phủ Hoài thay giáo-sư Cồn trước « Micro » để đáp lời cụ Nguyễn-Du mà ông tự-đồng-trưng hiện về chất vấn đến sự tiến-bộ của văn-học Việt-Nam từ ngày cụ tạ-thế. Vừa làm thầy kiện, vừa làm quan-tòa, ông bình-vực cho văn-học hiện tại về phần lương, nhưng ông kết-án về phần phẩm. Bằng những câu văn-sang sửa, hoa mỹ và giọng nói hùng hồn ông đã hấp dẫn được số thính-giả có mặt tại đó và có lẽ cả những thính-giả ngồi trước máy truyền-thanh ở tại nhà riêng (2).

Năm cây nhang trong lọ vừa tàn thì bài diễn-văn chót cũng vừa dứt. Bước ra khỏi phòng truyền-thanh ta còn mang theo cái hương-vị của thời-xưa với làn khói thơm và cái khoáng-trã của tinh-thần với văn-chương trang-nhã.

(1) Đón xem hai bài diễn văn này trong Đại-Việt-tập-chí số đặc-biệt 22-23 tháng Septembre 1943.

Đề bẻ mặc « NGÀY VĂN HỌC » ông giám-đọc số « Truyền-thanh vô tuyến-điện Sài-gòn » có nhạ-y thiết một tiệc rượu thân-mật đãi ban tổ-chức và các quan khách đến dự lễ. Thêm một dịp để thắt chặt dây liên-lạc Pháp-Nam trong sự hiệp-tác thành-thật, chủ khách đồng nung cao lý rượu cầu chúc cho văn-học Việt Nam ngày thêm rực rỡ.

Văn-chương không chưa đủ, ta còn cần biết lịch-sử nước nhà, thì « Ủy-ban Phan-thanh-Giản » của hội « Trí-Đức Thê-Dục Nam-Kỳ » đã hiến cho ta, hai ngày sau, một câu chuyện về lịch-sử.

Diễn-giả là ông Thọ-Xuân Lê-văn-Phúc, gi o-học ở làng Hương-diêm, tỉnh Bến-tre. Ban đọc của Nam-kỳ Tuần Báo và Đại-Việt tạp-chí đã được biết ông Thọ-Xuân với những bài khảo-cứu công phu về lịch-sử và địa-dư mà ông đã vui lòng viết giúp.

Mặc dầu trời mưa, một số đông thính-giả cũng xồng pha tới dinh đốc-ly Sài-gòn để cùng ông Thọ-Xuân « Theo dấu Cao-Hoàng ».

Hơn một giờ đồng hồ, ông dắt dẫn thính-giả cùng Chúa Nguyễn-phúc-Anh chạy vào Saigon (1775) sau khi nhà Nguyễn mất nghiệp về tay Tây-Son do quyền-thần Trương-phúc-Loan gây rối, và cùng người trong hai mươi sáu năm trường đôn-ba khắp Nam-kỳ, và hai lược sang Xiêm, cho đến ngày phục quốc (1801).

Với mười bức địa đồ, thính-giả còn được thấy rõ đường đi nước bước của đức Cao-Hoàng trong việc gây dựng lại giang-san.

Bốn phen làm chủ thành Saigon và bảy lượt xuất chinh ra Trung-kỳ, chúa Nguyễn-phúc-Anh đã tỏ ra là một thiên tài và đã nêu một gương kiên-nhẫn, một chí vững chắc đáng phục.

Anh em Tây-Son cũng chẳng kém gì, như là Bắc-bình-vương Nguyễn-Huệ. Mỗi lần Nguyễn-Huệ cất binh vào Nam là mỗi phen chúa Nguyễn phải chịu diên hải, mặc dầu sẵn có tướng tài như Đỗ thành Nhơn, Châu-văn-Tiếp.

Ông Lê-thọ-Xuân cũng không quên phần công danh-dự của tướng-sĩ người Pháp trong việc khôi phục cơ đồ nhà Nguyễn. Những tên Pigneau de Béhaine, Olivier, Chaigneau đã được ghi vào sử Việt-Nam và dâng cho người đời sau nhắc nhở vì đó là những tay thợ đầu tiên của cái công-nghiệp Pháp-Nam hiệp-tác mà ngày nay ta được thấy về vang ở góc trời Đông.

Ông Lê-thọ-Xuân chẳng những đã làm sống lại một đoạn lịch-sử Việt-Nam mà sân-khấu là xứ Nam-kỳ; ông còn gây nhớ cho ta nhiều mất anh hùng của Đông-Nai Gia-định. Công khảo cứu của ông đáng phục, vì, theo lời ông Nguyễn-văn-Liên đã giới-thiệu, không một bộ sách nào mà ông không đọc, không một chỗ hẻo lánh nào mà ông không đi tới, không một câu chuyện nào mà ông bỏ qua khi những cái đó có dính-dấp đến lịch-sử, như là lịch-sử Nam-kỳ.

Nhờ sự tinh-cờ mà trong một-tuần lễ ta được thưởng thức một đoạn VĂN-HỌC và một bài LỊCH-SỬ nước nhà. Nhưng, nếu lời thật không mất lòng thì ta nên ước-ao rằng việc quảng-cáo những cuộc lễ, những buổi nói chuyện như thế cần được săn sóc nhiều hơn, để cho ai ai cũng hay biết đáng có thể dự-thính; chứ không phải dành riêng cho một hạng người may mắn.

Và ta cũng hi-vọng luôn rằng sẽ thường được hưởng những món ăn qui-hóa cho tinh-thần là VĂN-HỌC và LỊCH-SỬ VIỆT-NAM.

N.K.T.B.

SÁCH CỦA NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI-VIỆT	
1) Cư Kinh (tiểu thuyết) của Hồ Biểu-Chánh. . .	0,70
2) Pétain Cách Ngôn, Á Đông Triết Lý Hiệp Giải của Đặng-thúc-Liêng và Hồ-văn-Trung	1,50
3) Tiểu Phù-Viên, Hán-Văn, Thi-Văn toàn tập của Đặng-thúc-Liêng .	0,50
4) Nền Luân Lý Việt-Nam của Lê-chí-Thiệp. . .	0,50
5) Những lời thường đàm trong sự học Quốc văn của Đông-Hồ và Trúc-Hà	0,50
Mới xuất bản: Huấn Tữ Ca của Nguyễn-viên-Kiều.	0,25
Đang in: 1) Luân Lý Đạo Nho của Trúc-Hà. . .	1,50
2) Con nhà Hoàng của Thân-Văn Nguyễn-văn-Quy	



Honoré de Balzac

# PHÁP-QUỐC CÓ NHIỀU MIỀN THẮNG CẢNH LA TOURAINE

**X** ở Touraine là miếng vườn của nước Pháp m i ế n g vườn đẹp như là cho

là: bò con Marengo, cá nấu theo điệu bà quý-phi Pompadour, đùi trầu chiên kiểu Mirabeau v. v. . .

Xứ đẹp, phong thổ điều hòa, người lịch-phong-lực thành-nhà.

Phong-tục, nhơn-vật cũng là phong-thổ đều liên-hiệp giảng-giải cái luật « điều-hòa tiên-định » của Descartes, một triết học đại gia của Pháp-Quốc.

Những khách du-lịch nào bước chơn đến đây thì thường thấy dựa bờ sông, dưới một cội liễu, những người gái lịch hái hoa: nếu muốn hỏi đều chỉ thì quả nhiên đáng xem miếng cười chẳng kém bông nở, đáng nghe tiếng nói hữu duyên, lại thêm một cái lòng sốt-sắng dắt đường, chỉ ngõ: ấy là một cái giáo-dục ngàn năm lưu-truyền; những bức mỹ-nhơn như vậy vẫn là con nhà lễ giáo.

đến đều một người ngoại quốc khi bước chơn tới đó, khen rằng: « Sau khi ở thiên-đàng, thần tiên cũng vui lòng « đến đây ».

Sông Loire và ba chi nhánh Cher, Indre và Vienne chảy ngang qua những vườn nho và những đồng cỏ một cách êm-đềm cũng như tạo-hóa đôn-rĩ-rã bên tai ta.

Thi-sĩ Ronsard lấy đó vịnh một bài tức-cảnh, nhà âm-nhạc Debussy tạo ra một bản-đơn. . .

Trên thì màu trời xanh trong, dưới thì những đồng cỏ như một tấm lụa có thêu bông trải trên mặt đất.

Rượu nho ở đây là một mỹ-lưu-mỹ-vị thanh bại thậm chí cho đến những món đồ ăn quốc-phẩm cũng có tên mỹ-thuật hoặc là nhắc những khúc ca khải-hoàng của quốc-gia, hoặc là mượn tên một bức mỹ-nhơn Pháp hay là một nhà diên-thuyết trác-danh. Như thế trong những khách-lầu người du-lịch được thưởng thức những món như



Bản đồ xứ Touraine bên Pháp



Đền "Chenonceaux" rất tốt đẹp.



Một cái rạch nhỏ của sông Loire.

Giữa những đồng cỏ tươi  
màu, một dãy trùn, một bãi  
hình như những thú này mà  
Có khi dựa bên mé rạch,  
như Amboise, như Château d'  
một đình, lúc cất tại đồng  
thấp, người ta cũng được  
ngào, được chơi dưới những



Đường lộ đi

ngon, bóng thom, hết  
người săn bắn cũng dễ  
đu giữa đám cây làm

Trong một cái cảnh vật  
raine, thì có lẽ chỉ mà  
nhơn như họa sĩ François  
tướng Boucicault, thi sĩ  
Honoré de Balzac.

Thành Tours là đẹp  
thi-trần lớn nhất trong vùng

ti mười, đầy những bông-hoa đủ  
dây bò đương ăn ở xa trông lại  
vực áo ngũ sắc  
những đền đài cổ tích trứ danh  
de Chenonceaux khi thì ở trên  
bằng, mặc dầu ở cao hay là  
ở giữa những đám nho ngọt  
ng gốc lý, cội lẽ sai hẳn. Trái



đi Lauchois

lại rừng bãi. Cây sùng của  
bò thịt như thỏ cũng là đa

ng-hoàng mỹ-lệ như xứ Tou-  
sản-xuất ra những bức danh  
louet, Jean Fouquet, Thượng  
Grecoirt, và tiểu-thuyết-gia

phương Saigon-Cholon là  
Touraine đẹp để này.



Đền "Amboise" khéo léo vô cùng.



Một bãi bò trên một đồng cỏ xanh mướt



## CUỘC THI TƯỜNG HÁT viết bằng quốc - văn

**Q**UAN Thống-đốc Nam-kỳ mới ký nghị định ngày 24 Aout 1943 phủ cho số Thông-Tin, Tuyên-Truyền và Báo giới ở Nam-kỳ tổ chức một cuộc thi đặng chọn lựa những vở tuồng hát « *cải lương* » hay, có hai giải thưởng :

Giải nhất : 1.000 \$ 00  
Giải nhì : 500 , 00

và một giải bất thường 300 , 00 nếu không có một người dự thi nào đặng lãnh giải nhất 1.000 \$ 00.

Cuộc thi mở ra cho những người viết tuồng hát « *Cải-lương* » ở Nam-kỳ.

Tuồng hát dự thi phải viết bằng tiếng Nam-kỳ, dựa theo sự kính nể những phong-lực nước nhà và qui-tắc cuộc Quốc-gia cách-mạng. Tuồng dự thi có thể là những tác-phẩm do mình tưởng tượng ra hay là viết phỏng theo tiểu-thuyết tây, nam, hoặc tuồng hát tây tùy ý thầy tuồng lựa chọn, nhưng phải do quyền trước-tác của tác-giả, nếu những quyền sách ấy chưa hóa thành công sản.

Những tuồng đã diễn trước ngày ra nghị-dịnh này thì không được dự thi.

Tuồng hát dự thi phải là những tuồng có thể diễn trên sân khấu trong hai giờ rưỡi, hoặc ba giờ là cùng.

Tác-giả phải biên sau tuồng hát dự thi của mình một biệt-hiệu hay là một câu châm ngôn riêng. Còn tên, họ, địa-chỉ (nhớ nhắc lại biệt-hiệu hay châm ngôn) và tờ chứng nhận chỗ trụ ngụ của mình xin nơi nhà cầm quyền sở tại thì để trong một phong thơ riêng, gắn dấu keo hãn hời, ngoài bia thơ này nhờ đề « *Concours de pièces de théâtre* ».

Tuồng hát dự thi phải làm hai bản gửi một lược với phong thơ nói trên lại số Thông-Tin, Tuyên-Truyền và Báo-giới, 128 đường Mac-Mahon, trước ngày 1er Janvier 1944. Gửi sau ngày này thì không được nhận.

Bản khảo-thi có quyền chấm sửa những tuồng được dự thi trong hạn định ba tháng. Bản khảo-thi sẽ tự định đặt cách chấm sửa.

Tuồng hát dự thi vẫn còn bốn quyền của tác-giả. Trừ ra những tuồng được chấm thưởng, Chánh-phủ sẽ giữ quyền sở hữu và được phép đem ra hát mà thôi.

Chánh-phủ không chịu trách-nhậm nếu trong lúc gửi hay chấm sửa, bản tuồng bị hư rách.

Tác-giả có thể xin lấy tác-phẩm của mình lại trong một tháng sau ngày có kết quả cuộc thi này, ở số T.T., T.T. và B. G. (Phòng Tuyên-truyền), 128 đường Mac-Mahon.

Còn cuộc thi để chọn tác-phẩm viết bằng quốc văn, do nghị định quan Thống-đốc Nam-kỳ ngày 15 Avril 1942, những bài dự thi chấm rồi và chẳng bao lâu sẽ có kết quả đăng trong nhật báo.

### Xin giải câu :

*Bóng đưa dương liễu ngành-ngành nguyệt,  
Cạm tỏa Ngô đồng lá lá sương.*

Hai câu trên đây là câu Đề và câu Thực trong bài thi tứ-tuyệt Tức-cảnh của quan Phan khi ngài đi sứ Pháp-quốc, lúc tàu vừa cập bến :

(1) *Gió đưa dương-liễu cành cành nguyệt,*

*Cạm tỏa Ngô-dồng lá lá sương,*

*Thuyền mơn năm canh người bãi Hán,*

*Địch dài một tiếng khách Tầm-dương.*

Gặp lúc đêm trăng, gió đưa tơ liễu, sương trĩu lá Ngô, tác giả cảm thấy chơi-vơi nơi khách địa, cảnh thuyền đã lạc-lai trên bãi Hán mà khách Tầm dương đang lắng nghe khúc địch. Tình cảnh ấy đã in sâu vào trí tưởng, nên mỗi khi xúc cảnh linh hoai, tác-giả chạnh nghĩ ngay đến hai câu ấy.

Kính bút

HỮU-NHÂN — Long-mỹ.

(1) Theo Văn-dân báo-giới chép chữ : Gió đưa có lẽ sát nghĩa hơn chữ Bóng đưa. Tôi xin chép y báo cũ.

**D**ỨC này có nhiều người nói đến âm-nhạc Việt-nam. Như

thấy âm-nhạc — tiêu biểu quốc-hồn — hiện được nhắc nhở, mà tôi là một kẻ trót đã bước vào làng ký âm của đất Việt, âu cũng nên bày tỏ ít nhiều ý-kiến dầu là hẹp hòi.

Trong bài « *Đĩa hát* » (N. K. số 42), ông Fong-Hiệp có thốt nhiều điều xác đáng. Nhưng trong lúc biểu-cảm quá nồng-nàn, ông viết :

« ... cái « *Điệu* » *Vọng-cổ uy-mị, khóc gió than mây mù-mãn làm tê-liệt nguồn hãn-hải ấy đã thấm vào dân chúng, nên lắng cửa nước nhà... Những bài ca ấy chỉ là hình ảnh của một chàng trai ốm-giẽu mới bị gai quào rách má đã vội ốm lấy mặt ngồi phịch xuống và rống lên khóc, nếu có ai các-có gỡ tay chàng ra sẽ thấy mặt chàng khó queo ».*

Nhạc (1) và Lời vốn riêng biệt ! Cái hình-ảnh chàng trai mà ông châm biếm ấy là « *Lời* » của bản *Vọng-cổ* mà thôi, còn « *Nhạc* » của bài *Vọng-cổ*, có khác ! Tôi rất ghét những bài ca *Vọng-cổ* nếu không « *chưỡi nạt* » luân-lý và văn-chương thì là ăn mây tình-ái, kẻ-lễ nổi thất tình, thế mà tôi cũng phải nhìn nhận cái âm-điệu của bài đơn *Vọng-cổ* diễn bởi một nhạc-công có bản-lãnh, là hay.

Trong Nam-Kỳ số 38, ông Sơn-Tuyền hô-hào :

« *Bây giờ chúng ta nên « *cải cách* » điệu ca xướng lại, hoặc giữ lấy những điệu hay xưa, hoặc đặt lối mới...* »

Chữ *điệu* chỗ này cần phải nói cho rõ là âm-điệu của bản đơn hay là cái *điệu* nghệ của nhạc-sĩ và ca-công trong lúc đơn ca ? Chắc ông định nói « *Cải cách âm-điệu những bài-bản cũ* ».

Ta không có thể cải-cách !

Nói về âm-điệu thì chỉ có *tiêu hũy* và *sáng tạo* mà thôi ! Ví dụ : Ai thử cải-cách *điệu Bình-bán* xem sao ? !

Những bài đơn cũ đáng tiêu-hũy cả chẳng ?

Xét cho kỹ, âm-nhạc Việt-Nam nào phải hoàn-toàn đáng bị. Vì nó cũng có đủ những âm-điệu trang-nghiêm, êm-ái, trầm hùng, văn-vân...

## Cần phải phân-biệt NHẠC và LỜI

Đề ca-tụng thần-án thì có những bài Thượng, Hạ, Ngũ cung v... v...

Đề hàm-dưỡng sĩ-khi thì có Cờ-bần, Tây-Thi, Lưu-thủy v... v...

Những bài Phú-lục, Bình-bán-chấn, Kim-tiền cũng có thể dùng cổ lệ quan tâm.

Lại có hiếm bài thanh-nhã dương-cang cho học-sanh ca xướng như Bình-bán-vân ; Lưu thủy đoàn ; Hành-vân, v... v...

Có nên hủy cả những bài tham-trâm, mơ buồn ai-thống như Phụng-cầu-hoàng, Tứ-đại, Văn-thiên-trương, Nam-xuân, Nam-ai chẳng ?

Nói : hủy-bỏ, thì không đúng !

Nói : Khuyên thanh-niên không nên ca xướng những bài ấy, thì đúng hơn !

Âm-điệu của một nền Nhạc phải sung-thiện cực-kỳ. Nếu người ta chỉ ca những bài « *hùng-hồ* » thì Nhạc sẽ chẳng còn là Nhạc nữa ! Bởi cái tánh-cách của Nhạc chẳng phải chỉ giục cho lòng dân tốt lành (2) mà còn làm cho lòng dân tốt lành (2) nó oâm lòng người sâu-xa, nó đời đời phong tục được... (Nhạc giả dả, thanh nhơn chi sở lạc) giả, nhi khả dĩ thiện dân tâm ; kỳ cảm nhơn tâm, kỳ di phong dịch tục, cổ tiện-vương trứ ký giáo yên. — Trích Lê-ký).

Ông nói : « ... *lớp thanh-niên ấy đã qua rồi, nhường chỗ cho lớp mới, hãn-hải, thích hoạt-động, đeo đuổi theo một chi-hướng...* » Những lời này tuy xác-đáng, nhưng không vì lẽ ấy mà phải nhét bài *Vọng-cổ* vào viện bảo-tàng ? !

Thanh niên hiện nay thiếu những bản ca hoảng-tráng, khích-dương, thanh-nhã, trầm-hùng, hoan-ngu để hãn-hải đuổi theo chi-hướng để tạo một thái-độ khinh-sảng, thanh-cao, để giữ một niềm vui tươi phấn khởi, thì những nhạc-sĩ tại-tình hãy cố tăng-gia sức sáng-tác cho thật dồi dào — nói theo nhà kinh-lẽ-học — hầu cung-phụng đầy-đủ cho cái nhu-cần cấp bách của thanh-niên, chớ ta đừng nên kết-án cái âm-điệu nào của nước nhà cả. Giữ một cái hay để đi tìm một cái hay khác, như thế,

ta có thiệt hại gì? Mà chắc-chắn là khỏi phải ăn-hận vì thả mỗi bắt bóng!

Ông Như-Hoa ở báo « Saigon » hẳn nên bỏ hết bài bản cũ vì âm-nhạc nước mình không nhứt trí. Cũng thời một bản mà người đờn vậy, kẻ đờn khác... (Tóm tắt chớ không phải nguyên văn). Cơ khổ! Ông Như-Hoa đã đứng về phương diện âm-nhạc Âu-Mỹ mà xét âm-nhạc nước nhà. Thưa ông, cái tánh cách đặc-biệt của Nhạc ta là thế. Bởi vậy, trong bài đờn mới có đặt ra cái nhịp song lang là chỗ những tiếng đờn như định phải ăn nhịp. Vì cái chỗ không nhứt chí, mà nhiều khi bọn tài-tử bắt tài làm cho bản đờn hóa ra lũng-cùng, ồn-ào (cacophonie), mà cũng nhờ cái chỗ không nhứt chí đó mà có nhiều nhạc-sĩ cầu-kỹ luyện những bản đờn của họ thành « khúc cao họa quả »!

— Âm-nhạc Việt-Nam ra làm sao? Tại làm sao? Làm thế nào?

— Âm-nhạc Việt-Nam vẫn đứng-dẫn, tuy chẳng được sung-thịnh là vì tinh-cảm của người mình không được phong-phú như người Âu. Âm-nhạc Việt-nam thiếu những bản nhạc-ca hùng-tráng để cho thanh niên ca xướng. Vậy phải vừa sáng tạo những bản nhạc-ca mới, vừa dựa vào âm-điệu cũ để viết những bài ca đứng-dẫn hợp thời.

Giữ nguyên « Âm-điệu » thay « Lời », há chẳng có thể đổi được phong-khí của Nhạc ta?

(Viết tại Cànglong, trên tờ Thanh-phong-giang, mùa hè 1943).

NGUYỄN-NGỌC-CÀN Nhạc-sĩ.

(1) Accents et paroles.

(2) Người Âu có nói: La musique adoucit les mœurs.

### GIÁ BẢO

1 năm . . . . .	13 \$ 00
6 tháng . . . . .	7 00
Mỗi số . . . . .	0 25

D. V. T. C.

1 năm . . . . . 9 \$ 00

6 tháng . . . . . 5 00

Mua cả hai thứ một năm 20 \$. Mua báo chỉ phải trả tiền trước. Mandat để cho Quản-ly: HỒ-VĂN-KY-Trần

# NHÀ BÁO

và

# SANH-VIÊN

**N**ĂM giờ chiều thứ năm 2 Sept. vừa rồi, có cuộc gặp-gỡ thân-mặt giữa các bạn làng báo và các bạn trong ban tổ chức trại thanh-niên ở Suối Lồ-ô, tại « Bar Africa ». Chúng tôi thấy *Soir d'Asie*, *Điện-tin*, *Saigon*, *Dân-báo*, *Thanh-niên*, đều có người đại diện. Bên ban tổ-chức trại, thì có các anh: Đặng-văn-Chung, trại trưởng, Ngô-như-Hoà, phó-trại, Nguyễn-việt-Nam, thủ quỹ, Lê-văn-Nhân, trưởng-ban truyền bá quốc-ngữ và Quách-vĩnh-Chương, trưởng ban Âm-nhạc.

Bạn Hiền-Sĩ thay mặt anh em làng báo xin anh trại trưởng cho biết kết quả đã thanh thập trong 15 ngày sống của trại để anh em được biết mà công-bổ cho đồng bào rõ.

Trước hết anh Chung đề lời cảm ơn các nhà chức-trách, các vị hảo tâm đã giúp công, cho thuốc và các khách chẳng ngại đường xa đến viếng trại và khuyến khích. Tuy gặp nhiều điều khó khăn-không tránh khỏi ở bước ban đầu, và ngày giờ quá hẹp: chỉ có 15 ngày, anh em cũng đạt gần được mục-dịch làm cho bạn trẻ thấy rõ để vui lòng lãnh trách-nhiệm mình: Luyện thân-thể, rèn tinh-thần đoàn-kết với nhau để giúp ích đồng bào. Đoàn, đến những con số:

Theo phương-pháp mới, ban truyền-bá quốc-ngữ đã dạy 50 trẻ em trong vùng biết đánh vần, làm toán và đọc.

Ban truyền-bá vệ-sanh đã chích và cho thuốc 2,302 người trong số 4.000 dân ở vùng ấy, bệnh thông thường là bệnh rét-rừng: hơn 50% dân ở đây mắc phải bệnh ấy. Ban điều-tra cho ta biết trong 60 nhà mà ban đi viếng, chỉ có 3 nhà có mùng, mà mùng không xài đã 3 năm! Dân làng nói, ở đây muỗi ít lắm, có ngờ đâu chúng rất độc.

7 giờ, anh em vui-vẻ chia tay, và cùng hẹn đến sáng năm.



của HỒ-BIỂU-CHÁNH

(Tiếp theo)

**C**ANG rút thử ra một bức thư mà coi thì thấy thơ kỳ tên cha, rút luôn hai bức thư nữa, thì bức nào cũng cha kỳ tên. Cang biền sắc, trong lòng hồi-hộp, vì thuở nay mới được thấy bút tích của cha. Cang muốn đọc liền để biết coi cha gói thơ cho cô mà nói chuyện gì và tại sao có cất kỹ lưỡng theo giấy tờ quan hệ như vậy. Tuy muốn mà rồi chàng không đọc liền, chàng để ba phong thơ riêng ra, bỏ hai tờ kia vào hờn lại, sắp giấy bạc sắp vòng neo thứ nào theo thứ này rồi để hết vào tủ sắt mà khóa lại kỹ lưỡng.

Bỏ chìa khóa vào tủ rồi, Cang mới lấy ba phong thơ đem lại bàn mà ngồi, mắt liếc ngó tấm bình chụp của cha treo trên vách tường, dường như xin phép mà đọc thơ của cha viết.

Cang mở bao lấy hết ba bức thơ ra, coi ngày tháng với năm để ở trên thì mỗi bức viết cách nhau rất lâu, bức thứ nhất viết năm 1916, bức thứ nhì viết năm 1919 và bức thứ ba viết năm 1928. Cang sắp có thứ tự, bức thơ viết trước thì để trên, bức thơ viết sau thì để dưới, rồi bắt đầu đọc bức thơ viết năm 1916 như vậy:

« Em kính gửi bức thơ này mà thơ chị hai hay rằng đã cưới của em đã xong xuôi rồi hết.

« Bữa ấy em nhóm họ có mời làng xóm tới đủ mặt và sự đãi khách em sắp đặt rất hẳn-hò. Khách khứa thấy đều vui vẻ, ai cũng cầu chúc cho vợ chồng em như loan phụng hòa minh, như sắt cầm hảo hiệp. Mà người toại chí hơn hết trong cuộc vui này chính là em, bởi vì em đã có được một người đồng tâm đồng chí, tri kỷ tri âm mà kết bạn trăm năm để đồng-ruổi trên đường đời, giàu sang chung hưởng với nhau, nghèo khổ chia nhau mà gánh vác.

« Bữa vui ấy em tiếc có một điều là em năn nỉ hết lời mà chị cứ thối-thoát, không chịu

« về dự lễ cưới của em, đáng chứng kiện cái ngày em lập thành gia thất, là ngày sung-sướng nhất trong đời của em. Chị vắng mặt làm cho cái hạnh-phúc của em giảm bớt hết mấy phần, chẳng khác nào như bầu trời thanh bạch mà có một vầng mây kéo ngang lờm cho cái vẻ sáng sủa thì tươi phải bị pha lộn một khóm u ám.

« Chị hai ơi, chị trách em sao không nghe lời chị mà cưới cô Sáu dưới Chợ Lớn, để đi cưới chỗ này. Em xin tổ mình bạch một lần nữa cho chị hiểu: đối với cô Sáu thật em chẳng có một chút ác cảm nào hết, mà em cũng chẳng có một duyên-cớ nào mà chê cô. Không, em em không chê cô, mà trái lại, em vẫn kính cô, vẫn trọng cô lắm. Em không thể vưng lời chị mà kết tóc trăm năm với cô được, ấy là trời khiến em với cô chẳng có duyên, nên đối với cô em chẳng có một mảy ái-tình nào hết. Còn với vợ của em bây giờ đây thì mấy năm nay chúng tôi đã trộm nhớ thăm yêu nhau, chúng tôi đã thề nguyện sanh đồng tịch đồng sàng, từ đồng quan đồng quách. Trái tim của em đã có người chủ trương rồi, thế thì làm sao em lấy lại mà trao cho cô Sáu được? Em xin chị lượng xét lại giúp cho phận em rồi tha thứ sự em làm trái ý chị.

« Cha mẹ khuất sớm, để lại cô hai chị em mình mà thôi. Em vẫn biết chị thương em nhiều lắm, vì thương nhiều nên chị mới lo lắng muốn làm cho đời em được hưởng hạnh-phúc. Có lẽ tại trời khiến cái hạnh-phúc của

Hết thấy dân Pháp phải liên hiệp chung quanh Chính phủ do tôi cầm đầu trong những bước gian nan này và phải đề néa sự lo sợ của mình đừng chỉ nghe theo lòng tia cạy nơi mạng vận Tổ-quốc mà thôi.

Quốc-trưởng PÉTAIN.



« em chẳng phải ở nơi người chị chọn lựa, mà  
 « chánh ở nơi người em thương yêu. Thôi,  
 « đầu hạnh-phúc ở đâu cũng vậy, hễ em được  
 « hưởng rồi thì tức nhiên cái hi vọng chung  
 « của chị em ta đã thành tựu. Vậy em cúi xin  
 « chị đừng phiền em nữa, để cho hạnh-phúc  
 « của em được hoàn toàn.

— « Em dám chắc người bạn trăm năm của  
 « em nó cũng cung kính mến yêu chị như em  
 « vậy, mà rồi đây chị cũng sẽ thương nó như  
 « chị thương em vậy.

— « Em mong chị vui lòng tha thứ ».

\*\*\*

Đọc bức thư rồi Cang mới thấu hiểu cái  
 duyên-cớ làm cho cô với mẹ không thuận hoà  
 cùng nhau. Tại cô mình thương cô Sáu, muốn  
 cha mình cưới chỗ đó, mà cha mình lại không  
 chịu, để cưới mẹ mình, nên mới gây mối ác  
 cảm. Còn theo bức thư này thì cách 23 năm  
 trước, vì ái-tình nên cha mẹ mình phối hiệp  
 với nhau. Phối hiệp vì tình, mà sao sau cha  
 mình lại chán-ngán đến nỗi tự-tử, rồi từ ngày  
 mình lớn khôn cho đến bây giờ ít có dịp  
 thấy mẹ tỏ ý thương tiếc cha mình? Chỗ đó  
 còn lơ-mờ. Có lẽ đọc luôn mấy thư sau mình  
 sẽ vén màn bí-mật được.

Cang đọc bức thư thứ nhì, viết năm 1919,  
 như vậy:

\*\*\*

« Em kính lời cho chị hai hay : thằng Cang  
 « đã biết đi rồi.

« Hồi chiều này em để nó ngồi chơi với  
 « em trên ván, thỉnh-linh nó vịn bắp-vẽ em  
 « mà đứng dậy rồi bước đi mấy bước. Em sợ  
 « nó đi hụt đầu ván mà té, nên em níu nó lại,  
 « chờ nếu không hụt ván thì chắc nó còn đi  
 « xa hơn nữa.

« Thấy thằng Cang đi được em mừng quá,  
 « mừng ngủ không được, nên đêm nay em  
 « ngồi viết bức thư này.

« Chị hai ơi, em thường nghe người ta nói:  
 « chốn dương-trần là biển khổ. Lúc nhỏ lòng  
 « còn hân-hải, trí đầy hi-vọng, nên em chẳng  
 « chịu tin câu nói ấy là đúng-đắn. Ngày nay  
 « có bước chơn đi trong đường đời được  
 « một khúc, em mới thấy rõ những lý-tưởng  
 « của người xưa đều là những sự thật. Đầu  
 « đến mấy mươi đời sau vẫn cũng là sự thật  
 « luôn luôn.

« Bây giờ em công-nhận quả-quyết chốn  
 « dương-trần là biển khổ. Con người sanh  
 « trong trần thế chẳng hề có một ai được  
 « hưởng hạnh-phúc hoàn-toàn cho đến  
 « mãn đời bao giờ, bởi vì hạnh-phúc là cuộc  
 « minh mơ-mộng, chứ chẳng phải có thật.  
 « Những cảnh mình tưởng là hạnh-phúc đều  
 « là cảnh giả, hiện ra một lúc đặng chừa mắt  
 « mình rồi biến mất; mà vì dầu chừa mắt  
 « đi nữa, nếu mình nhìn cho kỹ thì mình sẽ  
 « thấy cái vẽ ban đầu làm cho mình mê-mẩn  
 « đó lâu lần phải lợt rồi hoá thành cái vẽ  
 « khác làm cho mình chán-ngán, không còn  
 « biết thú-vị gì nữa hết.

« Còn hai chữ « ái-tình » lại còn khổn nạn  
 « hơn nữa! Ấy là danh-tử người ta bày đặt  
 « để nói nghe cho êm tai mà chơi vậy thôi.  
 « chứ không có cái ý nghĩa thâm-thúy như  
 « mình tưởng, đã không thâm-thúy mà lại  
 « đời-dào, thường làm sa ngã đứng anh hùng,  
 « chớ ít làm cao thượng cho bực thấp-thối  
 « được.

(Còn tiếp)

### Giới thiệu sách

Bốn-báo mới tiếp được các quyển sách sau  
 này:

- 1 — Kim-vân-Kiều, Tome II, của bộ xuất  
 bản Alex. de Rhodes, Hanói.
- 2 — Quan Tham kéo võ, của Tiên-dám  
 Nguyễn-tường-Phượng (Loại sách Thanh niên  
 của Tri-Tân).
- 3 — Chinh-phụ ngâm, do Bùi-văn-Lãng  
 dịch ra Pháp văn (Hội A. de Rhodes xuất  
 bản).
- 4 — Danh từ khoa học, của ông Thạch-sĩ  
 Hoàng-xuân-Hãn.

Xin trân trọng cảm ơn tác giả và các nhà  
 xuất bản, và giới thiệu các quyển sách quý  
 trên đây với độc giả — N. K. T. B.

\*\*\*

### Cùng một số bạn đọc cũ

Xin trả lời chươg cho quý bạn hay rằng tờ  
 « Phong-Sự » đã bị đình bản, chiếu theo  
 nghị-định của quan Toàn-quyền ký ngày 15  
 Aout vừa rồi — CÔNG-MINH.



ONCK nói rồi  
 bước ra ngoài.  
 D'Artagnan liếc  
 mắt ngó theo  
 vừa cảm động  
 vừa suy nghĩ :

KIÊM - HIỆP - TIỂU - THUYẾT  
 do Thân-Văn.  
 ♦ Nguyễn-văn-Quý ♦  
 dịch truyện :  
 Le Vicomte de Bragelonne  
 của Alexandre DUMAS

(Tiếp theo)

— Xét lại thì  
 Đại-tướng quả là một người  
 hào hiệp. Nhưng mình không  
 tránh khỏi buồn khi mình nghe  
 rằng ngài vì sợ mình chớ  
 không phải vì mến mình mà  
 làm như vậy. Bởi vậy, ta muốn sao cho ngài  
 mến ta thì mới được an trong lòng.

Song càng nghĩ tới sáu-xa, D'Artagnan lại nói :  
 — Ô, mà với một người Anh thì ta cầu sự  
 thương mến làm chi?

D'Artagnan suy nghĩ tới đây, đứng dậy bước  
 ra khỏi phòng, đi về chỗ ngủ của Athos. Đọc  
 xong, như hiệp-sĩ lại lầm thầm nói :

— Bây giờ ta đã thành một ông chủ nhà,  
 nhưng không hiểu phải làm sao để chia nhà  
 đất này với Planchet đây? Hoặc là ta chia đất  
 cho nó rồi ta lấy nhà, hoặc là nó lấy nhà còn  
 ta lấy đất... Mà không được, có lẽ nên Đại-trưởng  
 lại chịu cho ta chia với Planchet một ngôi nhà của  
 ngài đã ở khi trước? Và lại ta có cần chi phải  
 nói với Planchet chuyện này, vì là chuyện riêng  
 của ta. Không phải ta lấy tiền trong số vốn hùn  
 với nó mà mua nhà này! Ta nhờ cái trí khôn-  
 ngoan mà được, thì nhà ấy là của ta ».

XXXVII

D'Artagnan lại nói : « Rõ thiệt là ta đã  
 gặp thời, Con người sanh ra, mỗi  
 người đều có một vì sao hỗn-mạng,  
 mà trọn cái đời người vì sao ấy  
 chỉ chói-rạng trong một lúc thôi, vì như ta  
 đây, hôm nay đã được thấy sao hỗn-mạng lâu-  
 lâu ánh-sáng. Ta sẽ không xa-xỉ tiền-bạc, ta sẽ  
 vui hưởng giàu sang. Ta mà biết lo thì cũng đã  
 trễ lắm rồi, nhưng thà trễ còn hơn không ».

Chiều hôm ấy, D'Artagnan dùng cơm với Athos,  
 sắc mặt vui vẻ. Ngài vừa ăn vừa nói chuyện,  
 tuy không nói đến cái nhà của Monck cho  
 song cũng không khỏi hỏi bạn về chuyện lập vườn,  
 trồng-trại. Athos trả lời mau-mắn, trong, tr

tưởng D'Artagnan muốn làm  
 một vị điền-chủ. D'Artagnan  
 lại thừa một chút mỡ còn dư  
 trên đĩa, lấy ngón tay viết số  
 rồi cọng, dường như đang  
 tính-toán một việc chi. Athos  
 đờm thấy bạn lo ra thì hồng  
 nhợt lại khi xưa, lúc còn xuẩn-  
 xanh chỉ thời, trong mấy buổi  
 ăn như vậy, bạn nói-nặng vui-  
 vẻ, cười-cot say-sưa, mà bất  
 tiếc thắm cho bạn vì đồng tuổi

chấp chông, vì vương vòng danh lợi, phải mất  
 vẻ tươi-cười, hớn-bộ.

Tôi lại, một tên quân đem cho Athos một bức  
 thư của nhà vua truyền lệnh xuống thủ-ân. Đồng  
 thời, có một tên quân khác trao cho D'Artagnan  
 một xấp giấy tờ của Monck làm, sang nhà đất  
 cho D'Artagnan đứng tên. Monck lại kh'ng làm  
 tờ cho mà làm tờ bán và nhận có lấy một số  
 tiền là 15 ngàn đồng liu.

Người đem thư đã kiêu về từ lâu mà D'Arta-  
 gnan vẫn còn xem-xét và đọc-xấp giấy của  
 Monck. Athos đứng sau lưng vừa đọc theo vừa  
 mỉm cười. D'Artagnan vừa xếp giấy tờ lại thì  
 Athos nói :

— Xin lỗi anh.  
 — Không sao, anh chẳng phải là người thầy-  
 lay thì có hại chi. Tôi muốn....

— Tôi xin anh đừng nói nữa tôi đã hiểu ý anh  
 rồi, song lệnh vua là điều đáng tôn-sùng cho đến  
 đối với cha hoặc với anh em, cái người lãnh  
 lĩnh kia cũng không nên cho biết. Bởi vậy cho  
 nên với anh là người tôi đang nói chuyện, là  
 người mà tôi thương hơn cha, anh ời, hơn cả  
 mọi người trong đời...

— Nhưng không hơn đứa con của anh là cháu  
 Raoul đã!

— Phải rồi, song tôi càng thương con tôi hơn  
 nếu khi thành người rồi nó được những đức-tính  
 của anh, nó làm được những chuyện mà anh đã  
 làm.

— Nói vậy thì anh không thể nói cho tôi biết  
 cái lệnh vua mà anh vừa được đó à?

— Phải.  
 D'Artagnan thở ra nói :

Có một lúc khi trước, anh mà được mặt... Anh như vậy, anh sẽ ra coi rồi để trên bàn kia và bảo tôi: « D'Artagnan, bạn đọc giùm chút cho Porthos, Aramis và tôi nghe! »

Thật vậy... Song lúc ấy là tuổi thanh-niên, tuổi tin-nhiệm, là thời-buổi khoan-dũng mà máu nóng sôi-nổi điều-khiển mấy sự hành-dộng của chúng ta.

Cái tuổi xuân-xanh vui-sướng kia, cái thời-buổi thanh-niên máu nóng nọ, muốn việc đều tốt-đẹp thật, như g tôi không tiếc chút nào hết. Cái thời-buổi ấy thì có khác nào cái thời-buổi đi học ở trường... Khi chỗ này, lúc chỗ nọ, tôi thường có gặp mấy đứa đại nỏ hay khoe-khoang cái thời-buổi đi học ấy mà mình bị khê tay, bị chộp bài phạt, bị ăn bánh mì lạt... Cũng là lạ, tôi không bao giờ ưa chuộng mấy chuyện ấy. Bởi vậy cho nên tuy tôi hay hoạt-dộng, tuy tôi là người có đầu-dó, tuy tôi ăn mặc đơ-sơ, song tôi vẫn khôn! khôn! khôn! ham-muốn mấy bộ áo quần của Porthos hơn là cái áo choàng lông tó của tôi, để cho gió mùa đông thổi lọt vào mình, để cho nắng mùa hạ đốt da phải râm. Anh thấy thì anh đủ hiểu, bao giờ cho tới bây giờ tôi vẫn không tin những người nào nói rằng chuộng cái hải-hơn cái lợi, ưa cái dở hơn cái hay. Rồi anh đem lại cái đời dĩ-vãng của tôi anh coi, muốn việc chi cũng đều là hại cho tôi. Mọi một thúng, hễ áo của tôi lủng thêm một lỗ, da của tôi bị một vết thương, tức là tôi mất đi một đồng vàng. Cho nên cái thời-buổi vô-vị, cái thời-buổi gôm-ghiếc kia, tôi chẳng tiếc, không tiếc một chút nào hết. Có tiếc chăng là tôi chỉ tiếc cái tình kim-bằng của chúng ta thôi, bởi vì tôi còn được một tấm lòng, và cũng may là tấm lòng kia không bị khô-khan vì ngợu gió cùng khổ nó thổi ngang lỗ áo của tôi, lại cũng không bị đâm-phụng vì mấy mũi kiếm đã xuyên ngang da thịt đáng thương-hại của tôi.

Athos nói:

Xin anh chớ tiếc cái tình kim-bằng của

Hãy đọc:

ĐẠI-VIỆT-TẬP-CHÍ

số 22-23

1<sup>er</sup> và 16 Septembre 1943 là số kỷ-niệm NGÀY VĂN-HỌC 1943

Có những bài:

- 1° Trình độ văn-học ta ngày nay NG-V-HOÀI
2° Minh-ọa cho Thủy-Kiều NG-O-LY
3° Hồi-Thị trong truyện-Kiều NG-V-CÓN
4° Không học ở đất ĐÔNG-NAM NGAC-XUYEN
5° Tinh-tri-ký PHONG-VŨ
6° ĐẾ-HỆ và PHIÊN-HỆ THƯƠNG-TÂN-THỊ
7° Rương vàng của con tôi TRƯƠNG-V-TỔNG
8° Ai tình miếu HỒ-BIẾU-HÀNH

Đầy 48 trang. Giá 0.1.60

Chúng ta. Trừ phi chúng ta chết đi thì nó mới chết theo, chớ chúng ta còn thì tình kim-bằng vẫn còn. Anh phải biết, trong tình kim-bằng, đáng kể hơn hết là mấy chuyện kỷ-niệm, là những cái thói quen mà mình thường biểu cho nhau, rồi nếu vì cái chuyện tôi không nói cho anh rõ về cái tình nhà vua sai tôi sang Pháp, mà anh phiên tôi, cho tôi phải lột nghĩa kim-bằng thì...

Tôi phiên anh à?... Trời ơi, chớ phải chi qui-hữu biết rằng từ đây về sau tất cả sự-mạng trên địa-cầu này, tôi đều ngánh mặt làm lo, thì chắc anh không nói như vậy.

D'Artagnan nói rồi xếp giấy tờ bỏ vào túi. Athos đứng dậy kêu chủ quán tỉnh tiền. D'Artagnan bèn nói:

Từ ngày mà tôi làm bạn với anh, tôi không bao giờ có xuất tiền trả một chuyện xài nọ hết. Porthos có trả thường, Aramis có trả một đôi khi, còn anh thì thôi, lu-bu. Hôm nay tôi giàu rồi, để cho tôi trả thử một phen coi có ra mặt anh hùng chăng?

Athos bỏ bao tiền vào túi và đáp:

Vậy thì anh cứ trả.

Trả tiền xong-xuôi, hai anh em dắt nhau xuống bến thuyền. D'Artagnan vừa đi vừa ngó lại coi chừng quân-sĩ chuyên-chờ mấy bao vàng của mình. Trời lúc đó mới thật tối, bao phủ mặt sông Tamise bằng một tấm màn đen kịt. Na-xa nghe tiếng thủa-lăn, tiếng rổ-rẻ, lùm cho mình biết rằng đó là một chiếc thuyền sắp nhỏ neo đang lo chớ-chuyên hàng-hóa. Mấy tiếng ấy là mấy tiếng đã bao lần làm rung động quả tim của anh em Athos, tuy cái hiểm nghèo về sự đi biển chỉ là một cái hiểm-nghèo con-con sánh với bao nhiêu cái hiểm-nghèo khác mà họ sẽ đối đầu.

Chuyến này hai anh em được đi một chiếc đại-thuyền đang đậu chờ ở Gravesend. Vua Charles đệ nhị lại truyền lệnh lấy một chiếc đại-thuyền của ngài và cho mười hai quân-bầu, đưa Athos là sĩ-thần cũt ngài gọi qua Pháp. Tôi nữa đem hai anh em tới Gravesend, sáng qua đại-thuyền. Tám giờ sáng bữa sau đại-thuyền tới bến Boulogne thì hai anh em vội-và lên bờ.

Trong lúc Bà-tước và Grinaud lo kiếm ngựa đi thẳng về Paris thì D'Artagnan trở lại nhà hàng là nơi hẹn-hò với mười tên thủy-thủ. Mấy anh này đang ngồi ăn điểm là... có hào, có cá, có rượu mạnh, thì D'Artagnan bước vào. Bấy giờ sắc mặt người nọ coi cũng vui-vẻ, cười nói oai-sấm, song chưa có người nào say. Họ vừa thấy D'Artagnan thì đứng, một lượt lên tiếng mừng rỡ. D'Artagnan nói:

Công-việc của chúng ta đã xong-xuôi hết, cho nên ta trở về đây, trả cho mấy anh em số tiền phụ-trợ mà ta đã hứa chớ. Ta dám cam-đoan rằng ngay bây giờ đây, người nào giàu như tôi, trong mấy anh em cũng không chắc còn tới một trăm liva trong hồ-bao.

(Còn nữa)

AVIS D'APPEL D'OFFRES

BUDGET GÉNÉRAL

Lieu, date et heure de l'Appel d'Offres

Bureau de l'Ingénieur en Chef de la Circonscription des Travaux Publics de Cochinchine à Saigon, le Jeudi 30 Septembre 1943, à 10 heures.

OBJET: Terrassements en vue de la rectification du tracé entre les P. K. 97 + 148 et 99 + 810 de la R. C. N° 20, dans la Subdivision de Biênhoa.

Importance approximative des travaux... 64.925 \$ 50
Cautionnement provisoire... 1.100 \$ 00
ic définitif... 22.000 Fr.

Délai d'exécution: 4 mois.

Lieu et heure de consultation du dossier.

Bureau de l'Ingénieur Principal, Chef de l'Arrondissement du Nord des T. P. à Saigon, aux heures ordinaires d'ouverture des bureaux.

Cour d'Appel de Saigon

EXTRAIT D'ARRÊT en matière correctionnelle

Par arrêt contradictoire définitif rendu par la Cour d'Appel de Saigon (Chambre des appels correctionnels), le 25 Août 1942.

Sur l'appel interjeté par le prévenu d'un jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Saigon le 20 Juin 1942 qui l'a condamné à un mois d'emprisonnement et à deux cents francs d'amende (avec affichage et insertion par extrait dudit jugement pour hausse illicite du prix du charbon de bois de ménage).

Le nommé PHAM-VAN-BO, âgé de 36 ans, né à Binh-hoa (Biênhoa) domicilié à Binh-tây (Cholon) 7è-Rue Jantet à côté du pont de Binh-tây fils de Pham-van-Co et de f, Trân-thi-Gân, marié, marchand de bois.

Reconnu coupable de Hausse illicite du prix du charbon de bois de ménage, commise à Cholon, le 27 Avril 1942.

A été condamné à la peine D'UN MOIS D'EMPRISONNEMENT et deux cents francs d'amende et aux dépens liquidés à 15\$58 par application des articles 11, 19, 34 de l'arrêté G. G. du 1-11-41 et du décret du 25-8-37, complété par l'article 3 du décret du 15 Mai 1941 et 46 de la loi du 11 Juillet 1938.

(Le même arrêt a confirmé les mesures d'affichage et de publication ordonnées par le jugement sus-mentionné savoir: affichage du jugement par extrait pendant trois jours à la porte du magasin du condamné et insertion dudit jugement par extrait dans trois journaux dont un en langue française, deux autres en langue annamite, sans que le coût de chacune de ces insertions puisse dépasser 20 \$ 00).

La durée de la contrainte, par corps a été fixée au minimum.

Pour extrait conforme délivré à M. le Procureur Général P. Le Greffier en Chef de la Cour d'Appel Signé: L. BEZ.

LƯỢC DỊCH

An Phòng Phá-An Đông-Pháp ngày 26 Jun 1943 đã bắt đơn kháng án của tội-nhơn.

TOÀ PHÚC AN SAIGON

Trích-lục án Tòa Phúc-An về việc tiền-hình. Chiếu theo đơn của tên Phạm-vân-Bo 36 tuổi, sanh tại Binh-hoa (Biênhoa), cư ngụ tại Binh-tây (Cholon) 7è đường Jantet, con của Phạm-vân-Co và Trân-thi-Gân (chết), nghề bán củi, đã đứng chống cái án Tòa tiền-hình Saigon lên ngày 20 Jun 1942.

Toà Phúc-An Saigon (Phòng xử về việc Tiền-hình) đã lên án hiện diện cuối cùng ngày 25 Aout 1942 xử tên-ấy MỘT THÁNG TÙ và hai trăm quan tiền và về tội bán than cũ quá giá nhà nước và xử phải trả tiền tụng lệ là 15\$ 58.

Án ấy dạy phải dán bản trích-lục trước cửa tiệm của tội-nhơn trong ba ngày và dạy phải ấn-hành bản trích-lục trong một tờ báo tiếng lang-sa và hai tờ báo quốc-văn, giá tiền mỗi lần ấn-hành trên đây không được quá hai chục đồng bạc.

Giới hạn giam thâu định theo cách tối-thiểu.

Trích-lục y theo bản chánh án

đặng đệ lên cho quan Chương-ly.

Thay mặt quan Lục-sự Tòa Phúc-An.

Ký tên: L. BEZ. (có con dấu)

Thi-hành theo lời thỉnh-cầu

của quan Chương-ly.

Quan Đại Luật-sự.

Ký tên: M. LEGER. (có con dấu)

Lược dịch y theo bản trích-lục án.

Thông-ngôn hữu thế:

UNG-VAN-THANH.

Chứng dấu ký tên trên đây của M. Ung-vân-Thanh, thông-ngôn hữu thế về tiếng annam tại

Tòa Án Saigon.

Saigon, le 24 Août 1943.

Quan-Đầu Phòng Dịch-Văn-Tư VO-PHAM JEAN.