

ĐÃ CÓ BÁN KHẮP CÁC NHÀ SÁCH TRONG NƯỚC

Tác phẩm đầu tiên của nhà xuất bản ĐẠI-VIỆT

Cử kinh

GIÁO DỤC TIỀN-THUYẾT

CỦA

HỒ BIỂU-CHÁNH

Một ông văn sĩ xưa có thói quen đi đi bán sách và làm việc dạy trẻ em. Ông đã đem lòng say sưa, hết quên hết nhớ, để lại cho đời một cuốn sách giáo dục tiên-thuyết trong xã hội xã hội gia-hộ. Ông đã đem lòng say sưa, hết quên hết nhớ, để lại cho đời một cuốn sách giáo dục tiên-thuyết trong xã hội gia-hộ.

Ông HỒ-VĂN-KỶ-TRẦN

Viết bởi: Văn Sĩ Hồ Biểu Chánh (1881 - 1951)
S. P. Trần Văn Khoa - S. N. 1952

- BACLIEN : Librairie Trung-Hiến Sĩ-Hiến
- BARIA : Bảo-Hòa Tân-Kh.
- BENTRE : Librairie Minh-Sơn
- BIENHOA : Nguyễn-văn-Thước
Nguyễn-văn-Tôn
- CANTHO : Au Bon Accueil tại Saint-noy
- CHAUDOC : Librairie Hòa-Dân-Việt
Librairie Tân-Hào
- CHOLON : Hồ-phương-Quốc
Lê-văn-Hồ, Bà-Tông-Độc-Phương
- CAIBE : Bazar Hồng-Sơn
- CAOLANH : Maison Sầu-Danh
- CAMAU : Nguyễn-đạo-Đức
- C.SI JACQUES : Bazar « Aux Variétés »
- GOCONG : Thái-ngọc-Bình
- HATIEN : Nhà sách ông Đông-Hồ
- HUE : Librairie Văn-Hòa
Librairie Hương-Giang
- KAMPOT : Nguyễn-văn-Màu rue Pavie
- LONGXUYEN : Librairie Hòa-Thái
- LAITHIEU : Phan-văn-Lượng
- MYTHO : Librairie Võ-văn-Tâm
Nam-Cương Thơ-Xã

- LOCAY : X. B. Văn-Tho
Đoàn-sơn-Mỹ-Thành
- NINHHA : Nguyễn-Thảo
Hạp-sông-Lông
- PHANTHIEP : Maison Trường Xuân
Nguyễn-văn-Dân
- PHONGTHANH : Bazar Quảng-Tân
- PNOMPENH : Võ-văn-Kích
Bazar Trường-Xuân
Librairie Nguyễn-Lương
Librairie Kim-Sơn
- QUANGNGAI : Librairie Hồ-Chữ
Librairie Vương-Công
- RACHGIA : Librairie Tân-Vân
Els Văn-Hòa
- SADEC : Quán Anh-Thư Quán
Maison Thành-Phủ
- SOCTRANG : Librairie Lý-công-Quán
- TAYNINH : Librairie Chân-Hưng
- THUDAUMOT : Lê-văn-Giàu
- DAU TIENG : Trần-văn-Lông
- TRAVINH : Lưu-tân-Hòa
- VINHILONG : Long Hồ Thơ quán
- VINH : Kiosque Thanh-Tảo

Imp. THANH-MAU, 3 Rue de Reims — Saigòn

Le Gérant : HỒ-VĂN-KỶ-TRẦN

Số 9 — Giá : 0\$20

29 Octobre 1942

Trần báo

Giám-đọc : HỒ-VĂN-TRUNG *



HOC DUONG

ĐẠO THẦY TRÒ



Ồi chắc các bạn cũng như tôi, từ người ta bước chơn vào đường đời, tuy chúng ta phải tranh đấu mà giữ gìn sanh mạng: tuy chúng ta phải chịu nỗi mọi sự thua vớt như thua trận, nhưng khi nào chúng ta có dịp nhắc lại khoản đời niên thiếu của chúng ta, thì chúng ta chẳng khỏi nhớ cái trường học là chỗ hồi trước chúng ta tập rèn trí ý để làm người, như là nhớ mấy ông giáo dạy dỗ cho chúng ta quen lễ nghi, biết chữ nghĩa. Mà lẽ như tôi trường học xưa, nhớ tới ông giáo cũ, thì chúng ta chơn-chứa cảm tình, rồi hồi hồi trong dạ, hồi-hồi cũng như nhớ cửa nhà và mẹ cha chúng ta vậy.

Cái nghĩa thầy trò đã ghi khắc trong trí não dân-tộc là từ xưa, bởi vì đời vua Lê-Huyền Tông, tháng 7, năm Cảnh-Trị nguyên niên (1663) có ban hành 47 điều giáo hóa, trong điều thứ 7 có chỉ rõ đạo thầy trò. Những điều giáo hóa ấy đặt bằng Hán-văn. Qua năm Cảnh-Hung thứ 21 (1760), đời vua Lê Hiến-Tôn, quan Lại bộ Thuyên-khảo-ti Lang-Trung, là cụ Nhữ Bính-Toãn, mới diễn ra quốc âm như vậy:

Này lời dạy kẻ sư sinh,
Giữ cho phải đạo chơn tình tự thiên.

Thầy thì chánh kỷ vì tiền,
Để làm mực thước mà khuyên mọi người.
Trò thì lòng kính chơn rôi,
Thờ thầy hơn nữa thờ nơi sinh thành.
Điều giáo hóa ấy lưu truyền đời đời, bởi vậy khi cụ Đồ-Chiều đặt quyền thơ « Lục Văn-Tiên », đến lạc Văn-Tiên từ lạ tôn sư mà đi tại, cụ có viết câu này:

Ra đi vừa rang chơn trời,
Ngủ ngủi ngộ lại nhớ nơi học đường
Ấy này, học đường là gia-dinh thứ nhì của chúng ta, còn giáo sư là cha mẹ phần trí của chúng ta. Chúng ta mền trường, kính thầy, là chúng ta làm theo lễ giáo của tổ tiên di họ. Lễ-giáo ấy tuy cũ, song không thấy có chỗ nào ngăn trở sự tân-hóa của chúng ta. Trái lại, nó làm cho phong-tục ta thuần mỹ, nó làm cho tánh-tình ta cao thượng, chớ không có hại chỗ nào.

Muốn có một đứa con biết lễ nghĩa, thì cha mẹ cần phải chú ý dùng oai-quyền mà điều-đắt nó luôn luôn, điều-đắt một cách vừa dịu-ngọt vừa cứng-cỏi. Kỷ-luật của học-đường phải tiếp giúp với kỷ-luật của gia-đình. Được như vậy, chỉ có được như vậy, thì mới đào-tạo được những con người và những dân-tộc đông mạnh.

Chúng ta chẳng nên chê đạo thầy trò xưa là dở: nếu có dở là tại chúng ta làm cho ra dở đó thôi.

Bực sự phụ và hàng môn-sanh nên lưu ý về vấn-đề ấy.

HỒ-VĂN TRUNG

TÔI TRƯỞNG ĐỂ LÀM GÌ?

của THIẾU-SƠN

Hỏi em nhỏ, em tới trường để làm gì?

— Tôi đến trường học cho biết đọc để biết trong sách có chứa gì. Khi mà méi khép lại, mắt mở đi, người ta đã bị cái chốt nó vật ngà, tư tưởng hần như bị lưu-lạc vào những nơi bí hiểm thâm u mà tinh-hồn tôi đẩy thì không sao về được.

Nhưng cái tư tưởng của người ta lại cứ còn hiện hiện ở trong những tờ giấy, dưới những hàng chữ in nó che phủ, như một tàn lửa bất-diệt mà một hơi thổi nhẹ nhàng đủ làm cho sáng rực.

Ông hãy lòng tai mà nghe khi ông lật những trương giấy làm tấm áo. Ông có nghe thấy ri rào lộn xộn bao nhiêu là tiếng mà tôi không biết là từ đâu đưa tới, từ những vực sâu hang thẳm của bao nhiêu thế-kỷ đã qua.

Đó là những thế-hệ đã tiêu-trầm mà sống lại.

Đó là những người chết rồi với ta mà không một sức mạnh nào làm cho họ im được.

Ở cái vật chất ấy thường tinh thần xuất lộ một cách rực rỡ về vang.

Hỏi em nhỏ, em tới trường để làm gì?

— Tôi đến để học viết. Bởi những nét xiêng xéo có

những hình-tượng dị-kỳ ở trong tập-giấy. Song những nét xiêng xéo có hình-tượng dị-kỳ đó lại có một tánh chất nhiệm-mầu. Những điều tôi nghĩ-ngợi, những cái tôi cảm xúc ở chỗ kín đáo nhứt trong tâm-hồn tôi, sẽ nhờ những hàng chữ đó nhắc lại cho những người thân-yêu tôi ở xa cách muôn trùng.

Một ngày kia mà tôi phải vượt biên xa nhà, lưu lạc ở quê người đất khác, chúng nó sẽ nói với cha tôi, với mẹ tôi rằng tôi vẫn nghĩ đến các ngài và tương-yên các ngài.

Hỏi em nhỏ, em tới trường để làm gì?

— Tôi đến để học làm toán. Những con số sẽ chỉ rầm, chỉ thàng, chỉ từ tuần-lễ, từ ngày, từ giờ, từ phút, từ giây, chỉ cái hành-trình của những hành-tinh xoay quanh mặt trời, cái châu vi của trái đất và những sự xa cách giữa các vì tinh tú trong không gian.

Những con số đó còn dùng vào được những việc làm thường hơn nữa. Nhà bác-học thì đem chúng nó vào những thể thức cao xa, mà kẻ ngu dốt thì dùng chúng nó mà tính toán những sự chi phí trong gia đình.

Hết một năm, chúng nó chỉ cho ta biết cái công lao mỗi

ngày của kẻ nông-phu và của người lao-dộng.

Nói cho rõ hơn là những con số đó dạy cho ta biết cần-lao, biết dự-trữ, và biết phòng-bị cho những ngày sẽ tới.

Một với một là hai, Hai với hai là bốn.

Hỏi em nhỏ, em tới trường để làm gì?

— Không ra khỏi làng, chỉ có cắm dĩa-đờ trên tay, một quyền địa-dư dưới mắt, tôi đi vòng quanh thế-giới, để gót chơn du-từ ở khắp hết đó đây, nào Á-châu, Âu-châu, Phi-châu; cho đến cả Mỹ-châu, Úc-châu.

Nhưng không đâu quên rồi tôi hơn là xứ sở nước tôi, cái nước có những đồng-bằng bát ngát, có núi non chập chồng, mà ở gần ngay người sống vẫn có những đồng-bào qua cổ yên nghĩ ở những cảnh nghĩa-địa không khoát tại các chốn châu-thành hay ở những bãi tha ma tiêu điều nơi thôn-giã.

Hỏi em nhỏ, em tới trường để làm gì?

— Khi mà chưa có tôi, chưa có cả cha mẹ tôi nữa, đã có biết bao nhiêu những người mà tôi không quen biết. Hồi những tiền-chơn quá cổ đã xây dựng nên cái tổ quốc này! Tôi không

lớn chỉ biết tên các ngài mà thôi đâu. Tôi còn muốn biết công nghiệp của các ngài nữa.

Tôi tôi tưởng để học lịch-sử.

— Hỏi em nhỏ, em đến trường để làm gì ?

— Tôi muốn biết giữa khoảng không bát ngát làm thế nào mà ánh sáng ở thế giới này truyền qua thế-giới kia, mà những đám mây đang chạm nhau lại nảy ra chớp-ánh sáng. Tôi muốn biết những mảnh lực thiên-nhiên mà nhờ ánh sáng của tư tưởng người ta đã chế phục được.

Tôi muốn thấy cái nhựa cây « sên » nó đi từ gốc cứng ở dưới đất cho tới những lá mềm che phủ đầu nó ở trên cao chót vót.

Tôi muốn thấy cái hồng bà của màu nó có cả ngàn chỉ-lụa và thắm chập chồi những lần xếp của bộ óc.

— Hỏi em nhỏ, em tới trường để làm gì ?

— Ở tôi, tôi tìm thấy những sức mạnh tương phản : sức mạnh của điều thiện, sức mạnh của điều ác, sức mạnh của nhơn-đạo, sức mạnh của vật-dục. Tôi không đến thế-giới này để uống, để ăn, để ngủ và để chết đang nhường chỗ lại cho những kẻ khác sẽ như tôi uống, ăn và ngủ!

Tôi tới đây để thành tựu một sự nghiệp cao thượng hơn, vẻ vang hơn, và xứng đáng hơn.

Tôi tới đây để nên người hữu-ích, công bằng và từ-tế.

Những luật-pháp của công-lý, những nguyên-tắc của nhơn-nghĩa, những giáo-điều của sự quảng đại khoan hồng, nhất nhất tôi đều muốn biết. Tôi chạy đến nhà trường để lập danh những vấn đề thiêng liêng trong cuốn sách bắt từ của tâm hồn nhơn loại, sách luân-lý.

— Hỏi em nhỏ, em đến trường để làm gì ?

— Thật ra tôi chỉ là một đứa con nít, nhưng tôi muốn thành nên người lớn.

Chẳng phải chỉ lớn ở hình-thai mà còn phải lớn ở lý-trí và ở tâm-lòng.

Hỏi trường học ở nước ta, là đem tâm-hồn của ta tới cho mi đờ, cái tâm-hồn nhỏ dại, yếu ớt hơn cả cái xác học ngoài. mi hãy làm cho nó thanh nên một tâm-hồn Pháp, một tâm-hồn người.

Số phận ta sau này ra sao trời kẻ, hoặc làm chủ nông-pbu xới đất đào nương, hoặc làm người thợ tâm thường đem gạch đá chông chất lên nhau mà xây những căn nhà tiêu tụy, hoặc làm viên kỹ-sư đốc suất những nhà máy khổng lồ, hoặc thành nhà bác - học giúp cho loài người bớt cực nhọc, bớt đau khổ, hay nên nhà triết - học... lo giải quyết những câu đố của vũ-tru nhơn-gian.

... Hỏi trường học nước ta ! Trong khi ta nghe lời mi dạy, hãy làm sao cho ta sẽ trở nên một người thợ của pháp-luật, của công-lý và của chơn-lý.

(Dịch theo bài « A l'école que vas-tu faire ? »

của Léon Deries)

TRIỆU-SƠN

NAM-KY TUẦN-BÁO

là một tờ tuần-báo có giá-trị và được độc-giả hoan-ngình nhất Namky.

« Namky Tuần-báo » do ông Hồ Văn-Trung chủ-trương và một đám văn-nhơn lựa học viết giúp bài vở. Nó có nhiều bài nghị-luận xác đáng, khảo cứu kỹ càng, giáo-dục cần ích, toàn-liên vui vẻ và tiêu-thuyết đứng-dẫn.

Đọc lập chí Đại-Việt không, chưa đủ.

Phải đọc luôn « Namky Tuần-báo » mới hoàn toàn.

GIÁ BÁN N.K.T.B.	MỘT NĂM	10 \$ 00
	SÁU THÁNG	5 00
	MỖI SỐ	0. 20

Quản-lý : HỒ VĂN KỶ-TRẦN

5, Rue de Reims — SAIGON

HỌC-ĐƯỜNG là nơi đào-tạo người dân cho nước, là nơi sản xuất nhơn-tài cho quốc-gia.

Người thường dân hay bực nhơn-tài muốn được thiết lòng yêu nước, cần phải hiểu rõ lịch-sử của nước nhà.

Bởi vậy dạy sử-ký ở trường, khi mà óc non của thiếu niên còn dễ nhớ dễ cảm, lúc là sớm gây cho chúng một cái tình thần quốc-gia bền chặt về sự này.

Từ dạy môn sử có một sự phân sự rất cao quý ; cái phân sự cao quý ấy là gây ra một cái trách nhiệm sống về.

Khoa sử-ký đã mang tiếng là khô-khan, khô hèn sẽ nhờ thầy giỏi và tận tình với chức-vụ mà trở nên một môn học có nhiều hưng-thú.

Trong cơn mắt học trẻ, thầy là một người hoạt bát, kể chuyện ra tích sử rất lôi cuốn và đầy thú vị. Thầy ta tại thời Phú Đổng Thiên vương và tích mới lên thân của An dương vương với tình chàng-sĩ của Mị Châu, Trọng Thủy, nhưng thầy không quên chỉ chỗ hoang đường và dẫu trẻ đừng tin là thật.

Thầy còn là một người thông thái biết bàn luận, phân xết rành mạch ngay thẳng để làm sống lại một cách vẻ vang, rực rỡ những đoạn đời đã thuộc về dĩ-vãng.

Nhắc đến công-nghiệp của nhà Trần, thầy không quên nói rõ rằng văn-học và sử-học Việt-Nam được thanh hành là kể từ đời Lê và hai tên Hán-Thuyên, Lê-văn-Hưu trẻ em nên ghi nhớ như lòng.

Nói đến sự sạch tồn của người xưa, thầy kể rõ cuộc Nam-tiến của dân ta đã có một sự tranh-trường mãnh-liệt.

KHOA SỬ-KY HỌC Ở TRƯỜNG

Nào Chiêm-thành bị thâu phục nào Thủy-chơn-lạc và Cao-miên chín bảo hộ, nào Xiêm-la và Ai-lao kinh nhường.

Sử-ký còn là một cái màn ảnh linh động và kỳ xảo, chiếu qua các thời-đại, đời sống và việc làm của những nhơn vật lịch-sử. Những nhơn vật ấy là gương tốt nên noi, hay gương xấu nên tránh, đối với người nản thế biết can-phân, phân-sự.

Kể lại cái nghĩa khí của hai chí-cao Trưng-vương, cái chiến công hiển hách của Trần-hưng-Đạo, cái ông gang dạ sắt của vua Lê-Lợi, thầy dạy sử thừa cơ hội ấy miêu tả như những hình ảnh ngược của Tô-Bình, của quân Nguyên, của quân Minh đã gây cảnh lầm than cho dân Việt. Những cảnh ấy kéo tả sẽ làm động lòng bạn trẻ và giúp chúng nhớ rằng chúng đang sống ở một thế-giới chung chịu vui, buồn, sướng, khổ. Sống lịch-kỷ không phải là sống.

Thầy dạy việc làm hào nhất của vua Lê-chiều-Thống đã công-răn cần gà nhà, cần viện sức Tàu hầu trở về ngôi báu là để đối chiếu với cộng trina vì đại của vua Quang-Trung Nguyễn-Huê.

Những vị anh hùng cứu quốc gặp được công nghiệp ngàn muôn năm, bất hủ cốt để bảo tồn tổ quốc, giảng sơn, những vị anh hùng ấy phải được thanh niên ghi tên khắc họ trong đầu óc, tâm can.

Như trên đã nói, học sử cần phải biết xét đoán, để phân biệt việc nên khen với việc đáng chê, vậy thầy dạy sử đừng ngần ngại bày tỏ một cách cần thận và vô tư những ý nghĩ của mình đối với một thời đại, một nhơn vật hay một việc đã xảy ra trong lịch-sử. Những ý nghĩ ấy nếu khéo lvs, khéo bày sẽ dần dần được trẻ em vào địa hạt công đức và quốc gia.

Trái mấy ngàn năm, tinh thần chúng tộc của dân Việt-Nam còn sống mãi trong lịch-sử ; cái tinh thần ấy về nhờ thầy dạy sử nơi trường truyền lại cho bao thanh niên để tiếp tục nước đứng cao được thêm phần vẻ vang hùng vĩ.

Nước Việt-Nam biết bao phen bị xâm chiếm, nên không nhờ công khổ của tiền nhơn gây dựng lại rồi bảo vệ cho đồng bào khai khẩn đất hoang, mở mang bờ cõi thì ngày nay đâu còn được một dải non sông gấm vóc như thế này. Vậy trẻ em nơi trường, do nơi thầy giảng dạy, phải biết rõ công-ơn ấy để tôn sùng ái mộ tổ-tiên của đất-nước và khỏi hổ-ràng trong lịch-sử Việt-Nam không có những đấng anh hùng bất tử.

Và, cần nhất là biết rõ luôn rằng những nỗi thăng, trầm, vinh, nhục đã trải qua chính là những bài học quý dạy ta vững lòng tin nơi vận-mạng của quốc gia, nơi thương-tai của nơi giống.

KHUÔNG-VIỆT

CUỘC đại-biến xảy đến cho nước Pháp năm 1940 vừa qua, làm cho nhiều người nhớ lại một cuộc đại-biến khác trong lịch-sử của nước Pháp, hồi năm 1870-1871. Hồi đó, Pháp và Phổ (Prusse) đánh nhau, nước Pháp bị thất trận một cách nặng nề, Pháp hoàng Na-bô-lê-Ông đê-tam (Napoleon III) bị bắt làm tù binh ở Xơ-đan (Sedan), tiếp đến kinh thành Pa-ri (Paris) bị vây hãm. Ngày 19 tháng 5 năm 1871, nước Pháp phải ký hòa-uớc Phơ-răng-phơ (Francfort), nhường cho Phổ tron tỉnh An-sách (Alsace) và miền bắc tỉnh Lô-ranh (Lorraine), ở đông-bắc nước Pháp.

Nhà văn hào Pháp An-phông Đơ-Đê (Alphonse Daudet), trong truyện ngắn « Buổi học cuối cùng » (La dernière classe), đã khéo mượn lời của cậu học-trò xứ An-sách mà kể lại một chuyện rất là cảm-dòng — chuyện xảy ra trong một trường học nhỏ ở xứ An-sách, khi xứ đó bắt đầu thuộc về nước Phổ.

Lần đầu tiên tôi đọc truyện này — nghĩa là cũng đã lâu rồi — tôi cảm thấy lòng bồi-hồi, nửa như muốn khóc. Từ đó đến nay, thỉnh thoảng có đọc lại đời ba lần, mà lần nào cũng không thấy ngán và cũng cảm thấy lòng như se lại.

Hôm nay, tôi đem dịch cái truyện ngắn đó ra quốc-văn, để tặng cho anh em bạn trẻ. Tôi không dám có xa-vọng sức mình có thể lột được nét tinh-thần và diễn được hết cái hay, cái đẹp của nguyên-văn; nếu đọc-giữ đọc mấy hàng dưới đây mà cảm được cái lâm-tý thông-thiết của câu chuyện, rồi những người hiểu được tiếng Pháp dễ dàng sẽ tìm đọc, hoặc đọc lại lần nữa, nguyên-văn của Alphonse Daudet, thì tôi đã lấy làm hài lòng rồi vậy. — H. P.

Sáng hôm đó, tôi đi học thiệt quá sức trẻ, và lòng tôi nơm-nớp sợ bị rầy, thêm vì ông Ha-Mên (Hamel) đã có nói trước rằng sẽ hỏi bài chúng tôi về « phân từ » (participes), mà ngay chữ đầu tôi cũng không biết! Trong một lúc, tôi đã có ý nghĩ muốn trốn học và bỏ chạy chơi ngoài đồng.

Trời hôm nay mới âm ập, mới trong trẻo làm sao!

BUỔI HỌC

chuyên ngắn

Người ta nghe tiếng sáo hát ở cạnh rừng và sau lưng trại cửa, tiếng những người lính Phổ đang diễn tập trong cánh đồng cỏ Ri-ber (Ripper). Những cái đó cảm dỗ tôi mạnh hơn là lật phân từ; nhưng tôi cương lại được, và dậm đầu chạy vọt đến trường.

Ngang qua xã-sảnh (mairie), tôi thấy có nhiều người tụ lại trước tấm lưới sắt nhỏ trong có dán những tờ cáo-thị. Từ hai năm nay, đó là chỗ chúng tôi tiếp-nhận được tất cả những lệnh sung-công, những lệnh trên binh đưa xuống; nên, vẫn không ngừng chạy tới nghĩ:

« Không biết còn chuyện gì đó nữa? »

Ngay lúc đó, thấy tôi chạy băng qua, anh thợ vẽ Hoa-Te (Wachter) đang đứng đọc tờ cáo-thị với người thợ tập-sự, kêu với theo:

— « Em nhỏ! đừng lật-đạt quá vậy! Em tới trường học của em cũng vẫn còn sớm chán! »

Tôi tưởng anh chàng muốn ngao tôi, và dậm đầu chạy thẳng; bước vô cái sân nhỏ của ông Ha-Mên, tôi thở háo-hển và thiếu đi đất hơn.

Thường ngày, khi giờ học vừa mới bắt thì trong lớp ồn-ào hết sức, cho tới ng-đương cũng nghe, nào tiếng nấp bàn mở sách, nào tiếng những bài học mà người ta đồng-thanh đọc đi đọc lại, nào tiếng cười, vừa la vừa bịt lại, để nhớ cho dễ, và tiếng cây thước to-lớn của thầy giáo nhịp xuống bàn:

« Im một chút coi! »

Tôi hy-vọng nhờ sự ồn-ào đó, tôi lại có thể ngồi mà không gì thấy, thì mới lạ làm sao. Ngay ấy đầu đó đều im lặng như tờ, chỉ khác chỉ một buổi sáng chưa như. Nghe qua cửa sổ, tôi thấy mấy bạn học của tôi đã ng-uyên-rồi, con ông Ha-Mên thì đang đi qua, đi lại với cây thước để sợ kẹp trong nách.

CUỐI CÙNG

A. DAUDET

giờ, phải mở cửa và bước vô giữa sự yên lặng ấy. Các ngài nghĩ coi tôi có đủ không và tôi có sợ hay là không sợ?

À vậy, mà không sao. Ông Ha-Mên ngoi tôi với một cái nhìn không có vẻ gì giận-dữ và nói một câu ít ỏi đáng:

« Phơ-răng (Frantz) con mau về chỗ đi; chú: nửa thì chúng ta đã bắt đầu buổi học mà thiếu mất cậu rồi đó. »

Tôi bước qua cái ghế dài và ngồi đại xuống chỗ mình. Lúc đó, hơi hoàn hồn, tôi mới để ý thấy thầy chúng tôi bận cái áo rất đẹp màu xanh lam, tất cái giải bằng hàng móng xếp lại và đội cái mũ lụa đen có thêu, những lễ phục mà thầy tôi chỉ dùng trong những ngày có ông Thanh-tra đến xét trường hoặc những ngày phát phân thưởng. Lại thêm, cái phòng học hôm nay lại có một vẻ gì khác thường và trang nghiêm quá. Nhưng điều làm cho tôi ngạc nhiên hơn hết là ở chót lớp, trên những dãy ghế dài, mọi ngày vẫn trống lảng, có những người trong làng đang ngồi im lặng như chúng tôi: ông già Lô-Xơ (Hausser) với chỉ mũ ba sừng, ông Xã-cư, bác phu thợ cũ, và còn mấy người khác nữa.

Họ thấy đều có vẻ buồn buồn, ông Lô-Xơ lại có đem theo một quyển sách tập đánh vần đã cũ mèm, ba phía bên đã bị một găm sắt, ông để quyển sách lật ngược ra trên hai đầu gối, với cặp kiếng to lớn của ông nằm ngang trên mấy trường giấy.

Tôi đang còn chưa hết ngạc nhiên về những sự lạ-lùng đó, thì ông Ha-Mên đã bước đi hẳn dạy, rồi, cũng với cái giọng ngọt-ngào và nghiêm-trang mà ông đã dùng với tôi khi này, ông cất tiếng nói:

« Các con ơi! Hứa nay là bữa chót mà thầy dạy các con đó, đã có lệnh ở Bết-lanh (Berlin) gọi lại, biểu từ rày phải dạy rộng tiếng Đức trong các trường học ở An-sách (Alsace) và ở Lô-ranh (Lorraine) mà thôi. . . Mai đây, thầy

giáo mới sẽ đến. Vậy hôm nay là buổi học tiếng Pháp cuối cùng của các con đó. Thấy xin các con hãy rán mà chăm-chỉ. »

Những lời ấy làm cho lòng tôi rối loạn. Trời! quân khốn-nạn! tẻ ra ở xã-sảnh, vira rồi chúng đã yết-bị như vậy đó!

Buổi học tiếng Pháp cuối cùng của tôi!

Vậy mà tôi mới vừa lom lem biết viết! Thôi! vậy là từ rày tôi không bao giờ được học hết, vậy là hết rồi, học đến đây là phải dừng lại! Bây giờ tôi nghĩ lại mà tự giận mình biết bao nhiều về những thi giờ đã bỏ mất, những buổi trốn học đã đi bắt ở chột hay để chạy trượt trên mặt sông Xa (Saar)!

(1) Những quyển sách của tôi mà mới hồi này đây, tôi còn thấy nặng nề và chân ruột làm sao, quyển văn-pháp, quyển thanh-sử (histoire sainte), bây giờ tôi thấy như là những hòn thiết-xua, tôi không thể nào vứt đi mà lòng không đau đớn. Đối với ông Ha-Mên cũng vậy. Cái ý nghĩ rằng ông sẽ đi, rằng tôi sẽ không còn được thấy mặt ông nữa, làm cho tôi quên hẳn những sự trừng-phạt và những lòng thào-xua nay.

Tôi-nghiệp thay cho ông già!

Hôm nay, ông bận những đồ lễ-phục tôi đẹp chính là để tôn trọng cái buổi học cuối cùng này đây, và bây giờ tôi hiểu rồi, vì sao mấy ông già ở trong làng kia lại cũng đến ngồi ở dưới chót lớp học. Làm vậy, chừng như họ hối-tiếc rằng trước kia họ đã không thường để bước tới đây, làm vậy, cũng gọi là để tỏ lòng kính- trọng ông thầy giáo của chúng tôi về sự tận tụy với nghề trong 40 năm, và để bày tỏ tấm lòng của họ đối với tổ-quốc trong những ngày ly-biệt... (2)

Tôi đang còn bận suy nghĩ đến đó, thì bỗng nghe kêu tên tôi. Bây giờ đã đến phiên tôi đọc bài. Có gì mà tôi muốn cho bằng có thể đọc được từ đầu đến cuối cái luật kỹ-điều về phân-từ, đọc lớn tiếng, đọc rõ ràng, không sai, không vấp; nhưng mới mấy chữ đầu tôi đã lung-túng và, mình lắc qua lắc lại, tôi đứng tại chỗ ngồi, lòng buồn muốn khóc, không dám ngược mặt nhìn lên. Tôi nghe tiếng ông Ha-Mên nói:

(1) Bên Pháp, về mùa đông, nhiều chỗ có thể chơi chạy trượt trên những con sông nước đá đặc.
(2) Xã An-sách đã bắt đầu bị Phổ chiếm cứ.

« Pho-Răn con, thầy không rầy con đâu, con bị trừng phạt như vậy, hẳn là đủ rồi. Đờ, như vậy đó. Ngày nào cũng tự nói: « Hừ! thiếu cái thì giờ. Đờ mai rồi hãy học. Rồi ngày nay, con đã thấy chưa?... Buồn thiệt! cái bại hơn hết cho xứ An-sach của chúng ta là sự giáo-dục cứ luôn luôn nay lần mai nữa mà hen lại. Bây giờ bọn họ có quyền mà nói với chúng ta: «Sao vậy kia! các anh đã cho mình là dân nước Pháp, mà tiếng Pháp của các anh, các anh cũng chẳng biết nói mà cũng chẳng biết viết!...» Trong đó, Pho-Răn con ơi, con cũng chưa phải là người nặng tội hơn hết. Chúng ta, người nào cũng có một phần lỗi của mình.

« Cha mẹ các con không thiệt lòng muốn thấy các con thành những người có bổn đức. Cha mẹ các con muốn cho các con đi làm việc đồng, hoặc trong mấy hãng dệt, để có tiền năm ba xu, hơn là cho các con đến trường.

« Còn thầy đây, có phải là không có gì để tự trách dẫu? Đờ có phải là thầy không bao giờ biếu các con đi chơi vườn cho thầy những khi đang lẽ phải bắt các con học? Và lúc nào thầy muốn đi câu, thầy đâu có ngại gì mà không cho các con ở nhà... »

Rồi đây, chuyện này tiếp qua chuyện kia, ông Ha-Mên bắt đầu nói với chúng tôi về tiếng Pháp, rằng tiếng Pháp là tiếng nói đẹp nhất thế-giới, rõ ràng nhất, vững vàng nhất; rằng chúng tôi cần phải giữ giữ tiếng Pháp giữa chúng tôi, đừng bao giờ quên, vì lẽ rằng khi một dân tộc đã bị làm nô lệ, hễ còn biết bảo tồn cái tiếng nói của mình, thì chẳng khác chi cầm được trong tay cái chìa khóa để mở cửa ngục... (1). Rồi ông cầm một quyển văn-pháp và đọc cho chúng tôi nghe bài học hôm nay. Tôi ngạc nhiên thấy tôi hiểu mọi điều làm sao! Ông nói gì tôi cũng thấy dễ hiểu hết, dễ hiểu lạ lùng. Mà chắc từ trước đến nay, chưa bao giờ tôi nghe chăm chỉ như thế, và cũng chưa bao giờ ông Ha-Mên cất giọng bài một cách cầu khẩn, một cách tận tâm như thế. Tôi nghĩ! Hinh như trước khi đi, ông muốn đem tất cả sở học của ông mà trút hết lại cho chúng tôi, mà in sâu một lần vào trí não của chúng tôi!

(1) « Nếu giữ được tiếng nói, — là giữ được cái chìa khóa để mở những giây xiềng. » — F. Mistral.

Bài học xong, đến giờ tập viết. Hôm đó, ông Ha-Mên có làm sẵn cho chúng tôi những kiểu mới tinh-bảo, trên có những chữ viết « rông » rất đẹp: Pháp, An-sach, Pháp, An-sach, ngộ có vẽ như những lá cờ nhỏ, móc trên mu bàn, pháp-phối xung quanh lớp học. Phải chi các ngài được thấy mỗi người chúng tôi chăm chỉ làm sao! Và im lặng thì thiệt là im-lặng! Người ta chỉ nghe có tiếng ngòi viết chạy sột sạt trên mặt giấy mà thôi. Một lúc, có mấy con bọ-hung bay vô phòng; nhưng nào có ai thèm để ý, cho đến những đũa nhỏ-chút xiu cũng vậy, chúng mắc đang cầm-cuội kể từ n-1 số, bao nhiêu tâm-trí để tất cả vào đó, tưởng như là đó cũng là chữ Pháp nữa! Trên nóc nhà, mấy con bọ-câu gù-gù nho-nho, tôi lòng tai nghe và tự nghĩ:

« Không biết rồi đây người ta còn sẽ bắt chúng nó « gù » bằng cái giọng Đức hay không? »

« Chính thoãng, hễ tôi liếc mắt nhìn lên khỏi trường giấy, thì lại thấy ông Ha-Mên ngồi sững sờ sau bàn dạy, và ngộ chăm chăm mọi vật ở xung quanh, làm như có ý muốn mang theo trong cái nhìn đó tất cả cái nhà trường nho-nho của ông... Các ngài thử nghĩ xem! Đã bốn mươi năm nay, ông ở luôn một chỗ này, với cái sào của ông trước mặt, với cái lớp học của ông chúng có gì là thay đổi. Có chăng là những cái ghế, những cái bàn, vì luôn luôn cọ xát mà đã thành ra láng bóng; những cây hồ-đào (loyers) trước sân thì đã lớn cao, và cây hồ-bồ (houblon) của chính tay ông trồng, thì bây giờ đã leo quanh mấy cửa sổ, lên tới nóc nhà. Ông già thiệt là đáng thương! Phải từ biệt những vật ấy, nỗi đau lòng của ông làm sao tả được! Và chắc ông dứt từng khúc ruột mà nghe trên lầu bà chỉ đi qua đi lại, dầy khóa rương hòm, vì mai đây đã phải đi, lia hẳn xứ này, không có ngày trở lại!

Đầu sao, ông cũng còn đủ can đảm để dạy chúng tôi cho đến phút chót. Sau môn bài viết, chúng tôi học tới sử-ký, rồi thì những đũa học trở nhỏ ngấm rập những « ba, bô, bi, bô, bay ». Đáng kia, ở dưới chót lớp, ông già Hồ-Xe đã trông cặp mắt kiếng và, hai tay cầm

(Coi tiếp qua trang 31)

NHỮNG hơi gió lạnh báo cho tháng Quan biệt mùa Thu đã tới. Nó nhìn đoàn dè ăn cỏ bên lề đường Boudonnet, và trong một phút, nó nhớ lại những ngày nó sống ở nhà quê. Nó không biết trong làng nó hiện thời người ta làm gì và mẹ già có nhớ nó không? Nó khe khẽ hát:

Ngó lên ngó xuống thì vui,

Ngó về quê mẹ, bùi ngùi nhớ thương.

Vài chiếc lá rơi trên cỏ gọi trong lòng nó bao nhiêu kỷ niệm buồn, vui, ham và tiếc lẫn lộn.

Nó nhớ năm ấy xa lắm, nó còn đi học. Trường của nó học là một căn nhà lá thấp, và cũ. Nó nghe nói thầy giáo là một ông kỹ « nghĩ việc ». Trong nhà sắp ba tấm vàng kê trên gạch cho các học, và nó làm bàn viết. Con chúng nó đều ngồi dưới đất.

Mai chiều nó tìm tập theo lũ trẻ đến trường. Nếu, ở đi còn sớm, chúng nó rồi quần áo

hở trên bờ sông để tắm và lội đũa, chúng nó lên vào vườn hàng xóm để ăn cắp trái cây, hay chúng nó trốn sậy làm cờ chạy hiệu. Có một lần thằng Chư chết đuối, thằng Gồng bị bắt được trong lúc nó còn treo trên cây ổi và thằng Cho chạy đung ông Xả...

Tan học, chúng nó chia ra hai bọn: một về xóm trên và một về xóm dưới. Thằng Quan thuộc về bọn sau. Trong bọn nó có con Đet là hay khóc nhứt và thằng Cứng lại hay cười nhứt. Cặp hôm nào gió to, con Đet đi ngang cầu không được, đứng khóc bên bờ kia sông, thì thằng Cứng đứng bên này sông vỗ tay hát:

Vì dẫu cầu vàng đòng đình,

Cầu tre lắc lẻo gập ghình khó đi.

Rồi nó vừa ngân dài ơ... ơ... vừa cười như con đười ươi. Nhưng sau cùng, chính nó lại giúp cho con Đet qua sông. Hai đứa nó thương nhau hơn là anh em ruột.

Những ngày nghỉ, thằng Quan ở nhà giúp mẹ. Nó quét nhà, nó cho heo, gà, vịt ăn, nó chẻ củi trong lúc mẹ nó đi câu cá về kho ăn với cháo hoặc với cơm. Nó thương con gà rừng có một tiếng gáy thanh, một lớp lông đẹp, và một cặp cửa thật nhọn.

Vào mùa mưa, nó đi hốt cá thia thia về nuôi trong những cái chai mẻ mà nó lượm được ngoài gốc tre. Nó thích ngồi xem hai con cá phùng mang, giương kỳ để đá bóng với nhau.

Đến mùa khô, nó đi bắt dế về nuôi trong những cái vỏ hộp quẹt cũ mà mẹ nó không cất nữa. Những đêm thuộc bài sớm, nó vô mùng năm, kê cái hộp dế bên tai và đánh lười « chắc... chắc... » để chọc cho dế gáy.

Thằng Quan chỉ thích cái gì đẹp, cái gì êm dịu.

Những buổi nó theo thằng Nhịn giữ trâu — vì nhà thằng Nhịn có hai con trâu — hai đứa nó ngồi lắc-lẻo trên mình trâu mặc cho hai con vật đi lẩn theo đường mòn vô « làng » cũ. Nó im lặng nhìn cái đẹp của bình minh, nhưng không hiểu lúc ấy trong đầu nó có những ý nghĩ gì. Nó mơ-màng nhìn cánh chim lướt gió nhưng ai biết là nó tưởng gì...

Có lẽ nó còn

thích cái gì xa... xa lắm.

Rồi một hôm bà Xả lại nhà nó, mua hai con gà. Bà Xả nói sắp đi Saigon. Bà tả cái đẹp long-lẫy của Saigon xa lạ đối với thằng Quan. Vô tình bà đã làm cho một quả tim non rạo-rạo. Và từ nhiều nó xin mẹ cho theo xách gà giúp bà Xả và luôn dịp đi cho biết đó biết đây... bởi vì nó ngoan, nên bà Xả cũng cho nó theo bà.

Hai năm qua.

Thằng Quan hôm nay đã chán cảnh Saigon. Nó nhớ cảnh đồng bao-la, con đường đất đỏ, trường học, bạn-bè, nó nhớ tất cả, nhứt là mẹ nó.

Từ ngày nó về Saigon, từ ngày nó làm thằng bé chăn dê, từ ngày nó bắt đầu nhớ quê, cuộc đời đối với nó như một tiếng hát bỏ ở đình làng. Những con đường đẹp, những rạp hát to, những nhà hàng lớn, bây giờ đối với nó chỉ là những cái đẹp xa-hoa long-lẫy, không bồi bổ cho tinh-thần nó được một chút nào.

(Coi tiếp qua trang 13)

TẠI SAO CÓ
LUẬN-LÝ ?

NEU người ta sống riêng từng người, không liên-lạc, dính dấp với nhau, thì hẳn muốn ăn ở cách nào cũng được. Nhưng người ta sanh ra là đặng sống trong xã-hội,

nghĩa là giữa những người khác, thế nên phải có những qui-tắc mà ai nấy đều phải tuân theo, đặng giữ trật-tự trong xã-hội. Tất cả những qui-tắc ấy để chỉ dẫn hành-vi của mỗi người cho hợp lẽ phải, ta gọi bằng một tiếng chung là : Luận-lý. Chính nghĩa chữ luận là trật-tự, còn lý là lẽ phải.

TẠI SAO CON NIT
CẦN HỌC LUẬN-LÝ ?

Ngoài ra một số rất ít người được sanh ra với hồn-tánh đạo đức và tinh thần sáng suốt, còn bao nhiêu là phải cần học-lập, phải cần có người chỉ dạy mới hiểu được điều ngay lẽ phải. Người đầu tiên chỉ dạy là cha mẹ trong nhà, kế đến thầy nơi trường và những người sống chung quanh ta ngoài xã-hội.

Nhưng hiểu biết đạo-lý chưa hẳn là hành động theo đạo-lý. Muốn ăn ở cho hợp với đạo-lý điều cần nhất là phải có những tập quán, thói quen đạo đức. Ngạn ngữ Tây có câu : Tập quán thành tự nhiên (l'habitude est une seconde nature). Đây nói những tập quán ăn sâu vào tánh tình của người ta, nhất là những cái in sâu vào trí nhớ trong thời kỳ thơ ấu, để lại trong hạ-y-thức (in-

VẤN-ĐỀ ĐẠY
LUẬN-LÝ
TRONG CÁC TRƯỜNG

của

Mme LÊ-CHÍ-THIỆP

Trong bài diễn văn và « Công cuộc chấn chỉnh quốc-gia » ở nước Pháp và khôi phục cổ-diễn ở nước Nam », của ông Phạm-Quyên, quan Thượng-thư bộ giáo-dục, đọc tại Huế ngày 20 Octobre 1941, có một đoạn như vậy : « Có thể nói

cả cái đời luân-lý của dân tộc Việt-Nam là hun đúc bằng đạo Khổng, nói thế không phải là nói quá vậy. Những lời huấn-dạo, những lời dạy dỗ của ông đại hiền-triết vừa là Socrate vừa là Lycurgue của xã-hội giống da vàng, trong 2 ngàn năm, đã thấm nhuần trong tâm-nhân người Việt-Nam và đã trởng sập nhập vào cái kho trí thức chung của dân-chúng xứ này. » Huống chi luân-lý đạo Khổng căn-cứ ở đạo hiếu và đạo trung, hiếu với trung là gốc của gia-đình, của tổ-quốc. Thế thì luân-lý ấy rất hợp với câu đề từ của Đại Thống chế Pétain : « Cao-ao, Gia-Đình, Tổ Quốc ». PHƯƠNG - PHÁP ĐẠY LUẬN-LÝ CHO CON NIT

Ta không thể không nhận rằng cái kết quả của sự dạy luận lý nơi trường ngày nay không được hoàn toàn mỹ-mãn. Chẳng phải các thầy không hết lòng chăm nom trẻ con về mặt ấy; mà chính tại nơi phương-pháp không phù hợp mà thôi. Ít nay dạy luận-lý, người ta chú trọng ở lý-trí của con nit nhiều hơn ở tâm-tình, cử chỉ của chúng nó. Hễ đứa trẻ nào thuộc bài hay trả lời suông sẻ là đủ. Ngoài ra, người ta không để ý đến cái hành vi, cái sự ứng-

Conscient) những dấu vết không bao giờ phai.

Bởi vậy thời kỳ giáo dục những đức tánh cho người ta chính là thời kỳ thơ ấu. Điều đưa nhô phải học trước nhất là luân-lý. Lấy sự học đạo làm đầu và lấy sự học văn nghệ làm thứ. Đức Khổng-Tử nói rằng : « Học trò trong nhà thì hiếu thảo, ra ngoài thì kính nhường, cần thận mà thành thiet, yêu mến mọi người nhưng thân với người có nhân đức. Làm được những điều đó rồi, có sức dư mới học văn ». (Luận ngữ I 6). Cách ngôn ta có câu : « Tiên học lễ, hậu học văn ». Lễ chính là cái hình thức của luân-lý. Lại có câu ca dao : « Uốn cây từ thuở còn non, dạy con từ thuở con còn thơ ngây ».

PHẢI ĐẠY LUẬN-LÝ NÀO ?

Nói cho đúng, luân-lý nào cũng căn cứ ở lẽ phải cả, nhưng tùy phong thổ của một xứ, tùy văn-minh của một dân tộc mà biến đổi ít nhiều về mặt hình-thức.

Về phần người Việt-Nam, Xưa nay văn-minh, phong-tục vẫn chịu ảnh-hưởng của văn-hóa đạo Khổng, thì cái luân-lý nên dạy cho con nit phải lấy Khổng-giáo làm gốc vậy.

hành những điều luân lý mà chúng nó đã học. Thành thử đứa trẻ đi thi có thể làm bài luận về luân lý được, nhưng đến khi ra ở đời thì xa với đạo đức, cũng vì không có tập rèn đạo đức và cái đức tính cao-thượng không có thấm nhuần lòng dạ của nó.

Đạy luận lý cho trẻ con, thiết tưởng nên theo cái lối xưa là : lấy người dạy người, và luôn luôn đặt đề đưa nhỏ trong một cái không khí đạo đức, khiến cho nó có những thói quen tốt.

Thiền-Hương Đãng trong sách Luận-ngữ tả rõ cử-chỉ của đức Khổng-Tử trong nhà, khi ăn uống, nằm ngồi, không bao giờ là không câu lấy sự ngay chánh, lư dao lúc vào chỗ miếu đường, nói với vua, với quan, lui tới rất kính cẩn, đến gì cũng giá cho hợp lẽ phép, đề bày tỏ cái đạo của người quân-tử : lúc động, lúc tĩnh, lúc nào cũng có thể làm gương cho người ta bắt chước.

Ngày nay, nơi trường, những người lãnh phần giáo hóa con nit cũng phải luôn luôn tự coi là một gương sống, mà bao nhiêu con mắt của học trò đều chú vào đó. Như thế chẳng nên không đề đặt trong cử-chỉ của mình. Luôn luôn phải gây lòng tôn kính ở đứa trẻ, vì có kính mới có bắt chước. Người ta kính phục ai thì muốn bắt chước theo người ấy. Đó là một sự thật về tâm-lý học quan hệ vô cùng. Con nit không cần phải hiểu lễ, chỉ cần bắt chước mà thôi. Phần sự của kẻ bề trên là phải nêu những gương tốt cho học trò theo.

Gương tốt của thầy cũng chưa đủ, phải phụ thêm bằng những gương ở các vở, những chuyện

anh hùng liệt nữ, những chuyện vui có ý vị, cho con nit để thêm niềm lẫn lẫn. Các sách quốc văn có cái công dụng đó, không phải là không có. Thí dụ bộ sách « Cổ học tinh hoa » có thể kể vào loại sách ấy.

Đến như gây cho con nit một cái không khí đạo đức phải làm cách nào ?

Trước hết chẳng nên tưởng lầm rằng ngoài giờ riêng để dạy luận-lý, không cần nói đến luân-lý. Lúc nào, bất kỳ bài học nào, cũng có thể hàm luận lý ở trong được, bất luận là bài tập đọc (lecture) hay địa-dư, sử-ký, văn vãn...

Kể đến không gì hay hơn là lễ nghi. Ngày xưa, giao-hóa trẻ con, người ta rất trọng lễ. Lễ có cái công dụng là gây tình cảm rất hậu, bầu dưng lạnh tình và làm cho sự hành-vi của người ta có chừng mực, không chính lịch, không thái qua, mà cũng không bất cập, nhất là tạo thành một tư tưởng không khí lễ nghĩa, khiến người ta có cái đạo đức tập quán để làm điều lành, điều phải, mà vẫn tự nhiên không giả « sự giáo-hóa của lễ rất cơ mầu, ngăn cấm điều bậy ngay lúc chưa thành hình ra, khiến người ta ngày ngày đến gần điều thiện, tránh xa điều tội, mà tự mình không biết. » (Nho giáo của Trần-Trọng-Kim, quyển I trang 281) Vì thế cho nên thánh-ông rất chuộng lễ, mà lễ là biểu diễn luân-lý.

Ngày nay trường dạy lễ là điều thiết thực và cần như cho trẻ con, nhưng phải dùng quốc-văn mới có kết quả dễ dàng, vì con nit chưa có thể am hiểu nổi tiếng Phạn.

LUẬN-LÝ Ở NHÀ

Đã bàn đến cái không khí đạo đức, tất nhiên phải nói qua sự dạy dỗ nơi gia-đình. Trẻ con rất hay bắt chước. Chúng nó là tấm gương phản chiếu những người sống chung quanh nó. Tục ngữ có câu : « Cha lành sanh con thảo ». Nên chỉ làm cha mẹ cần phải chú trọng cử chỉ của mình, khiến cho con trẻ luôn luôn thấy gương tốt trước mắt, và thấy rằng điều hay-lẽ phải học nơi trường không có mâu-thuẫn với việc làm của cha mẹ nó ở nhà. Con nit trở nên người hay, hay dở cũng ở trách-nhiệm của cha mẹ một phần lớn vậy. Thầy Mạnh-Tử trở nên một nhà đại hiền-triết biết đâu chẳng nhờ từ mẫu của ông.

Lúc còn nhỏ, một hôm thấy nhà hàng xóm giết heo, thầy Mạnh-Tử về hỏi mẹ : « Người ta giết heo làm gì thế ? » Bà mẹ nói đùa : « Để cho con ăn đây ». Nói xong, bà nghĩ lại, hối rằng : « Ta nói lỡ lời rồi ! Con ta thơ ấu, tri-thức chưa mở mang mà ta nói dối nó, thì chẳng ra ta dạy nó nói dối hay sao ? » Rồi bà đi mua thịt heo đem về cho con ăn thật. (Cổ học tinh hoa).

KẾT LUẬN

Tóm lại, chắc ai cũng nhận rằng thời kỳ rất cần chú trọng vào sự giáo hóa, là thời kỳ thơ ấu, lại hội giống nên giáo vào tam trí con nit Việt-Nam phải là luân-lý đạo Khổng. Và phương pháp giáo dục, muốn cho có hiệu quả nên dùng mấy điều này làm gốc :

- 1) lấy người dạy người.
- 2) phải cho đứa nhỏ sống trong cái không-khí đạo-đức, ở trường cũng như ở nhà.
- 3) lấy lễ-nghi và quốc-văn làm phương tiện.

Mme LÊ-CHÍ-THIỆP

GIÁ - TRI MỘT VỞ KỊCH

của HƯƠNG - TRÀ

LƯC văn hát ra đến ngoài, tất các bạn thế nào cũng nghe lời bình-phẩm của những người mới vừa xem hát. Không ai đồng ý-kiến với ai cả. Biết thế, nhưng làm thế nào biết được một vở-kịch có giá-trị hay không?

Trước những người lên sân-khấu, có người soạn kịch, hay nói thường hơn là người đặt tuồng. Tuồng có tuồng đồ và tuồng truyện. Tuồng truyện rút ở một đoạn nào hay trong lịch-sử, lấy những tên trong lịch-sử để bày bố ra một cốt chuyện khác hẳn hay sửa đổi đôi chút thôi. Lịch-sử phụng-sự cho tuồng-đồ như lịch-sử giúp cho A. Dumas sản xuất những tác-phẩm bất hủ. Thế là ở đây, lịch-sử là phần phụ, bày bố một câu chuyện hay ho gay cấn là đều chánh (1). Nhưng bây giờ, có rất nhiều tuồng Tàu phỏng theo chuyện kiếm hiệp, kết cấu bằng một sự bất ngờ hình như có thiên mạng ở trong, chờ không chuyển kết hợp theo tâm-lý và lẽ phải, thành ra khán-giả không được vừa lòng.

Nếu ta không làm hơn lịch-sử thì không nên tách ra ngoài lịch-sử.

Các bạn có xem hát thường, tất nhận thấy trong mấy tuồng của một ban, có nhiều « sen » giống nhau. Và từ ban này qua ban kia, cũng không khỏi có chỗ giống do, và lấy làm lạ hơn nữa, là đến lời nói cũng giống nhau! Tôi chỉ dẫn ra đây một tí-dụ mà chắc các bạn cũng có nhận xét ít nữa là một lần như thế rồi.

Hai đảng-phái hoặc hai chủ trại của hai ào-buýt đánh nhau. Tướng của đảng A bị bắt nhốt ở đê lao đảng B. Con gái chủ đảng B tại đẹp lòng người bại trận, rồi là hiệu tình chơi nhau. Ở một chỗ khác, con gái và cháu gái chủ đảng B lại cùng yêu một người bại trận đó, rồi là bạn và tình xung đột nhau!

Đó là cái đáng trách của tuồng Tàu không có trong mấy đoàn ca-kịch lớn (tuồng mới).

Hơn hẳn các tuồng Tàu, tuồng mới có giá-trị một văn-phẩm sống, thiết-thực hơn nhiều. Xem tuồng mới ra về ít nữa ta cũng có một câu-nào văn đề chỉ-cái đặc-tính của tuồng-minh vừa xem. Còn ngược lại là tuồng Tàu, phải nhiều chỉ là những tình-tiết kể tiếp diễn ra rất hỗn loạn, không có một dây liên-lạc chặc chẽ nào nối liền nhau. Nếu lọc kỹ, ta có thể bỏ ra nhiều « sen » mà không hại cho cốt chuyện. (Thật không khác như khi chúng ta đọc truyện Tàu, cách vài trang là thấy nhái lại những câu: « Xin nhắc lại lúc . . . »).

Một vở tuồng hay cần phải có đạo kép giỏi mới diễn đạt hết tư tưởng và lột hết cái tinh túy chứa chấp trong ấy. Bởi thế nên trình-độ học-thức cũng cần cho một kịch-sĩ.

Kịch-sĩ hoạt động trong một khung cảnh thường thường ai cũng cho là phụ, nhưng chính khung cảnh cũng là một vai kép, nhưng một vai « kép câm » được nhìn ảnh sáng do óc chế-biến công-phu của nhà giàn cảnh. Các bạn hãy tưởng tượng đạo kép hoạt động trên một sân khấu trống lỗng, rồi thì các bạn biết khung cảnh dự một phần trong buổi diễn không phải là nhỏ.

Một vở tuồng hay do một nhóm nghệ-sĩ có tài-nghệ biểu diễn trong một khung cảnh đẹp là có giá-trị. Thiếu một trong ba yếu tố trên đây là hỏng tất cả. Một vở tuồng có giá-trị là công trình chung của người soạn kịch, nghệ sĩ và nhà giàn cảnh; không ai được đánh-phần hơn và cái phần này, nếu có, chỉ tùy theo từng bậc mà thôi (2).

Nếu có một nhà đại thi-hào đã tuyên-bố rằng làm được một câu thơ hay còn khó hơn thành-công trong cuộc chiến-thắng mà không cho là quá đáng, thì tôi, tôi cũng tuyên-bố rằng đem một vở ca-kịch lên sân-khấu một

cách hoàn toàn còn khó hơn. Ai muốn luận cho rộng thêm, thì xin lấy đó làm một đầu đề.

Đi xem hát, đối với phần đông là để mua vui sau một ngày mệt nhọc. Nếu từ đầu màn đến cuối, họ không thỉnh-thoảng có dịp cười là tuồng ấy dở. Bởi thế nên căn-cứ giá-trị một vở-kịch vào những tràng pháo tay thất vọng mạnh mẽ. Cũng một màn, một lớp, một cũ-chỉ hay lời nói của một vai trên sân khấu này được hoan-ngình mấy ngày trước, nay trên sân khấu khác, người ta cho là lại lẻo. Tự trung, muốn định giá một vở-kịch, chúng ta, ngoài ba cái yếu-tố đã nói trên, không nên căn-cứ vào một thứ gì khác.

Nghệ-thuật sân-khấu? là làm thế nào cho khán-giả tưởng mình đương ca-kịch thật một tấn-kịch xảy ra hoặc trong gia-dình, hoặc ngoài xã hội (tuồng mới), hay cho ta sống lại một quãng thời giờ với một sức gợi mạnh mẽ (tuồng Tàu). Nếu khán-giả thấy lòng mình rung động cùng một nhịp với người trên sân-khấu, nghệ-thuật đã đến được chỗ thuần-túy. Nói thế tức là nói chỗ thuần-túy của nghệ-thuật

diễn-kịch cũng cần phải có khán-giả tinh-tưởng, hay nói một cách khác là kịch sĩ và khán-giả phải liên-lạc mật-thiết với nhau (3).

Để kết-luận, tôi thêm vào một câu ở đoạn trên: « Một vở tuồng hay do một nhóm kịch sĩ có tài-nghệ biểu diễn trong một khung cảnh đẹp trước một khán-giả tinh-tưởng là có giá-trị ».

NGUYỄN HƯƠNG-TRÀ

(1) L'histoire est un clou auquel j'accroche mes chefs-d'œuvre, A. Dumas père.

(2) Les collaborateurs, écrivain, interprète, décorateur, travaillent sur un pied d'égalité, dans la mesure où leur métier respectif peut servir l'œuvre commune. Aueun ne s'arroge la première place; chacun le prend tour à tour au moment où l'expression cherchée réclame l'instrument dont il dispose.

(3) Vie de l'art théâtral de Baty et Chavance, page 94.

(4) L'art dramatique proclame la nécessité d'une ultime union, d'une collaboration étroite entre l'acteur et le spectateur qui cherche une exaltation, un oubli de soi-même qui, d'instinct, s'identifie avec les personnages et se mêle à l'action.

(Reinhardt cité par Baty et Chavance).

NHỚ QUÊ

(Tiếp theo trước)

Nó gom bảy đê lại để lùa về. Nó tuồng đến hai con trâu của thằng Nhịn. Nó muốn khóc lên, nhưng một chuyến xe lửa vào ga hét lên như đọa-nạt, nó vội chân bảy đê lại. Nó nhìn những cái bánh xe sắt nghiêng trên đường rầy, nó tưởng đến những người bị xe lửa cán rồi nó lắc đầu nói thầm:

— Phải chi đừng có xe lửa...!

Nó lại nhớ lời thầy giáo nói:

— Các em ơi! đừng ham đến những nơi đô-thành rộn rịp. Các em hãy thương-mới quê cha đất tổ. Các em sẽ là những thanh niên cây đất cấy lúa để lấy gạo nuôi người. Cần gì đi xa mới biết được cái đẹp! Trong xóm làng của các em cũng có biết bao nhiêu cái đẹp mà các em chưa thấy được...

Một làn gió lạnh thổi vào mặt thằng Quan. Nó biết mùa Thu ở làng nó lùa nở tốt lắm. Nhưng ở đây... Nó quay nhìn con đường Boudonnet mập mờ dưới ánh đèn thừa thớt và hối hận trọng tiếng thôn thức:

— Mẹ ơi! con sẽ về... NGỌC-THẠCH

Một quyển sách khác-cũng nên xem:

« Tôn-Thọ-Trường »

(1825-1877)

một chi-sĩ tru-danh ở Nam-Định

CHƯƠNG-TIỆT BIÊN-SOẠN

do

« ỦY-ĐẠO PHAN-THÀNH-GIÂN »

của

« Nam-Định Tri-Đức Yê-Dục »

xuất bản

và

Nhà sách Nguyễn-Khánh-Đàm

12, đường Sabourain, Saigon.

PHÁT HÀNH

Một quyển liên-thuyết

mà mỗi gia-dình cần phải có

CU KINH

của

HỒ BIỂU-CHÁNH

CHUYỆN LẠ XỨ LÀO

của KHUÔNG-VIỆT

GIỚI THIỆU XỨ LÀO

TRƯỚC khi thuật một vài chuyện lạ ở xứ Lào, chúng tôi tưởng cũng nên sơ lược giới thiệu xứ ấy với bạn đọc để được ít nhiều thêm phần hiểu biết.

Ai-lao hay là Lào là một nước láng giềng của nước ta, ở về phía Tây, giáp giới cùng Bắc và Trung-kỳ và nằm trên khoảng đất giữa sông Cửu-long với giải Trường-sơn.

Hiện nay có hai đường bộ đi qua Lào: Một đường từ Vinh đi Thanhkét và một đường từ Đông-hà đi Savannakhet.

Đường thủy thì có sông Cửu-long, nhưng trong 1300 cây số của bề dài con sông ấy chảy trong đất Lào, chỉ có 800 cây số là có thể cho ghe, tàu đi được; ngoài ra toàn là gành và thác, nguy hiểm khó đi.

Diện tích nước Lào được 214.000 cây số vuông (kilomètres carrés).

Trước kia người Lào sống dưới quyền cai trị của người Cao-miền. Về thế-kỷ XII, địa-phần xứ Lào chỉ rộng tới đất Viêng-chán (Vientiane). Qua thế kỷ XIII các vị vương hầu Lào thuộc dòng Sukhothai giải-thoát ách các vua Cao-miền ở Đê thiên (Angkor); thế vị vua Lào đang trị vì và mở mang bờ cõi tới sông Cửu-long (Mekong).

Giữa thế kỷ XIV, vị vua độc lập đầu tiên của Ai-lao là Pha-Ngun, phò mã của Miên-hoàng gây dựng xứ Vạn-tượng (Louang-Prabang) và mộ các thầy tu người Cao-Miền về truyền bá đạo Phật.

Qua thế kỷ XV, nước Lào chịu khuất-phục vua Việt-Nam. Về việc này sử ta chép rằng: trong khi khởi nghĩa, vua Lê-Lợi vẫn lo thám thien với Ai-lao để phòng con hữu dụng, Lào ngài đóng binh ở Lam-Son, vua Lào có sai quan sang giúp. Về sau, như có nghịch-thần là Lô-vân-Luật trở sang xuôi-giục vua Lào nên người Lào trở lại giúp quân Minh, đánh cùng quân Nam-Việt. Bởi thế khi đuổi xoang giặc Minh vua Lê-Lợi sang chinh-phạt Ai-lao và chiếm đất Trấn-Ninh.

Đến thế-kỷ XVI, cùng chung một số phận với các vương-hầu giống Thái ở phía Tây, nước Lào bị quân Mên-Điện sang chiếm và dời đô về Viêng-Chán (Vientiane)

Thế-kỷ XVIII, vì có nội biến nên nước Lào bị chia làm hai xứ Vạn-tượng (Louang-Prabang) và Viêng-chán (Vientiane). Lúc bấy giờ quyền-lợi của hai nước Việt-Nam và Xiêm-là không chọi nhau tại đất Lào. Năm 1827 người Xiêm sang đốt phá

kinh thành Viêng-chán và từ đó nước Xiêm nắm trọn quyền bá-chủ ở Lào cho tới ngày người Pháp sang.

Trong một cuộc thám-hiêm, ông Doudart de Lagrée đã mở đường đi Lào cho ông Auguste Pavie thực hiện việc bảo hộ nước ấy (1892).

Nước Pháp bảo hộ xứ Lào đã gây sự bất bình với Xiêm-quốc; nhưng khi thấy tàu chiến của Pháp sang tận thành Vong-các (Bangkok), vua Xiêm liền nhượng bộ.

Từ đó việc khai-hóa Ai-lao thuộc trọn quyền người Pháp.

Về mặt văn-hóa, vì địa-thế đất xứ Lào ở giữa bốn nước Việt-Nam, Cao-miền, Xiêm-là và Miên-liên, nên có một lúc hai nền văn-minh Ấn-độ và Trung-hoa gặp nhau ở đất Lào và lấy đó làm trường thí-nghiệm.

Lần lần cái văn-minh Ấn-độ lấn áp được cái văn-minh Trung-hoa, nhờ việc thông-thương tiện lợi với ba nước Miên-điện, Xiêm-là và Cao-miền ở ba mặt đã thấm nhuần cái văn-minh từ Thiên-trúc tràn sang.

Trái lại, cái văn minh Trung-hoa chỉ có một con đường Việt-Nam để sang Lào. Con đường độc nhất ấy còn bị giải Trường-sơn hiểm trở ngăn, rào đón ngặt.

Tại Viêng-Chán và dải theo

sông Cửu-long, người Lào chịu ảnh hưởng của người Cao-miền và người Xiêm nhiều nên đời sống của họ không khác đời sống của hai dân tộc kia là mấy.

Ở Louang-Prabang, ảnh hưởng của người Miên-Điện trong dân chúng Lào hiện rõ rệt hơn ở các nơi khác.

Tom lại, ta có thể nói rằng hai cái văn hóa Ấn-độ và Trung-hoa gặp nhau ở ban đảo Đông-dương, không dung hòa với nhau được, nên chia địa phận để chi phối. Đối với nước Việt-Nam tràn ngập văn hóa Trung-hoa, nước Lào là tiền tuyến của văn hóa Ấn-độ.

Dân số nước Lào độ 900.000 người. Nhưng riêng người Lào thuộc giống Thái, thì chỉ độ 600.000 người. Người Lào ở rải rác trên tả ngạn sông Cửu-long từ biên giới tỉnh Vạn-Nam của nước Tàu đến biên giới phía bắc của nước Cao-miền.

Về phong tục và tôn giáo, người Lào không khác xa người Cao-miền. Cách ăn mặc của hai dân tộc ấy có phần giống nhau. Họ đều vẫn chân gói là sampot và mặc áo cụt tay. Họ ở nhà sàn làm bằng cây, lợp lá hoặc ngói tùy theo nghèo giàu. Tầng dưới đất để nuôi súc vật. Tầng trên vừa là chỗ ở, nhà bếp, và kho chứa lúa gạo. Trong nhà rất đơn sơ, ít khi có bàn ghế, chỉ có vài chiếc chiếu trải trên sàn nhà để làm nơi nằm ngồi.

Người Lào chuyên nghề cày cấy, đánh cá, săn thú, dệt tơ lụa và nuôi trâu bò. Thanh tịnh vui vẻ, họ không ham hoạt động, thích yên tĩnh, nên thành ra biếng nhác. Thường công

việc trong nhà đều phụ thác cả cho người đàn bà.

Người Lào giữ rông đạo Phật. Mỗi làng đều có chùa riêng. Tại kinh đô Louang-Prabang có hơn hai trăm kiền chùa. Chủ Phật của người Lào cũng dùng làm nơi dạy học như các chùa ở Cao-miền. Những ông thầy tu mà ta gọi là ông sãi, lớn nhỏ gì đều mặc một thứ áo cà-sa màu vàng. Thầy tu Lào cũng như thầy tu Cao-miền, chỉ sống nhờ cửa tháp phượng. Mỗi bữa sáng họ mang bình-bát đến từng nhà quyền-giao.

Người Lào cũng như người Xiêm và người Mên có tục cho con trai đến chùa học tập làm thầy sãi trong một thời gian dài để về cho gia-quyển sự tống-trong của thương dân. Những ngày lễ Phật, người Lào chỉ cúng bái, đèn sáp và trầm hương.

Người Lào có tục thiên xác người chết, lấy tro để vào những cái tháp nhỏ xây gần chùa.

Tom lại dân Lào hoàn toàn chịu ảnh hưởng của văn minh Ấn-độ, nên từ tôn giáo, phong tục, ngôn ngữ, đến sự sống hàng ngày của họ không khác xa người Mên. Bởi thế sánh với dân Việt-Nam họ có phần thua kém.

Đã vậy người Lào còn lười biếng, cầu-thả, ít chịu-mệt-sức và nhọc trí lo nghĩ xa-xôi, nên trong công ăn việc làm họ phải chịu thiệt toại nhiều, vì không đủ sức cạnh-tranh với người Việt-Nam sang xứ họ lập nghiệp.

Người Việt-Nam ta sang Lào chiếm gần hết các nguồn lợi trong xứ. Các viên-chức trong công sở, những nhà buôn bán lớn, những ông chủ đồn-điền

lớn phần nhiều đều là người Việt-Nam ta cả. Vi-quyền-lợi xung đột, nên giữa người Việt-Nam và người Lào ít có cảm-tình, tuy không đến nỗi thù ghét nhau.

Có đến kinh-đô Vientiane mới thấy rõ cái địa-vị và cái thế-lực của người Việt-Nam ở Lào. Số người mình ở tại đó có bảy, tám ngàn, đủ cả Trung, Nam, Bắc và chuyên đủ nghề. Thoạt tiên người lạ có thể lầm tưởng thành phố Vientiane là một thành-phố Việt-Nam, vì nhà cửa sau-sắt toàn là của người Việt cả. Người Lào tại lân tránh ra thôn xóm xa thành-thị.

Ít lâu nay lại có một cơ-quan ngôn luận bằng chữ quốc-ngữ lấy tên là « Tin Lào » ẩn hành tại Vientiane, do một nhóm thanh-niên trí thức Việt-Nam chủ trương và không ngoài mục-diêu binh vực quyền lợi của người mình sang Lào sanh cơ lập nghiệp.

Xem do ta cũng đủ thấy cái sức hành-trường của dân tộc Việt-Nam. Cái sức mạnh ấy trước kia đã tiêu diệt Chiêm-thành, thôn tính Thủy-bán-lạp (nay là Nam-kỳ), bảo hộ Cao-miền, hống hách cùng Xiêm-quốc. Riêng có nước Lào được toàn vẹn trước cái sức mạnh thiêng liêng huyền bí ấy, phần chặng nhờ địa thế che chở, do giải Trường-sơn liên tiếp rậm rạp làm bức thành thiên nhiên kiên cố, hay vì thổ sản của xứ Lào không được dồi dào, đất đai không được phì nhiêu, nên Vua Chúa Việt-Nam không quan tâm đến, hay vì một duyên cớ nào khác mà ngay nay lịch sử chưa nói tới.

KHUÔNG-VIỆT

MỘT đêm về cuối Thu buồn bã.
Trên bầu trời từng lớp mây đen kịch
kéo nhau chạy. Thình thoảng, lại
đề lộ ra mảnh trăng lưỡi-liềm rọi xuống cảnh
vật một màu âm đạm, lạnh lùng, u-âm.

Đêm đã khuya rồi mà tôi còn mãi lang thang
trên đường vắng một mình đi thơ-thần chân
buồn, buồn vì sự-nghiệp công-danh chưa đạt
thành, mà buồn vì thân-thể nổi-trời cũng có.

Thình lình, bên bờ sông, trên một chiếc
thuyền con, có giọng đờn tranh cất rạo lên,
kể tiếp theo tiếng ca của một người con
gái, trong trẻo, lãnh-lót làm vỡ tai của im
lặng của đêm trường. Tôi bươn-bả lại mé
sông kiếm chỗ ngồi nghe.

Ý-từ bài ca của người con gái này diễn tả
đời một nghệ-sĩ nghèo nàn, cùng với chiếc
đờn cũ kỹ trải thân lưu-lạc giang-hồ.

Trước kia, người nghệ-sĩ còn là một chàng
thanh niên đầy nghị-tực phấn đấu, mạnh dạn
bước lên đường đời với những hy-vọng tràn
tràng trẻ đũ, mặc dầu người ở trong cảnh
nghộ khổn-cùng.

Những eo-lẻ, bước đường đầu tiên của người
nghệ-sĩ phải chần-nần, phải thất vọng vì một
tình yêu phụ bạc.

Người nghệ-sĩ ấy gặp nàng trong một đêm
trác-tàng, và cùng kết nhau một mối tình đầy
ân-ái, đậm ấm, sống trong một căn nhà lá
xiêu-xe, sắp điêu tàn.

Nghèo nàn, người nghệ-sĩ đã từng nghèo
nàn lắm rồi; nhưng nàng, đang sống trong
cảnh nghèo-nàn vất-vả không quen.

Thế nên một hôm, nàng đành dứt áo ra đi,
để lại cho chàng những nỗi đau buồn ân hận.

Bây giờ, trên đường đời của người nghệ-sĩ
còn là một con số không: không nhà cửa,
không quê-hương, không tình-yêu, không tiền
bạc, không... không lật cá. Ôm chiếc đờn cũ kỹ,
trải thân với nắng, mưa, sương, gió, chàng
nghệ-sĩ giang hồ dầy dạn liêu đĩnh.

Dứt bài đờn, tôi liền đứng lên kêu người
con gái xin cho phép xuống thuyền hòa chơi
ít bài giải muộn, vì chính tôi cũng là một tài-
từ đồng điệu, cũng sở trường về môn đờn ca.

Chuyện ngắn

QUAY

Nghe tôi ngộ lời, một người đàn ông ở sau
lái vôi vàng chống thuyền cho cập vào bờ.
Tôi xuống thuyền, xem ra người chống thuyền
là một người đàn ông đã có tuổi tác, còn
người con gái vừa ca vừa đờn thì tuổi lối
mười ba mười bốn.

Hỏi thăm quê quán, mới hay ông lão người
ở Long-hồ, còn cái tài đờn ca của em Mừng,
con ông, mà có được, là do nơi ông truyền
đạy, vì ông cũng là một tay chơi đờn có tiếng
từ xưa. Tài tình hơn nữa, bài « Nghệ-sĩ nghèo
nàn » cũng tự tay ông thêu ra lúc xuồng xanh,
sau ngày phụ bạc của một tình yêu.

Dưới ngọn đèn con
leo lét, ngâm mấy ngón
tay dịu dàng, là luột,
bay nhảy trên sợi dây
đồng, mà tôi liền nghĩ
đến đời của em Mừng
sau này, biết đâu em
sẽ trở nên một ca-kỹ
hoàn toàn. Tôi giữ
mình, hảo huyền
thương người con
gái ngày thơ sắp phải
lạc vào đường lối
chúng tôi: hư hỏng,
vất vả, quanh năm

không giúp-ích được gì cho xã-lội, chỉ những cuộc
đạ yến ởn lao, những cuộc vui lưu liên có
tổ-chức đờn ca thì người ta mới nhờ đến chúng
tôi khây chơi mấy bài; rồi thì đời vắn bở
quên chúng tôi vào một xó. Đời của nghệ
sĩ nghèo nàn như thế cho đến chết mắt, sau
khi la lét một đời sống lạnh lạt bơ thờ.

Đêm đó, cùng em Mừng đờn ca đến



Y V E...

của NG. TÁ-CHƠN

sáng tôi mới từ giả em và ông lão mà dung-
rũ trên đường xa-xăm, vô định.

Mười năm về sau...

Khi đã mới gót phong-trần, tình cờ tôi
được gặp lại em Mừng ở một tỉnh lờn về
miền Hậu-giang.

Em Mừng bây giờ không còn là em bé thơ-
ngây của tôi ngày trước, mà em đã nghiêm-
nhiên thành một cô ca-kỹ hoàn-toàn, như tôi
dự đoán năm xưa.

Tuay cho chiếc áo màu nâu đã vì mấy lần



mưa sa nắng tấp,
bây giờ đang hoàng
đông vào miub em
bộ cảnh lán-thời
lượt-phượt và mờ
lạc dài để kẹp, nay
em cũng cắt ngắn
và uốn quăn lên.

Hồi hao về thân-
thế cảnh đời, em
Mừng thiết-tha kể
lại tôi nghe những
nỗi đoạn-trường
của em, trong
khoảng mười năm

lưu lạc.

Nào từ khi chia tay nhau ở bến ở giang, tôi
thi giang-hồ lang-bạt khắp nơi, còn em thì
thay bên chạ, ngày tháng sạch nhai với nghề
lần thuốc đạo.

Nưng sau đó không lâu, cha em nhướm
bịa nặng phải từ trần, bỏ lại một mình em
bơ-ơ giữa cõi đời, với cái đời-ngheo, có độc
nơi quê người, xứ lạ.

An táng xong, em phải kiếm người đánh
giã bán chiếc thuyền, để em làm lộ - phi mã
về quê-hương.

Về đến nơi, bà con, thân - thích, tuy còn
nhiều, song họ đều ngảnh mặt, họ nhìn nàng
bằng cặp mắt khinh thường.

Đau lòng em phải giữ bước, không muốn
làn la nơi chỗ cái rún chôn nhau.

Cho đến nay, lẽ sống bắt em phải dầy dạn
gió mưa, vì bát cơm mà phải bán mắt bán rẻ
giữa chợ đời. Những kỷ-niệm em đêm buổi
ngày thơ có còn đâu, hình-ảnh ông lão ở sông
Ô, bây giờ cũng mờ lần trong cơn nào.

Đến nay, hải-duong đã mấy lần đơm
bông rồi tàn rụi, chiếc đờn tranh cũng đã theo
năm tháng ngày giờ mà cũ kỹ đi rồi. Thế mà,
khúc Nam-ai sâu thẳm khảy chưa xong; thú
bàn tiện đem bán hoài mà cũng không hết
thú.

Nghe em Mừng kể lại đời em mà tôi cảm-
động! Thương người đồng bệnh đồng thuyền.

Chẳng hay cố ý hay vô tình mà chúng tôi
tự đưa mình vào cuộc đời hư bỏ, không chịu
nhìn lẽ thực tế mà ở đời.

Nếu khi bước vào đường đời, chúng tôi làm
việc, chịu khổ làm việc, không vì những chi-
hưởng ngóng-cưỡng mà đeo đuổi theo cảnh
đời mơ mộng thì phải đâu những bài học chua-
chát, đau-dớn như vậy.

Muộn-màng rồi! Giờ thì chúng tôi mới ăn-
năn, tính mau chon quay về lẽ phải, kéo ngày
xuân đi mất còn gì.

Hai tâm-hồn đau khổ hiểu nhau nên hòa-ít
bài đờn rồi tôi cùng em Mừng kết làm đôi vợ
chồng, để lợi ích cho những ngày còn sót lại.

Một tấp lều con tum-hùm mà vén-khéo liền
dựng lên trên mỏ đất cao ở cuối làng: vách
đất, mái tranh, mà tôi và em Mừng được hàn-
hạnh làm chủ, và có chỗ ẩn núp lánh xa thời
hoang-đáng mơ-mộng.

Lúa, gạo cùng đồ khí cụ về nghề nông cũng
sắp đặt sẵn sàng, chỉ chờ trời sa mưa thì
chúng tôi bắt tay sẵn vào chốn « Cẩn-Lao »
với thiên hạ.

(Viết tại Giồng-riêng mùa Thu, năm 1942.)

TÁ-CHƠN

VẤN-ĐỀ TỰ-HỌC

Ở xứ mình, số người lơ vắn thất-thời về đường học-vấn, thiệt không biết bao nhiêu mà kể. Có người vì gia thế suy vi mà phải đành bỏ dở việc học-hành. Có người vì bệnh-hoạn xưa chừng mà không thể đeo đuổi nữa được. Lại cũng có một số đông vì tiền xi quạ hạn nên không được vào nhà trường nữa.

Sự học dở dang nửa chừng ấy, nếu cứ để như vậy mà không lo bồi-bổ thêm lên, thì lâu ngày tất nhiên phải lụn-bại, lu-lò. Còn nếu ta chịu khó chuyên-câu tự-học, để mở-mang phát-tai thêm cái sở-trí sở-thức của mình là eo sâu, thì cái kết- quả sẽ có ảnh-hưởng cho tương-lai ta không phải là nhỏ.

Muốn tự-học, thật không có gì là khó hết. Ta chỉ cần chú có chí là đủ. Và khi ta đã lập chí tự-học, thì cần nhất là phải biết tổ-chức thời-giờ, xếp-dặt việc làm cho có phương-pháp, hẳn-hỏi.

Tôi xin đơn-cử ra đây một cái phương-pháp giản-tiện, để cho ai muốn tự học, cứ coi theo đó mà làm việc. Phương pháp này những người hiếu-học đã có biết rồi hết, và cũng đã có dùng tới luôn.

HỌC CHỦ

Bắt đầu, mỗi ngày ta hãy học lấy một vài chữ thôi, và trước hết phải khởi sự học những chữ rất dễ, hay hoặc những chữ nào đã có dịp học sơ qua rồi mà chưa được thấu nghĩa. Học từng chữ một, mà mỗi ngày chỉ học có một vài chữ, thì ta có rất nhiều thì giờ để học tập cho thuần-thục, nghiên-cu cho tinh tường, và định-nghĩa rõ phân minh.

Ta cứ lần-lượt học như vậy mỗi ngày, đừng gián đoạn mà cũng đừng thôi chí ngã lòng.

Sau một thời gian chừng một năm, ta mới tổng hợp lại hết những chữ đã học, đã biết, rồi chia ra từng loại, bién vào từng chương, chữ đầu nghĩa đó, cho có thứ lớp hẳn hoi. Những chữ nào có thể dùng để viết chuyện luân-lý,

đạo đức, hay giáo dục, thì bién chung một loại chữ ấy vào một chương riêng. Những chữ nào sẽ dùng viết chuyện thương mại, kỹ nghệ hay khoa học, thì cũng phải ghi chung vào một chương khác. Nói tóm lại một điều là không khác nào ta làm ra một quyển tự-điển nhỏ nhỏ, để dùng riêng cho mình, mỗi khi có dịp dùng đến.

ĐỌC SÁCH

Trong khi học như vậy, ta lại phải xếp dặt công việc làm sao cho mỗi ngày được dư ra một vài giờ để đọc sách. Vì đọc sách cũng là một điều kiện tối cần cho việc tự học, mà cũng là một công việc quan hệ và khó nhứt. Bởi vậy cho nên trước hết ta phải thảo ra một chương trình cho có lệ luật nghiêm khắc, có qui cũ rành rẻ, hẳn hoi, để noi theo đó mà làm việc cho có phương pháp.

Trước hết ta phải biết ta ưa thích những loại sách nào đã. Vì không phải sách nào cũng có thể đọc hết được. Trong việc lựa chọn sách vở để đọc, ta lại cần phải nhờ đến một vài người có học lực cao, có kiến văn rộng, để chỉ-báo, diu dắt cho mới được.

Khi lựa được quyển-sách trúng với sở thích của mình rồi, thì hãy đọc sơ qua một lượt từ đầu chí cuối, cho biết đại lược câu chuyện trong sách ra sao rồi xếp sách để đó. Đợi tới vài ba hôm sau, mới lấy ra đọc lại chừng một nửa và trường thôi. Và cứ như thế mà đọc tới hoài.

Điều cần nhất, là không nên đọc nhiều quá, chữ đọc rất ít, để tìm hiểu những chỗ bí hiểm của câu văn, thấu đạt cho hết những cái khúc-khắc của lời văn, và lý hội cho thấu đáo những cái tinh vi tế-nhĩ của tư-tưởng.

Luôn luôn phải có sẵn cây viết trong tay, để ghi chép những đoạn văn nào hay, những tư tưởng nào đẹp và những tình cảm êm đềm thú vị mà nếu không nhớ có đọc sách thì ta không thể biết được.

VIẾT VĂN

Lúc bấy giờ ta đã có đủ tài liệu, khi cụ để tập viết văn. Vậy ta hãy khởi sự viết thử những câu văn vắn.

Viết văn, thiệt là cả một cái nghệ-thuật. Kỳ giả xin thú thật rằng học luật kèm cối, không thể diễn giải cho tường tận thấu đáo được.

Người viết văn không khác nào một nhà điêu khắc; nặn nọt uốn nắn một câu văn cũng như nhà điêu khắc đem hết tâm trí để tượng cho nên hình bức chạm.

Muốn cấu-tạo một câu văn cho nên hình, đều cần nhất là phải biết dung nạp những chữ có ý-nghĩa sáng suốt, để cho lời văn được giản-dị rõ ràng. Phải để hết tâm hồn và tình cảm của mình vào câu văn cho nó được thâm-trầm ý-vị, lưu loát uyển-chuyển, và lại còn phải truyền sang cả cái vẻ h khi của mình cho câu văn được linh động, cho người ta đọc tới văn mà biết được cả tâm hồn và tính cảm của mình.

Lẽ có nhiên, lúc ban đầu làm sao cũng không được hoàn toàn thỏa đáng, vì những cái sơ sót, lảm lòi vụn-vụn rất tự nhiên, không thể nào tránh khỏi. Nhưng mà ta không nên vì thế mà ngã lòng. Phải kiên tâm bền chí chuyên-cán luyện tập luôn. Lớn hời ta sẽ thấy kiến-văn ngày càng mở rộng, tri-thức ngày càng khai thông, học-vấn được có cơ sở vững vàng, có qui-cử chắc chắn.

Trên đời không có cái hạnh phúc nào thanh cao trong sạch cho bằng cái hạnh phúc của sự làm việc đem tới cho mình. Người ham làm việc, một khi đã gắng bó với việc làm, đã trao hết tâm-hồn và linh cảm của mình cho nó rồi, thì đến khi nghỉ việc, có cái cảm giác đườn; như đời sống của mình cũng ngưng trệ, không còn thấy có sanh thú gì ở đời nữa. Huống chi sự học tập nếu ta biết khẩn khích gắng bó với nó, thì nó sẽ đem lại cho ta những cái cảm giác phi-thường, và những tình cảm êm đẹp.

Ta lại còn nhờ học tập mà được thưởng thức cái phong vị thuần khiết của văn chương, tư-tưởng; trí óc ta được sáng suốt, học thức

mở mang, tinh thần phấn khởi. Và ta nhờ có học thức mà ta đua tranh theo kịp thời thế, để tìm cách tô điểm cho đời sống ngày thêm vẻ vang tốt đẹp hơn.

Nhà học giả cũng như nhà thám hiểm, lúc nào cũng sống trong cõi đời mới lạ. Nghiên-ngâm khó nhọc để kiếm tìm cho được vật gì người đời chưa thấy, chuyện gì người đời chưa thông, để phát huy những cái kì-xảo thần tình của vũ trụ, để lưu lại cho hậu thế cái công nghiệp có lợi ích chung cho loài người.

Nhà học giả thường siêng viết ra ngoài thế tục để sống một đời sống thần-tiên mơ-mộng. Khi thì vượt ra ngoài biên khới để cho thần trí buông lung trong không gian, vũ trụ, lúc lại treo đứng trên non cao để thần phục tất cả cảnh trí thiên-nhiên của tạo vật mà cho vào tâm hồn tình cảm. Cái bản ngã của họ thiên hình vạn trạng, biến hóa vô cùng. Họ là hạng giảng hồ lãng khách, mà cũng là bậc đại các phong lưu. Khi thì giáng đ (tâm thương như người thế nhân, mà lắm lúc cũng phiêu phức khó khăn như hạng thái thượng.

Đời sống của nhà học-giả thật nó phong-phủ vô cùng.

Ở đời bất cứ công việc gì cũng có giới-hạn mà sự học-tập thì không biết giới-hạn là đâu. Cái bién học mình mong, dầu phải tới mấy kiếp cũng không sao học hết được.

TRỌNG-LIÊM

ĐẠI-VIỆT là một tập-chí có thể tăng-bổ tri-thức, di dưỡng tinh-thần các bạn;

« Ai-tình Miêu » tiểu-thuyết của Hồ Biểu-Chánh đã bắt đầu đăng trong Đ.V.T.C. số 1.

NAM-KỶ là một tuần-báo thời-gia đình các bạn một cuộc tiên-khiển thanh-thủy và thú-vị. Các bạn hãy đọc và cổ-động cho nó.

LỜI BỎ CÁO VỀ BỆNH DỊCH HẠCH

Một nguồn bệnh dịch-hạch mới phát ra ở Saigon.

Nhưng phương pháp phòng ngừa đã lập tức đem ra thí hành nên từ khi có một lượt hỗn nạ nhưn tới nay, không có vụ nào khác xảy ra nữa.

Ta có thể dự đoán nguồn bệnh ấy đã dứt rồi. Nhưng, tưởng cần nên nhắc lại, bệnh dịch là một bệnh chung cho chuột và người. Chuột là nguồn chứa chất để lây bệnh, còn người lại thuộc quyền sở hữu của nguồn ấy; bởi thế nếu không có chuột, ta có thể nói rằng không có bệnh dịch hạch. Chính mấy con rận của thứ vật cạp khoét ấy, sau khi con vật vì bệnh dịch mà chết rồi, lia bỏ xác chết mà chít vào người để truyền bệnh.

Nhưng phương-pháp phòng-hộ đều do lẽ ấy mà ra, và ta rất hữu công mà đem ra thí hành luôn luôn.

1.— **Chống vờn chuột.**— Chuột rất đông đúc ở nơi nào mà có đủ thực vật cho nó ăn, trong nhà, xung-quanh nhà, không nên để hồ đồ ăn; phải dùng tủ đựng lại (garde manger); không nên làm vựa lúa tại nhà, thùng đựng rất rên cần đậy lại, ngăn mấy mạch mương và cống lại bằng lưới sắt dày, nhét miệng hang chuột lại bằng miếng chai hay là sỏi lớn.

THƠ TÍN

Trả lời cho :

Ông Ngô-đơn-Quế.— Rất cảm ơn ông về cảm tưởng của ông đối với tiểu thuyết « Cu Kinh ». Vả tác-giã là Chủ-nhiệm N. K. T. B. nên vì chữ hiêm-sĩ chúng tôi không thể đăng bài của ông lên báo được.

Ông Huỳnh-ngọc-Lễ.— Chúng tôi có được bài « Cảm tưởng khi đọc bài : Một sự đáng buồn về học-sanh » ; kỳ này hết chỗ, kỳ tới chúng tôi sẽ đăng.

Tin cần kíp

Vì lúc này trời mưa thường quá, nên cuộc hội-hiệp thanh-niên ngày 29 Octobre phải dời qua một người khác.

Trong các kho chứa đồ mà không có lười ngứa chuột và vì đồ mà không thể vựa đồ khỏi chúng nó, thì phải đặt rập hay nuôi chó mèo để bắt chuột.

II.— **Chống vờn rận chuột.**

Sau khi lia bỏ chuột, và trước khi hăm vào con vật cạp khoét khác hay vào người, rận ấy lần quần theo bụi hăm hay trâu nạt bay trong nhà dờ dáy, không hay quét tước, rửa rây.

Bệnh dịch tránh những nhà có giữ niêm-luật của sự sạch-vẽ.

Muốn hỏi thăm điều chi khác về phương pháp ngừa bệnh dịch, xin do nơi sở Vệ-sanh Địa-Phương.

(Địa Phương Saigon-Cholon)

Avis d'Adjudication

Lieu, date et heure de l'adjudication : Salle des Adjudications des bureaux du Gouvernement le 13 Novembre 1942 à 9 heures du matin.

OBJET. — Fourniture de viande, poissons et denrées diverses nécessaires à la nourriture des animaux du Jardin Botanique et Zoologique pendant l'année 1943.

Importance. 21.000p.00

(Provisoire 500p.00

Cautiionnements

(Définitif. . 10.000fr00

Bureau où le cahier des charges peut être consulté :

2ème Bureau (3ème Section) du Gouvernement de la Cochinchine.

Les demandes d'autorisation à concourir devront parvenir au 2ème Bureau (3ème Section) du Gouvernement avant le 8 Novembre 1942.

NOTA.— Le marché à passer sera dispensé des droits de timbre et d'enregistrement (arrêté du 5 Janvier 1940.)

Saigon, le 23 Octobre 1942
Le Chef du 2ème Bureau
Signé : J. CHEVALIER



CHIẾN CUỘC AU TÂY

NGA ĐỨC.— Tại Stalingrad, sau khi đã làm chủ nhà máy « Dzerziaski », quân Đức xâm chiếm nhà máy « Barriade Rouge ». Quân Nga lui về giữ nhà máy « Octobre Rouge », là nhà máy chót còn ở trong tay họ. Tại những mặt trận khác, không có gì lạ, thời tiết xấu, làm khó khăn những cuộc hành binh.

ANH-MỸ-Y-ĐỨC.— Hôm 22-10, không quân Anh thả bom xuống những thành phố Ý, Genes và Turin. Nhưng tin đó không đáng để ý bằng tin quân đội Mỹ đổ bộ ở Liberia, một nước nhỏ của người da đen ở Tây-Phi. Người ta nói rằng những quân đội ấy chỉ dùng để chiếm những điểm dụng-binh (points stratégiques) rất hệ trọng.

Giữa lúc Nga kêu đòi lập mặt trận thứ hai Thống chế Smuts (Thủ-tướng Nam-Phi) tuyên bố trước nghị-viện Anh rằng ngày giờ đại tấn công đã gần đến. Có tin rằng không chừng Anh Mỹ sẽ mở cuộc tấn-công ở Lybie, dựa bờ Địa trung hải.

Nhưng nhiều người tự hỏi không biết vậy chờ Anh Mỹ đã sẵn sàng chưa. Người ta để ý đến lời tuyên bố sau đây của Tổng-thống Roosevelt : Trong năm 1942, số chiến xa và máy bay sản xuất sẽ dưới số dự định (riêng về chiến xa, dưới 45%).

CHIẾN-CUỘC Á-ĐÔNG

Ở Á-đông, có tin đồn rằng Đồng minh có thể đang sửa soạn tấn-công Miến-điện. Vừa rồi, đại-tướng Wawell có đi tuần-trav ở Ấn-độ; hai đại-tướng Auchinleck và Stilwell đã qua tới New Delhi (thủ đô Ấn-độ).

Nhưng chưa chi, ở Trùng-khánh, trong một hội-ngộ quốc-sự bất thường, chừng như đã có sự bất đồng ý kiến giữa các tướng anh, về kế-hoạch tấn công Miến-điện.

CHUYỆN NGOÀI CHIẾN-TRẦN

Giữa Đức và Anh, mới đây có chuyện tôi tớ về vấn đề đổi dãi với tù binh. Đức trách Anh, rồi Anh lại trách Đức, sao có ra lệnh cầm xích tù binh, trái với những luật quốc tế. Chẳng bên nào chịu bên nào, rốt cuộc ở Đức người ta cầm xích tù binh Anh; ở Anh người ta cầm xích tù binh Đức.

Nhưng hôm 23-10, có tin Đức hăm dọa sẽ bãi bỏ điều ước Genève 1864 về sự phải kính nể Hồng thập tự và các sở y tế và về cách đối đãi với tù binh.

Trước đó ít ngày, Nhật có tuyên bố rằng các phi công bên địch bị bắt trong những cuộc ném bom xuống đất Nhật sẽ bị một tòa án quân sự xét xử và có thể bị kết án tử hình, nếu họ đã cố ý ném bom xuống các nhà thương, trường học, v.v.. làm những chuyện vô nhân đạo.

— **Tin vát :** Nội-các Chili (Nam Mỹ) từ chức. Bà Roosevelt vừa qua đến Londres hôm 23 10.

TIN TỨC PHÁP

VÀ THUỘC ĐỊA

— Bên Pháp, không quân Anh Mỹ thả bom xuống miền công nghệ Creusot ngày 17, xuống quân cảng Lorient ngày 21 : 57 người chết, và 270 người bị thương ở Creusot ; 100 người chết, 50 người bị thương ở Lorient.

— Ở Madagascar, quân trên đảo chặn quân Anh ở phía nam Ambositra.

— Thủy sư đô-đốc Darlan vừa qua thăm Dakar hôm 21 10 : rời từ Dakar qua vùng Maroc.

— Hôm 20-10, Thủ-tướng Laval khẩn khoản lập lại lần nữa lời kêu gọi dân thợ Pháp hãy qua Đức cho nhiều, để cho tù binh Pháp được trở về.

Tin trong nước

NHON cuộc lễ Tăng-tốc, một phòng trưng bày tranh vẽ sẽ mở tại hội Chợ-piên Nam-vang từ ngày 14 đến 23 Novembre 1942.

Họa-sĩ Nam-kỳ muốn dự cuộc triển-lãm này xin gửi đơn gấp cho « Comité de la Foire 1942 — Residence Supérieure — Paompenh ». Nhớ ghi rõ theo đơn một cái mandat 5p.00 chung dấu vào tiền tồn phí.

Những tranh vẽ phải gửi ngay lên trường Mỹ-thuật Nam-vang (Ecole des Beaux Arts de Paompenh), đến ngày 10 Novembre 1942 không thân nữa.

TRƯỜNG Trung đẳng Pétrus Ký sẽ nhận lãnh học trò « externe surveillé » kể từ ngày 16 Novembre 1942

Mỗi trò phải đóng 4p mỗi tháng ở lớp Trung đẳng, 5p ở lớp Tú tài.

Đơn xin học phải gửi cho quan Đốc học trước ngày 31 Octobre 1942.

MASAYUKI Yokoyama, nguyên chủ tịch phái bộ kinh tế Nhật ở Đông Pháp mới được bổ làm Cố vấn ở tòa Đại sứ Nhật ở Đông Puap.

M. Yokohama đã từ Phòng kinh ngời máy bay qua Saigon và cũng đã đi thẳng ra Hà-nội để nhận chức mới.

CHỦA-NHỨT 25 Octobre vừa rồi có 2 cuộc lễ khánh-thành sân vận-dộng ở Trảng-bàng và ở Tây-ninh. Tại Trảng-bàng cử hành cuộc lễ hồi 7 giờ, còn ở Tây-ninh thì đúng 9 giờ.

Quan Tổng ủy-viên Thế-dục và Thanh-niên ở Đông-Pháp đều có đến chứng kiến cuộc lễ khánh thành sân vận động ở hai nơi.

NGÀY 7 Nov. tới đây, khắp cả Đông-Pháp đều có tổ chức « Tuần-lễ cứu-tê Quốc-gia » để giúp cho tù binh và những người phải khổ khổ vì nạn chiến tranh ở Pháp-quốc.

Hôm ấy tại Saigon sẽ có một buổi hoà nhạc và khiêu vũ đặc biệt của những tay tài tử Studio Ferrer và bà Leroy Pellet, dưới quyền giám đốc của M. Charles Roques.

HOM 20 Oct. làng báo lại có thêm một đồng nghiệp mới: tờ « Tân-Á » tạp-chí ra đời, mỗi tháng xuất bản 2 lần, ngày 5 và 20 tây. Chúng tôi xin chào mừng và chúc cho đồng-nghiệp trường thọ.

GIÁ tiền đánh dây thép đã khởi sự tăng lên từ hôm 15-10-42. Mỗi tiếng giá là một cái và mỗi cái dây thép cũng phải viết ít nhất là 10 tiếng.

Về phần các nhà báo đánh dây thép, thì mỗi tiếng tính 3 su, và cũng phải đánh ít nhất là 0060

CHIẾU theo nghị-định quan Toàn-quyền Đông-Pháp đề ngày 15 Septembre 1942, tại số Thanh-tra Lao-động Nam-kỳ có mở ra một phòng chuyên lo kiểm việc làm cho anh em thất nghiệp.

Phòng kiểm việc ấy lãnh phần kiểm xét và giữ mối liên lạc giữa các sở kiểm việc khi đã lập ở Saigon-Cholon và các tỉnh, ngoài ra còn kiểm việc cho thầy thợ (trừ hạng tôi tớ và người nhà ra) các hãng buôn thất nghiệp hay là quân lính vừa mãn khoa.

Các sở nhà nước muốn mượn công chức ăn tiền ngày hay có giao kèo, đều phải do nơi phòng kiểm việc ấy.

Thơ tin

Cùng qui vị đại lý: Đều ngày 31 Octobre này xin qui vị làm re. evé:

- 1) N.K.T.B. cho tới số 8 (số 9 ra số là báo này, xin để qua ra. e tháng sau).
- 2) Đ. V. T. C. số 1 và số hai.

Xin qui vị chớ quên gửi BÁO DƯ về cho nhà báo và luôn luôn cứ mỗi tháng xin qui vị làm relevé trước ngày 3 tây. Rất cảm ơn.

Ty Quân-ly



(Tiếp theo)

M mới bắt đầu theo cây thông dây phải hôn?

— Thưa, phải. Em theo cây thông ở góc này, để dư chỗ cho nhiều đặng theo khoảng đồng với dây nỉ.

— Dây nỉ nằm chỗ nào?

— Phía trên đây.

— Cái cảnh em nói đó thiệt là cái cảnh chưa chán thi vị. Cha chả, mà theo cho ra cảnh như vậy, thế khi khó lắm, chớ không phải dễ đâu. Nếu mình vẽ thì mình liệu mà cho màu, có lẽ được; chớ theo mà làm cho ra cỡ non, cho ra dây nỉ thấy dằng dằng, cho ra màu da trời, thiệt là khó. Phải có cái tâm hồn mỹ-thuật đầy đủ thì theo mới được.

— Vẽ hay là theo cũng vậy, nếu không có tâm hồn mỹ thuật thì làm sao cho ra cảnh vật được. Tấm tranh em tính theo dây thiệt là khó, nhưng mà em sẽ rán để hết trí-tâm-hồn của em vô đó đặng theo thử coi được hay không.

Xuân gác đầu hỏi cô Quế:

— Tấm tranh này em theo đặng bán hay là theo để chơi?

— Trong một tuần lễ, em phải làm việc cho người ta đến 6 ngày để lấy tiền mà nuôi

sự sống. Còn có một ngày chúa-nhứt em rảnh-rang, em phải để dành ngày ấy em chơi, em có thêm linh-tâm đặng bán mà kiếm tiền thêm dần.

— Em tưởng tượng cái cảnh để theo như vậy đó, có lẽ em có ý gì chớ cưỡng không. Tôi muốn biết chỗ đó.

Cô Quế ngó ngay Xuân và chầm-rời đáp: « Anh muốn hiểu chỗ đó thì em nói cho anh nghe.

của HỒ BIỂU-CHÁNH

Mấy tháng nay em được bà anh hạ cố, cho em làm bằng hữu, rồi dần dần việc đời với nhau, mấy anh làm cho em suy nghĩ đến những việc thanh nay em không để ý. Mấy anh vạch tâm mà tác-sự ra cho em lâu thấy bộn thanh niên hiền thối, đầu tiên nay gái cũng vậy, người nào xem đờng đời của mình cũng chớ, chớ hy-vọng, song nó mình-mòng lại lơ-mơ quá, không biết phải đo theo lương nào mà đi cho tới cảnh hạnh phúc. Lại em thấy như vậy nên em hội ý, muốn theo bức tranh này để ghi tạc tâm-hồn thanh niên trong lúc này chơi.»

Quan gác đầu khen: « Em đã có sẵn cái tâm-hồn mỹ-thuật, em còn có thêm cái tâm-hồn thi-sĩ nữa, mà hai tâm-hồn ấy lại xu-hướng về xã-hội, gái như em mới đặng gọi là «gái tân-thời».

Cô Quế lát-đợi khoát tay và nói: «Anh đừng khen em chớ. Anh khen như vậy, em tự đắc, em không rần rức, rồi em thua người ta còn gì.»

Quan chưa kịp trả lời, kể thấy đi hai Oanh ở nhà sau đi ra. Cô Quế nói: « Đi của em ra kia. Mời hai anh vô chơi.»

Xuân với Quan cúi đầu chào đi hai Oanh.

Đi hai Oanh biết Xuân, nên vui vẻ nói: «Tôi chào hai cậu. Con đại quá, sao còn không mời hai cậu vô nhà, để đứng ngoài

hàng bà mà nói chuyện? Tôi mời hai cậu vào ngồi chơi.»

Xuân với Quan vào nhà. Cô Quế nhất gh mời khách ngồi rồi lo rót nước trà dâng đãi khách.

Xuân với Quan ngồi trong nhà thì thấy gần cửa có để một cái máy may lau chùi sang ngồi, dựa vách hướng, có một cái tủ kiếng nhỏ, trong tủ có để hàng lụa nhiều màu. Lại có máy gọt giấy vuông mà đẹp. Trên bộ ván gỗ, chỗ đi hai người, thì có treo hai khúc tầm-vòng làng-lẫy, mỗi khúc có áo vắt lòng-thông.

Đi hai Oanh nói : « Cách mấy tháng trước, con nhỏ tôi có thưa cho tôi hay rằng ba cậu thấy phận nó nghèo nên chiếu-cổ đến nó, muốn kết tình bằng-hữu với nó, rồi chừa-như hội nhau mà dạy cho nó biết cách ở đời. Nó học ít, mà được hai cậu dạy-dỗ, thì qui biết chừng nào. Tôi vui lòng mà cho phép nó liền. Đã biết theo lễ nghĩa của Annam mình, thì con gái không được phép gần-gũi với con trai như vậy. Nhưng mà tôi nghĩ sanh đờ, nào phải theo phong-tục đời ấy. Ở đời nay mà giữ lễ xưa thì không hiệp thời. Đã vậy mà mấy cậu là người học giỏi, lại tôi biết tính ý của con nhỏ tôi, như là nó có đeo chiếc cà-rá của mẹ nó đó, thì tôi không cần phải ái-ngại. »

Lúc ấy có Quế đang bưng hai tách nước trà đem lại để trên bàn, chỗ khách ngồi. Xuân với Quan ngó tay cô, thiết cô đeo một chiếc cà-rá vàng nhận một hạt ngọc màu đỏ bẫm.

Cô Quế bước lui lại gần ván mà ngồi, tay rờ rẫm, mắt ngó trân chiếc cà-rá, sắc mặt buồn thắm chờ không vui vẻ như hồi nãy nữa.

Bây giờ trong nhà im-lìm. Một luồng không khí sâu nào phưởng phất làm cho chủ khách đều không an.

Trong lòng ăn năn về mấy lời mới nói đó, đi hai Oanh bèn nói tiếp : « Hề nhắc tới chiếc cà-rá thì nó buồn. Hai cậu lại thăm chơi, mà tôi vô ý tôi nói tới chiếc cà-rá nên nó hết vui. »

Nghe thêm như vậy, Xuân với Quan càng lấy làm lạ hơn nữa.

Cô Quế nói : « Hạt ngọc đỏ gắn trong chiếc cà-rá này, là máu của mẹ con. Di nhắc tới thì con làm sao mà vui chơi được. »

Quan không thể nhịn được, nên hỏi đi

hai : « Theo lời đi và lời của em Quế nói, thì dường như chiếc cà-rá em Quế đeo đó, có một sự tích bí mật. Không biết anh em tôi có nên biết sự (tích) ấy chăng? »

Cô Quế nói : « Chiếc cà-rá của con đeo đây là cây nêu, là cái đèn, rồi, để cho con nhằm mà đi trong đường đời. Di cứ nói cho hai anh con biết, có hại chi đâu mà ngại. »

Đi hai Oanh mới ngó hai cậu mà nói : « Chuyện chiếc cà-rá đó là chuyện không tốt trong thân tộc tôi. Nhưng mà hai cậu đã làm anh em với cháu tôi, chắc hai cậu biết chuyện ấy không lẽ hai cậu chề cười. Vậy để tôi nói cho hai cậu hiểu. Chị em tôi là con nhà nghèo, từ nhỏ chỉ lớn phải chuyên nghề may mướn mà nuôi thân. Em tôi, là má của con Quế đây, hồi nhỏ có nhan sắc, ai thấy cũng găm ghé. Chúng tôi vẫn biết phận mình nghèo hèn, chúng muốn là muốn chơi qua đường, chứ có ai tính kết nghĩa vợ chồng trăm năm bao giờ. Em tôi biết số phận như vậy, nên nó giữ gìn đến 20 tuổi, không có như-bọn một chút nào hết. »

« Một lúc nó, có một người thuộc về hạng thượng lưu, chứ không phải là bợm điếm-dàng, cứ theo dụ dỗ rủ quyến nó, nói như nghĩa nghe hay lắm, rồi mua cho nó chiếc cà-rá đó, hứa sẽ để vợ xong rồi thì cưới nó. Em tôi tưởng nghĩa trăm năm, không cần dè-dặc nữa, nên mới kết tình với người ấy rồi sanh con Quế đó. Lúc sanh, em tôi nói-ni xin người ấy đừng khai sanh giùm cho con Quế nó có cha. Người ấy nói vì vợ đẻ chưa xong, nếu đừng khai sanh thì trái luật, bởi vậy phải đợi đẻ xong rồi, thì sẽ ra trước Tòa mà phin nhận con, chẳng muốn gì. Chị em tôi không biết luật, nên tưởng thiết như vậy, không nghĩ ngại chi hết. Chẳng dè chừng người ấy đẻ vợ được rồi, lại kiếm có khác mà nói, cứ lần lựa hoài, không ra Tòa nhìn con Quế là con, mà cũng không đem mẹ con nó về ở chung. Đến chừng con Quế được 10 tuổi, người ấy lần lần không tới lui nữa, rồi sau lại đi cưới vợ, cưới con một ông điền-chủ ở dưới vườn, bỏ đứt mẹ con con Quế. »

« Em tôi nó buồn rần hết sức, ăn ngủ không được. Một đêm, con Quế đang ngủ, em tôi kêu con nhỏ thức dậy, khóc mà nói hết sự bạc bẽo của cha nó cho nó nghe, lấy chiếc cà-rá đeo vào tay cho con nhỏ, rồi lấy dao cắt

họng mà chết. Em tôi nó trôi với con nhiều lắm, làm cho con nhỏ cảm động, nên từ ấy đến nay con Quế giữ chiếc cà-rá đó hoài, không khi nào chịu rời ra. Thấy gương của mẹ nó như vậy, con Quế nó oan hắt thấy dờn ọng con trai; mấy năm nay trai nào chọc ghẹo nó đều bị nó từ nan hết thảy. Đó, sự-tích chiếc cà-rá là vậy đó. »

Quan trầm-tĩnh, song ngay thẳng, bởi vậy nghe đi hai Oanh thuật chuyện thì nóng giận không thể dẫn được. Chừng đi hai nói dứt lời, Quan chau mày hỏi : « Thưa đi, ông thượng-lưu bạc tình, giết chết đờn bà như vậy đó, chừng hay tin ông có ăn năn hay không? »

Đi hai lắc đầu đáp :

« Người ta có thêm tội lui gì đâu, mà mình biết người ta ăn năn hay là không ăn năn. »

« Đa được một bài học ở đời rất thâm khổ như vậy, ít nữa cũng phải ăn năn mà nuôi em Quế, là con chớ. »

« Không. Có nhìn đâu ! »

Cô Quế vọt nói lên : « Bần muốn nhìn đi nữa, em cũng không chịu. Một người cha như vậy mà mình cho như làm chi : không đáng cho mình kèn lẳng cha. »

Xuân nói : « Anh kính phục mấy lời em nói đó lắm. »

Quan nói với đi hai Oanh : « Đi hai với hai cháu cũng như con cháu trong nhà, nên mới đem việc gia-dình mà nói cho hai cháu biết. Bây giờ anh em cháu được biết sự thống khổ của em Quế, thì anh em cháu lại càng qui trọng kính mến em nhiều hơn nữa. »

Đi hai Oanh nói : « Xin mấy cậu thương giùm phận nó. »

Xuân đứng dậy mà đáp : « Ba anh em cháu hứa chắc với đi, anh em cháu sẽ tận-tâm mà bảo hộ em Quế, bảo hộ luôn luôn, không để ai gạt gẫm em Quế được đâu. »

Đi hai Oanh gật đầu mà cười và nói : « Cảm ơn. »

Xuân và Quan từ mà về, sắc mặt buồn hỉn, như là Quan.

VII

MỘT buổi chiều, trời chuyển mưa, mây giăng mù-mịt, gió thổi ào-ào. Thầy thợ ra khỏi sở, ngó thấy quang cảnh như vậy thì sợ mắc mưa, nên bước bả đi riết về nhà. Ngoài đường, người

ta đi dập-dề, lại thêm xe hơi, xe ngựa, xe máy chiếc xuống chiếc lên, tiếng chuông leu-ken, tiếng kèn te-tét.

Cô Quế đi thêu ngoài nhà hàng, cô cũng đi về như người ta, và cũng như người ta cô đi xăng-xóm, bộ như sợ mắc mưa. Thế mà cô không đi riết về nhà, cô lại ghé vô căn nhà của cậu Xuân. Thấy cửa giữa đóng chặt, cô lại đứng chỗ cửa sổ mà kêu thẳng Chi.

Chi chín Thiên ra mở cửa và nói : « Có hai đi thêu về sớm dữ. Thăng Chi mới đi ra chợ mua bánh mì. Có hai cần dùng sai nó đi đâu hay sao? »

Cô Quế mau mắn đáp :

« Không, không... Anh Xuân chưa về hay sao? »

« Thưa, chưa. Cậu tôi đi thi trong trường. »

« Tôi biết... Thì đã cả tuần rồi chớ. Bữa nay vô trường đừng nghe xướng danh coi đậu hay rớt. Sao tôi chừng này mà chưa về vậy kia ! »

« Tôi vai cho cậu tôi đâu. »

« Tôi cũng vậy chớ... Tôi vai cho đâu hết; lẽ người nào rớt thì tôi buồn lắm. »

« Mời cô hai vô nhà chơi. Tôi rồi chắc còn tới gần về. »

« Đi đi nếu cơm đi đi chín. Để tôi đứng ngoài này chơi một chút. »

Chi chín Thiên trở vô bếp. Cô Quế đứng trước hàng ba ngó ra đường, có ý trông cậu Xuân.

Thăng Chi đi chợ về, tay cô cầm một ổ bánh mì.

Cô Quế thấy nó bước vô thì cô nói : « Em coi nhà nghe hôn em Chi. Để qua về một chút rồi qua trở lại. »

Thiệt quả cô về chẳng bao lâu thì cô lại nữa.

Bây giờ trời đã tào mây lặng gió, Thăng Chi thấy đã tối rồi, nên vận đèn trong nhà cho sáng. Thế mà cô Quế không vô. Cô đứng trên thềm nhà cứ ngó mong, bỗng thấy Xuân với Triều dâng xa đi lại, bộ đi chậm-rãi, dường như không muốn tới nha cho mau. Cô Quế nóng-nảy, muốn hay tin liền về cuộc thi, nên cô bước ra đường mà đón hai cậu. Chừng hai người đi gần tới thì cô lật-dật hỏi : « Đậu hay không? »

Triều lắc đầu và chòm-chòm cười mà đáp :

« Rớt ! »

« Hà ? Rớt hết hay sao? »

« Rớt hết ! »

— Trời ơi ! Anh Quan cũng rớt nữa à ?
 — Quan mà rớt sao được. Nó đậu mà được lời khen của ban Giám-kiảo nữa chứ.
 Ba người dắt nhau về nhà.

Xuân buồn hin, quăng cái nón trên bàn rồi nằm ngửa trên ghế xit-đơ, mắt lim dim, không nói một tiếng chi hết.

Triều quay máy hát mà hát đĩa « Trâm Trinh-An », dùng nghe hát tự nhiên, dường không quan tâm đến sự thi rớt.

Cô Quế thấy cậu Xuân buồn thì nói : « Người ta thường nói « Học tài thi mạng ». Kỳ này rớt rớt thì rớt học thêm nữa đăng ký sau thi lại. Phải kiên nhẫn, phải cố gắng, phải phấn chí luôn luôn, chớ nên ngã lòng. »

Xuân cứ nằm thêm thiếp. Triều cứ đứng nghe hát máy.

Cô Quế muốn giải buồn cho hai cậu, cô bèn bước lại ngừng máy hát, mời Triều ngồi, kêu thằng Chín biểu dọn cơm, cô đi lảng xàng, cô nói không ngớt, chớ không hề chính nghiêm nghị như trước nữa.

Thấy Xuân cứ nằm tro-tro, cô mới kêu mà nói : « Anh Xuân, dậy đi thay đồ, rửa mặt rồi ăn cơm chớ. Kim đã chờ ra cho đi em-hay rồi, bữa nay em ở đây này em ăn cơm với anh. Em đòi bụng quá, dậy ăn cơm đừng em ăn với chớ. »

Triều tiếp nói : « Dậy ăn cơm toa, Xuân. Mỗ cùng đòi bụng nữa. »

Xuân thưng-thằng đứng dậy và nói : « Tôi hết muốn ăn cơm. »

Cô Quế cười và nói : « Trời ơi ! Thi rớt rồi linh tuyệt cốc hay sao ? Làm trai gì mà yếu trí quá vậy ? Thanh-niên tân-học ta phải có chí kiên nhẫn, phải có óc hùng-cường. Đường đời tự nhiên có chông gai nhiều. Mình phải lập thể tránh mà đi cho tới nơi lời chốn mới bap. Đã biết thi rớt là mọi việc trắc trở đáng tiếc lắm. Nhưng mà sự trắc trở ấy nhỏ xiu không đáng cho mình sầu não. Thi rớt thì học thêm đăng thi lại, học hoài cho thi đậu mới nghe. Phải có cái chí này vậy mới được. Làm trai nếu gặp việc khó khăn rồi buồn rầu thất chí, như thế thì có hơn dân-bà con gái chớ nào đâu ! »

Cô lễ mấy lời cũng coi ấy làm cho Xuân hoặc phấn chí, hoặc hổ thẹn, bởi vậy cậu mau mau đi rửa mặt, không ngần ngại đã dưới nữa.

Triều ngồi hút gió rồi nói : « Ai học nữa thì học. Tôi xin kiếu ; về cưới vợ, rồi làm ruộng, đăng làm nhà giàu đi xe hơi chơi. »

Thình lình Quan ở ngoài bước vô và nói : « Hai anh rớt, tôi buồn quá. Chờ chi ba anh em đậu hết, tôi mới vui. »

Cô Quế mòng nói :

— Em nghe anh dặn, em vui quá. Em mừng cho anh.

— Cảm ơn.

— Anh Xuân với anh Triều về này giờ buồn hin. Em xin anh ở ăn cơm nói chuyện chơi cho hai anh đỡ bớt buồn một chút.

— Thình lình qua, dân có cơm sẵn mà ăn.

— Cô mà. Để em sắp đặt mua đồ ăn thêm. Anh đứng lo.

Cô Quế bỏ ba câu ở ngoài nói chuyện thì cô đi vô troog mà lo bữa cơm. Cách một hồi cô trở ra mời ba cậu đi ăn cơm, đồ ăn đã dọn đủ hết. Bốn người ngồi ăn, cũng theo thứ tự Mai, Lan, Cúc, Triều.

Triều nói Xuân :

— Bây giờ oa tinh sao đây Xuân ? Toa nói nghe thử coi.

— Tinh giống gì ?

— Toa nghe lời em Quế toa học nữa hay sao ?

— Mỗ chưa nhất định, để suy nghĩ ít bữa rồi sẽ hay.

— Mỗ tinh như vậy, hay lắm toa. Toa trở về Cần-thơ mà ở, mỗ về Bà-liêu. Mỗ xin vô tía mỗ kiếm hai cô gái, con nhà giàu, nói mà cưới cho hai anh em mình, rồi mình lo làm ruộng, buôn lúa, đăng làm nhà giàu chơi.

— Mỗ không có chí làm nhà giàu.

— Toa cứ tinh chuyện viễn vông hoài !

— Không phải viễn-vông. Thuở nay mỗ đi học, mỗ quyết học cho thành tài, đăng mỗ đượ tài học của mỗ mà mở tri đồng-bào, cải lương xã-hội, làm quốc-dân cao thượng, làm cho nước nhà chấn hưng. Mỗ đã có nói với toa, mỗ nhất định không cưới vợ, mà cũng nhất định không làm nhà giàu. Vậy toa muốn làm việc gì thích ý toa, thì lo đi làm đi, đừng có rở mỗ.

— Toa tinh việc mình-móng, đã mệt trí mà lại không có ích gì cho toa hết.

— Nếu mỗi người cứ lo lợi ích cho mình, thì xã-hội không ra gì hết. Mỗ giận rồi, có lẽ mỗ sẽ đi Tây mà học.

(Còn nữa)



(Tiếp theo)

Một vị sĩ-quan của Tề-tướng lấy tay chỉ cửa thàng phía bên kia mà nói : « Bé-hạ ở phía bên kia, anh đi ngay lại cầu thàng chỗ tôi chỉ đó. »

Khách không trả lời, xây lưng trở qua bên kia đên. Chỗ này trai với chớ trước, đã tới-tâm lại lạng lẽ, chỉ có một ngự-lâm-quân đi qua đi lại coi như cái bóng. Thấy khách xam xam đi tới, ngự-lâm-quân bảo :

— Dừng lại, không thi chết.

Khách đáp :

— Tôi không phải là kẻ nghịch.

— Chú muốn điều chi ?

— Tôi muốn yết-kiến Bé-hạ.

— Không được.

— Tại sao vậy ?

— Nhà vua đã yêo-nghĩ.

— Nghi rồi à ?

— Phải.

— Không hề chi, xin cứ để tôi vào yết-kiến Bé-hạ.

— Không được, đàn ra cho mau.

Ngự-lâm-quân vừa nói vừa chĩa gươm đi tới ; nhưng khách vẫn đứng một chỗ, dường như chơn đá mọc rễ và hồ :

— Xin lỗi, ông phải đồng qui-phái chăng ?

— Chánh thì.

— Tôi đây cũng đồng qui-phái ; vậy công nhau cũng nên có chút như tình.

Ngự-lâm-quân nghe nói, liền hạ gươm xuống mà nói :

— Ông muốn chi thì nói đi, nếu tôi liệu được thì tôi cho...

— Cảm ơn ông. Ông ở dưới quyền một vị sĩ-quan phải chăng ?

— Phải rồi.

— Vậy ông cho tôi nói chuyện với vị sĩ-quan ấy.

— Được, tôi sẵn lòng ; ông hãy bước lên thàng lâu.

KIỆM - HIỆP TIỂU - THUYẾT
 do **Tbân-Vân NGUYỄN-VÂN-QUI**
 Dịch truyện « LE VICOMTE DE BRAGELONNE »
 của **ALEXANDRE DUMAS**

Khách chào rồi bước lên thàng lâu, thì ngự-lâm-quân lại hô lớn cho người phía trên truyền báo vào trong.

Vị sĩ-quan đang ngủ, giật mình thức dậy, xô chơn vào bia, tay dụi mắt, tay gài nút áo, bước tới trước mặt khách mà hỏi :

— Ông muốn điều chi ?

— Ông phải là quan hai ngự-lâm-quân chăng ?

— Phải.

— Vậy ông bày để tôi vô yết-kiến bé-hạ.

Sĩ-quan chăm chỉ ngó khách, biết khách không phải người thường, bèn nói :

— Ông không phải là người lảng trí mà không biết rằng muốn yết-kiến Bê-hạ tự nhiên phải đợi Bê-hạ cho vào mới vào được.

— Không sao, ngài sẽ cho tôi vào.

— Xin lỗi ông, cái đó tôi không dám chắc; là vì Bê-hạ mới về tôi đây không đầy 15 phút, ngài còn đương thay áo. Đã vậy mà ngài có ra lịch không cho ai vào. Lịch ấy tôi không dám cãi.

Khách ngược mặt lên và nói :

— Nếu Bê-hạ biết được có tôi đến, thì ít ngài sẽ bãi cái lịch ấy.

Quan trung-ủy lấy làm lạ hỏi :

— Vậy ông là ai, xin nói tên cho tôi biết, rồi tôi sẽ vào tâu với Bê-hạ.

— Ông võ tâu rằng có vua Charles II, là vua nước Anh, tôi viết.

Quan trung-ủy giật mình, lùi lại, mặt lộ vẻ sợ :

— Bê-hạ mà tôi không biết, đang lẽ tôi nhỡ biết Bê-hạ.

— Trung-ủy có thấy hình ta sao ?

— Tâu Bê-hạ không.

— Hay là trung-ủy gặp ta ở triều, lúc ta chưa bị đuổi ra khỏi nước Pháp.

— Tâu Bê-hạ, cũng không phải.

— Nếu trung-ủy không thấy hình ta, không gặp ta thì làm sao nhận biết ta được ?

— Tâu Bê-hạ, tuy tôi không thấy Bê-hạ, nhưng tôi thấy đức vua Charles Ier trong hoàn-cảnh vô cùng ghê-gớm.

— A; ngày mà cha ta bị...

— Tâu Bê-hạ phải.

Vua Charles II chau mày, dường như có một luồng hắc-khí bay ngang mặt ngài :

— Bây giờ trung-ủy báo được chưa ?

— Tâu Bê-hạ, xin tha lỗi cho tôi, vì Bê-hạ ăn mặc đơn-sơ quá, tôi không ngờ. Để tôi vào báo tức thì; nhưng tôi muốn biết coi Bê-hạ có cần giữ kín việc này chăng ?

— Nếu giữ được thì càng tốt.

— Tâu Bê-hạ, giữ được; nhưng xin Bê-hạ giao thanh kiếm lại cho tôi.

— Phải, ta quên rằng hề vào yết-kiến nhà vua thì không đặng mang gươm. Đây thanh kiếm ta giao lại cho trung-ủy, hãy vào báo đi.

Trung-ủy vừa vào báo, thì cửa cung mở bét, vua Louis XIV bước ra không đợi nón, không mang gươm, thấy vua Charles II liền đuổi quan hầu ra ngoài, rồi lật đặt hỏi :

— Ủa, Hoàng-huynh đến Blois hồi nào ?

— Tôi tỉnh lên Paris chầu Bê-hạ; kể nghe Bê-hạ ngự giá đến Blois, tôi mới ở lại đây vì có việc cần kíp muốn tâu cho Bê-hạ rõ.

— Ở trong cung này nói chuyện được chăng, Hoàng-huynh ?

— Được, bởi vì tư bề kín mít, chắc không ai nghe mà sợ.

— Vậy thì hoàng-huynh hãy nói đi.

— Trước khi tôi nói, tôi xin Bê-hạ xót thương nhà tôi.

Vua Louis XIV kéo ghế lại gần lòng tai nghe, Vua Charles II tiếp nói :

— Chắc Bê-hạ đã biết rõ câu chuyện thăm-khóc của tôi, tôi không cần phải kể dần dần gốc ngọn làm chi.

Nhà vua lộ vẻ bực ngo, cầm tay vua Charles II nói :

— Hoàng-huynh ơi, nói ra thêm mắc cỡ, chớ không bao giờ Tê-tướng luận quốc sự trước mặt tôi. Lại còn một chuyện này nữa, là khi trước tôi hiệu Laporte đọc sử sách cho tôi nghe; Tê-tướng không cho đọc và không cho Laporte ở trong cung. Bởi vậy làm sự của Hoàng-huynh tôi dần có rõ hết được, xin Hoàng-huynh cứ kể lại có đầu có đuôi cho tôi nghe.

— Bê-hạ cũng biết, năm 1653, khi Cromwell đi viễn chinh ở Irlande, tôi được tôn làm vua ở Stone. Một năm sau đó, Cromwell bị thương trở lại, đem binh về đánh tôi. Bây giờ ý tôi muốn gặp người và muốn ra cho khỏi xứ Ecosse.

— Ecosse là quê hương của hoàng-huynh mà ?

— Phải, nhưng mà dân Ecosse ở với tôi vô tình, độc ác lắm. Chúng bảo tôi phải bỏ cái đạo của ông cha đi. Chúng treo cổ Montrose là tôi trung của tôi. Trước khi chết, Montrose xin khi chết rồi, hễ xứ Ecosse có mấy thành thì phân thảy ra mấy đoạn cho người ta rõ tấm lòng trung của mình. Cho nên tôi đi đến đâu cũng đập nhằm xương thịt của một người tôi trung đã phải gao thối mặt vì tôi.

« Tôi liền mang qua khỏi vòng binh Cromwell mà về nước Anh, Cromwell lại tức theo sợ tôi về tức vì ở Londres. Phải chi tôi tới

trước thì đã được ngôi báu, nhưng vừa đến Worcester thì người theo kịp.

« Ngày mồng 3 tháng chín năm 1651, tôi thất trận. Chung quanh tôi hai ngàn quân ngã rạp, mà tôi không lui bước; nhưng sau rồi quả bất địch chúng, tôi phải chạy dài.

« Chúng nó theo quá, tôi phải cắt tóc, phải giả dạng tiểu phu. Tôi phải trốn cả ngày trên nhánh cây đại thọ. Người ta lại lấy tích đó mà kêu cây đại-thọ nọ là đại-thọ của nhà vua. Tôi tới địa phận Stafford, tôi trú trong một cái nhà nọ; chừng ra đi tôi chỗ con gái chủ nhà trên lưng ngựa, chuyện ấy lời ngày nay người ta còn thuật lại. Ngày sau tôi sẽ chép một thiên kỳ sự cho mấy vua em của tôi đọc.

« Trong thiên kỳ sự ấy tôi sẽ nhắc lại lúc tôi tới dinh Norton, tôi thấy một đức-thầy đương coi người ta đương chơi liệng đạn. Tôi lại gặp người già vừa thấy tôi liền khóc và kêu tên tôi, may không tôi đã bị người ta biết mà bắt giết chết rồi. Tôi sẽ viết rõ những lúc nào tôi kinh-khủng, như khi tôi tới nhà quan năm Windham, một tên đồng móng ngựa coi ngựa chúng tôi nó nói rằng ngựa của chúng tôi đồng móng ở miền bắc, làm cho tôi sợ người ta truy ra lai-lịch của tôi thì chết.

— Hoàng-huynh nói lại tôi mới hay, chớ còn tôi chỉ biết hoàng-huynh xuống tàu ở Brighelmsted mà qua Norinandie.

— Bê-hạ coi, chúng ta làm vua, mà vua này không hay chuyện vua kia, thì làm sao tương-cử được.

— Tôi xin hỏi hoàng-huynh, dân Anh đối đãi với hoàng-huynh vô tình như vậy, sao hoàng-huynh còn để hy-vọng vào cái xứ khôn nạn, vào thứ oán-phản nghịch ấy ?

— Bê-hạ không hiểu, từ trận Worcester tới giờ, cuộc thế đổi dời nhiều lắm. Cromwell ký tờ hiệp ước với Bê-hạ rồi thì chết nhằm ngày mồng ba tháng chín năm 1658, là ngày kỷ niệm hai trận Worcester và Dunbar.

— Người chết rồi thì con người kế nghiệp.

— Tâu Bê-hạ, phải rồi, nhưng cái sự nghiệp của Cromwell vĩ-dại quá cho nên con là Richard Cromwell không đơm-đương nổi. Richard không theo chủ-nghĩa cộng-hòa, cũng không thuộc phe đế-quốc, để cho mấy vị đại-

tướng chuyên quyền, nhu-nhược cho đến đời phải bị phế ngày hai mươi hai tháng tư năm 1659, cách đây hơn một năm đó Bê-hạ.

« Từ đó, nước Anh không khác một sông cỏ bạc, mạch ai nấy lo giữ cho được ngôi vua của cha tôi. Hai tay có bạc lớn như là Lambert và Monck. Tàu Bê-hạ, phiên tôi, cũng muốn gầy vào sông nọ để khôi phục giang-sơn lại. Hoặc là tôi đem một triệu bạc để lo lót cho một trong hai người đó, dụ về làm vây cánh cho tôi, hoặc là tôi nhờ Bê-hạ giúp cho hai trăm hiệp sĩ để đuổi họ ra khỏi đền Whitehall.

— Nói vậy hoàng-huynh đến đây cây tôi...

— Phải, cây Bê-hạ giúp cho một tay. Đó là nhà vua giúp nhà vua, lại cũng là đồng đạo giúp đồng đạo, Bê-hạ giúp của bay là giúp người. Bê-hạ mà giúp tôi thì trong một tháng, hoặc tôi đem Lambert cưới với M. Nek, hoặc đem Monck đánh Lambert, khôi phục cơ đồ lại, không tốn một đồng vàng của xứ tôi, không tốn một giọt máu của dân tôi, bởi vì bấy lâu nay họ đầy loạn đặng xướng lên thuyết báo-bộ, thuyết cộng-hòa, họ đã chán rồi, bây giờ chỉ trông nhà vua trở về mà qui thuận. Bê-hạ giúp tôi thì ơn ấy tôi trọng hơn là ơn phụ-hoàng tôi. Phụ-hoàng ơi ! Vì phụ-hoàng mà điếm-tàn cơ-nghiệp... Bê-hạ coi, tôi khổ tâm, răn-chỉ cho đến phải trách tôi phụ-hoàng tôi, thì Bê-hạ hiểu cái tình cảnh của tôi ».

Charles II nói rồi, hai tay ôm đầu, dường như hối hận về lời phiên trách vua cha.

Vua Louis XIV cũng nảo ruột, ngồi không an chỗ, lại nói cũng không ra lời.

Một hồi lâu, vua Charles II dè nên được lòng cảm xúc tiếp nói :

— Tâu Bê-hạ, xin Bê-hạ trả lời. Tôi trông đợi câu trả lời của Bê-hạ cũng như một người phạm tội trông đợi án tòa. Hay là tôi phải chết ?

— Hoàng-huynh muốn tôi giúp một triệu đồng à ? Một phần tư số đó tôi còn không có thay, huống chi một triệu. Tôi làm vua nước Pháp, cũng như hoàng-huynh làm vua nước Anh, không có chi cả. Tôi đây không khác hình-nộm, ngồi trên ngai-vàng.

— Thật vậy sao ?

Vua Louis xuống giọng nói :

— Hoàng-huynh ơi, tôi làm vua mà tôi chịu nhiều sự khốn khổ hơn bấy tôi-con của tôi

nửa. Chớ phải chi Laporte có ở đây thì nó sẽ nói cho anh biết rằng có khi tôi đắp đờ-ra rách lòi chơn ra ngoài. Tôi muốn lấy xe đi chơi, thì người ta đem xe cũ lại cho tôi. Tôi giờ ăn bữa tối, người ta lại đi xuống nhà bếp Tê-tướng mà hỏi coi có để đồ ăn cho nhà vua không? Anh xem đó coi, cho tôi ngày nay, tôi đã trưởng-thành rồi, đáng lẽ tôi xuất phát của kho, đáng lẽ tôi coi hết việc quốc-chánh, dầu khi thái bình, dầu lúc ly loạn, mà không ngờ. Anh để mắt ngoi chung quanh tôi thì thấy tình cảnh của tôi là thế nào : ở cung lọi thì lặng ngắt như tờ, người ta khinh, người ta bỏ xỏ ; còn anh đơm phía bên kia mà coi, thiên hạ rộ rịp đèn đuốc lòa trời.

Người ở bên đó mới biết là vua nước Pháp!

— Bê-hạ nói nơi chỗ Tê-tướng nghĩ đó chẳng ?

— Phải.

— Vậy thì tôi đã thức thối vô sách rồi còn chi, vì không bao giờ tôi đi xin xỏ người đó. Va với tôi có cái tiền cứu là khi trước va muốn để cho mẹ tôi và em gái tôi, (là con gái và cháu ngoại vua-Henri IV) chết lạnh và chết đói. May nhờ có Tê-tướng De Reiz cho cũi và hành mi không thôi chẳng còn.

Vua Louis nói lầm thắm :

— Để cho chết ! Ác nghiệt !

— Tàu Bê-hạ, vậy thì Charles II này chắc phải chết đói rồi !

Vua Louis chau mày và vỗ tay áo coi bộ bức tức.

Vua Charles thấy nhà vua thế ấy biết nhà vua cảm động mới cầm tay nói :

— Cảm ơn Bê hạ, Bê hạ ở trong hoàn cảnh như bây giờ mà biết thương xót tôi thì đủ rồi.

Vua Louis vùng ngược mặt lên, ngó vua Charles, hỏi :

— Hoàng-huyh nói rằng cần phải có một triệu đồng hay là hai trăm hiệp sĩ, phải không ?

— Tàu Bê-hạ, một triệu đủ dùng.

— Một triệu e không đủ chẳng ?

— Lấy một triệu mua một người là nhiều lắm.

— Còn hai trăm hiệp sĩ, giới làm thì làm một đại binh nhỏ nhỏ, có đủ vào đâu ?

— Tàu Bê-hạ, cái tục trong gia - quyến tôi không cần phải dùng nhiều người. Khi cha tôi bị tòa Nội-các xử tử, đem ra hành - hình binh bao mấy vòng, mà bốn tay hiệp-sĩ Pháp gần cứu được, thì Bê-hạ xét coi, hai trăm người tận-tâm là đủ dùng.

— Ấy vậy, nếu tôi tìm cho Hoàng-huyh được một triệu đồng hay là 200 hiệp-sĩ thì hoàng-huyh sẽ vui lòng và sẽ coi tôi là một đứa em có nghĩa, phải chăng ?

— Tôi sẽ coi Bê-hạ là người ân của tôi, và nên tôi phục nghiệp được, thì sẽ làm cho hai nước Anh, Pháp giặc-báo cùng nhau cũng như tôi với Bê-hạ là anh em vậy.

Vua Louis đứng dậy hăm-hở nói :

— Được, chớ mà hoàng-huyh ngại không muốn hỏi, tôi sẽ hỏi giùm cho.

Việc mà tôi không muốn lo riêng cho tôi, tôi sẽ làm cho anh, Tôi sẽ giúp mặt Tê-tướng, xin một trong hai điều anh muốn đó.

— Bê-hạ thật là một người quảng đại. Bê-hạ cứu tôi được thì tôi nguyện kết-cô ngậm-vành để đền ơn cho Bê-hạ.

Vua Louis nói nhỏ nhỏ :

— Xin hoàng-huyh đừng nói lớn, e người ta nghe, Chúng ta chưa có được chi thì chớ vội mừng. Hồi tiền Mazarin không phải dễ, còn hơn đi qua một khu rừng mà mỗi cây mỗi có quỷ, còn hơn là đi chinh-phục thế-giới nữa.

— Vậy sao Bê hạ nói Bê hạ hỏi...

— Tôi có nói như vậy đâu. Tôi nói không khi nào tôi chịu hỏi.

Vua Charles nghe nói lấy làm lo ngại. Vua Louis lại tiếp nói :

— Xin lỗi Hoàng-huyh, tôi không xin xỏ là vì tôi không mẹ, không em, còn cái ngại vâng của tôi tuy nó trần trụi, song nó vững như rồng. Xin lỗi anh, đừng có phiền tôi về lời nói ích-kỹ ấy; để tôi chuộc lỗi của tôi. Tôi xin hỏi Tê-tướng bây giờ đây. Anh chờ tôi một chút, tôi sẽ trở lại liền.

(Còn nữa)

BUỔI HỌC CUỐI CÙNG

(Tiếp theo trang 8)

quyền sách A,B,C, ông đành vắn từ chữ với mấy đứa nhỏ ! Rõ ràng là ông cũng chăm-chi cố gắng, giọng ông run-run vì cảm động, và nghe nó buồn cười làm sao, đến nỗi chúng tôi thấy đều nửa muốn cười nửa muốn khóc ! Chao ôi ! cái buổi học cuối cùng đó, tôi sẽ còn nhớ mãi !...

Thình lình, tiếng nhà thờ đổ 12 giờ rồi tiếp theo liền hồi chuông trưa. Cũng một-lúc ấy, tiếng kèn của những người lính Phò đi tập duyệt về nổi lên bên cửa sổ... Ông Ha-Mén đứng dậy sau bàn dạy, mặt tái ngắt. Chưa bao giờ tôi thấy ông có vẻ « oai nghi » như thế. Ông nói :

« Các con ơi, các con, thầy... thầy... »

Nhưng có cái gì làm cho ông nghẹn họng, ông không nói được hết câu !

Ông bèn quay lại bằng đen, cầm một cục phấn, rồi lấy hết toàn lực mà nhào, ông viết mấy chữ thiệt là hết sức ớn :

« Đại-Phap vạn-tuế ! »

Đoạn ông đứng im đó, đầu dựa vào vách tường, và không nói rằng một tiếng, nhẹ nhẹ đưa tay ra hiệu cho chúng tôi:

« Tuoi, hết rồi... các con đi đi ! »

Alphonse Davdet

(Contes du Lundi)

HỒNG-PIỆ DỊCH

TRỊ PHONG GIẢI ĐỘC HUỒN

CỦA NHÀ THUỐC HAY (CẢN-THO)

Chuyên trị nhưc mỗi, đau lưng, tê, bại, sưng, ngứa, mề đai, ghê lác, do phong và độc phong lành.

Đan bà sanh con có phong, đẹn ghê, nuôi không dặng, uống thuốc này dưới phong sau sanh con dễ nuôi. (Thuốc không kỳ lạ).

— GIÁ 0p.60 —

Cần đặt-lý mỗi lĩnh.

AVIS D'APPEL D'OFFRES

Budj et Local

Liêu, date et heure de l'Appel d'offres.

Bureau de l'Ingénieur en Chef de la Circoscription des Travaux Publics de Cochinchina à Saïgon, le Jeudi 5 Novembre 1942 à 10 heures.

OBJET : Livraison à pied-d'œuvre de 2,320 m3 de latérite nécessaires au rechargement de la Route Locale N° 13 entre les P.K. 108 et 112-640 dans la Subdivision de Thudaumot.

La latérite devra provenir de la carrière du P. K. 130 500 près du Suối Sa-Cat.

Importance approximative : 11,000p.00

Cautionnement provisoire : 190p.00

Cautionnement définitif : 3,800p.00

Bureau où le dossier peut être consulté :

Bureau de l'Ingénieur Principal, Chef de l'Arrondissement de Nord à Saïgon.

N. B. — Le marché à passer sera dispensé des droits de timbre et d'emmagasinement (Arrêté du 5 Janvier 1940 approuvé par décret du 27 Janvier 1940).

Thuốc trị ho lao

Tôi có một phương thuốc gia-truyền trị bệnh ho lao rất hay.

Nếu bệnh thiệt nặng làm cho phải tắc tiếng một và nóng lạnh luôn luôn, uống vào thì thấy khoẻ và bớt mệt. Nếu bệnh chưa thiệt nặng như ho đàm, ho gió, ho khan, ho phùng ho ra máu vắn vắn thì uống mau lành. Những người bị té, bị đánh động phôi, tức ngực uống vào thấy hiệu nghiệm liền.

Vì có nhiều người dùng thấy hay nên khuyến khích tôi làm ra để giúp ích cho người có bệnh.

Mỗi hộp có hai thứ thuốc : một thứ nhuận trường dưới đàm, một thứ bổ phổi trị ho.

GIÁ LÀ 12 p. 00

Có toa chỉ cách kiên cử và môn ăn cho mau lành bệnh. Tùy theo bệnh, uống một hoặc 2 hay 3 tuần thì lành.

Thơ và mandat mua thuốc xin đề cho :

M. NGUYỄN-VĂN-SÁNG

Cư Hương-giáo làng Tân-Quốc

Boite postale n° 10 Cánh