

ĐÃ CÓ BÁN KHẮP CÁC NHÀ SÁCH TRONG NƯỚC

Tác phẩm đầu tiên của nhà xuất bản ĐẠI-VIỆT

Cư' kính

GIAO DỤC TIÊU-THUYẾT

CỦA

HỒ BIÊU-CHÁNH

Nhà sách MÀI-QUANG lớn Nhứt
Đại lý 50 nhà thuốc danh tiếng
Đán Đố Đố văn phòng
110 G. Duynemer - 450 P. Blanchy
Chợ cũ SAIGON Tân Đỉnh

Một áng văn kiệt tác, cốt chuyện thú vị dễ làm cho độc-gia nam thích say sưa.
Một quyển tiểu-thuyết giáo-dục rất cần thiết cho mọi hạng người ở mọi giai-
cấp trong xã-hội và không lủ sách gia-đình nào nên để thiếu.
Sách dày hơn 160 trang, ấn loát rất mỹ-thuật mà chỉ bán có 0 p. 70
Nhớ tìm mua liền.
Mua sĩ có huê hồng, gởi thơ thương lượng với

ông HỒ-VĂN KỶ-TRẦN

Quản-ly : NHÀ XUẤT-BẢN ĐẠI-VIỆT
8, Rue Froes Guillaumi - SAIGON

BACLIEU : Librairie Trang biếu Nghĩa
BARIA : Bão-Hỏa Thọ-Xã
BENTRE : Librairie Minh-Sơn
BIENHOA : Nguyễn-văn Thuộc
Nguyễn-văn Tào
CANTHO : Au Bon Accueil Bd Saintenoy
CHAUDOC : Librairie Hira văn-Trung
Librairie Thanh-Huê
CHOLON : Đỗ-phương Quế
Lê-văn-Hào, Bd Tổng-
độc-Phương
CAIBE : Bazar Hồng-Sơn
CAOLANH : Maison Sáu-Oanh
CAMAU : Nguyễn-đạo-Đức
C.St JACQUES : Bazar « Aux Variétés »
GOCÔNG : Thái-ngọc-Bình
HATIEN : Nhà sách ông Đông Hồ
HUE : Librairie Văn-Hóa
Librairie Hương-Giang
KAMPOT : Nguyễn-văn Mậu rue Pavie
LONGXUYEN : Librairie Hữu Thái
LAI THIEU : Phan-văn-Lương
MYTHO : Librairie Văn-pân-Tân
Nam-Cường Thọ-Xã

MOCAY : Ngô-văn-Tho
Maison Mỹ-Thành
NINHHA : Nguyễn Thảo
Hạp senh-Long
PHANTHIEP : Maison Trường Xuân
Nguyễn-văn-Dân
PHONGTHANH : Bazar Quảng-Tôn
PNOMPENH : Võ-văn-Kích
Bazar Trường-Xuân
Librairie Nguyễn-Dương
Librairie Kim-Sơn
QUANGNGAI : Librairie Hồ-Chư
Librairie Vương-Công
RACHGIA : Librairie Tân Văn
Ets Văn Hóa
SADEC : Quang-Anh Thư Quán
Maison Thanh-Phú
SOCTRANG : Librairie Lý-công-Quận
TAYNINH : Librairie Chân-Hưng
THUDAUMOT : Lê-văn-Giàu
DAUHIENG : Trần-văn-Lông
TRAVINH : Lưu-tân-Hồ
VINHLONG : Long-Hồ-Thư-quán
VINH : Kiosque Thanh-Lạc

Imp. THANH-MAU, 3 Rue de Reims - Saigon

Le Gérant : HỒ-VĂN KỶ-TRẦN

Số 7 — Giá : 0\$20

15 Octobre 1942

NAM KỶ

Trần Bắc

Giám-đốc : HỒ-VĂN TRUNG *



GIA-ĐÌNH ĐAM-ÂM

GIA-DÌNH

S UỐI
sớm
mai,
mặt trời đã ửng
mọc, mà giọt sương vẫn chưa tan.

Ông cha già đầu phều-phều bạc tóc, miệng mòm-xòm không răng, ngồi tại bộ ván giữa nhà mà uống nước trà, uống cái bình trà người con trưởng-nam khi nấy mới rót ít chúng để cúng tổ-tiên trên bàn thờ.

Bà mẹ già, răng cũng rụng, da cũng dòn, ngồi trên bộ ván gần cửa buồng, tay xoay

trúc lia-lĩa, mắt ngó sắp châu nội, đĩa xôi-bún bên mâm, đĩa sưa-soạn đi học.

Con trai hoặc các cậu đi ra ruộng, hoặc óm đi đi việc làng; con gái hoặc đi chợ bán dầu

mướp cải hồi chiều, hoặc bưng rổ đi hái rau bắp cá.

Các con lớn đầu đi cấy hay đi làm việc, đầu đi chợ hay đi hái rau; các cháu nội đầu chạy chơi hay đi học, người nào mặt mày cũng hớn hờ, lúc ra đi thì ngó ông lão bà lão trong lòng chan chứa tình kính trọng thương yêu.

Con cháu đi rồi ông cha mới ra vườn mà săn sóc cây trái ớt rau; bà mẹ mới xuống

bếp mà chỉ biểu cho tôi tớ nấu cơm đỡ mướm.

Lúc cần-lao thì từ

làng, mà đến bữa cơm thì lễ tạ về trong nhà. Ngồi ăn cơm, con thuật việc ruộng, việc làng, cháu khoe sự chơi, sự học, làm cho ông bà vui vẻ, vui vì một nhà sum-hiệp, vui vì một nhà thuận-hòa. Rồi ràng một dây liên-lạc dài dặc buộc chặt từ vong-hồn ông bà tới cha mẹ cháu con; một thủ gầu mền nồng nả phưởng phất từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới.

Gia-đình là cái lò để đúc linh thân ái cao thượng chọn thành của con người. Ở chốn thôn-quê, thường nghe người la hát:

Thượng-tướng PÉTAIN Sớm mai ngọn cỏ sương sa,

Nhớ ơn sanh đường xót xa trong lòng.

Hạng què mùa còn biết vậy; người có học nếu không qui trọng gia-đình, không biết công ơn nên không kính mến mẹ cha, không có linh nghĩa nên không thương yêu coi vợ, thì còn cái gì đáng cho họ kính trọng thương yêu nữa. Người dưng ấy, dầu họ có tài hoặc họ nói hay đến bực nào đi nữa, tôi cũng nghi ngờ, mà chắc các bạn cũng nhất lin cây.

HỒ-VĂN TRUNG

GIA - DÌNH NỀN MÓNG của KHUÔNG-VIỆT của QUỐC - GIA

MỘT nước thành lập được là do một số người cùng nói-giống chung sống với nhau. Những người đó có cái tên chung là dân trong nước. Nhưng người dân ấy tự đâu ra? Cái cơ-quan sản-xuất người dân chính là gia-đình.

Có gia-đình mới có dân, có dân mới có nước. Nước được giàu là nhờ dân đông và khôn khéo. Dân được khôn khéo là nhờ có một cái giáo-dục tinh-vi, sáng-suốt và một nền học thức rộng và sâu, do gia đình thiết-hành, gây dựng.

Vậy, gia-đình là nơi đào-tạo người dân cho nước về cả phần lượng và phần phẩm, tức là nền móng của quốc-gia vậy.

Ngoài ra, nhờ người dân được giáo-hóa đang hoàng, cái tình-thần công-ốc mới nảy-nở mãnh-liệt và trực-tiếp cái quốc-lôan là sự kết-tinh của tất cả tinh-thần dân chúng cũng được hùng-bạo, tinh-anh.

Xem đó, ta nhận thấy rằng cái giáo-dục trong gia-đình rất cần-thiết cho con người và cho toàn-thể quốc-gia xã-hội.

Ngày xưa cái giáo-dục ấy rất chặt chẽ, hoàn toàn, như trong số báo trước chúng tôi đã thuật rõ. (1) Nhưng cổ hơn quá cần thận, kèm theo người con trong nhà cho đến ba mươi tuổi mới được ra ngoài xã-hội, và đến bốn mươi tuổi mới được gánh vác việc lớn, xem lại trí ra giúp đời. Trong thời kỳ niên-thiếu, người con phải sống với gia-đình và do đó việc giáo-dục có phần muộn màng, chậm trễ. Được như thế là vì đời sống lúc bấy giờ rất là bình-dị. Từ việc học quanh quẩn trong làng trong tổng, có khi cha anh dạy con em trong nhà, cho đến bề sanh-kế đàm-bạc đề-dâng, ít có những nhu cầu phiến phức, đã buộc churn trời căng người dân trong lũy tre xanh.

(1) Xem bài "Tên có một dân", N. K. số 6, ngày 2-10-42.

Trái lại, ngày nay sự sống trở nên khó khăn vì văn-minh khoa học đã đem đến cho con người nhiều sự cần dùng và xác-thật. Cái khó-khăn đó đã làm cho người con phải sớm-xa gia đình để bốn ba tìm phương lập kế traub lấy miếng ăn. Do đó cái ngày giờ chung sống với gia đình bị thu ngắn lại. Bởi thế việc giáo dục trẻ con bây giờ không được dần dà trở nãi như xưa, mà cần phải được thi hành ngay khi chúng còn quanh quẩn bên cha mẹ. Đó là nói về thời gian.

Về phương diện xã hội thì cổ hơn lánh tình chất phác mộc-mạc, ít có điều xảo trá tinh ma như người đời nay, nên trong việc giáo dục không phải đề chừng giữ thế, sợ bị lừa đảo, lường gạt.

Hãy vậy, cái văn minh vật-chất của cuộc đời mới còn lần áp cả phần tinh-thần trong sống, thì những cuộc hẩu-lạc dâm-dật, xa-noa dễ quên rủ con người non lòng trẻ dạ.

Muốn giữ cho thanh-niên khỏi bị lôi cuốn thì gia-đình phải nghĩ ngay đến sự giáo-dục của chúng lúc còn thơ ấu.

Dạy con dạy thúo còn thơ, Luống không nỡ, tre uốn sao nên

là hai câu ngạn-ngữ mà người làm cha mẹ nên ghi nhớ.

Và lại sớm kèm dạy trẻ con tức là gây dựng cho chúng có một cái « vốn » về tinh-thần phòng khi chúng ra chiến-đấu với đời, không ngại thua sút ai, hoặc làm môi cho tánh hư tật xấu.

Về phương-pháp giáo-dục thì xưa và nay cũng khác nhau xa, vì thời-thế và hoàn-cảnh đã đổi thay mấy lượt. Tuy nhiên cái qui-tắc vẫn còn là một, nghĩa là không ngoài mục-dịch dạy dỗ con em trong vòng nhơn, nghĩa, lễ, trí, tín và đào-tạo chúng nó trở nên người hữu-dụng cho đời, có tư-lương thanh-cao, tinh-thần khả-quí.

Bây giờ ta thử tìm một phương-pháp giáo-dục tạm gọi là hợp thời để rèn đúc cho thanh

niên một tâm hồn trong sạch, một ý-chí vững bền trước khi bước ra ngoài xã-hội.

Như trên đã nói, gia-đình là cơ-quan sản-xuất người dân trong nước.

Vậy người cai-quản cơ-quan ấy là đứng làm cha mẹ có trách nhiệm về việc giáo-dục các con.

Cả trách nhiệm cực phải lo; đã lo thì phải nhàn nhè làm gương cho kẻ dưới noi theo.

Đã thế, chỉ có việc làm là trẻ con để bắt chước; con khi nói ít khi chúng để ý nhớ lâu. Câu tục ngữ: « *Hãy làm theo lời ta nói, đừng làm theo việc ta làm.* » (*Fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais*), chỉ là câu nói đầu lưỡi của kẻ cũng lý để che đậy những điều sai-lầm của mình.

Vậy trong việc dạy dỗ trẻ con, cha mẹ phải tự mình tạo gương tốt bằng việc làm.

Vậy con không nào cộc-cần thô-tục, quạu-quạ, bần-lao, mà chỉ lo mình lại suốt ngày gây gổ chửi nhau, rầy ra với hàng xóm và chửi chửi đời với ông cha.

Con con, không được xem sách nhảm-nhỉ, không được bãi-bạc, mà chính mình tay không cầm quyển tiểu-thuyết sáng và ngay đêm bẽ-tha đem giường đi học.

Đó là bài-kiến dụ về thói-củ của cha mẹ trong việc giáo-dục gia-đình.

Người làm cha mẹ không nên quên rằng trẻ con cũng biết nhận xét và tri-óc non-nót của chúng để hoàn-nhiệm những điều chúng nghe thấy quanh mình.

Đạo-mạng, chiều-choàng, dọa-nạt ma-qui, thần-thánh, tức là tập-mạng lừa-đùa cho trẻ.

Trong mọi gia-đình ông con, bình-dừa này bỏ đi ra, không công-bình trong việc mua-sống, ấy là dạy chúng nó ganh-ghét, bất-công với nhau và làm mất-nền-bò-kiến trong nhà.

Lý-thuyết về nhân, nghĩa, lễ, trí, tin sao bằng thiết-hành những điều ấy cho con thấy tận mắt, hoặc đọc sự-tích cho chúng nghe tận tai.

Trot ngày, cha mẹ rầy con là ngu-dại, dốt nát, xấu xa, biếng-chác sẽ làm cho chúng nó làm cho chúng nó làm tưởng rằng sự-thật là thế rồi mất-lòng-tự-tin, không lo sửa-đổi, trau-gột. Nếu lựa dịp khen con, thường con để gây lòng-tự-ái cho chúng nó nòng-chui-gắng-cứu thêm.

Muốn cho trẻ con ưa thích việc làm, không gì bằng gây cho chúng luôn luôn có sự vui-vẻ trong lòng và xem mỗi việc làm là một cuộc vui. Khi chúng nó gặp sự-khó-khăn, ta chỉ bảo, giúp đỡ chút ít thì được, còn làm thay thế cho chúng tức là tập-tành ý-lại yếu-hèn.

Trên đây là sơ-lược một vài thiển-kiến về gia-đình giáo-dục và thuộc phần tư-kỷ.

Phần công-đức cũng quan-trọng chẳng kém gì.

Một khi trẻ đã đến trường, cha mẹ cũng còn phần sự-thiêng-liêng của cha mẹ, chớ không phải phủ-thác cả cho thầy dạy.

Tánh hung-tàn, ngan-ngược, ý-mạnh hiếp-yếu sẽ có ngày gây họa-ngoại-đường cho con trẻ.

Dạy chúng không nên cần-thả, ích-kỹ, nên kính-trọng đồ-vật của người, hoặc của chúng như là của riêng mình.

Cũng nên cho trẻ con để ý đến công-việc xã-hội và tùy-tiện cho chúng nó tham-điền những cuộc lễ-phước-thiện, những cuộc vui công-cộng về nhi-đồng. Tinh-trương-thần, tương-ái, óc-đoàn-thể, sẽ nhờ đó được-sanh-sôi, nảy-nở.

Hậu-hề, sách-vở, các-cuộc giải-trí của con, cha mẹ không được bỏ-bỏ phủ-mặc chúng. Trái-lại cần phải quan-lâm để ý chọn-lựa cho chúng nó.

Tóm-lại cái gia-đình giáo-dục cần phải được thiết-hiện bằng gương-tốt, việc làm. Dạy trẻ bằng mắt, để cho óc non-của chúng thần-rạp hơn và có-kết-quả nhiều hơn là lý-thuyết suông. Cũng nên dùng cách tự-kỷ-âm-thị (autosuggestion) để sửa-đổi những tật-hèn-tánh-xấu. Và muốn cho đầy-đủ, gia-đình giáo-dục phải gồm cả hai phần tư-đức và công-đức.

Được vậy đứa trẻ sau này sẽ là một người con xươg-dàng với đồng-hộ, một tên dân-đặc-dụng của quốc-gia; và chắc chắn ở nước Việt-Nam ta có ngày hùng-cường, thịnh-vượng.

Một quyển tiểu-thuyết mà một gia-đình cần phải có

CU KINH

của

HỒ BIỂU-CHÁNH



Lý - tu ở ng tiểu-thuyết

S AU chừng giờ phút cao hứng mãnh liệt, tôi đã lướt qua địa hạt của một số đồng các bạn đồng nghiệp của tôi.

Tôi đã tạm nghỉ việc phê-bình mà viết văn tiểu thuyết.

Hồi đó các bạn bè quen biết phần-nhiên có ý lo ngại giùm tôi.

Một ông bảo: « Ông phê-bình sách vở, sao chẳng cứ phê-bình có hơn không? »

Một ông khác bảo: « Coi chừng đại-đương cơ-lưu của mà thất-bại. »

Lại một ông khác bảo: « Phê-bình là địa-hạt của anh. Quan địa-hạt khác anh sẽ bị chìm-lấp trong số đồng những thành-tích của người. »

Tôi cũng dần, ngồi viết cho hết mấy trăm trang giấy rồi đem đưa cho một nhà xuất bản ở Saigon.

Sau một tuần lễ nhà xuất bản trả tại tập bản thảo và nói:

« Nói ông đừng giận. Văn tiểu thuyết ông lại léo và câu-kỳ lắm, không được đậm-dà tinh tứ như tiểu-thuyết của họ bây giờ đâu. »

Thế là tôi phải gởi ra giao cho một nhà xuất bản ở Hà-nội và lấy làm bán hạnh-độc người ta nhận in sách của tôi.

Sách ra đời bán cũng chạy. Bây giờ người ta không rầy-rà tôi nữa, mà người ta còn lấy làm ngạc-nhiên sao tôi không

bị chìm, bị lấp dưới những hào-quang rực-rỡ của những nhà viết tiểu-thuyết đại-đạch.

Cái cơ-chance phải là tại tôi tài-ba-lợi-lạc gì, mà bởi tôi đã đi riêng một con đường khác và đã quan-niệm đến cái lý-tưởng trọng-đời.

Người ta từ hoàng-đường đi tới lãng-mạn, từ lãng-mạn đi tới tả-chọn. Tôi tả-chọn người ta muốn đi rộng trong thế-giới hèn-như và đi sâu vào thần-tinh non-tánh.

Người ta đã vẽ ra những bức tranh xã-hội với rất nhiều chứng-hình trang-xấu-xa.

Người ta chụp hình cho đủ các hạng người với rất nhiều những bộ mặt khác-ô.

Người ta làm công-việc nhà-chọn rất có công-phu và nghệ-thuật và đã làm cho độc-giả khoái-khoái thỏa-mãn, nhưng rồi phải suy-nghĩ mà saub-đo-bí-quan.

Tả-hội đến mệt đến thế ư?

Loại người hèn hạ đến thế ư? Ta đây cũng là người, xã-hội này cũng là xã-hội của ta. Thành-ra ta cũng hư-đốn trong một xã-hội hư-đốn.

Nhưng có thật thế không? Những nhà tiểu-thuyết tả-chọn trả lời là thật thế đấy.

Mà nếu thật thế đấy, thì chán nản chết đi, còn gì là thú-vị.

Nhưn đó mà cần phải an-ủi, phải vô-vê, không cho người ta quá khinh-minh, quá ghét-đời mà sanh ra tuyệt-vọng.

Nhà văn tả-chọn đã hạ người ta xuống quá sâu cho người ta đứng đứng đứng tự-điền.

Nhà văn lý-tưởng phải tưởng người ta, dạy và chỉ cho người ta thấy những chơn-trời rộng rãi bao-la.

Nhà văn tả-chọn nói nhiều về bản-năng với độc-vọng.

Nhà văn lý-tưởng phải ra những mỹ-cảm mỹ-tình.

Những người trẻ con lẽ-gần với sự-thật hơn, song những người đời cũng không phải là mơ-mạng vô-khoát.

Còn người là lần-sơ-thành với thơ.

Nó ích-kỷ lắm, nó hẹp-hòi lắm, nó xấu xa lắm, nó để-tiền-lắm.

Nhưng chúng phải là tuyệt-đối không biết những cái gì là cao-lượng, là vĩ-đại, là công-năng, là đạo-đức.

Nhà văn lý-tưởng phải gây nên một thế-giới là tưởng với những nhơn-tử lý tưởng đàng-dàng tiếp-tiếp những đạo-giáo chôn-áo về những công-không mà đã thấy vẽ-ra ở loài người.

Nhà văn tả-chọn nói: « Tôi vẽ người theo những kiểu mẫu của họ. »

Nhà văn lý-tưởng đáp:

« Tôi chỉ tiếp-tục vào công-việc của các anh. Các anh cho họ biết cái của giá-trị của họ, nhưng tôi còn bắt họ gượng-đi phần-chiến để làm-lặng-giác ở họ lên. »

Liền như có người đã giết-thuôn:

« Lý-tưởng có lẽ ở chỗ nó không có. »

(L'idéal existe par cela même qu'il n'existe pas).

Cao-rung nó không có thế loại người con biết gì mà cần đến nó thì ta vẫn có thể hy-vọng ở loài người.

THIỆU-SƠN



Em Mai,
 Đọc thư em, anh hiểu nỗi lòng của em lắm. Anh hiểu lắm vì sao em hăng-khỏe, mỗi một khi cần nghĩ đến tương lai sắp tới, đến ngày em sẽ phải rời cái ghế của nhà trường để ra sống một cuộc đời tự-lập. Em tự hỏi không biết rồi đây em sẽ làm chi, em nên làm chi, em phải làm chi. Biết bao nhiêu là câu hỏi, mà chúng có được

Sống ở đời này, nó biết chuyện đời trước. Nó có thầy, nhờ có sách, nó đã thoát khỏi vòng ngu tối buổi ban sơ mà thành nên những phần tử văn-minh trong nòi loài.

Một nhà d. n. sĩ Pháp, ông Edmond About đã viết đoạn văn mà tôi dịch sau đây :

« Kê nào trồng cây, kê đó có công. Kê nào « nào đó» cây, xẻ ra thành ván, kê đó có công. Kê nào ghép ván đóng thành nên một cái « ghế, kê đó cũng có công. Kê nào ngồi trên « chiếc ghế đó, đặt một đũa nhỏ lên đùi mình « mà dạy cho nó biết đọc, kê đó lại có công « hơn hết thảy.

« Ba người trên chỉ giúp thêm vào cho tài-sắc của nòi loài. Người thứ tư mới thiết « giúp ngay cho nòi loài.

« Người đó đã làm cho đũa nhỏ thành nên « một người sáng suốt, nghĩa là người ưu-tú « hơn người lương-g. »

Trong cuộc quốc-gia cách-mạng của Đại-Pháp, Thống-chế Pétain để nhiều hy-vọng vào các nhà giáo-dục.

Trên đường tiến-hóa của Tộc-quốc Việt-Nam, ta không trồng cây ở mấy nhà « gỗ-dầu-trẻ » tại ta trồng cây nơi ai ?

THIẾU SƠN

một câu trả lời ! Trông về những ngày mai sau của em, em thấy mu-mù lăm-lăm đến phải sợ.

Còn gì mu-mù lăm-lăm cho bằng một đêm tối, không trăng và không sao, với một con thuyền đang bấp-bờng ngoài biển sóng ? Đâu là bờ, đâu là bến, môn-mỏi con mắt, nhìn ngắm mãi cũng vô-ích đi thôi. Con thuyền rẽ sóng đi, nhưng nào có biết đi về đâu ; người lái thuyền lo sợ, phân-vân không biết đường nào mà rẽ lái, lòng

hối lòng : nên rẽ lại hay nên rẽ qua ?

Con thuyền đó với em, cũng chung một cảnh-gò ; cũng như em, người lái thuyền đang bứt-rứt vì con đường đi không định.

Nhưng em thử tưởng-tượng nếu ở xa xa kia, bỗng thoáng thấy cái ánh sáng lập-lòe, khi ẩn-khi hiện của một đèn pha. Taoi ! đêm không còn mu-mù nữa, và lòng đã hết phân-vân. Bờ ở đây rồi, bến ở đây rồi, cái đích đã tìm ra thì con thuyền cứ nhắm theo đó mà thẳng tiến. Mắt không rời ánh đèn pha, người lái thuyền yên tâm cầm vững lái, giữ đũa, sóng vô cũng không nào !

Em hiểu không, em Mai ? Trên biển tối, con thuyền cần phải thấy ánh-sáng của một đèn pha mới biết chắc được con đường đi tới bến ; cũng vậy, trên đời, em cần phải định cho sự sống của em một mục-dịch, để soi sáng và vạch rõ cả con đường đời của em mai sau. Cái mục đích đó phải là một mục-dịch cao-xa, mà ta thường gọi là lý-tưởng, ở đâu tận chân trời, có thể làm ánh đèn pha chỉ hướng cho tất cả những hành-vi (nghĩa là những việc làm), những tư-tưởng của em từ nay đến chết.

Không có mục đích thì đời người còn có nghĩa chi đâu. Thấy những kẻ kéo lê ngày lại ngày những đời sống vô nghĩa, không tương lai không lý tưởng, anh muốn hỏi ngay những người ấy : « Các người sống để làm chi ? »

Sống để làm chi ? Anh hỏi em trả lời làm sao đó, em Mai ?

HOÀNG-PHÊ

MỘT SỰ ĐÁNG BUỒN VỀ HỌC-SANH

(CHIN NGỎ RIÊNG VỚI CÁC ĐÁNG PHỤ HUYNH)



Vào tối, tình cờ tôi thấy tại nhà anh Hồ-văn Kỳ-Trần một bài giới thiệu của một cậu học trò. Bài giới thiệu là một truyện ngắn, viết dài sáu trang giấy lớn ; tác-giả là một cậu học trò học tại trường tiểu-học.

Câu truyện ngắn đó thế này : « Hai học-sinh một trường quận — chết một trường quận — cũng gần một thiếu-nữ... »

Nhưng thôi, xin lỗi các ngài tôi không tả cụ thể làm sao tại đây cả truyện thì bỏ ra đây. Tôi chỉ xin phép các ngài trích y nguyên-câu đời ba câu :

« Riêng phần tôi, tôi thấy tuần tuần lòng tôi, cần phải có một người tình để yêu, và chỉ biết yêu là yêu mà thôi. Một thanh niên mới lớn lên, họ cần phải có một người để họ yêu, một đấng người đó lớn hơn họ hoặc nhỏ hơn họ... »

Và xuống dưới một-chút :—

« Lúc tôi trở về, tôi gặp Lan (nghĩa là « nàng ») đi chợ. Chúng tôi hoàn gặp nhau, hoàn trao cho nhau những nụ cười, những lời đầy ý vị », văn văn, văn-văn.

Viết về những câu đó, cậu học-sinh của chúng tôi chắc thích-chi vô cùng và tin rằng truyện ngắn của mình thế nào cũng phải được đăng.

Nó không được đăng, nhưng

được chúng tôi nói đến. Âu cũng là một cái hạnh-hạnh !

Nếu chỉ có một chuyện vừa kể đó mà thôi, thì tôi đã không viết bài này ; ngặt vì chuyện kể trên làm tôi nhớ đến nhiều chuyện đáng buồn khác nữa.

Năm đó tôi dạy học tại một trường tư ở Huế. Ty Giám-đốc có ra lệnh kiểm-đuyệt những tác-sử gửi cho học-sinh. Có nhiều tác-sử bị chặn lại, mà không đưa cho học-sinh ; vì sao, qui người cũng chưa biết. Tôi chỉ xin kể một ví-du : một hôm, tôi được thấy một cái thư gửi cho một nữ học-sinh, ở ngoài thì đề : « De sa sœur... » (hay « de sa cousine » em-chị đó), viết bằng những chữ rất xinh-mại ; mà ở trong thì bắt đầu : « Em yêu, dấu của anh » (hay là một câu tương-tự), viết bằng những nét rất chăm-chút, nhưng tội nghiệp là cứng-cỏi.

Và đây là một chuyện thứ ba, xảy ra trong một trường tư ở Saigon.

Sáng hôm đó, tôi vừa bước vô lớp và ngồi nơi ban dạy, thì một nữ học-sinh nhỏ lên đưa cho tôi hai phong thư, ở ngoài không có địa-chỉ và nói rằng của ai không biết, tuất đẽ trong học-báo.

Tôi xé ra coi, thấy thư có ký tên bắt-hỏi : tên của cậu học-

trò nhớ đang học với tôi, tuổi chừng 15, 16 là nhiều. Theo trong thư thì cậu đã viết hai lá thư thiết đãi đồ vào khoản r.ột giờ đêm. Nội dung của hai lá thư, thì bắt-tắt phải nói đến.

Tôi rờng rằng đem ra chứng đó ví-du cũng đủ làm rồi, cũng đủ làm cho các ngài là phụ-huynh học-sinh phải nghĩ, phải buồn và phải lo.

Viết đến đây tôi bỗng tưởng-tượng ra một cảnh như thế này :

Trong một căn phố hẹp, dưới bóng đèn d.ện, một cậu học-trò chừng 15 tuổi đang cặm-cụi viết. Trên bộ ván, một người đàn-bà đã có tuổi đang chăm-chi khâu, cạnh một cái rổ may.

Đồng hồ treo ở căn phố thông thả buồng mười một tiếng.

Người đàn bà ngừng khâu và ngẩng mặt hỏi :

— Làm bài rồi chưa con ?

— Chưa chưa.

— Sao lúc này con học nhiều quá vậy ? Mấy đêm nay thức khuya hoài, coi bộ ốm-sút đi rồi đó.

— Lúc này bài vở nhiều, làm không hết phải bị phạt.

Nếu bà mẹ biết rằng con mình đang cặm-cụi viết thư, chớ không phải đang cặm-cụi làm bài, rằng ngày-mai, cậu đến trường thì bài làm, làm chưa

xong. Hìi học, học không thuộc. người trong lớp chỉ ngáp lên ngáp xuống, và tri-nghiêi cở ở đầu đầu!

Nhiều thiếu-niên học sinh của ta ngày nay chỉ biết óm - ấp nhễ-ngiêng vào đường ở trong óc. Mỗi khi hỏi, miễn-lăm tuổi, họ đã bắt đầu biết về những « là thơ bay ». Thấy những người bạn họ học, họ cười ngạo, chế nhạo, nhất nhất, là đã bị hỏi ý nghĩa số 1

Lời lẽ xa xôi, và một phần lớn bị quên lãng học-sinh. Lo cho con của các ngài, các ngài coi để « là phần vật chất và phần tinh thần ». Các ngài lo cho chúng nó ăn và mặc, các ngài trả tiền thầy và tiền sách - vở, rồi các ngài xoa tay, cho rằng bổn-phận của các ngài, như thế là đủ làm.

Đã làm sao được. Còn tinh-thần, còn tâm-hồn của chúng nó nữa chi? Ngày thường, các ngài không để ý đến những việc tầm, những ý nghĩ của con em các ngài, để mặc cho chúng nó đọc những sách-báo tầm-thi, học thuộc lòng những câu văn dẫu-dơ (may mà lúc này, những « thứ » đó không còn nữa), chơi bời với những bạn bè mà đi học, hát vang nhà những lời tình - tứ, như: « *J'anne les femme, c'est ma folie...* », v. v. « *Tu n'as que seize ans...* », v. v.

Các ngài để cho con em các ngài không đi đâu tui đi, muốn đọc gì thì đọc, muốn làm gì thì làm, miễn là trước mặt các ngài, chúng biết dạ dẻ, tưng tưng, miễn là sống chúng nó biết « a vớ đi, chiều chúng nó biết « om và vớ », ngay chúng

nó ăn đủ ba bữa, là được. Đầu-óc chúng nó bị đầu-đọc, tinh thần chúng nó bị không-hoảng, các ngài nào nó biết chi đâu. Rồi một ngày kia, thi-lai-linh « khám-phá ra được một chuyện bí-mật », các ngài mới la-hét, mới nháo máng, mới danh đập mới luồn rầu, mới lau-thủ: « Con nít này này, thiệt là hư hết cả! » Như vậy con là kẻ, có người thấy con coi mình hư-đồng, mà cũng chẳng coi chi, vì tự nghĩ rằng: « *Mi... hời còn thơ, chơi bời lung-lạc còn quá hơn chúng nó bay giờ, mà rồi cũng có sao đâu? Ngày nay, cầm - đũa chày này, chẳng là bắt-công lẫn hay sao? »* Nghĩ như vậy thì còn thiệt hết chuyện gì...

Việc bời này, chủ-ý của tôi không phải là khuyên plea huynh học-sinh cần nghiêm chỉnh với con em của các ngài, hay là nên kiểm-đuyệt thơ tứ của chúng nó. Không, làm như vậy không có lợi, mà sẽ có hại. Không cần làm cho những thiếu-niên mới lớn lớn hời nào cũng sợ sệt và bất mãn đến nỗi thoát ra rụt re, nhút nhát và giả dối. Không nên coi chúng nó như « những trẻ con

lên ba, - phải trong nhác-cách của chúng nó và tỏ cho chúng nó biết rằng chúng nó có một nhân-cách, phải trọng. Nhưng xin các ngài để ý một cách kín-đeo đến hành-vi mỗi ngày của con em các ngài, đừng để họ đến hư hỏng mà các ngài sẽ phải gánh lấy một phần lớn cái luồn rầu và cái trách nhiệm.

Đây là cũ một vấn-đề gia-đình giáo dục. Tôi ước mong phụ huynh học sinh sẽ chú-ý; được vậy sẽ là một cái may cho thiếu-niên học sinh, cho giới đình của các ngài, và cho xã-hội An-Nam mai sau.

HOÀNG-PHIÊ

LỜI PHỤ THÊM.— Bài này đáng lẽ thiếu-niên học-sinh không nên đọc. Nhưng có nhiều học sinh đã đọc là đến đây, trong số đó, không chừng có hai câu học-trò mà tôi đã nói đến ở trên kia. Vậy tôi thấy cần phải nói rõ rằng tôi không gọi riêng chỉ hai câu học-trò ấy mà tôi lại đi la hét-biết mong rằng hai câu sẽ hỏi-cái, mà học cho nhiều, không thêm bận tâm đến những yêu-đương như trước nữa.

H. P.

Quyển sách « Paroles du Maréchal »
CUỐN THỨ III (BẰNG TIẾNG PHÁP)
Những bài diễn văn của Quốc-Trưởng Pétain đọc từ ngày 31 A-ốt 1921 đến 10 Mai 1942 đã góp lại thành tập, tựa đề « Paroles du Maréchal » cuốn thứ III (bằng tiếng Pháp) và đã in xong. Mỗi cuốn bán 30.
Ai muốn mua quyển sách này xin lại nhà bán sách: **TÍN-MỸ**, n° 106, rue Lagraudière, Saigon
NGUYỄN-KHANH-ĐAM, n° 12, rue Sabourain, Saigon.

TRẢ LỜI CHO ANH THIẾU-SON

(Lời chuyện văn-học quốc-ngữ)

Anh Thiệu-Son,



NHỮNG lời thơ cho tôi mà anh không nói ngay cho tôi, sub lai dang báo, làm cho tôi bối rối mấy hôm, rồi mới hiểu. Định cầm viết lên mấy hàng này để trả lời cho anh.

Bạn đến tôi muốn hỏi thư riêng cho anh, vì là một câu chuyện riêng giữa anh và tôi. Nhưng anh rồi thì nghĩ. Cái câu chuyện mà anh đã đề cập tới trong báo có liên-cách văn học, có thể bỏ lịch để phần cho đọc-giã, nên tất các ở tôi phải nhờ tờ N. K. T. B. đăng thư phúc đáp.

Làm như vậy, thật tôi lấy làm ái ngại, vì tôi tự tôi có hôn phận phải kính trọng tờ N. K. T. B.; tôi phải nhường chỗ cho những bài văn có giá trị của các văn-nhân cao-kiến.

Nhưng dẫu-sao, anh đã có mi ý biên thư cho tôi, tại theo phép lịch-sự, tôi phải trả lời. Mà anh đã đăng-thư lên báo, thì tôi cũng phải làm cho vui lòng anh mà trả lời lại bằng cách đăng báo.

Trước hết tôi xin cảm tạ anh đã quá yêu-mã khen tặng và khuyến-khích. Những lời anh ngợi khen và những câu khuyến báo, đã làm cho tôi cảm kích vô cùng.

Anh Thiệu-Son ơi! Anh có đề đầu rằng nhờ cái vấn tài tài của anh mà anh đã đăng lên được một văn-si? Tuy chưa thật ra hồn mới văn nhân, nhưng bao nhiêu cái cảm tình chân-thật, bao nhiêu cái lực tình thành-cam của con nhà văn, dường như đã vào của tôi trong lòng tôi anh mà kết quả nên như tôi.

Anh có thể tin chắc rằng những lời anh khuyến, sẽ được tôi đặc biệt lưu-tâm chú-ý tới. Vì là một kẻ biếu-học, bao giờ tôi cũng quý trọng những lời chỉ bảo của các bậc văn-nhân cao-kiến như anh, có óc lực cao, quan kính nghiêm. Tôi cũng hiểu rằng cái sự-nghiệp văn chương của tôi ngày nay dẫu làm thường, non nớt, nhưng

rau này, nếu có được khởi sắc thêm lên, là nhờ một phần ở sự cố gắng của tôi, nhờ ảnh hưởng ở những văn hào tài bá Đông, Tây mà tôi sẽ cố dịp làm quen trong sách vở.

Cũng như anh, tôi tưởng rằng quốc-văn có thể giúp cho chúng ta làm nên nhiều công nghiệp vẻ vang, có ảnh hưởng tốt cho hậu vận nước nhà.

Anh đã nhắc lại những lời của R. Tagore nên - sinh để khuyến-khích tôi nên chuyên-cần luyện - tập quốc-văn, làm cho tôi nhớ lại một đoạn văn của ông Trần trên Kim cách đây hơn hai mươi năm đã nói về vấn đề tiếng nước nhà. Ông nói rằng: « Người mình có ý lấy chuyện nước nhà làm nỏ mọn, không cần phải biết làm gì. Ấy cũng xưa nay mình không có quốc-văn, cũng than chi đi mượn tiếng người, chữ người mà học. Việc gì cũng bị người ta cảm-hóa, cho tự mình không có cái gì là đặc-vác, thanh ra thật rõ như câu phương-ngôn: « *Việc nhà thì nhác, việc chủ bác thì siêng* ». (1)

ĐÃ CÓ BÁN:
CU-RINH
CỦA THẾ-SIEU-CHÁNH
Một quyển tiểu thuyết giáo-dục có giá-trị, rất cần thiết cho mọi gia-đình của mọi giai-cấp trong xã-hội.
Một anh văn liệt kê mà mọi người cần nên đọc và dùng để thiển trong tủ sách gia-đình.
Sách dày hơn trăm rưỡi trang, in loát rất mỹ-thuật.
Giá độc một: 0 \$ 70
NHÀ XUẤT-BẢN ĐẠI-VIỆT
8, Frères Guillaumet - SAIGON

Lại có lần một văn-sĩ Pháp, ông Roand Lorgelet, nhận thấy người mình không quý-trọng tiếng nước nhà, nên đã phải nói: « Có nhiều người An-nam lịch-sử, ăn bận như người kinh thành Paris, cho con sang học bèn tại khi nghe một người đồng bào nói bằng tiếng An-nam thì giả-lờ không nghe hiểu, mà tự mình nói thì áp-ung như phải nghĩ từng chữ, như phải dịch tiếng Tây ra tiếng Nam vậy ». (2)

Thật không có sự gì buồn cho hàng nghe một người Pháp có người An-nam hiểu thông tiếng An-nam!

Những lời chỉ-trích rất chán-dã của hai vị văn-hào Pháp và Nam có tiếng tăm trong văn-học-giới mà tôi vừa kể trên, và những câu khuyên bảo của Anh, đã làm cho tôi phải đặc-biệt lưu-tâm tới việc luyện tập quốc-văn. Vì tôi đã nhận rõ rằng sau này dẫu ở vào hoàn-cảnh nào, đối với quốc-dân Việt-Nam, nền văn-học quốc-ngữ cũng sẽ chiếm một địa-vị quan-trọng trong việc khai-hóa.

Hiện nay nhờ có văn-học quốc-ngữ mà ta đã dần-dần được những tư-tưởng và ý-kiến hay, mà ta đã thấm-thập trong văn-chương Pháp. Và cũng nhờ văn-học quốc-ngữ mà người mình mới phổ-diễn và phát-huy được sáng-suốt rõ-ràng trong dân-gian Việt-Nam, nền văn-minh học-thuật thái-tây, và nhất là cái văn-minh như-đạo của nước Pháp mà trước đây một số ít người mình chỉ biết sơ qua trong các sách vở Tây.

Một bằng cớ rõ-rệt hơn nữa làm cho tôi càng thêm trông

cậy ở cái tiền-đồ rực rỡ của nền văn-học Việt-Nam, là hiện thời văn-học quốc-ngữ được dự vào một phần quan-hệ nhất trong công cuộc cải-tạo quốc-gia ở xứ này. Vì nhờ có văn-học quốc-ngữ mà cái ý-nghĩa sâu xa của cuộc quốc-gia cách-mạng Pháp hiện tại, và những lời phũ-phu chân-thực mà khoan-dung quảng-dại của Chánh-phủ mới được phổ-thông và phát-dạt đề-dâng trong dân-gian Nam-Việt.

Tuy nhiên, con người một khi vừa mới chịu một cái ảnh hưởng tốt đẹp, thì không sao tránh khỏi những cái tật xấu nó cảm đó, nó làm cho cái tốt, cái đẹp ấy phải giảm bớt đi một vài phần.

Cái đó thật rất tự-nhiên, Anh Thiệu-Sơn ơi! Tôi xin

thật thật với anh: dường như những lời khen tặng của anh đã làm cho tôi sung sướng quá mà đến gần như muốn dậm ra kiêu ngạo.

Thuở nay thật tôi chưa hề biết kiêu ngạo bao giờ. Nay vì được anh quá yêu mà khen tặng đột nhiên cái tật kiêu ngạo này nở ra tự lúc nào tôi không hay biết, và trong khi ngồi viết mấy hàng này cho anh, tôi cảm thấy nó đã chiếm một địa vị hẳn hoi trong người tôi, khiến cho tôi như có một sự thêm-thương, muốn được như anh, một ngày kia lại sẽ biến thơ dăng báo để khen ngợi và khuyến khích một bạn làng văn nào khác.

TRỌNG-LIÊM

(1-2) Náo-Phong số 168, trang 19 và 30



NAM-KỶ TUẦN-BÁO

là một tờ tuần-báo có giá-l trị và được độc-giả hoan-ngình nhưt Namkỳ.

« Namkỳ Tuần-báo » do ông Hồ Văn-Trung chủ-trương và một đám văn-nhơn lựa lọc viết giúp bắt vở. Nó có nhiều bài nghị-luận xác đáng, khảo cứu kỹ càng, giáo-dục cần ích, đoàn-thiện vui vẻ và tiêu-thuyết đứng-dẫn.

Đọc tập chí Đại-Việt không, chưa đủ.

Phải đọc luôn « Namkỳ Tuần-báo » mới hoàn toàn.

MỘT NĂM	10 \$ 00
SÁU THÁNG	5 00
MỖI SỐ	0 20

GIA BAN N.K.T.B.)

Quản-ly: **HỒ VĂN KỶ-TRÂN**
5, Rue de Reims. — SAIGON

HAI BỨC THƠ



Biên-hồ, ngày 20 tháng chạp, năm Nhâm-ti.

Kính thưa Ba,

Con ra đi đã được sáu tháng rồi. Sáu tháng xa gia đình, xa cha già, con dại, thật con cảm bằng trăm năm bị dầy nơi vườn dậm ngấu trung.

Nếu nhà ta không sa-nit, nếu sanh kế trong làng không khó-khăn, vất-vã, thì con đâu phải ra đi đến Biên-hồ xa lạ này để chuyên nghề hái lượm dầy nguy-hiểm, mặc dầu tiền bạc được dôi-dào.

Thêm nỗi vợ con vội lìa trần, để cháu Minh sớm chịu mồ-côi mẹ, và ngày nay chịu chịu bèn mình Ba.

Mỗi buổi sáng, ngửa tâm màn sương treo trên mặt biển, che lấp chơn trời Nam, con tưởng tượng Ba đang nghiêng mình trên ghe nhỏ, mắt nhắm nhắm nhìn về phía đất kinh, ngóng trông hình dáng cây cột bươm con vọi của một chiếc ghe cui dầy cá mắm và tay nhẹ nhẹ vuốt tóc cháu Minh đứng cạnh Ba. Tưởng tượng thế rồi lòng con se lại, mắt con tràn trề giọt lệ. Nhìn quanh mình, con cảm thấy bơ vơ trơ trọi; sự đau khổ ngập cả tâm hồn con.

Anh nâng rọi lên làm tan sương của buổi sớm, để lộ tận đàng xa vài chòm cây xơ xác và một cụm mây đen đang nặng nề bay theo ngọn gió đông. Con muốn bắt chước người xưa gói theo mây gió

chút lòng thương nhớ về quê cho cha già con dại. Nhưng mây đen kịt, gió lạnh se da đem đến cho con những ý nghĩ hắc ám, nhắc con nhớ lại các khoả của Ba và đến Tết này Ba sẽ được sáu mươi tuổi chẵn.

Không biết Ba còn mạnh giỏi, cháu Minh còn vui vẻ như ngày con ra đi chăng? Ước chi con được cặp cánh của chim Hồng, đôi vì của cô Lý-Ngư để tung may vượt sông về thăm Ba cho thỏa lòng hoài-vọng.

Một tiếng động làm con giật mình tỉnh lại và nhớ ra rằng còn ba hôm nữa đến ngày giỗ của mẹ con! San giỗ mẹ con tới giờ vợ con, năm ngày hai mươi tuần tháng chạp. Rồi đến Tết!

Hai ngày giỗ con không về được, thật là mang tội bất hiếu và bất nghĩa. Ngày Tết con cũng dầm vạng mặt. Con chỉ xin Ba rộng lượng cho con nhớ.

Bao nhiêu nỗi lo buồn, đau khổ, non-dập cuo con, mẹ con và vợ con ở dưới suối vàng chắc cũng rõ cho lòng con mà tha thứ. Đến hai ngày giỗ ấy con sẽ nấu một mâm cơm đạm bạc cúng mẹ và vợ con tại tha-hương khách-địa cho thỏa lòng tưởng nhớ của người lưu lạc.

Thưa Ba, thơ con gói về không nói chuyện vui, chẳng đem tin mừng, lại đưa sự lo buồn lại cho cha già, làm cha thêm phiền muộn. Thật con có tội lớn. Nhưng con hy-vọng ngày giờ xa gia đình sẽ được thâu ngắn lại vì công việc làm

ăn của con có mỗi lần phải làm.

Con tin chắc rằng trong ít lâu nữa con sẽ đắc thắng đem sự sung túc, đầy đủ về cho gia đình ta an vui. Chỉ kiên-nhẫn, lòng hằng-hải sẽ giúp con vượt cả mọi sự khó-khăn trên đường doanh-nghiệp.

Lời cháu ngọc của Ba dạy bảo con vẫn ghi nhớ đem ngay và con lấy đó làm phương-châm xử thế để giao thiệp với bạn bè và đồng nghiệp của con.

Cou kính chúc Ba mạnh khỏe để cùng con vui vẻ ngày đoàn viên.

Nay kính thơ,
NGUYỄN-VĂN-HIỆC

Minh, con,

Ba viết riêng bức thơ này cho con vì Ba chắc rằng con đã đọc được chữ quốc ngữ rồi. Ngày Ba ra đi, con đang tập đánh vần, thì ngày nay con phải đọc suông, nên con còn nhớ lời Ba căn dặn.

Con ơi! Ở đời không có gì khổ bằng đói. Đói đã phải chịu thiệt thòi về sanh kế, lại con đắc tội với ông cha và quốc gia xã hội, vì người đói là khi là người hữu dụng.

Tuy vậy, học rộng tài cao mà thiếu đường đạo đức cũng không ra gì. Đó là điều mà Ba hằng nhắc-nhở với con. Con nên siêng học, trước để mở mang trí óc và đem đường tương lai của con cho được sáng sủa quang minh, sau cho ông nội và Ba được vui lòng vì có đứa cháu dĩa con xứng đáng. Siêng học coura đủ, con còn phải nghe lời giáo huấn hằng ngày của ông nội và tập cho quen

(Coi tiếp qua trang 34)

THANH-NIÊN VIỆT-NAM VỚI...

Traï mấy ngàn năm chịu ảnh hưởng của luân-lý Khổng Mạnh, người Việt-Nam xưa xưa chỉ biết có nhà với nước, và cái đời của họ là cái đời dễ nhụt-sư nước với nhà. Họ không hề biết chủ-ngiã cá-nhân là gì? Thứ chủ-nghĩa ích kỷ này chỉ truyền bá được trong bọn thanh-niên đã xa với thoi-thần có hữu của rồi giống và để lại nếp tai hại không ít trong xã hội Việt-Nam trong khi cũng vài mươi năm gần đây.

Hàng ngàn sĩ-tử tuổi của nước Việt hiện thời không còn biết sự quyền lực của luân lý cổ-nhĩa, và cũng không cố động cho chủ-nghĩa cá-nhân trong các tác phẩm của họ. Họ bảo rằng luân lý cổ là một thứ công của miệng tro, thanh-niên và công khai kêu nài cho thiếu-niên được tự do trong cuộc chạy đua theo các thứ khoái lạc. Cá-nhân chủ-nghĩa, khi đã được rủng rển cực điểm, trở thành một mầm tai hại ở xã-hội. Nó gây nên sự rối rã trước hết, sau nữa sự suy yếu.

Nước Pháp trong khi trải qua một cuộc đau đớn về binh bị, nên một gương sáng cho các dân tộc còn say mê chủ-nghĩa cá-nhân ấy. Phải nhờ có Thống-Chế Pétain, vị anh hùng năm xưa đã dùng súng đạn mà cứu nước Pháp khỏi cơn binh lửa, cũng vì anh hùng ấy nhiều thời dùng viết mực mà đưa nước Pháp lên đường phục-hưng, thiên hạ ngày nay mới để ý đến một sự thật hiển nhiên này: « Gia-đình là một tế bào căn yếu, nó là nền tảng của sự tổ-chức xã-hội; phải xây dựng xã-hội ở trên gia-đình. »

Lời nói sâu sắc đó gọi cho người ta nhận thấy địa-vị trong yếu của gia-đình ở trong xã-hội. Gia-đình có thể vì với gốc, mà xã-hội là ngọn. Gốc có vững, ngọn mới tươi.

AI cũng biết rằng một xã-hội sử-dĩ cường-hạnh được là nhờ những cá-nhân có tư-cách, có giá-trị. Nhưng mà sự đào-luyện cá-nhân cho thành một người có tư-cách, có giá-trị,

không thể hoàn-toàn trông cậy ở xã-hội. Xã-hội chỉ có thể coi sóc về mặt học vấn và ban bố sự học thức được hoàn toàn đầy đủ cho cá-nhân. Nhưng về mặt giáo-dục thì xã-hội phải chia là hai lực. Chính một nhà học giả danh tiếng của nước Pháp, ông Ernest Renan, có nói rằng: « ... trong hai việc ấy, một việc là sự học vấn, thì chỉ có Nhà-nước là có thể ban bố ra một cách châu đáo, còn việc khác, là sự giáo-dục, thì Nhà-nước không làm được gì lắm. (... de ces deux choses, il en est une, l'instruction, que l'Etat seul peut donner d'une façon eminente; l'autre est une autre, l'éducation, pour laquelle il ne peut pas grand'chose. Sự đào-luyện cá-nhân phải trông cậy ở gia-đình.

Anh hưởng của gia-đình đối với con người là một thứ ảnh-hưởng ngầm-ngấm, vô-hình, mạnh mẽ. Một kẻ thiếu-niên sanh-trưởng trong một nhà nề-nếp, từ lúc khởi học còn non-nớt, chưa biết suy nghĩ lẽ phải, điều-quỷ, nhờ hồ-hiệp không-không trong sạch của gia-đình, tự nhiên trở nên có lễ-độ, có tư-cách. Những cử chỉ đứng đắn hàng ngày của cha, cái thái độ hiền lành của mẹ, tình thương mến thiêng-liêng của anh em chị em, cảnh hòa thuận êm ấm trong gia-đình, tạo cho kẻ thiếu-niên một tình cảm tốt đẹp và một tâm hồn trong sạch. Kẻ ấy sẽ có khuynh-hướng tự nhiên về sự cao thượng, lương thiện và sẽ là một tên dân tốt cho quốc gia.

Chẳng những gia-đình rèn-luyện cho con người có tình-thần cao-nhã mà nó còn là một nơi để người ta tìm lực-lượng mới, một khi người ta đã é-chè đau-dầu vì sự thất bại trong đời. Kẻ thất bại ấy, lúc tạm biệt con đường của xã-hội mà bước qua ngạch cửa gia-đình, sẽ có thứ cảm giác sung sướng của con chim trời kia khi nó trở về ổ ấm-áp của nó, sau một ngày xông-pha-frong gió bụi. Người ta sẽ cảm thấy cái gì êm ái, cái gì dịu-dàng có thể người ngoài sự đau khổ và cũng

... GIA-ĐÌNH VÀ XÃ-HỘI

có thể gây cho người một nghị-lực mới để ngày mai lại trở ra tranh đấu với đời.

Vì sự cần-thiết của gia-đình đối với xã-hội và cá-nhân phụ-thể nên trong cách tổ-chức xã-hội Việt-Nam xưa, chỉ có hai đoàn-thể này là trọng-yếu: nước và nhà. Nước là một đoàn thể lớn mà sự thịnh-vượng đều gởi cả ở nền tảng của nó là nhà. Nhà là một đoàn thể nhỏ mà sự an-ninh đều cậy ở nước. Hai đoàn thể đó tổ-chức giống nước như khuôn-dúc. Ta có thể nói nhà, ấy là một nước thu nhỏ lại. Người ta trong nhà chẳng khác nào vị chủ-tể trong một nước, cái quân con con cũng như vị quốc-trưởng cai quản bấy tôi. Phải trị được nhà trước cho trên muôn dân nữa, người cha ấy mới sống đáng làm một chủ-phẩm của Thiên đình để ra trị nước.

Con cái đối với cha mẹ phải hiếu ở cho tròn chữ hiếu. Lòng hiếu một khi mà rộng ra nữa, khi mà kẻ tranh-niên bắt đầu bước vào xã-hội, sẽ biến thành lòng trung. Cho nên một kẻ hiếu tử tất sẽ trở nên một kẻ trung thần.

Xem thế, chúng ta thấy rằng thời kỳ mà con người còn ở trong gia-đình chẳng qua là thời kỳ tập sự để sau này ra gánh vác việc xã-hội. Nhờ cách tổ-chức hợp lý và điều-hòa như vậy nên xã-hội Việt-Nam xưa có một lực lượng mạnh mẽ đủ để duy trì sự sạch tòn của mình trải qua nhiều cuộc biến thiên của lịch-sử.

Ở trong xã-hội đó, cá nhân không có địa-vị đáng kể. Đấng kẻ là gia-đình, là xã-hội. Cá-nhân không được quyền đòi hỏi một cuộc đời riêng biệt ở ngoài vòng gia-đình, xã-hội, mà phải sáp nhập vào gia-đình trước, vào xã-hội sau. Một thành ngữ của « Quốc-phủ gia-vương » dịch thành tiếng nam: « Nước mất nhà tan » chứng rõ cho một người thấy sự liên-lạc mật-thiết của hai đoàn thể đó mà không còn ai chối cãi được nữa.

Sự thất bại của một nước bao giờ cũng có Yang-bóng thâm hại đến các gia-đình làm nên

tăng cho nước ấy. Mà một khi gia-đình đã đến-đổ thì hạnh-phúc cả nation cũng không còn. Cho nên muốn gây dựng lại một nước suy yếu, tất

phải lo đào-tạo người dân trước đã, đào tạo cho họ một sức khỏe đấng trọng và nhứt là một đức tin vững vàng và một tinh-thần cứng cỏi. Mà sự đào tạo về mặt tinh-thần này, như trên đã nói, phải trông-cậy ở gia-đình. Gia-đình chẳng những có một địa-vị trọng-yếu trong xã-hội, mà phải gánh một trách-nhiệm nặng nề. Vì lẽ đó, nên khi Thống-chế Pétain bắt đầu lãnh lấy công việc cải tạo nước Pháp, ngài liền đưa ra khẩu hiệu « Căn-lao — Gia-đình — Tổ-Quốc ». Khẩu-hiệu đó tự nó đã chứa một lẽ phải, một sự thật, đủ để lợi cho người Pháp một lu-vọng mới, một đức tin vững vàng tương-lai, mặc dầu nước Pháp vừa trải qua cơn giông-lũ. Chính là cái sự vọng, cái đức tin của người nhà quê Alsace ở quận Alsace, có nhà văn hào Alphonse Daudet tả ra, một hôm anh ta trông thấy cánh đồng lúa mai của mình bị một trận bão tàn phá, anh ta lấy làm đau đớn, nhưng vẫn nhủ thầm, linh tính dường như anh nói thầm rằng dưới những gié lúa đã vấp ấy, đất vẫn còn sinh lợi, vẫn còn pal mai, vẫn còn trung thành với anh và bao giờ đất còn đó thì anh nên thất vọng» (...comme s'il s'était dit que sous les épis couchés, sa terre lui restait toujours vivante, fertile, fidèle, et que, tant qu'elle la terre est là, il ne faut pas désespérer).

Thanh-niên Việt-Nam đã vương phôi cái làm, họ muốn thoát-ly gia-đình, để cho cá-nhân được bầu-hưởng các sự khoái-lạc. Nhưng dưới quyền cai-trị của Thống-chế Pétain, sự làm ấy phải tiêu-tan mới được, dẫu ở Pháp-quốc, dẫu ở Đông-Pháp cũng vậy. Nay chính là lúc mà thanh-niên ta nên bình-tâm để mà ngâm-ngẫm câu trở lại với nền luân-lý cổ-truyền của đất nước. Luân-lý ấy chỉ thất-khê bỏ ngoài, chớ hề trông nó tạo được tinh-thần tốt đẹp cho chúng tộc.

N. V. V.

HOÀNG-TỬ SƯ

« Xin tặng những ai nghiêng mình
vào cốt khố của loài người. »

Người thuật

NHỒ lên trên phố - phường, pho tượng Hoàng-tử Sung-sương đứng trên đầu một trụ cao. Toàn thân ngài mạ một lớp vàng ròng mỏng-mảnh; cặp mắt ngài làm bằng hai hạt bích-ngọc sáng-loáng, và ở chuỗi gươm ngài, một viên đá hồng-hửu long-lanh.

Ái nấy đều trầm-trở. Có người bảo : « Hoàng-tử đẹp như ga trống trên lầu chuông, nhưng không hữu dụng bằng. »

Một cô bé nói : « Ngài trông như Thiên-thần. »

Câu giới toán pháp hỏi vặn : « Sao em biết ? Có thấy lân nào chưa ? »

— Em đã thấy trong giấc chiêm bao !

Buổi chiều nọ, một con Én nhỏ bay ngang thị thành. Bọn-bè Én sang Ai-cáp đã sáu tuần lễ rồi, nhưng Én còn chậm-trễ, mừng vui mà yêu đương cùng Sio mi miểu.

Một hôm, Én hỏi Sáo : « Em muốn làm bạn trăm năm với anh không ? Song em hãy nhớ rằng anh thích ngoạn du lắm ; thế nên, hồi bạn chung tình, em hãy rán chu anh. »

Sáo vì hay nhớ quê nhà, nên lắc đầu từ-chối. Sau khi bạn bè đã rời xa, Én cảm thấy rất tro trọi, bèn định cất cánh bay sang Ai-cáp.

Suốt ngày, Én liệng, chiều hôm, trở lại châu thành, đậu giữa hai bàn chân Hoàng-tử Sung-sương. Én muốn nghỉ đêm ở đây, nhưng vừa nép đầu dưới cánh thì một giọt nước gieo trên mình Én, rồi giọt nẩy, giọt khác nối nhau rơi. Én ngoảnh lên, trông thấy... Én trông thấy gì ?

Mắt Hoàng-tử Sung-sương đắm lệ và giọng rệ rần rụa trên má vàng. Dưới bóng trăng, mặt ngài trở nên xinh đẹp đến nỗi Én động lòng hỏi : « Ngài là ai ? »

— Ta là Hoàng-tử Sung-sương.

— Thế sao ngài khóc ? Ngài làm cho tôi ướt đầm-đìa.

— Trước kia, khi ta còn sống, còn quả tim người, ta chẳng khi nào nhỏ một giọt nước mắt. Vì ta ở trong đèn trang lệ, nơi ấy chẳng bao giờ Buồn-Thảm len vào ; ta muốn gì được nấy. Ban ngày ta nô giỡn ngoài vườn và đến đêm, nhảy múa trong phòng rộng. Trông cao chạy bộ bên vườn ; ta chẳng hề bối-xi-mi bên cửa trông coi những chi. Chắc mọi vật đều hoàn-toàn tốt-đẹp quanh mình ta. Quần-thần gọi ta : « Hoàng-tử Sung-sương ». Mà ta sung sướng thật ; sống thế nào, ta thác thế ấy.

Nghe pho tượng nói, bọn đầu Én rất ngạc-nhiên, nhưng giẫy giật rồi thành queo,

Pho tượng kể tiếp : « Sau khi ta chết, triều đình đặt ta trên đài cao, đến nỗi ta nhìn thấy được mọi cảnh khổ trong chuá-thành. Và tuy

tim ta làm bằng chì, nhưng khi nhìn cảnh khổ kia, ta khôn cầm sự-lệ. »

« Kia, đằng xa, một túp nhà nghèo ở bên đường nhỏ. Một thiếu-phụ xau sao tiều-tuy ngồi thêu dựa bàn ; đang làm nghề thêu. Trong một góc buồng, một cậu bé đau ốm nằm trên giường ; bạn sốt-rét vấy vỏ cầu. Cậu đòi ăn cam. Mẹ cậu không có gì khác hơn ước là để cho cậu, thế nên cậu khóc. Én



UNG-SƯ ỚNG

thêu hoa sẽ may xong trước buổi dạ-hội long trọng sắp tới đây. Nhưng thợ-may họ lưới biếng thế nào ! »

Sau cùng Én đến túp nhà nghèo kia và đưa mắt nhìn vào. Cậu bé nằm trên giường rên thê-thiết mà người mẹ mỗi-mòn ngồi dựa bàn làm thêu. Én nghe nhào nháy vào phòng, và sát viên đá quý trên bàn, cạnh cái bao tay của thiếu-phụ. Rồi Én sẽ bay quanh giường, thấy cảnh nhỏ quạt đầu cầu bé. (Cậu bé nói : « Mặt quá, chắc tôi mạnh ! ») Rồi dần dần cậu ngủ ngon lành.

Én bay về thuật chuyện đã làm cho Hoàng-tử nghe. Én kể thêm một điều nhận xét : « Là quá ! bây giờ tôi thấy sao tôi ấm áp vô cùng, tuy trời đêm lẽ phải lạnh lắm ! »

Hoàng-tử bảo : « Đó là do sự làm việc thiện mà ra. » Rồi vừa suy đi nghĩ lại về điều ấy, Én cũng vừa lim-dim đôi mắt.

hồi, Éa ơi, nầy Én nhỏ, mày có sẵn lòng đem cho nàng viên đá quý ở chuỗi gươm ta đây chăng ? »

— Các bạn tôi đang chờ đợi tôi ở Ai-cáp. Tôi chậm trễ lắm rồi. Mà trời lại mỗi ngày một thêm lạnh.

— Én hỏi, Éa ơi, nầy Én nhỏ, sao mày không chịu ở lại một đêm để giúp ta chút việc ? Cậu bé kia khát lắm và người mẹ râu rí biết đường nào !

— Tôi tưởng tôi không tra trẻ con bao nhiêu. Mùa hè năm trước, một hôm tôi bay lướt mặt sóng, trẻ con ném đá vào mình tôi.

Nhưng Hoàng-tử Sung-sương có vẻ buồn đã được, khiến Én con động mỗi từ tâm :

— Ở đây lạnh lắm. Song tôi sẵn lòng ở lại một đêm để giúp ngài.

— Ta cảm ơn mày, Em nữ-ôi.

Én ben mỏ ở chuỗi gươm Hoàng-tử viên đá quý, rồi ngấm hay ở trên những phố-phương. Én bay ngang noc ana thơ có nhiều tượng thiên thần tuyết-xao, Én bay ngang nhà ng là dai và nghe tiếng âm-nhạc kiểu vũ-xo-xao.

Một thiếu-nữ lòng lẫy ra đứng tựa bao lơn với tinh quán. Én nghe nàng thổ thê : « Em mong sao chiếc áo dài

Hôm sau, Én nói với Hoàng-tử : « Mai tôi đi. Ngài muốn cậy tôi làm điều gì ở Ai-cáp không ? »

— Én hỏi, Éa ơi, nầy Én nhỏ, Én không thể ở lại cùng ta một ngày nữa sao ? ...

— Các bạn tôi đang chờ đợi tôi ở Ai-cáp. Trời đã lạnh hơn mọi bữa. Tôi sợ không tài nào chịu ở thời tiết ở đây.

— Én nhỏ ơi, kia, đằng xa, ta thấy một chàng thanh-niên trên chót gác. Chàng ngồi gò lưng trên bàn đầy những giấy và trông bình gần bên, một chòm hoa tím đã héo khô. Tóc chàng đen nhánh ; mặt chàng nhìn vào còi mõng. Chàng lo viết nốt vở tuồng cho một viên giám kích. Nhưng vì đói-rét, chàng đánh bỏ đờ. ...

Én về, có từ tâm, bèn nói : « Tôi ở lại với ngài thêm một đêm. Tôi sẽ đem cho chàng một viên đá quý nữa chăng ? »

— Ta đâu còn viên đá quý nào ! Ta chỉ còn đôi hạt bích ngọc này, mua tận Ấn-độ ngàn năm trước.

(Coi tiếp qua trang 18)



HOÀNG-TỬ SÙNG-SƯ-ÔNG

(Tiếp theo trang 17)

Hãy mở một hộp đem tặng văn-thần : chẳng sẽ bán cho một nhà buôn đồ trang-suất, và sẽ có tiền mua bánh mì ăn, mua chỉ sợi để viết nổi và thừng.

— Hoàng-tử thân-yêu ơi ! tôi không làm như thế được.

Rồi En khóc òa lên.

— En ơi, cứ làm theo ý ta đi mà.

En liền mở một mắt Hoàng-tử và mang đến như nghề si. Muốn vào nhà ấy chẳng khó gì, bởi mai có tung sấm một lỗ. En có thể bay sang. Chẳng khác gì không nghè này tiếng bay em-ai, và lại chọi nhau chồm non tiro, chẳng thấy hạt bụi-ngọc rúc cỡ mà En vẫn để đó.

Chàng nói to : « Độc-giũ sẽ được thưởng đặng một tác-phẩm của ta viết ». Đây hẳn là của một người nghèo nên tài tẻ. Từ đây, ta có thể làm nổi công-trình bị bỏ dở. Rồi chàng lấy lên thien chỉ.

Chỉ trắng lên, En bay về với Hoàng-tử.

En nói : « Tôi đến từ biệt ngài ».

— En ơi, sao không ở lại cùng ta một đêm nữa ?

— Nay mùa đông đã tới. Rồi đây, tuyết lạnh phủ châu thổ. Cũng lúc này, ở Ai-cáp, nắng nóng hồ ấm-áp, nào chả là xanh-tươi. Hoàng-tử thân-yêu ơi ! tôi phải xa ngài lâu lắm. Xuân sau, tôi sẽ đem về đặng cho ngài hai viên ngọc tốt để thay đổi hạt mã ngài đã cho người.

Hoàng-tử sang phòng hờ :

— Dưới kia, nơi chợ đông, một em bé cầm mua đặng bầu đêm: vì em vô ý, điếm tại vương vào tay, không đặng được nữa. Chả em sẽ đánh nó, nếu nó chẳng đến tiền về. En hãy mở cửa mắt tại hai cửa mà em em bé để em tránh khỏi trận mưa đơn.

— Tôi ở lại với ngài. Nhưng tôi không lòng nào vàng lời ngài đặng nữa vì làm như thế, thì ngài sẽ mù cả hai mắt.

— En ơi, cứ làm theo ý ta đi mà.

— En liền bay lại như hộp ngọc xuống bàn

tay cô bé bán hàng. Cô bé kêu to lên : « Chuối hồ đàn mà đẹp thế này ! » Rồi thoăn thoắt chạy về nhà.

En trở về Hoàng-tử : « Vậy ngài mù cả hai mắt rồi. Tôi ở lại cùng ngài mãi mãi ».

Rồi En con dấu ngũ dưới chân ngài.

Hôm sau, đập trên vai Hoàng-tử. En thuật lại những điều En đã trông thấy ở xứ ta năm rồi : nào có quăm đầu dọc theo bờ sông Nile đẹp cả, nào trong su-tiên cũ-cũ, như quả cầu các, trái ngăm long bên các, nào những con lai luôn đi chằm rai hai bên mình lạc, cái và họ chuyện là lung khác nữa.

Hoàng-tử bảo : « Nay En nào thân-yêu, En kể cho ta biết làm chuyện kỳ-thú : nhưng cảm khốn khổ của loài người còn kỳ-thú hơn thiên. Hãy hay trên thành thị. En nhớ ơi, rồi về thì ở lại cho ta nghe những điều ng-oi-se thấy ».

En bay lên phủ-phương tập-nập. En thấy hàng người giàu sang an-nhàn trong đài các nguy-nga và kẻ ăn mày lao-xuơ ngoi ngoi nấp. En bay qua những xóm tối-lầu và thấy gương mặt méo xanh của bọn trẻ, áo quần rách-rưới, lang tuang trong ngõ hẻm hàng lang.

Sau đó, En bay về thuật lại những điều vừa thấy cùng Hoàng-tử. Ngài bảo : « Toàn thể ta mạ vàng, En hãy mở ra từng miếng má cho kẻ nghèo. »

En lấy mở vạt vàng ròng bật ra từng mảnh, cho đến khi Hoàng-tử chỉ còn là một khối xám đen. En đem tặng là vàng mà cho kẻ ng-ơ. Trẻ con, mặt trở nên tươi-thắm, chơi đùa cùng đường. Chàng hôn bờ rêu mừng :

« Từ nay, ta có bánh mì ăn ! »

Rồi trời đông đến.

Tuyết đông thành mả dài trên mái nhà rù xuống. Tuôn hạ đi xe chúi trên tuyết trắng.

En bắt bệnh càng ngày càng rét rười, nhưng không chịu hạ vị Hoàng-tử mà En yêu mến thiết tha. En mở những màn lạnh mị trước cửa lò banh và giữ đôi canh đuổi hơi lạnh lũng. Nhưng chẳng bao lâu, En thấy cái chết từ từ đến. En chỉ còn đủ sức lay một lần cuối cùng lên vai Hoàng-tử. En rú rí :

CHUYỆN LUÂN-LÝ

của TRUNG-LIỆM

Giữa lúc thế-giới đương trải qua cuộc binh đao khốc-liệt, máu-loại trong tàn sát cấu-xe nhau, giữa lúc ấy ai đem chuyện luân-lý ra mà nói, thì sẽ có người chê cao là làm chuyện « sãi mùa ».

Nhưng mà, nếu ta chịu khổ xem xét kỹ càng hơn, thì ta sẽ thấy rằng không có lý nào mà vấn-đề luân-lý thêm phần cần thiết cho chúng ta hơn là giữa lúc thiên hạ đang hết nắng lực, tâm-tri đề tâm-sai nhau, đã vật-lộn với nhau trong nhàn-đục tư-tỉ.

Trong khi người ta chú ý như vậy, luân-lý tự-nhiên phải chịu một số phận hẩm-hiu của một môn hàng mất giá.

Hoàng-tử thân-yêu ơi ! từ nay xin đừng biệt ngài. Ngài cho phép tôi non ngài.

— Ta lấy làm vui-sướng. En con ơi ! Ta biết mấy định sang Ai-cáp. Mấy hôm đây đã làm lắm rồi. Nhưng mây này làm ta trở ngại, vì yêu mây lắm.

— Không phải bay sang Ai-cáp gặp Hoàng-tử 1 Giờ, tôi sắp đi vào cõi... chết.

Hôm nào Hoàng-tử. En từ cao rơi xuống chân ngài âm-thầm như chiếc lá vàng rơi. Vừa lúc ấy, một tiếng rảng-rác tạ lũng vang lên trong lòng pha trọng. Thì ra trái tim Hoàng-tử đã tan tanh. . .

(Thuật theo Oscar Wilde)

DÀ-HẠC và TRINH-NGUYỄN

(Nhưng chuyện của ngày xưa)

Cải chánh

Bài « Ánh tịch dương màu lá cây, hương vị của दौर hoa xanh và tiếng hát của chim hoa-ni vàng » là một bài văn dịch, cốt để làm quà cho trẻ em. Vì sợ quên đề chữ « dịch » sau tên dịch-giã, nên xin có lời đính-chánh.

Xét trong lịch-sử tiến-hóa nhân-loại, ta có thể nhận ra rằng, sau những trận chiến-tranh, tình-thần luân-lý của chúng ta đã tham-xuyến và kêu đi nhiều.

Ấy cũng bởi trong khi họ mang sang-sang ra trận, trong tâm-tư họ cũng có một nỗi lo âu cần nào đối với sự-sinh.

Mà những người ở đằng sau họ, tuy không mang súng ra trận, nhưng tâm-tri cũng không lo nghĩ được một gì khác hơn là giúp họ cái công việc chiến-tranh, cho mau tới ngày thanh công đức thắng.

Để có nhiều tiền để lo, lý nhân đó mà người ta lại tìm cách giết hại.

Tới khi chiến-tranh kết thúc rồi, đầu óc họ dần lại, cái công việc luân-lý phải lo tiếp tục làm ngay, là một lẽ tự-nhiên song lại được bị bỏ quên. Vì họ đã quên lẽ luân-lý của sống đời.

Ở hôm đó thì đã biết trước và sau chiến-tranh, vấn đề luân-lý không được người ta chú ý tới.

Nay ta cứ lấy theo cái luân-lý thông-thường của nhà Trời mà xét, thì con người bao giờ cũng hay muốn sống. Chuyện dễ-lãi, họ thích những cái gì không bị ốm đau trở ngại. Vì vậy mà một khi luân-lý không còn được người ta quý trọng, không còn được người ta chú ý lưu-tâm tới, thì những chuyện há-tư lâu lũng giữa dân gian tức khắc gây nên làm sự rắc rối. Bởi chỉ đạo đức nhân đó mà suy vì, tình thần nhân đó mà loạn tạo, có phương sai đến cuộc sinh-tồn của xã-hội quốc gia.

Nước Việt-nam ta ở ở sự bảo hộ của Đại-tháp và nhờ cái ơn của sách sáng suốt của quan Tọa quyền Jean Deconx nên mới tránh khỏi cái cách mà tàn người chết. Nhưng cái cốt thân-tọa chiếu-tranh ở tận bên kia trời đã vượt không-gian đem lại cho ta làm nó; thương-tâm bi-cha.

Đầu rằng chúng ta không sống ngay trong cảnh loạn-ly, nhưng mà trong cõi lòng nhân sinh sao khỏi cảm-khích vì những tin-tức hằng ngày đem tới cho ta biết số tử-chiến hăng triệu, và những cảnh tượng điêu tàn, nhà tan, nước mất.

Chính vì thế mà hôm nay đem câu chuyện luân-ly ra bàn trở lại.

Nước Việt-Nam ta chịu ảnh hưởng sâu-xa của đạo-ly quân tử Khổng Mạnh và cái triết-học thuần-ly của Lão-Trang, từ xưa đã xây dựng nên một nền luân-ly có thống-hệ hẳn-hỏi.

Kịp-đến Lãi-văn-minh Tây-phương sáp-nhập vào xứ ta, ta lại biết dung-hòa hai cái văn-hóa Đông-phương và văn-minh Tây-phương mà chừa-chước, bỏ cứu cho cái nền luân-ly ấy được khỏi sắc tình tương, được hoàn-bì hơn xưa.

Làm dân trong một nước, muốn cho người ngoài kính-vì yêu mến nước mình, trước hết phải lo giữ cái nhân cách cho thuần lương, và phải biết hành vi xử sự cho ra người quân tử. Mà muốn làm được những việc ấy, ta cần phải nhờ ở một cái sức mạnh vô hình,

Cái sức mạnh ấy chính là luân-ly. Luân-ly có phát-dạt là nhờ ở sự giáo-duc, vì giáo-duc cảm-hóa người đời và rèn tập cho họ có những đức tánh thanh cao tốt đẹp.

Nay ta muốn biết một nước mạnh, hay yếu, hưng hay suy, ta cứ lấy ngay cái tinh thần hồn sắc của dân tộc nước ấy mà xem xét.

Những dân tộc quá thiên về vật-chất chủ-nghĩa, quá trọng cá-nhân; ưa thích những chuyện an vui khoái lạc, tánh-tình phóng-dãng, hay kiêu-xa dám-dắt, là những dân-tộc hèn kém về mặt tinh-thần. Cái thị-đục thị-hiếu của họ thường khuynh-hướng về nhân-đục tư-lợi, khiến cho tâm-trí của họ lúc nào cũng u-âm mờ mịt. Họ quá mê say theo những chuyện hoang đường tối-bại mà quên cả đạo-đức, luân-ly, là những cái sức mạnh vô hình có thể đem nhân-loại đi đến cõi hoàn-toàn chi-thiện. Họ lại quá ưa thích tự-do, không chịu để cho người ta kềm-chế hành-vi, ngôn-ngữ và tư-tưởng của mình.

Cái nguyên-ly cao-thâm của thuyết tự-do không phải khởi điễm ngay ở chỗ muốn tự-

do là được. Phải tùy theo trình-độ tiến-hóa của từng xã-hội, từng dân-tộc mà cho hưởng tự-do.

Con người ta sanh ra ở đời, mọi việc hành-động ngôn-ngữ đều phải chịu theo như luật, luật ấy là lẽ phải, là lý. Hành-động cho có nghĩa-ly, ngôn-ngữ cho có phép-tắc, con người mới giữ được cái nhân-cách.

Hùm, sói ở chốn sơn-lâm, vì tự-do hành-động mà hung-tợn độc-ác, vì tự-do tranh-dấu mà cấu-xé tàn-sát lẫn-nhau. Nay nếu ta đem tự-do mà ban-bổ cho những hạng người không đạo-đức, không-tuân-ly, thì không-khác nào ta thả họ vào nơi rừng-sâu vực-thẳm, để họ mặc-tình hành-động, tư-tưởng theo cái sở-hiểu sơ-đục của họ. . .

Nhà chính-trị trứ danh xứ Equateur (Nam Mỹ) là ông Garcia Moreno đã nói câu này: « Cho mọi vật tự-do, mọi người tự-do, trừ việc gian-ác và người gian-ác thì không được tự-do » (liberté pour tout et pour tous, excepté pour le mal et les malfaiteurs).

Lại có lần trong một bài diễn-văn đọc tại viện Cao-đẳng xã-hội-học ở Paris, quan cố Toàn-quyền P. Pasquier, nhơn nói về chính-sách thổ-dân ở Đông-dương, ngài có nhắc lại câu này: « Tự-do tương-hay trói-buộc con người, mà luật-pháp lại giải-phóng cho họ. » (C'est plus souvent la liberté qui enchaîne et la loi qui délivre).

Xem đó thì đủ biết rằng trong một xã-hội mà bất-cứ hành-động ngôn-ngữ hay tư-tưởng đều được tự-do phóng-tung, không có kỷ-luật

ĐẠI-VIỆT là một tập-chí, có thể ứng-bổ trí-thức, đi đường tích-thần các bạn :
« Ái-thư Miếu » tiểu-thuyết của Hồ-Biểu-Chánh đã bắt đầu đăng trong B.V.T.C. số 1.

NAM-KỲ là một tuần-báo thời-lương đem đến cho gia-đình các bạn một cuộc tiêu-khiển thanh-nhã và thú-vị. Các bạn hãy đọc và cổ-động cho nó.

không có qui-cử, thì phong-tục của xã-hội ấy ắt tối-bại ở-trước, trí-thức loạn-tạp suy-dồi, tâm-tánh dễ hèn-độc-ác.

Cái cao-phẩm của con người là ở chỗ biết trau-đổi phẩm-hành, và biết sửa-mình theo đạo-ly.

Đức Thống-chế Pétain, Đại Pháp Quốc-trưởng đã nhận rõ nguyên-nhân vì sao mà một nước đương hưng-rồi lại suy, một dân-tộc đương mạnh-rồi lại yếu nên ngài đem vấn-đề luân-ly đặt lên một địa-vị quan-hệ nhất trong chương-trình cải-tạo quốc-gia. Ngài đã nhận rõ rằng trong cái thảm-họa mà nước Pháp vừa trải qua, cái phần tội-lỗi to lớn hơn hết là bởi quốc-dân lúc sau này vì quá ham-mê ưa-thích những "n-vui khoái-lạc mà bỏ-bỏ với nghĩa-vụ của mình đối với tổ-quốc giang-san. Ngài còn biết trước rằng sau này quốc-gia phục-hưng chấn-chinh là do nơi quốc-dân biết khuynh-hướng về đường đạo-đức.

Chính vì thế mà ngài đặc-biệt lưu-tâm đến

Trong số 2

ĐẠI-VIỆT TẬP-CHÍ
Sẽ có những bài :

DÂN-TỘC và TỒ-QUỐC của Lê-chí-Thiếp
ĐỂ THIÊN ĐỂ-THÍCH ĐỐI VỚI THIÊN NHƠN TA, của Ngọc-Xuyến
CÁI HÙNG CỦA NHÀ-VĂN của Thiều-Son
LỊCH SỬ MỘT PHO SÁCH KHÔNG LỖ TRÊN THẾ-GIỚI của Viên-Giá
NGƯỜI-TÂY-PHƯƠNG VỚI ĐẤT VIỆT (tiếp theo) của Khuông-Việt
HO LAO và GIA-ĐÌNH của Bác-sĩ Lê-văn-Ngôn
HỌC ĐẠO-LY và KHOA-HỌC của Trúc-Hà
HIỀN-TRIẾT HY-LẠP : Sơ-erate của Lê-chí-Thiếp
RỪNG VÀNG CỦA CON TOI (tiếp theo) của Trương-vĩnh-Tông
GIA-LONG PHỤC-QUỐC dĩ-n-ca (tiếp theo) của Đặng-thúc-Liêng
ÁI-TÌNH MIẾU (tiểu-thuyết dài) của Hồ-Biểu-Chánh

vấn-đề luân-ly, đạo-đức và giáo-duc để làm cứu-cánh cho tiền-đồ quốc-gia.

Áy cũng bởi ngài thâu-hiểu rằng trong việc an dân trị quốc, một cái chánh sách hay không bằng một nền luân-ly tốt.

Chánh sách hay chỉ an toàn được công cuộc tỏ thực ở ngoài xã-hội mà không thỏa mãn được những cái nguyện-vọng thiết-tha âm-thầm trong cõi lòng.

Trái lại, luân-ly thuần-túy, đạo-đức cao-thâm, có thể soi-sáng tận những chốn u-âm tịch-mịch trong lòng người; cái thiện được kê-gian ngoạn-độc-ác trở nên người hiền lương trung-bào.

Như ta đã thấy, trong việc cải-tạo quốc-gia luân-ly và đạo-đức là cứu-cánh cho hậu-vận nước nhà. Vậy thì chúng ta thuở nay có tiếng là một dân-tộc mến đạo-đức, trọng luân-ly, chúng ta nên lo làm sao cho nền luân-ly Việt-Nam được ngày một đem bông kết trái, để tiêu-biểu mãi-mãi cái thanh-danh những công-nghiệp và vang của tiền-nhân ta lại.

TRỌNG-LIÊM

Cùng các nhà Đại-ly

Mỗi đầu tháng, đến bữa 3 tây, xin quý vị Đại-ly ở các tỉnh nhớ làm số báo trong tháng vừa qua gửi về cho Bồn-báo Quân-ly không nên trễ.

Số báo bán ra, số báo còn lại là báo nhiều xin biên cho rõ, rồi gửi cái số ấy với số tiền những số báo còn lại về cho Bồn-báo.

Xin quý vị Đại-ly lưu ý, Bồn báo rất cảm ơn,

Một quyển sách khế-cứu nên xem :

« TÔI-THO-TƯỜNG »
(1925-1977)
một thi-sĩ trứ-danh ở Nam-kỳ
KHUÔNG-VIỆT BIÊN-SOẠN
do
« ỦY-BAN PHAN-THANH-GIÂN »
của hội
« Nam-kỳ Tri-Đức Thê-Dục »
xuất bản,
và
Nhà sách Nguyễn-Khánh-Đàm
12, đường Sabourain, Saigon
PHÁT HÀNH



CHẾN CUỘC AU-TÂY

NG-ĐỨC. — Trách nhiệm Stalingrad càng dài đã 7 quân lễ rồi mà chưa kết liễu. Có lẽ, quân Đức đến gần 1.000 máy bay cho đội bom xuống khu công-nghệ ở phía Bắc thành-phố.

Ở đây, họ có tên được đổi chút. Trong đó, Thống-chế Tiarochenko tiếp tục tấn công ở đây là Stalingrad, giữa sông Volga và sông Don, và có tướng lợi dụng ít nhiều. Hồng-quân vẫn còn lại ở Voronj.

Nga có chiến địa vùng Caucasus một cách đặc biệt. Quân Đức nỗ lực đánh ở ngã hai phía phía Bắc Djidzê và Grosnyi. Trong vùng các giếng dầu Grosnyi, họ vừa chiếm được thị trấn Malybek, ở phía Nam Mordok và cách Mordok 20 cây số. Hiện nay họ còn cách Orlonkirdze 10 cây số ở tây-bắc và 60 cây số ở hướng bắc, và cách Grosnyi 75 cây số ở tây bắc. Trong miền này, cuộc đánh bị thất bại khốn khổ.

Trong các bảy cuối tuần, có tin quân Đức vừa mở những cuộc tấn công ở gần khắp các mặt trận, nhưng có lẽ do cuối là những cuộc tấn công « địa phương ».

ANH-MỸ ĐỨC. — Ngoại tin một thiết-giap ham 23 ngàn tấn của Hoa-kỳ bị tàu lặn Ý đánh chìm, tin chiếc tuần-dương lặn « Coventry » của Anh bị đánh chìm với những quả bom lật-vật, không có gì bộ trọng.

CHÍNH-LUỘC Á-ĐÔNG

— Bộ tham-mưu của quân-đội Nhật tại Ấn-Độ cho hay rằng từ hôm cuối tháng cuối, quân Nhật đã định định xong cả xứ Hoa Bắc; sau khi đánh dẹp các đội binh Trung-khánh và cộng sản được thành công, như là ở Sơn-đông. Tại đây, có 15.000 quân của Trung-khánh ra đầu hàng, Các tàu đánh các tàu binh cộng sản đã bước vào giai-đoạn thứ năm, từ ngày 8-10.

— Từ trận Pearl Harbour đến nay, hải quân Mỹ đã mất hết gần 80 ngàn người, kể cả số sĩ-quan và thủy-binh chết cũng là bị bắt.

— Hôm 1er-10, một tàu lặn Mỹ đánh chìm chiếc tàu Nhật « Lisbon Maru », trên có 1800 tù binh Anh và Úc.

— Vừa rồi, có tin rằng hôm 9-6-1942, Australia có làm tăng lễ long trọng cho bốn vị anh-hùng Nhật đã bỏ mình trong trận công phá hải cảng Sydney của Austrana ngày 31-5-1942 bằng những hiểm-muối-ánh đặc biệt.

CHÍNH-TRỊ TÂY-GIỚI

Gần đây, ở Nga, Anh, Mỹ, vấn đề « Mặt trận thứ hai », sau một giấc ngủ ngon, được người ta đem ra bàn.

Ở Mỹ, trái với ý kiến các nhà cầm quyền quân sự ở bộ Tham-mưu (đại-tướng Marshall và hải-quân Đô-đốc King) hình như ông Roosevelt cho hay rằng mặt trận bộ trọng hơn hết đối với Hoa-kỳ hiện ở trong Thái bình dương.

Nga thì lẽ tự-nhiên, laddai Đông-miền mau lập mặt trận thứ hai ở Ấn-độ. Stalin có tuyên bố rằng Đông-miền giúp Nga chưa thấm vào đâu cả; lý-tuyên bố đó làm cho dư luận ở Mỹ hơi xáo-xiêng.

— Đồng thời, chánh-phủ Trung-khánh, nhân dịp ông Wilkie đến viếng, có ý ý yên cầu Mỹ phải giúp Tàu một cách có hiệu quả hơn trước. Ông Wilkie có hội đàm với Tướng-giới-Tách bốn lần, lần sau trong 5 giờ đồng hồ.

TIN TỨC PHÁP VÀ THUỘC ĐỊA

— Ở Madagascar, quân trên đảo vẫn tiếp-tục kháng chiến kịch liệt với quân Anh, cho không phải « kháng-chiến lấy lệ », như ông Churchill đã va cáo ở Hạ-nghe-viện Anh. Sau khi chiếm Antsirabe một thành-phố 20 ngàn dân ở một đường xe lửa từ thủ-đô Tananarive chạy xuống miền Nam, quân Anh tiến rất chậm. Không quân Anh có thả bom.

Tin trong nước

Trong tuần-lễ vừa qua

THẸO sắc lệnh ngày 26-3-42 do nghị định ngày 5-10-42 của quan Toàn-quyền hạn-hành luật số Tư-pháp Đông-Pháp đã bị bãi bỏ.

Sự tổ chức việc Tư-pháp ở xứ ta ngày nay đã bị giống với bên chính-quốc và từ nay trở đi sự cử chỉ về việc tư-pháp ở Đông-Pháp đã giao thẳng cho quan Toàn-quyền Đông-Pháp kiêm Tư-pháp sứ Pháp ở Thái-bình-dương.

BẮT ĐẦU từ 10-10-42 tới 15-1-43 làm việc ở các công sở đã sửa đổi lại như vậy:

Thứ hai sáng từ 7 giờ tới 12 giờ, chiều từ 14 giờ 15 tới 18 giờ 15. Thứ ba, thứ tư, thứ năm và thứ sáu: sáng từ 7 giờ tới 12 giờ, chiều từ 14 giờ 15 tới 17 giờ. Thứ bảy sáng từ 7 giờ tới 12 giờ. Chiều nghỉ.

Còn các chùa nhứt và ngày lễ thì sẽ thay phiên nhau mà giữ việc thương-trực.

CÓ thông-cáo của Chánh-phủ cho nhân-dân biết, khi gặp thủy-lôi trôi dạt trên các hải-hiển thì không nên rời động-tĩnh, và cũng phải ngăn trở không cho hải-kỳ là ai rời động-tĩnh nữa, vì nó là một vật tối nguy-hiểm. Liên-đó phải cấp báo với bộ-cảnh-sát nào ở gần hơn hết cho mình ở.

Đây là một tin quan- hệ, vậy đồng-bro ở dựa theo mé biển nên nhớ cho kỹ.

MÀ BANABILA, là người có cái hảo-hệ mở ra cuộc lạc quyền giữa đám anh em Hồi-giáo ở Đông-Pháp để cứu giúp cho những người đồng-đạo của mình ở Djibouti, một trao thêm cho quan Thống-đốc Namkỳ 15.000, nữa, thế là số tiền quyền ấy đã lên tới 25 ngàn đồng.

Trong số số lạc quyền rất dài ghi qui định các nhà hảo tâm có thiện, xuất tiền ra để cứu giúp những anh em đồng-đạo của mình ở Djibouti, đang khốn-khổ vì cuộc paong lên của quân Anh, chúng tôi thấy ghi qui định hai ông J. M. Abial Aziz và J. M. Abdallah (đồng-ly ở Saigon và Ha Noi của hãng Mahomed Ismael Freres, truze nhứt, và có dĩ cuộc lạc quyền được kết quả tốt đẹp như thế, chính là anh tâm lòng rất sốt-sắng với người đồng-đạo của ông Banabila mà ra vậy.

THẬT QUÂN của xã ở Đông-Pháp kỳ này, ông Trần-từ có làm hòa với chính-quốc là nhiệm-vụ. Cũng những ông-hữu số độ-đắc 100 nhà cao viên địa C... ở chiếc tàu Beryl đậu tại Saigon mà cũng bán 10... số trúng 10 ngàn và 5 ngàn cho 2 người annam ở tỉnh Thủ-đầu-một nữa.

Y nhêm của tòa Đại-hình trong năm này sẽ khai mạc vào ngày thứ hai 19 Octobre này.

M. Lebrun sẽ chủ tọa phiên tòa. Đại-hình kỳ này, còn hai quan Chương-ly Pujos và Komélic thì ngồi thị-sự.

TỔM mai ngày 7-10 Hoàng-tế Bảo-Đại, quan Khâm-sứ Grandjean và hai quan Thượng-Phạm-Quốc và Trương-phu-Dinh có đức cũng lĩnh Quảng-trị.

CÓ tin buồn cho hay ông Dom, quan tư ở đạo bình Lạc-dương hồi hưu, mới thất học tại Nam-vang, hưởng thọ được 72 tuổi. Quan tư Dom đã được ban Huống Ngụ-đạo Bắc-dân Hữu-dân.

Bản-bao trả trọng xin chia buồn cùng tang-quyển.

HAI BỨC THƠ

(Tiếp theo trang 13)

những tâm tốt như lễ phép, cần kiệm, cần thận, vui vẻ, độ lượng, hằng hái trlag việc làm.

Con làm làm sao cho noi chen trời góc biển, Ba đang khổ đau lao lực để nuôi sống gia đình mà vẫn được thơ thời trong lòng nhờ đưa con khôn hiểu hạnh.

Con còn cái phận-sự này nữa là vãng mặt B, con phải thay thế Ba hầu hạ ông nội. Ba cũng biết con còn ít tuổi, chưa làm nổi việc nặng-nề; những việc ấy để cho người khác ở. Đốt thuốc, bưng trà, rót nước, những việc vặt ấy con nên làm lấy, đừng cho ông nội vui lòng và như ta có nên chăm-chỉ học hành và nhớ lời ông nội giảng dạy.

Còn việc hương khói trên bàn thờ bà nội và bàn thờ mẹ con, Ba tin chắc là con không bao giờ xao-lãng.

Thời t không còn bao lâu nữa Ba sẽ trở về sum hiệp với gia đình. Ngày vui ấy gần kề, con hãy cố gắng lên trong việc học tập cho Ba khỏi buồn-lòng mà thấy con không tròn phận sự.

Ba hôn con nhiều.

Nguyễn-văn-Hiếu
(K. V. sao lục)



SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

Circonscription d'Hydraulique Agricole et de Navigation de Sud-Indochine

ARRONDISSEMENT DE LA NAVIGATION

AVIS D'APPEL D'OFFRES

Lieu, date et heure de l'appel d'offres :

Bureau de l'Ingénieur en Chef de la Circonscription d'Hydraulique agricole et de Navigation de Sud-Indochine n° 2, rue Pellerin à Saigon, le 31 Octobre 1942 à 10 heures.

Objet : Construction d'un bâtiment semi-provisoire pour hydrobase au Nhahè (Giadinh) et élargissement du chemin d'accès.

Le dossier peut être consulté au bureau de l'Ingénieur Principal, Chef de l'Arrondissement de la Navigation, 55 rue Pellerin à Saigon.

N. B. — Le marché à passer sera dispensé des droits de timbre et d'enregistrement accordé du 5 Janvier 1940 approuvé par décret du 27 Janvier 1940.



AVIS D'ADJUDICATION

BUDGET GÉNÉRAL

Lieu, date et heure de l'adjudication :

Bureau de l'Ingénieur en Chef de la Circonscription des Travaux Publics de Cochinchine à Saigon, le 22 Octobre 1942, à 10 heures.

OBJET : Travaux de reconstruction du Bureau des P. T. T. de Budop, Province de Thudaumot.

Importance approximative des travaux 9.080p.67

Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de 150p.00

Le cautionnement définitif est fixé à la somme de 3.000fr.00

Bureaux où le dossier peut être consulté :

Bureaux de l'Architecte Hors classe, Chef de l'Arrondissement des Bâtiments Civils à Saigon.



(Tiếp theo)

Ồ! mới phát mới ý riêng, tôi muốn kỷ-niệm cái ý ấy... Tôi tưởng đầu tôi là... riêng đó cho cô hiểu, có lẽ cũng chẳng hại gì, mà cần phải giấu cô... Đó là m ấy năm nay ở trong trường tôi có kết tình thân-giao với hai người bạn học một lớp. Bà anh em tôi tình kiếm thêm một người nữa cho đủ 3, đăng làm bạn « mai, lan, cúc, trước » mà biểu hiệu tách chất tử-thời. Chúng tôi chưa gặp được người nào đồng tâm đồng chí đang nhận làm người bạn thứ tư. Hôm nọ một anh bạn tôi có tỏ ý nếu kiếm bạn nam-nhì không ra, thì chúng tôi có lẽ sẽ chọn một cô gái để làm người bạn thứ tư cũng được. Người bạn tôi tỏ ý như vậy, tôi tưởng là muốn điều cốt. Chẳng dè hôm nay cô tình thêm « mai, lan, cúc, trước », mà cô lại là gái nữa, ấy vậy không biết chừng cô là người thứ tư trong đám bạn-hữu, mà người bạn tôi đã đoán trước hôm nọ đó. Tôi muốn cô thêm về kỷ-niệm là kỷ-niệm cái ý ấy.

— Em liệu kiểu thêm, thiết em không dè kiểu ấy lại thích hiệp với việc riêng của em. Vậy thì em sẽ thêm kiểu đó, khỏi phải sửa đổi, mà em lại tìm thêm cho thiết đẹp, để biểu hiệu cho xứng đáng cái tình bạn hữu của em.

— Tôi rất cảm ơn cô. Có cần phải lấy tiền trước để mua hàng mua chỉ mà thêm hay không?

— Thưa, không.

— Mấy năm nay ba anh em tôi kêu nhau như vậy: Tôi trợ trợ một mình, không có anh em, lại nhứt định không cưới vợ, bởi vậy mấy bạn tôi cho tôi là Mai, Anh, Triệu, người gốc Ba-liêu, anh tha-thớt yên-diên lắm, nên cho anh là Lan, Anh Quan, người gốc Trà-vinh, thì anh lòng không ốm yếu, mà thanh tịnh lại ghét cái đồ, cái tháp, cái bầy, nên cho anh là

của HỒ TIÊU-CHÁNH

quân-lữ Trước. Còn Cúc nữa, thì chưa có ai. Các là biểu hiệu người ăn-dật mà thơm-tho xinh đẹp. Cô là người ăn núp trong hàng binh-dã, mà cô lại có sắc đẹp, có danh thơm, nên cô vui lòng mà làm biểu hiệu cho Cúc, thì chúng tôi hân hạnh lắm.

Cô Quế nghiêm nét mặt mà suy nghĩ một chút, rồi cô ngó ngay Xuân mà đáp :

— Em rất cảm ơn anh. Em không dám.

— Tại sao mà cô không dám? Có ngại sự nam nữ làm bạn với nhau rồi mang tiếng không lối phải hôn?

— Thưa, không. Nam nữ làm bạn với nhau rồi mang tiếng xấu, ấy là tại thanh tịnh thấp thỏi rồi gây ra những chuyện không hay, nên mới mang tiếng xấu. Chờ người đã quyết lập tánh tình như Mai, như Lan, như Trước, thì quý lắm; em được làm bạn, em có ngại chi đâu. Em nói em không dám là vì em nghĩ phận em thấp hèn, em không đáng đứng ngang hàng với mấy cậu là bậc giàu có sang trọng.

— Lời cô nói đó là lời khiêm-nhượng chứ tôi chắc có dư biết theo tri-ý của người quân-tử, thì hơn nghĩa, đạo đức mới quý, chứ không phải giàu sang là quý đâu. Mà bạn anh em tôi không phải giàu sang gì đó, có người cũng nghèo khổ lắm chứ.

— Mấy cậu học giỏi, còn phần em dốt nát quá, em phải đi theo mượn mới có cơm mà ăn.

— Ô! theo ý tôi, đầu cầm cây viết hay là cây kim cũng vậy, hề nghiệp nghề mình được chỉ

thiên tận mỹ, thì qui cũng như nhau, chứ không phải người cầm viết mà sang hơn người cầm kim. Chúng tôi học chữ, vì như chúng tôi có tài viết văn hay; còn có đi thêu mướn mà có có tài thêu khéo. Cái hay đối với cái khéo thì bằng nhau, chứ có cao thấp chi đâu.

Cô Quế cười mà thôi, chứ cô không trả lời nữa. Cô đứng dậy, dọn từ mà về. Xuân biết ý liền nói:

— Mời cô ngồi nói chuyện chơi một chút nữa.

— Em sợ làm mất thì giờ của cậu.

— Không, không... Cô nói chuyện nghe có ích lắm. Chứa nhứt không đi học, tôi ở nhà tôi buồn hết sức. Nay giờ có cô nói chuyện, tôi vui không biết chừng nào.

— Em mới đến nhà cậu lần đầu, mà em nói chuyện nhiều quá, em sợ khiếm nhã. Vậy em xin từ cậu mà về, để khi khác có lẽ em sẽ ngồi lần hơn.

— Cô sợ ngồi chơi lâu rồi đi hai không vui hay sao?

— Thưa, không. Di em biết tánh tình em, nên chẳng bao giờ hềm nghi chỗ đó.

— Còn tấm thêu, có chắc bữa nào thêu rồi?

— Cậu cho em một tuần, thì mẫu tuần rồi em sẽ đem lại.

— Bữa nay chứa-nhứt, lẽ ra chứa nhứt tuần sau tôi sẽ có tấm thêu mà trả bạn?

— Thưa, phải.

Xuân đứng dậy mà suy nghĩ, rồi hỏi tiếp:

— Xin cô cho tôi biết coi có cuộn làm Cúc, theo như lời tôi nói hồi nãy đó hay không?

— Xin cậu để cho em suy nghĩ ít bữa rồi em sẽ trả lời.

— Được. Tôi muốn sáng chứa-nhứt tuần sau cô đem giùm tấm thêu lại được hôn?

— Thưa, được.

— Tôi sẽ cho hai người bạn tôi hay, dặng hiệp với tôi mà tiếp rước tấm thêu đó. Có hai, tôi muốn mời cô sớm mời chứa-nhứt lại ở chơi rồi ăn cơm trưa với ba anh em tôi, được hôn? Tôi sẽ lại nhà cô mà xin phép với đi hai cho.

— Nếu vậy thì có lẽ được.

— Để mai một rồi tôi sẽ xin phép với đi hai mà mời cô ăn cơm.

Cô Quế cười rồi từ mà đi về. Xuân đưa khách ra tới thềm, cả đứng ngó theo, mà miệng chồm-chồm cười.

CHỨA-nhứt tuần sau.

Lối 7 giờ rưỡi sớm mới, Triều là con của ông Từ-Tệt ở Ba-liên, với Quan là con của một bà thương-phụ ở Trá-vinh, cả hai đều học tại trường Chasseloup-Laubat, ăn ngủ trong trường, và là bạn thân giao của cậu Xuân, y theo lời Xuân mời, nên hiệp nhau đi ra nhà Xuân.

Khi bước vô cửa, hai cậu có ý sục-sê, vì sợ có khách lạ đã tới trước mình rồi. Chừng thấy có một mình Xuân ở trong đi ra, y phục đàng-hoàng, mặc đồ trắng mới ủi thẳng-hàng, cổ thắt nơ đen, đầu chải láng-mướt, thì Triều cười và hỏi:

— Có Cúc chưa lại hay sao?

— Chưa. Mời hai anh ngồi. Có lẽ 8 giờ rồi có mời lại.

— Có hứa chắc không?

— Chắc chứ. Hôm thứ năm, mồi có lại nhà mà xin phép với đi của cô. Di cô bằng lòng, mà có cũng bữa lời của. Tại sao mà toa nghĩ nên toa hỏi như vậy?

— Con gái hay mắc cỡ. Mồi sợ cô ái-ngại không dám ăn cơm với mình chứ.

— Không, đời nay con gái Anna dọn đi lanh-lợi lắm, chứ phải như con gái đời xưa hay sao.

— Có chịu kết tình bằng-hữu với ba anh em mình hay không?

— Việc đó có chưa có hứa. Cô nói để cho cô suy nghĩ ít bữa.

— Mồi sẽ năn-nỉ với cô.

— Năn-nỉ làm chi?

— Toa ở ngoài này toa buồn; để mồi năn-nỉ cho toa có một người bạn dặng nói chuyện chơi cho vui.

Nay giờ Quan ngồi im-lìm. Chừng nghe Triều nói như vậy, Quan mới nói: « Anh Triều bày chuyện quá! Anh muốn cho anh Xuân vui, rồi cuối năm nay anh thi rớt cho mà coi. » Triều nghe-ngoay bởi Quan:

— Vui mà sao lại thi rớt?

— Mắc vui nên cứ chơi hoài, học có được đâu mà thi đậu.

— Con người phải làm việc, mà cũng phải giải trí, nếu làm việc hoài mà không giải trí thì phải bệnh, hoặc phải điên.

— Giải trí có nhiều cách. Ta tập thể-thảo, ta đi chơi ngoài đồng, ta đi xem hát. Giải trí

như vậy đâu không có ích cũng không hại. Chớ kiếm con gái mà làm bạn, dặng nói chuyện để giải trí, trời ơi, hiêm nghèo lắm, mồi sợ hại chứ không có lợi đâu:

— Toa tụng kinh cho hai đứa mồi nghe hả?

Xuân can hai người: « Hai anh chẳng nên cãi. Triều sợ mồi buồn, còn Quan sợ mồi buồn, hai người đều lo cho mồi hết. Vậy mồi cảm ơn. Song mồi xin Quan chẳng cần phải lo cho mồi lắm, bởi vì mồi như một khúc cây, không biết nhiệm ai tình, không để ý đến gia tài bởi vậy mồi gần đàn bà con gái không hại gì đâu mà sợ. »

Quan rằng vai mà đáp: « Cần phải thi, nghiệm rồi sẽ đoán chắc. »

Ba anh em đàm luận tới đó, kể có Quế bước vô, tay cô cầm một gói giấy màu hương. Bữa nay cô mặc một bộ y phục bằng lụa trắng mới tinh, may thật khéo, tuy cô không trang điểm cao lắm, song chờ có vẻ đẹp thiên-nhiên, nên cô thiệt có duyên, mà lại có sắc nữa.

Ba cậu đều đứng dậy chào cô. Cô cúi đầu mà đáp lễ, vừa đoan-trang, vừa nghiêm-nghị.

Xuân muốn tiến dẫn hai người bạn cho cô Quế biết, nên nói: « Anh này là Triều biểu cho Lan, còn anh này là Quan biểu cho Trước, hai người bạn thiết tôi đã có nói cho cô nghe hôm trước. »

Cô Quế chào mỗi người một lần nữa rồi nói: « Hôm nọ em biết Mai, rồi bữa nay em lại được biết Lan với Trước nữa, thiệt em vinh hạnh không biết chừng nào. »

Xuân mời ngồi. Bốn người đồng ngồi chung quanh cái bàn.

Cô Quế mở gói giấy hương mà lấy ra một tấm thêu bằng tơ, màu trưng gà, và nói với Xuân: « Em thêu tấm trải bàn rồi, nên đem lại cho cậu đây. »

Xuân mừng rỡ, cảm coi, khen tốt và khéo, biểu Quan bưng bình hồng, rồi trải liễn lên bàn. Quan để bình hồng lại thì dứt bình gần với mặt trăng chính giữa cái cửa, không dư, không thiếu.

Ba anh em xem mấy bình thêu, thì khen nức, khen nở, khen thên tươi, khen thên khéo.

Triều cười lớn mà nói: « Việc này có lẽ tại trời định, chứ không phải tình cờ đâu. Xin anh em coi đây. Mồi không sắp đặt trước, mà ai nấy đều ngồi ngay theo biểu hiệu của mình đây, thấy chưa? »

Chữ khách đồng đứng dậy mà coi thì thiệt quả Xuân ngồi ngay nhành mai-thêu, Triều



ngồi ngay bụi lan, có Quế ngồi ngay chum hồng cúc, và Quan ngồi ngay bụi trước.

Xuân ngó cô Quế mà nói: « Rõ ràng trời đã nhứt định 4 anh em ta đây là Mai-Lan, Cúc, Trước; cô hai không được phép thối-thác. »

Cô Quế cười, chứ không từ chối nữa.

Xuân hỏi: « Bữa giờ tôi xin có ai cho tôi biết coi tiền mua tơ mua chỉ và tiền công thêu hết thấy là bao nhiêu dặng tôi hườn lại cho cô. »

Cô Quế đáp:

— Em xin phép biểu tấm thêu này cho cậu để kỷ-niệm chơi, em không lấy tiền.

— Tôi cảm ơn cô, cảm ơn luôn luôn. Tôi không thêm năn-nỉ về sự tiền bạc, bởi vì nếu ép cô phải lấy tiền, thì hèn hạ cái bảo ý của cô ổng lắm.

— Lý-tưởng của cậu như vậy mới thiệt cao thượng.

Triều lắc đầu trẻ mồi mà nói: « Không được. Bả kết niềm bằng hữu với nhau rồi mà có hai còn kêu Xuân bằng cậu thì khó nghe lắm, đã

khó nghe mà lại lọt lọt nữa.»

Cô Quế cười mà hỏi lại :

— Vậy chứ cậu biến em phải xưng hô thế nào ?

— Kêu bằng anh thì nghe thâm-trâm hơn... Ừa mà không được. Vì như Xuân nhỏ tuổi hơn cô, mà buộc cô phải kêu bằng anh, thì hẹp cho cô. Muốn khỏi trái luật công - bình, tôi nghĩ định ai lớn tuổi thì làm anh làm chị, còn ai nhỏ tuổi thì làm em. Anh chị em bằng lòng như vậy không ?

Ái này đều bằng lòng, và mỗi người đều khai tuổi của mình thì Triệu-22 tuổi, Xuân với Quan 21 tuổi, còn cô Quế có 20 tuổi mà thôi. Hỏi thấy đều phải tôn Triệu làm anh cả, còn cô Quế đành chịu phần em út.

Xuân hỏi Triệu vậy chứ được chère anh cả sao không tinh dãi tiệp, hoặc làm lễ gì, để ra mặt người lớn. Triệu suy nghĩ rồi kêu thẳng Chí ra, đưa cho nó 5 đồng bạc và bảo nó đi mua 2 đồng bạc bánh Tây, còn bao nhiêu thì mua nước cam với nước đá dặng đãi các em. Xuân với Quan vỗ tay mà khen cứ chỉ xưng dặng.

Lúc đợi thẳng Chí đi mua đồ ăn uống, thì Xuân mới hết anh em đi cùng trong nhà từ trước ra sau, dặng anh em thấy cách sắp dặt chỗ ăn ở của mình. Triệu khen cái này chẻ cái nọ, nói rần, duy có Quan với cô Quế đi theo mà không nói chi hết. Xuống tới nhà bếp, thấy chị Thiện đương lạng xăng nấu nướng, Triệu kiểm sát các thực vật coi chủ nhà sẽ đãi món gì, rồi móc túi lấy ra một đồng bạc mà cho chị Thiện và nói : « Chị nấu cho ngon, nghe hôn. Nếu tôi ăn ngon thì tôi còn thưởng thêm nữa.»

Quan cười mà nói với Xuân :

— Anh Triệu bữa nay rộng rãi quá.

— Được chère « anh cả » người ta khoai, nên xài lớn.

Xuân mới trở ra trước dặng nghe hát máy. Cô Quế xin dẻ cho cô tiếp với chị Thiện lo nấu ăn. Anh em đều không chịu, ép cô phải chơi, chứ không được làm.

Đương hát máy thì thẳng Chí về. Cô Quế đi lấy đĩa mà sắp bánh, còn Xuân với Quan thì lo lau ty và coi cho thẳng Chí chặt nước đá, dặng có Triệu cứ ngồi nghe hát, làm cho ra

tuồng mặt anh cả, để các em lo cho mình. Chẳng hánh với nước cam dặng xong rồi. Triệu mới ngừng máy hát, buộc mỗi người phải ngồi ngay hiệu của mình. Xuân với tay tinh lấy một cái bánh, Triệu liền cầm mà nói : « Khoan đã ! Phải để cho anh cả dặng dích-cua rồi mới được ăn uống ».

Quan có tánh trầm tĩnh hơn hết, mà nghe nói như vậy thì vỗ tay và nói : « Dích-cua chắc hay lắm. Vậy để tôi vỗ tay trước ».

Triệu không thêm dẻ ý dều lời bao biếm của Quan, cậu thủng-thủng đứng dậy, bộ coi rất nghiêm nghị, mắt ngó lăm theo trái trên bàn rồi nói lớn : « Các em. Họ từ thời của chúng ta mấy năm nay chỉ có ba tấm mà thôi, là Mai, Lan và Trước, còn thiếu một tấm Các chúng ta tìm không ra.

Hôm nay chúng ta mới tìm được một bụi cúc, mà Cúc này vừa thơm-tho, vừa tươi đẹp, thiệt chúng ta có phước không biết chừng nào. Vậy chúng ta mỗi người phải ăn vài cái bánh ngọt, uống cạ một ly nước cam, dặng chào mừng hội Cúc xinh đẹp mới tìm được, cầu chère cho tinh Mai, Lan, Cúc, Trước của chúng ta bền vững trăm năm, như là thế tâm gia-giữ thái-độ và tinh-tinh cho cao-thượng cũng như 4 thứ cây biển liêu của chúng ta.»

Triệu nói dứt lời liền lấy một cái bánh ăn. Anh em đều vỗ tay lớp-lớp rồi ăn uống.

Xuân nói : « Lan mừng Cúc, theo phép lịch-sự thì Cúc phải cầm ơn. Đợi nghe em Quế nói sao đây.»

Cô Quế nghe lời khêu-khích như vậy, thì có dặng dặng, bộ rất yêu-điều, miệng chum-chím cười rất hữu duyên ; cô chậm-rãi nói : « Kính thưa ba anh, phước em bền môn may em có phước, nên được ba anh hạ cố, không kết nghĩa kim-bằng với em, cái ơn ấy dầu ngàn năm em cũng chưa quên được. Em là em út, vậy em xin ba anh dạy bảo giúp cho em, nếu em có sơ-sột chỗ nào xin ba anh dặng thứ. Em nguyện em sẽ gia-giữ tinh-tinh như Cúc, cũng như ba anh hứa giữ tinh-tinh như Mai, Lan và Trước vậy. Em vai van cho ba anh ăn học, công dặng thanh danh được toại rồi chung lộn với đời mà làm những việc ích quốc lợi dân nghĩa là đem tài hay đức tốt của Pháp-quốc mà phổ hóa người Annam, làm cho dân-tộc ta được tấn bộ văn-minh theo một thể với dân-tộc Pháp.»

(Còn nữa)

TÂY PHƯƠNG HIỆP SĨ

(Tiếp theo)



NG ở lại thì càng hay, nhưng ông cũng còn muốn tron ba căn phòng này là chỉ nước một căn ?

— Tôi không hiểu ý chừ muốn nói gì ? Tại làm sao hôm qua tôi muốn ba tôi bữa nay chỉ còn một ?

— Xin lỗi ông, hôm qua khác, còn bữa nay khác. Chắc ông cũng hiểu rằng cái chậu thành này nhỏ, mà trâu-thần tôi dặng, sợ e không đủ chỗ ở, nên giá phòng trở nên mất lăm.

— Vậy chủ định giá cả làm sao thì nói đi.

— Thưa ông, giá của tôi định thì phải-chẳng, không có ý dẻ-lột người ta... nhưng mà gian nhà của ông muốn thì lớn quá, còn ông lại ở có một mình.

— Việc đó mặc tôi.

— Thưa phải, bởi vậy tôi mới không mời ông đi.

Lời nói ấy làm cho khách giàu dẻ mặt, lộ mắt ngó Cropole chăm-bắm và hỏi :

— Chủ muốn cho tôi đi không ? Nói cho mau.

— Xin lỗi ông, ông đừng giàu, vì ông không

hiếu ý tôi. Tại tôi nói không rành, phần tôi nghe giọng nói của ông, chắc ông là người xứ lạ...

Thật vậy, khách nói theo giọng người Anh

nói tiếng Pháp, cái giọng nói mà người rành-rẻ thế mấy cũng không tr a n h khời.

— Tôi nói, chắc ông là người xứ lạ nên ông không hiểu ý tôi. Tôi muốn nói ông có thể trả lại một căn phòng hai, như vậy nhẹ tiền một chút, mà tôi... khời ngại. Vì tiền phòng đã định phải giá rồi, bây giờ lên một cách vô-lý thì khời coi quá !

— Vậy thì giá tiền phòng hôm qua là bao nhiêu ?

— Dạ, một đồng vàng, tinh Tuôn về cô lúa cho nựa.

— Còn bữa nay ?

— Chà, chà, bữa nay mời khời tinh đa. Bữa nay là ngày vua tôi,

và nếu tôi ban đêm thì ban ngày cũng phải tinh luđa. Vậy ông muốn ba căn, một căn tinh hai đồng vàng, ba căn sáu đồng. Ông coi, hai đồng vàng thì không bao nhiêu chớ



KIẾM - HIỆP TIÊU - THUYẾT
do Thân-Văn NGUYỄN-VĂN-QUÍ
Dịch truyện « LE VICOMTE DE BRAGELONNE »
của ALEXANDRE DUMAS

sáu đồng thì nhiều lắm.

Khách khi này đỏ mặt, bây giờ nghe định giá, xanh mặt. Khách móc túi lấy ra một bao tiền nhỏ, cầm giấu trong tay, coi bộ xep lép. Khách rút tiền ra lòng bàn tay thì vón-vện có ba đồng vàng đôi, nghĩa là sáu đồng vàng chiếc y số của Cropole đòi.

Nhưng chưa đủ, vì Cropole kể luôn một đồng ngày hôm qua, là bảy đồng. Khách nói:

— Còn một đồng nữa phải không?

— Khách móc trong túi ra khác ra một cái hộp nhỏ, một cái chìa khóa bằng vàng và vài ba đồng tiền bạc. Số tiền này gộp lại làm một đồng vàng; khách trao hết cho Cropole.

Cropole cảm ơn và nói:

— Mai này ông còn ở đây, như không thì tôi cho người triều-đình mượn.

Khách làm thói một hồi lâu rồi đáp:

— Chú hồi này cũng phải, vì tôi đã hết tiền rồi; nhưng tôi còn cái hộp xoàn đây, chú đem ra tiệm bán hay là giữ lấy để trừ tiền phòng. Tôi còn ở một ít lâu.

Cropole cầm hộp-xoàn sẫm-soi rất lâu. Khách lại nói:

— Thôi thì chú bán dễ hơn, vì giá nó tới ba trăm đồng vàng. Chú kiếm một người Do-thái bán cho họ, họ dám mua một trăm rưỡi, hai trăm. Dẫn cho họ trả một giá bằng giá tiền phòng, chú cũng cứ lấy, không sao. Đi đi.

Cropole thấy khách tại đời thế ấy thì mắc cỡ trong lòng, nói:

— Thưa ông, chắc ông cũng biết, người ở Blois này không có cái tâm xấu bợ-lột thiên-hạ. Tôi xin thú thật rằng tôi không thạo giá hộp xoàn.

— Chú hồi thợ bạc, họ nói cho. Thôi, tôi tưởng tình như vậy là xong việc mượn phòng rồi, không cần nói nữa.

— Thưa ông, tình vậy cũng xong, nhưng tôi sợ tôi đã làm mất bụng ông.

— Không sao.

— Thưa ông, tôi ngại quá, coi cũng như tôi lột da một người hành khách sang trọng vậy.

— Thôi, chớ nhiều lời, xin chú để cho tôi an.

Cropole nghiêng mình chào và lui ra, bỏ ngán ngại dường như lương tâm cắn rứt.

Khách bước lại đóng cửa, rồi xem xét túi bạc thì thật trống trơn. Khách lại lục trong túi áo, coi lại giấy tờ trong bóp, rõ ràng mình ở vào cảnh túng-cung.

Khách ngược mặt lên ngó trời, bỏ rưng chi, lấy tay lau mấy giọt mồ-hôi trên trán, và cúi đầu nhìn xuống đất. Một hồi khách trở lại



cửa sổ, ngồi trên bệ cửa, im-lìm, lẳng lẳng, cho tới trời tối, ngoài đường được đốt chạy lao-xao, trong nhà đèn khêu lóa ánh sáng.

VII

TRONG lúc khách nhìn đèn, ngó đuốc, lòng tai nghe tiếng ồn ào, thì Cropole và hai đứa trẻ

bước vô phòng đặt bàn. Khách cũng không thêm để ý tới. Cropole bèn bước lại kể tai nói nhỏ:

— Thưa ông, tôi đã hỏi giá hộp xoàn rồi.

— A, được bao nhiêu?

— Dạ, người thợ bạc của Điện-hạ Gaston trả hai trăm tám chục đồng vàng.

— Chú có đem tiền về đó không?

— Dạ có, nhưng mà tôi có giao với người mua vắng chừng nào ông muốn chuộc lại thì ông chuộc được.

— Coi, tôi biểu chú bán chớ đâu có biểu cầm.

— Dạ, bán hay cầm thì cũng giá đó.

— Vậy thì chú trừ tiền phòng đi; còn bao nhiêu để trên ghế kia.

Khách lấy tay che mặt miệng thì cười, cười gượng. Cropole để bao bạc trên ghế và nói:

— Tôi xin mời ông dùng cơm... Đồ ăn món nào coi cũng ngon, xin ông dùng. Hồi chiều ông không ăn, ông làm cho tôi buồn quá, vì cửa hàng của tôi danh tiếng thuở nay chưa bị ai chê lần nào.

Khách cứ ngồi tại cửa sổ, biểu đem một ly rượu chát rồi bẻ bánh mì mà ăn. Kể nghe tiếng kèn tiếng trống inh òi, tiếng la văng-vẳng đàng xa, tiếng người rần rần phía dưới: Khách lòng lai thì nghe tiếng ngựa chạy.

Ngoài đường, người này là « Hoàng-thượng », người kia là « Hoàng-thượng » rùm tai. Cropole cũng nói: « Hoàng-thượng », rồi bỏ khách mà chạy xuống lầu. Người trong cửa hàng đều túa ra coi.

Quán binh rần rộ đi tới, hai bên đuốc cháy sáng trưng. Đi đầu là toàn ngự-lâm quân, kế đó một đội người qui-phái, theo sau là cỗ xe của Tế-tướng Mazarin, có bốn con ngựa ở kéo. Quân hầu Tế-tướng đi hai bên.

Tới long-xa của toà-đài-thái-hậu, có cung-phi mỹ-nữ theo hầu.

Sau rồi mới tới Hoàng-thượng, coi một con ngựa bắc-thảo, lông gầy bùm-ùm. Trên mấy cửa sổ nghe tiếng người lung-bò inh-ôi. Nhờ vua ngó hai bên mới thấy vua coi nghi lẫm liệt, sắc diện phương phi. Đoàn hậu, có Điện-hạ Condé, ông Dangeau và hai mươi quan cận thân, có quán hầu, có đồ lành lý.

Khi Hoàng-thượng tới ngang cửa hàng Cropole, khách gie mình ra ngoài dặng coi cho rõ, nhưng lấy tay che mặt lại. Khách nghe trong lòng bồi-hối, bực-tức.

Tiếng trống tiếng kèn làm cho khách ngáy-ngét, tiếng hoan-hô làm cho khách điếc tai, rồi khách nhìn theo ngọn đuốc, bóng người lơ-lơ lửng-lửng. Khách thở ra, rồi nhỏ-nhỏ rằng: « Người như vậy mà làm-vua à! »

Lúc ấy dưới đường người ngựa đã đi xa, chỉ còn văng-vẳng-nghe vài người la: « Hoàng-thượng vạn tuế! »

Trước cửa hàng, Cropole, Pihrino và mấy người phụ-bếp còn đứng ngó theo, cầm sáu ngọn đèn khêu rất tỏ, cùng nhau bàn-bạc, người nào cũng khen vua điện-mạo khôi-ngô.

Lúc ấy có một ông già đi bộ, tay dắt một

con ngựa thấp, chen lẫn đám người đứng trước cửa hàng Cropole. Bấy giờ khách trên lầu ông tiếng kêu Cropole và nói:

— Chú quán, đẹp giùm đường cho người ta vô!

Cropole xây lại thấy ông già thì lật đật vội người ta cho lão đi tới.

Trên lầu, khách đóng cửa sổ lại, vội vã ra ngoài thang cầu nước ông già vô phòng, và chỉ ghế cho lão ngồi. Lão lật đật nói:

— Xin lỗi ngài, tôi đâu dám ngồi trước mặt ngài.

— Không sao Parry, người tự bên Anh qua đây, đường xá xa xuôi mệt nhọc, hãy ngồi đi. Người đã tuổi cao đầu bạc rồi, hãy ngồi nghỉ cho khỏe.

— Thưa ngài, tôi muốn xin thông-tin cho ngài hay đó.

— Parry, nhà người nói như vậy thì ta e tin chẳng lành.

— Thưa ngài, xin ngài đừng lo sợ vội, theo ý tôi thì bề nào cũng còn hy-vọng được. Phải cho có nghị lực, phải tri chí, phải nhẫn nại mới được, đó ngài.

— Parry, ta như thần nhứt mã qua tới đây, đường quang-sơn diệu viễn, muốn dặng ngàn cay, vậy là không có nghị lực sao? Cuộc hành-trình của ta, ta suy tính đã mười năm nay, không kể người ngăn trở, không kể kẻ ki-uyên can, như vậy ta không tri chí sao? Hồi chiều ta hết tiền, chú quán mượn đười ta, ta lại bán cái hộp xoàn của cha ta để lại.

Parry nghe chữ bị khinh-tị, nổi giận, nhưng khách niếu tay, mỉm cười, biểu dẫn lòng và nói:

— Ta chỉ còn có 275 đồng vàng, nhưng nói ta giàu, ta không uẩn chí, như vậy ta biết nhẫn-nghị chẳng, Parry? Thôi, tin-tức thế nào, người cho ta rõ.

— Từ nơi vấn tất chớ ngại nghe... mà sao ngài rung vậy?

— Tại ta nóng nghe chớ không sao. Đại-tướng nói với người làm sao?

— Ban đầu, Đại-tướng không chịu tiếp tớ.

— Phải, người sợ người là kẻ dọ thám.

— Rồi tớ có viết thư cho người.

— Rồi sao?

— Người có được thư và có đọc.

— Trong thư người có nói rõ tình-cảnh của ta và mấy điều ước nguyện của ta chớ không?

(Còn nữa)

Tác-phẩm đầu tiên của nhà xuất-bản ĐẠI-VIỆT

Cư' kinh

GIÁO DỤC TIÊU-THUYẾT

CỦA

HỒ BIỂU-CHÁNH

nhà sách MẠI-THƯƠNG lớn nhất
tại Lý 50 phố cũ gần Liêng
--- Articles de Bazar ---
119 RUE D'OUYERRE - SAIGON

Một áng văn kiệt tác, cốt chuyện thú vị dễ làm cho độc giả ham thích say sưa.
Một quyển tiểu-thuyết giáo-dục rất cần thiết cho mọi hạng người ở mọi giai-
cấp trong xã-hội và không tủ sách gia-đình nào nên để thiếu.
Sách dày hơn 160 trang, ấn loát rất mỹ-thuật mà chỉ bán có 0 p. 70
Nhớ tìm mua liền.
Mua sĩ có huê hồng, gởi thơ thương lượng với

ông **HỒ-VĂN KÝ-TRẦN**

Quản-lý : **NHÀ XUẤT-BẢN ĐẠI-VIỆT**
8, Rue Frères Gallierault - SAIGON

- BACLIEU : Librairie Trang-hiếu Nghĩa
- BARJA : Bão-Hóa Thơ-Xã
- BENTRE : Librairie Minh-Son
- BIENHOA : Nguyễn-văn Thuộc
Nguyễn-văn Thọ
- CANTHO : Au Bon Accueil Bd Saintenoy
- CHAUDOC : Librairie Hứa-văn-Trung
Librairie Thanh-Huê
- CHOLON : Bô-phương Quê
Lê-văn-Hòa, Bd Tổng-
đốc-Phương
- CAIBE : Bazar Hồng-Son
- CAOLANH : Maison Sáu-Oanh
- CAMAU : Nguyễn-đạo-Đức
- C. St JACQUES : Bazar « Aux Variétés »
- GOCONG : Thái-ngọc-Bình
- HAYEN : Nhà sách ông Đông-Hồ
- HUE : Librairie Văn-Hóa
Librairie Hương-Giang
- KAMPOT : Nguyễn-văn Mậu rue Pavie
- LONGXUYEN : Librairie Hữu Thái
- LAITHIEU : Phan-văn Lương
- MYTHO : Librairie Võ-văn-Tám
Nam-Cương Thơ-Xã

- MOCAY : Ngô-vân-Thọ
Maison Mỹ-Thành
- NINHHA : Nguyễn Thảo
Hạp-seng-Long
- PHANTHIEP : Maison Truong Xuân
Nguyễn-văn-Dần
- PHONGTHANH : Bazar Quảng-Tán
- PNOMPENH : Võ-văn-Kích
Bazar Trường-Xuân
Librairie Nguyễn-Dương
Librairie Kim-Son
- QUANGNGAI : Librairie Hồ-Chư
Librairie Vương-Công
- RACHGIA : Librairie Tân-Vân
Ets Văn Hòa
- SADEC : Quang-Anh Thư Quán
Maison Thanh-Phú
- SOCTRANG : Librairie Lý-công-Quận
- TAYNINH : Librairie Chân-Hưng
- THUDAUMOT : Lê-văn-Giàu
- DAUTIENG : Trần-văn-Long
- TRAVINH : Lưu-tấn-Hòa
- VINHLONG : Long Hồ Thơ quán
- VINH : Klosque Thanh-Tao

NAM KY

Trần báo

Giám-đọc : **HỒ-VĂN TRUNG** *

